

Tuần Báo Xã Hội Văn Hóa Nghị Luận

# ĐỜI MỚI

SỐ 76

Từ 10-9 đến 17-9-53

NAM VIỆT . . . . . 5\$00

TRUNG BẮC MIỀN LÀO . 7\$00

Wazm

AP95

VGD64+

## TRONG TẬP NÀY :

### ● PARIS BỊ XÂM LƯỢC

*Du ký của T.V.A.*

### ● ĐÌNH CÔNG CHIẾM XƯỞNG

*Hồi ký của ký sự LÊ VĂN NGO*

### ● BIỆN ẢNH VIỆT NAM BỊ ĐẾN ĐẦU

*của HOÀNG THU ĐÔNG*

### ● MỘT NỀN Y TẾ NHÂN DÂN

*của bác sĩ LÊ MINH LÂM*

### ● VĂN ĐỀ ĐỌC SÁCH CỦA HỌC SINH

### ● KỸ NGHỆ BUÔN CẦU TƯỞNG

### ● DỰ LUẬN SÔI NỔI VỀ « QUẢ BOM » SINH LÝ PHỤ NỮ

#### HÌNH BÀ

Bà NGUYỄN HỮU, nhũ danh Hồng Thu  
cô mặt tại hội nghị vận động hòa bình ở  
Copenhagen (Đan Mạch) cuối tháng rồi

#### TÓA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN

117 Đại-lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán  
Điện thoại : 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN

Giám đốc : LÊ VĂN NGO

Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG

Quản lý : TRÁC ANH

Văn phòng liên lạc: 96 Đại-tá Grimaud-Saigon  
Điện thoại: 22.401 Saigon—Hộp thư 353 Saigon



PHỤ NỮ VIỆT NAM DỰ HỘI NGHỊ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

CL TRUNG

# CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953

TÒA soạn nhận được trên hai ngàn bức ảnh của các bạn gửi đến dự « Cuộc thi ăn ảnh Đời Mới 1953 », và đã lần lượt đăng theo số thứ tự nhận được. Vì số ảnh mỗi ngày nhận được thêm nhiều, và đăng lên mặt báo không biết bao giờ mới hết được, chúng tôi tuyên bố khóa số nhận ảnh dự thi « Cuộc thi ăn ảnh 1953 » vào ngày 30-9-1953.

Những ảnh đã gửi dự thi (có đăng lên báo hay chưa) tòa soạn sẽ chuyển giao cho ban giám khảo chấm.

Ban giám khảo gồm có 5 người :

Nhà điện ảnh : Lê Hữu Phương.

Nhà nhiếp ảnh và điện ảnh : A. Nguyễn Văn Giàu.

Nhà nhiếp ảnh : Phạm Khắc Dưỡng

Họa sĩ Hiếu Đệ.

Nhân viên Tòa soạn Đời Mới : Hoàng Thu Đông.

Những bạn dự thi được chấm sẽ đăng ảnh lên Đời Mới sau khi tuyên bố kết quả.

**Đời Mới** sẽ giới thiệu các bạn được giải « Ăn ảnh » với một tờ chúc điện ảnh Việt Nam tại Sài Gòn để tập sự đóng phim.

Trong khi ngừng đăng những ảnh dự thi để ban giám khảo chọn chấm.

**Đời Mới** sẽ khởi động một chuyện phim Việt Nam vào trang cuối ngoài bìa từ số 79 (1-10-53) do bạn Hoàng Thu trình bày.

## THƯ CỦA CỘNG TÁC VIÊN ĐỜI MỚI

### Trả lời các bạn chất vấn

**LỜI TÒA SOẠN.** — Chúng tôi nhận được bức thư sau đây của bạn Hà Việt Phương ngỏ lời cùng các bạn đọc chất vấn. Tòa soạn đăng tải bức thư này cũng như đã đăng các đoạn ý kiến của bạn đọc, với một thái độ khách quan, để làm sáng tỏ thêm câu chuyện. — **ĐỜI MỚI**

Tòa soạn có chuyển giao cho tôi một số thư của các bạn xa gần đã đề ý đến các bài tôi viết đăng trên **Đời Mới**, tôi trả lời tóm thành phần, đổi hay phê bình thẳng thắn về nội dung tư tưởng của tôi.

Những bài ký tên tôi, tôi đã viết ra với tất cả chân thành của một người đã rút kinh nghiệm trong cuộc tranh đấu với thực tế loài người, đã qua lò thử thách của nhiều năm công tác cách mạng. Tôi rất mong rằng các bạn đọc tôi cũng không kém chân thành trong sự tìm hiểu để chỉ trích hay hưởng ứng.

Nhờ sự đón tiếp rộng rãi của cột báo **Đời Mới**, tôi đã có lần trả lời chung cá: hại chất vấn và ngỏ ý « sẵn sàng thảo luận với những ai đã kinh nghiệm bắn thần trong việc áp dụng chủ nghĩa xã hội vào công cuộc tổ chức đoàn thể, rồi thu lượm được bài học nào, có lợi hoặc có hại cho sự xây dựng CON NGƯỜI MỚI ở trên giải đất Việt Nam nhà, để ra kiểm điểm chung với nhau ».

Sự bắn khoan của ông Nguyễn Tri Tân (**Đời Mới** trích đăng trong số 75) là không biết tôi muốn đi tới phương hướng nào đây? Những bài của tôi đã đăng trên **Đời Mới** cũng nói nhiều về định hướng tư tưởng của tôi rồi.

Và tôi xin nhắc lại rằng tôi là người yêu nước, song tôi thành khẩn mong dùng có sự hiểu lầm.

Có thể rằng trong số các bạn viết thư cho tôi, có người không đồng ý kiến, trái ngược lại nữa, song tôi thành khẩn mong dùng có sự hiểu lầm.

**HÀ VIỆT PHƯƠNG**

### HỘP THƯ TÒA SOẠN

Các bạn : Việt Hùng, (Hà Nội) Một bạn đọc B. M. Linh Giang, B. V. N. (Hà Tiên) Phong Sơn, Thành Hương, Bạch chí Mai, Lê Huyền, Huyền Minh, Thiết Dũng.

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.

**Bạn Long Tịnh :**

Cô tuy bút hay truyện ngắn hoặc phóng sự gửi cho Nhớ lời bạn dặn trong thư. Thời thời đó nghĩa là nếu làm khác thường lệ, báo sụt.

**Bạn Lô canh Chuyên (Đà Nẵng) :**

Đã chuyển cuốn sách ấy cho bạn V. O. S. gửi ra cho bạn khi đã xem xong. Bài dịch kia sẽ đăng.

**Bạn B. T. Đ. (Cần Thơ) :**

Quốc ngữ mới có được chính thức công nhận, e máy đánh quốc ngữ mới » mới đem ra áp dụng được.

Đang xem bài « Bài tặng hoàng thái tử »

**Bạn Quỳnh Lan (Phan Thiết) :**

Đặt lách vẫn đe. Tiếc không đăng được.

**Bạn Cỏ Lau :**

Còn ủy mi lắm.

**Bạn Trần Mẫn :**

Sẽ chuyển thư bạn cho bạn H.V.P.

**Bạn B. V. N. (Hà Tiên) :**

Hình thức chưa phải là một vở kịch.

**Bạn Thúy Phương :**

Cô Minh Đạt vẫn còn cộng tác cho nhà báo. Hiện cô còn tạm di vắng một thời gian. Bài ay đây không đăng được. Gởi cho những phòng sự ngón về trên ấy.

**Bạn Lê Hiệp :**

34 tấm 6x6 tức là những hình gì? Bạn cho biết. Hoan nghênh những tác phẩm nhiếp ảnh bạn sẽ gửi cho nhà báo.

Ty Quản lý đã lo việc gửi báo cho bạn.

**Bạn Bạch chí Mai :**

Gửi vào cho xem.

**Bạn Văn Dũng :**

Bài ay không tiện đăng lên **Đời Mới**.

**Bạn Huy Ngọc :**

Đang xem lại bài « Tình quê hương ». Cố chờ đăng được đây!

**Bạn Nhị Mục :**

Bài gửi đến chậm, hơn nữa có tính cách địa phương, khuôn khổ tờ báo không làm vừa lòng bạn đọc.

**Bạn B. L. Đông (Huế) :**

Bài « Ra đi » chưa được. Truyện ngắn ấy dịch ở đâu?

**Bạn Châu Phan (Huế) :**

« Dịch tự sát » dài gióng quá.

Thư từ, bài vở xin gửi về Tòa Soạn 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Quận

Điện thoại 793 Chợ Lớn

— Nhà báo không có lý trả lại bản thảo.

— Bài viết về Tòa Soạn xin nhớ viết lên một mặt giấy.

— Các bạn nhớ cho biết địa chỉ riêng ngoài biện hiệu thường ký dưới bài.

### VIỆC THẾ GIỚI

#### Thế giới không còn bị chia ra hai khối

SAU thế giới chiến tranh lần thứ hai, thế giới bị chia ra hai khối quốc gia dân tộc rõ rệt, khối do Nga Sôviet cầm đầu và khối do Mỹ lãnh đạo. Một đảng dùng lý tưởng mà xâm nhập các nước, và chỉ phối một số người đồng hàn phân nửa nhân loại, một đảng thì dùng kinh tế mà níu kéo người ta theo mình. Có kẻ cho rằng làm như Nga Sô là « công tâm », nghĩa là đánh lầy lòng người, dù thiệt hoặc giả cũng là một lối « tấn công nhân tâm » khôi phai tốn tiền của. Còn làm như Mỹ là « công vị », nghĩa là tấn công bao tử, phái hao tiền tốn của đẻ nuôi sống người ta nhưng mà từ ngàn xưa tới nay, người thợ của không bao giờ thương người cho của, bởi vì càng cho họ cảm thấy họ càng thiếu; thấy thiếu là phiền không được lanh đù.

Căn cứ nơi hai phương pháp trên, ta thấy khối Nga Sô đi đường dài, còn khối Mỹ đi đường ngắn. Vì vậy mà khối Mỹ không tránh được một sự « nứt nẻ ». Kẻ cầm đầu sự chia rẽ không ai xa lạ hơn là Anh quốc, nước có bao nhiêu thành tích để quốc, đã làm bá chủ thế giới ngót mấy trăm năm. Và nước thợ « ăn huỷ » Mỹ mà bắt mìn nhất là nước Pháp. Thế rồi Anh Pháp đi chung, mặc dầu nhằm mục đích riêng.

Trong lúc đồng minh (có Nga, Mỹ, Anh, Pháp) đánh Trực thi Nga đã có « mộng riêng » rồi. Và trong lúc Anh Mỹ « đồng sàng » thì Anh xây lưng. Dân chúng Mỹ chán ghét thực dân mà chán phu lợ phái bắt tay nước có thuộc địa thì làm gì không có sự xung khắc. Mỹ giàu có, rất có thè trả tất cả tự do chính trị cho nước chầu mà những nước này vẫn là « chư hầu kinh tế ». Anh Pháp dễ gì theo dõi. Không theo kịp tất phải mưu mô.

Gần đây sự chia rẽ trong khối Mỹ càng rõ rệt trong vấn đề « nên hay không nên cho Án độ tham gia hội nghị về việc Triều Tiên ». Anh đứng hẳn về phe Án độ và lôi cuốn lâm

**VĂN LANG**  
(xem tiếp trang 38)



Dư âm sau khi Nga cho nổ quả bom khinh khí  
CÁC NHÀ BÁC HỌC NGUYỄN TỬ ANH,  
MỸ TRAO ĐỒ Ý KIẾN VỚI NHAU

Các nhà bác học nguyên tử Anh và Mỹ đã khởi sự trao đổi ý kiến về những cuộc thí nghiệm nguyên tử vừa rồi ở Nga sô.

Một nhóm vật liệu bô ngoại giao Anh tuyên bố rằng các nhà bác học Anh cũng có khám phá được một vụ thí nghiệm nguyên tử trên lãnh thổ Nga sô ngày 23 Août vừa rồi. Và tại Washington, các nhà bác học Mỹ cũng có nhận thấy cuộc thí nghiệm nguyên tử mới cũng vào một ngày kè trên.

Hai xứ Anh Mỹ trao đổi ý kiến với nhau một cách ráo riết hơn kể từ ngày 12 Août vừa qua và sau những cuộc thí nghiệm nguyên tử mới.

Ngoài việc thông báo tin tức này, giới hữu quyền không cho biết thêm chi tiết nào rõ rệt hơn về các cuộc thí nghiệm nguyên tử của Nga.

**THEO LỜI BÁC SĨ RAPHLAPH THI.**

Bác sĩ Raphlaph, nhà bác học nguyên tử nổi tiếng tuyên bố rằng theo ý ông Nga Sô hiện có các nhà bác học nguyên tử nhiều hơn người ta tưởng.

Bác sĩ Raphlaph đã cho báo giới biết như vậy sau khi bản thông cáo của ủy ban Quốc gia Tinh lực nguyên tử đã được công bố nói rằng một quả bom nguyên tử nổ ở Nga Sô ngày 23-8.

Bác sĩ tiếp : « Kỹ năng của Nga sô hiện có đe do nỗi một quả bom nguyên tử trong một thời gian ngắn sau khi thí nghiệm quả bom khinh khí, có vẻ cho biết rằng cung một lúc Nga sô đã có hai chương trình dương tiến triển ».

Khi Nga sô hành động như vậy, chắc là Nga sô phải có một số nhiều các chuyên viên.

**NGOẠI TƯỞNG FOSTER DULLES  
CẢNH CÁO**

Trong một phiên họp báo chí, ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles nhấn lại rằng sự can thiệp trực tiếp của Trung cộng ở Cao ly đã xảy đến sau khi Bắc Hàn bại trận.

Ngoại trưởng Mỹ tỏ ý hy vọng rằng Pháp và các nước liên kết sẽ tăng giá nỗ lực để đàn áp cuộc phiến loạn của cộng sản ở Đông Dương.

Tuy nhiên, ông nói rằng một quân đội Trung cộng gồm nhiều trăm ngàn binh sĩ đang đóng tại biên giới Hoa Việt và họ sẽ có thè can thiệp như đã can thiệp ở Cao ly, trong trường hợp ông Hồ chí Minh bại trận.

Được phỏng vấn lại về diễn văn mà ngoại trưởng vừa đọc tại Saint Louis, nhất là về những viễn ảnh của một cuộc tấn công của Trung cộng ở Đông Dương, ông Dulles trả lời rằng cách thức xâm lăng Cao ly vẫn có thể tái diễn đối với Đông Dương.

Ngoại trưởng John Foster Dulles đã nhấn mạnh rằng Mỹ đã chú trọng đến việc cảnh cáo Trung Hoa Cộng sản, về những sự nguy hiểm có thể xảy ra nếu các bộ đội của ông Mao trác Đông tham chiến thật sự ở Đông Dương.

**Ở Pháp, vụ buôn lậu  
đồng bạc Đông dương  
vẫn còn rắc rối**

Chiều 31-8, ủy hội điều tra về việc buôn lậu đồng bạc đã nhóm dưới quyền chủ tọa của ông Franck Arnal. Ủy hội đã nghe lời khai của ông Jacquet, bộ trưởng phụ trách việc giao tế với các nước liên kết và ông De Lavergne, giám đốc sở hải doái.

Ông Jacquet đã chỉ xác định rằng cuộc điều tra về việc buôn lậu đồng bạc trong mọi trường hợp đều không thể mở rộng tới các công dân ba nước liên kết Đông dương.

Ông thêm rằng, vì lẽ Việt, Miền, Lào được ban cho nền độc lập nên những công dân ấy không thuộc quyền tài phán của một nước nào ngoài nước của họ.

Ông De Lavergne đã giải bày trên phương diện kỹ thuật về cách điều hành của sở hải doái và đã giải thích những cách thức buôn lậu đồng bạc.

Theo sự ước lượng của sở hải doái, việc xem xét chứng bùn mui hò sơ quan trọng hình như đã khiến biết được một số chuyên ngành hơn một tý quan.

Ủy hội điều tra sẽ nhóm lại.

**ÔNG PLEVEN VÀ Ô. EDGAR FAURE  
THUYẾT TRÌNH**

Ủy ban Quốc hội điều tra về vụ buôn lậu đồng bạc Đông Dương đã nghe ông Pleven, Tổng trưởng Quốc phòng, trình thuật sáng 3-9.

Ông Pleven nói về một kỹ thuật của vẫn đe và chỉ rõ rằng năm 1945,

giá đồng bạc đối chiếu sang đồng quan đã được một Ủy ban liên

bé ổn định. Đoạn ông tuyên bố sẵn sàng cung cấp cho Ủy ban Quốc hội tất cả những tài liệu mà ông đã thu thập để giúp cho Ủy ban để dàng tiến hành công việc điều tra. Sau đó, Ủy ban đã nghe ông Edgar Faure, Tổng trưởng Tài chính phát biểu ý kiến.

Ông Faure làm tổng trưởng tài chính hồi tháng 10 năm 1945, đã nhắc lại những điều kiện quyết định việc này, cung cấp giống như đối với đồng Franc CFA, với sự đồng ý của ông tổng trưởng kinh tế và Pháp ngoại.

Ông Pleven thêm rằng hồi năm 1950, một hội đồng tổng trưởng đã nghiên cứu khả năng giá đồng bạc để ký kết hòa bình.

Sau đó, ủy hội hỏi nhiều điều về số viện trợ mà việc buôn lậu đồng bạc đã có thể cung cấp cho Việt Minh.

Người ta có cảm giác rằng ủy hội muốn xem xét một số tài liệu hơn là xác định việc nghề những người chúng. Nhưng có lẽ ủy hội nghĩ rằng phải lọc trước những vụ quan hệ nhất để khỏi lúng túng vì hồ sơ quá nhiều.

(xem tiếp trang 38)

# Tuần lễ Trong Quốc

## TIN CHIẾN SỰ

### BẮC VIỆT

Vào ngày 29-8, quân đội Pháp Việt mở một cuộc hành binh vào vùng Tiên Làng, cuộc hành binh tiếp diễn một cách thuận lợi mặc dầu bị V.M. kháng cự mãnh liệt.

— Tuần lễ từ 22 đến 28 tháng 8, liên quân Pháp Việt hoạt động mạnh mẽ ở Bùi Chu. Trong nhiều miền khác ở Trung Châu, cũng có xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa hai bên những thua thoát và không gay cấn mấy.

— Mai đến ngày 4-9 cuộc hành binh Tiên Làng còn tiếp tục. Tin ngày 5-9, mặc dầu Việt Minh kháng cự mãnh liệt liệt, quân Pháp Việt cũng chiếm được khoảng đầu cù lao nhưng bị thiệt hại ít nhiều.

— Ngày 3-9. Chuyến xe lửa từ Hanoi đi Hải phòng đã dừng phai mìn, có hai toa bị lật nhào.

— Ngày 4-9. Việt Minh tấn công kịch liệt một dòn hương dùng gần Phát Diệm, nhưng bị đẩy lui.

### TRUNG VIỆT

— Liên quân Pháp Việt mở những cuộc hành quân trong miền duyên hải các khu Huế và Quảng Trị.

— Phía Nam khu Đà Nẵng, Việt Minh xuất hiện, hoạt động bằng những vụ khuấy rối và mây cuộc phục kích.

— Hải quân mở những cuộc đỗ bờ táo bạo lên vùng duyên hải do Việt Minh kiểm soát. Lúc đặt chân lên đất liền Liê, quân đã gặp ngay sức kháng cự của Việt Minh.

### NAM VIỆT

— Một cuộc hành quân mệnh danh là « Savoie » trong vùng Bắc Tân Uyên.

— Ở Khu Nam, một chiếc pháo thuyền đi tuần tiễu của quân đội Pháp đã dừng phai mìn làm cho 18 người bị thương và 15 người mất tích.

### MIỀN CAO NGUYÊN

Một cuộc hành quân thám thính đặt tên là Tchad, ở phía đông bắc lưu vực sông Bàn La. Cuộc hành quân này đã gây ra mấy trận đợt kích trong số đó có một trận khá kịch liệt xảy ra hôm 22-8 trên sườn núi Ngọc Kết. Cả hai bên đều bị tổn thất ít nhiều về người và vũ khí.

### THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN TÀM ĐÃ TỐI PARIS

Thủ tướng Nguyễn Văn Tam đã tới phi trường Orly sáng hôm 4-9. Ngài đã hội đàm một lúc trong phòng khách ở không cùng với ông Marc Jacquet, Bộ trưởng phụ trách việc liên lạc với các Quốc gia liên kết. Ông Jacquet nhơn danh chính phủ Pháp, ra đón Ngài. Lần này là lần đầu tiên, Ông Jacquet hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Sau đó Thủ tướng về Paris và đến khách sạn « Prince des Galles ». Buổi sáng, Ngài đã tiếp mấy thân hữu.

Ngài sẽ dùng cơm trưa với Hoàng thân Bửu Lộc, Cao ủy Việt Nam tại Pháp và ông Nguyễn Đệ, Tổng lý vận phòng Đức Quốc trưởng. Buổi chiều Ngài sẽ được ông Plevens, Tông trưởng Quốc phòng Pháp tiếp kiến. Cố lẽ tối hôm 4-9, ngài sẽ đáp xe lửa đi Canne.

Thủ tướng không chịu tuyên bố gì trước khi hội đàm với Đức Quốc trưởng Bảo Đại,

### NGÀI THỦ TƯỚNG ĐÃ CANNES

Nguồn tin hữu quyền cho biết rằng, ngài Thủ tướng Nguyễn Văn Tam từ Saigon đến Paris sáng 4-9, sẽ rời thủ đô Paris đi Cannes để bế kiển Đức Quốc trưởng Bảo Đại tại lâu đài Thorenc.

Ngài Thủ tướng nước Việt Nam sẽ trở về Paris ngày chúa nhật.



### 45.000 THANH NIÊN 21 TUỔI Ở TRONG TRƯỜNG HỢP CƯỜNG BẮCH TỔNG QUÂN

Nghị định của Thủ tướng ngày 21 Aout 1953 về vụ động viên 40.000 người kể từ ter Septembre, sẽ tăng tổng số thanh niên ở trong trường hợp cường bách tổng quân lên 20.000 người.

Toàn 40.000 thanh niên đầu tiên tới tuổi tòng quân, (21 tuổi) đã nhập ngũ từ hôm ter Aout và hiện đang được tập luyện trong các trại địa phương ở Nam, Trung, Bắc.

Các Hội đồng kiêm tra trung bình đã bắt đầu làm việc từ hôm nay trong toàn quốc để gọi nhập ngũ toàn 40.000 thanh niên thứ nhì để thành lập những tuân đoàn kinh quân.

Binh sĩ mới nhập ngũ chia ra làm ba hạng: hạng linh sẽ được huấn luyện trong 2 tháng, hạng hạ sĩ quan trong 4 tháng và hạng sĩ quan trong 6 tháng. Cuộc huấn luyện tốc hành này cần thiết để từ đây đến cuối năm tăng quân số lên gấp đôi, tức là 300.000 người.

Người ta ước lượng sẽ có lối 45.000 thanh niên lớp 1952 sẽ ở trong trường hợp cường bách tòng quân, nhưng sẽ có lối 40% số ấy không dùng được.



### HÀNG KHÔNG MẪU HẠM « ARROMANCHE » SE QUA ĐÔNG-DƯƠNG

Hàng không mẫu hạm « Arromanche » dưới quyền điều khiển của đại tá hải quân Patou đang thao diễn ở Địa trung hải. Chiến hạm này sẽ rời Toulon ngày 9 Septembre qua Đông dương.

### CHUNG QUANH CUỘC XỎ SỔ CỦA HỘI CỨU TRỢ THƯƠNG BINH

Về việc Xỏ sổ của Hội cứu trợ Thương binh đầu tiên, Ban Tô chức định xỏ vào ngày 2 Mai 1952, sau được chính phủ cho phép dời lại hai lần, lần thứ nhất vào ngày 10 Aout 1953 và lần thứ nhì vào ngày 10 Octobre 1953. Về việc dời ấy, Ban Tô có nhờ các báo Việt ngữ và đài phát thanh quốc gia loan báo cho đồng bào rõ ngày 15-8-53.

Vậy nên Ban Tô chức vừa loan báo cho đồng bào hay rằng giấy sổ nay đã bán được nhiều và ngày xỏ định vào 10 Octobre 1953 sẽ không dời nữa. Ban Tô chức cũng đã mua xong các lô trúng và đang kiểm một nơi thuận tiện để chứng bày. Hiện nay chiếc xe Stubebaker là nhất — đã chứng ở hảng Saigon Garage.

### MỘT KỶ THI TUYỀN MỘ SĨ QUAN TRỪ BỊ

Một cuộc thi tuyển mội sĩ quan Trừ bị sẽ mở tại Saigon vào ngày Tám, Chín và Mười Octobre 1953.

Những thanh niên vào chưa được lệnh nhập ngũ và có trình độ học thức tương đương với bằng Cao Đẳng Tiêu học đều có thể xin dự thi.

Các đơn xin dự thi phải gửi đến Phòng Tuyển mộ Đệ Nhứt Quân khu trước ngày 29 Septembre 1953.

Các thí sinh Saigon có thể đến hỏi mua đơn dự thi tại Phòng Tuyển mộ Đệ Nhứt Quân khu. Còn ở các nơi khác, hỏi tại đơn vị Trưởng Quân đội Việt Nam, hoặc Tỉnh trưởng sở tại.

## Đừng lây-lất nữa !

SỨ-KHOẺ LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI  
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

## CỬU-LONG

Ta sẽ thấy vui vẽ, hăng hái và thích  
làm việc hơn trước

### CỬU - LONG - HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC  
VÕ ĐÌNH DẦN (Chợ lớn)

Xã hội có nên kết tội người  
đàn bà chưa hoang khêng?

Người con gái bị hiếp  
dâm có đáng thương hại  
không?

Các bạn sẽ thấy câu trả lời  
trong

### SAU CƠN BẢO TỐ

Loại chuyện « Đi và Sống »  
của Lê Minh

Có bán khắp nơi, giá 23\$

### MỖI TUẦN NHỚ ĐỌC

## • TIN MỚI

Chuốc ho trái nhà  
**PECIO-CHERRY**



Đủ hạng : NHỈ—NHẤT—NGANG  
214 DIXMUDE — SAIGON

## ĐỜI MỚI đóng thành bộ

Bạn chó bỏ qua mà không mua Đời Mới  
đóng thành bộ (3 quyển hoặc 4) 59 tập,  
thiểu số 1.

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại tá Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ quán.

3 quyển giá ... 341 đồng

4 quyển 376 đồng

Báo cũ, tính cho bạn đọc 4 đồng thay vì  
5 đồng.

Bia vài 35 đồng (công đóng)

Bia da 45 đồng

BÚC THƯ KHEN TẶNG



Saigon, ngày 14-6-1953.  
Gửi ông chủ nhà thuốc La Vạn Linh  
(Cholon)

Thưa ông,  
Xin ông đừng ngạc nhiên khi được thư tôi. Tôi đã uống thuốc Ngũ Tạng Tinh và tập thể dục nên không đầy 5 tháng đã thâu thập được nhiều kết quả ông chỉ xem bức ảnh gửi tặng ông đây thì rõ sự thay đổi. Tôi công nhận Ngũ Tạng Tinh là một thứ thuốc bồ quý giá để khuyên khích y học Việt Nam đang hồi phát triển và để cho người dùng nhận định thứ thiệt hơn, tôi tặng ông bức ảnh này và cho phép ông đăng nó và bức thơ tôi vào các quảng cáo để chứng minh thuốc ông. Hình có thể đăng trên tạp chí hoặc báo, thì khuyên các bạn thanh niên muốn bồi bê sức khỏe và một thân hình đẹp thời cần nhất là thể dục, món ăn trong sạch, và sau cùng một người bạn trung thành là Ngũ Tạng Tinh La Vạn Linh. Dùng nó anh em sẽ được loại ý. Sau hết xin chúc ông mạnh khỏe.

TRẦN HỮU TRÍ  
Seconde moderne lycée Petrus Ký—Saigon



Thắng Hòa bình

Cả thế giới, nhất là ở Paris và tại Saigon, người ta đang nóng lòng chờ đợi cuộc Hội nghị chính trị kế tiếp theo đình chiến Triều Tiên trong vòng 3 tháng, mà đến nay đã quá 30 ngày rồi.

Bất phân thắng bại trên chiến trường, hai phe đành bắt tay nhau ngưng bắn để tấn công nhau trên mặt trận hòa bình.

Chiến tranh thứ ba khốc liệt xảy ra thì giải pháp quân sự cũng khốc liệt mà đem lại thắng lợi cho khối Nga hay khối Mỹ. Cho nên từ đây có lẽ người ta không lo chuyện thắng chiến tranh nữa, mà lo thắng hòa bình.

Bom khinh khí của Nga, đại bác nguyên tử của Mỹ đưa nhau chế tạo ra đều cùng nhằm một mục đích này. Không bên nào chịu thua bên nào cả, tất nhiên rồi đến cũng phải dẫu diệu với nhau mà thôi. Vì găng nhau mãi rồi cũng không đi đến đâu.

Khiêu hiệu « Võ trang để hòa bình » đã được tung ra.  
Trước khi bàn đến chuyện hòa bình, trước cả ngày ký kết đình chiến nữa, hai phe đã đưa ra các điều kiện vẫn hồi hòa bình :

- 1.— Quân đội ngoại quốc phải rút khỏi Triều Tiên.
- 2.— Thực hiện thống nhất và độc lập của T. T.
- 3.— Tổng tuyển cử dưới sự kiểm soát của một ủy ban trung lập hay hồn hợp.

Khoản thứ 2, hẳn gần Nam, Bắc Hán lại làm một là nguyên nhơn chính đã biến đất nước Triều Tiên thành tò lửa cho hai khối đấu phép cùng nhau.

Ví dụ đoàn rạch đôi sơn hà Triều Tiên ở vĩ tuyến 38 của phe « ngôi sao búa liềm » và phe « 48 ngôi sao » ngày nay cũng lại là trở ngại khó khăn cho cuộc hội nghị bàn cãi hòa bình ở đất Hán.

Ở Đông dương, Pháp cũng đang muốn phục hồi hòa bình, thì lại có phe (thực dân lẽ tất nhiên) cho rằng vĩ tuyến 16 ở đây cũng giống như vĩ tuyến 38 bên Triều Tiên.

Uớc muốn sc sánh đương rạch đôi sơn hà, dĩ nhiên không phải để thực hiện hòa bình mà là tái diễn « tần tuồng Triều Tiên » trước khi... tiến tới hòa bình.

Con đường hòa bình « vòng do Tam quốc » đi qua chiến tranh, đình chiến, thương thuyết... rồi cũng để mà đi đến hòa bình.

Thắng hòa bình theo chiến thuật đó, ngày nay, coi chừng cũng đã xưa rồi !

*Hưng bão Dương*

Nhà khiêu vũ  
**GRAND MONDE**

Cuộc biểu diễn do cặp ngôi sao màn ảnh Mỹ quốc  
ST. CLAIR và DAY trình bày

điệu múa tân thời ! vũ khúc êm tai !

Đồng bào thành muôn  
tiết kiệm nên dùng  
**Hồ Việt Nam**  
để dán các loại giấy rất  
dính.

PHƯƠNG MAI  
185 F. Louis

**BỘC**  
**THẦN CHUNG**

Nhụt báo thông tin  
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở  
Việt-Nam

# ĐỐC KHẨU CÁC BAO NGOẠI QUỐC

## Hai tờ báo ở Anh chia nhau 20 triệu độc giả

Trong số 36.800.000 độc giả từ 16 tuổi trở lên có 10.210.000 đọc tạp chí « Daily Mirror » và 10.160.000 đọc tờ « Daily Express ». Hai tờ báo đó là chia nhau 2-3 độc giả các báo ở Anh. Đó là kết quả cuộc điều tra vừa mới làm xong, con số ấy cũng mới tuyên bố trên mặt báo.

Các tờ báo khác phát hành không quá 1 triệu. Hai tờ báo trên đây bô cách xa. Cả hai đều độc lập và lập trường, tôn chí. Các đồng nghiệp cho tờ Daily Express là tờ báo « thiên hồn » và tờ Daily Mirror « thiên tà ». Cả hai thật đã dùnぐ dứt luận ở Anh.

Triều kia tờ Daily Express xuất bản nhiều nhất trong các báo hàng ngày ở Anh. Tờ « Daily Mirror » cũng nhận thấy tờ Daily Express xứng đáng là tờ báo chạy nhất. Chủ báo tờ « Daily Express » cách vài ngày gần đây không ngớt bênh vực cho tờ « Mirror » trong tờ nhật báo ra buổi chiều, tờ « Evening Standard » (cùng một tòa soạn).

Hội nghị báo chí có quát trách tờ Daily Mirror đã tố cáo việc trung cầu ý kiến bạn đọc về đám cưới của công chúa Margaret và đại tá Townsend. Hội nghị báo chí cho việc riêng trong gia đình hoàng tộc không nên đem cho công chúng báu đến.

Nhưng tờ Evening Standard của Beaverbrook phản đối kịch liệt cho rằng các báo đã phủ nhận sáng kiến rất hay của tờ « Mirror ».

Người Anh cũng là những độc giả của các báo hàng tuần. Tờ « News of the World » chỉ chuyên chú vào những sự việc trong tuần lô phát hành 8 triệu, số phát hành nhiều nhất trên thế giới. Tờ « Sunday Pictorial » cùng một bài Giảm đói với tờ « Daily Mirror » cũng là một tờ tuần báo có nhiều tranh và bản chạy nhất thế giới.

Báo chí ở Luân Đôn phát bành lớn như vậy chứng tỏ rằng báo hàng tinh rất ít (trừ những tờ đã hết tên như tờ « Manchester Guardian » và tờ « Yorkshire Post » và tờ « Scotsman », (Presse britannique)

## Con số các người tử nạn xe hơi ở Pháp tăng gấp

Chiều theo bản thống kê của bộ công chính và vận tải, tai nạn xe cộ ở Pháp đã làm thiệt mạng 19.163 người kể từ sáu năm nay.

Công thời gian này, trong tổng số 242.730 tai nạn, 322.973 người đã bị thương.

Mỗi năm, các người lâm nạn tăng thêm mãi: Hè năm 1947, số nạn nhân là 18.000, đến năm 1952 số nạn nhân tới 25.418.

Số tăng giá trị nạn này không phải chỉ vì lý số xe hơi ở Pháp đã tăng giá thôi năm 1947, số xe hơi là 4.100.000 chiếc, đến cuối năm 1952 số xe hơi lên tới 1.850.000 chiếc.



Chiếc xe đạp hai chỗ ngồi này rất tiện lợi vì hai người có thể cùng ngồi cạnh nhau chuyện trò vui vẻ. Đây không phải là một sáng chế mới đâu. Thủ xe này được phát minh vào năm 1893 và mới xuất hiện ở Anh trong một cuộc đại hội về xe cộ.

## Lại có nạn tảo hôn ở Mỹ chàng?

Theo những bản thống kê ở thành phố New York, thanh niên nam nữ Mỹ cưới nhau mỗi ngày mới sớm.

Về phái yếu, 47% từ 15 đến 19 tuổi đã di lấy chồng, 63% từ 20 đến 24 tuổi đã có chồng hay đã ly dị chồng.

Về phái mạnh, 50% cưới vợ ở giữa cái tuổi 24 xuân xanh.

## Bốn kép màn bạc, bốn nhà triệu phú

Kép Barbara Stanwyck, Gary Grant, Dennis Morgan và Humphrey Bogart vira mời mua hai giếng dầu hỏa ở Colorado (Mỹ) một giếng có thể sản xuất mỗi giờ 10 thùng dầu lửa, bốn kép đó mỗi ngày có thể có một số lời 800.000 quan.

## Trung úy Jeremy Hall sẽ theo nữ hoàng Elizabeth qua Úc châu

Nữ hoàng Anh mới chọn được một người đi theo nữ hoàng trong cuộc du viếng Úc châu. Đó là một viên trung úy trẻ tuổi ở một đơn vị hải quân Tân Tây Lan. Trung úy tên là Jeremy Hall con một người cháu nuôi cừu. Chính tại điện Buckingham mà nữ hoàng đã đề ý đến nét mặt vui trè và cử chỉ dễ dãi của viên trung úy này. Lần đầu tiên trung úy qua Anh và cũng là lần đầu tiên, viên sĩ quan trẻ tuổi ấy được tiếp xúc với gia đình hoàng tộc.

## Tờ Daily Worker viết

Một tờ báo Cộng sản, tờ Daily Worker có đăng một bài bàn về công chúa Margaret và đại tá Townsend với nhan đề như sau: « Các công chúa trên hoàn cầu, hãy down kít lại » Cũng trên trang báo đó có một bức tranh vẽ một người đang viết lên tường ở điện Buckingham câu sau đây: « Các công chúa, công chúa không mất mát gì cả, chỉ trừ giấy xích của các công chúa ».

## Nhà văn hào Curzio-Malaparte bị đưa ra tòa

Nhà văn hào Curzio Malaparte vừa mới đến Karlsruhe ở Đức để chống kiện buộc tội ông về việc phi báng người trong tác phẩm của ông. Người đưa đơn kiện nhà văn là bà trước Von Stumm, một cựu công chúa ở bộ ngoại giao dưới quyền Ribbentrop qui quyết rằng ông ta bỉ phi báng trong cuốn tiểu thuyết « Kaput » của Malaparte và đòi bồi thường 40.000 quan tiền Đức (840.000 quan tiền Pháp) về sự tồn thương danh dự đó.

## Suity xây ra xung đột chỉ vì một con mèo

Lính Anh và lính Trung Cộng suýt bắn nhau ở biên giới Hồng Kông. Nguyên có một người dân bà Trung Hoa ở tỉnh muôn vào Hồng Kông, đến chỗ biên giới, Hồng Kông người lính Anh không cho người dân bà ấy được phép mang con mèo đi theo. Người dân bà bỏ con mèo lại. Giận dữ, người Trung Hoa nắm con mèo và vất về phía người lính cảnh Anh. Một sĩ quan Anh lại bắt con mèo và lặng trở lại về phía người lính Trung Cộng.

Anh lính này lên cò chục bắn. Người lính Anh cũng sẵn sàng. May mắn đến phút sau rốt câu chuyện được xử hòa vì lúc ấy có một sĩ quan Anh đến can thiệp.

Con mèo biến mất trong lúc đó.



Khán giả » 35 » xem vở tuyển truyền hình.

(Paris Presse Fintransigeant)

ĐỜI MỚI 576



Vụ Maroc do 15 nước trong khối Á Rập và Á châu thưa ra Liên Hiệp Quốc đã bị bác. Đảng quốc gia Maroc Istiqlal kêu gọi 15 nước này tuyệt giao với Pháp trong một bức thông điệp có đoạn:

« Pháp đã truất ngôi quốc vương Maroc và đày đi đảo Corse.

Lãnh tụ đảng quốc gia cũng có gởi điện văn cho Tổng thống Pháp nói rằng: « Không có một người dân Maroc nào nhận nhận như ng hành vi của Pháp, dù có dùng rõ lực cách nào cũng nra. Chúng tôi tiếp tục tranh đấu cho độc lập và quân đội Pháp rút lui. »

Tướng Neguib, thủ tướng Ai Cập cũng kêu gọi « trả thù cho Maroc, lật đổ đế quốc để thực hiện gấp nền độc lập cho các xứ Á rập. »

Ông Mitterrand, quốc vụ khanh đã xin từ chức vì bất đồng ý kiến với chính sách của nội các Laniel về vấn đề Bắc Phi.

**H**ội nghị chính trị bàn về hòa bình ở Triều Tiên có lẽ sẽ nhóm ngày 15-10, theo lời đề nghị của các nước tham dự. Biểu họp sẽ ở Genève, San Francisco hoặc Honolulu. Thụy Điển hình như được chọn làm trung gian để đưa đế nghị này cùng phía Cộng.

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng trước: « Nếu trong vòng 3 tháng mà không có tiến triển thì Mỹ sẽ rú các nước bạn rút ra khỏi hội nghị ». Cũng theo lời ông Foster Dulles thì Mỹ sẽ không lầm lạc mà xem Triều Tiên là một vấn đề riêng biệt. Dù có đạt tới kết quả giải quyết vẫn để chính trị ở Triều Tiên, Mỹ cũng vẫn chú trọng đến vùng ảnh hưởng tây phương ở Thái Bình Dương trong đó có Đông Dương.

Ngoại trưởng Mỹ lại cảnh cáo rằng nếu Trung Cộng trực tiếp gửi quân sang B.D. thì Mỹ sẽ tham chiến liền. « Nếu Trung Cộng muốn thì vẫn để vẫn hồi hòa bình ở Đông Dương cũng có thể đưa ra bàn cãi ở hội nghị nói trên ».

Cho hay rằng hiện đang có một đạo quân Trung Hoa đóng ở biên giới Hoa Việt, ngoại trưởng Mỹ nói rõ: « Vẫn để chiến tranh B.D. có thể đưa ra trong một cuộc hội nghị chính trị thứ hai, tiếp theo cuộc hội nghị bàn về Triều Tiên. »

**Ở** Việt Nam, các tờ chức vô trang và tôn giáo Cao Đài, Bình Xuyên, Hòa Hảo cùng một số người ở Bắc, Trung, Nam hội họp tại Saigon để khởi xướng phong trào gọi là « Đại đoàn kết tranh đấu cho độc lập và Hòa bình của xứ sở ».

Nền tảng để đoàn kết và thực hiện hòa bình ra sao chưa nghe nói đến. Trường ban tuyên truyền của phong trào bối là « không nhầm vào mục đích chính trị ».

Theo một bức điện văn gửi cho Quốc trưởng Việt Nam ở Pháp thì hội nghị này chủ trương « ủng hộ Quốc trưởng trong cuộc thương thuyết với Pháp về vấn đề độc lập của Việt Nam ở trong Liên hiệp Pháp », và sẽ cử một số người tờ chức phái đoàn để ký kết với Pháp.

Các đảng phái chính trị ở Bắc như Đại Việt, V.N. Quốc dân đảng, đều có gởi người vào tham dự. Về phía công giáo, thầy vắng người đại diện ở hội nghị. Chờ xem phong trào hoạt động kết quả ra sao.

7-9-53

THẾ NHÂN



# MỘT NỀN Y TẾ NHÂN DÂN

của bác sĩ Lê Minh Lâm

**Chánh quyền có tánh cách đại diện là chánh quyền có thực lực**

GẦN một tuần nay cả nước Pháp đều sống trong cảnh rộn rã, lầm reo, nghĩa là dân sản xuất bị đình trệ. Một số rất đông khách du lịch lo trở về; những người trên đường về phải chịu lầm khò nhọc, phải ăn ngủ ở các nhà ga tàu hỏa. Dân sự xôn xao, chánh phủ bối rối. Vì vậy mà đài Pháp Việt thương thuyết phải tạm gác qua.

Các cuộc đình công sẽ có ảnh hưởng nặng nề đến sự giải quyết vấn đề Việt Pháp, bởi vì muốn thi hành chánh sách tiết kiệm và chịu khó, chánh phủ Pháp phải bỏ ngần ngại quân phí mới làm vừa lòng họ. Điều ấy đặt chánh phủ trong vòng lẩn quẩn. Trong tình cảnh này, không chắc chánh phủ nào khác, nếu chánh phủ Laniel đỡ, có thể tránh được vòng mâu thuẫn. Bởi tiền tiêu phí v.v. quốc phòng lôi kéo theo sự bất tiện trợ Mỹ: hại một biển thành hại hai. Không làm vừa lòng quân chánh, chánh phủ Pháp khó đương được.

Nhận ra nỗi khổ khăn nỗi bộ của Pháp, ta cần giúp Pháp kế hoạch, làm thiên giám gánh nặng chiến sự ở Việt Nam. Cần đưa bàn tay không những thành thật mà còn có thực lực và năng lực thì Pháp mới vững bụng. Dư luận Pháp đang tự hỏi: giao trả chủ quyền toàn diện cho Việt Nam liệu rồi Việt Nam có đỡ phần nào cho Pháp trong công cuộc tháo trát gánh nặng chiến tranh chăng? Đặt câu hỏi ấy dư luận báo chí ở Paris đang trong v.v. một chánh quyền Việt Nam có tánh cách đại diện, nghĩa là có sự tham gia thực sự của các phong trào ái quốc. Nói có tánh cách đại diện cũng chưa phải là nói rằng đâu phiếu trong hiện tình nước nhà, vì có khi có dấu phiếu mà thiếu đại diện.

Tà phải có một nền y tế thích hợp ăn sâu vào trong dân chúng: một nền y tế nhân dân.

Vẫn biết lúc này tinh thế chưa ổn định, giao thông thiếu phương tiện, công quỹ phải gánh vác nặng vì chiến tranh, song tờ chức một nền y tế như vậy không phải là không làm được, vì nó chỉ là một phương pháp tờ chức chứ không phải đòi hỏi một nền tài chánh dồi dào.

Ngay trong các nước láng giềng ở Viễn đông, nhiều nước đã tổ chức được công cuộc y tế rộng rãi. Người cán bộ y tế Mã Lai là người bạn thân của dân quê đã hướng dẫn cho họ trong đời sống hàng ngày, theo phương pháp vệ sinh thường thức. Với các cán bộ y tế hàng xã, với các bà mẹ và với các tú thuốc, kẻ viết bài này đã rút kinh nghiệm tờ chức y tế ăn sâu cho tới các làng, vì làng là đơn vị hành chánh thứ nhứt và thấy rằng một tờ chức như vậy không những không tốn kém và sau này sẽ làm nhẹ gánh nặng cho quỹ y tế, các tờ chức bệnh viện. Chúng ta chưa nói đến các tỉnh mà mỗi nơi có một bệnh viện càng ngày tờ chức càng chu đáo và ở các đô thành thì hoàn hảo nữa.

Nghĩ khác là ta đã lùi, là ta xô Pháp đi con đường mà ta không muốn. Hòa bình ở Việt Nam phải là việc của người Việt Nam. Vô luận tinh thế như thế nào, vai chánh là vai của người Việt Nam.

TRẦN VĂN ÂN  
(Viết tại Paris 10-8-53)

SỨC khỏe của nhân dân là yếu tố cường thịnh của một nước, cần phải được săn sóc bởi các cơ quan chung. Trong các nước tiên tiến y tế được phổ thông cho quảng đại quần chúng và do chánh phủ đảm nhiệm. Nói đến y tế không phải là chỉ nói đến chữa bệnh.

Y khoa có nhiều ngành: phòng bệnh, chữa bệnh và vệ sinh công cộng.

Điều cho nước Việt Nam là một nước nghèo, phần đông dân chúng phải chịu thiếu thốn nên sức khỏe không được săn sóc.

Ở thôn quê người sản phụ làm ngoài đồng cho đến cả ngày sinh và khi đẻ

xong ba ngày phải trở dậy đi làm. Đứa hãi nhi không được săn sóc, nó chỉ được nuôi sao miễn là sống được và nhờ v.v. may mắn nó sẽ khỏe hay yếu. Người đau thì nằm lả qua quít ít khi có đủ phương tiện mà đi nằm bệnh viện thí. Việc phòng ngừa bệnh tật và vệ sinh công cộng thì không phải là không có ai nói tới gì nữa.

Chánh phủ có lập ra phòng phát thuốc,

rèn luyện các bà mụ thôn quê, lập nhà

thương tinh, song bấy nhiêu chưa đủ săn

sóc cho sức khỏe dân chúng, lại hướng về

chữa bệnh hơn là phòng bệnh và vệ sinh

công cộng.

Tà phải có một nền y tế thích hợp ăn

sâu vào trong dân chúng: một nền y tế

nhân dân.

Vẫn biết lúc này tinh thế chưa ổn định, giao thông thiếu phương tiện, công quỹ phải gánh vác nặng vì chiến tranh, song tờ chức một nền y tế như vậy không phải là không làm được, vì nó chỉ là một phương pháp tờ chức chứ không phải đòi hỏi một nền tài chánh dồi dào.

Ngay trong các nước láng giềng ở Viễn

dông, nhiều nước đã tổ chức được công

cuộc y tế rộng rãi. Người cán bộ y tế

Mã Lai là người bạn thân của dân quê đã

hướng dẫn cho họ trong đời sống hàng

này, theo phương pháp vệ sinh thường

thức. Với các cán bộ y tế hàng xã, với

các bà mẹ và với các tú thuốc, kẻ viết

bài này đã rút kinh nghiệm tờ chức y tế

ăn sâu cho tới các làng, vì làng là đơn

vị hành chánh thứ nhứt và thấy rằng một

tờ chức như vậy không những không tốn

kém và sau này sẽ làm nhẹ gánh nặng

cho quỹ y tế, các tờ chức bệnh viện.

Chúng ta chưa nói đến các tỉnh mà mỗi

nơi có một bệnh viện càng ngày tờ chức

càng chu đáo và ở các đô thành thì hoàn

hảo nữa.

Song đối với số dân chúng một tỉnh

hai trăm cho tới ba trăm ngàn người mà

## ĐÓN ĐỌC

# TIN MỚI

SỐ TỰU TRƯỜNG

tức là số 25 ra ngày 13-9-53

NHIỀU BÀI TRÀO PHỦNG VÀ  
VĂN CHƯƠNG VỀ HỌC SANH  
VÀ TỰU TRƯỜNG

**Khởi đăng :**

MỘT TRUYỆN DÀI BẰNG TRANH DO

**Học sanh về cho  
học sanh xem**

và

**Râu cù cải đỏ**

MỘT TIỀU THUYẾT RẤT KỲ LẠ

# Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

## BÌNH CÔNG Ở PHÁP CẦM TAY BỘN BUÔN LẬU BẠC

CỦA ĐÌNH CÔNG CỦA NHÂN VIÊN BỘN DIỆN  
Ở PHÁP VĨA RỜI ĐÃ ANH HƯỜNG HẤT  
NGỜ, NGUNG HẦM MỌI CUỘC BUÔN LẬU ĐỒNG BẠC  
TẠI PHÁP.

Những tay trung gian trong việc chợ đèn này thường nhận được « chi thị » bằng ngôn ngữ riêng của giày thép hàng không, đã phải gấp gáp gửi thư tín của họ qua Thủ Sĩ, ghé Đông Kinh.

Bọn buôn lậu đồng bạc đã thiệt mất hàng chục tỷ quan về sự nghỉ việc của ngành buôn điện, không kém gì sự hao tòn của tài chánh Pháp trong thời kỳ đó, có trên 30 tỷ.

Biết vậy, nhưng liệu có biện pháp gì cầm tay lại được bọn buôn lậu bạc mà ngành Bộn Diện không phải đình công chẳng?



## PHẢN ĐỔI CHÁNH SÁCH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC NHƯỢC TIỀU

TUẦN BÁO PARIS MATCH LẠI ĐỒ CÁI LUẬN  
DIỆU LẠC HẬU CỦA BỘN THỰC DÂN, MÀ  
RAYMOND CARTIER ĐÃ CA NGHỊ RẰNG CHẾ ĐỘ THUỘC  
ĐIỀU CÒN CŨNG PHẢI TỒN TẠI, KHÔNG ĐỂ ĐÓM CÁC  
DÂN TỘC NHƯỢC TIỀU GIẢI PHÓNG KHÔI ÁCH ĐÔ HỘ.

Trước ngày có cuộc thương thuyết Việt Pháp về việc giao trả độc lập thưa sự, một cờ quan ngôn luận lớn của Pháp lại bày tỏ thái độ như thế, chắc hẳn không phải là một sự ngẫu nhiên.

Cũng như việc quốc vương Maroc bị truất ngôi và lưu đày, cũng chẳng phải là chuyện tình cờ trong lúc các quốc gia cựu thuộc địa Pháp cương quyết với ách nô lệ, — như quốc vương Cao Miên chẳng hạn.

Cái trò đưa ra tay này lấy lại tay kia, một

mặt chánh phủ Pháp tuyên bố giao trả độc lập

## Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được :

### ĐẦU ĐỜN PHẬN NGHÈO

xã hội ilieu thuyết của Phá Ðốc do ông Phá Ðốc Thá Thê, giám đốc nhà xuất bản Chim Ðàn giới thiệu. Sách in đẹp, trình bày mỹ thuật, dày 300 trang, giá bán 36 đồng. Theo lời tác giả thì « Đầu đờn phận nghèo » là tác phẩm ứng ý nhất trong mấy chục bộ tiểu thuyết của ông.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đời Mới

đã đủ một mặt báo chí Pháp đại diện cho lò phản động và thực dân hão hào duy trì chế độ thuộc địa... người ta muốn bíp ai? Mà làm chi cái thói trẻ ranh nực cười!



## CHỊ EM CÓ QUYỀN LẤY CHỒNG LÊ

VẤN đề vợ lẽ nàng hầu lại vừa được đưa ra bàn cãi sôi nổi ở Hương cảng. Nhưng lần này các nhà lý thuyết đã đến kết luận rằng phụ nữ Trung Hoa cũng phải bắt chước bén phu đàn ông, lấy hơn một đức phu quân.

Tờ báo Anh SOUTH CHINA MORNING POST đăng bức thư của tác giả bênh vực cho thuyết đa phu như thế này: « Chị em ở thời đại này phải hưởng quyền bình đẳng như đàn ông, nghĩa là nếu chị em muốn thì cứ lấy trên mặt người chồng. Người vợ có thể làm những gì mà người chồng làm được. Chồng có thể có nhiều vợ lẽ, thì vợ cũng có thể có một số chồng lê trong đương ».

Đó có một ủy ban gồm toàn phụ nữ đang nghiên cứu vấn đề chòng lê này. Nghe đâu các ông chồng có v2, v3 v.v... ở Đất Thơm đang lo cuồng cuồng lén, sáng nào cũng soi gương xem trán mình đã nhu nhú mọc sừng chưa.

Hội phụ nữ Việt Nam do cô A-Nà làm Tổng thư ký đã đánh điện hoan nghênh và ủng hộ nhiệt liệt ủy ban đã phu, và tập rút triệu tập đại hội nghị để mở một phong trào lấy chòng lê.

Nghe đâu về phía các ông chồng có phong nhì, phong bá một mặt đang vận động ngầm nhằm lật đổ chánh quyền Mossadegh. Đến khi cuộc đảo chánh thành tựu thì đảng Tudeh im lặng. Khi Quốc vương Ba Tư hồi loan xong và tướng Zahedi lập xong chánh phủ thì đảng Tudeh lên tiếng phản đối.

Ấy không phải họ mâu thuẫn với họ đâu. Họ deo sát chủ trương của họ, cố giữ thế hơn giữa quần chúng và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tranh đấu của họ. Họ biết có họ, có lập trường của họ.

Bạn là chiến sĩ ái quốc. Bạn có lập trường. Những bài học ấy bạn nhớ bở qua.

Bạn thử nhìn vụ Maroc, chưa kể đảng Istiqlal ái quốc theo quốc vương Maroc (vì vừa đỗ do Pháp), thế mà họ lên tiếng phản đối. Nước Cộng hòa Ai Cập không chịu quản quyền, thế mà tướng Neguib cũng bị phản đối.

Đó là chánh trị, là điều đúng đắn lối của mình.

Bạn nên đền ý cho.

BẤT HỦ

Không biết bà Lan Phương đã nghe ngòi lè đôi mách ở đâu mà lại đem râu ông này qua cẩm cằm ông nọ. Vì ông Thái Linh báo Mới với ông Trọng Miên (không ở báo ấy) là hai người khác hồn nhau như bà Lan Phương với bà Bút Trà không thè là một người vậy.

Cái lối viết báo bão ông X. tức Ông A... và quả quyết một cách trật lết như thế, lẩn sau cờ quan phụ nữ trưởng cũng nên cẩn thận kẽo bái cài nhầm. Vâ cho nó gọi là đứng đắn một tí.

(I) Thư Tá M.

Đời Mới



## RÂU ỐNG NO, CẮM.. ỐNG KIA

TUẦN BÁO NÚ LUU xuất bản hàng năm vài kỳ, gần đây có nhắc nhở đến vụ ông Thá Cao ở một tờ báo tài hoa son trẻ bối lông tim vết cao cõi Huỳnh Chi trong tập « CỎI MỎ » về việc đánh cắp thơ.

Trong câu chuyện không lấy gì làm sạch sẽ đó, tờ báo của bà Lan Phương bỗng tự nhiên quâ quyết rằng ông Thái Linh (đã viết trên báo MỚI về vụ lòn xộn này)... tức Trọng Miên. Rồi viết những lời hết sức vụ vơ. Trong khi lẽ tất nhiên là ông Trọng Miên không bao giờ đe đến cái chuyện nhằng áy.



# MUỐN THƯƠNG THUYẾT VỚI PHÁP CẦN DỰA VÀO NGUYỆN VỌNG TOÀN DÂN

TRONG những bài trước tôi có bàn với bạn lập trường của Việt Nam trong những cuộc thương thuyết sẽ tới. Tôi có nói rõ ràng chúng ta không còn trở lại vấn đề nguyên tắc với Pháp. Căn cứ nỗi bần Tuyên ngôn ngày 3-7 của Pháp ta bắt tất trả lại sự định nghĩa hai chữ « độc lập ». Quốc Việt Nam sẽ là nước độc lập hoặc không độc lập, chứ không phải độc lập « trong một khuôn khổ » nào. Ta có thể liên kết với Pháp mà xây dựng thịnh vượng chung.

Đến vấn đề như thế ấy, chúng ta chỉ còn thương thảo về hình thức « liên lập ». Tôi nói *liên lập* chứ không nói *liên thuộc*, bởi vì danh từ này có thể làm cho người ta hiểu lầm rằng Việt Nam còn tùy thuộc Pháp quốc. Liên lập gần liên minh hơn; nhưng trong chỗ liên lập, song phương có thói nhượng nhau và hộ trợ nhau nhiều hơn.

Muốn liên lập với Pháp thì ta phải nghĩ tự lập và tự cứu trước, mặc dầu ta chưa có thể hoàn toàn thoát ly ảnh hưởng của Pháp. Hiện nay Pháp đang bối rối nhút là lo nuôi quân đội viễn chinh. Ấy vậy vấn đề cấp bách mà người Việt Nam phải lo nghĩ là *giúp Pháp lui binh*, như tôi đã có lần bàn qua trên mặt báo này. Nói giúp Pháp lui binh tất phải có cả một chương trình thay thế Pháp về hai mặt quân sự và tài chính. Người Việt Nam nào không nghĩ giúp Pháp lui binh là chưa nhận thức độc lập, và không nghĩ tự cứu để rồi chết với thời cuộc.

Pháp có hiều như ta hiều chăng? Chưa chắc Pháp có thể hiều ta. Căn cứ nỗi tin tức các báo Pháp gần đây, và sự dò hỏi của ký giả thì chính phủ Pháp rất phân vân. Trong Nội các Pháp có phe thì ưng giao trả tất cả cho Việt Nam để rồi lo rút binh về, và một phe thì nhút quyết « chỉ biết độc lập có giới hạn trong L.H.P. » Chính phe sau này đã chủ mưu các vụ rắc rối ở Maroc và Tunisie. Người cầm đầu lại thuộc đảng cựu Cao Ủy Letourneau.

Trước sự chia rẽ của Pháp, người Việt Nam chúng ta cần nhớ trí; cần lấy thực lực nơi sức tranh đấu của toàn dân. Nghĩa là phải dựa hẳn vào nguyện vọng của dân chúng để được sự ủng hộ của nhân dân. Những người đã được giao phó trách nhiệm nói chuyện chánh thức với Pháp phải là người của dân chúng Việt Nam, hoặc có thành tích tranh đấu và có lập trường rõ rệt hoặc có đức tính trung thiệt với Tổ Quốc được quần chúng nhìn nhận. Phương pháp dùng để chọn lựa những người ấy sẽ là phương pháp có tánh cách dân chủ, tức là có phần nào đại diện nhân dân.

Một mặt khác ta nên ngay thẳng cho nhân dân Pháp biết rõ ràng người Việt Nam không có óc bài ngoại; chúng ta có thực tâm tranh thủ hòa bình nhân loại đặt trên nền tảng « dân tộc hiệp lực ». Làm như thế là ta lôi cuốn được quần chúng Pháp ủng hộ lập trường chánh đáng của ta, để chính người Pháp ép buộc chánh phủ họ phải giao trả độc lập thực sự cho ta.

Đối nội, chánh sách của chúng ta phải là một chánh sách mưu hòa bình. Nhút định không chia rẽ dân tộc, không phụng sự lợi quyền của nước nào khác hơn Việt Nam. Con đường tiến thủ của ta phải nhằm thẳng vào sự thịnh vượng nước nhà. Ta biết nước ta trong sự điều hòa với nước khác, chứ không chỉ biết có nước khác mà quên nước ta để rồi ta nói rằng ta theo khôi này ta phải phụng sự nước lành đạo trước. Nhân loại chưa bao hẳn biên giới giữa các dân tộc, thì ta chưa có thể lấy cá nhân ta mà hiệp tác với nước khác; ta chỉ biết có quốc gia dân tộc này hiệp lực với quốc gia dân tộc khác trên lập trường quyền lợi hỗ tương.

Trước ngày Pháp Việt thương thuyết để đặt lại nền bang giao giữa hai nước độc lập như nhau, đồng bào ta nên có thái độ.

TRẦN VĂN ÂN

(viết tại Paris ngày 29-8-53)



Đọc báo Việt

## TRÙM CHĂN

Ở Việt Nam, hiện thời còn một số người quốc gia vẫn đứng bên lề thời cuộc, không chịu nhận một trách vụ gì trong chính quyền, hay là tỏ vẻ hưởng ứng với chính sách được áp dụng từ 1949 đến giờ. Tiêu biểu cho thái độ thờ ơ ấy, có lẽ chỉ có một số ít nhân vật tên tuổi. Thực ra nó là một khuyễn hướng khá rộng rãi, thâm nhập vào tầng lớp dân chúng. « Trùm chăn » đã thành danh từ thông dụng, để chỉ những phần tử quốc gia còn « mai danh ẩn tích ».

Nhiều phen thái độ chờ thời đã bị công kích dữ dội. Những người trùm chăn bị ngỡ là thiếu can đảm đối phó với thời cuộc hay là thiếu óc thực tế và trí sáng suốt. Sự phê bình nghiêm ngặt ấy không khỏi chủ quan, và lại vô ích nữa, bởi nó vẫn không thay đổi được thái độ những phần tử chờ đợi. Thiết thực hơn, ta hãy khách quan tìm hiểu những động lực đã xô đẩy những người quốc gia vào một thái độ like cũ.

Điểm rõ nhất là những người chờ đợi đã bắt mân vê thời cuộc. Hoặc là họ không thoa mân vê những thỏa hiệp đã ký kết với nước Pháp cùng là chính sách Pháp đối với Việt Nam. Hoặc là họ phản đối chế độ xã hội kinh tế, chính trị hiện hữu.

Như vậy, thái độ chờ thời cũng có một lý do nào chinh đáng. Đã bấy giờ với một chế độ, lại không có phương tiện tranh đấu để mang lại những sự cải thiện cần thiết, thì còn phương pháp nào khác là ngồi yên ngắm nhìn thời cuộc tiến triển. Ở các nước dân chủ, bao giờ cũng có một phái đối lập với chính quyền, nhưng phe đối lập có điều kiện hoạt động để làm thang thế chính kiến của họ. Họ có thể dùng bạo chí công kích đường lối của chính quyền, họ có thể đưa người ra tranh cử vào Quốc hội để bênh vực lập trường của họ ở cơ quan lập pháp đại diện cho dân chúng.

Hoàn cảnh dân chủ ấy, Việt Nam ta chưa có. Vậy thì thái độ chờ đợi chỉ là một hình thức của quyền đối lập, ứng hợp với tình trạng bất thường của Việt Nam. Ở các nước dân chủ, không ai nghĩ đến chuyện phủ nhận sự hiện diện chinh đáng của phái đối lập, khi họ hoạt động trong vòng luật pháp, thì ở Việt Nam không ai có quyền lên án thái độ chờ đợi khi nó không đưa lại những hành động cụ thể chống lại chính quyền. Phải chăng quyền đối lập là một trong những quyền tự do dân chủ, bất khả xâm phạm?

Có thể nghĩ khuyễn hướng chờ đợi ấy đã ảnh hưởng không hay đến cuộc tranh đấu chống cộng. Nhưng đấy chỉ là về phương diện nguyên tắc. Vì dù tất cả người quốc gia có nhiệt liệt hướng ứng chính sách hiện hành đì nra, đã chả gì họ hắp dẫn được nhân dân theo, khi mà căn bản độc lập chưa được ấn định rõ ràng. Trái lại, thái độ tiêu cực của những người trùm chăn đã có một kết quả hay chăng? Nếu chính phủ Pháp đã dự định thay đổi chính sách đối với Đông Dương phải chăng một phần cũng là bởi ảnh hưởng của những người quốc gia trùm chăn. Một khi chủ quyền quốc gia được bảo đảm và người quốc gia có phương tiện hành động chinh đáng, tự nhiên là khuyễn hướng chờ thời sẽ tiêu tan mất.

GIANG SƠN (Hà Nội 31-8-53)

ĐỜI MỚI số 76

THÂN TẶNG CÁC NGHIỆP ĐOÀN CẦN LAO VIỆT NAM

## PHONG TRÀO TỔNG ĐÌNH CÔNG CHIẾM XƯỞNG THỜI TIỀN CHIẾN Ở PHÁP

HỒI KÝ CỦA KỶ SƯ LÊ VĂN NGỌ

III

### Hoa kỳ và New Deal

KHÁC hơn ngày nay, Đồng minh thời tiền chiến gồm có những đế quốc mà chưa có nước nào dám dùng cả: New Deal. (Nhiều đinh) « Phong trào cách xã hội và kinh tế », (20) đã được nỗi danh khắp nước văn minh.

Mỹ là nước chống độc tài phát xít cũng như không thuận với chính sách thực dân, nên đánh « trùm chăn » giữa 2 khối Đồng minh và Trục. Về chính trị thì thờ ơ với Sô viet.

Mặc dù Tổng thống Thomas Woodrow Wilson đã dừng phia Đ.M. ký hòa ước Versailles (28-6-1919) với 18 điều tàn nhẫn và bắt cộng đồng áp bức Cộng hòa Weimar (19) mới phát sinh; H.C.Q. (Hiệp chủng Quốc) lại có đường lối riêng biệt là: « Chính trị Tháp Ngà Bắc Mỹ » (Isolationisme des U.S.A.) đối với Âu châu, lẽ dĩ nhiên là thờ ơ với hội Quốc Liên tại Genève.

Hoa kỳ chỉ vào tham chiến với Đ.M. chống Trục sau khi trận giặc thế giới thứ hai đã bùng nổ ít lâu, vào dịp Trân châu cảng bị Nhật đánh úp tan tác.

Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhứt vừa chấm dứt, H.C.Q. (U.S.A.) trải qua một lúc cực kỳ thịnh vượng rồi mới lâm vào cuộc khủng hoảng không lồ lần đầu tiên, kể từ ngày 4-7-1776 đã hoàn thành độc lập sau khi đã đánh đòn được đế quốc thực dân Anh. 1929 là năm khốc hại nhứt cho Hoa kỳ; hơn 2.000.000 người được chính thức ghi tên vào sổ lanh trại cấp thất nghiệp. Một số công nhân khác cũng tương đương không đủ điều kiện lanh phu cấp này. Bằng cách này hay cách khác chính phủ Mỹ phải nuôi số người ăn không ngồi rồi ấy từ năm nay đến năm nọ.

Khác hơn độc tài phát xít của Hitler, Mussolini và Franco, khác hơn quân phiệt độc đoán của Đông Điều và cũng khác hơn độc tài đảng trị của Staline để giải quyết vấn đề khủng hoảng xã hội và kinh tế khắp cả liên bang, nhà thống trị Mỹ với chánh sách cộng hòa dân chủ không đàn áp quần chúng để phá tan các tổ chức cần lao, không dùng trại « giáo hóa » để « tẩy não » quốc dân, không dùng trại giam không lồ để thủ tiêu đối

Tuy nhiên chánh sách của Roosevelt được hưởng ứng trong giới thư thuyền

nông dân và cần lao tri thức cũng như ở giới tư bản. Hoa kỳ trải qua cơn kinh tế khủng hoảng với một giá đất đỏ không lồ:

Theo số thống kê từ 1930 đến 1938 thì H.C.Q. mất tất cả 43.000.000 (43 triệu) năm của một nhân công. Huệ lợi của quốc gia bị thiệt hại đến 433.000.000.000 (433 tỷ) đó là năm 1939. Với số tiền này ta thử tính ra bạc Đồng dương 1953 với tỷ số sinh hoạt của binh dân (50) tại Việt Nam ta sẽ có :

13.300.000.000.000\$ V.N. = 13.300.000 triệu = 43.300 tỷ \$ V.N. (với 1\$00 = 1700)... và

22.610.000.000.000\$ V.N. = 22.610.000 triệu = 22.610 tỷ \$ V.N. (1\$00 = 1000).

Với số tiền 22.610 tỷ bạc Đồng dương và với 43 triệu năm nhân công chúng ta có thể kiểm thiết bao nhiêu lần nước V.N. độc lập.

New Deal của Roosevelt được thực hiện nhưng với bao nhiêu tai hại để đòi lại chế độ tư bản cải cách ngày nay, chờ không phải giữ lại như thời tiền chiến (Statu quo ante bellum) mà cũng không phải được xã hội hóa như Léon Blum đã tưởng.

Hoa kỳ có một thị trường không lồ tiêu thụ hàng hóa mà it ai nghĩ đến: Nga. Theo lý thuyết của Staline thi « Liên Bang Sô viết đang kiến thiết xã hội chủ nghĩa trong từng xóm mè » (22). Nước 200 triệu dân cần dùng những nguyên liệu, sản phẩm, máy móc v.v... để xây dựng những cơ sở tập trung sản xuất về kỹ nghệ, nông nghệ, cơ khí, thủy điện lực, vật thực, máy cày, máy úi, máy kéo, cơ khí cụ (machines, outils) (23) Ký giả kè sờ tên một vài nhà máy như nhà « máy cơ khí Rikov » nhà máy Quốc phòng ở Lénigrad, nhà máy làm xe hơi « Gorki, Staline, Molotov » nhà máy thủy điện lực Kharkov Zaporozhe nhà máy lọc dầu hoả ở Bakou, đập nước Dnieper v.v...

(Xem tiếp trang 32)

(19). Sau khi Guillaume II de Hohenzollern thoái vị, Hiến pháp mới được thành lập tại Weimar để nhận nhận và hoàn thành Đức Quốc Dân Chủ Cộng Hòa đệ nhất.

(20). Léon Blum thủ tướng Pháp đã áp dụng New Deal dưới thời Mặt Trận Bình Dân một cách « đần em ». Các báo Pháp đều cho rằng « Cát cách Điện Đラ, Giám Đラ tó, Hộp tác Xã Nông Nương » của chánh phủ quốc gia V.N. là New Deal.

(21). Ông Tổng trưởng quốc phòng Mỹ hiện nay có huệ lợi lót 500.000 đ là ông phát đóng 375.000 đ. 1. thuế và chi còn lại 125.000 đ. 1. là huệ lợi thật mỗi năm.

(22). Lý thuyết « Stalinism » — trình bày trong nhiều tác phẩm của Staline.

(23). \* Sưu tầm sự thật ở Nga \* (I Search for truth in Russia) của Walter Citrine, Tổng thư ký Tông Liên Đoàn cần lao Anh (T.U.C.) và chủ tịch Tông Liên Đoàn cần lao Quốc tế.

## TRÊN ĐƯỜNG LỮ THÚ



**V**IẾT. Viết cho bạn đọc. Nghĩa là không phải viết cho người viết sung sướng hay cho các bậc « học giả » đọc đi đọc lại để tìm ra một lối hành văn khéo léo, những tư tưởng lòi, hay những danh từ kêu ; mà viết như mời bạn cùng sống với tôi một cuộc đời lữ thú.

Viết như thế, có khi không đầu không đuôi, không đề, không luận. Vậy, mời bạn theo tôi.

Bừng mắt dậy, nhìn trời Paris xuyên qua cửa sổ ; trời ngà ngà, không có những tia sáng như trời Đông Á. Tháng tám, hè, mà như trời tháng tư, mát, nóng lạnh, mưa. Người Pháp ghét chán thời tiết này.

Bước ra cửa phòng, xuống phòng khách, chỉ nghe tiếng ngoại quốc (khác hơn tiếng Pháp), hầu hết là tiếng Anh Mỹ. Khách đông như nhóm chợ : Mỹ, Anh, Ý, Ai, Hi... ; mặc dù Âu, nhưng « mỗi » không giống nhau.

Phố xá thưa người. Nơi nơi đều có bán » soldes » (lỗi hạ giá) : có tiệm đề những chữ to « hi sanh 50 triệu » ; tại nhà hàng « Au Bon Marché » treo tấm vải dài với giòng chữ « chúng tôi tranh đấu chống săn hoạt mốt ». Nhìn qua, tôi nói với bạn : « Coi bộ ẽ àm lâm sao ? » — Chờ gì ! « Thấy chưa, dân chúng xir nào cũng dè gạt. Con buôn dám nói hi sanh 50 triệu. Cũng như ở bên ta có người vi quá thương đồng bào mà không lên giá. » — Văn thế.

Champs Elysées, đại lộ chánh ở Paris, dẫn tới « Etoile » (ngòi sao), đẹp hơn mấy năm trước nhiều, sáng hơn, sạch sẽ hơn, đông đảo người ta, mà hầu hết là người nói tiếng Anh.

Không những ở Champs Elysées mà đâu đâu cũng chỉ thấy người không nói tiếng Pháp. Cho nên tôi mới nói bạn rằng Paris bị xâm lược. Mà chính cái lối « xâm

## Du ký của T.V.A.

lược » này người Pháp rất thích, vì mỗi năm nước Pháp thuỷ vò số ngàn triệu ngoại tệ do lữ khách đem tới. Có người cho rằng rồi đây nước Pháp sẽ là một nước « tu rit » (để cho lữ khách đến chơi) hoàn toàn, chớ không còn là một cường quốc, vì lẽ người Pháp quá ham khoái lạc, vui chơi, và lâm « reo » liên tiếp.

Thật vậy, trong lúc tôi viết bài cho bạn thì không có người phát thơ, hay chạy thơ ; không có xe lửa chạy ; công sở không có người làm việc. Chưa chắc thư tôi sẽ gửi được về trong nay, mai. Nghe nói phen này « reo » sở dĩ lan tràn khắp xứ, và các nghiệp đoàn tuân lệnh rắp rắp là nhờ. F.O. (xã hội) cầm đầu, chờ nếu Cộng sản chủ động thì chưa át thành công.

Mà nếu họ làm « reo » mãi liệu lữ khách có tiếp tục « lữ » tới đây chăng ?

— Quartier latin, vùng của sinh viên Pháp và vạn quốc, tháng này là tháng buồm. Nghe đâu suốt năm nó không được vui như trước, vì lê sinh hoạt quá cao, sinh viên và học sinh quá nghèo (nói phẫn nộ). Mặc dù là mùa hè, cũng vẫn gặp người Việt, Tàu, ở vùng này. Ký giả còn nhớ khi làm anh hùng trò nghèo tại Paris lần đầu, xuống một nhà hàng ở Quartier latin, ba người « đòn » vỏ một gian phòng 60 quan một ngày, kêu mệt không dám đi ăn, đóng kín cửa phòng, dè huè ba người ăn hết đồ nguội.

Cũng chuyện xưa, trò em chạy lùp xùp theo tôi trên lộ Saint Michel cằn đá trong lúc trời mưa rỉ rả, phần sợ xe phần mang dây gót sắt, trót chon đe đường gợn gập, làm cho chúng tôi về phòng nhác mãi. Cùng ngày xưa, khi mới tới Paris, nhìn nhà cao vòi voi, phố nào như phố này, đều đèn cũ cũ, chúng tôi 3 người đi về gần tới nhà hàng mình ở mà không trông ra, còn phải hỏi người ta.

Nhơn đây, tôi xin nhắc cho bạn nghe một chuyện buồn cười. Một ông lão nô cát tánh bay quên : đi dạo phố Paris, ngồi chơi nơi ghế bên đường, rồi không tim ra đường về, không nhớ mình ở lữ quán nào. Hồi linh gác đường, linh vò phượng, linh dạy kêu điện thoại đến số S. V. P. (1) nhờ tim hộ nhà ngũ. May là ông còn nhớ tên, hằng S. V. P. mới có thể nhờ Cảnh sát cuộc lục kiếm.

Nói tắt là nếu bạn tới chơi một thành phố lớn, bạn nên đề ý cách nhìn đường.

● PARIS MÙA HÈ là Paris của người ngoại quốc, bởi vì thay phiên nhau, hầu hết thầy thơ, ông bà đều đi nghỉ hè, di chuyển có lương như thường. Tuy vậy, Paris vẫn không mất hẳn cái « bộ mặt » của nó là « rộn rịp ăn chơi ».

Bạn có nghe nói Montmartre, Pigalle.

Bạn cứ cho nó là Chợ lớn ban đêm của đô thị Saigon Chợ Lớn. Lần này tôi đến Montmartre nhìn về các chỗ « ăn chơi » thấy không mấy người vào cửa. Nào là Eve, Naturistes, Variété, Sphinx với những chū « Nus » (trần trường) đều thưa người, mặc dầu người

gác cửa mới quên thói : « Hãy vào đây ngó qua, không có điều bắt buộc ; đang diễn lớp chưng diện rực rỡ (lòi thiê). Thế mà không mấy người vào. Các ông « keng » xài tiền cũng kỵ lầm.

Tôi chưa xem hát, vì tôi muốn đợi cho

qua tháng này là tháng của ngoại quốc. Nhưng căn cứ nơi sự trông thấy ở Music Hall thì không nhìn ra có tiến bộ. Ngồi trước các cờ khiêu vũ trê trung, lại trần truồng, (không tuyệt đối) tôi có một cảm tưởng mà tôi tin rằng những ai có tâm hồn Á Đông đều có thể có tương tự như tôi. Cảm tưởng của tôi là : quả bột lợ

(4) S.V.P. là một sở chuyên cho tin tức, chỉ báo về mọi việc. Nếu bạn là người đóng tiền dài hạn, bạn đang ăn cơm, lò đồ đồ trên nắp bàn giặt không ra, bạn có thể kêu điện thoại đến hỏi, vân vân.



Tranh không lời

không kích thích, quà tao bao (ruote) không hấp dẫn, quá ô dề không khêu gợi.

Ngồi hồi lâu, cảm thấy mình chán. Tự hỏi phải vì mình có tuổi chặng, thì bắt nhớ cái gì « liêu yếu, kiều lè, rụt rè, kin đáo ». Mới biết rằng mình vẫn Á Đông mặc dầu Áu học. Thời thi Áu Á ta hãy gặp nhau chồ kỹ thuật chờ đứng muôn thân nhau ở tầm hồn của chúng ta vốn ở 2 thái cực !

● PARIS, thành phố gái đẹp, biết chiều đãi khách. Thật vậy. Ta cứ vào tiệm mua đồ là nhận ra ngay. Họ chịu khó dạo đê. Bạn nào có qua Paris muốn thử thì cứ mua giày là biết, chọn bạn 37, 38.

Các cô ở tiệm giày sẽ lục kiếm suốt giờ, cố bắn cho được, không dễ tìm ra đôi giày cho bạn ; giày hoặc dù mũi, hoặc hẹp bè ngang nếu đúng bè dài ; chọn Á Đông, nhứt là chọn Việt Nam, thêm cái « cao gày » khó mua đôi giày ở Pháp làm sao ! Một trò Việt ở đây nói với tôi rằng em di lục hết Paris không mua được giày vừa chọn.

Nhớ lại hồi nào tôi đưa một người bạn di mua áo may sẵn, tôi phải bảo : đưa chúng tôi đến chỗ áo quần thiếu niên (garçonne). Bạn tôi kinh ngạc, người đứng bán cười ngất, có chiều hàng cũng túm lìm.

Gái Paris đẹp, mà nếu bạn là khách tầm thường bạn sẽ khó mà tìm ra gái đẹp, bởi vì bạn chỉ nhìn « bộ vò », nhìn mặt, có khi bạn thất vọng lắm. Chỉ khi nào bạn dám đi vào những nơi khiêu vũ tổ tiên bạn mới gặp và mới có thể tin chắc. Đây là tôi nói thoáng qua, đừng trên lấp lóp lừa khách, chờ không nói với sự hiểu biết và cặp mắt của người con ngú lâu năm.

Paris, thành phố có « nhà thờ » sang trọng đã không còn. Thế mới nguy, nguy cả cho mọi người, vì từ ngày đóng cửa nhà thờ nghe nói bình phong tinh thần nhiều.

Paris, thành phố ánh sáng, rồi đây tôi sẽ có dịp nói qua.

● ĐÀN BÀ VIỆT, người Việt, một ngày một thêm đông ở cái đất ăn sống cực kỳ mệt mỏi này. Paris cũng là đòn thành dành cho các cấp túi tiền : nghèo giàu đều ở được cả.

Tôi gặp người Việt liên miên, vô luận ở vùng hộ 5, 6, 8, hay nơi nào khác. Tôi gặp lâm ông Việt bà « đầm » ngồi xe « Vedette » chạy rồ rạt ; gặp lâm bà Việt sang sang. Hồi ra thì các em gần tôi bảo : « không biết họ làm gì tiền nhiều thế, có lầm người mua phòng, nhà và xe hơi ». Hồi ra thì buôn bán có (đủ thứ, đủ màu sắc), chúc quyền có, thề lực có.

Một người bạn vắng mặt tôi 8 năm qua,



gặp tôi, sau khi mừng rỡ, hàn huyên, bảo : « qua đây tôi sống cả già quyền dè dàng ; có một vài người bạn bên nhà xuất nhập cảng lời mấy triệu bạc qua đây chơi muôn « bè » Paris (sic) ».

Hay thì thật có hay. Mà sao nghe qua tôi ngờ ngàn người !

Một anh thuộc giới cần lao (Việt Nam) than với tôi rằng người minh qua đây ít học quá (nói theo tỷ lệ). Tôi có cho anh biết rằng điều ấy dẽ hiểu. Vì vậy tôi muốn làm sao sau khi điều tra về tình hình Việt kiều, về xứ tôi sẽ tìm cách thiết lập tại Paris một « gian nhà Việt Nam », để cho người minh có thể tụ họp, đọc báo chí sách vở Việt Nam, và cũng có thể — nếu có thể — nấu ăn rẻ theo điều « cantines » cho người nghèo. Nhưng

có điều này đáng dè ý là phần đông người có tài không thích về xứ, mặc dầu ở đây cực khổ. Hoàn cảnh này, chỉ hướng này, trong những ngày sẽ tới của nước nhà mà tôi tin là sẽ sáng lạng, sẽ thay đổi ngay. Chừng ấy các bậc tài năng Việt Nam sẽ vui lòng qui hời cố quốc.

● ĐOẠN TRÊN tôi nói qua các cuộc đình công mấy hôm nay. Có ở tại chỗ mới thấy nghiệp đoàn là một lợt khi có hiệu quả vò cùng, mới thấy ảnh hưởng lợi hại dè sự của sự lâm reo. Cả thành phố Paris bị tê liệt, không xe đi, không gởi thư được, công sở không người, xe lửa đang chạy ngưng lại ngay trối kệ hành khách ; có mấy chục vạn lữ khách « bị động ». Hồi ra thì buôn bán có (đủ thứ, đủ màu sắc), chúc quyền có, thề lực có.

Đọc tin các báo, bạn đã biết qua vi

sao đình công rồi. Tôi chỉ cho bạn biết thêm quang cảnh tê liệt của đó thành có nhân số gấp hai, ba Saigon Cholon. Người ta lấy mắt nhìn nhau, thở ra. Hồi một người Pháp khá già, ông bảo : « Chết nước Pháp, lâm sao mà phục hưng được. »

Một bác sör phor : « Cho chúng nó biết các nỗi bất bình » ; một anh khác : « Cái bọn nghị sĩ quốc hội, chánh trị gia này không ra gì cả, làm việc lão lếu, thiệt hại cả nước » ; anh bồi phòng ngủ : « rồi đây sinh hoạt lên mãi, không lợi cho ai hết. »

Đoạn trường thay ! Đỗ ai giải quyết nỗi mâu thuẫn xã hội trong hiện tình nước Pháp ! Người trồng nho, bán rượu không hết, buộc

chánh phủ phải mua (đè ép dân chúng uống !) và mua với giá mà họ nhứt định. Chánh phủ chán chờ họ biếu tinh chàm đường băng mọi cách. Chánh phủ muốn tiết kiệm, công chức làm reo. Thật là « ông chủ (patron) quốc gia (Etat) » khốn khổ !

Nhung nào phải giới cần lao không có lý. Họ có lý lầm, vì họ là hạng sản xuất mà họ sống thiểu mãi. Có lẽ rồi đây những xã hội, như xã hội Pháp, sẽ tiến tới tổ chức đời sống quốc gia dân tộc cần cứ vào hàng cần lao, một hạng mội. Chừng ấy mới hết lý do làm reo.

« Reo ! Tôi viết cho bạn những giòng chữ trên đây trong lúc không thể gởi thư được. P. T. T. tiếp tục làm reo.

Thôi, tới đây, tôi cũng « lâm reo » tạm với bạn.

Paris 8-8-53

TVA



Tranh không lời



# THỰC TRẠNG của ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM HIỆN TẠI

KHÔNG khi của giới điện ảnh Việt Nam ở Saigon và Hanoi đang có vẻ nhộn nhịp. Một số phim dài, ngắn sắp đưa lên màn ảnh. Nhóm này, nhóm nọ ngoài Bắc, trong Nam, làm việc ở nước nhà, hay qua cả Hong Kong, Paris. Một nhóm sinh viên ở Paris cũng sà soạn gởi phim Việt Nam quay trên đất Pháp về chiếu trong nước.

Khán giả Việt Nam nghe biết sắp có phim của người mình làm ra cũng mong đợi.

Quang cảnh nao nức ấy thật đáng mừng cho ngành nghệ thuật mới mẻ đang đặt những viên đá đầu tiên, do tay người Việt Nam xây dựng.

Qua các sự hoạt động thực hiện phim Việt Nam gần đây, người có ý thức về điện ảnh, đi sâu vào vấn đề, đã nhận xét những gì?

Đứng về mặt vật chất, điều rõ rệt nhất là người mình thiếu phương tiện, ít tài chánh, lại hoạt động trong một thời buồm khó khăn nữa.

Cũng vì lẽ nước nhà chưa có một studio với đủ máy móc, dụng cụ cần thiết để quay phim theo đường lối nhà nghề (phim lớn 35 ly), nên có hai nhóm ở Saigon đã quay một cuốn phim màu dài với phương tiện tài tử, máy nhỏ, phim nhỏ 16 ly, và một cuốn phim dài đen trắng cũng 16 ly. Ở Hanoi thì có nhóm phải sang tận Hongkong mới quay được phim.

Không kể vài nhóm a-ma-to khác quay các cuốn phim ngắn bằng máy nhỏ (đã đem chiếu thử trên vài rạp chớp bóng Saigon, với một kết quả trái ngược hẳn mong muốn của khán giả).

Ngoài những điều kiện khó khăn về tiền bạc, máy móc, phim phải mua ở ngoại quốc, một trở ngại không nhỏ là thiếu người chuyên môn về kỹ thuật điện ảnh. Mà điện ảnh là một nghệ thuật mà phần kỹ thuật định đoạt rất lớn về giá trị cuốn phim.

Một « công ty » ở Hanoi đã chạy mướn nhà quay phim và đạo diễn Trung Hoa quốc dân đảng để làm phim Việt Nam.

Giải pháp mướn nhà chuyên môn nước ngoài có lẽ chỉ là một sự tạm

bợ thôi. Phần nghệ thuật chưa được cuốn phim sẽ bị ảnh hưởng tai hại, khi nhà chuyên môn ngoại quốc lại là đạo diễn nữa. Tình thần Việt Nam của cuốn phim, nếu có, sẽ dễ bị lệch lạc, méo mó dưới con mắt không phải của người Việt.

Tôi đã được chứng kiến một người Pháp đạo diễn một cuốn phim ngắn ở Saigon với cốt chuyện và diễn viên Việt Nam. Từ tình thần cuốn phim cho đến diễn viên đều bị nhà đạo diễn Pháp hóa, đến đổi người đóng trong phim không nhận ra những điều bộ cũ chỉ đã phát biểu là thật của mình nữa.

Trên màn ảnh, nhà đạo diễn là linh hồn của cuốn phim, thì vấn đề người ngoại quốc đạo diễn phim Việt Nam khó lòng tránh được sự mất rẽ.

\*\*\*

Về vấn đề vật chất — yếu điểm của điện ảnh V. N. trong lúc này — để thực hiện cuốn phim, người mình có thể vượt qua được với nhiều sự cố gắng, nhẫn耐 trong lúc làm việc.

Có một nhóm điện ảnh tài tử ở Saigon đã làm việc với các phương tiện nhỏ và eo hẹp gần một năm trời để quay thành một cuốn phim dài. Chưa nói đến kết quả nghệ thuật ra sao, sự nỗ lực ấy là một việc rất đáng khuyến khích về phương diện làm việc.

Sánh với điện ảnh nước ngoài, về mặt kỹ thuật, phim Việt Nam mới ở trong giai đoạn đầu, người xem chắc cũng không đòi hỏi khó khăn quá.

Nhưng còn về mặt tinh thần và nghệ thuật?

Cốt chuyện của vài cuốn phim dài đã bắt đầu quảng cáo trên vài tờ báo khiến cho chúng ta không khỏi ngạc nhiên. Nội dung lối thời, nếu không bảo là lạc hậu của các phim ấy, chúng ta sẽ băn khoăn trong một lát.

Có một điểm khá rõ rệt là hình như người ta không chú trọng mấy đến tinh thần phim Việt. Hay là đã thiếu ý thức trong công việc điện ảnh và tác dụng của ngành nghệ thuật này.

Khán giả đang đòi hỏi phim Việt Nam, nhưng lẽ tất nhiên không phải là loại phim « làm lấy được » cho có phim thi thoảng.

Người ta không thể xem việc làm phim Việt Nam là cốt đề làm tiền trong khi thỏa tinh tò mò buồi đầu của khán giả, hoặc là một « giải trí » của hạng người bỏ tiền ra xem cho tiêu cơm.

Phim Việt Nam có thể còn chưa vững vàng về mặt kỹ thuật, song chưa đựng tinh thần của nó cần phải có.

Nghệ thuật điện ảnh Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng tai hại, nếu bị một bọn con buôn chớp bóng bừa bãi sản xuất các thứ phim tồi tệ, chỉ có một mục đích làm tiền. Bọn đầu cơ điện ảnh sẽ là chướng ngại vật của những người chân thành làm việc cho nghệ thuật thứ bảy.

## HOÀNG THU ĐÔNG

KÝ TỜI :

### Tinh thần của một cuốn phim Việt Nam



### Giới thiệu nhạc mới

Chúng tôi vừa nhận được :

Tiếng sáo thiên thai, thơ : Thế Lữ, Phạm Duy soạn nhạc.  
Mưa rơi, nhạc : Ưng Lang, lời : Châu Kỳ  
Cô hàng cà phê nhạc và lời của Cảnh Thành  
Hương nhớ nhung nhạc và lời của Vũ Thành  
Được mùa, nhạc và lời của Phạm định  
Tôi là nhạc sĩ, nhạc và lời của Trần văn Trạch  
Hò Lâng bạc, nhạc và lời của Xuân Tùng  
do nhà xuất bản TINH HOA (Huế)  
gửi tặng.

Và cần giới thiệu cùng bạn đọc.  
**ĐỜI MỚI**

**ĐỜI MỚI** số 76

# VĂN ĐỀ ĐỌC SÁCH của HỌC SINH



chúng, phụ huynh nên khuyến khích chúng. Nhưng phải để đặt cần thận trong công việc vỗ cùng tể nhị này. Trước tiên, chúng ta nên nghĩ đến cách đọc sách của chúng. Không phải lúc nào trẻ em cũng đọc, đọc một, nhưng trái lại phải có khi có thì.

Muốn tránh sự quá độ về tinh thần, trẻ em nên đọc sách mỗi ngày độ nửa giờ đến một giờ và cách xa những bữa ăn. Rồi từ cách cầm sách hoặc đề sách cho vừa tầm con mắt, từ cách ngồi phải như thế nào, đến cách giữ gìn cuốn sách cho sạch sẽ để giữ vệ sinh, mỗi phụ huynh đều phải dạy chúng rành rẽ để tránh sự nguy hại về sức khỏe của chúng: như cận thị, cảm lung... Một việc quan trọng khác nữa là kiêm duyệt và lựa sách cùng tập chí cho trẻ em đọc. Sách và tạp chí được xuất bản rất nhiều và bày la liệt ở các bảng sách. Tuy nhiên nhưng không phải thứ nào, học sinh cũng có thể dùng được. Theo quan niệm của phần đông các nhà mầm non thì một quyển sách hoặc một tạp chí dùng cho học sinh phải có những đặc tính sau đây:

— Về mặt trình bày, những tác phẩm dành cho học sinh nhỏ, phải có nhiều hình vẽ, nếu có màu càng tốt. Những tranh ảnh mỹ thuật gợi được tinh thần kỳ của trẻ em và nhọn đó gây được sự hứng thú.

— Đề tài hoặc xu hướng của một tác phẩm, có thể tạo một ảnh hưởng rất lớn đối với trẻ em. Kê làm cha mẹ nên lưu ý để làm đặc biệt về mặt này. Thoạt tiên, quyền sách cần có tinh thần luân lý, đạo đức. Nó khéo ca tụng những đức tính, dạy cho học sinh cái đạo làm người, chỉ đường ngay nêu phải cho chúng. Nó lại phải có tinh thần giáo dục : mở rộng tầm lực hiểu biết của trẻ về sử, địa, về khoa học, v... v...

— Về nội dung, văn chương cần phải được giản dị, rõ ràng, khúc chiết. Nhưng giản dị không có nghĩa là khô khan, buồn tẻ. Lời nên nhẹ nhàng linh động, từ nên sáng sủa tinh vi, câu văn phải đúng đắn và đáng cho các em học sinh dùng làm kiêu mẫu trong các bài luận văn.

Lúc sau này, ta thường thấy có một số sách mệnh danh là viết cho nhi đồng, nhưng rủi thay có những quyền lợi không xứng đáng với danh nghĩa ấy. Dường như tác giả của nó không lưu ý đến tâm lý của trẻ em, nếu nó không tạo được cái óc thích đọc sách. Vì lẽ sách và báo chí có ích cho học sinh, cho sự tiến hóa của

một điều là bán cho được nhiều và thu được lợi lớn.

Cũng có một số nhà xuất bản khác hoặc vì thiếu điều kiện về kỹ thuật, về tài chính, nên không dám cho rá những quyền sách đắt tiền. Bởi thế những sách có thể dùng cho trẻ em đọc, ở trước ta chưa có mấy. Phụ huynh học sanh nên biết rằng những sách thuộc loại kiêm hiệp « cao bồi » rẻ tiền, những thứ tiểu thuyết lối thời, thường đem lại cho học sinh nhiều điều nguy hại không phải nhỏ. Có những thứ sách hoặc tạp chí vi, chỉ chiều theo cái sở thích thấp hèn của một số độc giả, mà đi ngược với luật tiến hóa.

Những thứ sách thiếu tinh cách giáo dục là những liều thuốc độc của tâm hồn trẻ em. Khối óc của chúng còn trong trắng lâm. Bởi thế, nếu những điều hay, ý thiện còn lưu lại trong óc chúng lâu dài bao nhiêu thì những gương hư đốn cũng được ghi dấu bấy nhiêu. Vâ lại, một khi đã nhiễm thì thật là khó mà sửa dạy cho được. Trẻ con lại có tánh hay bắt chước. Chúng bắt chước từ lời ăn tiếng nói của người trong truyện. Chúng tự đặt mình vào địa vị của các vai chính và có những ngôn ngữ cùng cư chay vậy.

Ta nên biết lợi dụng cái tinh hay bắt chước này bằng cách cung hiến cho chúng những món ăn tinh khiết về tinh thần, những gương tốt nêu trong những quyền sách chọn lọc, hầu đưa chúng đến chỗ lành mạnh.

Các bạn đồng cầu thà để cho con mình muốn đọc gì cũng mặc. Chúng nó còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ chu đáo. Chớ để chúng bị đầu độc vì những thứ sách nguy hại kia. Các bạn có trách nhiệm trong sự nên hư của con mình vậy.

\*\*\*

Đè kết luận : tôi không phải quá bi quan như văn hào Rousseau đến độ muốn hạn chế sự đọc sách của trẻ em học sanh, nhưng tôi ước mong sao một đảng các nhà văn nên thận trọng mỗi khi minh viết những sách mệnh danh là cho nhi đồng, một đảng là cha mẹ học sanh nên cần thận trọng khi mua sách báo cho con mình đọc. Bởi bên trên phải hiểu rằng sách và báo chí là những phương thức rất hệ trọng trong sự giáo dục trẻ em.

**HÌNH SINH**



**ĐỜI MỚI** số 76

# QUÊ TÔI

Quê tôi xa lâm, mờ mịt phương trời  
Cây khô cằn cỗi, thu về thưa thớt lá  
vàng rơi.

Ruộng, vườn, rẫy, bái  
Trồng trại tan hoang.  
Tử già thôn làng, đoàn trai tráng dì biến quan.  
Những nàng thôn nữ, những quả phụ khăn tang.  
Những ngô hép, lối mòn húi hắt nhớ.  
Loạn ly vè, tang thương trùm xứ sở.  
Quê hương tôi, tan vỡ mộng thanh bình.  
Tre hiền lành ấp ú mảnh làng xinh.  
Xơ xác lá,toi bời... ôi ! thảm đậm !  
Vách vôi đèn xám,  
Tranh mực nát vội ngô màu xám xám.  
Cuồng phong lèn, cột mái, tảng run.  
Quê hương ơi ! Quê hương ơi ! điêu linh trong khói lửa bập bùng.  
Nơi đây lạc nèo  
Ta ngai ngang, lầy lợt sống bơ vơ  
Thân yêu biết mấy, dòng năm tháng xa xưa.  
Chùi thôi hết, tuồi ngày thơ chờ hấp hối  
Quê ơi ! Tình ơi ! Lòng bối rối  
Ai dù thu nhận hộ không gian  
Ai dù ta đi ngược thuở huy hoàng  
Lung linh nến, đêm kinh kỳ, ta than vân  
Hòn quê lăng vàng  
Mi ướp buồn ngao ngán nỗi niềm thương...  
... Quê tôi xưa, quanh quần mấy con đường  
Dãm gốc đa già, trâu dầm vũng bỗng  
Ao, vườn mát rộng  
Chiếc đồi mò ôm ấp những thây ma  
Quê tôi xưa, san sát nóc nhà  
Cau thẳng ngọn, tha ma mờ hương khói  
Đôi mắt gái làng, không bao giờ u tối  
Cà chàng trai chất phác tóc xanh mầu.  
Hương chiều rời, ngát lộng với hương cau.  
Trăng biếc, thê lời hò ân ái.  
Chày nện đều đều, tình thơm hương hoa岱.  
Mắt cô nàng ứ đọng chút men xuân.  
Lòng chàng trai trẻ bâng khuâng  
Trăng rơi ngoài ngõ, tần ngần nếp sân.  
Bóng ngã chập chờn, trên nền trăng rớt.  
Giêng khua động, dầm nàng ra lấy nước.  
Quang gánh đậm điu, tóc xõa o hò — xanh muốt  
Chuyện băng qua nướm nượp nở lòn mồi.  
Xa xangle lê mô đồi.  
Nhấp nhô vài nấm mả.  
Trăng rơi là tà.  
Ánh vàng nghiêng ngã.  
Đồng lúa xanh là là đồi cỏ.  
Gió lèn...  
Vật vờ hoa lá nôn  
Sông cựa mình rung động  
Vành trăng non lồng đáy nước u trầm  
Ôi thân yêu ! — bao hình ảnh xa xăm...  
Thế rồi...  
Từ thuở khói binh lèn  
Quê tôi tan nát : mẹ hiền khóc con !  
Những nàng thiếu nữ — mồi son,  
Má hồng phai thâm — héo hon mồi mòn  
Cha già chống gậy lom khom  
Ngóng người đất trận mong tròn nợ trai.  
Đường hoang vắng, ngô buồn lan cỏ dài  
Nhà nghiêng nghiêng, chờ gió trút linh hồn  
Dãm bức tường cháy đỏ — Dưới hoàng hôn  
Đứng trơ trên giữa khoảnh vườn hiu quạnh  
Mồ mới ngô nghiêng,toi bời chân hương lạnh  
Ôi tiêu diêu ! — Tang tóc gọi quê hương !  
Giang hồ luân lạc, tóc nhuộm phong sương



# EM TÔI

EM tôi xưa kia  
Không biết gì sơn phán  
Mà má vẫn hồng  
Mà môi vẫn thắm  
Mà tóc thê vừa độ châm ngang vai  
Ai hỏi em tôi  
Thì em tôi đỏ mặt  
Em tôi biết gì hai chữ yêu đương  
Không vẫn vương  
Không buôn vô cớ  
Em tôi ngày thơ  
Em tôi không đợi không chờ gì đâu  
Thời gian trôi mau  
Rồi tóc xanh em bới  
Má em thêm hồng  
Em càng ít nói  
Vì có người dì hỏi  
Vì có người tính chuyện « trâu cau »...  
Nhưng em không yêu  
Tình em không đượm  
Em đã thè  
Chỉ biết có anh thôi  
Chao ơi !  
Tình chúng tôi  
Tưởng là êm đẹp lắm  
Nhưng không  
Mộng vàng tan vỡ  
Khi thu sang khói lửa ngập đất trời.  
Tình lạc lõng  
Người mỗi nơi...

Chiều nay  
Đã thành hoa lệ mờ son phán  
Gió bụi phòn hoa lặng hết rồi  
Tôi gấp em tôi  
(Nhưng em tôi không biết)  
Đang vùi đầu ngủ giữa cánh tay ai !  
Mà nơi đây  
Nhạc lịm  
Rượu tàn  
Thì đời trai trẻ cũng tàn thanh xuân...  
Tóc em « phi đê »  
Tóc thê còn đâu nữa  
Má em vẫn hồng  
Nhưng tinh xanh hết cả  
Môi em vẫn đỏ  
Nhưng lịm héo đi rồi  
Ai xui lạc bước vào son phán  
Mà cà đời em chết cả đời.

NÓI đến kịch, có một cách định nghĩa như thế này : dùng những ý từ đặc biệt dựng thành một câu chuyện đưa một số tài tử lên sân khấu trình bày câu chuyện ấy trước một số người xem. Vậy, đem phân tách kịch, có thể thấy ba sự kiện :

— 1) những tài tử biểu diễn — diễn viên.

— 2) nơi để người ta xem — kịch trường.

— 3) người xem — khán giả.

Nếu đem từng sự kiện ấy đặt riêng ra một cách độc lập, thi đối với kịch, những sự kiện ấy không có một chút quan hệ. Chỉ khi nào ba sự kiện ấy hợp thành một, tác động và hỗ trợ lẫn nhau, mới gọi là kịch.

Diễn viên chỉ là con người, không thể gọi là kịch ; một kịch trường dù rất lớn chỉ là tòa kiến trúc, cũng không thể gọi là kịch ; nếu có một số người ngồi chật rạp hát, mà trên sân khấu không có tài tử biểu diễn, thì số người ấy cũng chỉ là một... đám người mà thôi.

Ba sự kiện ấy nhất định không thể có lập hẵn với nhau. Bất luận một loại kịch nào, chỉ khi nào ba sự kiện ấy gặp chung lại một lúc, mới có thể gọi là kịch được.

Về nghệ thuật sân khấu, Hagemann, một kịch gia nước Đức nói như thế này : « Kịch là một nghệ thuật tổng hợp. Các ngành nghệ thuật góp phần biểu hiện trên sân khấu. »

Nên có thể nói là Nghệ thuật trên sân khấu hay là Nghệ thuật sân khấu.

\*\*

TREN đây, tôi chỉ định nghĩa danh từ kịch.

Chúng ta biết rằng, bất cứ văn hóa nước nào cũng đều do hạ tầng cơ sở của xã hội quy định ; nói một cách khác, khảo sát lại quan niệm của các nước trên thế giới đối với nghệ thuật diễn kịch, chúng ta thấy quan niệm ấy ở đâu cũng giống nhau ; kịch là một hiện tượng của xã hội, không những phản ảnh được thực tại, mà còn là một phương tiện để giải thích và đồng thời sáng tạo thực tại nữa.

Các thứ nghệ thuật đều có chung một hình thái đặc điểm căn bản của nghệ thuật là tư tưởng tinh (nội dung) và hình dung tinh (hình thức). Kịch cũng không thoát khỏi luật lệ ấy. Nghệ thuật diễn kịch không giống những ngành nghệ thuật khác, chẳng qua vì lối thể hiện xã hội riêng biệt, vì những đặc tính của nó.

# LÝ LUẬN VĂN NGHỆ



## NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA KỊCH

### ĐẶC TÍNH THỨ NHẤT

T RONG các ngành nghệ thuật phản ánh thực tại một cách tích cực, thi ca, và âm nhạc chỉ phản ánh được thời gian, hội họa và kiến trúc chỉ phản ánh được không gian : riêng kịch là ngành nghệ thuật có thể phản ánh một lúc cả không gian và thời gian. Giữa sự biến chuyển rất linh động của sự vật, kịch phản ánh được thực tại ; và chính kịch đã kết tinh và phát triển trong sự biến chuyển linh động ấy, mà thời gian cứ kéo dài và sự vật, việc cứ nối tiếp.

Do đó, trong kịch có bề sâu của thời gian, nghĩa là thể hiện được không gian của thời gian. Kịch có tinh chất vừa hiện thực và vừa giáo dục nữa.

### ĐẶC TÍNH THỨ NHÌ

S ự biến chuyển linh động ấy biểu thị hướng sống của Nhân loại ; mà tài liệu của kịch là Con người sống. Tâm lý

### của Trầm Tây Cầm

và ý thức của Con người sống có nhiều hình thái ; kịch chọn lọc bản chất của những hình thái ấy để trình bày, lý giải trước khán giả. Khán giả tức là số đông con người sống.

### ĐẶC TÍNH THỨ BA

D IỄN viên và khán giả tiếp xúc với nhau một cách trực tiếp. Khán giả không những chỉ trực tiếp thâu nhận tinh hoa của kịch phẩm, mà đồng thời còn trực tiếp hưởng thụ nghệ thuật sáng tạo của tác giả, và cả nghệ thuật biểu diễn của những diễn viên nữa.

Những tài tử biểu diễn trực tiếp trước mắt khán giả, nên kịch có một hiệu lực hiện thực và truyền cảm rất mạnh trong đám đông quần chúng. Chính vì cái hiệu lực ấy mà nghệ thuật diễn kịch có một chỗ đứng biệt lập đối với những ngành nghệ thuật khác.

### ĐẶC TÍNH THỨ TƯ

N GHỆ thuật diễn kịch không để lại cho đời sau một ấn tượng bất di bất dịch. Kịch của ngày hôm nay chỉ chưa đựng nghệ thuật của ngày hôm nay. Trình độ tài nghệ của diễn viên đương thời và trình độ thường thức của khán giả đương thời quy định nội dung và hình thức của

kịch phẩm đương thời. Sau một buổi diễn kịch, khán giả ra về... Nếu có diễn lại một lần thứ hai, thì lần diễn kịch thứ hai này không thể nào làm lâ giống hệt như lần trước.

Một vở kịch có thể diễn đi diễn lại một nghìn lần, nhưng chắc chắn nghìn lần diễn kịch ấy không bao giờ giống hệt nhau ; những động tác của diễn viên thay đổi không thể nào lặp đi lặp lại một cách thật đúng đắn được. Đó là tinh chất « Động » của kịch.

### • ĐẶC TÍNH THỨ NĂM

X ÓT về nghệ thuật điện ảnh, nhưng ta thấy rằng quay xong một cuốn phim, người ta có thể in thành một nghìn cuốn phim như thế, đem chiếu trong 10 năm, mà không sai lệch đi chút nào. Nghệ thuật diễn kịch không như thế được : lần diễn trước tiên và lần diễn cuối cùng đã khác đi nhiều rồi.

Kiến trúc có tinh chất minh xác ; Điều khắc có năng lực tượng hình, Hội họa có màu sắc và đường nét ; âm nhạc, ca vũ có điều luật văn học có từ chung, có năng lực thể hiện tư tưởng ; điện ảnh biến chuyển thiên hình vạn trạng ; và tuyển diện có khả năng sáng tạo và phát minh v.v...

Những tinh chất riêng biệt ấy của các ngành nghệ thuật không phải là những yếu tố trọng yếu của nghệ thuật kịch.

Kịch là một nghệ thuật tổng hợp. Chứ tổng hợp đây không có nghĩa kết hợp... Vì không thể gom gộp những tinh chất của các ngành nghệ thuật nói trên mà thành nghệ thuật của kịch được. Và những tinh chất của các ngành nghệ thuật cũng không thể làm thay đổi được tinh chất nhất định của kịch.

### ĐẶC TÍNH THỨ SÁU

N GHỆ thuật của kịch bao gồm một hệ thống sáng tạo rất phức tạp ; bởi vì : không những chỉ lợi dụng phản ánh của thực tại, mà sáng tác kịch lại còn là một công trình tập thể nữa.

Nên Nghệ thuật kịch vừa là một nghệ thuật tổng hợp, vừa là một nghệ thuật tập thể.

Bao gồm sáu đặc tính kể trên, kịch có một tác động rất mạnh, không ngành nghệ thuật nào sánh bằng.

Nhờ hình thức biểu hiện rất phong phú, nên kịch có thể phản ánh thực tại một cách gần đầy đủ. Nghệ thuật kịch là một công trình tập thể, nên ảnh hưởng của kịch rất rộng (ảnh hưởng tập thể), có năng lực tác động ngay cả diễn viên và cả khán giả, và đồng thời gây nhiều phản ứng trong xã hội nữa. — LƯU NGHỊ dịch



...Rồi Loan đứng phát dại bỏ đi.



Tôi làm sao quên được bức thư của Loan.



Trong thời kỳ định hôn, tôi đã nói cho Loan biết tôi là một đứa hư hỏng như thế nào...



TÂM (Im lặng). — Tôi nghiệp cho anh !

MINH. — Chủ đứng thương hại tôi.

TÂM (cả quyết). — Anh đã yêu chị Loan... mà lại không muốn lấy chị ấy, tự hành hạ mình như thế để làm gì ?

MINH. — Tôi chỉ muốn xa Loan, thế thôi !

TÂM. — Thế nhưng anh yêu chị ấy kia mà...

MINH. — Tôi là một kẻ đa mê sắc dục thích trác táng, say sưa ác liệt, bẩn chất hung tợn... Nhưng này chủ, chủ có tin rằng anh chủ có thể là một đứa ăn cắp, một đứa ăn cắp tôi bại không ? Hôm kia, không hiểu sao Loan lại nhờ tôi đi gởi tiền cho em gái ở Hải phòng, trao cho tôi ba ngàn. Trong lúc ấy tôi không có một xu. Loan cũng biết thế. Mái vắn giao số tiền ấy cho tôi. Tôi cầm lấy, đi đến nhà giấy thép. Nhưng không vào...

TÂM (hốt hoảng). — Thế số tiền ấy đâu rồi ? Đầu rồi, anh ?

MINH (giọng âm thầm, đập vào ngực mình). — Đây. Tôi mang số tiền ấy ở trong này. Tôi chưa xài đến. Chưa đâu. Đó mới là điều ghê gớm, chủ à, tôi chưa phải là đứa ăn cắp, vì tôi chưa xài đến số tiền. Nhưng mà tôi không thể nào giữ mình được. Trừ phi...

TÂM (quyết liệt). — Anh giao số tiền ấy cho tôi !

MINH. — Thầy đã lấy mắt của tôi hơn sáu ngàn trong phần gia tài của mẹ tôi để lại. Thầy phải trả lại cho tôi ba ngàn, không thì nguy mất. Nếu thầy trả cho tôi tôi còn là người lương thiện. Bằng không, tôi giữ số tiền của Loan, rồi thành một đứa ăn cắp. Tôi là một đứa ăn cắp rồi, vì tôi đã có ý nghĩ ấy...

TÂM. — Tại sao anh lại có ý nghĩ ấy ? Tại sao anh lại giữ ba ngàn đồng kia ?

MINH. — Tại sao ! Tại sao ! ... Tôi chẳng phải xứng đáng là « con cha » sao ? Giòng nhà mình chủ không nhận thấy rằng có máu diên hay sao ?... Thời trưa rồi, tôi vã đầy... Chủ đứng cầu nguyện cho tôi làm gì vô ích. Đứng hỏi tôi nữa, rồi sau này chủ sẽ rõ. Trước mắt tôi chẳng còn gì là trong trắng nữa... Chủ tránh ra... để tôi đi ! (Quay về phía vườn nhà chùa, thấy Thúra ở dưới tầng cấp lên). È, Thúra ! Có chuyện gì thế ? (Vội vã bước tới)

### LỚP III

MINH, TÂM, THÚRA

THÚRA (gù lưng gật gật). — Chào cậu.

MINH. — Có chuyện gì mà mày bỏ nhà đến đây ?

THÚRA. — Thưa cậu, tôi biết đến đây thi gặp cậu.

MINH. — Già tôi mau lên !

THÚRA. — Dạ tôi muốn nói với một mình cậu thôi.

MINH. — Cứ nói trước mặt em tao cũng được.

THÚRA. — Thưa cậu, đây là chuyện riêng.

Xem Đời Mới từ số 74

MINH. — Chủ Tâm cứ đứng đấy.

THÚRA. — Chuyện này quan hệ lắm.

MINH. — Mày có nói ra không, thằng khốn kia !

THÚRA. — Cậu mà giận dữ như vậy...

MINH (chụp lấy vai Thúra). — Coi chừng tao đánh mày bây giờ !

THÚRA. — Ái... ái ! Đầu tôi cậu, đê tôi nói...

MINH. — Mày cố trêu tức tao, liệu lấy hồn.

THÚRA. — Cậu bớt giận, đê cho tôi nói. Tôi thấy ông cụ hình như phỏng được tay trên cậu rồi... (Cử chỉ dỗ dời của Minh) Cậu đê tôi nói hết đã, đừng nhìn tôi khiếp thế kia... Hôm qua, tôi thấy cô Hồng còn tử tế với cậu, bữa nay thì lại ngã theo ông cụ...

MINH. — Cô ấy nói với mày như thế à ?

THÚRA. — Không, sáng nay ông cụ có được giấy của cô ta... Trông thấy mặt ông cụ hi hùng cũng đủ biết.

MINH (khắc xuống đất). — Quái gở !

THÚRA. — Tôi không rõ sao ông cụ lại lấy được lòng cô Hồng, song theo thứ cô gởi đến, thì ông cụ đợi cô ấy đến nhà, ngay tối hôm nay.

MINH. — Mày giờ ?

THÚRA. — Nửa đêm.

MINH. — Mày có đọc cái thư à ?

THÚRA. — Có.

MINH. — Thế thì mày phản tao !

THÚRA. — Tôi phản cậu mà lại đến báo cho cậu biết chuyện à ?

MINH. — Thế ông cụ làm gì ?

THÚRA. — Tôi thấy ông cụ sửa soạn đón tiếp cô Hồng đấy. Nghe ông cụ bảo cậu Văn tôi nay về ấp đê bán mấy xe thóc. Chắc là đê cho khỏi phải có ai quấy rầy ông cụ... Vừa rồi ông cụ lại đem ra đếm một xấp bạc ba trăm tờ độc lư, gói lại một tập, bảo đê cho cô Hồng tối nay.

MINH. — Mày có thấy xấp bạc à ?

THÚRA. — Chẵn ba ngàn. Ông cụ có cho tôi trông thấy trước khi dấu dưới đầu giường.

MINH. — Ông cụ lấy tiền của tao đê cho gái ! (Quay về phía Tâm) À, chủ đứng đấy mà ngạc nhiên ! Bây giờ chủ đã hiểu rồi chứ ? Thầy tính phỏng cô Hồng mà tôi định đem đi... Chính tôi đang cần tiền cho Hồng đấy... Chủ chưa biết hồi tôi ở trường về nhà, người ta kể lại là thầy đang mê cô ấy, định đem về làm lẽ, chặn lấy tiền gia tài của tôi đê dành cho Hồng. Tôi mới chạy đến nhà Hồng, đê trị cô ấy.

TÂM. — Rồi anh yêu cô ta ?

MINH. — Chủ trưởng tôi không chiếm được cô ấy sao ? Thầy thi chẳng hy vọng vì, theo đuổi mãi không được, vì cô ta mảnh khoé lắm...

(Đọc qua trang 32)



...Tôi không có một đồng. Loan cũng biết thế, mà vẫn trao số tiền ấy cho tôi.



...Chú đứng cầu nguyện cho tôi làm gì vô ích.



— È Thúra, có chuyện gì thế ?



Truyện ngắn  
của  
ANH TRIẾT

BÃ hòn 3 giờ chiều. Trời nắng như đõ lửa trên bến đõ vắng khách. Một anh lõi xe khản giọng mồi, nhưng không một ai buôn đáp. Mấy chiếc xích lò vút đến rồi lạnh lùng chạy thẳng. Từng lúc giọng anh lõi lại vang lên khò khèn trong bầu không khí oi ả :

— Mỹ tho đây !  
— Mỹ tho thay ? Mỹ tho cõ ?  
— Còn 5 phút nữa chạy ! Mỹ tho lên đây !

Bà cụ ở một bến sau thò đầu ra ngoài gọi giật anh lõi lại hỏi :

— Còn bao lâu nữa chạy chú ?  
— Năm phút nữa bà.

Ngoi trong xe dưới ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời miền Nam, người ta có cảm tưởng như ở trong miệng lò. Mồ hôi thấm ướt cả hai lǎn áo, tôi nhìn lên tấm gương cạnh anh tài xế, thấy mặt mình đỏ ửng như người say rượu. Tôi rút khăn lau không biết lần thứ mấy rồi, thế mà mồ hôi vẫn cứ rịn tịn chảy ra mãi. Một người khách trù bên cạnh day qua vắt mạnh mầu thuốc lá xuống sàn xe, khạc nhò ra cửa sổ rồi vén tay áo lên xem đồng hồ làm bầm một lời chưởi thề sau tiếng thở dài chán nản.

Máy xe vẫn nõn đều đều bốc lên mùi xăng khét lẹt. Thỉnh thoảng xe lại rò lên như thúc giục kẽ bộ hành. Nhưng xe vẫn vắng khách. Nhìn lại người đi xe tôi eó thèm đếm ở đầu ngón tay.

Một hành khách cao có hỏi :  
— Gần 4 giờ rồi sao xe chưa chạy ?  
— Tôi nghiệp mà thay ! Bữa nay « đội

quá » cho rước thêm vài người nữa mà thay !

Rồi máy xe lại rò lên àm i đánh át cả tiếng phan nán của khách trên xe.

Mặt trời xuống khá xa và nắng đã nghiêng vào xe bốc hơi nóng lên hừng hực. Mấy cái cửa xe vẫn đóng kín. Một thằng bé deo trên vé xe, tay run rẩy mở tấm bõ đưa mắt nhìn vào trong rồi cất giọng yếu ớt mời khách không ai buồn để ý.

Bọn người hàng rong thất vọng đi cả rồi. Chỉ riêng mình nó còn ở lại lải nhải giọng cầu khàn nài khách mua giúp hàng. Trông vẻ thiếu não của nó, một bà khách thương hại mua mấy đồng bánh. Thằng bé mừng rỡ. Nhưng khi móc tiền ra thối cho bà mặt nó bỗng tái xanh. Bao nhiêu tiền bán từ ban sáng đã biến đâu mất. Nó gọi mẹ đến trao tiền cho khách.

Xe cộ thưa thớt, hàng bánh cũng ẽ am. Bọn người hàng rong co ro đứng đợi mưa dưới tán cây to, thấy có xe đến, họ tất tấp chen nhau chạy tới. Họ đã ráo rao hàng. Mấy cái cửa xe vẫn đóng kín. Một thằng bé deo trên vé xe, tay run rẩy mở tấm bõ đưa mắt nhìn vào trong rồi cất giọng yếu ớt mời khách không ai buồn để ý.

Bọn người hàng rong thất vọng đi cả rồi. Chỉ riêng mình nó còn ở lại lải nhải giọng cầu khàn nài khách mua giúp hàng. Trông vẻ thiếu não của nó, một bà khách thương hại mua mấy đồng bánh. Thằng bé mừng rỡ. Nhưng khi móc tiền ra thối cho bà mặt nó bỗng tái xanh. Bao nhiêu tiền bán từ ban sáng đã biến đâu mất. Nó gọi mẹ đến trao tiền cho khách.

— Thế tiền mày bán từ sáng đâu rồi ?  
Thằng bé còn đang ấp úng chưa biết phải đáp làm sao thì mấy cái tát nháng lừa vào mặt nó.

— Mày bõ đâu trả lại kiếm cho được. Không có thì mày chết.

Thằng bé thúit khóc bước đi trên đường uất. Một lúc nó trở về với hai bàn tay trắng. Chị bán dứa tức giận chụp lấy con dao rượt theo con.

Nhưng ở bên kia đường, trong chòi lá, một người lính da đen đưa đôi mắt trắng dã theo dõi từng cử chỉ chị bán dứa. Hắn không, mấy chị hàng rong khác vẫn tự nhiên deo trên vé xe tui tit rao hàng.

(xem tiếp trang 31)



# KỸ NGHỆ BUÔN CẦU TƯỚNG

ÔNG X...



ÔNG X... chuyên sống về nghề mua bán « cặp giò » của các cầu thủ bóng tròn. Các bạn chỉ cần đến trả giá với y trong vài phút là có thể « xách » một « đôi giò hay » về bổ sung cho đội bóng tròn của bạn. X... chọn nghề này vì xem ra phát tài lắm và lại ít kẽ cạnh



UJLA-KI - 18 triệu quan. Người Hàng già, lão, nhợp quan tịch Pháp. Niết mua lại của Nimes.

tranh. Y nói được 8 thứ tiếng và hoành hành trên 10 nước mà phần đông không mấy ai biết biến nghệ thuật chơi bóng tròn thành một « kỹ nghệ sản xuất và mua bán » như trâm ngàn nghề khác.

Khi có một đội bóng tròn nào vừa giật giải vô địch ở Pháp và vừa được Tổng thống Vincent Auriol ân cần niềm nở trao cho cái cúp mấy chục kí lô gì đó, thì, các hau biết chẳng, từ 10 giờ sáng cho tới 7 giờ tối, trong bản giấy của X..., điện thoại kêu tới tấp từ các phương hướng tối : Monaco Nice, Toulouse, Marseille, Havre, Bordeaux, Nantes, Paris v.v.. vẫn dè gọn ghẽ như sau :

— A lõ ! ông X... đó phải không ?  
Hội chúng đang cần một tiền đạo... một hữu dụng... một thủ thành... một tăc đực v.v... người Pháp, Ban mạch cũng được, Đức hay Hòa lan tốt hơn ! A lõ ! A lõ liệu có không ông X... có cặp giò nào vững không ? — giá cả bao nhiêu ? tinh rẻ rẽ chứ !...

Đại khái là như vậy. Người ta bàn cãi :

30.000.000 QUAN MỘT CẶP GIÒ

**C**HÚNG tôi xin lược dịch tài liệu này để kính tặng các bạn thèm thao già đặc biệt là ngành cầu thủ, để các bạn thấy rõ là gần đây, thi ba của đội giò, quả đậm của các bạn... đều có thể bị một số bô tiền ra mua bán như mọi thứ sản phẩm khác, và liều giàu nữa là khác.

L.T.S.

Antoine Bonifaci, 22 tuổi, là ngôi sao sáng, con cưng của làng cầu thủ Pháp hiện tại. Anh chơi bóng như thần, điều luyện lâm, bóng vào chân anh là không ra nữa, lừa bóng, giành bóng, sút, ghi thắng lợi dễ như trở bàn tay.

Vừa qua, mấy ông bầu của anh tung cung như cung trung, hùng như hùng hoa, nhưng chỉ định cho anh một số tiền là 600.000 quan, cộng tất cả là đánh giá đôi giò này 9.000.000 quan tiền Pháp.

Các hội bóng ngoại quốc nhao nhao tranh nhau trả giá, cuối cùng hội bóng tròn ở Milan được, và triệu Bonifaci về số tiền tổng cộng là 30.000.000 quan.

TIỀN NONG CỦA ANH EM RA SAO ?



QIANESSI - 15 triệu. Roubaix bán lại cho Monaco

bò này biết đá bóng » cho các bạn thường thức.

MẶC CẢ VỀ ANH ANTOINE BONIFACI

SAU chiến tranh vừa rồi, nước Pháp chính đốn rèn luyện lại làng cầu thủ, nên người ta chuyên chú « nhập cảng » cầu thủ tài ba cũng như giáo sư cầu thủ ngoại quốc như Hill, Simonyi, Sas ở Hung già lợi, Hiden, Jordan ở Áo, Rhor, Wolweileir ở Đức, Kennedy, O'Dowd ở Anh, Duhart, Volante ở Nam Mỹ, Ableglen ở Thụy Sĩ.

Thời gian qua, và bây giờ ở Pháp lại « xuất cảng cặp giò » nhiều hơn là là mua vào, I pha nhỏ vừa « rước » Ben Ferek và Louis Hon, và nhất là vụ Antoine Bonifaci vừa rồi đáng được đề ý nhất.



RIVÈRES - 12 triệu. Stade Frontalier mua lại của St Etienne

(xem tiếp trang sau)

Một người cầu thủ hạng vừa, một tháng mà đá thắng hai trận, thua hai trận, được lĩnh 600.000 quan cộng thêm một phần mươi hai về tài ba của cầu thủ.

Thí dụ về Bonifaci, Hội O.C.L. thuởng 600.000 quan về tài ba của Bonifaci, như vậy anh ta được lĩnh thêm 1/10 phụ cấp thêm trong số 600.000 quan, rồi nhân với 14, 14 tức là tỷ số do tuổi tác mà ra (28 đến 32 nhân với 10, trên 32 nhân với 8).

Ví chí :  $600.000 + 1/10$  của  $600.000 = 760.000 \times 14 = 9$  triệu 240.000 quan. Nhưng bàn giao với hội tuyển Milan xong, Bonifaci được lĩnh 600.000 quan, cộng với 1/10 của số tiền bồi thường của hội tuyển Milan với hội tuyển cũ (2 triệu 500.000 quan) cộng thêm một khoản đặc biệt nữa.

Như vậy, nhập vào đoàn Milan, Bonifaci lĩnh được tất cả số tiền khá giả là 4000.000 quan, nghĩa là cấp giờ của chàng thanh niên 22 tuổi này đắt hơn cả một lâu đài thời Phục hưng !

#### THU MỘT HỘI TUYỂN LÀ KHÔNG RA TIỀN \*

MẤT trái của kỹ nghệ buôn bán này chưa hết. X.. nói trên k' ông những chỉ buôn bán các cấp giờ với ngoại quốc mà thôi, y lại còn làm ăn ngay trong xứ nứa, khi các hội tuyển trong nước cần tuyển mộ cầu thủ nào. Dưới đây là vài « áp phe » của X :

— Năm vừa rồi, Racing mua trung phong Cisowski với giá 15 triệu quan.

— Năm nay, Nices vừa mua lại của Nîmes, hữu dụng Ujaki, 18 triệu quan.

— Monaco mua lại của Roubaix cầu thủ Gianessi với giá 15 triệu.

— Hội tuyển trung trọng mua lại H.A.T. trung phong Saunier, 15 triệu.

— Stade Français mua lại của Saint Etienne cầu thủ Rijvers, 12 triệu.

Khi có ai tố về sừng sót về các con

số đó, thi các tay « cá mập » vội trả lời : — Thẩm gi ! tại Naples vừa mua cầu thủ Thụy Điển Jepson với giá 105 triệu « lia » (tiền Ý) thì sao ! Tại Ý lại còn mua Nordane, Green, Ekner, Prest, Lindolin, Hansen với giá tất cả là 300.000.000 lia đó !

May mắn làm sao, bên lề các vụ làm ăn, mua bán cấp giờ, vẫn còn những cầu thủ có lương tâm, phụng sự nghệ thuật bóng tròn, trung thành với nghề của mình. Có lão tướng Delour cầu thủ quốc tế người Pháp đã 41 lần được quốc tế lựa chọn, bây giờ vẫn còn tài ba xuất chúng, luôn luôn lo lắng rèn luyện cho đàn em, có Louis Hon ở từ Pháp sang I pha nhỏ được hai năm, bây giờ lại trở về với mẹ đẻ, làng bóng tròn ở Pháp, có Dominique Colonna, có Brezniak, Gaulon, Battishan, Anatow, Grillon, Drouet, Prunelle, Beaucomont, Sembinelle, Machet... và bao nhiêu cầu thủ tài ba và trung thành với làng bóng tròn Pháp nữa...

Quay về nước ta, mặt trái của các hội tuyển cũng không phải là không có những sự mua bán như vậy, về làng võ sĩ, cầu thủ, bơi lội, bóng bàn... chỉ có nó thể hiện trên một phạm vi, dưới một hình thức khác nhau..., thí dụ như vụ mặc cả một cầu thủ bóng bàn họ vừa rồi mà các báo hàng ngày có đăng, mặc cả để cầu thủ chịu nửu với một số tiền là mấy ngàn đồng cho một địch thủ, trong dịp tuyển lựa đội bóng bàn Việt Nam đi dự ở Tokio.

Và cũng may thay, lúc nào, và ở ngành thể thao nào ở Việt Nam, cũng có những nhà đầu tư cũng như cầu thủ, võ sĩ,... thể thao gia có lương tâm, nói rộng ra là trong cả những ngành nghệ sĩ : ca, kịch, văn thơ, họa, nhạc v.v... nứa.

#### TRƯỞNG TUYỂN



TRANH KHÔNG LỜI

#### NGƯỜI VÀ TÌNH DỤC

NGÀY 14 THÁNG 9 SẮP ĐẾN

T RONG số Đời Mới 74, đã có bài nói đến cuốn sách khảo cứu khoa học của Kinsey. Bốn mươi sáu nhà báo được bác sĩ cho biết trước về cuốn sách « Văn đề sinh lý của phụ nữ Mỹ », toàn thể các ký giả đều hứa giữ bí mật cho đến ngày phát hành là ngày 14 tháng 9 sắp đến. Một ký giả người Anh nói rằng tuy phải ngồi chờ « bom nổ », nó hồi hộp biết chừng nào, nhưng anh em vẫn chịu đựng được.

Kỳ phát hành sắp đến người ta sẽ tung ra 150.000 cuốn, mỗi cuốn dày 850 trang, giá 8 đô la (2.800 phở rảng).

Viết cuốn sách « Văn đề sinh lý của đàn ông », bác sĩ Kinsey đã phải nghiên cứu tìm tòi trong 9 năm, kỳ này, phải mất 15 năm trường mới viết xong « Văn đề sinh lý của phụ nữ ». Do đó có mấy nhận xét sau :

— Một số cho rằng vì phụ nữ không dám thổ lộ các điều bí mật của mình.

— Một số cho rằng không phải thế, vì họ nói như vẹt, muôn ngừng câu chuyện của họ lại mà không được.

— Bác sĩ Kinsey thì bảo rằng lần này bác sĩ làm việc cẩn thận, đứng đắn và chú trọng hơn kỳ trước nhiều.

#### TRỰC TIẾP VỚI 5940 PHỤ NỮ TỪ 2 TUỔI ĐẾN 90 TUỔI

C ó mươi ba hội viên Hội Nghiên cứu của Đại học đường Indiana trợ lực bác sĩ xây dựng « quả bom Kinsey ». Bác sĩ đã trực tiếp với 5940 phụ nữ, từ cô bé con lên 2 đến bà cụ già 90 tuổi, trong số đó có 60 trẻ em dưới 6 tuổi. Đầu người thuộc mọi tầng lớp, tôn giáo, nghề nghiệp : nữ tài tử, nữ chiêu đãi viên, nữ họa sĩ, nữ văn sĩ, các cô bán hàng hoa, các cô đi khâu đầm, nữ hướng đạo sinh, nữ thợ kỹ đánh máy, nữ quân nhân, gái điếm, nữ giáo sư và các bà nội trợ...

Bác sĩ căn cứ trên tài liệu của các nhà nhân chủng học, các nhà chuyên về khoa sinh lý phụ nữ, các nhà thần kinh học, và nhiều tài liệu của các nhà bác học khác bàn về vấn đề sinh lý tại các nước, và những tầm sự hiểu về tình dục của từng người một.

Bác sĩ có đề riêng nắm chương banded những sự hiểu biết cuối cùng của chúng ta trên các địa hạt giải phẫu, sinh lý học, tâm lý học, sự hoạt động

## DƯ LUẬN SÔI NÓI

về

## « QUẢ BOM » SINH LÝ PHỤ NỮ

(ngày xuất bản) : úc sinh sản của nhân loại lại giảm sút đi ».

MỘT CUỘC CÁCH MẠNG TỪ NĂM 1920

B ÁC sĩ trình bày ở trang đầu :

« Mục đích của tôi là tìm tòi ghi lại một số hiện tượng có thật và khoa học của một địa hạt còn mờ ám từ trước đến giờ, tìm một lối thoát cho những việc xây dựng hạnh phúc gia đình, cùng một số định luật thông thường đúng đắn hơn để cùng nhau chấm dứt các nỗi khổ khăn về vấn đề sinh lý hiện tại. »

Và người ta cũng không ngạc nhiên mấy khi thấy bên Anh phản đối dữ dội vì nơi đây là đất của Thanh giáo đường. Mặc dù có bao nhiêu nhà phân tích về tình thần đã lên tiếng rồi, ở Anh vẫn còn tình trạng cầm đoán và bị kim hâm về mặt sinh lý.

Bác sĩ có quả quyết rằng :

« Vào những thế hệ xưa biết bao nhiêu cặp đàn ông đàn bà không hiểu rằng đàn bà cũng có thể tim được khoái lạc về sinh lý, hay dù có biết sự cải tạo khác nhau về hóa học giữa bộ óc của người đàn ông và người đàn bà, có thể giải thích sự phản ứng về tình dục khác nhau giữa hai giới.

Đàn bà vẫn e dè ít khi dám thổ lộ những điều bí mật về đời tư của mình, cho nên họ hay dốt về địa hạt đó.

CÓ 42 ỐNG CHỒNG VÀ THẦN NHIÊN



Đàn ông thi có khác. Khả năng cao độ về tình dục phát triển sớm trước khi trưởng thành nữa, nhưng sau đó cứ giảm dần mãi trông thấy. Tuy vậy, so hai mức độ thì đàn ông khỏe hơn đàn bà nhiều, và nhìn chung suốt các thời kỳ cũng vậy.

Cho nên thiếu gì những cảnh đàn ông sớm cầu cối mất sức, mà trong lúc đó, sức của đàn bà lại đang lên, và đây là một trong những nguyên nhân phát sinh ra những mối lục đục trong gia đình.

Còn lý do tại sao mà tuổi tác không ảnh hưởng gì mấy đến khả năng tình dục của đàn bà, hiện người ta chưa tìm ra.

Nhưng phân tích kỹ thi đúng về phương diện giải phẫu và sinh lý, không có gì khác nhau về căn bản giữa đàn ông và đàn bà :

Có lẽ bộ óc, nơi điều khiển kiểm soát các phản ứng những sự kích thích về tình thần của sinh lý, cùng sự cải tạo khác nhau về hóa học giữa bộ óc của người đàn ông và người đàn bà, có thể giải thích sự phản ứng về tình dục khác nhau giữa hai giới.

Đàn bà vẫn e dè ít khi dám thổ lộ những điều bí mật về đời tư của mình, cho nên họ hay dốt về địa hạt đó.

CÓ 42 ỐNG CHỒNG VÀ THẦN NHIÊN

C ÙNG theo tài liệu trên, cứ trong 4 người đàn bà thi có một người ngoại tình lúc này hoặc lúc khác. Còn đàn ông một nửa đã thổ lộ có đi lại với những người đàn bà khác. Và trong 2 người đàn bà, thi một người đã đi lại với đàn ông trước khi đi lấy chồng, một người lấy chồng mới biết về tình dục.

49 phần trăm đàn bà có ngoại tình biết, hoặc ngờ rằng chồng mình hiều việc làm của mình, 59 phần trăm lại thấy « thắc mắc buồn bức » vì có 42 phần trăm đàn ông có vợ ngoại tình, tức là chồng của các bà dưới đây, lại rất « phớt » khi nghe tin vợ có ngoại tình.

Dàn bà sở dĩ « lạnh » không phải là do họ thiếu sót về khả năng sinh lý, mà đó là « lỗi » của người đàn ông.

Bác sĩ Kinsey lại cho biết rằng trái với ý nghĩ thông thường của trước nay, đàn ông đàn bà có bị « hoạn » đi nữa, rất nhiều ông hoạn và hầu hết các bà này, vẫn còn có thể đi lại được...

Còn ảnh hưởng về giáo dục đối với vấn đề sinh lý của phụ nữ và nam giới?

Người ta thấy rằng số con gái có trình độ học thức cao lại « biết » đàn ông trước khi lấy chồng nhiều hơn là các cô bé học thức, và vấn đề lại ngược lại đối với đàn ông.

#### CÁC SỰ PHẢN ỨNG VỀ SINH LÝ

Sự di lại về sinh lý đưa đến 29 trạng thái thay đổi về thể chất như sau : động mạch đậm màu hơn, áp lực của các động mạch tăng lên, đường kính tiêu thụ nhiều hơn, mắt có mờ đi và tai ù hơn một chút v.v...

Cơn giận dữ đưa đến 14 trạng thái trên. Do đó, người ta giải thích rằng, một người bị đồn ép về sinh lý lâu ngày có thể có những cơn điên cuồng, và tại sao có nhiều cảnh gia đình đang hầm hố tức giận nhau rồi sau đó quay ra đấu đụn với nhau được.

Sợ hãi gây ra 9 trạng thái thay đổi về thể chất, và bình trung phong gây ra 8 trạng thái.

Một số đông đàn ông Mỹ không hiểu rằng vì họ quá « hăng » bằng ngày mà phạm vào luật pháp được.

Vì ở vài nước, người ta có thể bắt bớ tù những ai mắc « bệnh tinh thần về sinh lý », hơn nữa bác sĩ lại chửng nhận là « thái quá, có hại ».

Luật pháp không bàn đến việc 40 phần trăm dàn chúng trưởng thành mà không lấy vợ, lấy chồng, cho nên một số đông đàn ông cũng như dàn bà còn độc thân than phiền rằng luật pháp lại cấm đoán mấy con đường

thoát về sự đòi hỏi sinh lý của họ. Nếu luật pháp mà thi hành thật nghiêm khắc thì có đến 85 phần trăm phụ nữ và 95 phần trăm nam giới phải... vào tù.

#### 3/4 CÁC VỤ LY DỊ ĐỂU VÌ SINH LÝ

Bác sĩ Kinsey lại nói thêm rằng : « Khi mà đàn ông cũng như dàn bà chưa hiểu rõ về sinh lý, bản thân mình ra sao, (chờ đừng đặt vấn đề ham muốn không đúng mức hoặc tưởng tượng thêm) — lúc đó cuộc sống chung vẫn còn là một vấn đề rắc rối vì chưa ai hiểu ai, đàn ông và dàn bà chưa biết cách sống với nhau cho hợp ».

Hôn nhân cũng không thể nào lầy lội dễ dàng các tập quán bị cấm đoán về sinh lý từ lúc nhỏ còn rày rót lại. Cho nên phải lấy làm lạ rằng có một số gia đình lại sống ăn ý với nhau được.

Hai bên hợp với nhau về sinh lý, đây là một mặt cần thiết của việc hôn nhân, dù không bắt buộc là mặt quan trọng nhất. Muốn thiết lập một chương trình giáo dục đầy đủ, chỉ cần đến cách thức di lại khi thành vợ thành chồng là chưa đủ. Rõ ràng là hai phần ba các vụ gay cấn về gia đình là do vấn đề sinh lý mà ra. Trong ba phần tư các vụ ly dị, sinh lý là nguyên nhân đưa đến sự chia rẽ mãi mãi.

#### NGÀY 20 THÁNG 8 VỪA RỒI

NGÀY 20 tháng 8 vừa rồi, bác sĩ Kinsey có cho phát hành trước cuốn sách tóm tắt về « vấn đề sinh lý của phụ nữ Mỹ ». Trước ngày đó, bác sĩ đã viết « Tìm đường » từ giả Bloomington về ăn nấu tại một nơi nào đó thuộc địa hạt Californie. Bác sĩ có nói rằng có một số không hài lòng về cuốn sách đó, muốn tìm đến quay rày, cũng không lòng mà tìm cho ra chỗ ở của bác sĩ.

Hàn lâm viện Phillips Andover ở Massachusetts vừa tuyên bố họ không dám « rước » cuốn sách ấy về, vì lần trước, các sinh viên cứ tự ý rút cuốn « Vấn đề sinh lý của đàn ông » ở thư viện ra, mà không chịu ký số mượn sách, lần này mà mang cuốn sách mới về sinh « loạn » mất.

#### TRÚC SƠN dịch



#### Giới thiệu sách mới

Chúng tôi vừa nhận được :

— Trại Tân Bồi, truyện dài của Hoàng Công Khanh do nhà xuất bản Võ Đất ở Hanoi dưới quyền giám đốc của bà Mộng Sơn.

Sách trình bày trang nhã, dày 200 trang, giá bán ngoài Bắc Việt : 23 đồng.

— Triết lý nho và mác xít của Thực Đức Trần Văn Mai, do tác giả gửi tặng.

— Luân lý cổ truyền, tác giả Trịnh Thị, Thực Đức Trần Văn Mai trích dịch và dẫn giải, do nhà sách Nam Cường gửi tặng.

Vậy ăn căn giới thiệu cùng bạn đọc.

Đời Mới



## BỮA ĂN SÁNG QUAN TRỌNG RA SAO?

Các nhà chuyên môn về khoa ăn uống có tiết độ đều đồng tình là chúng ta cần chú trọng ăn cho đầy đủ.

Tất cả các nhà y học đều nói ăn đậm đà như người Pháp có hại lắm. Vì ăn hắp tấp quá đậm ra khó tiêu, đã thế lại thiếu chất bồ đề bù đắp cho dạ dày phát nghiệp từ tối hôm trước. Ăn đậm đà thiếu chất làm cho năng xuất làm việc của thầy thuốc giảm sút đi vào lối gần trưa. Người lao động cũng như học sinh vào khoảng 10 giờ rưỡi đến 11 giờ, đều thấy hơi hơi khó chịu trong người và đầu óc có phần rỗng đi, đó là lý do dậy rỗng mà ra.

Các nhà chuyên môn các ngành cũng biểu đồng tình với các nhà y học rằng cần giữ bữa ăn sáng và biết cách ăn sáng :

Trước kia, người ta cho rằng sở dĩ là vì dạ dày lép kẹp phải bóp và bóp ra mài, rồi hể ăn cho đầy bụng dạ dày không bóp nữa và hết đói. Cho nên có một số người chủ trương rằng muôn gầy người, chỉ cần chỉ trọng về lượng của đồ ăn cho đủ, chứ không trọng về phần. Rồi có một số phụ nữ nhận ăn buổi sáng cho đỡ bớt, vẫn không gầy tí nào, bởi vì ăn mà thiếu chất bồ, dù ăn nhiều mà cũng mau đói, đòi quay ra ăn vặt, mấy lần ăn vặt này vô tình lại làm béo thêm cho các cô, và các cô vẫn béo mặc dù, đường cong của thân hình chờ mãi mà không thấy.

Người ta lại nhận xét thêm rằng mấy người đau dạ dày phải ăn mồi dày, vẫn thấy đói như thường, thi ra trung tâm thần kinh điều hòa sự no đói và ăn ngon hay không, lại nằm ở một nơi dưới bộ óc, gọi là « hypothalamus ».

Khi chúng ta ăn vào, thi số lượng của chất đường trong máu tăng lên. Ảnh hưởng của chất đường đối với bộ phận điều hòa sự no đói chẳng khác gì ảnh hưởng của sức nóng đối với cái ống cắp mạch.

Một phần lớn đồ ăn vào biến thành chất đường nuôi máu. Bao giờ chất đường đó đủ số thì « bộ máy đói » ghi

đại, và chúng ta hết đói, thấy vừa bụng liền. Khi chúng ta làm việc bất cứ việc gì, chất đường bị tiêu thụ dần, và chúng ta lại bắt đầu thấy đói. Do đó, nếu chúng ta biết cách ăn cho đủ chất đường dự trữ cho buổi làm việc, thi chúng ta không thấy đói, dù sức làm việc, năng xuất lại lên được.

Đại khái, người ta phân loại trong đồ ăn có mấy chất chính vào bồi bổ con người, đó là chất pô-rô-tê-in (protéines) và chất mỡ, chất thủy hóa có thán tố (hydrates de carbone) trứng, thịt, đậu có nhiều pô-rô-tê-in và cà phê có nhiều thủy hóa có thán tố. Chất thủy hóa có thán tố vào làm cho chất đường trong máu tăng lên liền, nhưng lại mau đói, chất pô-rô-tê-in, với tác dụng không thua gì chất thủy hóa có thán tố lại bồi bù lâu hơn, làm cho chúng ta lâu đói hơn. Còn chất mỠ có công dụng giữ hai chất trên lâu tiêu hơn nên cũng làm cho no lâu hơn.

Cho nên, lúc ăn bữa sáng chúng ta nên chọn các món ăn có chiều chất pô-rô-tê-in. Mới ngó qua thì lạ tai, nhưng chính ra các cô muốn gầy đi mà lại uống cà phê buổi sáng, ăn một chiếc bánh thôi lại béo dai, vì sẽ chóng đói, rồi sẽ ăn thêm nữa, trái lại vẫn ăn có chất thịt, chất rau, mỠ, trứng ga lại gầy mau hơn là như vậy.

Một bữa ăn sáng đầy đủ chứa đựng 200 calo-ri, sau đó chúng ta không thấy đói, dù sức làm việc, đến trưa ăn vẫn ngon mà không phải ăn nhiều.

Tính ra pô-rô-tê-in thi bữa ăn sáng đầy đủ chứa đựng 17 gờ-ram pô-rô-tê-in và bữa ăn trưa cần thiết chỉ có 4 gờ-ram.

Buổi sáng, vì túi tiền, phần lớn, vì nghiên, một số lớn chúng ta chỉ uống một ly cà-phê không hoặc ăn qua loa một mẫu bánh thôi, như vậy thiếu chất pô-rô-tê-in, và bữa trưa cần phải ăn lấy lại cho đủ chất. Vào cuối ngày, tinh lại, thi số calo-ri tiêu thụ vẫn nhiều hơn là số calo-ri thu vào.

Người ta đã tính rằng, mỗi bữa ăn sáng chúng ta phải ít nhất ăn vào cho đủ bằng một phần tư chất pô-rô-tê-in và ca lô-ri cả ngày. Chưa ai định được rõ số lượng đó là bao nhiêu, bây giờ chỉ chú ý bữa sáng ăn có chất bột, trứng gà chiên, bánh phết bơ, nước mía, cà-phê sữa là đủ.

Nhìn lại phía chúng ta thi buổi sáng số đông chúng ta hay ăn hú tiếu, uống một ly cà-phê sữa, như vậy chắc là tạm đủ, theo như bài này. Đó còn tùy túi tiền của chúng ta nữa thôi.

Ngoài ra, vấn đề lập thể dục buổi sáng, thi làm cho chúng ta ăn được, ăn ngon, và lợi về nhiều mặt khác, điều đó cũng rõ ràng rồi.

## Một chất cần thiết cho người, vật và trái cây

CÁT lân (phosphore) hết sức cần thiết cho đời sống của nhân loại là một chất hay bón tinh, phối hợp với các chất khác thành những lân hóa hợp vật dùng vào nhiều công việc.

Người ta có thể sống trong vài ba phút không có không khí. Không có nước, có thể sống được một đôi ngày. Và có thể sống không ăn trong nhiều ngày, nhưng không có chất lân con người chỉ duy trì sức khỏe trong 1 tháng thôi. Bởi vậy, chất lân rất cần thiết cho con người, như là cho xương cốt. Nói một cách khác, chất lân cần thiết cho đời sống — của thú vật và cây cối — nó giữ một vai trò quan trọng trong công việc cung cấp thức ăn cho cây lá xanh. Khoa học tốiERN đã biến hóa chất lân hàng nhiều hóa hợp vật có nhiều công dụng cho loài người.

Vì có nhiều công dụng mới, cho nên kỹ nghệ lân dụng bón trường một cách lâng thuong.

Chất lân là một nguyên tố hóa hợp với những chất khác rất dễ dàng. Điều quan hệ đặc biệt là sự hòa hợp chất lân với đường khí (O) và nước (H<sub>2</sub>O) thành lân toàn (H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>), vì đó là diêm khói đầu để chế tạo nhiều hóa chất.

Trong thiên nhiên, chất lân không khi nào ở riêng biệt một mình, vì nó là thứ nguyên tố hay biến tinh, nó nam trong lân toàn thạch hối (phosphate de calcium). Người ta lấy chất lân ở đây để phát triển nhiên bằng cách xử lý hóa học, rồi có thể chế tạo thành lân toàn.

Lân toàn hòa hợp với calcium và nhiều thứ nguyên tố khác bằng những phương pháp khác nhau. Nếu chất calcium có số ít, thì kết quả là monocalcium photphat, hòa hợp vật này được thường dùng trong việc làm bánh, giày bò v.v... Nếu chất calcium có nhiều, kết quả sẽ là bicalcium hoặc tricalcium photphat dùng làm thuốc đánh răng, làm cho thức ăn thêm chất bò.

Chất sodium hòa hợp với chất lân một cách dễ dàng như chất calcium hòa hợp với chất lân, trừ phi thứ photphat làm ra thành phân bón không trôi qua giai đoạn « nguyên tố ». Phân lân thu sodium photphat được dùng vào nhiều công việc, thứ nhất là dùng vào công việc tẩy rửa. Kỹ nghệ đã áp dụng sodium photphat vào mục đích tẩy rửa cho sạch các thứ kim khí. Trisodium photphat là thuốc tẩy mà thợ sơn dùng để tẩy rửa nhưng béc thành trước khi họ muốn quét sơn.



CÁNH SÁT.— Đây bón cỏ cẩm không được bước chân lên, ngài phạm lỗi, vây mờ ngài bước ra đây và theo tôi...



Mặc dù, nhiên sodium photphat không thường dùng vào việc tẩy rửa hoặc làm dịu bớt các thứ nước. Tiêu lân toàn (acide pyrophosphate) được dùng để làm giày bột hoặc làm bánh. Các thứ khác dùng vào công việc làm mó-mát, sửa chữa phát, giảm bớt chất nhơ, làm men, làm vật liệu nhanh ánh, làm thuốc nhuộm và làm cho hàng vải nặng thêm.

Hóa giáp (potassium) photphat được dùng vào công việc sản xuất penicillin và các thứ thuốc tẩy khác, lọc dầu, làm sà phòng, chế tạo cao su hóa học.

Lân toàn, phần nhiều được dùng vào chế tạo trù sinh và kim khí, nhưng tất cả những hóa hợp vật có chất lân không phải hoàn toàn là photphat.

Đầu nô là một chất thiên nhiên hay là nguyên tố, chất lân có nhiều hình thức : vàng, đồng, tim và đèn. Chất lân vàng bóc cháy ngay khi nó ra ngoài không khí, làm thành một đám khói trắng, nó được dùng vào việc chế tạo bom đạn lửa. Chất lân đồng dùng làm que điem.

Kỹ nghệ lân gồm hai phần chính : phần chế tạo phân bón và phần sản xuất chất lân nguyên tố.

Lịch sử của phân bón có chất lân là lịch sử của sự tuân hoán của đời sống. Có nhiều nguyên tố phải được đòi hỏi để duy trì cuộc tiến triển của đời sống của cây cối và súc vật, những nguyên tố chính, là đường khí (oxygen) than tố (carbon), đạm tố (nitrogen), chất giáp (potassium), chất cát (calcium) và chất lân. Cây cối lấy chất lân ở trong photphat với các thứ bò đường khác ở dưới đất. Súc vật kè cát loài người nra đều ăn cây lâ, thứ này chứa đựng những chất như calcium và photpho chẳng những cần thiết cho xương cốt và ròng mà còn cần thiết cho cơ năng sinh lý. Cũng như nước ở dưới đất làm tan chất photphat ở dưới biển mà dưới cá và loài ốc, sò dùng để sinh xương và sinh vò.

Thực ra, việc chất lân thoát theo một đường duy nhất không thể tiếp tục luôn được. Nếu cối lấy chất lân ở dưới đất, thì chất lân cũng phải trả lại, hoặc cây cối sẽ khô héo. Người ta đã biết như vậy từ lâu rồi họ nhận thấy cây cối mọc to lớn và xanh tốt trên những chỗ đất có tảng đồng xung quanh. Bởi vậy, người ta dùng kỹ nghệ chế tạo phân bón bằng những cát xung quanh.

Nhưng cát xung không khi nào cung cấp đầy đủ photphat để biến thành photphat cho hàng triệu dân chúng sống trên quả địa cầu này. Cũng may mà người ta lại tìm được những kho dự trữ chất lân to lớn lấy ở trong những hầm đá photphat ở trên thế giới. Tuy nhiên, phân bón chưa có hiệu nghiệm một khi được đem ra dùng ngay.

Calcium photphat, trong đá photphat, cũng như trong xung, một phần tương đối không tan ở trong nước, nó có giá trị đối với cây cối, nhưng hiệu lực thì rất ít đối với photphat không tan ở trong nước, cho nên phải đập vụn đá photphat thành thứ photphat mịn tan hơn mà thường người ta gọi là toan tinh lân toàn diêm (superphosphate).

Phương pháp chính để làm superphosphate như sau này : nghiên nhô đá photphat, xử lý với nước lưu toàn mạnh, rồi để một bên độ nám bảy ngày để cho sự phản ứng của lưu toàn trực tiếp hoàn thành. Vật hóa này, gồm có superphosphate và calcium sulphate được nghiên lại rồi đem bán mà người ta gọi là phân bón.



VIII

**T**RUNG tâm thành phố còn lại hơn 30.000 thường dân. Có lẽ số phận của họ rồi cũng như đồng bào của họ ở thành phố cũ, ở thành phố Powisle, Czerniakow, và Mokotow...

Cuộc đại tấn công của quân Đức vào Zoliborz bắt đầu vào ngày 29 tháng 9. Địch tung hết lực lượng: không quân, trọng pháo, lục quân và hai sư đoàn thiết giáp. Zywiec, tướng Đức cũng cho biết chiến xa và đơn vị thiết giáp của họ cũng bị thiệt hại nặng nhưng quân lục họ át hẳn quân đội dân chúng nên đã đe hép được quân đội dân chúng và dồn họ vào hẵn một miếng đất không tìm đâu ra lối thoát nữa.

Ngày 30 tháng 9, quân đội dân chúng không còn hy vọng nhận được tiếp viện của Hồng quân nữa. Bor Komorowski xem tình trạng Zoliborz hoàn toàn thất vọng, nên ra lệnh ngừng chiến đấu.

Đồng thời xảy ra nhiều cuộc thương thuyết để lo việc tản cư thường dân do hội Hồng thập tự Ba Lan phụ trách. Dân chúng thành phố được phép ra đi trong những ngày 1, 2 và 3 tháng 10. Họ được phép kéo nhau ra đi do hai nơi chướng ngại vật được chỉ định sẵn. Cả hai bên, trong những giờ nào đó phải ngừng bắn. Đại diện chính phủ Ba Lan cho dân yết thị khắp nơi cho dân chúng biết, đồng thời họ cũng cho đăng lên báo kêu thêm nhiều chi tiết rõ ràng hơn.

Nhưng đến ngày 1 tháng 10, có rất ít

(Xem *Đời Mới* từ số 62)

người tinh nguyện bỏ thành phố Warsaw. Số người bị thương và số người tàn tật có đến hàng chục ngàn, vài chiếc xe hàng đều để chuyên chở họ. Ngày hôm đó, xe quân Đức đợi họ nhưng vô ích, mãi đến 5 giờ chiều xe địch cũng bỏ về. Dân chúng đã lợi dụng lúc ngừng bắn để làm một việc khác. Hàng ngàn thường dân, phần nhiều là phụ nữ đến cảnh đồng Mokowska mót khoai, hái cà chua, hành, tỏi, cà rốt. Ngày buổi chiều hôm đó, viên chỉ huy quân Đức giữ một vị trí ở gần cánh đồng nói trên gửi một linh mục đội dân chúng nhắc lại việc ngừng bắn là để cho dân chúng ra khỏi thành phố chứ không phải để họ đi tìm thức ăn. Viên chỉ huy đó còn dọa sẽ cho quân lính của họ bắn vào tất thảy những ai dò dẫm quanh hầm lò nấp của quân Đức.

Rõ ràng là dân chúng chỉ vì đối chờ không có một ai có ý muốn rời khỏi thành phố trong lúc quân đội vẫn còn ở lại chiến đấu. Việc cũng dễ hiểu là vì không có một gia đình nào mà không có một người con, người cha hay một cô con gái ở trong hàng ngũ quân đội bị mặt cá.

Trong cuộc hội nghị trước ngày bắn đền ván để điều định, đại tướng Von Dem Bach cũng có nhắc đến vai trò của phụ nữ Ba Lan trong công cuộc chiến đấu của quân đội dân chúng Ba Lan. Vấn đề này đã làm ngạc nhiên quân đội Đức, chính Führer cũng nhận điều ấy. Đại tướng Von Dem Bach trong lúc đền Ba Linh có được tiếp kiến Hitler có trình bày ý kiến của đại tướng về vấn đề trên đây với nhà lãnh tụ Đức quốc xã.

Việc bắt được một nữ liên lạc viên trước công trường nhà băng đã làm cho nhiều người xúc động. Trong đêm 1 tháng 9 khi một đơn vị ở thành phố cũ rút về trung tâm thành phố, một sĩ quan tham mưu của quân đội dân chúng trong lúc cùng đi với một nữ liên lạc viên không may bị quân Đức bắt.

Sĩ quan tham mưu bị giết nhưng lúc quân lính Đức muôn lai gắp người nữ liên lạc thì chị ta đã chia súng lục bắn ngã nhiều người. Khẩu súng đó do chị ta giật ở chính tay viên sĩ quan lúc súng ngã xuống.

## MỘT TRANG

Bọn lính Đức khác lại xung phong vào nhưng lúc bắn đền viên đạn cuối cùng, chị ta mới chịu để chúng bắt cầm tù. Lòng can đảm của cô gái đó đã làm cho viên đại tướng Đức chú ý nên đã triệu hồi người nữ tù binh lên bàn giấy giao hối. Trong cuộc thăm vấn, viên đại tướng tỏ ra rất cảm phục trước cử chỉ và lời lẽ thanh thép của kẻ bại trận.

Vom dem Bach thấy rằng đó là một thành nữ thông minh gan dạ nên ra ý kiến tìm cách giao thiệp với quân đội dân chúng bằng cách trao cho chị một bức thư để chuyển lại cho Bor Komorowski. Lần đầu, người nữ tù binh từ chối không nhận nhưng Vom dem Bach cho chị biết chị sẽ được trả về đơn vị của chị, nói tóm lại chỉ có thể muốn yêu sách điều gì khác chị cũng sẽ được loại ý. Quả nhiên, người nữ liên lạc nhận lời với điều kiện là được đọc trước bức thư. Bức thư đưa để nghiên cứu dứt cuộc chiến đấu bắt buộc quân đội dân chúng hạ khí giới. Đọc xong, chỉ liên lạc tuyên bố là không thể nào chịu trách nhiệm đưa cho viên chỉ huy quân đội dân chúng một bức như thế được.

Một đơn vị bị hao vây liên lạc với ban chỉ huy với những liên lạc viên tinh nguyện. Những người này phải vượt qua một con đường luôn luôn có súng liên thanh hạng nặng của địch kiểm chế.

Một ngày nọ, 15 thanh nữ định vượt qua con đường đó. Rất nhiều người bị ngã gục, có nhiều người bị thương, không có một người nào thoát khỏi hàng lưới đạn của địch. Người thứ 16, 16 tuổi vượt qua được chướng ngại vật đó.

Đến tòng hành dinh của bộ chỉ huy, bà vợ của tòng tư lệnh Baranowski tặng em một điều thuốc. "Cảm ơn bà, em có kẹo rồi! Rồi em mới móc ở túi ra một cây kẹo của em, bỏ vào miệng ngắn ngắn lành, em nào có đề ý gì đến nguy hiểm vừa qua. Đây lòng can đảm rất dân dì và tự nhiên của các cô gái Ba Lan.

Một lần khác, ở Thành phố cũ, ở một chướng ngại vật ngay nơi hàng rào tuyến thứ nhất người ta nhận thấy một nữ liên lạc của một đơn vị bên cạnh. Ngày đó có một người lính phòng thủ bị thương nặng nằm ngay trước chướng ngại vật. Ngay hiền de dọa quá rõ rệt vì vậy người chỉ huy cũng cầm không cho một bạn đồng đội nào ra đùi anh ta vào cá. Chẳng nói một lời nào, cô nữ liên lạc tìm cách bò tới người lính bị thương. Vì

Trước chiến tranh, thành phố Warsaw có 1.200.000 dân cư, lúc thành phố nồi dập số dân cư còn lại lõi chừng 800.000. Quân đội dân chúng ước chừng 40.000. Sư團 thất thoát quá nặng nề: 22.000 người tử trận, bị thương hoặc mất tích. Thường dân thiệt mạng chừng 200.000. Về phía quân Đức 10.000 tử trận, 7000 bị mất tích và 9000 bị thương.



tuyệt khi ký bản điều ước chính thức. Từng sóng người xanh xao, đôi rét, vắng vội, gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, trẻ con người già cả mang trên vai gói gia tài cuối cùng của họ lẩn lút ra khỏi hầm trú ẩn, rời khỏi hầm chứa rượu đến chướng ngại vật dẫn ra phía ngoại ô.

Trước một ngày đó, Błyskawica có cho phát thanh một bức thư ngõ cùng dân chúng. Quá cảm động, diễn giả tuyên bố:

— Chúng ta được tự do trong hai tháng nay, hôm nay chúng ta lại bị cầm tù nhưng quân Đức không thể nào lấy lại được thành phố Warsaw vì Warsaw chỉ còn lại một đồng gach vụn. Warsaw không còn nữa!

Ngày 5 tháng 10 vào khoảng 9 giờ 15, các toán quân đội dân chúng ở trung tâm

## SỨ ĐẮM MÁU

thành phố chỉ sấp thành một cột dài. Thì theo thề lệ giang hàng, quân đội dân chúng phải mang nạp lại khí giới; đạn được họ đã đem nạp trước rồi.

Dân chúng chưa kịp rời khỏi thành phố tụ tập lại bên đường. Bỗng có một người dân bà đê tang tách khỏi đám đông chạy lại đại tướng Bor Komorowski và chia rà một chiếc mè day và nói: « Đại tướng, xin nhận cho vật kỷ niệm của cuộc khởi dậy năm 1863 », Bor-Komorowski chưa kịp ngó lời cảm ơn, người dân bà đó đã lăn vào đám dân chúng. Giờ đã định đã đến, mọi người chuẩn bị cờ báu quốc ca Ba Lan Jeszcze Polska nie Zgineta (Balan chưa mất được). Bên kia chướng ngại vật, quân Đức lắng tai nghe. Bên này và bên kia chỉ cách nhau có vài trăm thước. Khi tiếng hát của quân đội dân chúng viva dứt, có tiếng hô: « Nửa vòng quay về bên trái, quay. » Một vị tinh mục trong quân đội đã đứng chờ sẵn ở trước chướng ngại vật.

Và quân đội dân chúng Ba Lan tiến về phía quân lính canh Đức...

(Trích trong cuốn sách: *Lịch sử một đạo quân bí mật (Histoire d'une armée secrète)* của đại tướng Bor Komorowski.)

TRẦN DOANH sưu tầm



Theo tài liệu trong nhiều sách báo khác, sở dĩ cuộc khởi dậy ở thành phố Warsaw bị thất bại vì đã xảy ra những mâu thuẫn đáng tiếc giữa đồng minh Anh Mỹ-Nga số. Lúc quân Đức chiếm đóng thành phố Warsaw thì Ba Lan có hai chính phủ. Một chính phủ bí mật ở giữa ngay lòng địch, Chính phủ lưu vong ở Luân Đôn lê tất nhiên gồm những phần tử quốc gia thiện oè phía Anh Mỹ, còn chính phủ bí mật ở chính ngay đất Ba Lan lại ngã về phía Nga số. Lô sỹ chính phủ bí mật trở nên mạnh mẽ nên lắc Hồng quân chưa vượt đến sông Vistule, và trong lúc lực lượng phát xít Đức còn nguyên vẹn, Anh xúi giục cuộc khởi dậy ở Warsaw đã bị bóp nghẹt trong bàn tay sắt của phát xít Đức.



XII

RÀ về Hướng hỏi vắn vơ :  
— Tại làm sao lại hát « Ngày về », ?  
Hướng định hỏi là tại sao người ta  
lại đi hát một bài ca buồn giữa một  
ngày xum họp dương vui, nhưng bạn  
hắn lại hiểu khác ; y bảo diễu cợt :

— Đề tặng những anh chàng thất  
tình sau thời kỳ khói lửa mà lại...

Tưởng bạn rõ tâm sự mình, Hướng  
hứ một tiếng đề đánh tan những cảm  
tưởng không vui sấp đến. Hắn bảo :

— Lỗi thật !

— Thị mình cũng ở trong bọn lố đố  
cả !

Dịch cười xoa, Ngã đến bữa tiệc ôn  
ào, kiêu cách, Hướng buông một câu :

Rõ thực là phú quý sinh lẽ nghĩa !

— Mai kia lại còn cả chiếc xe « vờ  
đẹt » rước cô dâu về...

Hướng chép miệng :

— Làm thế nào được ? Người ta có  
nhều tiền quá không biết đề làm gì  
thì vung phi lên cho thiên hạ biết  
choi !

Vốn sợ những ý nghĩ yểm thế, Bích  
tránh sang chuyện khác :

— Nay, đã ngầm rồi đấy !

Hướng chép nhớ đến ly sâm banh  
và nấy. Hai bên thái dương hắn nghe  
dẫn dắt. Đêm ấy sáng trăng. Hướng  
hắt gặp hai con mắt bạn vẫn máu. Một  
Địch đỏ xám như một cái mào gà.  
Hướng thấy người mình nóng rau.  
Cao hứng hồn u ử ngâm :

— Rượu uống ư... say rồi, nhớ có  
nhân ư ư... !

Hai gã trẻ tuổi chạm vai vào nhau.  
Địch thi thầm :

— Bi nhé ?

Hướng nhớ đến Vân, bàn tay run  
rua, Snh, nét mặt hiu hiu tự đặc,  
Thu, e lệ và âu sầu trong giọng hát  
buồn như tiếng ru con của người cõ  
phụ. Những tiếng cười, nói rộn bên  
tai hắn, thản nhiên. Hắn chắc lưỡi :

— Ủ, hỉ di !

Hai người rẽ vào một cái ngõ tối,

Dịch thành thạo bước vào. Hơi  
rượu bốc lên tầng tầng, Hướng quàng  
vai một á mà trong ánh đèn dầu le  
lói hắn chưa kịp nhận ra nét mặt.  
Người thương nữ hiện lành trước  
theo cái đà đầy phũ phàng của gã  
lặng chơi. Hướng đặt chiếc đèn vào  
sát đầu giường trong khi người đàn  
bà lặng lẽ kéo tấm màn hoa.

Hơi thở nóng hỏi. Sức rượu ngấm  
dương kích thích thở thịt. Hướng  
ngực minh nhẹ hẵn đi. Hắn cúi  
xuống gần cái mái tóc vẫn vừa xô  
tung trên nệm trắng. Hắn nhìn người  
đàn bà ngày ngắn. Trong ánh đèn đỏ  
xong héo hắt nở một nụ cười. Hai  
mắt gã con trai dâm đuối trong một  
nỗi thèm say nồng. Người đàn bà  
nhich gần Hướng. A chót nghe thấy  
một giọng thẳng thốt bật lên :

— Em... có chửa à ?

— Vâng !

Người thương nữ đáp, nhẹ như một  
tiếng thở dài. Gã con trai hỏi giữa  
nỗi ngô ngẩn :

— May tháng rồi ?

— Ba tháng.

Hướng ngồi nhòm giày. Người đàn  
bà nằm nghỉ êm người như thèm  
giấc diêm. Cái bụng trắng nõi bật  
trong bóng sáng vàng vọt một đường  
con rõ rệt.

— Em bao tuổi.

— Em hăm hai...

Hướng khẽ kéo mảnh áo lên ngực  
người đàn bà và ngượng nghịch nhìn  
khuôn mặt gầy có nước da trắng



xanh đã hơi quen trong ánh đèn dầu  
Trên cặp môi đều đặn thoáng nở mõ  
nhu cười dịu dàng khiến gã con trai  
nhu chồ vào cao lương là tôi sang  
người bối rối. Hắn ngập ngừng hỏi :

— Chồng em làm gì ?

Gương mặt người đàn bà chợt biến  
dỏi. Đôi mắt chớp mau và những nén  
rắn vừa gợn trên vùng trán. Hướng  
nhìn á bảng đôi mắt ái ngại. Hồi lâu  
hắn nghe thấy một tiếng trả lời nh  
và ngắn ngủn :

— Bị bắt !

Tự nhiên, ngờ ngần, Hướng hỏi mõ  
câu :

— Tại sao lại đi làm... cái nghề này

— Không đi làm thì lấy gi nuôi  
chồng, nuôi con ?

Người đàn bà trả lời giữa một tiếng  
cười nhỏ. Hướng trả lời như là một  
tình cười mỉ mai. Cõi hồn hắn như  
vướng một vật gì. Chợt có tiếng lục due  
ở bên kia rèm hoa. Người con gái  
với viên xếp trước khi từ già nghè  
cao giấy. Hắn được nghe một giọng  
khá ngọt ngào :

— Tôi đương định ít tháng nữa sẽ  
tới đây hồn như nom mê » anh lên làm « mô tô rit »

anh chẳng nên vội vàng quá. Đôi voi

với voi riêng như anh tôi vẫn...

vẫn với Dịch giống già :

— Thanh niên các anh trong này

Nắng thu đã dịu hơn lúa hạ. Gió

heo may nhẹ nhẹ theo gốc Hướng trả

về trên bờ hè vắng đã rụng nhiều sác

lá vàng khô. Lá bót xanh, nhưng trời

khác chả có tâm hồn thi sĩ

bởi vì tôi rất sợ phải... nhớ thương.

Hôm nay nghe cô Thu hát bài Ngày Về

tự nhiên tôi thấy buồn buồn, không

hiểu tại sao...

Trâm ranh mảnh bảo :

— Thế thi anh cũng có một tâm sự  
buồn rồi. Hai người buồn gặp nhau,  
ý hợp tâm đầu quá !

Lan túm tim cười. Thu vờ nhìn đi  
chỗ khác, bối rối. Hướng nói đè trêu

Trâm :

— Chỉ có cô Trâm chắc là chả bao

giờ biết buồn ?

— Sao anh biết ?

Trâm thực thà hỏi. Hướng đáp điềm

nhiên :

— Thị cứ nghe giọng nói với nhín

cái miệng lúc nào cũng cười thi đú

rõ.

— Anh nói thế, chứ người ta thế

não chả có lúc buồn.

Mấy cây cọ đã ngã cái bóng dài

lên lối đi rải sỏi. Lan sot ruột dục :

— Kla anh Hướng, chụp đi chứ !

Chiều đến nơi rồi mà còn mãi chuyện

vui với buồn...

— Nào thi chụp.

Nói rồi Hướng mở ống ảnh. Lan và

Trâm cùng hỏi : « Chụp ở đâu ? »

— Tùy các cô đấy. Thích chụp ở

chỗ nào thi bảo tôi.

— Nhà nghiệp ảnh chắc hẳn phải có

con mắt mỹ thuật ?

Hướng nhận thấy Thu ít nói thực,

nhưng mỗi khi nói người bạn gái bình

như đã suy nghĩ chia chia rồi. Giọng

nói giữ dinh, ý tứ. Nắng chiều vàng rơi

cả một bải cỏ xanh. Mấy cái bóng nhỏ

ngã trên lối đi, gió hiu hiu thổi bay

những tà áo. Bầm xong ảnh, Hướng

bảo : Giá có phim màu mà chụp thi

đẹp quá. Đủ cả được sắc nắng, màu

áo, màu lá cây màu hoa cỏ và cả nét

mặt từng người...

Trâm ngạc nhiên hỏi :

— Có cả phim màu nữa kia anh ?

— Hình như ở bên mình cũng có

bản rồi. Đầu hai trăm một cuốn thi

phải. Nhưng phiền một cái là chụp

xong lại phải gửi về Pháp rửa và in.

## Trên đường liên tỉnh

(tiếp theo trang 22)

vội chạy đến xô chí ra và nhẹ răng quát :  
« Đi ! » Đoàn hồn loli thẳng bè vào chòi,  
sau khi ném lại cái nhìn khinh bỉ và ghê tởm. Thằng bé còn đang sợ sệt chưa dám  
vào thì hắn đã bẽ xốc nó đi. Hắn vuốt ve  
nó, tỏ cho nó biết hắn không làm hại.  
Ôm đứa bé vào lòng, đôi mắt người linh  
chóp lịa, anh cúi sát mặt nói những gì  
nó không hiểu.

Hình ảnh của một thằng bé trên con  
đường liên tỉnh ở tận vùng sa mạc cát  
nóng xa xôi bỗng hiện lên trong óc người  
linh da đen. Cũng trong khung cảnh này,  
cũng dưới ánh nắng cháy da, con hồn,  
một thằng bé mình trần trùng trục deo  
trên ngực một rổ hoa quả chạy nhanh  
theo mẹ bên cạnh những chiếc xe đò đầy  
khách tao bản hàng. Và trong những ngày  
mưa dầm, bọn hang rong cũng co ro  
nhìn hàng ế ẩm. Biết đâu thằng con hồn  
chẳng đang phơi thân ngoài mưa gió đời  
kỷ bát cơm. Cả gia đình hồn gồm có 3  
người đều phải bán sức nuôi miệng. Thế  
mà cũng vẫn chặt vật. Tội nghiệp thằng  
con anh vừa ti tuổi đầu sớm phải lao  
lung. Rồi anh lại xung vào đạo binh viễn  
chinh.

Bã mấy năm dằng dẳng ở bên kia trời  
chơi lòa ánh nắng, thằng con hồn giờ  
biết có được khoẻ mạnh chẳng ? Và biết  
đâu nó không lại gấp hoàn cảnh của thằng  
con chị bán dừa ?

Người linh da đen vuốt mói tóc rứt đám  
nước mía của thằng con chị bán dừa,  
mắt nhìn ra ngoài chân trời ám u nhung  
mây đen mà lòng điu lại. Bã mấy năm  
rồi anh không gặp đứa con thân mến !  
Lòng anh cũng đang trãi cơn mưa bão  
như cơn mưa giếng ngoài trời ! Một phút  
suy nghĩ, anh vội móc túi đút vào tay  
thằng bé một nắm tiền.

Thề rồi từ đó, bỗng nhiên chị bán dừa  
mang một mối ác cảm đổi với người linh  
da đen. Thoảng thấy bỗng chị thì hắn  
duy ngay, cô van nài bã mấy cũng không  
được. Hắn ghét cay ghét đắng chị đàn bà  
tàn ác nõi cẩm dao rượt con ngoài mưa  
lanh.

Câu chuyện chấm dứt bằng một câu  
phê bình với giọng trầm trầm của người  
kể chuyện...

Xe lén dốc cầu, rồi lao mình trong  
nắng bức. Hình ảnh của thằng bé và  
người linh da đen còn lớn vồn trong trí  
người nghe chuyện...



## Phong trào tòng đinh công chiếm xưởng

Phải chăng là « Mỹ quốc viện trợ » thời tiền chiến ? Trước đè giải quyết một phần kinh tế khủng hoảng trong nước, sau đè ngầm ngầm giúp Nga chống Trục.

### Đồng Minh

ĐỒNG Minh thời tiền chiến là khởi đè quốc thực dân đã bao phen làm mưa làm gió trong H.Q.L. ở Genève, giữa phong cảnh êm đềm của Thụy Sĩ và trong khuôn khổ hòa nhã của dân tộc « tam chủng Đức-Ý-Pháp » ở nước này và lập trường trung lập của quốc gia dân tộc này.

Đ.M. gồm có Anh, Pháp, Bỉ-Hoa Lan, v.v. mà sự tranh chấp rất dữ dội chống Trục về quyền lợi và thị trường thuộc địa. Lẽ dĩ nhiên những thuộc địa phải dưng vào khối này.

Các nước độc lập thân Đ.M. gồm có các nước ở Ba nhì cán (Balkans) ; Tiệp khắc riêng chịu ảnh hưởng Pháp đến khi mất nước dưới gót sắt của quân đội áo sơ mi nâu năm 1938 ; Ba Lan riêng chịu ảnh hưởng của Anh quốc đến khi mất chủ quyền năm 1939 dưới tiếng « bốt » « dơ cẳng ngỗng » và bóng cờ đỏ chử vạn đen của Đức quốc xã hòa nhịp với tiếng bốt của Hồng quân và bóng cờ đỏ búa liềm và sao vàng của Liên bang Sô viết. Đây là cớ sanh giặc thế giới thứ hai mà ngày nay nhân loại còn phải chịu ảnh hưởng đau thương.

Noi gương của Roosevelt, họ áp dụng chính sách New Deal soạn theo kế hoạch để quốc thực dân hay nói một cách giản dị của binh dân nước ta là « New Deal kiều nước chấn chắc » : Với tỷ số nhỏ hơn Hoa Kỳ, « Phong trào cải cách xã hội và kinh tế » được áp dụng thật sự ở chánh quốc còn ở thuộc địa thì chúng ta đã ném « cai đẳng mùi đời » của « mấy năm kinh tế » khốc hại cho đến nỗi người chánh quốc phải đâm ra la hoảng kêu cứu « Việt Nam »

và « Đông Dương S.O.S. » rồi họ tự kết luận lấy : nếu như thế này mãi thì chỉ còn có một nước là « Phải rút ra khỏi Đông Dương ? » (24). Ngày nay sự thật ấy sẽ được đem ra bàn tại hội nghị Paris để hoàn thành độc lập Việt nam. Trong ấy chính là người Pháp trước người, Việt sau, đều đồng tâm « đặt lại vấn đề »



Lô canh » (chữ này dùng với tất cả ng thật và nghĩa bóng của nó mà giờ lao binh dân V.N. hay dùng).

### KẾT LUẬN

T RUỘC trạng thái khốc hại ấy : sắt ở Đức-Ý-Nhật, nội loạn Tây Ban Nha khôn khéo hơn, nên giàn xếp New Deal « bồn soạn kiều Anh quốc Bảo thủ » được ôn hòa ở chánh quốc còn ở thuộc địa thi chấn khác nào một hỏa diệm son đang bốc lửa mà hỏa thạch lỏng chảy từ Cachemire đến Calcutta Bombay, Delhi... tóm lại là cũng cả Ấn Độ mà một nhà chí sĩ đã nhiều lần từng sống chung với ký giả ở Paris, lúc y đang lưu vong lầu thoát sụ đàn áp của Anh, có thốt : « Ganhdi là chán đi cùng khắp nước tôi, trên vai có mang cây thập ác. Rất ý nhị với hình thù gầy ốm lom khom bình hoạn gần trần truồng và ở lều ngủ đất đẽ tượng trưng sát với sự thật cảnh khốc của quốc gia dân tộc chúng tôi vì thiếu cơm ăn, áo mặc, thuốc uống, nhà ở » vì vậy « Ấn chống Anh » (24).

Kết cuộc của trào lưu lịch sử vừa là « Chiến tranh thế giới thứ hai » rất khốc với bom nguyên tử.

(Còn tiếp)

(24) Tác phẩm của : Louis Roubaud « VN Andre Viollis « Indochine S.O.S. « L'Inde contre les Anglais » Jean Doré « FAUDRA-T-IL évacuer l'Indochine ? »

(25) Đời Mới số 69 (23-7-1955) « B thơ công khai của Trần văn Án gởi cho trưởng Liên Quốc và Tổng Ủy Pháp ở Ph. L và các số Đời Mới khác từ số 60 đến nay chấn tôi đã « đặt lại vấn đề ».

(26) Ký giã hồi tưởng đến công khai của cụ Nguyễn thê Truyền đã bao phải đến H.Q.L. ở Genève như đã tràng bị đào ở bờ Thái bình Dương.



## Những kẻ sa đọa

(Tiếp theo trang 20)

TÂM.— Nhưng mà... nếu có Hồng đ với thầy tôi nay, thì sao ?

MINH.— Tôi sẽ tống cửa vào phá !

TÂM.— Mà nếu như...

MINH.— Nếu như... không... tôi không thể đền như thế được !

TÂM.— Anh Minh !

MINH.— Tôi không biết... không biết tôi sẽ xử như thế nào ! Nhưng tôi không chịu được thầy nữa... tôi không dám nói !

THÚA.— Cậu nói gì thế ?

MINH.— Nếu mày đe cho cô Hồng và nhà mà không báo cho tao hay, thi ta sẽ giết mày trước !

THÚA (lặng đi). — Lúc này thi không lo. Ông cụ với cậu Văn sắp to đây bây giờ.

MINH.— Tới đây ? Đề làm gì ?

THÚA.— Nghe ông cụ đến trình và sự cụ về việc già tài bà cụ đe lại gá chuyện tranh giành giữa ông cụ với cậu đe nhờ sự cụ đứng ra hòa giải đấy.

MINH.— Lại có chuyện lố bịch th nữa !

TÂM.— Anh ạ, tôi sợ e có chuyện rã rà ở chốn tu hành.

(Còn tiếp)

ĐỜI MỚI 676

## Dầu Cù-là

**MAC-PHUU**  
GỐC MIỀN-DIỆN

© 1955 MAC-PHUU



## Dragées

## PULMOFORME

Libs

## Thuốc viên trị dứt ho

LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)

## NHA IN LE-VAN

104, Lô Quang Đông Cholon. Điện thoại : 300

Chuyên láńh cál giây cho các báo, chí  
Cam đoan lợi, giá rẻ hơn các nơi  
Nhận in đồ gấp và nhận hiệu, quàng  
các bây màu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mực  
in báo, mực màu Lerilleux, Lefranc, Georget Fils

## VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả  
và tay giả để ráp thay những  
chân cụt và tay cụt. Theo đúng  
phương pháp của những nhà  
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quan  
y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

## HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud  
SAIGON

## QUÁN QUẢN TƯU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON



## SIEU QUĂN TƯU ĐIỂM

Téléphone : 580

Số 440, đường  
Marins — CHOLON



XIII

### Chương thứ mươi ba

Bà Đốc bận chiếc áo dài màu nâu và chiếc quần lót Hóc Môn đứng nhìn hai đoàn học sinh bước đi trong lối bụi.

Tiếng rì rầm nghe gào thèm. Cả đám học sinh đã tụ tập trước bồn cát. Giữa bồn có một con đường nhỏ rải cát. Bà Đốc đứng thẳng người. Đó là một người đàn bà mập mạp hình vó phượng phi. Tà áo bà phát phơ trước gió. Bà đưa cánh tay phải ra hiệu cho đám học sinh đứng lại. Đám học sinh con gái đi trước dừng bước. Có tiếng lầm rầm: « Tiến lên ! Đứng gần lại ! » Cô giáo Châu vội vàng ra lệnh cho đám học trò con gái theo một con đường dẫn đến ngôi nhà gần cạnh. Bà Đốc xua tay :

— Con đường bên phía tay mặt kia ! Đến lượt bạn học trò con trai. Chúng bước rất mau nhưng nhanh nhẹn, thầy giáo Sắc vội đưa cánh tay :

— Các trò đứng lại đã. Các trò cũng đi về phía ngôi nhà đó, nhưng các trò hãy theo con đường về phía bên trái kia. Nhớ đi sát về phía trái nhà ! Thôi ! lên đường đi !

Đám học sinh con trai và con gái ngăn cách nhau do một con đường chính giữa cách xa chỉ độ vài thước. Cặp mắt bà Đốc vẫn không rời khỏi đám nữ sinh. Tất cả bọn im lặng bước.

Cô giáo Châu dẫn đầu bọn học trò con gái. Thầy giáo Sắc lững thingo theo sau đám nam học sinh. Học trò kéo đến trước tam cấp một ngôi nhà

(Xem Đời Mới số 62)



### TÓM TẮT PHẦN THỨ NHẤT

Những tấm quảng cáo cho những tuồng chép bóng khiêu dâm, những sách vở của bọn lát ván đì bút ca tụng thú nhục dục... được bày nhan nhản trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc đem lại cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chịu chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Póng, Dó Ta, Du... bạn thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Trí... bạn thiếu nữ đồng tuổi, bạn chàng đều là nạn nhân của những con đê thiến của bọn lát ván đì bút và lối giáo dục thoái hóa mà chúng chịu ảnh hưởng. Bạn chàng đều là những trẻ còn cấp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhóc mồ phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại gặp bà Đốc là người nặng óc thủ cựu đã áp dụng một lối giáo dục lỗi thời, chẳng những không ích gì cho chúng mà còn xô chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Con Liên và thằng Đóng là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường tình yêu và suýt hủy hoại cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

rộng năm căn. Bà Đốc đứng trên tam cấp, cả thân hình hơi nghiêng về phía trước. Bà nở một nụ cười rồi nhăn :

— Đợi một chút các em nhé !

Bà quay vào ngôi nhà, vừa xoa xoa hai bàn tay tỏ vẻ hài lòng lắm. Có hai người đàn bà bận áo dài đến chạy lại gặp bà. Bà Đốc quay ra, đi về phía chỗ cũ.

— Các trò đứng đấy một chốc rồi sẽ có những người giúp việc dẫn các trò về các phòng riêng. Trước hết, theo kỷ luật, các trò phải qua một cuộc khám vệ sinh đã.

Dó Ta đứng hàng đầu trong đám học sinh con trai. Nó quay lại Du :

— Như vậy là bắt đầu « nghỉ hè » rồi đấy ! Và bắt đầu nghỉ hè bằng một cuộc khám vệ sinh !

Thằng Du nhăn trán lại, miệng há hốc mà chẳng buồn nói một câu nào.

Bà Đốc ra lệnh cho cô giáo Châu :

— Cô dẫn các em về phòng. Tôi hoàn toàn tin cậy ở cô về việc giữ trật tự cho nữ học sinh,

« Hoạt động của bộ máy sinh lý của con người tự nhiên, cần thiết và hợp lý như thế sao lại e dè không nói trăng ra để tìm những đề nghị đúng đắn và đúng mục ? »

(Montaigne)

Con người ở thời đại trước chúng ta thật quá đần khờ dám dùng tiếng nói bạo dạn lại còn cỗ chấp, cầm đoán không lo soi sáng cho trẻ em và lớp trung niên hiểu sâu về vấn đề giáo dục sinh lý, một vấn đề quan hệ nếu không phải là điều hệ trọng nhất của đời sống.

(Chanoine Jean Viollet)

Thảm thương và xấu hổ thay cho nhân loại nghèo khổ của chúng ta là vẫn giữ mãi cái thuyết bất di bất dịch : linh vực phát nguyên nguồn sống con người là nơi luôn luôn phải che dày kín đáo đầu cho khoa sự phạm và khoa học có tiền đến đầu chặng nữa.

(Cardinal Verdier)

Bà Đốc lại nhoẻn một nụ cười xinh giảo...

Cô giúp việc vội vàng lại gần thầy giáo :

— Vậy mời thầy cùng đi.

Bỗng cô ta quay lại ò lên một tiếng. Thầy giáo Sắc hơi ngạc nhiên. Cô giúp việc ghé tai thi thầm với thầy. Điều bộ của cô trông bí mật lắm.

— Thưa thầy ! Một vấn đề rất hệ trọng mà bà Đốc dặn riêng tôi thưa lại với thầy : Học trò con trai và con gái cùng sống chung dưới một mái nhà, thầy phải hết sức để ý đến sự giao thiệp giữa hai bên. Thầy để ý đến vấn đề ấy cho ! Chúc nura, sẽ thưa chuyện với thầy nhiều hơn.

Bọn học trò con trai thay đồ quần áo và được dẫn đến một căn phòng rộng có bàn ghế xếp đặt ngay thẳng. Trên tường treo đầy khẩu hiệu. Cố thề nói đó là công tác mô phạm bấy lâu của bà Đốc. Những khẩu hiệu đó ngữ ý dạy học sinh về vấn đề vệ sinh và luân lý.

— Lúc ăn không nên nói chuyện.

— Muốn dạ dày làm việc đỡ mệt, lúc ăn chúng ta phải nhai cho kỹ.

— Có cơm ăn, chúng ta nên nhớ đến công lao của người làm ruộng.

Hết lượt bà Đốc đứng trước mặt thầy giáo Sắc và cô giáo Châu, phản Trần :

— Đây thầy giáo và cô giáo xem, anh thầu khoán đến chậm có tai hại như thế đấy ! Tôi bắt buộc hội họp nam học sinh lấn nữ học sinh trong căn phòng này. Bàn ghế sắp đặt ngang, tôi không vừa ý một chút nào cả. Ấy thế mà cũng phải chịu như vậy.

Cô giáo Châu đưa ý kiến :

— Nhưng, thưa bà, tại sao chén dĩa lại đặt chỉ có một phía thôi à ? Chúng ta sắp đặt cho trẻ ngồi đối diện nhau, như vậy có lẽ sẽ được nhiều chỗ hơn đấy !

Bà Đốc mím cười rồi vui vẻ :

— Không được đâu ! Tôi chú ý đến nam học sinh và nữ học sinh ngồi sấp lưng lại với nhau như vậy mới tránh được những việc không hay có thể xảy ra. Bỗng bà dịu dàng, quay sang cô giáo :

— Tuy thế cũng không có ý bắt buộc để cho cô không cùng giữ bữa cơm với học sinh của cô đâu ? Tôi cũng muốn để các cô tự do chia phần nghỉ hè với học sinh. Tôi muốn cử thêm những giám thị coi sóc đến các em mỗi ngày khi các em đã dùng hai bữa cơm xong xuôi. Lúc ấy, trong phòng ăn riêng, chúng ta sẽ trao đổi ý kiến, tin tức để cải thiện đời sống của chúng trong kỳ nghỉ hè cho được chu đáo.

Đề nghị đó cũng chẳng làm cho cô

giáo Châu đến cả thầy giáo Sắc vira ý hắn. Trong mấy phút bàn chuyện với bà Đốc, cả hai người đều nhận thấy tâm hồn bà Đốc rất chật hẹp, tính tình bà lại rất cầu nệ.

Rồi cả hai người đồng thanh cảm tạ một cách xinh giảo bà Đốc :

— Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh về thiện ý của Bà muốn để chúng tôi cùng dự bữa cơm với Bà, nhưng chúng tôi thiết nghĩ, muốn duy trì kỷ luật cho học sinh chúng tôi muốn...

Bà Đốc vội cắt ngang :

— À : Thầy và cô định cùng dự bữa cơm trưa và chiều với học sinh đây ư ? Thầy và cô nói có lý lắm : Tôi thấy đó là một nỗi thắc mắc lương tâm của nhà nghề. Xin chiều ý thầy và cô. Một ý kiến hay đấy !

Bà Đốc gọi ngay một người giúp việc đem thêm hai cái chén, hai đôi đũa. Bà bước lại đám học sinh, đưa tay chỉ :



— Nữ học sinh đây ! Cô giáo ngồi đây !

Và bên kia toàn quyền của thầy giáo Sắc. Ngồi như vậy, các người sẽ kiểm soát học sinh được dễ dàng hơn.

Thầy giáo Sắc ghé vào tai cô bạn đồng nghiệp nói nhỏ :

— May đây. Bà ấy không bảo chúng mình ngồi sấp lưng lại với nhau ! Thầy nở một nụ cười hóm hỉnh...

\* \*

Bọn nữ sinh vào đầu, theo lời dặn của bà Đốc, cô giáo Châu chỉ chỗ ngồi cho họ. Bọn học sinh con trai vào sau. Ngồi vào là chúng cầm lấy ngay chén đũa. Thằng Bình cầm đũa

nhui vào hông thằng Hai. Thằng Thủ đê cái dĩa không lên trán, bắt chước anh chàng hát xiếc biểu diễn cho công chúng xem để bán thử thuốc dán của anh ta. Chủ Chi người nho nhỏ, thò miệng vào chiếc ly nhai tiếng con bò rống.

Thầy giáo Sắc nghiêm nét mặt :

— Chấm dứt những trò chơi ấy đi ! Trật tự hơi trở lại một chút.

Bọn con gái bỗng quay lưng nhìn bọn con trai cười đùa. Bà Đốc vừa trông thấy, băng băng chạy tới :

— È ! È ! Ngồi ngay ngắn lại đi !

Bà nắm mạnh vai mấy trò đằng trại bê ra phía trước rồi ra lệnh :

— Ngồi lại như thế này này ! Như thế này này !

Xong đâu đấy, bà lại lên cái giọng điệu thuyết của bà :

— Tôi cấm nữ học sinh lão cả nam học sinh không được phép nhìn ra phía sau lưng mình. Các trò không có một duyên có gì nhìn lại về phía sau cả. Các trò ngồi lại đây là để cùng dự bữa cơm với nhau. Đây không phải một dịp để các trò tìm cách dừa giỡn với nhau nữa. Tôi yêu cầu thầy giáo và cô giáo phải tỏ ra rất nghiêm khắc về vấn đề đó. Hôm nay trò nào còn trái lịnh sẽ mất phần tráng miệng.

Bà Đốc mới dứt lời nhưng con Mẫu cũng tìm cách nhìn qua vai một đứa con trai tên là thằng Thi. Thi có chiếc khăn tắm rất đẹp, ngay lúc nó bước lên xe lửa, Mẫu đề ý. Tình thích làm kẽm của đứa con gái làm cho nó không còn tưởng nghĩ gì đến việc ăn uống nữa.

Bé tua con Trinh. Thoảng một cái, con bé đã ra khỏi phòng lên xuống nhà bếp. Bà Đốc vẫn không hay biết gì cả. Bà quay ra với hai người nữ giám thị. Bỗng bà quay về phía sau nhắc lại mệnh lệnh :

— Tôi nhắc lại. Cấm các trò quay lại chuyện trò hoặc đùa ngõ nhau. Các trò phải nhìn thẳng trước mặt các trò. Không có việc gì ở phía sau cả. Các trò hiểu chưa ?

Bọn con trai tinh nghịch cùng đồng thanh trả lời :

— Vâng ạ !

Yên trí, bà quay đi.

Ở cánh cửa kia, những người giúp việc đã mang canh lên. Trong do có mặt cả con Trinh nữa. Khoi bốc lên nghi ngút trên mấy tô canh. Tất thảy đều « ồ » lên một tiếng to ý thêm ăn lầm. Thầy giáo Sắc và cô giáo Châu tuy không bao nhau cùng cầm đũa gõ mạnh lên thành chén và ra lệnh cho tất cả im lặng.

(còn nữa)

### Hội nghị chánh trị về Cao ly sẽ nhóm ở đâu và ngày nào?

Các đại biểu mười sáu nước nhóm đã định ngày nhóm hội nghị chánh trị về Cao ly. Họ sẽ chọn một trong hai luân cù của Tây phương và của Viễn đông.

Các người ủng hộ luân cù Tây phương nghĩ rằng hội nghị chánh trị này sẽ nhóm ở Genève.

Các người ủng hộ luân cù Viễn đông trong số có nước Anh, chủ trương nên chọn một thành phố ở Viễn đông để tránh mọi sự hiếu lầm.

Người ta vạch rõ rằng một vài nước Viễn đông có lẽ sẽ không hoan hỉ tiếp nhận các quyết định của bốn kia phương trời.

Các người ủng hộ quan điểm này đề nghị nên mở hội nghị lại tại những thị trấn đại khái như sau: Singapour, New Delhi, Colombo, Bandung (Nam dương).

Tổng thống Nam hàn Lý thừa Văn cực lực phản đối việc chọn New Delhi và Colombo.

Theo những tin tức thuỷ thấp trong các giới Mỹ hữu quyền, Mỹ sẽ tán thành luân cù Anh.

Nơi họp hội nghị chánh trị về Cao ly phải được chọn với sự thỏa thuận của phía cộng sản.

Ở Washington, người ta tự hỏi xem Bắc kinh và Moscow có sẽ chọn nơi họp hội nghị tại Cao ly, ở vùng giải binh hay không.

Hội nghị này sẽ nhóm trước ngày 27 Octobre.

Ở Washington người ta vạch rõ rằng khi hậu ở Colombo sẽ thuận tiện hơn, tuy nhiên nếu cộng sản nắn nít chọn một nơi ở Cao ly, Mỹ sẽ không phản đối nhiều, và có lẽ sẽ dễ dàng thiết lập những gian nhà làm sẵn để làm nơi họp hội nghị.

### Mỹ dọ hỏi Trung Cộng về cuộc hội nghị chánh trị

Các giới ngoại giao Mỹ vừa tiết lộ rằng chánh phủ Mỹ đã dám trách sứ mạng dọ hỏi Trung Hoa cộng sản có ý định tham dự hội nghị chánh trị Cao ly hay không.

Các giới ấy cho biết thêm rằng chánh phủ Mỹ đã gửi đơn này cho Thụy Điển để nhờ tòa đại sứ Thụy Điển ở Bắc Kinh chuyển đệ tới chánh phủ Trung Hoa.

Cũng theo các giới kè trên, Mỹ đề nghị với Trung Hoa cộng sản mở hội nghị tại Genève, San Francisco hay tại Honolulu.

Tuy nhiên, chánh phủ xác định sẵn sàng xem xét về việc chọn lựa một nơi nào khác mà Trung Hoa không thể bài bác được.

### TƯỚNG THORAT QUA CAO LY

Tướng Thorat, tư lệnh quân đội Án Độ có trách vụ canh gác từ binh không muốn hồi hương, đã rời Tokio đêm nay cùng ba sĩ quan Án Độ khác.

Ông tuyên bố sẽ có mặt tại khu vực giải binh ngày 6 Septembre. Có lẽ số tù binh không muốn hồi hương sẽ tới nơi ngày 10 Septembre.

### TRƯỞNG PHÁI ĐOÀN THỦY SĨ SANG CAO LY

Ông Armin Daeniker, trưởng phái đoàn Thủ Sĩ tại ủy hội trung lập coi sóc về việc hồi hương các tù binh Cao ly, vừa đáp phi cơ sang Cao ly.

Cùng đi với ông, có ông Koenig, cố vấn chánh trị của phái đoàn Thủ Sĩ.

**TƯỚNG DEAN ĐƯỢC GIAO TRÀ LẠI ĐỒNG MINH**

Đại tá ám Pyongyang loan báo rằng tướng William F. Dean, nguyên tư lệnh sư đoàn Mỹ số 21 và là tù binh của cộng sản, hiện ở vùng gần Khai Thành.

Ông đã được hồi hương. Đại tá ám này thêm rằng tướng Dean rất mạnh khoẻ.

### PHI CÔNG NGA THAM DỰ CHIẾN CUỘC CAO LY

Một phi công phản lự: cơ Mỹ được cộng quân phong thích có tuyên bố một số quan Nga đã nói với ông rằng ở Mãn Châu chính các phi công Nga đã tái phi cơ « Mig 15 » tác chiến ở Bắc Kinh.

**Nhân dịp lễ kỷ niệm chiến thắng Nhựt Bô**

Nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ tám ngày chiến thắng Nhựt Bô, cứ hành hôm 2-9 ở Trung Hoa, chủ tịch Mao trạch Đông và thủ tướng kiêm ngoại trưởng Châu Án Lai có gửi những điện



Ông EDEN

Sau nữa, bây giờ người ta chắc chắn là hội nghị từ trường sẽ nhóm vào ngày 10 Octobre ở Lugano, nếu Nga chấp thuận để nghị của Tây phương.

### TRONG CÁC PHẦN ĐỀ NGHỊ CỦA PHÁP GỬI CHO CAO MIÊN KHÔNG CÓ GÌ CỨNG RÂN

Ông Marc Jacquet, bộ trưởng phụ trách các vấn đề liên quốc, đã nói với các thông tin viên báo chí rằng có lo ngại về sự tiến triển của cuộc thương thuyết đang khai diễn ở Cao miên.

Được mời cho biết ý kiến về vài lời bình luận của báo chí ngoại quốc nói về lập trường cứng rắn của Pháp, Ông bộ trưởng xác định rằng những phần đề nghị của Pháp không có gì là cứng rắn đối với những đề nghị đầu tiên. Các đại diện của hai bên đều cố gắng tìm sự thỏa thuận, theo căn bản của những phần đề nghị này, mặc dù những phần đề nghị có hơi thận lùi đối với lập trường Cao miên.

Mặt khác, người ta xác nhận rằng tuy lập trường của Cao miên có vẻ không thè lèm cho phái đoàn Pháp chấp thuận nhưng người ta không thất vọng trong sự tìm đến một giải pháp.

Sau hết, theo một phúc trình ở Phnom Penh gởi tới, người ta nhận thấy có một sự hoà dịu trong dư luận Cao miên sau khi vài ty sở được giao trả cho chánh phủ Miền hoàng. Người ta cho rằng sự hoà dịu này có thể làm cho cuộc tranh luận không còn tách cách cuồng nhiệt như trước.

### Thế giới không còn bị chia ra hai Khối

(tiếp theo trang 3)

nước khác. Nhơn cơ hội này Pháp đánh « cú » Maroc. Dư luận Mỹ phản ứng, chánh phủ Mỹ lo lỵ. Pháp liên đán giá sự bô thảm theo Mỹ tại L. H. Q. Mỹ trả giá bằng cách không bô thảm thuận theo khối Á-rập.

... . . . . Mỹ ngậm ngùi lâm. Các nước nhỏ đau lâm. Anh quốc đặc chí vì có cơ hội tốt để trỗi dậy dân đạo khối thứ ba.

Biết đâu một ngày mai sau Anh quốc sẽ không là « anh chàng thứ ba đặc lợi », trong lúc hai chàng Nga Mỹ kình nghịch nhau! Cũng như từ xưa thiên hạ đánh nhau với đồng lúu của Anh.

V.L.  
(viết ngày 26-8-53)

**Phòng chữa bệnh  
NƠI MIỆNG**  
NGUYỄN XUÂN  
Tốt nghiệp Y Khoa  
Trị bão dãm giứt bệnh  
Gingivite (nướu răng chảy máu)  
ung xỉ máu. Noma (ung xỉ tàu mả)  
Pyorrhée (nướu răng có mủ) ung xỉ  
mủ.  
95 E. Audouit Bàn cờ Saigon

# Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon— Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ ngũi các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

### Nhị Thiên

### Đường

DANH TIẾNG LÂU NĂM



Trị bá chứng hay nhút  
47, rue Canton-Cholon

Ba môn học rất cần thiết cho các bạn thanh niên:

### Xã hội học Kinh tế học Chánh trị học

dạy bằng Việt văn theo lối hàn thụ.

Hỏi chương trình điều lệ:  
COURS DE SCIENCES SOCIALES  
82-84, Blvd. de Belleville—Paris

# BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát Tò tuổi đá dư trăm, nghìn tám ba tám (1838),  
là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành  
diệu lại người không ưa.

# NHÀ KHIẾU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

# CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



291



292



293



294



295



296



297



298



299

## ĐỜI MỚI

DO NHÀ XUẤT BẢN NGÀY MỚI XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH

**GIÁ BÁO DÀI HẠN**

1 tháng : 2000 — 3 tháng : 6000

6 tháng : 12000 — 1 năm : 14000

Ngoài Nam Việt : thêm cước phí.

Thư từ, bưu phiếu xin gửi cho : QUẢN LÝ : TRẠC ANH