

ĐỜI MỚI

SỐ 75

Từ 3-9 đến 10-9-53

NAM VIỆT 5\$00
TRUNG BẮC MIỀN LÀO 7\$00

Wasm
AP95
V6D64+

TRONG TẬP NÀY :

- CON ĐƯỜNG TIẾN
TỚI HÒA BÌNH
- PHONG TRÀO TỒNG
ĐÌNH CÔNG
- Hồi ký của kỵ sĩ LÊ VĂN NGỌ
- SỰ THẬT NỘI BIỂN Ở
BẮC PHI
- TÌM LỐI THOÁT CHO
SÂN KHẤU
- GIÁO DỤC NHI ĐỒNG
- NHỮNG KẺ SA ĐỌA

HÌNH BÀ

BÍCH THUẬN

một nữ diễn viên tươi sáng của
sân khấu ca kịch



TÓA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN

117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Lớn
Điện thoại: 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm: TRẦN VĂN ÂN

Giám đốc: LÊ VĂN NGỌ

Chủ bút: HOÀNG THU ĐÔNG

Quản lý: TRÁC ANH

Văn phòng liên lạc: 36 Đại tá Grimaud-Saigon
Điện thoại: 22.491 Saigon — Hộp thư 353 Saigon

LÊ
TRUNG

BẢN ĐỌC VIỆT

Tôi đã cảm thấy đỗi những bài của ông Hà Việt Phương đăng ở Đời Mới gần đây, nhất là « Saigon tài hoa » số 73 vừa rồi. Theo tôi tư tưởng của tác giả, người đọc nhận thấy H.V.P. biết rõ ràng, nhưng không hiểu sâu xa với thực tế của hoàn cảnh chúng ta đang sống. Bài vây, độc giả « yêu bóng via » rất có thể hoang mang, bị lung lạc với những tư tưởng quá trứ,

của ông H.V.P. Nhất là trong giao đoạn này, ông H.V.P. đưa ra một luận điệu vô định hướng, lấp đường mà không vạch lối, gieo rắc khuyễn hướng thất bại mà thôi. Không biết ông Hà Phương muốn đi theo phương hướng nào đây?

Lấy tư cách một độc giả chân thành của Đời Mới, tôi mong tòa soạn thận trọng trong việc lựa chọn các bài lai cảo có thể trái ngược với chủ trương bấy lâu của Đời Mới.

NGUYỄN TRI TÂN (Saigon)

LÁ THƯ TÒA SOAN

LẬP TRƯỜNG ĐỜI MỚI

Bạn đọc thân mến,

TRÍCH đăng ý kiến của một bạn đọc trên đây, trong số những thư nhận được mỗi ngày của các bạn xa gần, tòa soan nhắc lại một lần nữa đường lối của Đời Mới.

Là một cơ quan Xã hội, Văn hóa và Nghị luận Đời Mới không phục vụ cho một đảng phái, giai cấp, tôn giáo hoặc chịu ảnh hưởng của một quyền thế nào.

Đứng trên lập trường xã hội, Đời Mới cố gắng hướng tới một xã hội công bằng và nhân đạo. Hoạt động cho văn hóa mới, đường lối của Đời Mới là góp sức xây dựng văn hóa dân tộc hòa theo nhịp trào lưu tiến hóa của nhân loại. Về mặt nghị luận, Đời Mới muốn là một chặng đường của thời đại.

Cho nên Đời Mới luôn luôn giữ một thái độ khách quan trong sự đón tiếp những ý kiến và bài viết đứng đắn của các bạn Đời Mới. Bởi vậy có khi cùng trong một số báo, bạn đứng lấy làm ngạc nhiên khi nhận thấy có các ý tưởng không đồng nhất. Sự trái ngược đó, là đúng ý của Đời Mới, muốn mở rộng về bao để ghi lại những bằng chứng tinh thần của xã hội chúng ta đang sống.

Dù tinh thần chứa đựng trong bài lai cảo có khi không đồng ý với tòa soạn chặng nữa.

Bài của bạn Hà Việt Phương, cũng như của các bạn Đời Mới, tòa soan đăng, với thái độ đã nói rõ trên đây. Tạp chí của các bạn có thể là diễn đàn chung của nhiều ý kiến, tư tưởng khác nhau hoặc mâu thuẫn, miễn là người phát biểu có thái độ ngay thật. Cũng như Đời Mới mở rộng cột báo để đón tiếp những sự nhận xét, phê bình có tính chất xây dựng của các bạn.

Đời Mới không phải là một tờ báo riêng của anh em trong tòa soan, mà là chung của tất cả bạn đọc, của những con người mới muốn tìm hiểu, học hỏi và tiến bộ.

ĐỜI MỚI

Cùng bạn đọc

Ở gần muôn mua báo xin đến ngay Ty Quản lý, 117 đại lộ Trần Hưng Đạo (Chợ Quán), hoặc gửi bằng ngân phiếu đề tên Trác Anh. Bò tiền bạc kèm với thư gửi không bao dám thường bị thất lạc, nhà báo hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

TY QUẢN LÝ ĐỜI MỚI



Hộp thư tòa soạn

Các bạn Vũ Đình Mạnh, Cao Bắc, Vũ Trọng Nhì, Đặng Chánh, Lam Phong Lê, Cảnh Chuyên, Nguyễn Văn Chính, Quang Ngọc, N. H., Nguyễn Đào, Thiên Văn Thủy, Nguyễn Quang.

Đã nhận được bài của bạn. Đa tạ.

Bạn Kim Đỗ (Huế):

Tiếc không đăng được.

Bạn Trung Đức (Rạch Giá):

Lâm đoạn sáo lâm.

Bạn A. Viên :

Ý nghĩa bức tranh lụa đó đã được giải thích ở ngay trang bìa. Đó là một bức vẽ tượng trưng, nhưng người đã hiểu không cần xem lời dẫn giải cũng biết được. Bà có Đức mẹ Tây phương thì cũng có Đức mẹ Á Đông.

Bạn Trường Xuân :

Buồn lâm sao mà viết « Nước mắt ». Đang xem.

Bạn L T Nga :

tình đã đè vào dự Thiền tình. Ảnh kia cho phòng đại nhưng tiếc rằng không được rõ. Có thể gửi cho Pellicule. Đợi. Chủ ý điều cài chính trong thư.

Bạn Ly Châu :

Gửi những sáng tác khác cho xem.

Bạn C. K. T :

Đã nhận được thư. Muốn gửi cho ai đây ? Bài đang xem.

Bạn Bá Học,

Có ảnh về người không ? Gởi cho luôn Pellicule hoặc ảnh đã phóng đại đe tiện làm cliché.

Bạn Huy Phương :

Nhân bạn ấy cứ gửi vào cho xem.

Bạn T. H. (Rạch Giá):

Tiếc không thể gửi cho bạn ảnh chụp được chỉ có những bức ảnh đã đăng lên bìa và những ảnh ấy chắc bạn cũng đã có.

Bạn Nguyễn Bá Nhát :

Cũng may chiếc ảnh ấy không làm cliché được. Bạn yên tâm.

Bạn Ng. K. Ph.

Chỉ có thành tâm với riêng người bạn gửi. Thiếu diễn hình.

Bạn Huyền Vi :

Bạn gửi cho những sáng tác và sẽ trả lời sau.

Bạn Khắc Huân :

Có thể cho biết danh tánh con người ấy không ?

ĐỜI MỚI đóng thành bộ

Bạn chờ bộ qua mà không mua Đời Mới đóng thành bộ (3 quyển hoặc 4) 59 tập, thiếu số 1.

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại tá Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ quán.

3 quyển giá ... 341 đồng

4 quyển 376 đồng

Báo cũ, tính cho bạn đọc 4 đồng thay vì 5 đồng.

Bìa vải 35 đồng (công đóng)

Bìa da 45 đồng —



Đại hội đồng Liên hiệp quốc tái nhóm

Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã tái nhóm.

Đại diện Pháp là ông Hoppenot có giải thích việc bỏ thăm của phái đoàn Pháp ủng hộ đồng minh liên can đến thành phần của hội nghị chính trị Cao ly. Ông nói Pháp không muốn cho cảnh hội đàm Bán mòn điểm tái diễn tại hội nghị này.

Ông nói Pháp phản đối đề nghị của Nga sô vì đề nghị ấy không đe cho các nước có dính líu trực tiếp trong vụ chiến tranh Cao ly được tham dự hội nghị.

Phái đoàn Pháp bằng lòng cho Nga sô tham dự hội nghị vì Nga không thể tránh khỏi trách nhiệm trong vụ chiến tranh Cao ly và tự đó không thể nghĩ đến việc giải quyết mọi vấn đề ở Cao ly ở Viễn Đông nếu không có Nga sô tham dự.

Về việc phái đoàn Pháp không ủng hộ cho Ấn Độ dự hội nghị Cao ly, ông Hoppenot giải thích rằng chính vì những lời công kích của một xứ (hiểu ngầm : Nam Hán) chống Ấn Độ cho nên sự hiện diện của Ấn Độ có thể làm nguy hại cho kết quả nghị thương lai đe bìn cãi về việc cung cống hòa bình ở Viễn Đông.

Sau đó, đại diện Mỹ là ông Cabot Lodge đệ trình kiến nghị dâng kính ý đổi với những người đã chiến đấu và bò mình ở Cao ly và nhấn mạnh rằng hoạt động chung của Liên Hiệp Quốc là một việc duy nhất trong lịch sử và tổ ý hy vọng rằng tại hội nghị chính trị, cộng sản sẽ thương thuyết việc giải quyết vấn đề Cao ly, đe làm cho xứ này được tự do và thống nhất.

Đại diện Anh Gladwyn Jebb tuyên bố rằng chiến tranh Cao ly làm chứng rằng sự xâm lăng phải thất bại vì tuy có đem lại một kết quả tạm thời nào đi nữa thì chỉ đem lại những cuộc chiến tàn khốc đưa đến sự tiêu diệt.

Ông Andrei Vichinsky, đại diện Nga sô không đồng ý với các đại diện khác để tán dương các binh sĩ Liên Hiệp Quốc ở Cao ly. Ông tuyên bố không tán đồng một chữ nào trong những lời lẽ đã được tuyên bố trong buổi nhóm và quả quyết rằng người ta đã bắt buộc Bắc Hàn phải chiến đấu và Bắc Hàn là nạn nhơ của cuộc xâm lăng. Ông cũng tố cáo tòng thống Lý thừa Văn gây nên chiến tranh Cao ly và cho là giả dối những lời tuyên bố của những người vừa lên tiếng trên diễn đàn Liên hiệp quốc. Ông chỉ lên tiếng tán dương Bắc Hàn và chỉ nguyên quán Trung Hoa.

Sau đó Đại hội đồng Liên hiệp quốc bỏ thăm kiến nghị dâng kính ý đối với binh sĩ Liên hiệp quốc. Khỏi Nga sô bỏ thăm nghịch và Ấn Độ không bỏ thăm.

Sau hết ông Lester Pearson, chủ tịch đại hội đồng bế mạc phiên nhóm đặc biệt và nhấn mạnh rằng tất cả mọi người đều phải nỗ lực làm cho hội nghị chính trị có kết quả. Phiên nhóm tới sẽ khai diễn ngày 15 September.

THỦ TƯỚNG PENN NOTH KHUYÊN DÂN CHỦNG MIỀN BÌNH TĨNH

Trong khi cuộc đàm phán Pháp Miền bắt đầu ở Nam vang, Thủ tướng Penn Notch có gởi cho quốc dân Miền một bản hiệu triệu khích bảo mọi người phải hết sức bình tĩnh.

Thủ tướng nói đại khái : « Lúc này là lúc cực kỳ nghiêm trọng đối với tiền đồ của xứ sở. Ô thù đố cũng như ở trong toàn thể lãnh thổ, vấn đề trật tự, an ninh tuyệt đối là vấn đề có liên quan đến sự thành bại, có liên quan đến vận mạng tương lai của nước nhà. Vậy nên tôi yêu cầu toàn thể quốc dân phải hết sức bình tĩnh, giữ cho trọn nhơn phẩm trong vòng kỷ luật. Có như thế mới tạo được một bầu không khí thuận tiện cho một việc làm có kết quả đe thực hiện các nguyện vọng chánh đáng của chúng ta. »

« Quốc vương ủy nhiệm cho tôi nói với toàn thể quốc dân rằng chúng ta phải tỏ cho thế giới biết rõ ràng chúng ta có đủ tư cách gìn giữ trật tự và an ninh trong nước với những phương tiện riêng của chúng ta. Điều đó là một điều tối quan trọng đối với nước nhà. »

CHÁNH PHỦ CAO MIỀN ĐỜI PHÁP...

Theo nguồn tin thông báo, chánh phủ Gao

Miền đã đòi Pháp giao trả hết các thẩm quyền quản sự trước khi Cao Miền trả lại những khoản bù đắp do bộ Tư lệnh Pháp yêu cầu. Trong có khoản bù đắp ấy quan trọng nhất là sự kiểm soát bờ biển Đông sông Mekong.

Ngoài ra, có lẽ phái đoàn Cao Miền sẽ đòi Pháp giao lại các đơn vị Cao Miền dưới quyền chỉ huy của Pháp, dụng cụ và vũ khí của các đơn vị ấy cũng số quản phi hành riêng cho các đơn vị ấy.

Tướng De Langlade đã đáp máy bay xuống Saigon để đàm đạo với Đại tướng Navarre máy yêu sách này.

QUỐC VƯƠNG SHIANOUK TRIỆU TẬP CÁC THỦ LÃNH BẮNG PHÁI CHÁNH TRỊ MIỀN

Người ta được biết do nguồn tin chánh thức, rằng Quốc vương đã chủ tọa ở Battambang một cuộc hội nghị quan trọng gồm có các lãnh tụ các đảng phái chánh trị Miền và các nghị sĩ trong ban thường trực của Hội đồng Tư vấn.

Cuộc hội nghị này nhằm mục tiêu là đe nhận xét bao quát về tình hình chánh trị trong nước và nghiên cứu các vấn đề về tương lai.

(xem tiếp trang 38)

Tuần lễ TÔNG THỐNG QUỐC

Cuộc đàm phán sơ bộ giữa Đức Quốc-trưởng Bảo-Đại và Tòng-thống Vincent Auriol

CUỘC đàm phán giữa Đức Quốc-Trưởng Bảo-Đại và tòng-thống Auriol cùng các tòng-trưởng Pháp nhám tại lâu đài Rambouillet, đã chấm dứt bằng một bức điện trả do tòng-thống và bê Auriol thất bại.

Sau cuộc đàm phán, một thông cáo đã được công bố.

Trong khi hai bên Pháp-Viet hội đàm, ông Bidault đã trần thuật rộng rãi về tình hình quốc tế. Nhứt là ông nói chắc rằng nhân dịp hội nghị hòa bình tiếp theo cuộc đánh chiếm ở Cao Ly, chính phủ Pháp sẽ rắn thâu thập những điều kiện cần thiết để giải quyết tổng quát các vấn đề Á châu. Nhân danh chính phủ Pháp, ông Bidault đã cam kết rằng dù sao, Pháp cũng sẽ không hành động gì mà không hỏi trước ý kiến các nước liên kết Đông dương và được các nước này thỏa thuận.

Sau đó, ông Nguyễn Bé, quắc vụ khanh, kiêm đồng lý văn phòng Đức Quốc Trưởng, đã giải thích lập trường của chính phủ Việt Nam trước ngày mở cuộc thương thuyết Pháp-Viet.

Trong các giới hữu quyền Pháp, người ta hết sức chú trọng đến việc chính phủ Pháp đã bảo đảm rõ rệt với vị Quốc Trưởng Việt Nam rằng Pháp muốn thấy

THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN TÂM ĐI KINH LÝ BẮC VIỆT

Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm trong chuyến kinh lý ra Bắc lần này đã khánh thành bịnh viện không lấy tiền ở Lương Yên, trung tâm tim bịnh lao và nhà Paë bịnh, nơi đây Ngài đã trao tặng 5.000 đồng.

Thủ tướng và đoàn tùy tùng đã đi thăm tra những làng do các tiêu đoàn khinh quân giải phóng trong vùng Bùi Chu.

Thủ tướng đã dự một cuộc hội họp không lồ do đìn chúng Hanoï và các vùng ngoại ô tổ chức.

Sắp cử một phái đoàn Việt Nam thương thuyết với Pháp

Việt Nam sắp cử những nhân viên của phái đoàn được ủy nhiệm thương thuyết với Pháp. Cũng như trong các cuộc đàm phán quốc tế, những phái đoàn các nước gồm có những vị tòng-trưởng và cả những vị nghị sĩ cùng các nhân vật không ở trong chính phủ.

Người ta nghĩ rằng phái đoàn Việt Nam, ngoài những vị tòng-trưởng của



ĐỨC QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI

Vấn đề miễn dịch và triển
kỳ động viên. Việc mở rộng
trường Huấn luyện
sĩ quan trừ bị.

Bộ Quốc phòng vừa thông cáo như sau :
Vấn đề tổ chức quân đội Quốc gia là một
vấn đề sinh tử cho nước Việt nam trong giờ
phút nghiêm trọng này. Chúng ta không những
phải củng cố nền độc lập bằng cách tái tạo hòa
bình và trật tự trong nội bộ lại còn phải gây uy
tin với hoàn cầu và giữ vững cuộc liên minh
cùng các cường quốc bạn.

Vì lẽ đó, đạo dụ số 29 ngày 29 tháng 6 năm
1953 quân dịch đã được ban hành.

Nhưng nếu công việc động viên là trọng, chính
phủ cũng phải lo tính để sự động viên không
làm thương tồn đến một ngành hoạt động khác
được coi như thực lực của quốc gia, mà sự
quan hệ cũng không kém vì nó bảo vệ tăng
cường sinh lực dân tộc trong khi các chiến sĩ lo
việc chiến đấu trên toàn lãnh thổ.

Do đó, vấn đề miễn dịch cùng triển kỳ động
vien cần phải được chỉnh đốn lại trong khuôn
khô đạo dụ nói trên.

Sự miễn dịch và triển kỳ động viên chỉ thi
hành cho một số tối thiểu phần tử hoặc quan
hệ cho sinh lực quốc gia hoặc cần để điều hòa
nền hành chính trong nước. Không một đặc ân,
một đặc quyền nào được dành cho một cá
nhân, trong khi tất cả công dân Việt nam đều
phải triệt để tẩy và hy sinh cho Tổ quốc.

Nghị định số 579 Cab DN ngày 25 tháng
8 năm 1953 do hội đồng nội các thảo luận đã
đã định rõ về việc miễn dịch, triển kỳ động
vien và sẽ áp dụng nhất luật cho tất cả các kỳ
nhập ngũ và cho các hạng nhập ngũ sinh viên
sĩ quan, hạ sĩ quan, chuyên viên hay binh
lính.

Đơn xin miễn dịch hay triển kỳ động viên gửi
tới nhà chức trách theo một hệ thống nhất
định, tùy theo đương sự là công, tư chức, hay
là sinh viên. Hệ thống này đã nói rõ ràng trong
phụ bản số 2 định theo nghị định.

Một điều nữa đáng chú ý là sự áp dụng
triển kỳ động viên cho các sinh viên. Từ nay
các sinh viên các trường cao đẳng, bất luận là
trường Đại học Y Dược, Nha y, Luật khoa,
Khoa học, Văn chương v.v.. có thể được triển
kỳ động viên nhưng cần phải có đủ điều kiện
về tuổi, tùy theo niên khóa của mình, số người
được hưởng đặc ân này sẽ định hàng năm
và theo một danh sách do Bộ Quốc gia Giáo
dục đề nghị.

Ngoài ra, đối với các thanh niên đầy nhiệt
huyết muốn phục sự Tổ quốc, chính phủ sẵn
lòng khuyến khích để họ thực hiện được ý
nguyện trở nên các sĩ quan ưu tú của quân đội
Quốc gia. Bởi vậy, việc tuyển lựa vào trường
sĩ quan trừ bị sẽ rộng rãi hơn. Theo nghị định
số 580-Cab/DN ngày 25 tháng 8 năm 1953,
những thanh niên từ 20 đến 33 tuổi không đậu
bằng Cao đẳng Tiểu học nhưng đã học qua
năm thứ ba hay thứ tư ban Thành chung, cũng
có hi vọng được nhập học. Họ chỉ phải qua
một kỳ thi chọn lọc mở trong một ngày gần
đây, mà chương trình tương đương với bằng
Cao đẳng Tiểu học.

Trung Tướng Ng - văn - Hình
sắp qua Mỹ

NGÀY ĐI PHÁP CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN TÂM

Về ngày đi Pháp của Thủ tướng Nguyễn
Văn-Tâm, các giới thân cận Thủ tướng cho
biết rằng Thủ tướng đã án định vào 3-9-53
Thủ tướng sẽ đáp phi cơ thường xuyên của
hàng Air France qua Pháp.

Đừng lây-lất nữa !

SỨ-KHOẺ LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẽ, hăng hái và thích
làm việc hơn trước

CỬU-LONG-HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC
VÕ ĐÌNH DÂN (Chợ lớn)



Đủ hàng : NHỈ-NHẤT-NGANG

214 DIXMUDE — SAIGON

ĐỜI MỚI số 75

Xã hội có nên kết tội người
đàn bà chưa hoang khinh?

Người con gái bị hiếp
dâm có đáng thương hại
không?

Các bạn sẽ thấy câu trả lời
trong

SAU CƠN BẢO TỐ

Loại chuyện « Đi và Sóng »
của Lê Minh

Có bán khắp nơi, giá 23\$

MỜI TUẦN NHỚ ĐỌC

TIN MỚI

Thuốc ho trái nho
PECTO-CHERRY



Dai lý tại Việt Nam
Nhà Thuốc Kim-Quan
Số 1 Chợ Mới-Saigon

DẠY KHOA THÔI MIÊN

Để chữa bịnh, nhiều phép bí truyền
hay là.

(Ở xa học bằng thơ).

COI CHỦ KÝ.— Doan vận mạng. Coi rõ
thân thể, sự nghiệp, tình duyên, tai nạn.

Cho phép HỘ MÃNG, để làm ăn buôn
bán được phát tài, và giúp chị em đau
đớn về tình duyên được tái nguyên.

Đo nốt

Mme Nguyễn Thị Nghiêm

420/5 Đại lộ Galliéni-Saigon

(đường hẻm Nguyễn-văn-Dung)

(Ở xa viết thư hỏi, kèm cờ 2d.)

BÚC THƯ KHEN TẶNG



Saigon, ngày 14-6-1953.
Gửi ông chủ nhà thuốc La Vạn Linh
(Cholon)

Thưa ông,

Xin ông đừng ngạc nhiên khi được thư tôi. Tôi đã uống thuốc Ngũ Tạng Tình và tập thể dục nên không đầy 5 tháng đã thâu thập được nhu cầu kêt quả ông chỉ xem bức ảnh gửi tặng ông đây thì rõ sự thay đổi. Tôi công nhận Ngũ Tạng Tình là một thứ thuốc bô quí giá để khuyến khích y học Việt Nam đang hồi phát triển và để cho người dùng nhận định thứ thiệt hơ, tôi tặng ông bức ảnh này và cho phép ông đăng nó và bức thư tôi vào các quảng cáo để chứng minh thuốc ông. Hình có thể đăng trên tạp chí hoặc báo, thì khuyên các bạn thanh niên muốn bồi bê sức khỏe và một thân hình đẹp thời cần nhất là thể dục, món ăn trong sạch, và sau cùng một người bạn trung thành là Ngũ Tạng Tình La Vạn Linh. Dùng nó anh em sẽ được toại ý. Sau hết xin chúc ông mạnh khỏe.

TRẦN HỮU TRÍ
Seconde moderne lycée Petrus Ký—Saigon



Tài làm trò

T RÊN thế giới, nước Pháp đã nổi tiếng về sân khấu, và đồng kịch giỏi. Có lẽ vì ảnh hưởng sâu xa của môn nghệ thuật này, nên trên vùn đất chánh trị, Pháp cũng thường biểu diễn lâm lấn tường đặc biệt sân khấu. Và tài bày lớp lang, dọn phong cảnh, không kém gì trên sàn gỗ

thiết vậy.

Tán tường Ma rốc là một vở bi hài kịch vừa đêm diễn trên thuộc địa Bắc Phi, do tướng Guy-dôm làm đạo diễn.

Các vai (đều nhân vật không có mặt đỏ hay mặt trắng mà toàn là đen) vua chúa, văn võ bá quan và quân cầm cờ chạy hiệu.

Nhưng nhờ tài xếp đặt khéo léo của thầy tường và Sĩ trát phản, thoa son, mang râu, đội mào, đì hia mà vai nịnh hóa ra vai trung, vai trung biến thành vai nịnh.

Thế rồi, loảng choảng xèng, các nhân vật ra lầm trò diệu vỗ dương oai, múa may quay cuồng, hô hét « như mồ dậy là... » nhíp theo tiếng trống thùng, thùng, thùng.

Khán giả đang ngạc trước lắc lẩn đáo lộn kia, thì đã có những kẻ « vỗ tay ăn tiền » của chủ gánh cho chen lấn vào đám người đi xem hoan hô nhiệt liệt. Dưới sân khấu cũng ăn rập theo với trò bên trên sàn gỗ.

Có những khán giả tinh mắt, không chịu được cái trò hài kịch dừa dai kia, có muốn lên tiếng phản đối, thì cũng bị những tràng pháo tay ủng hộ át mặt.

Và trò múa rối kia được chánh thức hóa bằng những bô hoa (lẽ tất nhiên là của chủ rạp xuất tiền ra) khen tặng, những mè day, bỗng gãm...

Đó là vở tuồng vừa diễn trên xú sở nhà chí sĩ Abd-el-Krim đang « gặm một khối căm hờn trong cùi sắt ».

Ai cũng phải phục tài dựng kịch của Pháp. Chỉ có những nước trong khối Á rập, Á châu không biết mến tài nghệ lâm trò trên đất của Pháp mới phản đối ra trước dư luận thế giới. Cũng như chỉ có những người Pháp [chòn chánh mới bao hấy đẹp tốt lâm trò ấy thôi].

Dương bá Dương mục kích lắc lẩn ở vùng cát nắng trên bờ biển Đại Tây dương, bỗng liền tuồng đến sân khấu trên bờ biển Thái bình dương.

Nếu Pháp có lập lắc lẩn tài làm trò, đập thùng đập trống ồn ào bày tuồng đeo lặp để tái diễn ở xú này, thì khán giả Việt Nam chắc sẽ đặc biệt hoan nghênh với... cà chua và hột vịt thối.

Chuong ba, truong

Nhà khiêu vũ
GRAND MONDE



Cuộc biểu diễn do cặp ngôi sao màn ảnh Mỹ quốc

ST. CLAIR và DAY
trình bày

điệu múa tân thời ! vũ khúc êm tai !



GOM-FIX

là vị thuốc để giúp cho quý ngài khỏi lo tóc bù xù trong giờ làm việc.

Rất dễ tắm gội.

PHƯƠNG MAI
483 F. Louis

ĐỌC
THẦN CHUNG

Nhứt báo thông tin
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở
Việt-Nam

Ở Anh, trong trường hợp ly dị nếu...

Một tòa án ở Anh ra mệnh lệnh, nếu như một người đàn bà giàu, trong trường hợp ly dị có bồn phận phải tiếp tục nuôi chồng cũ. Một tòa án tối cao xét về việc ly dị đã tuyên bố như vậy. Tòa xét về vụ bà Gabrielle Muriel Keiller 45 tuổi và tái giá.

Chồng cũ của bà là Charles Richard Style có một gia tài lời mồi năm là 4 triệu rưỡi quan. Nhưng số lời của bà Keiller ở Mỹ là 12 triệu, bà phải trả cho chồng cũ 4 triệu rưỡi mỗi năm.

Quan tòa ra mệnh lệnh là ông Style không có gì ở trong việc ly dị nữa (ly dị đã đưa lại lợi cho ông) và nếu việc cưới còn kéo dài thì ông vẫn còn nhận được giá tái của vợ. Ông có quyền được hỏi thường.

(*Daily Sketch, Daily Mail, Daily Mirror, Londres*)

Lần đầu tiên một người đàn bà Anh được cử là một nữ thi sĩ danh dự

Lần đầu tiên, trong lịch sử nước Anh, một người đàn bà được cử là thi sĩ danh dự. Mỗi năm lại có một tác giả được mang danh dự ấy. Đó là một tục lệ có từ mấy đời nay rồi. Đề tài bài thơ phải ca tụng nước Anh...

Tục lệ này có dã lâu nhưng chưa hề thay đổi. Người được hân hạnh mang danh dự ấy trong năm 1953 là một nữ giáo sư tên Dalis Caldwell.

Chồng bà là một người Hoa Lan, ông Leo Scheltinga, cũng là con một thi sĩ. Hai vợ chồng ử lang Nanthchayrheyn.

(*Evening Standard, Londres Graph. Londres*)

Một số nửa gia đình ở Mỹ có tiền lời từ 2 đến 4 triệu quan mỗi năm

Theo một bản thống kê chánh thức đăng trên tạp chí Fortune thì ở Mỹ hiện nay có 18 triệu gia đình, gần một nửa gia đình ở Mỹ có số lời mỗi năm từ 5000 đến 7500 rưỡi kim. Tình theo tiên Pháp tức là từ 4.750.000 đến 4 triệu quan. Mỗi năm, giải cấp trung lưu này thu vào két riêng của họ từ 42 đến 43 phần trăm số tiền lời của nước họ.

Giai cấp trung lưu này (middle class) đang hành trưởng, trái lại ở Âu châu đang đi đến chỗ bần cùng hóa.

Năm 1947, lên 44%, kè từ năm 1929 như thế là đã lên gấp ba, nhưng từ năm 1942 đến năm 1947, việc hành trưởng giai cấp nói trên là rõ ràng nhất.

(*Fortune U.S.A.*)

Một cột nước vật ngã 200 người

Ở bãi biển nơi nghỉ mát ở Westcliff ở Anh có 200 người đang tắm vui vẻ. Thỉnh thoảng một cột nước đập vào bờ vật ngã cả hai trăm người xuống.

Trong lúc ấy, màn trời vân quang đồng. Sau khi đập cả hai trăm người lênh cùn, cột nước cũng cuộn lui ra biển. Có hai phụ nữ phải ti điều trị bệnh viện.

68 học sinh Anh trở nên những nhà thám hiểm

68 học sinh Anh đã nghỉ hè ở một miền hẻm chưa khám phá ở Gia nã Đại. Họ còn trẻ cả. Tuổi từ 16 đến 18. Đi theo với họ có vài huấn luyện viên nhưng trong đoàn không có mang theo phu khuất, vé, mà cũng chẳng có bảo con. Ông thanh tra Herbert Wilson nhận thấy rằng giờ giặc giông này lên bãi biển đúng ráo với lúc chiếc đại phong cầm đặt trên bãi biển là Skeena. Họ sẽ dựng bến đò và dãy nồi để nấu từ trước đến nay người ta chỉ mới chụp hình bằng phi cơ thôi.

(*Daily Mail, Daily Telegraph, Londres*)

Hàng « La ve » ở Anh gấp 3 trở lực: máy vô tuyến truyền hình, chớp bóng hình nỗi và Soda

Các chủ lò ve ở Anh gấp 3 * kê thử : máy vô tuyến truyền hình, Soda, và chớp bóng hình nỗi. Ông hoàng Ali Khan hiện lưu trú ở Mỹ với Gene Tierney. Ali Khan sẽ đến Saratoga ở gần Nữu Uc chứng kiến việc bán 21 con ngựa cái non của bồ ông. Đến Mỹ, Ali Khan tuyên bố : Thế là không còn gì với Rita Hayworth nữa rồi ! Nhưng Ali Khan sẽ đi thăm bà vợ trước cửa ông và đến Hollywood thăm con gái tên là Yasmina mà hiện nay Rita còn nuôi giữ.

Bác sĩ Raspet sẽ chế tạo được chiếc xe đạp bay

Nhờ những phát minh mới trong địa phận khí thế động lực học, nên bác sĩ August Raspet, giáo sư về ngành học trên đây hy vọng sẽ chế tạo được chiếc xe đạp bay. Số máy hoạt động cần độ nửa nã lực, một người sức khỏe trung bình có thể đạp máy chạy được. Máy càng nhẹ, sức nặng chừng 8 kilô, đường kính chỉ dài độ 12 thước.

Khi máy cát cánh, phi công chỉ cần đạp đến



XẾP GA. — Không hề gì mà, hân hạnh nửa là khác !
Tắm « dùt » (douche) như vậy tuyệt lầm rồi !

lúc máy chạy được với tốc lực 25 cây số một giờ. Lúc ấy, bàn đạp làm cho cái chong chêng quay và máy rời khỏi mặt đất. Máy lên cao chừng 15 thước. Vòng hoạt động của máy tùy ở chỗ chịu đựng dẻo dai của phi công.

Đem phương pháp trên đây áp dụng, theo lời bác sĩ Raspet, tốc độ máy bay thường có thể tăng đến 250% và vòng hoạt động lên đến 400%.

(*Newsweek, U. S. A.*)

Giống hải báo rất ham nghe âm nhạc

Giống hải báo rất thích nghe âm nhạc. Trong suốt một tuần lễ, ở bãi biển Hunstanton ở Anh, từ 7 giờ tối cho đến khuya có đầy rẫy giống hải báo con. Ông thanh tra Herbert Wilson nhận thấy rằng giờ giặc giông này lên bãi biển đúng ráo với lúc chiếc đại phong cầm đặt trên bãi biển là Skeena. Họ sẽ dựng bến đò và dãy nồi để nấu từ trước đến nay người ta chỉ mới chụp hình bằng phi cơ thôi.

Có một con hải báo nhỏ dám lội gần nơi đặt chiếc phong cầm. Rồi một bầy hải báo con theo sau. Con hải báo ấy không chịu xuống biển nữa. Người ta đem thả ra biển đến năm lần, lúc ấy con vật mới chịu rời bỏ chiếc đại phong cầm.

(*Sunday Dispatch, People, Londres*)

Ali Khan hiện lưu trú ở Mỹ

Ông hoàng Ali Khan hiện lưu trú ở Mỹ với Gene Tierney. Ali Khan sẽ đến Saratoga ở gần Nữu Uc chứng kiến việc bán 21 con ngựa cái non của bồ ông. Đến Mỹ, Ali Khan tuyên bố : Thế là không còn gì với Rita Hayworth nữa rồi ! Nhưng Ali Khan sẽ đi thăm bà vợ trước cửa ông và đến Hollywood thăm con gái tên là Yasmina mà hiện nay Rita còn nuôi giữ.

Tờ Literurnaia Gazeta viết :

Tờ Literurnaia Gazeta xuất bản ở Mặc từ khoa viết : Trong năm nay hiện đã có 500 triệu dân ngoại quốc thường thức phim chúng ta. Phim Mỹ chiếu ở Anh mỗi ngày lại mất khán giả vì những phim đó trái với đạo lý, còn phim chúng ta đạo lý thâm trầm nên thu được nhiều kết quả *

Tờ báo ấy viết thêm :

* Bá linh thất thủ là phim được công chúng thích thú nhất. Mỗi chiều khi chiếu phim này có hàng ngàn khán giả đến xem.

Sau nước Anh, phải kể đến nước Na Uy cũng rất thích phim Nga.

Phim Nga không vượt qua biên giới Hòa Lan được vì chính phủ phản động Hòa Lan đã gây nhiều sự khó khăn mặc dầu du luận dân chúng lại rất thích xem phim chúng ta.

Xem những bản taping kể, từ đầu năm đến nay có chừng 500 triệu khán giả xem phim Nga. Tờ Literurnaia Gazeta kết luận : Đó là thành công về sự sáng tác của chúng ta và chúng ta hy vọng nghệ thuật thứ bảy của chúng ta sẽ vượt các nước khác.

(*Literurnaia Gazeta*)



15 nước trong khối Á rập Á châu đòi ghi vụ Maroc vào chương trình nghị của Liên hiệp Quốc, tố cáo Pháp đã gây ra cuộc nội chiến và đảo chính quốc vương,

bình và an ninh quốc tế.

Mỹ chống lại việc này, đề Pháp ủng hộ Mỹ trong việc gặt Án độ ra khỏi Hội nghị chính trị bắn ở Triều Tiên.

Nga và 16 nước đã tham chiến ở Triều Tiên sẽ có mặt tham dự cuộc bắn cãi hòa bình mà thôi. Ủy ban chính trị L.H.Q. đã quyết định không mời Án độ.

T HẾ giới đang chờ đợi cuộc hội nghị chính trị phải cử hành trong vòng 3 tháng sau ngày đình chiến ở Triều Tiên. Tình hình Á đông sẽ chịu ảnh hưởng lớn lao của hội nghị này.

C ỦYC định công lớn lao ở Pháp đã em dịu song các vấn đề xã hội và kinh tế của Pháp không vì thế mà giảm bớt. Tại chính Pháp đã thiệt hại mất 30 tỷ. Lực lượng toàn thể thư ký Pháp càng thêm cay rắn sau các cuộc đình công vừa rồi, và nếu chính sách của nội các Laniel không lâm thua mẫn được nguyện vọng của họ, thì đến tháng 10 này sẽ khó tránh một cuộc khủng hoảng to tát hơn bùng nổ. Sau vụ thử thách vừa rồi, áp lực của cần lao Pháp càng thêm mạnh, khuynh hướng muôn thay đổi chính sách hiện thời của Pháp càng rõ rệt.

V ề cuộc gặp gỡ giữa Quốc trưởng Bảo Đại và Tổng thống Auriol tại điện Rambouillet, báo chí Pháp cho hay là không có gì mới lạ :

« Một lần nữa chính phủ Pháp lại cam kết « thực hiện đầy đủ và hoàn toàn nền độc lập của Việt Nam » và nước này tuyên bố « ở trong Liên hiệp Pháp ».

Báo FRANCE SOIR viết : « Gia nhập Liên hiệp Pháp, Mỹ viễn trợ trực tiếp cho Việt Nam với sự kiểm soát tối thiểu của Pháp hi vọng, sẽ là những điểm khó khăn nhất giữa đôi bên ».

Ở Cao miên, chính phủ đòi Pháp giao trả tất cả những tham quyền quân sự trước khi Cao miên chấp thuận những khoản bù đắp do Pháp yêu cầu. Việc tranh chấp này nêu ra nhiều vấn đề gay cấn, chưa rõ Pháp sẽ trả lời dứt khoát với Cao miên ra sao đây.

Cho rằng một quốc gia độc lập thiết sỹ, tất nhiên phải có chủ quyền về quân sự và kinh tế tài chính, chính phủ của Miên Hoàng cương quyết đòi cho kỳ được các khoản này, trước khi gửi phái đoàn sang Paris thương thuyết và tuyên bố gia nhập Liên hiệp Pháp.

Bong thời, Chính phủ Miên tăng cường và củng cố thực lực, đoàn kết mọi tầng lớp dân chúng thành một khối mạnh mẽ, để đương đầu với tình thế biến chuyển.

31-8-53

THỂ NHÂN

ĐỜI MỚI số 75

NGA Sô thay đổi thái độ đối với Tây Âu. Thủ tướng Churchill hào mởi Tổng thống Eisenhower và Thủ tướng Pnap di hội đàm nói chuyện thẳng với ông Maleakov. Bình chiến ở Trè Tiên đã thành sự thật. Nhắc đến dịp này, tôi trích dịch sau đây một đoạn trong cuốn « Bên kia bức màn sắt » của ông John Gunther viết năm 1951 nói rằng sẽ không có Đại Chiến thứ ba.

John Gunther là một ký giả trữ danh Mỹ, đi viếng các nước ở phía sau « Bức màn sắt », viện những lẽ sau này để tỏ bày rằng Nga Sô không muốn chiến tranh thứ ba :

1) Nga sô sợ chiến tranh thứ ba có thể làm mất cả cái lợi mà mình đã được chiến tranh thứ hai. Ông John Foster Dulles cũng đã tuyên bố tháng ba năm 1949 rằng : « Cứ theo tri óc con người ta có thể tưởng tượng được, thì Nga sô không tinh dùng chiến tranh để làm lợi khi cho chánh trị. »

2) Staline biết rõ rằng nếu có chiến tranh thứ ba, thì kỹ nghệ của Mỹ sẽ đem sự thắng lợi cho Mỹ, kỹ nghệ của Nga chưa theo kịp được. Mà ôn lại tin chắc rằng với thời gian, cái xã hội tư bản của người Mỹ sẽ tự mình sụp đổ, khởi cần phải đánh.

Đã không muốn chiến tranh, sao Nga lại hành động như là ngò vực các nước Tây Âu ?

Bản tánh người Nga vốn là bản tánh sâu sắc của các người phương Đông : Cố ý gây rối khắp nơi để bớt thế mạnh của phương Tây và làm cho phương Tây phải tăng cường quân lực, tất là sẽ bị hại về kinh tế, thì một ngày kia chế độ xã hội phải sụp đổ.

Nói tóm lại, thái độ của người Nga trái ngược như vậy : không muốn tấn công bằng quân lực, mà cứ tấn công bằng ngoại giao. Cái lối hòa bình đó đang bây giờ lại tốt cho Nga Sô hơn chiến tranh thật sự.

Muốn kể truyện vui về triết của vài người trong khối Cộng, ông John Gunther thuật lại một buổi nói chuyện với một trí thức cộng sản có tên tuổi ở Berlin, như sau đây :

JOHN GUNTHER.— Ông nghĩ có chiến tranh thứ ba không ?

CỘNG SẢN.— Quyết là không.

J.G.— Нуу vậy, theo ý ông, hai khối Cộng sản và Tự bản có thể di dời với nhau lâu dài và sống chung trên một Địa Cầu ?

G.S.— Hầu chín.

J.G.— Thế thi chủ nghĩa cách mạng

hóa cả Địa Cầu của ông sẽ bỏ đi đâu ?

C.S.— Hai chế độ sẽ tồn tại cả hai, bởi vì sẽ châm chước mà thay đổi lẫn cho nhau.

J.G.— Chế độ nào sẽ thay đổi nhiều hơn ?

C.S.— Chế độ của các ông.

J.G.— Nước Ba Lan và các nước láng giềng có bị Nga Sô đồng hóa không ?

C.S.— Cái đó tự nhiên rồi. Cả Hoàn Cầu sẽ bị đồng hóa.

J.G.— Nhưng nếu Mỹ chúng tôi không chịu đồng hóa thì sao ?

C.S.— Nước các ông sẽ bị khủng hoảng về kinh tế và sẽ nghĩ lại.

KHÔNG CÓ ĐẠI CHIẾN THỨ BA



J.G.— Ông tinh liệu trong mấy năm nay các ông sẽ nắm chính quyền ở Đức ?

C.S.— 3 hoặc 5 năm.

J.G.— Hiện nay các ông chỉ được chừng 20% phiếu bầu. Ông nghĩ rằng trong 5 năm nay, các ông sẽ được ít nhất là 51% ư ? Hay là các ông sẽ dùng những phương pháp trái luật ?

C.S.— Đầu có lẽ như ông tưởng ! Bởi vì khi chúng tôi gần được 51% phiếu, thì các ông đã cố chế tạo ra một anh Hitler khác để phá chúng tôi rồi.

bom không — dù nguyên tử đi nữa — mà thắng trận được. Muốn thắng trận, phải dùng bộ binh chiếm đóng. Khi bom của các ông liêng xuống, thì chúng tôi đã đi tới khắp Tây Âu rồi. Và các ông phải liêng nguyên tử xuống Paris, Milan như các ông đã liêng xuống Moscou, Stalingrad. Cái đó mới ngô ! Trong khi ấy, về mặt Đông, chúng tôi đã ở Trung Hoa, Áo Độ, Nam Dương rồi, các ông không có cách chi ngăn trở được cả. Khi các ông phản công thì phải đồ bộ cả trong hai lục địa mênh mông cùng một lúc.

Một mình nước Nga, cũng đã khó chiếm đóng, hỏi Hitler thi biết, huống

chi cả hai lục địa ! Các ông phản công không biết trong bao nhiêu năm, rồi

các ông cũng đến khánh tận tài sản mà thôi. Mà các ông sẽ mất chế độ Dân chủ mà các ông chiến đấu để giữ bởi vì muốn thắng trận, các ông bị bắt buộc phải thành ra Phát xít. Các ông sẽ tàn phá luôn Âu châu mà các ông muốn cứu vãn, nhưng càng tàn phá bao nhiêu lại càng tốt cho chúng tôi bấy nhiêu...

Kết luận, ông John Gunther tin rằng Nga Sô không xâm lược bằng binh lực, và ông nói :

Bây giờ ta chỉ có hai công việc phải làm : một là coi chừng Nga Sô cho kỹ luồng, hai là thu xếp cho có trật tự trong cái xã hội tây phương. Nếu tây phương muốn tránh Cộng sản thì phải tẩn bộ về mặt tinh thần. Cộng sản thường chỉ trích ba điểm thiêng liêng của xã hội tây phương ta là : Chúa Trời, Giai Cấp, Tiền Bạc. Tây phương phải làm sao thực hành trong chế độ này những đức tốt của ba điểm thiêng liêng đó.

BÚC HIỆU tịch thu

HỘP THƠ QUẢN LÝ

Chúng tôi đã nhận được Bưu phieu của các ông :

Cao văn Gờ (Kompong Cham)	50\$
Đặng văn Bình (My tho)	75\$
Chinan uy Khiêm (K.B.C. 431)	150\$
Em Nguyễn Thành Sơn (Minot)	38\$
Lé minh Quý (Phontou)	210\$
Đặng văn Thúc (Minot)	100\$
Trần thị Minh Lộ (Hanoi)	200\$
Nguyễn văn Tiều (Paksé)	100\$
Trần lê Tài (Vientiane)	138\$
Nguyễn văn Út (Hòn Quản)	50\$
Nguyễn văn Doan (Hồi phòng)	136\$
Trương duy Việt (Blaa)	100\$
Trương đình Thảo (S.P. 4 210)	60\$
Lê văn Nhơn (Kontum)	60\$

Đa tạ

TỔ QUẢN LÝ

ĐỜI MỚI số 75

Ý VÀ VIỆC



cũng đem dọn ra mèo dân Việt nữa. Nhưng thứ độc lập bánh vẽ ấy, thằng dân đà nó làm rồi. Đến đời có người đã phải kể :

— Bao giờ cho hết... độc lập, hù trời ?

Bấy giờ Pháp lại nói chuyện độc lập thiệt (nghĩa là phải độc lập như bay lâu may) nhưng chắc ít người Việt kím tim nhớ và thông minh chờ đợi đến hôm ngủ mờ mắt dậy là thấy độc lập.

Thứ độc lập ngũ mờ mắt dậy trông thấy, có lẽ chỉ những người không phải dân Việt nam mới thích được thôi !



800 ĐỒNG MỘT CÔ GÁI

CÁC viên từ trưởng ở Phi châu thuộc địa Tây phương vừa nhóm Lợp đề quyết định về giá cả mua bán dân bà trong năm nay. Họ đã ra các hình phạt gắt gao đối với những cha mẹ bán con gái quá cao. Sau khi bàn qua tình lái, họ đã nhất định giá một cô gái 17 tuổi là 8 ngàn quan (800 bạc Đồng đương).

Nghĩa là nếu bạn có 8 ngàn bạc thì có thể

tận được 10 cô gái da đen, như người ta mua heo, mua bò vậy.

Thì ra ở xír do các nước văn minh tây phương bảo hộ, đến ngày nay việc buôn nô lệ cũng vẫn thịnh hành như thường.

Bên trời Âu, đã có những hội bảo vệ chó mèo... súc vật, thế đến bao giờ mới có một hội bảo vệ cho người ?



của HẬU NGHỆ

« TUỔI VÀNG » THUỘC ĐỊA QUẢ RỜI

NHUNG nhà trồng rong Pháp ở Saigon đều được quyền ứng cử vào Hội đồng kỷ luật, trong trường hợp nước Pháp cùng nhau nhận như thế đối với các nhà y sĩ Việt Nam tại Pháp.

Văn đài này Cao ủy Pháp đã chính thức hồi Paris hôm 22-7, nhưng Paris vẫn biệt vô âm tin.

Các nhà y sĩ Việt không muốn chờ đợi nữa nên cù quyết định đề bài ban tri sự. Chỉ trừ có một thám chống và một thám tráng, còn toàn thể đều tân thành. Lẽ dĩ nhiên là các nhà nhô rong Pháp phải ra khỏi phòng nhóm họp...

Báo Jeo, cơ quan của người Pháp ở đây, đăng tin này, và dám lo rồi đây những y sĩ bác sĩ Pháp khác sẽ cùng chung số phận với các nhà y sĩ.

Đóng nghiệp « Viên đồng nhật báo » quên rằng « tuổi vàng » của chế độ thuộc địa quả rời rì ?



MỞ MẮT ĐẬY THẤY ĐỘC LẬP

TU 1945 đến giờ, dân chúng xír này nghe nói đến độc lập cũng đã nhiều lắm rồi.

Sau đêm 9 Mát 5 Nhứt đảo chính, dân chúng ngũ mờ mắt dậy, bên cạnh tờ hù tiếu, ly cà phê, thấy các A NA TA dọn món độc lập cho Việt Nam.

Món độc lập khó tiên ấy, về sau này người ta

Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được :

MỐI TÌNH ĐẦU

tiểu thuyết dài trên 200 trang của Hoàng công Khanh, bìa màu của họa sĩ Lương xuudu Nhị, do Kuy Son Hanoi xuất bản.

Giá bán ngoài Bắc Việt : 40 đồng.

VIỆT NGỮ TÌNH NGHĨA TỪ ĐIỀN

(tập nhì)

của Long Điền Nguyễn, văn Minh do Quảng vận Thành ở Hanoi xuất bản.

Giá bán tại các nơi : 33 đồng.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

ĐỜI MỚI

NHUT đang hẹn với người Mỹ. Họ bắt

binh từ hội Eisenhower mới được cử tổng thống, di qua Triều Tiên mà không thêm ghé Đông Kinh. Họ lo ngại từ sau cuộc đánh chiếm ở Triều Tiên. Mỗi ngày quân đội Mỹ tiêu phì ở Nhứt 2 triều đô la, bảy giờ đứt chiến tranh, Nhứt sẽ chịu hao hụt mỗi năm 800 triệu đô la. Họ còn ngạc nhiên hồn tú là Nam Hán sắp nhận 200 triệu đô la (có lẽ gấp đôi số chung này) của Mỹ gửi giúp. Trong khi đó Nhứt chẳng được nghe qua một lời hứa hẹn giáp đỡ nào cả.

Kết quả của sự bế minh đó là tinh thần quốc gia của Nhứt nỗi dậy. Phụ nữ lội vào Kì-mô-nô. Cuốn sách bán chạy nhất ở Nhứt năm nay là : Hồi ký của tướng Tojo, tội phạm chiến tranh. Lập lại các cớ sở lớn về kỹ nghệ. Còn việc canh cài điện địa và dân chủ hoá Nhứt hồn thi bô rôi.

Chưa rõ Mỹ kiểm cách nào o bế lại các a na tà dày. Vì con cháu Thiên hoàng trả về tinh thần quốc gia cũ thì cũng như họ ngã về với khôi còng, Mỹ đều dâng lo cù.



NGAI VÀNG ĐÁNG GIÁ BAO NHIỀU ?

QUỐC vương Maroc bị truất ngôi rồi đi « nghỉ mát » ở đảo Corse (đã nướng ngói cho một quốc vương thân Pháp) vừa lên tiếng đòi Pháp hồi thương tẩm cho ôn, 10 tỷ quan thiệt hại mà cựu hoàng phải chịu vì mất ngai vàng bộ ngực.

Trong cung hoàng đế gì chờ tiền thì cũng dâng hồn cho dân chúng Maroc bay lùi đà tin tưởng ở bờ hạ.

Bạn đọc đón xem :

ĐỜI MỚI các số tới

— Bài của bạn Trần Văn An ở Pháp gửi về.

— Loạt bài về sân khấu và điện ảnh Việt Nam.

— Về cuộc thi ăn ảnh.

— Một cuộc thi viết chuyện phim.

SỰ THẬT Ở MAROC RA SAO?

Về cuộc nội chiến và truất ngôi quốc vương Maroc, rồi bắt đi an trí để đưa một kẻ khác lên thay thế cầm quyền, chúng tôi đã nói qua trong số báo tuần rồi. Dù luận thế giới, nhứt là các nước trong khối Á-rập và Á-châu, đều tỏ ý phản kháng hành động của Pháp ở Maroc. Báo *Combat* gởi qua chuyến máy bay tuần rỗi, có đăng một bài phỏng vấn nhà văn François Mauriac, trong viện Hàn lâm Pháp, và có chửi trong ủy ban Pháp Maghreb, sau biến cuộc ở Maroc. Chúng tôi trích dịch sau đây để bạn đọc hiểu rõ thêm về sự thật bên xứ thuộc địa Bắc Phi của Pháp.

ĐỜI MỚI

— ÔNG cho biết cảm tưởng đầu tiên của ông lúc có sự biến cố ở Ma rốc?

— Tôi cũng chẳng muốn đâu ông làm gì. Thực tình là đau lòng lắm khi nghe tin này.

— Nhưng trách nhiệm về Pháp hay về ai?



— Vậy việc quốc vương Ma rốc bị truất ngôi có phải là do ý nguyện của dân tộc Ma rốc không?

— Đâu phải! Có một nhóm âm mưu đã từ 9 tháng nay, việc này thiếu gì

người biết. Chính chúng tôi cũng đã cho các nhà cầm quyền hay âm mưu đó...

— Thế ông không có ngạc nhiên chút nào sao?

— Tất nhiên là không. Ngay đến giờ phút chót, chúng tôi vẫn còn nuôi hy vọng cứu vãn tình thế.

— Ông liệu có xây ra nội loạn không?

— Tôi có phải là nhà tiên tri đâu. Đầu sao có những lý do chứng tỏ ràng bọn thắng lợi đã có kế hoạch sẵn sàng. Hàng trăm người bị tinh nghi đã vào khám. Mong làm sao cho lương dân vô tội cả hai bên đừng bị chết oan. Ông nghĩ xem, có chính phủ nào cầm quyền bằng bạo lực mà không tàn sát! Nhưng có điều này chắc chắn là hàng triệu công dân Ma rốc đều đặt lòng tin tưởng vào nước Pháp chân chính, mặc dầu có bao nhiêu sự xung đột, chia rẽ đi nữa.

— Ông có tin rằng tình thế đã vô phương cứu vãn?

— Nếu tôi nghĩ như vậy, tôi đã xin từ chức ra khỏi hội Pháp Maghreb rồi.

Hiện giờ tôi chưa được rõ chúng tôi phải thay đổi phương châm hành động ra sao. Nhưng có điều chắc chắn là đã như vậy, bỗn phận của chúng tôi đối với bước tiến hóa của dân tộc Maroc lại càng nặng nề hơn nữa.

Phải hàn gắn lại tất cả, phải biết đau khổ chung cho bao nhiêu người đã bị bợn ở Marrakech. Âm mưu phá hoại nội tình. Chúng tôi thiết tha mong mỏi

rằng thanh niên và giai cấp vô sản Ma rroc hãy hiểu rằng nỗi đau khổ của họ đồng thời là nỗi đau khổ của chúng tôi, và lúc nào cũng có những người Pháp chân chính bắt tay chặt chẽ với họ mãi mãi, mặc dầu tình thế ngả nghiêng đến đâu đi nữa.

Thế giới chia ra làm ba phái riêng biệt, tranh giành lẫn nhau rất mãnh liệt những ảnh hưởng kinh tế, chính trị trong khuôn tam giác: SÔ VIẾT TRỰC — ĐỒNG MINH.

LIÊN BANG SÔ VIẾT

Ó Nga sô, trù ra nguồn tin duy nhất và chính thức do nhà thống trị đưa ra, thì những biến thiên trong xứ, đều được luôn luôn giữ kín. Nhưng dĩ nhiên bay ra khỏi « Mâu bí mật » (6): Nhiều người đã trốn thoát độc tài đặng trị ra đặng nước ngoài, đã chứng minh các khùng hoảng nội tình bằng lời tuyên bố hay bằng bút mực (7): « Những cuộc lưu đày công nhân cường bách, không lồ và vô định; những cuộc thanh trừng đẫm máu, lớn lao và liên tiếp nhau trong nhiều năm là những triệu chứng tàn khốc mà lịch sử văn minh nhân loại chưa từng chứng kiến ». Cả hoàn cầu đang xôn xao bản tin báu nghi, thi những « vụ án Moscou » xảy ra:

« Vụ án Rankine » (8) khép các kỹ sư, kỹ thuật gia và cán bộ ngoại quốc vào tú binh và tội phà hoại kiến thiết xã hội chủ nghĩa mà sự thật là để giải thích sự thất bại của một kế hoạch. Người ta liên tưởng đến sự thất bại không lồ của N. E. P. (9) mà lúc Lénine còn sinh tiền đã được đem ra kiểm thắc trong đảng bộ chờ không bị đưa ra tòa án nhân dân.

« NHỮNG VỤ ÁN MOSCOU » để hình phạt họa « giàn điệp, phà hoại, làm tay sai cho đế quốc tư bản » mà sự thật là một cuộc thủ tiêu người bị tinh nghi và đối lập chính trị: như nhóm người chịu ảnh hưởng của lý thuyết Trotsky (cách mạng thường trực), phái Zinoviev-Kamenev (10) phái Boukbarine-Radeck (11), Tomsky (12) tự tử để thoát khỏi bị bắt, bị tra tấn và bị cựu hình như các đồng chí vô phúc kia...

« Vụ án Quân Sự » đồng một mục đích để diệt trừ Thống chế Toukhatchevsky, tổng tư lệnh Hồng Quân toàn Liên Bang Sô Viết, và các đồng phái.

Những người bị hành quyết, lúc sanh tiền đều được tên nêu lên sứ hiệu đại Nga sô, và là những chiến sĩ vô sản mà sự thành tâm thiện chí đã được đem thử lửa thiêng trong lò nung đúc CÁCH MẠNG THẮNG MUỐI; nay lại bị khép vào « tội phản cách mạng, phản vô sản, phà hoại xã hội chủ nghĩa ». Ấy thế vụ án « xử tội » các đồng chí của Lénine, Trotsky và của... Stalin nữa, đã làm chấn động nhân tâm

THÂN TẶNG CÁC NGHIỆP BỘAN CẦN LAO VIỆT NAM

PHONG TRÀO TỔNG ĐÌNH CÔNG THỜI TIỀN CHIẾN Ở PHÁP

Hồi ký của kỹ sư LÊ VĂN NGỌ

chế độ Nhân dân xây dựng trên nền tảng xã hội chủ nghĩa. Nhiều nguyên vong quần chúng được thỏa mãn mà triệu trùng duy vật tích cực là chỗ ở của họ thay thế là những building (nguyên văn quốc tế hóa) như ốc khu Karl Marx và Hồng ốc khu. Nếu cứ theo dã này mà tiến hóa thì dân tộc Đức sẽ khởi mang « ách nước » ngày nay.

Các đảng bảo thủ và tư bản đậm ra lõi sơ cho vội mang giai cấp của mình, phải tìm cách thoát thân bằng sự ủng hộ một nhóm người rất ít nhưng rất cương quyết mà kề lanh đạo lại xuất thân trong giới thợ thuyền: Hitler; tuy là vô danh tiểu tốt nhưng có chí cao siêu; y biến lợi dụng lý trường xã hội để kéo quần chúng mà phong trào cần lao đã nung đúc sẵn với ý chí ấy.

Tấn túng cũ ấy nay lại được trình bày lại ở sân khấu Nga Sô với diễn viên mới và màn đầu do Malenkov Béria khởi xướng.

PHÁI TRỰC VÀ THÂN TRỰC

Ở các nước mà về sau, tình thế quốc tế sẽ đem lại một sự kết thúc là một cuộc thủ tiêu người bị tinh nghi và đối lập chính trị: như nhóm người chịu ảnh hưởng của lý thuyết Trotsky (cách mạng thường trực), phái Zinoviev-Kamenev (10)

phái Boukbarine-Radeck (11), Tomsky (12) tự tử để thoát khỏi bị bắt, bị tra tấn và bị cựu hình như các đồng chí vô phúc kia...

Bã biết trọng kỷ luật, có trình độ văn hóa cao, tinh thần cứng rắn và dã sinh sống ở quê hương của Marx Engels thì tất nhiên quốc gia dân tộc này, đã có một phong trào cần lao mãnh liệt để biến chuyển lịch trình tranh đấu xã hội — chính trị, theo trào lưu tiền tiến mà nhân loại phải có: Từ thế chế Quân chủ đến chính thể Cộng hòa, từ chế độ Dân chủ đến

quyền ở Sarre, Ruhr, Rhénanie và đặt chủ quyền ở Áo, Tiệp Khắc. Đặc điểm của chiến sĩ Quốc xã là áo sơ mi nâu « bốt » đen đi ăn nhịp do « cẳng ngồng », chào theo kiểu điền kinh. Hitler lại gây hấn với các nước Tây Âu bỗn ra khỏi Hội Quốc Liên (H.Q.L.)

Nhụt là một cường quốc nghèo, đất hẹp, nhân số đông, mặc dù có nhiều thuộc địa như Đài loan, Triều Tiên, (xem tiếp trang 32)

(6) Thời tiền chiến, Nga Sô chưa có chủ hẫu nên chưa có Mản Sát để bao vây, chỉ có Mản bí mật.

(7) Tác phẩm của : Victor Serge : « Tân Đế quốc Nga Sô » (Le Nouvel Impérialisme Russe) — « Sinh và Túi Đời của Trotsky » (Vie et Mort de Trotsky). Charles Plisnier : « Giấy thông hành giả » (Faux Passes-Portes).

Tướng W. G. Krivitsky : Trưởng ty đệ nhị phong của Nga Sô. Ở Tây Âu : « Người Gián Điệp của Staline » (Agent secret de Staline).

Arthur Koestler : « Số không và số cùng » (le Zéro et l'Infini).

Kravchenko : « Tôi đã chọn Tự do » (J'ai choisi la Liberté).

Léon Trotsky: Nhiều tác phẩm quá không kể.

(8) Rankine. Ủy viên Nga phu trách kế hoạch kiến thiết nhà máy, bị xử tử chung với các đồng nghiệp ngoại quốc: Sự thất bại một phần lớn vì thiếu thợ thuyền mòn chay nghiệp: Kỹ thuật gia sẽ bắt lực nếu thợ thuyền đứng lên xây dựng không lành nghề mặc dù họ có tinh thần cao cả. Việt Nam Độc Lập phải đón ván đòn này: Kỹ sư, kỹ thuật gia, đe kiêm ở ngoại quốc nếu chưa đào tạo. Cần công nhân lành nghề phải tự đào tạo lão ở trong nước vì cần một số người không lão, không thè mướn ở ngoài để đóng. Đây là lời nhắn với Bộ Quốc-gia Giáo-dục, Bộ Xã Lao và các nghiệp đoàn chủ nhân lão công nhân.

(9) N.E.P. — Chính trị Tân Kinh tế công cộng ở Nga sô (1921-1922). Ba chữ tắt Nga ngữ này đã được quốc tế hóa như chữ New Deal.

(10) Zinoviev : Ủy viên Trung ương Đảng bộ Nga — Chủ tịch Soviel đầu tiên.

Kaménev : id

(11) Boukharine : id — Lý thuyết gia Nga công văn sĩ.

Radeck : id — Văn hào kiêm ký giả Đức có Nga tịch.

(12) Tomsky : id — Cựu Tổng thư ký Tông liên đoàn cần lao Nga. Ủy viên Nhân dân (Tổng trưởng) Bộ Lao Động.

(13) André Gide : « O L. B. S. V. trở về » (Retour de l'U.R.S.S.).

Gorges Valois : Loạt bài ở tạp chí « Tác-Mới » (Nowel Age).

(14) « Mặt Trận Đỏ » Rot Front=Mặt trận Mác-xít+Võ chính phủ (bị đe tam bò hỏng) Cách chào : tay công theo thứ tự nách nắm thành Quả đấm, Cách đi : như quân lính ăn nhịp Rot... Rot.. (Mặt... Hai... Một... Hai...) Sau này ở Việt Nam « Thành Niên Tiền Phong » và « Mặt Trận Việt Minh » bắt chước cách di cách chào ấy.

(15) Khâu hiệu « Đoàn kết sống ! Chia sẻ chẽ ! » do kinh nghiệm di tích này, các « Mặt trận bình dân » Pháp và Tây Ban Nha đã dùng. Nhóm « La Lutte » do Tạ thu Thảo dùng để kêu gọi để tập, xâ hội và tiêu tư sản thành lập. « Đông dương đại hội » thời Pháp thuộc. « Mặt trận Việt đoàn » dùng lúc biếu tình ngày 14-6-1949 trước Thị sảnh Salgon.

TIN MỚI

Tờ báo trào phúng nhiều mục nhút

20 MỤC TRÀO PHUNG MỚI KỲ

và nhiều bài vui lạ khác

BÀI VỞ VIẾT SỨC TÍCH

thứu rất ngắn để đăng được nhiều bài và để cho sự hài hước khỏi bị loãng nếu bài viết dài

Trả lời cho một cuộc phỏng vấn của tạp chí *Démocrate combattante* (Dân chủ chiến đấu), thủ tướng Ấn Độ Nehru có những ý kiến minh xác đối với tình hình quốc tế hiện tại, chương trình hợp tác giữa các nước, cách giải quyết các vấn đề Á châu, như là Trung Hoa, cũng còn đường tiến tới Hòa bình chung.

Đây là một tài liệu quý giá đối với những con người thiện chí và thiết tha đối hòa bình, hạnh phúc của nhân loại.

ĐỜI MỚI

TÌNH hình quốc tế vẫn khả quan và có chiều tiến bộ mặc dù gặp bao nhiêu khó khăn ở Triều Tiên vừa rồi, mặc dù có sự quyết định một chiều của Lý thừa Văn. Chúng ta không có quyền nghĩ ngờ thiện chí muôn hòa bình của mọi người, bây giờ phải gấp rút tạo những điều kiện thuận tiện để thực hiện nền hòa bình chung của nhân loại.

Bây giờ nói đến sự quan trọng của một nền giao thương giữa các nước. Thời chiến hồn động làm cho người ta đậm ra sao những quan hệ của vẫn đề « địa dư », hiện giờ người ta đã bắt đầu có khuynh hướng đó, như vậy rất tai hại chung cho nhân loại. Trong thời bình, vận dụng các chiến lược và các quan điểm chính trị mà không đểm xia gi đến vẫn đề « địa dư » sẽ làm cho chúng ta quên rằng chúng ta phải sống bên cạnh nhiều nước khác và ảnh hưởng tất nhiên của vị trí địa dư đó.

Ban nay vay đe thấy rằng mỗi giao thương với nhau là cần thiết và không có gì kinh hâm, cầm đoán mãi mãi các nước không có quyền trao đổi buôn bán với nhau. Xu hướng độc lập của thế giới càng ngày càng bành trướng, vậy phải lo mà định lại mỗi giao thương đó, rồi tùy theo tình hình tiến triển của chính trị mà phát triển nền thương mại giữa Đông và Tây.

Những mối bang giao về kinh tế sẽ là một bằng chứng thiết thực của sự hợp tác giữa các nước, đồng thời là một bảo đảm cho một nền hòa bình chung.

Sang đến vẫn đề Trung Hoa. Phải nói rằng thái độ của Tây phương là không thực tế trong khi họ cứ muốn tìm mọi cách tách rời Trung Hoa khỏi Nga sô. Chính vì làm như vậy đó, và tình họ đã đẩy Trung Hoa ngã về phía Nga sô nhiều hơn nữa.

Chúng ta phải thấy rằng một nước Trung Hoa vĩ đại như vậy không bao giờ chịu mỉm minh là lợi khí cho bất

CON ĐƯỜNG TIẾN TƠI HÒA BÌNH

«...không phải bằng chiến tranh, mà bằng sự thịnh vượng chung cho cả thế giới»

của Trung Hoa
thi khả năng giúp đỡ của Tây phương
lại dồi dào hơn
của Nga sô giúp họ.

Một nước Trung Hoa phát triển kinh tế và xã hội là sẽ tăng thêm khả năng hòa bình ở Viễn

NEHRU



đông. Việc phát triển hòa bình đó — và đây là một vấn đề then chốt của thế giới — lẽ tất nhiên sẽ đưa đến sự khuếch trương thương mại quốc tế để đối với việc thu hẹp các hàng rào quan thuế lại.

Bây giờ bàn đến việc thành lập một Quỹ hỗ trợ quốc tế. Đã bao nhiêu lâu rồi, Ấn Độ đã tranh đấu thuyết phục Liên hiệp Quốc thành lập Quỹ này. Vốn sẽ trích bớt số tiền trong các chương trình vũ trang của mọi nước, đem dùng vào việc giúp đỡ các khu vực kinh tế lạc hậu, thiếu ăn, thiếu mặc. Chúng tôi đã dự tính rằng chỉ cần trích ba phần trăm trong chương trình vũ trang của các nước là đủ thực hiện một chương trình xây dựng kinh tế năm năm ở Ấn Độ. Chúng tôi mong mỏi rằng tất cả các nước hãy góp sức thực hiện cái Quỹ đó, một chương trình có tính chất xây dựng quốc tế.

Nhiều người hỏi rằng liệu các nước

nhân loại đang vươn mình lên, đừng tim cách chặn đứng phong trào này vô ích.

Điều chúng tôi có thể làm được và phải làm là hướng phong trào đó đến một bền hòa bình, một cách hòa bình. Những đòi hỏi chính đáng cùng nguyện vọng sâu xa cầu tiến bộ về mặt kinh tế, xã hội của các dân tộc nhỏ yếu phải được thỏa mãn. Khối cộng đồng thế giới phải chịu trách nhiệm về việc đó, đây không phải là việc riêng hoặc một nước nào tự tay mình có thể làm nổi, đây là để cắp đến quyền lợi chung cho tất cả mọi nước, cơ sở cho một đường lối chính trị chân chính đưa đến sự an ninh thế giới.

Nói chung thì các giới chính trị ở các cường quốc giàu mạnh chưa nhận thức tầm quan trọng của chương trình kinh tế trên đây, nhưng phải tin tưởng rằng các nhân vật sáng suốt

giàu mạnh có thuận bớt số tiền vũ trang ra chặng. Có một điểm hy vọng là vừa rồi, Tổng thống Eisenhower đã vạch ra một chương trình kinh tế vĩ đại, hòa nứa vì tình hình chung có vẻ khả quan hơn, nên nhiều nước đã có ý định tài giám về binh bị. Mặc dù cho tình hình có phát triển chậm đi nữa, thì bớt số tiền vũ trang đi để giúp đỡ nhau xây dựng kinh tế, có phải là đoàn kết một cách thiết thực không; và bảo đảm một nền an ninh thế giới một cách thiết thực không?

Hiện thời trên thế giới có hai khối lớn đối với nhau, khối nào cũng mạnh cả, đừng tin chuyện dễ loại trừ nhau đâu. Khối nào cũng tìm cách cống cỗ cơ sở an ninh cho riêng khối mình,

tưởng thực hiện được mục đích của mình mà lại vô tình gây sự bất ổn trong số các nước còn sót lại, thật là một điều nhầm lẫn lớn. Đồng thời khối nào cũng định tập trung lực lượng vào việc vũ trang mà không đểm xia gi đến đời sống của đại đa số quần chúng cũng lại là lầm lẫn lớn. Làm như trên, rồi chỉ đưa đến tình trạng bất ổn ở khắp mọi khu vực thôi, đầu cho dưới chẽ đùi nào cũng vậy.

Cuối cùng, không ai có thể chối cãi phong trào độc lập đang lên ở các dân tộc Á châu và ở Châu Mỹ la tinh.

Tình hình Ba Tư là một thí dụ cụ thể: nước nhỏ, dân nghèo, kỹ nghệ chưa có gì mà Ba Tư dám đương đầu với Anh trong cuộc « chiến tranh dầu hỏa », và thắng lợi.

Trên thế giới đã có cái gì biến đổi, nhân loại đang vươn mình lên, đừng tim cách chặn đứng phong trào này vô ích.

Điều chúng tôi có thể làm được và phải làm là hướng phong trào đó đến một bền hòa bình, một cách hòa bình. Những đòi hỏi chính đáng cùng nguyện vọng sâu xa cầu tiến bộ về mặt kinh tế, xã hội của các dân tộc nhỏ yếu phải được thỏa mãn. Khối cộng đồng thế giới phải chịu trách nhiệm về việc đó, đây không phải là việc riêng hoặc một nước nào tự tay mình có thể làm nổi, đây là để cắp đến quyền lợi chung cho tất cả mọi nước, cơ sở cho một đường lối chính trị chân chính đưa đến sự an ninh thế giới.

Nói chung thì các giới chính trị ở các cường quốc giàu mạnh chưa nhận thức tầm quan trọng của chương trình kinh tế trên đây, nhưng phải tin tưởng rằng các nhân vật sáng suốt

(xem tiếp trang 32)

THỦ TÌM MỘT LỐI THOÁT CHO SÂN KHẤU VĂN ĐỀ VỞ

Một diễn viên ca kịch dân anh chán thành nói:

— Chúng tôi rất chú ý đến loạt bài về sân khấu của các anh trên *Đời Mới*. Mong các báo sẽ đầy mạnh thêm việc phê bình để mà xây dựng, phê bình... với mục đích xây dựng. Sân khấu đang cần được các anh góp sức thi mới tiến bộ được.

Các anh đưa giùm ra ánh sáng của dư luận những khuyết điểm chung của sân khấu, các anh cho biết ý kiến của các anh về những phương thức để thúc đẩy cho sân khấu tiến bộ...

Đọc những số báo trước, tôi thấy các anh đã đặt đúng vấn đề. Sân khấu hiện đang bế tắc và đang dần lún cả quần chúng vào con đường bế tắc của mình. Không giải quyết được vấn đề sáng tác và xây dựng những vở tuồng mới từ hình thức cho đến nội dung... nghĩa là không làm trên cái trọng trách của mình đối với nhân dân...

— ...đối với văn hóa và lịch sử. Chúng tôi chỉ mới nói qua một vài câu thôi, mỗi thứ một chút... Rồi còn phải đi sâu hơn nữa.

— Nhưng dù sao, nguyên nhân chính của sự bế tắc cũng đã được nêu lên rồi. Sân khấu là một toàn bộ gồm có soạn giả, màu sắc, âm thanh, diễn viên... và khán giả đứng về mặt nội dung và tinh thần. Sân khấu, diễn viên và khán giả thuộc về biểu hiện hình thức, không giải quyết xong được vấn đề chủ nỗi trước thì bế tắc chỉ là việc dĩ nhiên.

— Vâng. Nhìn qua từ cái quảng cáo đến tờ chương trình rồi lại nghe lời giới thiệu của máy phóng thanh... thì phần nhiều chúng ta đã thấy sân khấu đã coi thường soạn giả. Người ta chỉ nhắc tới thành tích của diễn viên mà chẳng mấy khi nói sâu về nội dung của vở tuồng, nói thêm về những cố gắng của soạn giả. Ai để ra *Boogn Tuyet*? Ai sinh ra *Gánh Hàng Hoa*? Ai viết ra *Lối Vũ*? Ai trình bày? Ai chịu trách nhiệm về màu sắc?

Người ta còn đi xa hơn nữa trong sự khinh thường soạn giả: Tuồng hát phần nhiều là tuồng của người khác viết và mình đem ra diễn mà không phải mất một xu nhỏ nào. Tôi đã được thấy những soạn giả sống túng thiếu. Mà soạn giả đã phải chật vật, thi nhát sao không có người viết cầu thả và vô trách nhiệm?

— Anh nói phải! chỉ các anh nói thôi... chúng tôi nói thì không ưng.

Một ông khách ngồi gần đó vừa gật gù nhấp mày hòp rượu vừa mỉm cười nói với sang phia chúng tôi:

— Tôi đã xem cái lồng mấy chục năm nay rồi. Hiện nay thi đang thiếu tuồng mới. Chỉ có bốn soạn giả đang kè

lá: Tư Choi, Tư Trang, Năm Nô và Năm Châu.

Tôi đưa mắt mỉm cười nhìn anh bạn soạn giả: anh mỉm cười đứng dậy kéo tôi vào trong rạp hát. Tôi quàng tay ôm sát anh vào người và thỏ thẻ:

— Anh à, anh nên viết nhiều cho anh em nữa đi. Ngày nay! anh có nhiều sách Tàu về sân khấu, anh lại có mấy chục năm kinh nghiệm về cả ba mặt: viết tuồng, diễn tuồng và hiểu biết tâm lý người xem tuồng...

— Viết mà không có chỗ in, viết rồi để đấy... thì viết làm gì...

— Thì anh cứ viết đi, viết rồi cho anh em bạn bè xem chung, giới thiệu em của anh đang cần học cơ mà...

Anh bạn soạn giả lại mỉm cười, đôi mắt anh vẫn lim dim như thường lệ, da mặt anh vẫn đỏ ửng như mọi khi.. duy chỉ có đôi máy rậm của anh là hơi nhai lái:

— Hừ... Viết để rồi để đó! Viết giữa khi mà minh hằng ngày phải chặt vật tim sống... Anh đã tìm đúng nguyên nhân bế tắc của sân khấu, nhưng còn những chi tiết nữa mà anh cần phải đi sâu vào.

Càng đi sâu vào, anh càng sẽ nhận rõ như tôi: nên để cho nó chết đi! Để mặc cho nó bị sự tiến triển của nhân dân đào thải. Các anh là văn nghệ sĩ, các anh có thiện chí muốn nâng cao một ngành nghệ thuật đứng dưới tiêu chuẩn tiến bộ của nhân dân. Anh chỉ là một người khách « lạc quan » vừa đến thăm một ngôi nhà cổ. Còn tôi, tôi đã sống trong đó từ nhỏ tới giờ... tôi đang muốn thoát ra.. vì tôi biết rõ quá, vì tôi hiểu sâu quá...

Lần sóng người đầy mạnh chúng tôi qua cửa chính. Màn đã mở, và... « Tân bao » bắt đầu... Tôi nhớ anh bạn soạn giả cho biết ý kiến về Tân bao... anh chỉ mỉm cười... Tôi cố gắng phân tách nét mặt của anh nhưng vẫn chịu không biết là trong cái mỉm cười của anh có xen tiếng thở dài hay không?

Nhin Tân bao đang vây chặt xiềng xích quanh Bích Thuận và Từ Anh, tôi hỏi khẽ anh bạn soạn giả :

— Có phải cặp đao kép kia tượng trưng cho những chiến sĩ văn hóa bị Tân bao khủng bố và « hiếp dâm »... không anh?

Anh bạn soạn giả chỉ mỉm cười không trả lời.

THÁI LINH



Người Việt-Nam đi dự HỘI NGHỊ VÂN ĐỘNG HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Tờ báo vừa nhận được điện văn của Ông Nguyễn Hữu di
đự Hội Nghị Hòa bình Thế giới tại thủ đô xứ Đan Mạch cho
biết:

HỘI NGHỊ KRAI MẠC HÔM 22-8. VIỆT NAM ĐƯỢC TOÀN THỂ
CÁC NƯỚC THAM DỰ HOAN NGHÈNH NHIỆT LỆT
CH Kobenhavn Christiansborg
Biên tin số 1430

Và sau đây là vài đoạn trong bài diễn văn của đoàn Việt
Nam đọc tại hội nghị:

HIỆN nay không phải là đại diện chính thức của Chính phủ hay là một thế lực chính trị nào ở nước chúng tôi, chúng tôi chỉ là đại diện cho một nhóm người trung lập tha thiết công lý, tự do và hòa bình. Cuộc thế giới chiến tranh đế nhị hiện nay đã chấm dứt ở các khu vực của lục địa duy chỉ còn nước chúng tôi vẫn liên miên là bối cảnh trưởng tàn khốc, đời sống của con người không còn biết đến có ngày mai.

Ngày nay kỹ thuật khoa học đã biến thế giới thành một hệ thống mật thiết tương quan và không dung cho trên mặt đất cầu có những tổ chức chính trị, kinh tế hay văn hóa biệt lập. Kỹ thuật khoa học cũng đã giải phóng cho một số nhân loại ở nhiều nơi về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Các dân tộc nhược tiểu trong thế giới ngày nay vì quan hệ địa lý hay kinh tế đã là một trong các yếu tố chính của chiến tranh thế giới. Cho nên từ thăm họa chiến tranh thế giới lần thứ nhất, vấn đề dân tộc tự quyết đã được nêu lên làm căn bản để xây dựng một thế giới hòa bình. Hòa bình có tính cách bắt phán, công lý là công lý chung cho toàn thế giới. Quyền sống và hưởng thụ hạnh phúc và tự do là quyền hiến
niên của nhân loại bắt phán chúng tộc và màu da.

Dân tộc chúng tôi hơn một ngàn năm đã là một dân tộc trường thành có một lịch sử vẻ vang trên đất hình chữ S, đồng bào lập ở giữa hai khôi lớn của lục địa Á-Âu là Ấn Độ và Trung Hoa vốn ưa chuộng tự do, công lý, ngày nay sốt sắng mong đợi có điều kiện để hợp tác bình đẳng với các dân tộc vào công cuộc xây dựng hòa bình cho nhân loại trong tổ chức liên bang thế giới.

Trong đoàn gồm có Ông Nguyễn Hữu với bà giữ chức bí thư và Ông Nguyễn Minh Tâm, quay phim.

Hội nghị trên đây do Phong trào vận động Hòa bình, xây dựng chính phủ Liên Bang Thế giới tổ chức. Phong trào này phát sinh năm 1945, do tập đoàn thống nhất liên bang của Anh quốc khởi xướng và triệu tập. Đầu có các cuộc hội nghị hàng năm ở Luxembourg (1946), Montreux (1947) Luxembourg (1948), Stockholm (1949) Năm 1952 họp tại Hiroshima, người Việt Nam có tham dự.

Ông Nguyễn Hữu là người đứng đầu chi nhánh của phong trào này tại Việt Nam.

Trong ngày lâm đường di dự hội nghị, ông và bà Nguyễn Hữu có đến thăm tòa soạn ĐỜI MỚI, và có trả lời các câu hỏi của chúng tôi như sau đây:

HOI.— Tổ chức hòa bình này có khác những tổ chức hòa bình từ trước và hiện đang có trên thế giới không? Tôn chỉ và mục đích của nó như thế nào?

TRẢ LỜI.— Nói đúng ra tổ chức này là Phong trào vận động hòa bình xây dựng chính phủ Liên bang Thế giới, như thế khác hẳn mọi tổ chức hòa bình khác. Phong trào chủ trương muốn có một nền hòa bình chắc chắn dựng lên trên công lý thi thế giới phải tổ chức thành một liên bang, trong đó bao gồm mọi quốc gia, mọi dân tộc trên thế giới, và đúng là

trên là một chính phủ liên bang. Các quốc gia trên thế giới, họ nhau lại thảo ra một bản hiến pháp cho cả thế giới, sẽ chọn những quyền hành nào dành cho chính phủ chung, trong khi đó những quyền hành riêng của các quốc gia hội viên vẫn được tôn trọng.

Chính phủ liên bang thế giới sẽ có quyền hành ngăn cản bằng pháp luật quyền dùng sức mạnh hay đe dọa bằng sức mạnh của các quốc gia trong những vấn đề quốc tế, ngăn cản việc kiểm tra hay tăng trừng vũ khí quá mức cần thiết cho mục đích cảnh bị trong nước, áp dụng chương trình chung để tái giám định bị toán thể, đưa ra các tòa án thế giới những cá nhân hay đoàn thể nào âm mưu chế khi giới chiến tranh vi phạm vào luật pháp quốc tế và làm việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể nhân dân thế giới.

HOI.— Trong tình trạng hiện thời thì Phong trào định dạ vào đâu để đạt được mục đích của mình?

TRẢ LỜI.— Phong Trào cố gắng phổ biến chủ trương mục đích của mình vào mọi tầng lớp nhân dân trên thế giới, và nhờ Hiệp Hội Nghị Si tiên hàng thế giới phổ biến nó trong các chính phủ quốc gia. Phong Trào như vậy là lấy toàn thể nhân dân trên thế giới làm bạn thuận cho mình mà làm việc một cách hòa bình để đi đến liên bang thế giới.

Phong trào lại vận động cho Liên Hiệp Quốc có sức mạnh thật sự do việc xét lại và sửa đổi Bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc vào năm 1955 sắp tới. Cho nên các tổ chức hòa bình liên bang thế giới ở mọi nước đều đang chủ trọng nghiên cứu những sự sửa đổi hợp thời hợp những điều mà nhân dân thế giới mong muốn để xúc tiến việc đổi Liên Hiệp Quốc thành một chính phủ liên bang.

HOI.— Công việc này có lẽ nhiều người sẽ cho nó là không tuồng?

TRẢ LỜI.— Theo những kinh nghiệm về những tổ chức quốc gia liên bang, thi việc tổ chức Liên Bang thế giới cũng vẫn có thể thực hiện được. Lẽ dĩ nhiên còn có việc bao giờ cũng rất khó khăn. Theo lý thuyết thì còn có nhiều cách xây dựng hòa bình thế giới, nhưng theo ý chúng tôi, chỉ có cách tổ chức liên bang thế giới và một chính phủ duy nhất này là có thể đi đến hòa bình thật sự mà không cần đàm phán. Những người liên bang chủ trương làm việc hòa bình, cho hòa bình, như thế thiết tưởng một khi đã hiểu rõ thì ai cũng tán thành cả.

HOI.— Phong trào này đối với cuộc vận động độc lập của các quốc gia trên thế giới như thế nào?

TRẢ LỜI.— Lê dĩ nhiên Phong trào ủng hộ mọi cuộc vận động độc lập của mọi quốc gia, thoát khỏi sự thống trị của đế quốc bắt cứ từ đầu đến Phong Trào đã kết án chính sách thuộc địa và nhân đạo dưới mói hình thây.

Chúng tôi trường cản nêu nói thêm rằng PHONG TRÀO VẬN ĐỘNG HÒA BÌNH này muốn tiến tới một lực lượng trung gian giữa hai khối Nga và Mỹ, thành một lực lượng thứ ba để giữ thế trái cân hòa bình.

TÂN SINH



Hội nghị Hòa bình nhóm họp tại Hiroshima (đã bị bom nguyên tử tàn phá) năm 1952.

ĐỜI MỚI số 75

Chi trich và phê bình là một sự cần thiết cho bất cứ người nào cầu tiến bộ. Trong lĩnh vực văn nghệ, báo chí, chỉ trich và phê bình là những lợi khi đe vui dập những cái xấu cái dở, đe nâng cao những cái hay cái đẹp, cũng cần thiết cho bất cứ văn nhân nghệ sĩ nào cầu tiến bộ cho mình nói riêng, cho nền văn nghệ nói chung.

Con người vốn dẽ làm lỗi; mà cũng vẫn có lòng tự ái rất cao, nhất là con người văn. Chịu đe kẽ khác chỉ trich, phê bình, và biết nhận lỗi của mình, là một can đảm rất lớn. Người nào có can đảm ấy rẽ dẽ và rẽ mau tiến bộ.

Nói riêng về văn chương, nghệ thuật, nếu bao giờ cũng tự cho mình đã là hay, là giỏi, là xuất chúng hơn người, bo bo khép chặt trong « Tháp ngà » của mình, khinh khi những dư luận, những lời phê bình, chỉ trich của người chung quanh, thi văn nhân nghệ sĩ ấy hoặc mau hoặc chậm sẽ bị bỏ rơi trên đường văn nghệ.

« Tự cao, tự đại, tự mãn, tự ái... tự là tự tử ». Câu nói dưa ấy có nhiều ý nghĩa xác thực, cần tóm niêm luôn. Được người khác phê bình, chỉ trich là một điều may mắn; và nghe ngóng, thâu nhận dư luận để biết « phúc thiện » lại là điều hay của người văn nghệ.

Chỉ trich và phê bình là một điều cần thiết không thể chối cãi. Nhưng cái lợi khi ấy có thể mất tất cả ý nghĩa tốt đẹp của nó, nếu người sử dụng không được khéo léo và thiếu tư cách đứng đắn.

Có nhiều cơ quan ngôn luận đã đặt sai vấn đề này.

Giá trị của sự chỉ trich, phê bình đã lệch đi nhiều, vì cái nội dung quá sai lạc. Đọc những bài báo ấy, người ta có cảm tưởng đấy là một sự xoi mói nhỏ nhen, một sự « vạch lá tim sâu » vì hiềm khích, vì thiên vị, vì tự ái cá nhân, vì tự cao, tự đại... vì rất nhiều lý do, ngoài cái lý do chính đáng là chân thành xây dựng cho nền văn nghệ chung.

Hơn nữa, hình như để mục ấy, được giao phó cho một người hay một số người chưa lãnh hội đầy đủ sứ mạng và giá trị của sự phê bình, chỉ trich văn nghệ; hoặc giả chưa đủ khả năng và nhiệt tâm làm phần việc quan trọng ấy. Nên, có nhiều khi, người giữ đề mục ấy trên các báo, đọc qua một tác phẩm, một đoạn văn, chỉ biết cẩn cứ trên một vài chi tiết nhỏ, một vái lầm lỗi về hình thức không đáng kể, nhằm vào những điểm ấy mà « cao », mà « nhò » (cô), mà « gợt », mà « đá... lung tung ». Trong lúc ấy, quên mất hay không hiểu thấu cái chia sẻ đựng lòng quát của tác phẩm; mà chia sẻ đựng ấy mới là cái nội dung phản ánh đầy đủ những ý chính của tác giả.

Thật là tai hại!

Bàn về PHÊ BÌNH của Lưu Nghị



dẫn, cần xét sự việc sâu xa hơn: phải tìm sự liên quan giữa cái hay, cái dở, phần chính, phần phụ, phần đúng, phần không đúng của tác phẩm ấy, và hơn nữa cần xét tác phẩm ấy trong không gian, thời gian nào đó, để định cho nó một giá trị văn nghệ.

Như thế trí thông minh đã đi đến mức độ sâu sắc.

Cần hiểu rằng một người có thể thông minh, nhưng không sáng suốt, nhưng người đã sáng suốt, tất nhiên phải thông minh, có thể là không thông minh trong tất cả các vấn đề đang nhận định. Nên sáng suốt là đức tính cần yếu vậy.

Đức tính thứ hai. — Có lập trường đứt khoát rõ rệt.

Khi suy xét một sự việc hay một nhân vật, đe chỉ trich, phê bình, cần phải tự đặt vào một lập trường nhất định. Nếu không có lập trường nhất định, sự phê bình, chỉ trich không thể nào có những lý luận vững chắc để bảo vệ sự khen, chê, suy luận đã đưa ra.

Thiếu lập trường là thiếu cái nền tảng căn bản để dựng lên những lập luận, suy xét, nghĩa là những quan điểm.

Quan điểm là những đường nét, màu sắc. Lập trường là nền giấy trắng, không thể vẽ đường nét, màu sắc lên không trung.

Nên lập trường có thể sai. Nhưng, không thể thiếu lập trường trong lúc phê bình, chỉ trich văn nghệ.

Đức tính thứ ba. — Có ý thức xây dựng.

Người chỉ trich, phê bình có ý thức xây dựng thẳng thắn vạch những lầm lỗi, sai lầm, cung thẳng thắn tân thường và nâng cao những ưu điểm. Người phê bình, chỉ trich đứng đắn bao giờ cũng nghĩ đến sự xây dựng cho nền văn nghệ chung. Khen, không nên làm cho người khác hiểu lầm là Nịnh-Hót, Bợ-Bờ; Chê, không nên biếu lộ sự hàn học, sự « ham hồ » sự khiếm nhã trong lời văn. Người phê bình, chỉ trich chân chính khen, chê rất dịu ngọt, rất thanh lịch, rất đúng mực. Người được khen, hay kẽ bị chê vẫn vui lòng « phúc thiện », vì thấy được chú ý đến một cách đúng đắn, phải lẽ.

Ý thức xây dựng phản nghĩa với ý thức phá hoại. Tinh chất xây dựng hay phá hoại trong văn phê bình, chỉ trich có thể nhận thấy rất rõ ràng. Và chính tinh chất này định đoạt phán cách, thái độ của phê bình, chỉ trich, định đoạt giá trị của những giọng chữ của người ấy viết.

Khi đã có ý thức xây dựng, thường được tinh túc và đẹp đẽ. Trong văn phê bình, chỉ trich, thiên vị, để đưa đến nguy hiểm, ngoan cố trong sự sai lầm.

(xem tiếp trang 32)



của Hà Việt Phương

VI

Có nhiều tiếng khúc khích; có cả tiếng cười rõ. Nhưng anh Tư thì anh không có cười. Anh bình thản phân tách:

— Dùng thế. Còn về múa. Thị dân mình, sống bằng phẳng, trời buộc quá mả, lèn nghi, phép tắc từ túng của đạo giáo đã làm tê kiếp người đi nhiều lầm, nên cái thêm muôn phỏng khoáng bị dồn nén đến một mực phải «siêu hóa» (sublimation) ra thành cái thích thú nhảy múa (lèn đồng, lèn bóng và nhất là múa vò), mà múa ở đâu? Nếu không phải múa vụng «ở trong thâm tâm» và nhờ người khác (là tại chúng ta) múa hộ ở trên sân khấu? Vậy thì, chưa có điệu múa nào ra hồn tắt nhiên là họ phải «xực» cái món dao găm vậy. Không có thì... chịu chêt thêm ư? Cho nên ta nên mừng khi thấy đồng bào còn thích múa, và ta nên khen những đồng chí nào sẵn sàng kiến, thừa can đảm dù nhập những trò múa (dù là múa rối, dù là múa may quay cuồng) vì trải qua nhiều thử thách có cơ sê phục hồi được điệu múa cũ, hoặc phát kiến ra được những điệu khiêu vũ mới chẳng... Ngay như ở ngoài kia đây, phong trào ca vũ phát triển rất là mạnh: ai ai cũng thích thú cái khoản «nhảy» lầm lầm... Chúng ta cần chờ đợi một Phạm Duy của ngành nhảy múa: chúng ta đòi hỏi một thứ Dàn-vũ cho đồng bào... Đoàn nào tiếp tục công việc của Tô-Như-hô-dã kia đây? Kim Chung hay Phụng-Hảo?

Một anh bạn đạo diễn lên tiếng:

— Anh tin vào cảnh loạn à?

— Tin chứ. Trong cảnh phản hóa thế nào cũng nẩy ra một cái gì mới: khéo bướng dẩn thì là di vào con đường sống, thi tiến, ngược lại, thi chết, thi thoái. Nhưng còn tốt hơn là cảnh sa lầy. Cho nên sân khấu của chúng ta, theo thuyết vật mới của Mitchourine, thì đang ở, vào trạng thái *tung lay* (nature ébranlée) nó sẽ thoát thai ra thành một cái gì lại song điều cốt yếu là phải được hướng dẫn, trong cảnh loạn phải thoát ra cảnh bình, Đó là nhiệm vụ chung của những người hữu trách. Nói trắng ra phải có nơi Huấn luyện, có lò «duc» ra một sân khấu mới sớm ngày nào tránh được cái nạn «lố bịch, lai căng, lung lay» ngày ấy!

VỢ NÓI VỚI CHỒNG

— Nhà thiếu đồng hồ báo thức nên chỉ cách này để đánh thức mình dậy cho sớm đó!

— Còn về đạo diễn?

— Vai trò đạo diễn hiện giờ không quan trọng như trước đây nữa, vì diễn viên đã tiến hơn xưa nhiều. Tuy vậy cũng cần đề ý mấy điểm này: là đã đến lúc luyện cho các diễn viên nắm lấy tính chất giai cấp của các vai trò (chứ đóng vai nào lời lẽ cử chỉ bộ điệu cũng vẫn là nếp sống thường ngày của diễn viên, thi lột xác cho nỗi tình thần vai trò; đã vậy, chính ngay những diễn viên đại tài của mình cũng vẫn chưa thoát được nỗi cái lối chơi riêng biệt, nghĩa là chưa vượt nỗi vai trò, tạo ra một cá tính diễn hình, cá tính xã hội, cá tính tổng hợp: cá tính giai cấp của vai trò (họ chỉ mới đạt tới độ phát xuất: avoir du foyer), chứ chưa mấy ai đạt tới độ xuất thân (avoir de l'abat) chẳng hạn như Năm Châu thì ở vai nào cũng vẫn còn thấy Năm Châu, Bích Thuận cũng vẫn là Bích Thuận, chứ chưa

tới các ngành chí iết chuyên biệt rồi: tỷ dụ người ta đã giải quyết hẳn hoi việc bài tri, hóa trang, thanh âm để chuyên chú vào ánh sáng không thôi; tỷ dụ lúc dùng vở Lôi Vũ, khi Phồn Y, bị dồn nén quá, lúc xuống thang sấp «hiện» ra sân khấu, thì đạo diễn phải làm rung rung màn phòng lèn, cho khán giả bị kích thích về xúc quan trước khi rung động bằng thị quan... Đạo diễn của người ta vì có công nên có quyền lâm lầm. Vai diễn viên của người ta, lúc đặt chun vào buồng trò là (anh nở nụ cười tha thứ, ngó các tà áo buồm buồm) là họ coi mình như tên quân ra mặt trận, hoàn toàn phục tòng cấp chỉ huy, là người đạo diễn. Thành hay bại là ở như người lãnh đạo... Riêng tôi, cũng lấy làm hài lòng khi được a tham dự» mấy buổi diễn xuất của đoàn Kim Chung Hải cảng, vì thấy đạo diễn tận tâm và anh chị em diễn có tình thần phục thiện và tình thần trách nhiệm đối với nhân dân...

Một giọng kim cất lên:

— Trách nhiệm với nhân dân?

— Phải. Mỗi lời nói của diễn viên là một lời «tuyên truyền, giáo dục» nên khi thấy các anh các chị ấy cự nhau vì quên vỡ, vì chưa thuộc vở, vì bỏ nhau «lở tầu», tôi cho là ít nhất họ cũng đã có ý thức một phần nào về vai trò của mình: tự trọng thì rồi được người khác trọng minh. Tuy vậy cũng cần nhấn mạnh vào điều này là diễn viên vẫn còn ý tài hoặc lười biếng nên không chịu học vở, thành thử đạo diễn nhiều khi không còn biết «đạo» vào đâu nữa vì việc «diễn» quá tự do đến nỗi hoà ra «đứt dây cương»: tuồng cương là bước cản trở lớn nhất của sân khấu nước nhà, và là vựa thảm chôn vui các ca sĩ ý tài lười biếng.

— Chúng em thiếu vở, mà khách thì đòi xem... bảo không cương sao được?

— Em tôi nói đúng lắm. Nhưng một diễn viên trọng nghệ thì thà không diễn chứ nhứt định không diễn kịch cương. Một mặt khác, phải tổ chức việc chép lại kịch cũ và sáng tác vở mới. Tổ chức...

— Sáng tác mà phải tổ chức?

— Sáng tác mới phải tổ chức vì đó là một chuyện kỳ khuynh... Chúng ta đều phải nhận là thiếu vở nên mới phải cương. Ma thiếu vở là vì thiếu sáng tác. Ma thiếu sáng tác là vì sao? (anh Tư đón về bắn khoan của mọi người, ném cười) Là vì không sáng tác được... (mọi người cười rõ) Hãy khoan... không sáng tác được là vì sao? Là vì, da số văn nghệ sĩ chuyên nghiệp thì không thông hiểu đời sống của nghề «lò», còn đa số con nhà nghề thì không thông hiểu đời sống của nhân dân, nên một bên thi tự hỏi: «Biết gì mà viết?» còn một bên thi tự nhủ: «Biết viết cái gì?». Bởi vậy thiết tưởng đã đến lúc văn nghệ sĩ cần sống đời sống của con nhà nghề, chịu chia vui xê buồn với kiếp «thiếu thốn của ánh sáng» còn con nhà

bây giờ là giai đoạn tổ chức đời sống của giới ta, rồi tổ chức việc sáng tác. Về đời sống thì đoàn Năm Châu đã tiến được một bước khá dài, nói chung ra thì giới minh ở trong này đã thành hình đoàn thể có hoạt động hẳn hoi, ngoài Bắc cũng đang gây cơ sở, Trung Hà nghe nói đã khởi sự việc triệu tập anh chị em... Rút lại, tổ chức rộng rãi đã có bờ thế rồi. Nay bản vào chi tiết: quan hệ nhất là việc sáng tác. Thì, ngoài kia, đã có nhiều anh chị em văn nghệ chuyên nghiệp già nhập các đoàn, sáng tác tập thể với anh chị em diễn viên...

Nhiều cặp mắt sáng ngời lên. Nhiều giọng họa mi lúi lo :

— ... Với diễn viên... Chúng em cũng sáng tác?

— Chứ sao? Các chị vẫn sáng tác, cũng như các anh vẫn sáng tác, khi các anh các chị... cương. Dùng thế. Bây giờ chỉ việc ghi chép lại lời cương, họp nhau sửa chữa, nắn gợt lại cho có thể thông, rồi... thế là sáng tác tập thể đấy. Giản dị lắm mà, Nhưng phải có tay chuyên môn phụ trách. Vì vở kịch muốn thành giá trị, thật cũng phải tốn nhiều công phu...

— Dĩ nhiên rồi.. không thể sao lại gọi là văn nghệ...

mà riêng về văn nghệ mình chưa có cái gì ra trò cả... ức thật, anh em ạ... Thế làm thế nào mà «ra» được vở khá, anh nhỉ?

— Viết mãi, diễn mãi, sửa mãi là rồi phải có...

— Khả là những gì nói khá, anh nhỉ?

— Khó lâm cơ đây... Nào, ta tiếp tục nêu chủ?

— Thôi, hôm nay anh cũng đã mệt.. mà giờ cơm sắp đến.. còn phải sửa soạn hoá trang... để nghỉ để đến mai...

— Được, thì đến mai...

Có những vẻ mặt híp rịp. Có nhiều vẻ mặt băn khoăn. Có một vài vẻ mặt trơ lị, đánh dấu bằng một cái mầu tâm sự vụn:

— Thế là hôm nay ra sân khấu mình thấy hơi lo lo... Minh thì phải luyện lại cái giọng mất... Em thấy «xuất thân» là khó lâm dãy... Chứ lý... Bao giờ có đủ vở nhỉ?... Có vở khá mà diễn thi thủ vị?

Những gót chun thon thon biến vào hậu trường.

Dàn sơn ca hay vè tôle nóng.

Sân khấu vắng tanh.



NHÌN NHAU

EM nằm trên giường bệnh,
Anh khăn gói ra đi
Ngoài kia trời nỗi gió
Nhìn nhau... biết nói gì?

Tâm hồn xao xuyến quá
Khi tay cầm trong tay...
Chuyển này đi lâu lắm,
Chưa định ngày về đây,

Đa em mầu xanh lá,
Người em còn run run
Chỗng tay em gương dại
Mắt vương dại giọt buồn

Là đàn con khói lửa
Chúng mình cùng tìm đi
Ai to giờ cách biệt
Trên khắp ngã tràng kỳ?
Đến ánh đèn le lói,

Chum mài đầu thao thức
Kể chuyện lòng nhởn to.
Suối bên nhà róc rách
Gió tình dài lè thê:

— Nhìn nhau qua hình bóng

Bèn nay nhiều tăm tối,
Anh nằm mơ thấy em
Mái tóc cười trong gió
Hát bài ca quen quen:

«Em, em nhìn đi đâu?
Em, sao em chẳng nói?
Mưa rơi ướt mái đầu,
Mỗi đóa một khăn gói
Ngày nào thì gặp nhau?»
Anh đội trời swong nồng,
Em băng miền gió mra
Nhìn nhau mà chẳng thấy
Chỉ có niềm mong chờ...

LƯƠNG DANH HIỀN

NHẮN VỀ THÔN XƯA

Ở một góc thành.
Nhưng...

Mấy năm rồi xa cách,
Trút sạch nỗi niềm riêng.
Quên thói cõi gác láng giềng,
Say men binh biến, vui miền đấu tranh,

Rồi...

Một chiều gió theo mây



Cô lái đò xinh,
Trong mùa thanh bình.
Cô đưa thuyền nhẹ,
Trong cõi da lanh.

Vàng rung nõa lung đeo
Ghé lồng nghe lành lạnh
Nhẩm tình: — Mấy mùa xanh
Hai, ba, mà non bốn
Nắng sớm hồn lành.
Hoèn đò quanh quanh.
Khi hoàng hôn xuồng

VĨNH THAO



...Biết ngay là mình sẽ làm hại người ta, nhưng không thể
dẫn lòng được.



...Tôi mới kiếm cách gấp, cô em gái Kiều Loan.



...Thinh linh cửa phòng mở, Kiều Loan hiện ra,



II
TÀM.— Thế anh ghét chị ấy ư ?

MINH.— Cũng chẳng phải là ghét. Tôi không biết làm cách nào để gần gũi, phá cỏ tiêu thư trong trắng và kiêu kỳ kia. Biết ngay là mình sẽ làm hại người ta, nhưng tôi không thể dẫn lòng được... Vừa độ ấy, tôi nhận được sáu ngàn bạc của thầy gửi. Đồng thời tôi lại được tin, do sự thót mạch của một người bạn, là ông thần sinh ra Kiều Loan đang bị nghi về tội thua bạc thảm lạm công quy... Tôi mới kiếm cách gấp cỏ em gái của Kiều Loan, ghi chuyện, rồi nói : « Nếu nhà nước bắt ông cụ phải tính toán trả số tiền lại, thi đáng lẽ bị biếm chức hay phải đổi đi nước độc, có chỉ nói với chị cõi đến gặp tôi là xong việc : tôi có thừa tiền, tôi sẽ đưa cho, người ngoài không ai biết đến đâu... » Bốn ngàn rưỡi bạc là một số tiền khá lớn... Cỏ bé mắng lại tôi, nhưng đem câu chuyện về học lại với chị. Tôi thi chỉ muốn có thế... Gặp hời ấy cuối năm, tính toán số sách, ngân quy. Tôi vẫn đợi... (Im lặng) Chú à, hai hôm sau, đã chiều tôi, tôi sắp đi chơi, thịnh linh cửa phòng mở, Kiều Loan hiện ra... Không ai thấy Kiều Loan vào đây. Việc này có thể giữ kín giữa hai người... Kiều Loan đi vào, hai mắt long lanh cương quyết, có vẻ kiêu nữa, nhưng tôi nhận thấy đôi môi run run... Loan nhìn thẳng tôi mà nói : « Em tôi bảo rằng ông sẽ cho bốn ngàn rưỡi bạc nếu tôi đích thân đến lấy... Tôi đến đây... ông cho đi » Kiều Loan chỉ nói được thế, rồi im bặt... Chủ vẫn nghe đấy chứ ? Trông chủ như đang nhập thiền...

TÀM.— Tôi vẫn chăm chú nghe anh đây.

MINH.— Ý trống đầu tiên của tôi là ý-trống của một đứa con trai nhà họ Trần. Tôi nhìn kỹ Kiều Loan... Trong Loan đẹp lắm, mà trong lúc ấy có một cái gì cao cả hơn cả nhan sắc của Loan... Loan đến để hy sinh cho cha... đem hiến thân cho tôi ! Cả thân xác Kiều Loan ở trong tay tôi. Loan muốn thử thách tôi, chủ biết không ? Thoạt đầu tôi trống là mình không thể tự chủ được, giận dữ sôi nổi trong người. Càng cảm thấy mình không xứng đáng với Kiều Loan, tôi lại càng muốn làm những cử chỉ đê hèn nhất. Trong lúc lâu tôi nhìn Kiều Loan một cách căm hờn ghê gớm.

TÀM.— Anh kẽ nốt đi...

MINH.— Tôi đến cửa sổ, tý trán vào mặt kính lạnh buốt... Rồi quay lại, rút ô ngăn kéo ra, nắn nghìn bạc lạng lẽ dẽm, gấp lại, đưa tay Kiều Loan... rồi tự tay tôi mở cửa, nghiêng mình chào... Kiều Loan run rẩy cả người, chăm chú nhìn tôi, mặt

tái dần, tái dần... rồi thinh linh, không nói qua một lời, sụp xuống, lạy tôi.

TÀM (không dám nói sự xúc động).— Anh, anh...

MINH.— Rồi Loan đứng phát dậy, bỏ đi... Còn tôi, không hiểu sao, tôi lại khóc như một đứa trẻ con... Cố phải là tôi đã khóc vì cảm kích không ?

TÀM.— Trong giây phút ấy, anh hơn hẳn chị Kiều Loan, anh đã thắng chị ấy rồi !

MINH.— Phải, chủ nói đúng, trong giây phút ấy, mà cũng chỉ trong giây phút ấy thôi, một thanh niên trác táng đã thắng cỏ tiêu thư kiêu kỳ ! Nhưng cũng vì thế mà không bao giờ Kiều Loan tha thứ cho tôi được, vì Loan rất kiêu hãnh. Sau đó, thầy sinh ra Loan mất, Loan đã trả hết số nợ cho tôi. Cho thế là chưa đủ, Loan còn nhất định hy sinh cả đời cho tôi, để tôi lòng biết ơn.

TÀM.— Thế ngay hôm ấy, anh đã yêu chị Loan rồi ư ?

MINH.— Tôi yêu hành vi của mình thì đúng hơn. Còn Loan thì bị xúc phạm đến tự ái.

TÀM.— Song rồi hai anh chị định hôn với nhau phải không ?

MINH.— Ba tháng sau đó... tôi làm sao quên được ngày hôm ấy ! Ngày Loan bảo yêu tôi, viết thư cho tôi... Tôi còn giữ đây, không bao giờ rời bức thư ấy. Đề tôi đưa cho chủ đọc. Tôi không xứng đáng, miệng lưỡi tôi nhắc lại chỉ thèm làm nhớ bần những lời trong thư.

TÀM (đu dàng).— Anh Minh, anh đứng tuyệt vọng như thế.

MINH.— Tôi đã viết thư cát nghĩa cho Loan biết tôi là một đứa hư hỏng như thế nào, ngay trong thời kỳ định hôn... Loan không muốn hiểu. Tôi mới nhờ Văn đến nói cho Loan tin chắc rằng Loan với tôi mà lấy nhau là làm một việc diễn cuồng... TÀM.— Nhưng anh đã nói là anh Văn...

MINH.— Phải, Văn yêu Kiều Loan. Loan cũng yêu Văn, tôi chắc thế, mặc dù Loan không nói gì hết. Làm thế nào hai người không yêu nhau được ? Loan đẹp và trong trắng, Văn thì thông minh !

TÀM.— Thế còn anh thì thế nào ?

MINH.— Tôi sẽ trở về với cuộc sống truy lạc bấy lâu...

(còn nữa)

— Em tôi nói rằng ông cho bốn ngàn rưỡi bạc, nếu tôi đích thân đến lấy.

Xem Đời Mới từ số 74.



...vỗ bạc đưa tận tay Kiều Loan.



...Kiều Loan run rẩy cả người, chăm chú nhìn tôi, mặt tái dần...



...Rồi thinh linh sụp xuống lạy tôi.

Bản cũn này trích dịch trong cuốn tiểu thuyết « Những kẽ chiến bại », một tác phẩm trứ danh của văn chương Đức thời lai chiểu, của nhà văn Hugo Weigel Richter. Tư tưởng của tác giả phản ánh tâm trạng bi thảm của những kẽ bắn khuôn trong khung cảnh đồi núi của xứ sở sau chiến tranh thứ hai. Những cảnh, những người của tác giả đưa ra trong « Những cảnh chiến bại » đều lấy từ trong cuộc vũ bão đại chiến xưa qua. Cả người đã cho rằng Richter, và vẫn trẻ tuổi ấy là đại diện của một thế khung hướng hồn hồn thay (islam) của văn chương Đức ngày nay. Điều không ai chối cãi là vận tải của tác giả đã chấn động lên tôi. « Những kẽ chiến bại »

L.T.S.



VĂN NGHỆ QUỐC TẾ

24 GIỜ

NGOAI TRÂN ĐỊA

NHỮNG chàng chiến sĩ vừa thức giấc thì súng bắt đầu nổ ran. Sự mệt mỏi của buổi sớm mai làm họ phải rùng mình. Trên đầu họ, những sà ngang rung chuyền.

Thân hình Guy-lo trắng nhợt nhạt. Những tiếng nổ mỗi lúc một gần hơn. Những viên đạn bị tan vỡ bắn vào trong hầm trú ẩn. Cát bay qua những cột bằng gỗ. Các chiến sĩ phải lẩy mũ để mặt. Bàn tay họ run run, người nọ ngồi sát người kia. Guy-lo nghĩ thầm: « Súng sắp ngừng, tiếp đến quân đồng minh sắp sửa tấn công. »

Sau một lúc, súng ngừng thật. Một bầu không khí im lặng khó chịu bao phủ. Găng-man nói:

— Đi ra ngoài đi.

Bé-gieec trả lời:

— Ngu xuẩn!

Guy-lo lặng yên. Anh liếc nhìn khuôn mặt Bé-gieec tìm bầm và nghĩ: Hắn ta sợ.

Bé-gieec lắc đầu và nói tiếp:

— Tôi không ra đâu.

— Nếu tại Mỹ xông vào đây?

— Mặc kệ.

Đạn rơi rào rào như một cơn bão. Trong trí Guy-lo, phác họa ra những mảng đá rung chuyền. Anh đè sát chiếc mũ vào mặt. Phía trên, những sà ngang rung chuyền. Hầm trú ẩn ngập đầy những bùn và bụi. Một mùi đất vôi bốc dậy, chen lấp cỗ. Guy-lo nghĩ thầm: đạn trái phá lán tinh. Súng dội không ngừng trên đồi. Hàng ngàn viên đạn rào rào bay qua trên hầm đè sập sisa tàn phá trong thung lũng. Chúng tiếp theo nhau như những bàng đạn liên thanh hạng nhẹ. Bốn bề vang dội. Những tiếng nổ gấp bội lên ở bên ngoài quanh hầm trú ẩn từ giờ này qua giờ khác.

Găng-man nói:

— Súng sắp ngừng.

Guy-lo lắc đầu không trả lời. Một gãy đồng hồ, sự im lặng làm anh nghe thấy Pô-lo nói:

— Tôi không thể chịu được nữa.

Những người khác liếc nhìn anh ta không nói câu gì. Màn đêm rũ xuống. Găng-man hỏi:

— Ai đi lấy « súp »?

Không có tiếng trả lời. Mọi người nhìn về phía trước như không nghe thấy gì. Sau cùng Bé-gieec nói:

— Tôi không thể đi được.

Guy-lo cầm chiếc « cà mèn » và nói:

— Dưa những cái của các anh đây.

Găng-man hỏi:

— Anh đi lấy « súp » à?

— Ủ.

Tôi đi với anh.

Hai người cầm cà mèn, đi ra khỏi hầm. Họ sát người xuống đất, trườn đến một cái hố khác. Một viên đạn lăn dưới chân, họ lại thở hồn hồn và dán chặt người trên mặt đất. Đến một giây khác, họ cùng đứng dậy. Khi đến trại tiếp tế, họ được tin Muy-ly đã nhỏ trại, mang theo cả « súp » đi. Găng-man hỏi:

— Bây giờ ăn bằng gì?

— Phải quay về đi tìm thức ăn.

— Tìm thức ăn! Nói dẽ nhỉ! Bây giờ không còn đến một con lợn con nữa. Ở đồn chỉ huy, mọi thứ đã thâu phát hết rồi và xe hỏa thi ở hậu tuyến, cách ba mươi cây số.

Họ lại đi ra. Đến trong sáng còn tịch mịch. Họ bò trong đám cỏ rồi ngừng lại giây lát trong một bụi cây. Găng-man nói:

— Chúng ta thở một lúc đã.

Họ nằm ngửa dưới thằng chén. Bên trên, một vách đá dựng đứng. Trong thung lũng, trọng pháo bắt đầu hoạt động. Hai chàng dán chặt người xuống đất. Những viên trái phá hạng nặng gầm rống bay qua đầu. Đằng sau họ, với những tiếng nổ, những tiếng bùn vỡ đại trong thung lũng bắn tung lênh. Phía trên, rừng bắt đầu cháy ngọn lửa cháy trên những ngọn cây.

Xuyên qua những bụi gai, họ bỏ túi hầm trú ẩn. Bé-gieec nói:

— May quá! Chúng tôi tưởng các anh đã bị giữ rồi.

Găng-man trả lời:

— Chúng tôi không có gì cho các anh ăn. Muy ly đã đi đến tại Mỹ, mang theo tất cả đi rồi.

(xem tiếp trang 31)

ĐỜI MỚI số 75

GIÁO DỤC NHÌ ĐỒNG NƯỚC NGOÀI

TRẺ CON NGA ĐƯỢC NUÔI DẠY RA SAO ?



Với tư cách đại biểu Pháp của Hội khuyến trợ các gia đình đồng con, bà Claude Andic được Nga sô mời đi thăm viếng nhiều trại huấn luyện thí đồng Nga để tìm hiểu sự nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ con từ ngày sinh cho đến lúc trưởng thành. Dưới đây là những cảm tưởng của bà sau thời gian quan sát, đang ở tại chí *l'Ami de l'enfant* mà chúng tôi trích dịch để tăng thêm cho bà sô VN, muốn tìm hiểu về giáo dục nhì đồng nước ngoài.

ĐỜI MỚI

Chúng ta hãy nhìn qua các lớp học. Vào một trường học, tôi ngạc nhiên quá! toàn con gái nhỏ, không có con trai. Áo màu nâu đi với khăn che đầu ngoài màu đen. Đồng phục hết, kiểu nhìn một công trình diệu kỳ. Tất cả đều trầm lặng. Trông như người lớn..

Khoa ăn nói, tài bùng biện được vun trồng sớm. Võ nghệ cũng được chú trọng: các cô, các cậu kẻ ngầm nghĩa một bức tranh, kẻ chém chú nhìn một công trình diệu kỳ. Tất cả đều trầm lặng. Trông như người lớn..

Bày giờ chúng ta nhìn qua mấy nét về sự tổ chức học hành ở Nga. Thời gian 7 năm học là bắt buộc, xong đó, có kỳ thi gọi là « kỳ thi trưởng thành » tương đương với Tu tài bên Pháp. Ngày thi vui như ngày hội, các cậu hân hoan, các cô dồn dập: hôm nay xếp cái màu đen lại, từng đoàn rộn rịp như khoe cánh áo choàng trắng, bắp bồng như cánh bướm. Sát hạch muốn được trúng tuyển, về học lực, phải được 3 điểm của tỷ số 3/5, đức hạnh phải được 5 điểm.

Nga sô không tú thành phương pháp thử thách gọi là « test ». Ở Âu Tây, với phương pháp này, giáo sư và phụ huynh tìm hiểu sức lực, tinh thần, sở trường, sở đoản của thiếu niên để giúp nó tìm hướng chọn môn, chọn nghề thích hợp với khả năng. Ở Nga, họ nói tốt hơn là để cho thiếu niên tự lựa chọn lấy khoa sở trường của mình mà học. Do đó có một điều đáng chú ý: hàng năm, thiếu niên có quyền đi khắp nơi trong nước, tùy thích, đi tìm hiểu các điều cần biết cho nghề nghiệp tương lai của mình. Bất luận là kỹ nghệ già, bác học, nghệ sĩ, các nô nà quay phim, các giới, hễ hôm nào có một vị « tiều học giả » nào đến gõ cửa, là cả ngày hôm đó phải xếp mọi việc lại, để sẵn sàng phục vụ cho du học sinh đó, không phải qua loa mà được đâu, các cô các cậu có thắc mắc gì, phải ra sức giảng giải cho rành mạch. Cần cứ vào trên đây, tôi thấy rằng ở Nga sô, chỉ có trẻ con mới là những phần tử được ưu đãi trong xã hội.

TRÚC SƠN dịch

Đây là một cơ sở. Kỹ sư và thợ trẻ còn xum xít đóng một chiếc tàu hỏa, đóng xong, tự cầm lái láy, chạy như thiết, — không cần đến người lớn.

Đây, một lăng quay phim tí hon. Cũng ra vẻ lầm. Tài tử đang tập đóng và quay phim ngắn.



MỘT NGƯỜI ĐI

Truyện ngắn

DẤN minh vào sóng đời với rất nhiều bờ ngõ, người trai trẻ ấy với vã đi tìm một lề sống lý tưởng cho đời mình. Hắn thường tự hỏi mãi mình sống để làm gì, và cho ai, nhưng rồi sau bao cuộc tranh đấu để tìm lề sống, hắn cũng như bao nhiêu thanh niên, mầm xanh của thế hệ đã phải phủ nhận rằng mình sống để hưởng hạnh phúc.

Thực ra, hắn cũng chưa hiểu hạnh phúc là gì. Hắn chỉ biết hạnh phúc là một trong những sự thề chứng tỏ rằng tâm trí con người, trong những quan niệm và những sự tin tưởng, đã bước qua khỏi sự thực hiện tại. Người ta thường ao ước những gì họ chưa thỏa mãn, và một khi đã đạt được trời vọng, họ cho rằng đó là hạnh phúc, nhưng chỉ một ít lâu sau, họ lại mong muốn những chuyện khác hơn, lại cho những chuyện khác hơn ấy mới là thật là hạnh phúc...

Về phần hắn, hắn chưa bao giờ được thỏa mãn hết cả những điều hắn đã ao ước. Vì thế, hắn cho rằng hắn chưa được hoàn toàn hạnh phúc. Tiền của, hắn không thiếu gì. Học thức hắn không kém ai. Nói tóm lại, hắn không hề thiếu thốn một tí gì, về tinh thần lẫn vật chất, duy chỉ trừ hạnh phúc.

Đối với những kẻ nghèo hèn, hạnh phúc là miếng cơm, manh áo, với người khá giả là cuộc sống phong lưu với kẻ hiếu danh là tiếng tăm lừng lẫy, với thương gia là tiền của. Nhưng hắn không phải thuộc những hạng người kẽ trên. Đầu tiên, cũng như bao nhiêu người con trai khác vừa đến tuổi trưởng thành, hắn hình

dung hạnh phúc dưới hình thức của sợi dây tình ái. Hắn bắt đầu thấy bàng khuất, nhớ tiếc những cái gì xa xôi, mờ mịt...

Một ngày kia, « một tiên nữ đã đến gõ cửa lòng hắn », hắn hân hoan mở toang ra và sống những năm đầu đầy sung sướng. Bên ngoài vợ trẻ yêu hắn, bên đàn con xinh xinh mến hắn, ban đầu hắn còn thấy êm đềm, nhưng rồi dần dần hắn cảm thấy cuộc đời trở nên vô vị. Ngày hai buổi ăn rồi ngủ, hắn chán nản cho đời hắn, và thấy thiếu thốn một cái gì...

Tự nhủ làm trai phải lập một sự nghiệp để đời, chứ không lâng lê la chuỗi ngày dài chán nản, hắn nhất quyết đặt chân vào hoàn lộ để tìm lại hạnh phúc, vì ái tình vẫn không phải là chân hạnh phúc như mọi người thường bảo.

Giờ hắn nghiêm nhiên là một vị quan to. Hắn cũng thấy thỏa mãn như lúc hắn vừa được yêu.



Thế rồi ngày hai buổi, mài miệt tâm tư vào đồng hồ sơ cao nghêu, hắn lại chán nản, và cũng chợt hiểu rằng danh vọng hay ái tình đều chưa phải là chân hạnh phúc vĩnh viễn.

Trên bước đường tranh đấu để tìm cho đời mình sự thỏa mãn của tinh thần, lần thứ hai hắn đã thất bại. Suốt bao nhiêu năm đeo đuổi để tìm nguyên lý của hạnh phúc, hắn vẫn như người đi đêm, chưa biết đâu là bờ bến. Tuy nhiên, hắn không như bọn người thiêng kiêng nban : hắn đã có chủ định, và hắn nhất quyết đi đến mục đích cuối cùng của hắn.

Suy nghĩ mãi, tự hỏi mãi không ra, hắn tìm đến hỏi một người nông phu :

— Thế nào là hạnh phúc ?

Người kia cười đáp :

— Thấy được trúng mùa, lúa được giá, vợ con được lành mạnh, trời đất được thuận hòa, thân thể còn tráng kiện, sức lực còn dồi dào là hạnh phúc.

TÌM HẠNH PHÚC

của Hoàng mạc Đạm

Hắn chưa vừa lòng hắn. Trời đất thuận hòa, vợ khỏe, lúa được mùa vẫn không phải là những mối lo chính của hắn. Bão lụt, bão ở lầu cao chắc chắn. Lúa mùa dù được hay không, bọn tá điền vẫn phải hằng năm lo đủ, vợ con ốm yếu đã có đốc tờ lo kia mà... Như thế vẫn chưa phải là hạnh phúc.

Hắn lại tìm hỏi một người thơ ký :

— Thế nào là hạnh phúc ?

— Có lương nhiều, được lanh sớm, gấp chủ hiền hậu, khoan hồng, dễ dãi, không lo mất chỗ làm, vợ con già đình không đau yếu là hạnh phúc.

— Thế cuộc đời cao giấy này có thấy chán lầm không ?

— Hạnh phúc không cho phép ta chán nản.

— Nhưng mà vô vị quá...

— Tìm hạnh phúc trong cái vô vị thì mới có hạnh phúc thật sự, vĩnh viễn và chắc chắn.

— Tại sao ?

— Một người ăn được nhiều trong một canh bạc, chỉ chốc nữa hay ngày nai là phải thua lại hết, tiền bạc ấy không vĩnh viễn. Một kẻ ham vui ném tiền ra để chuộc trả nợ một đêm, cuộc vui ấy không vĩnh viễn. Một người chuyên thương mãi ham lãi nhiều, một ngày kia có thể phải khánh tận vì lỗ lấp, số lãi ấy cũng không là vĩnh viễn. Sao bằng một người làm việc bằng trí óc, không lo mất tiền vô lý trong song bạc, không sợ lỗ lấp, lại quên được sầu muộn, khỏi phải tim vui trong xác thịt. Cái vốn tự mình mà có, không hao mòn, không mất đi, thế chẳng phải là hạnh phúc rồi ?

Sống trong một gia đình chồng vợ thuận hòa con cái ngoan ngoãn,

cái vui ấy không chóng tàn như cái vui của một đêm trác láng, cái hạnh phúc ấy tồn tại mãi, không như cái hạnh phúc của một thương gia phải chạy dồn dập để tìm mưu lấp. Cuộc đời như vậy mới thật là hạnh phúc.

Hắn suy nghĩ giây lâu, nhận là có lý. Về nhà, hắn cố mến vợ hơn, cố yêu con hơn, cố bằng lòng cuộc sống biện tại của mình và bình tĩnh với chuỗi đời lặng lẽ, thản nhiên trước những biến cố của cuộc sống, để thử tìm trong im lặng, trong vô vị, cái chân hạnh phúc của viên thư ký. Thoạt tiên, hắn cảm thấy có phần dễ chịu, nhưng dần dần, đời sống trở lại tẻ nhạt và lạnh lùng như giòng sông trôi

Hắn tìm hỏi một vị sư già. Sư đáp :

— Con người không bao giờ tìm thấy hạnh phúc được ; ai cũng muốn lo cho cá nhân mình trước đã. Hạnh phúc không phải ở trăm nghìn sự đòi hỏi thỏa mãn, mà ở trong sự đòi hỏi thỏa mãn, mà ở trong sự đòi hỏi thỏa mãn của mình, tức là hạnh phúc của người khác. Hãy vượt bỏ sự căm đố của trần tục để lòng mình được thư thái, để tâm hồn được lắng lẳng, tri tuệ được sáng suốt thì mới có cơ mà tạo nên hạnh phúc.

Lấy đức bác ái mà ở đời, lấy tông

vị tha mà tìm dịp chung dung với xã hội, lo cho hạnh phúc của kẻ khác, hạnh phúc của riêng mình ở đây.

Hắn vẫn chưa thấu đạt nỗi loi lẽ của vị sư, mới tìm đến mặt ông cố đạo. Người chẩn chiến của Thiên Chúa đáp :

— Con người không bao giờ tin ở hạnh phúc. Có khi hạnh phúc đã đến cho đời họ, mà họ vẫn chưa hay, cứ mãi miết cố đi tìm hạnh phúc, hoặc không cho đó là hạnh phúc, cứ tìm những điều khác mà cho là hạnh phúc. Là vì họ không biết dung hòa hạnh phúc của mình với hạnh phúc của người khác. Tìm riêng cho riêng cho một hạnh phúc không bao giờ được cả. Thú một con bướm đẹp, mến giữ riêng về mình, coa bướm tất phải chết, thân cánh phải xé xo, hình dáng trống đến xấu xí. Chỉ bằng cứ để nó trong lòng vũ trụ, cho nó tung tăng bay lượn khắp phương trời, để mọi người cùng ngắm, cái

dẹp của nó vẫn còn mãi mãi. Con bướm ấy tượng trưng cho hạnh phúc.Bạn người muốn giữ hạnh phúc riêng cho mình cũng như bạn người đã yết tình giết bướm : hạnh phúc sẽ mau tan vỡ như chiếc hoa đang sẽ mau tàn úa, nếu người ta đem ép vào sách để mong giữ được cái đẹp vĩnh viễn của hoa. Hãy trong gương Chúa cứu thế đã hy sinh cho mọi người, lấy đức vị tha, bác ái mà lo cho hạnh phúc của nhân loại, thế mới thật là hạnh phúc.

Hai tôn giáo, một lời khuyên. Thị ra trong bao lâu nay, hắn chưa tìm ra một hạnh phúc chân chính, là vì trên đường tìm hạnh phúc, hắn chỉ gặp phải những người chưa đẹp được lòng ich kỵ, mãi lo hạnh phúc cho riêng mình và thâu quyền. Đây cũng là lòng yêu người, cũng là hạnh phúc, nhưng được tinh ý chưa được phổ biến rộng rãi như tinh bát ái và lòng

vị tha của những người đã bỏ trào thế, hiến thân cho tôn giáo để cầu mưu hạnh phúc cho nhân loại, nên hạnh phúc ấy cũng không vĩnh viễn.

Vì cố đạo mong cứu rỗi linh hồn những con chiên của mình. Nhà sư già mong giải thoát nương tin đồ nhà Phật khỏi kiếp luân hồi. Hai đạo của hai tôn giáo, dù khác và nhau, vẫn cùng chung một mục đích : tìm hạnh phúc, dù rằng hạnh phúc vị lai ở bên kia bờ thế giới, cõi mọi người đang sống giữa cảm đỗ của xa hoa.

Nhà bác học thấy sung sướng khi phát minh ra những máy móc pung sự cho nhân sinh, những được lệu và phương pháp chống lụi thiêng nien. Vị bác sĩ thấy sung sướng khi cứu được một bệnh nhân hấp hối, vị luật sư thấy sung sướng khi gõ



được án nặng cho thân chủ, vị giáo sư thấy sung sướng khi học trò đỡ nhiều, sau lần phát ; người thay mặt cho công lao thấy sung sướng khi đem được ánh sáng vào một vụ án mờ hồ.

Tất cả những hạnh phúc ấy là kết tinh của hạnh phúc và kiêu hãnh. Hắn bắt đầu cảm thấy cuộc đời hắn mở rộng hơn, không còn mù mờ nữa.

Và nhủ thầm :

— Hạnh phúc giờ đã đến.



Có những con sông
ngắn nghèo uốn khúc, minh
hẹp độ một ngọn sào, lầm lì,
trầm lắng, mang dòng nước đỗ
chạch, lờ lững giữa miền quê
hẻo lánh.

Có những con sông mèn
mông, dòi bờ nhin nhau không
thấy, nước trong xanh, một
màu xanh ròn ròn, khoáng đãng
giữa vùng trời đất bao la, ngao
ngã, khinh thường, chảy băng
băng qua những đồng dâu xanh
nhạt.

Có những ngọn thác ngày
đêm ầm ĩ, hùng hổ, xô bồ, bắt
chấp cả sự uy nghiêm của non
xanh rừng thẳm, tung bọt trắng
xóa lén dấu những ghềnh đá
nhân thìn như gấp gáp, hồi hả,
như muốn trút cả con giận dữ
kinh hoàng lên những nàn
nhân chỉ biết luôn luôn cảm lối
xuôi theo số phận.

Cũng có những con lạch nước
tù, muôn đời không thay đổi,
rêu vâng lẩn lẩn sinh sôi này nở,
mỗi ngày tiến thêm một bước xâm
lấn trước sự bất lực di truyền của
đời phượng. Mùa đông về, mưa ngập
lòng lạch, gió gợn lên những làn sóng
nhõ, con lạch lại có dịp trồi dậy chuyền
minh như muốn tìm lại sinh lực ngày
xưa, nhưng có chăng, chỉ là vang bóng
một thời.

Nước từ nguồn trôi về đến bờ, rồi nước
bờ bắc hơi mưa lại trên nguồn, y như
một thông lệ dĩ nhiên.

« Non xanh đã biết hay chưa,
« Nước đã ra bờ tại mưa về nguồn

(Tân Đà)

Muôn đời vẫn không ra ngoài sự tuẫn
hoán nhất định.

Ấy thế mà vẫn có người nặng lòng
sầu tư, đắm nhìn con nước trôi đi biển
biệt, bàng hoàng như đứng trước cảnh
chia ly, cảm thấy mình vừa mất một cái
gì vĩnh viễn. Chén quan hà tuy nhẹ,
nhưng mà thâm thiết bao nhiêu! Trường
định một tiễn là thói hết, chả bao giờ
còn mong gặp gỡ, dù cho năm năm,
tháng tháng, ngày ngày, nước ở lòng
sông vẫn phảng phaphrag trôi từ nguồn đến
bờ. Người buồn rầu ngâm lại câu thơ cũ:

« Thủy đáo nhân gian định bắt hồi »

Bè cho lòng se thêm vì chia biệt.

Nước ở lòng sông sở dĩ sạch sẽ, ngon
lành vì luôn luôn thay đổi. Nước từ ở lạch,
ao, hồ, ngược lại thế vì phải động quanh
năm. Ở đời cũng vậy, cần có những đổi
thay, những biến chuyển, những xáo trộn
để mà tiến hóa. Hạt mọc mầm, phải nảy hành.
Cho nên trong chuỗi ngày nhiều nhương, ly
loạn, đã hiện lên viên ánh hòa bình



SÔNG NƯỚC MÙA XUẨA

Tùy bút của Huyền Viêm

của ngày mai nhân loại. Trong quá khứ
đã có mầm hiện tại, và trong hiện tại đã
sáng lên hình ảnh tương lai. Có cái gì
đứng một chỗ, có cái gì cố định mãi đâu.

ĐÓNG sông ấy ra đời tự bao giờ
và bát nguồn ở tận đâu, nào ai có rõ,
song nó đã từng sống qua những ngày
binh lảng. Nó im lìm như một kẽ vò
danh, nhưng sinh lực tiềm tàng đã nuôi
nắng cả mẩy cánh đồng phi nhiêu bát
ngát. Hạt lúa non tươi ngâm súra, thản
lúa mướt mầu xanh, trông mát mẻ, ngon
lành như hơi hám của nước sông nhuần
thấu.

Trong tháng ngày yên lành cũ, sông
bằng khuất đưa rước những mảnh
tinh tú phượng, rào rạt cái âm hưởng
của một cuộc viễn ly hay tơi mùng tiếp
đón những đồi bằn chán giang hồ không
quen thuộc. Dòng nước êm ái, xanh xanh
không bao giờ vẫn đục, trông chừng
như trong lành, yên phận, có ai ngờ đâu
đã lâm phen gợn nếp bờn cát, u uất
Sông tủi thầm cho mình bắt lực, cam
tâm đưa đón những gót sắt đi về, rõ
đầu chán trên muôn nẻo đường quê
mẫu thuỷ nhiên vắng sầm.

Ai đã từng phiêu lưu từ xú, có lúc
đứng chân trên bến sông để áp chuyến
đò ngang cuối cùng khi ánh chiều sấp
tắt, nhìn mặt nước sông bình thản trôi
xuôi, trông những ngọn trúc rì rì là soi
bóng, đón lấy cái âm hưởng của đồng
quê lồng xuống một buổi chiều thu
muộn, sẽ cảm thấy lòng rào rạt hàng
phượng.

Làm sao là được một mối tình như thế,

nó tha thiết, sâu sắc như tình
yêu, bao la như cả không gian
và thời gian hòa hợp.

Ôi tình sông nước!
Ôi tình quê hương!

Sông nước, đồng quê đã từng
gọi lên những quan cảm đậm đà
nhất trong mọi tấm lòng, nhất
là những tấm lòng xa xít. Nó
không rộn rã, bồng bột như tinh
phồn hoa đô thị, không u buồn
lè thè như một niềm hoài cổ
xa xôi, nhưng nó dịu dàng, ấm
ái, thâm thiết, phảng phất niềm
vẫn vương lưu luyến không rời.

THẾ là khói lửa bùng lan, và
đó dày tóc tang đã che kín cả
một góc trời hiền dịu. Có ai
quên được những đêm về
khuya, gió rét căm căm, mưa
rây rây bột trong bầu trời đèn
nhịt, từng đoàn người buồn
bã qua sông để di về nơi vò
định. Bi đâu? Về đâu? Họ thầm
hỏi nhau, ngờ ngác trông nhau,
rồi ngoan nhẫn theo con đường dài
khuất mình trong đêm tối. Họ muốn
khóc, nhưng đôi dòng lệ đã hối như khô
can.

Trong lúc đó, trên sông nước vẫn sáng
rực lên như một hội hoa đăng, ánh đèn
chập chờn dan đường cho đoàn thuyền
xuôi ngược. Muôn ngàn tiếng kêu, tiếng
khóc, tiếng mái chèo, tiếng kêu đồ đạc
hòa hợp nhau, hồn hồn, ồn ào, không
phân biệt được, trong khi sông nước
vẫn lặng lẽ cố làm xong bốn phần. Ôi!
kiên nhẫn làm sao! Bi tráng làm sao!

Sau những ngày nắng chang chang, là
những ngày mưa tầm tã, những đêm dài
rét căm, sông nước nghe chừng như
muôn dừng lại không trôi. Hết chiều này
sang chiều khác, những hồn hoảng tim
sầm, vắng ảm thay phiên nhau chim dần
vào quá khứ. Sông nước từ độ chớp tinh
tung ra muôn phượng, đã quay về sông
cố đơn trong những chiều mong đợi. Cảnh
đồng phi nhiêu ngày xưa, nay không cần
nước sông ấp ú, vì ngọn lúa xanh đã theo
bàn tay cần cù, lam lũ di trú nơi xa.
Suốt một quãng đồng bao la, cỏ dại đã
lên ngôi chúa lèle, tha hồ làm gió làm mưa
vì thiều vét chân người lui tới.

Sông nước vẫn triền miên chảy về xuôi.

TRÀNG đêm ấy dịu dàng soi trên
sông lặng, gọi một nỗi buồn xa vắng
mông lung. Ư nhỉ, bao giờ, biết đến bao
giờ dòng sông kia mới lại được chứng
kiến một hội hoa đăng huy hoàng, rực rỡ
và đượm màu sắc thanh bình? Biết đến
bao giờ sông nước mới vui vẻ mở lòng ra
đón những mảnh tình tan tác muôn
phượng.

HUYỀN VIÊM

ĐỜI MỚI số 75



THÚ thuốc mới trị khỏi bệnh
sốt rét thương hàn tên là Chloramphi-
nicol, nhưng tên thông dụng trên
thương trường là Chloromycetin.

Thuốc Chloromycetin cũng trị rất
chống những bệnh dịch trán nhiệt tức
là một thứ bệnh rất nguy hiểm và vẫn
còn là một vấn đề nghiêm trọng trong
một vài vùng trên thế giới, và bệnh
trán nhiệt Murine, một biến chứng
của bệnh trên một đối khi xảy ra ở
một vài nước.

Lịch sử thuốc Chloromycetin bắt
đầu bằng những cuộc thử nghiệm
khoa học của Bác sĩ Paul R. Burkhol-
der.

Bác sĩ Burkholder chọn một thứ vi
trùng giống như hữu cơ tiết ra một
chất có thể tiêu diệt các vi trùng
khác. Mặc dầu vi trùng này giống như
những hữu cơ đã sản xuất ra thuốc
Pénicilline, nó cũng thuộc vào loại vi
khuẩn.

Bác sĩ Burkholder giao sự khám
phá của ông lại cho một công ty bào
chế thuốc có đủ tiện nghi của phòng
thi nghiệm để thí nghiệm thuốc Chlo-
romycetin trước khi dùng nó để điều
trị con người. Công ty này bày ra
phương pháp để lọc cho trong và làm
đặc lại, nhờ đó người ta có thể nuôi
loại vi trùng này lớn lên để sản xuất

ra thứ thuốc Chloromycetin. Kết quả
của những cuộc thí nghiệm là thuốc
Chloromycetin không phải là một độc
được. Thuốc này uống rất dễ dàng và
có công hiệu rất lớn. Kết quả của
thuốc này có thể tiêu diệt nhiều loại
vi trùng, kể cả vi trùng bệnh Fièvre
de Malte và bệnh kiết. Nhưng đáng
chú ý hơn hết là sức công hiệu của
thuốc này đối với những vi trùng li
ti sống trong con bọ chét và chi và
tử những con vật này truyền sang
cho người.

Nhóm vi trùng này gọi là Rickettsia,
lấy tên của Bác sĩ Howard Taylor
Ricketts người đầu tiên đã thấy dưới
kinh hiển vi những sinh vật đã gây
ra bệnh đau màng óc và đau tủy ở
vùng Montagnes Rochouses và bệnh
trán nhiệt. Bác sĩ Ricketts chết vì
những cuộc thử nghiệm của ông và bỏ
mạng trong khi nghiên cứu bệnh trán
nhiệt ở Mè Tây Cát trong năm 1910.

Đó một tháng sau cuộc khám phá
của Bác sĩ Burkholder và những người

THUỐC MỚI TRỊ BỆNH THƯƠNG HAN

công sự với ông, nghĩa là trong tháng
10 năm 1947, người ta có mở cuộc thi
nghiệm quan trọng về thuốc Chloromy-
cetin.

Người ta còn cần phải nghiên cứu
nhiều về thuốc Chloromycetin. Các
bác sĩ chưa hề biết tất cả các bệnh
mà thuốc này có thể điều trị được. Họ
chỉ biết chắc rằng đó là một thứ thuốc

trị

đau màng óc và đau tủy và một vài
bệnh khác.

Auréomycine, một thứ thuốc trụ
sinh mới khác cũng tỏ ra rất công hiệu
đối với việc trị đau màng óc và
đau tủy và có thể trị khỏi một vài
chứng bệnh về đường tiêu tiện mà
thuốc Chloromycetin không có hiệu
lực mấy. Tuy thế, thuốc Auréomycine
không thể chế theo phương pháp hóa
học. Đối với nhiều căn bệnh thì thuốc
Pénicilline và Streptomycine tốt hơn
thuốc Chloromycetin và đối với một
vài chứng bệnh thì sự hỗn hợp của
hai hay nhiều thuốc trụ sinh có công
hiệu hơn là chỉ dùng một thứ thuốc
này mà thôi.

Theo sự nghiên cứu của một nhóm
bác sĩ thi số với các thứ thuốc trụ
sinh khác có bán trên thương trường
hiện nay, người ta chưa được biết
sức công hiệu của thuốc Chloromycetin
đối với bệnh ho gà, ho lao, bệnh sốt
của thỏ, và bệnh sưng màng óc và
sưng tủy, bệnh dịch, bệnh kiết ly, và
bệnh đau mắt hột. Theo sự nghiên
cứu của nhóm bác sĩ này thì thuốc
Pénicilline và Streptomycine đúng
hàng đầu, rồi mới đến thuốc Chlo-
romycetin trong việc trị bệnh lâu,
nhưng thuốc này rất ít công hiệu đối
với bệnh giang mai, bệnh sổ mũi, và
bệnh cúm. Tuy thế, nếu dùng để trị
bệnh trán nhiệt, bệnh trán nhiệt,
bệnh Fièvre de Malte và vài chứng
bệnh về đường tiêu tiện thì thuốc
Chloromycetine là một thứ thuốc
công hiệu nhất trong số các thứ thuốc
về loại này phát minh từ trước đến
giờ.

(rút trong To day's health của
Marguerite Shields)

Tuy thuốc Chloromycetin là một thứ



XI

Hường vờ ngơ ngác :

— Giấy gi ?

— Họ quên mìnă di lại mây. Đỡ khoản tiền mừng.

— Chả quên được đâu. Không chì Vâu thi đã có anh Sinh anh ấy nhó.

**

CUỘC hội họp nhằm vào một buổi chiều chủ nhật. Cho ra vẻ đời sống mới. Sinh tồ chức một bữa tiệc trà mời mây anh em bạn thân trong sở đèn dự. Lan được mời đến trong tấm thiếp các bạn gái. Hướng, trong nhóm bạn trai.

Máy tẩm bùn kẽ sét vào nhau, chạy dài giữa một gian buồng chật nhũng đồ dạc, trống quét vôi hồng lợt. Trên giấy bàn trai một tấm khăn trắng muốt những chiếc tách Nhật bẩn xinh xắn nằm sóng đôi với những đĩa bánh ngọt chạy song song thành lối hàng dài mỹ thuật.

Bên cạnh những đĩa bánh, từng bộ đĩa, dao và thìa bạc namp gọn gang trên những mảnh khăn tay tiêu thuần trắng. Ba bốn bình hoa tố điểm cho bàn tiệc một màu sắc tươi trẻ. Những bông « glaieuls » đỏ nõi bật trên cái miếng bình pha lè kẽ chỉ hoàng kim. Điểm vào mây cánh hoa, trắng, những mảnh lá dài uốn cong rủ xuống mặt bàn như mây nét xanh dịu mát trên một bức tranh linh động.

Đến dự tiệc Hướng nhận thấy có Quý, Thanh, Lan mây cô bạn mà hắn không rõ là của Vâu hay của Sinh. Rồi tới mây người bạn mà hắn nhớ là đã gặp ở đầu đồi ba lần. Dịch cũng có mặt trong bữa tiệc cuối. Mới biết Sinh được ít ngày, hắn không có ý định nhận lời khi được Sinh mời lúc đến đưa tẩm thiếp cho Hướng. Hắn bảo Hướng lúc Sinh đã về :

— Tao không tra cái tại trường giả mây...

Gặp Dịch ở rạp chiếu bóng ra Hướng

năm lấp hắp lôi tuột đi :

— Có mày đến quấy cho vui. Chứ tao đến chả quen được mây, gầy lầm. Bùi tai Dịch theo ban lại.

Sau khi lòn lượt bắt tay mây người bạn mới, Dịch chỉ một gã trẻ tuổi ngồi cuối bàn đạo mạo trong cặp kính trắng gọng vàng, bảo Hướng :

— Trồng thẳng nào, hóa thẳng Nghị thơ ký trong sở tao, kéo violon rất mã và lợn gái thành thành ! Còn thẳng ngồi trước cái cô đèn đẹp kia là thẳng Huân, con lão chủ cho thuê nhà lao tro...

Hướng nhận ra người bạn học xưa vẫn hay cợp bài của mình vào những giờ ám tả về pháp văn :

— Nô phi dê tóc từ bao giờ ấy nỗi, trông lị hắp đi. Mả lại còn thắt cả một cái nơ lõe loẹt. Công tử quá !

Bữa tiệc thoạt đầu không có vẻ gì là ổn ào lầm. Vâu đi lại rót trà và xắp đĩa bánh. Sinh dương lùng tung với mây chai rượu tây. Thưa lòn hắp lịt qua, Dịch sẽ bấm vào tay hỏi nhỏ :

— Anh xếp chỗ gi mà tai ác thế này ? Các cô ấy nhìn chúng tôi, chúng chẳng muốn ngó gi, không biết đương buồn hay vui ? Hướng muôn được thấy chúng buồn hơn, nhưng trong một phút hắn chợt nhận ra mình vô lý, mỉm cười một đê xua đuổi những ý tưởng bẩn kinh vửa kéo đến.

Hướng và Sinh cùng bắt cười. Thưa một phút đương lện xona Lan chạy lại bên anh thi thảo :

— Cô áo hồng ngồi cạnh Vâu là cô Hiền, cô ngồi cạnh cô Hiền là cô Phương, còn cô ngồi bên em là cô Trần...

Hướng lùm tím bảo :

— Hoa khôi đấy nhỉ ?

Dịch hay nói dùa, xen vào :

— Chả hù với các cô kia... đã xấu lại còn điệu bộ, làm duyên làm dáng, đến khô !

Hắn điểm câu cuối bằng một cái nhẫn uật khôi hài khiến Lan phải vội lấy tay che miệng. Dịch vẫn tai ác phê bình :

— Còn cái cô ngồi bên cô đâu nữa, chả cái đầu xứng xứng y như một trái núi.

Hướng bật cười lên khi bạn bắn vắn điểm nhiên kẽ nốt :

— Đã thế thỉnh thoảng lại toét cái miệng rộng ra cười, trông mình đẹp lắm.

Lan nguyệt dài :

— Anh này rõ tai ác. Người nào cũng đẹp cả thì ai là người xấu ?

Hướng chợt hỏi :

— Trông cái cô ngồi cuối bàn kia quen quen quá...

— Cô Thu đấy.

— Chị em họ với cô Trâm con ông bác sĩ... chắc ! chắc ! quên mất tên rồi.

— Ngồi nem nép một xó. Trông nhu mì quá.

Dịch bảo vậy.

Lan hỏi :

— Xinh đấy anh nhỉ ?

Dịch lùm tím cười :

— Trông ngoan té.

Hướng ghé tai bạn nói nhỏ :

— Tao thi tao thấy đào Trâm tươi hơn. Cô Thu áy trông buồn buồn là...

Lan chạy về chỗ ngồi. Vâu đến sau Dịch rót trà vào tách. Dịch ngưng lên :

— Cám ơn cô, — hắp vờ trách chủ

— quên mất, chưa giới thiệu chúng tôi với mây cô bạn. Thành ra biết mặt mà chẳng biết người !

Vâu lùm tím cười, bắt gặp Hướng quay lòn. Bàn tay Vâu rót trà vào tách Hướng run run. Nàng nhìn Hướng hơi bối rối. Nhẽ ra Hướng chẳng nên đến. Giữa những nét mặt vui, những tiếng cười nói, đôi mắt mà Hướng muôn tránh đột nhiên vương vào hắn một ý nghĩ tủi hồn, chua xót. Giác mộng đầu xụp đồ như một tòa lâu cát giữa phong ba. Người con gái yêu Hướng ngày nào, đã đi lấy chồng lặng lẽ, thản nhiên. Vâu nhìn đâu. Đôi mắt chẳng muốn ngó gi, không biết đương buồn hay vui ? Hướng muôn được thấy chúng buồn hơn, nhưng trong một phút hắn chợt nhận ra mình vô lý, mỉm cười một đê xua đuổi những ý tưởng bẩn kinh vửa kéo đến.

— Anh xếp chỗ gi mà tai ác thế này ? Các cô ấy nhìn chúng tôi, chúng chẳng muốn ngó gi, không biết đương

buồn hay vui ? Hướng muôn được thấy chúng buồn hơn, nhưng trong một phút hắn chợt nhận ra mình vô lý, mỉm cười một đê xua đuổi những ý tưởng bẩn kinh vửa kéo đến.

— Vậy các anh, chị có truyện gì vui hoặc ý kiến hay hay xin cùng góp cho bữa tiệc mừng thêm thân mật.

Bên cạnh Huân gã mặt đỏ gào lên : Hoan hô !

Máy thiếu nữ lấp tay che miệng khóc khich cười.

Quý và Dịch huých nhau rồi vỗ tay ran. Chợt

Dịch đứng dậy, tinh quái bảo :

« Tôi nghe nói cô Trâm hát hay lắm. Chắc cô sẽ không từ chối khai mạc cuộc vui ? »

Trâm đê lời nhã nhặn :

— Anh dạy quá lời. Thật tình tôi thích hát lắm, mà không có giọng ..

màu áo lấp ló làm hắn không phân biệt nổi cái đặc biệt trong sắc đẹp của mấy thiếu nữ ngồi đối diện.

Bên trái, những đĩa bánh với dần. Anh chàng đeo kính gọng vàng hở nay đương đánh diêm kiêu cách châm một điếu thuốc thơm lén hút. Gã ngồi cạnh Huân thoát vào có vẻ hiền lành, mặt lòn ấy đã đỏ bừng, bô bô như đương bốc rượu. Quý làm thân với mấy cô bạn ngồi trước mặt bằng một câu bông đùa không được đậm đà mấy hầm :

— Các cô ăn như thế này, chúng tôi ngượng chết !

Trâm ném cho hắn một nụ cười xã giao. Cô áo hoa vàng bên cạnh Trâm kin đáo cắn bat dưa. Cô Hiền, cô Phượng thủ thủ với nhau bên tách nước trà đương nhạt khói. Ở cuối bàn Vâu bạn tiếp chuyện Thu, thỉnh thoảng lại lùm tím cười. Đầu bàn đẳng uốn, chả rẽ dường như lúng túng bên cạnh mấy cô bạn ít nói.

Tiếng nhám hạt dưa tiách giữa không khí ngượng ngập. Hướng ghé tai Dịch :

— Mày « lèn giày cót » đi chứ ?

Vâu nói rút thi ở đầu bàn, anh chàng Nghị bành trai đã đứng lên sửa một điều bộ trịnh trọng với một giọng nói ôn tồn :

— Thưa các bạn, chúng minh đến đây đông đủ hôm nay trước là đểchia vui cùng anh chị Sinh, sau nữa cũng là một dịp họp mặt làm thân...

Mọi người im lặng chờ đợi một vở kịch lý thú sắp mở màn. Nghị dự mầu thược lên cái gạt tàn dưới tay rồi đẳng hắng đê tiếp :

— Vậy các anh, chị có truyện gì vui hoặc ý kiến hay hay xin cùng góp cho bữa tiệc mừng thêm thân mật.

Bên cạnh Huân gã mặt đỏ gào lên : Hoan hô !

Máy thiếu nữ lấp tay che miệng khóc khich cười.

Quý và Dịch huých nhau rồi vỗ tay ran. Chợt

Dịch đứng dậy, tinh quái bảo :

« Tôi nghe nói cô Trâm hát hay lắm. Chắc cô sẽ không từ chối khai mạc cuộc vui ? »

Trâm đê lời nhã nhặn :

— Anh dạy quá lời. Thật tình tôi thích hát lắm, mà không có giọng ..

Quý nhắm nháy hỏi Dịch : Quen đấy à ?

Hướng thực thà hơn :

— Sao mày biết cô ta hát hay ?

Dịch lùm tím bảo :

— Người đẹp thi giọng hát chắc phải hay... Ấy là tao đoán vậy.

Dầu bàn đối diện với Nghị, chả rẽ

lèn tiếng :

— Trong này có một người hát rất hay mà lại ở một chỗ kín đáo quá...

Trâm mím cười nhìn Thu đương

bối rối bên cạnh Vâu. Mấy cô ngồi gần nói xi xào. Hướng đương

ngác thi đã nghe Trâm bảo :

— Thôi, chị Thu hát thay tôi vậy.

Tiếng Thanh ở đầu chen vào :

— Tôi nghe Vân bảo Thu hát bài Ngày về hay lắm thi phải ?

Dịch tai ác :

— Cô Thu hát đã có người họa dân theo...

Sinh nhìn Nghị, duyên dáng bảo :

— Những người có tài thiêng hay khiêm tốn. Vừa nói hắp vừa đưa tay về phía Nghị : Xin giới thiệu anh Nghị, dân violon.

Hắn hơi bành diện được dịp khoe cây đàn vĩ cầm mua đê làm cảnh, chưa bao giờ mò đến, sợ nhức tai hòng xóm.

Quý hỏi :

— Sinh có violon chứ ?

Sinh chỉ chòi thể đê đi vào xách cây đàn vĩ cầm của mình ra. Hắn bảo thành thạo và khiêm tốn khi trao đàn cho Nghị :

— Anh so dùm lại dày, tôi bỏ lâu quá không chơi sơ chùng tiếng...

Nghị đón lấy cây đàn với cái mím cười nhẹ.

Gióa tiếng đàn khéo léo, giọng Thu nhở nhẹ cất lên. Thành âm trong trẻo, dịu buồn, hơi yếu ớt vì cảm động lướt trên bàn tiệc vừa im lặng. Một nỗi buồn xa xôi dâng lên và như thẩm trong men rượu. (đàn nứa)

24 giờ ngoài trán địa

(tiếp theo trang 22)

Tệ thật. Pô-lo gầm thét :

— Thế không có cả uống à ?

— Không, chẳng có gì cả.

Người nô sát cánh người kia, bọn họ lại chõng chất trong hầm. Những đạn trái phá luôn luôn rào rào bay qua. Trong đêm tối, trời bắt đầu mưa. Nước lợt qua những sà ngang, chảy thành những suối nhỏ. Nước đọng trên mặt đất. Guy-lo nói :

— Chúng ta phải ra.

Bê-gieec hép lên :

— Ra dưới súng đạn ?

Vách đá hoàn toàn ở dưới vòng lửa đạn. Mưa như thác. Nước chảy mạnh sỏi vào trong. Cộng lưng trong hầm, họ bám vào những sà ngang. Nước chảy vào trong gầm cao cỗ cửa. Bê-gieec nguyên rúa :

— Tóm quá !

Pô-lo che ở trên đầu một cái chǎn súng nước. Mưa ngiring rơi, họ cố sức lấy mũ tát nước, sò vào nhau, kêu



gào rồi ngã kiệt sút ở trong nước. Đến sáng, trọng pháo im bặt. Bê-gieec ngã xuống, nằm dài trong nước bùn.

— Tôi không thể chịu được nữa...

Pô-lo ngồi ngủ gật rồi lúp ra đất Guy-lo.

— Họ met lầm rồi.

Gâng-mau trả lời :

— Phải, tôi cũng vậy.

Họ ra khỏi hầm trú ẩn, nằm dài rồi ngủ... Vâu mới nghe phát súng thứ nhất, họ đã vội vã chạy vào. Họ ngã lún trong nước đong đongs rồi tim mũi che mặt. Pháo binh lại tiếp tục càn quét ngọn đồi. Guy-lo lợi dụng một lúc ngọt súng, nói :

— Ngày mùng 10 là ngày sinh nhật tôi.

— Dùng làm gì cả, sẽ có một sự đổi mới.

Bê-gieec nói :

— Anh giải vây à ?

— Ngày mùng 10, chúng ta sẽ bị tú hay là...

Gâng-mau nói :

— Từ binh, còn hơn là chết ở đây. Những sà ngang bắt đầu rung chuyển. Đạn trái phá làm bắn tung bùn trong hầm. Lửa đạn kéo dài đến tận chiều...

CAO BẮC dịch



Phong trào tổng đình công thời tiền chiến...

(tiếp theo trang 13)

phản bùa Sakhaline nhưng « không chống chọi nổi với kinh tế khủng hoảng cần phải có kho vũ lực » Ông Ngoại Mông và Mãn Châu. Ấy thế mới có chiến tranh Nhật-Hoa và do đó sinh ra bất hòa với Anh Pháp Mỹ (Đông Minh) rốt cuộc lại bỗ H. Q. L như Đức. Bóng cờ quân phiệt của Đặng Điều lần lần phủ lên che ánh mặt trời của ngai vàng Thiên Hoàng.

Y đại lợi cũng lấy cớ kinh tế khủng hoảng mà chiếm thân nước Á (Alyssinie) và bị Hội Quốc Liên tẩy chay không bán hàng hóa niút là dầu hỏa, nhưng vẫn mua được dầu hỏa ở Pakou do Nga sả xuất và bán lén. Anh và Ý tranh chấp nhau dữ dội ở Phi châu về quyền lợi kinh tế và ảnh hưởng chính trị nên sanh sự bắt hòa mà H. Q. L. bắt lực không xứng đáng. Sau rốt Y cũng như Đức và Nhật đều rút lui cõi trật tự ra khỏi H. Q. L. Dân chúng vẫn sống dưới gót sắt của Mussolini và vua Emmanuel IV vẫn trị vì dưới tà áo sơ mi đen của nhà độc tài Ý.

Ở Tây ban Nha sau khi chính phủ quân phiệt đ^co đoàn Primo de Rivera kh^éng tồn tại, vua Alphonse XIII trốn cách mạng dân chủ qua Pháp. Ngày kinh nghiệm Đức « Đoàn kết sống ! Chia rẽ chết » Mặt Trận Bình Dân T. B. N. » gồm có Quốc tế đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, P. O. U. M. (16). Mác xít biệt lập, F. A. I. (17), C. N. T. (18), đ^ce

Bàn về phê bình

(Tiếp theo trang 17)

thiên vị thường đi đôi với vị lợi hoặc thiên sáng suốt và không giúp ích được gì cho sự xây dựng văn nghệ nói chung.

PHÊ binh, chỉ trích có thể vi nhau con đặc hại lưỡi.

Đọc bài phê bình, chỉ trích, có thể hiểu tác giả có phải là kẻ chân chính hay không chân chính ngay.

Thái độ, tư cách của người viết được biểu lộ rất rõ ràng trên giọng chữ; nhưng là giọng chữ của những người chuyên về chỉ trích. Nói cái dở, cái xấu của kẻ khác mà tỏ ra mình là người có thiện chí sửa đổi cho họ, là chuyện dễ mà cũng là chuyện khó.

Bài văn phê bình, chỉ trích đừng dàn có tác dụng nêu cao tư cách văn nghệ và giá trị của người viết. Trái lại, bài văn phê bình, chỉ trích thiên lệch, khiếm nhã, thiếu những điều kiện đã bàn gốp trên đây, biểu lộ chân trọng không chân chính của tác giả ngay.

Phê bình, chỉ trích có thể tăng thêm giá trị cho người viết, mà cũng có thể làm mất giá trị người viết rất dễ dàng.

Nền văn nghệ cần tiến bộ rất biết ơn những người phê bình, chỉ trích chân chính, trái lại cũng biết đào thải những kẻ phê bình, chỉ trích không chân chính vậy.

LƯU NGHỊ



— CHỒNG.— Nhà hàng lại dọn cho mành vả thù « cửa quý » này nữa!

— VQ.— (tinh hay ghen) Chỉ có mình nói cho đó là « cửa quý » đây chứ ! Tôi rõ hết cả chuyện rồi. Tôi cái con mèo của cậu cũng « phi đe » như thế ấy mà !

NHA IN LE-VAN

104. Lô Quang Đông Cholon. Điện thoại: 300

Chuyên lanh cǎi giầy cho các báo, chủ Cam đoạn tiện lợi, giá rẻ hơn các nơi. Nhận in đồ gáy và nhãn hiệu, quảng cáo báy màu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mực in bão, mực màu Lorilieux, Lefranc, George, Fils

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quan y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON



Dragées PULMOFORME

Libs

Thuốc viên trị dứt ho

LIBS
(Mareuil sur Lay Vendée)

QUÁN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

S.ÉU QUẦN tửu điểm

Téléphone : 580
Số 410, đường
Marins — CHOLON





XII

MỘT cảnh thơ mộng nhất. Rốt cuộc ái tình chiếm phần thắng thế. Giáo sư về âm nhạc, cô Ly lai dạo những bản donne của nhạc sĩ Chopin.

Cặp mắt Đông chua lịm dim.

Đông hồi hộp hơn lúc nào hết. Nó đứng ngây ngất nhìn Liên khóc gào khóc mắt. Hai đứa bé cùng thông cảm...

Màn hạ. Mối tình trên sân khấu này nở ngoài đời...



PHẦN THỨ HAI

Chương thứ mười hai

CHIẾC xe lửa băng băng giữa cánh đồng bát ngát. Trong hành lang một toa hạng ba, Đông ngồi thử người suy nghĩ mông lung.

— Hoan hô nghị hè ! A ha !

Các bạn nó ngồi quanh gáo la như cát cát. Bạn chúng vui mừng được đi nghỉ hè.

Đông chẳng nhìn vào đâu đâu. Nó đang mơ. Lẽ dĩ nhiên là nó nghĩ đến Liên.

(Xem Đời Mới từ số 62)

36

TÓM TẮT PHẦN THỨ NHẤT

Những tấm quảng cáo cho những tuồng chép bóng khêu dâm, những sách cờ của bọn lão ván đĩ bát ca tụng thú nhục dục... được bày nhan nhản trong một thành phố chỉ biết ăn chơi truy lạc đêm lại cái hại trước nhất cho đám trẻ của một xã hội chưa chú trọng đến việc giáo dục chúng, từ cách giáo dục ở gia đình đến lối giáo dục ở nhà trường.

Ông, Đô Ta, Du... bọn thiếu niên ở cái tuổi 12 đến 13 cùng Liên, Mẫu, Tri... bọn thiếu nữ đồng tuổi, bọn chúng đều là nạn nhân của những con đê tinh thần của bọn lão ván đĩ bát và lối giáo dục thoát hóa mà chúng chịu ảnh hưởng. Bọn chúng đều là những trẻ còn cấp sách đến nhà trường.

Thầy giáo Sắc, cô giáo Châu là những nhà mô phạm có tư tưởng tiến bộ nhưng lại ghen ghét Đỗ là người nặng óc thù cựu đã áp dụng một lối giáo dục lỗi thời, chênh nhau không ích gì cho chúng mà còn xô chúng vào con đường hư hỏng, tội lỗi.

Con Liên và thằng Đông là nạn nhân chính của cốt truyện. Hai trẻ sớm sa ngã vào đường tình yêu và suýt hủy hoại cả một đời còn hứa hẹn nhiều ở tương lai.

Một tâm trạng mới đến với nó trong hai tháng nay.. Một cảm tưởng vừa vui, vừa buồn, vừa lợn xộn choán tâm trí nó. Bóng giáng nàng công chúa đã làm cho tất cả khán giả có mặt trong đêm kịch buỗi bài trường cừ mài ám ảnh lấy óc nó. Nó đã thử thách với lương tâm là nó đã trót yêu « nàng » rồi !

Nó cảm thấy như trên đầu vẫn còn nặng nặng chiếc mũ nạm vàng mà lần đầu tiên nàng công chúa đội lên đầu cho nó... Rồi giọng nàng, trong như tiếng oanh vàng, nhưng lại quyến rũ biết bao nhiêu cứ vang vẳng mãi bên tai nó :

Và từ nay, ta sẽ thuộc về người

Giây phút mà lòng kiêu ngạo của nó đến điểm cao chót vót.

Sự cách biệt độ ngọt đó chỉ làm cho hai đứa trẻ càng đậm đà tình nghĩa đến nhau.

Đông ước ao tim thấy lại nàng công chúa để âu yếm cầm tay nhau. Nó ước cảm ấy được diễn, không ở nơi nhà hoang vu một độ nào, hay ở trong cung điện nguy nga mà hai đứa cùng

« Hoạt động của bộ máy sinh thực của con người tự nhiên, cần thiết và hợp lý như thế sao lại e dè không nói trăng ra để tìm ra những đề nghị đúng đắn và đúng mục ? »

(Montaigne)

Con người ở thời đại trước chúng ta thật quá đần không dám dùng tiếng nói bạo dạn lại còn cố chấp, cầm đoán không lo sờ sàng cho trẻ em và lớp trung niên hiểu thấu về vấn đề giáo dục sinh lý, một vấn đề quan hệ nếu không phải là điều hệ trọng nhất của đời sống.

(Chanoine Jean Viollet)

Thảm thương và xấu hổ thay cho nhân loại nghèo khổ của chúng ta là vẫn giữ mãi cái thuyết bất di bất dịch : linh vực phát nguyên nguồn sống con người là nơi luôn luôn phải che dày kín đáo dấu cho khoa sự phạm và khoa học có tiến đến dấu chặng nữa.

(Cardinal Verdier)

sống non một tiếng đồng hồ cạnh Hoàng hậu là con Mầu, anh hầu là Đô Ta nhưng cái cảnh nó đang mong mỏi là một chốn cực kỳ mới lạ mà nó mơ khâm phá được. Đó là một dãy hành lang dài của một ngôi nhà chiếu bóng bên cạnh. Buổi chiều, nơi ấy vắng vẻ, hơi tối một chút, nhưng trong thư phòng lấp ló lùng vi có trăm ngàn mặt gương đủ màu xanh đỏ tỏa ra một ánh sáng vừa dịu vừa êm.

Đông vẫn nghĩ luân quẩn là nếu ở đây mà đánh một cây diêm lên, ngọn lửa càng đẹp biết bao nhiêu ! Trong khoảng không gian đó mà nó được ở cạnh Liên thì tưởng đó là một cảnh thần tiên rồi ! Nó sẽ ghi chật lấy Liên, tuy rằng nó không muốn làm cho Liên đau đớn...

Ngày tháng qua...

Liên như mất dạng. Cơ lúc nào Đông bắt gặp con bé thì cặp mắt nó cũng chỉ được thấy thoáng qua mà thôi. Nó chỉ thấy bóng Liên mập mờ, vì mắt nó phải nhìn qua một người vú em hay qua bóng của ba Liên. Đông không được nhìn kỹ Liên để trao một liếc mắt, một cái gật đầu ý nghĩa hay một hiệu lệnh bằng cách dơ tay lên.

Thế rồi thằng bé chỉ biết chống tay vào cằm, mắt định vào cửa kính ngồi chờ đợi may ra có một lúc nào Liên đi qua nhà mà không có người hộ vệ. Bao dự định lớn vờn trong đầu óc nó mà nó chưa có dịp thực hành. Thằng bé thở dài :

— À ! Biết bao giờ nó mới thấy lại mặt Liên ?

Vừa rồi trong lúc đợi tàu, nó nhận thấy hai tấm bảng. Một tấm đề : « Nghỉ hè trường con trai ». Cách chừng 15 thước, tấm khác đề : « Nghỉ hè trường con gái ». Giữa đám học sinh nào nực, tính nghịch, vui tươi như những con chim họa mi thoảng hiện eo bóng Liên. Đám học trò con gái cò bà Đốc, cô giáo giữ trật tự. Đông chỉ được nhìn thấy mặt Liên trong mấy phút, rồi đám học sinh con gái theo bà Đốc bước lên toa xe :

Thằng bé thất vọng chán chường vì lúc đó Đông đã không làm cho Liên để ý đến nó. Đông biết rằng Liên cùng đi một chuyến tàu với nó nhưng hai đứa hình như cách xa hàng vạn dặm.

Chiếc toa bọn học trò con gái ở ngay trước toa của đám học sinh con trai nhưng đã có lệnh cấm hai bên không được giao thiệp với nhau.

Đông chỉ được yên ổn để trầm ngâm nghĩ đến Liên. Muốn được vậy, nó nghĩ ra được một kế. Nó làm bộ khai bị bệnh đau tim, như vậy nó được dừng lại hành lang còn hết thảy bạn nó đều bị nhốt lại trong toa.

Muốn đánh lừa thầy giáo nó đã cầm sẵn chiếc mũ soa và áp vào miệng. Nó cũng còn mong rằng nếu quả thật nó mệt, nó còn được lại phòng tắm nghỉ cho yên tĩnh và buông lỏng lại ở sát ngay toa bọn con gái. Biết đâu rằng lúc đi lại phòng tắm cặp mắt Liên lại bắt gặp cặp mắt nó. Trong thời gian ngắn ngủi đó, nó có thể diễn tả bằng mọi biện bộ để Liên hiểu biết rằng không bao giờ nó quên Liên và cũng nhân dịp đó nó hỏi Liên có quên nó không ?

Nghỉ hè rồi nó thực hành ý định. Vội vàng nó làm bộ như trong người khó ở, nó ho lên vài tiếng, đưa mũ soa bịt vội lên miệng và đi về phía góc hành lang. Tiếng hát vang lên trong các toa. Không ai để ý đến hành động của Đông cả.

Cửa lớn toa xe bỗng mở. Một bóng người xuất hiện. Đó là thầy giáo Sắc.

— Khỏi chửa Đông ?

— Да ! Thưa tiề hời đỡ. Xin phép thầy đi lại phòng tắm một chút a !

Nó vẫn áp chiếc mũ soa lên miệng. Thầy giáo Sắc đứng lặng một chốc rồi bảo :

— Cứ tự do, nhớ trở lại ngay nha !

Lén lút, Đông bước qua « con đường cảm ». Nó đến toa gần đấy. Thất vọng : Hành lang không một bóng người. Bọn học sinh con gái cũng bị nuốt hết cả vào toa. Họ không hát mà lại nói chuyện lú lú như một

dẫu : « Nó biết làm thế nào để « báo động » cho riêng một mình Liên biết đây ? May thay lúc ấy không có mặt co giáo Châu trong toa. Nhưng dù sao nó cũng phải cẩn thận, thử nhứt là đừng chọc tinh tinh nghịch của bọn bạn con Liên. Được rồi ! Nhưng bày giờ biết làm thế nào đây ?

Nó tìm được một chỗ ngồi rất thuận lợi. Nó ngồi chồm hõm ở chính nơi cửa hành lang, đúng ngay ở dưới cửa sổ. Phía trong, không ai để ý đến nó.

Bây giờ nó chỉ làm sao để cho Liên để ý đến nó. Nó đưa bàn tay độ g vào cánh cửa. Liên không nghe gì cả. Tiếng dầu máy kêu xinh xịch, tiếng bánh xe nghênh vào đường sắt nhẹ choac cả tai và tiếng cười nói từ các toa vang vẳng ra át cả dấu hiệu lén lút của Đông. Đông mạnh dãi u ? Ngay hiên lúu. Bọn bạn nó mang xe thấy sẽ la lên, làm sao tránh được sự để ý của cô giáo và bà Đốc.

Ôi ái tình !

Tiếng gọi âm thầm lặng lẽ giữa hai tâm hồn chắc mạnh mẽ hơn tiếng ồn ào của đám người tụ họp hoặc tiếng gào thét của những trận cuồng phong. Nghe tiếng gọi của một bóng vô hình, Liên bỗng chốc quay lại. Quả tim Đông đánh pháp phồng. Nó nhởn dậy một chút. Hai cặp mắt gặp nhau. Ái ân bao nhiêu ! Đông ra hiệu. Liên lại tưởng rằng Đông muốn gọi nó có việc cần gi. Rồi làm bộ buồn



đàn chim sẻ. Tiếng ồn đó nghe như một tờ ống bị vỡ.

Đông mắt hết cả nghị lực, quay gót lại.

Nó có thấy gì không ? Liên ngồi kia : Ngày ở hàng ghế đầu. Theo nhịp tàu chạy, tóc nó phơ phất vào mặt kính trong óng ánh dưới mặt trời và nhuộm một màu vàng hoe. Chính Liên đấy, con gái của một công chức, nàng công chúa và người yêu của Đông !

Thằng bé lại đặt một câu hỏi trong hồn trên mặt kính... (Còn nữa)

7 NGÀY QUỐC TẾ

(Tiếp theo trang 3)

Tình hình Maroc sau vụ đảo chính

Trong miền Oujda, những quân trù bị Pháp được kêu gọi sau vụ lôi thôi ngày 16 Aout đã tăng cường những lực lượng bảo an, hiện đã được cho về. Trên khắp lãnh thổ Maroc, không còn xảy ra vụ lôi thôi nào nữa.

Ở miền Đông Maroc, vài cuộc tảo thanh được thi hành nhất là trong những vùng Beni nassan Berkane và Taforalt.

Trong những cuộc tảo thanh ấy, có ba trăm mươi lăm người bị bắt (một trăm sáu mươi lăm người trong ngày 27 Aout). Tòa án Oujda đã kêu án một trăm chín mươi bảy người can phạm (một trăm ba mươi lăm người trong ngày 27 Aout) từ mười tháng đến hai năm tù.

Trong số phạm nhân, có mười bốn đứa trẻ dưới 16 tuổi bị cáo đã tham gia cuộc bạo động.

Người ta dính chánh cái tin nói rằng một vụ lôi thôi đã xảy ra tại nhà máy điện miền Oujda. Nhà chức trách nói rõ rằng chỉ gởi binh lực tới đó để phòng bắt trắc mà thôi.

Đó là một nhà máy quan trọng, cung cấp điện lực không những cho miền Oujda mà cả cho vùng đồng bằng Triffaie và những hòn mỏ quanh đó.

Trong cuộc động binh này, có ba người Maroc bị bắt.

Ngoài ra, hai đảng viên Istiqlal ở Khemisset cách Rabat sáu mươi cây số đã bị bắt, sau vụ phá hoại con đường điện thoại Khemisset — Meknès cách đây vài ngày.

TƯỚNG GUILLAUME TỚI PARIS

Tướng Guillaume từ Rabat đã đến Paris để thương trình tình hình ở Maroc và những biến cố vừa xảy ra.

Mặt khác, ông Roger Leonard thống đốc toàn quyền Algérie đã từ Alger đáp phi cơ đến Paris.



ABD-EL-KRIM

Một chiến sĩ di quốc Maroc
“Thời oanh liệt nay còn
đau nha!”

Lại rắc rối ở Tunisie

Ủy ban « Pháp — Bắc Phi » công bố lời hiệu triệu nhan đề : « Tình hình trầm trọng ở Tunisie buộc phải có những biện pháp khẩn cấp ».

Trong lời hiệu triệu này ủy ban (Pháp Bắc Phi) lo ngại chính của đảng Neo Destour giống như đảng Istiqlal ở Maroc, chỉ đại diện một thiểu số các người tham vọng và phà rối (?)

Ủy ban (Pháp Bắc Phi) mong mỏi rằng Quốc vương sẽ thành lập một nghị viện tư vấn ngan sách và kính tế hòa hợp. Sự thành lập nghị viện này sẽ làm hài lòng những người Tunisie ôn hòa là những phần tử đa số.

Đảng Néo Destour tố cáo

Ông Masmoudi, chủ tịch phái đoàn Néo Destour ở Pháp đã phát cho báo chí một thông cáo dài khai tố cáo thực dân đã ám mưu ở Tunisie.

Ông Masmoudi quả quyết rằng phát ngôn viên của họ ở Paris đã gây ra sự thù hận và xúi giục bạo động chống quốc vương, hoàng gia và dân tộc Tunisie.

Ông nói : « Chúng tôi tuyên bố kè như là không có mọi vấn kiện nào có chữ ký của quốc vương do sự cưỡng bách. »

Âm mưu đảo chính ở Thái Lan

Có mươi ba người trong số có vị tham mưu trưởng không quân Thái Lan đã bị bắt vì âm mưu lật đổ chánh phủ Thái Lan. Hiện nay, sở cảnh sát còn tiếp tục bắt thêm nhiều người khác.

Sau vụ bắt vị tham mưu trưởng không quân Prung Drac Hakas và mươi hai người khác, nhà cầm quyền đã tố cáo những người này đã âm mưu một cuộc đảo chính.

Sở cảnh sát Thái Lan đang giữ những tài liệu thám thính và những cuốn phim về nhóm người này, các tài liệu ấy đã được thâu gop trong lúc những người này hội kin.

Đường như tướng Luang Kach Songram, một trong những người bị bắt là chủ mưu trong vụ này.



Ngọn lửa đình công vẫn còn cháy âm ỉ ở Pháp

Sau cuộc xung đột giữa công nhân người Bắc Phi và chủ nhơn xảy ra ở Choumont, mươi bảy người bị thương trong số có hai người bị trọng thương.

Thị thuyền đình công đã lieng đá vào hai đội công hòa vệ binh.

Nhóm viên sỹ xe lửa ở Rouen sắp bị làm việc lại

Nhóm viên sỹ xe lửa ở Rouen lại đình công 27-8 để phản đối công ty xe lửa đã trừng phạt ba người đình công, đã quyết định đi làm việc lại.

**Phòng chữa bệnh
NƠI MIỆNG**
NGUYỄN XUÂN
Tốt Nghiệp Y Khoa
Trị bảo đảm giữ bình
Gingivite (nướu răng chảy máu)
ung xỉ máu. Noma (ung xỉ tầu mủ)
Pyorrhée (nướu răng có mủ) ung xỉ
mủ.
93 E. Audouit Bàn cờ Saigon

Hàng đúc TRÍ-DỘ

Số 87, đường Arras—Saigon— Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Nhị Thiên Đường

DANH TIẾNG LÂU NĂM



Trị bá chúng hay nhút
47, rue Canton-Cholon

Bán

Xe Scooter hiệu VESPA, máy PIAGGIO của Ý, chạy 2000 cây số thời NAF, vi it đi, bán giá phải chăng.

Địa chỉ : 96 đường Colonel Grimaud trước chợ Thái Bình Saigon.

BASTOS



CLIQUE DẤU

Bát Tò tuổi đã dư trãm, nghìn tám ba tám (1838), là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành diệu lại người không ưa.

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



282



283



284



285



286



287



288



289



290

ĐỜI MỚI

DO NHÀ XUẤT BẢN NGÀY MỚI XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH

GIÁ BÁO DÀI HẠN

1 tháng : 20\$00 — 3 tháng : 60\$00

6 tháng : 120\$00 — 1 năm : 140\$00

Ngoài Nam Việt : thêm cước phí.

Thí tử, bưu phiếu xin gửi cho : QUẢN LÝ : TRÁC ANH