

Tuần Báo Xã Hội Văn Hóa Nghị Luận

# ĐỜI MỚI

Waran

AP 95

V6 D64+



SỐ 74

Từ 27-8 đến 3-9-53

NAM VIỆT . . . . . 5\$00

TRUNG BẮC MIỀN LÀO 7\$00

*U Thanh Nh*

## CHẢI TÓC

Tác phẩm của Lê Anh Tài trưng bày trong cuộc triển lãm nhiếp ảnh tại Milan (Ý) 1953

CLOUD TRUNG

# Ý KIẾN BẠN ĐỌC

VỊT vạch mặt nő Ô. Văn Thuận trong « Đời cõi Nhụng » là một nhát búa đậm mạnh vào đầu bạn đì bắt, lì sáu trong thời này. Việc làm này thêm một lần nữa dâng ca ngợi « Đời Mới ».

Nhưng thử vĩ chung khéu đậm, thời nát, ô trọc như « Đời cõi Nhụng » hẳn còn lồi nhai giữa các rùng loạn bùn ván lát sáu. Yêu cầu tha thiết « Đ. M. » vỗ trang thêm những ngõi bút lanh mảnh bằng một uốn thép mới để tảo thanh những « Đời cõi Nhụng » đang ăn rúp trong két hốc của nền văn nghệ lanh mảnh. Việc tảo thanh này cần phải tăng giá hơn nữa.

Làm được việc này, « Đ. M. » đã thành công một phần trong văn đề « chẳng sản phẩm đầu độc tính thần dân tộc », đồng thời phục vụ văn nghệ lanh mảnh.

Không cần quảng cáo rầm beng, hương « Đ. M. » vẫn lan tỏa bốn phương.

K. MỸ NHÂN (Rạch Giá)

HÀNG tuần, chúng tôi luôn luôn hoàn theo rời Đời Mới vì thấy Đời Mới quả là nơi diễn đàn chung cho mọi người và quả đât ngày một tiến bộ trông thấy. Chúng tôi không bao giờ quên hưởng ứng, cõi võ Đời Mới bằng cách giới thiệu thêm bạn đọc và bình luận các bài đăng trong báo.

Chúng tôi càng trân trọng Đời Mới hơn vì thấy trong Đời Mới bài của bạn đọc cũng được ăn cắn chú trọng không kém bài của biên tập viên.

KHÁNH HIỆP (Saigon)

Tôi là bạn thân mến của Đời Mới, luôn theo rời những hành động ẩn hiện trong những bài « có, không ; không, có » về đường lối chính trị cũng như văn hóa của quý báo. Những mục « Tuần lễ trong nước, Bảy ngày quốc tế », v.v... đã giúp ích rất nhiều cho tôi cũng như những ai không có thời gian xem nhật báo.

Đây là những cảm nghĩ từ lâu mà vì quý mến tôn chỉ quý báo, đã có. Vậy xin giải bày sự thực ra đây ông phản đoán.

Nhờ ông hiểu cho thành ý này.

THANH NGHĨA (Saigon)

## HỘP THƯ TÒA SOẠN

Bạn Phượng Thảo :

Cám ơn. Đầu nhận được mấy pellicule về nỗi lòng. Rạng xem. Nếu có thể cho phép đặt đề lâm hình bia.

Bạn Hoàng Quốc Phong (Bà Nẵng) :

Lên đường được nửa tháng nay rồi. Thay mặt bạn chủ nhiệm, Tòa soạn có lời cảm ơn bạn đã gửi lời thăm.

Bạn Lê Quân :

Bạn đợi chờ.

Các bạn : Xuân Thảo, Huyền Giang, Băng Sơn, Huyền Lam, Long Tịnh, Biển La, Lê Nhụng, Thu Lan, Dương Quỳnh, Huyền Viêm, Hoàng Minh Hoàng, mặc Đam.

Đã nhận được bài của các bạn. Đề tài.

Bạn Thành Nghĩa (Saigon) :

Ý kiến bạn nêu ra xác đáng cả. Chúng tôi có gắng để từ báo của các bạn và của chủ tịch mỗi ngày mỗi tiến.

Bạn V. T. (Tourane) :

Thứ trước không nhận được. Thứ này không kèm đề thi vì vậy không trả lời riêng cho bạn được.

Hoan nghênh và đề nghị bạn nêu trong thư. Cứ gửi về Tòa soạn cho.

Bạn Hoàng Phương :

Gửi âm điện dày, nhưng chưa đựng còn maix phải bệnh lảng man như những khứ của thi sĩ N.B. một ngày nào.

Bạn Thái Minh Minh (Saigon) :

Đã xem. Không tiện dung.

Bạn Hồ Xuân Ký :

Gia báo đã bàn nhiều nên không tiện nhắc lại.

Bạn Yên Tâm :

Đời Mới không đăng những loại bài ấy.

Bạn Yên Tâm.

## TRONG TẬP NÀY

Công dân một nước của

Dương bá Dương

Tổng định công hối ký của kỹ sư hàng Renault (Paris) của Lê Văn Ngọ

Bạn muốn gì ngày độc lập thực sự ? phòng vấn của Đại Hải

Văn nghệ phung sự của Tô Duyễn

Saigon tài hoa của Hà Việt Phương

Đoàn văn đột tả của Song nhât Nữ

Trang bạn gái

Màm xanh văn nghệ

Trang sù đầm máu

Trần Doãn sưu tầm

Tròi giật truyện dài của Vĩnh Lộc

Ngày mai đã muộn rồi

tiêu thuyết phóng tác của Giang Tén

## NHỮNG KẺ SA ĐỘA

của Hoàng thu Đông

TOA SOẠN — QUẢN LÝ — NHÀ IN

117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán

Điện thoại : 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN

Giám đốc : LÊ VĂN NGỌ

Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG

Quản lý : TRÁC ANH

Văn phòng liên lạc: 96 Đại tá Grimaud-Saigon

Điện thoại: 22.491 Saigon — Hộp thư 353 Saigon

## ĐỜI MỚI đóng thành bộ

Bạn chớ bỏ qua mà không mua Đời Mới đóng thành bộ (3 quyển hoặc 459 tập, thiếu số 1).

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại tá Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ quán.

3 quyển giá ... 341 đồng

4 quyển 376 đồng

Báo cũ, tính cho bạn đọc 4 đồng

thay vì 5 đồng.

Bia vải 35 đồng (công đóng)

Bia da 45 đồng

## CÙNG BẠN ĐỌC

Ở gần muôn mua báo xin đến ngay Ty Quản lý, 117 đại lộ Trần Hưng Đạo (Chợ Quán), hoặc gửi bằng ngân phiếu đến tên Trác Anh. Bô tiền bạc kèm với thư gửi không báo đàm thường bị thất lạc, nhà báo hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Ty Quản lý Đời Mới



## Sau cuộc đảo chính ở Maroc

### TƯỚNG GUILLAUME TUYÊN BỐ :

Trong một buổi hội họp báo chí, tướng Guillaume, thống sứ Pháp ở Maroc có tuyên bố :

\* Nhặng biển cố hiện nay ở Maroc là kết quả một lịch sử mười năm và trong suốt thời gian đó, tất cả các vị thống sứ Pháp luôn phiên nhau ở Maroc đã chứng tỏ rằng không

GUILLAUME

thì thực hiện được một cuộc hợp tác thành thạo với Sidi Mohammed Ben Yousef.

Tướng Guillaume tuyên bố từng thấy một thời kỳ, cũng vị quốc vương này nuôi dưỡng tình hữu nghị thật sự với nước Pháp nhưng quốc vương đã thay đổi sau năm 1941. Từ đó trở về sau, quốc vương đã liên kết với phe mang của ông với vận may các chính trị gia quá khích trong đảng Istiqal.

### CỰU VƯƠNG MAROC CHỈ TẠM TRÚ Ở CORSE THỜI

Hôm 21-8 các giới thạo tin loan báo rằng có lẽ cuộc lưu trú của cựu vương Mohammed Ben Yousef ở đảo Corse chỉ có tinh cách tạm bợ thôi.

Tuy nhiên người ta chưa cho biết rõ ông sẽ cư ngụ tại đâu.

Hồi 12 giờ (giờ quốc tế) hôm 21-8, tại hoàng cung ở Rabat, Sidi Ben Arafa El Glaoui (thân Pháp) đã được long trọng và chính thức tuyên cáo làm quốc vương Maroc.

### ĐƯ LUẬN CÁC BÁO PHÁP ĐỐI VỚI VĂN ĐỀ MAROC

Về vấn đề Maroc, cảm tưởng đại khái của các báo là chính phủ Pháp phải đứng trước « một việc đã rồi » và phải đưa quốc vương ra khỏi xứ để tránh một cuộc nội chiến.

Báo « Libération »

— Với chính kiến nghiêm khắc báo l'Aurore, Libération cho rằng vị quốc vương Glaoui sẽ được tôn vương ở Rabat chỉ một bù nhìn đáng khinh bỉ.

Báo « France Tireur »

Báo này tự hỏi : « chính phủ Pháp có tin chắc hay không rằng dư luận quốc tế sẽ nhìn nhận một cuộc bạo hành mà dân tộc Maroc sẽ cát đầu vang phục ? »

THÂN THỂ

MOHAMMED MOULAY ARAFA

Năm nay, tân quốc vương được 64 tuổi. Ông là thúc bá với Halife Tiouan.

Sản nghiệp của ông phần nhiều là đất cát. Luôn luôn ông rất thân Pháp.

## VĂN ĐỀ MAROC TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

Mặc dù chính phủ Anh chưa cho biết rõ thái độ chính thức của phái đoàn Anh tại Liên hiệp quốc, các giới thạo tin ở Londres nghĩ rằng phái đoàn này sẽ ủng hộ đại biểu Pháp nếu nhóm Á-rập — Á-châu phản đối về vấn đề Maroc tại đại hội Liên hiệp quốc.

Theo các nhà chuyên môn Mỹ, sự thất bại

của Mossadegh làm cho sự nguy hiểm của ảnh hưởng Cộng Sản Tudeh bị khai trừ. Việc này làm cho Washington lo ngại. Các giới ở Washington để rằng các phần tử cực tả không ủng hộ ông Mossadegh, nhưng điều đó với tân chính phủ các phần tử áy oán là vẫn đề mà danh tiếng của quốc vương ở sự trung thành của giới cận thần Ba Tư không thể

một mình giải quyết nổi.

### NGA ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH BA TƯ

Các nhà quan sát ở Londres cho rằng Nga sô có thể gửi bộ đội tới Ba Tư nếu điện Kremlin muốn giải thích rằng cuộc cách mạng xảy ra ở Téhéran nguy hiểm đối với quyền lợi của nước Nga, chiếu theo điều khoản thứ 6 của hiệp ước Nga-Ba Tư ký hồi năm 1929.

Hiệp ước ấy đề cho Nga sô được quyền gửi binh vào trong lãnh thổ với mục đích mở cuộc hành binh để bảo vệ xứ này trong những điều kiện như sau đây :

1.— Nếu có một xứ nào khác cố gắng thi hành một chính sách chiếm quyền bắc súng và vận dụng vũ lực ở Ba Tư.

2.— Nếu có một cường quốc nào muốn sử dụng lãnh thổ Ba Tư làm căn cứ hành binh chống nước Nga.

3.— Nếu một cường quốc nào khác hâm doạ biên giới nước Nga hay của các nước đồng minh với Nga.

Đối với những biến cuộc vừa xảy ra ở Téhéran, Moscou chưa phát biểu một phản động lực nào, nhưng hôm nay, báo Pravda đã giải thích về sự thất bại của cuộc mạo hiểm của Mỹ ở Ba Tư và đã tiết lộ rằng sự bón lầu của quốc vương đã chấm dứt những mưu mô được Mỹ giúp đỡ.

Nếu Moscou còn có quyết định trì thay đổi của mình, sau khi tình hình đã bùi đảo, thì việc hợp lý mà họ sẽ làm là áp dụng điều khoản thứ sáu của hiệp ước Nga-Ba Tư.

Tuy nhiên, các giới ngoại giao ở Londres nói rằng không chắc Nga sô sẽ hành động như vậy trong lúc này.

### HOSSEIN FATEMI ĐÃ BỊ XỬ

Đài bá ám Téhéran loan báo rằng Hossein Fatemi cựu ngoại trưởng của chính phủ Mossadegh đã bị phe bảo hoàng xé ra từng miếng thịt.

(Xem tiếp trang 38)

# Tuần lễ KONGMILK

## TIN CHIẾN SỰ

### BẮC VIỆT

— Trong đêm 16-8-53, Việt Minh đã tấn công kinh liệt một đồn binh do đội quân trú phòng V.N. đóng giữ, rất cuộc V.M. bị đẩy lui. Phía quân trong đồn bị tổn thất nặng nề về nhân mạng và dụng cụ.

— Đến 20-8-53, một đội quân xung phong Pháp - Việt bị tấn công ở gần Kẽ Sặt và bị tổn thất ít nhiều.

— Một cuộc hành binh mượt danh là: Tarentaise khai diễn trong nhiều ngày ở vùng phía tây Bùi Chu cách Đông Nam Hanoi 120 sô.

### NAM VIỆT

— Trong một cuộc hành binh mới rời ở Bắc Tây Ninh, 2 toán sinh viên hạ sĩ quan Việt Nam ở trung tâm huấn luyện Quân tre đã phá hỏng một cuộc phục kích của hai đại đội của địch.

### CAO MIÊN

Vừa rồi trong khu vực hành binh Pháp ở Cao Miên đã xảy ra 2 cuộc giao phong giữa những phần tử trinh sát của đợt nhất tiêu diệt khu trục Miền và những nhóm V.M. quan trọng ở gần Banlung, phía Đông nam tỉnh Takeo, kế cận biên giới Nam Việt.

Lại một đồn lính Pháp-Miền rãnh lũnh Kompong-Speu 15 cây số đã đánh lui được một trận tấn công kỵ h liệt của Việt Minh.

Về vụ tấn công đồn ở Trapeang Kraleng, cũng xảy ra trong khu hành binh Pháp, đáng kể sự anh dũng của chi đội Cao Miên gồm 40 người đã chống cự với một đối phương 4 lần nhiều hơn khi họ nhiều lần toan xung phong vào các rào kẽm gai sau khi ném lựu đạn vào đồn.

## Sửa đổi thuế trước bạ con niêm và công ty

Chiếu theo Dự số 31 ngày 30 Juillet 1953 của Đức Quốc trưởng, thi hành kè từ 1er Septembre 1953, các bộ luật Tiêu bạ, con niêm và thuế công ty được sửa đổi :

Chúng tôi xin đăng sau đây về thuế con niêm :

1) Thuế nhất định 0\$10 lập riêng cho những thương phiếu có khai trừ cư nay bãi bỏ. Hết thấy các thương phiếu có khai trừ cư cùng không từ nay đều phải chịu thuế tỷ lệ 0,20%.

2) Con niêm biến lai và hóa đơn ăn định lai là 0\$20 mỗi trăm trên những số tiền kè từ 10\$ sấp lên. Khi nào số tiền lẻ trăm thì tính chẵn lẻ trăm trên.

3) Con niêm vận tải hải ngoại đem lên 60\$, con niêm vận tải theo miền duyên hải giữ giá cũ 20\$.

## Văn phòng Đức Quốc trưởng Báo Đại thông cáo:

« Trong khi phân tách tình hình nội bộ nước Việt Nam, mấy bài xã thuyết xuất hiện trong báo chí Pháp nói như đã khám phá ra được một vài nhược điểm về đời sống chính trị của nước Việt Nam.

— Trái lại, sự thật không đúng như thế. Các cuộc thăm dò ý kiến của Đức Bảo Đại cạnh các đoàn thể chính trị Việt Nam đã làm cho mọi người nhận thấy rõ rằng quốc dân hoàn toàn thống nhất và đoàn kết chung quanh Ngài, sau hôm nhận được bức thông điệp ngày 4 juillet của nước Pháp và trước khi có những cuộc đàm phán đề nước Việt Nam tiến tới một nền độc lập hoàn toàn.

— Toàn thể quý vị Tông trưởng và Bộ trưởng cũng đều thống nhất ý chí và đều thiết chặt hàng ngũ sau Đức Quốc trưởng.

« Không ai đến sự đoàn kết và thống nhất ý chí hiến nhiên đó, các bài xã thuyết của báo chí Pháp chỉ đạt tới kết quả là làm cho địa vị của nước Việt Nam suy nhược vì làm tồn thương đến tình giao hảo Pháp Việt trong lúc mà hai nước đang sắp sửa quyết định cái thể thức cộng tác với nhau trên những căn bản mới.

« Vậy nên văn phòng Đức Quốc trưởng thấy cần phải cực lực dính chánh những thành kiến sai lầm của báo chí Pháp ».

## Cuộc họp Hội đồng nội các

Ngày 21-8 vào lúc 9 giờ sáng Hội đồng nội các đã nhóm họp dưới quyền Chủ tịch của Thủ tướng Nguyễn - văn - Tâm.

Bắt đầu vào cuộc họp, bộ trưởng Thông - tin - Lãnh - vân - Hoạch cho biết về một bài đăng trong tạp chí « Paris Match » trong tuần này nhan đề là : « Cuộc xung đột công khai giữa Bảo-Đại - Tâm » (Guerre ouverte Bảo-Đại - Tâm).

Hội đồng nội các rất ngạc nhiên khi đọc bài đó mà hội đồng cho hoàn toàn trái với sự thật.

### Cách trả lương cho nhân công tư sở

Thanh tra Lao động và An Ninh Xã hội Nam Việt yêu cầu quý ông chủ nhân các tư sở hãy chú ý đến điều 119 Bộ Luật Lao động và nghị định số 44-XL/LD ngày 2 tháng 7 năm 1953 bắt buộc phải trả lương mỗi tháng 2 lần cho :

1) Những công nhân mướn làm ngày hay làm tuần.  
2) Những công nhân mướn làm tháng mà số lương tháng, không kèm phụ cấp gia đình dưới 40% số lương tối thiểu nghĩa là dưới :

— 2.100\$ nếu công nhân là đàn ông.  
— 1.800\$ nếu công nhân là đàn bà  
— 1.500\$ nếu công nhân là con nít dưới 18 tuổi.

Hai kỳ trả lương này phải cách khoản nhau không quá mười sáu ngày.

Nghị định này không có dự định một khoản nào có thể xin thi hành cách trả lương khác được nên bắt cứ sự thỏa thuận nào mặc dầu ký kết trên giấy tờ nếu trái với các điều dự định trên đây đều kể như vô hiệu lực.

Vậy yêu cầu quý ông chủ nhân hãy tuân theo luật lệ mới này. (Thông cáo của Nhà Lao động và An ninh Xã hội).

Nhân dịp bốn chiếc khu trục hạm trong thủy binh đoàn 241 của Mỹ rời bến Saigon, thiếu tá Farrow, chỉ huy binh đoàn này có mời Thủ-tướng Nguyễn-văn-Tâm cùng đi với các chiến hạm của ông một vòng ra Cap St Jacques.

Đại sứ Mỹ Donald R. Heath cũng là một trong những thương khách của thiếu tá Farrow trong chuyến đi này.

HÌNH BÊN : Thủ-tướng Nguyễn-văn-Tâm đang cùng Đại sứ Heath xem một thủy binh làm việc trên chiếc Picking.



## Đừng lây-lất nữa !

SỨ-KHOÉ LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI  
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

## CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẽ, hăng hái và thích  
làm việc hơn trước

### CỬU LONG - HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC

VÕ ĐÌNH DẦN (Chợlờn)

Xã hội có nên kết tội người  
đàn bà chưa hoang khêng ?

Người con gái bị hiếp  
dâm có đáng thương hại  
không ?

Các bạn sẽ thấy câu trả lời  
trong

## SAU CƠN BẢO TỐ

### Loại chuyện « Bi và Sóng » của Lê Minh

Có bản khắp nơi, giá 23S

## MỒI TUẦN NHỚ ĐỌC

## TIN MỚI

Thuốc ho trái nhẹ  
**PECTO-CHEERRY**



*Nước mắm PHAN THIẾT*  
**MÂU-HUONG**

Đủ hạng : NHỈ-NHẤT-NGANG

214 DIXMUDE - SAIGON

## DẠY KHOA THÔI MIÊN

Để chữa bệnh, nhiều phép bí truyền  
hay là.

(Ở xa học bằng thơ).

COI CHỮ KÝ.— Đoán vận mạng. Coi rõ  
thân thể, sự nghiệp, tình duyên, tai nạn.

Cho phép HỘ MẠNG, để làm ăn buôn  
bán được phát tài, và giúp chị em đau  
đớn về tình duyên được toại nguyện.

Do noi

**Mme Nguyễn thị Nghiên**

420/5 Đại lộ Galliéni-Saigon  
(đường hẻm Nguyễn-văn-Dung)  
(xã viết thư hỏi, kèm cờ 2d.)

BÚC THƯ KHEN TẶNG

**Golden Club**



Saigon, ngày 14-6-1953.  
Gửi ông chủ nhà thuốc La Vạn Linh  
(Cholon)

Thưa ông,  
Xin ông đừng ngạc nhiên khi được thư tôi. Tôi đã uống thuốc Ngũ Tạng Tình và tập thể dục nên không đầy 5 tháng đã thâu thập được nhiều kinh nghiệm chỉ xem bức ảnh gửi tặng ông đây thì rõ sự thay đổi. Tôi công nhận Ngũ Tạng Tình là một thứ thuốc bắc quý giá để khuyên khích y học Việt Nam đang hồi phục triển và để cho người dùng nhận định thử thiệt hư, tôi tặng ông bức ảnh này và cho phép ông đăng nó và bức thư tôi vào các quảng cáo để chứng minh thuốc ông. Hình có thể đăng trên tạp chí hoặc báo, thi khuyến các bạn thanh niên muôn bồi bê sức khỏe và một thân hình đẹp thời cần nhất là thể dục, món ăn trong sạch, và sau cùng một người bạn trung thành là Ngũ Tạng Tình La Vạn Linh. Dùng nó anh em sẽ được loại bỏ. Sau hết xin chúc ông mạnh khoẻ.

TRẦN HỮU TRÍ  
Seconde moderne lycée Petrus Ký—Saigon

Nhà khiêu vũ  
**GRAND MONDE**



Cuộc biểu diễn do cặp ngôi sao màn ảnh Mỹ quốc ST. CLAIR và DAY trình bày

điệu múa tân thời ! vũ khúc êm tai !



Bạn chải brillantine

**BOBELL**

Tức là bạn dùng thứ dầu thơm quý nhất gần 1400đ 1 Kilo

PHƯƠNG MAI  
183 F. Louis

ĐỌC  
**THẦN CHUNG**

Nhứt báo thông tin  
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở  
Việt-Nam



Công dân một nước

BẠN có nghe nói về nước Anh, một nước đầy máu thuần. Bạn có nghe cựu hoàng Farouk (Ai cập) cho rằng ở thế gian rồi đây chỉ còn « Vua chúa, vua phich... và vua nước Anh ». Bạn biết rằng Anh quốc là nước quân chế mà dân chủ, và dân chủ mà thi hành chính sách xã hội, cẩn lao, là nước của kỷ thủ cựu mà thiết tiến bộ; bạn nghe nói dân tộc Anh Cát Lợi (anglo Saxons) thông minh và thực tế hơn người, chịu đựng thử khó nhọc, siêng năng và tôn trọng kỷ luật.

Tôi muốn nói với bạn một chuyện Anh Cát Lợi, để bạn thấy óc thực tế của họ trong chỗ xử trí quốc sự. Không phải trực tiếp bạn nghe chuyện nữ hoàng Elisabeth, hay cuộc tình duyên giữa công chúa Margaret với vị thanh niên anh hùng Townsend, mà là chuyện một người ngoại quốc nhập tịch Anh, ra lệnh động viên chống lại tổ quốc khai sảnh mình ra.

Bạn có biết ông Louis Mountbatten, công thần nước Anh trong trận đại chiến thế giới thứ hai, là gốc người nước nào chăng? Và ông là người gì của công tước Edimbourg, chồng nữ hoàng Elisabeth chăng?

Louis Mountbatten vốn là người Đức, thuộc giòng Battenberg cha của Louis nhập tịch Anh vào hạ bán thế kỷ 19. Vợ chồng của nữ Hoàng Elisabeth là của Louis Mountbatten, kêu ông bằng cậu. Philip vốn là người Hy Lạp, mẹ là người Đức. Mùa mè là cháu 2 đời của Albert, và Albert là chồng của nữ Hoàng Victoria, nước Anh. Tựu trung giòng Albert đã hai phen cầm đầu Anh quốc.

Nhưng bao nhiêu chuyện kể trên không là điều Bá Dương muốn nhấn mạnh. Bá Dương muốn bạn để ý điều này: Năm 1914 Anh quốc khai chiến với Đức. Louis Battenberg (cha của Louis Mountbatten ngày nay) lúc bấy giờ là người cầm đầu hải quân Anh; Mặc dầu ông ra lệnh tổng động viên hải quân Anh chống Đức, nhưng người Anh không ứng cho ông giữ địa vị cầm đầu hải quân, vì ông mới nhập tịch Anh và lấy tên Mountbatten không bao lâu. Ông phải từ chức.

Vậy, khuyên ai đừng coi thường quốc tịch.

Truong ba Struem

# ĐỐC KHẨU CÁC BẢO NGOẠI QUỐC

## Cá mập thay lính canh

Các lính tự Mau-Mau, bị quân đội Anh bắt được hiện bị giam trên một hòn đảo ở cách xa bờ biển Kenya : Lính canh xung quanh đảo là những đoàn cá mập có rất nhiều ở nơi này.

## Một máy ép của Anh biến vụn bão thành tẩm ván

Một cái máy ép tài tình của Anh vừa mới được đem ra hoạt động. Máy có thể biến những vụn bão thành những tẩm ván rất đẹp, bền vững tròn chừng 1 thước 29.

Nếu cho máy hoạt động thường xuyên mỗi năm máy có thể sản xuất được 16.000 tấn ván. Giá ván lại rất rẻ. Mỗi thước vuông giá từ 150 đến 350 quan tiền Pháp.

Trung bình 40 phần trăm gỗ ở một thân cây được biến thành ván. Ở Anh, gỗ hiếm và đắt, việc chế tạo ra ván từ những vụn bão đó rất là quan trọng.

Máy này do một kỹ sư người Áo nhập quốc tịch Anh chế ra. Máy nặng 200 tấn và giá đến 200 triệu quan.

Vụn bão ép trong một nhiệt độ cao. Một thứ nhựa đặc biệt có tính cách làm cho vụn bão định hình.

Những tẩm ván do máy chế tạo không hề mốc meo hoặc bị sấu mọt làm hư hỏng.

(Journal de Genève)

## Một hàng quây phim lớn ở Anh phải đóng cửa

Hàng quay phim Pinewood, gần Luân Đôn một hàng quan trọng nhất ở Âu châu sắp đóng cửa, 3000 nhân công đình công trong một thời gian không hạn định. Chưa có một sự thỏa thuận giữa Arthur Rank, nhà đại tư bản chiếu bóng và nghiệp đoàn về việc tăng lương. Thợ điện và thợ làm sườn nhà đã nghỉ việc và làm tết 4 phim sắp quay.

Arthur Rank tính ra thiệt hại độ 250.000 quan tiền Pháp trong tuần lễ vừa qua.

## Phi cơ phản lực không được bay qua các đồng cỏ

Các phi cơ phản lực không có quyền bay qua các đồng cỏ ở Hoa Lan nữa. Những nhà chăn nuôi trong nước này đã đưa đơn lên tòng trưởng quốc phòng kêu nài là tiếng động của máy bay đã làm cho bò sợ nên việc sản xuất sữa giảm đến 25 phần trăm so với trước.

## Ý kiến của bạn gái Thụy Điển về người chồng lý tưởng như thế nào?

Một tờ báo Thụy Điển vừa mới trong câu ý kiến nữ độc giả về sự nhận định đức tính của người chồng lý tưởng của họ. Cuộc điều tra thu được thắng lợi mỹ mãn và đây là kết quả :

— 70% đòi hỏi ở người chồng lý tưởng phải trung thành.

— 74% muốn có người chồng ước ao có con.

— 73% Muốn có người chồng xứng đáng ca ngợi và phụ trách một công việc gì có hiệu nghiệm và đúng kinh.

— 48% Lại cho rằng thân hình béo ngoài của người chồng lý tưởng là một vẩn đề phụ. Một nữ độc giả viết : Người ấy sôi trào hoặc bụng ta không làm cho tôi khó chịu gì cả.

— 39% Muốn có một người chồng, luôn luôn đem sự vui vẻ cho mình.

— 18% Muốn người chồng lý tưởng phải dịu dàng và yêu minh say đắm.

— 9% Muốn có người chồng biết khiêu vũ giỏi.

— 6% Thích người chồng lý tưởng bảnh trai.

— 4% Lại muốn có người chồng không có kinh nghiệm gì yêu đương cả, và cuộc tình duyên đầu tiên sẽ là cuộc tình duyên với nàng.

— 3% Thích những người goá vợ hay ly dị vợ. Về vấn đề của cúng tùy theo ở tuổi của nữ độc giả.

Từ 20 đến 30 tuổi có 61% xem vấn đề tiền tài là vấn đề phụ, một người chồng nghèo còn hơn một người chồng giàu nếu người chồng nghèo có dù những đức tính họ ước muốn.

Các nữ độc giả 30 đến 40 tuổi có ý kiến ngược trở lại. 76% trong số đó ước ao người chồng lý tưởng có một địa vị vững chắc.

(Die Neue Woche • Sarrebrück)

## Nhà thám hiểm Hillary cưới vợ

Ở Sydney người ta hay rằng Sir Edmund Hillary, nhà thám hiểm từng tiến đến ngọn Everest sẽ cưới thiếu nữ Úc sinh viên âm nhạc.

Thiếu nữ này tên Louise Rose có tuyên bố sẽ làm lễ thành hôn với Hillary tại Tân Tây Lan và sẽ theo chồng trong cuộc di diễn thuyền tại nước Anh.

**Quận công Kent xin đăng làm một đội viễn thường**

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Anh, một hoàng tử gia đình hoàng tộc xin gia nhập làm một đội viễn thường trong quân đội Anh. Đó là quận công Kent, là con cháu bác với nữ hoàng Elisabeth. Đáng lý quận công theo học trường quân sự Sandhurst nhưng quận công lại ghi tên là bàn giấy tuyển linh và bắt đầu nghiệp nhà binh từ một đội viễn thường.

Dân chúng hoan hô khi nghe tin đó nhưng trong giai cấp quý phái lại lấy làm lo ngại.

## Kỹ nghệ làm ô-tô ở Ý

Kỹ nghệ làm ô-tô ở Ý trong tháng 7 đã sản xuất được 44.907 chiếc xe. Số sản xuất trong năm 1953 chừng 150.000 chiếc. Hàng Renault ở Pháp trong năm 1952 đã sản xuất hơn 175.000 chiếc.

## Nhân dịp ngoại trưởng Foster Dulles viếng Nam Cao ly

Rất nhiều « khai hoan mòn » được dựng lên ở Hán thành do lệnh của chính phủ Lý thừa Vua nhân dịp ngoại trưởng Foster Dulles qua viếng Nam Cao ly. Trong lúc bắt tay người đại diện của tổng thống Eisenhower, thủ tướng Nam hàn tuyên bố :

« Tôi trót ao sẽ được tiếp kiến ngai trên sông Áp lục và đưa ngài đi thăm các đập nước danh tiếng được sửa chữa lại do ở sự giúp đỡ của ngài. »

Họ Lý sau khi đã không phả nỗi hiếu ước định chiến nay lại muốn viếng Bắc Cao Ly ?

**« Giải phóng ái tình » ở Nga**

Một phong trào mới chớm nở ở Nga được diện Cầm Linh cho phép, đó là việc giải phóng ái tình. Bản văn đề này, từ « Sovjetskoje Jstjout-vao » viết : « Ái tình là căn bản của xã hội vì sự liên kết giữa người dân ông và dân bà sẽ để thêm một sinh vật biếu hiệu cho tương lai ». Theo hướng mới này đời sống tinh cảm người công dân Nga cũng dịu dần. Hiện nay ở công viên và ngay ở đường phố, nhiều cặp trai gái cầm tay âu yếm hôn nhau.

Thời Thủ Tướng Chó Stalin, cảnh ấy không quen mắt lắm. Đầu bà có thể đánh phấn và thoa son đỏ ở môi. Một nghị định được thủ tướng Malenkov phê chuẩn là cho dựng một nhà máy quan trọng làm sáp xorc tóc. Tất thảy những tân thợ đó được thi hành, theo các nhà quan sát ở Mac tu khoa là do ở sự vận động của bà Eléna Khrouchteva chị của tòng thư ký đảng Cộng sản Nga, vợ của thủ tướng Malenkov, Malenkov ; thủ trưởng phu nhân là một nữ ca sĩ trở danh ở trường hát Bolshoi, đại nhạc viện ở Mac tu khoa.

**Dân Thái mới tìm ra một loài cá mới**

Dân Thái mới tìm được lối giải quyết vấn đề tiếp tế : loài cá tilapia.

Giống tilapia nhỏ nhưng lớn rất mau và sinh sản cũng rất mau. Chỉ bắt hai con cá tilapia bỏ vào một cái ao, nội trong một năm sẽ có 10.000 con. Trong 1 tháng một con tilapia đã cân nặng lối chừng 1 kg. Thịt rất ngọt, hơn nữa có thể đóng hộp, phơi khô dễ dàng. Nuôi được 4 tháng là cá bắt đầu sinh sản.

Giống cá này gốc tích ở Phi châu đem về cách đây 3 năm.

(New York Times U.S.A.)



T RONG đầu tuần rồi, tình hình nội biển ở Ba Tư cho chúng ta nhận thấy rằng « bàn tay ngoại quốc » âm thầm và mạnh mẽ xen vào nội bộ Ba Tư, sau khi người Anh bị mời ra khỏi vùng này. Phe bảo hoàng đảo chính hụt chính phủ Mossadegh (người đã quốc hữu hóa các công ty dầu lửa Anh ở Abadan), khiến quốc vương phải bỏ chạy trốn ra ngoài quốc. Nhưng rồi chỉ trong vòng mấy hôm sau, phái quân nhân ủng hộ nhà vua lại đảo chính một lần nữa, tóm bắt nhân viên nội các cùng cả thủ tướng Mossadegh. Máu đẫm ở thủ đô Téhéran. Một chính phủ thân quốc vương lên cầm quyền, dàn áp triệt để dân chúng chống lại nhà vua.

**C**UỘC nội tranh ở Maroc, sau những xung đột đẫ máu, đã đưa đến kết quả: Quốc vương Maroc bị truất ngôi, và bị mời đi an trí ở đảo Corse. Chính quốc vương Si ngôi, và bị mời đi an trí ở đảo Corse. Chính quốc vương Si

Mohammed Ben Youssef đã phản đối nước Pháp về những sự lạm quyền ven vào nội bộ Maroc để gây rối của vài nhà cầm quyền Pháp, và dùng tung cho phe phản đối quốc vương làm cản, trong khi Pháp lợi hại chế tự do của dân chúng Maroc. Tiểu vương Ben Moulay, đã được đưa lên thay thế, với sự ủng hộ của Pháp, do tướng Guillaume đại diện.

**D**ư luận chấn chỉnh cho rằng Pháp đã xen vào nội tình Maroc gây nên cuộc đảo chính kia. Người ta còn nói rằng phe cầm quyền mới ở Maroc là những tay sai của Pháp.

Khi Á rập Á đông đưa việc này ra tố cáo cùng Liên hiệp Quốc.

**C**UỘC đình công lớn lao ở Pháp vẫn chưa ngã ngũ, mặc dầu có những phản trả lại làm việc. Ngân hàng Pháp quốc cho biết những khó khăn gây nên cho tài chính trong nước bởi phong trào đình công : tạm phát 19 tỷ quan trong tuần lễ 6-13 vừa rồi.

**Q**UANH vấn đề Bông dương, báo Mỹ xuất bản tại Paris cho rằng Pháp và Mỹ khó tránh khỏi xung đột ý kiến nghiêm trọng về vấn đề độc lập của các quốc gia liên kết « Quyền lợi thuộc địa về kinh tế của Pháp đã chống lại một cách có hiệu quả với sự ban hành một nền độc lập thật sự ở Bông dương. »

Trong khi « & Pháp có một phe càng ngày càng mạnh chủ trương bỏ rơi Bông dương bằng bất cứ cuộc đàm xếp nào có thể cứu vãn danh dự của Pháp, mà kế hoạch Laniel-Navarre lại đổi chơi với phe ấy », và chính trong nội các Laniel « có nhiều lồng trong muối Pháp lùa bỏ D.D. hoặc giao ván để này lại cho Mỹ ».

**V**ề việc Pháp giao trả độc lập cho các quốc gia B. d., phần Cao Miên, quốc vương Shianouk tuyên bố : « Giữa Pháp với Miên vẫn còn vài điểm khó thỏa thuận được » và đợi cuộc thương thuyết đôi bên hoàn thành rồi mới xác định việc Cao Miên tự ý gia nhập Liên hiệp Pháp. Nhà vua chỉ trả về thủ đô Nam Vang lúc nào giải quyết xong vấn đề độc lập thực sự. Trong khi ấy việc cống cỗ và hành trướng lực lượng quân đội của Miên hoàng vẫn tiến hành để làm hậu thuẫn cho cuộc tranh đấu cương quyết giành độc lập.

**Ở** Việt Nam, văn phòng Quốc trưởng và hội đồng nội các chính phủ đều đính chính tin của báo Pháp nói về « Trận giặc công khai Bảo Đại-Tâm », đưa ra « các nhược điểm về đời sống chính trị của quốc gia V.N. ». Bên Pháp, Quốc trưởng Bảo Đại sắp gặp tổng thống Auriol để bàn về vấn đề độc lập V.N. Tại nước nhà, các đoàn thể quốc gia ngóng chờ kết quả.

Trên chiến trường D.D. các giới quân sự dự đoán rằng trong chiến dịch thu đông gần đây, V.M. sẽ nhắm vào trung châu Bắc Việt.

**C**UỘC thí nghiệm bom khinh khí H của Nga sô được xác nhận, đã khiến cho dư luận Anh Mỹ sôi nổi.

**C**hủ tịch ủy ban ngoại giao của Thượng nghị viện Mỹ cho rằng việc Nga có bom khinh khí khiến cần phải « có một cuộc thương thuyết trên một lập trường cao hơn giữa Mỹ và Nga, để kiểm soát quốc tế về nguyên tử lực và tài nguyên binh khí ».

# ĐỌC BÁO VIỆT

## Cuộc tranh đấu của Caomên sẽ đi đến đâu?

Với sự thành tâm mong mỏi sự tranh đấu của quần chúng C. M. đi đến thắng lợi hoàn toàn chúng tôi thử dùng trên quan điểm cách mạng đưa ra nhận xét khách quan về tính chất và ý nghĩa cuộc hành động của C.M. hiện nay và vạch ra những triển vọng cách mạng để cho quần chúng C. M. ý thức được cứu cánh tất yếu của cuộc tranh đấu của họ.



SHIANOUK

đưa ra những triển vọng cách mạng nghĩa là vạch cho quần chúng thấy rõ mục đích tranh đấu có lợi cho họ — cách mạng diền dà, giải quyết thắt nghẹt, cách mạng xã hội — chứ không phải chỉ có lợi cho giai cấp thống trị không.

Nếu cuộc tranh đấu chuyền hướng như vậy, thì chắc rằng giai cấp chỉ đạo hiện nay sẽ tìm cách thỏa hiệp với đế quốc để chặn đứng phong trào quần chúng và bόp chết cũng nên.

Nhưng làm gì thi làm, nếu một khi họ phản bội lại quần chúng cách mạng, thi quần chúng sẽ bước qua họ mà đi không cần đến họ nữa. Nếu có vậy cũng là tại họ. Quần chúng thì không bao giờ phản bội lại đội tiền phong cách mạng xứng đáng của mình.

Cuộc tranh đấu của quần chúng C. M. còn ở giai đoạn đầu, và hứa hẹn rất nhiều triển vọng trong lai.

TIẾN (Tây Ninh, 9-8-53)

## Quanh vấn đề đàm phán Việt Nam tại Pháp

**T**RƯỚC tin chính phủ Pháp mời chính phủ V.N. sang Paris để đàm phán về việc hoàn thành nền độc lập của V.N. dân chúng ở đây vẫn tỏ ra một thái độ đe dọa, kém lạc quan và vẫn đượm một mối hoài nghi.

Chúng tôi hoài nghi không phải là không có lý, vì quá khứ đã cho chúng tôi nhận định xác đáng.

Từ tạm uốc 8-3-48 đến nay đã chẳng

bao nhiêu lần nước Pháp long trọng tuyên bố quyền độc lập của nước chúng tôi sao. Hơn nữa nước Pháp đã cờ động cho nước chúng tôi được bao nhiêu nước trong khối tự do dân chủ công nhận nền độc lập ấy. Nếu trong thời gian từ năm 1948 đến nay, nước V.N. đã được hoàn toàn độc lập như người ta thường tuyên bố, thường khen ngợi, thì sao ngày nay còn có chuyện đàm phán. Đề hoàn thành nền độc lập ấy.

Tuyên bố: Dân V.N. chúng tôi hẳn không ngày thơ gì mà chỉ thích và tin tưởng ngay những lời tuyên bố vô giá trị ấy mãi. Chúng tôi dám nói « lời tuyên bố vô giá trị » là bối chỉ có những hành động thiết thực mới đủ đảm bảo cho những lời tuyên bố. Trong mấy năm trường, chiến tranh đã tàn phá, reo bao nhiêu thảm trạng trên đất nước này. Nước Pháp đã luôn luôn thay đổi chiến lược... nhưng thời cục vẫn không sáng sủa hơn chút nào. Các vị Đại diện của nước Pháp mỗi khi đặt chân lên nước này để thi hành nhiệm vụ, cùng có một luận điệu giống nhau: « Tôi đến đây để hoàn bị nền độc lập của các ông ». Thế rồi vị này đi, vị khác kế tiếp mà nền độc lập Việt Nam vẫn không tiến thêm được bước nào. Nó chỉ như nước sơn bóng bẩy phủ trên nền độc lập giấy tờ.

Không cần một cuộc cách mạng từ sǎn dán quyền vì không lợi cho họ bằng một cuộc liên minh với Miền Triều trong trạng thái xã hội hiện nay, nói riêng ở i ên và nói chung ở các nước thuộc địa hậu tiến. Nhưng họ chống báng với Pháp lâu dài và mạnh mẽ mãi không? Có thể lầm vì họ thiệt thòi quá nhưng cũng còn tùy ở sự tiến triển của cuộc tranh đấu của quần chúng C. M. Muốn cuộc tranh đấu ấy mạnh mẽ để đi đến thắng lợi hoàn toàn thì không gì khác hơn là phải

BẠN DÀN (Hà Nội, 16-8-53)

## Các quốc gia liên kết với tuyên ngôn Laniel

**M**IÊN hoàng Norodom Sihanouk huy động tất cả lực lượng ái quốc, gây lên ở đất Miên một phong trào đoàn kết bỗng bột và mãnh liệt, không phải để lập thành một áp lực đối với Pháp, mà chính là để cho Pháp và thế giới nhận thấy rằng: Hoàng triều Cao miên, có toàn dân ủng hộ thật sự sẽ không batos lực trong việc điều khiển vận mạng nước nhà và sẽ bảo đảm được việc xử dụng những quyền lợi kinh tế đã hứa nhượng cho Pháp.

Đúng về phương diện này, thiết tưởng lập trường của Miên hoàng rất vững chắc, vì nó dựa vào dân chúng Cao miên và cũng rất hợp thời vì nó nhằm đúng vào nỗi ưu tư của dân Pháp. Nếu Miên hoàng với chính phủ Pháp thỏa thuận với nhau được, thì Pháp nắm phần chắc trong tay về hai điều Pháp mong mỏi: một quân đội Cao miên hùng mạnh đỡ gánh cho Pháp, và một quốc dân Cao miên sẵn lòng thừa nhận và bảo đảm quyền lợi kinh tế đặc biệt đã nhượng cho Pháp để thù công cho Pháp đã hy sinh bấy lâu nay.

Vì đã hiến nhiên là lời của quốc vương Norodom Sihanouk là lời của dân Cao miên. Mà có dân đồng tâm cam kết mới có bộ đội hùng mạnh, mới có cơ hội cho quân đội Pháp triệt hồi, mới có bảo đảm chắc chắn cho quyền lợi chính đáng của Pháp ở Cao miên.

XÃ HỘI (Hà Nội, 15-8-53)

## Con đường độc lập

**C**AO Miên không hoan nghênh bản tuyên ngôn 3-7 của Pháp. Thái độ ký hợp lý, đáng được người Việt tán thành, vì bản tuyên ngôn 3-7 không có gì mới lạ. Pháp chỉ trả thêm ít quyền hành trong phạm vi các thỏa hiệp đã ký kết. Nghĩa là Việt-Miên và Lào sẽ không hoàn toàn độc lập như Pháp tuyên bố mà vẫn còn phụ thuộc Pháp như cũ. Pháp đã định như thế rồi.

người cách mạng quyết không thể nhận món quà độc lập hạn chế ấy. Người tranh đấu sáng suốt không bao giờ chờ một hành động thành thật của đối phương. Họ tìm cách làm cho tương quan lực lượng nghiêm về mình.

TIẾN (Tây Ninh, 9-8-53)

## Tự do ngôn luận

« Phải có tự do ngôn luận ở Việt Nam trước khi có cuộc điều đình Việt Pháp... Báo chí có tự do, Việt Nam mới có hưu thuẫn để điều đình. Báo chí không tự do, người ta sẽ ngờ rằng cuộc điều đình không đúng đắn...»

THANH NIÊN CHỦ NHẬT (Hà Nội, 2-8-53)

ĐỜI MỚI số 74

## Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

### ÁI TÌNH LỘ THIỀN

**T**HEO tin của báo Bắc Hà thì trong một cuộc tảo thanh ban đêm, nhân viên ty Công An có bắt được tại trận ở các khu vườn hoa Con Cóc, Bộ nan cùng trên nhiều bài khác 40 chàng A Dong và 40 nàng E Vă đang khêu vũ lộ thiên.

Cả 80 chàng và nàng đều được mồi mặc quần áo lại để về bớt. Xét hỏi ra thì 40 chàng kia phần lớn đều là công tử « cá lợ », còn đa số các nàng là « gái đầu dò » hoặc « ăn surong » không giấy.

Nạn khán nhà đã xô đẩy người ta ra cùn ngoài trời để làm cái việc đáng lẽ chỉ diễn ra trong chỗ kín đáo, nhất là đối với người Á đông nữa. Sinh hoạt kinh tế khó khăn đã con người đi tới chỗ ngang hàng với giòng.. bón chán !



LẠI MA

**M**ỘT tờ báo hàng ngày ở đây đã chiếm đặc quyền về thi chuyện ngắn ma, nay lại đặc biệt thuật chuyện ma hiện hồn, ma túc hóa ngay hiện vở, ma nói chuyện và ma đánh người sống v.v...

Có lẽ vì đến ngày càng có hồn, báo ấy muốn được ma phù hộ, cho nên nhắc nhở đến ma liên tiếp đạt ngang hàng với những tin tức quan trọng mà không ngượng cho mặt báo ? Hay là tối lúe chuyện người sống của thời đại này không còn quan hệ bằng chuyện ma nữa ?

Kể ra thì cũng không phải một mình nhật báo ấy đặc quyền về chuyện ma quái và dị đoan. Vì có tờ hàng ngày, thường tuyên bố ẩn chung những sản phẩm dân tộc: tình thần, lại lục đâng truyện Liêu trai. Cũng như nhà xuất bản tự xưng là phục vụ văn chương lành mạnh đe in LIÊU TRAI CHÍ DỊ.

Muôn năm vậy !



LỊCH SỬ LẤP LẠI

**C**UỘC đình công lôi cuốn hàng mấy triệu người ở Pháp (kè cả những công chức ngoan ngoãn nhất), phong trào thuyền tranh đấu sôi nổi, háo hảng Xã hội và Cộng sản hoạt động cương quyết để cho tới cùng, trước chính phủ không chịu nhượng bộ.

ĐỜI MỚI số 74

Các lực lượng cần lao Công giáo, cho đến các hureau đảng cung hưởng ứng theo, làm cho đời sống cả nước Pháp té hại máy chục bữa nay.

Không làm sao hòa giải cho xong, Quốc Hội phải nhóm để quyết định. Số phận của nội các Laniel bấp bênh...

1953 ô Pháp nhắc người ta nhớ đến hồi tiền chiến, phong trào định công và thuyền đã đưa chính phủ bình dân lên nắm chính quyền.

Lần này, đảng Xã hội mà thỏa hiệp với Cộng sản bắt tay nhau đi tới, thì lần tướng lịch sử sẽ tái diễn nay mai.

Chưa rõ phe cực hữu của Pháp lần này dựa thế vào ngoại quốc có còn đủ sức để di ngợp lại trào lưu không.



### MỘT ỐNG VUA KHÔNG BIẾT ĐIỀU

**S**AU vua Farouk bị dân chúng Ai cập xua đuổi khỏi ngai vàng, quốc vương Maroc bị mời ra khỏi nước, li e nghị mát ở đảo Corse.

Vua Ai cập vong quốc bởi dân chúng không nghe vua, còn vua Maroc thì hưu đại hời đã không nghe « người ta » bảo sao phải làm vậy.

Lâm vua một nước bảo hộ, quốc vương Maroc đã ít ngoan ngoãn vắng lời của mẫu Quốc, lại còn yêu cầu này nó cho dân chúng bắn xé đỡ hổ nữa, thật là không biết điều làm vua chút nào cả.

Bởi sự không biết điều ấy, mà vua khác lên thay và « hộ tống » quốc vương Maroc đi hưng gió biển ở một nơi xa vắng,

trên quê hương của vua Napoléon. Cứu Hoàng đế Maroc đã phải hát câu: « Một roi đi... »



### LƯU BỊ BA TƯ LẠI KHÓC

**T**HÚ tướng Mossadegh, tục danh là Lưu Bị Ba Tư, làm cho người Anh mất cả óc trào phúng sau vụ dầu lửa Abadan, vừa

## ĐÓN ĐỌC

## TAM QUỐC CHÍ NGUYỄN TỨ

đăng trong

## TIN MỚI

tuần báo trào phúng

●  
**8 TRANG - 2 ĐỒNG  
In hai màu**

bị cuộc đảo chính thứ hai của phái quân nhân bảo hoàng lật đổ. Lưu Bị Ba Tư trốn được nhưng rồi hôm sau cũng bị tay chân Quốc Vương đã tâu quốc bắt được. Lúc thấy đối phương đã áp đến, Lưu Bị Ba Tư liền khóc.

Nhưng giọt nước mắt của ông đã thành công bấy lâu nay mà có người cho đó là nước mắt chánh trị, lần này không còn có hiệu quả nữa.

Cái khóc trong sự thất bại của Lưu Bị Ba Tư, trước pha bão hoảng chỉ là nước mắt... că sáu.



### MIỀN PHÈ BÌNH

**C**CHARLIE CHAPLIN sẽ không tham dự các đại hội điện ảnh ở Locarno, Nice, Berlin và Venise. Vua hề sợ gặp lại các bạn diễn viên và đạo diễn Mỹ. Không phải vì bất lợi cho nhà nghệ sĩ mản ảnh quốc tế, mà chính Charlie sẽ liên lụy cho các bạn nghệ thuật của mình.

Chaplin vừa hay tin rằng những hãng phim ở Hollywood đã quyết định sẽ cho ra ria tất cả những nhà điện ảnh nhà nghệ sĩ Mỹ muốn tiếp xem với mình.

Chỉ vì Chaplin sat khi bị tình nghi là cảm tình với Cộng sản, rồi bị làm khổ để trên đất Mỹ đã tự bỏ quốc tịch Mỹ, tuy nhiên không trở lại đất này nữa, và đến sống ở một nước trung lập.



### CÓ MẤY THÚ ĐỘC LẬP ?

**P**HÁP tuyên bố là Việt Nam được độc lập rồi, mà Việt Nam thì chưa thấy độc lập ở đâu cả. Như vậy thì có mấy thú độc lập ?

Một thú độc lập theo Pháp và một thú độc lập theo Việt Nam, hoặc là một thú độc lập không độc lập ?

Không hiểu người Pháp thời bị Đức chiếm đóng được bọn quốc xã cho độc lập đã nghĩ như thế nào về ý nghĩa của danh từ độc lập.

Tưởng trong khi Pháp đặt thùng đập trống nổ giao trác độc lập cho Việt Nam cũng cần định nghĩa cho nó rõ: độc lập là thế nào đđ ?

Độc lập gì lại có: độc lập hạn chế ? độc lập trong khuôn khổ ? độc lập mà do ngoại quốc điều khiển ? độc lập mà phải nhường cản cự cho nước ngoài ?

Độc lập gì độc lập thế ?



### CÒ KÈ BỐT MỘT THÊM HAI

**P**HÁP long trọng tuyên bố lần này sẽ giác trả độc lập thiệt cho các quốc gia Liên kết. Và yêu cầu mở cuộc thương thuyết.

Nếu quả thiệt Pháp trả độc lập thiệt thì cứ việc giao, còn phải bán cãi chỉ cho lối thòi nữa.

Hay trông gương nước Anh, đến lúc biết giữ thuộc địa không xuôi nữa, thì trả pháo cho Án độ, Miền điện... là yên chuyện. Mà rồi còn được buôn bán, đi lại, cảm tình với dân tộc các nước bị triều.

Độc lập (không giả hiệu) đầu phải là một mòn hàng đe cù kề bốt một thêm hai mà bùn đi, cãi lại, tình tới, tình lui như trò bài tây ba lá vậy ?



# BẠN MUỐN GI NGÀY ĐỘC LẬP THẬT SỰ PHONG TRÀO TỔNG ĐÌNH CÔNG

**T**RONG lúc Pháp và Việt đang nói chuyện bàn giao độc lập, chúng tôi mở cuộc phỏng vấn chớp nhoáng này để biết qua ý kiến của một số người tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân đối với ngày thực hiện độc lập thực sự. Dưới đây là những câu trả lời tiêu biểu lột một phần nào nguyện vọng của dân chúng đối với nền độc lập ngày mai.

## MỘT KÝ GIÁ

— Từ do ngon luận là sự cần thiết nhất đối với một nước độc lập thiệt. Quyền tự phải được kính trọng trong một nước dân chủ và tự do.

## MỘT GIÁO SƯ

— Tiếng mẹ đẻ phải coi là chính trong chương trình học tập. Việt ngữ phải đặt lên trên Pháp ngữ.

## MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC

— Học bằng tiếng Việt, học sinh Việt Nam sẽ học mau gấp đôi chương trình Pháp hiện thời ở đây.

## MỘT VĂN SĨ

— Tác phẩm cần được tự do xuất bản, cũng như nhà văn được tự do mua sách, báo ngoại quốc. Ngoài ra, học thừa bực Trung Học phải là Việt ngữ. Có như thế, sách Việt mới phát triển mạnh được và con nhà văn khỏi đi lầm thầu khoán, hay bán nước mắm, chỉ viết văn cung đủ sống.

## MỘT THƯƠNG GIA

— Một nước độc lập phải được tự do mua bán với ngoại quốc. Dân Việt sẽ tiêu thụ được hàng hóa rẻ hơn, và nhà buôn cũng dễ thở hơn. Nguồn kinh thương mãi quốc gia cũng như quan thuế sẽ không bị ngoại quốc giữ độc quyền nữa, đó là một viễn ảnh tốt đẹp cho kinh tế và tài chính nước mình.

## MỘT CẢNH SÁT VIÊN

— Chắc chắn ngày đó không còn biện tẩy dán đầu cảnh sát Việt Nam trước mặt dân minh nữa.

## MỘT CÔNG CHỨC

— Một viên chức Pháp, bằng cấp ngang với người Việt, chức vụ cũng vậy, không lý gì lại ăn lương gấp bội công chức Việt, trong khi cùng làm ở một công sở Việt Nam.

## MỘT NGHỊ SĨ

— Phải lấy tên đường sá, công thư ở

Sàigòn bằng tên các danh nhân người Việt cũ. Trong các buổi nhém họp chánh thức của người mình, phải nói bằng tiếng mẹ đẻ. Người Pháp muốn nghe thi học lấy tiếng Việt.

Một nước độc lập không lẽ lại phải dùng tiếng nước ngoài để nói chuyện với nhau? Cõi gi mà mỉa mai hơn nữa! Vâng người Pháp ở xứ này, họ là khách, người Việt là chủ!

## MỘT TRẠNG SƯ

— Chỉ tòa án Việt Nam mới có quyền xử người Việt Nam. Người Pháp ở xứ này cũng phải chịu chung một chế độ Pháp luật của tòa án Việt, như người Việt ở trên đất Pháp vậy.



## MỘT LINH MỤC CÔNG GIÁO

— Nước nhà độc lập, thiệt sự thì giáo hội Việt Nam chắc cũng không còn bị các nhà truyền giáo Tây chí phổi nữa. Người công giáo Việt bị mang tiếng nhiều rồi, đến lúc ấy phải xóa bỏ hẳn cái tiếng lầm không tốt rằng theo đạo là theo Tây.

## MỘT NHÀ VĂN HÓA

— Tri thức Việt Nam (tôi nói những người chân chính) còn có thể có cảm tình

với người Pháp ở đây khi họ thấy nước Pháp bang giao với Việt Nam về mặt kinh tế, văn hóa... chứ không còn toan tính đặt lại ách nô lệ nữa.

## MỘT SINH VIÊN

— Ngày ấy, thanh niên chắc là phải được tự do xuất ngoại du học.

## MỘT CHÁNH KHÁCH

— Nước Việt có quyền đặt đại sứ khắp các nước trên thế giới cũng như người Việt nam có quyền di cư tự trên các nước.

## MỘT KÝ NGHỆ GIA

— Cần bãi bỏ những đặc quyền lợt vay ngoại quốc, có hại cho nền kinh quốc gia và nền quốc hữu hóa khi cần thiết. Các nhà sản xuất và kỹ nghệ trong nước cần được nâng đỡ, khuyến khích khuếch trương kinh tế của mình.

## MỘT NHÀ CỤU CÁCH MẠNG

— Giành cho được độc lập rồi phải cho khôi phục, và làm sao cho xứng đáng là một nước độc lập về các phương diện nhất là cho dân đỡ khổ.

## ĐẠI HÀI

## Bán

Xe Scooter hiệu VESPA, máy PIAGGIO của Ý, chạy 2000 cây số thời NAF, vì ít đi, bán giá phải chăng.

Địa chỉ: 96 đường Colonel Grimaud trước chợ Thái Bình Saigon.



Khi người chồng lái xe cùng vợ ham đọc tiểu thuyết nhật báo

## THÂN TẶNG CÁC NGHIỆP ĐOÀN CẦN LAO VIỆT NAM

# THỜI TIẾN CHIẾN Ở PHÁP

Hồi ký của ký sự LÉ VĂN NGO

## I.— Nguyên nhân

VÀO thời tiền chiến thế giới thứ hai vừa qua, trọn nhiều năm liên tiếp, ai kinh tế khủng hoảng đã lan tràn các

bề đổi phô thời cuộc và khôi phả giá hàng hóa mà người ta đã tự do sản xuất, gười ta cũng tự do đem cả phế đồ xuống biển, dùng lúa mì đốt thay cho than đá, bù tiêu gia súc, hủy hoại bờ sàra v.v... ướm bờ hoang, ruộng bờ trống, nhà bỏ hóng v.v...

Trong khi, ở các cường quốc những hàng người có cửa, dư ăn, dư đê, cho đến bồi hàng hóa trung lại nhiều quá bẩn không được; « phải buộc lòng » công khai đập chục phá hoại thực phẩm, thi đồng hối khopsis cùng thế giới có không biết bao nhiêu triệu người phải đương đầu chịu đựng với cảnh sống lầm than, thiếu ấm, thiếu áo mặc, thiếu thuốc uống, thiếu nhà ở...

Nói về trạng thái đau khổ này của loài người, một triết gia Pháp đã viết rằng: « Ván minh ngày nay chỉ là một thử nghiệm đã được tổ chức trong vòng trật tự ».

Ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai trời lại bình minh, tranh đấu của nhân loại sẽ thành công trong tung bừng sáng lạng.

Để tiếp tục giải quyết thêm vấn đề khủng hoảng, người ta đoàn kết nhiều nước lại, thành những phái cường quốc liên minh hầu ám mưu chiếm đoạt lẫn nhau nhưng thị trường quốc tế để làm cản cứ xuất cảng riêng. Hoặc chiếm thêm thuộc địa để làm cản cứ tiêu thụ hàng hóa bị út lại ở chánh quốc.

Hai trận giặc khốc liệt Nhật-Hoa và Ý Á (Abyssinie ở Phi châu) là những triệu chứng rất đau thương mà các nước như cát tiêu phải trả với giá thật đắt. Nhưng người ta cũng không giải quyết được chi cả.

Nội tình của mỗi quốc gia biến thiên theo chiều kinh tế khủng hoảng, làm cho thăng bằng xã hội đã bấp bênh (1) thêm bấp bênh, an ninh xã hội bất ổn. Nạn đói có thể đưa dân đến đến con đường bạo động, từ bạo động đến biền loạn và từ biền loạn đến cách mạng. « Cai trị là dự phòng ». Muốn tránh nội biến, chính phủ mỗi nước phải xuất công quỹ ra

nuôi hằng triệu người không có việc làm với số tiền tối thiểu hằng tuần gọi là phụ cấp thất nghiệp (Allocation de chômage).

Tuy nhiên khắp cả mọi nơi vẫn có phong trào xã hội nẩy lên, do thợ thuyền chủ động, và được các giới công nhân khác hưởng ứng. Sự đại đoàn kết giữa cần lao tri thức và lao nông đã đem lại cho họ một tổ chức chặt chẽ, có kỹ thuật của phong trào tranh đấu, có kỹ luật để trừng trị bọn « cần lao vàng » (2). Rồi đồng lòng ngày Ngày Quốc tế Công nhân (May Day) tháng 5 năm 1937, Tổng đình công chiếm xưởng (Grève générale d'occupation d'usines) — mà ký giả đã tham gia lúc làm ký sự tại Hàng lâm xe hơi Renault ở Billancourt (ngoài ô Paris) để viết thiên hồi ký này thân tặng anh em cần lao và những nghiệp đoàn ở Việt Nam.

Chẳng có vẻ bạo động, phong trào đình công rất êm thầm nhưng rất cương quyết với một tiềm lực không lồ. Giới chủ nhân khôn ngoan nhường bộ. Hai bên nhớ chinh phủ lâm trọng tài để thương thuyết dưới sự lãnh đạo của Tông Liên Đoàn Chủ Nhân và Tông Liên Đoàn Cần La. Một « Hợp đồng công cộng giữa Chủ nhân và Công nhân » đã được ký kết với sự chuẩn quyết của Tông trưởng Xã-Lao thay mặt cho chánh phủ. Những yêu sách đòi tăng lương làm việc hằng tuần được thỏa mãn: Số giờ làm việc hằng tuần được bớt, số lương hằng tuần được lên hơn trước nhiều v.v... ngày lễ Quốc tế Cần lao (3) được kề như một ngày lễ hằng niên trong nước (4).

Tình hình chính trị của các cường quốc mỗi ngày mỗi trở nên khó khăn: tài chánh thiếu, ngàn quỷ hụt. Sự lạm phát giấy bạc làm cho tiền mất giá, hay nói một cách khác là đồng tiền mất sức mua (pouvoir d'achat). Đời sống cần lao bị ảnh hưởng lây: tiền lương thi hành trực nhiều nhưng với số tiền ấy thì mua đắt ít vật dụng. Giá sinh hoạt mỗi ngày mỗi vọt lên cao, số tiền lương tuy nhiều nhưng không đủ sống.

Cần lao lại yêu sách đòi số lương phải được lên theo tỷ lệ của giá sinh hoạt (Echelle mobile). Vòng luân quẩn lại trở đi trở lại nhiều lần: Tổng đình công chiếm xưởng. Tăng lương theo hợp đồng

mới. Lạm phát giấy bạc. Tiền mất sức mua, giá sinh hoạt lên. Yêu sách lương theo tỷ phần sinh hoạt, và tăng định công v.v...

Vòng luân quẩn này phát sinh ra vòng luân quẩn khác. Nhờ yêu sách có tổ chức giới cần lao được lên lượng. Người ta lạm phát giấy bạc. Tiền sụt giá. Hàng hóa lên giá. Vì vậy sức tiêu thụ của nhân dân toàn quốc bị sụt. Hàng hóa bị ối lại. Kinh tế

khủng hoảng thêm. Rồi trở lại cần lao tăng định công yêu sách v.v...

Như vậy, mâu thuẫn kinh tế phát sinh ra sự mất thăng bằng xã hội, mâu thuẫn xã hội làm mất thăng bằng tài chính và ngân khố. Mâu thuẫn tài chính làm mất thăng bằng chính trị. Mâu thuẫn chính trị làm mất thăng bằng của chế độ. Mâu thuẫn chế độ làm mất thăng bằng an ninh quốc gia: dân chúng bạo động. Phe thống trị đàn áp, dân chúng vũ trang bạo động thành nội loạn.

Từ quản chủ đến cộng hoà, từ chế độ dân chủ đến chế độ nhân dân, rồi cuộc đụng độ phát xít thay thế cho chế độ xã hội trong xương máu.

Ở các nước bị trị, tùy theo trường hợp hoặc người ta dùng chính sách bừa bộn để trấn tĩnh nhân dân như ở Phi châu, hoặc người ta dùng chính sách đàn áp để giết trong trứng những mầm cách mạng.

« Việt Nam », tác phẩm của Louis Roubaud « Án chống Anh » (L'Inde contre les Anglais) và « Bóng Dương S. O. S. » (Indochine. S. O. S.) 2 thiên phong sự của André Violis v.v... chứng minh rất rõ tình hình các nước bị trị ở Á châu.

(Còn tiếp)

(1) Tạm dịch équilibre social instable là thăng bằng xã hội bấp bênh hay bất ổn.

(2) Travailleurs jaunes « cần lao phản bội » ta có thể tạm dịch là cần lao gian.

(3) Ngày 1 tháng 5 (ter mai) là ngày Lễ Quốc tế chung cho tất cả các giới Cần La. Hoàn cầu tri thức, lao động, nông dân) — ký giả viết ngày LỄ QUỐC TẾ CẦN LAO (Fête Internationale du Travail) cho sát nghĩa.

(4) Ở Pháp, với chánh phủ Pétain ngày ter Mai được kề như một ngày lễ quốc gia (1941).

(5) S.O.S. ba chữ kêu cầu cứu này đã được quốc tế hóa như những chữ ampère, watt, kilo v.v... Ký giả viết « nguyên văn quốc tế » những chữ ấy để giữ tinh cách bao la của nó. Không viết theo kiểu Việt Nam hóa những chữ đã được Quốc tế hóa rồi là không đảm bảo nghệ từ chỗ rộng sau đến chỗ hẹp hòi.





# BÊN LỀ ĐÌNH CHIẾN TRIỀU TIỀN MỘT NHÀ ĐỘC TÀI

**N**GUỒI ta nói năm nay ông 70 tuổi, nhưng thật ra có lẽ gần 80. Chiến tranh Nhật Nga năm 1905, Nhật chiếm Cao ly, ông đã 30 tuổi rồi, một kiện tướng trong nhóm cách mạng. Lần đầu tiên ông ở tù cách mạng không phải ở khám Nhật, mà là ở khám của Hoàng Đế Cao ly. Ông cũng như Tướng giỏi Thạch hai người tuổi thanh niên bắt đầu từ thời đại Trung Cổ của Á Đông, và đã từng biết các vua chuyên chế của thời phong kiến. Thực là ông tự chỗ cung sầu trong lịch sử mà nhảy ra, bây giờ ta mới thấy. Người phương Tây thấy ông muộn quá, mà cũng chẳng hiểu lâm sao cả: ông già mà lại không già, ông phá hoại dinh chiến Cao ly một cách thanh niên quá. Thủ tù binh một cách bất ngờ và liều lĩnh, phản đối định chiến nhảy lên đài diễn thuyết rất lị, nói ở máy truyền thanh 45 phút tiếng sang sảng hăng hái và thống thiết. Ý tưởng ông theo khối tự do và dân chủ, nhưng khi ông chuyên quyền thì lại áp chế theo lối cũ.

Nhóm đồng chí của ông đã từng ly tán lang bạt kỳ hờ: kề sang Trung Quốc, người đi Mỹ, kề lánh qua Tây bá lợi Á. Chánh phủ lưu vong của nhóm ông họp ở Thượng Hải hồi xưa đã từng kêu nài ở Hòa Hội Versailles năm 1919 và đã từng bị mời ra khỏi cửa. Rồi ở Thượng Hải thì bị cảnh binh tóm giới Pháp đuổi đi, ở Nam Kinh thì bị tóm cư di Trung Khanh, 40 năm trường ông đã bòn ba hải ngoại đi cầu cứu các nơi: Washington, Londres, Paris, Genève.

Ở đâu đâu ai cũng chẳng dám bênh vực cái nước nhỏ của ông mà dưng tới nước lớn là nước Nhật Bản. Ông đi kêu nài mãi rồi già đi, mà có lẽ sắp chết không để lại thành tích gì trong lịch sử thi thính hinh nở bùng chiến tranh Thái Bình Dương, rồi Nhật thua; thế là 70 tuổi, ông lại bắt đầu ra đời một lần nữa. Ông theo quân đội Mỹ trở về nước. Khi đó Triều Tiên bị vĩ tuyến 38 rạch ra làm Nam với Bắc.

Ở Nam thì Đức lập bắt đầu trong những cuộc xung đột lớn của các phái cựu tả và cựu hữu; tổng tuyển cử năm 1948 đã thi hành sau những cuộc bắt bớ, đánh đập và ám sát nữa. Ông đã khôn khéo tài giỏi dược cử làm Tổng thống Nam hàn.



Tức thì ông tự tay « chẽ ra » hiến pháp, bắt Quốc hội phải chấp thuận trong 42 ngày. Theo hiến pháp của ông, thì Tổng thống (tức là ông) có quyền hành rất lớn, kiểm soát được cả Quốc hội. Rồi ông lừa toàn những người phản động cực đoan vào nội các. Thủ tướng của ông thì là một người cầm đầu một đội quân Thanh niên quốc xã, sơ mi mầu da trời.

Nam Bắc chiến tranh, ông thua, đem tàn quân chạy xuống tận Phú Sơn, trưởng là Lết thời vận rồi. Đại Soái Mac Arthur cứu ông và đem ông trở lại thủ đô Hán Thành. Người Mỹ đã m nhận sự tiếp tục chiến tranh, ông bên hoạt động bên lề chiến tranh.

Người Mỹ chỉ biết lo về quân sự, chứ LÝ THÚY VĂN

không nhìn tới nội chính của ông và những sự ngoài ngõ trong chánh trị của ông. Ông được thề đó mà ngầm ngầm hành động để lo tái cử Tổng thống cho mình. Thấy nhiều người muốn chống lại ông, ông bèn tẩy trừ triệt để trong nội các và trong các cơ quan hành chánh, kiềm chế loại hết cả những người nào không trung thành với mình. Ông kiềm chế được lồng thằng tới dân chúng, không cần đến Quốc Hội, lập ra một đảng mới kêu là đảng Bình Dân. Đảng lê Tổng thống phải ở trên các đảng phái, ông ra mặt chỉ huy đảng Bình Dân để thâu nạp quần chúng.

Được lồng quần chúng rồi, ông bèn bắt Quốc hội thay đổi Hiến pháp rằng từ nay Tổng thống không phải Quốc hội bầu nữa, mà là toàn dân bầu lên. Quốc hội không chịu, ông tấn công Quốc hội bằng đủ cách: Thiếu quân luật ở Phú sơn là nơi Quốc hội nhôm, bắt giam những ông Nghị cứng đầu, đặt kiềm duyệt rất ngọt, luôn luôn kêu gọi thẳng tới quần chúng để chống lại Quốc hội, dùng các tờ chiec Phát xít, đồng ý với cảnh binh mà bày ra những cuộc biểu tình « tự nhiên » ủng hộ cho mình. Có một lần 45 ông Nghị đi nhóm đọc đường bị cảnh binh đón xe lại, bắt cầm trong 28 giờ.

Lần khác, các ông Nghị bị đâm biếm tinh kéo tới vây hãm trong hai ngày. Lại bị đâm dọa giải tán. Quốc hội dành

phải chấp thuận để cho dân bầu Tổng thống. Ngày 5-8-1952, ông tái cử được bầu bằng 86% vé bầu.

Thế là địa vị ông quá vững chãi. Ông trở nên một nhà chuyên chẽ in như trong lịch sử Á Đông vẫn có. Ông cai trị bằng cảnh binh, bằng nhiều thứ cảnh binh búa lưỡi kháp trong nước cho tới các làng, dọc đầm, bắt bớ, tra khảo mà có khi thâu tiền nữa. Đầu đầu ông cung kiềm soát tới, mà cái chi cũng đến tai ông cả. Ông thay đổi luôn những người cộng sự hoặc vì ông ngờ vực, hoặc vì ông thay đổi để quân binh bên nọ chơi bên kia. Trong 4 năm, ông đã « xài » tới 80 bộ trưởng và chánh văn phòng. Cảnh binh, thanh niên và Đảng, đó là ba cái eot trụ quyền hành của ông.

Các tổ chức thanh niên thì rủ rỉ các học sinh nam nữ nhập đoàn ngay ở các trường tiểu học và đại học. Bằng thi liên kết tất cả các đoàn thể quốc gia như đoàn thể Lao động, đoàn thể nông dân, đoàn thể Phụ nữ v.v... Ai nhập đoàn, được cấp giấy nhận là công dân ái quốc. Ai phản đối thi sẽ bị « dân chúng » xông vào nhà đánh đập, rồi được cảnh binh đem đi một nơi « để cho khỏi dân chúng đánh ».

Thật ra thi dân chúng Nam Hán chạy loạn đã nhiều, nghèo khổ quá đi rồi, còn mặc lo kiêm cái ăn, chốn ở, chỉ biết vang lời cho được yên ổn mà thôi. Sự phô hoại định chiến của ông đã làm cho ông nổi tiếng, dám đương đầu với Mỹ và cả Liên Hiệp Quốc, dám đòi cả quân đội Mỹ cả quân đội Trung Cộng rút đi, để một mình ông kéo quân Nam Hán lên chinh phạt Bắc.

Về phần người Mỹ, thi trước tướng ông chỉ là một bù nhìn dễ giật giày hay là một đồng minh dễ sai bảo. Sau này mới rõ: ông vẫn là một tay cách mạng bướng binh gan góc và liều mạng. Không phải là một ông lão suy nhược đầu, mà là một tay cờ thề đại tài. Nay ông chịu cho ký định chiến rồi đấy, nhưng đã sắp đặt đầu vào đó cho Hội nghị Hoà Bình phải thất bại, bởi vì ông nhất quyết cho rằng có vũ lực mới xong.

Nhưng mà còn trời, cõi đất, ở nước, cõi non. Cõi chiến tranh thi bắt cái chi dân cũng phải chịu, bao cái chi dân cũng phải nghe, nay chiến tranh hết rồi thi nhà chuyên chẽ lão thành kia chắc cũng phải hết nghe chuyên chẽ.

Viết theo tài liệu của Robert Guillain trong Le Monde

ĐỨC HIỆU

ĐỜI MỚI số 74

Trước nội biển đồ máu ở Ba-Tư

## THỰC TRẠNG uân của Hoàng triều

có nhiều uy tín ở phương Nam.

Xưa kia, tiễn đồ xứ Ba Tư có bạc dài bộ lạc này, giờ đây tình hình chính trị rối ren, nhờ cuộc hôn nhân kia mà lấy được lòng và sự ủng hộ của bộ lạc, người ta đều cho là phái.

### MỐI BẮT HÒA

### GIỮA CÁC CÔNG CHÚA

**C**HÍ có công chúa Achraf, chị em sinh đôi với Quốc vương, để trước Quốc vương hái phút, là không bằng lòng.

Xưa nay, ai cũng biết công chúa có ảnh hưởng rất nhiều đối với Quốc vương.

Công chúa nhớ lại thuở nào, vua cha Réza Khan đã dùng vũ lực mà lâm bá chủ cả sơn hà, công chúa lo rằng em trai mình dần dần bỏ nghe lời minh chung. Công chúa không bằng lòng em vì đã mấy năm rồi, nàng làm môi giới mà Quốc vương không khứng chịu. Giờ đây, công chúa thứ hai, nàng Chamis mới giờ thiệu một cô bạn ở đầu xa lánh, Quốc vương đã ra về ưng thuận liền.

**T**RONG một căn phòng lộng lẫy ở khách sạn « Crillon » tại Bá-lê, công chúa Chamis ôn tồn nói với một cô gái mười tam tuôi, xinh đẹp lạ thường:

— Sao, Soraya không thấy rằng em trai tôi mới có thể làm cho cuộc đời của anh tôi đỡ lè loi và giúp anh tôi trong trọng trách lo đến vận mạng quê già chung? Soraya nghĩ sao, sao lại không nói năng gì cả thế, Quốc vương chỉ còn chờ Soraya ứng thuận là xong.

Công chúa Chamis vừa ở Téhéran lại làm mì giới cuộc hôn nhân của anh trai nàng, Mohammed Réza Palhavi, Quốc vương nước Ba Tư giàu có và đầy dày bì mặt. Nữ sinh viên Soraya vẫn không nói năng gì, đôi môi khẽ gọi, mắt xanh, khuôn mặt đều đặn, đôi má bồng ửng hồng lên khi nghe công chúa nói.

Phải chăng đây là dấu hiệu của một nỗi băn khoăn trước trọng trách làm hoàng hậu sắp đến, hay là bàng hoàng với tin kỷ đeo, Soraya sực nhớ cách đây vài đêm, nàng có nằm mơ thấy:

« Công chúa đang đứng một mình trong một căn phòng tối om, bỗng nhiên có một ngòi mat trời màu trắng từ xa lì lợm tiến tới rồi dừng trước nàng vài bước. Một cánh tay thò ra từ vùng thái dương áu yếm kéo nàng sát lại mặt trời, như muốn truyền hỷ ấm áp cho nàng... »

Một hôm, vào mùa hè năm 1950, Quốc vương Ba Tư tay thi vuốt ve con chó thân yêu Sita, mà mắt không rời một chiếc ảnh trong tập « an bum » của gia đình. Người trong ảnh, Quốc vương không quên biết nhưng ngầm say mê và đã nảy ra ý định phải lấy nàng về làm hoàng hậu cho kỷ được...

Tin truyền ra mau chóng khắp nước. Từ ngày ấy với Fawzia, hoàng hậu trước, em gái của vua Farouk Ai cập, Quốc vương dâng ra lạnh lùng, thử trước mọi sự sẵn đón của bao trang thiêu nứ yêu kiều. Bấy giờ thi Quốc vương lợ vui mừng, và may sao các giới chính trị cúng tỏ ý tán thành cuộc hôn nhân đó.

Ông thân ra nàng Soraya đã tiếng sống ở Âu châu nhiều năm, may mắn người Đức, nàng theo học ở Thụy Sĩ. Nàng vốn giọng giỏi một bộ lạc hung mạnh nhất trong các bộ lạc Bakthiary,

nàng vẫn là một người còn trẻ, đẹp, không am hiểu gì về chính trị, nhưng vẫn để lòng cung bên trong của mọi triều chính. Nàng chỉ mới bước chân vào cuộc đời làm mẹ quốc dân một nước. Nhưng chưa biết chàng sau đổi mặt hơi lạnh lùng, gương mặt hơi nghiêm nghị, còn chưa đựng một tham vọng gì bí ẩn chăng...

Nhưng trực giác của dân bà tinh nhí lâm, và công chúa Achraf đã cảm thấy một cái gì khan hiếm rồi. Trước kia, công chúa tin tưởng thi bấy giờ có ý đe đặt về hoàng hậu. Một cuộc tranh giành hành hào rồng ẩn thầm ở phương Đông.

Đầu tiên, công chúa Achraf thắng thế vì đánh trúng súng mìn của mọi người: hoàng hậu cũng chưa có dấu hiệu sinh nở gì, như thế mai lấy ai truyền ngôi sau này, — hơn nữa trước kia cũng vì không con, mà cựu hoàng hậu Fawzia phải từ bỏ ngôi.

Nhưng tình hình chính trị lại làm cho sự xích mich giữa công chúa và hoàng hậu dịu đi phần nào: việc công ty dầu hỏa Batar, đến các cuộc nỗi loạn, kinh tế khủng hoảng rồi việc Quốc vương buộc lòng triệu tập Messadegh làm thủ tướng. Quốc vương Mohamed vẫn do dự như bao giờ, ngại phản ván không muốn trở thành

(xem tiếp trang 32)





T RONG mấy năm gần đây, không ai là không nhận thấy một cảnh tượng

khá ồ ạt, khá sôi nổi của văn nghệ giới nước nhà. Nhiều tác phẩm mới xuất hiện, với hình thức, nội dung cũng tương đối mới mẻ. Đồng thời, do sự đào luyện của tinh thế, do khả năng sáng tạo và do sự tiến triển của trào lưu chính trị, nhiều cây bút mới, trẻ trung, đầy nhiệt thành, giàu sinh lực đã mạnh bạo đặt bước vào địa hạt văn nghệ. Đoàn quân văn nghệ ngày một đông đảo thêm; song lại sao lại đề phong trào văn nghệ hiện lâm vào một tình trạng bế tắc, khó bề tìm đường thoát?

Muốn trả lời, trước hết ta hãy thử duyệt lại đội ngũ văn nghệ sĩ, truy nguyên những căn rễ của bước tiến văn nghệ đang tìm phương cách bồi cừu.

Tán đồng ý kiến Nguyễn Xuân Huy « Tim nghĩa Văn học », không phản biện cũ mới, ta có thể chia văn nghệ sĩ ra làm ba hạng :

— Hạng thứ nhất đeo đẳng cái nghệ cầm bút chẳng qua là vì đồng tiền. Họ bắt cháp ván thè, bắt cần khuynh hướng. Họ không có lập trường nào cả, mà chỉ có duy... bạc!

Họ là những cái mày viết, xuất bản bừa bãi. Chỉ vì đồng tiền, họ phải cầm đầu chạy theo cái sở thích bá cấp của thiều số « no cơm, ấm cật » đòi hỏi những cuốn truyện bần nhạt, bừa hoạ... kích thích cái thị hiếu không lành mạnh của một lớp người. Họ không bao giờ ngờ và thực ra họ cũng chẳng cần biết tới cái hậu quả vô cùng tai hại là đầu độc lý trí, tình cảm con người, dẫn dắt thanh niên vào phong trào tài hoa son trê, quên mình quên nhiệm vụ, ngụp lặn trong sa đoạt tàn hủ.

Đó là chưa kể xà rời những tên bồi bút, những loại văn sĩ vú em, tản lận lương tâm, đi ngược lối cao trào đấu tranh của dân tộc, sản xuất những tác phẩm mà nội dung chứa đựng toàn ý thức phản bội, hủ bại, hèn nhát.

— « Hạng thứ hai làm văn nghệ để lấy « tiếng ». Họ là những chàng công tử tài hoa làm thơ dâng người đẹp hay là những phú ông « chơi » một chút văn chương. Họ là những công chức bị « ma chữ in ám ảnh ». Họ cho in nhiều sách quý để đem khoe, để biểu hay để xếp vào tủ kính làm « già bảo » (N. X. Huy) Hạng nhả văn này đã sử dụng cây bút một cách rất « tài tử » không ngoài cái sở thích « chơi » văn.

— Còn hạng thứ ba là bọn người vẫn còn ôm khư khư quan điểm lối thời « nghệ thuật vị nghệ thuật ». Tác phẩm của họ vờ vờ vẫn rời xa thực tế. Nô nức cầu kỳ, vừa mơ hồ vì lập dị, vi viết... để làm gì? Viết cho ai?

## VĂN NGHỆ PHỤNG SỰ

« NGƯỜI VĂN NGHỆ ĐƯỢC CÔNG CHỨNG HOAN NGHÉNH CHÍNH VÌ NGƯỜI VĂN NGHỆ SĨ PHÁT BIỂU LÊN VÌ CÔNG CHỨNG »

của TÔ DUYÊN



chỉ để mà... viết thôi! Họ cõi sao nắn ra những đoạn văn cản xứng, những bài thơ óng chuốt, những khúc ca huyền ảo mê ly, những bức vẽ khó hiểu hoặc nhiều chất mộng mơ cũ rich.

Họ « thần thánh hóa » con người nghệ sĩ, hành diện với ý niệm « nghệ sĩ ở trên hẳn cuộc đời » họ tư tưởng, hành động theo kiểu « siêu nhân ». Song họ vẫn bị lệ thuộc vào cuộc đời vì tác phẩm của họ để làm món tiêu khiển cho những phú ông, trưởng giả sau những giờ bóp trán tim mưu chước bợp nặn dán den.

Tuy nhiên, vẫn có một số văn nghệ sĩ chân chính đã nhận lấy sứ mạng, tận tâm tận lực góp phần xây dựng một nền văn hóa mới với quan điểm : ích nước, lợi dân. Tác phẩm của họ vì nhân sinh mà xây dựng nên nó chứa đựng cái sinh khí mãnh liệt của cả một dân tộc quyết tâm giành quyền sống.

Gác « bọn viết dãy tờ » ra ngoài, ta thấy có nhiều nhà văn đã chọn hướng đi cho mình rồi. Song mục đích, đổi trọng hoặc phương pháp đổi khi cũng chưa được rõ rệt, dứt khoát hẳn. Cho nên vẫn còn một số hiện nay chưa nhận được đường đi. Các bạn đó chưa xứng được thật đúng chỗ cây bút của mình.

Tình trạng bẩn khoán, đau xót hoặc lỏng không phải là không còn. Khô một nỗi chảm khác nỗi anh linh mới, cây súng cầm tay rồi mà còn bờ ngực chưa biết đâu là đích bắn. Do đó, cái việc chạy theo duy ý quẩn chúng, chiều theo thị hiếu của một thiểu số hay viết vò trách nhiệm hoặc bão thủ ý niệm ru rú trong tháp Ngà đối với họ sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên cả. Bởi vậy, vẫn đề cần nêu lên này không phải là tất cả những tai hại do những cây bút vò tinh hoặc hữu ý « thiểu ý thíc » gáy ra mà là cần phải đặt câu hỏi: viết... để làm gì? Viết cho ai?

Giải đáp câu này là tìm ra con đường Văn nghệ Phụng sự. Song Phụng sự như thế nào? Gương cõi kim đã chứng minh rằng: một văn nghệ sĩ dù tài ba cá nhân lối lạc dẽ đáo mà không dám dùng cho cuộc đấu tranh vì sinh tồn, vì tiến hóa thì cái tài ba đó cũng trở thành vô dụng. Đã biết bao nhiêu nhân tài xuất sắc mà dần dần bị mờ đi trước con mắt mọi người như bóng đêm lùi lùi tắt. Tại sao vậy, nếu không phải vì tài năng đó vô ích với xã hội, nhân寰.

Sự nghiệp phấn đấu của nhau loại có nhiều phương diện song tựu trung đều qui tụ vào một đích căn bản là vì tiến hóa.

Chính vậy mà tất cả những văn nghệ phẩm nào ngược với trào lưu, chẳng chóng thì chầy nhất định bị đào thải hết.

Nói đến tiến hóa tức là nói đến cuộc đời vì cuộc đời qua lịch sử là một quá trình tiến hóa không ngừng. Nhưng nhà văn chân chính đều biết hòa mình vào triều đời đang lên. Thái độ ly khai cuộc sống dồn dập tới ma chiết tài năng. Nội dung tác phẩm thiếu sinh khí vì không có đất sống. Cuộc đời và văn nghệ chỉ là một.

Văn là con đẻ của xã hội, hướng đường cho xã hội. Hoàn cảnh xã hội và đời sống vật chất thường ngày đã sản xuất ra đời sống tinh thần của con người. Bản về diêm này, nhà văn P. Lafargue trong tập « Critique littéraire » chủ trì rằng: « Nhà văn bao giờ cũng bị đóng định vào hoàn cảnh xã hội của mình. »

Muốn làm cách nào hẵn cũng không thể tách khỏi hoặc trốn thoát được hoàn cảnh ấy, dù cho hắn không tra hay không biết đến nó, nó cũng vẫn ánh hưởng đến hắn »

Trên đây, ta đã nhận định nhiệm vụ

của cây bút tiền bối. Giờ ta thử bàn nhiệm vụ đó trong hoàn cảnh cụ thể của nước nhà. Ngót thè kỷ đâm chìm trong lầm than, cơ cực, tiến hóa của dân tộc ta lúc này là khao khát cuộc đời phóng khoáng, tươi vui của đất nước độc lập, nhân dân tự do và no ấm.

Nhắm vào đó, tác phẩm văn nghệ phải biểu hiện được với gian lao trên ngọn lửa tươi vàng của anh nông dân tiếp sức sống cho dân tộc dẻo dai phẫn đấu, phải mô tả được cái đức tính chịu thương chịu khó của người thợ suốt ngày mài mòn tay búa dồn đe trong công xưởng, phải nói lên được tình thân phẫn khởi của người tri thức đang vất vả phụng sự đất nước, phải ca ngợi biều dương được tinh thần quật cường bất khuất, cái gương hy sinh cao cả của những người trai thời đại lấy máu xương xây nên độc lập...

Nếu ngày xưa, đề tài của văn gói ghém trong câu thơ sau của cụ Tam Nguyên Yên đồ :

« Văn phi sơn thủy vô kỷ khí »

« Nhân bắt phong sương vị lão tài »... thi văn của ta ngày nay cũng vẫn đề tài

« sơn, thủy » ấy. Song có chỗ khác là ngày xưa thứ « sơn thủy » thêu dệt thành văn thường là chỉ để hành lạc, rung đùi ngâm vịnh chơi còn chất « sơn thủy » trong văn hiện đại nhằm ca tụng, kích thích lòng yêu nước, yêu dân quyết tâm bảo vệ quê hương, tiến hóa. Và cũng chính « sơn thủy » đó ngày nay đang ngần ngại trong khói lửa, quằn quại những thương đau, cảm uất. Dù sao thi văn nghệ mới cũng còn phải thể hiện được những ý nghĩ, những thông cảm, những khát khao, những đam mê, những gian nguy, những anh dũng của con người thời đại.

Cùng ý tưởng đó, trước chúng ta Th. de Banville đã nêu lên: « Người nghệ sĩ phải thông cảm thấy mọi khổ đau của người khác. »

Qua các trào lưu văn học các nước, ta thấy văn nghệ thường đi tiên phong trong các cuộc biến đổi của lịch sử, trong các cuộc cách mệnh. Sao nhăng với trách nhiệm đó nhà văn sẽ mất chân giá trị và không xứng với danh hiệu « dân đạo tinh cảm » quần chúng nữa. Hơn lúc nào hết, văn nghệ sĩ chúng ta cần phải đi sâu vào sinh hoạt nhân dân, sống những giờ phút vui, buồn, khổ, giận, của nhân dân để rồi dùng văn nghệ kích động mạnh mẽ tinh cảm mọi người, hướng cho nhân dân biết yêu đến tận cùng độ và biết thù đến chẳng đội trời chung. Tiên phong dẫn dắt không có nghĩa là tách biệt, xa rời với nhân dân. Phải đi trước nhân dân, lôi cuốn cả khối người đồng dǎo đó cùng đi với mình.

Hiện nay, toàn thể nhân loại cũng như toàn dân ta đều mong mỏi một nền dân chủ chân chính và một nền Hòa Bình lâu dài. Vây văn nghệ phải thay đổi cho dân tộc phát biểu lên cái ý nguyện nồng nhiệt đó. Ngược dòng lịch sử ai là chẳng nhận rõ dân tộc ta thích sống an lành, không hiểu chiến. Song đổi khi có nạn binh đao cũng vì cần bảo vệ lấy sự tồn vong của đất nước mà thôi. Khác nào bây giờ, phải làm chiến tranh là một điều van batic đắc dĩ nhưng chẳng qua cũng chỉ vì dân ta hết lòng yêu chuộng Hòa Bình, Dân chủ.

Nói thế mới nghe tưởng ngược tai, song thực tế là như vậy. Tô cho thế giới rõ cái dân tộc tinh quái hóa đó cũng tinh thần anh dũng của ta trong cuộc phản đấu gian nguy này là nhiệm vụ của người văn nghệ Việt nam phần lớn.

Đã đến lúc, cần xác định đổi trọng của nền văn nghệ mới là ai? như trên đã đề cập đến tôi, là nhân dân. Hay nói một cách khác đổi đổi trọng văn nghệ của ta là tất cả những ai đã và đang góp mồ hôi nước mắt, góp trí óc tâm tư, góp máu xương vật lực, tài lực vào sự nghiệp vì đại nhất trong lịch sử nước nhà: « Giành Độc Lập Dân Tộc ».

(Xem tiếp trang 32)



## CÀY SƯƠNG

Cây sương nào những trai làng  
Cây trảng nào những cô nàng xứ quê...

Đời ơi! Chân cứng đã mềm,  
Đời ta gian khổ vẫn bền lòng tin,  
Tin noi dòng máu trong tim,  
Cánh tay vẫn xuất xắc nên công trình...  
Nhớ người áo vải cây sương,  
Giữa mùa khói lửa quê hương mịt mù...

Đời đang oằn oặt đổi lòng,  
Đời mờ no ấm trên bông lúa vàng.  
Nhưng lúa vàng, Nhật cướp,  
Đò trán sắn vua lớn,  
Chất đây nở lầm cao;  
Bao máu lệ tuôn trào.  
Cứng vì gươm với súng,  
Mà « hạt ngọc » thành than.  
Gây nén đời sống lầm than,  
Bao nhiêu người chết cơ hàn thảm thương.  
Vì đời anh phải cây sương,  
Cứu dân khỏi ách thảm thương cơ hàn.

Rồi đây, kéo lúa về làng,  
Sáng cho đén sáng cho tan buồi cày.  
Trâu ơi! trâu bước cho hay,  
Rơm vàng, rơ ngọt, mai này trâu ăn.  
Người và vật âm thầm mà phẫn khởi,  
Đêm lạnh lung mà lòng suối tình thương.  
Đất nǎm mờ dạ thênh thang,  
Cho tình nỗi sóng theo đường cày sâu.  
Cho trảng vàng ánh đất nau,  
Mùa nau đất béo lấp màu cỏ hoang.

Khuya rồi! mà súng còn vang  
Đường cày mới mờ liền ương khói nồng.  
Ai thao thức giữa sa trường,  
Còn ta thao thức trên đường cày đêm.

KIÊN GIANG

## Chù dây...

Thương nữ bắt tri vong quốc hận,  
Cách giang do xướng hậu dinh hea... — ĐỎ MỤC

Đàn tan tiếng máu,  
Cuối ròn ròn,  
Say ngà ngà,  
Năm tháng lại. Đời qua!

Chù dây...  
Ai nghe vang vọng từ sông nái,  
Tiếng sóng căm hồn xé bong đêm,  
Địa dày đót cù nắc lung đêm,

Chù dây..  
Hơi rượu lá say mềm,  
Hồn người thương nữ những đêm canh chay,  
Trầm bần bay, vạn bần toy,  
Xây đời hoa mộng trên lũy Hu Vinh!

Chù dây..  
Mặt ai ngồi khóc hận,  
Lòng ai lịm yếu đương,  
Tinh đà chết từ khỉ lửa ngút sa trường  
Nói làm chí nứa...  
Cố muôn chiều sống dậy trùng dương!

NGUYỄN HUY PHÚỚC

Những tà áo bướm bướm sà xuống quanh cổ bàn thấp. Những mái tóc óng ùa chum lại. Những sợi tóc lất phất cánh quạt quay. Có nhiều tiếng xi xao. Có cả tiếng khúc khích. Đằng cuối gian phòng, vuông vắn và thơm phức như bánh đậu xanh. Hàng Bạc, vắng lên một vài nhịp điệu dân ca và dội lời chi chóc...

— Hè dân bà trẻ con đi đến đâu là chi chóc đấy...

— A, à? Anh này khinh người nhỏ? Anh bảo sao?

— Thôi, xin các bà đi... Anh ấy đến kia kia... Suyt?

— Chào các... đồng chí... Họp sớm thế... Nhờ thưa trường kỷ... hội nghị chẳng?

— Nhờ lâm? nhờ lâm... Xin đồng chí báo cáo tình hình thế giới... bên kia cho « anh, chị em đồng bào » nghe... à quên... học tập với.

— Thôi, đê anh ấy nói chuyện phê bình cái ngành nhà mình...

— Phải đấy... Các đồng chí! Nghiêm...

Cả « dân bướm » tung bay rồi bén lên... xếp hàng hai « như dạo trước... ở dời Xuân Tiên của phia chun Trời miền Bắc đất Trung »... Một nặng nề « mặc niệm ».

Khách cũng bén lên ngó quanh rồi cười phì yên lặng:

— Lại vẫn cậu?

Cái anh chàng « không biết nịnh đầm » lườm một cô bạn ca sĩ, rồi lấy giọng ôn ỉn :

— Dạ, thưa vẫn là em, a... Số là, chẳng trái đất nó tròn mà... Vài Sài Gòn Chợ lớn chu vi cũng chẳng ngoại sáu mươi lăm cây số vuông đâu a, nên khách giang hồ đi đâu mà chẳng chạm trán nhau, thành thử thật rất là đẽ « từ hải giai huynh đệ » lầm, a... Cho nên hôm nay lại được thừa tiếp quan bác đấy.

Nụ cười truyền niềm làm rã bầu không khí đang mang mang những nhớ cung nhung.

Chủ nhà thừa dịp, tẩn công liền :

— Cậu xưa cũng là tay phê bình, sự phách sao bây giờ cứ lịt lịt là nghĩa lý gì?

— Dạ, thưa với ông anh, trời ơi a quá nên cóc nhái còn mãi nghiến răng, thì còn kêu làm sao được nữa? (anh bạn lắc đầu) Cao minh Chiếm nó nói mà đúng. Thưa anh chị em đồng bào, nó bảo nó làm báo cốt để khỏi phải viết gì cả; nó đi dạy học để khỏi... phải dạy gì cả... Vì theo nó thì « viết cái gì bây giờ? » và « dạy cái gì bây giờ? » nên nó làm báo « để in thông cáo» và đi dạy học « để đọc



### của Hà Việt Phương

thuộc lòng (hộ học trò, đấy a) những chương sách giáo khoa đã viết sẵn (theo đúng chương trình Nhà nước, đấy a), nghĩa là nó sống dâng hoàng, mà chẳng phải lo gì cả, vì được lòng cả rǎn lầu nghệ. Thế nó có khôn không, các ngài? (anh bạn cười gần, trong khi các ngài rũ rọi, rúc vào nách nhau hay quàng lấp ngang lung nhau). Thế rồi, định huých nó thuở mới ra đê... chửi đồng những thằng nào, những (không xin lỗi các chị đây nhé) những con rào... « hoạt động làm cái thá gì cho tồn hơi chứ? »

« Ấy đấy, nóng nỗi nước này thi... em chỉ còn biết « làm báo miệng » thôi a... cho nó hả hơi và sướng cái lỗ miệng (một tí thôi cho miệng nó khỏi ngứa ngày lên và đồng thời cho thiên hạ họ khỏi chê là vạ mồm vạ miệng) Nên hôm nay được thừa tiếp các quý ông, các quý bà, các quý thầy, các quý cô thi chúng tôi cũng rất lấy làm hân hạnh phát biểu một vài ý kiến của một kẻ chạy sảy vẫn ra môi có đủ tiền mua một tấm vé « chạy hiệu » để chiếm ngưỡng (anh bạn say sưa ngâm những cảnh bướm bướm dâng gốc phòng) những quái kiệt thiêng liêng và đồng thời để bắt mạc i quần chúng, xem dân Sài thành minh bầy giờ rung cảm như thế nào. Thi đây, phê bình thật là thẳng, thật là hết; đúng thi các ngài đẽ, bằng có trật thi các ngài cũng coi như là chuyện nghe dân văn tuyên bố của chính khách vậy. Đồng ý hả? Thế thi xin lỗi chứ quản tử nghe cho... »

Anh Tư của chúng tôi chum gót lại, nghiêm thân trên dung kiều nhà binh « dân chủ » rồi cao giọng đanh thép :

— Trước hết, cần trình bày quan niệm phê bình ca kịch đã. Tôi phê bình là để góp vào việc kiến thiết văn nghệ: thế gọi là phê bình xây dựng (không phải cái lối phê bình « lấp được » nghĩa là phê bình... phả đám). Sau nữa là phê bình toàn diện, nghĩa là... xin theo rồi sẽ hiểu: Đầu tiên, tôi xem Quảng cáo, ở trên báo và ở ngoài phố, thì thấy sao mà nó cũ rinh rich đến thế, chỉ toàn tuyển dương

đã làm ngay vào cảnh.. chết trói (ôi những cặp môi bạc phếch hay tim bầm, như con mắt thảm quăng thao lão?) Bài trí thi thực tinh là cộng phu, lồng lấp mặc dầu còn một vài điểm rãnh ông nọ cầm cầm bà kia, nhưng biết làm sao với cái cảnh « giang hồ chụp nổi »?

Trước thái độ « khoan hồng » của... Bao công, những cặp mắt xinh tươi hanh hau treo trên đôi môi chữ nhựt, nửa phần mai mỉa nửa phần khuyên lơ :

— Đây, diễn viên. Trước hết, tôi gọi người kéo phông là « diễn viên chủ tịch » (vì ai khai mạc, ai bế mạc, nếu không phải cái chủ « chủ tịch » này? Nên vai trò thi quan trọng mà xưa rày vẫn bị khinh khí, ăn đấm ăn đá ăn cát bụi tai là chuyện cơm bữa), thi ở đây, các chú này làm việc khá lầm, ít khi lỡ lầu (có lẽ đã bị đòn vọt nhiều quá rồi đã hóa thành máy kéo chặng?). Thứ nhì đến diễn viên « lò chửc » (bày phông cảnh) thi cũng chu đáo và nhanh nhẹn lắm. Thứ ba đến diễn viên phụ vai (thường được gọi là « cán bộ nút chai, nghĩa là đẽ đứt nút chồ trống) thi quả là yêu nghề, vì phần lốp là thành niêm ham sống, soi gương các anh chị lớn, đang được hoan nghênh (và nhất là vì ở một vài đoàn họ được huấn luyện khá thận trọng). Thứ tư đến diễn viên chính thức thi đây xin vào chi tiết :

Những con bướm sám gần lai, đưa mắt nhìn nhau, môi rung rung: ai bảo họ không thèm, ai bảo họ không khát... phê bình? Anh Tư thủ thi :

— Có ba điều cần bàn: Một là giọng, hai là bộ, ba là hóa trang. Về giọng thi, trừ các tay nhà nghè biết chăm chú tự luyện (minh làm gì có trường?) lấy hơi và thanh ra, thi da số còn cầu thả, gấp sao hay vậy, buông trôi câu hát, nhất là lại « bắt cái điệu Đầm vào thành thử nuốt lời đi nhiều quá » có biết đâu rằng: tiếng của minh lầm l MILF, nghĩa là uyển chuyển vô cùng, hể lơ lửu khó hiểu ngay, mà ca sĩ nào không đạt tới độ mười tiếng rõ cả mười thi không tài nào thành công cho được (sở dĩ Ba Vân chiếm ngôi số Một là vì trăm tiếng hát của gã lợt tai ta că trăm). Đến bộ thi, thời cổ diễn đã lận lịu mất rồi, khiến cho những bộ vào khuôn vào phép bảy giờ họa hoàn mới thấy diễn ra, còn thi toàn là một thứ lai căng « Tàu không ra Tây, tàu không ra Tầu », lố lố lảng lẳng, trông thật chướng mắt; hơn nữa cuộc đời tư sản cũng chưa ăn sâu bắn vào nếp sống của các tầng lớp « mại bản nứa

(xem tiếp trang 31)

Đoàn văn đội ta

# THƯ VỀ!

Paris, le 20 Juillet 1953

Ngọc Hương yêu dấu,



LÂU lâm chủ không nhận được thư cháu, nàng công chúa của lòng cháu. Chú mong tin cháu lâm! Sao bất tin thế? Hay là mãi ski nautique trên hồ Tây rồi! Đêm nào chú cũng trân trọc nhớ cô cháu Ngọc Hương. Dạo này danse giỏi rồi chứ? Hôm Pâques có bal famille không? Nói với má gửi thêm tiền sang cho cháu, tiền sút giá, lao đao lâm, nhưng nói là lao đao với ai kia chứ còn với cháu thì dù sao vẫn còn bảnh lâm, câu được khôi đâm tré đâm già. Nhưng thôi nói thế rồi cô lại

giận lồng lên thì khò. Chỉ biết rằng bên này ăn tiêu tốn lâm, cháu lại hay yêu, Penicilline 500.000 cứ như cơm bữa.

Học hành quái gì đâu hổ cháu, sống mãi trong nước chán ngấy, muốn nhảy sang đây xem sao, ai ngờ cũng vẫn chỉ ăn, ngủ, chơi thôi thi cứ biết ngày nào hay ngày ấy, chủ nghĩa Epicure mà! Sinh tồn đã chứ! À, bên này nó mới ché ra thứ thuốc bôi vào nách hết lông, không hại da cháu sẽ gửi cho cháu với cả một tá soutien gorge bằng nylon nữa! Cần nhất phải giữ corps cho đẹp. Bên này chúng nó có những phòng soins de beauté rất tối tân, làm massage cùi lõm, biến Quý dạ xoa thành Tây Thi được cơ! Từ độ nọ đến nay có đi xem l'île, biển Quỷ dạ xoa thành Tây Thi được cơ! Từ độ nọ đến nay có đi xem phim nào hay không? Rumba, đĩa khá chưa? Phải gửi thư luôn cho cháu, cháu mà chơi bài là tại cháu lười thư đấy!

À, hôm nọ đi coi horoscope cho cháu họ nói trúng quá, nhất là về đường tình duyên, đào hoa có một trên đời. Chỉ cuối năm nay là có chồng đây thôi! Nhưng rồi đức lang quân này không chắc có đội mũ được không vì sừng mọc nhiều và cao lâm!

Hôn cháu, CHÚ  
T.B. Lấy ai thì lấy, nhưng đợi cháu về hãy cưới nhé! Tặng cháu tấm hình mới chụp.

NGỌC Hương đọc xong bức thư, cười ngọt ngào, rung cả dệm lò xo của chiếc giường Hương cảng. Trong căn phòng vắng lặng, tiếng cười càng thêm lái lái tuy còn non nớt lâm. Nàng đưa luôn tấm ảnh lên môi, đưa mắt nhìn quanh. Rồi nàng rút ngăn kéo lấy giấy bút viết thư phúc đáp Gởi, mong mong là ấy.

— Oái ập!  
— Gởi I làm người ta hết cả hồn!  
— Ba đi chơi à Hương?  
— Ba em đánh mặt chược ở nhà bác Đốc.  
— Thế thím đâu?  
— Má ra Đô sơn từ chiều hôm qua đã về đâu. Tài xe đánh xe nhà đi!  
— Bọn Ngà, Quý đâu cả?  
— Chúng nó đi học đران!  
— Không có ai ở nhà à?  
— Không?  
Gió chiều sập mạnh cánh cửa...

SONG NHẤT NỮ



Sư cụ tự : vai dê tử vào phòng trai.



— Ta phải vui vẻ mà chờ cái chết.



Mình chạy đến chùa tìm em...



Cốt truyện của Đò tôi Kỳ ★ Bản kịch Hoàng thu Đông ★ Hiếu Đệ minh họa

## HỒI THÚ NHỨT

LỚP I

### SƯ CỤ HUYỀN TẶNG, ĐẠT TÂM

(Khi mờ màn lớn, sân khấu trống. Trong thấy sư cụ Huyền Tặng hơi lom khom đi từ vươn vào, bước rất chậm chạp, khó nhọc, vịn vào vai Đạt Tâm. Hai người bước lên tầng cấp. Đến cấp cuối cùng, sư cụ đứng lại thở. Nghe vang vang tiếng tụng niệm xa xa)

ĐẠT TÂM (lắng tai nghe). — Bạch sư cụ, thiện nam tín nữ lòng tràn bối rối, đến nghe sư cụ thuyết pháp xong, ra và khoan khoái, nhẹ nhàng.

HUYỀN TẶNG. — Mô Phật! Kẻ phàm trần như ta mà còn giúp được chúng sinh, huống hồ là Bồ Đề Mâu Ni!

ĐẠT TÂM. — Bạch sư cụ, sư cụ làm thế nào mà đạt đến lẽ nhiệm mầu được như vậy?

HUYỀN TẶNG. — Mọi sự đều tại tâm cả, con ạ. (Chỗng gẩy đi vài bước về phòng trai rồi ngừng lại). Con đã ta có thấy mỗi lúc mệt thêm nặng không? Sức ta ngày càng sút kém, không biết sớm tối khi nào đây. (Đạt Tâm gục đầu buồn bã). Con đừng lấy thế làm buồn. Ta phải vui vẻ mà chờ cái chết

ĐẠT TÂM. — Sư cụ bỏ con ở lại một mình, tội nghiệp!

HUYỀN TẶNG. — Con đừng bận tâm về lẽ sống chết ở đời, tất cả đều là sắc sảo không không... Đã đến lúc con cần phải tìm hiểu sâu vào nguồn đạo lấy một mình. Chỉ cần có tâm thôi, con ạ...

(Hai người đi đến cửa phòng trai, Đạt Tâm ngẩng đầu lên).

ĐẠT TÂM. — Cần sư cụ, con thấy mọi việc dễ dàng, còn không, con thấy hân khoán, đầy đầy bóng tối...

HUYỀN TẶNG (mỉm cười). — Thế thì sau khi ta tịch di rời con sẽ đi về với bóng tối... (Đạt Tâm đầy cửa phòng cho sư cụ bước vào).

LỚP II

### ĐẠT TÂM, ĐẠT MINH

(Đứng yên một mình trước cửa phòng trai, rồi thong thả trở lại bước xuống tầng cấp, vịn trả tại khi thấy Đạt Minh).

ĐẠT MINH. — Chú Tâm!

ĐẠT TÂM. — Anh Minh...

ĐẠT MINH (đến vỗ vai Tâm). — Em!

(Tiếng kinh tụng niệm tại vắng lặng, xa xa)

ĐẠT TÂM (hứng khởi). — Anh lắng nghe đấy... Thiện nam tin nữ ở khắp các nơi đến nghe sư cụ thuyết pháp, đang trở về. Anh mà nghe những lời của sư cụ, mới thấy sư cụ giác ngộ đến bức náo...

ĐẠT MINH. — Giữa loài người, có biết bao nhiêu là kẻ mèo tối. Ủ, trong sự mèo tối, con người ở đời khốn khổ quá chừng. Anh thì anh chỉ nghĩ đến thế!

ĐẠT TÂM. — Tôi vẫn thương yêu người đời.

ĐẠT MINH. — Nhưng chú lại xa lánh họ!

ĐẠT TÂM. — Tôi xa lánh cảm dỗ và tội lỗi.

ĐẠT MINH. — Phải, nhưng tội lỗi của gia đình.

ĐẠT TÂM. — Anh đừng nói thế. Tôi cũng là một kẻ tội lỗi

ĐẠT MINH (chưa cay). — Nhưng chú chỉ lo tự giải thoát lấy một mình.

ĐẠT TÂM. — Phật tử đã dạy: « Hãy dứt bỏ hết mọi trần duyên ». Tôi muốn đạt tới cõi giác...

ĐẠT MINH. — Phải rồi! Cần có một vị bồ tát để độ cho nhà họ Trần.

ĐẠT TÂM (cúi đầu). — Tôi cũng là người họ Trần như anh.

ĐẠT MINH. — Nhưng đến tuổi hai mươi, chú vẫn còn trong trắng! (Tâm quay mặt đi). Chú đừng quay mặt đi... Trên đời, chỉ có một mình chú là anh thật lòng yêu mà thôi. Anh yêu chú lào vì chú hoàn toàn trong sạch, bao giờ chú cũng nói thật... Ngày nay chú là kẻ tu hành, chú là người cả nhà ai cũng yêu, chú có biết rằng cả nhà đều cần đến chú không?

ĐẠT TÂM. — Anh Văn thì anh ấy chẳng cần đến ai cả. Anh đang tìm kiếm những gì gi... Còn anh thì tôi cho là đã ổn định rồi, khi hay tin anh sắp cưới chị Kiều Loan...

ĐẠT MINH. — Phải, ở trường ra, anh tình trở về nhà, lập gia đình, sống gần gũi với cha... nhưng anh thấy không thể nào chịu nổi được...

ĐẠT TÂM. — Anh Minh... đâu sao thì cũng là cha chúng ta!

ĐẠT TÂM. — Một người cha đã làm chết mẹ anh, rồi đến mẹ chú cũng chết vì túi nhục, đau đớn. Một người như thế, chỉ biết có rượu, có gái...

ĐẠT MINH. — Chúng ta chỉ nên lấy thế làm xót thương, và tha thứ.

ĐẠT TÂM. — Không thế nào được. Chính Văn cũng đã nói với anh là không thế được.

ĐẠT MINH. — Anh đừng nghe lời anh Văn.

ĐẠT TÂM. — Sao thế?

ĐẠT MINH. — Anh Văn là một thứ người bị hiềm.

ĐẠT TÂM. — Bi hiềm, ừ...

ĐẠT MINH. — Tâm trí anh ấy luôn luôn bận rộn những ý nghĩ gay go, chẳng biết là thế nào nữa...

ĐẠT TÂM. — Đáng lẽ hắn phải làm cho anh êm thầm với thầy. Nhưng bây giờ hắn lại xúi anh ghét thầy, mà hắn thi vẫn làm lành với thầy.

ĐẠT TÂM. — Thế thì lạ lùng thật!

ĐẠT MINH. — Anh thấy cái gì cũng đen tối, khủng khiếp, khó hiểu. Anh muốn nói thật với chú. Sao chú lại nhìn mặt anh có vẻ lạ lùng thế kia?

ĐẠT TÂM. — Không, tôi thấy vẻ mặt anh vừa hoảng hốt lẫn vui mừng.

(xem tiếp trang 32)



— Bề anh kể cho ché nghe...



...Minh đã nói tiếng là công tử...



...Trước vở hiếu kỳ của Loan, Minh tính chuyện trả thù...

# TẠI SAO TÔI HỌC SINH NGŨ?

Khôn lòn theo thời gian, càng ngày tôi càng yêu chuộng văn chương và đã nhiều lần miệt mài tâm trí trong một vài văn phẩm trú danh hay cảm rung theo những điệu thơ du dương êm ái. Nhờ sinh ngũ tôi có thể hiểu được văn hóa nước ngoài.

Là người đã từng yêu văn hóa Việt nam, tôi muốn vượt qua phạm vi quốc gia để học văn hóa các nước khác.

Cứ xem công trình của những nhà triết học, y học, toán học... của các cường quốc Tây Âu, ta dù biết văn hóa Việt nam đối với đại gia đình quốc tế chưa thâm vào đâu.

Văn biết muôn hiểu các công trình đó không phải chỉ cần biết sinh ngữ là đủ nhưng sinh ngữ cũng giúp ta một phần lớn trong công cuộc nghiên cứu văn hóa ngoại quốc. Biết bao ý tưởng thâm thúy cao xa ta có thể tìm thấy trong các áng văn của tác giả ngoại quốc. Đọc sách ngoại quốc ta có thể nhận thấy văn chương họ có nhiều đặc điểm mà văn nước mình không có. Chỉ biết văn chương Việt nam tức là chưa hiểu thấu văn chương, càng đọc ta càng thấy cần phải học hỏi thêm nhiều văn chương nước ngoài.

Khi tâm tình ta mở rộng đón những luồng gió mới từ nước ngoài thì phạm vi tư tưởng và tình cảm càng được mở rộng.

Các ảnh hưởng đó không phải là sự bắt chước mà là sự thâm nhuần sâu xa có thể làm mất hết vẻ ngoại lai và đượm đầy tinh thần cổ hủ của dân tộc.

Descartes đã bảo rằng: « Đọc sách là một công cuộc nói chuyện với người xưa, trong cuộc chuyện văn đó, người xưa chỉ đem những ý nghĩ cao thượng nhất của mình mà bày tỏ với ta ». Tôi có thể nói rằng, học sinh ngữ tức là một cuộc nói chuyện với người ngoại quốc, trong đó những đối trá bè ngoài không còn nữa và ai cũng muốn đem những ý tưởng thâm trầm tư tưởng cao đẹp của dân tộc mình mà bày tỏ cùng nhau.

Vì thế, tôi cố gắng vượt mọi trở ngại khó khăn để đạt mục đích ấy, để tìm hiểu các dân tộc trên thế giới, mà ngày nay đối với con người tiến bộ, thì bờ cõi, màu da không còn là những sự cách biệt giữa con người nước này với nước nọ.

THU LAN  
nữ sinh Huế



## BẠN GÁI BIẾT CHỌN NGHỀ ĐỂ LẤY CHỒNG

**B**ÀY giờ bạn gái đi làm công, trí óc hay tay chân, lại dễ kiếm chồng hơn mấy cô ăn không ngồi rồi. Sở dĩ như vậy, một phần vì quan niệm hôn nhân ái tình hiện nay, trai và gái cần tiếp xúc tìm hiểu nhau trước khi định đoạt duyên phận, cái chế độ « đặt đầu ngồi đây, mũi đều đêm tân hôn mời biếu mặt chử rẽ » đã lỗi thời rồi.

Ở đây, chúng tôi gom góp ít nhận xét về những nghề nghiệp thuận tiện cho bạn gái để lấy chồng.

Bạn gái ngày nay tham gia các nghề nghiệp nhiều, ra xã hội nhiều nên có thể và biết lựa chọn « tấm chồng » xứng đáng hơn nhiều.

Nếu bạn gái biết tìm người đàn ông có tài năng, đúng vững trong xã hội và bảo đảm được đời sống của gia đình, thì bạn trai phần đông cũng sợ các cô « ăn no lại nằm, loay quay lại đến giờ ăn », sợ một khi đã lấy là vợ, mấy dắt « nội trợ » này quen cách sống lười biếng rồi tim thủ giải khuây trong con bài lá bạc, đồng bóng, rồi dần dần đi xa hơn nữa...

Cho nên đàn ông chú ý nhiều, so sánh các cô mà họ gặp nhau nhau trong xã hội, trong các công sở, xi nghiệp, trên đường đi v. v...

Chúng ta hãy xem qua các nghề nghiệp của các cô chọn.

Bây giờ chúng ta thấy nhau nhau phụ nữ tham gia quân đội làm nữ y tá phụ tá, phòng văn v. v...

Theo một vài tài liệu, thì các cô này lại khó lấy chồng, tỷ số lấy chồng không quá 10%, mà ít người lấy được sỉ quan cao cấp. Khi họ muốn kết duyên, họ phải thôi làm việc, hoặc phải nghỉ một thời gian.

Bây giờ nói đến các nữ tài tử, các cô ca nhạc, diễn kịch các vũ nữ...

(Xem tiếp trang 24)

ĐỜI MỚI № 74

Đàn Mỹ đang chờ đến cuốn sách « Văn đề sinh lý của phụ nữ », kết quả của năm năm tìm tòi nhận xét của bác sĩ Alfred Kinsey.

Cuốn sách này sẽ ra mắt bạn đọc vào ngày 20-8-1953.

Người ta tin rằng cuốn sách này không đều « iỏi làm chấn động dư luận như cuốn « Văn đề sinh lý của người đàn ông » cùng một tác giả trước kia.

Bác sĩ Albert Deutsch có giới thiệu qua trong tạp chí phụ nữ « Người chồng » rằng chúng ta đừng lo, cuốn sách đó không động chạm đến uy tín của phụ nữ đâu.

Nhưng giới tôn giáo thì khác, tuy là chabra đọc, mới nghe nhau đe như vậy, « Hội các Nhà Thờ ở Canada » đã đề nghị các nhà cầm quyền đừng cho xuất bản cuốn sách khảo cứu đó.

Hiện giờ, chưa ai được hiểu nội dung cuốn sách đó ra sao. Tuy nhiên tác giả có mời 47 nhà báo tại nhà riêng của ông ở Bloomington (Indiana) để trình bày qua về quan điểm của ông và nội dung của cuốn sách đó. Ông có yêu cầu 47 nhà báo hãy giữ kín tiếng cho đến khi cuốn sách ra đời, tức là ngày 20-8-53.

Các nhà báo đều ý lời, nhưng trong một câu chuyện thân mật, một nhà báo có nói :

— Không khéo lại có bạn đồng nghiệp phồng tay trên, tôi phải lo viết một bài mới được — cái cảnh chờ bom nổ hồi hộp quá, ngồi không yên !

### THOẢNG NGHE ĐÓI CHÚT

**K**è cả tác giả, 48 người đều giữ bí mật nhưng không sao tránh khỏi lúu vui câu chuyện. Cho nên chúng ta mới biết được chút ít như sau, theo lời của bác sĩ Kinsey :

« Sau khi phỏng vấn, 50% thuộc nam giới đều thú nhận rằng mỗi người ít nhất họ đã đi lại với người đàn bà khác một lần. Đàn bà « khá » hơn, 80% trong số 5.940 phụ nữ cho biết họ rất « chung tình ». Nhưng thời gian cũng có đổi khác, vào thời trước năm 1890, 87% phụ nữ lúc lấy chồng vẫn còn trinh tiết, thi từ năm 1910 trở đi, chỉ còn có 32% là còn trinh.

Có một điều nhận xét nữa là phần đông phụ nữ đã trải qua vài cuộc tình duyên, lúc lấy chồng, lại ít gặp nhiều nỗi khó khăn hơn các cô gái khác, và lại dễ xây dựng hạnh phúc gia đình hơn ».

# VĂN ĐỀ SINH LÝ CỦA PHỤ NỮ

## PHỤ NỮ LẤY CHỒNG SỐM QUÁ

Cô người nói « Như vậy, phụ nữ « đứng đắn » hơn đàn ông chẳng ? »

Bác sĩ Kinsey bảo rằng không phải như vậy, chẳng qua là về thể chất, phụ nữ không bị các chất các chất kích thích (ruou, thịt caphê...) thúc dục bằng nam giới và về tinh thần, họ ít bị luật thu hút giữa nam nữ với nhau bằng nam giới.

**D**ày là bài của cô Monique Williams nói về công trình của bác sĩ Kinsey, tác giả một quyền sách mà mọi người đàn Mỹ đang hồi hộp chờ đợi, dưới nhan đề « Văn đề sinh lý của phụ nữ ». Bác sĩ Kinsey đã phỏng vấn 8.000 phụ nữ Mỹ, và sau khi viết xong quyền sách này, đã phải đi du lịch bệnh trong một thời gian khá lâu để lấy lại sức.

Đồng thời đàn bà có thiên hướng thờ một người đàn ông duy nhất thi ngược lại, đàn ông lại muốn có nhiều vợ. Rồi đàn bà thi về thể chất lẫn tinh thần đến năm 26 tuổi mới phát triển đầy đủ, trái lại đàn ông mới 16 tuổi đã phát triển về sinh lý.

Bác sĩ Kinsey lại kết luận rằng đàn bà lấy chồng quá sớm.

Muốn tìm hiểu các điều trên đây, bác sĩ đã thăm dò ý kiến của 8000 phụ nữ tất cả. Công việc khó khăn lắm, nhất là hỏi các bà, các cô về các vấn đề đó.

Bác sĩ nói chuyện với mỗi người trong khoảng một tiếng ruồi đồng hồ, phải xếp đặt câu hỏi trước, lừa người mà hỏi, có nhiều câu hỏi khác nhau nhưng cùng một vấn đề.

Bác sĩ đã khéo khơi các câu chuyện tâm tình, có khi bác sĩ đặt những câu hỏi rất là sống sượng, lạ kỳ, dám ra phụ nữ thấy mình « khá hơn thế nhiều » và ngỏ tâm sự rồi kể các mẩu tâm tình tội lỗi trong thời gian qua.

## TÀI LIỆU TOÀN VIỆT BẰNG MẶT HIỆU

**B**AO nhiêu tài liệu thu thập được bác sĩ giữ kín vô cùng. Bản nào cũng viết bằng mặt hiệu cả, có thấy cũng không đọc ra. Ngoài bác sĩ, vợ bác sĩ và hai người phụ tá là Wardell E. Pomeroy và Clyde E. Martin, không

ai biết cách đọc mặt hiệu đó ra sao. Có một nhà chuyên môn về mặt hiệu cũng không tài nào đọc nổi mờ t mảnh giấy đó, lúc bác sĩ đưa ra cho họ đọc

thứ. Bốn người trên đây phải mất một năm trường mới thuộc lòng được bộ mặt hiệu đó. Hơn nữa, bao nhiêu tài liệu đều được cắt kín, khóa trái ba lỗ, bác sĩ có đi đâu cũng không quên mang theo chùm chìa khóa như chiếc bùa hộ mạng.

Ngoài hàng ngàn bản tài liệu về « văn đề sinh lý của phụ nữ » viết bằng mặt hiệu, bác sĩ lại còn một đồng tài liệu về luyện ái và dâm dục, lượm lặt khắp năm châu, bác sĩ cũng cắt kín vô cùng. Năm vừa rồi, nhà doanh có tịch thâu của bác sĩ một thùng sách đủ các loại nghiên cứu về văn đề tình dục, bác sĩ giải thích mãi, nhà doanh cũng cảng trả.

Bác sĩ tuyên bố rằng các công trình của ông đều chỉ để phục vụ khoa học và ông không thu về cho ông một đồng lì nào cả. Như đạo xuất bản cuốn « Văn đề sinh lý của đàn ông » chỉ trong vài tháng đã bán được 275.000 cuốn, số tiền thu vào, bác sĩ cho Hội Khảo cứu của Đại học đường Indiana cả.

Công ty Rockefeller có trợ cấp trong các công trình khảo cứu của bác sĩ. Bác sĩ hoạt động cho Đại học đường Indiana đã 33 năm nay, hồi 1920, lúc bác sĩ còn là một giáo sư tầm thường về sinh vật học. Đạo đó bác sĩ chỉ mới được chú ý sau khi xuất bản một cuốn sách khảo cứu công phu về loại ong và ve.

## KHI TRƠI MÙA, CHIM CHÓC LUYỄN AI RA SAO?

**N**GAY từ thời kỳ còn là thiến niên, cậu Kinsey đã viết một quyền sách nhận xét về chim chóc luyện ái

Lớn lên, năm 1930, có mươi hai vị giáo sư định mở những lớp huấn luyện dạy về hôn nhân. Bác sĩ thấy sao người ta anh hùng về vấn đề này lờ mờ quá, nên nảy ra quyết định nghiên cứu vấn đề trên thật kỹ lưỡng.

Dân thành Bloomington, nhất là trong những cuộc hội họp quý phái, phần đông các bà các cô, đều quay mặt tránh xa bác sĩ, họ cho bác sĩ đang tìm tòi một vấn đề không xứng đáng chút nào. Mặc dù luận lạnh nhạt chế riếu, bác sĩ cứ ngang nhiên theo đuổi mục đích minh mẫn cách gau dã,

Say stra. Bác sĩ cho rằng tìm tội sự luyến ái giữa loài vật và loài người có gì là khác nhau.

Trái lại ở gia đình nhất là bà Kinsey, bà là một cánh tay phải của bác sĩ, bà luôn luôn khuyến khích, ghi chép, đánh máy, giúp bác sĩ tìm tội cũng như dạo nào hai vợ chồng đã say mê đi tìm hiểu vấn đề luyến ái của loài ong về vẻ.

#### PHÔNG VĂN CÁ CON MÌNH

Ở bác sĩ nghe chồng định phỏng vấn mấy đứa con (hai trai, hai gái) cũng gật đầu ứng thuận. Đây là hai nhận xét của:

Joan Kinsey.— Ba tôi thật là một người hoạt động quá. Trước khi vào câu hỏi, ba tôi hỏi cả tên, tuổi của tôi rồi ghi vào.

Anne Kinsey.— Đến bây giờ chac ba tôi mới hết thắc mắc trong vấn đề tim hiểu sự khủng hoảng về sinh lý. Không biết ba tôi đã chịu trở về với loài chim, loài ong chưa!

Hiện giờ, ở Bloomington người ta đã hiểu công trình và đức tính của bác sĩ rồi.

Trong hai năm sau cùng này, trừ ngày lễ Thiên chúa giáng sinh ra, còn bác sĩ cặm cụi làm việc không ngớt, cho nên lúc viết xong, bác sĩ phải đi dưỡng bệnh một thời gian để lấy sức.

TRÚC SƠN dịch

#### Bạn gái biết chọn nghề để lấy chồng

(Tiếp theo trang 22)

Theo một vài bản thống kê, thì trong số các chị em làm thơ, số chị em làm thơ hờ, cất nhà phụ voi, lợp nhà, làm chén bát,... dẫu dầu. Rồi đến nữ công nhân các ngành dệt, các cô gái quay tơ kéo chỉ, các ngành sản xuất tiêu công nghệ, kỹ nghệ v.v... Sau đó, đến các cô ở ngành sản xuất giấy, áo loát, ngành điện, thợ kim hoàn...

Có một sự nhận xét là các cô thuộc về ngành sản xuất ra dầu, rượu, ngành chế tạo đồ ăn lại khó lấy chồng hơn mấy ngành trên.

Ngoài ra các cô nữ thợ kỹ tập sự, các cô đi dan khâu, các cô dệt báu ở các hàng ăn, hàng giải khát đều may mắn hơn chị em thường.

Theo một bản thống kê, thi thành niên thành thị ít để ý đến các cô gái ở thôn quê, và ít cô gái thôn quê lấy chồng thành thị. Người ta lại có nhận xét thêm là các cô gái đồng quê cũng nhiều cảm tình lắm, tình yêu của họ kém phần phực tạp nhưng lòng họ cũng rung động nhiều trước các chàng trai tráng mà họ đã để ý đến.

Viết theo tài liệu của tạp chí phụ nữ

« BẠN GÁI VÀ BỜI SỐNG »

#### MÀM XANH VĂN NGHỆ

#### Ý sống

##### NẮNG lên rùng rực

Trần ruộng eần khô  
Ta di vỡ đất gieo mùa  
Sá gì thời tiết nắng mưa.

##### Em tôi bé nhỏ

Mắt sáng men đời  
Triều tin ngắn ngắt  
Em vui gieo rắc người vui.

##### Ngàn bông sao sáng

Lở đất đổ mầu  
Ngàn mầm sinh lực  
Bừng bừng mai sau.

##### Đồng say khúc hát

Em êm ấm dịu muôn lòng  
Mồ hôi nước mắt  
Lại vui vì đèn chờ mong;  
Ngày mai rưng rinh lúa ngũ  
Thảm vàng rợt trời mây xanh  
Náo nức

##### Nào ta vỡ đất

Nào ta gieo mùa  
Cho ta say vì mầu đất đỏ  
Cho ta yêu vì mầu đất đỏ  
Sá gì chua chát nắng mưa.

#### HUYỀN GIANG



#### Mùa nắng quê

##### ... NẮNG về,

Người nông phu hả hê  
Nhìn đồng lên bát ngát  
Lúa chín chạy ven đê  
— Bửa tết khổ nhọc  
— Bửa ní vui mừng...

Mắt nhìn ngọt nắng rưng rưng  
Ướp trán sóng lúa cuộn vàng rưng rinh  
Mấy o thòn nứ cười tình  
Nhìn đồng lúa chín vàng xinh thì thăm  
... \* Công minh bấy lâu \*

Cày cày cuốc cuốc tát nước, vun đê

Chù dây nắng mới đã về

Nhuộm vàng cả một vùng quê  
Hương đưa ngát lồng đê mê hơi già  
Ngày qua bếp tơ chưa tròn  
Ngon đồng chưa khai  
Mồ hôi họ đỡ

##### — Ướp ướt đắp khô

Mịn màng dổi má son tor  
Môi soan thảm nụ — duyên thơ lúa hiền  
Lúa thơm thơm ngát khắp miền  
Thơm màu dân tộc, thơm thiên sứ hồng  
... Cố gắng đồng  
— Vun lúa trồ bông  
Đất khô cõi đắp nước đồng  
Tinh cõi cõi cấy giữa lòng lúa thơm  
Tuổi cõi chưa chín, xanh ròn  
Công cõi đã chín nhuộm vàng nắng quê

\*\*

##### Cô hò...

— Với giọng hò hò  
\* Sức ta đem đồ xuống bờ  
Tình ta gieo xuống đất khô \*

Đợi Mùa...

#### QUÊ VIỆT



# MỘNG NGÀY HÈ

Của KIỀU NGỌC

— Nào, chúng ta về mang xêng cuốc  
đến khởi công ngay đi!

\*\*

VÌEC làm ấy đem đến cho Thanh và các bạn đã đến đông đủ, Thanh hỏi họ :

— Nào các anh định làm gì ?  
Chín người bạn nói nhau trả lời :  
— Học ôn bài vở.  
— Đọc sách ngoại quốc.  
— Học đánh máy chữ.  
— Học kế toán, tốc ký, thương mãi.  
— Xem tiểu thuyết.  
— Đánh bóng bàn.  
— Bơi lội.  
— Di bắn chim, câu cá.  
— Ngủ.

Thanh cười, tỏ ý không tán thành.  
Lặng im một lát, chờ các bạn hỏi gặng, Thanh mới đáp :

— Được ; nhưng sẽ bận lại, và vạch chương trình sau. Bây giờ, tôi muốn các anh vui lòng cùng tôi dành riêng mươi ngày để làm việc này trước đã.  
— Việc gì ?

Các bạn nhao nhao hỏi :

— Việc ích chung.  
— ?...

— Các anh có nhận thấy cảnh nhà chúng ta có gì là chướng ngại không ?  
Này nhé : mươi anh em mình đều ở chung một xóm ; nhà cửa sạch sẽ, vườn nương quang đãng cả.

« Duy chỉ đám đất hoang của nhà thờ trước mặt là cây cổ mọc um tùm, rác rưởi tùng đồng ; rắn rít ào núp rất lầm ; mà chồn và chuột đào hang làm lò cũng khá nhiều ; xâm phạm đến quyền lợi của chúng ta luôn luôn : não chuột lén vào nhà bếp ăn vụng đồ ăn, lén vào tủ áo cắn rách áo quần ; náo chồn lén vào vườn bắt gà, tha vịt, vân vân. Còn về phương diện mỹ quan và vệ sinh, thi hẵn là có hại lớn.

« Vậy anh em có bằng lòng cùng tôi ra sức khai phá khoảnh vườn hoang ấy không ?

— Bằng lòng.

Một người lưỡng lự :

— Nhưng đã có lão Từ phụ trách việc ấy rồi.

Các bạn đều cãi lại :

— Lão ấy bận đi làm công suốt ngày để nuôi cù bầy con nheo nhóc ; súc đâu vã thí giờ đâu mà đương lối

nhét từng khúc sắn nóng hổi vào miệng nhai ngon lành.

Cảm động và thỏa mãn thấy mình đã làm được việc ích chung, các bạn liền kéo nhau đến tìm Thanh để hoan hô người đầu tiên đã nglì đến việc này.

Chín bộ mặt vui tươi vây quanh lấy Thanh, chia cặp môi hồng thắm mở rộng bát những bài xuân trẻ hàn hoan.

Sung sướng quá, Thanh muốn cất tiếng hòa theo các bạn nhưng hát không nêu câu nào. Thanh ngày người dè mặc các bạn vui vai, choàng cõi kéo bưa mình đi.

\*\*

Bừng nở mắt, Thanh đã bị những bàn tay bạn nắm chặt lôi dậy :

— Dậy ! Dậy ! Trễ mất buổi chiều này rồi !

Đao, rựa, xêng, cuốc và chạm nhau loảng xoảng, các bạn đã sẵn sàng, đang đứng đợi Thanh.

Trong tri còn chưa phai giấc mộng vừa rồi, giấc mộng đã diễn đúng những điều Thanh mong ước mà Thanh tin chắc là sẽ thành sự thật, Thanh vung mạnh nhôm dày, nhảy phát xuống đất, quên hết những mệt mỏi do mấy buổi làm việc bằng tay chân gày nèn trong người, vội vàng uống cạn một ly nước, lấy nón đội lên đầu, xách xêng cuốc theo các bạn sang vườn bèn kia.

Tinh cõi, những người bạn kia ghé đến chỗ cũ, vào thăm lại nương sân, thì vừa gặp lúc gia đình lão Từ vui sướng đào củ lên nấu ăn. Đàn trẻ nhỏ tròn tròn gầy nheo, hình như phải nhịn đói lâu ngày, tranh nhau



TRANH KHÔNG LỜI



# LAO VAN

## Truyện ngắn của VIÊN LĂNG

Đã hai năm, trời hạn hán. Lại thêm đến hai trận lụt liên tiếp. Mùa màng mất hết. Gia đình lão Vạn đã nghèo lại càng nghèo thêm. Trừ giỗ, trừ nọ, trong bờ lão không còn lấy một hạt thóc để nhặt kẽ rǎng.

Túp lều tranh của lão vẹo đi sau trận bão, lão cũng không buồn sửa lại. Mà biết lấy gì để sửa. Tiền bối không ra một đồng bạc kén. Lão lại phải chạy ngược, chạy xuôi suốt ngày khắp làng trên xóm dưới để phụ vải « đợi » lúa về lót lồng cho bầy con nheo nhóc. Vợ lão, phò « chạy chợ côi, lôi chợ dưới », mới bòn mót được hai con heo giống để dành làm vốn thi đã chết toi đi theo giòng nước bạc.

Bến bùa ăn, lão Vạn nhìn đàn con, mắt rơm rớm. Rồi lão cố gượng nuốt qua loa vài cù khoai, dành dỏi bát cơm lại cho chúng. Một luồng gió lạnh thoảng qua, lão nhìn vợ, nhìn con thương xót. Mỗi người chỉ còn lại vài manh áo tăt. Rồi dày lần lần nó sẽ rách hết, lão biết lấy gì để may sáms, nhất là vào mùa rét như cắt ruột sắp đến.

Nghèo rớt mồng tai, lão không còn biết xoay cách gì để sống. Đêm nằm gác tay lên trán nhìn nóc nhà rách tăt tai, để lọt ánh sao đêm, nghe đàm một nghiên, muôn ván kẽ sinh nhai quay lộn trong đầu óc của lão. Má nâu lão có nghĩ ra được một kế gì. Quanh vùng lão, bà con chỉ sống về nghè nồng, và một vài nghè phụ như chàm nón, đì cùi, làm nứa. Bác xã Tèo, bác xã Ích và một vài người nứa mọi năm gọi là vào hàng khâ trong làng, năm nay vì lụt lội, mủ màng mất, nên các nhà ấy cũng không cầu đến bác nứa. Nói không thi cũng hơi vô lý vì đầu sao, của chim của nỗi của họ cũng vẫn



TRANH KHÔNG LỜI

mừng lên như vở được cửa. Nhưng khốn nỗi, đi xí nhà lâu như thế thì lão phải nào là kiếm cơm, gạo đem đi, mới thi đê lại nhà cho vợ con ăn trong lúc chờ đợi lão đem được nứa về đổi lấy đồng tiền. Đến cả cây dao nghè đê làm nứa lão cũng chưa sắm được, vài chục đồng chì khô g phải it. Mà vài chục đồng đối với lão cũng là một ngày cơm kham khô của già đình lão chứ không phải chơi.

Lão quay lại nhìn xem trong nhà coi còn có món gì đem cầm bán nữa không, nhưng lão thất vọng khi thấy cảnh nghèo nàn diễn ra trước mắt.

Có được cặp nồi đồng, lão cũng đã bán đi từ hồi nào rồi. Nhà lão chỉ còn lại chờ vợ cái giường tre, bộ ván, nồi niêu đất... Lão thở dài.

Vợ lão thấy thế, khuyên lão :

— Thi « bộ » hồn nhảm lên bác Xã Tèo năn nỉ vay mượn dăm lường « ló » hay ít khoai khô đem đi mà ăn đường, còn mẹ con ở nhà rau cải gì cho qua ngày cũng được. Lão tròn xoe hai mắt nhìn vợ :

— Rồi đê cho cả nhà chết đói à. Má má hồn tưởng vay mượn để lầm da ! Xem bác Bờm bên kia thi rõ. Con đau « cận tử nhất sinh » mà chạy lên van vái từ mai đến chiều mới vay được có 20 đồng bạc về dù cắt chén thuốc, huống hồ chi minh đòi vay dăm bảy lường lúa thì có mà nghe chưởi cho sướng tai ».

— Thi xuống ông Lý cả. Độ trước mình có giúp giúp công việc cày cấy cho ông ta, may gi ông ta mở lồng nhân đức...

Lão ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo : « Ủ, thi xem sao, nước đến trôn cũng phải nhảy chử không lê ngồi i ra mà chờ chết cả đám. »

Tuy ghét cay, ghét đắng cái hạng người bóp doi minh, nhưng lão cũng gắng gượng nghe lời vợ và xuống Lý cả để van vái một bận xem sao.

Vừa mới bước chân vào cồng nhà họ Lý, đà chòi nhảy ra chồm lên làm lão thất kinh tuy lão đã thủ thế trước trong tay cái cùi đất. Chúng nó hình như thấy lão xờ xác trong bộ đồ nâu cùi dã mòn sương nắng nên cứ chạy quanh sủa mãi. Chắp lầu, mới có tiếng trong nhà nói ra :

— Nhà tôi không có gì đâu.

Lão Vạn đau đớn và uất lên khi thấy trong nhà tưởng làm lão là một trong số người hành khất thường ngày lảng vảng đến. Nhưng lão cố nén lòng, tăng hăng và trả lời gấp :

— Không a, con đây a.

Đứa dày tờ gái chạy ra thấy lão nguýt dài một cái rồi bảo :

— Bác Vạn đi đâu mà không chịu lên tiếng để chó sủa mãi.

Lão không thèm trả lời, nhìn chăm chăm con bé ở mà cũng khinh lão ra mặt.

Khum núm vào nhà, lão chưa kịp mở miệng, bà Lý Cả đã nói ngay :

— Cả Vạn đi đâu mà sớm thế, nhà tôi nay cũng hết công việc rồi.

Lão lúng túng :

— Dạ, lầm không, con...

Lão chưa dứt lời thì bà Lý Cả đã tiếp theo :

— Vậy chờ còn gì nữa, hay lại đi vay lúa đây. Tôi không có đâu, được bao nhiêu đủ ăn đến mùa thôi.

Nói xong, bà nguýt lão Vạn một cái dài rồi trở về nhà trong.

Lão Vạn đáng cả cõi họng. Lão nghĩ làm sao mà con mẹ này biết lão đến vay lúa nhỉ, rồi lão chắc lưỡi, gắng ngồi xuống bên ngạch cửa.

Có tiếng guốc đi lẹp kẹp. Ông Lý bước ra nhìn lão, rồi hỏi :

— Có việc gì thế cả Vạn ?

Lão như trút được một gánh nặng. Lần này lão không dám ấp úng nữa. Sự bức tức thúc đẩy lão mạnh dạn hơn :

— Dạ, con định thưa với ông bà nhờ ông bà giúp đỡ cho.

Ông Lý nhởn nhơ :

— Giúp đỡ cái gì anh cứ nói gấp đi coi nào :

— Dạ, con định đi ngào kiếm ít tre nứa, nhờ ông bà giúp con ít lường thóc để nhà độ nhật cho cháu.

Ông Lý chắc lưỡi :

— Thóc với rạ. Có bao nhiêu trời cướp hết cả rồi, còn được chút ít thì vừa đê đến mùa.

Lão thấy ông Lý có vẻ hiền hòa hơn, không đê lỡ cơ hội, lão gắng :

— Dạ không lúa thi khoai cũng được a, nhờ ông lấy lòng phúc đức giúp cho chúng cháu. Nhờ trời nứa tre bán đắt, con không dám quên ơn.

Nói xong, lão nhìn chăm chăm ông Lý, hồi hộp chờ câu trả lời.

Có tiếng bà Lý vọng ra chan chát :

— Khoai đâu mà khoai, ông thi lắn thân mài.

### Giới thiệu nhạc

Chàng tôi vừa mới nhận được :

Bình minh ca khúc nhạc và lời của

Võ Đức Thu

Chiều chia ly nhạc của Trần Ích,

lời của Hoàng Hôn

Một chiều thu nhạc và lời của

Trần Nhật Bằng

Bài ca tuổi trẻ nhạc và lời của

Phạm Đình Chương

Chiều đô thị nhạc và lời của

Phạm duy Nhượng

do nhà xuất bản Tình Hoa gửi tặng. Vợ

đàn cẩn giới thiệu cùng bạn đọc.

Đời Mới

độ 3 cây số mới có nứa to.

Từng đàu muỗi vàng ập đến bu lầy lão. Có hàng chục con vật deo lây chân lão để hút máu. Lúc đầu, lão gom gom nhưng dần dần quen đi, lão mặc kệ chúng nó chia xé máu mủ như là chia xé hạnh phúc ngày mai trong gia đình của lão. Nứa nhọn hoắt, lão lại không quen chặt, nên thỉnh thoảng lão lại bị thương cả tay, cả chân.

Cứ về trưa là lão đã mệt nhát. Cò mẩy thức ăn đem đi, lão chia ra cho đủ năm ngày, nghĩa là mỗi ngày lão chỉ ăn có hai bát, trong lúc người ta xục đến ba. Phần mệt, phần đói, phần bị ngâm nước có bùa kéo được bùa nứa ra trại là chân lão đã rau lên cầm cập, mắt lão hoa lên, không bước thêm được nữa.

Một ít người đồng nghiệp, tuy lạ, nhưng thấy lão hiền lành và tội nghiệp, nên giúp lão chén cơm, hay phụ lực cột cho lão bẻ nứa. Họ cho lão cả thuốc hút rồi chuyen tro an cần với lão. Đôi khi thấy lòng tử tế của họ, lão rơm rớm nước mắt. Té ra sống gần kề nghèo, cùng cảnh ngộ với nhau nơi xa nhà, lão thấy đời lão được an ủi nhiều hơn là ở làng lão, lão uất ức đau đớn bên cạnh họ có máu mặt luôn luôn chực đê bắt nạt.

Nhờ vậy lão vui với bạn bè, với nghề nghiệp, quên tất cả khó khăn để lên đầu lão.

Khoa nhất là những ngày về xuân, sau khi cực khổ với vài ngọn thác cay nghiệt, lão rit ít điều thuốc cho đỡ rồi thải mìn trên bờ nứa xuân giòng. Lão đặc chí, vui vui, không phải vì sông đẹp, vì núi non, phong cảnh hùng vĩ, nhưng lão mừng vì sắp bán được nứa. Cò gạo và sấm cho thẳng Cu tèo của lão cái quần chúc bâu, cho vợ lão bộ áo cánh.

\*\*

SAU hai năm ly loạn, người ta không còn gặp lão Vạn nữa. Không biết lão còn hay mất, hay đã đi đâu, về đâu.

Nhà lão cũng biến đi. Chỉ còn lại đồi bụi chuối xơ xác, và một ít cây cỏ dại cỏ. Nắng mùa xuân và lèn cài vườn nghèo nàn của lão ít tơ vang như đang hứa hẹn với lão ngày về...

VIÊN LĂNG

### Giới thiệu sách mới

Chàng tôi vừa nhận được tờ kịch thơ Quán bến sông của Nguyệt Cầm do tác giả gửi tặng, và an cần giới thiệu cùng bạn đọc.

Đời Mới



# MỘT TRANG

NHỮNG vụ rối loạn vừa rồi ở Đông Đức, Áo, Tiệp khắc, Ba Lan... là dấu hiệu tinh thần dìn tộc bắt khuất của các nước Đông Âu. Nhận các vụ nỗi loạn này chúng tôi trích dịch một tài liệu của tạp chí « La Marche du Monde » về cuộc « Khởi loạn ở Varsovie » mà tác giả là đại tướng Ba Lan Bor Komorowski (hiện ở khối Tây phương) người đã chỉ huy cuộc khởi nghĩa chống lại quân Phát xít chiếm đóng thủ đô Ba Lan.

Trang sù dàm máu của một kinh thành vùng dậy chứng tỏ tinh thần yêu nước và bản năng bảo vệ tổ quốc của dân tộc Ba Lan trong cuộc chiến tranh vừa qua, là một thắng lợi lớn lao của Ba Lan không chịu sự kìm hãm nô lệ.

VI

T RONG số hàng trăm ngàn người ở lại chỉ có vài trăm lìa dụng tinh thể để rời khỏi thành phố. Lòng ngòi vực của dân chúng đối với quân Đức vẫn nặng. Phản động dân chúng nhận thấy rằng thà đương đầu với quân địch còn hơn là chịu ở tình thế bị động để cho trọng pháo và phi cơ chúng tấn công.

Ngày 6 tháng 9, ở trung tâm thành phố đã diễn những trận đánh ác liệt nhất. Quân đội dân chúng bị thiệt hại nặng,

mặc dù ở thành phố cũ không còn một bông quan đội dân chúng nhưng quân Đức cũng mất đến một tuần lễ để chiếm đóng từng ngôi nhà một, từng con đường một, đuổi tất thảy dân chúng ra khỏi hầm chứa rượu, từng cầu Lang gác.

Ở Powisle xảy việc tàn sát từng đâm tú binh. Trong một vài bệnh viện không kịp tản cư, các y sĩ và y tá bắt buộc phải rời những người bệnh và bị thương quanh những lỗ do bom đao lén. Bọn Đức xé tung trang liên thanh vào đồng người không chống cự được. Thấy người ngã xuống như lá rụng.

Powisle thất thủ làm cho các vị trí khác của quân đội dân chúng cũng nao núng. Mọi người đã bắt đầu thất vọng và tưởng tượng cuộc chém giết rồi đây chưa biết sẽ đến như thế nào nữa. Từ ngày 2 tháng 9 đến nay không có bánh mì để ăn nữa. Các nhà nấu bánh mì hoàn toàn bị phá sạch. Tình trạng về đạn được mới thảm hơn. Mỗi đội viễn chinh lại chừng 12 viên.

Rõ ràng là ý muốn của địch là đuổi hết quân đội Ba Lan ra khỏi hai bờ sông. Luôn trong hai ngày, không quân thả bom, pháo binh khạc đạn xuống Powisle.

Bệnh viện đặt dưới hầm chứa rượu đèn nghẹt bệnh nhân. Đây mới thật là một hỏa ngục. Con số người bị thương tính đến hàng ngàn. Nhà máy điện thành phố Varsovie bị phá tan tành trong ngày 4 tháng 9. Việc phá hoại có ý nghĩa từ nay bóng tối sẽ ngự trên thành phố.

Hình như sự đau khổ của dân chúng đã đến mức độ cao nhất rồi! Từ 5 tuần lễ nay, dân bà, trẻ con, người già cả sống vui lấp trong những hầm chứa rượu ẩm thấp và trời át. Họ cũng không thể tắm rửa hoặc thay được quần áo. Mắt họ bám đầy đất bụi, má họ lõm sâu, mắt họ thâm quang...

Nhìn những gương mặt đó cũng đủ biết rằng họ chịu đựng gian khổ đến một mức độ nào rồi! Người mắc bệnh kiệt力 là nhiều nhất, nhiều đến nỗi một lúc bệnh đó thành một bệnh dịch gây thiệt hại không biết bao nhiêu sinh mạng.

Những dân tị nạn ở những ngôi nhà bị dội bom, minh mài con đinh đầy chất plâtre, trông họ mới thảm thương làm sao! Đói khát, hồn loạn, bóng tối ẩm út, làm cho giấy thần kinh của mọi người cứ như kéo giãn ra.

Nhưng tinh thần quân đội rất cao, tướng Bor Komorowski cảm thấy trong những ngày bại trận như thế vinh hạnh hơn là những ngày tháng lỷ lục bắt đầu cuộc chiến.

Đến một lúc, quân đội dân chúng khinh thường cả những cuộc tấn công về không quân của địch. Họ vẫn bám riết vào những ngôi nhà gần sập đổ và sẵn sàng đương đầu với địch với vũ khí thô sơ và số đạn được nghèo nàn của họ.

Tuy vậy quân đội dân chúng cũng chặn được bước tiến của quân Đức trên đường đi đến Nowy Swiat, một con đường chính của thành phố. Ở đây trận đánh đòi ra một trận đánh đặt vị trí, chiếm

từng hầm chứa rượu, từng cầu Lang gác.

# SỨ ĐẦM MÁU

Ở một vài nơi trong nhiều đêm liền họ không chịu rời khỏi vị trí của họ. Đói khát áo quần tã lót, thiếu ngủ, họ cứ bám lấy ngôi nhà và mảnh đất họ chiếm giữ. Những ngôi nhà ở ngay trung tuyến, cái sập tan tành, cái dãy bị phá gần một nửa. Không còn một ngôi nào gọi là hoàn toàn cả. Những lỗ hổng do bom đạn gây nên được trám vào bằng những xác cát chất chồng lên nhau. Rồi quân đội dân chúng chiếm vị trí đó bằng cách trèo lên những chiếc thang hoặc theo những giây thường vì hầu hết các cầu thang đều bị hỏng. Ở từng dãy cũng có quân đội dân chúng chiếm đóng. Họ nấp sau những cửa lớn và chặn thêm chướng ngại vật; nhiệm vụ của họ là kiểm soát các con đường.



Quanh đó đây, vài người ăn sau trường, trong tay cầm súng chài xăng chờ chục xe tăng địch đến. Nhưng đội viễn ở từng trung tâm mang súng liên thanh và cǎ súng trừ chiến xa. Mỗi nhà đều có người chỉ huy và một tiểu đội sẵn sàng chống trả mọi cuộc tấn công bất ngờ của địch. Khi một đại đội choán quá một ngôi nhà thì đội quân trú bị dời ra xa hơn một chút. Trong năm tuần chiến đấu, sự giao thông đã nhiều lúc rất thênh ứng. Việc liên lạc giao cho nữ giới đảm nhận.

Cuộc chiến đấu thường xảy ra trong những ngôi nhà cô lập. Ở nơi đó hai bên chỉ cách nhau vài ba thước để đánh giáp lá cà với nhau. Luôn luôn quân đội dân chúng tìm cách chôn min trước vị trí địch.

Chỉ nhìn qua nét mặt họ là ta có thể thấy cả sức mệt nhọc của họ đến chừng nào rồi. Nhưng sức chịu đựng của họ dẽ dai vô biên. Ba trố ngai luôn luôn ám ảnh tri óc họ: Thiếu đạn được, thiểu lương thực, thường dân bệnh hoạn..



tiền của phi cơ Nga đúng vào đêm 13 tháng 9. Vật dụng được gói kỹ trong bao và liềng xuống mà không có dù thả theo. Tinh ra có đạn được và đồ hộp.

Không có vật dụng nào bị rơi lạc nhưng cũng không có món đồ nào còn nguyên vẹn lúc rơi xuống đất. Hình như chỉ có một rương đồ hộp rơi về phía vị trí quân Đức. Rồi đêm hôm đó, phi cơ địch lại thả xuống vùng quân đội dân chúng chiếm đóng nhưng bao bách bit-quy có tẩm chất ac-xít. Xảy ra nhiều vụ ngộ độc vì chất ac-xít. Dãy tam của quân địch đã ăn tẩm chất độc xuống cho họ.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên quân Đức dùng đến thủ đoạn đe dọa tiên này. Hai ngày trước, quân đội dân chúng, sau khi đuổi một đơn vị của địch ra khỏi một ngôi nhà đã tìm thấy những chai rượu có pha chất « ac-xit ». Nhiều đơn vị viễn cũng bị ngộ độc rất nặng. Thật khó hiểu là không biết vì sao một quân đội, quân số đông hơn, khi cụ thể tấn hòn lại phải dùng đến những mưu kế qui quyết như thế. Ngày 14 tháng 9, Bor Komorowski treo lên một dải quan sát theo dõi một trận đánh. Sự thật có hai trận: một trận giữa quân đội Nga và quân đội Đức ở con đường Praga, một trận khác quân đội dân chúng đang ngăn chông với các đơn vị chiến xa của địch ở Czerniakow.

Ngày 15 tháng 9, Praga vào tay Hồng quân. Từ ngày ấy, chỉ có một con sông ngăn đối vị trí Nga và Ba Lan ở Czerniakow.

Một nơi tập trung điện thoại chung cho cả hai bên bờ sông Vistule. Đường điện thoại nơi trung tâm bị phá hoại trong trận đánh nhưng quân đội dân chúng chẳng giây hải để điện tin và việc liên lạc tiếp tục trở lại được.

Giây hải để điện tin này dăng dọc dài sông Vistule đến bờ bên kia, nơi quân đội Nga tập trung. Praga vào tay Hồng quân. Quân đội dân chúng và Hồng quân lại liên lạc được với nhau bằng điện thoại.

Bor Komorowski phái một nữ liên lạc viên sang bên kia sông. Nhiệm vụ của cô nữ liên lạc này là giải thích cho quân đội dân chúng ở bên này biết mũi đầu hải để điện tin hiện nay ở phía Hồng quân. Thế là hai bên liên lạc với nhau bằng điện thoại rất dễ dàng.

TRẦN DOANH  
(còn nữa)

với » nên các cử chỉ trong kịch nói cũng vẫn còn sượng sùng, gượng gạo lắm. Bây giờ đến hía trang thi, xin ôi, nô quỷ là... quốc tế, bát nháo, bát tè, vong mạng, tap ui lù đến tột độ, nghĩa là nó « lang chạ » quá lầm : Tây, Tầu, Án, Miên, Lào... Ai cập, Mọi da đỏ, Mọi da đen... thập cẩm... liu lô liu lường trong những khung cảnh « Truyền kỳ man lục », với những cốt truyện đầu Ngô minh Sở... rồi nhảy, rồi múa, rồi ca, rồi hát... và hét nữa... cứ rối lên như canh hẹ... ấy thế mà « vẫn đông khách như thường ». Là tại làm sao, Trời hời Trời ? Có nhiều bạn đã kêu lên như thế. Và cả Năm Châu, người anh cả của chúng ta, cũng rêu lên như thế. Thi tại sao vậy ?

Anh Tu gat tàn thuốc lá, như đe xua đuổi một ám ảnh, rồi nhéch mép chua chát :

Tại thời thế mà lý : Lý do thứ nhất là bởi dân minh thèm hoạt động, thèm đánh nhau nên đã nhờ diễn viên chúng ta đánh nhau và « náo động » hộ (kiểu giết giặc bằng súng ống dù các kiểu... ở trên sân khấu). Lý do thứ hai là bởi dân minh thèm sống cuộc đời « vượt ra khỏi cái ngục tối thường ngày » nên lao mình vào những giấc mộng « viễn du » của trời Âu biển Mỹ (như xưa kia lao mình vào những ái Đồng quan, những Ma thiên lanh vậy); mà xem xi nè thì đa số đại chúng không thầm nhuần được nỗi các vai trò Âu Mỹ nổi tiếng và diễn ý xa vời quá, do đó mà hiện nay nhiều sân khấu đã hóa ra nơi thiên chuyền màn ảnh : tùng kịch đã chép nhặt của màn ảnh, nên được đồng bào hoan nghênh là phải.

Ta không nên trách khán giả mà có trách thì cần trách chúng ta đã không soạn ra nỗi những trò vở hợp với sở thích của em gái Lan quay sang câu hỏi khác :

— Anh đã nhận được giấy mời chưa ?

(còn nữa)

lại học cảm thông với những tâm hồn phực tạp, học mến những nụ cười chất phác, những giọng nói trước cõi xa lìa lâu dần trở nên thân mật. Bởi sống hoạt động đã cuốn gã con trai vào cái tình yêu rộng lớn và mảnh liệt hơn : Tình yêu đất nước...

— Nghĩ gì mà thử cả người ra thế hờ, anh Hướng ?

Hướng ngừng lén bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của cô em gái, Lan đã ngồi ngay trước mặt anh, chống hai tay lên đùi, tự nhiên và liền lú như mọi lần :

— Vậy, em biết rồi kia.

Hướng ngạc nhiên :

— Biết cái gì thế ?

— Chuyện chị Vân lấy chồng ấy mà. Hướng hơi kinh ngạc, nhưng hắn bình tĩnh lại ngay để hỏi Lan với một vẻ mặt khôi hài :

— Thế rồi sao nữa ?

Lau vân thản nhiên :

— Chị ấy lấy anh Sinh, nhà bán vàng ở ngoài phố ấy.

— Thế à ? Cái thằng Sinh mà hồi năm ngoái trạm ngỏ hụt cô Yến em thằng Vượng phỏng ?

— Sao anh biết rành mạch thế ? Lan khúc khích cười :

— Thị Địch nó kể truyện mà lại.

Lan dài mồm ra đe bảo :

— Cái anh Địch ấy thì đâu cũng biết được !

Hướng tòm tòm :

— Giống tính cô như đúc.

Cô em gái lướt một cái rõ dài. Cô tim cách « tấn công ».

— Từ hôm lai nhà anh Thanh về đến nay em thấy anh cứ lù dù như người... thất vọng cái gì ấy ?

Hướng cố thản nhiên :

— Xét tâm lý tài nhỉ !

Lan đánh bạo hỏi :

— Hay là tại cô... Vân sắp lấy chồng ?

— Cô này chỉ được cái hay bắt nạt !

Sợ anh giận Lan quay sang câu hỏi khác :

— Anh đã nhận được giấy mời chưa ?

(còn nữa)

## click NGUYỄN - TRUNG

dùng những  
phương-pháp  
tối-tận đế  
phụng-sự nghệ-thuật  
Quảng-Cáo.  
Xuất-Bản, ấn-Loát.



150, GIA LONG - ĐIỆN THOẠI: 21.503



X

— Thằng cháu Thanh nhà tôi cũng vậy bác ạ, bảo nó lấy vợ, nó cứ chối đây đây. Con gái nhún lồng ngực cả lú ra chứ phòng còn bé bỗng gi nữa ?

— Ấy thưa bác, thày cháu cõng vây, cứ xúi con rắng bà mươi tuổi lấy vợ cũng vừa.

Bà phán chép miệng :

— Bây giờ thời buổi tự do... Bà ngắt lời đe bảo Hướng :

Thanh nó cứ nhắc đến cháu luôn đấy. Mấy hôm nay nó đương lo xem lại bài vở. Tôi cháu lại chơi nhé !

Hướng « vàng » một tiếng ngắn ngủn. Chợt bà phán hỏi :

— Còn cô Lan nữa đã có đám nào dóm đỡ chưa ?

Hướng ngó lại : Lan đã ăn đi từ lúc nào.

TỐI hôm ấy Hướng lại nhà Thanh. Người bạn đồng song mấy năm trước, tuy cùng ngồi chung một ghế trong lớp học nhưng vẫn có những tình tinh nghịch với Hướng cho nên hắn cũng chẳng quyến luyến nhiều. Một ý định khác mà Hướng vẫn cố tự đổi lòng, đã thúc đẩy hắn đến thăm người bạn cũ.

Hướng đẩy cửa vào giữa lúc Thanh đương cầm cuộn viết một bức thư. Thanh ngưng lên ngạc nhiên rồi mừng rỡ :

— À Hướng ! Tôi vừa tính lại cậu thi cậu đến...

Thanh vẫn có cái thói quen thay đổi lối xưng hô : Lúc thì gọi bằng cậu, lúc gọi anh, nhiều khi lại mày tao chí tớ, thực là buồn cười. Tự nhiên, họ thân mật hơn. Hướng cứ xuống miếng giấy đang viết đó :

— Thư cho ai thế ?

— Cho Tịnh ở Hanoi. Tịnh viết báo Tiểu thuyết ấy, cậu có biết không ?

Hướng ngạc nhiên :

— Anh cũng quen Tịnh kia à ?

— Tôi với hắn là anh em con cõi con cõi mà lại... Thế ra cậu cũng biết Tịnh à ?

cười bối rối. Một hình ảnh xưa dat vè, bàng khuàng. Tự nhiên Hướng trở nên ngượng nghịu. Người thiếu nữ nghe tiếng đầu đề dẫu nỗi lồi hộp. Cõi hối hả :

— Anh vừa lại ?

Hướng nhìn lên mái tóc đen, cái mái tóc mà ngày nào gần gũi hắn đã ngắm mãi đến thành một màu quen thuộc ; nói một câu vô tình :

— Trông Vân bây giờ lạ hẳn.

Thanh chen vào nói dùa :

— Lửa tướng lên và sắp sửa lấy chồng !

Hai bên má cô em gái bỗng đỏ bừng. Hướng nghe như một nỗi đau vừa nhói lên trong ngực. Hắn cố mím cười, nhìn Vân, bạo dạn hơn. Nhớ tên cậu nói của mẹ Thanh lúc chiều, hắn đổi đi và nhắc lại :

— Quên mất, không rủ Lan lại chơi. Nó vừa nhắc đến Vân xong.

Câu sau cùng Hướng nói dối. Hắn thấy ngượng nên im lặng. Vân cui đầu lặng lẽ. Hướng thì nhìn đi đâu. Cả hai cùng không biết nói gì thêm. Cảm động in trên nét mặt. Bối rối loanh quanh trong từng cử chỉ. Họ muốn nói rất nhiều, nhưng cũng như ngày nào, hai người đã ngồi bên nhau, tất cả những điều định nói tuy không ngỏ được ra lời nhưng đường như đã cảm thông trong im lặng.

Ngày ấy Vân còn buông tóc. Trên khuôn mặt trái xoan da trắng hồng và má mịn như những trái đào đương chín, không biết từ lúc nào Hướng đã tơ vương tới một đôi mắt đẹp.

Hướng nghe nhiều người bảo : người đẹp, đẹp nhất là đôi mắt. Năm mươi lăm tuổi Hướng đã thuộc rất nhiều thơ. Anh học trò hay mơ mộng ấy một hôm đến chơi nhà bạn bỗng thấy cô em gái của bạn có đôi mắt đẹp như vẫn tả ở trong những bài thơ. Từ ấy Hướng càng nâng lại chơi nhà bạn. Rồi họ quen nhau, bắt đầu bằng những nụ cười kín đáo và đầm thắm. Tự nhiên hơn, Vân đã gọi Hướng bằng anh và không còn muốn tránh những dịp trò chuyện nối gót thêm giữa nàng với người bạn hiền lành của Thanh. Hướng đã gọi Vân bằng tên của nàng, cái tên mà mỗi lần nói đến hắn thấy ngọt ngào au yêm.

Tuy không ngỏ nhưng giữa hai người một mối tình đã chớm nở, thanh khiết như sương mai và thơm như mùi dạ lan, loài hoa chỉ đượm hương trong bóng tối.

Nhà hàng phố đã lên cửa từ lúc nào. Ở nhà bạn ra về, Hướng cứ bàng khuàng như đương đi trong một giấc chiêm bao. Truyện cũ, tháng năm và cách trở làm phai nhạt bấy giờ bỗng

## Phụng sự văn nghệ

(tiếp theo trang 17)

Viết cho họ là viết cho số đông. Nhân dân chịu đựng, hy sinh vô bờ bến nhưng thử hỏi đã có bao nhiêu tác phẩm của chúng ta biểu dương được cái tinh thần chịu đựng và hy sinh ấy? Nhân dân là lực lượng vô địch vì nhân dân có lẽ phải và làm theo lẽ phải. Mái bát cứ một việc phải nào từ cõi chí kim cũng đều thành công cả, chẳng sớm thì muộn thôi. Vậy viết vì nhân dân, ta phải cho là một bồn phận, một vinh dự. Chứng nào văn nghệ của ta xứng đáng với cái cây, cái bùa, của nhân dân là văn nghệ đã tìm thấy đường sống rồi đó.

Về điểm này, một nhà văn Pháp đã công nhận một điều mà gần như là định luật: « người nghệ sĩ được công chúng hoan nghênh chính vì người nghệ sĩ đã phát biểu lên vì công chúng ». Vâng, nǎm được đổi tượng, nhà văn không phải dò dẫm nhiều nữa. Vật liệu sẵn cả rồi, chỉ cần biết xây nhà cho ai nữa là bắt tay vào định kiểu, đắp móng, xây tường... cho hợp mà thôi. Con đường sinh tồn của văn nghệ Việt nam hiện đại là bắt gốc rễ trong sinh hoạt nhân dân, đăng phát

## Thực trạng u ẩn của Hoàng triều

(tiếp theo trang 15)

một nhà độc tài để thay đổi tình hình, cũng như không muốn rời ngôi báu vị. Còn công chúa Achraf xinh đẹp, mà bao nhiêu kẻ thù của nàng tặc hiếu là Con Bảo cài súng luôn luôn tìm cách điều khiển nội bộ Hoàng cung, chống lại thủ tướng Mossadegh.

### HOÀNG HẬU SANG ÂU CHÂU

TẾT như là Mossadegh lại thắng mản dầu, thủ tướng đã tìm cách mời khéo công chúa sang ở Balé. Thủ tướng xoa tay, bót đay, dịch thủ số một rồi... Nhưng công chúa Achraf vẫn thô lò với bè bạn rằng nàng không chịu khoanh tay mãi đâu.

Soraya có lẽ khôn khéo hơn, hoàng hậu tránh nhường tay vào tình hình nội bộ đó, và chỉ nói mè với thể thao và công việc nội trợ. Phải chăng đây là hoàng hậu khôn ngoan, biết tránh đòn của Mossadegh, hay là bản chất quá nhu nhược, để cui đầu trước mọi hoàn cảnh khó khăn?

Hôm quốc vương và hoàng hậu định sang Âu châu, thì một đám biểu tình vĩ đại ngập xe lại và yêu cầu quốc vương hãy ở lại cùng quốc dân trong những giờ phút khó khăn này...

Chuyển đi đó có vẻ như là trốn tránh trách nhiệm trước nỗi gian nguy. Quốc vương đánh nán lại. Không biết tình hình nội bộ của triều chính ra sao, trong khi bên ngoài, không khí hục hặc khác thường, và vụ án sát viên giám đốc cảnh sát làm chấn động cả mọi dư luận.

Bỗng nhiên có tin hoàng hậu Soraya đi La mã rồi sang Thụy Sĩ. Lý do thông thường được đưa ra: « đường bệnh ». Phải chăng đây là do ý muốn của Mossadegh nữa, hay tự ý hoàng hậu muốn xả láng kinh đô Tè hé rằng, sớm chừng nào hay chừng ấy?

Sự thật thì tuy quốc vương có thích ngôi báu nhưng cũng không tha thiết cho lắm, nếu có thể được, quốc vương cũng vui lòng từ bỏ ngôi vàng mà sống một đời an nhàn, tọa hưởng sự giàu sang, không phải làm gì cả.

Nhưng người ta vẫn ngờ rằng vai trò

biểu lên vì nhân dân. Bi lạc với đối tượng đó, tác phẩm xay dựng dù có kỳ công đến đâu cũng nhất định bị gạt ra ngoài xã hội.

Muốn đạt tới thành công nghệ sĩ phải sống sát với nhân dân...

**T**ÓM lại, muốn giải quyết tình trạng bế tắc của văn nghệ hiện tại, trước hết những người cầm bút chúng ta cần định rõ hướng tiến tới, đem hết tâm huyết ra phụng sự dân tộc đang mạnh bước trên đường tiến hóa.

Để kết luận, tôi xin đơn cử một câu bắt hủ của R. Tagore mà riêng nội dung thiết tưởng không đến nỗi vô ích đối với những « kỹ sư của tâm hồn » đã và cũng thành khẩn với nghề minh :

« Tôi ngủ và mơ thấy rằng đời chẳng là vui sướng; khi tỉnh giấc dậy, tôi thấy rằng đời là Phụng Sư. Tôi Phụng sự và tôi thấy rằng Phụng sự là vui sướng. »

Tháng 8-53  
TÔ - DUYÊN



chính cô thè bà Hoàng hậu xinh đẹp kia, bao nhiêu điều bi àn bên trong của Hoàng triều chưa chắc là đã do ông vua quá biền lành và nhu nhược ấy tạo ra nổi.

Nhất là nụ cười của Hoàng hậu khó hiểu lắm, mà không mấy khi Hoàng hậu cười hoặc thở lộ lục đục về nội bộ, tranh dinh nhau, lại thêm buồn rầu vì mãi chưa sanh được hoàng tử, bây giờ hoàng hậu dành mặt cho số mệnh?

Hay là trong tâm can hoàng hậu vẫn còn nung nấu cái khát phách xứng hùng của bộ lạc Bakthiary mà chờ đợi thời gian sẽ ứng hộ cho vây cánh nhà vua gạt được Mossadegh, phục hồi lại nền thịnh trị của ngai vàng Ba Tư?

Ngày nay giặc mộng của công Achraf chí quốc vương Ba Tư đã thành sự thật, — lẽ tất nhiên là cũng nhờ có sự nhúng tay của ngoại quốc, cuộc đảo chính thứ hai của phái bảo hoàng đã thành công. Nhưng về mặt u ẩn của hoàng hậu Soraya có tươi sáng lên trước ngai báu trước và với quốc vương không?

TRƯƠNG TUYỀN dịch



## Những kẻ sa đọa

(tiếp theo trang 20)

**D**AT MINH.— Chú lại ngồi xuống dây. Dừng nói gì hết. Đề anh nói chủ nghe. Anh phải nói khẽ.. dừng để một người nào khác nghe được. Ủ, không hiểu sao mấy hôm nay anh lại muốn gặp chú như thế? Anh thấy cần đến chú lắm. Phải có một tâm hồn thanh cao hiểu biết mà tha thứ cho anh.. Anh muốn nói cho chú nghe tất cả, mà chủ đừng cười anh Ngày mai, anh sẽ bắt đầu sống một cuộc đời mới...

**D**AT TÂM.— Phải đấy, anh a, chị Kiều Loan...

**D**AT MINH.— Kiều Loan làm cho anh phải băn khoăn.. Anh muốn dứt tình cho xong.

**D**AT TÂM.— Anh muốn bỏ chị Loan à?

**D**AT MINH.— Một người khác sẽ lấy Loan làm vợ, một người hơn anh.

**D**AT TÂM.— Một người khác?

**D**AT MINH.— Có lẽ Văn cũng nên.

**D**AT TÂM.— Anh diễn sao chứ!

**D**AT MINH.— Anh chắc là Văn yêu Loan... Càng hay. Đỡ gánh nặng cho anh!

**D**AT TÂM.— Ngày, anh...

**D**AT MINH.— Chú chưa hiểu gì đâu! Chú tưởng tôi từ bỏ Loan mà không đau lòng ư?.. Anh cũng muốn một cái gì đẹp, thanh cao. Anh cũng như chú, có một tấm lòng khát khao cái đẹp! Nếu chú thấy rõ lòng anh...

**D**AT TÂM.— Tôi biết là anh sẽ nói tất cả sự thật với tôi.

**D**AT MINH.— Chú muốn biết tất cả sự thật ư? Anh cũng không giấu gì chú.. Năm rồi, đang còn ở trường luật, anh đã nổi tiếng công tử, tiểu phi vung vãi. Người ta tưởng anh giàu, và anh cũng nghĩ cho mình như thế.. Khi anh mới tốt nghiệp xong, nghe tiếng đồn về cõi tiêu thư của một ông tham phủ thống sứ vừa ở trường Dalat về.. Phải, cõi tiêu thư đó là Kiều Loan. Đẹp nhất nhì Hanoi đấy.. Một hôm, trong một tiệc trà, anh đến gần, Loan liếc nhìn anh có vẻ khinh khỉnh. Anh không thể nào chịu được cái biu môi kiêu kỳ đó!

**D**AT TÂM.— Anh đã yêu chị Loan rồi sao?

**D**AT MINH.— Nói thật với chú là anh thấy Kiều Loan hơn anh nhiều! Anh hiểu rằng Kiều Loan có tư cách, kiêu hạnh, vững vàng, nhất là thông minh và có học. Có lẽ vì thế mà anh muốn « trị » Kiều Loan đã không hiểu anh là người thế nào.

(còn nữa)

ĐỜI MỚI số 74



# Dầu Cù-là

## Mac-Phsu

GỐC MIỀN-DIỆN



# Dragées

## PULMOFORME

Libs

# Thuốc viên

## tri dứt ho

### LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)

## NHA IN LE-VAN

104, Lô Quảng Đông Cholon. Điện thoại: 300

Chuyên lãnh cát giấy cho các báo, chủ Cam đoan lợi, giá rẻ hơn các nơi. Nhận in đồ gấp và nhân hiệu, quàng cáo bảy màu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mực in báo, mực màu Lorilleux, Le Franc, Georget Fils

## VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tin nhiệm của sở quân y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

## HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud  
SAIGON

## QUÁN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường

des Artisans  
CHOLON

## SIÊU QUẦN tửu điểm

Téléphone : 580

Số 440, đường

Marins — CHOLON

33

# Tiêu thuyết dài phóng tác của Giang Tân



XI

— Dạ thưa thầy ! Có ạ !  
— Ờ ! Ờ ! Như vậy có gì phải thắc mắc, phải suy nghĩ đến bênh nào ? Các trò đã hiểu chưa ?

Có tiếng « ồ » vui vẻ tố ý tán đồng. Vừa lúc ấy, Đông vừa ló mặt ở cánh cửa.

Trong nó hóa trang đẹp quá. Một chiếc áo nhiều điều, một cái quần xanh láng, thêm chiếc giày thắt lưng hồng. Nó vác lên vai một cây đàn thập lục.

Bà Đốc bước theo anh chàng hát dạo : — Thầy giáo Sắc ! Có thể bắt đầu rồi đấy ! Thầy gõ cho ba tiếng để diễn viên ra mắt khán giả.

\*\*\*

Cô Ly nhấn vào chiếc dương cầm. Tiếng đàn du dương nồi lên.

Màn từ từ kéo lên. Một ngôi lầu dài cò hiện trên sân khấu. Đầu quang cảnh một gian phòng trong ngôi lầu dài đó. Một cái bệ cò bao phủ một tấm nệm màu xanh đỏ. Trên bệ đặt sáu chiếc ghế hành.

Tiếng vỗ tay như pháo nổ. Chỉ một mình thằng Du trên sân khấu. Vai nó mang cây chày. Nó vừa đi vừa lại lại. Râu mép về hướng ngược, thằng bé bắt đầu nhìn xuống khán giả.

Bóng nó đứng lại, trọn tròn đôi mắt. Tiếng thi thầm nghe càng thêm rõ. — Có tiếng nói từ đâu văng vẳng lại ? Rồi nó đưa tay ngang mày, (diệu bộ này đã luyện tập mấy hôm nay) làm bộ dù lảng lận xa xa.

(Xem Dời Mới từ số 62)

mình trên một chiếc ghế, hạ cây đàn dạo một bản như để hòa khúc với tiếng dương cầm của cô giáo Ly.

Anh sáng ngọn đèn chiếu vào khung cửa. Và anh lính lúc này bước ra theo sau có 6 cô nàng xinh đẹp. Những tà áo xanh, đỏ, trắng, hồng, vàng... phất phơ theo sức gió của bốn chiếc quạt máy quay tít trên trần nhà.

Sáu thiếu nữ xinh đẹp với quần áo sắc sỡ ngồi lên 6 chiếc ghế. Anh lính vàc giáo đứng cạnh thiếu nữ mặc chiếc áo vàng. Anh chàng hát dạo lùi dần về phía góc. Về mặt anh đầy bí mật.

Anh lính lên giọng :

— Người quý xuống để nghe nàng phản hồi  
— Đây là nàng công chúa Thúy Nga Giang

Công chúa « Thúy Nga Giang » đưa mắt áu yếm nhìn anh chàng hát dạo. Lòng ánh sáng sắc hồng dội lên mặt nàng trông nàng đẹp chói loẹt. Má hồng hồng lại hồng thêm. Mái tóc đen nhánh chảy xòa lên vai, ôm lấy cái cổ trắng nõn như thoa bột. Chiếc dày lưng xanh thắt ngang lưng. Mái xanh nõi lẩn trên màu vàng. Một cảnh thơ mộng giống như trong các chuyện tiên.

Rồi tiếng vỗ tay, tiếng khán giả hoan hô vang dậy cản phòng.

Mẹ con Liên vui mừng hơn hở. Bà quay lại phía sau như để tìm gặp mặt chồng để cùng chia niềm hân hoan. Ông chồng biết ý đưa tay ra dấu bảo im lặng.

Anh chàng hát dạo từ lúc này đến giờ vẫn quỳ dưới đất nhưng mặt anh vẫn phải ngược nhìn về phía Công chúa.

Công chúa bệ vệ bước lại gần anh chàng hát dạo, thỏ thẻ giọng oanh vàng :

Người đứng dậy và nghe ta phản hồi  
Người tên chi quê quán tận nơi đâu ?  
Tài nhà người, ta được biết từ lâu  
Người hãy cùi vài bài ta nghe thử.

Công chúa nhìn anh chàng hát dạo mím cười, suýt nữa làm cho anh chàng quên lời trong vở kịch. Có tiếng nói trong đám thiếu nữ theo hầu Công chúa :

— Đừng cười Liên ! Trong vở không có bảo cười mà !

Nhưng Liên nào có nghe thấy gì. Tâm hồn nó đang theo những lời Đông kể.

Cô giáo Ly cũng vừa đánh xong bản nhạc. Phút im lặng trên sân khấu kéo luôn sự im lặng dưới khán giả.

Bà Đốc cuống quýt

— Ấy ! Còn đợi gì nữa đây ?

Cũng may phía sau sân khấu, chỗ cửa nam diễn viên ra vô đã có thầy giáo Sắc, phía bên nữ diễn viên đã có cô giáo Châu.

Thầy giáo Sắc ghé miệng vào tấm màn :

Ta đến gày tặng...

Thầy lại đáp :

— Nói nhanh lên Đông.

Đông tinh tri lại đọc trôi chảy :

Ta đến gày tặng nàng vài khúc nhạc

ai bài thơ, ít diệu hát mua vui...

Nàng Công chúa đề hai tay lên ngực

nudem rãnh trả lời :

Ta yêu chàng, chàng cứ kề ta nghe.

Một đứa trong bọn đã vào got Liên.

— Ấy chết ! Không phải thế đâu !

oc lại như thế này...

Ta nghe chàng, chàng cứ kề ta nghe.

Con Liên lập lại :

— Ta yêu chàng, chàng cứ kề ta nghe

Thầy giáo Sắc và cô giáo Châu bắt

lù lo lắng vì cả hai người không ngờ

Liên lại nói nhỏ giọng như thế.

Cô giáo ngỡ ngàng cho rằng Liên không

huộc vở. Cô xích lại gần tấm màn

sơn một tí, hai bàn tay chộm lên

mặt rồi cô gọi Liên :

— Liên ! Trò nói

đại gì vậy ? Nói lại

cho lớn thứ nào !

Nói lại như thế

này này :

— Ta nghe chàng,

chàng cứ kề ta

nghe.

Con Liên linh

mộng. Lần này nó

đọc với cái giọng

rất sâu khấu.

Anh chàng hát

dạo từ từ đứng

đứng và bắt đầu

đọc trôi chảy vai

mình. Công chúa

Thúy Nga Giang

hở cùi sát vàn

chàng hát dạo. Mắt

Công chúa dám

chiêu. Trong lúc ấy mái tóc uốn xoã

lên ngực anh chàng hát dạo. Đông say

sưa nhâm ngâm đôi mắt lại.

\*\*\*

T RONG lúc ấy, cách đó không xa, một bì hài kịch được diễn ra.

Con Mẫu, vắng mặt trong lớp đầu của vở kịch ngồi ở hàng ghế của nữ sinh theo sự chỉ định của cô giáo Châu. Bà hoàng hậu ăn mặc cũng lồng lẩy lảm ! Một tấm vải màu tím che lấy thân bà. Chiếc áo dài nhưng lót bông, màu nâu sẫm xuống, đến gần mặt cá.

Đô Ta cũng vắng mặt trong lớp kịch đầu. Biết rằng Mẫu ở lại một mình trong hàng ghế nữ sinh nên nó muôn um đến trước mặt con bé.

Nó dầm cửa vào vừa bắt gặp Mẫu

dao cắt móng tay và một số tiền hai chục đồng nó lấy trộm của ba nó.

Đô Ta cũng đe ý chỉ lúc nào nó chia tiền hay đem một vật gì biếu Mẫu thi con bé mới tiếp nó một cách nhã nhặn.

Đô Ta nhớ mãi câu nói của Mẫu :

— Chứng nào Đô Ta cho tôi tiền nhiều tôi mua được một con bướm vàng thì ngày ấy Đô Ta bảo gì tôi cũng nghe theo.

Đô Ta đợi mãi cái ngày may mắn ấy. Ngày ấy có lẽ nó sẽ được toại ý muốn. Nó sẽ được nha con Mẫu thỏa mãn như nhau bực tượng ở bao lang tang v'

Đô Ta đang suy nghĩ mông lung như thế, Mẫu nói ngay lại câu chuyện.

— Tôi đã nói mà ! Có hai đồng không ?

Đô Ta thú thật là không có đồng nào cả. Bà hoàng hậu quay mặt, chộp ngay một câu :

— Vậy thì cút đi ngay !

Đô Ta không bước đi ngay. Nó đưa mắt nhìn quanh quất không thấy ai, tiến lại sát gần con Mẫu. Một cái tát vào má. Thằng bé vẫn không chịu lui, rồi ngã nồi sông con bê chộp vào ngực cứng rắn của nó. Một tiếng « chụt » tiếp theo...

Tiếng bà hoàng hậu nhiếc :

— Đò con chó ! Muốn tốt muốn lành đưa hai đồng đây !

Có tiếng ri rầm. Lớp đầu vở kịch vừa hết.

Cả hai tò vò lo sợ khi nghĩ đến hình phạt của thầy giáo và cô giáo. Chúng trao cặp mắt tội lỗi nhau.

Anh hầu định quay đi, cánh cửa vừa mở. Bóng bà Đốc xuất hiện. Cặp mắt bà nhìn từng trang hết Đô Ta lại qua Mẫu.

— Trò Đô Ta ! Trò đến làm gì ở đây ?

— Dạ. Thưa Bà em đến để cùng trò

Mẫu tập lại vai kịch ạ !

Mẫu thông minh đỡ lời :

— Thưa Bà chúng em lo lúc lên sân khấu quên đi ạ !

Bà Đốc vui vẻ :

Sáng kiến rất hay ! Vậy hai trò cứ tiếp tục tập đi.

Mẫu lại nhanh nhảu đáp :

— Thưa bà ! Chúng em tập xong rồi ạ !

Bà Đốc cười rồi quay đi.

Trên sân khấu, lớp một đã gần hết. Chính là lúc Đông ngã mình vào lòng con Liên...

Màn lại kéo lên.

Công chúa đứng thẳng người kết lén đầu anh chàng hát dạo một vòng hoa, trong lúc ấy bà hoàng hậu, anh hầu, các thiếu nữ theo hầu, anh đào phủ, lính hầu, đứng xếp hàng xung quanh tam thành một vòng cung kết bằng đủ màu sắc. (còn tiếp)



# 7 NGÀY QUỐC TẾ

(Tiếp theo trang 3)

## Pháp với vấn đề Cao Miên

### MIỀN HOÀNG TUYÊN BỐ VỚI BÁO CHÍ

Thông tấn xã Cao Miên vừa công bố bài phỏng vấn trong ấy Miền Hoàng đã đáp những câu hỏi của thông tin viên Associated Press. Theo những câu trả lời thì giữa Pháp-Miền vẫn còn vài điểm khó khăn phải giải quyết. Miền Hoàng còn đợi cuộc giao trả thẩm quyền và cuộc thương thuyết hoàn thành rồi mới xác định việc Cao Miên tự ý gia nhập Liên Hiệp Pháp.

### PARIS, ĐỐI VỚI VỤ MUU SÁT Ở NAM VANG

Ở Paris, người ta than phiền về những cuộc biêu thị đã gây tang tóc cho thành phố Nam-vang và làm cho bầu không khí thêm khó thở và rất bất lợi cho mỗi bang giao Pháp-Miên trong mấy ngày gần đây. Người ta rất mong rằng những vụ rắc rối đáng tiếc đó sẽ không gây ra ảnh hưởng gì tai hại cho tình giao hảo Pháp-Miên.

### Đình công ở Pháp

### TỔNG CỘNG ĐOÀN LỰC LƯỢNG THỦ THÙYỀN PHẦN ĐỐI ĐIỆN VĂN CỦA THỦ TƯỚNG LANIEL

Ủy hội chấp hành tòng liên đoàn lực lượng thủ thuyền nhóm hôm 18-8 đã phản đối về bài diễn văn của thủ tướng Laniel đọc trên đài phát thanh.



LANIEL

Ủy hội cho rằng bài diễn văn này châm dứt cuộc thương thuyết để tìm ra một giải pháp cho cuộc tranh chấp xã hội.

Bản thông cáo của ủy hội tuyên bố rằng các liên đoàn đình công có cho tòng liên đoàn rõ ý chí cương quyết tiếp tục đình công cho đến khi sửa đổi lại được về các biện pháp ghi trong các sắc lệnh luật liên hệ đến tình trạng thủ thuyền và đến việc giải quyết các vấn đề đã giàn bày lên thủ tướng.

### Dự luận các báo Pháp về cuộc đình công

#### BÁO « L'AURORE »

Báo này nghĩ rằng « không thể làm

được điều gì khi mà các nghiệp đoàn đòi làm tê liệt các ngành hoạt động của quốc gia khiến gây hàng chục tỷ tấn thất cho xứ sở, theo sự ước lượng của các đại biểu xã hội ở Matignon. Trái lại, khi trở lại cuộc sinh hoạt bình thường thì điều gì cũng có thể làm được ».

#### BÁO « LE FIGARO »

Báo « Le Figaro » phân tích những kết quả của việc triệu tập quốc hội mà báo ấy bảo là một « giải pháp tệ hại nhất ».

#### BÁO « FRANC TIREUR »

Báo « Franc Tireur » lại không nghĩ thế và chủ trương nên triệu tập quốc hội.

#### BÁO « COMBAT »

Báo « Combat » tìm kiếm những lý lẽ chánh đáng của cuộc đình công.

### VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHÁP HOÀN PHIÊN NHỒM

Hôm 21-8 văn phòng của quốc hội nhóm để xét về việc triệu tập nghị viện đã hoàn lại vì số thời của các nghị sĩ xác nhận có gửi điện tín yêu cầu triệu tập quốc hội không đúng 1/3 số nghị sĩ xác định là 209. Vì đó văn phòng đã hoàn lại phiếu nhóm. Sự thiếu sót của một số nghị sĩ làm chứng rằng nếu nghị viện nhóm thì chính phủ Lanier có thể lại được đa số của mình.

Hiện nay, chỉ còn một mình Tổng công đoàn (công sản) quyết định tiếp tục cuộc đình công.

### Nga sô cũng có bom khinh khí

Báo « Pravda » tiết lộ rằng Nga sô đã thí nghiệm bom khinh khí.

Báo ấy thêm rằng bom khinh khí rất mạnh hơn bom nguyên tử, và đúng như lời ông Malenkov tuyên bố ngày 8 Aout, Nga sô cũng được biết bí mật của bom khinh khí.

### PHẦN ĐÔNG LỰC Ở WASHINGTON

Ủy hội nguyên tử lực Mỹ đã tiết lộ rằng Nga sô đã thí nghiệm nguyên tử ngày 12 Aout.

Ông chủ tịch của ủy hội nguyên tử lực Lewis Strauss đã tuyên bố:

« Nga sô đã khởi sự thí nghiệm sáng ngày 12 Aout và trong hồi chiều ngày ấy, ủy hội đã nhận được tin tức »

### PHẦN ĐÔNG LỰC CỦA ÂU CHÂU

Đề luận tại mươi hai thị trấn ở Âu châu chủ trọng đến việc Nga sô ném bom khinh khí vì các thị trấn này có thể là mục phiêu của trái bom thương tiễn này.

Theo các nhà chiến lược Âu châu Nga sô là mục phiêu của bom nguyên tử hơn là của bom khinh khí.

Người ta có thể sử dụng những bom lớn chống Moscow và Leningrad hồi cuối trận chiến tranh vừa qua, nhưng người Nga đã đặt rải rác những ngành kỹ nghệ của họ đến nỗi người ta cần phải sử dụng nhiều số bom nguyên tử mới hủy diệt được.

### NỘI CÁC ANH ĐỐI VỚI BOM KHINH KHÌ CỦA NGA SÔ

Nội các Anh chắc sẽ xem xét vấn đề nguyên tử nồng sau vụ tiết lộ việc ném bom khinh khí ở Nga, và trước khi Anh thử bom nguyên tử ở Úc. Thật vậy, các giới ở Londres chú ý tới lời tuyên bố mới đây của thượng nghị sĩ M. Wiley liên quan tới khả năng mở lại cuộc thảo luận với Nga về những vở khí nguyên tử.

95 E. Audouit Bàn cờ Saigon

### Hiệp định trao đổi hàng hóa giữa Trung - Hoa Cộng - sản và Mông - cõ

Đài bá âm Bắc kinh vừa loan báo rằng Mông Cổ và Trung Hoa cộng sản đã ký một hiệp định trao đổi hàng hóa tiếp theo các hiệp định vẫn hò và kinh tế đã ký hồi tháng Octobre đã qua Mông Cổ sẽ xuất cảng súc vật và nguyên liệu để đổi lấy các sản phẩm khác nhau.

### Thượng nghị sĩ Knowland sắp qua Đông dương

Ông William Knowland, thượng nghị sĩ công hòa miền California kiêm lãnh tụ đa số tại thượng nghị viện, sẽ rời Mỹ qua Cao ly, Đà loan và Đông dương.

### NHỮNG TAY SAI CỦA NGA SÔ HOẠT ĐỘNG TRONG CHÁNH PHỦ MỸ

Trong một bản phúc trình, những nhân viên của Mỹ có hàng ngàn bí mật ngoại giao, chính trị, quân sự, khoa học và kinh tế đã bị tiết lộ do những tay sai của Nga sô len lỏi trong chính phủ.

« Những kế hoạch và chương trình của những tay sai ấy vẫn tiếp tục trong chính phủ Mỹ và tạo ra một nguy cơ thường trực cho nền an ninh Mỹ.

Tiều ban đã đưa vào những lời chứng của bốn cựu đảng viên cộng sản: Wittakes Chambers Elizabeth Bentley Louis Dudeney và Nathaniel Weyl.



## SON PHẦN

một tiểu thuyết  
tình-cảm và xã-hội.

**PHÁ CÓ BÁN KHẨP NƠI**  
Tác giả: NGUYỄN NGỌC MÂN  
GIÁ: 258

# Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon— Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ ngoài các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

# BASTOS



CLIQUE DAU

## Nhị Thiên

## Đường

### DANH TIẾNG LÂU NĂM



Trị bá chứng hay nhút  
47, rue Canton-Cholon

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838)  
là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người sành  
diệu lại người không ưa.

## NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

# CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



273



274



275



276



277



278



279



280



281

## ĐỜI MỚI

DO NHÀ XUẤT BẢN NGÀY MỚI XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH

**GIÁ BÁO DÀI HẠN**

1 tháng : 2000 - 3 tháng : 60000

6 tháng : 120000 - 1 năm : 240000

Ngoài Nam Việt : thêm cước phí.

Thư từ, bưu phiếu tin gởi chờ : QUÂN LÝ : TRẦU ANH