

ĐỜI MỚI

TRONG TẬP NÀY :

* *Văn đẽ Đông
Dương dưới mắt
các báo nước ngoài*

* **LÁ THƯ ĐÔNG KINH:**
Rashomon: ngõ bí
trong tâm hồn Nhựt

* *Điều tra : Giặc
châu chấu đang
làm sôi nổi Cao
miên.*

* **HUẾ CƯỜI NỤ HAY
KHÓC THẦM ?**

HÌNH BÌA : tác phẩm Việt Nam
dự cuộc Triển lãm Nhiếp ảnh
quốc tế 1953 tại Nữu ước

TOÀ SOẠN--QUẢN LÝ

117 Đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ Quán
Điện thoại: 793—Chợ Lớn

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN

Giám đốc : LÊ VĂN NGỌ

Chủ bút : HOÀNG THU ĐÔNG

Hộp thư 353 Saigon

Văn phòng liên lạc 36 Đại tá Grimaud-Saigon

SỐ 71

Từ 6-8 đến 14-8-53

NAM VIỆT 5\$00
TRUNG BẮC MIỀN LÀO . 6\$00

AP95
VG D64+



Nguyễn Cao Đambi



L. TRUNG

MONG CHỜ

BỨC THƯ CỦA CHỦ NHIỆM

TAM VÀNG MẶT

Bạn đọc thân mến,

Tôi sẽ xa bạn. Xa trong một thời gian ngắn. Tôi đi ra nước ngoài, đi Pháp và đi với tư cách chủ nhiệm báo Đời Mới.

Bạn sẽ đọc tôi như hàng tuần, nhưng không đọc trong những mục trước tôi già. Tôi sẽ viết « mới » cho bạn, hoặc về lữ thú, hoặc về chính trị, hoặc về tùy bút hay phê bình.

Đời Mới sẽ không vì lẽ tôi vắng mặt mà suy kém. Văn còn bạn Hoàng thu Đông trống nom với chức vụ tổng biên tập viên, và bạn Lê Văn Ngũ giám đốc. Đời Mới sẽ tăng giá nồng lực, sẽ tiến tới mãi. Bạn sẽ không nhận mà tự hào là bạn của Đời Mới là người xây dựng và thúc đẩy Đời Mới.

Tôi cùng bạn thử hỏi: đi làm gì? Phóng sự chàng? Làm chính khách? Làm người của ai? Tôi xin nói ngay với bạn rằng Đời Mới có tôn chỉ và lập trường rõ rệt, và chính tôi đã viết ra những quan niệm về chính trị và đời sống mới, tài sản của tôi không thể « đi ngoài vòng » mà tự mình dãy lên.

Tôi là công dân Việt Nam. Con người tôi nhất định là của Việt Nam, của qúc gia dân tộc Việt Nam, của Tổ quốc Việt Nam.

Tôi đi cho báo Đời Mới với sự ưng thuận của anh em, đi cho Đời Mới cũng là cho tôi, tôi trong xã hội Việt Nam, tôi của nước Việt Nam. Người làm báo và viết báo đi ra là để tố cáo đầu óc mình trong bâu không khí tự do để trêu trọc hổ trí lực.

Riêng tôi, cũng nên nói với bạn rằng tôi muốn biết thêm, hiểu thêm, để rồi công hiến những điều hiểu biết ấy cho bạn. Riêng tôi, tôi muốn tâm minh trong « không khí quốc tế », sau những năm vầy vùng một chỗ, làm cho mắt đỡ mờ đi một phần nào; tức là tôi muốn sáng mắt.

Mỗi năm tôi đều có muôn đi, như tôi đã đi nhiều lần. Rồi mãi đến nay tôi mới đi. Mà lần này, tôi không « đi » lưu vong hay lưu lạc; tôi đi làm ký giả cho báo Đời Mới của bạn. Tôi đi sau khi chính phủ Pháp long trọng án hành bản Tuyên Ngôn 3-7-1953, vì tôi muốn biết con đường tranh đấu của ngày mai. Tôi cũng như bạn, chúng ta đều muốn giành độc lập cho nước nhà, đều muốn đề cao dân tộc. Hơn chúng ta đều nhận thức tinh cách lâu dài của sự tranh thủ độc lập. Một lời tuyên bố chưa phải là sự đảm bảo, một thắng lợi chưa đủ là thành công.

Bước được là ta bước ngay. Không bước được ta phải lẩn. Lẩn đi tối, để tìm chỗ đứng, đứng vững hồn xây dựng. Xây dựng cho ta cũng là xây dựng cho chúng.

Trên đường lùi thử, tôi không quên bạn; không thè quên, bởi vì tôi còn cầm viết. Bạn cũng sẽ nhớ tôi, không muốn cũng nhớ, vì bạn còn đọc tôi.

Ngày giờ qua, bạn Đời Mới càng hiểu nhau. Bạn không còn là độc giả suông. Bạn có chia sẻ « tinh tú » Đời Mới; bạn có khích lệ Đời mới lấn trên cái đà « liên mới », bạn là bạn thân ở bốn phương trời Việt, dù là chưa gặp mặt nhau đi nữa.

Ta sẽ gặp nhau. Chắc gặp nhau vào « Ngày Đời Mới 53 ». Tho hò bạn sẽ hỏi han, sẽ vắn nẹn.

TRẦN VĂN ÂN

Thân ái

ĐỜI MỚI

Tuần báo xã-hội,
văn-hóa, nghị-luận

Chủ nhiệm: TRẦN VĂN ÂN
Giám đốc: LÊ VĂN NGỌ
Chủ bút: HOÀNG THU ĐÔNG
Quản lý: TRÁC ANH

GIÁ BÁO

1 tháng	20S	3 tháng	60S
6 tháng	120S	1 năm	240S

HỘP THU TÒA SOẠN

Bạn Huy Phương và Trúc Linh:

Hoan nghênh ý kiến bạn nêu trong thư. Bài này việc đi. Văn tiếp tục gửi báo, nhưng có lẽ bị thất lạc.

Bạn Nguyễn Văn Lợi (Thứ Đá):

Đã chuyển thư bạn cho chủ nhiệm. Ý kiến 2, 3 và 4 trong mục « khuyết điểm » bạn nêu không đúng lắm.

Bài viết xong gửi về Tòa soạn cho.

Bạn C. K. T. (Huế), Thành Nghĩa, (Sông) Hoài Phương, Hiền Sinh (Long xuyên). Việt Cường, Hương Giang, Kim Bôi (Chợ Lộ), Nguyễn duy Quốc (Saigon). Phượng Phụ (Hai An) :

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.

Bạn Trần Văn Bé (Tháp Chàm) :

Sẽ cung cấp bạn cho chủ nhiệm.

Bạn Nam Chi (Anxerre Yonne) :

Tiền báo mua tháng có để ở bìa. Gởi tiền máy bay sang Pháp lên 11\$10 mỗi số.

Bạn Trần Lệ Thiếu Dung (Huế)

Bài ấy đang xem.

Một số độc giả ở Bắc Việt.

Chúng tôi sẽ trả lời các bạn rõ ở một số tời.

Bạn Hy Trung (Hải Phòng) :

Đời Mới đã nói đến. Sao đạt giá trị cuốn ấy lên cao thế?

Bạn Đỗ Việt:

Đóng chậm, tiếc không đăng được. Đại bài khác.

Bạn Bùi Văn Chức (Nam Vàng) :

Cảm ơn đã có lời hỏi thăm.

HỘP THU QUẢN LÝ

Chúng đã nhận được hàn phiếu sau đây của :

Ô. Trần Nghia (Mimot)	70S
Ô. Tân thất Dương Quan (Huế)	390S
Ô. Lê học Bình (Vientiane)	100S
Ô. Lâm bành Cầm (Long xuyên)	110S

Xin đa tạ.
TY QUẢN LÝ.



Thượng nghị sĩ Taft từ trần

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Robert Taft vừa thắt lộc bối 11 giờ 30 ngày 31/7 tại dưỡng đường New York, hưởng thọ 63 tuổi, vì chứng bệnh đau họng.

Robert A. Taft

Một trong ba người con của thượng nghị sĩ tiểu bang Ohio là ông William Taft, đại sứ Mỹ ở Irlande đã đáp phi cơ trở về Mỹ để có mặt bên cạnh thân phụ trong giờ làm chung.

Cái chết của ông Taft sẽ liên lụy tới thế quân binh các lực lượng ở thượng nghị viện

Các thượng nghị sĩ cầm đầu đảng dân chủ không nghi ngờ việc tranh đấu để được da só tại thượng nghị viện, mặc dầu ghế của thượng nghị sĩ miền Ohio được giao cho một đảng viên dân chủ vì họ nghĩ rằng nên ở bên đối lập.

Nếu vi một quyết định nào, mà da só tại thượng nghị viện là 49 thăm được thâu đủ, thì là thăm của ông chủ tịch thượng nghị viện, theo hiến pháp ổn định là chính ông phó tổng thống, ông Richard Nixon, sẽ có thăm định đoạt.

Trong trường hợp ấy là thăm của ông chủ tịch thượng nghị viện kề bằng hai thăm.

Sau khi thượng nghị sĩ Taft từ trần ân hận hưỡng chính trị của ông Richard Nixon và thượng nghị sĩ Morse đã tăng giá đặc biệt.

Thay đổi chức vụ trong nội các Đông Đức

Ông Ernst Wolweber, bộ trưởng an ninh Đông Đức đã được cử làm phó tổng trưởng nội vụ.

Mặt khác, ông Bernhard Weiberger, tổng trưởng vận tải, kỹ nghệ và máy móc nông nghiệp đã hết đảm nhận trách vụ này.

Chưa rõ ai sẽ kế vị ông.

1 phi cơ không lồ Mỹ bị bắn rơi ngoài biển gần Vladivostock

Nga vừa gửi cho chính phủ Mỹ một thông điệp phản kháng về vụ một máy bay Mỹ bị động cơ bừa 29-7 đã xâm phạm biên giới Nga tại đảo Askob, gần Vladivostock, trong Nhật Bản hải.

Theo kháng điệp ấy nói rõ khi 2 chiếc khu trục cơ « Mig » của Nga bay lên chặn

đòn liên bị máy bay Mỹ B. 50 xã súng bắn liên, một chiếc trúng đạn rơi đầu mũi, cánh bên trái và phông hoa tiêu, khi chiếc thứ hai bắn trả lại thì máy bay Mỹ đâm nháo ra phía bắc.

Đường như trong số 16 nhơn viên rớt xuống biển, có 3 người sống sót đã được tàu Nga cứu vớt.

Nga cực lực phản kháng những vụ đụng nhien xâm phạm lãnh thổ như vậy và yêu cầu chính phủ Mỹ nghiêm phạt những kẻ hưu trách.

Mỹ phản kháng lại

Đại sứ Mỹ tại Minsk và tư lệnh không quân Mỹ tại Viễn đông cũng đồng thời phản kháng kịch liệt với chính phủ Nga, và quả quyết không hề có phi cơ Mỹ nào xâm phạm lãnh thổ Nga sô.

Nước Áo mở cuộc thương thuyết bí mật về hòa bình với Nga Sô

Những tin đồn từ Londres cho rằng chính phủ Áo đã len các nước Tây Phương mở cuộc thương thuyết tay đôi với Nga sô.

Một nguồn tin chắc chắn cho biết rằng việc gửi một giác thư cho Moscow hôm ngày 30 Juin là một sáng kiến riêng của Áo.

Sau khi hay biết được sáng kiến ấy, đường như nhà cầm quyền Mỹ đã gửi thư khiền trách Áo một cách thân hữu nhưng cương quyết, bằng đường lối ngoại giao.

Ấn cộng đổi với ván đe Cachemire

Ủy ban trung ương đảng Ấn cộng chỉ trich kịch liệt L.H.Q. đã ứng bộ nền độc lập xâ Cachemire để có thể lập những căn cứ quân sự tại xứ này.

Lời chỉ trich ấy trình bày dưới hình thức một quyết nghị, cũng tố ý phản đối Sheik Abdullah đã không làm thỏa mãn những yêu sách chính đáng của dân xứ Jammu.

Đảng Ấn cộng đã biểu quyết tán thành một chủ quyền hạn chế của Ấn Độ đối Cachemire, với một quyền tự trị cho tỉnh Jammu của Ấn Độ và tỉnh Ladakh theo Phật giáo. Đảng cũng ủng hộ việc quân đội Ấn phải được duy trì ở Cachemire để phòng thủ chống xâm lăng.

Trong khi đảng Ấn cộng chấp thuận những quyết nghị đó ở New Delhi, các tổ chức cực hữu ở thung lũng Cachemire cũng đã nhóm họp và lên án nguyên tắc độc lập của xứ Cachemire.

Những tác phẩm của Béria không được bày bán ở Ấn Độ

Hết thấy những sách của Lavrenti Béria đã bị rút ra khỏi các tiệm sách cung sản trong khắp xứ Ấn Độ. Chính những nhà xuất bản ở Moscou đã đề xưởng biện pháp ấy.

(Xem tiếp trang 38)

Tuần lễ Tôn giáo

Đức Quốc - trưởng Bảo - Đại
Hiệu triệu quân dân V. N.
trước khi sang Pháp

Bóng bảo thân mẫn.

Trước khi lên đường sang Pháp, tôi cần phải tuyên bố cùng quốc dân những lý do cuộc hành trình của tôi.

Năm 1948, thè theo lời yêu cầu các nhà đại diện chính đáng của đồng bào, tôi đã nhận làm phát ngôn nhân cho dân tộc. Khi đó, vì tình thế trong nước ổn định, nên tôi không thể trong câu ý kiến được hết thấy các già đình tinh thần và các chính đảng toàn quốc.

Sự tiến triển trên đường dân chủ hóa của các cơ quan chính quyền quốc gia, trong khoảng mấy năm nay, khiến nên bây giờ tôi có thể bỏ khuyết được điểm ấy. Bởi vậy, trong mấy tuần vừa rồi, tôi đã mở một cuộc thăm dò rộng rãi về phương diện chính trị.

Để hưởng dân hành động của tôi, tôi đã hỏi ý kiến hết thấy những người khả dĩ phát biểu được nguyện vọng của dân chúng. Giờ đây, tôi đã thu thập được tài liệu đầy đủ, và nhờ sự thông nhất ý chí, hiểu quyết mạnh mẽ của đồng bào tôi có thể nhận danh dân tộc V. N. mà lên tiếng.

Tôi sẽ bày cùng người Pháp sự cố gắng, nhưng nói khó khăn, nhưng sự hy sinh của chúng ta.

Tôi sẽ cho người Pháp biết quân đội quốc gia Việt Nam thành lập với một tin tưởng cao siêu đường nào. Lực lượng đó, gốc tích ở đất nước, cói rõ ở dân tộc và do đức tính cõi truyền của chúng ta đào tạo, ngày nay đang dự bị đảm nhận những chức vụ cực kỳ khó khăn. Đó là một điều tôi cũng phải làm cho người Pháp nhận định.

Ngoài ra tôi cũng sẽ từ rằng chúng ta rất hiểu những nỗi khó khăn của nước Đại cường quốc thân hữu của chúng ta. Đã đáp lại lời mời ngày mùng ba tháng 7 của Chính phủ Pháp, tôi sẽ giải bảy những nguyện vọng của dân tộc Việt nam, đòi hỏi độc lập hoàn toàn, và đồng thời cũng mong ước tự do giao nhập trong khối Liên hiệp Pháp, gồm những quốc gia chủ quyền đầy đủ và thân hữu kết liên với nhau.

Nhưng điều cót yếu là đồng bào hãy tin chắc rằng sẽ không có quyết định nào mà đồng bào không dự phần.

Tứ hơn bốn năm nay, tôi hàng ngày theo đuổi mục đích lâm cho toàn dân ngày một tham gia vào công cuộc diệt khiên việc nước.

Thì giờ này đây, là giờ phút định đoạt vận mệnh quốc gia định đoạt nền độc lập, hòa bình

và an ninh xứ sở, là giờ phút liên can tới danh dự Tổ Quốc và sự sống còn của nhân dân, có lẽ nào tôi lại không đã đồng bào hưởng quyền lợi căn bản, thiêng liêng và bất khả xâm phạm, là quyền chọn lựa số phận mình.

Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, tôi xin nhắn nhủ quốc dân hãy siết chặt hăng ngủ, vì còn



Đại-sứ Maurice Dejean đi kinh lý Cao Miên

Sáng hôm 31-7, Đại sứ Maurice Dejean đã đi Nam vang. Tại đây, ông đã tiếp xúc lần đầu tiên với các nhà cầm quyền cao cấp Miền.

Theo lời một cộng sự viên tiếp cận Đại sứ Maurice Dejean thì hình như Đại sứ đã tỏ ra rất hài lòng về cuộc tiếp xúc đầu tiên của Ngài ngày hôm nay với các nhà đương cuộc Miền.

**Đặt một ngạch lương riêng
trả cho các thanh niên
gọi nhập ngũ**

Thủ tướng phủ thông cáo :

Hội đồng nội các đã nhóm họp hôm thứ sáu 31 Juillet hồi 9 giờ sáng, dưới quyền chủ tọa của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm.

Hội đồng đã chấp thuận một dự án đ

Đức Quốc - trưởng Bảo - Đại
đã lên đường sang Pháp

Đức Quốc trưởng Bảo - Đại đã rời Saigon sang Pháp hồi 4 giờ 45 sáng 1-8-53. Các yếu nhơn cao cấp đã ra tiễn ngài lên đường sang Pháp, nơi sẽ đánh ván bài cuối cùng để đưa lại nền độc lập hoàn toàn cho nước Việt Nam.

Bữa tiệc ra mắt của Tổng liên-đoàn Lao-dộng Việt-Nam

Vừa rồi, tại một khách sạn ở Cholon, ban quản trị Tổng liên-đoàn Lao-dộng Việt-Nam đã cùng các ký giả báo chí dự một bữa tiệc rất thân mật.

Nhân dịp này, ông chủ tịch Tổng liên-đoàn có giải bày mục đích, tôn chỉ cũng hệ thống tổ chức của T.L.D.L.B. Việt-Nam. Tổ chức này mới thành lập từ 4,5 tháng nay gồm có mươi nghiệp đoàn công nhân.

Ông chủ tịch, ông tổng thư ký đến ông phó tổng thư ký đều nói rõ nhiệm vụ của các nghiệp đoàn và kêu gọi báo chí tận tâm ủng hộ T.L.D. để hoạt động của T.L.D. mau thu được nhiều kết quả.

Một đại biểu báo chí hứa sẽ ủng hộ triệt để T.L.D.

Công nhân nhà máy gạo
Chợ lớn được lên lương từ
60 đến 65%

Sau đây là thông cáo của ban thường vụ trung trọng Tổng liên-đoàn lao động Việt Nam, về tranh chấp giữa công nhân và chủ nhân các nhà máy gạo Cholon.

Sau khi nghị định « Giải toả lương bông » được Chính phủ ban hành, nghiệp đoàn Công nhân Nhà Máy Gạo Saigon Cholon đã yêu cầu Tổng Liên-đoàn Lao công Việt Nam can thiệp với Nghiệp đoàn Chủ nhơn Nhà Máy Gạo để chỉnh đốn lương bông.

Sau ba ngày thảo luận trong tinh thần hiểu biết của các Đại diện Nghiệp đoàn Chủ nhơn Nhà Máy Gạo và Tổng liên-đoàn Lao công Việt Nam, một thỏa hiệp về lương bông đã ký kết chiều hôm 30-7-53 và bắt đầu áp dụng từ 1-8-53. Toàn thể các giới công nhơn Nhà Máy Gạo Saigon Cholon đều được hoàn toàn thỏa mãn. Điều đáng chú ý nhất là có vài khoản mà công nhơn được hưởng với hiệu lực hồi tố từ 1-7-53 ».

« Ban thỏa hiệp đã được Nha Thanh tra Lao động Nam Việt phê nhận. Theo sự thỏa hiệp đó thì toàn thể công nhân được lên lương từ 60 đến 65 phần trăm so với số lương được hưởng hồi tháng 5 năm 1951.

Sau hết, Hội đồng đã nghiên cứu một chương trình nhập cảng về tiếp tế và trang bị từ khu vực đồng mỹ kim trong niên khóa 1953-1954.

Các giới tiếp cận của T.L.D.L.C.V.N. cũng nhấn mạnh rằng có vài hạng công nhân được lên lương 70 phần trăm.

Đừng lây-lắt nữa !

SỨ-KHOẺ LÀ HẠNH-PHÚC TRÊN ĐỜI
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẽ, hăng hái và thích
làm việc hơn trước

CỬU LONG - HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC

VŨ BÌNH DẦN (Cholon)

Xã hội có nên kết tội người
đàn bà chưa hoang không ?

Người con gái bị hiếp
dâm có đáng thương hại
không ?

Các bạn sẽ thấy câu trả lời
trong

SAU CƠN BẢO TỐ

Loại chuyện « Đi và Sống »
của Lê Minh

Có bán khắp nơi, giá 23\$

MỒI TUẦN NHỚ ĐỌC

TIN MỚI

Thuốc ho trái nho
PECTO-CHERRY



Nước mắm PHAN THIẾT
MÂU-HƯƠNG

Đủ hạng : NHỈ - NHẤT - NGANG
214 DIXMUDE - SAIGON

DẠY KHOA THÔI MIÊN

Để chữa bệnh, nhiều phép bí truyền
hay lạ.

(Ở xa học bằng thơ).

COI CHỦ KÝ.—Đoán vận mạng. Coi rõ
thân thể, sự nghiệp, tình duyên, tai nạn.

Cho phép HỘ MẠNG, để làm ăn buôn
bán được phát tài, và giúp chị em đau
đớn về tình duyên được toại nguyện.

Do nơi
Mme Nguyễn-thị-Nghiêm
20-5 Đại lộ Galliéni-Saigon (đường Ng-v-Dung)
(Ở xa viết thư hỏi, kèm cờ 2d.)

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sản :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiêu

(Equinine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiêu

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiêu

98, Bd. Bonard — SAIGON



SONG HỈ !
SONG HỈ HOÀN !!

Một tin đáng mừng cho quý Hàng
Phụ-nữ.

Kè từ nay quý Bà, quý Cô sẽ đỡ đặng vừa lòng vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc
chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không được, bao bọt, sỏi ruột ợ
chua, chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xâm xẩm, bón uất...

Kinh nguyệt không điều hòa, môi lùn hành kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lưng.
Uống « Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trẻ đẹp
lại và tất cả bệnh do máu huyết sanh ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ-nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG
99, Quai de Belgique Saigon — Và có bán tại đây

CÁC GIỚI SĨ NÔNG CÔNG THƯƠNG

làm việc nhiều mệt mệt ăn ngủ chẳng đặng
nên nhờ dùng thuốc Bồ.

Golden Club



Muôn!
Có Sức khỏe luôn luôn
Hãy thường dùng

Đại bô
NGŨ TẠNG TINH
La Vạn Linh

BỒ-THẬN
BỒ-HUYẾT
SANH-TINH
CƯỜNG-LỰC
TINH THẨM TRẮNG NÉT

Có tiền nhiều không mua dặng sức khỏe
Có bán khắp nơi tiệm thuốc Hoa-Việt



DU KÝ DU...

« Du ký du đôi chữ ân tình »

Là câu đầu của một bài ca mà lúc niêm thiếp Bá Dương ca quên lời,
mặc dầu không hiểu ý nghĩa của nó.

Bao nhiêu năm trôi qua, người tôi không còn nhớ đến bài ca kia nữa. Nhơn bạn
chủ nhiệm xuất duong, hợp anh em nói chuyện, có nhắc qua một vài đoạn du ký, Bá
Dương tôi bỗng nhớ lại bài hát thuở xưa.

Mình cũng biết đi đó đi đây, biết một vài xứ, văn minh có, cõi cựu có. Mình
cũng từng thường thấy những lùc chờ trăng lên bên chân núi, nhìn giòng nước chảy
dưới khe nhưng mà khi nghe bạn chủ nhiệm kể qua cuộc du thuyền trên Tây Hồ ở
Hàng châu, với những dồi núi « xanh mịt » bao xung quanh, để nghe nữ sĩ Trung
hoa thổi thê bên tai lầm lì khí khái, khích thích ý chí anh hùng, Bá Dương tôi muốn
« vẹt » một cái để đi cho thật xa, thấy cái lạ hơn, xem điều mới hơn, nghe tiếng khác
hơn, thử không khí tinh khiết hơn !

Nhưng mà than ôi ! Du lịch, để mấy ai được theo đúng ý nghĩa của nó ! Có khi
ta định du lịch mà nào ta có du lịch, có khi ta không có ý định du lịch chút nào, thê
mà ta du lịch, và du lịch vẫn không hay biết.

Đời người gẫm cổ bao lâu. Trong xã hội có mấy người tự do, và khi cổ tự
do, cổ được bao lâu ? Và cổ biết bao nhiêu người may mắn được hưởng tự do, vậy
mà họ không hưởng. Cũng có biết bao nhiêu người không được tự do mà vẫn muốn
hưởng tự do, dù là một thứ « tự do tiêu cực ».

Mà thôi. Câu chuyện dài dòng kia ta hãy gác nó qua một bên để trở lại cái đề
« du ký du ».

Bạn muốn chẳng có dịp ghi chép những điều trông thấy, những nỗi cảm xúc
« trong lùc đi đường », mà bạn vẫn không da đầu cả ? Bá Dương tôi có biết một phép
lập cho bạn tưởng rằng đi mà thực ra không đi, rồi cũng thấy cũng nghe, cũng
thường thức.

Bây : Bạn làm như anh chàng Tartarin của Daudet. Bạn đọc hai thư sách nầy :
Một là của nhà « thi sĩ » Pháp Việt Trần Văn Tùng, hai là của « văn hào » Việt Pháp
Nguyễn tiếng Lãng (như cuốn Chemin de la révolte). Rồi bạn đặt mình vào các vai chủ
động trong sách. Bạn tưởng tượng, tưởng tượng quên thời, đến nỗi quên mình. Rồi di
dau bạn cứ đờ đi nhai lại, làm như bạn qua di như ông Lãng, di từ bên kia qua
bên này, gặp cuốn J'ai choisi la liberté để viết ra quyển J'ai choisi l'amour.

Bá Dương bá Dương

ĐỌC KHÁP CÁC BÁO NGOẠI QUỐC

Bức tượng ông nghị Mac Carthy

Ở Baltimore, kinh đô quốc gia Maryland vừa xảy xong bức tượng ông nghị Mac Carthy. Theo ủy ban địa phuông, Mac Carthy là một vị nhân của nước Mỹ, kể từ George Washington đến nay.

Nhân vật được mời đến dự cuộc khánh thành bức tượng có tổng thống Eisenhower, Winston Churchill, Lý thừa Văn và Mac Carthy, nhưng tất thảy đều vắng mặt.

Ghét nhân viên sở vòi tuyển truyền hình...

Sự truyền tin ở một đài vòi tuyển truyền hình Mỹ bị cắt đứt một hồi lâu vì có một người cầm dao dùng trong nhà bếp tới phá. Anh chàng vào được xưởng làm việc, chọc xông tới người truyền tin vòi tuyển điện, nhô có cảnh sát bé i can thiệp nên anh bị chặn lại. Anh tuyển hổ là có ý định giết sạch nhân viên thường lèo giục việc ở đài này vì anh không thể nào thấy lại mặt họ hàng ngày nữa.

Bức tượng của Andersen được xây ở vườn Nuru Uớc

Bức tượng của Hans Christian Andersen, nhà kè chuyện danh tiếng vừa được xây dựng trong một ngôi vườn ở Nuru Uớc. Bức tượng được xây cất theo một lối mới. Trê em có thê ngôi được trên đầu gối của Andersen. Đó là sáng kiến của ông xã trưởng thành Nuru Uớc. Các bức cha mẹ lại lo rằng chỉ có hai chò ngồi trên gối của Andersen chắc sẽ xây những cuộc ảo đã không hay giữa trời.

Quả đất đang tăng nhiệt độ

Người chỉ huy ngành khoa học ở Mỹ tuyên bố hiện quả đất đang lên nhiệt độ, khoảng mươi năm sau đây về mùa hè, phía bắc bán cầu lên một độ và về mùa đông lên thêm nửa độ. Nhưng theo lối nhà bác học Mỹ nếu nhiệt độ quả đất mỗi năm trung dàn đến 5 độ thì nhân loại sẽ trở lại thời kỳ băng giá.

Văn hào Somerset Maugham tuyên bố không cầm viết nữa

Tại thành phố Istanbul, nhà đại văn hào Somerset Maugham lại một lần nữa tuyên bố



— Ngày nào ta sẽ tìm một người chò g như anh chàng đứng trước mặt chúng ta.

là sẽ không cầm viết nữa.

Ông nói :
Tôi đã 80 tuổi. Tôi đã viết cuốn tiểu thuyết cuối cùng của tôi, và kịch cuối cùng của tôi, và đoàn thiên cuối cùng của tôi. Bây giờ tôi muốn sống.

Trước lúc chết chỉ muốn học nghề đánh máy chữ

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, thường một người bị ám xú từ có một thời gian 2 tuần lễ kể từ ngày tuyên án đến ngày xì quyết.

Trong thời gian đó tội nhân được phép yêu sách các giám đốc nhà tù mọi khoản để làm việc lồng minh. Ông Tamas Hanagan ở trường hợp sắp bị xì quyết. Trước những ngày sắp lên máy chém ông chỉ yêu cầu cho ông học nghề đánh máy chữ.

Anh sẽ thử bom nguyên tử một lần nữa

Mùa đông sắp tới, quận công Edinburgh sẽ dự cuộc thử bom nguyên tử của Anh ở Woomera thuộc Úc châu. Chính phủ Úc định sẽ cho các nhà quan sát Mỹ đến dự cuộc thí nghiệm này với điều kiện Mỹ cũng sẽ các nhà quan sát Anh đi vào những cuộc thí nghiệm nguyên tử của Mỹ.

Ở kinh đô Chili sắp có đường xe lửa dưới hầm

Một thương cục Anh vừa ký với thành phố Santiago một hiệp đồng 40 triệu quan tiền Anh (40 nghìn triệu quan tiền Pháp) để xây dập một con đường xe lửa chạy dưới hầm ở kinh đô Chili.

Sir Winston Churchill viết ký ức

Sir Winston Churchill mỗi ngày đề ra 3 giờ để viết lại ký ức của mình. Đó là hoạt động duy nhất mà các bác sĩ cho phép thủ tướng.

Biết làm cho thủ tướng phải chống đối rất là phải bỏ uống whisky và bỏ hút xì ga.

Bộ xương người cổ

Các nhà cổ sinh vật học Mỹ và Irak vừa mới khám phá ở cách mặt đất tam thước trong một cái hang gần Mossoul bộ xương một đứa trẻ sinh vào thời thạch đại thời đại. Đó là một bộ xương người cổ nhất kể từ trước đây nay. Bộ xương này lâu đến 70.000 năm. Phái đoàn tình săn khai phá được những dấu tích cách đây lối chừng 100.000 năm khi họ tìm được lớp đất nguyên thủy của hang nói trên.

Thống chế Tito học tiếng Anh

Thống chế Tito học tiếng Anh theo các bài học do đài B.B.C. hàng ngày phát thanh. Vừa rồi thống chế yêu cầu đại sứ Anh ở Belgrade gửi cho thống chế những dia về lớp học đó để khôi phục ngưng công việc nước khi đến giờ dài này hoạt động.

A.— Trong thư, vợ anh bảo rằng chị ấy cần phải san sẻ tình yêu thương một cách rộng rãi hơn, vậy anh hãy vui lòng khi nghe tin này.

B.— Thật thế hứ bác ?

Dân da đỏ nước Bolivie lại nổi dậy

Sau một cuộc đình chiến 3 lâu gần một tháng, dân da đỏ ở thung lũng Cochabamba lại nổi lên chống đối với người Anh. Họ phách nhiều đòn đòn và trại nuôi súc vật. Họ đốt lửa trên các clôp núi. Đó là dấu hiệu khiêu chiến. Theo những tin tức từ La Paz kinh đô Bolivie đã có 12 chư trại bị giết.

Cựu hoàng hậu Narriman ra mắt dân chúng Ai cập

Cựu hoàng hậu Narriman vừa ra mắt dân chúng ở khách sạn Le Caire.

Dân chúng rất ngạc nhiên khi thấy tóc của cựu nữ hoàng từ màu đen nay đổi ra màu hung.

— Các cơ quan quốc gia Ai cập đã nghị với đại tướng Naguib nên đổi tên nước lại. Theo dự định đó nên gọi là EL MISR, tên đó mới đúng là tiếng Ả rập để chỉ tên Ai cập. Muốn cho người ngoại quốc phải theo ý định trên đây, các phần tử quốc gia khác lại cầu chuyện sau đây :

Khi Kemal Ataturk muốn đổi Constantinople ra Istanbul, nhà giày thép Thổ Nhĩ Kỳ khi nhận được một bức thư gửi cho một người dân « Constantinople » trả lại ngay cho người gửi và dặm thêm giòng chữ « Địa chỉ không biết ».

— Trước khi đại tướng Naguib đến thành phố Tanta, một thành phố ở châu thổ sông Nil, nhà chức trách đã phát cho dân chúng 5000 kilo kẹo.

Bà Rockefeller lãnh tiền ly hôn nhiều nhất từ trước đến nay

Bà Barbara Sears Rockefeller, vợ trước của Winthrop Rockefeller là người dân bà bị ly hôn được lãnh tiền phụ cấp nhiều nhất từ trước đến nay. Bà đòi Winthrop hàng năm gấp cho bà số tiền 250.000 mỹ kim (87.500.000 quan tiền Pháp). Các cố vấn y tế pháp của bà quyết là bà có thể đòi được 750.000 mỹ kim (262.500.000 quan tiền Pháp).

Theo lệ thường một người đàn bà bị ly dị có con nhận phần nửa số tiền lời của chồng cũ. Tính tiền lời của Winthrop Rockefeller mỗi năm chừng 1.500.000 mỹ kim.

Như vậy bà Rockefeller chiếm vòi đích từ trước đến nay. Bà Mary Woodward nhận của chồng trước mỗi năm 47 triệu, bà Eleanor Holm Rose 13 triệu tính ra đến 250.000 quan tiền Pháp mỗi tuần lễ.

(Newsweek U.S.A.)



A.— Trong thư, vợ anh bảo rằng chị ấy cần phải san sẻ tình yêu thương một cách rộng rãi hơn, vậy anh hãy vui lòng khi nghe tin này.

B.— Thật thế hứ bác ?

ĐỜI MỚI 10/71

SAU cuộc đình chiến ở Triều Tiên còn phải giải quyết nhiều vấn đề, nếu người ta muốn sự ngưng bắn với một hiệp ước quân sự biến thành hòa bình thực sự, có ảnh hưởng đến Đông Nam Á và làm cho tình hình giữa hai khối êm dịu được lâu dài.

Các vấn đề này gồm có 3 khoản :

1.— Thi hành hiệp ước ngưng chiến giữa đôi bên với sự tham dự của một ủy ban « trung lập » có những thành phần Thụy Sĩ, Thụy Điển, Ba Lan và Tiệp Khắc, chia ra bên thê ảnh hưởng theo Mỹ, bên theo Nga. Việc hồi hương tù binh, v.v. để gay go đã bao nhiêu lần làm hỏng hòa hì. Bản mìn điểm được đem giải quyết theo một hệ thống phiến phức. Trường hợp những tù binh không chịu trả về chưa được định đoạt nhưng sẽ giao cho hội nghị chính trị.

2.— Hội nghị Liên Hiệp Quốc sẽ nhóm ngày 17-8 để đàm nghị với Trung Hán ngày giờ cùng nơi nhóm họp hội nghị chính trị.

3.— Hội nghị chính trị có ghi trong hiệp ước đình chiến, phải nhóm trong vòng ba tháng sau ngày ngưng bắn. Hội nghị chẳng những sẽ phải giải quyết trường hợp những tù binh không chịu hồi hương, mà còn cả vấn đề lui quân của Trung cộng ở Bắc Hán và Đồng Minh ở Nam Hán, cùng đem lại một giải pháp hòa bình cho vấn đề Triều Tiên, nghĩa là thống nhất Triều Tiên lại theo một lối tiến triển được cả đôi bên thỏa thuận. Hội nghị đã có sẵn một sự hăm dọa : Thái độ của Lý thừa Văn sẽ tiếp tục chiến tranh nếu hội nghị chính trị không đem lại kết quả trong vòng 3 tháng.

Ngoại trưởng Foster Dulles tuyên bố rằng Mỹ sẽ không đàm chí việc thống nhất Triều Tiên bằng sự nhận nhận nước Cộng hòa Bình dân Trung Hoa gia nhập Liên hiệp Quốc. Mỹ cũng cho hay sẽ tẩy chay cuộc hội nghị chính trị nếu trong 3 tháng mà hội nghị không đưa đến đâu. Anh đã phản đối thái độ này.

Trước khi lên đường sang Triều Tiên, ông Dulles nói cho Anh yên lòng rằng Mỹ sẽ hỏi ý kiến các nước Tây phương trước khi hội nghị chính trị nhóm họp.

NGƯỜI ta tìm trong cuộc đình chiến ở Triều Tiên các giải pháp để chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Theo Mỹ thì Trung Hán chịu thương thuyết ngày họ nhận thấy rằng chiến tranh Triều Tiên thiệt hại nặng nề về vật chất cho họ mà chẳng có kết quả hữu ích. Mỹ đã tập trung sự nỗ lực vào công việc phi hoại triệt để các tài nguyên vật chất của Trung Hán, và cũng vẫn theo lời Hoa thịnh Đồn thố là nguyên nhân chính khiến cho Trung Hán muốn đình chiến.

Với phương sách đó, Mỹ đàm nghị với Pháp chuyển sang chiến trường Đông Dương và giải bày như sau đây :

1.— Theo bản tuyên ngôn 3-7 Pháp giao trả độc lập sớm cho các quốc gia Liên kết, thì Mỹ sẽ viện trợ quan trọng cho chiến cuộc B.d. Người ta sẽ có thể sử dụng những tài nguyên dư nhờ đình chiến ở Triều Tiên. Dù luận dân chúng Pháp đã ngán vì gánh quá nặng ở B.d., sự viện trợ lớn lao sẽ do Mỹ và các nước Đồng Minh chịu.

2.— Các quốc gia Liên kết một khi độc lập rồi, phải kinh nề địa vị của họ. Vì lẽ đó các nhà quan sát Mỹ cho rằng không thể nào tránh khỏi việc hành động chung ở B.d. dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc, cũng như trường hợp ở Triều Tiên.

3.— Những tài nguyên vật chất lớn lao dưới sự đỡ đầu của Liên Hiệp Quốc cung cấp cho lực lượng quốc gia Việt Nam sẽ làm cản bằng sự viện trợ của Trung cộng cho Việt Minh. Ngày mà Trung cộng nhận thấy rằng sự giúp đỡ của họ vừa hao tổn và vô hiệu quả thì họ sẽ ngưng. Lúc bấy giờ người ta sẽ có thể nối chuyện và kiểm cách để kết thúc chiến tranh. Có thể rằng việc thương thuyết sẽ đàm cho các quốc gia liên kết được đàm ứng ra đậm nhện.

Những đàm nghị đưa ra trên đây, Mỹ cho là cụ thể hơn các điều của ngoại trưởng Pháp Bidault đã trao cho ông Foster Dulles hôm 14-7, nhờ Mỹ nhận cuộc hội nghị Viễn đông mà yêu cầu Trung cộng dừng viện trợ cho Việt Minh nữa, nếu không thì quân đội L.H.Q. sẽ không rút khỏi Triều Tiên. Cho rằng lối xử sự này có hơi bấp bênh, Hoa thịnh Đồn tin chắc là chỉ có dùng áp lực quân sự mới đem lại hòa bình ở B.d. buộc V.M. thương thuyết.

1.126 NGÀY CHIẾN TRẠNH Ở TRIỀU TIỀN

1950

25-6.— Quân đội Bắc Hàn vượt vĩ tuyến 38.

Hội đồng an ninh yêu cầu các hội viên các nước trong LHQ giúp đỡ Nam Hàn.

27-6.— Tổng thống Truman ra lệnh cho các đơn vị không quân và hải quân Mỹ giúp đỡ Nam Hàn. Hạm đội thứ 7 của Mỹ tuyên cáo trung lập Đài Loan.

30-6.— Lực lượng Mỹ được gửi đến T.T.

5-7.— Giao chiến giữa quân đội Mỹ và Bắc Hàn gần Ô Sơn. Quân đội Mỹ phải rút lui.

7-7.— Lực lượng LHQ đặt dưới quyền điều khiển của đại tướng Mac Arthur.

1-8.— Quân đội Bắc Hàn tiến cách Phủ Sơn 60 cây số.

26-9.— Lấy lại Hán Thành sau 1 tuần lễ chiến đấu.

1-10.— Quân đội Nam Hàn lại vượt vĩ tuyến 38 sau 2 tuần lễ chiến đấu.

23-11.— 200 000 quân đội lính nguyện Trung Hoa giúp Bắc Hàn đẩy lui quân đội LHQ qua vĩ tuyến 38.

23-12.— Đại tướng Walker tử trận trong lúc ngồi xe jeep. Đại tướng Matthew B. Ridgway thay quyền chỉ huy đạo quân thứ 8.

1951

4-1.— Trung Cộng chiếm Hán Thành.

11-3.— Quân đội LHQ lấy lại Hán Thành.

11-4.— Mac Arthur bị triệu về, Ridgway thay thế. Đại tướng Van Fleet chỉ huy đạo quân thứ 8.

23-6.— Đại biểu Nga Sô ở Hội đồng LHQ ông Jacob Malik đề nghị mở đình chiến.

10-7.— Bắt đầu hội nghị ở Khai thành.

23-8.— Hội nghị Khai thành bị đình lại.

22-10.— Thỏa thuận nối lại hội nghị ở Bản mòn Diêm.

27-10.— Thỏa thuận về việc đường ranh giới giữa hai bên.

18-12.— Trao đổi danh sách tù binh giữa 2 bên.

LHQ có 132.472 tù binh. Cộng quân 44.559.

1952

13-2.— Tù binh Cộng ở đảo Cự Tế nối lại.

25-4.— Thương thuyết về số tù binh đã trao đổi bị đứt đoạn.

29-4.— Đại tướng Ridgway vào ban chỉ huy Bắc đại tây dương, Đại tướng Clark thay quyền chỉ huy ở Viễn Đông.

7-10.— Thương thuyết ở Bản mòn Diêm bị đình đoạn. Trung Hàn mở cuộc tấn công vào 17 điểm trên mặt trận.

1953

11-4.— Thỏa thuận trao đổi tù binh bị thương và đau ốm.



CỘNG QUÂN

— Trung Hoa: 800.000 quân (70 đến 75 sư đoàn, 3 thiết giáp).

— 200.000 quân (16 đến 20 sư đoàn) trú bì ở Mân Châu.

— Bắc Hàn: 450.000 (30.000 quân cách mạng) thành 4450.000 người.

— Không đội: 3000 phi cơ săn giặc (ở Mân Châu) 100 phi cơ phản lực thả bom.

Các tướng chỉ huy phía Đồng minh

Chỉ huy tối cao lực lượng LHQ:

a.— Đại tướng Mac Arthur (9-7-1950 11-4-1951)

b.— Đại tướng Ridgway (11-4-1951 6-5-1952)

c.— Đại tướng Mack Clark (6-5-1952)

Chi huy bộ binh quân Mỹ

a.— Đại tướng Walton Johnny Walker (7-1950 23-12-1950). Tử trận trong một nạn xe Jeep).

b.— Đại tướng Ridgway (24-12-1950 11-4-1951)

c.— Đại tướng Van Fleet (11-4-11-2 1953)

d.— Đại tướng Maxwell D. Taylor (11-2-1953)

Các điều khoản chính trong Hiệp ước đình chiến

Tất cả các cuộc xung đột trên đất, trên biển và trên không sẽ chấm dứt trong mươi hai tiếng đồng hồ.

Tất cả quân đội sẽ rút lui trong vòng 72 tiếng đồng hồ cùng với chiến cụ, sau một con đường ranh giới vạch dài theo tiền tuyến.

Hai đội quân phải rút lui khỏi con đường này hai cây số để tạo thành một vùng trại độn.

Quân Đồng minh phải triệt thoái khỏi các hòn đảo họ đã chiếm cứ đọc theo bờ biển Bắc Hàn trong vòng 5 hôm.

Cuộc phong tỏa Triều Tiên sẽ bắc bắc.

Cấm không được gửi viện binh hoặc chiến cụ sang Bắc hoặc Nam Hàn.

Mỗi tháng, mỗi đội quân có thể thay đổi 25.000 binh sĩ.

Một ủy ban quân sự đình chiến có nhiệm vụ kiêm soát cuộc đình chiến và giải quyết mọi trường hợp xâm phạm hiệp ước.

Nam Hàn: 450.000 quân (16 sư đoàn đóng giữ 3/4 mặt trận gồm có 1.010.000 quân).

Không đội: 2500 đến 3000 phi cơ, 3 hoặc 4 pháo phản lực,

— Một toán quan sát viên hồn hợp sẽ được ủy ban giao phó chức vụ kiểm soát khu trại độn và v่าย sông Hán.

Một ủy ban kiểm soát gồm đại biểu của những nước trung lập được thành lập với các đại diện của Thụy Điển Ba Lan và Tiệp Khắc.

Tất cả các tù binh muốn hồi hương sẽ được trao đổi trong vòng 60 ngày sau cuộc ký kết đình chiến.

Một ủy ban hồi hương gồm các nước trung lập sẽ lãnh trách vụ gìn giữ các tù binh không chịu hồi hương.

Ủy ban này gồm có một đại diện của các nước sau đây: Anh, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Ba Lan và Tiệp Khắc.

Trong khoảng 90 ngày, các đại biểu Trung Hán sẽ được phép đến viếng các trại giam ở Nam Hán và giải thích cho các tù binh biết: « họ hoàn toàn được tự do trở về nhà họ và sống ở đây một cách bình yên ».

Số phận của các tù binh không chịu hồi hương sau vòng 90 hôm sẽ được quyết định trong một phiên hội nghị chánh trị.

Hội nghị này sẽ phải giải quyết vấn đề trong khoảng 30 ngày.

Nếu, sau thời gian ấy, còn có những tù binh ở lại trong các trại giam, họ sẽ được giải ngũ và người ta sẽ cho phép họ đến sanh sống trong một xứ trung lập. Sau thời hạn 30 ngày, ủy ban hồi hương của các nước trung lập sẽ giải tán.

Các tướng lãnh quân sự nên yêu cầu chính phủ họ triệu tập một hội nghị chánh trị trong vòng 90 ngày sau cuộc ký kết đình chiến. Theo hiệp ước đình chiến, hội nghị này « phải giải quyết bằng đường lối thương thuyết tất cả các lực lượng ngoại quốc ra khỏi lãnh thổ Triều Tiên và việc giải quyết ôn hòa vẫn đề Triều Tiên ».

Sách mới

Chàng tôi của nhân được:

Tinh sử của Phạm Mạnh Danh.

Tiếng thầm thør của Phạm Định Tân, do Thủ Lãnh đê tạ.

Nhạc mới

Ngàn cánh chim về, nhạc của Thẩm Cảnh.

Nhảy loka, nhạc của Văn Giang, Vợ chồng quê, nhạc của Phạm Duy.

Bà mẹ quê, nhạc của Phạm Duy.

Hai bản nhạc trên do nhà xuất bản Tinh Hoa và hai bản dưới do nhà xuất bản Đón Gió gửi tặng.

Vậy xin ăn ean giới thiệu cùng bạn đọc.

ĐỜI MỚI

ĐỜI MỚI số 71

Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

MUỐN GẦN VĂN MINH

T RONG kỳ hội nghị của Tuần lễ xã hội ở Pau (Pháp) tuần rồi, một thạc sĩ luật khoa và một vị giám mục đứng ra nói về Liên Hiệp Pháp.

Theo lời của thạc sĩ Alfred Pose thi « để cho các lãnh thổ hải ngoại độc lập tự do, tự là họ sẽ bị đâm chém trong khốn khổ. Bởi vậy chó nhanh kinh trọng quyền dân tộc tự quyết ». Rồi ông khuyên :

« Các lãnh thổ hải ngoại đang có nền kháng kháng đã sâu vào chủ quyền quốc gia, vì làm như vậy sẽ không đưa các nước mới chóng nhập vào thế giới văn minh, mà sẽ làm cho họ phải xa nenda văn minh ».

Hùng biện vậy thay, nhà luật khoa thạc sĩ!

Các nước ở trong khối Liên Hiệp Pháp nghe chưa? Muốn được gần thế giới văn minh thì chờ nên nghĩ đến độc lập, tự do và quốc gia!



« LỐI TẠI TỐI MƠI ĐÀNG »

N HƯNG một vị linh mục có chán trong phái đoàn Việt Nam dự hội nghị tại Paris, bèn viết cho chế độ thuộc địa « tội lỗi » làm rõ. Đại biểu công giáo Việt tuyên bố với phóng viên Le Monde :

« Sự trình bày đó làm cho tôi phát hoảng. Đối với chúng tôi, chế độ thuộc địa đã tàn hại bao nhiêu dân tộc ở Nam Dương, Úc châu, Mỹ châu, là tổng hợp của tất cả những tội lỗi. Ở Việt Nam, với dân số 20 triệu, có hai trăm ngàn nhà thực dân chia rieng với nhau hết 80 phần trăm lợi tức trong nước. Đó là một sự kiện rõ rệt khiến chúng tôi xem những người Áu là kẻ chiếm đóng.

« Tay phương đà đem tội lỗi đến cho chúng tôi mà không có sự cứu rỗi. Người Nga đang nói chuyện tiền bộ với chúng tôi, đem lại cho chúng tôi sự cứu rỗi không có Chúa. Chúng tôi đợi chờ ở Pháp đem lại sự cứu rỗi với Chúa ».

Chẳng rõ sau khi nghe ông cha Việt nói vậy, nhà hùng biện Pháp có sợ xuống hỏa ngục mà không có sự cứu rỗi. Người Nga đang nói đây thì họ xứng danh là văn nghệ sĩ.

Và những ai đã là văn nghệ sĩ thì « hổ tỳ hão » « hãy xem mình là cao quý hơn hết » theo những lời đường mật của nhà xuất bản.

Song khi « tôi lấy tên mình in lên trên đầu tác phẩm » thì nhà văn nghệ phải coi chừng cái đuôi

»

« và lối tai tôi, lối tai tôi mọi đảng » không?

BIẾT TIN AI?

S AU ngày ông Bidault đi sứ sang Mỹ và, như báo Le Monde (thuộc phe hữu) có đăng một bài ý nói rằng ngoại trưởng Pháp đã thỏa thuận với ngoại trưởng Mỹ trong việc Mỹ chịu một phần trách nhiệm lớn về chiến tranh ở Đông Dương bằng cách nhận định cho Mỹ liên lạc trực tiếp với Việt Nam.

Bộ ngoại giao Pháp cực lực định chính rằng Bidault không có mặt trước như vậy. Báo Le Monde liên trung bằng chứng những lời cam kết ra, và cho rằng trong lúc này cần thiết nên đưa sự thật ra cho người này người họ biết...

Ngoài Việt chúng ta biết tin bén nót đây? Thời thi ráng đợi gần đây, thay tết biển thuyền ở Đông Dương sẽ cho ta thấy rõ.



LÁI KHÔNG KHÓ

Không có nghề hèn mà chỉ có người hèn chẳng có mấy ai dại dột mà hiểu lầm về ý nghĩa câu này nữa. Nhưng vừa rồi, có một nghìn lái ở đây lên tiếng phản trần cho thiên hạ biết rằng nghề sách là một nghề cung bằng các nghề khác, và trên đời này chẳng có nghề nào hơn nghề nào.

Thì ai mà chẳng biết thế? Nhưng có điều là khi nhắc đến chữ « lái » cũng nên hiểu nghĩa theo trường hợp của nó. Khi Nguyễn Du đã tố ý khinh khi « CÀNH HOA ĐEM BẢN CHO PHƯƠNG LÁI BUỒN » vì lái buôn đây là Mã giấm Sinh. Càng như khi người Việt gọi lái sách, thì ngầm hiểu rằng đó là bọn trộm lừa anh em nhà văn, mà đầu lưỡi thì nói chuyện « tình thần, thanh cao » và toàn « mập mờ » đánh lận con đen » thiên hạ. Còn ai đến nói khéo khéo mà không biết phân biệt kè nào là « chủ lái khéo » thật là « chủ lái khéo » già nua. Hồ dội lốt hùm, mong gặt được zì?



ANH HÙNG... RƠM

M ỘT nhà xuất bản ở Saigon vừa đăng lên báo quảng cáo sách nhà những lời sau đây :

« Văn nhân nghệ sĩ xem họ cao quý mà đời cũng nhìn nhận họ xứng danh tiêu biểu cho cả thế hệ. Họ tự hào vì họ có uyên tu hào ».

Thực là vinh diệu cho ai được đeo lấy thanh danh văn nghệ sĩ. Cảnh sắc huy hoàng khiến hấp dẫn người vào. Thanh danh vinh quang để quyến rũ cho người mê mải.

... Muốn tên mình được hậu thế chạm khắc vàng chói lọi trên đền đá trắng thì bấy giờ hãy quyết tâm làm văn nghệ sĩ. Đợt ngày hậu thế tố nép chữ vàng, bấy giờ mình phải tự túc lấy tên mình in lên trên đầu tác phẩm.»

Những ai muốn trở nên anh hùng... rom theo lời quảng cáo huyền hoang và lạc hậu diệu tưởng này đây thì hãy xung danh là văn nghệ sĩ.

Và những ai đã là văn nghệ sĩ thì « hổ tỳ hão » « hãy xem mình là cao quý hơn hết » theo những lời đường mật của nhà xuất bản. Song khi « tôi lấy tên mình in lên trên đầu tác phẩm » thì nhà văn nghệ phải coi chừng cái đuôi « và lối tai tôi, lối tai tôi mọi đảng » không?

11

VĂN ĐỀ Đông - dương

Dưới mắt các báo nước ngoài

Hội nghị Viễn đông



Triều Tiên xong đến D.D.

HAI GIẢI PHÁP

của JACQUES FAUVET
(LE MONDE)

BA số nhân vật trong Chính phủ Pháp tán thành phải trao trả một nền độc lập thực rộng rãi cho ba nước Liên kết: cũng có một thiểu số muốn thi hành từ từ thôi, nhưng lại bị số đông thu hút. Họ lập luận như sau: làm như vậy thì đỡ bớt gánh nặng cho Pháp, nhất là về tài chính và quân sự, mà đó là mục đích cấp thời của Pháp. Không mấy người chủ trương đưa Pháp vào một cuộc chiến tranh phiêu lưu không kỳ hạn, hoặc là quốc tế hóa vấn đề Đông Dương, vì theo họ, làm như vậy, chỉ có nghĩa là kéo dài chiến cuộc và tốn thất thoát.

Tóm lại, muốn cho Pháp để thở là phải trao trả chủ quyền cho ba nước.

Mục đích thì các đồng trưởng đã đồng ý như vậy, nhưng phương pháp tiến hành thì không thống nhất. Vấn đề tế nhị quá, nên không ai muốn đặt một cái tên gọi rõ là phương pháp

này, phương pháp nọ. Một số đưa ra giải pháp thứ nhất như sau: cần tiếp tục chiến đấu cho đến ngày có một sự quân bình lực lượng giữa đôi bên, lúc đó đối phương sẽ thấy chính bản thân họ không đủ sức thách thức, tự họ sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa.

Sang đến giải pháp thứ hai. Một số đưa ra hai câu hỏi:

Liệu một khi được độc lập rồi, các nước Liên kết có tìm cách thoát ra khỏi khối Liên hiệp Pháp không?

Nếu ba nước tách rời khỏi Liên hiệp Pháp, Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ và có thể đây là có phương hại đến quyền lợi của Pháp chẳng?

Gây nên một lực lượng cho Liên hiệp Pháp khả dĩ cảng hàng không trọng trách đó tại chiến trường Đông Dương, không thể nào chịu trọng trách về mặt quân sự mà không để tạo ra một nền độc lập thực sự cho ba nước Liên kết. Đó là chưa kể dầu cho Việt Minh có gặp sự khó khăn về phía Trung Cộng đi nữa, nếu muốn thiết lập quân binh, nhất định là Việt Nam phải có súng nhiều, và Mỹ cần viện trợ nhiều hơn nữa. Nếu vì một lý lẽ nào mà Mỹ sẽ viện trợ trực tiếp cho ba nước Liên kết, thì sự viện trợ đó cũng không thể phương hại cho sự chỉ huy thống nhất của quân đội Pháp, mà trái lại phải gây điều kiện thuận lợi.

Nếu ba nước sẽ thoát khỏi L.H.P. và Mỹ tiếp tục trực tiếp một mình với ba nước, thì Pháp phải nghĩ rằng:

Không phải Pháp bỏ rơi Đông Dương, mà Đông Dương bỏ rơi Pháp, và Mỹ bỏ rơi Pháp. Pháp về việc trả tài chính, như vậy, tất hối là Pháp nên rút lui khỏi Đông Dương, sớm chừng nào hay chừng này.

KHÔNG RÚT LUI CẤP TỐC

HOI đồng Tòng trưởng Pháp cũng chưa bằng lòng chấp thuận việc rút lui cấp tốc, có định chiến hay không cũng vậy. Một số đồng chí giải pháp thứ hai chủ trương cho một kỳ hạn là sáu tháng để rút lui.

Sở dĩ như vậy là do cho quân đội Việt Nam, như sự viện trợ của Mỹ, dù từ giờ xây dựng cơ sở vững vàng. Một số cho rằng như vậy không được, khi nào điều kiện thuận tiện cho phép, lúc này giờ Pháp, đồng minh, và ba nước Liên kết mới quyết định ngày rút lui được. Nhưng nói như vậy thì tình lại trở về giải pháp thứ nhất rồi, tức là kéo dài chiến cuộc cho đến ngày có sự thay đổi không thể gây được một thế quân binh đâu.

Cuối cùng, còn giải pháp thứ ba, chủ trương đàm phán với Việt Minh. Hội đồng Tòng trưởng không chấp thuận bàn cãi vấn đề này, tại Quốc hội cũng vậy, trừ một thiểu số ở cực tả, còn số đông không tán thành giải pháp đó,

TÍNH CHẤT CUỘC CHIẾN ĐẦU

BÀn lui bàn tới, rồi người ta phải trả lại hay là bắt đầu vấn đề tìm hiểu tính chất cuộc chiến đấu của Pháp tại Đông Dương.

Tính chất đó đã thay đổi qua mấy giai đoạn, còn thay đổi nữa, và nó chứng nhận bước tiến triều của thời cuộc và quan điểm đổi mới của chính giới.

Nội khó khăn chính trong kế hoạch Navarre không phải là về tài chính do Navarre không biết là về tài chính do

Mỹ viện trợ có kịp thời, đầy đủ hay không, mà là về người.

Khô một nỗi là Đại tướng đòi hỏi 60%

là các cán bộ quân sự và nhà chuyên môn. Lấy ở đâu, đại tướng đã nghị xin số người đó ở các đơn vị chính quy của Pháp, hơn nữa ở các đơn vị đã được huấn luyện kỹ càng. Đề nghị này bị bác là vì chỉ có Quốc hội mới có quyền chuẩn

KẾ HOẠCH TẤN CÔNG để hòa bình của Navarre

(FRANCE DIMANCHE)

Kế hoạch Navarre là một kế hoạch gồm mây « mản » quân sự để tiến đến mục đích cụ thể và duy nhất: làm sao thiết lập lại hòa bình ở Đông Dương vào mùa xuân 1954.

Kế hoạch đó đại để chia làm ba giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất, từ bây giờ đến tháng 10 năm 1953, các lực lượng Liên hiệp Pháp phải ra sức phá hoại các kho hàng quân trang quân khí của Việt Minh.

Cuộc nhảy dù Lạng Sơn vừa rồi là một thí nghiệm thành công rõ rệt.

Sang đến giai đoạn thứ hai có thể gọi là giai đoạn chống cự, vì từ tháng 10 trở đi cho suốt mùa mưa, Việt Minh sẽ tấn công, các đơn vị Liên hiệp Pháp hợp lực với các đơn vị trợ chiến Việt nam hùng hậu phải làm sao chặn đứng rồi đẩy lui cuộc tấn công Thu Đông của Việt Minh, một cách mãn.

Giai đoạn cuối cùng mà ít người bàn đến, tức là nói đến trọng trách của Đức Quốc Trưởng Bảo Đại. Kể từ bây giờ phải đề cao uy tín, gây thêm ảnh hưởng chính trị cho nhà lãnh đạo Việt nam, để đến lúc sang giai đoạn chót, Quốc Trưởng dù sức đứng ra lãnh trách nhiệm hoàn toàn trong việc đối diện nói chuyện với V.M.

Thảo luận về kế hoạch này thật là gay go, đã có 14 buổi họp của Nội các Pháp rồi, mà không phải người ta chỉ bàn cãi về lý thuyết không sướng đâu. Ông Mitterand cũng như ông Edgar Faure, không ông nào tán thành mở cuộc thương thuyết ngay bây giờ với ông Hồ Chí Minh.

Ông Bidault chủ trương giữ khéo Liên hiệp Pháp và quan điểm của ông đã thắng quan điểm ông Paul Reynaud, trước ngày ông Bidault lên đường sang Hoa Kinh tĩnh đón.

Ông Paul Reynaud lại chủ trương « Triệu tiên hóa » chiến cuộc Đông Dương, nhằm mục đích xây dựng cấp thời một quân đội quốc gia Việt Nam mạnh mẽ, do cán bộ Pháp đào tạo.

Tính chất đó đã thay đổi qua mấy giai đoạn, còn thay đổi nữa, và nó chứng nhận bước tiến triều của thời cuộc và quan điểm đổi mới của chính giới.

Từ sau thỏa hiệp năm 1949 cho đến khi bắt đầu xảy ra chiến tranh Cao Ly năm 1951, cuộc đấu của Pháp không hẳn là vì muốn thu hồi lại thuộc địa cũ, mà Pháp nhằm trước tiên giữ sự có mặt của mình để chống lại Việt Minh, có khi đi trái ý muốn của Việt Nam, của Mỹ nữa. Một mình Pháp phải đứng ra gánh phần nặng về chiến tranh Đông Dương.

Từ sau cuộc chiến tranh Cao Ly hùng nổ, và lúc mà Mao đã thắng Trường Trung Quốc, Đông Dương trở nên một căn cứ chống Cộng (xem tiếp trang 38)



ĐÌNH CHIẾN Ở TRIỀU TIỀN thúc dục Đông-Dương quyết định gấp

của JEAN FARRAN

(Paris-Match 1-8-53)

ở Triều Tiên rãnh tay, khi mùa mưa chấm dứt với các trận đánh lớn?

Đúng trước tình thế đó, Pháp chưa kịp hoàn thành tổ chức quân đội quốc gia để biến chiến tranh D.D. thành ra cuộc chiến tranh Sécession.

Còn phải thực hiện tất cả. Ví dụ Triều Tiên đủ chúng rõ. Nước Pháp lo đào tạo số sĩ quan trong vòng một năm giông y như Lý Thừa Vãn trong các « xưởng quân sự » của Nam Hán trong một tháng.

Cho nên điều không ai lấy làm ngạc nhiên thấy Pháp kiểm cách giải quyết hòa bình.

... Bởi vậy người ta có thể yên lòng về sự xuất hiện đội ngũ của chư hào binh trong các bài diễn văn, các bản thông cáo và cả trong các cuộc hội đàm. Chư hào binh được nhắc nhở đến là vì cần thiết chờ không phải là nói cho hay. Nước Pháp đã ý thức trong lúc chiến tranh trả nên gay go hơn và cuộc đình chiến ở Triều Tiên là một cái gương.

... Nước Pháp chưa bao giờ nghĩ tới việc gửi ngay cho đây đủ quân tiếp viện để quét sạch hết. Nhưng những tiếp viện từ chối trong một năm để thúc đẩy chiến thắng, Pháp lại phải bằng lồng chấp thuận mấy tháng sau để tránh mất sự thắt bối.

Luôn luôn Pháp chậm trễ một trận đánh. Số 28.000 binh sĩ ở Pháp và 100 tý của tướng Navarre yêu cầu cho chiến cuộc ở D.D. trước đây De Lattre cũng đã xin gần bằng thế. Trong lúc này đối phương đã tiến triển. Đúng quên rằng trước khi có 400.000 quân sĩ Hồ Chí Minh đã đưa ra những binh lính vác gậy tám vông chống lính Pháp.

Trước các viên ảnh đó, chính phủ biết quốc hội sẽ đi đến đâu, nên sửa soạn đáo lợn chánh sách. Chẳng phải là nước Mỹ không lờ đã nêu gương trong khi ký kết ở Triều Tiên sao?

Có tin rằng những nhân viên của chính phủ hầu hết đều đồng ý tìm cách chấm dứt chiến tranh. Lẽ tất nhiên là không phải với bất cứ giá nào. Không có một vị tổng thống nào nói lời chia tay Ngôi báu.

Chúng ta không còn chịu đựng được nữa. Ở Âu-châu và Phi-châu, chúng ta còn có nhiều công việc phải lo tròn.

Chúng ta cần phải cung cống lại hàng ngũ để bênh vực những quyền lợi chính.

Ấu chau và Phi chau đang cần sự có mặt quân sự của chúng ta.

Về vấn đề Đông Dương, lúc này cần phải nói rõ ràng, không nên túm mở nữa.

Ở Đông Dương, việc xâm lăng của Cộng sản đã trở nên một vấn đề quốc tế.

Kết luận, lẽ nhiên, sau 7 năm chiến đấu ở chiến đấu cho các nước khác, người Pháp phải được thay thế quân đội.

Đó là một điều hợp lý và rất cần thiết.

Riêng về chúng ta, không thể tiếp tục sự cố

ĐỜI MỚI số 71

NẮNG ! Nắng không thể tưởng tượng. Thành phố Huế như nằm trong một lò lửa. Ban trưa, đường vắng ngắt. Lại chỉ có hai đường nén cảng vắng thênh, Huế như bể lại, Sông Hương như cạn đi và núi Ngũ thi xa quá, khó đi tới nhưng chắc là vẫn trọc lở, hết trại cả thông già. Các tiệm buôn mờ cửa nhưng là để chơi vậy thôi, người mua bán ít tấp nập. Chỉ vào lúc buổi chiều hay ban sáng thì Huế mới có vẻ sống một tí.

Huế, thành phố linh

XEMười bánh xuất hiện nhiều nhất trong các thứ xe và người mặc ka kí thấy đông hơn người thường phục. Chả là những con người thường ngày quần áo phẳng phiu, giày « bắc ca na », mũ « lè sê » ba trăm một chiếc đã đi « động viên » cả rồi. Bây giờ, đi ba bước đã gặp một quân nhân, thành phố Huế bỗng biến thành thành phố linh. Ngay đèn các cờ, các chi từ chỗ không bao giờ đề ý đến quân sự nay cũng thành thạo chuyện nhà binh nhất là đã biết phân biệt các cấp bậc : Trung úy, Thiếu úy, Thượng sĩ trắng và Thượng sĩ vàng...

Huế lo sống

XE cờ đều phải qua cầu Bạch Hổ. Cây cầu này trước đây chỉ để cho các thiếu nữ chán cuộc tinh duyên đến đó tìm chỗ trahi mình nay bỗng trở nên rộn rịp. Suốt ngày xe lớn, xe bé nối nhau qua lại tới tấp vì cầu. Tràng tiền đang được sửa lại. Thế là vườn hoa Nguyễn Hoàng bị rào lại làm chỗ đặt vật liệu xây cầu. Chẳng thơ mộng thì đừng. Xây cầu cần hơn chờ đợi !

Cả khoán vườn hoa từ Thượng tú lên đến bến đò Trường súng cây cổ cung xác xơ, kê đến đó chơi mát thì ít nhưng nhiều nhất là những... bác phu lục lộ cặm cụi suốt ngày đê đúc cột đèn. Thành phố Huế tối tăm hơn sáu năm nay rồi còn gì !

Đây sân vận động Trần Hưng Đạo. Bởi có xanh mòn hết già nữa và đã biến thành đất thịt trơn lì. Không ai đến đó để vận động nữa nên người ta dùng nó làm bến xe đò.

Hàng ngày, hàng trăm chuyến xe đi từ lồng thành phố ra ngoại ô để làm cái việc bán buôn, cần thiết. Thì ra « sống trước hết », mọi sự xây dựng phải đi từ vấn đề kinh tế. Do thế, Huế đã bắt đầu thiếp thực. Con thuyền lờ lững, mái cheo khoan nhặt « hò khoan » đã không còn đặc dụng nữa. Cứ qua sông một chuyến thì biết. Bỗng ra năm cái, mua một tấm vé, đi qua một cái cửa, bước xuống « xà lan », cứ thế là « xinh xịch, xinh xịch », chỉ nháy mắt là tới bến ngay.

Phóng sự ngắn THỦ ĐÔ MIỀN TRUNG 53

của TÒ KIỀU NGÂN



Huế nhìn xuống

Tới vào một tiệm nước.
— Cho nuka cà phê đen nhé !

Huế quả thật vẫn còn trang trọng. Cà phê sánh đượm nỗi bật giữa lòng men trắng tinh của cái tách sứ không như ở Saigon, nhiều người « húp » cà phê trong chiếc đĩa ngang.

Một người đàn bà mảnh khảnh, da mặt tái xanh, chít khăn tang, mặc áo che bụng một rõ bánh nghiêng xuống bên tôi :

— Ông, ông mua giüm túi vải đồng. Nhìn những chiếc bánh sen tán bọc giấy xanh dô, những chiếc bánh « phu thê » trong rõ, tôi lắc đầu. Ai lại uống cà phê mà ăn thử « bánh cúng » ấy bao giờ. Nhưng người đàn bà van nài :

— Ông mua giüm cho hai đồng cũng được, hai đồng thôi. Và thiếu phụ vẫn đứng mãi, van nài :

— Bánh này ngọt ông nợ. Ông mua giüm cho hai đồng cũng được.

Rồi cuộc chiêc bánh xinh xéo nằm tro ra giữa bàn, không ai ăn nhưng tiền thì đã trả. Một nét vui mừng chiếu sáng tưng tưng mặt của người đàn bà. Lòng tôi se lại. Chiếc khăn tang, chiếc áo trắng dài, đôi bàn tay gầy guộc, quý phái ; những chiếc bánh xinh xinh kia đã nói nhiều với tôi. Tôi bỗng liên tưởng đến cảnh một ngôi nhà bốc cháy đầu ở vùng Văn Dương ; đến cảnh một người chồng bị giết và người quả phụ đội chiếc khăn tang lên đầu, tay ôm đứa con đại trỗi giật lên thi thành. Lấy gì nuôi con nếu không đi bán bánh rong, cui mình xuống mà nái người ta mua giúp cho từng đồng để về nuôi con đói ? Huế có bao nhiêu người như thế ?

Huế văn nghệ

Một kịch sĩ lèn tiếng :
— Cái gì quan trọng cần phải xây dựng

trước tiên ? Văn hoá. Cứ nhìn qua vẫn hoá một nước lá biết rõ dân tộc ấy tiến bộ như thế nào. Trong văn nghệ, sân khấu là một ngành quan trọng nhất. Tại mua sắm « mòng tê » kịch ở đây, toa 8 !

Trong cái nắng nung người của Huế tháng sáu, một số thi sĩ « lúa vàng » vẫn thi nhau làm thơ và xuất bản tác phẩm. Cố nhiên tác phẩm đó là thơ tả lúa, con trâu, người dân quê trong đó thế nào cũng có « mơ thuỷ thanh bình », thanh bình theo kiểu dân quê vẫn còn sống, phơi nắng, cày ruộng bằng sức người, sặc tràn văn sru cao thuỷ nặng, vẫn bị bóc lột trăm đường. Không thấy ai mơ đến cái cảnh người dân quê cởi được cái lốt dân đèn dùng máy để cày ruộng mỗi tuần lễ nghỉ lên tinh một lần để xem chiếu bóng !

Một số nữ sinh tài hoa son trẻ đang tập dàn tập hát, mờ ảo trở thành « danh ả ». Thái Thanh, Thái Hằng là cái đích trước mờ của họ. Chả thế mà họ cố tập hằng ngày, hằng tháng để hát cho đúng cái giọng « nhồng nhéo » của cô này, cô nọ.

Hội đồng kiêm duyệt hợp để cho tác giả một tập thơ cái những chỗ nào kiêm duyệt bỏ mà nhà thơ không đồng ý. Người ta đã tổn hối hai giờ để quyết định việc « để » hoặc « bỏ » một chữ. Dàn chủ thay và cũng nhận lỗi thay !

Huế tắm biển

CỦA Thuận ! Cửa Thuận.

Xe đạp, mô-bi-lết, mô-tô, xe rùa nhằm cửa Thuận trực chì. Huế nóng quá mà. Đang nóng như thiêu như đốt mà được úm xuống biển mát tinh cả người, tội g không đi. Ấy thế là vợ theo chồng, anh đeo em, cô cậu rủ nhau kéo về cửa Thuận.

Ngày chủ nhật, Huế bỗng vàng tanh vi Huế đã thiên xuống biển cả. Hàng nghìn người tụ họp ở đấy kề cá kề đi biển để tắm, để không tắm, để ngâm đầu, ngâm người, để mặc « cùm lè » di dạo trên bãi... ngâm thơ. Sáu, bảy năm không đi biển nay có dịp nhất định là phải đi cho bộ. Mát không mát mặc kệ nhưng có dịp tụ họp để ăn, để nhìn, để đua giỗ, ai dại gì bộ qua.

Ấy thế là ngày thứ hai, Huế đông đúc trở lại nhưng mặt người nào người ấy đều như linh Lê dương. Mát đâu không thấy nhưng chỉ thấy vài hôm sau làn da mặt của người thi thành quen ở trong nhà cao, cùa kin rlop lên, rồi lột da, săn sút trông đến nực cười.



ĐỜI MỚI số 71

Các ông lục (sãi) ở sóc Pochengtong trình trọng khuyên lòn những khách hảo kỳ đến xem :

— Linh thiêng lắm đó các ngài ạ. Chờ có mò vào những « ông » ấy mà mang hại đó. Ở sóc tôi có gần mươi người đau ốm rồi chết vì họ đã lỡ tay

ĐỜI MỚI số 71



GIẶC CHÂU CHÂU Ở CAO MIÊN

Pièce tra của NGUYỄN NGỌC MÂN

đậu dày đặc như bầy ong ruồi bám quanh tò.

Còn náo cũng ngũ sắc như hình con sâu. Chúng lúc nhúc bám vào nhau, làm toàn thể những lùm cây đều lay động. Tiếng ồn ào của chúng nghe rào rào. Ở bên dưới từng lùm cây có cào cào đang đậu đều có hương đèn khói quyền nghi ngút. Hàng trăm người kinh cần đưa mắt nhìn chằm chằm vào những trái núi nhỏ cào cào đang lay động.

Toàn thể giống cào cào này đều cánh đen, đầu đen, bụng ngũ sắc, râu đen, luôn luôn múa máy.

Bỗng từ đâu một đám cào cào toàn màu trắng nhạt bay tới và đáp vào những bụi cỏ cào cào đèn đang đậu. Cuộc xô xát nổ bùng ngay,

Cào cào đèn như bầy kiến lửa ở ạt tuôn ra bao trùm bầy cào cào trắng.

Chỉ trong chớp mắt bầy trắng lớp bay đi, lớp bị thương ngã xuống đất trắng gốc cây. Thế là cuộc chiến đấu chấm dứt. Chúng tôi liên lén lèo môi đưa hốt một nắm cào cào túm vào khăn, bỏ ngay vào túi ra xe về Nam vang.

VIẾNG MẶT TRẬN CÀO CÀO

Póchengtong là một chợ nhỏ cách Nam Vang 12 cây số. Nhờ có sân máy bay gần đó nên chốn này có vẻ non nhiệt.

Đây là vùng « chiến địa » của cào cào.

Có nhiều chỗ cào cào « đóng binh » và đang xáp chiến. Như gần chùa Póchengtong, vuren ôi ..

Đến cây số 12 tôi thấy những chiếc quán cóc dựng ngay bái bén lè đường đông nghẹt khách khứa và những chiếc xe nhà sang trọng nối đuôi nhau di xem mặt trận cào cào.

Họ chỉ chở ra cánh đồng bát ngát trước mặt bảo đó là « tiễn tuyển ».

Trong ra chỉ toàn là những bụi lùm hoang dại.

Đi sâu vào hòn nấm trám thước, em bé Miền dẫn đường trả lạy về phía trước mặt bảo :

— Tới rồi đó. Mà mấy ông đừng có bắt nghe không ? Chết à...

Cả một vùng mênh mông lùm bụi đều đen nghẹt những đám cào cào

(xem tiếp trang 28)

Tôi dem những « ông » cào cào về nuôi trong cái thùng cây có mặt gương, rồi hái các thứ lá bò vào cho chúng ăn. Hàng ngày tôi được rõ cuộc sống và sự thay binh đổi sács của chúng một cách ngộ nghĩnh.

Đang là giống cánh đen, đầu đen, bụng ngũ sắc, râu đen. Sau bảy ngày em thấy đều lột vỏ : cởi bỏ cái lớp xấu xí dị hợm kia để trả nên những anh chị đẹp đẽ : — minh đỏ lồng có sọc đen huyền, cánh màu đốt chuối, có điểm tùng vòng tròn nhỏ màu xanh đậm hoặc màu vàng nhạt. Cồ có mang một cái khoanh vàng bốn góc nhọn điểm màu hồng; Đầu đen lột có vân một lùm tráng ở trước trán bao quanh chạy xuôi ra đến hai bên cổ. Đầu đen của râu cũng đổi sang màu ngà voi. Tinh cách hiền hậu, lờ đờ hơn hồi chưa cởi lớp.

RASHOMON: NGÔ BÍ TRONG TÂM HỒN NHỰT



* Của VI HOÀNG *

ĐIỀU lâm tờ;

ngạc nhiên và cung
sung sướng nhất là
người Nhật... rất ít
hiểu phim Rashomon.

Cái lối lấy hình đó đã làm rụng rời những tay nhà nghệ lão luyện
nhất ở Thủ si. Chỉ nguyên một phương diện này, La *sauk* Môn đã đủ
giật luôn ba giải :

Cái thành công thứ hai là về nghệ thuật dàn cảnh.

Ai đã xem phim Rashomon, và khi nói đến dàn cảnh, tất phải chịu rằng
những tình tiết đã được xếp đặt khá gọn. Và khi cuộn phim thay mầu sắc
nghĩa là thay tâm trạng, vì thay hoàn cảnh, ta như quên mất đoạn trước

dè chỉ biết... theo dõi đoạn sau.

Khi viết bài này, tôi chỉ còn nhớ mờ mờ cuốn phim nên khó mà kể
lại những tái tính của môn dàn cảnh.

Àn nhíp với nghiệp ảnh, dàn cảnh, là nghệ thuật của các tài tử Nhật
Cô đào đóng vai vợ nhà vúi dã ôm đến hơn một tháng, vì cô phải đóng
đi, đóng lại từ lần vai của mình !

Mong rằng những ai ham đóng xi nê nên lấy đó làm gương mẫu. Có
một cảnh khó hiểu trong phim, cảnh thứ tư theo lời thuật chuyện của
người tiền phu, nhà nhạc sĩ muốn tôi cho biết ý kiến. Cũng lại là đoạn mà
tôi đã suy nghĩ trước rồi, nên ông hỏi :

— Chắc ông cũng biết vì sao cảnh đánh kiếm ở lớp thứ tư lại hồn
dịu, « vò kiêm pháp » như vậy ?

Thì tôi đáp luôn :

— Đó là theo... lời thuật của gã tiêu phu cùi biết có cầm búa !

Một nhíp cười giữa chủ và khách. Tôi hỏi ông :

— Còn về phương diện âm nhạc trong phim thì sao, thưa ông ?

Một nhíp cười rất le :)

— Tôi, tôi còn phải học nhiều !

Tokio 26-7-53

KỲ SAU : Vì sao mà có Rashomon ?



BỜI MỚI số 71

Và càng xa Tokio, nghĩa là ở những « tỉnh xép » của Nhật, ảnh hưởng

và công hiệu của Rashomon càng yếu. Điều đó giống hệt như tình
trạng do cuốn phim gây ra, khi nó sôi nổi ở Hán-ki, Saigon và lịm dần
di ở những nơi khác.

Người Nhật đã ít hiểu được phim Rashomon do họ quay và đóng lấy,

thì tại sao cuốn phim lại được những giải quốc tế về điện ảnh ? Tôi
đem những thắc mắc đó hỏi nhà nhạc sĩ trù danh Nhật, ông Hayasaka,

người « làm tiếng » cho Rashomon kiệt tác.

Tôi gặp ông ở nhà một người bạn tại Đông Kinh.

Tóc ông rối một cách... nghệ sĩ, và đôi mắt thông minh cười tươi
theo sự cười hồn nhiên, trong sạch.

Khi tôi nói với ông rằng người Việt Nam rất mến phim Rashomon và

đã hiểu được những tình tiết trong đó, [thì ông gật đầu :

Người Việt Nam thông minh lắm Bời, vì họ xúc tiếp đậm đà với văn
chương Pháp nên đã cảm được những lát lèo của lòng người, cái rất sẵn
ở những phو truyện tâm lý.

Ông cũng đồng ý rằng triết lý của
phim Rashomon hơi cao, vì nó là phản
nhận của một thiên tài bất đắc chí, nhà
văn hào Ruirosaki Akutagawa, đã từ trần
cách đây 15 năm. Năm đó, nhà văn mới
38 tuổi. Cái chết của ông có in dấu vết
chánh trị và nỗi đau Nhật mà tôi sẽ nói sau

Bây giờ, ta nên hiểu vì sao mà hội
diễn ảnh quốc tế tại Venise lại quá « khen »
Rashomon như vậy, khi chính người
Nhật còn ít hiểu Rashomon, hướng ch
là người ngoài quốc ?

Cái thành công của phim Rashomon
không phải là ở cốt truyện tuy rằng cốt
truyện biến thể theo bốn tình trạng
hoàn cảnh phô bày một triết lý ly kỳ
nhưng cái đó không là điều kiện vững
Nó làm ta mồi ốc, hao hói, tuy rằng hò
hộp.

Vậy cốt truyện nên phim Rashomon
là gì ? Vì sao mà Rashomon vang
lừng tiếng dội ?

Còn cứ theo như ý kiến của kỹ giả
diễn ảnh, ông Hatoka, và nhà nhạc sĩ nói
trên, thì lập luận phê bình của báo Đồi
Mới khá đúng.

Tôi dịch sang tiếng Anh một vài đoạn
phê bình trong trí nhớ cho ông Hatoka
nghe. Ông gật đầu có vẻ khoan khoái
lầm.

Vậy cái thành công của phim Ras
homon, trước hết, là về Phương diện
nhíp ảnh. Cái cảnh mặt trời lấp lánh,
trong khi chân gã tiêu phủ đều đều
bướm, ánh sáng lung linh qua vòm cây
là cả một kiệt tác phẩm của chiếc « ca
méra » Nhật bản. Và những lúc camera
đảo lộn, chụp tắt cả những góc cạnh
của sự vật, đều đó người Nhật rất tự
hào, điều mà chính các nhiếp ảnh gia
trù danh Mỹ và Anh, Pháp chưa chắc đã
làm nổi.



của Hà Việt Phương

chuẩn bị tự lực cánh sinh, và phòng khi
loạn lạc cần phải tự túc, nghĩa là không
tròng mong ăn bám suốt đời vào thân
phận... Dĩ nhiên cuộc đời như vậy thi
cũng khá mệt cho hạng người ngay lưng,

Phúc tạp quá về cảm
tinh. Đó là lỗi người Nhật, nhưng người
Nhật nói tiếng là sành
sỏi về môn chớp bóng.

Àn nhíp với nghiệp ảnh, dàn cảnh, là nghệ thuật của các tài tử Nhật

Cô đào đóng vai vợ nhà vúi dã ôm đến hơn một tháng, vì cô phải đóng
đi, đóng lại từ lần vai của mình !

Mong rằng những ai ham đóng xi nê nên lấy đó làm gương mẫu. Có
một cảnh khó hiểu trong phim, cảnh thứ tư theo lời thuật chuyện của
người tiền phu, nhà nhạc sĩ muốn tôi cho biết ý kiến. Cũng lại là đoạn mà
tôi đã suy nghĩ trước rồi, nên ông hỏi :

— Chắc ông cũng biết vì sao cảnh đánh kiếm ở lớp thứ tư lại hồn
dịu, « vò kiêm pháp » như vậy ?

Thì tôi đáp luôn :

— Đó là theo... lời thuật của gã tiêu phu cùi biết có cầm búa !

Một nhíp cười giữa chủ và khách. Tôi hỏi ông :

— Còn về phương diện âm nhạc trong phim thì sao, thưa ông ?

Một nhíp cười rất le :)

— Tôi, tôi còn phải học nhiều !

Chủ.— Xin mời... đồng chí ngồi cho...

Trước hết ta hãy đàm đạo, xong rồi ta sẽ
lãm nhiệm vụ chuyên môn...

Khách.— Trước hết, xin cảm ơn các
anh các chị. Sau xin có nhận xét này : là

đặt chân vào kịch trường, tôi thấy các
anh các chị đạo mạo, dè dặt và, xin cho
nói thật, cung cách hơn hết các giới tôi

được gặp ít lâu nay ở đây...

Đạo diễn 1.— Đúng thế. Là vì từ ngày
thành lập Ái hữu, anh chị em có tu dưỡng
về tư cách, nên lúc đầu thế nào tránh

nỗi được cái thái quá. Vậy, xin anh cứ
cho tự nhiên. Rồi, dần dần... kịch tính
sẽ trở về với chúng ta... rồi sẽ vui như...

hài kịch anh ạ.

Chủ.— Nghe nói anh có... phụ trách về

ca cải lương...

Khách.— Cái đó, có. Tôi sống chung và

học hỏi, từ là sống và làm việc chung

với anh chị em sân khấu được vài năm...

Chủ.— Riêng với các gánh cải lương ?

Khách.— Chúng tôi có Liên đoàn, gồm

các đoàn kịch cõi diễn (tức là Tuồng và
Chèo các đoàn Ca kịch (tức là Ca Cải
lương) và các đoàn kịch (tức là kịch...
thường)...

Nữ diễn viên 1.— Sống chung là thế
nào nhỉ ?

Khách.— Là..., như đoàn Năm Châu ở
đây ấy, nghĩa là ăn chung, học chung,
diễn chung ; tề chúc theo lối dân chủ,

anh chị em bầu lấy ban Quản trị trông nom
mọi việc : ăn, ở, học tập, diễn xuất... Đoàn

nào còn có tài chủ thì cố sức thi hành
chính sách lao tu lưỡng lự, nghĩa là tài
chủ được hưởng chừng 65% số lợi thuần
chất. Còn đoàn hoàn toàn dân chủ thì anh

chị em định lấy lương cho nhau, theo mức
hạnh, tài năng và óc cầu tiến (chứ không
học hỏi); mức lương cao nhất cũng chỉ bằng
bốn lần mức lương hạ nhất thôi ; tuy vậy

người nào trội hẳn lên, thường được
anh chị em tôn làm « cá nhân gương
mẫu » thì được hưởng quyền lợi đặc
biệt... nhưng đã là anh hùng của đoàn
thì lúc nào cũng phải phục vụ cho

đoàn thê trên hết...

Nữ diễn viên.— Thế còn gia đình ?

Khách.— Có phụ cấp, thường thường
là bằng một phần ba số lương của đương
sự... người già cả và trẻ em thi tập trung
trong trại tăng gia của Liên đoàn, để

lãnh đạo còn có chỗ vung về, non nớt
nên kết quả thu lượm được kém ý định
khá xa.

Diễn viên 1.— Còn cái khoản ái tình
ái thi ra sao anh ?

Khách.— Đây là mẫu chốt của văn đà
dạo đức cá nhân, nhất là của riêng mình,
nên trong giai đoạn đầu tiên, cả anh chị
em nhà mình lẫn cán bộ hướng dẫn đều
qua một con bão táp khá cuồng loạn ;
nghĩa là lúc thì bắt nhau sống như những
vị thánh thần bắt khỉ sa ngã, lúc thì lại...
loạn ám dương (dĩ nhiên là loin ngầm,
như mọi cuộc nội loạn khác), tuy vậy
gần đây chỉ còn có đôi ba cặp « vương
nhiều tần tích lăng mạn quá » nên chịu
cảnh.. dồn nén (tâm tinh dục : refoulement freudien) thành thử dã.. « dính
tê » để trở lại đời mưa gió...

Đạo diễn.— Còn về diễn xuất ?

Khách.— Có tiền nhiều. Đầu tiên là phải
diễn vở thuộc rồi, chứ không được... mất
dây cương, nghĩa là diễn kịch cương.
Thứ đến không được chơi « cõi độc », phải
luyện lối chơi đồng đội (jeu d'équipe). Ba
là có tinh thần trách nhiệm : không phâ
nhau, không tàn nhẫn, không say thành
công rồi « dương » vây nói đại di ». Sau
cùng là nhờ có đạo diễn chịu được sự phê
binh đề phê bình lại diễn... Đây là cả một
vấn đề cần phải có nhiều thời giờ mới
trình bày rõ ràng được... Mà,bia các
anh các chị đã đến « chuồng ba » rồi thì
phải...

Trong hậu trường, những con chim sơn
ca đang tia lồng tia cánh và sủa giọng
để sấp ra... chinh phục những cõi...
lòng nón nao như những sa trường nhỏ
nhỏ. Cò tiếng khúc khích điệu cợt, có
tiếng suýt; suýt. Và có cả tiếng lảm rảm
của những đệ tử đang suýt soa rái Tò,
trước khi ra.. bãi chiến trường.

Anh bạn đạo diễn máy khách :

— Cũng có cả cái trò kia nữa chứ ?

— Có. Nhưng dưới một linh thức
khác : binh thức Tin tưởng ở nhiệm vụ
và vai trò giáo dục nhân dân của mình.
Cũng vẫn là một nội dung Tin mìn.

— Thế còn quan niệm sáng tác ?

Những cây đơn nép lại, nhường một
chỗ nhiều bong tối nhứt, ở dưới cánh
gà, cho hai đứa chúng tôi tắm... xý.

Giá tò chúc được những cuộc mản đàm
(nói chuyện lan man) chung với nhau về
nghề thi thủ nhì. Nhưng, thời ta bây...
soạn bài với nhau trước đi để phòng khi
được gặp mặt đông đủ bá quan... Quan
niệm sáng tác, thi di nhiên là phải « tâ
thực theo lối tông hợp và biểu hiện »
nghĩa là nói, về dù các khía của vấn đề
bằng một kỷ luật căn cứ trên những sự
trạng cụ thể.

Còn về diễn tác giả thi trước tiên
nhận người Việt là tác giả ; thứ đến ch
thêm người Đạo diễn vào (coi đạo diễn
(xem tiếp trang 32))



TRANH KHÔNG LỜI

TÙY BÚT BẾN NẮNG

Có những bến nướng mở ra trong lòng tôi. Có những con thuyền đi vào trong heo hút của tâm tư và đầm nướng nết huyền lên trên run rẩy. Sóng hòn iỏi loang re để khép kín lại con thuyền.

Trưa nay tôi đứng trên bờ. Bờ Nhân Thế hay bờ Tám tường? Tôi chỉ biết có con đò ngang cắp bến như nhiều con đò ngang khác chở nướng sang sông. Có khách lên bờ. Tình khách chở không dẹt bằng sương gió!

Con đò ngang cắp bến. Lão chèo đò nhìn vào trong cái xa vắng của đời mình đời chát rồi đây thuyền qua bến bến kia. Bến kia nhất định là bờ. Nhưng ở đây mau lẹ cơ hoen màu không nhỉ?

Bến lái năm rên, thù cá mồi buồn cho nước chảy. Và nứ áo thời gian, nước lồng theo dòng.

Ông lão khuấy mạnh chèo. Sóng dài không nghe hơi thở, cau mặt một chút, ghép từng cánh sóng đưa nhau về khơi.

Xa xít từng bước một dì e, chao mình trên biển nướng gây tảng tẩm bưởn mènh mông. Cây đa đậu một mùa xưa ngã mình trên mặt nước. Cây đa không nói mà ông lão cũng im lìm. Có ai đây thuyền từ bến hò giüm cái mènh mông một câu hô cũ.

Trăm năm dù lỗi hẹn hô
Cây đa bến cũ con đò khác đưa

Nhưng chàng ai hò. A, phải rồi, bởi vì nướng rải nhẹ quá nên cây đa, sầu. Và ông lão chèo đò lún dần dài mắt, nhớ một chiều nướng xưa may áo « Hồ hoàng » đi đậm cưới cho cô cháu gái miền quê. Nhưng hôm nay sắc áo đã mờ vì xương máu đã hoen thời thịnh trị...

Cho nên, không gian thoi tháp thờ mà tiếng vò khống dám loạn nướng vàng, nhặt dẩn, mờ hò và rụng mài trong quên lãng giữa bao la. Phương mờ, từ xú bay về đậm ba con bướm nhỏ, chập chờn trên đậm đậm, đậm vàng trên lá thắm, rồi nốt tình hai bên bêng cách sang sông.

Bến kia sông nhất định là gần mà tôi cứ ngờ rằng không bao giờ ghé đến vì sương trắng và hình như che mắt loài người dù từng tấm mây đầu thương.

Bến nướng bến này im lặng quá! Tóc tang đã xám một góc trời! Mây viền đá xám trước một quán tranh trắng lên như da người ôm. Trong quán tranh có bê bán hàng khép lại đối mặt huyền, sờ nướng chảy vào tim. Nhưng nướng vẫn buồn buồn hắt mành sắc vàng lên đối má thắm.

Bến bến này nhìn qua bến bến kia. Tình uất át nhưng lòng không ráo le, bởi vì muốn nói nhưng cách bờ. Bến kia bến chắc nướng thắm hơn nhiều và cái trắng chưa ghi dấu những bàn chân rướm máu. Bến kia hình như lý tưởng giăng mây... Cô Hạnh Phúc sang sông vừa một độ...

Và ông lão là người của hai bến nướng nhìn nhau mà mộng không vàng như nướng đồ mang mòng.. Ông lão chở khách sang ngang nhưng khách không sang. Bến kia, biết đâu không có một cô bê bán hàng, nghe nướng chảy trên lòng mình, chở đợi. Người ở bến kia sông. Nướng uất cả mái chèo, uất cả mảnh áo thời gian mà chẳng có ai gọi đó...

THANH HUYỀN



NHỮNG vụ rối loạn vừa rồi ở Đông Đức, Áo, Tiệp khắc, Ba Lan.. là dấu hiệu tinh thần dân tộc bắt khuất của các nước Đông Âu. Nhân các vụ nỗi loạn này chúng tôi trích dịch một tài liệu của tạp chí « La Marche du Monde » về cuộc « Khởi loạn ở Warsaw » mà tác giả là đại tướng Balan Bor Komorowski (hiện ở khối Tây phương) người đã chỉ huy cuộc khởi nghĩa chống lại quân Phát xít chiếm đóng thủ đô Ba Lan.

Trang sử dám máu của một kinh thành vùng dậy chứng tỏ tinh thần yêu nước và bản năng bảo vệ tổ quốc của dân tộc Ba Lan trong cuộc chiến tranh vừa qua, là một thắng lợi lớn lao của Ba Lan không chịu sự kèm kìm nô lệ.

III

CÔNG việc của họ là di tìm những quả lắc đạn không nổ để rút ngòi ra. Mỗi quả lắc đạn không nổ lại cung cấp cho quân đội dân chúng lối chừng 300 kí lô thuỷ nổ, cũng như mỗi khi chiếm được một chiếc goliath, họ lại được thêm 500 kí lô vật liệu qui báu đó.

Rồi chẳng bao lâu, cảnh thành phố Warsaw biến thành một cảnh địa ngục.

9 giờ sáng ngày 19 tháng 8; quân Đức bắt đầu mở một cuộc tấn công đại quy mô vào Thành phố cũ. Cuộc nổi dậy đã lên đến điểm cao nhất. Ròng rã trong 19 ngày quân Đức tụ tập được các đơn vị của họ rải rác khắp nơi: nhân viên đội Luftwaffe, các đơn vị cảnh sát và S.S... tổng số chừng 40.000 người. Quân đội dân chúng ở thành phố cũ trước được 5000 người vỗ trang bằng súng liên thanh nặng và nhẹ, lựu đạn, súng phóng lựu đạn, chai xăng và nhiều vũ khí khác thô sơ để chống chiến xa.

Phân khu bắc thành phố cũ dưới quyền chỉ huy Wachnowski. Một công

lệnh bắt được trên thay một sĩ quan Đức cho biết rõ ràng thực lực của địch tấn công thành phố cũ. Tất thảy lực lượng đó do một đại tướng SS chỉ huy. Dịch tấn công theo hình vòng cung từ phía bắc thành phố đến công trường Jeatalny và đường Karowa phía nam. Đường tiếp tuyến của hình vòng cung đó là sông Vistule chảy học về phía hậu của quân đội dân chúng. Cuộc tấn công bắn ra từ phía tây. Lực lượng địch phóng ra có 10 tiểu đoàn lục quân, có hai đại đội công binh yểm hộ, một đại đội chiến xa « cop » 20 khẩu đại bác trận, 50 chiếc « goliaths », hai khẩu đội có đại bác 75 ly, một khẩu đội có đại bác 380 ly, một tiểu đội phóng mìn và một chiếc xe lửa học sắt. Phía sông Vistule có pháo binh quân số không rõ là bao nhiêu, yểm hộ cho cuộc tấn công.

Muốn tướng tượng sức mạnh đó như thế nào ta nên nhớ rằng tất cả lực lượng ấy được tập trung trên một miếng đất diện tích chỉ trên dưới một cây số vuông! Ngày 19 tháng 8 kề cả dân chúng các vùng lân cận di cư đến nơi này, con số đó đã lên đến 180.000 người. Những người tị nạn ở dưới những đường hào, những hầm chứa rượu những ngôi nhà những người trưởng giả lúc trước. Những hầm chứa rượu đó cũng chẳng che chở gì được cho dân tị nạn với những thứ đạn đại bác cỡ nặng của quân Đức. Rồi những đinh thép đỗ vòi lấp bao người ăn mìn dưới hầm chứa rượu. Có thể nói các hầm chứa rượu lúc này đã biến thành những huyệt chôn sống hàng ngàn người dân vô tội.

Pháo binh khạc lửa, tàu chiến gầm gừ, đại bác bén bờ sông Vistule rú lên, mìn nổ vang, tàu bay dội bom... mấy giờ đầu của cuộc tấn công, thành phố biến thành một biển lửa. Những cột kèo

MỘT TRANG SỨ ĐẦM MÁU

các dinh thự bốc cháy như những cây gỗ diêm. Lục quân địch bắt đầu tấn công nhà băng Ba Lan, xưởng máy cũ, nhà in kho bạc, lầu đài nhà vua, nhà thương Saint Jean de Dieu.

Lầu đài nhà vua ở trên con đường dẫn tới núi cầu Kierbedz. Vị trí lợi hại đó bị tấn công dữ dội nhất.

Nơi hội họp xưa kia, những gian phòng danh dự để tiếp đón các sứ thần ngoại giao các nước biển thành sân khấu diễn tả những cuộc chém gết khủng khiếp không thể nào tưởng tượng được. Cả hai bên đều sử dụng mìn, khí giới phóng lựu đạn, những dụng cụ phóng hỏa. Quân đội dân chúng thêm một kẻ thù nữa mà họ phải đương đầu, lửa.

Quân Đức phải mất nhiều ngày mới chiếm được hoàng cung. Những tòa nhà lâu đài nhà vua nối liền sang ngôi nhà thờ Saint Jean do một chiếc cầu bắc ngang qua một con đường. Xưa kia nơi đó là lối đi độc nhất của nhà vua đi dự lễ ở nhà thờ. Liên tiếp trong 3 ngày ròng, vị trí đối bên do chiếc cầu dài 7 thước đó làm mức hạn định.

Dần dần, cuộc chiến đấu lan sang nhà thờ. Ở trung tâm giáo đường quân đội dân chúng có xây một chướng ngại vật che chở chỗ niêm kinh và kho đồ thánh. Phút chốc phía trong nhà thờ chồng chất từng đống gạch vụn. Đến ngày 29 tháng 8, đám cháy lan tràn đến nhà thờ, thiêu hủy luôn cả nhà thờ. Những bức tường cao chót vót đổ xuống.. Quang cảnh giống hệt sau một cuộc động đất.

Vài ngày sau, thành phố cũ biến thành một nơi địa ngục.

8 giờ sáng, phi cơ phóng pháo của Đức lại hoạt động. Những « con chim sắt » đó bay rất thấp, thả bom rất trùng mục tiêu. Trước hết, phi cơ giặc bay một vòng rộng lớn rồi mới chúc đầu xuống. Phần nhiều, chúng bay bổом nổ chậm. Thứ khi giới giết người này xuyên qua các tảng lầu rồi mới nổ. Liền sau tiếng nổ, pháo binh lại lên tiếng. Hai chiếc xe lửa học sắt lợi hại nhất. Cả hai khối sắt tự động đó nắn cách xa thành phố cũ lối 300 thước, xoay chiều đổi hướng tùy theo mục tiêu nhắm bắn.

Nhưng, thứ khi giới lợi hại hơn hết vẫn là những quả bom « bò rống ». Thường thì pháo binh ngừng hoạt động trước lúc chiến đấu. Chiến xa và lực quân địch bắt đầu tấn công

vào dinh thự và chướng ngại vật của quân đội dân chúng.

Những chiếc « goliath » tiến đầu mục đích là để phá những chướng ngại vật và các cổ sở bằng xi măng cốt sắt. Quân đội dân chúng định tìm cách chống trả lại. Họ nấp sau những chướng ngại vật hay ẩn nấp sau những bức tường. Lựu đạn tung ra. Nhưng theo sau những chiếc « goliath » lại có những chiếc xa « cop ». Hình như chúng bắn cho mau hết đạn. Liền sau các chiến xa là lục quân. Như g khi những con người bằng xương bằng thịt đó đến, họ chỉ thấy có sự tan hoang. Quân đội dân chúng cứ đe địch tiến, lúc vừa tầm lựu đạn hoặc lúc chúng vào lầu một ngôi nhà thi họ mới nổ súng.

Thường thường là những cuộc chiến đấu giáp lá cà. Trận đánh diễn ở từng dười đi đến những hầm chứa rượu. Linh cữu hỏa của địch đến. Họ tìm cách phá những đường hầm của quân đội dân chúng. Quân đội dân chúng lại thay đổi chiến lược. Họ vấp phải một ván đê nan giải : thiếu khí cụ. Cái nạn thiếu khí cụ đó luôn luôn ám ảnh lấy óc những kẻ chiến đấu như một giấc chiêm bao rùng rợn.

Quân đội dân chúng tìm mọi cách bò cùi vào tình trạng khủng hoảng đó.

Giải quyết tình trạng thiêu đạn, quân đội dân chúng theo một kế hoạch táo bạo. Người lính phải rất tự chủ và hết sức bình tĩnh. Họ không sợ sệt trước sức tấn công như vũ bão của địch, mặc cho chúng cứ tiến, đến chừng nào vừa tầm súng, họ mới nổ cò. Họ cố thực hiện được khẩu hiệu : « Mỗi viên đạn là một quân thù »

Chiều đến hỏa pháo tạm dứt. Quân đội dân chúng lại lần lượt chia nhau di tấn công địch về đêm. Ngày thường thấy họ biết tích nhưng đêm đến họ lại xuất hiện khắp mọi chỗ có vị trí địch. Rồi những tòa nhà lại thay ngôi đồi chũ.

Nhà thờ Saint Jean, khách sạn De Viile, nhà băng Ba Lan nhà thương Saint Jean de Dieu mất đi rồi chiếm lại được không biết đến mấy lần.

Thường, người lính ra trận 24 giờ rồi lại nghỉ 24 giờ... Nói là nghỉ nhưng đó cũng là nghỉ trong trung thời, vì nơi nào địch cũng có thể đến và chỗ nào cũng phải

chiến đấu với địch. Kể cả khu vực chỉ còn lại một địa điểm xa nhất cũng chỉ ở cách địch có 500 thước.

Vùng « nguy hiểm » ngắn cách mặt trận đôi bên là đồ nát hoặc những hàng rào lửa cháy ngùn ngụt, 24 giờ ở trận tuyến về, một đơn vị được nghỉ ngơi. Họ chỉ biết nằm ngủ li bì, và nằm cách địch 200 thước. Đầu cũng thấy bóng những chàng thanh niên : trên bờ lè kè đồng gạch vụn, ở thang gác, dưới hầm chứa rượu... tất thảy những chỗ nào họ có thể đặt lung xuống.

Tiếng đại bác xé tai, nhà cửa sụp đổ lat thay... tiếng động ấy cũng chẳng làm cho họ thức dậy. Súng mang vai hoặc gối lên đầu và cùi thể, họ đánh những giấc ngon lành.

Chỉ khi nào có tiếng báo động lực quân địch đến hay có một đám lửa phải dập tắt, họ mới thức dậy để bắt tay vào nhiệm vụ.

Trước kia dân chúng thường chuyen đồ đạc sang những nhà còn nguyên vẹn nhưng sau họ thấy rằng nơi chấn chấn nhất chính là những nơi tham lửa đã đi qua. Ít khi ngọn lửa cháy xuống mặt đất. Nơi trú ẩn tốt nhất thường ở dưới đống gạch vụn tro tàn.

Đến ngày thứ ba của cuộc tấn công, trong 1.100 ngôi nhà của dân chúng, 300 nóc đã bị cháy rụi, 400 hoàn toàn tan nát. Quân đội dân chúng không có người nào không bị thương. Quân phục rách rưới. Mắt mày đen khói, mặt lõm sâu chứng tỏ thể xác và tinh thần họ đã mệt nhừ rồi.

Cuộc chiến đấu kéo dài. Quân đội dân chúng bắt đầu dùng đường cống, làm phuong tiện giao thông. Những đường cống ấy tối tăm, bí mật, kéo dài hàng cây số là kinh trường biền diễn cả một síc chiến đấu vỏ bênh của quân đội dân chúng. Đó là những đường cống đưa tất thảy nước bẩn của thành phố ra sông Vistule. Đường cống này được xây cất cách đây 60 năm.

(còn tiếp)

TRẦN DOANH



TÌNH ANH VÀ TÔI

Tôi với anh là những người xa lìa,
Chưa bao giờ quen, chưa gặp gỡ bao giờ.
Anh từ miền Nam xa tít mũi Cà-mau
Tôi ở ì Nam-quan núi rừng Việt-Bắc
Gặp nhau đây giữa giồng đồi hoan lạc
Tình chưa với mà thăm cả hoa lòng.
Anh vội đâu trong bụi đồi cây lấp lấp
Đè nắp mìn phai tạt mai đầu xanh.
Tôi về nơi miền xa tít
Cánh rừng núi trập trùng
Có muôn nghìn phiến đá
Có muôn vạn suối trong
Và lời thơ ngàn giòi
Chim reo hát tung bừng.
Còn anh về đâu nhỉ?
Tôi về
« Nơi đồng quê bát ngát
Làn lúa rợn xanh rờn
Cỏ lǜ tre xanh
Cỏ đồng sông dịu mát,
Anh dân quê mộc mạc
Cỏ thôn nứ xinh hiền.
Quanh năm,
Con trâu, cái cày, lùi cuốc
Vui bến mùa hương mạ đồng ranh.

Anh mồ mòn gì?
Tôi mồ rừng xanh, nút biếc mài mốt
Mây hồng mài bóng rừng non,
Hoa rừng mèo già vàng son lung đèo.
Mái còn thác suối trong veo,
Đèn từ miến ngược vượt đèo về ruồi.
Về ruồi nỗi lại tình tôi
Tình người ruồi ngược, ngược xuôi
một miền..
Còn anh lại mồ mòn?
Tôi mồ hương lúa mạ mài vàng son
Sông lùi mài chày vườn tưới mài còn.
Mái còn bóng chiếc dù ngang,
Túp lều tranh cỏ ẩn hàng tủy tre.
Bèm về trăng tắm đồng quê,
Gió nhẹ nhẹ lướt kẽ lúa thơm
Âm xa vang giọng hò lò...
Tiếng chày già gào thoi to nhịp nhàng.

Quê anh ở phương mồ?
Quê tôi ở
Khóm lầu Thura giồng suối chảy,
Bồng mèn mèn và rừng núi hít
chân trời
Sao anh không về-ngơi nghỉ,
Cho ấm thân cho sung sướng an nhàn,
Tôi tình chí đã nặng bồng thời gian.
Rồi một kiếp cũng thân tàn lim bồng
Cùng nỗi nám xương tan
Cùng ngồi mò vòi chử

Đời chôn sân dưới iếp đất xanh rì.
— Không, không...
Tôi đã quyết xây hồn trai trong bè
Hòn đau thương muôn thế hệ nhân
loại.
Tôi là bạn
Gió mưa chiều dời không bến nghỉ
Vui đau thương trong tiếng nắc
cầm hồn.
Những xác người ngũ gục không mồ
chôn.
Không một nén khói hương giòng lệ nhỏ
Rừng chông gai giữa ánh lửa huy hoàng
Kết tình, cho lòng đất thêm sôi, cho
hoa chồi nở nhụy.
Đemd dâng lên làn gió mới, nhựa sống
trần trề.
Ướp bao gương mặt sáng trong, chứa
đầy sinh lực.
Võ tung lồng ngực muôn diệu nhạc lời
ca...



Dặm tình đất nước, người khô suối
lệ chan hòa.
Quê anh ở phương mồ?
Quê tôi ở đỗ thành giòng lệ cũ
Phù màu tang vàng vọt chẳng nén lời.
Vắng tiếng hát hùng ca, giọng cười
ngạo nghé
Thiếu áng mây trong, thiếu vũng trăng
sáng.
Thiếu tình thương dùm bọc của loài
người.

Nhưng không,
Tôi rất yêu quí tôi quách thành xua
rủ bóng.
Men thè hẻ vương lén niềm gió mới.
Tôi là bạn đường,
Muôn giọng từ tưống
Nương ẩn mài nhà tranh.
Thân xiêu xiêu vàng vọt ốm gầy.
Đemd vết mồ hôi,
Bàn tay đèn dấp.

Quanh năm,
Cơm không vừa lát dạ,
Áo rết mướt lán da.
Lệ hoen nhòa mím mắt

Nỗi giòng đồi,
Vì đâu? Anh hởi!
« Bèo đồi tôi tây lấp,
« Bèo đồi anh cơ hàn»
Vì đâu? Anh hởi!
Tại vì đâu?

TRƯỜNG SƠN

HUẾ...

“O” đây, ngày thi... tắm giếng,
đêm thì ngủ... sông...»

Anh bạn nhạc sĩ ngó tôi, mím cười
bi mật. Rồi cả mấy người quanh tôi
cũng cười bi mật. Dĩ nhiên là tôi phải
« phồng vắn »:

— Huế có nước máy chứ?
— Có, nhưng tắm nước giếng vẫn mát
hơn chứ...

— Cái đó dĩ nhiên...
Chắc thấy tôi quá ngày thơ chảng, nên
cô em tôi phá lén cười, rồi nhạc sĩ sửa
giọng chậm rãi:

— Tắm đây là tắm tình cảm, và giếng
đây là giếng... mắt, anh ạ. Đúng thế, sao
mà... sao mà (anh ngó quanh suýt soa)
sao mà những con mắt của phụ nữ ở cái
đất Thành kinh này nó mới sâu làm sao
chứ? (anh phản bội) sâu không thể
tưởng tượng được, các cô đồng ý chứ?

Trước cái yên lặng tán thành đều
nhận xét về một sự thực muôn thủa của
anh, nhạc sĩ cất cao giọng « Rê đại
than »:

— Chắc họ ăn nước sông Hương, tắm
nước sông Hương, nhìn nước sông Hương
thể nào ấy, nên con mắt họ mới... không
có đáy đền như vậy được...

Anh bạn đưa lát xá vắng về phía
Ngự binh. Tôi, tôi bồng nao nao vì trong
cái xa vắng mèn mòng của buồi hoàng
hòn trên sông Hương, đằng sau mạn núi
Ngự kia, trước đây không bao lâu, một
thi sĩ con cưng của Tháp Chàm đã có
« dạy » tôi rằng : « Nhìn xuống giếng sâu
thì mình chỉ mới chóng mặt thôi, chứ
đẳng này nhìn vào cái giếng mực của phụ
nữ Huế mình còn say nữa, say sóng mà,
vì trong giếng ấy có cả sóng nữa : cho
nên các cụ bảo « sắc bất ba dào dị nịch
nhân » là phải lắm! » Rồi, cũng trong
cuộc mản đàm ấy, đè rút kết luận cho
nhận xét của thi nhân, một chính khách
Nam hè đã đưa ra bài học lịch sử này :
« Ngoài ba thế kỷ phong hoa tuyệt nguyệt
của chế độ phong kiến đã kết tình vào
con mắt sâu và lắng của gái Huế vậy.
Cho nên mình cần hỏi các cậu : cái liếc
của người đẹp Thura thiền, nó là khúc



ĐỜI MỚI số 71

nhạc Nam bình hay nó là khúc nhạc
Nam ai.

— Huế cười nụ hay Huế khóc thầm?
Tôi hỏi Huế, Huế đã trả lời, Cảnh Huế,
người Huế, việc Huế đã trả lời.

Ngoài kia, trên mặt sông Hương, dưới
ánh trăng khêu gợi, cầm chịch cho những
mái cheo nhặt khanh, vắng lèn lời ca của
dân chúng Bắc hả xưa kia theo dòng họ
Nguyễn phuộc thẳng tiến vào miền Nam,
diệt Chiêm thành, binh Chân lập, rồi lòng
tự vuốt ve lòng bằng cái điệu nhớ thương
luyến tiếc quê cha đất tổ... Ca rằng :

— « Trước bến Văn lâu... Chiều chiều
trước bến Văn lâu... Ai ngồi, ai câu, ai
sầu, ai thảm : Ai thương, ai cảm, ai nhớ,
ai trông... Thuyền ai thấp thoáng bên
sông. Dưa câu Mai đầy tranh lồng non
nước non? » (diệu
Hò Mai Nhì hay Hò
Mai Bảy, lời của
Phan bội Châu). Lời
ca đây là lời Hò
Lời Hò đây là tiếng

thồn thức của lòng người dân miền Trung.
Hò đây là tiếng hú hồn dân tộc. Hò đây
là tiếng nói của dân chúng : nó thầm thia
sau xa, bao la bát ngát và lành mạnh và
chứng, và tin đời vô hạn. Mặc dầu, thoát
qua lâm sự của hụt nho si, cũng có đôi
lúc nó bùi ngùi than thở (than rằng :
« Thiên sinh nhơn, hàn nhơn vò lọc ? Địa
sinh thảo, hàn thảo vò căn ? Một mình em
đứng giữa lòng thuyền, dưới nước trên
trăng, biết lấy ai tâm sự?... » hoặc : Con
chuồn chuồn nhún nhão trên mặt nước...
Con ve kêu vang động bốn phương trời...
Con công công đại lâm em ơi !
Công lung xe cát, sóng dời lại tan !),
cũng có khi nó thắt vọng, rit lên lời gay
gắt (rit lên rằng : « Trời mưa, trời giò...
Vác đồ ra dom, chạy vò ăn cơm, chạy ra
mắt đỏ... Kẽ từ ngày ai lấy Đô, Đô ơi !
Đô có điều chi thì phản qua, nói lại cho
tôi vài lời... », hoặc : « Sớm mai tôi ăn
một bụng cơm thiệt no... Tôi sách cày
dụ queo, tôi lên hòn núi queo tôi dồn
một gánh củ queo queo queo... Tôi bước
xuống đèo... Người ta trả quan mệt... Tôi
thè, tôi thót, người ta mới trả cho quan
hai... Rửa chờ, em bậu đã lạc dạ nghe
ai, bỏ qua ở chốn Dương dài tội chua ? »),
nhưng lập tức nó đã
phản ứng ngay lại bằng những
những tâm tư trần trề nhựa sống. Ẩm
apse khi phách hào hùng và đậm đà hương
vị nồng nàn của hạng người thủy chung
như nhứt, đẽ mà thè nguyên « thè rằng :

« Chi anh hùng thủy chung một khối :
Nghèo khó khêng thở than. Giàu sang
không đảm đuổi. Tú tội không đòi lòng...
Chuyện đời lầm sự bắt công. Kẻ ăn
không hết, người mẫn không ra ! », và
nguyễn rằng : « Tình về Đại lược Duyên
ngược Kim Long... Đến đây là chỗ rẽ
của lòng... Gặp nhau... còn biết trên

ĐỜI MỚI số 71

sông, bến nào? Sen
xa hồ, sen khô, hồ
cạn... Lụt xa đảo,
lụt ngã, đập o
nghiêng... Vắng cảm
trên tay, rót xuống
không phiền... Anh
xa người bạn cũ
biết mấy niênn anh
giải sầu ? »

Ấy đó, ngoài kia,
sông nước đưa mái
chèo, mái cheo đưa
lời nhạc, lời nhạc
đưa tâm hồn vào
cõi mộng hay vào
cõi thực của đời
sống nhân dân



NAM BÌNH hay NAM AI?

của Hà Việt Phương

là một giai điệu non nớt và êm dịu, tuy
có làm nỗi lòng được tâm tình của những
ai tạo ra chúng thực đỗ, nhưng lúc nghe
chúng thì không hề thấy được cái vỗ bay
bướm diễm áo của nguồn cảm dỗ trong ca
nhạc Tây phương », đó có phải là kết
tinh của sicc tranh đấu nhân dân bền bỉ
trong luôn một ngàn năm không?

— Quyết là không, phải chăng, thưa
với bà chị Phùng Hả? (bà là người cùng
anh Ba Vân đã nhiều lần cương quyết
nhận rằng : diệu Vọng cõi thế ca nỗi
những thiên anh hùng ca.)

Quyết là không, vì tinh thần tranh đấu
của nhện dân Trung Việt chẳng hề có
ngụ ở Nam bình, Nam ai tất cả đều, mà,
hơn thế, đại đa số là ngụ ẩn trong các lời
Hò thoát tự đây lòng người dân ra, khi
cất lên cũng đã làm cho ngoại nhân nồng
cạn phải xúc động (« Emotienne comme
l'est le voyageur par toutes les choses
charmantes de l'antiquité, son âme se
prête avantageusement à cette sensation
nocturne... des vers que chantent ces
gens appartenant copendant à une des
classes des plus basses de l'organisation
sociale du pays : bị xúc động trước
mọi điều diêm áo của cảnh cõi
kinh, tâm hồn du khách vì thế mà để
vướng lấy nguồn cảm giác của cảnh
trường khắc lận ấy... những câu thơ ấy
lại do một giai tầng hèn thấp vào bức
nhất trong cơ cấu xã hội ca lèn »).

Bó có phải là tiếng lòng người dân
Huế chảng?
Đó có phải là nguồn tình ái của lớp
người, liên miên từ thế kỷ thứ X (dưới
triều Lý) đến thế kỷ thứ XX (cuối triều
Nguyễn), đã gây dựng nỗi xót giang san
kéo dài từ Thanh hóa vào cho đến
Hà Tiên không?

Bó có phải là phản ảnh của một nền
nghệ thuật ẩn mị đã khiến cho ngoại
nhân, sau khi nghiên cứu âm giai của
ca nhạc Thura thiền, với hạ câu phê phán:
« ... une certaine intimité, un tour de
naïveté qui leur prête une vitalité particulièr... Pas de grâce et vigueur, c'est une
mélodie enfantine et douce qui peint bien
les sentiments dont sont aminés ses
créateurs. Mais à l'audition, pas de cette
envolée lyrique qui fait le charme de nos
chants... » (tạm dịch : « chút ít thâm tình,
một vẻ ngày thơ nó làm cho ca nhạc
nhịn nguồn sinh khí đặc biệt... Không
có duyên dáng và khí phách, các bản ca
nhạc ấy lúc thi là một niềm u uất mang
mang diễn tả một cách vụng về, lúc thi

(xem tiếp trang 31)

TRUYỆN NGẮN

NGÓ CHẬT

Đã nhiều lần rồi, Hoài muốn tìm một lối thoát. Gia đình anh, anh cảm thấy là một ngục tù. Cứ mỗi khi nghĩ đến nó, y như rằng anh phải rùng mình sợ hãi. Có một cái gì tủi hổ chua chát bắt anh phải ưa nỗi mất, Hoài lẩn lẩn, oán oại sống trong đó, khổ sở như một tội nỗi. Anh luôn luôn chống cự, nhưng sau hết anh vẫn phải khuất phục.

Anh không tin ở anh nữa, hơn hết, anh không thể hiểu nổi anh. Anh đau khổ vì phải tìm cách tự thoát khỏi cái gia đình không hiểu anh. Bố mẹ anh, vợ con anh, cả lũ em anh nữa, anh vẫn phải chung sống với họ và họ vẫn cần sống của anh, chỉ vì một cớ già dí: anh là người độc nhất kiêm ra tiền nuôi họ. Anh đã làm đầy đủ bỗn phận của một người con, một người chồng, một người anh, nhưng đồng tiền anh kiếm ra đã không đem lại sinh túc cho đời anh. Vì vậy anh muốn tìm lối thoát.

Anh thèm khát một cái gì trong sạch hơn, đúng ra là một tấm lòng. Bố mẹ, em anh, anh còn có thể chịu đựng nổi. Nhưng vợ anh, anh không biết gọi « nó » là gì nữa. Là một quái vật, là một kẻ thù, là tất cả những điều bẩn thỉu nhất ở trên đời này. « Nó » chà đạp anh, dồn xéo lên đời anh để anh tủi hổ, uất ức và cảm nín.

Trong một phút yếu lòng anh đã thèm nhận một người đàn bà vào đời anh. Anh không cần tính toán, không cần suy nghĩ để đến nay, cảm

thấy cuộc đời là chết hẳn rồi.

Ngày ấy, có một cậu bé, sớm bước vào đời, chập chững như một đứa trẻ tập đi, chân thường dẫm phải chông gai và mắt thường phải nhận những cảnh đau lòng. Chiều chiều, bên giường cửa nhin bà mẹ già cầm cuộn lại những chiếc bát sau một bữa cơm nghèo, người cha già nghèo ngao ru đứa em nhỏ ngủ, lòng cảm thấy nôn nao một niềm tủi cực.

Thế rồi, cái điều sẽ đến nó phải đến. Người cha già nhận thấy phải cưới vợ cho con gái lớn mặc dù chưa đến tuổi ấy. Và anh đã vui lòng nhận.

Từ ngày gia đình ấy có thêm bàn tay một người đàn bà, cuộc sống xem chừng dễ chịu hơn. Hoài cũng lấy điều đó làm hài lòng. Vợ anh, già hơn anh ba tuổi, đã bước vào gia đình với cái nghĩa của một người đầy tờ khống hồn khống kém.

Đến nay, gia đình anh đã gọi là dễ thở được đôi chút. Vợ anh đã cho ra đời được hai đứa con, một trai, một gái và sắp sửa ở cù lần thứ ba. Hoài vẫn luôn luôn với cuộc sống chật hẹp



để thèm thoảng đọc lên một câu thơ nỗi lòng :

Bèm bèm mơ thấy làm khăn gói.
Bèm mai rồi lại quẩn quanh.

Đôi lúc nhìn lú trê chơi đứa ngoài sân nắng, đứa tay sờ lên cảm chua trô một sợi râu, Hoài giật mình lâm nhầm :

— Chả mấy lúc mà minh năm con. Hoài chưa xót nói lên câu đó trong khi anh nhớ tới lú ban, giờ này mới kể sống một phượng trời, Thìn thòảng quay về, họ lại gọi cho anh một tèm thường của thủ giang hồ. Nhưng chẳng bao giờ Hoài có thể rời khỏi gia đình

này nữa. Nó chôn vùi anh, quản đời anh mãi mãi với cảm hờn.

— Anh chỉ còn một lạc thú, được tiền bạn dì, dòn bạn về hay sửa soạn một cuộc giang hồ cho kẻ khác. Thế thôi. Rồi kẻ đi lại đi, bao giờ cũng tro tro minh anh quay về ngõ tối để ám ức với vợ và cảm thấy cái hèn kém của mình.

Lâu lâu, lòng dã người giông bão thì một lá thư từ xa về khuấy rối cuộc sống. Anh sôi nổi sửa soạn thoát ly tưởng như ngày mai minh đã là một cánh chim bay bồng, nhưng thế rồi, anh vẫn hoàn anh. Gia đình ấy vẫn không sót một người nào. Vợ anh, vẫn có nỗi vui mừng thấy chồng ở nhà, cảm như thắng được anh đã cưới trên niềm đau xót của anh.

Hoài nhìn vợ, nhìn con khẽ đọc lại câu thơ của miệng :

Bèm bèm...

**

SỐM nay, trời đỡ mưa.

Hoài trịnh trọng khoác tấm áo mưa đi tiễn một người bạn vào Nam. Hắn đi. Câu chuyện Hoài không ngờ tới. Hắn mà đi được. Hoài nghĩ vậy rồi bật buồn cười. Bởi vì trước đây mới một tuần lễ chính hành trình này do Hoài dự định. Nhưng rút cục, Hoài sửa soạn để cho hắn thực hành. Bao giờ cũng vậy. Cái công lệ ấy Hoài vẫn chưa tránh được.

Gặp hắn. Hoài rút ví, trao cho hắn mấy trăm bạc lẻ :

— Đây gọi là chút ít giúp mày trong khi tìm việc. Tao chỉ có thế. Vừa được món tiền lại phải đưa cho vợ. Hắn sấp đê.

Người bạn dã dãi nhận lấy :

— Được rồi. Cốt ở lòng mày. Bao giờ vợ mày đẻ, nhờ viết thư cho tao để tao buồn thêm cho mày một lần nữa. Đời mày cứ như vậy thôi, mỗi lần thêm một đứa con là thêm một ràng buộc. Mày thoát làm sao nổi.

Nghé bạn nói, Hoài rơm rớm nước mắt quay mặt đi. Anh rít một hơi thuốc rồi thở mạnh cho lòn khỏi đặc hòa rộng ra lòn mưa dăng dẳng trên ngã phố dài.

NGUYỄN THIỆU GIANG

SON PHẤN

một tiêu thuyết
tình-cảm và xã-hội.

PÃ CÓ BÁN KHẨP NỘI
Tác giả: NGUYỄN NGỌC MÃN
GIÁ: 25s

ĐỌC THẦN CHUNG

Nhụt báo thông tin
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhút ở
Việt-Nam

TÌNH YÊU KHÔNG GIAI CẤP

NÀNG CÔNG CHÚA kết hôn với một

NGƯỜI DÂN KHÁNG CHIẾN



Cả triều đình Na Uy đều có mặt trên sân ga Oslo. Công chúa Ragnhild sắp lên chuyến xe lửa đi Stockholm để viếng thăm, công chúa Ingeborg, người đã cưới ra hoàng hậu Bi Astrid.

Trong đám người chành thức ra tiền dura, các cô các bà lấy khăn thấm nước mắt. Một phút trước khi xe chạy, thỉnh thoảng đám đông nháo lên, hăng rào người canh gác dấn ra, rồi một thanh niên vai rộng, tóc rối hiện ra, nhảy vào sân ga, len mình giữa vua và các bà trong nội, ôm chầm lấy công chúa Ragnhild vào lòng.

Vừa lúc ấy tiếng còi của người xếp ga huýt lên, đoàn xe chuyển bánh. Thanh niên bồng xốc công chúa đưa lên toa, ôm hôn một lần nữa rồi nhảy xuống xe đang chạy về phía bên kia ga. Việc này xảy ra mau quá đếnỗi không một ai có thời giờ đề can thiệp. Toa xe đã biến sau khúc quanh ga, mang theo công chúa lồng chan hòa ánh sáng tình yêu, như vừa sống qua một câu chuyện thần tiên.

Từ hai năm nay, công chúa Na Uy yêu chàng trai vừa làm sảng sỡ cả hoàng gia với cái hồn bất ngờ trên sân ga khi tàu sắp chạy. Nếu công chúa lấy thanh niên này nàng sẽ mất quyền phong trước nữ hoàng Na Uy

Cách đây vài tuần, một tờ báo Thụy Điển đăng tin đời lứa thiếu niên này đã bí mật đính hôn cùng nhau. Vuacha Haakon xứ Na Uy âm thầm giận dữ, luôn hai ngày không thoát ra một lời với những cận thần. Người ta nghe vị hoàng đế lớn tuổi nhắc đi nhắc lại :

— Không thể được! Không thể được như thế!

Vua cho vời công chúa đến bảo cho hay rằng từ ngày hoàng hậu Maud qua đời, ông đã đem tình thương yêu vợ đặt vào con gái. Công chúa mà kết hôn với một thường dân thì một ngày kia sẽ mất quyền lên ngôi báu... Vua cha không dám nói thêm rằng thề thống Quốc gia còn đi xa hơn nữa.

Nhiều hoàng tử châu Âu, thuộc giòng dõi cao sang, thế lực, đã lên tiếng dám hỏi công chúa Na Uy. Khô mà từ khước cho được...

mọi người lo ngại — Hoàng hậu Mary đã nghị thử thách công chúa và « phò mã ».

T Rở về Oslo, vua Na Uy cho « phò mã » Erling đến — không ai ngạc nhiên về cuộc hội kiến này — Ở trong cung nội ai cũng biết Erling. Chính hồi 1945, với tư cách là người chỉ huy trẻ tuổi nhất trong mặt trận kháng chiến Na Uy, chàng đã đứng ra dồn rước hoàng gia lưu vong trở về. Lần đại úy lúc 22 tuổi, lần đầu tiên chàng gặp công chúa tóc vàng ở Mỹ và nỗi nay. Nàng đang ôm vào lòng con chó nhỏ của tổng thống Mỹ Roosevelt tặng cho.

Sau đó, qua một thời kỳ ở Mỹ Erling trở nên giáo sư thuyền buồm của hai công chúa Na Uy, thắng mọi cuộc thi đua Ông hoàng Olav hái lông về những kết quả này, không hề nghĩ rằng tình bạn thê tha gân gùi đời lứa thiêu niên đã thay thế bằng một thứ tình cảm khác. Buổi tối, Erling dùng cơm ở trong cung. Đến khi chàng kè lại các câu chuyện thời Kháng Chiến :

Hồi 18 tuổi, chàng đã dồn dập như thế nào thành một đại tướng SS Đức để giải thoát cho một tay chỉ huy khởi nghĩa Na Uy bị bọn mật thám Đức Gestapo bắt, ngay trước mũi quân Đức cầm tù. Hay là chàng đã chiếm lại ngay trước những lương thực và khí giới của Anh thả dù lạc xuồng vùng bị chiếm.

Chàng cũng nói đến những tàu bè của cha, xuống đóng tàu mà chàng sẽ được hưởng giá tài. Thế rồi, bất ngờ, hai công chúa bị gọi về sống trong cung.

Suốt mùa đông, công chúa chỉ gặp mặt người yêu trong vài buổi tiệc công khai, và không ngờ lời gì được, bởi luôn có người của hoàng gia theo hầu.

Những bức thư của nàng nhận được đều bị bà nǚ phó kiểm duyệt. Ông thân sinh ra Erling được nhà vua bảo cho biết trước việc này, định gởi con trai đi Mỹ một lần nữa. Nhưng Erling từ chối, vì không muốn mỗi tuần mất nửa giờ gặp gỡ công chúa, trong một hiệu nhỏ bán đĩa hát ở giữa Oslo.

Ngày nay cũng chưa người nào rõ là đời lứa hẹn hò bí mật gặp nhau như thế



SÁNG thứ 6, ngày 29 tháng 8 năm 1953 trước khi lên đường, tôi đã tự nhủ « Chuyến này khó mấy cũng phải leo đến đỉnh mới được, chết cũng không cần ».

Tôi nguyện chính phục ngọn núi cho kỳ được.

BỐN LÁ CỜ PHÁP PHỐI

T RONG túi áo tôi có sẵn 4 lá cờ 4 nước. Sự thật, tại trạm số 4, đại tá Hunt chỉ giao cho tôi có 3 lá : cờ Anh, cờ Liên hiệp quốc, cờ Nepal. Còn lá cờ nước « mẹ quê » của tôi, tôi quên sao đành. Tôi bèn đề nghị với đại tá Hunt cho tôi mang theo cả quốc kỳ của nước Ấn Độ thân mến của tôi nữa. Đại tá vui vẻ chấp thuận, rồi khuyển khích.

— Không biết sao kỳ này tôi tin rằng anh và Hillary thể nào cũng thành công.

Leo được một giờ rồi, chậm nứu rùa bò.

Một mỏm núi dựng đứng trước mặt. Khó bao nhiêu cũng phải vượt qua. Chúng tôi quanh sang sườn phía Tây, rồi sau cùng, đến mép cốc « dốc »

Sau này, có người viết chuyện tôi, kể rằng khi gần đến đỉnh, tôi kiệt sức, đến nỗi không gờ được mảng tuyết đóng đặc trên mặt nạ để thở. Thật là sai lầm, vì tôi có mặt, nhưng không khí ở trên đỉnh núi cũng không phải là chuyện tôi chưa bao giờ nếm đến hay không chịu đựng nổi. Hillary vẫn lo chừng việc thở.

Vâng dê thở, và có đủ dụng cụ để thở, theo tôi thì tôi cần thiết, cho nên ai lên được tới 8500 thước mà không cần đến mặt nạ để thở, đó là một người phi thường, huu huu, không có một người nào có thể leo đến đỉnh Everest mà không cần đường khi dự trữ, mặt nạ để thở.

(còn nữa)



CÒN ĐÊM NAY NỮA

T OI cố ngủ, mà mãi không ngủ được, mặc dầu cả người tôi è ẩm, mõi mệt. Tôi định tìm một việc gì làm cho qua thi giờ, nhưng sự nhớ mẩy bầu đường khí dữ trữ có hạn, nên dành gác ý nghĩ đó lại. Hai người bạn với nhau đêm nay mà không ngủ được đè lấy súc thi nguy, rồi cả hai đồng tình cho phép mỗi người được « hưởng, hit dồng khí chứa súc trong bầu » trong hai tiếng đồng hồ. Không biết có phải tại thiếu đường khí không, chờ được dùng đường khí xong, chúng tôi ngủ được, đánh một giấc, đến hai giờ sáng, thi mắt lại tinh khôi, không ngủ được nữa.

Ba giờ ruồi tôi lồm cồm ngồi dậy, pha cà phê, và đưa nước sôi để mang theo.

Tôi đã có kinh nghiệm, nên ngủ mang cả giày, tất. Hillary tháo ra, nên sáng sớm, chân anh ta tê cứng lại, phải vừa sưởi vừa xoa bóp chân, vừa hơ đôi giày, trong nửa giờ mới mang giày được.

LÊN ĐƯỜNG, CHẶNG CUỐI !

HILLARY bảo tôi :

— Tensing, anh đi trước, tôi đi sau, đôi giày tôi lạnh quá !

Tôi dần dần từ đó đến dốc núi phía Nam. Đến đây, tôi hơi mệt, Hillary lại đi trước tôi theo sau.

Đường đi gay go hiểm trở hơn nhiều, vò ý trọt chân một cái là xong đời : xuống hố cách 3000 thước ! Trạm nhỏ để dừng chân cũng không còn nữa, cứ hành tiếp tục vượt cho qua núi băng Kanchoung.

Chúng tôi mệt cả bọn, nên cứ luân phiên nhau, mỗi người dẫn đầu một khứ 15 hay 20 thước. Người đi trước phải đào từng nấc thang tuyết một. Đã thay mẩy bầu chứa đường khí rồi.

Chúng tôi cùng nhìn đỉnh núi. Tôi quay về phía Hillary :

— Sao, anh thấy cái dốc này ra làm sao ?

— Tệ lắm !

— Nó cũng thế thôi. Chúng mình phải lên cho kỳ được bằng mọi cách.

GẦN TÓI ĐỈNH

C HÚNG tôi vẫn thay phiên nhau đè « đi đầu ». Thực ra anh nào đi đầu phải đục nắc thang mệt đấy, nhưng anh sau cũng chẳng khỏe gi hơn, phải đầm đầm trông cái dây thừng cho thật vừa thẳng, đè anh đi trước không rối chân.

GRAND MONDE

Cuộc biểu diễn mới lạ
Do cặp nữ tài tử
trú danh

OLIVIA và BEATRICE

TRÌNH BÀY NHỮNG TRÒ VÚ-THUẬT

Hồi ký của vua leo núi

TÔI ĐÃ CHINH PHỤC
ngọn núi cao nhất thế giới

là nhở ai. Thật ra thi tất cả dân chúng ở Oslo đều toa tấp với hai người. Cuốn tiểu thuyết tình của công chúa trẻ đẹp với người anh hùng kháng chiến đã trở nên sự bí mật của tất cả mọi người. Một triệu người dân bà sẵn sàng làm kê môi giới trong câu chuyện thần tiên tân thời này. Chinh trong lúc chọn những địa điểm mới nhất vừa ở Mỹ qua mà công chúa ngõ lời thề thốt và áu yếm với vị đại úy đẹp trai... Thời kỳ em ái này kéo dài cho đến lúc nhà vua, đại Luân đón trở về.

Ông vua Haakon muốn clầm dùt tinh tảng trên. Ông cho rằng hễ bọn trẻ mà xa cách nhau, thì mối tình sẽ sao lãng dần. Cả bà hoàng thái hậu Mary, ông hoàng Olav cũng nghĩ như vậy, ông ra lệnh cho Erling không được tìm gặp cháu gái ông ta nữa. Ông cũng quyết bão với Ragnhild :

— Cháu phải về Stockholm mà trông nom bà cháu một năm. Bà cháu vi mài lo săn sóc ông chồng đau yếu (ông hoàng Charles) bây giờ mệt mỏi lắm.

— Bi đâu thi đi, dừng nói ở một năm chừ 10 năm ở Stockholm cũng được, nhưng lòng cháu không thay đổi.

Chiều hôm đó, giờ tập ảnh cũ, công chúa Ragnhild ngán lại một tấm ảnh đạo nàng còn nhỏ chụp chung với người anh họ, bây giờ là Baudouin đệ nhất, vua nước Bỉ. Công chúa nghĩ thăm có lẽ cha mẹ mình định nhầm ông hoàng này cho mình chàng.

Nhưng đến sáng hôm sau, trên sân ga, nàng say sưa bàng hoàng trước hành động táo bạo thất tha của Erling, Erling, con người Tarzan, ông hoàng « Robin des Bois » của lòng nàng, Erling, vẫn cái phong độ hiên ngang của con người kháng chiến.

Lòng công chúa thêm rạo rực.

**

C ỘNG chúa vừa đến Stockholm, giờ báo chí Thụy Điển đã nêu lên lê hứa hòn bi mật giữa hai người. Nàng viết thơ cho em là công chúa Astrid bày tỏ rằng hòn nhán không thể trì hoãn. Rồi hoàng gia cũng phải hội họp mà bàn định.

Vua cha phò phạc người đi vì mất ngủ đã hơn một tuần lễ nay. Công chúa Martha cố gắng bình vực con gái mình. Ông hoàng Olav cũng thỏa thuận.

Ragnhild nhận được điện tín gọi về kinh đô. Erling nhận được câu này của ông hoàng Olav :

— Mọi người đã thấy rõ tấm lòng thành thật của anh.

Sáng hôm sau, tờ « Công báo » báo tin lê chinh thức hứa hôn của hai người. Tin này vừa loan báo, đầu phụ nữ nhảy nhót vui mừng trên sân ga Oslo, các trường nữ học đóng cửa ăn mừng, các nhà in làm việc suốt ngày chủ nhật để in ảnh hai người. Ông vua cha Haakon

ở trên dãy Everest. Cho nên đại tá Hunt thật sáng suốt, ông ta bắt anh em luyện tập cho quen với không khí trên núi ngay từ trạm khởi hành. Càng lên cao, càng ít đường khí, hơi thở càng nồng nàn, tức tối. Ông bắt thang cuộc là một thường dân Nepal anh em khi xuất phát phải di vật tham hiềm, tên Tensing.

Đây là thiên hồi ký của « vua leo núi », mà Đ M. phèn dịch đề cống hiến bạn một cuộc mạo hiểm của con người chiến thắng thiên nhiên.

Sự thành công của Tensing đã đem lại cho anh 20 000 rúp bi, ký giao kèo với 8 hãng quay phim, và một ngôi nhà ba gian nhờ sự lạc quyền của một tờ báo ở Calcutta tờ chúc. Kỳ công của Tensing đã giúp anh thoát khỏi đời sống nghèo nàn, trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai con. Nhận dịp lễ đăng quang Nữ hoàng Elizabeth, nước Anh đã lấy kỷ công của Tensing để làm quà tặng cho Nữ hoàng đế quốc Anh.

H Sở dĩ tôi muốn nêu mấy điều trên đây để cho ai cầm đầu các đoàn thám hiểm sau này nên rút kinh nghiệm, chuyện thí lát vật mà đôi khi có ảnh hưởng tai hại về sau.

Mọi người lại bàn tán về quốc tịch của tôi, người thì gán cho tôi là dân Nepal, người nói tôi là dân Ấn Độ.

Tôi mến cả hai nước đó. Cho nên, tôi cũng cầm cả hai ngọn quốc kỳ trên đỉnh Everest.

Đều làm tôi suy nghĩ, chú ý nhiều nhất là : ở đây bao nhiêu người từ bao nước khác nhau cùng đồng tâm hiệp lực để chinh phục thiên nhiên, đây là công sức của nhân loại, không ai có thể hào chì minh mới là kẻ có công nhiều nhất.

Từ lang Tami, quê tôi, đến dãy núi băng Khumbu chỉ mất có hai ngày đường.

Tuy lang tôi đã ở trên cao, trời lạnh dữ, thế mà tôi cũng chật vật lắm mới chịu đựng nổi cái không khí khó thở

đang ngồi trên tàu, thấy một đám thiếu nữ chạy ở đến cảm ơn, vừa khóc vì cảm động, vui mừng.

Nàng công chúa trẻ tuổi đang lo tập dượt chờ ngày lễ cưới. Lễ cưới sẽ cử hành tại một ngôi nhà thờ nhỏ,

« Asker », ở ngoại ô « Oslo », theo ý muốn của công chúa, vì thuở nhỏ – công chúa đã học ở trường làng.

CHA MẸ CẦN BIẾT

VÀI LỐI DẠY TRẺ HIỆU QUẢ



KHÔNG THU ĐỘNG NỮA

NĂM ngoài, Đông, đưa con trai tôi lên hai. Hè trời nồi giòng, sấm chớp àm àm là nó sợ hãi khóc thét lên. Tôi nghĩ mãi, tìm cách giúp nó. Rồi hè trời nồi chớp nhí nhảnh, sấm sét tối hét thật to : « Ủm ! Ủm ! » bắt thẳng Đông cùng gào lên với tôi, phụ họa tiếng sấm. Tôi vừa gán cõi trái tiếng sấm, vừa cười, thẳng Đông cũng bắt chước. Nó tìm được một lối thoát cho sự xúc cảm của nó. Nó không sợ sấm nồ nữa và lại còn mong là đáng khắc, để có dịp cười thích chí. Không thu động nữa.

ĐỦNG LA MẮNG VỚI

THÀNG Quang lên sáu. Nó nghịch ngợm lắm, nhất là bay pha cát cát. Nhà nó có trồng cà chua, xà lách, trồng khoai, nó nhô sạch, búng gốc, xới đất, dầm nát luống. Cha nó là nhiều bạn rồi, nó vẫn chứng nào tật ấy. Hôm vừa rồi, mẹ Ba ở nhà bên lèo nhéo than phiền con cái nhà ai mà nghịch như quỷ sứ, vào nhô sạch cà khóm hoa lan, xới đất, ngắt hoa xé nát vung vãi ngoài vườn. Cha nó nghĩ thầm « Thôi, lại thẳng Quang rồi ! »

Chiều hôm đó, thấy thẳng Quang đứng tần ngẩn ở góc vườn, cha nó đứng lặng yên đê xem nó làm gì. Nó mài mẻ nhìn những hột cải cha nó gieo lên đã này mầm, xanh li ti. Cha nó thấy nó cứ đi qua đi lại, lại ngồi xuống nhìn, xong, bỗng nó tức giận điều gì, lấy chân đạp luồng, tó vể giận dữ lắm.

Hôm sau, cha nó xới đất, dành riêng cho nó một luồng, giúp nó gieo cải. Nó thích lắm, bảy giờ ngày nào cũng chăm chút công trình của nó. Nó cũng biết quy

trọng vươn lược của người khác rồi, không phá nữa.

SƠ HỚT TÓC

Mỗi lần kêu thư hớt tóc cho thẳng Kinh lâ nó khóc giày nẩy lên, khóc suối buồi hớt tóc. Mẹ nó cũng không biết làm sao cả. Cha nó suy nghĩ. Kỳ sau, hai cha con đùa nhau vào một hiệu hớt tóc, mỗi cha con ngồi một ghế, có hai người thư hớt tóc cho hai cha con một lần. Lúc đầu nó hơi e dè một chút, sau đó nó thấy nó cũng ngồi ghế, thấy họ đang hớt cho cha nó không sao, nó bình tĩnh và lại có vẻ thích thú nữa.

PHÁT HUY TÍNH TỐT CỦA CON TRẺ

BÀ có tật hay ăn cắp vật, anh nó đánh mấy cũng không chừa. Nó ăn cắp tiền, bút máy, mù soa, giấy bút của anh em bạn, và lại đút vào ngăn kéo, có khi dề nguyên hàng tháng không rờ đến nữa.

Trong nhà không còn ai dám sai nó đi mua hộ vật gì cả. Họ sợ phòng thòi, chờ anh nó thấy nó chỉ thích lừa lúc vắng người mới lấy trộm đồ vật tiền nong.

Một hôm anh nó giao cho nó một xấp bạc và dặn nó đi mua một lô đồ vật. Nó ngạc nhiên :

— Em cầm tảng này tiền đi mua tr? Mua nhiều thế ?

— Em đi đi, mau về, giao cho em đi mua, anh lo gi, em giỏi toán lắm, tính toán đúng, nên anh sai em hơn sai người khác. Đi mau về nghe !

Nó hân hoan. Khi về, tôi dè ý, thấy nó tính toán rành mạch, vui vê lắm. Tôi nói :

— Đấy, sai em có phải tinh toán maу le, món nào ra món ấy không !

(Trong lớp, nó vẫn giỏi toán vào bậc nhất, bậc nhì trong anh em).

Sau đó, cô cần sắm sửa gì, tôi cũng sai nó, và ngô lời khen nó trước mặt người khác, rằng nó giỏi toán, lại thật thà, tiền nong tính toán mau và đúng, không hao hụt bao giờ của ai nó lại trả đủ cho người đó. Nhận cái dà dà, tôi mới khuyên lòn giải thích nó đừng lấy đồ vật gi của người khác, người ta mới quý mình hơn nữa.

Nó nghe lời, và bảy giờ, ai nhớ vả việc gì đều có thể tin cậy nó hết lòng lòng giúp đỡ, tính ăn cắp vật nó đã chứa từ lâu.

SƠ MA

THÀNG Lâm đến tối là len lén vào xé gương, không dám ra sân một mình.

CÁC BÀ NÊN GHÈN RA SAO ?



còn tam bánh của cò lâm cò quên hết điều khôn dại đê đến nỗi thành kẻ sát nhân.

Lại còn một điều nữa, hơi thiên vị. Thường chi thấy nói đến đàn bà ghen. Không phải như thế là vì nam giới không ghen, có lâm chứ ! Song cái ghen của họ kin đáo, thầm lặng. Và cũng phải công nhận lòng họ có đôi phần rộng rãi hơn...

Như thế, ghen tuông là một tình cảm có sẵn trong lòng mọi người, như các niềm thương ghét vậy. Nó là một thực tại hiện hữu. Ai cũng có. Nhưng danh hiệu « hay ghen » thường chỉ để gán cho kẻ hay có những cơn ghen bộc lộ.

GHEN tuông không phải là một tình cảm do ý chí con người tạo nên. Dù ta có tâm cảm niệm niệm « Tôi không ghen ! Tôi nhất định không ghen ! » đến muôn ngàn lần đi nữa thì cũng không sao đậm đặc được những bàng khuàng rạo rực trong lòng khi ta nghĩ bạn tình ta có thể san sẻ ái với kẻ khác.

« Không, bạn ghen là bạn không yêu chồng đấy », Bài Bệnh Ghen (D. M. 65) nói với ta thế. Sự thật ngực hàn lại. Ai cũng cho rằng có yêu mới ghen. Quả có thể. Song nhiều khi không yêu cũng ghen cơ. Giúp người vợ chiếm lại một tình yêu chớm tàn.

Bản về « kỹ thuật » ghen, phải là một cây bút phụ nữ mới trình bày tương tận được. Ở đây, chỉ xin khách quan góp thêm đôi ý kiến.

Trước khi nói cơn ghen và có lẽ là suốt cả thời gian chúng sống, xin bâl luôn nhau :

— Hãy suy lòng mình để hiểu lòng người.

— Dù dâng dê chiếm lòng người hơn —

— Dù dâng dê chiếm lòng người v.v.

KHÁNH HIỆP



Phòng chữa bệnh NƠI MIỆNG

NGUYỄN XUÂN

Tốt Nghiệp Y Khoa

Trị bão dâm giữ bình

Gingivite (nướu răng chảy máu)

ung xỉ máu. Noma (ung xỉ tủy mủ)

Pyorrhœe (nướu răng có mủ) ung xỉ mủ.

93 E. Audouit Bản cờ Saigon

MÃM XANH VĂN NGHỆ



TÌNH NỮ TÝ...

Đề tặng cô gái nô-tý, hiện thân của lớp người đơn túc, một nhân vật chính, trong mẩu chuyện ngắn : A NÓ TÝ của Ba Kim, do Giang Tân phỏng tác.

ĐỜI ĐAU KHỔ !

Sống căm hờn
Anh ơi ! Một kiếp sống tang thương,
Đời tôi từ đã ghi nhiều đau khổ.

Anh ; con nhà chủ,
Em ; tò phẫn hèn.

Biết bao giờ lấp kín hố sâu đen ;
Chưởng ngại vật phản chia người máu thịt !

Anh Kim ơi ! Đã lỡ mất rồi,

Tình anh hứa đã biến thành viễn mộng !

Em biết lâm khi lòng anh bay tờ...
Đủ chán thành, đẹp lầm... cũng là mây !

Chưa chát thay !

Giai cấp đã cắt ngang tình duyên thêm.
Anh... con nhà chủ

Em... tò phẫn hèn

Sao anh không nghĩ trước tình duyên ?!

Và,

Lúc hứa, sao không tận tình tranh đấu ?

Anh ;

Có quyền sống mạnh ;

Và tò vè hiền ngang

Sao nở đê đòi hất hùi đẹp bùa em.

Đề mai đây bắt ép duyên em,

Làm tý thiếp, làm vật tình... ô nhạc.

Nặng tình uất ức

Định rõ ràng anh

Sao anh không thét lên ; đã phá tan tành

Mặt chế dù man đầy ô nhục ?!

Trút lên đầu vạn kẽ như em.

Cuộc sống làm than

Chỉ vì nghèo khổ

Tại đời bất công

Anh Kim ơi !

Anh có thấu nỗi lòng ;

Người tý nữ với duyên tình mười sáu !

Biết bao nhục nhã

Đau đớn đoạn trường

Muốn gào lên !

Nhung, súc gái sao dương..

Một chế độ khát khe, người tý nữ !

Thế là hết !

Cuộc đời em yếu đuối.

Quyết trăm minh dặng giữ vững tình anh.

Anh Kim ơi !

Anh ở lại với đời,

Rán vui vẻ nhận gương tình thâm thiết.. !

NGÂN NINH TIỀN

MEN

MEN là một loại thực vật rất nhỏ, xếp 4 nghìn cây men lại với nhau mới dài chừng 3 phân. Nếu không có kinh hiển vi, dĩ nhiên là chúng ta không thể nhìn thấy men với mắt thường, nhưng men ở rải rác quanh chúng ta, trong không khí, trên mặt đất, và nhất là trên vỏ ngoài những quả chín. Nếu ở nhà, bạn định làm lấy rượu hoặc dấm, thì những thứ « men đó » sẽ giúp bạn làm cho dấm hoặc rượu lên men.

Trong các thứ men, có một vài thứ để làm bánh. Ngày nay những thứ men hữu dụng đó, được nuôi rất khoa học tại những xưởng chế tạo.

Đây là chưa kể số men dùng riêng cho quân đội. Kỹ nghệ làm rượu vang, nấu rượu cũng cần đến men, để chế tạo những thứ rượu uống, nhưng những thứ men đó thuộc nhiều loại khác nhau. Tất cả đều thuộc loại men sống.

Men để làm bánh chế tạo rồi được xếp chồng lên nhau, và được xay khô, cất trong kho hàng tháng vẫn sống và dùng được. Loại men làm bánh gọi là men khô và hữu tác dụng. Còn những loại men khác cũng khô nhưng không tác dụng, không làm được cho bánh lên men.

Thứ men này được đóng thành bánh dùng làm thực đơn bồ trộ, hoặc để chế tạo sinh tố, hoặc thực phẩm tiết chế. Thứ men này còn là một nguồn liệu đầu bạch tinh và yếu tố B cho gia súc, và còn bồi bổ cho giá trị dinh dưỡng của ngũ cốc và thực phẩm của trẻ nhỏ.

LỊCH SỬ

Từ thượng cổ thời đại đã có men. Không ai rõ loài người tại sao biết dùng men, nhưng phỏng đoán có thể như sau : khi mà người ta biết xay bột nhào bánh thì bánh rắn và vô vị. Có hôm có người để quên bột nhào không cho vào ngay. Men ở trong không khí làm cho mè bột mịn đêmen. Đến khi nhớ lại mè bột mịn đêmen, người ta thấy bột có vẻ không đẹp mắt, nhưng ý chứng bột khai hiểm, nên người ta cứ cho vào lò. Thế là ra lò, bánh ngon hơn trước. Rồi, người ta cứ phơi bột ra ngoài trời, mong sự lợn kỵ đó lại tái diễn.

LOẠI MEN KHÔ HỮU TÁC DỤNG

CÙNG được sản xuất để dùng cho kỹ nghệ làm bánh. Phương pháp này được áp dụng mới đây khi khoa học tìm ra rằng sấy khô ép men lại trong những điều kiện thuận tiện vẫn không làm mất đặc tính của men làm bột lèmen. Điều bí mật của phương pháp này, là giữ men trong một giai đoạn yên nghỉ, và vẫn giữ nguyên đặc tính không cần phải ướp lạnh cho đến lúc pha với nước ấm (không phải nóng). Lúc đó, men lại sinh sống, và lại làm được bột lèmen.

Thường khi người ta không được toại nguyện, vì có mè bột không lên men. Người ta bèn nảy ý nghĩ để dành lại một chút bột đã lên men để trộn vào bột mới. Trên thế giới hầy còn có miền làm bánh theo phương pháp cổ đó.

Từ khi biết dùng men làm bánh, người ta đã ăn men, 1550 năm trước Thiên Chúa giáng sinh người ta đã dùng men để chữa mọi thứ bệnh. Ngày nay người ta hãy còn ăn men vì men có nhiều chất dầu bạch tinh và sinh tố.

Đến khi những tế bào trong chai đã gấp bội mấy lần con số đầu, men trong chai được để sang cái bể sát trùng kỹ, trong bể người ta cho thêm những loại nấm làm thức ăn cho men.

Men mỗi ngày một sinh sản, một nhiều, và người ta bơm không khí vào với nấm làm thức ăn để men sinh sản nhanh hơn nữa.

Đến lúc này, một tế bào men đã sản xuất ra hàng tấn men. Nhưng vì men còn lẫn với nấm làm thức ăn, nên người ta phải lấy riêng ra, và rửa sạch. Rồi dùng máy ép riêng, người ta ép cho nước thoái đi chỉ để lại men nguyên chất. Từ đó, tùy theo men dùng làm gì, người ta áp dụng những phương pháp khác nhau.

MEN ĐƯỢC CHẾ TẠO NHƯ THẾ NÀO

NHỮNG bà chế tạo cây men như trồng cày. Thoạt đầu, người ta lấy kinh hiển vi tốt, chọn một tế bào men loại cần cấy, và chọn tế bào lành mạnh. Tế bào đó được nuôi trong một ống thí nghiệm có đủ chất bồi. Khi tế bào men sinh sôi này nở nhiều, người ta chuyển men sang một cái chai có dung siccum chất lỏng gọi là « wort » (làm bằng nhiều thứ nấm nhỏ khác để làm thức ăn cho thứ men đang cấy). Trong mọi giai đoạn men sinh sản, các điều kiện đều được kiểm soát rất khoa học, cốt cho men sinh trưởng hoàn hảo.

NGUYỄN NGỌC MÃN

Giặc chau chau ở Cao miên

(Tiếp theo trang 10)

Giống cáo cáo trắng để ra trứng. Mỗi con trung bình để từ năm mươi đến một trăm trứng. Trứng đính lại một chùm như trứng éch, cóc. Tường của chúng thường đính ở các đầu ngón cây, cánh cây. Sau hai mươi đêm trứng nở được hai ngày, con cáo cáo con nhỏ chỉ bằng con ruồi đã to lên bằng ngón tay út, hung dữ và háo chiến lá lung.

Giống cáo cáo con này toàn

một màu đen. Chúng quẩn hợp ở chỗ ra đời để giữ gìn ngọn rau, lá cỏ nuôi sống, chúng chờ ngày lột vỏ để bay đi phương khác.

Vì lẽ đó mà người ta thấy cáo cáo đen nhiều hơn cáo cáo trắng, và cho rằng cáo cáo trắng đánh thua cáo cáo đen cho nên phải bị tiêu diệt. Sự thật thi giống cáo cáo đen là do cáo cáo trắng sinh nở ra.

Bằng cờ rô rệt là tôi nuôi hơn hai chục con cáo cáo mà bây giờ tôi đã có vô số cáo cáo con đen, và một số vừa lột vỏ xong là trắng phew rồi thay sang màu ngũ sắc lần lần. Con nào biến ra màu sắc khác là tôi phải bắt bỏ riêng ra không thì đàn « con đen » áp nhau xác làm thịt.

Theo lời của một người ngoại quốc đã từng ở Madagascar thi ở xứ này thường thấy giống cáo cáo này rất nhiều. Chúng phá hoại mùa màng mau lẹ gấp mười lần các giống cáo cáo khác, và sinh sản nhanh chóng hơn loài ruồi muỗi.

Hàng úc triệu chau chau « di dân » đến đất Chùa Tháp, có thể từ các vùng Ấn Độ, Hồi Quốc — gần đây có tin bị nạn cáo cáo, — rồi bị máy bay xịt thuốc bột sát trùng tấn công, phải vượt biên giới sang đây.

Có một điều chắc chắn là muốn trừ cài nạn giặc chau chau mỗi ngày khuech trương sự phá hoại cày cối, mùa màng ở Cao Miên, người ta phải dùng đến phương tiện khoa học để « tống tán công » chúng, chứ mê tín cúng lễ chỉ thêm kéo dài tai hại cho dân quê.

NGUYỄN NGỌC MÃN

Em gái bé (hình bên đây)
12 tuổi, tên là
Trần Thị Tý,
thường gọi là
Tý em, mất tích
từ ngày 15-6-53
đến nay; vắng
ông bà, có câu
não thóy em ở
đâu, mách giùm
về nhà bác. Rất
cảm tạ.

TRUYỆN DÀI TÂM LÝ, XÃ HỘI NGÀY NAY
Tú của bà X.X. — Cô VĂN NGA thuật

(Xem Đời Mới từ số 33)

phản xói, miếng thịt? Còn đây là cả một vấn đề rắc rối và tì mỉ có tính đáng đến danh dự và cõi lòng để gi một ngày một buổi mà đứt thoát cho dang.

Trong khi ông phò Nhàn đang lúng túng trong cái vòng lẩn quẩn thì cả chau thành Rạch Giá đều xôn xao lên về chuyện ông Đức đột nhiên trở về nơi mà ông còn chôn nặng một lời nguyền. Nhiều người đã nghe phong phanh câu chuyện riêng giữa ông và Bich Thủy nên đều nín vào ông để xem thái độ.

Nếu giữa ông và vợ không có con bé Bình là sợi dây oan trái để ràng buộc thì dễ giải quyết đường nào. Ông sẵn sàng hy sinh, tự mình lui bước để Bich Thủy tự do lập lại cuộc đời. Trong cuộc sống phực tạp và nhiễu nhương này lòng người đời đời cũng như bao nhiêu trò dàn bê bối diễn ra trước mắt, ông làm sao mà giữ nổi một con chim trong lồng đang khao khát trời rộng bao la với trảng ngàn hạc nội. Ông tự hẹn rằng mình đã làm một bài toán sai, giờ ông không có quyền bắt ép một người khác phải sầu khổ và ân hận bên sự sai lầm của ông.

Ông thương Bich Thủy lắm và cũng hiểu rõ lòng người vợ trẻ ấy lắm. Thà ông tránh trước để khỏi phải bị miệng đời mai mỉa ?

Bich Thủy đủ điều kiện để lập lại cuộc đời. Tương lai cô còn dài, và sắc đẹp đương thời bảo đảm được hạnh phúc sau này của cô. Nhưng còn ông và còn con bé Bình ? Ông phải làm sao để Bich Thủy có thể an vui trên đường tự lập ?

Ông Nhàn thuộc vào hạng người có thể nhầm lẫn để hy sinh cho một cái gì mà ông thấy có ích lợi cho người thân nhất là người ấy lại là Bich Thủy. Ý định của ông đã nhút nhát quyết rời nhưng ông còn ngần ngại và để suy nghĩ lại kỹ càng trước khi làm để tránh nhiều điều vung vãi và ân hận về sau. Thật là đau lòng, bỗng chốc phải bỏ vợ đẹp, con xinh để lánh mặt thế gian đâu phải là một việc ai cũng có thể làm được.

Con người dẫu sao cũng có lòng tiếc rẻ, ý hán hộc khi phải nhường bát cơm, chỗ ngồi của mình lại cho một người khác vu vơ và xa lìa nào ! Người đời thiếu chi kẽ không sáng suốt đã chết về một

bà đến chơi nhà Bich Thủy trong một buổi chiều mưa. Hai chị em ngồi trong phòng nói chuyện và bà phán có ý hay gởi nhiều chuyện buồn. Một lái sau thấy Bich Thủy vừa nhắc đến Sài thành vừa nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, cặp mắt hơi buồn buồn, bà mới vào đè :

— Này chị ơi, có một người quen lớn với chị ở Saigon nòng nã về đây để thăm chị. Bich Thủy giật mình hỏi :

— Ai thế ? Em có quen lớn với ai đâu nǎo ?

— Chị thử nhớ xem. Người ấy nói rất rất nhiều về chị. Hình như là một người bạn tâm đầu với chị thì phải. Chị chưa tìm hiểu tr ? Một người ban trai luôn kinh trọng và nhắc nhở chị. Người đã cho chị mượn quyền Ái tình và hòn nhẫn ấy.

Bich Thủy nhớ ra quyền sách ấy của Đức cho cô mượn và vì vòi tình hay hưu ý Đức đã gach trong ấy những lời binh phầm sác đáng làm cô đã trải qua nhiều đêm không nhắm mắt. Cô hỏi lại :

— Em nhớ ra rồi, nhưng chị với người ấy là gì.

— Đức là em họ của em, nó có lòng mến bạn và muốn nhờ em trao bức thư hỏi thăm này cho chị.

Ngoài ra Đức còn có nói với chị đều gì nữa không. Em đoán rằng Đức đã nói nhiều quá trong khi đang ra anh ấy phải giữ im lặng là quý.

— Chị đừng trách nó tội nghiệp. Nô yêu quý chị lắm, ngoài em ra là người thân thuộc nó dám lờ cho ai biết chuyện riêng lâm gi. Đức có nhiều vấn đề quan trọng muốn bàn với chị trong thơ. Chị nên nghĩ Đức có thể làm tất cả những gì chị muốn, sự nghiệp và thân danh của nó bây giờ đã vững chãi rồi nó chỉ còn chờ sự ứng thuận của chị nữa mà thôi.

Cô Bich Thủy nghiêm sắc mặt hỏi :

— Sao chị dám nói những lời ấy với em ? Chị nên thừa hiểu em là gái có chồng và cũng phải là gái lảng loán đấy chứ ?

(Còn nữa)



VII

Ca hai đi vào cuối nhà. Tao chỉ một cái máy chi chít những lỗ hổng lớn nhỏ nằm ghê gớm sườn lên một mảng gỗ vụn nát. Trên mặt máy đứng ngất nghẽo cái cán gỗ dài hơn gang tay một đầu cao su mút bám chặt vào một khoanh sắt hình tròn lớn không hơn một đồng bạc hoa xoè ngày xưa. Tao nháu cả cái cán gỗ định cái xú báp kỳ khôi đùi lên đoạn bảo Hướng :

— Anh ngồi xuống đây, cầm lấy cái máy, bồi một tý cát rót vào miệng cái này rồi cứ việc xoay đi xoay lại cho bao giờ nó mòn trắng ra. Đó là rã xú báp.

Hướng ngồi lên một mảng gỗ và làm theo lời chỉ dẫn của Tao. Tao đứng bên, chống hai tay vào mảng sườn ngầm nghĩa như một ông cao tròng thợ làm việc. Hắn bảo :

— Ai cũng tưởng làm máy vất vả lắm. Thực ra nó chỉ lầm lấp một chút thôi, chứ nặng nhọc thi cũng chẳng thấm gì. Tôi để cho anh làm máy với tôi, chóng biết hơn, chứ tháo lớp chửa phanh như mấy ông kia thì mặt đời cũng chưa biết cái máy cái móc nó ra làm sao...

Hướng vẫn lặng lẽ làm việc. Tao ngồi xuống kéo cái khay dầu hỏa lại nhưng mấy cái biển, túi tông vòng xéc mang vào vũng nước đục ngầu vừa lấy để kỹ cọ từng bộ phận máy vừa thông thả nói truyện :

— Hồi tôi đi học việc vờ phải một ông già ông ấy cứ bắt mình lau dầu, tháo bánh, tháo dép xe hết ngày nọ sang tháng kia. Mỗi lúc mình định sờ vào một cái máy tí tê hỏi thi ông ta lại gạt đi, làm ra bộ bi mặt nhà nghè đê trộm minh : Vậy ! cái này chả máy chả làm được đâu. Hãy cứ rửa máy cái kia đi, chừng nào lắp máy ra mà xem, học dần rồi sẽ biết. »

Kỳ thực ra ông ấy làm nhiều quen

Đồng bào thành muôn tiết kiệm nên dùng

Hồ Việt Nam

dể dán các loại giấy rất
định.

PHƯƠNG MAI
185 F. Léon

dầu xăng rửa tay.

— Cơm rồi chứ ông gác ?

Một anh xong trước đi ngang qua chở người gác già vừa khóa cửa buồng giấy, hỏi một câu thường lệ. Ông gác nhấp nháy hai con mắt cặp kèm, thân mật bảo :

— Nay, ở đây đừng về nữa. Hôm nay dưới tòi có món giả ba ba. Ta nhâm rượu chơi...

— Thời, xin cảm ơn. Không dặn, ở nhà nó đợi cơm chết.

— Hoài của ! Tao đi ngang qua cửa, cười bảo vậy.

Bọn người đã ra hết. Ông gác già còn lưng đầy hai cánh cửa go.

Anh nâng giỏ trưa rời lên tấm lụt áo vài nâu đẫm mồ hôi.

Ra đường, Hướng hỏi Tao : « Anh về đâu ? »

— Ngõ Cẩm, anh à.

— Anh ở với gia đình chứ ?

— Không. Tôi ở trọ nhà cũng chật chội lắm. Còn anh ở gần đây hay xa ?

— Tôi ở trên phố.

Tạo bảo :

— Chúng mình cùng đi với nhau một quãng đường cho vui. Hắn nhìn bạn già lát rồi tiếp giọng đầm thắm. Tôi rất mến những anh trẻ tuổi có học mà lại chịu lén vào nghề máy là cái nghề xưa nay vẫn bị khinh rẻ như mọi nghề lao động tầm thường...

Không biết nói gì Hướng chợt nhớ đến câu mà Tịnh đã bảo hắn :

— Nghề gì mình thích thi mình làm, kè gi sang hèn hay khinh trọng, hờ anh ?

Hắn nghe Tao nói như thở dài : « Tôi chỉ tiếc không được học nhiều như anh. »

Hướng cười an ủi :

— Anh cứ chịu khó chỉ bảo cho tôi đi. Ít nữa biết máy kha khà, tôi sẽ mua sách kỹ thuật về rồi hai chúng mình cùng học.

Tạo mới giải bày :

— Càng lớn tuổi tôi càng thấy rằng thất học là cả một sự thiệt thòi không nhỏ. Minh muốn tiến trong nghề nghiệp thi chỉ ít học nên chậm hiểu biết quá. Lại thêm chàng có qua một cái trường nào người ta mở ra cho bọn thợ thuyền mìn học sau những giờ làm việc. Cái xóm tôi ở ngày trước còn có một lớp truyền bá quốc ngữ. Bây giờ thi đồng nhung nhúc những người nghèo, trẻ con rách rưới chạy nhông ngoài đường chả có ai lo cho chúng học hành gì hết ráo.

Tạo rẽ về phía ngoại ô. Phố buổi trưa nắng chang chang, cây cối đứng giài mìn trên con đường nồng bóng. Câu truyện, Tao vừa nói l่อ deo

toeh Hướng từng bước đi. Hình ảnh những nếp nhà thấp, chật chội, bầy con trai nheo nhóc, bùn lầy nước đọng, đè nặng lên gáy con trai một nỗi buồn thương, chán nản. Hắn liên tục đến những bàn giấy êm tịnh trong phòng làm việc quạt máy chạy vù vù, đến hoàn cảnh gia đình mình, một gia đình trung lưu chưa bao giờ biết đến nỗi thiếu thốn về ăn mặc. Cuộc chiến tranh đã xô Hướng vào đời nhưng chỉ đầy lung chừng. Hắn đã từng sống những ngày lang bạt, bừa bộn bừa nhậu, áo mặc không đủ ấm và nằm thi ô rơm. Vậy mà hắn vẫn chưa cảm thấy cực khổ lắm bởi vì những người mà hắn đã chung sống, họ đã thân thiện, đôi khi còn vui vẻ nữa, sống cuộc đời kham khổ và đơn giản của họ.

Ở đây, giữa cái thành phố bụi bẩn, người ta sống thản nhiên đến tàn nhẫn. Xung quanh Hướng không một người rách áo. Bạn bè của cha Hướng thi, người đi làm lương bông dư dật, người đi buôn nhà lầu xe hơi. Bạn Hướng, có anh còn đi học, có anh đã ra đời, đem chút học vấn dở dang mưu kiếm một địa vị không cao lắm nhưng để chịu và an phận.

Hướng thấy mình đương đứng giữa những ngả đường xa lạ không biết con đường nào mới thực là con đường để mình đi.

PHẦN THỨ TƯ

CHA Hướng dù nỗi nóng khi nghe tin hắn bỏ việc bàn giấy để đi làm thợ. Cái quan niệm về an nhàn đã ăn sâu từ cõi rợ trong đầu óc của ông công chức ký túc. Hướng khác ông, điều ấy chẳng lạ gì : hắn thuộc vào cái thế hệ sau này, trẻ trung và ham hoạt động.

Di ghế Hướng đã đồng ý với ông chồng nhưng một cách khác, quyết liệt hơn. Đàn bà nồng tính chả mấy khi giận mà đe tâm được lâu. Giữa bữa cơm chiều bà trách Hướng :

— Dương đi làm bàn giấy sung sướng nhàn hạ chẳng muộn lai đàm đầu vào làm anh thợ chân lấm tay bùn !

— Sao đương đi làm bàn bồi mà lại đứng đứng xin thời ? Ông bố cũng phụ họa vào hạch con.

— Thưa thày con thấy nghề ấy không thích hợp với con nên xin nghỉ.

— Không thích ! Hừ ! Ông tham vía nói quay ra như phản bội với vợ kế. Trầy trật mãi mới xin được cho đi làm bảy giờ lại kèn là không thích. Làm như chuyện trẻ con áy...

— Thế rồi bảy giờ cậu sang làm thợ kiếm được bao nhiêu ?

Tất cả cái ý nghĩ mỉ mai của một

bà mẹ ghê đến lúc đó mới lộ. Hướng thấy nghẹn ngào phải trả lời :

— Thưa, được bốn trăm một tháng. Ông bố hiểu nhầm :

— Đi làm et xe ô tô thi cũng chỉ được chừng ấy thôi chứ hơn gì ?

Bà mẹ ghê nổi lôi chồng đe dọa mãi gióng ra kh่าย :

— Bốn trăm ! Làm đến kiếp nào nữa mới kiếm ra được cái số lương trên nghìn bạc ?

Hướng muốn giảng giải :

— Thưa di bốn trăm có ít thật nhưng đó là bước đầu, và lại con trưởng cũng chẳng đến nỗi thiếu ăn...

— Prä ! Không thiếu ăn nhưng sắm sửa may mặc tiêu pha ai cho cậu vào đây ?

Hướng chợt hiểu. Tất cả những xích mích đều bắt nguồn từ câu chuyện tiền nong. Chán nản, gáy con trai lạnh lùng, bảo khi bùa ăn :

— Thưa di, con đã lớn rồi, con có bồ phận phải tự lo thân...

Hôm sau Hướng không trở lại nhà. Mẹ Lan làm rầm lên :

— Ông xem con ông đấy ! Mời gióng giả yài câu đã gói quần áo lỏ nhà đi !

Ông tham vốn thản nhiên, ôn tồn bảo :

— Ôi dào ! Cứ đê cho nó đi. Chán rồi lại về. Nó nhón rồi đê nó lo liệu lấy thân cũng phải.

Hướng bỏ đi, lão Gầm áy náy vô cùng. Chiều chiều đi học về Lan không véo von hát nữa. Vắng anh, cô ra cửa sổ trên gác ngó sang cái bả cỏ hoang trước nhà, từ lụt với cuốn sách chẳng bao giờ ngó tới. Lâu lâu cô hỏi nhỏ người lão bộc :

— Anh Hướng anh áy ở đâu ông có biết không, ông Gầm ?

Lão già lắc đầu và chép miệng thiêu nǎo.

(Còn nữa)

Nam bình hay Nam ai ?

(tiếp theo trang 22)

xít dân gày ! ôi bông lúa, con sông xưa, hành phố cũ ! Về miền Trung ! Người về đây sống cùng người dân. Lứa chính chiến chém bùi giùm và báo tin cho ngài mà không tính tiền gì hết, nếu ai mất đở mà không chịu cho, chúng tôi biết trước rủi chúng tôi có mua làm phải thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về hình và hộ.

Đang câu chuyện này đê làm gì ? Xin đọc kỹ bài này và cất nó cất đi đê dự thi. Ngày 12-12-53 sẽ đăng kết quả.

Nếu quý bạn biết khó đoán các câu đố của bồn tiệm thi xin đừng dự thi, như vậy sẽ khỏi mất thì giờ vàng ngọc của quý bạn. Kẽ từ nay bồn tiệm không nhận bài thi thơ nữa.

CÀN DÙNG 2 người thi biết làm vàng tây, vàng ta và nhận vỏ hột xoàn cũ.

Nay bổ cáo

Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI kinh cáo

THI THO
NGUYỄN THẾ TÀI
30.000\$

43-Schroeder Chợ - Mới-Sài-gòn

Những ai trả lời đúng các câu hỏi sau đây sẽ được thưởng 30.000\$

Nếu cuối năm 1953 không ai đoán trúng thì 30.000\$ này sẽ trích ra 10.000\$ chia cho những ai đoán gần trúng hơn hết, còn 10.000\$ giúp hội Dục Anh Saigon, 10.000\$ giúp hội Truyền Bá Quốc Ngữ Saigon. Ngày nào đã giúp câu hỏi này thì sẽ đăng báo THẦN CHUNG số giấy biên nhận của các hội này để đặc giả đăng rõ.

Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là tiệm vàng THẾ HÙNG có hai cổ và một ngựa ngồi ở cửa tiệm đê là nhân hiệu (Marque déposée) đánh dấu cho khách hàng khỏi lộn tiệm NGUYỄN THẾ TÀI và THẾ HÙNG với các tiệm vàng khác cũng ở mặt đường, nghĩa là gì ? Tôi và, người đoán bài... hay nhất, Tiệm BROCANTEUR GÉNÉRAL 6% NGUYỄN THẾ VÀNG 194 Lê Lợi Sài-gòn mới mờ là con cù... ai và nghĩa là gì ? Người Nam Việt kêu mắng tiệm Brocanleur là tiệm cầm đồ vàng vậy có đúng không các bạn ?

CÀN MUA Các vỏ bạc và vàng rây của thợ đẽ nhận bông cà rá, vàng, xoàn cũ v.v... Đê làm gì ?

Quý ngài ai bị lừa hay mất trộm, cướp vàng và hột xoàn

Xin mau viết thư cho tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI số 43 Schroeder Sài-gòn và tiệm vàng THẾ HÙNG 190 Lê Lợi Sài-gòn biết ngay. Nếu kẽ gian đẽ đê đến tiệm tôi bán thì tôi sẽ kêu linh bắt giùm và báo tin cho ngài mà không tính tiền gì hết, nếu ai mất đở mà không chịu cho, chúng tôi biết trước rủi chúng tôi có mua làm phải thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về hình và hộ.

Đang câu chuyện này đê làm gì ? Xin đọc kỹ bài này và cất nó cất đi đê dự thi. Ngày 12-12-53 sẽ đăng kết quả. Nếu quý bạn biết khó đoán các câu đố của bồn tiệm thi xin đừng dự thi, như vậy sẽ khỏi mất thì giờ vàng ngọc của quý bạn. Kẽ từ nay bồn tiệm không nhận bài thi thơ nữa.

CÀN DÙNG 2 người thi biết làm vàng tây, vàng ta và nhận vỏ hột xoàn cũ.

Nay bổ cáo

Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI kinh cáo

SAIGON TÀI HOA

(Tiếp theo trang 17)

cũng dự phần vào việc sáng tác) ; sau lại thêm cả *Diễn viên* vào (người diễn cũng góp phần vào việc xây dựng vở kịch) ; cuối cùng thì ngay đến người xem, là *Quán chúng* bây giờ cũng được coi là một khía của tác giả (cho nên, đi xem hay đi nghe kịch bây giờ được gọi là *đi tham dự* kịch, nghĩa là, bằng sự khen chê của mình khán giả chịu trách nhiệm... tham dự vào việc sáng tác vở kịch).

Anh bạn đạo đã trầm ngâm suy nghĩ, rồi hất tóc, như để xua đuổi một ám ảnh gì, đưa mắt vào sân khấu một giây, xong đăm đăm ngó xuống phía khán giả. Tiếng anh hoạ theo tiếng « dương cầm » náo nức :

— Nhưng người ngồi... dưới kia cùng « diễn » với... chúng ta trên này... Anh bảo cái mờ người hồn舰队 kia mà lại... cùng diễn, nghĩa là cùng cảm xúc, cùng suy luận, cùng hành động, với chúng ta ư ? Lạ nhỉ ? Ra bây giờ, ngành kịch đã khám phá nhiều điều... kỳ diệu... Trước đây, ai nói đến sự cảm thông giữa diễn viên và đạo diễn với kịch sĩ, thi thiên hạ đã có kẻ cho thế là táo bạo, là lèo dì... Thế mà bây giờ lại có thể có một sự « cộng tác » giữa sân khấu trên, là chúng ta, với sân khấu dưới, là những người kia... thì... quá lầm ? Anh đề cho tôi thử nhận xét kỹ, rồi mới dám phát biểu ý kiến về điểm này.. Thế nào, từ hôm vào, anh đã « tham dự » nhiều buổi kịch chưa ?

— Thực tình tham dự thì chưa. Vì cứ nuôi đợi các anh Năm Châu, Tư Trang mãi, và nhất là vì tôi chưa chuẩn bị được đầy đủ điều kiện, nhất là chưa thu xếp gọn được thời giờ thành thử mãi đến tuần này, mới dành được tâm trí cho giờ chúng ta.

— Thế nghĩa là anh chưa đi xem kôm nào ?

— Có chứ... Nhưng cũng chỉ là « xem » thôi, chứ chưa « tham dự », vì chưa tập trung tư tưởng. Như vậy, nghĩa là... mở rộng cảm quan, hưởng thụ nhiều hơn là nghiên cứu, phê bình, nhận xét...

— Cho nên anh chưa tiện phán đoán ?

— Có chứ. Nhưng biết sơ sài được đến đâu thì tạm trình bày ra đến đây để gọi là gộp ý kiến với anh chị em thôi... Giả dụ như về vấn đề « thu hút » hay cứ gọi các « attractions », là những trò thu hút, thì trước tiên là cần nhận định sự phối hợp công tác giữa sân khấu và màn ảnh làm sao cho phim đứng lẩn đẩn của nhạc kịch nghĩa là về nội dung cũng như về hình thức, chứ để cho nhạc kịch chỉ là một trò « nhại lại » của phim thời, thế thi... buồn cho nghề lầm. Nguyên cái tên « attractions » cũng cho rõ vai trò

« thu hút » của cái phản nhạc kịch trong một buổi biểu diễn phối hợp ấy rồi, thế thi kịch cũng giữ một phần quan trọng ngang, nếu chưa phải là hơn (ví theo chỗ khán giả thường quan niệm, thi họ thù kịch, nhạc hơn là phim ; đó là về phía người Việt minh).

Áy thế mà, trừ đoàn T.L. ra, thì đa số các đoàn khác đã diễn những mẫu kịch vui buồn phần lớn là đậm mùi vị... xi nê: cũng lăng mạn diễm tinh, u huyền, phiêu lưu mạo hiểm, dù cả. Như vậy là có hại cho chính thân ngay ngành « thu hút » vì đã vô tình... đánh đu với tính (sân khấu nhỏ hẹp như thế thì dịch làm sao cho nổi với màn ảnh, thành thử diễn như vậy là giết... mình) rồi ít lâu khán giả sẽ thấy là kịch... kém phim (mà không kém làm sao cho được ?). Sau nữa làm hại cho khán giả là gây cho họ coi thường coi khinh ngành ca kịch, thấy nó chỉ là một trò « cợp nhặt » vụng về của xi nê thôi ; già dí lại còn gieo rắc vào đầu óc thanh niên nam nữ một tinh thần hoàn toàn cách biệt với thực tế xã hội, dẫn họ vào những cảnh đời hoàn toàn trống tuồng, mà lại trống tuồng một cách ngắn (hẳng hestation như câu chuyện một em nhỏ hát hay, con một nghệ sĩ nghèo, đã theo một « thầy tuồng » lên đường... phiêu lưu nghệ thuật tuồng trưng bằng một nửa con tàu súng súng dụng bén phong... để cho cha già quần áo tả tơi ca tụng một bài thơ giang hồ, trước mặt bao nhiêu con người, ở lung sân khấu dưới, ngờ ngác ngô nhau, không biết cái cảnh nô đã diễn ra ở Y pha nho hay ở trong tri trường tuồng ôm yếu của một con bệnh thần kinh ? ché & nước nhà thi làm gì có những trường hợp nào diễn hình cho cái cảnh... nên thơ và và viu ấy ?). Đó là phần quan niệm nghệ thuật. Còn về phần tờ chức thi thật... đáng thương.. Thành thực mà nói: thiện hạ khinh cai nghè của chúng ta quá ! Thị anh trông kia kia...

Anh bạn đạo diễn, tròn tròn mắt, nắm tay khách, rên lên :

— A thì ra chúng tôi quen đi rồi... mụ đi rồi... Chứ có đời thủa nhà ai mà lại đến thế kia được nhỉ ?

« Đến thế kia... », thưa bà ; anh chị em kịch sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ... trời thi nóng như thiêu như đốt, mà chui nhau vào một xó, ở cạnh ngay... chuồng tiêu (cam đoàn không nói ngoại một ty nào), túm tụm quanh một ngọn đèn (đèn hay dóm, hay ma chơi ?), quạt không, ghế không, nước không, và không khí trong sạch thi dĩ nhiên là hỏi cái cầu tiêu kia kia ?.. ấy thế mà vì, là kiếp sơn ca, mà lại là sơn

ca... đôi, nên cũng cứ riu rít tía lồng lá cánh, liu lo sủa giọng đi.. ra cổng hiến cho đồng bào, ngồi dưới quạt máy, trên ni lông, thường thức tái nghệ...

Rồi giữa những phút sân khấu dưới « cảm thông » với tấm tình sân khấu trên thì chẳng hiểu, trong cái mờ người thoải mái trong tiệc nghi kia, có mấy ai cảm thông với cảnh.. đọa dày của sân khấu trên không ? Chẳng trách được, kép Tin, một Molière của Việt Nam khoảng 1923-33 đã phải than thầm rằng : « Khi tao làm cho họ cười thì đích là tao khóc đời tao đấy ! » Nhưng đây không phải là chuyện trách cứ sân khấu dưới, vì trước hết là hiện nay sự cảm thông giữa khán giả và diễn viên đã thấy mỗi ngày một đậm hơn xưa nhiều rồi, sau nữa là vì trách như thế không phải chỗ. Đáng trách là trách sự tö chức cầu thủ của nhân viên các rạp xi nê, khinh rẻ mờ bạn cộng sự đặc lực của mình (đặc lực vì « thu hút » được nhiều khán giả về cho mình) nên nói... dồn ải nhau đến thế. Sau nữa là đáng trách chính ngay các anh chị em ca kịch đã tự mình hạ giá trị của mình đi...

— Chứ có đời thủa nhà ai lại đến như thế được ấy...

Võ tinh khách đã nhắc lại đời lời than của một người vừa mới... giác ngộ.

Muốn kêu một tiếng cho to lắm !

— Thôi, cái việc tö chức thi hãy tạm đê đó, rồi sẽ bàn tới nó sau. Ta phải bắt đầu bằng chỗ bắt đầu, anh nghĩ sao ?

Nhị Thiên
Đường
danh tiếng
lâu năm



Trị bá chứng
hay nhứt
47, rue Canton
CHOLON

Kính cùng các Đại lý và thân chủ dầu
CULA (MAC-PHSU)

Vì vật liệu lên giá quá cao nên buộc lòng chúng tôi xin lên giá dầu kể từ ngày 1 Juillet 1953 theo dưới đây:

Ve Cùlà số 1	giá...	12\$00
—	2 giá.....	6.00
—	3 giá.....	3.00
—	4 giá.....	1.50
Hộp thiếc		3.00

Maison MAC-PHSU

Chuyên mòn bào chẽ dầu CULA

P. Penh 74 Van-Vollenhoven

Saigon : 220 Rue Lê-Lợi—Hanoi : 17 Làn Ông.



Dragées
PULMOFORME

Libs

Thuốc viên
trị dứt ho

LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)

NHÀ MAY

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Có chemise may sẵn, bảo đảm không rút, Co' dựng bằng vải indéformable và nhiều cravates nút manchettes. Thật đẹp. •



VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chén cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quân y Pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

QUÁN QUẦN
TÚU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN
TÚU ĐIỂM

Téléphone : 580

Số 440, đường
Marins — CHOLON



Ngày mai

đã muộn rồi...

TIỂU THUYẾT DÀI PHÔNG TÁC CỦA GIANG TÂN

VIII

— Tưởng gì, cái ấy thi dễ lắm :
Con Mầu, bí hổng cát nghĩa thêm :
— Con bướm nhỏ bằng vàng đẽ tôi
deo vào ngực đấy mà ! Chị tôi cũng
có một con như thế. Chỉnh một ông
đại tá tặng cho chị tôi.

— Bướm bằng vàng đấy ư ?

Thật là lần đầu tiên tôi mới nghe
Mầu nói đến thứ bướm ấy. Chỉ có
mấy ông đại tá mới có bướm ấy ư ?
Mấy ông ấy bắt thứ bướm đó ở đâu ?

Nghe Dô Ta hỏi có vẻ ngày thơ như
thế, con Mầu cười sảng sặc rồi chậm
rồi :

— Mua trong tiệm ấy mà ! Bướm
bằng vàng có phải bướm sống đâu
mà nói đến chuyện bắt ?

— Vậy giá đến bao nhiêu tiền một
con ?

— Có bao nhiêu đâu ! 300 đồng thôi !
Nghe Mầu nhắc đến số tiền không
lồ dò, Dô Ta lè lưỡi, thất vọng :

— Eo ôi !

Áy thế mà nó tưởng rằng, nó đã đi
gần tới đích !

Nhưng trong lúc này, con Mầu không
nhìn nó bằng cặp mắt lạnh đạm nữa.
Thảm thương cho thằng Dô Ta. Nó
bước lại gần con bé :

— Mầu à ! Dô Ta không có tiền
nhiều đâu !

Con bé chưa thất vọng lại hỏi :

— Dô Ta có chứng bao nhiêu ?
— Chứng 500 thôi.

— 500 đồng đấy ư ?

— Không ! 500 xu...

Bây giờ con Mầu mới thất vọng

(Xem Dời Mới từ số 62)

Chương thứ mười

T RONG cuộc thi tuyển lựa, kè về
phản học thuộc vở, con Mầu được
sắp xếp vào hạng thứ hai. Nó tỏ ý
ganh ghét con Liên vì tham lam chính
Mầu cũng tham yêu Đông.

Mầu thấy Liên đóng vai cùng Đông
nên làm cho nó càng thêm khó chịu.
Rồi từ chối ghen ghét đến chửi thù
hỗn.

**

C HIEC đồng hồ quả lắc treo
trong phòng ăn chậm rãi đồ nặng nề
7 tiếng, Liên, cùi chỏ chống bàn, hai
tay ôm lấy mặt như đang chăm chú
học bài.

Sự thật, con bé đang mơ...

Mắt Liên đăm đăm nhìn vào một
hình vẽ trên một cuốn sách. Hoàng đế
ngồi chém chệ trên ngai vàng bên cạnh
Hoàng hậu trẻ, xinh đẹp. Xung quanh
các quan cận thần, người quỳ, kẻ
đứng...

Liên mơ ước được làm hoàng hậu.
Trong 3 ngày nữa, Liên sẽ ở trong
cánh ấy. Một anh chàng hát霸道
thương sẽ đến quy trước mặt Liên.
Nhưng ai sẽ là chàng hát霸道 đó ?
Đông, tình nhân của Liên, nhưng
Đông...

— Liên !

Nghe tiếng mẹ, Liên đặt mình, tĩnh
mộng.

— Đến giờ đi mua bánh mì rồi con !
Vàng lời mẹ, Liên uể oải xếp cuốn
sách lại và bước về phía mẹ lấy năm
đồng bạc rồi lững thững đi ra.

Bước khỏi cửa được vài bước, con
bé hình như nghe vang vẳng những



ĐỜI MỚI số 74

tiếng thi thầm, những tiếng cười chế
diễu. Nó quay lại nhưng chẳng thấy
một ai. Nó lẩm bẩm : « Có lẽ mình lầm
chẳng ? » Tôi đầu góc phố, con Mầu
và con Tri không biết nấp tự đâu
nhảy ra và cười ngọt ngào. Mầu lớn
tiếng ra lệnh :

— Giữ nó lại !

**

T RÈN đám đất ở cạnh ngã ba
đường có chừng 30 trẻ đang tụ họp
nó đùa.

Gióng con Mầu nghe lạnh lùng :

— Cái trang mai tại bay ơi ! Chờ
con Liên đến. Từ lúc nó đóng vai công
chúa đến nay trông nó lên mặt lấm
đấy ! Chúng ta phải bước lên đầu nó
mà đi mới được !

Con Tri cắt ngang :

— Áy thế mà nó còn nguyên rủa
chúng ta nữa đấy. Nó rủa chúng ta ăn
phản chó !

Cả bọn lại lao nhau. Thằng Du,
đáng một võ sĩ cát gióng át cả tiếng
òn ào :

— Tao sẽ tát vào mặt cái con nào
dám cắn gan nói câu ấy.

Con Mầu phụ họa thêm :

— Chỉnh con Liên nói như vậy !
Tiếng cười đùa, tiếng hoan hô nồi
đậy. Con Mầu lại lên giọng :

— Chứng nào con Liên đều, chúng
ta sắp hàng lại, tôi và Tri sẽ lên
đứng trước và chúng ta đòi con
Liên nạp tiền mãi lộ.

— Phải đấy ! Phải đấy !

Cả bọn la ó tán thành ý kiến mới đó.

Có lời bàn thêm :

— Và chúng ta rủa nó ăn phản chó.
Du cười khì khì :

— Vậy có nên cho nó « ăn loi »
nữa không ?

Cả bọn lại reo lên :

— Cố chứ ! Phải « tặng » cho nó vài
bát tai.

Con Tri nhún vai :

— Nhưng tiếc rằng chưa có mặt nó
đây !

Con Mầu chớp chớp mắt rồi bỗng
gọi thằng Lê :

— Lê ơi ! Lê !

Lê bước tới. Lê là con một người gác
cửa cho một nhà in. Nó lên bảy, có
đôi tai kỳ lạ, nên chúng bạn đặt
cho nó cái biệt hiệu là « con bướm ».

— Mầu muốn gì nào ?

— Má của Lê vẫn còn nuôi con thỏ
ấy chứ ?

— Còn !

— Con thỏ vẫn « ấy » đấy chứ ?

Thằng Lê không hiểu con Mầu định
nói gì đứng ngạc nhiên, Mầu biết ý,
giải thích :

— Nghĩa là nó vẫn đi « ca bi nê »

đều phải không ? Lê đi về lấy một ít
đem tới đây nha !

Thằng Lê cười, tỏ ý bằng lòng,
chạy vội đi.

Vội vàng, con Mầu, có con Tri giúp
sírc cải trang ra công chúa. Mầu
choàng vào mình cái khăn bàn màu
sắc sỡ của má nó vừa mới mua ở một
cửa hàng ở đường Charner. Choàng
chiếc khăn vào, nó thầm nghĩ nó
giống một nàng công chúa lắm. Trên
đầu, con bé lại có sáng kiến thắt một
cái « nơ » xanh nổi rõ trên mớ tóc
huynh.

Thoạt thấy, Du reo lớn :

— Hoan hô nàng công chúa !

Rồi thằng bé mải mê ngắm « nàng
công chúa » của nó. Bó chặt trong
chiếc khăn bàn, thân hình Mầu trông
« ảng phوạc » làm sao, cảm động làm
sao ! Du say sưa nhìn và ước ao Mầu
rồi đây sẽ thuộc quyền « sở hữu » của
nó.

LIỀN với vàng bước. Có lẽ nó
muốn đi cho mau để đến cửa tiệm
đóng sách đưa mắt nhìn thẳng Đông
cho đỡ nhớ một chút. Đông đã kia !
Thằng bé đang ngồi cạnh cửa sổ. Có
lẽ Đông đang hàn lâm. À ! Đông đang
loay hoay thử bài toán phản. Thấy
từ xa bọn trẻ đang tụ tập cười đùa,
Liên nhìn chúng mỉm cười. Nhưng
nhận ra trên nét mặt của ảng đầy vẻ
khiêu khích, con bé lo sợ đến một
chuyện không hay sẽ xảy đến.

Nó cúi gằm mặt xuống đất và bước
như không dẽ ý đến xung quanh. Có
tiếng reo hò vang dậy. Tháo chốc,
Liên lọt giữa vòng vây. Cả bọn cười
cười, nói nói. Liên đứng lặng đưa mắt
lầm lGRAM nhin quanh. Hầu nắm chặt
cây banh mì vào ngực như cố ý để
tự vệ. Thằng Du lực lưỡng chạy đến
Cả bọn nắm tay nhau chạy vòng
quanh cười đùa vui vẻ.



Chiều về. Trong cảnh tranh tối tranh
sáng đó lại điềm vài giọt mưa nên
quang cảnh thêm buồn.

Con Mầu và con Tri xuất đầu lộ diện.
Hai đứa bắt đầu đưa ra những lời cõ
ý khiêu khích Liên :

— À ! may mắn rằng chỉ có một
minh may là đóng được công chúa ấy
ư ? Không đúng đâu ! Chính chúng
ta mới là công chúa !

Bọn trẻ xung quanh vẫn cầm tay
nhau và la ó om sòm.

Mầu bước lại gần Liên, giọng cay
nghẹt :

— May còn làm bộ nữa hết con
 yêu ? May có sự đến dài trong quần
không ?

Bọn kia lại la ó. Con Liên ấp úng :

— Đề tội... Đề tội... Tôi có làm gì

Mầu đâu nào ?

(Còn nữa)

7 NGÀY QUỐC TẾ

(Tiếp theo trang 3)

Trung Hán lại phản kháng

Từ khi ký định chiến đền nay, đây là lần thứ 12 mà Trung Hán đã khiếu nại vì nói rằng có những phi cơ bay trên khu vực cấm. Tướng Bryan quả quyết đã ra lệnh điều tra về mọi trường hợp.

"Trong phiên nhóm thứ tư, hai bên đã thỏa thuận để cho cảnh binh vào hoàn xung 36 giờ sau khi ấn định con đường phản ranh.

Trung Hán đã yêu cầu được phép sử dụng 1.000 cảnh binh, và đồng minh thi đòn 650 người.

Mặt khác, dài bá ám Bình nhường loan báo rằng những nhân viên Ba Lan và Tiệp khắc của ủy hội trung lập đã đến căn cứ cộng sản ở Khai thành.

Đề giữ trật tự trong khu giải binh

Theo tin chính thức, ủy hội quân nhân định chiến đã nhóm lần thứ tư trong một giờ 46 phút để nghiên cứu những cách thức cảnh sát trong khu giải binh.

Tướng B.M. Bryan, trưởng phái đoàn đồng minh, tuyên bố rằng mọi việc đã xảy ra êm thầm.

Hai bên đã giao ước rằng ban giữ trật tự sẽ vào trong khu do hai phía, trong vòng 36 giờ.

Thống chế Kim Nhựt Thành tố cáo người Mỹ

Theo dài bá ám Trung cộng loan báo tin của « Tân hoa xã », thống chế Kim Nhựt Thành, tổng tư lệnh quân đội nhân dân, kiêm thủ tướng Bắc Hán, hôm thứ ba trước tuyên bố ở Bình nhường như sau này :

« Người Mỹ đã cố dự định quỷ quyết là tiếp tục xen vào việc nội bộ của chúng ta. Không một lúc nào, dân tộc Cao ly lại có thể dung thứ những dã tâm ấy. Cao ly phải thuộc về người Cao ly. Cao ly phải hoàn toàn trả lại cho người Cao ly. Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng để thống nhất xứ sở một cách mau lẹ và hòa bình ».

Tướng Nam Nhật vừa được cử làm ngoại trưởng Bắc Hán

Có tin chính phủ Bắc Hán mới cử tướng Nam Nhật, đại diện tại hội nghị chính trị, với tư cách ngoại trưởng.

Việc cải tổ nội các này chứng tỏ thống chế Kim Nhựt Thành muốn theo chính sách hòa dịu của chính phủ Nga sô.

Ông Pak Hon Yong sinh năm 1902, đã từng học trong một trường đại học

Thông tin viên Alexandrov đã viết rằng những kết quả của cuộc thương thuyết giữa hai thủ tướng Án Hồi làm chứng rằng cách thức thương thuyết trực tiếp về những vấn đề giữa các nước sẽ thành tựu.

Henri Martin, người cõi vô chấm dứt chiến tranh ở D. D. đã được phóng thích



Henri Martin từng bị kết án năm năm tù giam hồi tháng October 1950, bằng được phóng thích khỏi khám đường Melon ở gần Paris.

Martin được 26 tuổi, sĩ quan cơ khí trong hải quân Pháp, từng bị bắt hồi tháng ba 1950 vì tội đã phân phát một bài văn phúng thích cõi vô các nhà lãnh đạo nên chấm dứt chiến cuộc Đông dương. Đảng Pháp cộng cực lực tuyên truyền về ông sau khi ông bị bắt giam. Đảng này đã yêu cầu phóng thích ông.

Martin được các lãnh tụ cộng sản tiếp rước nồng hậu trong số có Jacques Duclos. (lãnh tụ thứ nhì sau Maurice Thorez) lúc Martin đến Paris. Người ta loan báo rằng sau đó, Martin sẽ có lời tuyên bố với báo chí.

Sắp có kỳ nhộn hội nghị túc cường

Theo tin tức từ Washington, trong khoảng từ đây tới lối sáu tuần lễ nữa sẽ có phiên hội nghị túc cường.

Có lẽ những quyết định chót về hội nghị chính trị ở Cao ly hiện đã sẵn sàng khiến người ta đoán rằng bầu không khí chính trị đang được quang đãng.

HAI GIẢI PHÁP

(Tiếp theo trang 42)

Đông Nam Á, Mỹ mới nhảy vào và ủng hộ chiến cuộc. Nhưng người Việt Nam cũng chưa ra sức tham gia vào cuộc chiến đấu đó.

Người ta dự đoán rằng, nếu định chiến ở Triều Tiên và ba nước Liên kết được hoàn toàn độc lập, thì tính chất của cuộc chiến tranh Đông dương sẽ đổi khác, và sẽ có một « lối thoát » dễ dàng hơn.

Bởi vì, trước sau, Pháp cũng chủ trương rút dần trên mọi địa hạt, Mỹ cũng vậy, có chăng thì giúp đỡ về tài chính nhiều hơn, như vậy sẽ thành ra một cuộc nội chiến giữa người Việt Nam với nhau. Cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc khi một bên đủ sực để bẹp đôi phương hoặc là do một vài sự kiện đặc biệt như là : định chiến hay là da số dân Việt Nam đòi hỏi chấm dứt chiến tranh bằng một cuộc tổng tuyển cử.

Bây giờ nhiều nhân vật trong chính giới tin tưởng ở giải pháp này, chỉ có khô thông nhất ý kiến về thời hạn tiến hành chương trình đó thôi. Đầu sao, không còn phương pháp nào ổn thỏa hơn là để cho người Việt tự giải quyết lấy số phận mình.

ĐỜI MỚI đóng thành bộ

Bạn chớ bỏ qua mà không mua Đời Mới đóng thành bộ (3 quyển hoặc 4, 59 tập, thiếu số 1).

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại lộ Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ quán.

3 quyển giá ... 341 đồng
4 quyển giá ... 376 đồng
Báo cũ, tính cho bạn đọc 4 đồng
thay vì 5 đồng.
Bìa vải 35 đồng (công đóng)
Bìa da 45 đồng

Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon— Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ ngoại cá, khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS



CLICHÉ DAU

BÀ ĐÀ SƠN QUÂN

TỰ BẤY LÂU
của

VÕ VĂN VÂN

VĂN ĐỨNG ĐẦU

CHUYÊN TRI

TÙ CUNG

và

BẠCH ĐÁI

TIẾNG VÀNG LƯNG

KHẮC CÀ ĐÀU ĐẦU



CHI NGÁNH
229 ĐƯỜNG LÊ-LỢI SAIGON

NHÀ KHIÊU VŨ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251