

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

Wasm  
AP95  
V6D64+

SỐ 70

(Từ 30-7 đến 6-8-53)

NAM VIỆT

TRUNG BẮC MIỀN LÀO

5 ĐỒNG

6 ĐỒNG



## ĐỜI MỚI

có bản tại:  
Saigon

Huế - Hanoi  
Phnom-Penh

Xin hỏi các  
đại lý, các tiệm  
sách các nhà  
bán báo chí  
Nam Việt . . . 5\$  
Cao Miên . . . 6\$  
Trung Việt . . . 6\$  
Bắc Việt . . . 6\$  
Lào . . . . 6\$

THIẾU NỮ SAIGON 1953

TÒA SOẠN - QUẢN LÝ :  
117 Đại lộ Trần-hưng-Đạo-Chợ-quán  
Giá vé : 793  
Văn phòng liên lạc : 96 Đại tá Grimaud  
Hộp thư : 353 - Saigon  
Chủ nhiệm : TRẦN-VĂN-ÂN

## Ý KIẾN BẠN ĐỌC

...VIEC phê bình nhà văn thuộc địa Jean Hougron và vạch sự đồng lõa tân thưởng của Hàn Lâm Viện Pháp của ĐỜI MỚI, là một thái độ mạnh dạn và chính đáng. Trước sự bối rối nhảm nhí của Việt Nam như thế, tôi không khỏi ngạc nhiên nhận thấy chỉ có một mình báo ĐỜI MỚI dám lên tiếng.

Mong rằng ông Hoàng Thủ Đô thỉnh thoảng cũng nên phê bình các sách xuất bản ở trong nước hiện thời, để hướng dẫn bạn đọc trong việc chọn lựa sách để đọc.

TRẦN VĂN THÁI  
(Dakao)

**B**ỘC trong hộp thư Tòa soạn số 69, trong lời nhắn với bạn Nguyễn Văn Tơ (Saigon) và Huỳnh (Cholon) với những câu « Nên phân biệt một tác phẩm khiêu dâm với một tác phẩm để cắp đến ván để giáo dục sinh lý cho trẻ » tôi đoán có lẽ hai bạn Tơ và Huỳnh thắc mắc về truyện dài phóng tác của Giang Tân đăng trong Đời Mới. Riêng tôi và một số bạn của tôi cũng đã băn khoăn về điều này.

Nhưng thú thật với ông, sau khi đã xem phim « Demain il sera trop tard » rồi lại được xem bài của bạn Đại Hải phê bình phim ấy trong Đời Mới, và nhất là xem bài « Ý kiến hai bà mẹ phát biểu về giáo dục sinh lý cho trẻ » (Đời Mới số 37) các bạn tôi và tôi đã thông cảm với lập trường của quý báo khi cho rằng truyện dài phóng tác trên đây.

Tác phẩm ấy còn nói nhiều với chúng ta, chúng ta rán dọc hết rồi phê phán sau.

Riêng tôi rất hoan nghênh Đời Mới đã biết chọn đăng những tác phẩm ấy. Trong tủ sách của chúng ta, có thể kể truyện dài phóng tác trên đây là tác phẩm đầu tiên để cắp đến ván để giáo dục sinh lý cho trẻ.

LƯU VĂN LY (Saigon)



## HỘP THƯ

## Bạn Huyền Viên (Pian rang)

Đã nhận được báo chia sẻ?

« Người em yêu xin » Anh nông phủ 2. Nhận được.

## Bạn Mộng Văn (Savannakhet)

Đã nhận được bài ảnh bạn tặng Đời Mới. Đẹp lắm. Sẽ cho lên hình bìa. Cả ảnh nào khác về cảnh hoặc người đất Lào, gửi cho, cảm ơn.

## Bạn Lê Thị Nga (Hải phòng)

Đang đam mê phóng đại để đăng hình bìa. Anh kia sẽ cho vào dự cuộc thi ảnh Cảnh vật.

**B**ạn Nguyễn Huy Phước (Huế), Tường Phong, Phan Kim Kiến, Võ Phước Lộc (Nam Vang), Hoài Phương, Dương Quỳnh (Cù lao Rè), Băng Sơn (Hanoi), Tùng Quân, Huyền Gang, Văn Long, Hương Huyền, Thế Bảo, Đặng Ngọc, Thành Tính, Thùy Linh, Nguyễn Huệ Hồng, Nguyễn Ngàn Vũ, Nguyễn Trung Từ :

Đã nhận được bài của bạn. Đa tạ.

## Bạn Lô canh Chuyên :

« Bài ký của nhà văn » Rất tiếc, bài bịt lật, không đăng được.

## Bạn Nguyễn Khoa Huân :

Đã xem lại về hai bài nhạc trong thư. Bạn tự tiện gửi báo khác.

Rất hoan nghênh đoạn dịch bạn sẽ gửi về Tòa soạn. Đang được chịu theo ý bạn.

## ĐỜI MỚI

SỐ 70 - THỨ NĂM 30-7-53

NGÀY 20 THÁNG 6 ÂM LỊCH

## TRONG TẬP NÀY :

- Nhẹ như lông mà nặng hơn nút **Dương bá Dương**
- Liên hiệp và Tùy thuộc **Văn Lang**
- Liên hiệp Pháp khác Liên hiệp Anh **Tân Dân**
- Hà nội, thủ đô khói lửa **Lưu Quân**
- Saigon tài hoa **của Hà việt Phương**
- Tại sao con trè hỏng thi? **Lỗ Tân**
- Hy vọng **Thái Linh**
- Cải lương đáng bị đào thải chàng? **Trần Doãn sưu tầm**
- Tôi đã chinh phục ngọt, núi cao nhứt thế giới **Hồi ký của « Vua leo núi »**
- Một trang sù dầm máu **Trần Doãn sưu tầm**
- Văn nghệ quốc tế: Ba con quạ **Huyền Viêm dịch**
- Ngày mai đã muộn rồi truyện dài **phóng tác của Giang Tân**
- Ánh sáng đô thành **của cô Vân Nga**

TRÔI GIẠT  
tiêu thuyết dài của Vĩnh Lộc

## ...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

## BÌA IN 4 MÀU

## TÒA SOẠN - QUẢN LÝ:

417 đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ quán (Giấy nói: 793 card)

Bài vở gửi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy. Tòa soạn không có lệ trả bìa tháo.

Thư từ, bưu phiếu: xin đề tên TRÁC ANH.

Hộp thư 353 Saigon.

Nhà xuất bản Ngày Mới  
xuất bản và phát hànhVIỆC  
TẠI THẾ GIỚIÝ nghĩa cuộc đình chiến  
ở Triều Tiên

10 GIỜ SÁNG ngày 27 tháng 7 1953 bản hiệp đồng đình chiến đã được ký kết ở Triều Tiên.

Đồng ký có Thông chế Kim Nhật Thành và tướng Nam Nhựt (Bắc Hàn) tướng Mark Clark và William Harrison (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Hoàn (Trung Cộng). (và L.H.Q) 12 giờ sau đó ở các mặt trận đều ngừng bắn.

Người ta đã ngờ rằng không thể có đình chiến ở Triều Tiên. Trước thời đó có cường nganh của Lý thừa Văn, có người cho rằng

Kim Nhật Thành Trung Cộng không thể nào chấp nhận điều kiện của Liên Hiệp Quốc. Thế mà Trung Cộng chấp nhận.

Thông cáo của đài bên (dịch đối trước đây) cho rằng « không có kẻ thắng người bại ». nghĩa là đánh nhau 3 năm để kết thúc bằng « vuốt đuổi luron »

Nhưng đó là việc của đài bên. Điều mà chúng ta muốn biết là ý nghĩa của cuộc đình chiến ấy ..

Bảo rằng « vì ái mộ hòa bình » mà đình chiến, thật là kẻ viết bài này không tin chút nào. Số là Mỹ ưng hòa là vì dân chúng Mỹ đòi hỏi là vì Tổng thống Eisenhower đã hứa với họ. Vì sở dĩ Trung Cộng chấp nhận những điều kiện mà trước kia họ bác hận là vì tình thế. Như vậy, đài bên đều vì tình thế cả. Thủ tại đám bảo rằng sẽ có hòa bình ?

Sự thối nhượng của Trung Cộng ở Triều Tiên làm cho ta thấy rằng nội bộ Nga sợ yếu lâm, và nền kinh tế của Trung Cộng có phần không vững. Chịu cho người ta nhượng bộ như Mỹ cũng là tờ rỗng mồm không mạnh, không mạnh ở nội bộ mồm cà ở phía nước bạn, là hai nước Anh và Pháp.

Nga Sô, phải đương đầu lâm cuộc khởi nghĩa ở các nước chư hầu, và tuy đã lật đổ chế độ Béira, không làm điều gì cho đảng cộng sản kiềm soát dễ dàng, các hoạt động của các tổ chức nội bộ.

Lời tuyên bố của tổng thống chế Nassilewski tại phiên nhóm các tướng lãnh, lén ăn các hành động của Beira khiến một vài quan sát viên nghĩ rằng rất có thể có sự cải tổ trong bộ quốc phòng.

THÊM NHỮNG VỤ BẮT BỎ  
Ở ĐÔNG ĐỨC

Nhiều báo, « New Zeitung », xuất bản dưới quyền bảo trợ của cao ủy phủ Mỹ ở Đức, loan báo rằng từ đầu tuần lễ này có hơn hai trăm lao động tại các xưởng máy Uranium ở Saxo đã



bị cảnh binh miền Đông bắt giam.

Đường như các thợ thuyền kè trên bị cáo tội gây cuộc nổi loạn.

WELLWEBER, TÂN TỔNG TRƯỞNG BỘ AN NINH QUỐC GIA HỒNG ĐỨC

Ông Ernst Wellweber, tân tòng trưởng bộ an ninh quốc gia trong chính phủ cộng hòa dân chủ Đông Đức thay thế ông Zaisser là một thân hữu của ông Walter Ulbricht. Ông Wellweber sinh năm 1884 tại Altona.

Ông đã tham dự cuộc nổi loạn của hạm đội Đức tại Kiel năm 1917 ông là nghị sĩ Cộng sản tại nghị viện Phổ rồi tại nghị viện Đức trước năm 1934.

Khi Hitler lên nắm chính quyền ông chạy trốn qua Nga Sô rồi được gửi sang Copenhagen tại đó ông già nhập vào phòng đàm lược của Đảng Cộng sản và đã tự ý quyết định nhiều điều quan trọng.

Chức vụ của Bagirov trong đảng cộng sản và trong liên bang Sô Viết vẫn liên lạc mật thiết với chức vụ của Beria. Bagirov đã làm việc chung với Beria trong vùng Tây Nam Nga sô từ 1930 đến 1940 với tư cách một viên chức cao cấp trong sở mật thám, trước khi ông làm lãnh tụ đảng cộng sản ở Azerbaijan.

Bagirov bị tố cáo « đã thay thế nguyên tắc quyền lãnh đạo chung bằng một chế độ quan liêu, đã dâm lên quyền lợi của các nhân viên trong văn phòng của ủy ban trung ương cộng sản và đã tự ý quyết định nhiều điều quan trọng ».

Từ ngày ông Franz Dahlen mất chức, chính ông đã điều khiển bộ may công sản bị mặt ở Tây Đức.

Mãi đến nay ông Wellweber giữ chức bộ trưởng tại bộ giao thông.

MỘT CỰU TỔNG TRƯỞNG BỘ KIẾN  
THIẾT BỘNG ĐỨC TRỞ SANG  
TÂY ĐỨC

Cựu tòng trưởng bộ kiến thiết, ông Hans Wernand đã dập phì cờ trốn sang Tây Đức.

Ông đã 43 tuổi. Ông xin tạm trú vì lý do chính trị.

NGA SÔ SÉ KHÔNG BẮC BỘ ĐỀ NGHỊ  
MỘT HỘI NGHỊ TỦ CUỐNG

Bài bình luận của báo « Pravda » làm chứng rằng Nga sô sẽ không bao giờ mới nhóm hội nghị từ cưỡng, nhưng lập trường của Nga sô liên can đến nước Đức vẫn không thay đổi.

PHÚC ĐIỆP CỦA THỜ GÓI CHO NGA  
VỀ VỤ CHIẾN HẠM ĐỘNG MINH ĐEN  
ISTAMBOUL

Chánh phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã trao qua tòa đại sứ Nga ở Ankara bản phúc diệp về bức thông điệp Nga liên hệ đến vụ các chiến hạm Anh và Mỹ có mặt ở Istanbul.

Trong bức phúc diệp, chánh phủ Thổ tuyên bố rằng các cuộc thăm viếng này rất phù hợp với quy tắc Montreux và sự hiện diện của các chiến hạm này chỉ là một bằng chứng rõ ràng cho sự trung lập của Thổ và các xứ có các chiến hạm kề trên.

ÔNG CANNON ĐƯỢC BỒ LÀM ĐẠI SƯ  
MỸ Ở HY LẠP

Tổng trưởng Eisenhower đã bồi ông Cavendish Cannon, nhà ngoại giao chuyên nghiệp, làm đại sứ Mỹ ở Hy Lạp.

Ông Cannon cũng sẽ kiêm chức trưởng phái bộ Mỹ quốc viện trợ. Ông sẽ thay thế ông John Bourisoff trở về Mỹ. Năm nay ông được 58 tuổi.

ÔNG HARE ĐƯỢC BỒ LÀM ĐẠI SƯ  
MỸ Ở LIBAN

Tổng thống Eisenhower đã bồi ông Hare làm đại sứ Mỹ ở Liban.

Ông Hare sẽ thay thế ông Harold Miner, từ chức. Ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp vào bộ ngoại giao hồi năm 1927, từng làm đại sứ Mỹ ở Arabic Séoudite và công sứ ở Yemen từ năm 1930.

(xem tiếp trang 38)

## TIN CHIẾN SỰ

BẮC - VIỆT

CUỘC HÀNH BINH Ở LẠNG SƠN  
ĐÃ KẾT LIỀU

Cuối năm 1950, khi Pháp bỏ Lạng Sơn, Pháp đã phải rút lui rất hổn rập. Trong các hầm, các nơi trú ẩn, Pháp còn bỏ lại nguyên vẹn những kho vật liệu để cho Việt Minh vũ trang và trang phục hai sư đoàn. Hàng bao tháng ròng, các tù binh Pháp phải khuân vác các vật liệu đó chất trên các xe cam không mang nhãn hiệu Trung Hoa.

Bây giờ, chính các toán nhảy dù lại phá hủy của Việt Minh 5 lần chiến liệu đang đê trang bị 2 sư đoàn.

Tin vừa rồi cho hay trong số các binh sĩ nhảy dù xuống Lạng Sơn có tới 70% là người Việt thuộc các đơn vị của đạo quân của L.H.P.

Các phần tử gọi là đi « tiếp đón » các đơn vị nhảy dù cũng là binh sĩ người Việt. Có 2 tiểu đoàn quốc gia và các phần tử địa phương và trong tiểu đoàn bộ binh Đông Dương tham dự cuộc hành quân đó.

### TRUNG VIỆT

Ngày 21-7 một đội xung phong Pháp Việt đã chạm trán tiểu đoàn chính quy 95 của Việt Minh ở cách Huế 9 cây số.

Một tiểu đoàn quân L.H.P. tới tiếp viện đội xung phong đã kháng cự cuộc tấn công của Việt Minh.

### VIỆT MINH HOẠT ĐỘNG Ở CAO MIỀN

Việt Minh đánh dấu sự có mặt của họ bằng các cuộc tập kích nhẹ vài đòn, nhưng là ở các vùng phụ cận biên giới Đông Nam.

Các phần tử Pháp Miền đã duy trì các cuộc hoạt động, nhưng là để bảo vệ cho việc thiết lập cuộc tự vệ và các cơ sở sửa chữa cầu kỳ. 5 V.M. bị thương và 8 Khmers Việt Minh bị bắt sống trong các cuộc hành binh này. 2 súng trường và đạn dược bị tịch thu, 1 trại bị phá hủy.

Trong một cuộc tuần thám tấn công trong vùng Pean Chor + V.M. đã bị thương : 1 chiếc tàu nhỏ đã bị đâm chìm nhưng đã được trục lên trong tuần.

Một cuộc can thiệp của không quân trong vùng Kompong Trach đã phá hủy được 3 trại địch quan và nhiều trại nhỏ khác.

### TRUNG TƯ Ở NGUYỄN VĂN HINH PHU NHÂN, HƯỚC ĂN THƯỞNG BẢO QUỐC HUÂN CHƯƠNG VIỆT NAM

Đề tướng thường những công việc trong ngành xã hội của Trung tướng Nguyễn Văn Hinh phu nhân, Hội trưởng ủy ban Cứu trợ Chiến sĩ Việt Nam, và Giám đốc Sở Xã hội Quân đội Quốc gia, hồi 5 giờ 30 chiều Chủ nhật 19-7-53 tại dinh Thủ tướng, Đức Quốc trưởng đã tự tay gán cho Trung tướng Nguyễn Văn Hinh phu nhân Bảo Quốc Huân Chương Việt Nam.

## Tuần lễ không mưu

KÈ TỪ NGÀY 1 THÁNG 8 DƯƠNG LỊCH 53

Tư chức và công nhơn được hưởng thêm phụ cấp 20%

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ký đạo nghị định số 499/Cab — A-S-T ngày 23 Juillet 1953, án định việc gia thêm khoản phụ cấp sanh hoạt mặc mỏ cho các tư chức và công nhơn làm việc tại các xí nghiệp tư. Nội dung bản nghị định đó như sau :

**ĐIỀU 1.** — Trước với những thề thức đã định trong đạo nghị định số 42 Cab/PRES/CC ngày 11 Mai 1953 tất cả các công nhơn, viên chức làm tại các xí nghiệp, các cơ quan tư và bất kỳ ngành nào kẽ cả các ngành canh nông, các nghề tự do, sẽ được hưởng kèle từ ngày 1er Août 1953 một khoản phụ cấp tạm thời và đặc biệt về sanh hoạt mặc mỏ án định theo số tối thiểu là 20% tổng số lương và các phụ cấp gia đình mà người đương sự đang hưởng trước ngày 9 Mai 1953.

**ĐIỀU 2.** — Những khoản tiền che mượn trước hay thêm mà các xí nghiệp, các cơ quan, trong khi chờ sự thay đổi lương bông đùi cho các nhơn viên của mình hưởng dụng, sẽ kèle như là các nhơn viên đã đóng hưởng vĩnh viễn chờ không dặng đem khẩu trừ vào số phụ cấp sanh hoạt mặc mỏ do đạo nghị định này án định.

**ĐIỀU 3.** — Đối với những nhơn viên mướn sau ngày 9 Mai 1953, thì số lương căn bản tính bằng tiền dùng để làm căn bản dặng áp dụng các điều 1 và điều 2 của đạo nghị định này sẽ là số lương được hưởng vào ngày 9 Mai 1953, của một nhơn viên không có điều kiện thăm niên, và cùng làm một công việc giống thế hay tương tự như thế trong cùng một xí nghiệp, hoặc nếu không thì ở trong một xí nghiệp tương đương tại thị trấn đó hoặc thị trấn kế cận.

**ĐIỀU 4.** — Những sự khiếu nại giữa người làm công và chủ nhơn gây ra trong khi thi hành bản giao kèo làm việc và về vấn đề áp dụng các điều khoản của đạo nghị định này sẽ kèle là những sự tranh chấp về lao động và sẽ phải giải quyết theo những thề lệ đã định trong chương XII của bộ luật Lao động...

Tỷ số 20% là tỷ số tối thiểu, chủ nhân và thày thợ có thể thỏa thuận trả khoản phụ cấp này trội hơn. Nếu giá sinh hoạt còn lên nhiều, Hội đồng tư vấn lương bông sẽ được triệu tập để đề nghị lên Chính phủ mọi biện pháp thích nghi.

### MỘT CẦU KHÔNG VẬN NỐI LIỀN PARIS — SÀIGÒN

đời sống vật chất và tinh thần của các kỵ-giá Việt Nam.

Một Ban Trị sự lâm thời đã được bầu lên.



Cuộc triển lãm Đức Quốc-trưởng về Banmôthuật

## Đừng lây-lất nữa !

SỨ-KHOẺ LÀ HẠNH PHÚC TRÊN ĐỜI  
VÀI BA ĐÊM ĐƯỢC UỐNG 1 HOÀN

## CỬU LONG

Ta sẽ thấy vui vẽ, hăng hái và thích làm việc hơn trước

### CỬU LONG - HOÀN

CỦA NHÀ THUỐC  
VÕ BÌNH DÂN (Chợ Lớn)

## GOM-FIX

là vị thuốc để giúp cho quý ngài khỏi lo tóc bù xù trong giờ làm việc.

Rất dễ tắm gội.

PHƯƠNG MAI  
185 F. Louis

### Bạn đọc đề ý

Bắt đầu tháng sáu (Juin) ĐỜI MỚI xuất bản ngày thứ năm mỗi tuần.

TIN MỚI ngày chủ nhật mỗi tuần.

\*\*

Mỗi khi bạn thấy có hình vở ý thức xin bạn đừng thắc mắc, vì đó là giờ chót phải trảm vào chỗ bài « bắt tiễn ».

## Thuốc ho trái nhà PECTO-CHERRY



Đủ hạng : NHỈ-NHẤT-NGANG

214 DIXMUDE - SAIGON

ĐỜI MỚI số 70

## DẠY KHOA THÔI MIÊN

Để chữa bệnh, nhiều phép bí truyền hay là.

(Ở xa học bằng thơ).

**COI CHỦ KÝ.** — Đoán vận mạng. Coi rõ thân thể, sự-nghiệp, tình duyên, tai náo.

Cho phép HỘ MẠNG, để làm ăn buôn bán được phát tài, và giúp chị em đau đớn về tình duyên được toại nguyện.

Do noi

Mme Nguyễn-thị-Nghiêm

20-5 Đại lộ Galliéni-Saigon (đường Ng.v-Dung)  
(Ở xa viết thơ hỏi, kèm cò 2d.)

Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

### BEKINAN Tiên

(Equinine active)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

### LONKINAN Tiên

(Quinine active)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu  
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

### Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



ĐÂY LÀ TIN TỨC HOÀN-CẦU

SONG HỈ !

SONG HỈ HOÀN ! !

Một tin đáng mừng cho quý Hàng  
Phụ-nữ.

Kè từ nay quý Bà, quý Cô sẽ đỡ đặng vừa lòng vì « Song Hi Hoàn » chắc chắn là phương thuốc  
chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không được, bao bọt, sỏi ruột &  
chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xám xám, bón uất...

Kinh nguyệt không điều hòa, mòn lão hành kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lưng.  
Uống « Hoàn Cầu Song Hi Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, tràn đầy  
lại và tất cả bệnh do máu huyết sanh ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ-nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :  
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG

90, Quai de Belgique Saigon — Và có bán tại đây



Nhẹ như lông mà nặng hơn núi

HÀNG tuần bạn đọc tôi, nghe tôi nói « ngược » lại vỗ ngực khoe rằng mình  
nói « xuôi ». Chắc bạn không khỏi cho tôi là tên nói khoét, để rồi gặp xui cho coi. Có  
hay không có gặp xui, bạn nào có biết.

Nhưng đó chính vì quá xuôi, không đủ ngược. Vậy Bá Đương sẽ nói ngược hơn  
nữa h้า tránh xui.

Người ta thường ví nhẹ như lông, nặng như núi Thái Sơn. Lấy một vật nhẹ, như  
bong bóng sà phỏng mà ví với lông, và lấy một vật nặng như trái sắt mà ví với núi,  
thì dễ nghe dễ thấy biết mấy. Bá Đương tôi lại thấy khác. Thấy có một món đồ thường  
dùng, nếu đem nó ra cân thì nó nhẹ như lông, và có thể lấy lông mà dùng thế nó là  
khác : còn nếu lấy ảnh hưởng của nó mà cân, cân trên không, thì nó nặng vô tận, hơn  
trái núi nào cả ; có thể cho nó nặng không kém quả địa cầu.

Tôi muốn chỉ vào ngòi bút mà tôi đang dùng để viết với bạn đây. Ngòi bút có  
nặng bao nhiêu đâu bạn. Nằm trên bàn, nơi tay người bán là một vật quả u tầm thường.  
Cầm nó lên, viết với một tinh thần phẫn khởi, với một chí khí tranh đấu, với một đức  
tin quả quyết, ngòi viết có thể nặng không thể nào do lường được.

Ngày thường kẻ dư tiền của khinh thường ngòi bút lăm lăm. Họ tưởng có thể  
tẩy tiền mà xoay ngòi viết, họ tin rằng thế lực của họ vững như núi. Họ cũng có lý  
phản nào, vì cũng lăm cây viết hàng ngày bán mất bán rã cho họ.

Không mấy ai nghĩ rằng ngòi viết đã phá tan ngục Bastille năm 1789, phá cả  
những chế độ chánh trị ở Âu Mỹ trong hai thế kỷ 18 và 19, làm cho lầm kẽ bạo tàn  
không còn đầu, cho nhiều sự nghiệp không lồ sụp đổ như chời.

Nhưng khờ thay ! Ngòi viết chưa mưu lợi cho người dám dùng nó một cách  
chánh đáng. Nó chỉ lập nghiệp cho « đĩ bút ».

Bá Đương tôi sống với ngòi viết, nhờ ngòi viết. Tôi rất sợ ngòi viết, vì cũng  
ngòi viết mà lợi cũng lầm và hại cũng to.

Lợi hại đều tùy nơi bạn hiểu, cũng như xuôi hay ngược là tùy bạn định cho.

*Đương bá Đương*

# Golden Club

### CÁC GIỚI SĨ NÔNG CÔNG THƯƠNG

làm việc nhiều mệt mỏi ăn ngủ chẳng đặng  
nên nhớ dùng thuốc Bồ.

**Muôn!**  
Có Sức khỏe luôn luôn  
Hãy thường dùng

**Đại bô**  
**NGŨ TẠNG TINH**

*La Vạn Linh*

BỒ-THẬN  
BỒ-HUYẾT  
SANH-TINH  
CƯỜNG-LỰC  
TINH THẦN TRẮNG KIẾM

Thiệu Ba

Có tiền nhiều không mua đặng sức khỏe  
Có bán khắp nơi tiệm thuốc Hoa-Việt

ĐỜI MỚI số 70

# ĐỒ C KHẮP CÁC BÁO NGOÀI QUỐC

## KỸ NGHỆ Ô TÔ CỦA ĐỨC ÁT KỸ NGHỆ PHÁP

Máy tháng sau đây, kỹ nghệ làm ô tô của Đức tiến rất mạnh trên đường xuất cảng. Tây Đức chiếm hàng thứ ba trên thị trường ô tô Brésil và làm náo nức cả chò đường của Anh. Butre tiến đó đột ngột lâm. Năm 1950, số ô tô nhập cảng nước Brésil không đáng kể.

Năm 1952 số ô tô Đức nhập cảng Brésil chiếm 8% so với 6% của Pháp 11% của Anh, còn bao nhiêu là ở Mỹ giờ đây. Lần đầu tiên từ lúc sau cuộc đại chiến thứ hai tới nay, ô tô Đức đem bán ở Anh. Một bản thỏa hiệp thương mại Anh-Hire, với một số vốn 2000 triệu quan giúp cho hãng Volkswagen có chỗ đứng trên thị trường của Anh. Một công ty Anh đã thành lập, các kho chứa những vật dụng cung cấp hoàn thành và nay mai các cửa tiệm sẽ cung cấp bấy nhường thứ mây ô tô của Đức.

Tuy vậy, các hãng ô tô của Anh không lo ngại mấy khi thấy kỹ nghệ ô tô Đức tranh danh với kỹ nghệ Anh ngày trên đất nước họ. Một chiếc 0 CV Volkswagen sang nhất ở Đức bán chừng 400.000 quan, ở Anh phải bán gấp đôi. Thuế quan và các thứ thuế khác lên đến 100% rồi.

(Manchester Guardian, Londres  
Deutsche Zeitung, Stuttgart  
New York Times)

## NGÔI NHÀ NGHỈ MÁT CỦA TÌNH NHÂN MUSSOLINI BIỂN THÀNH MỘT KHÁCH SẠN

Ngôi nhà nghỉ mát cặp tình nhân Mussolini và Claretta Pectacci trên sườn Monte Mario gần La Mã sắp biến thành một khách sạn lịch sử.

Gia đình Pectacci hiện ở Ý pha Nho cùng ứng thuận việc biến ngôi nhà đó ra khách sạn với điều kiện là phòng chính giữa và phòng tắm phải đóng cửa không cho khách hàng vào. Chìa khóa để tại nhà băng La Mã.

Ngôi nhà mang tên mì « Clara's ».  
(The Evening News Londres)

## VOLTAIRE, NHÀ VĂN HÀO ĐƯỢC MỄN CHUỘNG Ở NGA

Nga Sở vừa mở một cuộc triển lãm tác phẩm Voltaire ở thư viện nhà nước nhân dịp ngày giỗ lần thứ 175 của nhà đại văn hào.

Tác phẩm Voltaire được dân chúng Nga ưa thích vì hợp với bản tính của người Nga.

(Etudes Soviétiques — Paris)



KÉO GHẾ  
— Không ! Bạn cứ để tôi trả cho mà !

## BỐN CÔ NỮ HỌC SINH LẠI CÓ MỘT NAM HỌC SINH ĐI NGHỈ HÈ

Hơn sáu triệu nữ học sinh Anh đi nghỉ hè trong năm nay, nhưng chỉ có bốn triệu người nam học sinh có mặt để cùng họ nhảy đầm, bởi lối hoặc di dạo mặt dưới ánh trăng.

Số với năm ngoái, người ta nhận thấy bốn cô mới có một r�.

Theo hội Du lịch và nghỉ hè thì phần nhiều các cô đi nghỉ mát với trời vui vẻ tìm một bạn trai (boy friend). Nhưng nữ sinh từ 17 đến 35 tuổi cho rằng những cuộc nghỉ mát sẽ được vui vẻ nếu có các nam học sinh cùng tham dự.

Nhưng theo lời ông Harry Porter thì không hiểu vì lý do gì mà số đông nam học sinh lại thích nghỉ hè trong gia đình họ và nếu họ đều đi nghỉ mát cả thì công việc của hàng ông sẽ chạy hơn và nữ học sinh cũng sẽ được bằng lòng hơn.

(Daily Mirror, Nevos Chronicle Daily Sketch, Daily Herald Londres)

## 59,5% DÂN TRÊN THẾ GIỚI THIẾU ĂN

Trước trận đại chiến, số dân thiếu ăn trên thế giới là 38,6%, ngày nay con số ấy lên đến 59,5%. Đó là kết luận của kỳ họp thứ 16 của hội đồng kinh tế và xã hội L.H.Q. mở tại Genève trong ngày 6-7 vừa rồi.

Chủ tịch Hội đồng cũng tỏ cho biết dân cư thế giới mỗi ngày thêm 80.000 người như vậy tức mỗi năm lại thêm đến 30 triệu.

(Paris Presse l'Intransigeant)

## GẦN 1000 DÂN Ở THỤY SĨ LẠI CÓ MỘT NHÀ BĂNG

Theo bản thông kê mới, ở Thụy Sĩ có chừng 5000 nhà băng với số dân tất cả 4.750.000 người. Tính ra chưa đầy 1000 người dân lại có một nhà băng.

Tuy vậy, số nhà băng của Thụy Sĩ còn nhiều nữa vì Thụy Sĩ còn có nhiều nhà băng ở ngoài quốc. Sau cuộc đại chiến vừa rồi, cơ quan ngoại quốc còn nợ Thụy Sĩ hơn 70 nghìn tỷ quan tiền Pháp.

(New York Herald Tribune)

## THỦ HOA LY BĂNG SƠI THỦY TINH ĐÃ CÓ BẢN Ở MỸ

Thú hoa ly băng sợi thủy tinh đã có bán ở Mỹ. So với những chiếc hoa ly băng da, thứ này nhẹ hơn 40% và lại có phần chắc chắn hơn, khách hàng có thể chạm chân nhảy lên đứng trên hoa ly để biết là hoa ly có chắc chắn hay

không. Một chiếc thuộc hàng trung bình g 22 Mỹ kim, hơn 7000 quan tiền Pháp. Hoa ly này lau chùi rất dễ dàng.

(Quick U.S.A.)

## ĐỂ SINH NĂM

Dài bá lâm Bắc kinh có cho biết rằng bà Liu Shih Lien ở làng Wu Kong Ksien tỉnh Tchekiane vừa mới sinh hạ 5 đứa con, toàn là con gái. Chúng sinh vào đêm 7 tháng 6. Mỗi đứa trẻ cân nặng được 2 kilô ruồi. Mẹ và con vẫn khỏe mạnh.

Nhà cầm quyền ở tỉnh Tchekiane có lặng cho già đình bà Liu Shih Lien 250 ki lô gạo và số sản sô cho 5 đứa trẻ đó trong thời hạn 2 năm.

(Paris Presse l'Intransigeant)

## DU KHÁCH MỸ TIỀU ĐẾN

### 21 NGHÌN TRIỆU QUAN Ở PHÁP

Tỉnh ra trong năm 1952, du khách Mỹ đã tiêu ở ngoài quốc gần 1 nghìn triêu mỹ kim riêng ở Âu châu, họ đã tiêu đến 25,6 triệu.

Số tiền đó gồm có 822 triệu mỹ kim tiêu ở ngoại quốc và 175 triệu trả về các món tiền chuyển chở tàu bđt các nước ngoài.

Ho tiêu ở Pháp đến 60 triệu mỹ kim (21 nghìn trieu quan tiền Pháp), ở Ý 50 triệu ruồi, ở Đức 23 triệu ruồi, Thụy sỹ 21 triệu ruồi, ở Scandinavie 10 triệu và ở Benelux 11 triệu ruồi.

Ngoại Âu châu, họ tiêu ở Gia nã Đại đến 268 triệu.

## DÂN NUÔI BRÉSIL SẼ CHỈ MẶC ĐỒ VÀI

Nước Brésil là một bệnh nhân, người ta phải nói thật là như vậy, đó là tuyên bố của ông bộ trưởng tài chính Oswaldo Aranha.

Ông cho biết : Brésil còn nợ về thương mại 350 nghìn trieu quan, nợ nước Mỹ 500 nghìn mỹ kim (175 nghìn trieu tiền Pháp) 5 tháng sau này già sinh hoạt tăng 41% và đồng tiền giao dịch trong nước thêm 4 nghìn trieu cruzeiros (34 nghìn trieu quan tiền Pháp).

Muốn lập bđt lô trống trên đây, bộ trưởng Araha định tổng ra thị trường những kho vải của nước Brésil đặt mặc dù việc bán này thiệt hại chừng 8 nghìn trieu quan về ngân sách trong nước.

(Times U.S.A.)

## Ô DO THÁI, SỐ DÂN TÂN CƯ NHIỀU HƠN SỐ DÂN DI CƯ

Người ta tính rằng từ 4 đến 2 năm nay, số dân ở Do thái tân cư nhiều hơn số dân các nước di cư vđ Do thái Năm 1951 số dân di cư đến quá 170.000 người, năm sau chỉ còn 24.470.

Đầu năm 1953, tinh ra mỗi tháng có 120 dân di cư nhưng có 700 bđt nước ra di theo lệnh cản thiếc ở Gia nã đại, Úc châu hay Nam mỹ. Những người đến sau là những nông dân, những người tân cư thuộc về hàng những người sống về nghề tự do hoặc chuyên môn.

Sự nghèo nàn đó làm cho chính phủ Do Thái lo ngại.

(New York Times U.S.A.)



CHỒNG.— Cái « xen » ấy giống hệt cái « xen » mà chúng mình đã diễn một lần rồi.



Xin mời quý khách cứ tiếp tục đọc...

# THỜI TIẾN

**T**HẾ là chiến tranh Triều Tiên đã tìm được lối thoát với hiệp định đình chiến ký hồi 10 giờ sáng thứ hai 27-7-53, và tiếng súng trên mặt trận đã ngừng nđ lúc 10 giờ tối. Các điều khoản trong bản hòa ước là kết quả sự nhẫn nhường kéo dài của cả đôi bên, không có kẻ thắng người bại. Đây là giai đoạn giải quyết hòa bình đầu tiên ở Triều Tiên mà cuộc thương thuyết chính trị tiếp tục sau đó sẽ định đoạt một nền hòa bình lâu dài.

Cuộc đình chiến ở T.T. tất nhiên sẽ có ảnh hưởng rộng đến thời cuộc ở Đông Nam Á.

**V**Ề Đông dương, chính phủ Pháp sau các buổi nhầm họp quan trọng tuần rỗi, vẫn chưa có giải pháp rõ rệt về quân sự hay chính trị.

Theo lời ngoại trưởng Bidault thì ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles đã bác đề nghị của Pháp mở cuộc hội nghị Viễn Đông giải quyết luôn cả vấn đề Triều Tiên và chiến tranh Đông dương.

Về kế hoạch Navarre (cùng cố quân đội viễn chinh bằng cách gửi thêm sĩ quan chỉ huy và chuyên viên hải không quân bằng dây cáp không vận Paris-Saigon trong vòng hai tháng tới đây) tổn thêm lối 20 tỷ (còn thi hành triệt để cần kế hoạch thì phải mất đến 100 tỷ) — tổng trưởng tài chính Edgar Faure trả lời là không có ngân quỹ.

Bởi vậy Pháp cần thiết kêu gọi đến Mỹ và đồng thời cần phải giao trả độc lập thực sự cho các quốc gia Liên Kết đang đòi hỏi. Ba số trong nội các Pháp đã thiên về hình thức giải quyết này, vì họ hy vọng rằng quân đội Việt Nam sẽ có thể thay thế cho quân đội Pháp dần dần rút lui.

Họ yêu cầu nhất định lập một lịch pháp thay thế gồm có ba phương diện, với sự đồng ý của các quốc gia liên kết và Mỹ : thay thế cầm quyền, các chính phủ địa phương đảm nhiệm lấy trách vụ hành chính và quân sự ; thay thế quân đội theo một kế hoạch rút lui tuần tự của quân đội Pháp ; thay thế tài chính, các quốc gia liên-kết áp dụng chính sách kinh tế và tài chính của họ trong chiến tranh.

Nhưng đề nghị này tự nhiên là sẽ phụ thêm một khoản mưu tính để chấm dứt chiến tranh.

Ba số trong chính phủ Pháp ủng hộ giải pháp này, và một ngày kia Pháp có chấp thuận thi hành thì phần lớn là do thái độ của Mỹ đối với lời kêu gọi của Pháp yêu cầu viện trợ tài chính thêm, trực tiếp giao cho các Quốc Gia Liên Kết.

Trong lúc này, chính phủ Pháp hoãn mọi sự quyết định về Đông dương, đợi cho tình hình « chín mồi », và hy vọng việc ký kết đình chiến ở Triều Tiên đạt lại vẫn để Đông dương trong một tình thế mới.

**V**IỆC Pháp định « hoàn thành độc lập » cho các quốc gia Đông dương, Lào trả lời hài lòng, Miến đòi hỏi cương quyết, Việt chưa trả lời. Sắp có cuộc thương thuyết ở Paris giữa Pháp với từng quốc gia riêng. Miến hoàng yêu cầu Pháp mở cuộc đàm phán tại Nam vang.

**V**Ề tình hình quân sự, bản báo cáo của bộ Quốc Phòng Pháp đề trình ở hội đồng chính phủ Pháp cho biết rằng Việt Minh định đem hết toàn lực tung ra trong mùa thu này. Họ sợ rằng trong vòng sáu tháng nữa quân đội Liên Hiệp Pháp sẽ hơn họ về quân số và chiến lược.

Một số tổng trưởng Pháp muốn ngăn ngừa cuộc tấn công ấy bằng cách thương thuyết. Nhưng đa số cho rằng không thể thương thuyết được.

Một phần lớn trong chính phủ phản đối các giải pháp — như gửi viện binh ở Pháp qua Đ.D. — sẽ làm yếu thêm lực lượng quân sự Pháp ở Âu châu và trong các thuộc địa khác. Tổng trưởng quốc phòng Pieben hy vọng tìm ra một phương pháp để gửi viện binh mà được chính phủ thỏa thuận.

27-7-53  
THẾ NHÂN

BẠN ĐỌC VIỆT



## CÁCH-MẠNG-HÓA TỰ TƯỞNG

TRONG cuộc sống thường ngày, tai ta chối tên vì những lời phản nản của các bậc già nua: nào là nhà cửa bị đốt cháy, gia đình phải chịu tang tóc, chia lìa, nào là phong hóa suy đồi, nhân dân đã thán...

Chẳng riêng gì các cụ, chán nản vì đã thất bại nhiều, mà buồn thay, ta còn thấy một số đông thanh niên sinh lực đang lúc rồi rào cung phản nản như thế nữa.

Tai sao vậy?

Bởi vì thời cuộc tiến triển nhanh quá khiến họ không theo kịp. Và vì kém suy xét, không nhận định được tình thế.

Lại thêm những tình những cảnh đê tiện, thói nát do chiến tranh để ra, hàng ngày diễn trước mắt họ, gieo vào đầu óc họ mối bi quan, hoài nghi, yểm thé.

Vì vậy, họ không ham hoạt động, sống không một lý tưởng để tồn tại, không một mục đích mà theo đuổi, lòng họ nguội lạnh không một lòng tin. Họ quan niệm đời sống là tạm bợ. Họ chán ghét cuộc tranh đấu hiện tại mà họ gọi là loạn ly. Gặp ai họ cũng phản nản, kêu ca.

Tóm lại, họ đang bị lúng túng trong một tình trạng đau buồn. Họ viện cớ thiếu điều kiện hoạt động. Họ cảm thấy thời cuộc còn rối nát và họ đợi chờ... Nhưng tình thế vẫn chưa tiến triển theo ý muốn của họ và họ đành thúc thủ để ngọn lửa hoài bão của tuổi hoa niên theo thời gian dần dần tàn lụi.

Một số thanh niên đi tìm sự quên ẩn trong những hộp đêm, lặn ngụp rong hổ sô trụy lạc. Một số khác trốn bồn phận, quay về quá khứ. Họ làm thơ than tiếc cảnh sống nhẫn nhục xưa

## TỰ TƯỞNG

Hãy biết nhận định những tính tốt của người khác và tôn trọng chân lý của họ.

H. N. CASSON

Những người không thành công là những người không hoàn toàn lưu tâm và việc làm của mình và không tìm cách tiến bộ.

VICTOR PAUCHET

những biến thiên, đảo lộn của xã hội là sự lỗi yếu để liên hoa thì đau khổ cũng đã trở thành một luật rồi.

« Chẳng ai đi đến vinh quang trên con đường đầy hoa được » Đó thật là một câu cách ngôn chí lý,

Vậy thì chia lìa, tang tóc, đau thương, nhả cháy, cửa mắt chỉ lờ những sự thường tình khi tranh đấu để giành thắng lợi. Còn phản nản, kêu ca, than khóc liệu có ích gì đâu?

Chiến tranh không những kéo theo đau khổ mà còn để ra bao điều ngang tai chưởng mắt, bao việc tội phong bụi tục, khiến nhiều khi ta phải tưởng rằng những giá trị luân lý đều bị lật đổ, và văn hóa càng ngày càng xuống dốc. Nhưng không. Ta đừng chán nản vội. Nếu bình tâm suy xét ta sẽ nhận thấy đó chỉ là những hiện tượng tất nhiên của một xã hội đang bực mình chuyển biến để bước sang giai đoạn kết thúc ổn định.

Tuy vậy bệnh không phải là khó chữa, và nếu chịu suy nghĩ một chút ta sẽ thấy gì?

Trước hết, những lời phản nản kêu ca của họ đã bộc lộ rõ rệt một tâm trạng hèn nhát, ít kỷ, giống tâm trạng những anh thợ thích tăng lương mà không dám đánh công, yêu sách chủ.

Đôi khi những hình ảnh chiến tranh quá ghê rợn đã khiến họ thành ra dát dát, sợ hãi, và họ lại muốn cầm tăm quay về cuộc đời cũ. Họ tiếc những cảnh khói bụi tha bắc từ mái tranh, đàn trâu thung dung gặm cỏ bên đồng lúa chín vàng, cái mái đình cò kính rêu phong, hoặc tiếng ca của cô thôn nữ bên khung cửi... bởi vì họ không dám hi vọng đến một ngày mai có những tòa nhà rộng rãi, cao ráo thay cho mái rạ hép sụp àm thấp, những máy cày chạy phảng phavenport cho lù trâu i ạch và bài vì họ muôn tái diễn những tục lệ hủ lậu ở chốn đình trung!

Họ không nhận thức được giai đoạn trầm trọng của lịch sử, lúc toàn dân đang tranh đấu để sinh tồn, tranh đấu để theo kịp mọi dân tộc khác sống tự do và no đủ, có bão đầm một tương lai.

Họ cũng quên rằng muốn tránh đấu thắng lợi tất phải chịu đau khổ, vì hai tiếng ấy thường đi đôi với nhau. Nếu

HUÂN PHONG

Bạn phải làm chủ cảm giác của bạn, đừng nên cho tình thần của bạn xúc động vì những nỗi hân hoan, khoái lạc, sợ hãi ghen ghét định trẻ và làm mất hiệu lực của hành động.

VICTOR PAUCHET

Phàm làm việc gì cũng vậy, chưa biết là phi nghĩa thì thôi, chứ đã biết là phi nghĩa không nên làm.

MẠNH TỬ

Hãy biết nhận định những tính tốt của người khác và tôn trọng chân lý của họ.

H. N. CASSON

Những người không thành công là những người không hoàn toàn lưu tâm và việc làm của mình và không tìm cách tiến bộ.

VICTOR PAUCHET

Hãy biết nhận định những tính tốt của người khác và tôn trọng chân lý của họ.

H. N. CASSON

Những người không thành công là những người không hoàn toàn lưu tâm và việc làm của mình và không tìm cách tiến bộ.

VICTOR PAUCHET

Hãy biết nhận định những tính tốt của người khác và tôn trọng chân lý của họ.

H. N. CASSON

Những người không thành công là những người không hoàn toàn lưu tâm và việc làm của mình và không tìm cách tiến bộ.

VICTOR PAUCHET

## Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

### CẨU TỰ

MỘT thiều phụ dù cùa, thiều con, muốn kiếm chút để nỗi giặc, mới đi cầu xin thần thành ban ơn phước cho. Đại diện trung gian giữa các đảng thiêng liêng với người dân bà cầu tự này là một pháp sư.

Sau khi bão thiều phay tâm rửa sạch sẽ, đêm đến năm trước cầu thử để chờ ơn mօa mօc thần nhau. Rồi khuya lại, thì theo long thành của thiều phụ, thầy pháp thay mặt các vị vòi hinh mang lộc thành đèn.

Người dân bà cầu tự mê man với thần thành giáng phàm, đèn sáng ngày tinh dậy trước bão thờ & khói hương còn đó, mặc nòng nǎm tròn. Thầy pháp đã biến dân mùt cùng thần thành, và lái đèn theo lùn cù vòng xuynh, nhẫn, vàng của thiều phụ. (Giá tiền một đèn lộc thành chặng).

Người chòng hiếm con san khi được tin vợ di cầu lộc thành và thầy pháp cầm sừng lèn trán mình lại còn tinh tiền se phi quâng, đã nhờ đến nhà chòng trach can thiệp.



### CỦ HÒA

SAU hơn 27 tháng trời đòn phép, xò ra mọi thứ bùi bùi chiến tranh đã đỡ tài, thử sức nhau trên đất Triều Tiên, hai phe cộng sản và dân chủ xem chừng bắt phân thắng bại, mới bắt tay cùi hòa.

Nhưng trước khi nghỉ xòe thực sự, đòi bén cùi lòi với nhau hàng bao nhiêu tháng trời, tinh hòa rồi lại đánh, đánh rồi lại muôn hòa. Cùi cùi & dì hòn vi quí của cùi nhau chưa lúc nào ít giá trị bằng ở Bàn mòn điểm.

Mãi cho đến giờ chót ký kết định chiến, cả đôi bên cũng còn cùi hùa chắc là có hòa thát không. Đến nay thì tiếng súng đã ngừng nòi thiết, hiệp tròn định chiến ký rồi.

Kể hoài nghĩ đặt câu hỏi: hai phe thời mượn Triều Tiên làm bàn cùi tướng, rồi sẽ hủy cuộc ở đâu nữa đây?

Giác nguội, giác ấm giữa hai khối vẫn còn đang ấm ỉ, mà cùi trùm bù hùa nhau ruồi muỗi đòn, các nước nhỏ ngom ngóp lo chừng các anh chị bự.

### CẨU ĐỘC LẬP

CHUA bao giờ danh từ độc lập được người ta nhắc nhở đến nhiều bằng mấy năm nay.

C.F.

ĐỜI MỚI số 70

### VIỆC NUỐC NGƯỜI

## Mâu thuẫn giữa Pháp và Mỹ

PHÁP và Mỹ là hai nước đồng minh từ đại chiến tranh thế giới lần thứ hai. Sau giặc, Pháp vẫn là nước bạn của Mỹ, một nước thợ hòng sự viện trợ của Mỹ theo kế hoạch Marshall. Đến ngày nay để chịu đựng trong trận giặc ở Đông Dương Pháp cũng là nước bạn của Mỹ và Mỹ viện trợ về mọi phương diện.

Thế mà giữa Pháp và Mỹ có một mâu thuẫn rất lớn. Chẳng nói đâu xa, không nghĩ qua vấn đề Trung Cộng xin gia nhập Liên Hiệp Quốc, hay vấn đề ôn trong Tây Đức, chỉ trong một vấn đề Đông Dương là bắc lộ rõ rệt mâu thuẫn giữa hai nước bạn nay trên.

Ta hãy nhìn vào thực trạng của hai nước là ta đã rõ vì sao chính sách của Pháp không thể đổi mới chính sách của Mỹ. Pháp là nước yếu về mặt sản xuất kỹ nghệ, về tài chính và kỹ thuật (yếu lượng đài) mà lại mạnh về văn hoá, và là một nước văn minh kỹ tự.

Còn Mỹ là nước mạnh về những chỗ yếu của Pháp, lại yếu về chỗ mạnh của nước nay.

Vì hai cái lõi yếu và mạnh ấy mà chủ trương chính trị không giống nhau. Đối với Phi luật Tân Mỹ trả cả chủ quyền quốc gia cho nước này mà không sợ Phi luật Tân chạy theo nước khác. Hỗn lực kinh tế và lý tài của Mỹ đủ giữ Phi luật Tân ở trong vòng ảnh hưởng của mình.

Pháp thì trái hẳn! Vì lẽ không đủ hỗn lực kinh tế và lý tài nên Pháp rất sợ mất bạn, dù là bạn liên kết nữa. Chẳng những sợ mất các nước liên kết với mình lại còn sợ nước khác mạnh hơn mình đứng bên mình hoặc đứng bên nước liên kết. Trong

lúc ấy, Pháp lại là nước già dặn về chính trị và ngoại giao, và tham vòi vĩnh. Tình trạng này đưa Pháp tới chỗ phải cám, rồi phải dùng sự kiêu hãnh mà để nép phục cám.

Đối với vấn đề Đông dương lập trường của Pháp và Mỹ ta có thể nói không sao lầm lợn rằng rất là đối chọi nhau. Mỹ lúc đầu chỉ thấy vấn đề chống cộng đang theo phe Nga Trung, Pháp thì chỉ thấy vấn đề giữa Pông Dương. Ông giữa là Việt Nam chỉ biết giành độc lập tự do.

Chiến cuộc kéo dài, cả Mỹ lẫn Pháp thấy có vấn đề độc lập của ba nước Lào, Miền, Việt. Miền bắc lại thấy độc lập khác nhau: Mỹ thấy cần cho ba nước ở Đông Dương độc lập để tự người bắc xứ đứng lên chống cộng. Pháp thấy phải tìm mìn xác độc lập trong sự chi phối của mình. Và có luận như là, chỉ độc lập trong Liên Hiệp Pháp.

Ta thử đọc trong bản báo cáo của ông Foster Dulles, quắc vụ khanh Mỹ (19-7), đoạn nói về Đông dương:

\* Nước Cộng Hòa Pháp trong quá khứ đã quên hứa chắc trả tự do và độc lập cho ba nước Lào, Miền, Việt.

Người ta có cảm tưởng rằng các dân tộc (Đông Dương) cần được cái gì (độc lập) mới chiến đấu.

Sau khi ông Bidault, ngoại trưởng Pháp, phò hộ Washington trở về Paris, có báo cáo giữa Hội đồng Tông trưởng rằng tại Washington « Pháp » có nói rõ không ứng quốc tế hóa chiến sự Đông Dương » và ông Bidault tỏ ý không biết có ba nước Lào, Miền, Việt, ngoài vòng Liên Hiệp Pháp.

Thế nghĩa là gì? Nghĩa là giữa Pháp và Mỹ có lầm mâu thuẫn, và là mâu thuẫn cơ sở.

VĂN LANG



Người Pháp tuyên bố ở cửa miệng và trên giấy tờ là nước Việt Nam độc lập. Và dân chúng Việt hỏi: độc lập nó như thế nào?

Mới đây Pháp lại nói tới chuyện hoàn thành độc lập cho Việt, Miền, Lào, vì đã đến lúc không còn tuyên bố « độc lập ».

Dân chúng Việt nam

đang chờ xem Pháp « hoàn thành độc lập » nó ra sao.

### HỘP THƯ TÒA SOẠN

Bạn Nguyễn bat lụy:

Đang xem bài ấy.

Bạn N. B. T.

Có đọc kỹ thư bạn.

« Ngày thời 2. Đã nói ngược, tất không hiểu. Bạn chịu khó tìm hiểu nhất là đừng để xuyên tạo ý trong bài.

Bạn Nguyễn Chất.

Không hiểu thư bạn định nói gì. Hình ấy đê tên Nguyễn mai Linh. Cũng một nét chữ. Trong phon, là không có cò mà cũng chẳng có hình kèm theo (?)

— Muốn báo xin gửi ngân phiếu về Ty quản lý. Có dữ kiện bộ trác số 1.

Bạn Nguyễn thiện Giang

Đã nhận được « Ngõ Chặt »

Tranh không lời

11

NHẬN THỨC

# LIÊN HIỆP VÀ TÙY THUỘC

của VĂN LANG

Trong lúc Pháp lại long trọng tuyên bố « hoàn thành độc lập và chủ quyền Việt Miền Lào » trong Liên Hiệp Pháp (3-7-53), Đời Mới trích dẫn lại đây sự nhận thức về « Liên Hiệp và Tùy thuộc » cùng « Vài ý nghĩ về L.H.P. » và « Định nghĩa độc lập » của bạn Văn Lang đã viết cách đây hai năm trên tạp chí Đời Mới số 7 năm trên báo Quân Chung.

Ý kiến của bạn Văn Lang phát biểu, ngày nay vẫn chưa mất thời gian tính, và vẫn đúng với hiện tình của Liên Hiệp Pháp, chứng tỏ sự duy nhứt và liên tục trong quan niệm về chính trị của bạn. — ĐỜI MỚI

**LIÊN HIỆP ANH**, Liên hiệp Pháp, Liên hiệp Án. Đều là liên hiệp cả. Nhưng nội dung không chắc giống nhau. Đế quốc Án, từ một đế quốc thống trị biến thành một liên hiệp gồm có nhiều nước độc lập thực sự như Canada, Úc châu, Án đế chặng hạm. Tiếng Án gọi là Commonwealth, có ý nghĩa rất rộng rãi, gần như thịnh vượng chung. Người Pháp dùng danh từ Union trong sự thay đổi của Án đế Pháp.

Danh từ lúi nào cũng tốt đẹp. Tuy vậy, từ 5 năm nay, chưa ai thấy nền móng liên hiệp của Pháp ra sao. Có điều hiển nhiên, viết trên giấy trắng bằng mực đen, là ba nước Lào, Miền, Việt được gọi nước độc lập « trong Liên hiệp Pháp ».

Chưa thấy ai định nghĩa độc lập trong phạm vi một liên hiệp ra sao cả, mặc dầu đã có một Hội nghị Liên hiệp Pháp.

Ta có thể lấy tư cách công dân Việt Nam mà nói rõ ràng có nhiều cách liên hiệp. Cơ liên hiệp mà tùy thuộc và có liên hiệp mà không tôn thương chủ quyền quốc gia.

Tùy thuộc tức là nước nhỏ yếu sẽ bị nước mạnh chỉ phổi và lãnh đạo theo lối (paternalism). Trong trường hợp ấy các nước tùy thuộc là chư hầu (satellites) của nước cầm đầu và sẽ không phải trên được cá tính.

Liên hiệp mà không tôn thương chủ quyền quốc gia là đưa vào nguyên tắc dân chủ, nghĩa là các nước liên hiệp đều bình đẳng, đều có thể này nò và tiến bộ. Ở đây bình đẳng biến thành lệ thuộc trong liên hiệp bất bình đẳng.

Chắc là đồng bào ta không ai muốn thứ liên hiệp bất bình đẳng.

Đ.T. (25-11-51)

## Vài ý nghĩ về Liên Hiệp Pháp

NHÀ chánh trị có thể nói rằng Liên Hiệp Pháp là con đẻ của một chánh sách thỏa hiệp. Nếu sự xung khắc tự nhiên của chánh sách thỏa hiệp không được dàn xếp, thì sự xây dựng L.H.Q. sẽ cứ hành trên những cơ sở rất mong manh mà thiện chí của nhà cầm quyền không thể kiên cố nổi.

Dẫu sao, Pháp và Việt không nên quên rằng họ có một sự « dây liên lạc bắc khống dứt, và ngày càng chặt chẽ hơn, nếu người ta biết săn sóc nó. Ấy là dây vân hường này mới sâu xa. Còn về mặt kinh tế, nếu thời cuộc thay đổi, một sự thay đổi có thể xảy ra dễ dàng, thì ảnh hưởng của Pháp mong manh lắm.

Người ta bảo Pháp và Việt phải nêu đặc nhau về mặt quốc phòng và ngoại giao, là chỉ vì các vấn đề kinh tế, chứ sự thật thì ở Pau sở dĩ cuộc thảo luận kéo dài,

về mặt quốc phòng, chỉ ở trong hện tại, giá trị của vấn đề mới quí, chờ đợi với tương lai thì không thành chuyện.

Ngoại giao là gì? Nếu không phải bảo vệ lợi quyền quốc gia. Một khi thời cuộc biến đổi thì ngoại giao của Pháp và Việt không còn giống nhau, chỉ vì một lẽ tất giản dị là Pháp thì thuộc khối Áu chúa, còn Việt ở Đông Nam Á ngó ra Thái Bình Dương. Giữa Pháp và Việt có một điểm giống nhau: ở trong khối thế giới tự do, nhưng kẻ ở chân trời, người ở gốc bờ.

Thế nên Pháp và Việt rất cần nhau thằng vào hiện thiết quốc gia và quốc tế với nhau chia sẻ tự nhiên của nó, để bắt tay nhau huynh huynh đệ đệ, sing còn trong những con bão tố. Đ.T. — (2-12-51)

## Định nghĩa độc lập

80

năm mất nước, dân tộc Việt Nam cảm biết mình sống thiếu. Biết mình sống thiếu thì tự nhiên muốn sống đầy đủ. Sợ dĩ không thể sống đầy đủ vì mình mất cả chủ quyền trên đất nước của mình. Ý chí sống đầy đủ không thể ở trong vòng lý tưởng mãi được, bởi sự sống thiếu hăng ngày, hăng giờ, hăng phút thúc dục người mất nước phải vùng lên, phải quyết cường, phải đòi hỏi, phải tranh đấu, phải cách mạng, phải chiến đấu nếu có cơ hội chiến đấu với kẻ được đòi sống đầy đủ của mình. Những hành động ấy gọi tóm lại là tranh thủ độc lập.

(xem tiếp trang 38)

T RÊN một giấy tờ năm 1948 « nước Pháp thừa nhận nước Việt Nam độc lập với tư cách là nước liên hiệp với Pháp ».

Ngày nay, Pháp tuyên bố « hoàn thành độc lập và chủ quyền của Việt Miền Lào và trao cho 3 nước đó tất cả những quyền hành còn lại trong tay Pháp » với điều kiện căn bản (theo lời nhán mạnh của ngoại trưởng Bidault), là 3 nước phải ở trong Liên Hiệp Pháp.

Chưa thấy Pháp nói rõ quan niệm mới về Liên Hiệp Pháp ra sao.

Cao Miền đã làn tiếng đòi Pháp phải giao trả độc lập như Hồi quốc, Án đế trong Liên Hiệp Án. Nghĩa là Liên Hiệp Pháp phải được như Liên Hiệp Án và các quốc gia liên kết phải được hưởng một chế độ dominion.

Dominion là một nước trong khối Liên Hiệp Án. Chế độ dominion ra sao? Địa vị một nước dominion trong Liên Hiệp Án như thế nào?

Và tò chúc Liên Hiệp Án đem sánh với Liên Hiệp Pháp?

Bài khảo cứu sau đây cho chúng ta có dịp so sánh về tò chúc Liên Hiệp Pháp hiện thời với Liên Hiệp Án.

ĐỜI MỚI.

## KHỐI LIÊN HIỆP ANH

LIÊN Hiệp Án (Commonwealth of nations) hiện nay gồm có: Anh, Gia nă đại, Úc, Tân Tây Lan, Nam Phi, Án đế, Hồi quốc và Tích Lan.

Đạo luật Westminster là cơ sở hiến pháp L.H.A. căn cứ trên bản thuyết trình Balfour mà thảo ra, qui định địa vị pháp luật nước Liên hiệp và mối tương quan trong L.H.A.

Bản thuyết trình Balfour định nghĩa L.H.A. là một lập đoàn « những nước tự trị, có địa vị bình đẳng không nước nào phải lệ thuộc nước nào về mặt phương diện gì, nội chính hay ngoại vụ ».

Nước Anh cũng ở trong số các nước tự trị (autonome communities), vậy tự trị ở đây phải hiểu là độc lập, vì tự trị về cùn nội chính lẫn ngoại giao.

Sở dĩ không dùng chữ độc lập, tuy rằng trong bản thuyết trình Balfour đã nói rằng « nước tự trị được tự chủ vận mệnh của mình và không phải chịu một sức cưỡng chế nào » là vì những nước Liên hiệp vẫn « ở trong để quốc Anh » và « cùng trung thuận một vị quốc vương », là Anh hoàng.

Những nước tự trị (kè cả nước Anh) « tự ý liên hiệp với nhau thành khối L.H.A. theo nguyên tắc bình đẳng ».

NUỚC LIÊN HIỆP CÓ NHƯNG QUYỀN LẬP UỐC QUYỀN LẬP UỐC

NUỚC LIÊN HIỆP HOÀN TOÀN BÌNH ĐẲNG VỚI NUỚC ANH QUYỀN ĐẶT ĐẠI SỨ

Nước liên hiệp (dominion) trong L.H.A. không phải chịu một nước nào cưỡng chế, không lệ thuộc nước nào về một phương diện gì, nội chính hay ngoại giao. Nước liên hiệp là một quốc gia độc lập, một quốc gia có chủ quyền hoàn bị.

ĐỜI MỚI số 70

# TỔ CHỨC LIÊN HIỆP PHÁP KHÁC

## LIÊN HIỆP ANH ra sao?



NEHRU

không thuộc gì sứ quán Anh cả.

Sứ thần Anh coi riêng việc nước Anh không can thiệp gì vào công việc nước liên hiệp trừ khi nước liên hiệp không có đại biểu hay ngoại giao riêng, sứ thần Anh mới phụ trách thay.

### QUYỀN NGOẠI GIAO

Nước liên hiệp định đoạt lấy chính sách ngoại giao riêng của mình, nhưng chính sách ngoại giao riêng từng nước trong L.H.A. không thể đi trái với lợi ích chung.

Nước liên hiệp không chịu nhận một nền ngoại giao duy nhứt do một cơ quan tối cao ở riêng một nơi nào, có quyền quyết định và điều khiển.

Nước liên hiệp ở từng hoàn cảnh khác nhau, khu vực hoạt động khác nhau, có thể có chính sách ngoại giao khác nhau, có khi trái ngược hẳn nhau. Tuy vậy, cần bản chính sách ngoại giao chung của các nước liên hiệp là nên duy trì sự liên hiệp, nên giữ tình thân thiện Anh Mỹ và tăng cường sự hợp tác giữa L.H.A. và Hoa Kỳ.

### CHIẾN TRANH VÀ QUYỀN TRUNG LẬP

Bản thuyết trình Balfour không quy định nghĩa vụ những nước trong L.H.A. khi xảy ra chiến tranh cho nên gấp lúc nước Anh giao chiến, nước liên hiệp có tham gia chiến tranh thì không phải vì pháp luật bắt buộc mà vì sự liên đới quan hệ của một hội viên trong khối liên hiệp.

### CO QUAN CHUNG VÀ TỔ CHỨC

#### HỢP TÁC CỦA L.H.A.

Có hai yếu tố cần tạo nên Liên Hiệp Án. Một yếu tố về pháp luật: trung thuận một vị quốc vương chung. Một yếu tố về chính trị: liên hiệp trên căn bản tự do và bình đẳng.

Liên Hiệp Án căn cứ vào hai nguyên tắc tự do và bình đẳng nên không có một cơ quan tối cao nào trên chính phủ mỗi nước. Đề thực hiện sự hợp tác trong khối Liên Hiệp — n h ứ t là về ngoại giao và quân sự, là những vấn đề then chốt — chỉ có những cơ cấu hoàn toàn tư vấn. Cơ cấu chủ yếu là Hội nghị Đế quốc, nay quen gọi là Hội nghị các Thủ trưởng, để trao đổi ý kiến với nhau.

#### ANH HÒA NG

Theo đạo luật Westminster, Anh hoàng là mối liên lạc cần thiết ràng buộc những nước trong L.H.A.

Sứ thần nước liên hiệp chỉ phải tuân theo huấn lệnh bộ ngoại giao nước minh,

ĐỜI MỚI số 70

Anh hoàng đối với nước liên hiệp cũng như địa vị Anh hoàng tại nước Anh, địa vị ông nguyên thủ không có trách nhiệm ở một nước theo chính thể đại nghị, nghĩa là Anh hoàng không lự ý quyết định gì. Anh hoàng hành động căn cứ vào ý kiến nội các nước liên hiệp, Anh hoàng không can thiệp thực tế vào chính trị nước liên hiệp.

### QUỐC TỊCH CHUNG

Nước Liên hiệp đã có Đạo luật Westminster để nhận quyền nước liên hiệp tự do quy định phân vỉ riêng cho kiều dân từng nước trong khối liên hiệp. Riêng phần nước Anh, vẫn để cho hết thảy những người « dân Anh » hưởng dân quyền và quyền chính trị như, không phân biệt là người Anh hay dân nước liên hiệp.

### TỔNG ĐỐC NUỚC LIÊN HIỆP

Anh hoàng giữ quyền chấp hành tối cao nước Anh và nước liên hiệp, nhưng không thể có mặt khắp mọi nơi được, nên cần có người đại diện, một phó vương, quản nhiệm quyền chấp hành tại nước liên hiệp, gọi là tổng đốc.

### HỢP TÁC VỀ NGOẠI GIAO

Trong thời gian Hội nghị các thủ trưởng không họp thì có những cơ quan liên lạc thường trực là bộ các nước liên hiệp Án, bộ Ngoại giao nước liên hiệp và những cao cấp ủy viên có mặt tại Luân Đôn hay thủ đô các nước liên hiệp.

Bộ ngoại giao nước liên hiệp là bộ ngoại giao tại bất cứ nước nào.

Bộ Các nước Liên hiệp Anh theo lời một nghị viện Anh khi thành lập bộ này, là một « bộ Ngoại giao với tinh thần gia tộc liên lạc với bộ Ngoại giao nước Liên hiệp. »

Đại biểu chính phủ các nước trong L.H.A. trao đổi lẫn với nhau gọi là cao cấp ủy viên. Cao ủy, ngoài chức vụ bảo vệ quyền lợi nước minh, còn là nhân viên liên lạc để các chính phủ trực tiếp trao đổi ý kiến.

Cao ủy Anh tại nước liên hiệp trực thuộc bộ Các nước Liên hiệp Án. Cao ủy nước liên hiệp tại Luân Đôn và thủ đô nước liên hiệp khác thuộc quyền bộ Ngoại giao nước liên hiệp.

### HỢP TÁC VỀ QUÂN SỰ

Hội nghị Đế quốc đã thừa nhận một vài nguyên tắc về sự hợp tác quân sự như sau :

1.— Việc phòng thủ toàn thể Đế quốc là vấn đề ích lợi chung, nhưng mỗi nước có chức lấy sự phòng thủ riêng nước mình.

2.— Khi có chiến tranh, mỗi nước định đoạt khi nào tham gia, và tham gia nhiều it thế nào.

3.— Sự hợp tác chủ trọng về phương diện kỹ thuật và tổ chức giống nhau.

Cơ cấu hợp tác quân trọng nhất về quân sự là Quân sự Ủy viên hội Đế quốc. Quân ủy hội chỉ là một cơ quan tư vấn, không có quyền chấp hành gì cả. Quốc Liên hiệp tuy ý gởi đại biểu dự Quốc ủy hội hay không. Thủ tướng Anh Chủ tịch Quốc ủy hội. Quốc ủy hội có đề nghị điều gì, chính phủ nước Quốc Liên hiệp dù có cử đại biểu dự hội nghị vẫn có quyền thẩm định thi hành hay không, tuy ý, vì hợp tác trong L.H.A. là tự ý hợp tác chờ không bắt buộc.

## HỢP TÁC VỀ KINH TẾ

**V**ề phương diện kinh tế, trong L.H.A. có hai thuyết đối lập nhau. Một thuyết chủ trương tự do mậu dịch hoàn toàn. Một thuyết chủ trương « Đế quốc tự túc », đặt một « hàng rào quan thuế » hàng chẽ hàng hóa nước ngoài.

Muốn dung hòa hai chủ trương trái ngược, hội nghị Đế quốc tìm ra phương pháp thỏa hiệp, thừa nhận nguyên tắc tru dài trong khối liên hiệp.

Mỗi nước tự ý quyết định chính sách mậu dịch tổ chức ngoại thương của mình, nhưng bằng lòng đặt ra một thuế xuất riêng dành nhẹ vào hàng hóa các nước trong khối nhập cảng.

## KẾT LUẬN

**K**ẾT luận về tổ chức và sự hợp tác trong L.H.A., chúng tôi trích dịch ra đây một đoạn bài bình luận của dài bá âm Luân đôn nhân dịp hội nghị thủ tướng các nước trong L.H.A. họp ngày 25-1944:

Giữa nước Anh, Gia nã đại, Nam Phi, Úc và Tân Tây Lan, có :

— Một nền binh đằng hoàn toàn ; thủ tướng Gia nã đại hay Tân Tây Lan v.v... ngang hàng tuyệt đối với thủ tướng Anh : dân nước liên hiệp ngang hàng tuyệt đối với dân Anh ;

— Một tổ chức chính trị dân chủ giống nhau ; viên tòng đốc chỉ là người đại diện nhà vua tại nước liên hiệp ;

— Một nền độc lập hoàn toàn : nắm nước trao đổi sự thắn là cao cấp ủy viên.

Giải liên lạc giữa 5 nước ấy có tính cách tinh thần : lòng trung thành với một vị quốc vương chung, tình huynh đệ trong một gia đình Anh gồm những người không nhất định là nói giống Anh.

Ái nhì Lan đã tự ý rút ra ngoài khỏi Liên hiệp. Có lẽ một ngày kia Ấn Độ sẽ tự ý gia nhập K.L.H. (việc này đã thực hiện năm 1947 sau khi Anh thừa nhận Ấn độ độc lập).

Quyền tự do gia nhập hay phân ly, 5 hay không, đã gây sức mạnh cho L.H.A. Có thể mọi giờ được tính cách thuận nhất, sự đoàn kết mới được vững bền.



**H**ÀNỘI thủ đô khói lửa, một ngày mưa nhẹ hạt. Không rét, mà cũng không ấm bức. Không khí giải mồng mát dịu dịu.

Phố Hàng Bột, Hàng Bạc, Hàng Da, Hàng Cỏ nồi bún, phố Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Hai, Hàng Trống đây rác bàn, những mảnh huyết thương mõi áy đồng người, toàn người Việt, người Tàu cũ đồng mau, xé dịch mau, cướp « đời sống ». Không cảnh không đẹp mắt lắm... Nhà cửa cũng có gác nồi, gác ba, nhưng phổ phuông so le, lộn xộn, lão đảo như răng bà già !

Phố Huế, Phố Tràng Tiền, Phố Gia Long, thường gọi khu vực của Tây, đường rộng hơn, sạch hơn ; nhựa uớt loang loáng, bước nhẹ bần chân. Nhà cao cửa lớn, phố phường ngát ngưởng chọc trời, cát xén, sấp xếp ngay ngắn. Ít người hơn, nhưng phần nhiều là người ngoại quốc ; nhiều người Tây (Tây phương). Người V. N. tại đây cũng sạch sẽ, sang trọng nhiều. Đây không phải phố của chính người Việt Nam. Lại càng không phải là xứ sở của người Việt Nam nghèo.

**S**AIGON chuyên về ăn hơn là mặc.

Hà Nội chuyên về mặc hơn là ăn.

Nhận xét cõi điện ấy đã bị phá dỗ lâu rồi Saigon là thành phố... ăn đã đánh, mà nay cũng là thành phố... mặc. Người phụ nữ Saigon đã « văn minh hóa » chiếc áo bà ba thành một thứ áo cộc nữa Tàu, nữa Nhật và để tắm sắm hàng trăm chiếc áo dài màu sắc sô, chuộng hoa to mắt...

Trái lại, Hà Nội thì nay, không mấy người ăn diện. Như cái trời gai lạnh tựa meadow trở thu hôm nay mà cũng không đếm được bao nhiêu cặp đồ dạ, hay những chiếc cà vạt muôn đời... Hà Nội, Người Hà Nội ăn mặc đã dần dị nhiều đi rồi.

Không thể phủ nhận rằng người Hà Nội đã « tự giác » về lối ăn diện ngông nghênh !

Thật ra, chẳng qua là « kinh tế quyết định » tất cả. Bởi sống Hà Nội đất đỏ, khó khăn hơn Saigon,

Phụ nữ Hà Nội hình như không thích mầu áo chói mắt, không thích vải áo có hoa to hay rắn rí loạn xạ. Phụ nữ

# HÀNỘI, THỦ ĐÔ KHÓI LỬA

SƠ TAY  
của LƯU QUÂN

Hà Nội chỉ dùng toàn màu trắng, hay những màu thanh thanh phảng phiu. Y phục của họ cũng mỏng theo thế, nhưng phải nhận rằng người phụ nữ Hà Nội ăn mặc kín đáo hơn phụ nữ Saigon.

Người phụ nữ Saigon dựa trên « yếu tố khí hậu » miền nhiệt đới, dùng những thứ hàng hết sức mỏng khoác cái y phục tượng trưng « thời, đê đắp lên thân hình những yếm vẻ đẹp ngoại lai... hơi lố bịch ! »

Nhà bè ngoài phụ nữ Hà Nội, và Huế con mắt Á đông của chúng ta không lấy làm kinh ngạc, mà tim thấy được những nét thanh lịch của chúng tộc.

Bất chước cái trắng, cái đẹp của người không phải là điều dở. Nhưng đi đánh lấp cài lố lăng nguyên chất của xứ ta để phá đỗ nè nếp thẩm mỹ riêng của dân tộc, quả không phải là điều hay vậy !

\* \* \*

**D**ÈM về, Hà Nội cũng đỗ lửa, dù màu xanh lơ, xanh biếc, xanh biển, xanh trời, đỗ bầm, đỗ máu, đỗ bồng hồng, vàng, ngai tim tim hoa cà... Nhưng ánh sáng Hà Nội trông đứng đắn, chững chạc. Ta cảm thấy một sự sắp xếp thứ tự có căn bản thẩm mỹ đúng mực. Hồ Hoàn Kiếm giữ bộ mặt yên lành như nước sông Hương, hững bông người, ánh sáng phố phường : trổng như đang dưới đáy nước Hồ Gurom một « Hà Nội thứ hai » thanh tịnh và huyền ảo. Những cảnh liệu rũ xuống như những ống tóc đàn bà trong gió, lô một màu xanh lá đậm, lam lịu di những nét giả tạo của phố phường. Con người quay cuồng giữa bụi nhân sinh đỗ thành, nhờ đó, cảm thấy gần thiêng nhiều hơn và cuộc đời bớt sắc cạnh.

Quanh Hồ Hoàn Kiếm, đã bớt đi nhiều những cặp tình nhân âu ái, bắn công khai » Không biết ai đã nghĩ ra sự dụng lên mấy nếp nhà dù bằng gỗ quanh hồ, bỗ dọc lề nước những chiếc ghế dựa êm êm, đê đêm đêm, người Hà Nội đến ngã lưng, quên phần nào cuộc sống gay go, suy nghĩ về con người và thời cuộc. Gió lồng bong đêm nước dâng hơi mát dịu, cũng xua đi được ít nhiều uất ngheen của người công dân nhiều ý thức độc lập và tự do của con Người, xứ sở.

Hoan hô người nào đã có sáng kiến cho thuê ghế dựa quanh bờ Hồ !

H. T.



về thời cuộc nhiều hơn những nơi khác. Và khói lửa bay rật về dày dâng cháy lên ít nhiều ý thức sâu sắc về vận mệnh nước nhà, về đấu tranh, về thời thế, và cái nghĩa sống của con người.

Hà Nội là thành phố biệt suy nghĩ, đang suy nghĩ, trầm lặng và chịu đựng. Có kẻ đã dựng lên một hình ảnh của nước Việt Nam ;

Hà Nội là bộ óc, Huế là trái tim và Saigon là cái bao tử tiêu thụ, đồ ngoại hóa !

Hình ảnh ấy quả là đúng vậy.

\* \* \*

**H**ÀNỘI cũng nhiều phố phường như Saigon — Chợlớn. Nhưng điều đáng chú ý nhất của xứ sở, Hà Nội thâm sâu mùi thuốc súng, nên người dân Hà Nội, theo dõi bài khoán

## THU HÀNỘI



Đường nhớ người đi  
Rặt ràng tiếng hát.  
Tháp Rùa trơ lạnh với giường hồ,  
Ôi mùa Thu !  
Lá vàng rốm mầu,  
Không gian sâu ngơ ngẩn xa xôi.

Dám là áo lâng cánh bướm  
Gọi bồi hồi lòng những chàng trai  
— Một dòng đưa, mai hé chín,  
vú đồng chờ—  
Một người đi qua giữa lòng Hà Nội  
Nghe mènh móng im lặng cả đỗ thành.

H. T.

Trái lại, Saigon, — thủ đô nước V.N. hiện tại, chỉ mang toàn là tên ngoại quốc ; phần lớn là « quý danh » của những quan Pháp thuộc địa đã có công với nước Pháp trong cuộc chiếm đất Việt Nam từ thế kỷ thứ 19.

Kể ra cũng bắt chước cái chốn kinh kỳ Bắc Việt, đổi tên đường phố cho đất Saigon. Cái việc ấy tưởng cũng dấn dì, mà mang một ý nghĩa sâu xa, biểu lộ một ý thức độc lập bêu cạnh rất chính đáng.

Người phu xích lô, người tài xế tắc xi đất Saigon chỉ thuộc lầu tên phố phường tiếng Pháp. Họ phải thuộc lầu như thế để kiếm lấy hột cơm manh áo, sống qua « ngày trời ».

Tâm hồn của người công dân độc lập đã róm máu nhiều rồi !

LƯU QUÂN



PHÓNG VĂN TÁC GIẢ « LÚA RỪNG ĐÊM »

## TỪ CỔ ĐẾN TÂN NHẠC

### Âm nhạc Việt Nam có một nền tảng không?

Công và tư trong  
chánh trị

**B**ẠN là người tranh đấu chánh trị, tất nhiên có vấn đề công và tư. Lê tự nhiên là không ai có quyền động tới cái « riêng » của bạn ; nhưng bạn không có quyền mượn có vì cái « riêng » mà làm tồn thương cái « công ». Trong những hành động của bạn, bạn không quên rằng đời tư của bạn rất có ảnh hưởng tới việc công. Mặc dù bạn lo giữ cái « phần tư » đứng đắn, và phân biệt công với tư, chưa chắc bạn sẽ tránh khỏi tiếng thị phi, lời phi báng.

Bạn là người tranh đấu. Tự nhiên bạn có lập trường chánh trị hồn hôi. Có lập trường tất nhiên có đồng chí ; mà có đồng chí là có kẻ nghịch. Kẻ nghịch của bạn có thể ở bên bạn, theo sát bạn, để mà phá hoại công tác của bạn. Trong các phương pháp phá hoại, thủ đoạn phi báng là lợi hại nhất, vì nó có thể gieo sự ngờ vực giữa đồng chí của bạn, có thể làm cho bạn nản chí ; có khi vì quá uất ức có bạn dám ra tự tử. Cái gương tự tử vì bị phi báng đã nhiều lắm rồi. Mà bạn nên nhớ rằng quyền sinh là tiêu cực, và người tranh đấu không có quyền sử dụng súng mìn của mình theo ý muốn.

Bạn nên nhớ kỹ rằng giữa công với tư ranh giới rất mờ ám, ít ai phân biệt được. Thận trọng là hơn cả.

Ngoài ra, tôi còn muốn bạn đề ý điều này, điều mà thông thường trong xã hội người ta có ý nghĩ sai lầm. Tôi muốn nói lập trường chánh trị không phải là việc riêng của một người. Bạn là người tranh đấu thì lập trường của bạn cũng là lập trường của đồng chí bạn.

Ví dụ bạn chủ nhiệm Bối Mới nêu cao lập trường chánh trị trong những bài luận về vấn đề Việt Pháp, hay trong bức thư công khai gửi cho nhà cầm quyền Pháp, lập trường ấy không riêng của bạn Trần Văn An.

Đành nó là lập trường chung của bạn bè (đồng chí) của người viết ra, nhưng nếu nó phản ánh nguyện vọng của phần đông thì lập trường kia có thể gọi là lập trường chung. Như vậy, không vì bạn Trần Văn An nêu lên mà gọi là « của Trần Văn An ».

Thêm nữa, khi một lập trường đã nêu rõ, thì đừng tưởng rằng ai lợi dụng cho tư riêng được, vì một lẽ để hiểu là sự thành tựu không đem lợi cho cá nhân.

BẤT HỦ



Của TÔ KIỀU NGÂN

— Vâng ! Hắn là câu chuyện cái « Nền » của âm nhạc Việt Nam như gi ? Tôi có đọc bài của anh Chiểu trong báo « Xã Hội »

— Anh Chiểu thuyết một tràng giọng dài về lịch sử âm nhạc Tây Phương để chứng minh rằng nhạc Tây Phương có

TRÈN đường Trần Hưng Đạo ở bờ sông Hương tôi gặp anh Nguyễn Hữu Ba đang gõ lưng trên chiếc xe đạp, một tay ôm một cái hộp gỗ như cái tráp của thầy rùa, mắt nhìn hai bên hè phố. Thấy tôi anh với vẻ phanh xe lại và hai người « tóm » nhau đứng ngay giữa trời nắng, giữa giòng người lên xuống mà... thảo luận.

Có lẽ vì trời Huế nắng quá nên anh bạn nhạc sĩ này đã tạm cởi chiếc áo lụa thâm cổ hữu đê khoác chiếc « sơ mi » trắng xuềnh xoàng ; dáng người anh vẫn mảnh khảnh, nói chuyện vẫn có duyên,

nghĩa là anh vẫn vui, trẻ như mấy năm trước.

— Rứa chứ anh về mấy hôm rồi ? Nghe anh về mà bừa nì mới gặp, tôi muốn anh em mình nói chuyện về những hoạt động âm nhạc ở Thành kinh.

— Nghe nói anh vừa được giấy phép thành lập Hội Âm Nhạc V.N. ?

— Vâng, xin tin anh mừng rằng Hội đã được phép thành lập và hiện đã tổ chức hai tiêu ban ; một tiêu ban Tân nhạc và một tiêu ban Cổ nhạc.

Từ đó anh Ba nói qua những nhận xét chung của anh về cách làm việc của các nhạc sĩ khắp nơi :

— Tôi thấy vấn đề cần thiết cho anh em nhạc bây giờ là phải mỗi ngày mỗi học tập và trao đổi ý kiến, kinh nghiệm lẫn nhau. Có thể mới hy vọng tiến bộ được. Tôi rất buồn khi thấy đa số anh em nhạc sĩ cứ nhâm nhăm để bừa, để nhiều là tiếng thở dài của những tâm hồn truy lục, sa đọa trong thú vui nhục dục. Bây giờ chúng ta cần chỉnh đốn lại, hướng nó về chỗ, không dám nói hoàn toàn lành mạnh nhưng ít nhất cũng rõ ràng, nghĩa là nội dung nó phải « ăn » một cái gì...

Chưa kịp hỏi tác giả « Lúa rừng đêm » cái « ăn » ấy là « ăn » gì thì anh ta đã nói qua tình trạng nhạc ở Huế.

— Anh ạ, ở đây có nhiều chuyện « vui » lắm. Người làm thi ít nhưng kê phà thi nhiều. Chắc anh đã nghe câu chuyện giữa tôi với anh Nguyễn định Chiểu ?

Giới mộ nhạc ở thủ đô miền Nam chờ đợi tác giả « Quang đường mai » lên tiếng nói với ngón nhị hồ sở trường của anh.

Cha mẹ cần biết

## TẠI SAO CON MÌNH HỒNG THỊ ?

NẾU trẻ em học hành không nên tham, đó là lỗi tại chúng ta không biết hướng dẫn nó trong việc học hành. Suốt 8 năm có khi suốt 15, 20 năm « đèn sách » bao nhiêu thì giờ và trí óc của đứa trẻ phải lo đến việc « đèn sách », là chính, mà trong đó mối lo chính là thi cử. Dám ra có cái ám ảnh về thi cử nó luôn luôn lâm bận rộn đầu óc trẻ em, nhất là cái tư tưởng « thi hỏng »

Phải nói rằng trong thời niên thiếu phần đông các em sống bớt phần hồn nhiên, thư thái, và vui vẻ chỉ vì hai chữ « hỏng thi ». Bỗn phận của bậc phụ huynh là phải khuyến khích, dịu dắt, nâng đỡ các trẻ em, phải có một thái độ đúng mực trên bước đường học vấn của trẻ em, làm sao chọn đúng và phát huy được khả năng, sở trường của nó. Có như vậy, lo gì trẻ em không thành công để đáng trong đời học sinh của nó, lo gì nó không chọn được nghề thích hợp, đầy triển vọng.

Em bé Mai lên năm, theo học lớp Mẫu giáo. Nói là học, sự thực, người ta sửa soạn cho nó quen với cây bút chì, bút mực với hình vẽ nguệch ngoạc, quen mặt với nét chữ v...

Một hôm, mẹ nó chạy đến hỏi cô giáo :

— Hôm qua, con bé nó không tập viết, phải không cô ?

Cô giáo cười hòa nhã :

— Thưa bà, phải, nhưng em nó có phải thi Tú tài năm nay đâu !

Nhiều bà mẹ cứ có cái lỗi hâm diện hão muôn khoe con mình, chưa đến tuổi đã học lớp trên. » Ngày nay, đứa đến chớ các bà cứ muốn trẻ em « đốt giai đoạn ».

Tuổi mười một là cái tuổi quan trọng : đến tuổi này, trẻ em tố ra mình có khả năng theo đuổi ban học nào, ban cõi điện, ban « tân học » hoặc ngành chuyên môn nào. Các bậc cha mẹ biết vậy nên đảm ra lo lắng cho cái tuổi này, muốn cho con mau tố lộ « chân tài », đưa đến chỗ thái quá có hại là thúc dục con « gõ lưng mà cuốc ».

Các bậc phụ huynh đó biết đâu rằng, đều chính yếu không phải là bắt con cái phải học bằng, học rút, mà chính là chọn đúng lúc để hướng dẫn sự học hành của con cái. Phải nhầm nó đã đủ sức khỏe, tinh thần đã phát triển đầy đủ để dự lớp sắp đến không. Phải nhớ rằng, đôi khi vì thiếu điều kiện sức khỏe (bộ phận tiêu hóa yếu ớt chẳng hạn) một bước đầu của quãng đời học sinh loli thời, vấp váp đến vì chưa đủ điều kiện, tất cả sẽ đưa đến kết quả tai hại có thể làm hư hỏng cả bước đường học vấn của trẻ em.



\* NHảy LỚP \* TẠI HẬU RA SAO ?

EM bé Đông lên sáu. Cha mẹ không dạy dỗ mấy, em mò mẫm thế nào mà đã biết đọc rồi. Cha mẹ liền cho con nhảy lớp tư (lớp 11), theo học lớp ba (lớp 10).

Về môn tập đọc thi em theo tạm kip chúng bạn. Về tinh dỗ, và viết tập, còn chậm chạp lắm, chậm chạp cả trong việc lấy một quyển sách, nộp bài vở, có khi quên làm bài, quên mang sách theo đọc. Cuối tháng, em đứng chót, về khóc với mẹ. May sau, bà mẹ của em biết điều, liền xin cho em xuống lớp tư cho vừa sức.

Một nhà phụ trách về giáo dục có nói :

« Phải chú trọng vào hai năm đầu của đời học sinh. Đó là bước đầu, nền móng cho bước đường học vấn sau này, hướng dẫn lối đi trong thời kỳ này, là hại cho về sau ».

Hiện giờ, các nhà tâm lý học chưa có ý kiến thống nhất, khi trả lời câu hỏi.

« Có nên cho các em tập đọc trước khi lên sáu chưa ? », nhưng ai nấy đều nhận rằng khoảng từ sáu lên bảy tuổi, trẻ em tập đọc một cách maulé và dễ dàng.

KHOI SỰ CHO BÙNG LÀ CÓ KẾT QUẢ,  
GO ÉP CHỈ ĐUA BẾN THẬT BẠI

ĐÂY là một bước đầu tai hại khi vào ban Trung học của em Nam, mà lỗi tại cha em. Lên bốn, em đã phải theo học lớp dạy thêm ở nhà. Được chin tuồi ruồi, em thi đậu vào đệ lục. Kết quả của cả năm học đệ lục rất kém, em rời kỳ thi lên lớp đệ ngũ. Cha mẹ đang từ chối hàn hoan bày giờ « hò hẹn ». Nam đã ôm yêu, mấy tháng hè lại phải gõ lưng ra học. Tháng chín, lại thi hỏng nữa, Nam phải ở lại lớp đệ lục, đáng lý ra, với mười tuồi ruồi có gì là muộn, hơn nữa em sẽ dư sức theo kịp chúng bạn, nhưng ông cha cho là nhục, gởi em vào một trường tư thục.

Kết quả, là sau này em thi hỏng luôn bốn kinh, kỳ thứ năm mới giặt được mảnh bảng Tú tài !

Có nhà giáo dục nói rằng « 5% các em

là đủ sức 95% các em học sớm một năm không đủ sức theo học cho có kết quả, mà còn tai hại nhiều cho sức khỏe và tinh thần. »

Cha mẹ thường thường lại có hai khuyễn hướng sai lầm :

— Một là bắt con học trước tuổi.

— Hai là lớn lồng ngồng mới cho vào đệ lục. Đối với lớp trẻ em sau, tuổi các em không thích hợp theo đuổi ban Trung học.

CHỌN LỘC NGÀNH HỌC  
THÍCH HỢP CHO CON CÁI

Vi bị nhiều thành kiến của xã hội cũ, nên cha mẹ thường chọn cho con môn học không hợp chút nào với khả năng của nó. Thế rồi lại đi la, mắng tại tội. Bóng ra, cha mẹ phải an ủi, gầy cho nó lòng tin tưởng, cho nó thấy rằng nó có dịp học lại chương trình kỹ càng hơn, đầu óc sẽ thư thái hơn, có thời giờ giải trí hơn, và nó rất có thể đứng vào hàng xuất sắc trong năm đến.

Các bậc cha mẹ nên chú trọng đến điều này.

TRƯỞNG TUYỀN dịch



## HỘP THƯ QUẢN LÝ

Cô Đặng Ngọc Yến (Phan ri) đã gửi số báo thiếu đến cô và cảm ơn cô đã giới thiệu thêm điều gì.

— Chúng tôi đã nhận được ngân phiếu của :

- Ô. Lê Nguyên Tâm (Hai phong) 300\$
- Ô. Bùi Quốc Bình (Hanoi) 3.000\$
- Ô. Chu Tiêm (Vientiane) 150\$
- Ô. Dương Quỳnh (Cà Iao Ré) 200\$
- Ô. Nguyễn Thế Khải (Biên hòa) 100\$
- Sgt Cann Maurice (S.P. 4.789) 100\$
- Ô. Nguyễn Văn Ngọc (Vientiane) 300\$
- Ô. Phạm Văn Anh (Vientiane) 150\$
- Ô. Tôn Thất Dung (Hué) 144\$
- Ô. Nguyễn Đình Khương (S.P. 54.035) 96\$
- Ô. Nguyễn Thành Sơn (Kompong Chám) 24\$
- Ô. Nam Linh (Huiplong) 2.837\$ 40
- Ô. Trần Phú (Thủ Đức) 40\$
- Ô. Đặng Ngọc Hội (Xuân Lý) 22\$

Xin trân trọng cảm ơn.

TY QUẢN LÝ ĐỜI MỚI

# Giáo sư

Của HÀ VIỆT PHƯƠNG

Một, hai, ba.. năm, bảy.. tám...  
để thường có đến mười rạp cả thảy,  
tính cả miền ngoại ô nữa.. Còn rạp  
xiné ấy à... thì, xem nào...

Anh bạn, một con « thiên ma » của  
ca kịch và điện ảnh, sờn bàn tay,  
« bẩm độn » :

Ái chà ? nhiều cơ đáy... có tới...  
mỗi ngày, trung bình có tới bốn vạn  
người đi xem xiné và chứng vạn rưỡi  
người đi coi hát. Như thế vị chỉ minh  
có một thứ trường học kinh xù, trong  
đó vô số là giáo sư quốc tế dậy,  
tôan băng bài học tình cảm, nó « vào »  
sâu hơn hết — dậy và cảm hóa một  
số học sinh, dù mặt nam, phụ, lão,  
áu...

Cô bạn, một sinh viên Cao học, đặt  
một tạp chí văn nghệ ngoại quốc  
xuống mặt bàn là liệt nhưng hình ảnh  
nhân vật năm châu, rồi khẽ vỗ vai một  
cô họa sĩ :

— Mao trạch Đông bình như có nói :  
« Mỗi diễn viên kịch trường là một  
đầu dây liên lạc nối hàng nghệ, hàng  
vạn nhân dân vào với Đoàn ta » (tức  
là Đảng) và vào Chính quyền. » Cho  
nên, Mai Lan Phuong, một quái kiệt  
của sân khấu Trung quốc hiện nay  
làm Cố vấn tối cao cho Chính phủ  
nhân dân Trung hoa mới, và được  
coi như bậc thầy học của nhân dân,  
thày học về tình cảm. Người ta liệt  
họ Mai ngang hàng với họ Lô (Lô Tán)  
hiện giờ là « Tân Trung hoa chí đại  
hiện ». Hồi trước, qua Nhựt, tôi đã  
được các bạn thanh niên văn nghệ bên  
ấy kề cho nghe nhiều câu chuyện lý  
thú về đời sống của những ngôi sao  
chổi lò « soi đường cho thế giới  
mới, cho thế hệ thanh niên đang vươn  
lên » ấy. Các anh, các chị chẳng biết  
cô thời giờ không nhỉ ?

Chúng tôi vây quanh cô bạn, những  
tràng pháo tay nỗi lên hoan hô :

— Xin cho nghe.. Sẵn thời giờ  
lắm.. Ai bùi lì xin miễn tái thinh...

Cô bạn dăm dăm ngoi vào mặt nữ  
họa sĩ như để ôn lại những kỷ niệm  
xa xưa, ở trên tấm gương.. thu thủy  
nợ, rồi chậm rãi :

— Thời thừa Hy, nguyên học sinh

đại học đường ở Đông kinh.. cô là  
dân Triều Tiên, về thời Nhật thuộc...  
sản tinh thần ái quốc, cô nguyên dem  
tài năng của mình ra cứu nước.. cô  
hoạt động cách mạng.. cô bị truy nã  
ráo riết.. đã sống cuộc đời lẩn lút  
trong nhiều năm.. cô lúc phải bán cả  
nhẫu cưới để lấy tiền độ nhật và tiền  
theo học một ngành mà cô ưa thích  
nhất : ngành ca vũ (múa hát) vốn là  
môn nghệ thuật đặc sắc nhất của dân  
Cao ly : thực vậy dân Triều Tiên đã  
tạo ra được những vở kịch múa,  
không có qua một lời ca nào mà chỉ  
dùng có bộ điệu không thôi, cũng đủ  
biểu diễn được hàng giờ, tả nỗi được  
rõ rệt tất cả nỗi khát của lòng  
người...

Thế là sau một thời gian rèn luyện  
tài nghệ cô nữ giáo sư trẻ tuổi bỏ quê  
mới là một cùi chỉ, có thể gọi là trọng  
trung, của một dân tộc.. vẫn minh.  
Đây một bằng chứng cụ thể về tình  
thần trọng tài thổi tự đáy lòng nhân  
dân ta tức là thành khẩn để đánh  
giá và ghi công của công nghệ đối với  
việc giáo huấn thiên hạ : thành phố  
Thượng hải vừa được giải phóng,  
đoàn thể địa phương đang tối mắt tối  
mũi về mọi công việc tổ chức và giữ  
giữ trật tự, thi có tin là Lý Hùng Khải  
(tên này không chắc là đúng vì đã lâu  
không nhắc đến, nhưng dù sao đây  
cũng chỉ là một cái tên..) đại biểu cho  
giới văn nghệ thời, vậy xin hiểu nó là :  
Mô, một danh ca bậc nhì, sau Mai  
Lan Phuong, ở khu vực họ Tường  
bước sang khu vực họ Mao. Tất nhiên  
là thành bộ địa phương cũng thảo  
luận lung lẫm xem phải tiếp rước ra  
sao cái người « liêu lạc của hàng vạn  
nhân dân » này.

Sau ngủ ngũ là cử một linh ủy (tức  
là một vị ngang hàng tình trưởng) đi  
đón ca sĩ kia. Nhưng xe của « cùi »  
linh ủy đi gần đến phố nhà ga thì...  
thôi không tài nào đi được nữa :  
đường phố chật cứng, dân chúng đỡ  
tới có hàng triệu con người để thay  
phiên nhau công kênh diễm viễn nọ từ  
phố này sang phố khác cho về đến  
tận khách sạn công cộng, lúc đó « cùi »  
linh ủy mới được.. đón nhà văn nghệ  
và lúc về tới trụ sở, « cùi » với tuyên  
bố : « Đồng chí Mao dậy đúng thực ;

và cứu vãn nỗi oán độc lập của Triều  
tiên về mặt tinh thần, trước khi các  
chính khách và quân nhân ái quốc  
Triều Tiên tranh thủ được nền độc  
lập về mặt hình thức. Nhân dân Triều  
tiên gần đây thường gọi họ Thôi là :  
anh thu cứu quốc. Họ quý mến họ  
Thôi đến nỗi rằng : con gái của Thừa  
Hy, vốn nổi nghiệp mẹ, trong một  
trận lớn bị quân Nam hàn bao vây  
giữa lúc nàng đem tài nghệ ra giải  
trí và giáo dục bộ đội Bắc hàn.. thi  
đã có hai trung đoàn thề liều chết  
để giải cứu cho « Đóa hoa hồng » của  
dân tộc Triều Tiên, là ái nữ của  
vị anh thu cứu quốc.

Cô bạn trao một tập chí Trung hoa,  
trong đó có in ảnh đoàn ca vũ Thừa  
Hy cho chúng tôi xem, rồi đưa  
để cho câu chuyện bằng một câu thơ,  
tạm dịch là : « Nhịp sống của dân tộc  
đã hiện ra trong điệu múa của vũ nữ ..  
tiếng gọi của đất nước đã vọng qua  
câu hát của thi nhân ». Chuyện rằng :

— Mai Lan Phuong, một « kép hát »  
danh từ này hiếu theo nghĩa cao cả  
của nó hồi 1930-31 qua Mỹ đã được  
dân chúng Nữu Uớc công kênh lên  
rước từ biển tàu cho đến tận Thị sảnh.  
Đó là dấu hiệu trọng tài hạng người dạy  
dân bằng tình cảm. Nhìn đó cũng chỉ  
mới là một cùi chỉ, có thể gọi là trọng  
trung, của một dân tộc.. vẫn minh.  
Đây một bằng chứng cụ thể về tình  
thần trọng tài thổi tự đáy lòng nhân  
dân ta tức là thành khẩn để đánh  
giá và ghi công của công nghệ đối với  
việc giáo huấn thiên hạ : thành phố  
Thượng hải vừa được giải phóng,  
đoàn thể địa phương đang tối mắt tối  
mũi về mọi công việc tổ chức và giữ  
giữ trật tự, thi có tin là Lý Hùng Khải  
(tên này không chắc là đúng vì đã lâu  
không nhắc đến, nhưng dù sao đây  
cũng chỉ là một cái tên..) đại biểu cho  
giới văn nghệ thời, vậy xin hiểu nó là :  
Mô, một danh ca bậc nhì, sau Mai  
Lan Phuong, ở khu vực họ Tường  
bước sang khu vực họ Mao. Tất nhiên  
là thành bộ địa phương cũng thảo  
luận lung lẫm xem phải tiếp rước ra  
sao cái người « liêu lạc của hàng vạn  
nhân dân » này.

Những nụ cười chào đón. Những cử  
chỉ nâng đỡ. Những tình tiết hứa hẹn.  
Không khí cởi mở.. mở màn cho  
những « giao kèo danh dự » :

— Để tì phu trách việc.. gọi tắc xi...  
— Tôi hướng dẫn vào đất hội họa  
của sân khấu...

— Anh Diên thế nào chẳng giúp anh  
về phía kiến trúc sân khấu và màn  
ảnh...

— Còn kỹ sư Ngọc thi về ánh sáng...

— Yêu cầu đoàn Thăng Long phu  
rách các khoái « thu hút » (attrac-  
tions)...

— Đồng ý.. đồng ý.. đồng ý..

Và tán thành...

Có một bầu không khí Thủ đô văn  
hóa hội trọng thu 1946 vùng giặc. Triều  
mến. Lâng lâng.

Ai dám bảo ai là vô linh, là lạnh  
nhạt ?

(xem tiếp trang 31)

# HY VỌNG

Của LÔ TAN

Chờ đến khi anh đã hy sinh mòn mỏi  
Thời thanh xuân của anh

— Thì hắn bỏ anh bơ vơ một mình.

Nhà thi sĩ vĩ đại này là một nhà ái  
quốc của nước Hung Gia Lợi, vì tờ  
quốc hy sinh trên đầu ngọn dào của  
người lính Cô dát đến nay đã là bảy  
mươi lăm năm trời rồi. Đầu đán thay,  
chết mà như vậy, nhưng càng đau đớn  
là cho đến bây giờ thơ của ông vẫn  
chưa chết.

Nhung mà đời con người ta vốn là  
đau khổ ! Oai hùng anh dũng như  
Pétofi, rút cuộc rời cung phải ngừng  
buộc trước đêm tối âm thầm, quay  
nhìn lại chốn phương đông mênh mông  
ấy. Ông nói :

Tuyệt vọng chỉ là trống rỗng,

Với hy vọng cũng là giống nhau.

Giá tôi vẫn sinh trong cái « Trống  
Rỗng » và dỗ dáng dỗ tôi này thì tôi  
vẫn phải đi tìm kiếm lại thuở thanh  
xuân đau đớn lạc loài đã trôi mất ở  
quanh người tôi. Bởi vì nếu thanh  
xuân ở quanh người tôi bằng tiêu  
diệt, thì buổi xé chiêu ở trong ngườ  
tôi cũng phải tàn rụng.

Nhung bây giờ chẳng có ánh trăng  
sao, chẳng có xác rụng rời của bướm  
bướm, cho đến cái cười bung quơ  
tình yêu bay múa cũng không. Mà  
thanh niên thì sống rất bình yên.

Tôi đành để mặc tôi đem cái xác  
thịt đi chống trả với đêm tối trong trống  
rỗng này thôi. Tôi buông thả cái mộc  
hy vọng này xuống, tôi nghe phải bài  
thơ hy vọng của Pétofi Sandor :

Hy vọng là gì ? Là con đê :  
Hắn đối với người nào cũng đều rất  
xảo quyệt,

Tất cả đều đem dâng cho nó,



## Bài thơ viết trong mùa loạn

Hờ ơi... điệu hè xứ Huế

Mấy năm rồi xa quê,  
Thôn làng mỗi khói lửa,  
Hôm nay trở về,  
Đường quen cũ lạ, cảnh gà sau trưa.  
Nắng rời lỗ đít,

Áo dệt bông tre.

Có tiếng nghè.. ơ run trong xóm,  
Có lá rơi vàng trên tiếp che.

Người đi bên nứ,  
Ai về bên tè?

Bảy năm rồi sầu vô kể!  
Mái rạ chuồng rơm,

Lửa hòn đất mẹ,  
Máu xuôi giòng sông Vỹ.

Qua muôn vị trí,  
Hoan ngắn đồng sầu, lợn nhõ..

Sòn mấy cánh tay đau.  
Gối đầu trên đất mẹ,

Qua những đêm nau.  
Kháng khít rồi giò sương tình lắng lẽ,

Ba lô trên vai lối mòn quanh quê những  
chiều mưa.

Qua mấy bờ tre tiếp nữa,  
Nhớ về quê mẹ buồn xưa xưa  
Xanh hiền ruộng nếp, dừa ngọt cát vàng



Người đi lúa hát bờ xa,  
Nắng nhạt rây vàng,  
Nhà tranh mai rạ,  
tường nghiêng nghiêng dồng ruộng  
bao la.  
Nghé... ơ trưa quê sao lắng lẽ,  
Bến nước cầu tre,  
Chân run run đạp lên tình đất nè.

Bài thơ xứ Huế,  
Vườn trồng nhà hoang.  
Mấy mìn xa quê sầu vô kể!  
Mẹ già em đợi lạc phương mở?  
Người bò lắng ra đi,  
Vàng luyến tàu cau, nắng đỡ.  
Chiều rơi.

DAO CA

## Lúa vàng giải sóng

T HẤY lúa đồng bào

Tôi nhớ lúa quê tôi.

Độ nào xưa nghiêng ngả lúa reo cười  
Đến tôi lâu mới về chơi thăm nhả.

Sương nắng những ngày qua,  
Giữa lòng dân mồ Hôi.

Tiết ngoài đồng,  
Vui trong ngũ tết,  
Lúa vàng ống:

Được mùa!

Khuynh rồi tiếng trực còn khua  
Bố công lâm sầm, bên trưa dãi dẫu.

Thỏa lòng mong đợi bấy lâu!



Giờ đây lúa chín bông vàng thăm,  
Quần quai thoi rồi lúa khổ đau.

Bốn bề ai thấu nguồn cơn?  
A ha, gái trai thôn xám từng đoàn,

Lấm lìm tay liềm tay hái,  
Bên nhau quần nâu áo vải

Thề một lòng sống mái phen này:  
— Lúa thịt xương, lúa mạch máu

dân cày!  
Quyết bảo toàn lấy lúa!

Lòng đắt như cời mồi,  
Lúa ngầm ướm nguồn phun nở xung

thiên...

Bao giờ sông núi bình yên,  
Lúa vàng giải sông ánh lèu ngọn cờ.

Lòng tôi đi gặt Mùa Thơ,  
Tôi về thăm lúa còn mờ độ nào.

Tôi về thăm lúa, đặt dào tình  
quê!

LƯƠNG DANH HIỀN



Từ vương mầu chính chiến,  
Lúa xanh mòn mòn nghẹn ngào,

## CAI LUƠN ĐÁNG BỊ ĐÀO THAI CHĂNG ?

CỦA  
Thái Linh

vào, rồi chí bấy Phùng Há vào... Bắt tay  
và bắt tay.

Với nụ cười vừa chua chát, vừa trào  
phúng, anh Hà Việt Phương nhắc lại cho  
mọi người nghe câu chuyện giữa anh và  
tôi, rồi quay lại lắc đầu nói với anh Siêu :

— Cũng giống như nhóm « Hán  
Thuyên » chúng mình đạo trước. Lúc  
đâu cũng bị bệnh chủ quan coi thường  
sân khấu cải lương, về sau, có hợp nhau  
lại, có bắn cãi... rồi mới vò đầu vò tai  
nhận thức rõ ràng vai trò quan hệ của  
sân khấu cải lương.

Rồi anh quay lại phía tôi :

— Bây giờ, có đồng đủ anh em, anh  
thứ cho biết tại sao anh... (hay các anh  
cũng được)... lại khinh thường cải lương  
như thế. Hôm qua, anh đã đi xem Kim  
vân Kiều, đó là một chứng cứ cụ thể  
viện ra và nói cho chúng tôi biết tại sao...  
anh lại khinh thường, Anh cho hết lập  
trường của các anh... qua buổi diễn hôm  
qua...

Không do dự, tôi tự hào chia lấy :

— Tôi xin vò phép tạm dừng chữ khinh  
mà anh đã buộc vào chúng tôi vậy! Nếu  
hồi tại sao chúng tôi khinh cải lương vọng  
cõi thi chúng tôi có thể trả lời một cách  
giản dị là tại cải lương vọng cõi khinh  
chúng tôi, tại khán giả của cải lương vọng  
cõi... cũng khinh lẫn nhau, tại các tích hác  
của cải lương vọng cõi... khinh tri nhớ  
của khán giả, khinh sự tiến bộ của lý  
tri, tư tưởng, xã hội, thời đại v.v...

— Tại sao anh không đi xem cải lương?  
Tại anh có thành kiến... và coi thường,  
coi khinh có phải không? Tại ánh nghĩ  
rằng cải lương là món quà giải trí của  
thắng dân đen, và cõi văn nghệ sĩ là giải  
tri thức nên không thường thức món ăn  
của đại chúng chăng? Tại cải lương là  
lạc hậu và cải lương đáng bị đào thải  
chăng? À, à... nhưng trước hết phải đặt  
một câu hỏi giáo điều đã: trong các bạn  
văn nghệ sĩ từ 20 đến 35 tuổi của anh, có  
độ bao nhiêu người đi xem cải lương?

— Tôi lim dim đôi mắt và duyệt lại hình  
nhà của các bạn tôi trong trí nhớ. Tôi  
gật gù... và quả quyết!

— Trong mười người thì cả... cả mười  
đều không đặt chân vào bi trường!

Đến đây, tôi quay sang nhìn ông bầu..  
bằng một cái nhìn xin lỗi và sẵn sàng mở

rộng đôi tai để nghe anh Hà « chính » cải  
lối, sơ hở của tôi. Anh Hà chưa kịp nói  
thì nhà nghiệp ảnh Phạm khắc Dưỡng  
bước vào: Nghĩ nói bắt tay, bắt tay. Sau  
anh Dưỡng là cõi Bích Thuận... và ông  
Bích Thuận.. và nhiều nhiều bạn trong  
ban Phùng Hảo mà tôi không biết tên: Lại  
bắt tay, lại bắt tay. Anh Hà sửa soạn nói,  
thì anh Lê văn Siêu vào, nhà đạo diễn

Nếu thế... thì khai giả chịu.

và vui lòng... và ước mong... các diễn  
viên hãy khinh thường khán giả đi à?

Anh Hà Việt Phương xen vào:

— Anh Thái Linh phê bình cải lương...  
qua đời « mắt kính » kịch rồi! Được, anh  
cứ trình bày hết quan niệm của anh đi,  
chúng ta sẽ trả lại câu chuyện kịch và cải  
luong sau.

— Tôi xin nói tiếp: Vì dụ cõi Kim

vân Kiều này mà giao cho ban Năm Châu  
diễn, tôi tin là chính anh Năm Châu sẽ  
khoác áo Thúc Sinh Vảy, để kết luận nếu  
bên ban Phùng Há mà chí Bày giữ vai  
Thúc Sinh... thì đó là vì thiếu nam diễn  
viên có tài, mà thiếu nam diễn viên  
có tài, nếu không đào tạo nam diễn  
viên... đó nghĩa là khinh thường khán  
giả và trái buộc khán giả trong cải  
thi hài xaux này: đòi hỏi chí Bày phải  
đóng vai Thúc Sinh. Bi sâu hơn một  
chút nữa về câu chuyện sân khấu



Phùng Há (Thúc Sinh) và Bích Thuận  
(Thúy Kiều) trong vở Kim Vân Kiều  
khinh thường khán giả, tôi xin viện ra  
đây vài khuyết điểm chính: bài trí luộm  
thuộm, cầu thả (ví dụ hai ngón tay mập  
chỉ thấp có một) và thiếu mỹ thuật (mãy  
ngón tay chỉ một cách hồn đòn...) Nhịp  
đàn với tiếng hát có khi sai lạc nhau;  
hưởn cười hồn hồn là vừa vọng cõi, vừa

hở quẳng, vừa sa mạc, vừa ngâm thơ,  
vừa ca hắc, vừa đối thoại... và vừa ca cải  
cách trong cùng một màn. Hồ lớn nhiều  
quá thành ra tội thay... hoang mang mỗi  
khi diễn viên thay giọng — Cử chỉ và  
diệu bộ của diễn viên có khi cứng cỏi,  
có khi vô lý và ngượng ngùng...

Tôi lấy thí dụ có Kiều trước cửa

buồng ngủ của Hoạn Thư? Tại sao lại đem  
cắt cái đàn đi để rồi đứng tro tro mấy  
phút liền... trong khi 2 vợ chồng Hoạn  
Thư rủ nhau đi ngủ? Nếu đúng đấy là  
chỉ đề chờ Thúc Sinh đi trước qua một  
bên, rồi hai người nhìn nhau, rồi Hoạn  
Thư nhảy vò ra... và khán giả cười, thì tại  
sao không ôm luôn cái đàn mà gục xuống  
thì tự nhiên hơn. Chỉ tạm phê bình một  
vai chính thôi, tôi không dám kẽ đèn mực  
Tú bà với diễu thuốc là 1953 trên mực, &  
vai Hoạn Thư với cái xẩy xi.. làm giảm  
giá trị của Kiều đi thôi: tội chưa phê  
binh những vai phụ khác rất kém, các  
vai phụ đều kém cỏi!

— Anh nói cũng đúng, nhưng tôi phê  
binh là anh không đặt vấn đề lượng trung  
của cải lương và vấn đề tâp chán của kịch  
làm cõi riêng lẻ và nền tảng phê bình.  
Chúng ta sẽ trả lại vấn đề này. Anh tiếp  
tục phê bình nốt đi:

— Tôi nhắc lại: tôi chỉ nói có vài nét  
chính thôi... nhưng như thế cũng đủ để  
kết luận là diễn sân khấu khinh khán  
giả. Điểm thứ hai của tôi là vở hát (hay  
đề tài)... khinh khán giả. Nhiều tuồng đã  
hát cách đây hai mươi năm mà giờ vẫn  
nhai lại; thời đại đã tiến hóa, dân tộc đã  
quật khởi... mà câu ca vẫn đượm mùi  
phong kiển, đượm mùi bảo thủ; náo là  
tam tòng từ đức nào là trung hiếu một  
cách già gân dở dở v.v... ở điểm này  
tôi phê bình toàn bộ cải lương.. chứ tôi  
không phê bình Kim Vân Kiều đâu nhé!

— Chúng tôi công nhận là cải lương  
thiếu vòi mới, thiếu đề tài... và không đủ  
diễn kiện cùng hoàn cảnh để dựng lên  
những vở táo bạo về nội dung cũng như  
về hình thức. Đi qua Dĩa Bay là một  
chuyện khó lầm.. (1) Nhưng tôi tưởng  
nếu cải lương thiếu vòi mới.. đó là lỗi  
chung của toàn thể văn nghệ sĩ chứ  
đâu phải là lỗi riêng của anh em nhà  
nghệ? Việc sáng tác và ghi lại nét  
sống linh hoạt của nhân dân là một trọng  
trách của tất cả mọi người con dân đất  
nước Việt.

— Tôi đề nghị đề anh Thái Linh nói  
xong ba lý lẽ chính của anh ấy rồi chúng  
ta đặt luộm vấn đề, sân khấu ra mà mồ xé.

— Biết thử ba của tôi là khán giả cải  
luong lại khinh lẫn nhau. Xin lấy thí dụ  
(Xem tiếp trang 32)



Hồi ký của « Vua leo núi »

# TÔI ĐÃ CHINH PHỤC ngọn núi cao nhứt thế giới

Tôi đã theo nhiều đoàn thám hiểm người Anh, người Thụy Sĩ. Tôi vẫn không quên mấy người bạn chân thành, đã cùng tôi leo lên được đỉnh Everest: nhà thám hiểm Thụy Sĩ Raymond Lambert và nhà thám hiểm Edmund Hillary.

Nhiều người cứ đặt vấn đề « Ai lên đến đỉnh trước tiên » làm cho tôi kinh ngạc, vì chúng tôi là anh em cả, đều lùng dấu cát trước gian lao. Điều mong mỏi là làm sao lên đến đỉnh, và tôi đã toàn nguyễn. Hillary và tôi đã thành công. Nhiều bạn muốn biết cái hận đường cuối cùng trước khi đến đích, tôi vui lòng kể cho các bạn nghe.

## CUỘC BỐI THÁM HIỂM BAT ĐẦU

**CUỘC** leo núi Everest trên dãy Hy Mã Lạp Sơn vừa rồi đã khiến cả thế giới chú ý. Lần đầu tiên, con người đã lên tới đỉnh cao nhứt vũ trụ. Kể đã thắng cuộc là một thường dân Nepal chuyên nghề dân đờn cho các nhà thám hiểm, tên Tensing.

Đây là thiên hồi ký của « vua leo núi » mà Đ. M. phiên dịch để恭敬 hiến bạn một cuộc mạo hiểm của con người chiến thắng thiên nhiên.

Sự thành công của Tensing đã đem lại cho anh 20.000 rúp pi, ký giao kèo với 3 hãng quay phim, và một ngôi nhà ba gian nhờ sự lạc quyền của một tờ báo ở Calcutta tờ chúc. Kỳ công của Tensing đã giúp anh thoát khỏi đời sống nghèo nàn, trong một căn nhà nhỏ với vợ và hai con. Nhân dịp lễ đăng quang Nữ hoàng Elizabeth, nước Anh đã lấy kỳ công của Tensing để làm quà tặng cho Nữ hoàng đế quốc Anh.

Tensing thuật lại :

« Khi trèo lên đến đỉnh Choms Lung cao nhất của ngọn Everest, tôi thành tâm dâng quà bánh cảm ơn Thương để đã phù từ tôi thành công, sau sáu lần thất bại ».

Thuở nhỏ, tôi đã từng ôm ấp cái mộng leo lên đỉnh Everest cao vời vợi kia (8845 thước, ngọn núi cao nhất thế giới). Tôi tin có ma quái thần thánh ở trên đó, có cả con « Yeti », « con người quái đần sống trên tuyết mà chưa một ai thấy mặt nó ». Tôi đã tìm nó khắp các ngọn núi thấp hơn. Người ta chỉ thấy vết chân của nó in trên tuyết... Ngọn Everest cao quá, con « Yeti » không ở được chăng.

**NHỮNG NHÀ THÁM HIỂM LEO NÚI**  
**ĐỀU LÀ ANH EM CỦA TÔI CÁ**

Giờ đây thỏa chí bình sinh rồi, tôi vẫn hồi tưởng lại bao nhiêu lần thất bại, đầy gian lao, khổ惱, người rét đậm, tuyết cứng đặc, gió mùa làm bạt người đi, bao lần tôi phải quay gót trở về.

Một đoàn người Anh nữa lại tìm tôi ở Durjeeling. Bà Henderson, thư ký « Họi leo núi Hy Mã Lạp Sơn » cứ kí

khoản mời kéo tôi tham dự đoàn người Anh, từng theo các đoàn Pháp Ý, Thụy Sĩ.

Hội thám hiểm Thụy Sĩ lại mời tôi làm hội viên. Đại tá Hunt hứa trả trả tôi ba trăm rupee (tiền Ấn Độ) mỗi tháng (lối 22.000 phở rồng) Số tiền đó chẳng quan hệ, tôi nhận lời, vì đây là một dịp thám hiểm nữa, theo ước muốn của tôi.

## KHÓ KHĂN BƯỚNG NÚI

Tôi cầm đầu một đoàn hai mươi người hướng đạo và khuân vác, đáp tàu đến Raxaul. Bắt đầu di bộ từ Bhimpedi đến Kathmandu. Đến Namche Bazar, sức khỏe tôi mới bình phục.

Đến Kathmandou, xay ra vụ khéo khăn đầu tiên mà tôi không muốn kẽ dông dài, đại khái, anh em bàn với nhau « Họ đổi đổi tệ qua ! » Mấy cái gara ôtô là « nhà nghỉ nơi » của đoàn « Sherpas » chúng tôi. Tôi chán nản, và nói với mấy người Anh « Thời được » các ông làm sao thì làm, tôi thì tôi vào một khách sạn quen, nghỉ ngơi. »

Họ đâu chịu, dành riêng cho tôi một căn phòng, rồi viễn lè đổi với mấy anh em « sherpas » khác, chẳng qua là giải quyết tạm thời chì nghỉ chân ở đây một ngày thôi. Sáng hôm sau, mấy người Anh than phiền đoàn tùy túng chúng tôi làm bẩn đường trước gá ra. Tôi trả lời cho họ biết như vậy có gì lạ.

Tôi không muốn chỉ trích nhiều, nhưng thực ra, những điều nhỏ mọn này của họ có ảnh hưởng nhiều về sau...

Đến Bhatgaon, họ chỉ phát mèn kết thành túi, và hứa đến Namche Bazar mới có giày. Di bộ đến Namche Bazar, đọc đường chúng tôi cũng chẳng nhận được lèu mà nằm nghỉ. Họ nói : « Bi với chúng tôi thì như vậy đó ! »

Đoàn anh em chúng tôi đi tùy túng hồi tưởng thái độ săn sóc chu đáo ân cần của người Thụy Sĩ, trong những chuyến đi trước.

Tôi thì tôi đã quen nhiều với những cử chỉ phúc tạp đó. Đến Kathmandou một anh em tôi về bắt Bình. » Biết thế,



Tensing đi cùng vợ và con trên đường phố Ấn Độ, sau khi thắng cuộc trở về

cũ ở nhà cho rảnh ! »

Tôi tìm cách giải thích, anh em em. Đến Thuanboche, nhóm người Anh có phát lều, gà mèn và dụng cụ khác, và vẫn không quên dặn chúng tôi, khi thám hiểm xong, trả về, nhớ trao trả cho đủ số dụng cụ đó.

Tôi tìm đại tá Hunt, nói cho ông ta biết xưa nay, anh em đi tùy túng mỗi khi nhận dụng cụ, không có cái lối phải nộp lại bao giờ, và đại tá không giải quyết thi cuộc thám hiểm sẽ phải dở dang.

Mấy người Anh cuối cùng ưng thuận cho anh em nhận luôn dụng cụ không phải trả lại. Họ nói đó là phần thưởng sau cuộc hành trình.

## THÀNH CÔNG LÀ GÓP SỨC CHUNG CỦA NHÂN LOẠI

Đến Thyanboche, vài anh em chán nản bỏ ra về, vì thấy họ không ưa cho anh em đủ ăn, đủ mặc. Tôi lại phải tìm cách khuyến khích dặn người còn lại. Cuối cùng, anh em nói :

« Ahh cha ! », tức là « Bằng lòng, »

Nhưng cái nghĩa của hai tiếng « Ahh cha » ngẫu ngữ vì bắt đầu leo núi, người Anh bắt mỗi người đi theo phải vác 60 liu đồ vật (lối 30 kg lô).

Anh em phản kháng. Tôi cũng thấy quá đáng, và điều đình cho anh em vác 50 liu thôi.

Rồi đến vấn đề ăn uống. Mấy người Anh ăn đồ hộp, còn anh em mua được gì tại chỗ thì ăn nấy. Mãi đến trạm cản cứ, vấn đề ăn uống mới khai.

(còn nữa)  
TRƯƠNG TUYÊN dịch

ĐỜI MỚI số 70

# SAIGON TÀI HOA

(Tiếp theo trang 19)

Ai dám bảo ai là nấm cát vụn rời ?

— Thị nào : tay nắm tay, tay mạnh dạn dấn bước vào Đô thành của Tài, của Tình, và của Lực...

Trên cổ xe kiển một tảng tích hồng hoang của thời khuya ết sứ đánh nhịp cho « vỏ ngựa... lóc cốc », tuy không có dịp cầu rung rinh, nhưng mấy chàng trai trù bị hiến thân mình cho kiếp « quái kiệt thiêng liêng » (monstres sacrés), cũng cứ tung theo chiều gió, ném Nam nữ gánh tâm tình, với dân.. với dân vào câu hò hẹn :

— « Trí kỷ đâu ta ? — Ở cạnh mình Ní non bên gối suốt tàn canh .. .

Canh tàn. Lòng vợi. Ánh sáng lung chungan

Thịnh ? Thịnh ? Thịnh ?

Màn đã lên.

Sắp có vó số con người chuẩn bị hồi sinh.

Sẽ có mấy mươi nụ cười sòng phẳng, sẽ có mấy mươi tâm hồn cởi mở, sẽ có bao nhiêu là anh hào được phát tiết ứng dụng, vì đây không còn phải là thế giới của dồn nén, của giả dối, của che đậy nữa : đây là chốn Chợ Trời có những tiệm đồng, ngọc nữ công khai đem bán đủ các mẫu gương Vui, Buồn, Hòn, Giận, Oan, Ghét, Yên, Thương cho người đời soi chung để mà có thể thi lệu lấy minh... đây là Tòa án công minh bậc nhất đêm đêm thường phạt thế nhau để hoán cải thế nhân.. đây là trường huấn luyện kỹ thuật « khép cái gi cần khép, cười cái chi đáng cười »... đây là quán trả của những kẻ đang đợi giờ ra trước vành móng ngựa, và đang tâm tâm niệm niệm : « Ta thè nél cito hết sự thực. »

— Vì đây là đất sống của những người làm chứng trung thành nhất cho thời đại.

— Nếu họ không khai man...

— Họ không thể khai man được vì họ đây là cả diễn viên, ở sân khấu trên, lẫn khán giả, ở sân khấu dưới... cộng súc nhau để « chơi » cho thật ra



trò tǎn kịch bi hài trăm hồi nghìn cảnh của chính ngay cuộc đời họ » những chuỗi cười đòn, những tràng pháo tay những tiếng suýt nghiêm khắc, những mảnh khăn hồng thâm lén rút ra để vung lau khói mắt cũng như những đoạn ngắn đứt hơi, những nhịp đòn nhức xương, những điệu ngã ê sườn, những con hầm giọng tưởng đến vỡ toang lồng ngực để sao cito « vào vọng cõi » đúng là, những tiếng nắc nghẹn ngào khi cây nhịp lối cung làm cho mình üz thở... Tất cả những cái ấy đều thoát tự đáy lòng ra, không tài nào tìm được, tức là không tài nào đổi trả được : đây là người văn nghệ cản chính, đây là khán giả lành mạnh thì không bao giờ có thể... KHAI MAN được, vì khai man cũng không được, bao nhiêu phản ứng của họ đều là phản xạ cả. Cõi niềm thức của lòng người không phải là nơi nương náu của đối trả.

Sân khấu, là phần ảnh trung thành nhất của cuộc đời.

Người của sân khấu là những tên chứng thực thà nhất của thời đại.

Ta nên tin họ.. Ma không tin cũng chẳng được nào, vì sự thực ở trong rạp hát múa bay rạp bóng là sự kết tinh của thời đại. Ai ngờ nó thì ai đó hoặc là sống ở trên cuộc đời hoặc là sống ở dưới cuộc đời, nghĩa là không rõ ràng cuộc đời : không sống thực sự.

Cụ Kỳ Đồng, một lãnh tụ cách mạng, cùng thời với cụ Hoàng hoa Thám, sau khi bị bắt xem tuồng về nghỉ tại đền Quán Thành Hà Nội, thường vẫn ngâm nga :

Cung Trần Võ, năm cành trần trọc.  
Tiếng côn trùng eo ốc suốt năm canh...

Than ôi ! Tao hóa khéo vô tình.  
Bây giờ tôi tung hoành chí mãi mãi ?

Cụ ngâm nga vì, xúc cảnh (tuồng) sinh tình, cụ thấy trò đời quả là trò rối, nghĩa là tất cả mọi trò hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục của cuộc đời đều phô bày cả ra ở trong trò rối, nó lại còn thực hơn cả đời thực nữa.

Thịnh ! Thịnh ! Thịnh !

Màn đã lên rồi. Xin các ngài đưa vé.

Ta vào xem trò đời.

## ĐỌC THẦN CHUNG

Nhật báo thông tin  
4-6-8 đường d'Orsay - SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở  
Việt-Nam



# MỘT TRANG

# SỰ ĐẮM MÁU

dưới hiệu lệnh của một cố đạo, vừa là thông ngôn cho họ với quân đội. Đoàn quân vừa cảm vừa điếc này cũng có một tấm lòng hăng hái như tất cả người dân Ba Lan.

Cứ mỗi ngày, ông cố đạo lại ra hiệu cho phía quân đội. Họ chỉ than phiền có một việc: thiếu khi giới. Các đại biểu của họ lại cố diễn tả bằng điều bộ là cấp cho họ thêm khi giới. Thật là khung cảnh hết sức cảm động.

Những con người đó bị đói ruồng bỏ bầy giờ lại sốt sắng hy sinh cả con người họ vào lợi ích chung.

Thiếu chiến cụ, vì vậy các sĩ quan chỉ cấp cho họ được vài khẩu liên thanh và một ít đạn dược.

Trước khi tấn công một con đường phố, bọn lính Đức bắt đầu thả bom cháy và bom nổ xuống trước, lục quân mới tiến sau. Bọn họ dùng lựu đạn nhạy lửa, có khí lựu đạn xăng. Bị không quân quấy rối nên quân đội dân chúng phải bỏ những chướng ngại vật và các ngôi nhà gần các ụ. Lục quân địch thừa thế tiến rất hăng. Áp dụng chiến thuật ấy, nên trong mấy ngày đầu quân Đức đột nhập được nhiều vị trí quân đội dân chúng.

Bọn chúng ra sức tàn phá. Những đám cháy lan khắp nơi. Rồi quân đội dân chúng lại trở về chiếm giữ lấy những vị trí cũ, cung cố những chướng ngại vật giữa đám hoang tàn. Đã nhiều lần hai bên đánh đập nhau một chướng ngại vật luôn đến mấy ngày trời.

Từng toán một, họ di di lại lại, lối phục sức của họ lại rất gọn và đẹp. Thật là một đội quân kỳ diệu thế giới.

Nhưng quân phục ấy lại không giống nhau. Phần nhiều là quần áo binh lính quốc xã đã tịch thu được, hoặc « mượn » ở đám tù binh. Thoạt tiên, quân đội hai bên không khác nhau mấy nếu như quân đội dân chúng không mang thêm băng màu trắng đỏ. Một số nữa lại mặc thử quân phục từ năm 1939. Họ đã giữ gìn cẩn thận suốt 5 năm bây giờ mới đem ra dùng. Mũ cũng thế. Đầu kiều: có thử mũ Đức, Ba Lan, Pháp và mũ Nga nữa. Có nhiều cái chế tạo từ trận đại chiến thứ nhất.

**N**HỮNG vụ rối loạn vừa rồi ở Đông Đức, Áo, Tiệp khắc, Ba Lan... là dấu hiệu tinh thần dân tộc bắt khuất của các nước Đông Âu. Nhận các vụ nỗi loạn này chúng tôi trích dịch một tài liệu của tạp chí « La Marche du Monde », về cuộc « Khởi loạn ở Warsaw » mà tác giả là đại tướng Balon Bor Komorowski (hiện ở khởi Tây phương) người đã chỉ huy cuộc khởi nghĩa chống lại quân phát xít chiếm đóng thủ đô Ba Lan.

Trang sùi đầm máu của một kinh thành vùng dậy chứng tỏ tình thần yêu nước và bản năng bảo vệ tổ quốc của dân tộc Ba Lan trong cuộc chiến tranh vừa qua, là một thắng lợi lớn lao của Ba Lan không chịu sự kim häm nó lè.

II

**C**HIỀU đến, một đoàn đại biểu được bộ Tham mưu quân đội dân chúng tiếp đón. Họ đến xin tiếp viện khi cự. Đó là một nhóm 22 người gồm có dân ông lão lợn đàn bà. Họ ở về phe kháng chiến, nhưng tiếc rằng họ là những người vừa cảm vừa điếc.

Suốt thời kỳ chiến đấu, công việc của họ chỉ là công việc phụ thuộc. Quân đội dân chúng tinh sẽ lập ngay trong viện họ ở một bệnh viện nhỏ lấy họ giúp việc. Nhưng dự định đó không thực hành được.

Mấy giờ đầu của cuộc chiến đấu, viện chứa những người vừa cảm vừa điếc biến thành một vị trí tiền tuyến của quân đội dân chúng, nơi đó quân đội dân chúng đã dần lui được lâm lần tấn công của địch. Họ chiến đấu cạnh các đơn vị chính quy

một điều đặc biệt ở trong quân đội dân chúng nữa là số phụ nữ chiếm đến một phần bảy quân số. Họ đảm nhận những công việc như liên lạc, phát truyền đơn cho bộ đội và cả thường dân. Họ cũng giúp việc cứu thương, công việc xã hội và tiếp tế lương thực.

Phụ nữ không có quyền mang khí giới nhưng có một đội riêng biệt đeo mìn và nhiệm vụ của họ là phá những bức tường để khai lối đi cho quân đội khi phải mở những trận chiến đấu giành đặt từng ngôi nhà một.

Chính trong những trận đấu quyết liệt ta mới thấy rằng khả năng kháng chiến của phụ nữ không kém mấy nam giới.

Những điểm chống cự của quân Đức phần nhiều là những dinh thự to lớn, sự phòng ngự ở đây trông cậy vào khí giới hạng nặng: đại bác. Quân đội dân chúng lại dùng chiến thuật khác: áp dụng những trận đánh giáp lá cà. Họ tìm cách phá các ống dẫn nước, cắt giấy điện.

Có pháo binh dọn đường, bọn Đức thường di di lại lại bằng chiến xa để chuyên chở vật liệu và đạn dược. Tuy vậy chiến xa hoặc cam nhông hạng nặng vẫn bị phá luôn. Bọn họ lại đổi chiến thuật, dùng phi cơ thả dù xuống.

Quân đội dân chúng lại chú ý đến việc phòng không. Cứ trong 45 phút họ lại lo bố trí. Chính đồ là khoáng khắc từ lúc phi cơ cất cánh từ phi trường bay đi dội bom rồi trở về tiếp tế bom đạn và lại cất cánh bay đi.

Vài ngày sau, bọn Đức lại thả xuống bom diêm sinh rồi thả tiếp bom nổ. Thứ khi giới đầu có tính cách nhạy lửa, thứ bom sau dễ san bằng các tầng nhà.

Bom diêm sinh lúc nổ phát một tiếng động như bô rỗng. Vì vậy, họ đặt tên là « bom bô rỗng ». Tiếng nổ báo hiệu đến tiếng nổ chánh thức cách nhau có vài giây.

Mới đầu, thứ khi giới ấy gieo sự hãi cho dân chúng nhưng dần dần họ cũng quên, bỗng nhiên nghe tiếng nổ báo hiệu dân chúng kịp dù thi giờ xuống hầm nấp. Đại bác nổ suốt cả ngày. Những chuyến tàu chiến hành trình trong thành phố. Bọn Đức đặt thêm đại bác, liên thanh, súng cối trên lò cốt xe lửa. Bọn họ cũng bắt đầu dùng những chiếc xe tăng gọi là « Goliath » một thứ chiến xa thu gọn lại, điều khiển bằng điện, chứa đầy chất nổ để phá những chướng ngại vật.

Một chiến xa thường lo việc điều khiển và phóng những chiếc goliath. Quân đội dân chúng lại tìm cách phá giấy điện.

ĐỜI MỚI số 70

Chiếm được một chiếc goliath họ lại có 500 ki lô thuốc nổ. Khi một chiếc goliath đụng một chướng ngại vật, một tiếng nổ long trời dậy lên.

Một chiến xa « Cọp » thường điều khiển được ba hoặc bốn chiếc « Goliath ».

Mạc tu khoa vẫn đặt lòng tin tưởng ở 5 trung đội quân cách mạng và 600 trung đội quân bí mật, có thể nói là cả dân chúng thành Warsaw.

Ngày 8 tháng 8, đại phát thanh Mạc tu Khoa loan báo Hồng quân xâm vào thành phố. Đạo quân sẽ gồm có 100.000 quân đội Ba Lan do các sĩ quan Nga đào luyện trong bảy lâu nay.

Quân đội dân chúng lại đánh điện sang Luân Đôn cầu cứu. Thế rồi một buồm chiến có tin không quân đồng minh kéo đến tiếp tế vũ khí lương thực cho họ. Họ bắt đầu bố trí tiếp đón đoàn phi cơ đó.

Trong bóng tối, bóng người ẩn ẩn cháy tới công trường. Phụ nữ kéo từng đoàn tay cầm theo đèn bão. Họ họp từng nhóm ngồi giữa công trường, mắt đăm đăm về phía chân trời. Gần công trường chực sẵn những đội xung kích sẵn sàng ngăn cản địch quân đột nhập vào bên người đó. Sự chờ đợi kéo dài đến khuya. Bóng một người lính chỉ tay về phía chân trời, là đèn sáng sủa :

— Đến ! Kia. Họ đến đó ! Hãy xem ! Cố những diêm sáng.

Quả nhiên, những diêm sáng chỉ chít trên màn trời. Chiếc này rời chiếc khác lần lượt bay tới. Nhiều luồng sáng từ dưới đất cũng quét lên soi sáng cả vòm trời phía nam. Những viên đạn dù bắn màu đỏ, xanh, vàng, trắng xẹt lên không trung. Một chiếc bay lại gần. Súng cao xạ hăng hái khac đạn tiếp đến từng loạt liên thanh của quân Đức nổ như bắp rang.

Qua ánh đèn pha, người ta nhận thấy mảnh trắng đỏ xanh in trên cánh phi cơ. Mọi người có cảm tưởng một đám bướm khổng lồ đang lao mình về phía ánh sáng.

Những người lính canh ngồi trên nóc nhà đánh hiệu cho phi cơ lại gần. Một đợt công trường hiện lên một dấu chữ thập kết bằng ánh sáng.

Đây là những người đàn bà cầm trong tay những chiếc đèn bão. Họ có nhiệm vụ soi sáng địa điểm để phi cơ thả dù xuống, điều cốt yếu là không để cho địch thấy địa điểm để « cầu » đạn súng cối đến.



chúng đặt lại một cái thùng; khi cũ nằm giữa « cái thùng lũng Thụy Sĩ » đó. Ba cuộc tấn công của quân đội dân chúng bị đẩy lui nhưng rạng ngày hôm sau quân đội dân chúng mang được cái thùng qui báu đó về vị trí của họ.

Một cây dù rơi ngay trên nhà thờ Saint Alexandre, cách 200 thước nhà bia, một nơi có thề nói rằng là một pháo đài kiên cố của quân Đức. Bốn đội viễn treo lên nóc nhà thờ định mang thùng đạn đó xuống.

Một tràng liên thanh địch nổ giết ngay cả bốn mạng. Những người khác lại leo lên dở mái nóc nhà thờ nhưng cũng không đạt được ý muốn.

Hai đêm liền, từng đoàn phi cơ lại đến tiếp tế vũ khí lương thực. Mỗi đêm tinh có 15 chiếc.

Dân chúng nào nức vui mừng khôn xiết. Một chiếc Liberator bị đạn cao xạ địch bắn trúng rơi xuống trên một con đường ở cách lồng hành dinh của quân đội dân chúng chừng 50 thước. Phi công bị thiệt mạng. Nhưng dân chúng ở ngay vùng đó dập tắt được vụ nổ lửa trên chiếc máy bay.

Họ tháo được cái súng liên thanh hạng nặng đặt phía sau phi cơ và đêm hôm sau thứ khi giới lợi hại đó lại được đem ra sử dụng. Các vị trí của địch ở thành phố cũ lại bị tấn công bằng đạn liên thanh.

Những cuộc tiếp viện ấy có ảnh hưởng tinh thần rất lớn cho quân đội và trong toàn thể dân chúng. Những ngày trước, tuy vừa chiến đấu nhưng luôn luôn quân đội thắc mắc lo ngại đến một ngày hết đạn. Lúc này họ cảm thấy khoan khoái vô biên. Họ tin là có thể tiếp tục cuộc chiến đấu đến giờ phút cuối cùng.

Khi cự tiếp viện mà quân đội dân chúng thích nhất là súng liên thanh hạng nhẹ và súng trừ chiến xa.

Tuy vậy, họ không dám phung phí đạn được trái lại họ nghĩ ngay đến việc sản xuất thêm vũ khí ở trong các công xưởng và nhà máy trong khu vực của họ.

Quân Đức bắt đầu tưới xuống thành phố Warsaw với đòn đại bác hạng nặng. Quân đội dân chúng lại tổ chức những đơn vị cứu hỏa.

(còn tiếp)  
TRẦN DOANH



## click REUYÊN - TRUNG

dùng những  
phương-pháp  
lôi-lan để  
phun-sự nghệ-thuật  
Quảng-Cáo.  
Xuất-Bản, ấn-LoáL .

ISO. GIA LONG - ĐIỆN THOẠI: 21.503

TRẺ EM  
và bình  
SUNG RUỘT THÙA



**D**A số thường có định kiến cho rằng chỉ người lớn mới hay mắc chứng sưng ruột thừa, trái lại trẻ con cũng có thể mắc chứng này. Đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ nhỏ từ 6 tháng đến một tuổi cũng mắc chứng sưng ruột thừa rất nặng. Lại có cả trường hợp đứa trẻ mới sinh được ba ngày đã đau ruột thừa. Nhưng xét tổng quát, thì trẻ từ 6 đến 13 tuổi thường mắc bệnh này nhiều hơn là trẻ từ 1 đến 6 tuổi.

Chứng sưng ruột thừa rất nguy hiểm cho con trẻ, vì khó định bệnh, và vì bệnh chuyển rất nhanh. Tội một nỗi là khi trẻ kêu đau bụng, cha mẹ thường nghĩ ngay đến ăn không tiêu, táo bón hay giun quấy và bắt trẻ uống thuốc tẩy. Như thế thật là một lối lầm lớn, nếu vào trường hợp sưng ruột thừa nặng.

Vì có sự định bệnh nhầm lẫn và chữa bệnh không hợp lý đó, nên khút ruột thừa sưng lên, vỡ ra, làm bần mảng bụng và sinh biến chứng sưng mảng bụng (peritonite).

**Nguyên nhân.** — Những bậc làm cha mẹ thường cho rằng trẻ vừa ăn xong đã nòi nòi, nhảy nhót, nên đau sọc, rồi thành đau ruột thừa. Nói như vậy là sai.

Ruột thừa sưng lên một cách nhanh chóng là vì khút ruột đã bị bể tắc, vì cục phản, vật gì rắn trẻ nuốt phải, vì giun kim bay sán sorsit. Một nguyên nhân nữa, vì nhiễm trùng, trẻ bị cảm lạnh, vi trùng trào vào bộ hô hấp cũng có thể gây ra biến chứng sưng ruột thừa.

**Triệu chứng.** — Trẻ càng nhỏ, thì triệu chứng lại càng mơ hồ. Đối với người lớn, đau ở bụng dưới, nôn mửa và sốt, là triệu chứng rõ rệt nhất. Nhưng đối với trẻ nhỏ đau mà không nói được đau ở đâu, tìm được chỗ đau là vẫn dễ dàng. Ngay đến trẻ lớn hơn cũng không thể chỉ rõ, vì bụng đau làm r้าu, hôi đau ở đâu, chúng chỉ biết chỉ đại khai vào rún, hoặc vào

một chỗ nào khác ở bụng.

Nôn mửa là một triệu chứng quan trọng của bệnh sưng ruột, nhưng nhiều chứng khác cũng nôn mửa. Nhất là những bệnh con trè mồm đều nôn mửa trước tiên. Khi mà khút ruột thừa sưng rồi vỡ, và đã bắt đầu xung mảng bụng, có khi không thấy sốt, và điều này không phải là hiếm thấy. Trẻ nhỏ thường dễ bị kích thích, không chịu nghỉ yên, và không chịu ăn. Đầu ở điểm (point de Mac Burney) tại bụng dưới, mỗi lúc một trở nên rõ rệt, và dần lại chỉ đau duy nhất ở điểm đó. Đây là điểm quan trọng cần phải khám thật kỹ.

Nói chung, sưng ruột thừa người lớn cũng như trẻ con. Chỉ khác là trẻ nhỏ thì khó nhận thấy triệu chứng. Thủ mầu là một phương pháp hữu hiệu, quan trọng và cần thiết để giúp bác sĩ định bệnh. Khi nào sốt tăng, bụng đau dữ, nôn thấy cứng lại, có thể nghĩ đến khút ruột thừa đã vỡ. Nôn mửa nhiều hơn và kịch liệt hơn trước, trẻ thấy đau bụng dữ dội hơn, đến giai đoạn này phải đưa ngay vào bệnh viện chạy chữa đúng phương pháp, nếu không trẻ sẽ thiệt mạng vì nhiều trùng ngô độc trong máu.

Viêm phổi, sốt rét xương, cũng có những triệu chứng ban đầu như sưng khút ruột thừa. Đau bụng vì sưng hạch, hoặc khi trẻ bị cảm lạnh cũng khó phân biệt với sưng ruột thừa. Thoát móm bị lỵ, hoặc ăn không tiêu cũng đau bụng làm r้าu như ruột thừa mới sưng. Bởi vậy nên phải khám kỹ, theo dõi bệnh trạng để định bệnh.

**Cách chẩn đoán.** — Hãy thấy trẻ kêu đau bụng, rồi trẻ sốt và nôn mửa nên cần thận, đừng cầu thà cho rằng trẻ đầy bụng thường quá loa.

Đừng cho trẻ uống thuốc sờ bụng, chỉ hại mà không lợi.

Đừng nên dùng những thuốc chấn kinh để đỡ đau bụng, Bác sĩ không tìm thấy triệu chứng chính.

Tốt nhất để trẻ em yên nghỉ trên giường, dấp chăn ấm, kiêng ăn. Nếu trẻ khóc miệng cho trẻ hợp mamy thia nước trà, hoặc nước đá. Nên nhớ rằng, càng thăm bác sĩ sớm, càng dễ chữa.

Hiện nay một máy kéo nhỏ làm công việc của 100 con ngựa, nhưng không cần thực phẩm nào cả ngoại trừ sảng nhốt. Một động cơ chạy bằng hơi trên một chiếc xe lửa hay trong một cơ xưởng, có sức mạnh cả nghìn con ngựa và năng lực đồ chính do than đá rẽ tiền mang lại. Nền văn minh kỹ nghệ hiện hữu cần cù vào các nhiên liệu đó. Tuy nhiên ở nơi

## NGUYÊN TỬ LỰC

**N**GUỒI ta đặt nhiều cao vọng vào năm 2000 vì năm đó chẳng những sẽ bắt đầu một tân thế kỷ, mà còn bắt đầu cả một nghìn năm mới. Và năm đó cũng không còn xa mấy. Con cái của chúng ta, sẽ sống để chứng kiến ngày đó. Trong 50 năm tới, chúng ta hy vọng hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại sẽ được thực hiện.

Nguyên tử lực có thể cung cấp đầy đủ năng lực để thực hiện công tác của thế giới. Khi nguyên tử lực cung cấp đầy đủ năng lực thì kỹ nghệ và sự thịnh vượng sẽ không còn quanh quẩn trong một ít quốc gia có mỏ than. Vì lúc bấy giờ các quốc gia sẽ sử dụng được nhiên liệu nguyên tử, mà người ta có thể mang đến bất cứ nơi nào trên mặt đất một cách dễ dàng và rẻ tiền. Một ki-lô-nhiên liệu do không to hơn một quả chanh nhỏ (35 phân khối) nhưng có thể sản xuất một năng lực mạnh cỡ 3.300 tấn than.

Chỉ sự kiện duy nhất đó cũng làm cho người ta có ý định về việc thành lập các nhà máy luyện thép ở Nam Mỹ, các nhà máy dệt vải ở Ai Cập, các kỹ nghệ hóa học ở Án Độ và Nam Dương các xưởng chế tạo phân bón ở khắp Âu châu và như thế nhân loại sẽ được hoa màu tốt đẹp hơn và thực phẩm nhiều hơn. Nhiên liệu nguyên tử có thể cung cấp ấm áp trong mùa đông và mát mẻ trong các miền nhiệt đới, điện cho các thị trấn và nhà cửa trên toàn cầu. Nhiên liệu nguyên tử cũng có thể mang lại cho nhân loại đường lộ tốt đẹp, đường xe lửa điện, chương trình dẫn thủy nhập điền và đại trong vùng hiện nay còn khô khan, công cuộc khuếch trương rừng rú và khai khẩn mỏ và đất hoang để làm thành nông trại sản xuất hầu cho đời sống được tốt đẹp hơn. Tất cả công cuộc đó, đối với nhiều nơi trên thế giới đều tùy thuộc sự cung cấp năng lực mới do nguyên tử uraniun mang lại.

Hiện nay một máy kéo nhỏ làm công việc của 100 con ngựa, nhưng không cần thực phẩm nào cả ngoại trừ sảng nhốt. Một động cơ chạy bằng hơi trên một chiếc xe lửa hay trong một cơ xưởng, có sức mạnh cả nghìn con ngựa và năng lực đồ chính do than đá rẽ tiền mang lại. Nền văn minh kỹ nghệ hiện hữu cần cù vào các nhiên liệu đó. Tuy nhiên ở nơi

## SẼ MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO NHÂN LOẠI

nào than đá không rẽ tiền, kỹ nghệ

có thể sử dụng các nhiên liệu nguyên tử và động cơ có sức mạnh của 10.000 con ngựa hay hơn nữa. Công tác ngày đêm không biết mệt, nguyên tử lực có thể sản xuất vật liệu, quần áo, và tiện khoái mà nhân loại cần dùng ở khắp nơi từ Alaska và Tây Bá Lợi A đến miền Bắc cực và vòng quanh quả địa cầu.

Nguyên tử lực sẽ có lợi cho phần đông các quốc gia thiều than và dầu.

Hàng không có thể bước vào một kỷ nguyên mới, nếu các phi cơ có thể sử dụng các động cơ nguyên tử. Hàng không sẽ rẻ tiền và phổ thông. Hiện nay một phi cơ lớn xuyên đại dương có thể chở theo 38.000 lit sảng nhớt nặng 30 tấn. Với các động cơ nguyên tử, nhiên liệu cần thiết chỉ cần nặng từ 10 đến 20 gờ ram. Nhờ thế phi cơ sẽ chở thêm được 30 tấn hàng hóa hay 300 hành khách. Việc loại bỏ sức nặng của nhiên liệu sẽ làm cho hàng không rẻ như bát cát hình thức vận tải nào khác. Nhân loại có thể đáp phi cơ dễ dàng như hiện nay họ ngồi xe.

Ngoài ra, các phi cơ còn có thể bay xa hơn và chẳng bao giờ thiếu hụt nhiên liệu hay phải độ lại để lấy thêm sang nhốt. Thật ra hiện nay người ta chưa phát minh được các động cơ nguyên tử nhưng người ta cần phải nhớ rằng 50 năm về trước hàng không là một điều mà người ta cho là không thể có được và cuộc bay anh dũng lần thứ nhất ngang qua Đại Tây Dương chỉ thực hiện được 32 năm về trước.

Nhà bác học Ban Mạch trú danh, Niels Bohr đã tuyên bố rằng: « Không một ai có thể trông tượng được đến việc kiểm soát các kết quả của chương trình đó trong các năm sẽ đến, khi người ta hy vọng các tài nguyên không lồ về nguyên tử có thể cách mạng hóa kỹ nghệ và công cuộc vận tải.

Cuộc cách mạng vận tải sẽ xảy ra ở khắp nơi trên quả địa cầu. Hàng không chắc chắn và rẻ tiền sẽ làm cho thế giới hợp nhất và sẽ có ảnh hưởng vĩ đại nhất trong các xứ rộng mênh mông như Brésil, Argentine, Arabia



và Australie.

Tuy nhiên chắc sẽ không có một áp dụng của nguyên tử lực mà người ta thường thảo luận đến. Hầu như người ta không thể sử dụng được các động cơ nguyên tử trên một phạm vi tiêu quy mô. Chắc chắn sẽ không có xe hơi chạy bằng động cơ nguyên tử, không có bếp núc nguyên tử, không có bàn ủi hay đèn nguyên tử, vì một phần năng lực đó nhiên liệu nguyên tử phát sinh, là những quang tuyến

dung chất thán tố đó, dưới hình thức thán khí đã phát họa hành trình của các phản ứng hóa học xảy ra trong các cây cối sống. Còn lâu trước năm 2000 chúng ta sẽ biết được bí quyết của các phản ứng đó. Sau đó chúng ta sẽ có thể tăng giá trị hiệu của cây cối và có lẽ sẽ nhờ đó tăng gấp đôi số thực phần do đất đai cây cối hiện hữu sản xuất. Như thế người ta sẽ có thể tăng giá trị hiệu của cây cối và có lẽ sẽ nhờ đó tăng gấp đôi số thực phần do đất đai cây cối hiện hữu sản xuất. Như thế người ta sẽ có thể nuôi sống được 4 tỷ người sẽ sinh sống trên quả địa cầu và sẽ tránh được các nạn đói kèm theo này làm cho người ta có cảm giác không na ôi sống nổi 2 tỷ người. Trái đất sẽ đồng đúc hơn vì nguyên tử lực có thể làm cho quả đất nuôi sống được nhiều người hơn.

Công cuộc khảo cứu về y khoa cũng đang sử dụng các nguyên tử để nghiên cứu bệnh ung thư và các bệnh khác. Người ta có thể tiến triển trong 50 năm mới, con người sẽ lâu già hơn và trường thọ hơn. Phần đông sẽ sống đến 80 tuổi và không bị tuổi tác làm suy yếu cho đến khi gần mốc phần. Tất cả điều đó có nghĩa là sẽ đồng đúc, hành phúc hơn và con cái của chúng ta sẽ sống lâu hơn và giàu có hơn.

Người ta cũng có thể tiến triển vào cuối thế kỷ, các hóa tiền nguyên tử sẽ làm cho nhiều loại có thể rời bỏ quả địa cầu và du hành qua không gian giữa các hành tinh. Tuy nhiên bài báo này không có tính cách tiên tri và chỉ tiên đoán những điều có thể hiện liệu được theo lý trí.

Chất uraniun chế tạo nhiên liệu nguyên tử. Ngoài ra còn có chất thorium, một nhiên liệu có tiềm lực khác, dù sức thỏa mãn tất cả các nhu cầu về năng lực của thế giới trong nhiều thế kỷ vị lai. Tương lai vĩ đại của nguyên tử lực có thể xúc tiến một thời đại đầy năng lực và sản xuất, đầy đầy thực phẩm và sức khỏe, đầy đầy nhựa sống và nhân rời. Nhân loại đang lo tạo một thế giới tốt đẹp hơn, có thể mang lại một tân kỷ nguyên trước khi thế kỷ này chấm dứt.

Hiện nay bị quyết định đang được giải quyết nhờ chất thán tố mang năng lực sản xuất trong các lò nguyên tử và sau đó phát ra những quang tuyến xuất hiện ở bất cứ nơi nào quang tuyến đó đi đến. Người ta đang x

## Nhà in SÔNG-GIANGH

54 Frère Louis - Saigon - Tel. 21.417

LÂM IN : TẤT CẢ giấy tờ, sổ sách, báo chí, danh-thiệp.

LÂM ĐÓNG : TẤT CẢ sổ sách, lụng da, mạ vàng và percaline.

LÂM LÀM : TẤT CẢ các loại hộp bằng giấy nhỏ hay lớn.

mau lẹ — giá rẻ — và đẹp



## BA CON QUẠ

*Nguyên văn của Alphonse Daudet  
Bản dịch của HUYỀN VIỆM*

**C**HIỀU ấy, một buổi chiều chính chiến. Sợ xung đột giữa hai quân đội còn làm cho cảnh vật quẫn quại, tàn phá tơi bời. Khói súng đỏ ngầu bay tứ tung trên đồng quê quyến thành những đám mây dày, sắc hoe hoe. Không gian chuyền động vút vã, như mặt bờ sau một chiều giông tố. Người ta cảm thấy tâm hồn giao động đến khùng khiếp. Và mặt đất tuyết phủ đong yên nghỉ trong một ngày đông cung bị quấy rối, dây xéo, nứt nở dưới bánh xe, dưới những gót chân tuyet vọng. Những dòng thác người và ngựa.

Thật là một sự xáo trộn kinh khủng, thảm hại ! Trận ác chiến đã làm rơi vải bao nhiêu xác chết trong lòng tuyet. Những áo mưa màu xám đã hàn dày nếp nhăn, gói gém bao niềm thống khổ của giờ phút làm chung. Những cánh tay giờ, cao, những hầm hố ngập đầy và những bàn chân duỗi thẳng, cứng đờ, vầy đất lăng trước.

Một quân nhân, mặt đê trống, nhợt nhạt dưới bầu trời xám, nắm yên lặng ngủ. Tay anh nắm den màu thuốc súng, áo thùng những vết đạn. Anh đã chiến đấu rất dũng cảm, lần xả vào lửa đạn, và đến lúc anh nhào xuống, các bạn đồng ngũ tưởng anh đã bỏ mình.

Tuy nhiên, anh vẫn còn sống, và anh dùng hết chút sức tàn đê gọi, song chả một ai trả lời anh cả ; họ chẳng chỉ có tiếng thở dài, tiếng rền rĩ đáp lại mà thôi !

Cuối cùng, tờ công vi lạnh và đau đớn, mệt nhọc vì tiếng đạn reo, lửa cháy trên

dầu súng cũng như sự thao diễn, huyết chiến khóc lì tết, anh đành đê cho yên lặng nặng nề của trận địa xâm chiếm tâm hồn ; và sẵn sàng chờ đón một giấc ngủ dài hay Thìn Chết.

Nhưng kia, từ phía chân trời bao la bao quát tầm mắt hé mở của anh, ba chấm đen lèn ở phương bắc rì rì càng tiến đến gần càng lớn dần thêm trên bầu trời. Những đồi cánh, đồi cánh đen xám bay hấp tấp...

Trong khoảnh khắc, mấy đồi cánh dừng lại ngay trên đầu người quân nhân, và ba con quạ bất động treo lơ lửng giữa không

trung. Những con chim ăn thịt ấy giang cánh, yên lặng, mắt rinh mò...

Trong bầu không khí còn vang động và hồn táp của chiến trường, những đồi cánh to lớn lúc ngừng bay đáp nhẹ nhàng hẫu như không nghe thấy làm cho người ta liên tưởng đến ba ngọn cờ chiến mà trên mỗi ngọn cờ có một con quạ đén bay liệng.

— Không biết có phải chúng đến vì ta chăng ?

Người thương binh kinh hãi tự hỏi thăm, và toàn thân anh run lên khi thấy ba con quạ từ trên mây đáp xuống đậu trên mò đất nhỏ, cách anh mấy bước.

Thật ra mấy con chim ấy đẹp lam ! Chúng mập mạp, láng ngời, ban là ăn uống được sung túc. Cảnh không thiếu một ngọn lồng. Tuy nhiên, chúng sống giữa chiến trường. Và chúng cũng chỉ sống nhờ chiến trường thôi. Thế nhưng, chúng ở rất xa và rất cao để dự kiến, ở hẳn ngoài tầm đạn và nhất thiết chỉ sà xuống khi quân lính đã ngã gục mà thương binh, từ sỹ lẫn lộn nhau trong đền lạnh minh.

Nói cho đúng, những con quạ ấy có vẻ quan trọng lắm. Chúng dùng mồ chào nhau, con trước con sau đường hoàng tiến đến, móng chân nhọn hoắt điềm lèn lèn tuyết đê ; rồi, sau khi làm dáng xong, chúng mới se se, se se kêu lên, mắt không rời người bị nạn.

Một con bão :

— Các anh ơi ! sở dĩ tôi rũ các anh cùng đến đây là vì chú lính nắm kia đấy. Chú lính trẻ ấy dũng cảm lắm, lòng tràn ngập sự can đảm phi thường, nhưng thiếu thận trọng và suy xét. Các anh có trông thấy áo chú ta thủng đòn thê kia không, và thử tính xem phải tổn bao nhiêu viên đạn mới làm cho chú ta ngã gục.

Các anh ơi ! mồi ngon đấy. Nếu các anh muốn, ta cùng chia xé nó đi ! Nhưng hãy khanh, chờ một chốc rồi sẽ đến. Mặc dầu vũ khí của chú đã gãy nát, dầu chú đê trán, tay không cử động, song cũng còn dang sợ lâm đấy, vì biết chứng dầu chú lại sẽ sống dậy bất thình linh...

Con quạ nói đó là con to nhất trong bọn. Hai con kia, tuy chăm chú nghe, nhưng vẫn cần thận đứng xa, cái mỏ quap hung tợn. Nó lại bảo :

— A ! chúng ta đến chia mồi đi thôi ! Hỡi người quân nhân trẻ tuổi ! Anh có nghe chúng nói gì không ! Có quá thật tim anh đã ngừng đập rồi chăng ?

Hãy nói lên, nói lên đi ! Hãy hét cho to để chúng biết rằng dù máu ash đã chảy nhiều rồi, vẫn còn lại ít nhiều trong huyết quản...

Lũ chim chắc chắn rằng anh đã chết, nên khi bàn cãi xong, chúng tiến đến gần anh, mẩy đồi cánh sà xuống. Người thương binh nằm yên, không động đậy.

Khôn nạn thay, người quân nhân trẻ tuổi ! Chúng sà xâu xé anh, mẻ mài với thân xác anh ! Chúng không từ một hột nút áo, vì loài chim ăn cướp kia thấy vật gì lóng lánh thì tha tuốt, ngay đến cả trong dòng máu.

Ba con quạ nhẹ nhàng tiến đến. Một con trơ tráo nhất mò liều vào ngón tay người thương binh. Lần này anh sực tỉnh và toàn thân run rẩy.

— Nô không chết... Nô không chết...

Mấy con chim non gan hoảng hốt la lên và vụt nhảy nhanh trở về mò đất.

Không đâu ! Người quân nhân trẻ tuổi không chết đâu ! Xem kia, anh ngóc đầu dậy, mỗi phần khai đã đem lại cho anh ít nhiều sinh khí. Mắt anh khỏi sặc, mũi phồng to. Hình như không khí đổi với anh đã bớt nặng nề và anh thấy bắt đầu dễ thở.

Một tia nắng hồng nhạt cuối đông chập chạp lè mình trên mảnh đất tàn phá tan tành. Và trong khi anh mải mê ngắm ánh trời buồn sấp tắt mà dõi với ánh trọi đẹp như ánh bình minh, thì dưới bàn tay mờ rộng, tuyet dần tan theo ánh nắng đê lò một cái đòn xanh-xanh : một ngọn lửa mịt màng.

Ôi ! mầu nhiệm thay cuộc sống ! Người thương binh thấy mình như được hồi sinh. Chỗng đôi tay trên linh thiêng Đất Nước, anh thử gượng đứng dậy. Đang xa ba con quạ dom chúng, chơi với chi chục bay. Đến lúc chúng thấy anh đứng lên, với dáng điệu còn run rẩy, dòn đặc tim mình và con thi cứ dọn nhà lên trên ấy,

con cứ ôm tôi mà hỏi thăm đến má nó.

Cô Bich Thủy nói muôn rót nước mắt. Quả thật cô vò tinh quái, trong những lúc chồng và con không ngọt ngào. Chúng bay hấp tấp, hồn đòn, trong đó ẩn bao sự hãi hùng, căm giận. Người ta tưởng chúng như một bọn cướp bị thất trận và vừa bón đảo chúng vừa chaoảng nhau chí mạng.

HUYỀN VIỆM dịch  
ĐỜI MỚI số 70



### TRUYỆN DÀI TÂM LÝ. XÃ HỘI NGÀY NAY

Tú của bà X.X. — Cô VĂN NGA thuật

(Xem ĐỜI MỚI từ số 33)

hoài. Tui nó nói người ta đòn má giận ba bô đi mất rồi. Đầu phải vậy hả má, má đâu có bô con đi mất vậy ?

Câu nói ngày thơ của bé Bình càng làm cho Bich Thủy giật mình. Miệng người đọc ác hay thù dệt nhiều chuyện quá. Chưa chỉ có đà mang tiếng không tốt, nếu có chuyện gì xảy ra họ còn đòn đài xấu hổ đến đâu chứ. Cố vội ôm con vào lòng bao :

— Ngộ quá ê, má ngộ quá ê. Giống mấy cô vợ tay quá.

Cô Bich Thủy đỏ mặt len lén nhìn chồng.

Ông Nhàn rầy con :

— È đừng nói bày, sao con đại vạy, má đâu phải như mấy người đàn bà đi với tay má con đã thấy ngoài chợ...

Rồi ông Nhàn quay lại bảo vợ :

— Minh đi thay đồ đi. Độ ráy dưới này có mấy cô chơi bời ở Cần thơ qua cặp với bọn lính phá làng phá xóm không ai chịu nổi.

Ông Bình không hiểu rõ mẹ nhưng cũng ôm mẹ hôn lấy hòn đê. Ông Nhàn có ý lạ hỏi lại :

— Sao mình lại đòi ý kiến ?

— Thời mình à, ở đâu cũng là ở cần giãy thay đổi chỗ thêm phiền phức. Em sẽ viết thơ cho anh chị hay bảo thời không cần tim nhà nữa.

— Chỉ sợ mình ở lâu dưới này lại buồn, thà về trên gân ba má, anh chị cho vui.

— Em ở đâu công việc miễn là được an ủi, được có mình hiều lòng em luôn luôn muôn gây hạnh phúc cho mình và con là được.

Nói xong cô Bich Thủy bỏ vào phòng nằm khóc. Cô đã giải cầm long lanh mới không thố lộ nỗi buồn tủi trước mặt chồng. Cô có cảm tưởng so sánh mình với một nữ tu hành đã cởi lớp áo đời đê mang vào mình màu áo đạo, nhưng lời cô nói vừa rồi là do sự uất hận thốt lên, nó cũng như lời trấn trối cuối cùng đê vương ngoài cửa thiền.

Từ đấy, Bich Thủy sống âm thầm trong phận sự. Cô làm việc đê quên. Cô lấy sự hoạt động đê đổi lòng. Cô tin tưởng rằng nếu cô cố gắng giúp chồng cô sẽ tìm ra được sự vui thích trong những công việc khác khéo kia. Cô cần phải theo sát chồng và phủ nhận những lý lẽ của chồng là đúng.

Ông Nhàn lại nghĩ khác. Ngay lúc mới

nhin thấy cô Bich Thủy diêm dúa trong cách phục sức đặc tiền ông như sáng mắt ra. Cả hai người đang đứng gần tấm kiến tú lâm cho ông nhìn vào đây mà nhận định được sự cách biệt quá lớn lao. Như bị dùi sắt nóng đâm nhói ngay ngực ông thừa hiểu nguyên nhân của sự bô nhả lâu của vợ. Bich Thủy trẻ và đẹp quá như một cây non nhiều nhựa sống không thể nào phải chịu héo hắt, tàn lụn trong chậu đất kém hoa mầu.

Ông hờ hững nhận thấy mình già cõm, lão thời quá. Tuổi của ông, địa vị ông không còn xứng đáng với sắc đẹp nghiêm thành ấy nữa. Ông nhớ lại những lúc ông bắt chót thấy Bich Thủy ú dột khi nhìn xuống mặt hồ nước trong xanh hay ngồi lặng lẽ mò màng nhìn cánh nhạn tung vút lung trời hoặc gặt lè túi nơi song cùa những đê khuya trăng tỏ. Bich Thủy hờ hững duyên, trách phạt là lỗi do ai ?

Ông Nhàn xét thấy rằng không còn có thể gây hạnh phúc cho người vợ trẻ nữa. Ông đã hoàn toàn bất lực. Ông cũng có tự ái không thể hạ mình xuống chịu chuộng, nàng niu vự và nói những lời nồng nàn kẽm tự nhiên.

Một nhà tâm lý học đã chia đời tình ái của đôi vợ chồng ra ba giai đoạn : thứ nhất thời kỳ say đắm, thứ nhì thời kỳ yêu đương và gấu é, thứ ba thời kỳ tinh nghĩa. Ông phò Nhàn đã quá cái tuổi của hai thời kỳ đầu và đang ở trong tình thế thời kỳ chót.

Ông cho rằng những lời nói âu yếm, ngọt ngào, say đắm cách mấy cũng không bằng tình cù nghĩa xưa của đôi vợ chồng sau bao nhiêu nỗi thăng trầm, qua bao lời nói nỗi đã tạo thành một không khí hiểu biết vẫn viu nhau. Vì thế nhiều khi muốn nói với Bich Thủy những lời trêu trêu hài hước ông Nhàn lại cảm thấy khó chịu, ngượng ngù vô cùng. Ông cho rằng như thế là hè hường, là giả dối. Đó là bạn tri âm có cần gì phải nói nhiều và nhứt là nói đi nói mãi lại những điều cũ rich.

(Còn nữa)



**ĐỒNG** thời hắn bắt gặp một đôi kính trắng quen thuộc ngắt ngang trên khuôn mặt hành bánh, nước da như nhuộm màu rượu vang khiến hắn liên tưởng đến nét mặt đầy sát khí của người chủ bàn giấy hơn một giờ trước đây. Hướng công nhiều quá đến mệt cả người. Thế rồi con số nọ loạng choạng chạy sang con số kia. Một bài toán nhảm trên ghế nhà trường thi đến chịu một cái khuyên đỗ là cùng nhưng ở đây con số là trọng trưng cho những tờ bạc. Chả ai đưa rổn với nó được! Người ta ai chửng có lúc nhàn? Hướng nghĩ thế giữa lúc người ta chửi hắn. Hướng thử chịu nhẫn nhẹ cho quen. Nhưng cái giáng điện hách đích với hai cánh tay khuynh khuynh với sắc mặt hung dữ cứ như cao mài lên trước mặt gã làm công trẻ tuổi.

Lòng tự trọng bùng lên, khiến trong giây phút Hướng cảm thấy vô cùng đau đớn trước sự tháp kém của hoàn cảnh mình... Hắn nuốt sự nhục nhã vào và nghe cổ họng mình khô rát lại. Bàn bên cạnh mấy cặp mắt thản nhiên ngó trộm lên, vài bộ lưng gù công rạp xuống..

Đường phố hầm hập nóng như một mặt hỏa lò vừa tàn than. Đàn ve tý tê mãi lời than bất tuyệt. Hai bên vai Hướng có một cái gì nặng nề đè mãi lên. Hắn cứ đầu đếm từng đám hoa đỏ chảy máu dưới gót chân đường vô tình xéo lên. Bỗng nhiên đâu đó một chiếc xe hơi gần lén. Tiếng bánh xe ngừng đánh thức cả giấy phô em tịnh.

— È, Hướng! Hướng!

Hướng bàng hoàng như giữa một giấc mơ, những căn nhà hàng phố đương ngõ ngác nhìn mình. Một giây sau, hắn trông thấy một cái đầu quen quen vừa ló ra ngoài khung cửa của chiếc cam không đậu ở bên kia lề đường. Cánh cửa mở. Một gã quần áo

xanh nhảy xuống nhanh nhẹn. Hướng chôn hai mắt lên vì ngạc nhiên. Hắn như không nghe cả thấy mình vừa mừng rỡ kêu :

— Kia, Dịch!

Họ vỗ lấy tay nhau trong một nỗi vui mừng bất ngờ, sôi nổi. Vẫn thân mật như ngày nào Dịch lầu tầu hồi :

— Mày về bao giờ vậy?

— Đã hơn ba tháng nay rồi.

Trả lời xong Hướng ngoái bạn, lặng lẽ : Vẫn cái đầu móng lừa thường binh. Hai con mắt hề cứ nói là nheo lại một vẻ hóm hỉnh. Và cái giọng nói nồng nàn của người miền trong. Gã học trò bạn nguội trong bộ quần áo xanh thuyền thợ vẫn còn cái vẻ của một cậu thư sinh ưa đàm sao và ca hát độ nào.

— Sao bảo mày về Thành rồi kia mà?

— Về cóc đâu...

Dịch cười giữa câu nói như để bạn tim hiểu Hướng hỏi theo :

— Thế ra mày với thằng Tịnh cùng bị...

Dịch ngắt lời bạn, lắc đầu :

— Không. Chỉ có thằng Tịnh thôi. Chả biết anh cụ ta hướng bình ra sao? Bây giờ nó ra rồi. Tao nghe nói như nó đang viết báo mày à.

Hướng gật :

— Có. Hắn hỏi cư tao về ở với nó hơn tuần lễ. Thằng cha ấy bây giờ chơi bài ghê. Rượu và thuốc phiện hút ra tuồng. Àu nói như người hắt đất chi!

Dịch bím môi để cười :

— Bất đặc chí cái con khỉ khô, Nguyên do là vì cái vụ thất tình này chưa biết...

— Sao bảo ở nhà ép nó lấy vợ nó không chịu? Hướng lò mò muốn biết nên hỏi khơi truyện ra. Hồi còn ở ký túc xá Dịch qua hồn hết bạn nội trú. Hắn vui tính lại bộ chộp, dẽ dỗi nên được rất nhiều anh coi làm bạn tâm sự. Dịch biết Tịnh như thể biết một người anh ruột trong nhà.

— Vậy ra các cậu chẳng ai biết gì về Tịnh hết. Để tao kể cho nghe: Hắn coi con Loan em thằng Tri học sinh ngoại trú. Chả Tri nó tra đòn violon mà Tịnh thì chơi cái món đó rất cừ, nên thằng cha đó mới rủ anh cụ này lại nhà chơi. Ấy thế rồi Tịnh ta mới gặp Dao. Hồi ấy Dao đương học Lycée Albert Sarraut gì đó. Đẹp lắm nhé. Mà lại ưa âm nhạc, hát rất mê. Hai anh chị hứa hẹn với nhau những gì chẳng biết. Dùng một cái đánh nhau. Ở từ ra, Tịnh lần mò lại nhà cố nhân thì nghe đòn rỗng Hoa đã có người... tên chủ! Một anh cử nhân luật thì phải. Mà lại coi nhà rất giàu, lâu lâu đưa đón người đẹp bằng xe vờ đết... Còn thằng Tri thì chưa về. Đầu đuôi câu truyện như vậy.

Hướng chép miệng :

— Sầu nỗi? Dịch gật gù :

— Lại là tình đầu mới cay chứ! Nói xong hắn cười xòa bao ôi chào! Cái thằng cha cũng già chừ. Việc cóc gì mà phải đau khổ. Hanoi có cả trăm cái ngón con Loan ra!

Hai người nhìn nhau tẩm tẩm cười. Lát sau Hướng hỏi :

— Thế còn anh, làm sao mà lại lần mò xuống lái xe tận cái tỉnh đồng chua nước mặn này?

Dịch cười hề hề

— Ấy cứ đòi nhao lên là tự nhiên đầu, gối phải bò. Quay ma ni ven đến muôn hộc máu mồm ra mới nhảy được lên cái chăn bắc tài đây ông ạ.

— Có dè chịu không? Hướng tần ngần hỏi.

— Vật vả lắm. Cũng may là mình có sức. Ấy đấy, có ra khỏi ghế nhà trường mới biết mùi đời... còn mấy bấy chừ mòn răng?

Nghe Dịch gõ cái giọng miền trung cổ hữu của hắn ra một cách khôi hài Hướng bỗng bật cười quên cả nỗi bức rọc khi này. Hắn trả lời thản nhiên : « Cạo giấy... »

— À, ông phán? Sướng nỗi! Tưởng Dịch nói thật, Hướng bảo :

— Đúng nỗi nọ trong núi kia đấy! Làm thư ký bán óc ra, cũng khô bỏ mẹ đi! Nhưng Dịch đã cười rất thực thà đè bảo :

— Tinh tao thích nhảy nên làm cái nghề lái xe này cũng hợp.. Trông tao có đèn lâm không?

Hướng nhìn bạn một giây, lắc đầu :

— Ít thôi. Nhưng mà nom giàn guốc ra đấy.

— Thế à? Tao cứ tưởng tao sút đi thi phải...

Một ý nghĩ thoáng qua óc Hướng. Hắn ngẩn ngơ giây lâu đoạn hỏi :

— Nay, có quen ai giới thiệu tao đi làm với? Tao không chịu nổi cái nghề gù lung này nữa!

Dịch nheo mắt và nheo cả miệng lại :

— Thiết hay rõn đẩy ông mành?

— Không đâu đâu... Nghĩ ngợi một lát, Dịch mới bảo :

— Học « mécanique » hơn Hướng a. Tao coi cái nghề lái xe lúc này đã khó kiếm ăn rồi. Nếu may mắn tao sẽ nhờ máy thẳng bạn làm ở « Garage » đưa vào.

Một chiếc xe vút qua phố. Tiếng máy nổ ròn khuấy rối buổi chiều nắng chói tiếc ve sầu. Dịch như sực nhớ ra điều gì, ngó đồng hồ tay :

— Chết chửa! Sáu rưỡi rồi! Tao phải về gửi xe đã... Tôi tao lại chơi. Vừa nói Dịch vừa nắm tay bạn lắc vật vã.

Cánh cửa xe đóng kít. Máy rõ lên giữa lúc Dịch thò đầu ra khỏi cửa xe hỏi vọng sang bên này đường :

— Hướng ơi!

— Cái gì nỗi?

— Nhà mày số mấy nhỉ?

— Mười tam.

Chiếc xe gầm lên rồi chuyền bánh.

Hướng ngoái theo đám khói mờ vừa tan theo bụi dâng sau xe. Trừ bấy có rộng chạy xa tắp, gió chiều hú híu tạt lại. Hoa phượng dài nắng bên đường phẳng phét một mùi hương nồng nồng đượm.

\*

**H**ƯỚNG xin lỗi việc chẳng khó khăn gì. Hàng chục lá đơn đương chầu chực một cái liếc nhìn của ông chủ. Kất nỗi bộ điệu khum num đã sửa soạn chờ đợi một giờ phút đẹp để dè biếu lộ lòng tận tụy trung thành. Rồi bao nhiêu truyện thăm thì trao đổi. Cuộc chạy đuổi xung quanh một chiếc ghế thư ký không quá một nghìn đồng bạc lưỡng, ai có qua cầu mời rõ, thực là bi đát!

Hướng đến cái ga ra mời nhầm một sáng đẹp trời. Con đường chạy tấp nập bến tàu khoai vươn mình trong nắng sớm. Gió mai dừng lén như tự triền núi xa về, mát lạnh và khỏe khoắn. Lòng gã con trai xôn xao trong một niềm vui nao nức. Hắn đã nghe rõ ràng tiếng máy quen thuộc. Trường học xưa, tiếng búa, dục, những cánh tay nỗi cuộn bắp thịt, từng khuôn mặt tươi vui, rắn rỏi, bao nhiêu cặp mắt yêu đời long lanh, tất cả như đương ca hát trong một buổi tràn ngập ánh hồng...

Một dãy trường cao ráo mờ loang lổ nằm án ngữ cuối mảnh sân hoang, cỏ lau phủ kín lén những xác xe han rỉ như một nấm mồ kỳ dị. Không khí bờ ngõ, hoang dại tràn ngập sau hai

cánh cửa xiêu vẹo mở rộng như đón chào người bạn mới.

Hai chiếc xe ba bánh ngập trong cỏ, mìn trời sương đêm, nằm lặng lẽ ở một góc sân hững hờ. Tiếng máy một chiếc xe ròn rã nở dưới lớp mài tốn trống trải nằm lán lóc máy thử dụng cũ không tên. Bao nhiêu nỗi vui rộn ràng của Hướng khi nay xếp xuống như một cái bánh xe vừa lăn trúng một mũi danh nhọn.

Tiếng búa nện rời rạc lẩn tiếng cờ lê va chạm vang đèn tai. Hướng như một lời chửi nhạt nhẽo. Máy gã quần xanh bẽ bét dàn mờ đương hý huỵt làm việc dưới cái gầm xe bụi bặm, ngồn ngang mấy nấm dê đèn xì, một vài thùng dầu đục xanh như nước cống.

— Kia Hướng! Vào đây. Tạo, anh bạn mà Dịch đã nhờ xin cho Hướng vào làm ở xuống xe máy vừa ngừng lên thi bắt gặp Hướng. Tạo lớn hơn Dịch, nước da đen như nhuộm màu dầu mỡ, Tạo có cái vẻ già dặn và gân guốc của một anh thợ đã từng lăn lóc nhiều với máy móc. Hắn mặc một bộ quần áo xanh còn mới thử quần áo may liền với nhau đánh đai ở ngực lưng bằng một cái vải cùng màu. Anh thợ máy khệnh kheng kéo đôi guốc mộc định hép những đầu bắp, tiến tới bên Hướng cười vung vãi:

— Góm, quan phản hâm nay đến muộn thế? Câu nói đưa bằng cái giọng cộc cằn khiến Hướng hơi khó chịu. Hắn có sửa một nụ cười xã giao trong khi Tạo đã cười chất phác :

— Anh trông: Cái nhà máy đồng nhỉ? Được ba thằng thợ rảnh với mấy cái xe cộ!

Nhin Tạo cười, cái miệng rộng phô hai cái hàm răng trắng không đều, Hướng nghe cảm tình chậm chạp kéo đến. Hắn lặng lẽ ngắm nghĩa gian nhả rông nằm chờ đợi một chiếc cam nhông đau ốm. Nằm lán lóc gần đấy là hai ba cái thau mây xù xì và một đồng cao gàn đầu người những chiếc lốp xe đã cũ. Trong khi đó, Tạo ném Hường, hỏi buồn cười vì cái giáng điện ngọt ngào của anh chàng thợ mới. Hồi lâu hắn thản mặt bảo :

— Giờ ta bắt đầu chứ? Rồi nhìn bạn sáu tay áo, hắn bảo thêm :

— Anh phải mang một bộ quần áo làm việc chứ để mặc những cái này lâu phủ kín lén những xác xe han rỉ như một nấm mồ kỳ dị. Không khí bờ ngõ, hoang dại tràn ngập sau hai

# NGUYỄN THẾ TÀI

## 30.000\$

43, Schroeder Chợ mới Sài Gòn

Những ai trả lời đúng các câu hỏi sau đây sẽ được thưởng 30.000\$. Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là tiệm vàng THẾ HÙNG có 2 cổ và một ngà ngõi ở cửa tiệm để là nhân hiệu (Marque déposée) đánh dấu cho khách hàng khỏi lòn tiệm NGUYỄN THẾ TÀI và THẾ HÙNG với các tiệm vàng khác cùng ở một đường. nghĩa là gì? Tôi và... người đoán bài số... hay nhất tiệm BROCANTEUR GENERAL 6% NGUYỄN THẾ VÀNG 101 Lê Lợi Sài Gòn mỗi mờ lùi con của ai và nghĩa là gì? Người Nam Việt kêu mày tiệm Brocanteur là tiệm cầm đồ vàng vậy có đúng không? các bạn?

### Cùng các ông chủ tiệm vàng

Kể từ nay, bốn tiệm cũng có đội hoặc bán đồ nữ trang làm sẵn cho các ông chủ tiệm vàng Trung, Nam, Bắc mà chỉ ăn chút đỉnh vàng hao và tiền công. Tại sao?

### Đồ nghề thợ bạc

Bốn tiệm cũng có bán đồ nghề thợ bạc. Vì le gì?

### Hột xoàn cũ

Ai có đồ nữ trang cũ bạc và platine nhận hột xoàn cũ như: Bông, Cà rá, Médaille muôn nhờ bốn tiệm sẽ bán được mua chúng. Tiệm tôi chỉ ăn huống 2%. Tại sao? Ai muốn mua đồ nữ trang nhận hột xoàn cứ xin ghi lại tên tôi, sẽ lựa được những món đồ đẹp tốt mà rẻ tiền. Bốn tiệm cũng có lành làm ăn công và đòi lại kiều với các nữ trang nhận hột xoàn. Tại sao?

### Cần mua

Các vò bạc và vàng tây của thợ để nhận hột xoàn cũ, vòng, xoàn cũ v.v... Đề làm gì?

### Quý ngài ai bị lừa hay mất trộm cướp vàng và hột xoàn

Xin mìn viết thơ cho tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI số 43, Schroeder Saigon và tiệm vàng THẾ HÙNG 100 Lê Lợi Saigon biết ngay. Nếu kẽ gian đùa đùa đến tiệm tôi bán thì tôi sẽ kêu linh bài giáng và báo tin cho người mà không tinh tiền giãy hết, nếu ai mài đồ mà không chịu cho chúng tôi biết trước rái chúng tôi có mua làm phải thì chúng tôi trách nhiệm về hình và họ. Đáng câu này. Đề làm gì? Xin đọc kỹ bài này và cát nó cát đi để dự thi. Ngày 12-12-53 sẽ đăng kết quả. Nếu quý bạn biết khô đoán các cầu số của bốn tiệm thì xin đừng dự thi, như vậy sẽ khỏi mất thi giờ vàng ngọc của quý bạn. Kể từ nay bốn tiệm không nhận bài thi thơ nữa.

### Cần dùng

2 người thi biết làm vàng tây, vàng ta và nhận vò hột xoàn cũ.

Nay bá cáo

NGUYỄN THẾ TÀI

## Cải lương đáng bị sa thải chăng ?

(tiếp theo trang 21)

trong vở Kim vân Kiều hôm qua mà nói : Đoạn bi ai và đầy cảm động, thi khán giả lại cười một cách vô ý thức... vì Hoạn Thư đánh ghen. Đây chỉ là một dẫn chứng để nói là khán giả không biết thưởng thức hoặc tinh ác.. với cô Kiều. Khán giả còn đi xa hơn trong chỗ khinh nhau : người này thi con khóc, người kia thi cười nói oang oang, bà mẹ thì công kích Hoạn Thư ầm ầm... Vâng, đến màn chót, cô Bích Thuận còn đang hát vở bài « con thuyền xa bến » thi khán giả đã rần rộ chen nhau ra về, chen nhau... vừa di ra, vừa ngoài cổ lại để nghe nốt đoạn cuối ! Các anh nghĩ coi, di xem cải lương trong những hoàn cảnh như trên, chúng tôi kết luận là chúng tôi bị cải lương và khán giả cải lương khinh... vậy, chúng tôi không di coi nữa là phải !

Anh Hà Việt Phương đợi tôi nói xong là hỏi tiếp :

Tại sao các anh tham gia hoạt động văn nghệ ? Tại sao anh viết báo ? Tại sao các anh lơ tát cả... để rồi nhảy vào địa hạt văn nghệ ?

Tôi mỉm cười :

Anh lại còn bắt tôi trả lời câu hỏi vò lòng ấy à ?

Nếu thế, tôi trả lời họ : các anh muốn phục vụ quần chúng, muốn hướng dẫn dư luận, muốn gây dựng một công luận và công quyết muôn giáo hóa nhân dân... các anh đã có một ý thức cách mạng, có một loài văn nghệ, có một giác ngộ về vai trò lãnh đạo của văn hóa... vậy mà các anh còn chịu để cho một quan niệm chủ quan và lịch lại của giới tri thức buộc xét đoán của các anh ư ? Các anh xin vào cổ sảnh khấu cải lương khinh các anh.. rồi các anh bỏ mặc cho cải lương bẽ tắc... và lôi theo luôn cả quần chúng vào con đường bẽ tắc ư ? Anh thử đặt lại vấn đề và hãy xét đoán, một cách khách quan đi : nếu sân khấu thiếu đề tài, nếu diễn viên thiếu nghệ thuật, nếu khán giả thiếu giáo dục... thì lỗi chính là ở nhà nghề hay là lỗi chính là lỗi của toàn thể văn nghệ sĩ chúng ta ? Anh không thấy rõ ràng sân khấu giáo dục quần chúng... hơn cả bảo chí của bạn chúng mình ư ?

Anh nói đúng, ảnh hưởng của sân khấu sân rộng hơn nhiều. Ra đường ta thử hỏi xem có ai biết toá báo này toá báo nọ ở đâu, ông ký giả A ông văn sĩ B là ai. Chắc ít ai biết được. Nhưng nếu hỏi đến chí Phùng Há, anh Năm Châu... thì mười người đều biết cả mười rằng chí Bày là ai, anh Năm đóng trò như thế nào, cô Bích Thuận khóc ra làm sao...

Bối thế, trước hết chúng ta cần nhận rõ ràng sức hấp dẫn của cải lương là

một sự thực rất thực. Sau đó chúng ta mới đặt vấn đề phê bình cải lương. Mà muốn phê bình sân khấu thì ta cần biết rằng : giới tri thức đòi hỏi sân khấu phải cung cấp một sự thực bằng lý trí... nghĩa là thiên về tinh thần. Còn quần chúng thì trái lại đòi hỏi một sự thực bằng tình cảm... nghĩa là quần chúng không phản đối vai trò trọng trung của cải lương !

Anh Hà Việt Phương vui vẻ :

Nếu thế cậu hãy viết bài SOS đi ! Hãy kêu cấp cứu đi ! Hãy nhận lỗi với sân khấu đi ! Hãy hứa với các chị Bảy anh Năm v.v. là sẽ tham gia đời sống của sân khấu và có một thái độ xây dựng đối với cải lương đi.

— Vâng, sở dĩ anh em vẫn nghĩ (nhóm chúng tôi) có ghét cải lương. Ấy cũng vì chưa có dịp thảo luận và mồ xê vẫn để đe dọa nhận định đúng xác vai trò của cải lương. Nếu khán giả cải lương hiện nay có thiểu lich sự, thì lỗi ấy chẳng qua cũng vì họ thiếu kiến thức và giáo dục. Còn giới tri thức nếu không chịu đi sát với khán giả cải lương (quần chúng thuần túy Việt), không chịu tìm hiểu quần chúng... để rồi tìm tội những phương pháp giáo dục cùng hướng dẫn quần chúng thì đó là một cái tội rất to.

— Chúng ta không có quyền trách quần chúng dốt. Chúng ta có nhiệm vụ phải nhận lỗi của chúng ta là : cứ khoanh tay ngồi trong tháp ngà rồi bùi môi « đã dốt thi mặc, không thèm chơi với dâu ! »

Bằng một giọng thành thực chí Bảy hỏi chúng tôi :

Riêng về vở Kim vân Kiều, các anh làm ơn phê bình vai Thúc Sinh của tôi họ. Tôi rất phục thiện. Anh Thái Linh làm ơn ghi lên mặt giấy rồi cho tôi coi, tôi sẽ sửa chữa. Tôi rất lo là tôi không lột hết tinh thần của Thúc Sinh.

Nhà nhiếp ảnh Phạm khắc Dường tên tiếng :

— Chị đóng hay lắm, chỉ có vai Hoạn Thư là cần phê bình nhiều hơn.

Anh Hà Việt Phương phân tích lỗi « chơi » của Thúc sinh khi ôm đàn và đau khổ vì tưởng Kiều đã chết.

Câu Kiều là :

« Trăm năm thế chặng ôm cầm thuyền ai »

Thì chị cần vuốt tay trên dây đàn, run run tay và dùng nét mặt đê mưu tả tâm trạng của Thúc Sinh, lột rõ cái tuyệt vọng của Thúc Sinh chị phải vuốt lấy dây đàn, ôm lấy dây đàn... tưng trung dây đàn là Kiều, phải làm cho khán giả bùi ngùi với nỗi lòng của Thúc Sinh. Sau đó, chị phải gục đầu lên dây v... v... khi chị nói dây đã chùng rồi thì ở hậu trường sân khấu cần phải xen vào đó tiếng đàn ngân vang lên... một cách rung rợn. Nên nhớ rằng đàn ở đoạn này tưng trung cho xác thịt của Kiều, tài năng của Kiều, tình cảm của Kiều... Tất cả Kiều là dây đàn còn sót lại. Vậy, đoạn này, tôi phê bình chị chưa lột hết tinh thần của câu thơ Nguyễn Du trên đây.

Tôi lấy khăn thấm mồ hôi trán và dịu giọng :

Cám ơn các anh... tôi biết rõ là nhiệm vụ của giới văn nghệ là phải mở rộng tầm mắt để nhìn sâu vào những hoạt động muôn mặt của xã hội và nhân dân.

Tôi sẽ bắt đầu « tuyên truyền » cho cải lương và mời các bạn văn nghệ của tôi đi

Kính cùng các Đại lý và thân chủ dầu CULA (MAC-PHSU)

Vì vật liệu lên giá quá cao nên buộc lòng chúng tôi xin lên giá dầu kể từ ngày 1 Juillet 1953 theo dưới đây :

Ve Cùa số 1	giá...	12\$00
—	2 giá.....	6.00
—	3 giá.....	3.00
—	4 giá.....	1.50
Hộp thiếc		3.00

Maison MAC-PHSU

Chuyên mòn bào chẽ dầu CULA

P. Penh 74 Van-Vollenhoven

Saigon : 220 Rue Lê-Lợi—Hanoi : 17 Làn Ông.



NHÀ MAY

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon  
Có chemise may sẵn, bào đầm không rút, Col dựng bằng vải indéformable và nhiều cravates nút manchettes. Thật đẹp.

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quân y pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud  
SAIGON



Dragées  
PULMOFORME

Libs

Thuốc viên  
trị dứt ho

LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)

QUÁN QUẦN  
TỦU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON

\*  
SIÊU QUẦN  
tủu điểm

Téléphone : 580

Số 440, đường  
Marins — CHOLON



# Ngày mai đã muộn rồi...

TIỂU THUYẾT DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN

VII

MỘT sáng nọ, bà Đô Ta sai nó đi mua một bao thuốc. Lúc qua nhà con Mẫu nó bắt gặp con bé mặc quần cụt đang ngồi tắm nắng trên một chiếc ghế hành. Cặp giò Mẫu trông trắng như thoa bột. Chiếc quần đùi màu vàng làm nổi bật cái mău trắng của lớp da mịn màng của con bé. Bộ quần áo Mẫu mặc bằng thứ vải rất mỏng làm nổi bật các đường cong nét thảng trên thân hình con bé.

Đô Ta đứng ngày ngất ngầm, măt trỏng chừng không biết chán mắt...

NHƯNG buổi diễn khác tiếp tục trong phòng tập thể dục. Lời vở kịch, diễn viên đã thuộc. Bắt đầu công việc giàn cảnh. Một dịp để anh chàng hát đạo gần Công chúa, cũng như hoàng hậu gần người hầu. Thằng Đông trước mặt con Liên, vẫn thản nhiên. Đôi lúc Đông tỏ ý gay gắt khó chịu là khác. Có lẽ, vì ý nghĩ của bà Đốc cho Công chúa khá hơn anh chàng hát đạo nên làm cho Đông buồn. Với tính kiêu hanh của thằng con trai, có bao giờ nó muốn một đứa con gái thảng nó.

Mặc dù đóng vai cùng mình khó tính nhưng Liên vẫn luôn niềm nở, có khi lại biết nhẫn nhục chịu đựng những cái bướng của thằng bé. Lúc nào Đông hơi ngáp ngừng một chút, Liên lại khẽ nhắc đê thằng bé khỏi « lờ lử ».

Đông đã chẳng biết ơn lại còn oán. Mỗi lần xong vai của nó, bao giờ nó cũng càu nhàu :

(Xem Bời Mới từ số 62)

36

— Ai bảo nhắc chứ? Người ta thuộc chờ không à? Một ngày nọ, Liên cứ đê mặc Đông ngập ngụt mãi cho đến lúc bà Đốc phải gắt lên :

« Trò Đông! Nên biết noi gương trò Liên đây! »

Thằng bé khoe khoang và tự đắc, trong cả ngày hôm đó chẳng dám trốn tránh vào mặt nàng công chúa nữa. Nó bắn thần người, và nhìn ngạc lén trần nhà.

Nhưng lúc ấy, Liên cảm thấy thất vọng vô cùng. Nó nhìn thấy quanh mình nó toàn là màu đen tối. Lòng nó như bị dao cắt khi nghĩ đến mối tình giữa nó và Đông rồi đây sẽ tan vỡ...

May mắn cho nó là tuy có lầm điều phải suy nghĩ nhưng nhờ có trí nhớ rất dai nên nó vẫn đọc trôi chảy lời nói của Công chúa và khi nó đọc đến câu chót, nó nghĩ rằng nếu như Đông không bao giờ nhìn đến nó, có lẽ nó sắp phải chết mất.

Nhưng rồi, Đông nhìn nó, không nhìn áu yếm mà nhiều đê trách móc:

— Mày là con bò! Mày còn nhặc tao nữa thôi?

Liên vẫn nhẫn nhục chịu cảnh bất công ấy. Nó không phản đối mà lại sung sướng, sung sướng vì được Đông nói chuyện với nó.

\*\*

MẤY buổi diễn sau, lối giàn cảnh được thu xếp kỹ càng hơn. Có gần đủ những dụng cụ như lúc diễn thật trước khán giả: bàn ghế, tách ấm, gươm dao v.v.

Có một lốp kịch diễn tả người hát đạo và Công chúa ngồi đối âm với nhau. Lẽ dĩ nhiên, diễn viên chỉ cầm

trong tay hai cái ly không. Trong vở kịch tác giả ghi hàng chữ: « Anh chàng hát đạo uống một hơi dài ». Lúc tập, Đông lại uống rất chậm rãi.

Bà Đốc góp thêm ý kiến :

— Trò Đông này! Cứ làm bộ như uống một hơi dài. Đây này! Trò đưa ly lên môi, cứ đê như vậy trong vài giây đồng hồ cố ý làm cho mọi người có cảm tưởng là anh chàng hát đạo đang nhâm ruou! Trò có biết không?

Đông trả lời thon lòn một câu :

— Em không làm được như thế ạ!

— Tại sao vậy?

Đông thành thật trả lời bà Đốc :

— Vì, thưa bà, trong ly không có gì cả.

Bà Đốc không nhịn cười được. Mọi người đứng quanh cũng cười theo. Không khí trở lại yên lặng. Bà Đốc nói nhỏ với cô giáo Châu :

— Cô chịu khó đi lại phòng tôi lấy chai xia rô tôi cất trong tủ đựng, cạnh cái tủ sách, và đem đến đây để rót cho chàng hát đạo và cho công chúa của chúng ta.

Tiếng cười bà Đốc dòn tang...

Thoáng một lát, cô giáo đã cầm sẵn trong tay chai xia rô trái dầu và rót đầy hai cái ly lớn đặt trên bàn. Đông và Liên cùng liếc nhìn, thèm thường lầm.

Bà Đốc dặn trước :

— Các trò không nên uống hết một lần nha! Chúng ta còn phải diễn di diểi lại nhiều lần nữa đấy! Thôi, bây giờ bắt đầu đi... Trò Đông, trước.

Đông nâng cốc « rượu » ngang miệng.

Bà Đốc dặn :

— Phải rất qui phái! Qui phái hơn nữa kia!

Anh chàng hát đạo lặp lại cử chỉ bằng cách đưa vòng cánh tay lên. Bà Đốc gật gật đầu, vừa ý :

— Được đấy!

Đông đọc sang sảng :

— Mọi nàng cạn hết chén này  
Trăng vàng ở cuối non tây ngậm buồn.

Thằng bé làm điệu bộ như đang uống một hơi dài rồi chậm rãi đặt ly xuống. Thực tế, ly xia rô phút chốc đã cạn. Chỉ một mình Liên trông thấy.

Anh chàng hát đạo quay sang bạn cùng đóng với mình nói nhỏ :

— Ngọt và thơm quá!  
Hắn đưa lưỡi liếm lên môi.

Liên ghé mũi xuống ly xia rô đánh hơi. Bà Đốc như chưa vừa ý :

— Trò Đông! Trò phải làm lại cử chỉ đó.

Uống từng hơi dài cũng không có nghĩa là uống một nghìn nghe không? Tiết phải làm bộ « nhảm » vì cay cay

cay ấy. « Nhảm » trò có hiều danh từ ấy không?

— Vâng. Em hiểu.

Thằng bé râu râu nhìn xuống cái ly đã cạn xia rô.

Đôi mắt Liên sáng ngời. Lanh lẹ và rất khéo tay, nó dốc cả ly xia rô của nó vào ly thằng Đông.

Bà Đốc góp thêm ý kiến :

— Diễn lại vai của trò, Đông!

Đông bắt đầu tập lại. Lần này nó nhảm. Nó nhảm quá lâu đến nỗi Bà Đốc phải la lên :

— Đừng làm quá như thế chứ, Đông!

Đến lượt Liên. Con bé cũng làm bộ nhảm nhưng thật tinh ly xia rô của nó đã trút hết cả sang ly thằng Đông rồi.

Chúc chàng hạnh phúc, chúc Tô quốc vinh quang...

Mắt con bé lim dim. Vé mặt nó trông dịu hiền lạ! Nó làm bộ như chất men đã ngấm vào người nó thật. Co ai biết rằng chính lúc này nó đang ngày ngất với mê ái tình vì nó đã được hân hạnh chia « rượu » cho người yêu.

Xong buổi tập, anh chàng hát đạo không quay về ngay như mọi hôm. Trước lúc cô giáo Châu dẫn Liên về nhà, nó chạy lại gần con bé, nhìn chằm chằm vào mắt, giọng âu yếm :

— Liên bánh lâm!

Nói gọn một câu như vậy rồi nó bỏ đi. Trái lại, Liên muốn Đông đứng lâu lâu hơn một chút.

Nó mong ước và chờ đợi được nghe Đông nhắc lại cử chỉ của nó trong buổi diễn vừa qua. Tim nó rạo rực muốn hiến cả lòng mình cho người nó yêu...

\*\*\*

NHƯNG buổi tập sau, Bà Đốc tỏ ra bớt lòng quảng đại.

Trong lớp kịch, nàng công chúa và anh chàng hát đạo ngồi đối âm với nhau, bà không cho uống xia rô mà chỉ rót nước lạnh vào hai cái ly.

Con Liên buông héo ruột. Hôm sau, nó mang theo một miếng đường, ý của nó là để bỏ vào ly thằng Đông.

Ngày này qua ngày khác, Đông tự thấy rằng đã mang ơn Liên nhiều quá. Nhận một lúc không hiểu nó cao hứng thế nào, nó liền hứa với con bé :

— Chứng nào má tôi cho tôi « sô cô la », tôi sẽ đem cho Liên, Liên nha!

Sau buổi tập, Liên quá mừng kẽ lại chuyện ấy với Mẫu.

Mẫu vui vẻ :

— Nhờ đê dành cho tao một ít Liên nhé?

Ngẫm nghĩ một lát, nó lầm bầm :

— Đông xinh đáo đê!

ĐỜI MỚI số 70

Như đánh đúng tâm den con bé, Liên « ô » lên vui sướng :

— Phải rồi! Đông dễ thương lắm! Nó lại hỏi tiếp con Mẫu :

— Mẫu có tin rằng Đông yêu tao không?

Mẫu thản nhiên :

— Chắc chắn lầm rồi! Không yêu sao lại hứa cho « sô cô la »?

Không muộn đê Liên phải thắc mắc, Mẫu lại nói thêm :

— Có một con bạn tao nói như thế này này!

— « Đứa con trai nào thường hay cho con gái quà là đứa ấy yêu chúng mình lắm đây! »

Nghe Mẫu tan, Liên cảm thấy bùi tai.

\*\*\*

**T**HƯỜNG thường, Đô ta hay luân quẩn quanh bọn thiếu nữ. Nó nghe lóm được câu chuyện giữa hai đứa. Bỗng có tiếng thầy giáo Sắc gọi dắt nó lại :

— Đô ta lại làm gì ở góc ấy?

Câu nói của con Mẫu vẫn còn văng vẳng bên tai thằng bé.

Nó mơ màng được siết chặt vào lòng con Mẫu yêu dấu của nó. Cái ý nghĩ ấy ám ảnh tri oc nó suốt cả buổi diễn.

\*\*\*

**C**HIỀU hôm ấy, cũng như mọi chiều khác, bọn con gái được phép về nhà sớm trước mấy phút. Lúc Đô Ta được lệnh ra về, nó phóng như tên hổ để bắt kịp con Mẫu. Đến trước quán cà phê « anh hầu », bắt gặp « hoàng thái hậu ».

— Mẫu ơi! Tôi muốn nói với Mẫu câu chuyện này!

Con bé hơi ngạc nhiên, đứng lại, có ý tự vệ, ngờ ngác hỏi :

— Việc gì thế?

Thằng bé trả lời không có vẻ ngượng ngùng gì cả :



— Mẫu ơi! Mẫu có muốn là tình nhân của tôi không?

Con Mẫu chưa vội trả lời đê nghị do. Nó ngại rằng Đô Ta chế nhạo nó vì thế Mẫu chẳng trả lời có thuận hay không, lại dọa :

— Nếu mày còn nói như vậy, tao sẽ đánh với ba tao đây!

Đô Ta ngượng ngùng một chốc, tiếp :

— Mẫu không muốn ư?

Thằng bé dành không dám tấn công thêm trước ý chí cứng quyết của con Mẫu. Nó định bỏ đi nhưng miệng còn lầm bầm :

— Khốn nạn cho mày!

Con Mẫu giận đến nghẹn cổ tuôn một giây :

— Nhìn mặt tao Đô Ta này! Nhìn lấy mặt tao. Sao mày lại bảo là tao khốn nạn thằng kia? Rồi nó xuýt xoa tò vò khinh bỉ thằng bé. Đô Ta không chịu lún lấp lại lời mắng con bé :

— Mày là con khốn nạn!

Im lặng một lát, con Mẫu nhìn chằm chằm vào mắt thằng bé như lúc nó mới gặp lần đầu tiên.

Nó ngẫm nghĩ có lẽ không biết chúng lời đê nghị của Đô Ta thành thật cũng nên vì vậy nên nó lại hỏi :

— Ai sẽ cho tao quà?

— Nhán tình của Mẫu còn ai nữa?

— Có phải là Đô Ta không?

— Chính phải!

Cả hai đứa lại im lặng. Con Mẫu bỗng nhiên trán lại. Nó hỏi nhỏ Đô Ta :

— Đô Ta sẽ cho tôi những gì nào?

— Lầm thử lầm :

Thằng bé đưa tay tay vòng rộng lên không tò cho con Mẫu biết là nó không có tay.

Con Mẫu trán lại, có ý tính toán của một con buôn ném lại hỏi :

— Nhưng trước hết, hai chúng ta sẽ làm gì?

— Chúng ta sẽ ghi lấy nhau, hôn nhau.

— Rồi chúng ta làm gì nữa?

— Rồi tôi dẫn Mẫu tới một nơi vắng vẻ chơi trò chơi « làm cha, làm mẹ ».

Con Mẫu chưa biếu lời trò chơi đó, hơi lúng túng, Đô Ta đoán biết, nhanh nhau :

— Trò chơi làm cha làm mẹ ấy vui lâm kia!

Con bé cũng chưa yên lòng :

— Nhưng chơi như thế, Đô Ta có cho gi tôi không?

— Tất thảy những gì Mẫu muốn!

Con Mẫu chọn ngay vật nó thích :

— Một con bướm có được không?

Đô Ta xi mỉm không cho việc ấy quan trọng :

(còn tiếp)

37

# 7 NGÀY QUỐC TẾ

CAO MIÊN

## Các phản đề nghị của Cao Miên

Theo V.T.X. loan báo Chánh phủ Cao Miên vừa công bố những phản đề nghị của Cao Miên để phúc đáp bức thông điệp Pháp ngày 3 Juillet xin tóm tắt như sau.

Miền hoàng đế yêu cầu mở cuộc thương thuyết hợp với quyền lợi chính đảng của Pháp nhưng phải đặt trên hai nguyên tắc sau đây :

- Pháp phải tuyên bố nhìn nhận Cao Miên hoàn toàn độc lập và có chủ quyền đầy đủ ;
- Cao Miên đồng thời cũng phải tuyên bố chịu nhận Liên hiệp Pháp với một thể chế ít nhất là ngang hàng với thể chế của Anh do trung Liênn hiệp Anh.

\* Ngoài ra cũng vì am hiểu lời kêu gọi của Pháp và vì muốn duy trì thân hữu với Pháp chánh phủ Cao Miên yêu cầu Pháp gấp rút định ngày trao lại cho Cao Miên những thẩm quyền còn trong tay Pháp.

## Các phản đề nghị

Sau đoạn mở đầu ấy, chánh phủ Cao Miên kêu ra những thẩm quyền còn lại phải chuyển giao.

VỀ MẶT KINH TẾ. — Cho Cao Miên hoàn toàn tự do về thương mãi trong và ngoài nước.

VỀ MẶT TAI CHANH. — Cao Miên phải được độc lập về tiền tệ. Giao trả không điều kiện sở

Hồi doái Độc lập về quan thuế ;

VỀ MẶT TƯ PHẠP. — Cao Miên phải được hoàn toàn độc lập về tư pháp cũng như về cảnh sát.

VỀ MẶT QUÂN SỰ. — Tất cả các khu hành binh phải trao cho Bộ Tư lệnh Cao Miên.

VỀ MẶT CHÁNH TRỊ VÀ NGOẠI GIAO. — Cao Miên phải được chủ quyền về ngoại giao trong và ngoài nước.

Ngoài ra Cao Miên còn yêu cầu thanh toán tất cả cơ sở của Liên bang Đông dương cũ.

Khi nào được các thẩm quyền ấy rồi, chánh phủ Cao Miên sẽ cam kết.

- Đối đầu đặc biệt với một mình nước Pháp về mặt kinh tế ;
- Ký một thỏa hiệp tiền tệ như là để đóng quan Pháp tạm thời bảo đảm cho đóng bao Cao Miên.
- Ký một hiệp ước liên minh quân sự v.v...

MIỀN HOÀNG SIHANOUK, TƯ LINH  
TỐI CAO QUÂN ĐỘI CAO MIÊN

## TRIỀU TIÊN

### KÝ KẾT ĐÌNH CHIẾN HỘI 10 GIỜ SÁNG THỨ HAI 27-7

Đại tướng Clark xác nhận rằng sau khi các đại trướng Harrison và Nam Nhât ký kết vào văn kiện hội 10 giờ sáng ngày 27-7 tại Bản mòn Diêm thi văn kiện sẽ lập tức được chuyển giao tới Tổng hành dinh của các bộ tư lệnh quân sự hai bên để phó thay.

12 giờ sau khi ký kết, cuộc đình chiến sẽ được thi hành.

Chiều theo thủ tục đã thỏa hiệp, các văn kiện được các đại biện tại Bản mòn Diêm ký kết sẽ lập tức chuyển giao cho các tổng hành dinh của các vị tư lệnh để ký tên. Đại tướng Clark tuyên bố rằng ông sẽ ký tên vào các văn kiện tại tổng hành dinh Mông sơn.

### NAM QUÂN RÚT LUI 2 CÂY SỔ

Bộ Quốc phòng Nam Hán đã tiết lộ trong đêm 26-7 rằng tất cả Tư lệnh ở tiền tuyến đã nhận được mật lệnh của tư lệnh L.H.Q. về đường phản ranh mà Cộng quân và Liên quân sẽ phải triệt tiêu 2 cây số trong vòng 12 giờ khi ký kết đình chiến.

Phong bì đựng huân lệnh này chỉ được mở ra hồi sáng thứ hai, vào giờ ký kết đình chiến.

Người ta định tính rằng Tổng tư lệnh Liên quân tướng Mark Clark sẽ công bố 1 nhát lệnh về các thề triệt binh L.H.Q. sau khi ký kết đình chiến.

Bộ Quốc phòng nói rõ ràng quân đội Nam Hán sẽ triệt thoái.

### TÂN ĐẠI SỨ NGA Ở ATHÈNES

Nguồn tin thông thạo cho biết rằng ông Sergleff vừa được cử làm đại sứ Nga ở Athènes.

Ông Sergleff từng làm xử lý sự vụ ở Bruxelles.

## Liên hiệp và Tùy thuộc

(Tiếp theo trang 12)

Dưới sự thống trị, dân tộc Việt Nam vẫn rò rỉ được hối cải mà người ta đã đoạt lấy của mình.

Thế là dân tộc Việt Nam cảm hiếu, và nhận định ý nghĩa và giá trị của sự độc lập.

Tới ngày Pháp Việt ký hiệp định 6-3 thì ý chí và sự tranh thủ độc lập của dân tộc Việt Nam đặt trên cơ sở chính trị của hiệp định sơ bộ ấy. Dựa vào cơ sở ấy, người mình tiếp tục tranh đấu với cái nguyên vọng hoàn thành độc lập.

Hiệp định 6-3 chẳng những không đem lại kết quả viên mãn, mà còn dẫn tới trạng thái chiến tranh ngày nay.

Thế thì sự thất bại của chính sách trước đây là việc hiển nhiên, không ai chối cãi được. Thế tất phải giải quyết vấn đề độc lập, phải định nghĩa hai chữ ấy, vừa đối với Pháp quốc, vừa đối với Quốc tế.

Độc lập không phải là một việc thần bí hay là một thần thoại (ni une mysticité, ni un mythe) như người Pháp đã nghĩ rằng người Việt Nam tưởng như thế. Không người Việt Nam xác nhận 2 chữ ấy cả về mặt thực tế và mặt tinh thần.

Độc lập, theo nghĩa chữ Pháp (*Indépendance*) là không lệ thuộc, theo nghĩa chữ Việt là đứng một mình, mình đứng lây mình, với sức mình, không cần có ai bảo hộ. Đứng với sức mình không có nghĩa là biệt lập (*isolé*). Đứng lây mình nghĩa là giữ nguyên vẹn cái cá thể (*individualité*) quốc gia trong sự điều hòa quốc tế (*concorde internationale*).

Độc lập là giành lấy chủ quyền (*souveraineté*) trên toàn bộ lãnh thổ mà dân tộc mình đã chiếm ác (occupé) từ thuở ông, cha, tía là làm chủ đất nước của tổ tiên để lại một cách tuyệt đối, làm chủ tíc là tự mình xử trí việc nội bộ của mình, miễn là cách xử trí của mình không xâm hại tới nước khác.

Độc lập là tự do phát triển đời sống của một dân tộc cả về mặt chính trị, xã hội và kinh tế.

Tự do phát triển đời sống nghĩa là tự do mưu đồ hạnh phúc cho nhau.

Độc lập là cùng đứng một bước bình đẳng với nước khác. Tíc là thiệt khi chính trị dân chủ cần có nơi sự tự do và bình đẳng của nhân dân và của dân tộc. Tíc là áp dụng nguyên tắc dân tộc tự quyết.

Độc lập là tự do giao tế, tự do giao hữu, tự do liên minh với nước khác trên nền tảng bình đẳng. Nghĩa là tự do ký hiệp ước bình đẳng với bất luận nước nào miễn là sự ký kết ấy không có tánh cách xâm hại sự an toàn chung của nhân loại.

Độc lập là để cao dân tộc để tạo ra điều kiện hiệp lực thiết thực với dân tộc khác. Độc lập là đánh đổ tham vọng để quốc và diệt trừ cản cờ chiến tranh. Tíc là công hiến một cách có hiệu quả vào sự kiến thiết hòa bình thế giới.

Thì thà, độc lập là tự do, bình đẳng, và hiệp lực. Độc lập là việc cần có và phải có (nécessaire et indispensable).

Tiếc là nước Pháp là khai sinh cách mạng, nước mà người ta tặng cho cái danh từ « bảo vệ tự do » (gardienne de la liberté), không nhận ra cái ý nghĩa ấy, hoặc đã nhận ra mà không thiết thi hành.

QUẦN CHUNG  
(24-12-46)

## ĐỜI MỚI đóng thành bộ

Bạn chờ bò qua mà không mua Đời Mới đóng thành bộ (3 quyển hoặc 4, 59 tập, thiếu số 1).

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại tá Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ quán.

3 quyển giá ... 341 đồng  
4 quyển giá ... 376 đồng  
Báo cũ, lính cho bạn đọc 4 đồng  
thay vì 5 đồng.

Bia vải 35 đồng (công đóng)  
Bia da 45 đồng

# Hàng đúc TRÍ-ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon— Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ ngoài cái khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ rgoại quốc.

# BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tam ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người ành diệu lại người không ưa.

## Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCAREO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

### TUẦN BÁO « ĐỜI MỚI »

Giám đốc : VĂN LANG Quán lý : TRÁC ANH

In tại nhà in riêng Đời Mới  
147 Đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ quán  
(Giá vé : 700)

### ĐỜI MỚI GIÁ DÀI HẠN Ở NAM-VIỆT

MỖI SỐ . . . 5\$

1 tháng . . . . .	20\$	3 tháng . . . . .	60\$
6 tháng . . . . .	120\$	1 năm . . . . .	240\$

Bồi địa chỉ xin cho nhà báo biết để tránh thất lạc.

# CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239