

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Waom
AP95
V6D64+

SỐ 68

(Từ 9-7 đến 16-7-53)

NAM VIỆT

5 ĐỒNG

TRUNG BẮC MIỀN LÀO :

6 ĐỒNG



ĐỜI MỚI

có bán tại :

Saigon

Huế - Hanoi

Phnom-Penh

Xin hỏi các
đại lý, các tiệm
sách các nhà
bán báo chí
Nam Việt. . 5\$
Cao Miên . . 6\$
Trung Việt 6\$
Bắc Việt . . 6\$
Lào 6\$

SAU MÙA THI...

TÒA SOÁN QUẢN LÝ :
117 Đại lộ Trần-hưng-Đạo—Chợ-quán
Giáy nối : 793

Văn phòng liên lạc : 96 Đại tá Grimaud

Hộp thư : 353 — Saigon

Chủ nhiệm : TRẦN-VĂN-ÂN

**THƯ CỦA
NHÀ XUẤT BẢN**

Đúng trước giai đoạn khó khăn

Bạn đọc thân mến,

Đã nhiều lần chúng tôi cho bạn biết tình thế khó khăn mà tờ báo của bạn phải đương đầu. Ấy không phải muốn lợi dụng lòng tốt sảng của bạn, mà chính là muốn bạn và nhà báo sát cánh chia nhau, những nỗi lo âu và những điều vui thú. Chúng tôi muốn bạn nhận thiệt sự cố gắng không ngừng của người hiệp lực xây dựng hào Hồi Mới.

Giá giãy tên, sinh hoạt mắc mussy, thử thay sống khó đỗ tạo ra một hoàn cảnh mới cho nhà báo. Giãy tên giá, không phải 70 phần trăm như bạn tưởng đâu, vì trong 70 phần trăm ấy phải thêm vào tiền thuê. Giãy bìa tăng giá cũng không kém phần nặng nề.

Nhưng đó chưa phải là toàn bộ khó khăn. Còn một mối lo nữa là nhân viên sẽ bị động viên. Bạn thử đặt mình vào trường hợp chúng tôi, nghĩ rằng trong số 40 nhân viên, trong ngoài, có thể một phần 3 phải nhập ngũ.

Như vậy là chúng tôi sẽ bị khó hai mặt: tri thức và kỹ thuật.

Bạn có thể không ngờ rằng đối với một tờ nhật báo sứ khó khăn tri thức và kỹ thuật để giải quyết hơn nhiều. Phần tin tức, đại bộ phận, đã có thông tấn xã lo, và cách lấy tin ở cờ bót ít dùng tri thức hơn, chọn tin cho tờ tuần báo muôn lọc lừa giữa các tin nên biết.

Còn về mặt kỹ thuật thì dễ hơn tạp chí nhiều. Bạn hãy nhìn vào nhật báo, tóm lumen, chữ rõ chữ không, hàng ngũ không cần ngay thẳng, hình không cần sáng sủa, là bạn nhận ra bao nhiêu nỗi cực nhọc của chúng tôi.

Bên trước tình cảnh ấy, lẽ tất nhiên là chúng tôi phải trả tình phuong pháp đổi phò, mà ứa phò cách nào cho bạn đọc không bị thiệt.

Mong bạn theo dõi chúng tôi.

Nhà xuất bản NGÀY MỚI
cần khẩn

Bài ấy không tiện đăng.

Bạn Hoàng Quốc Phong:
Bài « Võ phái đèn » đã mất thời gian tính. Tiếc không đăng được.
Cám ơn.

Bạn Đặng Xuân Nhứt (Xuân Lộc):

Bài « Đông xu bị cắp » đề tặng các em, đang xem.

Bạn Nguyễn Ngọc Mẫn (P. Penh):

« Mười bài bên nước » không đăng được. Hoan nghênh « Cốp lưu manh ».

Bạn Nguyễn Cường:

« Trung sô độc » đang xem.

Bạn Nguyễn Yến Trang (Saigon):

Việc ấy chưa trả lời ngày được. Chờ vài bài của bạn gửi về Tòa soạn đã.

Bạn Nguyễn Quốc Kỳ (Saigon):

« Hướng về quê cũ » Sẽ đăng.

Bạn Thanh Lương:

Thứ đến chậm không chịu ý hạn được.

Bạn Huy Ngọc (Huế):

Đang xem.

Bạn Trần Văn Mười (Hà Nội):

Đã nhận được thư. Cám ơn nhiều lần. C. xem báo, tin gửi cho M. biết. Tin chỉ P. biết đã đưa thư cho anh C.

Bạn Mai Thị Hạnh (Hà Nội):

Đã bán nhiều đèn văn đèn. Lâu lâu, chúng tôi có thấy đổi cách trình bày đèn như!

Góp kịch gửi vào cho.

Bạn Vũ Huy Anh (Paris):

Bài áy sẽ đăng vào số Xuân. Gửi về cho những phong sự ngắn.

Bạn Dao Ca:

« Tình sương gió » không đăng được.

Bạn M. X. (Hà Hưng):

Thư viết không ký tên, không tiện đăng

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghệ thuật

ĐỜI MỚI

SỐ 68 - THỨ NĂM 16-7-53 d.l.

MÙNG 6 THÁNG 6 ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- Đánh xáp lá cà của Dương Bá Dương
- Chiến tranh chủ nghĩa T. T. dịch
- Vấn đề thuộc địa dưới mắt cờ tòng thống Mỹ của Đức Hiệu
- Làm gì? của Hà Việt Phương
- Thái độ của trí thức Mỹ hiện thời Trần Doãn Sưu Tầm
- Thủ Ngô Thế Hanh, Kiên Giang
- Con người văn nghệ mới của Đỗ Tân Xuân
- Văn nghệ với học sinh của Song Nhât Nữ
- Một cuộc đấu súng Lô canh Chuyên dịch
- Nâng tầm trên đường truyện ngắn của Mặc Ly Châu
- Một trang sữ đậm máu Ty Sắc thuật
- Ngày mai đã muộn rồi truyện dài phỏng tác của Giang Tân
- Ánh sáng đô thành của cô Vân Nga

TRÔI GIẠT

tiểu thuyết dài của Vĩnh Lộc

...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

BÌA IN 2 MÀU

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ:

117 đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ quán (Giấy nói : 793 card)

Bài vở gửi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy. Tòa soạn không có lệ trả bản thảo.

Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÁC ANH.

Hộp thư 353 Saigon.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành

VIỆC THẾ GIỚI

Hai khối lớn đương đầu nhau
đều bị mâu thuẫn chia rẽ
nội bộ

THỐNC ché Béria, một trong ba người (Malenkov, Molotov) cầm đầu nước Nga và khối Nga số vét vừa bị lật. Ông bị buộc lâm tội. Nhơn đó cả thế giới đều nhìn vào cuộc điện Nga Số. Các giới Liên hiệp Quốc đều bàn tán và đưa ra lầm giác thuyết. Hội nghị tam trọng Mỹ, Anh, Pháp đang khai diễn tại Washington, liền ghi vụ Béria mất quyền vào chương trình nghị sự.

Có giới cho là Béria vì không chịu làm cho êm đềm tình hình thế giới nên mới bị lật đổ; có giới lại cho Béria là người ôn hòa, chính ông là người chủ hòa trong 3 thủ lãnh Nga Số.

Đó hai giả thuyết trên người ta dự đoán thế giới sẽ được hòa bình, hoặc chiến tranh thế giới thứ ba sẽ không tránh được, và có lẽ chiến tranh sắp đến nơi. Sứ thần Mỹ, ông Bohlen trước ngày xảy ra vụ Béria bị bắt chéc, lật đổ trở về nước; cảng trong lúc ấy Sứ thần Nga ở Mỹ, ông Vuchinsky được triệu hồi.

Nháng hành động này đều có ý nghĩa của nó. Không biết hai giả thuyết trên, một đưa tới hòa bình một nữa đưa tới chiến tranh thế giới giả thuyết nào gần sự thật? Chưa có dân quâ quyết cả. Có điều chắc chắn là nội bộ Nga Số và khối Nga Số cảng rối, cảng bị chia rẽ như nội bộ đồng minh. Vụ khởi động ngay của thư ở Đông Berlin không phải là một việc làm thường ấy là triệu chứng bất ổn định của chế độ Số viết các vụ rắc rối ở các nước tùy thuộc Nga Số hinh dung rõ ràng các mâu thuẫn bên trong của khối Nga Số.

Thượng nghị sĩ dân chủ KERR tuyên bố vụ đó là một bằng chứng rõ ràng chánh sách đội ngoại của chánh phủ Mỹ đã có kết quả.

Thượng nghị sĩ dân chủ JACKSON lại nghĩ rằng vụ sa thải Béria có thể nguy hiểm cho Mỹ. Các nhà cầm quyền Mỹ cho rằng sự mất chức của Béria chỉ là một việc làm trong nội bộ Nga và không liên hệ gì đến toàn thế giới.

Nhiều nhà ngoại giao đồng ý với Tito cho rằng Nga số sáp có một sự thay đổi quan trọng và tới lão phái mở hội nghị Tứ cường.

ĐAN MẠCH — Các giới chính thức Đan Mạch không bình luận về tin tức Béria bị cách chức.

AO — Trong các giới chánh trị, người ta nghĩ rằng việc cách chức Béria là một nỗ lực của chánh phủ Nga để trả lại chế độ Cộng sản nhân dân ở Nga Số.

HOA LAN — Thận trọng về vụ Béria cho đến khi nhận được tin tức đầy đủ hơn.

Hội nghị giữa ba ngoại trưởng ở Washington cũng đã cập đến vụ ông Béria bị cách chức.

NHẬT — Các nhân vật Nhật có ý kiến :

1) Béria thất bại trước Malenkov được xem như bước đầu tiên đến việc cải tổ chánh phủ.

2) Béria bị cách chức vì có trách nhiệm các vụ lộn xộn ở Đông Âu và việc bắt giam các bác sĩ Do Thái nhưng sau lại tha vì được nhận nhận tội lỗi, đã định chánh về chánh sách hòa dịu của Nga số.

Trong bức thông điệp này, Thủ tướng Penn Nouth, sau khi nhận thức bức thông điệp của Pháp, đã viết rằng : « Bản tuyên ngôn của Pháp chỉ để cung chung với ba quốc gia liên kết mà không có trả lời phản minh cho lời yêu cầu đặc biệt của chánh phủ Cao Miên. Do đó, chánh phủ của tôi, vì bắt buộc phải xem xét bản tuyên ngôn ấy cần thận để tìm những điều thỏa hiệp, nên chỉ đưa phản đề nghị được trong vài ngày nữa thôi ».

Chót hết Thủ tướng Cao Miên yêu cầu Cao ủy Risterucci thông báo lời phúc đáp ấy cho chánh phủ Pháp.

NHÀ MÁY GẠO — Trong 14 nhà máy gạo ở Nam Vang, 12 nhà máy của người Tàu như của người Miên vẫn bị quản đội Cao miên chiếm đóng còn hai nhà máy gạo của người Pháp thì bị Cảnh sát kinh tế chiếm.

7 NGÀY QUỐC TẾ

**BÉRIA, VI CÔNG AN TRƯỞNG KIÊM
TỔNG TRƯỞNG**

NỘI VỤ NGA BỊ CÁCH CHỨC

Theo các tin tức Luân Đôn, ngày 27 tháng 6, Béria đã bị cách chức. Hội quán ứng hộ cuộc sa thải này. Có nhiều sự doan đà được huy động. Không những quân đội trấn đóng tại các đường phố trong thủ đô mà còn chuẩn bị đê đóng trái luồn đêm khuyna nữa.

Malenkov tuyên bố : Béria là kẻ thù của đảng Cộng sản và dân tộc Nga số, và hồ sơ hoạt động của Béria sẽ được đưa ra Tòa án Tối cao Nga số định đoạt.

**PHÂN ĐỘNG LỰC CỦA THẾ GIỚI ĐỐI
VỚI VIỆC BÉRIA BỊ CÁCH CHỨC**

ANH — Các quan sát viên ở Anh nghĩ rằng Malenkov đã thắng trong cuộc tranh đấu chống Béria. Giới chánh trị nêu ra câu hỏi : Cuộc tiếp xúi giữa Molotov và Malenkov sẽ ra sao?

MỸ — Thượng Nghị sĩ dân chủ KEFAUVER tuyên bố vụ sa thải Béria chứng tỏ một cuộc « bùng nổ » lớn lao và tỏ ý mong rằng Mỹ sẽ lợi dụng cơ hội này.

Thượng nghị sĩ dân chủ KERR tuyên bố vụ đó là một bằng chứng rõ ràng chánh sách đội ngoại của chánh phủ Mỹ đã có kết quả.

Thượng nghị sĩ dân chủ JACKSON lại nghĩ rằng vụ sa thải Béria có thể nguy hiểm cho Mỹ.

Các nhà cầm quyền Mỹ cho rằng sự mất chức của Béria chỉ là một việc làm trong nội bộ Nga và không liên hệ gì đến toàn thế giới.

Nhiều nhà ngoại giao đồng ý với Tito cho rằng Nga số sáp có một sự thay đổi quan trọng và tới lão phái mở hội nghị Tứ cường.

ĐAN MẠCH — Các giới chính thức Đan Mạch không bình luận về tin tức Béria bị cách chức.

AO — Trong các giới chánh trị, người ta nghĩ rằng việc cách chức Béria là một nỗ lực của chánh phủ Nga để trả lại chế độ Cộng sản nhân dân ở Nga Số.

HOA LAN — Thận trọng về vụ Béria cho đến khi nhận được tin tức đầy đủ hơn.

Hội nghị giữa ba ngoại trưởng ở Washington cũng đã cập đến vụ ông Béria bị cách chức.

NHẬT — Các nhân vật Nhật có ý kiến :

1) Béria thất bại trước Malenkov được xem như bước đầu tiên đến việc cải tổ chánh phủ.

2) Béria bị cách chức vì có trách nhiệm các vụ lộn xộn ở Đông Âu và việc bắt giam các bác sĩ Do Thái nhưng sau lại tha vì được nhận nhận tội lỗi, đã định chánh về chánh sách hòa dịu của Nga số.

Trong bức thông điệp này, Thủ tướng Penn Nouth, sau khi nhận thức bức thông điệp của Pháp, đã viết rằng : « Bản tuyên ngôn của Pháp chỉ để cung chung với ba quốc gia liên kết mà không có trả lời phản minh cho lời yêu cầu đặc biệt của chánh phủ Cao Miên. Do đó, chánh phủ của tôi, vì bắt buộc phải xem xét bản tuyên ngôn ấy cần thận để tìm những điều thỏa hiệp, nên chỉ đưa phản đề nghị được trong vài ngày nữa thôi ».

Chót hết Thủ tướng Cao Miên yêu cầu Cao ủy Risterucci thông báo lời phúc đáp ấy cho chánh phủ Pháp.

NHÀ MÁY GẠO — Trong 14 nhà máy gạo ở Nam Vang, 12 nhà máy của người Tàu như của người Miên vẫn bị quản đội Cao miên chiếm đóng còn hai nhà máy gạo của người Pháp thì bị Cảnh sát kinh tế chiếm.

Chánh phủ Pháp có cho phép Cao Ủy Pháp tại Việt Nam thông cáo cho dân chúng Việt Nam biết rằng: « bản Tuyên Ngôn ngày 3-7 là một văn kiện đề đòi mới bang giao Pháp Việt... Hai chánh phủ Pháp Việt sẽ thương thuyết trong sự hoàn toàn bình đẳng ».

Nhơn lời của Cao Ủy thông tri xác định lập trường của chánh phủ Pháp, chúng tôi yêu cầu Đức Quốc Trưởng Bảo Đại và Chánh phủ của Ngài, mở rộng phái đoàn thương thuyết cho sĩ phu các ngành được tham gia đồng đú, hầu có thể giải quyết rành rẽ các vấn đề quốc gia. Thêm nữa, những cuộc thương thuyết nên cứ hành giữa thanh thiên bạch nhứt tại hai thủ đô Saigon và Paris, để cho dân chúng khỏi ngò vực và có thể ủng hộ lập trường của Việt Nam.

ĐỜI MỚI

HỘI NGHỊ TAM TƯỚNG

Hội nghị Bermudes dự định khai mạc ngày 28-6 bị đình chỉ vô hạn định, dù luận quốc tế chủ trọng đến hội nghị tam tướng ở Hoa thịnh Đốn. Ngoại trưởng G. Bidault sẽ có dịp giải bày cho Anh Mỹ hiểu gánh nặng của Pháp ở Đông Dương.

Theo Tổng thống Eisenhower các vấn đề sau đây sẽ được nêu ra tại hội nghị: Tình hình ở Triều Tiên, các vấn đề liên hệ đến tổ chức Minh trùc Đại Tây Dương, Mã Lai, Trung Đông và vấn đề tổng quát giao dịch thương mãi trên thế giới.

CAO LY

MỞ LẠI CUỘC HỘI NGHỊ ĐÌNH CHIẾN

Theo các giới chánh thức ở Tokio, định chiến có thể ký kết vào cuối tuần tới, khoảng 25 Juillet nghĩa là một tháng trễ hơn nhứt kỳ đã định trước. Hình như Lý thừa Văn đã nhượng bộ về vấn đề thời hạn mở hội nghị chánh trị sau khi định chiến để giải quyết việc thống nhất Cao Ly.

Hình như Mỹ đã bác bỏ lời họ Lý yêu cầu Mỹ viện trợ Cao Ly trong trường hợp xứ này bị Nhật tấn công.

Tin Hán thành cho hay tướng Mark Clark đã đến gặp Lý thừa Văn với nỗ lực lần chót để thuyết phục Lý đồng ý định chiến ở Triều Tiên.

NHỰT

NHỰT MUỐN HỢP TÁC VỀ KINH TẾ VỚI CÁC XỨ ĐÔNG NAM Á

Ông Yoshida dự định phải ngoại trưởng Katsuo Okazaki di công cần trong miền Đông nam Á để nghiên cứu những vấn đề bồi khoán và cũng để dọn đường cho sự hợp tác kinh tế.

MIỄN ĐIỆN

QUỐC QUÂN TRUNG HOA Ở MIỄN ĐIỆN

Tướng Lý Di, chỉ huy hết thảy quân quân Trung hoa ở biên giới Miến Điện, đã gửi một phái đoàn tới Bangkok.

TUẦN LỄ TRONG NƯỚC

Tăng lương cho tư chức

Chánh phủ sau khi đã thi hành những biện pháp tăng lương cho các tiểu công chức và nhân viên công nhứt công sở bắt đầu từ mùng 1 tháng 8 dương lịch, để đổi phò với hậu quả của sự sụt giá đồng bạc, nay lại bắt đầu nghiên cứu các biện pháp tăng lương cho các công nhân xi nghiệp tư, mà lương bông tuong đối kém hơn hết. Thủ trưởng chánh phủ vừa ký nghị định thiết lập một Ủy ban tư vấn lương bông quốc gia, có mục đích để nghị tên Chánh phủ, để cho hợp với tình thế hiện tại, những điều xét ra cần phải cau cài trong nghị định số 42 ngày 11-5-53; đã định hoãn tăng lương bông theo những căn cứ thi hành ngày 9-5-53.

Ủy ban nói trên sẽ tức khắc tiến hành công việc. Có thể hy vọng trong một thời gian ngắn Ủy ban sẽ lập xong các đề nghị này và các đề nghị này sẽ có thể áp dụng từ mồng 1 tháng 8 dương lịch, nghĩa là cùng ngày với sự thi hành các biện pháp tăng lương cho các tiểu công chức và nhân viên công nhứt công sở.

Một bữa tiệc của hội « ái hữu ký giả »

Vừa rồi trong một buổi tiệc do Thủ trưởng Nguyễn Văn Tâm chủ tọa tại Cholon và nhiều nñor vật tham dự, ban trị sự mới của hội Át Hữu Ký giả Nam Việt đã chánh thức ra mắt.

Sau bữa ăn, đại diện của ký giả đứng ra bày tỏ ý nghĩa và mục đích buổi hội họp.

Nhân dịp này Thủ trưởng Nguyễn Văn Tâm có nói đại khái:

« Tôi ngày nào cũng có đọc tất cả các báo, tôi nhận thấy một sự tiến bộ khă quan, bài vở hay hơn trước. Có thể vì bđc óc ký giả như một khối vàng vô tận, mỗi ngày lấy ra chút ít để tăng cho độc giả, nhưng đã có bao nhiêu độc giả biết công ơn của nhà báo... »

Phái đoàn tác chiến tình thần Pháp Việt đã lên đường sang Singapour

Phái đoàn Pháp Việt đã nghiên cứu cuộc tác chiến tình thần tại Mã Lai đã lìa khỏi Saigon chiều hôm 12-7-53 bằng phi cơ.



XIN LƯU Ý: Sách thuốc 1953 đã xuất bản, Quý Ngài gởi kèm theo 1\$00 tiền em làm cước phí, chúng tôi sẽ gởi tặng.

Nhà thuốc: DÀI QUANG

số 27 đường Tông đốc Phương - CHOLON

PHÒNG XEM BỊNH VÓ - VĂN - XUỒI

Diplômé d'état

C.C.K. de la Faculté Médecine de Paris
Chuyên trị: Nhức mỏi, sưng, trặc, tê, bại.

Buổi sáng: 8 giờ 12 giờ

Buổi chiều: xin hẹn trước

CÓ CHẠY ĐIỀN

57, đường Taberd (trước vườn ông Thương)

Bạn đọc đề ý

Bắt đầu tháng sáu (Juin) ĐỜI MỚI

xuất bản ngày thứ năm mỗi tuần.

TIN MỚI ngày chủ nhật mỗi tuần.

**

Mỗi khi bạn thấy cổ họng và ý thức xin bạn đừng thắc mắc, vì đó là giờ chót phải trảm vào chỗ bài « bắt tiện ».

Thuốc ho trái nhỏ PECIO-CHEERRY



Đủ hạng : NHỈ - NHẤT - NGANG

214 DIXMUDE - SAIGON

ĐỜI MỚI số 68

ĐẤT - VIỆT

CHUYÊN MUA VÀ BÁN CHO
QUÝ NGÀI :

Nhà cửa,

phố xa,

Ruộng đất

VÌ QUYỀN LỢI CỦA QUÝ NGÀI
XIN NHỚ :

ĐẤT VỆT SỐ 20 ĐẠI LỘ BONARD

Điện thoại số : 23.409 SAIGON

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sản :

1.— 1 gói
BEKINAN Tiên
(Equinine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quán thử số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp
LONKINAN Tiên
(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay
Hygiène --- Santé --- Qualité
Pharmacie Tiên
98, Bd. Bonard — SAIGON



DÂY LÀ TIN TỨC HOÀN-CẦU
SONG HỈ !

SONG HỈ HOÀN ! !

Một tin đáng mừng cho quý Hàng
Phụ-nữ.

Kể từ nay quý Bà, quý Cô sẽ đỡ vất lòng vì « Song Hỉ Hoàn » chắc chắn là phương thuốc
chuyên trị về bệnh máu huyết kém suy, ăn không ngon ngủ không được, lão hóa, sót ruột ợ
chua, chảy nước dài, nhức đầu chóng mặt xám xanh, bồn uất...

Kinh nguyệt không đều hòa, mồi lòn hành kinh đau bụng, nhức mỏi cùng mình đau lưng.
Uống « Hoàn Cầu Song Hỉ Hoàn » máu huyết tốt tươi, da thịt nở nang, mịn màng, trê đẹp
lại và tất cả bình do máu huyết sanh ra đều hết.

Thật là một phương thuốc quý giá cho các hàng Phụ-nữ.

TỔNG PHÁT HÀNH :
HOÀN-CẦU DƯỢC PHÒNG
99, Quai de Belgique Saigon — Vài có bán tại đây

CÁC GIỚI SĨ NÔNG CÔNG THƯƠNG

làm việc nhiều mệt mèn ăn ngủ chẳng đặng
nên nhớ dùng thuốc Bồ.

Golden Club



Muốn!
Có Sức khỏe luôn luôn
Hãy thường dùng

Đại bô
NGŨ TẠNG TINH

La Vạn Linh
BỒ-THẬN
BỒ-HUYẾT
SANH-TINH
CƯỜNG-LỰC
TINH THẨM TRẮNG HIỆM

Có tiền nhiều không mua đặng sức khỏe
Có bán khắp nơi tiệm thuốc Hoa-Việt

ĐỜI MỚI số 68



ĐÁNH XÁP LÁ CÀ

T ừ ngày chiến tranh thế giới thứ hai tối nay, người ta biết được thêm danh
từ « đánh xáp lá cà ». Mù đánh như thế, người ta hiểu là kịch liệt lắm, nguy hại
lắm, giết nhau ghê gớm lắm !

Nhưng không chỉ đánh nhau bằng dao, bằng gươm, bằng súng lục mới có đánh
xáp lá cà. Chánh trị cũng đánh xáp lá cà vậy.

Không biết bạn có để ý chăng ? Bạn có thấy ở Hán Thành, thủ đô Nam Hán, người
ta cũng đánh chánh trị xáp lá cà, kịch liệt không thua ngoài mặt trận Trung cộng đánh
với quân đội Nam Hán. Phen này, lại là một ông già, thay mặt một nước nhỏ, ông
Lý thừa Văn, Tổng thống Nam Hán, đánh xáp lá cà với đại diện Mỹ quốc, một nước
lớn. Đánh chánh trị.

Thế mà, người ta nhao nhào nhoè Ông già họ Lý là không biết điều. Cho đến
nhà cách mạng xã hội Nerhu cũng trỗi giọng tấn công ; cho đến nhà báo hàng ngày ở
đây cũng chê Ông Lý, cho Ông là kẻ phá hoại hòa bình, mà họ các Ông « báo » ở
đây, rất yêu chuộng, cũng như họ ái mộ bậc cắc. Vì hòa bình nhân loại, vì công lý,
người ta tố cáo Lý thừa Văn là kẻ « bất lương », că gan dám chống với nước không
lồ, dám có ý định đương đầu Quả binh Trung Cộng

Lâm cho Ông già họ Lý phải lên tiếng, than :

— Sao họ (đồng minh) không dám ăn hiếp Trung Cộng và Nga Sô. Ăn hiếp chí
thắng già này gần đất xa trời !

Quả là lão già lì, lớn gan thật, hay là liều mạng thật !

Bá Dương tôi bình sanh hay lùm töi cái « ngược » trong chiếu « xui ». Thấy
ông già « ngược ngao » Lý thừa Văn đại diện cho kẻ yếu rõ ràng. Nhưng vì ông chỉ
có 14 sư đoàn, thiếu quân nhu khi giặc, nên cái lý không rõ rệt bằng sự « phá hoại
hòa bình » của ông.

Bá Dương cảm thấy có phần sung sướng, vì họ Lý đang đóng vai chàng Da
uýt (David) đánh tên Gô lì át (Goliath) một đại lực sĩ. Không chắc Ông già sẽ chiến
thắng như David, nhưng chắc một điều là Ông lên tiếng hộ cho bọn nhỏ yếu.

Trận chánh trị xáp lá cà giữa Lý thừa Văn và đồng minh (phải quay xin
không bàn) làm cho thắng töi đánh một dấu hỏi to :

Đương ba đương

Đọc khắp Báo chí Ngoại quốc

Mỗi năm người Anh tiêu thụ
52.899 con ngựa

Liên đoàn quốc tế trông coi về việc bảo vệ loài ngựa vừa rồi đã làm xong bản báo cáo hàng năm của liên đoàn. Tình ra số ngựa tiêu thụ ở Âu châu giảm rất ít. Năm 1952 có 52.899 con ngựa vào lò mổ ở Anh và năm 1951 số ấy là 51.410.

Ai nai Lan là một nước xuất cảng ngựa làm thịt nhiều nhất thường chở ngựa cho Anh và sang Bỉ. Các hội viên Bỉ trong liên đoàn phản đối về việc chở ngựa bằng đường thủy không được chở đảo. Một phần tư số ngựa bị chết do đường.

Cô lô đê dễ dàng tiêu thụ món « bit tết » ngựa nái người Anh dùng trà tàu cũng khá : 210 triệu ki lô trà tàu, tình ra mỗi người dân dùng đến những 10 livres trong một năm (đến 5 kilô).

(Manchester Guardian)

NĂM 2000, THỦ « BÍP TẾC »
KHOA HỌC SẼ NGON HƠN
THỦ BÍP TẾC THIẾT

« Con cháu chúng ta không bao giờ muốn tin rằng chúng ta đã dã man đến ăn thịt các súc vật và sau này chúng cũng chỉ trồng rau để trang điểm vườn trước nhà thôi ». Đây là một đoạn trích trong cuốn sách như đề : « Con đường thừa thãi », tác giả là một nhà hóa học danh tiếng Mỹ Jacob Rosin.

Theo Jacob Rosin, xã hội sau này là một xã hội hóa học. Hóa học sẽ cấp dù đủ ăn cần thiết cho con người. Chính nhà hóa học Pháp Berthelot cũng đã tuyên bố câu này vào cuối thế kỷ trước, nhưng lý luận của Rosin, dựa trên những khám phá mới của khoa học nay có phần vững hơn.

Theo Rosin, mai đây các nhà hóa học sẽ cấp dù cho con người 3 chất chính trong món ăn của họ trong chất béo, chất hydrat các bon (hydrocarbone) và chất protein (proteine). Chất béo sẽ lấy trong dầu lúa mì. Chất hydrat các bon sẽ đến từ chất mỏ nô xyt các bon (monoxycarbon). Còn chất protein sẽ là chất thực hiện xonz. Nhưng hiện nay chất ấy có thể lấy ở trong thứ rêu biển (algue). Công theo lời ông Rosin khoa học có thể biến chất protein thành một thứ bit tết ngon hơn bip tết thiệt.

(Time U.S.A. The Road to abundance
Mc. Graw Hill, U.S.A.)

ĐẦU MÁY XE LỬA TỐI TÂN CỦA ĐỨC
TỐC LỰC 140 CÀY SỐ MỘT GIỜ

Tây Đức hành diễn có chiếc đầu máy tối tân nhất toàn cầu. Đó là đầu máy Diesel, máy mạnh đến 2000 mã lực, tốc lực đạt đến 140 cày số một giờ, đi tới hoặc di lui đều dễ dàng. Một điểm đặc biệt đáng chú ý là đầu máy không có đầu, có đuôi gì cả. Đầu máy có thể đặt trước hoặc đặt sau và kéo được đoàn tàu một cách dễ dàng.

(Frankfurter Allgemeine Frankfort)

OSLO, MỘT THÀNH KHÔNG XÂY RA
MỘT VỤ ÁM SÁT NÀO CẢ

Oslo là một thành phố duy nhất ở Âu châu biệt trong độn mang con người hơn cả. Tình số trong năm 1952 không xây một vụ ám sát nào cả. Họ kế cập cũng giảm nhiều. Năm 1951 có 2058 vụ, số ấy trong năm 1952 chỉ còn lại 1878.

(Constellation, Paris)

Ý HỌC NGA CUỘP QUYỀN
TẠO HÓA, GHÉP PHÒI VÀ
TÌM MÀ VẪN SỐNG ĐƯỢC

Đài Bác âm Mac tu Khoa vừa cho hay những nhà bác học Nga đã thành công phi thường trong việc ghép chân một con chó lành sang chân một con chó cưng. Công cuộc thí nghiệm đã thực hiện hoàn toàn với sự chứng kiến của many nhà bác học Mỹ. Nhà bác học Nga Pavel Mazayev còn ghép trực tiếp và tìm ra 40 con vật khác và con vật này đã sống được many ngày.

Đó là những kỳ công mà y khoa quốc tế sẽ làm hoàn hảo sau này.

576 TỜ BÁO VỀ ĐẠO THIỀN CHÚA
Ở MỸ VÀ Ở GIA NÃ ĐẠI

Báo chí tuyên truyền về đạo Thiên Chúa ở Bỉ: Mỹ hiện đang ở một thời kỳ rất phát đạt. Ở Mỹ và ở Gia nã Đại có 137 tờ báo, và 139 tạp chí, phát hành tất thảy 19.800.000 số. Năm 1952, có thêm 27 tờ báo mới xuất hiện. Nhưng báo và tạp chí đó hàng ngày tăng đột biến vì theo bản thông kê vừa rồi, ở Mỹ có 30 triệu người có đạo Thiên Chúa và ở Gia nã Đại 14 triệu tín đồ.

(New York Herald Tribune)

TÙ NĂM 1945, THIỆM 31 TRIỆU
Ô TÔ MỚI

Sau trận đại chiến lần thứ hai, số ô tô trên thế giới thêm đến 31 triệu 500.000 chiếc, như vậy là lên đến 70 phần trăm. Tổng số ô tô trên thế giới là 76 triệu.

Xe du lịch chiếm 75 phần trăm trong đó 4 phần năm là xe của Mỹ chế tạo.

Trên thế giới có chừng 6 triệu chiếc mô tô và 6 triệu xe máy cay.

Ở Mỹ cứ 3 người dân lại có 1 chiếc ô tô, đồng ở Âu châu cứ 20 người dân lại có một chiếc so với Á châu trong số 783 người mới có 1 chiếc.

(The American
Automobile)

BÀ LINH CHIẾM KỶ LỤC
VỀ TỰ TÙ

Theo những bản thống kê mới, Bà Linh chiếm kỷ lục hoàn toàn về tự tù. Tình ra trong 1 năm trong số 100.000 dân có 76 vụ tự tử. Thúy si chiếm « giải » thứ hai 35 dân ông và 13 dân bà mỗi năm trong số 100.000 dân. Ảo 49 vụ mỗi năm, Đan Mạch 47 vụ kể đến Đông Đức và Nhật Bản.

Tình ra trên thế giới mỗi năm có 3000.000 vụ tự tử và nạn này thường xảy ra trong những nước theo đạo Tin Lành.

(Der Spiegel Hambourg
Die Tat Zurich)

MỘT NHÀ TÌNH NHÀM
THÀN ĐỒNG

Một người Hoa Lan nói tiếng tình nhảm mưu hòn tắt thấy máy tính từ trước đến nay. Nhà tình thần đồng đó tên là Wim Klein. Trong những bài nhận các số hàng trăm với hàng trăm, Klein tìm ra thừa tích (produit) 9 lần mâu hòn các máy tính. Thủ nhàn số 35.712 với 42.701 rồi chia thừa tích với 49.321

không đầy một phút anh ta tìm ra thương số (quotient).

Thật là một nhà tình thần đồng.

(Manchester Guardian)

NHỮNG BẢN VŨ KHÚC CỦA TRUNG HOA
TỔ TÌNH THÀN THIỆN VỚI NGA

Theo tờ « Thời Mới » ở Mac tu Khoa, sản phẩm mới của Trung Hoa đã long trọng được cả nghệ thuật sân khấu cũ của nước họ. Hai buổi đại nhạc kịch ở Bắc kinh vừa rồi thu được kết quả mỹ mãn. Nhân vật chính trong tác phẩm là một nữ công nhân, anh hùng lao động, tác phẩm thứ hai đã đều được đón tình yêu sinh của một đại úy trong đội quân nhân dân Triều Tiên trong việc giải phóng tổ quốc họ.

Tình thần mới đó cũng được phản chiếu rõ rệt trong điều múa nhảy theo lối xưa, điện e Jangko » của từng nhóm vũ múa vừa và vây một tấm vải có màu, hay điện e Joaku » thường có hàng chục người đánh trống nhảy theo. Những điều múa nhảy đó cũng tỏ được tình thân thiện giữa các nước bạn: dân tộc Tây Tạng và Mông Cổ.

Ở Thượng hải có bản vũ khúc nhan đề :

« Tình thân thiện giữa dân tộc Nga và Trung hoa ».

(Temps nouveaux Moscow)

« MÁY HÚT HÀI NHI »
SẼ THAY THẾ CHO KÈM TRONG CUỘC
SINH ĐỂ KHÓ KHĂN

Nếu tin theo lời bác sĩ Thụy Điển Faje Halmstrom tuyên bố tại một đại hội giải phẫu ở Gothenbourg thì một loại máy hút sẽ thay thế cho kèm trong những cuộn hở sinh khó khăn.

Bác sĩ kể trên đã sáng chế ra một « máy hút hàn » mà cách xử dụng rất dễ dàng. Đó là một dụng cụ bằng cao su hình cái chong chóng có súc hút khí chụp vào đầu hàn hàn. Nối liền với dụng cụ này có một sợi giày xích nặng để gây sức triều liên tiếp.

Có một điều bất tiện là cái chụp cao su này sẽ gai lại vết bớt xanh trên sọ đứa trẻ sơ sinh n hưng 2 ngày sau thì cái bớt xanh đó sẽ biến mất



Một khu trại quân đội Bermuda, nơi mà Anh, Mỹ, Pháp đã họp nhau để thảo luận về tình hình thế giới nếu chính phủ Pháp thành lập được sớm hơn và nếu thủ tướng Anh không bị bắt.

VIEC chấn động thế giới cuối tuần rồi là tin của hãng Tass cho hay Tổng trưởng Nội Vụ Lavrenti Beria — một trong bộ ba Malenkov-Beria-Molotov sau khi Stalin từ trần — đã bị Hội đồng Sở viết tối cao sa thải và coi là « kẻ thù của đảng Cộng sản và dân tộc Nga ».

Tờ Pravda, cơ quan chính thức của Nga số viết : Beria cầm đầu bộ Nội vụ trước hết toàn tính đặt cơ quan này ở trên đảng và chính phủ, bằng cách đưa những tay châm thâm tín của mình vào. Rồi lại định giao sự chia rẽ trong các dân tộc thuộc liên bang Sô viết cũng vất mầm từ trong phản động trong những phần tử trưởng già. Ngoài ra lại còn âm mưu phá hoại việc tiếp tế lương thực trong nước và những cơ sở nông trường tập thể.

Dư luận các nước không theo Nga thì cho rằng Beria bị thanh trừng bởi đã làm trót ngai chính sách hòa giải hiện thời của Nga số, và đây là một dấu hiệu suy yếu trong nội bộ cộng sản, sau các vụ lật xộ ở Đông Đức.

« Tân hoa xã » thì quả quyết rằng « tội » chính của Beria là mưu toan chia rẽ đảng cộng sản Trung Hoa ra nhiều phần để làm cho mất sự thống nhất trong mục đích của đảng theo đuổi. Tội thứ hai là Beria tính đặt mình và tổ chức Cộng - an trên đảng và chính phủ. Tội thứ ba là đồng lõa với các cường quốc Tây phương.

Theo tờ Pravda, sau vụ sa thải Beria, chính sách chung của Nga không thay đổi, và « Đảng cộng sản vẫn tiếp tục theo đuổi những công việc của Lénine ».

Về tình hình Triều Tiên, cuộc điều đình giữa đại diện Mỹ Robertson và Lý thừa Văn đã đưa tới kết quả là Tổng thống Nam Hàn sẽ không ngăn trở việc đình chiến trong thời gian 3 tháng, mặc dù họ Lý không đồng ý với Mỹ là có thể thực hiện được việc thống nhất Triều Tiên một cách hòa bình và triệt thoái lực lượng Trung cộng ra khỏi lãnh thổ.

Phía cộng sản thì cho rằng yếu tố quan trọng của sự khủng hoảng đình chiến là Nam Hàn không tham dự cuộc thương thuyết nghĩa là có thể tẩy chay việc đình chiến.

T RONG cuộc hội nghị 3 ngoại trưởng ở Hoa thịnh đốn, Pháp và Mỹ bàn riêng về Đông dương, chưa có kết quả gì rõ rệt, song theo tin các báo Pháp thì ông Bidault yêu cầu Anh và Mỹ định rõ thái độ của họ trong trường hợp Pháp theo đuổi chiến tranh, quốc tế hóa hay là hòa giải trong khuôn khổ vấn đề Viễn đông.

3 lời giải quyết này đều khó khăn cho Pháp nhiều hơn là có lợi, nên tân chính phủ Laniel hết sức trông ngóng ngày ngoại trưởng Bidault ở Hoa thịnh đốn v.v. Dù kết quả cuộc hội nghị tay ba ra sao, Pháp cũng cho rằng cần thiết phải thoát cả « cái bẫy D. D. »

Hiện Pháp không có dự tính thương thuyết với Hồ chí Minh, vì không muốn trái lời cam kết với các quốc gia liên kết, song Pháp không gạt bỏ hẳn nguyên tắc thương thuyết.

Ông Albert Sarraut chủ tịch Hội đồng Liên Hợp Pháp có tuyên bố : « Một cuộc thắng lợi quân sự, dù có rực rỡ đến đâu chăng nữa, cũng không đủ để mà chấm dứt tám năm kịch D. D.

Pháp không do dự trên nguyên tắc một cuộc thương thuyết hòa bình. Không còn ai hơn là Pháp mong mỏi kết thúc các cuộc đàm phán và tiêu phán tại vì chiến tranh D. D. Bối với D. D. Pháp phải giữ địa vị một nước lớn luôn sẵn sàng nghe những đề nghị hòa bình trong danh dự. »

T HƯƠNG nghị viện Mỹ vừa cho hay là « Mỹ sẽ không bồi tiền ra giúp Pháp và Anh vũ trang trong năm 1954 nữa ».

Thủ tướng Anh Winston Churchill tình chuyện về hưu trong tháng mười này. Theo tin của tờ báo bảo thủ Liverpool Daily Post thì việc Churchill rút ra khỏi chính phủ « có ảnh hưởng lớn lao » làm trì hoãn cuộc hội nghị Tứ Cường.

Ở Hoa thịnh đốn, Anh và Pháp tổ ý tán thành một cuộc gặp gỡ với Nga, song Mỹ chưa thỏa thuận ra sao cả.

THỂ NHÂN

43 - 7 - 53



BẠN ĐỌC LẤY MẮT NGƯỜI VIỆT XÉT VIỆC THIÊN HÀ

PHẢI CÓ THỰC LỰC TRƯỚC ĐÃ

TRONG Đời Mới số 65, bạn Văn Lang đã phê phán rất đúng thái độ của lý thua lâm.

Nhưng ương ngạnh đối với cấp trên (Mỹ) những cử chỉ táo bạo của ông (như thả tù binh Bắc Hàn không muốn hồi hương) là những hành động rõ rệt nhất ý chí tranh đấu quyết liệt và chính đáng — lẽ có nhiên là khi ta đứng trên lập trường quốc gia dân tộc mà nhận xét.

Song, nếu chính phủ ông chỉ là một hình nhân bỗng rơm hay một chiếc bóng bông được ngoại quốc thôi phỏng lên, sự kiện tất xảy ra khác hẳn. Lúc ấy, có tích cực lâm là ông lùi chức một hình thức tranh đấu tượng trưng — để rồi không làm quang đảng chút nào cho bầu trời Nam Hàn đương đầy giông tố.

Hết thương thuyết này qua hiệp hội nô, họ đòi các nước láng phải công nhận cho họ được tự do chứ không phải tự trị rồi độc lập chứ không phải tự do v.v... Nhưng họ quên đào tạo một binh lực mạnh mẽ để làm hậu thuẫn cho chủ trương của họ. Cuối cùng dĩ nhiên họ khó đạt được những kết quả mong ước.

Vì tự do, độc lập đâu phải là món hàng dễ «xin». Cho nên, tự do độc lập không phải hành khát mà có. Và nếu có xin được chàng thi cái chủ quyền ấy cũng khó giữ được màu sắc độc lập. Chỉ có con đường đòn đánh tự do độc lập cho dân tộc. Ấy là tranh đấu và tranh đấu quyết liệt. Tranh đấu không phải lúc nào cũng đổ máu.

Sở dĩ họ lý dám quyết liệt tranh

đấu, chẳng phải vì ông tin ở hậu thuẫn chắc chắn là quân đội Nam Hàn hùng hậu trên dưới nửa triệu người, trang bị tối tân và đầy đủ sao? Ông dám ăn, dám nói và dám làm vì ông đã mạnh sẵn, tương đối đủ sức để tự vệ lúc cần. Quả ông đã nắm được yếu tố chính trong cuộc tranh đấu vậy. Hành động của ông làm nổi bật một kết luận, tuy rất cộc điên nhưng chính thật là căn bản: « Muốn thắng lợi về chính trị, phải có một lực lượng hùng hậu về quân sự làm hậu thuẫn ».

Trên thế giới còn nhiều nước nhỏ đương đầu tranh cho tự do độc lập của mình như Hàn Quốc hoặc vì bị chiếm đóng sau đại chiến thứ hai, hoặc cựu thuộc địa mới ly khai được phản náo với chế độ cũ. Nhiều chính khách đã đi trước hoặc đương theo gót Lý Thừa Văn. Họ đều thành tâm mong ước lợi ích cho quốc gia dân tộc họ. Nhưng nếu lâm vào cảnh họ lý hiện tại thì rất hiếm người có thể noi theo chân họ Lý được lâm thay! Vì sao? — Chẳng phải bởi nhiều vị quá thiên về phân chia chính trị, ngoại giao mà xao láng mặt quân sự tức phản thực lực sao?

Muốn đấu tranh thắng lợi phải có sức mạnh, có thực lực, phải có một quân đội hùng cường sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ màu cờ cho non sông. Lý Thừa Văn đã vô tình đem lại cho các nước nhỏ, đồng cảnh ngộ, một bài học rất quý giá. « Đừng với bắn cãi suông, hãy gây cho mình một thực lực hùng hậu trước đã! », phải chàng đó là lời nhắn nhủ xa xôi của họ Lý?

KHÁNH HIỆP

Cụ Nguyễn duy Thừa (Huế) 300\$
Ô. Nguyễn văn Suy (Kontum) 72\$
Ô. Nguyễn Trọng Kỳ (Battambang) 100\$
Xin trân trọng cảm ơn.

Ô. Đặng văn Thông (Xuân Lộc) và Ô. Mai sỉ Vinh (Pleiku). Đã gửi hầu ông báo thuật lạc và cảm ơn ông đã giới thiệu độc giả.

Ô. Nguyễn Trọng Kỳ (Battambang) Quản lý sẽ có thư riêng cho ông.

Ô. Trần thanh Văn (Savannakhet) và Ô. Nguyễn văn Bertin (Kampot). Đã cho gửi bộ khuyết những số báo đến ông.

VIỆC NUỐC NH

THẺ NÀO LÀ THUỘC LIÊN HIỆP PHÁP?

PHÁP, Mỹ, Anh đang nhóm họp tại Washington. Vấn đề đáng đầu là vấn đề Việt Nam. Một lần « tam cương » gặp mặt là chưa cao ván đe Việt Nam, nghĩa là từ mấy năm nay, từ khi Mỹ viện trợ quân đội Pháp Việt, các ván đe ở Việt Nam vẫn chưa giải quyết xong.

Tin từ Paris cho biết rằng chính phủ Pháp sẽ coi sự tùy thuộc Liên Hiệp Pháp của ba nước liên kết như là điều kiện tốt đẹp. Tuy là, có luận như thế nào, phần đặt vấn đề Việt Nam, phải đặt nó hoặc trong Liên Hiệp Pháp, hoặc với Liên Hiệp Pháp. Đặc lập, chính phủ Pháp, ngày 3 tháng 7, trong một bản tuyên ngôn đã lèng trọng ưng chịu cho ba nước Lào Miền Việt được « độc lập đầy đủ ».

Đảng trước tình thế mới và trước ngày khai hội Washington, bản tuyên ngôn ngày 3-7 có ý nghĩa là đợi chờ cho cuộc no chuyện.

Về phía 3 nước Lào Miền Việt thì Miền chưa có thái độ rõ rệt, mặc dầu nhìn nhận là trưởng của Pháp có thể mở một lối mới cho sự công tác Pháp Miền. Chính phủ Việt đã lèng ứng đáp.

Đảng ở một dân chúng, chúng ta thử xem lại vấn đề « thuộc Liên Hiệp Pháp », thử cách nào cho hợp với nguyên vong của dân tộc. Trong bài « đặt lại các ván đe với Pháp », chúng tôi có nói rõ lập trường của chúng tôi là chúng tôi tin rằng nó tiếp cận ý chí của phần đông.

« Thuộc », nghĩa là liên thuộc, định dấp có nhiều cách. Thuộc có khi mất bản chất, mất đặc tính, ta cách riêng, có khi giữ nguyên. Mất như trong một liên bang, như ở vào đây về một nước bị bảo hộ.

Còn, từ cách một quốc gia dân tộc độc lập như Ấn Độ thuộc Liên hiệp Anh.

Dính vào Liên Hiệp Pháp mà không mất tư cách độc lập, là dính nhầm mục tiêu thịnh vượng chung, với tên chi hờ hững. Dính như cách ấy là dính vào một tinh thần nhiều hơn, không cần qui điều, không cần giấy « xác thăng » trói buộc; tức là cách nhau mà vẫn gần, xa nhau mà vẫn quí nhau.

Như thế là không có thắc « Hội nghị lập hiến » cho Pháp với Việt, như có một số người Việt đã ngó nhau. Chúng tôi tin rằng « liên thuộc » như thế ấy, là số người Việt không phản đối, bởi vì đó là « liên lập » cho không phải lệ thuộc.

Còn « thuộc » trong chế độ bảo hộ (phi quyền) thì chắc là không có người Việt, ôn cờ ở đất Việt, tin tưởng Việt, phát triển Việt, muôn.

VĂN LANG



— Bí ẩn cầm mà đến như thế à?

— Vì tôi buông tay lái.

HỘP THƯ QUẢN LÝ

Chúng tôi đã nhận được ngân phiếu của:

Cô Phan thị Xiết (Savannakhet) 400\$
Ô. Phùng Linh (Soctrang) 120\$
Ô. Nguyễn hiền Sơn (Giadinh) 40\$

Ý VÀ VIỆC



Ủ, SAO THẾ?

CÁC nhà báo ở đây vừa lập một hội « Ai hữu kỷ giả », để lo việc quan, hôn, tang, tế cho anh em làm báo hội viên. Các bạn viết báo hỏi: các ông chủ báo đã lập « Hội các ông chủ báo » để bệnh vây quyền lợi chủ nhân ông của họ, còn các ký giả công nhận lại chỉ biết lập hội để anh nhau nhẹn « thời sao? »

Hai đồng nghiệp Hoàng Phố và Phú Hàng hội trưởng và phó chúc dù tham quyền để trả lời hồn Hậu Nghệ. Chì có một điều mà ký giả giờ mục này hơi thắc mắc là sao trong lúc có quyền lập nghiệp đoàn, các bạn đồng nghiệp lại chỉ lập hội để anh nhau nhẹn « thời sao? »

Nhứt là các ký giả thường đã lén tiếng hô hào các giới thách lật nghiệp đoàn và tranh đấu v.v... nay đến lượt mình thì lại « khiêm nhường » như vậy?

Phải chăng có sự bí ẩn gì đây?



ĐÀN ỐNG ĐỂ

CHIÊN không thường này, theo tin của báo Huế kiều, đã xảy ra ở Cao Miền. Một thanh niên người Miền lai Tàu 25 tuổi năm rồi mắc bệnh đau buốt rất nặng, và phương tiện chữa. Không biết bệnh chúng kéo dài dù 9 tháng 10 ngày chưa, mà vừa rồi anh chàng « đầu gà dit vịt » này lại chuyển bụng... đe.

Càng không rõ anh chàng này có thật phải là dân ông không, mà lại đe thật. Vừa đưa con lợn bê nầm tuy, đầu như quả trứng xà, dù mủ miếng, có tay mà lại không cẳng, và lại thêm một cái đuôi ngắn.

Nước Việt Nam đã tuyên bố là một nước theo con đường dân chủ, tự do và độc lập, nên cũng sẽ có tự do ngôn luận, một ngày gần đây, theo lời của Thủ tướng Nguyễn văn Tâm tuyên bố trong một bữa tiệc của hội sú hữu kỷ giả.

Không thấy đồng nghiệp Hoa văn nói rằng

cái quái thai này có long, hai cánh và hình dạng

lại giống con vịt có thể bay được về Chợ Lớn.



LẠI HỌC SINH THI HỒNG TÙ TỬ

MỘT bức thư gửi đến tòa soạn nguyên văn như sau:

« Cùng ông Hậu Nghệ,

« Tôi, một nữ học sinh có đọc mục « Ý và việc » của ông trong tuần báo Đời Mới. Tôi chyện có ý thuật chuyện dưới đây khen xong bài « mìn thi » từ từ » của ông về các thí sinh năm nay.

« M... (tôi tạm dấu tên), bạn tôi, học giỏi trong lớp. Các giáo sư đều chắc rằng M... sẽ đậu hàng Tài Năng. Kết quả M... thi hỏng. M... buồn và tự trách. Nhìn giáo sư và cha mẹ khuyên lèn: « hóng keo này chửi keo khổ » nên M... hót hòn. Vô phれut thay! Nhiều bạn xấu có ác cảm với M... Lý do? Chì vì M... phạm một tội: học giỏi! Không thấy tên M... để trên « bảng vàng », các cô áy ché nhão và nói xiên nói xéo M... »

« Nếu voi bạn tôi và tôi (Bạn thân của M...) không thính linh eur kịp thi M... đã gặp chị Kim Lang (1) bên kia thế giới rồi. Thưa ông, tôi nay viết lái chuyện này và nhớ đến phút ấy, tôi còn run quá!

Đến đây, tôi xin đề lời phê bình cho ông và thành thật chúc ông được nhiều sự may mắn. »

MỘT NỮ SINH
MINH QUANG

Đã có nữ học sinh hóng thi từ từ vì sợ cha mẹ la rầy, vì « đệ nhất huân là cái hỏng thi » nay lại đeo từ từ vì chị em ché nhão (nếu theo đúng lối bài thơ của bà sinh trên đây). Chàng biết rõ mai kia một nora, các cô « trượt vò chuối » lại vùi vào nguyên nhân gì nữa đây để

(1) Nữ sinh đã tự từ hóng thi.

mà « europe công cha mẹ, bộ đội thông minh »? Cứ cái đà tự từ đó, dè thường đến kỳ thi sắp tới, han gián khâu phải buộc các nữ sinh làm từ cam đoan nếu đap phải vòi đưa ra thì cũng không được tính tới chuyện quyền sinh, mới được di thi.



CÓ CÓ HỎI

DÀNG tin về một tên europe già người kêu lai hỏi rồi bắt, đồng nghiệp Thân Chung & điều tra riêng » viết:

« Người ta thường nói: « Giết người, tự nhiên có có hồn vẫn vùi... » Không biết có có hồn hay không, nhưng chuyện sau đây làm cho nhiều người phát tin... có có hồn! »

Người phải tin có có hồn chắc chắn phải là phóng viên lügen tin này. Và cứ tin theo kiểu này, có lẽ rồi nhà kia sẽ hồn kia sẽ điều tra rằng báo THÂN CHUNG bán chạy là như cùng có hồn cũng nên và nhà phóng viên muốn được tin tức đặc biệt thì mọi ngày nên van vái với có hồn xe hơi cẩn chở.

ĐỘC ĐÁC HAY ĐỘC ĐỊA?

CÔ Bé có tấm vé số thoát mồi hay tin trúng đọc đọc đặc một triệu đồng, thì có 5 người chí em bạn gọi là có hồn tiền mua tên vé số may rủi kia, chặn không cho cô Bé lánh tiền ra.

Cô Bé nhờ trạng sư đem nộp vụ mìn tò. Kết quả cô Bé chỉ lánh được 1 phần 6 số tiền 400 vạn, còn trạng sư có phải giữ lại 5 phần 6 chờ tò xí xích của 5 người hồn.

Nghia là rồi đây nếu tòa xí xích của người kia có hồn thì 5 phần con lai sẽ phân chia cho họ, còn không thì cô Bé sẽ lánh trọn cả một triệu bạc.

San vụ mìn tò, cô Bé lại bị mồi ra hót, vì đã là duyên có xung đột với mẹ và anh. Mẹ và anh có tướng cờ Bé đã lánh tiền rồi, nên cứ một mực đòi... chia tiền rồi chối bởi làm i ngoài đường, đến phải bị điều cù bộ 3 về bắt. Mang tiếng trắng só độc đáo, chủ nhơn một số bạc mồi này vạn (1 phần 6 triệu) cô Bé hiện chưa có một đồng may mắn túi túi, mà phải lo đi hết tòn đòn bót, ghy bắt hòn giữa ruột thịt, lại còn sợ các báo phỏng vấn, lo bị bắt cóc...

Cô gái hồn cùi gặp vận may lần không may (chữ Tài liền với chữ Tai một vần) đã phải than:

— Độc đặc hay độc địa, đây trời!

HẬU NGHỆ

Bạn đọc để ý

Đã có thể tô điểm tập báo của bạn mà khỏi lèn gián, chúng tôi có mấy điều yêu cầu :

1. — Bạn hãy cõi vò tờ báo kiểm thêm bạn đọc dài hạn (bắt đầu từ đây, sẽ phát tay cho bạn đọc dài hạn Saigon Chợl).

2. — Bạn nhớ sét « gang trả tiền báo, cõi gắng bỏ ra 5 đ mỗi tuần gọi là đóng góp phần phát triển văn hóa».

3. — Bạn sẽ cho ý kiến, giúp tài liệu hoặc bằng hình ảnh, hoặc bằng cách nào khác.

4. — Bạn sẽ truyền bá các bài và trong báo mà bạn cho là đáng cho kẻ khác biết qua ý kiến.

Phản nhà báo, sẽ giữ số 40 trang, thêm màu sắc tươi đẹp từ bìa tới bên trong, thêm giá trị cho bài và, thêm sang kiến.

Bạn hãy nhớ cho, và nên tự coi có phản sự vui bón cây văn hóa.

ĐỜI MỚI

CÁ NHÂN

ĐỌC bài « *Tổ chức đòi sống cá nhân* » ở mục « *Sống đòi đảng sống* » trong *Đời Mới* số 63, tôi thiết tưởng có chỗ cần bàn lại. Lý luận của tác giả mới nghe qua thì hình như xác đáng, song xét kỹ lại, không khỏi có chỗ hòi hỏi.

Tác giả viết: Tại sao Hitler cũng như Tojo, Tojo cũng như Từ Hải, cả ba đều « sáng rực lên rồi lại tắt phut ngay đi » như vậy?

« Tại rằng: cả ba đều Trí, Dũng có thừa, nhưng chỉ vì thiếu lòng Nhân nên công nghiệp đã thành ra công..cố.

Cả ba đã thành công trong khoảng khắc, rồi noi gương Hạng Võ mà bỏ mình bên sông, là vì cả ba đều chưa biết tu thân, tích đức (?) Cả ba đều tổ chức đòi sống đoàn thể (người thi đấu đảng, kẻ thi tướng quân) tổ chức đòi sống nghề nghiệp (nhề lanh tụ và nghè..lục lâm) tổ chức thật là chu đáo, nhưng cũng chỉ chu đáo về có hai phương diện, đậm tính chất hoàn toàn xã hội xia thôi...

Rồi tác giả còn viện lẽ rằng Từ Hải thất bại vì bỏ đi chém gái, Hitler, vì dắt nhân tình vào hầm để làm lễ cưới vân vân...

Thưa, không phải thế đâu ông à!

Nếu ông cả quyết kết luận như vậy, nghĩa là ông cho rằng những nguyên nhân vừa kể trên kia đã đưa Từ Hải, Hitler, Tojo đến bại vọng, thì..một ngàn lần không phải! Nói thế, tức là vô tình hay cố ý, ông đã phủ nhận cái giá trị, phủ nhận sức tranh đấu mãnh liệt của toàn thể nhân dân tiến bộ thế giới chống lại bọn phát xít quân phiệt và chủ nghĩa quốc xã trong mấy năm trời đảng đảng. Nói thế tức là vô tình, ông đã mặc nhiên thừa nhận chủ nghĩa phát xít và quốc xã. Vì sao? Vì, theo như ông nói, Hitler thất trận tại y mang lo mè gái quên việc quân, chứ có phải vì chủ nghĩa phát xít là phi chính nghĩa, là phản tiễn hóa đâu!

Nếu như Hitler không mè gái, thi chẳng lẽ đã thắng trận, đã chính phục được cả thế giới để làm bá chủ rồi hay sao? Và nói thế, tức là không cần sự tranh đấu của nhân dân thế giới, Hitler cũng tự mình đưa đến diệt vong à? Vô lý thay! Nếu các nước tiến bộ không bắt tay nhau chống phát xít, nếu nhân dân không dỗ máu để bảo vệ tự do và chính nghĩa thi làm gi

có được ngày nay?

Do đó, chúng ta phải kết luận: sở dĩ phe phát xít Đức, Ý, Nhật bị bại vong một cách thảm thương, nguyên nhân chính yếu là chủ nghĩa của chúng đã ngược lại quyền lợi và nguyện vọng của đại đa số nhân dân tiến bộ thế giới và vì chúng phản tiến hóa, muốn đi ngược bánh xe lịch sử nên phải bị đào thải. Thế thôi! Còn những điều

« nhân vật giả tạo » thôi. Vì cụ Nguyễn Du đã cho Từ Hải chết nên ngày nay ta mới cẩn cứ theo đó, chờ nếu cụ cứ cho y sống thì sao? Mà có thể để cho y sống lầm. Tại sao lại phải nhất thiết rằng e vì nghe lời Kiều nên y phải chết, nguyên nhân ấy thi kết quả kia ở đời có phải nhất nhất việc gì cũng đều như vậy cả đâu?

Từ Hải có thể tạm gọi — tôi nói tạm

KHÔNG PHẢI LÀ YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH



ông nói đó thật không đáng kể.

Tôi không chối cãi rằng việc tu dưỡng cá nhân (hay là xây dựng bản thân cũng thế), đối với những kẻ có trách nhiệm dẫn đầu một tổ chức, là quan trọng. Vì chính mình có đứng đắn, có gương mẫu thì mới làm sao mọi người noi theo mình được. Thế nhưng, không phải chỉ mỗi một việc « *tổ chức đòi sống cá nhân* » cho đầy đủ, cho toàn thiện là thành công. Không đâu! Họa may thi thành nhân chứ chưa có thể thành công được. Một ví dụ cụ thể: Nếu Hitler biết tổ chức đòi sống cá nhân cho đảng hoàng, xây dựng bản thân mình cho đứng đắn (đứng mè gái, bậy bạ) để mà theo đuổi chủ nghĩa phát xít thi y có thành công không? Lại một nghìn lần không?

Đó, ta có thể thấy được rõ ràng, « *tổ chức đòi sống cá nhân* » là một trong những yếu tố để đến sự thành công, nhưng không phải là yếu tố quyết định sự thành công.

Còn đam Từ Hải ra làm ví dụ thi không đúng đâu! Từ Hải chỉ là một

HOÀNG MINH
(Tháp Chàm)

Trả lời chung các bạn chất vấn

XIN thành khẩn trả lời các bạn, đã vì đại nghĩa mà chú ý đến mục S.Đ.Đ.S., rồi hoặc phê bình, hoặc chỉ trích giúp cho tác giả nhận định được rõ thêm về vấn đề

Đề tránh mọi sự ngộ nhận, chúng tôi xin căn nhắc rằng:

« Vấn đề *Tổ chức đòi sống cá nhân* được đặt ra song song với vấn đề *Tổ chức đòi sống xã hội* ».

Thế có nghĩa là chúng tôi xét vấn đề nào là đều có đất tương quan của nó ra, và đều xét dù mọi khía cạnh nó (hay nói cho có về xã hội học tân thời thì là xét theo quan điểm tổng hợp biện chứng khách chủ quan phối hợp). Nếu có khía cạnh nào, trong quan nào không cần bàn tới thì không đặt ra chứ không phải là bỏ qua.

Tóm lại tôi chỉ sẵn sàng thảo luận với những ai đã « kinh nghiệm bản thân trong việc áp dụng chủ nghĩa xã hội vào công cuộc

H.V.P.

gia thống nhứt, Đồng minh thắng trận, Mỹ Nga với chia đôi thành hai quốc gia Nam Bắc Hàn một cách độc đoán và hoàn toàn về hình thức. Vì thế, đây không còn là nội chiến nữa nên các cường quốc mới có cơ hội vào tham chiến được. Thật đáng buồn cười, vận mệnh một quốc gia, hoà hay chiến có thể do một sự phân chia ranh giới già hiệu.

Mâu thuẫn. Xét lại lịch sử, chính nước Mỹ đã có lần nêu cao cái mâu thuẫn này: thời kỳ Nam Bắc Mỹ phản tranh, khác gì Nam Bắc Hàn bây giờ? Anh chẳng phải đã gửi hạm đội giúp Nam Mỹ chống lại Bắc Mỹ sao? Có người sẽ viện lý do rằng chưa có một tổ chức trong tự như L.H.Q. đứng ra làm trung gian. Thủ đặt giả thuyết Nam Mỹ vẫn còn đủ sức chiến đấu, rồi có một lực lượng nào đứng ra hòa giải, liệu Nam Mỹ có ngoan ngoãn phục tùng mà chịu kém về Bắc Mỹ không? À chả bấy giờ đã tiến bộ nhiều rồi, liệu mỗi khi L.H.Q. rút lui, giải pháp của L.H.Q. sẽ được duy trì lâu dài



T HAI độ của Tổng thống Lý thừa Văn chống lại quyết định chiến của Hoa Kỳ. Bàn mòn điểm làm cho chúng ta phải suy nghĩ đến nhiều vấn đề khác, những vấn đề này có rất nhiều nguyên nhân sâu xa.

Tình hình đại khái như sau:

Nam Hàn xâm lăng Nam Hàn, Liên hiệp Quốc nhảy vào cứu Nam Hàn, giờ đây chính phủ Nam Hàn vừa tuyển bổ sê

chính phủ Nam Hàn sê được duy trì lâu dài

CHIẾN TRANH CHỦ NGHĨA

không?

Thì ra càng ngày cái hiềm họa của các cuộc chiến tranh lý tưởng lôi kéo sự tham gia chiến đấu của các cường quốc trên thế giới, tình chất quốc tế của các cuộc chiến đấu đó càng thêm hành trướng. Người ta xen vào nội bộ của các nước, không phải còn rụt rè bí mật gửi il quân đội đánh thuê, một số tiền nào, mà là gửi cả đại quân, từng sư đoàn thiết giáp và từng phi đội ở át kèo sang tham chiến.

Tình thần đổi thống nhất, sự tan rã dần

của các đế quốc làm cho tình thế càng rối reng: khó mà phân biệt một cuộc chiến tranh có tính chất quốc tế (các cường quốc sê nhảy vào vòng chiến đấu) và một cuộc nội chiến.

Không ai được xâm phạm nội bộ một nước khác, mà thực tế bấy giờ ai cũng nhảy vào nội bộ của người ta cả.

Nhảy vào nội bộ của một nước đã thành một cái định luật căn bản cho các cường quốc. Kết quả mong manh, việc làm lại có thể trái với tình thần dân chủ mà minh chủ trương bảo vệ. Qua hiệp ước Bonn, các cường quốc có ý định khi nào nhận thấy Đức hành trường một

một cách « nguy hiểm », các cường quốc sẽ gạt chính phủ Đức đương thời mà điều khiển chính quyền Đức. Dùng theo tình thần dân chủ, nếu chính phủ đó thực do dân Đức bầu lên thì người ta có quyền gì truất đi? Mà thế nào là một chính phủ nguy hiểm? Thường thời quân đội di dời chặt chẽ với chính quyền, liệu quân đội đó sẽ chịu bó tay để nhìn chính phủ do dân minh bầu lên

bị gạt đi, và phục tùng các cao ủy ngoại quốc đến thay thế?

Có một cường quốc vừa tuyên bố hiềm họa chung của nền an ninh thế giới là do « chủ nghĩa » mà ra, bấy giờ cần tẩy sạch cái nạn chủ nghĩa đó ở Âu cũng như Á, đổi nội lắn đổi ngoại. Cứ theo đường lối này, nếu không gặp khó khăn lớn thì cũng thất bại mà thôi.

Người ta cần cố gắng, dùng có « quốc tế hóa » một cuộc chiến tranh khi minh muốn nhảy vào, — dùng có tuyên bố đây chỉ là một cuộc nội chiến khi minh không tra một kế thử hai nhảy vào nữa.

Người ta cần chấm dứt tình trạng: có một số ít nghị sĩ Mỹ gan vi chủ nghĩa nhất định không cho Trung hoa gia nhập L.H.Q. trong khi chính phủ đó đang lãnh đạo thực sự trên bốn trăm triệu dân, — cũng như không thể để cho một số ủy viên Cộng sản tại L.H.Q. nhất định không nhận đơn gia nhập L.H.Q. của một quốc gia có chủ quyền tương đương như ô Ý.

Như thế lại có nghĩa là người ta phải cố gắng mà sống chung êm thắm với nhau (hực chưa ra đạt được) và xa hơn nữa,

phải nhằm thực hiện khôi « Âu châu thống nhất » mà Tổng thống Mỹ luôn luôn kêu gọi, thực hiện được là nhờ vào sự tôn trọng nền độc lập các nước, nói một cách khác tôn trọng chủ quyền một nước dầu chính thể đối lập với ta chẳng nữa. Cố người lo rằng Cộng sản sẽ lợi dụng để bành trướng thế lực dần dần và phá tổ chức của ta. Có thể trả lời với họ rằng một chính phủ xứng đáng phải lo chiến đấu chống mọi mầm non biển, ngoại xâm, hơn nữa con người ta vẫn sẵn sàng chiến cho tự do chống lại độc tài, và kiểu « sống chung tôn trọng nhau » như vậy lại là giải pháp đưa chúng ta thành công trong cuộc chiến đấu vì tự do.

Hai bên Mỹ Nga đã nhầm lẫn cả, đưa đến sự hỗn loạn ngày nay, chỉ vì cái lối nhìn hẹp hòi trên đây. Bấy giờ phải chấm dứt tình trạng ấy!

Viết theo tài liệu của Robert Borel báo Le Monde.

TRƯƠNG TUYÊN



SÔNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG

LÀM GÌ?

II

MUỐN giành lại Dân chủ cho nước thì trước hết phải gây lại tinh thần tự chủ ở ngày trong thêm lâm minh dã, nghĩa là phải diệt ngay cái mòn vô chủ (gọi theo danh từ chính trị là: vô chính phủ) vốn là kết quả tự nhiên và tai hại của những cuộc cách mạng nứa vời, nó khích lệ những dục vọng tăm bậy của hàng người xưa rày vẫn bị kim hâm dưới một chế độ áp bức; nói cho rõ hơn thì muốn giành Dân chủ cho nước thì phải kim hâm tinh thần Hướng thụ của loại người vừa mới được giải phóng khỏi ách nô lệ, tinh thần hướng thụ đó sẽ dấn người ta đến thái độ tham quyền có vì nó đưa thẳng người ta đến tai họa độc tài, độc chiếm. Mà đã độc tài độc chiếm rồi thì... ô hô dân chủ!

Trên đây là đề đặt và giải yêu tố « Mục đích và hành động »; có thể thu gọn vào một câu « Muốn nước độc lập, thống nhất và dân chủ thì phải gây cho mình có tinh thần độc lập, thống nhất và dân chủ đi đầu. » Đó có nghĩa là gây điều kiện chủ quan cho thật thuận tiên để đón lấy điều kiện khách quan, ở đây và bây giờ đã chín muồi lắm rồi.

Bây giờ đến yêu tố Phương pháp Hành động, thì trước hết phải công nhận rằng: hiện nay muốn thành công trong bất cứ việc gì có tính cách xã hội thì bắt buộc phải dự vào uy lực của nhân dân, và đứng trên tinh thần tổ chức; nói cho rõ thì phải gây cho cho mình có tinh thần đoàn kết và có ý thức chiến đấu, Muốn vậy thì cần luyện cho mình một kỷ luật: kỷ luật sòng. Kỷ luật trong khi rung cảm; kỷ luật trong khi suy luận trong khi ăn nói.

Có thể thi hành động mới có kỷ luật được. Mà kỷ luật đó đồng thời vừa khuôn nắn theo kỷ luật của đoàn kết, vừa lồng vào kỷ luật này để mà hướng dân nó đến mục đích (vừa bán trên kia). Như vậy có nghĩa là: không mù quáng phục tùng một kỷ luật nào,

HÀ VIỆT PHƯƠNG
(Kỳ sau sẽ bàn đến những Điều kiện Hành động)



Tạp chí « Partisan Review » có mở một cuộc phỏng vấn lớn với nhà trí thức Mỹ về thái độ của họ ngày nay đối với nước Mỹ. Đề bạn đọc được rõ về tinh thần kẻ sĩ của một cường quốc tư sản hiện thời, chúng tôi trích dịch ra đây với thái độ hoàn toàn khách quan. Lập luận của tác giả bài này, đứng trên quan điểm một nhà văn phung sự cho thấy văn hóa thượng lưu, chống với văn hóa đại chúng. Mặc dầu không đồng ý kiến với tác giả, Đời Mới vẫn tài dũng để cùng bạn đọc nhận định về văn hóa chung của thế giới hiện thời.— *Lời tòa soạn*



CÁCH đây vài tháng, tạp chí Partisan Review có tổ chức một cuộc điều tra về thái độ của giới trí thức Mỹ đối với Mỹ châu ngày nay. Có 24 nhà văn bày tỏ tâm sự về xứ sở và văn hóa của họ.

Cuộc điều tra mang cái tên rất kêu: « Trước chúng ta và nền văn hóa của chúng ta. » Có một nhà văn trả lời rằng việc dùng danh từ chủ hữu này chứng tỏ là tạp chí Partisan không có tinh thần chiến đấu cũng như toàn thể giai cấp trí thức.

Có hai nhà văn tán thành ý kiến phê bình đó, còn 21 nhà văn kia chỉ trả lời theo các câu hỏi.

Những câu hỏi của tòa soạn tạp chí Partisan Review gồm có 4 điểm sau đây:

1) Các nhà trí thức Mỹ có thái độ như thế nào đối với Mỹ và chế độ trong nước?

2) Trí thức hay văn sĩ Mỹ có phải theo một nền văn hóa phung sự đại chúng? Nếu có, thì xu hướng đó phải dựa trên những hình thức nào?

Hay là các bạn tin rằng một xã hội dân chủ đưa đến một sự san bằng nền văn hóa, và một nền văn hóa cho đại chúng sẽ xóa bỏ mất những giá trị trí thức và thẩm mỹ cổ truyền của nền văn minh tây phương?

3) Nghệ sĩ và giới trí thức có thể tìm ra những nguyên tắc về sức mạnh, về sự canh tân ở điểm nào trong đời sống của người dân Mỹ trong lúc họ không có thể hoàn toàn dựa vào Âu châu, xem như khuôn khổ dễ nới theo và là một nguồn sống?

4) Nếu có một sự nhận định lai và khám phá lại Mỹ châu thì truyền thống phê bình không công thức sẽ còn có thể giữ nguyên sức mạnh như trước không?

Sau đây là đại ý những câu trả lời của nhà văn Lionel Trilling.

ĐỜI MỚI số 68

THÁI ĐỘ CỦA TRÍ THỨC MỸ NGÀY NAY

TRẦN DOANH

SƯU TÀM



Cách đây 10 năm giới trí thức Mỹ cũng đã kiểm thảo lại thái độ của họ đối với Mỹ châu.

Trước hết, họ không bị tinh thần quốc gia hẹp hòi ám ảnh họ. Tinh thần của kẻ trí thức Mỹ chẳng phải là phủ nhận xứ sở mình, chối cãi giá trị tinh thần, tinh cảm và luân lý trong ý thức quốc gia. Đó là một khuynh hướng của nền văn hóa Tây phương đã phát triển cùng một lúc với chính phủ do giới tư sản chỉ huy và phung sự cho tầng lớp đó. Khuyễn hướng này rõ rệt ở Anh cũng như ở Mỹ. Tác phẩm xuất sắc của George Orwell một nhà tri thức thiên tả đã chứng tỏ điều ấy. Giới tri thức Anh đã gạt bỏ thực tế của đời sống xã hội đồng thời với sự bài bác ý thức quốc gia. Trong ý thức bài quốc gia, Orwell thấy rằng các nhà tri thức đã quên mất tinh chất bắt buộc của đời sống xã hội, chính trị và họ đã từ chối nhiệm vụ. Tóm lại, Orwell đã buộc tội họ không muốn nhìn nhận rằng trong con người họ không khoảng lịch sử hiệu thời quốc gia có thể biểu hiện một nguyên tắc

Đối thủ chính của tri tuệ vẫn là tiền bạc. Đành rằng chúng ta không thể đặt tiền bạc và tri tuệ chống đối với nhau. Tri tuệ tập trung ở chỗ nào có tiền bạc tập trung và tiền bạc cần đến tri tuệ cũng như tri tuệ cần tiền bạc. Nhưng khi xảy ra một sự chống đối, tiền bạc bao giờ cũng mạnh hơn.

Ngày nay, nhu cầu xã hội đã đưa tới gần tôi cùng tầng lớp xã hội: có một giai cấp có quyền lực và một tinh thần phức tạp về tri thức.

Điều đó phần nhiều thấy rõ trong các khớp bánh xe của xã hội: trong chính phủ, tài chính, kỹ nghệ, báo chí. Tri tuệ liên kết với quyền hành như từ trước đến nay lịch sử đã chứng tỏ điều đó. Nhưng không thể nào ngăn cản được một giai cấp không ngừng nở nở mà cũng phải gọi là tri thức đang leo vào đời sống chính trị và xã hội chúng ta, mặc dầu giai cấp đó chưa gọi được là giai cấp tri thức.

Sức mạnh của giai cấp đó được

Click-Nguồn-Trung

dùng những
phương pháp
lôi-làn để
phung-sự nghệ thuật
Quảng-Cáo.
Xuất-Bản, ấn-LoáL



150. GIA LONG - ĐIỆN THOẠI 21 SOS

chứng tỏ rõ rệt trong cuộc vận động của ông Stevenson. Ta không nói đến kết quả cuộc bầu cử vì trong đó có nhiều nguyên do hết sức phức tạp.

Tôi cảm thấy rằng có một phần trong dân chúng chống đối với tri thức. Walter Bergman có nói: Dân trong một nước cũng xem như cách thức kết cấu địa chất văn hóa trong đó phần tử chậm tiến phải liên kết với phần tử tiến bộ nhất.

Nói đến văn hóa cho đại chúng là nói đến mối nguy hại lớn cho nền văn hóa thượng lưu. Nền văn hóa đại chúng tự nó, ta cũng không biết nó trở nên như thế nào vì người ta bao giờ biết một tinh trạng văn hóa biến chuyển.

Hiện nay tôi chỉ thích đến việc tiếp tục nền văn hóa cổ truyền, trong hình thức cổ truyền. Tôi chỉ lo đến hành động của giới tri thức thượng lưu mà tôi bao giờ trên đây. Giới tri thức và bản tri thức ở Mỹ châu hiện đại đều ở các tầng lớp dưới mà ra. Họ luôn luôn mờ mịt và ít chịu nhận những chân lý đã có sẵn.

Về câu hỏi thứ ba, tôi không muốn nói đến nghệ sĩ mà chỉ nói đến tri thức. Vì quyền lợi riêng của nghệ sĩ, tốt hơn là không nên nói đến họ. Tốt hơn là xem họ như điện đại phi lý. Thái độ của chúng ta đối với nghệ sĩ tùy ở chỗ chúng ta quan tâm đến sự cần thiết của họ, tùy ở chỗ chúng ta đối với họ; xem họ như thầy hay xem họ như nô lệ, hoặc tập sự.

Đến câu hỏi sau cùng, tôi thấy thật ra nghệ thuật bao giờ cũng công kích phê bình đời sống.

(Lược dịch vài đoạn chính bài của Lionel Trilling trong tạp chí Profils)

BỨC THƯ CỦA MỘT NHÀ VĂN PHÁP

gửi một nhà văn Việt Nam

Về việc Jean Hougron, tác giả hai cuốn tiểu thuyết *Soleil au ventre* và *Mort en fraude*, — mà giá trị ra sao, *Đời Mới* đã nói đến — vừa được giải thưởng lớn nhất 1953 của Hàn lâm viện Pháp, bạn Hoàng Thu Đóng có viết một bức thư ngắn gửi một bạn văn nghệ Pháp sống trên *Đời Mới* số 64 (18-6-53). Bức thư ấy đã dịch ra tiếng Pháp gửi thẳng cho nhà văn J. S. ở Paris.

Sau đây là bức thư của nhà văn Pháp trả lời cho bạn H.T.D. mà chúng tôi nhờ bạn H.T.D. sao dịch đăng lên mặt báo, để bạn đọc cùng biết. Tài liệu này chứng tỏ rằng ngoài hạng cầm viết phản động như Jean Hougron, còn có nhà văn Pháp tiến bộ, chống lại bè lũ bọn thực dân.

Đời Mới

Paris 12-7-53

Bạn thân mến,

Một lần nữa, tôi lại cảm thấy chua xót về bức thư của bạn. Một tác giả hạng Jean Hougron thật không đáng cho chúng ta nhắc nhở — thứ đánh đòn ngòi bút ở Paris thi thiếu gì — nhưng cũng đáng buồn chung cho văn nghệ nước chúng tôi, là Hàn lâm Viện Pháp lại khoác vòng hoa danh dự cho nhà văn ấy.

Tôi không đến nỗi quá bi quan mà bảo rằng đây là một sự u mê có lỗi chúc nhưng sự việc đã xảy ra như thế, tôi cũng như bạn, thoát hay tin không khỏi lấy làm ngạc nhiên.

Ü, văn nghệ Pháp hiện thời, cho dẫu là văn nghệ chính thức đi nữa, dù có sút kém chăng, cũng chưa đến đồi nào mà lại tới nước phải xem trọng một thứ tác giả như vậy, công khai nhận nhận là tiêu biểu cho văn chương Pháp 1953.

Những lời trong thư của bạn nhận xét về Jean Hougron, từ *Soleil au ventre* đến *Mort en fraude*, (giải lớn nhất về Tiểu Thuyết 1953 của Hàn lâm viện Pháp) càng khiến cho tôi đau lòng mà nhìn vào sự thật, một sự thật văn nghệ không lấy gì làm đẹp để cho thanh danh tinh thần nước chúng tôi, mà lại xúc phạm cả đến tinh thần của nước bạn.

Đối với những người Pháp chân chính, chắc bạn cũng như tôi đều tin tưởng là tinh thần thuộc địa không còn nữa, và dân tộc Pháp ngày nay — nhất là sau những năm deer, tôi dưới gót giày quốc xã, đã hiểu thế nào là cục diện của sự nô lệ — không còn nghĩ đến chuyện chinh phục, áp



bức một dân tộc khác. Tôi cần nhắc lại như thế để bạn rõ ràng những người Pháp xứng đáng không công nhận bọn thực dân cũng như lũ tay sai cầm viết của chúng.

Thứ « tác giả thuộc địa » là một lạng làm giấy bạc giả tinh thần trong văn chương Pháp, mà chỉ có những kẻ đồng lõa hay khờ dại mới đem ra tiêu xài thôi.

Chắc bạn sẽ hỏi lại tôi : thế thì sao một tác giả như Jean Hougron lại được chánh thức đề cao bởi Hàn lâm viện Pháp ?



— Chim gì mà mồ vặt mà kêu?
— Vặt lai kêu da!
— Vậy thì là báo hàng ngày rồi, nói như két và thả vặt.
(Theo Humour Magazine)

J. S.
HOÀNG THU
ĐÓNG sao dịch



ĐỜI MỚI số 68

VĂN ĐỀ THUỘC ĐỊA

dưới mắt
CỐ TỔNG THỐNG ROOSEVELT

Đời Mới số 62, trong bài « Chế độ thuộc địa cũng cần phải tồn tại », của ký giả Pháp Raymond Cartier, có lời buộc tội cố Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt là người tai hại, (homme funeste) vì đã phá đòn chế độ thuộc địa một cách sớm quá, trong lúc các đế quốc có thuộc địa vẫn muôn duy trì chính sách đã lỗi thời của họ.

Cho đến ngày nay tinh thần thực dân cũng vẫn còn tồn tại dưới các hình thức khéo che đậy bằng cách này hay cách khác, và 8 năm sau đại chiến thứ hai, vấn đề thuộc địa cũng đang còn nhiều rắc rối.

Trích dịch lại những ý tưởng của cố tổng thống Roosevelt về vấn đề thuộc địa, trong cuốn « Cha tôi đã nói cùng tôi » của Elliot Roosevelt, chúng tôi nhận thấy những lời của nhà cựu chánh khách dân chủ chân chính chưa phải là đã quá thời trong hiện tình.

Lời dịch giả

ROOSEVELT hội kiến với Churchill trên chiến hạm Augusta ở Hải Cảng Argentina tại Terre Neuve. Con trai Tổng thống Mỹ Elliot Roosevelt, có mặt ở đây thuật lại rằng.

« Trong một buổi tiệc, khi bàn về vấn đề thuộc địa cha tôi nói :

— Khi kết chiến tranh rồi, muốn cho được thái bình thi điều thứ nhất là các nước phải được tự do buôn bán trên các mặt biển, bắt cứ ở bến nào. Không nước nào được đặt những hàng rào quan thuế, không nước nào được biệt lập riêng về thương mại.

Nói xong cha tôi như chung quanh một cách rất tự nhiên. Ông Churchill thúc nichch trên ghế rồi thông thả từng niêng môi:

— Trong Đế quốc Anh, những hiệp ước thương mãi... Cha tôi ngắt lời.

Những hiệp ước thương mãi trong Đế quốc Anh sẽ được xét lại. Chính vì những hiệp ước thương mãi đó mà Ấn Độ Nam phi, các thuộc địa Cận Đông và Viễn Đông vẫn còn hùn hụt. Tôi chắc rằng không có thể hòa bình lâu dài được nếu các xứ như Úc, New Zealand không được kinh doanh và các dân như Úc, New Zealand không được tiến hóa. Nhưng liệu có thể nào ? Tất nhiên không phải là dùng những phương pháp của thế kỷ thứ 18.

— Ai nói dùng phương pháp thế kỷ 18.

trình thỏa vọng sự tham lam của các Đế Quốc đó.

Cha đã nói cho ông Churchill và các người khác biết rằng họ đừng tưởng chúng ta chiến thắng là để cho họ lại được bám vào những ý tưởng cũ rich, những ý tưởng về đời phong kiến của họ đâu ! Chiến thắng rồi, ta đâu có ngồi yên để chế độ Đế Quốc của họ làm tê liệt sự tiến hóa của tất cả các dân tộc Á Châu và một mặt nữa các dân tộc Âu Châu. Nước Anh đã ký Hiến Chương Đại Tây Dương rồi, nước Mỹ nhất quyết làm cho Hiến Chương được thi hành.

Chắc là ta có thể ép Anh và Pháp theo ý tưởng của ta đối với các thuộc địa. Rồi còn xem : Ấn Độ, Miền Điện, Nam Dương Đông Dương và các lô giới ngoại quốc ở Trung Hoa v... v... sẽ được sống trong thế kỷ thứ XX thật sự...

Tổng thống Roosevelt thỉnh linh chết, khi đang thấy chiến thắng chói lọi chấn trời, khi đang sấp ra tay xây đắp một nền Hòa Bình lâu dài. Về những biến cuộc diên dão xảy ra sau cái chết bất ngờ ấy ông Elliot viết :

Ngày mà Tổng thống Roosevelt mất đi, là ngày mà Thế giới vẫn minh mất đi một người bênh vực rất hùng biện và rất oai quyền cho sự Tiền Bộ, là ngày mà tiếng kêu gọi các dân tộc Thế giới chung sống hòa bình bị tắt đi. Hơn nữa, trước mặt các dân tộc Thế giới, Roosevelt là tượng trưng của nước Mỹ và của Tự Do. Các dân tộc Thế giới đều trông mong ở Người để được sống trong một Thế Hệ Hòa Bình và đầy đủ. Roosevelt chết đi, sự trông mong đó cũng chết đi vậy. Roosevelt chết đi, bao nhiêu những động lực hành vi cho ý tưởng rất sáng lạn rằng Chiến tranh này không phải để giữ lại những chế độ cũ, bao nhiêu những động lực đó đều bị ngăn cản lại. Những kẻ Phản Động, những động lực đó đều bị ngăn cản lại. Những kẻ Phản Động, những kẻ thù địch với Tần Bộ đã nhảy ra hoạt động liền.

Bởi vậy cho nên chiến tranh vừa hết, thì quân Anh đã dồn bộ liên lèn Nam dương quần đảo, dùng khí cụ « cho mượn » của Mỹ mà dàn áp sự độc lập của Nam dương. Ở Đông dương cũng vậy... » Kết luận về những sự phá hoại xảy ra sau khi ông Roosevelt chết ông Elliot viết :

Hòa bình chỉ trông vào sự đồng tâm hiệp lực của ba đại cường quốc, mà cố tổng thống đã ra công xây dựng. Bây giờ bọn phản động bắt đầu phá đi. Họ đã bài xích quyền kháng nghị giữa tam cường. Họ không chịu hiểu rằng thế giới bây giờ phải có ba cường quốc Mỹ, Anh, Nga cùng làm bá chủ, nếu không được đồng tâm duy nhất cả ba thì không sao giữ được Hòa bình.

ĐỨC HIỆU dịch thuật

SAI THÀNH XÀI TIỀN

của HÀ VIỆT PHƯƠNG

III

Cảnh một

T RONG một công sở gửi về việc cấp giấy má rất thường, người là không có điều gì đáng gọi là « bí mật quốc gia ». Ấy thế mà một nhân viên biên một mẫu giấy, cũng rất là thường thôi, (goi là « mẫu » vì là giấy thường chứ nếu tính về khuôn khổ thi phải gọi nó là « tẩm », vì nó rộng và dày và bóng lám : hình như ta thử giấy sang trọng thường mệnh danh là « giấy thường thư », rồi hí hoáy cho tấm giấy vào một tấm phong bì cũng to, cũng dày, cũng bóng, xong lại để phong bì ứ, biến vào sô chuyền trao ứ, bẩm chưởng gọi một tùy phái (dang ngồi ngáp ruồi ngoài hén với vài ba tùy phái khác cũng heoé dang ngáp ruồi hoặc đang tán gẫu, nói xấu cắp trên), ra lệnh cho tùy phái đem quyền sê kêm tẩm phong bì cao qui kia sang một phòng giấy khác, ở tận... ngay bên kia hành lang, xa chừng mươi ba bước rưỡi. Thế là tùy phái trang nghiêm vác sô và giấy, tưởng chừng như đi công cán vậy (trước mắt chẳng dân quên mà). Sau một hồi khá lâu chưa thấy thuộc viên của mình về nhân viên nói trên trình trong chìa ngón tay chỏ (móng gọt rữa nhẵn bóng lên) quay số điện thoại rồi trình trọng cất tiếng danh thép : « Tòa đó à, này moa gửi « pli de service (công văn) » sang hỏi toa xem hồ sơ của xù (tên đương sự được đọc lên theo giọng lơ lửng đậm)... toa chưa nhận được à ? Ủ, thế đợi đấy, chắc loong toong nó sắp sang đến nơi rồi đó. »



Cảnh ba

Ngoài hiên và gốc sân ngồi nhà của bà Chủ ở cảnh hai.

MỘT ông khách mới ở Hà Nội vào. Bà chủ, người Huế, ở Nam đã lâu.

KHÁCH, (nóng ruột). — Thế này thì mai sớm chưng bấy giờ tôi sẽ phải đi thăm.

CHỦ, (ngó ngạc). — Ấy, không được : Ai lại tới chơi nhà người ta sớm thế ?

KHÁCH, (ngó ngạc hơn chủ). — Bảy giờ.. sớm ?

Trên đường cày mới

QUÊ tôi ở đất Kiên Tường,
Xóm chèm đồng đúc, ruộng vườn xanh
tươi.

Lửa thơm: no ấm cuộc đời
Là giòng nước mắt mồ hôi dân cày,
Mồ hôi những kẻ chai tay,
Ra công khai thác đất nay phi nhiêu.
Bằng đời lao lác,
Đất nhùn lên mặt đất,
Làm rõ mặt quê hương.
Quán đau lòng đất đoạn trường,
Lửa thơm nát rã, bong vàng tái tai.
Bao nhiêu nước mắt mồ hôi,
Còn xương gót máu chân người qua đây...

Từ đó leu tranh nghêng mãi gục,
Mây chiều giăng xám chôn bùn lầy;
Người dân ủ rũ nhìn tang tóc,
Nước mắt đầm trên hòm má gầy.
Nghẹn ngào trong cõi
Nén xuống niềm đau.
Nỗi chùng nén lời,
Chỉ biết: trời ơi!

Tử đây đời mất niềm vui,
Con đau èo uột ôm lòng,
Nút bầu sữa giờ cạn giòng từ lâu.
Mẹ già thêm thâm thêm sầu,
Mắt thâm ngẩn lè, mái đầu sương pha.

Gói lúa qua ngực cha già...
Cơn ho khúc khắc nghe mà rầu thêm.
Đêm đêm quằn đếm làm mèn
Năm nghe tiếng chó tru bên kia làng.
Từng hồn tiếng súng nô vang,
Mùi diêm khói đạn còn vương mãi thêm.

The rồi
Sau mùa khói lửa cháy quê hương,
Tang tóc diệu tàn với nhớ thương
Đã lặng trong lặng, trong đây mợ;
Cho người sống giữa ánh huy hoàng
Quê hương từ đó,
Trời yên nỗi gió.
Từ khi chiến sĩ về đây
Người dân trở lại đất nay thân yêu
Máng trâu vào ách,
Tay nắm chuôi cày,
Tay vát lòn roi,
Mặt trời lèn ngay quê hương.
Lưới cày ăn xuống đất hoang,
Mở lồng đất mợ, khơi đường cày xưa.
Đường cày mới, khơi trào nguồn sống mới,
Mùa mịt xanh làm nhạt sắc hoang vu.
Vui đồng, vừa ráng vừa mưa,
Có hoang rạp xuống cho mùa vụn lén.
Mùa vụn lén,
Bóng lúa vụn lén,
Sắc sống vụn lén,
Đạt đáo mịt khổp tim ruộng đồng
Người làm lũ thay đổi tươi như lúa mới
Tay cầm hành lá, tay nhịp hát rắng...

Hát rắng: * Đất cũ lén hương,
Có mồ hôi thăm, hạt vàng deo thơm.
Đời vui có áo, có cờ,
Vợ ta có sáu cho con bú rồi.
Ác bá thời hết vớ vẩn,
Quán bao thời khứ như hồi năm qua.
Cờ bay rợp bóng quê nhà,
Người đau lành mạnh, kẻ già trẻ trung.
Quê tôi sống lại tung bừng,
Trên đường cày mới, trong lòng dân quê.

KIÊN GIANG

CON NGƯỜI VĂN NỆ MỚI

của Đỗ Tấn Xuân



Ông người đặt vấn đề: Phải có một sự sáng tạo độc lập cho một nghệ thuật độc lập. Vàng. Nhưng theo chúng tôi, đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề là: Độc lập như thế nào? Như thế nào là Độc lập? Đó là then chốt.

Người thiếu phý mỗi đêm ôm con ngồi khóc bên bàn thờ kia có liên quan gì đến ý thức độc tài của bọn trùm chiến tranh muôn tóm thầu thế giới? Nhưng đi từ ý thức độc tài đến kế hoạch võ trang, tổ chức quân đội, đến bài diễn văn khiêu khích, gây chiến và đầy đam thanh niên vào máu lửa để cho những người chồng, những người cha ra trận phơi thây dưới áp lực của trái phá đại bác, dưới bom đạn, đến người góa phụ đêm đêm ôm con ngồi khóc bên bàn thờ thì không có gì là không liên quan với nhau, thì quả nhiên là không có gì là độc lập tuyệt đối.

Vâ lại, chỉ một câu hỏi, tuy có hơi ngắn nhưng sâu sắc và thâm thúy này của người dân quê xứ Anh cát lợi cũng đủ cảm kích bọn đầu cơ văn nghệ, bọn chạy theo túi tiền, bọn không tưởng, bọn tàn án trọng, siêu thực v.v... « Thanh niên thế giới đồ máu nhiều quá, nhưng những ông nghệ sĩ đã làm được những gì cho họ. Và mỗi ngày họ ăn không biết bao nhiêu bánh mì của chúng tôi, nhưng họ đã làm được những gì cho chúng tôi? »

... Nói đến sáng tác là nói đến khả năng tinh cảm, trí tuệ và thể cách phô diễn. Nhưng ai, cái gì đã un đúc được cái tinh thần và khả năng sáng tác kia; ai, cái gì đã kết tinh lại để biến những thứ vô tri nhất thành những « chất biến động xướng khởi? » Trả lời được câu hỏi đó tức là trả lời được sự độc lập của tinh thần.

Em bé thoát sinh từ lòng mẹ, chưa làm thơ được. Điều đó tất nhiên. Người ta không ai phủ nhận năng động lực của con người. Cái chất nghệ thuật trong cơ thể, trí óc của người nghệ sĩ thật quý giá. Nhưng cũng không nên bao giờ quên yếu tố căn bản (thực tại xã hội, từ con gió bình minh, đến mặt trăng huyền ảo, từ những hạt cát trần gian đến cái đói khát của lớp dân cư cực bần cùng; những cái hình thức của thực tại kia mà lúc đưa vào nghệ phẩm là nội dung của nghệ phẩm, có tính chất và giá trị quyết định. Như thế thì, không có thực tại, không để hiểu: họ đã mất gốc, họ bị kẻ có tiền mua chuộc, họ đã mất hẳn bản chất người trong con người thật của họ. Họ

cày bừa nhè, những cảnh sống, con người, tiếng súng cho chính nghĩa, — chính ngay những chuyện thần tiên cũng của con người, — thủ hồi nghệ sĩ có thể có một sự sáng tạo độc lập được không? Và vì vậy, vì không thể có một sự độc lập tuyệt đối cho nền cái nghệ thuật độc lập, độc lập hay độc tôn nào kia, chỉ để dành riêng cho những người không phải là người, cho ma quỷ thần thánh chẳng hạn.

Người ta còn nói đến tự do sáng tạo. Cũng vang. Vâ cũng nên đặt lại vấn đề: phải quan niệm tự do như thế nào, và tự do như thế nào là đúng?

Sự thật rõ ràng lắm: cái tự do thoát ra đi một buồn chiều âm đạm của Dũng, cái tự do tìm thấy học đạo lèn núi tu luyện mấy nghìn năm trong tiểu thuyết kiếm hiệp phong thần, cái tự do ném cốc xuống sân nhà trong một cơn điện loạn của Tuyết cái tự do nhớ Rimbaud với Verlaine, cái tự do làm người hùng, quả thật đã ngã gục trong lòng nhân dân, nếu không phải chỉ còn rơi rớt trong vài đời mắt, trong mấy trái tim dài các, trưởng già, mà dân tộc đã bỏ quên trong những ngày áo ấm tiến tới để dành quyền sống, quyền độc lập và quyền làm việc của con người. Nói làm chi những cảnh tượng: người ta xem năm ba trang sách chỉ để khơi giấc ngủ hay để giết một ít thi giờ chờ đợi. Đó không phải là lỗi bồi dưỡng tinh thần, mà là một lỗi đánh đǐ thị hiếu, một cách mua bán rẽ tiền nhu cầu.

Ngược giòng lịch sử tiến hóa của con người, con người đã đồ máu, nước mắt, mồ hôi, chịu đựng từ đây, thiểu thốn, lướt băng trong bao nhiêu tranh đấu quyết liệt, thủ hồi mãi đến ngày nay đã có một nền tự do hoàn toàn ở một đất nước nào chưa? Hay trên nhiều nước, người ta chỉ có thể tự do trong cái chết, chết cho những quan thầy trùm chiến tranh, tự do sáng tác, sáng tác để phục vụ tham ô, nhưng lạm, bắn giết, tấn tra, tự do xây dựng những anh hùng nghĩa hiệp giả hiệu, không tưởng, cho lý tưởng xác thịt... Quả thật nếu có những người còn muốn có một sự tự do như vậy thì những kẻ ấy cứ đi, cứ theo đuổi, cứ sáng tác. Có lẽ dư luận số đông, văn học sĩ nước nhà không dám để ý đến họ, đến con đường của họ; không dám nhắc đến may mắn khao khát của họ vì một lẽ rất định. Như thế thì, không có thực tại, không có cái sống xung quanh, có cái ăn, cái mặc, tiếng hát ban mai, những đường

không phải là dân Việt Nam.

Như trên đã nói, không thể có một sự sáng tạo độc lập cho một nghệ thuật độc lập, chưa có thể trên những ngày đảo lộn, máu lửa, lường gạt và điều

dừng của xã hội ngày nay, có một nền tự do tuyệt đối trong sáng tác làm sáng bồi cảnh lịch sử xã hội và con người hiện tại, nhiệm vụ của những người công tác văn nghệ, từ những kịch gia, thi sĩ, vũ khúc sư... đến những thầy tuồng, những học sinh âm nhạc, hội họa, những thợ mộc khắc, danh ca... phải trút hết khả năng sáng tạo, ý thức tri tuệ và tình cảm cũng như những năng lực tiềm tàng của mình, của xung quanh minh vào sự tranh đấu chung của dân tộc để có thể thực hiện được một nền tự do khả dĩ (doankết, lập hội, bảo vệ quyền tác giả, chống săn phẩm đầu độc, thống nhất hành động và khẩu hiệu tranh đấu...) có thể làm bần đập để tiến tới phát huy tất cả trí tuệ và tài năng của con người xã hội Việt Nam và cho chính cả con người nghệ sĩ nữa.

... Ngày ngày người công tác văn nghệ lè gót trên đường, miệt mài trong phòng giấy, bì bõm trên những đồng lăng, vui cái vui được mùa của người nông dân, sống cái sống mãnh liệt của người bệnh sắp chết, im lặng cái im lặng kinh hãi sau một tiếng đạn reo, tin tưởng ở sự quật khởi của đất nước, say mê tạo tác theo cái say mê chiến đấu với đất, với sự dốt nát của người dân, họ đã cảm gì, nghĩ gì, hy vọng cái gì và cái gì đã thúc đẩy họ yêu thương và tin tưởng? Có phải cuộc sống là lết, can đảm của người dân sống lành mạnh trong hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác đã gây cho họ phần khởi un đúc cho họ ý chí cường quyết và căm thù, thời sóng gió vào tâm hồn họ và họ cảm thấy mình cần thiết phải xây dựng những dien hình nói trên, ca tụng họ hướng dẫn họ để góp phần biến động vào công cuộc lớn.

Maiakovski, Erich Maria Remarque, Henri-Barbusse, Sorel, Néruda, Phạm Duy.. những dien hình nghệ sĩ mà cái danh vọng lâm thoa mòn nhất của đời họ là: nói được tiếng nói của người dân và dù người dân đi天涯, đồng thời nghệ sĩ đi bên họ chạy lên trước họ một tí, một tí thôi, họ thật đã xứng đáng những người sống

(xem tiếp trang 32)



TÙY BÚT

Nắng

Người nhẹ thổi còn mơ chờ nữa,
Nắng vàng rơi rụng một chiều mờ.

NẮNG cháy vè vọn néo, vũ trụ bùng cháy lên vì ánh sáng. Người ta chẳng biết nắng tự phương nào đồ lại, từ nguồn mạch nào dâng lên. Chỉ biết khi gió hiền hòa trở về mang theo niềm vui cho muôn kẽ, nắng lại hiện đến với muôn sắc huy hoàng.

Khi nắng đến với nhân loại thì mầm non cũng vừa hé nụ, bông hoa vừa nở cánh, tất cả đều chào đón nắng với những niềm hân hoan. Nắng tràn ánh vàng trên màu xanh lá cây, trên mặt nước, cảnh ấy trước mắt thi nhân đẹp hơn cả một bài thơ ý vị.

Đẹp hơn nữa một buổi sáng, sương mai còn đọng trên những chiếc lá non, cánh hoa dại, khi ấy nắng hiện ra, người ta tưởng chừng có một bàn tay màu nhiệm rắc lên đó những ánh vàng làm óng ánh lên những hạt sương đẹp hơn cả chuỗi kim cương quý vô ngàn.

Cho đến một buổi chiều tà, khi ánh nắng còn phơn phớt vương trên đọt cây, lác đác vài con chim kêu đán vè tò, người ta tưởng hồn mình trở lại dĩ vắng, bàng khuông nhớ ánh nắng năm xưa.

Dù nắng dịu hiền hay gay gắt đi nữa, người ta vẫn thấy có cảm tình với nắng. Giữa nhân loại, bao nhiêu sự biến đổi của lòng người, nắng vẫn thản nhiên quá. Năm này rời năm khác, mùa này rời mùa kia, nắng chẳng mấy khi thay đổi, nắng năm nay chẳng khác gì nắng năm xưa, chỉ có cuộc đời khác thôi.

Năm xưa, nắng dồn trên tà áo của cô lái sang sông, thoa vàng chiếc nón Huế của cô nàng xuôi chợ, nắng vè đây làm đài đẹp quá, phát phơ máy tà áo trắng trên dịp cầu, loang loáng phản chiếu ánh nắng vào dòng nước. Lòng đẹp lên với những ny cười ròn rả của đám thiếu niên yêu đời dưới nắng hồng. Nắng rám trên vai người nông phu, nướng chắc mẩy bắp thịt cứng, nắng chuyền nhya sống cho đám dân cày, họ đang làm việc trên những thửa ruộng tràn ánh nắng. Rồi ngày mai khí lúa tốt đầy đồng, chín dần dưới ánh nắng, kẻ nông phu thầm cảm ơn nắng đã đem lại ít nhiều niềm vui cho họ.

Xưa kia, nắng cháy trên vựa lúa đầy chắc, nhòn nhơ trên má em bé nhìn nắng sang, thoa dịu mình con nghé nhìn lúa mới. Ánh nắng năm xưa sao có cái vẻ hòa bình thế, nắng vui, nắng đẹp quá đỗi thôi. Dòng sông đã mang ánh nắng chiếu mènh mông ngoài biển cả, cháy vè đem mờ huyền dịu cho những thôn xóm ven lồng hối nhỏ.

Nắng rơi trên rặng tre tàn khô héo, cháy trên cỏ úa vàng vọt. Năm mới đập uất hòn dưới nắng mới, con hổ vừa khô tang thương trước nắng sang.

Giờ đây, nắng vương trên nái chèo yên lặng đợi khách xuôi giòng nhưng không người lái, sáng trên tà áo bạc màu của người thiếu nữ đầm chiêu nhớ lời hẹn cũ.

Ngọn nắng chiếu trên hoa phượng sao tủa txa màu mè thế, người ta sẽ cảm thấy một màu tang tóc khi nắng dội trên những cánh đồng vàng, lên cỏ thôn không một đột khói vương.

Ngọn nắng năm nay chẳng khác gì mùa xưa: chao ôi, thế mà trước lòng người ánh nắng năm nay khác năm xưa lắm, và một ánh nắng ấy sao hôm nay rông vàng vọt, chẳng bằng được ánh nắng thắm năm xưa...

Chều nắng đầu tháng năm
HUY CHƯƠNG





VĂN NGHỆ VỚI HỌC SINH

* của SONG NHẤT NỮ *

HÔM nay, đứng trên lĩnh vực văn nghệ, tôi xin trình bày cùng các bạn nhất là các bạn học sinh, mối tương quan giữa « người học trò » và « nàng nghệ thuật »

Theo với trào lưu, kẻ sĩ ngày nay đi học không còn gò chật tư tưởng của mình trong phạm vi học vấn, quanh quẩn với những bài luận lý, luận đe, nhưng công thức toán lý hóa những tiêm mao rung động phún xuất thạch, vân ban nhảm trong khoa vạn vật, những niên kỷ, hình thể phức tạp của môn sử ký, địa lý, họ biết cách nhìn rộng hơn, họ lấn sang địa hạt văn nghệ. Tôi nói « lấn sang », vì thực ra, văn nghệ không ly khai với các môn họ học, văn nghệ nằm trong đó, nếu họ biết đào sâu, tìm bởi, đi xa một chút thì từ những bài Sử Địa Văn, Toán Lý Hóa, Việt Pháp Anh... họ sẽ tìm thấy « văn nghệ ».

Quan niệm này trái ngược với quan niệm « học khoa cử ». Do đó, những học viên nào quá chăm chú vào bằng cấp để làm kẽ mampus sinh hoặc để leo lên nấc thang cao hón — dù những nấc đó nhiều khi gãy mục — sẽ không dám bước vào con đường văn nghệ. Con đường ấy, một lần nữa, tôi xin nhắc lại, chỉ là con đường học vấn nối dài, bởi một lẽ giản dị là học vấn và văn nghệ đều nằm trong « văn hóa ».

Thật vậy, văn thơ họa nhạc kịch đối với một số học sinh thức thời của triều đại này chính là món ăn tinh thần thiết yếu. Họ không còn thờ ơ trước một đoạn thơ hay, một lớp kịch thú vị, một điệu nhạc tuyệt kỹ, một họa phẩm linh hoạt. Ngoài việc học tập họ còn đào sâu hơn để tìm hiểu và tài bồi văn nghệ, tài bồi vì đa số trong bọn họ cũng làm văn nghệ, không chuyên môn làm đề nãy ra cõm áo nhưng làm với mục đích gần gũi : thỏa mãn những cảm xúc, trau dồi tài năng vốn dĩ khá phong phú trong thời hoa niên.

TIN MỚI
tuần báo trào phúng
là tờ báo lý tưởng
của những người muốn
bộ thàn kinh minh bót
căng thẳng

Phải chú ý đến lớp măng non — măng văn nghệ — và muốn thế phải đề cao vấn đề văn nghệ trong giới học sinh đồng thời trong trí óc những người lãnh trách vụ giáo dưỡng học sinh, không còn tư tưởng xem thường văn nghệ. Những người này là những người khi cầm một tờ báo ngoại quốc thi lớn tiếng khen lao ca ngợi, niềm tự ty mặc cảm, họ bùi môi để biếu « ao nhà », không phải « ao tù hầm » nhưng là cái « ao », bát ngát nứoc trong chén lẩn đầm bèo hoang dại để rồi lẩn mình vào hường thụ chút nứoc « ao » thừa nơi thiên hạ. Nhưng có một buổi kia, vô tình họ được đọc một văn tác của tên trò cũ, nghe một bản nhạc do một cựu đệ tử hoàn thành, ngắm một bức tranh do đôi tay tự luyệa của tên trò tạo tác, thì họ lại giật mình nói lớn : « Ấy ! Nó là học trò tôi xưa ! »

Tiếc thay, những hoạt động ấy ít khi có tính chất thường xuyên, nghĩa là chỉ là việc ráo riết mỗi khi cần tổ chức đại hội tất niên, dạ hội từ thiện. Hơn nữa, lại thiếu hẳn cơ quan hướng dẫn, cho nên kẽ cũng hơi quá khi ta mệnh danh là hoạt động văn nghệ.

Nhưng truy nguyên vấn đề, ta chỉ nên trút lỗi lầm vào phương pháp giáo huấn, chương trình học tập, hoàn cảnh hiện tại. Không giàn này vẫn chưa quan niệm nổi một lối học hợp tiến hóa, tránh điếm nhồi sọ, trong phần thực dụng, biết mồ xé cá nhân để tìm khuynh hướng.

Với lối học đó, một học sinh « đa mang » văn nghệ là một học sinh tài hoa, thông minh, tể nhị, và ta cũng cần hiểu rằng trong giới học sinh nếu biết cách lựa chọn, ta sẽ相遇 được rất nhiều tài năng chòm nón. Trái hẳn với đa số học sinh của chúng ta, kẻ nào liền lình bước vào ngưỡng cửa văn nghệ là bị liệt vào loại « hặt », khi cuộc vui đã xế, dù được trọng vọng khi cần đến họ để tổ chức cuộc vui !

Công trình văn nghệ đòi hỏi thời gian, măng non sẽ thay thế cho trẻ già. Măng non mọc trong rừng học sai, sao ta không biến trồng cho măng lớn mạnh lành. Hay cứ trồng rồng măng có thể mọc tự nhiên, không cần chăm chút. Không! nếu bỏ mặc măng sẽ chết vật mới lớn nỗi đê rồi sớm biến thành những gốc tre già cằn cỗi cong quẹo.

Trong dịp nghỉ hè.
Phải dẽ trí nào nghỉ ngoi,
Không nên đọc sách khắc khò
Hảy giải trí bằng sách báo vui

Mầm xanh văn nghệ

Hai mùa hoa nắng

MÙA hoa nắng năm xưa,
Có những tăm lồng thơ
Giả trường một sớm
Tơ trời giáng tờ,
Gió lèa tiếng gọi mong chờ,
Ra đi lòng vẫn còn mơ ngày về.

Bao mộng đẹp ngày xanh
Nở giữa quang đời lành,
Giữa lòn nắng ấm,
Bên mai trường xinh.
Và bao khóc mắt long lanh...
« Rời đây, bạn q, chúng mình gặp nhau »

Mùa hoa nắng năn nay,
Mộng tàn theo gió bay!
Trường xưa vắng lặng,
Bạn đời có hay?
Năm qua cũng ở chốn này,
Ta cùng nhau sống những ngày đầy hương.

Trường xưa, trường xưa ơi!
Cho ta gửi đôi lời
Thầm bàn ghế cũ,
Thầm bức tường vôi,
Thầm bao người đã xa rời?
Trường xưa vẫn lạnh, lòng tôi lạnh buốt.

NHẤT TÂM



Hoài niệm

T HƠI vẫn dâng niềm tâm sự
Tiễn đưa chàng trai lên đường.
Sáng nay trời mây lộng gió
Mưa vỡ ướt nõi biển cương.

Rượu không ấm sầu ly biệt,
Mây lén phủ kin biển thùy.
Đô thành ngắn ngor tuyển tiếc,
Vọng trông bóng người cố tri.

Mộng đời dệt mãi tờ đẹp,
Làm những bài thơ dát ràng...
Chiều nay ngàn trùng cửa khép
Lòng không rộn tiếng ngân vang.

Đò đã đưa sang cách bến,
Thầm một bước xa đậm trường.

Mầm xanh văn nghệ

Chân đi, nặng hồn chính khách.
Gió lạnh thổi vào lòng tang.

Thân giữ lồng giam ngực tù,
Bốn hướng vọng về sóng giò...
Cô liêu nghìn nỗi ưu tư
Trí kỷ ngon đèn to nhỏ.

Chua cay héo cả cánh lồng,
Thể sự người trong biển chuyền,
Mong gì, bao nhiêu ước nguyện.
Biết tam tý thuở sang sông...

Vung tay khép mặt Mênh Mông,
Néo vè xa tắm, ai mong, ai chờ?

Long lanh cẩm thà uất giận,
Nụ cười trên môi đã tan...
Bốn hướng lửa hòn cháy đỗ,
Biết ly muôn đậm lòng tang.

Đò chiều đưa khách sang ngang,
Chờ đợi đôi kè lỗ lắng đắng cay...

LÊ NGUYỄN



Về quê xanh

DƯỚI nắng vàng hanh
Chim chiếu vỗ cánh,
Mây hồng gấp gấp
Bóng rợp đồng xanh.

Anh, trai, quê
Phô mộng lành,
Hương hoa đồng bát ngát,
Tim vọng một ngày xanh.

Tôi, người viễn xứ,
Nhưng gửi bóng kính thành.
Chè dây, xa hoa lấp,
Anh tình chôn ngọt ngày xanh.

Đêm đêm nỗi khúc dâm tình lạc,
Cô gái đầu quắn bùi mộng lành.

Tôi tìm anh,
Nhưng nhớ hương đồng nỗi,
Tim mộng vàng giữa cánh đồng xanh.

Nơi đây,
Hồn quê tươi mạnh,
Sóng quê tràn tình,
Lúa vàng muỗi chín.

— Mộng thăm đời xinh —
Rời đây non nước thanh bình,
Đồng quê dậy sóng bình minh rực rỡ.

HUY NGỌC

Mầm xanh văn nghệ

TÙY BÚT

Tâm sự cù lao Ré

ĐƯỢC sinh ra tự thế kỷ nào ?... Tôi chả biết ?... Là một đứa con sớm mang số kiếp hắc hủi ; tôi bị bỏ rơi từ ngày lợt lòng biển cả, lá mắt chào đời, chào vũ trụ, không gian, đã phải sống trong cảnh tịch寥, héo láng. Tôi là một hòn cù lao ; hòn cù lao Ré, sống xa lỏng mẹ Việt nam, ngoài khơi Quảng Ngãi, hải đảo nằm giữa Đại dương bao la trời nước xanh xanh một màu.

Từ lúc sơ sanh cho đến lúc trưởng thành, cõi lập sống giữa biển trời cao rộng, luôn luôn tranh thủ với thiên nhiên, gió mưa, bão tố để tồn tại đến ngày nay.

Cù lao... Hòn cù lao Ré ! Thật là một nhà lao. Một nhà lao không lõi, bốn phía biển trời là những tường thành thiên nhiên, kiên cố ; giám giữ sáu nghìn dân dày tội lõi tự kiếp nào, nên phải bị lưu đày, sống chết xác nỗi dây.

Những đêm đông rét buốt, tôi nằm co ro trong cõi liêu, lồng tai nghe gió ngàn thán thò, sóng biển thét gào, mưa tuôn tặc tặc ngoài khơi.

Nhung trời lại khéo an ủi tôi, những đêm biển trời êm tĩnh, tôi được ngâm tráng suông, trong cơn gió thoảng, trông ngô sao rực rỡ giữa trời, nghe sóng biển thi thầm kẽ lè nỗi niềm tâm sự.

Trải qua những thế hệ triền miên, tôi vươn mình lên sân khấu thực phẩm cho người như các bạn « đất liền » nằm trên đất Việt. Trên mặt biển khơi, dân chài lưới bơi thuyền đi đánh cá, hì hục cất mái chèo vỗ nước, xen lẫn tiếng hô khan... chúa đầy nhựa sống.

Và suốt cả đời tôi, tôi chỉ có biết những vũng khơi thẳng tắp, những cõi bắp xanh tươi, những dãi sán cù to tròn, những thân dùa cao vút, cõi đầy ngọt ngào, đậm trái nứa cao và biển rộng mênh mông. Tôi chỉ quen thân với mấy bác nông phu chài phác, hiền từ, mấy chú dân chài lưới, thân hình chắc nịch, da đen bóng như tượng đồng to tướng.

Cũng là một mảnh đất của bà mẹ Việt Nam, tuy nhỏ bé, tôi cũng phải cõi sống với đoàn người lam lũ, quây quần, tương trợ vui sống với họ và cõi tranh thủ để trường tồn cho đến ngày mai.

DƯƠNG QUỲNH

VĂN NGHỆ QUỐC TẾ

MỘT ngày vào khoảng sáng mai, Tu nô Phu với một người sỹ quan quyết đấu với nhau bằng súng lục.

Tu nô Phu cũng là một sĩ quan trẻ tuổi, vóc người cao lớn, mặt mày sáng sủa, vừa mới hai mươi hai tuổi đầu, tóc quắn dẽ thương, mảnh mặc quần phục, chân mang ghét, nhưng đầu không đội mũ, cũng chẳng mặc áo ngoài. Anh đứng thẳng người trên đệm cỏ che phủ dày tuyếng trắng, mắt mờ lờ ngó chằm về địch thủ của mình. Hai người cách nhau không quá ba mươi bước. Địch thủ của anh đang đưa khẩu súng lục lên nhắm ngay vào người anh.

Tu nô Phu hai tay ôm choàng lấy ngực, trong tay anh cũng cầm sẵn khẩu súng lục, đang đợi chờ địch thủ mảnh bắn trước. Ánh sáng người chói trên mặt thường ngày của anh mặc dầu phai mờ, nhưng chẳng lộ môt chút sơ hở nào.

Nỗi nguy hiểm của một mình anh, quyết tâm của người địch thủ, cùng sự lo lắng của các người chứng đôi bên, với phút chót gần gũi tạo thành một không khí thảm đậm và rùng rợn.

Họ đến đây để giải quyết một việc quan hệ đến danh dự. Ai ai cũng cảm thấy sự quan hệ của vấn đề, nên lại càng thấy nghiêm trọng.

« Đùng » một tiếng nổ vang lên, khẩu súng lục trong tay bị rơi xuống, ai đều chợt rung mình, ớn lạnh. Tu nô Phu hai tay buông thõng hai gối qui xuống, nhào trên tuyếng địa. Viên đạn bắn trúng vào đầu mâu chảy không ngừng, trên mặt, trên tóc của chàng, trên tuyếng, nhuốm đầy máu đỏ thẫm. Người chứng hai bên đều chạy lại đỡ anh dậy, y sĩ theo đến khám xét qua, nói là chết rồi.

Thế là câu chuyện quan hệ trong vấn đề danh dự kẽ là đã giải quyết xong.

Bây giờ còn hai việc nữa : thứ nhất cần báo cáo cho bộ đội của anh biết, và thứ hai là báo tin cho người mẹ của anh hay. Mẹ của anh chỉ sinh hạ có một người con thôi, bây giờ đã chết rồi, không còn ai mà nương tựa nữa. Trước khi chưa quyết đấu với nhau, ai cũng không nghĩ đến người mẹ già ấy, bây giờ con trai của bà chết rồi, họ mới trưởng đến bà lão để thương làm sao, tội nghiệp làm sao.

Họ bàn với nhau : Chuyện này không thể cho người mẹ già dột ngọt biết mà thô lộ với bà ta về cái chết của con trai, Họ định xong rồi, cữ một người thật khôn khéo là Di Phan đi làm cái việc gay go này.

Tiêu thuyết ngắn

MỘT CUỘC ĐẤU SÚNG

LÒ CANH CHUYÊN dịch

Bà mới ngủ dậy không lâu, đang uống nước buổi sáng. Thấy Di Phan đi vào, bà liền đứng dậy chào đón : « Anh Di Phan đến thật gấp may, anh uống chén nước chè nóng đi, nhất định là anh đến thăm con tôi. »

Di Phan miêng cười trả lời : « Thưa cụ, không phải, cháu đi ngang qua đây thôi. »

Bà cụ hỏi hả tiếp lời : « Anh miễn chấp, em nó đang còn ngủ ngon đây. Đêm qua tôi nghe hồn ở trong phòng đi di lại lại, cả đêm không hề ngủ đến vì thế tôi phải dậy để người bà dưới đứng làm ồn mà bão dậy. Hôm nay là ngày lễ, hồn cũng chẳng có việc gì, để hồn ngủ thêm một chút tốt hơn... Nhưng mà anh hẳn có công việc cần gấp phải gặp em nó không ? »

Thưa chàng có việc gì hết, cháu đi ngang qua đây luôn tiện ghé vào.

— Nếu quả thật anh cần gặp hắn, để tôi gọi người thức hắn dậy.

— Dạ, không.

Bà cụ trông thấy vẻ lúng túng của Phan, đoán chắc anh có việc gì cần gặp con mình, vì thế mà bà không dám nói rõ, một mình đi vào trong.

Di Phan đi di lại lại, vò đầu bức tai, không biết làm thế nào mở miệng. Thị giờ đã đến rồi, nhưng anh chưa biết xử trí ra thế nào đây, tự trách mình đã nhận lời đi làm cái việc thừa này.

Trong lúc ấy, bà cụ trở ra, miệng nói vang : « Bọn trẻ các anh thật là quá quắt, tôi ở đây nhẹ nhõm dọn dẹp chẳng dám động một tiếng, sợ làm ồn thằng con của tôi nó dậy, ai ngờ đâu hắn đã lặng lẽ ra đi từ hồi nào rồi ! ... Sao anh ngồi chơi chốc lát đã, anh uống chén nước nóng đi, lâu nay anh không đến thăm mẹ con tôi. »

Bà cụ nói đến đây, trong lòng sung sướng quá, cười nói tiếp : « Mẹ con tôi gần đây có nhiều tin hay lắm, anh à. Thằng con tôi thật thà và ngây thơ quá lắm, không khi nào hắn biết dấu diếm gì cả. Tôi hôm qua tôi nghĩ : chà ! cả đêm nó đi qua đi lại trong phòng không ngủ, chắc là nao nức tưởng nhớ đến cô vợ sắp cưới.

VĂN NGHỆ QUỐC TẾ

« Khi nào cũng vậy, mỗi khi hắn ở trong phòng đi qua đi lại, là ngày mai thế nào hắn cũng đi đến... Nay, anh Di Phan à, tôi bây giờ chỉ cầu xin chúa ban cho một ít sung sướng thôi, tuổi trạc như tôi, bây giờ còn mong tưởng những gì nữa ! Tôi chỉ có một ít hy vọng... Mỗi khi nghĩ đến chúng nó sau khi đã thành hôn rồi, thì tôi cũng chẳng cần đến cầu xin nữa. Đến ngày đó, không biết tôi sung sướng đến chừng nào đây !... Có thằng con này, tôi không còn mong tưởng gì nữa. Cũng chẳng cần gì nữa, chỉ cầu trời cho hắn, được sung sướng thôi. »

Bà lão càng nói càng thấy cảm động. Nói đến bà ta sung sướng quá, nước mắt trào ra. Bà vừa lau nước mắt vừa kẽ khaki : « Anh Di Phan à ! Anh còn nhớ không ? Hai đứa chúng nó trước kia sở dĩ không hợp ý nhau, là chỉ vì vấn đề tiền thôi. »

Thiếu niên sĩ quan các anh, không có tiền dự trữ thi không cho lấy vợ... Bây giờ thi đâu dấy đều xong xuôi rồi tôi đã chạy được một số tiền cần dùng là 5.000 đồng. Bây giờ thi hai đứa hồn muôn lúc nào thành hôn cũng được... Phải. Đây Li Na Cho có gửi một phong thư dễ thương quá. Lòng tôi sung sướng quá. » Bà cụ, trong túi áo rút ra một phong thư, trả cho Di Phan coi rồi bỏ vào trong túi lại. Bà nói vang lên : « Li Na Cho thật là một cô gái dễ thương lắm. »

Di Phan nghe bà cụ nói chuyện, ngồi sững ở đó, chẳng khác gì ngồi trên cái nệm kim. Đã nhiều lần anh toan dứt ngang câu chuyện của bà cụ nói cho bà biết rằng : Bà đừng có mơ mộng gì nữa, bây giờ cái gì cũng hết rồi, con trai bà đã chết rồi. Nhưng mà anh không có cái lòng như sắt như đá thế, nên chỉ dành phải ngồi đó mà nghe, không dám mở miệng. Anh trong thấy vẻ mặt hiền lành và vui vẻ của bà cụ, lòng cảm thấy rất khó chịu, cỗ họng cũng nghèn nghẹn hồn lại.

Bỗng nhiên bà cụ hỏi : « Vẻ mặt anh hôm nay sao trông không vui thế kia, buồn chuyện gì ? »

Di Phan trong tâm định nói ngay rằng : « Phải đây bà cụ à, nếu tôi nói cho cụ nghe xong, thi vẻ mặt cụ cũng phải như tôi, đầy buồn khổ. »

Nhưng mà Di Phan cứ đành ngậm miệng, không thoát ra lời được, quay đầu đi nơi khác, đưa tay lên di vuốt tóc.

Lão Bà cụ sung sướng quá, cũng chẳng để ý đến cử động của anh nữa nói tiếp : « Ở đây tôi có một cái tin

cần cho anh biết, Li Na Cho trong thơ có nhắc đến anh, và kêu cùng anh đi thăm nó. Anh cũng biết Li Na Cho kinh nể anh thế nào rồi, ... tôi không thể không đem cái thơ này để anh xem. Anh xem, cô gái này dễ thương quá. »

Bà cụ từ trong túi áo lấy ra một phong thư giấy mỏng, chữ viết khít nhau đều đều, đưa cho Di Phan. Bây giờ vẻ mặt của anh thật là khó khăn anh đưa tay cầm cái thơ. Bà lão cũng chẳng để ý đến, một mình vẫn đọc to lên : Kính Bà Phi Lai. Con chẳng biết khi nào mới thời gọi bà là Phi Lai, mà gọi thẳng bà là bà mẹ rất thân yêu của con. Con rất ước mong ngày ấy không lâu nữa, vì con phải cần sớm gọi bà làm « Mẹ » rồi đây...

Bà cụ ngừng đọc, dầm dề nước mắt, ngừng đầu lên ngó Di Phan rồi nói : Anh Di Phan, anh xem... Bà cụ bỗng thấy Di Phan đang đưa tay vuốt tóc, đôi mắt cũng dầm dề nước mắt.

Bà cụ liền đứng dậy, đưa tay run run thoa vuốt tóc anh rồi hôn anh trên trán mà khẽ nói : « Anh Di Phan, cảm ơn, cảm ơn. (Bà cụ tưởng Di Phan nghe những lời nói trong thư bà vừa đọc, cảm động mà khóc nên mới cảm ơn) Tôi thường nói anh với Nô Phu không như hai người bạn, mà hẳn là như hai anh em ruột... Anh đừng nên ngại... Cảm tạ Chúa, lòng tôi sung sướng quá. »

Bà cụ vừa nói, mà nước mắt chảy không ngừng. Di Phan càng cảm thấy khó chịu, bước lại nắm lấy bàn tay xương cung lạnh của bà cụ đưa lên môi mà hôn. Anh suýt nữa phải khóc òa lên, song vẫn không dám mở miệng. Bây giờ bà cụ coi mình như con cái một thứ, tỏ ra một tấm lòng thân yêu của người mẹ.

Di Phan trong lòng mới có ý nghĩ thà là chính thân anh bị người ta bắt chết trên tuyếng, còn hơn là đến đây để nghe bà lão khen ngợi tình bè bạn của anh với con bà. Còn thêm nữa giờ nữa, trước sau bà cũng biết được rõ ràng, khi ấy thằng Di Phan này còn kẽ là người được nữa ư ? Anh còn

nghỉ chinh mắt minh trông thấy người ta đem súng lục nhắm ngay vào người mà sao không cản lại ? Anh cũng kẽ là người bạn thân được ư ? Cũng kẽ là « Anh em » ? Một đời anh em thân mến quá ? Chẳng phải thế à ! Chín chặng cũng do giùm khoảng đất xa cách của đôi bên, và lắp đạn bắn hồi cho họ nữa ?

Di Phan nghĩ đến chỗ này, trong lòng lấy làm xấu hổ, đến nỗi không coi mình ra con người nữa. Thế rồi muôn chở mồm miệng, nhưng một lời cũng chẳng thoát ra. Thật là không biết làm sao bây giờ, rồi chợt nghĩ đến việc không nên chậm trễ, chẳng bao lâu nữa tin chết cũng phải đưa đến rồi. Nhưng rồi anh lại nghĩ, chẳng lẽ 10 phút sung sướng này, cũng chẳng để cho bà lão ta hưởng thụ sao ? Anh cần phải mở miệng ngay, lại không biết nói thế nào đây ? Làm sao khiến bà cụ ta sẵn sàng đón nghe tin chết của con bà đây ? Di Phan càng nghĩ càng luống cuống.

Trong lòng anh bạn đem tất cả cuộc quyết đấu, tất cả lời biện cãi, tất cả « Anh hùng nghĩa khí », tất cả « Vấn đề quan hệ trong danh dự » ra mà « chửi mắng tuốt. Chẳng biết làm thế nào nữa, anh quyết định chủ ý, đứng thẳng người dậy, nếu không nói chuyện thật, thi di côn hồn.

Di Phan đưa tay nắm lấy tay bà len uốn mình xuống hôn ; thật ra anh cúi chảng qua là để che khuất trên mặt đầy nước mắt của mình. Anh buông tay xuống, mau chân bước lại lấy cái chổng ngoài, rồi bước mau ra khỏi cửa, không ngoảnh lại.

Bà cụ ngạc nhiên trước sự ra về nhanh hả của Di Phan, bà lầu bẩm nói : Hừ, hẳn cũng yêu phải cô gái nào rồi đây ! Người tuổi trẻ dũng thương thay, trước khi chia tay thường được sự sung sướng, khõ não dỗ chồng nặng lên đầu họ rồi...

Bà cụ nói xong, liền đó linh ảnh của Di Phan cũng biến mất luôn. Bà cụ ta vẫn say đắm trong giấc mộng lộng lẫy của bà, mộng tưởng những sự sung sướng lớn như trời.

TRANH KHÔNG LỜI



TRÀ LỜI CUỘC THI THO
TIỀM VÀNG

NGUYỄN THẾ TÀI
30.000\$

Thay hết các bạn trà lời 2 câu đó của tiệm tôi đều sai không trùng, vậy tôi xin trả lời giúp quý bạn câu thứ nhất như sau đây :

Hai cop và một negra ngồi ở cửa tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI và tiệm vàng THẾ HÙNG để làm nhân hiệu (Marque déposée) làm dấu cho quý khách dễ nhớ và để kiểm tiệm tôi khỏi lộn hai tiệm tôi với các tiệm khác, mỗi khi ai muốn đi mua đồ vàng, nếu quên tiệm hoặc không nhớ số nhà của tiệm thì cứ nhớ tiệm vàng nào có 2 cop hoặc một negra để ở trước cửa tiệm ở chợ mới Sài gòn là đúng tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI hoặc THẾ HÙNG khỏi lộn tiệm khác cung ở gần tiệm tôi.

Câu đó thứ hai xin quý bạn hãy ráng tìm lấy. Tôi cũng mời mờ thêm một tiệm BROCANTEUR GÉNÉRAL mua bán chỉ ăn lời 6% và lấy tea con tôi là NGUYỄN THẾ VÀNG mà đặt cho tiệm, vậy xin các bạn giải thích dùm 3 chữ NGUYỄN THẾ VÀNG nghĩa là gì ? BROCANTEUR GÉNÉRAL 6% nghĩa là gì ? Nếu ai đoán được trúng cả 2 câu nói sau thì được thưởng thêm 5.000\$ nữa, cộng chung các giải thưởng là 30.000\$ nữa.

Xin quý bạn nhớ, giải theo nghĩa thực tế, đừng đoán xa xôi quá. Phải đoán đúng cả 4 câu hỏi mới được thưởng.

Xin nhớ gởi thư thường khôi gởi thư Recommandée, khôi gởi timbre, nếu quý bạn biết khôi đoán 4 câu đó mà bốn tiệm đã dâng lên báo, thì xin đừng dự thi, như vậy sẽ khôi mất thi giờ vàng ngọc của quý bạn.

Ở Nam Việt người ta kêu mấy tiệm BROCANTEUR là tiệm cầm đồ vàng vậy có đúng không các bạn ?

Vì có nhiều bạn đáp 2 câu nói của chúng tôi không được trúng, vậy xin hoãn ngày khai cuộc thi lìa đáp tối 10-10-53, sẽ mở đợt chờ những thí đáp mới.

Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI
Kinh cáo

CÙNG CÁC ÔNG CHỦ TIỆM VÀNG

Kể từ nay, bốn tiệm cùng sẽ đổi đồ nờ trang lâm sản cho các ông chủ tiệm vàng Trung, Nam, Bắc mà chỉ an chút dinh vàng hao và tiền công.

Bốn tiệm cùng sẽ bán đồ nghề thợ bạc và nhẫn lanh làm các đồ nữ trang bạc, platinum, nhẫn hột xoàn cũ mới vẫn vẫn...

CẠN DÙNG. — 2 người thợ biết làm vàng tây và nhẫn vỏ hột xoàn cũ.

AI BỊ LỪA HAY MẤT TRỘM
HOẶC BỊ MẤT CƯỚP
VÀNG VÀ HỘT XOÀN

Qui ngài ai bị lừa hay mất cấp hoặc bị trộm vàng và hột xoàn xin maul maul viết thư cho tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI số 43 đường Schröder và tiệm vàng THẾ HÙNG số 49 đường Lê Lợi Saigon biết ngay các món đồ mà quý ngài đã mất. Nếu kẽ gian đem đồ đó đến tiệm tôi bán thì chúng tôi sẽ kêu linh bát giùm và báo tin cho quý ngài biết ngay mà không tính tiền công gì hết, nếu ai mất đồ mà không chịu cho chúng tôi biết trước rủi chúng tôi có mua lầm phải thì chúng tôi không chịu trách nhiệm về hình và hò.

Nay Báo cáo
Tiệm vàng
NGUYỄN THẾ TÀI



KHOA HỌC

Cách làm việc trong một đài thiên văn

MÙI đây, người Pháp đã khánh thành cái đài quan sát thiên văn học tối tân nhất của họ. Đài đặt tại tỉnh Haute-Provence cách xa làng Saint Michel chừng sáu cây số. Có nhiều nhà bác học đã tới đây làm việc. Họ phải ăn cơm chiều rất sớm chờ đến tối là bắt đầu làm việc.

Các nhà bác học ở trong đài đều mặc y phục khác nhau. Người thích mặc áo lanh bên trong có lót bông, người mặc áo dài, bộ sít tay, cò cao, hoặc những chiếc áo dùng trong phòng ngủ, đầu đội mũ lanh.

Các nhà thiên văn học lưu thông dưới những nóc nhà tròn, giữa ánh sáng mập mờ và giữa tiếng chảy của máy điện đang xay tròn các ống viền kính, những ống thiên kính lớn này xoay theo tốc độ vận chuyển của trái đất. Người ta đặt kính trong những lò hò lớn khoét trên nóc tròn của đài thiên văn và có hơi lò ra ngoài một chút. Trong bóng tối, những kính ấy giống như những con vật rất quái dị.

Các nhà bác học làm việc suốt đêm không nghỉ. Tăng sáng họ trở về phòng riêng. Họ rủ nhau đi xuống nhà bếp, pha cà phê để uống cho đỡ bụng. Cố người phải xem xét, tính toán lại những con số không lồ trước khi ngủ một giấc dài. Buổi trưa, họ thức dậy ăn uống và lo sắp đặt những việc làm trong đêm sắp tới.

Các nhà thông thái nói trên phải làm việc liên miên. Khoảng không gian và thời gian đối với họ là những vấn đề cần phải giải quyết cấp tốc mới được. Đó là một lỗi do lưỡng mà người thường như chúng ta khó tưởng tượng được.

Ông Charles Feurenbach, giám đốc đài thiên văn tại Marseille, được cử làm phó giám đốc cho đài quan sát ở tỉnh Haute Provence.

Tin vắn

PHƯƠNG PHÁP LÀM CHO THƠM CÓ QUẢ TRÁI MÙA

MỘT lần phương pháp dùng hóa chất để làm cho các cây thơm có quả trái mùa vừa được một chuyên gia về canh nông của tờ chức Lương Nông, bác sĩ Frank Dickinson, Học Đường Cấp tiến Bangkok đem áp dụng ở Thái Lan.

Từ trước đến nay, thơm, cũng như nhiều giống cây khác, vẫn là một giống cây mọc có mùa, và mỗi năm chỉ có quả chưng vài tháng. Vì thế, mà đến mùa thơm số thơm ngoài thị trường quá nhiều nên các nhà trồng thơm phải bán với giá hạ. Phương pháp nhân tạo làm cho cây thơm có quả trái mùa, khiến cho các nhà trồng thơm ở Thái có thể sản xuất thơm được quanh năm.

Phương pháp này thực ra không phải mới mẻ gì (đã được áp dụng ở Phì luật Tân từ mấy năm nay). Phương pháp này được phát minh nhờ một sự nhận lầm vớ

khoa học

tinh xảy ra trên đảo Canary ngoài bờ biển xứ Tây Ban Nha. Một người thợ vò xà, sau giờ làm việc đã bỏ quên điều thuốc còn cháy trong một nhà kính giữa những cây thơm. Về sau những người thợ khác ngửi thấy mùi khói mới đi tìm kiếm và trông thấy nhà kính đầy khói thuốc. Sau khi quạt hết khói họ nhận thấy cây thơm chẳng bị thiệt hại gì, không cây nào bị đốt cháy, song chưng một tháng sau những cây trong nhà kính mặc dầu không phải mùa lại trổ bông. Các kỹ thuật gia trong nom về nhà kính khám phá ra rằng những cây bị hun khói sẽ trổ bông trước mùa và do đấy người ta tìm ra phương pháp vừa giàn tiện vừa ít tổn kém để hun cây thơm.

Tại Bangkok, Bác sĩ Dickinson đã bơ muồng nước dâ vào lòng những cây thơm đã được lựa chọn để thí nghiệm và đồ thêm một chút đất đèn. Đất đèn và nước dâ gảy một phản ứng hóa học và sau một tháng hầu hết các cây đều ra hoa.

MÔI lùn anh hút thuốc :

1. Động mạch căng thẳng hơn (15 ly).
2. Mạch đậm màu hơn (mỗi phút đậm thêm 8 cái).
3. Nhiệt độ ngoài da hạ xuống.

Sở dĩ như vậy là vì chất ni cô tin vào phá các bạch ở trên thận tạng, làm phát tiết nhiều thận tuyến tố (adrénaline), các huyết quản nhỏ bị áp lực co lại, nhỏ dần.

Khi đó, hút một điều thuốc, có cảm giác dễ chịu hơn (tạm thời). Chất ni cô tin vào đã làm cho da dày bớt bóp lại, có bóp thì càng chậm hơn. Một mặt khác, người nghiện thuốc ăn mất ngủ cũng chẳng có gì là.

Hết cảng hút thuốc nhiều bao nhiêu, càng dễ mắc bệnh ung thư ở phổi bấy nhiêu. Bác sĩ Harvey Graham cho biết:

1) Với người không hút thuốc trong 10.000 người, mới có 1 người bị ung thư ở phổi.

2) Với người nghiện, chỉ trong 300 người là có 1 người mắc bệnh rồi.

Hút thuốc xết ra độc lẩm, điều đó rõ ràng rồi. Nó có thể gây ra nhiều chứng bệnh. May sao mà ít khi có người chết một cách đau đớn vì hút thuốc! Rồi chính một số bác sĩ cũng nghiên thuoc, con nói ai nữa! Người ta đám ra vội vang « Hút thuốc cũng độc, nhưng không độc bao nhiêu ». Thuốc ảnh hưởng nhất về thần kinh hệ, kích thích thần kinh. Người nghiên nhìn qua lán khói thấy khoái, có cảm giác hinh như dầu óc bình tinh, dễ chịu hơn. Thế thi hút thuốc lại có ích, giữ được thăng bằng cho trí não chàng? Không!

Khi nói đến chuyện bỏ thuốc, trong 100 người, thi 95 người lắc đầu. Ngày chỉ còn cách làm sao giảm bớt sự tai hại do thuốc lá gây nên. Chúng tôi muốn trình bày: người nghiên thuốc là cần phải ăn uống kiêng cữ ra sao, sống phải chú ý theo những quy tắc nào.

CÁI TỘ NUỐT KHỐI

PHÒI bị hại trước tiên, nhưng nặng nhẹ tuy theo trường hợp. Người càng hút nhiều bao nhiêu, chất độc càng vào nhiều bấy nhiêu, nhưng tệ hơn cả, một số, trong nam giới cũng như nữ giới có cái tật nuốt từng hơi khói dài mới đỡ thêm.

Thêm vào đó, hút thuốc còn nguyên cát là chỉ mới phơi khô chưa chế, lại càng độc nữa, — người nghiên thi cho là nguyên chất, là đậm, là ngọt!

Nói thế không phải là thuốc lá diễn không độc đâu.

Y HỌC



LÀM THẾ NÀO GIẢM BỚT TAI HAI HÚT THUỐC

Người ta thấy ngoài chất ni cô tin, còn có chất hắc iu (goudron), nước đá qui (ammoniaque) chất an dễ hit (aldéhydes), và nhiều chất hóa học khác, các chất đó sẽ gây ra nhiều chứng bệnh về bộ máy hô hấp: bệnh sưng yết hầu, bệnh sổ mũi, bệnh sưng khí đạo (bronchite). Người sẽ dễ ho hơn, cò dày đờm. — Lâu ngày, người nghiên sẽ mắc bệnh nganh hóa (sclerose) tức là các tế bào sẽ cồn cõi sớm mà mắc chứng này hiện giờ chưa có phương gìn bồi bồi cứu chữa.

Ni cô tin còn phả hại về tim, về máu, về thận, mắt mờ dần, tai ứ, kèm trí nhớ nhiều, nó lại cồn hại về đường sinh dục nữa. Ni cô tin kích thích nhiều nơi, người nghiên nặng có lúc có những cái « hưng bất tử » rất tai hại.

BÚT ỐNG ĐIỀU LÀ KHỎI HƠN HÚT THUỐC BIẾU (NHƯNG CÙNG ĐẠI CẨ)

NGƯỜI hút thuốc là hút ốc xít có tháo tố (oxyde de carbone vào máu, Hồng huyết cầu sẽ khó mà thu hút dưỡng khí ở phổi, đưa đến chỗ dưỡng khí không đủ để hô hấp, để lọc máu.

Những người nghiên là những người bắt đầu bị bại một ít rồi đó. Có lúc họ thấy tê tay mỗi chân, thấy cùi chỉ mình lùng túng, không ăn khớp. Thần kinh càng ngày càng vào nhiều. Nếu như một người hút ống điều hút vào 1 phần ốc xít có tháo tố, thi một người hút thuốc điều hút vào gấp 5 gấp 10 lần nhiều hơn, còn người hút xi gà lại hút vào 20 lần hơn!

NGƯỜI NGHIỆN NÊN CHÚ Ý

PHẢI mở toang các cửa ra! Khỏi sẽ tắt, dưỡng khí vào nhiều hơn. Nếu cứ sau mỗi điều mà biết thở ra cho mạnh vài cái thi có thể đầy chất độc ra ngoài. Người nghiên rất cần thở mạnh và dài hơi hơn người thường, cho nên ở những chỗ tối tăm, bit gió rất hại. Hút xong, mà chịu khó di bách bộ đậm phút, hoặc

hở hắp trong dăm phút cũng đầy được tháo tố ra ngoài. Người nghiên lâu lâu nên tim đến những vùng quê, đồi cao bồng mát, ven sông... ở vài ngày. Ngủ, nhớ mở các cửa sổ ra!

ĂN UỐNG RA SAO?

BIẾT cách ăn uống là tối cần thiết để giảm bớt sự tai hại của thuốc.

Người nghiên hao tổn rất nhiều can

đường tố (glycogène) nên trước tiên là phải bồi bổ cho các nội tiết tuyến (endocrines) và bắp thịt. Phải nhâm vào các món ăn có nhiều sinh tố C: su, cà chua, chanh, cam, xà lách, khoai, trái cây...

Thứ đến phải « tăng viện » về dưỡng khí và chất sắt, chú ý đến các món: thịt bò (cần nhai) gan các loại vật ăn sống, ăn tái, trái mờ, rau mùng tơi.

Người nghiên còn cần một số lượng

lớn về các sinh tố loại « B », mà cần nhất là sinh tố B 1 là vi sinh tố này sẽ

làm cho chất đường mau thành máu,

và bảo vệ tinh lực của Thần kinh hệ.

Chú ý ăn: các hạt đậu, men rượu bia,

cam lồng đỏ trứng gà. Sinh tố B 2 trong

các món: gan bò, thịt heo, trứng... sẽ

giữ cho mắt nhìn rõ ban đêm. Sinh tố

B 12 sẽ làm tăng số hồng huyết cầu,

lọc máu làm cho ăn biệt ngon. Cuối

cùng, sinh tố A sẽ giúp ngăn ngừa các

chứng bệnh về đường hô hấp, cho nên

cần uống dầu cá thường.

Nói về nước miếng của người nghiên

người ta tìm thấy chất Ph trong đó,

PHỤ CHỦ CỦA BẮC SĨ

PAUL COLOLIAN

Tại sao người ta hút? Ai cũng muốn trẻ người, đàn ông cũng như đàn bà. Thế các cậu mới 12, 13 tuổi đã phi phèo như ai. Các cậu muốn tỏ ra « ta dây người lớn » rồi.

Đối với thanh niên mới lớn lên, hút thuốc có vẻ « vui » và giữ cho mình bình tĩnh, sáng suốt (!) thi phải rồi, lại giúp cho cùi chỉ đỡ vung về. Khô thay là tri trường tượng! Dần dần thuốc thành món ăn không thể thiếu được, đến nỗi có câu « Ăn đổi được, chó đổi thuốc thi khô lâm. »

Đừng lý luận giàn. — Cố câu nói « Không có thuốc, không làm việc được » Sự thật dày là nguy hiểm. Hút sẽ mất trí nhớ dần, suy luận nồng cạn dần, đưa đến chỗ làm mà không muốn cản nhắc lợi hại nữa, vì óc bị tê liệt, mòn mỏi dần. Bỗ thuốc một thời gian xem, người nghiên sẽ thấy nồng xuất làm việc của mình tăng lên gấp bội.

Nghiên nặng là chết từ từ. — Một ngày hút đến hai gói thuốc rất nguy.

Hãy coi đó là minh tự minh giết minh lẩn lẩn. Hãy chờ đợi bệnh sưng yết hầu, và các chứng ung thư!

Bac cách: chết đau đớn, và thi bệnh đau đớn: Trước hết là sưng yết hầu, rồi đến dạ dày sẽ đau nhói tung cơn, yến dần, rồi đến gan. Gan là bộ phận chuyên môn phát tiết các chất trị chất độc sẵn có trong người và tự ngoài vào, mà bị ni cô tin vào phá phách, thi còn gi nữa!

KẾT LUẬN

NGƯỜI nghiên nên suy nghĩ nhiều đến cái tai hại của thuốc, nghĩ đến lúc thần thê tinh thần suy nhược một ngày kia!

Bác sĩ A. LEGIAS
TRƯỞNG TUYỂN dịch

ĐỌC THẦN CHUNG

Nhụt báo thông tin

4-6-8 đường d'Orsay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở
Việt-Nam

MÃNH TÌNH THƠ MÔNG

của
cô LINH CHI



CHIẾC xe đưa hành khách đậu ở bến B.L. đã đầy ứ những người.

Anh Xếp va tuya sau khi đã xét lại đồ « ba ga » và hành khách đậu vào dãy, liền ra lệnh cho xe chạy.

Xe ra khỏi chầu thành B.L. hành khách bấy giờ mới lặng lạng ngồi yên, nhìn trời nhìn cảnh hai bên đường chạy ngược lại chiếc xe đang xả hết tốc lực. Vâ họ cũng có thi giờ yên tĩnh để tò mò nhìn nhau, làm quen, nói chuyện cho đỡ buồn.

Lại gi những sự làm quen dê dàng giữa hành khách với nhau cùng đi chung một chiếc xe bay trong một chiếc tàu. Trong những lúc gần gũi trên một đoạn đường dài, bạn đồng hành thường xem nhau như bà con thân thích. Người ta chia cơm xé bánh, người ta giúp đỡ nhau những việc cần dùng nhưng người ta không có ý làm quen, giúp đỡ dê rồi tinh on tinh nghĩa, hay cầu được làm quen mãi mãi về sau.

Lâm khi họ thân mật với nhau, nhưng sau khi họ đã chia tay ai di đường này thì họ không còn nhớ lại người bạn đồng hành đó làm gì nữa, có khi trên đường đời đầy đủ, tình cờ họ cũng gặp mặt nhau, nhưng chỉ là kê xa lạ hình như chưa hề gặp gỡ bao giờ.

Một sự tình cờ run rủi, trên hai chiếc băng kê sát vào nhau, một cô thiếu nữ và một cậu thanh niên ngồi cạnh nhau trong gang tấc.

Chàng trai bén lèn, cô gái rụt rè, hai người không ai nhìn thẳng vào ai. Thiếu nữ thì ch襌 ch襌 lại xích dan ra mỗi lần chiếc xe ranh mảnh nhồi lên và lắc mạnh cho hai người ấy xé dịch lại sát cánh nhau thêm chút nữa.

Nhưng đầu cô cậu có rụt rè bén lèn và giữ miếng « bắt khă xâm phạm » lấn nhau, cũng không sao giữ mãi được trong thời gian suốt mười tiếng đồng hồ đã ngồi gần nhau, lầm phen « xâm phạm » vào nhau bởi chiếc xe vỗ tinh xui khiến, và nhứt là những lúc qua « bắc », lúc

đôi cần phải ăn, khát cần phải uống. Hai cô cậu lầm thê nào tránh khỏi chẳng qua lại với nhau trong những cử chỉ xã giao, trong những lời hỏi han mời mọc ?

Thế rồi họ, thanh niên và thiếu nữ đó đã trở thành một đôi bạn đồng hành, và di lần đến đồng ý, đồng tình và đồng cảm đồng muôn cùng nhau xây tò uyên ương dê đồng hướng cùng nhau mội mối tình thơ... mộng.

Một tháng sau, trong một căn phòng xoảng xoảng mà đôi uyên ương kia đã chung sống, nay chỉ còn có con uyên mê đêm ngày rầu rỉ béo bon vì con uyên trống đã « quất ngựa truy phong » sau khi đã hưởng tuần trăng mặt không quên « ầm hộ » một.. trái tim vàng và những món nữ trang, tiền bạc giá đắt 10 ngàn, đem theo dê mặc cho người mà mình đã chỉ dắt vạch trời, thê non hẹn biển đau đớn với những mảnh tình thơ (ngày) mộng... vở tan tành !!

THIEU nữ nạn nhân của « Tâm Bột », một hôm đọc báo thấy một tin nhắn em như vầy :

« Em Trần thị Thơ,
Em đi đâu phải về cho gấp, mẹ trông em mà đau. Chị khổ lắm ! Tiền bạc em đem theo đi bồ hàng về bán có rủi bị mất mát thì thôi. Hãy trả về lò làm ăn lại mà xở mổi nợ đó chờ không rầy la trách mắng em đâu. — Chị của em .. »

Thế rồi, người ta thấy cô Thơ, thiếu nữ đã bị trai « tài hoa son trẻ » ở Saigon lường gạt cả của lẩn trinh, sang nhà, báo đố đặc mà cô đã ra tiền mua sắm tạo ra cái đ uyên ương, và cô lối thói ôm hôn ngậm túi, ấp thận trở về tinh cũ thủ tại ăn năn với mẹ và chị.

Lần vâ này, cô Thơ như định không dám làm quen với một người đàn ông nào trên xe cả, mặc dù họ cũng rất muốn làm quen như kiểu của thanh niên kia.

Có lẽ cô Thơ đã tinh giác tình thơ... mộng áo.

Truyện ngắn

« THẾ nào ? Nhứt định chưa thi trả lời dê chứ ? »

Gã đàn ông hất cái mặt đưa đám lên, dán từng tiếng hỏi người đàn bà dê bên cạnh.

— Tôi đã bảo thế cơ mà.

— Bảo thế nào ? Bảo thế nào ?

— Ô hay, thi anh làm gì mà nhăng xí lên thế. Anh định úc hiếp tôi hẳn.

Gã đàn ông đầu dâu.

— Tôi chẳng úc hiếp mình cái gì.

Tôi chỉ kêu nài mình nên nghĩ lại, vê với tôi, vê với hai con, thế thôi !

— Thị cing phải dê tôi xem đã chử. Vừa ở dưới tàu lên, anh sáu số chạy đến lôi tuột tôi ra đây. Anh làm như bắt cóc tôi không bằng. Bây giờ, anh phải dê tôi về nhà tôi đã, kéo người nhà mong. Có thể nào, tôi sẽ già nhời anh sau...

— Về nhà ? Nhà cái thằng Phan Béo đeo kính trắng ý à ? Tồ sư nó chứ ! Thiên hạ thiếu gì con gái mà đều nỗi nó phải di ăn cưới...

— Nay, anh không được nói thế đâu. Anh không có quyền...

Gã đàn ông ngẩng mặt lên trời cười khẽ khênh :

— Phải, phải, tôi không được nói thế ; tôi không có quyền chửi thẳng Phan Béo ấy mà. Vì.. vi.. nó là chồng vợ tôi.. ha.. ha..

Nhưng rồi mặt dã lại sụt ngay xuống.

Gã nán nì :

— Bi minh ! Minh có nghĩ đến thẳng Tuân, cái Ngọc không ! Minh không nhớ chúng nó hay sao ? Chúng nó thi chúng nó vẫn nhớ minh ; chả thế mà.. thỉnh thoảng chúng lại hỏi « me đâu hở thay », tôi phải nuốt thầm nước mắt mà dõi chúng « me còn ở ngoài hậu phương, chưa về. »

— Ủi sao anh không coi như tôi còn ở ngoài hậu phương chưa về...

— Ô, coi thế nào được. Tôi cho minh về trước, tưởng dê minh thu xếp các cái ra đòn bố con tôi, ai ngờ...

— Ai ngờ cái gì ?

Ai ngờ minh bạc bẽo, minh phản tôi.

— Ủi thi bạc đấy ! Ủi phản đấy ! Nay, càng gán cho những tiếng xấu xa bao nhiêu, tôi càng có can đảm dê nhận, nhận tuổi. Ủi thi phản đấy ! Ủi thi đánh dê đấy ! Nào, nào.. còn tiếng gi xấu xa hơn xin anh cứ việc nói ra dê tôi nhận một thê.

— Minh làm gì thế ! Nhưng.. tôi hỏi thực minh câu này nhà : minh ghét

ĐỜI MỚI số 68

NẮNG TẮT TRÊN ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG

của MAC LY CHÂU



tôi lầm phải không ?

— Tôi chẳng thèm ghét ai.

— Thế minh còn thương tôi chứ.

— Tôi chẳng biết thế nào là thương cả.

— Ô.. thi cho là minh không thương tôi nữa : Vậy minh có thương hai đứa con của chúng ta nữa không ?

Người đàn bà không trả lời.

— Chắc minh không thè không thương chúng. Vậy thi còn đợi gì mà minh không vê với chúng ? Tôi, tôi rõ phận tôi lầm, nếu minh vê, từ nay tôi nguyện sẽ không dê động gì đến chuyện dã qua của minh. Tôi nguyện sẽ...

— Thị sao anh không cưới con vợ khác ?

— Minh nói sao mà dê nghe thế ! Còn minh đấy, đời nào !

— Còn, còn cái con khỉ. Độ nọ tôi chả đã nhẫn mỵ Phó Đài về bảo với anh...

— Bảo rằng minh không muốn ở với tôi chứ gi ? Cũng là thật đấy, sao thế nhỉ ? sao thế nhỉ ? Minh thi minh có thè cắt đứt cái giây liên lạc với một người thân thích một cách hết sức dê dàng như phu bạt bụi bám trên áo ; chử tôi, tôi không thè dành tâm thế được. Chao ôi ! Một người đã ăn ở với tôi hơn mười năm giờ con sống có, con chết có, lẽ nào tôi...

Gã thở dài, không nói nữa.

Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau.

Gió ngoài sông vù vù thổi vào làm họ hơi thấy lạnh. Con đường Bạch Đằng đoạn ngang nhà thương Đàm Thuỷ này, mọi năm cứ sang tháng ba, chiều chiều là đã đầy người đi hóng gió, như năm nay sang tháng tư rồi mà trời vẫn còn lạnh lạnh, nên vắng ngắt. Mực nước lại thấp, tàu bè phải dê mãi dưới Phà Đen, bởi vậy người ta thường vào phố bằng lối Nguyễn Khoái cho tiện. Mặt trời đã chìm sau hàng cây cối um tùm. Những ánh nắng yếu ớt hắt lên trời nhuộm vàng những đám mây không chuyền

Im lim và im lim.

Gã nói rền rĩ như những tiếng rên xiết thảm hại của một con chó bị mõm lúc dãy chết. Mắt gã vẫn đỏ như muỗi bốc lửa. Trong khi ấy, người đàn bà đi bên cạnh mặt hông tươi

hắn lên...

Họ lại lặng lẽ đi. Đến điện dọc đường đã bật sáng trời tối dần.. Nhưng đồng cát cao lù lù hai bên đường, trong lúc tranh tối tranh sáng trông như những quả đồi nhỏ nhỏ. Gió càng mạnh, dưới sóng sóng vỗ vào bờ cát lõm bõm, rì rách. Mươi dặm lửa nhà chài le lói xa xa bên ngoài bãi cát nứa chim nửa nồi.

— Ngang viện bảo tàng rồi đây. Thời anh dê tôi vào phô.

Người đàn bà dịu dàng nói. Gã kia lầm bầm « viện bảo tàng, viện bảo tàng » rồi im lặng đi. Một lát, bỗng hồn chập lấy tay người đàn bà đặt lia lịa :

— Minh ! Minh ! — xin phép cho tôi gọi là minh một lần cuối cùng — Minh còn nhớ cái ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau không ? Ô.. ô.. cũng trên quang bờ sông này đây. Minh còn nhớ k'ông hở mibh ? Thế mà.. là thay ! Nơi đây.. cũng chính là chỗ vịnh biệt. Một dều mong mỏi cuối cùng của tôi... được cùng minh ngồi im — ngồi im thôi — bến bờ sông chỗ này dê ôn lại, phải, ôn lại cái ngày gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Bằng lòng minh nhé ! Một điều nài xin cuối cùng của tôi đó mà.

Người đàn bà hơi cau mày, đứng dừng lại mắt nhìn xuống chân, chân di di trên cỏ ; rồi.. nhặt luối, sê gật đầu. Nhưng nếu người đó nhìn thẳng vào mắt gã kia át sẽ nhận thấy rằng : mắt gã vừa lòe lên muôn vàn ánh lửa căm hờn.

**

BỐN hôm sau, người ta thấy đọc thấy mâu tin tức này trên những tờ nhật báo xuất bản tại Hà nội :

ÁN MẠNG

« Hôm qua, cảnh binh quận I đã tìm thấy một xác đàn bà trên con đường Bạch Đằng, đoạn ngang viện Bảo tàng. Kẻ xấu số bị dâm nhiều nhất dao ở ngực và bị quẳng xuống một cái hố bên đường, trên miệng hố có phủ cỏ. Xác chết đã được đưa về Cơ thể học viện khám nghiệm. Công việc điều tra đang tiến hành. »

HỈ TÍN

Nhận được Hồng thiệp của bạn CHÂU VĂN CƠ, bút toán viên phòng tuyên mện địa phương, thứ nam của ông CHÂU VĂN PHÚ, sánh duyên cùng cô TRẦN THỊ LỆ, ái nữ của Ông và Bà TRẦN VĂN THẦN, giáo hữu đạo ở Cần đước, ngày 17-6 âm lịch (27-7-53)

Chúng tôi thành thật chúc mừng đôi bạn trẻ :

« Trăm năm kết chặt niềm tơ tóc, Nghìn thuô giao hoan một chữ đồng »

Toàn thể Quân nhân

Phòng tuyên mện Bộ nhớ quân khu



TRÔI GIẠT

◆ TRUYỆN DÀI CỦA VĨNH LỘC ◆

lôe loẹt, rách buom. Mùa xám của bụi đường hòa với cảnh hàng phố tịch liêu dâng lên một khồng khi mơ hồ ảm đạm.

Hường nhìn lên mảnh trời sáng sủa, lên mây cảnh cây cỏ xanh ngát lá dè xem có thực cảnh vật đâu hiu hay tai long minh dường u ám? Vắng vắng đâu đây có tiếng chim lú lo gọi gió. Từ một nẻo phố xa tiếng huyền nào vọng lại. Hướng đã về đến cửa nhà.

Nhà vẫn như xưa, thản nhiên tựa cuộc đời của những ông công chức tinh nhò, già nua và ta tinh mịch. Nỗi hồi hộp vùng nhôm lên. Hướng chợt nhớ đến cái cánh cửa không bao giờ khóa, thực thàdon hết thấy những khách muôn vào chơi nhá. Hắn xoay cái nắm tròn bằng xù tráng men trắng, dày cửa. Lão Gấm, người dày từ già thán tin nhà Hướng đương lui lui lau mặt kính túi gương, giật mình quay lại:

— Ô kia! Cậu Hướng!

Hướng ngoái cái mặt như đương sáng hán lên với hai con mắt sâu lóng lánh, mỉm cười: « Ông Gấm! » Người lão bộc mừng tuốt: « Cậu về bao giờ thế? Chả cho ông bà biết gì cả? Hướng ngạc nhiên khi chợt nghe tiếng « bà » lẩn trong giọng nói m匡 rõ của lão Gấm. Chứng như hiểu ý, ông lão bộc nhìn cặp mắt tròn xoe vì kinh ngạc của gã trẻ tuổi rồi thong thả cất nghĩa:

— Ông nhà ta lấy bà ấy đã gần hai năm nay rồi, cậu à. Hướng đứng ngày người ra trong khi lão Gấm kèn thêm:

— Chả nó như thế này: Hồi đánh nhau hai thầy trò lôi sợi dây vào nó làm khổ để nén mồi kéo nhau phá tường chạy sang cái nhà lầu sau lưng. Lúc ấy súng nó bắn rất quá, ông nhà lóng ngóng ra sân thế nào bị ngay một mảnh đạn văng vào đầu. Thổ rội cái bả chảng biết ở đâu bà ấy đến băng bó và săn sóc ông. Tôi cũng chẳng hiểu — chỗ này ông Gấm ngưng lại để cười hì hì cái giọng cười chất phác — cù kẽ ra sao mà rồi hai ông bà về với nhau. Bà thì có một cửa hàng xén ngoài phố với một cô con riêng con đương đi học thành chung thành chiếc giỏ, chừng mười sáu tuổi.

— Ông vẫn đi làm chứ? Hướng hỏi như để che nỗi cảm động vừa đến bắt chuyện. Lão Gấm đã lui gật gù bảo:

— Kèo ra thì cũng phải, cậu à. Tôi tính ông thì cũng đã dừng tuổi rồi. Cái cảnh gà trống nuôi con nó cũng buồn lắm. Cả bà ấy vào, gia đình cũng đỡ quanh hiu. Sau nay ngoi cậu có... hồi hau đám nào có cha mẹ nó cũng dễ dàng hơn.

Hường bật cười vì câu nói chu đáo của người nghĩa bộc. Hồi lâu lão Gấm chợt kêu :

— Chết chưa! Mãi nói truyện quên bằng đi mắt. Bè tôi vào nhà múc thai nước cậu rira mặt... Hay à, hay cậu tên đi một thê. Bì tẩu, bụi bặm.

Đương chui đầu Hướng nghe tiếng cánh cửa mờ nhẹ nhàng, tiếp đến một tiếng kêu mừng rỡ:

— Anh Hướng! Hướng quay ra, xứng xờ vì ngạc nhiên. Cái miệng nhỏ to như 1 cánh hoa hồng, thoảng nở trong Hướng một cảm tình đột ngột. Gã con trai bỗng thấy mình e lệ. Hắn mỉm cười cố gắng. « Cõ đã đi học về đấy à? »

Cô em gái không trả lời câu hỏi của anh, cười nhanh nhả:

— Mấy hôm trước em thấy thầy bắc anh đã hồi cư sắp sửa về nhà.

Cô em không đẹp lảm, nhưng có một vẻ nhanh nhẹn đáng yêu. Hai anh em nhìn nhau, sắp sửa lung tung thì đã nghe một giọng nói cất lên sau lưng mình:

— Cõ Lan con của... đi cậu đây.

Lan đã mạnh bạo hơn, hỏi:

— Tầu vừa mới xuống bờ anh? Hướng vẫn cầm thấy khó khăn trong cách xưng hô. Hắn vờ như đương nhìn quanh nhà rồi trả lời lơ đãng: « Tôi mới về được đỡ nửa giờ ».

— Anh đi tầu chắc một lầm? Lan hỏi và nhìn anh giây lát đoạn quay lại bão với ông Gấm:

— Trông anh Hướng gầy gò là ấy, ông Gấm nhỉ?

Hướng nghe thấy người lão bộc nói:

— Gầy mà đèn nhèm đi. Hồi trước & nhà cậu ấy béo tráng như... tay lai!

Lan ché miệng cười khích vì câu nói: thật thà đến ngày ngó của lão Gấm. Khi Lan đã đi khuất vào nhà trong rồi ông Gấm mới bảo:

— Nói leo leo ấy. Phải mang luôn và cái tội bắt cứ lúc nào cũng cười. Chỉ được mỗi cái nết vô tâm.

Hướng nhìn cái miệng nhăn nhó của lão Gấm, mỉm cười vui vui.

Cô tiếng động ngoài cửa. Lão Gấm chạy ra:

— Có lẽ ông đi làm về...

Cánh cửa mở, người lão bộc đỡ chiếc xe đạp ô trong tay ông chủ. Hướng bắt gặp cha, khuôn mặt mệt mỏi dưới vành mũ già màu sám tro một giọng nói lạnh lung cất lên.

— Mời về đấy ư, Hướng?

Hướng nhìn cha, trong bộ áo phục mùa thu, chải chuốt hơn thường lệ, liên trường đến cái tình kin đáo đến gần như khắc nghiệt mà hèn dã chịu ảnh hưởng từ nhỏ, nghèn ngào trong một nỗi buồn vò cõ : « Thưa, con vừa về lúc này ».

Ông thông thả treo mũ áo lên mắc. Lan ở nhà trong đơn dã chạy ra.

— Thầy đi làm về!

Giọng nói trong trẻo, và nét mặt tươi tắn của Lan đánh tan cõi không khí cách biệt ngưng ngùng giữa hai cha con ít nói. Về dùi hiền sáng dần trên sắc mặt nghiêm trang; cha Hướng từ tốn bảo :

— Thầy quên chưa cho con biết là thầy đã... tục huyền với di. Đây là Lan, em của con.

Hướng nhìn Lan, cái đầu đề cho một cảm giác êm dịu trên ngập lâm hồn. Bên tai Hướng, giọng nói diêm đạm đã thăm một vẻ gì thân mật hơn: « Giầy tờ con đã lấy được dù cõ rồi chứ? »

— Vâng. Nhờ có anh Lịch anh ấy xin hộ nên cũng chẳng.

— Chạy ra ngoài ấy có gặp di Thảo không?

— Con cũng không được gặp nhưng có nghe nói di với gia đình chạy đâu lên mãi tận Thái Nguyên.

Lan nhanh nhả xen vào hỏi:

— Anh ở ngoài ấy có... làm gì không?

— Chả làm gì cả. Tôi chạy cùng mấy người bạn.

Chợt Lan quay lại thưa :

— Con đã mực nước rồi. Mời thầy vào rửa mặt.

Ông Gấm đương hì hục lau xe đạp. Cha Hướng lẳng lặng đi vào nhà trong. Lan chạy lại giường nhắc chiếc cặp sách đem lại phía bàn học. Hướng ngồi xuống ghế, vò vẫn nhìn quanh nhà. Lòng gã con trai bỗng khuất trong một niềm vui bờ ngõ. Hắn thản mặt gọi chuyện với em: « Lan học năm thứ mấy rồi? »

Phía bàn viết Lan quay lại vui vẻ trả lời: « Đề ngũ anh ạ ».

— Moderne chứ?

— Vâng. Cõ em chấm dứt câu trả lời

bằng một nhịp cười khúc khích. Biết mình vừa hỏi một câu hơi thừa, Hướng bắt cười theo.

* * *

GIAN nhà cũ ngó ra một bãi đá bóng đã lâu ngày bỏ hoang trồng trại, quạnh vắng như một vùng nghĩa địa. Hướng nhớ đến những chiều chủ nhật xưa hân rú mấy tháng bạn leo lên cái hành lang đối diện với sân thể thao để xem những trận đá bóng thật hào hứng, Xung quanh bãi cỏ chỉ chít những người. Ở mấy cây cột đèn kẽ bờ tường bãi đá bóng người ta leo lên chót vót để xem gỗ, không mất tiền, những ngày huyền nào ấy đã chết từ lâu. Giải phó đã quanh hòn bay giờ lại thêm tịch mịch.

Giây nhá êm vắng có những mặt hành lang trên gác trồng không, sáng chiều thờ thẫn ngó sang cái sân cỏ vắng nhở những bà cụ già tượng tư đoàn cháu nhỏ.

Những chiều nắng xé, Hướng ra hàng hiên hóng giờ với một cuốn sách đọc đi đọc lại không biết đã bao nhiêu lần. Bãi cỏ trước mặt, lũ chó hàng phố đuối nhau gầm gừ trên những đồng gach, ngôi, than sỉ vụn và mấy con mèo hoang la bậy trong đám cỏ lau mọc bừa bãi như từng đám bụi. Buổi chiều ở cái phố quen thuộc ấy phảng phất cái phong vị buồn như của một bài vọng cổ.

Không hiểu từ một ngày nào ở bên kia cái mùa thu lịch sử, Hướng đã nay lên những ý nghĩ kỳ khôi: Hắn thấy những ngày cũ nhạt nhẽo và cũng. Hắn bận tâm đến từ một tia nắng mới. Hắn mơ trường đến những áng mây lơ lửng trên nền trời bao la trọng trung những mảnh đời xê dịch, hắn mơ đến một vầng mây hương xa lạ, êm đềm...

Tình nhả vẫn không thêm gì mới mẻ! Mấy giây phô xác-xé vì chính chiến. Nhiều căn nhà đồ rác rưởi úa lên bắc như những cái chuồng lợn ngoài vùng quê. Người thành phố thất tán đi từ phương đã lục đục kéo về. Cuộc sống in một vế nhẫn nại, tạm bợ. Bên những đoàn xe binh lương sớm chiều gầm rú trên các ngả đường bốc bụi đã thấy thấp thoáng nhiều tú áo mâu. Mấy người lật mặt phông xe hơi như ở giữa một thời hoan lạc. Thỉnh thoảng người ta cũng thở dài nhưng tiếc thay những người biều lộ sự buồn nán ấy lại chính là mấy ông bà đương làm gián vì buồn bán chợ đèn chợ đồ.

Sung sướng cả! Sung sướng trào lên nét mặt phờ ph่อน của mấy người. Sung sướng lõe loẹt, nhanh trên những bộ quần áo đất liền. Sung sướng cười đưa ở những hàng ăn, những tiệm trà, nhà nhảy đầm, nhà hát. Sung sướng ca vang lên từ những máy phát thanh. Cái gánh bát cải lương nào đó đã cho một chiếc xe ngựa lục cát khắp phố, bắc một cái « bích cớp » để kêu rầm rộn theo lối quãng cáo tiêu thụt diêm tinh và dầu cù là con hổ. Máy chủ khách ngồi nghêu trên chiếc xe đep mua lại ở một cái đồng xe sắt vụn của nhà binh trấn tráo lượn đi lượn lại quanh mấy ngã phố huyền nào đó làm điếc tai thiên hạ bằng bắn nhạc nhảy đầm ngoại lai. Ấy là họ quãng cáo cho một rạp chiếu bóng.

Bí trõn cái ôi áo phúc tạp đó gã con trai lạc lõng trở lại với gia đình. Gian nhà rộng ở một giây phổ quanh hòn không còn cái vẻ trầm mặc cổ xưa nữa. Hướng đã sống những ngày gần như mất hẳn cái tình yêu vốn vấp. Cha Hướng it nói và nghiêm nghị.

(Còn tiếp)

Sài thành xài tiền

(Tiếp theo trang 19)

Sommergams bảo con phải tập thể thao « bạo động violent » (?) thế mà ba cứ đi nghe ông lang băm ấy. Con không nghĩ nữa đâu... Sang Pháp hơn chứ lại? Sao dạo trước Ba bảo với bác Trạng Hanh là chỉ có đàn bà Pháp là đáng nhìn thôi... Nếu Ba Mã nhất định cho con đi dưỡng bệnh thì con chỉ bằng lòng sang Pháp thôi, không có thi đê con ở nhà đê con xin nhập ngũ đi đánh nhau với (cậu Ám đưa mắt cho chị và bạn cùng nhảy mắt với mình) Việt minh...

BA (hết hoảng). — Thời, đừng có nói nhảm.. May còn nhỏ và người yếu lâm thi di linh thể nào được? Thời, muốn ở Pháp thì ở... Sang tháng, Ba cho đi... Còn Li dét thi phải nghe Ba, con trông xanh lấm... đê rồi phải tiêm thuốc bồ, phải ăn cơm Tàu cho nó bồ hơn cái giống cơm Tây, bơ sữa hinh như không hợp với tạng con... Thời được con muốn tập thể thao thi có thẳng hai đố, bảo nó luyện cho (người cười « hùa cả lảng »)... Có phim hay lâm có ba đứa bảo tài xế nó đánh chiếc Buick ra mà đi.. bây giờ đến lượt ba mà dùng Chrysler chứ? Hay thời, cho chúng bây đi Chrysler, không có lai ty nanh với bèn bác Trạng. Thời « allez vous en, ouf — cút cả đi cho rảnh! »

(Màn từ từ họ, trong tiếng huýt sáo miệng cứt bối ba Chiêu, Ám, Hai thời bài « Nhạc tuổi xanh » của Phạm Duy nội thành)

Nhà in SỐNG-GIÁNH

56 Rue de Louis — Saigon — Tel. 21.417

LÀNH IN : TẤT CẢ giấy tờ, sổ sách, báo chí, danh thiếp.

LÀNH ĐÓNG : TẤT CẢ sổ sách, lacing da, mạ vàng và percale.

LÀNH LÀM : TẤT CẢ các loại hộp bằng giấy nhỏ hay lớn.

mau le — giá rẻ — và đẹp

ĐỜI MỚI số 68

CON NGƯỜI VĂN NGHỆ MỚI

(tiếp theo trang 21)

vì số đông, sống vì dân, xứng đáng với những cái bánh mì, những than cùi, những chén cơm... mà họ đã dùng hằng ngày cho cuộc sống vật chất. Và một khi đã như vậy, không bao giờ họ thấy có độc, không bao giờ có một sự chèn măng về sự sống trong người họ. Phải chăng họ đã thử hơi thở của đại chúng, mang sức mạnh của dân tộc trong người và nuôi trong người ý chí phấn đấu kiên trì của cuộc cách mệnh con người, cách mệnh Quốc gia xã hội. Nghĩa là họ đã cách mệnh hóa được từ trong, quần chúng hóa được sinh hoạt để làm nhiệm vụ tiền phong, bó đuốc soi đường và kỷ sự linh hồn của nhân loại.

Không có số đông, không có yếu tố người, không có một sự tương trợ và kết lũ, người ta không làm được việc gì cả. Khi nghệ sĩ chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp của số đông, — nói như vậy không có nghĩa là tách rời nghệ sĩ ra khỏi quần chúng, — đồng thời họ chiến đấu cho sự giải phóng tinh thần họ, chiến đấu cho sự sáng tạo độc lập, cho sự tự do phát huy thiên tài của họ sau này. Muốn như thế, muốn chiến đấu cho số đông, cho quyền lợi của dân tộc, cho sự tự do chung của con người, cho những lý tưởng cao cả và vĩ đại của quê hương nhân loại cho có hiệu quả, muốn nói được tiếng nói của quần chúng, của lớp người đi lên xây dựng lịch sử, lịch sử xã hội ngày mai là của họ, muốn giải thoát bao nhiêu khòi ái và dày dặa của con người (mà trong xã hội hiện đại con người không cần phải có bắn giết nhau mới tồn tại, dân tộc, này không cần phải di chinh phục dân tộc kia mới có phát đạt và thịnh vượng), muốn chiến đấu cho bao nhiêu thứ ấy, con người văn nghệ không thể đứng ngoài lề cuộc sống mà ca tụng suông, mà hò hào suông. Muốn nói được tiếng nói, nguyện vọng, ý chí của quần chúng phải lấn vào quần chúng, tưởng niệm, tìm hiểu, suy xét, học tập, kinh qua một thời gian đau xót, buồn vui, thương mến, khao khát cái đau xót, buồn vui, thương mến, khao khát của họ, thông cảm được bao nhiêu tâm tư, lương tri, sở nguyện của họ. Tức là phải quần chúng hóa sinh hoạt và cách mệnh hóa từ trong con người mình.

Thoạt sinh ra, con người văn nghệ Việt nam đã không ít thi nhiều mang những nọc độc, những di sản của một xã hội ưng thói phong kiến, bán thuộc địa mà những thuộc địa tinh, những sở cảm cá nhận minh không phải là cá tính của dân tộc Việt nam. Dân tộc Việt nam không phải

cũng chưa tai hại mấy, và nếu có tai hại thì cũng chỉ tai hại cho chính bản thân của kẻ « chậm trễ » và bị bỏ rơi trên đường nghệ thuật. Tai hại nhất là những đứa con phản bội kia sẽ sống lang thang vất vưởng ngoài đời, sẽ gây bao nhiêu tai hại, tội vạ khác, mà cha mẹ chúng đã không còn biết liêm sỉ đề ngoảnh mặt đi trước sự nguyên rủa của tiến hóa và đất nước...

... BÂY GIỜ thi tả thực, lăng mạn, tự nhiên, hình thức, siêu hình, lập thể hay hiện thực xã hội chủ nghĩa đây?

Bản súng phải nhằm đích. Người viết văn, kẻ vẽ tranh cũng vậy. Phải nên tự hỏi: viết cho ai đọc, vẽ cho ai xem, trước khi đặt bút. Thành phần nhân dân Việt nam là nông dân, là công nhân, là tiểu thương. Nếu có ai trả lời: tôi vẽ cho những nhà tư bản, trí thức xem thì yêu cầu họ đừng đem in thành sách, đừng trình bày trên lâm những tác phẩm của họ nữa. Dân chúng Việt nam không dám gần họ, không dám biết họ là người Việt nam.

Con người văn nghệ mới Việt Nam chỉ biết sống chết cho nhân dân quần chúng của họ đương băng minh trong đói khát, lửa đạn, chết chóc để giành quyền sống, quyền độc lập, quyền dân chủ, quyền làm người. Họ đóng kịch, vẽ tranh cho nhân dân quần chúng họ xem, viết văn, làm thơ cho nhân dân quần chúng họ đọc. Vá đã đọc, đã xem thì hiểu, và hiểu rồi thi làm.

Con người văn nghệ mới Việt Nam cùng với toàn dân tộc họ bồi bõ cho nhau những khía cạnh tinh cảm lành mạnh để đi lên, để làm nhiệm vụ người dân đối với xứ sở, đất nước, dân tộc,

ĐÓ TẤN XUÂN

BÁO CÁO

Thời kỳ mắc mỏ quí bà dùng phấn đánh giày nên để ý: Cố thứ sau vài lần đánh sẽ giày, da giày càng lại rồi lần lần phấn không ăn đều làm cho mặt giày có luom có sọc xem mất đẹp và quí bà chán, bỏ.

Chắc ý hơn, quí bà nên dùng phấn hiệu Hải Quang viên Phương mai nghiên cứu kỹ lưỡng: không đánh quần áo, đánh lâu da vẫn mịn màng, phấn ăn đều không luom không sọc, coi như giày mới mua, trắng mướt.

Những hiệu giày danh tiếng ở đường Lê Lợi (Espagne cũ) cũng đều nhìn nhận phấn đánh giày da trắng hiệu Hải Quang thật tốt hơn các hiệu khác.

Hiệu giày lớn và Bazaar đều có bán.
PHƯƠNG MAI
485 F. Louis

Kính cùng các Đại lý và tham chủ đầu CULA (MAC-PHSU)

Vì vật liệu lên giá quá cao nên buộc lòng chúng tôi xin lên giá đầu kể từ ngày 1 Juillet 1953 theo dưới đây:

Ve Cula số 1	giá...	12\$00
—	2 giá.....	6.00
—	3 giá.....	3.00
—	4 giá.....	1.50
		3.00

Hộp thiếc

Maison MAC-PHSU

Chuyên mòn bào chế đầu CULA
P. Penh 74 Van-Vollenhoven

Saigon : 220 Rue Lê-Lợi—Hanoi : 17 Làn Ông.



Dragées PULMOFORME

Libs

Thuốc viên trị dứt ho

LIBS
(Mareuil sur Lay Vendée)



CHEMISE MAY SÂN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may:

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút
Col Indéformable

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quản
y pháp ở Saigon.

Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

QUÁN QUẦN TỦU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN tủu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



Ngày mai đã muộn rồi..

TIỂU THUYẾT DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN

VII

TRƯỚC tinh tò mò của Đô Ta, Đông chịu khó tả kỹ mỉ nhường gì nó đã thấy cho bạn nó nghe. Câu đầu tiên nó nói với Đô Ta là nó quá quyết đán bà khác đàn ông nhiều lắm.

Đàn bà có một cái gì mà nó không thể nói ra được, theo nó thì vô cùng bí mật, mà hễ mỗi khi đàn ông lại gần là cảm thấy thích thú vô biên. Đô Ta càng thắc mắc nǎn ni Đông giải thích rõ ràng nhưng Đông thù nhận rằng nó cũng chịu không biết nói gì hơn nữa.

Từ hôm ấy, mỗi lúc ra giờ chơi, Đông lại đóng vai chủ tịch cuộc nói chuyện thầm kín ấy với bạn nó.

Đang nằm mê man trên giường, Đông giật mình khi nghe tiếng ba nó gọi:

— Con cái gì mà bê trễ đến thế? Mất 15 phút đợi mày ở phòng ăn vẫn không thấy mày. Còn ngủ đây à? Cơm nước nguội lạnh cả rồi!

Má nó cũng bước vào. Trông bà có vẻ lo lắng hơn. Bà cúi xuống đưa tay sờ trán Đông, bà giọng:

— Con không đau gì cả đấy chứ? Đông vừa ngáp vừa trả lời mẹ:

— Dạ không đau ạ!

Ông già tiếp lời:

— Sao trông vẻ mặt nó hác đến thế? Hay cả đêm không ngủ được phải không?

Đông chưa kịp trả lời, má nó đã tiếp:

— Cặp mắt thẳng bé sao trông như mắt hét tinh thần đấy!

Ông già cúi đầu, suy nghĩ một lúc trước khi kết luận:

— Chẳng sao đâu. Con nó ở trong

(Xem Đời Mới từ số 62)

thời kỳ mà thân hình đang được nảy nở mau lẹ đấy!

Má nó vồn vã:

— Hay để tìm cách làm bồi cho con. Ông già đưa cánh tay vào giữa khoảng không:

— Khỏi phải thuốc men gì cả. Con ăn được, ngủ được cầu gì phải thuốc men. Dậy trưa là vì chỉ lười đấy thôi. Phải tập cho con ngủ sớm và dậy cũng sớm mới được.

Đông đã ngồi nhambi dậy nhưng ngang móm vẫn còn quấn lấy tấm chăn; mắt nó tần ngần nhìn ra xa...

Chương thứ tám

NGUỜI ta ở đời ai cũng có hy vọng. Chẩm... Như kẻ làm ruộng mong cho đến ngày gặt lúa... phết, người đi đường... phết...

Cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo Châu đọc chính tả. Hơn 40 cái đầu xanh cùi sát xuống mặt bàn.

Tiếng ngồi viết chạy sot soat trên trang giấy trắng. Có tiếng lóc cóc ở cửa. Mấy chục cái đầu, đều như một cái máy ngang lên một lúc. Cô giáo vội vàng chạy ra. Bà Đốc lảng thừng bước vào. Cả lớp đứng dậy. Bà ung dung bước lên bệ chiếm lấy cái ghế đầu của cô giáo, rồi bà đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Cô giáo Châu bước xuống bệ đứng cạnh bà. Nhìn cô giáo, bà nở một nụ cười rói giọng đặc nói trước lớp học:

— Tôi đến đây để báo tin các trò biết là lẽ kỷ niệm hai Bà Trưng ở trường năm nay sẽ được tổ chức một cách rất trọng thể. Ông Hiệu trưởng trường con trai và nữ diễn viên, tôi sẽ chọn vài người trong số các trò. Tất cả sẽ được bán đồ đắt giá và rất đẹp mắt.

Cả lớp lại rì rầm:

— Thưa Bà, cho con đóng vai Công chúa!

— Thưa Bà, con!

biết là học sinh hai trường sẽ họp nhau diễn một vở kịch...

Có tiếng thi thầm nồi lên khắp lớp. Bà Đốc vẫn thao thao kể:

— Vở kịch này nhân đề « lòng mẹ ». Đó là một vở kịch tả câu chuyện một công chúa trẻ đẹp yêu một chàng hát đạo...

Cả lớp đang im lặng, lại có tiếng thi thào nhao nhao trở lại. Tiếng guốc nghiêm rào rào xuống nền xi măng. Tiếng cán viết lăn lóc cộc trên mương bân. Tất thảy tiếng động đó nồi lên cùng một lúc.

— Anh chàng hát đạo mà yêu công chúa hả?

Cả lớp cũng bàn tán. Bà Đốc và cô giáo muốn để học sinh tự do trong vài phút.

Bà nhún cô giáo cười. Cô giáo Châu trả lời để đỡ ngượng:

— Học sinh lớp tôi ham được đóng kịch lắm.

Bà Đốc quay lại, trước mặt học sinh:

— Công chúa trẻ đẹp đó cảm người hát đạo định hỏi làm chồng.

Cặp mắt bà mở to sau hai mặt kính bóng sáng, trông Bà càng thêm dữ dằn.

...Nhưng một công tước tàn khát nhám hiểm đem lòng ghen ghét tem bồ tú cả hai người. Cặp trai gái ấy sắp chết mòn mỗi trong ngực tối thi... (có tiếng chắc lưỡi và tiếng « ô » tỏ lòng thương hại cho công chúa và anh chàng hát đạo.) Bà dốc lại đưa tay nói:

Khoan đã! Các trò nghe tiếp đây. Chính trong lúc ấy, bà mẹ công chúa, với tấm lòng hy sinh của tinh mẫu tử đã leo giây xuống ngực tối tim cách cứu thoát cặp tân hôn.

Cô giáo Châu cười:

— Thật là một vở kịch hấp dẫn.

Bà Đốc nghiêm minh về phía cô giáo tưởng chừng như cả thân hình nặng trịch trịch của bà sắp ngã chui xuống phía trước. Bà uốn dôi môi:

— Lại bằng thơ nữa đấy!

— Bằng thơ nữa ư?

Cô giáo làm bộ ngạc nhiên lắm.

— Vậy thưa bà, ai là tác giả?

— Ô... Nói nhỏ một chút! Đó là của một thi sĩ, ngoài giờ dạy đã sáng tác ra vở kịch đó.

Quay về đám học sinh, bà Đốc lại lên tiếng:

— Các trò à! Đó là một vở kịch hai hồi, bằng thơ. Nam diễn viên sẽ lấy ở trường con trai và nữ diễn viên, tôi sẽ chọn vài người trong số các trò. Tất cả sẽ được bán đồ đắt giá và rất đẹp mắt.

Cả lớp lại rì rầm:

— Thưa Bà, cho con đóng vai Công chúa!

— Thưa Bà, con!

biết là học sinh hai trường sẽ họp nhau diễn một vở kịch...

Cô giáo Châu lấy giọng nghiêm nghị:

— Các trò im lặng để nghe bà Đốc. Mỉm cười, bà Đốc lại tiếp:

— Các trò! Không thể nào làm vừa lòng tất cả các trò được, vì vở kịch không cần nhiều vai như vậy. Bây giờ, trong số các trò có mặt ở đây, tôi phải chọn hai người: một người có thể đóng được vai công chúa, và một người đóng vai bà mẹ công chúa.

Cô giáo Châu lại cười vui vè:

— Thưa bà, có lẽ phải chọn trong số học sinh khả năng về môn học thuộc lòng?

Bà Đốc nhún vai, theo thói quen của người tây phương:

— Chắc chắn phải như vậy rồi! Tôi đến đây để bàn với cô là chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển lựa « tài tử ». Trước hết cần hai vai chính. Ăn nói lưu loát là một việc. Về bè ngoài của con người cũng cần nữa. Vai công chúa, tôi muốn chọn một thiếu nữ mảnh khảnh, xinh đẹp có thể cùng anh chàng hát đạo, hai người thành một cặp duyên dáng, vừa ý. Nam diễn viên, ông Hiệu Trường đã chọn xong rồi.

Cô giáo tò mò hỏi thêm:

— Vậy bà hẳn cũng rõ, trò nào đóng vai anh chàng hát đạo rồi chứ?

Bà Đốc gật đầu:

— Ô! Biết chứ! Đó là con ông già đóng sách ở đường Quang Trung đấy mà! Trò ấy tên Đông.

Có tiếng la tò vò ngạc nhiên và lảng nỗi lên ở cuối lớp. Bà Đốc và cô giáo trong lúc ham chuyện nên không tim ra được thủ phạm.

Bà Đốc quay mặt lại trước lớp:

— Các trò! Bây giờ tôi dậy cô giáo Châu tổ chức cuộc thi tuyển chọn lấy diễn viên. Các trò sẽ phải học thuộc lòng vở kịch đó. Vở kịch dài nhưng vai công chúa và vai bà mẹ công chúa ngắn thôi. Các trò không ngại gì cả. Hôm nào tôi sẽ chứng kiến buổi diễn thử của các trò.

Bà quay lại cô giáo:

— Thôi cô cứ tiếp tục lên lớp.

Bà Đốc vừa bước ra, có tiếng gọi

— Thưa Bà!

Hơi ngạc nhiên, bà quay lại:

— Em muốn gì?

— Thưa Bà, em muốn đóng vai Công chúa. Trò nữ sinh vẫn đứng thẳng người, giáng e lệ,

Bà Đốc bước lại gần. Mỉm cười, Bà an ủi:

— Được lắm! Em cứ khoe học thuộc vở kịch, cố làm sao chiếm lấy hạng nhất trong lớp. Bà sẽ giao vai ấy cho em.

— Thưa bà, em sẽ có mũ của Công chúa?

— Nhất định rồi! Một cái mũ nạm vàng em à!

Mấy trò khác không ngời yên được. Họ đứng dậy, năn nỉ bà Đốc:

— Thưa bà cho em đóng vai Công chúa.

Bà Đốc vội lớn giọng:

— Học thuộc bài đi đã! Em nào học thuộc nhất sẽ được chọn.

Trò nữ sinh lúc nãy vẫn không chịu ngồi xuống:

— Thưa bà, em muốn làm Công chúa. Bà cho em...

Bà Đốc càng ngạc nhiên thêm trước ý ham muôn của nữ sinh, dặn nhỏ cô giáo:

— Cô nhớ giùm tên em bé đó cho tôi nha!

Cô giáo trả lời:

— Thưa Bà, Liên đấy à!

Cô giáo cười đáp:

— Cố lè Mầu, và Liên.

Bà Đốc cười òa lên một tiếng, gật gật cái đầu:

— Đúng đấy!

Cô giáo lại tiếp:

— Vậy thưa bà nèo cho hai trò kia về chỗ.

Bà Đốc gật đầu.

Cô giáo Châu ra lệnh cho Hồng và Hạnh trở về chỗ. Cố lè Mầu và Liên.

Bà Đốc đứng dậy, tuyên bố trước lớp học:

— Cô giáo Châu và tôi có lời khen ngợi tất thảy các trò vì các trò đã chịu khó học thuộc vở kịch « Lòng mẹ ». Trò nào cũng thuộc cả.

Nhưng các trò cũng biết rằng trong buổi tập cuối cùng tôi sẽ cất lấy một trong hai người: trò Mầu hoặc trò Liên.



Hồng và Hạnh mắt buồn ngủ trờ về chỗ ngồi. Mầu và Liên đưa mắt nhìn theo.

Bà Đốc quay sang cô giáo:

— Việc tuyển lựa cũng khó đấy! Cả hai đều có chỗ vừa ý và đều thuộc vở như nhau.

Liên, vừa nghe lời bà Đốc xong, bạo dạn bước lên một bước, kêu nài:

— Nhưng thưa bà, em có làm thêm điều bộ,

Bà Đốc cười :

— Thị bạn của trò cũng làm điều bộ. Cuộc chọn cũng gay đáy. Vì vậy mà tôi có thể cho mỗi người mười điểm, kể cả tri nhớ và làm điều bộ.

Mầu tỏ ý không bằng lòng :

— Nhưng thưa bà, em không hề phạm một lỗi nhỏ nào cả!

Bà Đốc lại cười. Tiếng cười của bà lần này nghe ròn rã hơn :

— Thị bạn của trò cũng đọc thuộc lâu lâu không phạm một lỗi nhỏ nào cả. Chính vì những lẽ ấy nên tôi và cô giáo của các trò lúng túng không biết chọn lấy ai đóng vai Công chúa đây!

(Còn nữa)



TRUYỀN DÀI TÂM LÝ, XÃ HỘI NGÀY NAY TỪ CỦA BÀ X.X. — CÔ VĂN NGA THUẬT

(Xem *Đời Mới* từ số 33)

LƯU thay đổi xong lại ngồi một bên vú :

— Thế chừng nào đi ba về ?

— Có lẽ mai mốt.

— Sao sớm thế. Em không khéo cầm giữ rồi đi ba lại trách cho xem.

Bích Văn cười hỏi bòn chồng :

— Thế anh không nghĩ rằng dượng ba đang sốt ruột ? Giả như em về chơi tinh nhã và ở miết dưới anh có chịu hay không ?

— Sao không, vợ vui là chồng vui. Đang này anh thấy sự hối thúc đi ba về không phải là do sự ấy thì phải. Anh đoán có đúng chẳng ? Hình như còn một câu chuyện gì khác hơn nữa kia.

Bích Văn áu yếm vuốt ve chồng :

— Đầu sao đi ba cũng phải về thì sớm muộn có nhầm gì, cần chi anh phải hỏi.

— Vẫn biết vậy nhưng nếu anh là dượng ba không bao giờ anh đề cho đi ba đi một mình. Khô thật, có người vợ trẻ nhiều khi cũng bức lòng thật.

Trong bữa cơm tối, ông Lưu cho Bích Thủy hay những người ông nhớ hồi phổ đều trả lời khó tìm được ngay liền. Vậy tốt hơn cô Bích Thủy chịu khó chờ trong đợi ba tháng, khi nào có ông sẽ gởi thư cho hay.

Bích Thủy cũng không quan tâm lắm đến việc ấy. Cò chan Sài thành lâm rồi. Từ khi giặt inihnh mờ đến phản sự, cò cảm thấy nhớ con vò cùng. Cò phải trở về gia đình. Nhưng sự vui vẻ, sung sướng như làm cò phát ngấy !

Khi bà phán hỏi cò định chừng nào về cò trả lời không cần nghĩ ngợi :

— Thưa sáng mai sớm.

**

KHI ông Đức đến, cò Bích đã ăn mặt vào trong. Bà Phán ngồi tiếp khách coi bộ đon đả lắm. Đức không thấy cò Bích Thủy ra thi hơi buôn, gắng gượng tìm những câu hỏi thăm vớ vẫn để kéo dài thời giờ. Sau cùng Đức thấy càng lúc càng biêt tăm dạng. Bích Thủy không dẫn lồng nỗi mời hỏi :

Ông không cần biết cuộc thăm lén của ông và Bích Thủy sẽ ra sao ? Hai người

— Thưa cò ba đi đâu vắng vậy ?
Bà Phán giả bộ còn sỉa thuốc một lúc mới bảo :

— Hai chị em nó đặc nhau đi nói chuyện đâu ở nhà lối xóm sao chưa thấy về. Cậu có muốn gì bảo với tôi rồi nô về tôi sẽ nói lại cho, hơi sức đâu chờ đợi mặc công

Rồi bà còn hỏi mắt lại một câu :

— Có gì hệ trọng không ?

Đức có ý buồn sao Bích Thủy thất hẹn nhưng cũng gượng bảo :

— Thưa không có chi, cháu muốn hỏi thăm tin tức ở tỉnh nhà vậy thôi.

— À ra vậy ! Mà ở tỉnh coi bộ cũng bình thường không có chi lạ lầm thì phải.

Đức bực mình lắm, ông có cảm tưởng bà phán muốn đuổi khéo. Nhưng tinh yêu lâm ông buộc lòng phải già dại lâm ngơ. Ông muốn gặp mặt Bích Thủy để trách khéo nàng — dù bằng một cái đưa mắt — để được hả lòng một chút.

Đức phán vẫn tím hiếu thái độ của người yêu. Tại sao Bích Thủy lại có ý lẩn trốn ? Hồi hận ư ? Giận dỗi ư ? Không

sẽ bị đưa đến một tinh thể, một trường hợp nào. Đức bất chấp cả. Ông sẵn sàng lãnh tất cả trách nhiệm :

Nghĩ như thế nên Đức cố chờ để gặp Bích Thủy. Lén nhìn vẻ mặt khó khăn của bà phán Đức thầm nghĩ nếu sao này ông sẽ lại thành rẽ bà thì bà cư xử thế nào ? Ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy làm ông buồn cười.

Thời khắc chầm rãi trôi qua nặng nề. Bà gần một giờ đồng hồ rồi mà Bích Thủy vẫn chưa thấy về. Bà phán dùng đèn lối đuôi khách một cách rõ rệt hơn bằng lối đưa tay lên miệng che những cái ngáp vung vãi. Buộc lòng quá, ông Đức phải đứng lên cáo từ về.

Trong khi ông Đức bị cầm ở ngoài, Bích Thủy vẫn ở trong buồng chờ nào phải đi đâu. Cô sửa soạn hành lý vào và ly vế mặt hơi thần thờ.

Bích Văn ngồi một bên tim cách an ủi :

— Rồi ít lâu em lại lên chơi nhẹ. Nhớ đặc cả con bé Bình cho vui.

Bích Thủy chép miệng dày va ly lại bảo :

— Lên làm chi hờ. Em sẽ ở dưới mãi và nguyện đoạn tuyệt cuộc đời vui sướng để lo tròn bồn phận nặng nề.

Bích Văn cảm động nắm cùm tay em như có ý bão họ và tán thành.

Sáng sớm hôm sau Bích Thủy ra bến xe có đủ mặt người thân đưa tiễn. Tất cả đều ngậm ngùi. Còn gì khổ cợc bằng sự chia lìa niềm cốt nhục. Trong thời buổi nhiều thương nay con đường vạn dặm cũng gần với con đường sanh tử, biết còn họp mặt nữa hay không ?

Đến giờ xe rời bến Bích Thủy lấy khăn lau lệ nhìn theo những bàn tay thân yêu vây vây. Cò nghe ngào bão thăm :

— Thời giờ từ ánh sáng đó thành công vinh hiển hồn sự cuồng vọng và mê loạn.

Xe chạy đến Phú Lâm thi ngừng lại chờ giờ mở đường. Các hành khách đều xuống dùng diêm tăm trong các quán cốc bên đường, duy chỉ có Bích Thủy vẫn ngồi yên trên xe ngoài đầu hướng về Sài thành.

(còn nữa)

Đời Mới số 6

ĐỜI MỚI đóng thành bộ

Bạn chớ bỏ qua mà không mua *Đời Mới* đóng thành bộ (3 quyển hoặc 4, 59 tập, thiếu số 1).

Có bán tại phòng liên lạc 96 đại lộ Grimaud Saigon và tại 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ quán.

3 quyển giá ... 341 đồng
4 quyển giá ... 376 đồng
Báo cũ, tính cho bạn đọc 4 đồng
thay vì 5 đồng.

Bia vải 35 đồng (công đóng)
Bia da 45 đồng —

Hàng đúc TRÍ-DỘ

Số 87, đường Arras-Saigon Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người ranh diệu lại người không ưa.

Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCARÉO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

TUẦN BÁO « ĐỜI MỚI »

Giám đốc : VĂN LANG

Quản lý : TRÁC ANH

In tại nhà in riêng *Đời Mới*
147 Đại lộ Trần Hưng Đạo-Chợ quán
(Giá nội : 798)

ĐỜI MỚI GIÁ DÀI HẠN Ở NAM-VIỆT

Mỗi số 5\$

1 tháng	20\$	3 tháng	60\$
6 tháng	120\$	4 năm	240\$

Đời địa chỉ xin cho nhà báo biết để tránh thất lạc.

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



204



205



206



207



208



209



210



211



212



213



214



215