

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

ĐẶC BIỆT VỀ THIẾU NIÊN VÀ HỌC SINH

Wasom  
AP95  
V6D64+



C.L. TRUNG

TUỔI THƠ

Số 63 — 11-6-53

NAM VIỆT

TRUNG BẮC MIỀN LÀO :

5 ĐỒNG

6 ĐỒNG

ĐỜI MỚI  
có bán tại :  
Saigon  
Huế :: Hanoi  
Phnom-Penh

Xin hỏi các  
đại lý, các tiệm  
sách các nhà  
bán báo chí  
Nam Việt . . 5\$  
Cao Miên . . 6\$  
Trung Việt . . 6\$  
Bắc Việt . . 6\$  
Lào . . . . . 6\$

TÒA SOẠN QUẢN LÝ :

17 Đại lộ Trần-hưng-Đạo — Chợ-quán

Giây nói : 793

Văn phòng liên lạc : 96 Đại tá Grimaud

Hộp thư : 353 — Saigon

Chủ nhiệm : TRẦN-VĂN-ÂN

## Ý kiến bạn đọc

**D**ƯỜNG lối của **Đời Mới**, tôi nhận thấy rõ ràng, nhất là phần văn nghệ, đã chứng tỏ tiến bộ, tinh tế và có nhiều tính chất xây dựng. Mong sao tuần báo thận trọng giá trị nhất hiện thời sẽ chú trọng thêm về phần phê bình và thanh niên. Phê bình để thúc đẩy văn nghệ tiến lên cũng như gạt bỏ những gì thoái hóa trong văn chương âm nhạc, sân khấu ở độ thành túc này.

Thanh niên, phần lớn là học sinh, đang thiếu báo đTINGS dẤn như **B. M.** để đọc. Tòa soạn cũng không nên quên dành riêng ít trang cho nhí đồng, để tờ báo được thêm đầy đủ, già đình nào cũng cần phải có.

**Đời Mới** đã có sáng kiến mờ « cuộc thi ăn ảnh », tôi mong sẽ được đọc nhiều bài nói về nghệ thuật thù bầy, nhất là trong lúc điện ảnh Việt Nam đã bắt đầu làm việc. Những thường thức về đóng phim, viết chuyện phim, trường **B. M.** cũng nên cho bạn đọc được rõ. Nếu tôi đoán không lầm, theo sự nghe biết tôi hình như **Đời Mới** có gộp sicc làm phim **V. N.** ở Saigon, và trong số các bạn đọc thi ăn ảnh có người sẽ được chọn để đóng phim?

Cuối cùng, về phần sân khấu, chắc **Đời Mới** sẽ không quên, trong khi sân khấu ở đây cần được hướng dẫn.

Những đề nghị trên đây của riêng tôi, và có lẽ cũng là của đa số bạn đọc thanh niên, hy vọng được **Đời Mới** lần lượt thực hiện.

NGUYỄN LÊ NAM  
(Sinh viên Saigon)

T RONG mục này, đã nhiều lần tôi nhận thấy bạn đọc giúp ý kiến Tòa soạn nên thay đổi hình bìa, bô hành phụ nữ thay vào các phong cảnh hoặc những nhân vật lịch sử đất nước.

Một ý kiến rất hay. Tôi đồng ý và chắc có lẽ một số bạn đọc cũng tán thành ý kiến đó. Trong thực tế, ý kiến ấy không sát nếu chúng ta đứng địa vị nhà xuất bản mà xét. Phần đông đọc giả ưa có hình phái đẹp trên mặt bìa, không riêng đọc giả ở nước ta mà ở Âu Mỹ cũng thế.

Chúng ta dở các tạp chí nước ngoài mà xem. Hình một cô gái đẹp, vẫn được đem lên tô điểm cho trang bìa. Và hình cô gái đăng lên càng đẹp, báo lại bán chạy chứng nay. Nhà xuất bản không thể hy sinh hơn nữa.

CÔ MỘNG HOA (Besançon)

### Hộp thư tòa soạn

Bạn P.H. (Saigon).

Bất hủ không tranh luận nhiều vì là người của Tòa soạn. Bài dài không刊登, hoen nra gửi đến hơi trẻ. Đã chấm dứt ván đà áy trên mặt báo.

Các bạn Dao Ca, Huy Anh, Ái Lan, Long Tịnh, Hoàng Hà, Trương Dzi (Saigon) Lê Tân, Hoàng Tân (Vĩnh Thuận), Đặng Giang, Điện Anh (Huế), Huy Văn, Từ trâm Lê, Nguyễn Quốc Kỳ, Yến Văn, Cát Phong, Trần quý Sơ, Phi Long.

Bà nhận được bài các bạn. Da tạ.

Bạn Lê canh Chuyên (Bà nǎng)

Đã trả lời bạn ở số 62. Hoan nghênh & Bút ký... của bạn.

Bạn Ký Nam.

Sao « tâm lý » thế! Chiều ý bạn là sẽ trả lời « đặc biệt » như ý bạn nếu trong thư bài của bạn đã đăng rồi đây chứ?

Bạn Lê Quang Minh (Phnom Penh)

Tòa soạn sẽ có thư riêng gửi bạn.

Bạn Nguyễn Thuần (Bến Tre).

Tiền biệt & Bà nhận được. Chiều ý bạn nếu trong thư về những bài thơ trước.

Bạn Huyễn Phương (Huế)

Ý kiến bạn nếu ra đúng lâm. Cứ gửi vào đó. Sẽ chiều ý bạn.

Bạn Huyễn Viêm (Phan Rang)

Tờ báo ấy không ra. D.M. chỉ làm công việc giới thiệu.

Bạn Nguyễn Xuân

Đang xem bài ấy.

# ĐỜI MỚI

SỐ 63 - THỨ NĂM 11-6-53 d1

MÙNG 1 THÁNG NĂM ÂM LỊCH

## TRONG TẬP NÀY :

- Đặt lại các văn đề với Pháp Trần văn Ân
- Cô Huân là người có phước trong cảnh vô phước Dương bà Dương
- Sàigon Sóng Việt Phương
- Ý và việc Hậu Nghệ
- Ánh hưởng chớp bông với trẻ con Xuân Vinh
- Ve và phương (tùy bút) Tạ Ký
- Trường Cây Xanh (chuyện nhí đồng) Sài Giang
- Đôi bạn Ty Sắc
- Tình bạn (truyện cổ tích) Huy Phương
- Hoa học trò Xuân Yên
- Mùa hoa phượng Trường Xuân
- Tình du học sinh Đào nguyên Quý
- Thúy (tiêu thuyết 3 kỳ đăng hết) Nguyễn Luân
- Vòng quanh Âu châu (du ký) của Lê quang Minh
- Ánh sáng đô thành của cô Vân Nga

### NGÀY MAI ĐÃ MUÔN RỒI

tiêu thuyết  
phóng tác của Giang Tân

...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

### BÌA IN 3 MÀU

### TÒA SOẠN — QUẢN LÝ:

117 đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ quán  
(Giấy nói : 793 card)

Bài vở gửi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy.  
Tòa soạn không có lệ trả bản thảo.

Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÀC ANH.

Hộp thư 353 Saigon.

Nhà xuất bản Ngày Mới  
xuất bản và phát hành

Hãy đọc **TIN MỚI** văn nghệ trào phúng  
biết cái cười ý thức của người văn minh.

## Phiếu

### Số 31 Bạn « ĐỜI MỚI »

đề dự cuộc « NGẠC NHIÊN » của nhà báo **ĐỜI MỚI**

Bạn hãy cắt đầu số phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều  
(ĐỜI MỚI số 61)



XIN LƯU Ý: Sách thuốc 1953 đã xuất bản, Quý Ngài gởi kèm theo 1\$00 tiền tem làm cước phí, chúng tôi sẽ gởi tặng.

### Nhà thuốc: ĐẠI QUANG

số 27 đường Tòng đốc Phương — CHOLON

thuốc ho trái nho  
**PECTO-CHERRY**



Nhà thuốc chánh  
**SOLIRENE**

(Pharmacie Principale Solirène)



Dược sĩ

**ĐÀO TRỌNG HIẾU**

Tốt nghiệp trường

Đại học Paris

Trước nhà hát Tây — SAIGON

## Bạn đọc đề ý

Bắt đầu tháng sáu (luôn) **ĐỜI MỚI**  
xuất bản ngày thứ năm mỗi tuần.  
**TIN MỚI** ngày chủ nhật mỗi tuần.

\* \* \*  
Mỗi khi bạn thấy có hành vi ý thức,  
xin bạn đừng thắc mắc, vì đó là giờ  
chót phải trảm vào chỗ bài « bắt tặn ».

## PHÒNG XEM BỊNH

### VỎ - VĂN - XUỐI

Diplômé d'état

C.C.K. de la Faculté Médecine de Paris

Chuyên trị: Nhức mỏi, sưng, trắc, tê, bại.

Buổi sáng: 8 giờ 12 giờ

Buổi chiều: xin hẹn trước

## CÓ CHẠY ĐIỀN

57, đường Taberd (trước vườn ống Thương)

## ĐẤT - VIỆT

CHUYÊN MUA VÀ BÁN CHO  
QUÍ NGÀI:

Nhà cửa,

Phố xá,  
Ruộng đất.

VÌ QUYỀN LỢI CỦA QUÍ NGÀI  
XIN NHỎ:

ĐẤT VỆT SỐ 20 ĐẠI LỘ BONARD

Điện thoại số : 23.409 SAIGON

Nhị Thiên  
Đường  
danh tiếng  
lâu năm



Trị bá chứng  
hay nhứt  
47, rue Canton  
CHOLON

Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chú ý mua sản:

1.— 1 gối

**BEKINAN** Tiên

(Quinine actioée)  
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

**LONKINAN** Tiên

(Quinine actioée)  
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu  
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

**Pharmacie** Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

Chải  
**GOMFIX**

người đẹp thêm trù trúng tóc,  
dẽ tẩm gội.

Brillantine

**BOBEL**

chẽ đúng như các hiệu áu mý  
thơm dịu không trinh.

**Hồ Việt-Nam,** dán

các loại giấy dính gờ không ra  
dẽ bao lâu cung không hư.

Phấn đánh giày da trắng hiệu

**Hải-Quang**, dẽ đánh trắng  
giày mềm dịu luôn. Bảo đảm tốt  
hơn các hiệu phấn khác.

Cần nhiều đại lý do viện

PHƯƠNG MAI

185 F. Louis Saigon



Cô Huờn là người có phước  
trong cảnh vô phước

CÙNG vú cô Huờn.

Báo hàng ngày, tờ nào cũng có thuật rö vụ cô Huờn, một người đàn bà còn trẻ, vì « ghen » đã thiêu rụi chồng, nên bị Tòa kêu án 5 năm cấn cố (1). Không những thuật lại án mạng và kết quả phiên Tòa xú, mà các báo còn thi đua « đánh trống » trước dư luận vụ « sát nhân » kia.

« Trung cầu ý kiến bạn đọc về vụ cô Huờn »

« Đưa vụ cô Huờn ra trước Tòa án dư luận, cô Huờn có đáng thương không ? »

« Cô Huờn không phải ác phụ, cô là người vợ chung tình »

Đó là những cái tít lớn làm cho người ta phải dè ý. Quần chúng (giới phụ nữ) xôn xao mệt, các báo làm cho xôn xao lên năm, bảy. Các ông ký giả, và các ông chủ báo, bỗng nhiên trở nên hùng người hết sức tốt, hết sức lo cho xã hội. Họ dập tắt ngay tất cả các mối lo âu về ảnh hưởng vụ đồng bạc sụt giá, họ bắt đầu quên sự « hèn hàn » vừa qua, họ không còn nghĩ đến sự sụp đổ của nền kinh tế quốc gia.

Họ thúc đẩy một phong trào mới ;

Họ đặt ra một tiền lệ : so sánh tòa án pháp luật với tòa án dư luận.

Hèn gì người ta nói báo chí là quyền lực thứ năm của quốc gia cũng phải. Người ta sợ các ông « làm báo » cũng có lý phần nào.

Bá Dương tôi sanh ra thuộc phái nam. Không biết may hay rủi ! Mà trời đã là « đàn ông », tôi có bạn đàn ông. Bạn tôi, một người thô thě : « Vợ tôi mới hâm đốt tôi, nếu tôi có mèo, vì sẽ có dư luận bình vực nó » ; Một người nữa thì thầm : « Không khéo đàn bà họ lén chun, mình khốn ». Bạn của tôi không dám nói lớn, sợ dư luận gán cho trạng túc « phản động ».

Bá Dương cũng có bạn gái. Bạn gái của tôi, một người bảo : « Phải mà, cô Huờn bị tội oan ». Một người khác, thiệt thà hờn, nói : « Vừa vừa vây, làm quá oai sao được. Mình cũng có con trai, nếu vợ nó đốt con mình, mình có vui chẳng ? Đàn ông người nào lại không có lỗ ».

Bá Dương tôi bắt suy nghĩ. Nếu phải cho ý kiến, thẳng tôi xin chạy ngay. Biết bình bênh nào ? Mà mình lại là đàn ông. Còn nói lấy công tâm, vì công lý, thì người tôi không tin nơi « tôi », bởi vì cái tôi là cái đầy « thương ghét ». Mà hễ trông vào hình cô Huờn, nghe báo kể chuyện cô Huờn, thì người tôi cảm thấy tội nghiệp, bởi vì cảnh giết chồng không có trước mắt tôi, còn cảnh cô Huờn ngồi tù thì sờ sờ trước mắt.

Tôi thun người lại. Thử nhìn vào « nội tâm », thử xét « ngoại hình », thử nhìn xã hội. Tạm quên vụ cô Huờn, quên ưng và oan, chỉ nhớ một việc : so sánh tòa án pháp luật với tòa án dư luận, và ghi một điều : người ta chyện rõn mua báo.

Rồi, mình thử chơi với chữ « nếu ».

Nếu Bá Dương là quan Tòa, Bá Dương sợ phải xử những vụ như thế ấy. Số có ngày dư luận đánh đòn tòa án một cách giận tiếc, mà « Bá Dương quan Tòa » sẽ thất nghiệp.

Nếu Bá Dương là « nhà cách mạng », thẳng tôi sẽ vỗ tay cười đắc chí. Nếu Bá Dương là... con người có thể lực, là thẳng tôi sẽ xin gắn « mè-dai » cho các « kỳ sư chế tạo phong trào ».

Nhưng, kỳ thiệt Bá Dương chỉ là thẳng « ngược ngạo ». Không làm Tòa, không biết « cách mạng », không thể lực, Bá Dương chỉ xin viết một bài « nói nguyệt », muốn được người ta tin, người ta cũng không tin.

*Đương ba Dương*

## HÀNG INDO-COMPTOIRS

xuất nhập cảng—Đại lý các nhà sản xuất

130-136, đại lộ Galliéni—SAIGON

Điện thoại : 22.104—22.161

Địa chỉ điện tín : Indocom Saigon

CHUYÊN MÔN VỀ HÀNG HÓA  
phụ tùng xe hơi, đồ sắt...

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

- Sơn BERGER
- Bố thắng xe hơi EVERSTOP
- Pistons và bougies FLOQUET
- Giây trân TITAN

- Bình chữa lửa MAIP
- Vật liệu của nhà COLLEX
- Máy may Thụy sĩ HELVETIA
- Tourne-disques SONIDEAL Thụy sĩ
- Đồng hồ đeo tay Thụy sĩ PHÉNIX
- Máy in tay (duplicateur)
- CITO RECORD

## Đọc khắp Báo chí Ngoại quốc

### PHÁI ĐOÀN LEO NÚI CỦA ANH ĐÃ LÊN ĐẾN ĐỈNH EVEREST

Đại tá Hant, trưởng đoàn leo núi của Anh vừa đánh tên về Luân Đôn là hai nhân viên trong phái đoàn của ông trong ngày 29 tháng 5 đã leo đến đỉnh Everest. Một người dân đường tên là Sherpa Tensing, và một người nữa tên là Sillarey, hai người này đã vượt đến 29.000' tức 9119 thước tây.

Tin tức này về đúng với giờ làm lè gia miền nữ hoàng Elizabeth.

### GIỐNG LẠC ĐÀ VÀ PHI CÔNG LÀI PHI CƠ PHẦN LỰC

Vấn đề giải phẫu học và sinh lý học về loài lạc đà đem lại nhiều điều hay mới cho những phi công lái phi cơ phi công. Bộ giáo sư về y khoa của Mỹ định rõ Phì châm để nghiên cứu kỹ về loài vật này. Trong lúc cho phi cơ bò nhão, phi công hay bị bất tỉnh vì áp lực của máu trong huyết quản xuống rất đột ngột. Óc bị thiếu máu, thiếu cả đường khí.

Ở giống lạc đà chúng ta thấy rằng khoảng cách từ đầu tim rất xa cách. Máu phải chảy qua một « chặng đường » khá xa mới đến óc được. Trường hợp của con lạc đà cũng giống người lái phi cơ phản lực. Nhưng theo lời các bác sĩ, trong cơ thể của lạc đà, sức ép của máu cao. Việc cần phải tìm hiểu là máu lên óc như thế nào và cách tạo ra các huyết quản sao.

Phương pháp nghiên cứu này còn có cái lợi nữa là giúp cho các bác sĩ biết rõ các bệnh về tim và các huyết quản.

(New York Times)

### ẤN ĐỘ HẠN CHẾ XUẤT CĂNG VỐI RA NGOẠI QUỐC

Voi gây cho chính phủ Ấn Độ những khó khăn về thương mại và ngoại giao. Trong địa hạt thương mại, Ấn Độ chỉ cho xuất cảng mồi năm 126 con ra ngoài quốc vì mỗi năm những người săn cung chỉ bắt được chừng 200 con mà thôi.

Năm 1952, Ấn Độ tái sang Anh 3 con, qua Mỹ 31 con, và 28 con qua Đức.

Cũng vì vấn đề voi mà giữa Ấn Độ và Hội giáo đã xảy ra làm vụ bắt binh.

Voi ở Hội đã vượt qua biên giới Ấn một cách trái phép.

Khi ở Ấn Độ cũng xuất cảng rất nhiều. Một nghị viện bênh vực cho loài voi, đã phản kháng trước nghị viện về việc cho xuất cảng loài bốn chân này ra ngoài quốc. Theo lời ông những vật này sẽ phải chịu nhiều đau đớn khi vào các phòng thí nghiệm.

Một đại diện chính phủ đồng lòng với những tai hại do loài voi gây nên. Khi đã phá đến 5 đến 7 phần trăm mùa màng ở Ấn Độ, nhiều tinh thần đã phải nêu giải thưởng cho những người nào đã tìm cách giết hoặc bắt được loài thú này.

(Manchester Guardian)

### NỮ UỐC, THÀNH PHỐ BẮN NHẤT HOÀN CẦU

Nhà nữ tiểu thuyết gia Mỹ Edna Ferber, tác giả cuốn « Show Boat » và « Giant », vừa lên một ván để làm cho nhiều người rất ngạc nhiên. Sau khi ở lại lâu ngày ở Áo

châu lục trở về Nữ Uớc, vừa xuống tàu « Queen Elizabeth », nữ sĩ đã tuyên bố :

« Nữ Uớc là thành phố bàn nhất hoàn cầu. Nữ Uớc giống như một người dàn bà đẹp nhưng không biết sành sỏi lấy mình ».

Nhưng lời phản kháng nho nhỏ nói lên. Ông Andrew Mulrain phụ trách về y tế sinh

hàng trăm cảnh binh Luân Đôn phải làm việc luon 26 tiếng đồng hồ, vì thế họ phải mang theo cả hai phần ăn trưa và chiêu.

Ban trật tự sẽ gồm có : 17.000 cảnh binh của sở cảnh binh Anh, 3000 ở các tỉnh gửi đến, thêm 72 nữ cảnh binh và 2000 các viên thanh tra.

Mỗi người cảnh binh có sẵn những viên thuốc nổ để lấy lại sức khỏe và để kích thích thần kinh, nhất là những người phải giữ trật tự ở những nơi có xe ròng đi qua.

(Daily Herald — Londres)

### NHÌN MÂY ĐỂ BIẾT NHỮNG LUỒNG

#### GIÓ BI TRÊN THUỘNG TẶNG

#### KHÔNG KHÍ

Các nhà khí tượng học Mỹ đã mở rộng các cuộc nghiên cứu về « luồng gió » mà họ cho là « gió huyền bí di trên không khí » với một tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Việc định đoạt « luồng gió » một cách nhanh chóng hiện đang giúp cho sự lưu chuyển trên không và việc phòng ngừa khí tượng được phát triển rất nhiều.

Gần đây những cuộc nghiên cứu của Bác sĩ Vincent J. Schaefer, một nhà bác học nghiên cứu điều luyện trong Công ty Điện khí (General Electric Company) cho biết rằng « luồng gió » nói trên thời với một tốc độ là 128 — 320 cây số một giờ ở một độ cao từ 6.000 đến 15.000 thước. Bác sĩ Schaefer còn báo cáo rằng có khi tốc độ của những ngọn gió ấy lại nhanh gấp tốc độ của những phi cơ bay cao.

Các nhà bác học tin tưởng rằng luồng không khí đó là causa nguyên của nhiều điều kiện khí tượng bất thường, mà từ trước đến nay người ta không giải thích được. Thí dụ : luồng gió có thể mang khí lạnh một cách nhanh chóng từ miền Bắc đến những lục địa miền Nam hoặc mang khí nóng miền nhiệt đới đến miền Bắc trong vài giờ đồng hồ. Nhiều trận lụt, bão hòn, nắng cạn hoặc giá lạnh cũng đều chịu ảnh hưởng của luồng gió ấy.

Ngày trước thì thật không có một phương tiện nào để xác định luồng gió một cách nhanh chóng, hầu loạn báo cho các phi công biết, hoặc để nghiên cứu hiện tượng của thời tiết. Những cuộc nghiên cứu của bác sĩ Schaefer cho biết rằng có thể xác định chiều dài của những ngọn gió ấy bằng cách quan sát một cách thấu đáo sự cấu tạo của máy, công việc này do các trạm khí tượng ở khắp các nơi phụ trách.

Bác sĩ Schaefer tuyên bố: (Bốn loại máy đặc biệt, được dùng để chỉ định luồng gió với tốc độ nhanh chóng, đã được các nhà chuyên môn đặt cho những tên đặc biệt khoa học, đại đà như : (Cirrus), (Cirrocumulus), (Altocumulus), và (Billowing Altocumulus). Các loại này thường bay từ chân trời này đến chân trời bên kia theo những đường đi thẳng góc với luồng gió).

Ta còn thấy được nhiều nhận xét khác vì cách định đoạt trực chính của luồng gió, và các ngọn gió giang gần mặt đất. Bác sĩ Schaefer nói : Khi luồng gió gần đất thì máy kéo dây trời che láp từ 10 đến 90 bâu trời, và chỉ trong không đầy nửa giờ đồng hồ thì trời đèn nghỉ.

## THỜI TIẾN

**C**HÂN trời mặt trận Triều Tiên quang đãng hứa hẹn, sau bao nhiêu tháng ngày bắn cát, ngừng rồi lại tiếp tục. Sau cùng, trưởng phái đoàn L. H. Q. trưởng Harrison và trưởng phái đoàn Trung Hán trưởng Nam Nhứt đã thỏa thuận mọi khoản về việc ký kết đình chiến. 26-6-53, ngày kỷ niệm năm chiến tranh thứ ba ở Triều Tiên, có thể là ngày hòa bình trả lại. Tướng Mark Clark đại diện cho L. H. Q. và tướng Trung Hoa Bành đức Hoài cùng chủ tịch bắc Triều Tiên Kim Il-sik Thành đại diện Trung Hán sẽ ký tên vào hiệp định đình chiến.

Dự luận Mỹ đã tỏ ra lạc quan và tin tức của Nga cũng hy vọng lần này có thể đình chiến thực sự.

**T**RONG lúc hòa bình sắp thực hiện ở T.T., đại biểu Anh tại L. H. Q. tuyên bố : L. H. Q. đã nhìn nhận sự có mặt của Nga sẽ mà bác bỏ Trung Cộng là một điều vô lý. Và nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của L. H. Q. là giúp cho khối Tây phương thương thuyết với khối Cộng sản.

**T**ẠI Bắc kinh, phái đoàn Pháp đã ký kết một hiệp ước thương mại với Trung Cộng, mở đầu cho cuộc giao dịch giữa đôi bên.

**M**ENDES-France thiều con số 13 thám, nhào vòi vĩnh để Đông dương, mà ông tuyên bố sẽ có một hành động mạnh bạo (nghĩa là mở ngay cuộc thương thuyết để chấm dứt chiến tranh) Đến lượt ông Bidault, ngoại trưởng của nội các Mayer vừa bị lật đổ, được vời ra để giải quyết cuộc khủng hoảng đang kéo dài.

Hai trợ lực không một chánh khách nào có thể tránh khỏi: là vinh đề B. D. và tài chánh suy sụp của nước Pháp. Bidault tuyên bố hy vọng sẽ làm nhẹ bớt gánh nặng của Pháp ở Đông dương bằng cách trao nhiệm vụ này cho hội nghị tay ba Mỹ-Anh-Pháp sắp họp ở cù lao Bermudes cuối tháng sau này. Bidault là người đã cương quyết chống lại việc quốc tế hóa B. D.

Người đồng ý với các ông Reynaud và Mendes France về những dự định của hai vị thủ tướng hụt này, Bidault sẽ đưa ra kế hoạch giải quyết B. D. trong phương diện tổng quát về các vấn đề Viễn Đông hay là thương thuyết gián tiếp hoặc trực tiếp cách nào đây? Và Pháp sẽ nhờ Anh-Mỹ ủng hộ như thế nào, còn đợi xem ông Bidault có vượt qua cơn phong ba tấn phong trong tuần này không đã.

Về các cuộc thương thuyết có thể khai diễn trong trường hợp được cử làm thủ tướng, ông Bidault tuyên bố « hồi ý kiến các quốc gia Liên kết và đồng thời chủ trọng đến tình hình chung Á châu. »

**T**RƯỚC khi hội nghị Anh-Pháp-Mỹ nhóm họp, Eisenhower cho hay « Sẽ không có vụ Munich mới (ám chỉ sự đầu hàng trước Hitler hồi 1939) và đồng thời không thể có chiến tranh tổng quát vì một trận giặc tàn thời sẽ rất tàn khốc. Tôi đi Bermudes để gặp gỡ vài người được nói về những điều này... »

Theo lời tổng thống Mỹ, thì chiến tranh thế giới thứ ba sẽ không xảy ra.

Thủ tướng Ấn Độ lại đề nghị một cuộc gặp gỡ từ cường đế giải quyết chung vấn đề hòa bình thế giới. Liệu rồi có đi đến đâu không?



CLARK



# ĐẶT LẠI CÁC VĂN ĐỀ VỚI PHÁP

của TRẦN-VĂN-ÂN

SAU bài «lành mạnh hóa tiền tệ» và bài «phê bình diễn văn của Ông Nguyễn Bé», có nhiều bạn Đời Mới ngõ ý muốn thấy ký giả kết luận. Thực ra thi kết luận đã có trong hai bài ấy rồi. Tưởng rằng bắt tất nói rõ hơn, ký giả không nghĩ vạch một đường lối tiến triển chánh trị. Nhưng, trót đã có người ngõ ý muốn, ký giả xin tiếp theo và bộc bạch đôi lời, gọi là đóng góp phần nào vào công tác hoàn thành độc lập quốc gia.

Trước khi bàn đến diem chánh, ký giả xin thưa với bạn đọc rằng, phầm luân chánh trị thi ta phải để qua một bên văn đề thương ghét, phải đặt vấn đề mà ta định hàn trong khuôn khổ tổng quát, phải nhận chon tiến trình của thời cuộc và phải biết có người trong khi ta biết có ta.

Ấy vậy khi nêu lên đề tài «đặt lại các vấn đề Pháp», tôi không có chút ý nghĩ đoạn tuyệt với Pháp, cũng không có chút bờn giận hay nghi kỵ, chẳng những mà tôi còn tin quyết rằng độc lập không phải là biệt lập, độc lập cho ta cũng là độc lập cho người, và độc lập với độc là liên lập, và liên lập là trong thân hỗ trợ. Muốn sống còn phải nghĩ sống còn chung, muốn tiến bộ phải có sự trao đổi văn hóa, có sự nâng đỡ kinh tế lẫn nhau, có sự điều hòa trong sự cân phân lực lượng. Như vậy, khi đọc tôi, bạn đừng tưởng rằng tôi có ý chống dân tộc này hay thân dân tộc nào.

Xét kỹ ra, khi ta nêu cao vấn đề, khi ta thấy nước ta ở trên thế giới có bao nhiêu dân tộc khác, khi ta muốn cho nhân oại đi tới hòa bình thực sự và thịnh vượng, thi vấn đề chống dân tộc khác không còn, mà chỉ còn vấn đề dân tộc hiệp lực.

**TẠI SAO PHẢI ĐẶT LẠI CÁC VĂN ĐỀ VỚI PHÁP?**

Sở dĩ phải đặt lại các vấn đề với Pháp là vì giữa Pháp Việt đã có vấn đề trên 80 năm nay, và trước đây 6, 4 năm các vấn đề xưa đã đổi, để thay vào những vấn đề mới; rồi những vấn đề mới, 6 năm trước ấy đến nay lại hóa ra cũ do sự biến chuyển quá mau lẹ của tinh thế.

Một vấn đề khi đã giải quyết, không phải đầu hôm sớm mai,



lý do buộc phải như thế.

Ở đời, việc trong nước hay việc quốc tế, đều đặt trên nền tảng kinh tế cả. Kinh tế bị cắt đứt thi chánh trị và quân sự cũng phải theo một chiều.

Chính vi ký giả nhận chon tinh thể nước Pháp, thấy từ lâu Pháp sẽ đi tới cảnh ngày nay, nên ký giả không bao giờ có ý nghĩ phản đối, có lòng phản nô hay oán trách. Trái lại, đứng về mặt tinh cảm, chính lúc này là lúc ta nêu thương và hiếu nước Pháp hơn lúc nào cả. Có như thế ta mới có thể đặt lại các vấn đề với Pháp.

## PHẢI ĐẶT TRÊN CƠ SỞ NÀO ?

ĐÁNG lẽ ta phải hỏi trước có những vấn đề nào, nhưng ta cần xét coi cơ sở của các vấn đề mà ta sẽ đặt ra là như thế nào. Nếu ta biết rõ trước đây Pháp Việt thỏa hiệp trên cơ sở nào, trong tinh thần nào, với mục đích nào, thì nay ta có thể nói rõ cơ sở mới. Nói mới chớ thực ra không mới bởi vì nó nằm trong nguyện vọng của dân tộc và từ lâu rồi. Ta không thể nói rằng trước đây Pháp đối ta, bởi vì chánh trị không biết «thịt và dồi» mà chỉ biết «đổi tỷ lục lượng», biết mạnh thi hơn, yếu thi kém. Ta phải nhìn nhận rằng trong sự hùn vốn năm 1949 và tại Pau 1951, vốn của ta rất ít so với hai phương diện tài trí về kỹ thuật và sức mạnh.

Chánh phủ Pháp long trọng nhận nền độc lập của Việt Nam, nhưng nền độc lập này có một khuôn khổ gọi là Liên Hiệp Pháp. Đó là về mặt chánh trị và ngoại giao. Về mặt kinh tế thi nước Pháp đóng vai vừa tài phán vừa lãnh đạo ba nước Lào, Miên, Việt. Những ủy ban bốn nước là cụ thể của nguyên tắc kia. Về mặt quân sự thi hoàn toàn do Pháp lãnh đạo và chỉ đạo. Mặc dù tinh thần liên hiệp được tuyên bố là tinh thần bình đẳng, và mục đích là thịnh vượng chung của L.H.P. nhưng tinh thần ấy không được thực hiện rõ ràng.

Với sự biến chuyển của tinh thế, thỏa hiệp quân sự được nới rộng, nhưng các quyền lực vẫn ở nơi người Pháp. Về mặt kinh tế thi ủy ban bốn nước nắm chẽnh èn đó. Trong hiện tinh quốc gia, chánh trị vốn bị quân sự và kinh tế chi phối, phụ quyền cho một bên cũng không

thì bắt tất phải nói đến chánh trị. Ta lại thấy rõ rằng vụ phá giá đồng bạc làm cho nền chánh trị phải lạy chuyền. Nếu cơ sở của nó đặt trên ý chí quân chúng thi khó mà tránh được những cuộc khuynh đảo lớn lao.

Chỉ nhìn vào thực tế thi ta đủ thấy thỏa hiệp trước có tánh cách biến chuyền, như Ông Bửu Lộc, người có trọng trách định lập với Pháp hiệp ước 8-3, đã có lần tuyên bố. Bản chất của sự thỏa hiệp trước vốn là biến chuyền thi một khi cuộc thế xoay chiều là thỏa hiệp mất tánh cách tồn tại.

Ngày nay, nếu ta đặt lại các vấn đề với Pháp thi ta không còn giữ được cơ sở trước.

Đứng về thực tế mà nói thi nhiều nước độc lập có thể cắt sót chủ quyền quốc gia mà liên kết nhau, nhưng tư cách độc lập của mỗi nước không mất. Chính nhà lãnh tụ xã hội Pháp, Ông Léon Blum, cố Thủ tướng, có lần vạch rõ quan niệm trên.

Nếu ta nhìn nhận còn phải bắt tay với Pháp thi ta đừng quên nguyên tắc kia. (Thật ra, lúc nào ta cũng muốn bắt tay với những dân tộc và minh). Ta cần có đủ độc lập, cần trở nên một cá thể hay đơn vị quốc gia dân tộc, để ta có thể dùng đơn vị ấy làm cái vốn mà hùn hập với Pháp, hay với nước nào khác. Một nước bán thuộc địa, hay bị bảo hộ, không thể nói liên kết với nước khác một cách bình đẳng được.

Hoặc nước ta độc lập, hoặc không độc lập, chờ không thể độc lập trong một khuôn khổ. Nước Việt Nam độc lập rất có thể hiệp với nước Pháp độc lập mà thành lập một liên hiệp. Vì sự liên hiệp này, cả Pháp và Việt ưng chịu cắt bỏ chủ quyền quốc gia để xây dựng thịnh vượng chung, cũng như nước Pháp có thể liên hiệp với Anh Mỹ và nhiều nước khác trong liên minh Bắc Đại Tây Dương. Họ thoả nhượng nhau về mặt chủ quyền quốc gia, nhưng họ vẫn là nước độc lập.

Trên cơ sở mới để liên hiệp với Pháp không còn quyền lãnh đạo thuộc về một nước, nghĩa là không có phụ quyền (paternalisme). Phầm nói phụ quyền phải nói có lực lượng để bảo hộ, hoặc về mặt kinh tế lý tài, hoặc về mặt quân sự. Ở đây, trong liên hiệp mà ta muốn đặt ra với Pháp, thi cả hai Pháp và Việt không ai có thể bảo hộ ai về hai mặt kinh tế lý tài và quân sự. Thế thi dù muôn duy trì phụ quyền cho một bên cũng không

thì được.

## CÓ NHỮNG VĂN ĐỀ NÀO TA PHẢI ĐẶT LẠI VỚI PHÁP

Có tất cả những vấn đề quan thiết đến đời sống của hai dân tộc, và có thể không có vấn đề nào cả. Ta nên thành thật nói với Pháp rằng vì lẽ sống còn của hai dân tộc, vì lợi quyền của hai nước, chúng ta nên có can đảm mà nhìn vào thực tế với mắt thithe tinh. Chúng ta cố giữ cái gì lớn và lâu dài hơn là hối tiếc cái nhỏ, những cái làm cho song phương phải xung đột nhau.

Đời sống của một dân tộc và sự phát triển đời sống bao gồm những vấn đề về bốn phương diện, kinh tế lý tài, chánh trị quân sự và văn hóa.

## MỘT NƯỚC CÓ THỂ CẮT SỐT CHỦ QUYỀN QUỐC - GIA ĐỂ LIÊN KẾT VỚI NHIỀU NƯỚC KHÁC NHƯNG KHÔNG THỂ HY-SINH NỀN ĐỘC LẬP

Về mặt văn hóa không người Việt Nam nào chối từ ảnh hưởng của Pháp, và cũng không có ích lợi gì mà từ khước. Có phần chắc là nước Pháp sẽ giữ mãi ảnh hưởng văn hóa ở xứ này nếu tình hữu nghị Pháp Việt không bị cắt đứt.

Về mặt quân sự thi người Việt không nên có ý nghĩ nhờ Pháp giữ mãi binh lính ở đây. Điều ấy Pháp chắc chắn không thể làm được, vì lý do tài chánh và tinh hình Âu châu. Pháp cần rút binh và cán bộ quân sự về để quân bình với binh của Đức quốc, và nền tài chánh quốc gia của Pháp không cho phép Pháp phung phí tiền bạc để nuôi lâu dài một bộ

đội Viễn chinh.

Về mặt kinh tế lý tài thi Pháp nên thoả nhượng đối phán, nhứt là đừng giành quyền tài phán kinh tế ở Đông dương nữa. Việt nam có thể dành cho Pháp một mỏ đặc quyền, nhưng đặc quyền không thể quá mức, sự quá mức có thể làm nghẹt sự phát huy kinh tế của cả một dân tộc.

Khó thỏa hiệp nhứt là về phương diện kinh tế, và nếu được, thỏa hiệp kinh tế là điều kiện siết chặt nhất hai dân tộc.

Về mặt chánh trị thi khỏi phải đông dài. Xong phần kinh tế là tự nhiên chánh trị xong theo. Khi ấy ngoại giao của Việt nam sẽ được hoàn toàn độc lập, cũng như Ấn Độ, mặc dầu là hội viên Liên hiệp Anh, nhưng vẫn giữ tư cách độc lập; bằng cớ là trong lúc Anh găng với Ai-cập, Ấn-dô thân thiện với nước này.

Ta không nên quên rằng về mặt không gian Ấn Độ với Anh cũng như Việt nam với Pháp quốc, hai nước cách biệt rất xa nhau, chánh trị và kinh tế rất không giống nhau.

Tự trung, khó giải quyết nhứt là vấn đề kinh tế lý tài. Đông quan của Pháp vi lẽ nền kinh tế và xã hội của Pháp rối ben thi thật khó mà dùng làm bả vị cho đồng bạc. Tuy nhiên ký giả không với lên tiếng đòi tách đồng bạc ra khỏi đồng quan một cách đột ngột. Có bao nhiêu vấn đề mà ta cần xát rứt mới có thể tách tiền tệ ra khỏi đồng quan được.

Để chấm kết bài này tôi chỉ có một lời, là có song phương mới có vấn đề và đặt lại vấn đề. Nếu ta muốn đặt lại mà Pháp không biết có ta, và ta không có sức làm cho Pháp biết có ta, thi bao nhiêu vấn đề đều hóa ra vô vấn đề.



Thuyền trưởng.— Xin các ông bà cứ tâm tự nhiên, nước ngọt tàu sẽ thay nước trong bè bơi.

LẤY MẮT NGƯỜI VIỆT XÉT VIỆC XÃ HỘI

# CHẾ ĐỘ ĐA THÊ PHẢI LÀ NGUYÊN NHÂN CÁC VỤ GHEN TƯƠNG GIẾT CHỒNG KHÔNG?

phải chăng nó chỉ là một hình thức của chế độ tư hữu ?

TRỌNG YÊM

Các bạn,

**B**ÁO hàng ngày đang bận rộn vụ cờ Hùm (hay Quần). Họ đồng thanh đưa cái án năm năm cầm cổ ra trước Tòa án dư luận. Lẽ tự nhiên là dư luận xôn xao vì bị kích thích. Một số đông người trong xã hội cũng thích được dịp tham gia cho ý kiến để dâng lên làm Tòa án. Một số khác thì không rành mà đê ý tới vì lê sinh hoạt quá khó khăn.

Gửi lúc người ta bàn tột nốt lúi về vụ cờ Hùm giết chồng vì ghen, rồi bị 5 năm tù, thì có người bạn đến hỏi ý kiến tòa soạn Đời Mới. Đa số anh em không muốn cho ý kiến. Ông chủ nhiệm bảo nên chờ xem dư luận biến thiên như thế nào.

Nhưng rồi, cả chủ nhiệm và nhân viên tòa soạn không trách được sự bất buộc phải có ý kiến. Lẽ tự nhiên là nhiệm vụ nói rõ lập trường Đời Mới trong vụ này thuộc về Trọng Yêm không từ chối được vì trót đã phê việc xã hội.

Mặc dầu phải « phê », nhưng ký giả không dám ngay vào cái đề Cờ Hùm. Được đọc một tờ nhật báo, dưới ngòi bút của một ký giả, Ông Huy Thành, bảo: Chế độ đa thê còn dung dỗng ngày nào thì xã hội V.N. vẫn còn những vụ án đốt chồng. Trọng Yêm xin thưa rằng không dỗng ấy.

Không phải vì chế độ đa thê mà sanh ra các vụ vợ giết chồng. Một người bạn, từng ở Âu châu lâu năm, khi nghe qua, bảo với chúng tôi: « Nói láo, nói lêu. Ở Âu châu không có chế độ đa thê mà các vụ đâm bà ghen giết đàn ông vẫn nhiều hơn ở Việt Nam. Những người không từng ở Pháp, họ tưởng đâu đàn ông bên ấy chỉ một vợ một chồng. Chứ có đẻ đâu, chính ở Pháp người đàn ông hầu sán có nhiều vợ nhất. Có khác là họ không gọi là vợ nhau. Họ gọi là « người yêu », là « mèo », họ mướn nhà cho ở riêng. Thị có khác gì vợ lẽ.

Còn nói về mải dâm, ở Pháp chính khi đóng cửa « các nhà sô » bình phong tinh còn nhiều hơn khi có « nhà thô ». Ở Anh Quốc người ta trai gái ở các góc đường, dưới cầu; bên công. \*

Đó là lời nói của một người bạn. Đề tài thứ giật thích với bạn đọc, chế độ đa thê là pháp lý hóa một thực tại, là pháp luật cho phép người đàn ông được ewril vợ lẽ. Ký giả không bình luận đạo luật ấy, nhưng

ký giả đứng hẳn trên lập trường không khen không chê bởi vì ký giả coi đó là thành quả của chế độ tư hữu, làm cho con người xây dựng mọi quan niệm quanh quần bến tư hữu, cho đến tình ái cũng không tránh được ảnh hưởng. Lắm khi hai bên tư hữu là yêu nhau, mà ký thiệt tình yêu của họ bị của cải chi phối rất nặng.

Giải quyết nạn mải dâm, một tai hại xã hội, hay giải quyết các vụ ghen tương chém giết nhau bằng cách chia cắt « ngon » thì không giải quyết gì cả. Không phải vì pháp luật nhân nhượng người đàn ông được quyển có nhiều vợ, hay vì trong xã hội thông thường người đàn ông hay có « mèo », mà xảy ra vụ giết nhau. Cho rằng vì đa thê mới có vợ giết chồng, là có những quan niệm nhân sinh nồng nàn.

Cần nghĩ tới những lý do khiến người đàn ông có nhiều « tình riêng », cần hiểu thế nào là tình trong chế độ tư hữu, cần xét qua các lý do gã cướp trong xã hội, cần có quan niệm nhân sinh trong một xã hội có công lý, và bình đẳng, sau đó ta mới có thể giải quyết các vụ rắc rối xã hội về hình thức, do cơ cấu xã hội tạo nên.

Đây là một vấn đề vô cùng phức tạp, nếu ta cần ôm ấp quan niệm nhân sinh của chế độ phong kiến, hay tư sản. Và khi nào ta chưa đạt đến một xã hội có cấu trúc nền tảng công lý và bình đẳng thì ta còn thắc mắc mãi về các tal nạn như đa thê, mải dâm, cướp bóc, vân vân.

Từ khi loài người biết văn minh kèc cũng đã nhiều thế kỷ, hồi vây các rắc rối xã hội có bớt chăng? Lúc nào cũng như lúc nào, mặc dù pháp luật trừng trị, nghiêm khắc. Tuy là taen cải thiện, nhưng cải thiện chưa phải là món thuốc chữa bệnh.

Vì vậy mà luận lý chính trị không giống luận lý triết học. Bài toán chính trị là một bài toán làm bằng mâu thuẫn chứ không bằng con số.

TÌM HIỂU CHÁNH TRỊ

## Ông Mendès France không được tấn phong vì một bài toán chính trị

**Ô**NG Mendès France ra trước Quốc Hội được 301 tham, ông thiếu 13 tham, căn cứ nơi Hiến Pháp để từ cung hòa, Ông không được tấn phong thủ tướng Pháp. Các báo Pháp đưa vào tài liệu chính thức cho rằng ông Mendès France rớt vì vấn đề Đông dương. Chủ trương thương thuyết của ông không được 314 tham tán thành.

Nhưng, đó là bài toán chính trị. Nếu người ta làm bài theo toán học dạy trong các trường thì quả Ông Mendès France có trên 401 tham. Bởi vì tất cả nghị sĩ cộng sản đều không bỏ tham cho ông tại Quốc Hội, nghĩa là không ưng cho ông làm Thủ tướng, mà ký thiệt thì tất cả họ đều kêu gào thương thuyết. Chỉ vì ông Mendès France là người thuộc đảng cầm xã mà ông không được tham cộng sản.

Cần cứ vào cuộc đầu phiếu tấn phong thủ tướng tại Quốc Hội Pháp, chính khách có thể nói rằng ý kiến thương thuyết được đa số nghị sĩ tán thành. Ý kiến này còn tiến triển. Như vậy là chính trị của Pháp đang tiến trên cái đà chấn dứt chiến tranh Đông Dương bằng sự thương thuyết.

Tuy nhiên, như trong bài trước ký giả có nói qua, còn yếu tố khác làm trở ngại nặng chủ trương thương thuyết, yếu tố này thoát ly hẳn quyền lực của Pháp. Tôi muốn nói sự liên minh của Pháp với Mỹ với sự nương nhờ nơi Mỹ.

Vì vậy mà luận lý chính trị không giống

luận lý triết học. Bài toán chính trị là một bài toán làm bằng mâu thuẫn chứ không bằng con số.

VĂN LANG

## TIN MỚI

Số 12 ra ngày Chúa Nhật 14-6-53  
8 TRANG TRÀO PHÚNG (tranh và bài)  
TRONG 12 TRANG LỚN

Giáo sư Kỳ Nệm với chế độ đa thê —  
Có đâu đư giây làm to chuyện xoàng —  
Tôi (Joséphine Baker) rất đa tình — Saigon say.. tình — Đoạn chát tiêu thuyết « Anh hùng rrom ». Ông Cà Bò Lach.

SỐ TỚI: « Đóng Ký Sوت », một chuyện cười dài tãi dài một kiêm khách cuồng.

VÀ SẮP ĐĂNG: « Ké thù của Hiệp Lịch » một truyện cười dài bắt tay với cung đặc sắc và hấp dẫn.

TRỌNG YÊM

ĐỜI MỚI số 63

## Ý VÀ VIỆC



### THỜI GIAN SỐNG CỦA NỘI NỘI CÁC PHÁP

**T**HEO một bản thông kê thì từ ngày giải phóng được ách quốc xã Đức, Pháp đã hay đổi nội các 18 lần. Tình trạng bình một nội các sống được 5 tháng 25 ngày, và nội các đứng lâu nhất là của tướng de Gaulle, ngắn ngủi nhất là của Queille, chỉ ngập được 3 ngày.

Người ta tính nước Pháp đã tiêu phí hết 5 phần trăm đời chính trị để thay đổi nội các như số mi vậy. Nếu kể các thời kỳ nội các rung rinh, sáu soạn nhào hoa lên, tình theo kinh nghiệm đã qua, thì cứ 4 ngày là nước Pháp lại thử một sự khủng hoảng.

Theo cái dã khung hoảng này số bô phoi (ghế) đã tăng từ 22 chiếc (1945) lên tối 572, do 154 chánh khách chia phần với nhau. Người ta chia ra bốn thứ bộ trưởng, 1/ bộ trưởng gấp thời, 2/ bộ trưởng làm gì cũng được 3/ bộ trưởng chuyên môn, 4/ bộ trưởng phò thông.

Nhiều nội các với một độ tốc hành như chớp nhoáng trên nền trời chính trị Pháp làm cho độ từ cung hòa chóng mặt và cả dân chúng Pháp cũng quay cuồng theo.

Người ta nói không phải thiếu phương thuốc để chữa bệnh cho nước Pháp, mà chỉ thiếu sự can đảm để thực hành thôi.

Chẳng là cái bệnh cãi vã nhau của chính khách, các đảng PUPA vẫn thích kéo dài... còn đi đến đâu hay không thì lại là một chuyện khác.



### NHỮNG AI BUÔN LẬU BẠC Đ. D?

**C**ó tin cự cao ủy Bô léc cùng tiêu thư đậm đanh kiện tác giả cuốn sách vạch mặt bọn buôn lậu bạc Đông dương (chuyên ngàn 1 đồng ăn 17 quan) đã chiếu cỏ nhác nhở đến bô con nhà ông Bô. Trong số những nhân vật buôn lậu cả Pháp lẫn Việt, bẩn thỉu kê cũng khá dài. Cuốn sách xuất bản tại Paris có nói đến cả một ban ám sát của tờ chí buôn lậu không rõ này nữa.

Người ta nhớ đến việc ký giả báo Franc

Tireur mấy năm trước sang B. D. điều tra về vụ buôn bạc trả về máy bay cháy trên vịnh Ba Rèn, cả người lẫn tài liệu ráo trọi. Kể đến một nhân vật cao cấp của sở Hải doái trả về Pháp cũng bị nạn máy bay đâm đầu xuống vịnh Ba Rèn cùng tài liệu.

Tác giả cuốn tài liệu nói về bộ mặt thực buôn bạc B. D. may thay lại ở Ba lê, và không lên

máy bay đi đầu trước ngày cuốn sách xuất bản nên vẫn còn sống!

Chưa rõ ngoài ra cự cao ủy Bô léc còn những ai sẽ đảm đương kiêm ông nữa, cả bên Pháp lẫn bên Việt?



### CON HỌC SINH Ở NƯỚC NHÀ?

**O**NG Hồ hữu Tường có mời các báo ở Saigon đến, đưa ra một dự án về sinh viên Việt sau ảnh hưởng đồng bạc sụt giá. Theo lời ông Tường thì trong số lối 6.000 học sinh V. N. ở Pháp hiện thời, sẽ có chừng 60 phần trăm (tức khoảng 4 ngàn) phải trả về nước, vì giá đình không đủ tiền gửi cho ăn học trên giá một đồng ăn 10 quan. Và ông đưa ra một biện pháp gồm có ba điểm :

1.— Hạn chế số sinh viên phải về, bỏ dở học hành, như là những người ở các ngành bách khoa chuyên môn... cần giúp họ ở lại học thành tài

2.— Nên chia ra số sinh viên nào cần ở lại, và số người trả về nước. Nghĩa là chủ trương một sự rút lui có trật tự và có tò chúc.

3.— Những sinh viên về nước, cần có trường học.

Cần bản đài giải quyết cho những sinh viên ở lại học là cho họ học bồng, hoặc lao động hóa sinh viên bằng cách họ vừa làm việc kiếm tiền vừa theo học. Học bồng giúp cho họ se trả lại sau khi trả tài.

Còn với sinh viên về nước thì cần lập một hợp tác xã cát trrolley, mướn giáo sư giỏi ngoại quốc mà phụ huynh các du học sinh hồi hương sẽ đóng góp nên tảng.

Sáng kiến của ông Tường rất hay, đáng khuyến khích lắm, như là trong lúc một số trường học ở Saigon chỉ theo đuổi mục đích con buôn.

Chương trình của ông Tường sẽ hay hơn nữa, nếu nghĩ đến cả những học sinh ở đây cũng bị ảnh hưởng tăng giá của nhà trường (sau khi đồng bạc sụt giá) mà tiền lương của các công và tò chúc vẫn đứng yên một chỗ.

U, sao chí có những học sinh có tiền sang Pháp học là được nâng đỡ mà thôi! Còn những học sinh ít tiền và hiếu học ở đây (chiếm đại đa số) trường cũng cần được « chiếu cố » đến làm chủ, phải không ông Tường?



### MUỐN LẤY CHỒNG

**M**ỘT nhát bô ở Bắc Hà có môt mục lờ mờ tìm nơi lấy chồng, tìm chồn cừu vỹ thực sự chớ không phải mối lái chim chuột như một tuần báo tái hoa son tre ở Nam hè.

Theo những lời ráo bậy lúi đã đăng ở báo này thì da só là các cô dâng tên tuyển phu. Cũng có dàn ông tuyên bố tìm nơi « sửa túi nung khẩn » song phần nhiều là trại ngoại trú tuần cù. Còn không thấy có một thanh niên nào chịu buôn tay vợ cù. Đây là một thực trạng trai thiếu gái thừa. Thời chính chiến nước nào chẳng thế.

Chỉ thương một nỗi là các cô các bà phòng không đến nỗi bige mình đã đập tiêu phong mà ra, tuy nhiên khôi khai tuyển phu mà cũng vắng tiếng phu họa.

XIN CAN ĐỒNG NGHIỆP TIẾNG DỘI

**V**i vu án giết chồng, ông Nam Định Thần Chung đang góa vợ đã khởi xướng bênh vực có Quận cung không hàng bằng ông Trần Văn Quốc ở Tiếng Dội. Điều thần động ra viết một loạt bài biện hộ và hoan nghênh có Quận là một người vợ chung tình,

TIỀN

## Nhận định

**B**AN đặt vấn đề, phá vấn đề, đều là do sự nhận định mà ra cả. Người tranh đấu coi sự nhận định đứng đầu của mọi hành động và mọi hành động và mọi quyết nghị.

Hơn hạng người nào trong xã hội, người tranh đấu không bao giờ làm việc cầu thà, không bao giờ chịu hành động mà không giác ngộ.

Trong sự nhận xét đề mà nhận định, điều tối cần thiết là tin tức, có biết tinh hình tòng quát, biết sự tiến triển của thời cuộc, biết năng lực của người và năng lực của mình mới có thể nhận xét.

Người tranh đấu không coi thường một cái tin mà con mắt người thường không đê ý. Vì vậy mà người tranh đấu phải đọc, và đọc rất nhiều tin tức. Có nhiều khi chỉ vì thiếu một cái tin nhỏ mà sự nhận xét sai lầm rất xa, làm cho sự nhận định không có giá trị, và làm cho quyết nghị không có hiệu lực.

Bạn là người tranh đấu. Tôi khuyên bạn nên ham đọc, và đọc với sự chăm chú đầy đủ, và đầy đủ ý tứ. Tôi tỷ dụ : bạn đọc tin hàng ngày, nghe nói có phái đoàn thương gia Pháp sang viếng Bắc kinh để nghiên cứu thương mãi.

Một cái tin khác nói rằng có 270 lá đơn của các hầu tước Maroc xin phế quết vương và xin với quan toàn quyền Pháp.

Bạn sẽ không bô qua. Trong tin trên có nói đề tim lối giao dịch, trong tin dưới có nói « họ » xin với người Pháp và tướng Guillaume không có đệ về cho chánh phủ Pháp. Dưới cái tin ấy lại có tin của Văn Phòng quốc Vương định chính và cho rằng đó là do một sự tò chúc.

Với con mắt của người tranh đấu, bạn hiểu tin trên khác hơn người thường.

Trong bài này, tôi chỉ làm cho bạn đê ý cách đọc tin tức. Trong một bài khác, tôi sẽ nói thêm về các yếu tố giúp cho sự nhận định khỏi sai lầm.

BẤT HỦ

đang được tha bổng (không nhớ ông Chí Thành có đề nghị tuyên dương công trạng cho cô Quận chánh?), và tranh cãi Nam Định sẽ mở rộng cửa nhà mình ra đê ruộng... có Quận về ở chung, trong trường hợp cửa khám mở, trả « vì nữ anh hùng » về với mọi người.

Căn này đáng lẽ thốt ra cửa miệng ông Nam Định, thi ông Chí Thành lại phỏng trên. Chưa biết báo T. C. sẽ đổi phó ra sao, và chàng biết đóng nghiệp T. D. đã suy tính kỹ chưa.

Nếu vì mục đích làm cho báo bán chạy mà bạn Trần chí Thành chịu by sinh mình để gầy thêm một vụ đốt chồng thứ hai nữa, thì quả đó là một sự hy sinh tối trắc biệt cho nghề nghiệp vậy.

Bởi chác không phải chỉ một mình có Quận là keuch tình mà có lô cả Trần chí Thành phu nhân — kiêm Thanh Loan nữ kịch sĩ nữa thì sirc ghen còn đòi dão và ngoan mục đặc biệt săn khấu.

Vậy đê tránh phải chia buồn cùng đồng nghiệp, xin can bạn Chí Thành đừng hăng quá... mà đi cạnh tranh cò. Quận với bạn Nam Định.

HẬU NGHỆ

**SÀI GÒN** mát dịu. Nắng hanh nhuộm bạc ngọt caye. Tiếng chuông Nhà thờ vang dội. Với bầu không khí pha lè của Sài thành đồng lè tiếng chuông phải vút lên — mới đúng luật vật lý — cơ sao tiếng chuông lại có vẻ như tiếng chuông chùa chiêu mộ: nó àm i rền rì, thưa bê sầu, thiếu chiều cao, nó thăm vào lòng người, cuộn tròn trong đó, chứ không nâng bồng tinh cảm lên như tiếng chuông Nhà thờ lớn Hà Nội. Có lẽ vì nền Nhà thờ lớn Sài Gòn không cao như nền Nhà thờ lớn Hà Nội chăng? Có lẽ nóc gác chuông Nhà thờ ở đây không thoáng như nóc chuông Nhà thờ ngoài kia chăng? Hồi chuông âm u vừa ngọt, giọng anh bạn tiền thuỷết trẻ tuổi càng thêm âm u;

— Trong này đồng bào đời sống vật chất thi thật cực kỳ là... vật chất, ấy thế mà đời sống tinh thần thi cũng lại...

— ...Cực kỳ là tinh thần chứ gi?

Cô bạn nhạc sĩ đặc ý mím cười tiếp:

— ...Thế nào là « les extrêmes se touchent » (những điều quá khích vẫn gặp nhau)...

Ông bạn làm báo già căn vặn:

— Nhưng đồng bào đây là giai cấp nào mới được chư?

Anh bạn tiền thuỷết rắn rỏi đáp gọn thon lòn :

— Tuốt tuột các thành phần... mới lạ chứ!

Nữ nhạc sĩ, vẫn cái giọng nhí nhảnh hồn nhiên :

— Có gì mà phải lấy làm ngạc nhiên. Đồng bào Nam phần... « chúng em » chẳng sống ở giữa một cảnh thô... cực kỳ phong phú, phi nhiêu nên chuyện cơm áo có bè dẽ dàng hơn mọi nơi... nên no ăn ấm mặc, thi, trò đời là thế, phú quý sinh lě nghĩa, cho nên trong này xưa rày vẫn là lò nung tôn giáo...

— ... và hun đúc cả chủ nghĩa nőa. Rút lại, trong này là nơi ươm gióng Cách mạng, trong này nhân tâm biến chuyển lanh lǎm...

Anh bạn tiền thuỷết nói lời ông bạn già :

— Đúng thế. Tôi mời xa anh chị em có dám bảy năm trời, ấy thế mà bây giờ về đây mình thấy mình lạc lõng đáo đẽ. Còn đâu cái tính chất nóng hổi, nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy của thủa thanh biếu tiền khởi nghĩa... Ngay như giới văn nghệ

thuần túy cũng vậy...

Cô nhạc sĩ cười với bạn:

— Nghĩa là anh cho đến tại tôi bây giờ cũng thờ lợ như các anh các chị ngoài chư gi? Đúng lầm, các anh a. Còn gi nữa, bao nhiêu máu đào đã chảy, bao nhiêu xương và thịt da đang chất đống ngoài kia kia đã dạy chúng tôi — và dạy tất cả chúng ta nhiều nhiều.

Cho nên chúng tôi đâu có phải đã hóa cả ra là lá mặt lá trái, đâu có phải đã thành (cô bạn bỗng trở lại cái vẻ hồn nhiên cố hữu)... thành ra « oui oui non non = có là không, không là co, cǎ dâu, nhưng ít nhất bây giờ đồng bào trong này cũng phải biết đe giữ, chứ không đến nỗi nhẹ dạ, nồng hổi như trước nữa. Là vì đồng bào đã trai bao cầu đau đớn, bao cầu lửa bít, bao cầu phu nhịnh, gạt gãm rồi, các anh a.

## SAIGON SỐNG

Phóng sự bắt chụp của VIỆT PHƯƠNG

Một nét u huyền lướt trên vě mặt xua rầy vẫn tươi như hoa của một người « đã học được chữ ngờ ». Ấu cung là một dấu tiền bộ.

Như để thỏa đapse ý thăm của bạn, nhạc sĩ tiếp :

— Đồng bào Nam phần tiền bộ vě khoa phân tách nhân tình thể thái lầm rồi... Ấy thế mà vẫn bị bít bợm như thường... Vì hiện giờ tró bít bợm lại diễn ở tận trên binh điện... quốc tế : như chuyện phá giá đồng bạc... thi đồng bào mình biết đâu mà lường trước được chư? Cho nên chắc chắn là chưa có chuyện gì bạo động xảy ra ngay đâu — đồng bào còn đang ngờ, nên còn đang phân tách tinh hình đấy, còn phải đợi một thời gian nghiên cứu nữa rồi mới có chuyện phản ứng : đồng bào nam phần sau cơn

phong ba 1945 đã không còn là lớp người nông nổi nữa (cô bạn ngó nhà tiều thuyết) anh nhớ lấy điều đó thì mới hiểu được chúng tôi, mà có hiểu rồi thi...

— ... Thị mới được phép viết chư gi? Đúng. Nhưng nếu bắt chụp được mấy mèo chân lý... tương đối nào, tôi cứ sự thực tưởng khai thi chẳng biết có nên chăng, thưa với bà caj?

— Thưa với... ông anh, nên lầm chứ. Cố sao giữ được cho trọn cái đức tin không có không được của nhà văn nghệ chân chính : là lòng Thành khẩn... thi dù chủ quan có điều gì sơ xuất quyết là... « chúng em » cũng tha thứ, hơn nữa, chúng em sẽ bồ khuyết giüm cho...

— Như thế chúng ta sẽ gây lên được một trào lưu Tim hiểu lẫn nhau. Nhưng cố sao là phải thành khán thật sự. Vì...

Ông bạn già nghiêm nghị :

— Ở đời, ai tránh được hết lầm lỡ. Nhưng chỉ tha thứ được cho sự lầm lẫn vì... u mê — pêcher par ignorance t h ô i chư quyết không

ai tha thứ cho hạng người lầm lạc vì tham tàn hay vì hèn nhát — pêcher par ambition ou par lâcheté, — có phải không, các anh các chị?

Không khí trong phòng phỏng phát không khí một... Tòa án quân sự. Cô bạn nhạc sĩ đã lại dịu giọng :

— Đó, các vị thăm phán đã đặt điều kiện rồi. Vậy thi (cô ngó anh bạn tiền thuỷết) người làm chứng cho thời đại có thấy những gì thi cùng khai ra...

Nhà tiền thuỷết dẫn giọng :

— Xin khai : trước hết là không khi Văn Hóa trong này tệ nhạt quá : ai phận này, đúng như cảnh ngoài Bắc: mỗi nhà văn hóa là một pháo dài kiên cố, không pháo dài nào liên lạc thực sự với pháo dài nào, nói theo danh từ chính trị thi chúng ta mắc bệnh Anh hùng chủ nghĩa,

tức là Cá nhân chủ nghĩa Bản vị chủ nghĩa, cho nên iới rẽ như nám cá, vụn, mặc dầu mỗi người đều có gắng mà sự nghiệp chung và riêng « không đ. đến đâu », cả. Vì cùi mưu lợi cá nhân cho nên nhiều khi vô tình mắc mưu chia rẽ của địch, mới nói xấu, mờ vu vạ, mới phá rối lẫn nhau. Tinh thần đoàn kết bị thương tổn nặng.

Đó là điều khai thứ nhất...

Một chuỗi cười ròn khai mào cho một lời phê chuẩn :

— Tòa y cho là khá đúng... là tạm đúng, trong lúc này... Còn điều gi nữa, hay có thể thôi?

— Thưa với ba tòa quan lớn, còn nhiều nữa, nhưng cho xin khai một điều thứ hai nữa, rồi thi xin nhường chứng tá khác. Xin khai : điều nhận xét thứ nhì là : thiếu chủ trương đường lối nên phần lớn có bao nhiêu cơ quen văn hóa thấy đều đứng trên lập trường,.. trung dung, trường là vô thường vô phạt mà thực tinh thi rất có hại là trào lưu văn hóa chí có một chiều ; theo đuổi quần chúng, nhiều khi hóa ra phỉnh phò phản dân, không theo sát được giai đoạn tiến triển của quần chúng nên thản hoặc có đưa ra được một sáng kiến nào thi ít khi hợp thời thế, nghĩa là lúc thi thái quá lực bất cập, không sát với đời sống nhân dân thi nhân dân theo minh sao được. Do đó, không làm tròn nhiệm vụ hướng dẫn đồng bào, vốn đó mới là vai trò đặc thù của giới văn hóa, thành thử lầm luez vô tình đã chịu tiếng oan là thờ ơ với thời cuộc, là trốn tránh nhiệm vụ, là cơ hội, là hoạt đầu chủ nghĩa, thậm chí có khi lại đeo cái vạ « Trùm chǎn » vào mình nữa. Rút lại, vì thiếu can đảm, thiếu sáng suốt nên không nhận chân thấy đường lối tấn phat của dân tộc, không thể có chủ trương vững chắc, thành ra dâm ra ba phải, lung khùng, úp mở, ntorc đói, bắt cá hai tay, ngầm miệng ăn tiền, và có đôi khi xin lỗi các vị có đối khi bịt mũi ăn do, không xứng đáng làm hảng người hướng đạo của nhân dân. Đó là điểm thứ hai, và tạm cho là điểm cuối cùng trong vụ cung khai làm chứng hôm nay... Xin hết.

Các vị thăm phán nhìn nhau, vẻ xa vắng. Một giọng âm thầm như từ thà ma mờ địa vọng lên, lạnh gáy cù tọa :

— Biểu cung chứng này, tòa xét ra cần phải điều tra nghiên cứu thêm mới nghị quyết được công minh. Vậy tạm hoãn lại mười lăm ngày tòa sẽ họp lại xử đoán sau. Tòa tuyên bố bế mạc.

Ngoài trời, mây từ biển Án độ ùn ùn kéo về bao phủ Sài thành.

## SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG

### TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN

phương diện, đậm tính chất hoàn toàn Xã hội kia thôi.

Còn Bời sống cá nhân thi bỏ rơi, hay nói cho đúng thì hết sức là vô tổ chức.

Thì đây, ai lại giữa lúc chiêu binh, mõ mā, giữa lúc ba quân phải mõm gai ném mặt thi ông Từ Hải ông... tại vào lầu xanh, đè ông tim mắt... xanh, ông tim... chát tươi, nói tráng ra là ông bô mặc ba quân đầy đè ông đi... chím gái, ông đi... lòn đảo (đảo hiều theo nghĩa đảo hoa) thi chết đứng còn là may đó. Còn ông Hitler thi cũng rứa, giữa lúc ba quân (có lẽ là thủy lục không quân) ròn rập rút lui về đế đô thi, đóng lě ông là tướng ông phải vào sinh ra tử với ba quân mới là phái, đóng này (còn kém cả Hạng Võ đứt đì nứa cơ, vì Hạng Võ còn dám biệt Ngu Cơ đè ra trận tiền đóng này ông Hitler giật nhân tình vào... hầm đè làm lě cưới... chạy tang chính thân minh. Còn ông Tojo thi... nguyên cái vụ bắt dân Việt Nam chúng tôi nhò lúa vứt đi đè tròng day cho các ông tài gạo của chúng tôi và nuôi ngựa Mân chau, làm cho một đất Bác hò thiệt mất ngoài hai triệu con người, thi lòng Nhân của ông và của « đồng chí » các ông đè ở đâu ?

Áy thế mà, sa cơ một phút, sự nghiệp tan tành, mắc tiếng ngàn thu là... tay « đại gá ».. ! Tại sao? vì đâu nén nỗi? Sách có chư rằng : Nhìn, Trí, Dũng, làm trai thiếu một trong ba điều đó thi không thành nghiệp lớn.

Đúng vậy thay!

Như khách biến định râu hầm, hầm én, đường đường một trang kiêm khách, lấy việc tranh bá đồ vương làm việc cám bừa, nên luyện cho mình có thừa cái vốn vě Trí, vě Dũng.. thi dĩ nhiên là phải tranh được bá, đồ được nghiệp vương. Nhưng sự nghiệp chỉ là sự nhất thời, công danh phú quý chỉ là ngọn lửa rơm trước cơn gió lốc, có khác chi sự nghiệp của Hạng Võ thuở xưa, và sự nghiệp của phe quân phiệt Nhật, Đức thuở nọ?

Tại sao vậy? Tại sao Hitler cũng như Tojo, Tojo cũng như... Từ Hải, cả ba đều « sống rực lên rồi lại tắt phut ngay đi » như vậy?

Tại rằng : cả ba đều Trí, Dũng có thừa, nhưng chỉ vì thiếu lòng Nhân nên công nghiệp đã thành ra công... cốc.

Cả ba đã thành công, trong khoảnh khắc, rồi nỗi gương Hạng Võ mà bỏ mình bén súng, là vì cả ba đều chưa biết Tu nhân, tích đức. Cả ba đều thi chúc đời sống đoàn thè (người thi đấu Đảng, kẻ thi tướng quân), thi chúc đời sống nghè nghiệp (Inghé lãnh tụ và nghè... lục lâm), thi chúc thật là chu đáo, nhưng cũng chỉ chu đáo, vě có hai

Nên họ đã thành mà không đạt : họ (xem tiếp trang 32)



Phản ứng của dư luận các giới

# VỤ ÁN GIẾT CHỒNG

PHÒNG VĂN CỦA TRÚC SƠN

**LỜI TÒA SOẠN.** — Vụ có Huỳnh (hay Quản) rồi đâm chết chồng nhờ các báu làm ồn mà thành ra to chuyện Không khêu khích tội ác như các đồng nghiệp đã lên tiếng, bệnh vực cho thiêng phu sát nhân vì ghen, cũng không buộc thêm tội cho người đàn bà này, Đời Mới, đưa ra đây những ý kiến khác nhau của các giới, để ghi sự phản ứng của dư luận đối với vụ án giết chồng mà thôi.

## MỘT ANH BẢN THUỐC LÁ

— Vợ tôi có xem báo có kè chuyện. Cũng có điều ức trong đó. Dầu sao vẫn không nên giết chồng.

## MỘT ANH BẢN VÉ Ô TÔ BUÝT

— Tôi ít đọc báo. Góp đọc, tôi ít đọc tin lật vặt hàng ngày, thích coi chuyện đầm đá nhau vui hơn.

## VỢ MỘT HƯU QUAN (BÀ Q)

— Kêu án hai mươi năm thì quá, mươi năm đúng tội. Cứ như có Quản, còn hàn gắn cảnh già dinh ghen tương đau đớn hơn nhiều. Họ giết chồng cả sao? Đòi dầu sắng quan quai, còn đâm nứa, không ác không làm đực.

## LAI VỢ MỘT HƯU QUAN KHÁC (BÀ D.)

— Cố Quản đại dột. Đại vi phải thấy mình ho lao, sê vào tù, sê có lúc ăn năn, cần rứt, ghen thù trả thù cho đau đớn, đừng đại mà giết.

## MỘT THIẾU NỮ TIỀU THƯƠNG (cô V.J)

— Đúng! Nhưng tôi khác. Tôi đốt xong tôi tự tử.

## MỘT NỮ SINH VIÊN ĐẠI HỌC (ô D.T.)

— Không ác không giết được. Chán ngán cho đàn ông, thời nào cũng thế!

## NỮ CHỦ NHÂN MỘT TIỆM GIẢI KHÁT

— Cố tôi có nghe. Mặc làm ăn, tôi chẳng thích bán táo chi về vụ đó.

## MỘT NHÀ NỮ TRÍ THỨC (B.X.)

— Nói gì nói mãi vụ có Quản, bao nhiêu chuyện lớn không bắn. Người ta chết hàng triệu, thảm chí. Nói một lần là đủ.

Lòng dạ cũng độ ác. Tha bòng, các đức ông chồng có nứa « dộn thò ». Rồi nội chuyện các bà bão đưa tiền đi đánh bài, không đưa cũng dù chối với các bà. Năm nǎm, họ lao, cũng mục xương rời, cần chi 10, 15 nǎm nứa.

## MỘT ANH ĐẠP XÍCH LÓ

Vẫn không thể giết chồng được. Bởi xì, a, chắc lảng trì mất. Bây giờ để 5 nǎm từ chàng có chí là nặng cá.

## MỘT VŨ EM

\* Trí nǎm thè bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng a. Méo mờ là thường của đàn ông. Họ chơi bài, nhưng « hỏng » thế nào bô minh đầu, sau cũng về với vợ. Cho nên không nên giết. Luật pháp xú 5 nǎm là phải đó.

rộng làm. Ngoài luân lý, chàng có cách gì khác theo tôi.

MỘT VỊ LINH MỤC  
(nhà thờ T. B.)

— Áy chết! Chết! Chết!

## MỘT THƯƠNG GIA ĂN KIỀU CHỢ LỚN

— Tôi đọc báo Việt không thạo. Nhưng có nghe một bà vào mua hàng kè chuyện.

Bên Ái độ không thấy những vụ như vậy.

Nếu vụ đó ra trước Tòa án Án, chắc xử tử đó.

Cùng một nền văn hóa có nhiều điểm căn bản giống nhau, thế mà ba trạng thái xã hội Việt, Hoa, Ái bây giờ khác nhau nhiều.

MỘT THƯƠNG GIA HOA KIỀU  
O CHỢ LỚN

— Báo Tàu có dịch đậm nên nhiều người Tàu biết vụ này. Có câu báo Tàu khởi đầu « Chúng ta coi chúng là vợ lẽ, mèo cùi lâm, coi chúng là xứng của các bà ». Báo không bình luận, chỉ có một cảm tưởng « Ghé thay cho đàn bà ».

Tòa Trung hoa xử vụ trọng tự, chắc sẽ bị cột vào đá, bỏ trong thùng thả xuống biển mực.

MỘT ỐNG GIÁM BỐC MỘT NHÀ  
XUẤT BẢN (H. V.)

— Báo chí nói nhiều quả sút đi. Cố Quản được tha, xã hội ở thiên tú Việt Nam không lòng thừa nhận. « Phụ nữ đừng đón thương cô Quản, nhưng cũng không ủng hộ việc giết chồng đâu. Các báo bên nhiều quá, chắc một phần, các ông « báo » sự cái chối nhà của các bà đó. Má nào phải các ông chỉ có một vợ đâu.

Thà là khuyên khích nữa đó. Việc có chủ mưu từ lâu. Không phải không đáng thương, nhưng có quá quá lầm.

Ghen đến giết chồng không nên. Phải xú, nặng, nhẹ tùy đó. Có một điều đáng chú ý là « phượng Hồng tu xưa nay hiếm có chuyện giết chồng. Bây giờ bắt đầu đó. Coi chừng nó thành cái « dịch ».

Luận lý Đóng phượng có phần hay đó chàng?

## MỘT VỊ LUẬT SƯ

— Không nên bàn tán nhiều quá, nó sẽ có ảnh hưởng không hay cho xã hội: « Nhắc nhiều dồn cô Quản là nhắc đến nghìn vạn cảnh ngộ tương tự. Sẽ có cái ám ảnh: « Ghen tị giết ».

Đây là ý kiến riêng của tôi :

Trường hợp tuy là cố sát, nhưng nên xét lại, Tòa án cần nhớ một nhà chuyên khoa về « bệnh thần kinh » phân tách xem có Quản khi giết chồng, có còn đủ lý trí như một người thường không. Để xem thử trường hợp của cô có phải là một trường hợp « nứa điên nứa dại » không (y học gọi là demis fou, paranoïques hay schizoides). Nói có sao còn đủ trí óc để mưu mò xép đặt chuyện giết chồng? Có thể cô còn đủ trí óc, nhưng nếu cô thuộc vào cái trường hợp « nứa » nói trên thì. « Trong thời gian quản tri, bị ám ảnh bởi một tư tưởng xì dò, họ vẫn còn chút thông minh canh nhận, mưu tính công việc của người thường (folie raisonnante).

(xem tiếp trang 32)

## TRONG SỐ TỐI :

## Đường lối của Đời Mới

Bức thư gửi một bạn văn nghệ Pháp (về việc tác giả « Soleil au ventre » được Giải thưởng Lýnh Nhứt Tiêu thuyết 1953 của Hàn lâm viện Pháp)

HOÀNG THU ĐÔNG

## Cuộc thảo luận đối diện giữa nhạc sĩ Phạm Duy và Thanh Lương.

Nói chuyện với nhà văn hóa Pháp ở Sài Gòn

của VIỆT PHƯƠNG

ĐỜI MỚI số 63



## NHẮN BẠN HỌC SINH

lắng và hân vui. Họ nhìn phượng nở, phượng rơi, lòng họ hình dung những hình ảnh của một giấc mơ êm đềm đến: cảnh gia đình ấm cúng, những bãi biển thông reo, những lán sóng lán tần, những con dã tràng xinh xắn, hoặc những chán đời thẳng tắp xa xôi, những cánh đồng lồng gió, những vườn cây vú sữa, nhãn lồng. Lòng họ nhẹ nhõm lên như những tên tù vừa mãn hạn. Họ tha hồ nô đùa với sóng với gió, nghe thông reo chim hót... Họ vui cái vui hồn nhiên của tuổi trẻ. Ai mà nói được tâm tư của trong những ngày đầy Thơ, Hoa và Mộng.

« Ôi lát cả mùa xuân trong mùa hè ».

Năm nay phượng lại nở một lần nữa, nhưng chắc long thu sinh nào đâu xẩy được mộng hè như những năm xưa trước. Qua bao năm khôi lúa, mùa phượng nở, mùng nghỉ hè đổi với họ nhạt nhẽo làm sao! Họ nhìn phượng nở, lòng không khôi hăng khuênh nhớ tiếc những mùa hè của một thuở xa xăm. Họ khát khao những mùa hè ấy lắm, họ mong nó man trôi lại để làm êm dịu bớt những khổ đau trong mấy mùa ly loạn. Đã mấy mùa phượng nở, họ phải giam minh giữa những kinh kỳ nào nhiệt mà ánh sáng đỡ thành gợn lên những vần đục nhơ. Đổi với họ ngày nay những cánh đồng xanh êm như tấm thảm nhung, những chán đời sườn núi cheo leo, những giòng sông quanh co uốn khúc... sao mà xả xăm quá thế!

Họ lặng nhìn những dây núi xanh xanh ở tận chân trời xa lấp, lòng lại vướng lên một niềm trước vọng khát khao.

Ô! cái gì bó buộc những cặp chân non trè thêm đi, khát khao một luồng gió ngọt hiền không vướng bụi đô thành ô bùn. Than ôi! họ không còn được tự do mơ đến giấc mộng của thời thu sinh thuở trước!

« Ruộng gió đồng trăng anh cũi di. »

Qua những đêm hè oi bức họ nắm nghe tiếng súng vọng xa, sáng bừng mắt dậy họ thấy phượng nở từng đám dài ngoài phố, phủ một màu đỏ chói ngoài đường, họ không còn nghĩ đến mùa nghỉ hè mà trưởng đến màu đỏ của mỗi mùa múa lúa đang lên và tràn lan khắp non sông thân qui. Qua mấy năm rồi mỗi lần phượng nở đó là mấy mùa xuong núi múa súng. Mùa hoa phượng đỏ quá nhưng nào đâu làm thảm tươi được lòng họ trong những mùa hè chinh chiến?



Nhứt quỉ nhì ma...



NAM.— È, mày trồng tao có giống cao bồi không?

BẮC.— Còn mày thấy tao có giống Zô-rô không?

NAM.— Giống lầm, chúng mình đều cùng học trường cao bồi cả mà!



THẦY.— Các trò hãy kể lại một kỷ niệm vui vui nhất trong dịp nghỉ hè vừa qua.

A QUAY SANG B.— Kỷ niệm này có được không mày?



Nhin thì cứ nhìn chừ việc gì mà mày phải che nứa mặt tại?

Tao sợ thầy bắt gặp mình ngầm hành quăng cáo lõa lăt, nên chỉ nhìn một mắt thôi. Lỡ thầy có phạt thì cũng nhẹ đê phản nứa.

ĐỜI MỚI số 63

TRƯƠNG XUÂN



# ẢNH HƯỚNG MÀN ẢNH VỚI TRẺ CON

của XUÂN VINH

có khi nào trước hoặc sau khi xem, cặp vợ chồng ấy tự hỏi câu này.

— Sự thật, chúng ta sắp sửa (hoặc đã) cho con chúng ta xem những gì?

Nếu quả thật đã có nghĩ đến thì rời họ cung lúng túng mà an ủi:

— Chắc! Hơi đâu mà băn khoăn. Bé nó cũng biết đó là « Xiné ». Chuyện « xi nè » thì có gì mà ngại.

Nhưng rồi, nếu « Bé » có hỏi tôi thì họ sẽ lúng túng... để rồi cất nghĩa quàng xiên cốt làm cho nhẹ bớt ảnh hưởng tai hại của những lớp tuồng đang diễn; họ có ngờ đâu sự vụng về ấy càng làm cho tai hại thêm.

Dưới đây là một cảnh khác.

Rạp hát bóng chiếu phim « cò bobi ». Ông bà, mua nguyên cả một dây ghế, để cho cả gia đình đi xem (kè cả con bòng, con nách, đứa lớn, đứa nhỏ). Thế rồi, mạnh ông, ông xem, mạnh bà, bà xem.

Nói đến giáo dục trẻ con người ta phải nghĩ ngay những kẻ có trách nhiệm trực tiếp, cha mẹ và thầy giáo. Trách nhiệm hai bên đều nặng như nhau.

Nhưng đối với vấn đề ảnh hưởng của màn ảnh với trẻ con, thì cha mẹ lại là người chịu trách nhiệm nặng nhất... vì... chính cha mẹ là những người đã nhiều lần cầm tay con dẫn đến rạp hát bóng, và dui tiền vào tay nó... để « nó đi cho rảnh ». Ngoài ra nó xem phim gì... mặc kệ nó.

## TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ

BÁY giờ chúng ta đi ngay vào vấn đề. Có những tài tử hát bóng chuyên đóng những vai khùng khiếp chảng hạn như: Boris Karloff, chuyên môn trong vai quỷ nhập tràng, hoặc Peter Lorre, thiện nghẹt những vai sát nhân tàn bạo. Nét mặt, dáng điệu của những tài tử này chỉ hiện lên màn ảnh là đủ làm cho người xem quên Lết sự thật bên ngoài đè sòng hòi hộp kinh khủng theo từng cử động của họ. Tên tuổi của những tài tử này được nhắc nhở chừng nào càng có nghĩa là những ấn tượng hãi hùng do họ tạo ra càng in sâu vào tâm trí người xem chừng ấy.

Ấy thế mà đã có một lần nào đó có một cặp vợ chồng trẻ tuổi nào đó... đi xem Boris Karloff đóng trò... không quên đem theo em nhỏ (mầm non hạnh phúc của họ đấy).

Lẽ có nhiên là để mua vui. Nhưng đã

và cười hét thoa thích khi những vũ nữ trên màn ảnh lần lượt cởi bỏ chấn áo...

và nhảy rum ba, một thứ rum ba... hỗn loạn, diệu kỳ.

Vì thế, cái cảnh này, và hai cảnh nói trên đã nhắc chúng tôi nghĩ đến vấn đề trong những vấn đề rất quan hệ mà hầu hết những người có trách nhiệm trong việc giáo dục con trẻ lại hờ hững lơ là như.

Ngoài việc « cấm trẻ dưới 16 » mà chúng tôi cho rằng không được thực tế lắm, còn một việc khác đáng làm hơn nữa là hạn chế trẻ đi xem hát bóng.

Nhiều ông chủ rạp đã nhìn nhận rằng hết một phần ba khán giả các rạp hát bóng là những khách dưới... 16 tuổi.

Và hai bác sĩ (Le Moal, và Faugere) đã lập một bản thống kê cho biết là cứ trong 1.200 đứa trẻ, thì có đến 60% đi xem bốn lần trong một tháng (và ngoài ra một số khác có thể nói là mắc bình xi nè,... đến 15 lần mỗi tháng).



ẢNH HƯỚNG CỦA PHIM, CỦA PHÒNG TỐI

CHẮC không ai cãi được rằng, « xi nè » đã đặt khán giả vào một trạng huống thụ động. Bóng tối bao trùm càng làm cho trạng huống ấy thụ động thêm nữa. Chẳng lại với ảnh hưởng ấy, trẻ con hoàn toàn bất lực. Những nhân vật trong phim đã trở thành những cái điện ảnh của « khen ngợi », của kinh khủng, của ham thích.

Đã có khi nào ta chịu để ý nghe những câu tâm sự của con em chúng ta với chúng bạn nó trong tự như thế này:

« Tao đã đợi cuốn phim ấy cả tháng. Cuốn phim ghê quá. Đầu những thay chắt là thay chắt. Ghê gớm nhất là cái bàn tay của thằng cha chắt... gõ cửa. »

Hoặc là :

« Tao đã nằm mê thấy tao làm linh kin bắn nhau với ăn cướp ghê quá... bị nó bóp cổ tao chút nữa thì chết ngạt. »

**ĐỜI MỚI** số 63

Các em ấy không nói « dốc » đâu. Nó mơ thật đấy. Nhưng giấc mơ kinh khủng ấy diễn diễn lại sẽ có hại đối với não thể nào, không nói chắc ai cũng biết. Nhưng ác thay, chính chúng ta đã vô tình hay hữu ý... truyền vào óc chúng những giấc mơ kia.

## PHIM CHỦA ĐỨNG NHỮNG GÌ?

BÁY một bản thống kê làm cho chúng ta giật mình ! Mà bản thống kê ấy lại đúng, than ôi !

Trong 400 phim chiếu ở nước Pháp trước chiến tranh, người ta đã đếm được 310 vụ án mạng, 104 vụ ăn trộm có khi giới, 74 vụ vu cáo, 43 vụ đốt nhà, 182 vụ lâm chứng dõi, 84 vụ dùi đòn và thành niên 192 vụ đâm bà ngoại tình, 213 vụ đâm ông ngoại tình, vào lối 7853 án mạng bắt quả tang.

Những cuốn phim dở kiêu căng, chỉ cốt để trình bày sự hoang phi xỉ như nhà xe du thuyền v.v... chỉ tạo nên được hình ảnh một thế giới giả hiệu và dở dại. Điều ra ngoài sự « vô thật » trẻ con và ngay cả người lớn, tim lại sự thật ngoài đời, và họ từ chối không nhận sự thật ấy.

## NHỮNG HÌNH ẢNH KINH KHỦNG

NGAY cả đến trong những phim dành riêng cho trẻ con, người ta cũng không quên tạo nên những lớp kinh khủng.

Pinocchio, Blanche Neige, hay Alice au pays des Merveilles cũng không tránh khỏi nạn này. Cái cảnh cá voi há miệng trong Pinocchio, hoặc cảnh Alice bị nghẹt thở, trong Alice au pays des Merveilles, hoặc cảnh con mèo phù thủy quái gở trong Blanche Neige .. đều là những ảnh kinh khủng làm khiếp đám trẻ con.

## HỌC ẨN CỦ ỐP

BÁY giờ, trước hết, chúng ta hãy kể một vài thí dụ. (bên Âu châu, là những nước di tiền tiến trong nghệ điện ảnh) của trẻ con học ở màn ảnh.

Sau cuốn phim Poil de Carotte đã có một em bé tự vận.

Nhà văn Hervé Bazin đã kể lại một chuyện :

« Trong làng Dival, người ta tìm được một em bé bị treo cổ trên cây, chỉ vì nó muốn bắt chước Tarzan. »

Tòa án ở Rodez xử một đảng... ăn trộm gồm toàn các cậu từ 9 đến 13 tuổi. Bọn này cát nghĩa rằng... chỉ vì muốn có tiền đi xi nè.

Đây là một vụ án mạng hồn hôi.

Một ví trạng sư ở Landes thuật lại trường hợp sau đây : « Tôi được chỉ định

(Xem tiếp trang 28)

## TÙY BÚT

# VE và PHƯỢNG

Thân tặng các học sinh ở Hué. — T.K.

VE và phượng hồn cố tiềm duyên với nhau. Mỗi lần phượng nở, ve rền rĩ ca khúc nhạc lòng, nhịp với tiếng ve kêu phượng thắm rót từng giọt máu. Nắng cũng vầng thêm đê làm rát rã óc người khi đã mệt mỏi vì ám thanh, màu sắc ấy. Sóng cũng xanh thêm, mắt cũng sáng thêm và đầu dây dưới mái trường rộn rã niềm chia biết.

Ve vẫn rền trong phượng thắm. Phượng nhịp nhàng rơi theo giọng ca ve. Mây đưa học trò lơ cành vòi, thản thờ nhìn ra sân trường. Mùa kia đỗ quố. Đôi thằng xé giấy làm thơ, tưởng mình đi giữa đường ngập nắng.

Không biết mỗi ai mà đỗ thế ?

Hình như lâu lăm một lần hồn.

Chàng trai di giữa đường hoa máu,

Bỗng thấy rơi.. rơi.. nhường chút hồn »

Rồi thời gian tiếp đến mãi. Mỗi lần hè đến, phượng lại nở, ve vẫn than vòi dưới mái trường rộn rã niềm chia biết.

Nhưng giọt bỗng đòi chiều. Bốn phượng lửa dậy. Sau những lúy tre tiếng súng át cả tiếng ve và máu đào thắm hơn phượng đỏ. Ve, phượng ngập ngừng trao nhau niềm tâm tâm sự giữa sự hờ hững của con người.

Có những chiều u tịch ve đan theo bước hoàng hôn đè giao nỗi bâng khuâng vào lòng dâm cố phụ. Nhưng bình minh đèn người ta quên ve và không thèm nhìn phượng. Đồng ruộng ngập láu vàng. Xa xa súng vẫn nổ. Tình ve ý phượng có nghĩa gì khi cảm xúc đang uốn lên những bờ cao cát. Ve buồn ve cứ than, phượng sầu phượng cứ rung.

Thành thị đâm mình trong cơn lốc. Bụi đường tung mù cả bóng người. Ám thanh hình ảnh hỗn loạn quá chừng. Trong sự mê mệt ấy có ai uống ly « cà phê đen » để cho tâm trí mình tỉnh lại ? Người ta quên tất cả, quên luôn nỗi phượng, niềm ve.

Phượng nở đê cả phố phượng. Bên bờ Hương giang, phượng uốn cành soi trong gương nước. Ve lại rền vang, ám thanh dùi dặt, lè thê của những thời xưa cũ. Một bọn người lẩn thẩn tìm lại « bóng ngày qua » : bọn học trò. Buổi trưa hè, dưới gốc phượng già với cô nữ học sinh ngồi đọc sách. Cố đổi nàng nhặt từng cánh phượng ép vào vòi đê làm gì ? Tiếc nồng ư ? Không, họ tiếc những chuỗi ngày xanh se tàn như bông phượng thắm. Lúc nào khôn lớn, lấy ra ngó lại, lòng họ chắc bùi ngùi. Mấy cậu học trò thản thờ nhìn lên cành cây đỗ ôi. Còn gì thanh bình hơn khi ngồi giữa bốn bức tường yên tĩnh mà nghe phượng nghe ve.

Mấy tập lưu tình chuyện toy nhau đế cho những trang giấy trắng mang đầy nỗi

ve phượng. Ve phượng gọi chua xót. Rồi cảnh lén đường, cảnh tiền biết, ý tưởng bèo bợ, mây tan đầy cả quyền vò. Họ khóc như ve và biết đau mắt chà đờ như phượng. Nhưng than ôi ! Sóng Hương chưa là Dịch Thủy và những mài dâu xanh chưa uốn móng Kim Kha. Đường song Tân nái non trùng điệp mà cần chí đít xa, đầu dây cung đầy rây mặt Thủy Hoàng. Bọn học trò đưa nhau trên bến đò Thủ phủ đê người sang Kim luồng, Thành Nội ; bắt tay nhau đầu cầu Trường Tiền đê ban « trày » Gia Hội, Ngũ Viên. Cảng khóc, cảng than tuy dài ngày sau « lúc phân kỳ » họ đã gặp nhau trên mây phô Gia Long, Hưng Präo.

Người khóc cho một tình cao cả, mình khóc những chuyện con con.

Người sầu vì chưa thoát thân vong quốc, mình cũng sầu vì xa vắng một cõi đất hùng huyền !

Rồi thêm phượng, thêm ve : ve rền như kèn đám ma, phượng thắm như giấy phủ quan tài. Cố ai chết đâu mà màu tang đầy cả phố phượng.

Vài tiếng súng nổ. Phượng sẽ sẽ rơi dầm ba cánh trên nền cỏ xanh. Ve ngừng ru trong chốc lát. Đôi đứa học trò cung nghị viết đê chờ tiếng súng tắt ám vang.

Dưới lùng mây ai đê trên ruộng lúa còn thắm gấp mấy màu phượng « đọng » trên sân trường. Người ta tranh nhau tùng hạt vàng trong lúc có kè giành nhau một tờ áo biếc. Vui vậy mà buồn thay !

Trưa nay nắng quá. Nắng làm dù cả tấm thân. Nắng ngập mènh mông, phượng cười đù ôi : một trùng dương máu lửa giữa kinh thành.

Nắng xưa ấy, tháng ngày biến biệt

Nắng từng rẽ trên mây thi hài »

Buồn nhớ lạ ! Ở đây chỉ phượng ve... Phượng thắm như son già đỗ làm máu ; giòng ve, tiếng kien » để hèn như tiếng ruồi xanh ! (xem tiếp trang 32)





**DÙNG** lợi khí văn nghệ để  
cô động tuyên truyền một vấn  
đề gì thường thu được thành  
công rực rỡ nhất là khi tác phẩm  
đã lại đạt được nghệ thuật.

Đồng ý kiến với tác giả là  
muốn gây một phong trào khoé  
bằng cách tuyên truyền cô động  
thanh niên học sinh yêu chuộng  
tập thể dục theo phương pháp tự  
nhiên nên chúng tôi đăng bài này  
để tặng bạn đọc.

### ĐỜI MỚI

## ĐÔI BẠN

của TY SAC

Riêng tặng anh Lê-văn-Sáu,  
lực sĩ Việt Nam



Còn anh, gió rét xem khinh  
Áo thường anh mặc che mình đùi thôi.  
Bem anh so sánh cùng tôi  
Như trời với đất xa xôi quá chừng  
Anh xem như ánh triều dương  
Chiểu ngàn tia sáng đậm đường thanh  
nên.  
Tôi đây như thế cây đèn  
Lung lay trước gió phận hèn chịu thôi.  
Anh ơi! Trót sống ở đời  
Sống như tôi cả, chết thời còn hơn.  
Sống mà ôm yếu, gầy mòn  
Sống gieo phiền lụy, sầu buồn xung  
quanh.  
Sống mang due khổ vào mình  
Không ích xã hội, già đình sống dư.  
Sống trong cái cảnh sống thừa  
Nay đã chan ngán... đợi giờ quyên  
sinh.



CẬU A tìm hỏi câu Bé  
Có sao chẳng thấy anh hề ôm đau?  
Da anh tươi thắm một màu,  
Da tôi xanh nhợt như tẫu chuối non.  
Một tháng ba mươi ngày tròn,  
Không ngày thư thái tâm hồn như anh.  
Khi té, khi mỏi trong mình,  
Khi nghe choáng váng như hình rرفu  
say,  
Khi sổ mũi, lúc bụng đầy,  
Khi đầu nhức nhối, chân tay rã rời,  
Chẳng muối ăn, chẳng muối chor,  
Chẳng thích trò chuyện, chẳng vui  
công làm.  
Còn anh trò chuyện cũng ham,  
Vui chơi cũng thích, việc làm cũng hăng  
Anh trông phơi phới trong lòng,  
Như triều biến cǎ, tôi hăng ước mơ.  
Còn tôi ủ rủ bỏ phờ,  
Như ao đầm lạnh mập mờ dưới sương  
Anh trông gợn ghê trăm đường,  
Sao tôi nặng nhẹ như tuồng deo cần.  
Anh thích vận chuyển tay chân,  
Tôi sao chỉ muốn đường gần im lìm.  
Lưng anh vừa thẳng vừa mềm.  
Trong anh vừa dẻo, lại thêm nhẹ nhàng  
Lưng tôi chẳng thẳng, lại cong  
Khi ngồi, lúc đứng, nhức trong thân  
mình.  
Ngực anh, hai quả đồi xinh,  
Nở nang đầy đặn như hình đắp tó.  
Bụng anh không nhổ, không to  
Thon thon thó thịt nằm bò ngang ngang  
Đít anh trông thật nở nang  
Ngắm lâu, những thấy anh càng đẹp hơn  
Còn tôi ngực lèp, bụng tròn  
Gân xanh giăng lưới ai dòn cũng kinh.  
Đít tôi teo lại như hình  
Ai đã rút thịt để mình lớp da.  
Trong anh chắc chắn đậm đà  
Cánh tay bả vể như là bọc gang  
Nhìn anh đi đứng vững vàng  
Cặp đùi đưa bước nhẹ nhàng như bay.  
Còn tôi, chân căng, cõi tay  
Gầy khô như thế mẩy ngày đổi ăn.  
Chân tôi thiếu sức le thán,  
Đi non cõi số mỗi dồn tú chí.  
Tôi lo mưa nắng mọi bể,  
Chân ten áo dạ bận che thân mình

Khi dồn sức để « chạy dài »  
Lúc nắm sái đất, bò dài như luron.  
Có khi uốn eo bộ sườn

Trong như con vịt lội bùn tìm ăn.

Đôi khi uốn hòn tròn thân

Lưng khom khom cuộn như luồn lụt ai.

Có lúc nắm chặt giày dài

Leo lên, trượt xuống, đèo dài nhẹ nhàng.

Xong xuôi ra trước bờ sông

Lao mình xuống nước theo giòng bơi đi

Tắm xong lung thủng lút về

Biết tâm buổi sáng bằng ty nước

đường

Ôi sao khoan khoai lạ như rồng!

Ôi sao cảm thấy mến thương đời vàng

Suốt năm chẳng phải thuốc thang

Chẳng đau, chẳng thấy băng hoàng

mỗi té

Lúc hạ đến, khí đông về

Trong mình vẫn thấy không hề đổi thay

Thịt da tuồng đã dạn dày

Nắng mưa gió rét đắng cay mùi đời.

Trong mình dào dạt nghĩa tươi

Nỗi buồn cố đến, cũng vui đón mừng

ít khi suy nghĩ mông lung

Hay buồn vỗ ván vì không có gì

Anh ơi, lo nghĩ làm chi?

Đúng theo lời dặn, anh về thử xem.

Khuyên anh cố gắng bền tâm

Đại ngày kết quả ám thăm đến nơi.

Tin anh ba tháng trở lui

Trong anh thay đổi ít người nhận ra.

Da anh tươi thắm đậm đà

Ngực anh căng nở bụng lá là thon.

Anh đi chắc bước nhiều hơn

Bây giờ thư thái tinh hồn hồn xưa.

Đời anh tươi trẻ như hoa

Lòng không ân hận, sống thừa đáng

khinh.

\*\*\*

— A nghe Bé kể sự tình

Lòng vui luồng nghĩ sục mìn mà to

Bé liền hiểu ý, nói to

Rằng anh không phải đắn đo ngại ngùng

Cần phất, ăn uống có chừng

Chín giờ dinh ngứa dùng có quên

Năm giờ dậy sớm thói quen

Đặt chương trình tập chờ nén làm cần.

Lượng sức tập luyện cũng cần

Không nên ít quá, chẳng nên ham nhiều

Chuyên cần, đức tính đáng yêu

Mong anh ghi nhớ mấy điều dặn trên.

Tập theo « phương pháp tự nhiên »

Cách đi, lối chạy xếp lên đầu hàng

Ngực tim này nở ngang ngang

Rồi đây anh thấy rõ ràng thành công.

\*\*\*

A nghe khoan khoai lạ thường

Lòng anh sung sướng như tuồng nở

hoa.

Hai người hiểu ý cười xòa

Bắt tay từ giã mặn mà nhìn nhau.

và Chồn quắn quít bèn vị đạo sĩ, không rời nứa bước.

Một buổi sớm, ba người cùng vào rừng kiếm củi. Trong khi đang cặm cụi làm việc, bỗng một tiếng cảnh khô gác: một con vật mình xám rơi ngay bên đồng cùi, bất tỉnh.

Vị đạo sĩ nhận ra đó là một con khỉ, trên trán bị cảnh cây nhọn đâm thủng một lỗ sâu. Người lại đặt hái lá nhai nhô, dấp lên chỗ bị thương, và cùng Chồn, Thủ công Khỉ về hang cứu chữa. Sau vài ngày, Khỉ lành mạnh, không thiết trở lại cùi bã nữa.

Từ năm này qua năm khác, người sống trong một vòm đá, lấy hoa quả rẽ cây làm thức ăn, lấy đệm cỏ làm giường ngủ và sống yên tĩnh kéo dài cuộc đời phẳng lặng.

Bỗng một hôm vào tiết đầu xuân, một tiếng súng nổ từ xa đưa lạc, phá tan cảnh tịch mịch của rừng sâu, rồi một con Thủ hiện ra bên bụi rậm, run rẩy. Nó bị thương nặng. Vị đạo sĩ đến nâng con vật dậy, ôm nó vào lòng và về như người mẹ hiền âu yếm đưa con thơ.

Người an ủi:

— Con yên tâm, ta sẽ chữa cho con lành mạnh như thường. Con đừng hoảng sợ nữa, bọn di săn không còn ở đây đâu.

Nói xong, vị đạo sĩ bồng con vật khốn nạn vào hang đá, xé mảnh áo, lấy một ít thuốc dầu bäng bó vết thương ở chân. Lần lần, con vật cựa quậy được, triu mến nhìn vị đạo sĩ. Trong hơi thở hồn hồn, nó phieu phào.

— Thura ăn nhân. Người đã cứu sống tinh thần hồn mòn này, con xin nguyện đời đời ở cạnh người, làm người bạn nhỏ của Người để tỏ lòng biết ơn.

Vị đạo sĩ nhận lời. Từ đó, người và vật sống yên vui trong hang đá.

Một hôm, tiếng động đất làm chấn động khắp vùng, những tảng đá lớn đổ xuống bên xưốn núi và đập ngay lên một con chồn bê bồng. Tiếng rên la của chồn vang đến tai vị đạo sĩ. Người vội vàng chạy đến lật tảng đá, cùi xuống. Chồn sợ hãi nhưng đạo sĩ đã ôn tồn.

— Ta đến cứu con đây.

Thấy nét mặt hiền từ của vị cứu tinh, chồn trấn tĩnh nhưng ngạc nhiên vô cùng vì từ xưa đến nay, loài người đâu có tốt với chồn như thế. Rồi trong giây phút, không ngăn ngại, chồn nán nỉ xin với vị đạo sĩ được ở gần Người.

Từ đó trong hang đá thêm một người thứ ba. Trừ những lúc đi kiếm ăn, Thủ

vài ngùm nước đờ lóng. Người đến ngồi trầm ngâm trên phiến đá, phóng tầm mắt về phía chân trời vô định.

Thấy tình cảnh xót xa của vị cứu tinh Thủ đau lòng lắm. Nó vội vàng hỏi một it cõi thơm dáng vị đạo sĩ nhưng cõi chưa qua, Người lắc đầu từ chối và quên mình. Người vẫn vâ.

— Về phần con' hôm nay con kiêm đủ thức ăn không.

Thô như không nghe thấy, nó kêu lên: — Trời ơi! Người sẽ chết mất! không một trái cây!

Vị đạo sĩ vẫn nhiên, đưa mắt nhìn ba con con vật thân yêu ngồi quanh mình nói trong hơi thở:

— Các con chờ buồn bã nếu trời bắt ta chết, ta sẵn sàng, các con đừng lo nghĩ về ta làm ta thêm đau đớn.

Vị đạo sĩ chưa dứt lời thì Khỉ đã băng mình ra phía xa. Nó đi như bay, cảnh này qua cảnh khác, lẩn vào rừng sâu, mặc tiếng gọi của vị đạo sĩ. Nó đi đến các khu rừng xa, coi thường bồng người và rắn dữ. Chiều lại nó mang về mọt chum trái cây dâng lên Người và cứ như thế ngày này qua ngày khác. Nhưng các khu rừng ấy cũng khô héo lòn, cây chỉ còn tro lá và sau một chiều mệt nhọc, Khỉ ta trở về tiu nghỉ, ái ngại nhìn vị đạo sĩ.

Một lần nữa Thủ lại bắn khoan, nước mắt lăn trên đôi má bỗn. Và Chồn không muốn nhìn cảnh đau đớn của Người nó năn nỉ xin vị đạo sĩ cho nó vào làng mạc họa hoản kiêm ra thức ăn.

Àn sỉ can mải nhưng Chồn cứ nũng nán xin đi. Trong cảnh cơ cực đang hám dọa ăn nhân nó, nó khinh cả cạm bẫy, cả loài người chỉ chờ cơ hội bắt nó, rồi trong đêm tối, nó lẩn mò đến một thôn hẻo lánh.

Chó mệt nhử le lưỡi nằm không buồn sủa, người ra ngoài ngồi hóng gió, Chồn tha hồ làm công việc của mình. Nó đào đất, vào một vựa lúa, xúc một bãy đất và ba chôn bỗn cảng chạy về rừng.

Song sự gian giảo của Chồn một đêm kia bị bại lộ vì vựa lúa càng ngày càng cạn. Chồn mang vết thương nặng về hang kẽ sụp thất bại cho bạn nghe.

(xem tiếp trang 25)

### Chuyện cổ tích của HUY PHƯƠNG



## TÌNH BẠN

Khỉ tình nguyện ở lại hang đá, đem tài chạy nhảy, leo trèo làm vui người bạn già, và đêm chung ngủ cùng bạn đồng loại trên tấm nệm bäng lá khô.

Nhin đời sống chen chúc của ba con vật nhỏ thấy chúng triu mến nhau, vị đạo sĩ vui lòng lắm, nhưng đôi khi thấy chúng cãi vã nhau, tranh nhau từng miếng ăn, giành nhau từng chỗ nằm. Người lại chưa xót thầm nghĩ.

— Loài vật thông minh như người nhưng trái lại chúng có những lát xấu như người, chúng cũng là những con vật tham lam, ích kỷ thiếu tình bạn và vô ân.

Lời xét đoán nồng nàn, cay đắng của vị đạo sĩ dẫu có thành sự thật.

Và thời gian qua, bốn người bạn khác loài vẫn cùng nhau kèo dài đời sống bình thản, cho đến một ngày kia, mùa hè đến. Hè oi ả đến với cơn nắng gay gắt, mặt trời như lò than hồng nung cháy vạn vật. Suốt một mùa hè dài dài, không một cơn mưa. Cây chỉ còn tro lá cảnh khô, mùa màng cháy sạch.

Thế rồi, một hôm, vị đạo sĩ ở rừng và, tay xách giỏ không mồ hôi nhè nhẹ.

Người lặng nhìn rừng sâu lần đầu tiên đã hắt hủi người, và xuống suối uống

# Hoa học trò

Mến tặng các bạn nữ sinh Đồng Khánh

Có một chiều

Nắng vàng rơi lang lổ,  
Ngập sân trường, tràn trên cây cỏ.

Và một chiều

Hoa học trò thắm đỏ

Lòng học trò

Như muôn cánh hoa yêu.

Đời học trò

Ngày mai sương gió

Về nơi mồ...

Đêm nay trăng tỏ

Và mai trăng mờ.

Hoa học trò! Hoa học trò!

Thắm rụng đỏ bờ.

Trần vò lớp học

Xác ngập hồn thơ.

Nghiêm trang cô giáo cho bài mới  
Uê oải, trót bên dâng hùng hù.

\*\*

Đời nữ sinh mong thắm

Tóc thê chấm ngang vai

Nắng dệt đời hoa gấm  
Trần trèi trường lai...

\*\*

Nhung...

Hôm nay hoa đỏ thắm,  
Ngày mai hoa úa tàn.  
Bọn lòng ơi! giữa trường giang,  
Thuyền đời lạnh lâm, người sang  
vết lòng

Bởi lòng dong

Kiếp lòng dong

Ngày xanh đầm lợ hoen mì mắt  
Sương gió phôi pha nhạt má hồng.

\*\*

Hoa học trò! Hoa học trò

Nở tầm chí

Cho hồn thơ

Đograms màu chia ly

Cho đời thơ

Nhạt dần hương sắc thắm...

## XUÂN YẾN

Tôi đi, mây gió bơ phờ,  
Vườn xưa nhạt rụng muôn tờ lá cau,  
Chiều rồi tôi nhớ làm sao!  
Vườn xưa thôi thắm, sông sầu thôi

xanh,  
Mẹ tôi ngồi nhớ một mình  
Cha tôi buồn tắm: gia đình thiếu tôi.

Xuân nay lòng hướng quê rời  
Lệ ráy mờ mắt, xa vời cố tri.  
Đời còn phải mây lần đi:

Sau khi cắt bướm, cười khi quay về?

**T. B. T.**  
(Người sông Kiến)



## Trách nhiệm về ai?

Em thường khóc tâm vì hay bị thầy giáo  
điếc, chia mẹ mắng hoặc vì học đắt,  
diễn xấu, zé rõ nhiều, thứ hạng thấp. Lời tại  
ai? Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

### BÀNG I

1) Em có bị đau mắt, đau răng không?  
2) Thường có phải em không nghe rõ thầy  
giảng dạy chẳng?

3) Chạy một vòng, có thấy mệt mỏi làm  
không?

4) Có phải thường thường, em học bài rất  
lâu thuộc không?

5) Em có hay bị mắng luôn về tội "đè" đầu  
quên dò" không?

KẾT QUẢ: 1) Nếu có từ ba điều trở lên, cần  
chữa bệnh, và có nhiều phần chắc không phải  
tại lỗi em.

2) Nếu có chỉ một điều, cần xem các bảng  
dưới.

### BÀNG II

1) Em có phải chen lấn đi mua sữa cho em  
bé, hoặc về nhà phải giữ em, quét dọn, giúp  
gia đình?

2) Em có hay than phiền " Thiếu yến tĩnh,  
thiếu chờ học, thiếu đèn, thiếu thi giờ học"?

3) Em có cảm thấy mình hay bị thầy giáo,  
cha mẹ, và/hoặc trên em đánh đập là mắng quá  
sức, hoặc cảm thấy mình hay bị dòn, bị rầy  
oan không?

KẾT QUẢ: 1) Nếu chỉ có một trong ba điều,  
em có thể yên tâm rằng chàng phải lỗi do tại  
minh em đâu, một phần do lỗi hoàn cảnh.  
hay lỗi của bậc phụ huynh em đó. Muốn biết  
lỗi chính thuộc về phần ai, thì cần phải hiểu  
tì mihiu hơn nữa ạ.

2) Nếu không cả ba, cần xem bảng dưới.

### BÀNG III

1) Em có điều gì thắc mắc đến nỗi cứ phải  
suy nghĩ luẩn, hoặc có chuyện gì nó cứ ám  
anh làm phiền mãi?

2) Em có thấy chán nản với cái đời học sinh  
của em hiện tại không?



KẾT QUẢ: 1) Có một trong hai điều, có phần  
chắc lầm là không phải lỗi tại em. Và rất cần  
nói rõ thắc mắc, chán nản đó cho bậc phụ  
huynh em hay?

2) Nếu cũng không nữa, cần xem bảng dưới.

### BÀNG IV

1) Em có say mê bắt luận một thứ gì?  
Xì né, hát, tiêu thuyết, đá bóng, chơi bài,...  
đều nói hay liêu bô cả bài học, bả làm?

2) Em có mắc bệnh "ngủ sớm dậy trưa"?

3) Em có mắc chứng "Bị la bị phạt, có lỗi  
chẳng sợ, trơ trơ như đá, ai nói gì chẳng  
nghe, chẳng làm"?

4) Em có ý mình không cần chăm học, không  
chăm làm bài và có bạn tốt cho "cốp" bài  
lớm, nhác bài đọc?

KẾT QUẢ: 1) Nếu chỉ có một điều thôi, thì  
cũng có rất nhiều phần chắc là lỗi tại em đó,  
em nên có mà sửa sớm.

2) Từ hai trở đi bệnh em đã nặng làm đi, từ  
ha đến bốn, thì là thời kỳ "cứu cấp" đó em ạ.



## Y HỌC

# MỘT THỨ THUỐC TÊ THẦN HIỆU

## THUỐC LỌC MÁU

TRONG khắp cơ thể của chúng ta đều  
có vi trùng tiết ra một chất nước  
hóa học giúp cho sự tác dụng của tế bào được  
để dàng.

Các thứ nám (phương pháp bào chế ra thuốc  
"pénicilline" đã cho biết) đều lên men và thay  
đổi hình thức của một chất nào đó. Vì trùng  
tiết ra những chất hóa học và các chất khác  
có thể làm tiêu diệt loại vi trùng nguy hiểm.  
Những chất nước do các loại nám tiết ra gọi  
là chất diệt trùng (antibiotiques).

Đó là các chất "pénicilline glaucum" dùng  
chế ra thuốc "pénicilline"; chất "streptomycetes  
griseus" chế ra thuốc streptomycine.

Chất men dùng làm rượu "la ve" (levure de  
biere) do một thứ nám làm ra. Người ta gọi nó  
là "saccharomyces cerevisiae" có thể thay đổi  
chất lúa mạch. Nhờ đó, người ta mới có thể  
lạm cho rượu "la ve" lên men được. Trong  
men rượu có nhiều chất bồi dưỡng và nhiều  
san hô. Một trăm giờ ram men khô dùng trong  
lò nung rượu gồm có:

Chất bạch dinh (matières protéiques) : ... 50  
phần ngàn của một gó ram. (50 milligrammes)  
chất mờ : 2, 5 phần ngàn của một gó ram. (2, 5  
milligrammes) chất đường (glucides) : 35  
phần ngàn của một gó ram. (35 milligrammes)  
chất vôi (calcium) : 80 phần của của gó ram (80  
milligrammes).

Nhưng trong chất men dùng để làm rượu  
"la ve" có nhiều san hô B; B1, (aneurine)  
lạm bồi thân kinh, san hô B2 (riboflavine) lạm  
cho nước đường thành ra ngọt; san hô B6  
(pyridoxine) làm kích thích cơ thể; thủy toan  
của chất nhựa thuốc (scide nicotinique) bảo vệ  
cho các lớp da, thủy toan "pân tò tê nich" ;  
chất "pantothenique" có công dụng như trên,  
chất "biotin" thay đổi các chất mờ, thủy  
toan "phôlich" (acide folique) trừ bệnh kém  
máu.

Trong men rượu "la ve" có hai thứ san hô  
D và E nhưng không có san hô A và C.

Cách đây nửa thế kỷ (1.899) có nhiều nhà bác  
bọ đã nghiên cứu về chất men rượu. Họ cho  
biết men có thể diệt trùng, nhất là vi trùng  
"staphylococcus" san hô các bệnh ghè, lở mọc  
ngoài da (pyodermites.)

Chất men rượu "la ve" là một thứ thuốc  
lợp máu (dépuratif) rất quý giá. Men còn là  
một chất bồi dưỡng cho cơ thể (aliment nutritif)  
nữa. Uống nhiều men rượu hay là thuốc có  
chất này có thể trừ được các chứng nhợt, ghen  
lở, bệnh ngoài da, bệnh thuộc về nội tạng (bao  
tú và ruột) bệnh suy huyết, gãy yếu, ăn uống  
lâu lâu. Mỗi ngày, dùng từ bốn cho tới mươi  
gờ ram trong một thời gian là ba tuần lễ  
cho tới một tháng.

Chất men khô có hiệu nghiệm sâu lẩn  
nhau là chất men trắng. Những chất san hô hòa  
học không thể nào cùa già bằng chất san hô  
tự nhiên hết.

Các nhà bảo chế thuốc bón nước Mỹ phải bồi  
thêm chất men rượu "la ve" vào trong nhiều  
món thuốc của họ chế ra. Họ đã quan sát thấy  
những san hô tổng hợp (vitamines synthétiques)  
ở trong thuốc không có hiệu nghiệm bằng  
men rượu.

Vậy ta đừng nên xem thường chất men rượu  
"la ve" vì nó dùng để lọc máu huyết rất tốt.  
Nó còn giúp cho cơ thể của người ta chống lại  
bệnh hoạn và hấp thụ đồ ăn dễ dàng nữa.

Nguyên do là tại trong men rượu có nhiều  
san hô thuộc về loại B và một thứ nám bê tí  
hon, nhỏ như loài vi trùng, mà ta không  
trồng thấy được. Người ta phải dùng kiêng  
hien vi mới xem thấy cái nám ấy. Những san hô  
làm cho cơ thể được kích thích, còn nám  
"saccharomyces cerevisiae" dùng để trừ vi  
trùng.

(Trich Code de la Santé)

Mẹ khóc lóc, con sẽ cố làm những gì mà con có thể làm được để sống như trước. Con thiết tưởng một khi con và Martine đã yêu nhau thì không còn nghĩ gì khác ngoài một mối tình chặt chẽ chân thật, dù có phải cảnh nghèo...

Bà R... với cướp lời :

Nghèo thì sống làm sao được ?

Bắt đầu hôm ấy, gia đình bà R... đã mất hẳn sự quyến luyến, thân mật như trước. Và giữa lúc đời Dương chưa có một ánh sáng nào, thi là lúc đứa con Dương ra đời.

Thằng bé ấy ra đời, vừa lọt lòng mẹ, đã nhìn thấy những cảnh chua cay, lam lũ của loài người. Mẹ nó không đủ tiền nuôi nấng, nên đã không may mắn luyến tiếc một chút gì khi giao nó cho mấy bà phuộc ở viện mồ côi. Chính Dương cũng không thể ngờ rằng vợ chàng, cô gái đã cầm ấy lại có thể làm những việc như vậy, lại có thể nhẫn tâm, lanh lạm trước tiếng khóc của đứa trẻ đang lăn lóc, kêu gào khi rời khỏi lòng mẹ nó...

Martine xin ly dị với Dương vì cảnh thiếu thốn không đủ nuôi nấng. Người dân bà ấy vẫn thờ ơ trước những lời phản giải tha thiết của Dương, người mà nàng đã có lần nguyện thề sẽ yêu mãi mãi...

Thế là, giữa một hôm, Dương xách gói ra đi với tất cả những cái buồn thảm nhất của đời chàng. Chàng ra đi giữa lúc người dân bà thất tiết tựa cửa đứng nhìn, không tö một chút lưu luyến nhớ thương...

Một tháng sau, Martine đã tái giá, có lẽ vì điều kiện thiếu thốn trong gia đình và cũng có lẽ vì điều kiện vật chất giàn ô. Người chồng thứ hai của nàng là một gã thường già và già dỗi, gã là một người Pháp to lớn, ăn mặc rất sang trọng và chải chuốt. Có lẽ chỉ vì cái sang trọng bề ngoài của gã, mà Martine mới đem lòng « mến yêu ». Nhưng không may cho nàng đã lấy nhầm một tay sô khanh. Vả cũng có thể thì người dân bà ấy mới được dịp tái ngộ, hồi tiếc, ăn hận tất cả những cái gì đã qua...

Ban đầu còn vui vui, « yêu mến » Martine, nhưng sau rồi tìm cách bỏ rơi nàng. Sau ba tháng chung dung với gã đàng điểm ấy, một hôm Martine, lại xách gói ra về : một cuộc ly dị thứ hai.

Bao nhiêu nỗi sung sướng, chua cay, êm đềm, vất vả, bỗng dung sống lại trong tâm trí người dân bà khổ hạnh. Trí óc nàng lúc này đang trở ngược về cõi di vãng : cuộc đời tươi đẹp mà nàng đã sống với Dương... Tưởng đến đó, nàng khóc lên thảm thiết, quắn quại như có gì cầu xé lòng nàng. Bà R... thấy con khóc nên cũng tủi thân và cũng thừa

## TÌNH DU HỌC SINH

hiểu những gì mà con mình đang nghĩ ngợi. Chưa chát thay ! từ cửa miệng của một người mẹ thốt ra câu án hàn thâm thiết mà bà cũng biết rằng đã muộn lầm rồi :

Con ơi ! Nếu con cứ lấy Dương thì đâu đến nỗi...

Năm ngày sau, người ta đã thấy một người đàn bà tiêu tụy vào trường « Luật Khoa Đại Học » để hỏi địa chỉ Dương. Và sau khi đã biết chắc chỗ trọ của người chồng trước, Martine cùng mẹ đến tạ lỗi. Xin cho Martine được cùng chàng nói lại duyên xưa.

Dương đang sửa soạn hành lý để trở về Đông Dương, vì chàng vừa nhận được điện tín của gia đình bắt phải về gấp, bỗng giật nảy mình khi thấy mẹ con bà R.. bước vào. Sau khi nghe tất cả sự tình, Dương không tö một chút gì là cảm động, với một giọng bình thản, chàng trả lời :

Không thể được ! Giờ đây, tôi phải về xứ sở, tôi không thể làm theo lời bà và cô được. Mà dầu tôi không về chàng nữa, tôi cũng không thể sống lại quảng đời tôi tám, vì, thưa cô và bà, bởi lẽ rất giận dỗi là tôi không thể đảm đương được gánh nặng ấy, trong khi tôi còn không đủ sống một mình...

Martine với kẽ lè :

Anh Dương, anh hãy tha thứ cho em ! Ngày nay em đã nhìn thấy tội lỗi đã làm. Em van anh hãy quên đi bóng ngày xưa, mà nghĩ đến em hiện tại đến những gì tốt đẹp mà chúng ta đã sống. Anh hãy...

Bà K... chém vào :

Cậu nên nghĩ chất tinh xưa, nghĩa cũ mà rửa tội cho tôi, cho Martine. Tôi chắc cậu cũng không nỡ từ chối mỗi tinh đẹp để xưa kia... Vậy chúng ta hãy sống lại..., dầu ngày nay cậu không được...

Dương ngắt lời :

Tôi đã nói và xin nói lần chót nữa là tôi không thể làm theo ý bà và cô. Tôi cũng đau khổ lắm chờ. Sao bà, cô lại để cho cây đèn thật khổ dầu mới rót vào, thi khi ấy ngọn lửa đã tắt rồi...

Dương bị cảm xúc quá mạnh. Mắt mày choáng váng. Trong phút bối rối xúc động, Dương đã nhớ lại tất cả những việc đã qua... Nào là đứa con chàng đưa ra viện mồ côi, nào người ta bắt hãi chàng. Lòng Dương lúc này như đang bị té liệt, giày vò. Dương cảm thấy khổ sở quá. Chàng đã nói rằng chàng không thể sống lại với mẹ con bà R... nhưng sự thật thi khác hẳn. Chàng muốn sống cái đời ấy

lắm chứ, tuy bay giờ nó đã bị vết nhơ nhuốm của sự ruồng rẫy làm thay đổi địa vị và phẩm giá con người, nhưng vẻ mặt của Martine, người con gái ngày thơ trước kia, vẫn còn đây, vẫn đang nhìn chàng bằng cách triu mến, van lơn. Bà R... thì nét mặt hiền hậu, nhân từ của bà vẫn còn mà. Thì ra, Dương còn yêu Martine nồng nàn quá, mặc dầu nàng đã làm nên lầm tội lỗi... Chẳng qua, người con gái ấy đã bị xã hội du diast trên một con đường đầy rẫy vật chất, chỉ tham nhuần vào trí não những cảnh giàu sang, thanh nhàn, chứ chưa từng hiểu biết đến cảnh vật, nghèo khổ của Ai tính là cảnh đem lại nhiều nguồn an ủi, luyến mến nhất của người Á đông. Dương cũng biết rõ là Martine không có tội lỗi gì, có trách chàng thì chỉ nên trách ở cái xã hội un đúc nỗi.

Dương vẫn còn yêu Martine, nhưng Dương không thể cùng nàng sống lại, vì tình cảnh hiện tại: Dương nghèo khổ và phải sắp về nước. Bởi thế, chàng liền chạy ra khỏi phòng như không muốn đối đáp với mẹ con bà R.. nữa, chỉ có thể đau khổ thôi. Dương chạy nhanh ra cửa như trốn tránh... Mẹ con Martine cũng nhầm dậy chạy theo Dương với những câu kêu với đầm lẻ :

Anh Dương !

Cậu Dương !

DƯƠNG vẫn còn đang vẩn vơ với quá khứ buồn thảm, thì một tiếng còi tàu nặng nề rit, làm Dương bàng hoàng sực tỉnh. Trên trần gác thiểu niêm rớt cả mồ hôi. Tâm trí gác lúc này đã quay lại đời thực tế. Chung quanh Dương, kể qua, người lại đã vắng, mà trời sắp sửa về chiều.

Một ngọn gió mát phô phất qua người Dương làm chàng cảm thấy khoan khoái. Rồi như không còn muốn nghĩ ngợi gì xa xôi, Dương lê gót chậm rãi xuống tàu...

Sáng mai, chàng sẽ từ già đất Pháp !

Bên kia trời, Thanh vẫn còn đang chờ chàng, vẫn đang mong mỏi chàng. Nghị đến đây, trên lán mồi Dương bỗng nở một nụ cười chua chát, chàng lầm bầm :

Than ôi ! Thanh vẫn đang chờ ta, đang đợi ta để cùng nhau xây dắp hạnh phúc.

Nhưng tình yêu xa lạ ở đất người đã cướp mất nửa cõi lòng trong sạch đã làm hờ nua quả tim của kẻ đã từng yêu. Khối tình mãnh liệt ấy đã nhanh chóng lôi cuốn trong đau thương hết phần nửa cái xuân xanh, trai trẻ nhất của đời Dương rồi !

ĐÀO NGUYỄN QUÝ  
(Montpellier)

ĐỜI MỚI số 63

## Ảnh hưởng màn ảnh với trẻ con

(Tiếp theo trang 19)

dè cài cho hai đứa trẻ, đứa lớn 14, và đứa nhỏ 9 can tội sáu nhân. Chúng nó cắt nghĩa rõ ràng việc đã làm như thế này. Đứa nhỏ đến đòn ở ngã quẹo để chặn người thợ (nạn nhân) đứa lớn đi đến sau lưng bắn một phát súng vào lưng người thợ. Hồi duyên cớ vì sao, thì chúng nó trả lời là muốn làm theo xi nè.

Và đây một bằng chứng cụ thể hơn nữa. Bằng chứng này là thông cáo của một Hội đồng các vị Thẩm phán cho biết.

« Sự sản xuất quá nhiều những phim ấu cướp, trinh thám, đầy đầy những kỹ thuật mánh lới của việc sử dụng súng sáu, hay là trinh bát những cảnh đánh úp, những lối gài bẫy, đã kết quả là tạo nên một trường học làm án mạng cho bọn trẻ, nhứt là với trẻ con. »

Ngoài ra, còn một sự thật chua chát khác, đã giúp rất đặc lực cho ảnh hưởng của trường học đám chém kia. Đó là những cảnh đời thật bên ngoài.

Chớp bóng ít có trách nhiệm trực tiếp. Mà chính là những cảnh đời nghèo khổ, túng thiếu, những cảnh sống tồi tàn, tối tăm chen chúc... và tuổi trẻ.

Một nhà văn sĩ khác của nước Pháp, Pierre Laroche, đã than một câu: « Không nghĩ gì nữa, chính cuốn phim « Quai des brumes » đã làm cho chúng ta thất trận.

Chúng ta sẽ không cho là lời nói quá đáng, nếu ta biết rằng phim Quai de Brumes, là một người linh dão « ngử... » trong một khung cảnh vô cùng chán nản... dưới một bầu trời đầy sa mù ẩm đạm. Rụt cục người linh kia giết người vì tình, và bị sau cùng là bị giết. Trong phim lại còn đầy đầy những cảnh chán nản, vô vọng của một tốp người

sống không tin tưởng trước thời chiến tranh với Đức.

### MỘT VÀI Ý KIẾN

CHÚNG tôi đã nói đến hại. Bây giờ chúng tôi thử đứa một vài ý kiến.

Trước hết việc « cấm trẻ em » đã không thành vấn đề.

Có thể nào tạo nên ở đây một « câu lạc bộ chiếu bóng » dành riêng cho trẻ không?

Nếu được thì chắc chắn là có kết quả tốt, nhưng chúng ta đã thấy chỗ không được. Vì làm gì có đủ phim đặc biệt dành riêng cho trẻ em ; rồi thì cũng đến mượn phim của những trẻ vị thành niên. Nếu thế thì lại vô ích.

Bây giờ chúng ta thử kêu gọi đến lực lượng của quần chúng. Nói sát hơn của những kẻ làm cha mẹ, làm thầy giáo.

(Vụ học sinh đậm chém nhau chỉ vì một tiếng nói, vụ « Ô » Cao bồi bị khám phá vừa rồi, có lẽ sẽ giúp cho chúng ta nhiều).

Nhưng như trên kia, chúng ta đã phản Trần rõ lực lượng quần chúng đã hiểu sự quan trọng này, nhưng... không quyết định được gì cả. Bây giờ không phải là lúc phải làm những cuộc điều tra nữa.

Xi nê ra đời từ 1912 ! Hơn bốn chục năm rồi còn gì nữa !

Không tạo được một giải pháp sát với thực tế, chúng tôi chỉ còn cách là nhắc lại trách nhiệm, của tất cả mọi người đối với tương lai của con trẻ, đối với mầm non xây dựng một quốc gia.

Alexandre Arnoux đã cảnh cáo: « Coi chừng những hình ảnh biết cử động. Chính nó sẽ tạo nên những giá trị tốt đẹp, hoặc tinh hèn nhát, mềm yếu, hoặc cương nghị, hoặc cao cả, hay hạ tiện. »

Và đây là lời của Maria Montessori:

« Tất cả những làm loli hư hỏng của chúng ta đều do xuông con cháu chúng ta, chin h chúng nó sẽ mang lấy cai quả do chúng ta gieo giống. Chúng ta sẽ chết đi, nhưng chúng nó còn sống để chịu lấy những thành quả tai hại sê mài mãi làm sai lệch tâm hồn chúng.

Sau cùng, là một câu nói của Lucien Descaves: « Chúng ta đã đêchoon cháu chúng ta tìm đến xi nè. Giờ đã đến lúc phải làm cho xi nè tìm đến chúng nó.

XUÂN VINH

## TÌNH BẠN

(Tiếp theo trang 24)

Vị đạo sĩ áo nâu, vuốt ve Chồn. Nhìn vết thương còn rò rỉ máu của con vật có nghĩa, lòng người se lại. Người nói trong đau đớn, giọng gào :

— Thôi các con gắng gò vì ta đã nhiều. Các con hy sinh vì ta, ta biết lầm. Nhưng các con không cần nỗi định mệnh đâu. Ta đã cầu nguyện nhiều, sự cố gắng của các con, lại còn nhiều hơn nữa, nhưng ta e không lay chuyển nỗi ý Trời Phật. Chúng ta hãy vui lòng nhận lấy cái gì chúng ta không thể tránh.

Thất vọng, ba con vật đồng thanh la lên :

— Không, không, chúng con không thể nhìn Người làm mồi cho Thần chết. Còn sống, chúng con không lòng nào nhìn cảnh tượng đau xót ấy.

Rồi như quên đau đớn, mắt Thủ Sáng lén, đôi tai vèn cao, nó nhếch mép cười và đứng thẳng dậy như giờ hai chân nó yêu cầu vị đạo sĩ đổi lửa lên.

Nhưng Người ái ngại :

— Chúng ta có gì nấu nướng đâu.

— Không : xin Người cứ đốt đi — Thủ Sáng nì thế rồi thân hành đi ôm những bó cùi khô chất lại một đồng. Vị đạo sĩ, cho đó là một trò chơi qua con đòn và cũng muốn làm vui lòng Thủ, liền cầm lửa. Trong khoảng khắc, ngọn lửa ngùn ngụt cháy, xé tan đêm đen, sáng rực cả một vùng, soi rõ bộ mặt biến từ của vị òn sỹ, thân hình đen xám của Chồn và cặp mắt tinh khôn của Khi.

Lửa vẫn cháy, cảnh khô uốn éo lá khô rên siết ngọn lửa vờn lên tận trời xanh trong khoảng đêm dài đặc tàn lửa bay tan xác như sao băng.

Cả thân hình Thủ run rẩy, hai tay nó đưa lên, in bóng xuống thảm cỏ vàng cháy như đồi sừng ngao nghê.

Nó đưa mắt nhìn chung quanh và trong giây phút, đôi mắt sáng ngời đầy luyến ái chiểu lên vị đạo sĩ như hai ngọn đèn của kẻ săn đêm giội vào thủ dữ.

Đôi mắt tươi sáng như muôn rì vào tai nhà tu hành :

— Vĩnh biệt, ân nhân. Con tìm hết cách để đuổi con ma đó đương cầu xe. Người nhưng con không có sức mạnh, không có khôn ngoan, con chỉ dâng lên Người cái gì con có. Thi đây : Xác thịt con đây, thân hình bé nhỏ con đây đời sống con đây...

Và, giữa im lặng triền miên của vạn vật, giữa sự cao cả oai linh của rừng sâu, giữa khung cảnh huyền ảo của đêm, không một tiếng rên siết, Thủ quăng mình vào ngọn lửa đỏ rực đang quấn quai ngùn ngụt cháy...

Nhưng Thủ vẫn sống vì, liền khi đó, trong chớp mắt.., từ trên cao.., mưa trút xuống, mưa như thác chảy...



Một người bạn luôn luôn trung thành



# THÚY

của NGUYỄN LUÂN

Thúy gắt :

— Thị cứ hắn dậy đã nào. Ngủ gì mà lúi nào cũng ngủ...

Huy ngáp một cái, có vẻ mệt mỏi lắm :

— Ô hay, em cứ nói đi, anh nằm nghe không được sao ?

Thúy biết rằng khó mà kéo chàng dậy được, nên dấu diu :

— Mấy hôm nay mẹ có nói chuyện gì với anh không ?

Huy lắc đầu :

— Chả thấy mẹ nói gì cả.

Thúy bùi môi :

— Anh chỉ vờ. Mẹ sắp cưới vợ lẽ cho anh, chẳng nhẽ anh lại không biết.

Huy ngồi nhộn dậy, trố mắt nhìn Thúy hỏi dồn :

— Bày nào. Ai bảo với em thế ? Mẹ hay là cô Đạm ? Hử ? Thúy thấy Huy có dáng ngạc nhiên hết sức, nàng biết ngay là Huy chưa được biết ý định của mẹ. Bởi vì tính Huy thành thật và ngay thẳng, nếu quả Huy được hỏi ý kiến, chắc chắn là chàng sẽ có một thái độ khác hẳn. Hơn nữa Huy không thể giấu ai một chuyện gì được, nhất là đối với Thúy.

Nàng thấy hả dạ một chút. Tự dung nàng cảm thấy không ghét Huy như hồi nãy nữa.

— Sáng hôm nay chính mẹ bảo với em đấy. Mẹ nói mẹ đi lễ ở chùa Chùm và xem đỡ. Chỗ nào Thúy đã thấy cẩn lâm. Không có đứa con thi đời nàng sẽ ra sao ? Khó mà đoán trước được bây giờ. Hiện tại bà không khi đã nghẹt thở lâm rồi. Dù có can đảm chịu đựng mấy nữa cũng khó mà tránh được sự đồ vỡ. Mấy lúc này Thúy đã kién nhẫn và nhẫn nhục quá nhiều, nàng e rằng không thể giữ mãi thái độ ấy nếu cứ bị lấn áp mãi như thế.

Huy vò đầu có vẻ bực tức ra mặt :

— Khô quá đi mất. Cụ già nhà này lẩn

thần lâm. Lẽ bái mãi, nói mấy cũng chẳng

được.

Thúy nhìn thẳng vào mắt Huy :

— Nhưng mẹ nhất định thế, anh nghĩ sao ?

— Chẳng nghĩ sao cả. Không thể nghe mấy thẳng thắn cũng được.

— Thế nhưng mẹ cứ bắt anh lấy thì sao ?

Huy quả quyết :

— Mẹ muốn lấy cho mẹ thì lấy. Anh đánh chửi tôi bắt hiểu thôi. Anh không thể, vâng lời như thế được. Chưởng lâm.

— Thế nhờ mấy năm nữa hay mãi mãi em vẫn không có con ?

— Thị đánh chửi vậy chả sao. Có phải mình mẹ buồn vì thế đâu...

Thúy hiểu ngay là Huy muốn nói gì

Nàng tưởng tượng đến ngày mới cưới : Huy có đâu hom hem như thế. Nàng cho là mình có một phần trách nhiệm, vì không hay để ý đến sức khỏe của Huy. Quả vậy, nhiều khi Thúy sống một cách hời hợt với chồng quá, mà vì nề vợ hoặc vì vò tinh, Huy vẫn chẳng chịu nói ra. Nàng hơi giận cho mình, và tự dung lại thấy thương hại Huy. Biết đâu chàng chẳng lo lắng, hoặc buồn phiền mà hối hắt di thể này. Một ý nghĩ thoáng qua trong óc Thúy : « Hay là lý do quách ». Thực chưa bao giờ Thúy lại có thể táo bạo thế cả. Quả là một vấn đề khó khăn. Huy đối với nàng có khát khe, tàn bạo gì cho cam. Việc lấy vợ lẽ của Huy chỉ mới là một câu chuyện đem ra thảo luận, chứ chưa có gì là xác thực.

Và chàng người trong cuộc là Huy thì lại chưa tỏ ý gì với nàng cả. Lại còn dư luận của hàng phở nàng ở dư luận thực là gay gắt. Chuyện gì trong nhà chưa tỏ đã đem ra đàm luận rồi phê bình không nề nang gì hết. Nếu như Huy cả quyết làm theo lời mẹ, thì việc lý do dù mang tiếng nang cũng có thể đòi cho kỷ được. Song đã chắc chắn Huy chịu bỏ Thúy để lấy một người khác nhất định không thể bằng Thúy được. Thúy biết chắc là Huy yêu nàng nhiều lắm không bao giờ chàng lại bằng lòng lý do cả.

Đã thế lại còn vấn đề án nghĩa. Gia đình Thúy từ ngày trở về Hà Nội, mắt mèo hết cả tiền bạc. Nếu chẳng có sự giúp đỡ của mẹ Huy thì đâu có thể gây dựng lại sự nghiệp một cách nhanh chóng như vậy được. Cái nhà đương ở buôn bán phát đạt cũng của mẹ Huy cho thuê bằng một giá cực rẻ. Nghi đến dân em的大 được ăn học no đủ, nàng chẳng thể quên được tấm lòng thảo quý hóa của mẹ chồng. Việc nàng bằng lòng lấy Huy thực là một cử chỉ hy sinh cao quý để đền đáp ân nghĩa cho gia đình, hàng phở ai cũng hiểu thế và cũng trầm trồ ngợi khen không ngớt. Tuy bề trong Thúy không lấy làm thỏa mãn cho lắm nhưng nàng sống trên nhung lụa thế này ai mà chẳng bao là sung sướng. Gia đình nào mà chẳng có chuyện xích mích giữa mẹ chồng và người dâu, nhất là khi có những

TIỀU THUYẾT 3 KỲ ĐĂNG HẾT \* TIỀU THUYẾT 3 KỲ ĐĂNG HẾT \* TIỀU THUYẾT 3 KỲ ĐĂNG HẾT

rồi. Chẳng những bà cụ buồn, chính Huy cũng buồn lắm. Trong vẻ mặt của Huy vừa bức tức vừa thất vọng, Thúy cảm thấy xót xa giùm cho chồng.

**C**HIẾC xe tay kéo nàng phố này qua phố khác dã lâu lắm, mà Thúy vẫn chưa muộn, mặc dù nàng đã tìm thấy mấy địa chỉ. Trời đã xế chiều. Ánh nắng yếu ớt chỉ còn rọi trên những khóm cây và những mái nhà. Các phố lắp nắp xe cộ. Nhiều nhà đã lèn đèn. Quang cảnh buôn chiều thu Hà Nội thật là đẹp. Gió thổi dịu diu. Lá vàng bay nhẹ nhẹ xuống đường, như nhòn nhòn với những tà áo mầu thu thanh nhã. Thúy nhìn các thiếu nữ tươi vui lùi lùi qua lại mà thèm. Tâm trạng Thúy thực là bối rối. Khi ở nhà ra đi, Thúy chỉ mong đến thẳng một bác sĩ để nhờ xem mình có thể thụ thai được không. Thế mà qua đến mấy đường rồi, Thúy vẫn chưa rẽ vào. Là vì nàng thấy hồi hộp và hơi lo sợ nữa.

Nàng tự hỏi : Nếu chính là do ở ta mà ra thì sẽ thành thế nào ? Liệu có thể chữa được không ? Nếu người ta bảo là không chữa nổi ?

Càng nghĩ Thúy càng thấy khó trả lời. Chiều xuống chậm chậm. Nàng nhìn đồng hồ đã thấy hơn sáu giờ. Chỉ còn có một nơi nữa Thúy chưa tìm đến. Nơi này ở trong một ngõ hẻm. Từ nãy người phụ xe cứ thẳng đường đạp mãi, nàng cũng chẳng buồn nói gì. Đột nhiên nàng lấy chán đạp mạnh xuống bệ xe và ra lệnh anh xe quay lại.

Người phụ xe hơi lấy làm lạ, nhưng cũng không dám hỏi im lặng quay trở lại. Rẽ qua hai phố nữa mới đến nơi. Thúy bước xuống. Người mắt nhìn chiếc biển đồng vuông đóng ở bên cửa, nàng đọc lại hàng chữ xinh xắn ghi rõ tên và giờ khám bệnh của bác sĩ. Tự dung Thúy cảm thấy lo lắng vẫn vờ. Anh phụ xe nhận tiền xong đã thông thả đạp xe không trở ra đầu phố. Vài ba người dân ông ở ngoài đi vào ngõ nhìn nàng chậm chạp. Thúy có cảm giác đương bị người ta rinh mò và minh thi săp sửa làm một chuyện bất chính. Nàng muốn đi trở ra. Liếc mắt về phía những người vừa đi qua, Thúy thấy họ đều quay cổ lại mà nhìn nàng. Nàng lại càng bối rối nữa. Sợ họ sanh nghi, Thúy mở vội ví ra liếc mắt vào gương soi lại sắc mặt. Nàng vờ như tìm một vật gì.

Thúy thấy má ửng hồng lên có lẽ vì hồi hộp nhiều quá. Nàng biết rõ những con mắt tò mò kia đương theo dõi nàng từng cử chỉ một, và nàng yên tri họ đương đàm luận về nàng. Thúy biết là

thì không sinh nở được. Song bà đừng ngại, vì tôi đã chữa cho nhiều người có kết quả tốt rồi. Có nhiều trường hợp do ở người đàn ông mà ra, nhưng phần lớn là do ở các bà cả. Vấn đề chỉ là sự không hiểu và không tin ở khoa học thôi. Nếu chịu chữa đi tôi chắc chắn ai cũng có thể có con dễ dàng được cả.

Thúy đề cho bác sĩ khám xét rất cẩn thận. Nàng chỉ thấy lo mà quên cả nỗi e thẹn.

— Tôi dám nói chắc với bà rằng vì ông nhả suy yếu quá nên mới chậm trễ thế. Cơ thể của bà rất điều hòa, nếu như nói cho đúng, thì bà phải mắn là khác.

Thúy mừng quá. Rõ ràng là không phải lỗi ở nàng rồi. Nàng trả tiền bác sĩ và đợi vàng di ra.

Tuy đã gần tối mà Thúy vẫn còn chưa muốn trở về. Không đầy nửa giờ đồng hồ, nàng đã đi qua bao nhiêu trạng thái của tâm hồn. Trái tim nàng đập quá mạnh, khi thì vì nghĩ ngờ lo lắng, khi thì vì hồi hộp sung sướng. Nàng nhẹ nhàng rảo bước trên lề đường, khoan khoái hit mạnh không khí trong trào của buôn chiều thu sắp tắt. Phía trước nàng ba đứa trẻ tung tăng nhảy nhót. Chúng đều có vẻ lành mạnh và sạch sẽ. Xa hơn chút nữa, một người đàn bà tay bồng một đứa con trai bụ bẫm, đương chỉ vào lùi trẻ chơi đùa để nụng thẳng bé. Thiếu phụ mảnh khảnh, mỗi khi đưa con nhoài người về phía trước và dắt dẵa đứa xuống đất để gop vui với bọn trẻ kia, lại lão đảo cơ hồ muốn ngã.

(Còn tiếp)

## Sóng đời đáng sống

(Tiếp theo trang 15)

là gian hùng chứ chưa phải là anh hùng; họ gây nỗi **bá đạo** chứ chưa gây được **vương đạo**. Mà họ thành công bao nhiêu thì có hại cho người khác bấy nhiêu.

Họ không đạt là vì họ đã lấn phuong tiện (là đời sống xã hội) với cùu cánh (là đời sống cá nhân). Nói cho rõ nghĩa, đứng trên quan điểm tò chuc (tức là tu duong) thì họ lấy đời sống xã hội để chen lấn, đe dọa áp, bóp chết mất đời sống cá nhân đi: họ đã mang phuong tiện ra chẹn ngạt mất cùu cánh, họ đã không đếm sà gì đến giá trị của con người.

Vì giá trị của con người là nền tảng cho giá trị của xã hội, Đành rằng: thời thế tạo anh hùng (xã hội cũng cho cá nhân có điều kiện phát triển tài năng) và chính vì thời thế tạo anh hùng (xã hội là phuong tiện cho cá nhân xú dụng) nên mục đích của nhân loại là.

Phải dùng cái phuong tiện (xã hội) để làm lợi cho cùu cảnh (con người) chứ không phải tạo ra được một khí cụ (vẫn là xã hội) rồi lấy ngay khí cụ đó để làm hại chính thân mình (vẫn là con người).

Bởi thế cho nên, con người (được coi như một thứ phù thủy) đã tạo ra xã hội (mọi ngành hoạt động là mọi thứ âm binh), trong khi vận dụng đến Trí và Dũng của mình, nhưng chỉ vì lòng Nhân (nghĩa là thiếu tu thân để cho dù bản lĩnh điều khiển nỗi sản phẩm của mình: vẫn là xã hội) nên đích các âm binh (cứ vẫn là mọi ngành hoạt động xã hội) đã... vật chết phù thủy non tay quyết.

Vua Tru, vua Kiệt đã bị vật chết: Tân Thủ hoàng, Thành cát Tư hán đã bị vật chết.

Hitler, Mussolini, Tojo và cả Staline cũng đã bị vật chết.

Phuong tiện thằng cùu cánh...

Đảng phái, nghè nghiệp đã giết mất Con Người.

Xã hội, là đầy tổ, đã giết mất Cá nhân, là chủ nhà.

Vì sao vậy?

Vì đời đã quên mất việc Tu Thân.

**BÁC SĨ  
NGUYỄN BÍNH**  
434 Đại lộ Armand Rousseau  
CHOLON  
khởi gốc đường nhà thương Ghép rầy  
**42 năm kinh nghiệm tri  
bệnh trẻ em và người lớn**  
**CÓ CẤY NHAU VÀ CHO  
TOA BỎ Á PHIỆN**

## VỤ ÁN GIẾT CHỒNG

(Tiếp theo trang 16)  
Nếu đúng như vậy, thì y học sẽ giúp phần giải quyết vụ này đúng mực hơn là chỉ căn cứ vào luật pháp.

Nên cho khám nghiệm, tìm ra sự thật rồi xử chàng muộn.

Nếu có không còn đủ trí não khi phạm tội thì nên gửi cô đi dưỡng bệnh trong một bệnh viện. Ghen là thường, nhưng đừng dưa đến chỗ giết nhau...

### MỘT CỰ SĨ NHÀ PHẬT (M. T. Q.)

Hai đồng đêu có tội cả. Xuống địa ngục hết.

Ai cũng phạm vào sốc dục cả. Phải luân hồi cả. Xã hội này ô trọc lắm, đời mặt pháp rời. Luật pháp chẳng ăn thua, cứ xuống mười cửa điện Diêm Vương, « một sợi tơ sợi tóc » cũng không lầm.

Phuong Tây càng mặt pháp hơn, nhưng ta cũng quật lâm rồi, gần theo kip rồi đó!

« Phải tại tâm », ai nay lo giữ mình, chẳng có cách gì khác...

### THI THƠ

## NGUYỄN THẾ TÀI

43, Schroeder — Chợ mới Saigon

# 25.000\$

Nhưng ai trả lời đúng các câu hỏi sau đây sẽ được, thường 25.000\$: 1) Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là tiệm vàng THẾ HÙNG có 2 cờ vua 1 ngựa ngồi ở cửa tiệm để làm gì?.. Tôi và... người đoán bài số... hay nhất. Xin đọc kỹ bài này và cất nó cất đi để dự thi. Ngày 1-27-53 sẽ đăng điều lệ.

### THI THƠ BÀI 87

Sài thành nhiều tiệm nữ trang. Kieu tron kiêu chạm đồ vàng như nhau. Nhưng tôi không hiểu tại sao? Mọi người đều thấy rủ nhau sang hoài. Tiệm vàng nén Nguyễn Thế Tài. Bán mua lấp lấp trong ngoài xôn xao. — Ra có chưa hiểu ám hao? Mọi người sở dĩ tra vào nơi đây. Là vì tẩm tiếng tiệm này. Ai ai cũng biết thuở nay rõ ràng. Bán buôn ngay thẳng đang hoàng. Còn đồ trang sức toàn vàng nguyên vẹn. Kieu làm lại rất tinh vi. Ai đâu còn cố gắng gì chẳng mua. Có đã hiểu rõ chưa? Nếu có chưa có nên mua vàng này. Tiệm vàng đủ tính cách hay. Một là trang sức do tay thợ rèn. Gắng công đẽ chế tạo thành. Hai là vàng tốt đanh rành chẳng sai. Hoặc đeo hoặc dâu chồn hoài. Mà vàng vẫn thăm chẳng phai mất màu. Ngại gì có hảy sắm mau. Sắm rồi có đẽ càng lâu càng lời. Vàng còn lên giá có ori!

(Lĩnh tiền rồi)  
THIỆN

NGUYỄN THẾ TÀI

## Ve và Phượng

(Tiếp theo trang 19)

Ati thơ thần giữa buổi trưa hè đê thấy mình lạc lối. Sa mạc nào rộng hơn Sa mạc trong hòn. Hàng vạn dặm đường không gặp một người đồng điệu.

Ve và phượng hân có tiền duyên với nhau. Mỗi lần phượng nở, ve rền rí ca khúc nhạc lồng; nhịp với tiếng ve kêu phượng thảm rót từng giọt máu.

Hè đến. Phượng lại nở, ve vẫn than và dưới mái trường rộn rã niềm chia biệt.

Nhưng gió đã đổi chiều. Có người trưa nay cảm thấy hồn mình không yên tĩnh lắm. Ngâm lại mấy câu thơ của Huyền Chí mà lòng thêm buồn đê duyết.

« Võ một tiếng cười hoe nước mắt, Nắng hè rung nắng, nắng hè ơi! Cầm cầm phượng đỏ bầm da thịt, Nức nở mùa ve, nức nở cười! Tay bút cuồng lén, thơ nhạt lầm, Sầu ngâm mắt lạnh, sầu chơi voi. Sầu chơi voi... mà chỉ một mình ai đang chơi với trong sầu. »

Huế mùa hoa phượng 1953

TẠ KÝ

### BẢN ĐỌC HẢY ĐỀ Y

Đời Mới chỉ thiếu số 1 và số 5. Các bạn muốn mua các số khác, hãy hỏi nơi tòa soạn quản lý, hoặc nơi 96 đại tá Grimaud Saigon. Giá báo cũ 4 đồng mỗi tập thay vì 5 đồng. Viết thư xin đề: Hộp thư 353 Saigon.

## NHÂN LOẠI CA

tập thơ thứ 30

của NHÂN HẬU

Một công trình sáng tác, một ý thức xây dựng đúng đẽ chúng ta đặt nhiều hy vọng nhất,

NHÀ XUẤT BẢN  
NHÂN LOẠI

## NHA IN LE-VAN

104, Lô Quang Đông, Cholon. Điện thoại: 300

Chuyên lanh cǎi giấy cho các báo, chí  
Cam đoan tiện lợi, giá rẻ hơn các nơi.  
Nhận in đồ gấp và nhân hiệu, quảng  
các bǎy měur rất tinh. Bán sỉ và lẻ mực  
in báo, mực màu Lorilloux, Lefranc, Georget Fils

## BẢN KẼM

## NGUYỄN TRUNG

150 Gialong

ĐỜI MỚI số 68

## CHEMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái chemise may sẵn cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may:

## CHÍ THÀNH

117 Frère Louis, Saigon

Bảo đảm không rút  
Col Indéformable



## Dầu Cù-là



GỐC MIỀN-DIỆN



## Dragées PULMOFORME

Libs

## Thuốc viên

tri dứt ho

LIBS  
(Mareuil sur Lay Vendée)

## QUÁN QUẦN TƯU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON



## SIÊU QUẦN tưu điểm

Téléphone : 580  
Số 440, đường  
Marins — CHOLON

# CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



147



148



149



150



151



152



153



154



155