

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Số 62 — 4-6-53

NAM VIỆT

TRUNG BẮC MIỀN LÀO :

5 ĐỒNG

6 ĐỒNG

Wason
AP95
V6 D64+

ĐỜI MỚI

có bán tại:
Saigon

Huế -- Hanoi
Phnom-Penh

Xin hỏi các
đại lý, các tiệm
sách các nhà
bán báo chí
Nam Việt . . 5\$
Cao Miên . . 6\$
Trung Việt 6\$
Bắc Việt . . 6\$
Lào 6\$



CL TRUNG

CÔ GÁI HẬU GIANG

TÒA SOẠN—QUẢN LÝ :
117 Đại lộ Trần-hưng-Đạo—Chợ-quán
Giáy nói : 793

Văn phòng liên lạc : 96 Đại tá Grimaud
Hộp thư : 353 — Saigon
Chủ nhiệm : TRẦN-VĂN-ÂN

THƯ CỦA
NHÀ XUẤT BẢN

Cuộc sống xoay chiều

Bạn đọc thân mến :

BẠN đã nhận rõ rằng đời sống đang xoay chiều. Chỉ vì một việc tiền tệ mất giá mà sức sản xuất không tăng. Ảnh hưởng sẽ nặng nề vô cùng, nhất là đối với giai cấp cầm quyền, tay chơn và trí óc.

Bạn không làm thêm của cải được, không thêm tiền được, nhưng bạn phải mua ăn mặc hơn trước nhiều, thì tự nhiên cả đời sống tinh thần và tri thức của bạn bị thiệt.

Đóng trước tình cảnh ấy nghề xuất bản báo chí phải đương đầu lâm khó khăn mới, mặc dầu chưa dân xếp xong khó khăn cũ. Khó khăn ấy có thể kể sơ như sau này :

Giấy từ Pháp chở đến thay vì phải trả với 17 quan 1 đồng bạc ta, từ nay phải trả 10 quan.

Thị thầy vì sanh sống khó sẽ làm việc kén hiệu lực hơn trước.

Người mua báo sách, vì sanh hoạt khó, sẽ ít hăng hái mua báo chí sách vở hơn trước.

Thật là một tình thế nan giải. Rồi đây nếu đồng quan hay đồng bạc tạm phết (nhiều giấy bạc) thì giá bạc ở thị trường còn xuống nữa. Mà càng xuống thì càng mất tin nhiệm, dễ rồi mất hẳn giá trị.

Chúng tôi nhận thấy rõ tình thế mới bao nhiêu càng thêm nỗi lực. Nhưng sự nỗi lực phải được các bạn hưởng ứng. Thay vì lên giá tạp chí, chúng tôi nhất quyết cố duy trì : thâu hẹp quảng cáo (vì không thể lên giá quảng cáo, các tiệm buôn nhỏ cũng bị ảnh hưởng nặng), giữ nguyên số bài vở, trau dồi phẩm.

Bạn nên để ý rằng làm một tạp chí công phu hơn làm một tờ nhặt báo, khó làm hơn rất nhiều, vì có nhiều công tác mà nhặt báo không có, lại thêm bài vở cũng khó viết hơn.

Sở dĩ chúng tôi mong bạn theo dõi sinh hoạt tạp chí của bạn, là muốn thấy bạn nhận rõ sự cố gắng không ngừng của nhà báo. Bạn có thấy chắc bạn mới vui lòng ủng hộ và cỗ vũ cho người khác ủng hộ.

Đời càng khó, ta càng nên xiết chặt hàng ngũ, càng nên trau dồi văn nghệ vì văn nghệ giúp ta phát triển đời sống vật chất.

Nhà xuất bản NGÀY MỚI
cần khai

HỘP THƯ TÒA SOẠN

Bạn NGUYỄN BÌNH LIÊN (Dalat) :

Những bài về xí nê có dịp thuận tiện sẽ đăng. Mấy bài kia đang xem.

Bạn NG. T. TH. (Hồi phỏng) :

Có nhận được « bản danh bạn đọc » của bạn. Ày ! Sao nét chữ bạn lại giống hệt nhau của nhà thơ S. N. N. thế ?

Bạn HUY NGỌC (Huế) :

Xem lời trong thư, chắc bạn còn trẻ lắm. Sao sớm nhìn đối với cặp mắt bi quan thế. Gửi tiếp cho những bài khác. « Hè về », « Chia ly » đã nhận được, đang xem. « Những ngày thơ ấu ».

Bạn LÊ V. SÁU :

Anh C. đã đòi chỗ ở. Đã lập thể dục lại. Bạn M. TUYẾT (Sài Gòn) :

Có dịp ghé Tòa soạn tiếp chuyện với bạn tiện hơn. — Minh Đạt.

Bạn H. H. (Huế) :

Điệp khúc của bạn có phần chủ quan nhiều quá ! Đời Mới nhảm vào sự đòi hỏi của đại đa số bạn đọc.

Bạn PHONG CHÂU (M. C. Sài Gòn) :

Sao gửi bài Xuân sớm thế ?

ĐỜI MỚI

SỐ 62 - THỨ NĂM 4-6-53 d.l.

NGÀY 23 THÁNG TƯ ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- Làm báo nói láo ăn tiền ? **Dương bá Dương**
- 2 cái chết của 2 nữ chiến sĩ V.N. **Lâm Hùng**
- Sài Gòn Sóng **Việt Phương**
- Bản vẽ hạnh phúc **Xuân Vinh**
- Tổ chức đời sống cá nhân **V. P.**
- Chế độ thuộc địa... **Đức Hiệu**
- Dịch văn Lô Tân **Lô canh Chuyên**
- Thủ **Châu Liêm, Viên Lăng**
- Ý kiến bạn đọc về Thủ tư do **Tân Sơn Nhứt**
- Văn học Ai Lao **Trần Doãn**
- Thúy tiêu thuyết ngắn **Nguyễn Luân**
- Lên cung trang kịch **Võ Oanh** dịch
- Vòng quanh Âu châu (du ký) của **Lê quang Minh**

NGÀY MAI ĐÃ MUÔN RỜI

tiêu thuyết
phóng tác của Giang Tân

...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

BÌA IN 3 MÀU

TÒA SOẠN — QUẢN LÝ :

417 đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ quán
(Giấy nói : 793 card)

Bài về gửi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy.
Tòa soạn không có lệ trả bùa tháo.

Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÁC ANH.

Hộp thư 353 Saigon.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành

7 NGÀY QUỐC TẾ

PHÁP ĐỔI VỚI VĂN ĐỀ ĐÔNG DƯƠNG

Đối với việc đề cử một Tổng ủy viên mới ở Đông Dương để thay thế ông Letourneau, hình như tên Đại tướng Legentichomme đã được đưa ra. Đại tướng Legentichomme là nghị sĩ Quốc hội, thuộc nhóm Cộng hòa cũ phải.

Một phái đoàn Pháp do ông Bernard de Plas đã qua Bắc Kinh theo lời mời của chủ tịch ngân hàng Trung Hoa và chủ tịch sở khoesch thương thương mãi quốc tế của Trung cộng.

Trước khi chờ Quốc hội tấn phong ông Mendès France, báo Paris Presse viết về lập trường của ông Mendès như sau : « Không thể hồi hương quân viễn chinh, mà phải tiếp tục theo đuổi cuộc thương thuyết. » Vâ : « Nước Pháp có thể nhìn nhận chính phủ Mao trạch Đông ».

Báo Paris Presse cũng nhắc lại lời ông P. Reynaud : « Nếu đổi phương dùng những hành động để phát biểu ý muốn hòa bình ở vùng Nam cũng như ở vùng Bắc Á châu, thì Pháp có thể xem xét lại lập trường ngoại giao của mình.

Theo tin Paris, nhóm cấp tiến đã đề nghị lên quốc hội một quyết định yêu cầu chính phủ nhìn nhận mau lẹ nước Trung Hoa cộng sản.

Hiện nay vấn đề Đông dương đang khiến các giới chánh trị rất lo ngại. Thủ tướng được triệu thỉnh sắp ra trước Quốc hội xin tấn phong sẽ đề nghị lại một định hướng mới cho cái chánh sách Pháp ở Đông dương...

Với tư cách một nhơn vật lý tài, ông Mendès France đã nhiều lần nhấn mạnh đến gánh nặng quá lớn lao là vấn đề Đông dương đối với nền tài chính Pháp. Ông cũng đã từng đề cập đến việc khó thành tựu với một giải pháp quán sự và vì vậy phải tìm cách giải quyết bằng những cuộc thương thuyết.

Hồi xé chiều ngày chùa nhật, ông Mendès France đã tiếp kiến báo giới và kiểm điểm về các cuộc thăm dò ý kiến của ông.

Ông đã thông báo danh sách những nhân vật mà đã cùng ông xem xét vấn đề Đông dương trong số có ông Letourneau.

Ông tuyên bố đại đế « Tất cả những cuộc hội đàm ấy đã làm tôi tin chắc rằng chúng ta đương đứng trước những sự khó khăn lớn lao nhưng mà vẫn có thể có các giải pháp ».

Tin ngày 2-6, cho biết có lẽ ông Mendès France dự bớt về vấn đề Đông Dương, vì lẽ các đảng ôn hoà sẽ không ủng hộ ông, nếu ông cương quyết thương thuyết.

LIÊN HIỆP QUỐC TRÙ TÍNH NHỮNG GÌ ?

Theo tin tức đã loan báo trước, ngày 16-6 tới đây sẽ có cuộc hội họp Anh Pháp Mỹ trước khi có cuộc hội nghị Tứ cường.

Nhân dịp báo Pravda của Nga đã cho biết lập trường của mình (báo Le Monde trích lại) : « Kinh nghiệm dồi dào của ông Churchill về những vấn đề hội thương quốc tế, có lẽ cũng tránh được cho ông điều làm lẩn rờn thường là trong thời bình một trong những Đảng này có thể đọc ra cho Đảng khác » những điều kiện về một cuộc thương thuyết có tinh cách quốc tế, như là khi đảng ấy lại là Nga Sô.

Những điều kiện định trước trong những cuộc thương thuyết chỉ có thể làm được trong thời chiến, bởi một đảng thắng đối với đảng bại, khi mạnh lợi dụng sự yếu đuối của phe địch và hâm dọa chiến tranh để bắt họ phải nhận những điều kiện hòa bình.

● Đề nghị chót của Liên Hiệp Quốc trao cho đại diện Trung Cộng ở Bản Môn Diêm, công nhận Án Độ trách nhiệm độc nhất về canh giữ các tù binh không chịu hồi hương.

● Nhiều đơn vị binh sĩ Án được gửi tới Triều Tiên để đảm nhận trách nhiệm này. Theo đề nghị cuối cùng của Đồng Minh, một hội đồng hòa hợp gồm đại diện của Thụy Sĩ, Thụy Điển, Tiệp Khắc, Ba Lan và Án sẽ mở những cuộc điều tra riêng về những tù binh không chịu hồi hương.

CHIẾN SỰ TRIỀU TIỀN

● Tổng thống Nam Hàn, Lý thừa Văn đã triệu tập Hội đồng Tông trưởng và bảy tổ lập trường của Nam Hàn nhất định chống lại với đề nghị của L.H.Q. đến cùng, có thể đi đến việc phá hoại cuộc thương thuyết ở Bản Môn Diêm.

Ông dự bị ra lệnh cho 16 sư đoàn đánh lên Bắc hoặc lui lại, làm cho Tông tư lệnh L.H.Q. phải cố gắng ép buộc tư lệnh bộ Nam Hàn không theo họ Lý.

Lý Tông Thống, hầu như đã dự bị đưa ra những điều kiện như dưới đây.

1. — Quân lực cộng sản phải triệt thoái khỏi toàn lãnh thổ Hàn quốc.

2. — Bắn bão thống nhất lãnh thổ.

3. — Cấm binh ngoại quốc vào đất Hàn để giữ tù binh. Như thế là họ Lý quả quyết lầm.

● Tại mặt trận Cao ly, quân đội Bắc Hàn đã mở cuộc tấn công dữ dội vào các đồn tiền tuyến đóng trên con đường đi đến Hán Thành cách 6 cây số. Những đồn này đã rút lui.

AI CẬP

● Phong trào bài Anh vẫn bồng bột ở Ai Cập. Tại đây, ông Fouad Galal đã công kích ông Churchill kịch liệt, cho rằng ông Churchill đã gây ra trận giặc càn não không những với người Ai, mà cả đến người Anh ở Ai Cập nữa ». Vâ : « Người Ai Cập sẽ giữ mãi những yêu sách của mình cho đến khi nào người Anh rút khỏi kinh Suez ».

HỘI NGHỊ BERMUDES

● Đối với lập trường phản ứng của báo Pravda (Nga) cho rằng, hội nghị Bermudes có mục đích đặt trước những điều kiện hòa bình bắt Nga Sô phải theo. Luân đòn đã cải chính cho rằng : « Hội nghị Bermudes không có mục đích như báo Pravda đã nói » Báo Daily Mail, thêm :

« Người Nga cho rằng nhiều điều kiện sẽ đặt ra cho họ tại hội nghị Bermudes. Có thể đó là ý của ông Eisenhower, nhưng như định không phải của ông Churchill. Phải chứng minh sự lầm lẫn giữa hai nhân vật ».



CHIẾN SỰ VIỆT NAM

● Mặt trận Sông Đáy, Bắc Việt, quân đội Việt Pháp đã bỏ đồn Yên Vĩ.

● Trên đường về Pháp, Đại tướng Salan đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn về tinh hình Đông Dương :

« Vấn đề này phải đợi ba năm nữa, trước khi cân nhắc nghiêm hàn về chúng ta. Hiện thời, nếu tấn công V.M. thì hơi quá sớm. Ngay bây giờ phải cố gắng ngăn cản V.M. chiếm thêm đất đai ».

Về chiến tinh Ai Lao, đại tướng Salan cho biết : « Nếu V.M. trở lại tấn công Ai Lao, họ sẽ nhằm cắt đứt con đường liên lạc Saigon — Luang Prabang bằng cách tấn công vào Pakse ».

ĐỨC QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI

nghiên cứu những biện-pháp đối phó vụ đồng bạc bị sụt giá

SAU khi tin đồng bạc Đồng Dương bị hạ giá vừa loan báo, Đức Quốc Trưởng Bảo Đại liền triệu tập Hội đồng khẩn cấp tại Dalat, để nghiên cứu tất cả biện pháp cần thiết hẫu đối phó với các biến chuyển kinh tế do giá đồng bạc bị hạ giá gây ra. Đức Quốc Trưởng chủ tọa phiên nhóm Hội đồng, cùng Ngài Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Tâm, các vị Tông trưởng và nhiều nhà kinh tế, lý tài Việt Nam thảo luận các biện pháp cần thiết.

Đại tướng Tổng tư lệnh Navarre yết kiến Đức Quốc Trưởng

Hồi 10 giờ sáng hôm 29 Mai, đại tướng Navarre, Tổng tư lệnh quân đội Liên hiệp Pháp ở viễn đông, có dap phi cơ lên Ban-mê-thuột yết kiến Đức Quốc Trưởng Bảo Đại.

Cùng đi theo đại tướng, có tướng Bodet phó tư lệnh, tướng Gambiez tham mưu trưởng, đại tá Revole và quan hầu.

Đến đón tiếp đại tướng tại phi trường có ngài Nguyễn Đề đồng lý văn phòng của Đức Quốc Trưởng và tướng Delange chỉ huy quân đội sơn cước miền Nam.

Sau khi duyệt qua hai đạo binh đền túc trực đón chào, đại tướng Navarre lên xe đến biệt điện để yết kiến Đức Bảo Đại.

Đại tướng và Đức Quốc Trưởng hội đàm trên một giờ đồng hồ, trong một bầu không thán mật và hiếu biêt.

Sau cuộc yết kiến ấy Đại tướng và tướng Delange, có đền bộ tham mưu của tướng Delange, mà trước mặt các cấp chỉ huy, đại tướng đã nghe kể lại lối nữa tiếng đồng hồ về tình hình quân sự của vùng Cao nguyên.

Đến 12 giờ 30 thì đại tướng và đoàn tùy tùng mới trở lại Sài gòn.

Ông Letourneau đã bay về Pháp sau khi hội đàm với Đức Quốc Trưởng Bảo Đại

Trước khi lên đường về Pháp ông Jean Letourneau có được Đức Quốc trưởng Bảo Đại tiếp kiến khá lâu trong ngày hôm qua tại Ban-mê-thuột.



LETOURNEAU

Colonel Grimaud Saigon, lực lượng phản kháng quyết định độc đoán của chính phủ Pháp và sẽ tận lực ủng hộ mọi biện pháp mà Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành để đối phó với tình trạng do sự sụt giá đồng bạc gây ra.

Các chủ nhiệm và đại diện nhượng bao, tuần báo ký tên.

Tất cả công dân Việt nam từ 20 tới 35 tuổi

CÓ BẰNG TIỀU HỌC HAY BẰNG
CHUYÊN MÔN ĐỀU CÓ THỂ KÉU NHẬP
NGHỆ HỌC LỚP ĐÀO LUYỆN HẠ SĨ QUAN
TRÙ BỊ

Theo nghị định số 305/Cab/DN ngày 12 tháng 5 dương lịch 1953 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả công dân Việt Nam từ 20 đến 35 tuổi có bằng cấp tiểu học (certificat d'études primaires) hay là bằng cấp một ngành chuyên môn đều có thể kêu nhập ngũ đặng theo học lớp đào luyện hạ sĩ quan trừ bị. Thể lệ trên đây không áp dụng cho những công dân đã học thêm có bằng cao hơn và theo nghị định số 803/a-Cab/DN ngày 27 tháng 12 dương lịch 1952 đã nhập vào hàng có thể kêu nhập ngũ vào hàng sỹ quan trừ bị.

Vậy nên tất cả dân cư ở trong Bô thành Saigon Cholon từ 20 đến 35 tuổi có cấp bằng tiểu học hay là một cấp bằng chuyên môn phải đến bót cảnh sát quận mình ở mà khai trước ngày 6 tháng 6 d. l. 1953 kỳ hạn chót.

Muốn hỏi thêm điều chi, xin đến Phòng Cảnh Sát Pô trưởng Saigon - Cholon.

Phụ nữ Việt nam nhóm họp biểu tình phản kháng vụ phá giá đồng bạc Đồng dương

Hồi 9 giờ sáng ngày 31-5-53 tại dinh Đô trưởng Saigon Cholon, gần 1.000 chị em phụ nữ đến dự cuộc biểu tình do Hội Phụ Nữ Việt Nam toàn quốc tổ chức để phản đối vụ phá giá đồng bạc Đồng dương.

Nhiều diễn giả trước sau như đại biểu hội P.N.V.N.T.Q. đại biểu phụ nữ cầm lao v.v... đã mạnh dạn lên tiếng trước máy phóng thanh bày tỏ ý kiến về hành động vi phạm hiệp ước Pháp Việt của chính phủ Mayer, và đưa ra những đề nghị để thực hiện trong giới phụ nữ, nhất là việc bài trừ xa xí phẩm, thi đua tiết kiệm dùng đồ nội thất, phát triển tiêu công nghệ v.v...

Sinh viên muốn tìm việc làm (dạy học đến tú-tài toàn phần hay thư ký thông ngôn Pháp - Anh - Việt văn hay bắt cứ việc gì) đề tiếp tục sự học.
Địa chỉ nhờ tòa báo chuyền.

Thuốc ho trái nho PECTO-CHERRY



Nhà thuốc chánh SOLIRENE

(Pharmacie Principale Solirène)



Dược sứ

ĐÀO TRỌNG HIẾU

Tốt nghiệp trường

Đại học Paris

Trước nhà hát Tây - SAIGON



Hàng VO-BINH-TAY

175-185 Đại lộ Galliéni 175-185

Điện thoại : 21.002—23.213

Điện tín: Etablity Saigon

CHUYÊN MÔN VỀ ĐỒ PHỤ TÙNG XE HƠI

- Giá cả phải chăng.
- Tiếp đài ân cần.

- Hàng hóa thượng hạng.
- Hoàn toàn sửa đổi.

Nhị Thiên
Đường
danh tiếng
lâu năm



Trị bá chứng
hay nhứt
47, rue Canton
CHOLON

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Euguinine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

Chải GOMFIX

người đẹp thêm trù trúng tóc,
dễ tắm gội.

Brillantine
BOBEL

chẽ đúng như các hiệu áu mỹ
thơm dịu không trinh.

Hồ Việt-Nam, dán

các loại giấy dính gờ không ra
đè bao lâu cung không hư.

Phản đánh giày da trắng hiệu

Hải-Quang, mịn g i ú da
giày mềm dịu luồn. Bảo đảm tốt
hơn các hiệu phản khác.

Cần nhiều đạt lý do vien
PHƯƠNG MAI
185 F. Louis Saigo²



Làm báo nói láo ăn tiền ?

NGƯỜI ta thích nói « làm báo nói láo ăn tiền », hoặc nói đùa chơi cho vui
miệng, hoặc có ý nói thiệt đè chè đè đám người làm báo như chúng tôi.

Không biết đồng nghiệp của tôi nghĩ như thế nào, có cảm tưởng gì, có chẳng
phản động lực ? Chớ riêng tôi, Bà Dương này, nửa láo nửa thiệt, chør chør giả giả,
tôi chør là phải, bởi vì khi ký giả thuật lại một việc « láo » thì ký giả nói láo, và khi ký
giả viết một chuyện « thiệt » mà thiên hạ gọi là « láo » thì ký giả cũng là người nói
láo. Hai dằng, dằng nào cũng láo.

Nhưng vì ký giả là người chịu tiếng là nói láo ăn tiền, nên ký giả có quyền hỏi
tất cả người trong xã hội, già trẻ, nam nữ, hữu học vô học, giàu nghèo, bánh không
bánh, oai và không oai, hỏi họ định nghĩa giùm hai tiếng « láo » và « thiệt », và
phân ranh định giới cho ký giả nghe.

À, có kẽ bao : người lớn không biết nói láo, chỉ có người nhỏ, nhỏ ăn, nhỏ ở,
mới nói láo.

Thật là ức hiếp cho « thằng nhỏ », nhỏ quyền, nhỏ sự nghiệp, nhỏ bể thể. Nhỏ
nhỏ thể mà lớn tung, bởi vì trong xã hội có cái gì xấu xí, hư hèn, đều dỗ trên tung
và đều « thằng nhỏ ».

Bà Dương tôi xin biện hộ cho người « lớn tung nhỏ thể ». Tôi xin quả quyết
với bạn rằng chính đám người « nhỏ tung lớn thể » mới là người nói láo. Bạn có
nghe ở bên Bản Môn Điểm các ông « bự » đang nhóm họp chăng ? Bạn có nghe nhiều
lần tam, tú, ngũ cương hội đàm chăng ? Bạn còn nhớ hai lần giặc thể giới đánh
tú tung chăng ?

Bên nào cũng nói hành động vì thành nghĩa. Thể mà họ đánh nhau. Trung Hán,
Nga Sô một bên, Mỹ và Liên hiệp Quốc một bên. Bên nào cũng vì lẽ phải cả. Cái nhau
mặt không ai chịu thua ai ! Ai cũng phải như ai !

Theo rời vỗ lực đánh bại một bên như trong hai trận đại chiến thể giới trước.
« Đặng là vua thua là giặc », tự nhiên lõi phải về bên kẻ chiến thắng.

Bà Dương hiểu như một với một là hai rằng họ là cả. Và họ dám đếm mệt với
một là ba để dạy trẻ con học hai cộng một thành ba.

Đời là láo !

Ngay khi đồng bạc bị sụt giá cũng là việc láo, bởi vì không láo thì không làm
việc một cách độc đoán. Ký kết thỏa thuận cũng là việc láo để rồi xé bỏ ký kết. Chồng
bảng cũng là việc láo, thương ghét cũng là láo, láo cả. Chỉ có người viết theo láo là
không láo.

Dương bà Dương

HÀNG INDO-COMPTOIRS

xuất nhập cảng—Đại lý các nhà sản xuất

130-136, đại lộ Galliéni—SAIGON

Điện thoại : 22.104—22.161

Địa chỉ điện tín : Indocom Saigon

CHUYÊN MÔN VỀ HÀNG HÓA

phụ tùng xe hơi, đồ sắt...

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

- Sơn BERGER
- Bố thắng xe hơi EVERSTOP
- Pistons và bougies FLOQUET
- Giây trần TITAN

- Bình chữa lửa MAIP
- Vật liệu của nhà COLLEX
- Máy may Thụy sĩ HELVETIA
- Tourne-disques SONIDEAL Thụy sĩ
- Đồng hồ đeo tay Thụy sĩ PHÉNIX
- Máy in tay (duplicateur)
- CITO RECORD

THỜI TIẾN

Đọc khắp Báo chí Ngoại quốc

MỘT PHẦN BA NHÀ CHIẾU BÓNG Ở MỸ PHẢI ĐÓNG CỦA

Hội đồng các ban tổ chức chiếu bóng Mỹ đã đề đơn kêu nài lên Hội đồng tài chính ở viện dân biểu xin giảm thuế đánh trên những vé vào cửa.

Họ có đem chiếu trước các nghị viên một cuốn phim dài chừng 22 phút. Phim chiếu lại những nhà chớp bóng mang trước cửa những tấm biển có giòng chữ như sau : « Cho thuê ». Đó không phải là một việc giả mạo. Các chủ rạp chiếu bóng ở Mỹ càng ngày càng thấy lùng tung từ lúc máy vô tuyến truyền hình ra đời đến nay.

Sau chiến tranh có 5.038 nhà chớp bóng phải đóng cửa.

3 tháng đầu năm 1953, có thêm 270 rạp đóng cửa.

5.347 rạp tinh ra « nhập không phu xuất » cũng sẽ đóng cửa cuối năm nay.

Hiện số các rạp đang hoạt động ở Mỹ là 18.000 rạp.

Các chủ rạp tinh ra rằng, việc bán máy vô tuyến truyền hình tăng 2 phần trăm, thì số thu của họ sụt xuống 1 phần trăm, trong những vùng « ir » máy vô tuyến truyền hình, tiền thu của họ sụt mất 40 phần trăm.

(Times New York Times U.S.A.)

NGÀ TĨNH SỐ VĂN HỌC CUỐI NĂM

Tờ Troud, Pravda và tờ Izvestia cho biết trong năm nay đã xuất bản đến 851 triệu cuốn sách so với năm trước chỉ có 243 triệu cuốn, vậy là tăng thêm đến 69 phần trăm.

Cuốn chủ nghĩa Marx-Lénine phát hành 80 triệu cuốn. Tác phẩm cuối cùng của Staline « Văn kinh tế ở Nga Sô » phát hành 28.800.000 cuốn và có phiên dịch ra 22 thứ tiếng khác nhau.

Chương trình năm thứ ba của chương trình ngù niên phát hành 96 triệu cuốn. Những cuốn sách đề cập đến vấn đề chuyên môn, toán học và kinh tế phát hành đến 27 triệu cuốn. Những sách nói về văn chương, nghệ thuật, chiếu bóng, kịch trường phát hành đến 125 triệu cuốn.

(Troud, Pravda, Izvestia, Moscow).

PHI CƠ SIÊU ÂM MẠNG MÁI NHÀ CỦA DÂN CHỦNG

Giáo sư Yates vừa tuyên bố cho dân chúng biết những nguy hại có thể xảy ra khi những chiếc phi cơ bay mau hơn tiếng động, bay ở một độ thấp. Giáo sư quả quyết là những mảnh nhá sẽ mang di một cách dễ dàng. Tốc độ đường băng một máy vượt cát tốc độ tiếng động thường gây những đợt sóng va chạm tương tự như đường rẽ nước của một chiếc tàu lùn chạy.

Những lún sóng va chạm đó mất dần dần sức mạnh. Giáo sư Yates đã tính, nếu một chiếc phi cơ bay mau hơn tiếng động lúc bay cao 3.000 thước, lún sóng va chạm ảnh hưởng xuống mặt đất một sự thay đổi về sức ép lối chừng 5 livres tinh theo mỗi pied vuông.

Nhưng người làm ruộng ở New Mexico có than phiền sau những vụ thử bom nguyên tử ở Nevada, mìn màng của họ bị mất mát rất nhiều. Hai hoặc ba ngày sau mỗi khi một trái bom nổ, sương mù dù xuống làm trai cây hư hại và lúc ấy không khí còn hơi phồng xà nên rất khó thở và sực nóng càng lên cao.

(New York Times U.S.A. Daily Telegraph, Londres)

NỮ HOÀNG SALOTE LÀ NHÂN VẬT CAO NHẤT TRONG SỐ CÁC NGƯỜI DỰ LỄ ĐÁNG QUANG HOÀNG HẬU ELIZABETH

Nữ hoàng Salote vừa cập bến Luân Đôn. Nữ hoàng từ đảo Tonga, một đảo ở miền nam Thái Bình Dương ở giữa đảo Fiji và đảo Samoa đến.

Salote bước xuống xe lửa, đặt chân lên một tấm nệm hoa, tấm nệm này chỉ dành riêng cho vua chúa hoặc thủ tướng các nước khi đến viếng nước Anh.

Nữ hoàng lên ngôi từ năm 1918, cai trị một số dân là 50.000 người với một diện tích 600 cây số vuông. Nữ hoàng được đưa về một biệt thự ở đường Harley Street. Trết nóc biệt thự có treo cờ đảo Tonga xanh, đỏ và vàng. Salote sẽ ở lại với con dâu, công chúa Mata Hao chừng 6 tuần lễ.



Nữ hoàng SALOTE

Nữ hoàng Salote sẽ là thượng khách danh dự trong bữa tiệc của chính phủ thất nữ hoàng Elizabeth một ngày trước ngày làm lễ đăng quang.

Nước Anh phải đối với Salote như vậy vì trong trận đại chiến vừa qua, dân Tonga đã cung cấp cho « Mẫu quốc » 100 triệu anh kim, 2000 lính và 2 chiếc Spitfire, quả biếu riêng của nữ hoàng Salote. Salote cũng đã tiếp công chúa Elizabeth và hoàng tử Edimburg trong lâu đài riêng và có thể tiệc rất hào trong dịp Elizabeth và hoàng tử đến viếng đảo Tonga.

(Daily Herald, News Chronicle Londres)

NHỮNG CÂU CHUYỆN TÌNH DEP NHẤT Ở HOLLYWOOD THƯỜNG KẾT CẨU BẰNG NHỮNG VỤ LY ĐỊ

Những nhà sản xuất những phim trái với đạo lý thường là những người gieo tai vạ cho tuổi trẻ.

Một tờ báo Anh kết tội những phim ái tình không chân chính của Mỹ đã đưa lên màn ảnh, với những câu như sau :

Sau khi nhìn trên màn bạc những câu chuyện tình diễn ở Hollywood, nữ khán giả me ra về và bàng kh рассказал. Họ ít thiết tha đến công việc nội trợ, với chồng thường xảy ra những lùm cùm dồn dập đưa tới chỗ vợ chồng phải ly dị nhau.

Quả thật như vậy, tờ Daily Mirror viết thêm :

Còn nguy hiểm nữa là khi những người vợ bắt chồng mình phải có những cử chỉ giống như các ông chồng họ thấy trên màn bạc Mỹ !

(Daily Mirror Londres)

MÁY ĐÁNH MÙI CÁ THÚI

Một người Anh vừa phát minh ra một cái máy biến đánh mùi cá thuỷ. Cái máy này có một thứ chuồng ty động kêu reng lên khi có mùi hôi

tanh xong lên. Máy lớn cỡ bằng một cái valy thường. Người ta đặt máy trong những chiếc tủ và trên những chiếc tàu đánh cá.

TRONG SỐ 5 NGƯỜI ANH CÓ MỘT NGƯỜI UỐNG ASPIRINE MỖI NGÀY

Theo lời bác sĩ Franklin Bicknell, dân Anh mỗi ngày dùng đến 10 triệu viên aspirine.

Xưa kia, người Anh dùng aspirine để làm dịu đau đớn, ngày nay họ trong người hơi khó ở là họ lại uống thuốc aspirine. Cũng theo lời bác sĩ Bicknell đó là kết quả về sự ăn uống không được đầy đủ nên làm cho con người không vui vẻ và làm cho họ mắc phải chứng nhức đầu. Muốn dứt bệnh, người Anh tìm 3 phương cách sau đây : uống whisky soda, ăn trứng sống, hay uống aspirine.

(Sunday Express, Londres)

MÁY VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH HOẠT ĐỘNG CÙNG ẢNH HƯỞNG BỀN SỰ TIÊU THỦ NUỐC UỐNG

Các sở chuyên trách việc phân phát nước uống các thành phố lớn ở Mỹ nhận thấy trong ít lâu một hiện tượng hơi lạ. Số tiêu thụ nước về buổi chiều thay đổi đột ngột. Cứ sau nửa giờ và một giờ, thể tích nước lên mau chóng nhiều lần lên đến 30 phần trăm, giữ mức ấy trong vài phút rồi mức nước lại hạ rất nhanh chóng.

Sau khi điều tra cẩn thận, các nhà chuyên môn biết rằng chương trình máy vô tuyến truyền hình thay đổi từng nửa giờ và một giờ một. Sau mỗi lúc thay đổi chương trình, dân chúng trong khi làm những công việc khác lại phải cầu đèn nước.

(Times Daily News, U. S. A.)

ÁNH SÁNG CỦA GIỐNG LUƠN

Thành phố Amsterdam (Hoa Lan) mới có một cuộc thi nghiệm lá,

Người ta bỏ nhiều con lươn trong một cái bể nước có đặt giày dán điện khi. Lươn bị kích thích phát tiết ra một luồng điện mạnh tới 600 « vôn » (volts). Sóng điện thường chừng có thể đốt cháy nhiều ngọn đèn tháp bằng « né ống » (neon) treo trên miệng hồ nước.

SÂN VẬN ĐỘNG LỒNG MẶT KÍNH

Làm thế nào để những cuộc đấu bóng tròn trong trận đại chiến vừa qua, dân Tonga đã cung cấp cho « Mẫu quốc » 100 triệu anh kim, 2000 lính và 2 chiếc Spitfire, quả biếu riêng của nữ hoàng Salote. Salote cũng đã tiếp công chúa Elizabeth và hoàng tử Edimburg trong lâu đài riêng và có thể tiệc rất hào trong dịp Elizabeth và hoàng tử đến viếng đảo Tonga.

Số tiền để cát một sân vận động kiệu đó sáu tấn chừng 18 triệu Mỹ kim.

Theo dự định của Bel Geddes, sân vận động này có thể chứa được 50.000 khán giả, 400 chiếc ô tô buýt, 1.500 xe nhà và 100 taxi.

Một nhà kiến trúc sư khác, giao sư Richardson có một ý kiến khác để thực hiện hơn. Lòng những sân vận động hay tất cả thành phố thư



chất dẻo dò và cho vào một thứ hơi nhẹ hơn không khí. Lúc trời nắng ráo có máy riêng hạ cái khung bằng chất dẻo ấy xuống.

(People Today U.S.A.)

T RÈN mặt trận hòa bình, Tây phương bước qua giai đoạn phản công. Cuộc hội họp ở đảo Bermudes 17-6 này giữa Eisenhower, Churchill và thủ trưởng nay mai của Pháp (chắc chắn ông nào đây?) là để trao đổi ý kiến tay ba, trước khi gặp Malenkov. Người ta nói rằng vì quyền lợi của tây phương, Churchill đã không chính thức tiếp xúc với ngoại giao Nga Sô và cuộc gặp gỡ Anh Pháp Mỹ giữa tháng sáu này là kết quả của một sự thỏa thuận với Nga.



CHURCHILL

Trong cuộc thương thuyết ở Triều Tiên, xem chừng đã thành tựu. Mỹ nhưng bộ nhận giao từ binh không chịu hồi hương cho Ấn Độ giữ. Tổng thống Nam Hàn muốn phá hoại hòa hối Bàn mòn điểm, vì chuyến này Mỹ và Trung Hàn bắt tay nhau thật sự mất. Và quyền lợi của cánh họ Lý sẽ bị « hy sinh ».

M ANDÈS FRANCE được vời ra lập chính phủ mới, đồng dạc tuyên bố bắt tay Mao trạch Đông để giải quyết vấn đề Đông dương đang làm đảo điên nước Pháp.

Bắc Kinh có thể sẽ là Bàn mòn điểm thứ hai. Người ta sửa soạn việc nhìn nhận Trung Cộng, và một phái đoàn Pháp đã lên đường sang nói chuyện trao đổi kinh tế với Tân Trung Hoa.

Việc thương thuyết với khối cộng, để thoát ra tình trạng ngặt nghèo của Pháp, chiếm lấn dần các chánh giới Pháp mà có dư luận cho rằng vụ đánh sụt giá đồng bạc là bước đầu mạnh dạn của Pháp để tính cho xong vấn đề B. d.

Ông Mendès sẽ được đa số các đảng phái nhìn nhận hay không là một việc còn chánh sách của Pháp hiện thời đối với Đông dương trong tình thế ngày nay chưa thấy có đường nào khác hơn là : thương thuyết hoặc quốc tế hóa (nghĩa là trao trách nhiệm cho Mỹ.)

Về thương thuyết, Pháp muốn nói chuyện tại Bắc kinh, để có thể đặt Đông dương nằm trong việc giải quyết chung vấn đề Viễn đông. Đó cũng là một quan điểm của Churchill đã tỏ bày, và Pháp sẽ không lo sự phản động của Mỹ.

Về vấn đề Viễn Đông, người ta nghĩ rằng sớm hay muộn rồi cũng cần có một cuộc hội nghị tay năm Anh Mỹ Pháp Nga và Trung Hoa. Tình thế hiện thời không thể kéo dài lâu, mà Tây phương muốn thương thuyết thì phải nói chuyện với những lực lượng thực sự của Á đông.

Trước một ngày tấn phong thủ tướng Mednès France trong chánh giới Pháp phải tă (từ xã hội đến Cộng sản) đặc biệt ủng hộ lập trường ông về chương trình xã hội và quan điểm về chiến tranh Đông dương. Phía hữu thì cho rằng nếu ông Mendès không sửa đổi thái độ về Đông dương mở liền cuộc thương thuyết thì đa số của hữu phái sẽ lật đổ ông.

Chánh trị quốc tế trước ngày hội nghị Bermudes nhóm họp ánh hưởng không ít đến cuộc tấn phong này.

Dư luận ngờ vực thì cho rằng « lá bài » Mendès France đưa ra để « đòn » Mỹ đang muốn quốc tế hóa B. d.

THỂ NHÂN

2 - 7 - 53

LẤY MẮT ĐỜI NAY XÉT VIỆC BỜI XƯA

KINH KHA LÀ KÉ THẤT PHU

QUA bao nhiêu sú sách, thiên hạ hằng ca tụng Kinh Kha, chàng tráng sĩ của Song Dịch, cà hai câu :

Phong tiêu tiêu hè Dịch thùy hàn
Tráng sĩ nhát khú hè bắt phục hoàn
của Kinh Kha đã thoát ra ở bờ sông Dịch
đã làm đầu đẽ cho bao nhiêu thi tử, cho
bao chàng trai trẻ đã ra đi...

Bắt chước ông Trọng Yêm, tôi thử lấy
cặp mắt thường, mà xét xem lại Kinh Kha
có thật là một dung sú, đáng đẽ cho người
ta kính phục và noi gương không ?

Chàng tráng sĩ luyến vong ấy, từ Tề sang
Ngô, qua Vệ đến Yên, chàng dung sít thíc
rượu ấy, rượu say vào, nghe người thời
sáu mà khóc, rồi lại than thở, cho là thiên
hạ không ai biết minh.

Vì lý do nào mà thái tử Đan trọng dài
Kinh Kha ?

Một thời gian phát làm con tin ở đất
Tân, Thái tử Đan lè dì nhiên thù Tân
đến tận xương, nhất là lại gặp lúc Tân
mưu chiếm lục quốc, đẽ thực hành mộng
bá chủ, Hán Triệu, đã bị Tân thôn tính,
nguy cơ của nước Yên chỉ là vẫn đẽ chờ
gián.

Đè trả thù Tân, sau khi thoát khỏi cảnh
cái chịu chém lồng, Đan đã thu nạp bọn
giang hồ làm vây cánh, và tìm kế đẽ trả
thù.

Đó là một dịp may cho Kinh Kha.
Từ địa vị một anh chàng phiêu dạt thoát
đã bước lên ghê Thượng khách của một
vị vương.

Lại được cất nhà cao cho ở, món ngon
vặt lạ hằng ngày tiến dâng, gái đẹp, ngựa
xe, thậm chí đến đưa cho vàng mà ném rùa,
mồ ngựa quý lấy gan cho ăn, chặt tay thiếp
yêu đẽ biếu.

Đè đáp lại tâm thành tình ấy, Kinh Kha
đã dâu daو nhọn đì ám hại vua Tân,

Cái dùng của Kinh Kha chỉ có thể thôi
ur ? Trước là một ké giang hồ, sau mang
tiếng là thích khách, cái dùng của Kinh
Kha, chẳng qua là cái dùng của ké vú phu.

Có người bảo : chí của Kinh Kha là vì
thiên hạ mà ám hại vua Tân, vì chánh sách
đã man của Tân mà chịu hy sinh.

Nếu bảo vì Thái tử Đan quá trọng dài,
mà Kinh Kha chịu hy sinh đẽ di hành
thich Tân thủy hoàng, thì cũng cho là đúng,
nhưng bảo ca tụng cái dùng của Kinh Kha
thì thật là quá đẽ cao Kinh Kha.

Ngay ở thế kỷ 20 nay, cũng có chán gì
người, chỉ cần vài ghim thoi, là cũng có
thê ám hại ké thù của người có bạc thuế,
một cách hết sức kín nhẹn !

Đè này đã ăn nhậu của người ta trong
bao nhiêu ngày tháng, lanh lẩy một sú
mang, rồi làm khống xong, đẽ rót cuộc
Thái tử Đan phải bị thát cõi, chặt đầu,
nuôi Yên lại càng chóng tan tành thảm họa !

Xét ra chàng những Kinh Kha là một
dung phu, lại còn là một ké vú sú, thiều
tư cách.

Đã được dài là bậc Thượng khách, đì
du ngoạn cùng Thái tử lại đì nhật đà mà

ném rùa, thật là tré con.

Thầy ngựa quý đã nghỉ đến chuyện thèm
ăn, bậc trượng phu nào có như vậy ?

Ở giữa bàn tiệc lại khen mỹ nữ của
Thái Tử là đẹp, sao lại vỗ sú và vỗ lè
theth?

Trù thù Tân là chuyện của Thái tử Đan,
Đan lại không giết Ô kỷ đẽ làm ké ; mà
Kinh Kha lại chặt đầu thượng khách của
người ăn.

Chàng qua Thái tử Đan coi Phan Ô
Kỷ cũng như Kinh Kha, cũng là bạn lưu
lạc, đưa về nuôi, chỉ chờ đến ngày dùng
vào việc riêng đây thôi...

Ý Thái tử Đan, nuôi dưỡng Ô kỷ chỉ
cố khẽ.

Ta chỉ nên khen Đan là khôn, muốn
dùng Ô kỷ mà chàng mang tiếng, anh
chàng Kinh Kha ngu xuẩn đì chém đầu Ô
kỷ tưởng là đặc sách, nhưng chính ra là
cái mưu của Thái tử Đan.



Chính Thái tử Đan cũng biết Kha là
ngu, nên đã mua lòng bằng cách đưa sang
cho mà ném rùa ;

Lại biết anh ta là ké tham ăn, nên mới
mồ ngựa quý mà dâng gan, đến lúc chặt
đôi tay của mỹ nữ thì Đan đã quá giận
rồi vay.

Nếu bảo Thái tử Đan quá trọng dài
Kinh Kha, sao chàng chịu dâng nguyên
nguyên người đẽ lại chỉ chặt có đôi bàn
tay đẽ hòm cho thôi ?

Cái dùng của Kinh Kha chỉ có thể thôi
ur ? Trước là một ké giang hồ, sau mang
tiếng là thích khách, cái dùng của Kinh
Kha, chẳng qua là cái dùng của ké vú phu.

Có người bảo : chí của Kinh Kha là vì
thiên hạ mà ám hại vua Tân, vì chánh sách
đã man của Tân mà chịu hy sinh.

Đè này đã ăn nhậu của người ta trong
bao nhiêu ngày tháng, lanh lẩy một sú
mang, rồi làm khống xong, đẽ rót cuộc

Thái tử Đan phải bị thát cõi, chặt đầu,
nuôi Yên lại càng chóng tan tành thảm họa !

Xét ra chàng những Kinh Kha là một
dung phu, lại còn là một ké vú sú, thiều
tư cách.

Đã được dài là bậc Thượng khách, đì
du ngoạn cùng Thái tử lại đì nhật đà mà

ĐÀO TÂN KH...
(Phanrang)

Hộp thư tòa soạn

Bạn LÓ CANH CHUYÊN :

Mặc dầu chỉ quen biết trên phương diện
văn chương, nhưng cũng là tri kỷ, được
thư bạn, xiết bao cảm kích. Bạn nhớ mua 2
quyển tiểu thuyết ấy, song những tác phẩm
của Lò Tân tiền sinh hiện không bán ở đây,
xin bạn biết cho. — V.O.

Bạn HÀNG CĂN LAO — NGUYỄN QUỐC KÝ :

Đã nhận được. Đang xem lại.

Bạn QUÈ VIỆT (Đà Nẵng) :

Sao lại đánh máy trên hai mặt giấy ?

Bạn L.V.S. (Huế) :

Có nhận được thư. Trung cho biết tin vè,
gấp quá !

Một nhóm Học Sinh L.B.C. :

Cám ơn ý kiến các bạn gửi về Tòa Soạn
Đời Mới luôn luôn cố gắng trau dồi nội
dung lẫn hình thức để đèn đáp lòng chiếu
cố của độc giả.

Bạn VIỆT TRUNG (Bạc Liêu), Ô. NGUYỄN QUANG,

Bạn P.D. muốn biết địa chỉ đẽ gửi thư
riêng. Gởi về Ô.M. sẽ chuyên gửi.

Bạn VĂN AN, THANH HƯƠNG (Pháp)

Đã nhận được bài của hai bạn. Hoan
nhênh những phóng sự nhỏ về đời sống
học sinh Việt ở Pháp.

Bạn VIEN LĂNG (Sóc Trăng) :

Cho biết địa chỉ đẽ biên thư T.M.

Gửi truyện ngắn trình thâm như bạn hứa
trong thư. P. L. Lâm báo Phái biết chứ ?

Có lẽ cũng biết cả bạn nữa đây !

Bạn ĐÀO NGUYỄN QUÝ (Montpelieir) :

« Duyên tan vò » sẽ đăng trong số học
sinh. Cám ơn bạn.

Bạn BÀO TÂN ANH (Phan Rang), CÁT PHONG (Sài Gòn), T. LỘC (Hội An), HẠNH, L. N., THANH TÙNG (Huế), TÙ NGUYỄN (Gia Lai), MINH HOÀNG (Chợ Lớn), HÙNG HÀO, H. H., XUÂN HỒNG.

Đã nhận được bài của bạn. Ba tạ.

Bạn NGỌC KHANH (Phnom Penh) :

Giáo sư Hoàng Minh ở Tháp Chàm. Bát
Hủ là người của Tòa Soạn Đời Mới.

Bạn NGUYỄN NGỌC HƯNG (Saigon) :

Nhưng ảnh ấy phần nhiều các độc giả
gửi tặng nhà báo.

Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được :

● ĐẠI CHỜ, truyện ngắn của Khải Hưng.

● ĐỨA CON, truyện dài của Bồ đức Thu.

2 cuốn này do nhà xuất bản Phuong
Giang tục bản.

● QUÂN NƯỚC Ngũ Bồ, kịch thơ 3 hồi của Hoàng công Khanh do Kuy Sơn Hạnh xuất bản

● VIỆT NAM BULLETIN một tập kỹ yếu của Tổng hội Việt Nam ở Mỹ.

Muốn mua tập báo trên gửi theo địa
chi như sau :

Việtnam bulletin P. O. Box 280

Times Square Station

New York 36 N.Y.

BỜI MỚI số 62

Ý VÀ VIỆC



CÁ MẶP MẮC CÂU

SAGON Hòn ngọc Viễn đông, thủ đô
Việt Nam v.v... hiện thời đang diễn ra
các cảnh chen chúc « xin phát chẩn » trước các
nhà thuốc tây và các hiệu bán sữa — không phải
vi thiếu sữa mà là vì sữa phải mua bóng, sữa
chợ đen, chợ đỏ, chợ vàng.

Sữa giá chánh thức 10 đồng, giá den từ 5 đến
20 đồng. Vài cùn giá chánh thức sắp lén tới
13. Chưa biết cứ theo mức này thì giá mèo sẽ
nou sẽ vọt tới đâu nữa. Vài cái nghề mới sữa
mua di, sữa bán lại, sữa tích trữ sẽ phát triển
đạt quí mõi ra sao. Con buôn Hoa kiều tích trữ
máy chục ngàn hộp sữa bị tóm cõi, tịch thâu
sữa và bị mời đi về túa... Đái loan.

Hôm qua đây, lại một con cá mập sữa nữa bị
sa lướt : Tại Hàng Charner, với trên hai chục
ngàn hộp sữa, và bán quá giá.

Không biết sau khi tòng khứ các chù con trời
« đèn » rồi, đến thứ cá mập trắng này, xác lệnh
« trực xuất bọn con buôn ngoài quốc trực lợi



LÊN GIÁ VÀ LÊN GIÁ

THƯỚC tây được chánh thức lên giá 50
phần trăm, sữa rót cũng lên giá quá
50 phần trăm, xe tắc xi sữa soạn lên giá 50 phần
trăm... mọi thứ đã và đang tăng tiến tới đích
tăng giá.

Công chức và binh sĩ Pháp ở Đông dương
nghe đâu nói tiền về Pháp vẫn được hưởng giá
cũ 1 đồng bạc ăn 17 quan.

Còn công chức, tư chức, và nhứt là thằng lao
động (cả chân tay lão trác) Việt Nam làm sao
máu chóng chối giữa con nước lụt tăng giá mỗi
ngày mỗi ngập lên tới mủi, trong khi đồng
lương vẫn phải đứng yên một chỗ ?



TINH THẦN TIẾN BỘ

CÁC nhật báo Saigon được một dịp là
đi, chụp hình, đăng tit lấp tất cả
mặt báo, không phải vì bom nguyên tử nở hay
hỏa binh thế giới, mà là vụ xú án một cô à giết
chồng bởi đức lang man có vợ lẽ.

Hôm tờ xú, cũng có một số đông người ăn
không ngồi rồi, đến chật nich cả toà đài... xem
mặt bị cáo. Rồi các đại phòng viên của báo hàng
ngày là lâm i lén đẽ kêu gọi thị hiếu hạ cấp của
bạn đọc. Có báo ra cả số đặc biệt, phòng văn,
trưng cầu ý kiến bạn đọc.., về vụ án này.

Làm như quan hệ đến cả vận mạng, tương lai
của cả dân tộc. Ôi, tiên bộ vậy thay !



NGƯỜI TA GIẬN KHÔNG THÈM CHOI ĐẦU

THẨY Mỹ điều đình với Trung Hán coi
bộ thuận buồm xuôi gió, và hòa bình
sắp thực hiện ở Triều Tiên, Lý thừa Vãng cuồng
cuồng lén phản đối, tuyên bố tay chay cuộc đàm
phá và đòi giận không chơi với Liên hiệp Quốc
nữa. Tòng thống họ Lý lại dọa sẽ rút lui khỏi
thủ đô Nam Hán nữa.

Kí ra cụ Lý Ngu Hán cũng oai đáy nhỉ ! Chỉ
rõ ràng cụ Lý chí là lối ôn áo xuống một cách
anh hùng rợn thời, và tay mặt phản đối L. H.
Q. tay trái hừng hanh ân huệ Mỹ, nên người
ngoài thấy cụ đóng trò vung lầm.



ĐÁNH CÔNG KHAI HOA BÀM BÍ MẬT

HOA binh là một việc vui mừng, là điều
mà dân chúng xú nào cũng mong mỏi
Đánh nhau, chiến tranh, là việc mà dân tộc nào
cũng không thích. Thế mà ở đời, thường thường
việc xảy ra rất trái ngược, trái tình đời, nhưng
hợp tình thế.

Giặc Triều Tiên, hai bên Nga Hoa và Mỹ đánh
nhau, thi nghiêm, so chém trên đất Hàn quốc,
đánh đến nay cũng khai lầu, suốt trên hai năm
đài. Bây giờ người ta nói chuyện ngưng chiến.
Người ta khai hỏa đậm tại Bản mòn điểm.

Lú đánh, việc không nên tuyên truyền, không
nên « công khai » thì người ta ráo riết công
khai. Đến khi muôn hòa (?), nói chém hòa, thì
hầu như người ta không thích « công khai ». Thế
mới có phiên hội đậm bí mật. Bí mật là gì ?

Là giấu giếm ! Tại sao có giấu giếm ?

Có lẽ vì có điều rất chánh cho một bên, hoặc
cho cả hai bên, mà không chánh cho thằng dân
Hàn quốc.



QUÂN TẠI NGOẠI HỮU SỞ BẮT TUẦN THƯƠNG LỆNH

CUNG nói về hỏa đâm (chờ không phả;
hỏa quyết nghị, hay hỏa t huyết) ở
Bản mòn điểm. Đại diện Nam Hán không
khứng dữ hội « bí mật ». Tòng thống họ Lý

TIỀN Phá ván đẽ

LÀN trước, bạn với tôi, chúng ta
« đặt ván đẽ ». Hôm nay, chúng ta thử
phá ván đẽ. Không khôi có bạn cho là
lại lùi. Phá ván đẽ đẽ làm gì ? Tại sao
lại có chuyện phá ván đẽ ?

Ở đời, vô luân làm việc gì, xã hội
hay gia đình, quốc tế hay quốc gia, lúc
nào cũng có ván đẽ, có giải quyết, có
phá quyết, có đặt lại ván đẽ.

NƯỚC PHÁP SẮP ĐỔI HƯỚNG CHÁNH TRỊ CHĂNG ?

TREN mặt báo này, đã nhiều lần ký giả có bàn qua chánh tình nước Pháp. Cố lẩn cháng tôi nói rõ ràng điều tai hại cho nước Pháp là quá nhiều đảng phái chống lẫn nhau, mặc dù chương trình chánh trị không cách nhau bao xa. Thậm chí nhiều lanh lỵ của một đảng cố thể không thuận nhau, như trong đảng cấp tiến xã hội, hay trong tập đoàn của tướng De Gaulle.

Óc bè đảng của chánh khách Pháp tiến rất mạnh, lại thêm óc cỗ thủ, làm cho quốc gia rất yếu. Chiến tranh châm dứt trên 6 năm mà người Pháp chưa nguôi giận.

Chẳng những thế mà còn thêm sự không tin chánh phủ mình của giới tư sản. Thay vì leu động tiền trong nước, họ gửi tiền để động ở nước ngoài. Điều này làm cho quốc gia thêm nghèo. Lại còn phải chịu trận giặc Đông Dương, không thấy ngày kết liễu.

Từ ngày đệ tứ Cộng hòa thành lập đến nay, không có chánh phủ nào sống sót hai năm. Khoa dân biền thứ hai bắt đầu từ 21 tháng 7-1951 đã có tới bốn lần "phong trào". Khởi sự với ông René Plesen (8-3-51), quắc hỏi phong ông Faure ngày 17-1-52; không đầy hai tháng sau lại phong ông Pnay; ông này ngồi ghế Thủ tướng được 10 tháng. Đến lượt ông René Mayer (7-1-53). Bấy giờ thì chúa chắc hẳn ai.

Với sự thay đổi liên miên chánh phủ, đồng franc và nền ngoại giao của Pháp, không thể sống được. Làm sao đồng minh thua buôn rốt nhieu, trong lúc ấy thì Ý và Đức tiến bộ rõ ràng.

Nội các Mayer đỗ (21-5-53). Người ta thấy không dễ kết liễu cuộc khủng hoảng chánh phủ. Quả như vậy. Ông Duthel (Tập đoàn De Gaulle) từ khước, Ông Guy Mollet (xã hội) cũng chay. Ông Reynaud (tư bản) không thành. Đến lượt Ông Mendès-France, một nhà chuyên môn tài chánh thử xin quốc hội tán phong.

Chánh giới Pháp cho rằng ông này có nhiều hy vọng. Cố lê. Là vì có lê chánh giới đám hoảng, không thấy ai có thể lên cầm quyền trong hiện tình nước Pháp.

Ông Mendès France là người thế nào? Là người có tiếng là ngay thẳng, có tài về mìn lý tài, nhưng không mấy ranh chánh trị quốc tế.

Theo ông này, căn cứ tin ba ngày 30-31 tháng 5 và 1 tháng 6, thì căn cứ những biến pháp bạo dạn, dám ăn dám thua, mới cứu ván được tinh hinh nước Pháp. Cần thương thuyết với Bắc Kinh để giải quyết các vấn đề Viễn Đông. Phải chăng là đi quanh mà về tất?

Về các vấn đề Áu Châu thì ông Mendès France còn đang nghiên cứu.



HỘP THƯ QUẢN LÝ

Chúng tôi đã nhận được Bưu phiếu của quý ông :

Ô. Lê văn Sâm (Hà Nội) : 250\$
Ô. Lê thành Công (Paksé) : 65\$ (từ tháng Avril)

Ô. Lâm nhứt Ninh (Phnom Penh) : 262\$

Ô. Trần văn Niệm (Vientiane) : 200\$

Ô. Trần lê Tài (Vientiane) : 105\$

Ô. Lê văn Cam (Ban Mê Thuột) : 120\$

Hội tri Trí Bá Việt (Hà Nội) : 299\$

Ô. H. Việt Cường (Đà Lạt) : 300\$ (đã cho gửi báo)

Ô. Nguyễn lửu Kiêm (Quản lý) : 210\$ (đã cho

gửi máy số thiều

Ô. Nguyễn văn Tiến (Paksé) : 400\$

Ô. Nguyễn đang Nguyễn (Siemréap) : 60\$

Ô. Nguyễn tần Se và

Ô. Nguyễn ngọc Bich (Kompongcham) : 150\$

Ô. Trần van Nhơn (Kampot) : 60\$.

Xin trân trọng cảm ơn các ông.

Bà Nguyễn văn Nguyễn (210, Route Provinciale Gia Định) :

Nhờ Bà cho địa chỉ mới để tiện việc gửi báo Ông Nguyễn Giang (Phú Nhuận) :

Cảm ơn Ông đã giới thiệu đọc giả mới.

Ông Trần lê Tài (Vientiane) :

Đã cho gửi hàn Ông Lý thường Kiệt và tuân bão T. M.

Ông Nguyễn văn Cử (S. I. P. R. M. Mot) :

Nhờ Ông cho địa chỉ mới.

BẠN ĐỌC ĐỀ Ý

Bắt đầu tháng sáu (Juin) BỜI MỚI xuất bản ngày thứ năm mỗi tuần.

TIN MỚI ngày chủ nhật mỗi tuần.

... Sau cùng rồi chúng ta có thể thắng, đó là một điều không phải không thể có được. (Miền là Trung hoa không can thiệp). Nhưng có chánh phủ nào dám chịu trách nhiệm về một sự cố gắng như thế, làm cho nước Pháp tự tay ở Áu châu cũng như ở Phi châu. Bởi vậy trong giài thuyết thuận lợi nhất, chúng ta phải giao lại cho chánh phủ độc lập của ba quốc gia liên kết, một khi đạt đến kết quả.

Trong những điều kiện ấy, trước chúng ta phải can đảm quyết định hồi hương từng phần binh sĩ, miễn làm sao trách cho khôi rõn và đam bảo trong sự rút đi.

Nếu gạt bỏ giải pháp ấy đi thì chỉ còn lại hai cách mà chúng ta có thể dùng là đòn nhanh, 1.— Thương thuyết 2.— Chuyển sang cho Mỹ, it ra là một phần lớn nhiệm vụ ngắn đường cong sán ở Đông dương.

Nếu chúng ta nói với chánh phủ Hoa thanh Đồn rằng cần thiết có quân đội Mỹ thay thế quân đội chúng ta thì có lẽ Mỹ sẽ không từ chối. Cũng như năm 1947, Mỹ đã không từ chối thay thế quân Anh ở Hy Lạp nhưng mà thái độ của chúng ta phải ngay thật và không có ý riêng ấy.

— Thưa chỉ huy, chúng tôi đã được ngon lửa trên tàu rồi!

ĐỜI MỚI



Hai cái chết thảm

CỦA

HAI NỮ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

● Cô Giang, vợ chưa cưới của Nguyễn-thái-Học bị lột truồng trói vào một tấm ván sau khi tự sát bằng súng lục.

● Không chịu nổi tra tấn, cô Tâm xé vải yếm nhét họng chết để khai khai.

CỦA LÂM HỒNG

rồi viên tri phủ vội bão lòn lòn lòn.

Ngày hôm sau, các thám tử Pháp và Nam ở Hà nội, do viên tri Riner chỉ huy cùng với viên công sứ Vĩnh yên và tri phủ Vĩnh Tường về tận nơi xây ra án mạng làm biên bản và dựng thi thể cô Giang (vợ chưa cưới của Nguyễn thái Học) lên trói vào một tấm ván chụp ảnh cẩn thận. Thi thể cô Giang bị lột trần truồng để khám nghiệm, rồi cùi đẽ lõa lõa như thế đến 3 hôm sau mới cho phép chôn..

SÁNG NGÀY TỰ SÁT..

Cô Giang là một nữ đảng viên trọng yếu, một người trong ngành giao thông liên lạc của Việt Nam quốc dân đảng. Ngoài ra, cô Giang còn là tinh nhân, hơn thế nữa, người vợ cách mạng của đảng trưởng Nguyễn thái Học.



NGUYỄN THÁI HỌC

Sáng ngày cô Giang bị sát, Học cùng 12 đồng chí đã hô to khẩu hiệu « Việt

Nam độc lập muôn năm » trên đoạn đầu dài ở trại lính khổ xanh Yên báy. Cô Giang từ Hanoi lên tận Yên báy chúng kiến cái chết oanh liệt của chồng, đảng trưởng và các đồng chí, mua vải sô để tang chồng, đáp chuyến xe lửa chiều về Vĩnh yên, lẩn bước đến làng Đồng Vệ, nơi yên nghỉ cuối cùng và cũng là chỗ chấm dứt một đoạn thảm tình.

MỐI TÌNH GIỮA CÔ GIANG VÀ NGUYỄN THÁI HỌC

Cô Giang chỉ biết Nguyễn thái Học từ năm 1929, trước khi đảng vở lở và đảng viên bị bắt. Gặp nhau thì hai người bắt đầu thầm yêu nhau ngay. Khi còn học ở Hanoi, Nguyễn thái Học đã có vợ ở nhà quê, nhưng vợ chồng không tương đắc. Người vợ do cha mẹ cưới này tên Nguyễn thị Cửu, vì hóng đồng chí hướng với Học nên Học chỉ coi như một người vợ để trông nom việc nhà. Sau khi gặp cô Giang it lâu, Học liền dùng cõi làm người giúp việc thân tín, nhất là trong việc thông tin tức. Học lại coi cô như người vợ cách mèo nên đã yêu cầu a ihean trong đảng để được phép lấy cô.

Có lần hai người đi qua đền Hùng Vương ở Paú tho đã đưa nhau vào thề quyết cùng nhau sống chết trong khi làm việc nước. Thì xong Học giao cho cô Giang một khẩu súng lục, nhưng có ngờ đâu với khẩu súng này cô Giang đã dùng để tự kết liễu đời mình cho đúng lời thề ước ở đền Hùng cùng tình nhân.

NHỮNG NGÀY ĐEN TỐI

NGUYỄN thái Học và cô Giang; không mấy lúc rời nhau, nhất là sau khi đảng vở lở, một lớp đảng viên bị đưa ra hội đồng để hình và bị kết án. Nguyễn thái Học cùng xứ Nhu bị xử khiêm diện 20 năm khổ sai và bị tập nã ráo riết. Trong khi bốn ba qua các tỉnh miền Bắc Việt nam, nơi nào, Học cũng được cô Giang theo

giúp đỡ. Cô là nữ thông tin, thư ký riêng và cố vấn của đảng trưởng V.N.Q.D.D. Gặp việc khó khăn cô giúp đỡ, gặp trường hợp thất vọng thì cô khuyễn khích cho nên trong lúc gian nan, Học không bị ngã lòng nản chí cũng nhờ cô. Các buổi đại hội đồng ở Vòng la, Lạc đạo cô đều có mặt, và giữ địa vị trọng yếu.

Đến khi đảng quyết định dùng sắt và máu, cô Giang cầm đầu ban giao thông để phản phát mệnh lệnh của đảng trưởng cho các chi Bộ.

Sau khi các vụ khởi nghĩa ở Yên Bác, Lâm Thao, Hưng Hòa, Phụ Đức, Vinh Bảo xảy ra, cô Giang vẫn ở bên Học để giữ việc thông tin.

Đến khi hay đảng thất bại Học cùng các đảng viên đều bị sa vào lưới, thì cô hoàn toàn thất vọng sinh ra quẫn, lúc nói, lúc cười, lúc ca hát nghêu ngao ngoài đường. Nhờ các đồng chí còn được tự do hết sức ngăn cản cô mới khỏi bị lộ hình lột xác. Tuy vậy, cô vẫn giữ địa vị là cố vấn của Lê Hữu Cảnh, Nguyễn Xuân Huân, hai người đứng đầu ban cải tổ đảng V.N.Q.D.D. Nhờ cô mà Cảnh và Huân vẫn nhận được tin tức của các đảng trưởng từ nhà tù gửi ra. Trong lúc bấy giờ, ý định được chết theo Nguyễn thái Học thường lảng vắng luôn nơi đâu óc cô. Nhất là sau khi chứng kiến xong cái chết của các đồng chí và người tình ở Yên Bác. Cho rằng việc nước đã hỏng, đảng tan vỡ, ý trung nhân đã chết, cô Giang không còn đủ nghị lực để tiếp tục công việc cách mạng và giải quyết cuộc đời cá nhân theo quan niệm của một thiếu nữ đa tình và lăng mạn.

ĐỒ THỊ TÂM...

KHÍ Việt nam quốc dân đảng đang bị các công cuộc khởi nghĩa ở Yên Bác, Phú Thọ, Lâm Thao có thu nạp một ít nữ đảng viên để dùng trong ban tuyên truyền và giao thông.

Ngoài cô Giang cùng chị là Nguyễn Thị Bắc tuy thuộc chi bộ Bắc Giang, lại còn một số nữ đảng viên giúp việc đảng đắc lực, trong số có cô Đồ Thị Tâm.

(Xem tiếp trang 38)



Đồ thị Tâm tức Chuyên người làng Thịn Hào (Đại lý) cách Hanoi chỉ độ 1 cây số. (nằm phía sau đường hàng Bát). Cô sinh trưởng trong một gia đình nho học. Ông thân cô là Đỗ Văn Viêm, 1 nhà nho thanh bạch. Bà thân mẫu của cô nguyên quán làng Định Công, khi còn gái, ở hàng bờ, làm nghề thợ bạc.

Ông Viêm sống vào thời Đông Kinh nghĩa thực, phong trào văn thân và cách mệnh đang vang động khắp nước. Các nhà cách mệnh tiền tiến như: Phan bội Châu, Tăng bạt Hổ, Đặng Đức Thần, Nguyễn Bá Thuận, tức Hải Thần tự Cầm Giang (tù Đại Từ) mỗi ngày khuyễn khích thanh niên xuất dương du học. Ông Viêm cũng hưởng ứng theo, trốn sang Tàu. Sau khi sang Tàu, ông Viêm liền gia nhập đảng cách mạng của người Việt lập ra và thường đi về trong nước để đưa tin tức hoặc dẫn các thanh niên khác lên đường cách mạng.

Hoạt động ít lâu, ông Viêm bị bắt ở Lạng Sơn cùng em rể là cả Kiên quản làng Mộc Hạ định và cả hai, sau 1 cuộc tra xét qua loa liền bị xử trảm ở Lạng Sơn. Ông Viêm có bốn con: Hai trai, hai gái mà cô Tâm là thứ ba...

Sau ngày ông Viêm bị xử tử, bà Viêm vì buồn rầu gia cảnh, chẳng bao lâu bà cũng mất bỏ lại một đám con bơ vơ, nghèo khổ. Nhưng, cô Tâm lại thạo rất nghề thợ bạc của mẹ, và nhờ đó cô giúp gia đình rất đắc lực. Năm 17, 18 cô xuất giá lấy một người học trò ở phố Hàng Lọng, nhưng vì chịu không nổi cảnh khe khắt nhà chồng nên cô ly dị về nhà ở Thịn Hào làm nghề cũ. Trong huyết quản đã sẵn giòng máu cách mệnh, thêm ngoại cảnh dồn dập, nên chẳng bao lâu, cô đã nghiêm nhiên là 1 đảng viên của V.N.Q.D.D.

THỜI KỲ HOẠT ĐỘNG...

SAU khi đã gia nhập đảng do Kỷ con giới thiệu, cô được đảng ủy nhiệm cho di tuyên truyền cùng mang truyền đơn đi khắp nơi và rải ở Hà Nội. Cô làm công việc kín đáo, mau lẹ, nên dầu hoạt động, hay đi dự các

(Xem tiếp trang 38)



II

NÀ hát lớn. Trước sân nóng hầm hập, có chừng mươi cỗ xe hơi đồ. Trên cửa chính căng một băng vải trắng lớn, kẻ chữ Pháp đen đỏ: « Triển lãm tranh dưới sự đỡ đầu của đức Quốc trưởng ».

Trong phòng, năm bảy nghìn khách, đa số là người Âu; trong đám người Âu, đa số lại là binh lính.

Ngoài hai chùm bức tranh, sơn mài, sơn dầu, thủy mặc, chỉ mầu lụon. Chừng một nửa là vẽ hình người bán thân, phần lớn là các cụ già cười sắc, con mắt ngo vuông, vẻ mặt chịu đựng. Một chân dung mỹ nữ, mầu tươi thắm, cảm và miệng hậm hực nhưng cặp mắt căng... cam phận ngo vuông. Một hình em bé bú sữa, con mắt tháo láo... Tất cả các hình người không có một cặp mắt nào nhìn ngang hay nhìn thẳng vào khán giả: không khí của Người là một không khí đanh phẫn, không khí « nhìn vuông » hiểu theo nghĩa của nhà tiểu thuyết Sao Mai, trong tác phẩm « Nhìn Vuông » mới ra đời gần đây.

Người đã vậy. Còn cảnh? Cảnh buồm nhiều hơn cảnh... đồng: Nguyễn Huyền thường có một cái nhô bao la, bát ngát, nhô biến khor; cái nhô đã hóa ra thành ám ảnh, thành một chứng bệnh thần kinh, hòn nứa, một chứng bệnh thời đại: bệnh muôn di, muôn vượt ngục, muôn phiêu lưu... Nhưng, thương hối là thương chuyền phiêu lưu nào của Nguyễn Huyền cũng gấp... phong ba, nghĩa là gấp trú lục, cho nên thuyền của Huyền hay để nồi lén những bắp thịt rắn chắc, chống lại với sức mạnh của thiên nhiên... Trước đây mười năm, Toàn quyền Brévié đã than phục và mua một tác phẩm đầu tay của N. H. là một cái bát rỗ rạt, lửa tia tăm Radeau de Méduse lừng danh xưa nay.. Trước đây mười năm? Huyền vốn giòn tố một cách say sưa, và đã thành công.

Lại một trận « hồng thủy nho nhỏ và đúng giờ » nữa.

Phố xá lênh láng; có một vài nơi lụt. Trẻ con, phần lớn là em bé người Âu, bị bom chơi trò lẩu thủy ở cống ven hè.

Hạt mưa vừa ngọt thì trời đã chói chan.

Chói chan được nửa giờ thì trời đã mờ mờ, mới khoảng năm giờ chiều mà trông như đã trah tối trah sáng.

ĐỜI MỚI số 61

PHONG SỰ BẮT CHỌP

SAIGON SỐNG

của HÀ VIỆT PHƯƠNG



Ôm ở Sài Gòn « mắc » lắm!

Thẩm thầy thuốc tây mới chuyển tới trăm ruồi, hai trăm đồng lận. Rồi lại tiền thuốc, tiền xe pháo... Mà kiểm ra ông thầy cũng không phải là chuyên dề.

Cô em nhỏ đang học ở Đà Lạt bị đau. Có gì đâu, sau một cuộc đi chơi thường lệ, vừa về trường thi bị cảm, rồi... cứ thế tiêm đủ các thứ thuốc rồi cũng chẳng khỏi cái chứng nóng trong hai chun, buốt trong hai thái dương... và nhút định không ti nào ngủ được... Mà như thế hàng tháng rồi... Phải đem về Sài Gòn...

— Chúng tôi mò khắp các sô lý lịch tìm những ông thầy chuyên môn, đi khắp cả các cửa Bệnh viện, Đường đường mà vẫn chưa ra một vị lương y chữa chúng... chưa biết là chúng gì này...

— Mãi sau, gặp được một ông thầy chữa mắt mạch tại Bệnh viện Th... P.... nó nên hiện nay tạm thời coi là gặp thầy gặp thuốc...

Tình cờ thấy là ngọt một nửa tá thầy thuốc rồi, và sau hai tháng mò mẫm rồi bảy giờ mới tạm coi là hơi yên tâm...

— Thật là hòn cát chuyền di cầu hiền thuở trước: có những cô y tá rất phớt, có những vị lương y rất kiêu, có những viên bảo chẽ rất ấu dỗi với bệnh nhân... Chờ được đến lượt khám thì thật là cả một vần đề vì các vị « thày » đều tò thče thời giờ tiếp khách một cách rất là... thủ công nghiệp, nghĩa là rất lung tung, tùy theo mực thân sơ của... nạn nhân..?

Câu chuyện kết thúc bằng một tiếng thở dài:

Sài Gòn chỉ nghĩ đến người... khoẻ thôi.

**

Sân bay vang vang tiếng máy phóng thanh: « Vì lý do ở ngoài ý muốn của hãng Cosara, chuyến đi Ban mè thuật, Nha trang, Dalat hôm nay phải hoãn đến một hẹn khác. »

Ngoài hiện một trung đội nhà binh bồng súng chào một đoàn xe nhân viên cao cấp Chính phủ Trung ương, giữa lúc quân lính Pháp di vào phi trường.

(Xem tiếp trang 32)



Phương tiện viễn thông mới:

SÓNG ĐIỆN TRUYỀN THANH

NHIỀU công ty lớn Hoa Kỳ, đã bắt đầu áp dụng một phương pháp liên lạc mới: dùng sóng điện truyền thanh.

Có thể là phương pháp viễn thông này sẽ được các công ty có chi nhánh hoạt động trên khắp thế giới sử dụng để liên lạc mật thiết với các bàn giấy của họ đặt tại những miền xa.

Mỗi ngày sóng điện truyền thanh càng thịnh hành vì nhiều nguyên cớ, nhất là vì có thể vừa cung cấp những đường liên lạc cho những địa điểm cách xa nhau, vừa truyền tin được nhanh chóng hơn, giá lại vừa rõ hơn hết mọi phương pháp khác.

Nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ là hệ thống sóng điện truyền thanh do Công Ty Điện thoại và Điện Tin chủ trương. Hệ thống này hoạt động để phục vụ những chương trình vô tuyến truyền hình, cùng chuyền giao những bức thông điệp bằng điện thoại từ tiểu bang ở bờ biển bên này sang tới bờ biển bên kia. Hệ thống này dùng những trạm tiếp vận cách nhau chừng 40 cây số đến 80 cây số, dấu hiệu truyền thanh được tự động chuyển đạt đi từ trạm này sang trạm khác.

Sóng điện truyền thanh cao độ có thể

TIN VĂN

BÙNG SANG MÁU KHI NHẬN THẤY KHÔNG CẦN THIẾT

Bác sĩ Carl V. Moore, trong tạp chí Y học American Medical Association, viết rằng: « Vì thấy sự ích lợi của máu, người ta, trong nhiều trường hợp, dùng máu một cách sai lầm. Nhiều người chết vì sang máu, vì người ta lạm dụng trên chai hoặc loại máu.

Bác sĩ Moore trước đây năm tại Hoa Kỳ có 3 triệu người được sang máu và có khoảng 1.000 người chết.

Bác sĩ vạch rõ thêm rằng: Không còn chối cãi, sang máu đã nhiều lần cứu khỏi một số lớn bệnh nhân. Một đời khi có xảy ra vài vụ thiệt mạng. Tuy nhiên cái hại không dằng kẽ ném so sánh với cái lợi của việc sang máu. Vậy muốn giảm bớt các tai nạn có thể xảy ra thì đừng nên sang máu khi nhận thấy không cần thiết. »

MỘT THÚ THUỐC TRỪ LAO MỚI SÁNG CHÉ

Bác sĩ Howard Payne giáo sư y khoa tại Đại học Đường Howard vừa tuyên bố rằng Viomycin một thứ thuốc trừ lao mới chế dùng để chữa cho những người bệnh « quen thuốc » streptomycin.

Ba mươi lăm bệnh nhân đã được chữa với



TƯ TƯỞNG

Khi bạn tôi cười, chính bạn tôi cho tôi biết rõ nguồn vui sướng của bạn tôi. Khi bạn tôi khóc, chính tôi phải tìm ra nguyên lý nỗi buồn của bạn tôi.

Dessmarie.

Tình yêu chỉ như một giọt sương, trông xa người ta tưởng là một hạt kim cương nhưng lại gần chỉ thấy là một giọt nước mắt.

Macel Pagnol

Khi ta không có gì để mỉm nữa ta phải mỉm chuộng những cái gì mà ta đã có.

Ngạn ngữ Pháp

Tất cả chúng ta đều ngu dốt, ch khác là chúng ta không ngu dốt về cùng một phương diện.

Will Rogers

Tôi yêu những người đàn bà có một dì vắng và những người đàn ông có một tương lai.

Wello

*

Làm nhà bêa đường gấp ai cũng bận thì ba năm không xong.

Nếu chọn công việc gì quá sức mình không những tổ cho mọi người biết là mình bất tài còn bỗn cải việc vừa sức mình nữa.

Epiclète

Tâm hồn mà hàm đường đạo đức cũng ví như nước trong nguồn chảy ra, bao giờ cũng trong sạch ngon lành mà dồi dào không có khô cằn bao giờ.

Epiclète

Ý mà sáng, lời tắt rõ và những tiếng đe dièn ý đó sẽ hiện ra dễ dàng.

Boileau

Người ta mất rất ít khi người ta giữ danh dự.

Voltaire

Một vết bầm rơi vào tên một người không bao giờ xóa đi được. Vết bầm đó sẽ đào sâu cái tên ấy, gậm mòn cái tên ấy để rồi tiêu hủy cái tên ấy đi.

A. Dumas

Danh dự tức là lòng kính trọng mình, kính trọng những cái đẹp của đời mình cho tới một độ cao quý trong sạch nhất.

A. de Vigny



Cáo lỗi bạn đọc

Cô VÂN NGA bị bệnh nên tiêu thụyt « Anh sáng đỡ thành » kỳ này phải gác lại. Mong các bạn cảm phien

ĐỜI MỚI

MỘT PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ CHỮA BÌNH THẦN KINH

Đã nhiều thế kỷ, giới y khoa đánh thức thủ không hiểu nổi nguyên do của bệnh điện, và không tìm ra phương pháp để chữa bệnh ấy.

Năm 1946 bác sĩ Roy G. Hoskins chủ tịch Cơ Quan Nghiên cứu hạch nội tít của thần kinh hệ tại đại học đường Harvard, sau mươi năm khổ nhọc nghiên cứu, phải thốt ra một câu thất vọng như sau :

«.... Chúng ta thật ra chưa biết gì hết, và ngay đối với những bệnh nhân về thần kinh, chúng ta cũng chưa biết phương pháp chữa bệnh nào hay. »

Tuy nhiên, chỉ trước đó vài năm một đoàn bác sĩ trẻ tuổi tại Nuru Úc đã bắt đầu nghiên cứu để chữa chứng bệnh nan y trên đây. Năm 1951 họ tuyên bố, đã phát minh được một yếu tố gây ra bệnh thần kinh hệ.

Theo các phát minh trên đây, thì nhiều người phát chứng bệnh thần kinh vì các hạch nội tiết sản xuất kém chất kích thích tố. Vì lẽ đó đương khi không vào tận các tế bào trong não, các tế bào ấy giảm sức hoạt động, và thần kinh hệ trở nên rối loạn. Muốn chữa một vài chứng bệnh thần kinh, người ta chỉ chích cho bệnh nhân chất kích thích tố. Chất này phục hồi sự thăng bằng trong các hạch nội tiết và chặn đứng bệnh lại.

Bệnh dai dẳng cũng giống như bệnh thần kinh; bệnh nhân thiếu chất đảo tinh (insulin) vì gan, một trong những hạch nội tiết, bị thương tổn. Người ta chỉ chích đảo tinh cho bệnh nhân, bệnh nhân có thể sống và hoạt động như thường.

Chứng thần kinh cũng thế, nhờ chích chất kích thích tố, bệnh sẽ thuyên giảm. Các bác sĩ nói trên đây thuộc đoàn « Greedmoor »; sở dĩ đoàn này lấy tên « Greedmoor » vì các bác sĩ đã dùng bệnh viện Greedmoor để làm nơi nghiên cứu. Mặc dù phương pháp chữa bệnh thần

kinh mới này chưa được toàn vẹn, nhưng cũng đem lại nhiều hy vọng cho những người bệnh, nhất là những người mắc chứng loạn trí. Bệnh điện đã giết hại mỗi năm 150.000 người Hoa Kỳ và số người điện chiêm hắt 20 phần trăm số bệnh nhân nằm tại các bệnh viện.

Nhiều cuộc thí nghiệm liên tiếp tại bệnh viện Greedmoor chửi 25 số bệnh nhân, chữa theo phương pháp chích chất kích thích tố đã được lành mạnh, tăng lên gấp đôi.

Năm 1944 bác sĩ Arthur Sackler vào giúp việc tại bệnh viện Greedmoor. Ông hợp tác với hai bác sĩ thầy giòng, Mortimer và Raymond để nghiên cứu phương pháp trị bệnh thần kinh mới này.

Thường thường các bác sĩ chuyên môn về bệnh thần kinh chữa theo lối chích chất đảo tinh (insulin) và chạy điện vào não bệnh nhân. Lối chữa sau này làm cho bệnh nhân mất trí nhớ. Một đời khi bệnh nhân nhớ chữa theo lối này mà lành bệnh, nhiều khi không.

Ba bác sĩ trên đây nhận thấy não của người điện vì thiếu dưỡng khí nên hoạt động không được điều hòa. Ba ông bèn thí nghiệm vào giòng thở. Máy ông cầm mỗi giây điện vào một lỗ tai của thô và cho điện dài. Ngay khi đó các mạch máu ở trên lỗ tai sưng phồng lên, đầy máu. Sau mấy giây đồng hồ, những mạch máu của lỗ tai bên kia, không có đặt điện cũng phồng lên. Luồng điện hìn như đã tiết ra một chất hóa học và theo giòng máu truyền qua lỗ tai kia.

Sau đây bác sĩ Sackler và hai bác sĩ thầy giòng nhớ đến một chất hoá học gọi là « histamine » chất này tiết ra, khi các « mò » bị tổn thương và làm cho các mạch máu dãn ra. May mắn bác sĩ ấy mới đặt ra giả thuyết rằng: luồng điện để tiết ra trong giòng máu, chất « histamine ». Chất này làm dãn mạch máu và chuyên nhiều dưỡng khí vào não. Bác sĩ Sacklers đã chữa điện cho bệnh nhân, trong nhiều tuần để quan sát ảnh hưởng của phương pháp chữa bằng điện đó đối với chất nước ở dạ dày ra thế nào.

Người ta nhận thấy ngay bìa đầu: Đầu thứ nhất, những người điện có ít nước toan trong dạ dày hơn người thường. Thứ hai, điện làm tăng nước toan cũng như chất « histamine ». Bác sĩ Sacklers cho rằng chất toan ở dạ dày giảm xuống vì các

bach phía dưới thận của người mắc chứng điện hoạt động quá nhiều. Những hoạt động quá nhiều ấy có thể thịnh hành gây ra biến chứng nguy hiểm. Chất « adrenalin » trong các hạch dưới thận kích thích chúng ta, vào trong máu và dạ dày trở nên phản ứng mãnh liệt. Và lại thận thè con người luôn luôn phản ứng khi gặp phải sự nguy hiểm. Bác sĩ Sacklers kết luận rằng các hạch ở dưới thận của người điện liên tiếp tiết ra chất kích thích lỗ để chống với bệnh.

Theo đây những người bị loạn trí có thể được chích một số lõi chất « histamines » chất này phản ứng và chuyên nhiều dưỡng khí vào não, bệnh nhân nhờ đó mà thấy bệnh giảm xuống.

Người ta thí nghiệm bằng cách chia bệnh nhân ra hai toán. Một toán được chích « histamine » và một toán « chạy điện ». Toán chữa bằng « histamine » lần lần tinh túy và có thể ra khỏi bệnh viện.

Có nhiều bệnh nhân, dù chữa bằng cách gì, bệnh cũng không giảm, bác sĩ thử chích « histamine » sau ngay khi chạy điện, một nửa số bệnh nhân thấy đỡ nhiều và có một số tình hàn lại và trở về với gia đình.

Kết quả rực rỡ của đoàn bác sĩ tại bệnh viện Greedmoor, đã đem đến cho hàng triệu người điện nguồn hy vọng thoát khỏi chứng bệnh khổ khốc hiểm nghèo này.

(Trích dịch báo Pháp).

Sách báo mới

Chúng tôi vừa nhận được :

- Tiểu thôn nữ của Thông Đạt
- Cố Đống Đa của Văn Cao
- Mơ Jời nghệ sĩ của Ngọc Linh

Hai bản nhạc trên do nhà xuất bản Tình Hoa và Lila dưa do nhà xuất bản Hương Giang gửi tặng.

— Tim Nghĩa Văn Học (Viết và Sống) của Nguyễn Xuân Huy của nhà xuất bản Võ Đăt Hành.

— Dân ta, tuôn báo chính trị, kinh tế do ông Nguyễn Vỹ chủ trương, số 1 ra ngày 31-5-1953.

Vây ăn căn giới thiệu cùng bạn đọc thân mến.

ĐỜI MỚI

PHÒNG XEM BỊNH VỎ - VĂN - XUỐI

Diplôme d'état

C.C.K. de la Faculté Médecine de Paris

Chuyên trị : Nhức mỏi, sung, trắc, tê, bại.

Buổi sáng : 8 tối 12 giờ

Buổi chiều : xin hẹn trước

CÓ CHẠY ĐIỀN

57, đường Taberd (trước cửa ông Thượn)

Tranh không lời



ĐỜI MỚI số 62

SÓNG GIÓ ĐẠI DƯƠNG

của HUYỀN VIỆM

Ôi trả lại bờ biển Tam Áp một buổi chiều hè khi bóng nắng đã ngả vàng. Cảnh vật u sầu như một mùa lá rụng. Tự nhiên tôi có cảm giác ngờ, dường như nơi đây đã trải qua ít nhiều những ngày ly loạn. Nhưng không, chẳng có một dấu vết gì tàn phá tỏ rõ ràng chinh chiến đã len vào trên mây nếp nhà tranh tiêu điều ẩn sau chòm dương vàng vồ.

Gió thênh thang bay ngoài khơi. Gió rì rào trong rừng thông um lá. Sáng bạc đầu uে oái bờ lèn nén cát trắng, nhọc nhằn vì đã bôn tầu từ bên kia bờ Đại Dương.. Một nước yên tĩnh, hiền lành như lòng từ mẫu, hùng vĩ bao la. Trời xanh biếc, cao vút tận...

Nhưng thuyền chài ra bờ buổi chiều đã về từ lúc nào, nâm yên trên cồn cát mịn, lắng nghe khúc nhạc dùi dùi của rặng phi lao êm hòa trong gió. Gió vẫn bay, mang theo mùi muối bờ biển thêm vào những làn da rám nắng. Ôi ! Gió đại dương mặn mà làm sao ! Tình đại dương ngọt ngào làm sao ! Có ai cảm nghĩ rằng trong những gì thanh sạch nhất, đã ăn náu muôn nghìn tội lỗi ; bao giọt máu thâm tươi, bao dòng sầu uất lệ đã chôn vùi trong thân nhiên bí hiểm...

Gió vẫn lên khơi... hồn nhiên và vô tư như những tảng lòng non dại. Gió hiền hòa thổi tung muôn cánh hải âu chập chờn, lênh đênh theo cuộc đời vô định. Con chim giang hồ kia, có một chiều nào mi cảm thấy lạnh lùng và đầm mờ lầu son vương giả ?

Hôm nay gió đã lên rồi. Gió vội vàng hối hả như sợ trễ tràng, cố gắng nôti tiếp những bước hải hồ hôm nao.

Nhiều lần bợt trắng xóa đậm mạnh vào bờ, đầy nốt những chiếc thuyền còn sót lại. Sóng đương dùi hiền như ngói ngủ bồng chòm thức giấc, hoảng hốt vẩy vùng, sợ màn đêm trùm xuống gấp. Nhưng mà màn đêm đã xuống. Ánh ngày nhùn nhện nhường chỗ cho Nàng Trăng linh lung, chơi vơi trên làn nước ngả vàng. Sóng tung đợt, tung đợt, xô đẩy nhau, đuổi bắt nhau, oai hùng và ngạo nghẽ trên suối muôn nghìn hải lý.

Đêm nay, có ai biết bao nhiêu ngõi lầu xây trong lòng đất theo sóng cuộn vè bờ Đông, và ngày mai, ai biết sẽ có bao nhiêu công trình xây dựng ?

HUYỀN VIỆM

BÀN VỀ HẠNH PHÚC

của PAUL GÉRALDY

Tại sao sự may mắn và hạnh phúc mà chúng ta vẫn tìm kiếm lại ở xa chúng ta ?

Hạnh phúc không xa chúng ta đâu ! Chính chúng ta xa hạnh phúc đấy.

Chúng ta đã hiểu lầm hạnh phúc, và khi đứng trước hạnh phúc chúng ta lại hay lạc quan « vô lỗi ».

Cứ bị những sự phiền muộn làm cho một mồi làm cho bực bội, và sai lạc cẩn tình cẩn, nên khi những dịp may mắn hiền nhiên bị mất đi chúng ta mới hiểu được giá trị của nó và mới bắt đầu gìn giữ.

« Hạnh phúc là cái gì thoát biến thoát hiện, mà người ta chỉ cảm thấy nóng khi nó đã nguội, là ngọn lửa chỉ cháy lên khi đã tắt. »

Có người đã đến tuổi nghĩ ngợi, có thể tự do sống thong dong với nguồn lợi thu lượm được sau bao năm khổ nhọc. Nhưng rồi những kết quả của bao sự chịu đựng thiếu thốn ấy lại được người ta đem ra thử thách một cách liều lĩnh, đến nỗi mắt căm thay không ? Hạnh phúc và sự may mắn xà xôi quá ! Có người si mê khán lâm không ? Hạnh phúc và sự may mắn xà xôi quá ! Có người si mê khán lâm không ? Hạnh phúc và sự may mắn xà xôi quá !

Ai có ngạc nhiên thì người ta bảo, một cách khan khoái :

— Chính tôi muốn gây ra sự khổ nhọc ấy.

À, thì ra không ! Lại gây ra phiền muộn người ta sẽ phiền muộn !

Khốn khổ thay cho những người dân ông ! Đàn bà họ dân dã hơn.

Họ không muốn phiền muộn đâu, họ cần hạnh phúc. Trước kia chính đàn bà đã cầu hạnh phúc.

Sóng gần dân ông, làm lụng như dân ông, cũng hút thuốc như dân ông, phải chăng họ cũng đã lấy những lo lắng, nghĩ ngợi của bọn dân ông ?

Coi chừng ! Tai hại lắm. Nếu đàn bà không còn sung sướng nữa, thiên hạ sẽ héo dần trong phiền muộn. Hãy hành động sắp trở lại đi. Đời đã trở nên khó khăn lắm sao ?

Nhưng không phải đời sống dễ dàng mà đem lại hạnh phúc đâu. Hạnh phúc là một thái độ, một định đoạt của tâm trí. Có những người không có gì làm cho họ vừa lòng cả, có những tâm trí luôn luôn buồn chán, có những trái tim hờ hững, không có gì làm thỏa mãn được,

đã làm chán nãy hạnh phúc, cũng như bình hoan làm hư sức khỏe.

Phải tin tưởng ở hạnh phúc. Hãy go nó đến. Hãy muốn nó. Hãy cố gắng bù cho mình sung sướng.

Có nhiều nhà bác sĩ đại tài chưa bao giờ thiếu hạnh phúc mà chỉ toàn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng nói đủ chuyện, rồi ra không cho toa.

Thế mà người bình cũng lành đung một nưa.

Hãy tự mình làm bác sĩ cho mình.

Hãy trao đổi tâm tư với kẻ khác. Như thế cũng như ta đã nói được với ta. Vì như thế là can đảm và khéo léo,

Đèn nén sự phiền muộn cũng chư đã. Nhưng ít ra cũng sung sướng là đưọc làm như thế.

Có khó khăn lâm không ? Hạnh phúc và sự may mắn xà xôi quá ! Có người si mê khán lâm không ? Hạnh phúc và sự may mắn xà xôi quá !

Thế thì mới dứt nghị lực tranh đấu để tổ chức đời sống đoàn thể

được thành công, vì cuộc tranh đấu này gay go vô hạn, khó khăn

và cũng, phi những người can đảm về mọi mặt, thì khó lòng theo

đuổi cho đến nơi đến chốn được.

Bạn đã luyện cho mình có được cái khỏe toàn diện ấy chưa ?

Phải khỏe. Vì hữu dụng vô mưu; thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ trong việc giao tế, và tệ hơn nữa, là làm gì rồi cũng hóa ra công cốc, nghĩa là hỏng việc. Khéo đây là cả một khoa tâm lý, một khoa học để dò biết tâm lý của người ta, để mà xử thế tiếp vật. Thời buổi này, cuộc đời xã hội vừa tấp nập, vừa náo náo, luôn luôn minh phái sống ở ngoài trời, ở xưởng thợ, ở rạp hát, ở hội nghị nhiều hòn đảo sống cuộc đời già dinh hay cuộc đời nội tâm, nên việc hiểu biết lòng người rất lừa lối, lừa ý, lừa việc để hướng dẫn người ta, là : « và công việc quan hệ cho công cuộc tổ chức Dời sống Đoàn thể . . . ». Muốn thành một Lãnh tụ, mọi người dân anh, đàn chi : « và bắt cứ ngành sinh hoạt nào cũng phải cần tu dưỡng lời nói, cử chỉ, bộ điệu, hành vi, tác động nhất nhất sao cho thật khéo thi mới mong thành công trên đường đời được. Bao nhiêu những tập tục xưa cũ, thói lỗ, trang trọng, ngoan cố đều phải lật trù để cho hết thảy mới đạt được tới cái khéo toàn diện.

Bạn đã luyện cho mình có được cái khỏe toàn diện ấy chưa ?

— Phải khôn. Đây là điều kiện không có khôn được cùng những bức « thây đời ». Vì có khéo mà chẳng có khôn thì chỉ là dì làm « đây... tớ... » thiên hạ thôi. Còn có khéo mà chẳng có khôn thì quá lầm cung chí làm được đến « thay... dài... » cho thiên hạ là cùng. Và có cả khéo lẩn khéo mà chẳng có khôn thì thường làm « thay cờ » mách nước cho thiên hạ chứ quyết không tài nào làm được thay thiên hạ. Muốn làm thay thiên hạ — chử thay dùng theo nghĩa tốt đẹp nhất của nó : là hướng dẫn, uốn nắn cho kẻ khác, — muôn làm thay thiên hạ thì không có khéo đù rồi. Nhưng nếu vừa khôn lại vừa khéo, vừa phôe nữa thì thực là anh hùng quan thế và cựu thế. Mùa muỗi, khôn toàn diện thì học không chưa đủ, sống không chưa đủ, phì và vui học hỏi vừa sống cho thật vui vẻ ba phương diện : hàn hán động, suy nghĩ và cảm xúc, nghĩa là luôn luôn dùng đến sáu con đường của chân tay, của khói óc và của trái tim để chia sẻ nhau nhân, chia sẻ lo

XUÂN VINH dịch

ĐẤT - VIỆT

CHUYÊN MUA VÀ BÁN CHO
QUÍ NGÀI:

Nhà cửa,

Phố xá,
Ruộng đất.

VÌ QUYỀN LỢI CỦA QUÍ NGÀI
XIN NHỚ:

ĐẤT VỆT SỐ 20 ĐẠI LỘ BONARD

Điện thoại số : 23.409

SAIGON



SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG

tinh, chia nỗi vui buồn với thế nhân, như vậy mới hiều thật là sâu xa được việc đời và việc người, như vậy mới lãnh đạo được xã hội, mới thành công.

Bạn đã luyện cho mình có được cái khỏe toàn diện ấy chưa ?

Sự tồn chúa đời sống cá nhân còn lệ thuộc một phần rất lớn vào sự tồn chúa đời sống nghề nghiệp nữa. Ba đức tính cần thiết cho đời sống nghề nghiệp là : học hiếu và hành.

Học, học mãi, học nữa. Đó là lời khuyên cáo, lời huấn thị của một nhà đại lãnh tụ each mang luôn luôn nhắc nhở bên tai các đồng chí cán bộ của ông. Phải Học là mục đích và là phương tiện sống của con người vẫn minh. Vì, trước hết con người hơn vạn vật là ở cái biết (kiến thức). Càng biết nhiều bao nhiêu thì càng dễ xứng đáng với bấy nhiêu. Nghề nghiệp là gì nếu không phải là hai danh từ để chuyên môn hóa, hay nói cho rõ là để phân, biệt cái biết của người này với người khác. Ngoài cái biết về nghề nghiệp ra lại còn cái biết về ngoại giới và về nội tâm nữa. Trăm nghìn bộ môn

khoa học là kho tài liệu phong phú gấp cho mình « làm chủ được tinh thần ». Người lãnh đạo bắt cứ ngành nào cũng phải là người biết nhiều nhất về ngành ấy. Cho nên phải học. Học về nghề nghiệp,

học về mọi ngành liên quan đến nghề nghiệp mình. Đời sống là một bài học lớn ; con người ta là một học sinh thường trực. Học ở sách và học ở trường đời. Thư viện lớn là nội tâm, thư viện lớn

là oú tri. Nhưng có nhiều thứ học. Có người thuộc rất nhiều sách, có người là « những tú sách sống », ấy thế mà vẫn chỉ như giống một, giống vẹt... học thuộc lòng, không ích gì cho ai và cũng chẳng ích gì cho mình nữa. Học lối đó, danh từ chính trị gọi là lối học khoa cử (học lối đồ, học gạo, học lối bằng cấp), hay là lối học theo giáo điều chủ nghĩa ; học lối lặp lại lời thành hiền. Học đó khát chí ăn khống tiêu, nuốt chửng gì vào rồi lại « nôn » ra nguyên có chất ấy. Một chính khách nước ngoài đã lần nhăn đưa ra một tỷ dụ về thế khéo sống suông này là : cơm ăn tiêu đi được, lúc đi ngoài ra thành phần thì phần đồ còn có ích cho giọng chó hoặc cho việc bón ruộng đất ; chừ cơm ăn vào mà lại nôn ra thì đến chó cũng không ăn được « cơm nôn » nữa. Ấy, học mà không suy tâm cho lối hiếu điều minh học thì có khác gì ăn cơm không tiêu được rồi phún ra. Cho nên học điều gì thì phải hỏi, phải suy sáo cho đến kỳ hiếu mới thôi. Không học thì thất, còn dã học thì phải học cho đến hiểu.

Học đến Hiểu rồi đê đây hướng thụ lây một mình thì là lối học của bạn học già lịch kỷ xưa nay chỉ biết người khác phục vụ mình mà không chịu trả ơn lại người khác. Đó là tư cách của phuơng « ăn quýt », của phuơng « tích trữ tư bản kiến thức ». Bạn này cũng như guy hiểm và dâng khinh, dâng trả không kém gì bạn « lich của nỗi là tiền bạc ». Con người cần lao luôn luôn mang kiến thức (là năng lực trí tuệ) ra tranh đấu với ngoại giới, với nội tâm để cải thiện đời sống của mình và cho người, thì trước hết là phải đem thực hành kiến thức của mình. Đó là mục đích

trước tiên của việc học. Hơn nữa, mọi điều dạy trong sách và trong đời, có phải nhất nhất đúng mắt mai đầu. Theo thời gian không gian, mọi sự đều biến đổi nên học được điều gì thì phải đem thực hành mới chứng nghiệm được lý thuyết hàng đì đến kết quả. Có học thì phải có hiểu ; học hiểu rồi thì phải đem hành.



Bài văn khắc trên
tấm mộc bia
LỎ TẤN

Tôi chiêm bao thấy một mình đang đứng đối diện với tấm mộc bia, và dọc phải những giòng chữ khắc ở trên ấy. Tấm bia này hình như là dùng sơn cát đúc thành, nhiều chỗ đã bị tan rã lòi xuống, lại thêm có từng đám rêu xanh mọc đầy khắp lên trên đó, chỉ còn lại có mấy câu văn thôi :

... Ở trong khi tiếng hát hùng hồn đang nóng cuồng thi lạnh ngắt hồn ; ở trên trời cao trông thấy hố sâu xa. Ở trong tất cả con mắt trông thấy chẳng có cái gì cả ; ở trong khi không còn hy vọng nữa mà được cứu vớt...

... Có một cái hồn vơ vẩn, hóa thành con rắn dài, miệng có răng đặc. Không dùng dè cần người, mà một mình tự cảm thấy thân nó, rốt cuộc bị chết giàm.

Xa ra !

Tôi lại đi quanh sau tấm bia ấy, kẽm gặp thấy một nắm mìn cõi độc, trên mìn không có cỏ cây, và đã hư sụp rồi. Đoạn từ trong lỗ hém mìn ấy, tôi nhòm thấy một cái xác người chết, bụng và ngực đều đã thủng, trong ấy không có tim gan. Song trên mặt người ấy tuyệt nhiên không tỏ ra chút vẻ sung sướng hay đau khổ, nhưng mờ mờ như khói tòa vây.

Trong lúc tôi nghỉ ngơi và sự hãi không kịp quay mình trở ra, nhưng tôi đã nhìn thấy mấy câu văn khắc ở sau tấm mộc bia ấy :

... Ngất qua tim của mình tự ăn lấy, muốn biết cốt vị của nó. Trong lúc đau đớn khốc liệt, làm sao biết được cốt vị của nó đặng ?...

... Chờ đến sau khi đau đớn đã dịu dần, rồi thông thả ăn nô. Nhưng qua tim ấy đã uốn cũ rồi, thì cốt vị của nó vẫn làm sao mà biết đặng ?...

... Trả lời tôi. Bằng không, xa ra...

Tôi vừa muốn xa ra. Nhưng cái xác chết đã từ trong mìn ấy ngồi dậy, môi không nhúc nhích, nhưng lại nói rằng :

Chờ đến ngày tôi đã thành cát bụi, thì anh sẽ trông thấy cái mím cười của tôi !

Tôi chạy bay, không dám ngoảnh đầu lại, cứ sợ trông thấy nó đang đuổi theo sau mình.

LỎ CANH CHUYÊN dịch



NGƯỜI LÀM XIẾC.— Thưa bác sĩ, thê phải nhò chừng bao nhiêu giờ thuốc?

BÁC SĨ.— 2, 3 lít gi cũng được.

ĐỌC SÁCH Ký giả R. Cartier đi « Vòng thê giới » về viết :

CHẾ ĐỘ THUỘC ĐỊA CŨNG CÒN PHẢI TỒN TẠI

của BÚC HIỆU

* * * * *

L. T. S.—Những tư tưởng lạc hậu sặc mùi thực dân của ký giả Pháp Raymond Cartier trong cuốn *Mon tour du monde* (Tôi đi vòng quanh thế giới), do bạn Đức Hiệu phiên dịch gởi đến, Tôi Mới đăng lên, để cùng bạn đọc nhận xét rằng đến giai đoạn này, ngay trong hàng ngũ gọi là trí thức của Pháp, cũng vẫn còn thứ đầu óc thuộc địa lỗi thời ôm giấc mộng đô hộ, chính phục dân tộc nước khác. R. Cartier gần đây đã có lần qua Đông Dương, thực tế tranh đấu của dân tộc Việt Nam còn chưa mở mắt mù quáng, ngoan cố muốn khu khu giữ chế độ nô lệ đã qua rồi chăng ?

ĐÓI MỚI

ĐÔNG Á VÀ TÂY ÁU

ÔNG R. Cartier viết :

Người Mỹ tưởng rằng các dân tộc thuộc địa Châu Á, khi thoát ly được ách đô hộ của người Âu sẽ được nước Mỹ giúp cho đi tới đời sống dân chủ và làm nên giàu có thi Mỹ sẽ được nhiều thiện cảm lắm. Nhưng khốn thay ! chẳng có ở xứ thuộc địa nào mà người Mỹ đạt được tưởng tượng của mình. Người Âu vừa đi khỏi thiền kinh tế hông liền, chế độ giai cấp càng ác liệt thêm, quân đội yếu đi, quyền hành chánh chí dựa vào cảnh binh, nhiều người cầm quyền ăn hối lộ, một vài xứ có nội chiến, nhưng chẳng xứ nào không có cộng sản cả...

Mà người Mỹ đâu có thâu hoạch được thiện cảm mà họ đã tưởng.

Tưởng rằng những nước như tiểu kia sẽ nhờ ơn họ nhưng trái lại, đi đâu cũng thấy người Mỹ bị ngờ vực, mà có khi bị oán thù nữa. (Chỗ này ông R. Cartier kể một trang dài những lời ông nghe ché bai người Mỹ trong khắp châu Á).

Người Mỹ đã phân lia với các nước da trắng mà hấp tấp phá đổ các chế độ thuộc địa, té ra chẳng được việc gì. Thật là một điều lầm lỗi to lớn đã làm tai hại nhiều, tai hại cho đến bây giờ chưa hết. Đã dành rằng chế độ thuộc địa rồi cũng phải tiêu di, nhưng chế độ thuộc địa cũng cần cần phải tồn tại trong một ít lâu nữa.

Đâu có gì bắt buộc phải làm lẹ như người Mỹ đã hối người Hòa Lan ra khỏi Nam Dương và người Anh ra khỏi Ấn Độ ? Đây này, chúng có

Anh, Pháp, Hoà Lan, Bồ Đào Nha đã

có thuộc địa lâu đời. Họ chỉ có lòng tin tưởng ở sự tiến bộ và ở sự tốt ý sẵn lòng của con người ta. Họ can thiệp cũng giỏi đó, và can thiệp mạnh hơn ai hết. Nhưng chính vậy mà họ đã làm cho tan rã Hoàn cầu một cách mau le, rốt cuộc chỉ giúp thắng lợi cho kẻ thù không đội trời chung của họ (là Nga sô).

Đáng lẽ họ phải giúp các nước da trắng đặt lại những khuôn khổ của người da trắng mà cơn bão tố Nhật Bản đã làm cho bay đi. Nhưng họ lại làm trái ngược : họ đã thừa lúc thế giới lộn xộn mà cho là cơ hội rất tốt để thỏa thích ôc đế quốc đồ kỵ của họ, họ nhảy đại vào can thiệp, tưởng rồng chế tạo được những nước thanh niên và tự do...

Bây giờ họ thấy rồi, nhưng thấy chậm lắm. Họ đã thấy họ đầy ầu chầu ra khỏi Á châu là họ làm. Họ đã thấy rằng đứng trước cái thanh thế của Nga sô và Trung cộng, nếu không có chi ngăn cản, thì những dân tộc của Á Châu Bán Đảo chỉ một vài năm là thô công sản, mà rồi Á châu sẽ nguy mất ! Họ đã thay đổi thái độ rồi nhưng mà những tai hại họ đã gây ra thì khó lòng mà chữa lại. Nếu những nước Á châu có hàng trăm triệu người mà thay thế địa vị của các nước Áu Châu trong hoàn cầu thì cái tương lai của châu Mỹ cũng sẽ đen tối đi thôi chứ đừng tưởng rằng xưa nay các dân tộc Châu Á vẫn có cảm tình với người Mỹ...

Ông Raymond Cartier, nhà phóng viên có tiếng của tạp chí Paris Match, đã lượn theo « Bức Màn Sát » mà đi vòng quanh thế giới, rồi viết ra cuốn « Mon tour du Monde ». Tôi lược dịch ra đây vài đoạn không bắt đầu từ chương đầu, mà lại bắt đầu từ chương cuối : « Đông Á và Tây Âu », là chương mà nhà ký giả ấy không bằng lòng rằng các nước như tiểu Á đã được thoát ly đô hộ một cách... sớm quá. Sớm quá đến nỗi độc lập xong thì cứ lón xòn hoài, chẳng làm nên công chuyện chi cả. Tôi chỉ lược dịch mà chẳng phê bình chi cá xin để các bạn thường thắc lấp những ý thâm thúy của ông Raymond Cartier.

Lời dịch giả

CỒN CÁT VÀNG

ĐÂY cồn cát vàng,

Bên giòng sông mát.

Anh là trai quê, hồn lèn xanh ngát.

Thân nau châm,

Tinh dân tộc hiền ngang mùa bến Hat

Nước đậm bến bờ xưa.

Nắng chiều quay tờ,

Mười phượng gió lụa.

Anh ơi, ta quay tờ dâng dời múa lửa

chút tình em.

Nhớ thuở xa xưa

Rồi người đi,

Hát ầm trên lối xóm.

Thôi anh, chiều lý loạn.

Quay lanh lèn, anh ơi !

Chiều rơi,

Nắng nhạt...

Vàng rơi trên cát.

Tôi đi, nghe anh.

Vàng rơi, nắng tắt.

Mơ mây dặm trai đi,

Chiều ni,

Nắng vàng bờ bến lá,

Cát vàng sông xanh,

Chiều mầu lửa

Quay lanh anh nhé, mây đường tờ

Sóng chiều vừa dậy,

Cồn cát ơi ! thương nhớ toán trai xưa.

Chiều nô mang ba lô về bến cát,

Áo phong sương rủ bụi mờ chiều què.

Gió dậy bờ tre,

Người nhen ngàn đốm lửa,

Khói lam chiều nghe ngọt

mái tranh xa.

Rồi người đi,

Hát ầm trên lối xóm.

Thôi anh, chiều lý loạn.

Quay lanh lèn, anh ơi !

Chiều rơi,

Nắng nhạt...

Vàng rơi trên cát.

Tôi đi, nghe anh.

Vàng rơi, nắng tắt.

CHÂU LIÊM

TÌNH QUÊ YÊN LÝ

T RĂNG lén, trăng rải lúa hèn,

Ai về Yên Lý gửi niềm tương tư...

**

Ô ! Yên Lý năm xưa,

Trong chiều nắng hè,

Lúa thơm thơm, ngát cả đồng xanh.

Nơi nô nhả sống yên lành,

Mùa vàng quật lúa bên cánh đào tor.

O con gái ngày thơ,

Lòng tươi trong bóng mát,

Mị dịu hiền thoát thoát mùi hương,

Mắt say lúa đẹp bên đường.

Nghiêng nghiêng nón lá nắng vương tóc dài.

Bầy trê khoan thai,

Dăm ba tiếng học,

Đôi chủ mục đồng,

Nghêu ngao giọng hát,

Bep lung trâu sán sát vườn tre,

Rồi không bao lâu...

Đồng quê rớt lại nắng hè,

Hoàng hôn đầm đìa, đêm về mau mau.

**

Đây đó vườn cau,

Kia kia bụi chuối,

Nhiều bông đen mờ,

Lặng nhìn nhau không nói,

Khách trê đồ ngang,

Oi, oi, tiếng gọi,

Có ai ru em trong bồng tối mênh mông,

Đèn rực lên đây đó tia sao hòng,

Tiếng chày đập thôn nghe rộn rã,

Ai hò muôn điệu giọng vang vang,

Hợp Tấu, A ha ! ... đêm Yên Lý,

Trăng lên phủ lụa chói hòn vàng.

**

Đêm nay, trăng rung đỗ thành mới.

Yên Lý đâu rồi hay giấc mơ,

Bao năm khói lửa, hồn ly loạn,

Yên Lý ta ơi, gắng đợi chờ...

VIÊN LĂNG



NGƯỜI LÀM XIẾC.— Thưa bác sĩ, thê phải nhò chừng bao nhiêu giờ thuốc?

BÁC SĨ.— 2, 3 lít gi cũng được.

QUÊ MẸ

Ngày mai em sẽ về quê ngoại,
Chạy nhảy tung tăng dưới bóng dừa!
Làng mẹ sau kia miền Nam Ngãi.
Em về với chị một chiều xa.
Này giải riêng già đầy bí mật!
Tháp Hồi vô giá đáo tro tro.
Bầu giồng dân Hồi? — Trong lăng tích.
Tác tan nuốt hận nhóm người thua!
Dưới xóm dừa cao vương khói nhạt
Con đường đất đỏ chạy quanh quanh.
Bầu bồng Chiêm nương thời xa lắc?
Lấm mải nhà tranh trông như tranh.
Em à, mông mèn reo tiếng túa,
Quê me là cả một bài thơ
Có những bà hoàng quê cởi ngựa
Phi về xóm cổ, lạc trong mơ.
Ở đây thôn nǚ làm kỹ mă
Mang lúa thơm về với cỏ hương.
Đoàn trai say sống đời thương vở
Được quyền lay động ánh trăng non.
Tôi nhớ người dân quê Bình Định
Nhìn chán trời mới, mắt long lanh!
Bóng dừa nhô dậy trong đồng từ
Tôi nhớ làm sao, nhớ các anh!

CHI KHIÊM



Trưa hè

Nắng vàng trọng nhẹ rủ buông
Gà ra xám gáy ru hồn dục mơ,
Thầy tôi bên kỷ làm thơ;
Nhặt thưa đưa mài kim hờ tôi.

Hoa soan ngả trắng đầu hồi
Hương vàng thiên lý tung hơi nhẹ vèo,
Cá con sề gớn mặt áo,
Ngọn tre rủ rì, gió vào lồng lơ.

Nhung đay có một mùa xưa
Làng tôi rụng mắt bồng cờ, tiếng loa,
Lá xanh theo gió rùng xa.
Bôi tẩy vàng lá vật vờ sống run.

Tôi buồn vì bởi tôi buồn
Bao giờ nước lũ trên nguồn vè xuôi.

NGUYỄN HY TRUNG

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

THƠ TỰ DO

Hai mươi năm trước đây, quan niệm thi ca «mỗi cũ» đã làm xôn xao dư luận văn học trên đất cờ kính này.

Thấy một cái mới, những bộ óc, những tâm hồn thi ca quá rụt rè, không dám làm quen, chỉ đứng xa xa mà bình phàn, trái lại, những tâm hồn trẻ, những tâm lòng bồng bột, nao nức muốn đón nhận liên lién. Và lại, cái mới là cái dễ thu hút thanh niên nhất. Một hình thức hay một khuôn khổ đã chia rẽ một thế hệ thi nhân và lầm lỗi mục, tổn giấy đề tranh luận, đề tranh phán thắng, đề dành quyền sống.

Thơ Mới — người thiếu nữ duyên dáng kia — đã làm mê hoặc một thời những thi nhân giữa thế kỷ hai mươi, hầu hết là thi nhân tuổi trẻ, hấp thụ tân học nhiều hơn nho học. Hình dáng nàng rọi bộ nhẹ nhàng, thêm «âm điệu», phóng túng, có vẻ tự do hơn thơ cũ, thơ mới đã sống, đã tạo nên nhiều thi sĩ danh tiếng.

Từ đó, thơ cũ âm thầm vắng quèn àn dật, chỉ có Nàng thơ Mới xuất hiện thường xuyên trên thi đàn, trong những thi phẩm, tạp chí... và nàng đã chiếm địa vị độc tôn: vào chương trình giáo khoa Việt Nam!

Nếu xã hội Việt Nam cứ im lìm như mấy mươi năm trước, nếu tâm hồn người Việt vẫn lờ lờ, mờ ảo, mơ mộng, nếu thanh niên — nhất là thanh niên — vẫn cảm, vẫn mến những cái mà cha, chú, anh của họ mến, cảm thì đâu có chuyện «Thơ tự do»? Không! thanh niên đã tìm thấy nghĩa sống rồi, đã cảm khác rồi, đã thấy cái đẹp rồi; xã hội đã rùng rùng biến chuyển; xã hội đã muôn gặt bờ những nếp nhăn hôm qua còn ghi trên trán; xã hội đang vươn mình, đang tìm cách xây dựng.

Do đó, một thế hệ thi nhân mới, rất mới, đã xả dần nàng Thơ Mới. Và các thi nhân ấy đã phủ nhận giá trị thơ của họ trong thời kỳ lăng mạn. Nguyễn Đình Thi, dựa trên những nhận xét ấy, đã ném ra một lối thơ tự do và đã lôi cuốn nhiều bạn thơ theo sau. Chân trời mới, đường đi mới, nên âm điệu phải mới và hình thức cũng đổi mới.

Nhà văn Tam Ich, mấy năm trước đây, đã ca tụng, khuyến khích thơ «Tự do»; lối thơ có thể biểu diễn được tất cả cảm xúc sâu đậm của thi nhân. Theo trào lưu tiến hóa của xã hội, thi nhân không còn sống trong tháp ngà, mà lại sống theo, sống cùng, và sống trong đại chúng. Rung cảm khác, biến áo, kỳ diệu, phóng khoáng, nên lối thơ phải đáp lại nhu cầu tha thiết ấy: đó là thơ tự do.

Tất cả ý mới, lời hay đều nằm trong mấy hàng chữ đơn sơ. Đẹp và dễ cảm. Đó là tinh chất trời nhất. Đọc xong,

người ta tưởng thi nhân đã giải bày triều lòng một cách tự nhiên, tự nhiên như chim hát, như mây bay. Không gượng, không trau chuốt. Câu dài, câu ngắn, hoặc nhiều thê thơ cũ, đã phối hợp tạo thành một bài. Có cái gì mới mẻ, có cái gì huyền diệu trong đó.

Nhưng gần đây, báo Quê Hương (loại mới số 3) lại lên tiếng đả phá thơ tự do. Ông Phùng Quốc Thụy viết: Thơ không văn! Ba chữ ấy đủ là một câu trào lộng đầy ý nghĩa, cũng như khi ta nói, «lòng cùt cát» «khỉ không lông» «samazon gáy» v.v...

Rồi ông bảo: «nhà thơ xướng xuất lối thơ ấy không hiểu những «yếu tố chính» kết cấu nên một bài thơ! Nguyễn Đình Thi cùng đàn thê tử» đã làm những bài thơ khó ngâm, khó nhớ, «nửa người rùa ngâm»... hãy thử thật là vô tài mà rút lui đi, đừng kêu chuông, gõ mõ làm nhộn thi đàn Việt Nam nữa!»

Nhưng có «thơ không văn» và «Thơ không văn».

Cũng như có «thơ có văn» và «Thơ có văn».

Có những bài thơ quá dở, không ý, không tình, đều là chữ và chữ, văn hay không (ai cần) và ai nhớ, ai ngâm, ai đọc làm gì?

Và cũng nghe «thơ không văn», nhiều người tưởng dễ ăn, nhân cơ hội mà làm thơ nghĩa là muốn thành thi sĩ! Họ làm! Làm to.

Đại Mạch, trong Đời Mới, đã khuyên các cây bút trẻ tuổi, không nên làm cản, khỉ nghệ thuật chưa vững mà muốn múa tự do, để biến ra thành một thứ tự do quá trán «tự do vô chánh phủ».

Thơ tự do phải đâu ai làm cũng được! Sống hồi hộp, cảm xúc vay mượn, không có một nguồn rung cảm chân thành, thi lây đâu «tú», lây đâu «tình» mà diễn tả trong một lối thơ tân kỳ, biến ảo, phóng khoáng như vậy?

Hình thức! Hình thức!

Hồi các thi nhân, xin các người đừng thắc mắc quá về hình thức! Thơ có văn hay tự do, không hại gì! Văn nghiệp của các Người lệ thuộc vào văn tài và đời sống của các Người, chứ hình thức không quan hệ mấy. Sự sống của các Người sẽ dâng nguồn cảm xúc cho các Người, và nguồn cảm xúc ấy, tùy trường hợp, hoàn cảnh, mà xuất hiện trong một hình thức thích hợp với nó. Sống trước đã; nếu không sống như ý mình thì tìm hình thức trước chỉ là một chuyện ngu muội thôi! Và sau hết. Sống là tìm hình thức (hay lối thơ) vậy.

TÂN SƠN NHÚT

ĐỜI MỚI số 62



VĂN HỌC AI-LAO

- Các văn nghệ-sĩ giá trị là dân chúng vô danh
- Một tập truyện ngắn chũ phạn đã làm đề tài cho thi sĩ Pháp La Fontaine.
- Những tác phẩm cổ-diễn viết trên lá gòi chất chứa trong các ngôi chùa.

TRẦN DOANH SƯU TÂM

thẩm, một số lớn đã lạc theo bốn gió ngàn phương.

Trong ngôi chùa Vật bờ ra Keo, ở Vạn Tượng, hiện có 500 bản viết bằng tay trên lá gòi. Ở chùa Xi-xa Kẹt cũng ở Vạn Tượng, có đến hàng trăm bản như vậy.

Trong thư viện nhà vua có chừng 2000 bản và cũng chừng 2000 bản ở các nhà Phật học hội. Kè ra ngôi chùa nào cũng còn chất chứa những bản chép tay tương tự như thế cả.

Năm 1827, Thái xâm nhập đất Lào và có mang theo về nước họ những bản viết bằng tay. Hiện ở thư viện Vọng Các còn chất đồng đến hàng ngàn bản.

Một cuộc khám phá mới, đem lại nhiều lý thú là một cuộc tìm kiếm mới đây ở chùa Mường xui. Chùa này ở Cao nguyên Trần Ninh, trong tỉnh Xiêng Khoang, thuộc miền trung tâm nước Lào. Người ta đã tìm ra 800 bản viết tay, trong đó có một bản trích văn, thuộc về chương thứ năm một tác phẩm của Ấn Độ.

Bản này được dịch ra tiếng Lào. Pancha Tantra, tác phẩm Ấn Độ đó tức là một tập truyện ngắn Ấn Độ, nói tiếng từ thế kỷ thứ 6 đến thời đại chúng ta, phổ biến hết sức rộng rãi khắp các nước chịu ảnh hưởng văn học Ấn Độ. Bản trích văn nói trên rất trong câu chuyện ngắn lẽ một đêm Ấn Độ; ý nhiều bài trong cuốn sách thứ sáu tập thơ ngũ ngôn của Lã Phung Tiên (La Fontaine) giống ý ở bản trích văn này vì chính La Fontaine lấy đề tài ở tác phẩm của một nhà hiền triết Ấn Độ.

Công việc các thầy tu ở Lào hiện nay là phải giúp các nhà bác học để tìm hiểu những bản viết bằng tay dấu kín ở trong các ngôi chùa. Nhưng đây thật là một bi kịch. Những thầy tu chỉ muốn làm thầy tu mà không muốn trở nên những nhà giáo. Họ bo bo giữ những tài liệu đó, cũng không đọc mà cũng không biết lim töi học hỏi những cái hay trong những tài liệu văn học quý giá của nước họ.

Dân Lào muốn biết rõ nền văn học

của nước mình cần phải làm cho được ba việc sau đây:

- Tìm tài liệu.
- Tuyển chọn tài liệu.
- Phổ biến tài liệu.

Nhưng muốn khai thác kho tàng văn chương đó phải có những nhà chuyên môn, những người thông hiểu chữ Ấn Độ. Phần nhiều những bài được đem học hiện nay, một bên là bản dịch chữ Lào, một bên là Ba lợi ngữ, (Pali) thứ chữ dùng trong đạo phật.

Muốn cho dân chúng yêu tiếng mẹ đẻ phải có sách vở cho họ đọc. Hiện nay dân chúng Lào muốn biết, muốn học. Một thiên anh hùng ca Ấn Độ được dịch ra tiếng Lào, phát hành 4000 cuộn, được bán hết trong một thời gian rất ngắn. Một việc hơi lạ, nửa số xuất bản do dân Thái tiêu thụ.

Nước Lào hiện nay thiếu những nhà in hay những phương tiện mới hoặc cũ để in những bản viết bằng tay cho dân chúng đọc. Đó cũng là một trở lực. Trong tri thức Lào cũng có một số ít người nghĩ đến tương lai của nước đang lo xúc tiến việc mở trường dạy Ba lợi ngữ cho dân chúng.



Một người dân Lào muốn vào đạo phật không luôn luôn phải đọc kinh. Thầy tu đầu cao trọc, râu cằm và lòng mày cũng phải cao mồm lông lót 2 kỵ. Quần áo mảnh màu đồng gach.

Cảnh đẹp đất nước

Mặt trận Trung Châu Bắc Việt đang chuyển động lớn trước mùa mưa. Bên lề chiến sự, bạn Phan Phong Linh sẽ đưa các bạn đi qua các vùng thắng cảnh của đất nước. Động Hương Tích hiện thuộc về khu vực bên kia, không cách xa mấy với Yên Vĩ, tới bến Đục, sông Đáy, trên đường đi vào chùa Hương. (Các báo hàng ngày trong tuần qua vừa đăng tin vụ triệt thoái Yên Vĩ).

Không phải giới thiệu các danh lam thắng cảnh cốt chỉ để cho bạn đọc giải trí thôi, mà mục đích của tác giả là muốn cho người Việt hiểu biết thêm đất nước để thiết tha với đất nước.

ĐỜI MỚI



HƯƠNG TÍCH với THI NHÂN

của PHAN PHONG LINH

Lòng mến cảnh dời chân di hóa đứng.
Chén ván dịch nghiêng bầu uống gǎng.
Bắc thơ tiên mờ tái liên đê.
Giải oan đây tay tự lại thêm mê.
Thiên Trù tưới sòng cơ càng thấy khoẻ.
Lòng thí tửu còn đâu hồn đầy nỗi.
Chẳng Bông lai, Nhược thủy cung thần tiên.
Rõ ràng đệ nhất Nam thiên,
Đem di sự để quên tiền, mất lòng.
Thót thì dè đầy chơi chung.

CẢNH CHÙA HƯƠNG TÍCH

Bầu giờ cảnh bực,
Thu Hương Sơn ao ước bấy lâu nay.
Kia non non nước nước mây mây,
* Bé nhất động * hỏi rằng đây có phải ?
Thò thè rùng mai chim cảng trái,
Lưng lo khe yên cá nghe kinh.
Thoáng bến tại một tiếng chày kinh
Khách sang hãi giật mình trong giấc mộng.
Này suối Giải oan, này chùa Cửu Võng,
Này hang Phật tích, này động Tuyệt quỳnh.
Nhắc trống lên ai khéo vẽ hình,
Đá ngù sắc long hanh như gấm dệt.
Thâm thẳm rợt hang long bóng nguyệt,
Gấp ghềnh mây lối uốn thang mây.
Chừng giang sơn còn đợi ai đây,
Hay tạo hóa khéo ra tay xếp đặt.
Lần tràng hạt niệm nam vó phật,
Cửa từ bi công đức biết bao,
Càng trông phong cảnh càng yêu.

Thật ra, chưa hẳn động Hương Tích đã là « Nam thiên đệ nhất động » như lời thường nói, thế mà số người chày hoi hàng năm chắc chắn chiếm kỷ lục là vì so với những động danh tiếng khác ở Bắc Việt, động này đã được biết đến từ lâu, đường lối lại thuận tiện, hơn nữa lại được ngon bút của nhiều thi nhân danh tiếng ca ngợi, và với.

Động Hương Tích tuy không lồng lầy như nhiều động ở Vịnh Hạ Long, không kỳ dị như động Địch Lộng ở Ninh Bình, nhưng cảnh đẹp luôn luôn thay đổi, mỗi quãng một khác, trong suốt khoảng đường dài từ Đò Suối đến chùa Trong. Hai bài ca trù dưới đây, bài trước của vua Lê Thánh Tôn, bài sau của Chu Mạnh Trinh, khá dì có thể vẽ cho ta biết một cách tổng quát những vẻ đẹp của cảnh chùa Hương Tích :

HƯƠNG SƠN PHONG CẢNH

Thú thiên nhiên đầu bằng Hương Tích.
Đủ mầu thanh cảnh lịch tràn chiều :
Người thi vui sướng, ngọt, tiều,
Kết thù thích yên, hè, phong, nguyệt.
Kho sở tận những thê nào chưa biết,
Thả hồn linh sơn thủy thật là vui.
Khi đăng lâm có lối lên giờ.
Mây dường gót dù đen, xanh, vàng, đỏ, trắng.
Lúc vào động ngâm sơn quỳnh, thạch đắng,
Bát thản ngoan chưa khéo vẽ cho cùng.
Riêng một mầu sắc sắc không khôn,
Khắp mọi vách kỳ kỳ quái quái.
Thor rằng : « Đang chở hồn linh thăm bút tại,
« Hóa nhì vó ý tự nhiên công ».
Khách trèo non ngang lại mà trống,

ĐỌC THẦN CHUNG

Nhị báo thông tin
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhút ở
Việt-Nam

hong điểm láng tinh quỳnh vồ trần,
vường ngan sơn đầu thảo mộc xuân.
Thê hờ nhất hoảng nguyên thùy lục,
hu hành nghỉ thị Vũ Lăng tan.

Bản dịch của cụ Phạm Huy Toại :

ĐI ĐÒ SUỐI HƯƠNG TÍCH

óng êm chằng chút bụi trần bay,
ai mạn xanh rì nát cỏ cây.
Tòng suối dưới khe tuôn nước biếc,
Thuyền đi ngòi bên Vũ Lăng đây.

Đò đồ khách lên một sườn núi có bức eo lên đến chùa Ngoài tíc là chùa Thiên hù (tại nơi đây vào năm 1948-1949, chiến tranh đã lan tới và một sự tàn phá, giết hỏa đã khai diễn, không biết đức Từ bi ô độ cho chúng sinh không ?). Chùa rất hang trang rộng rãi, lâm ngay giữa cảnh âm tuyền, chung quanh cây xanh núi iếc bao trùm trùng điệp điệp. Tiếng uổi chày rì rào, tiếng chim gõ mõ kêu âm khuỷu cảnh tịch mịch chốn sơn lâm ẩn vĩ. Phan Mạnh Danh đã tả cảnh chùa Thiên Thủ như dưới :

on thanh tú diện quỳnh thiều nghiêm,
Nguyên thủy đình đình lục nhất đều.
Bach điện từ trung tăng cầm tú,
Thanh vân thâm xá khởi quỳnh diệu.
Đảo sương kính chủ chung thông dạ,
Kiên nguyệt cầm thanh đặc bảo chiêu.
Á vân niêm hương đa thiều khách,
Tục tâm tăng phủ tịch trần hiếu.

Bản dịch của ông Vũ Mạnh Hùng :

Bồn mặt chon von núi tựa thành,
Nguyên sâu một giải nước trong xanh.
Chữ lồng bia đá phô lồi gấm,
Bóng lẩn tàng mây ngát điện quỳnh.
Ương nén chuồng khuya người lẳng kẽ,
Giăng đưa mỏ sorm điệu cầm canh.
Dâng hương uốn hỏi bao nhiêu khách,
Hi kẽ niêm trần đã rảa thanh ?

Sau khi dâng lễ và nghỉ ngơi ở chùa Ngoài, khách sửa soạn vào chùa Trong ác động Hương Tích. Đường đi toàn trường núi khấp khểnh nhưng phong cảnh tinh tươi và những tiếng niêm « nam ô » âm vang khắp nơi làm người ta quên hẳn nỗi vất vả. Thỉnh thoảng bên khe loáng thoáng một vách rỗng mờ, khách có thể cất công đến hái để giải khát.

Đi bộ một quãng đến chỗ rẽ lên chùa Tiên, ở trong một cái hang trống, vào một lối ra một lối, ngoài hang có nhiều nhũ đá rủ xuống rất đẹp, trông như những nếp áo chầu. Quá quãng rẽ chút nữa là chùa Giải Oan, bên chùa có một cái giếng con nước trong mát. Người ta tin rằng nước đó có công dụng nhiệm màu làm nhẹ lòng người uống và giải được những nỗi oan khiên đã trưởng phái. Cho nên thiện nam tin nữ vào Giải Oan thường lấy thêm một chai nước giếng nữa, đủ biết ở cõi đời này oan chẳng biết vì đâu mà dày rầy. Phan Mạnh Danh có bài đề chùa Giải Oan như sau :

Phật thuyết vó lưỡng thi giác quan,
Vân chương duyên kiếp diệc kỳ oan.

Như Lai hội giải tam sinh trói,
Luân lạc nhân giải khởi pháp đàn.

Tạm dịch :

Cửa Phật từ bì vẫn chưa chan,
Vân chương du cảng vương tiền oan.
Như Lai giải vong oan được,
Bao kẽ trâm luân át lập đàn.



Ở chùa Giải Oan ra lại theo đường cũ, đi bộ mấy giờ nữa, còn qua chùa Cửu Võng rồi mới đến chùa Trong tíc là động Hương Tích. Ngoài động có năm chữ đại tự rất lớn khắc vào đá : « Nam thiên đệ nhất động », nét bút rất sắc sảo, tục truyền là thủ bút của Trịnh Sâm, nhưng nhiều người lại cho là của vua Lê Thánh Tôn. Trong động thờ Quan Âm và các vị La Hán. Rất nhiều nhũ đá nhũ xuồng, đủ các hình dạng, lòng lanh như kim cương. Gần giữa động lò nhô những đá nồi lớn, trông hơi giống hình trẻ con, nhiều tảng đá đã nhẵn thín do những bàn tay của những bà hiền con đến xoa để cầu tự.

Động có nhiều ngách và hang con. Ánh sáng lọt vào động một cách khó khăn làm huyền ảo thêm những hình kỳ dị của nhũ đá. Mấy con voi xà cập xe bay. Những giọt nước đọng ở các mõm đã thành thót ro. Trên vách động rêu xanh ẩm ướt, thấp thoáng tó mờ không biết bao nhiêu thơ khắc vào đá của những mặc khách тоan nhân.

Khác với các thi nhân khác, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã dùng ngôn ngữ bút tả chân và trào lộng để tả động Hương Tích :

Bảy đặt kia ai khéo khéo phòm,
Nát ra một lỗ hòn hòn hòn.
Người quen coi Phật chen chân xoc,
Ké lợ bắp Tiên môi mắt nhón.
Giọt nước hứa tình rơi thánh thót,
Con thuyền vó trào cùi lom khom.
Lâm tuyến quyền cù
phòn hoa lại,
Rõ khéo giờ giùi đèn dò dom.

Th

ám

động

H

u

ng

h

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

THÚY

S

của NGUYỄN LUÂN

THÚY nằm vật xuống giường, gục đầu vào gối. Nàng không định khóc, nhưng nước mắt cứ tự nhiên trào ra, thảm vào mặt gối màu hồng uớt đầm.

Biết bao lần nàng đã nghe mẹ chồng và em chồng bàn kín hàn hở với nhau về chuyện nàng muộn mẫn. Trước kia bà cụ không tỏ vẻ sốt ruột lắm, nhưng Đạm có em chồng nghiệt ngã thì lợi dụng mọi cơ hội để nhắc nhở luôn việc ấy với mẹ. Đạm hay chọn những bữa cơm hay những buổi tối gia đình quay quần chung quanh sập gụ của bà mẹ già để khiêu khích Thúy một cách khéo léo, mặc dù chẳng bao giờ nàng nói thẳng với chị dâu. Có hôm đi chơi về muộn, qua bữa ăn, nàng đưa ra câu chuyện làm quà để che đậy lỗi của mình, nhưng cũng không ngoài mục đích ám



TIỀU THUYẾT BA KỲ ĐÁNG HẾT

mỗi lần nói đến Đạm lại cười rộn rã. Bà cụ mắt nhìn xa xăm có vẻ không vui, chọc lại thở dài. Huy chồng Thúy thì khó chịu ra mặt, con Thúy thì thận thùng và đau đớn vô cùng, Thúy biết chắc là Đạm cười, chẳng phải vì ý vị câu chuyện, nhưng đúng ra nàng sung sướng ở chỗ đã làm cho Thúy xấu hổ và có thể bị mẹ và anh ghét bỏ. Tệ hơn nữa, có lần Thúy đã nghe Đạm thở thê với mẹ: « Mẹ ơi, bốn năm nay mà không chữa thì chắc là không thể có con được đâu. Hay là mẹ bảo anh Huy đưa chị ấy đến bác sĩ khám vụ minh lo ở sở, việc nhà đã có mẹ, vợ và em lo lắng. Huy lại yếu ớt, nên chàng không thích di lại hoạt động. Nước da lúc nào cũng xanh ngắt, ngón tay thi đấu và xương xẩu. Đối với vợ, Huy yêu quý chiều chuộng hết sức; song bản tính lạnh lùng nên hai vợ chồng tuy trẻ tuổi mà ít khi chuyện trò đầm thắm với nhau. Thúy bê ngoài là một người đàn bà kiều mảnh như mì và hiền hậu, nhưng tâm hồn thì khác hẳn. Nàng ham mọi thứ xa xỉ thích những thứ mạo hiểm và thường thêm khác những sự vụt ve triu mến mà vị vung về Huy chẳng mấy khi lưu ý. Thúy đẹp lắm. Nàng cũng biết thế.

Mỗi khi đi ra ngoài, thế nào nàng cũng chạm phải vài cặp mắt ngày ra vì sắc đẹp. Khách lị đến mua hàng đều chào lộng lẫy và cách trang sức khéo léo và hợp thời của nàng. Đôi khi có những chàng trai trẻ tưởng nàng còn con gái, theo lèo đeo về đến tận nhà, nhưng Thúy tinh nghịch chỉ cho phép họ đi đến đấy thôi. Trả lời những câu ong bướm, nàng thường nghiêm nghị: « Xin lỗi ông, tôi đã có chồng. » Thúy nhấn mạnh vào hai chữ có chồng làm cho chàng trai trẻ ngờ vực và ngượng ngùng, tim cách lồng ngay. Đối với Huy, Thúy vẫn làm đầy đủ bỗn phận một người vợ thảo. Nhưng bảo là nàng yêu chàng thì chưa chắc là đúng, vì thực ra Thúy không thích gần Huy và cũng không mấy khi cùng chồng sánh vai đi ra ngoài đường. Sự lạnh lùng của chàng lúc đầu làm cho Thúy khó chịu lắm, dần dần nàng quen đi, và rồi nàng cũng dùng sự lạnh lùng để đáp lại. Thúy cảm thấy yên ổn hơn, vì Huy không lưu



chỉ sự muộn mẫn của Thúy: « Mẹ ơi con vừa lại dâng nhà chị Hiền. Góm mới cưới dao tháng mây mà bây giờ đã chưa sắp đẽ rồi. » Bà cụ chẳng biết rõ tình hay hưu ý, chém vào một câu: « À có Hiền con dâu bà Tham Sinh, ta biết. Nhà ấy phúc đức lắm, trách nǎo... »

Hoặc có hôm Đạm đưa ra một chiếc mũ len đan giờ hỏi mẹ: « Mẹ này, mũ đan cho tháng Thanh nhà thím Phan đây, bằng nay đã vừa chưa? Khiếp mới có 5 tháng mà to hơn con người ta đây nǎo. Con sợ chật đấy mẹ ơi... » Đại khái những chuyện không đâu như thế, xong

và chừng tinh lưỡi biếng, ít chịu suy nghĩ nên Huy chẳng lấy thể làm phát lòng mấy; từ lâu chàng yên tri nhiệm vụ minh lo ở sở, việc nhà đã có mẹ, vợ và em lo lắng. Huy lại yếu ớt, nên chàng không thích di lại hoạt động. Nước da lúc nào cũng xanh ngắt, ngón tay thi đấu và xương xẩu. Đối với vợ, Huy yêu quý chiều chuộng hết sức; song bản tính lạnh

âm đến thái độ của vợ chút nǎo.

Hai người sống bên nhau, đã 4 năm nay, tuy bê ngoài thì có vẻ hòa thuận sung sướng, song hai tâm hồn thì xa nhau quá đỗi, khiến cho Thúy lầm lũa cũng phải rầu lòng. Nàng thấy mến Huy ở chỗ Huy không hay cẩn vặn hỏi han gì về các sự giao dịch của Thúy, cũng chẳng bao tö thái độ ghen tuông ngờ vực cǎ. Thúy vẫn công nhận Huy có nhiều điểm tốt. Nhưng nàng cũng cho là Huy không xứng đáng với một người vợ tài sắc như nàng. Đó là một sự hiền nhiên, bạn bè Thúy ai cũng nhận thấy rõ. Nhưng chẳng phải vì vậy mà Thúy khinh bỉ chồng, ganh tị với chị em hoặc có ý tưởng ngoại tình. Nàng đồ cho tại sở và vẫn vui vẻ chịu đựng duyên phận hầm hiu của mình. Đối với những người đàn bà không đứng đắn Thúy lại còn tỏ rõ thái độ chê bai và nhát định xa lánh là khác.

Tuy là vợ chồng trẻ, nhưng tình tinh mỗi người mỗi khác nên ít khi quấn quýt nhau. Huy chẳng khi nào để ý vợ mình nghĩ gì hoặc muốn gì, còn Thúy thì chỉ thấy ở chồng một người hết sức tầm thường, nàng yên tri là Huy chẳng bao giờ có một ý tưởng gì trong óc cǎ. Chỉ có việc muộn mẫn của nàng là khiến cho Huy đôi khi phải nghĩ ngại. Cũng như mẹ và em gái, Huy rất mong có một đứa con. Chàng không hay nói ra vì sợ phát lòng Thúy. Nhưng gần đây thấy gia đình nhảm nhí đến việc ấy nhiều quá, có lần Huy đã đánh bạo hỏi vợ: « Minh ơi, sao mãi chúng mình chưa có con nhỉ? »

Thúy đương lùi hùi xếp dọn các đồ trang sức vào tủ, thì có tiếng gọi: « Mẹ ơi! » Thúy chưa kịp trả lời thì tiếp theo lại có tiếng hơi hắt gắt: « Mẹ ơi đã đâu rồi? »

Nàng vội chạy ra. Mẹ chồng ngồi giữa sập gụ, đương tèm trầu. Thấy nàng tới bà bỏ miếng trầu vào miệng, khoan thai với chiếc ống nhô đồng trên tủ chè nhỏ nước trầu vào, rồi chỉ cho nàng chiếc ghế mây để liền bên sập. Đoạn bà đưa hai ngón tay quết quanh miệng, đợi cho nàng hồi lại: « Thưa mẹ gọi con? » bà mới chậm rãi nói: « Phải, mẹ ngồi đây tôi nói câu chuyện. »

Thúy biết ngay là chuyện gì rồi. Mấy hôm nay nàng thấy mẹ chồng và em dâu bàn bạc nhô to nhiều lắm. Nhưng nàng vờ là không hiểu gì, lễ phép ngồi xuống. Không đợi cho nàng suy nghĩ, bà cụ nói luôn một hơi dài:

— Mẹ ơi ơi, tôi muốn bàn với mẹ câu chuyện này. Nói xong nàng cảm thấy mắt mờ đi, đầu choáng váng, và tai ù lên. Bà cụ còn nói thêm nhiều nữa; tuy chẳng nghe rõ gì cả, nhưng Thúy cũng hiểu đại khái

tôi chỉ được mỗi mình cậu ấy là trai. Lẽ ra thì tôi bắt lấy vợ sớm, nhưng cậu ấy kén mãi, đến năm 23 tuổi gặp mẹ mới vừa ý. Mẹ về làm dâu nhà nǎo, vợ chồng hòa thuận, tôi rất vui lòng. Tôi thương mẹ, quý mẹ chẳng khác gì con đẻ. Nhưng đã bốn năm nay mẹ không sinh nở gì. Tôi trông cậu ấy lo lắng mà thương. Tôi thì già cả, sống chết chẳng còn mấy nỗi; ngày đêm chỉ mong cho cậu mẹ sớm có đứa cháu bồng bế cho vui cảnh già. Mẹ muộn mẫn như thế, chẳng qua là tại số. Tôi đã dì kêu cầu khắp cả cho mẹ chắc mẹ chẳng còn lạ gì.

Thúy cúi đầu lẽ phép đáp lại:

— Vâng thưa mẹ con biết lắm. Nhưng số con như thế...

Bà cụ ngắt lời:

— Khoan mẹ hăng đẽ tôi nói hết đã. Hôm qua tôi đi tận vào Hà Đông lè ở chùa Chàm. Chùa Chàm thiêng lắm. Tôi xin quẻ thê, Thánh dạy phải cưới vợ lẽ cho cậu ấy mới sớm có cháu bể được. Mà Ngài lại nói rõ ràng là mẹ hai sinh trước, mẹ cả sinh sau, số cậu ấy phải có ba trai ba gái kia đấy.

Nghĩ một lát bà lại tiếp:

— Tôi thực chẳng muốn cảnh vợ lẽ con thêm làm gì, song trước là Thánh dạy, sau là mẹ muộn mẫn, vắng đứa trẻ con nhà cửa không được vui vẻ...

Đến đây bà cụ ngừng hẳn lại và chăm chú nhìn nàng. Trong khi nói chuyện, mắt bà dán vào bức tranh có vẽ mấy đứa trẻ con Tàu bù bẩm treo ở phía tường trước mặt. Bà hỏi thẳng, giọng nói to hơn và có phần cương quyết:

— Cho nên tôi muốn nói với mẹ để xem mẹ nghĩ thế nào?

Thúy chưa kịp trả lời bà lại thêm:

— Mẹ nghĩ sao cứ thật tình nói cho tôi biết. Ấy là mối bẩn sơ thế thôi, chứ cũng còn chán...

Thúy nghe mẹ chồng nói, trong lòng rộn hân hỷ vì bực tức. Nàng thương hại sự mê tín ngụ xuẩn của các bà già, việc nhà có gì khó đều đem đến cửa Thánh nhờ giải quyết. Vừa giận mấy ông thầy cúng đã khéo bày đặt lại vừa tức cười về việc Huy sẽ cưới thêm vợ lẽ, Thúy chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Câu chuyện sẽ dừng đắn hay chỉ là chuyện nói chơi cho vui? Thúy liếc mắt nhìn mẹ chồng: bà cụ nghiêm chỉnh lắm. Từ nhiên nàng thấy rùng mình. Rồi như trả lời cho qua, để bà cụ khỏi đợi, nàng đáp luôn:

— Thưa mẹ việc ấy tuy mẹ và nhà con, còn con thì sao cũng được.

Nói xong nàng cảm thấy mắt mờ đi, đầu choáng váng, và tai ù lên. Bà cụ còn nói thêm nhiều nữa; tuy chẳng nghe rõ gì cả, nhưng Thúy cũng hiểu đại khái

(xem tiếp trang 30)



NHA IN LE-VAN

104.Lô Quảng Đông-Cholon. Điện thoại: 300

Chuyên lãnh cát giây cho các báo, chí
Cam đoan lợi giá rẻ hơn các nơi
Thiện in đồ gấp và nhân hiệu quảng
các bày mậu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mức
in báo, mục mậu Lorisseux, Lefranc, Georget Fils

LÊN CUNG TRẮNG



Kịch thần thoại của Ngô tổ Quang

VÕ OANH dịch

(DOẠN CUỐI)

HẰNG.— Chúng ta là chị em ruột mà !
VÂN.— Đó là việc 10 năm trước, còn
bây giờ mày là bà, tại tao chỉ là đứa ở
thôi !

HẰNG.— Đừng có ganh ghét với tôi.

VÂN.— Thế mày có thấy cái chết của
chị Thanh Nga không ?

HẰNG.— Hồi ấy tôi mới có 16 tuổi, tôi
còn nhỏ.

VÂN.— Còn bây giờ ? Bây giờ mày còn
nhỏ à ?

HẰNG (Bí, nín nặng, rồi vụt đứng dậy).— Tôi
biết, chị ghét tôi, chị tưởng tôi rời
bố đại vương, chị sẽ...

VÂN.— Cảm mỉng lại ! Mày đứng lên
mặt ! Thị mày cứ tưởng đi coi !

HẰNG (khóc).— Chị mắng tôi... Tôi
vẫn như thế, tôi thương đại vương, đại
vương & với tôi rất tốt, tôi chẳng bao
giờ rời bỏ ngoài, tôi bị các chị làm rộn,
ô không thêm ở đây nữa !

(Tố Nga chạy tới khuyên giải)

VÂN.— Lê cõi nhiều mày không ở đây,
nhưng mày còn có đại vương.

HẰNG.— Tôi có đại vương, ngài yêu
tôi, các chị đi, đi hết, đi xa, đi xa !

(Ngọc Thổ sờ, nhảy một cái vuông giường)

VÂN.— Mày nói đúng lắm ! Đại vương
vẫn yêu mày, nên tao phải đi, còn
mày thì đi không được. Mày đi không
ra khỏi cửa một bước, Đại vương mày
yêu thương mày như vậy đó.

(hai người lui ra khỏi cửa).

HẰNG.— Các người sẽ biết ta, các
người sẽ biết ta !

(Vân Nga và Tố Nga đã ra khỏi cửa.
Tức giận Hằng Nga xé áo, xé quần, ra
khỏi cửa. Võ Sĩ đứng giữa cửa, chặn

lại. Hằng Nga quay lui vung ra cửa hông.
Võ Sĩ ở cửa hông ra chặn lại.

HẰNG (La lớn).— Tôi muốn ra đi,
muốn ra đi !

(Võ Sĩ chặn lại, Hằng Nga la lớn, ầm i
lên. Ngô Cương chạy vào).

NGÔ (Võ sĩ).— Việc gì mà làm rộn thế ?

(Cúi chào Hằng Nga) Tâu Hoàng hậu...
(Võ Sĩ lui ra. Hằng Nga tức quá, nín
thinh). Xin bà hãy bớt giận, đừng có chửi
chúng nó.

HẰNG.— Chúng nó đều là bộ hạ của
người cá.

NGÔ.— Thần cai quản bộ hạ không
nghiêm, tội dâng chiết chỉ miễn sao bà
cho phép, thi thần xin đánh phạt chúng
nó ngay.

HẰNG.— Tao muốn ra đi, chúng nó
đãm chặn tao lại.

NGÔ.— Dạ bà muốn ra đi...

HẰNG.— Phải, người hãy để cho ta ra
đi.

NGÔ.— Biết đó... lê cõi nhiều là được...
(Hằng Nga muốn ra, Ngô Cương ngăn
lại.)

BẰNG.— Người cũng ngán ta à ?

NGÔ (Cúi đầu).— Không dám, dạ
không dám.

HẰNG.— Thế người vừa nói « được »
kia !

NGÔ.—... Lê cõi nhiều là được...
nhưng mà, nhưng mà phải tâu với Đại
Vương và Đại Vương bằng lòng...

HẰNG.— Đại Vương hiện không có
ở đây, mà ta phải ra đi liền.

NÔI.— Xin bà thử lỗi, thần phải
vâng màng Đại Vương..

HẰNG.— Nhưng mà mảng lệnh đại
vương phải trả tao ra, muốn...

NGÔ.— Bầm bà, bầm bà, Đại vương

vẫn tốt thật, nhưng bà đi ra không
được vì ở ngoài giặc già lợn xộn, nguy
hiểm...

HẰNG.— Tao biết ở ngoài nguy hiểm,
có giặc già, tao đi ra, sẽ nguy đến tánh
mạng phải không ?

NGÔ.— Dạ phải, dạ phải.

HẰNG.— Tao không ở đây, tao muốn
chết mà.

NGÔ.— Biết ấy không thể được, không
thể được.

HẰNG.— Tao không ra lệnh cho mày
được sao ?

NGÔ.— Lê cõi nhiều là được, lê cõi
nhiều...

HẰNG.— Giang ra, tao phải đi !

NGÔ.— Thiên vân xin bà... Đại Vương
đã ra lệnh, hãy chờ Đại Vương trở về...

HẰNG.— Đại vương làm tội, có tao
thay thế.

NGÔ (Gật đầu lia lịa).— Bầm bà, bầm
bà...

HẰNG (La lớn).— Bồ tội moi ! Tao
sai bảo mày !

NGÔ (Cường ngạnh) Khi Đại vương trở
về, đưa tôi moi xin chịu tử hình, chờ
không đê bà đi.

(Hằng Nga nỗi giận xông đánh Ngô
Cương. Ngô Cương tránh ra khỏi cửa.
Hằng Nga xông tới, cửa đóng. Xô cửa,
không mở. Cửa bên cũng không mở. Hằng
Nga đứng sững, chẳng biết làm sao, chạy
tới tè ngã trên giường, khóc nức nở. Bóng
trắng ngoài cửa sổ ló lên. Ngọc Thổ nhẹ
nhẹ từ dưới giường chạy ra ve vuốt
Hằng Nga.)

HẰNG (Trong thấy Ngọc Thổ, đưa tay
đem chặt).— Ngọc Thổ, Ngọc Thổ, tao nên
làm sao đây ? Bị Vân Nga làm rộn, ra thi
đời đời không ra được... Tao từ rày về
sau, làm sao nhìn thấy người ta ? Làm
saو sống nỗi ? Đại vương, Đại vương, tao
giận ngài, tao giận ngài (khóc) Cố dọc...
hiu quanh... Còn có mấy chục năm
sống dày dưa nữa... Tao muốn chết...
Muốn chết...

(Hằng lai nức nở khóc Ngọc Thổ kiềm
trên giường, kiềm bên gối được tắm
khiên của Nghệ, dầm lại cho Hằng Nga.
Hằng nín khóc hỏi). Ngọc Thổ làm gi
thế ? Tắm khiên của Đại Vương đó. (Ngọc
Thổ trả vào trong khiên). Mày nói trong
ấy à ? Trong ấy là cõi Linh Chi ăn vào
sống mãi không chết đó. (Ngọc Thổ trả
nói mieng). Nuốt đi ư ? (Ngọc Thổ gật
đầu, chỉ Hằng). Bão tao nuốt đi à ? (Ngọc
Thổ gật đầu). Không được. Đại Vương
thường nói. Cõi Linh Chi chỉ mình Hoàng
Đế ăn thì hữu ích, còn người dân
thường ăn vào thì chết liền.

(Ngọc Thổ lắc đầu lia lịa).— Không
được à ? (Ngọc Thổ lắc đầu). Ngài nói
đổi à ? Gật tao à ? (Ngọc Thổ gật
đầu).

dầu, Hằng mím môi). Tốt làm ! Té ra
ngài gạt tao ! (Ngọc Thổ chỉ vào miệng.
Hằng cầm cổ Linh Chi trong tay, còn hỏi
nghỉ). Thật ăn được à ? Ăn được không
chết à ? (Ngọc Thổ gật đầu). Tao sợ, tao
không muốn chết, tao chỉ mới có 26
tuổi đâu... Nhưng mà chết cũng được.
Tao bằng lòng chết, bằng lòng chết...
(Phía ngoài có tiếng ngựa chạy, tiếng
lực lạc, Hằng sực tỉnh lại). Đại vương đã
về, ngài đã về... Ngài gạt tao, ngài
lâm cho tao hối hận ! Tao giận ngài...

(Hằng Nga nuốt cổ Linh chi, toàn thân
lão đảo. Người như muốn bay). Tao
không chết ? Tao nhẹ lâm... Muốn bay,
tao muốn bay, tao muốn bay...

(Có mây 5 sắc bay tới dưới chân. Hằng
Nga bay lần lên. Ngọc Thổ nhảy theo
Hằng Nga đưa tay bắt nó. Hằng Nga và
Ngọc Thổ từ trong cửa sổ bay ra, bay
cung trăng. Ngoài cửa có tiếng chào lại,
Cửa mở toang, vò sít đứng nghiêm nghị
hai bên, Nghệ di vào tay xách con gà).

NGHỆ (Hồn hồn).— Hằng Nga, Hằng
Nga, mình xem cái gì đâu ? Nghệ thấy
trong nhà không người, giặt mình rồi
nhìn chung quanh cửa. Liêng Nga, mình
đứng nấp đâu đấy nhé ! Mình nói tôi về
quá trễ, mình giận phải không ? Tôi
đi dọc đường nghĩ rằng : Hằng Nga
nhứt định phải giữ vẻ mặt tươi cười với
tôi chứ ? May sao kiém được con vật đê
cho mình vui vẻ. Còn thầy mẹ, tôi đi
mấy trăm dặm đường mới kiém ra
kia... (Bóng thấy không khí khó thở) Hằng
Nga, ra xem này, một con gà, một con gà...
(buông gà trong tay ra, đi chung quanh lực
kiém Hằng Nga khắp nơi, không thấy).
Hằng Nga, Hằng Nga ! Đầu rồi ? Đầu
rồi ? (La lớn) Hằng Nga đâu ? Hằng Nga
đâu ? (La hỏi vỗ sít) Bà ở đâu ? (Võ Sĩ
lắc đầu) Gọi Vân Nga tới, gọi Tố Nga tới.

TỐ (cúi lạy).— Tâu Đại vương.
NGHỆ (Giận).— Bà đi đâu ?
TỐ (Bỗng ngỡ).— Dạ không biết.
NGHỆ.— Sao không biết ?
TỐ.— Dạ vừa thấy bà ở trong nhà,
tôi mới đi ra.

NGHỆ.— Vân Nga đâu ?
TỐ.— Thưa mời đi ra.
NGHỆ.— Đi nơi nào rồi ?
TỐ.— Dạ không biết.

NGHỆ.— Không biết à ?
TỐ.— Dạ không biết.

NGHỆ.— (La lớn) Không biết ? Không
biết à ? Thế chúng mày làm gì ? (Ngọc
Thổ gật đầu). Tố Nga ra một bên, Tố Nga khóc.
(Nghệ dậm chân).— Kêu Ngô Cương
tới ! (Ngô Cương tới, chào lại)

NGÔ.— Tâu lạy Đại Vương.

ĐỜI MỚI số 62



NGÔ.— Thần vâng màng...

NGHỆ.— Mày vâng màng đê làm bà
giận mà đi mất à ?

NGÔ (nói lớn).— Oan ức cho thần,
thần theo đại vương một lòng trung
thành...

NGHỆ (Thết lớn).— Tao giết chết
mày !

NGÔ (Sợ kêu lên).— Tàu đại vương !
Đại vương (Nghệ đưa hai tay, xông tới
bóp họng Ngô Cương nghẹt thở) : Đại
vương tha thứ... Trong một đêm
thần... đã lấy được 9900... 99 cái... đầu
người... Thần xin đem đầu người
chuộc mạng...

NGHỆ.— Thiếu đi một cái không
được ! Vậy phải đem cái đầu mày
cho đủ một vạn cái !

NGÔ.— (Nghệ ra sức bóp Ngô giẫy giụa)
Hại vương... Đại vương... Thần chết
cũng được nhưng đại sự hổng mất...
Phùng Mông !... Phùng Mông...

NGHỆ.— (Bึง sững, thở hào hển rồi
chạy nắp bên cửa sổ, ngó xa ngoài trời,
la lớn).— Hằng Nga ! Hằng Nga ! Mày
đã rời bỏ tao... Lòng mày ác độc

lầm. Bóng trăng sáng tỏ, cản hè sáng trưng.
Nghệ bồng giay mình lại. Mắt giương
tròn xoè, đầy sát khí. Đưa cái cung bắn
mặt trời của tao lại đây, với ba mũi
tên ! (Võ Sĩ vâng màng, hai người khiêng
chiếc cung treo trên vách và 3 mũi tên, lùi
hết lớp bụi động đã 20 năm, rồi trao hết
cho Nghệ.) Nghệ mõi tay cầm cung, một
tay lắp tên, nhắm bắn trúng mặt trăng.
Nghệ đứng ngay như tảng đá, mắt
sáng như chớp, râu tóc dựng ngược,
chuyển động, đèn như khói lửa. Trong
nháy mắt ấy, khiến người ta tưởng đến
bộ điệu Nghệ hồi bắn mặt trời. Tên bay
luôn ba phát. Một trăng bồng dung
chuyển động, đâm vò sít la lớn lên.

(xem tiếp trang 38)

Nhà in SÔNG-GIANH

54 Frère Louis — Saigon — Tel. 21.417

LÂNH IN : TẤT CẢ giấy tờ, sổ sách,
báo chí, danh-thiệp.

LÂNH ĐÓNG : TẤT CẢ sổ sách, lụng da,
má vâng và percaline.

LÂNH LÀM : TẤT CẢ các loại hộp bằng
giấy nhỏ hay lớn.

mau lẹ — giá rẻ — và đẹp

THÚY

(Tiếp theo trang 27)

bà an ủi nàng và hứa hẹn những phần hơn cho nàng mai hậu.

Thúy xin phép đứng dậy, và đi vội vào phòng. Nàng đóng sập cửa buồng lại, nằm vật lên giường. Đầu nàng gục vào gối, và nước mắt cứ tự nhiên trào ra. Thúy không hiểu là vì ghen, vì bức tức hay vì thận thùng lo sợ cho tương lai mà khóc nức.

THÚY giờ tờ nhạt báo tìm địa chỉ những bác sĩ chuyên môn chữa bệnh đàn bà. Nàng chép vào một mảnh giấy cả những phòng khám bệnh đáng quang cáo trên báo ngày hôm ấy. Sau cuộc nói chuyện với mẹ chồng, nàng đã nhất định sẽ đi hỏi cho ra nguyên nhân sự chậm trễ mà gia đình nhà chồng coi như là một tội lỗi. Nghỉ đến việc đi cưới vợ lẽ cho chồng, Thúy vừa buồn cười, lại vừa đau đớn. Mãi đến hôm nay nàng mới nhận rõ thực nàng chẳng yêu Huy, vì nàng không thấy ghen với người đàn bà sẽ đến chia sẻ hạnh phúc của nàng. Thúy chưa hình dung nổi người ấy thế nào, nhưng nàng biết chắc là mẹ Huy và Đạm đã dầm dùi xong một cõi nào rồi, nàng nghĩ cả Huy cũng có thể đã biết mặt và khéo đã tỏ ý bằng lòng rồi. Từ nhiên nàng thấy thương hại cho người đàn bà ấy, vì nàng chắc chắn là họ đã tinh làm nếu họ muốn tìm ở Huy một chồng có thể che chở họ.

Trưa hôm ấy, Huy đi làm về vẫn thân thiện lẳng lơ như mọi hôm. Không khí bữa cơm có vẻ nặng nề. Không ai khởi xướng chuyện gì cả. Đạm hình như biết là chính mình đã gây ra bầu không khí ấy, nên đổi với Thúy có vẻ hơi lạnh.

Suốt bữa cơm, nàng không hề nhìn vào mặt Thúy. Con Thúy thì vì mỗi một

nền không chú ý đến cữ chỉ của những người chung quanh. Nàng ăn với hai bát, rồi đứng lên trước.

Vài phút sau, Thúy rửa tay xong đi vào buồng đã thấy Huy nằm ngủ trên giường, miệng ngậm chiếc tăm. Chén nước trà Huy đem theo vào còn nguyên, đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, khỏi bốc lên nghi ngút. Hai tay vòng ra đằng sau gáy, mắt nhìn trần trán lên đỉnh mán, Huy có dáng trần ngâm khác hẳn mọi hôm. Nếu như ngày thường, Thúy đã gắt nhẹ với chồng: « Vừa ăn xong, hẳn ngồi dậy cho cơm nó tiêu đi một tí đã nào ». Nhưng hôm nay, trông thấy Huy nàng cảm thấy ghét ghét thế nào, nên vứt chiếc khăn mặt lên mạc xong, Thúy đã mặc chàng nằm mở cửa ra ngoài. Qua ngưỡng cửa, Thúy nghe một tiếng thở dài rất mạnh. Nàng chẳng buồn quay lại, thản nhiên đi thẳng.

Nửa giờ sau, Thúy lại trở vào phòng. Nàng muốn dò xem Huy có tê thái độ gì sau câu chuyện mẹ nàng nói buổi sáng không, nhưng Huy đã ngủ say. Nàng im lặng đứng nhìn Huy lạng lạng trong bộ áo ngủ bằng lụa quá rộng, mắt nhắm nghiền miếng thi há hốc hơi thở nặng nề. Sao mà nàng thấy Huy xấu thế. Từ trước đến nay, chẳng bao giờ Thúy cho là chồng nàng đẹp trai, song nàng vẫn còn thấy ở Huy vài nét dễ thương. Từ dung lúc này những nét ấy biến đi mất cả. Huy lộ ra một thân hình cõi cõi, một bộ mặt khó khan như một người ốm lao. Thúy cảm thấy chán nản quá, nàng có cảm giác nếu đứng thêm chút nữa nàng sẽ phải chạy trốn mất. Bất giác hai giọt nước mắt úa ra, Thúy vội vàng đi về phía bàn giấy, ngồi gục đầu xuống.

Qua bốn năm trời chung sống với Huy, nay là lần đầu tiên mà Thúy có một cảm giác, ghê rợn khi nhìn Huy nằm ngủ.

(Còn nữa)



XIN LƯU Ý: Sách thuốc 1953 đã xuất bản, giá Ngàn đồng kèm theo 1\$00 tiền tem làm cước phí, chúng tôi sẽ gửi tặng.

Nhà thuốc: **ĐẠI QUANG**
số 27 đường Tòng đốc Phương - CHOLON

Tôi vội dày chỉ biết lấy tay chỉ những món nào định mua, xong mới hỏi bao nhiêu và học đếm tiền. Ở Balé chỉ lem nhem học đếm và mấy tiếng thông thường: Cám ơn, bao nhiêu, mặc quá, bánh mì v... v... Xong xuôi ra đi, chứng ấy anh chủ tiệm, thật oái oăm, mới nói vài tiếng Pháp chúc tôi lên đường bình an. Thật ra họ biết tiếng Pháp nhưng họ chẳng chịu nói, bảo hại tôi ủ ớ như thằng cầm.

Trời càng trưa càng nắng mặc dầu, được đồ đạc rất khỏe chor. Phong cảnh thật buồn bã khô héo chỉ sơ sát cây lô thơ trên núi hiu quạnh, xem vắng tanh ghê sợ lắm. Với phong cảnh núi khô cỏ cháy như thế, không cao hứng chút nào, nên cứ ráng cầm đầu đạp thật mau, mong đến chỗ nào đẹp hơn, nhưng cứ chạy cứ thấy toàn cảnh khô héo buồn chán quá. Chạy được lối 10 cây số, khi té sang đường đi Susa có ngay cái rạch Doire Ripaire, đùi mát chút ít. Nhưng cũng chưa tìm ra bóng rợp để nghỉ ăn buổi cơm trưa; tung thể tôi ghé ngay một cái hang đá dựa bên đường để vừa núp nắng nghỉ chờ vừa ăn cho xong buổi ăn đầu tiên trên đất Ý.

Nói cái hang cho ra vẻ chờ thật chỉ một lỗ nhỏ nằm dựa bên hông núi mà bóng mát chỉ vừa đủ cho một thân người, như thế vẫn nghe nắng hanh vào. Cảnh không cầm người nên chỉ 10 phút sau, tôi lại ra đi. Đường mãi đồ đạc quanh co nhưng không mấy nguy hiểm vì không có hổ sâu bên đường, tôi vui lòng đồ đạc thật.

Thúy cảm thấy chán nản quá, nàng có cảm giác nếu đứng thêm chút nữa nàng sẽ phải chạy trốn mất. Bất giác hai giọt nước mắt úa ra, Thúy vội vàng đi về phía bàn giấy, ngồi gục đầu xuống.

(Còn nữa)



Một thanh niên Việt Nam đi xe đạp VÒNG QUANH ÂU CHÂU

DU KÝ CỦA LÊ QUANG MINH

(xem Đời Mới từ số 47)

tả gọi Sacraidi San Michele cắt từ thế kỷ thứ 10 lúc đạo thiên chúa được thạnh hành nhất nơi đây. Chạy lẩn đến đồng bằng cây cỏ trùn trùn yên nhảm Turin đạp rất mau. Nhờ khoẻ lại thêm trời đã địu nắng vì đã gần năm giờ. Đến Rivoli, cách Turin 10 cây số, thấy tập nập xe cộ.

Từ đây đến Turin, càng chạy càng thấy nhà cửa chen chúc nhau và lăn lướt thấy các xưởng và nhà máy. Đây phải tạm xem như vùng ngoại ô Turin vì đã thấy triệu chứng sự phát đạt của ngành kỹ nghệ vùng này. Sợ đông đảo do xe cộ đủ thứ và người ta lắp nắp xem mồi hơn bên Genèves, nên tôi phải leo lên lè đề đánh cho xe đạp mà thẳng tiến qua Turin. Trời đã gần 6 giờ. Thợ thầy đã lăn lướt ra về. Càng gần đến Turin càng thấy khó chạy vì xe máy chạy trên lề ngực chịu rất nhiều. Phần đông là dân thợ của các hàng sản xuất kỹ nghệ nặng của vùng Turin, đã làm nhiều xe thiết giáp cho trực Đức Ý hồi

đá to, khó chạy. Tôi thấy rõ tại Ý, chánh phủ không mấy quan tâm đến vệ sinh và cách sắp đặt ở các làng hẻo lánh. Được dấu xong tức tốc lèn yên nhảm Turin đạp rất mau. Nhờ khoẻ lại thêm trời đã địu nắng vì đã gần năm giờ. Đến Rivoli, cách Turin 10 cây số, thấy tập nập xe cộ.

Chạy đồng bằng nhưng với sức nắng thế này thấy mệt mỏi quá. Đến Santambrogia, ghé một hàng nước bên đường để giải khát, có gì hơn khát lại gấp một nơi có nước đá. Một chai nước cam với nước đá thật mát, tôi phải trả 120 lire. Tính gần 50 quan tiền Pháp. Uống xong lại hỏi thăm nhà Bưu Điện để xin dấu. Họ dẫn tôi đi quanh quẹo qua những ngõ hẻm chật chội, dơ bẩn, có lót những tảng

(Còn nữa)

SAIGON SỐNG

(tiếp theo trang 15)

Trên phi trường mây cỏ máy bay lớn
sắp hàng, minh kẽ chữ hiệu « Air Việt
Nam », bên cạnh có vẻ cờ tam tài xanh
trắng đỏ ; cầu thang đê leo lên tàu, kẽ
kẽ mang biển của hãng Air France.

Hành khách đa số là sĩ quan Pháp, đi
Lào và ra Bắc.

Không khí yên lặng, ưu tư, tuyệt nhiên
không có qua tiếng cười hay câu nói ồn
ào nào.

— Vé tàu đi, Bắc trước nghìn sâu bảy
giờ hai nghìn tám ; vé đi Pháp, trước
vạn lăm giờ hai vạn tám... Đắt cha chả
là đắt !

Tiếng than phiền loảng vào tiếng cánh
quạt tàu vù vù.

Rạp thường trực chiếu phim « Cuốn
theo chiều gió ». Chật nứt mặt dầu trời
nóng như thiêu. Khách ngoại quốc nhiều
ngang khách người Việt.

Có điều đặc biệt là hè có khách người
Âu thi nhân viên rạp xi nê sắm sẵn soi
đèn chiếu lùm cho được ghế dán vào
mời ngồi, còn nếu khách « đồng bào
với nhau » thì... xin tự lý, nghĩa là...
bô rơi, có khi ngó ngần thì... đứng suốt
buổi. Người mình thật sẵn đức tính
dãi ngoại.

Cuốn phim bắt hủ này ở đâu cũng
được tán thưởng. Đích đáng lắm. Mà có
đưa lên màn ảnh thì mới càng nổi giá
trị vĩ đại của tác giả. Ít khi cốt chuyện
lại ly kỳ, nội dung lại đậm chất xã hội
và cách mạng đến thế : những tâm lý
rành mạch của hạng người kinh doanh
miền Nam Mỹ, của hạng người « từ
chiến buôn đồ lậu dầu cơ » trên trào,
nhần tâm đến tộc bức, của cả hạng
người chăm chỉ hy sinh đến phút cuối
cùng, và của cả hạng người chất phát là
giống Da đen chưa giác ngộ quyền lợi
chủng tộc, nên trung thành đến nỗi làm
cho kẻ thù truyền kiếp cũng phải khâm
phục. Những cảnh éo le, căc cớ, những
« trường hợp khắt khe chưa từng thấy ở
các tiểu thuyết khác xưa rày vẫn mệnh
danh là truyện tâm lý. Những mâu thuẫn
gay cấn lầm cho khán giả phải đứt hơi
mời theo rồi nỗi. Bi hài kịch có nhiều
lúc làm cho người ta xúc động đến rơi
lụy thầm.

Đây thật là kết tinh của tâm lý thời
loạn, tâm lý một cuộc cách mạng lớn.
Đây cũng còn là kết tinh của nền văn hóa
Mỹ về buổi đầu thế kỷ XX.

Tập « Cuốn theo chiều gió » đã nâng
cao địa vị của nền văn minh Mỹ lên
một mức khá cao.

Máy tác phẩm nó lại là sự nghiệp của
một người đàn bà.

Sự nghiệp đó dạy ta rằng :
« Cái chứng ngoan cố, hờn của, ý thế
của lớp dân miền Nam Hoa Kỳ, là một
phi nhiêu giàu có, chỉ biết khư khư giữ
quyền lợi riêng, phần lớn là quyền lợi
vì kỹ, phi nhân loại (chủ trương chế độ
bất dân Da đen bẩn xú làm nô lệ), cái
chứng tệ hại đó đã là nguyên nhân lập
trường chia rẽ Nam Bắc, và là ngôi chiến
tranh phản ly Liên hiệp Mỹ quốc năm 1861.

Do đó mới ra những con người
kiêu căng, trắng trợn, trắng tráo, khinh
bạc. Bọn này đã gây ra bao nhiêu thảm
họa cho dân tộc, reo rắc bao nhiêu tàn
phá, că ở trong tâm hồn (tạo ra lớp
người dâm cơ hạnh phúc, dâm cơ ái tình,
dâm cơ nước mắt và máu đào), că ở
ngoài xã hội (làm đảo lộn mọi tổ chức
kinh tế, chính trị tai hại cho dân tộc
trong bao nhiêu năm trời). Cái chứng
bệnh chấp nê, cát nê, thiền cạn ấy đã
làm cho lớp dân miền Nam Hoa Kỳ đến
lúc thất bại rồi cũng vẫn còn tin tưởng
một cách tuyệt vọng vào giá trị của mảnh
đất phì nhiêu... Có biết đâu rằng thời
đại mới là thời đại kỹ nghệ, đặt cơ sở
trên sản phẩm kỹ nghệ nhiều hơn là
trên nông sản, và trên sức sản xuất của
máy móc nhiều hơn là trên sức của tay
người. Cho nên kết cục là dân Bắc
Hoa Kỳ đã thắng.

Phim « Cuốn theo chiều gió » là một bài
học rất sát với thực tại nước nhà, và
thực tại thế giới. Nên nó được hoang
ngENCHMARK là đúng.

♦

Bỗn giờ chiến. Sau trận mưa
thường lệ. Trời di nhiên là trong như...
trời Nam phần. Mùa trời biển-giêc cảnh
châ.

Nắng chói chan : một thứ nắng rất là...
sóng phẳng.

Nắng vỡ đầu mà đồng bào của tôi, trừ
một vài cụ già cần thận che ô soé chu
đảo lầm ! —, còn thì nam, phụ, lão, ấu,
đại đa số, thura là đầu trần ạ. Nhìn kỹ
mà xem... a ha ! khói bốc trên nhiều mó
tóc, anh chị em ạ.

— Bậy nào, có nhiều thầy đội... nón
nữa chứ ?

— Đội nón... à quên đội mũ chứ sao ?
Nhưng đội mũ thì lại càng nóng đầu hơn
đã đầu trần !

— Hả cái anh này mới lạ làm sao, nói
đâu thôi mà...

— Không đâu.... anh trông kia kia.
Kia... kia...

Kia kia là một đám đông biếu tinh...

Nhiều « cõm lê » trắng muốt hơn là « bộ
đồ Bá Ba » Quần nỉ sắc sở nhiều hơn

« quần » trắng : Áo « da du » ngang sổ
áo « sơ mi vét ; áo lót kiêm áo ngoài ».

Và...

— Anh trông thấy chưa ?... đó,...
không đề đầu trần thì toàn có đội mít
thứ mũ dạ thôi.

Trời nắng chang chang. Đề che nắng,
đồng bào Sài đội mũ « phớt », dù các kiều
đất tiền, dù các màu sắc sô, nô nhất là
mầu hung hung mầu lươn, nghĩa là mầu
đậm, mầu... hút nắng, mầu ấm nắng...
mầu của trời dâm, trời lạnh.

— Thị ra đồng bão Nam phần thiếu
mùa rét nhở tiết Thu, Đông, bởi vậy
mới có thứ quần rét, thứ mũ rét kia
quanh năm. Mà càng nóng thì lại càng
ra dùng hàng... rét...

Đồng bào Nam phần tương tư... mùa
lạnh vậy.



THE HƯƠNG

Dầu Cù-là
Hàn

Mac-Phsu
GOC MIEN-DIEN



Dragées PULMOFORME

Libs

Thuốc viên trị dứt ho

LIBS

(Mareuil sur Lay Vendée)



CHEMISE MAY SÂN

Qui Ngài muốn lụa một cái
chemise may sẵn cho thật vừa
lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon
Bảo đảm không rút
Col Indéformable



VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quản
y pháp ở Saigon.

Xin mời lại viễn hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

QUÁN QUẦN TỦU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN tủu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



Ngày mai đã muộn rồi

TIỂU THUYẾT DÀI PHÓNG TÁC CỦA GIANG TÂN

CHƯƠNG THỨ NHẤT

Có tiếng cười nói vui vẻ :

— Đấy là cô dâu Ri-ta Hay-vợt. Một thoát y vũ. A ha !

Chúng cả thấy ba đứa : Du, 13 tuổi, Bé múa hả sấp tối đúng 11 tuổi, và chú Dô mang biệt hiệu « Dô Ta » thiếu 6 tháng vừa 12 tuổi.

Cả ba đứa đang say sưa lấy viết chỉ xanh đỏ tóe lên mấy bức hình các cô dâu ăn mặc gần như lõa thể vẽ trên bức tường một ngôi nhà nằm trên một miếng đất hoang.

Ngôi nhà với mái chạy cong cong lợp bằng tôn, xong lên một mui mốc và nước đái mèo. Mạng nhẹn giăng ngang cửa sổ bám đầy bụi và xác của bao nhiêu ruồi, muỗi, bướm chết khô tự thuở nào.

Du, hóm hỉnh lôi ra trong túi một tập hình các dão kép cắt trong tạp chí xi nê, lèo với bạn.

Dô Ta vui sướng :

— Cần dần « tại nó » đến không ? « Tại nó » tức là mấy cô gái đồng tuổi ở quanh vùng.

Thằng Bé vội ngắt lời :

— Dẫn chúng đến làm gì ?

Tính Bé không thích sự hiện diện của phái yếu.

Dô Ta, bé choắt, gầy đét, mím cười :

— Bé cho chúng nó xem hình với chứ !

Bé điềm tĩnh :

— Chúng đến làm quái gì !

Vừa nói, nó vừa chỉ tay lên mấy hình vẽ trên tường :

— Nay, những thứ này chúng nó có cả mà !

Du cười ranh mãnh :

— Còn « cái cần » của mấy nữa thì sao ?

— « Cái cần » nào của tao ? Bé chậm hiểu, ngạc nhiên trước câu nói của Du, như hiểu ý, Du nói tiếp :

— Tui mình có, mà chúng không có mới gọi chúng đến xem đấy chứ ! Dô Ta trương cờ, góp ý kiến :

— Có chứ ! Có một đứa có « cái ấy » chúng mấy à !

Dô là con Mai, con gái của lão chủ quán cà phê. Nó có như thế này này. Chúng mày để ý khi nó chạy thi đấu. Phía sau, « cái ấy » nhảy cồn lên như thế này và cả hai trái « ping pong » trước ngực nó cũng nhảy theo.

Sự thật, con Mai mới 12 tuổi nhưng xem lại mập mạp lắm. Nó giống hệt cha mẹ nó.

Thằng Du bỗng nói :

— Nói vậy, chờ mày có thấy nó có thật không ?

Dô Ta hất hàm cãi :

— Có chứ ! Chính tao thấy rõ mà !

Thằng Du, vốn rất kiêu hãnh, bắt đầu tin lời Dô Ta. Nó vội chỉ tay vào đôi vú cô dâu, hỏi Dô Ta :

— Nó cũng có những cái này chứ ? Con Mai của mày ấy ?

Ban đầu, Dô Ta đứng lặng yên, nhưng vồn vã ngay :

— Con Mai đấy ư ? Tại sao mày lại bảo nó không có ?

Nói xong, Dô Ta sờ thằng Du từ đầu đến chân, nhổ nước miếng, rồi trè môi :

— Nó có hơn mấy nữa kia : Cả một cái đuôi chuột nữa.

Tức giận, Du nhảy lên mắng Dô Ta :

— Đò con khỉ !

Cuộc « chiến đấu » bắt đầu. Những cú đấm móc, rồi đấm thảng đánh vào không khí. Thằng Bé nhảy vào can

hai đứa. Dô Ta và Du đứng xa nhau cùng thở hổn hển.

Nét mặt Dô Ta bừng bừng ánh lửa quay lại phía Bé :

— May mắn à ? Ai bảo mày can chứ ?

Cánh cửa ngôi nhà bật mở. Một giọng hót vang lên :

— Việc gì thế, chúng mày ?

Dô Ta và Du vừa thở vừa đưa tay rắn lại bắp thịt đau đớn, thằng Bé vừa cười vừa nói :

— Chỉ vì hai vú của con Mai đó !

Thằng bé mời đến, mím cười, thích ý. Nó chú ý nghe thằng Bé kể đầu đuôi câu chuyện. Với vẻ suy nghĩ, nó gật đầu tỏ ý tán thành :

— Dô Ta có lý lắm. Phải gọi « tại nó » đến, Dô Ta bây giờ lại lưỡng lự :

— Nhưng tim tại nó ở đâu ?

Không khó ! Bạn con gái ở lớp nhí sắp đi học về. Đứng sau hàng rào, rinh chúng. May mắn chúng nó lại đây người ta sẽ cho chúng xem hình mấy cô đào chớp bóng.

— Nhưng nếu chúng không lai ?

— Đát liệu chúng lai. Tao đợi chúng ở đây.

— Tại sao mày không đi ?

— Tao là « xếp », kia mà !

Thằng Đông đột nhiên đến chiếm lấy địa vị đó. Ba đứa kia chỉ biết tuân lời không bàn cãi gì nữa.

**

MỘT dây tường dài bao lấy đám đất hoang. Mặt tường nhăn nhó quẳng cáo. Chỗ này là bức vẽ một gói thuốc tây, chỗ kia là hình vẽ hộp sữa ba trái núi, hoặc một chai rượu mạnh. Đây đó lại có những giòng biếu ngữ về chính trị. Phía trên, một tấm quảng cáo xì nê với nét vẽ sơn sài nhưng lấm màu sắc sặc sỡ nổi bật han. Đề tài đã lý thú, mà khuôn khổ bức tranh lại to lớn nên hắp dẫn đại đa số quần chúng. Đó là tấm quảng cáo cho một phim màu sắp chiếu.

Giòng chữ đậm vào lòng thị hiếu hạ cấp của quần chúng. « Cái hôn tuyệt mệnh ». Bức tranh tả một tên cướp, mắt lịm đơ đang cuộn xuống đứa miệng hòn một cô gái xinh đẹp.

Bạn tôi không nói đứa đâu ! Thật đấy, mấy chị ơi ! Các chị lại xem cho vui. Gần đây lắm. Ngôi nhà đầu kia kia ! Lầm cái hình trông đẹp mắt lạ !

Con Tri giãy nẩy :

— Không. Ta phải đi về thôi !

Lời bàn của nó cũng khôn ngoan. Con Tuyết tỏ ý tán thành :

— Ủ. Phải về !

Thằng Du lại nán nỉ :

— Gần đây lắm. Lại xem cho vui. Các chị sẽ thấy Ri-ta Hay-vợt, Williams!

Nhiều dão, nhiều kép lắm.

Bốn đứa rủ nhau lại gần hơn, đứng gần người trước tấm quảng cáo,

tiếng hót hót ngẫm mãi như khôngết chân mắt.

Con Tri, 12 tuổi, ranh mãnh hỏi nó :

— Hắn đang làm gì, mày nói thử sao nghe nào ?

Con Tuyết đồng thời, nghe bạn hỏi, nồng, không trả lời. Máu bừng bừng trong người nó, nhuộm đỏ đôi gò má, tỏ ra rằng nó cảm thấy hơi bối rối trong người.

— Hắn mảnh khảnh. Mà sao hắn

điều không tự may nhỉ ?

Nói xong, không hiểu nghĩ thế nào, con Tri bỗng di ngón tay vào mũi éo của cô.

— Hắn giống thằng Đông ấy ư ?

Con Liên e lệ, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cũng cất tiếng :

— May mắn biết Đông ấy à ?

Con Liên, mới 12 tuổi ruồi, dáng người gầy, nhưng tóc dã châm ngang vai, đặc biệt nhất là đôi mắt của nó vừa to vừa đều màu hạt huyền nên trông nó xinh đáo để.

Con Mầu chậm rãi trả lời :

— Biết chứ. Chính hắn có viết cho tao !

Ba đứa ngạc nhiên bỗng cùng một giọng :

— May mắn cái gì ?

— Thư tình còn cái gì nữa.

— Thật đấy ư ?

Nói xong, Con Tri vừa trút tiếng thở dài, vẻ suy nghĩ.

Dô Ta từ nãy đến giờ dừng nấp sau bức tường vừa thấy bốn « cô » ló dạng dã hâm hở :

— Chúng tôi có một tập ảnh của các dão kép xì nê màu đẹp lắm. May mắn biết đến chơi, chúng tôi đưa xem.

Bốn thiếu nữ vẫn đứng im lặng. Con Tri nói nhỏ :

— Không cần xem.

Thằng Du lấp ló sau lưng thằng Dô, đẩy tay đẩy nó ra một bên. Viên « đại sứ » đầu tiên đã không làm nén chuyện, nó chạy ra thế nhiệm vụ thằng Dô. Vui vẻ, nó niềm nở chào bốn cô, giọng lưu loát :

— Bạn tôi không nói đứa đâu ! Thật đấy, mấy chị ơi ! Các chị lại xem cho vui. Gần đây lắm. Ngôi nhà đầu kia kia ! Lầm cái hình trông đẹp mắt lạ !

Con Tri giãy nẩy :

— Không. Ta phải đi về thôi !

Lời bàn của nó cũng khôn ngoan. Con Tuyết tỏ ý tán thành :

— Ủ. Phải về !

Thằng Du lại nán nỉ :

— Gần đây lắm. Lại xem cho vui. Các chị sẽ thấy Ri-ta Hay-vợt, Williams!

Nhiều dão, nhiều kép lắm.

Bốn đứa rủ nhau lại gần hơn, đứng

nhau gần như khôngết chân mắt.

Con Tri quyết định :

— Lần khác ta sẽ đến.

Nói xong, nó từ từ bước đi.

Thằng Du sực nhớ lúc nãy bốn đứa có nhắc đến tên thằng Đông nên nó nói tiếp :

— May mắn sẽ gặp cả Đông nữa.

Nghe nói có tên Đông, con Tri dừng bước lại liếc nhìn con Mầu rồi lầm bầm :

— Đông cũng có mặt đấy ư ?

— Có chứ, Đông cũng còn đợi mấy chị đến chơi cho vui.

Con Liên, e lệ cũng lên giọng :

— Hay chúng mình đi lại chơi đi.

Con Tuyết thốt một tiếng « ô » vui vẻ :

— Con Liên có lý đấy ! Chúng ta chạy nhau đi.

Con Tri nhanh nhau :



câu chuyện « ấy » cũng chỉ nói với nhau bằng cặp mắt hay bằng cái mím cười bí mật mà thôi. Lúc chạy dã xa và tin rằng không ai có thể đuổi kịp nó nữa, nó dừng lại thở như trâu cày rồi ngoảnh mặt nhìn lại bức tường xa xa.

Trong lúc này trong ngôi nhà hoang vắng đó đã xảy ra những chuyện gì ?

Chắc lần này, ba đứa bạn của nó sẽ được dịp thỏa tinh túy. Tự nhiên, nó vồ tay vào đầu và trút một hơi thở dài khoan khoái và lững thững bước đi.

**

Đi qua khỏi bức hàng rào, con Tri đã la lớn :

— Bóng các cô dào đâu, cho xem n้า !

Thằng Du, vừa chỉ vào ngôi nhà vừa nói :

— Trong ngôi nhà kia !

Con Liên nói nứa giọng :

— Nhưng Đông có ở trong ấy không ?

Thằng Đông lúi hui nhặt mấy bông mòng gà cầm sẵn trong tay chờ chúc đỡ tặng mấy cô khách quý. Nó quay qua thằng Bé, cười khanh khakh :

— Con Tri lấy cùi chỏ thúc vào hông con Mầu.

— May mắn gặp thằng nhàn tinh mày không ? Nào ! Nó viết những gì trong bức thư gửi cho mày ? Nó có bảo nó yêu mày suốt đời không ?

Con Mầu tỏ vẻ không bằng lòng :

— Đừng chạm đến tình yêu giữa hai đứa chúng ta.

Nó nói câu ấy, giọng bệ vệ lắm.

Con Tri ngạc nhiên hỏi :

— Không nói đến ư ? Bởi vì...

Con Mầu tiếp lời :

— Đó là một việc bí mật.

(còn tiếp)

LÊN CUNG TRĂNG

(tiếp theo trang 20)

(Rồi trăng trở lại sáng sửa như cũ.
Nghệ buồn bực. Lặng ngắt. (Nghe tiếng
Tổ Nga khóc).

NGHỆ : (Nhìn thấy Tổ Nga) Chết rồi !
Chết rồi ! Người ta đều chết cả !

(Nghệ vỗ lấy Tổ Nga, rút dao muốn
giết. Tổ Nga sợ la lên. Bỗng có tiếng
người kêu : « Ngừng tay ». Nghệ giật
mình, buông Tổ Nga ra, ngoanh đầu lại
thấy ông già dưới trăng hiện ra. Nghệ sợ
hãi thối lui).

NGHỆ.— Ông à !

ÔNG GIÀ.— Qui nhơn lầu nay mạnh
không ? (Nghệ không trả lời). Đời loạn,
năm thất mứa, già tôi sức vóc ngày
càng yếu, chịu không nổi mùi cay đắng
của cõi đời. Vẫn lại tự đòi gần đây,
dưa chuộng tự do, việc hồn nhơn già
tôi đã không còn làm chủ, mấy năm
nay ở ăn trong cung trăng, cũng
được thành thời thoang thả. Chẳng dè
Hằng Nga từ dưới đất bay lên, già
tôi mặc dẫu lớn tuổi nhưng trai
gái phải phân biệt, buộc phải
nhường chỗ cho nàng. Nhưng biết
minh đã không có chỗ an thân, đương
cùng Hằng Nga thương lượng việc
ấy. Chẳng dè qui nhơn không nhờ
tới mối tình xưa, bắn luôn 3 mũi tên,
làm cho tôi chẳng hiểu duyên cớ gì,
nên phải tới ra mắt qui nhơn đấy.
Ông già tố về giận, buông tên xuống đất).

NGHỆ.— Xin cự hạ cơn giận, Nghệ
đối với Hằng Nga vẫn dễ lòng yêu
dấu, chỉ giận Hằng Nga bỏ chồng chạy
trốn, nên mới bắn tên vào cung trăng
tưởng hắn chết Hằng Nga, rồi chết
theo, chẳng dè xúc phạm tới cụ.

ÔNG GIÀ.— Dân không sợ chết, sao
lại đem cái chết mà hâm dọa người ta.
Người cai trị thiên hạ 20 năm, diên
dảo cang thường, làm việc ngược
trời. Ngày hôm nay chúng bạn phản
ly, thế mà vẫn u mê không tỉnh, thật
đang than thở ! (Bên ngoài tiếng chém
giết chấn động trời đất). — Phía ngoài
nghĩa quân nỗi dậy từ tung, người có
nghe không ?

NGHỆ.— Tôi ăn năn không kịp, cụ
cô phuong kể gì dạy cho voi ?

ÔNG GIÀ.— Việc đã đèn thế, ăn
năn cũng muộn rồi, tôi khuyên đại
vương cõi mao, tự trời minh lại,
qui gõi xuống trước mặt nghĩa quân
ma xin tha tội ! (Nghệ rút dao chém
ông già đưa ông áo tay phẩy một cái, Nghệ
sợ ngồi xuống. Ông già mím cười). Nhà
người chết cũng không lanh ngô sao ?

(Ông già ăn đi. Tiếng ồn lại thêm gầm.
Nghệ ngồi sững như tượng. Tiếng ồn lại thêm
gầm nữa. Hai người vỗ sờ ra nghinh địch
hai mũi tên bay tới. Phía ngoài Văn Nga
la : « Tiến lên, tiến lên, ô dậy rồi, ô



GRAND MONDE

Cuộc biểu diễn lạ kỳ !

Do uyên chuyển mỹ nhơn EVE
LYN và khôi hài lực sĩ ROX

Trình bày những trò
về hát xiếc.

THI THO NGUYỄN THẾ TÀI

43, Schroeder—Chợ mới Saigon

25.000 \$

Nhưng ai trả lời đúng các câu hỏi sau đây
sẽ được thưởng 25.000 \$: 1) Tiệm vàng
NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là
tiệm vàng THẾ HÙNG có 2 cọc và 1
ngựa ngồi ở cửa tiệm để làm gì ? .. Tôi
và... người đoán bài số... hay nhất. Xin
đọc kỹ bài này và cát nó cát đi, để dự thi.
Ngày 1-27-53 sẽ đăng điều lệ.

THI THO BÀI 87

Sài thành nhiều tiệm nữ trang. Kiều tron
kiều chạm đồ vàng như nhau. Nhưng tôi
không hiểu tại sao ? Mọi người đều thấy
rủ nhau sang hoài... Tiệm vàng nén Nguyễn
thế Tài. Bán mua lấp lóp trong ngoài xóm
xao. — Rõ cò chưa hiểu ám hao ? Mọi
người sốt sắng vào nơi đây. Là vì tẩm
tiếng tiệm này. Ai ai cũng biết thuở nay
rõ ràng. Bán buôn ngay thẳng đồng hoàng.
Còn đồ trang sức toàn vàng nguyên ý.
Kiều làm lại rất tinh vi. Ai đâu còn có dại
gi chằng mua. Cò dù hiểu rõ ra chưa ? Nếu
cò chưa có nên mua vàng này. Tiệm vàng
đủ tinh cách hay. Một là trang sức do tay
thợ rèn. Gỗ công để chế tạo thành. Hai
là vàng tết đành rèn chằng sal. Hoặc đeo
hoặc dâu chón hoài. Mùi vàng vẫn thắm
chẳng phai mất màu. Ngai cò có hảy sấm
mau. Sấm rồi cò để càng lâu càng lời.
Vàng còn lên giá cò oi l.

(lãnh tiền rồi)
THIỆN

HAI CÁI CHẾT THÊ THẨM...

(tiếp theo trang 14)

buổi hội đồng bị mật của đảng mà
người nhà không biết một tí gì và
vẫn tưởng cò ở nhà làm việc thủ
công...

Một sáng, mùa hè năm 1930, trong
khi cõi rải truyền đơn sau Giám thi bị
thám tử bắt. Khám xét, thấy một bó
truyền đơn trong mình cõi in bằng
thạch. Lập tức họ liền đưa cõi vào sở
Mật thám Hà nội điều tra ráo riết.
Tuy bị tra khảo bằng đủ các cực
hình, cõi cũng chỉ nhận các hành động
minh làm mà mật thám đã biết và
nhất định không khai một đồng chí
hay hành động nào của đảng cả.

Sau mấy ngày bị giam ở sở mật thám,
cõi được gửi vào nhà ngục Hỏa lò
Hanoi, nhưng bị giam riêng trong
khám chặt, ngày đêm tay chân bị
xiềng xích lại như một trọng phạm.

CÓ TÂM TỰ TÙ BẰNG CÁCH NÀO ?

THEO lệ thường, khi một người
não bị sở mật thám giải qua ngục hỏa
lò Hanoi, nhất là chánh trị phạm đều
bị khám xét gắt gao. Tất cả vật dụng
như quan áo, đồng hồ, tiền bạc, giấy,

LÂM HỒNG

BÃ ĐÀ SƠN QUÂN

TỰ BỘY LÂU

của

VÕ VĂN VÂN

VÂN ĐỨNG ĐẦU

CHUYÊN TRI

TÙ CUNG

và

BẠCH ĐÁI

TIẾNG VÀNG LUMG

KHẮP CÀ ĐẤU ĐẤU



CHI NGÂN HÀ
229 ĐƯỜNG LÊ LỢI SAIGON

106 Rue D'arras Saigon

HIỆU MAY

VĨNH LỘC

nữ công

May y phục nam nữ

Lãnh dạy học trò

may và thêu

Chủ nhơn đứng dạy

kỹ lưỡng

HÃNG ĐÚC TRÍ ĐÔ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lãnh đúc tiện rèn và làm đồ ngũi các khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là
năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu
lại người không ưa.

Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCARÉO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

TUẦN BÁO « ĐỜI MỚI »

Giám đốc : VĂN LANG

Quản lý : TRÁC ANH

In tại nhà in riêng Đời Mới
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ Quán
(Giá vé : 700)

ĐỜI MỚI GIÁ DÀI HẠN Ở NAM-VIỆT

MỖI SỐ 5\$

1 tháng	20\$	3 tháng	60\$
6 tháng	120\$	1 năm	240\$

Đời địa chỉ xin cho nhân số biết để tránh thất lạc.

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



135



136



137



138



139



140



141



142



143



144



145



146