

ĐỜI MỚI

Số 61 — 30-5-53

NAM VIỆT

TRUNG BẮC MIỀN LÀO :

5 ĐỒNG

6 ĐỒNG

Wash.
AP95.
V6D64+



ĐỜI MỚI

có bán tại :

Saigon :: Huế ::

Hanoi :: Phnom.

Penh. Xin hỏi các

đại lý, các tiệm sách

các nhà bán báo chí

Nam Việt . . . 5\$

Cao Miên . . . 6\$

Trung Việt . . . 6\$

Bắc Việt . . . 6\$

Lào 6\$

TƯƠI TRẺ VÀ « ĐỜI MỚI »

(Ảnh Hà Di)

TÒA SOẠN : 117 Đại lộ Trần-hưng-Đạo

Chợ-quán — Giấy nói : 793

QUẢN LÝ : 96 Đại lộ Grimaud-Saigon

Giấy nói : 22.491

Chủ nhiệm : TRẦN-VĂN-ÂN

«... Tôi là một trong những độc giả ở lĩnh Kompongcham (Cao Miên), ở nơi đây mặc dầu Việt Kiều không bao nhiêu, nhưng so sánh số độc giả những báo khác thì tờ « Đời Mới » được đa số độc giả hơn. Vì tôi cũng như những người khác ham chuộng những sự mới mẻ về văn chương của một đời sống mới ».

Một độc giả (Kompongcham)

« Tôi được xem tờ Đời Mới số 57 (đời mới). Tôi có đôi ý kiến xin tóm tắt cùng quý báo để cảng ngày tờ báo của chúng ta càng hoàn hảo :

a) Hình ảnh : In màu công phu và chắc tốn kém hơn nhưng không được đẹp lắm. Màu hình như « chết » quá.

Đề nghị hình ảnh nên là phong cảnh nhất là cảnh đồng quê hoặc những cái gì rực rỡ trong thực tế sự sống hàng ngày.

b) Nội dung : Bầy đủ lắm. Có đôi người bảo (không phải tôi) Đời Mới có một vài bài dạy đời quá.

Trên đây là mấy ý kiến thô thiển của một người từng cộng tác với Đời Mới và luôn luôn mong tờ báo tiến mãi ».

TẠ KÝ (Huế)

« CHÚNG tôi nhận thấy Đời Mới rất có ích, thiết thực, với một mục đích rõ ràng, chúng tôi thấy quý báo sẽ trở nên toàn thiện toàn mỹ.

Chúng tôi không có ý tăng bốc. Bạn đọc khắp nơi hoan nghênh đã chứng tỏ điều ấy ».

MAI THANH (Nha Trang)



HỘP THƯ

Các bạn LÊ KHOA, GIAO KIỀU, HỒ BẢO ĐỊNH (Huế) LONG TỊNH (Kiên Giang) ĐÀI CA (Huế) BÙC NHƠN (Huế) KIỂM ĐẶT (Nha Trang) ANH MỸ (Hanoi) BÙI TRẠC (Arbre broye) LÊ PHỤ LŨ (Huế)

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.
Bà LIÊN HOA (Nha Trang) :

Đã nhận được « Bé Hoa » của bà.
Bạn NGUYỄN ĐÌNH LIỀN (Dalat) :

Đã nhận được bài của bạn.
Bạn NGUYỄN LUÂN (Hànội) ,

Đang xem lại. Cám ơn bạn. Sẽ chiều ý bạn, nếu đăng được.

Bạn HIỀN SÁNH (Long xuyên) :

Đã nhận được bài. « Vẫn đẽ... » Sẽ đăng, Hoan nghênh.

Bạn KỶ NAM (Huế) :

« Tình Tâm » đã nhận được cũng như những bài trước có dịp sẽ đăng.

« Khai lối bình dân » có sửa lại vài chỗ, bạn vui lòng chứ ?

Bạn LÊ MINH :

Nhận bài bạn đã lâu, và đã xem lại một lần nữa khi được thư bạn. Rất tiếc không tiện đăng. Chờ những bài khác của bạn.

Bạn N. L. (Saigon) :

« Nỗi lòng » đã nhận được.

Bạn NAM CHI (Auxerre, Pháp) :

« Buồn bên sòng » và « Mây lẩn xuân đến » đã nhận được. Xét tiện, bạn viết cho chúng tôi những phỏng sự nhỏ về đời sống Việt Kiều ở Pháp. Rất hoan nghênh.

Bạn VIỆT TRUNG (Baclieu) :

Minh Đạt đã nhận được thư bạn, cảm ơn những lời hỏi thăm. Hoan nghênh những bài bạn hứa sẽ gửi về Tòa soạn. Đã chuyển bức thư bạn gửi cho P. D.

Các bạn VĂN THẾ BẢO, T. B. T, DUY NHA, NGUYỄN QUỐC TRINH, DUY TÂM (Hội An) HOÀNG PHONG (Nha Trang) HUYỀN VIỆM (Phan Rang) TRẦM LUÂN TŨ (Sài Gòn) TÙ TRẦM LỆ (Gò dầu hq) CAO HỮU HUẤN (Dalat) LIÈM BÌCH, TÂN SƠN NHÚT :

Đã nhận được bài các bạn. Đa tạ.
Bạn LIÊN HOA (Nha Trang) :

Đã nhận được « Bé Hoa » của bà.
Bạn NGUYỄN ĐÌNH LIỀN (Dalat) :

Đã nhận được bài của bạn.
Bạn NGUYỄN LUÂN (Hànội) ,

Đang xem lại. Cám ơn bạn. Sẽ chiều ý bạn, nếu đăng được.

Bạn HIỀN SÁNH (Long xuyên) :

Đã nhận được bài. « Vẫn đẽ... » Sẽ đăng, Hoan nghênh.

Bạn KỶ NAM (Huế) :

« Tình Tâm » đã nhận được cũng như những bài trước có dịp sẽ đăng.

« Khai lối bình dân » có sửa lại vài chỗ, bạn vui lòng chứ ?

Bạn LÊ QUANG MINH (Namvang) :

Tòa soạn đã nhận được bài của bạn từ trang 66 đến 100. Đa tạ.

Lượng còn được bao nhiêu trang nữa ?

Bạn NHỊ TRANG :

Đã tiếp được bức thư thứ hai của bạn.

Bạn M.L.C. (Thốt Nốt) :

Đại úy bạn các bài khác. T.M.

ĐỜI MỚI

SỐ 61 - THỨ BẨY 30-5-1954

NGÀY 18 THÁNG TƯ ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- Tôi đọc Tuân Tú của Trọng Yêm
- Thời Tiết Thê Nhán
- Ý và Việc Hậu Nghệ
- Saigon nói gì phỏng sự của Việt Phương
- Người ta đặt sai vấn đề phê bình của Tam Ích
- Một cuốn sách, một quan niệm sống của Hoàng thu Đông
- Tâm sự của một văn nghệ sĩ Trần Doãn thuật
- Có thể do được sự đau đớn Xuân Vinh
- Thơ Nguyễn quốc Trinh, Tạ Ký
- Mầm xanh văn nghệ Kỳ Nam
- Manh tình thơ mộng của bà Mộng Lan
- Vòng quanh Âu châu (du ký) của Lê quang Minh
- Ánh sáng đô thành cô Vân Nga
- Lên cung trang (kịch dài) của Ngô tử Quang, Võ Oanh dịch

ĐÃ HỢP HƯƠNG

tiêu thuyết dài
Giang Tân phỏng tác

...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

BÌA IN 2 MÀU

TÒA SOẠN : 417 đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ quán — (Giá vé : 793 card)

Bài về gởi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy.
Tòa soạn không có lệ trả bưu thảo.

QUẢN LÝ : 96 đường đại tá Grimaud
Sài Gòn — giá vé : 22.491 — Hộp thư 353
Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÁC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành

7 NGÀY QUỐC TẾ

ĐÔNG DƯƠNG

Việt Nam

ONG LETOURNEAU BÃ RỜI KHỎI B.D.

● Tổng trưởng Letourneau sau một thời gian lưu trú tại Đông Dương để hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng đối với chức vụ Ông đã rời khỏi Đông Dương hồi 6 giờ 45 sáng hôm nay bằng chuyến máy bay thường của hãng Air France.

● Đại tướng Salan đã rời khỏi Hà Nội ngày 22/5 để về Pháp. Trước khi đến Sài Gòn, đại tướng đã ghé lại Trung Việt, sau đó ông lên Ban mê thuật từ già Đức Quốc Trưởng Bảo Đại.

Sau cuộc hội kiến này, đại tướng sẽ về Sài Gòn để đáp tàu Marseillaise về Pháp.

● Chiếc máy bay chở Đại tướng Henri Navarre, tân tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương đi thị sát mặt trận Bắc Việt đã bị đạn phòng không của V.M. bắn trúng trên không khận Mộc Châu. Máy bay bị hỏng một máy. Tuy gặp khó khăn, nhưng máy bay đã đáp được xuống Na Sân.

● Sau đại tướng Salan, đại tướng De Linarès cũng đã lên đường về Pháp.

● Nhiều đồn ở Trung châu lại bị V.M. tấn công.

● Đại tướng Navarre đã tiếp xúc đầu tiên với báo giới Bắc Việt. Trong cuộc nhóm họp, đại tướng đã hứa sẽ làm vừa lòng những điều yêu cầu của báo chí Việt về việc cải thiện vấn đề Thông tin.

Ai Lao

● Sau một tháng chống cự với sức công hãm của V.M. đồn Mường Khoa đã thất thủ. Sau khi đồn bắt liên lạc bằng vô tuyến điện với bên ngoài (hôm 18 dương lịch vào hồi 4 giờ) máy bay tuần thám đã cho hay cờ Pháp không còn cắm trên đồn nữa.

● Những « hoa gông » bay C. 119, do một công ty hàng không Mỹ cho chính phủ Pháp mượn, theo một giao kèo ký kết giữa công ty ấy và chính phủ Pháp, những phi công của công ty C. A. T. sẽ thuộc quyền xử dụng của chính phủ Pháp.

● Bằng một cuộc hành quân chớp nhoáng, quân đội Pháp Lào đã chiếm lại Xiêng Khoang.

● 70 binh sĩ thuộc đội quân trú phòng đồn Mường Khoa thất thủ đã về đến Phong Saly.

Thái

● Thái Lan đã tuyên bố dời việc đem ván đề Ai Lao ra trước Hội đồng C.A. Quốc tế đến tuần tới.

● Chính phủ Thái quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt lo việc hồi hương các tàn binh Quốc dân Đảng.

Miền Điện và Huế kỳ sẽ là hội viên trong ủy ban này.

Pháp

Chính phủ Mayer và toàn thể chính phủ ông đã đệ đơn từ chức lên tổng thống V. Auriol.

● Liên Hiệp nghiệp đoàn các nhà Xuất và Nhập cảng Việt Nam đã quyết định ngừng các việc giao thương với nước Pháp để phản đối việc phá giá đồng bạc Đông Dương, do chính phủ Pháp đơn độc quyết định.

● Ông Guy Mollet Tổng thư ký đảng xã hội Pháp được Tổng thống Vincent Auriol mời ra lập nội các hôm 24-5 đã từ chối không đảm nhận việc ấy.

● Sau khi ông G. Mollet từ chối, ông Diethelm đã được mời.

● Tin giờ chót cho hay: ông Diethelm đã từ chối việc lập tân nội các.



liệu chiến lược cho Trung Cộng, nay ông lại cho biết thêm là Anh cũng đã dùng những tàu ấy để chở binh đội Trung Cộng.

● Ông Foster Dulles và thủ tướng Ấn Độ Nehru đã gặp nhau. Hai nhân vật sẽ bàn cãi về một vấn đề quan trọng: Cao ly và Cachemire.

● Tổng thống Eisenhower đã triệu tập một cuộc hội nghị bí mật với ông Walter Bedell Smith, Bộ trưởng dự phòng, và ông M. C. D. Jackson tay chuyên mòn về giặc ngoại. Chi tiết cuộc hội nghị không được phép công bố, mặc dù có nhiều nhân vật khác được mời dự.

Tiệp Khắc

● William Oatis, cựu thông tin viên của hãng Associated Press (Huế Kỳ) tại Tiệp Khắc, bị bắt và bị tòa án Tiệp lên án về tội do thám. (ngày 4-7-1951)

Do theo lệnh của Tổng thống Tiệp William Oatis đã được phóng thích.

Mỹ

HOA THỊNH ĐỐN.— Ông nghị Mac Carthy của Mỹ vẫn tiếp tục từ cáo Anh đã dùng tàu để chuyên chở các nguyên



themic (bịnh vò máu, rất nguy hiểm) Tin này đã được tập san y học có tiếng trên thế giới của Anh là « Lancet » loan báo.

Triều Tiên

● Ông Chin Paik, thủ tướng Nam Hàn nhân dịp sang Luân đôn dự lễ đăng quang Nữ hoàng Anh, khi ghé Hồng kông có tuyên bố.

: « Chúng tôi không chờ đợi một kết quả nào ở cuộc hòa đàm Bản Mòn Điểm. Chúng tôi không muốn thấy điều trái ngược là để cho người Trung Hoa lại dự vào cuộc bắn cát hòa bình. Chúng tôi muốn kẻ xâm lăng ấy rút lui để người Triều Tiên chúng tôi nói chuyện với nhau ».

ĐỨC QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI

CHỦ TỌA MỘT CUỘC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU VỀ TÌNH HÌNH QUÂN SỰ

CHIỀU hôm thứ tư, 20 Mai 1953, một cuộc hội nghị đã được khai mạc dưới quyền chủ tọa của Đức Quốc trưởng.

Trong cuộc hội nghị này có Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, ông Tổng trưởng Quốc phòng Lê Quang Huy và Thiếu tướng Hình, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam. Thiếu tướng Alessandri, một nhà chuyên môn về quân sự cạnh ông Tổng trưởng Quốc phòng cũng có mặt trong cuộc hội nghị.

Hội nghị đã xem xét về sự tiến triển của tình hình quân sự ở bán đảo Đông Dương cũng là các vấn đề do sự tiến hành việc thành lập Quân đội Quốc gia đề ra.

Phi cơ chở đại tướng Navarre suýt bị nã

Đại tướng Navarre đáp một chiếc máy bay Dakota lên chiến lũy Na-San. Di khỏi Hà Nội 40 cây số, tới không phận Mộc Châu, chiếc máy bay của ngài bị lọt vào vòng xạ kích của đội pháo không Việt Minh. Họ bắn lên máy bay trên 50 loạt một vài loạt là đạn phá.

Một máy của chiếc Dakota trúng đạn và bị liệt, nhưng còn một máy, chiếc máy bay vẫn tiếp tục thẳng tiến. Mặc dù cuộc hành trình rất khó khăn, viên hoa tiêu cũng cho được máy bay hạ cánh xuống phi trường Na San.

Lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm với công chức hôm 21-3-53

NGÀY Thủ tướng đã ngỏ lời cảm ơn các công chức về sự ủng hộ tinh thần và sự đoàn kết của họ đối với chính phủ. Ngài tuyên bố: « Tôi cũng đã là công chức như các ông, đã trải qua những khó khăn chật vật. Từ 40 năm nay, hôm nay chính là phút tôi cảm động nhất khi thấy các ông quay quần quanh tôi, chúng ta đã hiểu nhau, đã cùng qui về một hướng: tình yêu đối với tổ quốc Việt Nam. Các cử chỉ vung vãi, bất thiện cảm của chính phủ René Mayer, khi sụt giá đồng bạc Đông Dương mà không cho chúng ta hay biết, đã gây ra lầm lỗi khó khăn cho ngân quỹ Quốc gia mà con gây ảnh hưởng khốc hại cho đời sống dân chúng, đã làm nỗi lòng lẩn nấp sự đoàn kết chặt chẽ kia trên con đường tranh đấu.

Những quyền lợi của giới công chức sẽ được bảo đảm và như là đối với tiểu công chức, Chính phủ sẽ không để họ sống trong tình trạng bị khổ trước sự tăng giá sinh hoạt.

Như thế, các bạn nên đặt tất cả tin tưởng nơi vị lãnh đạo tối cao, là Đức Quốc trưởng Bảo Đại, và như là phải có lòng tự tin để thắng cuộc.

Lời tuyên bố trên đây được toàn thể công chức nhiệt liệt hoan hô trước khi ra về.

Một cuộc mết tinh của công chức để phản đối việc đồng bạc bị sụt giá

Hồi 5 giờ chiều hôm 21-3, toàn thể công chức Việt Nam ở Saigon Cholon đã tổ chức một cuộc hội họp công khai tại Tòa Thị Sân Saigon để phát biểu ý kiến về việc đồng bạc Đông Dương bị sụt giá và đề quyết định thái độ đối với việc đó.

Gần sáu giờ rưỡi, toàn thể công chức dự buổi họp đã tập thành hàng ngũ chỉnh tề, di tản trước dinh Gia-long để dâng lên Ngài Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm bản kiến nghị sau đây:

Kiến nghị

CÔNG chức và viên chức Việt Nam các Ty sở Quốc gia và địa phương nhóm ngày hôm nay tại Tòa Thị Sân Saigon.

Sau khi xem xét với các hội chuyên nghiệp và các nghiệp đoàn những ảnh hưởng tai hại về việc sụt giá đồng bạc do Chính phủ Pháp đơn độc quyết định, và sau khi ghi nhận lời phê bình của các đoàn thể kê trên.

Tuyên bố tán thành và ủng hộ triệt để sự phản kháng của Chính phủ V.N. đối với Chính phủ Pháp về một hành động vi bối hiền nhiên các hiệp ước ngày mồng 8 tháng 3 năm 1949.

Rất tiếc mà nhận xét rằng Chính phủ Pháp đã không hề hỏi ý kiến Chính phủ V.N. trước khi quyết định một biện pháp tối trọng như thế, có ảnh hưởng đến tình thế chính trị, quân sự, kinh tế, và tài chính của nước ta.

Nhấn mạnh rằng sự dụng tam vi bối ấy đối với hiến chương về bang giao Pháp Việt lại càng không thể bỏ qua được, là vừa mới đây vài hôm, ông Tổng trưởng bộ Liên Quốc có tuyên bố minh

bạch và công khai rằng Chính phủ Việt Nam bao giờ cũng sẽ được hỏi ý kiến trước khi quyết định một điều chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai chính trị và kinh tế của mình.

Rất tiếc mà nhận thấy cứ chỉ biết thân thiện ấy, trong khi chính phủ Việt Nam, riêng về phần mình, vẫn luôn luôn chú ý tôn trọng chu đáo các điều ký kết với nước Pháp.

Xin đề ý điều này: nếu, theo một thông cáo bản chính thức đã cho biết mục đích sụt giá đồng bạc Đông Dương là để bài trừ các việc chuyên ngắn phi pháp, thì cái phương pháp thích ứng và hiệu quả là kiểm soát rất chặt chẽ các việc chuyên ngắn và truy nã các người vi phạm nhưng chính việc này lại hoàn toàn thuộc thẩm quyền của nhà chức trách Pháp.

Nếu, vì lẽ Ngân khố Pháp hi vọng nhờ sụt giá đồng bạc Đông Dương tiết kiệm được 17 tỉ 400 quan, thì quả là đã khinh rẻ tình thân hữu Pháp Việt và coi thường đời sống của một dân tộc bạn và đồng minh với Pháp.

Nếu, từ năm 1946 đã biết vẫn có những việc chuyên ngắn gian lận, thì chúng tôi lấy làm ngạc nhiên mà nhận thấy rằng Chính phủ Pháp phải đợi tới ngày 9 tháng 5 năm 1953, mới quyết định sụt giá đồng bạc, nhưng là trong Chính phủ ta đang ban hành một loạt biện pháp để gánh vác những đam mê phụ nặng nề về binh bị và để làm cho thắng bằng nén tài chính và giữ vững tiền tệ.

Đồng, quyết nghị hoàn toàn tin nhiệm Chính phủ về mọi biện pháp cần kíp đã áp dụng và mọi phương sách mà Chính phủ xét cần phải ban hành này để đối phó với tình thế đặc biệt do sự định giá mới đồng bạc gây ra.

Yêu cầu tất cả các công chức, viên chức nên giữ bình tĩnh, tuân theo và cho thi hành triệt để ở các cấp những chỉ thị của chính phủ để thực hiện công cuộc phục hưng kinh tế và tài chính.

Lại yêu cầu tất cả các công chức và viên chức nên nêu gương sáng bằng cách giảm bớt chi phí bớt hết những sự tiêu pha vô ích và dừng dùng những hàng ngoại hóa như các xa xí phẩm và vài thứ khác không cần thiết cho sự sinh sống hàng ngày của gia đình người Việt.

Trong giai đoạn đặc biệt mà nước nhà đang trải qua, xin kính cẩn dâng lên Đức Quốc Trưởng và Ngài Thủ tướng Chính phủ tấm lòng trung thành nhiệt liệt và sự tin nhiệm hoàn toàn của chúng tôi, để theo đuổi công cuộc bảo vệ Quốc gia.

Saigon, ngày 21 tháng 5 năm 53



HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bô Phế Tĩnh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi, gián hỏa, trừ đàm và trị các chứng ho bất luận mới phát

hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều
Có bán khắp nơi

Nhà thuốc chánh SOLIRENE (Pharmacie Principale Solirène)



Dược sứ ĐÀO TRỌNG HIẾU

Tốt nghiệp trường
Đại học Paris

Trước nhà hát Tây - SAIGON

Nhà Thuốc
Thái-Bình-Dương
25, Rue des Artisans
CHOLON

Đại tiệc lẩu

SOAIKINHLAM

446, đường Thủ Binh — CHOLON. Téléphone № 169

**PHÒNG RỘNG RẢI, MÍT MÈ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐÀI ĂN CĂN**

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lẩu bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPÉCIALITÉS CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

**QUÁN QUẦN
TỦU ĐIỂM**

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường des Artisans CHOLON

**SIÊU QUẦN
tủu điểm**

Téléphone : 580
Số 440, đường Marins — CHOLON



COSARA

5-13 đường Turc Saigon
(Giây nói 21.357 - 21.131 card 584)

Do sự chỉ huy của một người Việt.
Vận tải hàng không

Máy bay DAKOTA DC 3.
Sóc Trăng — Cap Saint Jacques — Pnom Penh — Phan Thiết — Dalat — Nha Trang — Ban Méthuot — Vientiane — Tourane — Hué — Đồng Hới — Hà Nội.

Vận tải đường bộ
CARCOSARA
Saigon — Mỹ Tho — Saigon — Saigon — Sadec — Saigon.
Cho mướn đi các thị trấn ở toàn cõi Nam Việt.



XIN LƯU Ý: Sách thuốc 1953 đã xuất bản, Quý Ngài gởi kèm theo 1\$00 tiền tem làm cước phí, chúng tôi sẽ gởi tặng.

Nhà thuốc: **ĐẠI QUANG**
số 27 đường Tôn Đức Phượng — CHOLON

106 Rue D'arras Saigon
HIỆU MAY
VĨNH LỘC
nữ công
May y phục nam nữ
Lành dạy học trò may
và thêu
Chủ nhơn đứng dạy
kỹ lưỡng



Áo mặc không qua khói dầu ?

T HẬT vầy. Ai cũng tin rằng áo mặc không qua khói dầu, vì người ta quen chuồng áo mít bén, chở không bắt từ trên đầu tròng xuống. Chỉ có mấy năm sau này, từ ngày mà có thứ áo không mở ngực, như áo « pull-over », mới có bắt trên tròng xuống : và từ khi có thứ áo che mưa có cái mũ dính theo, thì áo mới qua khói dầu.

Ông Bà ta dùng câu « áo mặc không qua khói dầu » để chỉ rằng « con không hơn cha mẹ được » là cốt dạy người trẻ tuổi không nên háo sang, không nên cãi cha mẹ mà làm điều mà cha mẹ gọi là « quấy quái ».

Đại đẽ, tuy có phần đúng về phương diện kinh nghiệm, nhưng với sự tiến triển của nền học vấn, con thường giỏi hơn cha mẹ. Câu trên lại thông thêm câu: « con hơn cha là nhà có phúc ». Đủ chứng tỏ rằng tuy người xưa lấy chuyện áo mặc không qua khói dầu để răn trẻ cố tách táo bạo, chở Ông Bà ta không quên uốc áo cho con hơn cha mẹ.

Đúng về mặt tiến bộ mà nói thì ta phải nói « áo mặc phải qua khói dầu », vì nếu luôn luôn con không hơn cha mẹ thì từ thế hệ này sang thế hệ sau, lần lần loài người đi lùi thì nguy quá.

Đúng về mặt chính trị mà nói, ta cũng phải quả quyết tin tưởng rằng dân tộc bị bảo hộ sẽ vượt khodi vòng kiềm lỏa của nước thống trị, hay là nước « chư hầu » phải qua một nước lãnh đạo. Nếu chư hầu mãi thì đời đời kiếp cũng chỉ có một hai nước lớn cầm quyền bá chủ thiên hạ hay sao ?

Lịch trình tiến triển của các dân tộc chỉ cho ta thấy không một đế quốc nào « trị vì » lâu dài cả. Chả có đế quốc Ấn-lô-xắc-xông (Anh) là giữ ngôi bá lâu hơn cả. Tuy vậy, cũng không giữ mãi.

Gần đây, bạn thấy Cao Miên nổi rộng phe nvi « hội viên nhỏ » ; cho đến Việt Nam hiền lành, trung hậu nhất, cũng đứng lên phản đối chính quốc, trong vụ sụt giá đồng bạc.

Cứ chỉ này phải chẳng là đáng ghi ?

Nhưng, ta đừng đi quanh vè quẩn. Ước rằng chính phủ Việt Nam không lấy cái nhả làm lớn. Cái lớn ở đây là nguồn gốc khiến nên đồng bạc phá giá một cách đột ngột và đơn độc ở một phía Pháp.

Nước trên nguồn đồ xuống, đồ ra biển nào có trở lại đâu : Quân bắt kiến Hoàng Hà chí thùy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi.

Lý Bạch nghìn năm xưa còn biết nhận chørn một thực tế.

Thì nay, lý nào ta thua trí người xưa !

Dương bao bường

Đọc khắp Báo chí Ngoại quốc

Ở JÉRICO MỐI KHÁM PHÁ ĐƯỢC CÁI ĐẦU CHẠM CÁCH ĐÂY 7000 NĂM

Hội « British School of Archaeology » của Anh và hội « American, School of Oriental Studies » vừa tìm kiếm được ở Jérico (Jordanie) 7 cái đầu chạm cách đây 7000 năm.

Những nhà nghệ sĩ thời xưa đã lấy sọ dùa của con người, phía ngoài trét thạch cao lên con người họ lấy vỏ ốc biển thay vào.

MỘT CÁI MÁY MAY CÓ THỂ ĐƯNG TRONG BAO DIỄM

Ông Pedro Lopez, thợ máy ở trung tâm kỹ nghệ Eibar vừa làm xong một cái máy may có thể đựng trong bao diêm.

Cái máy này có thể làm tắt thấy mọi việc của chiếc máy may thường.

Anh này đã hy sinh tất cả 1000 giờ vào công việc làm chiếc máy này.

ÔNG NGHỊ MC CARTHY VĂN TẤN CÔNG CHỐNG NUỐC ANH

Ở giữa nghị viện, ông nghị Mc Carthy cương quyết đòi mở một cuộc điều tra về cuộc thương mài giữa Anh và Trung hoa cộng sản. Theo lời ông Mc Carthy tất cả người Mỹ phải phong tỏa Trung Hoa.

Ông nghị Mc Carthy vừa tuyên bố ở Nghị viện Mỹ ông sẵn sàng cho ai muốn xem hình của cựu lãnh tụ lao động Anh Atlée chào theo lối cộng sản trước các nhà chỉ huy quân sự cộng trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Từ Daily Herald với vàng chup lại cái hình mà ông nghị Mc Carthy đã lên án Atlée.



Trên hình này Atlée đang đưa tay ra trước bên cạnh là Giner de Los Rios lúc ấy bộ trưởng chính phủ Tây Ban Nha, đại tướng Miaja tư lệnh mặt trận miền trung.

— Chào bằng lối dor quả đấm lên trong thời ấy là lối chào thông thường chống phát xít.

Theo tờ Daily Herald, phương pháp mà ông nghị Mc Carthy vú cáo cho người cũng thậm tệ và vô nhân đạo như lối vu cáo của Goebbels, bộ hạ của họ « Hitler ».

CÁI MÁY DÁT KIM THUỘC LỚN NHẤT Ở ÂU CHÂU

Máy dát kim thuộc được dựng lên ở Denain là một cái máy lớn nhất Âu Châu.

Máy này được đưa ra dùng ngày 2 tháng 10 năm 1947. Chính những nhà chuyên môn Mỹ đều khen máy chạy. Mỗi giờ máy « nhà » ra 40 cây số lòi thép. Máy được rập vào 11.000 máy điện và nặng 35 tấn. Muốn cho máy có một chỗ đứng vững vàng phải đào 25.000 thước khói đất, đè chôn chôn máy.

THỦ ĐẠN ĐẠI BẮC NGUYỄN TÙ

Những chiếc cầu và pháo dài bằng bê tông cốt sát được xây dựng ở sa mạc Nevada để dùng vào cuộc thử đại bác nguyên tử vào ngày 23 tháng 5 năm 1953.

Thí nghiệm này để biết rõ những vật liệu dùng vào lõi kiến trúc tối tân nhất liệu có thể chống đỡ thử đạn đại bác mới này không. Trong cuộc thí nghiệm này sẽ bắn chừng 6 hoặc 7 quả đại bác nguyên tử.

TRONG 2000 NĂM NỮA, NHÂN LOẠI PHẢI ĐI CÙ LÊN BẮC CỰC

Theo sự nghiên cứu của bác sĩ Mỹ Gilbert Plass khi hậu trung bình của quả đât chúng ta ở trong mỗi thế kỷ cứ tăng 1 độ rưỡi. Trong 2000 năm nữa khí hậu của quả đât sẽ tăng lên 30 độ, nhân loại rồi đây sẽ phải di cư lên bắc cực.

HAI BÊN DÀNH ĐẬT MỘT THÂN CÁY

Một cây bách cao 25 thước trong vùng Hartz, một thị trấn ở trên địa phận Nga kiềm soát đá gảy xung đột giữa hai bên. Rễ cây thuộc địa phận Tây Đức, nhưng thân cây lại ngã về Đông Đức. Những người giữ biên giới Tây Đức muốn đốn cây bị cảnh sát nhân dân Đông Đức ra tẩn công. Sau buổi bắn cãi lâu dài, đại biểu hai bên đều thỏa thuận với thỏa hiệp sau đây : Thân cây sẽ được đốn xuống. Phần ở Tây Đức thuộc Tây Đức làm chủ, phần ở Đông Đức lại về Đông Đức.

MỘT ĐẢNG CHÍNH TRỊ MỚI

Ở Ý mới lập một đảng chính trị mới, có chủ tịch « Cảnh dân ông vào đảng ». Đảng lấy tên : « Phong trào nữ giới ở Ý ». Bàn kê khai đảng viên dự vi cuộc tuyển cử ban lập pháp vào ngày 7 tháng 6 sắp tới.

Đảng này không thể là đảng viên được nhưng có thể xem như người « cảm tình » với đảng vì chương trình của đảng có nêu rõ là không chống dân ông nhưng không muốn dân ông điều khiển những việc công. Theo họ, chỉ dân bà là có thể gây hạnh phúc cho dân chúng và ngăn ngừa được chiến tranh xảy ra.

20.000 NGƯỜI NGHIỆN THUỐC PHIỆN TRONG MỘT THÀNH PHỐ

Theo bản báo cáo của nhà cầm quyền ở Singapour việc buôn bán thuốc phiện lậu đã thành một vấn đề quan trọng nhất trong các vấn đề ở hải cảng Singapour.

Sở buôn lậu này dùng hàng ngàn người, vốn có tới trên 10 nghìn triệu quan tiền Pháp. Hiện ở thành phố có chừng 20.000 người nghiện thuốc, phần đông các thanh niên dưới 30 tuổi. Trước chiến tranh, phần nhiều những người 50 tuổi mới hút.

KỸ NGHỆ QUANG HỌC NHẬT BẢN TIẾN MẠNH

Kỹ nghệ quang học Nhật đã vượt cả Đức Quốc. Theo những nhà tinh thông Mỹ, Nhật Bản trong hạ tuần vừa rồi đã sản xuất nhiều máy chụp hình, nhiều mặt kính và nhiều máy móc khác dưa Nhật Bản vào hàng đầu thế giới.

TREO CỜ NGƯỢC TRÊN CỘT BUỒM MỘT CHIẾC TÀU LỚN

Một biển cờ vừa mới làm ráo động cả nước



Anh, một nước từ trước đến nay truyền thống về hàng hải có tiếng là vỗng lâm. Chiếc tàu Mauretania đã mang trong 95 phút trên cột buồm một lá cờ Anh đè ngược lại. Hình chữ nhật mang dấu chữ thập đỏ St André ở phía dưới không phải ở phía trên lá cờ!

Theo luật hàng hải, khi một chiếc tàu cấm cờ ngược lại như vậy tức là báo hiệu chiếc tàu ấy đang gặp nạn.

Một thủy thủ đứng trên bờ trông tàu qua ống nhòm đánh tín hiệu cho vị chỉ huy chiếc tàu Mauritania. Ông này nhận đèn đỏ mặt là đã phạm lỗi lầm lớn như vậy. Tiếng đồn ra mau lẹ nên hãng Cunard phải đánh một bản tin kè lại sự việc và nhận lỗi đã phạm phải.

Ở CÁC BỆNH VIỆN PHẦN LAN KHÔNG ĐƯỢC BẶN QUẦN ÁO BẰNG NYLON NỮA

Một thông cáo từ Phần Lan đến làm ráo động dân chúng miền Bắc.

Một nữ y tá mặc áo hàng nylon tự nhiên bốc cháy.

Người ta nhận thấy chính vải nylon đã bắt cháy lúc bắt gặp hơi éther.

Một trường hợp khác lại xảy ra. Một y sĩ cầm bì đồng đựng xăng đun ngang tai lắc mạnh để xem trong bì đồng còn xăng hay нет. Lúc ấy hơi xăng bốc ra và gây một tiếng nổ và chiếc khăn choàng cò hàng nylon của ông bốc cháy.

Xảy ra những tai nạn nhẹ vậy nên nhân viên ở các bệnh viện không được mặc áo ny lon nữa.

VŨ NỮ FARIDA RIBOTON KHEN CỤU HỘNG FAROUK

Farouk là một người vui tính và ít ai hiểu chân giá trị của cựu hoàng đế. Đó là lời tuyên bố của vũ nữ trẻ đẹp Farida Riboton trong lúc gặp cựu hoàng Ai Cập đến Paris.



VŨ NỮ FARIDA RIBOTON

Thời gian lưu trú tại kinh đô nước Pháp Farouk có đến thăm những người bán tem Cựu hoàng ngô ý muốn làm lại tập lưu trữ tem của cựu hoàng. Tập trước trị giá chừng một nghìn triệu quan đai bị chính phủ mới của Ai Cập tịch thu. Nhiều người bán tem tránh đề nghị với cựu hoàng về việc sưu tập những con tem hiện đang ở Ai Cập vì những tem đó đều mang hình Cựu hoàng nhưng tất cả đã phải đóng dấu bằng mực đen.

THỜI TIẾN

CHÁNH PHỦ MAYER, nội các thứ 25 của Pháp từ 1945 đến, không ngoài lý do khó khăn về tài chính. Mà sự nguy ngập về tài chính của Pháp phần lớn là do chiến tranh Đông dương gây nên.

Tổng thống Auriol lần lượt tiếp kiến các tay chánh khách tên tuổi để mong đừng kéo dài cuộc khủng hoảng. Chánh khách nào cũng do dự trong việc lập nội các mới, vì, theo như lời Ngoại trưởng Bidault của chánh phủ vừa bắt buộc phải từ chức, thì « nước Pháp đang lâm nguy vì nền tài chính bị xáo trộn và một cuộc « âm mưu to lớn » nổi dậy chống các lãnh thổ có bóng cờ Pháp. »

Lời tuyên bố của ông Pierre Cot, được tổng thống mời đến có thể tóm tắt đầy ý nghĩa về hiện tình nghiêm trọng của Pháp : « Tôi nghĩ rằng sẽ không có giải pháp cho vấn đề tài chính và kinh tế nếu không giảm bớt các gánh nặng quân sự đang đè trên nước Pháp ». Nghĩa là kiểm cách chấm dứt chiến cuộc ở Đông dương, theo dư luận từ tâ qua hữu trong chính giới Pháp hiện thời, mới có thể đưa Pháp ra khỏi lối bí.

ÔNG Guy Mollet, tổng thư ký đảng Xã hội Pháp được đề cử ra lập tân chánh phủ, cũng đã từ khước, mặc dầu lời nài nỉ của tổng thống Pháp. Trong dịp này, đại biểu của đảng Xã hội có tuyên bố : cần thay đổi người và không khé chánh trị ở Bắc Phi, (nen nhớ là chủ trương của đảng Xã hội lâu nay vẫn công khai chống lại chính sách hiện thời ở Tuy-ni-di và Maroc trên mặt báo Le Populaire). Ngoài ra phải hoàn toàn thay đổi chính sách trong Liên Hiệp Pháp và kiểm cách thương thuyết ở Đông Dương.

(Gần đây, chủ trương của đảng Cộng sản Pháp, sau khi Thorez ở Moscou trở về, có ý định muốn bắt tay đảng Xã hội để thành lập một Mặt trận Bình dân, lôi cuốn theo mặt ít các phái hữu, được chấm dứt chiến tranh B.D.)

Trước sự từ chối cầm lái con thuyền nước Pháp đang cơ ba đảo của ông Mollet, tổng thống Auriol yêu cầu đảng Xã hội sẽ không ngăn trở đa số thành lập nội các.

Cuộc tranh luận về Đông dương tại quốc hội đã định ngày 29-5 này, vì nội các Mayer đó, sẽ phải hoãn lại.

MỘT cuộc hội nghị Tam Cường sắp nhom trong tháng sáu này tại Bermudes. Ở Nữu Uốc, người ta cho rằng Pháp Anh Mỹ sẽ không lòng mà đồng ý với nhau về chính sách ở Á châu. Các nhà quan sát đề ý rằng quan điểm của Ấn Độ sẽ được đặc biệt chú trọng trong hội nghị này. Các vấn đề Á châu mà 3 nước muốn giải quyết là :

1.— Tương lai của Pháp ở B. d. sẽ ra sao? Pháp sẽ bảo đảm rõ ràng các quốc gia liên kết sẽ được độc lập chăng?

2.— Tương lai của Đài Loan? Mỹ có tiếp tục ủng hộ cho họ Tưởng không?

3.— Chánh phủ Mao trạch Đông sẽ được L.H.Q. thâu nhận không? Mỹ sẽ nhìn nhận Bắc Kinh không?

4.— Thái độ của Mỹ đối với các nước « trung lập » như Ấn Độ, Nam Dương và Miến Điện sẽ thế nào?

Sự thay đổi lớn trong bộ Tham Mưu Mỹ và Đại tây dương tuần rồi, chứng tỏ rằng Mỹ thiếu về Á châu hơn Âu châu.

THÁI Lan sắp thua vụ Ai Lao ra trước Liên Hiệp Quốc trong phiên hội đồng Công An ngày 29-5, với sự ủng hộ của Mỹ, căn cứ vào điều khoản 34 của hiến chương L.H.Q. Nếu Nga dùng quyền phủ quyết thì vấn đề này sẽ có thể đưa ra Đại hội đồng. Đối với các nước, và nhất là Pháp, thái độ của Thái là làm cho họ ngạc nhiên. Pháp vẫn không muốn dem vụ Ai Lao đưa ra bàn cãi ở L.H.Q. Anh còn đợi Thái thua kiện cách thế nào trước khi quyết định thái độ.



GUY MOLLET



CA NHẠC THẦN KINH

BAN Hợp ca « Thăng Long » đến Huế : Tin này làm xôn xao giới ham chuộng ca nhạc đất Huế. Nhỏ hép quá, bình tinh quá, lâu ngày thiếu trò vui, Huế rất có thể xôn xao lâm chí. Người ta có dịp kéo nhau đi thường thức tài nghệ của ban Thăng Long, không phải là qua lán sóng điện nhưng lán này thì nhất định sẽ biết mặt hai cậu Hoài và... một cô Thái (cô hay bà Thái Hàng không đi được).

Đè giúp thêm, trong chương trình có thấy ghi tên các ca sĩ, nhạc sĩ Huế như : Mộc Lan, Châu Kỳ, Nguyễn Bùi Ba, Ngọc Cầm, Hữu Thiết, Em bé Thủ Thủ, Vũ Đức Duy, Vinh Phan v.v...

Mấy ngày sau, bà tài tử Vinh Lợi, Minh Nguyệt, Mỹ Tin từ Nam Việt bay ra Thần kinh tiếp tay thêm, do thê ban tò chuc kéo dài thêm hai đêm nữa.

Hai đêm sau trời mưa nhưng dù mưa, dù nắng, Gia Hội Hí Viện vẫn đông nghịt khán giả. Hạng bét : 30 đồng. Phải trả 30 đồng để mua « đứng » từ đầu chí cuối buổi nhưng người mua vẫn đóng vé « đứng » này vẫn bán gần hết, Công chúng quả thật hiếu kỳ và tiếc tám tay. Của ban Thăng Long cũng « thu hút » lắm thay.

Trong các buổi nhạc kịch này, Ban Thăng Long đã trình bài nhiều màn đặc sắc. « TÌCH ĐÀ VỌNG PHU » là một. Có lẽ họ đã lưu những vở khá nhất, tập luyện công phu nhất và đã được thành công nhất ở Saigon để đem trình bày nơi đây.

Vũ Đức Duy, Vinh Phan, Thái v Châu, Mộc Lan diễn lại vở kịch « CÔ GÁI MỚI », một vở kịch cũ mà họ đã diễn đã, diễn lại nhiều lần cách đây hai năm. Đó cũng là một hàng chứng của sự thiếu sáng tác.

Hợp cùng Vinh Phan, Vũ Đức Duy, tài tử Mỹ. Tin dory hoan nghênh trong các màn kịch vui ngắn. Trái lại, cô Minh Nguyệt so bé hình thức thi lán áp Thái Thanh, Khánh Ngọc nhiều nhưng tài ca hát thi chảng có gì đặc sắc.

Nhạc sĩ Vũ Đức Duy đội đầu dương cầm « SÀU BIỂN KHÚC ». Cách đây hai năm tại sân khấu « Quảng tri », hình như « sân biển khúc » này đã được nhạc sĩ họ Vũ « tái » một lần rồi kèm thêm lời giải thích của Trần Văn Trạch. Giải thích là một chuyện. Không cần giải thích mà người nghe cũng hiểu được, đó mới là cái hay của nhạc thuần túy. Nhưng... nhưng không ai hiểu cả. Hoặc có thê cũng chỉ có những nhạc sĩ có mặt hôm đó hiểu và thêm một, số người tự nhận mình là thông minh.

Bên lề các buổi nhạc, kịch này có nhiều chuyện ngõ nghinh xảy ra tưởng cũng nên kè ra đây cho vui. Cần nhấn mạnh rằng đây là những chuyện « nghe lóm ».

XIN CHỮ KÝ

TRONG những ngày ban Thăng Long ở Huế, họ đã bị một số đồng bạn gai tán công ở ật.

Từng nhóm nữ sinh xúm lại xin chữ ký của các ca sĩ làm máy ông, máy có này xứng vỗng. Gái trò này kè ra cũng ngay chứng tỏ rằng bạn

trẻ ở Huế rất chuộng nghệ thuật và mến ban hợp ca Thăng Long. Chuyện ấy không có gì đáng nói. Đáng nói là có một vài nữ sinh quâ « mến » ca sĩ đến nỗi ca sĩ đi đâu họ cũng đi theo, nhơ ngoài phố bên cạnh các ca sĩ ra cái điều ta đây cũng có máu nghệ sĩ trong mình và quen thân với nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Thật là khó coi. Các kiều « thấy sang bắt quảng làm họ » này xưa làm rồi. Thật đúng là « Tai hoa son trẻ » ! ! ! Chướng !!!

VIẾT BÀY :

T RONG tháp chuông chùa Thiên my, nhà chùa đã cẩn thận nhận nho khách thập phương rằng : đừng có viết bậy vào tường. Ca sĩ được ông trướng ban tò chuc đưa đến đó chơi cho biết danh lam thắng cảnh ở Huế. Ý chúng muốn lưu tên tuổi của mình lại trong tháp chuông này cho những « Chàng và nàng » bay đến đây « vàng cảnh » xem chơi nên một ông nhạc trưởng liền viết vào quái chuông ba chữ tên mình to tướng. Chắc có lẽ ông ta cho rằng viết tên mình một nhạc trưởng vào đó không phải là « viết bậy » như nhà chùa đã trường !

BẢN NHẠC CHIA TAY VÀ « TÈ Ô ĐI »

T RƯỜNG lúc chia tay từ biệt sông Hương nút Ngự, các ca sĩ, nhạc sĩ miền Nam họp mặt đông đủ một lần với ca sĩ nhạc sĩ đất Huế trong một bữa tiệc. Có người khởi xướng nén làm một bản nhạc đánh dấu buổi chia tay này sau khi đã họp mặt. Một người làm một câu họp thành một bản. Ông « nhạc trưởng » xướng lên một câu. Liên sau đó, một nhà soạn nhạc biến đổi giao vò ngay lấy một cách rất khôi nhượng (!) và rút bút máy suy nghĩ rồi ghi thêm một câu nữa.

Tờ giấy được chuyển qua cho một nhạc sĩ khác. Mới đọc qua, ông này lắc đầu lia lịa, tuôn ra một tràng « tè ô ri » cho rằng hai ông kia đã làm trật luật nền âm không thèm làm tiếp. Bản nhạc đèn đó nghệ thử, chét từ trong trống. Kè cung ngô dây chử nhì ? Nhạc sĩ mà làm sai luật nhạc. Có một câu mà cũng sai « tè ô ri ». Vui quá !

KHEN VÀ CHÈ

T ôi hỏi một kịch sĩ trong Nam ra Huế vào dịp đó :

— Có vài ca sĩ trong Nam biên thư cho chúng tôi tờ ý khinh khi các kỹ giả trong Nam. Theo họ, cho tiền thi báo khen, không cho tiền thi báo chè, điều ấy có thật vậy không ?

Anh bạn kịch sĩ này liền giải thích một hồi. Kết quả tôi mới biết sự thật và càng kinh ngạc cái đc « tra đâm đá, lão toét » của những ca sĩ ấy. Vì thế tôi phải với vảng đồ lại xem bài minh viết này giờ có chỗ nào « p'ạm thượng » không !

NGƯỜI ĐI XEM

Sau khi đăng « Bức thư ngô gởi nhạc sĩ Phạm Duy » của Thanh Lương (Đ.M. số 54), không ngoài mục đích mở một cuộc thảo luận rộng rãi về vấn đề âm nhạc, ban Ty Sắc lèn tiếng trong bài « Nhạc Việt hướng về đâu ? (Đ.M. số 57) rồi đến ban Thái Linh gởi lời « Chung quanh bức thư ngô gởi một nhạc sĩ » (Đ.M. số 58).

Hôm nay chúng tôi nhận được bức thư trả lời Thanh Lương của nhạc sĩ Phạm Duy. Khách quan tiếp mọi ý kiến của các bạn văn nghệ để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ra, Đời Mới đăng nguyên vắn bức thư trả lời của bạn Phạm Duy, cũng như đã đăng bức thư ngô gởi một nhạc sĩ (Đ.M. số 58).

Sài Gòn, ngày 22 tháng 5 năm 1953

Thưa Ông,

SAU khi đọc bức thư ông gửi ngô trên ĐỜI MỚI số 54, xin thú thật rằng tôi đã không có ý muốn trả lời ông ! Tôi may phép nghĩ rằng chẳng qua ông chỉ tạm dựa vào một câu trả lời của tôi để đưa ra những thắc mắc của ông về âm nhạc nói riêng và văn nghệ trong thành nói chung... Về sau ngẫm nghĩ kỹ, tôi thấy sự hiếu nhâm của ông về câu trả lời của tôi và nhất là quan niệm học hỏi hơi hẹp hòi của ông trên mặt báo có ảnh hưởng không tốt cho tôi và cho những thanh niên hiếu học hiện nay.

Vì vậy tôi dành phải viết bức thư này. Bép lại lòng độ lượng của ông đã một lần cho tôi được hân hạnh hưởng ít nhiều cảm tình của ông, tôi hơn nhà giám cuộc Thái Linh một phần mươi, nghĩa là hoàn toàn tin ở lòng chân thành của ông. Quan niệm, lập trường văn nghệ của ông thật là rõ rệt, dù ông viết rất khéo, rất kín và rất hở. Tôi biết thêm ý kiến rõ rệt của ông đối với âm nhạc nước ngoài, ở những nước hiện nay theo ông, chỉ cho ta toàn những của không hay thói, kẽ cẩ ý kiến làm nhạc sĩ không cần chuyên môn của ông và ba bốn thứ khâu hiệu quen tai quên mắt...

Nhưng tôi không hiểu ông nghĩ thế nào mà nhất định gán cho tôi (kè cả bạn Thái Linh) ý kiến muốn đi học thêm ở ngoại quốc !!! Đáp lại câu hỏi của nhà phong văn Đại Mạch, tôi nhớ rằng tôi đã chỉ trả lời rất sát câu hỏi : Xúc tiến ca nhạc bằng phương cách gì ? Phương cách hiểu theo nghĩa một trong nhiều cách làm cho phong trào ca nhạc tiến. Phương cách mở trường trong nước hay đi ngoại quốc học đó không xét theo sự cần thiết của riêng tôi, mà nhìn vào sự thiếu thốn chung rất rõ rệt hiện nay của chúng ta : Suốt ba miền Trung Nam Bắc không có mấy một nhạc viện đầy đủ (tôi không nói đến những trường hay lớp dạy nhạc tư hàng năm đào tạo ra những nhân tài mới, để rồi với những tư tưởng quan niệm mới, sê phụng sự, nói theo các ông, cho nhân dân vân.. vân..

ĐỜI MỚI số 61

VĂN ĐỀ THẢO LUẬN GIỮA CÁC BẠN VĂN NGHỆ

Người gởi: PHẠM DUY



Ông THANH LƯƠNG

ở đô thành

n h o á n g một PHƯƠNG CÁCH thúc đẩy chuyên môn là việc tổ chức sự học hỏi (chuyên môn) và phổ thông. Tôi k h ó n g nói rằng tôi phải di học thêm, tách xa đời sống nhân dân, tạm ngừng công việc tôi đã làm khi còn khỏe mạnh. Ông đừng nên xuyên tạc ý chính của tôi là : vạch sự thiếu thốn lớn trong nước ta : không có nhạc viện !

Vậy thì, bức thư ngô của ông viết hơi lệch. Ông muốn tỏ thái độ văn nghệ sĩ của ông, và vì vở tình hay hữu ý ông đã đậm lên lưng tôi. Ông kết án âm nhạc ngoại quốc không bằng cớ. Ông nói làm âm nhạc không cần chuyên môn là vì... ông không phải là nhạc sĩ !!! Xin ông cứ việc tiếp tục làm cái việc cải tạo tư tưởng tôi tân thành lầm lầm, nhưng xin ông chặng nên phiếu lưu như vậy !

Dù sao, nếu bức thư ông có làm cho tôi bị hiểu lầm thì thư này cũng đã thành toán xong. Tôi cảm ơn những lời lẽ thành thực của ông vì đó thật là một bần nhạc hùng trong không khí yêu hèn này ! Tôi mong được đọc những bài văn nghệ đứng đắn hơn nữa của ông.

Kính chào Ông.

TÁI BÚT.— Tôi xin phép trích ra đây một đoạn trong bài tiểu luận về Giai điệu Cồ V.N. đăng trong Thời Trang số 1 :

... Qua 10 năm kinh nghiệm, với sự hăng hái của lớp người tiền phong, đến nay, từ nhạc sĩ chuyên nghiệp cho đến dân chúng yêu nhạc, ai ai cũng đã nhận ra rằng : với cái học thuật của Tây phương và thứ chất liệu lấy ở kho tàng nhạc cổ V.N., chúng ta đang xây dựng



một nền nhạc mới, xứng đáng với cuộc sống mới ! Lối làm việc này không khác chi khi xưa, tờ tiên ta sau nghìn năm bị đỗ hộ, không những không bị Trung Quốc hoá, mà còn biết lợi dụng kỹ thuật của họ để tạo ra những bần sắc Việt Nam đặc biệt. Âm nhạc Trung hoa chỉ giúp ta cung bức, hệ thống âm thanh để sáng tác ra những giai điệu hoàn toàn Việt Nam,

Cái học thuật Tây phương hiện giờ đã có người Việt nam học được. Phép lạ đã truyền sang tay mình rồi, các ông thầy phủ thùy sẽ làm gì cho hả lòng dân yêu nhạc ?

Điều cần thiết nhất sẽ là việc đi tìm một chút đồ ăn của tờ tiên để dành lại rồi đem thử đồ ăn đó ra nuôi nấng những nhạc sĩ xuất thân ở dân chúng lén, ở ngoại quốc về (chứ không phải ở trên trời rơi xuống) như vậy chúng ta xây dựng nhạc mới được dễ dàng hơn...

... Yếu tố quan trọng nhất trong công việc sáng tác vẫn là sự sống. Sự nghiên cứu chỉ giúp ta học lẽ lời làm việc của người xưa và cảm thông với quá khứ...

CÙNG CÁC BẠN DỰ THI ĂN ẢNH

Chúng tôi nhận được rất nhiều ảnh của các bạn gửi đến dự cuộc thi, và sẽ lần lượt đăng theo số thứ tự nhận được. Có nhiều bạn gửi thư thúc dục hỏi về ảnh mình, chúng tôi rất tiếc không đủ thời giờ để trả lời riêng mỗi bạn được. Xin các bạn vui lòng đợi đến lượt ảnh các bạn sẽ đăng.

Cuộc thi « Ăn ảnh Đời Mới 1953 » sẽ khóa sô vào cuối năm.

ĐỜI MỚI

15



NGHIÊN CỨU VỀ TRÁI TIM theo phương pháp mới

PHƯƠNG pháp điện tâm đồ thị (electro cardiographie) là một khoa hiện nay rất được thông dụng. Phương pháp này căn cứ trên những lún sóng điện yếu, nhỏ do các thớ thịt con sông truyền ra có liên lạc với đời sống của con người, nhưng không ăn thua chì với các sự giao tiếp với kim khí. Người ta dùng một cái máy điện kế (galvanomètre) để ghi những luồng điện tự trong mẩy bắp thịt chạy ra. Cái máy này có một cái khuôn tự động, rất dễ cảm giác, do nhà bác học người Pháp là ông d'Arsonval phát minh.

Ta có thể xem trái tim của mình như là một cái bắp thịt; những sêng của tim phát ra ngoài có một cường độ khá cao, thành thử sự ghi chép rất dễ dàng.

Ngày nay, các nhà bác học đã dùng tới máy điện tử để nghe trái tim đập mạnh hay nhẹ, họ đã nghiên cứu đến sự tác dụng của tim, thứ tốc độ của việc lưu thông trong chất máu, cái áp lực của tim và những động mạch nhạy mau hay chậm.

Người ta chỉ dùng những bộ máy điện tử để nghiên cứu bên ngoài thôi, chứ không cần đến khoa giải phẫu nữa. Một nhà chuyên môn có thể dùng một cái tế bào điện quang, cũng gọi là con mắt điện để quan sát cách cấu tạo chất máu của một người nào đó, chờ không còn như đến phương pháp trích máu troi ra để giải tích như trước.

Sự bão hòa của hơi dưỡng khí (saturation oxygène) trong chất máu là một tính cách đặc biệt quan trọng đối với nhiều chứng bệnh. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ phải xem xét chất máu lại; đó là một việc rất hữu ích cho lương y dùng để đoán ra chứng bệnh.

Trong khoa mô xé người ta phải dùng đến thuốc mê. Sự kiểm soát này có một ích lợi rất lớn để tránh khỏi những tai nạn có thể xảy ra trong lúc điều động.

Người ta có thể thử lại chất máu được là nhờ có chất nước đỏ biết hút dưỡng khí, chất nước này cũng hút vào một số lón ánh sáng đỏ, bằng hai chất nước đỏ ở trong máu và dưỡng khí nhập chung lại (oxy-hemoglobin).

Một sự thay đổi trong cách hấp thụ ánh sáng đã làm cho người ta biết có sự thay đổi hay không và có nhiều hay ít chất dưỡng khí ở trong nước đỏ của

máu. Có khi, chất nước này mất hết một phần hơi khi sanh sống của nó nữa.

Đó là cái động cơ chính của những sự hối hả trong máu vậy.

Trên đây, chúng tôi xin kể ra cho độc giả thấy một vài thí dụ và những kết quả tốt đẹp của mẩy bộ máy điện tử dùng trong nền y khoa tân thời.

Có lẽ trong một ngày gần tới đây, người ta sẽ phát minh ra nhiều máy dùng để chữa bệnh theo phương pháp tự động, cấp tốc, giống như các bộ máy tự động dùng để khám nghiệm bệnh nhau bảy giờ vậy. (Trích báo Pháp)

Tin văn khoa học Dự trữ các huyết quản và dùng hơi lạnh sưởi khô các huyết quản

DIỄN nghiên cứu y học Bethesda và Đại học đường Columbia, New York, đã phát minh ra phương pháp sưởi các huyết quản khô bằng hơi lạnh.

Bây mươi lăm huyết quản dự trữ theo phương pháp nói trên, đã được dùng ghép thử cho chó và kết quả rất tốt đẹp. Người ta nhận thấy mỗi ghép mẩn liền và chảy ráo máu,

Một điều lợi nữa là những huyết quản này đặt trong phòng thường khói, lò khi hậu hay đốt hay bị hư, hay bị nhiễm vi trùng, và có thể đều không hư hỏng.

Những ống huyết quản tươi chỉ để dành được vài tuần còn thứ huyết quản khô nói trên có thể để dành qua một năm, mà vẫn còn dùng được.

Muốn sưởi khô các huyết quản người ta đặt những ống làm giảm chất nước ở nước đá, chứ không cho bốc ra thành hơi. Làm như thế các mảng huyết quản vẫn giữ nguyên vẹn tính chất của nó.

Nhiều bác sĩ đã nhiều lần ghép thử các huyết quản này và thành công được nhiều kết quả mỹ mãn.

Trong mươi năm gần đây, người ta dùng rất nhiều phát huyết quản để nói những khúc phát huyết quản bị hư hay bị bệnh ung thư, hay do vết thương làm đứt. Nhờ phương pháp ghép huyết quản, nên nhiều bộ phận trong thân thể hay tay chân bị tê liệt vì máu chảy không tới, đã được chữa khỏi.

Vấn đề ghép phát huyết quản mỗi ngày mỗi trở nên cần thiết nên nhiều viện y học đã mở những "ngân hàng huyết quản", mục đích để thu nhận những huyết quản còn tốt.

Nhiều nhà giải phẫu vạch rõ ràng ngân hàng huyết quản sẽ không cần thiết nếu trong thân thể có nhiều hở huyệt quản dùng được để thay các phát huyết quản.

Tuy nhiên trong một bản báo cáo của bác sĩ Robert A. Nabatoff, thì những hở huyết quản dùng để ghép thường nở ra khi máu trong phát huyết quản phun ra quá nhiều.

Muốn tránh các hở huyết quản nở ra hai bác sĩ Yoshiro Sako và Richard L. Varco của Đại học đường Minnesota dùng phương pháp bọc các thớ thịt chung quanh hở huyết quản. Hai bác sĩ đã thí nghiệm ở loài vật và thử được kết quả tốt đẹp.

Tư tưởng

Khi một người đàn ông nói : « Tôi tin chắc ở vợ tôi », như thế nghĩa là người ấy tin chắc ở vợ mình. Nhưng khi một người đàn bà nói : « Tôi tin chắc ở chồng tôi » như thế là người ấy tin chắc ở mình.

Fr. de Croisset

*
Người chồng lý tưởng là người chồng biết đối với vợ bằng sự dịu dàng, sự thận trọng như đối với cái xe hơi mới mua của người ấy.

D. B.

*
Người ta đã nói qua nhiều về cách mạng, nhưng ít người bắt đầu thực hiện cuộc cách mạng của chính mình : đó là việc cách mạng đầu tiên phải có nếu ta không muốn thất bại.

G. B. Shaw

*
Bạn hãy vun trồng cần thận tất cả mọi kỷ niệm êm đẹp của bạn. Đó là một cái gối rất êm dành cho bạn lúc bạn về già.

Booth Tarkington

*
Nuôi con mà không dạy dỗ con, chính đó là một tội rất lớn của người cha.

Ngạn ngữ Bồ đào Nha

*
Đàn rết khó cai trị khi họ thông thái quá.

Lưới đàn bà là thanh gươm, họ không để thanh gươm ấy rỉ bao giờ.

Đức độ của người đàn bà không cao cả lâm, nhưng lòng giận dữ của người ấy thì không cùng.

Tư tưởng Trung Hoa

*
Một trò ngại lớn trên đường tim hạnh phúc là sự trông chờ một hạnh phúc khác đẹp hơn.

Fontenelle

*
Nói với một người đàn bà là người ấy đẹp, người ấy sẽ cảm thấy sung sướng nhưng vẫn chưa tin hẳn lời mình nói với họ. Bao rằng người ấy đẹp hơn một người đàn bà khác mà người ấy biết, bạn sẽ được lòng người ấy.

Constellation

*
Làm chính trị để làm gì ?
Là tim dù phương kế để nắm cho được chính quyền.

Burham.

*
Thời giờ của tuổi trẻ không có gì định giá được.



PHÓNG SỰ BẮT CHỌP

SÀIGÒN SỐNG

của VIỆT PHƯƠNG

mặc tôi, có phải không, thưa với chủ nhân ?

Chủ nhân đón đà :

— Hết đà có tài thì tất phải có tội... Vì kẽ có tài tất là phải có tội phá phách, mà hế dã phá phách thi tất là khám lớn nọ bị phá di thì có khám lớn khác lại còn lớn hơn nữa sẽ được dựng lên để mà chứa những kẻ có tài... như bọn các ngài...

Mùi Mạc ten sực nức. Minh bỗng nhớ lời khuyên của Nguyễn T.L. : (Sức cậu không địch nổi rượu với tụi chúng đâu đấy nhở. Chứ có đánh du với tinh mà uống mạng !) Quả thàm ư là chí lý vậy ôi !

— Moa ống dã thầm gi với lão N.T.T. và gã N.L...

Thấy tôi còn tò vò hoài nghi về tinh lượng của những vĩ nhân Lưu linh no, ông bạn kỹ sư thi sĩ vội trợn tròn mắt :

— Túa còn lạc hậu lắm. Chưa biết lão T. ư ? Gả uống hàng ngày trên hai chai Mạc ten lận. Còn gã N.L. thi cũng ngọt ngào hai cây... Thế thi cái chất « chính trị » và cái chất « văn nghệ » của họ mới phát tiết ra được...

— Oi ! may mà câu chuyện lại dài chiểu, nhờ sự hiện diện khá đột ngột của cô em nhỏ chủ nhân nếu không thi chỉ những nghe kẽ lại chuyện về « sức chứa » của mấy con rượu kia, thường minh cũng đến say mềm mắt.

Cô em vừa đi xem cuốn phim « Chân lý không có biên cương » về, lòng còn tràn ứ một niềm uất hận giống người « phát xít » đã hâm hại dân chúng Ba Lan nên nhìn bọn tôi, giọng bùi ngùi :

— Chán lởm cho loài người... Da trắng với nhau mà họ còn thế, huống cái đối với giống người khác màu da thì...

— ... Thị chúng nó coi mình còn kém cả loài chó nữa.

— Anh không biết chứ, cái đạo ấy chúng tôi còn ở ngoài Hà Nội.

... Đây này, nó bắn tôi dày nay... mà cứ gi ai. Bắt cứ nó gặp ai cũng bắn. Rồi bao nhiêu chuyện hảm hiếp. Cho nên chờ có làm tướng cho dân « mắc kẹt » đạo ấy là sướng..



— È Phùng ơi, bộ dân Saigon này chuyên môn sản xuất dầu thơm, son phấn hàng lụa sao mà ngoi chợ tao thấy bán toàn đồ đó vậy ?

— Ủ ! Chắc vậy da, vì ở chợ làng minh bán toàn cá mắm gạo tẩm, vì dân ở dưới minh chuyên mòn lầm ruộng, đánh cá.

Các cháu kia kia, ngày ngày phải đi nhổ rau,... và nhổ cả cỏ nứa về ăn đấy... Nhiều nhà cầm quyền hiện giờ, hồi đó, cũng gấp hoản cảnh ai oán ấy.

Câu chuyện vẫn ra « ngoài đê » vì theo lời hứa của chủ nhân hôm nay chúng tôi đến đây là để sống lại không khí Bắc Phần, và đê nói chuyện vẫn nghệ cơ mà. Nên có con gái lớn của « nhà đang cai » với lái cuộc thảo luận về vấn đề mìn ảnh :

— Các anh các chị a...

— Tôi mơ hồ tưởng là mình « vẫn còn ở trong kia », khi nghe thấy cách xung hô của cô bạn. Vì, ở trong kia, nhiều lần tôi đã từng qua những « vụ » xung hô các cô như thế này : Chủ nhà thì gọi tôi bằng Bác, con chủ nhà gọi tôi bằng... Anh, còn cụ cố thân sinh ra chủ nhà thì lại gọi tôi... gọi tôi bằng gì ? Đố các bạn biết, nhất là đố cô bạn vừa bị tôi ngắt lời và đang chăm chú ngó tôi kia...

Cô bạn phá lên cười :

— Chết chưa này, ra ông chủ quan thiệt ông tưởng chỉ có một mình ông là vừa mới ở trong ra hẳn ? Thưa chúng tôi cũng vừa mới « chọn tự do » năm ngoái nên thưa với « đồng chí » à quên, thưa với Bác thưa với Anh là cụ cố nhà chủ kêu Anh bằng... Cụ a. Có đúng thế không, a ?

Mọi người cười rộ về cái sự » đột biến của cách xung hô theo đúng luật biện chứng « ấy làm cho người khách là Anh của Con, là Bác của Cha và là Cu của Ông như thế.

— Thật là chẳng kém gì câu đố « sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông »... nhưng thôi, gác chuyện chiến khu lại đây, ta nói chuyện gần hơn... Thế nào, Đại tá mới ở Bắc vô, tình hình ngoài đó ra sao ?

Viên đại tá trẻ măng, nhiều chất nịnh đậm hơn là chất chính trị nên mai chiêu ý thầm của cô bạn thích xi nê hơn là chiêu ý ua chuyện thời thế của chủ nhân, thành thử gờ rất tài :

— Thật là cả một cuốn phim phiêu lưu, mạo hiểm, bi tráng, anh hùng, diêm tinh, thảm sử đủ cả... nghĩa là dân chúng nôn nao lầm lollipop. Vì ngoài ấy đói hơn trong này.. Giá quay thành phim thi mới phải (sĩ quan trẻ tuổi nhìn những cô bạn lừa tuổi minh, rồi kết) : Thế nào cũng có sự biến chuyển lớn như trong phim « Cuốn theo chiều gió »

Thật vậy. Đúng như lời quân nhân trẻ tuổi này, một lần bi kịch vừa diễn thêm ra mấy mìn nữa, trong đó đào kép cứ việc múa mây quay cuồng mà,

thương hại cho họ, chính họ cũng không được biết rõ vai trò của mình : họ chưa kịp học thuộc võ, thành thử vô tình — và tội chăng ? — họ đánh phải nhất nhất lặp lại từng lời của người nhắc vở, người này cũng lại là một tay chưa thao nghề nên nhắc một cách rất là lung tung. Bởi vậy tần kịch tánh chất tuy cực kỳ bi đát, mà bị diễn xuất theo lối nhát gừng, thành thử khán giả tuy hồi hộp nhưng vẫn bực mình vì « tưởng chơi dở quá mà không biết kết cấu rồi đi đến đâu ? ». Chung quy là lỗi ở ông thầy tuồng cả, ông đã vội vàng soạn ra một vở mục đích chỉ cốt để dọa dẫm cả diễn viên lẫn quan chúng thôi. Cho nên kết quả tất nhiên là diễn viên sẽ làm reo, và khán giả sẽ đòi tiền vé lại cho mà xem. Chú ai lại dại gì mất tiền túi để chứng kiến một trò... bịp bợm như thế ? Tuy vậy trong giây phút này thì cả diễn viên lẫn quan chúng vẫn còn đang gượng gạo, người diễn thì cố diễn cho ra trò người xem thì cố chọn mua vé rồi cũng thử nún nán xem nốt màn giáo đầu đã.

— Thật là quá trò múa rối... quá trò người gỗ trong điện ảnh của Mạnh Quỳnh ngoài Bắc đạo Tết...

Có bạn mê xi nê lâí câu chuyện về hướng văn nghệ một lần nữa đề phả bầu không khí mỗi lúc một ngọt thở. Sĩ quan hào hoa lại có dịp phụ họa :

— Có ra Bắc thì mới biết thanh niên ngoài mê xi nê đến mức nào. Họ đòi

(Xem tiếp trang 32)

Y HỌC

Một chứng bệnh ở mắt

NHIỀU đứa trẻ sơ sinh, thường bị chứng bệnh là huyết quản trong vòm mạc (một màng quan trọng sau mắt) nở ra và nhăn lại như vậy làm cho các mồ hôi lên vì bị xuất huyết và có khi làm cho mắt bị mù.

Trong những năm gần đây chứng bệnh này tăng giá một cách mau chóng đến độ các bác sĩ chuyên khoa về mắt phải chú ý. Chứng bệnh này thường xảy ra cho những trẻ sơ sinh bị thiếu tháng. Một điều lạ là tại một vài bệnh viện, chứng này xảy ra rất nhiều, trái lại tại những bệnh viện khác lại không hề xảy ra.

Nhiều bác sĩ cho rằng sở dĩ có bệnh này là do phương pháp mới để bơm đường khí vào những máy ấp để nuôi trẻ thiếu tháng. Có thể là số đường khí nhiều quá hoặc không đủ, hoặc nữa tại phương pháp mới đã cứu sống được nhiều đứa trẻ bắt hạnh mà trước kia chắc chắn là chúng phải chết. Chúng ta biết rằng nhiều đứa trẻ thiếu tháng ra đời trước khi thân thể và óc chúng đủ mạnh và các mồ của chúng có thể chịu đựng được không khí. Nhiều đứa chết, nhưng đứa sống sót bị kém về phương diện tinh thần đến nỗi thà đẻ chúng chết còn hơn. Một bác sĩ đã đề nghị một điều xét ra hợp lý là chỉ nên dùng đường khí khi đứa trẻ tò ra cần thiết.

Hiện nay người ta đang hết sức nghiên cứu để tìm biện pháp ngăn ngừa bệnh mù nói trên.

BỆNH DẬT GÂN

NGƯỜI nào cũng nên biết qua chứng đât gân. Có hàng ngàn người thường hay mắc chứng hoặc là nheo mắt, nhưng long mày hay nhấp nháy mắt hay nheo cổ ra sau.

Nhiều bác sĩ thẩn kinh học đã đưa nhiều giả thuyết phác tạp để giải thích tại sao có chứng đât gân kia nhưng theo ý kiến của vài bác sĩ lại cho những người mắc chứng đât gân đã sinh trong một gia đình có bệnh về thận kinh.

Một điều hết sức khó khăn trong việc chép ngay chứng đât gân là người mắc tật đó không nhận biết được cái tật của mình. Một điều khó khăn để ngăn ngừa chứng đât gân khi một người không biết được bắp thịt của mình rung chuyển lúc nào.

Tuy nhiên cũng nên tìm mọi cách để chữa tật ấy. Có thể chữa tật đât gân theo phương pháp như là mình đã tìm cách không nhăn mũi hay nheo mắt trước công chúng.

Cha mẹ hay vợ cũng đừng bao giờ nhắc họ biết cái tật của họ, như thế lại càng làm cho họ khó chịu.

ĐỜI MỚI số 61

CÓ THỂ ĐO ĐƯỢC SỰ ĐAU ĐỚN TRONG LÚC CÁC BÀ ĐẺ

DO ĐƯỢC SỰ ĐAU ĐỚN TRONG LÚC ĐẺ

Hardy và Vavert, đã chế ra một cái máy đo phẩm thi gọi là dolorimetre, và đo lượng thi gọi là dols. Máy dols đo lường theo phương pháp số tỷ lệ từ một tới mươi.

ĐƠN VỊ CỦA SỰ ĐAU ĐỚN

Ví dụ người ta tính những sự đau đớn về thể chất mà loài người phải gánh chịu, thì sự đau đớn trong khi sanh đẻ là nặng nề nhất. Nếu lúc sanh mà những sự đau đớn ấy không mất đi giữa mỗi một lúc từ cung bóp chặt lại thì người mẹ không thể nào chịu đựng nổi.

Tuy nhiên, nếu kinh nghiệm của một lần sinh đẻ đầu tiên đã làm cho bà hoảng đến phai thi « không bao giờ đẻ nữa ! » thì bà cũng khoan với cho phải thối chí, vì đến lúc sinh đứa thứ hai, thứ ba thì bà đã bỏ đau nhiều.

Thật sự, nếu lần sinh thứ nhứt từ cung bóp lại, trung bình là 180 lần, thì lần thứ nhì đếm chỉ chứng hơn 100 và lần thứ ba chỉ 60. Cho rằng trung bình cứ sáu phút có từ cung bóp lại một lần, lần sanh thứ nhứt sẽ kéo dài trong khoảng 18 tiếng đồng hồ, lần thứ ba sẽ chấm dứt trong vòng 6 giờ. Những lúc từ cung bóp lại cũng vẫn còn đau, nhưng vì bóp ít hơn nên sự đau đớn cũng giảm bớt đi...

Những đứa trẻ sanh vào lần thứ tư, thứ năm lại mạnh hơn những đứa sanh vào lần thứ nhứt ? Tại sao... ? Không ai hiểu được. Thân thể của những đứa bé này sẽ làm cho người mẹ sanh chậm, vì thế sẽ khó khăn. Tuy vậy, cũng trong những điều kiện này, sự sanh nở lần thứ tư cũng dễ chịu đựng hơn lần thứ nhứt.

KHÔNG NÊN SANH NÂM MỘT MÌNH

Khi sanh các bà có rèn ủ hoặc kèu là cũng không làm nhẹ bởi được sự đau đớn chút nào. Trái lại có lúc vì vậy mà các bà mắc phải bình đau cuồng hysteric vào lúc cần thiết mà các bà phải trả lời rõ ràng những câu hỏi của bác sĩ.

Về phần các ông, sự có mặt các ông có thể dệu những lo lắng của các bà. Tuy vậy, sự có mặt của bác sĩ hoặc của một nữ phụ tá trong phòng sanh sẽ đem lại sự giúp đỡ có hiệu quả hơn, và chắc chắn sẽ đem lại sự tin cậy vững vàng hơn. Có nhiều lúc, có những bà mẹ ninh kêu la ngay, khi bác sĩ tới. Vì thế không bao giờ nên để cho người đàn bà sanh nằm một mình. Bề долường phẩm và lượng của sự đau đớn trong khi sanh, bác sĩ James

giờ thử nhứt sẽ trả nên nhiều và kéo dài đến 50 giây.

Từ cung cứ nở rộng thêm một phần là gây thêm một ít đau đớn. Nhờ máy dols ghi dấu được sự đau đớn nên bác sĩ mới có thể tính được phản ứng của thuốc giảm đau lúc cần phải cho người mẹ uống. Khi cõi tử cung đã hết dãn ra, sự đau đớn còn



lại vào khoảng trung bình 10 dols rưỡi. Khi thử với máy dolorimetre thì bằng súc nóng cháy do trên bàn tay.

Khi cái đầu đứa bé đã ra đến cửa mình rộng hơn nhiều thì sự đau đớn giảm xuống đến 6 dols rưỡi. Rồi nó lại tăng 10 dols rưỡi khi phía bên trong cửa mình, hoặc âm mòn nở ra. Giai đoạn thứ hai chấm dứt vào lúc sanh đứa bé.

Sự đau đớn giảm xuống còn 4 dols lúc đó cái nhao di qua. Đó là giai đoạn thứ ba.

THUỐC MẸ

Giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn chót nằm trong những sự đau đớn còn tiếp theo sau khi sanh. Đó là lúc từ cung bóp lại. Đến ngày thứ ba sẽ bớt lần khi sủa lên.

Để tránh tất cả những sự đau đớn ấy, các bác sĩ có thể làm cho các bà mẹ ngủ. Tuy vậy, hiện giờ bác sĩ rất đeo trọng việc dùng thuốc mê.

Một bác sĩ phụ khoa đã nói :

« Lê tự nhiên là chúng tôi sẽ hết sức làm dịu các sự đau đớn bằng « một phim », hoặc các chất khác. Chúng tôi cắt nghĩa cho các bà mẹ rằng nếu lợi cho các bà bao nhiêu thì hại cho đứa con bấy nhiêu, vì thế nhiều bà mẹ đã gánh chịu sự đau đớn. »

Bởi vậy, việc cho thuốc mê nên hỏi bác sĩ trước.

SỰ NHIỀU LÀ ĐAU NHIỀU

Khi thử những con vật vã đau đớn nhiều hay ít của bà mẹ, người ta hiểu (Xem tiếp trang 29)



Pháp sư Ăn đỗ nướng gà

TRUYỆN NGẮN VÀ TÂN TRUYỆN

KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO ?

của BÌNH NGUYỄN LỘC

T RONG các lối văn tưởng tượng (littérature d'imagination) có hai thể mà trong vòng mấy mươi năm nay ta gọi bằng rất nhiều tên.

Sự đặt tên lén xôn xao do nhiều lẽ, mà một trong những lẽ đó là không phân biệt rõ rệt đặc tính của mỗi thể.

Người ta nói rất có lý rằng một danh từ được thông dụng là do thói quen, chờ không phải do đe xưởng hợp lý nào.

Nhưng sở dĩ hôm nay chúng tôi thử định nghĩa hai lối văn nói trên, để rồi đe nghị những tên vĩnh viễn cho nó là vì thói quen kia, ở đây, chưa thành và trên mặt báo còn thấy nơi thi kêu thế này, nơi thi dùng thế khác.

Như thế, dọn đường cho thói quen hợp lý, chắc chắn là có hơn nhầm mắt cho một thói quen vô lý trở thành kiên cố.

Nhưng dẫu ra sao, chúng tôi cũng tin chắc rằng đám đông tạo ra danh từ, tạo ra mèo luật, chờ không phải chúng tôi hoặc một học giả, một nhà văn phạm nào hết.

Nếu đám đông không công nhận đe nghị của chúng tôi, thì chúng tôi cũng đánh chịu vậy, chờ biết sao.

Cù xem một việc sau đây thì thấy thói quen của dân chúng mạnh đến bực nào trong ngôn ngữ.

Trước kia ta quen gọi *roman* là tiểu thuyết. Chợt báo *Phong Hóa* ra đời và được hoan nghênh nhiệt liệt. Báo *Phong Hóa* gọi *roman* là truyện dài. Ủy tin của báo *Phong Hóa* thuở ấy rất lớn trong văn giới, nên chỉ hai tiếng truyện dài thành ra như cái mốt, được hầu hết các báo, các nhà văn tra dùng.

Nhưng dân chúng cứ tiếp tục kêu *roman* là tiểu thuyết, và khi báo P. H. và em của nó là báo Ngày nay không ra nữa, thì các nhà văn phải trở lại hai tiếng tiểu thuyết đã được thông dụng. Bay giờ thì không mấy ai dùng tiếng truyện dài nữa, cả các nhà văn trong Tự lực văn đoàn cũng thế.



chuyện, tương đối rất biếm, đượ c
truyen khau tu doi nay den doi khac.

Đó là những câu chuyện hoặc hoàn

tòn bịa, hoặc dựa theo một sự thật, kề ra để giúp vui, để rao đời. Câu chuyện kề một cách nhẹ nhàng, và đơn giản. Nến muốn nêu ra một ý

chờ không phải mới bịa, vì chính conte, trong nghĩa thứ nhì, cũng đã là chuyện mới bịa rồi.

Thâm ý ấy cũng có, nhưng cái ý chánh là muốn bao phủ loại truyện ấy bằng một sự mơ màng, vì đó là một thể văn mới ra đời, có thể biến chuyển khác đi, không thể đặt tên một cách vĩnh viễn, hoặc xác định được.

Nouvelle, vì có tả cảnh, tả hình, nên hơi dài hơn conte, nhưng thật ra khác conte không phải ở chỗ ngắn dài như ta đã thấy rõ trên kia.

Chạy theo Âu Mỹ, ta cũng thời viết truyện ngắn (conte) mà bắt đầu viết nouelle.

Thương thay, ta mới tìm được hai tiếng truyện ngắn thật là ổn thỏa, thì lại bỏ ngay, vì không mấy ai viết truyện ngắn nữa.

Nhưng ta vẫn dùng danh từ truyện ngắn để chỉ loại nouelle, vì chưa tìm ra danh từ mới.

Đoạn hai từ báo ra đời, đe xưởng và áp dụng hai danh từ mới để dịch tiếng nouelle.

Báo « Sông » của thi sĩ Đông Hồ ở Saigon, dịch là *truyện vừa vừa*. Báo Tinh Hoa của kịch sĩ Đoàn Phú Tử ở Hà Nội, dịch là *truyện dài* (Tinh hoa đe dành hai chữ tiểu thuyết đe dịch roman).

Còn thi sĩ Xuân Diệu thi kêu cả hai loại Conte và Nouvelle là tiểu thuyết ngắn.

Không kể cái ngô nghê của ba tiếng truyện vừa vừa, vẫn đe dài, ngắn, vừa, không ăn thua một chút nào trong các loại văn này. Nó khác nhau ở lối viết (như ta đã thấy trên kia). Có thứ conte dài hơn nouelle, và có thứ nouelle dài bằng tiểu thuyết.

Năm 1942, một nhóm văn sĩ ở Saigon và Hà Nội chấp thuận lời đe nghị sau

đây của bạn Bằng Văn Nguyễn định Thần : nouvelle dịch là tân truyện.

Hai tiếng tân truyện (theo nghĩa nouvelle chờ không phải theo Phạm quý Thích) bắt đầu có từ đó (tuần báo T.N.) Tân truyện dịch nouvelle thật là ôn. Nó có nghĩa mơ màng, lơ đãng như nghĩa tiếng nouvelle.

Nên thêm rằng mấy năm trước đây, nhật báo Dân Quí có giãn dị hóa hai tiếng Tân truyện và gọi nó là chuyện mới. Nhưng chuyện mới rõ nghĩa quá, trong khi ta cần một danh từ mơ màng để dịch một tiếng mơ màng của Âu Mỹ.

Đã nói tân truyện tả tinh, tả cảnh tỉ mỉ sâu sắc như tiểu thuyết, vậy tân truyện khác tiểu thuyết như thế nào, và có người dịch nouvelle (tân truyện) là tiểu thuyết ngắn có đúng không?

Cái đặc sắc của một tiểu thuyết là có câu chuyện, cho dầu là một câu chuyện hết sức đơn giản, nhưng luôn luôn có thắt, có mở có nhập, có kết. Về phương diện này tiểu thuyết giống conte, chờ không giống nouvelle một chút nào.

Nouvelle chỉ chụp một đoạn đời trong một câu chuyện đe diễn tả ra. Thị dụ sự xung đột giữa ái tình và ý chí muốn đeo đuổi tu hành nơi lòng chúa tiều Lan trong tiểu thuyết Hồn bướm mơ tiên. Như thế nouvelle nhiều khi sâu sắc và tinh tế hơn tiểu thuyết.

Tóm tắt, những truyện của Alphonse Daudet, kẽ chuyện nhẹ nhàng, đơn giản là truyện ngắn (conte).

Còn truyện của S. Zweis, tả tinh sảo sắc, tả cảnh rườm rà là tân truyện (nouvelle).

Và cứ lấy đúng theo nghĩa người Âu Mỹ đang quan niệm thì trong các truyện ngắn của Nhât Linh, chỉ có hai truyện *hai cảnh ngoài phố* và *hai chị em mới thật là truyện ngắn (conte)* còn ngoài ra, toàn là Nouvelle. Điều này nói ra đe làm một thí dụ cụ thể giúp các bàn phân biệt thể nào là truyện ngắn nouelle.

**

NGAY chính ở các nước nước tiền tiến người ta vẫn con lẩn lợn hả. thế này. Thị dụ như truyện « Bức thư của người không quen » của S. Zweis truyện « Histoire d'un merle blanc » của Musset (hay Vigny?) v.v... mà cho là nouelle thi thật là không ổn.

Nhưng đừng có lấy nè rằng người ta lầm, mình có thể lầm ý như họ. Mặc dù đúng hay lầm, ôn đây, không quan hệ bao nhiêu, nhưng đúng thì vẫn hơn.

ĐỜI MỚI số 61

ĐƯỢC MÙA

SẮC lúa vàng cưới sắc lúa thiên thanh

Sóng lúa vàng vỗ tối mấy xanh

Yến lúa em ơi

Tình đời ấm ngọt

Lời ca thành thót

Giọt giọt pha lè

Bướm nồng khói thuốc lá thơ

Bồi cao vây Nguyệt thi về mắt thơ



Cho hòn rặng trắng cho riva mắt xanh
Em gái tôi không biết thị thành
Mà thi mong chín ửng tình xanh
Mắt thi say quá như men ấy
Và nưa tàn mồi ngọt ý lành

Năm nay mưa được ngực em bồng
Em dậy thì em có biết không
Hội hè sấp sửa linh đình tắm
Ta se..

Rồi ra sê cẩm hồng...

Ngày Đẹp Mùa Xưa
NGUYỄN QUỐC TRINH

NGO LẠC



Ngà trên giòng bắc
đêm khuya ấy,

Đời rạc rời trôi với

nhịp chèo.

Lửa đỏ, thuốc thơm

mù ngõ lạc,

Bếp bành son phẫn,

chí trái theo.

Ái giật hồn tươi

trong nước đục,

Thổ thần nằm giữa cánh tay mềm!

Mè ly quên cỏ già xa giục.

Nở một bành mành, giò chớm tên.

Thuyền lướt trên sông về xít quýt,

TA KÝ





Tâm sự của một văn nghệ sĩ

VÌ ĐÓI Tôi VIẾT RA TÁC PHẨM NÀY

tàu Coutances. Tôi biết rõ tôi đi tàu không vé. Tôi sẽ được giao trả ở bến Havre. Tôi chỉ lo lúc về sở cảnh sát phải giải thích từng tiếng một trong bản chép bằng tay đó thì thật quá phiền nén trong lúc ngồi trên tàu tôi cẩn cùi chép lại trên sáu trang giấy bằng thứ chữ thật nhỏ, chép xong tôi giao cho một người lính thủy giữ giùm; một khi tôi được trả lại tự do, tôi sẽ đến tìm gặp anh ta và lấy lại.

Tác phẩm kỳ quái ấy không bán được, khi cuốn « Le salaire de la peur » được đưa ra, cửa danh vong mới hé mở cho sự nghiệp của tôi.

VỢ TÔI ĐAU KHÓ

« Le salaire de la peur » là một bức thông điệp, một bằng chứng những ham muôn phô bày trần truồng của một tâm hồn đàn bà chống lại tình thần máy móc. Đó là cả một tấm lòng của Lella, vợ tôi.

Câu chuyện tôi tóm này lấy khung cảnh ở một vùng nhiệt đới. Mỗi ngày tôi đánh máy đến mười trang giấy. Cũng như Lella, hai chúng tôi chỉ nuôi ước vọng tác phẩm sẽ được đăng từng kỳ một vào một tờ báo trong tỉnh.

Trong lúc đó, chúng tôi đang lâm vào một tình trạng túng thiếu nhất. Muốn cho tác phẩm nhuộm không khí nước ngoài hơn, tôi thêm hai chi tiết: cho một con rắn run và một cuộc động đất vào.

Lella đau khổ với những nhân vật của tôi đã xây dựng tôi từ ý ngán tôi dừng thèm những chi tiết đó nữa.

Những bản dịch, dài phát thanh phóng tác diễn theo, phim chiếu trên màn bạc cũng đã quảng cáo dữ dội cho tác phẩm của tôi.

H. G. CLOUZOT
Đạo diễn phim « Le salaire de la peur »



GEORGES ARNAUD

Tác giả cuốn « Le Salaire de la peur » khi ở Nam Mỹ làm nghề lái xe cam nhông

Giải thưởng cuốn phim đã mở bước đường vinh quang cho tác giả. Vốn đã ba chìm bảy nổi, sống với đê tài của các tác phẩm minh đã sáng tác thời còn ở trong bóng tối không tên tuổi, Georges Arnaud nhắc lại những động lực đã thúc đẩy ông viết ra tác phẩm nổi tiếng ngày nay.

Câu chuyện tôi viết giản dị hơn, cô đơn thành một bi kịch. Clouzot phỏng theo bằng hình ảnh thành thử cuốn phim xem linh hoạt hơn.

TÁC PHẨM CỦA TÔI NÓI ĐƯỢC NHƯNG GÌ ?

Thú thật, tôi viết là để trả nợ bao tử. Một cuốn sách, đối với tôi là cả một câu chuyện được kể ra trong đó.

Trong « Le salaire de la peur » tôi tự giải thích đời tôi.

« Chuyến du hành của tên ăn cắp đồ hơi » (Le voyage du mauvais larron) cũng chỉ là những câu chuyện kể lại hơi lão một chút. Nhiều câu chuyện ấy cũng đã làm cho tôi cười, nhưng cũng có những câu chuyện khác đã làm cho tôi tốn ít mồ hôi, ít mồ, có khi ít giọt máu, có khi phải treo khớp xương, nhưng tuyệt đối không bao giờ một giọt nước mắt nào, vì chẳng lúc nào tôi khóc cả.

Nhiều lúc tôi bị lén án một cách vô tội nên lúc đến trước cảnh binh, tôi vẫn giữ một thái độ rất thận trọng. Tôi cũng chia nỗi oán hận của những người quần ván, áo ôm thành thật và tha thiết cũng như lúc chúng tôi chia cho nhau một mẩu bánh mì. Không khi nào tôi lại im hơi lặng tiếng lúc thấy rằng phải cắt tiếng gọi bênh vực cho những người đồng cảnh ngộ bị áp bức.

Mỗi tình thăm thiết đó thúc đẩy tôi viết một tác phẩm nữa nhau đẽ: Những lời thú nhận êm đềm nhất (Les aveux es plus doux). Tác phẩm dựa theo một bài hát thường hát trong tù. Từ huỷ bỏ đến nay, tôi chỉ nuôi ý muốn cầu chúc cho phe yếu thắng lợi.

GEORGES ARNAUD
TRẦN DOÀN lược dịch

MÀM XANH VĂN NGHỆ

VÂN DƯƠNG

Có một dạo về Vân dương
Làng xa cách phố mây đậm đà

Hồi con uốn lượn trong lòng lúa
Man mây hồn quê tình vương vương
Tôi về đó mà lòng muôn vui sướng
Đồng xanh bao la mây vương núi xa xa..

Hòn tung róng, đón nhiều hương lạ
Nhạc đồng lên trong sóng lúa reo ca...

Vân dương! Vân dương!

Nơi không vương bụi dã thành
Có những nhà tranh, phen nứa trết
phân trâu.

Có những mái đầu xanh
Không thích sống an lành

Hòn ủ mộng: ủn sực sống cho mènh
mông.

Vân dương! Vân dương!
Nơi dân chúng sống với tình thương
Tim vàng thắm bạc trong manh áo vải
Vân dương để thương vì Vân dương
xinh và đẹp mãi.

Tôi nhớ Vân dương
Cố hồi nước trong
Và lòng cái trắng
Cố quán bột lọc
Tôm đỏ, bột trong
Nhìn song chảy giải
Tôi nhớ mãi Vân dương
Cố nồi chè nóng
Vị ngọt như tình quê
Cố bà quản già
Mái bạc đã phai pha
Đỗ ai biết?
Vì răng tôi thương Vân dương rúa?



KHẮC HUÂN

Quê tôi

Quê tôi bên một con sông,
Có cây đa cũ, cánh đồng mènh mông.

Chiều chiều đỡ bước về làng,
Bao em bé nhỏ bao nàng ngày thơ.

Đời em như sống trong mơ,
Mùa này chưa khui, tôi chờ mùa sau.

Nước qua cầu phải qua cầu,
Đòng sông khói lửa cầu thanh bình.

Lòng tôi từ độ diệu linh,
Lòng quê vang tiếng ru lành q ơi...

Màu tang phủ kín đầu trời,
Khăn sô áo bạc quê tôi ẩn mình.

Gió lèn thoảng vị hối tanh,
Còn đâu những lúc thanh bình quê ơi!

HY TRUNG



Khai lớp Bình Dân

MUSIC mới thơm thơm, giấy tờ non

Tóc hoa râm chen với mai đầu non.
Đây là mùa đua thắm của muôn son,

Đang rộ rực trước chân trời mới.

Giọng hè hả hả hồn lén phơi tươi phơi,
Tay run run ghì quấn bút lời lời.

Mắt say swa ngắm nét mực láng ngời,
Nở trên giấy, tươi mật màu hy vọng.

Nét nguệch ngoạc nhung lòng đầy cố gắng
Lời sai vẫn nhưng giọng đượm hương

Não nức âm vang như tiếng nhạc đầy,
Hòa muôn điệu trong một ngày hoan lạc.

Trời đổi mầu gió nồng hương mây thắm,
Bao nhiêu lòng bừng tình giữa hôm nay.

Xé tan bức màn u tối dạo đây,
Bừng ánh sáng thơm một mùa hoa nở.

KỲ NAM



Trước ngày tranh giải túc cầu thống nhất, nhìn qua:

LỰC LƯỢNG BA ĐOÀN ĐẠI BIỂU BẮC-TRUNG-NAM

Bài của LÊ ĐÌNH THẠCH

TRONG vòng 10 hôm nữa, anh em ham mê bông tròn ở thủ đô sẽ có dịp xem chiến thủ đại biểu ba miền: Trung Nam Bắc trong cuộc tranh tài hàng năm: giải Thống Nhất của Đức Quốc Trưởng.

Giải này khởi tranh lần đầu tiên vào năm 1951 tại Hué, và theo điều lệ: mỗi miền sẽ lèn phan tò chúc vào ngày lễ Hung Quốc Khách niệm (mồng 2 tháng 5 âm lịch) theo thứ tự trước sau: Hué, Hanoi Saigon.

Giải thường quý giá này, ngoài ý nghĩa kỉ niệm ngày đức thê tò Cao hoàng thu hồi giang sơn về một mối, nó còn là dịp cầu nối liên tình thân hữu giữa anh em cầu tướng ba miền.

Mỗi năm một lần, anh em Trung Nam Bắc (chỉ những cầu tướng quốc tịch Việt Nam mới được tham dự giải này) lại có dịp tay bắt mặt mừng, gặp nhau trên sân cỏ, để phân định ngôi thứ làng cầu xứ sở.

Hai năm liền, nhờ một lực lượng hùng mạnh, đoàn đại biểu Nam Việt đã hát khúc khải hoàn trên vận động trường Thành kinh cung như trên sân cỏ của cố đô Thăng long.

Liệu năm nay, chơi trên sân nhà, đoàn cầu miền Nam còn giữ vững ngôi vị đán anh của mình không?

Nếu lên cầu hỏi này, chắc chắn có nhiều bạn mộ điệu sẽ mỉm cười, vì kè về lực lượng ba hội, đoàn Nam Việt có phần trội hơn, nhất là năm nay giải Thống nhất lại tổ chức trên sân vườn ông Thượng và sẽ chơi dưới ánh đèn, hội đại biểu Nam Việt đã chiếm phần thắng lợi, thêm vào đây tài nghệ của đám chiến thủ:

Quyết, Pierre, Quán, Myo, Hiếu, Coen, Ký, Maurice, Đức, Thách, Tư, hiện nay rất sung sức, cho ta thấy sự trội hơn của toàn đội miền Nam trước hai hội đại biểu Bắc Trung.

Nhưng trên trường vận động, trội hơn không có nghĩa là thắng chắc; nhất là hiện nay đám chiến thủ hai miền Bắc Trung đang thao dượt gắt gao, và biết đâu sẽ không làm chuyện phi thường, như trước kia, trong giải « Xuyên Đông dương » tại cầu trường vườn ông Thượng. 11 chiến thủ Huong Bình đã từng nêu một thành tích bất hủ: thắng đoàn Nam Việt trong thời toàn thịnh với tỷ số bất ngờ 4/3.

Năm nay đoàn Hanoi tuy đã đào tạo được một số cầu tướng trẻ tuổi, nhưng trong trận thao dượt giữa hai hội tuyển

A và B, đám thiếu niên ấy chưa đủ tin nhiệm nên có lẽ hội đại biểu Bắc Việt sẽ vào Nam với hàng ngũ cũ gồm có:

Thoth, Long, Minh, Luyến, Ứng, Thượng, Khê, Hợi, Hồi, Cư, Thái, Phú, Diêm, Nghĩa. Riêng đoàn Trung Việt năm nay có nhiều thay đổi lớn lao, những cầu tướng tên tuổi như Vi, Thành, Hạo, sẽ đi đạo phòng hè, thủ môn Cáp (đã từng biếu diễn rất hay dưới màu cờ V. B. D. trên sân vườn ông Thượng năm kia) không được tuyển. Những tuyển thủ của Dalat kỉ này cũng vắng mặt trong hàng ngũ hội đại biểu, vì đường sá xa xôi không tiện tập họp để thao dượt chung.

Nhưng lực lượng của đám chiến thủ Huong Bình vào Nam chuyến này khá hùng mạnh, và theo lời hai nhà diu dát Nguyễn Hữu Phủ, Phạm Hoàng và huấn luyện viên Lê Trọng Xán thì năm nay họ ra đi với nhiều hy vọng và tin tưởng hơn các lần trước.

Trong hàng ngũ sẽ có những cầu tướng mới nòi và đầy hứa hẹn sau đây: thủ môn Phụng của Đà Nẵng, tiếp ứng Soan của Phanrang hiện ở trong hàng ngũ quân lực và nhất là trung phong Dụng của Đà Nẵng, một cầu tướng cao 1 thước 72 có lối chơi của một trung phong tân thời, xông xáo và sút độc cã hai chân.

Nếu không có gì thay đổi, hàng ngũ hội tuyển Trung Việt sẽ gồm có:

Thuận và Phụng
Lợi A Lợi B
Sơn Chí Giông
Thuận Châu Dụng Thành Sâm
Phòng hờ: Vi, Thành, Hạo, Bảo.

Nhin qua sự thao dượt chu đáo của đoàn Bắc Việt, sự thay đổi chiến thủ của miền Trung và tài ba của anh em cầu tướng miền Nam hiện nay đang độ tinh phát, chắc chắn rằng giải Thống nhất năm nay sẽ vô cùng hào hứng và biêt đáo sẽ không có những sự bất ngờ làm sai lạc ức đoán của mọi người.

Chúng ta chờ xem...



III

Đôi khi, chẳng có một đám mây nào trên bầu trời. Họ cho máy bay chỉ độ một giờ rưỡi đồng hồ, tất cả đều đầy mây.

BƠM CHẤT HÓA HỌC VÀO MÂY

ÔNG Fédosev và những người chưa được ai thử lại nên chưa được công nhận.

Từ đó, thỉnh thoảng lại có tin nhảm hithe nghiệm mới, cách đây không lâu. Các nhà bác học ấy có sáng kiến

cuộc thi nghiệm làm mưa nhân tạo dùng phi cơ bom vào mây những chất khắp nơi: Mỹ Úc, Nga và các nước Áo học đã được nghiên cứu có thể chung có những tin có thể tin đượm cho hơi nước kết hợp lại thành những giọt to đỗ xuống thành mưa.

Có một chuyện vui là một người bài của báo Pravda (Sự thật) « làm mưa » (rainmaker) đã nhờ minh họa lại những cuộc thi nghiệm ấy mà kiếm được khá nhiều tiền. Y như sau:

một giao kèo với những chủ đề « Phi cơ cánh đồng kiểu Y-2 ném điện để bán mua mỗi ly mét là bao»

để bán mua mỗi ly mét là bao»

các đám mây những chất hóa nhiên đỗ la. Trời giúp y: mùa hè đã được đặc biệt nghiên cứu

năm đó trời mưa nhiều, Anh chàng cuộc thi nghiệm này và được « làm mưa » được tiền vô số mào ché dưới hai hình thức bộ và chẳng mất chút công khó nào trước.

Độ từ năm đến bảy phút sau, dọc theo đường bơm thuốc trong đám mây dày và xám, có một vật sáng

NĂM 1931, ở hội nghị chống đói đất trống thấy được. Vết ấy mỗi

hạn, nhà vật lý học Nga Fédosev một rồng dần, xâm chiếm cả đám giám đốc viện phong vũ ở Tân cương, Cuối cùng đám mây biến ra

đã kẽ lại những cuộc thi nghiệm là sau trắng đục như sữa; và người

NẮNG VÀ MƯA NHÂN TẠO

MƯA VÀ CHÍNH TRỊ

MUỐN học được phép làm chủ nắng và mưa, cần phải biết nhiều điều.

Chỉ là một nhà khí tượng học, không đủ, còn phải là một nhà hóa học. Mây ở trên không trung, nhưng không trung là một phòng thí nghiệm không lồ, trong đó vật chất luôn luôn biến hóa. Cần phải hiểu được những sự biến hóa ấy. Ngày nay đã có một ngành hóa học mới, ngành hóa học về sương mù.

Nhưng là một nhà hóa học cũng chưa đủ, còn cần phải là một nhà điện lý học. Điện lực tác động giữa bầu không khí. Những hột nước nhỏ tí tí của các đám mây đều có điện. Khi có mưa giông, chúng ta đều có thể thấy những tia lửa điện: những lăn chớp.

Nhưng là nhà điện lý học cũng chưa đủ, còn phải là nhà toán học. Phải tìm những công thức toán học cho tất cả những cái mà ta gọi là mưa là giông, là mưa đá.

Nhưng cái ấy cũng chưa đủ: còn cần phải là kỹ sư để có thể làm những máy móc dùng làm mưa nhân tạo.

Cần phải là nhà kinh tế học để trả tiền giá tiền một trận mưa, giá tiền một đám mây, và tính xem lợi lỗ trước khi làm mưa.

Cần phải là chính trị gia để xét xem phải điều khiển thời tiết cách nào cho tránh khỏi được những vụ rắc rối với các nước khác.

Một người có thể biết được bấy nhiêu cái làm được bấy nhiêu việc hay không?

Cần phải có sự làm việc không phải của một người hay của vài người lẻ loi, mà của cả hàng ngàn người, không phải của một phòng thí nghiệm mà của cả hàng trăm phòng thí nghiệm, không phải của một ngành khoa học mà của rất nhiều ngành khoa học.

Nhưng chúng ấy cũng chưa đủ. Năm 1927, một nhà bác học Đức, bác sĩ Wendler có cho ra một cuốn sách nhân đề: « Vấn đề tác động kỹ thuật của người đối với khí hậu ». Ông Wendler viết:

« Nếu các sa mạc được biến thành đất phi nhiêu, cái ấy có thể đưa đến những cuộc xô xát và chiến tranh như sự tranh giành thuộc địa trước đây.

(Còn nữa)



Này! Tôi hỏi anh điều này nhé! Tuyệt vời nước anh màu gì?

QUÊ MẸ

(Thân tặng những mẹ hiền)

Có những đêm trăng mờ mờ neo lòng cô đơn trên đồi thành bàng bạc mà khói bụi đã ngoại đi đôi phần trong khuya vắng, thì không biết từ khi nào Thái đã tựa mình vào lan can, mắt đăm chiêu, mãi miết về tận chân trời xa tắp.

Thái hồi tưởng lại từ thuở nào còn ở trong lòng trung nước của thôn trang. Làng xưa của Thái chạy dài theo ven bờ sông Đáy, một con sông nho nhỏ ngồng ngoèo như một nét vạch vô tư nhăng nhít giữa một vùng bán Trung châu lấn sơn cước. Mỗi độ hè về, gió nam lồng lộng tràn qua dãy Tràng sơn vun vút, ào xuống thôn xóm và không quên mang theo một làn men nồng của núi rừng hoang dã.

Bức thành tre xanh ngát dùng làm hàng rào kiên cố, dấu tích của ngàn xưa đè lại, cuốn tròn lên trước sức mạnh của gió mùa. Những thân tre già, nước da đã nhuộm màu vàng lợt, ôm ấp xoắn xuýt lấy nhau reo èo ẹo như một điệu kèn kh Khan man rợ...

Có những ruộng bắp vàng đã đến ngày nặng hột, rạp mìn xuống lay đuôi đàn quạ bay vút lên cao rồi tạt đi theo hút gió trời về đồi xóm làng lân cận.

Thái nhớ rõ mồn một những chiều hôm, khi gió đã dịu dịu đôi phần, mặt trời đã xé về Tây và sắp rụng vào lòng núi xám huyền bí, trao trả lại cho thôn làng đôi phần im lặng man mác, thì ít nhiều đoàn người từ các nẻo đồng áng, quán chợ, quang gánh trì nặng đôi vai cũng lục tục trở về thôn xóm. Những ánh lúa chiều hôm le lói qua bức vách đất hay đôi cánh rèm thưa. Ít nhiêu cùm khói tim tím nhàn nhạt ôm trùm lấy mái bếp tranh, rồi tẩn mác lên các đốt bì, bầu như nặng lòng trùi mén.

Cũng trong lúc này, mẹ Thái đương xoắn xuýt bên vườn rau cải. Bà cần thận vùi lại gốc từng cây, rưới lên một vài gáo nước. Những luống rau mệt mỏi sau một ngày nắng gió được mát lòng, tưới lên trong hoàng hôn sương muối. Ô hay, bà cũng vui vui ngầm nghĩa lại mảnh vườn, miệng chém chép tự khen cho công của bà vun xới, và không quên nhắc « bầy trẻ » lo săn nước cho bà đến ban sáng mai.

Thái lớn lên trong tình thương của quê mùa êm dịu, bên cạnh bà mẹ hiền hiền, tóc đã điểm màu sương tuyết. Rồi lần lượt đến cái trường học nghèo nàn ba căn, núp mình dưới những cánh tay to lớn của cây cỏ thụ cuối làng đã hẹn hò với Thái những giờ đồng hồ trung êm

đẹp, và cũng đã gởi lên mình Thái những lán rơi róm máu của một vài ông thầy nghiêm khắc.

Cái chợ lèo tèo nho nhỏ ven bờ sông mọc lên ít hàng lều lụp xụp xiêu xiêu, cũng như ở một vài bến nước đục ngầu, những nơi này đã từng bạn bè với Thái, đã chia sẻ với Thái những niềm vui trẻ dại trong những buổi chơi bì, lội nước, hay chòng ghẹo những đàn trẻ ít tuổi hơn.

Cô dâu đồng ruộng mênh mông khi mùa chiêm về suối ấm lòng cho thôn xóm, lúa chín hột xuống vương vấn đồi tàu giống của người bạn hiền nông phu thì Thái tung tăng khắp cánh đồng, có khi dầm lên cả lúa vàng đậm đẹp đẽ duỗi bát ít con sáo dại hay đơm bảy én liệt. Và mỗi lần như thế Thái không khỏi tránh được trận đòn ném thon của ông bố.

Mẹ Thái về mùa đồng say mê bên bếp lửa. Cửi rùng tùng cây như con trâu lớn theo đuôi nhau nhảy vào lò, đờ rực lên cả một gian nhà. Bà cụ hết rang nồi lúa này đến nồi lúa khác. Lúa bị lửa nung chín nhảy lên bôm b López trên cái nồi rang tròn trọi như cái nón thượng đời thượng cổ ấy.

Lúa chín, rồi lúa nở hạt nở to tướng, trắng phê phew. Rồi chị Thái cho lúa vào cối giã. Ô hay, một mùi thơm phung phức bốc lên mũi, lên miệng. Thái thèm rõ nước miếng. Thương em, bà chị hốt cho Thái ít gạo chín vừa giã xong. Thái nhảy lên, reo hò thích chí quên cả những luồng gió lạnh rít lên tê buốt cả cặp giò. Ngoài ít vạt ruộng xa xa, con trâu Thái vẫn điềm nhiên bên cạnh bác nông phu, bát cháp cả một trời buốt giá, đang cày trồ lên luồng đất để rồi gieo mầm cho một mùa mai sắp đến.

Mấy năm sau, Thái ra tinh học. Rồi rùi đó, dần dần Thái làng quên cái làng be bé êm dịu ngày xưa, và rời sáng mù thu, Thái từ giã nó mãi mãi để đi xây đắp mộng hải hồ đây đó.

Đêm nay, trăng non bàng bạc nhuộm lên mái đầu xanh sương giá. Thái đang lạc bước đê đê thành đầy cát bụi. Có lẽ giờ đây, mẹ Thái đã muôn một theo thời gian. Làng xưa của Thái đang đám chìm vào khói lửa mà những khói đêm về như đêm nay, trong khi Thái thòn thò gởi梦 về quê hương thì ở thôn nhà đang rộn ràng tiếng học của bao người và cả của đàn em bé đê mỗi một ngày mai lớn lên tiếp tục xây dựng lại thôn làng, nơi mà Thái đã trót quên đi mấy năm con rồng, rồi bách bộ xem thành

XONG cái lều, mới dắc xe trở xuống gởi để vững bụng hơn. Họ vẫn từ tể và cho luôn cả nước uống. Muốn tắm mà khi rò rỉ nước đã rùng miu, thì chỉ còn nước trở lên thay bộ áo ngủ bằng len. Trời đã tối mịt đèn điện ngoài đường lối đó cũng rất xa, nên tôi phải bật đèn pile lên để ăn. Chỉ có nước ăn đồ nguội với bún mì mua hồi chiều bên St Mi chel de Maurienne, đồ lồng.

Trời càng khuya càng lạnh, lạnh hơn Dalat bình minh tháng ba. Bữa nay leo dốc liên tiếp, nhưng nhờ khí hậu mát mẻ cũng như ở một vài bến nước đục ngầu, những nơi này đã từng bạn bè với Thái, đã chia sẻ với Thái những niềm vui trẻ dại trong những buổi chơi bì, lội nước, hay chòng ghẹo những đàn trẻ ít tuổi hơn.

Cô dâu đồng ruộng mênh mông khi mùa chiêm về suối ấm lòng cho thôn xóm, lúa chín hột xuống vương vấn đồi tàu giống của người bạn hiền nông phu thì Thái tung tăng khắp cánh đồng, có khi dầm lên cả lúa vàng đậm đẹp đẽ duỗi bát ít con sáo dại hay đơm bảy én liệt. Và mỗi lần như thế Thái không khỏi tránh được trận đòn ném thon của ông bố.

14 tháng 6 1951.— Sáng sớm lối 8 giờ đã thức mà chưa dám chun ra khỏi lò ngũ vì lấy tay ra hé lều thấy còn lạnh quá. (có lẽ lối 10 độ trên số không) Lan cờ này mà không lò sưởi thấy lạnh quá nên nắm vật vựa gần giờ mới có gan chun ra thi bên nhà xe họ cũng đã làm việc tự bao giờ. Tôi xuống đây rửa mặt và lấy xe, rồi sau khi cột đồ xong xă, nó lúa nấu nước pha tách cao nóng, vì đã gần hết tiền Pháp nên phải bôp bụng. Hôm nay định phải leo đéo Cenis, nên trước khi ra đi xem lại thật kỹ băn đồ để biết rõ những khúc mắc, những dốc khääng. Chưa vững bụng, nên hỏi thăm các anh dưới nhà xe về khääng đường này.

Sau nhiều phút phân trần và cái cõi các anh khuyên tôi nên mượn đường hầm xe lửa mà xuyên qua núi, còn chán hơn tôi nay đến Turin, băng khääng thì ngủ giữa đường, nhưng là hôm nay có tin báo sẽ có giông lớn trên vùi núi này. Minh do dự mãi và sau khi suy nghĩ kỹ, phải đánh mượn đường hầm vì một đêm dưới tuyết với đồ khääng đủ ấm thì nguy hiểm. Tôi trở lại ga lúa để mua giấy xuyên đường hầm chỉ mất nửa giờ là tôi đã qua bên ranh để chiều nay chắc chắn đến Turin. Tinh lái tiền Pháp không còn mua vé xe cả tiền cho cái xe đạp, cả trên 500 quan. Lại phải chịu lỗ tiền Ý đòi lại tiền Pháp. Chuyển s

hành đúng đắn lệ luật với tất mọi người không phân biệt màu da và phải hiểu những ai là lương thiện và những ai là bất lương. Nếu xét như bên mình thì am sao làm rồi nhiệm vụ để khách được hong thải trong vòng năm phút hầu tiếp tết kê khác, khi mà mỗi 5 phút đều có chuyến xe, như tại ga Genève. Tôi là một hách đặc biệt hêm ấy vì được ở trên xe hành lý cùng với chiếc xe đạp để trực dã dảng xuống xe với tất cả hành đã khói hành hồi 8 giờ.

Bấy giờ phải chờ đến 10 giờ rưỡi có chuyến thứ nhì. Chiếc xe đạp p giao cho sở xe lửa để được cẩn và nhẫn. Chỉ còn chờ sở đoàn làm việc 20 phút, bè dài chỉ thua đường hầm ampon bên ranh Thụy Sĩ Ý Đại Lai.

ĐỜI MỚI số 61



Một thanh niên Việt Nam đi xe đạp VÒNG QUANH ÂU CHÂU

DU KÝ CỦA LÊ QUANG MINH

(xem ĐỜI MỚI số 47)

Bóng đèn đáy để chơi tuyết trên đèo Cenis nên chỉ còn vài tiệm hàng xén bán trái cây và đồ hộp.

Gần đây có nhà việc mà trước mặt chỉ có tấm bản ghi mấy hàng chữ Ý. Ngoài đường họ nhìn tôi và nói với nhau gì không hiểu. Tôi và ngay tiệm bán đồ hộp để mua đồ nguội và đồ bánh nui. Qua đây thấy bánh mì đã khác hơn bên Pháp, không đẹp lại to xầm chỉ có thứ dài và béo nhỏ như cộng đồng ăn rất dinh và ngọt, nhưng rất mắc.

(Còn nữa)

Có thể do được sự đau đớn

Tiếp theo trong 19)

rằng sự đau đớn cũng tùy theo từng người. Những thí nghiệm của dolorimetre đã chứng tỏ rằng thuyết ấy sai: sự khởi đầu đau đớn đối với ai cũng như nhau.

Tuy vậy trong lúc đau không phải ai cũng vật vã như nhau... Theo các nhà chuyên môn thì không phải do thần thè do tuỗi, do giống dân đã gây ra sự đau đớn, mà nguyên do chỉ tại sự.

— Chỉ những người dân bà lo hoảng bối rối, hoặc những bà hút nặng là làm khó cho chúng tôi nhiều nhất. Khi tôi báo tin cho một bà biết rằng bà ấy có thai, tôi đề ý dò xét những phản ứng lực của bà ta. Nếu bà ta không chịu ở yên nếu bà ta tỏ vẻ bối rối (có bà lại hút thuốc liên miên) tôi chắc chắn là sẽ gặp khó khăn.

Thường khi một bà mẹ sắp sanh không nên làm cho bà ấy sợ hãi những điều sau này :

1.— Chuyện một người dân bà chết trong lúc sanh.

2.— Nói đến một đứa bé kỳ dị, quái thai.

3.— Rằng sự sanh nở là một hình phạt. Hãy nằm yên, nếu phải đợi lâu.

Bà đừng nên hốt hoảng. Hãy giữ sự bình tĩnh là điều kiện cần thiết cho sự sanh đẻ.

XUÂN VINH thuật

PHÓNG SỰ BẮT CHỌP

(Tiếp theo trang 18)

hồi xi nê đến nỗi một sáng kiến như trò người nôm của họa sĩ Mạnh Quỳnh cũng phải đá mầu sắc xi nê vào, họ mới xem. Ngay đến sân khấu, nghĩa là cả tuồng Cải lương, cả Chèo cõi, chèo kim ở ngoài bảy giờ cũng phải soạn vở, bài trí, diễn xuất đúng kiểu xi nê thì mới... ăn khách.

— Đó là dấu tiền bộ chứ sao?

Ngắt lời ông bạn già làm báo, anh bạn tiêu thuyết cố ghìm giọng hàn học nhưng cũng dè lộ, vẻ bất mãn ra cữ chỉ:

— Tiến bộ chỉ cái trò sáo đội lồng công ấy... và lại sân khấu có kỹ thuật riêng của nó, không thể đánh cắp khoẻ nhà nghề của màn ảnh rồi cứ thế đưa thẳng lên sân khấu được...

Lão tướng báo chí chắc bị gãi vào chỗ ngứa... khâu chiến nên chồm giật bênh vực ý kiến mình:

— Tôi nói tiến bộ là chỗ khán giả: dân chúng của mình ở ngoài Bắc như thế là đã biết thưởng thức một ngành nghệ thuật tàn thời.. nghệ thuật biết sử dụng nhiều phương tiện khoa học hơn... nghệ thuật xi nê là phương tiện giáo dục và tuyên truyền và thông tin mạnh nhất.. Còn chuyện đem áp dụng xi nê vào thuật sân khấu thi lại là chuyện khác. Cũng như chuyện lên án xi nê bây giờ đã là một đặc quyền roi vào tay bọn tư bản ngoại quốc đến nỗi một chính khách đã phải rên lên rằng: xưa kia có R.A. và R.O. (ty rượu Régie Alcool và Ty A phiến Régie Opium) thi bảy giờ nước minh lại phải gánh cái vạ R.X. (Ty Xi nê Régie Cinéma), khiến cho một số lớn quyền lợi của mình, hàng ngày mỗi người dân đều phải nộp một số thuế vào tay ngoại quốc.

— Sao mình không tổ chức lấy hãng quay phim và chiếu phim?

Câu hỏi của cô bạn nhạc sĩ đã quát vào một vết thương của cô bạn mê xi nê, nên một giọng mai mỉa đã thoát từ miệng hoa ra:

— Tổ chức hãng sản phim.. thưa, trong này và ngoài Bắc đều đã có tổ chức rồi đấy chứ.. nhưng tổ chức để phụng sự nghề thì chỉ là mục đích phụ thôi, còn mục đích chính thì hình như là... đâu đâu ấy, cho nên quay phim cũng quay cho xong chuyện, lúc rửa phim, lúc nối phim... nghĩa là mọi chuyện nhà nghề đều hờ hững lắm lắm, vì đã bảo mục đích chính trong

việc mở hãng phim, có phải là để quay phim, để... sản phim đâu?

— Thế thì để làm gì?

Anh bạn tiêu thuyết ngó ông bạn già, nét mặt tỏ vẻ đắc thắng:

— Thưa với cụ, để buôn bán bạc vàng a.

Một luồng gió lạnh lẽo của sòng bạc hun hút thời qua phòng họp văn nghệ. Người nọ ngó người kia, con mắt dò hỏi nhau, hình như ai nấy vừa bị mất cắp một cái gi...

Câu chuyện chấm rút bằng một lời than:

— Ở đây... lúc này, cái gì cũng dễ bị thiên hạ làm truy lạc đi...

Tiếng dương cầm dưới mười ngón tay cô con gái út chu nhân đã tẩy sạch không khí nặng nề trong giây lát của phòng họp đó... Những bản nhạc cõi điện. Những bản nhạc chiến khu. Những bản nhạc quyền rủ của thời loạn quyền lấy những bản nhạc của thời bình.

Tiếng nhạc tắt trong tàn khói thuốc. Khói thuốc tàn trong sương khuya. Sương khuya tàn trong đêm tối. Sài thành ngủ.

Đã có nhiều người quên khóc cực trong nguồn ma lực của tiêu thuyết, của sân khấu, của màn ảnh, của máy sợi tờ đồng.

Giờ này đây có nhiều kẻ đang mơ xuân trong đêm hè, đang mơ nặng, quên giá hàng tăng...

Sài thành an giấc một phần là nhờ ở những người... ở những ân nhân nhiều khi chưa từng quen thuộc, những người có tên là Phạm Duy, là Nám Châu, là Phùng Há, là Phú Đức, là Bích Thuận....

Phải chăng những tâm hồn mệt mỏi đang mơ hoa ở Phú Nhuận, ở Khánh Hội, ở Cầu Ông Lãnh, ở trong túp lều nát xóm Chi hòa cũng như ở trong lầu cao gác tia giữa đại lộ Catinat ?

15-5-53

TIN đồn thổi chạy nhanh hơn tin báo chí.

Mỗi người dân ngoài phố bây giờ là một thông tin viên không lương của tờ báo rộng lớn chưa từng thấy, là tờ « Lòng dân », trong đó có những mục « Lo dối, Lo rách, Lo tù, Lo tội, Lo loạn,

Lo lạc, Lo chết, Lo... Sống »... không khi ngoài phố giờ này là không khí lo âu... Người ta nói với nhau bằng những cái nhúm vai, những cái bùi môi, những cái lắc đầu, những cái thở dài thường thượt và bằng những cái nhìn đồng minh... nhiều hơn là bằng lời nói.

Dư luận nhân dân đã phát lộ ra bằng... sự Yên Lặng.

Có thước nào, có máy nào đo lường được cái yên lặng?

Chính phủ Việt Nam nhất định thế này... Chính phủ Pháp vẫn nín thịnh. Chính phủ Việt Nam cương quyết thế kia... Chính phủ Pháp vẫn mần ngo... Cái nhau thì phải có hai người là ít nhất. Đằng này, cuộc cải lộn chỉ có mỗi một... mình mình biết, một mình mình hay thôi... Công ty phần thi ít nhất cũng phải có hai người, đằng này, công ty chỉ có mỗi một... cõi phần thôi... Kiên nhau thi ít nhất cũng phải có hai người... đằng này, kiên nhau lại chỉ có mỗi một bên — chẳng rõ là nguyên hay bị nữa? — Thành thử, cuộc cải lộn hóa ra trở ăn vạ; chuyên công ty hóa ra chuyện tư túi; mà vụ kiện hóa ra vụ... cáo...

Cáo già, cáo non...

Cho nên khách hàng quan, là toàn thể thế giới, cứ nháo cả lên, mà tuyệt nhiên những thành danh thủ phạm thi vẫn thản nhiên bằng chân như vại. Chính sách ngoại giao bấy giờ thành thủ đoạn ngầm miếng ăn tiền.

Ngoài phố xe cộ đã đỡ bớt phông nucker đại. Tài xế chắc còn mãi ưu tư... thời thế. Khách bộ hành cũng đỡ hốt hơ hốt hải: cái tình động của đồng bào Nam Phần chắc đã lắng cả vào nội tâm rồi. Có cả một sự gì thay đổi lớn lăm.

« Cơn » yên lặng trước trận giông tố — Bây giờ mới càng cần đến tiêu thụyt, anh a...

Anh bạn « cựu tá đồi lập » xa vắng nhìn cảnh quạt trần, như giải thích trước quần chúng :

— Chính khách Việt Nam minh gặp biến cố thi... làm tho. Còn nhân dân minh gặp biến cố thi, xưa kia, kẽ chuyện... Tiếu lâm, và bây giờ thi đọc... tiêu thụyt cho nhau nghe. Có thể thi dân tộc mình mới còn tồn tại đến ngày nay dè... đọc tiêu thụyt của... anh.

Anh bạn ngó tôi, giọng van lơn :

— Vì... đại nghĩa (chao ôi! Chuyện chi mà to tát thế?) Anh nên cho chúng tôi xuất bản tiêu thụyt của các anh... sớm ngày nào lợi cho công cuộc ngày ấy... Anh nghĩ sao?

— Lại còn phải nghĩ ngợi gì nữa?

(Còn tiếp)

ĐỜI MỚI số 61



ĐÙ HẠNG: NHÍ-NÁHT-NGANG
214 DIXMUDE - SAIGON

Chải GOMFIX

người đẹp thêm,
trù trúng tóc, dể
tẩm gội.

Brillantine BOBEL

chẽ đúng như các
hiệu áu mỹ thơm dịu
không trinh.

Hồ Việt-Nam, dán
các loại giấy dính gờ không ra
để bao lâu củng không hư.

Phấn đánh giày da trắng hiệu
Hải-Quang, dẽ đánh trắng
giày mềm dudu luôn. Bảo đảm tốt
hơn các hiệu phấn khác.

Cần nhiều đại lý do vien
PHƯƠNG MAI
185 F. Louis Saigon

BÁC SĨ

NGUYỄN BÍNH

434 Đại lộ Armand Rousseau
CHOLON

khôi góc đường nhà thương Ghợ rầy
42 năm kinh nghiệm trị
bệnh trẻ em và người lớn

CÓ CÁY NHAU VÀ CHO
TOA BÒ Á PHIEN

Cô giáo học lực tú tài muốn
tim việc làm hoặc dạy tại Sai-
gon hay lục tỉnh.

Viết thư : Địa chỉ : số 17
đường Bảo hộ Thoại-Saigon.



YOICHI NAKAGAWA

GIANG TÂN phóng tác

(Xem Dời Mới từ số 52)

CHƯƠNG THỨ SÁU

TÔI leo núi vào một ngày thu với tâm hồn thư thái khác hẳn một lúc nào tôi trượt trở xuống. Muốn quyết định một lần dứt khoát, nhưng không hiểu sao nỗi buồn vẫn vẩn vơ, tôi cảm thấy một niềm hy vọng mới tràn ngập tâm hồn, soi sáng con đường tôi đi.

Đến một ga nhỏ, tôi bắt đầu cuộc bộ đến ngọn núi hẻo lánh tôi ở.

Trở về, tôi toàn thực hiện dự định ôm ấp mây nay là vượt lên một đỉnh núi nữa vì đỉnh núi ấy cứ hiện mãi trước mắt tôi trong những ngày đông tháng giá cũng như lúc những ngày hè nóng bức.

giờ tôi chỉ biết xin lỗi anh. Nàng vừa dứt lời, tôi phản đối :

— Sao cô có thể nói được như vậy ? Bấy lâu nay tôi chỉ sống vì tôi mà thôi. Thật hạnh phúc cho tôi là được nhận tất cả cái gì của cô. Không bao giờ tôi giận cô, hay có ý nghĩ gì khác... Cô đã làm cho đời sống tôi thêm ý vị, tinh thần tôi cao nhã.

Một chốc, nàng trả lời :

— 5 năm nữa anh có thể trở lại thăm tôi.

— Thật thế ư ?

Tôi cũng không hiểu nàng muốn nói gì, nhưng khi hỏi nàng, nét mặt tôi vui vẻ vô cùng. Có lẽ vì chịu đựng đau khổ đã lâu, nên thời gian 5 năm đối với tôi ngắn ngủi cũng chỉ như một tháng mà thôi.

Tôi lại hỏi tiếp :

— Thật là một hạnh phúc bất ngờ.

Nàng còn kẽ lại cho tôi hay sự cự ở chùa đã 100 tuổi cũng vừa mới đến thăm nàng và có nói chuyện với nàng.

Rồi nàng nhắc đến cuốn tiểu thuyết nàng mượn tôi thuở xưa. So sánh với Anna, vị nữ anh hùng đó, nàng thú thực nếu nàng ở địa vị Anna là đã bỏ chồng, bỏ con, tự tử, nàng sẽ tìm một con đường khác hơn con đường ấy.

Vừa nghe nàng nói, tôi liếc mắt nhận thấy một miếng giấy gián trên tường, trên giấy có một bài thơ do chính tay nàng viết. Tác giả bài thơ tôi không quen tên lắm.

Thỉnh thoảng, tiếng chim từ quy ảo nào gọi đàn giao buồn lây vào lòng chúng tôi.

Con chó Vện chạy trước. Vài con chim cút hay da đà từ trong bụi rậm bay vút lên không.

Leo đến đỉnh, Bốn bề gió lặng. Tôi đứng thẳng người đưa mắt nhìn ra bốn phương. Niềm vui ngầm ngâm thấm vào tâm hồn tôi. Năm năm nữa tôi lại gặp nàng, tôi sẽ kể lại nàng nghe hết về cuộc leo núi này.

Cái cảm giác muôn ghi chặt lấy nhau lúc ấy hoa mọi ý nghĩ khác khiến chúng tôi đứng gần lại nhau để rồi chỉ chào nhau một cách cung kính đê mà từ biệt...

Ngồi lên những mảng đá chúng tôi đưa mắt nhìn chân trời xa tít. Xa xa, con sông cuộn giòng nước bạc uốn khúc quanh co. Chúng tôi ngắm không chán mắt mấy ngọn núi vừa mới dắt chân qua. Một lúc, tôi cảm nghĩ chốn này có lẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của tôi. Nghĩ đến thế giới bên kia, tôi bần thần cả tâm hồn.

Ông bạn tôi quay lại hỏi :

— Xuống chứ ?
— Ồ ! xuống.

— Nay, chúng ta hãy dùng sào chống mà trượt xuống. Chốc lát chúng tôi đã ở dưới chân núi.

Tôi lại trải qua một mùa đông nữa trong chiếc lều dựng lên tự năm xưa. Lạnh thấu đến xương, nhưng tin ở lời nàng nên tôi cố chịu đựng mọi gian khổ.

Một ý nghĩ bỗng đến trong đầu óc tôi : « Nếu nàng chết ? »

« Tình yêu say đắm », càng nghĩ cho sâu xa mấy tiếng đó, cho đến một lúc tôi có cảm tưởng không còn hiểu gì nữa cả. Trong đời, chúng ta ai cũng biết còn bao tình từ đi với hai tiếng tình yêu nữa nhưng mấy người trình bày cho hết nghĩa mấy tiếng đó ?

Ồ ! Chúng tôi yêu nhau nhưng tôi nghĩ rằng chưa lúc nào chúng tôi thấy cạn nguồn yêu trong lòng chúng tôi. Phải chẳng số phận bắt chúng tôi phải chịu như vậy ?

Thường thường mỗi lần gặp tôi, nàng cũng hay phàn nàn :

« Nếu như hai chúng ta biết nhau sớm hơn thì... Thời đợi ở kiếp sau vậy. »

Tuy vậy, mỗi lúc tôi nghĩ đến nỗi khổ cực của đời người, tôi lại cảm thấy rằng tôi đã sung sướng là gặp nàng, rồi tôi nhớ ơn đến Trời Phật.

Có lẽ đó cũng là hạnh phúc mà nhiều người không biết đến chăng ?

Nghĩ vậy, tôi tự nói từ nay trở đi không nén bao giờ cho rằng mình khổ nữa, trái lại, tôi nên vui mừng đi theo con đường mà đúng « cao cả » đã vạch cho tôi.

Xuân về. Tôi xa núi rừng về sống với cảnh náo nhiệt của thành phố.

Tiền tài cũng đã sạch. Tôi định dạy kiếm thuật để kiếm tiền.

Thời gian qua. Năm thứ năm, kỷ niệm tôi gặp lại nàng sắp tới, đã đến ngày sung sướng nhất của đời tôi vì cái còn lại của đời tôi là chỉ trông đợi ở cái ngày đẹp đẽ đó mà thôi.

Tôi tưởng rằng đời tôi bắt đầu làm lại từ ngày ấy. Bây giờ, tôi sẽ nói với các bạn biết đây.

Tôi đã 43 tuổi. Chỉ một tháng nữa

là đến ngày hẹn rồi. Rồi chỉ còn lại một ngày. Tôi đi đến thăm nàng.

Đang sống trong chờ đợi cũng trống nồng sôi viết thư cho tôi. Quả thật, tôi nhận được thư nàng, chính tay nàng viết ngay lúc còn ở trên giường bệnh :

Anh yêu quý của em !

« Ca ngọt em đi, gầy ốm đau như em còn chịu đựng đến ngày hôm nay, một ngày trước ngày hẹn gặp. Nỗi mơ ước của em trên trời đất này chưa thực hiện xong, em xin lỗi anh. Phải mất biết bao lâu thì giờ em mới viết ra mấy giòng chữ này để gửi anh. Em viết rồi xóa, rồi viết... kè không biết đến mấy lần anh à ! »

trước đến nay tâm trí của tôi đều hướng vào một người đó. Bao giờ tôi thấy lại nàng ?

Tôi khóc nàng, khóc đến nỗi một lúc tôi cảm thấy như muốn bị mù. Đời tôi nay không phải đau khổ nữa, và cuộc đời qua đã dạy tôi là ước muôn của con người trên quả đất này luôn luôn phải biến chuyển. Tôi đã chịu sự thử thách đó.

Các bạn cười đi, cười câu chuyện đời của một anh chàng chạy theo một ước vọng chỉ như một ảo ảnh.

Và bây giờ tôi tìm ra một cách và



chỉ có cách ấy mới giao thiệp được với nàng.

« Tia sáng phù du của một đêm hạ ơi ! Bắn lên một ngọn lửa đến nàng cho tôi ! »

Ý nghĩ ấy đến trong đầu, thế rồi, trong một đêm đau khổ tôi ngừng mặt nhìn trời...

Tôi hỏi nàng : — « Nàng ơi ! nàng vẫn còn thích thứ Dạ hợp hương, một chiều nàng đã hái, và cầm trong lòng bàn tay xinh đẹp của nàng. Tôi muốn gửi lên không trung xanh thăm hình dung những bông hoa ấy thu lại trong những tia sáng tỏa rạng trời vui.

Thỏa óc tưởng tượng của tôi, rồi trong một đêm giữa một cánh đồng huệ, tôi cùng đi với người làm pháo bông. Tiếng nổ, như sét đánh, một bông hoa nở tung giữa không trung, dần dần tiêu tan như một giấc mộng, và cũng như một giấc mộng bông hoa biến mất.

Chinh giờ phút ấy tôi nghĩ rằng : « Nàng ở nơi thiên đường đã nhận được bông hoa tôi tặng cho nàng ».

Chỉ nghĩ thế, lòng tôi chớm nở một niềm vui, một niềm vui duy nhất còn sót lại trong lòng tôi.

YOICHI NAKAGAWA
GIANG TÂN phóng tác

HẾT

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



123



124



125



126



127



128



129



130



131



132



133



134