

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Số 60 — 23-5-3

NAM VIỆT

5 ĐỒNG

TRUNG BẮC MIỀN LÀO : 6 ĐỒNG

Wasn
AP95
VGDE4+



ĐỜI MỚI
có bán tại:
Saigon -- Huế --
Hanoi -- Phnom-
Penh. Xin hỏi các
đại lý, các tiệm sách
các nhà bán báo chí
Nam Việt. . . . 5\$
Cao Miên. . . . 6\$
Trung Việt. . . . 6\$
Bắc Việt. . . . 6\$
Lào. 6\$

CƠN TRĂU, biểu hiệu sức sản xuất. Giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế 1953
tại Đại hội Nhiếp ảnh Nam Tư (của Tôn thât Dung)

TÒA SOẠN : 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — Giấy nộp : 793

QUẢN LÝ : 96 Đại lộ Grimaud-Saig

Giấy nộp : 22.491

Chủ nhiệm : TRẦN-VĂN-ÂN

Cố giữ thăng bằng

Bạn đọc thân mến;

BÁT thành lình đồng bạc bị sụt giá. Nghĩa là tất cả những món hàng nhập cảng đều phải trả với nhiều bạc hơn trước. Đồng bạc từ 47 quan còn 10 quan, là món đồ ngoại quốc khi trước trả một đồng, bây giờ phải trả một đồng bảy cắc, bởi vì sự tinh ngoại tệ cẩn cứ nơi đồng quan.

Trong nghề ăn loát và làm báo, hầu hết vật liệu đều mua bên Pháp: giấy, mực, mực đen và màu, máy móc. Như vậy kể ra thì báo chí chịu thiệt nặng nhất sau khi đồng bạc bị mất máu. Rồi đây khó tránh cho các phương diện khác ảnh hưởng tai hại của tiền tệ mất giá.

Đúng trước tình trạng mới, nhà xuất bản lẩy làm bối rối. Nhưng, chúng tôi sẽ không vì vật liệu vựt cao mà lén giá báo. Chúng tôi sẽ trù tính biện pháp giữ thăng bằng, cố làm cho nhiều người còn có thể mua tập **ĐỜI MỚI** như từ trước tới nay. Chúng tôi vẫn cố gắng không cho phần phẩm bị thiệt là việc đã đành, và rồi đây chúng tôi sẽ cố gắng làm cho số bài vở vẫn không hao hốt. Trong lúc ấy, lại cố cầm giá.

Chỉ phải một điều kiện là bạn đọc cùng cố gắng như chúng tôi. Bắt đầu từ đây bạn đừng quên một đồng bạc của bạn chỉ còn dưới sáu cắc. Trong khi bạn còn cầm một số tiền như trước để mua một tập **ĐỜI MỚI**, bạn nên nhớ rủ cho được nhiều người mua để bù lại lỗ trống tạo nên do sự xa cách giữa 6 cắc với 10 cắc.

Nhận thức rằng đời sống ngày nay là đời sống văn hóa, thì bạn đừng quên văn hóa một phút nào. Nhờ văn hóa, nhờ văn hóa để xây dựng phúc lợi, thì bạn có phận sự bảo vệ sự nghiệp văn học, khai trí.

Chúng tôi tin rằng bạn **ĐỜI MỚI** sẽ ủng hộ tờ **ĐỜI MỚI** nhiệt liệt hơn trước. Với sự tin tưởng này chúng tôi luôn luôn hăng hái bước tới.

Nhà Xuất Bản **NGÀY MỚI**
cần khởi

HỘP THU TÒA SOẠN

Có NHỊ TRANG :

Đảng, sẽ chiếm ý có nêu trong thư.

Bạn HƯƠNG GIANG (Huế) :

Có nhận được bài ấy. Muốn bạn gửi thêm những bài khác.

Cô KỲ NAM (Huế) :

« Người dân đường » đã đến Tòa soạn.

Bạn KHÁNH LÂM :

Đã « gặp bạn quê nhà ».

Bạn SA MINH :

Cảm ơn. Đã đăng Tin Mới số 7.

Bạn HUY PHƯƠNG (Huế) :

Sẽ đăng trong một số tới.

Bạn LÊ HỒ (Hội An) :

Sẽ sửa lại khi cho đăng lên báo.

Bạn BÙI VĂN TUY :

Được làm. Cứ gửi về Tòa soạn lý. Báo sẽ đến tay bạn.

Bạn THÁI LINH (Saigon) :

Mục « Chính trị ». Gửi tiếp, Tòa soạn cần xem trước mới tiện đăng.

Bạn THÀNH SƠN HOÀNG :

Điều lệ, chịu phiền xem mấy số trước.

Bạn KIEN GIANG :

Lần lượt sẽ đăng.

Bạn HUYỀN VIỆM :

Truong Xuân & muốn biết địa chỉ bạn. Nếu xét tiền trả lời cho biết để tin che T.X.

Bạn TRƯƠNG XUÂN :

Sẽ đăng vào một số tới.

Bạn XUÂN SƠN (Huế)

Sẽ chiều ý bạn.

Bạn NGUYỄN NĂNG (Saigon)

Đại bài khác của bạn. Sao lại viết lên hai mặt giấy?

Bạn MAI THANH (Nha Trang)

Giờ lên » nhưng vẫn còn non. Gửi tiếp cho những bài khác.

Bạn NGUYỄN QUỐC TRI NH (Hanoi)

Một khúc ca dài « Một khúc ca người. Ca người. Ca rồi. Ca mình. Sắp có chia ? Bọn NG. V. CH. (Vinhlong) :

Sao lại không dám múa « riệu »... Cứ gửi về Tòa soạn đi.

Bạn CHÂU LIÊM (Huế) :

Đã nhận được « Xa cách ». Đang xem. « Tràng lén đường » đã không đăng được ngoài ý muốn của chúng tôi.

Bạn VIEN LÄNG :

Bài của Nguyễn Thị Mật sẽ đăng. Người bạn của bạn có phải P. L. không?

Bạn SEBASTIEN FRANÇOIS GIÀU :

Đời Mới có đủ bộ, trừ số 1 đã hết từ lâu. Nhà báo có đóng sẵn cho những bạn muốn mua từng tập một. Mỗi tập 12 số. Giá mỗi tập 97\$, bìa percaline 87\$.

Bạn muôn mua ngàn phiếu đề Ty Quản lý. Bạn NGUYỄN LUẬU C (Saigon) :

Tòa soạn hoan nghênh ý của bạn muốn cộng tác vào mục ấy.

ĐỜI MỚI

số 60 — THỨ BẢY 23-5 d.l.

NGÀY 11 THÁNG TƯ ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- Tháng trán và thát trán đều lo Dương bà Dương
- Tuân Tử, nhà đại tư tưởng Trọng Yêm
- Óc thực tế của các nhà lãnh đạo Cao Môn Văn Lang
- Cần lành mạnh hóa đồng bạc của Trần Văn Ân
- Tại sao tiền mất giá ? của Huynh Đệ
- Tiền bạc với trẻ con Xuân Vinh
- Saigon nói gì phóng sự của Việt Phương
- Nước Nhật năm 1953 Giang Tân thuật
- Mùa sao Tuy bút Lưu Nghị
- Mùa xanh văn nghệ Văn Long, Bùi Trạc
- Văn nghệ sĩ Thanh Lương
- Thơ Châu Liêm
- Bóng tối Đoàn thiên của Kiêm Minh
- Nắng và mưa nhân tạo Huyền Lang
- Vòng quanh Âu châu (du ký) của Lê quang Minh
- Lên cung trăng (kịch dài) của Ngô tử Quang, Võ Oanh dịch

...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

BÌA IN 2 MÀU

TÒA SOẠN : 117 đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — (Giá nói : 793 card)

Bài về gởi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy. Tòa soạn không có lệ trả bản thảo.

QUẢN LÝ : 96 đường đại tá Grimaud

Saigon — giá nói 22.491 — Hộp thư 353

Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÁC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành

BASTOS



CLOCHE DAU

Bát Tô tuổi đá dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu lại người không ưa.

ĐẤT - VIỆT

CHUYÊN MUA VÀ BÁN CHO QUÍ NGÃI:

Nhà cửa,

Phố xá,
Ruộng đất.

VÌ QUYỀN LỢI CỦA QUÍ NGÃI
XIN NHỎ:

ĐẤT VIỆT. SỐ 20 ĐẠI LỘ BONARD
Điện thoại số : 23.409 SAIGON

NGƯỜI ĐẸP TÔ CHÂU

« TỐI NAY CÁC BẠN NHÓ ĐIXEM
« NGƯỜI KỲ NÚ MÙ VỚI KHÚC
« TÔ CHÂU HẬN TRƯỜNG CA TẠI
« TRUNG UƠNG HÌ VIỆN... »

ĐÓ LÀ MỘT LỜI TƯỞNG ĐÃ KHIẾN
CHO BAO NGƯỜI PHẢI MŨI LÒNG
RƠI LỆ MÀ CÁC BẠN SẼ ĐỌC THẤY
SAU CƠN BÃO TỐ

của Lê Minh
Có bán khắp nơi giá 23

Cùng bạn đọc dài hạn
Sàigon — Chợ lớn

BAN đã nhận rõ sự cố gắng của nhà báo trong sự xây dựng văn nghệ và khai trí chung. Bạn vẫn muốn cho tờ **ĐỜI MỚI** của bạn, một ngày một thêm vui tươi tiến bộ, hẳn bạn sẽ không chấp nhất vì sẵn lòng làm cho công việc quản lý thêm dễ dãi và tiện lợi.

Vậy chúng tôi xin yêu cầu bạn hai điều sau này :

— Nếu có thể bạn trả tiền báo trước cho, xin bạn chờ chối từ ;

— Bằng không xin bạn cho phép có thể thu tiền báo từ ngày 1 tới 15 mỗi tháng. Xin bạn đúng hạn chỉ có vài ba ngày đầu tháng, làm cho quản lý phải thêm người, thêm tốn kém, thêm việc rủi ro mất tiền (trong hiện tình xã hội khó được người dì thu tiền làm tròn nhiệm vụ).

Báo gởi đến bạn hạn trong ngày thứ sáu, hoặc trễ là sáng thứ bảy.

Xin bạn vui lòng tiếp nạp lời yêu cầu này, hầu tránh cho nhà báo có ngày phải S.O.S, nhứt là trước cảnh đồng bạc hạ giá, giá giấy đột nhiên lên quá cao. Xin bạn sốt sắng trả tiền cho, Nhà báo trông mong nơi sự góp giò làm báo, nếu thiếu giò thì máy in khó chạy.

Rất mong và xin cảm ơn trước.

Quản lý **ĐỜI MỚI**

GIÁO-SƯ ĐÀO-GIA

ở Pháp mới về,
dạy Pháp văn cho các trò
bậc trung-học và cao-tiêu

ĐỊA CHỈ :

96-6, Phan-thanh-Giản — SAIGON

ĐỌC

THẦN CHUNG

Nhứt báo thông tin
4-6-8 đường d'Ormay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở
Việt-Nam

ĐÃ CÓ BÁN KHẨP NOI :

Cô gái đẹp
và Con quái vật

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sắm :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Eauquinite activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activee)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON



Hàng VO-BINH-TAY

175-185 Đại lộ Galliéni 175-185

Điện thoại : 21.002—23.213

Điện tín: Etablity Saigon

Chuyên môn nhập cảng

PHỤ TÙNG XE HƠI ĐỦ HIỆU

HÀNG INDO-COMPTOIRS

Xuất nhập cảng—Đại lý các nhà sản xuất

130-136, đại lộ Galliéni—SAIGON

Điện thoại : 22.104—22.161

Địa chỉ điện tín : Indocom Saigon

CHUYÊN MÔN VỀ HÀNG HÓA
phụ tùng xe hơi, đồ sắt...

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

- Sơn BERGER
- Bố thắng xe hơi EVERSTOP
- Pistons và bougies FLOQUET
- Giày trâu TITAN

- Bình chữa lửa MAIP
- Vật liệu của nhà COLLEX
- Máy may Thụy sĩ HELVETIA
- Tonrue-disques SONIDEAL Thụy sĩ
- Bồng hồ đeo tay Thụy sĩ PHENIX
- Máy in tay (duplicateur)

« CITO RECORD »

Muốn!
Có Sức khỏe luôn luôn
Hãy thường dùng



Đại bô
NGŨ TẠNG TINH

La Vạn Linh



CÁC
GIỚI
SỈ
NÔNG
CÔNG
THƯƠNG

Có bán khắp
nơi tiệm thuốc
Hoa-Việt.



ĐÓN XEM

VIỆT NAM CÓ MỘT

Nhà chuyên môn làm chân giả
và tay giả để ráp thay những
chân cụt và tay cụt. Theo đúng
phương pháp của những nhà
chuyên môn Pháp và Mỹ.

Được tín nhiệm của sở quân
y pháp ở Saigon.

Xin mời lại viễn hoặc viết thư

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

TIN MỚI

TUẦN BÁO TRÀO PHỦNG VÀ VĂN NGHỆ

BÁC SĨ
NGUYỄN BÍNH
434 Đại lộ Armand Rousseau
CHOLON
khởi gốc đường nhà thương Ghợ rầy
42 năm kinh nghiệm trị
bệnh trẻ em và người lớn
CÓ CÁY NHAU VÀ CHO
TOA BỎ Á PHIỆN

Cô giáo học lực tú tài muốn
tìm việc làm hoặc dạy tại Sa-
igon hay lục tỉnh.
Viết thư : Địa chỉ : số 17
đường Bảo hộ Thoại—Saigon.

Cuộc biểu diễn mới đã khởi sự
TẠI NHÀ KHIẾU VŨ
GRAND MONDE

Do cặp nữ tài tử :
ESTELLE và VÉRONIQUE trình bày.

Phấn đánh giày da trắng hiệu
Hải-Quang,
dẽ đánh trắng
mịn g i ú da
giày mềm dẻo luôn. Bảo đảm tốt
hơn các hiệu phấn khác.

Cần nhiều đại lý do viện
PHƯƠNG MAI
185 F. Louis Saigon

Hồ Việt-Nam, dán
các loại giấy dính gó không ra
đè bao lâu cũng không hư.

COSARA

5-13 đường Turc Saigon
(Giáy nói 21.357 - 21.131 card 584)

Do sự chỉ huy của một người Việt.

Vận tải hàng không

Máy bay DAKOTA DC 3.
Sóc Trăng—Cap Saint Jacques—Pnom Penh—Phan Thiết—Dalat—Nhà Trang—Bản Mê Thuột—
Vientiane—Tourane—Huế—Đồng Hới—Hà Nội.

Vận tải đường bộ

CARCOSARA

Saigon—Mỹ Tho—Saigon—Sadec—Saigon.
Cho mướn đi các thị trấn ở toàn cõi Nam Việt.



Nhà thuốc: **ĐẠI QUANG**
số 27 đường Tông đốc Phương—CHOLON

106 Rue D'arras Saigon
HIỆU MAY
VĨNH LỘC
nữ công
May y phục nam nữ
Lành dạy học trò may
và thêu
Chủ nhơn đứng dạy
kỹ lưỡng



Thắng trận Xích Bích, Châu Do đậm lo,
Thất trận Xích Bích, Tào Tháo không sợ.

BAN đọc truyện Tam quốc chí của Tàu, bạn còn nhớ chặng trận Xích Bích ?
Tôi xin nhắc sơ qua bạn nghe.
Châu Do, Đỗ Đốc Bông ngô đã dự bị xong cuộc tác chiến, thì chả thiếu giỗ thuận để
đốt thuyền Tào Tháo. Nhờ có Khổng Minh dâng kế mà trận Xích Bích hoà ra trận thắn
hai nhứt cho quân Tào.

Đánh xong trận ấy, bạn có biết chăng con người lo nhất là Châu Do, và con
người không sợ, mặc dầu cũng lo, là Tào Tháo. Và con người chyện rộn nhứt, mà đặc
chỉ nhứt, là Khổng Minh.



Tại sao Khổng Minh đặc chi và chyện rộn ? Là vì Khổng Minh đã khéo mượn súc
Đông Ngô phá cái thế mạnh của Tào, dể cho mình có thể giữ vững cố nỗi tình ngoại thế
của Thục. Thật là nhứt kế lưỡng toàn: một mặt là cho Tào Tháo khiếp via, một mặt
khác làm cho Tôn Quyền không dám uy hiếp Thục, và phai huân việc đồi Kinh châu.

Tại sao Tào Tháo thua mà không sợ ? Tháo dể biết Châu Do không dám ngô về
phía Bắc Ngụy, mà chỉ lo Khổng Minh. Hành ủa Tào Tháo là để cho Thục có cơ hội đuổi
theo sau lưng mình, Chẳng khác nào trong đại chiến vừa qua, ở mặt trận Âu Châu,
Đức quốc xã tẩy tiểu thì Nga sô ở sau lưng cũng tiến theo.

Sở dĩ Châu Do lo hơn hết là vì thấy Tào Tháo thua trận mà mình không lợi thế.
Chỉ có Khổng Minh đặc lợi mà thôi. Việc đáng lo cho Châu Do nhứt là dời tại Kinh
châu.

Thế nên Khổng Minh phải cậy rộn ứng phó sự biến thiên của thời cuộc. Cũng
như lúc nô Nga Sô thấy Đức thắng trận miền tây mà pâi phòng Đức trở lại đánh mình
Mỗi lo của Hitler lúc bấy giờ, sau khi đánh bại quân Pháp, là Hồng quân. Cố lè vì vậy
mà Hess là một trong đám lãnh tụ quốc xã bay rất trên đất Anh.

Còn người là còn trận thế. Đời xưa cũng nước chống nước. Đời nay cũng quốc gia
chọi quốc gia. Hơn nữa là có khối quốc gia chống khối quốc gia. Và trong một khối
quốc gia cũng có quốc gia này chống quốc gia nọ.

Cũng có khi hai bên đánh nhau, kẻ ăn người thua, cũng lo như nhau, cũng bỏ
cuộc cho kẻ khác thâu thập tàn cuộc.

Dương bắc trường

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?



ÔNG JACOB MALIK, ĐẠI SỨ NGA ĐẾN ANH

Ông Jacob Malik, đại sứ Nga đã đến Luân Đôn. Đại sứ mới của Nga sẽ thay mặt nước Nga trong dịp lễ tấn phong hoàng hậu Elizabeth. Ông Gromyko vừa được phong chức phó bộ trưởng ngoại giao của Nga số.

Cảng vịnh Río, ở Nga, ông Gromyko đã tiếp ông Joxe đại sứ của Pháp ở Nga.

CUỘNG PHONG Ở MỸ

Vừa rồi một trận cuồng phong thời khắc nước Mỹ, 7 nơi thiệt hại nhiều nhất. Tính ra có ít nhất 75 người chết, 150 bị thương và sự thiệt hại chừng 1 triệu đô la. Có một già đình 6 người đều bị chết sạch. Xác nạn nhân nằm cách xa đồng gach vụn của ngôi nhà đã đến 400 thước.

Ở Nữu Uớc, hòn đảo biền bờ lõng cao đến 39 độ. Nhiều người bị chết vì sức nóng quá độ. Trong một nhà thờ có 100 con chiên tự nhiên bắt tinh nhân sự.

TÁC PHẨM VỀ HỌA CỦA THỦ TƯỚNG CHURCHILL SẼ ĐƯỢC CHUNG BÀY Ở PHÒNG TRIỂN LÃM MÙA THU

Một nhóm họa sĩ Pháp có yêu cầu thủ tướng Churchill cho chung bày một vài tác phẩm của thủ tướng ở phòng triển lãm mùa thu sắp tới.

CỐ VẤN BÁS SĨ Ô BIỆN CẨM LINH

Béria đặc biệt tặng cho 5 bác sĩ chức « cố vấn bác sĩ » ở điện Cẩm Linh ».

Các bác sĩ này có nhiệm vụ cho biết nguyên do sự rối loạn hoặc về bệnh tật các nhân vật cao cấp trong chính phủ.

LẠI MỘT CUỘC THỦ BOM NGUYỄN TỬ Ở NEVADA

Cuộc thi nghiệm này vào ngày 8 tháng 5 trong sa mạc Nevada. Bom nguyên tử do một oanh tạc cơ B.50 bay cao đến 800 thước thả xuống. Theo những nhà quan sát, quả bom này có vẻ mạnh hơn vì ánh sáng tỏa ra rất dữ dội dù việc thử bom vào một ngày nắng rát.

Sau khi quả bom nổ có chừng 400 phi cơ bay thám thính, để mục kích những sự thiệt hại do sét nổ của bom gây ra.

NHÀ VĂN HÀO S. MAUGHAM TUYÊN BỐ: « TÔI KHÔNG CÓ GI ĐỀ VIỆT NỮA »

Nhà đại văn hào Somerset Maugham vừa tuyên bố ý định của ông là không viết gì nữa. « Tôi không có gì nói nữa. Và tôi cũng đã già rồi ».

Maugham năm nay đã 79 tuổi hiện đang sang chơi Hy Lạp rồi sẽ trở về nghỉ ở Côte d'azur.

PHIM NAYA NISHAN KHÔNG ĐƯỢC CHIẾU Ở HỒ QUỐC NỮA

Phim Naya Nishan, chồng người Anh không được chiếu ở Hồi Quốc nữa. Các giới chính trị ở Anh cho phim này chạm đến tự ái của thủ tướng Nehru.

NGƯỜI SÁNG CHẾ RA TIỀM VỌNG KÍNH VỪA MỚI TẠ THẾ

Đại tướng Giacchino Russo, người đã sáng chế ra tiềm vọng kính dùng trong các tàu ngầm vừa mới tạ thế ở Catane hưởng thọ 88 tuổi.

HOA HẬU THẾ GIỚI LẤY CHỒNG

Virgilio Hilario, một người Phi luật Tân giàu có vira tuyên bố là đã cưới cô Armi Kuusela, hoa hậu thế giới.

LẦN ĐẦU TIẾN, KHOA HỌC THẮP TIM NHÂN TẠO VÀO TIM NGƯỜI

Trong một cuộc mổ bệnh nhân, bác sĩ John D. Gibon ở một trường thuốc Philadelphia đã thay tim nhân tạo vào tim người và qua tim ấy đã hoạt động được trong 26 phút.

Bệnh nhân có thể lành hẳn bệnh sau chừng 10 ngày nằm lại bệnh viện.

JOË LOUIS LÈN MÀN BẠC

Joe Louis, nhà cựu vô địch về quyền Anh của thế giới vào năm 39 tuổi đã trở thành một kình địch huyền thoại. Mỗi lần anh chàng lên sân khấu là tiếng vỗ tay quan chúng vang như sấm dậy. Cả một người hâm mộ Joe Louis, vì sao anh chàng lên sân khấu, Joe Louis đáp:

— Đè kiểm tiền.

Hiện nay, Joe Louis cân nặng 415 kg lò và đang tập nhảy.

THUỘNG DÂN MỸ ĐƯỢC BẮC HÀN PHỐNG THÍCH

Có 7 thường dân Mỹ vừa được Bắc Hàn phỏng thích đã về đến Mạc tu khoa. Họ đã được đại sứ Mỹ là ông Charles Bohlen tiếp đón.

CỘNG CHÚA RAGNHILD NUÝC NORVÈGE (NA-UY) LẤY NGƯỜI HỘ VỆ CỦA VUA CHA

Erling Lorentzen không có chức tước gì cao sang cả. Trong thời kỳ kháng chiến, ông có ở trong đội quân nhảy dù. Nhưng vừa rồi Erling Lorentzen đã cưới công chúa Ragnhild, con gái đầu của hoàng hậu Martha.

Khi vua Haakon biết công chúa Ragnhild sắp lấy người hộ vệ của mình, ngài chỉ nói: « Nô yêu, đó là quyền của nó ». Tất cả nước Norvège đều nhận thấy lời vua nói là đúng.

MỘT TRÒ CHƠI LÀ Ở HÒA LAN

Ở Hòa Lan mới có một thú trò chơi lạ.

Trò chơi đó tên là Eggblowing tạm dịch là trò chơi thổi trứng.

Con chơi gồm từ 4 đến 6 người đứng như trong lúp chơi bài. Họ rán sirs thời vào một quả trứng cho đến khi trứng lọt vào lúp của đối phương là thắng điểm.

Người Hòa Lan rất thích trò chơi này.

Các thành phố đã tổ chức thành lập đội tranh giải với nhau.

DẠNG CẤP MỚI Ở NGA

Báo Nga có đăng những bức chân dung trình bày ở công trường đó trong ngày lễ lao động 1 tháng năm.

Có chân dung 10 nhân vật sau đây:

Malenkov, Beria, Molotov, Vorochilov, Khrushchev, Boulganine, Kaganovich, Mikoyan, Saburov và Pervukhine.

Ở khán đài còn treo thêm chân dung Nicolas Chvernik cựu chủ tịch ban Tự vẫn tối cao và sau trở nên chủ tịch Trung ương nghiệp đoàn.

Trong 11 nhân vật, chỉ có thống chế Boulganine mặc quân phục, có lẽ vì ông là bộ trưởng quốc phòng. Thống chế Vorochilov mặc thường phục.

Nếu so sánh với ngày lễ 1 tháng 5 năm 1952 ta thấy trái lại: quân đội được đặt lên hàng đầu.

Cạnh chân dung thống chế Staline, có 9 sĩ quan cao cấp với nhiều huân chương trên ngực:

Đại tướng Jigarov (không quân) đại tướng Chikmenko (Tham mưu trưởng quân đội) Thống chế Boudionny, thống chế Sokolovski (phó bộ trưởng chiến tranh) thống chế Vorochilov (lần này hận quân phục) thống chế Boulganine và thống chế Govorov (anh hùng chiến tranh, cựu tư lệnh chỉ huy quân đội miền Bắc).

Có lẽ do đó cho thế giới biết trong năm nay Nga thành thật muốn hòa bình chăng?

MỘT CHIẾC OANH TẠC CƠ KIỀU « CANBERRA » CHIẾM KỶ LỤC BAY CAO THẾ GIỚI

Một chiếc oanh tạc cơ phản lực kiểu « Canberra » đã vượt lên đến độ cao 63.668 pieds tức 19.405 thước, như vậy là chiếc phi cơ cao nhất đã vượt kỷ lục chiếc « Vampire » (17.814 thước) cách đây 5 năm.

CHO 3 CON RẮN ĐỘC CẮN VÀO MÌNH...

Nhà sinh vật học Jack Pomettet, 28 tuổi vừa chế ra một thứ thuốc trừ rắn. Muốn tò chò mọi người biết thứ thuốc ông công hiệu ra sao ông tự cho 3 con rắn độc cắn vào cánh tay ông và đồng thời cắn cả vào một con thỏ.

7 giờ sau con thỏ chết, còn những vết rắn cắn trên cánh tay ông hoàn toàn biến mất.

MỘT TRÒ CHƠI LÀ Ở HÒA LAN

Ở Hòa Lan mới có một thú trò chơi lạ.

Trò chơi đó tên là Eggblowing tạm dịch là trò chơi thổi trứng.

Con chơi gồm từ 4 đến 6 người

đứng như trong lúp chơi bài. Họ rán sirs thời vào một quả trứng cho đến khi trứng lọt vào lúp của đối phương là thắng điểm.

Người Hòa Lan rất thích trò chơi này.

Các thành phố đã tổ chức thành lập đội tranh giải với nhau.

MỘT SÀNG CHẾ MỚI

Người Hòa Lan có óc sáng kiến. Vừa rồi một người thợ thuộc da đã chế được một cái vú mới lạ. Mỗi lúc mờ vì là có dù ánh sáng ngay tự trong vú phát ra do ở một ngọn « ấm bun tháp » nắp vú.

Các bà các cô có thể tìm kiếm mau lẹ các dụng cụ của mình trong khi cần trang sức.

EM BÉ KATHY ĐÃ QUA ĐỜI

Russell Tongay, một ông thầy dạy bơi có 2 đứa con: Kathy 5 tuổi, anh nó là Bubba 8 tuổi. Bé Kathy đã được hai đứa trẻ học bơi rất sớm.

Bubba lúc 5 tuổi đã bơi được 35 cây số trên giang sông Mississippi, năm 1952, hai đứa trẻ đùa nghịch trên biển Manche nhưng chính phủ Phá và Anh phản đối ý kiến của ông Russell Tongay.

Hai đứa trẻ này có đóng trong một phim cùng Esther Williams. Vừa rồi, sau khi hổ tắm về, Kathy cảm thấy khó chịu. Em chết trong lúc được chờ đến nhà thương. Bé si có biết là em bé bị cha nó bắt bơi quá độ, hình như ruột em bị thủng nên em qua đời.



Erling và Ragnhild cùng đứng trong lâu đài Skagum buổi chiều trước lễ cưới.

DIỄN VĂN CỦA ÔNG NGUYỄN-ĐỆ

đồng-lý văn-phòng Đức Quốc-trưởng

đọc ngày 11-5-53 trong buổi lễ khai mạc H.D.T.P. Đà Lạt

Dưới đây là những đoạn chánh trích trong bài diễn văn. Bạn đọc xem bài này chớ quên đọc bài phê bình của bồn báo chủ nhiệm ở trang 44.

Đức Quốc - trưởng Bảo-Đại tặng H.T.T.V.N. 100.000đ. VÀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐƯỜNG HANOI 500.000đ.

HANOI.— Trong hai bức điện văn gửi cho ông Thủ-hiến Bắc-Việt, ông Nguyễn-Đệ, Đồng-lý Văn, Vũ-phòng Đức Quốc-trưởng Bảo-Đại có cho hay rằng Đức Quốc-trưởng tặng cho Hồng thập tự Việt-Nam một số tiền là 1000.000 đồng để góp vào công cuộc cứu tống xã hội của tờ chí này.

Trong bức điện văn thứ hai, ông Nguyễn-Đệ cho biết Đức Quốc-trưởng tặng cho quỹ của sinh viên Đại học đường Hanoi một số tiền là 500.000 đồng để làm một câu lạc bộ cho sinh viên Hanoi.

tắc sẽ làm phong pháp để đào luyện cho chính giới nước nhà, một giờ mà các ông các bà đứng hàng tên đội.

Lịch sử cho ta thấy rằng các chính phủ dân chủ bao giờ cũng rút kinh nghiệm ở đời sống và sự quản trị các thị xã. Vậy trước hết những Hội nghị mới bầu lên vừa đây phải hoạt động, và phải hàng ngày đụng chạm với người và việc, để lấy kinh nghiệm đó, bắt đầu cuộc đời chính trị ở các Hội đồng làng và các Hội đồng thành phố, các Hội viên Thành phố là những người gần dân chúng hơn hết. Do đó, các vị ấy phải là căn bản của giới chính trị nước nhà.

Ngoài ra, số nhân viên các Hội đồng Xã và Hội đồng Thành phố cũng cần phải thành một nhóm khai đồng. Tôi được Đức Quốc-trưởng cho phép, báo tin trước với các Ông các Bà rằng, khắp trên lãnh thổ Quốc gia, những cuộc tuyển cử bồ túc rời đây sẽ được tổ chức, trong những xã mà dân chúng chưa được phiếu ngày 25 tháng giêng dương lịch vừa rồi.

Sau hết, đời sống dân chủ đặt căn bản vào sự tin nhiệm, chứng tỏ bằng sự bầu cử là phong pháp tạo nên những lãnh tụ, sau này sẽ giữ trách nhiệm đối với Quốc gia, sự bầu cử bằng cách bầu phiếu bao hàm một nguyên tắc tạo nên quyền hành cho người dân cử, mà cũng gồm cả một sự trừng phạt: là sự không được tái cử. Sự bầu cử, như vậy, là một động lực của đời sống dân chủ. Về điểm này, tôi cũng được Đức Quốc-trưởng cho phép báo tin trước để các Ông các Bà biết rằng Ngài đã quyết định, rồi đây sẽ để các Hội đồng Thành phố tự bầu Thị trưởng.

Hãy tham gia sinh hoạt Đời Mới!

Hãy thêm bạn cho báo Đời Mới!

BẠN SẼ THẤY MỘT « NGÀY ĐỜI MỚI » HUY HOÀNG BÁNH DẤU TIẾN BỘ RƠ RÀNG TRÊN ĐƯỜNG XÂY DỰNG VĂN NGHỆ LÀNH MẠNH.

Ủy ban Lâm thời bảo vệ quyền lợi kinh tế lý tài dân tộc Việt Nam

Vì lẽ kinh tế là huyết mạch của quốc gia, kinh tế quốc gia và quyền lợi cá nhân của mọi người trong nước đều có liên quan nhau trong việc suy thoái.

Vì lẽ nền kinh tế quốc gia Việt Nam đang độ phục hưng, rất có thể bị tàn thương nếu có một trở lực không may xảy đến.

Vì lẽ đồng bạc Đồng dương đột nhiên bị phá giá, việc này rất quan hệ đối với nền kinh tế Việt Nam.

Để ngăn ngừa những tình trạng không may, có thể làm chậm bước sự nỗ lực phục hưng kinh tế của toàn dân Việt Nam.

Để đối phó với những sự bóc lột mà xưa nay người dân Việt thường là nạn nhân của nó.

Để bảo vệ trực tiếp quyền lợi cá nhân của những người tiêu thụ.

Chính phủ đã ra lệnh cấp tốc thành lập một Ủy ban, gọi là :

Ủy ban Lâm thời bảo vệ quyền lợi kinh tế và lý tài dân tộc Việt Nam.

Đúng theo tên của nó. Ủy ban này sẽ nghiên cứu, cộ đồng và đưa ra những biện pháp cần yếu để bảo vệ quyền lợi của dân tộc Việt Nam, như là ở vào tình thế hiện nay trước sự phá giá của đồng bạc.

Ủy ban Lâm thời bảo vệ quyền lợi kinh tế và lý tài dân tộc Việt Nam sẽ gồm có các Ủy ban địa phương ở khắp Bắc Trung Nam.

Ủy ban địa phương sẽ có 10 nhân viên, gồm những đại diện các đoàn thể nghiệp đoàn và các thân hào, trí thức...

Ủy ban Lâm thời bảo vệ quyền lợi kinh tế và lý tài dân tộc Việt Nam, ở mỗi phần trên quốc gia, sẽ có những đại diện Chính phủ Việt Nam tham gia.

Sự thành lập Ủy ban Lâm thời bảo vệ quyền lợi kinh tế và lý tài dân tộc Việt Nam là một bằng chứng cụ thể, tỏ rằng Chính phủ Việt Nam luôn luôn sát cánh với đồng bào trong mọi cuộc tranh đấu bất cứ trên địa hạt nào của nước Việt Nam độc lập và dân chủ.

Thưa các Ông và các Ông Hội viên.

Trên đây tôi đã giải thích để các Ông và các Bà thấy rõ ý niệm xây dựng một nước Việt Nam dân chủ là một ý niệm mà Đức Quốc-trưởng đã suy nghĩ và truyền bá từ lâu. Ngài đã xác định những nguyên tắc cho những công cuộc với vàng và nông cạn: tách lô hòn, thiêu trát tý, và sự uy hiếp. « Chính thà của chúng ta phải có một căn bản vững chắc chứ không thể chỉ có một nước sơn già dối. » Khi có kẽ nói Đức Quốc-trưởng che chở cho những chính sách độc đoán và dân áp, tôi xin các Ông và Bà chờ tin...



Ý VÀ VIỆC



NÊN NGHE ÔNG NÀO ?

CÁCH chánh khác Pháp gần đây đưa nhau tuyên bố về Đông Dương trên các báo xuất bản tại Paris. Dưới đây đề: « Chúng ta có thể làm gì ở Đông Dương », nhứt báo Ba lè Ngoan có (Paris Presse l'intransigeant) phỏng vấn từ tòng ủy Letourneau, đại tướng Revers, thủ trưởng Miền Pen Nouth đến cựu toàn quyền Decoux, cựu Cao ủy Bollaert.

Ông Letourneau tuyên bố như ông vẫn thường tuyên bố, và các báo ở đây vẫn đăng.

Tướng Revers thì vẫn chủ trương rút quân đội Pháp về đóng giữ Trung Châu, theo kế hoạch cũ của ông đã làm sói nòi một độ.

Thủ tướng Miền nói rằng nếu Pháp không trả độc lập cho Cao Miên thì rời tình thế cũng đưa độc lập lại cho Cao Miên.

Cựu Toàn quyền Decoux, đã bắt tay thân ái với Nhứt hối quân đội Thiên hoàng chiếm B. D. lớn tiếng bảo Pháp đã cho các quốc gia liên kết độc lập quá sớm ! Và ông quả quyết rằng từ trước đến nay, chỉ có De Lattre là người độc nhất xứng đáng với chức vụ Cao ủy. Bây giờ phải gởi thông chí Juin qua với quân đội Pháp ở chánh quốc nữa mới cứu vãn được tình thế.

Cựu cao ủy Bollaert thì trách chánh phủ Pháp đã chần chừ chậm giao trả độc lập cho các quốc gia liên kết để cựu dân ngày nay.

Nghị sĩ Mendès France, tuyén bố trong báo « Express » : « Đông Dương chỉ có một lối thoát độc nhất là thương thuyết. Tình hình đê thương thuyết hai năm trước đây khà quan hơn năm rồi, và năm rồi khà quan hơn năm nay, bây giờ chắc là khà quan hơn năm tới.

Nhắc đến cơ hội tốt đã bò qua cách đây 2 tháng, khi Trung Hán và Mỹ điều định ở Triều Tiên, đê tình hình chánh trị thêm nghiêm trọng với những thất bại quân sự gần đây, ông Mendès France nói: ngày nay mở cuộc thương thuyết thi khó khăn và đau đớn thật, nhưng có phải đợi chờ đến tai họa thật lớn rồi mới tính sao ?

Quốc vụ khanh Coste Floret cũng lên tiếng « Pháp sẽ hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình » ở B. D.

Mỗi chánh khách một ý kiến, và ý kiến nào cũng có một số người ủng hộ, chánh phủ Pháp biết nghe ông nào và phụ ông nào đây ?



CÁ SÁT VÀ CÁ MẬP

MẤY hôm rày, mỗi ngày đều có một số con buôn nhỏ bị bắt về tội bán quá giá từ bùa đồng bạc bị sụt giá,

Ở Saigon sáu chợ đèn trên 15 đồng. Ở Hà Nội 26 đồng một hộp. Gạo cũng lên với các thức khác. Muối cũng đã bắt đầu phải sáp hàng làm đuôi.

Mặc dầu hàng hóa không thiếu, song cái không khí đầu cơ chợ đèn của thời nào lùi tái dien.

Người ta mới bắt một ít lùi cá sát thôi, còn lùi cá mập sát hại nhiều hơn cả, vẫn nứu sau nhiều binh phong chợ đèn chắc chắn, liệu có câu » được chúng ra trước pháp luật không ?



ÉP DÂN « YÊU » ANH HÙNG

THÔI tin một bạn đồng nghiệp hàng ngày ở đây, thì hiện có một bọn người xách cặp da, ôm sò sách đi đến từng nhà ở vùng Lái Thiêu để ép dân yêu các vị anh hùng ngày xưa, bằng cách bắt họ mua hình vua Quang Trung và Tả quân Lê Văn Duyệt. Tình yêu này đánh giá 25 đồng với một tấm thiệp giả lồi vui đồng bạc.

Cái kiêu lâm án mới này, khiến dân chúng phải chênh tô tình thần quốc gia bằng cách xuất tiền mua hình các vị anh hùng xưa, thật là một sáng kiến đặc biệt vừa « yêu nước », vừa có tiền bô túi.

Những nhà « ái quốc » theo kiểu này kè ra cung có nhiều công trạng với lò quoc như ai kia thế mà đồng nghiệp DÂN THANH lại yêu cầu nhà chức trách tốp hớt lòng ngưỡng mộ của họ đối với các vị anh hùng huyền thoại ngày xưa. Đồng nghiệp lại đê nghị buộc họ phải trả lại tiền cho dân bị họ bắt yêu nước.

Thế thì làm sao cho họ phát huy được tình thần ái tiễn đi đôi với ái quốc ?



HỘI PHỤ NỮ YÊU CẦU TÀY CHAY XA XÍ PHẨM

TRƯỚC vụ đồng bạc bị mất máu hết 42 phần trăm hồng huyết cầu, các giới đều nháo lên phân đối, hội Phụ nữ của bà Bút Trà không lẽ làm ngơ, nên cũng lên tiếng dâ dão, và đề nghị: tay chay xa xí phẩm (trong đó gồm có phán, sáp, nước hoa và dầu bóng son móng tay...) cùng tăng giá sản xuất.

Nghé đâu kiến nghị gửi đi rồi, đa số hội viên cù A-ná cầm đầu đã mở phiên nhóm bắt thường đê phản đối lời phản đối của Bút hội trưởng, có 3 khoản :

1.— Xét rằng bài trừ xa xí phẩm (nghia là không dùng đến nước hoa, son, phán, dầu bôi móng chân, móng tay, hút thuốc lá thơm ngoại quốc v.v...) là đi ngược với quyền lợi của đa số chị em hội viên hội phụ nữ toàn quốc, sẽ không biết dùng ngày giờ làm gì cho hết.

2.— Xét rằng đê nghị tăng giá sản xuất không thích hợp với hiện tình của phụ nữ bởi nạn đầu cơ và sưa lén giả.

Chị em tăng giá đê con tức là: về mặt kinh tế sẽ giúp cho bọn chay sưa lén giả thêm còn về mặt mỹ thuật thì đàn bà sản xuất nhiều sẽ giảm mất vẻ đẹp.

3.— Bởi những lê kè trên, đa số hội viên hội Phụ nữ Toàn quốc đồng thanh hưởng ứng không chấp thuận bàn kiến nghị của bà Hội trưởng.

TIẾN

Đứng là lùi

TÔI nói tiếng người tranh đấu với bạn, bởi vì bạn đọc tôi là chiến sĩ ái quốc. Tôi nói đứng lại là lui bước: Bạn hãy thí nghiệm như thế này: hai chiếc xe qua mặt; xe bạn chạy chậm hơn bạn thấy xe kia lùn lùn xa bạn, nhưng bạn vẫn theo, mặc dầu không kịp. Xe bạn ngừng, bạn chậm dầu nơi bạn ngừng. Chiếc xe qua mặt giày lát biến mất.

Tôi nói bạn lui. Chỗ bạn chậm dầu tuy không dài, mà chiếc xe kia xa mãi, xa tít mù. Cái lùi của bạn đối với dấu chấm vẫn không có hình thức, mà đối với chiếc xe qua mặt cái lùi của bạn rõ rệt lắm.

Đứng về mặt tranh đấu, ngưng hoạt động không có nghĩa là đứng lại một chỗ, nó có nghĩa thực tế là lui bước hẳn hoi. Thị đây: nghị hoạt động là bạn mất tin tức, mất liên lạc. Mất hai điều này, dầu óc bạn lùi rất xa. Không những lùi mà còn nguội lạnh. Đến ngày bạn muốn trở lại tranh đấu thì sự bất trón không dễ. Có bất trón được phần nào đi nữa, cái trón của bạn chỉ là nơm nớp bước mà thôi. Nếu tuồi bạn cao, càng chờ đợi tuồi bạn càng thêm cao, sửa bạn thêm mòn, lòng hăng hái của bạn giảm. Rồi bạn sẽ thua sút chúng bạn. Thua sút, bạn dám ra buôn bán. Mà buôn bán là đi con đường tử.

Ngưng tranh đấu, bạn xa lèn bạn tranh đấu. Càng xa nhau càng ít hiểu biết nhau. Rồi có thể dám ra ngờ vực nhau. Thời gian, hoàn cảnh đê đòi người. Con người của bạn ngày nay với hoàn cảnh ở chỗ bạn ở không phải là con người tháng sau hay năm sau, và khác hẳn con người của bạn ở trong hoàn cảnh khác.

Bạn triền miên tranh đấu, sức hăng hái của bạn không mòn, đức tin của bạn không giảm, uy tín của bạn không thiên, sự hiểu biết của bạn càng thêm, kinh nghiệm của bạn thêm dày dặn, bạn theo kịp thời và không lâo hoàn cảnh.

Trong trường hợp tranh đấu không ngừng, bạn có đủ điều kiện thành công. Chẳng những thế mà còn được vui tươi, nghĩa là bạn được nếm mùi hạnh phúc, trong lúc người ta tìm mãi không thấy đâu là hạnh phúc.

BẮT HỦ

Buổi nhóm họp đặc biệt của hội Phụ nữ đã bế mạc với khâu hiệu « Hoan nghênh đê dão ! »

HẬU NGHỆ



Đón xem trong Tin Mới số 9 bài nói về cuộc tiếp xúc phụ nữ Nam Việt của bà Trùng Quang ở câu lạc bộ đường Thủ tướng Thịnh ngày 17-5-53.

ĐỜI MỚI số 60

THỜI TIẾN

PHÍEN nhóm sau thời gian nghỉ mát của nghị viện Pháp, ngoài các vấn đề trọng yếu, chiến tranh Đông Dương, cuộc bang giao Pháp-Tuy nì dì, và nhất là việc có thể bắt tay giữa hai khối Đông Tây, thù tướng Mayer nhấn mạnh về những phương sách kinh tế và tài chính, nếu không giải quyết được, thì chóng hay chầy rối chính sách của Pháp cũng sẽ bị gạt khỏi bàn cờ quốc tế.

Hội đồng tổng trưởng Pháp hoang mang bắt bình sau bài diễn văn của thủ tướng Anh đề nghị mở một cuộc hội đàm quốc tế với một số nước tham dự hết sức hạn chế — Chính phủ Pháp quyết định phản đối ông Churchill đã ngụ ý muốn loại Pháp ra khỏi các cuộc thương thuyết sẽ định đoạt cả tương lai thế giới.



Mayer

quyết định phản đối ông Churchill đã ngụ ý muốn loại Pháp ra khỏi các cuộc thương thuyết sẽ định đoạt cả tương lai thế giới.

Việc quốc tế hóa Đông Dương, trong chính phủ Pháp vẫn có nhiều dư luận trái ngược, và Paris tỏ ý không muốn. Thái độ của quốc hội Mỹ đã rõ rệt. Mỹ sẽ tăng gia viện trợ Pháp và các quốc gia liên kết nếu Thượng và Hạ nghị viện Mỹ chấp thuận rằng Paris bằng lòng Paris bằng lòng quốc tế hóa Đông Dương.

Ông Daniel Mayer, đại diện đảng Xã hội, hỏi chính phủ tại Quốc hội :

— Chính phủ định đưa ra những điều kiện nào đê thương thuyết hòa bình ? Người ta nói đến quốc tế hóa B. D. Việc phải quốc tế hóa không phải là chiến tranh mà là những điều kiện đê vẫn hồi hòa bình.

Nghị sĩ Mendès France tuyên bố: « Ở B. D. chỉ có một lối thoát đê nhất là thương thuyết. » Tông trưởng Paul Coste Floret cũng lên tiếng: « Pháp sẽ hưởng ứng lời kêu gọi hòa bình ».

Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm có cho thông tin viên hãng Associated Press ở Saigon hay rằng hình như Việt Minh muốn tấn công hòa bình.

Số phận của nội các Mayer có vẻ bấp bênh trong tuần lễ này về các cuộc tranh luận tại Quốc hội. Báo Le Populaire, cơ quan của đảng Xã hội, công kích kịch liệt thái độ thụ động về mọi phương diện của chính phủ Pháp hiện thời và cho rằng tuần tới sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng nội các.

TÌNH hình chiến sự B. D. vẫn náo động. Sau khi rút lui một phần quân đội ở Ai Lao, V.M. toàn tỉnh mở mặt trận lớn ở Trung Châu Bắc Việt. V.M. đã hải thầu ở Lào và xúi Thái lối tám tý quan á phiến, bây giờ muốn nhằm mục đích gặt lúa ở Trung châu. Theo các giới quân sự, thì hiện nay còn lối 20.000 quân V.M. ở thượng Lào. Sư đoàn 304 V.M. vẫn đóng gần cánh đồng Chum.

Bộ Tư lệnh Pháp đã đê lại một số binh sĩ trong dương đê đối phó ở Luang Prabang, cánh đồng Chum, Vientiane và Paksane. Hai cây cầu không vận vừa được mở thêm đê liên lạc với 2 địa điểm sau này. Tin từ Bangkok cho hay chắc rằng có mấy ngàn Việt Kiều vượt qua sông Cửu Long ở vùng Paksane và Vientiane.

Lo đê phòng ở Lào, một mặt quân đội Pháp chống trả một sự hâm dọa nghiêm trọng của V. M. ở Trung Châu.

CỤU toàn quyền B. D. Decoux tuyên bố với báo Paris Presse: Phải gởi Thống chế Juin và quân đội Pháp quốc qua B. D. » Đại tá Dronne, đã đê cùng thống chế Leclerc qua B. D. năm 1945, cũng lên tiếng đê nghị thống chế Juin. Theo lời ông thì « Pháp đã mất quyền chủ động chiến tranh sau cái chết của thống chế De Latte. »

Cựu cao ủy Pháp Emile Bollaert nói: « Phải cho các Quốc Gia Liên kết hoàn toàn độc lập » đừng nêu trì hoãn nữa.

Trong các chánh giới Pháp đưa ta người ra nǎm giải pháp về B. D.: 1) Tiếp tục chiến tranh 2) Bỏ đê — 3) Thương thuyết — 4) Rút quân đê về hai vùng Trung châu — 5) Tấn công.

Từ đây tới phiên nhóm cuối tháng, 29-5, chán sẽ có sự quyết định rõ rệt về thái độ của Pháp trước tình trạng nghiêm trọng không thể kéo dài.



JUIN

THƯ PHÊ BÌNH

Diễn văn Ông Nguyễn Đệ, Đồng lý Văn Phòng
Đức Quốc trưởng đọc tại Dalat ngày 11-5
trước H.D.T.P.

Tôi được đọc suốt bài diễn văn của Ông Nguyễn Đệ đọc ngày 11-5 tại Dalat. Ngay trong số trước tôi đã muốn phê phán. Và sở dĩ tôi muốn phẩm bình vì tôi nhận thức rằng nước Việt Nam đang bước qua một khía cạnh lịch sử; tình hình biến chuyển quá mau lẹ; chưa biết thuận hay nghịch.

Ông Nguyễn Đệ là Đồng lý Văn Phòng Đức Quốc trưởng. Lời nói của ông phản ánh ý niệm của vị Nguyên thủ. Thêm nữa, ông có cho biết rằng Đức Quốc trưởng cho phép ông báo trước nhiều việc quan hệ tới đời sống chính trị của nhân dân.

Ngoài ra một vài danh từ mà có lẽ Ông Nguyễn Đệ phải dùng vì sự bắt buộc của chức phận, như chữ « đã » thay cho chữ « đang » trong câu « đã phục hồi chủ quyền », trong bài diễn văn của Ông là một chương trình chính trị đầy đủ.

Lẽ ấy khiến tôi càng muốn nói thẳng với Ông Đệ rằng « bài của Ông hay làm nhưng nó làm cho người đọc có cảm giác rằng còn thiếu cái gì mà Ông không thể nói. »

Mặc dù trong bài diễn văn có câu « con thuyền Việt Nam đã đương buồm, nhưng mây đen còn kéo ngang trời và biển còn đang sóng gió » chứng tỏ rằng ông Đệ giác ngộ thời cuộc, mà người đọc diễn

TÙ GIÁC NGƯỜI ĐẾN HÒA BÌNH NÓNG



Tổng thống Eisenhower và ngoại trưởng Foster Dulles (Mỹ) di dạo dưới syc nòng thái bình Malenkov (Nga)

văn của Ông vẫn trường rằng ông lặng lẽ trước sự biến chuyển của tình thế.

Diễn văn của Ông có hai phần; phần lý thuyết và phần thực tế. Về mặt thực hiện Ông Nguyễn Đệ cho biết rằng Đức Quốc trưởng sẽ cho cử hành những « cuộc tuyển cử bô túc khắp lảnh thổ quốc gia », và sau này « các Hội đồng thành phố tự bầu thị trưởng ».

Bó là hai bước tiến trên đường thực hiện chính trị dân chủ. Không ai chối cãi rằng Đức Quốc trưởng muốn xây dựng nước Việt Nam trên một nền tảng mới trong tinh thần dân chủ với sự dung hòa Áu Á, Nhưng người ta còn muốn biết cái gì khác hơn do Ngài chủ xướng để thoát ly vòng lẩn quẩn đang bóp nghẹt dân tộc. Có lẽ Ông Nguyễn Đệ là người nhận thức hơn ai cả rằng từ mấy năm nay ta không tiến. Chẳng những, mà tình thế còn thêm eo le hơn trước.

Về mặt lý thuyết, bài diễn văn của Ông Đệ đầy đỗi lời lẽ của người thông đạt và cẩn thận không táo bạo, không thổi luỵ, giữ phản trung dung.

Thì đây: « nhiệm vụ chính của các ông các bà (hội đồng) là giữ vững mục quân bình cần thiết giữa quyền binh và quyền tự do. »

Hai chữ quân bình là hình dung cùa một sự an ninh, tiến bộ. Nhưng ta phải tiến tới an ninh; trong lúc ta chưa có điều kiện giúp ta tranh thủ an ninh, thì dễ gì ta bối cuộc « quân bình ». Nếu ký giả hiểu không lầm thì khi Ông Nguyễn Đệ chủ trương giữ mục quân bình giữa chính quyền và tự do là ông đã nghĩ phải sao mới có tự do, và phải sao mới thành quyền binh « có đủ quyền lực ».

Ông Nguyễn Đệ nhìn nhận rằng phải có « một giới chính trị được quốc dân tra chuộng và hành động có hiệu quả làm cột trụ xã hội dân chủ » mới giữ vững cái thể quân bình. Mà nói giới chính trị là nói cán bộ cao cấp, cán bộ lãnh đạo, là nói vấn đề nhân sự vậy. Phải chẳng Ông cũng chủ trương « đức trị » phản náo trong lúc phải tiến tới « pháp trị » (dân quyền). Ký giả là người rất tin tưởng thuyết « dân chủ xã hội » nhưng ký giả tin rằng trong hiện tình quốc gia dân tộc, cần áp dụng chính trị thích nghi

hoàn cảnh. Không những ở Việt Nam mà thời ở Á Đông vẫn đề nhân sự vẫn còn giá trị. Cá nhân chưa mất hẳn trong nhân quần, mặc dầu dần dần nó sẽ mất. Vì vậy mà người có trách nhiệm an dân lợi nước cần dung hòa thuyết « đức trị » với thuyết « pháp trị ».

« Ý niệm xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, Đức Quốc Trưởng đã suy nghiệm và tuyên bố từ lâu. Ngài đã ấn định những giai đoạn cần thiết để thực hiện với mục đích tránh những nguy cơ thường xảy đến cho những công việc vội vàng và nóng cạn. »

« Chính thể của chúng ta phải có một căn bản vững chắc, không thể chỉ có một nước sơn giã đối ».

Ý niệm của Đức Quốc Trưởng có tánh cách « trung dung », để đặt mà cắp tiến và nhâm phẫn hiệu lực, chứ không chủ trương tò điềm mệt mỏi để bỏ rơi nội dung.

Nhưng, tôi xin phép nói thẳng với Ông Nguyễn Đệ rằng muốn dung hòa « đức trị » với « pháp trị » Đức Quốc trưởng phải có đủ quyền lực để chọn người an bang tức là lựa đức, và để trị trước hết đứng ra ủng hộ Miên Hoàng và hiệu triệu thiện chí của các giới thám quyền Pháp, hầu cũng cố tình hữu nghị Pháp Miên. Mà cũng là giúp vào sự xây dựng một liên hiệp huynh đệ.

Ở đây, ký giả không có ý bàn về sự liên hệ Miên Pháp, hay về cái hay chồ dỗ của Liên hiệp Pháp. Và có lẽ bạn đọc sẽ có dịp nghe ký giả bàn đến. Nghĩ vì các dân tộc Đông Dương đang sống thời kỳ phi thường với những biến động chớp nhoáng, những vấn đề của thời bình đều không có giá trị cả, ký giả xin để cho thời cuộc định đoạt.

Ký giả xin cùng bạn đọc nhận thức « thực tế » của các nhà lãnh đạo Cao Miên, để rút một bài học cho tất cả chúng ta.

Miên Hoàng tuyên bố giữa thanh thiên bạch nhật, trước dư luận thế giới. Nghĩa là Miên Hoàng không làm việc mờ ám. Chỉ một cử chỉ ấy là đáng kính phục.

Trước phản động lực của các giới Pháp, có người tưởng đâu nhân sĩ Cao Miên, cả và chính phủ sẽ chia rẽ nhau hẫu kiêm chút ít ân huệ của Pháp. Việc bất ngờ cho nhiều người là Thủ tướng Miên, ông Pen Nouth đứng lên hình xác ý kiến nhà Vua, và nói ngay hì ông ở tại thủ đô Pháp quốc. Ông uả quyết rằng chính Miên Hoàng hiếu hẫu nguyện vọng của cả một dân tộc, à đã thay thế nhân dân mà « đánh báo nguy », chứ không phải rung áy nhất khỉ.

TRẦN VĂN AN

Bạn đọc đề ý
Bắt đầu tháng sáu (Juin) ĐỜI MỚI
xuất bản ngày thứ năm mỗi tuần.
TIN MỚI ngày chủ nhật mỗi tuần.

Mỗi khi bạn thấy có hình vô ý thức xin bạn đừng thắc mắc, vì đó là giờ chót phải trảm vào chỗ bài « bắt tiện ».

ĐỜI MỚI số 6

việc nước người mà cũng việc nước nhà

ÓC THỰC TẾ CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CAO-MIÊN

BẠN đọc đã biết qua vụ Miên Hoàng Shianouk tuyên bố ở Mỹ. Đại đế Ngài muốn có « chánh nghĩa » để được lòng dân, và cũng muốn làm bạn với Pháp một cách bình đẳng thực sự. Ngài không muốn dân Ngài ngờ vực Ngài là « chư hầu » vô chủ quyền. Có được vậy Ngài mới có thể an bang.

Những lời nói chánh ấy không làm hài lòng nhiều người trong chánh giới Pháp. Thật là việc đáng tiếc. Đáng lẽ nhân sĩ Pháp, có tiếng là yêu chuộng sự thật và công bằng, là người trước hết đứng ra ủng hộ Miên Hoàng và hiệu triệu thiện chí của các giới thám quyền Pháp, hầu cũng cố tình hữu nghị Pháp Miên. Mà cũng là giúp vào sự xây dựng một liên hiệp huynh đệ.

Trước đó, tờ « La Dépêche Franco-Khmère » do người Pháp chủ trương, xuất bản tại đô thành Phnompenh, dở đồng kích bác Miên Hoàng. Tức thi tờ báo « Cambodge », cơ quan thông tin của người Khmer dở lời, và dở lời một cách khôn ngoan, đầy vỗ tự trọng. Tưởng không cần trích các đoạn trả lời của báo « Cambodge », chỉ một câu « lý luận vững, thái độ cứng » đã tóm tắt một bài dài của tờ báo ấy. Chẳng những thế mà tờ Cambodge còn nhớ đến Việt Nam, cho rằng « Việt Nam cũng đau khổ vì những vấn đề giống

này của chúng tôi, và mặc dầu không nêu ra, chờ cũng không thiếu thực tế. »

Ít khi ký giả đọc tờ « Cambodge ». Khi được đọc bài nói trên, ký giả cảm thấy có phần sung sướng; liền có ý muốn viết bài phê phán.

Nhân số của Cao Miên có ít thật; nhân số của họ ít là lẽ tự nhiên. Mà họ không chia rẽ đối với những vấn đề quan hệ đến tiền đồ Tổ quốc thật là điều đáng khen.

Thay vì ngồi khoanh tay nhìn Vua tác động, để rồi chê chê cười cười, họ trực tiếp và công khai ủng hộ. Trước khi nhà Vua tuyên bố, thay vì đỗ lỗi cho một người (người thù) họ hoạt động ráo riết. Và mặc dầu người thù giải tán quốc hội, họ không đâm ra oán trách vì họ nhận ra đó là chánh trị thỏa hiệp.

Biết đâu không nhờ sự nhứt trí của các đoàn thể, chánh phủ và nhân sĩ mà Miên Hoàng có thái độ rõ rệt như đã tuyên bố. Ngõ như đám người kia lạnh như đồng, chắc gì Miên Hoàng đã có được thái độ ấy?

Thay vì « kêu mồi múa mồi » như đám người có cấp bằng cao, giành tranh luận trực tiếp bằng tiếng nước ngoài để tỏ ra mình học giỏi, ký giả được biết rằng các ông Miên xin huấn lại để về nhà xem xét chu đáo hơn, thay vì nhận một áng văn có những điểm bảo người đọc phải đọc qua phụ chú, các ông xin viết hết ra, vì các ông sợ phụ chú lầm.

Ký giả có dịp nghe nhiều tay học vấn lỗi lạc, diễn thuyết kêu như sấm, nói tiếng Pháp dòn như bắp nô, và cũng có dịp nghe người một nước này nói tiếng một nước khác; họ tỏ ra đẽ dặt, nói ít, nghĩa nhiều.

Giữa hai đám người nói trên ký giả nhận ra đám người sau có ý thức hơn và khôn ngoan hơn nhiều.

Ký giả có dịp hầu chuyện với nhiều đồng bào văn nhân mặc khách; phần đông rất ứng bắn súng, chỉ trích trọn và nhứt là thích đỗ lỗi cho một người làm như việc nước không phải là việc của cả một dân tộc, mà là việc của một nhóm người. Họ quên rằng, cá nhân dù là tài ba xuất chúng, có trách nhiệm cao cả, cũng là phần tử của dân tộc. Cá nhân ấy có thành công chẳng là thành công vì dân tộc và do dân tộc. Thời này không còn thứ « anh hùng cá nhân » như thời xưa nữa. Dù còn cũng không làm gì được.

Đứng trước sự thành công của Cao Miên, ta nên khép nếp rút bài học.



— Tôi đã chửi « bugi », xả nhốt, thử máy nhưng... nó vẫn không chạy...

— Sao không bỗ một ống xenicilline vào thủng xăn thử coi ?

« Die Neue Saar » (Sarrebruck)

VĂN LANG

Nhơn vụ hạ giá đồng bạc

ẢNH-HƯỞNG CỦA GIÁ-TRỊ TIỀN TỆ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ MỘT NƯỚC

VĂN LANG viết

L.T.S.— Đồng bạc sụt giá có thể làm khuynh đảo cả một nền kinh tế quốc gia. Hiện giờ cái « vỡ giá » chưa thảm lâm, nhưng trong vài ba tháng cả một dân tộc sẽ « thảm dòn ». Đề giúp bạn nhận thức giá trị tiền tệ, chúng tôi xin trích bài của bạn Văn Lang viết trong « Đọc Thấy » ngày 6 tháng 1 năm 1952, sau khi Pháp Miền Lào Việt ký kết hiệp định Pau.

Bài này vẫn còn giá trị thời sự.

KHÔNG lấy chuyện xa vời mà nói với bạn, chỉ xin bạn nhớ lại nạn kinh tế khủng hoảng ở xứ ta trong những năm 1931, 32, 33.

Các ông địa chủ, chủ phố, các nhà thương mại Việt Nam chắc không quên tát bấy giờ, ruộng bán không người mua, phố bỗn trống không người ở, tiệm buôn rủ nhau đóng cửa, kẻ trước người sau. Chỉ vì giá một giá lúa (40 lit) thuở ấy có ba cát.

Không phải người ta không mua lúa của Việt Nam mà giá bị hạ quá thấp, chỉ vì đồng bạc Đồng dương lúc bấy giờ trị giá quá cao.

Tại sao?

Đề luận trong nước, thuở ấy, nha nhao tần công nhà Bằng Đồng Dương. Cho rằng phe lý tài muôn khóa của Việt Nam không cho ai tới mua bán, muôn làm cho cáo nhà hưu sản bồn xú bị phá sản hẫu mua những sản nghiệp của họ. Thủ quái thế, nào nhà Bằng Đồng Dương, vào Địa ốc ngân hàng, v.v., đưa nhau khánh tận các ông chủ ruộng chủ phố chủ nhà Việt Nam.

Chỉ có điều qui định đồng bạc đủ làm cho dân một nước đồ thán.

Tôi xin giải thích sơ để bạn rõ.

Một khi đồng bạc của một nước trị giá quá thấp, thì nước ấy không mua nổi hàng hóa của ngoại quốc, có mua nổi cũng không bán được, vì khi đem về xú các hàng hóa ấy hóa ra cao giá lợ thường, rồi sức tiêu thụ của người bồn xú không theo kịp. Cầm rất nhiều tiền đi mua một số vốn 5.000 đồng, với số tiền ấy họ có thể tạo công việc làm cho vợ, cho con nhỏ đi học. Khi mà ta cất lên một triệu đồng thì ngoài xã hội thiêu cho dân chúng một số nhu cầu thường đương.

Tỷ dụ: một gia đình cần lao nhỏ có thể sanh hoạt với một số vốn 5.000 đồng, với số tiền ấy họ có thể tạo công việc làm cho vợ, cho con nhỏ đi học. Khi mà ta cất lên một triệu đồng thì ngoài xã hội thiêu cho dân chúng một số nhu cầu thường.

Một khi đồng bạc của một nước trị giá quá cao, thì ta cầm tiền để mua được nhiều đồ. Bạn tưởng đâu là hay, chờ nó cũng không lời chút nào, vì kẽ khác muốn mua đồ của ta phải trả rất



9-5-53

: : : : : :

nhiều tiền, đem về không tiêu thụ được rồi dám ra không mua.

Không mua tức là bị « ế ẩm ». Như xú ta lấy sự sản xuất gạo làm gốc, có bán được gạo mới có tiền vận chuyển, nếu gạo bị động lại thì tất cả các ngành làm ăn (hoạt động) đều bị té liệt.

Vì vậy mà sự sản xuất và nhập cảng là tối cần cho sự đứng vững của nền kinh tế một nước.

Phàm nói tiền tệ, nói kinh tế, là nói lưu động. Động lại là hỏng.

Nếu có người coi thường tiền tệ, là người ấy muốn làm cho kinh tế quốc gia bị té liệt.

Chánh trị và kinh tế không thể để riêng được. Tách ra tức là có mưu kế gì.

CÓ NÊN CẮT TIỀN TRONG TÙ KHÔNG ?

XUA nay, ở nước nào cũng thế, chánh phủ kêu gào dân chúng tiết kiệm, nghĩa là bảo đê dành tiền, để tiền vào kho « dành tiền » (caisse d'épargne).

Bạn sẽ bảo tôi « khùng » nếu tôi nói với bạn rằng để dành tiền không phải là thường sách. Cách tiết kiệm như thế ấy chỉ nên làm là khi nào xã hội thiếu sự an toàn và thiếu sự đảm bảo đời sống của nhân dân.

Bạn thử hỏi tiền bạc là gì, và khi bạn trả lời rằng tiền là thức ăn, là áo mặc, là nhà ố, ván ván, thì bạn sẽ hiểu rằng nếu một ông nhà giàu cất lên một triệu đồng, không cho lưu thông trong nước, thì ngoài xã hội thiêu cho dân chúng một số nhu cầu thường đương.

Tỷ dụ: một gia đình cần lao nhỏ có thể sanh hoạt với một số vốn 5.000 đồng, với số tiền ấy họ có thể tạo công việc làm cho vợ, cho con nhỏ đi học. Khi mà ta cất lên một triệu đồng thì ngoài xã hội thiêu cho dân chúng một số nhu cầu thường.

Có lắm người lại thường rằng chỉ in ra giấy bạc là có tiền, chứ không ngờ rằng tiền ở trong sự sản xuất. Cho nên khi nói đến tiền bạc người ta phải nghĩ tới sức sản xuất, cách phân phát và sức tiêu thụ.

anh Đức Bà Đồng Trinh treo trên vách, cất giọng nhẹ như gió thoảng qua, nhẹ như cầu kinh:

— Nói như anh Hai thế thì cũng không đúng hẳn đâu... Vì thưa bà... và thưa các anh, con người vẫn còn có lòng Thiên, còn Thiên lương nữa chứ...

Ông anh cười lời cô em:

— Đúng thế. Một là vì em tin ở Chúa, em tin ở sức Trời, nghĩa là không tin hồn cá ở sức người. Mà cái lòng Thiên, cái Thiên lương của em đó, đã có lầm kẽ về truyền dem một danh từ nọ thay cho một danh từ kia — cả hai danh từ đều trống rỗng như nhau — đè mà gọi nguồn

Lương năng của em là Bản năng tự vệ... thi thể chẳng qua vẫn là lòng tin ở một sức gì trên sức con người... Cho nên có thể kết luận rằng: Chiến tranh vẫn còn mãi khi nào loài người vẫn còn chênh lệch mà vẫn cứ tin ở sức mình để san phẳng sự chênh lệch kia.

Câu chuyện đã gần như trở thành cuộc thuyết lý suông. Ngoài phố đã bắt đầu đèn. Một em bé ở đầu chạy tới, sà cung chỉ thuộc vào hệ thống thế giới, nghĩa là thế giới còn chênh lệch, nhân loại còn phải lấy Sức người ra để đồng lòng... Cầu không khí đang nặng chịch bồng công lý thì thế giới còn chém giết nhau, mà thế giới còn chiến tranh thì, thươn họ lâng lâng. Mọi người đồng thanh:

— Ông ! Ông cho cháu đi coi hát..

công lý thì thế giới còn chém giết nhau, mà thế giới còn chiến tranh thì, thươn họ lâng lâng. Mọi người đồng thanh:

— Thi đi...

Những người lớn đã « học thú sống » và Cố em ông bạn, ngược mắt ngắm bức học lè sống » cửa một đứa trẻ con... Trong đêm tối dày đặc đã có một « người ồn » thủ thi cùng một « người lớn » ắng :

— Cố lè thăng nhỏ kia là Lòng Thiên, à Thiên Lương, là Lương Năng, là Bản Năng Tự Về đấy...

— ...Vì nó là tương lai.

— Đúng... Trong phim Rashomon, sau khi không còn biết tin vào Séc khoé, vào Tình ái, vào Cao quý, vào Chất phác, và ả vào Ngay thẳng nữa, thì người ta chỉ còn biết tin vào cổ ngày thơ thi.

Ta vào xi-né.

Lòng lây, ngắn nắp, thoải mái như tất cả các thứ rạp ở đất ăn chơi. Vì trò du lịch đã được coi là một ngành kỹ nghệ hàn hòi, phải tổ chức theo tinh thần khoa học. Cho nên thành công là phải lâm.

Ta xem phim.

Phim Nhật Bản này đã được đồng bào

ĐỜI MỚI số 60

PHÓNG SỰ BẮT CHỌP

SÀIGÒN NÓI GÌ ?

của VIỆT PHƯƠNG

Nhật ; đứa trẻ là tương lai dân tộc, người tiêu phu là cơ sở của tương lai ấy.

10-5-53

M

UA. Cái vè đầu hiu của đồng quê Bắc Việt phủ lên cảnh vật Sài thành một tấm áo cô dâu buồn nỗi hờ. Tất cả dân Sài Gòn ra phố. Trời hiền hòa. Đường nhựa chào đón du khách.

Mùa xanh tươi lấp át mọi màu. Bột nhiên minh nhận thấy là Bắc phần bảy giờ giang mầu sắc hơn là Nam phần: học trò đã vượt cõi giáo; em đã lấn chị. Đầu thế kỷ XX, mầu tim Saigon được du nhập xứ Bắc. Thế mà mới có năm chục năm trời, mầu sắc phố phường Hà Nội đã sắc sảo hơn phố phường Saicang rồi. Đầu hiệu thời đại.

Vườn Bách thảo trê như thuở sơ sinh của Bé cầu. Bách thảo... có trăm thứ cây cỏ mơn mởn, bách thú... có trăm giống muôn thú nhởn nhơ. Ai bảo Nam phần không có lịch sử thì xin hãy đặt chân vào vườn Bách thảo mà xem: xem... viện Bảo tàng, xem dài Kỷ niệm, xem cây cổ thụ.. và xem những giòng nước cù bền gan cung tuế nguyệt.

Ai dám bảo Nam phần không lịch sử thì xin hãy đến vườn Bách thảo một buổi bắt cù buổi nào.

Còn ai muốn xem Saigon là đất quốc tế thi hãy xin đến vườn Bách thảo vào buổi chiều chúa nhặt, sẽ thấy người ngoại quốc nhiều hơn người Việt minh, và rõ ràng hơn nữa, là thấy những giòng máu ngoại lai ít nhứt cung ngang với giòng máu Việt nhâ, và cụ thể hơn nữa, linh động hơn nữa, là các cặp uyên ương, chồng Việt vợ Pháp hoặc chồng Pháp vợ Việt, lại nhiều hơn là những cặp đồng loại, sau hết, tố cáo hơn nữa, là vô số những trẻ em tóc soan mũi lõ hoặc tóc soay tròn ốc da cá phê đặc nhanh nhản khắp các bãi cỏ, knap các bờ hồ...

Saigon là đất tự chiển... Nam phần là tồ Bách... Việt, một lần nữa của Lịch sử dân tộc phát triển, Nam phần, cũng như toàn cõi Việt nhâ, hiện là... lò đúc máu quốc tế. Một triệu chứng, một thành tích, một... Lối thoát cho nhân loại trong lai...

(Xem tiếp trang 24)



J. PUNOIS



Báo chí ở Nhật chiếm phần quan trọng
bực nhất thế giới.

Tờ nhật báo « Mainichi » phát hành
đến 5 triệu số mỗi ngày.

NGÀY 6 tháng 8 năm 1945, sau khi hai quả bom nguyên tử rơi xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki thì đế quốc « mặt trời mọc » cũng sụp đổ. Cùng trong năm ấy, Đức và Nhật trưởng rẳng sẽ đi đến một đòn chung, đóng một vai trò như nhau thì cũng vào một lúc bị xóa bỏ tên trên bản đồ chính trị thế giới. Nhưng hiện nay tám năm rồi, con đường chính trị của thế giới vẫn xoay quay một cái trục đã gãy nát.

Ở phương Tây, vẫn đề kỷ nghệ và quân sự hóa nước Đức, được đặt thành một vấn đề quan trọng vào bậc nhất trong tất thảy các vấn đề khác. Ở Á châu ngoài vấn đề chiến tranh ở Triều Tiên và Đông Dương, nước Nhật phục hưng vẫn là chìa khóa then chốt của tình thế hiện nay.

Nhưng bộ mặt của nước Nhật trong năm 1953 như thế nào? Bộ mặt của những võ sĩ đạo hay những thương gia? Và bộ mặt thật dưới tấm mặt nạ đó như thế nào?

Mấy năm chiếm đóng, người lính Mỹ đối với dân Nhật thân thiết như tinh anh em. Thân thiết đến nỗi các trẻ không cha càng ngày đến chật nhung trại mồ côi. Các trẻ đó dù màu da: đen, vàng, trắng có lẽ chỉ làm ý nghĩa lòng đùa đê của Mendel (1) và cũng làm cho dịu bớt lòng căm thù giữa những giống màu da khác nhau.

Người Mỹ đưa lại cho dân Nhật hai

phức tạp vẫn đề: tự ty mặc cảm, và chống vi trùng.

Ở hải cảng Yokohama cũng như các đường ở Tokio, hành khách đều bịt lèn miệng một tấm băng lọc vi trùng.

Ở đây, người thợ làm việc như một cái máy, lương hè hơn ở tất cả mọi nước.

Người Nhật ngày nay mất cả thần thánh. Hoàng đế Hiro Hito vẫn đưa mũ phớt như mọi người để chào dân chúng, nói tiếng Anh, giọng rất Mỹ. Hoàng đế không phải là con của « mặt trời » mà chỉ là một người cai trị tổ quốc.

Những người trong hoàng gia cũng mất chỗ ăn trên ngồi trước. Những cựu hoàng tử, có người đi bán cá. Vẫn đề sinh sống làm cho các ông phải bỏ

rời tây, nhạc Nhật cứ dần dần như chim hót. Ra khỏi tiệm khiêu vũ, trai gái lại cặp kè tay nhau như bất kỳ ở một trường nào bên Mỹ. Trước chiến tranh, một cùi chỉ như thế không thể nào tránh được dư luận kích bác.

Trước khi trở về khu phố tội tàn của họ, người Nhật thường lảng vắng một hay hai giờ trong một tiệm nhảy trong hàng ngàn tiệm nhảy thiết lập quanh các nhà ga của kinh đô. Họ tổn chừng nửa đô la (200 đồng tiền Nhật) là lên được chót vót từng lầu thứ 6 một câu lạc bộ, ở đó trong một giờ họ tha hồ mà ngắm các cô gái đẹp của kinh đô và cũng là một dịp để ngắm các cô ăn mặc, gần như lỏa thể. Song đó cũng là một thứ bắt chước mà lớp người bảo thủ ở Nhật cho là « dân chủ ».

NHƯỚT BÔN 1953

GIANG TÂN thuật

hết cái tinh trưởng già qui phái của mình.

Giai cấp tru tiên không còn được tru tiên nữa. Người thợ ở hảng thép Yawara hay người thợ in tờ nhật báo Mainichi, (một tờ báo phát hành hơn 5 triệu số) vào các nghiệp đoàn không chính trị để đòi thêm lương mỗi tháng 38 mỹ kim, đòi được như vậy mà không tranh đấu với cảnh binh đe đến nỗi thất bại.

Quá khứ của xã hội Nhật như tàn dần: lẽ nghi, y phục, văn thơ... lớp người trung lưu còn giữ lại, còn đại đa số đã di theo hướng làn gió mới của nước người mà không cần biết làn gió đó nóng hay mát, khô hay ướt thế nào cả.

MỘT SỰ BẮT CHƯỚC ĐẾN TỨC CƯỜI:
BẮT CHƯỚC DÂN CHỦ

DÂY là một sự thật. Người Nhật bảo thủ cho là dân chủ, tất thảy tập quán hàng ngày mà lớp thanh niên của họ « vay mượn » ở người Mỹ. Họ quan niệm dân chủ là sống theo lối tự do cá nhân. Trên màn ảnh, các cô đào « thoát y vũ » của hai bên cạnh tranh nhau.

Một cô thư ký Nhật cũng mơ như cô gái Mỹ đến cuối tháng mua thêm một cái váy rộng lồng bong, đôi giày để thấp...

Chiều đến, 9 triệu cái máy truyền thanh cất lên những giọng hát bên kia

núi diều khiển bằng điện.

TRÒ CHƠI ĐIỀN HÌNH Ở NHẬT BẢN

SUMO là một lối vật ở Nhật.

Mỗi năm vào mùa xuân và mùa thu, các tay đòn vật tụ tập lại biểu diễn tài năng. Một người nào đến Nhật mà không xem một cuộc chơi « Sumo » là chưa hiểu rõ ràng nước Nhật. Một khu đất rộng chứa chừng 20.000 người chinh giữa là vòi dài. Có 4 cột trụ sơn màu. Trọng tài cầm trong tay một chiếc quạt ra lệnh cho đòn vật lại gần. Những lực sĩ đó thường cân nặng mỗi người chừng 130 kg. Họ chỉ đóng khố. Tóc bối, ngực nở trông họ giống như một người đàn bà. Tay họ trét đầy muối. Công chúng đứng xem gào như sấm dậy. Hai lực sĩ đứng mặt giáp mặt cách chừng 20 phân. Hai chân họ duỗi ra.

Họ giữ thế đứng như thế trong nhiều phút. Đôi lúc, họ đứng thẳng người, tay bốc thêm muối rồi lại rinh nhau.

Quần chúng la ó. Năm, sáu, bảy phút trôi qua. Hai bên vẫn rinh nhau. Trọng tài ra lệnh. Vai sát vai, hai đòn thủ ôm choàng lấy nhau tìm cách vắt nhau ra khỏi vòi dài. Công việc này chỉ làm trong 20 giây đồng hồ. Chỉ một cùi chỉ vòi cùng tàn bạo là một bên đã loại địch thủ ra khỏi vòng chiến đấu. Chính 20 giây chớp nhoáng đó là phản thắng bại. Thời giờ chờ chục, rình mò là để lập kế bầy mưu và tất cả sức lực tuôn ra trong vài giây, đấy là hình ảnh của nước Nhật. Nước Nhật vĩnh viễn mỗi năm lại thêm 1 triệu dân!



Y phục phụ nữ Nhật ngày nay.

MÀM XANH VĂN NGHỆ

TRAI THẾ HỆ

TAY xiết tay cùng tìm về một

hương.
Bếp vò chừng! Ôi sóng tóc hai mươi!
Hoa trên môi; mắt: nắng vàng tin

tưởng.

Đồng tâm ca lừng khúc nhạc say đời.
Trái chua chín sao nghe gần nứt rạn.
Anh! Anh ơi! Gió ngọc cuốn mây vàng.
Em! Em ơi! Trăng yêu vừa độ sáng.
Tim trao tình, trai thế hệ cười vang.
Người mắt bé, tôi nhìn qua biển giờ
Ô kia anh! kia bạn! ô kia em!

Vai gần vai không một giây chờ đợi.
Voi gach hòa bình lớp lớp cao thêm.
Da không màu, đầu vàng, đen, trắng,

đỗ?
Xe dời quay lối khác đẹp, lành hơn.
Gạt lầm xưa, xa lánh đường xe cũ.

VÂN LONG



Nơi kia một cõi thiên đường mở!
Sông núi run quỳ dưới sức trai.

ANH TÀI XẾ

CHUYẾN xe lửa, xuyên qua

rừng bắc nui,
Trước đầu tàu, tiếp sau nữa một vài

toa.

Trên quãng đường Dalat đến Kong-Pha,
Đầu máy nổ, sá kề gì sương gió.
Trong lò sắt, than hồng bay nhấp nhô,
Lửa bếp bùng phản chiếu ánh hào

quang

Cả con tàu đang xuống dốc nhẹ nhàng,
Đuổi điệu khêu của một anh tài xế.
Máy gầm gầm, bánh xe xoay xiết kẽ,
Lái tay cầm với vẻ mặt hiền ngang.

Anh ung dung đứng trước mấy ống

vàng

Da den xám, mồ hôi dầu đượm láng.

Từ bắp thịt nồi lên thân cường tráng,
Mắt sáng ngời, trên dáng mặt xương

xương

Trán nhăn co, mũi thẳng, chiếc hàm

vuông

Dày chịu đựng, vẫn luôn luôn rắn rỏi.

Vai anh rộng, ngực to, lưng thắt lại,

BÙI TRẠC



(1) MENDEL: Nhà thực vật học người Áo, sinh ở Hemzendorf. Ông có thí nghiệm về tính cách di truyền của thảo mộc.

Bọc khắp Báo chí Ngoại quốc

NHỮNG CÁI HẦM DÀI TRÊN THẾ GIỚI

Ở PHÁP, hầm xuyên qua núi Mont Cenis, giữa nước Pháp và nước Ý dài 12.849 thước, Hầm Somport, giữa nước Pháp và Tây Ban Nha dài 7.820 thước, Hầm Sainte-Marie-aux Mines 6.872 thước, Hầm qua đèo Braus 5.939 thước, Hầm Puymorens 5.118 thước, Hầm Nerthe 4.620 thước, Hầm Blaisy-Bas 4.100 thước.

Hầm dài nhất thế giới là hầm Simplon, xây dựng năm 1906, nối liền Thụy Sĩ và Ý dài 19.731 thước.

Hầm Apennis ở Ý dài 18.150 thước, Hầm Gothard (Thụy Sĩ) dài 14.984 thước, Hầm Loetschberg (Thụy Sĩ) dài 14.093 thước, Hầm Arlberg (Áo) dài 10.250 thước, Ở Bắc Mỹ có hầm Cascades dài 12.500 th. Ở Nhật có hầm Schiminizu dài 9.720 thước, Ở Úc hầm Attira dài 8.153 thước.

(Science pour tous Paris)

LUÂN ĐÔN CÓ NHỮNG GÌ?

- 9027 tiệm ăn
- 1181 nhà hàng
- 2631 nơi chơi bi-a
- 5333 trùm quán và tinh ra một người dân Luân Đôn uống mỗi năm trung bình 72 lit la-vé và 4.5 lit sữa.

Các bạn hồn cũng đã rõ dân số thành Luân Đôn nhưng các bạn phải thêm vào đó 2.700.000 con mèo và 500.000 con chó.

Giải trí cho dân trong thành phố thì có:

- 238 rạp xi nê
- 50 trường hát và nhà hòa âm
- 4.140.268 máy phát thanh
- 174.378 máy vô tuyến truyền hình
- 120 công viên choán 4.800 mẫu tây.

Và thi giờ dân thành phố Luân Đôn làm việc như sau :

17	phần trăm bắt đầu làm việc trước 8 giờ
34	- - - - - 9 giờ
38	- - - - - lúc 9 giờ
43	- - - - - 6 giờ

Ngoài ra tinh trong mỗi năm có 623 người bị chết và 36.000 bị thương trong các tai nạn xe cộ ngoài đường. Có 10 triệu bức thư được phát ra cho dân trong thành phố còn năm 1950 có 603.000 người ngoại quốc viếng thành phố. Luân Đôn có cà xe 7.000 chiếc xe hơi 4.765 xe điện và 39.111 xe lửa.

Cuối cùng ; ở Luân Đôn mỗi năm mặt trời chiếu xuống thành phố 1160 giờ, 34 giờ thành phố chim đâm trong sương mù.

(Aux écoutes, Paris)

CUỐNG PHONG NĂM 1950

Ở MỸ

TRẦN GIÓ NÀY, với tốc độ 410 cây số một giờ đã lùn cho phần đông các hàng bão kê đóng cửa vì phải bồi thường đến hàng mấy trăm triệu Mỹ kim.

Ngày 25 tháng 11 năm 1950, một người đang ở ngoài đường phố New York bỗng cảm thấy mình bị lột trán. Áo, tóc, nón thoáng cái đã mất hút...

Cũng trong lúc đó, phía bên kia sông Hudson, một đám cháy đang di vào nhà thờ. Thi thình tiếng giòi thời tạt vào thành đường mành quá đèn nói quẩn áo của mọi người rách bươm cát ra. Cỏ dâu phải chạy trốn vào giang đường cùng với các phu dâu khác và vùi đồ mặn lại bằng kim gam.

Đó là 2 chuyện bất thần xoàng xĩnh trong những trường hợp kinh khủng xảy ra bởi con « giận dữ » của không trung trong vài giờ đã quét sạch 13 tiểu bang phía tây từ Virginie đến Maine làm cho 40 triệu người phải ăn năn, trốn tránh, kêu gào, cầu nguyện cũng không khỏi thiệt mạng cứ 300 người.

Sau cuộc diễu hành Climat kết luận : Trận gió tháng 11 đó là một chuyến động gồm ghีe và dữ dội hơn hết từ xưa đến giờ. Ở các khu kỹ nghệ Hiệp chủng quốc, hầu hết là tai nạn từ nhà gạch đến xe cộ, từ cây cối đến mìn mỏ. Hàng ngàn ngôi nhà bị bóc cát ngôi, đá, « tòn », hàng trăm chiếc xe bị beng xé khói chòi đậu, hàng vạn cây ăn quả gãy hép, tróc gốc, nghiêng ngả. Tính ra trong 1.500.000 gia đình xin lỗi thường thiệt hại 62 hàng bão kê phải trả đến 450 triệu mỹ kim về những món rẽ mạt như eát kính bị bay bô khói súng mìn của người cận thị, vải cái ghē từ từng lầu thứ 16 bị quang gãy xuống đất, một bộ áo quần bị dầu nhớt văng vào nhôp nháp một con chó bị cảnh cửa và vào bê đầu đến những món dát tiền đồ sộ như một chiếc du thuyền bị bể nát ở Long Island, một ngôi nhà bị beng lên ở Delaware, một phi cơ bị hất ra khỏi nhà chứa ở New Jersey, nhiều gian hàng quán áo bị bay mất ở Philadelphia, những hộp ngọc trai đang bao trong lò bị vứt bê nghiêm xuống lò, 80 tấn lưu hoàng đỗ tung toé ra đất, một túi lầu bị sụp đổ ở Pennsylvania, những bức vẽ giá trị bị rách mướp ở Trenton, hơn 200000 cây cột và tayen điện thi khập nơi bị gãy ngang v.v.

Về miệt bờ thí, ngoài những thiệt hại do trận gió ác liệt gãy rã lại còn bị sóng bê dung lấn, cào nguyên tảng xóm, lồng ra khói thám... Ở Altoona, luồn gió đang luồn nồng dày đặc gãy phai một đám mây lạnh từ xa trời và hòa thành tảng mây đà và tảng lòn tuyết, già rói râm rạp xuống làng mạc gãy thành cuộc thiệt hại hơn 20.000 mỹ kim.

Trên mỗi bàn kê khai thiệt hại của từng khu vực, người ta thấy những con số gần giống nhau là tai nạn gãy bởi một trận dội bom không lò của phe nghịch. Để hoàn thành lại như cũ, những nạn nhơ kia phải cặm cụi kiêm thiết烈 it lâm là 3 năm.

(Constellation)

SỐ VẢI ÁN ĐỘ VÀ NHẬT BẢN
XUẤT CẢNG MỖI NĂM

NĂM 1950, Án độ xuất cảng đến 1.111.746 cây số vải. (3 lần khoảng cách từ Trái đất đến mặt trăng). Nhật là nước thứ hai xuất cảng vải nhiều sau Án độ, 1.061.178 cây số.

(« Point de vue » Paris)

NUỚC PHÁP CÓ BAO NHIỀU XÃ?

NUỚC PHÁP gồm có 22 xã hơn 100000 dân cư, 385 xã dân cư từ 10000 đến 100000, 2294 xã từ 2000 đến 10000 dân cư và 35.282 xã dưới 2000 dân cư. Có chừng 10 xã không có người ở.

(« Noir et Blanc » Paris)

ĐỘ CHÁI MẶN Ở CÁC BIỂN

Ở CÁC BIỂN độ chát mặn thay đổi rất xa. Ở Hồng Hải mỗi lit có 54 gờ ram chát mặn, ở biển Baltic chỉ có 7 gờ ram chát mặn trong 1 lt.

LỐP NUỚC ĐÁ TRÊN LỤC ĐỊA

Ở ISLANDE, nước đá tan, xuất hiện mặt đất mà từ 600 năm nay không hề thấy.

Ở Groeland, nước tan lùn hết nên quang cảnh cũng thay đổi hẳn. Người ta tìm thấy nhiều cái hang còn sót lại nhiều quần áo của lớn người đã đến đây tiên ở xứ này.

Ở Alaska, nước đá lùi 400 dặm Anh mỗi năm.

Tư Tưởng

Hạnh phúc ở đâu ? Ai cũng tìm nó mà không ai thấy, suốt một đời, người ta chỉ theo đuổi nó mà đến lúc chết, người ta vẫn không bắt được nó.

M. Marquer

VÀI ĐỊNH NGHĨA

Lời khuyên : của bố thi không tốn kém.

Người nhất : chỉ nghĩ bằng cặp chân khi gặp sự hiềm nghèo.

Lé pháp : Hình thức để chịu nhứt của tánh già dối.

Từ lúc mới ra đời cho đến 18 tuổi, một cô gái cần có cha mẹ hiền, từ 8 đến 35, một tủ áo thật đầy đủ ; từ 35 đến 55, một cá tính. Sau 55 tuổi, một số bạc gối băng thật nhiều.

(Irish DIGEST), DUBLIN.

Một ông mục sư Ái nhì Lan thuyết đạo :

Say là một tội nặng. Nó xúi các con bắn anh chủ quán rượu. Và vì say, các con sẽ bắn hụt.

(Every BODY DIGEST)

Loi.dres

Ái tình cao thượng là một khâu súng lực người ta không hay dã nạp dạn rồi.

(Weekly ECHO), Londres.

Trên đời này không có ai là hoàn toàn lỗi. Chính một cái đồng hồ ngừng chạy trong một ngày cũng chỉ đúng giờ được hai lần.

(QUOTE), Londres

Cuộc sống là 1 thung lũng nước mắt. (Malthus)

Con người sung sướng chẳng phải ở sự tự do mà ở sự tuân theo nghĩa vụ.

Gide

Chỉ có người nhân nên mới có địa vị cao, chưa có kẻ tiêu nhân mà có đạo nhân bao giờ.

Nếu minh giữ lẽ được 1 ngày thi thiên hạ đã về với đạo nhân rồi.

(Không Tứ)

Một người đàn bà đẹp thỏa mãn đôi mắt. Một người đàn bà tốt thỏa mãn trái tim. Người này là một đồ trang sức. Người nọ là một kho tàng.

Napoléon

CÙNG lâu rồi, những cặp mắt đã đề lại những « vì sao tình cảm » trên tấm lòng.

Nói đến đôi mắt có sao, người ta thường nghĩ đến đàn bà. Tại sao chỉ nghĩ đến đàn bà ? Hồi mắt nào trớn lệ, bao giờ cũng là đôi mắt đẹp và dễ đem đến nhiều tình thương. Mắt càng ướt.. trôi càng trong lành.. và sao càng sáng tỏ. Nhưng đôi mắt ướt của

Đêm đêm, trời lặng, gió lành, nằm ngửa mặt nhìn ngàn trời sao, lòng người êm dịu một cách kỳ lạ.

Nền trời xanh thăm tựa một biển cả mênh mông ; những vì sao lấp lánh như những lá thuyền, những gợn mây là những con sóng nhỏ, phân định dòng nước ngược xuôi. Nằm sát mặt đất mà tưởng như đứng đinh non cao nhìn ra đại hải.

Những lá thuyền li ti xé dịch dọc ngang, cái xé dịch chỉ thoảng nhẹ như chút hoài nghi. Mắt người không thấy được. Nhưng lòng người làng làng say một cuộc viễn hành. Trong tu duong, đẩy lên những bụi đường ; và chửi đầy dừng chân nằm lặng bên bờ hồ mát ngọt.

Bụi đường nhẹ lấp không đủ xóa lấp nỗi niềm. Nhưng cuộc đời đã kết bụi thành màu sắc. Màu sắc đọng trên tâm tình như kim nhũ in trên hình ảnh. Tâm tình thoảng hiện lấp lánh như những vì Sao. Đường nét mòn cạnh không đủ sắc bén làm chảy máu tâm lòng.

**

LÂU rồi, những giọt mồ hôi nhỏ trên đường đời, tia cạnh như những vì sao. Những vì sao nối dài, đánh dấu bước đi, chập nhèm từ lòng mẹ, bờ ngõ bước vào đời và báng khuênh về huyệt mã. Mỗi con người đi về huyệt mã đều có một chuỗi hột sao. Chuỗi hột sao kết tinh từ nỗi me bắng giọt nước mắt nhỏ trên lòng bàn tay, và chấm dứt bằng giọt nước mắt rơi trên ván quan tài.

Giữa lúc thoát thai và giờ quá vắng, đời người đếm biết bao nhiêu giọt mồ hôi, nước mắt. Mồ hôi và nước mắt biểu hiệu cho lao khổ và đau thương, mà cũng biểu hiệu cho sicc sống. Con người không đỗ mồ hôi và nước mắt trong đời mình là con người bắng gỗ. Chất gỗ mắt lấp lấp nháy sống của thân cây và tan rã lẩn vi mục nát. Người đó có cũng như không.

Mỗi con người đi qua thế hệ đều có mang theo ít nhiều « vì sao tình cảm » trên tấm lòng.

Cần gì phải là đôi mắt ướt của người đàn bà ! Đôi mắt nào trớn lệ bao giờ cũng là đôi mắt đẹp và dễ đem đến nhiều tình thương. Mắt càng ướt.. trôi càng trong lành.. và sao càng sáng tỏ.

Nhưng đôi mắt ướt của

người đàn bà, thường tình, chỉ làm róm máu tâm hồn !

**

ĐAU thương nhất là nhìn một chiếc sao băng. Một ánh sáng kéo dài rồi chợt tắt trong nền trời thăm thẳm gợi cho lòng người một nỗi bàng hoàng. Chuyện đời thường nói : « Một chiếc sao băng là một người quá vắng ». Hơn thế nữa : là một lá thuyền trôi, chim său tận đáy biển mênh mông. Lá thuyền chở tình người, chuyện đời và bao nhiêu dì vắng...

Nhìn một chiếc sao băng mấy ai không luyến tiếc mông lung và cảm thấy hãi hùng ! Nói chi cả một Mùa sao băng ! Nhân loại mất bao nhiêu là tình cảm !

**

NGƯA lòng bàn tay nhìn những đường chỉ dọc ngang, ai cũng muốn tò mò tự tìm lấy kiếp mình, dọc lòng đời mình. Lòng bàn tay tựa như hồ nước những chỉ tay là những con sóng lẳng lặng. « Đường tình cảm » thường là con sóng xô hờ nhất.

Bản khoán tim những bóng sao quanh nét sóng. Sao vừa là tin lành vừa là bất hạnh. Nền trời sao là lòng bàn tay mở rộng. Mỗi con người tìm đời mình trên lòng bàn tay. Cả thế hệ dọc kiếp mình trong trời sao sáng.

Dẫu chữ thập hiện dung trên chõ bàn tay mang phước lành cho kiếp người. Vì sao sáng mọc đúng mùa dem yên vui cho nhân loại.

Mùa sao băng làm khiếp sợ con người và gây bàng hoàng cho thế hệ.

Hãy cầu nguyện : Mùa sao băng đừng đến nữa !

Bedm đêm, ai lanh phản thấp sảng ngàn sao ?

Bè con Người yên vui ?

Bè Thế hệ thanh bình ?

LƯU NGHĨ

Thằng Ba đi khám bác sĩ. Nó khai :

— Thưa bác sĩ, tôi bị đau thận, đau dạ dày, và đau lưng.

Bác sĩ bảo nó hãy cởi quần áo ra, nô bèn đáp :

— Cởi quần áo ư ? Tại sao vậy. Thế bác sĩ không tin lời tôi nói à ?



Này mìn, anh thử sờ xác nhá, chép mình dấy !

ĐỜI MỚI số 6



TÙY BÚT

MÙA SAO

của LƯU NGHĨ

Sống mà không làm việc, không thương yêu là không đáng sống. Và ai cũng có bốn phận cầu nguyện :

Đời sống Thanh Bình.

Tặng các em ruột thịt thân yêu

bệnh hoạn — con bệnh hoạn của Lý Bách nhảy xuống đáy sông bắt nắng trắng.

Nói đến luyến thương phải nói cái gi rộng hơn hờ mắt. Quanh một vì sao lấp lánh, còn cả một vũ trụ bao la, có giòi lành, có giòng tố, có ánh sáng dịu hiền, có mây ngàn hiu hắt. Sau hờ mắt còn cả một « sa mạc tình đời » chiếc sao trong mắt chỉ là hột bụi kim cương.

Mỗi con người đi qua thế hệ đều có mang theo ít nhiều « vì sao tình cảm » trên tấm lòng.

Cần gì phải là đôi mắt ướt của người đàn bà ! Đôi mắt nào trớn lệ bao giờ cũng là đôi mắt đẹp và dễ đem đến nhiều tình thương. Mắt càng ướt.. trôi càng trong lành.. và sao càng sáng

NHỚ LẠI MÙA XƯA

« Trưa nào nhắc lại truyện xưa... » — T.K.

Từ bùa anh ra đi...
Lúa chém nhầm vụ hái.
Nay anh vẫn chưa về
Mà lúa đã đâm mầm mẩy tím hoa!
Mẹ già tóc bạc sương pha,
Buồn anh xa ngái mà da ngắn mờ!
Có những đợt cau tor
Phát cờ lá đậm.
Vì trông anh về nên bớt thèm vài phần!
Nhìn cây mạ iuốt cao dần.
Lòng em tưởng nhớ đến lần bên nhau:
« Bùa nở em ăn cau...
Em cười, (trời hòn mảu !)
Nhớ cả áo quần, nên anh nỗi cău hờn
em.

Anh bảo : « Không yêu em...
Nếu còn theo thói nghịch. »
Em buồn. Anh với xích
Đến cạnh, cầm tay em...
Nhìn đôi khoé, lè uốn mềm,
Anh vờ nhăn mặt để cầu xem em cười.
Một bùa nứa : Ngoài « cười »
Trắng rãnh soi như trời.
Rót xuống làng, nூo dưới, miền xa.
Em mơ chỉ giải Ngân hà,
Anh cười trông chiếc sao sa lung trời.
Trắng vàng dịu cúc roii... roii...
Nhìn em, anh nói : ... cuộc đời quá
vui ! »
Em trông mây bạc, ngâm ngùi



Cầu rằng gió thổi dạt mùi xa xôi.

Nhưng ni cơ sự đã rời !
Mình em đơn chiếc, pha phôi tháng
ngày.
Con dài, bồng trên tay.
Vật vờ cơn gió lay...
Nhìn xa, em buồn nhớ
Thương anh trọn tháng ngày.
Hôn ni lòng ngập nắng say,
Riêng lòng em lạnh, đắng cay duyên
mình !
Chàng ơi ! ai dệt mộng xinh,
Cho đây đôi lúa, nூo tình lúa đời ?
Riêng ta, kẽ bẽ người đời,
Bày chí ra « rúa », hỏi Trời cao xanh !

ĐỨC NHƠN

XÁ CÁCH

Kè ở nơi nào, kè cuối thôn,
Mà tình xa lạc mẩy mươi truông.
Giờ đây ta cách đôi bờ hoi,
Nay cách xa nhau mẩy dặm cồn ?

Bô héo vườn rau, bô xóm làng,
Có nhớ quê nhà từ dạo đó.
Cầm thù hoen đục nước trảng giang.



Có người áo rách nghìn phương ấy,
Đi dệt áo lanh với gió sương.
Bến nước đều hiu còn tiếp bối ;
Đời chum khói lúa, khuất què hương.

CHÂU LIÊM

VĂN NGHỆ SĨ,

TÙ bao lâu nay một mối lo áu đe
nặng lên tâm hồn một số đồng chúng ta,
những kẻ hăng thiết tha yêu quý văn nghệ. Đó là mối lo trước tình trạng thấp
kém và bẽ tắc của nền văn nghệ nơi đây
thành chúng ta đang sống.

Trước đây chúng ta đã từng hân hoan
tiếp đón một phản ứng tốt lành của một
số anh em : nhóm « chống sản phẩm
đầu độc tinh thần dân tộc ». Công việc
của nhóm này, về một phương diện nào
đó, đã mang lại ít nhiều kết quả, văn
chương trên báo chí đã thấy bớt phần ô
uế. Nhưng ngoài cái việc tìm bắt một vài
con sâu trên ngọn ấy, chúng ta chưa sẵn
sóc chạy chữa một cách thật chu đáo,
đến tận gốc rễ, cho cái cây văn nghệ của
chúng ta đang khô héo gần mòn :

Nhìn lại sách báo xuất bản trong thời
gian gần đây, ta vẫn thấy văn nghệ khốn
đốn trong cảnh nghèo nàn. Hơn nữa,
những triệu chứng gì của một nền văn
nghệ phả sản đều thấy lẩn lướt xuất hiện
lại. Những nỗi niềm thương nhớ vu vơ,
những buồn giận vờ vắn của một nhóm
người ăn không ngồi rồi sống lại quanh
những cốt truyện rất xa với thực tế ;
những tiếng thở dài não nuột chân chường
của những kẻ đang đi tìm quên lảng trong
mộng ảo và ngay cả trong thực tế của
cuộc đời. Gần đây một loạt tiểu thuyết cũ
kỳ giả nua từ nội dung đến hình thức lại
được một số các nhà xuất bản đem in lại
không ngoài cái mục đích thấp kém : làm
tiền. Đó là chưa kể trên báo chí hàng
ngày, những anh chàng Bách sĩ ma, Hiệp
Liệt, sau một giấc ngủ mấy chục năm lại
được người ta lôi dậy cho nhập bọn với
những chàng hiệp sĩ lối thời đang mưa
men với áo gấm, súng lục, xe hơi xị gá
để giúp cho con em chúng ta xây dắp
những giấc mộng anh hùng... rom.

Trước những sự nghèo nàn đó, người
ta đang tìm kiếm những kẻ chịu trách
nhiệm và đang bồi rỗi trong một cái
vòng lẩn quẩn : người viết thi cho rằng
kẻ đọc kém cỏi không biết chọn lựa,
người đọc thi cho rằng kẻ viết tim cách
kích thích những thị hiếu thấp hèn của
độc giả. Rồi gần đây, trên mặt báo một
vài văn nghệ sĩ lại tự minh oan, bảo
rằng : « Đó là lỗi tại xã hội, vì văn nghệ
là sản phẩm của sinh hoạt xã hội ! »

Tôi đồng ý một phần nào với các bạn
ấy, nhưng tôi thấy rằng nỗi thắc mắc
của chúng ta đang đòi hỏi một sự giải
đáp sâu rộng hơn nữa. Xác định căn
nguyên của sự bẽ tắc nghèo nàn của
văn nghệ một cách quả vẫn tắt như thế,

chưa đủ ! Phải tìm cho văn nghệ một
ối đi, một nguồn sinh lực mới ; và vì
tôi muốn đặt ngược lại vấn đề : Thời
cuộc Việt Nam hiện tại có phải chỉ cho
nhép văn sĩ của chúng ta sản xuất những
ác phẩm thấp kém, yếu hèn ?

**

BÁY giờ, hẳn không còn ai nghi
gờ cái chân lý : văn nghệ là sản phẩm
của đời sống xã hội. Nhưng chúng ta cần
tết qua cái lịch trình tiến hóa của xã hội
với một quan điểm động đẽ có thể đặt,
notted cách đầy đủ và chính xác, mỗi tượng



NHỮNG TÊN NÔ LỆ CỦA THỜI CUỘC ?

của THANH LƯƠNG



bước đầu tranh
xây dựng đời sống
xã hội. Đó là cái sứ
mệnh tiền phong
cao quý của văn
nghệ sĩ trước lịch
sử.

**

BÁY giờ, nhìn lại
cái hoán cảnh xã
phim cao bồi ? Đâu phải chỉ có những
con người quá no đủ nhàn rỗi phê phán
lên xe xuống ngựa, hoặc nhốn nhոn trên

hội quanh ta. Chúng ta không quên rằng
chúng ta đang sống giữa một nơi mà
người ta quen gọi là đô thành hoa lệ.
Nhưng dù sao cái xã hội quanh ta hiện
tại đâu phải chỉ có những kẻ ăn không
ngồi rồi để thương nhớ vui vui ? Đâu phải
chỉ có những kẻ cố tình quên lãng tránh
thực tế, tiêu dao năm tháng với
một mớ triết lý rẽ tiền, coi nhân tình thế
sự như một trò chơi ! Đâu phải chỉ có
hạng thanh thiếu niên, tóc đang xanh mà
đã sớm khô nhả sống, chỉ còn biết nuôi
dưỡng giấc mộng anh hùng cá nhân của
minh bằng truyện trinh thám, kiếm hiệp,

các hè phố ra vào các cửa hàng xa xí phẩm?

Bên cạnh cái thiểu số « đình »
vào xã hội đó còn có vò số những kẻ
thức giả ở mọi tầng lớp nhân dân hàng
ngày quan tâm đến từng nhip biển
chuồn của xã hội, từng bước đấu tranh
của dân tộc. Còn có muôn ngàn thư
thuyền đầu tắt mặt tối trong xưởng máy
trên biển tàu, còn có úc triệu nông phu
đang trói mồ hôi trên luống cây để
mang lại ấm no cho xã hội. Còn có biết
bao nhiêu thanh niên đang sống cuộc đời
gian khổ nơi tiền tuyến để bảo vệ tự do
cho đất nước, hòa bình cho nhân loại !

Tại sao văn nghệ sĩ của chúng ta lại
không nói lên được những thắc mắc,
hoài vọng chính đáng của lớp người thức
giả ấy ? Không ca ngợi được đời sống
lành mạnh xây dựng của đám người
kia ? Không hát lên được bản
trường ca hùng tráng của những người
chiến sĩ tiền tuyến, những đứa con trong
sạch kiêu dũng của giống nòi ?



Hội nghị Liên Hiệu Quốc làm gì đây ?

SAIGON NÓI GÌ?

(tiếp theo trang 17)

Mưa... Mưa đúng giờ. Hạt mưa rất là thẳng thắn. Đến mưa cũng có trật tự, cũng có khoa học, có phương pháp. Và nhất là mưa lại rất mau : hình như mưa cũng « nóng tính ». Thảo nào đồng bào Nam phần chẳng sẵn óc thực tiễn, và chẳng... nóng tính ?

Mưa...
Có người đang hai bàn tay ra đón những hạt nước như... đón người yêu. Rồi ngâm rắng : « Yêu nhau khó nhứt khi mong đợi. Một khắc dài hơn một kiếp dài... ». Phải, có là người hàng mươi năm liền ở nơi rừng xanh núi biếc, rồi lại được ăn một cái Tết ở ngoài Bắc, được hưởng cả một tiết Xuân, tức là tiết mưa phùn, ở hè phố Hà Nội rồi thì mới hiểu cái nỗi niềm mong mưa và nhớ nước... mưa là như thế nào ? Chao ôi ! những giọt nước mưa đầu tiên của Sài thành chán mười hai đêm liền, phản sắc cù héo đi, mà phản hồn thi công như bốc thành khói... con người nó cứ như loáng ra ấy thôi... Thế rồi, hôm nay trời mưa. . Thi có thủ không cơ chur. Bi chơi là phải. Bi sở thú... thi quả là... lâm thú và quả là... thủ lâm a... Các mái nhà thành phố cứ đỏ như mùng quẩn, trong tra những miếng stra... trời chừng ăn được, mà ăn vào chắc là mất ruột lâm lâm... A ha ! ăn ngồi Saigon dưới trời mưa...

Mưa Saigon... Những khuôn mặt trai soan... Những tấm thân minh lắn cá trám... Những tà áo mầu phấp phới trên những cõi xe máy.

11-53

Tối qua, đã khuya, một chinh khách Bắc cùng nhiều chinh tri gia Nam thảo luận về tin « thả mòc đồng Bạc Đông dương (dérochage de la piastre Indochinoise) ». Thi dĩ nhiên là đằng sau câu chuyện này phải có chuyện đầu cơ thời thế.



H.H.T. nhứt định lãnh đạo phong trào chấn hưng Phật giáo ư ? Phải, đến các ông kỹ sư Bách khoa ở Pháp cũng còn trường chay huống chi đây chỉ mới là một vị Cử nhân toàn. Thật khó mà hiểu nỗi được các nhà tri thức Nam... không ! Tất cả các nhà tri thức của khắp thế giới đều như H.H.T. cả. Thảo nào tại Đệ Tam chúng chẳng lên án là lạ lóng.

Nhà chiếu bóng phố Lê Lợi. Đặc biệt chiếu luôn một mạch ba giờ liền. Trong khoảng đó mưa vé vào xem lúc nào cũng được. Thành thử có nhiều khi — may hay không may? — được xem đoạn cuối trước đoạn đầu, nghĩa là như người được biết trước cái trước hiện tại, thành thử liên miên minh có cảm tưởng như người đi xem bói mà lại tin chắc ở lời đoán của thầy bói... Rồi kết luận là : biết hậu vận cũng chẳng lấy gì làm thú, trái lại, lần đầu lại thấy bức minh vi... biết trước, nó mắt, mắt cái thù... ngạc nhiên đi... Các nhà chiếu bóng thường trực có lẽ rời làm hại cho các nhà trường số nhiều... Bây giờ đến chuyện phim. Dân Nhật đã tạo ra nổi phim Rashomon, thì dân Nhật quả là không túi hồ. Còn dân Balan đã tạo ra nổi phim Chân lý không có biên cương, thi thực cũng là một vinh dự cho cả những người Balan đã chết.

Hơn nữa, thấy hai cuốn phim Rashomon và « Chân lý không có biên cương » đều được phần thưởng lớn ở Venise thì ta phải công nhận rằng : loài người chưa đến nỗi sa đọa lầm đâu : Ta còn có thể tin được ở sức muôn tồn tại của loài người.

Saigon còn khá nhiều cửa hàng bán sách báo có giá trị cả về hai phương diện nội dung lẫn hình thức. Hơn nữa, Saigon cũng còn nhiều người thích và biết đọc sách, và biết và dám cho người quý sách mượn sách xem, trừ có một vị nọ « tịch trù » được một bộ sách cõi ; nghe đâu rất hiếm, cho nên có một học giả nǎn nǐ đòi xem mãi chủ nhân kinh báu kia cũng nhất định không chịu rời... con chim biếc của mình ra...

Saigon có nước mưa, Saigon có người đẹp, Saigon có nhiều chiến sĩ cách mạng, Saigon có Sở Thủ, Saigon có nhiều sách hay... Ai ngờ Saigon nghèo thì ai ấy... nghèo trí tuệ lắm.

Đồng bạc tự nhiên (?) hạ giá thế này thì rời mọi thứ hàng hóa cũng tự nhiên (?) lên giá mốt... Thế là tự nhiên (!) chúng cháu hóa ra nghèo đi mất gần nửa phần gia tài, gia tài đây là một số tiền nhỏ nhặt chúng cháu dành dụm được, thưa ngài.

A lô ! A lô ! Vàng từ sáng đến giờ (chin giờ sáng) lên ba bốn giá rồi... Sưa đang bẩy, tám đồng, giờ lên mười ba mươi bốn đồng, mà lại đang con lên



Biện - pháp xử-dụng năng lực ánh sáng mặt trời

THEO bản báo cáo của một Ủy ban nghiên cứu thuộc bộ Nghiên cứu Khoa học và kỹ nghệ của Anh Quốc, phương pháp dẫn dí nhất để xử dụng sức nóng mặt trời làm ấm nhà cửa là để cho ánh sáng ấy tràn qua các cửa sổ.

Bản báo cáo thêm rằng trước kia ít người chú trọng đến phương pháp này và kỹ nghệ nhiên liệu đã bị ảnh hưởng tại một vài thành phố có những tòa kiến trúc có cửa sổ rộng.

Dưới sự hướng dẫn của Bác sĩ E. C. Bullard giám đốc phòng thí nghiệm và lý học Anh quốc, Ủy ban này đã đưa Bộ Nghiên cứu Khoa học và Kỹ nghệ Anh chỉ định để điều tra về các biện pháp xử dụng nhiệt năng mặt trời và khuyến nghị xem Bộ Nghiên cứu Khoa học và Kỹ nghệ nên tự đảm đương lấy công cuộc nghiên cứu hay đỡ đỡ cho những tổ chức khác.

Ủy ban nhìn nhận rằng một máy hơi dùng đến cùi gỗ làm nhiên liệu có lợi hơn là năng lực lấy ở các loài động vật. Máy đó hiện nay đang trong vòng thi nghiệm.

Ủy ban đi đến kết luận là những máy hơi nóng dùng đến nhiệt năng của mặt trời không phải là những máy có thể áp dụng ngay mặc dầu ủy ban có nhiều điều kiện để lắc quan, song cũng nhận được chia sẻ là đáng hy vọng nhiều quá.

Bản báo cáo tiếp rằng nhiệt năng

cung cấp nước nóng trong nhà có thể lấy được trong những trường hợp thuận hợp nhất là tại những vùng nhiệt đới người ta có thể cắt nước uống với phương pháp phối hợp sức nóng mặt trời và một cái bơm hơi nóng. Ủy ban tuyên bố rằng tuy vậy ủy ban không cho rằng cần phải cải thiện phương pháp lấy nhiệt năng tại những vùng nhiệt đới để dùng trong nhà vì tại những vùng này ít có nhu cầu ấy.

Bản báo cáo nhận rằng không ai muốn làm bếp bằng nhiệt năng mặt trời khi có những phương tiện bình thường khác, nhưng tuyên bố rằng tại những vùng mà than, hơi, điện và củi không có, thì nên xây một cái lò lấy nhiệt năng mặt trời để có thể nấu thức ăn được. Phòng thí nghiệm vật lý học Quốc gia Ấn Độ đã xây một lò dùng đến một cái gương và một lò nấu bằng áp lực rất hoàn hảo, song bản báo cáo tuyên bố rằng hình như khó mà có thể sản xuất được nhiệt năng mặt trời với giá phải chăng để cho vừa với túi tiền của dân chúng miền Trung Ấn Độ.

Ủy ban khuyến nghị rằng Liên đoàn nghiên cứu Quốc gia phải xem xét một giao kèo có mục đích chế tạo một lò có sức sản xuất nhiệt năng trên một quy mô rộng lớn.

Ủy ban nhận rằng một máy hơi dùng đến cùi gỗ làm nhiên liệu có lợi hơn là năng lực lấy ở các loài động vật. Máy đó hiện nay đang trong vòng thi nghiệm.

Ủy ban đi đến kết luận là những máy hơi nóng dùng đến nhiệt năng của mặt trời không phải là những máy có thể áp dụng ngay mặc dầu ủy ban có nhiều điều kiện để lắc quan, song cũng nhận được chia sẻ là đáng hy vọng nhiều quá.

— Dùng thử. Chính phủ sẽ cấm xa xi măng cửa thôi...

— Chính phủ hết sức cương quyết gìn giữ giá cả...

— Thế thi phải lập cả một đội quan sát giá mốt...

— Cai trị bây giờ là một khoa học... cai vũ 11-5-53 này có một ảnh hưởng gang với một cuộc... đảo chính...

— Ta hãy can đảm đợi thời cuộc để nghị lực và binh tinh đổi phô.

— Lịch sử nước nhà bước vào một ống ngõ.

— Cần lái xe cho khéo, cho khôn, cho khéo...



ĐỜI MỚI số 60

Y HỌC |

BÌNH THẦN KINH

Những bệnh thường sanh ra các chứng đau khớp xương, kinh phong

Bộ thần kinh của người ta gây ra nhiều chứng bệnh nhứt. Điều này rất dễ hiểu vì bộ thần kinh chỉ huy hết những sự cảm xúc có quan hệ đến sự sống, từ những sự phát biểu của trí khôn, những sự cử động và hoạt động của cơ thể.

Người ta có thể tóm tắt cách cấu tạo của bộ thần kinh như sau đây :

a) Khối óc gồm có óc lớn, óc nhỏ và diễn túy nằm ở trong sọ. Chính nó điều khiển các sự hoạt động. Người ta gọi là cái đầu trong (en céphale).

Điển túy (bulbe) ở dưới bộ óc anh thông trực tiếp với túy xương sống, cân nặng lối 9 gờ ram.

Óc nhỏ (cervelet) ở chỉ huy những sự cử động theo ý muốn, cân nặng lối 110 gờ ram.

Cái óc lớn cân nặng lối 1.200 cho tới 1.300 gờ ram.

a) Nó tiếp nhận những sự kích thích do giày thần kinh sanh vật (neufs sensitifs) gây ra. Những sự kích thích này biến ra cảm giác. Nếu người ta đau nơi chân, tay, chính bộ óc làm cho đau.

c) Bộ thần kinh qui điều cách tự động, sự tác dụng về bộ sanh thục của cơ thể. Các nhà bác học đã thí nghiệm trên thần kinh con người và vật sanh ra cho tới lúc già, chết. Giây thần kinh là một sợi giây giàn mòn, có màu trắng lợt hay là xám sẫm.

Cái túy xương sống lớn bằng một ngón tay út, giày thần kinh ở dưới chơn lồng bằng một cây kim dũng đan. Những sợi giây thần kinh nhô như sợi chỉ, con mắt thường không thể thấy được.

Nếu một sợi giây thần kinh nhỏ bị cắt đứt hay là hở hông, một vùng trong thần kinh, hay là tay, chân có thể bị té liệt. Lúc đó, người ta biết cảm giác nǎa, it biết nóng, lạnh và cảm giác đau đớn. Những chứng bệnh về sự lưu thông này bị đánh bại huyết.

Các nhà mổ đã thử nói lại những sợi dây thần kinh bị đứt đoạn. Một cái xương gảy ra làm hai có thể lành lại được.

Một cái thứ thịt bị cắt đứt, đã rách làm hai nhung thứ thịt khác. Công việc hàn thương này sẽ làm được là nhờ sự kích thích do giây thần kinh gây ra.

Thường những giây thần kinh bị cắt đứt không thể lành mai được. Muốn nối liền những sợi giây thần kinh bị cắt đứt, người phải đặt một khúc giây thần kinh của thứ vật hay là của người do bác sĩ bao chế sẵn.

Không thể nào nối liền hai đầu giây thần kinh bị đứt đoạn; người ta chỉ làm những tế bào của hai sợi giây thần kinh kéo dài ra và nối liền với nhau thôi.

Những chứng bệnh về thần kinh rất nhiều. Bên nǎa nhẹ khác nhau. Người ta có thể bị đau lưng (lombago), nhung đầu ở một bên (migraine), lở ở mình (zona), té liệt ở phía thần (hémiplegie), sưng nơi máng óc v.v... Có nhung đứa con trai ban đêm mồ khóc, la. Các chứng ấy đều do bộ thần kinh gây ra.

Hiện nay, người ta thấy hiện ra nhiều chứng bệnh khác, như các chứng bệnh phong (apoplexie), mềm nơi chất éc, (gọi là bệnh long óc). Có nhung bệnh xán thịt làm cho hệ thống săn nhục (système musculaire) bị tan rã và trên té liệt.

Muốn tránh khỏi các chứng bệnh thần kinh, người ta cần phải ăn uống cho hợp vệ sinh, luyện thể dục cho kỹ lưỡng, theo lời của bác sĩ dặn.

(Trích báo « Semaine du monde »)

TAI SAO TIỀN MẤT GIÁ ?

SAU vụ đồng bạc bị đánh sụt giá, ta cầm tờ giấy bạc tự hỏi giá trị của nó ra sao ? Ủ, tại sao tiền mất giá ? Đồng tiền, dù là tiền giấy hay tiền bằng kim khí (vàng hoặc bạc) đều có hai thứ giá : mệnh giá (valeur nominale) và thực giá (valeur réelle).

Mệnh giá. — Mệnh giá là giá mà luật pháp đã định. Ví dụ đồng bạc Đồng dương, sắc lệnh ngày 31-5-1953 của Pháp định nó có 0 gờ ram 655 li vàng, mà 900 phần 1.000 là vàng thiệt (hay nói là vàng tuổi 0900).

Cái giá do pháp luật định chỉ là giá để tiện việc trao đổi đồng tiền của một nước với đồng tiền của nước khác. Thật ra người cầm tờ giấy bạc (sau khi chiến tranh) không thể đổi được ra số vàng mà pháp luật đã định. (Đầu lúc thái bình cũng không dễ đổi vì lẽ thi hành luật cưỡng bách lưu hành, hoặc vì lẽ chánh phủ định số tiền được đổi ra vàng phải cao lắm, không phải ai cũng có mà đổi.)



Tranh giành ảnh hưởng của tiền tệ

Đồng liu (Anh), đồng đô la (Mỹ) và đồng quan (Pháp) là 3 thứ giấy bạc tiêu biểu cho 3 thế lực thường dùng chạm nhau trong khối dân chủ. Trước chiến tranh, đồng liu mạnh nhất, hiện giờ đồng đô la và đồng liu thường tranh giành nhau ảnh hưởng trên thị trường quốc tế.

Đồng tiền cứ theo mệnh giá của nó thì lâm kinh cao quá. Vì dù đồng bạc Đồng dương ngày nay pháp luật định giá ngang một đồng vàng, số vàng này mắc hơn đồng bạc rất nhiều.

Nhà nước muốn cho tờ giấy bạc được người ta tin, bắt nhà băng dự trữ một số vàng hay bạc trong kho, gọi là trữ kim (encaisse métallique). Chánh phủ đã nhận giấy bạc là tiền trong nước thì phải bảo đảm cho tờ giấy ấy. Chẳng khác nào người nhà giàu đứng bảo lãnh một anh vay tiền với một chủ nợ.

Trữ kim bảo đảm cho tiền giấy, nhưng đến khi có chiến tranh, nhà nước phải dùng vàng mà mua đồ của ngoại quốc nên số trữ kim cũng hao hụt gần hết. Muốn giữ vững giá cho đồng tiền của mình, các nước phải có những phương pháp gay go song đắc lực hơn là có số trữ kim.

Thành thử tiền giấy chỉ còn liên hệ với số vàng dự trữ một phần nhỏ thôi, còn phần lớn trông vào thô sản trong nước, sự buôn bán, sản xuất.

Thực giá. — Thực giá là giá của đồng bạc trên thị trường. Thường khi đồng tiền do pháp luật một nước định giá chánh thức, đều có giữ được giá ấy trong phạm vi thực tế. Nó thường bị đánh giá rẻ hơn và trong trường hợp đó người ta gọi là giá tiền hụt.

Còn hiều nguyên nhân làm cho đồng tiền mất giá.

Nguyên nhân thứ nhứt mà hiều nhất là hiện giờ đều chung chịu là sự lạm phát (phát hành bạc giấy quá nhiều). Nước nào tham chiến hoặc cần phải lo phòng

thủ chiến tranh đều phải chi tiêu rất nhiều, nên in thêm giấy bạc.

Nguyên nhân thứ hai là thợ dịnh công làm giảm số sản xuất trong nước.

Trong thời chiến tranh, chánh phủ tiêu xài nhiều phải ăn thêm giấy bạc mà số sản xuất trong nước lại giảm đi, tiền còn mất giá nhiều hơn nữa.

Ở các trường hợp nói trên, mệnh giá của đồng tiền khác xa với giá thật sự của nó.

Vì đồng tiền mất giá hay sụt giá quá mà nhơn công được tăng lương bao nhiêu cũng không thấm với giá sanh hoạt tăng cao.

ĐỒNG BẠC ĐỒNG DƯƠNG VỚI ĐỒNG QUAN

ĐỒNG bạc Đ. D. ngày trước lấy bạc làm gốc (ngân bản vị) bắt đầu bị cột theo đồng quan bởi sắc lệnh ngày 31-5-1930 của Pháp định lại chế độ tiền tệ Đồng dương, lấy vàng làm bản vị. Mỗi đồng bạc bằng 10 quan tiền Pháp.

Trong suốt thời kỳ kinh tế khủng hoảng kéo dài từ 1931 đến khi bùng nổ chiến tranh thế giới 1939, căn bản của chế độ tiền tệ cũ vẫn tồn tại.

Trong khoảng 1940-1945, vì tình hình chiến tranh, Pháp in ra rất nhiều giấy bạc tại Đ. D. ở Pháp, đồng franc bị lạm phát sụt giá rất dữ. Đến tháng 10-1945, Pháp định lại giá bạc Đồng dương là 17 quan.

Đầu năm 1946, Pháp hủy bỏ giấy bạc 500 đồng do nhà băng Đồng dương đã in ra.

Tháng 10 năm 1947, Pháp lại hủy bỏ giấy bạc cũ 100 đồng cũng do Đồng dương ngàn hàng phát hành trong thời chiến tranh.

Tháng giêng và hai năm 1948, Pháp hai lần sụt giá đồng quan, nhưng đồng bạc Đồng dương vẫn định 17 quan.

29 tháng 11 năm 1950, một hiệp ước về Viện Phát hành giấy bạc Đồng dương ký tại hội nghị Pau, và bắt đầu thi hành từ đầu năm 1952. Nhà băng Đồng dương không còn quyền phát hành giấy bạc nữa.

Đồng phat lăng của Pháp làm tiêu chuẩn cho đồng bạc Đ. D. Theo hiệp ước Pau, đồng bạc Đ. D. phải ở trong khía vực đồng phat lăng, nghĩa là đồng phat lăng được coi là bản vị của đồng bạc. Số phận đồng bạc Đ. D. phải chịu chung theo số phận đồng phat lăng : giá tiền của Pháp lên bao xuống, giá tiền Đ. D. phải chịu ảnh hưởng lây. 11-5-1953, Pháp tự ý đán sụt giá đồng bạc Đ. D. từ 17 quan xuống còn 10 quan, không hỏi qua cả quốc gia Liên kết Đ. D.

H. D.

TIỀN BẠC VỚI TRẺ CON

Cha mẹ nên hà tiện hay rộng rãi?

ĐEM vấn đề tiền đặt trước trẻ con, mới nghe qua như một câu chuyện viễn vông.

Nhưng trong cuộc sống chung dụng hàng ngày giữa trẻ con và người lớn luôn luôn thắc mắc vì vấn đề sinh kế mà tiền bạc luôn luôn được nhắc đến trên đầu mỗi câu chuyện, thì ngược lại câu chuyện có vẻ viễn vông kia lại không thể bỏ qua mỗi khi cha mẹ cần nghĩ đến việc giáo dục con cái.

Chắc có người nghĩ rằng : với một trẻ em lên 4 tuổi chẳng hạn, thì tiền bạc có nghĩa gì. Cũng không cần phải cho trẻ biết người lớn đã làm cách nào để kiếm ra tiền. Nếu trẻ muốn xài ta cứ cho nó là được rồi.

Đến đây chúng ta đã tự rơi vào một sự mâu thuẫn lớn mà không hay.

Nếu muốn cho trẻ đừng quan tâm đến tiền bạc, thì trước hết chúng ta đừng nhắc đến tiền trước mặt trẻ trong tất cả mọi trường hợp. Nhưng như vậy liệu có đủ không ? Không muốn trẻ quan tâm đến tiền, mà mỗi khi từ chối sự vui vinh của nó thì chúng ta lại bảo :

« Ba má không có tiền để mua món ấy cho con ». Hoặc là khoe với trẻ :

« Ba dì lâm để kiếm tiền ».

Thật là trái ngược !

Bởi bây giờ trẻ con biết đến tiền sớm. Nếu đã có một em nào nũng nịu với mẹ : « Má không có tiền cho con à. Sao má không ra nhà băng mà lấy ». Chúng ta có quyền cười căm nỗi hôm hình ấy nhưng ngược lại cũng đừng nên quên cơ hội ấy để giải thích sự sai lầm của con trẻ.

MỘT VĂN BẾ XÃ HỘI

VIEC dụng chạm với tiền bạc giúp cho trẻ con vượt qua một địa hạt của sự phát triển trong đời nó.

Tự nhiên là trước khi cầm tiền trong khu vực đồng phat lăng, nghĩa là đồng phat lăng được coi là bản vị của đồng bạc.

Số phận đồng bạc Đ. D. phải chịu chung theo số phận đồng phat lăng : giá tiền của Pháp lên bao xuống, giá tiền Đ. D. phải chịu ảnh hưởng lây. 11-5-1953, Pháp tự ý đán sụt giá đồng bạc Đ. D. từ 17 quan xuống còn 10 quan, không hỏi qua cả

sự

cho tiền.

Phương cách huấn luyện trẻ con là nêu phát cho một số tiền để đáp ứng những công việc nó đã làm : dọn một cái bàn, di

đi

lên

và

nh

u



Rồi là thư may ăn giỗ, thư mả ăn hò! Tục ngữ nói đúng thật. Đây, cái áo tôi mà ngẫu rì thi xin cất nghĩa cho tôi nghe! Vài tôi giao dù hai thước năm không sai một phân.

Hai vợ chồng nhìn nhau, không睬.

Chị Thom từ tốn :

— Mệ nà, e vì giặt mà go đó!

— Go! Go à! Thời từ nay chỉ hậu, tôi thất kính cái mặt bác,

Trước khi trở ra, bà già không quên cho hai vợ chồng một bài học :

— Ăn làm thì cho thật thà, người ta tin cậy rồi mình mới nhờ được lâu dài.

Lúc này, mấy đứa bé chơi đâu chạy về, mặt nhợp nhúa, áo quần thi chảng có cái nào lành lặn cả. Một đứa độ sáu tuổi, mặt già khàn ấm đứa lên hai. Cách ấm của nó vụng về nhưng vẫn giữ vững được em nó bên nách. Lâu lâu nó lại xóc em nó một cái trong muôn roi mắt.

Khi bác phó xuống bếp uống nước, chị Thom nói với tôi con bé bòng em đó là « cái bọc » mà chị ôm bốn năm về trước.

— Hiện nô có một lần sẹo trên đầu là vết roi của « mụ Tham », Chị không ngờ nó có thể sống được. Thật là da diết.

Tôi nhìn con bé, đôi mắt hồn vía trùm xuống, nặng nề.

III

Một trời khói lửa. Quê hương chưa bao giờ được đẹp cả. Ngày đó, tôi đến vùng Vân Dương

Vùng này là nơi ngày trước có quán may của gia đình chị Thom. Cái quán đó không còn nữa. Chị Thom

cũng ở trong số những người đàn bà kẽ trên. Bác phó may thì già và đã như người mất trí, ngồi ngửa nón xin ăn trên một nền chợ trống. Bọn trẻ lạc lõng đâu chẳng ai tài nào rõ nỗi.

Nghé đứa út nhở tài đi băng hai tay và chồng hai chân lèn trời nên có người lính lè dương, vì buồn quá, đem nuôi để thế vào con khỉ anh ta vừa đánh sòng trong một cuộc hành binh náo đáy.

Còn đứa gái lớn thì theo một mù đàn bà có hành trạng đáng nghi, thế thôi...

**

THÀNH thị sáng trưng trong đêm lè Trung Thu, ánh trăng hòa ánh điện. Tôi nện gót trên đường phố đông người, mệt mỏi vì cuộc sống. Từ mười tám tuổi lại mồ côi mẹ rũa và phải vung cánh ra đời.

Bấy giờ càng thảm rõ cái tủi nhục của kẻ trống túi.

Tôi lật vào một tiệm cà phê mà ở đó thường thường tôi lại được thấy nhiều mẫu đời nghèo hèn bên cạnh những kẻ vui chơi.

Ngạc nhiên, tôi thấy có thằng bé đang đi đầu xuống đất mà mọi người đứng vây quanh thích thú, cho rằng lẹ lầm. Tôi lặng người, biết nó là ai rồi.

Một anh chàng nói :

— Trong xi nê, họ xiếc bằng mười nô.

Một bác phu xích lô bảo :

— Nó phải mất công lập lâu lầm mới được. Không có gánh Long Tiên để cho nó nhập vào hè!

Khi thằng bé trở lại đứng hai chân như người thường thì đám đông nài nỉ hắn làm thêm. Hắn ngửa tay xin tiền.

Thiên hạ bắt đầu giải tán rủ nhau đi xem múa sư tử.

Tôi ngồi lại bên cái quầy hàng, vầy thằng bé. Hắn bước đến ngoe ngác nhìn tôi.

Cái cử chỉ cho tiền là một cử chỉ không luân lý, nhưng chưa có cách gì để làm hơn.

Tôi nhét vào tay hắn mười đồng, hắn ngại ngùng gần không dám lấy như sợ tôi sắp nhò hắn một việc nguy hiểm.

— Nay, em là con bác phó may phải không?

Hình như hắn không cho lời tôi nói là đúng cho nên hắn vẫn im lìm. Mãi đến khi có một anh đàn ông đầu tóc tiêu muối đi ngang, hắn mới trở nên hoạt bát.

— È, Tư Cảnh!

— Chị mà ồn mày! Vô phép! Ông cho một cú đi đòi nhà ma,

Tư Cảnh là một nhân vật của bến đò, va làm ma cô và là tay giúp đặc lực cho bọn truy lục, chán đời. Thời nhỏ, y cũng lạc lõng như thằng bé này mà thôi.

— È Tư Cảnh hát đi!

— Tao đánh bồ sọ dứa.

Tư Cảnh không để ý thằng bé, y nhìn tôi ước chừng tôi đang cần y lắm

— Thầy hạ thủy cho em theo em tắm quất.

Tôi lắc đầu khó chịu, lòng tè điếng.

Y vẫn không thất vọng, kéo ghế ngồi xuống đàng hoàng bên cạnh tôi và khoe

— Đề em hát bài con chim Hoàng Anh cho thầy nghe. Thằng bé vồ tay hoan nghênh. Tôi không hiểu bài hát con chim Hoàng Anh thuộc về điều nào. Có lẽ nhạc cải cách chǎng. Nhưng tôi chẳng muốn nghe gì cả, âm thanh trong tâm hồn đã trầm buồn lắm rồi. Tư Cảnh gõ nhịp bàn mà ca.

— Ô, chéééém chéééét con chim hoàng anh, ai cho m... ày ca... a... a... mày hotu utrên cành. Làm cho ơ giác mộng tan tành.

— Thời vừa rồi bác ơi!

Tôi hều gọi y bằng bác là y không còn hy vọng gì nữa. Người ta chỉ việc kêu : Tư Cảnh ! Mới là điều tốt cho y.

Tôi nói :

— Thời ngâm kiều đi, vui hơn!

Tư Cảnh là :

— Ôn! Hồn! Cút! Cô Son dờ le!

Tuy vậy, Tư Cảnh ngâm :

— Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân.

Vé non xa bóng trăng gần ở chung.

Tư Cảnh tỏ vẻ thương xót cho người hổn hển bạc mệnh :

— Nghỉ thân con Kiều thiệt thăm; Biết thân chạy chảng khỏi trời, cung liều mạt pháo cho rời ngày xanh.

Thằng bé lắng nghe lấy làm phục y lắm. Thỉnh thoảng hắn lại đá vào



chân Tư Cảnh một cái làm Tư Cảnh nồi giận, nhưng y lại cười xòa nga và nói cùng tôi :

ĐỜI MỚI số 60

TIỀU THUYẾT BA KỶ ĐĂNG HẾT



của KIÊM MINH

— Minh thương hồn mà hồn cứ chọc minh hoài. Đò mãi dạy.

Rồi y lại vào truyện chính :

— Thầy di chơi sông Hương cho vui, sáng trăng mà! Đề rồi em làm mối cho thầy một con bé mười lăm tuổi. A ha! con bé này mụ Ba nuôi hai năm ni, sắp lanh giấy vàng đây,

Một luồng ớn lạnh chạy trong người tôi, tôi rùng mình nghĩ đến đứa bé gái con chị Thom. Hình ảnh nó ấm em chưa vứng hiện rõ trước mặt tôi. Tiếng máy may rè rè, rè rè vang lên.

Tôi bắt đầu đề tài vào câu chuyện của Tư Cảnh.

— Con bé con cái nhà ai thế?

Y lộ vẻ sung sướng trên nét mặt, đổi mắt y hồng sảng lèn.

— Tư Cảnh, hát đi, thằng bé ghẹo.

Y quay mình lại, tuyên bố :

— Nay, chừ ta nói chuyện đứng dắn với thầy chờ không giốn nữa. Đề quý! Cứ lớn mặt.

Tư Cảnh khai lý lịch con bé gái :

— Quê quán mồ, em không được biết, chỉ biết hồn ở làng Vân Dương. Theo mụ Ba nói với em thì hình như hồn là con một ôn; thợ may đã chết rồi. Mắt hồn ngó cũng được, mụ Ba vẫn chải bít để che vết trên đầu. Em chỉ biết có chừng đó thôi. Hi! Hi.

Thằng bé này giờ lắng nghe, lấy làm vui, bảo Tư Cảnh hát thêm một bài.

— Mi đi đầu xuống đất cho ta coi cái đã!

Thằng bé và Tư Cảnh không nghe nhau.

Đêm đã về khuya, Tư Cảnh chán tôi, y đứng giật xin từ giã. Lão đảo bước trên đường vắng y nói một mình :

— Nghĩ cũng thương cho con Kiều: « Vở lòng học lấy những nghề nghiệp hay. Chán ngắt !

Y mờ dần trong ánh sáng Trung Thu.

**

Và anh ta bước qua bức thành mù chữ hiên ngang

Và đây, hai chị con gái đi đến, còn nhỏ nhưng sự trang sức tố cho người ta biết họ không phải là hạng người « lương thiện ».

Họ tưởng người ta hỏi giấy thông hành nên sẵn sàng thứ đó trong tay. Khi người ta hỏi họ chuyện khác, họ trả lời lúng túng.

Ban tổ chức xin ghi tên họ, và khi nhìn đến nghề nghiệp, tất cả đều nhủ lông mày, có kẻ cười hì hò, tự cho đã làm một việc ngộ nghĩnh đệ nhất trên cuộc thế này.

— Đòi, một người buông tiếng đó. Bọn trẻ cười ồ.

Tôi không cần tìm hiểu một trong hai người con gái ấy có phải con chi Thom không, Điều đó chẳng quan trọng lắm. Nếu con chi Thom không là một trong hai người đó đang đi trên đường thì con chi Thom cũng là một trong hai người đó đang bước trên đời.

Tôi nhớ lại cái đêm Tư Cảnh lảo đảo trên đường khuya mà ngâm: Vở lòng học lấy những nghề nghiệp hay! Còn gì cay đắng hơn khi chính một tên ma cô lại cho câu thơ đó phát ra từ miệng mình.

Mười ba tuổi được mụ trùm nhật về nuôi cho ăn thi phải học lấy những bài trong chương trình của riêng mụ để lớn lên làm việc cho cái kỷ nghệ của mụ chó còn đòi hỏi gì hơn.

Ánh sáng không phải từ chối họ, nhưng bóng tối đã ngăn mặt trời và người ta không thể tưởng chỉ cần thấp đèn lên là soi được bốn phương.

Cái bùa trời này vốn mây ám từ lâu rồi. Đứng hy vọng xây dựng được khi chưa có một con vũ bão.

(xem tiếp trang sau)



BÓNG TỐI

(Tiếp theo trang 25)

Tôi không phải là người chính trị khi có ý nghĩ trên, mà chỉ là người đã hơn một lần đói, đã từng hưởng về miếng ăn đê gat bỗ bao nhiêu quý hóa tinh thần, đã từng xem thường những quyền sách vở rất ham đọc.

Tôi là một người đã biết rõ chị Thom. Suốt đời chị, chị bận đi tìm ánh sáng trong lúc bao kẻ tàn nhẫn còn đùa khóc trên đầu chị cả thùng mực xà đen ngòm.

Lũ người đó phải được trừ đi, hay ít nhất chúng phải tự chừa. Tôi nghĩ ngờ ở sự tha thứ của bao kẻ đang cầm hòn.

Nếu ai bắt tôi vào má trái, tôi sẽ tìm cách tát họ vào má phải. Lòng độ lượng chỉ có với các bậc thánh mà thôi.

Chúng ta là người

**

MỘT dạo bồng vắng thằng bé con chị Thom ở bến xe Gia Hội. Tôi hỏi Tư Cảnh về nó, Tư Cảnh vui mừng kêu hallelujah mà kêu :

Hắn bữa nay cũng khôi rồi. Em thấy hắn đi đầu xuống đất để kiếm tiền không được con mắt em như thế e lộn ruột — nên em giới thiệu hắn cho gánh hát Bà tuân dùng hắn làm tên chạy hiệu. Có oai không thày ! Nhưng hắn lại còn một việc nữa. Thày biết việc gì không ? Vui lắm. Bôi mắt, bận áo quần, đội mũ hát bài, ngồi xe xích lô đi quảng cáo luồng trong thành phố. Bữa nay hắn ăn ngủ trong rạp.

Nhưng một hôm, tôi lại thấy thằng bé trở về chốn cũ « làm trò coi chơi ».

Tư Cảnh lại cười hì hì.

A ha ! Thời ri cũng được. Ông chủ rạp đuổi hắn đi, em mất công lo cho hắn !

Tôi sực nhớ vừa được đọc trên một tờ báo ở đây bài công kích về hành vi thiếu nhân đạo của kẻ đã thuê những em bé bởi mặt quẳng cáo tuồng. Bài báo lại nhẫn đó bắn qua về thuần phong mỹ tục, tỏ vẻ lo ngại sự khinh bỉ của người ngoại quốc đối với ba nghìn năm văn hiến xứ sở khi được mục kích cái trò múa rối này.

Tư Cảnh nói :

Té ra báo họ tài thật. Cái chi họ cũng đê ý cả.

Y nói bằng một giọng hết sức quan trọng, có ý làm báo chí là nhà nước.

Mãi ngồi lẳng nhìn thằng bé và nghe Tư Cảnh nói, một bàn-tay ai vô mạn vào vai tôi.

Dương, anh nhớ tôi không ?

Người thanh niên đưa tay bắt tay tôi. Tôi hồi tưởng và cố nhớ, nhưng không thể nào nhớ được anh ta là ai.

Tôi là Hoan đây !

À ! Hoan ! Hoan ! Tôi nhớ lầm. Ủ, vì sao tôi lại quên y, một cậu bé đã đẹp vào bụng chị Thom. Vì sao tôi lại chỉ nhớ người chịu khổ chứ không nhớ kẽ đã gây ra nỗi khổ của một chị Thom, của rất nhiều chị Thom trên đời này.

Có thể chứ, trưởng anh đã quên tôi. Hồi nhỏ, hai đứa cùng học một lớp lại ngồi gần nhau nữa.

Ü !

Rồi Hoan nhắc lại kỷ niệm thời học sinh.

Và tự trích bày :

Chiến tranh làm cho gia đình tôi phá sản. Ba tôi bị giết hồi tám tuổi.

Tôi không cần hỏi ai đã giết ba hắn, tôi tin rằng có nhiều cái chết mà mọi người đều đồng ý. Sự căm hờn đâu có tự nhiên sinh ra trong lòng người vốn thiện, và sự trừng phạt không phải hoàn toàn để dành cho Chúa.

Tôi đang trầm ngâm về điều trên thì Hoan lại tiếp :

Tôi vừa lãnh rách ben !

Vì sao câu chuyện của hắn nhạt phèo thế, từ cái chết của ông thân hắn đến việc có nhiều tiền để xài phi, thật không thể nào tôi chịu đựng được hắn.

Bồng Tư Cảnh xen vào :

Thầy Hoan lãnh rách ben à ? Thế thi ; chơi cho liều chán « ba » ché, cho lăn lóc đá, cho mê mẫn đời.

Quay lại Tư Cảnh, hắn hỏi :

Này, có « địa điểm » nào hay không ? Có con nào « mới » không ?

Tư Cảnh lấy làm hoan hỉ và cung



Có lẽ anh chàng muốn tổ cho chúng ta biết anh cần uống sữa đấy !



mà thưa với hắn có con bê mưới lầm. Y lại kể tiểu sử con bê, lần này thêm vào trong câu chuyện rất nhiều khúc tản về thân hình da thịt.

Hoan mở bát lấy tờ năm chục dài vào tay Tư Cảnh, hẹn y một đêm nào đó. Hoan uống cạn ly rượu, rồi bỏ đi, thoa mẩn.

Tư Cảnh nhìn theo cười hì hì.

Ông Hoan tốt lắm ! Anh em nhỏ nhau, người mua vui kẻ có sống.

Bề tự thường cho cuộc thành công, Tư Cảnh ngâm :

« Trái vách quế giò vàng hiu hắt.

Mảnh vú y lạnh ngắt như đồng...»

Xong xuôi thú nghêu ngao, Tư Cảnh đếm bạc, gọi thằng bé đi đầu xuống đất đếm.

Này, ngày ni anh phát tài, cho em năm đồng ăn bát phở mà chơi !

Sau khi đã nhận tiền, thằng bé thân mến nhìn Tư Cảnh, xem y như một người anh cả, khác với khi hắn ghẹo y.

Tư Cảnh xoa đầu thằng bé, và thằng bé ngoan ngoãn đứng yên.

Tôi nghiệp ! Bị lè dương đá đít Anh em một kiếp cả, nên thương nhau cho vui. Bị đầu xuống đất mãi thi lè dương hắn cũng chán. Mì nên tập nghè đánh giày. Hai là di bán bánh mì.

Tư Cảnh đã nói những điều rất hay tạm cứu cho thằng bé khỏi lộn ruột mà tôi không nghĩ đến vì tôi luôn nghĩ có hàng triệu đứa như thằng này đang lè kiếp sống khắc nỗi.

Đó này, tôi mang nợ nhiều quá, và số tiền một trăm thật không bao giờ có trong túi tiền tôi. Tôi hẹn với thằng bé sẽ giúp nó, nhưng tôi chưa biết đào đâu ra bạc bây giờ.

Sau này, người giúp nó lại là Hoan. Đây là vào một buổi sáng, sau khi đã thỏa mãn xác thịt và làm tắt một cuộc đời của chính chị thằng bé, của cái hình hài có mang trong người giòng máu của Hoan, có lẽ hắn cảm thấy mình được hưởng nhiều nên cũng cần phải ban một ít để cho lương tâm khỏi bị cắn rứt chăng.

Thằng bé sáng mắt trong hạnh phúc, cho là Tư Cảnh nói đúng khi bảo ông Hoan tốt.

A ! Sự từ thiện cũng ở trong tay kẻ bất lương !

Lửa dậy trong đôi mắt, tôi nhìn Hoan.

KIÊM MINH

ĐỜI MỚI số 60

NẮNG VÀ MƯA NHÂN TẠO

II

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CỦA NUỚC

CHÚNG ta muốn làm mưa. Nhưng muốn có mưa, đầu tiên phải biết tạo ra mây.

Có bao nhiêu người biết mưa là gì và tại sao có mưa ? Chắc số người ấy không nhiều lắm.

Mưa được làm ra trong một phòng thí nghiệm lý hóa rất phức tạp của Thiên nhiên.

Nếu mắt chúng ta thấy được những luồng gió trong không khí thi có lẽ chúng ta sẽ hiểu được dễ dàng hơn cách cấu tạo một đám mây.

Bởi vì nước không tự đi du lịch một mình, nước do những luồng gió mang đi.

Từng khói to không khí vận chuyển trên mặt đất và mang theo hơi nước. Những luồng không khí ấy, có luồng từ đất thời ra, có luồng từ biển vào, có luồng từ xứ nóng thời qua xứ lạnh, có luồng từ xứ lạnh thời qua xứ nóng. Có luồng mang theo nhiều hơi nước, có luồng mang theo ít hơi nước.

Bởi khi, hai luồng gió gặp nhau, chạm trán dữ dội.

Nhưng khi một trong hai luồng ấy nóng và nhẹ, còn luồng kia lạnh và nặng, lúc ấy luồng nóng cởi dề dâng lên lưng của luồng lạnh như leo một cái thang. Hơi nước trong luồng không khí ấy lên theo.

Nhưng trên cao, rất lạnh. Hơi nước bị lạnh, tụ lại thành giọt. Lúc ấy ta thấy trời đầy mây.

Cũng có khi lớp gió lạnh thời từ luồng dữ dội dưới lớp không khí nóng và thịnh hành nhắc bồng lớp ấy lên cao. Trong trường hợp này, hơi nước tụ lại mau hơn nữa. Những đám mây giồng kéo den bầu trời.

Mây phát sinh ra như thế. Hơi nước trong không khí gặp lạnh tụ lại thành mây. Bầu ấy chúng ta đã được học hỏi từ. Nhưng sự kiện còn phức tạp hơn nhiều. Muốn tụ thành một giọt nước, hơi nước trong không khí cần phải có một giây để dâng.

Trong không khí, có những hột bụi nhỏ tung rào lợnghé do ống khói nhà máy phun lên, những hột muối nhỏ li ti ấy mà hơi nước tụ lại thành giọt. Nếu không có những vật nhỏ ấy sẽ không thể có mây được.

Nhưng nếu muốn đám mây ấy có thể đỡ ống thành mây, còn phải cần đến nhiều i khác.

ƠI MỚI số 60



Pháo đội bắn mây ấy chẳng phải do các sĩ quan điều khiển, mà do các nhà khí tượng học chỉ huy.

Sốt cả ngày dội bom và dạn lên mây như thế, đến chiều mới có vài giọt nước rơi xuống. Những giọt nước ấy đã được mua với giá quá đắt. Người ta đã tốn 475 trái bom, 68 quả ba lông chứa hơi, 6 tạ ruồi chất nứa « roca roca » và « rosalite ». Còn đạn một chén thì không ai biết được đã tốn bao nhiêu trái.

Người ta hiểu rằng bắn mây chẳng lợi chút nào. Còn phải tìm cách khác.

PHI CƠ TẨN CÔNG MÂY

NĂM 1923, hai giáo sư một trường đại học của thành phố Itaka ở Huê kỳ là ông Warren và ông Bancroft cũng làm những cuộc thí nghiệm về mưa nhân tạo và phả mây.

Hai ông đã may mắn được của nhà binh một chiếc máy bay trinh. Họ đặt trong máy bay một cơ quan truyền điện vào cát. Cát ấy được chong chóng của máy bay ném đi.

Chỉ cần bắn chục kilô cát để làm tan được một đám mây dài hai ba cây số và dày 500 thước. Không đầy một phút sau đám mây đã bị thủng một lỗ to từ trên xuống dưới. Từ năm đến mười phút sau, đám mây bị thủng ấy biến mất hoàn toàn.

Trên phi trường trời vẫn tạnh ráo, trong khi xung quanh phi trường trời mưa hoặc đồ tuyêt,

Đó là điều mà những nhật báo thời đó đã đăng.

Đó cũng là một trong những lần đầu tiên người đã tấn công vào mây.

CÁI THÁP CỦA HAI KỶ SƯ HIGHT VÀ DAVIS

BÀ năm sau, năm 1926, trong nhật báo lại có một tin mới, Chuyện xảy ra ở thành phố Los Angeles (Huê kỳ). Đây không phải là chuyện một chiếc phi cơ, mà là chuyện một cái Tháp. Hai nhà kỹ sư Hight và Davis dùng một cái tháp cao để điều khiển mây. Trên chóp ngọn tháp có một cái chòi nhỏ, bên trong đặc những máy móc để thu nhận những luồng điện đặc biệt, luồng điện Tesla.

Khi máy chạy, tất cả những bộ phận bằng kim khí của máy đều có điện. Chỉ đưa ngón tay rờ vào một cái đinh trên vách cũng có một tia lửa xẹt ra. Hight và Davis quả quyết rằng khi những máy của tháp họ chạy thì máy từ phương kèo về che kín bầu trời trên tháp. Rồi mưa phun bắt đầu rơi xuống. (còn nữa)



Một thanh niên Việt Nam đi xe đạp VÒNG QUANH ÂU CHÂU

DU KÝ CỦA LÊ QUANG MINH
(xem Đời Mới số 47)

NHUNG rất tiếc không được tiếp tục ngon tròn chạy núp gió theo chiếc camion chờ cây. Mãi gần 15 phút, lại được trở ra đi chạy dọc theo rạch Arc, có những bông cây rậm rạp thêm gió núi nên mát quá. Đến Aiguebelle không ghé chạy thẳng qua St Jean de Maurienne.

Ra khỏi đây, gặp ngay con đường chật hẹp quanh co theo hông núi, kể bên thêm cái rạch, khi leo khi đỡ dốc xem nguy hiểm nên phải cẩn thận từ chót, đường xấu có nhiều đá tróc giữa lô. Trời nóng vì nhiều khi chạy giữa hai vách tường núi, như bị ép vào giữa sút nóng của hai trái núi trơ trọi toàn những góc. Thỉnh thoảng, thoát ra được ngoài đồng trống khi cuối trái núi nhưng cảnh vẫn khô héo buồn bã lắm, mặc dầu ta được chạy ở khoảng sáng tỏ rộng rãi khỏi bị sút nóng thiêu đốt làm mau mệt.

Khi lên lối ở những khoản hẹp hòi khó chịu, khi được mát mẻ chạy trên những khoản dãy thoán khí, như thế gần 1 giờ để được hoàn toàn thoát ra một vùng đồng bằng rộng lớn trước kia làng St Jean de Maurienne. Đây là một làng to lớn chịu nhiều ảnh hưởng của nhiều đời vua chuyên chế giòng de Savoie, còn ghi lại nhiều chiến công oanh liệt của bao thời chinh chiến buôn xưa. Và cũng do tại đây, vua Charlemagne đã trao tặn tay anh chàng nghĩa sĩ Roland cây gươm báu để khởi công một mùa xâm chiếm các vùng lân cận. Nói đây, có dịp cho ta để ý đến tài chạm trổ kheo léo của dân tộc Pháp thời xưa trong các bức ảnh bằng đá, làm minh họa đứng nhìn trên trời.

Họ chạm khéo dồn dập minh thấy linh động cả một nhóm người theo phò tá Chúa lúc lâm nguy bị tụt ngoại đạo hành hạ hoặc ở những khía Chúa xâ thân để cứu rỗi linh hồn người thế gian, v.v...

Ra khỏi nhà thờ, chạy dọc theo đường chánh đông đảo nhất, thấy toàn nhà cửa có cửa vòng nguyệt và ở ngay trước mìn-

xít chung quanh một nóc nhà thờ (clocher) công viên có một tòa thị sảnh cờ nhà Longxuyên nhưng đã cũ nêc nước sơn đã phai phai dơ dáy, mặc dầu kiến trúc xưa đã làm minh phải trầm trồ tài ba của thời cổ. Tôi ghé vào tiệm bán kem vừa mua một cây vừa ăn vừa đạp để ra khỏi thành. Tôi ghé đây không đầy nửa giờ.

Ra khỏi đây trời càng trưa càng nắng gắt không kém nắng tháng hai bên nhà. Chạy lối 10 cây số phải ghé lại một sô lục lô bên đường kiềm nước. Bên khe dựa đường nước rất mát, làm minh muốn tắm nhưng sợ trùng nắng nên chỉ ngồi dựa vò vách nhà lá vì tư bê không bóng mát nào cho minh đỡ khát. Từ đây dốc cứ lên mãi cho đến khi đến St Michel de Maurienne cách đó 40 cây số và khỏi mặt biển 711 thước. Làng này ở vào một thung lũng rất đẹp, trên phia bắc có giàn núi Grand Perron des Encombres cao trên 2800 thước và phia đông có giài Brequin cao hơn 3000 thước.

Mặc dầu ở một làng nhỏ hẻo lánh nhưng dân cư đông đảo vì ai cũng lo kiếm thiết cải lại nhà cửa đã bị giặc vừa rồi tàn phá gần hết. Đây ta được thấy nhiều cỏ già què và nhiều bà lão còn mặc những y phục già truyền của vùng này. Họ mặc một cái « cung » thật dài có thêu dưới bia, vắn ngang lưng một ruban to có thêu bông hoa màu đỏ, trên đầu quấn một cái khăn lười cung thêu bông trắng và viền đỏ, phủ trước hai vai một khăn choan bằng vải thêu màu sắc sô, và deo trước ngực cây thánh giá to trống, và phía gần cổ một trái tim nhô nhô bằng vàng. Y phục thật đủ màu mè phản đồng màu đỏ, làm minh lạ mắt đứng nhìn trên trời.

Ra khỏi đây đường trở lại dẹp vì tản đằng xa minh thấy bao chót núi chồm chồm dãy tuyêt trắng xóa trên đỉnh cao. Như Les Aiguilles d'Arves cao hơn 3300 thước, được hằng năm nhiều người thích leo núi leo tận trên ấy để đứng nhìn thường thử một vùng gấp ghềnh những đèo quanh co theo triền núi, những làng bé nhỏ lai rai vài nhà xum

chỗ khát nước, nhà đèn cũng chỉ còn những dồng gạch vụn mặc dầu giặc đã dứt từ bấy năm nay. Họ đã dựng dãy nhà tạm (barraques) bằng cây để che đậy những toa xe hoặc các xưởng sửa chữa máy móc. Nhà cửa xóm này cũng bị hư gần hết, chỉ còn trơ ra những sường đá hoặc sỏi...

ĐỜI MỚI số 60

ĐỜI MỚI số 61

Nơi đây binh đội Ý Đại Lợi đã đóng suốt mấy tháng giặc vào năm 1940 và mặc dầu đã rút lui về xú mà quân Đồng Minh vẫn oanh tạc dữ dội hồi 1944-45 để nay cho ta thấy một chau thành tang tành dày dồng gạch vụn. MODANE là một chau thành thật to cở bằng Cần thơ bên minh còn đều đù. Đó là so sánh bê rộng lớn chờ nhà cửa lâu dài to lớn và cao hơn minh thập bội. Tại đây có nhiều nhà máy xay lúa rất to lớn như trong Chợ lớn, nhưng phần đông nhờ sức thủy điện nên sự tồn kẽm về dầu hoặc than đá rất ít. Tôi dạo sô xóm nhà ga và ghé bên đường tim mua ít tấm hình để gởi về Bà lê, luôn dịp giải khát bằng một ly nước cam không nước đá mà vẫn lạnh.

Chung quanh toàn là núi cao tận mây xanh, chỉ dành một lối ra rậm rạp theo đường tôi đã lên. Dân cư xem rất mạnh mẽ nhưng còn giữ nhiều hủ tục nhủ hắng năm vào ngày 8 tháng 9 dương lịch đến cầu nguyện ở nhà thờ Notre Dame du Charme để xin những giọt nước chảy bên khe gần đây có linh nghiệm trị dứt những bệnh đau mắt, như dưới Lourdes ở vùng Pyrénées. Nhìn về phía ranh Ý Đại Lợi thì đỉnh Doran cao ngất trời đã cho ta phải phục tài anh chàng René Godesfrey một minh tý leo đến chót hồi năm 1891 để mở đường cho bao thanh niên thích nguy hiểm sau này lên tận trên ấy cao hơn 3300 thước, để nhìn một toàn cảnh đẹp ở giữa hai nước. Theo đường bộ, ngày mai tôi phải leo cái đèo Cenis cao 2083 thước để qua Ý, nhiều hiểm nguy vì dốc cứ liên tiếp vì chỉ trong vòng 20 cây số phải leo đến 1000 thước bê cao.

Tận trên ấy có làng Lanslebourg, mà bao nhiêu khách tân tuồi đã lên tận đây lúc mùa đông để được cái sung sướng ngồi trên một chiếc xe lam toàn bằng nhánh cây nên có tên là « ramasse ». Minh chỉ yên trí và gan dạ ngồi trên ấy cho họ đây, lấy trốn lúc đầu rồi chiếc xe tự nhiên nhỏ tuyết tron đưa minh như giòng xuồng tận Modane, khi lướt qua ngọn cây thông, khi chui qua hố có tuyết đặc (crevasse). Làng Lanslebourg được sung túc nhờ giếng của một báu du khác Y Pha Nho để lại hồi năm 1708, sau khi thở hơi cuối cùng tại làng này. Bà đã định qua Rome lê chúa, nhưng khi đến đây, như róm bình nặng và nhớ một gia đình thô dân sán sóc nhưng sự tận tâm quá ấy không cứu khỏi thần chết để dân chúng được hưởng chung số bạc « kết sù »: ba chục ngàn đồng vàng thời ấy, đổi với tiền hiện nay có lẽ trên 10 tỷ quan Pháp.

Mỗi năm gia đình đã được hưởng số bạc ấy phải xuất ra một số bạn để mua các vật dùng cần thiết để phân phát cho tất cả dân nghèo trong làng luôn những khách qua đèo này nếu thiếu hụt. Thật

Trả con với tiền bạc

(tiếp theo trang 27)

nên kiểm soát quá chặt chẽ trẻ con xài những món tiền mà cha mẹ đã cho: cha mẹ phải tập cho trẻ tự do và có tình khách quan. Nhưng điều cần tránh trong trường hợp đưa tiền cho trẻ, mà lại nói những câu nói chua xót mà mơ hồ, ty dù như:

« Tiền ấy ba má đã cho mày, phải đồ mồ hôi xót con mắt mới có được ». Câu nói ấy không tượng trưng được cái gì cả trong sự liên lạc với kinh nghiệm cụ thể của một trẻ em lên 7 tuổi.

Bề cho trẻ tự do trong việc sử dụng tiền của nó sẽ giúp cho ta hiểu được tinh tinh của nó. Việc lựa chọn các đồ vật, cách sử dụng, đều là những điều tâm lý.

Nhưng nếu sau khi đã lựa chọn vật tra thích rồi mà tiền nó có trong tay lại thiếu thì trẻ phải làm sao?

Nó sẽ đòi món khác không thích?

Nó sẽ bỏ đi không thỏa mãn?

Nó sẽ đe dọa tiền ấy lại và đợi cho đủ?

Nó sẽ xin thêm?

Mỗi một đứa trẻ sẽ hành động theo bản chất tự nhiên của nó. Chỉ nên đưa ý kiến nếu trẻ yêu cầu. Nếu không, đừng can thiệp gì cả. Những kinh nghiệm đầu tiên của trẻ con đối với tiền thật là quan trọng về tâm lý, vì đó là khởi điểm cho nhận cách về tương lai của đứa trẻ trước đồng tiền.

XUÂN VINH

một cử chỉ và cũng cao cả và dày lòng bác ái. Tôi đứng nhìn chót núi mà ngày mai tôi định phải qua mà thở ra, lo cho phuong d'en khác, hối tuồi già lui về ở tại phuong nam, ông cung thường thức những ám diệu và lời lô chúc của văn Sô từ. Thể phu của ông đều do 3 chữ hoặc 5 chữ kết hợp lại. Còn thi của ông thì phần nhiều 4 chữ, và có một vần ở sau chot. Lời thi ấy chính do văn nghệ hai miền nam bắc tông hợp lại cả. Thể tân văn học ấy sau này mở đường cho lối phú và thi nhạc phú dẹp để huy hoàng của đời Lưỡng Hán đấy.

Chẳng những nền văn học đời Lưỡng Hán tiếp dòng lối thi phú của Tuân Tú, cho đến chế độ giáo dục bằng lối học kinh cúng do Tuân Tú khai đường mở lối cho nra, Nay chúng ta chỉ đọc lại một thiền, Trung học ký, hình như do tay người đời Tây Hán viết ra, nhưng ý tứ cũng gần giống hệt thiền Khuyển học của Tuân Tú. Trong đó nói rõ tôn chí nhà nước lập trường, học chế, cách dạy và tư cách giáo sư, có thể gọi là sáu sắc chu đáo, thiết thật để làm lâm.

Mặc dầu chính phủ huân đó chưa thi hành triết đê, nhưng ái phong đời Lưỡng Hán wa chuong khí tiết và gữ lời bàn sáng suốt, sau lưng họ lúc nào cũng thiệt hành tư tưởng và tinh thần của Tuân Tú hết. Xem thế dù biết Tuân Tú thiết là một nhà giáo dục, nhưng là một nhà giáo dục hành chánh lý tưởng vậy.

TRUNG YÊM

Tuân Tú, nhà đại tư tưởng thứ nhứt của Trung hoa

(tiếp theo trang 42)

Áy chính là luận n'on quả khoa học của đời gần đây. Ý Tuân Tú muốn nói: Miền là cùng chung một sự vật, bắt luận đồng tây xưa nay, sự biến hóa át đều giống nhau cả. Ở Trung Hoa, nước đến đê « không » thì động giá, ở Thái Tây, nước đến đê « không » cũng động giá. Ngàn muôn năm về trước, nước đến đê « không » thì động giá, ngàn muôn năm về sau, nước đến đê « không » cũng phải như thế, quyết không vượt ra ngoài lề lối ấy được.

Do theo lập trường của phương pháp khoa học, nên ông bài bác hết những học thuyết lầm lạc của các nhà trong đời bấy giờ, như Mật Tú chủ trương « thánh nhơn không tự yên mình, giết trộm trộm chớ chẳng giết người ». Huệ Thi nói « nai với ực cung băng phông như sau », Tuân Tú đều vạch rõ lầm lạc của họ ra cả. Mặc dầu tôn thờ Không Tú, Tuân Tú sửa đổi mở mang thêm, học theo chô « hу không lặng lẽ » của Lão Trang, lựa gáp sự cẩn nhắc lợi hại của họ Mật, lạy sự « thành thật sáng suốt » của Tú Tư Mạnh Kha, song lại trọng cái « lê » là khuôn phép ở bê ngoài.

Con người không lê thì không sống, việc không lê thì không thành, nước nhà không lê thì không yên. Vì thế cho nên, Lương phái Siêu cho Tuân Tú là nhà triết học theo « chủ nghĩa lê trí ». Lê trí tức là chiết trung giữa hai thứ « đức trí » và « pháp trí » mà ra, có thể nói là thứ khuôn khổ của thuyết xã hội dân chủ trên lịch sử thế giới vây.

Tư tưởng văn nghệ của Tuân Tú cũng do theo phương châm lồng hiệp. Về phuong diện khác, đối với 300 bài thi của văn học phuong bắc, ông nhận định rất chắc chắn. Lại về phuong d'en khác, hối tuồi già lui về ở tại phuong nam, ông cung thường thức những ám diệu và lời lô chúc của văn Sô từ. Thể phu của ông đều do 3 chữ hoặc 5 chữ kết hợp lại. Còn thi của ông thì phần nhiều 4 chữ, và có một vần ở sau chot. Lời thi ấy chính do văn nghệ hai miền nam bắc tông hợp lại cả. Thể tân văn học ấy sau này mở đường cho lối phú và thi nhạc phú dẹp để huy hoàng của đời Lưỡng Hán đấy.

Chẳng những nền văn học đời Lưỡng Hán tiếp dòng lối thi phú của Tuân Tú, cho đến chế độ giáo dục bằng lối học kinh cúng do Tuân Tú khai đường mở lối cho nra, Nay chúng ta chỉ đọc lại một thiền, Trung học ký, hình như do tay người đời Tây Hán viết ra, nhưng ý tứ cũng gần giống hệt thiền Khuyển học của Tuân Tú. Trong đó nói rõ tôn chí nhà nước lập trường, học chế, cách dạy và tư cách giáo sư, có thể gọi là sáu sắc chu đáo, thiết thật để làm lâm.

Mặc dầu chính phủ huân đó chưa thi hành triết đê, nhưng ái phong đời Lưỡng Hán wa chuong khí tiết và gữ lời bàn sáng suốt, sau lưng họ lúc nào cũng thiệt hành tư tưởng và tinh thần của Tuân Tú hết. Xem thế dù biết Tuân Tú thiết là một nhà giáo dục, nhưng là một nhà giáo dục hành chánh lý tưởng vậy.

33

KẾT CÙNG TRẮNG



Kịch thần thoại của Ngô tò Quang

VÕ OANH dịch

CÀNH THÚ TƯ (tiếp theo)

BÀ CỤ.— (Ngầm nghĩa trên dưới mình Hậu Nghệ). Ông con người lớn thế ấy, con gà mẹ ấy thù oán gì ông, ông bắn nó để làm gì ? Tay ông chẳng biết làm gì nữa ư ? Ông là quân giặc.

NGHỆ.— (Sững sờ) Gà sao ? Tôi không biết... Tôi tưởng là bồ câu chứ !

BÀ CỤ.— Má ông là bồ câu ! Ông đui mắt à ! Tôi coi ông cũng đã 40 tuổi rồi.

NGHỆ.— Năm ngoái tôi đã 50 tuổi rồi.

BÀ CỤ.— Ông đã cao lại mập, lớn, ăn cơm gạo trắng suốt đời, đến con gà mẹ cũng không nhìn rõ, lại cho nó là bồ câu...

ÔNG CỤ (Đẩy ra).— Bà đừng nói nhiều chuyện, cứ bảo nó thường con gà cho.

BÀ CỤ (Nói với Nghệ).— Ông là thẳng hư. Nhà tôi chỉ được một con gà, tôi xem khắp thiên hạ chỉ được con gà ấy thôi. Mùa hè nó đẻ trứng cho tôi, mùa đông nó nằm bên tôi cho ấm, nay ông bắn chết nó, ông nói sao thì nói đi.

(Lúc đó ông già cúi đầu xuống trong thấy bánh khô dưới đất, ta lên một cách mừng rỡ, lên tới tưng bừng).

NGHỆ.— Tôi xin lỗi, vì gà chết không thể sống lại, ý tôi là...

BÀ CỤ (Nhìn chòng).— Ăn cái gì đó ?

ÔNG CỤ (Đắc ý).— Bánh khô ! Bánh khô !...

BÀ CỤ (bở ngỡ).— Cho tôi với !

ÔNG CỤ (Ăn đầy nhác miệng).— Ô... Cho bà một chút đây.

BÀ CỤ.— Cho tôi ! Cho hết tôi ! (Ông cụ giấu di, chạy thối lui. Hai người già nhau giật nhau. Nghệ chạy tới cản ra).

NGHỆ.— Đứng làm vậy, tôi còn bánh khô đây.

BÀ CỤ.— Còn có à ?

(Hai người ngừng tay lại).

NGHỆ (Mở gói lương khô ra).— Bè tôi coi còn có mấy cái... (nhìn trong gói) còn có 5 cái bánh, 6 củ hành, 1 gói khoai mỡ, đem hết thường con gà cho bà được không ?

BÀ CỤ (Nắm chặt gói lương khô trong tay).— Thế thì con gà này về ai ?

NGHỆ.— Lẽ tự nhiên là về tôi.

ÔNG CỤ.— Không được...

BÀ CỤ.— Ông đã cao lại mập, lớn, ăn cơm gạo trắng suốt đời, đến con gà mẹ cũng không nhìn rõ, lại cho nó là bồ câu...

ÔNG CỤ.— Cho ông con gà ư ?

NGHỆ.— (Trừng trừng nhìn bà cụ ôm con gà) Được, các người còn muốn cái gì cứ nói đi, ta sẽ bồi thường cho.

ÔNG CỤ.— (Nhìn vợ) Thế chúng ta đòi nó cái gì ?

BÀ CỤ.— (Do dự) Bè tôi nghĩ...

NGHỆ.— Cái gì cũng được, vàng bạc châu ngọc, muôn bao nhiêu có bấy nhiêu.

BÀ CỤ.— Ở đây đâu có dùng các thứ ấy, nhưng mà được, tụi tao chỉ muốn 2 cái cày và 8 cái khung cừi thôi.

NGHỆ.— Bà cụ ơi ! Tôi trông bộ tịch bà như vậy, thi bà đâu có biết cày ruộng đẽ vãi, mà đòi cày với khung cừi làm gì kia ?

BÀ CỤ.— Thi cứ bồi thường đi.

NGHỆ.— Thế thì ta chỉ bồi thường cho những vật cần dùng. Mùa lạnh tôi rồi, ta coi áo quần các người rách rưới, ta cho 2 chiếc áo bông và 20 cái bánh khô nữa.

(Hai ông bà cụ có ý bằng lòng, nhìn nhau suy tính).

NGHỆ.— Ta thương các người già cả,

vì bằng tuổi trẻ thì ta đâu có từ tể như vậy đâu.

ÔNG CỤ (tổ vè giận).— Đây là việc mua bán kiếm lời, chứ đâu có thể nói thương hay không thương. Ông đừng có nói lớn lối quá, nếu ông bồi thường cho nhiều, thì tại tôi cũng đỡ khổ.

NGHỆ.— Được, được, được, ta chịu cả nhưng các người có bằng lòng hay không thôi.

ÔNG CỤ (Nói riêng với vợ).— Nên bằng lòng đi (nói với Nghệ). Nói chắc đi, giờ nào thi đem vật bồi thường lại ?

NGHỆ.— Hôm nay lẽ tự nhiên ta không có, đề vè lấy dã, cả đi lần về có tới 4, 5 trăm dặm đường, hôm nay không kịp, sáng mai vào giờ này, ta nhứt định đưa lại.

ÔNG CỤ.— Được.

NGHỆ.— Vậy thi đưa con gà đây. (Ông cụ bảo bà già đưa gà, bà cụ không chịu.)

BÀ CỤ.— Hôm nay không thể đưa gà được, sáng mai vào giờ này, ở chỗ này, giao của rỗi hẳn lấy gà.

ÔNG CỤ.— Được, nói như vậy phải lắm.

NGHỆ.— Không được, gà đã chết, đề đèn sáng mai thuỷ mất còn gì ?

BÀ CỤ.— Ai biết được sáng mai ông có đưa của tôi hay không ?

NGHỆ.— Chẳng lẽ nào ta không đưa tới ? Con người trọng nhứt là sự « tin », ta đem việc ấy dạy cho bộ hạ hằng ngày.

BÀ CỤ.— Tin đâu được. Cái tin của các người chỉ ở đầu môi thôi, không thể tin các người được.

NGHỆ.— Các người ? Các người là ai ?

BÀ CỤ.— Thị bọn làm quan chờ ai ! Còn ông thì chỉ nói trước nói sau thôi.

NGHỆ (Tổ vè nóng nảy).— Đứng có ngậm máu phun người, chửi người ta thi phải chịu trách nhiệm. Từ hồi nào tới giờ, hè nói gì là ta làm ngay.

ÔNG CỤ.— Không được, phải có cái gì làm tin, chỉ nói ngoài miệng, đâu có thể tin ông được.

NGHỆ (không dám nói, bước tới gần).—

ÔNG CỤ (đứng thẳng mình).— Làm cái gì ? Muốn đánh phải không ?

(Nghệ khó chịu, đứng lại).

BÀ CỤ.— (Ôm chặt gà trong tay).— Đánh à ! Đứng trước ông lớn xác, có dao có gậy, bọn này đâu chết cũng không dè cho giết con gà này.

ÔNG CỤ.— Còn con gái thứ ba là Văn Nga...

NGHỆ (tổ vè mừng).— Còn có Hằng Nga nữa...

BÀ CỤ.— Đó là đứa con gái sau hết.

Mày còn chối nữa không ?

(Nghệ đứng yên một lúc nói không ra lời).

ÔNG CỤ.— Mày muốn nói gì nữa, mày, mày cứ giả bộ thôi.

NGHỆ.— Không phải, vừa rồi tôi không biết, tôi lòi quá, té ra thấy và mẹ đây !

ÔNG CỤ (nhìn vợ).— Mẹ mày ơi, nó

biết tình tứ với chúng tay đấy.

ÔNG CỤ.— Ai ?

NGHỆ.— Hậu Nghệ.

ÔNG CỤ (vẩy tay).— Không biết,

NGHỆ (là lớn).— Hai mươi năm trước, bắn chín 9 trót, ông Hậu Nghệ cứu că sanh linh thiên hạ không nghe nói sao ?

ÔNG CỤ (sực nhớ).— À ! (nhìn vợ) thi ra nó, (nhìn Nghệ) đã lâu năm quá, nhìn không ra...

NGHỆ (người giận).— Nhớ lại xem.

ÔNG CỤ (sực tinh ra).— A ! Nó là hoàng đế à ?

NGHỆ (nghiêm nghị).— Chính hoàng đế đây.

ÔNG CỤ.— (Niu chặt vợ) Chính nó ! Chính nó !

BÀ CỤ.— (Nghiến răng) Ai dè ngày nay gặp thầy nó.

ÔNG CỤ.— Thị buộc nó trả chó, (niu chặt lấy vạt áo trước của Nghệ) được ! Mày là Hậu Nghệ, mày là Hoàng đế à ! Mày hãy coi tao !

NGHỆ.— Việc gì ?

ÔNG CỤ.— Mày bắt trộn con cái nhà ta, bắn đứa con gái của tao...

BÀ CỤ.— Bắn đứa con gái của tụi tao chết trong tay mày, ngày nay phải...

NGHỆ.— Nói cái gì ? Nói cái gì ?

BÀ CỤ.— Oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay bỗng gặp này...

ÔNG CỤ.— Mày đừng mong chạy trốn...

NGHỆ.— (Hét lớn) Tao là Hoàng đế đây !

ÔNG CỤ.— Phải buộc Hoàng đế trả cho xong.

NGHỆ.— (La lớn) Chúng mày hãy nói cho rõ : vì sao nói tao giết con gái chúng mày ?

BÀ CỤ.— Mày đừng có chối ! Bắn đứa con gái của tao ..

NGHỆ.— Bắn đứa con gái của mày tên gi ?

BÀ CỤ.— Con gái lớn Thanh Nga, con gái thứ hai Tố Nga...

NGHỆ (Giặt mình).— A ! Thanh Nga, Tố Nga...

ÔNG CỤ.— Còn con gái thứ ba là Văn Nga...

NGHỆ (tổ vè mừng).— Còn có Hằng Nga nữa...

BÀ CỤ.— Đó là đứa con gái sau hết.

Mày còn chối nữa không ?

(Nghệ đứng yên một lúc nói không ra lời).

ÔNG CỤ.— Mày muốn nói gì nữa, mày, mày cứ giả bộ thôi.

NGHỆ.— Không phải, vừa rồi tôi không

biết, tôi lòi quá, té ra thấy và mẹ đây !

ÔNG CỤ (nhìn vợ).— Mẹ mày ơi, nó

biết tình tứ với chúng tay đấy.

ÔNG CỤ.— Ai ?

NGHỆ.— Hậu Nghệ.



HỘP THU QUẢN LÝ

O. J.B. LÊ XUÂN HỒNG (Bannmethuott):
Đã nhận được ngân phiếu 120\$. Đa tạ.

O. PHAN VĂN LỘC (Bàrija):
Đã nhận được Mandat 00\$ và đã gửi báo số 57 đến ông.

O. HUỲNH HỮU BẠN (Ninh hòa):
Đã nhận được ngân phiếu 120\$. Đa tạ.

O. NGUYỄN VĂN GIÁO (Tourane):
Đã nhận được Mandat 144\$. Đa tạ.

O. HÀ VIỆT CƯỜNG (Dalat):
Đã nhận được Mandat 288\$ và đã gửi báo đến ông từ số 58. Về báo cũ đã có thư riêng. Đa tạ.

Thiếu úy NGUYỄN PHÁT và PHAN VĂN ON (Tây ninh):
Đã nhận được Mandat 450\$. Đa tạ. Chúng tôi sẽ gửi cho 29 số báo cũ.

S/Lieutenant NGUYỄN VĂN ĐỒNG (S.P. 4.580):
Đã nhận được Mandat Carte 60\$. Đa tạ.

Sergent DUONG VĂN KHÁNH S.P.4.321:
Đã nhận được Mandat Carte 200\$. Đa tạ. Sẽ có thư riêng.

Thiếu úy NGUYỄN TÙ THÚC (S.P. 4.349):
Đã nhận được Mandat 100\$. Đa tạ. Sẽ có thư riêng.

Trung úy TRẦN THANH XUÂN (S.P. 4.349):
Đã nhận được Mandat 92\$. Đa tạ.

O. LÊ PHƯỚC TIẾT (Tourane):
Đã nhận được Mandat 400\$. Đa tạ sẽ có thư riêng.

O. HUỲNH VĂN SÁU (Kratié):
Đã nhận được Mandat 100\$. Đa tạ. đã gửi hồn Ông Cố gai đẹp.

O. LÊ KHẮC DUẬT (Quảng Trị):
Đã nhận được ngân phiếu 245\$ từ 15-4-53 Đa tạ. Cố gởi biểu Ông 2 số 55 và 57.

NGHỆ.— (Há miệng, ngọng lưỡi, đứng sững, rồi theo tối). Thế thì gà, gà !

BÀ CỤ.— (Không ngoảnh lại, vừa đi vừa nói) Sáng mai, giờ này, chỗ này tay mày giao cửa, thi tay tao giao gá.

(Hai người lê trước người sau đi xa, Nghệ giận quá, máu giết người sôi lên, giương cung, nhắm bắn, mũi tên, bay xuyên cả hai người. Ông cụ bà cụ té ngã. Nghệ chạy tới trước, tay gối lương khô và con gà trong tay người chết).

NGHỆ.— (Lầm bầm) Vì các người vô tình, chờ đứng trách ta bất nghĩa...

(Nhìn đồng, nhìn tây, thấy chung quanh không người, đem gà bỏ vào gói lương khô, và buộc chặt gối lại, rồi hòn hở đi xuống núi. Bị đe được vài bước, thấy trước mặt có bóng người xẹt ra ở đằng xa, kề mặt mũi tên bay tới người Nghệ.)

(còn nữa)



TRUYỆN DÀI TÂM LÝ, XÃ HỘI NGÀY NAY
Tác giả bà X.X. — Cô VÂN NGA thuật

(Xem Dời Mới từ số 33)

Một cuộc đùa bởn nguy hiểm

THẤY xe cô bắt đầu nhộn nhịp bên ngoài, chung thành Sài Gòn đang cưa mìn sau một cơn say ngủ. Dàn thè, thợ xóm nhà thờ sau khi điềm tâm qua loa ở các tiệm nước góc đường đã lẩn lượn kéo ra đi.

Giờ ấy, cô Bích Thủy hãy còn ngủ nán trên giường. Nhưng cô không chụp mắt được. Dù vị của buổi tiệc đầu hôm hãy còn làm cô mệt mỏi, bần thần. Cô mở mắt nhìn ánh sáng ban mai len lỏi qua kẽ cửa rồi vào phòng một vẻ tranh tối tranh sáng. Cô kéo mền đắp ngang ngực, hai tay quanh đê sau óc, nằm nghĩ vẫn vơ.

Cô nhớ lại tất những gì đã xảy ra giữa cô và ông Đức. Cô rất bằng lòng ở người bạn trai lịch thiệp biết mềm mõng chiều chuộng cô. Nhưng cô bận tâm suy nghĩ nhiều về những cử chỉ thất thường của bạn. Cô đã bắt gặp những sự không tự nhiên của bạn từ ở dọc nòi trầm trồ buồn bã khi nhắc lại dì vàng đến những cái nhìn thầm lén này lẩn. Quyết rằng ông Đức đã để lòng di xa với tình bạn, cái tình bạn xây dựng lên bởi một lòng thương hại.

Cô thở dài. Ông Đức có lẽ đã hiểu lầm. Lỗi ở cô vụng tính. Với thiện ý gây một tình bạn mới để thu hút lại những lầm lỗi đã qua, cô nào ngờ vô tình khơi nhóm lại lửa lòng của người đã ôm hận. Giờ đây, ngọn lửa mảnh liệt đã ngùn ngụt phừng lên đôi mắt nở, làm sao dập tắt được? Cô phải xử trí cách nào? Nếu đoạn tuyệt hẳn thì cũng tội nghiệp cho ông ta lắm. Bằng kéo dài thêm là đùa bởn ái tình. Trò chơi « hú tim » này rất nguy hiểm cho cả đôi bên.

Nghĩ đến thế cô bỗng rùng mình. Cô phân vân và không tia rằng tình cảm mình đối với ông Đức lại có một

ngày nào đó đột nhiên thay đổi. Thật ra cô chỉ thương hại ông ta thôi. Nếu ông ta cứ hiểu lầm và làm mãi vào những ảo tưởng thì thật tội nghiệp cho ông! Cô cảm thấy phải cần chấm dứt ngay vì sợ cho ông nhiều hơn. Mà chấm dứt cách nào để không chạm tự ái và còn giữ được cảm tình nhau.

Một người bạn như ông, khó kiếm lầm. Ông rất hợp ý kiến cô trong tất cả mọi vấn đề lớn nhỏ. Cô tiếc rẽ tình bạn. Chỉ tình bạn thôi, ở một người đã hiểu thích cô. Nhiều khi cô lại có ý tưởng lầm lẫn một cách thơ ngày rảnh phải chi cô là trai hay ông Đức biến ra gái, để cô có được một người tâm thích. Sống mãi bên một người chồng nghiêm chỉ mài miệt vào sách vở, cô thấy chán và thèm khát một ban lồng. Nhiều khi cô muốn tỏ tất cả những u ân của lòng mình cho chị, nhưng cô thất vọng và cùng khi thấy chị không cố tìm hiểu cô.

Cô Bích Vân bây giờ đã sống yên ấm và đầy đủ quá rồi làm sao thiếu triết nối lòng thắc mắc và phúc tạp của cô. Nhiều khi ngồi nói chuyện thân mật nhau, Bích Thủy chực tâm sự với chị thì lại nhận thấy chị hay lơ ra, trì óc hận về những việc già đình hơn. Thế là hơn một lần nữa cô ngậm miệng! Cô buồn phiền và ân hận, không ai chịu hiểu cô hay tim hiểu cô. Cô cũng muốn được như thuở xưa mỗi khi có buồn nhiều, xà vào lòng mẹ tỉ tê những nỗi niềm. Nhưng bà Phan không cùng một thế hệ với cô, bị ăn khớp vào những thành kiến khe khắc, những thủ tục cổ truyền đã thành già cỗi dưới gánh nặng của bồn phận làm sao hiểu lòng cô? Dời cô quanh quẩn chỉ có ba người đàn bà thân ái: mẹ, chị và con. Mẹ không bao giờ hiểu được cô, chị không tim hiểu cô và con gái thì còn bé bỏng quá làm sao hiểu nổi cô!

Trong cảnh sống bơ vơ, tro troi bên những người người thân cô đang khờ sô và uất ức hồng cô gấp được

(còn nữa)

DỜI MỚI số 61

HOÀN CẦU DƯỢC HÀNG
99 QUỐC ĐẾ BELGIQUE SAIGON
có bán khắp nơi

Phiếu
số 29 Ban « DỜI MỚI »
đề dự cuộc « NGẠC NHIÊN » của nhà báo DỜI MỚI

Bạn hãy cắt dũ phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều

(DỜI MỚI số 60)

DỜI MỚI số 60

Chải
GOMFIX
người đẹp hêm,
trừ trứng tóc, dễ
tăm gội.
Brillantine
BOBEL
chè đúng như các
hiệu áu mỹ thơm dịu
không trinh.

Cần nhiều đại lý do viện
PHƯƠNG MAI
187 F. Louis—Saigon

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



114



115



116



117



118



119



120



121



122