

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

Số 59 — 16-5-53

NAM VIỆT

5 ĐỒNG

TRUNG BẮC MIỀN LÀO :

6 ĐỒNG

Wasm  
AP95  
V6D64+



## ĐỜI MỚI

có bán tại :

Saigon - Huế -  
Hanoi - Phnom-  
Penh. Xin hỏi các  
đại lý, các tiệm sách  
các nhà bán báo chí  
Nam Việt. . . . 5\$  
Cao Miền. . . . 6\$  
Trung Việt. . . . 6\$  
Bắc Việt. . . . 6\$  
Lào . . . . . 6\$

TRÔNG HÈ SANG

(Ảnh Hà Di)

TÒA SOẠN : 117 Đại lộ Trần-hưng-Đạo

Cnq-quán — Giấy nai : 793

QUẢN LÝ : 96 Đại tá Grimaud-Salgan

Giấy nai : 22.491

Chủ nhiệm : TRẦN-VĂN-ÂN

THƯ CỦA  
NHÀ XUẤT BẢN

## Vấn đề bán báo

Bạn đọc thân mến:

**B**ẢN CẨM LÊN MỘT TỜ BÁO, MỘT TẠP CHÍ. Bạn đọc dễ dàng, bạn có quyền khen chê. Người làm ra tờ báo, hoặc tạp chí, rất mong được bạn khen, bạn tiếp tục mua và giới thiệu cho người khác mua. Báo xuất bản, đưa ra cho người ta bán, thì từ ông chủ tới người viết, tới người giúp việc, rất mong được biết kết quả báo cáo. Thường khi — nói về tuần báo — phải đợi một tuần mới biết, còn đối với tạp chí, sách vở, phải đợi 2 tuần sắp đến mới biết kết quả. Trong tú: ấy phải lô ra số khác, phải triển miêu xuất bản.

Bạn có biết đâu về vấn đề bán báo nhà báo phải chịu lỗ sụt khấu. Bạn dù là trưởng rường báo phì hành là có tiền ngay. Lại thêm trong số đại lý chưa chắc tất cả đều làm tròn phận sự mình. Nhiều nhà đại lý ở xa, nhưn cờ ở xa, ít muốn trả tiền đầy đủ hay đúng kỳ cho nhà báo. Trong lúc ấy nhà báo phải trả tiền giấy, nhưn công thầy thợ, nhân viên toà soạn và quản lý, trả tiền họa sà, tiền bùn kẽm và các sở phi khác. Hứng trước những sụt khấu về tiền bọc, để cho sụt cố gắng của nhà báo khỏi bị rỗp, bị hỏng, chúng tôi có lời yêu cầu cả: bạn mua báo dài hạn sốt sắng giúp cho số tiền mua báo, và nêu được trả trước thì càng hay hơn.

Có điều đáng mừng là phần đông bạn đọc dài hạn *Đời Mới* vẫn trả tiền đầy đủ và đúng kỳ.

Sẽ dễ chung tôi cần nói rõ với các bạn là để cho sự tiến triển của tờ báo khỏi phải vì tài chính mà bị ngưng trệ.

Mong được bạn hiểu cho và cõi vỗ cho thêm đồng người mua báo.

Nhà Xuất Bản NGÀY MỚI  
Cần khái.

## HỘP THƯ QUẢN LÝ

Nhóm Phụ Huynh Học sinh Chợ Mới (Langruyen):

Chúng tôi đã chuyển đạt thư ấy.

Ô. Võ Thành Nghị (Vinhlong):

Đã được ngân phiếu 40\$. Xin đa tạ. Báo trả lời không ở chung tôi.

Ô. Ngô Trọng Hoang (SP, 4210), và anh em Bình Sá (Phanurí):

Bao đến trễ, hoặc 1 lần 2 số, lỗi không ở chung tôi. Xin ông cảm ơn.

Ô. Bùi Văn Hằng (SP 52.295):

Đã nhận được Mandat 120\$. Xin đa tạ.

Ô. Henri Trần Tân (S.P. 55.061)

Máy số 84 còn dù, chúng tôi sẽ gửi hầu ông khi nhận được ngân phiếu.

Ô. Thái Châu Nghịệp (Tàu châu).

Đã gửi hàn ông số 35 và Xuân 53, thế cho ba số 44, 45 và 46.

M. D. L. Perré Vé (S.P. 4335):

Đã được ngân phiếu 400\$ từ 4-3-53. Xin đa tạ.

Sgt. Trương (S.P. 4399) và Ô. Hoàng Dry Tứ (Tourate):

Đã gửi báo hân ông.

Một số: giá ở Pakse.

Chúng tôi có nhận được ngân phiếu

843-179 số bạc 65\$ và một lá thư có chữ ký mà không có địa chỉ của chủ Mandat nói trên đăng tiện việc sò sách.

Cô Phan Thị Như Hoa (Quảng Trị):

Đã nhận được 60\$ bằng tem và gửi báo đến cô từ số 55.

Ô. Michel Mai (Pleiku):

Đã nhận được Mandat 120\$ và đã gửi báo theo địa chỉ ông dặn.

Ô. Hồ Hữu Nhơn (Huế):

Đã nhận được Mandat 102\$ và gửi báo đến ông.

Ô. Phạm Văn Các (Battambang):

Đã nhận được ngân phiếu 12\$ đa tạ.

Ô. Nguyễn Đăng Lạc (Blao):

Đã nhận được ngân phiếu 280\$. Đa tạ.

Ô. Nguyễn Văn Quý (Vientiane):

Đã nhận được Mandat 88\$. Đa tạ.

Ô. Võ Thành Nghị (Vinhlong):

Đã được Mandat 20\$. Cám ơn ông.

Ô. Nguyễn Văn Hà (Kratie):

Đã được Mandat 100\$. Đa tạ.

Ô. Nguyễn Văn Năng (Saigon):

Đã được Mandat 150\$. Cám ơn ông.

Được tin bạn Song nhất Nữ làm lễ thành hôn cùng cô Nguyễn Thị Thảo. Xin thành thật chia mừng và chúc hai bạn được đầy hạnh phúc.

ĐỜI MỚI

# ĐỜI MỚI

SỐ 59 — THỨ BẢY 16-5-1954.  
NGÀY 4 THÁNG TƯ ÂM LỊCH

## TRONG TẬP NÀY:

- Ngược thời Dương bá Đương
- Thời Tiến Thể Nhân
- Ý và việc Hậu Nghệ
- Lấy mắt người Việt... Trọng Yêm
- Bệnh thời đại Đại Hải
- Điều là cá nhân chủ nghĩa Hoàng Minh
- Cần xây dựng một diễn võ đài Lê đình Thạch
- Charlie Chaplin, nhà nghệ sĩ... Giang Tân thuật
- Dịch thuật cũng quan trọng... Trần Doãn
- Cô gái đò ngang (tùy bút) Viên Lăng
- Con ruồi (truyện ngắn) của Lưu Nghi
- Nắng và mưa nhân tạo Huyền Lang thuật
- Bóng tối, đoàn thiền của Kiêm Minh
- Lên cung trang (kịch dài) của Ngô tử Quang, Võ Oanh dịch
- Vòng quanh Âu châu (du ký) của Lê quang Minh
- Ánh sáng đô thành cõi Văn Nga

## DẠ HỢP HƯƠNG

tiều thuyết dài  
Giang Tân phóng tác

## ...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

## BÌA IN 2 MÀU

## TÒA SOẠN: 117 đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — (Giây nói: 793 card)

Bài về gởi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy.

Tòa soạn không có lệ trả bài thảo.

## QUẢN LÝ: 96 đường đại tá Grimaud

Sài Gòn — giây nói 22.491 — Hộp thư 353

Thư từ, bưu phiếu: xin đề tên TRÀC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới  
xuất bản và phát hành



THỜI

SỰ

BẮNG

VỊNH



Phía Bắc — Một lính cảnh Cộng sản trong giờ làm phản sự trước trại họp hòa hội Bàn mòn Diêm.



Chiếc Starfire, một kiểu chiến đấu cơ phản lực mới nhất của không quân Mỹ. Kiểu phi cơ này chỉ cần 1 phi công cầm lái và nhờ những điện tử và radar, có thể đánh chặn những máy bay nghịch trong giông tố hay trong đêm tối.

Chiếc Starfire dài 13 thước, cánh rộng 12 thước, cao 4 thước, bay nhanh 900 cây số / giờ và lên cao được 13.500 thước.



Quốc vương Cao Miên Norodom Sihanouk và đại sứ Donald Heath tại phi trường Quốc tế ở Núi ướt, trước khi ngài tuyên bố những lời này lửa về Liên Hiệp Pháp.



Thiếu nữ — Chân dung về băng phản màu của họa sĩ Nguyễn Huyền trong cuộc triển lãm tranh tại nhà hát địa phương tuần này.



BÁC SĨ  
NGUYỄN BÍNH  
431 Đại lộ Armand Rousseau  
CHOLON  
khởi gốc đường nhà thương Ghé rầy  
42 năm kinh nghiệm, trị  
bệnh trẻ em và người lớn  
CÓ CÁY NHAU VÀ CHO  
TOA BỎ Á PHIEN

Hồ Việt-Nam, dán  
các loại giấy dính gò không ra  
đè bao lâu cảng không hư.

Cuộc biểu diễn mới đã khởi sự  
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ  
GRAND MONDE  
Do cặp nữ tài tử :  
ESTELLE và VÉRONIQUE trình bày.

Phấn đánh giày da trắng hiệu  
**HẢI QUANG**, dễ đánh trắng  
giày mềm dẻo luôn. Bảo đảm tốt  
hơn các hiệu phấn khác.

Cần nhiều đai lý do viện  
PHƯƠNG MAI  
185 F. Louis Saigon

Cô giáo học lục tú tài muốn  
tìm việc làm hoặc dạy tại Sai-  
gon hay lục tỉnh.

Viết thư : Địa chỉ : số 17  
đường Bảo hộ Thoại—Saigon.

# COSARA

5-13 đường Turc Saigon  
(Giáy nói 21.357 - 21.131 card 584,

Do sự chỉ huy của một người Việt.

Vận tải hàng không

Máy bay DAKOTA DC 3.

Sóc Trăng—Cap Saint Jacques—Pnom Penh—Phan Thiết—Dalat—Nha Trang—Bản Mê Thuột—  
Vientiane—Tourane—Huế—Đồng Hới—Hà Nội,

Vận tải đường bộ

CARCOSARA

Saigon—Mỹ Tho—Saigon—Saigon—Sa Đéc—Saigon.  
Cho mướn đi các thị trấn ở toàn cõi Nam Việt.



XIN LƯU Ý: Sách thuốc 1953 đã xuất bản, Quý Ngài gửi kèm theo 1\$00 tiền  
tem làm cuộc phi, chúng tôi sẽ gửi tặng.

Nhà thuốc: ĐẠI QUANG  
số 27 đường Tông đốc Phương—CHOLON

106 Rue D'araras Saigon

HIỆU MAY

# VĨNH LỘC

nữ công

May y phục nam nữ

Lãnh dạy học trò may  
và thêu  
Chủ nhơn đứng dạy  
kỹ lưỡng



Quá ngũ quan trăm lục tướng

QUAN Công, vị tướng Tàu nổi danh thời Tam Quốc, và rất được người mình  
tôn kính, sở dĩ được cái danh lừng lẫy là nhờ nhứt thân nhứt mã, giết sáu  
tướng của Tào Tháo để qua khỏi năm ải.

Từ ngày Quan Công giết Nhan Lương Văn Xú, cả thiên hạ Trung Nguyên ai  
cũng nghe danh và cũng cho là đại tài. Nhờ đó mà mỗi lần ông ra trận về sau, người  
đương đầu ông có phần sợ thua trước, làm cho ông mạnh mẽ, giỏi mệt, hóa ra giỏi  
và mạnh hai. Nếu ta lấy công tâm mà xét thì ta nói Quan Võ thành công lớn là nhờ  
Tào Tháo.

Vẫn biết rằng Quan Văn Trường tự mình vốn là người có tài thiện chiến, nhưng  
nếu không nhờ Tào Tháo khoe tài, trong dài thì chắc gì Quan Công qua khỏi năm ải?  
Và nếu những tướng giữ ải của Tào Tháo không quý trọng Quan Công, coi ông là người  
tầm thường thì ai dám chắc ông đã giết nổi liên tiếp sáu vị tướng?

Chính cái lỗi quí đất Quan Công, 3 ngày tiệc nhỏ, 7 ngày tiệc lớn; cái lỗi khoe  
tài Quan Võ có một khôn hai trong thiên hạ thời bấy giờ, là cái lỗi tuyên truyền làm  
cho kẻ khác khâm phục, tin tưởng và sợ sệt. Tào Tháo có ý thâu phục Quan Công, dùng  
ngón tuyên truyền, rồi vấp phải quí kế của mình. Quả là giáo Tào đậm Tháo!

Lại thêm bị Quan Công tuyên truyền tài của Trương Phi làm cho Tào phải chạy  
tháo mồ hôi khi nghe tiếng thét của Dực Đức.

Bạn có tin chăng đời xưa và đời nay không khác nhau bao nhiêu? Ngày xưa  
người ta không dùng danh từ tuyên truyền, nhưng vẫn dùng phương pháp tuyên  
truyền. Đến nay người ta còn tiến bộ hơn, đến nỗi bắt hể về mặt đóng vai quan trọng,  
rồi lâu ngày anh hùng quên mất mình là hổ. Tuy vậy, ta đừng trách. Đó là phương pháp  
trong dụng kẻ đặc lợi cho mình. Cái chén đá hữu dụng thì được coi hơn chén kiều.  
Chén kiều mà không ích cho người thì chén kiều không bằng chén đá.

Khi ta lấy chuyện Quan Công quá ngũ quan trăm lục tướng ra mà nói thì ta  
đừng quên cái kiêu căng Quan Công kia, đã làm hư hỏng đại sự của Lưu Bị,  
vốn là người có bản năng thật, chứ không phải hổ, hoàn toàn hổ như bạn hổ chạy  
hiệu xưng danh.

Quan công còn giữ được Kinh châu khá lâu, chỉ vì kiêu và khinh địch mà chết  
để lối theo sự sụp đổ nhà Thục. Người đời nay được « phong tổng đằng vương cáo »,  
chưa chắc đã làm được một phần việc của Quan Công!

Thứ nào ta mở mắt xem!

Dương bà Dương

## THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?



### TITO TIẾT LỘ BÍ MẬT Ở ĐIỂN CÀM LINH

**C**ÁC cơ quan bí mật của Pháp vẫn nghi ngờ Tito là một tên Cộng sản cho Nga.

Người Anh tin tưởng Tito hơn. Trong hai năm nay, họ thường gửi người hỏi ý kiến Tito về ý định của Nga.

Tito ở trong một trường hợp duy nhất: Một người Âu châu không cộng sản biết những bí mật ở điện Càm Linh,

Đây những điều Tito cho tờ báo U. S News and World Report biết về những người trong điện Càm Linh và con đường chính trị mới của họ.

**MALENKOV:** Trong vài năm nay, ông này chỉ làm công việc của Đảng: công việc bàn giấy trong các cơ sở. Ông là người có thể có năng lực làm công việc ấy.

**MOLOTOV:** Không được việc trong các việc thương thuyết: quá cứng, không chịu nhượng bộ. Tôi thấy ông không phải là người có tài trực giác. Ông không phòng chừng những việc có thể xảy đến về vấn đề Nam Tư lạp Phu.

**STALINE:** Hay dò ý kiến Molotov, nhưng Stalin chỉ chú ý đến ý kiến riêng của ông mà thôi.

**MAO TSÉ TOUNG:** Về vấn đề giao liên quan đến Trung Hoa Eisenhower nên giao thiệp thẳng với Mao mà không phải Mạc Tu Khoa.

Tôi có những lý do riêng có những sự va chạm giữa Trung Hoa và Nga.

Người Nga nếu có phải bỏ thế giới, sẽ chọn Âu Châu.

**QUYỀN HÀNH:** Malenkov không phải là cái hinh đón ác của Béria. (Tito rất thân thiết với Béria vì chính Tito đã cứu sống Béria năm 1920, thời nội chiến). Nhưng Malenkov không hoàn toàn nắm hết quyền hành, vì quyền hành do có tính cách tập trung.

**CÁC NUỐC CHỦ HÀU:** Nga chú ý đến các nước chủ hầu: Trung Âu, Hai châu Âu của Nga, Bảo gia Lợi và Tiếp Khác.

**HÒA BÌNH:** Ý muốn của Nga tạm chấm dứt chiến tranh lạnh để giải quyết trước tiên vấn đề Áo và Đức.

**MỘT THÔNG CÁO MỚI CỦA TỔNG THỐNG EISENHOWER**

Tổng thống Eisenhower vừa mới ký vào một thông cáo gửi cho các công chức các sở, Ban thông cáo đại khái gồm mấy khoản:

Tất thấy các công chức có thể bị đuổi nếu phạm những lỗi sau đây:

1.— Trình những bản báo cáo thiếu sót hay có tính cách viễn vông.

2.— Tinh hạnh ngược với luân lý. Say sưa rượu chè, ham thú nhục dục quá độ.

3.— Thị hành trái với quyền lợi về việc trật tự và trật an chung.

### CHARLIE CHAPLIN KHÔNG CỘNG SẢN

Samuel Goldwyn, nhà sản xuất phim nổi tiếng vừa mới tới Luân Đôn và có bệnh vặt cho Charlie Chaplin:

« Charlie Chaplin không cộng sản. Tôi đã biết ông từ 20 năm nay. Khi nhận thức của chúng ta có thể làm lạc nhưng tôi không tin Chaplin lại là cộng sản được. »

### WINTON CHURCHILL TỎ LỜI KHEN PICASSO

Winton Churchill vừa rồi có dự một bữa tiệc do viện Hán Lâm về nghệ thuật của hoàng gia tổ chức. Trong dịp này, thủ tướng có lời khen ngợi họa sĩ Picasso.



Winton Churchill

« Trong đời tôi, tôi vừa làm chính trị vừa học về sơn dầu. Hai việc ấy đi đến một đích chung: tìm rõ sự thật. Kết quả về hướng này chưa được trọn vẹn.

Những nghệ sĩ tìm ra được lối diễn tả mới phải có căn bản về lối vẽ sơn dầu cùa điện. Picasso là một nghệ sĩ hoàn toàn vì ông ta hiểu rõ nghệ cùa mình. Vì lý do đó, nên tôi thiết tưởng họa sĩ Picasso trong nghệ thuật có quyền tìm những cách diễn tả mới »

### CÓ NHIỀU MỎ Ở NAM CỰC

Người ta thường nhắc đến những chuyến mạo hiểm xuống Nam Cực nhưng người ta quên không nói đến Nam Cực là một kho chất đầy các nguyên liệu đầu tiên.

Dựa theo những sự tìm tòi từ trước đến nay người ta nhận thấy ở Nam Cực có đủ tất thảy các thứ kim khí: vàng bạc, đồng, Uranium, antimoine...

Muốn khai thác những mỏ đó phải làm cho nước đá tan hết, nhưng nếu nước đá tan thì mặt biển sẽ dâng cao đến 30 thước, như vậy không thể nào tránh được những vụ lụt lớn.

### HUNG NGHIÊN CỨU VỀ THI SĨ HOMÈRE

Tờ Szabad Nép, cơ quan đăng cung sản Hung đang thảo luận về tác phẩm của Homère. « Tác phẩm của Homère rất hiện thực và đối tượng là dân chúng. Những câu thơ có tính cách cách mạng và lấy cảm hứng ở dân chúng. Trong cuộc tranh đấu giải cáp, Homère đứng về phía họ thuyền. »

### MỘT THỦ KIM KHÍ MỚI

Kỹ sư Đức mới chế xong một thủ kim khí gọi là magnésium 2/3. Chất này nhẹ hơn chất Aluminium, dùng trong việc chế tạo ô tô và phi cơ tiện hơn các chất khác. Chất magnésium 2/3 lấy ở nước biển chế ra.

### ÔNG FOSTER DULLES SẼ DU HÀNH

#### CÁC NUỐC Á RẬP

Ông Foster Dulles, ngoại trưởng Mỹ trong tháng năm nay sẽ dự một cuộc du hành chớp nhoáng các nước trong khối liên đoàn Á Rập ở Cận Đông. Ông ở lại kinh đô mỗi nước trong

thời hạn 3 ngày. Cố lè ông sẽ lưu lại kinh đô quốc một thời gian lâu hơn.

Trong cuộc du hành này, ông tính sẽ du giải quyết dứt khoát về vấn đề kinh Suez và một bản thỏa hiệp về vấn đề Do Thái.

Liban, Syria, và Jordanie cũng trước ao thuận với phương tây để được viện trợ về quân sự.

Với các nước khác, Ai cập đứng đầu, Anh kiềm soát kinh Suez là điều kiện đầu tiên để hợp tác với Tây phương.

### CÔNG TY NGOẠI QUỐC Ở NAM TƯ

Tito muốn lôi kéo tư bản ngoại quốc vào Nam Tư lạp Phu nhưng các công ty ngoại quốc phản đối. Thủ tướng họa sĩ Nam Tư lạp Phu.

### SAU VI VÀ V2, NGƯỜI ĐỨC NGHĨ GÌ?

Nhà chuyên môn Đức đã chế được những hoa tiêu đang xin phép Hồng minh tiếp tục lại công việc của mình.

Ông nói:

— Dân Đức đã chế được thử bom bay vỉ và v2 cần phải tìm những phương tiện tiến tới nữa. Ông dự định mở một cuộc du lịch lên cung trang và trú tinh gửi công văn từ Bonn-Washington chỉ mất độ 2 giờ.

### SỨC SẢN XUẤT THAN ĐÁ

#### Ở PHÁP

Sức sản xuất than đá của Pháp chiếm kỷ lục trong năm 1952 là 62.000 tấn, được 57.353.000 tấn, so với năm 1950 là 52.539.000 tấn. Theo cuộc dự tính, 1953 sẽ sản xuất 58.500.000 tấn. Như vậy, sức sản xuất của mỗi một người thợ mỏ làm việc dưới hầm phải là 1.425 ki lô mỗi ngày. Và sức sản xuất ấy mỗi ngày cứ tăng thêm. Tuy vậy số thợ mỏ cũng bớt dần. Năm 1950 có 209.000 thợ làm việc dưới hầm và 84.000 người làm việc ở trên hầm. Hiện nay chỉ còn 167.519 người làm dưới hầm và 74.962 người làm ở trên.

### DÂN PHÁP CHẾT VỀ BỆNH GÌ?

Theo bản thông kê của viện quốc gia về sự chết ở Pháp trong 1952. Có 3 nguyên do chính đã gây nên:

Chết vì bệnh ung thư, đau tim, đứt mạch máu ở óc. Năm 1940 có 69.453 người Pháp chết về bệnh lao năm 1952 chỉ còn lại 18.300 người.

### MÁY BAY TRỰC THĂNG LOẠI « BỎ TÚI »

Một chiếc máy bay trực thăng loại « bỏ túi » giá 210.000 quan tiền Pháp.

Máy bay này có thể chờ được một người và 40 ki lô hàng hóa.

Kiểu máy bay loại này do một kỹ sư Đức chế ra.

Tốc độ mỗi giờ 90 cây số, nặng 600 ki lô và có thể leo cao được 1800 thước.

### CHƯƠNG TRÌNH NGŨ NIÊN MỚI CỦA NGA

Một hội đồng gồm có 14 nhà kinh tế học Nga Sô họp dưới quyền điều khiển của thống chế Boulganine bàn về chương trình ngũ niêm mới. Điều của họ:

— Kỹ nghệ và thương mại Nga không chịu ảnh hưởng ngoại quốc.

— Các cố vấn chuyên môn và quân sự Đức sẽ bị loại bỏ trong chương trình 5 năm sắp tới.

### MỘT LỐI TUYÊN TRUYỀN MỚI

Ở Đức mới tìm ra một lối tuyên truyền mới. Những bản quảng cáo đặt trong các phòng du lịch mang những câu như sau: « Nếu các ngài muốn nhìn thấy những cảnh tượng tự như trên các ngài nên đến viếng cảnh trong năm nay, sang năm sau sẽ quá chậm. »

## THỜI TIẾN

**C**UỘC điện Ai Lao vẫn là mối lo ngại chung của Pháp Mỹ Anh. Mặc dù V.M. không tấn công Luang Prabang song vẫn kiểm soát Thượng Lào và sẽ hăm dọa cả đến Thái Lan.

**Báo Combat viết:** Hiện thời Mỹ đang thúc dục chính phủ Pháp quốc tế hóa D.D. song Pháp vẫn làm ngơ vì Paris muốn nắm quyền chỉ huy chiến tranh. Nhưng sự tiến triển quân sự sẽ đưa Pháp đi đến chỗ yêu cầu viện trợ quan trọng đến đời cũng như là quốc tế hóa vây. Ngoài ra, chủ trương của Pháp quả quyết là minh bảo vệ những quyền lợi khác hơn là quyền lợi riêng khiến Pháp không thể rút lui quân được.

Cũng theo các báo ở Paris, thì ở Saigon người ta nghĩ rằng Việt Minh cũng như Pháp đều không muốn cho Mỹ trực tiếp can thiệp vào chiến cuộc Đông Dương.

Nhiều người Mỹ lại cho rằng thà là gây chiến với Trung Cộng ở Đông Dương, còn hơn là để cho V.M. nuốt dần dần cả Đông Nam Á một cách chắc chắn.

**T**IN V.M. ngừng lại các cuộc tấn công ở vú Lào khiến người ta đưa ra giả thuyết rằng cuộc tấn công hòa bình của khối đã ảnh hưởng lớn đến sự thay đổi bắt đầu này.

Thái Lan vẫn lo ngại, vì dù Luang Prabang còn, cả miền Lào Bắc vẫn nằm trong sự kiểm soát chính trị của V.M. Vùng này là một địa điểm khởi phát rất thuận tiện nhằm về phía nam. Chính phủ Thái sợ sự cố mất của V.M. ở Lào kích thích phong trào cộng sản trên lãnh thổ Thái, khó lòng đóng quân ở dọc biên giới mà ngăn được... Tình trạng nội bộ của Thái càng khiến cho sự hăm dọa thêm trầm trọng có thể đưa đến những cuộc rối loạn, gây thành một phong trào mạnh mẽ cũng giống như V.M...

Quốc Vương Ai Lao đã rời thủ đô, di Vientiane và xuông Saigon trước khi qua Pháp. Miền hoang tuyền bố tại Đông kinh rằng: sau các cuộc thương thuyết Pháp-Miền tuần rồi ở Paris, Pháp đã chịu thi hành các phương sách giao trả độc lập cho Cao Miên. Tình hình quân sự và xã hội đã được khả quan, song về mặt độc lập chính trị theo nguyện vọng Cao Miên chưa được thỏa mãn.

**T**HỦ tướng Nguyễn Văn Tâm, với sự đồng ý của Quốc trưởng Bảo Đại, trao đổi

thư với tổng ủy Letourneau về việc hoặc thương thuyết có thể xảy ra với V.M. hay quốc tế hóa D.D., hoặc lập một « quốc gia trái đất » ở Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu chính phủ Pháp hồi ý kiến V.N. trước khi định đoạt tương lai V.N.

Ông Letourneau nhận danh chính phủ Pháp long trọng hứa chắc rằng bất kỳ một vấn đề gì có liên hệ đến V.N. Pháp đều sẽ hỏi ý kiến và thỏa thuận đổi bên rồi mới quyết định.

**V**IỆC hạ già bắt ngờ đồng bạc Đông Dương từ 17 quan xuồng còn chẵn 10 quan đã làm xôn xao các giới và dân chúng, chính phủ V.N. có gởi thư phản đối Pháp đã xâm phạm hiệp ước 8-3-1949, quyết định một việc hết sức quan trọng như thế mà không hỏi gì đến ý kiến của các quốc gia Liên kết. Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm nhấn mạnh rằng: « Việc sụt giá bạc sẽ gây nỗi bất bình trong khắp dân chúng đưa đến chỗ nào động lớn và các cuộc biểu tình có thể làm rối loạn trật tự. Lẽ tất nhiên là tôi đã thi hành mọi biện pháp về các việc có thể xảy ra ngay từ bửa 11-5. »

**Ó** Bản mòn điểm, các cuộc thương thuyết bắt đầu tiến triển, và đôi bên trao đổi những đề nghị có tính cách xây dựng. Hình như tướng Mark Clark có đưa ra một dự án để nghị hòa bình sau khi đình chiến, đã được tổng thống Mỹ ủng hộ. Những điểm chính là:

— Không phân chia lãnh thổ Triều Tiên.

— Rút lui tất cả quân đội ngoại quốc.

— Tuyên cử trong nước dưới sự kiểm soát của một ủy ban được nhìn nhận, để thành lập một nước cộng hòa Triều Tiên thống nhất.

— Hạn chế cuộc thương thuyết hòa bình ở Triều Tiên, không bàn cãi đến mọi vấn đề khác của Á đông.



Một lối ngoại giao khôn khéo  
và có hiệu quả

II

Trong Yêm chỉ kề ra những lời của một nhà viết báo Pháp, nói về hành động của Ông Adenauer, và chỉ kề ra bấy nhiêu. Giờ ta thử xét qua :

Không nói được tiếng người Mỹ, Ông Adenauer dàn cuộc phỏn Washington của Ông theo lối Mỹ và nhờ một hàng du lịch Mỹ sắp đặt. Tùy viên của Ông đều nói tiếng Anh như đại học sành Oxford hay Harvard, đều có dáng điệu người Mỹ. Họ có làm vui lòng Mỹ. Sự dụng ý này thật là khéo léo.

Cái khéo đầu tiên để được cảm tình người Mỹ của Ông Adenauer là đi viếng Metropolitan Museum, ở người New-York rất thích khách lè xem mỹ thuật của họ.



Ở Mỹ Ông Adenauer vẫn có bạn cũng như có kinh nghiệm.  
(Lời và hình của báo Témoignage Chrétien Paris).

Trong lúc bao nhiêu nước được Mỹ viện trợ, không thấy nước nào tỏ lòng tri ân, thì Đức quốc, một nước mặc dầu bại trận mà có thể là mạnh nhất ở Tây Âu lại nói thẳng bết on.

Không dùng lời khích sáo, nói một cách chon thành và nói với con số cõi thiệt, với những bằng cõi hồn hồn, Ông Adenauer tỏ ra mình biết tâm lý người Mỹ, một dân tộc trung trung, giàu mạnh, siêng làm việc, và làm cõi khoa học, và là một dân tộc buôn bán. Cảm tình hay thương ghét là một việc, mà

Làm như thế, người Mỹ không tra cõi. Càng phải chịu nứa là khi nghe Ông nói « phải để cho dân chúng La Sarre phát biểu ý chí ».

Chúng ta không được biết nhiều về kết quả của sự thăm viếng này, nhưng với óc thay đổi của người Mỹ, của đảng Cộng hòa Mỹ, rất có thể là Mỹ sẵn lòng viện trợ Tây Đức đầy đủ, chỉ vì một lẽ, sự viện trợ không hao, không mất, lại còn được Tây Đức chặn đường Nga Sô.

TRỌNG YÊM

Hạ giá đồng bạc có  
những ảnh hưởng gì ?

Từ 17 quan Pháp đồng bạc Đông Dương từ ngày 11-5 chỉ còn 10 quan) nghĩa là nó mất giá 41 phần trăm (7/17, có dư. Nói trắng ra là mòn đòn mua của ngoại quốc khi trước trả 10 đồng, từ đây phải trả 14 đồng.

Vì sao nó có thể hạ giá được ? Vì nó tuy thuộc đồng quan, và vì mấy năm nay nền kinh tế Quốc gia bế tắc. Theo Chánh phủ Pháp tính ra thì đồng quan phải gánh đồng bạc quá nặng. Nền lý tài Pnáp khuynh nguy ; lại thêm lâm kẽ buôn bán đồng quan làm cho mất hẳn thăng bằng.

Đồng bạc hạ giá là sinh hoạt trong nước lên cao, mặc dầu đòn sản xuất trong nước không lên như đòn ngoại quốc. Nhưng rồi người bán cũng thừa cơ mà lên theo. Giá sinh hoạt đắt đỏ, đồng lương thay thay phải lên ; nếu lên không kịp là xã hội mất quân bình. Rồi sẽ có nhiều hiệu buôn đóng cửa, nhiều thay thay thất nghiệp, sức tiêu thụ giảm xuống. Dẫu các xí nghiệp có muốn lên lương theo giá sinh hoạt chưa chắc sẽ làm được, vì sức tiêu thụ không có thì lấy gì lên giá đòn dùng.

Lẽ tất nhiên là sẽ không còn ôt bay qua lại Saigon Paris và nhiều học sinh Việt sẽ chịu cảnh cơ hàn ở Pháp.

Lương công nhân Pháp sẽ lên. Công chức Việt nam chưa biết ra sao. Nếu phải lên là ngân quỹ thiếu hụt. Thiếu hụt tất phải đánh thuế cao hơn.

Xã hội sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Nghe đâu chính phủ Việt nam đã trù định biện pháp. Mà không biện pháp nào hơn là gia tăng sản xuất tức là chấn hưng kinh tế, bởi vì tiền bạc vốn ở nơi sản xuất chứ không ở trong tủ. Mà lý tài hỏng hóc dễ gì chấn hưng kinh tế. Thật là khó xử sự.

Đáng lẽ gì những biện pháp cực kỳ quan hệ như hạ giá đồng bạc phải được nghiên cứu với các chính phủ liên quốc một cách cẩn thận và được áp dụng tuân tự. Đánh một võ mạnh về mặt kinh tế sợ rằng chính trị sẽ bị ảnh hưởng lây.

TRẦN VĂN ÂN

### Không đủ !

Hạ giá đồng bạc để ngưng sự mua bán đồng quan chưa đủ. Phải đánh đồng, các số tiền quan không lồ của các Ông Việt vô cõi mà dự trữ chặt các ngân hàng bên Pháp.

TRẦN VĂN ÂN

Từ việc nước nhà đến việc quốc tế

## VĂN ĐỀ QUỐC TẾ HÓA CHIẾN SỰ VIỆT NAM



PEN NOTH

2.— Sự tiến triển chiến cuộc bắt buộc Pháp đòi hỏi viện trợ lên đến mức quốc tế hóa thực sự ;

3.— Tuyên bố binh vực những quyền lợi không phải của Pháp, tức là không quyền rút lui quân đội.

Trong lúc ấy cuộc tấn công của Việt Minh ở Lào lại đánh chì và chiến tranh xoay về miền Trung châu Bắc Việt. Chưa ai hiểu ý định của Việt Minh ra thế nào.

Đi luận Đài loan cho rằng Việt Minh đánh mạnh để rồi tấn công hòa bình.

Thật là một tình thế hết sức mờ ám.

Quốc tế hóa hay không quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam vốn không do ý muốn của Mỹ hay quyết định của Pháp mà được.

Mỹ sợ thêm nguy, chủ trương quốc tế hóa.

Pháp không ưng vì nếu quốc tế hóa thì chẳng khác nào bỏ cả bao nhiêu công trận cùa mình từ 7 năm nay. Thái Lan lại thúc dục quốc tế hóa vì sợ nguy tới mình. Nhưng không ai làm chủ tình hình cả.

Pháp chỉ muốn được viện trợ quân nhu vũ khí mà không chịu một nước nào

lại trực tiếp nhúng tay vào. Va nếu Pháp phải chịu là khi nào không còn phương sách khác để cứu vãn tình thế.

Tới chừng Pháp chịu sự các nước không còn dám chịu. Quả là vòng lẩn quẩn.

Mà thời gian không giúp cho ai cả bên phía Tây Âu. Không chạy đua với kim đồng hồ tức là thoái bộ.

Trong khi ấy Cao Miên lên tiếng đòi cả thiện hiệp định Pau. Sự đòi hỏi của Thủ trưởng Pen Nouth được thỏa mãn. Chỉ có ở Việt Nam là Pháp không có rắc rối chính trị. Kề ra thì Pháp đã thành công lớn về mặt chính trị ở Việt Nam, mặc dù không giảm khô khẩn quân sự.

Đáng lẽ thì Việt Nam phải được Pháp ưu đãi hơn tất cả nước nào trong Liên Hiệp Pháp.

VĂN LANG



### Sách mới

Chặng tôi nhận được :

**NGHỊ LUẬN LUẬN LÝ.** — Sách giáo khoa đề thi cao đẳng tiểu học đệ nhất cấp và Pháp Việt của VITA soạn do « Nhân loại » xuất bản ở Saigon.

Ông Vito là một giáo sư, cuốn sách học này biên soạn cẩn thận, giúp cho những học sinh cao tiểu cõi theo chương trình Pháp Việt. Giá bán 10 đồng.

TÀI NÓI TIẾNG PHÁP của Đỗ Văn, cựu sinh viên trường Hùng biện Bâle. Giá Nam Việt 34 đồng.

**CẨU SƯƠNG.** — Tiểu thuyết của Ngọc Giao do nhà Thế Giới Hanoi xuất bản.

**HƯƠNG THƠ MÙA LOẠN.** — Thor mới oà thơ tự do của nhà thơ trẻ tuổi Hoàng Phung Ty.

**SON PHẦN.** — Tiểu thuyết của Nguyễn Ngọc Mẫn.

**SAU CƠN BẢO TỐ.** — Tiểu thuyết của Lê Minh.

Đài Đài xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

### ĐỌC THẦN CHUNG

Nhứt báo thông tin  
4-6-8 đường d'Orsay — SAIGON

Xuất bản nhiều nhứt ở  
Việt-Nam

Bom nguyên tử « sụt giá bạc » nổ

# CÁC SỰ TÀN PHÁ TAI HẠI ĐẦU TIÊN DƯ LUẬN CÁC GIỚI NẠN NHÂN

**Q**UẢ bom nguyên tử « sụt giá bạc » chánh thức nổ sáng 11-5-53 rung động cả Saigon — Chợ lớn trước khi vang chuyền đến các thành phố ở Đông dương.

Tin một đồng bạc từ 17 quan sụt xuống chỉ còn 10 quan đã thấy bần tán trong chánh giới từ sáng chúa nhựt 10-5, tràn lan đến tai dân chúng qua các luồng sóng điện rời trên mặt nhựt báo sáng thứ hai.

Đến buổi trưa, sau những lời xôn xao nói nỗi các tiệm buôn ở trung tâm thành phố bắt đầu thấy khách hàng đua nhau đồ xô đến hỏi mua Quang cảnh nào nhiệt ấy dần dần diễn ra khắp nơi. Như có một « phép lạ », phần lớn những hàng hóa đều biến đâu mất trừ những thực phẩm không thể để dành được lâu trong không khí nóng nực này.

Các hiệu buôn nhập cảng lớn đóng cửa ngưng bán ra.

Phần lớn các nhà thuốc ngừng lại.

Vàng lén giá vùn vụt cũng như hột xoàn, làm cho những người có tiền muốn giữ giá trị của cải phải chóng mặt. Từ 3.100 đồng vàng tăng lên gần 4.000 rồi cứ thế mà cao giá, lẽ tất nhiên là trong thị trường không chánh thức. Gạo cũng theo vàng mà lên, rồi lần lượt đến các thứ khác.

Tích trữ, đầu cơ, chợ đen... mua vò vét, cả một thành phố, từ giàu đến nghèo, không phân biệt màu da, đang lên cơn sốt và nhiệt độ mỗi lúc một tăng.

Đồng bạc bị đánh mất giá trên 40 phần trăm, nhưng sự tàn phá chỉ mới khởi sự. Những nạn nhân đang còn hoảng hốt, hoang mang cũng mới cảm thấy tai hại bắt đầu, chưa ngấm sâu vào đời sống.

Đây là những phản ứng đầu tiên của một số người trong các giới trước vụ « động đất » tài chánh này, qua cuộc phỏng vấn bắt chợp của chúng tôi.

## MỘT TƯ CHỨC

— Lương của tôi một tháng được

### Điều tra của HUYNH ĐỆ

hai ngàn, đồng bạc bị sụt xuống hơn 40 phần trăm, giá sinh hoạt sẽ tăng lên ít nhứt cũng 40 phần trăm, như vậy nghĩa là ròng đây mỗi tháng 2 ngàn bạc của tôi cũng chỉ còn giá trị lối 1.200 đồng thôi.

Làm sao cho đủ sống được với nuôi con đi học được đây ?

### MỘT CÔNG CHỨC CÓ CON HỌC BỀN PHÁP

— Tôi có một đứa con học bên tây. Từ 17 quan, đồng bạc của tôi giờ cho nó từ đây chỉ còn 10 quan. Làm sao cho nó đủ tiền để tiếp tục ăn học được nữa ? Mà tôi nghe chỉ có lương bổng của công chức và quân nhân Pháp là tăng mà thôi. Rồi đến nước tôi phải kêu con về, không sao có đủ tiền cho nó tiếp tục được.

### MỘT ỐNG CHỦ BÁO SAIGON

— Ngay lầm, giá giấy từ 85 đồng lên quá một trăm rồi, và còn lên nữa. Các báo mới tính sao đây ? Lên giá ư ? Sụt bớt trương ư ? Cả một vấn đề !

### MỘT VỊ GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG

— Đồng bạc Đ. D. sụt giá còn 10 quan, giá sinh hoạt ở xú minh sẽ phải mắc lên hơn 40 phần trăm. Về lợi, thì chỉ có đối với các nhà xuất cảng cao su, lúa gạo... ngoại quốc ở trong nước. Người minh không hưởng được vì V. N. nhập cảng nhiều chờ xuất cảng không bao nhiêu. Còn sự thiệt thòi, thi ai ai cũng phải thấy tai hại bắt đầu, chưa ngấm sâu vào đời sống.

### MỘT THƯƠNG GIA V.N.

— Hàng hóa của tôi hiện giờ có lối một triệu, nếu giữ bán giá cũ, nghĩa là không tăng lên, tôi sẽ thâu vô được một triệu. Nhưng kết quả thực tế là tôi sẽ mất hơn 40 vạn, vì đồng bạc đã sụt giá trên 40 phần trăm.

### MỘT ANH ĐẠP XE XÍCH LỐ

— Khô quá, gạo, nước mắm, củi... các thứ lên giá rồi. Không biết cứ như vậy bọn lao động chúng tôi mới sống làm sao đây ?

### MỘT BÀ TIỀU TU SẢN

— Tôi chạy cả ngày hôm nay mới mua được mấy hộp sữa cho con bú. Từ giá 7 đồng rưỡi, một hộp tăng lên 12 đồng. Người ta đấu hết, phải mua chợ đen... Còn mua vải thì phải sắp hàng, chen nhau như hồi Nhựt qua đây. Khô quá, lại chợ đen, chợ đỏ.

### MỘT NHÀ BÁN SÁCH

— Mấy bữa rày « hàng » ế quá. Người ta lo chạy đi mua các thứ cần thiết, thực phẩm, thuốc, vải... chờ lúc này còn mấy ai có thì giờ nghĩ tới món ăn tinh thần.

### MỘT NHÀ VĂN KIÊM KÝ GIÁ

— Tôi lo chưa đủ tiền mua một cái bình lọc nước 700 đồng, hôm nay lên quá một ngàn rồi, mà vẫn thì khó lòng lên giá được, biết bao giờ mới mua được cái bình lọc nước ?

### MỘT NHÀ BÁN THUỐC TÂY

— Tạm thời chúng tôi chỉ bán một vài thứ thuốc cần có đơn của bác sĩ. Các thứ thuốc bán ra đều hạn chế hết.

### MỘT HIỆU BÁN XE ĐẠP

— Tôi còn đợi mới bán xe ra được. Máy hàng xe hơi, xe gắn máy, người ta không tiếp khách, gần muốn trả tiền đặt cọc lại, ông hiều giùm cho sự khó khăn của chúng tôi, có hàng mà chưa muôn bán ra.

### MỘT THƠ KÝ HÀNG BUÔN

— Phen này hăng tôi chắc sẽ hốt người làm. Thất nghiệp lúc này thì nguy lầm... bọn làm sổ tư tại tôi lo hết sức... Với số lương hiện giờ mà giá cả tăng như vậy cũng đã phải thất hụt lại mới mong khỏi thiếu thốn, huống gì là thất nghiệp...

### MỘT HỌC GIÁ KINH TẾ

— Tình trạng này sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng lắm. Sức mua của dân chúng ở đây đã kém rồi, giá hàng hóa tăng lên nữa, sẽ không còn người tiêu thụ... Kinh tế khủng hoảng... thất nghiệp... Chánh trị bị sự đánh sụt giá đồng bạc tác hại không ít...



ĐỜI MỚI 59

## Một phương pháp chữa bệnh rẻ tiền nhất: NGÚ

của Bác sĩ VANADES



nhứt là về khoa giải phẫu óc.

Những cách áp dụng liều thuốc ngủ có rất nhiều. Trước tiên là những người mắc bệnh thần kinh, người nghiện các chất độc như rượu, á phiện. Một vài chứng loạn náo, một vài sự đau đớn không cắt nghĩa được.

Chứng bệnh huyết áp của cần não là một trong những trường hợp chính có thể chữa bằng liều thuốc ngủ. Bệnh huyết áp ấy đến nay vẫn còn bí mật, nhưng cũng do đó mà chúng ta biết vai trò của những sự dụng châm giác cảm quan trọng là đường nào. Những chứng bệnh động kinh của ruột già, và đờm tắc đều đặc sệt ru giấc ngủ dễ dàng. Sau khi đã được chích một chất thuốc ngủ, người bệnh ngủ say. Hơi thở đều đặn, giấc ngủ bình yên.

T

Trong 18 giờ liên tiếp, người bệnh nằm ngay như thế, dưới sự kiểm soát của một nữ khán hộ.

Mỗi ngày ba luryt, người ta lại đánh thức bệnh nhân dậy để cho ăn rất nhẹ. Đến ngày thứ 15 tôi bót lần thời hạn giấc ngủ, và chỉ trong vài ngày sau, người bệnh trở lại hoạt động như thường, và cân não cũng trở lại mức thường.

Liều thuốc bằng giấc ngủ ấy là gì ? Tại sao nó lại có thể có công hiệu kỳ lạ như thế ? Muốn hiểu nó trước hết phải hiểu sự chuyển động của bộ máy khác thường là : óc của chúng ta.

Trong tất cả các bệnh ngủ quan đầu ít căng thẳng đi nữa, bộ óc cũng đều đóng vai trò của nó. Làm cho người bệnh ngủ tức là lặp lại thằng bằng giữa những cơ quan chỉ huy cần não và tất cả các bộ phận khác.

Giấc ngủ sẽ làm cho sức hoạt động cân não quá độ được nghỉ ngơi, bảo vệ cho lớp vỏ xương sống, và đặt lại sự liên lạc thường lệ với những cơ quan khác. Giấc ngủ do người ta tạo nên bằng liều thuốc ngủ gồm một phương pháp hợp lý và khoa học, xây dựng trên một nguyên tắc khái hàn tâm y học.

Liều thuốc ngủ này không có những điều bất tiện và nguy hiểm như những phương pháp về tinh thần học khác,

Phải kiểm soát trước cung như trong khi ngủ. Khi nào nhận thấy có nhiều chất niệu tố (urée) trong máu, sấp sửa bị bệnh niệu độc, là không nên dùng đến phương pháp liều thuốc ngủ.

Nên đề ý cả những trường hợp ăn không tiêu, nhức đầu. Liều thuốc ngủ sẽ tiếp tục từ 8 đến 20 ngày. Người ta sẽ cúp lần lượt, nhưng không đột ngột quá

## Bạn Đời Mới nên quan tâm

ĐỜI Mới với sự cố gắng không ngừng trong một hoàn cảnh thiêng lợi đã mở một đường lối mới và xây dựng được đôi phần cơ sở cho văn nghệ lành mạnh. Bạn Đời Mới một ngày một thêm tin tưởng nơi kết quả tốt đẹp của công tác chung. Sự tham gia sinh hoạt tờ báo của các bạn xa gần làm cho phúng tôi càng trọng nhiệm vụ, càng nỗ lực tiến tới.

Nhưng sự sốt sắng của một số độc giả và thiện chí của chúng tôi không đủ làm cho tờ Đời Mới đứng vững. Mặc dầu bạn Đời Mới không phụ báo Đời Mới và mặc dầu nhà xuất bản Ngày Mới không nghĩ trực lợi, báo Đời Mới phải đương đầu lắm khó khăn, vì một lẽ dễ hiểu là từ qua Tết số phí và nhân công lên rất nhiều.

Đứng trước tình cảnh này, chúng tôi chỉ có cách yêu cầu các bạn xa gần mỗi người hãy tìm thêm 2 độc giả, làm cho trong một thời gian ngắn số bạn Đời Mới tăng lên gấp đôi. Có được như thế mới chống nổi với giá sinh hoạt ngày càng lên làm cho lương bổng phải lên theo. Số xuất bản có lên cao mới giữ vững tiền vốn mỗi tờ, và khỏi phải lên giá báo.

Chúng tôi nhứt định không lên giá báo, thì các bạn cần quả quyết làm cho số độc giả càng giá tăng. Thiếu điều kiện này là khó tránh sự sụp đổ. Chúng tôi tin rằng bạn đọc không muốn thấy Đời Mới tắt tiếng. Vì vậy, chúng tôi lên tiếng trước để khỏi phụ lòng bạn đọc.

Các bạn nên quan tâm cho, đừng để đến nỗi Đời Mới S. O. S.

Ước rằng lời kêu gọi của chúng tôi sẽ có tiếng dội, và tiếng dội sẽ được cụ thể.

### Nhà xuất bản NGÀY MỚI

để tránh tim đập mạnh, hoặc động chạm cắn não.

Có lăm khai, chữa bệnh vừa đứt, người bệnh bè ngoài có vẻ thăng bằng, nhưng thường thường sau đó lại là một thời kỳ mệt mỏi. Ảnh hưởng tốt chỉ thấy 1 tháng sau. Nhưng cũng phải đề phòng trường hợp bệnh trở lại, vì những nguyên do kích thích. Lúc ấy lại phải chữa lại bằng những giấc ngủ ngắn hơn.

X. V. dịch

# ĐI TU LÀ... CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA

của HOÀNG MINH

**D**ỌC lá thư của ông P. H. gửi cho Ông Bất Hủ đăng trong Bời Mới số 56, tôi xin góp thêm vài ý kiến :

Ông P. H. quả quyết lý luận rằng : « đi tu không phải là chán đời » và ông bảo « người ta đi tu vì một lý tưởng cao thượng, vì một nguyện vọng siêu nhiên ».

Mặc dầu nói thế, ông cũng vẫn phải thừa nhận rằng : quan niệm thông thường của đa số là đi tu vì chán thế đời, đen bắc và chính ông nhận thấy biết bao người đi tu vì muốn xa lánh cõi đời già dỗi, hỗn loạn, nguyên sống thanh nhàn, không mâu thuẫn ngoài...

Như vậy nghĩa là ông nhìn nhận rằng đa số những người đi tu đều vì chán đời, nếu có còn lại số khác đi tu vì lẽ này hay lẽ nọ cũng chỉ là thiểu số không đáng kể mà thôi !

Điều đó chứng tỏ rằng căn bản lý luận của ông P. H. còn nông cạn, ngay trong khi ông lập luận đề đi đến vấn đề, có cả một sự mâu thuẫn nội tại to tát mà ông không tự biết và vô tình, vừa chỉ trích ông Bất Hủ, tám tri ông lại vừa cảm thấy rằng lý luận của ông Bất Hủ là đúng. Mà quả thật, ông Bất Hủ nói rất đúng : người ta tu vì chán đời !

Ông P. H. bảo : đi tu vì một nguyện vọng siêu nhiên. Nguyên vọng siêu nhiên ông nói đó là gì ? Có phải là không mong cứu được phần xác, người ta dành vớt lấy phần hồn chăng ? Người ta muốn siêu phẩm khác chúng, nhưng bất lực, người ta nếm lấy mẫu giày hy vọng cuối cùng là sau khi chết, được thoát hồn cõi tục đầy lụy thâm, tràn ngập khổ não của sinh, lão, bệnh, từ đê lên cõi thiền đường hay cực lạc. Mà một khi đã sợ cõi đời đến một mức độ quá cao như vậy, thì còn gì nữa mà không chán, thưa ông P. H. ? Hay ông muốn nói sự chờ không phải chán, và sợ với chán khác nhau sao ? Nếu ông lý luận như vậy thì tùy ông.

Ông P. H. lại bảo : hành động của những người chán đời đi tu là hành động bi quan và ích kỷ. Mà như ta đã thấy, — thêm ý kiến của ông Bất Hủ — mọi người đi tu là vì chán đời, thế tất đều bi quan ích kỷ cả hay sao ? — Thưa, đúng như vậy.

Một người xa lìa trần tục, vào chùa, lèn non đê sống an nhàn cả thê xác lẩn tinh thần, không thè nào bảo là họ vì đại chúng nhân dân, vì quốc gia xã hội mà đi tu được. Phải thành thật và thẳng thắn nhận rằng họ vì cái « cá nhân của họ, quên nhà, quên xã hội, xa lìa đại chúng, tách rẽ nhân dân đê sống vì mình,

— Tôi cần dùng ba người tình nguyện, ai bằng lòng ?

sống cho mình và có siêu thoát cũng là siêu thoát cho mình trước hết, nếu có thể — tôi nói có thể — cứu vớt sinh linh ! Hành động ấy, các bạn muốn gọi ích kỷ hay là gì thì gọi, còn tôi, tôi bảo là CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA.

Ông P. H. bảo : ông không cho là vấn đề đi tu không còn nữa. Có lẽ, một là

ông quá tự tin mù quáng vào ông rồi

sinh ra chủ quan, cự thi, hai là ông

không có cái nhân quan rộng rãi để

nhìn xa, thấy rộng, theo dõi một cách

tường tận hành xe tiến hóa của lịch sử

xã hội loài người. Tôi hoàn toàn đồng

ý với ông Bất Hủ rằng con người ở đời,

muốn xứng đáng với con người, phải

sống có lý tưởng. Và có lý tưởng

là có tranh đấu để thực hiện lý

ideological, dù gặp hoàn gặp và cùng khó

khăn, phúc tạp và nguy hiểm. Sống ở

thời đại này, ai cũng phải nhìn nhận :

sống tức là tranh đấu, không tranh đấu

thì chết. Tranh đấu luôn luôn, tranh đấu

không ngừng. Tranh đấu với người, tranh

đấu với thiên nhiên. Mà người tranh đấu

thì hồn là không bi quan, Do đó vấn đề

đi tu không còn nữa.

Tuy nhiên, mau hay chậm là tùy theo hoàn cảnh xã hội, chế độ xã hội, hay nói cho đúng, sự tiến hóa của xã hội. Tôi xin nêu một ví dụ : ngày xưa, đời ông cha chúng ta, mọi người vẫn định hình rằng sấm sét là trời đánh, và hình dung ra một ông thiên lôi to tướng, dữ tợn, mặt đầy sát khí, mỗi lần có mưa giông là hiện xuống cầm búa bồ vào đầu những người làm việc ác.

Nhưng bây giờ khoa học đã tiến, ai cũng biết rằng đó là sự dụng chạm



TẠI Hòa Lan, từ hôm 25 tháng 4 dương lịch, đã khởi tranh giải quán quân Nhu đạo quốc tế, dành riêng cho các nhà nhu đạo thất lụng đen loại 3.

Trong số 31 võ sĩ tham dự vào giải này, ngoài các tay nhu đạo tên tuổi ở các nước, hai ngôi sao Á châu : Takouo (quán quân Cao ly) và Phạm Lợi (quán quân Việt Nam) đã nổi bật trên võ đài quốc tế.

Những giòng tin vẫn tắt sau đây trich trong Vietnam Thông tấn xã ngày 1-5-1943, đủ nói rõ về tài nghệ của hai tay quán quân Á châu :

« Hai võ sĩ có vẽ ngang tài nhau, diễn ra nhiều thế võ cực kỳ ngoạn mục. Takouo nháy bồng được Phạm Lợi lên nhưng Phạm Lợi lại cũng quật ngã được Takouo. Trọng tài tuyên bố hòa nhưng sau một hồi thảo luận rất lâu, ban giám khảo tuyên bố Takouo thắng.

« Cuộc tranh giải quốc tế kỵ này đã nâng 8 võ sĩ loại 3 lên loại bốn :

« Sau cuộc tranh tài, các võ sĩ được xếp theo thứ tự như sau :

Nhất : TAKOUO 9 điểm trong 10 phút 38 giây

Nhì : PHẠM LỢI

9-11-10.

Ba : JOHSTON

6-8.

Ở trên địa hạt nào, nếu có người khuyến khích và nâng đỡ các bạn trẻ Việt Nam đều chứng tỏ được năng lực và tài ba của mình.

Qua Pháp từ năm 17 tuổi Phạm Lợi đã sống những ngày đầy gian truân ở một nơi xa lạ đang gặp lúc loạn lạc chiến tranh.

Nhung nhờ có một tinh thần quả cảm và đầy nghị lực, Phạm Lợi đã vượt qua được những trở lực để hôm nay thành một giáo sư. Nhu đạo giữa kinh đô ánh sáng và được hàng nghìn thanh niên quốc tế hâm mộ.

Đây là một tấm gương sáng đáng cho toàn thể bạn trẻ noi theo.

Dưới đây là vài thành tích của giáo sư Phạm Lợi :

— Thắng giải quốc tế loại 1 tại Áo quốc năm 1944.

— Thắng giải quốc tế loại 2 tại Tây Ban Nha năm 1951.

— Vào chung kết giải liên hội Liên hiệp Pháp năm 1951 được tặng thưởng huy chương danh dự.

— Vào chung kết giải quốc tế loại 4 tại Hòa Lạc năm nay.

Ngoài ra, giáo sư Phạm Lợi là :

— Cựu sĩ quan huấn luyện viên Nhu đạo trường cán bộ sĩ quan ở Berlin.

— Hội viên hội đồng giám khảo



một người rất giỏi võ nghệ, ở góc đường Frères Louis — Nguyễn Văn Nghiêm, đã nêu cao tinh thần thượng võ và tập hợp được một số đông thanh thiếu niên nam nữ theo một con đường chính đại quang minh, có thể nâng cao tinh thần dân tộc, một ý chí cường quyết, một cách xử sự xứng đáng của loài người : Hiệp sĩ đạo :

Đây là phương châm và mục đích của Hàn bái Đường, ngoài ra Hàn bái Đường còn có cao vọng tìm cho anh chị em thanh niên một con đường theo lề phải, đúng theo nhơn đạo.

Với những phương tiện eo hẹp hiện tại, mỗi chiều tại sân trường đã tập họp hơn 500 anh chị em thanh thiếu niên là một sự cố gắng đáng khen, đã đánh dấu một sự thành công, của những người sáng lập và chỉ đạo đây ý chí và nghị lực.

Giữa đó thị dãy đầy những thú vui trại lạc xã hoa, Hàn bái đường đã nổi bật lên như một luồng hào quang giữa đêm tối.

Và chúng ta có thể hành điện chỉ dẫn cho du khách ngoại quốc đến thăm Hàn bái đường một chiều nào

đó, để cho du khách thấy rằng : ánh sáng quyền rũ của một đô thành đầy xa hoa không cảm dỗ nổi đám thanh thiếu niên — vũ sinh của Hàn bái đường.

Tuy nhiên, đứng trước sân tập của trường đã hép mà mỗi ngày lại thấy chặt hép thêm chúng tôi trước ao trong một ngày gần đây, Hòn ngọc Viễn đông sẽ có một diễn vở trường cho tất cả các tầng lớp dân chúng, mỗi sáng hoặc mỗi chiều có nơi thao luyện.

Ước vọng ấy không phải là một cao vọng không thể thành tựu được, trong khi toàn dân chúng ta cần phải mạnh mẽ phụng sự, nhất là trong giai đoạn hiện tại, việc xây dựng một diễn vở trường ấy cần sớm được thực hiện để lôi cuốn một số đông thanh niên đang đi lùn xuống đố Trụy lạc.

Công việc ấy không những đòi hỏi một sự nòng đở của các nhà cầm quyền, mà toàn thể dân chúng đều phải góp công của vào việc thực hiện chương trình trên đây.

Mạnh thường quân nào sẽ lãnh án tén phong trong việc xây dựng diễn vở đài này ? Và ngày nào chúng ta mới có thể hành điện khoe với khách ngoại bang rằng ngoài những lâu đài đồ sộ của thủ đô, chúng ta có một Hàn bái đường không phải chứa 500 thanh thiếu niên như hôm nay mà sẽ chứa đến 5000 vũ sinh đến thao luyện mỗi chiều ?

Từ giáo-sư Nhu-Đạo PHẠM-LỢI,  
đến vũ-sinh Hàn-Bái-Đường, hay là đã đến lúc :

**THỦ-BỘ VIỆT-NAM**  
**CĂN XÂY DỰNG**  
**một diễn võ đài**

của LÊ BÌNH THẠCH

trường quốc tế Nhu đạo thất lụng đen.

— Giáo sư của hội Nhu đạo Ba Lê.

— Tổng giám đốc kỹ thuật liên đoàn thể thao Liên hiệp Pháp.

Nhu thuật và Nhu đạo hiện nay rất phổ thông trên thế giới. Trong hai danh từ Nhu thuật (jiu jitsu) và Nhu đạo (judo) chữ Nhu có nghĩa dịu mềm, Thuật là cái phương pháp hoặc tài nghệ, Đạo là để chỉ con đường đời.

Và theo tôi chỉ đó, các vũ sinh chẳng những hành động trên tinh thần khâm theo ý nghĩa « Nhượng bộ để thắng » mà ngay trong cuộc đời tu, họ cũng phải có một hành động và một tinh thần cao thượng.

Ở Việt Nam ta hiện giờ đồng bào rất ham mê môn võ thuật này.

Và đường võ thuật Hàn bái Đường, (lấy tên ông Hàn lâm Lê Văn Bé là





CHARLIE CHAPLIN, NGHỆ

# BỎ 53 NĂM MỚI TÌM

GIANG TÂN thuật

sống, sống dè hưỡng lấy miệng cười hoa nở và dè mắt ngắm khuôn mặt mờ màng của Hetty. Niềm vui pha lẩn nỗi lo âu...

Đang đêm, nhưng chàng đã nghe tiếng rì rầm của đám quần chúng tò mò chờ chục chàng ở bến tàu. Chàng biết rằng qua ngày hôm sau chàng phải đến trước mặt ông xã trưởng hải cảng Southampton.

MỘT đêm vào tháng 9 năm 1921 trong một gian buồng lồng lầy nhất trên chiếc tàu Olympic, một người tràn trề mãi nhưng không thể nào nhắm mắt được: đó là Spencer Chaplin, mà thiên hạ quen gọi là anh hề Charlot. Chàng mới ở Mỹ về, lòng còn sầu đau sau vụ ly dị mới xảy ra với cô đào Mildred Harris, một cô đào nổi tiếng xinh đẹp hứa kết tóc xe tơ làm bạn 100 năm với chàng ngày 23 tháng 10 năm 1918, nhưng nàng còn quá trẻ và quá nông nỗi nên không hiểu rõ lòng chàng. Chàng cảm thấy buồn đau, một nỗi buồn đau vô hạn vì chàng những tưởng cùng nàng xây dựng hạnh phúc êm ám gia đình, chàng đợi nàng thành người mẹ của gia đình, ý nghĩ ấy đã đi đến chỗ tan vỡ. Một đứa bé ra đời.

Nó chỉ thấy đầu mặt cha mẹ trong mấy giờ đồng hồ. Rồi giây tinh liền lạc bị cắt đứt. Bóng hạnh phúc mờ dần và vẫn luôn luôn ám ảnh mãi cuộc đời Chaplin. Chàng cố quên quá khứ ê chề, nhưng nỗi buồn đau vẫn cắn rứt mãi trong thâm tâm. Một quả khứ vĩnh viễn đưa đến một tương lai vĩnh viễn cứ dây con người đến trước một chiếc cầu vò tận bắc giữa không trung vô định. Hôm nay chàng trở về bến tàu đã bao năm xa vắng. Chính nơi đây vào một năm nào, chàng xuống tàu với lớp người di trú nghèo khổ mang theo náo trâu bò, gà vịt.

Chàng trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi men rượu đã dày vò ông thần chàng và mẹ nàng nghèo rớt móng tơi, phát diên lên đã phải đi nhật hạnh trước ăn khắp các ngã đường. Nỗi lo âu cho ngày mai cứ ám ảnh mãi chàng. Từ đó chưa có một tia sáng hy vọng nào để dập tắt niềm lo lắng đó. Tuy vậy, chàng vẫn muốn,



— Paulette Goddard, vợ thứ ba của Chaplin

hở Charlot! Ông xã trưởng bận y phục thường dân. Gọng kính đòi hỏi ngực trên mặt ông, trông ông giống như một giáo sư trường Đại học. Cảnh sát giữ trật tự. Charlot duyên dáng mỉm cười chào đoàn xe chờ đầy các cô gái xinh đẹp, nhưng trong biển người hơn hở đón tiếp chàng, chàng chỉ tìm một bóng người thôi: nàng Hetty.

Thì kia một người bà con của chàng, Aubrey Chaplin, chủ một tiệm quán ở Luân Đôn đứng kia. Cùng đi với Aubrey Chaplin có một người trẻ tuổi. Đó là Sonny, anh ruột của Hetty. Trên chuyến xe lửa đưa Chaplin đến Luân Đôn, chàng tiếp chuyện với người anh cô gái:

— Thế nào, Hetty đâu? Làm ơn, anh cho tôi biết tin tức Hetty.

Chàng trẻ tuổi không trả lời. Mặt chàng bóng như sáp. Charlot lại hỏi chàng một lần nữa. Nhưng rồi chàng cũng im lặng nốt; linh tính báo cho chàng biết một điều gì không may đã xảy đến cho cô nàng.

Hetty, đã qua đời cách đây 2 năm! Nghe tin ấy, chân tay chàng rung rời. Chàng từ từ nhắm mắt lại, lắng mình trong bóng tối một lúc rồi tự nhiên như có một luồng gió lạnh chạy khắp người chàng. Đến Luân Đôn chàng mở mắt, mỉm cười trước đám đông. Mới 32 tuổi, nhưng má chàng đã hóp...

Quanh toa xe, quần chúng vẫn nào nức chờ đợi. Hàng chục chiếc máy chụp hình hòng về phía cửa toa.

Làn sóng người xô lấn nhau. Chàng bước xuống thang tàu. Trai gái, già trẻ nô nức đến tặng hoa, chàng đỡ tay, đáp lời chào. Chàng liệng vài bông hoa hướng vào đám đông, lập tức ông giám đốc Cảnh sát đến yêu cầu:

— Ông Chaplin! Xin ông đừng liệng gi cả. Sẽ xảy ra ầm ả và họ sẽ giết nhau đấy ông ạ!

Chàng mỉm cười, chào ông giám đốc, bước lên một chiếc xe Taxi bảo lái đến Kensington Park.

Chàng muốn đến đây, một mình ngồi lại và khóc cho sướng mắt.

Chính nơi đây chàng gặp Hetty, cô đào mới 16 tuổi, đẹp như một nữ thiên thần.

Khi Charlie trở về Mỹ, bạn bè kéo

SĨ ĐIỆN ẢNH QUỐC TẾ SỐ 1

# THẤY HẠNH PHÚC

nhai tiễn chân chàng ra bến tàu. Sonny, người anh của Hetty đưa chàng tắm chán dung của Hetty. Chàng cười, cười rũ rượi, cốt dể dấu nỗi buồn đau. Trở về buồng riêng, chàng như cảm thấy vũ trụ trống rỗng. Chàng hình dung cả một thời trẻ trung của chàng qua trước mặt gương cửa. Chàng thấy rõ ràng lắm, chàng đưa tay sờ vào mặt kính, không có gì hết thảy, vẫn là một tấm gương như những tấm gương khác trên bao khung cửa.

Ba năm sau, vào một buổi sáng mùng xuân, trong lúc chàng lo soạn sửa cuốn phim: « Sự ủ nham di tìm kiếm vàng » (La ruée vers l'or) chàng cảm thấy phải tìm một người đóng vai đối thủ với mình.

Chàng tìm ra con người ấy. Cô nàng cũng 16 tuổi, bằng tuổi Hetty lúc chàng gặp, mắt nàng cũng xanh, suối tóc nàng chảy xuống bên tai trông cũng thơ mộng lắm. Nàng mảnh khảnh, nhưng không kém phần dịu hiền. Có lẽ, chàng cũng đã gặp nàng một lần nào rồi! Chàng không thể làm được. Lita đã đóng một vai nữ thiên thần trong một phim đặc sắc của Chaplin. Vẻ đẹp nàng mời hé nở, nên Chaplin cảm thấy càng tha thiết yêu Lita. Nhưng Lita không phải là một nữ thiên thần thật, và mẹ nàng, bà Mac Murray chỉ là một con yêu tinh. Bà chú ý đến việc môi giới cho con gái. Bà dựng lên nhiều chuyện, bịa lái điều vu oan cho Chaplin cố ý để đạt được ý muốn của bà: ép Chaplin cưới con gái để khai thác cái giá trị đang lên của rè.

Charlot cưới Lita Grey, khúc tinh ca đến đây cũng chấm dứt. Về sau, chàng hiểu lẽ, nhưng đã quá chậm. Muốn quên lảng sầu đau, chàng bỏ gia đình ra đi tìm vui no i với người bạn thân thiết quen biết thuê xưa. Còn Lita nàng sống cuộc đời vui vẻ trong ngôi nhà của Chaplin, hàng ngày tiếp đón khách khứa mà nàng quen biết.

Chaplin tìm một cô đào khác để thay vai của Lita trong cuốn phim của chàng. Sầu vì nỗi gia đình nên chàng tiến hành công việc mệt nhọc lắm. Chàng thường lê gót tới các khu phố quanh thành Hollywood, óc luôn luôn rối loạn với những ý nghĩ đau

ĐỜI MỚI số 59

khổ. Năm 1925, một đứa trẻ khác lại ra đời đặt tên là Sidney. Nhưng việc ấy cũng không đưa lại không khí cảng thẳng cho gia đình.

Lita Grey vẫn chứng nào tật nấy... Một đứa trẻ thứ hai chào đời lấy tên là Charles. Tình cảnh gia đình vẫn không thay đổi!

Một buổi chiều nọ, sau suốt một ngày cặn cụi làm việc ở hảng quay phim, Chaplin về nhà. Bà Chaplin mời khách ăn cơm tối ở một nhà hàng. Sau bữa tiệc, bà kéo cả khách về nhà. Rồi đòn, sáo, kèn... nỗi lên vang cả gian nhà. Chaplin tức giận, đuổi hết khách ra khỏi nhà. Bà Chaplin cũng đi theo khách, và qua ngày hôm sau xin ly dị chồng. Đơn xin đầy những câu kết tội.

Một lần nữa, Chaplin vẫn im hơi lặng tiếng. Chàng lại ra đi, dẫn theo Sidney tới tro nhà người anh. Ngày này qua ngày khác, chàng lang thang khắp các ngã đường. Chàng cũng biết không phải Lita tự hành động như vậy. Muôn việc đều do người mẹ vợ cay nghiệt bày ra. Rồi dần dần cả gia sản của chàng vào tay vợ và mẹ vợ.

Chrlot không được quyền trở về nhà

nữa Chaplin tìm đến người bạn thân,

Nathan Burkan, luật sư ở Nữu Uớc.

Burkan cho mời các đồng nghiệp tìm

phương cứu đói chàng.

Trước tòa án, Chaplin cố hênh vực cho mình, nhưng sau Lita và mẹ nàng, cả một liên đoàn nữ giới ganh ghét tài chàng làm hậu thuẫn cho hai mẹ con nàng. Chaplin thua kiện.

Lita Grey được một món tiền bồi

thường 1 triệu đô la và được cả

quyền giữ hai đứa con.

Chàng lại lo xây lại cuộc đời. Chàng dựng xong phim Le Cirque. Báo chí Mỹ công kích, quần chúng la ó. Nhưng cả Âu châu đã chứng kiến bao nỗi thiệt thòi oan ức của chàng nên có cảm tình với chàng và nhiệt liệt tán thưởng cuốn phim của chàng.

Chàng về California, gặp một « bông hoa » không kém phần lộng lẫy. Lẽ cưới cử hành kin đáo ở trên một chiếc tàu lênh đênh ở giữa Thái bình dương vào ngày 1 tháng 6 năm 1933.

Trở về Hollywood, Chaplin xây dựng nhiều dự kiến.

Cặp vợ chồng sống trong hạnh phúc. Trong gia đình, ở xưởng quay phim, hoặc lúc du lịch, chàng và vợ như hình với bóng. Paulette Goddard, tên người vợ mới của chàng cũng là một cô đào xuất sắc trong những phim của chàng.

Thượng Hải, Singapour, Úc châu và nhiều đảo phía nam Thái bình dương, hai vợ chồng đều đặt chân đến. Chàng thoa son, trát phấn, hóa trang cho vợ. Chàng trút vào người nàng tất cả tình thần ham muốn làm việc của chàng.

Nhưng, chàng lại làm một lần nữa. Tới Mexico, hai vợ chồng lại bắt tay mải mải từ giã nhau, đúng vào năm 1941. Phim « Monsieur Verdoux » ra đời.

Bây giờ chàng đã già. Bao phen thất vọng về tình, chàng muốn trả thù phải yếu một chuyến cho bỏ ghét.

Chàng lại cưới Oona O'Neil, con gái một kịch tác gia danh tiếng Mỹ. Nguyên vọng như đã đạt đến.



Chaplin với Oona

« Có người bảo cuộc đời bắt đầu 40 tuổi, thật không sai. Có lẽ đến năm 50 tuổi tôi mới hưởng thú vui của đời tôi ». Hơn một lần, chàng thốt ra câu nói ấy.

Năm 1952, vợ chồng kéo nhau sang thăm nước Pháp. Quần chúng nhiệt liệt hoan hô. Chàng tuyên bố trước đám đông :

« Oona khôn ngoan hơn tôi. Tôi sắp 63 tuổi, hơn vợ tôi 36 tuổi. Vợ tôi đã đem lại hạnh phúc cho tôi.

(xem tiếp trang 26)



Lại còn có nhiều nhà xuất bản từ chối không nhận ở dịch giả cái quyền tài sản văn chương ở bản dịch của họ. Có vài nước lại không chịu ghi tên người dịch lên bìa tác phẩm, bản dịch lại thường đeo vò danh.

Rồi người ta cho dịch là một cái nghề! Ở Âu châu, một tổ chức nghiệp đoàn dịch giả được thành lập nhưng được ít lâu lại sụp đổ trong lúc đó hội «những nhà văn» thành lập được 111 năm và vẫn cảng ngày càng thịnh.

Nhưng dần dần người ta tìm ra kỹ thuật của việc dịch và công nhận là có một nghệ thuật dịch.

**B**OILEAU có nhắc lại lời bà De Lafayette nữ văn sĩ Pháp đã vi một dịch giả khờ khạo như một người đầy tớ mà người chủ sai đi chúc mừng một người nào, lời chủ nói ra rất nhả nhẽo lè phép, dàn này người đầy tớ thuật lại một cách rất thô lỗ, sai cả ý của chủ.

Sự so sánh đó không phải ngẫu nhiên mà có. Ngày xưa xã hội Pháp cũng đã có những nhà triết học nô lệ như vậy. Các dịch giả xưa kia thường làm việc với các sứ thần, có nhiều ông đã làm không tròn nhiệm vụ của mình. Này ra câu ngạn ngữ Traduttore Traditore. Dịch thật đúng thật sát nghĩa cũng đã không tránh được sự phản ý của tác giả, vậy nếu ta còn thêm bớt thay đổi trong khi dịch có khác nào đi làm trái nghĩa hai lần.

#### CÓ MỘT NGHỆ THUẬT DỊCH KHÔNG?

**C**Ó NGƯỜI lại vi dịch giả như một anh chàng chỉ biết biếu diễn bản nhạc của một người khác sáng tác mà biếu diễn ở đây lại không được dùng với tinh thần của nhạc phẩm.

Gide thi bảo: Tôi so sánh nhà dịch thuật như một thầy dạy ngựa muốn bắt con vật làm những cử động mà những cử động đó không được tự nhiên đối với nó.

Rica thuật lại với Usbek câu chuyện như sau:

« Hai mươi năm nay, tôi chuyên chủ về dịch thuật. »

Nhà kỹ lão học ngạc nhiên hỏi lại:

« Thế nào, 20 năm ông không nghĩ ngợi gì cả à? »

Đây từ, thầy dạy ngựa, cái mày... Bao chuyện đưa cát từ trước đến nay, người ta đã gán cho người dịch thuật? Cả một sự sai lầm đáng tiếc.

## XÂY ĐẤP MỘT NỀN VĂN NGHỆ LÀNH MẠNH DỊCH THUẬT CÙNG QUAN TRỌNG SÁNG TÁC

« Một bản nhạc sáng tác với một nhạc cũ, đồng thời họ cũng bàn luận sôi nổi đến vấn đề lý thuyết về dịch thuật. Ví dụ có nhiều tác phẩm ngoại quốc phát hành ở Nga nhiều hơn ngay ở chính nước của tác giả. Tác phẩm của Victor Hugo phát hành hơn 4 triệu số, dịch ra 41 thứ tiếng.

\*\*

**M**ỘT người dịch thuật xứng đáng với danh hiệu của mình là biết biến minh hoà vào tác phẩm người sáng tác để trở nên « một cái ly trong suốt đến nỗi người ta tưởng rằng không có cái ly ấy » như lời thi sĩ kiêm kịch sĩ Gogol đã nói (devezir un verre si transparent qu'on croie qu'il n'y a pas de verre).



#### LÝ THUYẾT CĂ VỀ VIỆC DỊCH

**C**HÚNG ta đã bàn chuyện con cù con kê từ này đến giờ, bây giờ chúng ta dụng đầu vào một vấn đề quan hệ: lý thuyết căn bản về việc dịch thuật.

Những luật lệ bó buộc dịch giả cũng theo thời đại mà thay đổi.

Hiện nay ở các nước tiến bộ, người ta có đưa ra lý thuyết về dịch thuật.

Kỹ thuật bắt đầu vào công việc của mình với một tinh thần mới, rằng nhiều khi nghệ thuật của mình cứu sống được nền văn hóa nước mình đang hấp hối chết. Người dịch thuật phải nhận một cách nhiệt tâm trách nhiệm của mình.

Giữa lúc cuộc chiến tranh đang náo nức, vào năm 1943, hội các nhà văn sĩ tiến bộ đã triệu tập các văn nghệ sĩ để bàn về vấn đề dịch thuật. Các thi sĩ và văn sĩ nổi tiếng bắt đầu tham gia ngay vào công việc. Một tờ báo xuất bản cho dân chúng biết rõ các tác phẩm mới và

Dịch giả là một nghệ sĩ khiêm nhượng nhất trong giới các văn nghệ sĩ... khiêm nhượng không phải là vô ích.

— Đề lỵ tác phẩm Aristote, Nicolas Oresmes, người thầy của giới dịch giả Pháp có viết vào năm 1370 một câu như sau :

« Nhà vua muốn làm thành một món của chung nên đã cho dịch ra Pháp văn đế vua, có vấn và những người khác được hiểu tác phẩm ngoại quốc hơn ».

« Làm thành một món của chung ». Chúng ta nên nhớ lấy câu nói ấy.

Ngày nay, những sự cần thiết về khoa học, về chuyên môn, về kinh tế của nước ngoài cần phổ biến rộng rãi nên những nhà dịch thuật là những người giúp việc rất đắc lực trong mọi hoạt động hàng ngày.

Cả một tương lai tốt đẹp đang dành cho giới dịch giả. Cả một cánh đồng bất ngát cho giới dịch giả đem tài năng hoạt động.

Ở nước ta, trong lúc mọi phương diện đang còn ở thời kỳ ấu trù : khoa học,



#### Duyên thế hệ

« Tặng những thanh niên cùng thế hệ »

**C**ó lầm người mơ theo dì vắng, Thanh bình thời ấy, mỉa mai thay! Cắn răng, vùi chết đời tươi sáng, Ngậm miệng cười xem kiếp dọa đây!

\*\*

Cái tuổi hai mươi

Lăn lưng vào thế sự.

Anh với tôi

Sinh gặp thời bình lửa,

Tay trắng đầu xanh, mầm xuân chan chúa,

Chân non tơ dày dạn, má phai đào.

Bút thư sinh yếu lâm,

Triều dân tộc đương cao.

Haha! Ly loạn say cuồng loạn, Tim uất, lòng sôi, ý nghẹn ngào...

\*\*

Hãy xoa bỏ ngày xưa,

Đừng nhắc chí thêm bận.

Ó nhục é chè, dày sâu oán hận,  
Tiếc rẻ gì đeo đẳng mãi ánh ôi !

Thực tại đây rồi,  
Ngạt ngào muôn ý thầm,  
Khói lửa ngắt trời, máu xương đã tắm  
Lệ hoa mi, thiếu phụ ngậm ngùi trông !

Anh với tôi  
Duyên may cùng thế hệ,  
Nước chảy một dòng sông.

Đại dương tình rộng, khởi voi đón  
Nhân loại trồn lên, dẹp bão bùng.  
Anh bằng khung tự hỏi :

Ta sinh gặp thời không ?

Ó hay! Tình toan làm chi nữa  
Khi súng bom rền khắp núi sóng ?...

Người đi trong nắng giò,  
Người về trong hơi may.

Ngập ngừng đôi ngã đông tây,  
Hồng tươi phảng phát ánh ngày vinh quang.

Từ ly đánh dấu nோ đường,  
Bóng chiều chênh chêch dỗ ngang lung dời.

Mai kia trời đẹp lắm,  
Xinh như mộng lòng tôi.

Ha ha! Ly loạn tan mây khói,  
Gửi THÀI BÌNH trong vạn chuỗi cười !

HUYỀN VIỆM



## Thôn tàn xóm lạnh

**X**ÓM lạnh trưa nay vàng nhất  
nắng

Rây buôn trên mái cũ rêu phong.

Điệu hè bình thii mùa nào nhỉ

Đã bắt trưa chảy ngang lối sông.

Bến gió cầu tre chèng vắng ngắt.

Canh gà thôn xóm giục nuôl lòng.

Quán nước lèng xuôi buồn nồng đồ,

Lúa ngang bờ đường nhớ nhung.

Chút buồn lưu lạc rơi trong nắng,

Thôn tàn xóm lạnh nhạt hương đồng.

Viên khách dìu chân nhùn bến vắng,

Bò lịm thân tàn dưới bóng sun.

Tiếng chày trưa vắng buồn ghê lắm,

Thương vương xóm lạnh nhớ muôn trùng.

Tor loạntoi bời giảng lối cũ,

Tre dệt bông vàng bên tiếc song.

Người đi nắng đỡ hòng cau thăm,

Bà lỗ tình nặng nhớ thương lòng,

Xóm cũ nhà xưa điêu tàn quá !

Gạch đỗ tường xiêu liếp bịt bùng.

Mẹ già em dại chờ đâu nỗi ?

Néo lá quê người chờ nhớ mong.

Ly loạn lè mìn qua lối xóm,

Mấy gót giày đinh nát nát lòng.

Sân trưa quê xô sao mà nhớ

Câu hò thôn nữ tát bên sông.

Vàng đậm tầu cau ngàn nồng đồ,

Viễn khách đi rồi thân nhớ nhung.

Điều tàn xóm cũ sâu ghê lắm,

Canh gà trưa lịm nhớ mông tung.

DAO CA



#### Nghệ thuật tiết kiệm

Một tiểu thuyết gia Anh, ông Eric Linklater nổi tiếng có tính tiết kiệm.

Ông kể lại rằng, một hôm xuống biển tàu ở Calais, ông gọi người phục vụ khuyên vui lại mang hành lý. Ông hỏi :

— Anh lấy tiền bạc nhiêu mỗi chiếc va ly.

— Cái đầu tôi lấy 30 quan còn những cái sau 25 quan mỗi chiếc.

— Được rồi. Để tôi mang lấy chiếc đầu.

## « CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 1953 »

## CỦA B. RUSSEL ĐƯA ĐẾN ĐÂU ?

Sau khi đăng bài « Đời sống có hạnh phúc năm 1953 » của nhà học giả trứ danh Bertrand Russel viết trong tạp chí U. N. World do bạn Tân Dân thể ý viết lại. tòa soạn nhận được một bài của bạn Thanh Lương, ý kiến hoàn toàn đối lập với tư tưởng của nhà giáo dục Anh.

Chủ trương của **Bời Mới** là mở rộng tờ báo đón tiếp những ý kiến, có thể đối thoại lẫn nhau mà vẫn giữ tinh cách đúng đắn, để có thể giúp cho sự tìm hiểu của bạn đọc. Đăng bài sau đây, cũng như đã đăng bài của B. Russel, **Bời Mới** luôn luôn giữ một thái độ khách quan trong công việc phát biểu, tranh luận về tư tưởng. L. T. S.

II

**N**ếu Washington và nhân dân Mỹ đừng bắt mẫn dưới cái chế độ thực dân của đế quốc Anh thì làm gì có nước Mỹ độc lập phủ cờ rồng bay giờ.

Nếu nhân dân thế giới không bắt mẫn trước những hành vi bạo ngược còn đòn của bọn phát xít thì trong trận Thế giới đại chiến vừa qua, nhân loại tự do làm sao bảo vệ được công lý và chính nghĩa? Và xưa nay, nếu những triết gia, những bậc thi sĩ văn hào không bắt mẫn kêu gào lên cái khát khao thiểu số của thời đại thì làm gì nhân loại lại thừa hưởng được những học thuyết uyên thâm, những áng văn chương bất hủ?

Có thể nói rằng: Có sống tức là bắt mẫn. Sống tức là tiến hóa, tức là giải quyết cái mâu thuẫn đang kim bấm bước tiến của mình. Chưa giải quyết được thì còn bắt mẫn. Mà giải quyết xong để tiến lên thì lại sẽ gặp những mâu thuẫn khác trên bước đường mới. Rồi lại bắt mẫn, lại tìm cách giải quyết mà tiến hóa.

Cái giấy chuyên « mâu thuẫn, bắt mẫn » cứ dằng dặc, và loài người cứ thế mà đi lên, xây dựng nên lịch sử của mình. Bắt mẫn thành ra một trạng thái tất yếu của sự sống, của tiến hóa. Bảo rằng: đừng bắt mẫn, tức là bảo ngừng tiến hóa, ngừng sống. Mà ngừng sống, thì còn phải bàn đến hạnh phúc làm gì cho met?

PHÂN TÍCH TOÀ THUỐC HẠNH  
PHÚC CỦA B. RUSSELL

**D**ỄN đây ta đã chứng minh rằng: cái lối bắt mặn kêu bệnh của B. Russell chẳng đưa đến đâu! Song ta cũng còn cần đi sâu vào những phương sách của ông đã đưa ra để trị bệnh bắt mẫn.

Ta hãy đọc: « Thuốc trị các tai hại ấy (bắt mẫn) vốn ở trong chế độ vừa chính « trị vừa kinh tế và cũng nằm trong quan « niệm đời sống tốt lành của con người. « Về mặt chế độ ta thấy cần phải cõi võ

những sự cạnh tranh ấy tức là bỏ chết lẽ sống của con người còn gì!

Ngay từ bước đầu, « vấp » vào chế độ chính trị và kinh tế nhà học giả đã với tim lối rẽ. Nhưng chạy đi đâu cho thoát! vì quan niệm đời sống của con người có xấu xa hay tốt lành, cũng chỉ do những quan hệ chính trị và kinh tế của xã hội cấu tạo nên mà thôi! Bàn đến cái chế độ chính trị và kinh tế « bắt khã xâm phạm » nhà học giả chỉ dám nghĩ đến cõi vô sự hiệp lực và bớt cạnh tranh.

Nhưng hiệp lực như thế nào mới được chứ? Có những sự hiệp lực thực hiện trên căn bản tự do bình đẳng cho tất cả mọi người, mà cũng có sự hiệp lực trên căn bản trái buộc lợi dụng của một số người này đối với một số người khác.



Nhà học giả không biết rõ tinh hay dụng ý? — quên chỉ cho ta phân biệt lựa chọn giữa hai lối hiệp lực ấy. Mà chọn xong thì có phải cõi vô mà đủ không? Từ khi xã hội chia thành giai cấp, nhân loại đã hao hụt rất nhiều, nào là hao hao hòa giải, đồng lao động khổ, lao tư để huỷ mà có ăn thua gì đâu! Thế hệ chúng ta đang cần có một đường lối hành động tích cực và có hiệu quả.

B. Russell bảo một cách mập mờ phải bớt mặn xuống sự cạnh tranh. Nhưng có bao nhiêu sự cạnh tranh! Cạnh tranh để đấu cơ trực lợi, cạnh tranh để buôn bán súng thi quả thật là nguy hiểm, làm mất hạnh phúc của kẻ khác và của mình. Nhưng cũng có sự cạnh tranh để dành quyền sống để có cơm ăn áo mặc, cạnh tranh với những tư tưởng mục đích hủ bại để làm sáng tỏ chân lý cạnh tranh với những lực lượng thao túng hóa để đẩy xã hội tiến lên... Hạn chế

của chính trị và kinh tế của xã hội chưa có giải quyết được là sự suy nghĩ của y trái với lẽ sinh tồn của nhân loại, chính sách hung tàn xâm lược của y trái với công lý và chính nghĩa của con người, mà chỉ vì y suy nghĩ quá độ!

Bảo rằng: quá suy nghĩ về chính trị kinh tế, người ta không có thể tư tưởng

một cách trong sạch và rộng rãi, thì thật là một sự quyết đoán hổ dồ.

Đối với một số người mà chính trị đồng nghĩa với lừa bịp, đâm áp và kinh tế đồng nghĩa với đầu cơ, bóc lột thì quả thật những suy nghĩ của họ về kinh tế chính trị là những mưu mô trá hình để tiện bì ẩn. Nhưng đối với một số đông người, chính trị kinh tế còn có nghĩa là đấu tranh để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, một đời sống no ấm và công bình hơn thì sao?

Trong lúc này, có người Việt nam nào có chút lòng yêu nước mà không tha thiết trông mong một chế độ chính trị dân chủ, một chế độ kinh tế trong đó mọi người đều được quyền no ấm? 10 năm nay gai ném mặt ở Lam Sơn, cái suy nghĩ duy nhất của Lê Lợi không ngoài mong muôn cho đồng bào minh một đời sống chính trị độc lập, một chế độ kinh tế không lệ thuộc với ngoại bang. Và cách đây 20 thế kỷ, giữa cái chế độ nô lệ ác nghiệt, J. Christ bị đóng đinh lên cây thanh giá cũng chỉ vì đã dám nghĩ đến và đòi hỏi cho loài người một chế độ chính trị bình đẳng, bác ái. Đó những tư tưởng hép hối, xấu xa, hèn hạ !

« ... Chúng ta nên nghĩ đến chính trị và kinh tế mà không nên đề cho nó bao trùm tất cả tư tưởng và cảm xúc của ta. Vì như thế ta không còn có thể tư tưởng một cách trong sạch, ta sẽ tự mình đóng cửa khóa lấy ta. »

Cái thiểu số hạnh phúc của chúng ta nguyên do chỉ vì cái lầm chức chính trị và kinh tế của xã hội chưa hợp lý. Chính ngay cả B. Russell cũng vừa thừa nhận như vậy, thế mà khi bàn chuyện hạnh phúc nhà học giả lại không muốn cho ta suy nghĩ nhiều về chính trị kinh tế. Kẽ cũng trái ngược!

Một mặt khác, thử hỏi: Chính trị kinh tế có bao trùm tư tưởng ta hay không, ta đề hay không đề mà được ư? Nói sống tức là sống trong xã hội, tức là sống dưới một chế độ chính trị xây dựng trên một cơ sở kinh tế. Như thế thì làm thế nào mà bão rảng ta có thể không đề cho chính trị kinh tế ảnh hưởng? Trái lại, nó chỉ phôi mảnh liệt sầu sắc con người ta lùi tư tưởng, tinh cảm cho đến hành động. Mọi sự việc quanh ta, từ lớn đến nhỏ, từ xa đến gần, từ xưa đến nay, cho đến cả những cái mà ta cứ tưởng là « phi chính trị, phi kinh tế », xét cho cùng, đều bắt nguồn từ những mối quan hệ chính trị kinh tế của xã hội con người mà ra. Sống mà không chịu sự chi phối của chính trị kinh tế, tức là phải sống ra ngoài xã hội, sống ra ngoài không gian và thời gian. Cái hiện tượng ấy xưa nay chưa từng có, mà mãi mãi về sau cũng không bao giờ có!

Bảo rằng: quá suy nghĩ về chính trị kinh tế, người ta không có thể tư tưởng

(xem tiếp trang 34)



## CÔ LÁI ĐÒ NGANG

tùy bút của Viên-Lăng

Nước mạnh quá, say lòng ai bến vắng,  
Cầu xiêu xiêu, đè ngập dưới chân rêu.

**D**ƯỜNG hôm nay ngắn lại. Mây  
sầu vương chót núi. Đó đây  
nắng vàng nhuộm thảm bến đò ngang.

Đến đò ngang rồi mà đoàn người vẫn  
tường còng xa lăm. Bao gót chân mềm  
nhẹ nhẹ, tê buốt đôi vai đá mòn và chai lèn  
vì sương gió l.

Tiếng gọi đò ơi... vang lên trong gió  
chiều, xé tan cái cô đơn của giòng nước  
bạc xuôi nguồn như hùng hồn với kẻ sang  
sông.

... Ơi..., tiếng ai trả lời nghe êm êm  
nhè nhẹ đó. Nhẹ như ru trong gió chiều  
êm á, có lẽ thảm chia tsô  
cái mệt mỏi của khách  
đường trường...

Rồi, bên bờ lau.. một  
bóng người thon thon, in  
lên mặt nước. Bò nhảy  
lên nước xiết, chém tan  
đợt sóng ngà, đến cột  
cầu rồi rẽ sang bờ. Bên  
này đoàn người reo lên.  
Âm vang vọng lại từ phía  
xa xa, thâm thẳm... Cô  
lái không quên gởi trả  
một nụ cười xinh xinh  
đem đẹp.

Rồi, lần lượt, đoàn người  
sang sông. Cầu xưa say  
khói lửa và xiêu xiêu từ  
những độ nào. Nặng  
chiều liêm nhẹ cột cầu xưa đầy rêu biếc  
rời rơi xuống vở tan trên giòng sông  
cuồn cuộn.

Từ những độ nào, cầu xiêu theo nước  
xiết. Sông buôn vướng lệ tang thương!

« Ai về nổi nhịp cầu xưa ấy,  
Cho nhẹ chân anh mấy đoạn đường... »

Tiếng hò ai ai lanh lanh bên kia. Lòng  
kè sang sông rạo rực như cái rạo rực của  
cô lái đò trong trăm ngàn chuyến sang  
ngang...

Ừ, mà ai về nổi nhịp cầu xưa nay? Hay  
là... cô lái đò ngang, hé nám, đèn tháng,  
lại ngày, đang nổi nhịp cầu dang dở cho  
khách muôn phương đấy!

**C**ả đoàn người đã sang sông.  
Mặt trời đã trốn qua bên kia  
trường thành kiên cố. Tiếng chân rầm rập  
mỗi phút một xa. Muôn điều hò vang lên  
trong đêm ngàn tam tối, vọng vào lòng  
cô lái đò đang say sưa với cầu xiêu,  
nước xiết...

\*\*



Biết bao mối tình vạn dặm gặp nhau  
nơi đây.

« Ai kỳ cự lung nhau ngang bờ sỏi trắng»  
trong những chiều nắng đẹp, đẹp như  
lòng người trinh nữ.

« Ai quờ lung nhau tìm hỏi ấm đêm mưa»  
những đêm mưa buồn rả rách mà gió lạnh  
rit lên, tê buốt đôi vai đá mòn và chai lèn  
vì sương gió l.

Từ đông tàn lại đến xuân, hạ hết thì thu  
sang. Bao năm rồi vạn vật đổi thay. Có  
người đã sang ngang một mùa xuân năm  
nào nay không còn gặp nữa. Có lẽ người  
đó đã đi xa lắm đến tận nơi nào...

Nhật mộng nhân hà xú  
thị?  
Yêu ba giang thương sứ  
nhân sầu!

Nhung không. Cô lái  
đò xinh xinh đem đẹp áy  
có sầu đâu. Có chàng chỉ  
những đêm khuya, trăng  
vàng chàm chàm rơi vào  
trong cái thế giới mờ mịt  
của rừng núi bao la, lòng  
cô gờn gợn những nhớ  
nhung hồng biển giới. Mù  
cái phút xe lòng áy có  
đến với nàng lâu đâu. Rồi  
tiếng chân ai nện mạnh  
trên lòng sôi tráng đánh  
thức cô trả lại vói...

bến đò.

Ngày lại ngày cô lái đò bạn với cầu  
xiêu, sóng xòe, với gió núi tráng ngàn và  
nỗi hờn đường đi cho bao khách muôn  
phương.

# DÙNG GỖ VỤN để chế tạo gỗ miếng



*Khoa học*

**N**GHIỀN vụn gỗ rồi lại chế tạo thành gỗ miếng, mới nghe ai cũng cho là loài người hết công hết việc hay sao mà lại phi công, phi của làm những việc kỳ cục như vậy. Vậy mà nhà máy xay Souhegan ở Wilton thuộc tiểu bang miền Đông Nam New Hampshire ngày đêm không ngừng làm công việc này.

Nhà máy này chế tạo gỗ nhân tạo bằng những gỗ vụn trộn với nhựa cây sống, cho chạy qua máy ép dưới một nhiệt độ cao. Kỹ nghệ này sau đây có thể thay đổi cục diện của nhiều ngành kỹ nghệ Hoa Kỳ. Một vài nhà chuyên môn cho rằng phương pháp nói trên có thể chế tạo ra những thứ gỗ thiết tốt và rẻ tiền.

Các nhà chuyên môn này nhấn mạnh rằng phương pháp chuyển gỗ cây thành gỗ ván tốn kém và phi phạm, tốn ra trong một thước khối gỗ cây chỉ có 30 phần trăm là được sử dụng để làm nhà hay làm đồ đạc. Ngoài ra người ta có thể chế tạo những thứ gỗ có những đặc điểm tùy theo ý muốn, và những thứ gỗ trong nhà máy bao cho là xấu đều có công dụng. Những thứ gỗ có những đặc điểm cần thiết như sần, dày không mục và ăn định để có thể chế tạo theo phương pháp nói trên. So với gỗ thường mua ở những nhà máy cưa ra thì thứ gỗ nhân tạo này rẻ hơn mười lần.

Ý tưởng dùng những thứ gỗ làm thành ván không phải là một ý tưởng mới. Từ lâu người ta đã đề ý đến sự phi phạm



— Chàng me đọc sách. Thiếp ngờ ngắn sáu.

Trích từ « khoa học thường thức »  
(Popular Science)

## Y HỌC

**N**HƯNG chứng bệnh ban, như ban cua, đều do con vi trùng Eberth và con vi trùng bệnh thương hàn loại A, B, C gây ra. Người lớn và trẻ con đều có thể mắc phải chứng bệnh này.

Nhờ có sự tiến bộ của y khoa, các chứng bệnh ban đã giảm bớt sự nguy hiểm của chúng nó. Số người chết cũng sụt giảm rất ít.

### NGUYỄN DO

Mùa lâm cho con vi trùng Eberth và những con vi trùng thương hàn san rã nhiều nhất là mùa hè và đầu mùa thu. Chứng bệnh truyền nhiễm mau lẹ do bộ tiêu hóa. Uống nước đờ, trong có nhiều phân người ta và thú vật, ăn rau cải, sà lách sống đều có thể mắc bệnh nói trên.

Ăn hào, sò huyết, các thứ ốc là những nguyên do gây ra sự truyền nhiễm chứng bệnh

## BỆNH

cho người ta. Một người mắc bệnh có thể lây sang cho nhiều người khác do áo quần, tay chèn, phản v.v... Đặt một cái hòn thử biếu trên mình người bịnh rồi đặt nó sang qua người khác có thể làm cho người sau này mắc bệnh nữa.

Uống sữa nấu không được kỹ, chưa lọc sạch là nguyên do của chứng bệnh thương hàn.

### TRỊỆU CHỨNG

Sự mắc bệnh kéo dài từ 15 cho đến 21 ngày.

Ban đầu, nhiệt độ ở trong mình của người bịnh lên cao một, hai độ. Người ta bị chóng mặt, nhức đầu, chảy máu cam, đau nơi ruột và bao tử. Nhiều triệu chứng này làm cho da của người bịnh trở nên vàng.

Nếu mắc bệnh ban cua thiệt, nhiệt độ lên tới 39 độ rồi tới 40 độ. Người ta thường bị sốt rét luân. Người bịnh mất hết nghị lực, tinh thần, lâm cho họ không thể nào phản động lại được hết.

Mạch nhảy không đều, lối 90 cái trong một phút đồng hồ, thay vì 130 và nhiệt độ lên tới 10 chục. Bác sĩ quan sát thấy nơi da bụng có nhiều châm hong, lát nở ra lốm, gan nở to và hạch nơi cổ sưng to sần.

Cái bụng của bệnh nhân phồng lên; người đó có thể kiết hay là bị bồn uất trong lúc đau.

Ở giữa lối, có một châm trảng và hai bên hông thì đã hồng.

Người ta phải trích lấy máu của người bịnh ra (hémo culture) để thí nghiệm. Nhờ đó, người ta thấy được con vi trùng Eberth và loại vi trùng khác. Tới ngày thứ mười, nhờ có sự quan sát của phòng thử máu, người ta lại thấy nhiều con vi trùng ở trong máu của người bịnh.

### TIẾN TRIỀN

Sau cơn sốt rét dữ dội là nhiệt độ giảm xuống bớt.

Sau một thời kỳ nữa, nhiệt độ lên xuống không chừng. Mỗi ngày, giảm xuống rất nhiều.

Phải chờ năm, sáu ngày sau, nhiệt độ mới trở lại bình thường như trước.

### BIẾN CHÚNG

Nếu không chích phòng ngừa trước, con trè và người lớn đều có thể mắc chứng thương hàn hết. Những biến chứng là: máu ra nơi ruột, lở cùng hết, đau nơi tim, bộ thần kinh bị tàn thương da nơi mảng phổi, sung huyết nơi phổi. Nhiều biến chứng này có thể làm cho người bịnh lao phổi nặng.

Muốn hết bệnh, người ta phải nhờ bác sĩ chữa cho.

Phải nghỉ dưỡng sức cho khá lâu để lấy sức khỏe lại.

Sau khi bịnh, người ta có thể bị mắc chứng đau gan và phải trọng nom cho kỹ lưỡng các thức ăn.

## TRỊ LIỆU

Người ta phải đặt cho người bịnh nằm trong phòng riêng, tại nhà thương hay là tại nhà của mình.

Phải săn sóc miệng, răng, bộ ruột, bao tử, và cơ quan khác.

**CÁCH ĂN UỐNG:** Uống sữa có pha nước suối (Vichy, Vittel, Vinh bão), nước trà lợt, ăn cháo, nước súp nấu với rau, cải, uống nước trái cây, sắc nước mè cốc (décoction de céréales) để cho con nít uống. Dùng sữa đặc có pha đường tốt hơn là dùng sữa tươi. Hai tuần lễ sau, người bịnh có thể dùng bơ, béo nấu, nước thịt nấu chín để tránh đau ruột.

Thuốc nên dùng là chất « chloromycétine ». Mỗi ngày uống chừng 2, 3 gờ-ram từ 6 cho đến 8 ngày. Nhờ vậy, nhiệt độ của người bịnh sẽ trở nên bình thường. Nên tắm nước ấm. Chích thuốc không đem lại nhiều hiệu nghiệm hơn là phòng ngừa.

### PHONG NGỦ'A

Đi nghỉ mát về, thời tiết thay đổi, ở gần chỗ người bịnh có thể bị lây bệnh.

## THƯƠNG HÀN

(ban cua)

Qua mùa thu, người lớn và trẻ con đều có thể mắc bệnh thương hàn. Các chứng phong lở (eczéma), ghê lở (psoriasis), mày đay (urticaire), sần đỏ cà cát (érythème), ho suyễn (asthme) đều có thể gây ra chứng bệnh nói trên.

Vậy phải ăn uống cẩn thận, cho hợp vệ sinh

phải nắng tắm rửa, giữ cho thân thể được sạch sẽ. Cần phải phòng ngừa chứng bệnh và phải thay đổi những điều kiện về vật chất và tinh thần. Dùng thuốc chữa bệnh đau gan và thần kinh có thể tránh khỏi được bệnh thương hàn.

(Trích « Code de la Santé »)

### BỎ 53 NĂM MỚI TÌM THẤY...

(tiếp theo trang 21)

Ở tuổi tôi mà còn tìm được hạnh phúc, nên bây giờ tôi thấy rằng tôi là người sung sướng nhất trên thế giới. Chúng tôi có 4 đứa con. Như vậy tôi đã có một gia đình. Ngày xưa tôi thường ở trong một tình trạng bất thường tính, nhiều khi chỉ một bao diêm roi xuống cũng làm cho tôi nhảy cắn lên và la ó om sòm. Ngày nay, sau một ngày làm việc mệt nhọc thấy lại cảnh gia đình làm cho tôi vui. Đứa bé nhất thì khóc, đứa lớn cười đùa, chạy nhảy tung tăng khắp nhà.

Vợ tôi là chúng và tôi chỉ nói lên một tiếng: « Cám ơn Chúa, bây giờ tôi lại được ở trong gia đình ».

Sidney và Charles, hạt mía của Lolita Gray nhưng vẫn mến cha.

Sau hai phim « Monsieur Verdoux » và Limelight, chàng trở lại sống cuộc đời lang thang đầy đủ. Chàng chưa nhất định ở lại chỗ nào: Thụy Sĩ hay ở Anh? Chỗ nào cũng được, vì chàng đã từng bảo:

« Có vợ, có con tôi, bất kỳ ở đâu tôi cũng thấy sung sướng cả. Có vợ và con tôi, tôi thấy rằng đời sống như đẹp thêm lên ».

GIANG TÂN thuật

## LÀM DÂU

một nghệ thuật

của bà EISENHOWER

Phản làm dâu  
thì lúc nào cũng  
nên biết nhường  
nhau. Vì cả đến  
những bà khôn khéo  
nhất cũng có khi  
cũng bị lầm lẫn và  
thất bại. Khi bà mẹ  
chồng lầm lẫn bạn  
hãy hiểu mà dùng  
nên chấp nhận.

Cô lẽ, sau khi nghe ban thuật lại một  
buổi đại hội mà bạn vừa tham dự đêm  
vừa qua, bà sẽ bảo rằng con trai bà, từ  
trước đến nay không hề ở lại khuya khoắt  
như thế.

Trước khi đem lòng giận giỗi, bạn hãy  
nghĩ rằng bà mẹ chồng đã hiểu biết con bà  
hơn bạn. Bạn biết những nhược điểm và  
những ưu điểm của chồng bạn, và mặc  
dầu sao đi nữa, bà cũng thương con bà.  
Lẽ tự nhiên là bà quan tâm đến hạnh phúc  
và sự khoẻ của con bà. Bạn phải làm gì  
để giữ cho bà được yên tâm; nếu bạn không  
bản bạc hoặc bình luận gì cả, thì bà lại  
cho là bạn cố ý chỉ trích thái độ của bà  
hoặc bắt bẻ.

Sau hết, tôi muốn nêu ra ý kiến là luôn  
luôn giữ sự thân mật giữa mẹ chồng và  
con dâu.

Thỉnh thoảng chồng bạn nên đến thăm  
mẹ mình riêng. Và bạn cũng nên làm như  
thế. Lúc hai vợ chồng cùng đi với nhau,  
thì bạn hãy tổ cho bà hiểu cả hai người  
cùng thích đến thăm bà, và dù là hai,  
cũng như một. Bạn có thể cho bà mẹ chồng  
thấy rằng hai bạn rất yêu nhau.

Nói tóm lại, bạn phải hành động sao cho  
bà mẹ chồng phải thành thật oông nhận  
rằng không những là bà đã không mất một  
người con trai, mà trái lại có thêm một  
người con gái, và chỉ đạt được kết quả  
ấy, bạn mới có thể tự hào là bạn đã trả  
nên một người dâu thảo.



LỜI EM BÉ.— Hôm nay, con không  
cần đến má nữa.

Gặp nhau không có chuyện đẽ nói thì người ta nói gì? Nói chuyện nắng và mưa. Bùa may trời tối! Trời sắp mưa! Hôm nay mặt trời!

Nhưng chuyện nắng và mưa không còn vô ích và lỗ bích khi chuyện ấy được nói không phải ở ngưỡng cửa hay ở bàn ăn, mà mà ở cách xa đất bằng hàng nghìn dặm, trên một chiếc tàu giữa biển hay trong buồng điều khiển của một chiếc máy bay, hoặc giữa hai nòng đạn trên một cánh đồng lúa.

Ở đây, người ta không nói chuyện nắng và mưa để biết có nên đẽm theo áo tối và dù hay không. Ở đây, thời tiết định đoạt số phận của con người.

Chẳng đáng sợ hay sao, khi mà không khí chung quanh một chiếc tàu bỗng nhiên đặc như súra, ống đòn chẳng trống được gì, mắt người cũng hóa vô ích. Chiếc tàu, như một người đui, đi mò măm giữa biển, mỗi lúc đều có thể đâm vào một hòn đảo hay một chiếc tàu khác cũng chẳng sáng gì hơn. Tàu bay thì đâm vào chóp núi. Tình trạng ấy ngày nay nhờ có máy mắt thần (radar) nên đỡ hơn đôi tí, nhưng cũng vẫn còn nguy hiểm.

Bởi khi, sương mù dày đặc đến nỗi tàu thủy không dám ra biển, tàu bay không dám lên không trung. Họ sợ gì? Chẳng phải sợ súng cao xạ, cũng chẳng phải sợ mìn đặt ngầm dưới nước, họ chỉ sợ một giọt nước nhỏ. Bởi vì sương mù chỉ là do những giọt nước nhỏ tí tí, lững trong không khí, kết hợp lại mà thành.

Một giọt nước chẳng đáng sợ chút nào, một ngàn giọt nước cũng chẳng đáng sợ. Nhưng khi có không biết bao nhiêu giọt nước đến nỗi ta không đẽm đẽm đẽn, lúc ấy giọt nước chẳng hiền lành chút nào.

Đó là một kẻ thù có thể làm trúc những đoàn xe lùa, làm gãy cánh những phi cơ.

Sương mù là một kẻ thù đáng sợ của chúng ta, và mưa cũng có thể là một kẻ thù.

Khi những giọt nước nhỏ kết tụ lại thành những giọt nước lớn và đẽ xuống ngày đêm không ngọt, cái ấy cũng đáng sợ. Mưa hoài và mưa mãi làm cho ngập lụt, lụt hại mùa màng, làm đẽm mốc và lụt lúa gạo, rơm rạ.

Nhưng trái lại, khi không có mưa, khi trời làm đại hạn, từ sớm đến chiều chỉ có mặt trời thiêu đẽ, kéo dài như vậy trong nhiều tháng, lúc đó mới nguy hơn nữa.



## NẮNG VÀ MƯA

# NHÂN TAO

### HUYỀN LANG

Điều đáng giận nhất là trong khi con người bị chết khát và cây cối chết thiêu thì chung quanh ta có không biết bao nhiêu là nước, dầu khi trời nóng bức và khô ráo nhất cũng có trong không khí chẳng biết bao nhiêu là nước đến nỗi nếu nước ấy chịu làm mưa đẽ xuống thì mỗi mầu đất sẽ hưng được hàng trăm tấn nước.

Nước ấy ở đâu? Tại sao ta không thấy?

Nước bốc thành hơi, hòa tan trong không khí, ta không trông thấy nó, cũng như ta không trông thấy muỗi trong nước biển.

Ta ngửa mặt lên trời đẽ chờ mây. Bởi kí vào khoảng đứng bóng, quả thật có một đám mây hiện ra. Như thế nghĩa là nước chịu hiện hình cho ta thấy, hơi nước chịu tụ lại thành những hột nhỏ. Đám mây ấy dừng lại khá lâu. Ta trông rằng chỉ trong chốc lát là có hàng ngàn tấn nước mưa đẽ xuống. Nào ngờ đến chiều, những đám mây ấy bỗng tan mất, như chẳng hề bao giờ hiện ra. Và chúng ta vẫn phải chịu nóng chịu khát.

Làm thế nào đẽ có mưa khi đại hạn? Và làm thế nào đẽ hết mưa khi đã nhiều qua?

Con người đã làm chủ được nước trên mặt đất. Sông ngòi và thác nước đã làm việc cho chúng ta, chạy máy, sản xuất điện lực. Vẫn đẽ mời mè ngày nay là làm thế nào đẽ điều khiển được nước trong không khí.

### ĐÀI QUAN SÁT BIẾT BAY

MUỐN bắt nước trong không khí đẽ xuống thành mưa, cần phải biết nước

ở đâu chỗ nào, ở cao bao nhiêu, có bao nhiêu nước.

Vì vậy người ta phải phái những nhám hiềm lên gấp nước đẽ dò xét.

Người ta có thể phái lên không trung phi cơ và khinh khí cầu mang theo người và máy móc đo lường, nhưng cũng có thể phái những máy móc ấy mà không cần đến người.

Khoa học cũng có thể lợi dụng cả thứ đẽ chơi như cái diều và quả bóng. Người ta bỏ các thứ máy móc vào một cái hộp và cột cái hộp đó vào một cái diều hay một quả bóng thả cho bay lên trời.

Thường thường, nhiều quả bóng đẽ cột quả này vào dưới quai, cuối cùng người ta cột cái hộp, trong ấy có nhám thử máy móc đo lường đẽ, nhiệt độ, áp lực v.v. Thêm một cái máy vi tuyển phát thanh.

Tất cả những vật đẽ được gọi chung là một cái « máy đẽ vô tuyển phát thanh »

Người ta mang cái máy ấy và nhám quả bóng ra một cánh đồng và thả cho bay lên không trung. Những vật ấy bay lên, nhỏ dần, rồi mất dạng. Trong khi đó, nhà quan sát vẫn ung dung ngồi trước bàn giấy, mang máy nghe vào tai cầm viết ghi chép những cái gì mà các thứ máy móc đã trông thấy, đã nghe đẽ do lường đẽ trên không trung và nhám phát thanh truyền xuống.

Nhà bác học ngồi dưới đất nghe các thứ máy móc trên trời cao kẽ chuyện xuống.

Làm xong công việc đẽ được giao phó, cái máy đẽ ấy lại rơi xuống đất. Có thể nó lạc xuống ở một chỗ nào trong rừng rậm hay trên đầm lầy. Đến khi tìm lại được thì các thứ khí cụ ở trong đã hư sét cả rồi.

Cái máy đẽ ấy cũng có thể có một số phận khác. Nó rơi xuống một chỗ có người ở. Nhưng người lượm được nó, lật qua lật lại, chẳng hiểu là cái gì. Nhưng trên hộp có ghi dòng chữ rất rõ ràng: « Xin trả lại cho khi tượng đài » và địa chỉ. Các thứ máy móc ấy đòi trả về quê hương của chúng nó, về nhà của ông bác học đã phái chúng đi. Sau nhiều cuộc phiêu lưu, chúng lại trở về nhà đẽ làm việc.

Các máy móc ấy đã nói gì sau khi đẽ thám thính không trung?

Có bao nhiêu nước trong bầu trời?

Rắng ở gần quá đắt chứng nào có nhiều nước chứng ấy, trong một lớp không khí dày từ 1 cây số ruồi đến 2 cây số. Vậy nước rất gần chúng ta, và rất nhiều. Nếu ta đem qui tụ nước ấy lại thành mây và chọc thủng những đám mây ấy, ta sẽ có được một trận mưa to và lâu.

(còn tiếp)

ĐỜI MỚI số 59



## DOAN VĂN của LƯU NGHI

### TRUA. Nóng oi ă.

Ánh nắng tràn ngập một màu vàng rát sáng. Trời như cao hẳn lên. Hàng cây me, lênh khênh, đứng yên im im. Những cánh hoa phượng rực rỡ hơn cả màu huyết thật tươi. Những mái nhà gác đầu, mệt mỏi.

Gã nắm duỗi thẳng người, tay gác ngang trán, che bớt ánh nắng rời từ mái ngói lồng giường. Đôi mắt gã nhắm khít, nhưng hàng mi rung rung nhẹ nhẹ.

Trưa đứng gió, nóng như thiêu. Ngủ không được, gã khó chịu và cứng. Gã thường nói:

— Tôi bị cái tật ngủ ngày từ khi còn bé. Ông tôi quý tôi hơn vàng ngọc nên hễ ngủ trưa ông tôi bắt tôi ngủ theo. Bây giờ đã thành thói quen. Trưa không ngủ chiều cứ ngáp dài như lén cơn nghiện.

Gã biết rằng thói quen... trưởng giả ấy làm mất nhiều thi giờ. Đã nhiều lần, cố gắng « làm lại cuộc đời », nhưng ý chí gã không thắng nổi sự yếu đuối của thể xác.

Gã nằm lâu lảm rồi, mở mắt nhìn trán nhả, nhìn quanh gian phòng chật hẹp... rồi nhắm mắt lại để đến nỗi đến trán lảm, nghìn lần; gã vẫn không ngủ được. Gã bức mình:

— Nóng gi mà nóng ác nhơn quá.

Gã cảm thấy mồi hôi râm rỉ toát ra từ những lỗ chân lông khắp mình. Sụp mắt nhìn dọc xuống thân hình: trên ngực, bụng lấm tấm những hột mồ hôi. Tự nhiên, gã có cảm giác đôi chân gã dài thêm ra, xa xôi quá, và từ những lỗ chân dài toát ra một hơi nóng. Gã chợt đẽ ý một chấm đèn trâu đầu ngón chân cái. Gã thử động dây; chấm đèn ấy áy vụt biến đâu mất. Gã nói một mình:

— Con ruồi!

Gã trở mình, thở dài. Mí mắt gã mõi mệt, cứ sụp xuống, đầu óc gã lịm đi dần dần... Gã chợt cảm thấy một cái gì cử động trên bắp vế, chạy dài trên da thịt, nhồn nhộn.

— « Con ruồi bay đi mất rồi ». Gã nghĩ thế, định nằm xuống. Thị con

ruồi lại hiện đến, đậu vào lồng gã. Gã lại đậm mạnh. Tay gã chỉ đậm rớt mồ hôi. Gã tức giận chui tay xuống mặt chiếu, ngồi thật im, chờ...

Con ruồi vù vù lượn qua lượn về, hiện đến biến di, rồi vụt đậu ngay... trên ngón tay của gã. Gã luynh quynh một chút, rồi dùng bàn tay vào bên má, đẽ con ruồi bị chết chết... Nhưng con ruồi không chết chết như gã tưởng, hẵn bay đi ngạo nghẽ, lượn mấy vòng quanh đầu gã, cọ sát bên gã đau nhói lên. Gã tức giận đến cực độ. Gã quờ lấy tờ báo, cuộn lại, ném chặt lầm lầm chò đợi. Hè con ruồi hiện ra là gã đậm, đậm mạnh, trật hay trúng bất kể. Gã nhồm minh, quỷ gối rồi đứng hẵn dậy, đuổi theo con ruồi tinh quái. Mồ hôi gã chảy đầm đì. Gian phòng chật hẹp đong không khí, nóng hầm..

Gã mệt quá, ngồi phết xuống giường, dựa vào vách, nhưng tay gã vẫn cầm tờ nhật trình cuốn chặt, mắt gã đỏ ngầu, tức giận. Con ruồi chợt hiện đến, đậu trên bàn chân. Gã lanh tay đậm mạnh.— Lần này, con ruồi không thoát được, lăn xuống, ngoe nguỵ chân, dẫy dựa trên mặt chiếu rắng ri. Một gã bỗng sáng lên, gã cắn chặt hàm rắng, giang tay đập liên tiếp cuộn nhật trình xuống con ruồi bắt hạnh. Con ruồi nằm yên, chổng cẳng lên trời.

Gã thở mạnh, đẽ lộ một sự khoái trá trên khuôn mặt uột mồ hôi.

Một hột nắng rót xuống mặt chiếu tự hồi nào, chói sáng một vòng tròn sắc cạnh. Gã lấy tay lùa xác con ruồi vào giữa khuôn ánh nắng, nhìn chòng chọc, hậm hực như nói với một kẻ thù nguy hiểm :

— Đề mày chết thiêu cho mày biết. Tiếng chuông đồng hồ reo rền rật, nhắc gã sắp đến giờ đi làm việc. Gã thòng chân xuống giường, cầu nhau một mình :

— Tức cho... con ruồi !



ngủ nên đến quay rối. Hẵn liền tiếp đậu vào người gã, lanh lẹn bay đi, ranh mảnh. Con ruồi càng lanh lẹ, gã càng bức mình. Bức mình rồi tức tối. Tức tối rồi nỗi giận... Càng nỗi giận mồ hôi càng chảy nhiều, gã càng thấy nóng nực.

Ban đầu, gã còn nằm ngửa, mắt mờ to theo dõi đường bay của con ruồi, lừa cho hẵn vừa sà đến là gã đậm ngay. Lần nào, gã càng bận mõi, sè cứng bàn tay, quyết đập cho hẵn tan xương nát thịt. Nhưng lần nào, hẵn cũng tráo trở thoát nạn. Gã ngồi nhồm dậy, sè săn bàn tay, chờ đợi...

— « Con ruồi bay đi mất rồi ». Gã nghĩ thế, định nằm xuống. Thị con

## NGƯỜI BẾP TÔ CHÂU

« TỐI NAY CÁC BẠN NHỚ ĐI XEM  
« NGƯỜI KÝ NỮ MÙ VỚI KHÚC  
« TÔ CHÂU HẬN TRƯỜNG CA TẠI  
« TRUNG UƠNG HÌ VIỆN... »

ĐÓ LÀ MỘT LỐP TUỒNG ĐÃ KHIỂN  
CHO BAO NGƯỜI PHẢI MỦI LỒNG  
ROI LỆ MÀ CÁC BẠN SẼ ĐỌC THẤY  
SAU CƠN BÃO TỐ

của Lê Minh

Có bán khắp nơi giá 23đ

TUỔI trẻ là tuổi mau quên, đó là niềm vui của tuổi trẻ. Một năm trôi qua mà không hay bởi ham cười đùa, hình bóng chị Thom thỉnh thoảng lại hiện lên trong trí tôi, nhưng tôi không còn nghĩ về chị nữa. Cho đến ngày kia mẹ tôi nhắc đến chị, vẻ mặt thất vọng của bà xui tôi tưởng đến đều không hay đã xảy ra cho đời chị.

— Thế là hổng rồi, hổng rồi! tôi đã nói trước chứ! Cái gì thế nhỉ. Mẹ tôi không cho tôi biết được, có chính làm cho bà thốt ra câu trên lại được dấu đi.

Tôi tìm hỏi anh bếp trong nhà thì anh mỉm cười một nụ cười tinh quái rồi cũng không trả lời tôi.

Sau cùng, tôi xin anh cho biết về chỗ ở của chị Thom. Ô! Bây giờ ta làm cõi hai rồi đấy! Nghĩ con Thom cũng khôn hơn mình nhiều, mình thi suýt đời cứ là cục. Đàn bà cũng lợi. Ha ha! Đến thăm đi em, đến thăm rồi quan Tham cho ăn bánh. Cái mạng con Thom to thật! Nhưng chỉ buồn một nỗi quan Tham bắt đầu rung rẩng! Ha, ha!

Tôi nhìn anh bếp mà phát sợ. Sao bỗng trở nên độc ác thế, anh nói gì tôi không hiểu cho lắm, anh nguyên rũa chị Thom hay nhỉ giận nỗi cay chua của chính mình!

— Ha ha! Quan Tham sướng thật, cũng đã đời. Còn con Thom thì ở đây yên thảm không chịu, lại tim đến nhè cụt. Tôi biết quan Tham đó hiện làm việc ở bộ Lã. Cứ là người ở gái trong nhà quan, đêm đến là quan... ha ha!

# Bóng Tôi

của KIÊM MINH

Tôi sợ quá và bỏ chạy như muôn trốn một cái gì ghê gớm hết sức.

Tháng sau, có thằng bạn rủ tôi trốn học về V. D. chơi khi ngang qua một tòa nhà đồ sộ tôi nghe có tiếng la hét om sòm. Tôi dừng lại và nhìn vào. Một người đàn bà đang đánh đập tàn nhẫn một người đàn bà ôm con. Người đàn bà ôm con thì khóc, tiếng khóc không to lắm, chỉ vừa đủ để nát lồng tôi. Sao mà giống chị Thom thế?

Không, không phải, chị Thom của tôi

đẹp hon kia, chị Thom không có cái

đầu tóc xỏa rối bù ấy. Lại tóc nữa,

trời ơi!

— Đi, đi mày, về nhà tao câu cá

cắn... mày ngó gi, mặc kệ họ với nhau.

Việc đó rất thường.

— Đề xem chút đã!

— Vui gì mà xem?

Thằng bạn chán tôi, không kiên nhẫn chờ tôi nữa, hắn bỏ tôi một mình.

— Đi, mày cút đi cả gai mắt bà, nhục nhả bà.

Chiếc roi cu cầm cứ vụt xuống lưng, xuống đầu chị đàn bà ôm con. Lại có mấy cậu lớn nhỏ từ đâu chạy đến đá vào bụng chị ấy nữa. Tôi cứ bình tĩnh mà nhìn. Chị đàn bà lùi dần, lùi dần về phía cổng và như thế, chị càng gần tôi hơn. Thỉnh thoảng chị lại vấp phải một chậu sành đầy hoa đẹp, những đòn, những ghế đá ngồi chơi mát đè trong vườn.

Gần cổng rồi, một luồng ánh lạnh chạy trong người tôi.

Chị đàn bà xay mặt ra, tôi càng ớn lạnh. Chị chạy vội ra đường. Trời ơi! Chị Thom, chị Thom rồi, không còn nghĩ ngờ gì nữa. Chị ngạc nhiên nhìn tôi trong một phút, rồi lại òa khóc.

— Thị ra chị ở đây à? Thế mà chị không cho tôi biết.

Người ta đánh chị!

Nhin đứa bé trên tay chị, sực nhớ những lời của anh bếp, tôi hiểu rõ rằng đây là con chị.

Mặt chị Thom sưng lên trông rất

và ít muốn đánh bạn. Đã hai năm rồi, thầy tôi mất, tôi không còn vui như những ngày trước nữa.

Mẹ tôi đã khổ nhiều về tinh tinh khó chịu của tôi. Tôi mang trong lòng mối băn khoăn sớm quá.

Thêm vào sự xót đau cuộc sống nghèo khổ của chị Thom, cái chết của thầy tôi đưa vào lòng tôi một nỗi kinh hãi nữa.

Chuyện riêng của đời mình, tôi không muốn viết dài dòng ra đây.

Trinh bày đôi câu đó là để người ta có thể hiểu được tôi đã gặp lại chị Thom trong lúc nào của đời tôi.

Gặp lại chị Thom năm tôi mười lăm, tôi vừa buồn vừa kiêu hãnh khi chị bảo trông tôi như mười tám. Nhưng chị thi lại già quá ba mươi mà thật ra chị mới hâm ba tuổi đầu.

Bây giờ chị thật không phải là chị nữa rồi. Đôi mắt chị lờ đờ thích trục xuống hơn là nhìn lên.

Thế này cũng còn khá. Tôi cứ mừng. Vì tôi trưởng chị đã chìm xuống giòng sông rồi. Còn sống là còn hy vọng, còn tin tưởng còn trông chờ.

Sau một hồi chuyện vẫn, tôi lại rõ tiếp về chị từ chuyện sang ngang chiều đó.

Từ buổi chia tay bốn năm về trước, chị đã lấp vào một bến buồm — thàn người mà như cái rác trời sòng. Lần này lại thêm đứa con nhỏ trên tay, một là chết đi cho xong, hai là chịu can đảm sống những ngày tàn, xem như mình không còn phân biệt được nước mắt với lại nụ cười nữa.

Cái mà chị giữ gìn, mà chị mất công thoát tên cường hào ở quê hương không còn là cái cẩn gìn giữ nữa.

Bây giờ chuyện cần là chuyện sống, sống với nghĩa rất hẹp và nhỏ: ăn cho khói dối. Suy ra, thi đời chị, tự nó đã đơn lược đi nhiều, như thế cũng khoẻ.

Lần này, chị tim đến nhà một bác phó may nghèo, xin làm công để nuôi sống.

Bác ta nhìn chị, cân nhắc lợi hại trong tri. Vợ bác vừa chết về bệnh thương hàn, bác thiếu một tay khâu rút. Cảnh làm ăn trở nên không còn phát đạt nữa. Người đàn bà này có lợi cho bác đây, ngoài ra chị ta có thể thỉnh thoảng mềm móm cho con bác nữa.

Nhưng có khi họ bức minh, sự bức minh lại ở trong niềm vui nhất là bác phó may. Vào hai lần lớn bụng của chị Thom, bác lo âu và bác làm việc cần cù hơn nữa, càng tiện tắn trong sự ăn tiêu.

Rồi cũng qua cả, cái gia đình đồng

mặt tối thi đấu có rồi để tìm cơ

ghét nhau.

Thầy mẹ tôi không bao giờ hiểu được tôi đã làm gì trong nửa ngày đó, và suốt một tuần xem tôi như đứa con hư của gia đình đã sớm biết lêu lổng.

\*\*

Tôi mười lăm tuổi nhưng đã quá trưởng thành theo như mọi người nhận thấy. Tôi thích ngồi một mình

Một hôm bác làm sự với chị Thom:

« Tôi thi như chị! À nhà thuê, cũng cần có một người đàn bà để săn sóc đứa nhóc cô. Chứ nói thật đi cho rồi: tôi muốn lấy chị làm vợ đó. Răng thi trả lời để tôi tính... »

Chị Thom lặng thinh nghe bác nói, nghĩ bác cũng tử tế, và bây giờ chị còn trót gì cao hơn nữa, chị gục đầu xuống cây kim và sợi chỉ, không đáp. Bác phó may biết chị bằng lòng.

Cuộc sống của đôi vợ chồng đó tuy tuổi tác cách xa nhau nhiều, nhưng tạm gọi êm ấm vì lửa trong bếp đó một ngày hai lần. Hiền bón phận, không ích kỷ, chị Thom săn sóc con chồng cũng như con đẻ; và nhân đạo bác phó may chẳng ghét đứa bé mà bác không rõ cha nó là ai.

Điều đó chả cần mấy, vì hạnh phúc của bọn nghèo xoay quanh nồi cơm

cho tôi cái nhà ngôi cũ nằm bên bờ con hố đặc.

— Đây, nhà của chị! À nhà thuê, quen miệng cứ ở đâu lại cũng nnin lạm là nhà mình. Chỗ đó nhờ trời, may cũng đất, nhưng sức làm có hạn thôi, thành ra chẳng ăn thua vào đâu cả. Đủ sống là may.

Chị đang đi thì vấp phải một viên đá, rồi chị bảo :

— Bây giờ, mắt chị có hơi kém. Đêm náo cũng lược chì và khâu nút mà đèn dầu phong thi lu què. Ô! nếu có được một ngọn đèn điện thi quý lắm, thức thấu sáng e cũng được.

Chúng tôi đã đến nhà. Bác phó may đang đập máy ngăn lén nhìn tôi. Chị Thom lẽ phép thua cùng bác tôi là người quen, là người làng, là gì gì đó tôi không nghe rõ. Bác cười mời tôi ngồi lên phân rồi trở lại làm việc. Đầu bác cúi xuống nhìn theo đường chỉ, rẳng nghiên lại làm cho đôi mang tai nỗi gân xanh. Tiếng máy kêu rè rè, rè rè.

Thỉnh thoảng bác lại nghỉ chân để xếp hai mì vải vừa mới tôi uống nước.

Chị Thom cũng đã làm việc và dặn tôi cứ ngồi chơi. Chị bắt đầu tháo một tay áo.

— Sao lại tháo đi? Tôi hỏi chị.

— Ô! Khách họ chê chật chê hẹp hoài, và mình cứ mất công

Rồi bác và chị giao nhau về người đàn bà béo khó chịu đó cứ bắt tháo vào tháo ra hoài.

— Con mè coi rẽ người quá.

— Nhưng mà phải chiều khách không thì họ thuê tiệm khác.

— Minh nói phải đó, nhưng mà mình có nhớ một hôm mình nói nặng với thẳng cha xóm trên thành ra từ đó hắn không đưa đồ cho mình nữa, có nhớ không nà? Bác phó vừa cười vừa nói

Chị Thom trả lời :

— Tức quá ai chịu được, tự nhiên mà mình giận lên chờ ai có muốn.

Bác phó thở dài một cái, rồi yên lặng may.

Chị Thom tâm sự cùng tôi :

— Dương thủ nghĩ hắn vất cái quần đùi nới mặt tôi thi đấu có nhịn được không?

Tôi chưa kịp có một ý nghĩ về câu đó thi bác phó đã lên tiếng :

— Nhịn hết, nhịn hết, nội tháng này cần phải chờ máy đi sửa, cái kéo cũng đứt rồi, nhịn hết, nhịn hết.

Bông có một bà già đi chợ về tạt vào, chưa kịp đặt rổ xuống nền đã hoa tay múa ngón.

(Còn tiếp)



Đi tu là... cá nhân  
chủ nghĩa  
(Tiếp theo trang 16)

trí nhân phẩm của nhân loại. Ông quên rằng giá trị nhân phẩm phải luôn luôn đi đôi với giá trị vật chất à? Muốn có giá trị nhân phẩm gì đi nữa, trước hết phải có vật chất cái đã, nghĩa là nền kinh tế xã hội cần phải được xây dựng một cách thích nghi, niêm hau mới nói đến nhân phẩm. Hai tính chất ấy liền nhau như hình với bóng.

Bằng chứng hùng hồn nhất là các nước văn minh trên thế giới một khi mà nền tảng kinh tế đã vững chãi thì trình độ nhân dân tiến bộ vượt bậc so với thời trước. Vả lại, sống ở hạ bẩn thế kỷ thứ hai mươi này mà ông P. H. còn xa thực tế quá! Ông quên rằng « có thực mới vực được đạo » hay sao? Và ông có thể nào tu tâm dưỡng lanh mà đừng ăn, nhijn uống được không?

Ông P. H. trả lời rằng ông Bất Hủ bảo chỉ khi nào ôm đau mới nhớ đến cha mẹ, còn lúc bình thường thì quên. Thưa, ông lầm. Ông Bất Hủ bảo rằng: mỗi lần ta ôm đau là ta nhớ cha mẹ lắm. Như thế có nghĩa lúc bình thường vẫn nhớ, nhưng lúc đau nhớ tha thiết, sâu sắc hơn. Tâm lý một chút, có lẽ ai cũng thấy thế, trừ những người bất hiếu từ thi không đáng kể. Cé lẽ ông P. H. giả tăng phủ nhận điều này chẳng?

Còn « Đẳng tối cao » có hay không tùy theo tư tưởng, quan niệm của mỗi người. Ông P.H. bảo là có, chắc chắn như hai voi hai lò bỗn còn tôi, tôi cứ tin rằng « hưu danh vô thực » thì ai cẩm tôi? và nếu ông bảo có thì ông căn cứ vào đâu mà dám nói thế?

Tóm lại vấn đề chúng ta thảo luận đây là một vấn đề hết sức phiền toái, phức tạp, cần phải có thêm nhiều ý kiến để được sáng tỏ vấn đề. Riêng tôi, cũng như ông Bất Hủ, tôi xin phản Trần rằng tôi không muốn động chạm đến tin ngưỡng. Về phương diện này, mỗi người đều có quyền tự do của họ. Và cũng bởi tư tưởng mỗi người một khác nên mới có sự đị đồng.

Cuối thư, tôi xin nhắn riêng với ông P. H. rằng đối với ký giả, ông nên thận trọng lời nói hơn chút nữa. Đọc thư ông, tôi rất tiếc là tại sao ông thiếu bình tĩnh để đến nỗi thiếu nhã nhặn đến thế. Giữa chúng ta, sự thảo luận còn nhiều và nên thảo luận trong tinh thần ái mến mong đến đích.

Mong ông cứ can đảm cho biết tên thật, tôi trước ao sẽ còn có dịp hẫu chuyện ông nhiều.

Tháp Chàm, cuối tháng 4 năm 1953.  
HOÀNG MINH

# LÈN CUNG TRẮNG



## Kịch thần thoại của Ngô tồ Quang

VÕ OANH dịch

### CẢNH THỦ TU

NHÂN VẬT : Dám dân nghèo, Hậu Nghê. Ông cụ, Bà cụ, Phùng Mông.

Núi cao đỉnh lớn.

Núi thi trái này tiếp trái kia, liên tiếp không dứt, đứng núi này trông thấy núi nọ cao, lên núi nọ thấy núi kia càng cao.

Trên núi hoang vu xơ xác, lại thêm thuộc về mùa thu, mặc dù có 5, 3 gốc cây già, song đều cành khô lá úa lẵn lượt rơi rụng.

Mấy người dân nghèo, áo vá trấm tấm, gục đầu xuống đất, đào chọt đất bùn, như kiếm được vật gì, rồi bỏ vào miệng, thỉnh thoảng đầu lén, mặt vàng hoe, vẻ đói.

Trên cành cây có thấy người thất cõi, có áo quần rách bay theo ngọn gió.

Trên trời có chim qua bay qua, kêu cho lòng người sanh chán.

Nghệ quắt ngựa đi tối, đưa mắt nhìn chung quanh, xuống ngựa.

Nghệ mình mang cơm khô, cung tên, lưng đeo duo, bước lên đời.

Dám dân nghèo thấy Nghệ tối, sợ la chạy trốn.

Nghệ chạy làm gì? Đứng chạy!

(Dám dân nghèo dừng bước. tiếng nói nghè em) Vì sao thấy tao, tụi bây lại chạy trốn?

GIÁP (Đầy mặt nghi sợ).— Sợ ngài tôi bắt người ta.

NGHỆ (ngạc nhiên).— Kỳ quái! Vì sao người đọc đường thấy tao lại chạy trốn? Tao đâu phải là bắt người ta.

GIÁP.— Có phải ngài làm quan không?

NGHỆ (Hơi do dự).— ....Cũng không phải quan.

GIÁP (Nhìn Át).— Ông ấy không phải...

NGHỆ (Chỉ vào thân cây).— Nửa thân cây ấy đã bị tụi bây ăn hết că sao?  
GIÁP (Phai).—

NGHỆ.— Nửa thân trên còn có kia, để lại làm gì?

ÁT.— Cao quá, lấy không được.

NGHỆ.— Thị trèo lên chứ.

ÁT.— (Lắc đầu).— Không có sức, (Nghệ nghĩ chắc lát, rồi cười lớn).

Dám dân nghèo thừa túc ông ta cười ngặt không đe phòng, định ra chạy.

NGHỆ.— Đứng chạy!

(Dám dân nghèo ngừng bước lại).

Vứt những vật trong tay đi!

(Dám dân nghèo nhìn nhau ngạc nhiên). Vật này là một bửu bối đây.

(Nghệ mở gói lương khô, lấy ra ba cái bánh khô).

BÍNH (gương bết mắt ra).— Bánh khô còn!

NGHỆ.— Bánh khô cho tụi bây ăn, được không?

BÍNH (Nửa tin nửa ngờ).— Thật ư?

NGHỆ (Dem ba chiếc bánh liệng ra giữa đất).— Lượm đi.

(Ba người đều giắt rẽ cỏ xổ cây vào lưng quần, lượm mỗi người mỗi chiếc bánh khô không dám bô vào miệng).

NGHỆ.— Ăn đi, tao còn có nữa.

(Ba người bỏ vào miệng, nhai nghiền ngấu Nghệ đứng bên cạnh xem, rất thích thú. Nghệ đưa tay bóc miếng vỏ cây, bỏ vào miệng nhai, bỗng nhả vỏ cây ra, khạc 2, 3 tiếng.)

(Chim qua bay kêu.)

(Nghệ lại xem ba người ăn bánh).

NGHỆ.— Ăn ngoan không?

(Ba người dân nghèo dạ dạ).

NGHỆ.— Đã mấy ngày không ăn?

(Giáp đưa hai ngón tay lên).

NGHỆ.— Hai ngày à?

(Giáp lắc đầu).

NGHỆ.— Hai ngày à?

GIÁP.— Hai năm.

NGHỆ (Cứng lưỡi nói không ra).— Hai

năm!

(Giáp bỏ miếng bánh chưa ăn hết vào trong áo, Ất Bình cũng bỏ theo).

NGHỆ.— Cắt đi đê làm gì?

ẤT.— Đê khi nào đói, ăn nữa.

NGHỆ.— Tụi bây người ở đây ư?

ẤT.— Vắng,

NGHỆ.— Ở nhà, còn có mấy người?

GIÁP.— Không có người, ai trốn thi trốn, ai chết thi chết, ai ăn cướp thì ăn cướp.

NGHỆ.— Ăn cướp à?

GIÁP (Cười).— Ăn cướp.

ẤT.— Tức là làm giặc.

NGHỆ.— Vì sao mà làm giặc?

ẤT.— Đê kiếm cơm ăn.

NGHỆ.— Vì sao không có cơm ăn?

BÍNH (Suy nghĩ).— Thị hồi những

người có cơm ăn như các ông.

NGHỆ (Hồi thấy khó chịu).— Vì muốn

có cơm ăn, nên tao phải chạy mấy trăm dặm đường, vượt qua mấy chục trái núi, trồng kiêm ít con mồi mà không được.

GIÁP.— (Nhìn vào cung tên của Nghệ). Các ông biết bắn, thì bắn qua cưỡng đi, qua cưỡng nhiều lầm mà.

NGHỆ.— Không tao muốn bắn một giống khác.

GIÁP.— (Vẩy tay) Đứng trường, đứng trường giồng bay trên trời, giồng bò dưới đất, trù quạ cưỡng ra, ông đứng mong kiêm được giồng gì khác nữa.

NGHỆ.— Thật không có à!



(Giáp, Ất, Bính đều cười rộ.)

NGHỆ.— (Bừng bừng tức giận) Tụi bây muốn biết tao là ai ư?

GIÁP.— Ông là ai?

NGHỆ (vỗ ngực).— Tao là đại tướng Hậu Nghệ đây.

(Dám dân nghèo cả sợ).

NGHỆ (cắn răng).— Té ra tụi bây nguyên rủa tao!

(Ất Bính sợ, quì xuống, Giáp vẫn điềm tĩnh)

GIÁP (mím cười).— Đường oan gia chật hẹp quá, té ra ngài là Hậu Nghệ sao?

NGHỆ (giận).— Ủ!

GIÁP.— Chúng tôi ai nấy nhà tan người mất, sống không bằng chết, ngài đã là bậc anh hùng cái thể, muôn giết chúng tôi như trả bàn tay, cù lai đây!

NGHỆ (Giết mình, im lặng hối lỗi).— Giết chết tụi bây, ta còn anh hùng gì nữa đâu! Con dao của tao đâu đến nỗi vỡ giá trị như thế. (La lớn) thôi! cút đi (Ất Bính định chạy trốn).

GIÁP.— Hãy khoan! (Nó rút nứa miếng bánh trong áo ra) Thú ăn rồi múa không ra, còn nứa cái bánh trả lại đây!

(Ất Bính rút bánh trong lưng ra, Giáp đỡ lấy, liệng xuống đất).

GIÁP.— Cám tạ Đại vương có lượng khoan hồng, người ta sống trăm năm, rốt cuộc cũng chết, vậy ngài cứ giữ cho mạnh khỏe nhé!

(Giáp khạc nhè một cái mạnh, rồi cùng Ất Bính chạy xa. Nghệ thối lui vài bước, ngồi bên gốc cây, im lặng. Quá cưỡng bao la. Nghệ bồn chồn, đưa mắt ngó chung quanh, chẳng được gì cả).

NGHỆ (nói một mình).— Thấy ma... (la lớn lên).

(Nghệ bò dậy rồi đi. Bóng cổ tiếng chim kêu, Nghệ dừng bước Nghệ nhảy lên một tảng đá nhìn xa, chăm chú nhìn kỹ, rồi lật đật giương cung lắp tên. Nghệ nhả bắn. Cổ tiếng chim kêu rên Nghệ mừng rỡ chạy tới. Khi Nghệ chưa chạy tới đã có một bà già xách con gà mái den trúng tên, phía sau có một ông già cắt tiếng la rùm lên, đón chặn Nghệ lại).

BÀ CỤ.— Ai làm việc ấy? Ai làm? Mày à?

NGHỆ (chưng hưng).— Cái gì?

BÀ CỤ.— Mày à! Mày bắn chết gà mẹ đẻ của tao à?

NGHỆ.— ... Tao bắn chết.

ÔNG CỤ (sấn lên một bước).— Mày là ai? (vẫn nứa)

## CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 1953

(Tiếp theo trang 25)

dễ làm gì mà đến bây giờ còn có kẽ  
ngõi và viết ra những giả thuyết  
như thế!).

Nhưng thôi, ta đọc tiếp : « Bi ngang  
« bờ sáu và đi trên ván hẹp nếu bạn  
« mãi mãi sợ té, thì dễ nào bạn đi qua  
« khói hổ. Trái lại nếu bạn vững lòng,  
« chân bạn sẽ cứng cáp, bạn không  
« lo sợ, là bạn qua khói hổ... »

« ...Hiện nay nhân loại cùng chung  
đang tiến trên miếng ván hẹp từ khu đất  
cũ qua khu đất mới. Và cái hổ mà ván  
bắt qua thật là cái hổ dễ sợ. Không biết  
hổ nguy hiểm rất có hại, mà hoảng hốt  
lại không ích gì. »

Không thể có một sự so sánh nào sai  
lệch hơn ! Cái ngợp của người đi trên  
miệng hổ với cái lo ngại chính đáng của  
người ta khi thấy rõ những hiểm họa  
đang đe nặng lên ngày mai của nhân  
loại, sao lại đem phân tích và tìm cách  
giải quyết cùng trên một căn bản ?

Với lại, nhân loại đang tiến bước sao  
lại đem vi với một đám đông chen chúc  
nhau trên một tấm ván hẹp, mong manh  
bắt ngang qua miệng hổ ? Ủ, nếu mình  
vững chân thì qua khỏi, mình khôn thi  
sống, mình nhanh thi thoát, nhưng còn  
kẻ khác thi sao ?

Mà nếu quả thật còn đường đi đến  
hạnh phúc chung là một tấm ván nhô hẹp  
mong manh, thi lẽ nào trong nhân loại  
lại không có một số người sáng suốt nghĩ  
đến việc chung sức xây một cây cầu vững  
bền rộng rãi hay lắp bằng miệng hổ đi  
để tất cả cùng thành thoi tiến bước ? Rêu  
rao lên rằng : đừng lo sợ, nhưng thật ra  
chính cái lối vi von phiến diện bị quan  
và ích kỵ của B. Russell làm cho một số  
người dễ tin đâm ra hoảng hốt tuyệt  
vọng.

Ta đọc tiếp : « Rồi, đối với sự vật mà  
« bạn không coi trọng bạn sẽ vui thú....  
« Nếu bạn quen thói bỏ qua hạnh phúc  
« trước mắt hầu tránh sự đau khổ về  
« sau, bạn sẽ đi lẩn lút chồ vò hạnh. Rồi  
« bạn đâm ra thêm thường những kẻ biết  
« hưởng hạnh phúc ngày nay, và không  
« tự lỵ ngày mai. Sóng ngày nay, đó là  
« cõi một tâm trạng, một thái độ phải có.  
« Người ta có thể sống vui giữa nguy cơ,  
« miễn là có được tối thiểu nhu cầu. »

Đó, những vị chính trong toa thuốc  
hạnh phúc B. Russell ! Mặc dầu nguy cơ,  
đang đe nặng trên hạnh phúc bạn hay  
của đồng loại, bạn cứ nhảm mắt mà sống  
ngày hôm nay đi nếu bạn có được cái  
« nhu cầu tối thiểu ». Quên trách nhiệm  
đi, thấy kẻ ngày mai, gác bờ những hoài  
vọng cao xa. Vui thú đi, mọi sự vật ở đời  
không đáng cho ta bận tâm.

Chúng ta khao khát hạnh phúc. Nhưng  
cái hạnh phúc chúng ta mong muốn là cái

ngủ rất ngon nhờ đám mưa to được  
mát.

\*\*

**D**ỄN đây, ta đã nêu tắt cả những  
điểm chính của B. Russell trong bài báo  
ra để phân tích, phê phán ; cái dụng  
ý của nhà học giả hiện ra rất rõ ràng :

Với một lối lập luận mập mờ tráo trộn,  
vô đầu cả nắm, xáo trộn trắng đen, B.  
Russell cố xóa nhém những nhũng mâu  
thuẫn xã hội, cố « đánh trống lồng »  
trên những ván đẽ nhân sinh trọng đại  
mà toàn nhân loại đang đòi hỏi một  
sự giải quyết dứt khoát. Một mặt khác  
y đều coi trên sự lo sợ bạc nhược  
của một số người để lung lạc lương tri  
của số đông còn lại. Khi trưởng đã thành  
công trên hai phương diện ấy, y đưa ra  
cái công thức của « hạnh phúc 1953 »,  
gồm trong hai chữ *quênh lồng* và *an  
phận* mà nhân loại đã nhảm tai từ thế  
hệ này qua thế hệ khác.

Chúng ta khao khát hạnh phúc. Nhưng  
cái hạnh phúc chúng ta mong muốn là cái  
tự giác : chí thật, lâu bền, rộng lớn

**H**ÀNG năm có trên trăm ngàn du  
khách và tài tử giai nhân đến chơi đây.  
Bấy lâu nay biết bao văn sĩ, nghệ sĩ khắp  
hoàn cầu đến đây tìm vần thơ hoặc một  
đầu đề. Ta đã được xem bao nhiêu thi ca  
của Theuriet, Tropfier, Eugène Sue. Hồ  
Annecy bờ dài được 14 cây số và bề ngang  
nơi rộng thi trên 3 cây, và nơi hẹp nhất  
cũng trên 800 thước. Quanh hồ có đường  
tráng nhựa để cho các thứ xe có thể chạy  
được vòng hồ dài 35 cây số. Bờ bên tinh  
lành 18 cây còn phía bên núi Alpes thì 17.  
Bờ sâu trên 60 thước, chỗ sâu nhất nhầm  
cái hồ Boulioz ngoài khơi làng Puya thi  
sâu trên 80 thước vì thế tàu bè lớn tha  
hồ mà chạy trên hồ. Tàu như bên Genève  
là thứ chạy có bánh đạp nước xem đẹp  
mắt lị. Nơi đây trời mát dễ chịu hơn bên  
hồ Bourget ở Aix-les-Bains, nhiệt độ trung  
binh ở mùa hè không quá 20 độ và không  
dưới 15 và ở mùa đông cũng không  
lạnh dưới 5 độ dưới số không. Mặt hồ ít  
khi bị giá lanh đặc lại.

Nghe nói hồ đã đặt vào những năm 1373-  
1430-1480-1491. Tôi qua kinh de Thion  
để ra khỏi Annecy chạy giữa núi Semnoz  
đứng thẳng vách thành, bên mặt và hồ bên  
sự như một trò chơi, thi can gi khúc  
Còn bồn ca lại tê tái cay chua đền nhường  
ấy ? Đó là cái phong thái ung dung của  
những kẻ đã « lảng lảng thoát tục » hay  
chỉ là cái bể tắc chán chường của những  
kẻ bắt mặn (và bắt lực !) đang tìm  
cách đáy nghiên cuộc đời ?

Ngày nay, tuy với những điều kiện  
lịch sử khác, những viên thuốc xưa  
lại được các tay « lảng băm » đem ra  
phơi phong lại. Nhưng liệu còn có  
những kẻ dễ tin đẽ nhảm mắt nuốt  
liều nữa chẳng ?

Ra khỏi đây, ghé lại ăn bánh ngọt  
để đỡ đói vì đã năm giờ chiều. Chạy  
một đồi đến Lathuille ; đây là bến  
chót trên con đường của những tàu  
đèo dừa trên hồ Annecy và đây cũng  
là mực hồ. Lần lần chạy lên cao ; đến  
Doussard thì đã 468 thước trên mặt

không riêng cho cá nhân của mỗi một  
chúng ta, mà còn cho những kẻ thân yêu,  
cho xứ sở, cho nhân loại. Đường đi đến  
hạnh phúc ấy còn phải trải qua lầm bước  
đầu tranh gian khổ nhưng không thể có  
một phút nào ta nghĩ rằng có thể trút bỏ  
lương tri để tạm bợ vui thú với cái  
« hạnh phúc kiêu B. Russell » ; vì đó  
chỉ là cái hạnh phúc nhỏ nhoit hén mọn  
của cá nhân ích kỷ, cái hạnh phúc giả dối  
mong manh của kẻ không nghĩ sống đến  
ngày mai, cái hạnh phúc hèn nhát thủ  
phận của kẻ đã quên bỏ đồng loại và từ  
khước hết mọi cao vọng chính đáng của  
con Người.

THANH LƯƠNG .

ĐỜI MỚI số 59



## Một thanh niên Việt Nam đi xe đạp VÒNG QUANH ÂU CHÂU

DU KÝ CỦA LÊ QUANG MINH

(xem Đời Mới số 47)

ven hai bên bờ sông Arly. Thành cổ nằm  
về phía trái trên một đồi cao lối 450 thước.

Xưa kia là một ải binh rất thi từ nay  
chỉ còn một xóm nhà cũ kỹ lợ thơ trên  
đồi không ai để ý, vì hồi thế kỷ 16 vua  
François đệ nhứt đã dùng chánh  
sách thiêu hủy đốt cháy tất cả đèn dài  
trước khi rút lui. Qua năm 1815 dưới  
thời Napoléon đệ nhứt, đại tướng Bur-  
goaud đã đánh một trận lớn với quân  
Áo tại đây. Đến năm 1915, vua Charles  
Albert mới tạo lại một thành tân về phía  
hữu ngạn, do đó mới có tên Albertville,  
đi dạo dọc theo rạch Arly rất mát và xem  
nước trong chay róc rách theo những  
hòn đá lởm chởm ở đáy rạch. Đường thi  
tử nhứt nơi đây là đường Cộng Hòa  
(Rue République) có tất cả nhà hàng lớn  
bảy la liếc những món hàng là vùng nói.

Tôi rẽ sang đường Gambetta để đến  
nhà Bưu Điện xin dấu. Khi trở ra gặp  
một toán người Mỹ cũng đi xe đạp từ bên  
Grenoble qua. Họ đi tắt cả năm người,  
trong ấy có hai phụ nữ. Họ vui mừng chào  
hỏi tôi và có chụp bức ảnh kỷ niệm. Tôi  
gấp đi vì sợ miền núi nhiều dốc đến  
Madane chiều nay nên bỏ một dịp leo  
lên đồi xem một nhà kin (couvent) cắt từ  
thế kỷ 16 toàn bằng gạch đỏ và một đèn  
cắt dạ thận vò núi cũng toàn bằng gạch  
đỏ mà thời xưa các vua chúa giòng Savoie  
đã lưu tu để làm mua làm giò. Tôi nhầm  
Aiguebelle trực chỉ, lúc bấy giờ cũng đã  
hơn 10 giờ. Trời miền núi rất mát lại  
không ánh nắng nên đạp chẳng thấy mệt.

Đường chưa mấy dốc nên đạp rất mau.  
Lối cây số 45, nhọn dịp nhảy xuống sửa  
cái máy đồi tộc độ kẹt, tôi có chụp tấm  
ảnh kỷ niệm cầu Epinay bắc ngang Arly,  
cũng nơi đây tôi rẽ sang bên trái để chạy  
đi Modane, đường thẳng chạy qua Grenoble.  
Chạy mãi đến gần dừng bóng thăm  
một nền ghé lại bóng mát bên đường và  
dựa bờ sông Arc để ăn bữa cơm. Xong  
hồi hả ra đi vì mãi sợ từ đây phải leo  
dốc. Nhưng khi el ạy chưa đầy cây số,  
bánh san lại sẹp, bơm đở, nhưng chưa  
đầy 2 cây số lại bị sẹp nữa, nên đánh  
ghé lại đê và đây là lần đầu phải vá xe  
đọc đường sau hơn 700 cây số ngàn từ  
khi rời Balé. (còn tiếp)

# DA HỘI TỔNG

YOICHI NAKAGAWA

GIANG TÂN phóng tác

(Xem *Đời Mới* từ số 52)

**H**ÌNH ảnh ngọn núi có tuyết bao phủ, chỗ ở của tôi sau này lại đến ám ảnh trí óc. Tôi vẫn bền tâm thử thách với cuộc sống.

Người bạn vô sản của tôi lúc ấy là khâu súng. Thường thường tôi vác súng đi tới một chấn trời xa xôi, nhắm vào một con chim đang bay. Tôi nuôi ước vọng một lúc lên ở núi, tôi sẽ là một tay thiện xạ hăng hái gieo rắc sợ hãi cho cả muôn loài để cho chúng biết sợ chết và hết tin tưởng ở đời.

Có lúc, tôi trèo lên những ngọn núi, chui vào rừng rậm để hiểu rõ thêm đời sống ở núi như thế nào. Từ trên đỉnh núi, tôi nhìn những giọng suối tựa như những sợi giày bằng bạc. Tuy vậy, nỗi buồn vẫn không khuây.

Suốt hai năm sống ở lều, giữa một cảnh đồng hoang, đến năm ba mươi lăm tuổi, vào khoảng tháng mười một, tôi nhất quyết lên rừng ở.

Bạn người yêu mến vẫn vắng bóng, lòng tôi đau khổ thêm vì phải xa lánh thế giới đông đảo loài người. Khổ hạnh ấy do ở tâm hồn tôi sai lệch hay ở nàng bắt tôi phải chịu đựng? Tôi không sao hiểu được. Biết tôi xem như là điều hạnh phúc nhất của đời tôi, tôi không thể đi tới được và đã đây tôi đến nỗi đoạn trường này.

Tôi đập tàu đến một ga nô, thuê một người dân đường đưa tôi tới một ngọn núi thật xa.

Theo nhiều người thuật lại, ngọn núi tôi sắp đến hết sức vắng vẻ, nghe vậy, tôi cảm thấy vui, vì như thế tôi lại được xa lánh người đời thêm chút nữa.

Hơn một giờ luôn rùng, tôi đến một đám đất hoang, lau và trúc mọc ngỗng ngang, rộng mênh mông trong đền hút tầm mắt.

Luôn trong đám cỏ mọc lút người đó, tôi liên tưởng tới chỗ này sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của tôi, tự nhiên nước mắt trào khỏi mi. Cỏ mọc

6 cây số, lèn đèo xuống vực, chiều lèn ấy tôi đến địa điểm đã định.

Lần này, cảm tưởng của tôi khác hẳn. Không khí ở đây có vẻ niêm nở hơn, không khí ở đây có vẻ niêm nở hơn, nhìn lên ngọn núi tôi thấy cảnh cũng có vẻ thơ mộng hơn.

Theo thường lệ, tôi lại phải đi yết kiến người kiêm lâm, gõ cửa nhà ông. Một người đàn ông mặt dài, hàm răng không đều bước ra ngưỡng cửa chào tôi.

Tôi muốn xin phép ông ở lại một đêm ở đây. Như thế, có lẽ tôi làm phiền đến ông nhiều quá!

Ông ở thành phố và chỉ ngang qua đây chứ? Người đàn ông tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông nói tôi vào một gian phòng nhỏ le lói ánh sáng.

Thưa ông, tôi có ý định ở lùm đây!

Ồ! Ý kiến gì lạ lùng thế?

Ông vừa nói với tôi vừa nhìn tôi chằm chằm vào mắt. Vào buổi cơm chiều. Gia đình ông cũng đông. Một cô con gái chừng 17 tuổi mặc chiếc quần vá, ngồi chắp vá cạnh tôi. Chúng tôi bắt đầu cầm đũa.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, quan sát quanh vùng. Cách 2 cây số ngôi xóm này, tôi tìm ra một nơi vừa ý và định dựng nhà ở đây.

Chỉ cần một người thợ mộc và một người tiêu phu là chừng 10 hôm, ngôi nhà được dựng lên.

Có ý định dự trữ củi về mùa đông sắp đến nên sáng nào tôi cũng mang rìu đi đốn củi. Hàng ngày tôi vội vã lo công việc ấy vì cảm thấy khi trời đã chuyển.

Ngày này qua ngày khác, cảnh ấy lạ hiện trước mắt tôi: ngọn núi lõn vón đám mây bạc. Chim hót véo von. Sương mù bao phủ xung quanh. Công việc và cách sống của tôi cũng thay đổi nên nỗi buồn đau cũng dịu dần, tâm trí tôi tập trung vào việc xây dựng những chương trình mới.

Vào rừng, tôi thường chọn những cành cây thấp mà hạ về. Thường thường một khi đốn cành, thân cây cũng chết luôn, tôi nhìn giữa đám cây



Thắc mắc về câu hỏi của tôi, anh chàng trả lời thêm:

... Tuy vậy chúng ta cũng có thể sống qua mùa đông ở đây được.

Ở lại được hai ba ngày, tôi không có cảm tình với những người ở quanh xóm. Tôi biết rằng bên kia sườn núi có một làng rất hẻo lánh nên tôi có ý định đến thăm làng ấy. Rất tiếc vì chưa tìm được nơi như ý muốn, tôi lại xách gói ra đi. Sau khi vượt qua

xanh tết có những cây khô héo, lòng tôi cũng hơi buồn cho đám thảo mộc vô tri vô giác đó.

Bắt đầu trong vùng, tôi thường chặt cây ra từng khúc nhỏ, bỏ lại thành bộ mới mang về nhà. Dần dần, tôi cảm thấy thích thú trong công việc ấy. Tôi tìm ra lầm chuyện vui vui. Tôi biết cửa gỗ. Lúc chưa cầm cửa, tôi tưởng rằng công việc này tốn nhiều sức lực lam, nhưng khi đã quen tay, tôi thấy công việc cũng dễ dàng.

Lúc khó nhọc nhất là lúc luồn cửa ở nứa lung chungan thân cây nhưng khi đặt cửa thuận, công việc chỉ như cái máy.

Nghỉ đến dời tôi, tôi cảm thấy lúc này tôi ít khổ đau hơn.

Nói đến việc chuốt gỗ cho thằng cưng không phải là việc dễ. Tôi tuy giỏi về kiếm thuật nhưng công việc này tôi rất vụng, nhất là khi gặp phải cây gỗ khúc khuyễn, nhiều lần tôi bỏ rìu xuống đất rồi phải cạy lên rất khó nhọc. Có lúc chiếc rìu chỉ chạm vào phía ngoài vỏ, mặt luồn rìu và vào gỗ, thối lên bàn tay đau đớn. Gặp thử gỗ dễ bửa, cũng thích. Tuy vậy, tôi cũng rất thích công việc này.

Khi mồ hôi ướt đầm thân mình tôi nghỉ làm việc. Tôi nằm xuống cỏ. Chim chóc hót véo von ru tôi đánh một giấc dài.

Một hôm, một điệu nhạc như từ vòm trời vọng xuống đập vào tai tôi. Tôi lắng nghe.

Ngừng đầu dậy, tôi thấy một đàn chim nhỏ xíu mà mắt tôi chưa bao giờ thấy lần nào, đậu xum xít trên cành cây và hát líu lo. Giọng cũng tựa như giọng chim họa mi, trong hon, vút hon, tôi tưởng rằng cái giọng ấy còn vang tận không trung bát ngát nứa.

Tôi vẫn nằm ngủ nhưng đến khi ý nghĩ muôn hiểu rõ loài chim ấy, tôi đi tìm súng và hạ vài con xuống xem cho thỏa mãn. Tiếng đạn vẹo. Ba con chim nhỏ rơi xuống chân tôi. Minh chim cũng giống chim họa mi nhưng đuôi lại dở. Trong bụng chúng chất đầy náo trại dở, quả xanh.

Thân hình nó đẹp thật. Tôi nắn bụng, mổ nó ra và dùn những trái cây chim vừa hái. Tôi liền nghĩ đến số phận tất cả những loài vật sống trên quả đất này, trong đó có cả tôi nữa.

Mười ngày sau, trong lúc tôi đang chờ chất củi cách nhà tôi 200 thước, tôi bỗng nghe một tiếng gầm dữ dội. Không hiểu đó là tiếng gì? Cũng không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng gấu. Tiếng ấy kéo dài một lúc mới im bặt. Phải chăng đó là tiếng huyền bí

của núi rừng. Không dùng đến súng được nữa, sợ hãi, tôi đứng lặng bất thẫn. Tôi có hỏi một vài nhà di săn nhưng họ cũng chẳng giảng rõ ràng, cho mãi đến nay tôi vẫn còn mù mịt về tiếng động đó.

Đời sống ở rừng dãy huyền bí nhưng cũng dày mệt nhọc, cảnh và vật dần dần tác động vào tâm hồn tôi rồi tôi thấy hình như tôi cứ nhỏ dần trước vũ trụ.

nhiều gì tôi chịu đựng, Đột nhiên, một ý nghĩ khác lại đập vào óc tôi.

Nếu nàng chết?

Tôi kinh khiếp. Máu tôi như ngừng lại trong huyết quản. Dần dần, tôi bất tỉnh.

Tôi ở đây, chống với giá rét... còn nàng, thân hình mảnh khảnh, sức vóc yếu đuối làm sao chịu nổi với mùa đông rét mướt này... » Nghĩ vậy, tôi lại rung



minh kinh khủng.

Nàng không chết được. Tôi, tôi có thể chết. Nàng bất tử. Cứ nghĩ thế tôi cũng tin là nàng bất tử thật!

Đời sống của tôi còn gian khổ hơn một người dân ở Bắc cực hay ở một nhà thám hiểm leo núi nữa. Họ có phải chịu thiếu thốn, họ có phải chống với mưa rét, nhưng họ có già định trống đợi, còn nghe tiếng khen của thiên hạ. Họ còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Còn tôi, chẳng ai chờ đợi tôi, không có một ai tố cảm tình giúp đỡ tôi.

Tôi sống một mình. Ai biết đến tôi.

Thường thường tôi lại chống gậy đến làng bên cạnh mua ít khoai và rau đem chất xuống dưới hầm. Cuộc đời buồn bã, nhiều lúc tâm thần như muôn diên dại.

Sau ngày Tết phải đợi đến 6 tháng mới thấy cây cỏ xanh tươi trở lại. Mùa đông ở đây như dài bất tận.

Có lúc mở cửa ra, tôi có cảm tưởng như có một người đứng trước cửa. Nếu thiếu một chút tình thần cương nghị, tôi tưởng chừng đã phải ngã quỵ xuống nhiều lần.

Chung quanh như vắng bóng tất cả mọi sinh vật. Cảm thấy lẽ loi, tôi trông trước được thấy một bóng người cho dù bờ nỗi buồn. Tôi kêu lên một tiếng và chỉ nghe tiếng dội của núi rừng đáp lại. Tôi gọi đến người tôi yêu. Tự nhiên, lúc ấy tôi thấy can đảm trở lại để đương đầu với cuộc sống.

(còn nữa)



**TRUYỆN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY**  
TỨ CỦA BÀ X.X. — CÔ VÂN NGA THUẬT

(Xem *Đời Mới* số 33)

ÔNG Đức khéo nắn lòng tự ái cô gái. Nửa giờ sau cô đã ngồi kế bên ông trên chiếc xe chạy đến Xáng tài lục. Hai người bước lên lầu đi qua ngang tấm kính soi, cô Bích Thủy bất giác then thuồng cuối xuống. Cô đã nhìn thấy hình ảnh cấp thanh niên nam nữ quá xứng đôi. Thảo nào thiên hạ chẳng lầm. Ông Đức đưa người đẹp lại một cái bàn giữa là chỗ dành riêng cho hạng thân chủ sang trọng. Phần đông khách quen ở đây đều biết ông. Họ nhìn cô Bích Thủy đẹp một cách bóng dáng, lộng lẫy, hỏi nhau cho biết là nhân vật nào. Lúc bấy giờ cô Bích Thủy đã bỏ khăn cheo ở dưới xe, để lộ xâu chuỗi kim cương sáng chói. Món trang sức ấy là vật độc nhất trong cả gia tài còn sót lại. Các bà, cô hết lời trầm trồ hào quang chấp chiếu nơi vật quý nó cũng như khen thầm sắc đẹp tự nhiên của người đồng phái nó.

Bên đồ phục. Nhạc du dương tấu lên. Ông Đức đứng dậy mời cô bạn. Cô Bích Thủy khiêu vũ rất dịu dàng, ông Đức lại đi những bước mới đẹp mắt. Qua một bản nhạc khác, trên « pitch » chỉ có bốn cặp trô tài; ông Đức và Bích Thủy được nhiều người chú ý nhất. Cô Bích Thủy đã lâu không được dự cuộc chơi thích ý, cảm thấy không có lúc nào cô nhảy khéo léo, nhẹ nhàng bằng. Cô cùng Nam kỵ binh như đôi cánh bướm bay trong một trời mờ sương. Ông Đức lần lần ôm cô sát vào mình, say sưa hồn hơi thở thơm và ngọt của cô, thỉnh thoảng cọ má vào lè da mịn để trưởng thành là kẻ sung sướng nhất trần gian. Chất rượu đậm của sâm banh làm hai người quên giữ ý tứ. Nhạc mè ly đưa tâm hồn cả hai lạc vào nơi hoan mong. Hai cặp mắt nhìn nhau chơi vơi, đắm đuối...

Ông thấy nặng bên vai vội nhìn lại:

Bản nhạc chấm dứt. Cả hai giật mình buông ra trước sự vỗ tay hoang nghênh của mọi người. Cô Bích Thủy về đến bàn bão:

— Thời chúng ta về.

— Sớm thế, em đã mệt rồi sao.

Cô Bích Thủy tránh cặp mắt của bạn:

— Tôi thấy khó chịu... Đi, phải rời khỏi chỗ này. Tôi sợ cái không khí ở đây; đi, đi đâu cũng được cả... trời rộng.., gió mát, có tiếng ngotrở ồn ào cảng hay. Tôi vẫn anh đấy.

Ông Đức đưa cô xuống đường. Như một người sắp chết hụp vớ được một mảnh ván gỗ cô Bích Thủy thở những hơi khoang khoái. Nhưng gió mát làm cô say say, vì bụng đói lại quay cuồng nhiều, và lở uống rượu mạnh cô đặt dù như say sóng. Ông Đức âu yếm hỏi:

— Chúng ta tìm gì ăn chứ.

— Không, làm ơn đưa tôi về nhà.

Ông Đức đỡ cô lên xe rồi máy chạy. Gió phát lạnh vào mặt cô. Men rượu lại bốc lên đỏ rần rần mà nóng. Một lát sau cô chỉ còn thấy đường xá quay cuồng, những cột trụ sáng nhảy múa trước mắt...

Ông Đức vừa lái xe vừa suy nghĩ về cù chi thay đổi của cô gái. Cô vừa tinh nghệ ngay trong lúc sắp phải sang. Làm ông cụt hứng!

Ông tiếc rẽ những giây phút mê ly đã làm sống lại lòng ông. Mắt ông như còn chìm đắm trong làn thu thủy man mac, đờ đẫn kia, tay ông còn cầm thấy chất mềm dịu của vóc minh ẽ lâ êm ái nõ; và — một điều không thể lầm được — tim ông thông cảm được nhịp nhẩy căng thẳng, sức động của một con tim đã từng làm khổ nó. Những cái ấy chỉ đến cho ông có vài phút ngắn ngủi cũng đủ gây lại sự tin tưởng hy vọng tràn trề.

cô gái ngã đầu vào vai ông thiếp mê đi. Choàng một tay qua vai người đẹp ông thẳng xe trên con đường vắng, say sưa nhìn thu hút con mồi. Ông đã thành công một cách không khó nhọc lắm. Con người ông deo đuổi bấy lâu đã lọt vào tay ông dễ dàng. Ông vuốt ve bàn tay nhô nhahn của cô và cúi xuống chực hôn vào đòn môi đỏ... Bỗng tay chạm phải chiếc nhẫn cưới của Bích Thủy, ông giật mình nhớ lại giữa ông và cô còn một người nữa: chồng Bích Thủy. Ông không toàn thẳng như đã tưởng.

Kẻ tình địch vẫn còn và ông không làm gì nỗi người ta sự thật, ông chưa chiếm Bích Thủy, hàng được kẻ tình địch. Ông chỉ là một kẻ ăn cắp hèn hạ và bỉ ổi. Lòng ganh ghét xui cho người ta trả thù, nhưng ít ra sự trả thù ấy phải minh chính. Ông dành Bích Thủy một cách công khai cho mọi người thấy quyền trước — nếu còn — vẫn chưa phải là tất cả.

Buông thẳng bàn tay Bích Thủy xuống, ông Đức đánh xe đến trước nhà cô hai. Lay cô gái dậy ông bảo:

— Không bao giờ tôi quên được những kỷ niệm êm đềm hôm nay. Ngày mai chúng ta còn gặp nhau nữa chăng?

— Để thêm những kỷ niệm — nói theo anh — nữa ư?

— Vâng. Mai chúng ta đi Thủ Đức.

Cô Bích Thủy lắc đầu cười:

— Như thế kỷ niệm sẽ không thành là kỷ niệm nữa đâu. Thời anh ạ, thế đã rồi. Cảm ơn anh.

Nói xong cô quay qua xô cồng rào bước vào, Đức ngoác nhìn theo lưng áo trắng thon von như đang tiếc rẻ một cái gì. Ông lâm bẩm bảo:

— Ôi, đàn bà, khó hiểu thật!

(Còn nữa)

*ĐỜI MỚI* số 59



*Col Indéformable*

**TOCADA**

272, ĐƯỜNG THÙY-BINH CHỢ-LỚN

**Phiếu**  
**số 28** Bạn « *ĐỜI MỚI* »  
để dự cuộc « *NGẠC NHIÊN* » của nhà báo *ĐỜI MỚI*

Bạn hãy cắt dũ phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều  
(ĐỜI MỚI số 49)

*ĐỜI MỚI* số 59

**Chải GOMFIX**  
người đẹp thêm,  
trù trứng tóc, dẽ  
tăm gội.  
**Brillantine BOBEL**

chẽ đúng như các  
hiệu áu mỹ thơm dịu  
không trinh.

Cần nhiều đại lý do viện  
**PHƯƠNG MAI**  
187 F. Louis — Saigon



BÚ HẠNG: NHÌ-NHẤT-NGANG  
**214 DIXMUDE-SAIGON**

NHỊ  
THIÊN  
ĐƯỜNG  
*danh tiếng  
lâu năm*



Trị bá chứng  
hay nhứt  
47 Canton CHOLON

QUÁN QUẦN  
TỦU ĐIỂM

Téléphone : 402  
Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON

SIÊU QUẦN  
tủu điểm

Téléphone : 580  
Số 440, đường  
Marins — CHOLON

# THUỐC RƯỢU

*Nguyễn An Cử*

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT PHƯƠNG THUỐC THẦN  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ 39

MỘT VI THẢO CHU TẨM  
THUỐC RƯỢU NGUYỄN AN CỬ XXXV

là một Mỹ Phẩm.  
Bà ngày xuân ai ai  
Cung đài nuna để làm  
Quà biền Tết.

Đại tủ lầu  
SOAI KINH LAM

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RÁI, MÁT MẺ ĐẶC BIỆT  
CHIÊU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :  
Grand Restaurant SOAI KINH LAM

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPECIALITÉS  
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

V. M. có thể đánh về ngả Pakse, trên sông Mekong đối diện Mường Khoa (trên sông Nam Hou, về hướng Đông Bắc vẫn được chú ý).

J. E. O.

● Quốc vương Ai Lao Sisavang Vong rời Luang Prabang xuống Vientiane dự lễ kỷ niệm thành lập Hiến Pháp rồi sẽ xuống Saigon đáp tàu Marseillaise sang Pháp dưỡng bệnh.

Bắc Việt

TÌNH HÌNH TRUNG CHÂU

● Trong khi mặt trận Ai lao tạm yên thì tình Trung châu Bắc Việt lại sôi nổi, ở gần hai vùng Phủ Lý Ninh Bình. Đã xảy ra nhiều cuộc giao chiến lớn ở Trung châu.

● Nhiều cuộc động độ khác xảy ra ở phía Nam Hà Đông, về phía Bắc Hồng Hà, phía Đông Sơn Tây và chung quanh Kê Sát.

● Máy bay xuất trận 100 lần một ngày tại Xiêng Khoang, phía Đông Chum.

Ai Cập

● Cuộc thương thuyết Anh — Ai đã giàn đoạn, vì nhiều điều kiện khó khăn mà cả hai bên không giải quyết được.

« Sau việc giàn đoạn cuộc thương thuyết, một tờ báo Ai đã viết :

Ai Cập đã anh dũng chiến đấu với những xấu xa của chế độ cũ, sẽ chắc chắn đi đến kinh Suez, sau lưng chính phủ Cách Mạng và binh đội Ai Cập, nếu giờ hy sinh và tàn sát đã gó.

(V.T.X.)

chính thức, ở Mỹ từ chối không bình luận gì về những cuộc thảo luận giữa hai nước Pháp — Mỹ về việc này.

(V.T.X.)

Đồng thời Đại tướng Ridgway được cử



Anh

● Trong cuộc bầu cử hội đồng thành phố ở Anh, đảng Lao Động đã tiến triển khá nhiều.

Đảng này đã công bố trong bản thông cáo thắng lợi của mình : chiếm 62 ghế chỉ mất 28.

● Thủ tướng Churchill đọc diễn văn tại Đại chúng nghị viện đề nghị triệu tập hội nghị lãnh tụ cường quốc để dàn xếp các vụ tranh chấp giữa Đông và Tây. Đề nghị này được các chính giới Nga hoan nghênh nhiệt liệt.

Thủ tướng Churchill rất hi vọng rằng nội tình Nga sẽ biến thiện hơn những

việc xảy ra ở quốc tế. Vì vậy, theo Thủ tướng, các nước liên minh Bắc Đại Tây Dương nên thận trọng đừng làm trở ngại sự biến đổi thuận lợi ấy.

Việt Minh đánh Lào có lẽ là ngoài ý Nga và Trung Hoa. Cho nên không thể bắt tay luận.

● Tin ngày 13-5. Anh cấp bách gửi nhiều đơn vị hạm đội sang Ai-Cập.

Dân chúng ở Ismailia sống trong cảnh hồi hộp ; họ nghĩ sẽ xảy ra xung đột như năm 1951-52.

Mỹ

● Đô đốc Arthur Radford, tổng tư lệnh hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương được Tổng thống Eisenhower cử thay Đại tướng Bradley, ở chức chủ tịch Bộ Tham mưu hồn hợp bắt đầu tháng 8 tới.

● Mỹ hối thúc để Pháp đưa vấn đề Ai Lao ra Liên Hiệp Quốc. Các giới



Đô đốc RADFORD

chính thức, ở Mỹ từ chối không bình luận gì về những cuộc thảo luận giữa hai nước Pháp — Mỹ về việc này.

(V.T.X.)

thay đại tướng Collins, làm tham mưu trưởng lực quân ; đại tướng Gruenthal thay đại tướng Ridgway làm tổng tư lệnh quân đội Bắc Đại Tây Dương.

Đô đốc R. Carney được cử làm tham mưu trưởng hải quân.

Các báo cho rằng sự đe dọa này có ý nghĩa cả về hai mặt, quân sự và chính trị. Chính sách của Mỹ sẽ thiên Đông Á hơn và sẽ cương quyết đối Trung Cộng hơn.

● Mặc dù Pháp viện nhiều lẻ không muốn quốc tế hóa vấn đề Đông Dương, Mỹ vẫn muốn thấy vụ Ai Lao được đem ra L. H. Q. (tin P. P. J.)

Mỹ đặc biệt tiếp viện Đông Dương 21 tỷ quan.

Thái Lan

YÊU CẦU VIỆN TRỢ VỎ KHÍ ĐÈ  
CHỐNG CỘNG

● Đại sứ Thái Lan ở Hoa thịnh Đốn đã hội kiến với ngoại trưởng Foster Dulles.

— Chính phủ Thái Lan cương quyết chống tất cả mọi xâm lăng cộng sản. Nếu tình hình nghiêm trọng chính phủ chúng tôi phải nghĩ tới việc động viên. Trước tình hình ấy tôi yêu cầu Mỹ gởi gấp vỏ khí sang Thái trong tháng này.

(L'Aurore)

● Nhà cầm quyền ở tỉnh Non Khai đã ra lệnh tản cư 2.000 dân lánh nạn người Việt vào tỉnh Petchaboun ở trung tâm Thái Lan.

Nhiều người trong số người này bị tình nghi là thân V.M. (V.T.X.)

Cao Ly

● Tại Bàn Mòn Diệm phe Cộng sản vẫn cố gắng để di đến sự thỏa thuận về vấn đề trao đổi tù binh, phe Cộng



đã đưa ra một đề nghị gồm có 8 điểm. Hiện thời Tổng thống Eisenhower đang nghiên cứu bản đề nghị này.

BỜI MỚI



Đại tướng Salan (bên trái) cùng thống chế Juin (đứng giữa) và đại tướng Bondis (bên phải) xem xét một cơ cấu phòng thủ trên một bản đồ của bộ Tham mưu.



Rất nhiều khán giả đang hoan nghênh phim nòi bằng những mắt kiếng riêng.



## ĂN CƠM MỚI NÓI CHUYỆN CŨ NHỮNG CẢNH TỨC CƯỜI NGOÀI PHỐ

*Khởi đăng  
một truyện dài bằng tranh  
rất lý thú*



RA NGÀY THỨ NĂM 21-5-53  
CÀNG NGÀY CÀNG VUI  
MỎI SỐ MỎI HOẠT  
**VÀ ĐẸP HƠN LÊN**

Kỳ này :

## GIÁO SƯ KỲ NỘM THIẾT LẬP CÔNG BẰNG XÃ HỘI

GIẤU ĐẦU  
LÒI ĐUÔI

Khởi đăng  
một truyện dài bằng tranh  
rất lý thú



## MỘT TIN ĐÁNG MỪNG

Quyển sách « CHẨM CỨU THỰC HÀNH »  
của Lê Chí Thuần khảo nghiệm 47 năm  
đã xuất bản. Văn viết rất giản dị ai,  
cũng hiểu và có thể thực hành tri liệu  
được ngay. Sách bìa da, dày 97 trang và  
có 2 tấm hình lớn cỡ 100x100 chi « huyết »  
rõ ràng, rành mạch. Dối với ai ở xa lường  
ý mà phải gấp các bình gấp rút như Thiên  
thời, Trung phong á khâu. Đau bụng  
bão, Trúng trực, con nit Kinh phong và  
nhiều bệnh nguy cấp khác vẫn vẫn... mà  
có quyển sách « CHẨM CỨU THỰC HÀNH »  
này trong tay, thì thật là một sự đỡ đần  
không phải nhỏ.

Soạn giả đã kinh nghiệm 47 năm, có tri  
nhiều bình kinh niên, phần nhiều đã đều  
đang mạnh. Nay đem khoa cõi truyền qui  
bản này của Đông Phương, mà truyền bá  
ra để giúp ích cho đồng bào.

CHÚ Ý : Ai muốn mua xin gửi thư hoặc  
đến nhà theo địa chỉ : Ông Lê Chí Thuần, số  
50/8, đường Duy Tân (Garcerie), Tân Bình  
SAIGON.

## Hãng đúc TRÍ ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Làm đúc tiện rèn và làm đồ nguội cá, khí cụ và máy móc  
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh  
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

## Golden Club



## Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCARÉO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

### TUẦN BÁO « ĐỜI MỚI »

Giám đốc : VĂN LANG Quản lý : TRÁC ANH

In tại nhà in riêng Đời Mới  
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo—Chợ Quán  
(Giá bán : 750)

Quản lý : 96 đại tá Grimaud (Chợ Thủ Khoa  
Saigon)

### ĐỜI MỚI GIÁ DÀI HẠN Ở NAM-VIỆT

Mỗi số . . . . . 5\$

1 tháng . . . . . 20\$ 3 tháng . . . . . 60\$  
6 tháng . . . . . 120\$ 1 năm . . . . . 240\$

Đời đĩa chỉ xin cho nhà báo biết để tránh thất lạc.

# CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113