

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

ĐẶC BIỆT VỀ VIỆT KIỀU Ở LÀO VÀ THÁI

Wason
AP95
V6 D64+

ĐỜI MỚI
có bán tại:
Saigon — Huế—
Hanoi — Phnom
Penh. Xin hỏi các
đại lý, các tiệm sách
các nhà bán báo chí
Nam Việt..... 5\$
Cao Miên..... 6\$
Trung Việt..... 6\$
Bắc Việt..... 6\$
Lào 6\$



CLICHÉ DAU

MỘT THIẾU NỮ VIỆT-THÁI

(Ảnh Dalat Photo)

Số 58 — 9-5-53

NAM VIỆT 5 ĐỒNG
TRUNG BẮC MIỀN LÀO : 6 ĐỒNG

TOA SOẠN:

117 Đại lộ Trần Hưng Đạo
Chợ quán — Giáy nói : 793
QUẢN LÝ : 96 Đại tá Grima a
Saigon — Giáy nói : 22,491

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN



BẠN MUỐN ĐÓNG PHIM KHÔNG ?

Tài tử chấp bút Phi luật Tân, Erlinda Cortes là một ngôi sao sáng của điện ảnh Đông Nam Á, trong các phim tiếng Tagalog và cả tiếng Anh. Gần đây, cô Erlinda đóng vai Juliette trong phim « Roméo và Juliette » phỏng theo vở kịch trứ danh của Shakespeare.

Và đây là một cuốn phim sống diễn tả các tâm trạng của một thiếu nữ đang yêu qua các giai đoạn, biều lộ ra từ đầu mắt cuối mày của cô diễn viên xinh đẹp và « rất kịch ».

Bạn muốn đóng phim không ? Xin mời bạn hãy xem một tài tử màn ảnh thay đổi nét mặt như thế nào dưới đây.



1.— Thể nào, cô đã yêu chưa ?



2.— Khi yêu, vẻ mặt phải
như thế này này.



3.—Nhưng hình như anh chàng
đã yêu ai rồi phải không nhỉ ?



4.— A, anh chàng lại khoác
tay đi với cô nào đấy !



5.— Không thể tin cái mà bẽ
ngoài của các « kép » được !



6.— Buồn làm quái gì ! Thiếu
gì cậu theo « tân » mình !



CHIẾN SỰ ĐÔNG DƯƠNG

Ai - Lao

TÌNH HÌNH LUANG-PRABANG

VIỆT MINH mỗi ngày qua lại tăng thêm quân số ở Lào. Hình như họ có ý muốn thôn tính Ai Lao trước khi mùa mưa chấm dứt. Hiện nay đã có nhiều đơn vị của bốn hoặc năm sư đoàn V. M. đã có mặt ở đất Lào.

Sư đoàn thiện chiến 304 tiến triển theo con đường « nữ hoàng astried » tức là đường liên bang số 7, thẳng về kinh đô Ai Lao. Sư đoàn ấy từ Vinh đến, ngay sau khi xảy ra chiến cuộc Ai Lao.

Người ta cho rằng một phần của sư đoàn này đã ở lại chung quanh cánh đồng Chum và tiếp tục bắn một chẽ vào vị trí Pháp Lào.

NĂM SƯ ĐOÀN V. M. TẠI LÀO

Tử Sầm Nura, những bộ đội của sư đoàn 308, 302 và 306, sau khi đi vòng cánh đồng Chum, hiện nay chỉ còn cách thủ đô Lào 40 cây số hoặc dưới nữa. Hiện họ đang tiến về hướng Bắc, hướng Đông Bắc, và hướng Đông của kinh đô Ai Lao.

Tử Sầm Nura, nhiều phần tử V. M. khác từ Điện Biên Phủ, và xứ Thái lội, đã đi theo hướng Nam dọc theo sông Nam Seng và Nam Hou sau khi đã chiếm cứ nhiều đồn Pháp Lào phòng thủ kiên cố.

Hiện nay họ đã có mặt ở phía bắc Luang Prabang cách 19 cây số. Người ta không biết rõ những đơn vị này thuộc sư đoàn nào, nhưng đó có thể là những lực lượng hiện đang tập trung chung quanh Lai châu, thủ đô Thái.

Tuy vậy Bộ chỉ huy Pháp vẫn tiếp tục tăng cường phòng thủ Luang Prabang và nghĩ đến việc phòng thủ luôn Vientiane là thủ đô hành chính, ở gần biên giới Thái Lan.

DÒN BAN NAM BẮC BỊ HẠ

Dòn Ban Nam BẮC về phía Bắc Luang Prabang đã thất thủ, sau khi cầm cự suốt đêm. Không có tin tức gì về đội quân trú phòng.

(Combat ngày 30-4-53)

KHÔNG QUÂN HOẠT ĐỘNG

Hiện chung quanh thủ đô Ai Lao chưa xảy ra cuộc đụng độ nào. Nhiều toán quân V. M xuất hiện về phía Nam

Cầu đồng chum : và có nhiều toán khác đi theo sông Mekong tiến về phía Đông Vientiane. Không quân đã trở lại hoạt động ở Lào và Bắc Việt nhờ trời tốt.

TÌNH HÌNH TRONG 24 GIỜ
VÙA QUA

Tại Thượng Lào, đồn Mường Say đã bị V. M. tấn công. Nhiều phần tử trú phòng từ các căn cứ rút về đã đến đồn Pakhou cách phía Bắc Luang Prabang 40 cây số.

CÔNG CUỘC PHÒNG THỦ TIẾP TỤC

CÔNG cuộc phòng thủ Luang Prabang được tăng cường ráo riết. Nhiều đội nhảy dù và pháo binh đã được tiếp tục gửi tới.

Phi cơ oanh tạc có hiệu quả các trực tiếp tế của V. M. cho binh sĩ của họ ở Lào.

DÒN MƯƠNG KHOA VẪN BỊ BAO VÂY

Dòn Mương Khoa bị bao vây đã 3 tuần lễ. Hôm rồi lại bị V.M. tấn công dữ dội. Máy bay Dakota phải dội ánh sáng đèn cho 3 chiếc B. 26 dội bom và bắn liên thỉnh. V.M. phải nới rộng vòng vây.

(V. T. X)

VÀ DÒN THA THOM BỊ HẠ

Bộ Tư Linh cho biết rằng đồn Tha Thom, do 60 binh sĩ đóng giữ đã bị hạ. Đồn này ở về phía Đông Nam Luang Prabang 40 cây số.

Máy bay đã cất cánh 56 lần. Sáu chiếc B. 26 đã ném bom một căn cứ V. M. đặt không xa đường Nữ Hoàng Astrid, chung quanh Mường Pek, trong vùng Cảnh Đồng Chum. Phi cơ cũng hoạt động ở Kenabong, trong vùng Sầm Nura. Một kho đạn được của V.M. bị hủy ở Phủ nho Quan.

NHỮNG TƯƠNG PHẬT VÀNG ĐƯỢC
TẨN CÙ KHỎI LUANG BRANG

HANOI.—Đang khi gấp phai lúc V. M. bách cản kinh đô Luang Prabang, đến nay 28-4, nhà đương cuộc Ai Lao đã chuẩn bị hoàn thành công cuộc tẩn cù bằng phi cơ các tượng Phật vàng của Lào quốc.

Theo lời nhân sĩ quyền uy quân sự Pháp, thi trận tấn công của V. M. vào thảm Luang Prabang có thể phát động trong một ngày rất gần đây.

Giới nhân sỹ Lào đều tin tưởng, nếu Phật vàng lọt vào tay V. M. tất Ai Lao vương quốc sẽ bại vong, tiền đai V. M. hiện chỉ còn cách thủ đô 42 cây số Anh.

VIENTIANE VĂN AN TỈNH

KHU vực Vientiane vẫn an tĩnh. Người ta có thể đi ra khỏi thành phố nhiều cây số mà không lo ngại chi hết. Tuy nhiên các đường trong thành phố có vẽ tấp nập vì sáng hôm nay, nhiều thường dân hướng ứng lời hiệu triệu của Chánh phủ, đi tòng hàng dài, tình nguyện làm những công việc khẩn hoang cho chung quanh thành phố được quang đãng.

Hồi chiều hôm nay, Hoàng thân Souvanna Phouma, Thủ trưởng Ai Lao, cùng bà phi đến tận nơi làm việc của những người tình nguyện thân mật trò chuyện với từng nhóm.

Nhơn binh luận các quyết định của chánh phủ Xiêm áp dụng những biện pháp an ninh phòng ngừa Cộng sản len lỏi vào trong nước, chánh phủ Ai Lao tỏ ra ngạc nhiên không thấy chánh phủ Xiêm trả lời bức điện văn ngày 21-4 yêu cầu trực đầy những người Việt nam sang lánh nạn ra khỏi đợc bờ sông Cửu Long.

(V.T.X)

Trung châu Bắc Việt

Trong vùng Trung châu Bắc Việt, đồn La tiến đã bị V.M. tấn công.

NHÌU đồn ở Trung châu đã bị V.M. tấn công và hiệu quả liên tiếp cả đêm lẫn ngày.

Tại khu vực phía nam, một trong những đội commandos đã dụng độ với V.M. và gây cho họ nhiều thiệt hại về vũ khí và binh lính

(Thông cáo chánh thức
của Bộ Tổng Tư lệnh)

★

Pháp

Dại tướng Lechères, tham mưu trưởng không quân, đã rời Paris sang Saigon bằng chuyến máy bay thường Air France.

Đại tướng đến Bóng dương với một nhiệm vụ có hạn kỳ trong 10 ngày.

ONG LETOURNEAU TUYỂN BỘ
VỀ TÌNH HÌNH AI LAO

TRONG 1 cuộc hội họp báo chí, ông Letourneau đã tuyên bố về tình hình quân sự ở Lào. Đại khái ông nói :

« Tất cả sự cố gắng đều được thực hiện để phòng thủ Ai Lao và tình hình không đến nỗi như dư luận đã tố ra lo sợ.

Về Quốc Vương Ai Lao, ông nói...
« Chúng tôi không ép buộc gì Quốc
Vương cả... »

Nếu một ngày kia, Quốc Vương có
tuyên bố điều gì trái ngược đối với khối
Liên Hiệp Pháp thì chắc chắn điều ấy
không phải do Quốc Vương.

BA LÈ.— Ông Letourneau, Tông Cao
Ủy Pháp tại Đông dương đã rời Paris
hồi 20 giờ 35, ngày 3-5-53 để đi Đông



LETOURNEAU

đường và đã đến Saigon hồi 11 giờ và
được tiếp rước trọng thể tại Tân Sơn
nhứt.

VĂN ĐỀ CHỌN VỊ TÔNG CAO ỦY D.D. GẶP
NHIỀU KHÓ KHĂN

VỊC đề cử một vị Tông cao Ủy
ở Đông dương còn gặp nhiều sự khó
khăn.

Đã có nhiều tên được đưa ra để thay
thế cho ông Letourneau, nhưng chưa có
tên nào được chọn cả.

(V.T.X.)

MỸ

MỸ THEO ĐỔI TÌNH HÌNH AI LAO

BÁO « Washington Star » viết một
bài bình luận về Ai Lao với cái tựa « Trận
đánh quyết liệt ở Lào » như sau :

« Tài nguyên nước Anh chỉ có hạn ».

ÔNG MALIK ĐI LUÂN ĐỐN

ÔNG Jacob Malik, tân đại sứ Nga
ở Anh đã rời Moscow đi Luân Đôn.

Ở đây người ta không cho rằng có thể
đánh bại V.M. ra khỏi Ai Lao, nhưng
cần nhớ là phải tránh những sự khó
khăn trong xứ ấy, không gây nên những
khủng hoảng tinh thần và chiến lược
trong toàn cõi Đông dương và cả những
xứ lân cận.

KHÔNG GỎI BINH SĨ QUA
ĐÔNG ĐƯƠNG

T RONG một cuộc phỏng vấn với
tuyển truyền hình, nghị sĩ Dân chủ
Leverett Saloustall, đã tuyên bố rằng,
theo ý ông thì Mỹ nhút nhát không nên
gởi binh sĩ qua Đông dương, Thái Lan và
Miền Điện, và sự giúp đỡ của Mỹ cho
các xứ Á Châu phải hạn định trong việc
giúp đỡ khi cự.

(V.T.X.)

Anh

ANH KHÓ CHẤP THUẬN LỜI YÊU CẦU
VIỆN TRỢ « WAGON BAY » CHO PHÁP

T IN tức Pháp yêu cầu Anh viện
trợ những chiếc « wagon bay » cần thiết
cho công cuộc phòng thủ mặt trận Ai
Lao, đã được xác nhận.

Mặc dù các giới ở Anh từ chối không
binh luận tin nói trên, nhưng những giới
thạo tin khác ở kinh đô Anh cho biết rằng
ví lý do đã có sự cam kết của Anh trên
thế giới nên Anh đã huy động hết những
tài nguyên khả dụng của mình. Không
chắc rằng Anh có thể trả lời một cách
thuận lợi cho lời yêu cầu của Pháp.

THỦ TƯỚNG ANH NÓI VỀ
TÌNH HÌNH AI LAO

Đ ỐI với tình hình biến chuyển
ở Ai Lao hiện nay, Thủ tướng Anh, đã
tuyên bố như sau :

« Chánh phủ Anh, lo ngại về vấn đề
Ai Lao, Luôn luôn nước Anh sẽ liên
lạc chặt chẽ với những chính phủ khác
quan tâm đến vấn đề này, nhưng một
hội nghị của những đại diện chính phủ



CHURCHILL

đường và đã đến Saigon hồi 11 giờ và
được tiếp rước trọng thể tại Tân Sơn
nhứt.

VĂN ĐỀ CHỌN VỊ TÔNG CAO ỦY D.D. GẶP
NHIỀU KHÓ KHĂN

VỊC đề cử một vị Tông cao Ủy
ở Đông dương còn gặp nhiều sự khó
khăn.

Đã có nhiều tên được đưa ra để thay
thế cho ông Letourneau, nhưng chưa có
tên nào được chọn cả.

(V.T.X.)

MỸ

MỸ THEO ĐỔI TÌNH HÌNH AI LAO

BÁO « Washington Star » viết một
bài bình luận về Ai Lao với cái tựa « Trận
đánh quyết liệt ở Lào » như sau :

« Tài nguyên nước Anh chỉ có hạn ».

ÔNG MALIK ĐI LUÂN ĐỐN

ÔNG Jacob Malik, tân đại sứ Nga
ở Anh đã rời Moscow đi Luân Đôn.

Ở đây người ta không cho rằng có thể
đánh bại V.M. ra khỏi Ai Lao, nhưng
cần nhớ là phải tránh những sự khó
khăn trong xứ ấy, không gây nên những
khủng hoảng tinh thần và chiến lược
trong toàn cõi Đông dương và cả những
xứ lân cận.

KHÔNG GỎI BINH SĨ QUA
ĐÔNG ĐƯƠNG

T RONG một cuộc phỏng vấn với
tuyển truyền hình, nghị sĩ Dân chủ
Leverett Saloustall, đã tuyên bố rằng,
theo ý ông thì Mỹ nhút nhát không nên
gởi binh sĩ qua Đông dương, Thái Lan và
Miền Điện, và sự giúp đỡ của Mỹ cho
các xứ Á Châu phải hạn định trong việc
giúp đỡ khi cự.

(V.T.X.)

binh đội đến biên giới Lào, và đã kiểm
soát chặt chẽ những người tị nạn:

Các nhà bình luận ngoại quốc cho rằng
thống chế Phibul đã cho đốt hết các
thuyền bè để ngăn ngừa một cuộc tháo
lui. Nhưng người ta vẫn còn ngờ vực sự
cứng rắn của một số nhân vật khác của
Thái nếu áp lực chính trị cọn sản tăng
tới biên giới Thái trong những tháng
tới.

Quen với những cuộc đảo chính, và
hành động vì quyền lợi riêng hơn là vì
tư tưởng chính trị, những nhân vật ấy có
thể xuôi theo ảnh hưởng của Cộng.

(V.T.X.)

TÀN BINH Q.D.B. RÚT RA KHỎI
ĐẤT THÁI

T HỐNG chế Phibul tuyên bố rằng
Thái sẽ tìm đủ mọi cách để cho việc
tán binh quốc dân dảng rút ra khỏi đất
Thái được dễ dàng. Ông cho biết rằng
binh đội chính phủ Thái sẽ không chống
lại với quân Q.D.B. muốn vượt qua biên
giới, và cũng không còn cách nào khác
hơn để cho họ trở về xứ ». Ông thêm
rằng dù luận dân chúng sẽ phản đối
việc này, nhưng đó là những phản sự
có tính cách quốc tế buộc nước Thái
phải tìm những phương pháp dễ dàng
và cần thiết.

(V.T.X.)

THÁI LAN LO BẢO VỆ BIÊN GIỚI

C HÀNH phủ Thái đã ra lệnh cho
binh đội gấp biên giới Ai Lao; việc
qua lại dọc theo sông Cửu Long đã bị
nghiêm cấm.

Chính phủ Thái đã bỏ lệnh nghiêm cấm
của binh sĩ.

Những binh sĩ này thuộc vào những
tán mới tuyển mộ, còn nằm nghỉ ở nhà.

ÚC

ÚC GIÚP PHI CƠ CHO D.D.

T ÔNG trưởng quốc phòng Mỹ là
ông Philip Macbride vừa tuyên bố : « Nếu
Đông dương yêu cầu Úc viện trợ phi cơ,
thì chúng tôi sẽ xét kỹ lời yêu cầu ấy.
Nhưng đến nay Úc chưa nhận được lời
yêu cầu nào như vậy.



Thái Lan

BINH ĐỘI THÁI ĐI ĐÔNG ĐẾN
BIÊN GIỚI

T RUỘC tình hình Đông dương,
Chánh phủ Thái Lan đã ra lệnh di động

binh đội đến biên giới Lào, và đã kiểm
soát chặt chẽ những người tị nạn:

Các nhà bình luận ngoại quốc cho rằng
thống chế Phibul đã cho đốt hết các
thuyền bè để ngăn ngừa một cuộc tháo
lui. Nhưng người ta vẫn còn ngờ vực sự
cứng rắn của một số nhân vật khác của
Thái nếu áp lực chính trị cọn sản tăng
tới.

Quen với những cuộc đảo chính, và
hành động vì quyền lợi riêng hơn là vì
tư tưởng chính trị, những nhân vật ấy có
thể xuôi theo ảnh hưởng của Cộng.

(V.T.X.)

TÀN BINH Q.D.B. RÚT RA KHỎI
ĐẤT THÁI

T HỐNG chế Phibul tuyên bố rằng
Thái sẽ tìm đủ mọi cách để cho việc
tán binh quốc dân dảng rút ra khỏi đất
Thái được dễ dàng. Ông cho biết rằng
binh đội chính phủ Thái sẽ không chống
lại với quân Q.D.B. muốn vượt qua biên
giới, và cũng không còn cách nào khác
hơn để cho họ trở về xứ ». Ông thêm
rằng dù luận dân chúng sẽ phản đối
việc này, nhưng đó là những phản sự
có tính cách quốc tế buộc nước Thái
phải tìm những phương pháp dễ dàng
và cần thiết.

(V.T.X.)

THÁI LAN LO BẢO VỆ BIÊN GIỚI

C HÀNH phủ Thái đã ra lệnh cho
binh đội gấp biên giới Ai Lao; việc
qua lại dọc theo sông Cửu Long đã bị
nghiêm cấm.

Chính phủ Thái đã bỏ lệnh nghiêm cấm
của binh sĩ.

Những binh sĩ này thuộc vào những
tán mới tuyển mộ, còn nằm nghỉ ở nhà.

ÚC

ÚC GIÚP PHI CƠ CHO D.D.

T ÔNG trưởng quốc phòng Mỹ là
ông Philip Macbride vừa tuyên bố : « Nếu
Đông dương yêu cầu Úc viện trợ phi cơ,
thì chúng tôi sẽ xét kỹ lời yêu cầu ấy.
Nhưng đến nay Úc chưa nhận được lời
yêu cầu nào như vậy.



Bà đại sứ, Ông không đại sứ!

BẠN thường nghe nhiều người đàn ông nói dưa với nhau, mà có ý than thở
rằng : « Đàn bà đã làm lớn hơn đàn ông ». Họ chử bà kia, mối hóm nào là một bà tăm
thường trong xã hội, không chừng là một bà cồ lầm bẽ trái không hay, thì hôm nay
lại đạt một địa vị cao sang, lầm kẽ bưng bợ. Cũng như có bà báu sī, bà trạng sư, bà
kỷ sư, bà phủ, bà lớn, vân vân, bà dĩ dàng khởi phát học hỏi. Cũng có khi một cô nő
mới hôm nào là khách lăng chơi, rồi đặt nhiên người ta thấy cặp kè một ông to, được
giết thiệu là bà mồ mồ.

Không trách sao có lầm bực râu mà không thêm thường ! Nhưng nếu người
ta xét kỹ thì không phải là người ta bắt cung dâu. Bạn có nghe nói bà trạng sư Vũ
thị đâu, khi bà là vợ trạng sư Phan, mà bạn nghe kêu và xưng hô bà trạng sư Phan.
Thế là bà Vũ thị, mặc dầu được gọi là bà trạng sư, nhưng không mang cái tên của
mình. Và nếu bạn xét kỹ nữa, bạn thấy có lầm bà tạo cả sự nghiệp và địa vị cho
chồng là khác. Như bà Bidault, vợ ngoại trưởng Pháp, có thể được coi như một người
đàn bà khôn ngoan, oanh liệt, đã giúp chồng nên thân, nên thế.

Đó là những trường hợp thường.

Ngô như có trường hợp trái ngược, thì thật là trái tai người trong xã hội. Bạn
biết nước Mỹ có bà đại sứ Clark Luce (Luce là tên chồng) được cử làm đại sứ. Một
hôm ông Luce đưa bà vợ đại sứ đi tụu chiêu. Trong cuộc dán ruros người ta lấy tám
bối rối, không biết đặt ông Luce ở hàng ngũ nào ; không lẽ tách ông dang xa bà đại sứ
vốn là vợ ông, mà còn đặt ông đứng kế bà thì trái quá, vì có nhiều quan khách không
bằng lòng.

Trường hợp này đã xảy ra, thì rồi đây nó thành một tiền lệ. Người ta sẽ đặt
ra lẽ tục như thế nào ? Vì phải có lẽ tục chờ. Không lẽ ông đại sứ được dán bà theo
cho quan khách hồn tay, mà bà đại sứ không được dán chồng theo cho các bà quan hồn.

Bà Dương thấy chỉ có cách đổi giấy cũn cưng. Trong trường hợp bà đại sứ Luce
thì ông Luce phải mang tên họ sanh đẻ của bà, còn bà thì xưng hô bằng tên triết của
mình. Và để cho dễ coi, người đàn ông phải cư xử như đàn bà, đóng vai đàn bà, được
vợ giết thiệu và được vợ cặp kè, chở mình không cặp kè vợ. Không chừng phải ăn mặc
như đàn bà là khác.

Cái « mốt » mới này là « mốt » thời đại.

Dương bà Dương

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?



CÁC CUỘC TÌM TỎ NGUYỄN TỬ Ở NGA ĐƯỢC XÚC TIẾN

Theo hàng Tass, Đài bá âm Mạc tư khoa vừa tuyên bố những tin tức về nguyên tử được xúc tiến có kết quả ở Nga Sô.

Đài bá âm có đọc lại bản báo cáo của giáo sư A. N. Nesmeyanov, chủ tịch hàn lâm viện khoa học Nga nói về những việc đã thực hành về khoa học ở Nga trong 12 tháng vừa qua.

Theo bản báo cáo đó, không những ngành vật lý tiến bộ mà các ngành thiên văn, hóa học, sinh vật học và các ngành khoa học khác cũng rất tiến triển.

30.000 LÍNH QUỐC DÂN ĐẢNG TRUNG HÓA SẼ ĐƯỢC TRÀ VỀ ĐÀI LOAN

Chính phủ Pháp vừa mới cho chính phủ Mỹ hay khi đánh chiếm được ký kết ở Triều Tiên, 30.000 lính quốc dân đảng Trung Hoa giang giữ ở Đông Dương sẽ được trả về Đài Loan.

Hiện việc muối quân đội trên đây tồn tại năm cho nước Pháp đến 5 tỷ quan.

MỘT ĐẠO QUÂN LÊ DƯƠNG NGOẠI QUỐC CỦA MỸ SẮP THÀNH LẬP

Mỹ sắp tổ chức một đạo quân lê dương ngoại quốc đầu tiên. Bắt đầu sẽ thành lập một sư đoàn lục quân. Quân số sẽ gồm những người di trú sau hai cuộc chiến tranh gồm cả những người ở bên "bờ mặn sét" mới lánh nạn sang Mỹ.

CÁC SỰ QUẢN ANH LO SOẠN SỬA ĂN LỄ TẤN PHONG

Tất thảy các sứ quán Anh trên thế giới soạn sẵn lâm lê tấn phong. Ở Ba Lan, ông Oliver Hawley sẽ họp 5.000 quan khách ở Bagatelle.

KÉNYA

Ở Nairobi, Jomo Kenyatta bị 6 năm tù. Ông là người lập ra đảng « Mau Mau ». Ông đã dịch lời tiên đoán của Monroe : « Mỹ Châu của người Mỹ » và « Phi Giảu của người Phi Châu ».

Ông thù giáo một nền học vấn rất vững lúa ở Anh, như vậy tỏ ra học vấn có lúc vẫn không được dùng.

TUYỀN MỘ LĨNH MỘI Ở TÂY ĐỨC

Các trung đoàn mới tuyển mộ ở Tây Đức sẽ vào trại tập luyện vào ngày 1 tháng 1 năm 1954. Quân số sẽ có 100.000 người Ý.

Hiện nay ở Quốc phòng nhận được mỗi ngày 250 người.

Việc chọn lựa rất gắt gao. Những người có họ lực tài sẽ được đào tạo vào hàng ngũ sĩ quan.

MỘT CHẤT MỚI KHÔNG PHẢN TIẾNG SÓNG ĐIỆN RADAR.

Một nhóm kỹ sư ở Hoa thịnh Đốn vừa tuyên bố đã tìm ra một chất mới không phản lại lòn sóng điện radar. Nếu các phi cơ được bọc bằng

VIỆC NUỐC NGƯỜI

Vì sao đảng De Gaulle thất bại?

NUỐC Pháp đã có kết quả đầy đủ về cuộc tuyển cử hội đồng thành phố khắp xứ.



chủ trương « c hủ nhơn và công nhơn hiệp tác », quả là không hợp thời ở nước Pháp chát nào cả. Bảo dân tộc phải mạnh, nước nhà hùng cường, vị trí quốc gia có một, không nhượng bộ ai, không cần cọng

tác với ai, tập đoàn dân chúng Pháp trở lại thời 30 năm về trước. Đến khi nước Pháp cần bước qua giai đoạn mới, thì cả một chương trình chính trị của đại tướng không còn dùng được. Thế nên mới có sự thất bại thảm hại.

Chí như đảng đệ tam cũng vì chỉ biết có chính trị quốc tế theo khuôn khổ Nga Sô, không hợp với tình hình nước Pháp, và chỉ vì nhai đi nhai lại có mấy khẩu hiệu đẽ rồi khi thì cách mạng, khi thì thỏa hiệp với chính quyền tư bản, nên chúng qui phải bị quẫn cháng xa lanh.

Sở dĩ đảng đệ lập thắng thăm là vì đảng này dĩ một lối chính trị thực tế: hạ giá sinh hoạt, không cho lạm phát tiền tệ, thăng bằng giá sinh hoạt với lương bông.

Các điều này liên quan trực tiếp tới đời sống của dân chúng.

Chính tinh nước Pháp là một bài học mà người Việt rất nên đẽ ý, đẽ mà tránh cái gì trông rõ ràng, hữu danh vô thực.

VĂN LANG

TRÀ LỜI. — một bạn đọc hỏi về danh từ « giác nhân loại ».

Trong bài « Quốc gia trái độn », ký giả có dùng danh từ « giác nhân loại » (angle humain), một bạn đọc có nhờ giải thích nghĩa chữ giác ở đây.

Giác là góc. Về kỵ-hà-học, giác là khung góc (angle). Đặt mọi việc trong giác nhân loại, xét mọi việc theo giác nhân loại, là đặt trong toàn bộ nhân loại, xét việc theo khung nhân loại, không tách việc ấy ra.

chất đó thì không thể nào đổi phương tìm kiếm ra phi cơ được.

LEO NÚI EVEREST

Nước này đến nước khác lần lượt nối đuôi nhau có thẳng ngọn núi cao nhất hoàn cầu : ngọn Everest.

Người Anh tổ chức cuộc leo núi này vào lần thứ 8, và lần thứ 9 phải hoàn lại vào năm 1955 vì Chính phủ Népal, chỉ cho phép tổ chức trong mỗi năm một cuộc leo núi mà thôi.

Năm 1954 dành cho phái đoàn Thụy Sĩ năm 1956 sẽ đến phiên người Ý.

ĐẠI HẠN LỚN Ở Ý

Xảy ra đại hạn lớn ở Ý. Nạn đói đang hâm dọa cả nước Ý, nhất là thung lũng sông Pô. Vì vậy giáo hoàng XII ra lệnh trong các buổi lễ ở nhà thờ phải đọc kinh « Ad petendam pluvibus ».

CẢNH BỊNH TÂY ĐỨC BẮT CÁC NHÂN

VIÊN TÌNH BẢO NGA

Sau vụ khám phá giàn diệp Tiệp ở Thụy Sĩ, sứ Cảnh binh Tây Đức vừa mới bắt thêm 37 nhân viên tình báo Nga.

Người cầm đầu, bác sĩ Hans Hartig là một nhân vật quan trọng sở kim khí Đức. Ông đã tự thắt cổ trong lòn bị giam ở Essen.

1000 PHI CƠ PHÂN LỰC GỬI QUA

ÂU CHÂU

Hơn 1.000 phi cơ phân lực F. 84 Thunderjet

được chính phủ Mỹ giao cho 9 nước trong khối Đại tây dương. Những phi cơ này có thể dùng trong các nhiệm vụ về nguyên tử.

Ngoài trống Foster Dulles có tuyên bố theo tình hình hiện nay và sự cần phát triển lực lượng quân sự Âu châu đến năm 1954, lực lượng đó phải tăng 30 phần trăm.

ANH TIẾP ĐÀI LẠNH NHẬT HOÀNG THÁI

TÙ NHẬT BỒN

Hoàng thái tử Nhật Aki Hito vừa rồi có đến viếng nước Anh. Hoàng thái tử sẽ ở lại dự lễ tấn phong. Đại sứ Nhật, ông Matsumoto có đến Southampton tiếp rước hoàng thái tử.

Hoàng thái tử đã gặp Winston Churchill và cũng được nữ hoàng hậu Elizabeth tiếp. Tuy vậy, đến ngày 30 tháng 5 hoàng thái tử mới được xem như là thượng khách chính thức của nước Anh và từ ngày đó Aki Hito mới đi viếng các nơi trong nước Anh.

NUỚC ĐỨC ĐÚNG VÀO HẠNG THỨ BA

TRÊN THẾ GIỚI

Kè ba tháng đầu năm 1953, Đức đứng vào hạng thứ ba trên thế giới về việc đóng tàu và đã đóng được 559.562 tấn.

Nước Anh, trong thời kỳ ấy đóng được 2.132.003 tấn và Mỹ 586.511 tấn.

Nhật Bản đóng được 450.562 tấn.

Ý : 354.980 tấn.

Thụy Điển : 346.855 tấn.

Pháp : 346.479 tấn.

Na Uy : 157.000 tấn.

THỜI TIẾN

SỰ tiến triển của V. M. ở Ai Lao đã chiếm hàng đầu việc thế giới trong tuần. Cuộc tấn công vào thủ đô Luang Prabang gây dư luận sôi nổi chẳng những ở Pháp mà cả Mỹ nữa.

Sóng gió đã nỗi lên giữa hội đồng Tông trưởng Pháp trong phiên nhóm vừa rồi. Người ta nhớ rằng ít khi hội đồng Tông trưởng lại có một không khí sôi nổi và căng thẳng như thế. Khúc quanh của cuộc chiến tranh Đông dương, thái độ của Cao Miên (do việc Thủ tướng Miên xác nhận lời tuyên bố của Miên hoàng là nguyên vong chính thức của toàn thể chánh phủ và dân tộc Miên) cùng việc quốc tế hóa vấn đề B. D. đã gây ra nhiều sự tương phản giữa hội nghị.

Tuy vậy chánh phủ Pháp chưa có một quyết định nào cả. Khoản quan trọng nhất là việc quốc tế hóa, đa số đều tán thành, trong đó có tổng thống Auriol, thủ tướng Mayer và tổng trưởng Letourneau. Song ngoại trưởng Bidault cho rằng nếu việc ấy xảy ra thì là một cơ hội cho Mỹ di sâu vào công việc ở B. D.

Phép đổi lập thi nghĩ là quốc tế hóa B. D. sẽ khiến Mỹ khuếch trương tiếp viên cho các quốc gia liên kết, làm định nhập số phận B. D. và Triều Tiên làm một trong cuộc thương thuyết tại Bàn mòn điểm.

Hơn nữa, Mỹ sẽ không thể ký kết đình chiến ở Triều Tiên mà không bắt buộc Trung Cộng phải đảm bảo thời viện trợ cho Việt Minh.

Trái lại, ông Bidault thấy việc đưa Đông dương ra Liên hiệp quốc chỉ từ gây dập cho những đối phương chính sách khuấy ráy Pháp và chắc sẽ bị Nga cùng khối Á rập Á châu chống lại. « Ví dụ có quốc tế hóa được chẳng nữa, vẫn theo lời ngoại trưởng Pháp, thì L.H.Q. lại bàn cãi kéo dài có thể ngắn cần được cuộc tiến quân của Việt Minh ở Lào không ? Ánh hưởng sẽ ra sao ? Việc tiếp viện về nhân số (quân Pháp và L.H.Q.) và vật liệu (Mỹ) có vì thế mà cấp tốc được không ? Và thái độ của chúng ta sẽ thế nào một khi đã quyết định quốc tế hóa Đông dương, nếu V.M. thắng lợi, trường hợp này đã đoán trước, và đề nghị đình chiến. Như vậy Pháp sẽ phải tiếp nhận các đại biểu V.M. do Nga và khối Á rập — Á châu mời đến L.H.Q. như ở Triều Tiên đã đón tiếp những đại diện của Bắc Hàn và Trung Cộng ? Các đại biểu Hồ chí Minh sẽ có dịp buộc tội Pháp và biết đâu sẽ không lôi cuốn những đại biểu quốc gia Liên kết về phía họ ? »

Có lẽ đến phiên nhóm bắt thường ngày 8-5 này hội đồng Tông trưởng mới quyết định rõ ràng, quốc tế hóa hay không, đồng thời cử một tân cao ủy ở Đông dương, giải quyết trường hợp của tư lệnh Salan tông tư lệnh quân đội viễn chinh đã mãn kỳ hạn. Thủ tướng Mayer sẽ tuyên bố rằng chánh phủ Pháp có chịu thi hành một kế hoạch cũ (chương trình của tư lệnh Revers) là chỉ phòng thủ Trung châu Bắc Việt và Nam Việt mà thôi không.

Từ đây đến 42 Mai, có lẽ Pháp sẽ nhất định dứt khoát một thái độ rõ rệt về B. D. trước tình thế nghiêm trọng này.

CHÁNH phủ Thái Lan thi hành các biện pháp để phòng đọc theo biên giới trên sông Cửu Long bên cạnh chiến trường Ai Lao, tập trung canh phòng đối diện với Vientiane và Pakse. Thủ tướng Phibul tuyên bố đã kêu gọi Mỹ giúp cho Thái về mặt quân sự.

Luân đôn đình chánh tin nói rằng Mỹ, Pháp và Anh đã trao đổi ý kiến về Thái Lan tại thủ đô Anh.

CHIẾN sự Ai Lao vẫn tiếp diễn kể cận thủ đô Ai Lao và cảnh đồng Chum. Có tin V.M. lại xua quân về cả phía Pakse, ở giữa Vientiane và thủ đô Lào.

Tướng Lecheres Tham mưu trưởng không quân Pháp sau khi qua viếng Đông dương tuyên bố cần Đồng minh giúp gấp máy bay để bồi bổ cầu hàng không Lai châu, Na sản, cảnh đồng Chum và Luang Prabang.

Cùng bạn đọc dài hạn Sài Gòn—Chợ lớn

BẠN đã nhận rõ sự cố gắng của nhà báo trong sự xây dựng văn nghệ và khai trại chung. Bạn vẫn muốn chờ tờ Đời Mới của bạn, một ngày một thêm vui tươi tiền bối, hồn bạn sẽ không chấp nhận và sẵn lòng làm cho công việc quản lý thêm dễ dàng và tiện lợi.

Vậy, chúng tôi xin yêu cầu bạn hai điều sau này :

Nếu có thể bạn trả tiền báo trước cho, xin bạn chờ đợi từ 15 đến tháng

Xin bạn đừng hạn chế có vặt ba ngày đầu tháng, làm cho quản lý phải thêm người, thêm tốn kém, thêm việc rủ ro mất tiền (trong hiện tình xã hội khó được người dì thu tiền làm tròn nhiệm vụ).

Báo gửi đến bạn hạn trong ngày thứ sáu, hoặc trễ là sáng thứ bảy.

Xin bạn vui lòng tiếp nhận lời yêu cầu này, hứa tránh cho nhà báo có ngày phải S.O.S. Rất mong và xin cảm ơn trước.

Quản lý ĐỜI MỚI

Ngày « Quốc tế Lao động » ở Saigon

Ngày 1 tháng 5 lại được cử hành công khai rất long trọng, như một ngày Tết mà lại có chính phủ tham dự.

Vào sáng sớm các nghiệp đoàn đã tụ họp đông đảo trước trụ sở Tổng Liên đoàn Lao động V. N. số 14 đường Thủ tướng Thinh có tất cả 26 nghiệp đoàn gồm lối 2.500 đoàn viên như nghiệp đoàn : Thủ cra, Thủ mộc, Nhà máy gạo, Thủ may, Thủ nón, Thủ giầy, Lò chén, Thủ hồ, Thủ sơn, Thủ nhà in, Thủ ảnh, Tài công ghe chài, Thủ hót tóc, Tài xế ô tô buýt, Nghiệp đoàn y tế, Hộp quẹt, Lò gốm, v.v...

Đến 9 giờ cuộc lễ khai mạc, ông Tổng trưởng bộ Xã lao Lê Thăng cùng vài nhơn viên trong bộ có đến dự lễ.

Anh Phạm Văn Đăng, chủ tịch T. L. D. L. C. V.N. lên diễn đàn đọc một bài diễn văn khai mạc, nhắc sơ lại lịch sử ngày 1 tháng 5.

Sau khi anh Đăng dứt lời, thi ông Tổng trưởng Lê Thăng có lên diễn đàn đọc một bài diễn văn khác.

Hoan hô tiếp lời ông Tổng trưởng Lê Thăng, anh Trần Quốc Bửu Tổng thư ký

CÙNG PHỤ HUYNH HỌC SINH QUẬN CHỢ MỚI

Nhà báo có nhận được thư yêu cầu của quý ông về vui khai sinh,

Lần sau đó, Ông chủ nhiệm cơ sở thuế cho nhà chức trách và đã có tin trả lời sẽ xin thêm nhân viên làm cho kịp cho « đồng bào khôi phái phiên lồng ».

Xin các Ông cung cấp thêm cho rằng tình trạng ở Chợ Mới với bao nhiêu đồng bào từ phương xa tới trú ngụ là một tình trạng tạo thêm lầm lỗi. **ĐỜI MỚI**

Hãy tham gia sinh hoạt Đời Mới !

Hãy thêm bạn cho báo Đời Mới !

BẠN SẼ THẤY MỘT « NGÀY ĐỜI MỚI » HUY HOÀNG, ĐÁNH DẤU TIỀN BỘ RỞ RÀNG TRÊN ĐƯỜNG XÂY DỰNG VĂN NGHỆ LÀNH MẠNH.

TIẾN

CHỦ LỤC

BẠN là người tranh đấu. Bạn giác ngộ, bạn là một phần tử sống, sanh sán và có hiệu lực của một đoàn thể.

Bạn nhận thức rằng giá trị của bạn là giá trị ở trong đoàn thể. Tách khỏi đoàn thể bạn chỉ là một cá nhân thường như bao nhiêu cá nhân khác.

Đó là phần tử sống thì bạn không ăn nhờ đoàn thể mà không làm lợi cho đoàn thể. Sống thì bạn phải hoạt động luân và hoạt động một cách sáng suốt.

Sanh sán và làm việc có hiệu lực là bạn không quên làm cho đoàn thể phát triển và một ngày một thêm mạnh. Mỗi một ngày qua bạn cần kiềm điềm công tác. Không thấy mình làm nên việc gì cho đoàn thể thì tức khắc phải tự xem như ngày ấy mình đã phế mất thì giờ.

Mà muốn làm được những việc trên, bạn phải có chủ lực, tức là bản năng của bạn. Bản năng của bạn có cả bản năng trí thức và bản năng vật chất. Thế tất bạn luôn cần trao đổi sự học hỏi, hiểu biết và thêm kinh nghiệm. Và luôn luôn bạn phải giữ vững khỏe của bạn. Bạn không có quyền phung phí nó một cách vô ý thức. Cố sức khỏe là bạn không bị bệnh bi quan, không e dè sợ sệt. Khôe người, bạn có thể hoạt động nhiều thì sự tranh đấu của bạn mới có cơ tiền đề.

Tạo cho mình một « chủ lực », là gác cho mình, cho đoàn thể mình một phương tiện, một lợi khí tranh đấu lợi hại.

Cũng là cũng cố tinh thần độc lập của mình, của đoàn thể mình, làm cho kẻ địch không dám nghĩ tới sự đút lót mua chuộc, không còn cơ hội cho chúng mua lường tâm mình.

Không nghĩ chủ lực người tranh đấu có thể hoạt động dễ dàng. Có chủ lực là sống mạnh, một cuộc sống riêng dành cho người tranh đấu.

BẮT HỦ

dịnh sau do chỉ thị của Ngài Tổng trưởng Tài chính.

Theo dữ số 5 ngày 13-4 của Đức Quốc trưởng thì thuế 4% được bắt đầu thi hành sau một ngày chẵn (1 jour franc) tức là ngày 1er-5-53. Nhưng ngày này trùng nhầm ngày lễ lao động, thành ra theo luật, thuế 4% bắt đầu thi hành kể từ ngày 2-5-53.

Tập trung tòa soạn quản lý

Bắt đầu 15 Mai 1953, ty quản lý sẽ tập trung về 117 Trần Hưng Đạo Chợ quán, một chỗ với Tòa soạn. Giây nói 793.

Các sự liên lạc, giao thiệp với nhà báo đều do địa chỉ trên. Hộp thư số 353 Saigon.

Ý VÀ VIỆC



HOÀNG TỬ NHỰT AKI HITO KHÔNG ĐƯỢC ANH QUỐC NIỀM NƠI TIẾP ĐÀI

HOÀNG tử Aki Hito đến London ngày 29 tháng tư, không được chính phủ và dân chúng Anh niêm nở đón tiếp. Các hội cựu chiến sĩ còn lên tiếng chống báng lá khát, Ô hô! hòa bình nhân loại!

Còn có thủ cô oán, còn có chấp thi con đường hoa binh còn dài lắm :



MỘT DỊP CHO HỘI PHỤ NỮ
TOÀN QUỐC V. N. LÊN TIẾNG

ÔNG William Mac Gill (người Anh) hội trưởng hội người hàn túc, làm đầu tóe già, thoa dầu thơm, vừa tuyên bố :

« Người đàn bà vốn xấu xí (không đẹp) ; sắc đẹp của họ có là do sự tráng lệ của đàn ông »

Rồi ông dụng chứng (như bức mười kỳ chủ báo Tiền) rằng chính giữa loài thú giống đực đẹp hơn giống cái.

Theo ông Gill thì tài cán của người bồi đầu, thợ bạc, thợ may, thợ « mốt » là làm đẹp cho người đàn bà để sửa chữa cái tự nhiên không đẹp của họ.

Quả là ông Gill không trọng, không khen phái yếu.

Nhơn dịp này, trưởng Hội phụ nữ toàn quốc Việt Nam cũng nên lên tiếng, kéo không việc gì làm.



TRÍ THỨC KHÔNG PHẢI LÀ CẦN LAO !

NGƯỜI ta thường nói lao động trí óc và lao động chân tay, cũng đều là một hằng số lao động hán hơi sức để sống. Ông Lê Nhật Chi ở báo NGHỆ THUẬT, nhân số kỷ niệm ngày lễ lao động, cao hứng tuyên bố « gop vào phong trào xây dựng Văn hóa Việt Nam » bằng cách không nhìn nhận rằng trí thức thuộc về hạng cần lao.

Bởi vậy ông Lê Nhật Chi quả quyết rằng :

« Giới cần lao phải có một văn hóa riêng. Văn hóa của giới cần lao không phải là cũng không thể là Văn hóa của giới trí thức. Cái làm khổ hại để cho hai giới chịu chung một nền Văn hóa, làm cho thế giới Tây Phương sáp phải một tai hại ghê gớm, đèn nay vẫn chưa giải thoát được, là tại họa phản chia người trong xã hội ra làm hai khôi dối lập, không hiểu nhau rồi đến thù ghét nhau. »

Nhưng người sáng suốt đều nhận thấy rằng hai giới cần lao phản chia trong xã hội là từ bản và vở sản, chờ đợi mới là lần đầu tiên trên thế giới hôm nay một nhà « tri thức » nói rằng đối lập là : trí thức và cần lao.

Sự phân minh quá trội lạc của ông Lê Nhật Chi nào đó làm cho kẻ cần lao tri óc này xin vái dài ông đứng hờ hờ xấp xỉ văn hóa riêng cho giới cần lao.

Ông cho tri khôi phái là cần lao nên cần lập văn hóa cần lao, chừng trí óc ông thiếu trí thức nên mới nghĩ quản thế chủ !

HẬU NGHỆ

Hãy đọc TIN MỚI văn nghệ trào phúng
biết cái cười ý thức của người văn minh.

THƯ CỦA NHÀ XUẤT BẢN

Bạn Đời Mới nên
quan tâm

Bạn đọc thân mến,

Đời Mới với sự cố gắng không ngừng trong một hoàn cảnh thiếu tiện lợi đã mở một đường lối mới và xây dựng được đôi phần cơ sở cho văn nghệ lành mạnh. Bạn Đời Mới một ngày một thêm tin tưởng nơi kết quả tốt đẹp của công tác chung. Sự tham gia sinh hoạt tờ báo của các bạn xa gần làm cho phung túc càng trọng nhiệm vụ, càng nỗ lực tiến tới.

Nhung sự sôi sảc của một số độc giả và thiện chí của chúng tôi không đủ làm cho tờ Đời Mới đứng vững. Mặc dù bạn Đời Mới không phụ báo Đời Mới và mặc nhà xuất bản Ngày Mới không nghĩ trực lợi, báo Đời Mới phải đương đầu lâm khổ khăn, vì một lẽ dễ hiểu là từ qua Tết sà phí và nhân công lên rất nhiều mà số báo xuất bản vẫn giữ như trước.

Đứng trước tình cảnh này, chúng tôi chỉ có cách yêu cầu các bạn xa gần mỗi người hãy tìm thêm 2 độc giả, làm cho trong một thời gian 2 tháng, tháng 5 và tháng 6 số bạn Đời Mới tăng lên gấp đôi. Có được như thế mới chống nổi với giá sinh hoạt ngày càng lên làm cho lương bòng phải lên theo. Số xuất bản có lên cao mới giữ vững tiền vốn mỗi tờ, và khỏi phải lên giá báo.

Chúng tôi nhút định không lên giá báo, thì các bạn cần quả quyết làm cho số độc giả càng gia tăng. Thiếu điều kiện này là khó tránh sự sụp đổ. Chúng tôi tin rằng bạn đọc không muốn thấy Đời Mới tắt tiếng. Vì vậy, chúng tôi lên tiếng trước để khôi phục lòng bạn đọc.

Các bạn nên quan tâm cho, đừng để đến nỗi Đời Mới S. O. S. Chúng áy sê muộn lâm; thiện chí không gánh nỗi sự lỗ lắc quá mức.

Ước rằng lời kêu gọi của chúng tôi sẽ có tiếng dội, và tiếng dội sẽ được cụ thể.

Nhà xuất bản NGÀY MỚI
cần khai.

LÁY MẮT NGƯỜI VIỆT XÉT VIỆC THIỀN HÀ

Một lối ngoại giao khôn khéo và có hiệu quả

Bạn

NHƯNG ta bao rằng nước yếu không có ngoại giao. Thật vậy, ngoại giao là hình dung một sự « đối xử lực lượng », một sự « đòi chác ». Như thế thì phải có « lực lượng », hoặc có mòn đòi chác » mới có ngoại giao.

Nhưng nói ra đây, nói mục này, Trọng Yêm không có ý bàn về ngoại giao. Lẽ có nhiên là không có ý khoe tài ngoại giao, hay dạy không các nhà « ngoại giao » về đường lối thiệp ngoại.

Các ông « ngoại » là những bậc thâm học được « quốc gia và quốc tế » ngợi khen, thì nào có phải thuộc hàng người « bị dạy »; họ vẫn là người « dạy người », cho nên Trọng Yêm rất mong được nghe chỉ giáo một phen.

Ở đây, Trọng Yêm muốn nói chuyện với bạn, bạn Đời Mới vì cả chúng ta, bạn và tôi đều là con dân nước Việt, một nước đang tiến trên đường tranh thủ và xây dựng độc lập. Nói Việt Nam độc lập là nói nước ta trở nên một « quốc gia dân tộc » (nation), có nhân dân, thô dại, chủ quyền, lịch sử, nghĩa là một cá thể liên quan với những cá thể khác trên thế giới. Mà liên quan nhau là già, nếu không phải « ngoại giao », « đòi chác », « đối xử lực lượng ».

Trọng Yêm tôi tin rằng Việt Nam ta có lực lượng, có « mòn đòi chác », nên chỉ Việt Nam có ngoại giao. Vì lẽ có ngoại giao nên tôi xin bàn về một lối ngoại giao với bạn, bạn Đời Mới, đọc tôi mỗi tuần, hoặc để giải buồn, hoặc đọc để cho có đọc một người bạn.

Tôi muốn nói ông Adenauer, chủ tịch chính phủ Tây Đức sau khi bại trận. Với bạn tôi thử xét cái lối ngoại giao của Ông trong khi sang viếng Mỹ quốc, trong tuần tháng tư vừa qua, đã sau phái đoàn Pháp.

Cái tên Adenauer, tuy là ở xóm bên kia trời Âu, nhưng nào có lạ với người đọc báo. Và mặc dầu, việc là việc nước người, nhưng ta không thể coi thường, vì cung việc nước người riết trước đây hai phen đã gây nên đại chiến thế giới có ảnh hưởng sâu xa tới cuộc điện toán thế giới và nhất là tới các nước nhỏ yếu, như nước Việt Nam chúng ta.

Adenauer là một Ông già 77 tuổi, ốm, cao; con người còn quắc thước, nhạt lè, trán súng suốt, lè nói bặt thiệp, đi đứng « trễ trung ». Tức là nói Adenauer chưa « già » vay, chưa « già » như lâm người từ xung là tranh đấu ở đất Việt này, có tiếng là lanh tụ, mà mới quá năm mươi, thì đã chém nhém Martell, « già » như lão 90.



ÔNG ADENAUER



(Kỳ sau đăng tiếp)

VIỆC NUỐC NHÀ

Hoàn cảnh chánh trị và quốc hội

NGƯỜI ta nói rất nhiều về quốc hội. Chính trên mặt báo này, chúng tôi cũng nhiều lần bàn qua.

Có điều khác hơn là chúng tôi không nhầm quốc hội vì danh từ quốc hội, hay vì danh nghĩa nghị sĩ, cũng không vì muốn làm ông dân biếu. Điều mà chúng tôi muốn là có một cơ quan có đủ uy tín, có tinh cách đại diện,

• • • • • chơn chánh các tầng lớp xã hội, cơ quan làm việc trong hiện tình nước nhà, nhằm thẳng những mục tiêu nhất định . . .

• • • • • chúng tôi muốn tiến tới sự hoàn thành độc lập trước tiên, coi quốc hội như là một lợi khí tranh đấu, một nơi qui tụ các nhà ái quốc, một lập trường tranh đấu hợp pháp với sự ủng hộ của dân chúng.

• • • • •

Chúng tôi không quên đặt việc làm trong hoàn cảnh với thời gian. Và khi chúng tôi nói thời gian cũng là nói thời thế với sự biến chuyển của tình trạng nước nhà. Ấy là chúng tôi nhầm hiểu lực mà không mấy đếm xỉa danh từ,

Với sự biến động mau chóng của thời cuộc, hỏi vậy ngồi đó cải cọ về danh từ có được chàng? Ngồi đó tranh luận về những hình thức mà cuộc thế sẽ chàng thi có ích gì?

Trước thời cuộc, chúng tôi hi vọng sao những nhà ái quốc, những bực thức thời, không còn cầu chép về hình thức, mà chỉ nên nghĩ đến thực tế.

• • • • •

TRẦN VĂN AN

Các bạn ưa vui cười, nhớ đón đọc

Tin Mới số 7
ra ngày thứ ba 12-5-53

Toàn tập đều vui

ĐỜI MỚI số 58

VIỆT KIỀU Ở THÁI LAN QUA CÁC BIỂN CHUYỀN THỜI CUỘC

TỪ 1946 ĐẾN 1953

của HUYNH ĐỆ



rồi sau trận đấu khan giả ra về, lo nghĩ tới chuyện khác.

Thái Lan không có một đảng cộng sản chính thức. Những phần tử giác ngộ chính trị đa số là ngoại kiều, mà hầu hết là Hoa Kiều theo Trung Cộng và Việt Kiều thân Việt Minh. Bởi vậy chính phủ Phibul chỉ thu hẹp ở các vùng đồng bắc trên bờ sông Cửu Long.

Chiến sự lan tràn đến thủ đô Ai Lao với sự có mặt của lối 60.000 Việt kiều thân Việt Minh trên đất Thái, đối diện với Vientiane và Savanakhet (Lào) là một mối lo ngại lớn cho Chính phủ Thái nhất là gần đây V. M. ra huấn lệnh và vũ trang cho số đông đảo Việt kiều này phải sẵn sàng. Tất cả các cửa biển giờ suýt dọc biên giới Thái trên sông Cửu Long đều đóng chặt, và ngày đêm hải quân Thái tuần tiễu ngăn ngừa Việt kiều vượt qua biên giới.

Chiến lược « cây dù » được nội các Phibul đưa ra áp dụng triệt để, trong lúc có tin một quốc gia Thái (gồm tất cả những người Lào, Miến và Thái Lan) đã thành lập tại Hoa Nam. Và tên của Pridi lại được nhắc nhở, dùi dài là người có thể trả về, đã tiếp xúc với các yêu nhơn cộng sản Đông Nam Á. Chính sách « cây dù » của Thái là theo câu ca dao của nông dân Thái « Khi gió Bắc thổi cây dùa nghiêng về phía Nam » để giữ thẳng bằng giữa thế lực các cường quốc dom ngô nước mình. Thái đã đánh ván bài Anh để chống với Pháp hồi cuối thế kỷ trước, rồi lại dùng ánh hào quang của Mỹ chống ánh hào quang của Anh hồi năm 1945. Năm 1948, Thái lại nhìn nhận Nga Sô để quản phán các ánh hào quang.

Sống thái bình giữa một lò lửa chiến tranh, Thái Lan là một trung tâm của Đông Nam Á, một vị trí rất đặc lực để quan sát, và cũng là trạm nghỉ chân của những tay gián điệp quốc tế, những bọn buôn lậu vũ khí.

Ngày nay, trước sự tiến triển của V. M. ở Ai Lao, một mặt thì chịu ánh hào quang của khối Mỹ, và miền bắc là cường quốc Trung Cộng, chính phủ Thái Lan 1953 liệu còn giữ được tinh chất của một quốc gia trai độn nữa không ?

**Đừng kêu « Xiêm »
người ta giận**

CÙNG như ở Ít ra en, người Ít ra è li en không chịu ai kêu bằng « Do thái » và ở Việt nam phần đông rất ghét danh từ « Ăn na mít » đến Xiêm, đừng nên bảo ai là « Xiêm » cả. Người ta giận đấy!

Đồng bào của Thống chế Phibun Songram, để tỏ ra mình là độc lập, đã tròng vào tên « Xiêm la » hơi xấu xí cái danh từ « Thái lan » nghe nền thơ và mỵ miêu như một cô gái... « Xiêm ».

Qua lịch sử các cuộc phân tranh và giao dịch giữa

NƯỚC Xiêm là với nước ta mặc dù ở gần nhau, song từ 800 năm về trước, hai nước chưa hề tiếp xúc giao thiệp với nhau lần nào.

Mãi đến thế kỷ thứ 13, nước Xiêm thống nhất cả hai nước Xiêm là La hốt, mới bắt đầu giao thiệp với Trung Hoa, rồi lần lần đến nước ta.

Từ năm 1625 về sau, chùa Nguyễn nước ta đã lấy hết đất Chiêm thành lần lần lấn sang đất Chân Lạp (Nam bộ). Lúc bấy giờ, người Xiêm là có ý chống lại, để giữ đất Chân Lạp làm đất của mình, song vì sức yếu, phải đánh đòn cho chùa Nguyễn bảo hộ Chân Lạp. Tuy vậy người Xiêm thường ngầm giúp cho những người phản đối vua Chân Lạp để phả roi trong nước ấy. Nhìn khi quân nước ta phải sang đánh đuổi quân Xiêm để giúp vua Chân Lạp. Có lúc quân Xiêm sang đánh đất Hà Tiên, như năm 1715, quân Xiêm sang cướp phá, làm cho viên tướng binh Hà Tiên là Mạc Cửu phải bỏ thành chạy.

Quân ta và quân Xiêm đã từng giao chiến nhiều lần, nên hai bên không thông sứ với nhau. Mãi đến năm 1750, chùa Nguyễn phúc Khoát mới sai sứ giả đem thư sang trách nước Xiêm dung túng kẻ nghịch thần để làm loạn nước Chân Lạp.

Năm 1755, nước Xiêm sai sứ sang xin đừng đánh thuế những ghe thuyền nước ấy sang buôn bán ở đất nước ta.

Năm 1771, vua Xiêm la lại sai chiến thuyền sang vây đánh Hà Tiên, làm cho viên tướng binh Mạc Thiên Tứ phải bỏ thành chạy về Châu đốc.

Mãi đến khoảng năm 1783-84, chùa Nguyễn Ánh bị vua Quang Trung Nguyễn Tây Sơn đánh bại, chạy sang nước Xiêm xin viện binh. Nước Xiêm giúp quân cho Nguyễn Ánh để về khôi phục cơ đồ, bị Quang Trung đánh phá ở Mỹ Tho, bấy giờ vào năm 1785. Chùa Nguyễn Ánh thế cõi, lại phải sang nương nhờ nước Xiêm. Kế đó, các tướng sĩ cũ lùi lợt kéo sang Xiêm bài yết chùa, những tướng Lê Văn Cầu đem 600 quân theo giúp, tướng Nguyễn Hoàng Đức vượt núi non sang Vọng Các. Vua nước Xiêm để cho người Việt Nam ở riêng một chỗ, gọi là Long kỳ, ở ngoài đô thành nước ấy. Buổi bảy giờ có quân Miến điện sang đánh nước Xiêm, chùa Nguyễn Ánh cùng bọn Lê Văn Cầu, Nguyễn

văn Thành đe ni
quận bắn bộ đánh
giúp nước Xiêm,
Chùa Nguyễn lại
đem quân đá b.
giúp giặc Mălai

cho nước Xiêm nứa

Tháng 8 năm 1787, chùa Nguyễn Ánh nứa đêm rút quân xuống ghe về đánh Gia Định, phải hát lên câu ca :

Sài gòn nước chảy chia hai,
Ai về Giadinh Đồngnai thì về.

Thế mà có nhiều người biết, nên phải ở lại nước Xiêm. Về sau hàng người ấy ở lại khai cơ lập nghiệp, sinh con đẻ cháu ở đất Xiêm, tức là hàng người Annam cũ bên Xiêm ngày nay đó.

Đến khi chùa Nguyễn Ánh đánh thắng Tây Sơn, thống nhứt sơn hà, lên ngôi hoàng đế Việt Nam, và vẫn bảo hộ nước Chân Lạp (Cao Miên như xưa). Song nước Xiêm lại ngầm giúp người Cao Miên khuấy rối trong nước, cho nên trong năm 1813, vua Gia Long đã phải sai ông Lê Văn Duyệt tổng trấn Gia Định đem 10.000 quân hỏi đồng với nước Xiêm, để thu xếp việc Chân Lạp.

Trên đây là những chi tiết về cuộc phân tranh và giao thiệp nước Xiêm và Việt Nam khi mà nước ta còn có chủ quyền trong tay,

Kể từ khi nước Pháp chiếm cứ Đông Dương, buộc nước Xiêm phải nhường Battambang cho Cao Miên và Luang Prabang cho Ai Lao. Mãi đến trận đại chiến thế giới lần thứ hai, năm 1940, nước Xiêm thừa dịp cắt quân đòi lại những đất đã mất hồi trước, nước Pháp phải ăn nhẫn trả lại, song đến khi chiến tranh kết thúc, thì nước Xiêm phải hứa lại như xưa.

Ở trên là việc làm của các chánh phủ hai nước.

Còn về dân chúng, thì hai dân tộc Việt Xiêm luôn có tình hữu cảm,

Ba chục năm về trước, các nhà cách mạng Việt Nam như các ông Lê Đoàn Nhã, Đặng Thúc Hứa ở Nghệ An, Cao Văn Đạt, Mai Nǎng Châu ở Hà Tĩnh luôn luôn nương náu ở Xiêm, lại các ông Phan Bội Châu, Đặng Tứ Kinh và vô số chí sĩ lưu vong khác đều có hoạt động ở Xiêm cả. Cho đến dân chúng sang Xiêm làm ăn buôn bán rất nhiều, tình qua lại hết sức kháng khít.

Xem thế, chúng ta đã biết hai dân tộc Việt Xiêm ở chung một giải

đất, mối tương quan rất mật thiết không trách sao trước đây họ Dương Văn Giáo có ý định đàm xướng với chính phủ Xiêm lập một liên bang Việt Xiêm Miền.

VÕ OANH

Phái thắt cà vạt khi ra đường

Được huấn luyện rất lâu năm ở Đức, ngoài công việc đem ghép được trong quân đội cái tinh thần kỹ luật đã thâm nhuần đối Wehrmacht, Thống chế Phibun còn nói theo giọng mèo của vị anh hùng Hồ Chí Minh là Ké-man A-ta-Tuyet để ban hành nhiều phương pháp cải lương xã hội như cấm mặc quốc phục, cấm phụ nữ ăn trầu và cấm đi ra đường ăn mặc lồi lõi. Các "bà già trầu" Việt-Nam khi muốn sang du lịch ở Xiêm — ủa Thái Lan cần nên nhớ việc này và nếu nhầm nhìn không nổi thì khuyên nên xin giấy thông hành, ngao du, và khác tốt hơn để tránh những chuyện loli thôi với cảnh binh Thái Quốc!

Còn các ông du khách đến Thái Lan cũng đừng nên quên bỏ theo trong valy vài chiếc cà vạt để thắt cõi khi ra đường.

Còn về trào Tự Đức ký giả còn nhớ, buổi ấy trào định Hué có sai sứ thần sang thông hiểu với Xiêm, Xiêm cũng sai sứ giả sang cống phẩm vật cho nước ta.

VẠN TƯỢNG NGÀY NAY

PHÓNG SỰ CỦA
THƯỜNG KIỆT



Hồi tôi mới lên, 1947, Vạn tượng (Vientiane) là một thành phố chết. Nói chết thì hơi quá đáng, nhưng nó có vẻ âm đạm và buồn làm sao. Các đường sá vắng teo, lâu lâu có chiếc xe hơi nhà binh chạy vù qua, tung bụi mù trời. Bi qua rạp chớp bóng cũ, tôi thấy trường bằng tre đan trát hò lò lòi, xiêu vẹo.

Sáng sau bước ra chợ, tôi thấy lối

năm mươi người ngồi bán hàng, lè lói

như buồi chợ chiều — vài người bán

rau cải, vài người cá đồng, vài hàng

xôi trắng, mắm « bà đét » với ăn trầu,

gạo, vảy thái. Người mua thì có các

chú bếp tây, vài bà nội trợ Việt, Lào,

Tàu, cỏ hơn trăm đì tì lui vì cái

chợ trống.

Có lẽ bạn sẽ cho tôi quên nói đến... thịt heo. Không đâu. Thịt trâu hời

đó còn khó kiếm, còn thịt heo muôn

ăn phải dặn các người Tàu biết cạo.

Lâu lâu được nửa ki là quí lâm rồi,

đu đất Lào có tiếng là heo rẽ.

Quanh thành phố, thấy rải rác lối

hơn ba mươi tiệm tạp hóa Tàu mở cửa,

và hàng bán cũng chẳng có chi.

Sáu năm qua, bây giờ đã thay đổi

nhiều. So sánh với năm 1945, trước

khi Việt Kiều tản cư qua Thái Lan,

nó không bằng, nhưng cũng có được

phần nào. Hiện giờ, Vạn tượng là một

thủ đô sống... so sánh với các tỉnh

khác ở Lào lẽ tự nhiên.

Hồi đó dễ kiếm chỗ ở thi bảy giờ

khô. Các căn nhà được sửa sang lại,

nhiều chỗ trống được dựng thêm.

Người Tàu gần như chiếm độc quyền

về buôn bán. Các dãy phố hai bên

đường Joffre (quan trọng nhứt Vạn

Tượng) và mé sông Pavie là chỗ tụ tập

của Hoa kiều hết 90 phần trăm.

Người Việt chiếm đa số trên con đường Mahé với các hàng bánh mì, bánh ngọt, tiệm sữa xe đạp, sở làm bàn ghế, thầu khoán. Số thầu khoán Việt, có lối 3 người, với một Pháp và một Lào. Tiệm may cũng gần hết là người Việt. Hớt tóc, thợ Việt khá nhiều.

Các công sở, người Việt cũng chiếm một chân quan trọng, mặc dầu ít lâu nay có nhiều người về nước.

Họ đã ở đây trước cuộc lẩn cù năm 1945. Tại Vạn tượng toàn là người Việt ở, làm việc buôn bán có tới 10.000 người. Nay chỉ còn lối 1.500 người trở lại. Hồi trước Vạn tượng giống Chợ lớn đối với người Tàu vậy.

Tại phố các hàng vải thi người Hồi Hồi — rất ít Án độ và hình như không có — buôn bán.

Mặc dầu dân số có học cũng đông và nước Lào bày giờ tàn tiễn, người ta không tìm đâu được tại Vạn tượng một tiệm sách hoặc một gian hàng sách tốt.



Ở đây không có nhứt báo. Chỉ có một nhà in hơi xưa, Muốn biết tin tức, người ta lại phòng thông tin, nghe máy vô tuyến hoặc đọc tờ thông tin của sở Báo chí Pháp hay Lào phát hành mỗi bữa, khô khan và in bằng máy phức bẩn (duplicateur), đánh máy.

Cũng có báo ra định kỳ, nhưng tóm lại, chẳng hay gì, một hai tờ nhỏ nhặt đăng tin dã cù từ lâu, thênh thênh luận. Có xét theo đây, nền văn hóa Ai Lao rất còn lèm cỏi. Ngược lại, lè lạc lại nhiều, có lè nhiều hơn đâu hết. Vì xứ Ai Lao là « kinh đô Phật » nên phật giáo rất được kính trọng. Ngoài đường, chúng ta thường gặp các sư áo vàng — ít khi nâu lâm.

Trong tinh thành, cứ cách hơn trăm thước lại có một chùa. Ngôi chùa lớn nhất tại Vạn tượng có lẽ là Vat Sisaket.

Nhiều cuộc lễ ở đây còn dấu xưa, huyền thoại như Boua Bang Phay, Boua Kong Hura là theo tục cũ cầu mưa cầu hạnh. Đạo phật ở Lào thuộc về phái Tiểu thừa, nghĩa là có gì ăn này (cơm, cá, thịt). Cho nên, cứ sáng họ đi từng hàng dài, và các tông đồ dừng cho mỗi người một nắm xôi, đồ ăn, chuối. Bi một vòng thành phố là họ đã ăn rồi. Họ chỉ ăn sáng, chiều nhặt.

Giải trí thì đây không có gì vui. Hai rap chớp bóng (một Lào một Pháp) ít khi chớp tường hay, coi nái cũng chán.

Hai phòng Thông tin báo chí (một Pháp một Lào) cũng tạm được. Phòng của Pháp đẹp, báo chí sốt đẻo và lạ hơn. Báo Việt thi binh như Đời Mới được yêu chuộng.

Tiề tho xoàng lâm.

Mấy lần mời V.N. lên đây, hội Lào đều thất bại, song xem kỹ thuật lúc nay khá nhiều hơn trước. Vừa đây, hội Hoa Kiều Saigon lên đã bị thua, có lẽ vì khinh địch chán?

Mấy hôm r.y, các trận đánh tại Sầm nứa và Trần Ninh khiến một số dân các nơi ấy chạy xuống đây.

Họ thất vọng vì xa « nhà cửa », nhiều người thiểu số hoặc mất cả, tiền bạc trong khi tản cư. Họ làm cho Vạn tượng bớt một phần vô tư lụ, nhưng tuy vậy, Vạn tượng vẫn còn là nơi trường đối yên ổn như Đông dương. Mặc dầu khôi lửa đã gần kề.

THƯỜNG KIỆT

DÈM xuống muối lè ngoài rìa
thảm. Xa xa tiếng chim từ quy định
lòng gọi bạn. Tiếng chim điềm tảng
giọng dài át hẳn tiếng thác nước chảy
rõ rò xuyên qua các chấn núi đá. Vượn,
khỉ, tưng bừng chuyển qua các cành cây,
giọng chí chóe như một đàn trèo dừa
nghịch đuổi bắt nhau. Cảnh cây gẩy rặng
rắc. Dừng trên ngôi nhà sán, đưa mắt
qua tấm liếp, nhìn sang sườn núi bên
kia, ta có cảm tưởng như thấy đá lở rời
đất thi nhau nhào xuống thung lũng.
Nhìn kỹ một hồi lâu, nhưng nếu đã quen
sống với rừng rú, ta nhận biết ngay đó
là một đàn thỏ rừng kéo nhau đi ăn đêm.

Lâu lâu, tiếng « oác » của một con nai,
trong và gọn nồi lên, âm thanh vọng rất
lâu trong rừng cây.

Bếp lửa đặt chính giữa căn nhà, cháy
phản phật. Ánh sáng tỏa lên tấm vách
tre trông sáng bóng. Vài bông người qua
lại che ngang ngọn lửa, tung vệt đèn in
lên tấm phản cảnh tượng ấy như lúc
chúng ta nhìn lên màn ảnh. Chúng tôi
cảm thấy 3 người không kẽ gác chủ và người
trong nhà ông. Tất cả ngồi xoay tròn
trên ba manh chiếu trải dắp lén nhau
thành một cái hình vuông rộng lớn. Chính
giữa, có đặt một chum rượu cần-to tảng.
Hơn một chục cái cần bằng tre cầm tua
tủa cao quá đầu người.

— Nay ! Mời các ông uống đi !

Dưới ánh lửa, trông nét mặt ông rắn
rỏi lợ. Hai hàng lông mày rậm, ăn khít
gắn nhau làm thành một đường chạy
dài dưới cái trán thấp lè tê lại nồi lén
hai đường gần như hai cọng rau khoai.
Lông mì đã dài lại mọc thẳng ra nên
trông cặp mắt ông đã sâu lại càng thêm
sâu. Gó má ông hơi cao. Đặc biệt nhất
là tóc, một thứ tóc đen nhánh, cứng và
côit sợi xoắn lại như tóc người da đen.
Ông nói thông thoả tiếng Việt, lại mời
chúng tôi một lần nữa :

— Mời các ông uống đi !

Chúng tôi đang luồng lị không biết
uống bằng cách nào, như hiểu ý, ông
ngâm vào chiếc cần tre và tu một nghìn,
nuốt ừng ực. Với giọng khà khà trường
chứng như hơi men dã ngầm, ông cười
hí hí :

— À ! Uống như thế ấy, các ông uống
đi.

Chúng tôi cũng cười theo. Anh bạn
tôi lên giọng :

— Uống nào !

Nói xong, anh ngâm vào chiếc cần tu
một nghìn thật lâu. Tôi đưa tay bấm vào
lưng anh. Anh buông cần, nhìn tôi và
cười :

— Giống hệt « la ve » các « bờ » ơi !

Bã mấy ngày thăm « la ve » nghe câu
nói của bạn, tôi không ngần ngại cũng
đưa miệng ngâm cần. Quả thật, hương vị
của thứ « la ve ». Lần lượt mọi người đều



CA NHẠC ĐẤT

Du ký của

ngâm lấp cần, cả đền các cõi « phù sao »,
tiru lượng cũng không kém nam giới.
Đến tua người chót thì rượu cũng vừa
ngâm trong người chúng tôi.

« Rượu vào, lời nói tuôn ra », mọi người
đua nhau nói, và nói huyên thuyên. Ba
đứa chúng tôi tuy không xếp đặt trước
nhưng cứ như cắt phiên chuyện trò với
gia chủ vì chỉ có một mình ông là hiểu
biết tiếng Việt.

Ba cõi « phù sao », xếp chán, lung hoi
công theo thể ngồi đó, cứ nhìn chằm chằm
vào chúng tôi. Nụ cười hiện trên môi, có
khi cả lèn miệng để lộ hàm răng đen
nhánh. Trên đầu mỗi cõi có chỏng một
chiếc khăn vải trắng ôm lấy búi tóc bối
theo lối cũ hành. Nhìn mấy bóng hoa xanh
đỗ các cõi cảm ngay thẳng lên búi tóc, tôi
nhớ với bạn tôi :

— Thơ mộng quá !

Anh bạn gật đầu, thích ý :

— Thật là ba bóng hoa rùng !

Như cùng hiểu ý nhau, hai chúng tôi
cũng cười lên một tiếng.

Tôi ngồi ngay cạnh một phù sao có
phần trê và đẹp hơn hai cõi kia. Bước
đầu, tôi có vẻ ngượng ngùng. Nhưng trong
lúc chênh choáng say, hồn hồn, tôi cảm
thấy không khí tiếp xúc giữa nam và nữ
ở đây có phần được tự do, tôi bạo dạn
quay mặt sang cõi bạn, đánh liều hỏi
một câu :

— Cõi có chồng chưa ?

Cõi chỉ cười không đáp. May mắn, già
chủ chính là cha cõi vừa cười vừa nói :

— Hắn là con gái tôi đó. Hắn chưa có
chồng.

Xong, ông lại bắt qua một câu tiếng
Lào, hắn là ông dịch câu tôi hỏi cho con
gái ông nghe.

Cõi bén lên nhìn tôi mỉm cười. Tôi cúi
sát vào mặt cô hơn. Miếng khăn che ngực
và chiếc xiêm đều bằng một thứ vải dày,
có nhiều sọc xanh đỏ chạy dài vẫn vận
trong như trên một tấm da béo.

Đang mãi mê ngắm cõi, bỗng có tiếng
kèn như tiếng kèn dưa đâm ma ở nước
ta vắng vắng bên tai. Tôi quay lại.
Người em trai của ông chủ nhà đang
chụp miệng lụa phim trên một chiếc
kèn bέ.

Khi lụa được phim, anh chàng lấy
một chất nhựa viền tròn trám vài lỗ
trên nhạc khi rồi rung dùi phòng má,
đương gân cõi, cù nhạc. Giọng trầm trầm,
đều đều như tự các kẽ tay thoát ra. Rồi

khi lụa được phim, anh chàng lấy

kèm theo bài hát. Đó là điệu múa « kin
na ri ». Lần này, khác lần trước ông
giải thích rõ ràng điệu múa và bài hát
trước khi ra lệnh cho con trai và bà
phù sao cất giọng.

Trong tác phẩm nhan đề « Xin xay »,
thi sĩ Pang Khan có nhắc đến 500 kin na
ri, tức 500 vị thần rừng rú mà hoàng tử
« Xin Xay » đã gặp đọc đường trong lúc
đi tìm Xu mun ta, người thím của
hoàng tử.

Theo lời tác giả tác phẩm « Xin xay »,
sau đây là chân dung của Kin na ri :

« Cõi gái xinh đẹp như ở trên tiên giới,
có má tròn và dày, nước da sáng, với tóc
nhiều và đen đậm. Minh cõi deo đầy các
đồ trang sức gồm từng ngàn giây chuyển
bằng vàng.

Cảm thấy uể oải trong người, tôi cảm
cần nút một hơi, nhưng rượu vẫn lôi
qua chỗ còn lại hương vị của một thứ
nước lạnh chua chua. Đặt mình xuống
nhầm đất định ngủ trả thù đêm trắng
hôm qua, nhưng tai tôi vẫn còn vang tiếng
kèn bέ và giọng hát âm ấm của mấy phù
saô trẻ đẹp... Rồi hình ảnh mấy cõi gái
Lào xinh đẹp lớn vồn mãi trong trí.
Không thể nào tôi ngủ được. Ánh nắng
hồng ban mai làm cho tôi choáng mắt.

Căn nhà vắng tanh. Tôi có cảm tưởng
như qua một giấc chiêm bao. Sự hãi,
tôi gọi tên hai người bạn. Văn không
một tiếng trả lời. Đang ngạc nhiên, bỗng
cõi tiếng người chuyện trò rì rầm vang
vang vào tai. Tôi chạy lại liếp cửa.

Một cảnh đầy thơ mộng...
Lắp ló trong vườn sầu, năm cái đầu
đen, chum vào nhau say sưa chuyện trò.
Tôi gọi to lên một tiếng. Hai anh bạn tôi
quay lại, mỉm cười. Như cõi so sánh với
nhau, ba cõi phù sao cùng đưa tay vầy
cõi ý bão tôi trai. Tôi đâm bỗ xuồng thang
gác...

NHẠC sĩ Louis « Satchmo » Armstrong vẫn được giới mộ nhạc Jazz
xếp đầu hàng. Toàn thế giới đều biết
sắp đặt « syncop » lối đặc biệt của ông.
Ông đã từng đích thân trình bày nhạc
phim của ông, một lối nhạc Jazz phát
sinh tại thành New Orleans miền Nam
nước Mỹ.

Từ nhỏ, ông đã có khiếu về nhạc,
và có khả năng sáng tác những điệu
mới. Với chiếc « trumpet » hay chiếc
« cornet » ông là một nhạc công vô
địch về Jazz.

Tuy đã 53 tuổi đầu, mà với giọng
hát trầm, và xúc động, phát từ cõi
họng, ông vẫn làm cho khán giả say
mê. Giọng hát của ông có đặc tính riêng
và ngũ nhiều ý tưởng tượng, và ông
được coi như một danh ca có tiếng
tăm nhất về địa hạt trình bày âm nhạc
Jazz.

Ông có nói : « Tôi và chiếc kèn của
tôi biết rõ lắm. Lúc tôi chơi nhạc, cái
kèn và tôi chỉ là một ».

Vào năm 1900, ở New Orleans có
hơn 100 ban nhạc của người da đen,
họ chơi nhạc khiêu vũ, chơi nhạc điệu
binh, và đôi khi cả nhạc trong dịp tang
chết. Armstrong làm quen với Joe
« King » Olivier, và nhạc sĩ này dạy
võ lồng cho Armstrong về nhạc Jazz.

ĐỜI MỚI số 58

Chúng ta là nhữngkin na ry.
Chúng ta đi khắp trời đất, hưởng thú
vui. Chúng ta tìm đến những tảng đá
dưới chân núi, ngồi nghỉ chân và đến các
hồ nước trong veo bời lội. Chúng ta vui
về tắm, cho đến lúc thân minh chúng ta
sạch hết bụi đời, rồi chúng ta tại tiếp tục
đặt gót khắp thiên hạ »

**

ÁNH trắng nhợt nhạt chiếu qua
liếp cửa. Bên kia thung lũng vắng tiếng
gà rung eo óc gáy. Bình minh dày. Dưới
sàn gác mấy con trâu đậm chân thính
thịch. Leo kêu eng é...

Cảm thấy uể oải trong người, tôi cảm
cần nút một hơi, nhưng rượu vẫn lôi
qua chỗ còn lại hương vị của một thứ
nước lạnh chua chua. Đặt mình xuống
nhầm đất định ngủ trả thù đêm trắng
hôm qua, nhưng tai tôi vẫn còn vang tiếng
kèn bέ và giọng hát âm ấm của mấy phù
saô trẻ đẹp... Rồi hình ảnh mấy cõi gái
Lào xinh đẹp lớn vồn mãi trong trí.
Không thể nào tôi ngủ được. Ánh nắng
hồng ban mai làm cho tôi choáng mắt.

Căn nhà vắng tanh. Tôi có cảm tưởng
như qua một giấc chiêm bao. Sự hãi,
tôi gọi tên hai người bạn. Văn không
một tiếng trả lời. Đang ngạc nhiên, bỗng
cõi tiếng người chuyện trò rì rầm vang
vang vào tai. Tôi chạy lại liếp cửa.

Một cảnh đầy thơ mộng...
Lắp ló trong vườn sầu, năm cái đầu
đen, chum vào nhau say sưa chuyện trò.
Tôi gọi to lên một tiếng. Hai anh bạn tôi
quay lại, mỉm cười. Như cõi so sánh với
nhau, ba cõi phù sao cùng đưa tay vầy
cõi ý bão tôi trai. Tôi đâm bỗ xuồng thang
gác...

Tinh duyên hồn i
Nhưng, ta chưa hề yêu cô nào ?
Võ lý !
Thé sao lè ta cứ tuôn trào !
Thôi ! Cười đi !
Thanh niên khóc làm chi ?
Người qua đường nhìn tôi ngờ ngác.
Nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy
Một vú trụ trong giòng chà rụng rời.
Vừa gặp phải đám mây huyền u ám,
Đen tối cả một phương trời
Đen tối cả một quãng đường tôi đang
duốc.

Buộc tôi phải ngừng chân
« Đò khốn nạn » ! Tôi nguyên rùa,
Trời giông tố kia mà !
Ta trách ai ?

Trách được ai ?
Ta chỉ trách mình ta !
Ài bảo trong buổi chiều ta !
Chiều tà trên bài tha ma
Ta đi tìm ánh sáng
Rơi rơi của mặt trời
Thôi ! Vẽ đi thôi !

Văn Thành !
Vẽ đi thôi !
Ủ...

Nhưng trước sau đầy u ám,
Ta biết đi lối nào ?
Thôi ! Hết rồi !

Ta dành lạc lối ở đây !
Nhưng ánh sáng đâu ?
Ánh sáng đâu ?

MAU DẮT ĐƯỜNG TÔI VỚI !

Mau dắt đường tôi với !



MÙA THU năm ngoái,
Một buổi chiều tà,
Tôi lê gót trên giòng Hương u ám.
Lệ tôi chan hòa rơi
Hồn tôi rụng rời.
Tôi tự hỏi vì sao tôi khóc.
Ta buồn ?
Không phải !
Thé la vui ?

Tinh duyên hồn i
Nhưng, ta chưa hề yêu cô nào ?
Võ lý !

Thé sao lè ta cứ tuôn trào !
Thôi ! Cười đi !
Thanh niên khóc làm chi ?
Người qua đường nhìn tôi ngờ ngác.
Nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy
Một vú trụ trong giòng chà rụng rời.
Vừa gặp phải đám mây huyền u ám,
Đen tối cả một phương trời
Đen tối cả một quãng đường tôi đang
duốc.

Buộc tôi phải ngừng chân
« Đò khốn nạn » ! Tôi nguyên rùa,
Trời giông tố kia mà !
Ta trách ai ?

Trách được ai ?
Ta chỉ trách mình ta !
Ài bảo trong buổi chiều ta !
Chiều tà trên bài tha ma
Ta đi tìm ánh sáng
Rơi rơi của mặt trời
Thôi ! Vẽ đi thôi !

Văn Thành !
Vẽ đi thôi !
Ủ...

Nhưng trước sau đầy u ám,
Ta biết đi lối nào ?
Thôi ! Hết rồi !

Ta dành lạc lối ở đây !
Nhưng ánh sáng đâu ?
Ánh sáng đâu ?

MAU DẮT ĐƯỜNG TÔI VỚI !

NGUYỄN VĂN THẦN
(Học sinh Đà-thanh)

« CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 1953 »

CỦA B. RUSSEL ĐƯA ĐẾN ĐÂU ?

Sau khi đăng bài « *Bè sống có hạnh phúc năm 1953* » của nhà học giả trú danh Bertrand Russel viết trong tạp chí U. N. World do bạn Tân Dân thể ý viết lại. Tờ soạn nhận được một bài của bạn Thanh Lương, ý kiến hoàn toàn đối lập với tư tưởng của nhà giáo dục Anh.

Chủ trương của *Đời Mới* là mở rộng tờ báo đón tiếp những ý kiến, có thể đối thoại lẫn nhau mà vẫn giữ tính cách đúng đắn, để có thể giúp cho sự tìm hiểu của bạn đọc. Đăng bài sau đây, cũng như đã đăng bài của B. Russel, *Đời Mới* luôn luôn giữ một thái độ khách quan trong công việc phát biểu, tranh luận về tư tưởng.

L. T. S.

của THANH LƯƠNG

... Hãy lo sợ rằng nếu đến một ngày kia Nhân loại không còn dám đau khổ, dám chết để phụng sự một lý tưởng, vì rằng đức tính ấy chính là căn bản của con người, và chỉ đức tính ấy mới tạo nên con người cao quý giữa vạn vật.

Lời của JOHN STEINBECK,
một văn hào Mỹ hiện đại (1)

« *Bè sống có hạnh phúc trong năm 1953* » (2), thật là một đề tài khêu gợi và hấp dẫn. Sống giữa những năm tháng này, chúng ta ai mà không lắng tai ghé mắt khi thoáng nghe, thấy những chữ Hòa bình, Hạnh phúc...? Nhất là khi cái vẫn đe trọng đại kia lại được đề cập đến do một học giả lão thành, một cây bút đang được nêu cao tên tuổi ở Âu Mỹ.

Chúng ta không đến nỗi kiêu cách, đi tắm gội cho tinh khiết, đốt hương trầm lên rồi mới « Cảo thơm lần giờ... » nhưng chúng ta cũng đã cố gắng trong hoàn cảnh sống của những thanh niên giữa Sài thành 1953 này, cố lắng tâm tư xuống trong tiếng ngựa xe rộn rịp, giữa nhịp sống quay cuồng để thành khẩn tiếp đón những sứ đồ hạnh phúc B. Russell gửi lại từ phía trời tây.

Con đường hạnh phúc 1953 của Bertrand Russell có thể tóm tắt như thế này : Toàn xã hội nhân loại đang chịu cảnh bất an bắt đầu do đó con người sống trong một tâm trạng ghê sợ chiến tranh và trong ám ảnh của bom nguyên tử (lại bom nguyên tử!) Một mặt khác họ cạnh tranh nhau một cách diễn rõ để thành công, rồi họ lại còn bị bắt buộc phải sống theo số đông đến



— Ông cẩn mật cái gối kê đầu cho em
đẩy u?

(1) «... Craignez le temps où l'Humanité refusera de souffrir, de mourir pour une idée, car cette seule qualité est le fondement de l'homme même, et cette qualité seule est l'homme, distinct dans tout l'univers » J. Steinbeck.

(2) *Đời Mới* số 55 và 56, bản chính của B. Russell ở báo U. N. World,

Một bà giám đốc của một sở thông kê đã mở một cuộc điều tra một số các bà đã qua năm mươi tuổi hoặc gần tới năm mươi.

Bà giám đốc, chỉ đưa ra một câu hỏi.

— Vào lúc nào, thì bà có cảm tưởng đầu tiên là bà sắp già!

Những câu trả lời đem so sánh với nhau đã đem lại nhiều kết quả bất ngờ. Trong số những người bị hỏi có đến 40 bà đã có chồng. Tâm bà trong số 40 bà đã nói :

— Khi tôi tìm thấy những sợi tóc bạc đầu tiên.

Sáu bà khác, cảm thấy mình già khi họ được một thiếu nữ nhường chỗ cho họ, trên xe lửa điện. Năm bà khác, lại cảm thấy mình đã bị thời gian diễm dâu, khi đàn ông chú ý đến con gái các bà, hơn chính các bà. Và có một bà cảm thấy mình già khi con gái bà nói :

— Thực thế, mẹ không thể nào mặc màu vàng được nữa...

Trả đũa lại, chỉ có một bà trong số 40 bà đã có chồng tuyên bố :

— Tôi đã ăn mừng năm 50 của tôi được một tháng nay và tôi không thấy già chút nào. Chỉ có hôm nay tôi biết tôi là gì? biết những gì tôi muốn và những gì tôi có thể làm. » Hầu hết những người đàn bà chưa chồng đều trả lời tương tự như thế.

Trong một cuộc hội họp gồm có nhiều bà trước kia là bạn học với nhau, và đến nay đều đồng trạc tuổi với nhau. Họ nói cười thân mật. Thế mà người ta vẫn có cảm tưởng là hai thế hệ đang gặp nhau. Trong số ấy có những bà, nét mặt tươi tắn, mắt long lanh cười tươi trẻ, câu chuyện đòn dã. Đó là những bà chưa chồng, hoặc già chồng. Những bà khác có vẻ chị cả, nhìn dán em nói cười bắng cắp mắt khoan dung, hoặc thèm muốn. Họ cũng trang sức đàng hoàng, nhưng sao trông nét mặt người nào cũng nhuốm vêt mệt mỏi.

Kể trong những duyên cớ đã gây nên tình trạng bất lợi cho những bà có chồng, ta nên kể trước hết là sự sinh đẻ. Đó cũng là ý kiến của thầy thuốc. Một người đàn bà khi sinh một đứa con : phải phung phí không biết bao nhiêu sinh lực. Người đàn ông không thể nào do trường được sự quan trọng đó. Montageza, nhà sinh lý học danh tiếng của nước Ý cũng tuyên bố về sự sinh nở của người đàn

như trên ta đã thấy, có những nỗi bất mãn nó đem lại một sự bức tức vô lý, bế tắc, đôi khi đến nguy hiểm cho đồng loại, nhưng lại có những bất mãn nó due con người cố tìm ra lẽ phải, sự thật để cải tiến con người và đời sống xã hội. Xưa nay trong lịch sử nhân loại chính cái tâm trạng bất mãn đã thúc đẩy con người đến những sự nghiệp vĩ đại, kêu gọi con người tiến lên xây đắp bảo vệ hạnh phúc cho mình, cho người. Nếu không bất mãn vì chán yếu tay mềm của mình trước sức mạnh của thiên nhiên thì loài người làm gì nghĩ đến chuyện phát minh ra công cụ, máy móc để mà từ cái lối sống ăn lỏng ở lồ đạt đến cái trình độ văn minh ngày hôm nay?

(còn một kỳ)

Đời Mới số 58

LÚC NÀO



CÁC BÀ THẤY MÌNH GIÀ ?

một chế độ ăn uống quá khắc nghiệt để được gầy, nên có bà sinh ra mất cả vú tươi tắn, mất cả sức khỏe.

So sánh với thế kỷ trước, đàn bà tận thời kéo dài thêm được 25 năm thời gian lôi cuốn được đàn ông. Nhờ sự ăn uống có kỷ luật, nhờ săn sóc sắc đẹp, nhờ thể dục, nên trong nhiều trường hợp, có bà ăn đứt... con gái. Một nữ tài tử chớp bóng, đẹp, nổi danh đã nói với tôi : « Không thể nào qua mặt được. Các « bà nội » họ đứng vững trên sân khấu cũng như trên mản ảnh. Sở thích của người đàn ông thay đổi nhiều. Họ không còn thiết đến vẻ thơ ngây tươi trẻ nữa. Đó là sự thắng trận của các bà 50... » Đó không phải lời nói lầy thường đâu. Các nhà tâm lý và thống kê đều đồng ý nhìn nhận rằng : ngày nay có lẽ vì những khó khăn, của cuộc sống tần thời, nên đàn ông họ càng ngày càng bị những bà đứng tuổi lôi kéo.

Họ ước ao rằng sẽ tìm thấy ở những người đàn bà này những người bạn

đòi tin cậy, hiểu biết để giúp họ trong việc vật lộn với cuộc sống hằng ngày.

Thường thường, trong những gia đình mà vợ lớn hơn chồng lại bền vững hơn. Vấn đề lo lắng chính của các bà đã đúng tuổi, là không còn giữ được vú tươi tắn nữa, nên các bà phải tạo nên một thái độ ấy để giúp họ giữ được tuổi trẻ.

Lẽ có nhiên, những bà có chồng, không thiếu bồn phận phải lo. Nhưng, ác thay, lầm khi họ chỉ cần người chồng có được địa vị vững chắc, có tiền để dành là họ không cần nghĩ đến trong lai nữa. Con cái lớn lên sẽ đi xa. Nỗi lo lắng bớt đi. Do đó, các bà không lo ngày mai nữa. Các bà sẽ dấn mình trong thói quen nhàn hạ, tự nhận mình là vò ict, và từ đó bắt đầu già lẩn đi.

XUÂN VINH thuật

— « Thưa bác sĩ tôi không làm gì cả. Nó đấy... » Nó tức là đứa con. Tôi đã hiểu bà ta muốn nói gì.

Thì ra, khi đứa nhỏ bắt đầu cựa quậy dã nhắc bà nhớ đến trách nhiệm làm mẹ.

Ngày sanh, tinh thần bà rất cao.

Hôm nay, người mẹ của 6 đứa trẻ, vẫn giữ được nét đẹp, vú tươi tắn.

Vài năm trước đây, các nữ tài tử chớp bóng rất sực sinh đẻ. Vì họ sực mắt vê đẹp và công chúng hết ưu họ. Họ tìm đủ mọi cách để dấu điếm sực thai nghén. Trái lại bây giờ, sực sinh đẻ đã thành một phương tiện quảng cáo tốt cho họ.

Lại còn một câu hỏi nữa.

Những bà có chồng xem sờ s่อง người khác có lẽ vì ăn uống không giữ gìn. Biểu ấy, cũng không hẳn là đúng. Thật ra người ta không cần phải mảnh mai mới là trẻ. Nhiều khi, chỉ vì theo

ĐẤT - VIỆT

CHUYÊN MUA VÀ BÁN CHO QUÍ NGÀI:

Nhà cửa,

Phố xá,
Ruộng đất.

VÌ QUYỀN LỢI CỦA QUÍ NGÀI
XIN NHỚ:

ĐẤT VIỆT SỐ 20 ĐẠI LỘ BONARD
Điện thoại số : 23.409

SAIGON

Đọc khắp Báo chí Ngoại quốc

THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN?

TỜ « CAPITAL TIMES » trong quận Wisconsin (quận của ông nghị Mc. Carthy) có mở một cuộc phỏng vấn những người bầu cho ông nghị Mc. Carthy: Thế nào là người Cộng sản?

Trong số 241 người được hỏi, 141 người không chịu trả lời và thử thật họ không biết gì cả.

Đại khái, đây những câu trả lời:

Một người bán sách nói:

— Đó là một người tin có một hình thức chính phủ xã hội.

Người ấy lại nói tiếp: nhưng tôi cũng không hiểu lời tôi đã nói ra là như thế nào cả.

Một bà nội trợ cho ý kiến:

— Tôi không biết gì cả. Tôi không biết thế nào là một người Cộng sản, nhưng chắc chắn ở Tòa Bạch Ốc không thu dụng hăng người này.

Một bà nő cho biết: Đó là một người không có gì cả và muốn những người khác cũng không có gì như mình.

Nhiều người trả lời:

— Một người Cộng sản là một người không tin ở Đức chúa, một bà già kết luận:

— Người Cộng sản không phải là một người dân Mỹ tốt.

Một sinh viên trả lời một cách khôn khéo:

« Đó là một người được ông nghị Mc. Carthy nêu lên để các người đổi lập với ông loại bỏ ». (Capital Times, Madison)

New York Herald Tribune New York)

ORSON WELLES MUỐN QUAY THÀNH PHIM CUỘC ĐỜI CỰU HOÀNG FAROUK VỚI NARRIMAN

THEO TỜ BAODÙC « Deutsche Illustrirte » Orson Welles đã được phép của đại trưởng Neguib về dự định quay cuốn phim của ông nói về: Cuộc đời của Cựu hoàng đế Farouk. Orson Welles còn phải thương lượng với cựu hoàng hậu Narriman, đóng ngay vai của bà.

Một nhà sản xuất phim ở Mỹ tuyên bố sẽ trả cho cựu hoàng hậu Ai cập tiền tạ lẻ mà từ trước đến nay chưa có một doanh náo lành hơn số tiền đó. Ông ta quả quyết Narriman có gượng một án ánh nhát.

Chắc chắn Orson Welles sẽ đóng vai Cựu hoàng đế Farouk. Eric von Stroheim sẽ đóng vai đại trưởng Neguib.

(Deutsche Illustrirte Stuttgart)

49 PHẦN TRÂM NHỮNG NGƯỜI CÓ MÁY VÓ TUYỂN TRUYỀN HÌNH KHÔNG ĐỌC SÁCH BÁO NỮA

Ở MỸ, tình ra có 49 phần trăm những người có máy vô tuyến truyền hình không đọc sách báo nữa. 46 phần trăm đọc ít lại, còn 35 phần trăm không thay đổi ý định.

Cuộc điều tra ở Anh cũng dem lại một con số tương tự như ở Mỹ.

(The Spectator Londres)

CON THỦY QUÁI Ở DƯỚI HỒ LOCH NESS

XỨ E COTT (Ecosse) là một xứ lớn ở phía Bắc nước Anh cát lợi. Ở đây, người ta thường nghe hai câu phương ngôn sau đây: một là phải cát tụng thành Edinburgh hay là thành Glasgow, tùy theo lúc người ta nghe một người dân ở tại Edinburgh hay Glasgow nói chuyện với mình. Câu đầu thứ hai phải câu nhẹ theo hay là không, sự hiện diện của con quái vật ở dưới hồ Loch Ness.

Cách đây lâu, khi các báo đăng tin con quái vật kia hiện lên trên mặt nước, trong dân chúng dư luận rất xôn xao, bàn tán không ngớt. Có người lại chủ意大: họ cho đó là chuyện bịa đặt. Nhiều kẻ có tinh hiếu kỳ đến tận nơi hò, mắt công chờ đợi cả buổi mà vẫn không thấy gì cả.

Nhưng mấy lú sau đây, người ta đã thám tháp được nhiều tài liệu, nhiều chi tiết rõ rệt do những người thấy tận mắt cho biết. Vậy người ta phải chịu nhận nhận là có một chuyện gì đã xảy ra tại hồ nước Loch Ness.

Bà C.E. Whyte đã viết ra một cuốn sách nhỏ nói về con thủy quái ở tại hồ Loch Ness, do nhà xuất bản Melvern Bros ở Inverness cho in ra. Trong quyển sách này, có in nhiều tấm hình đã chụp được lúc con vật vừa trôi lên mặt nước. Theo như lời của bà Whyte thuật lại, con vật đó giống như hình một con cá nhỏ bị lật úp lại vây. Nó có một cái cổ thật dài và một cái đầu giồng tung như như đầu con ngựa. Có người khác nói là giống một con cá voi, mình dài như rắn bò. Lớp da ngoài của nó bóng láng, trên lù, gióng mình của một con voi hoặc là con ngựa. Đầu con vật rất nhỏ và chỉ thấy được trong vài giây đồng hồ vì con vật chỉ ló khêu mình lên khỏi mặt nước.

Một người khác tên Lachlan Stuart ở tại thành Dories, trong vùng Inverness, đã thấy nó vào mùa hè năm ngoái. Ông đã chụp được hình nó và cho đăng vào trong một tờ báo xuất bản tại thành London. Sau đây là lời của ông L. Stuart thuật lại: « Bora do nhâm ngày 11 tháng 7, vào lúc sáu giờ rưỡi sớm mai. Tôi đang đứng phía trong cửa sổ, ngó ra ngoài mặt hồ. Tôi không thấy một vật mà trảng tượng tự như một chiếc tàu thủy đang chạy mua về phía thành Dories. Tôi tưởng còn là chiếc tàu nô mới chạy gần tới chỗ tôi đang đứng. Lúc đó, tôi lại thấy một vật nhỏ khác ở phía sau cái vật lớn kia, nhưng nó chỉ hiện ra trong một giây đồng hồ. Bây giờ, tôi mới sực nhớ lại con quái vật ở dưới hồ này; tôi tin chắc chắn là nó, vì bấy lâu nay, tôi thường nghe nói tới con vật này, nhưng tôi vẫn chưa chịu tin là có thiệt. » (Trích báo « Coming events in Britain »)



Kia, té ra các ngài buông giấy à?

TƯ TƯỞNG

Gia đình dựa vào tình yêu và xã hội dựa vào gia đình. Vậy thì tình yêu trước hết thảy.

Michelet.

Với khoa học và tình yêu, người ta tạo nên thế giới.

A. France.

Kinh thánh dạy ta phải yêu những người chung quanh và yêu cả những kẻ thù của ta vì họ cũng là những người như ta.

G. K. Chesterton

Một nền giáo dục chân chính cần phải ít lý thuyết và nhiều thực hành.

J.J. Rousseau

Không có giáo dục thì cũng không có văn minh.

Lacordaire

Hạnh phúc người ta cũng như những chiếc đồng hồ: những cái ít phức tạp nhất là những cái ít làm phiền minh nhất.

Chamfort

Không có gì nghèo nàn hơn là không dám tỏ ra rằng mình nghèo.

Alice Cazalis.

Tiền bạc là một người đầy tốt và là một ông chủ xấu bụng.

Bacon

Có hai hạng người hèn kém nhất trong xã hội :

Những người không làm được những việc mà người ta bảo minh làm

Những người chỉ làm nỗi những việc mà người ta bảo minh làm

Theo C.C.

Gia đình là căn bản của xã hội.

Mạnh Tử

Đừng xây dựng một xã hội trong đó chỉ có những chính trị gia và những công chức làm việc để rồi chỉ gây nên những công cuộc không lợi và những vụ tiết kiệm vô lý.

Winston Churchill.

Càng già người ta không tốt hơn mà cũng chẳng xấu hơn. Người ta chỉ càng ngày càng gần minh hơn.

N.B.

Tình yêu là một ngôi sao mà những người trẻ tuổi vừa tiến bước vừa ngược mặt nhìn lên, lễ kết hôn là một cái hố đen tối mà họ ngã xuống.

H.L. Menken.

Lễ kết hôn là một cuốn tiểu thuyết mà trong đó người anh hùng trong truyện bị chết từ chương thứ nhất.

H.L. Menken.



CÔNG DỤNG của máy RADAR

RADAR là một thứ máy dân tiên và nhẹ nhàng có thể lắp vào những phi cơ thương mại. Hiện nay nhiều máy bay lớn đã dùng Radar để tránh những sự cố không may. Cuối năm 1947, một công ty hàng không quảng cáo sẽ đặt trong tất cả các phi cơ chuyên chở của mình, những bộ máy tự động có thể báo trước máy bay gần tới mặt đất hay sắp gặp một quả núi khi còn cách xa 700 hay 200 thước. Máy này nhỏ bằng một cái máy vô tuyến điện thường và nặng 7 cân thôi, chạy bằng điện của phi cơ. Nhiều công ty hàng không khác cũng đặt những máy tương tự như vậy trong phi cơ họ.

Hiện nay, máy Radar đặt ở những phi trường lớn thay thế cho những máy điều khiển phi cơ hạ cánh ngày trước. Người ta đặt 2 bộ máy Radar ở dưới đất: một máy để ghi vị trí máy bay trong một phạm vi 60 đến 80 cây số bắt kè sương mù, máy dày hay đêm tối, một máy dùng để điều khiển máy bay hạ cánh.

Phương pháp này, trong thời kỳ chiến tranh đã đem lại những kết quả rất mĩa nguyện trong việc điều khiển phi cơ hạ cánh bắt cứ thời tiết nào.



Đúng như trong sách thuốc, ngoài đang ở trong một tai nạn rất nguy hiểm.

ĐÓI MỚI số 58

Khi máy Radar cho biết một phi cơ muốn hạ cánh xuống phi trường, người coi máy bèn liên lạc với phi công trên máy bay bằng vô tuyến điện. Phi công chỉ việc nhắm mắt mà theo mệnh lệnh của người coi máy Radar, khi lái sang phải, khi đảo sang trái, khi bay thấp xuống cho tới khi phi cơ bay đúng ngay trên đường hạ cánh và ở một vị trí máy có thể hạ xuống không nguy hiểm gì. Đến khi phi công đã nhận rõ sân bay thì cứ việc tự điều khiển mà cho máy là xuống như thường.

Một phần lớn sự thành công của đoàn « Berlin Airlift » (cầu không vận Bá Linh) là nhờ công dụng của Radar đã giúp cho các phi cơ có thể chuyển chở ngày đêm, mặc dù sương mù ở Đức có tiếng dầy đặc.

Ngoài công dụng giúp cho phi cơ hạ cánh trong khi xấu trời, đoàn « Berlin Airlift » còn dùng Radar để kiểm soát chặt chẽ trong một phạm vi 160 cây số các phi cơ qua lại rầm rập. Người ta dùng mỗi giây « Ắng Ten » Radar (radar scanning antenna) mắc trên một cái chòi cao 8 thước ở trên đỉnh một toà nhà 5 tầng Tempelhof ở Bá Linh. Đó là một thứ máy đêm ngày quay vòng tròn, di dời với một máy Radar kiểm soát có thể biết được tất cả các phi cơ, bay vừa cao trong một phạm vi xa 160 cây số.

Đây « Ắng ten » chuyển đi 6 bộ máy Radar khác cho biết vị trí các phi cơ (trong 3 phi trường tại Bá Linh mỗi phi trường có đặt 2 máy Radar cho « Airlift » dùng). Nhờ vậy, các nhân viên trong chòi kiểm soát đều biết trước những máy bay nào sắp tới.

Phi công khi bay còn cách Bá Linh 160 cây số, bèn dùng vô tuyến điện liên lạc với Bá Linh. Máy Radar đã ghi biết vị trí của phi cơ đó và từ lúc ấy, người coi máy Radar sẽ vạch đường cho phi công theo.

Ngày nay hơn 700 tàu bè, trên mặt biển trên các Hòn lớn ở Mỹ và trên sông Mississippi nhờ máy Radar đã tránh được bao nhiêu nguy hiểm và chậm trễ do sương mù và đêm tối gây rã. Trong những hải cảng đông tàu bè, tàu thủy vẫn đi lại được dù không thấy rõ đường lối. Trên những tàu đêm chạy từ Baltimore (Maryland) đến Norfolk (Virginia) trên bờ biển miền đông Hoa Kỳ máy Radar chỉ cho phi công biết bờ biển, đảo và những tàu khác để tránh trong khi mù trời, điều mà từ trước đến nay những máy móc khác hoàn toàn bất lực.

(Trích trong Science digest)

THƠ CŨ, MỚI VÀ TỰ ĐO



MỘT hận gởi thư hỏi chúng tôi :
Phải chăng ĐỜI MỚI chỉ chuộng thơ
tự do và ruồng bỏ thơ mới, thơ cũ ?
Mà gần đây, ít thấy đăng các bài thơ
thuộc loại sau này.

Tôi nghĩ rằng nếu chủ trương của
ĐỜI MỚI không phải là gạt bỏ hai
loại thơ mới và thơ cũ thì thỉnh thoảng
cũng nên đăng những bài thơ này,
vì vẫn còn người thích ngâm nga...

Sự băn khoăn của bạn T. hỏi có
phải ĐỜI MỚI chỉ chú trọng đến thơ tự
do mà thôi không, tôi xin trả lời
ngay thật rằng tờ báo cũng vẫn mong đợi
những bài thơ, dù mới hay cũ, hoặc tự
do. Sở dĩ gần đây bạn thấy đăng nhiều
những bài thơ tự do, vì trong số những bài thơ
hiện có ở tòa soạn, thơ mới không ít, song
không được « thơ » lâm, hoặc gọi rằng
mới mà ý tình sáo cũ, lâng mạn ou vaor.
Còn thơ cũ thì đã là mảnh thân chúa
đụng lại quá « cũ », từ tưống lối thời.

Chúng tôi chờ những bài thơ đẹp, nhưng
oan thơ hay, chả đâ yêu thơ, thì ai cũng
nhìn nhận là thơ, thật ra, chỉ có hai loại
mà thôi : thơ hay và thơ dở.

Mà đã gọi rằng thơ dở thì còn phân biệt
giá trị, mới hoặc tự do. Và thơ hay cũng thế.

Chi có kẻ yêu thơ đại dột mới phủ nhận :

Lượng xuân trời đất vui chưa hết
Sông Nhị giòng hằng nước chảy ào,

Màu đời lai láng hồn đất đỏ,
Mạch đời với vội giòng sông cao.

Nghé đời bước mạnh vẫn thế nǚ,
Nghe đời thơ mạnh lòe trăng sao.

Là một khúc hành của Huy Cận. Hay
mấy câu ca dao của Xuân Sanh :

Mùa anh lèn đất ngọt cờ

Mùa hôi em đỡ xuống bờ ruộng xanh,

Mùi di ca ngọt mây đón khép khép,
khép khép mít sít chật, sấp cát không đều,

không nhạc điệu rồi tự xung là thơ tự do.

Một thiếu nữ đẹp bước chân chữ bát
hay thot chân, trong cùng còn mít cả hưng

thú huống chí Nàng Thor mà lại đi cà nhácl

Gót đã khồng nở sen mà chỉ xoắn bụi
với bùn lén, thì rung cảm được at?

Bạn T. có còn băn khoăn rằng chúng tôi
« phụ tình » nàng Thor Cú, Thor Mới để
ca tụng nàng Thor Tự Do nữa không ?

Kết giờ vươn cung thích ngâm các thứ
hoa đẹp, màu sắc khác nhau, hương các

hương thơm lành nhưng ít muôn ngắt
những hoa xấu, hương ngọt cảm vào Bình
Thơ để mời người khé thường thức dậy
thời I

Còn một điểm quan hệ, cần nói thêm để
bạn T. rõ : chúng tôi đã nhấn mạnh về thơ
tự do, vì đây là một lối thích hợp nhất với
nhịp điệu rung cảm của thế hệ mới.

Thơ mới đã phá bỏ xiêng xích của thơ
cũ kìm hãm những tư tưởng, tình cảm
phóng khoáng trong niềm lượt, cảm đối. Thơ
tự do còn chứng rằng buộc còn lại để
cất cánh bay cao.

Đây là luật tiến hóa tất nhiên. Trong
một hoàn cảnh mới, con người mới cần
có một hình thức mới để chứa đựng sự
cảm, nghĩ mới.

Chi có ai cứ bám oao dì vắng mới ngạc
nhien thấy tại sao ở quê hương của luật
thi ngày nay người ta không còn gò ép
theo hình thức, Đương, Tông nứa, mà
đã phả tung lè lối cũ để ca lên nhịp sống
mới. Cũng như sau chiến tranh thứ hai,
nhà thơ mới « cõi điện » nhất của Pháp
là Valéry không còn được nhắc nhở bằng
Eluard. Và Pablo Neruda của Tây Ban
Nhà, Matakooski lại được thế hệ mới của
nhà thơ ngầm ngợi.

Cuộc sống đã thay đổi, nhà thơ không
phải là loài trên cung trang rơi xuống, hay
tự xích mãi chân mình trong thấp ngã, òi
nhien là phải nói tiếng nói của con người
mới đang lén trong một xã hội mới. Mùa
tiếng nói chân thành nhất, điều hòa với
nhịp tiến của thời đại là : Thơ Tự Do.

Songs Nhị giòng hằng nước chảy ào,
Màu đời lai láng hồn đất đỏ,
Mạch đời với vội giòng sông cao.
Nghé đời bước mạnh vẫn thế nǚ,
Nghe đời thơ mạnh lòe trăng sao.

Là một khúc hành của Huy Cận. Hay
mấy câu ca dao của Xuân Sanh :

Mùa anh lèn đất ngọt cờ

Mùa hôi em đỡ xuống bờ ruộng xanh,

Mùi di ca ngọt mây đón khép khép,
khép khép mít sít chật, sấp cát không đều,

không nhạc điệu rồi tự xung là thơ tự do.

Một thiếu nữ đẹp bước chân chữ bát
hay thot chân, trong cùng còn mít cả hưng

thú huống chí Nàng Thor mà lại đi cà nhácl

Gót đã khồng nở sen mà chỉ xoắn bụi
với bùn lén, thì rung cảm được at?

Bạn T. có còn băn khoăn rằng chúng tôi
« phụ tình » nàng Thor Cú, Thor Mới để
ca tụng nàng Thor Tự Do nữa không ?

Kết giờ vươn cung thích ngâm các thứ
hoa đẹp, màu sắc khác nhau, hương các

Cùng các bạn thơ tự do

CHÚNG tôi đang gom góp một số
thơ tự do để giới thiệu trong một cuốn
sách sẽ xuất bản, với một tiêu đề nói về
thơ tự do của bạn Tam Ich, cùng một bạn
họa sĩ mới minh họa.

Trong sự trích dẫn trên một trăm bài thơ
tự do, công việc sưu tầm và chọn lọc
những bài giá trị để đưa ra không phải
để dàng.

Chúng tôi nhân gởi cùng các bạn thơ
vui lòng giúp cho thêm tài liệu.

Có các nhà thơ tự do mà chúng tôi
không biết được địa chỉ để viết thư riêng
xin các bạn gởi cho các bài thơ đã sáng
tác cùng ứng ý nhất (nhiều là mười bài)
và cho phép chúng tôi được hân hạnh
trích dẫn trong cuốn hợp tuyển và bình
luận THƠ TỰ ĐO. (Các bạn nhớ viết cho
tiêu đề của mình để giúp cho công việc
giới thiệu được thêm đầy đủ).

Xin các bạn để ý cho rằng chúng tôi
không phân biệt nhà làm thơ nổi danh hay
chưa, mới hay cũ, miễn sáng tác phẩm
của các bạn là thơ tự do.

Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi các
bạn có nhớ chép hoặc giữ được ít nhiều
thơ tự do giá trị, xin gởi thêm về cho
chúng tôi làm tài liệu cho cuốn « Thơ Tự
Đo » được dài dào.

Công việc này nhờ đến sự gop sức
nhiều của các bạn, xin các bạn thơ nhận
trước ở đây lời cảm tạ chân thành và
không quên sự giúp đỡ của các bạn.

TRỌNG MIÊN

Các bạn cứ gửi về cho chúng tôi, do báo
ĐỜI MỚI chuyển giao.



Sách mới

Chúng tôi vừa nhận được cuốn Pháp
Việt từ điển của Khai Anh và Thành
Nghị do nhà xuất bản Thời Thế ở Saigon
gởi tặng. Trong kỳ in lần thứ hai, cuốn
từ điển này được hoàn toàn sửa đổi cả
hình thức lẫn nội dung, bù khuyết rất nhiều
khác với lần xuất bản đầu tiên cách đây
mấy năm. Cuốn Pháp Việt từ điển thông
dụng của hai ông Khai Anh và Thành
Nghị (lác giả pho Việt Nam Tân từ điển)
trình bày rất清楚, dày ngọt 800
trang, in chữ nhỏ, rõ ràng và khá dày đặc.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
một cuốn từ điển thông dụng, tiện lợi và
rẻ tiền.

ĐỜI MỚI

LA SANH MÔN

Một kiệt tác của điện ảnh Nhật bản
thời hậu chiến

Của LUU NGHI

PHIM La sanh Môn là một thành
tích nghệ thuật rất cao của nền điện
ảnh Nhật Bản năm 1951.

Đây là một phim tâm lý, thể hiện
tâm hồn phức tạp của con Người ;
đồng thời nêu ra một phương diện
triết lý về tình cảm chung của nhân
loại.

Tóm tắt chuyện phim :

Một bác tiều, một nhà sư và một
tên làm mướn, nấp mura dưới mái
chùa La sanh Môn, cùng đàm đạo về
một vụ án mạng vừa xảy ra cách vài
hôm trước. Bác tiều và nhà sư là hai
người đã gặp thấy thi hài kẻ bất hạnh
trong khu rừng, và đã ra trước Cảnh
sát cuộc kẽ lại những điều nghe thấy.

Nhà sư chính là người đã đến Cảnh
sát cuộc cáo báo sau khi thấy xác
của nạn nhân. Hai người đều rất
hoang mang, vì chính nhà chức trách
không nói chắc được ai là thủ phạm,
mặc dù có tên tướng cướp lợi hại
bị tố cáo là kẻ sát nhân. Tên làm
mướn yêu cầu bác tiều kẽ lại câu
chuyện. Sau một lúc từ chối, bác tiều
kể rằng :

« Một ngày kia, bác vào rừng đốn
củi, bắt gặp xác chết của một nhà quý
phái bị đánh vào giữa ngực. Bác còn
thấy một cái nón dàn bà mặc trên
một chàng cày, một chiếc giày dàn bà
trên đường đất, vải sợi giây thường
đuông đeo vào cán kiếm. Bác hoảng sợ,
bỏ chạy... »

Bác bị giữ tại Cảnh sát cuộc để nhà
chức trách thẩm vấn. Tại đây, có
mặt cả tên tướng cướp bị tố cáo là
sát nhân, nhà sư, người vợ của quý
phái bị giết. Trước Cảnh sát cuộc,
mỗi người khai mỗi cách khác nhau.

Tóm tắt cướp khai rằng :

« Hôm ấy, hắn ném ngù dưới một
gốc cây. Nhà quý phái dàn bà qua
khu rừng. Người vợ ngồi trên lưng
ngựa ; nhà quý phái nằm cương, bước
bộ theo một bên. Một con gió nhẹ hé
mở tấm màn mỏng che người dàn bà.
Sắc đẹp của người dàn bà đã kích

thích thú tính của hắn. Hắn nảy ra
ý muốn chiếm đoạt người dàn bà
đẹp, lập mưu bắt trói nhà quý phái
vào một gốc cây, rồi cưỡng hiếp người
vợ trước mặt chồng. Sau lúc thỏa
mản sinh lý, tự nhiên hắn chặt biết
tội lỗi, đến mờ trói cho nhà quý

phái, bảo cùng đấu kiếm với hắn.
Nếu hắn bị giết là hắn đè tội cua
hắn. Nếu nhà quý phái bị giết, hắn
sẽ lấy luôn người dàn bà. Rồi là nhà
quý phái bị giết chết, nhưng người
dàn bà đã trốn đi tự hồi nào. » Vợ
nhà quý phái lại khai rằng :

« Sau khi bị cưỡng hiếp, chị quá
nhục nhã, hối với chồng, chị là kẻ có
tội, nên yêu cầu chồng xử tội. Chị lấy
chiếc dao găm của mình, tiến đến đưa
cho chồng, kêu nài chồng giết đi.

Nhung chồng chị không trả lời, ngồi
yên, nhìn chị một cách nghiêm khắc.
Trước cái nhìn ghê rợn ấy, tự nhiên
chị mất cả tư giác, té vào người
chồng. Khi tỉnh dậy chị thấy con dao
găm của chính tay mình đâm lút vào
tim chồng. Đầu dồn, hoảng sợ, chị té
ra bất tỉnh. Vô tình chị đã giết
chồng. »

Hai lời khai khác nhau. Nhà chức
trách không tìm được sự thật về cái
chết của anh ta.

Hòn về kẽ rằng :

« Anh bị bắt trói, thấy vợ bị cưỡng
hiếp một cách nhục nhã, lấy làm đau
đớn. Cảnh tượng cướp thỏa mãn thú
tính xong, đến mờ trói cho anh rồi
bỏ chạy. Anh la đuổi theo không kịp,
cảm thấy bắt lực, không che chở
được người vợ của anh, anh không
xứng đáng là kẻ « râu mày », nên tự
thiện ? hay sẽ suy đồi mãi mãi ? »
đặt ra hai câu hỏi :

Phải chăng lòng người chỉ chứa

— Tôi không hiểu gì cả. Vì tôi
chứng kiến việc ấy một cách khác

nữa. Tên làm mướn nán nỉ bác tiều kể
sự thật bác đã thấy như thế nào. Bác
tiều từ chối. Vì trước Cảnh sát cuộc,
sau khi nghe tên tướng cướp, người
dàn bà và cô đồng thuận lại vụ giết
nhà quý phái, bác đàm ra hoảng sợ,
ngữ vự chinh bác, nên bác đã dấu
chuyện bác nghe thấy trong khu rừng.
Tên làm mướn nhất thiết yêu cầu bác
kể lại những cái gì bác đã chứng kiến.
Bác tiều mới kẽ lại rằng :

— Khi bác nghe khóc trong một
góc rừng, lén đến xem, thi bác thấy
tên tướng cướp — có lẽ sau khi làm
điều nhơ nhớ — quay bên người dàn
bà, van xin, kêu nài, cầu khàn người
dàn bà thuận ý lấy hắn, vì hắn yêu
người dàn bà thật sự. Người dàn bà
úp mặt khóc, không trả lời, hắn tức
giận, dọa nạt, lâm hung. Người dàn
bà bỗng nhiên nín thở, người nhin
hắn và thuận ý theo hắn, bỏ người
chồng đang bị trói ở gốc cây. Nhưng
từ trước khi theo tên tướng cướp vào
rừng, người dàn bà yêu cầu hắn hãy
giết chồng của chị đi, để chị sống yên
tâm hơn. Lời nói ấy của người dàn
bà như đánh thức lương tri của hắn,
hắn xò người dàn bà té xuống đất,
đến mờ trói cho người chồng. Nhà
quý phái và tên tướng cướp đều xì
vã người dàn bà thậm tệ. Người dàn
bà bỗng hóa điên, mắng nhiếc lại hai
người dàn ông :

— Chính các anh mới là kẻ xấu xa,
ngu dại. Tại sao các anh không đánh
nhau đi ? Tôi sẽ lấy người nào cõi
sống sau cuộc đánh kiềm.

Hai người dàn ông như bị kích thích,
xắp nhau trong nốt trận đánh kiềm
gay go, dưới sự chứng kiến của người
dàn bà điên dại. Kết quả : nhà quý
phái bị giết. Tên tướng cướp mệt lâ
lè người đến bên người dàn bà để
giành lấy cái phần thưởng. Nhưng
người dàn bà bỗng bỏ chạy ; tên tướng
cướp quá mệt, không còn sức đuổi
theo, nằm sòng sượt trên nền đất.
Người dàn bà chạy biến vào rừng...

Bác tiều ngừng hẳn, rung rưng đôi
mắt rớt, lắc đầu :

— Sự thật theo tôi thấy là thế. Trời
ơi ! Tôi không hiểu gì cả. Chính tôi
cũng không hiểu tôi nữa.

Tên làm mướn thản nhiên, người
hèn héc, nói lớn như chế nhạo :

— Thật ly kỳ. Nhưng tôi thấy con
Người xấu xa, ích kỷ vô cùng... Nhà
sư vốn phán ván giữa hai điều :
« lương tâm con Người sẽ được cải
thiện ? hay sẽ suy đồi mãi mãi ? »
đặt ra hai câu hỏi :

Phải chăng lòng người chỉ chứa



đụng muôn ngã quanh co của sự Giả dối?

— Phải chăng ta phải tin rằng lòng người đã mất hết cả những phẩm giá tinh khiết rồi?

Ba người đều bi quan về phẩm giá của con Người Hiện Đại. Chợt có tiếng khóc ở một góc chùa. Tên làm mướn chạy đến trước, thấy một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tự khi nào. Hắn liền tháo tóm một phần áo quần, mền tǎ của đứa trẻ. Bác tiều tức giận mắng hắn:

— Anh là quản ăn trộm. Anh nô tâm bóc lột một đứa trẻ như thế à? Tên làm mướn, trừng mặt, cười hênh hênh vào mặt bác tiều:

— Tôi hỏi anh: ai đã lấy chiếc dao găm của người vợ nhà quý phái bị giết? Ai? Ai? Chính anh chờ còn ai nữa? Thế mà anh dám bảo người khác là kẻ trộm.

Hắn tát vào má bác tiều rồi bỏ đi, ôm cả mớ áo quần của đứa trẻ. Bác tiều lặng thinh, cúi đầu, gục vào thành. Nhà sư âm đứa trẻ vào lòng, trầm ngâm, thương hại. Bác tiều chợt quay đến vỗ đứa trẻ. Nhà sư vội la lên:

— Còn anh, anh cũng muốn bóc lột thêm đứa bé nữa hay sao? Bác tiều nói run run:

— Không. Ông hãy đưa đứa bé cho tôi. Tôi đã có sáu đứa con, tôi cũng có thể nuôi thêm một đứa nữa. Tôi cần phải cứu vớt thân phận bọt bèo của nó.

Nhà sư cảm động, trao đứa bé cho bác tiều:

— Cứ chỉ sau cùng của anh làm tôi hết phân vân và tin rằng nhân loại còn nhiều lòng bác ái.

Trời lạnh hẳn. Bác tiều ấm đứa bé, bước ra khỏi chùa LA SANH MÔN. Nhà sư bước ra bên thềm, nhìn theo, trầm lặng.

**

PHIM LA SANH MÔN, có giá trị một bài học nhân tâm (về phương diện nội dung), và một bài học về kỹ thuật điện ảnh (về phương diện hình thức). Có thể tìm thấy những đặc điểm dưới đây:

1. Về động tác tinh thần: Phim LA SANH MÔN đã truyền cho khán giả những rung cảm xác thực, đậm mạnh vào cả tinh cảm và lý trí. Chứa đựng của chuyện phim đặt trên vấn đề tinh lý thuần túy, chung cho con NGƯỜI một cách toàn diện; ở đây, con Người được thể hiện trên ba phương diện:

lý tính, cảm tính, và thứ tinh một cách hợp lý, trong những tròng hợp gần sự thật. Nên bắt cứ hạng người nào cũng bị rung cảm thật sự, có cảm

tưởng rằng nhân vật trên màn ảnh là con Người của chính mình đang sống hay đã sống trong thực tế, một giờ phút, một hoàn cảnh nào đó rồi.

Sau xa hơn, ta cảm thấy cái « Tâm » của cả Nhân loại được thể hiện một cách đầy đủ, đứng đắn, trong cái bản năng li tiễn và cả bản năng cao cả nữa. Mặc dầu những tình tiết đã xảy ra không khỏi cho ta thấy rằng con Người có thể dễ trở nên xấu xa, một cách

chưa chát. Câu nói của nhà sư khi cuốn phim chấm dứt, để lại cho ta một ấn tượng đẹp đẽ, hy vọng vào cái Bản Thiên của Người.

Phim LA SANH MÔN không nêu ra một nhân vật chính như ta thường thấy ở phim Âu Mỹ. Ở đây, có thể nói rằng tên tướng cướp dữ tợn, nhà quý phái danh thép, người đàn bà chưa ngoa, tên làm mướn xấu xa, nhà sư đạo mạo, bác tiều đáng thương hại đều là nhân vật chính cả.

Mà nhân vật nào cũng biểu lộ được sự tương phản giữa cái « tốt » và cái « xấu » của con Người. Tình cảm của những nhân vật ấy lại xung đột nhau, « dựng » thành một « Nhân tâm » tổng quát. Tác giả chuyện phim đã đặt cái « nhân tâm tổng quát » ấy trong ánh sáng hy vọng của hướng đời Đì Lên.

Một đặc điểm nữa cần nhắc đến là những câu đượm màu triết lý không thoát ra ở cửa miệng của nhà Lộc già, mà phát xuất từ tâm tình của những kẻ bần cùng, đói rách, trong một khung cảnh nghèo nàn. Điều ấy cho ta một cảm nghĩ rằng triết lý của cuộc đời phải nảy mầm từ cuộc sống kham khổ của lớp đại chúng. Triết lý ấy mới đúng vững vì gần con Người hơn hết.

2. Về kỹ thuật dàn cảnh và diễn xuất.— Phim LA SANH MÔN chỉ có ba khung cảnh rất đơn giản; nhưng đủ tinh chất tiêu biểu cho các nhân vật hoạt động một cách hợp lý và dễ rung cảm khán giả. Thêm vào đó, lời giới thiệu nhân vật tế nhị mà không kém rõ ràng, lời bắt mối và kết thúc tình tiết một cách đột ngột, bất ngờ, đem lại



Một vấn đề thảo luận giữa các bạn Văn nghệ



CHUNG QUANH BỨC THƯ NGỎ GỬI MỘT NHẠC SĨ

BÀN Thanh Lương có gửi cho nhạc sĩ Phạm Duy một bức thư ngỏ trên mặt báo Đời Mới số 54 (11-4-1953) và tòa soạn có « mong rằng sẽ có nhiều ý kiến khác (trong đó có bạn Phạm Duy) để làm sáng tỏ thêm vấn đề », đáp lại ý muốn « khởi lên được thành một phong trào thảo luận văn nghệ trên báo chí » của bạn Thanh Lương.

Đọc lại bức thư viết bằng giọng văn

tâm tình đầy lôi cuốn của bạn Thanh Lương, nhiều bạn đọc cũng như tôi chắc vẫn còn những cảm giác đầu tiên như sau: Lời sẽ quả thực xác đáng, lý luận quả vững chắc... chỉ còn cách hưởng ứng, hoặc, nếu vi muốn có hình thức đóng góp, thì nên thêm hoặc bớt một vài chi tiết...

Đề khởi bút văn chương lưu loát làm

mặt bình tĩnh trong nhận định, tôi lấy

giấy bút ra phân tích bức thư của bạn Thanh Lương và thấy có thể tóm lược

những ý chính của bạn như sau:

1— Trước khi nhạc sĩ Phạm Duy « bị »

phóng vấn (hay « được » phóng vấn?), bạn Thanh Lương rất « biết ơn » có thể

nói nôm na là « phục » được không?)

nhạc sĩ. Sau bài phỏng vấn, bạn Thanh Lương thấy « ngạc nhiên pha lẩn buồn

và tiếc... »

2— Yêu cầu của thế hệ là « tranh đấu

và xây dựng thực sự một cái gì cao quý

đẹp đẽ cho ngày mai... » và âm nhạc

cần phải « ăn nhịp với bước đầu tranh

xây dựng » và « trong sạch lành

mạnh... »

3— Nghệ sĩ cần phải sống nơi giữa hiện

tại, lấy nguồn cảm xúc trong hiện tại và

sáng tác cho hiện tại (chúng tôi dùng chữ

« hiện tại » để gọi chung dân tộc Việt

quần chúng, yêu cầu của thế hệ, đấu

tranh, đau khổ, nguyện vọng v.v...)

4— Nghệ sĩ... chỉ được xuất dương và

lu học tại « một vài nước » nhất định

hảo đó thôi... trong khi chính ở những

trường « nọc độc » của xã hội (khiêu vũ

quay cuồng giật gân, làm việc « dày

huyền » tinh thần bị xúc động lạc

lạc...) « đang lây sang cho nghệ thuật

những người ở các nước này về

thi ca v.v... Vì vậy, tư tưởng của bạn Thanh Lương có liên quan đến tất cả mọi vấn đề văn nghệ. Và, khi đã liên quan đến một vấn đề tổng quát như thế, việc cân nhắc những luận cứ của bạn Thanh Lương là một việc phải làm rất cần thận và khách quan.

**

PHÈ bình những ý kiến của bạn Thanh Lương, ta có thể nói: rất đúng, nhưng đúng ở trên ý nghĩa tương đối và sai ở trên ý nghĩa tuyệt đối.

— Ý kiến (1) là một ý kiến cá nhân Thanh Lương phê bình cá nhân Phạm Duy không cần phải đề cập tới nữa.

— Ý kiến (2) và (3) là những nguyên tắc hay phương châm hành động căn cứ trên nền tảng bốn phận và nghĩa vụ của người dân trong thời đại máu lửa... Vì thế hai ý kiến này là những sự thực rất phổ biến và là những sự thực rất hùng biện... mà không phải chỉ có một người có « thiên ý » như bạn Thanh Lương mới dùng thời đâu! Trên « hiện tại », chúng ta chẳng từng thấy bọn « gian » và « bắc lượng » vẫn dùng những lời nồng nàn vị tha này để che đậy tội lỗi đó tr?

— Còn ý kiến (4)? Đây là ý chính đề bạn Thanh Lương dồn Phạm Duy vào góc tường... nhưng đây cũng chính là ý nghĩa kém khách quan nhất của bạn Thanh Lương.

Đọc những đoạn thuộc về ý kiến (4) này, chúng ta hầu như nhìn rõ thấy « lập trường » của Thanh Lương ở giữa hai giọng chữ. Nói đến « lập trường » chắc bạn Thanh Lương không từ chối danh từ này vì khi đã trả lời ba câu hỏi từ bạn đặt ra (tôi có nhắc lại ở trên đây), là bạn đã có lập trường rồi... Vâ lại, người nghệ sĩ nào là người không có lập trường? (Tôi từ chối không gọi những kẻ chủ trương « nghệ thuật thuần túy » là nghệ sĩ. Nghệ sĩ, theo tôi, là người đã đau đớn của quần chúng, vui cái vui của quần chúng, tai nghe mắt thấy nguồn sống đạt dào giày quần chúng đang dâng lên, Nghệ sĩ là người biết hòa mình với hiện tại và biết (trong xa, nghỉ dài, thấy đúng...)

Với những đoạn nói về « những năm sống lành mạnh » của Phạm Duy ở hậu

(Xem tiếp trang 29)



ĐƯỜNG VỀ CHIÊM QUỐC

Mến tặng tác giả tập « CỜI MỚI »

MUA CHIỀU gieo nghìn hạt,
Không gian dệt u hoài.
Ngơ ngác, hồn ngơ ngác,
Tim đâu một bàn tay?

Nghen lối dân hiền mơ giòi lòng,
Chiều mưa tê lạnh mái Kinh Thành.
Hồn Thiêng Dân Tộc tim hơi nóng,
... Một giải rùng xanh, sông núi xanh...

Bốn nghìn trang Quốc Sứ,
Bốn nghìn giọt máu hồng,
Hồn oan run bõi ngõ,
Non sông hẽ! Non sông.

Rừng bạc mầu turin, cây lá trút,
Bài ca « Vong-phế » buồn chơi voi.
Đường về Chiêm-quốc xa hun hút,
Nước nở nghìn thu khúc Nhạc Hồi.

Mái Thị-Thành không thắm,
Mái Thị-Thành không xanh,
Tim núi ngàn không ấm
Hương núi ngàn thanh thanh.

Lạc lõng mảnh hồn cõi ấm lạnh,
Nhớ nhung thắm lụa nạm bông vàng.
Một đan chím Việt sờn lồng cánh,
Đồi mái Kinh Thành hốt tóc tang.

Rượu mầu chao sóng lẻ,
Bầu xanh kê đầu ranh.
Lương năng chờ ô uế,
Kinh Thành ôi! Kinh Thành.

Hoa Băng sáng nèo về Chiêm Quốc,
Ngắt ngưởng cao sang giải tháp Hồi.

HOÀI MINH

EM TÔI, NGƯỜI NỮ PHỤ TÁ

MỘT chiều xưa

Chợt gặp Em
Xanh trong màu áo xanh mềm
Tóc thơ.

Thơm từ hương lúa
Ngát từng cơn gió
Thon búp tay em
Đau lòng tay anh

Đã trao duyên trọn vẹn âu tình,
Suốt tuần trăng mật
Muôn vì sao nỗi hối
Hoa Đặng

Huy hoàng đáy mắt em anh.
Trời xanh

Cùng gửi yêu thương vào mặt Nguyệt
Nghen hồn trai tui hồn chinh chiến

Bà gặp em mà dù xót thương
Đi trong những nèo quê đau loạn

Cùng nghe tay em và mực đường
Một chiều qua

Lại gặp Em
Chữ thập hồng trên nếp áo
Trắng hồng hồng cả đôi môi

Đây tay anh xối mầu đỏ đường trai
Trở về đây thương binh nằm bệnh viện
Những ngón mềm bông thuốc rít tê đau
Những mến trùi áu yếm lắng buồn sầu

Em thường bên anh

Em vẫn yêu anh
Trời xanh
Vẫn đẹp yêu thương tròn dáng Nguyệt
Nghen hồn trai tui hồn chinh chiến
Bà gặp em mà dù xót thương
Ôi! Trong những nèo quê đau ngọt
Có những người em và mực đường

HOÀNG PHUNG TY



TÙY BÚT

NỐI LÒNG CỦA MỘT VIÊN GẠCH KHÁM LỚN

Mến gửi B.H.



công ơn sinh thành ấy, đáng lẽ chúng tôi phải demento xay đắp vào những công cuộc kiến thiết hữu ích của loài người, làm cho đời sống họ ngày càng ấm no tươi sáng, và được như thế sự tồn tại của chúng tôi, dù là những kẻ hèn mọn, mới có được chút ý nghĩa gì trên mặt quả đất này. Nhưng giờ đây, bô thán trong lòng những nếp tường dày thảm u lạnh lěo, chúng tôi đang làm gì?

Phải rời! Phải rời! Mấy mươi năm u tối, trời ơi!

Kia, mấy rặng me xung quanh đã xanh tốt trưởng thành đến chừng ấy rồi kia ư!

...

Lòng gạch đâu đến nỗi vô tri vô giác mà không cảm thấy nỗi tủi hổ

nhọc nhằn của cái việc làm vong ân

bạc nghĩa ấy!

Chúng tôi đau đớn, hối hận, băn khoăn tìm cách chuộc lại cái bước lỗi lầm. Chúng tôi cố bám bạc cùng nhau.

Chúng tôi đã nhẫn hỏi từ những vách gạch được xây trên cao chót vót cho viên nambi mep dưới lớp nền móng sâu tối. Chúng tôi hoàn toàn thất vọng, không tìm đâu ra lối thoát. Nhưng cốt sát giặc ngang chân chít với những khối vôi, xi măng xám xịt lạnh lěo đã ghép chúng tôi lại thành một khối duy nhất, ràng buộc từ kiến trúc bên ngoài cho đến những cảm nghĩ sâu kin bên trong.

Tất là chúng tôi không vươn lên khỏi những xó gõe hói hám. Gió thạnh của không gian vò tận không thấm qua được những lớp cửa dày nặng.

Chỗ trời không xa quá bốn mặt thành cao, lõm chõm giày điện và mảnh chai.

Thôi, thì dành chịu lõi một kiếp sống, gạch đã xây nên nhà còn hi vọng đổi thay gì được nữa! Thế là từ nay dành âm thầm kéo dài chuỗi ngày u túi của một kiếp lõi làng mà đợi chờ tuyệt vọng. Đợi chờ đến một ngày xa xôi kia, cái mảnh hình hài do đất sét đúc nên này lại trở về với cát bụi!

Chúng tôi hoang mang. Nhưng rì ngày qua tháng lại, dù là với trí của những viên gạch, chúng tôi tìm hiểu được...

Tay người đã hép nắn cho ch tôi nên bình nên thề. Đề đèn đắp

Cả cái khói kiến trúc này đang chuyển mình, nứt rạn... Tôi bừng tỉnh và nao nức đón đợi những ngày tôi chắc đầy ánh sáng. Tôi muốn cưa quây, vươn vai để góp sức với nhịp đập phá vỡ ai từ khắp nơi. Nhưng thân thể tôi tê liệt từ lâu rồi, còn có nhục nhích gì được! Yếu hèn và nhục nhã làm sao!

Cho đến sáng hôm nay, chỉ lao công đập tung xuống cả một mảng tường và giải thoát cho tôi.

Ôi, đất trời, không khí than yêu!

Chị ơi, những giọt mồ hôi rung rinh trên mi mắt chị sao mà long lanh rạng rỡ! Và đây nứa, những anh công nhân rắn rỏi, tay búa vung lên, chuyên động sụp đồ cả thành quách gồng xèng...

Các anh, các chị triền miên say sưa trong ánh sáng, giữa vội bụi mù. Lòng tôi cũng đang thèm muốn được lây chui nhựa sống để tái tạo. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy rụt rè, không dám nhìn thẳng vào mặt các anh chị để bày tỏ đôi lời tri ân? Mắt của các anh chị sao long lanh dữ dội, nét mặt lại căng thẳng trầm ngâm. Những nhát búa triều nặng cảm hồn bồ xuống, cả những mảnh tường lớn long lõi tung toé, sao chàng làm cho vừng trán của các anh chị dịu nết đầm chiêu?

— Tại sao?

Tôi biết rằng anh chị đâu nỗi khinh ghét chúng tôi, lũ gạch hèn mọn chỉ có cái tôi là đã lỡ bước dày dặn, chót mang thân vào nơi u tối.

— A, tôi hiểu rồi! Cái khói kiến trúc đang sụp đổ này tuy đổ bộ nhưng đâu đã làm vừa lòng các anh chị! Qua cái việc đập phá làm thường này, các anh chị đang mơ đến cả một công trình xây dựng, lòng lấp nguy nga khắp mặt trái đất, mênh mông bao quát cho hết thảy mọi giống người. Ôi! Giác mơ cao quý vĩ đại của những người lao động, xin các anh chị cho tôi được cùng chia sẻ. Các anh chị đã giải thoát cho tôi thì xin hãy giúp tôi làm lại cuộc đời. Ngay trong giây phút này tôi mới tìm ra lẽ sống cho những ngày còn lại của đời tôi.

Mai kia đây, nhờ sự diu dắt xếp đặt của bàn tay công nhân thản mến, tôi lại sẽ được góp sức chống đỡ cho mai nhà yên vui của những cặp vợ chồng yêu thuận. Chịu chịu vắng leu những lời đầm thắm mến thương, chen lẫn tiếng nô đùa của đàn trẻ thơ ngày. Hay tôi sẽ được làm một mảnh trường của một lớp học, tháng ngày che chở cho những mái đầu xanh nghiêng nghiêng trên trang sách. Đến người chưa được ấm no tươi sáng, loài người đang còn khát khao xây dựng thi lo gì tôi không tìm được một công cuộc hữu ích để góp phần vào? Chỉ nghĩ đến chừng ấy, lòng gạch này cũng đã thấy sướng run lên rồi!

Các anh, các chị ơi! Xin hãy nhanh tay lên chút nữa! Tôi đang nóng lòng chuộc lại chuỗi ngày vô vị của năm tháng âm u.

Xin hãy mạnh tay thêm chút nữa! Thân gạch chúng tôi dù có sứt mẻ đôi chút cũng vẫn còn giúp ích được. Mà dù có phải bẽ ra từng mảnh chúng tôi cũng còn cái an ủi được phơi bày cho các anh chị thấy tấm lòng vừa son thắm lại dưới những bàn tay tái tạo.

Các anh, các chị ơi! Xin hãy đập mạnh đi! Mạnh bần tay, và nhanh thêm chút nữa!

THANH LƯƠNG



TRANH KHÔNG LƠI

CƯỜC đời không vui của chị Thom ám ảnh lấy tôi, và hôm nay tôi lên giòng để viết những điều tôi biết về chị, về những giọt máu của chị còn lại cũng vẫn đang sống như chị đã sống.

Trong những ngày thơ ấu của tôi, chị Thom hiện đến, dễ thương và hiền lành quâa.

Là con gái người vú già của tôi, chị được mẹ tôi thương. Mẹ tôi thường kề cho tôi nghe về người vú đó đã săn sóc bà buồi thiếu thời, và một lần đã cứu mẹ tôi thoát khỏi tai nạn. Người vú ấy có lần lên thăm gia đình tôi, đã già lắm rồi mặc dù đầu chị độ năm mươi.

Vẫn là nét mặt râu râu mà ta thấy bắt cứ ở những người nghèo nào. Người vú đó đã đem nguồn sinh lực của mình ra nuôi những đứa bé của thiên hạ, trong số có mẹ tôi, và suốt đời phải ba con mình để ôm con chủ, có lẽ trong những phút thức giấc giữa đêm khuya đã phải khóc nhiều lắm.

Đấy, chị Thom là con gái út của vú già đó. Vào ngày chị đến xin nương tại nhà tôi để làm bánh ú để bán trong thành phố, chị vừa hết tang mẹ. Chị được mười tám tuổi. Chị vào gia đình tôi, đồng thời đem lại cho tôi hối nhớ những điều mà già không có chị tôi còn chưa hiểu sớm.

Buổi đầu tiên, chị đã kề cho tôi nghe một chuyện hết sức lùn đồi với đứa bé sống trong cái giá đình có thể cho là sung sướng. Chị bảo chị lên phố để tránh một cường hào trong làng ép chị làm lê hàn. Tôi không hiểu những việc này cho lắm, tôi nhìn chị và thấy chị đẹp, nhưng chị buồn: trên khuôn mặt chị có một căm hờn làm cho đôi mắt chị có vẻ dữ. Hình như chị không còn cảm tình với quê hương, nơi trái lại tôi lấy làm thích thú khi được về chơi, chạy tung tăng trên các nẻo đường đầy hương thơm đồng ruộng. Có lẽ chị khó mà giảng rõ ràng cho tôi nỗi ghét của chị bởi tâm hồn chị vốn bình dị quê mùa nhưng tôi muốn biết, và khi chạy hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi chẳng trả lời, dâng chung bà xem bao nhiêu việc trên không quan trọng để tôi cần phải hay.

Từ đây, chắc là do sự tể nhị sớm có của tâm hồn, không bao giờ tôi nhắc chữ làng trước mặt chị nữa. Như thế làm cho chị giận chăng.

Nhưng tôi phải ngạc nhiên khi được đọc trong các truyện ngắn những cảnh đẹp huyền ảo một đêm sáng trăng ở vùng quê mà tôi lấy làm hay lắm. Sự khảng khít với chị Thom và sự mê say những lời văn đẹp tả cảnh đồng quê thật đã trai nguyệt nhau nhiều.

vì sao chị lại ghét quê hương đến thế? Vì rừng rực rỡ với chị đã

BÓNG TỐI

làm cho chị khóc, cũng như những đứa bé sụt trong bóng tối có bao nhiêu là ma quỷ và cứ đòi ánh sáng mỗi lần thức dậy giữa đêm khuya.

Chị Thom chị cũng đòi ánh sáng của thành phố, và chị vui mừng khi được đặt chân lên các con đường tráng nhự. Chị thấy mình đã thoát những đe dọa nút sau các lùy tre, và chị cười. Có một lần chị về, chị kề cho tôi nghe chị vừa gặp tên cường hào thù ghét của chị.

— Ồ, ở làng thì phải biết, hẳn sẽ cầm tay chị day, chắc hẳn sẽ ôm lấy chị đấy. Chị kháng cự! Kẽ nào cũng lấy đó làm vui, rồi họ cười khà, ý chừng trên đời sự hành hạ chị là một cuộc tiêu khiển của chúng. Mà đã xong cho đâu, vợ nó lại còn tìm đến chị mà chửi đánh nữa, bảo rằng chị đã cướp chồng nó.

Ở nhà quê, chị chỉ có một thân một mình giữa đám người độc ác. Cũng có kẻ thương chị, nhưng họ không bao giờ bênh vực chị cả, vì chính những nỗi đau đớn của riêng họ cũng nhiều rồi.

Nghe chị, tôi tự hỏi vì sao lại có kẻ quyền hành vậy, liệu tôi có thoát khỏi sự quyền hành đó không và ai đã cho tên cường hào được phép đổi dải với chị như thế. Tôi những tưởng trên mặt đất dân trai đến tận chân trời, đâu cũng đầy nụ cười, và mọi người có thể vội sống một cách hòa hàn trong tình thương mến.

— Rồi có một ngày chị về làng, chị Thom à!

— Không! Không bao giờ cả.

— Khi tên cường hào đó chết.

— Thị lại có kẻ khác.

— Chị Thom này, đến khi nào trong làng mới hết người hành hạ chị?

Chị không trả lời.

Tôi rung mình. Cứ mãi mãi thế này ư? Chẳng có một bà tiên nào hiện xuống để trừng phạt bọn gian ác và thưởng cho những kẻ đã biêt chịu đựng thì thật không đúng tí nào cả với các chuyện trong sách luân lý tôi được học ở trường.

Với chị Thom, mẹ tôi chỉ phiền nỗi chị về khuya, định bảo chị nên vào ban ngày thi chị đã bỏ nghề bé. Duyên cớ bỗng hàn làm cho .. lung hồn chuyện ghét làng của chị n. Dùm đó, chị về sớm, và mặt hời hãi n có người đuổi theo.

« Trên hết, vị tiên chỉ là người được phầm hàn cao nhứt trong làng, thử đến

ban lý hương... »

« Lại có một ban tuần định lo giữ an ninh trật tự phòng ngừa trộm cướp

Bài học đó làm cho tôi chán nhất, tôi nghĩ rằng chính chị Thom đã khén sống trong làng, và bọn tuần đ

chẳng giúp gì cho chị cả.

Nếu tôi làm tuần định, tôi sẽ can c bắt trói tên cường hào lại rồi dẫn nó quan huyện xét xử ngay.

Một chiều, khi tôi cho chị Thom h đó thì chị nhìn tôi, một cái nhìn tôi không tài nào hiểu được chị muốn n

— Sao em lại nghĩ đến làm tuần đ em đi học để làm gì hay hơn..., ừ, hon.

Hay hơn là thế nào, chị không biế tôi cũng không biết, chỉ biết chị muo nói một cái gì đó mà chị không tim ri chũ hay ý đê tò bày.

Tự nhiên, tôi thấy cần vẽ chị học. Tôi đóng cho chị một quyền vở, viết lên ba chữ cái đầu tiên mà chị không bao giờ thuộc cả.

Tôi chán quá, tôi thất vọng khi thấy chị vừa nhìn vào chữ, vừa gói bánh ú.

Rồi chị bảo :

— Thời cho chị xếp vở đã, chị còn bận làm. Khuya về chị sẽ học. Nhưng khuya về, chị lại vã áo, mà áo chị cứ rách hoài.

Chị Thom đi bán bánh ú, đêm nào cũng đến mười hai giờ mới về. Sự mờ cửa cho chị vào là điều tôi lo nhất. Nhưng được cái tôi sảy ngủ, và chỉ cần một tiếng gọi lớn của chị là tôi thức giặc ngay.

Lúc trời về, thế nào chị cũng cho tôi ăn bánh, và tuy còn nhõ tuồi, tôi đã khôn bêng lòng chị về điều này.

— Chị trả công cho tôi đấy à!

— Bánh còn lại đó!

Thật là không phải thế, vì đêm cũng còn lại vửa đúng một đòn. Tôi sẽ giàn nếu chị còn đe đánh mà chẳng nghe.

Với chị Thom, mẹ tôi chỉ phiền nỗi chị về khuya, định bảo chị nên vào ban ngày thi chị đã bỏ nghề bé.

Thầy tôi thường hỏi thăm về đời sống của anh, anh lắc đầu mệt mỏi.

Tôi biết sự hàn học lần đầu tiên trên

ở hồn hồn mà thưa với mẹ tôi có thằng an ông định choàng lấy chị, lúc chị đang i bán trên một con đường hẻm. Hình như mẹ tôi không muốn cho tôi nghe chuyện đó nên ra dấu bảo chị Thom ứng kẽ nữa.

Tôi đoán có lẽ chị đã gấp kẽ cắp, nhưng hị bảo nứa là kẽ cắp thì cũng chưa sờ

— Thế ma á, chị?

— Chị không sợ ma! Thời, đừng hỏi nữa. Ủ ma!

Tôi biết chị có dấu điều gì, tôi cũng không tìm hiểu thêm, nhưng tự nghĩ vì sao chị Thom lại cứ gấp hoài những cái ám cho chị sợ, ở nhà quê cũng như ở thành phố.

Lần đầu tiên, tôi nhìn qua khe cửa không gian mờ mịt ở bên ngoài, ngờ vực đến cả bầu trời đầy sao sáng.

**

BÓNG chị Thom có rất nhiều tiền, tôi bắt gặp chị đếm gần thang gác. Thật là hay. Tôi mách với mẹ tôi, lòng hân hoan mừng thay cho chị. Mẹ tôi giật mình một cái và căn vặn chị Thom. Tôi trừng mẹ tôi ngờ chị đánh cắp. Nhưng không.

— Thom, bán chiếc nhẫn đó rồi à!

A! Chiếc nhẫn suốt một đời dành dụm của vú già đã trao lại cho chị Thom để dùng vào ngày lấy chồng.

Mẹ tôi kẽ những nỗi gian lao của vú cho chị nghe và bảo chị dù thế nào đi nữa cũng phải giữ lấy vật kỷ niệm kia, bi nghè mà cảm động, nhưng chị thiển nhiên quá, và lạnh lùng nữa. Mẹ i lắc đầu không nói thêm, đánh dập i cất kỹ số bạc đứng nêu tiêu. Từ đây i ngồi ngó cửa hàng cho mẹ tôi, và cừ trong gia đình này.

Bắt đầu sự làm tốt của chị Thom. Chị iết ra một số tiền nhỏ để may áo ủn. Án mặc vào từ tết, chị Thom lại ưng đẹp và dễ thương. Đầu ông đi ngang hướng nhìn chị, và chị thiện thùng nhưng rở nèn hoạt bát, vui tươi không hiểu vì sao i thấy ngại cho chị, và sự nghi vấn tên cường hào cùng thằng đàn ông trong đêm khuya. Điều này, tôi chẳng dám nói với chị, có lẽ tôi không biết nói ra bằng cách gi.

Nhưng rồi chị nhờ tôi một việc. Viết thư tinh cho chị. Thị ra chị yêu lúc nào tôi chẳng rõ, và cái anh bán báo sáng đến đưa cho thầy tôi một tờ, muốn lấy chị làm vợ.

Thầy tôi thường hỏi thăm về đời sống

của anh, anh lắc đầu mệt mỏi.

Tôi biết sự hàn học lần đầu tiên trên

mặt anh, một đòn mắt sáng mà không

ĐỜI MỚI số 58

chị nói cho tôi chép.

« Em nghe nói cực nhất là làm việc đồn điền Bất đỗ. Thời, anh dừng đi nữa. Thủ nghèo mà yên thản ».

Bức thư của chị tôi viết chua xong thì anh đã lên tàu xuôi nam. Có lẽ anh không muốn dâng đưa đê phải đánh mất một cơ hội trai cho.

Từ đó, chị nhận được đều đều từ miền trong gửi ra những bức thư ngắn mà chính tôi cũng trong chờ, nhưng vào năm sau thì tin anh bặt mất.

Một hôm, thấy tôi bảo tôi đọc báo cho cả nhà nghe, tôi nhìn vào giòng chữ :

· Tên Lê Đại cầm dao định giết viên giám đốc sở đồn điền.. bị kết án khổ sai chung thân.

Tôi cất kỹ tờ báo, đến mười ngày sau mới đọc cho chị Thom hay vì tôi không nứa dấu suốt đời đê chị phải nghỉ ngơi tinh thương chán thành của anh Đại. Sự thực cần phải biết dù đau lòng mấy đê nữa.

Chị Thom đã mất niềm vui lớn của chị. Còn tôi, tôi kiêu hàn được biết một người đàn ông đi tìm sự nghiệp, vốn hiền lành, nhưng có thể bạo động. Vả moss tôi có toán túi quét rách ngang nhà, tôi lại nghĩ nhiều về anh Đại rồi lên nhìn đài mắt chị Thom trong một phút nghẹn ngào.

Tiếp theo là những chuỗi ngày nặng nề của đời chị, tôi tìm không được nụ cười trên môi chị nữa. Nó tắt sớm quá.

Đôi khi tôi muốn làm chị vui lên, chọc cho chị giận, nhưng càng ngày tôi càng không hiểu chị và bực mình trong sự lặng thinh của chị.

Trong sự lặng thinh, chị đã có một ý định : rời khỏi gia đình tôi. Có lẽ khi người ta khỏe, người ta cần thay đổi lối sống hay chở ở, và sự thay đổi này cho người ta quên được di vãng chặng. Nhưng đôi khi người ta làm cuộc hành trình vào một nơi đen tối hơn.

Mặc dầu mẹ tôi cố can ngăn, bảo cùn g chị thân già một mình ở nơi xa lạ, không thân thích bà con sê có nhiều điều bất tiện, chị Thom vẫn quyết ra đi. Suốt buổi chị gói áo quần đê lên đường, tôi nghe lòng tôi xe lại. Chắc chị đi xa lắm và không bao giờ tôi còn gặp chị được, tôi nhìn chị xem như cái nhìn cuối cùng. Lúc này chị mới lại cười, nhưng nụ cười đó chỉ là cái mếu biển hình mà thôi.

Tôi hỏi chị đi đâu, chị trả lời cũng quanh quẩn đê chử không xa. Thế thì đi làm gì, cứ ở trong gia đình tôi có được không, tôi trưởng một nơi nào đẹp hơn kia chử?

(xem tiếp trang 35)



Một cuốn sách hay tóm tắt

BIỂN XANH

TRẦN LÊ CÁN

II

tức 1 kilô 05 trên mỗi phân vuông. Cứ xuống thêm 10 thước dưới nước, sức ép cứ thêm 1 đơn vị. Một người mang đồ lặn thi sức ép chỉ đỡ được 3 ki lô 150 mỗi phân vuông, trái lại những vật quen thuộc ở dưới nước sâu, sức ép ở phía trong chất cấu tạo thân hình nó cũng ngang với sức ép phía ngoài.

BẤT NÀM TRÊN MẶT BIỂN

NĂM 1942, ba bác sĩ khám phá ra được một lớp rất rộng có tính cách vong tiếng động. Lớp đó rộng độ 500 cây số và ở sâu chừng 300 đến 450 thước.

Năm 1945, Martin Johnson, nhà cổ sinh vật học ở viện Scripps khám phá ra một việc mới lạ, vật dội tiếng vọng đó lên cao xuống thấp theo một phép diệu. Về ban đêm, vật ấy ở trên mặt nước, ban ngày lặn xuống dưới sâu. Người ta nói rằng cái lớp đó gồm những sinh vật. Có 3 thuyết trong tự giống nhau. Thuyết đầu nói rằng: đó là một loại tôm nhỏ ban đêm lên mặt nước, ban ngày xuống lớp có ánh sáng lờ mờ ở dưới sâu. Thuyết thứ hai lại bảo, có một loại cá săn thứ tôm đó để ăn thịt. Thuyết thứ ba, nói lớp đó chỉ gồm những con bạch tuộc có rất nhiều ở dưới biển.

Loài hải báo và cá ông voi hình như kiếm mồi ở dưới đáy biển. Người ta đã tìm thấy trong dạ dày loài hải báo (phoque) ở miền biển đông Thái Bình Dương có nhiều xương cá mà chưa hề tìm thấy loại cá ấy.

Một loại kinh ngạc thân hình to lớn, đầu vuông có nhiều răng, mà ta thường gọi là cá kèn (cachalot) cũng săn mồi ở đáy biển. Mồi ham thích của loài cá này là giống bạch tuộc, có thứ ở sâu đến 500 thước. Con cá kèn thường nặng đến 70 tấn, con bạch tuộc có khi dài đến 16 hoặc 17 thước.

Thoth tiên, ta thấy hơi trái ngược là có nhiều vật xem ra mềm mài yếu ớt lại có thể sống dưới sâu với một sức ép rất nặng. Ở mặt nước, áp lực không khí chừng một đơn vị áp lực,

lại thấy xuất hiện một mỏm núi án ngữ trên mặt nước. Mỏm cao nhất là đảo Pico trong quần đảo Açores cao 9.000, có 2.500 thước nổi trên mặt nước. Cũng như ở trên mặt đất, ở bờ cũng có một khu vực không có cây cối mọc.

Theo nhiều người dự đoán, ở lớp nằm dưới mặt nước trước kia cũng có người ở vì có nhiều tàu đánh cá đã tìm ra nhiều đồ dùng và nhiều bộ xương của loài có vú trên lục địa.

Lớp đất ở đáy biển là thứ thủy thanh nham. Ngoài ra còn có chất phù sa do các sông ngòi mang ra, chất phun thạch ở các hòn đảo sơn, cát ở sa mạc do gió ở lục địa mang tới, đá sỏi, vỏ ốc hến, sắt, nhom... nhưng nhiều nhất là vỏ ốc hến và xương các sinh vật nhỏ ở lớp gần mặt nước.

Người ta cũng có thể do được bờ dày của lớp thủy thanh nham đó và tính ra dày được 3500 thước.

CÁC GIÒNG NƯỚC

CÁC giòng nước có luân luân ở biển là những giòng nước do luồng gió mǎu dịch thời chéo góc từ đông bắc đến đông nam và kéo luân cả giòng qua xích đạo vòng quanh quả địa cầu.

Giòng Gulf Stream sinh từ giòng bắc xích đạo chảy từ Phi châu theo hướng tây. Trước mỏm Panama giòng Gulf Stream vòng quanh bờ biển Đại Tây Dương và đến Yucatan phân ra nhiều giòng. Đó là một con sông dưới biển rộng độ 150 cây số sâu 1600. Sức chảy mỗi giờ chừng 5 cây số và dung tích của nó gấp hàn trăm lần sông Mississippi.

Trước bán đảo Floride, giòng Gulf Stream hình như chảy xuống đốc. Những luồng gió từ phương đông lao tụ tập ở trên mặt nước, ở eo biển Yucatan và ở Vịnh Mexique, mực nước biển cao hơn ở chính giữa Đại Tây Dương. Giòng nước ở đây cũng xoay quanh theo chiều xoay của quả đất. Chính ở nơi này đã đảo lộn cả quan niệm của chúng ta về mực biển.

Qua khỏi mũi Halteras, giòng Gulf Stream chảy về đông bắc, lòng hơi hẹp lại và chảy quanh co.

Về mùa đông, nhiệt độ ở hai giòng nước rất rõ ràng. Nếu mũi một chiếc tàu lọt vào giòng Gulf Stream thì nhiệt độ ở mũi cao hơn ở dưới là 12 độ.

Vài nơi ở bờ biển phía đông nước Mỹ, nước hơi lạnh vì có giòng Labrador chảy vào giòng Gulf Stream.

Kè những giòng nước chảy về phía tây, giòng bắc xích đạo Thái Bình Dương là dài nhất: 14.500 cây số giữa

bờ do sự hấp dẫn của mặt trăng bị mặt trời hút. Một tháng hai lần khi mặt trăng chỉ còn một đường bắc trên trời và khi trăng đầy chúng ta thấy có triều lớn. Và cũng hai lần mỗi tháng, vị trí mặt trăng chuyển khi mặt trời mặt trăng và quả đất chiếm ba góc của hình tam giác và khi có sự hấp dẫn của mặt trời và mặt trăng chống đối nhau, lúc ấy chúng ta có thủy triều xuống.

Thủy triều lớn nhất thế giới là ở vịnh Fundy cao đến 15 thước. Còn các chỗ khác trên quả đất, khoảng cách triều thấp và triều cao chỉ chừng 9 thước, tỉ như ở Puerto Gallegos, ở Argentine, ở vịnh Cook, ở Alaska, trong vịnh Saint Malo ở Pháp. Còn những nơi như ở Tahiti thủy triều lên chỉ cách 30 phân mực nước biển.

Ở đầu phía đông kênh Panama, khoảng cách chỉ độ 60 phân nhưng ở đầu chót Thái Bình Dương lên đến 3 thước 60 hay 4 thước 80 phân.

Thủy triều có thể lên đến tận độ khi trái đất còn trẻ và mặt trăng ở gần trái đất hơn lúc này. Ở thời đại ấy chắc chắn không có một sinh vật nào còn có thể sống ở bờ biển được.

Cách 1 triệu năm nay, mặt trăng đã

đến

300

thousand

metres

higher

so

that

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and

the

water

level

was

higher

than

now

and

the

water

level

was

lower

than

now

and



Một thanh niên Việt Nam đi xe đạp

VÒNG QUANH ÂU CHÂU

DU KÝ CỦA LÊ QUANG MINH

(xem Đời Mới số 47)

Lúc đầu còn bị ảnh hưởng của phái bảo hoàng, nhưng lần lần nhờ ảnh hưởng của cuộc cách mạng nước Pháp, một chế độ dân chủ đã được áp dụng triệt để tại đây. Từ đây, dân chúng bắt đầu kiến thiết một thành phố thật tối tân theo kiến trúc mới. Nhờ địa thế của Genève rất tiện lợi, nằm giữa vùng Savoie, Jura của Pháp và Léman của Thụy Sĩ và chế độ dễ dàng với những tội phạm chánh trị quốc tế, nên rất có nhiều người ngoại quốc đến đây cư ngụ và lần hồi xin gia nhập vào quốc tịch Thụy Sĩ. Con số người ngoại quốc tại Genève có đến 50 phần trăm.

Nơi đây, hằng năm đã có biết bao nhiêu nhà thông thái về Văn Học, Khoa Học, Kinh Tế Học v.v.. đã gặp nhau để bàn cãi nhiều vấn đề có ích cho nhân loại. Ở đây trước chiến tranh cũng là trụ sở của Liên Hiệp Quốc và nay Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế vẫn còn nhóm họp hằng năm, chưa kể những hội nghị Lao Động hoặc Kinh Tế vẫn tiếp diễn tại đây. Vì thế Genève có phần quan trọng hơn Berne là đô thành của Liên Bang Thụy Sĩ. Ngoài những lợi ích về tinh thần Genève còn là một thành phố mà cuộc thương mại được thạnh hành nhất tại Thụy Sĩ vì đây là trạm nghỉ của thương gia Đức, Pháp, Ý và Huê Kỳ di ngược, về xuôi trong vùng Trung Âu. Không đầy một thế kỷ, Genève đã trở thành một nơi vô cùng quan trọng của giới thương mại sau Bâle, Londres, Berlin và New York.

Du khách muốn viếng Thụy Sĩ đều phải ghé Genève trước để sống cảnh toàn hồ và núi. Đến đây người thích du hồ bay ra chơi tuyêt đều được thỏa mãn với địa thế thuận tiện và đẹp đẽ của Genève nằm ven hồ Léman và khít dải núi Alpes có đỉnh Mont Blanc tuyêt phủ quanh năm.

Genève cho ta sống một cuộc đời thong thả tự do và khỏe khoắn giữa

thời tiết rất dễ chịu của vùng này, mà khi rời ra ta vẫn còn mến tiếc mãi. Ấy chưa kể đến các món hàng rẻ và đẹp mà ta mua làm kỷ niệm.

12 tháng sáu 1951.— Sáng nay rất khẽ định ra đi thật sớm hơn mọi khi, nhưng lúc chụp xong ảnh kỷ niệm hai vợ chồng bác tá điền, dom lại bánh trước đã xep. Ráp xong, đã 9 giờ, Xuống chợ ghé nhà Bru Diện gởi lại tiền Thụy Sĩ còn dư để khi về ghé ngang Interlaken còn tiền xài. Đầu đó xong xã nhầm Annecy trực chì. Lúc ấy đã 10 giờ. Chạy qua Carouge, xóm ngoại ô kỹ nghệ của Genève, cảng ống khói nhà máy phun khói như ở ngoại ô Bâle nhưng dày ít hơn. Hôm nay trời rất nóng nên chạy rất mau một phần đã nghĩ một ngày nên hơi làm biếng. Bến ranh Pháp lại phải leo dốc để tới đoạn Thụy Sĩ. Còn lối 3 quan tiền Thụy Sĩ, tôi bỏ ra hết mua kẹo và đường. Xin dấu đoạn rồi đến xem một dài từ xưa thế kỷ 12, nay đã đỡ nát mà nói đây hồi năm 1389 khi đánh chinh phục Genève, bá trước de Savoie đã tàn nhẫn thất cõ tất cả binh lính đã chống trả ngai, mặc dầu họ làm phản sự một anh công dân phải gìn giữ đất nước của mình. Thật là một cõi chỉ vò cùng tàn bạo của kẻ chiến thắng. Gần đó có cả nhà doan và sở Công An Pháp, người ta từ tể cho dấu kỷ niệm trong lấp cõ.

Từ đây tôi đã chạy trở lại trên lảnh thổ Pháp và phải leo cái dèo con cao 789 thước. Tôi có ghé nhà anh trạm lảng trên đỉnh dèo để xin dấu. Bến đây đã trưa gần đúng bóng mà chỉ chạy được 20 cây số. Bỗ dốc một hơi thì đến Cruseilles, nơi đây có nhiều khóm rừng thông rất đẹp. Thấy dã mệt và cũng vừa lúc ăn trưa, tôi dừng lại. Gió mát quá, biu biu muỗi ngủ, nhưng từ sáng đến giờ chỉ chạy được 20 cây số và khoảng đường nay còn dài, nên dành phải ra đi. Trời đã bớt nắng. Chạy một dỗi, gấp hai thanh niên và một thiếu nữ Hồng Mao từ Annecy đi ngược lại. Gặp nhau chào hỏi và chụp ảnh kỷ niệm. Rời nơi đây cứ dỗ dắc mãi nên

khôe quá, không mấy chốc mà đã đến vùng đồng bằng thuộc khu vực Haute Savoie của Pháp. Cách Annecy 20 cây số có một cái cầu thật đẹp nhưng không mở cửa cho hành khách đi qua. Tôi phải chạy trên cái cầu bằng cement kẽ bén.

Cầu ấy cao 150 thước cắt theo kiểu cầu treo nên không có cột. Hai đầu cầu mắc lên sườn của hai trái núi cách nhau gần 200 thước bằng 12 sợi giây «cáp». Cầu đã cũ nhưng vẫn được tu bù lại vì đó là một ký công của thời xưa. Dưới cầu là con suối Usses đang tung nước chảy dọc theo khe núi. Gần đây có nhiều nước nóng để trị bệnh té liệt mà nước vẫn giữ súc nóng mãi ở 30 độ. Ra khỏi đây là vùng biển xanh ngắt, không có gì cả ngoài biển cả và những con đường chay

Sau đây là một vùng đồng bằng yên lặng để đến Annecy, đầu tiên của khu vực Haute Savoie, cách mặt biển 450 thước. Dân gọi là Annécien. Chùa thành cũ nằm ven một hồ rất đẹp cùng một tên và được hai kinh xuyên ngang. Ở đây có một đặc biệt là có những con đường chay

Tôi không với xem hồ, vì chốc nữa tôi phải chạy theo bờ hồ để ra khỏi thành phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguyệt đây là khu

Thiên trù lại đường St. Claire để xem dấu

phố cũ kỹ có cửa vòng nguy

TÌN CUNG TRẮNG



Kịch thần thoại của Ngô tổ Quang

VÕ OANH dịch

(Xem Đời Mới số 53)

NGÔ.— Dạ, dạ dạ, Tây nam gần biển tách dán mực dẫu hung dữ, nhưng chỉ chuồng việc cao xa, dẫu có gây loạn, xong nồi lén rồi lại tắt liền, quyết chẳng làm nên việc lớn được.

NGHỆ.— Ư

NGÔ.— Miền Đông bắc núi cao đầm lớn, rồng núp cop rình, rất nhiều giặc già, nhứt là lũ giặc cõi ngựa dày đồng áng, rất khó đối phó. Nhưng gần đây, chúng tôi luyện tập được đoàn quân Kỵ Mã có đủ gươm giáo, lũ giặc dụng độ tan liền, nên cũng chẳng cần lo.

NGHỆ.— Được, còn miền tây bắc nữa.

NGÔ.— Miền Tây bắc rừng hoang nước độc, cây cỏ không mọc. Vả lại trong 10 năm tới 9 lần đại hạn, dân cùng của hết, thường có câu « cung hung cực ác », lại có câu « nhơn cung tri đoản ». Cho nên một người liều mạng, muốn quản không địch nổi, lại thêm tên phản tặc Phùng Mông gây nên sóng gió ở đây, khó xử trí lắm.

NGHỆ.— Vậy phải làm cách nào?

NGÔ.— May nhờ uy linh Đại vương, chúng tôi luyện xong mưu vị vạn lay quân bắn giặc, tự như bùa kháp mản trời lười đất, thì đâu có sự gì lũ vong mạng kia, bay lên trời!

NGHỆ.— Chú nói thật că ư?

NGÔ.— Thần nhờ Đại vương giáo huấn từ thuở nhỏ, thứ nhứt là phải thành thật, há dám nói dối,

NGHỆ.— Tôi lầm, đã như vậy, hạn cho chú trong 10 ngày phải nạp một vạn đầu

người, để làm bão chúng, thi ta mới tin chủ.

NGÔ.— Xin được, nói miệng không có bằng cứ, phải có đầu người làm chứng mới được. Tiêu thần lập tức hiểu dụ ba quân, truyền ý chỉ Đại vương xuống chăng cần 10 ngày, chỉ xin trong 3 ngày, kiểm đếm số đảng lên.

NGHỆ.— Chú đi làm cho được việc xem.

(Ngô Cương xá chào Nghệ và Hằng Nga).

HẰNG— Các người thường dùng đầu người để đánh cuộc ư ?

NGHỆ.— Phải, cái đó tin cậy hơn cái gì hết.

HẰNG— Thế thì những lời Ngài nói với tôi cũng đều tin cậy cả sao ?

NGHỆ.— (Sững sốt) Ái Khanh nói cái gì vậy ?

HẰNG— Tôi hỏi Ngài, chẳng phải Ngài vừa nói đi săn về không ?

NGHỆ.— (Nghĩ ngợi) Phải.

HẰNG— Thị hôm nay bắn được vật gì ?

NGHỆ.— (Gãi đầu, ngàn ngợi). Hôm nay không may chỉ có quạ và crows thôi.

HẰNG— Trời ơi ! (Bỗng đứng đứng dậy giận dữ mặt). Lại hít quạ và crows ư ? Ngài đi hỏi xem có nhà nào suốt

năm chỉ ăn thịt crows và quạ không ? Tôi thật chẳng biết vì duyên số gì mà

quả báo cho Ngài, suốt năm chỉ ăn thịt quạ và crows như thế !

NGHỆ.— (Hã giọng nói nhỏ).— Em Hằng ơi, em đừng giận, hôm nay vây khai may

lại bắn được một con chim sê, để cho em ăn đó. (Lớn tiếng kêu) Tô Nga ! Đem con chim sê cho bà xem.

HẰNG (Tố Nga ở ngoài da, rồi đưa cơm không ? Tôi chỉ muốn ăn cơm chim sê vào. Đưa chim vào tay b López).— Chẳng phải nát cả rồi ư, không có chút thịt nào cả.

NGHỆ.— Không có được, trừ ra thịt quạ ống thời.

HẰNG— Thế sao Ngài nói việc gì cũng

tôi quá mạnh ! Mũi tên cũng lớn quá được hết ?

HẰNG.— Ngài không thể dùng mũi

NGHỆ.— Em cứ nói ra, tôi quyết làm

rõ ràng.

HẰNG.— Tôi không có cái nhỏ, từ

tôi bắn gấu sói béo cop, bắn mặt trời

NGHỆ.— Hằng Nga ! Tôi không nhớ

HẰNG.— (Đưa con chim sê lên) Đây nón đã bao nhiêu lần, nhưng việc ấy

gấu sói, béo cop ư ? Bấy là mặt không thể được.

HẰNG.— Vì sao không được ? Bởi thế

HẰNG.— Chị Tô ơi, đem ra nướng chỗ không tin.

NGHỆ.— Em ở trong thăm cung, làm

nhất là việc bên ngoài được, dân

người im lặng hồi lâu.

NGHỆ.— Hằng Nga, ta là ông vua mường với ta đã gây mối thù không đội nước, người cả nước ai lại không hối chung, đến tối đây khi ra khỏi cửa, oai phong đại vương Hậu Nghệ ta, song phải mang theo vũ khí để phòng.

này trước mặt người ngoài, có thể

đều em muốn ra khỏi cửa lại, càng nguy

làm cho tao khó chịu không ?

HẰNG.— Bấy là Tô Nga, không phải

người ngoài.

NGHỆ.— Hắn chỉ là đứa hầu hạ.

HẰNG.— Không, bấy là chị tôi mà.

(Hai người im lặng. Mặc trời

nhành vàng lá ngọc, sao lại so sánh với

núi, trời tối dần. Tiếng quạ kêu ồn vang nó kia ?

HẰNG.— (Tố vẻ buồn) Nghe thử

tàu chết người ấy... (Tố Nga đẩy

xách đèn vào, đặt xuống rồi đi ra. N

vượt Ngoc Tho nhẹ nhẹ. Vân Nga bu

bửa ăn tối vào.)

NGHỆ.— Bừng nói bậy nữa !

HẰNG.— Bảo tôi nói bậy thế nào ? Ngài

oi ngài là ông vua một nước, quyền

quay mình đi ra.) (Nghệ giận đứng

đạo thê lớn, nhưng Ngài tự hỏi mình

Hằng Nga đưa mắt ngó Nghệ, Nghệ

ngồi xuống.)

NGHỆ.— Em nói có việc gì mà tôi

hóng lâm được cho em nào ?

HẰNG.— Tôi bảo Ngài kiêm thầy mẹ

cho tôi, thê mà chẳng được gì cả.

NGHỆ.— Đã kiêm rồi chẳng thấy đâu

, đặt rộng mènh mòng, bảo tôi kiêm

đâu là !

HẰNG.— Chẳng phải Ngài nói thiên

đều là nhà của Ngài cả. Vì sao

người trong nhà mình cũng đẻ cho

mặt chè ?

NGHỆ.— Việc đó tôi vẫn khó nhìn

đang mặt em, nhưng sẽ có một ngày

đến được, sẽ có một ngày...

HẰNG.— Đừng nói nữa, chẳng những

ột việc khó nhìn mặt tôi, nếu không

ý, sao tôi khỏe thế này, tiêu tụy thế này,

át tinh thần thế này... Mà tôi hồi trước

NGHỆ.— Không, không Hằng Nga, em

là đẹp nhứt thiên hạ, chẳng tiêu tụy

út nào, em vẫn như hoa Mẫu đơn ban

ai, như dóa phù dung được mưa...

HẰNG.— (Tố vẻ mệt mỏi) Ngài nói đùa

NGHỆ.— Sao tôi không thương em

Sao ta không lo liệu cho em ? Vân

bé ư, ngủ đi.

HẰNG.— (Nằm nghiêng) Ngọc Tho đâu ?

(Ngoc Tho đã nằm co trên cái chổ nhỏ

mà ngủ).

HẰNG.— Vàng bạc Châu Ngọc có thể



giống như con rạch, nếu буди hồi đó không bắn chết nó, đê còn lại ngày nay, thi một cái đui cũng đủ ăn nữa năm, hả có thiếu gì món ăn. Về sau giống thú lớn bắn chết sạch, mới ăn heo rừng, thỏ rừng, chim chóc trên trời, bắn chẳng hề trật, muốn bầy nhiêu...

(thở dài)

Ai dè ta bắn tài đến thế, trong 40 năm bắn quanh cả mặt đất. Lúc đó ai dè đến ngày nay chỉ ăn thịt quạ crows.

HẰNG.— (mỉm cười)

NGHỆ.— Hôm nay vận lâm, (các hưng) tình cờ bắn được con chim sê. (Hằng Nga có vẻ khôn thich.) Em đừng xem thường, ta đi 30 dặm đường mới kiếm được đấy.

HẰNG.— Ngài không thể đi xa hơn chót nữa sao ?

NGHỆ.— Được, Hằng Nga ơi, tôi cũng tưởng như thế, sáng mai tôi sẽ dậy rất sớm, chạy xa 50 dặm, đê coi có hircou, nai gác không ? Nhưng cũng khó, đem súng với ngày xưa, em có nhớ hồi xưa trước cửa chúng ta thường có gấu đen chạy qua không ?

HẰNG.— Như vậy sao ? Tôi không nhớ rõ lắm.

Ngói cửa sổ trăng lên cao

NGHỆ.— Thiệt không ngờ hiện giờ sảng sủa khắp nơi. Thiệt chẳng biết ngày mai ra sao ? Ta thì không cần miến sao ông già dưới trăng cho ta ăn ngon cỗ linh chi, át sẽ bay bỗng lên trời, rồi ta sẽ tinh viে cho em.

HẰNG.— Tình việc cho tôi dễ lắm, thi

ngài cứ đem cỗ linh chi cho tôi ăn thôi.

NGHỆ.— (Tố vẻ nóng nảy).— Khô chính ở chỗ ấy, cỗ Linh chi chỉ dành riêng cho

Hoàng đế ăn, người dân thường ăn ắt chẽ liền.

HẰNG.— Thật thế ư ?

NGHỆ.— Hồi đó ông già dưới trăng đã cắn dận 2, 3 lần, khô chính ở chỗ ấy đó.

(Hằng Nga im lặng)

NGHỆ.— Sao em không nói ?

HẰNG.— Tôi tưởng thế này : rồi có một ngày, thấy việc lớn không xong, nuốt cỗ Linh chi vào, bay một mình lên trời, không nhìn tôi tôi nữa.

NGHỆ.— Thế nào ! Việc lớn không xong à !

HẰNG.— Xin Ngài bô qua, tôi nói lộn, ý tôi muốn nói : Ngài sẽ bô tôi mà bay đi đấy.

NGHỆ.— (Chỉ trời) — Cố trời ở trên,

tôi quyết không làm như vậy.

HẰNG.— Ngài chưa nghe tôi nói : « Vợ chồng chính vẫn là chim cưng bụi, khi tai nạn tới ai này bay » sao ?

NGHỆ.— Hằng Nga ơi ! Tôi nói với em, trời giao sứ mang cho tôi là giết lũ loạn nghịch, thống nhất thiên hạ trước khi sứ mang chưa xong, thi tôi quyết không đi mà.

(Xem tiếp trang 35)



YOICHI NAKAGAWA

GIANG TÂN phóng tác

(Xem *Đời Mới* từ số 52)

CÂU nói không quan hệ của nàng cách đây năm năm giúp ích tôi trong lúc này rất nhiều. Tôi run rún cầm viết, viết một bức thư về nhà trường để hỏi tin tức con nàng. Ở trường trả lời cho tôi là người học trò ấy đã theo học ở một trường Trung học khác.

Vui mừng, tôi tìm đến trường Trung học, mặc dù chân tôi còn yếu. Đến đây, người ta lại cho tôi hay người con nàng đã học hết năm thứ tư ở trường Trung học nên hiện đang theo học ở trường đại học.

Tôi lại ra đi và sau tôi biết được nơi nàng ở. Mất nhiều ngày, tôi ngồi viết lại nhật ký không bỏ một chi tiết nào, viết xong tôi đi đến tìm nàng.

Xuống xe, tôi lẩn theo một con đường dốc, hai bên có cỏ mọc xanh tươi, sau một liếc mắt, tôi nhận ra được nhà nàng.

Một thân cây to lớn ôm lấy mái nhà to bồng mát dịu xuống sân.

Tôi đứng lại một chốc và nhớ lại cũ chỉ của nàng trong cuộc gặp gỡ lần trước, tôi e rằng có lẽ nàng không mở cửa cho tôi.

Tuy vậy, khi nhận biết tôi đến, nàng mở then cửa và nói :

— Ah đã tìm đúng nhà tôi !

Tôi chỉ « ừ » một tiếng để trả lời nàng. Lòng tôi nao nao cảm động nhưng không để lộ cho nàng biết.

— Làm thế nào anh biết được tôi ở đây ?

Đây là ái tình đã dần tôi đến đây. Ngoài ra không có ai chỉ dẫn cho tôi cả. Câu trả lời ấy không được nói ra vì tôi quá cảm động.

Chúng tôi ngồi riêng hai góc ở một chiếc bàn bằng gỗ lim. Chỉ có một mình nàng ở nhà. Khu vườn xinh xắn chim trong bóng mát của rừng cây. Không một tiếng động đưa vang, cả đến tiếng máy phát thỉnh thoảng. Im lặng và im lặng. Từ từ tôi rút tập nhặt kỹ đưa nàng xem. Đọc đi đọc lại nhiều lần, nàng nói với tôi :

— Nhiều lúc tôi cũng muốn cường với số phận, nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, tôi nghĩ chỉ biết tin ở đây. Tạo hóa mà thôi. Vừa lúc ấy, một con mèo từ bao lờn nhảy xuống một tảng đá nằm trong vườn, con vật có mình lại và ngồi yên. Cảnh ấy làm tinh lại tám trí tôi, cho tâm hồn tôi một phút đỡ căng thẳng. Tôi nghe nàng nói :

— Tôi nghĩ rằng tôi không thể nào gặp lại anh được nữa.

Đến đây, lòng tôi run lên.

Mặc dầu tai tôi nghe lời nàng nói nhưng lời ấy lọt qua tri giác tôi và nảy ra một ý nghĩ trái hẳn với lời nàng nói ra. Tôi không định rõ được lời nói ấy, nhưng tôi cảm thấy lo lắng. Về mặt lạnh nhạt của nàng tỏa lên khuôn mặt tôi những tia nóng vì giận dữ.

Tôi buồn rầu khôn xiết. Tôi đã đặt tất cả quan tâm tôi trong tình yêu nàng. Rồi ý nghĩ muốn giết nàng bỗng đột ngột đến trong óc.

Tôi ngồi lặng một hồi lâu suy nghĩ đến câu nói của nàng. Bước đầu, nàng say sưa đến chừng nào và bây giờ nàng lại đề tôi đau khổ nhường bao nhiêu.

Cuối cùng, nàng nhìn tôi có vẻ thương hại và lại hỏi tôi :

— Tại sao anh cứ đề ý đến tôi. Tôi là một người đàn bà có chồng con rồi kia mà ! Anh không nghĩ đến tai hại về sau ư ?

Im lặng một lát, tôi nói với nàng.

— Tôi đợi mãi ở cô, đến chừng nào cô tĩnh tâm lại, đến lúc cô sáu mươi tuổi. Tôi vẫn đợi cô :

Mặc dầu nàng cố giữ vẻ tự nhiên nhưng cũng không tránh khỏi rùng mình một cái.

Tôi như muốn uống đôi mắt nhìn của nàng. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Chính nàng, từ vẻ mặt, giọng nói, cảm tình nàng không bộc lộ nhưng tôi cũng biết nàng vô cùng cảm động.

Rồi nàng đặt hai bàn tay lên đầu

Rồi đây, hai chúng tôi sẽ như thế nào ? Mỗi tình giao hảo đến đây là cắt đứt khai không ? Đã có một ngày nào, một buổi nào, hình ảnh nàng vẫn trong trí óc tôi đâu ? Và bây giờ bao nguồn hy vọng của tôi còn lại trên trái đất này sắp tan thành mây khói ?

Hình như nàng cũng hiểu nỗi lòng tôi nên nàng lại thủ thỉ :

— Nếu như tôi có phải bị thiệt mạng thì quyết định của tôi cũng không lay chuyển được nữa.

Nghe nàng nói, tôi quay lại, tinh thần căng thẳng, tôi thét lên một tiếng như đè trút nỗi bức tức.

Vừa giận vừa buồn khôn tả. Chúng tôi hiểu nỗi lòng nhau, vì cái linh

hết sức cõng thẳng, bồng dáng mảnh khảnh của nàng lại hiện ra trước mắt tôi. Vẫn nụ cười duyên và dịu hiền ấy như thuở nào tôi đã thấy nó trên khuôn mặt nàng. Trí óc tôi nhận xét sai lầm chăng ? Hình như nàng xanh và yếu hơn lúc nàng còn trẻ.

Tôi đi ra phía cửa và gấp đứa con nàng cách 10 năm nay tôi không gặp. Bây giờ cậu là một sinh viên đại học. Cậu đứng dậy, gõ gàng trong bộ y phục giống như tôi mặc thuở nào. Hình như tôi có cảm giác đó là tôi ở trong người cậu.

Cậu ganh ghét tôi hay cậu không biết tôi là ai ? Cậu sắp ngoảnh đi mà chẳng thèm ngó đến tôi.

— Kia ! Đây là ông... May không biết ông à ?

Nghe nàng nói câu ấy với giọng rất thản nhiên, tôi hiểu rõ rằng từ trước đến nay nàng vẫn giữ đúng thiên chức người mẹ, nhưng tôi lại cảm thấy mối oán hận mà từ trước đến nay chưa hề nỗi dậy trong lòng tôi.

Gần cửa, tôi thấy một tờ báo chữ Anh xếp lại, mắc tôn teng trên hành cây thông. Chắc chắn báo mới đến sáng nay và người đưa báo đã móc lên dây.

Lần thứ tư, nàng từ chối tôi. Lưng thẳng, tôi ra về. Tôi cảm nghĩ lại một lần nữa ái tình lại thử thách tôi.

Xa nàng, một vấn đề nan giải đối với tôi. Tôi chỉ muốn sống cho nàng, dù có phải hy sinh bất kỳ một cái gì, phải dứt bỏ bất kỳ nỗi vui sướng gì của tôi ở trên đời này.

Lẽ dĩ nhiên là tôi không hỏi cưới nàng. Hay nàng nghĩ rằng tôi không xứng với thứ ái tình đó chăng ? Tại sao mối ước vọng duy nhất đời tôi lại không được mãn nguyện ?

Tôi có bắt buộc gì nàng đâu, trái lại nhiều lần suy nghĩ, tôi đã đi đến kết luận, tôi không thể nào cầu xin nàng tất cả những cái gì nàng có thể cho tôi.

Điều làm cho tôi đau khổ thêm chỉ là một trớ lực về tinh thần, niềm hy vọng cuối cùng của tôi.

Nếu tôi có muốn cũng không thể nào giảng hòa được với số phận. Mô đạt được giấc mộng đẹp ấy trên quả đất này tôi cũng rơi ngay vào vực bùn đau. Lâu ngày gấp nàng, thấy dần dần tôi lệ thuộc trước con người nàng

thôi. Có lẽ người ta sẽ khinh bỉ tôi khi tim ra lối lập luận trái ngược đó chăng ?

Bước đầu tiên không gặp nàng mà hơn, Bây giờ hình ảnh nàng bao giờ có thể xóa nhòa trong trí óc tôi được.

Dẫu sao lúc về nhà trọ, tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi còn sống, tôi cảm thấy vui sướng và cũng không thèm oán trách số phận nữa. Nhưng nàng... làm thế nào nàng đẹp tắt được nỗi lòng đau khổ vì ái tình kia ? Điều ấy làm cho tôi buồn, nhưng tôi lại vui ngay khi nghĩ rằng luôn luôn tôi phải trung thành với nàng.

Tuy đã chịu nhiều điều nhục nhã, nhiều phiền đau, nhưng tôi lại thấy tình yêu nàng càng thêm bồng bột cho đến lúc tôi tự thấy thương hại đến tôi.

Tôi muốn tìm cái chết mau lẹ ở chiến trường. Tôi muốn hy sinh tất cả đời tôi cho tổ quốc, cho mảnh đất chôn nhau cất rốn của tôi, nơi đã nặn ra thân hình tôi ngày nay.

Nhưng nếu điều ấy không thể thực hành được, khi ấy tôi sẽ sống ở chỗ nào gần trời hơn, ở nơi có tuyết trắng phau để cho thiê xác và linh hồn yên nghỉ, khỏi vướng vấn phải bụi đời. Chính ở đó, tôi muốn gửi con người tôi, ngoài nơi ấy khôn, còn chỗ nào trên quả đất này hợp với tôi nữa.

Tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả, được nuôi nấng trong sự xa hoa giàu có. Mặc dầu phải gặp gian lao khổ cực, tôi cũng cố giữ ý định đã suy nghĩ chắc chắn mà hy sinh cả cuộc sống thừa tiện nghi đó.

Một ngày nọ, tôi tin cho người mua đồ cũ đến tái kết quần áo và đồ đạc của tôi, vì đời sống của tôi ở núi non có cần gì những thứ ấy nữa ?

Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn ai để giữ hộ những đồ vật ấy.

Dần dần, tôi tập sống cuộc đời giản dị từ ăn, đến mặc, và ở đê sau này tôi có thể tự cung cấp lấy cho tôi.

Tôi dựng một chiếc lều ở giữa đồng ruộng xa hẻm thành phố, tôi tập sống dần như thế để mai đây sống một mình ở núi non có quanh tôi thù oán cả loài người,

Đông đến. Đã thiếu hơi ấm ở lò lửa mà thân mình tôi lại chao động độc một cái áo đi mưa nên suốt ngày tôi nằm im trong chiếc lều đó. Đến ngày đông chí, thèm mua phún rả rich, tôi vẫn sống cuộc đời lẻ bạn như thế. Trong sự cô quạnh, tôi cảm thấy tim tôi còn rối bời hơn cả trời mưa, gió rét. Có nhiều lúc gió thời hặt cả vải che lều, tôi vẫn ngồi yên, mắt nhắm nghiên lại.

Những đêm sáng trăng, tôi thấy rõ ràng chí Hằng đi qua chiếc lều của tôi, nỗi buồn tôi thèm bát ngát, nên nhiều đêm liền tôi không ngủ được.

(Còn nữa)





TRUYỆN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY
TỨ CỦA BÀ X.X. — CÔ VĂN NGA THUẬT

(Xem *Đời Mới* số 33)

ANH thích đi... lầm ư?

— Người ta thường bao đi để mà quên, đôi khi cái quên không dễ dàng như mình tưởng. Tình cảm vẫn là sợi dây vô tình ràng buộc lấy tâm hồn người, những sự vật bên ngoài có bao giờ làm xê chuyền nỗi.

Cô Bích Thủy thở dài dỗi sang chuyện :

— Chúng ta tìm một chỗ ngồi chứ?
— Vâng, mời cô lại bài cỗ đây.

Lúc ấy, nơi khách hưng gió chưa dồi vào mé bên trong. Ngoài cái nhà hàng tây, du khách không còn quán xá nào khác để ngồi nghỉ chân. Người vùng ấy thấy sự bất tiện nọ lợi cho họ, vội đem chiếu trải trên các bãi cỏ. Khách cứ vào ngồi, sẽ có đủ các món nhậu cùng thức giải khát. Trên manh chiếu cũ bén mâm chén dưa thô lò một già đình sum sít ăn uống, áo quần xa xí vàng vàng đỏ tay. Họ ăn uống ngon lành và dễ dãi. Quang cảnh xem bình dân quá, giá tiền lại không bình dân chút nào.

Cô Bích Thủy còn lưỡng lự ông Đức đã ngồi vào một chiếc chiếu :

— Mời cô. Ai cũng vậy cả, có gì e ngại?

— Anh, chị hai sao mãi chưa ra!

— Chừng ta cứ khởi sự trước, hơi đâu chờ. Kìa có người bán tôm lại kia.

Một anh thợ chài xách cái giỏ đến. Cô Bích Thủy lựa bỏ lèn cân. Những con tôm càng bùng đuôi bong bốc văng nước vào mặt cô.

— Chà, nếu biết thế chiếu nào cũng xuống đây mua tôm về ăn. Tôi sợ đồ muối nước đà quá, thịt nó nhân nhẫn làm sao.

— Không dễ gì có hoài, thưa ông bà, người bán tôm bảo thường không đủ bán hay không có bán. Nhiều người đặt tiền cọc trước nữa kia.

Ông Đức tuy đã biết giá cũng hỏi :
— Bao nhiêu, anh?

— Ông bà cho sáu chục.

Cô Bích Thủy bén lèn nhìn ông Đức ngờ ông sẽ định elánh. Nhưng ông trả tiền và bảo :

— Mai chúng tôi còn xuống nữa. Anh nhớ để một cân nhẹ. Tôi đưa tiền trước đây.

Cám ơn ông bà. Tôi tên Bảy Rượu, ông bà đừng sợ mất tiền, ở đây ai cũng biết tôi cả.

Người bán tôm xách giỏ đi. Ông Đức mỉm cười nhìn Bích Thủy, cô giả ngó lơ ra ngoài sông. Cô nghì thầm trong bụng :

— Anh chàng làm phách, biết ta có nhận lời không, lại dặn tôm trước. Đã thế mai mình không thèm đi.

Tôm nướng xong dọn lên với bánh hỏi và rau sống. Ông Đức gọi « bia » tây uống, cô Bích Thủy toan từ chối.

— Tôi nghe bảo cô mạnh rượu lắm mà. Thiếu rượu kém vui, mặc dầu là một buổi tiệc đơn sơ đi nữa. Mời cô nâng ly để chúc tình bạn lâu dài.

Cô Bích Thủy nặng ly. Buổi ăn đối với cô thật ngon lành mặc dầu nước chấm mắm nhưng nhớ thức dùng thích miệng lại thêm được bạn đời vui tính, khéo chịu chuộng. Cô rất tự nhiên, còn ông Đức lại có ý nghĩ khác. Ông tưởng tượng đến một cảnh ở nhà quê, nơi đất ruộng của ông, một hôm ông đi ngang cái chòi lá mòi là chòi ở của một cặp tân nhân tá điền. Ông nhìn thấy họ ngồi ngang mặt nhau trên một chiếc chiếu trải dưới đất, ăn một bát cơm dưa muối ngon lành. Đôi lòng trẻ ấy mở rộng ra đón cuộc đời và quên hết vạn vật bên ngoài. Ông nghĩ lại tên tá điền nọ còn sung sướng hơn ông nhiều. Ít ra hắn còn có một manh chiếu, một tinh yêu, một mái nhà ấm. Hắn nghèo nhưng hắn có cái gì của hắn. Còn

ông, sao cứ phải chạy theo những cái tạm bợ, say rượu? Manh chiếu đang ngồi, người đẹp bên mình không phải là của ông và cả bầu trời tươi đẹp, hữu tình kia cũng chẳng hợp với cõi lòng tối đen, tang tóc của ông. Ông không có gì hết, ngay đến một lòng thương.

Đời ông hổng vi, đã bị người đàn bà bỏ rơi. Người ấy giờ đây vẫn nhiên ngời trước ông, không hiểu những chịu đựng, đau khổ, sầu thảm của ông. Ông hổng có ý nghĩ muốn trả thù. Tại sao không khi mà người ta coi rẻ lòng ông? Tình yêu thiêng liêng bị dày séo, phủ phàng. Ông phải làm sao chứ? Nghĩ thế ông nhìn Bích Thủy như một con vật đổi thịt. Cô gái kia vẫn vô tình cười với ông, rượu đã làm ấm đôi hàn hàn của cô mắt cô, long lanh sáng và môi như mật turom từ một trái nho.

— Anh ăn thêm đi chứ. Đề tôi bốc tôm cho nhé. Bích Thủy vui vẻ bảo.
— Thế vừa rồi cô ạ, chúng ta còn phải để bụng đi nhá hàng dùng cơm chứ. Chắc cô không nở từ chối?

— E ở nhà chờ cơm. Chết chửa đã bây giờ, chẳng thể mà trời vẫn chưa tối chứ.

— Chắc trễ buổi cơm rồi, chúng ta vào chợ lớn khiêu vũ và dùng cơm luôn. Không gì đặc ăn bằng được làm nam kỹ binh đê hầu cô, tài giỏi khiêu vũ của cô ai cũng nghe tiếng cả. Những ngày mai sẽ không còn gặp nhau nữa, cô không hẹn gì chung lưu một kỷ niệm nơi lòng tôi?

— Anh nhún minh quá, tôi thảm gi đối với hạng sắc lịch đê thành; khi bước vào bị chè là nhà quê phải đuổi ra chứ.

— Cô là tất cả ánh sáng nơi đây. Không phải tôi khen tặng, không tin, cô vào chòi sang trọng để thấy đủ mặt son sắc, tài hoa. Người ta còn có thể đánh giá được chử đối với cô: vò giá. (Còn nữa)

Lên cung trăng
(tiếp theo trang 31)

HÀNG.— Thể giao cỏ Linh chi cho tôi.
NGHỆ.— Đề làm gì?

HÀNG.— Thầy mẹ đi đâu chẳng biết, chỉ Thành Nga chết rồi, Tô Nga Văn Nga xem tôi như người đi đường, chỉ còn một ngài là người ruột thịt thân yêu, tôi không thể để cho ngài đi được!

NGHỆ.— Không đi, tôi nói không đi mà.

HÀNG.— Ngài đưa cho tôi, tôi không để cho ngài ăn, ngài cũng đừng ăn.

(Hậu Nghệ suy nghĩ chốn lát, Hằng Nga khóc lóc.)

NGHỆ.— (Cởi tấm khiên trước ngực) Giao cho em đây phải biết! Tôi thương em lắm, trời đất mặc dầu lớn tôi chỉ có một người thân là em mà thôi.

HÀNG.— (Cầm lấy) Nhưng tấm khiên của ngài có phải mang luôn không?

NGHỆ.— Cũng chẳng cần, thiên hạ chỉ có tôi bẩn người ta, người ta đâu có thể bẩn tôi được, mang trong mình mấy chục năm, mà hồi nào tới giờ không dùng tới...

HÀNG: (Dỡ tấm kiếng xem). Tôi mới quá tôi muốn nũ.

NGHỆ: Em vui không? Em sướng không?

HÀNG: (Nói nhỏ nhẽo) Vui... Sướng... không vui... không sướng...

(Nghệ cõng nǚ xuống Trang ngoài cửa đã khuất bóng. Nghệ tiếng kêu. Trời tối (Trời lấp lấp hăng sảng. Nghệ chối dậy

NGHỆ: (Khu nhỏ) Hằng Nga Hằng Nga.

(Hằng Nga thở nhẹ nhàng. Nghệ vận áo quàn. Nganh ra ngoài cửa nói nhỏ) ai đấy? Ai di đấy?

(Tô Nga đẩy cửa vào).

TÔ (Chào tay).— Đại vương dạy súng quā.

NGHỆ.— Hôm nay ta đi phương xa để săn bắn trả về hơi trề, xem lúc bà dặy, nếu có vui, mày hâm với bà, nói báu cơm chiêu xin bà nán chờ, kêu ngài khó nhín mặt có nhớ không? Mày nói: Kêu ngài khó nhín mặt bà.

TÔ.— Kêu ngài khó nhín mặt bà, dạ như được rồi.

Bóng tối

(tiếp theo trang 25)

Nhưng, để chí di mà bon, di dè tìm cái may của cuộc đời.

Khi chí bước ra thềm, ngoài kia trời xanh và nắng ấm.

Tôi mong chí sẽ gặp nhiều sung sướng để ngày kia gặp nhau, biết đâu lại chẳng vui hơn. Chứ bày giờ thật là buồn, buồn không nói nữa.

« Chí Thom,

« Hôm chí đi, chí đã bỏ quên lọn tóc,

« chí chí với vàng lỗ. Lỗ tóc một màu

« đen thê lương quá, và chết chóc nứa,

« lỗ lỗ lỗ nơi giây thép chí ạ. Vì sao chí

« không trả lại mà lấy, tôi cứ tự hỏi về

« điều đó.

(Còn tiếp)

(Nghệ than thở dì ra, Trời lấp lấp sảng, bóng sáng lọt vào phòng, Hằng Nga đương ngủ ngoi).

HẠ MÀN

Hết cảnh thứ ba

BẠN có biết quyền tiêu thuyết nào duyên dáng nhất, hay ho nhất, ly kỳ nhất, hấp dẫn nhất, lanh mạnh nhất TRONG năm nay là quyền nào??
THÌ, thưa bạn là quyền :

NHÂN-TÌNH ÂM-LẠNH của Hồ-Biều-Chánh.

...chứ còn là quyền nào khác nữa.

Quyền đó HAY đến nỗi mấy tháng nay biết bao bạn đọc khắp nơi đều ĐỎ MẮT CHỜ MONG.

NHÂN-TÌNH ÂM-LẠNH

— Một quyền mà QUÝ BẠN ĐÁ VÀO ĐỜI, SẮP VÀO ĐỜI, ĐÁ YÊU NGƯỜI, ĐÁ GHÉT NGƯỜI.., đều tìm thấy ở đấy: một nguồn an ủi bất tận, một mối phán khôi mãnh liệt, một luồng khuyến khích vô song.

Nhà xuất bản PHAN YÊN 109 Galliéni Saigon — sắp phát hành.

BASTOS



CHÍCH DẤU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu lại người không ưa.

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



80



81



82



83



84



85



86



87



88