

Wasm
AP'95
V6D64+

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Số 57 — 2-5-53

NAM VIỆT : 5 ĐỒNG
TRUNG BẮC MIỀN LÀO : 6 ĐỒNG



CHIẾC NÓN « BÀI THƠ »

TOA SOẠN : 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — Giấy nói : 793

QUẢN LÝ : 96 Đại tá Grimaud

Saigon — Giấy nói : 22.491

Chủ nhiệm: TRẦN VĂN ÂN

THƯ CỦA
NHÀ XUẤT BẢN

Thêm hai trang thời sự

Bạn đọc thân mến,

BẮT ĐẦU SỐ NÀY, chúng tôi cho thêm hai trang thời sự với ý muốn bồi lục lập báo Đời Mới. Để cho bạn có thể chỉ đọc Đời Mới là có đủ tin tức cần biết trong tuần, từ thứ năm trước đến thứ năm sau. Ngoài ra những bài có tinh cách khai trí, mở rộng trí thức và nhận xét, bạn còn được có bảng thời sự tổng quát. Ấy là giúp bạn tiết kiệm thời giờ, lại còn có thể lưu lại về sau cho dễ tìm kiếm.

Mục « Thời tiền » và « Thế giới có gì lạ » khác trang thời sự. Thời tiền là một bài xét qua sự tiến triển của thời cuộc, và « Thế giới có gì lạ » giúp bạn biết thêm những điều hay chuyện lạ trên thế giới mà không cần có tinh cách thời sự. Chỉ như mục « Đọc khắp các báo », thì lại khác nữa. Mục này cho bạn biết ý kiến các báo đối với các vấn đề, hoặc các báo có nêu ra điều chi lạ.

Ngoài ra chúng tôi sẽ không quên cho phát triển những trang cần ích về gia đình thường thức và khoa học.

Sự cố gắng của nhà báo vẫn không ngừng. Mong được bạn chiếu cố hơn, làm cho tờ Đời Mới tiến tới mãi, vì đó là triết lý tiến bộ của bạn.

Nhà Xuất Bản NGÀY MỚI

HỘP THƯ

Bạn LÊ KHOA :

Đã xem kỹ. Đợi những bài khác của bạn.

Bạn HUỲNH PHI PHUNG (Long xuyên) :

Tòa soạn đã gửi thư riêng cho bạn. Mong bạn gửi cho tinh kinh ánh.

Bạn TIẾN XUÂN (Saigon) :

Hội bài khác của bạn.

Bạn DƯƠNG XUÂN KHÁNH (Saigon) :

« Từ lại » đã viết xong khi đăng thư đi của bạn, nhưng không đăng được là ngoài ý muốn của chúng tôi. Cố dẹp mời bạn ghé lại tòa soạn đọc « Từ lại ».

Bạn HOÀI VĂN (Đồng Hới) :

Tòa soạn cũng mong liên lạc với bạn mãi.

Bạn DUY TÂM (Hội An) :

Đề tài bài ấy không tiện đăng. Bởi những văn thơ khác của bạn.

Bạn GIANG NHƯ THỦY (Gò Công) :

Cám ơn bạn. Đã nhận được bài của bạn.

Bạn HOÀI PHƯƠNG (Tây Ninh), H. A. (Hội An) THANH LAN V. N. T, HÀO TẤN KH... VIỆT NGA :

Đang xem.

Bạn NGUYỄN NGỌC MÃN (Caomôn) :

Đã nhận được bài « Mirori hai bên nước » của bạn. Hoan nghênh những phỏng sự về Cao Môn.

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghệ thuật

ĐỜI MỚI

SỐ 57 — THỨ BẢY 2-5 d.l.

NGÀY 19 THÁNG BA ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Ngược thời | Dương bá Đương |
| - Thời Tiền | Thể Nhân |
| - Ý và việc | Hậu Nghệ |
| - Đọc Nhìn xuống của Hoàng thu Đóng | của Hoàng thu Đóng |
| - Lấy mắt người Việt... | Trọng Yêm |
| - Bệnh thời đại | của Đại Hải |
| - Góp ý kiến với ông... | Hồ hán Sơn |
| - Sống đời đáng sống | Bất Hủ |
| - Vì đâu học sinh... | Hiền Sinh |
| - Điện kính S. O. S. | Lê đình Thạch |
| - Trai hay gái? | Xuân Vinh thuật |
| - Mẫu đời sống | cô Linh Chi |
| - Mái lá (truyện ngắn) của Lưu Nghi | |
| - Hình thức và âm vận... | Huyền Viêm |
| - Thơ | Giang Tân, Châu Liêm |
| - Giáo dục sinh lý | |
| - Nhạc Việt hướng về đâu? Ty Sắc | |

DẠ HỢP HƯƠNG

tiêu thụyết dài
Giang Tân phỏng tác

...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

BÌA IN 3 MÀU

Bản gỗ Văn Môi—Bản kèm của Đầu Án loạt tại nhà in riêng của ĐỜI MỚI

TÒA SOẠN : 147 đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — (Giấy nói : 793 card)

Bài về gởi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy.
Tòa soạn không có lệ trả bẩn tháo.

QUẢN LÝ : 96 đường đại tá Grimaud

Sài Gòn — giấy nói 22.491 — Hộp thư 353

Thư từ, bưu phiếu : xin để tên TRÀC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành

Ty quản lý sẽ trả lời bằng thư riêng cho hai bạn.

CHIẾN SỰ BÔNG DƯƠNG

Ai Lao

TRIỆT THỐI Ở XIENG KHOANG

THEO thông cáo chính thức thi đội quân trú phòng ở Xieng Khouang (Lào) đã rút lui về Cảnh đồng (Chum).

Các công chúa trong tỉnh ly và gia đình họ đã tản cư bằng máy bay về Vạn Tượng (Vientiane) từ hôm 17 tháng 4.



TRẦN NINH BÁO ĐỘNG

CHIẾN cuộc ngày một lan rộng đến gần Trần Ninh. Các công cuộc phòng thủ đã được gấp rút xây dựng ở Cảnh đồng Chum, rộng 40 cây số dài 50 cây. Quân đội Pháp Lào đã bắn Nòng Hét đêm 16 rạng ngày 17. Đòn này nằm trên con đường Nữ Hoàng Astrid.

Một tiểu đoàn V. M. thuộc sư đoàn 304, tách khỏi cánh quân chiếm đóng Xieng Khouang kéo về đóng ở một vị trí gần Cảnh đồng Chum ngay bên cạnh các căn cứ Pháp.

NHỮNG TRẬN ĐÁNH ĐỘ DÂM CHUNG QUANH CÁNH ĐỒNG CHUM

NHIỀU trận đánh đột dã đã xảy ra chung quanh Cảnh đồng Chum.

Thông cáo chính thức cho hay :

Những điểm tựa ở ngoài biên trung tâm phòng thủ của Cảnh đồng Chum đã bị V. M. nã một chẽ vào liên tiếp suốt nữa đêm.

ĐÒN MUONG NGOI BỊ TẤN CÔNG

ĐÒN Muong Ngoi, 120 km về phía Đông Bắc, Luang Prabang, ở trên sông Nam Hou cũng đã bị nhiều phần tử V. M. từ Điện Biên Phủ đến thuộc trung đoàn 316, tấn công. Cuộc tấn công này có mục đích đánh lấy con đường đi đến Luang Prabang mua lẹ bằng cách thả bè.

« PHÒNG THỦ CÁNH ĐỒNG CHUM »

CÔNG cuộc phòng thủ vị trí

Bắc Việt

BỘT KÍCH Ở KIỀN AN

Đêm 20 rạng ngày 21-4-53 V. M. gồm từ 400 đến 800 người đã đột kích vào tỉnh Kiền An là một thành phố đông dân, trú mật ở cách Hải Phòng 10 cây số.

V. M. chia quân ra làm 6 mặt và tấn công hồi 3 giờ sáng.

Kết quả kho xưởng bị hư hại kho đạn số 2 vỡ sự, kho đạn số 1 (bị toàn quân thứ 6 tấn

còn sót)



công) một ít nhà cửa bị súng S.K. Z. của V. M. làm hư hại.

Về nhân mạng : người lính gác cũa bị giết, một nữ đạo quân Commando bị bắt dẫn đi, và ông Tỉnh trưởng Trinh như Tiếp bị hạ sát bằng súng tiêu liên.

Một trung úy Pháp bị thương, vài người lính bị bắt, bị thương, và chết.

Nhờ ở sự tận tâm của đội binh cùu hổa, các đám cháy đã được dập tắt.

TRONG VÙNG TRUNG CHÂU

MỘT phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh tối cao đã loan tin rằng V.M. đã tái khởi tấn công gia những cuộc tấn công khuấy nhiễu các đồn bốt trong vùng Trung Châu.

Và cả những vùng nhu yếu cùng những khu vực từ mấy tháng nay có tiếng là được kiểm soát gắt gao như Vĩnh Yên, Phúc Yên, Sơn Tây.

Một điều tin khác của V.T.X. cho biết thêm : Su đoàn 320 toàn tình đột nhập ngả Phủ Lý vào Trung Châu».

Trung Việt

HÀNH BINH TÂY BẮC NHA TRANG

TẠI Tây Bắc Nha Trang, Bộ Tham Mưu đã mở một cuộc hành binh hỗn

hợp láy tên là « Tree Mer », ở bờ biển Trung Việt. Cuộc hành binh này nhằm mục đích đẩy lui cuộc bão dọa của đối phương vào miền Cao Nguyên Ba mè thuột.

MỤC PHÍEU CỦA V. M TẠI NHA TRANG

TRUNG đoàn 303 tiến về Nha Trang, đường như mục phiêu của họ là nhằm vào thành phố Nha Trang, hoặc lên Cao Nguyên, Darlac và Ba mè thuột.

Nhiều viễn binh đã đến tăng cường Nha Trang.

Cao Mên

VUA NORODOM SIHANOUK TUYÊN BỐ

CÁC báo chí xuất bản ở Paris có đăng bức điện tin sau đây của hãng United Presse.

Hoa thịnh đốn. Lời tuyên bố hôm thứ bảy tại Nữu Ước của vua Norodom Sihanouk tin chắc rằng nước Cao Mên sẽ lọt vào tay V. M. nếu nước Pháp không nói rộng thêm nên độc lập cho Cao Mên.

Lời tuyên bố này đã làm kinh ngạc các giới ở Mỹ. Khi những nhà cầm quyền Mỹ thết đãi Quốc Vương Cao Mên, không ai ngờ rằng, Quốc Vương là người từ trước đến giờ không có một mảy may tư tưởng khó khăn đối với nước Pháp, lại tuyên bố những lời như thế ở Nữu Ước.

Thái Lan

NHÂN việc V. M. tiến về thượng Lào, hình như nhà cầm quyền Pháp đã thương lượng với chính phủ Thái để tập trung vào nội địa Thái số người Việt ngót 100 ngàn ở dọc theo biên giới Thái đối diện với biên giới Lào. Số người này đã di cư từ Ai Lao sang vào năm 1945. Sự tập trung này không ngoài ý nghĩa để phòng những sự liên lạc giữa nhóm người này với V. M.

Ba Lê

THUYỀN CHUYỀN QUAN TRỌNG

THUỘNG ủy ban quân sự nhóm hôm 21-4, đã đệ trình lên chính phủ một đề nghị quan trọng về việc cử người thay thế cho Đại tướng Salan, Tổng tư lệnh lực lượng Pháp ở Đông Dương đã mạn nhiệm kỳ chỉ huy.

Đại tướng Valluy, và De Linarès đã được nhắc đến trong dịp này.

Trong dịp này, Hội đồng Tông trưởng cũng trú liệu đến việc thành lập ba vị Cao Ủy Pháp cho các quốc gia Liên kết. Việt Nam, Cao Miên, Ai Lao. Ông Letourneau tạm thời giữ chức Tổng Ủy Viên.

CÁC TÂN CAO ỦY ĐƯỢC BỐ NHẬM

THEO quyết định của Hội đồng Tông trưởng Pháp vừa nhóm họp hôm rồi, cho biết ông Toàn quyền George Gautier và hai ông Risterucci và Peyrera ủy viên cộng hòa đã được đề cử làm Cao Ủy Pháp tại Việt Nam Cao Miên và Ai Lao. Việc công bố các sắc lệnh về việc nói trên phải hoãn lại vì cần phải chờ thông tri đến cho các chính phủ liên kết.

TUYỀN CỦ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ Ở PHÁP

BA LÊ.— Người Pháp đã bắt đầu lựa chọn 465.000 ông hội đồng thành phố trong 37.983 quận. Trong số người đi bỏ thăm có tổng thống Vincent Auriol và phu nhân ở Suresne, và lãnh tụ C. S. Pháp là Maurice Thorez bỏ thăm ở thị trấn Choisy le Roy.

Kết quả đầu tiên cho biết.

Tập đoàn dân chúng Pháp (R. P. F.) bị mất rất nhiều tham — Cộng sản thắng thế ở các vùng phụ cận Ba Lè và các xóm thợ thuyền. Đảng Độc lập lên, và Pinay được tin nhiệm hòn tướng De Gaulle.

BINH SĨ TẠI MẶT TRẬN LÀO

ĐÈ đổi phò với tình hình nghiêm trọng ở Ai Lao hiện nay đại tướng Salan đã đưa một số binh sĩ gồm có 2000 quân sĩ bắn xứ và 30.000 quân sĩ Liên Hiệp Pháp.

ÔNG LETOURNEAU TUYÊN BỐ

SAU việc bổ nhặt ba Cao ủy ở Đông dương, ông Letourneau tuyên bố:

Nhiệm vụ của các ông Cao ủy này bên cạnh ba quốc gia Liên kết đều ở ngoài phạm vi quyền lực và hành động của những nước ấy. Và tôi tin sẽ yêu cầu chính phủ chỉ định, trong một ngày rất gần đây một vị Tổng ủy mà nhiệm vụ khẩn thiết ở Á Châu là sẽ đánh những ván bài và số phận của nước Pháp.

MỸ

TỔNG THỐNG MỸ TUYÊN BỐ

TRONG một cuộc hội họp báo chí, Tổng thống Eisenhower tuyên bố.

« Không bao giờ có thể hòa bình ở Triều Tiên nếu những vấn đề khác ở

Á Châu không được chú ý và bàn cãi ».

Về những vấn đề linh tinh khác ở thế giới, và trả lời về câu hỏi nhằm vào cuộc hội họp từ cường, Tổng thống Mỹ tuyên bố thêm :

« Tôi sẵn sàng gặp bất cứ ai và bất cứ ở đâu để nói chuyện hòa bình nhưng trước hết Moscou phải trả lời những khoản tôi đã đưa ra.

Nga

Theo tin Paris, thì những báo « Pravda » và Izvestia đã đăng phúc điện của Nga trả lời tổng thống Eisenhower. Lời lẽ trong phúc điện rất nhả nhặt. Những nhà lãnh đạo Nga cho rằng tổng thống Eisenhower đã đặt nhiều điều kiện tiên quyết mà không có phần nào đòi lại về phía Mỹ.

Về điều kiện đặc biệt tờ Pháp, Moscou bác bỏ triệt để đề nghị của tổng thống Mỹ tố ý muốn Nga Sô dùng thế lực « để h้า bớt các phong trào giải phóng trong những xứ thuộc địa và bán thuộc địa ». Nga cho rằng những phong trào này không tùy thuộc ở Nga. Và Nga cho rằng mình bắt lực trước phong trào này.

Jérusalem

XUNG ĐỘT GIỮA Á RẬP VÀ DO THÁI

DO Thái và A Rập lại xung đột nhau. Binh sĩ trong đội Lê dương A Rập nấp sau những bức tường cũ giữa Tân Jérusalem và « Jaffa » đã dùng súng liên thính bắn quét các đường phố.

Binh đội Do thái đóng ở đồn bên cạnh lập tức bắn trả; một trận giặc nhỏ đã diễn ra.

Đường phố hoàn toàn ngưng hoạt động. Trong số người bị thương có lẫn thường dân và quân sĩ Do Thái.

Các quan sát viên Liệp Hiệp Quốc dùng xe « gip » gắn máy vô tuyến điện di quan sát tình hình.

Đề cập định chiến ở Triều Tiên

TÙ khi có cuộc thỏa thuận trao đổi tù binh từ thứ hai rồi đến nay, phae C. S. đã nhận được 700 tù binh Trung Hoa và 800 tù binh Bắc Hán; bên Liên Hiệp Quốc nhận được 200 tù binh Nam Hán, 65 tù binh Mỹ, 24 tù binh Ăng Lê, 1 tù binh Gia nã đại, 1 Hy Lạp, 1 Phi luật Tân, 1 Bắc Phi, và 7 tù binh khác không có quốc tịch rõ rệt :

Cuộc thương thuyết đề di đến định chiến đã bắt đầu được đề cập.



Nếu Bá Dương là luật sư biện hộ?

L'AT sư biện hộ là ông Thầy Kiện. Bạn biết ông Thầy Kiện chớ. Cái ông đã kiện giùm cho người ta, kiện phải kiện quấy, kiện nên kiện hư, kiện hoài kiện mãi, kiện đến có người làm giàu không tuồng tượng, nhất là trước đây 10 năm, ở cái xã ham dì kiện này.



Người ta nói ông Thầy kiện là người cứu giúp kẻ không biết luật cũng như bác sĩ cứu chữa người bệnh. Có người có kỹ tót làm cho các quan tòa phải đảo điên, nhất là các ông biện hộ đại hình. Xưa nay, từ ngày xã hội văn minh biết làm luật, biết chế ra ông tòa để thi hành luật và ông

luật sư biết binh vực người dân không mấy hiểu luật, đã có nhiều ông có thanh danh lùeng lẫy nhờ binh vực những vụ ức hiếp, hoặc binh vực các nhà ái quốc.

Người ta còn nói rằng trong số luật sư biện hộ có ông không ưng cãi những vụ sát nhân, những vụ « dở dày » vì khi phải cãi vòi tội cho một người đã thú tội với ông, hoặc xin tha một bà chợ đen, một tay lường gạt, lòng ông Thầy kiện cảm thấy khó chịu. Có hay không oô những ông Thầy kiện ấy? Bá Dương xin không hỏi và có hỏi cũng không trả lời. Chỉ bắt chắc là có nhiều ông làm giàu mau lẹ lung.

Nhưng, nếu Bá Dương là luật sư biện hộ, Bá Dương xin quả quyết chỉ muốn binh vực chợ đen, lường gạt, giặc cùa, cướp bóc... vì lẽ :

— Để cãi mà ăn tiền nhiều và chắc, dù được việc hay không được việc.

• Còn một lẽ thuộc lý tuồng nữa, là :

Nếu tất cả người trong xã hội chỉ cướp trộm, chợ đen, lường gạt thì không còn ai trách ai là thất đức. Lại thêm một điều này mà Bá Dương cho là tối quan hệ : đời đã là một lần tuổig thì sao lại muốn tránh kịch ; ngoài xã hội toàn là kịch thì trước pháp luật cũng là kịch chứ. Thị sao ta lại không cho nó « kịch » luôn !

Than ôi !

Dương bá Dương

THẾ GIỚI CÓ GIÀ LẠ?



NHỮNG CUỘC TẬP DƯỢT VỀ NGUYỄN TŨ Ở CALIFORNIE

Những cuộc tập dượt về nguyên tử đang bắt đầu diễn ở phía nam California. Cuộc tập dượt này do hải quân Mỹ làm chủ lực chống với địch tấn công nước Mỹ ở vùng Mexico.

Có cả thảy 115 chiếc tàu chiến, 230 phi cơ và những khí giới nguyên tử dùng trong cuộc tập dượt này và thời kỳ tập dượt kéo dài suốt trong 1 tháng.

TỔNG TUYỂN CỦA Ở Ý

Tổng tuyển cử ở Ý đã mở màn khắp lãnh thổ nước Ý. Tất thảy các đảng chính trị ở Ý đã tổ chức những cuộc biểu tình trong khắp các thành phố.

Thủ tướng De Gasperi trước hàng ngàn thanh niên Ý, đưa lời kêu gọi hợp nhất tinh yêu nước để thắng mọi trò lục về kinh tế.

Ông nói: « Mỗi năm dân số nước Ý thêm 450.000 nhưng mới cấp công việc làm cho 250.000 người. Chúng ta chỉ phân phát 700.000 mảnh đất cho nông dân; chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

TRUNG CỘNG SẮP THÀNH LẬP LẠI CON ĐƯỜNG CAO NHẤT HOÀN CẦU

Hàng tháng tần Trung Hoa vừa loan báo con đường từ Sining đến biên giới Tây Tạng dài 1.100 cây số cao nhất thế giới vì cách mặt biển 4.500 thước sấp được sửa sang lại. Công việc sửa sang đường sẽ do các kỹ sư Trung Hoa và Nga đảm nhận.

MỘT VỤ ĐỊNH CỘNG NGUY HẠI CHO SỞ HÀNG KHÔNG Ở MỸ

Một vụ định công đã kéo dài hàng mấy tuần lễ ở nhà máy « General Electric ». Vụ định công này đã làm chậm trễ rất nhiều sản xuất của bộ máy phi cơ phản lực kiểu tối tân.

DÂN SỐ NƯỚC MỸ TĂNG

Vào ngày 7 tháng 3, dân số nước Mỹ là 158.848.000 người. Tính như vậy là có thêm 2.651.000 người, so với số dân cư năm vừa rồi.

Con số ấy cũng gồm cả quân lực ở Hải Ngoại nữa.

MỘT ĐỨA TRẺ 17 TUỔI GIẾT CHA, MẸ, VÀ ANH

Tên sát nhân 17 tuổi đã thú tội. Hắn kè lại như sau. Vì lợ đèn, hắn đe một con chiên chạy

VIỆC THẾ GIỚI

Nếu giặc nguội, giặc ấm châm dứt, anh hưởng vào nội bộ các nước sẽ ra sao ?

NGÀ Sớ tân công hòa bình, Mỹ phản công hòa bình làm cho cuộc điện thế giới bắt căng thẳng một cách rõ rệt.

Chưa ai hiểu chắc vì sao Nga Sớ tân công hòa bình. Nhưng chắc chắn là cuộc tuyên truyền của Nga Sớ có phần thắng lợi. Lại thêm có châm dứt giặc nguội giặc ấm đì náu. Nga Sớ cũng không thất lợi vì vị trí của đảng đệ tam ở trong nội bộ các nước vẫn tiến tới mài. Ngoài ra, có lẽ ngay rằng Nga Sớ dự bị chưa xong một trận đại chiến cả về hai mặt kinh tế và vũ khí tối tân; người ta cũng ngờ luôn rằng Nga Sớ chưa chế tạo đủ số bom nguyên tử ứng dụng, hoặc chế tạo chưa toàn hảo.

Với ba điều này có thể điều thứ ba là dễ chấp nhận nhất. Mặc dù vậy, nhưng còn

lại điều rắc rối có thể xảy ra, vì nó có

nhiều ảnh hưởng bất ngờ.

Điều thứ nhất thật là khó cho Tây Âu

trong thuận vì nó chia rẽ với ý niệm của

Mỹ và Anh Pháp.

Điều thứ hai cũng không dễ, vì không

khéo toàn bộ Đức Quốc sẽ lọt vào ảnh

hưởng Nga Sớ.

Hòa bình mà hai bên yêu cầu vốn là một

cuộc « ngõ nghì », lấy thế để dưỡng sức,

chờ khói mà có hòa bình thực sự.

Tuy vậy, hình thức hòa bình tạm có thể

thực hiện lâm.

Và nếu nó được thực hiện

thì nội bộ các nước theo hai khía đều thay đổi.

Các cơ sở chính trị bấy giờ sẽ bị đảo

ngược, vì các cơ sở ấy xây dựng bằng vật

liệu chế tạo trong cơn gops iết.

Không nhận ra điều này là đã sai đường

và sẽ bị thua cuộc chờ đón :

Có lẽ điều sau đây là thất sách nhất trong đề nghị của Tổng thống Mỹ. Không thể nào Nga Sớ bỗng dưng thả lỏng các nước chư hầu được, vì đó là đồ cả một chính trị thiết lập từ lâu.

Vì các lẽ nói trên mà đến ngày nay điện Kremlin (Nga) chưa phúc đáp, mặc dầu không tỏ vẻ phản đối.

Người ta dự đoán rằng Nga Sớ sẽ đáp lại bằng cách đưa ra các điều kiện như sau :

— Nếu quân đội Anh Pháp không lìa khỏi Ma Lai và Đông dương thì không có hòa bình long quát ở Đông Á;

— Nếu không thỏa thuận vẹ ván để Đức quốc thì không có hòa ước Ô trù (autriche);

— L. H. Q. chấp nhận Trung cộng làm hội viên.

Với ba điều này có thể điều thứ ba là dễ chấp nhận nhất. Mặc dù vậy, nhưng còn

lại điều rắc rối có thể xảy ra, vì nó có

nhiều ảnh hưởng bất ngờ.

Điều thứ nhất thật là khó cho Tây Âu

trong thuận vì nó chia rẽ với ý niệm của

Mỹ và Anh Pháp.

Điều thứ hai cũng không dễ, vì không

khéo toàn bộ Đức Quốc sẽ lọt vào ảnh

hưởng Nga Sớ.

Hòa bình mà hai bên yêu cầu vốn là một

cuộc « ngõ nghì », lấy thế để dưỡng sức,

chờ khói mà có hòa bình thực sự.

Tuy vậy, hình thức hòa bình tạm có thể

thực hiện lâm.

Và nếu nó được thực hiện

thì nội bộ các nước theo hai khía đều thay

đổi.

Các cơ sở chính trị bấy giờ sẽ bị đảo

ngược, vì các cơ sở ấy xây dựng bằng vật

liệu chế tạo trong cơn gops iết.

Không nhận ra điều này là đã sai đường

và sẽ bị thua cuộc chờ đón :

VĂN LANG

25-4.

TÀI BÚT. — Bài này viết bừa trước thi

ngày sau quà có tin Nga Sớ phúc đáp

ở B. N. Á. và là do mình cảng dở. Nga Sớ

vẫn đòi hỏi cho Trung cộng được gia nhập

Liên Hiệp Quốc và giải quyết vấn đề Đức

quốc, nhưng không nói gì tới sự tự do đầu

phiếu ở Đông Đức. Lẽ tự nhiên là Nga Sớ

giữ chắc lập trường về các nước dân chủ

bình dân ở Áu châu.

Thó là đúng như lời dự đoán bên trên.

V. L.

ra khỏi chuồng, con vật bị con bò đập bị thương, ném cha mẹ nó la rầy nó. Tức giận, nó nhặt quyết giết hết mọi người trong nhà.

Chiều hôm ấy, nó cầm một cái cuốc và hạ mẹ nó đầu tiên, ngay trong nhà bếp. Xong, nó lèn phòng riêng của cha cầm cuốc bò vào sọ ông già. Lúc trờ ra, nó gặp anh đi chơi về, nó giết

Số thứ tư « Cuộc thi ăn ảnh Đời Mới »

Theo đúng số thứ tư, thì những ảnh dự thi kỳ này khai tiếp tục từ 81 đến 92, song nhà in sắp lâm từ 69 đến 80. Xin bạn dự thi định chính giùm,

Đời Mới nhận được vô số ảnh dự thi, sẽ lần lượt đăng theo thứ tự nhận được, mong các bạn tham gia chờ nóng lòng thúc dục.

Cuộc chấm thi sẽ tuyển bổ kết quả đầu năm 1954.

ĐỜI MỚI

ÔNG WILSON QUA ĐỨC

Vừa rồi, ông Wilson bị thư bộ quốc phòng Mỹ

đã hội đàm với đại tướng Ridgway ở Wiesbaden

THỜI TIẾN

BÚC thông điệp Nga phúc đáp đề nghị hòa bình của Mỹ mà thế giới đợi chờ là việc quan trọng nhất trong tuần qua. Nga đã tuyên bố « sẵn sàng thương thuyết miễn là những điều kiện mà Mỹ có thể đưa ra đúng đắn và ngược những quyền lợi chính yếu của Nga sô cùng các nước bạn ».

Về các vấn đề Á châu, Moscow nhấn mạnh rằng Nga sô ủng hộ những đề nghị của Trung Hán có thể đưa đến hòa bình ở Triều Tiên, nhưng Nga bác bỏ triệt để đề nghị của Mỹ tiến can đặc biệt tới Pháp muôn Nga sô dùng thế lực « để hảm bớt các phong trào giải phóng trong những xứ thuộc địa và bán thuộc địa ». Đối với Nga, các phong trào này không tuân theo ý muốn của Nga.

TẠI Núi Urc, trong một cuộc hội họp lớn với các chánh khách quan trọng của Mỹ, Miền Hoàng Shianouk, tuyên bố những lời này lửa, sau khi vừa từ Paris dẫn chúng Miền chẳng bao lâu sẽ theo V. M. cả. Pháp cần giao trả quyền hành quân sự, kinh tế, luật pháp lại cho Cao Miên. Các chánh giới Pháp ngạc nhiên và bất bình về những lời táo bạo của vị vua trẻ tuổi, nhất là trong lúc tình hình ở Ai Lao đương di tới chỗ nghiêm trọng đặc biệt.

MỘT phần ba Ai Lao đã lọt vào tay đối phương, sau khi quân đội Pháp rút khỏi Xiêng khoang về cánh đồng Chum. Theo các giới quân sự thì trận đánh sắp khởi đầu tại đây sẽ quyết định cả số phận nước Lào. V. M. đã đồng chung quanh cách đồng Chum và bắt đầu khuấy phá, trong lúc không quân Pháp thả dù vật liệu và người để tăng cường cuộc phòng thủ.

Thông cáo của bộ Tổng tư lệnh Pháp cho hay rằng đối phương đã do bốn ngày tiến đến thủ đô Luang Prabang, còn cách vài chục cây số. Đại tướng Salan đã quyết định gửi 30.000 quân Liên Hiệp Pháp đến tiếp viện Ai Lao. Trong số mấy nghìn binh sĩ rút khỏi Sầm Nưa, đã có mấy toán lẩn tuột về tới cánh đồng Chum.

Hiện thời chánh phủ Ai Lao chưa tính chuyện tản cư khỏi Vientiane. Ở đây người ta lo ngại sự có mặt của mấy chục ngàn Việt Kiều thân Việt Minh ở Thái Lan ngay bên kia bờ sông Cửu Long, phía tây Thakhek và Savanakhet. Ngày đêm hải quân di chuyển trên Mekong canh chừng mọi cuộc vượt biên giáp của Việt Kiều ở Thái đối diện với Vientiane.

BÁO chí Anh Mỹ và Pháp không ngớt bàn tán về tình mới ở B. d. Theo tờ Observer thì 60.000 Việt Kiều tập trung ở Tây Bắc Thái Lan đã được V. M. tổ chức đầy đủ. Báo Washington Post viết rằng V. M. xâm nhập Ai Lao chứng tỏ rằng họ đã có thể tự lực hành động, không có cố vấn Trung cộng trong 3 sư đoàn tác chiến. Trong Núi Urc diễn ra, ông Walter Lippmann nói rằng ở Triều Tiên có thể thương thuyết đình chiến được, vì một bên Đông Minh và một bên Trung — Sô đều đảm bảo được sự thi hành. Ở B. d. thì trường hợp lại khác. Vì thủ Bắc Kinh có hứa với Pháp ngưng tiếp viện cho V. M. nhưng trên mặt hợp pháp và thực tế, thì Bắc Kinh hay Bả lê đều không thể thương thuyết và đảm bảo một cuộc đình chiến. Theo Lippmann thì chỉ có một cách chấm dứt tranh là mở cuộc thương thuyết giữa Việt Nam và V. M.

Báo Journal du Dimanche viết: Ở B. d. chúng ta phải trả một giá bị đát và đầm huyết tất cả những sự lầm lở liên tiếp chánh trị mà Miền Hoàng thành thật số súng hơn mọi người khác, đã vừa nói toạc hết những kết quả di hại. Đã đến lúc các nước tiên kết được hoàn toàn độc lập, có cả tự do về kinh tế và ngoại giao.

Thủ tướng Mayer vừa chủ tọa một cuộc hội đàm quan trọng về B. d. với các bộ trưởng Letourneau, ngoại trưởng Bidau't, tổng trưởng quốc phòng Piezon và ông Dupraz.

THẾ NHÂN

28 - 4 - 53

TUẦN LỄ TRONG NƯỚC

28-1-49 : Kỷ niệm ngày Đức Quốc-trưởng Bảo-Đại hồi loan

Ngày 28-1-49 là một ngày tươi sáng của toàn thể dân tộc Việt-Nam với sự hồi loan của vị anh quân từng tuyên bố thà làm dân một nước độc lập hơn là làm vua một nước nô lệ.

Sau những ngày bôn ba ở hải ngoại, tại đây luôn luôn theo dõi công cuộc tranh đấu của toàn dân, Đức Bảo-Đại không lúc nào không nghĩ tới tiền đồ của tổ quốc. Vì vậy mà hiệp định Hè-long được ra đời. Đức Bảo-Đại đã khai đường mở lối cho cuộc tranh thủ độc lập và thống nhất quốc gia một cách thắng lợi.

Tiếp theo hiệp định Hè-long, Đức Bảo-Đại sang Pháp để tiếp tục tranh thủ đó và đã đạt đến kết quả khi cùng với Tổng thống Pháp Auriol ký kết bản hiệp định Elysée thừa nhận nền độc lập hoàn toàn của VN trong L.H.P. Thủ tục này được những tháng sau vang dội, Đức Bảo-Đại hồi loan, đem lại cho dân chúng VN một nguồn tin trống mới mở đường cho cuộc thực hiện các nguyên vọng thi thiết của toàn thể dân tộc.

Ngày 28-1-49 vì thế mà trở nên một ngày lịch sử đối với dân tộc Việt Nam, vì sau 4 năm mù mịt sống trong hòn loạn, ngày đó như một tia ánh sáng rọi khắp non sông làm cho dân tộc tin ở một tương lai sáng lạng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đức Bảo-Đại.

PHÁI ĐOÀN VIÊN TRỢ MỸ TRAO CHO ÔNG ĐÔ TRƯỞNG NGUYỄN PHƯỚC LỘC 8.500 TH. VƯƠNG FIBRO CIMENT

**Phó Thủ tướng Lê văn Hoạch
tỏ lòng tri ân với chánh phủ
và dân chúng Mỹ**

Phái đoàn viên trợ Mỹ lại mời tặng thêm nạn nhân các vụ hỏa tai ở Saigon vừa rồi 8.500 thùng vữa fibro cement để xây cất lại nhà cửa, Số cement này mua tại Londres và chở từ Dunkerque tới Saigon bằng tàu « Falaise ».

Vừa rồi tại bến thương cảng Saigon đã có cuộc lễ tiếp nhận số vật liệu quý hóa đó và luôn thề để những người được tặng tỏ lòng tri ân với phái đoàn viễn trợ Mỹ.

Dự lễ này còn có các vị Hội đồng quận, các vị chủ sự các ty sở địa phương, ông Đô trưởng Nguyễn Phước Lộc, ông Phó Thủ tướng kiêm Tông trưởng bộ Thông tin, Lê văn Hoạch và các vị đại diện phái đoàn viễn trợ Mỹ.

Ông chủ tịch Hội đồng quận sáu (Khánh Hội) đã nhận danh các nạn nhân có lòng tri ân Chánh phủ và dân chúng Mỹ cùng các vị đại biểu của Mỹ quốc & Saigon.

Đáp lại, ông Barlett tỏ ý rất sung sướng được giúp đỡ dân chúng Việt Nam một cách hiền niết.

Cuối cùng Phó Thủ tướng Lê văn Hoạch lên tiếng gởi lời với vị đại diện dân chúng để tỏ lòng tri ân với Chánh phủ và dân chúng Mỹ.

Gửi những tiếng hoan hô của dân chúng, ông Barlett trao số fibro cement cho ông Đô trưởng Nguyễn Phước Lộc.



Thủ - tướng Nguyễn-v-Tâm
TÂN THÀNH LỜI CỦA THỦ TƯỚNG
AI LAO KÊU GỌI DÙ LUẬN THẾ GIỚI

Trong bức thông điệp vừa gửi Thủ tướng Ai lao, Thủ tướng Nguyễn văn Tam tuyên bố tán thành lời Thủ tướng Ai lao kêu gọi du luận thế giới về vụ cộng sản xâm lăng lãnh thổ Lào.

Bức thông điệp có đoạn:

Dân chúng Việt nam rất cảm xúc theo dõi cuộc chiến đấu anh dũng của quân đội Ai lao và Liên hiệp Pháp chống các tay lính đạo ngoại quốc xâm lăng xứ Lào, xin hãy vui mừng trong sự hòa bình và thống nhất dưới sự lãnh đạo của Quốc vương.

« Phản chánh phủ Việt nam càng增强 quyết tiếp tục chống những kẻ cuồng tín đang cản trở không dễ chúng ta an hưởng nền độc lập mới thâu hoạch được ».

ĐÔ BỐC RADFORD viếng Việt Nam

Đô Bốc Radford, Tông tư lệnh Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã đến Saigon thứ Sáu 24-4. Đây là lần thứ

ba Đô Bốc Radford qua viếng Việt Nam và Đô Bốc định sẽ lưu lại đây ba ngày và sẽ tiếp xúc với chính giới Việt

Pháp. Ông sẽ đáp phi cơ đi Hồng Kông ngày gần đây.

Ông Toàn quyền Gautier, Cao ủy Pháp tại Việt Nam đã mời tiệc khoản

đại Đô Bốc Radford và đoàn tùy tùng của Đô Bốc. Ngoài ra trong số các thực khách còn có ông Mac Chintock xír lý vụ của Mỹ, Đô Bốc Auboyneau và các yếu nhân Pháp Mỹ.

Đô Bốc Radford mới ở Hanoi về và đã từ giã Saigon đi Hương cảng.

THEO DỰ SỐ 5 GGÀY 13-4-53

**Tặng thuế ngoại phụ
võ trang và phòng thủ**

(THUẾ QUỐC PHÒNG) LÈN 3
PHẦN TRĂM

Công báo V.N. số 49 ra ngày 18-4-53 có đăng dự số 5 của Đức Quốc trưởng ấn định trong điều thứ nhứt và điều thứ 2 như sau: Thuế phụ trợ vũ trang và phòng thủ lập ra do nghị định số 003 Cab-Sg sửa đổi sắc lệnh số 00 Cinh-Sg sẽ tiếp tục thu cho ngân sách quốc gia, xuất thuế phụ trợ sẽ nâng lên 3% của tổng số thương vụ.

Thuế phụ trợ thu trên thuế các nghề nghiệp sẽ nâng lên 12-10.

Các sự áp dụng các quy định của dự này sẽ thực hành theo kỳ hạn và điều kiện ổn định do chỉ thị của Tông trưởng.



Ông Toàn quyền Gautier, Cao ủy Pháp tại Việt Nam đã

VIỆC NƯỚC NHÀ

I tháng 5: Lễ lao động

I tháng 5. Lễ lao động. Lễ khắp thế giới. Một ngày vui mừng của tất cả anh em cần lao, và luận cần lao cách nào, trí não hay tay chân.

I tháng 5. Vui lễ có nghĩa là nhớ công trình tranh đấu giải phóng của bao nhiêu anh chị em lao động từ trước tới nay.

Chúng ta vui mừng trong dịp kỷ niệm, chúng ta cũng nên nhận thức nhu cầu của giới cần lao Việt Nam trong hiện tình nước nhà.

Có người thích dùng danh từ kêu như trống dổi với anh em lao động, để thúc đẩy anh em tranh đấu, nhưng họ không cùng anh chị em nhận thức các nhu cầu trong môi trường hợp. Danh từ kêu như trống có thể trống rỗng như lồng trống.

Tôi muốn cùng anh chị em cần lao, trong dịp cử hành ngày lễ Lao Động, nói một cách thiết thực về những nhu cầu cần thiết trong lúc này. Không biết các ông đứng lên nghiệp đoàn nghỉ như thế nào, chờ riêng tôi, tôi nhận thấy có hai điều tốt xấu :

Ở YÊN VÀ NO CƠM

Vẫn biết không chỉ có bấy nhiêu, nhưng tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu trong giờ phút này.

Ở yên là cả một vấn đề bao la gồm có lầm vắn đề nhỏ hơn mà quan hệ vỗ cung.

Nhà của bạn làm sao cho khỏi bị đuối lén đuối xuông, làm sao cho khỏi đợt mưa chốt nắng ; làm sao cho nhà bạn khỏi phải tháng trước đợt chổ, tháng sau cúng đợt đì.

Ban ở phải là ở được an toàn, không sợ sét.

No cơm là công việc làm của bạn phải được đều đặn, không tháng này làm, tháng sau nghỉ. Lương bông của bạn cần: thăng bằng với sinh hoạt ngoài xã hội. Không chỉ lèn lương là đủ làm mãn nguyện anh chị em cần lao. Điều cần đe g là sự thăng bằng giữa lương bông với giá sanh hoạt. Không giữ vững giá sanh hoạt, đe cho nó trực thăng thì dù có lèn lương cũng không theo kịp.

No cơm cho giới cần lao là cả một vấn đề cung cấp và tổ chức kinh tế. Không những no cơm cho một thân người, mà còn phải no cơm cho cả gia đình. Con của bạn có no mới có đì học, Và chúng nó có đì học thì mai sau xâ hội mới tiến bộ và tốt đẹp. Như vậy no cơm là một vấn đề quốc gia dân tộc.

Sở dĩ bạn tranh thủ tự do là để giải quyết hai vấn đề nói trên. Tự do chỉ có ý nghĩa là khi nào nó giúp bạn giải quyết vấn đề sanh sống. Bụng bạn đói, đói sẽ sống bạn không yên thì dù bạn có tự do, bạn cũng như tự do mà khác.

Khi bạn và bạn đồng nghiệp tò hợp là để bình vực lợi quyền cho nhau, chứ không phải để vui chơi với danh từ « đoàn thể », nhứt là không phải để phung sự lợi quyền của kẻ khác. Chỉ có bạn, có người đồng nghiệp với bạn mới có thể bình vực quyền lợi của đoàn thể của bạn.

Nếu bạn không giác ngộ val tuồng của bạn và không nhận thức nhu cầu cần thiết của bạn, thì bạn sẽ bị kẻ khác lợi dụng.

TRẦN VĂN ÂN

CHẠY NHÀ BÁO MỘT CỦA

Hai Ông Cohn và Schine, đặc phái viên của Thượng nghị Mc Cathy, cái ông nghị cui khởi nhứt ở Mỹ, vừa tới London lại phải đi ngay 5 tiếng đồng hồ sau khi tới. Hai ông này có sứ mạng đi điều tra cho ông Cathy.

Các nhà báo Anh có ý định nghinh tiếp hai chàng thanh niên này, 25 và 26 tuổi, bằng một cuộc ván nặn, vì họ bắt binh hai ông khoe đã đọc sách vở của Marx, Lénine và Stalin.

Họ lấy làm thất vọng. Suýt chút nữa người ta được biết sự thật về tài học của hai thanh niên Mỹ vừa lái điệu ra triền.

Và cũng suýt chút nữa người ta được biết tài biến chứng Mật xit của các nhà báo Anh. Quả là họ thi đua Mật xit.



« TÀO THANH » BỘN CHO THUẾ VĂN, MUỐN BÁO

Ông Jacques Fauvel trong báo Monde giải thích vì sao có sự sửa đổi ủy viên Cộng hòa ở Đông Dương ra Cao ủy, và Cao ủy ra Tông ủy như thế này :

— Vì ông Letourneau vừa là Bộ trưởng vừa là Cao ủy.

— Làm cho phu vận tờ chí Pháp (không nói rõ gì) với nền độc lập của các liên quốc.

Người ta không thấy có giải thích chót nào. Bố ai hiểu nỗi cái lối giải thích ấy. Hậu Nghệ chỉ thấy địa vị các liên quốc hạ xuống một bậc và các vị quan Pháp lên cao một bậc.



SƠ NGƯỜI TA ĐỎI CHẮC TRÊN LUNG MINH

Ở Hán thành (Nam Hán) trong mấy ngày gần đây có một cuộc biền tinh không lồ, trên 25 vạn người tham gia, để chống lại một cuộc thương thuyết hòa bình chia hai Hán Quốc. Dân chúng sự cờ rắc quốc đài chát trên lưng họ.

Người ta sợ đời sống nhược tiểu dân tộc cũng là một món hàng có thể mua bán như các thứ hàng khác,



MỘT VĂN ĐỀ LỄ TỤC MỚI

Bà Clare Luce vợ ông Luce, chủ báo Life, Time, là đại sứ Mỹ ở Italia, vừa đến Rome ngày 22 tháng 4. Chồng bà là ông Luce lại có mặt ở đó, vì ông muốn đưa vợ đi tịu chè. Sự có mặt của ông Luce làm cho các tay chuyên môn lè tục Điện Chiugi bối rối, vì không biết phải phản ứng như thế nào, nếu đe ông theo hàng công sứ toàn quyền thì các ông cố vấn sứ quán không bằng lòng.

Nghé nói khi thấy tình cảnh ấy Ông Luce có ý định rời khỏi Rome gấp.

Có khó gì thì cứ đặt Ông Luce ở chỗ Bà Luce, nếu ông là đại sứ. Ông cứ đóng vai « Bà Luce », và Bà cứ đóng vai ông Luce. Nam nữ bắt khai sai đị mà.



HÈ CHARLOT CHƠI KHẨM

VUA hè Charlot sau 40 năm ở trên đất chủ Sam vừa gạt nước mắt ngâm cầu tống biệt :

— Hè si nhất khứ hè bắt phục hoan... Và giao trả giấy thông hành nhập tịch Mỹ lại, nói rằng mình không bao giờ quay lui, bởi « không thể sống giữa những sự vụ cáo và đối trả » mà người ta đã gán cho mình.

Mấy chục năm nay, Charlie Chaplin đã làm cười dân Mỹ và thế giới, bây giờ lại.. làm cười dân Mỹ, vì một số lớn báo chí Mỹ đã bảo Charlot là.. cộng sản.

Bè chơi khâm lị những kẻ đã muôn « tống khứ » mình, Charlot đang dự định thực hiện một cuốn phim để làm cho những kẻ ghét mình cười.. ra nước mắt.

TIỀN

Người biếng nhác không phải là người tranh đấu

Tôi có nhiều bạn tranh đấu. Bạn nào cũng hăng hái. Có bạn nói rất giỏi. Có bạn biết viết và viết rất thông. Nhưng họ không siêng nẵng đều nhau và không gan ruột và bền chí như nhau. Tôi không ngần ngại bão với bạn.

Người tranh đấu không có « quyền » làm biếng. Lời nói này có bạn công khai cho là phải, có bạn không đáp lời. Tôi vẫn thấy còn người tiếp tục làm biếng mà không ngót nói tranh đấu.

Tôi xin thêm lời.

Phàm là người tranh đấu thì lúc nào cũng giác ngộ rằng đời sống của mình lấy hứng thú trong sự tranh đấu cho lý tưởng. Mà tranh đấu không chỉ nói suông lỗ miệng; tranh đấu phải có phương pháp khoa học, phải có công hiệu, phải có tinh thần trách nhiệm, phải biết qui thi giờ.

Ké không biết qui thi giờ là người ăn không ngồi rồi. Mùa ăn không ngồi rồi là không hiền trách nhiệm là gì, là không nhận thức vai tuồng tranh đấu của mình. Bạn gặp con người như thế ấy thì chớ vội gọi họ là đồng chí.

Người biếng nhác mà xung minh là người tranh đấu có thể là người phản động, khiêu khích chớ không phải chiến sĩ chơn chánh.

Biếng nhác có lầm tai hại cho công cuộc tranh đấu chung. Không làm xong việc đà là tai hại rồi, lại thêm làm rộn người cần cù làm việc và nếu cái gương không tốt trong đoàn thể. Người làm biếng thường là người nhiều chuyện, và nhiều chuyện ngoài công cuộc tranh đấu là ly gián bạn bè và gây ra sự đố kỵ giữa đồng chí.

Bạn là người tranh đấu, tôi muốn luôn luôn bạn nhớ câu : thì giờ đàng quí hơn vàng bạc. Và nếu bạn có những bạn lười biếng, bạn nên nhớ rằng họ là những viên đá nặng nề có thể lôi bạn chìm theo họ.

BẤT HỦ

CHỐ NGỘ NHÂN

Báo Giác Ngộ xuất bản tại Hanoi, « loại mới » số ngày 10-4-53, có trích hai bài của Đời Mới, kỵ tên Văn Lang và Trần Văn Án (Quốc gia và quốc dân tộc Ai quốc) chỉ đề tên mà không nói trích báo nào, làm cho độc giả Giác Ngộ có thể ngộ nhận là bài của nhân viên tòa soạn.

Xin đồng nghiệp Giác Ngộ lần sau chớ quên kèm thêm (trích báo...) hầu tránh sự hiểu lầm không hay.

HẬU NGHỆ



LẤY MẮT NGƯỜI VIỆT XÉT VIỆC TRONG NUỐC

KHÔNG NHẬN THỨC GIÁ TRỊ VÀ TÁC DỤNG

của văn nghệ thì đừng nói tranh đấu chánh trị

TRỌNG YÊM

Thưa bạn,

Với cái đầu dẽ nay xin bạn đừng nghĩ Trọng Yêm muốn chen qua bàn chánh trị. Không, Trọng Yêm đang hẳn ngoài vòng chánh trị đảng phái, chánh trị hoạt động. Văn biết rằng « không khí ta thở đây, nước ta uống, cơm ta ăn » cũng là chánh trị, như bạn Văn Lang đã có lần nói quả quyết, nhưng ký giả không có ý bàn về lý thuyết chánh trị, không nêu ra một đề tài chánh trị, không oạch rõ đâu là chánh trị và đâu là không chánh trị.

Tán đồng ý kiến Văn Lang đòi sống là đòi chánh trị và ý kiến Bát Hù « văn nghệ và sinh hoạt nào cũng phải thiết để chung ». Trọng Yêm thử cùng bạn xét coi các đoàn thể gọi là chánh trị & nhiều và các chánh khách có nhận thức chánh giá trị và tác dụng của văn nghệ.

Bạn và tôi hãy dạo chơi qua thành phố, bước vào các gian hàng sách và báo chí, nhìn trên các sạp bán báo. Tu sẽ kinh ngạc mà không thấy sách và báo chí của chánh khách và chánh đảng xuất bản. Có chăng là một vài quyển sách có tinh thần cách chánh trị của một vài văn nhân, viết về chánh trị để mà giải bùn.

Bạn sẽ bảo với tôi rằng đó là vì hoàn cảnh. Tôi trả lời bạn rằng mượn cớ hoàn cảnh



nhiều một việc Ông có công viết gần hết

một

thập

tập

báo

là

đủ

chứng

rằng

Ông

giá

ngô

hơn

bao

người

nói

sống

vô

ngực

tự

xưng

là

người

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

tranh

đấu

như

nhà

khách

và

chính

đảng

để

cho

sự

Đọc khắp Báo chí Ngoại quốc

MÁY LỌC NƯỚC BIỂN

● NGƯỜI MỸ vừa chế ra được một cái máy lọc nước biển.

Máy này cũng bằng cỡ một cái máy trộn lạnh hàng trung. Cung lượng mỗi giờ 800 lít. Rồi đây cuộc sống sa mạc sẽ được thay đổi nhiều nhờ sự phát minh thứ máy này,

Gia tiên mỗi cái máy chỉ chừng 250.000 quan tiền Pháp.

(*La vie Française Paris*)

THAY ĐỔI CÁC THỦ MỤC

Một nhà chuyên môn Mỹ tuyêns bố: « Nếu các bà vợ biết hỏi ý kiến chồng mỗi lúc muốn thay đổi chiếc mũ đội trên đầu thì có lẽ các vụ ly dị sẽ được bớt rất nhiều ».

Ông này lại khuyên các bà nên dấn chồng các bà cùng đi với mình mỗi lúc các bà muốn cắt tóc ngắn.

Từ lúc nữ hoàng Victoria thăng hà, các « môt » mũ của nam giới ở Anh lần đầu tiên được thay đổi.

(*Daily Mirror Londres*)

CÁC TRẺ EM Ở ANH ĐAU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TIẾP ANH HOẶC EM Ở NHÀ THƯƠNG

● CÁC TRẺ EM nằm ở nhà thương Anh không được phép tiếp anh hoặc em nữa. Đó là lời tuyêns bố của bà Ridley, hội viên ban cố vấn chính phủ ở nhà thương Newcastle.

Bà Ridley có kè lại trường hợp một em bé 16 tuổi không hề biết anh hoặc em nó, vì em bé này đã nằm nhà thương từ lúc mới 2 tuổi.

Vì sau, bộ trưởng Anh cho phép ở các nhà thương được tự do tiếp đón người nhà đến thăm các con bệnh. Nhưng lệnh ấy chỉ dành cho những người bệnh đúng tuổi.

Bà Ridley kể chuyện một thiếu nữ được đến thăm người em của em nằm ở bệnh viện. Chính thiếu nữ này trước kia cũng điều dưỡng ở bệnh viện. Em thấy rằng những em vừa mới bị mổ đau đớn khóc sướt, em lo sợ, khi đưa em của em bé sấp lên phòng mò, em bé cũng trường tưng rồi đây đưa em mình cũng phải chịu sự đau đớn như thế. Quả lo nghĩ nên em mắc bệnh tinh thần.

(*Daily Sketch, Daily Mirror
News Chronicle Paris*)

NHÀ PHÁT MINH THUỐC PÉNICILLINE CUỐI VỢ

● MỘT CẶP GIÀ TRẺ vài hôm nay sẽ đi Mỹ, để làm lễ cưới. Đó là ông Fleming và bà Coutouris. Fleming, bác sĩ Anh phát minh ra thuốc Pénicilline năm nay đúng 71 tuổi. Vừa rồi, ông tuyên bố một cách rất khêu nhường :

— Bởi tôi chưa làm được việc gì to tát cả. Một ngày nào trong năm 1928, tôi cảm thấy bằng lòng với một chút là khi được nhìn qua ống thí nghiệm cái kết quả sắp thành.

Mười bảy năm sau, ông tìm ra thứ thuốc Pénicilline.

Nàng lúc ấy đã 10 cái xuân, trong lai dày hoa hẹn. Nàng yêu Fleming, không ngọt ca ngợi ông. Suốt năm năm, nàng phụ việc với Fleming. Nàng cũng thấu rõ nỗi đau khổ của chủ khi mất



Fleming phu nhơn từ trần. Amélia vẫn làm việc gần Fleming trong 2 năm nữa, rồi bà di tản Athene để điều khiển viện bệnh lý học.

Vì sau, bà trở lại Anh quốc và người ta được tin bà làm lễ cưới « chủ » cũ.

Cặp vợ chồng trở lại ở trong ngôi nhà cũ của Fleming.

(*Theo báo Samedi Soir*)

BỘN MỤC ĐỒNG CỦI NGƯỜI Ở TRONG ĐỒNG CỎ XỨ BA TÂY

● Ở XỨ BA TÂY (Brésil) thuộc về Nam Mỹ châu, người ta thường gọi những mục đồng là « gauchos ».

Một người « gauchos » chỉ là một dân thường sanh ra nơi chốn đồng áng. Người xứ Uruguay và Argentine gọi họ là « campo ». Tên « gauchos » có nghĩa sự chăn nuôi và săn sóc loài súc vật, như bò, trâu, dê, ngựa... Đặc tính của bọn « gauchos » là cởi ngựa rất giỏi, từ bọn con nít nhỏ cho tới thanh niên, đến những người già cả.

Người « gauchos » rất cần nhu chiếc xe đạp đối với người Hà Lan, người Ðan mạch, hay là chiếc xe máy đấu đối với người Ý hiện thời vậy. Người « gauchos » ăn, uống trong lồng thiếc. Dêm đến họ nghỉ ngoài đồng cỏ và đốt lửa lên để度过 muối. Vợ con của họ sống trong một cái nhà làm bằng ván gồm có hai căn.

Đáng lúch chán súc vật ngoài đồng cỏ, bọn đồng lõng hót lên những bài du dương, thảm trầm và gày đòn cầm nữa.

Quê hương của bọn này là những đồng cỏ rộng lớn đến 2.500 cây số. Các xứ Ba Tây (Brésil), Uruguay và A căn định (Argentina) có nhiều đồng cỏ 1.800 cây số bề dài và 400 cây số bề ngang.

Ở đây người ta còn trồng nhiều thứ cây khác, như đậu, khoai tây ruộng lúa, vườn cam quýt, v.v...

Hồi năm 1.940, số bò ở xứ Ba Tây là 35 triệu

Tư tưởng lạ

Từ Adam đến giờ, lúc nào người đàn ông cũng tới trước ở một chỗ hẹn.

G. B. SHAW

Ông chủ là người lúc nào cũng có mặt ở sở khi mình đi trễ và không đến khi mình tới đúng giờ.

(*Revue de la Pensée française, New York*)

ĐỊNH NGHĨA HÔN NHÂN:

Sáu tháng trước chàng nói, nàng nghe. Sáu tháng sau, nàng nói, chàng nghe.

Mười năm sau, cả hai đồng nói một lượt để cho hàng xóm nghe.

(*Revue de la Pensée française, New York*)

Chánh trị là nghệ thuật nhận tiền của kẻ giàu và sự tân thành của người nghèo, dưới lý lẽ bảo vệ hạng này chống lại hạng kia.

(*Cleveland Plain Dealer*)

Cá là một con vật rất mau lớn giữa khi nó bị bắt đến lúc anh thịt câu tă hình dạng nó cho các bạn của anh ta nghe.

(*Christian Herald*)

Trong mọi trường hợp, sao dù anh cũng phải lấy vợ. Nếu anh gặp một người vợ hiền, anh sẽ được hạnh phúc. Bằng anh trúng một bà vợ dù, anh sẽ trở thành một nhà hiền triết. Cái nào cũng có lợi tất cả.

(*Socrate*)

Trong một quốc gia tự do, những tiếng phiền trách nhiều hơn những sự khốn khổ; trong một quốc gia chuyên chế, những tiếng phiền trách thì ít nhưng những sự khốn khổ thật nhiều.

(*Carnot*)

còn, tới năm 1.946, con số ấy lên tới 50 triệu. Số ngựa từ 4.500.000 con (1.940) lên tới 7 triệu con (1.948) và số trâu từ 9 triệu (1.940) lên tới 13 triệu (1.948). Đồng cỏ ở bên nước Uruguay có nhiều trại nuôi nhỏ, đôi che dày, ngăn gió ở ngoài biển thời vào. Trái lại, đồng cỏ ở bên nước A căn định (Argentina) rất bằng phẳng như mặt biển, và có thể trồng thủy hàng trăm cây số đường dài.

NÚI LÚA THỦNG DÀY, 2 TRIỆU DÂN NAM ĐƯỜNG BỊ HẤM DỘA

● NẾU KHÔNG CÓ những cách ngăn ngừa trước trong một thời hạn rất ngắn thì một phản lóe đảo Jaya sẽ biến thành một bãi tha ma ngập đầy chất phún thạch.

Núi lửa Merapi, cao 3000 thước sáp thử độ sâu dọa dời sóng của 2 triệu dân Nam Dương.

Không kèo nhường dân Nam Dương 5 quanh ngọn núi bị thiệt hại nhưng sự tàn phá còn lan ra các vùng ở xa nữa. Ngọn núi Merapi trong lúch phun lửa thường tỏa ra một đám mây cực kỳ nóng.

Năm 1930-1931, chính những đám mây đó đã tỏa ra một sức nóng làm cho phổi của con người bị nổ tung.

Hiện đã thấy những chất nấu chảy xuất hiện ở suối núi phía bắc. Trong 167 núi lửa ở Nam Dương có ba ngọn luôn phun lửa. Hiện nay có thêm 7 ngọn nữa sắp thử dậy. Dân ở đảo Sangeang đã tan cư. Đảo Lombok đã hoàn toàn ngập tro lửa.

(*New York Times*)

Góp ý kiến với ông Hồ hữu Tường về định nghĩa

KHIÊU DÂM

« ...phần lớn những tác phẩm hiện tại không phải là gương thần và những người soi nó phần lớn chỉ có độc nhất một chất là: chất dâm. » HỒ HÂN SƠN

KHIÊU DÂM NHƯNG KHÔNG PHÁT DÂM :

MẶC dù những sản phẩm thuộc loại này đã dựa vào nguyên liệu, phuơng tiện có tính cách khiêu dâm dàn chứng cho lập luận của một nhà văn già: « Văn khiêu dâm không phải do sự đề cập đến các bộ phận sinh lý của ái tình hay sự miêu tả ái tình mà là do sự công dụng khiêu dâm của đoạn văn ấy. »

Tác giả đưa bài « Trai thè môi » của con gái ông phủ Vĩnh Trường để dẫn chứng cho lập luận của một nhà văn già: « Văn khiêu dâm không phải do sự đề cập đến các bộ phận sinh lý của ái tình hay sự miêu tả ái tình mà là do sự công dụng khiêu dâm của đoạn văn ấy. »

Tác giả tỏ sự nghi ngờ định nghĩa trên bằng sự dẫn chứng cuốn « Người tình của bà Chetterley », của Lawrence để đi tới một kết luận: định nghĩa danh từ khiêu dâm là việc rất khó, vẫn chung hay chỉ là một tấm gương thần, nếu ta chưa dày chất gi, soi tấm gương thần ấy thì thấy chất đó hiện ra sôi sùng sục.

Đọc xong bài trên tôi hiểu là ông Hồ hữu Tường đã phủ nhận giá trị hoạt động của hội « Chống sản phẩm khiêu dâm và ý kiến của ông, nắm chìm sau bài đó nếu tôi không lầm thì là: « Cứ đề mặc ty nhiên, tùy người thường đó hiện ra sôi sùng sục. »

Sóng tình duòng đã xiêu xiêu
Xem trong áu yếm có chiều lâ loi
Nhưng ông đã tìm cách niền bó nó
lại trong khuôn khô.

Ra tuồng trên bờ trong dâu

Thì con người ấy, ai cần làm chi

Với một nghệ thuật cao, khi đọc :

Chơi cho liều chán hoa chê

Thua bà Bá-tước

Một anh tài xế tắc xi ở Bogota, Colombia trong một cuộc cãi vã với một khách hàng, gọi bà ta là « bà cái Hòa lan. » Khách, một bà bá tước người Áo, cho đây là một nhục mạ nên đi thưa. Anh tài xế bị phạt vạ. Va hỏi quan tòa :

Tôi bằng lòng trả nhưng tôi muốn nói với bà này một câu.

Không được. Nếu anh cái tôi sẽ tăng tiền phạt lên gấp hai,

— Phuc. Nhưng ngài có cho phép tôi gọi « bà bá tước » mỗi con bò cái Hòa lan nào tôi sẽ gấp chăng ?

Tôi không thấy có hại gì cả.

Lúc đó, anh tài xế mới quay lại phia nguyên cáo và lè phép cùi dẫu :

— Thôi, tôi chào... « bà bá tước » !

(*Dominical*, Bogota, Colombia)

Cho lắc lắc đá cho mè mè đòn
Với khung cảnh của câu thơ, ta thấy
chán ngán, và ta ghê tởm chứ không
Làm đậm khi đọc :

Vành ngoài bảy chữ, vành trong
tám ngón.

KHIÊU DÂM NHƯNG PHẦN TẢN
CHẤT DÂM

VỚI loại này người ta thấy tác phẩm đã dùng « chất dâm » làm nền tảng nhưng với một kỹ thuật khéo léo, tác giả đã làm cho « chất dâm » được nghệ thuật hóa nghĩa là làm cho người xem không có ý nghĩ dâm, hoặc chỉ khi người xem chưa hiểu « chất dâm » thì mới có ý nghĩ dâm được. Ví dụ ta đọc bài « Trai thè môi »

Ấp hở hĩnh, ẩy đê đê ra
Bồ trống thay đỗ, ngâm nga tức khắc :

Phong tiền, lạn mạn, hoa sinh sắc
Thủy điện, vi mang, bạng đỡ thần

Người đọc sẽ buồn cười cho thầy

Đỗ, sẽ khâm phục tài chổng chẽ và tài

chơi chữ của con gái ông phủ Vĩnh

trường. Ngần ấy ý tưởng đã làm cho « chất dâm » bị phản tán và người đọc không có ý nghĩ dâm nữa. Hoặc

giữ, khi đọc thơ của Hồ Xuân Hương, hay tác phẩm « Người tình của bà Chetterley » của Lawrence chỉ người dâm mới có ý nghĩ dâm nhưng chất

dâm ở đây cũng bị phản tán và sự

cảm tình và lòng khâm phục của ông, đối với tài ba của tác giả. Ví dụ bài

thơ « Ngầu hùng » của một chiến

tướng sau này :

Nửa đêm giờ tí trống sang ba
Vác súng vào thành đốc túy ra

Một tướng đưa vào nơi hiểm hóc
Hai quân đứng trui bối giang hà

Quân ta đánh tan cùng quân nó
Nước nọ giao hòa với nước ta

Đánh được trận rồi lau khi giải
Trò về phủ khổ, xếp can qua.

Người ta có thể hiểu là một cuộc

chiến đấu hoặc là gì gi. nhưng chất

dâm vẫn không phát ra được. Khiêu

dâm để phát dâm : Trái lại với hai loại

loại này khiêu dâm để phát hiện

chất dâm trong hành động. Những sản

phẩm loại này dùng chất dâm làm

nguyên liệu và lấy sự phát dâm làm

mục đích, chúng thường thường nghèo

nàn về ý tưởng, vụn về kỹ thuật. Ở

đây « chất dâm », được cõi động lại để

biến hóa thành thực tế, phát hiện

nguyên vẹn chất dâm, người đọc hoan

nhên ngoài nó nữa.

Nếu tôi không lầm, thì hiện nay hội

« chống sản phẩm khiêu dâm » đang

nhầm việc bài trừ loại thứ ba.

Với ý kiến ông Hồ hữu Tường thì

vẫn cù trong hay, phải là tấm gương

(xem tiếp trang 36)



BẮT MUỖI

bằng máy vô tuyến điện

NẾU những cuộc thí nghiệm của Bác sĩ Morton C. Kalm, Trưởng ban Kỹ sinh vật học tại Y khoa Đại học đường Cornell ở New York được áp dụng một cách thiết thực thì các máy vô tuyến thu thanh của tư gia có thể trở nên một thứ khí giới mãnh liệt để trừ nạn muỗi.

Bác sĩ đã tận tụy làm việc trong mấy năm trời để phát triển những phương pháp khoa học để diệt trừ loài muỗi; nhờ dùng máy vô tuyến thu thanh, bác sĩ đã khám phá rằng loài muỗi còn phát ra nhiều thanh âm khác, ngoài tiếng đập cánh mà ta thường nghe. Hơn nữa, bác sĩ còn khám phá rằng tiếng kêu của con muỗi đặc khác hẳn tiếng kêu của muỗi cái và tiếng kêu gọi của muỗi cái có thể lôi cuốn con muỗi đặc ở trong một khoảng trống rộng rãi.

Cuộc nghiên cứu về cách muỗi bay đã cho biết phương pháp độc nhất để diệt trừ muỗi. Nhà bác học nói rõ rằng muỗi đặc luôn luôn bay gần muỗi cái. Vì cho đây là sự ngẫu nhiên nên bác sĩ mới đặt những chuồng có đựng muỗi cái xa muỗi đặc. Chiến lược ấy hoàn toàn mỹ mãn; muỗi đặc tiếp tục kéo từng đàn đến chỗ muỗi cái.

Để khám phá cho rõ ràng hiện tượng ấy, ông quan sát loài muỗi bằng phương pháp giải phẫu và tìm thấy rằng bộ râu của con đặc rất rướm rà, mà râu của muỗi cái thì thưa thớt. Nhận sự nhận xét khoa học đó, ông kết luận rằng có thể xem bộ râu rướm rà của muỗi đặc như một máy thu thanh để thu nhập tiếng kêu của muỗi cái.

Vấn đề phải giải quyết là xem thử loài muỗi côn phát ra nhiều tiếng khác ngoài tiếng đập cánh không. Để khám phá điều này, bác sĩ Kalm đặt một máy thu thanh trong một căn phòng thật kín, không để lọt một tiếng động nào ra ngoài và chừa nhiều muỗi, rồi nghe những tiếng động trong phòng do máy phóng thanh đưa ra.

Bác sĩ thi nghiệm nhiều lần nữa, song chỉ nhốt một con muỗi cái trong căn phòng kín nói trên. Một bộ máy thu thanh được để gần đấy để thu tiếng kêu của con muỗi ấy. Tức thì Bác sĩ Kalm lập nên lý thuyết của ông. Ông mở một cái hộp có đựng muỗi đặc trong phòng thi nghiệm. Ban đầu chúng bay tung tung; song khi chúng bay được tiếng

kêu phát xuất từ máy thu thanh ấy thì chúng bay về phía máy phóng thanh. Nhiều cuộc nghiên cứu khác lại cấp cho ta nhiều nhận xét lý thuyết hơn. Tiếng kêu nhỏ nhất của muỗi cái lại có nhiều hiệu quả để lôi cuốn muỗi đặc hơn. Vì vậy, khi phát thanh ra thì tiếng kêu của muỗi đặc không thể lôi cuốn muỗi cái được.

Bác sĩ Kalm nhận thấy rằng điều này có thể giải thích một phần nào vấn đề kiểm soát loại muỗi một cách thiết thực từ khi đó trở đi nếu tất cả những con muỗi đặc ở một khoảng đất nào đó bị giết hết, thì muỗi cái ít có may mắn để sanh ra những thứ trứng có thể sản xuất muỗi được.

Bác sĩ còn khám phá điều lạ khác là: nhiều thứ muỗi khác nhau lại có nhiều tiếng kêu khác nhau, vì vậy mà phải thâu vào nhiều thứ tiếng kêu của muỗi cái khác nhau.

* Tiếng kêu ánh ái * của loài muỗi như thế nào? Nếu đem phóng lớn lên, thì * tiếng ánh ái * của loài muỗi nghe như * một tiếng động kinh khủng *, giống như tiếng kêu của một cái cưa khổng lồ khi cưa một tấm gỗ cứng, hòa với tiếng kêu của trăm ngàn ốc hụ. Khoa học vô tuyến có thể làm cho lỗ tai người không nghe thấy tiếng muỗi kêu, điều này r้าย tai hại cho muỗi.

Bác sĩ Kalm đã phóng tiếng muỗi kêu lớn hơn lên triệu lần và đem phát thanh ra trong một cái hồ ở Cuba một hồ đầy đầy muỗi sốt rét rừng. Kết quả rất mỹ mãn. Nhiều con muỗi đặc gần đấy trong vòng 1 dặm đều bị điện giật chết. Bộ máy ấy gồm có một máy phóng thanh rất lớn ở phía ngoài, một máy thu thanh tự động, và một máy điện mà điện lực là 10.000 volts nằm phía đằng sau cửa bộ máy.

Nhờ những kết quả hiện tại khuyến khích, bác sĩ Kalm nhận thấy có thể phát triển những dụng cụ và những phương pháp dùng trong các tư gia ấy. Ông cũng hy vọng rằng bất kỳ một máy vô tuyến điện của tư gia nào cũng có thể ghép với một máy điện và một máy phóng thanh chỉ súc mạnh để giết những chàng muỗi si tình, mà không hại đến người công tác trong chương trình phát thanh. Như vậy máy vô tuyến của tư gia vừa có thể là một nguồn giải trí, đồng thời cũng là một máy để kiềm soát loài muỗi.

Y HỌC

CAMI THAO chữa bệnh ung thư

CÂY cam thảo (régissoe) được người Á châu, nhất là người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Việt Nam biết nhiều hơn hết. Trong các tiệm thuốc Bắc, người ta xắt cam thảo thành miếng mỏng, nhồi, bỏ vào nồi, chưng trước cửa tiệm. Người ta dùng cam thảo để chữa bệnh nhiệt ở trong mình: người ta ngâm cam thảo để cho bót khan tiếng, thông cuống họng.

Trong mấy năm sau đây, người Á châu đã biết dùng cam thảo để chế nhiều thứ thuốc và kẹo cho người lớn và trẻ con dùng.

Nhiều bác sĩ đã thử dùng cam thảo để chữa bệnh ung thư bao tử. Kết quả thành công khá mỹ mãn. Nhiều người bệnh đã ăn lại được: máu da của họ đỏ trở lại. Họ thích sống và vui vẻ hơn lú trước. Bác sĩ rời kiêng và thấy bao tử của người bệnh đã liền tròn và mịn ung thư đã biến mất. Thật là một sự lạ lùng ai ngờ được. Những cây keo ngọt trong cơ chất hồi hương (anis), chất sát và nước cam thảo cho con nít ăn rất tốt.

Người ta dùng cam thảo để làm thuốc ho, thuốc ngâm cho thơm miệng (cachou). Người già dùng cam thảo thấy hời mệt và khỏe nhiều.

Bác sĩ đã bắt đầu dùng nước cam thảo nguyên chất để chữa bệnh ung thư nói trên có nhiều người đã khỏi bệnh.

Cách đây bảy năm (1946), bác sĩ Revers đã cho in trong báo chí y học bên nước Hòa Lan một bài trường thuật về chuyên này. Theo lời của ông thuật lại, dùng cam thảo để chữa bệnh ung thư đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nhiều người bệnh được chữa khỏi. Lúc đó, it có người chịu tin lời của bác sĩ Revers.

Ông đã dùng cam thảo để chữa bệnh sưng nở mặt, tay, chân, hơi thở mệt nhọc và chứng nhức đầu thông (migraine).

Các giáo sư E. Schulze và R. Franke dạy tại trường y khoa ở Giessen (nước Đức) đã nghiên cứu kỹ lưỡng các phương pháp nói trên. Họ đã lôi 50 gрам chất cam thảo trong một ly nước lạnh. Mỗi giờ, người bệnh uống một muỗng nhỏ. Ba, bốn tháng sau, có lối 24 người đau ưng thư bao tử đã khỏi bệnh. Rồi kiêng họ thấy da trên bao tử đã liền lại.

Có nhiều người bệnh mắc chứng dài lâu, bị sưng nở mặt và hai ống chen. Mạch của họ rất yếu.

Vậy nên bức chất muỗi trong đồ ăn của người bệnh để giảm bớt áp động mạch và giúp cho bệnh nhân đi tiểu được.

Chất cam thảo còn dùng để làm thuốc chữa các vết thương tích. Người Trung hoa đã biết dùng chất này trước tây lịch. Họ xem cam thảo như là một vị thuốc chữa bách bệnh.

Các bác sĩ Âu Mỹ đã thử cài lặp phản tử chánh ở trong cam thảo: Thị nghiệm, họ thấy trong nước cam thảo có một chất hóa học giống như hai chất thuốc "cortisone" và A. C. T. H.

Nhiều tiệm bào chế ở nước Hòa Lan bán thuốc viên trong đó có chất nước cam thảo. Thuốc viên dùng hiệu nghiệm hơn là thuốc nước. Bên Đức, người ta đã cho bệnh nhân uống thuốc viên nói trên. Nhờ đó người bệnh khỏi phải mất công đến nhà thương cho bác sĩ chữa. Họ vẫn đi làm việc như thường và được phép tự do ăn uống, cách trị liệu nói trên để lại nhiều kết quả tốt đẹp.

(Constellation)

ĐỜI MỚI số 57

SÁCH VÀ NGƯỜI

LỜI tựa giới thiệu khá dài cuốn tiểu thuyết *Nhin Xuống* (1) của Sao mai * là một sáng tác thuộc « trướng » Tả Chân mới (*nouveau réalisme* khác hẳn *tả chán cũ*) có mang một nhân bản (humanisme) mới, và có nhiều tính chất « người » (humain) (2).

Trước khi nói đến cuốn tiểu thuyết dài tựa cho là thuộc loại Tả Chân Mới, trưởng chúng ta nên hiểu văn nghệ Tả Chân Mới như thế nào.

Nhà văn Alexis Tolstoï định nghĩa rằng văn nghệ sĩ « tả chán mới là kẻ thừa hưởng một nền văn minh vĩ đại, một kẻ thừa hưởng thông minh thấy rõ mục đích mới của mình. Từ những hình ảnh thực tế, nhà văn nghệ phá vỡ đi để diễn tả câu chuyện mới của con người mới, trong xã hội mới.

Nhà thơ kiêm tiểu thuyết gia Pháp Aragon nói: « Tả chán mới đòi hỏi nhà văn nghệ phải hiểu rõ thực tế để biến đổi thực tế. »

Thực tế chúng ta đang sống không phải chỉ là thực tế của hôm nay, mà là thực tế của ngày mai. Và tác phẩm của tiểu thuyết gia là công việc của một phương pháp nhận định thực tế một cách khoa học.

Gần chúng ta hơn thi sĩ Nguyễn Đình Thi tìm nghĩa tả chán mới, cho rằng « hiện thực mới là tim thè hiện cách sống mới đang xây dựng thực trong đời. Văn nghệ hiện thực mới tìm xây dựng con người mới nói chung. »

Động lực thúc đẩy họ hành động cũng là những động lực lớn của xã hội. Những nhân vật đưa ra đều diễn hình, tiêu biểu cho những khuynh hướng tầng lớp mà họ lệ thuộc.

Sở dĩ chúng ta thấy rằng hiện thực mới trong tiểu thuyết, là sự vương tới một mục đích nhất định, hơn nữa, là tìm kiếm một nền tảng vật chất mới đặt dưới ý thức của một xã hội tự do. Văn phái lãng mạn đưa con người ra ngoài hoàn cảnh vật chất, bắt nhân vật chiến đấu với sự trùu tượng, còn văn phái tự nhiên thì diễn tả bê ngoài của hoàn cảnh vật chất nói chung, không đi sâu vào lề biển dịch bên trong của sự vật.

Tả chán mới thi thấu suốt bên trong thế giới thân mật của con người liên hệ đến hoàn cảnh xã hội, như cây bắt rễ vào đất nuôi sống mình.

Con người không phải là một thứ cài lặp trong xã hội, vì sau mỗi người đều có cả một tầng lớp liên quan chặt chẽ. Tất cả mọi hành vi của nhân vật đều do những lòn sóng lớn của thời đại quyết định. Cho nên nhà văn nghệ hiện thực tự do ăn uống, cách trị liệu nói trên để lại nhiều kết quả tốt đẹp.

(1) Thành Long Hà Nội xuất bản 1953.

(2) Trích nguyên văn.



Phụ bản « Nhìn xuống » của họa sĩ Nguyễn Tiến Chung

NHÌN XUỐNG

Tâm trạng một thanh niên muốn thoát ly

của HOÀNG THU BỘNG

nhiều cảnh mục nát ở xóm nhà giàu cùng cuộc đời tàn nhẫn trước mắt làm cho Mạnh tinh ngợp rằng không thể « quên tất cả xít hối đi để chỉ sống cho mình thôi » và tình yêu của người dân bà không quyết định hết thảy.

Thế rồi Mạnh quyết thoát ra khỏi hoàn cảnh đã làm chim ngập đói sống của anh. Xây vòng quanh nhân vật chính là Mạnh, có thêm lối trên mười nhân vật: nhà buôn thủ đoạn cùng gia đình: người em trai phát tú, cậu em sinh viên ăn chơi hiếp cả cháu gái, cô con gái mờ mộng có cảm tình với Mạnh, vị linh mục, anh phu xe, con chó tay. Bên gia đình Mạnh thì có người vợ hai cò đầu, người vợ cũ nhà quê ông anh vợ làm linh bụi ti dăng, hai bà mẹ vợ, ông bố vợ.

Những nhân vật này, mỗi người một cảnh sống, tác giả cố làm cho họ thành « diễn hình », từng cá nhân đại biểu cho một tầng lớp. Nhưng người tinh mắt không khỏi nhận thấy lầm lũi sự gò ép thành ra nguyệt ngáp, và nhân vật dễ thành giả tạo.

Sự việc, động tác, tác giả xếp đặt cẩn thận, trộn lẫn với nhau một cách ý thức, nhưng dường lối chính đối khi đã chìm mất sau chi tiết. Không khí ngọt ngat của một kẽ sống trong ảo tưởng tuyệt đối sa

nghèo túng. Cảnh gia đình bẩn ốm đau, vất vả giữa cái không khí nặng nề của hoàn cảnh dang sống, khiến « tâm hồn Mạnh bị khủng hoảng, dẻ xúc động, lúc nào cũng nghĩ đến thực tế, biết rằng không sống có khoa học, cho thiết thực thì sẽ chết, nhưng rồi bao giờ anh cũng lại quên ngay cái nguyên tắc ấy ». Và có lúc Mạnh đã tự phân tích: Sở dĩ tâm hồn anh bệnh tật, không bình thường như vậy có lẽ do những ảnh hưởng tai hại của một hệ thống tư tưởng nào đó đã thâm nhập vào óc anh, vào mạch máu anh từ bao nhiêu năm rồi ».

Sống giữa một hoàn cảnh chật hẹp, ngang trái, bất công, cuộc đời Mạnh quanh quẩn bên những tình cảm cá nhân, lúng túng trong cái không khí vật chất và tinh thần ngập dần con người anh xuống, mà không có một phản ứng gì cương quyết để thoát ra khỏi vũng lầy. Mặc dầu Mạnh thỉnh thoảng lại tỏ ra là một « người hùng », cái lối anh hùng cá nhân trong tình cảm có vẻ « rom » theo kiểu Lê-v-Trương.

Phần thứ hai, Mạnh theo cô vợ hai đến ở nhà nhau một tay con buôn trộc phú quen biết mà vợ anh làm công. Vợ anh ngoại tình với chủ nhà, vợ cả anh ở nhà quê chết, và bao

đoà dàn giữa một hoàn cảnh đầy máu thuẫn và tội lỗi, những động lực lớn, các lý do vật chất thúc đẩy Mạnh thoát ly, không thấy tác giả trình bày được rõ ràng. Và sự ra đi của Mạnh một phần lớn là do chủ quan của tác giả hơn là do sự kiện khách quan của xã hội thúc đẩy.

Ngay trong bức thư quyết định thoát ly, tâm trạng của Mạnh cũng vẫn còn lúng túng, mặc dầu anh đã viết : « Bây giờ tôi khác trước nhiều rồi, tình cảm tôi không thu hẹp vào một ai nữa » và « người lý tưởng của tôi không còn là một người đàn bà nữa ».

Người đọc còn tự hỏi một cá nhân như Mạnh sẽ làm những gì đây?

Có lẽ sáng tác trong một hoàn cảnh không được dễ dàng nên ngòi bút của tác giả không được phong túng chăng?

**

Odù chúng ta đã nói đến nghĩa hiện thực xã hội. Trong *Nhin xuống*, chúng ta mới chỉ thấy ông Sao Mai đang cố gắng vương vãi dối thoi, chứ vẫn còn nặng màu sắc của văn phái tự nhiên. Cái nhìn của ông, dù nhìn xuống với một lòng thương người chân thành, chưa phải là của một con mắt mới cần thiết cho thử tả chân mới.

Nhưng không ai có thể phủ nhận rằng tác giả đã có một kỹ thuật viết tiêu thuyết dài, sức sáng tạo dồi dào và ý thức trong sáng tác.

Giữa những tiêu thuyết xuất bản ở đó thành hiện thời, *Nhin xuống* là một tác phẩm tiến bộ hứa hẹn nhiều về tác giả sau này.

H. T. B.



Churchill hóm hình

Nữ văn sĩ Anh Gertrude Atherton quen biết ông Churchill hồi Thủ tướng Anh còn là một ông nghị viên trẻ tuổi. Nhưng bà không phục nhân cách và sự hoạt động của Churchill. Một hôm gặp Churchill trong một buổi họp, bà nói với ông :

— Vậy, bác Winston à, ở bác có hai thứ làm cho tôi không thích : chánh trị của bác với bộ râu mèo.

Churchill nhả nhặt đáp :

— Xin bà bạn đừng lo, bà sẽ không phải tiếp xúc với cả hai thứ ấy đâu !



ĐỌC THƠ BẠN

CHÚNG ta đã đọc bài thơ tự do « Cây lúa súc người » của H. Trung Thông ở mục này tuần trước.

Khi thơ mạnh, hình ảnh linh động, chót lõa của một tâm hồn ngập nắng trời hạn hán :

... Nắng về hút nước đồng xanh
Cây lúa hiền lành thôi hết yên vui
... Nắng thiêu, thiêu cát tẩm lòng
Người trông sức lúa, lúa trông sức

người.
Phải là một người đã sống thật, chia sẻ những lo lắng, đợi chờ, tranh đấu với thiên nhiên của người nông dân, mới cảm thấy thâm thúy được lấp lỏng thiết tha giữa con người đồng ruộng với cây lúa, nguồn sống dân nghèo.

Còn một chút hơi
Lúa còn gồng gượng,
Chờ ngày nước xuống
Cho lòng áo tươi
Còn nước đói no
Thì người cứ tắt
Cho lòng lúm mát
Cho máu áo tươi.

Lời bình bít, ý thông thường, nhưng sự rung động của thơ vẫn dồi dào, với sức mạnh của một con người đã sống với đất sét nắng tóc.

Hôm nay lúa được sức người
Xanh tươi nếp áo, vui đời lúa thơm
Người đi trên sóng lúa êm
Vui mùa lúa đẹp mà quên nắng vàng

TRONG số nhiều bài thơ tự do nói về lúa, bạn Trung Thông rất chân thành vì bạn đã sống.

Một bạn khác, Huỳnh Hưng, tả mối tình lúa trong bài « Tát nước », có những câu :

... Đất nè nhăn mặt khóc,
Nắng nhuộm vàng mènh mông.
Vàng ơi ! vàng giết người !
Nắng ơi ! nắng cướp công !
... Hò khanh, khoan hời, khoan hò.
Nhịp hàng gầu đồ, tay co nhịp hàng.

Nước reo, nước nhảy, chập chờn
Nước rúc nước mò gốc lúa nước ôm...
Lúa mừng như đói gấp cơn...

Lời thơ chưa được chín, nhưng hình ảnh sống, « lúa người cùng cảm thông »,

ĐẠI MẠCH

tác giả đã nói lên được một nỗi niềm thành thật.

NGUỒN cảm hứng của nhà thơ ngày nay theo với thời đại mà biến đổi..

Ngày xưa người ta tiếc thương lá rụng trăng tàn, một bóng dáng của người đẹp đì qua... Bây giờ đổi tượng của nhà thơ đã khác nhiều.

Nghe cu gáy nhớ hàng tre
Nghe trâu nghe ngọ mến quê mến đồng

Nghe từ và thời bao sô
Thương người chiến sĩ giữ đồng giữ quê
Chiều chiều nhìn búp măng tre
Nhìn bông lúa trồ thêm yêu quê nhà

Tinh đồng quê của bạn Kiên Giang, hiền hòa và lành mạnh, cũng như anh dân quê giữ lòn mà bạn ca ngợi :

... Anh giữ lòn, giữ vòi, giữ đất,
Giữ người yêu, cô bác, bà con.

Giữ cho hột gạo đéo thơm,
Cho giao lóng mía, cho thon cù mì,

Giữ từng thanh sét, miếng chì,
Con dao, ngọn phảng không về tay aj...

Giữ cho liếp rẫy, ruộng cây
Đom bông, kết trái tót ngay vẫn sai.
Giữ cho tiếng hát, nụ cười,
Nở hoa trên khắp môi người ấm no

Lời nôm na, chát phác nhưng không kém vé nén thơ, và ngâm ngầm một sức sống mạnh.

Cánh đẹp của thôn quê, ngày xưa thì « Sáng trăng chiếu trại hai hàng,
Bên anh đọc sách bên nàng quay tờ ».

Song « buồi thịnh trị bảy giờ đã hết », và dưới mắt nhà thơ mới, cánh sống thực tế hơn :

Quê nhà cùng một ánh trăng,
Bên anh dập lúa, bên nàng giũ rơm.

Bạn Kiên Giang, trong tập thơ « Luống cây mới » trích gởi cho *Đời Mới*, với dòng thơ hiền dịu, mộc mạc nhưng cảm động, thâm đượm màu sắc ca dao miền Nam Việt :

Nhà em khuất dưới cỏ thôn,
Cỏ dàn cỏ trăng, cỏ cồn cây xanh.

Nhà em vách đất phên tranh,
Tuy nghèo, em vẫn chờ anh trở về...

Tình ruộng lúa, đất quê, luồng cày, con sông... của các bạn thơ còn nhiều.

ĐẠI MẠCH

TRONG các số báo vừa rồi, ông Bình Nguyên Lộc và ông Nguyễn Văn Em đã nói về ca dao Nam Việt và cao hò. Một điều không ai có thể phủ nhận được là chúng ta có một kho tàng văn chương binh dân và cũng phong phú. Đến ngày nay, tuy chưa có một quyền sách nào khả dĩ thu thập được hết cái phần tinh hoa trong văn chương binh dân, nhưng nó đã thâm nhập hẳn vào dại chúng nhờ sự truyền tụng từ đời này sang đời khác, mặc dù có tam sao thất bát, sai lạc ít nhiều. Ca hát, cao hò ngày nay còn được mọi người ham mê, đã sinh trưởng ngay trong cái kho tàng qui giá ấy.

Hôm nay, tôi xin góp thêm một vài ý kiến về hình thức và âm vận, trong đó có đôi điểm tôi nghĩ khác ông Bình Nguyên Lộc và ông Nguyễn Văn Em. Trước tiên, trường cùng cần nên định nghĩa và tìm xem nguyên nhân từ đâu phát sinh ra ca dao.

Vậy ca dao là gì ?

Ca là hát, dão là cao hát không có chuông khúc. Theo định nghĩa chung, ca dao là những câu hát ngắn nhất không hạn định, đã phổ cập trong dân chúng. Người ta còn gọi là phong dao vì ca dao phổ biến tình cảm, phong tục trong đời sống nhân dân (phong là phong tục) và đồng dao, là câu trê con thuyền hát (1).

Ca dao từ đâu mà có ?

Bấy giờ nếu bao tím bao tím tác giả của những câu ca dao thì không thể nào tìm được. Có lẽ trước tiên, một đối người nói cao sinh tình, muốn diễn đạt những điều cảm nghĩ của mình, đặt ra cao hát, rồi vì lời hay ý đẹp, nhất là thích hợp với tâm trạng của một số đông người, được truyền tụng mãi về sau. Dần dần, cao hát đó không còn giữ đúng nguyên tắc nữa, theo thời gian, tùy tình cảm của mọi người, được sửa đổi đi đổi lại (tuy vậy cũng phải là tất cả). Cho nên tác giả của nó có thể nói là nhau dân đại chúng.

Hình thức

Về hình thức trong ca dao, phép đặt câu được tự do, không gò bó, không bắt buộc phải theo những niêm luật đánh cho thơ. Số chữ trong câu, số câu trong bài không hạn chế, tùy theo cảnh, theo tình mà chọn hình thức diễn đạt. Vì thế ca dao có rất nhiều thể và dài ngắn khác nhau. Có bài toàn những câu bốn chữ, hoặc theo thể lục bát, lục bát biến thể, hoặc gồm cả những câu bốn chữ lẫn lục bát, song thất lục bát... Vì thế, ca dao của ta có một màu sắc riêng biệt, thuần túy Việt Nam và phản ánh rất đúng tâm tình của đại chúng nhân dân trong mọi hoàn cảnh xã hội.

THỀ BỐN CHỦ CHUNG VỚI LỤC BÁT VÀ SONG THẤT :

Quả cam nho nhỏ

Cái vỗ vân vân

Nay anh học gần,

Mai anh học xa.

Anh lấy em từ thuở mười ba,

Bên năm mươi tám, em đã năm con.

Ra đường thiếp hays cồn son,

Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng.

Ông Bình Nguyên Lộc có nêu ra câu :

« Gió đưa trăng thì trăng đưa gió,

« Con trăng nó lặn rồi, gió biết đưa ai ».

Và bao dò có lẽ vì ánh hường của đất mới, sau thời nam tiến oanh liệt, câu này không còn giữ hình thức lục bát cổ hữu nữa, mà đã được sửa đổi theo hình thức mới. Theo tôi, thi đó không phải là hình thức mới, chính là một hình thức đã có từ lâu rồi, tên là song thất biến thể. Như đã nói ở trên, câu ca dao không những chỉ chỉ chử là nhiều, nó có thể mười, mươi hai chử, không nhất định. Vì dù như câu lục bát này sau khi đã biến thể :

Nước trong xanh lơ lửng con cá

vàng (8 chữ).

Cây ngô cành bích, côn chim phượng

hoàng nổ đậu cao (11 chữ).

(1) Thi dù về đồng dao :

Ông già giang ông giang,

Cò bâu cò lận,

Cò nòi còm nèp,

Xuồng chơi với tôi.

Cò ván còm xôi,

Cò nèp hành chung v.v...

ĐẠI MẠCH



HÌNH THỨC và ÂM VẬN TRONG CA DAO

Đó đó, tôi cũng không đồng ý với ông Nguyễn Văn Em khi ông bảo : « số di có cuộc sống đổi thay ca dao lục bát ra các loại câu hò là do sự đe dọa của người Nam và sự can hệ của văn đề phong thô (Đời Mới số 51, trang 14). Những câu ông nêu ra làm ví dụ đều là những câu lục bát hoặc song thất biến thể chứ không có thể song bát, hay thất bát như ông đã nói.

ÂM VẬN

Về âm vận, trong ca dao không quen nghiêm ngặt, có câu không vận, miễn là cho có âm điệu và theo luật hòa thanh tự nhiên.

Thí dụ :

Con cá đói nằm trong cối đá
Con chim da da đậu nhánh cây da.

Đá và nhánh không có vận. Hay :

Gió đưa trăng, thì trăng đưa gió,
Trăng lặn rồi, gió biết đưa ai ? v.v...
Gió và biết không có vận.

Tuy vậy, phần nhiều ca dao có âm vận rất dồi dào phong phú.

Thí dụ :

Thương nhau như lửa mới nhen,
Như trăng mới mọc, như đèn mới khê v.v.
Trong thế bón chử, vẫn nằm ở cuối câu hay ở chữ thứ hai :

Lấy trời mưa xuống,
Lấy nước tôi uống,
Lấy ruộng tôi cày...

The lục bát có bước vận (vần đuôi) và yêu vận (vần liring). Câu lục chỉ có bước vận ở chữ thứ sáu, còn câu bát thì có yêu vận ở chữ thứ tam. Thí dụ :

Trâu rì ta bão trâu này (bước vận)
Trâu ra ngoài ruộng trâu cây (yêu vận)

với ta (bước vận)
Cây cây vốn nghiệp nông gia (bước vận)
Ta đây trâu đấy ai mà (yêu vận) quản công (bước vận)...
Có khi yêu vận còn nằm vào chữ thứ tư trong câu bát :

Số cô có mẹ có cha
Mẹ có đàn bà, cha có đàn ông.
Số cô có vợ có chồng,
Sinh con đầu lòng chẳng gai thì trai.

Do đó cho nên câu :

Mẹ ơi đừng đánh con đau,
Bé con làm đao, hát bởi mẹ coi

Mà ông Nguyễn Văn Em bảo rằng người ta hát cách đó (vần đảo không ở chữ thứ sáu) vẫn không sai âm điệu, chính là nằm vào trường hợp yêu vận ở chữ thứ tư trong câu bát.

Trong thế song thất lục bát, vẫn ở chữ cuối hay ở chữ thứ năm câu bát, còn vận trong câu lục bát thì như trên :

Bác mẹ già phor phor đầu bạc,
Con chàng còn tr匡 nước thơ ngày.

Có hay chàng ở đâu đây,
Thiếp xin mượn cánh chắp bay theo chàng.

(bạc và nước là vận thông của vận trắc)

Tóm lại, người bình dân Việt Nam rất yêu chuộng văn chương, khéo chọn lựa các hình thức của ca dao để phù hợp với tâm tình, cảm nghĩ của mình. Tình tiết thâm trầm, ý chí, âm điệu dồi dào, phong phú một màu sắc riêng biệt, ca dao Việt Nam là hình ảnh của đồng quê và tâm hồn của đại chúng. Tôi hy vọng sẽ có dịp bàn đến ý nghĩa thâm thùy của nó trong một kỳ khác.

HUYỀN VIỆM

Một thực trạng của nhà trường

Vì ĐÂU HỌC SANH NGÀY NAY KÉM LỄ ĐỘ ?

MẤY lúc sau này, trong những câu chuyện phiếm, nhơn khi bàn đến vấn đề giáo dục, mọi số đông thức giả thường hay phàn nán về sự thiếu lễ độ của các em học sinh đời này.

Sở dĩ có thái độ này vì họ có thiện ý quan tâm đến sự giáo dục thanh thiếu niên. Họ thành thật không có ác ý chỉ trích phẩn hèn chi các giáo viên mà chỉ muốn góp một vài ý với các nhà « gõ đầu trẻ » trong cuộc kiến thiết tinh thần nước Việt Nam mới. Sự kém lễ độ trong đám học sinh đời bấy giờ là một sự thật. Đề cụ thể hóa cái quan niệm trên đây, các ông thường than :

— Nào là học trò đời nay đối với thầy không kính mến, không lễ phép, thường yêu bằng học trò đời trước và đối với người lớn, không nhã nhặn...

— Nào là một khi lên lớp trên, ngoại một số ít đáng nêu gương tốt, thường thì có những thái độ đối với thầy cũ không được nhã nhặn lắm. Thậm chí mỗi khi cao hứng, chúng thường nhắc lại cho nhau nghe những chỗ yếu trong cùi chỏ, ngôn ngữ của thầy xưa để cùng cười đùa, khêu gợi lại những kỷ niệm không tốt của chúng đối với qui ông hoặc để mỉa mai, hoặc có ý trách móc.

Bởi với thầy cũ thì thế, mà đối với người ngoài, một số trẻ em học sinh đời này, có nhiều cùi chỏ đáng trách. Bằng cớ là thỉnh thoảng có một đòi bà đến trường mắng vốn thầy giáo. Mắng vốn nào là trò A đi xe ép mẩy cõi con bà, nào là trò B cản đường đón ngô cháu bà. Một đòi khi qui ông đến mắng vốn thầy nào là trò X. đã khêu khích qui ông bằng những cùi chỏ lồng, lời ăn nói thô lỗ, trong những khi tiếp xúc với các ông.

Những triệu chứng của sự kém sút về mặt lễ giáo, nguyên do ở đâu ra? Đặt vấn đề các trường tư thực một bên, tôi xin cũng qui vị độc giả đúng trong phạm vi các em học sinh các cấp tiểu học và cao tiểu các trường công. Để giải thích những lý do gây ra sự thối hóa này đây là những lý do theo mấy điều nhận xét của tôi, nhận xét căn cứ vào :

- a) Thời cuộc.
- b) Kỹ thuật.
- c) Cá nhơn giáo viên.

Sau cuộc đảo chính, cha mẹ học sinh mà một số đông đã mục kích, những cuộc tàn sát vì chiến tranh, phải tản cư sống tạm bợ trên những chiếc ghe thuyền ở các bến chợ. Một số khác vì sanh kẽ chật vật không đủ thời giờ cộng tác với nhà trường chăm lo đến sự giáo dục của con mình. Thầy thì bị ảnh hưởng của các đảng phái chi phối, không dám quả phạt, rắn đe học trò vì sự thản nhơn của chúng nó có thể làm hại đến sanh mạng của mình. Mỗi khi có lỗi, một đòi khi bị thầy nặng lời, nếu giặc ngộ chẳng nói gì, bằng không, có nhiều học sinh tự tiện bỏ học. Về nhà, chúng thêu dệt chi chi với cha mẹ là những người có uy tín trong vùng. Sẵn có thể lực trong tay, lại có tánh cung con, họ dám đến trường chỉ trích lớn lời và lầm khi dò thó vũ phu với giáo viên là khác. Việc này nhà cầm quyền nếu có hay và cũng trễ. Lầm khi những nơi khu vực an ninh vừa mới lập lại, thi quyền hành còn ở trong tay các quân nhơn. Mà đã là võ tướng thì những cùi chỏ nho nhã điểm tinh trong khi bị phạt ý là đều hiềm có.



CL. DOU

viên vì thiếu kinh nghiệm, vì ít kiên nhẫn không còn đủ gan dạ để giặc ngộ những đứa trẻ vô phép, lồ mảng nghênh ngang và lâm nơi, họ thu hẹp sự giáo dục trẻ em vào phạm vi tri dục và chèn mảng hẵn đức dục trẻ em. Nếu thanh tra có trách, anh em viễn lè lo cho chúng đi thi, chương trình đầy đủ quá, không đủ thời giờ, hoặc lo cho.cnung biết đọc, biết viết vì cha mẹ học sinh muốn sao cho con em mau biết đọc, biết viết, làm văn, làm bài là đủ.

Thời cuộc là một lý do chính của sự khiêm khuyết lề độ của học sinh đời này.

Giáo viên vì phải tùy tục, phải làm mặt diếc, tay ngơ trước những cùi chỏ lồng, lời nói thô lỗ của học sinh mình, con các ông « bự ». Thêm vào đó, khi học sinh thấy hằng ngày « những gương sống trước mắt », thi giáo viên dù giảng nhơn, tuyển nghĩa cho lắm, chúng cũng chẳng chịu in theo lời, và những bài đức dục qui hoà ở trong trường hợp này cũng không còn giá trị nữa.

Thiếu sự hợp tác của gia đình, lại thiếu hậu thuẫn của những lực lượng canh bản trong thôn xóm giáo viên ở những nơi heo lánh xa xôi vì thời cuộc nên thiếu một điều kiện thực hành những phương pháp giáo hoá rèn luyện đức tính trẻ em.

B) Kỹ thuật: Vì nhu cầu, hiện nay chính phủ cho phép mở huấn luyện viện (moniteur temporaire), những trợ giáo công nhứt, để tạm thay thế những giáo viên đào tạo bởi các trường Sư Phạm trong sự điều khiển các lớp nhỏ trong lúc này. Với số lượng ít oai lại thiếu kinh nghiệm trong nghề, kém uyên thâm trong sự học vấn, một số anh em không dám đương nổi cái nhiệm vụ mà Chánh phủ giao cho mình (vì nhiệm vụ giáo hóa trẻ em đâu có dễ dàng như các nghề làm thơ ký, trong cõi công sở, thầy « su » trong các xí nghiệp).

Lại nữa không hấp thụ được khoa sự phạm, khoa tâm lý trẻ con cần thiết, những người có quyền thế, coi giáo viên như là một thuộc hạ của mình. Giáo viên vì sanh kẽ và sanh mạng của mình, không có một cùi chỏ nào gọi là phản kháng. Học trò thấy thế càng coi thường giáo viên là những thầy học của chúng. « gõ đầu trẻ. »

HIỂN SINH
(xem tiếp trang 35)

ĐỜI MỚI № 57

Từ đây các bà mẹ biết được sắp sinh :

TRAI hay GÁI?

LÚC đã có thai được 4 tháng, vợ tôi cứ băn khoăn tự hỏi :

— Không biết trai hay gái minh nhỉ?

Tôi chọn lấy một tấm quảng cáo của một người bạn cho mượn, có đề như vầy :

« Một phát minh quan trọng giúp cho các bà mẹ biết trước được giống của đứa con. Xin gửi kèm 200 quan tiền chuyên chở và nghiên cứu, để tên Jean Reisman ».

Không mất lâm đầu. Nhưng tôi chỉ ngại lại gấp phải quảng cáo lang băm.

Tuy vậy, sự ngạc nhiên đầu tiên đã đến. Chúng tôi nhận được thư trả lời yêu cầu chúng tôi gửi đến một miếng giấy thấm, cắt thành khoanh tròn nhỏ. Thư còn dặn. « Hãy nhồi lên miếng giấy ấy. Đứa cho nước miếng thấm và khô, xong gởi lại cho chúng tôi... »

Ba ngày sau, tức là vào tháng thứ năm trước khi sanh, chúng tôi nhận được một thư khác báo tin rằng chúng tôi sắp có con trai do theo sự thí nghiệm nước miếng.

Kết quả xảy ra đều đúng như lời tiên iệu ấy.

Các cuộc chẩn mạch theo lời yêu cầu của những cặp vợ chồng trẻ đều kết quả đúng 100%.

Sau sáu lần bị tim kiém và ba lần bị tử chối, tôi mới gặp Reisman, con người bí mật.

Đó là một vị bác sĩ khoa học đã từng theo học ở Viện Pasteur. Phòng thí nghiệm của ông có thể nói là một cái nhà thờ của những dụng cụ bằng chai



— Mau hơn tiếng động đầy ư? Chỉ có như thế, tôi mới tránh thoát được vợ tôi.

ĐỜI MỚI № 57



pháp là lùng ấy? Ông ta cắt nghĩa :

— Tất cả đều bắt đầu bởi sự nghiên cứu về răng. Vì chuyên môn về điện hóa học, nên tôi tìm trong hết thảy những báo chí về khoa học lời giải thích một hiện tượng kỳ lạ về điện khi phản ứng nước miếng có thâm ít chất át xít trong miệng chúng ta. Nhưng trong khi tìm tôi về những hiện tượng này, tôi tìm biết được một cách khám nghiệm những người thai nghén và « giống » của cái thai. Đó là công nghiệp của nhà bác học chuyên môn về răng. Hai nhà bác học ấy nghiệm ra rằng sự hợp chất nước tiểu của người đàn bà có thai không phải ai cũng giống nhau mặc dầu là sinh trai hay gái. Cái vòng tròn luân chuyển máu huyết của đứa trẻ; sẽ giao tiếp thẳng với của người mẹ những chất kích thích tố đặc biệt của mỗi giống có thể khám phá ra trong máu của người mẹ, khi đã lọc qua thận, sẽ thấy hiện ra trong nước tiểu những dấu rất dễ nhận biết.

Đó là kết quả quan trọng. Năm 1925, Zondek và Aschheim lại dùng nước tiểu đàn bà có thai chích vào chuột. Nhưng kết quả không thấy được ngay. Sau người ta lại chích vào các giống nhái, có... nhưng phương pháp này quá mất tiền. Phương pháp của Rapp và Richardson có thể thấy tiền bộ chắc chắn, bằng cách thử thí nghiệm nước miếng. Ra công tìm tôi mãi người ta lại tìm được một điều khác: Nếu hiện tượng thuỷ thương thì là con trai, nếu thuộc âm là con gái. Bởi vậy những hạch nước miếng để trôi qua những chất kích thích tố đặc, bằng chứng phát minh hóa học (chỉ sai dưới độ 1%) đã đem lại câu trả lời cho một vấn đề tìm kiếm ngót cả mấy ngàn năm.

XUÂN VINH
thuật

HẬU SINH

— Má ơi con muốn có một gói kẹo.
— Không được bùa nay con đã ăn hai lần kẹo rồi.

— Má à, con thích kẹo lắm, mà cho con một gói

— Ăn kẹo nhiều như con vậy là không tốt.

— Nhưng mà con vẫn khỏe như thường. Má, má cưng con, mà cho tiền để mua một gói kẹo đi...

— Thôi, đây, cho đồng bạc con đi mua gói kẹo đó, đòi mãi...

— Má thương con! Con cảm ơn má nhiều, nhiều lắm.

Ngưng một lúc, suy nghĩ, đưa bé nói luôn: Má này, con phải nói với má là má thật không cương quyết gì cả!

Sau khi những miếng giấy này vào một thứ nước thuộc kiềm chất (alcalin), cái miếng tròn đã sẵn sàng để bóc lộ rõ chất kích thích tố và như thế sẽ phân biệt màu lè đưa con sê thuộc giống đặc hay giống cái.

Nhờ đâu mà Reisman tìm ra phương

Một cuốn phim, một bài học

DEMAIN IL SERA TROP TARD (Domani è troppo tardi) vừa chiếu tuần rồi ở Saigon, đã chiếm được vô số giải thưởng: giải quốc tế ở Venice, giải cuộn phim và câu chuyện hay nhất của Ý năm 1950, giải phim ngoại quốc giá trị nhất tại Pháp năm 1951, và được ban Trung Ương Quốc Tế Điện ảnh Giáo dục và Văn hóa đỡ đầu.

Cuốn phim này gợi ra vấn đề giáo dục sinh lý, phỏng theo câu chuyện « Mùa xuân tình dục » của Alfred Maehard, sau này lại viết thành tiểu thuyết « Ngày mai chậm mệt rỗi ». Đề tài nêu lên cho ta thấy cần thiết dạy bảo những nam nữ thiếu niên được biết các vấn đề sinh lý chân chính, nếu muốn tránh các tai họa, ở trong một thời đại mà người ta gặp nhũng hình ảnh sinh lý ở khắp các nẻo đường.

Nhà đạo diễn Léonide Moguy đã thực hiện cuốn phim với một sự kin đáo ý nhị, nên thơ. Không khí lành mạnh, tươi trẻ, hồn nhiên trình bày một cách đơn giản, thông minh làm cho cuốn phim đượm một màu sắc tình cảm trong sáng.

Trong một học đường, giữa các học sinh nam nữ, giữa một thầy giáo và cô giáo có những tư tưởng mới, cùng các vị giáo sư khác, ông đốc bá đỡ vối những thành kiến khắt khe, một cậu trai và một cô gái khám phá ra tình yêu.

Sự khắc nghiệt và ngoan cố của bà đốc thủ cựu đi đến chỗ kết án tử hình cô nữ học sinh thơ dai và trong cười với các bạn cùng lứa đang vây quanh lấy mình. Đoàn người đi về phía mặt trời mờ mịt, còn bà đốc khắc nghiệt với mớ thành kiến, tai hại chàm ngập trong bóng tối còn lớn vỗn.

Có vài cảnh khá nêu thơ: lúc Francisco đóng vai anh chàng ngâm thơ giang hồ, và Mirella trong vai nàng công chúa, hai người ngồi mỗi tinh dầu tiền sảnh khấu, trong dịp lễ phát phẩn thường. Đoạn đối lửa niêm thiêu trao cho nhau chiếc hòn đầu tiên, ở trong một nhà thờ nhỏ hoang phế, với tất cả sự trong sạch của tâm hồn.

Về mặt đế thường, hồn nhiên của Pier Angeli trong vai Mirella, và cũng à bước đầu tiên của nàng trên màn ảnh, đã giúp cho sự thành công trong vui cảm động này. Gino Leurini đã tỏ ra hết sức sống trong lốt cậu học sinh Francisco. Vittorio de Sica, nhà đạo diễn trú danh của điện ảnh Ý, cũng là một tài tử xuất sắc, linh động trong nhà giáo sư có những tư tưởng mới.

Nữ tài tử Mỹ Louis Maxwell di đổi với Sica, làm cô giáo can đảm nói dậy phản kháng chống lại sự giả dối của một nền luân lý đã lỗi thời. Gabrielle Dorziat, với tài nghệ chín chắn, trong bà đốc già khắc nghiệt, bênh vực cho một thứ phong hóa mù quáng và vô lý, đã khiến cho người xem phải nhìn nhận sự cần thiết có một giáo dục sinh lý đúng đắn và ngay thật. Một số tài tử trẻ tuổi và tí hon khác làm cho cuốn phim thêm phần linh động.

Trong không khí thiêu trong sạch và lành mạnh của học sinh đang sống ở Saigon, phim « Demain il sera trop tard » đáng cho các bậc phụ huynh suy nghĩ.

ĐẠI HẢI



PIER ANGELI

Ý kiến

của hai bà mẹ

GIÁO

NÊN DẠY Ở TRƯỜNG

Có nhiều bà mẹ hinh như bối rối khi phải trả lời những câu của con hỏi về sinh lý. Họ không muốn cho con đã đồng đến những chuyện ấy. Trái lại, tôi rất hài lòng mà thấy các trường áp dụng một phương pháp mới để giáo dục sinh lý cho học trò từ lớp mẫu giáo trở lên.

Tôi có đưa con có lá bài lọc mạch, thường hay hỏi tôi những câu khó khao: tôi trả lời một cách úp mở làm cho nó càng thêm bối rối hơn. Ví dụ như nó hỏi tại sao nó và em nó lấy họ của ba nó? tại sao nó được sinh ra đời?

Hai vợ chồng chúng tôi đã kinh nghiệm rằng lúc nhỏ chúng tôi rất tò mò như vậy, và thấy rằng giàu diêm, không cho đứa nhỏ biết rõ những vấn đề sinh lý tất có hại. Vì vậy chúng tôi nói thẳng cho con chúng tôi hiểu rõ.

Sinh sản là một khoa học hẫu hối. Đã là một khoa học thì phải dạy theo phương pháp giáo khoa chứ không thể dạy truyền khẩu, sơ sài, cầu thả, mặc cho đứa con lanh lợi được chút nào cũng được.

Các trường học trước khi mở khóa giáo dục sinh lý, có nhã ý mời phụ huynh học sinh tới xem cuốn phim trước khi đem chiếu trong các lớp học.

Trong cuốn phim ấy, đoạn nói về sự kết thai: những con nít mới đứa về một tấm hình để xem nó tưởng tượng cái thai là cái gì? Một đứa vẽ con chim có hai đứa nhỏ nằm trong bụng. Đứa khác vẽ đứa bé trong một cái túi để trên bao tử người mẹ.

Đoạn thứ nhì của cuốn phim trình bày một gia đình đang sửa soạn sinh đứa con thứ nhì. Người mẹ vào bầm nhà bảo sinh: đứa con lớn ở nhà với ba nó. Khi mà nó sinh rồi, nó được ba nó đưa đến nhà thương thăm khám.

Nó đứng bên ngoài, chỉ được nhìn mà nó ở bên trong ngoắc tay ra hiệu. Khi đứa em được về nhà, thằng anh phụ tay với má săn sóc cho em.

Đoạn thứ ba trong cuốn phim cho khán giả thấy một người mẹ đứng ra

ĐÓI MỚI số 57

DỤC SINH LÝ CHO TRẺ EM

của bà MARGARET A. GREENE

Thằng Mít là con nhà bần Ở trong lỗ đất tần ngần chun ra.

VẤN đề giáo dục sinh lý cho trẻ em đến tuổi hiểu biết, chưa được đề cập đến ở Việt Nam, nhưng đã được đưa ra thực hành ở các nước văn minh.

Ở Mỹ đã có hai cuốn phim thuộc vẫn đề này được đem chiếu ở trong những trường công. Cố hai bài luận trái ngược với nhau về hai cuốn phim « Con người phát triển » và « Con người trưởng thành ».

Một nhà giáo dục tuyên bố: « Tôi ít thấy phim nào có ích được như vậy »

Trái lại, một giáo sĩ cảnh cáo về lỗi giáo dục khoa học này: « Như vậy không đúng đối với những điều mà chúng đã tạo ra. Thử xem con cái các ông, các bà là nạn nhân của lỗi giáo dục sinh lý ấy không? »

Tuy vậy, các phim nói về sinh lý không phải đã mở một kỷ nguyên tranh đấu để thử tiêu hay duy trì giáo dục sinh lý.

Hiện giờ, chỉ những câu hỏi sau đây làm cho bao nhiêu người thắc mắc.

« Ai sẽ lãnh phần giáo dục sinh lý các bậc cha mẹ, thầy giáo, bác sĩ hay các ông cha? »

« Đến tuổi nào mới được hấp thụ giáo dục sinh lý? »

« Nếu đứa trẻ không hỏi, có nên đem vấn đề ấy ra nói không? »

« Với hai bài sau đây, chúng ta đã ngay vào vấn đề, mà tác giả là hai bà mẹ tân thời, tư tưởng khác nhau, phát biểu ý kiến tiếp với vấn đề mà họ cho là về cùng quan hệ đối với con cái. »

« Chúng tôi trích dịch dặng lật với một thái độ khách quan để trình bày một vấn đề đang còn mâu thuẫn nhưng không phải là không cần yếu đối với việc giáo dục con em. »

ĐÓI MỚI

nói: Tôi đọc một cuốn sách tam lý học, trong đó có nói rằng không nên nói chuyện sinh sản cho trẻ em nghe, nếu nó không hỏi mình. Tôi nghiêm thấy đứa con lớn của tôi không để ý gì đến việc tôi có thai khi sắp sinh đứa thứ nhì. Nhưng không biết chúng nó đã chú ý mà nó không nói ra, không dám tò mò hỏi chuyện sinh sản. Người mẹ phải gợi ra câu chuyện mà cắt nghĩa ranh rẽ cho nó hiểu. »

Cuốn phim chiếu thử cho phụ (xem tiếp trang sau)



của bà D. KEER

PHẢI DẠY Ở NHÀ

CHỐNG tôi và tôi rất thích giúp cho con cái học hỏi. Cha mẹ nào lại không biết rằng, những câu lập đi lập lại: tại sao cái này, tại sao cái kia, của con nít làm cho mình khó chịu. Nhưng thường thường, giúp được chúng nó cũng thấy vui vui. Đối với giáo dục sinh lý cũng như học cõi xe máy hay học địa dư vậy.

Con gái của tôi năm nay đã 13 tuổi. Khi lên 6, nó đã ngồi hè trong một đồn điền. Ở đấy, nó đã chứng kiến một cuộc sinh đẻ. Nó hăng hái thuật lại chuyện con lò con lợt lồng và târ rõ những điều đã xảy ra trong khoảnh khắc.

Ấy là một trong những hồi tôi hành diện nhất suốt đời tôi. Được thấy nó coi sự sinh đẻ như một chuyện tự nhiên, đẹp đẽ và được biết nó tin tôi sẽ công nhận cảm giác của nó. Biết bao nhiêu lần mẹ con tôi đã thanh mặt như vậy mà chúng tôi sẽ không có được nếu con tôi bị bắt buộc phải xem sinh lý và sẵn sàng như những vấn đề sách vở.

Nhà tôi đã đồng ý với con gái. Nhưng con hai đứa con trai của tôi, thằng 5 tuổi nói chuyện sinh sản cho trẻ em nghe, nếu nó không hỏi mình. Tôi nghiêm thấy đứa con lớn của tôi không để ý gì đến việc tôi có thai khi sắp sinh đứa thứ nhì. Nhưng không biết chúng nó đã chú ý mà nó không nói ra, không dám tò mò hỏi chuyện sinh sản. Như thế chúng tôi có thể cho hai đứa biết hai cách thấy, của đàn ông và của đàn bà.

Quan hệ hơn thế nữa là chúng tôi có thể cho chúng nó cái giọng mẫu lưỡng thân trong ái của một cặp vợ chồng. Vì thế,

lý do phản đối giáo dục sinh lý ở trường quan hệ nhất của tôi là vì người ta đã dạy nó mà không có giọng đối chiến. Những sự kiện sinh lý ở đời sẽ rõ nghĩa nếu không yêu đương và âu yếm kèm theo. Và người giảng giải phải có sống kẽ cạn đứa bé.

Giáo dục sinh lý ở trường, càng dạy sâu càng có thể được xác và hiện quả, nhưng tôi không tin rằng một nhà giáo có thể giữ chỗ của một bậc cha mẹ. Sinh lý là một vấn đề riêng biệt. Chỉ có thể bàn cãi ở một nơi thân mật, chứ không thể trong một lớp học vòi vĩnh.

Tôi vừa là mẹ mà vừa là bạn của bọn trẻ và tôi cảm thấy rằng đấy là một đặc quyền, chứ không phải một trách nhiệm để dạy chúng nó khoa sinh lý. Càng chia xé với chúng nó mở kiến thức già tăng và ý nghĩa cuộc đời, chúng tôi lại càng thân mật với chúng.

Những cảm giác của đứa trẻ về một vấn đề nào hì càng quan hệ hơn chính vấn đề ấy nữa. Tôi có ý muốn con tôi học về sinh lý trong công khin trường cao của gia đình, nơi mà ta có thể biết trước nhiệt độ của cảm xúc. Trong lớp học, đứa bé bẩn khoán có thể phá tan không khí và làm cho cả lớp thâm nhiễm những cảm giác không hay. Hoặc một cô giáo nhất gan nhò lồng tin có thể có những tài liệu dừng đón lại khéo để cho giọng nói hay cứ chử vạch rõ cảm giác tiềm tàng của cô lúc nào cũng kẽ sinh lý như một món bất khả xâm phạm.

Môn giờ học là công việc của cô giáo đã xong, còn một bực cha mẹ thì thấy đứa bé trong những lúc tự nhiên, coi

GIÁO DỤC SINH LÝ CHO TRẺ EM

PHẢI DẠY Ở NHÀ

chứng nó tranh đấu để hấp thụ kiến thức và sống ăn nhịp với thế giới bên ngoài. Tôi sẽ khó sở nếu thấy con tôi gánh nặng mờ kín thức quá rắc rối, khó thực hành ấy.

Bố dành rằng các trường học lượng theo tuổi để dạy sinh lý. Nhưng nếu dạy học phải chia theo tầng cấp tuổi tác, thì lại rất cần phái chú ý đến trình độ cảm xúc của trẻ con. Điều mà đứa này hiểu và hấp thu được lại có thể làm đứa khác rối loạn tinh thần. Thường một nhà giáo hiểu rõ khả năng học lực của học trò, nhưng không chắc gì phản đoán đúng được sự tăng tiến tinh cảm của chúng được.

Hầu hết trẻ con không gặp phải những cảm xúc bồng bột trong một chương trình giáo huấn thường. Nhưng nếu chúng phải « bị » giáo dục về sinh lý, nhiều phản động khóc hãi có thể xảy ra. Những đứa không thể chịu được sẽ bị người ta nhét đại sách vào đầu óc.

Các nhà tâm lý học bảo rằng đối với đứa bé, nhận thấy cha mẹ nó trao đổi sinh lý với nhau không khác gì xe mít nó ra một cách hung tợn. Khi gia đình không được đầm ấm, cảm giác ấy còn tệ hơn nữa. Tôi lại không thấy giải thích một cách thản nhiên trong lớp học sẽ giúp ích được gì hơn. Theo tôi, thay vì bắt buộc, đem sinh lý dạy một cách đáng hoảng có lẽ là cách hay nhất để giúp trẻ con hiểu rõ những sự thật của đời sống sinh lý người lớn.

Buổi thiếu niên, khi còn dễ bị cảm xúc, thản kinh còn căng thẳng và sự giao thiệp giữa trai gái khó khăn, lốt hồn đứng nói toạc ra về sinh lý. Bất buộc trẻ con nói về một chuyện làm cho chúng bối rối không khác gì xát muối vào chỗ



— Trong hình vẽ này có 20 đồ vật các bạn chịu khó tìm thử xem.

trầy. Những đứa tính ý như được đốt thêm cơn những đứa làm vỡ hiền lành lại bị làm lạc hơn nữa.

Tôi có biết nhiều đứa bạn của con gái tôi tự khoe biết nhiều để khỏi bị chế nhạo. Vì sợ bị thách đố, chúng dẫu nhẽ

trường rằng đời sống sinh lý sau khi tôi học — được cái là sẽ giúp thêm những chi tiết mà cô giáo và phim ảnh đã bịa sót — cũng sẽ làm lầm lạc về sinh lý vì sẵn dọc nhiều hơn hồi tôi còn nhỏ, và lúc ấy chúng tôi khỏi phải học những điều cần thiết lột trần.

Tôi không thể tin rằng trường học dạy trẻ con được nguyên trọn vắn đê và khi nào họ chưa dạy được, họ không nên mô tả. Có lẽ sinh sản sẽ đem dạy trong một lớp sinh vật học ở trường trên, nhưng phải gọi nó là sinh sản, chứ không là « bài học sinh lý ».

Cái mà trường học có thể làm là giúp cho phụ huynh làm phản sự. Họ có thể cho những phụ huynh kiêm thầy giáo những bài giảng về giáo dục sinh lý để cho chúng tôi sẵn sàng giải thích vẫn áp một cách khoa học hơn. Dẫn dắt những cha mẹ dốt nát, bần cãi giữa người lớn, tổ chức những buổi diễn thuyết do những

nhà tâm lý học chuyên môn về trẻ con, những đều ấy, qua các phu huynh sẽ giúp ích được nhiều hơn là lối giáo dục sinh lý nữa mà hiện nay người ta trực tiếp dạy cho trẻ con.

Chúng ta hãy bắt đầu từ bức cha mẹ và hiến cho thế hệ sau vừa cái lợi hiểu biết, vừa tình thương và tình bạn của những người đã tạo ra chúng nó.

NÊN DẠY Ở TRƯỜNG

hoan nghênh. Kế đó, đem chiếu ở các trường. Hai đứa con của tôi sau khi huynh học sanh đã được đại đa số đi xem về, không còn tánh tóc mảnh nữa. Trái lại vợ chồng chúng tôi làm khi nói chuyện một cách tự nhiên với chúng về khoa sinh sản, không có gì bỡ ngỡ. Hơn nữa, cảm tình giữa con và cha mẹ lại khẩn khít thêm.

Từ trước đến giờ trong các gia đình Mỹ chỉ dạy khoa sinh lý cho con trai không dạy con gái. Điều ấy rất có hại. Trai cũng như gái đều phải hiểu biết như nhau. Phải trồng cây ở nhà trường hơn là ở gia đình để giao phó cho trách nhiệm ấy. Trường học mới là chỗ thiết thực để dạy học. Con tôi đến nhà trường để lãnh hội lời thầy giảng hơn là lời cha mẹ trong gia đình.

Tôi đã thấy sự giáo dục sinh lý ở nhà trường có hiệu quả. Đây là một bằng cớ: thằng bạn của con tôi có tánh hay nói tục túi; chửi thề sau khi nó xem cuốn phim và được bàn cãi ở nhà trường về khoa sinh lý nó bỗng bỏ được tánh xấu ấy (tục túi chửi thề).

Nếu cứ giấu diếm không cho con nít hiểu các vấn đề sinh lý, nó sẽ vờ vắn bắn khoán. Sự tai hại lại lớn hơn.

Tôi không phải phiền muộn về con tôi vì tôi biết chúng nó nhìn sinh lý phải cách.

Một hôm tôi đang nói chuyện ấy với con trai út của tôi, tôi đã bảo nó rằng: « Con cứ nghĩ như vậy: Ba với má thương nhau rồi mới sanh ra con được ». Nó hỏi lại giọng như thất thanh: « Sanh luôn móng tay, cái gì cũng sanh được hết, sao má? »

Tôi cho rằng nó thật đã ngạc nhiên trước phép mẫu nhiệm của sự sanh đẻ, một việc mà những nhà chuyên môn giáo dục sinh lý hình như đã bỏ sót không dạy. Theo tôi, không có trường nào dạy được phương diện sáng tạo và tình cảm của sự sanh sản.

Tôi cho rằng trường học không phải đã dạy đúng môn sinh lý. Những phim tôi đã xem và những bài diễn thuyết tôi đã nghe chỉ tóm những căn bản của lịch trình sinh sản và không hề tóm những cảm giác đi kèm với việc làm. Vì thế, trẻ con lại phải tự đoán col đàn ông và đàn bà đã làm những gì với nhau để sanh con.

Biết它是 một điều hại. Tôi có cảm



TÓC: cái danh từ cũn ngàn áy đã làm chủ bao nhiêu chuyện cảm động hay thương tâm. Còn ai lạ gì tóc nra nhì? Áy thế mà có lứa tóc làm say mê người. Có những buổi chiều đồng phổ đê ngắn tóc. Gó những đêm trán trọc vì tóc. Tóc đen, tóc vàng, tóc mượt, tóc mịn, tóc chảy... thời thi đũa thư. Mấy chàng thi sĩ thường vẽ chuyện gọi đầu tóc là suối tóc hay mòn tóc huyền.

Một người đàn bà chỉ có hai thứ đáng chú ý là cặp mắt: tám gương phản chiếu tâm hồn và đầu tóc sự báo trước về tương lai. Thật thế, người minh thường hay nhìn đầu tóc mà đoán... sáng. Tóc rối quăn: đời lận đận, cực khổ. Tóc chảy mượt: đời sẽ thành thời, sung sướng.

Nhưng trời sinh tóc để chỉ có cái ý nghĩa viển vông ấy thì có lẽ chúng ta cũng không cần tóc nra. Không, tóc còn có một công dụng thiết thực hơn: tàng vè đẹp cho con người. Còn gì buồn hơn khi nhìn đến một cái đầu trọc lốc. Người không tóc như gà không mồng.

Có lần nào bạn nhìn một đầu tóc dài, chảy mượt xuống, hai vai? Giòng tóc đen nhánh ấy không uồng được nhưng sao nó làm mất đi cả tám hồn? Thị si Vũ hoàng Chương đã nhìn thấy tóc chảy trên lưng một nàng công chúa!

« Đồng bèn mun chảy ống lưng thon ». Một thi sĩ khác đã « thần tiên hóa » đầu tóc đàn bà ?

« Lam mun chảy cho mát lòng tràn tức ».

★ MẦM XANH VĂN NGHỆ ★ MẦM XANH VĂN NGHỆ ★

HAI SẮC TRẮNG

NÂM xưa...

... Gió cười trong kè lá,

Trăng lơ là giang ta

Hoa đêm trong ý mong chờ :

Gửi vào gió nhẹ hương mơ trong lành,

Trên nước đồng xanh,

Trăng long lanh

Chồng chán thôn nữ, im im gửi

Một chút tình thơ đã trưởng thành.

Trước sân nhà,

Trên giải chiếu manh :

Ít nhiều em bé,

Đôi người vợ trẻ

Chạm vào nhau tìm câu chuyện dêm

Rồi, đêm nay cùng trăng

Nhung, ý trăng không lạnh,

Tình trăng mong manh.

Trăng trăng bệch như màu xương từ sô

Gió không vè ; trăng gửi mộng vu vơ :

lạc mây văn trang' về đô thị ;
lưới minh qua muôn cảnh, thờ ơ.

Đây gạch vụn,

Đây tro tàn,

Đây xác người chiến sĩ

Liệm trong trang lô làng

Trăng nay khói lửa loạn tràn.

DƯ TÂM
(Hội An)

Quít cam chen lụu, ôi me chen dào.
Cuối vườn còn thấy bén áo.

Trà trà đứng mấy gốc trầu hết xanh.

Ngại ngùng tôi bước loanh quanh..

Vườn nghe xào xạc, giật mình chim bay.

Kiên Giang vườn cũ còn đây,

Mà người vò mái nhà nay có còn?

Lối vào đã khuất đường mòn,

Đứng gần tảng đá dùng chén đợi chiều.

Chim xa vè tò dập dùi,

Chợt nhìn tôi, lạ, chim kêu náo nùng.

Quanh tôi, vạn vật lạnh lung.

Trong tôi, không một người cùng biết tôi.

Xa dồn về mây hối cỏi...

Leo cao nhìn thấy chén trời vắng tanh.

Ra vè, suýt lạc mây lẩn,

Néo vào quên mất, đường tròn sương

chiều.

Tiền tôi, chí tiếng chim kêu,

Lòng tôi thắt lại thêm nhiều vắn vương...

THANH VÂN

ĐÂY vè đâu? ĐÂY vè đâu?

Tôi vè lạc bước trước cầu ngắn ngo.

Sông Kiên êm chảy như xưa,

Đường không một bóng, hàng dừa

chết khô.

Cò hoang lấp chuối xác xơ...

Liếp cau, gốc mận, khóm mơ còn gì

Mang già tàn dưới bụi tre,

Tóc còn được xem quan trọng hơn khi tóc dài và tóc ngắn & cành thông & nhau. Món tóc thê làm cho cuộc tình duyên càng nén thở. Kim Trọng và Thủ Kiều đã trộn tóc với nhau để chia cho nhau làm thi vật;

« Tóc mây một món dạo vàng chia đôi ». Một phi tần trước khi làm

chung đã gởi cho nhà vua một ít tóc của mình mà không cho vua thấy mặt, miễn lở làng, người ta gởi đến tóc :

« Ai phụ tình ai끼 tóc to »

À đây tôi chỉ bàn đến tóc của phái yếu thôi. Tóc đàn ông cũng đẹp nhưng cái đẹp có vẻ « đàn ông » quá. Tóc đàn ông cũng có những trạng sứ vè vang chử phái không đâu ? Từ cái đầu tóc bạc trắng chí vì thúc một đêm lo việc nước của Ngũ Tiên đến những búi tóc bị cắt đi để theo phong trào duy tân, tóc đàn ông có một cái đẹp hùng mạnh và rộng lớn.

Những đầu tóc cũng theo thời gian mà đổi « một ». Hồi xưa, một đứa bé gái có cái chòm ngô nghênh. Chứng « có ủ » đến tuân cập kê thì trở nên quan trọng rồi. Cái trâm giật trên đầu tóc đã t tuyêt bô » một cách hùng hồn rằng người con gái đã lớn, có thể lấy chồng. Nhưng đó là ở Tàu kia chứ ở ta thì tóc không được quan trọng hóa đến thế. Từ đầu tóc còn để xỏa đến đầu tóc bối ranh giờ không rõ ràng và nhiều người còn xỏa tóc để vè nhà chồng rồi.

Ngày nay thì tóc lại được chú ý hơn. Nhìn đến các cô ta thấy rã nhiều kiểu tóc : Còi điện thì có tóc bối, tóc kẹp... ; tàu thủy thì có tóc xòa, tóc phi dê... Ấy đây là chứng ta cứ hoang mang lên vì tóc. Còi nhiều bạn thích một đầu tóc phi dê vì cho rằng tóc có quan leu như thế mới đẹp. Nhưng mà cái đẹp có vẻ Âu Mỹ quá. Tôi thích mãi tóc thê châm ngang vai. Mái tóc đen nhánh, chảy ống mượt ày vừa gọn, vừa dễ thương và vừa tự nhiên. Ủ sao lại uốn cong lên khi « bận linh » của nó là xuôi xuòng.

Nhưng mà... một đầu tóc đàn bà làm tôi nhớ lâu nhất và có lẽ suốt đời không quên không phải vì có những « đặc tính » trên kia. Hồi con ở hậu phuơng tôi yêu đầu tóc của X. cô bạn lang giềng. Đầu tóc xòa ngang vai ấy nhịp nhàng với dáng đi uyển chuyển của một thân hình cân đối. Mọi móng thì rời rona có ngày tính và ngày ấy đã đến với tôi. Một buổi mai đẹp như niềm hứa hẹn thanh bình.

Huế, 1953

TẠ KÝ

SAU khi đăng "Bức thư ngô gởi nhạc sĩ Phạm Duy" về việc "Xúc tiết ca nhạc Việt Nam bằng cách nào?", của bạn Thành Lương với ý định xây dựng là mở một cuộc thảo luận rộng rãi về vấn đề âm nhạc, chúng tôi có nhận được một số thư và ý kiến của các bạn âm nhạc gửi đến tham gia — Bạn Phạm Duy gấp chung tôi cho hay rằng bạn sẽ đáp lại bức thư ngô đã đăng trên *Đời Mới*.

Đây cũng là một dịp để các bạn nhạc sĩ và yêu nhạc thảo luận để làm sáng tỏ vấn đề hiện đang còn làm cho nhiều người ở đây thắc mắc, về phía người sáng tác cũng như dân chúng mê nhạc.

Bài của bạn Ty Sắc nêu về "Nhạc Việt hướng về đâu?" sau đây là một ý kiến, mà *Đời Mới* đăng tải, cũng như các ý kiến khác, có thể đối chiếu lẫn nhau, để mở rộng cuộc tranh luận.

L. T. S.

NGHỆ thuật âm nhạc đạt đến ý nghĩa thực sự của nó khi đáp lại được sự đòi hỏi của một nhóm người xã hội hay toàn thể một xã hội đang ở cái đà tiến triển trong một sức cố gắng chung và liên tục hàng ngày.

Đưa được ý nghĩa âm nhạc vào phong trào tiến hóa của xã hội, dùng diệu thề để định được vị trí lịch sử của xã hội đang lên, đó mới là công việc của nhạc sĩ tiền phong.

Diễn tả được một sức chứa đựng chung, diệu thề nhạc mới nói được rõ ràng quá khứ và sự chứa đựng ấy mới định được những hình thức mới.

Âm nhạc sẽ mất ý nghĩa khi chỉ là một tấm gương kín đáo phụng sự cho cá nhân để diễn tả nội hàn hoan hay trút bớt niềm lo lắng, nhất là khi sự chứa đựng ấy lại vụn vặt có tính cách riêng biệt cho một thiểu số không đáng kể, thi không khi nào đạt được diệu thề thời đại của nó được.

Nhạc phẩm nên chứa đựng gì trong thời đại này? Thiết tưởng cuộc sống đang lên như làn sóng đại dương của xã hội Việt nam cũng đủ trả lời câu hỏi ấy.

Nếu nhạc sĩ cảm thấy những ý tưởng có quanh, hòa đồng, bi quan, chán là vì trong xã hội trưởng giả, nhạc sĩ là người vô dụng.

Không có chỗ đứng vững trong xã hội, âm nhạc sẽ đi đến chỗ cõi độc và chỉ phụng sự cho một thiểu số mà thôi.

Sự lẩn tránh đó đưa đến việc phạm vào bệnh hinh thức thời đại.

Bệnh hinh thức hàn lâm (formalisme académique) và bệnh hinh thức theo chủ nghĩa tiền phong (formalisme d'avant garde) cũng ở một nguyên do: thiếu can đảm nhận xét thực tế của xã hội hiện tại, không dám bước theo đà tiến triển xã hội đang lên, sợ phả làn mây « cá nhân ». Đó là tình trạng của những nhạc sĩ ở Pháp trốn vào xóm sinh tồn *Saint Germain des Prés*.

Nếu có những nhạc sĩ chơi từ về tinh cách phản động của hinh thức hàn lâm thì lại rơi vào hinh thức của chủ nghĩa tiền phong.

Nhạc sĩ tiền bộ hoặc cách mạng cũng mặc phải bệnh hinh thức đó nếu họ tìm cách che đậy chứa đựng phản động của họ, hay trong tác phẩm của họ lại thiếu phần chứa đựng.

Trước hết nhìn vào « vật liệu » nhạc chứa đựng nhiều hay ít tinh cách bình

chứa đựng trong nhạc mà có. Trong nghệ thuật âm nhạc khó mà diễn tả được ý như trong văn chương hay chủ quan trình bày như trong hội họa, điêu khắc. Âm nhạc thường được xem như một trò chơi khoa học cho lớp trí thức.

Không phải chỉ có những kỷ hiệu âm nhạc là đủ để diễn tả cảm tình, tư tưởng của nghệ sĩ khiến âm nhạc trở nên như các nghệ thuật khác. Âm nhạc không chứa được ý tưởng rõ ràng. Chính bản thân âm nhạc, không có tinh cách độc tài, hay dân chủ, quân chủ hay Cộng sản, nhưng có một ý nghĩa ghi trong lịch sử. Ý nghĩa đó được định rõ ở chỗ nhạc liên quan với lịch sử tiền bộ của nhân loại, chỉ thích sự đau đớn, khổ sở của bệnh hoạn dày vò.

Âm nhạc phản động hay tiền bộ ở chỗ đạt được sự ca ngợi xã hội để tạo nó ra. Ở một thời đại nào đó, ý nghĩ

Nhưng tác phẩm chỉ diễn tả lại cái không khí chết chóc, thất vọng, bi quan và sầu悒. Tác phẩm này chỉ để dành riêng cho những thính giả đã bị vui lấp dưới ngôi gach sụp đồ. Vì nhạc sĩ đã không thấy dưới đồng tro tàn gạch vụn đó một cuộc sống đang lên và đang vươn tới một tương lai chói lọi.

Thứ âm nhạc thuộc vào loại này không thể cho con người lòng tin, và chất nhạc diễn tả chỉ là một ảo ảnh, như người mặc chứng tình dục biến thái, chỉ thích sự đau đớn, khổ sở của bệnh hoạn dày vò.

Nghệ sĩ cũng công nhận những ác hại của các hành động vô nhân đạo, nhưng chỉ biết kêu rên và chỉ nhìn

VE...

GIỌNG đời ly loạn,
Thôn bản đầu hưu.
Mời tháng nào,
Sườn non cháy nắng,
Đất khô cằn nghe rạn dưới giày dinh.
Xa hơi khói súng,
Người dì rồi, sườn núi dũng chênh...

Dừng chân bèn quản nắng,
Cạn hắp chè xanh.
Mỗi hối tưốm vót cỏ áo nâu chàm,
Anh, tôi say nắng dày.
Nghiêng nghiêng sườn núi,
A ha! người phở nướng, phát bụi.
Trồng sắn, trồng khoai,
Trở về đây nghe nhịp sống nhân loại.
Xanh như mây lá sắn,
Chênh vênh bèn sườn đồi.
Xôn xao lớp đất cát,
Dưới những bước chân vui.
Anh cuốc, em đào,
Bàn em thơ, thương nghệ hát nghêu ngao.
Ôi hờ, ôi nghệ! ..
Đào hăng hái, em nhé!
Ta về đây khơi lại mạch cày cưa,
Vẽ với ruộng trưa.

Mặc giồng đời ly loạn,
Ta trở về ướm lại sắn cùng mía.
Rồi đêm nay trăng vàng,
Hát lên đi, em nhé,
Đất cùng cười với lá dưới trăng trong
Ôi hờ, trăng vàng
Reo trong lá sắn,
Nhịp đời tươi vui,
Thôi anh iền đường,



Sườn non say nắng dày,
Thôn nữ nhìn theo má thắm hồng.
Bên đồng lúa chín,
Hoàn trai thôn say gặt chuối cười vui
Sóng lúa reo cười,
Ôm vào lòng cỏ nõn ngày mai.
Hường về thôn bản trăng vàng,
Ta cùng đi trên bông lá thêu trăng.
Hát cười lớn, anh nhé,
Ta cùng ca nhịp sống đã cưa ném.

CHÂU LIÊM



MÃU CHUYỆN BÊN ĐƯỜNG

CĂN bát chè tươi,
Nhanh tay anh, mềm tình lối mới.
Nắng cười, nắng dội,
Rạo rực lòn trai tráng giữa non đồi.

Anh là trai,
Anh có vòng thịt chắc.
Lùa liếm nồng lên mặt,
Mắt đít sáng ngồi.

Thừa đồng ngoan trang trãi lòng tráng
phối,
Chờ anh, anh ơi!

Xã hội ngáo chung mồ hôi, nước mắt,
Cô cho đồng đât
Thành trại tim người:
Anh và tôi

Tập đoàn trai tráng,
A ha! bạn mình thêm vai anh Man.

Kia nứa anh Hời,
Toàn trai nghèo mà tình đẹp, ai ơi!

Bèn nương cỏ già Chàm rặng trăng
Cười toàn trai đi mộng chín muồi

Quen nhau dối chữ anh tôi
Miệng còn ấm á
Về cho nhau xâu tai, cầm đùa
Bài thơ khăng khít tuyệt vời

Cử tình lén vai cho đầm Swong gió
Chờ tối trăng về, gối đầu ta tố
Anh hí, chuyện lồng tôi
Thuở xa xưa, trên nõi, lâu rồi...

Thôi đi, đi thôi
Trời còn nung sắn tắm
Xã hội tham tiền, tham lý máu hầm
Ta cạn bát chè tươi

Rồi ra đi xây dựng cho đời

KIỂM ĐẠT



MỘT BÀI THƠ CHUA HÈ IN CỦA HÀN MẶC TỬ

NHẠC

Em như tiếng nhạc lung chừng
Mát như hơi mát của lòng đương tor.

Ao Xuân trong trăng ái ngữ
Ao người quên từ bấy giờ nau nau (1)

Nhạc bay là nhạc cao cao
Đỗ chàng tảng biết phương nào là

Nhạc về quên nhớ quên thương
Cho người nước Lô do lường du

âm (2)

HÀN MẶC TỬ

(1) Ý nói âm nhạc làm lung và rung động cả vật vô tri.

(2) Không Tứ, người nước Lô là một nhà sản âm nhạc (LỜI CHUA CỦA TÁC GIẢ).

Bài thơ này trong số những tác phẩm chứa đựng của nhà thi sĩ qua đó, được một người bạn thân của Hàn Mặc Tử chép lại, gửi tặng *Đời Mới*.

và cảm tình ở trong một ý thức hệ rõ ràng hướng về dì vắng hay tương lai.

Khi một nhà sáng tác nhạc hiện thời tự hào có thể làm sống lại truyền thống âm nhạc thần bí tức là thứ âm nhạc phung sự cho một tôn giáo, nhà nghệ sĩ chỉ đạt được nghệ thuật hinh thức và phản động, vì tất nhiên nhạc sĩ chỉ biết áp dụng hình thức khô khan của thứ âm nhạc tôn giáo cách đây 2, 3, 4 hay 5 thế kỷ. Nếu nhạc sĩ có ý thức nhạc khát khao dùng những phương tiện bê ngoài có vẻ mới, nhưng rồi bị trói buộc với thể thức, rốt cuộc không đi đến tương lai, mà tác phẩm cũng trống rỗng.

Trong âm nhạc tây phương gần đây, có một ví dụ rõ ràng về nhạc tiền phong với chứa đựng phản động là bài « Người sống sót ở thành Varsovie », của Arnold Schoenberg.

Tác phẩm đó gọi là bi cảnh thành Varsovie lúc bị quân Đức chiếm đóng, tàn phá.

Trong một đại kịch trường, một ông nô ngó cạnh một chàng thanh niên. Trong khi ca sĩ đưa giọng cao cùi bài hát, chàng thanh niên thích chí cũng hát nhịp theo. Ông nô hực minh, gật.

—Ồ con khỉ!

Chàng thanh niên hỏi lại :

— Ông mắng ai?

— Mày.. tôi mắng cái thằng khỉ hát giọng cao đó đã làm cho tôi không nghe được giọng hát của anh.

**

— Theo anh, anh cho nhạc sĩ chơi dương cầm đó có khủ không?

— Nghe anh này làm cho tôi nhớ đến tên Nguyễn Văn Xoài.

— Nguyễn Văn Xoài? Nguyễn Văn Xoài không phải là anh chàng chơi sành dương cầm mà.

— Chính dung như vậy, mà tôi liên trêng đến anh ta.



một sức cố gắng chung và liên tục hàng ngày.

Đưa được ý nghĩa âm nhạc vào phong trào tiến hóa của xã hội, dùng diệu thề để định được vị trí lịch sử của xã hội đang lên, đó mới là công việc của nhạc sĩ tiền phong.

Diễn tả được một sức chứa đựng chung, diệu thề nhạc mới nói được rõ ràng quá khứ và sự chứa đựng ấy mới định được những hình thức mới.

Âm nhạc sẽ mất ý nghĩa khi chỉ là một tấm gương kín đáo phụng sự cho cá nhân để diễn tả nội hàn hoan hay trút bớt niềm lo lắng, nhất là khi sự chứa đựng ấy lại vụn vặt có tính cách riêng biệt cho một thiểu số không đáng kể, thi không khi nào đạt được diệu thề thời đại của nó được.

Nhạc phẩm nên chứa đựng gì trong thời đại này? Thiết tưởng cuộc sống đang lên như làn sóng đại dương của xã hội Việt nam cũng đủ trả lời câu hỏi ấy.

Nếu nhạc sĩ cảm thấy những ý tưởng có quanh, hòa đồng, bi quan, chán là vì trong xã hội trưởng giả, nhạc sĩ là người vô dụng.

Không có chỗ đứng vững trong xã hội, âm nhạc sẽ đi đến chỗ cõi độc và chỉ phụng sự cho một thiểu số mà thôi.



TRUYỆN NGẮN của LƯU NGHĨ

DÂY là một chuyện tâthực của một cây viết mới ; Lưu Nghĩ. Kỹ thuật sắc sảo, linh động dì dỏi với một « khía nhìn » khách quan của tác giả đã làm cho mẫu chuyện xã hội này có một sức rung động ngầm ngầm mạnh mẽ. Người đọc « Mái lá » xong, đợi chờ và hy vọng ở Lưu Nghĩ.

D. M.

MẶT trời rụng chậm chậm, tại chênh những mảnh vàng vào cuối chợ. Những mái lều sùm sụp, nghiêng nghiêng đầu, chui xuống nền đất nứt doanh người nghèo đưa đám ma. Nền đất bầy nhầy, lầy lục rác bẩn. Đầu các thứ cặn bã. Từng đàn ruồi xanh bay rật vào cổng rãnh, đậu trên những cái rác nồi lèn hèn ; tọp cái mì hôi tanh.

Một miếng bánh mì khô cứng rơi xuống, lăn dài, dừng lại sát mực nước đèn hui hỉ. Một con ruồi rất xanh đớp đến ngay, ngoe nguẩy chân, húc đầu vào miếng bột khô rún. Một bàn tay nhôp nhúa : những ngón tay dài, nồi cộm những đoạn xương nhỏ, vụt xà xuống nhanh, khoát khoát, bấu vào miếng bánh mì, từ từ đưa lên...

Đưa mồi lên một khuôn mặt hốc hác ; xương xẩu sắc cạnh căng thẳng lớp da xanh, vẻ ngoảng ngoéo những vệt bụi đen, lẩn lút những sợi gân tim tim di dọc ngang. Đôi mắt sâu hoắm nhìn xuống, dè lè rất nhiều trong mắt vàng ngàu. Cải miệng mở rộng, ngoặc miếng bánh mì ; mày cai răng thưa dày khóm dục cắn sừng sực...

**

MỘT tiếng khóc thét, nắc nác



lên từng hồi. Bàn tay do bần dại miệng bánh mì cắn dở vào miệng thằng bé đang khóc :

— Ăn, mày.

Tiếng khóc bị nghẽn, thoát ra âm ực rồi tắt hẳn. Thằng bé lên bốn tuồi, gầy như que diêm, nín thỉnh, cầm miếng bánh mì cắn cẩm cộp, nhai lau lầu.

Một tiếng thè vọng từ túp lều :

— Con ơi, đàn em vào, con.

Thằng lồn nắm tay thằng bé, lay lay, đầy nhẹ liếp cửa tre :

— Vô, mày.

Hai hình người lẩn vào bóng tối thăm thăm, phía trong mái lá. Nắng tắt hẳn. Hoàng hôn nhuộm màu xám trắng bệch, tan mau, hoen ố từng mảnh bóng đêm.

Một chiếc « taxi » rầm rì ghé sát lề đường, dừng lại. Một người đàn ông và một người đàn bà xuống xe với

vàng, đi vào ngõ chợ. Người đàn ông quay mình, nói với lại :

— Chị,

Tà áo đỏ của người đàn bà tan nhòa trong bóng tối. Hai người dừng lại dưới một gốc cây, dựa sát vào nhau. Có những tiếng thi thầm. Mấy tiếng hồn chún chút.

— Mười giờ, anh sẽ đến đón em. Giọng đàn bà nồng nịu :

— Thời đê khi khác.

— Em giận anh ?

— Không. Đêm nay em phải ở nhà.

— Có người hẹn ?

— Không. Con em đau.

Im một chút. Người đàn ông nói :

— Anh cứ chờ em đến 10g30 tại nhà anh. Nếu được thì đến. Tiếp theo một tiếng hồn chún chút.

Người đàn ông quay ra đường phố. Phố phuờng đồ lừa rùng rực từ hồi nào. Người xe cộ chen chúc dan cùi khắp nẻo đường. Hồi sống lên hơi thở dồn dập trong ánh sáng trong áo màu, trong bụi bặm.

Liếp cửa hé mở. Ánh sáng dùng đục cắt nhanh một khuôn bóng đêm. Tà áo đỏ lén qua ánh đèn dầu. Liếp cửa vụt đóng lại. Tối.

Người thiếu nữ hỏi nhanh :

— Sao ? Khả không chị ?

Chiếc giường kêu rắc rắc như tiếng rên. Người đàn bà giọng dậy nhẹ nhè vuốt tóc rối, lắc đầu :

— Còn nóng quá. Thở yếu lắm.

Mái tóc quấn cuộn xuống tấm mền cũ, nhầu nát, bao quanh một khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay. Mùi son phấn, nước hoa rẽ tiền quyết lẩn mùi áo quần cũ, mùi ấm mốc...

Người thiếu nữ bước đến chiếc bàn nhỏ, mở cái ví đèn láng, lấy ra một gói giấy nhỏ, đưa cho người đàn bà :

— Cho nó uống thử.

Người đàn bà ngược mắt :

— Gi !

— Thuốc « ách bia rin ». Em xin của người bồi phòng.

Hai mái tóc rối nghiêng xuống khuông mặt nhỏ xíu.

HAI người đàn bà ngồi đối diện trước ngọn đèn lung lay. Ánh sáng vàng ngàu hắt vào mặt người thiếu nữ. Son phấn biến màu. Đôi môi như bầm máu. Cặp mắt mèo càng mờ thêm. Một dòng mồ hôi chảy xuống má kéo một vệt dài.

Người đàn bà dựa vào vách tre, cùi tay chống trên đầu gối ; những ngón tay lùa chân tóc. Thở dài.

Khuất ánh đèn, góc bên phải, thằng nhóc hốc hác ngồi chồm hổm trước ngọn lửa chập chờn. Mắt hồn nhìn thẳng vào miệng nồi trán bợt trắng.

— Mười giờ rồi.

Người thiếu nữ mõi vi :

— Chị còn tiền ?

Người đàn bà thả rơi một cánh tay, dè lè cặp mắt nhìn :

Còn năm đồng. Mua nứa lit gạo, còn đây ba đồng.

— Đây mấy chục, chị giữ mua thuốc men dùm cho nó, mua gạo cho chị và mấy cháu.

Người đàn bà ngồi im mắt chờ chớp nhìn xuống mấy tờ bạc :

— Cứ hẹn hoài. Minh đì chết xác mà hắn » chưa cho làm việc.

— Chị « hắn » nói sao ?

Người đàn bà nghêch mắt, bùi môi đưa ra ba ngón tay :

— Phải ba trăm.

— Ba trăm ?

— Tiền đâu ? Còn nợ của bà « ách » năm chục ; mai đến kỳ, không trả, phải ráng mà nghe chửi.

Thằng nhỏ dập bớt lửa, nhòi mình về phía ánh sáng, nhìn, nghe hai người đàn bà nói chuyện.

Người thiếu nữ hơi nhíu mày :

— Mai chị phải trả ?

— Phải trả. Lâu quá rồi. Nhưng...

Người thiếu nữ tính nhẩm :

— Năm chục... Ba trăm... Cóm...

Thuốc...

Thằng nhỏ nón vọng lên :

— Cháo chin rồi mẹ.

Hai người đàn bà không trả lời.

Thằng nhỏ đến chân bàn, cùi lấy thùng gỗ ; luồng vào cánh tay,

Người thiếu nữ hỏi :

— Tối, cũng đi đánh giày, mày ?

Thằng nhỏ trả lời lơ lửng :

— Dạ. Rồi hé cửa, lẩn ra ngoài.

Người đàn bà nói chậm rãi :

— Mấy đêm khác, hồn có đi đâu.

Yên lặng. Ánh đèn lay động. Bên liếp cửa, thằng bé bốn tuổi ngủ say trên mảnh chiếu, sấp chân vách. Một miếng bánh mì nhỏ lăn khỏi bàn tay mồ ròng.

NGUỒI thiếu nữ ấm mờ thịt ngời vào lòng, đầu nghiêng nhìn đôi mắt nhỏ nhăm nhăm. Khẽ thở dài.

— Hắn nóng quá. Phải mời thầy mới được.

Người đàn bà ái ngại :

— Tốn lắm. Tiền đâu ? Ít nhất cũng bạc trăm.

Người thiếu nữ mân mê cái mèn cũ, lặp lại :

— Bạc trăm...

Một tiếng còi xe hơi thoảng nghe xa xa. Những tiếng động của phố phuờng lẩn vào đến đây yếu ớt. Bên hàng xóm, đồng hồ nhà ai thả rơi mười tiếng lo lึง, lạnh lùng như những giọt nước mưa.

Người đàn bà bưng nồi cháo đặt dưới đất, nói trống không :

— Mười giờ rồi.

Người thiếu nữ, khẽ đặt con xuống giường, quay lại bàn, với lấy chiếc ví đen láng. Người đàn bà mức cháo ra chén ; khói trắng tỏa mờ mờ. Người thiếu nữ thoa thêm chút phẩn, điểm vội đôi môi, quờ chân tim đồi giày. Người đàn bà ngừng tay :

— Đi nữa ?

Im một chút, người thiếu nữ khẽ gật đầu :

— Tối nay tôi định ở nhà. Nhưng... « Hắn » hẹn 10g. 30. Thế nào cũng khà tiễn.

Người đàn bà định quay xuống bếp, đứng lại :

— Thị ăn chén cháo... hắn đi.

— Thời, em không thấy đói.

Nàng cùi ôm con, từ từ bước ra cửa. Ngáp ngừng một chút, rồi mở nhanh liếp cửa, lẩn ra ngoài.

Người đàn bà lấy một tấm vải vây viu, đắp nhẹ trên thân hình thằng bé



đóng. Ngõ chợ cảng lối thêm. Bóng đèn như đặc quánh lại. Trong mái lá, người đàn bà ôm đứa bé vào lòng. Tiếng thằng bé khóc thét lên từng hồi, âm ức, rồi khóc thét lên nữa. Hắn thở gấp, mệt nhọc...

Chợt tiếng cửa khẽ động. Rồi vụt mở. Thẳng nhô, tay phải kẹp thùng gỗ, mắt nhìn lát lão, đóng nhanh liếp cửa gài kỹ. Người đàn bà chỉ kịp ngược lên. Hắn đã tiến đến bên giường. Hắn nhìn người đàn bà, lần tay sau lưng quần, đưa ra cho người đàn bà hai tờ bạc trám đồng.

— Mẹ..

Người đàn bà thở mạnh, mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào mặt hắn, nói lớn :

— Mày...

Nhưng như chợt nhớ, nhỏ tiếng lại :

— Mày... dù...

Liếp cửa chợt động mạnh. Có tiếng quở quạo, gõ thùng thùng. Thẳng bè vút chạy nhanh xuống bếp. Người đàn bà đầu vội hai tờ giấy bạc xuống mép chiếu, hỏi :

— Ai ?

Tiếng phia ngoài hỏi :

— Mở mau.

Người đàn bà đặt mở thật người xuống chiếu chậm rãi đến mở liếp cửa. Gió lùa vào mạnh ; một tảng áo đỏ phe phẩy. Người bà hoảng hồn :

— Em... Chị tưởng...

Liếp cửa khép lại. Người thiếu nữ vuốt mái tóc :

— Trời sắp mưa lớn. Chị tưởng chi ?

Người đàn bà lắc đầu :

— Không.

Người thiếu nữ chia tay cho người đàn bà :

— Đài chị. Tiền.

Rồi đi thẳng đến giường, cùi xuống. Tiếng mưa nghe rào - rào, chạy dài trên mái lá.

Người thiếu nữ bỗng rú lên :

— Sao hán lạnh thế này ?

Người đàn bà hốt hoảng :

— Đầu ? Nóng lắm mà.

Nhười thiếu nữ ôm con vào lòng :

— Chân tay hán lạnh hết rồi, chị ơi.

Người đàn bà chui đầu xuống, thủ thỉ. Thằng nhỏ từ phía bếp, đi nhẹ nhẹ đến bên giường. Thằng bé bốn tuổi vẫn ngủ say trên nền đất.

Phía ngoài, đêm sấp đi. Một mảnh bám bịch - bạc sáng dần. Tao đi từng bước hối hả. Từng cơn mưa rào rạt đuổi nhau từng hồi, chạy dài qua những hố lều tranh, trên nõi chòi nhảy nhuencia.

Thoáng nghe những tiếng khóc rung rức vọng ra từ túp lều.

Những hột nước trong sáng tiếp nhau nhỏ giọt từ mái lá xác xơ.

Những mái lá xác xơ : rung rưng nghiêng miết.

KHUYA lâu rồi. Cuộc sống ngưng

MỘT CUỐN SÁCH HAY TÓM TẮT



BIỂN XANH

TRẦN DOÃN

Đây là một trong những tác phẩm giá trị của thời đại chúng ta. Với con mắt khoa học chân thành, tác giả đã vượt khỏi phương diện hoàn toàn kỹ thuật để đem lại cho tác phẩm một sự rung động đầy nhân tính khiến người đọc khi thích thú, khi kinh ngạc trước bao nhiêu lật lùng của biển xanh.

Cuốn sách này nguyên văn tiếng Anh của Rachel Carson, thuộc vào hạng xuất bản nhiều nhất ở Mỹ, dịch ra tiếng Pháp, dưới nhan đề « CETTE MER QUI NOUS ENTOURE ».

CON người chưa chế ngự được đại dương như đã chế ngự được lục địa, trong một thời gian rất ngắn. Lúc họ vượt biển, họ mới thấy rõ ràng họ rất bé nhỏ trước vũ trụ to lớn. Chân trời trước mặt họ là bãi sóng bất tận.

Quả thật, biển bao bọc lấy chúng ta. Bừng trên đất liền chúng ta được hit lấp ngọn gió mát, chúng ta cũng nên biết rằng gió ấy từ biển cả đưa lên. Lục địa mòn dần. Mưa cũng từ biển sinh ra, làm thành sông ngòi rồi lại chảy ra biển.

Biển giới giữa biển và đất liền có thể nói là nét chấm phủ du nhất trên quả đất chúng ta ở. Biển có khi dâng cao ngập một phần nữa lục địa. Nước đại dương đã bao lần bao phủ lấy nam Mỹ châu. Đầu dầu cũng còn dấu vết biển ngập mãi đến 1000 cây số cách bờ.

Trên ngọn núi Pennsylvanie còn những tảng đá vôi do những vò hàn, vò hòn kết lại. Như vậy, chúng ta rằng trước đây hàng tỷ năm nơi núi non đó là biển cả. Vài vòi cũng xuất

hiện trên các chóp núi cao của dãy núi Hi mǎ lập Sơn, 50 triệu năm cách đây, ở đó cũng là đại dương. Dưới động Mammoth, dài hàng cây số, người ta cũng tìm thấy những đồng đá vôi.

Mỗi lần quả đất sụp là mỗi lần biển lấn vò đất liền.

Dưới biển còn có những dãy núi lửa không kém phần quan trọng tỷ như dãy núi lửa Ilà uy Di dài đến 3200 cây số giằng ngang Thái bình dương, gồm nhiều đảo rất lớn.

Chúng ta đang ở thời đại mà mục nước biển đang lên vì chính là thời kỳ nước đá đang tan ngập đất liền và đỡ ra biển. Những máy đo mực nước biển cho biết từ năm 1930 đến năm 1948 mực nước cao thêm 10 phần.

Ta cũng không rõ đến lúc nào biển hết chiếm đất liền. Một điều chắc chắn nếu mực nước biển ở bắc Mỹ lên cao đến 30 thước (vì có thể vì băng giá trên lục địa nhiều vòi số kẽ) thì tất cả thành phố ở Mỹ quốc có thể bị ngập nước. Sóng biển sẽ lấn vào dãy núi Alleghanys. Đồng bằng ở vịnh

Mexique và thung lũng Mexique sẽ bị ngập nước.

GIÓ VÀ NƯỚC

TÙ khi đại dương có đến nay, không khi nào mặt nước được yên tĩnh vì luôn luôn có gió thôi. Sóng lượn nhấp nhô trên mặt biển. Mỗi đợt sóng xuất xứ ở mỗi nơi khác nhau. Có thứ loay hoay giữa biển cả mà không bao giờ dập vào bờ. Có thứ vượt đến gần nứa đại dương rồi chết yên lặng ở vào một bờ biển xa xôi.

Nước không theo với sóng. Khi sóng lướt qua, mỗi phần tử của nước về mặt vòng tròn rồi trở lại vị trí cũ. Và nếu như nước cuộn theo sóng thì tàu bè không bao giờ còn có thể di lại trên biển được. Những nhà hàng hải thường hay dùng chữ phết (fetch) để chỉ độ dài những ngọn sóng chạy theo một chiều gió không gấp một trớ lụt nào.

Một « phết » lớn có thể dài đến 1000 hoặc 1300 cây số, với tốc lực từ 16 đến 20 thước trong một giờ. Nhiều lúc sóng cũng bị những sức mạnh dưới biển lôi kéo. Những lúc những giòng nước biển gặp ngang các đợt sóng tức là lúc biển động. Khi làn sóng gặp giòng nước hoặc lúc triều lên hoặc lúc triều xuống, người ta ví như hai con vật dữ tợn đụng đầu vào nhau.

« Chiến trường » thường rộng đến 5 cây số; vô phúc cho những chiếc tàu lọt vào trận địa đó là không thể lui, rời gì được có khi phải năm ba ngày.

Những lượn sóng thường quá 7 thước 50. Nhưng trong cơn bão biển, bê cao của sóng có thể cao gấp đôi. Phần nhiều theo các sách vở, sóng cũng chỉ cao độ 20 thước, nhưng các thủy thủ cho rằng sóng còn cao hơn nữa.

Theo sự quan sát sau này có lẽ đúng hơn cả.

Tháng 2 năm 1933, một chiếc tàu Mỹ Ramapo đi từ Manille đến San Diego (californie), vừa đường bị một trận giông tố suốt trong một tuần lễ.

Gió thôi với tốc lực 125 cây số một giờ. Biển lúc ấy giống như những dãy núi băng chất lỏng. Sóng quan trên tàu đều nói ngọn sóng cao nhất trong trận bão biển đó là 34 thước. Sóng ở biển có lẽ cao cũng ít hại, nhưng chính những ngọn sóng dập vào bờ mới phá phách nhiều nhất.

Những tàu bè đậu trong bến, những nhà cửa thiết lập trên bờ... chỉ là đồ chơi của trẻ trước sức sóng dồn dập điên khùng. Sức ép của sóng có thể từ 2 đến 3 k-lô trên mỗi phần vuông. Vào tháng 12 năm 1872 một chiếc cầu lớn ở Ai nhì Lan bị sóng dập tan vỡ.

Sau khi hết con giông, người ta nhận thấy rằng sóng đã mang đi một hối sắt và cát nặng 1230 tấn. 5 năm sau sóng mang đi một khối khác nặng 360 tấn. Một ngày vào tháng 11 ở háp đèo bờ biển Bell Rock sóng mang một cái thang cao quá mặt nước đến 26 thước. Ở tháp đèn Bishop Rock, một cái cầu dập cách mặt nước 30 thước cũng bị cuốn đi. Ở bờ biển đại áy dương, một cái tháp cao 30 thước cũng bị sóng dập tan. Ở mũi Trinidad bờ biển Oregon trong một cơn giông bão, chính người canh giữ tháp đèn hấy một bức tường sóng cao đến 59 thước.

Đọc bờ biển lởm chởm đá, khi có giông bão, sóng thường mang theo những tảng đá bắn lên bờ. Đã có một tảng đá nặng đến 60 kí lô do sóng vắt lên không trung đến một độ cao 30 thước và rơi xuống một mái nhà ở tháp Tillamook Rock. Tất cả các cửa kính ở tháp đèn ở mũi Dunnal xây dựng trên một mõm đá 100 thước đều bị đá văng vào, bể tan. Trận « mưa đá » đó cũng do sóng đưa lên. Từ hàng triệu năm, sóng đã thay đổi tất thảy các bờ biển. Chỗ này, sóng cắt vào các lảng đá, chỗ khác sóng kéo đi hàng triệu tấn cát hoặc làm thành những cái đảo nhỏ bay những chiếc dập chẵn ngang cửa biển.

Chính phủ Anh định xây dựng một tháp đèn ở mũi Cod trên một mõm đá lát sét rộng đến 4 mẫu tây, nhưng sinh ra cứ mỗi năm mõm đá hao hụt mất 90 phần và người ta trú tinh chừng 5000 năm, cả ngọn đồi đất sét đó sẽ biến mất.

Bờ biển phía nam đảo Nantucket mỗi năm lùi dần 1 thước 80 phần. Ở các bờ biển có đá nhiều, tiếng sóng vỗ khác với bờ biển chỉ toàn là cát.

Bèo lấn vào đất rõ ràng nhất là ở Anh. Giữa Cromer và Mundesley, mỗi năm biển di sâu vào đất liền 5 thước 70 và ở Southwold từ 4 thước 50 đến 13 thước 50. Dở một bảnh đã năm 1786, heo bờ biển Holderness thấy rằng một dãy có nhiều làng đã bị cuốn ra biển.

Tuy vậy, nước có chuyển động có công đọc bờ biển mới có nhiều cảnh lẹp.

Thỉnh thoảng có những ngọn sóng ngoài sức tưởng tượng của con người, oai súng thần (raz de marée) có hai oai: một loại do động đất dưới biển dày nén. Một loại thường xảy ra trong hững cơn bão biển.

Đó là nước rút xuống nhiều có thể là dấu hiệu đầu tiên cho chúng ta biết sắp có sóng thần.

Năm 1868 có Cộng đốt ở bờ biển



phía tây ở Nam Mỹ. Nước biển rút ra làm cho nhiều tàu bè bị mắc cạn. Tiếp đến một ngọn sóng đưa tàu đụt vào đất liền cách đến 400 thước.

Ngày 1 tháng 4 năm 1946, dân bản xứ ở bờ biển Hạ uy Di lo lắng khi họ nghe im tiếng sóng biển. Nước rút ra thật xa.

Họ không biết là sóng rút ra là vì có cuộc động đất ở một dãy núi cách họ 3700 cây số. Một lát sau mực nước lên tới tấp, lên cao đến 8 thước so với mực nước thường ngày. Thế là tất cả nhà cửa, người và vật bị cuốn ra biển.

Bờ biển gãy thiệt hại ghê gớm hơn bão ở trên đất liền. Những trận bão biển gãy tai hại nhất, kè có trận bão biển vào ngày 8 tháng 9 năm 1900 ở Galveston (Texas) và trận bão vào hai ngày 2 và 3 tháng 9 năm 1935 ở vịnh Floride. Nhưng gãy thiệt hại nhiều nhất kè có trận bão ngày 7 tháng 10 năm 1737 ở vịnh Bengal.

20.000 tàu bè bị đắm và 300.000 người thiệt mạng.

MẶT BIỂN NẾU KHÔNG CÓ MẶT TRỜI

BÌNH chiếm chừng 3 phần tư diện tích trái đất. Mặt biển còn thâu thập ánh nắng mặt trời. Cách hàng ngàn thước dưới đáy, không có một ánh mặt trời chiếu qua.

Mang áo lặn vào, con người cũng chỉ xuống được 150 thước. William Beebe và Ollis Barton đã xuống đến 920 thước sâu dưới biển vào năm 1934. Năm 1949, Barton xuống đến 1370 thước ở ngoài khơi vịnh California.

Họ nhận thấy rằng từ 60 đến 90 thước, những tia xích ngoại tuyến biển mặt. Đến 300 thước, chỗ nào nước trong nhất, thì còn rọi rót vài tia từ ngoại tuyến (ultra violet), quá 300 thước là vực biển mù mịt.

Loài vật ở trong vùng tối tăm đó không còn tìm thấy một chỗ ăn nào để tránh lè thù cá. Thảo mộc sống trong vòng 210 thước có tắm ánh sáng mặt trời. Ở đáy biển, không lúc nào ngọt việc ăn thịt lẫn nhau. Có những con cá nhỏ nhưng miệng lớn, thân mình eo rất dể dàng có thể nuốt được những con vật khác lớn gấp nó đến nhiều lần.

Nhiều giống cá mang theo những điểm sáng mà cá có thể tự tắt hay

thắp sáng để săn mồi. Nhiều loại mang trên lưng một hàng ánh sáng khác nhau. Thứ bạch tuộc lại có thể tỏa ra một chất lỏng có ánh sáng để đánh tan chất mực đen của loại đồng chủng nó phóng ra.

Một vài giống cá ở mặt biển nhuộm màu xanh lá cây hoặc xanh da trời. Càng xuống sâu mặt nước, có nhiều vật trông sáng ngần. Đến 300 thước có nhiều thứ cá đỏ, trắng như bạc, xám nâu hoặc đen.

Loài sứa ở gần mặt biển sáng lấp lánh, nhưng ở sâu 300 thước lại là màu nâu đậm. Đến 500 thước, chỉ thấy cá đen, tim, hoặc màu nâu đậm. Nhưng nhiều loại tôm lại mang « ướm » đỏ hoặc tim.

Trước kia, con người tưởng rằng dưới đáy biển không có động vật sống, vì đã tối tăm, hơm noca, sức ép của nước cũng rất mạnh.

Nhưng những cuộc khám phá mới đây cho biết các vật sống ở đáy biển rất nhiều.

Theo William Beebe, qua 400 thước có hàng hà sa số những sinh vật tụ họp ở với nhau, nhưng đến 920 thước, người ta nhận thấy như một đám mây trong đó cbi chít những con vật phù du quay cuồng quanh những thoi ánh sáng lòi mò. Chính hiện nay khoa học đang ra công nghiên cứu tìm biết những sinh vật lạ lùng đó.

(Còn nữa)



— Thưa quý vị thính giả, lần sau chúng ta sẽ mở một cuộc nói chuyện về trí óc thông minh của loài ong.

ĐIỀN KINH S. O. S.

của LÊ ĐÌNH THẠCH



BƯỚC đầu tham dự vào vận động hội thể giới ở Helsinki, đoàn đại biểu Việt Nam chỉ có mục đích đến cho có mặt, nhưng không lẽ đến năm 1956, chúng ta lại đến tham dự hội thể vận Melbourne với ý nghĩa trọng trung như năm vừa qua tại Phần Lan?

Và không lý do gì lần này chúng ta từ chối việc gửi đoàn đại biểu đến Úc châu, trong lúc chúng ta đã cử đám kiện nhí lực sĩ sửa ta qua tận kinh đô Phần Lan?

Nhưng lý lẽ trên buộc chúng ta phải nghĩ ngay đến việc huấn luyện đám tài ba đất nước ngay từ giờ, để kịp tham dự hội thể vận Melbourne 1956.

Nhiều bạn đọc sẽ cho chúng tôi đã quá lố, vì từ đây đến năm 1956, chúng ta còn những gần 3 năm. Nhưng những ai có trách nhiệm và hiểu biết về điền kinh, chắc cũng nhận ra chúng tôi là thời gian 3 năm không đủ cho chúng ta đào tạo được một đoàn đại biểu với đám kiện nhí lực sĩ năm châu.

Khởi hành với một con số không, và những phương tiện hiện tại: thiếu huấn luyện viên chuyên môn và thiếu cả sự nâng đỡ và ủng hộ của mọi người, thử hỏi chúng ta sẽ làm được gì trong thời gian 3 năm?

Trong lúc có hàng vạn khán giả đến sân vận động để chờ xem đoàn đại biểu tức cầu V. N. tranh tài với các đội cầu quốc tế, và hàng vạn công chúng đứng chật bến kè đường để hoan hô đám cầu rơ xe đạp trong các cuộc đua vòng thành phố; thì trái lại ở sân Hàng Đẫy, trong cuộc tranh tài về điền kinh giữa hai đoàn lực sĩ Nam Việt và Cao Miên, số khán giả người Việt có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ông chủ tịch liên đoàn điền kinh N. V. đã không e ngại tuyên bố: Bảo chí Việt ngữ cũng tổ vé thờ ơ lanh đạm với các cuộc hội họp điền kinh, mà đáng lý họ có bồn phập cõi súy cho việc thao luyện điền kinh trong xứ được phô biến rộng rãi.

Cuộc tranh tài hàng năm giữa hai đoàn đại biểu Nam Miền đã đưa ra một kết quả đáng buồn. Nam Việt được xếp vào hạng chót với số điểm 12 toàn cũi Nam Việt, chúng ta chỉ có hai đại biểu: — Nguyễn Văn Châu được xếp hạng

Tôi quẹo qua đường đại lộ Dufour để xem nhà hát của thành phố cất theo kiểu Đại hỉ viện ở Balé và nơi đây cũng là Âm nhạc viện quốc gia Thụy Sĩ đã sản xuất hằng năm bao nhiêu nhau tài vè âm nhạc không kể những kịch sĩ hoặc vũ nữ về loại ca vũ. Đến Đại học đường nham giờ ra về. Vẫn những sinh viên tinh ranh và trẻ trung, nữ và nam khoát tay nhau, nói, cười, đua tự do và thân mật. Thấy đủ màu da và sắc dân chen vai vui tươi không thấy gì là phân biệt, đen, vàng, trắng.

Vẫn không khí bình đẳng, tự do và tinh nghịch như bên xóm la tinh ở Bâle. Tôi có đến yết kiến nữ thư ký của Đại Học để biết ít nhiều về chi tiết cách xin nhập học thì vẫn phải bằng tú tài đòi mới được đến đây theo đuổi các ngành học vẫn dạy bằng tiếng Pháp. Đại Học Genève chỉ mới thành lập từ năm 1867 và mỗi năm vẫn được bồi bổ thêm các khoa cho đến năm 1881 mới có đủ các ngành. Gần đây rất tiện cho sinh viên tra cứu học hỏi thêm, nên thành phố đã dành riêng Bảo Tàng Viện về động vật học và cả một nhà sách rất to nhưng xem không bằng kho sách Genevève ở xóm la tinh.

Ra khỏi đây trời đã trưa, io trở về mua ít thức ăn. Ở Genève thi thấy là liệt những món ăn về sữa: Sô cô la phó mát ya-ua, kẹo Ca ra men v.v... nhưng giá mắc hơn ở Bâle.

Bên Âu châu, rất tiện cho những gia đình mà cả vợ chồng đến đi làm, vì các nhà hàng đều có bán những món ăn làm sẵn, từ rau xà lách đến gà quay qua sườn ram hoặc rau xào bò v.v... khi ra sở cứ đến đây mua những món nào định ăn, rồi về là sẵn sàng một bữa ăn trên bàn. Hòn ấy tôi phải ăn xăn vặt thịt bò sống để được bồ và mau tiêu thêm ít trăm gờ ram phó mát tráng miệng. Về đến lều nóng quá, không thể chun vô, phải dàn mang lại bóng cây sau vườn. Àu xong nằm tại đó đánh một giấc thật ngon để chờ đợi nắng sẽ trở qua chợ đi xem lần nữa thành phố cho kỹ càng. Nhưng đến 2 giờ, mặc dù nắng còn gắt vẫn hầm hầm ra đi. Qua ghê ngay đèn thờ Đạo Tin Lành cát từ thế kỷ thứ 10, thấy kiến trúc rất xưa, có ba cái tháp thật cao lối 40 thước.

Qua đường de Treille để xem tòa Thị Sảnh cát theo kiến trúc thời Phục Hưng từ thế kỷ 16, đặc biệt là phải leo nấc thang cao gấp năm thị Sảnh Saigon. Lộn trở lại đường Galland để xem Bảo Tàng Viện về Nghệ thuật và

MỘT THANH NIÊN V.N. DU LỊCH VÒNG QUANH ÂU CHÂU bằng xe đạp

* DU KÝ CỦA L.Q. MINH * * * (xem Đời Mới số 47)



Sứ ký cát từ năm 1909, hầm dưới ta được xem nghệ thuật cận đại từng trên dành riêng cho đời tiền sử lên đến từng lầu thứ nhứt ta không thể không khen tài của dân Thụy Sĩ về nghề làm đồ sứ. Từng chót chứa toàn tranh dầu và tượng nặn. Kè ra thi không bằng Bảo Tàng Viện Louvre ở Bâle nhưng mắt ta cũng được một phen khoái trá lầm.

Bè dài được 82 cây số, bè ngang 14 cây và trung bình 8 cây. Hồ này rất sâu vì trên 300 thước và mặt nước cao hơn mặt biển mãi 371 thước. Hồ Léman chia hồ lớn được trên 50 ngàn mẫu còn hồ nhỏ trên 7.000 mẫu, mà dưới đáy có một vách đá ngăn làm đôi ở khúc làng Nernier. Qua mùa đông khi trời trong thì nước xanh tươi một màu thật đẹp có pha màu xanh lá cây. Qua mùa hè thì nước trở lại đục vi trên nguồn sông Rhône đổ xuống những nước dày đặc do những khối tuyết rã từ trên chót núi cao hơn 3000 thước.

Bè trái của Genève cũng tôi tàn và do dày lấm nhưng khá hơn những xóm Meilmontant, Saint Paul bên Bâle.

Trời đã xế chiều, xem thành phố Genève như tôi cũng gọi là vừa đủ. Muốn quan sát thật kỹ cần phải ở lại một tuần để xem thành cõi bên xóm St Pierre và đi đủ các đường bên khu này ở vùng sau nhà ga Cornevin. Đi quá cũng thấy mệt, tôi trở lại bờ hồ Léman vừa nghỉ chør vừa ăn kem như độ nào tôi ăn kem bờ hồ Hoàn Kiếm ở Hà thành trước chiến tranh, mà đây thì vui gấp mười. Cảnh chiều nắng dội ánh nắng vàng,

xuống mặt hồ phẳng lặng, vì hôm nay không chút gió, nắng gắt quá. Chỉ it sóng con gợn bởi những thuyền buồm đang nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ. Đứng trên bực đá nhô ra ngoài khơi, mà gần đây có một vòi nước để khi chúa nhụt và ngày nghỉ phun lên một ngọn nước cao trên 70 thước, xem rất đẹp khi nó tỏa ra trên không và rót trắng xóa xuống mặt hồ. Ta đứng đây nhìn phía bên kia, lỗ nhô những người đang vui đùa trên bãi cát ven bờ hồ. Cảnh này hệt cảnh bãi biển đầy người đang tắm hay đang hóng gió mát hoặc phơi nắng. Tôi chụp rất nhiều ảnh quanh hồ, chụp mãi không chán. Bè tròn của hồ Léman được 175 cây số ngàn và diện tích được 58.236 mẫu mà 24.000 mẫu thuộc về Pháp quốc (khu vực Haute Savoie).

Hôm nay chỉ đi ngang đi dọc trong thành phố mà vẫn thấy uể oải như một ngày chay. Sau khi ực một ly sữa tươi là ngủ ngay...

Genève gia nhập vào liên bang Thụy Sĩ từ năm 1815. Trước kia là một thành phố độc lập ở giữa Pháp và Thụy Sĩ. Trong thế kỷ thứ 10, thành này thuộc về quốc gia Bourgogne và chỉ sau vua chót của giòng này, Genève trở về Đức Quốc. Qua thế kỷ 12, bá tước de Savoie lại sang xâm chiếm và mãi đến đầu thế kỷ 16, Genève mới được giải thoát nhờ nhà độc tài Jean Calvin, người đã đưa một chính sách nghiêm khắc ban bố trong toàn bộ đất nước là buộc tất cả nhân dân phải theo đạo Tin lành. Trong hai thế kỷ, dân Genève phải chịu cam khổ dưới chế độ độc tài khủng khiếp, nhưng Calvin đã làm được một việc rất có ích cho đời sau là lập nên Hàn Lâm Viện.

Sau Calvin, Genève lại thuộc về Pháp nhưng nhờ binh lực Đồng Minh đến giải thoát ách Nă-Phă-Luân đế nhứt từ năm 1813, và hai năm sau Genève xin gia nhập vào Liên Bang Thụy Sĩ. Từ đây đã được hưởng một chính sách dân chủ, khoan hồng.

(Còn nữa)

gọi là « Quán sữa ». Trong đây có bán đủ các thức ăn tiện cho khách nào ít ngày giờ và gần đi.

Xăng úyt đến bánh ngọt thường, kẹo đường, nước cam tươi, cam chay, coca cola và rượu mạnh. Giá rẻ hơn những nhà hàng lớn mà cũng ngon và sạch sẽ lắm, Tôi thì không lạ gì nơi đây, nên lè lè vào gọi một đĩa thịt bò khoai chiên rất ngon và uống luôn một ly cam tươi mà chỉ mất 3 quan Thụy Sĩ nghĩa là lối 15 đồng bạc Đ.D. (Một quan Thụy Sĩ theo giá chính thức thì lối 80 quan Pháp, chợ đèn thi một trăm) Ăn xong, tôi phải nghỉ đến những ngày nhàn rỗi như bên Bâle, nên tìm các rạp chớp bóng, vì đã gần tuần nay chưa xem phim nào, thấy khao khát lắm. Nhưng gặp toàn phim cũ đã chớp rồi bên Pháp, nên thả thêm vài vòng quanh bờ hồ. Về đêm giờ từ ngoài hồ đưa vào mặt lạnh. Đi qua bên kia hồ đứng nhìn lại Genève ban đêm thật đẹp. Trăm ngàn ánh đèn rọi xuống hồ làm mặt nước nhấp nhô như ban ngày có ánh nắng. Nhìn mãi chưa thường thức hết được cái đẹp của Genève ban đêm, nhưng tôi phải ra về ngủ sớm để ngày mai còn ra đi.

Hôm nay chỉ đi ngang đi dọc trong thành phố mà vẫn thấy uể oải như một ngày chay. Sau khi ực một ly sữa tươi là ngủ ngay...



Màn thứ hai

CÁNH THÚ III

NHÂN VẬT —
Hằng Nga, Ngọc
Thổ, Tố Nga, Văn
Nga, Hậu Nghệ.

(Mười năm sau, trong phòng ngủ Hằng Nga. Cửa đóng kín, và có hường treo dày cung tên, gươm đao. Hằng Nga vẫn phục sức hoàng hậu, dựa bên giường da béo vể mặt buồn rầu. Ngọc thổ co hai cẳng trược, bò giữa đất gầm cỗ, hit khắp đám đất, chạy chung quanh nhà. Hằng Nga ngước mắt nhìn theo con thỏ trắng, đưa tay giữ vào giường, kêu Ngọc Thổ chạy lại.)

HẰNG.— Ngọc Thổ con, Ngọc Thổ con. (Ngọc Thổ ngừng bước, chạy tới nhảy lên giường. Hằng vuốt ve Thổ). Mày không biết lạnh sao? (Ngọc Thổ lắc đầu, co móng). Tao nói với mày, thuở trước trong cái nhà ở phương bắc của tao, thày mẹ tao đã có tuổi, nhưng sức vóc mạnh, tinh thần khỏe, bốn chi em chúng tao, mọi người trong nhà đều sum hiệp vui vẻ. Cảnh đồng trong núi cũng đủ cho mày nhảy đi nhảy tới, hai vách trái đất, một gian nhà lợp lá nhô, chính ba tao bảo người nhả lợp, mặc đầu nhô, nhưng chắc chắn, mùa đông ấm, mùa hạ mát, cung chõng nồi sấm chớp, mưa dầm, gió thổi, nắng nung.

(Ngọc Thổ hình như hiểu biết, ngã vào lòng Hằng Nga, nhẹ chủn nổi tiếc) Hồi bấy giờ, tao không hề bị nhốt trong nhà, tự do chạy nhảy. Hồi đó trời đất rộng lớn, đường đi mãi không cùng, nước chảy hoài không hết, núi non liên tiếp. Đầy núi hoa hồng cỏ lục, trông cũng chẳng thấy đâu là bờ bến...

(Hằng chỉ vào cái cửa sổ đóng kín. Nhưng nay tao bị người ta nhốt giữ lại, cửa đóng kín mít, tao ra, đi chưa được 10 bước đã đụng nhầm tường, tao nhìn, nhìn không thấy được đám đất ngoài cửa sổ. Nhớ tới ngày xưa, dan lòng quá nghĩ tới sau này, chẳng biết sau này ra sao cả. (Nàng ôm chặt lấy Ngọc Thổ.)

Mọi người trong nhà tao, thày mẹ chẳng biết ra sao. Chị Thanh Nga tánh tình dễ giải, nhưng ai dè con người nóng nẩy ấy, đã chết trước mặt Đại vương rồi. Chị Tố Nga vẫn là người tử tế, nhưng nay không nhìn tao nữa. Chị Văn Nga vẫn là người khờ chю, ngày nay chị đã ăn nói lớn lối rồi. Chỉ có Đại vương yêu



LÊN CUNG TRẮNG

KỊCH THẦN THOẠI CỦA NGÔ TÒ QUANG

tao, nhưng không hiểu tao, hai cõi lòng cách nhau còn xa hơn trời nam biển bắc. Nó yêu tao nhưng tao làm sao yêu nó được, vì nó kẽ thù nhà tao, nó đã phà tan tinh ruột thịt nhà tao kia mà (ngoài cửa hình như có người di qua, Hằng Nga nhảy xuống đất tới phía cửa) Ai đó? Phai chí Tố Nga không? Chị vào đây được không?

Tiếng ngoài cửa.— Tao không vào.

HẰNG.— Vào đây, tôi mời chị vào đây. (Ngôi cửa im lặng chờc lát, cửa mở rộng, Tố Nga bước vào rồi quay mình đóng cửa lại).

HẰNG.— Chị Nga ơi, dừng đóng cửa, để tôi ra ngoài một lúc.

TỐ.— Không được đâu.

HẰNG (Nài nỉ).— Chị Tố ơi...

TỐ (không chờc cửa lại).— Đứng có trách tôi, vì không phải tôi làm chủ. Người ta không cho bà ra, sợ bà đi bay, rồi chúng tôi bị vạ lây.

(Hằng Nga trở lui, ngồi xuống giường, gục đầu nín thở).

TỐ (Chạy tới trước).— Tố Nga xin tôi hầu bà. (Thi lễ).

HẰNG (Niu lấy tay chị).— Chị Tố ơi, tại sao chị lại nói thế?

TỐ.— Thưa bà, lẽ nghi phải vậy.

HẰNG.— Tôi là em của chị, chị cứ gọi tôi là con Hằng, đừng gọi tôi là bà nữa.

TỐ.— Thưa bà không dám. Vì nay bà là bà chủ mâu...

HẰNG (Đau lòng).— Chị ơi, sao chị nói thế? Chúng ta do một mẹ sanh ra, là chị em ruột mà...

(Tố Nga ứa nước mắt)...
Chị có nhớ thày mẹ không?

(Hai người cảm động, ôm lấy nhau).

TỐ (Khuyên dỗ).— Em Hằng ơi, em Hằng ơi...
(Hằng Nga ôm Tố Nga hai người cùng khóc).

(Lúc đó Văn Nga đẩy cửa bước vào, đứng đưa bên vách).

VĂN (cười mím).— Các người cứ đưa nhau, nước mắt thì có giá trị gì mới được chứ?

(Tố Nga và Hằng Nga giục mìn h buông nhau ra).

HẰNG.— Chị Văn Nga, Chị Văn.

VĂN.— Sao gọi bằng chị, tôi chỉ là đứa ở thời.

HẰNG.— Sao chị nói với tôi như vậy? Tôi chẳng có ý ấy đâu:

VĂN.— Có ý hay không, tôi không hiểu nhưng bà có mặt mũi nào nghĩ tới thày mẹ nữa kia!

HẰNG.— Vì sao mà tôi không được nghĩ tới thày mẹ nữa?

VĂN.— Bà ở đây nghĩ tới họ, nhưng bà có biết họ nghĩ tới bà thế nào chăng?

HẰNG.— Nghĩ tới tôi bằng cách nào?

VĂN.— Họ nghĩ bà đương chю tại chю khđ, ai dè bà ở đây, hưởng đủ giàu sang sung sướng, làm bà Hoàng hậu kia mà.

HẰNG.— Nhưng tôi vẫn không sung sướng, cũng không yên ổn.

VĂN.— Việc ấy làm sao tôi biết được, với lại cũng chẳng định liu gi đến tôi!

HẰNG.— Chị Văn ơi, chị đừng khinh thường tôi như vậy. Tôi khđ lâm. Lòng tôi rất buồn, không thể đi ra khỏi cung một bước, trọn ngày từ sáng tới chiều, chẳng thấy bóng người nào cả. Tôi thường nghĩ rằng: Tuy xa thày mẹ, nhưng còn có hai chị ruột rá bên cạnh, thi cũng đỡ buồn cho tôi, chị Văn ơi, chị...

VĂN.— Nói đến chị em ruột, tôi lại càng không muốn nghe. Chị Thanh Nga có phải là chị ruột của bà không?

HẰNG.— Sao lại không?

VĂN.— Chị ấy không sợ kẻ cường bạo, chю chét trước mặt kẻ thù, còn bà thì trái lại, làm hoàng hậu của kẻ thù đó.

HẰNG.— Tôi ăn năn không kịp, tôi không thể ăn ở với đại vương, tôi rời xa nó, xa lâm, xa lâm, tôi đã chю tôi sống 10 năm trời nay rồi.

VĂN.— Câu ấy chính do miệng bà nói ra, đó là việc riêng của bà.

HẰNG.— Chị Văn ơi...
(Hằng Nga không cầm lòng được, khóc nức nở).

TỐ (Khuyên dỗ).— Em Hằng ơi, em Hằng ơi...

(Hằng Nga ôm Tố Nga hai người cùng khóc).

VĂN (Cảm động, muốn đi tới, lại ngừng đứng cửa trước vắng).— Không, tôi không thể đứng nhìn ác chị khóc được, khóc làm sao xiêu lòng tôi, để chấp nổi lại tinh ruột thịt

ngày xưa được? Không được đâu!

HẰNG.— Chị Văn, tôi vẫn là em của chị.

VĂN (Kéo Tố Nga ra).— Bi, bi, bi, chị đã quên cái chết của chị Thanh Nga, và việc, thay mẹ mất tích rồi sao?

(Vân Nga kéo Tố Nga ra khỏi cửa).

HẰNG.— Chị Văn Nga, Chị Văn.

VĂN.— Sao gọi bằng chị, tôi chỉ là đứa ở thời.

HẰNG.— Sao chị nói với tôi như vậy? Tôi chẳng có ý ấy đâu.

VĂN (Cái mình xuống).— Hằng Nga!

HẰNG Nga,

(Nghệ ôm Hằng Nga lên giường).

(Kêu khé khé, Hằng Nga lần lùn lại).

HẰNG (Tiếng thở hối yếu).— Ngài đã trở về đó à?

VĂN.— Tôi đi săn ở núi Nam mới trở về, trông thấy ái khanh nằm bất tỉnh dưới đất, ái khai h bị bệnh rồi à?

HẰNG (Lắc đầu).— Không.

VĂN.— Ái khanh thế nào? Ái khanh bất tỉnh đã bao lâu rồi, sao không có ai tới săn sóc? Hai con ở Tố Nga với Văn Nga làm việc gì? Đề tội phạt chúng nó mới được.

(Nghệ đứng dậy, muốn kêu người hầu).

(Hằng Nga vội vàng đứng lên theo cản lại).

HẰNG.— Chẳng cần, chẳng cần họ vừa hỏi thăm tôi, tôi vẫn còn khỏe, sau khi họ đi ra, tôi mới xây xẩm.

VĂN.— Vì sao ái khanh xây xẩm té ngã, tại sao vậy?

HẰNG.— Đề là bệnh cũ của tôi.

VĂN.— Bệnh gì?

HẰNG.— Đau tim.

VĂN.— Sao lại có đau tim.

HẰNG (mỉm cười).— Đàn ông thường hay quên, ngài không nhớ hôm ngài thấy

giết hại kẻ khác chẳng phải là tướng cướp thi là gì?

NHỊỆ (nhắc di nhắc lại).— Tướng cướp... Tướng cướp...

HẰNG (nghiêng đầu nhìn Nghệ).—...Tên tướng cướp ấy vừa cao vừa lớn... Nếu ngài không giận, thì tôi nói hồn giống ngài lắm.

NHỊỆ.— (Thẹn thùng, thương cảm quá) Hằng Nga ơi... (Nghệ đi tới muôn ôm lấy nàng. Ngọc Thổ đứng giữa, hết sức chống Hậu Nghệ. Nghệ muốn đẩy Ngọc Thổ ra).

HẰNG.— (Ôm chặt lấy Ngọc Thổ) Không. Ngài coi, Ngọc Thổ nghe nói ngài là cưng đạo, nên không cho ngài gần tôi đó.

NHỊỆ.— (võ giận) Sao lại có chuyện ấy được? Sao nói tôi là tướng cướp?

HẰNG.— (lẽ phép) Xin đại tướng tha thứ, cho tôi nói rõ sự thật.

NHỊỆ.— Hằng Nga à, đời tôi chẳng hề tha thứ cho ai, nhưng đổi với ái khanh được! Ái khanh cũ gọi tôi là tướng cướp, tôi cũng không giận mà.

HẰNG.— Thị đê cho tôi kêu lên nhé.

NHỊỆ.— Kêu đi.

HẰNG (Võ tay).— Tướng cướp, tướng cướp, tướng cướp, tướng cướp.

(Hậu Nghệ buồn, im lặng. Hằng bước tới) Ngài níi không giận, sao vể mặt lại thế kia?

NHỊỆ (Rất miễn cưỡng).— Không, không mà.

HẰNG (Cười).— Gượng gạo quá.

NHỊỆ.— Sao ái khanh hiều được?

HẰNG.— Tôi trông thấy mà.

(Im lặng. Ngọc Thổ nhảy xuống đất, đi tới trước cửa. Có tiếng ngoài cửa: « Xin yết kiến Đại vương»).

NHỊỆ (mừng rỡ).— Ngò Cương à? Vào đây.

NGÒ CUƯƠNG (dẩy cửa võ, thi lễ).— Đá vương đi săn về?

NHỊỆ.— Ủ, mỏi vè.

NGÒ.— Đại vương có mệt không?

NHỊỆ.— Không sao.

NGÒ.— Da, dạ, dạ.

NHỊỆ.— Dân chúng các nơi đám chạy đi, đám nỗi loạn, ta sai chủ di dọ nghe tin tức thế nào?

NGÒ.— Tình thế nghiêm trọng lắm...

NHỊỆ.— Nghiêm trọng lắm à?

NGÒ.— Nhưng xin Đại vương cứ an lòng, thần phụ trách bão đầm bình an vò sụ.

NHỊỆ.— Hãy nói rõ cho ta nghe.

NGÒ.— Đóng nam là miền có cá có giao núi tốt sòng trong, dân chúng hiền lành dè dặt, lũ giặc gây loạn, ba năm không thành, chẳng cần phải lo.

NHỊỆ.— Chẳng cần phải lo, thì nói ra làm gì!

(Ngọc Thổ lại nhảy vào giữa lòng Hằng Nga, vả hai lồng nghe).



ĐẤT-VIỆT

CHUYÊN MUA VÀ BÁN CHO
QUÍ NGÀI:

Nhà cửa, Phố xá, Ruộng đất.

VỊ QUYỀN LỢI CỦA QUÍ NGÀI
XIN NHỎ :

ĐẤT VIỆT SỐ 20 ĐẠI LỘ BONARD
Điện thoại số : 23.409

SAIGON



YOICHI NAKAGAWA

GIANG TÂN phóng tác

(Xem Đời Mới số 52)

LẠNH đi anh ! Về cưới vợ đi.
Tôi van xin anh mà !

Đau lòng, tôi ôm choàng lấy nàng, siết chặt trong tay tôi và đứng dậy.

Làm thế nào để nàng theo lời nàng được ? Tôi lên xe, nàng ngồi xe kia và theo tôi. Chúng tôi đi dưới trời ngập bông tôi, hướng về phía nhà ga.

Vào trong một quán nước lịch sự, chúng tôi trở ra ngay, không ăn uống gì cả. Nàng nói với tôi, chồng nàng sắp trở về nước, đối với nàng, thêm một việc cưỡng bách nữa.

Lúc đi, tôi vui vẻ bao nhiêu, lúc về cả một vực buồn chán ngập lòng tôi. Tôi có cảm tưởng như bị phỏng trực khỏi thiên đường và bị dày xuống địa ngục.

Làm thế nào, số phận tôi sao cứ phải gợi lại mối thương tâm luôn như thế này ?

Nàng như một kẻ ngục lại mà tôi là kẻ phạm nhân.

Chúng tôi men theo con đường tôi mò đến ga. Tôi nghĩ rằng, xa cách nàng lần này, tôi không bao giờ thấy lại nàng nữa. Tuy nhiên, tôi thấy nàng cặp dò, người mắt hết nghị lực, tôi tưởng rằng không thể nào lê bước được nữa. Cũng hơi lạ, là khi cảm thấy bị chi phối, lại có ảnh hưởng đến các cơ quan trong người.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở trong gian phòng đợi hành khách chật hẹp. Cố tránh những cặp mắt tò mò của các cô gái và các cụ già trong làng, tôi thử thách với nàng :

-- Tôi ước ao có ôm tôi vào trong cánh tay cô.

Nàng trả lời tôi :

Nhưng tôi chỉ lại làm cho tôi buồn thêm thôi.

Tôi cảm thấy trong giọng nói của nàng tất cả tình êm dịu nàng đối với tôi nhưng sao nàng vẫn chối day đài điều tôi cầu khẩn ở nàng :

Tôi van xin nàng đến hai lần. Nhưng rút cuộc tôi phải lặng thinh đê nén

trước vọng đê tâm thần nàng được yên tĩnh.

Người ta bắt đầu bẩm vé. Trong giờ phút này tôi cảm động xiết bao !

Chân tôi như không đủ sức le mình. Tôi nặng nhọc bước trên sân ga, đến hàng rào sơn vàng chấn ngang, tôi thầm thở đứng lại. Bó tát cả nguồn sinh lực còn sót lại.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

cả cuộc đời tôi. Nhất quyết tôi phải đạt tới đích. Tôi đi sắm mọi vật cần thiết cho người vợ trẻ của tôi.

Nhưng, hình như tôi không đê ý đến sở thích riêng của nàng. Tôi ngô ý với vợ tôi không nên ăn mặc màu lòe loẹt rồi tôi tự chọn lấy cho nàng một màu thích hợp đê nàng trang sức.

Chương trình của tôi thất bại ngay bước đầu. Tôi hơi bức với nàng.

Đau đớn thay, được ít lâu, nàng bị bệnh sưng phổi. Suốt trong hai năm đầu, tôi là người ngồi đầu giường chăm lo cho nàng. Tất cả thi giờ,

hình như chỉ đê phụng sự nàng. Có khi, tôi phải theo nàng đi đồi không

khi theo đúng lời bác sĩ dặn ; có lúc

tôi đem nàng vào nằm nhà thương

hoặc dẫn nàng về nhà cha mẹ nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc

nào, ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Tôi nhớ rõ đến nỗi lòng cảm thấy nhức

đau và nỗi ám ảnh của nàng.

Bước đầu, tôi hơi phiền bức nhưng

nhung dần dần tôi nghĩ rằng sự việc

phải chịu vậy vì đó là kết quả không

thể tránh được một khi đã là vợ

chồng với nhau.

Trí óc tôi rối ben. Tuy vậy trong sự

hỗn độn đó, Tôi không quên một lúc



TRUYỆN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY Từ của bà X.X. — Cô VĂN NGA thuật

(Xem Dời Mới số 33)

THẾ mà chính phục không nỗi một giông chim xanh quý ; nhục nhã thế nào ! Chẳng qua ông chỉ thua có một điều : danh vong. Đồng tiền của cậu Ba Giồng Riêng thua chúc quan phó tinh Cẩn thơ ! Dân ăn chơi ở tỉnh hăng mỉa mai ông như thế, ở sao nỗi mà chẳng bỏ xúi đi ?

Ông còn nhớ lại một buổi sáng mù sương, nơi bến xe tinh nhà, có tuyên bố cùng khắp các mặt thân.

— Tao đi lên đất Sài thành để tìm một người đẹp. Ngày nào tao dắt vợ về mà không được đẹp hơn « người ấy » bây giờ kề tay là dân « cậu » nữa. Lời nói của ông đã qua mấy năm nay rồi. Nơi kinh thành ánh sáng ông đã lăn lộn lầm công phu để tìm một bóng hồng. Năm tháng qua ông vẫn còn mang hận. Không phải noi dể dò son phấn thiếu một sắc đẹp hoàn toàn.

Nhưng lòng ông đã chết mất nữa, và hình dáng con người vô tình làm khổ ông vẫn lòn vở trong trí óc, trong giấc mộng của ông. Người đẹp ông cũng đã thấy rồi nhưng ông nhận ra khó tìm được thứ nhan sắc hồn nhiên và say đắm kia mà một lần nhìn kỹ ông lại hăng hoảng như đã khám phá được cả một vũ trụ mới.

Đang còn liên miên với những hồi ức chua xót, ông Đức quên trả lời một câu hỏi của cô Bích Thủy. Cô cười phá lèn.

— Anh lại đăng tri nữa rồi chứ ? tưởng niệm đến ai đấy ?

Giụt mình và bén lèn, ông Đức vội bảo :

— À đang tưởng niệm một người đã mất dù rằng người ấy vẫn còn. Cô Bích Thủy đứng lên nói :

— Anh ngồi xem báo, tôi vào trong một tý nhé :

— Cô cứ tự tiệu.

Một lát sau cô Bích Thủy bước ra choáng lộng trong bộ đồ hàng trắng

thời trang. Cô xem đồng hồ nói lầm bầm :

— Đã năm giờ rưỡi rồi, chị hai sao về trễ dữ.

— Hay là đi trước — ông Đức nhanh nhẫn đưa ý kiến. Cô cúi viết bức thư bảo chị hai chờ anh hai về thì cùng xuống dưới ấy, chúng ta chờ.

Sợ mitch lòng người tử tế lại thấy chẳng có gì đáng quan tâm, cô Bích Thủy đồng ý.

— Vâng, chúng ta đi trước vậy. Hôm qua anh hai cũng bão sẽ đưa tôi đi chơi ở đây, tất nhiên được giấy đề lại, hai ông bà cũng ra chờ chẳng khống.

Cô Bích Thủy lấy bóp cầm tay và choàng lên vai chiếc khăn vuông Bom bay màu sắc sở. Thường khi ở tỉnh mỗi khi đi đâu cô hay choàng khăn đã quen nên quên nghĩ rằng trên này it ai xài đến.

Nhưng người đẹp dùng cái gì cũng đẹp khi ra đến cầu Tân Thuận, cô là cái định để tất cả Sài thành thanh lịch nhìn vào. Những trai thanh niên nhìn cô lom lom. Các bạn thiếu nữ trầm trồ màu khăn dễ thương, tóc uốn khéo vóc minh mẫn mai đều dặn.

Chiều này cũng như chiều nào, bến cầu Tân Thuận là nơi dạo mát của giới Sài thành dư dả... Người ta ra đây để tiêu khiển và chung diện với nhau. Hàng trăm xe hơi các kiểu đậu theo một giải dài trút xuống nơi ấy những cặp tình nhân, những đôi vợ chồng hay những gia đình đông đúc. Thết rồi đi chơi cầu Tân Thuận là một cái « mốt ». Ké dãy đi rồi cú muồn sẽ đi nữa, ké chưa biết, nồng nả cho biết. Họ chung sự giàu sang với nhau và xài tiền một cách vò lối.

CẢNH trời đẹp như một bài thơ những cụm mây xanh trắng tinh

màu

— Anh ngồi xem báo, tôi vào trong một tý nhé :

— Cô cứ tự tiệu.

Một lát sau cô Bích Thủy bước ra choáng lộng trong bộ đồ hàng trắng

Vì đâu ngày nay học sanh kém lẽ độ

(Tiếp theo trang 16)

Cy Loli tại hoàn cảnh tại thời cuộc cũng leó, nhưng một lý do chính và thông thường hơn hết của sự thối hóa về lẽ giáo của trẻ em học sinh là cá nhơn của giáo viên...

Cứ chỉ, cách ăn mặc, lời nói sự giao thiệp, đối xử gia đình của giáo viên rất có ảnh hưởng đối với uy tín của họ.

Lâm giáo viên trẻ tuổi, ăn mặc lỗ lảng, cầu kỳ, nhiều giáo viên lão thành thì trái lại ăn mặc rất chèn mảng, cầu thả. Nhà cửa bừa bãi, thiếu vệ sinh, rượu chè bêt ở xó chợ dẫu đường, ngồi sòng cờ bạc, du hi với bọn công tử bột, mượn tiền của cha mẹ học sinh, thiếu nợ, thiếu nần. Con thi nheo nhóe, quần áo không lành, lang thang, xin quà xin bánh của học sinh. Vợ thi ngồi lê đài mách, gây sự với xóm giềng, đánh bạc đánh bài. Đó là những nguyên do làm cho học sinh và cha mẹ chúng không còn kính nể thầy. Vô tình thầy nêu một cái gương không tốt di hại đến nền đức dục trẻ em không ít.

Cái gương của thầy đối với học trò là bài luận lý tự nhiên. Có một lẻ rất khó hiểu là thầy khuyên học trò tránh những thói hư, tat xấu chính mà mình thầy có những thói hư tat xấu ấy. Hiện thân của thầy là ngon được trí và đức, mà ngon được này lu thi làm sao soi sáng được đám người ước mong hướng thụ được ánh sáng.

Biết qua những nguyên do của một trong những sự khủng hoảng này, ta cần tìm một phương pháp để bồi dưỡng nền đức dục trẻ em học sinh từ lúc còn nhỏ theo ý muốn đã nêu rành trong chương trình giáo dục Việt Nam mới.

.S.

Một bạn đọc ở Singapore.

Có nhận 2 cái hình của bạn dự cuộc thi ảnh của Dời Mới. Rất ấn ánh nhưng rất tiếc hình gửi không đúng thể lệ. Bạn tiếp tục gửi cho hình khác và nhớ cho biết địa chỉ rõ ràng của bạn. Tôi soạn muốn gửi thư riêng cho bạn.

Bạn NGUYỄN VĂN DŨ :

Cám ơn bạn. Đã nhận được « bản dành cho bạn đọc » bạn gửi đến Tòa Soạn. Logi sách và hình bạn muốn đọc và xem đó có bán nhanh nhản ở Saigon, bạn chịu phiền tìm mua.

Bạn LÊ QUANG DIỆN (Châu đốc) :

Rất tiếc loại ấy không tiện đăng.

BẠN có biết quyền tiêu thuyết nào duyên dáng nhất, hay ho nhất, ly kỳ nhất, hấp dẫn nhất, lanh mạnh nhất TRONG năm nay là quyền nào ? ?
THÌ, thưa bạn là quyền :

NHÂN-TÌNH ÂM-LẠNH của Hồ-Biều-Chánh.

...chứ còn là quyền nào khác nữa.

Quyền đó HAY đến nỗi mấy tháng nay biết bao bạn đọc khắp nơi đều ĐỎ MẮT CHỜ MONG.

NHÂN - TÌNH ÂM - LẠNH

Một quyền mà QUÝ BẠN ĐÁ VÀO ĐỜI, SẮP VÀO ĐỜI, ĐÁ YÊU NGƯỜI, ĐÁ GHÉT NGƯỜI.., đều tìm thấy ở đây : một nguồn an ủi bất tận, một mối phản khởi mãnh liệt, một luồng khuyến khích vui song.

Nhà xuất bản PHAN YÊN 109 Galliéni Saigon — sắp phát hành.

BASTOS



CHÍNH DẦU

Bát Tô tuổi đã dư trãm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu lại người không ưa.

(Còn nữa)

DỜI MỚI số 57

**Góp ý kiến với ông
Hồ hữu Tường...**

(tiếp theo trang 11)

t' hàn, điều đó thì ai cũng đồng ý nhưng phải là tấm gương thần nghĩa là phải nằm vào loại thứ hai hay thứ nhất chứ như loại thứ ba thì không phải gương thần chút nào vì nó chỉ có một mặt là khiêu dâm và phát dâm.

Ở xã hội chúng ta hiện tại, loại thứ nhất và thứ hai nghe chừng hiếu hoi còn loại thứ ba thì nhàn nhản, vô số vì không cần phải có tài, có ý tưởng trong sự sản xuất. « Chất dâm » có sẵn trong người, có sẵn chung quanh, cứ việc nhòi lại đem ra cho bán, người mua lại phát ra sự dâm, dâm nọ để ra dâm kia càng dâm càng

tạo thêm rỗi r'en, vô tò ch'c, vô k'g luật cho sinh hoạt xã hội.

Theo ý tôi, ý kiến ông Hồ hữu Tường rất đúng nhưng đúng với một số ít người, số ít tác phẩm chứ cẩn cứ vào tình trạng xã hội, thấy việc

làm cửa hàng « Chống sản phẩm khiêu dâm » đáng khuyến khích vì phần lớn n' i'ng tác phẩm hiện tại không phải là gương thần và những người soi nó phần lớn chỉ có độc nhất một chất là « chất dâm ». HỒ HÂN SƠN

Cuộc biểu diễn mới đã khởi sự

TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE

Do cặp nữ tài tử :

ESTELLE và VÉRONIQUE trình bày.

COSARA

5-13 đường Turc Saigon
(Giây nói 21.357 - 21.131 cardi 584)

Do sự chỉ huy của một người Việt.

Vận tải hàng không

Máy bay DAKOTA DC 3.
Sóc Trăng—Cap Saint Jacques—Pnom Penh—Phan Thiết—Dalat—Nha Trang—Bến Mê Thuột—
Vientiane—Tourane—Hué—Đồng Hới—Hà Nội.

Vận tải đường bộ

CARCOSARA

Saigon—Mỹ Tho—Saigon—Sài Gòn—Saigon.
Cho mướn đi các thị trấn ở toàn cõi Nam Việt.



106 Rue D'raras Saigon

HỆ THỐNG

VĨNH LỘC

nữ công

May y phục nam nữ

Lãnh dạy học trò may
và thêu
Chủ nhơn đứng dạy
kỹ lưỡng



**Brillantine
BOBEL**

là sản phẩm Việt Nam bào chế đúng như brillantine Âu Mỹ, dùng toàn thương phẩm với nước cốt dầu thơm thiên nhiên (naturel) gần 900 đồng một kilo, nên...

**Brillantine
BOBEL**

không làm cho nhức đầu và rung hoặc có trứng tóc.

Nhà sản xuất
PHƯƠNG MAI
187 F. Louis—Saigon

ĐÁ CÓ BÁN KHẨP NƠI :
Cô gái đẹp
và Con quái vật



Phiếu
số 26 Bạn « ĐỜI MỚI »
để dự cuộc « NGẠC NHIÊN » của nhà báo Đời Mới

Bạn hãy cắt dứt phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều
(Đời Mới số 49)

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



69



70



71



72



73



74



75



96



77



78



79



80

