

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

Wasm  
AP95  
V6DC4+

Số 56 — 25-4-53

NAM VIỆT : 5 ĐỒNG  
TRUNG BẮC MIỀN LÀO : 8 ĐỒNG



## ĐỜI MỚI

có bán tại:

Saigon — Huế—  
Hanoi — Phnom

Penh. Xin hỏi các  
đại lý, các tiệm sách  
các nhà bán báo chí  
Nam Việt..... 5đ  
Cao Miên..... 6đ  
Trung Việt..... 8đ  
Bắc Việt..... 8đ  
Lào ..... 8đ

Giá dài hạn:  
(Nam Việt)  
1 tháng..... 20đ  
3 tháng..... 60đ  
6 tháng.... 120đ  
1 năm..... 240đ

CLIQUE  
NG TRUNG

THIẾU NỮ ÁI LÀO (xem Hồi ký đất Lào bên trong)

Ảnh của I. S. E. A.

TÒA SOẠN :

117 Đại lộ Trần Hưng Đạo  
Chợ quán — Giấy nốt : 793  
QUẢN LÝ : 96 Đại tá Grimaud  
Saigon — Giấy nốt : 22.491

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN

# Hạ giá báo ngoài Nam Việt

Bạn đọc thân mến,

**B**ÃY lâu nay chúng tôi lấy làm thắc mắc về vấn đề giá báo ngoài Nam Việt. Có nhiều bạn đọc, vì mến tờ báo, muốn được nhiều bạn đọc, nên có thư lại cho biết sự trớ ngai của giá báo ngoài Nam Việt xa cách tới 3 đồng.

Sở dĩ có giá ấy là vì tiền cước phí gửi máy bay cao đến 2800 mỗi tập. Rõ ràng chúng tôi, chúng tôi cũng không hỏi lòng cho giá báo cách biệt như thế. Chúng tôi có yêu cầu sở bưu chính nghiên cứu phương pháp làm cho rẻ tiền gửi, nhưng số tiền « phụ trội hàng không » không thể nào bớt được.

Tuy nhiên, chúng tôi quyết ý làm hài lòng bạn đọc ở xa, gánh lấy một phần lớn trong số tiền cước phí. Cố lần chúng tôi muốn định một giá toàn Đông Dương, để cho bạn đọc Nam Việt gánh ít phần, nghĩa là lên giá Nam Việt ít nhiều. Song xét ra cũng không tiếc, chỉ có cách là nhả báo gánh tất cả.

Bởi cho các bạn ở xa có thể tiếp tay cõi võ tờ báo của các bạn, bắt đầu 1 tháng năm (1-Mai) 1933, nhơn ngày lễ lao động, chúng tôi bớt giá ngoài Nam Việt xuống. Giá hiện nay là 8 đồng. Từ 4-5 trớ đi, giá toàn cõi Đông Dương ngoài Nam Việt là 6 đồng. Bớt hai đồng là chúng tôi gánh cả. Chúng tôi mong rằng bạn đọc thân mến của Đời Mới sẽ hết lòng già tăng số người đọc, để lấy số đồng mà bồ lối phần thiệt về cước phí cho nhà báo.

Chúng tôi có phản sự làm cho tờ Đời Mới « nhặt nhặt tân », bạn có phản sự làm cho số đặc giá Đời Mới « nhặt nhặt da », vì chính đó là điều kiện qui định « nhặt nhặt tân ».

Chào tiến bộ

Nhà xuất bản NGÀY MỚI

## HỢP THƯ

Bạn THANH LUÔNG :

Có dịp mời bạn ghé Tòa Soạn. H.T.D.

Bạn HUYỀN CÙU (Đồng Hới) :

Mong bài khác của bạn.

Bạn LÊ QUANG DIỆN (Châu Đốc) :

Cám ơn. Loạt bài của bạn không tiện đăng trong Đ.M.

Bạn TUẤN ĐẤN (Nam Vang) :

Đang soạn xem bài ấy của bạn. Sẽ trả lời thư riêng cho bạn.

Bạn LÊ VĂN RI tức HOÀNG (Cada) :

Trường hợp ấy không do chúng tôi định đoạt được.

Bạn HƯƠNG GIANG (Huế) :

Gửi những chuyện cõi tịch cho xem.

Bạn B. M (T.O.T) :

Không thể nào làm vừa lòng bạn được. Bạn cảm phiền gửi về tuần báo hoặc nhật báo nào có mục ấy.

Bạn HUYỀN VIỆM (Phanrang) :

Đã tạ. Đã nhận được bài.

Bạn ĐĂNG TIẾP THÔNG (Paris) :

Cám ơn bạn đã góp ý kiến hay cho nhà báo.

Bạn TRẦN ĐỎ

Bạn cho biết địa chỉ và kẽ rõ những số báo bị rách hỏng. Nhà báo vui lòng gửi tặng bạn.

Bạn KYUA (Rạch Giá) :

Đợi chờ tác phẩm bạn nói trong thư, vui lòng theo ý bạn nêu trong thư.

Cô LONG ANH (Huế) :

Đã nhận được bài của bạn.

## CÙNG CÁC BẠN :

Tòa soạn không có lệ trả bài nhũng bài không đóng.

Mong các bạn đừng gửi về Tòa soạn nhũng bài đã gửi các báo khác.— ĐỜI MỚI

# ĐỜI MỚI

SỐ 56 — THỨ BẢY 25-4 d.l.

NGÀY 12 THÁNG BA ÂM LỊCH

## TRONG TẬP NÀY :

— Ngược thời	Dương bá Dương
— Thời Tiến	Thế Nhân
— Quốc gia trại độn	Văn Lang
— Lấy mắt người Việt...	Trọng Yêm
— Hồi ký đất Lào	M nh Lan
— Đề sống có hạnh phúc..	Tân Dân
— Bệnh thời đại	của Đại Hải
— Sống đời đáng sống	Bát Hủ
— Bệnh hình thức trong phim ảnh...	Thanh Lương
— Tiếng ơi trong đêm bão	kịch của Nguyễn hoài Văn
— Đồng tiền	(truyện ngắn) của Trần phuơng Như
— Tóm tắt một cuốn sách hay	Vân Linh
— Lên cung tráng	(kịch dài) của Ngô tò Quang
— Một sinh viên V.N. đi du lịch....	Lê quang Minh
— Ánh sáng đô thành	cô Vân Nga

## ĐÃ HỢP HƯƠNG

tiều thuyết dài  
Giang Tân phóng tác

## ...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

## BÌA IN 2 MÀU

Bản gỗ Văn Môi—Bản kèm của Đầu

Ấn loát tại nhà in riêng của ĐỜI MỚI

TÒA SOẠN : 147 đại lộ Trần hưng Đạo

Chợ quán — (Giấy nói : 793 card)

Bài vở gửi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy. Tòa soạn không có lệ trả bài thảo.

QUẢN LÝ : 96 đường đại tá Grimaud

Sài Gòn — giấy nói 22.491 — Hộp thư 353

Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÀC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới  
xuất bản và phát hành



# THÀNH CÔNG !

Làm người, ai lại không muốn thành công. Muốn thành công là một kỹ vọng chánh đáng.

Bạn nhìn chung quanh bạn. Thấy có vô số kẻ người ăn ô, đi đứng rực rỡ ; trong lòng bạn gọi những người ấy là người thành công trong xã hội. Bạn nhìn lại bạn. Bạn cảm thấy buồn làm sao ! Vì bạn cho bạn là kẻ thất bại trong lúc bao nhiêu người hình như tiến đạt mục đích, nên bạn bức mù.

Nhưng, Bá Dương tôi muốn bạn đừng vội buồn. Bạn đã chưa định nghĩa hai tiếng thành công, chưa nói thành công trên cơ sở nào, trong công việc gì, và thành công cho ai, cho cá nhân hay cho công chúng thì bạn nên đặt một dấu hỏi trước tiếng thành công.

Một tướng cướp đánh xong một trận, giụt của người về chia cho bè đảng ; Một anh buôn chợ đen vừa bán món hàng được lợi to ; một tay đầu cơ vừa đạt được địa vị quan trọng ; một chàng lưỡng gạt, một cậu mộc túi, vừa kiếm được một số tiền khá ; một người tráng sỗ, một chú đánh bạc ăn, tất cả những người này đều có thể gọi thành công.

Một anh thợ làm việc cực nhọc suốt năm bảy năm, tiết kiệm được một số tiền tậu được nhà ; một thợ kí chi thú xây dựng gia đình ; một chi buôn buồng bán gánh sau nhiều năm lao khổ lập được một khung vườn cây trái, đều là thành công cả.

Một tướng cầm binh ra trận, chiến thắng địch quân ; một chánh khách được địa vị cao ; một học sinh thi đỗ, vân vân, vẫn là thành công vậy.

Vậy xin hỏi bạn, bạn muốn thành công lỗi nào ? Và trong xã hội người ta thành công cách nào nhiều hơn !

Bá Dương tôi tin rằng phần đông người ta muốn thành công mà khởi nhọc công. Nhưng thử hỏi bao kẻ gọi là thành công đã mấy ai có công với đời và mấy ai có hạnh phúc ?

« Công thành quả nghinh », đeo đuổi danh lợi, trèo lên tuột xuống, mệt ngất người, khi được cái gì là gần đất xa trời rồi. Gầm lại cổ thù gì ! Giàu phải to giữ cửa. Địa vị cao phải lo bảo tồn địa vị.

Sao cho bằng một tên dân tự do, sống với tự nhiên.

Nhưng khổ nỗi người ta đã cướp mất tự nhiên rồi !

*Đường ba*

# THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?



## MỘT CUỘC TRIỀN LÂM VĨ ĐẠI VỀ CÁC TÁC PHẨM CỦA STALINE

Cuộc triển lãm vĩ đại về các tác phẩm của Staline vừa rồi đã khai mạc tại thư viện quốc gia.

Tác phẩm của Staline đã đoạt kỷ lục về số xuất bản ở Nga Sô: sáu trăm bảy mươi hai triệu quyển.

RITA HAYWORTH ĐƯỢC CHỒNG PHỦ CẤP MỖI NĂM 48.000 MỸ KIM

Cô đào chớp bóng Rita Hayworth đã được chồng cũ là ông Hoàng Ali Khan chầu cấp cho mỗi năm 48.000 mỹ kim để nuôi dưỡng con gái tên Yasmine.

Ông hoàng phải chầu cấp mãi tới khi cô gái Yasmine được 18 tuổi.

## MỘT TRÁI BOM NỔ TRONG KHI ÔNG PERON ĐỌC DIỄN VĂN

Một trái bom đã nổ trong khi tổng thống Peron đọc diễn văn. Ngưng đọc, tổng thống uyên bỉ: «Những kẻ thường ngày phô ra những tin đồn hâm noy hình như ôn ào hơn vì đã làm nổ trái bom này».

## ÔNG VANDENBURG THO KÝ TẠI BẠCH CUNG MUỐN XIN TÙ CHỨC

Ông Arthur Vandenburg tiết lộ rằng ông đã yêu cầu tổng thống Eisenhower cho ông từ chức tho ký tại Bạch Cung vì lý do sức khỏe.

Ông có định chính tin đồn cho rằng ông xin từ chức vì bất đồng ý kiến với tổng thống Eisenhower.

## BẢO ĐỘNG Ở BA TƯ

Dân biểu tình ở Chiraz đã phóng hỏa đốt cháy trụ sở cơ quan viện trợ những xú chưa khai hoá, tức cơ quan của Mỹ.

Trong các giới chính thức người ta xác nhận rằng chính phủ Ba Tư rất chú trọng đến những biến cố này. Đó là một âm mưu rộng lớn chống nhà cầm quyền trung ương.

Chính phủ đã thiết quân luật tại Chiraz và Dizful, một thành phố ở miền Nam.

Thủ tướng Mossadegh đã sa thãi những chức cao cấp tại thị trấn này như: viên thống đốc, viên tư lệnh và phó tư lệnh vùng này, viên giám đốc bưu chính, viên giám đốc tài chính, viên quản trưởng và sáu công chức khác.

## CỤU LÃNH TỰ ĐẢNG CỘNG CỦA PHÁP HIỆN Ở ĐÂU?

Có tin cựu lãnh tụ đảng cộng sản Pháp là André Marty bị đau về Cattlar, phía đông dãy núi Pyrénées gần quê ông để dưỡng bệnh. Sự thật André Marty không bị bệnh, ông định theo người anh là bác sĩ Marty ở Perpignan để gặp lại những người thân của ông.

Sau khi ông bị thai khỏi đảng cộng sản, bà vợ cũng xin ly dị ông.

Về Cattlar, Marty trở trong nhà người bạn của người cháu gái, y sĩ trong thôn. Ông cũng tìm cách chuyện vui với dân cư trong làng.

## CHUẦN BI MỎ CUỘC THAO DIỄN O THÁI BÌNH DƯƠNG

Các lực lượng hải quân Mỹ hoàn thành việc chuẩn bị các cuộc thao diễn hòn hợp quan trọng tại Thái bình dương. Đây là những cuộc thao diễn lớn lao hơn hết kể từ năm năm nay. Các cuộc thao diễn sẽ khởi sự từ 20 April tới 17 Mai tại duyên hải Mỹ ở Thái bình dương.

Các cuộc thao diễn này gồm những cuộc hàn binh lục quân của sư đoàn có thủy binh lực chiến và 115 chiến hạm với 230 phi cơ tham dự.

## TÂN SỰ THẦN TÒA THÁNH Ở PARIS

Theo nguồn tin thông báo, người ta hay rằng chánh phủ Pháp đã chấp thuận việc bồ nhäm Đức giám mục Marella làm sứ thần tòa thánh ở Paris thế cho Đức giám mục Roncelli.

Đức giám mục Marella hiện là sứ thần tòa thánh ở Úc đại Lợi.

## CHARLIE CHAPLIN SẮP QUA LONDRES

Charlie Chaplin sẽ qua Londres và lưu trú tại đây trong một thời gian ngắn.

Từ trước tới nay, ở Thụy Sĩ, Charlie Chaplin không hề cho biết lý do khiến ông rời trả giấy phép lưu trú lại cho chánh phủ Mỹ.

Người ta nghĩ rằng rất có thể khi ra khỏi Thụy Sĩ rồi ông sẽ có lời tuyên bố về vấn đề đó.

## CHIẾN HẠM AI CẬP BẮN TÀU DO THÁI

Phát ngôn viên của quân đội Ai Cập cho biết rằng hôm thứ sáu, có một chiến hạm Ai

cập công kích và đánh cá của Do thái cách duyên hải của xứ này 25 cây số.

Sau khi dùng súng liên thanh bắn các tàu đánh cá, chiếc tàu Ai Cập đã tới gần và cho một toán thủy binh lên các tàu đánh cá của Do thái để lục xét.

Nhà chức trách Do thái đã gửi kháng điệp lên ủy hội hòa hợp về đình chiến Do thái — Ai Cập.

## QUÂN ĐỘI NGA ĐẶT CHỖN LÊN LÃNH THỜ CỦA MỸ

Lần đầu tiên, quân đội Nga vào lãnh thổ Mỹ. Vì chỉ huy quân đội ở Alaska, đại tá Johnson cho biết ngày 12 tháng ba, lính trong một tiểu đoàn Mỹ có bắt gặp lính đi tuần của Nga. Cuộc chạm trán ở tại ngay biên cảnh Alaska, trên bờ eo biển Bering. Đại lính tuần Nga có 3 người mang liên thanh và súng trường. Họ từ đảo Grand Diomede, một đảo ở giữa eo biển Bering lại. Báo động được nỗi lên. Đại lính cảnh của Mỹ tức tốc thủ thế. Sau cuộc điều tra mới biết 3 người lính này bị lạc đường. Họ được trả lại ngay tự do.

## HOÀNG THÁI TỬ NHẬT ĐI DU LỊCH

Hoàng thái tử Nhật Bản Aki Hits vừa đi du lịch thế giới. Hoàng tử đã viếng thăm Mỹ, Canada, đến Luân Đôn dự lễ tân phong hoàng hậu Elizabeth II. Hoàng tử lại trở về Paris. Ở lại vài ngày rồi đi Saumur. Hoàng tử có cho mang theo 12 rương chứa toàn đồ vật bằng sứ và sơn để tặng các quốc trưởng ngoại quốc. Lần đầu tiên, kể từ năm 1921, một người trong hoàng gia Nhật đi du lịch nhiều nước như thế.

## VIỆC NUỐC NGƯỜI

### Lại phản công hòa bình

**N**GÀ SÔ dưới sự lãnh đạo của «ékip» mới, mở một trận tấn công hòa bình của Mỹ cho nhân loại có nhiều hy vọng sống yên ổn thêm một thời gian, mặc dù chưa biết dài hay ngắn.

Ý kiến của chúng tôi là hai bên Đông Tây (Nga Mỹ) rất có thể hòa, và nguyên tắc chủ hòa của Mỹ có thể Nga chấp nhận. Nhưng từ nguyên tắc đến thực tế còn một bước dài để phải lâm trận lực. Mỗi bên đều có thể dựa trên nguyên tắc chung mà tranh thủ thế hơn.

Thêm nữa, trong những năm kinh chông nhau, hai bên đều có tạo ra lâm thê lực nội bộ để có thể sử dụng trong sự chạm trán; chính những lực lượng này là những mâu thuẫn nan giải. Hồi vây Mỹ có thể hy sinh Đài loan để mua lòng Trung Cộng chăng? Nga có thể hy sinh một vài nước như Lào mà đổi hòa bình lồng quái chăng?

Những dân tộc chư hầu của Nga, và dân tộc con bát mản ở trong khối Mỹ sẽ có thái độ gì? Khi người ta nghe Lý thừa Văn (Nam Hán) lên tiếng bảo: «Chúng tôi chiến đấu là vì giành thắng nhất độc lập chứ nào phải để cho kẻ khác đòi chác», người ta không khỏi nghĩ tới bao nhiêu vấn đề liên quan.

Khi Mỹ yêu cầu ngưng viện trợ bè đảng mình thì cũng có thể Nga đòi trả lại. Như vậy ai hơn, ai kém? Quá là khó xử cho đối bên làm.

Lấy tiền phải tốn hao cho sự vô trang mà nâng đỡ nhược tiểu dân tộc...

Quá là nhược tiểu rõ rệt, quá quyết và có cách đưa đến sự thực hiện cụ thể.

Đó có nhiều dư luận hoặc cho rằng để nghị Eisenhower quá cứng làm cho Nga Sô khó chấp nhận, hoặc cho rằng có thể Đông Tây giảng hòa trên lập trường ấy.

VĂN LANG

**D**IỄN văn đề nghị hòa bình của Tổng thống Mỹ sau cuộc tấn công hòa bình của Nga là việc quan trọng đặc biệt trong tuần vừa qua.

«Chúng tôi vui lòng đón tiếp mọi hành động negy thẳng về hòa bình và chỉ có một sự chân thành có mục đích hòa bình, do việc làm xác nhận mới được chúng tôi chú trọng đến.»

Eisenhower đề nghị với Nga rằng một khi đã định chiến một cách danh dự ở Triều Tiên thì sẽ mở các cuộc thương thuyết theo một căn bản rộng lớn bao hàm vấn đề Áo quốc, Đức, tài binh và hòa bình ở Á châu. Mỹ sẵn sàng để ký kết «những hiệp ước long trọng nhất về việc hạn chế binh lực và dùng vũ khí chiến lược, kiểm soát nguyên tử lực để phụng sự hòa bình cùng bối cảnh những thách thức khẩn cấp «phá hoại lớn lao». Kết luận, Ike hỏi: «Nga có sẵn sàng chứng tỏ ý muốn hòa bình như Nga đã tuyên bố không?»

EISENHOWER



T RONG lúc chưa thấy Nga tỏ thái độ rõ ràng, ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles nhấn mạnh rằng những đề nghị hòa bình của Tổng thống chỉ có giá trị trong một thời hạn ngắn. «Cần thiết phải dì trùm trên mọi mặt trận vũ trang, nếu Nga không phản ứng ngay và thuận theo đề nghị của chúng ta.» Nghĩa là Mỹ sẽ «tinh trước trên khắp những mặt trận ở Đông và ở Tây, để thành lập một vị trí mạnh mẽ.»

Phát ngôn viên Bạch Cung cho hay rằng bài diễn văn của Eisenhower đã được Anh Pháp đồng ý một cách khai quát. Chủ tịch đảng dân xã Đức thì nói rằng để nghị hòa bình của Mỹ chứng tỏ rằng Mỹ đang chuẩn bị thương thuyết với Nga trong một thời hạn gần đây. Các giới Bài loan thất vọng thấy Mỹ không nói tới mình, có thể là Mỹ sẽ hy sinh Bài loan để thỏa thuận với khối Cộng sản?



FOSTER DULLES

**C**UỘC chiến tranh Đông Dương đã biến chuyển tới một giai đoạn mới vì áp lực của V.M. tập trung tại biên giới Việt Lào, và quân đội Pháp đã tan rã khỏi Sầm Nưa, một địa điểm quân sự và là thành phố thứ 5 của Ai Lao. Cuộc rút lui đã kéo dài một tuần lễ nay, và quân đội Liên Hiệp Pháp còn phải di suốt ngày đêm mấy hôm nữa, mới tới Xiêng Khoang hoặc cao nguyên Trấn Ninh mà bộ Tổng tư lệnh Pháp đã lựa làm một chiến địa thuận tiện hơn, ở phía đông Luang Prabang.

Sau những ngày đêm vượt n้ำ băng rừng, quân trú phòng Sầm Nưa đã mồi mệt rã rời, máy bay phải thả dù thuốc uống cho khởi ngũ, và cả các phần tử nhảy dù xuống để trợ lực cho các lực lượng chiến đấu, chống lại những cuộc truy kích của đối phương đang theo sát. Trời xấu làm trở ngại hoạt động của không quân.

V.M. đã do 2 ngã tràn vào Ai Lao, một từ phía Bắc xuống, sau khi đã chiếm Sầm Nưa, tiến thẳng về Nam đuổi theo đạo quân rút lui, còn một mạn từ phía Đông sang phía Tây, đội nhập Ai Lao. Hình như sư đoàn 304 này từ bờ biển Trung Việt phản ra làm 3 toán: 1 toán ngưng lại trước đồn Nong Het, toán thứ 2 tiến thẳng Tây Bắc, chắc là để chặn đánh đạo quân Sầm Nưa khi về tới Trấn Ninh. Còn toán thứ ba thì thẳng tới Xiêng Khoang. Quân đội L.H.P. đã thiết lập phòng thủ ở đồng bằng Chum, còn Xiêng Khoang và Trấn Ninh không nằm trong kế hoạch chiến lược của Pháp nữa.

Đồng thời có nhiều trận đánh ở Cao Miên làm cho người ta nghĩ rằng phải chăng V.M. tìm cách mở đường liên lạc giữa Ai Lao và Nam Việt?

Có tin Pháp định chính rằng Ai Lao không có yêu cầu Pháp chuyển giam đơn kiện tại Liên hiệp Quốc để quốc tế hóa vấn đề V.M. xâm nhập thương Lào. Mỹ tuy nhiên chú trọng theo dõi biến cố ở Ai Lao.

THẾ NHÂN (2)-4-53









Chín phút sau khi chốt tuyết thán tố được ném ra máy bắt đầu vỡ vụn

Tử đài thượng cổ, ở Úc Châu, cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới, người ta đã cố gắng làm mưa bằng phương pháp nhân tạo.

#### TỬ PHÙ PHÉP ĐỂ RA MÁY

Tử lúc còn vào thời kỳ tuổi đá (âge pierre) những thợ nhân đã dùng các lỗ nghiêng để cầu mưa. Người làm mưa là người được kính trọng nhất trong bộ lạc.

Tử phù phép đến những dụng cụ lẽ, cái gì của họ cũng đều nhuốm vẻ bí mật và rất phô thai.

Khoa học tân tiến đã đi xa hơn phù phép vì khoa học đã dùng đến máy bay và ra đà.

Mặc dù đã có nhiều cuộc thí nghiệm làm mưa bằng phương pháp nhân tạo nhưng cuộc thi nghiệm mà kết quả được kiểm soát, các nhà bác học vẫn tự cho là công cuộc nghiên cứu còn ở trong địa hạt khảo nghiệm.

#### NGƯỜI ÚC CHÂU LÀM MƯA ĐẦU TIÊN

Một sự đe dặt như thế rất đáng phục trong truyền thống tốt đẹp của nền khảo cứu khoa học. Vì các nhà bác học Úc Châu cũng có thể dễ dàng mà định giá trị cho công nghiệp làm mưa của mình cũng như các tay làm mưa không chính thức ở Huê kỳ, bởi vì con mưa nhân tạo xác thực đã sa xuống trên những đỉnh « Núi Xanh (Blue Mountain) ở xứ Nouvelles Galles miền Nam, vào tháng giêng 1947.

Trong cuộc thi nghiệm ấy các nhà bác học đã thả xuống một ít tuyết thán tố (neige carbonique) hay là nước đá khô (glace sèche) trong một vùng mây lớn nhiều lớp để được đúng hơn : 50 kí (100 livres loại dioxide de carbone granulé). Thủ nước đá khô giống như nước đá mà người

# PHƯƠNG PHÁP MỚI GIEO GIÓNG MÂY HÔ PHONG HOÁN VŨ ĐỜI NAY

## Con người cải đạo thiên nhiên

ta vẫn thường dùng trong máy lạnh cà rem, còn lạnh hơn nước « đông » rất nhiều.

Vào một ngày hạ nắng nực, về phía tây bắc sườn núi, ở đó không khí lại khô hanh hơn ở miền duyên hải chung quanh Sidney, và cách thành phố độ 100 cây số. Mây cao chừng 35 ngàn thước. Mức đông đặc vào khoảng 6 ngàn thước ; những đỉnh mây dày kết tụ ở 11 ngàn thước. Chiếc Liberator của Không quân Hoàng gia (Úc châu) tung những lớp « nước đá khô » theo những ống sắt, rồi biến mất dạng trong mây.

#### MỘT CUỘC THÍ NGHIỆM

TРОNG năm phút, chưa thấy có kết quả gì. Các nhà bác học liền cho thả luôn thêm 100 kí nước đá khô trong một vùng mây khác cách đó 30 cây số về hướng Đông Nam. Chiếc máy bay lượn một vòng tròn. Trong vòng năm phút, trên tấm màn « ảnh » của cái máy đặt trong chiếc Liberator đã bắt đầu ghi tiếng mưa. Khi một khối 100 kí nước đá khô khác được thả thêm, thì tiếng mưa rõ thêm, máy bay xuống thấp 2.500 thước. Các nhà bác học nhận thấy một trận mưa lớn từ tầng mây rơi xuống. Trận mưa này xẩy đến 21 phút sau trận mưa thứ nhứt. Trong 45 phút mưa đã bao phủ 20 cây số vuông.

Quan trọng hơn nữa là việc không có một trận mưa nào khác rơi xuống



— Còn đợi gì mà không lột chiếc đồng hồ đeo tay chứ !

trong vùng, mặc dầu tám phần mười của bầu trời đều u ám. Do đó, theo người ta nghĩ, có thể kết luận được cuộc thí nghiệm. Sao đó, người ta mở ngay cuộc kiểm soát mặt đất. Những người làm rãy, làm ruộng trong vùng thuật lại rằng một trận mưa rào đã rơi xuống, trận mưa đặc nhứt trong khoảng 200 cây số.

Những nhà bác học kiểm soát ráo rắt để ngăn ngừa tất cả những điều dị nghị muốn tố ra rằng mưa sẽ rơi xuống bằng đủ mọi cách.

Vì những nhà bác học đã quả quyết rằng họ không thể tạo ra mây ra nước được, nên những vùng mây này không có sẵn điều kiện thuận tiện. Nghĩa là : họ không thể biến một bầu trời « lành » ra mưa được. Phận sự của họ chỉ là ép mạnh thêm cái « rò so » đã bị ép sẵn. Và nếu mưa rơi xuống từ những vùng mây không có thí nghiệm, thì đối với việc ấy — các nhà bác học kinh ngạc mà tránh hết trách nhiệm.

Từ 1947 đến nay, một số lớn các công cuộc thí nghiệm — hơn một trăm lần đã được thử thách bằng chất nước đá khô. Năm chục phần trăm những công cuộc này được kè như thành công.

#### NHỮNG CUỘC TRANH LUẬN CỦA MỸ

NHỮNG cuộc thử thách trên mây ấy đánh dấu những lần thi nghiệm lần đầu vào năm 1946 bởi Shaefer và Langmuir, hai nhà bác học Mỹ. Họ đã dựa vào lý thuyết của Bergeron, một nhà bác học Thụy Điển. Bergeron cho rằng mưa chỉ rơi xuống ở những đám mây có chứa đựng những hạt thủy tinh nước đá, nghĩa là những giọt nước đã đông đặc lại. Để những hạt thủy tinh này thả vào trong mây mà nước chưa « đông », Shaefer và Langmuir tưởng rằng có thể làm ra mưa. Mặc dù hai người tự hào là đã làm được mưa bằng phương pháp ấy, vài tháng trước kết quả đầu tiên thâu thập được ở Úc Châu vào năm 1947, sở Khoa Tự nhiên Hiệp Chủng Quốc vẫn chưa tin hẳn.

Đó là Bác sĩ Bowen đã trình bày một thuyết khác. Ông cho rằng trong một vùng mây không có nước đá, những giọt mưa phải lớn thêm không phải vì những hạt thủy tinh nước đá mà vì một vài cát khác. Do những luồng không khí mạnh đi lên thường vẫn có trong các cụm mây dày, những giọt lăn tăn có thể bị kéo trở lên đỉnh mây, và trong lúc đi lên đụng vào những giọt khác cho đến lúc nào thêm

## GIEO GIÓNG MÂY

## VŨ ĐỜI NAY

dù khói và lượng sẽ rời xuống thành hình những giọt mây.

Bởi chứng tỏ điều này, các nhà bác học dùng đến máy bay có gắn ra đa và nhiều máy mới do họ chế tạo.

#### MỘT CÁI BỆNH VIỆN « BAY »

NGƯỜI ta gọi chiếc máy bay ấy là cái bệnh viện bay.

Ở trong cánh quạt bên trái, một mái hiên nhỏ che chở cho cái hàn thử biều đặc biệt dùng để đo khí hậu của mây. Máy bay còn mang một tấm bảng rất tròn để hứng những giọt nước lăn tăn.

Những giọt nước này sẽ chạm vào một cuộn phim ảnh động (pellicule monvant) bằng giấy. Từng lớp mưa sẽ do điều ghi lên một tấm họa đồ ở trong máy bay. Bao nhiêu khối nước đóng trong mây đều được đo lường rõ rệt. Gần cuối cánh trái, nhưng ở ngoài, có gắn một cái đèn điện lớn



Máy Rada đặt trên núi đang đổ mưa trong những đám mây sau khi máy bay qua.

ánh sáng có thể thấy rõ từ bên trong khung máy bay. Đèn sấp đặt như thế để cho người ta dễ nhận thấy những hạt thủy tinh nước đá (nhờ ánh phản chiếu của quần súng).

#### MỘT PHƯƠNG PHÁP LÀM MƯA MỚI CỦA ÚC CHÂU

TÁI với lý thuyết của Bergeron người ta lại cho rằng : thường khi mưa cũng bắt đầu những vùng mây thấp, ở một độ cao mà khí hậu không đông đặc.

Do đó Bác sĩ Bowen đã trình bày một thuyết khác. Ông cho rằng trong một vùng mây không có nước đá, những giọt mưa phải lớn thêm không phải vì những hạt thủy tinh nước đá mà vì một vài cát khác. Do những luồng không khí mạnh đi lên thường vẫn có trong các cụm mây dày, những giọt lăn tăn có thể bị kéo trở lên đỉnh mây, và trong lúc đi lên đụng vào những giọt khác cho đến lúc nào thêm

Nhờ vào những máy móc tinh xảo

đó, các nhà bác học, có thể hy vọng khám phá ra những bí mật của thiên nhiên

Ngày nay, những ý tưởng của bác sĩ Bowen được phát triển thêm và vượt quá mức lý thuyết thuần túy.

Những nhà bác học đã có thể biến những vùng mây không có nước đã ra mưa. NHỮNG LÚC CẦN THIẾT NGƯỜI TA CÓ THỂ BIẾN ĐỒI BƯỚC KHÍ HẬU

MÃC đầu kết quả đã nêu được bằng chứng đầy đủ, nhưng các nhà bác học báo cho dân chúng hay là không nên đợi những « phép lạ ».

Không ai có đủ quyền phép làm mưa khắp cả một vùng rộng như xứ Úc Châu (gần 8 vạn cây số vuông).

Nhưng nếu khi gặp mùa hạn hán, khô hanh có ảnh hưởng hại đến nền kinh tế, thì chóng hay chờ người ta cũng sẽ làm được mưa ngay trong những vùng cần thiết. Không cần phải làm mưa thật lớn mà chỉ cần đủ để tưới đất, cho nước vào ruộng, vào hồ v.v...

Nếu người văn minh đã đi đến việc kiểm soát được hiệu quả những yếu tố của hoàn cảnh, họ đang sống, cũng là nhờ một phần lớn ở những công cuộc nghiên cứu tinh vi của những nhà bác học : những người làm mưa của xứ Úc.

#### XUÂN VINH thuật

## Một bộ máy mới phân tách máu

Công ty quang học Mỹ ở Southbridge, tiểu ban Massachusetts, vừa chế tạo được một bộ máy phân tách ngay máu của người cho máu lấy riêng huyết thanh và hồng huyết cầu. Bộ máy này áp dụng nguyên tắc do bác sĩ Edwin J. Cohn thuộc Đại học đường Haward phát minh, phân tách máu làm ba giai đoạn :

1.) Máu của người cho được thu vào một cái ống trong cối chất calcium, để máu khỏi đông.

2.) Rồi máu được dẫn đến bộ máy dùng súc ly tâm phân chia những hồng huyết cầu nặng hơn tách khỏi chất huyết tha.

3.) Một bộ máy tự động sẽ điều hòa và ổn định phân số máu phải phân phát.

Hồng huyết cầu và huyết thanh tách rời ra rồi có thể lại được phối hợp lại hoặc cát riêng sẽ trích thẳng vào mạch máu cho bệnh nhân.



## SỐNG BIẾT DU LỊCH

### III.— Đi cho mở rộng cõi lòng

**D**i cho biết. **D**i cho vui. **D**i đê mà đi, nghĩa là **d**ê dời không khít, **d**ê mở rộng cõi lòng. **T**hật vậy. Không biết bạn có cảm giác chừng như ký giả rằng ở lâu một chỗ, một nơi, con người bức làm sao, muốn đi làm sao, và làm khi muốn đi mà không cần biết đi làm gì. Tôi đã hỏi qua nhiều người, hầu hết đều trả lời muốn đi, nhất là giữa bạn thành niên. Chỉ có người có tuổi, mệt mỏi, có sự nghiệp cần phải trống nom mới ít muốn đi.

**N**gay ở trong xứ, sau khi ở lâu một nơi, chắc bạn không khỏi muốn đi chơi tinh khái. **V**à ngay ở trong thành Saigon Cholon, mỗi khi rảnh rang bạn cũng cảm thấy cần dùng dời không khít, không đi Lành tho cũng đi Xuân trường Thủ Đức.

Ấy vì sự tăm gối không khít mới rất cần cho người dời nay. Chúng ta không còn nhu thuở xưa, không còn sống đặt đờ, ngồi nhìn nước chảy dưới cầu hay máy bay trên trời; hiện nay, dời sống là một cuộc chạy đua với kim đồng hồ; mỗi mỗi đều phải định giờ, định ngày. Muốn đi thăm cha mẹ, thân bằng quyền thuộc, muốn thăm viếng người yêu cũng phải nhất định thì giờ. Bạn ít khi có dịp để cho lòng bạn, trái bạn, thơ thời nay nòi; bạn cảm thấy đầu óc bạn bị bóp nghẹt, lòng bạn bị thắt.

Ở các nước văn minh, mỗi năm đều có nghỉ hè. **H**èn thợ đều được nghỉ. Họ không ở lại thủ đô. **K**éo cả gia quyến cùng đi, họ đi nghỉ ở các bờ biển hoặc nơi yên tĩnh mát mẻ.

**D**ời không khít, nghĩa là điều tôi cần để cho con người có thể thu hồi sự hao mòn sáu khỏe.

**N**goài ra, tôi còn muốn nói với bạn một điều rất can hệ đến hòa bình nhân loại, là sự mở rộng cõi lòng, khiến người thêm thương yêu đồng loại. Bạn du lịch xá này sang xá nọ, bạn thấy các sắc dân tộc cần cù làm việc, cực nhọc lo kiêm thết và đóng góp vào sự thịnh vượng chung. Bạn thấy họ cũng như dân tộc bạn thấy người ngoài quốc tuy không nói tiếng mẹ đẻ của bạn chớ cũng cảm giác như bạn, cũng biết thương như bạn. Bạn còn thấy biên giới phân chia nước này, nước nọ, không tự nhiên chút nào và không có ý nghĩa gì cả. Giữa nhân loại, có thể bỏ ranh giới, không phân biệt chủng tộc.

Khi bạn thương nước của bạn, thương nỗi giông bạn, kẽ khác cũng như bạn, họ cũng yêu nước yêu nòi. Nhờ bạn có du lịch, bạn hiểu người ngoại quốc, hiểu đời sống của dân tộc khác, bạn không



### Hộp thư quản lý

Ông NGUYỄN VĂN CẦU T. P. (Paksé) :  
Đã được ngân phiếu. Có gửi từ số 51 xin cảm ơn bạn.

Ông NGUYỄN VĂN TÂY (Núi sập) :  
Số Xuân thay vào 44-45-46 Đã gửi số 43 cho bạn.

Ô. ĐỒ HỮU NHƠN (Huế) :

Các số đều có, chỉ thiếu số 1, mồi số 8\$ giá B. V. tiền gửi nhà báo chịu. Dài hạn 4 năm 380\$.

Ô. VŨ KHOÁI (Hànội) :

Giải thưởng của ông. Chúng tôi đã gửi đi

ngày 2 Mars. Có lẽ vì gửi bằng tàu thủy, nên chậm đến, mong ông biết cho.

Ô. NGUYỄN HỮU PHÚỚC (P. Pênh) :  
Có nhận được ngân phiếu 2\$ xin cảm ơn ông.

Ô. VÕ VĂN TÂN (S. P. 4.077) :

Có nhận được ngân phiếu, xin cảm ơn ông và chúng tôi bắt đầu gửi Đời-Mới từ số 53.

Ô. PHẠM TẬP (Huế) :

Cám ơn ông giới thiệu độc giả mới.

Thiếu úy NGUYỄN VĂN LỘC (S.P. 4248) :

Chúng tôi sẽ gửi báo cho ông bằng tàu bay từ số 55.

### HỘP THƯ

Bạn B. V. C (Nam Vang) :

Cám ơn ông. Ký giả khó mà viết được mỗi bài như nhau; chẳng những thế mà lâm khi bài viết xong, xong tắt cả, lại phải bò, đê thê bài « giờ chót » vào, thì làm sao hay đều được. Nếu ông hiểu hết nỗi khổ khăn của nghề viết báo, ông sẽ vui lòng châm chẽ cho.

D. B. Đ.

THU ĐI...

### ĐI TU LÀ...

Ông Bát Hủ,

**D**ỌC bài của ông trả lời cho ông Mạnh Đóng trong Đời Mới số 52 xuất bản ngày 28-2-53, tôi nhận thấy vài điểm bất mãn.

Ông nói: « Không chán dời thì không nghĩ tránh dời. Như thế vẫn để đi tu không còn nữa ».

**D**ì tu là chán dời? Không, không như ông tưởng đâu. Mà cần cứ vào đâu ông quyết thế. Tôi vẫn biết quan niệm thông thường là đi tu vì chán thế dời đến bắc. Vâng chính ông Mạnh Đóng cũng đã có lời: « Khoác áo tràng lôn non tu tâm dưỡng tánh..., là đường lối để vượt lên ô trọc cuộc đời, để sống nhàn ». Vâng chính tôi cũng nhận thấy bao người đi tu vì muôn xa lánh cõi đời giả dối, hồn loạn, nguyện sống thanh nhàn, không mặn thèm sự bên ngoài.

Nhưng, đó là một hành động bí quan và ích kỷ.

Mà riêng tôi, tôi không cho là vẫn để đi tu không còn nữa. Sở dĩ ông phủ nhận vẫn để này là vì ông quan niệm sai lầm ý nghĩa sự đi tu. Có đâu tắt cả mọi người đều chán dời?

Có người đi tu vì một lý tưởng cao thượng, vì một nguyện vọng siêu nhiên. Có người cho rằng sống trong khuôn khổ tu hành là sống theo phương pháp để phụng sự cho đời một cách hiệu quả hơn.

Trở lại bài của ông, với câu hỏi: « Có thể nào mượn tôn giáo làm tám ván cứu vớt nhân sinh », ông Mạnh Đóng khéo nhận thức hiện trạng suy đồi ở thời buổi khoa học này.

Riêng ông: « Nhân sinh có sao đâu mà cứu vớt » (sic)... « Sanh sống khó thì rời người ta bắt buộc phải từ chức cuộc sống theo đời sống mới, công bình hơn. Một khi đời sống được tổ chức công bình và có khoa học thì không còn vấn đề cứu vớt nhân sinh ».

Thế ông tưởng vẫn để nhân sinh cuối cùng chỉ là một vấn đề sanh sống sao?

Sống sung sướng là giải quyết được vấn đề. Và giải thoát nhân sinh chỉ là giải thoát con người khỏi cảnh lầm than khổ khốn. Xây dựng sự nghiệp chung cho nhân loại cách này là quá vật chất. Thế, còn giá trị nhân phẩm sao không thấy ông nói đến.

ĐỜI MỚI số 56

...TÙ LAI

Ý kiến đối chơi  
rất cần cho sự tiến bộ

Bạn P. H.

### CHÁN DỜI ?

Lại một đoạn khác ông viết: « Ở đời mỗi lần ta đau ốm là ta nhớ cha mẹ lắm. Nhớ loại cũng thế; mỗi lần ốm đau ta nhớ « Đẳng Tối Cao ». Nhưng nhân loại nào có đau ốm mãi ».

Phải chăng khi nhân loại thỏa mãn lòng ham muốn thì không cần đến tôn giáo và « Đẳng Tối Cao ». Ông nói chỉ là một đẳng hữu danh vô thực « dùng » để an ủi ông. Cũng như ông, khi hết ốm đau, là hết nhớ đến cha mẹ.

Có lẽ ông khoa học quá, nên ông cho cha mẹ là « cái máy » đúc nắn nén ta. Còn giữa ta và cha mẹ thì không dính liu sụ gì trừ khi ta cần đến người. Thế bao nhiêu gương hiếu thảo từ xưa ông cho là vô ý nghĩa? Nhưng nếu ông « thờ » chủ nghĩa vô thần, chỉ biết tin tưởng nơi vật chất, và mong thỏa thuê thần xác, thì tôi không lạ gì.

Cũng may là ông không muốn dụng chạm tin ngưỡng và cũng may mà ông đã viết « Ở đây chúng ta không tìm một cái gì tuyệt đối cả »!

Nói tóm lại ông không thận trọng khi cầu một vấn đề rất can hệ, và xem thường một câu hỏi ý vị do độc giả của ông.

Bấy lời thành. Xin chào ông.

P. H.

### ĐỜI MỚI SỐ 57

Ngoài Nam Việt  
từ 8 đồng hạ xuống  
6 đồng

đề đáp lại sự hoan nghênh đặc biệt của bạn đọc ở Trung, Bắc, Miền, Lào.

Cũng bắt đầu từ số 57 vào ngày Lao Động quốc tế (1-5-53) ĐỜI MỚI đã cố gắng sà nô lực thêm nữa cho xứng với một cơ quan nghị luận, văn hóa và xã hội.

SỐ XUẤT BẢN NHIỀU  
NHỨT TOÀN QUỐC

— Hình bìa in bản kèm 3 màu theo lối litho.

— Nội dung thêm, một số cây viết mới, chú trọng cả phàm lân lượng.

— Thêm 2 trương về thời sự.



— Một lối chơi bóng rổ mới.



### HỘP THƯ

Bạn B. V. C (Nam Vang) :

Cám ơn ông. Ký giả khó mà viết được mỗi bài như nhau; chẳng những thế mà lâm khi bài viết xong, xong tắt cả, lại phải bò, đê thê bài « giờ chót » vào, thì làm sao hay đều được. Nếu ông hiểu hết nỗi khổ khăn của nghề viết báo, ông sẽ vui lòng châm chẽ cho.

D. B. Đ.

## TÌNH ĐẤT

Mả cũ bên đường  
của TÔ LOAN ANH

HÓM qua tôi đi thăm một chị bạn ở đường Barbier.

Cạnh nhà chị, đứng sừng lên một cái tháp trên lề cỏ, sát con đường nhựa láng quyện.

Công trình kiến trúc này không biết có phải tên là phù đồ hay không, nhưng chắc chắn đó là mộ của một vị sư nào, cạnh một cảnh chùa cất trên miếng đất này hồi thuở Tân định chưa thành ngoại ô Saigon.

Ngoài mộ có vẻ đẹp của những vật điều tàn, hay ít ra, của những vật cõi kinh, mặc dầu chưa chắc nó đã xây lên được tám mươi năm.

Thành phố Saigon chỉ mới cất hôm qua đây, nên chỉ một ngôi mộ xưa chừng nữa thế kỷ cũng được ta mừng rộ liệt vào hạng di vật lâu đời.

Liệt những món cõi mới ràng ràng ấy và hạng đồ cõi mà thương cái đồ thi chưa có ký niêm này.

Những tư tưởng đóng rêu ta muốn vứt đi cho khỏi vướng bận tinh thần. Nhưng một thềm nhà cũ, một thếp đèn xưa, càng đóng bụi thời gian bao nhiêu, càng đẹp hơn lên bấy nhiêu.

Tôi không hiểu người Do Thái làm sao thương được nước Israel. Riêng tôi tình quyến luyến một ngôi nhà, một quê hương phải bắt nguồn trong một dãy vắng lùi đời mà nước mắt và nụ cười của bao thế hệ đã ràng buộc con người vào đất, vào vật vào người. Đất có ở lưu tình đất mới sâu.

Có người ngại tình đất sâu, gây hù hóa. Họ chỉ có lý một phần nào thôi.

Tình đất nào sâu cho bằng tình đất trong lòng người Hanoi, cho bằng tình đất trong lòng người ở châu thổ Hồng Hà, cái nôi của dân tộc. Thế mà...

Trở về Saigon mới mê của chúng ta, Những phiến đá mà vừa mới đóng rêu, những cây trồng chưa « thành đoàn cõi thuỷ già » mà tình đất cũng đã thâm nhუn được lòng dân Saigon nào có biêt nhớ xưa, nhớ cái thuở mả văn minh chưa đến hay mới đến Saigon nè dịa, nhớ thuở mà:

Thượng thư bán giấy

Thủ ngữ treo cờ

Não kini núp bụi núp bờ

Hoặc cái thuở mà :

Bắp non mà nướng lửa lò

Đỗ ai ve động con đồ Thủ Thiêm.

Con đò Thủ Thiêm đã những chỗ cho bác thợ máy lái chiếc xà lang. Nhưng hình ảnh của cõi lái đò xưa luôn luôn rung cảm mỗi khi ca dao trên dây vang lên trong một khoang thuyền.

Tình đất Saigon tần mát trong người, trong vật. Nhứt là trong câu ca dao hiếm hoi. Vì hiếm hoi nên tình như không thỏa. Vì không thỏa nó mới có láng sáu như đẽ tìm chính mình, trong chỗ không có gì hết.

T. L. A.

## NHẬN XÉT VỀ NGHỆ THUẬT THÚ BÂY



thuật, máy móc, bệnh hinh thức phát triển với những triều chứng ngày càng trầm trọng rõ rệt; nhất là trong phim ảnh Hoa kỳ thời gian gần đây.

Bạn và tôi chắc cũng đồng ý rằng: một cuốn phim hay, trước hết phải xứng đáng được gọi là một tác phẩm nghệ thuật. Với ý nghĩa ấy nó phải đưa khán giả đi tìm thấy cái Đẹp bằng cách: phản ánh đúng bản sự việc của đời sống thực tế, diễn tả một cách chân thành linh động những tình cảm, ý nghĩ của con người sống trong xã hội hoặc giúp cho khán giả thấu triệt ý nghĩa của một biến cố xã hội hay lịch sử...

Nhưng, dù từ bao lâu rồi, đi tìm cái Đẹp trong điện ảnh chúng ta chỉ bị người ta tìm cách cảm dỗ! Mái chúng ta lùi dài, tai chúng ta kho้ง lùn vì những danh từ quảng cáo: hồi hộp, rùng rợn, ly kỳ, gay cấn, mộng ảo, mê ly, nhục cảm, khoái lạc, ngoạn mục, huy hoàng.

Chúng ta đồng ý rằng bấy nhiêu yếu tố cũng chưa đủ để lập ra cái phong phú muôn hình muôn sắc của thực tế. Nhưng trong một phim ảnh cái chủ đích trung tâm của nghệ sĩ luôn luôn phải là trình bày sự thật, sự thật phác tạp và biến động nó làm cho khán giả suy nghiệm, hiểu biết, xúc động và tìm ra cái Đẹp. Nhưng yếu tố trên chỉ là những cái cần thiết phụ thuộc để làm nổi bật sự thật ra trước mặt khán giả. Nhưng khó thay! Dòng này người ta quá mải mê chạy theo những cái huy hoàng, ngoạn mục, gay cấn, rùng rợn để « cầu » cho được khán giả, mà xây lung lại với cuộc đời thực tế. Thậm chí, để đạt đến những phụ thuộc nỗi cụ thể: xa rời đời sống vật chất, tinh thần và tình cảm của đám nhân dân trong độ nghệ sĩ sống và sáng tác.

Ta lấy một thí dụ: một nghệ sĩ lấy ngay giữa cuộc sống một đề tài đẹp đẽ có giá trị, và dựa vào đó để sáng tác một ván nghệ phẩm. Nghệ sĩ phải chọn lấy một trong 2 con đường: Một là, nghệ sĩ luôn luôn bám sát lấy thực tế. Chú ý quan sát tì mỉ cuộc sống xung quanh trên mọi góc cạnh của nó. Luôn luôn đem đối chiếu cái mình vừa mới sáng tác với thực tại linh động của sự vật đang biến diễn. Luôn luôn tự kiềm điêm để hướng cảm xúc, chủ định của mình đúng theo những tư tưởng và yêu cầu của đám người mà nghệ sĩ đã nguyện đem hết sinh lực sáng tạo của mình ra để phục vụ. Theo con đường ấy, nghệ sĩ sẽ xây dựng được một tác phẩm sống, mạnh, gần gũi với dân chúng và sẽ có hy vọng được tồn tại.

Hai là, trong quá trình sáng tác nghệ sĩ mõ man với cái thế giới cá nhân của mình mà không ngó ngàng gì đến cuộc sống chung quanh. Như thế, nghệ sĩ rất dễ quên thực tế toàn diện và sẽ để cho một mặt riêng rẽ nào đó của thực tế — cái mặt đã làm cho nghệ sĩ « cao hứng » nhất — cảm đó và lôi kéo.

Ví dụ: một thi sĩ làm bài thơ mà chỉ chạy theo âm điệu, vận luật hay văn sĩ viết một tiểu thuyết mà chỉ « khói » với cái cốt chuyện éo le, gay cấn v.v...

Thế là nghệ sĩ vô tình đi xa dần thực tế, rồi cuối cùng sẽ cắt đứt những mối ràng buộc mình với cuộc sống phác tạp phong phú, để rót vào thế giới nghèo nàn khô khan chát hẹp, mà trường trọng của nghệ sĩ đã dựng lên.

Bất kỳ một hiện tượng nào của cuộc đời đem đặt vào thế giới ấy cũng sẽ chỉ còn trở lại cái HÌNH THỨC. Chất sống không còn nữa, thay vào đó là trường tượng và trắc lẻ. Những màu mè của kỹ thuật trau dồi cho cái hình thức khô khốc ấy không làm nó sống dậy mà chỉ làm cho nó mèo mõi, dì hình thêm, và cuối cùng nó không còn gì là hình ảnh của một mảnh đời thực tế linh động muôn màu muôn vẻ, mà chỉ còn là một mảnh đời già tạo, áo trắng trong cái thế giới cá nhân, chả quan của người nghệ sĩ lạc hướng.

\*\*

T RONG nghệ thuật điện ảnh, song song với nhịp tiền phim thường của kỹ

BÌNH HÌNH THỨC  
TRONG PHIM ẢNH

Từ phim trinh thám, cao-bồi đến lịch sử

Của THANH LƯƠNG



cấp quý tộc La mã dâm ra hư đốn, chỉ biết đâm mình trong những thứ vui vật chất truy lạc trên đầu trên cõi đâm bắn dàn và nô lệ.

Sau một thời sảng lạn hiền hách thống trị Châu Âu, đế quốc La mã suy tàn. Giải đấu quý tộc La mã dâm ra hư đốn, chỉ biết đâm mình trong những thứ vui vật chất truy lạc trên đầu trên cõi đâm bắn dàn và nô lệ. Trong khi đó từ phương Đông thời lại một luồng gió mới. Những tư tưởng mới mẽ tiến bộ — trung đổi với thời đại ấy, lõi tắt nhiên — của Jésus Christ hành trưởng và lan tràn sang đền kinh đô La mã, đánh thức được lòng yêu công lý, tự do, bình đẳng của đa số nhân dân, trong đó có từ những bực quý tộc sảng suốt cho đến đám bần dân và nô lệ đóng đáo. Một phong trào chống lại đế quốc La mã chớm nỗi dậy và lõi tắt nhiên là giải cấp quý tộc, đế bao vệ cái địa vị lung lay của mình, đã dập tắt luồng sóng phản nổ và tranh đấu của nhân dân trong máu và lửa. Đó là cái thực chất lịch sử của cái đế tài t QUO VADIS ?

Trong suốt cuốn phim cái mật thật của lịch sử ấy đã bị Hollywood xóa nhòa hay bóp méo đi.

Những nghị lê màu sắc huy hoàng chiếu di chiếu lại dài dòng, không cản đối với cuốn phim. Phố hagy màu sắc rực rỡ của áo xiêm, cờ xí, đèn dài, ngoạn mục thật nhưng có dù đẽ lột tả ra được màu sắc của thời đại đâu?

Đại khái sự hoạt động, hào hùng của phim Westerns là thế. Đáng lẽ người ta làm sống lại trên màn ảnh cảnh đời lành mạnh cao rộng, những hoạt động có ý thức, ý chí bền bỉ của những người Mỹ, da trắng hay da đỏ, da hăng hái cần cù chống lại với thiên nhiên, chống lại với cõi quạnh đê khai khẩn và chăn nuôi, biến những vùng đồng khô cỏ cháy thành những đất ruộng phì nhiêu với những dân số người mập mạp nhõn nhõn, được thế thi phim westerns sẽ là những bài học tươi sáng biết mấy! Nhưng, đến được thế thì hơi khó, vì nếu vụt trên đất đai của cha ông họ.

Rồi cái đoạn đốt cháy thành La mã, dân sự

tù giam thất giặc pháp trường.

Ta phải công nhận đây là một cõi trinh tôn kinh công phu làm cho người xem khoái mắt. Nhưng chính đó lại là sự thậtばかり тоản bộ cuốn phim, vì nó đã nỗi bật lên một cách quá... tai hại, làm lu mờ hết những sự việc đang diễn biến, làm lu mờ luôn cả những nhân vật. Dân chúng cụ thể là một số khán giả rất đông ra về chỉ còn trampedr đến bầy sứ từ và cảnh lửa cháy như là họ vừa ở rạp xiếc ra hay đi xem cháy ở Bán Cờ, Khánh Hội v.v

Néron trong phim là một « săn phim » đặc biệt của Hollywood. Chúng ta đã được học cô sỹ La mã: Néron là một vị vua độc đoán, đam mê, hung bạo, kiêu căng, chư cõ... sáu nào, có sỹ gia nào chép lại rằng Néron điên đầu? Cái khung của Néron là do Hollywood chế tạo ra là để tăng thêm vỗ lý, bí ẩn cho vai trò bạo chúa, và cũng dụng ý để cho sau cái nhân cách cuồng loạn của Néron sẽ lùi mờ cái ý nghĩa xã hội của những cuộc khủng bố hung tàn, lè tồn vong của một chế độ chính trị bất công.

Nhưng tin đồn đầu tiên của đạo Cơ đốc, đáng lẽ là những nhân vật làm sống cuốn phim một cách mảnh liệt thì lại tỏ ra kém cỏi. Trong lịch sử, họ là những con người cách mạng. Thẩm nhuần những tư tưởng tự do bình đẳng của J.C., họ truyền bá và tranh đấu cho những tư tưởng tiến phong đó giữa cái chế độ nô lệ mục nát thời bấy giờ ở La mã.

Nhưng trên màn ảnh, họ chỉ là những vai trò lu mờ, an phận, nhợt nhạt. Ngôn ngữ họ thiếu ý nghĩa vì cố gắng ép câu nói cho đúng với những lời trong Phúc Âm. Tư tưởng và hành động của họ chỉ là ước lệ, sặc mùi đạo hạnh thần thánh, đôi khi lại có vẻ, « đồng bóng » là khác (cái xen Nazaire — như một cõi đồng-truyền lại sự cho tông đồ Pierre lời của J. C.) Những vai trò tầm thường, thiếu linh động này chỉ có thể tuyên truyền cho tôn giáo một cách vụng về.

(xem tiếp trang 30)





## LỚP I

BÀ HOAN, HIỀN RỒI VẠN

Trong gian nhà trống trại, cạnh cửa ra vào phía bên trái một chổng tre, trong cùng phía cửa ra sân một đống chǎn chiếu ngồi ngang. Khắp nhà vứt át, sái vách bên phải một giường tre dựng đứng bên mẩy cái thùng và chum vại... Bà Hoan trùm chǎn nơi đồng chiếu.

Nơi chổng, chị Hiền ôm con lồng nghe gió rít từng cơn ghê rợn...

CHỊ HIỀN.— Trời, bão to quá. Cứ một chiều gió đông này mãi thì bao giờ mới hết.

BÀ HOAN.— (vẫn trùm kín chǎn) Bắt đầu gió từ lúc chập tối đến bảy giờ có lẽ đã gần nữa đêm rồi con nhỉ?

CHỊ HIỀN.— Mẹ còn thức tr? Con trỗng mẹ đã ngủ rồi.

BÀ HOAN.— Nhầm mắt thế nào được. Những đêm yên tĩnh lao cũng chẳng ngủ nổi nữa là đêm nay. (một con gió rít mạnh). Lạy trời lạy Phật. Gió to quá. Trời Phật linh thiêng phù hộ cho chúng con. Đừng bão nữa.

CHỊ HIỀN.— Khô, đây mẹ xem. Cứ một chiều từ sau nhà thổi lại. Có đòn gió thế nào mới hết được chứ. (tiếng đỗ lớn bên ngoài). Nguy quá. Cỏ cây bàng sau bếp đã đổ. Lúc này con ngó ra thấy mái bếp đã bay sạch bảy giờ lại cây đỗ đê lên thi cũng đèn tan.

BÀ HOAN.— Thết thi chết thật. Mai ngày lấy tiền đâu mà sửa lại.

CHỊ HIỀN.— Mà cả gian nhà này nữa đã chắc đâu.

BÀ HOAN.— Chị nói dại.

CHỊ HIỀN.— Thị mẹ xem đấy! Đường nóc đã bay hết ròr. Cả nhà chỉ còn chỗ mẹ ngồi và chỗ này là chưa vớt thôi.

BÀ HOAN (hé đầu ra khỏi chǎn).— Ủ, nay giờ vẫn thế. (bên ngoài gió vẫn rít). Trời, cứ thế này mãi thì không khéo đèn chết bếp ở trong nhà mất. (tiếng động bên ngoài)

CHỊ HIỀN.— Lại tiếng gì nữa. Hay nhà Vạn đã rời?

BÀ HOAN.— Có đỗ thi đỗ nhà mình chứ còn bác ấy còn hai người đàn ông

# TIẾNG AI TRONG

## NHÂN VẬT:

BÀ HOAN : 65 tuổi

CHỊ HIỀN : 25 tuổi

BÁC VẠN : 30 tuổi, hàng xóm

MẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Tiếng gió rít. Tiếng cây đỗ gãy. Tiếng chân người. Tiếng súng và tiếng hò reo.

KHUNG CẢNH: một gian nhà nhỏ vùng ngoại ô thành phố Đồng Hới.

THỜI GIAN: một đêm bão lớn vào khoảng cuối thu.

Kịch ngắn của  
Nguyễn hoài Văn

# ĐÊM BÃO

nửa tháng nữa nhà  
con về biết đâu.

CHỊ HIỀN (lo ngại).— Mẹ có nghe thấy  
không?

BÀ HOAN.— Cảnh cây gãy đấy.

CHỊ HIỀN.— Không phải. Mẹ không  
nghe thấy tr?

BÀ HOAN.— Còn nghe quai gi nữa. Tai  
tao gần như điếc mà gió ầm ầm thế này  
còn nghe thấy gì. Mà mấy bão nghe thấy  
gi?

CHỊ HIỀN.— Tiếng súng mẹ à.

BÀ HOAN.— Trởng gi chú tiếng súng  
thì lạ gi. Bèm hôm mưa gió giữa thời  
loạn thiếu gi súng?

CHỊ HIỀN (cố trấn tĩnh).— Mẹ đê yên  
nghe. Súng mỗi lúc một gần. Có lẽ họ  
danh nhau ngoài Hòa Lão.

BÀ HOAN.— Hòa Lão thì xa lo gi. Mà  
mãi ngoài Hòa Lão thì nghe sao thấy tiếng  
kêu. Hay là tiếng gió.

CHỊ HIỀN.— Không, rõ tiếng người.  
Đấy.. mẹ nghe xem, có tiếng gọi nhau gấp  
lâm. Lại có tiếng chân người chạy. Gần  
tới đây rồi mẹ ơi! Lầm.. làm thế nào...

BÀ HOAN.— Thị đê yên nghe ngóng.  
Lâm thế nào, bèn hàng xóm có ai chạy  
đầu. Chạy đâu bảy giờ, ra ngoài gió bạt  
đi cũng đù chết rồi.

CHỊ HIỀN.— (tiếng cuồng đồ thẳng bé,  
thằng bé giật mình khóc vì mẹ nó động  
nhieu).

Nin di con, chết cả bảy giờ.

BÀ HOAN.— Ủ mà có tiếng chân người  
thật. Gần lắm. Mẹ nó đứng tựa vào  
cái giường cho chắc cửa? Lở họ kéo  
vào thi khốn.

CHỊ HIỀN (với vàng nghe lời mẹ, mặt tái  
xanh, hối hận ngóng. Một phút lặng  
yên, ghê sợ.. bỗng chị khẽ bật khóc):  
Mẹ, mẹ! Cố người đến trước cửa.

BÀ HOAN.— Suy! (cố kìm nén thở). Cố  
tiếng hốt hoảng gọi cửa)..

TIẾNG GỌI CỦA.— Mở, mở cửa cho tôi  
mau! Ai đó.. mở.. mở.. gió to quá chết  
đến nơi rồi.

(hai mẹ con tái mặt run sợ nhau  
tiếng người bên ngoài dục gấp hơn).

Kia, trời, nguy đến nơi rồi. Ai trong đó  
mở cho tôi vào với.

BÀ HOAN (cái vể chỗ trùm chǎn kín  
đầu).— Thết thi chết trời. Trời thương  
thì sống mà trời chẳng thương thì chịu  
chết chả làm sao.

BÀ HOAN.— Hay có người bị đuổi gáp?

CHỊ HIỀN (vẫn đê cửa, đưa mắt hỏi):  
BÀ HOAN.— Đứng, con. Mặc họ. Lo  
thân mình trước đã.

TIẾNG GỌI CỦA (Gấp hơn).— Khô quá.  
Gió to thế này, hóng mắt. Mở.. Mở mau  
cho tôi vào sau nhà.

BÀ HOAN (chạy lại đóng chặt cửa).—  
May ra.. (hai mẹ con nhìn nhau kinh hãi)

## LỚP II

(Chị Hiền, bà Hoan rời mấy người đàn  
ông và bác Vạn).

CHỊ HIỀN.— May, bớt tiếng súng rồi.

BÀ HOAN.— Yên là phúc con ạ. Nhưng  
tôi vẫn lo lắm.

CHỊ HIỀN.— Minh làm phúc cho người  
trời nào nỡ hại mình (bên ngoài gió vẫn  
rít mạnh).

Nhưng cứ gió thế này mãi thì cũng  
nguy. Mẹ xem hình như nhà đã hơi  
xiêu xiêu thi phai.

BÀ HOAN (thất vọng).— Có đỗ cũng  
đánh chiju chứ làm sao bây giờ. Gió cứ  
xoáy như quỷ thò này có chống cũng  
chẳng được (tiếng động lớn bên ngoài).

Lại cây gãy. Cái cây phượng ở đầu  
nhà bác Vạn cũng nguy lắm. Nó mà đỗ  
thì cả hai nhà đều tan, tan là hết, là  
chết, trời ơi!

CHỊ HIỀN (lo lắng hơn).— Không phải  
cây đỗ. Cố.. nhiều.. nhiều tiếng chân  
người chạy.. (bên ngoài cố).

TIẾNG ỒN ÀO.— Mau, mau lên anh em  
ơi! Đem thòng, đem chảo vào giao búa  
lại đây. Mau!

BÀ HOAN.— Chết, chết rồi. Họ di tìm...

CHỊ HIỀN.— Đứng nói m...

TIẾNG ỒN ÀO (Ồn áo hơn).— Mau, mau  
anh em ơi. Lại cả nhà này.

CHỊ HIỀN.— chết, họ dừng trước cửa  
nhà ta.

TIẾNG ỒN ÀO.— Vào cả dày nhanh lên  
kéo..

BÀ HOAN.— Hiền, chạy nấp vào đống  
chǎn này, đê một mình tao.

CHỊ HIỀN.— Klong, mẹ ản đi. Mặc con.  
BÀ HOAN (Cầu).— Tao già rồi chẳng ai  
giết. (Chạy ra lôi chị Hiền lại lấy chǎn  
chiếu phủ kín).

NĂM MÌ.— Khéo kéo con nô khóc oà  
tên thi...

CHỊ HIỀN.— Lạy trời phạt...

TIẾNG ỒN ÀO.— Mở cửa cho chúng tôi  
mau lên cụ ơi!

— Không ai trả lời.

— Anh em phá cửa vào không hông  
đến nơi rồi (cửa bặt mở, một bọn ôn  
năm người tay dao tay gậy và giày chảo  
uba vào).

BÀ HOAN (hoa mắt chấp tay tay tay  
để).— Lạy các ông, lạy.. các ông.. trầm  
lạy các.. ông.. thương...

MỘT NGƯỜI.— Cụ yên tâm (bảo cả bọn)  
Vào trong sân anh em.

BÀ HOAN.— Tôi lạy các ông.. trong..  
đó không có ai hết..

MỘT NGƯỜI.— Được cụ đừng lo. Cố  
chúng tôi. Nào anh em, ta vào cả (kéo  
nhau vào. Cửa mở, giò vật, bà Hoan ngã  
xiêu, nước nở khóc)

BÀ HOAN.— Thế là.. gia đình.. tan  
nát.. con ơi..

CHỊ HIỀN.— (ngó đầu ra) Con xin mẹ.  
(xem tiếp trang 35)



# LÀNG TÔI

Vọng quê hương một mùa chính chiến,  
Hòn cung đau thương với núi sông.

**T**HƯƠNG thanh bình, làng tôi  
xinh xinh,  
Núi cao chỏm chõ,  
Tre nghiêng mình soi giòng sông xanh.  
Các cô gái đêm chong đèn dệt cũi,  
 Tay trăng non vờn trên vải trăng tinh.  
 Có những buổi dân làng vào hời,  
 Trống chầu vừa nỗi.  
 Run ánh trăng vàng...  
 Nước trầu tươi dâng thăm má cỏ nàng,  
 Làm duyên e lệ,  
 Trai làng ngẩn ngơ.  
 Có những đêm đầy thơ,  
 Lửa đói bên bờ giếng,  
 Câu hát đưa tình, lòng ai xao xuyến.  
 Miếng trầu trao bằng vạn lá thơ xanh...  
 Có những chiều khói quyến mắt nhá  
 tranh,  
 Gió rung hoa cải, nắng hanh đầu hời.  
 Có những ngày mùa được gieo vui,  
 Trầu no rạ ngọt, lửa phơi sáng đồng.  
 \*\*\*  
 Nhưng đến nay khói lửa,  
 Ngập hết làng thân yêu.  
 Tre không nghiêng bên giòng sông xanh  
 nữa,  
 Cau chuối khô vàng, nhà cửa chay thiếu.  
 Đêm đêm sắng nô đều đều,  
 Thoi to lồng tiếng,  
 Đèn khêu rực rỡ.  
 Trai làng đi đánh giặc,  
 Bố mẹ già sướng che.  
 Những nàng quả phụ ôm con khóc,  
 Khi nắng chiều rơi ngập mái hè.



Trăng vàng đầy giếng,  
 Không người mức trăng.

Trên mái tranh, khói ẩn mình xao  
 xuyến :  
 Giòng đau thương quyền quyền đến  
 Thiền đàng.  
 Mùa màng bỗ,  
 Trâu cưng giờ.  
 Sương nắng bao nàng thôn nữ,  
 Còng lưng trên cánh đồng khô ;  
 Trai làng còn đi đánh giặc,  
 Sớm trưa thân gái phết lo.  
 Đồng mộng mênh vắng tiếng hò,  
 Đồi thềm mả mới, trâu ngơ ngẩn buồn.

Làng ơi ! Làng ơi !  
 Thân yêu biết mấy,  
 Tôi theo cơm áo,  
 Nên đành xa xôi.  
 Kè tha hương nghe từng tin tan nát,  
 Vọng quê nhà, còn biết nghe nào thôi.

TẠ KÝ

## EM

**C**HÚM chim yêu yêu  
 Nụ hoa hướng  
 Be bé thanh thanh  
 Suối mát nhịp nhàng ngắn trăng dâng dể  
 Em tôi  
 Tóc vàng bay  
 Tơ hồng nâng



Mặt nguồn róc rách lồng mồi  
 Ngovan ngắn sáng tưới

Linh hồn em thơm trang giấy trăng  
 Mắt nâu đọng chúa trời xanh  
 Đây sắc thanh bình yêu dấu  
 Em nhìn vui nghiêng gió  
 Dưng dưng ửng sáng kinh thành  
 Trăng trong áo lụa bảng khuông  
 Hồn nhiên ngơ ngác nai rừng  
 Cặp sách xinh xinh nhỏ nhỏ  
 Cảnh tay mềm nhỏ xinh xinh  
 Em đi thành thót bên hè phố  
 Đu đưa khúc nhạc xuân dâng  
 Hy vọng hiền từ theo bước bước  
 Đời xô vào gót em say  
 Hoa bieng dưới gót em qua  
 Tôi cười dưới gót em xa  
 Bát ngát thơ ngắn tiếng quốc  
 Đường hương mờ đón cản ngà  
 Ngọc từ nhà trường  
 Còn xa lâm xa ghè...

NGUYỄN QUỐC TRINH

## TRUYỆN NGẮN

**T**HỌA THÍ Hoàng trong bộ áo quần rách nát, lam tú, tôi rất dõi kinh ngạc. Tuy xa nhau đã lâu năm rồi, nhưng cái tiếng giàu có ăn chơi phung phí của anh ghê gớm một thời, khiến tôi không bao giờ dám tưởng có ngày anh ta lại trở nên tiêu túy như thế này được.

Tôi đưa tay Hoàng với vẻ ái ngại ở mắt. Hình như đoán được ý nghĩ của tôi, Hoàng mỉm cười thản nhiên nói :

— Hắn anh thấy thanh thế tôi ra thế này nên có ý thương hại bộ phải không? Có gì đâu anh, cái lốt bèn ngoài! Khi có tiền trong tay, người a dẽ đổi lốt lắm mà.

Hoàng dẫn giọng hai chữ « đổi lốt », miệng lại cười. Tôi hỏi ngắt một câu :

— Tôi nghe xôn xao một hồi anh có lâm tiền, ăn tiêu rộng rãi lắm thì phải?

Hoàng nheo mắt lại như tưởng nhớ điều gì, đoạn nói :

— Vâng, không những rộng rãi, mà còn hơn thế nhiều. Chính tôi đã có lâm tiền, đã giàu, giàu lớn... Tôi đã từng quay cuồng lẩn lóc sống trong lòng những tấm giấy vở tri mang một sức thu hút cảm dỗ không cùng. Tôi đã từng trải qua đoạn đời ăn chơi phung phí. Có lẽ cái của cải đồ sộ, kinh sủ đến với tôi linh cữu quá nên tôi đã phải trả về giữa đời cũng quá tinh cờ chăng? Tôi muốn nói hồi đó tôi đã trở nên giàu không đỗ một giọt mồ hôi tay, anh à! Tôi trúng số, tôi đã trúng cái số một vạn đồng. Nhưng về sau cách đó không lâu tay tôi tráng lợ vẩn hoàn tay trăng; mà tôi vẫn không buồn?

Nghỉ một chút để lắng xuống lòng đoạn qua khứ hẳn ồn ào, rồi Hoàng bắt vào chuyện :

— Chắc anh còn nhớ những năm sau hồi kinh tế khủng hoảng của nước nhà, Thiên hạ náo loạn, kêu la đòi khό đầy nơi. Họ thấy thất nghiệp nhanh nhản, đơn xin việc bay cùng các sở. Tôi là một trong số những bạn thầy họ thất nghiệp này. Lúc bấy giờ cũng đang lo chạy vắn đề corm áo từng giờ từng phút như mọi người.

Riêng tôi vẫn kéo cái đà chura việc đi hết ngày này qua ngày khác, dán mắt lên lát cả những biển quảng cáo treo khắp các cửa hàng. Hồi đó hoàn cảnh đã tạo tôi là một thằng dầy đủ trí nhớ và thông minh hơn bao giờ cả. Tôi nhớ tất mỗi giá hàng mất chỉ liếc qua một lần vật đó. Riêng đôi giày BATA giá đồng chin, đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ. Cả miếng bia móc ở quai giày, hình thoi, tờ chữ số giá bán, tôi tưởng như còn thấy lại trước mắt hôm nay. Đó, ai hiểu vì sao đã từ bao lâu nay tôi vẫn còn dù tri, nhớ đến những điều cũn mún và vụn vặt như thế không?

— Anh à! ngày mai em thôi không đến trường nữa. Ở bên cạnh có bà tham thấy em gọn người định mướn

ĐỜI MỚI số 56

# DÔNG ZIẾU

của TRẦN PHƯƠNG NHƯ

thiêng liêng, nó là hình ảnh lòng h sinh đáng quý của con người, nó là mồ hôi và nước mắt.

Hôm sau tôi đường hoàng vào một tiệm vải, gọi xe. Xong xuôi tài ghé lại tiệm tạp hóa nọ lấy giày. Đôi giày thường đê xiêng xiêng, dốc mũi xuống một mớ đồ lặt vặt xen vào đấy ít loại xa xỉ phẩm. Tôi cầm một lọ nước hoa — chắc phải là thứ nhẹ tiền, đưa ngang mắt, rồi lại đặt xuống. Tú hàng bày biện lôi thôi quá, đeo « sang trọng » quẳng ngón ngang với đeo « hèn mọn » là nghĩa làm sao? Tôi sực nhớ đôi giày ở chân; và tôi thấy lạnh người. Quả tôi còn « hèn mọn » hơn nữa: khi nhắc chút chân bỗng cảm thấy để cà rép hinh như tép ra và đứng sững ở nền nhà. Tôi đỏ ửng mặt, người bán hàng hỏi lẽ phép :

— Thưa, thầy lấy gì?

— Vâng, tôi lấy cái này. Tôi đưa tay trả không định một đường vòng cung ngắn.

— Thầy lấy gì?

Tôi không dám chỉ đôi giày. Như thế sẽ làm nhà hàng chủ ý đến hai cái quai da ác nghiệt, cũ quá súc, đang cố bùi chân tôi và hai đế giày gần long. Tôi trả liều vào tập vé số Đông Dương nằm ở góc trong cùng. Hồi ơi, có ai hay định mệnh đã đưa tôi đến trước ngưỡng cửa Thần Tài.

\*\*  
**M**UA xong tờ vé số, tôi mới ngần người nhận thấy mình ngu muội. Một đồng bạc công lao của em mình suốt tháng ba mươi ngày trời. Nay trong một phút điện cuồng đem đi đổi một tấm giấy mỏng tanh, vê bảy bà những gì giật hén xú rừng núi Vạn Tuyn. Đẹp làm sao được bằng hình một bà đầm nấm cái gậy nhỏ, trời! Năm cái hình « bà đầm » này là một « con công », chắc chắn thế, chứ trăm tờ vé số đã chắc gì còn cho lại một đồng xu nhỏ.

Tôi cứ nghĩ thế và cứ xót xa mãi. Về đến nhà, tôi lấy nhật ký ghi vào đó sự đại dột vừa nhảm phai. Nghỉ một lát để an ủi, tôi viết thêm vào trang : « tờ vé số này nếu trùng, sẽ về phần em Thanh tôi ». Tôi lại không quên đề tên Nguyễn Thanh vào lung tẩm vé, định một ngày kia, nếu trùng tất cả sẽ là của em tôi.

Bao dự định trong sạch, hiếu hức dậy trong lòng tôi qua những ngày mát rượi của hy vọng. Tâm hồn tôi lúc bấy giờ là của con chiến siêng cầu kinh những sáng chủ nhật đẹp trời.

\*\*

KHI nhìn lên bảng phấn và khi

## MỘT TRUYỆN SỐNG DỊ THƯỜNG

# ĐÀO LĂNG VUA

(Tiếp theo] Đời Mới số 55)



Ở dưới chân một lồng sàng, hai nhà bác học tìm thấy 1 lồng nhỏ. Đem đèn soi vào họ lại thấy một gian phòng kín hac nhỏ hơn, nhưng chưa không biết bao nhiêu là vật bao. (Ở đây cũng như ở căn phòng trước, đã có dấu của kẻ trộm lén vào, nhưng lạ thay họ không lấy một vật nào cả mặc dù có bể gãy hoặc phá phách?)

Đứng trước tất cả những cảnh tượng lật lùng ấy, bọn người khảo cổ biết rằng công việc mình còn nặng nề lắm. Trước hết, Carter lại phải tạm ngưng công việc một lần nữa, để tìm cách bảo vệ các báu vật đã tìm thấy.

Phải cần hỏi ý kiến những nhà chuyên môn sành sỏi, để lập nên một phòng thí nghiệm phân tách tất cả những di vật để xem thứ nào có thể giữ hoặc không bị tan vỡ khi động đến. Carter phải đi kinh đô Ai Cập, và Carnavon về Anh. Đề ngăn ngừa trộm cắp, Carter thuê lâm một hàng rào sắt.

### CẢ THẾ GIỚI THEO ĐỜI

VIEC khám phá được khai thác và mở Tutankhamon được khắp thế giới biết và giúp đỡ.

Nhờ sự cộng tác của nhiều nhà chuyên môn tài giỏi, kết quả về khoa học đã được hóa hiện một cách khẩn quan.

Ngày 16, ngôi mộ được mở ra; ngày 18, nhà nhiếp ảnh Burton bắt đầu thử chụp trong gian phòng nhỏ, và ngày 20 vật đầu tiên được đem ra ánh sáng. Không thể nào mà kẻ bắt ra từng món được.

Chỉ cần nói đến một vài vật không thể bỏ qua, thi dụ như chiếc hộp bằng gỗ là một kiệt tác của nghệ thuật Ai Cập. Bốn mặt chiếc hộp đều sơn. Ánh sáng và màu sắc hòa hợp với những nét vẽ tinh tế khó so sánh. Trong hộp đựng đủ vật. Phải kể đến 3 long súng lớn. Cả ba đều bao bọc bởi vỏ khói vật quý, có cả khi giới, áo quần.

Ở trên hết, có một cái ngai chạm trổ rất mỹ thuật. Sau hết là bốn cái xe. Vì lớn quá nên lúc chôn người ta không đem vào trong mồ được. Bọn trộm đã lâm gậy đồ lung tung. Bốn xe đều bạc vàng, và chạm trổ bằng những hình ảnh bằng vàng bằng kim, hoặc đá màu.

Ngày 13 tháng 5, ba mươi mốt thùng đựng báu vật theo một chuyến xe lửa vượt qua sông Nil. Bảy ngày sau, thi về đến thủ đô Ai Cập.

### PHÁ NIÊM PHONG CỦA NHÀ VUA

VÀO giữa tháng hai, bao nhiêu vật

Ngôi mộ bao bọc toàn bằng vàng.

XÁC UỐP NHÀ VUA

CARTER tìm ra 2 cánh cửa ở hướng đông, gác, nhưng không niêm. Mở cửa ấy ra mọi người lại thấy một cái hòm thứ hai. Ở đây mọi người đã trông thấy tấm vải liệm xác chết mà bốn mũi voi xuống bên trong: Mọi người đang đứng trước mặt vị vua đã chết.

Chỉ mấy phút sau mọi người lại gấp một sợi ngac nhiên khác. Đầu gian phòng bên kia, họ tìm thấy một cái cửa thấp thông qua một phòng khác. Ở giữa gian phòng là một cái dài ký niêm phết vàng.

Mọi người đi qua lầu lượt. Sau ba giờ, mọi người rời khỏi ngôi mộ. Khi họ thấy lại ánh sáng cuối cùng của ban ngày, hình như thung lũng đã thay đổi và đang chờ đợi một thứ ánh sáng lạ lùng.

### NHỮNG CÁI CHẾT LẠ LÙNG

LICH sử sưu tầm ngôi mộ của Tutankhamon có thể chấm dứt ở đây. Công việc quét dọn các căn phòng tưởng không cần nói đến. Chỉ có mỗi một việc, hai chục người đã nhúng tay vào việc tìm kiếm ngôi mộ đã chết một cách dữ dội.

Trước hết là Carnavon, bị muỗi chích và 3 tuần sau thì chết, vào ngày 6 tháng 4-1923. Rồi đến người thứ hai, thứ ba, thứ tư... thứ bảy... cho đến người thứ 19 là Westbury 78 tuổi, đã nhảy từ cửa sổ tầng lầu thứ 8 và chết tức khắc. Con của Westbury cũng chết tại nhà... không bệnh hoạn gì cả, sau đó, đến lượt những bạn bè, quyền thuộc của Carnavon đều lần lượt chết.

«Kinh khủng lan tràn khắp nước Anh». Một tờ báo Anh đã viết như thế. Dư luận xôn xao, có kẻ tin người không. Khoa học cũng nhức nhối định cãi, và đưa ra nhiều bằng chứng để tỏ rằng không có một sự trùng phẹt nào của các vị Hoàng Đế Ai Cập cả.

Tuy vậy vẫn không ai giải thích được những cái chết dữ dội và lý kỳ trên.

Từ sau khi kiểm tra mộ Tutankhamon, có nhiều cuộc sưu tầm khác được tiếp tục. Nhưng không có lần nào vĩ đại mà say mê như lần kiểm được mộ Tutankhamon.

### VÂN LINH thuật



đêm băng mắt rõ ràng từng nét con số trung dưới cung, tôi sướng người, đầu nóng ran, gân trán đứt mạnh. Sáu số ghi mỗi bên tờ giấy «xấu xi» ngày nọ hiện nằm ngửa trong tay tôi, sáu con số ấy đã giống như hệt sáu con số ở «bảng vàng».

Một vạn đồng!

Tôi run người cứ sợ đọc làm. Sau khi đã dò xét kỹ lưỡng và chắc chắn, tôi thở thản ra về. Tôi sung sướng quá! Cuộc sống lúc bấy giờ chỉ đáng giá những con số, anh à! Tôi nhìn quanh, từ biển nhà hàng cho đến thùng xe kéo, ở đâu cũng chỉ đưa về phía tôi bóng những chữ số đều dâng. Chữ số chữ số mà thôi; ở đời đời lúc người ta chỉ cần biết đọc những con số thôi là cũng đủ tìm thấy «hạnh phúc» rồi.

Tôi thọc túi coi lại tấm vé số một lần nữa, và nghĩ đến ngày đi làm, quay lưng về lại xem. Bóng nét tên «Nguyễn Thành» đánh mạnh vào đồng tử tôi. Tôi suýt kêu to giữa đường.

Tôi díu «túi» giấy một vạn đồng vào túi sâu, rồi quay mình từ phía, tướng như thiên hạ đã đọc thấy cái tên em tôi trúng số lớn và sẽ giàu. Trời, em tôi, một vạn đồng! Tôi đã nát óc trên đường về nhà với cái tên Nguyễn Thành viết sau tờ vé số buổi náo, Đến nhà, tôi lật vội vàng tập nhật ký, làm nhầm đọc câu: «tờ vé số này nếu trúng sẽ về phần em Thành tôi». Tôi hoảng hốt nghĩ: «Tờ vé số này là tờ nào? Tờ trúng một vạn đồng nằm trong tay tôi ư?»

Nghĩ đến «gây mai ngựa xe, áo quần tôi rúng mình, và quyền nhật ký nhìn một lát, đoạn xé nát, và ra bể đầy mạnh vào lừa.

Từ đây tâm hồn tôi bước vào một giai đoạn mất yên vui. Lương tâm tôi không thể chịu được sự phản bội — dù chẳng ai biết sự phản bội này là đâu — mà chính kẻ chịu thiệt là người em ruột trước đây đã dám hi sinh vì mình.

Một vạn đồng. Anh thử nghĩ với thời già bây giờ, một đồng bạc có thể làm bừa cõi lớn. Trời ơi, tôi đã giàu, anh em tôi sẽ giàu, sung sướng biết chừng nào.

Thế mà đến ít lâu sau ngày lênh tiên tôi mới sai người lại nhà bà chủ đem em tôi về cùng ở chung, tôi không hiểu sao ngày đó tôi đã chậm báo tin trúng số, có nhiều tiền, cho em tôi biết nữa. Một điều đốm mặt là khi em tôi vui cười hỏi:

— Làm sao anh lại dám bỏ tiền mua vé số để được trúng ngày hôm nay?

— Ồ tao... dồn tiền. Tiền của tao. Em hỏi một đường, tôi đáp một nẻo như thế đó.

Em tôi lại hỏi:

— Mà anh trúng được bao nhiêu, em cũng chẳng biết đó kia?

— Ồ ờ, tao trúng cái số bốn, năm trăm thôi. Năm trăm, ử, năm trăm đồng!

Thật là đốn mặt, thằng người tôi khi trong tay đầy tiền mà nở lòng dấu em. Cái thái độ che quanh che quất ấy đem đối với một kẻ đã từng chia ngọt xè bùi, ngầm thật là bỉ ổi. Về sau, tôi dám chơi bời hư nết.



Có đêm tôi ném hăng trampus mua một trận cười tro thảo, thiếu linh hồn. Em tôi cũng có lần khuyên can, nhưng sự này chỉ làm cho tôi thấy tức tối vì bị cản trở. Tôi vất tiền xa hơn, mất hút.

Đồng tiền có mảnh lực uốn cong những đúc tinh tốt đẹp nhất của con người. Từ ngày có tiền, tôi dám ra tiều xảo, nhởn nhơ và ích kỷ. Tôi thấy không còn lòng thương người như xưa. Với những ai cần giúp đỡ, tôi viễn duy lý lẽ nói vào mặt họ sự biếng nhác, tinh không chịu ăn làm để lắc náo cũng kêu van tùng bẩn, rồi đến phải nài xin lòng tốt của người ta.

Với em tôi, mỗi lần móc ví chi tiền học, tiền sách vở — từ ngày cho nó đi học lại — là tôi nhẫn nhở, căm vặt dữ diệu. Thế mà em tôi vẫn nhẫn nại, không hề tiếc một lời than thở:

Một hôm tôi đang vận đồ định xuống xóm chơi, thì em tôi tiến đến ngửa tay xin tiền học như mỗi lần cuối tháng. Sự nhớ đến cảnh bạc đang chờ, tôi lắc đầu:

— Mai!

— Em xin anh hai lần rồi. Mai đến trường không có tiền trả ông đốc sẽ đuổi khỏi lớp.



# TRUYỆN THIẾU NHI ANH HÙNG NIÊN THIẾU



**M**ỘT hời còi inh ôi xé tan bầu không khí, vang lên trong giờ chơi ầm ỹ. Cuộc chơi « đuổi nhau » đương sôi nổi bỗng ngừng hẳn những hồn bị đương lẩn được nhất lần tức khắc ; học sinh lập trung theo từng lớp, đứa thì tay máy lúc lắc cái mũ bám đầy bụi, đứa thì nhảy cờ cờ để thắc lại chiếc dây giày vừa sờ.

Ông giáo học, còi ẩn trong chiếc khăn quàng, không giữ được vẽ kiên nhẫn, thét lên :

— Sắp hàng ! Sắp hàng ! Mau !

Và ông phỏng tia mắt bắn học vào phía bọn học sinh còn đứng ngoài hàng ngũ đương cầm chậm bước tới. Tất cả có ba đứa : hai đứa bé trạc độ 10 tuổi, mà phinh phính, tay lem luốc mực và một đứa lớn hơn, vào khoảng 14 tuổi, dáng ưỡn eo. Trong nó dã quá lớn, mà vẫn mặc quần cùt, phân nửa trán khuất dưới mày cái vòng lòn xon.

Thằng này thi thăm hỏi vội vàng :

— Mày có chắc rằng ngày nào « chúng » cũng đi qua đây không ?

Đứa nhỏ nhất quả quyết :

— Ô ! tao đã nói ! Nhưng việc ấy có dính líu gì đến mày ?

Tiếng ông giáo cắt ngang câu chuyện.

— Georges ! Anh phải phạt chép đủ 50 dòng vì đã làm ngăn trở các bạn sắp hàng.

Học sinh xô đẩy nhau vào lớp. Sự tách mịch lại trở về ngự trị khoảnh sân rộng trống toàn cây tiêu huyền. Và, bỗng nhiên, trong im lặng, người ta nghe thấy gót giày nẹp đều đều, ngắt quãng bởi tiếng chỉ huy vang lên bên kia tường, ngoài đương cái với một giọng ngoại quốc nào...

\*\*

**L**OUDEAC là một đô thị yên tĩnh của nội địa xứ Bretagne, khuất sau dãy ruộng nương, im lặng và không đặc chất gì. Chiến tranh, rồi sự di trú đã gây cho đô thị một trạng thái khủng khiếp. Bỗng một hôm, dân chúng lạnh lùng và yên lặng đột nhiên thấy từ đâu đến những toán người mặc đồng phục màu xanh.

Và trong lúc chiến xa di diễn hành không ngọt trên các đường phố lớn, trong lúc tiếng nhạc nhà binh Đức vọng lên trên bầu trời xám xứ Bretagne, một thiếu niên bỏ rơi mình xuống chõng, đầu dǎu sau chǎn gối để khỏi phải nghe thấy. Nó tấm tức khóc vì căm thù và nhục nhã.

Tuổi thơ ấu của Georges đã từng rung động vì những mẩu chuyện về

## VI

### HỒI THÚ HAI

#### CẢNH THÚ HAI

**NHÂN VẬT** : Hậu Nghệ, Phùng Mông, oán vő si, Ngô Cương, Thanh Tố, Văn Hằng, Ngọc tho.

Nhà Hậu Nghệ rộng lớn, mặc dầu xấu i mà có vẻ hung dữ, bốn vách treo da hú, cung tên, giáo mác, toàn vő si đứng hẫu trước cửa.

Trong nhà có bàn giấy, giường nằm, Hậu Nghệ ngồi chồm hổm, đỡ xem giấy ở trong tay, mặt đầy vẻ giận, Phùng Mông đứng mặt bên.

Hậu Nghệ đứng dậy rời khỏi bàn, bước đi có vẻ khó khăn, rời thành lanh lững.

**NGHỆ**.— Phùng Mông, những việc ấy chỉ giấy tờ trong tay đều thật cả sao ?

**PHÙNG**.— Dạ thật cả.

**NGHỆ**.— Thế mà Ngô Cương nói với ta lại khác, hắn nói dân chúng đều gian giảo cứng đầu, rất khó đối phó.

**PHÙNG**.— Theo con mắt tôi thì khác hẳn, lòng người bao giờ cũng thế. Người ta chẳng hề đem ơn trả thù, cũng chẳng hề đem thù trả ơn. Mười năm trước Ngô Cương gieo hột giống oán thù cho dân chúng, thi nay nó cũng mang lấy thù oán chor. (Nghệ im lặng)

Tờ giấy gói không được ngọn lửa, nay công việc đã vô lở, dân chúng kẽm trốn thi di trốn, người nồi dày thi nồi dày.

**NGHỆ** (Ngắt lời).— Ta biết rồi, chú cứ di ra đã. Đại Ngô Cương trả về ta hỏi nõi, rồi sẽ kiểm chú nói chuyện sau.

**PHÙNG** (Nghiêng mình).— Vàng.

(Phùng Mông từ cửa chính đi ra.)

Ngô Cương từ cửa hông rón rén bước tới (Nghệ còn suy nghĩ.)

**NGÔ** (Thi tết).— Thần Ngô Cương chờ hẫu đại vương.

**NGHỆ** (Giật mình).— Chú đã trở về đó à ?

**NGÔ**.— Nghe Phùng Mông nói xấu thần chưa tiện ra, vì sợ mất mặt nó.

**NGHỆ**.— Những chuyện nó nói, chú đều nghe cả sao ?

**NGÔ**.— Dạ nghe cả.

**NGHỆ**.— Theo ý chú thì sao ?

**NGÔ**.— Thiên hạ là đánh mà lấy, chẳng phải nhường cho mà có, ai bô ra nhiều hơi sức, thì người ấy được hưởng, việc ấy đại vương đã hiểu ra.

**NGHỆ**.— Ô...

**NGÔ**.— Lúc trời đất mắt thăng bằng, chẳng phải đại vương đã bắn chín mũi tên cùi vót sanh linh thiên hạ đấy ư ? Vậy những tên dân nào còn sống đến hôm nay, có nên đem thù trả ơn không ?

**NGHỆ**.— Chú nói phải (dưa giấy tờ



Kịch thần thoại  
CỦA

### NGÔ TỒ QUANG



### ĐỀN QUỐC TRUNG

#### VÕ OANH dịch

sấp xuồng đất, lay.)

**NGÔ**.— Xin Đại Vương nhìn xem, đó là cô gái lớn, đẹp hơn hết.

**NGHỆ**.— Bão nó ngồi xuống.

**NGÔ**.— Đại Vương phán ngồi xuống.

**THANH**.— Cám ơn Đại Vương.

(Ngô Cương dẫn Thanh ngồi xuống. Nghệ nhìn dăm dăm)

**NGÔ**.— Xin Đại Vương nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy đẹp.

**NGHỆ** (ngắm một lúc gật đầu).— Tên cô là gì ?

**THANH**.— Tôi tên Thanh.

**NGHỆ**.— Cô ở về miền nào ?

**THANH**.— Người miền núi phượng bắc.

**NGHỆ**.— Trong nhà có mấy người ?

**THANH**.— Cha mẹ, và ba đứa em gái.

**NGHỆ**.— Cô lớn như à ?

**THANH**.— Vâng.

**NGHỆ**.— Tên mấy đứa em là gì ?

**THANH**.— Đứa thứ hai là Tố Nga, đứa thứ ba Văn Nga, đứa thứ tư Hằng Nga.

**NGHỆ**.— Cô bao nhiêu tuổi ?

**THANH**.— Mười chín,

**NGHỆ**.— Cô đẹp lắm. (Cười lớn, chạy ra kêu Ngô Cương tới bên cạnh mình).

**NGÔ**.— Ý Đại Vương thế nào ?

**NGHỆ**.— Ta thấy đẹp đấy.

**NGÔ**.— Dùng thế.

sảng suốt, đầu thằn nát thịt tan xương, cung chua báo đáp nỗi. Từ rày về sau, thằn chỉ phải chịu nhạc chịu oán, gắng sức thêm, gắng sức thêm...

**NGHỆ**.— Chẳng phải nói nữa, biết cả rồi, biết cả rồi.

**NGÔ**.— (Lau nước mắt, đôi buôn ra vui) Tàu Đại vương, cô gái trong hang núi phượng bắc, thằn đã kiếm được cho đại vương rồi.

**NGHỆ**.— (Tổ vè giận) Chủ còn tin lời thằng cha già ngốc nữa à ! Tôi đã chán nó lắm rồi.

**NGÔ**.— Chẳng phải vậy. Đại vương là chúa một nước, it lâm cũng phải có một vị hoàng hậu chánh cung. Lâu nay thằn vẫn không tin lời của già dưới trăng, xong xét lại bao nhiêu con gái nhà quyền qui đều không trùng ý đại vương, nên cực chẳng đã, mới nãy ra chút lòng tin đó thôi. Lần nãy thằn đi tới hang núi phượng bắc, quả nhiên kiếm được người nhà ấy.

**NGHỆ**.— Lão già ấy nói là đứa nhỏ hơn.

**NGÔ**.— Cả thảy bốn đứa, có một con nhỏ hơn rấtほn hào vồ lề. Thằn xem con lớn đã mềm mõng lại xinh đẹp, xin dẫn đến cho Đại vương xem mắt có được không ? (Nghệ động lòng không nói). Thằn xin đưa nó vào.

(Ngô ra cửa dẫn Thanh nga tới. Thanh bối rối ung dung, thông thả đi đến.)

**NGÔ**.— Đại vương đấy, hãy xá Đại vương đi.

(Thanh Nga nắm





đè qua vườn Hồng Mao (Jardin anglais) rất rộng rãi và đầy hoa, có bồn kèn (kiosque à musique) để khi chùa nhựt và ngày nghỉ dân chúng đến nghe âm nhạc. Ở đây ta được xem luôn một bản đồ núi (plan en relief) của giải núi Alpes. Ta vừa nhìn bản đồ vừa nhìn cảnh thật sự trước mắt tận đàng trước mồ mả với đỉnh Mont Blanc cao ngất trời và đầy tuyết trắng năm. Ta có thể đi vòng hồ Léman để xem các em bé thả thuyền con, hoặc nhìn các du khách đang lướt sóng với những cánh buồm trắng (voiliers). Thật là một cảnh rất đẹp, trên trời mây xanh biếc, dưới hồ nước cũng một màu tươi trong có bao nhiêu chiếc yach và thuyền buồm đang thi đua lướt sóng. Trên bờ tấp nập khách tha phương đến ngắm cảnh và từng đoàn nói nói cười rộn rã thỏa thích.

Từ đây ta lội trở lại để đi dọc theo hồ đến Jardin de repos. Đây là một nơi lết sức mát mẽ vì cây cối sum sê, rậm rạp có nhiều đường mòn quanh co theo những sân cỏ tươi xanh, không một lá khô rơi rời do dày như bao sắn trong vườn Boulogne ở Bỉ lê, và khi mỗi chon ta có thể nghỉ trên những băng không có chút bụi. Ta ngồi dưới bóng cây mát vừa nghĩ khoái vừa ngắm cảnh hồ. Giữa cảnh này nếu có người đồng hành cũng một quan niệm ở đời thì thú vị còn tăng gấp bội. Tôi đã rã chon nên phải nghĩ gần nữa giờ để trở lên phía trên lô xem tòa Liên Hiệp Quốc. Vào đây rất dễ, nhưng muốn vào phòng mà lúc bấy giờ có một cuộc hội họp quốc tế về vệ sinh, phải đến phòng giấy xin giấy có tên rành rẽ. Trước khi vào phòng họp tôi đi khắp các phòng khác, nơi nơi đều sạch sẽ và nhiều bức tranh trên trần qui giá lòi những phòng toàn là bằng đá cẩm thạch.

★ Ai ai cũng đường như xác nhận : « Dù sau này trên bước đường đời ta có gặp lâm GIAI NHÂN sắc nước hương trời đến đâu chăng nữa, cũng hò dè mối chúc quên ngay được con người đã khắc ghi vào tim ta buổi đầu tiên »

★ Mỗi tình đầu mãnh liệt ấy đến nỗi thi hào HÀN MẮC TỬ đã cay đắng thót lên :

« Mấy ai giết được người trong mộng,  
Đề trả thù duyên kiếp nhớ nhằng !

Quý BẠN hãy tìm nguyên ủy sự mãnh liệt ấy trong quyền :

**NHÂN TÌNH ẨM LẠNH** của Hồ-Biều-Chánh

\* Nhưng đâu phải NHÂN TÌNH ẨM LẠNH chỉ có thể thôi, mà còn chất chứa muôn vạn thích thú, hay ho, nghĩa lý khác nha.

Nhà xuất bản PHAN YÊN 109 Galliéni — Đá ra :  
« TẠI TÔI » của Hồ-Biều-Chánh



Một trang dấu Bưu điện các trạm trên đường tác giả đi qua

Tôi vò đến phòng bàn cãi (salle de délibération) thi có sẵn ghế cho thính giả nghe mà trước mắt mình có hai ông nghe để khi mình cần nghe cứ vặn một trong sáu cái nút để trước mặt, mỗi nút phát ra một thứ tiếng khác nhau, nhưng cũng một lượt giống nhau tất cả.

Như thế rất tiện cho sáu dân khác nhau cùng đều nghe một lượt bài diễn văn hoặc lời nói của diễn giả. Nhưng tiếc rằng chưa có tiếng Việt Nam, Trung Hoa và Nhật Bản. Hôm ấy họ đang bàn cãi về sự sắp đặt vệ sinh trên hoàn cầu cho các sắc dân được hưởng sự tiến bộ của khoa học. Tôi bỏ phòng này để qua xem các nơi khác. Tôi chưa từng gặp một tòa lầu nào đẹp như thế, trang hoàng rực rỡ với những bao bức họa trên

tường hoặc trên trần nhà mà nét vẽ rất linh hoạt khi tâp một sự đoàn kết của bao nhiêu sắc dân để đánh đòn chiến tranh; hoặc đoàn kết để kiến thiết một nền hòa bình lâu dài cho thế giới.

Tôi đi khắp đây gần 1 giờ mà chưa xem đủ và kỹ tất cả gian phòng, nhưng thấy cần phải qua xóm Đại học ở bên kia sông Rhône. Tôi lật đật trở ra và chạy một mạch gần ba cây số mới đến đường Cité, nơi đây có máy nước gọi Fontaine de l'Escalade dựng từ năm 1857 để kỷ niệm ngày 12 tháng chạp năm 1602, bá trớn de Savoie đã cầm binh đến chinh phục tỉnh Genève mà thời ấy còn là một ải binh.

(Còn nữa)

### Binh hình thức trong phim ảnh

(Tiếp theo trang 47)

Tóm lại, trong phim « QUO VADIS ? », phần hình thức đã lấn át một cách tai hại phần nội dung tư tưởng và cuốn phim vì thế chỉ có một giá trị nghệ thuật sút kém.

Đánh rằng một số đông khán giả đã ngoi khen « QUO VADIS ? » không tiếc lời. Họ đã được khói mắt với màu sắc huy hoàng, và lòng với những kích thích hồi hộp của những xem lùa cháy rực trời, mảnh thát gáo thét, v.v... và đòi hỏi thẩm mỹ của họ đã dừng lại ở mức ấy. Nhưng một số đông khán giả khác lại trai : Một cuốn phim đồ sộ xây dựng với một đề tài to tát, với những ton phi không lồ và nhất là với sáu lao động của hàng vạn con người đang đong trong 12 năm trời, không lẽ mà tham vọng nghệ thuật của những người làm ra nó cũng chỉ đến mức ấy thôi ư ?

\*\*\*

QUA những đoạn trên chúng ta đã tìm tòi, quan sát những hình thái của bệnh hình thức lần lược qua ba loại phim Mỹ phô biến hiện nay. Đến đây, chúng ta đã đủ nhận xét để có thể kết luận :

Trong ngành điện ảnh, khi trình độ tư tưởng, khi hoài vọng nghệ thuật của người nghệ sĩ bị kìm hãm không tiến theo kịp với trào lưu tư tưởng của nhân loại thì kỹ thuật tiến bộ chỉ giúp cho bệnh hình thức hành trưởng và phá hoại nghệ thuật mà thôi.

Thật vậy, khi quay những đoạn phim cần đầu tiên người ta chẳng có bao lâm mánh lỗi kỹ thuật để điêm tó, nhưng đến cái thời đại Technicolor hiện nay thì bệnh hình thức đã gặp được cái mảnh đất lý tưởng để nảy nở và tan phả hoành hành. Cho đến nỗi một nhà phê bình danh tiếng, G. Sadoval đã than lèn một câu chua chát : « Giờ đây, phim màu hầu như đã thành đồng nghĩa với những cái gì dại dột xa xỉ và những cái gì xấu xí nhất tiền ». (Au-jourd’hui Technicolor est devenu dans presque tous les cas synonyme de luxueuse sottise et de coûteuse laideur. (Le Cinéma, son Art, sa Technique et son Economie).

Quả thế, kỹ thuật tiến lên là để giúp cho nghệ sĩ điện ảnh điêu tâp cái Đẹp, cái Hay, cái Thật một cách mạnh mẽ, sâu sắc, linh động hơn; chứ đâu phải để nghệ sĩ ý lòi nô lệ vào kỹ thuật, trôi chảy đơn thuần vào màu sắc, mảnh lối dàn cảnh, máy móc tối tân để « phân bộ » nghệ thuật, « chế tạo » những phim ảnh sắc sảo mè mà trông ròng về nội dung tư tưởng, hé trong sự giao thiệp giữa đồng bào của họ và người ngoại quốc. Trong tự điển có lầm chữ mới.

# ĐẤT LÀO THƠ MỌNG

Hồi ký của MINH LAN

## THƠ NGỮ

Alao chiếm một vị trí bé nhỏ. Dân chúng nói rất nhiều thứ tiếng khác nhau. Những thò ngữ chánh gồm có tiếng Léo, tiếng Meo, tiếng Lục.

Phản động dân ở trong xứ đều nói tiếng Léo. Ở phía Bắc, người ta thường bay dùng những thò ngữ riêng. Nên kể ba thứ tiếng nói khác : một thứ tiếng năm 1857 để kỷ niệm ngày 12 tháng chạp năm 1602, bá trớn de Savoie đã cầm binh đến chinh phục tỉnh Genève mà thời ấy còn là một ải binh.

Tiếng nói thiêng liêng là tiếng Pali (cũng gọi là Makot). Tuy vậy, cách nói và cách viết đã bị thay đổi nhiều. Thành thử, tiếng ấy không giống tiếng Pali thật tình. Nhiều người dùng tiếng này rất ít ; họ là bọn người chuyên mòn và các thầy sái, thầy tu ở trong chùa chiền.

Gốc gác của thứ tiếng văn hóa rất mờ hổ.

Thứ tiếng này rất phong phú, có thể phát biểu những tình cảm và những trạng thái về tâm hồn phiến phức. Những cuốn truyện, sách xưa viết bằng chữ văn hóa rất khó hiểu. Chỉ có văn sĩ chuyên mòn, tăng ni là có thể giải nghĩa nó được. Chữ viết và tiếng nói thông thường một phần do chữ văn hóa, một phần do những sự thay đổi của thò ngữ địa phương làm ra.

## CHỮ VIẾT

CHỮ viết của người Léo có một tách cách đồng nhứt hơn hết. Người ta có thể nói rằng dân Léo viết một thứ chữ giống nhau.

Chung ta cũng nên biết rằng người Lục dùng một thứ chữ riêng biệt của họ, nó gần giống như chữ viết của người Miền điện. Ngoài ra, người Thái Đạm dùng cây bút lông để viết chữ của họ. Ở đền chùa, thầy tu chỉ dùng một thứ tiếng Pali, nhưng có ít chữ hơn. Những người nào muốn biết nói và viết chữ cho đúng cách, trung mạo luật, cần phải đi vô chùa tu và học tập trong một thời gian khá lâu. Phần đông người Léo cũng giống như người Cao Miền, Thái Lan, Miền điện đều có tu trì ở trong chùa từ lúc còn thơ bé. Sau đó, họ mới ra ngoài để cưới vợ, làm ăn như các người khác.

Tri thức Léo di du học bên Âu Mỹ đều ở trong số người này cả. Tiếng nói và chữ viết văn hóa của người Léo rất giống chữ viết của người Thái Lan. Người Thái thường cho tiếng Léo do tiếng Thái mà ra. Người Thái Lan đã tiếp xúc với nền văn minh Âu Mỹ từ trước. Nhờ vậy, họ đã thêm nhiều tiếng nói mới trong sự giao thiệp giữa đồng bào của họ và người ngoại quốc. Trong tự điển có lầm chữ mới.

Có nhiều đám hòn nhọn được thành trú, sau các buổi gõ gõ hát đối đáp nói trên. Sau khi đã lập gia đình vú chàng Léo chỉ lo làm ăn. Họ trồng cho mao sâm con để nổi tiếng giỏi.

Một cô « phù sao » có thể rủ hai, ba cậu « phù bao » vào trong nhà mình nữa. Mấy cậu này bèn tranh đua nhau để chiếm



lấy con chim xanh. Họ phô trương tài hát giỏi, tiếng thanh tao, cách săn bắt, hay là sức vạm vỡ của thân mình họ. Nói tóm lại, mỗi cậu đều tranh lấy tranh để đê chọn vị hôn thê của mình, Cố khi vi lê đó mà sanh ra cuộc ấu dã, thủ oán.

Cô « phù sao » phải liếc mắt đưa tình cho mỗi cậu và phải thết đãi khách cho họ được vua lòng. Họ ở lại suốt đêm tại nhà cô gái để chuyện trò, ve vãn. Đến tảng sáng ra, khi ánh thái dương vừa ló dạng, cô « phù sao » mới tiễn chân họ từ trên nhà sàn xuống dưới chân thang. Họ còn quay mòn lại lòn chót, hình như hồi tiếc cái đêm vui vẻ được gần con người đẹp và ước mong tái ngộ. Mỗi người đều ôm ấp cái hỷ vọng được cô thiếu nữ kia chọn mình làm chồng của nàng.

## BỜ SÔNG AN NHẢN

SÔNG giữa một thiên nhiên dã dảng, sự sinh hoạt của phản động người Lào an nhân như các sắc dân miền núi khác. Bờ sông của họ phản động buông trôi theo cảnh thời gian. Làm ăn theo từng mùa, it lo xa, dù ăn là họ nghỉ làm việc, đi săn bắn, thời kén, ca hát rong chơi.

Cuộc tranh đấu với thiên nhiên không phải khó khăn, vất vả, vẫn đê sinh kế của họ rất dễ dàng.

Trên thế giới ngày nay, dân tộc Ai Lao là một trong những sắc dân sống gần gũi nhứt với thiên nhiên, cách biệt với bao sự biến chuyển lớn lao của thời đại,



(Xem Đời Mới từ số 52)

NHÀ bên cạnh, có một thanh nữ. Mỗi lần đi qua nhà, cô lại liếc nhìn chằm chằm và cố khêu chuyện với tôi :

« Ông ! Lại ngồi đúng chỗ cũ à ? »

Cô nàng, tinh tinh rất trẻ con. Cô đối với tôi như bạn và thường đến nhà hỏi ý kiến tôi cách trang sức của cô.

— Ngày anh ! Tóc em có ngả về phía sau quá không anh ?

— Em có vẻ một nữ lực sĩ không anh ?

Tôi trả lời cô nàng bằng một cái nhìn lơ đãng.

Nàng lại hỏi :

— Cái khăn cheoảng cổ của em có làm cho anh vừa ý không ?

Rồi nàng cười lên rũ rượi.

Gióng nàng tròn như tiếng sáo. Hơi buồn bối quanh nàng. Tôi được biết nàng và tôi cùng tuổi, tuy vậy trông nàng hình như trẻ hơn tôi nhiều. Có lúc, tôi bắt chợt thấy nàng năm dài trên chiếu, hai chân gác lên trường kỷ như một đứa trẻ. Có khi, tôi thấy nàng nhai bánh nát nhìn cha nàng tía lá von cây. Cố lẽ, tinh yêu tôi đã muộn, nên mới thấy nàng như trẻ con. Tôi nhớ lại câu nói của người yêu tôi thường nói với tôi : « Hãy tìm một người bạn đường trăm năm can đảm. » Tôi định tìm hiểu cái đức tính ấy ở người bạn gái mới quen này.

Tôi thường đi về phía cửa sau để ngồi nàng. Thường mỗi lúc tôi đến, nàng vẫn cẩn cù giặt quần áo, không thèm ngước mắt, lầm bầm như chỉ nói để mình nghe tất cả những điều gì thoáng qua óc nàng.

Có một lần, nàng kề tôi nghe tiểu sử con chó của nàng nuôi. Một đêm già rét, nàng bắt gặp nó rên rì khóc, nàng đem về nhà săn sóc chạy chữa, rồi dần dần nó không rời nàng. nàng hiểu tinh tinh của nó...

Cứ mỗi lần gần nhau, nàng lại kề những câu chuyện chẳng đùi như thế cho tôi nghe. Cuộc sống của nàng trong sạch làm cho tôi liên tưởng nước nguồn róc rách chảy

YOICHI NAKAGAWA  
GIANG TÂN phóng tác

xuống chân núi, điệu nhạc của trời đất, điệu nhạc còn hơn biết bao diễn giả lúc đứng trên diễn đàn.

Tinh hồn ngày thơ chân thật ấy không thể sánh với mối tình tôi đối với người yêu của tôi được, tuy vậy tôi cũng muốn tìm hiểu tâm hồn vui trẻ của nàng.

Người tôi yêu, biết lấy ai so sánh

đặng. Đối với tôi, đó là một con người tuyệt đối, con người vĩnh viễn của tôi. Nhưng sự có mặt của cô nàng trên đây làm cho tôi vui lên một chút. Nàng thích lè lẹp kẹp đôi guốc của nàng. Trong phòng nàng bày la liệt nhiều « cái của ấy » lấn. Đôi lúc cái trò chơi trẻ con ấy cũng làm cho tôi ưa thích.

Nàng không được tự do đi vắng nhà, vì thế nên ít tìm ra thú giải trí. Trước hết, tôi có cảm tình với nàng ở cái tính rất tự nhiên của nàng. Nàng cũng không có ý gi neckline ngọt. Quanh nàng tỏa một không khí buồn buồn và êm dịu.

Điều mà tôi hơi bức là nàng không hiểu ý gì về tôi cả. Tôi lặng lẽ nàng biệt hiệu là Marianne, người đàn bà đầu tiên Goethe yêu, vì chính lúc ấy tôi đang đọc Goethe, tôi chia nỗi buồn đau của Goethe lúc dan díu với Marianne. Tôi cũng muốn kể câu chuyện người đàn bà lùn, như Goethe đã kể cho Marianne nghe.

Câu chuyện như sau :

Một thanh niên đâm mê một công chúa lùn, muốn cưới nàng làm vợ. Công chúa ưng thuận buộc điều kiện thành niên phải cũng nhỏ trở lại như công chúa. Công chúa tăng chàng

một chiếc nhẫn. Khi đeo nhẫn vào, thanh niên bỗng lùn như công chúa. Nhưng việc kết duyên ấy không xảy ra được hạnh phúc vì người chồng không thể nào tìm được người vợ.

Chàng tức giận, tim dùa cửa chiếc nhẫn làm hại, tự nhiên người chàng to lớn trở lại.

Tôi cũng không tránh được ý nghĩ là thấy một người đàn bà lùn ở trong người bạn gái trên đây của tôi. Nàng có duyên nhờ ở tinh tinh chân thật của nàng, nhưng tôi cũng e rằng cái duyên ấy đến tuổi có lẽ biến mất. Tình vô ý thức của nàng chắc sẽ có hại cho tương lai của nàng, không ít.

Nhưng không hiểu sao tôi bắt đầu yêu nàng. Rồi dần dần, tôi đầu dộp với nàng,

Nàng ở sau chùa. Trước nhà có một bụi tre. Ngày mưa, nơi ấy trông buồn xơ xác. Mỗi lần gió thổi cành cây lại uốn theo tựa như những đợt sóng biển.

Gặp nàng, chốn ấy lại làm cho tôi nhớ đến chỗ gặp gỡ giữa chúng tôi lị một ngày nào.

Cha mẹ nàng biết được mối giao thiệp giữa chúng tôi, thúc dục tôi làm lễ cưới nhưng ý tôi chẳng muốn chút nào.

Một ngày nọ, người anh nàng, một bác sĩ trẻ tuổi sau khi khám bệnh cho nàng chửi như tát nước vào mặt tôi :

— Anh có quyền gì lợi dụng ở chỗ thơ ngày của em tôi ?

— Tôi lợi dụng à ?

Thật giận đến sôi gan !

— Đúng như vậy ! Chính anh đã cám dỗ em tôi. Hắn anh đã biết điều đó.

— Tôi không muốn rằng anh dụng chạm đến vấn đề đó với một cái giọng đầy vẻ khêu dâm với tôi như thế.

— Thế anh có định cưới em tôi hay không ? Có hay không ? Anh trả lời đi.

— À... không. Không có một ý muốn nào cả. Đối với vấn đề đó từ trước đến nay, tôi vẫn chưa quyết định, nhưng lúc này câu trả lời của tôi rất rõ ràng.

— Được rồi ! Tôi sẽ đưa câu chuyện này ra tòa. Lại một lúc giận đến lộn

ruột. Tôi biết tôi phải gánh lấy trách nhiệm, nhưng tôi cũng phải đương cõi mà cãi lấy.

Tình giao thiệp của chúng tôi là chỉ để giải trí, không hẹn ước lâu dài. Vấn đề ấy do hai đứa

chúng tôi xử trí với nhau.

Nhưng cử chỉ của nàng lúc ấy làm cho tôi thất vọng lì. Trong khi tôi to tiếng với anh nàng, nàng đứng ở gian phòng bên cạnh, chắc chắn là nàng nghe hết đầu đuôi câu chuyện nhưng nàng không can thiệp vào nửa tiếng. Lúc anh nàng đi ra, tôi chắc chắn nàng cũng còn ở lại đó, im lặng sửa lại áo quần.

Từ trước đến nay, tôi biết nàng vẫn vô ý thức như thế. Tôi đâm thương hại nàng. Nàng sẽ bị cha mẹ và anh nàng quở trách cũng vì tôi, nhưng rồi lòng từ gián của tôi thẳng được lòng thương hại. Nếu tôi ở địa vị của nàng, tôi sẽ nhào ra để bênh vực cho cho người tôi yêu.

Dầu sao, trong thâm tâm, tôi vẫn nghĩ là phải cưới nàng. Cưới nàng tôi có phải phạm tội lỗi gì chẳng ? Nhưng tôi nghĩ đám cưới ấy là một việc tự nhiên không khác trăm ngàn đám cưới khác.

Bỗng nhiên, tôi sực nhớ đến người yêu đã năm năm cách biệt.

Hay tôi đến gặp nàng để hỏi ý kiến ? Nàng sẽ là kẻ trọng tài của lương tâm tôi. Nàng sẽ quyết định hộ tôi.

Đến đây, trí óc tôi đã bập rộn.

Tôi viết thư cho nàng. Tôi dẫn giải cho nàng biết tôi cần có ý kiến của nàng về một vấn đề quan hệ phải quyết định trong lúc tôi không thể tự tôi xử lý.

Nàng trả lời :

« Anh không nên đến. Tôi sợ phải gặp lại anh. Anh đến chỉ làm cho tôi đau khổ thêm. »

Nàng không tin những tiếng dội tinh cảm sau những cuộc gặp gỡ nữa.

Nhưng tôi cố đeo đuổi chương trình của tôi. Ý định tôi sắp cưới vợ là một bằng cớ thuận tiện để thăm nàng !

Vào mùa hạ. Tôi vừa đúng 27 tuổi. Tôi lên một chuyến xe tốc hành ban ngày. Tuy nàng chưa dứt khoát muốn gặp tôi, nhưng tôi cũng đoán chắc nàng cũng đang ngóng ngóng đợi tôi đến thăm nàng.

Trời đất ơi ! Tôi vui mừng xiết bao vì sắp được gặp nàng. Niềm vui thiếu thốn trong mấy năm nay lại tràn ngập lòng tôi. Tôi cảm thấy như giải thoát được tất cả nỗi buồn đau đẻ nặng lòng tôi, tâm hồn tôi được thư thái lại.

Mỗi lúc xe ngừng lại, tôi lại ló đầu ra khỏi cửa đọc tên ga. Tôi tém số ga đã qua, tôi rút đồng hồ ra nhằm tính đã mất bao nhiêu giờ từ khi rời khỏi ga khởi hành. Ngồi yên một chỗ, nhưng tôi mường tượng chuyến xe đang lăn tới đích của cuộc đời của tôi. Tất thấy trước vọng của tôi hướng

về nàng. Ôi ! khuôn mặt hiền từ và xinh đẹp biết bao ! Đầu mày năm, tôi vắng nàng, và tất cả những gì quen thuộc quanh mình nàng.

Đi lại dưới ánh nắng ấm, tôi đưa mắt nhìn mây ngọn núi xa xa có mây trắng lớn vờn trên đỉnh làm tôi nghĩ đến tình xưa nào nức. Tôi trở về nhà trước nàng.

Một chốc, nàng trở về và phân giải là nàng đã đợi tôi để cùng về. Tôi xin lỗi nàng, tưởng rằng nàng đã về từ lâu nên vẫn cứ thông thả tắm.

Trao đổi nhau những lời như vậy, nhưng tôi cảm thấy lòng dịu vô biên.

Tôi bắt đầu trình bày với nàng câu chuyện của tôi và hỏi ý kiến nàng về việc đám cưới. Tự nhiên, nàng rùng mình, nhưng mau lẹ, lấy lại bình tĩnh nàng nói với tôi, giọng rất trang lập :

— Đây ! Thế nào rồi anh cũng lấy vợ mà !

Hình như nàng xúc động rất nhiều khi nghĩ đến hoàn cảnh của người con gái kia với hoàn cảnh của nàng, nên nàng nói ngay với tôi :

— Anh nghe này ! Tốt hơn anh nên trở về ngay đi. Trong lời nói ấy gói ghém bao cử chỉ thanh cao.

— Về ư ? Tại sao thế ? Chúng ta xa nhau đã mấy năm kia mà ?

— Ủ ! Phải rồi ! Bây giờ, anh ở một khúc quẹo của đời rồi.

Tôi luôn luôn cầu khẩn trời đất dâng lương tâm anh theo lối ngay đường thẳng và anh sẽ là người biết che chở cho kẽ yếu, người bạn của kẽ yếu.

Tôi nói với nàng :

— Không biết tôi có làm điều gì chạm đến tự ái của cô không ?

— Tôi đấy ư ? Anh có làm gì chạm đến tự ái tôi đâu ?

Nàng vừa nói vừa nhìn tôi chăm chắm vào mắt, rồi tiếp lời ngay :

— Trái lại, lần này tôi thấy được giải thoát.

Ý câu nói của nàng như thế nào mới đúng đây ? Lần đầu tiên, nàng có dịp nói hết ý muốn tự bấy lâu đã nặng lòng nàng và cũng để cho tôi biết là nàng vẫn theo đúng tiếng gọi của lương tâm.

Trong lúc ấy, nàng ngồi trong một chiếc ghế mây đặt giữa gian phòng. Đầu vể êm dịu, tôi quỳ xuống và ôm lấy chân nàng. Nàng dẽ yên, nhưng lúc tôi đang để siết chặt nàng vào tay, nàng phản đối :

— Thôi ! đừng làm cho tôi phải giận anh. Giọng nàng quả quyết, lời nàng cao quý, tôi chỉ biết giữ lấy cái cùi chỏ ban đầu.

Dứt lời, nàng nói tiếp :

— Anh nên về ngay. Nàng gọi đến hai chiếc xe kéo. Tôi vẫn ngồi yên. Tôi chỉ muốn ngồi dậy mãi mãi, rồi nàng quay xuống thúc dục tôi ra về :

(Còn nữa)





**TRUYỆN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY**  
Từ của bà X.X. — Cô VĂN NGA thuật

(Xem *Đời Mới* từ số 33)

XUA kia hai người cũng có từng trao đổi ý kiến ở nhà ông Đức Thọ, nhưng tình ehura thản và phải còn dè dặt ở cái không khí lẽ giáo của tỉnh, họ chưa kịp để hiểu nhau. Giờ, tất cả đều thay đổi, tuy ông Đức vẫn còn độc thân mà hoa kia đã có chủ rồi, bất quá sự giao thiệp chỉ có tách cách bạn đồng hương thôi.

Đã nhiều phen ông Đức đeo đuổi theo một câu hỏi chưa được trả lời dùt khoát :

— Chừng nào cô lại trở về? Và lên có chuyện gì cần?

Cô Bích Thủy bảo dùa :

— Tôi nhớ hình như trả lời cho anh rồi phải. Hay là tôi đang trí?

— Bảo rằng tôi đang trí thì hơn, Ông Đức tính ranh nỗi lời. Người ta nói kẻ hay đang trí do tâm hồn mờ mộng nhớ nhung ở một cái gì, thế đôi khi cũng sai vì sự mờ mộng nơi lòng tôi đã chết rồi từ khi rời bỏ tỉnh nhà, nơi chôn chặt những gì đẹp đẽ nhất của đời tôi.

— Tôi trả lời một lần chót nửa thời nhé, tuần tới tôi về. Đi chơi mà ở chi lâu.

Ông Đức có vẻ trầm ngâm rồi thở dài.

— Ở tỉnh khó thở quá sao cô chịu được? một người như cô phải sống ở để dỗ ánh sáng mới phai. Chừng cô có về tôi xin gởi lời thăm ông nhà và cháu.

Ông Đức đứng dậy cáo từ. Cô Bích Thủy đưa ông ra cửa, ông soay lại hỏi.

— Tôi có thể gặp cô? Có điều gì bất tiện chẳng?

— Không gì cả. Mỗi anh khi rời rã đến chơi, ở đất Sài thành này những người bần binh cần giao tình thân mật mới phai.

— Thế, lấy tư cách một kẽ dã ở đây lâu, tôi phải tận tình bằng hữu đưa cô

đi xem cho biết khắp nơi. Đề khi có về tinh không còn trách được rằng gặp người quen lại lợi là. Chiều nay tôi xin mời cô đi cầu Tân Thuận ăn tôm còng nướng, nằm giờ tôi đến rước.

Cô Bích Thủy bàng lồng. Khi khách về cô Bích Vân bảo em.

— Ông Đức nói chuyện duyên dáng nhưng vẫn ngụ ý cay đắng, chán đời quá nhỉ. Em có biết tại sao?

— Cái đó em không được biết.

— Có một dạo người ta đồn ông Đức mê em. Thật miệng lưỡi thiên hạ không biết sao ngắn ngửa. Vậy làm con gái khó lắm, phải giữ ý từ chút, nhứt là đến khi có chồng lại càng nên bớt những sự giao thiệp.

Cô Bích Thủy mím cười nghiêng đầu ngã vào đầu chị, ngắm hai bóng hình soi vào gương nơi bàn tay diềm bảo :

— Chị lại giờ dạng bà cụ với em nữa rồi. Dối với ông Đức em hoàn toàn không có gì cả, anh ta cũng như bao nhiêu bạn trai cùng gái khác thôi. Có điều người ta từ té, mình phải cù xù cho xứng đáng lại. Tình bạn cũng có mức, ai dè đi quá làm chi. Chiều chị đi cầu Tân Thuận với em nhé.

— Chị mặc lên nhà bà Phủ Thành với má, không biết về kịp không?

— Thế em chờ đấy.

Đến năm giờ chiều, ông Đức thẳng xe trước cửa nhà. Ông bận bộ đồ « sạt kinh » trắng sầm tận bên Hồng Kong, so mi dài tay gài nút vàng, cổ thắc cà vạt đỏ xem rất nhanh trai. Cô Bích Thủy đã trang điểm xong nhưng hấy còn mặc chiếc áo lụa hướng ngắn.

Ông nhìn đồng hồ nơi tay bảo :

— Có lẽ đồng hồ tôi di sớm một chút.

— Không, anh đúng hẹn lắm. Trè là do tôi vì phải chờ chị hai về cùng đi cho vui. Anh chịu khó ngồi chơi một tí nhé. Anh muốn uống gì, một cốc rượu khai vị chẳng hạn?

— Đầu dăm làm phiền quá thế, nếu có thể, xin cho một ly nước mát thôi.

(Còn nữa)

*ĐỜI MỚI* số 56

**Tiếng ai trong đêm bão**

(Tiếp theo trang 21)

Đè yên may ra người kia chạy ra cánh đồng sau nhà, thi thoảng.

BÀ HOAN.— Im đi con. Trùm chăn cho kín nǎo (hai mẹ con nín thở đợi chờ.. Bên ngoài gió càng to. Mấy phút sau một tiếng đồ dữ dội. Có tiếng :

TIẾNG ỒN ÀO.— (reo to) A, a... thế là xong.

BÀ HOAN.— Cắt... chết... (gục đầu khóc).

TIẾNG ỒN ÀO.— Xong... Ra phía đông, nhưng...

— Nhưng gì vậy?

— Trời ơi, bác Vạn...

— Ô, đê tôi làm nước cam uống vậy. Cô Bích Thủy vào trong giây lát bưng ra một ly nước cam lạnh. Cô ngồi vào chiếc ghế ngang mặt bạn, gọi chuyện cầm khách. Quạt máy trên trần nhà quay đều đều làm phất phơ những sợi tóc con của cô trên vúng trán sáng láng, thông minh.

Người Việt minh có câu nôm na : « Gái một con trông mòn con mắt » là đúng lắm. Cô Bích Thủy trải qua một thời gian lo lắng, buồn phiền vẫn không kém nhan sắc đám người. Khuôn mặt trái xoan đều đặn của cô vẫn còn giữ nguyên vẹn màu trắng của hột gà bóc. Đôi mắt thanh thanh cong vòng và đều đặn, cặp mắt đen láy lai láng niềm tin tú trong hàng lông mi mượt như nhung khiến cho ai nhìn đến cũng bàng hoàng say mộng. Đã thế lại thêm đôi má hồng hồng bên chiếc sống mũi dọc dừa, hai hàng môi son hình quả tim mỗi khi mím nụ cười là cả một bài thơ tuyệt tác. Cô mặc áo cổ bà lai, tay rộng loi cái úc cổ trắng ngắn với hai ngón tay như khúc ngà liệu.

Ông Đức nhìn cô sững sờ. Chưa bao giờ ông hân hạnh được ngồi đối diện với cô trong bầu không khí thân mật như thế. Ông có cảm tưởng tiếc iết ngày xưa, cái ngày lòng ông bấn rối trước sức mạnh ái tình. Giá phải những dây phút thẩn tiên này lùi lại cách mấy năm trước, ông đâu đến nỗi mang hận? Trên trận giặc ái tình năm xưa ông là người chiến sĩ bại trận một cách đau đớn, tủi nhục, chưa kịp giáng trận chiến đấu đã phải cuốn cờ lui bước. Sự ấy làm ông bị tổn thương rất nhiều ở tinh thần và danh giá, không ra gì, ông cũng là một dân « cựu » ở miền Hậu Giang, đẹp trai, trẻ tuổi, thân hình đều đặn, ăn chơi đúng điệu, xài tiền như nước, già thế hẵn sẵn có thua kém ai?

— Chị đừng hờ hững tôi di sớm một chút.

— Không, anh đúng hẹn lắm. Trè là do tôi vì phải chờ chị hai về cùng đi cho vui. Anh chịu khó ngồi chơi một tí nhé. Anh muốn uống gì, một cốc rượu khai vị chẳng hạn?

— Đúng mè a. Nhưng bác ấy làm sao mà bị thương vậy các ông?

MỘT NGƯỜI.— Bác ấy leo lên cây phượng chằng già để chúng tôi kéo nghiêng chiều cho khỏi đồ vào nhà. Chưa kịp xuống, cây gãy bac ta ngã theo.

BÀ HOAN.— Thế mả...

CHỊ HIỀN.— Thế mả...

MỘT NGƯỜI.— Mả làm sao hả cụ?

BÀ HOAN (Giọng thương xót).— Thế mả... tôi quá, mẹ con tôi trường bác ấy là giặc bị các ông đuổi chạy vào đây trốn.

(Mấy người ngạc nhiên nhìn nhau)

CHỊ HIỀN.— Rõ khổ, liệu bác ấy có việc gì không các ông?

NGƯỜI NGỒI BÊN B. VẠN (Vui mừng reo).— A, bác ấy đã tỉnh.

BÁC VẠN (hỗn hển).— Cây... phượng... đỗ... chưa?

NGƯỜI NGỒI BÊN.— Bồ rồi.

BÁC VẠN.— Nhả...

NGƯỜI NGỒI BÊN.— Nhà bác không sao cả.

BÁC VẠN.— Nhả cụ... Hoan...

NGƯỜI NGỒI BÊN.— Còn, bác có đau lâm không?

BÁC VẠN.— Không, tôi có làm sao đâu. Nhà ai... đây?

BÀ HOAN.— Nhà tôi.

BÁC VẠN.— Ai?

NGƯỜI NGỒI BÊN.— Cụ Hoan đó.

BÁC VẠN.— May rồi... tôi... khát nước.

CHỊ HIỀN (dem nước lại ngồi xuống dỗ cho B. V. Bác (cầm đong đến nghẹn lời).

BÁC VẠN.— Còn bão không...?

(Một cơn gió đánh bật phần tiếp cạnh cửa, mấy người hốt hoảng chống đỡ).

CHỊ HIỀN (run run).— Còn.

BÁC VẠN.— Nhà không đồ là may rồi. (hai mẹ con bà Hoan gạt nước mắt nhìn bác Vạn mè dẩn.)

**MÀN TÙ TÙ HÀ**

(Bên ngoài gió vẫn rít tiếng cơn khùng khiec, tiếng chân người chạy, tiếng cành cây gãy lao rào nghe ròn ròn).

NGUYỄN HOÀI VĂN

**Giới thiệu sách mới**

Chúng tôi vừa nhận được « Người mù đạo trứ », và cuốn « Quán biển thùy » 2 vở kịch thơ của Thảo Thảo, do tác giả gửi tặng.

Vậy ân cần giới thiệu cùng bạn đọc tiên mến.

**ĐỜI MỚI**

# BASTOS



**LÀM CHẾ DAU**

Bát Tô tuổi dã dư trăm, nghìn tám ba tám. (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành điệu lại người không ưa.

# CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78

-SAI-



79



80