

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Số 55 — 5 đồng
THỨ BẢY 18 - 4 - 1953

Wason
AP 95
V6D64+



CЛИЧЕСКАУ

TÁT NƯỚC GÀU SỒNG

TÒA SOẠN: 117 Đại lộ Trần hưng Đạo
Chợ quán — Giấy nói: 793
QUẢN LÝ: 96 Đại tá Grimaud
Saigon — Giấy nói: 22.491
Chủ nhiệm: TRẦN VĂN ÂN

THƯ CỦA

BẢN ĐỌC

Đã mấy tháng nay, nhận một bản hưu ở Sài Gòn gởi tặng báo « Đời Mới » nên tôi đã được dịp đọc đến và đọc rất kỹ lưỡng; hầu như tâm hồn đang rạo rực trước một đoàn thiên tiêu thuyết giá trị. Tôi cảm thấy ngay nơi tuần báo ấy đã có cái gì âm thầm, lưu loát như hấp dẫn lòng người say sưa bước lên con đường tươi sáng, mới mẻ, hưng thịnh, có tính cách kỹ thuật cho nền văn hóa mới, sự thích ứng sâu xa của thời đại hiện tại, dệt nên bởi các mục xã hội, văn hóa, nghị luận, bình phẩm khéo phô diễn của lão già và khéo trình bày, áo loát mỹ thuật của tòa soạn.

Trong lúc phần đông các báo khác đang cố a tòng thời tượng, đem nghệ thuật dùng vào những việc đấu cơ để mua danh kiếm lợi, họ đã vô tình thâm nhuần đầu óc độc giả bằng những tư tưởng đen tối, mù quáng vì lý do của nền văn lăng mạn, phóng túng...

Trong khi đa số độc giả sấp sùi lăn xuống cái hố phong bụi tục áy, thì may mắn thay, quý báo đã xuất hiện, quyết cõi súy lợi những tư tưởng mục nát, và đem hết tài nghệ để bảo toàn thiên chúc của một tuần báo không hề mang cõi quan « VĂN HÓA, XÃ HỘI, NGHỊ LUẬN ».

Quí báo thật đã thích hợp cho những tâm hồn yêu chuộng văn chương, những nhà trí thức bôn luân, phê bình đến văn đề văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, các dân lao động mến những công sở, kỹ nghệ và sau cùng lại còn thích hợp cho những ai có bản tính hiếu kỳ, muôn hiều rộng, thích am tường, những chuyện lạ nước nhà và nước ngoài...

Tóm lại, quý báo rất hợp thời và bồ ích về nhiều phương diện cần phải cải hóa trong thời buổi tiến triển của nước nhà. Phải chăng, vì lẽ áy, tôi đã có ý định thành thật phò thông tờ « Đời Mới » cho các bạn cùng nòi: cùng giống đang cư trú trên nước ngoài đã được đọc một tuần báo giá trị, nhất là tuần báo ấy hoàn toàn mới mẻ: văn hay ý đẹp, văn nghệ cao siêu, thực tế. Đó cũng là một cảm hứng kiêu hãnh của kẻ ly hương khi được đọc tờ « Đời Mới » bằng lời văn từ ngữ nước nhà.

Ước ao quý báo sẽ sống mãi ngàn năm như một vườn hoa đầy hương sắc, không bao giờ tàn héo mặc dù mọc trên đầm đất khô, như thế mới có thể này hoa, kết quả cho mai hậu sau này...

Tôi thành thật gởi vài hàng đề hoan nghinh quý báo, tuy vẫn biết rằng trước lá thư này đã có vô số thư khác và gửi nó là thừa. Nhưng xin Ông suy xét cho tấm lòng mong mỏi của một kẻ ao ước được nhìn thấy xã hội nước nhà trên con đường vinh quang, tươi sáng.

Nay kính thư,
BÀO NGUYỄN QUÝ
7 Avenue Saint Lazare (Montpellier)

NHÂN đọc « Đời Mới », tôi cảm thấy Đời Mới rất xứng đáng với danh từ của nó, và tôi, một độc giả chưa từng quen biết với anh và các anh trong Tòa soạn, nhờ cái liên hệ tình thần văn nghệ đó, tôi xin gọi anh bằng anh cho thân mật hơn, mong anh nhận lời.

Riêng về nhận xét của tôi, (không hiều có chủ quan hay không), thì tôi thấy Đời Mới độ này tiến nhiều lắm. Tùy theo trường hợp, phương tiện và hoàn cảnh có thể có, tôi mong ước Đời Mới tươi hơn nhiều nữa. Thêm vào một ít phần ca nhạc kịch nữa thì hoàn mỹ lắm. Chủ trọng nhiều về văn nghệ đại chúng (văn nghệ nhân dân), tôi chắc Đời Mới sẽ làm thỏa mãn được lòng mong mỏi của số đông độc giả.

VIẾN LÃNG

TÔI mong rằng ông nên bỏ bớt ra những chuyện dài thêm vào trang học sinh thì quý biết bao! Học sinh của « Đời Mới », mỗi Ngày một Mới phải được diễn đạt những Tư Tưởng mới, phải được khuyến khích bằng cách nâng đỡ những bạn nào còn ngần ngại phản hồi trường mà có khiếu văn chương. Đáng những bài nào có lợi cho học sinh về đường học văn. Mở thêm mục văn thơ. Chúng tôi biết có những học sinh có tài mà còn e lệ không dám vào lồng. Vậy ông nên khuyến khích, nâng đỡ, hoan nghênh họ mới bạo dạn và nghệ. Chúng ta tin tưởng rằng: họ là những mầm non văn nghệ có bồn phận bồi đáp nền văn chương cho được phong phú. Mong ông đề ý đến vấn đề này.

MỘT ĐỘC GIÁ
(Saigon)

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghệ thuật

ĐỜI MỚI

SỐ 55 — THỨ BẢY 18 - 4 d.l.

NGÀY 5 THÁNG BA ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| — Ngược thời | Dương bá Dương |
| — Lấy mắt người Việt... | Trọng Yêm |
| — Sóng đời đáng sống | Bất Hủ |
| — Bệnh thời đại | (diễn tra dài) Đại Hải |
| — Ý và việc | Hậu Nghệ |
| — Yêu con, cho trẻ đi chơi.... | Xuân Vinh |
| — Thời Tiến | Thế Nhân |
| — Nghệ thuật bóng tròn N. V. | |
| Lê đình Thạch | |
| — Trái đất có tự thuỷ nào ? | Giang Tân |
| — Nói chuyện điện ảnh | Lê hữu Phương |
| — Người lính, chàng thi sĩ | (văn nghệ quốc tế) Trần Doãn dịch |
| — Lên cung trăng | (kịch dài) của Ngô tò Quang |
| — Tóm tắt một cuốn sách hay | Vân Linh |
| — Một sinh viên V.N. đi du lịch.... | Lê quang Minh |
| — Ánh sáng đô thành | cô Vân Nga |

DẠ HỢP HƯƠNG

tiểu thuyết dài
Giang Tân phóng tác

...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

BÌA 2 MÀU**8 TRANG 2 MÀU**

Bản gỗ Văn Mộc—Bản kẽm của Dầu
Án loát tại nhà in riêng của Đời Mới

TÒA SOẠN : 117 đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — (Giáy nói : 793 card)

Bài vở gửi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy.
Tòa soạn không có lệ trả bùn thao.

QUẢN LÝ : 96 đường đại tá Grimaud

Sài Gòn — giáy nói 22.491 — Hộp thư 353

Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÁC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành



Vua Néron quả thật tàn bạo chăng?

TƯỜNG hét bồng Quo Vadis chớp ở Saigon tuần trước thu hút một số đông khán giả. Ra về, mọi người đều chưởi vua Néron tàn bạo. Người ta xù xì với nhau mà cho rằng Néron là người điên, người quái gở dãy thường.

Bạn có biết ít nhiều lịch sử vua Néron. Không biết bạn nghĩ như thế nào? Không biết khi nhảr tên, bạn có nhớ không. Trụ Vương nghe lời Đắc kỷ, đốt cháy đốt đồng, bắt người ôm cột cho chầy mờ mà xem? Không biết lòng công phẫn của bạn có sùng sục sôi không? Chờ Bá Dương, sau khi nghe Néron thốt nhiều lời, gầm lại có lý thay!

Bạn hãy cùng tôi suy luận:

— Sau khi hay tin Pétrone bị sát, vua Néron khóc, bảo : Y dám bị sát à, chết mà không xin phép ta à? Y là người phản bội ta.

Khi hạ chiếu vu cáo long đở Cơ Đốc đốt thành La Mã, Vua Néron trả lời cho ông Pétrone, khi ông này bảo làm như thế sẽ bị lịch sử lên án :

« Chúng nó chết hết rồi, còn ai mà viết sử để lên án ta »

Sau khi đốt rụi thành La Mã, Néron bảo không như vậy thì đâu có vui, đâu có tiến bộ.

Quả thật là những lời của một vị lãnh tụ có đủ quả quyết, dám làm, dám thiết kế và thi hành.

Phá tan đở mà kiến thiết, Néron là vua cách mạng. Giết người không gõ tay là người dám dập trên nhân loại mà đi!

Giết cho hết người viết sử là một chủ trương tích cực. Không sợ sún lên án là có dấu ấn rõ chủ, chủ cả nhơn loại và thế gian.

Trách kẽ phục tùng chết mà không xin phép ta » là giác ngộ quyền chủ. Một câu đầy ý nghĩa, vì Néron là tất cả, là chủ nghĩa và lý tưởng kia mà!

Đời xưa có người như thế, và think thoảng mới có một người như Néron. Còn đời nay? Đời khoa học nay, đời kỹ thuật tinh xảo nay thì :

Có hay không có Néron?

Bá Dương xin hỏi bạn, và xin đặt thêm những câu hỏi phụ :

Bạn có tin rằng, một Néron dẽ chịu hơn trăm ngàn Néron không?

Bạn có thấy chặng giết một người thì có tội mà giết vô số người lại vô tội?

Dương bá Dương

THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ?



MỘT TỒ CHỨC GIÁN ĐIỆP CỦA NGA BỊ LỘ

Một tờ chí chọc gián điệp quan trọng của Nga có chi ngánh khắp Tây Đức vừa mới bị lộ. Tờ chí này đặt dưới quyền Viện nghiên cứu tim tài về kinh tế và tài chính thuộc khu của Nga.

Có 43 giấy tờ nêu các tội phạm, hiện đã có 35 người bị bắt. Đây là một tờ chọc gián điệp lớn nhất của Nga ở Tây Đức.

Nhiều nhân vật quan trọng ở Đông Đức dính dáng vào vụ này. Nhiều kỹ nghệ gia cũng bị bắt. Tờ chọc gián điệp này có nhiệm vụ cung cấp tài liệu về tất cả các vấn đề, đặc biệt chương trình và quân sự và kinh tế của chính phủ Tây Đức.

NHIỀU ĐẠI TƯỚNG GIA NÃ ĐẠI BỊ THƯƠNG NẶNG

Một chiếc phi cơ của hàng hàng không Gia nã Đại trong lúc từ Saxe bay đến Paris bị nổ nạn ở địa đầu Hambourg. Một phó thống chế quân đội Gia nã Đại, một đại tướng và 4 người tùy tùng bị thương rất nặng.

LÃNH TỤ PHÁP CỘNG MAURICE THOREZ ĐÃ VỀ PARIS

Lãnh tụ Pháp cộng Maurice Thorez đã về đến đất Pháp. Ở sân ga Paris Nord, có nhiều người đến tiếp đón ông. Các thanh nữ mang hoa chúc



MAURICE THOREZ

tặng vè lãnh tụ. Bài quốc gia Pháp và bài quốc tế ca đã nỗi lên.

Theo các tin tức, hình như vị lãnh tụ Pháp Cộng vẫn chưa được hoàn toàn khỏe mạnh vì thế mà ông mượn đường bộ để về Pháp mà không đi bằng phi cơ.

BẢN MÔN ĐIỂM NHÓM HỌP TRỎ LAI

Nhưng đại diện bộ tư lệnh Trung Hân và Liên hiệp Quốc đã gặp nhau lần đầu tiên từ khi công sứ phỏng ra cuộc « tấn công hòa bình » trong tuần rồi.

Buổi nhóm họp này đã được ấn định do một cuộc trao đổi thông điệp giữa đại tướng Mark

Clark, tổng tư lệnh Liên quân ở Viễn Đông và 2 đại tướng Kim nhợt Thành, tư lệnh quân đội Bắc Hân cùng Bành đức Hoài, tổng tư lệnh « Chí nguyên quân Trung hoa » để thảo luận những phương tiện thực tế trao đổi các tù binh bị thương và bị bắt, trong số có vài người bị giam cầm từ ba năm nay.

Đại tướng MARK CLARK



VỊỆC NƯỚC NGƯỜI

Khối Tây Âu dễ bị chia rẽ

NGA SƠ tần công hòa bình. Cơ thât tâm hay không có là một vấn đề mà ta khó hiểu, và cũng bất tất hiểu. Chắc chắn là Nga sẽ chủ hòa trong hiện tình thế giới và cố lâm bằng cớ cũ thề rằng khối Nga muốn làm êm dịu cuộc điện khẩn trương.

Đúng như chúng tôi đã nói trước, lý do tần công hòa bình của Nga sơ là làm yếu đối phương, và nâng cao địa vị và vị trí tranh đấu của phe mình.

Kéo dài giặc người vẫn có lợi cho Nga sơ mà chấm dứt giặc người với sự tranh thủ điều kiện ưu thế càng có lợi hơn cho Nga sơ trong lúc này.

Trong lúc ở các nước Tây Âu, ngay trong nội bộ của họ, Nga sơ có sẵn một quốc gia có tổ chức hàn hối, thì dừng lại sự tấn công bằng giặc người, Nga sơ không mất gì cả; chẳng những mà còn ngày giờ cũng có thể lực. Đưa Trung cộng vào Liên hiệp Quốc để lấy cái thể tranh đấu bằng phương tiện hòa bình Nga sơ bước lên một bực,

Ngoài ra còn làm cho công cuộc vũ trang của các nước dân chủ Tây Âu dễ bị dân chúng đòi đình chỉ và đòi với sự tiếp tay của đảng cộng. Rồi đây liệu Quốc hội Pháp có chịu phê chuẩn hiệp ước Bắc đại Tây Dương và hiệp ước thành lập khối Tây Âu chăng? Và đang cần lao Anh quốc (nhất là phe Bevan) có chịu cho chính phủ tiếp tục hiệp tác với Mỹ chăng hay là họ sẽ thua thê mà tản công chính phủ Churchill.

Rồi đây, nếu hai bên triệt thoái quân đội ở các nơi và chia trường phò thông đầu phiếu khắp cùng, liệu phe không theo Cộng có đủ sức mà đương đầu một cuộc tấn công hòa bình của đệ tam chủng? Ký giả không nhứt là Nga sơ mà Timathouk từng được ban thưởng.

Nhiều biện pháp trừng phạt khác sẽ tiếp tục đối với những người khác. Tất cả các báo đều nhấn mạnh về tánh cách phi thường của biện pháp này.

Việc phỏng thích các y sĩ là một hành động quan trọng nhất trong cuộc tấn công hòa bình của Nga sơ.

THỐNG CHẾ TITO ĐƯỢC TẶNG HUY CHƯƠNG

Thống chế Tito sẽ nhận được một huy chương của Trung hoa quốc gia gửi tặng.

TAI NẠN XÂY RA TẠI PHÁP NHÂN LỄ PHÚC SINH

Cuộc tĩnh sô trọn vẹn về các tai nạn đường sá nhân lỗ Phục sinh như sau :

— 91 người tử nạn, 154 người bị trọng thương và 148 người bị thương nhẹ.

Các tai nạn kè trên đã xảy ra cho 141 xe hơi, 31 xe máy, 45 xe máy, 11 xe Scooter hoặc xe đạp gắn máy, 30 xe máy đạp và 40 bộ hành.

TƯỚNG FRANCO VĂN MẠNH KHỎE

Về tin đồn liên hệ đến tình trạng sức khỏe của tướng Franco, một phát ngôn viên thuộc tòa đại sứ Tây Ban Nha ở Pháp có tuyên bố rằng đại sứ Casa Rojas có nói chuyện bằng điện thoại với

70 NĂM NỮA, DÀN CỦ THẾ GIỚI SẼ TĂNG GẤP ĐÔI

Sở nghiên cứu về dân cư thế giới vừa mới báo tin trong 70 năm nữa, dân cư thế giới sẽ tăng lên gấp đôi tức là 5000 triệu người.

MAN TẠN JOUR AU THỜI TIẾN



Việc phỏng thích các y sĩ Do Thái và bắt giam vài nhân vật cao cấp trong giới cảnh sát hồi đời Stalin tiếp theo việc ban ân xá của tân chính phủ Nga sơ khiến thế giới đặc biệt chú ý. Mỹ cho rằng bộ ba Malenkov, Molotov và Béria sẽ mở một thế hệ hòa bình mới đối với Tây phương bằng cách thay đổi khuyễn hướng chính sách đối ngoại. Rồi tại hội nghị Liên Hiệp Quốc, Vichinsky tuyên bố : « Nếu chúng ta ta khởi sự đảo ở hai đầu hòn đảo thì chúng ta sẽ di đến chỗ gặp nhau » và đề nghị kế hoạch tài giảm binh bị.

Đại biểu Anh đứng lên hoan nghênh đại biểu Nga. Ngoại trưởng Pháp Bidault cũng tuyên

MALENKOV

bố bài long về thái độ thỏa hiệp của Nga sơ.

Trong khi ấy, tại Bản mòn điểm, đôi bên đã bắt đầu trao đổi tù binh mỗi ngày, để di lần tới việc ngưng chiến thật sự. Các giới thạo tin nói rằng Ái. Độ có thể chọn là nước trung lập để gởi những tù binh không chịu hồi hương.

Có tin của « Nữu Uốc thời báo » tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đang sửa soạn một kế hoạch lập « nước trai độn », gọi là những vùng trung lập để ngưng chiến giữa đôi bên tại Triều Tiên trước rồi đến Đông dương, mở đầu cho các vụ hòa giải lâu dài trong hết thảy những mặt trận hiện thời ở Viễn Đông.

Mỹ sẽ rút quân đội khỏi Triều Tiên sau khi giao lại quyền hành cho một chính phủ địa phương do dân tự do cử ra. Việc ký kết một hiệp ước tự do đầu phiếu ở Triều Tiên sẽ là điều kiện buộc quân đội cả đôi bên Trung Cộng và Mỹ rút đi.

Về Đông dương, chính phủ Mỹ sẽ yêu cầu Bắc kinh nhận lời dùng viện trợ cho Việt Minh nữa. Đáp lại, Pháp - Mỹ sẽ cho các quốc gia Liên kết được hoàn toàn độc lập và rút quân đội ngoại quốc đi.

Một nước trai độn thứ hai sẽ thành lập trong một vùng quan trọng Á đông. Vẫn để Trung hoa sẽ giải quyết sau bằng việc nhìn nhận chính phủ Bắc kinh vào Liên hiệp quốc.

Tin sau cũng cho hay rằng chính ngoại trưởng Foster Dulles đã cho báo chí hay kế hoạch này quá sớm, và có lẽ vì sự tiết lộ bí mật đó mà ông Dulles sẽ bị cách chức cho ông Dewey thống đốc Nữu uốc (người đã qua viếng nước Việt nam gần đây) lên thay thế.

Lại có tin thêm rằng tổng thống Eisenhower sẽ có thể đổi Đài loan lấy một thỏa hiệp án tổng quát ở Á châu » vì Trung Cộng lo Đài loan sẽ bị đặt dưới quyền thủ hộ của L. H. Q. và thành « một thiết giáp hạm ở bến hông đại lục »



EISENHOWER

TREN chiến trường Đông dương, theo tin V.T.X. thì có 2 sư đoàn chính quy của V. M. đang tập hợp kéo đến Sầm Nưa, và có lẽ nhằm vào că thủ đô Ai Lao là Luang Prabang. Đồng thời một sư đoàn khác nữa của V.M. cũng từ Vinh kéo lên Trấn ninh ở Thượng Lào.

Như vậy V. M. đã mở một mặt trận dài 500 cây số từ Phong Thủ, giáp giáp Trung Hoa tới Vinh. Theo giới quân sự Pháp thì đồng thời tràn về Lào bắc, V. M. có thể tấn công cả Na Sản. Liên quân Pháp Việt đang nỗ lực làm chậm nếu không cản được bước tiến của đối phương.

THÁI Lan long ngai về chiến sự lan tràn tới Ai Lao. Có tin của V. T. X. ở Singapour cho hay rằng những người V. M. bị nạn ở đông bắc Thái Lan đã nhận được khí giới, người chỉ huy và mặt lính bảo hộ phải sẵn sàng. Số người này có tới năm chục ngàn, thành một đạo quân thứ năm có tổ chức, sẽ tiếp tay cho bộ đội V. M. khi họ gần biên giới sông Cửu Long.

Người ta cho rằng sự hăm dọa về mặt quân sự rất trầm trọng, mặc dù hai tháng nữa là tới mùa mưa. Phương diện chính trị của tình trạng này cũng khiến Thái lan long ngai, nhất là đã thấy thành lập myself xứ Thái tự do ở tỉnh Vân Nam, đặt thủ đô tại Cheli.

THÉ NHÂN

NHỮNG SỰ THỰC TẠI CỦA NƯỚC VIỆT NAM

VIỆC gì cũng cứ trông mong sẽ có một phép tiên giải quyết thì thật là viễn vông hão huyền. Sự kiện có nước Việt Nam rành rành ra đỗ như chúng tôi đã nói, là điểm chánh yếu không có ý nghĩa rằng chúng ta phải ý lại vào ông Trời, mong ông ấy thành toàn cho những việc còn phải làm. Một bình nhơn nằm trên giường bệnh là một sự hiền nhiên, thực tại. Xin đừng ai mắt lóng về sự so sánh không đẹp đẽ đó.

Nước Việt Nam không phải là một bình nhơn, nó đang tiến, từng bước một, trên con đường mà bắn nòng thượng tôn bất diệt của nó đã đưa dắc nó đến và được nàng đỡ bởi lòng ái quốc sáng suốt của những người, ngay từ bùi đầu, đã lựa chọn con đường chơn lý. Nô tiến, nhưng tiến dưới một bầu trời u ám, hiền nghèo.

Nó lại thấy bám bén sườn nó cái mối hận dọa của một kẽ lân bang hung mạnh vẫn đè chịu trên vận mạng nó từ bao nhiêu thế kỷ nay mà vẫn không nuốt trôi nòi nó.

Trong lúc đó thì kiêu nhàn, với nhiều sự lầm lẫn tùy theo những kẽ nồng này nhưng chắc chắn, cái quan niệm quốc gia trưởng thành, quân đội được cấu tạo đến một trình độ mà người ta có thể lẩn lẩn coi nó như một tiêu biểu tuyệt đối, — cẩn mực lẩn kiêm, — cho sự trỗi dậy của Quốc gia, mà ở phía trên kia thì do một con đường giặc khốc hại sự tham phục mỗi ngày một rõ rệt thêm, và lại cùng khó mà tránh nòi.

Dù là đã bão trước, những cái trước kia khó trong thấy rõ nay đã thành những vết nứt những lỗ thủng những tiếng rạn sụp trong một chánh thê rành rành là một chê độ ngoại lai.

Không thay, trong chánh thê quốc gia cũng có những trạng thái như thế.

Qua nhiều người, ngay cả những người mà người ta gọi là nhơ vặt đã mắt ý thức rằng nước Việt Nam quốc gia không phải là quyền lợi của họ mà là quyền lợi của dân tộc.

Và câu trả lời ngón « Dân Vì Quí » không phải là một câu nói suông cho có vắn vê.

Chúng ta hãy trông gương thói nát của Quốc dân dâng mà coi chừng, Quốc dân tham gia mỗi ngày một nhiều; các chiến sĩ chịu hy sinh phải có sự can đảm là họ tham gia và hy sinh đây là tham gia và hy sinh cho nước Việt Nam chứ không phải là để giúp ích cho những kẽ ich kỵ hay những tham vọng.

Ay cũng vì mối quan tâm cũng như thế mà

THỦ TƯỚNG NGUYỄN VĂN TÂM ĐÃ VỀ SÀIGÒN

SAU 5 hôm đi kinh lý ở Bắc Việt, Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đã về tới Saigon. Trên chiếc máy bay riêng của chánh phủ cùng với các ông Tòng trưởng Trương vinh Tống, Nggyễn Thành Giung, Nguyễn Văn Nhungh, Tân hàn Nghiệp, Cung đình Quỳ, Phan Văn Hy và ông Tòng giám đốc Thông tin Nguyễn Hữu Lượng.

Trên máy bay bước xuống, Ngài đã được rất đông nhơ vặt ra túc trực tiếp đón, đồng thời một đội quân Việt Nam cũng đứng xếp hàng đón hầu ở sân bay.

ÔNG ĐỐC PHỦ THIỆT VÀ BÁC SĨ AN TRỞ VỀ SÀI GÒN.

ONG Đốc phủ Sứ Nguyễn từ Thiệt ở Khu Việt Minh vừa về thành đã được

phai súc tiến việc tiêu chuẩn hóa những sự giao hảo với nước Pháp phải được xúc tiến.

Riêng chúng ta, chúng ta đều biết rằng toàn thê những biều hiệu của nền độc lập là ở tay trong tay nước Việt Nam, ấy là đã thế tất đến tình hình chiến tranh, nhưng một vài sự thu phục không cần thiết gì cho sự điều khiển cuộc chiến tranh vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như trên đất kinh tế, và lúc này liệu đã là lúc nên bài bô cái chướng ngại vật vô ích là những di tích cũ có một tinh cách trọng trưng về phương diện tâm lý, quan trọng hơn là những tư tưởng đúng đắn ngòi nói chua?

Tuy nhiên cũng nên nhấn mạnh về sự tiến triển rất mạnh trong những năm gần đây, và đề xác định rõ hơn nữa, là ngay trong những tháng gần đây. Ngay trong số những kẽ chờ thời trong chướng nhưng có thiện ý, không có một người Việt Nam nào không mong muốn duy trì hơn nữa không mong muốn tăng cường mối liên lạc giữa nước Việt Nam và nước Pháp, vì lẽ đời muôn sanh tồn, đồng loại với nhau phải dắt diu nhau, thì chúng ta phải khoác el-át để người Pháp hơn người nào hết.

Rồi cũng dân chủ mà ở Pháp dân chúng không hãi lòng, và cũng dân chủ mà ở nhiều nước nhân dân thiểu ăn thiểu ở.

Người tôi cũng tin tưởng nơi chê độ dân chủ, song tôi rất có thể không đồng ý với nhiều người tin tưởng như tôi. Tôi tin không vì danh từ tốt đẹp, mà tôi tin nơi sự thăng bằng của xã hội, nơi sự chế chỉ lạm quyền mà chê độ dân chủ phát cổ. Chớ tôi không tin hai tiếng tự do mà lầm người lây hãi hãi mình hãi đến nỗi đã bỏ móm. Số đó tôi không tin vì tôi thấy có lạm chế độ gọi là dân chủ mà tự do của cá nhân bị chà đạp vì lẽ thiếu sự đồng đẳng.

Tôi muốn nói thẳng với người mình đang tiến trên đường độc lập thực sự rằng không nén ý lật nới danh từ mà sa lầy không hay. Thú thiệt rằng tôi muốn thực tế hơn.

Xết ra thì từ nghìn xưa bao nhiêu chê độ chánh trị đều quanh quẩn bên đề an cư lạc nghiệp của dân chúng. Nói rõ hơn là không gì hơn no cơm ấm áo và sống được đảm bảo đời sống.

Người ta có thể cho bạn lâm tự do mà bạn không thể vận dụng được vì bụng bạn đói, vì sự sợ sệt còn bao trùm người bạn, và xã hội bạn thiêu không khí tín nhiệm hay thiếu tổ chức. Người ta cũng có thể dùng danh từ tốt đẹp mà dùi đặt bạn đi vào cảnh không tốt đẹp.

Có lẽ bạn còn nhớ trước đây các đế quốc dùng kinh tế mà bối nghẹt nhiều dân tộc hoặc nhỏ hoặc lớn như dân tộc Trung Hoa, Ấn Độ, trong một xã hội cũng thế một khi bạn bị kinh tế bắt binh đảng chí phoit thì dù bạn có tự do chánh trị đây đã đì nứa bạn cũng bắt lực.

Ấy vậy khi ta muốn thiết lập một chê độ mới ta cần nhớ vấn đề no cơm ấm áo, và vấn đề có phương tiện vận dụng tự do. Khi bạn đói hót điêu này điều nõi về mặt tự do, bạn đừng quên điều kiện cốt yếu là quyền chủ của bạn, của nước, của dân tộc. Và bạn nên nhớ rằng lâm khi vì mê mẫn chí tiết, bạn quên mất cái chánh, là điều kiện quyết định, và bạn cũng có thể quên rằng « chia rẽ để làm yếu kẻ khác » là sách cõi diên chưa ai bô được.

Ngoài ra một đảng viên « Tân dân chủ » khác là Bác sĩ Dương Văn An trước ở vùng Long-xuyên, cũng đã trở về Sài gòn cách nay hơn mươi mấy ngày. Cố lě bác sĩ sắp được trọng dụng trong một sở quốc gia,

VIỆC NƯỚC NHÀ

An cư lạc nghiệp

TÙ nghìn xưa, người ta đã nghĩ rất nhiều về các chế độ chính trị; người ta cũng đã thí nghiệm nhiều chế độ rồi.

Chế độ dân chủ, mà ngày nay hầu hết các dân tộc trên hoàn cầu đều đua nhau chạy theo, và chạy theo lâm khi một cách mù quáng, đã được dân Hilap áp dụng một cách chu đáo maryl ngàn năm về trước. Danh từ dân chủ mà hầu hết người trong xã hội đều dùng và dùng đủ phương diện, dùng mà không hiểu nghĩa cung cổ, đã được người ta hô hào cao rao từ lâu lắm rồi.

Ngày nay người mình đòi dân chủ, một sự đòi hỏi rất chánh đáng, rất thích ứng thời đại. Gần đây, một ông giáo sư, người Việt, trong một bài diễn văn, không ngăn ngại mà bảo rằng co dân chủ, dân mới thỏa nguyện, mới theo chánh phủ — tất nhiên một chánh phủ dân chủ.

Không hiểu trong tâm não diễn giả hiểu dân chủ như thế nào; nhưng, chắc chắn là ông ta tin tưởng, như có kế tin bùa chú.

Rồi cũng dân chủ mà ở Pháp dân chúng không hãi lòng, và cũng dân chủ mà ở nhiều nước nhân dân thiểu ăn thiểu ở.

Người tôi cũng tin tưởng nơi chê độ dân chủ, song tôi rất có thể không đồng ý với nhiều người tin tưởng như tôi. Tôi tin không vì danh từ tốt đẹp, mà tôi tin nơi sự thăng bằng của xã hội, nơi sự chế chỉ lạm quyền mà chê độ dân chủ phát cổ. Chớ tôi không tin hai tiếng tự do mà lầm người lây hãi hãi mình hãi đến nỗi đã bỏ móm. Số đó tôi không tin vì tôi thấy có lạm chế độ gọi là dân chủ mà tự do của cá nhân bị chà đạp vì lẽ thiếu sự đồng đẳng.

Tôi muốn nói thẳng với người mình đang tiến trên đường độc lập thực sự rằng không nén ý lật nới danh từ mà sa lầy không hay. Thú thiệt rằng tôi muốn thực tế hơn.

Xết ra thì từ nghìn xưa bao nhiêu chê độ chánh trị đều quanh quẩn bên đề an cư lạc nghiệp của dân chúng. Nói rõ hơn là không gì hơn no cơm ấm áo và sống được đảm bảo đời sống.

Người ta có thể cho bạn lâm tự do mà bạn không thể vận dụng được vì bụng bạn đói, vì sự sợ sệt còn bao trùm người bạn, và xã hội bạn thiêu không khí tín nhiệm hay thiếu tổ chức. Người ta cũng có thể dùng danh từ tốt đẹp mà dùi đặt bạn đi vào cảnh không tốt đẹp.

Có lẽ bạn còn nhớ trước đây các đế quốc dùng kinh tế mà bối nghẹt nhiều dân tộc hoặc nhỏ hoặc lớn như dân tộc Trung Hoa, Ấn Độ, trong một xã hội cũng thế một khi bạn bị kinh tế bắt binh đảng chí phoit thì dù bạn có tự do chánh trị đây đã đì nứa bạn cũng bắt lực.

Ấy vậy khi ta muốn thiết lập một chê độ mới ta cần nhớ vấn đề no cơm ấm áo, và vấn đề có phương tiện vận dụng tự do. Khi bạn đói hót điêu này điều nõi về mặt tự do, bạn đừng quên điều kiện cốt yếu là quyền chủ của bạn, của nước, của dân tộc. Và bạn nên nhớ rằng lâm khi vì mê mẫn chí tiết, bạn quên mất cái chánh, là điều kiện quyết định, và bạn cũng có thể quên rằng « chia rẽ để làm yếu kẻ khác » là sách cõi diên chưa ai bô được.

Ngoài ra một đảng viên « Tân dân chủ » khác là Bác sĩ Dương Văn An trước ở vùng Long-xuyên, cũng đã trở về Sài gòn cách nay hơn mươi mấy ngày. Cố lě bác sĩ sắp được trọng dụng trong một sở quốc gia,

Ý VÀ VIỆC



VĂN SĨ THẦY PHÙ THỦY

THẮC mắc về định nghĩa danh từ khiêu dâm, ông Hồ hữu Trường lên tiếng hỏi « Hội chống sản phẩm khiêu dâm » cho biết trước đây là tội lỗi, và thế nào là khiêu dâm, đề đừng làm... và sau mấy năm ở bên Pháp về, ông « nghe như ngửa ngáy, muốn cầm bút ».

Rồi đưa ra một mớ ví dụ, ông cho rằng « định nghĩa danh từ là một việc không và yêu cầu » các ngài muôn ngồi ngồi ngự sú của lảng ván định nghĩa rách mảnh cho — Nói mong đợi mãi mà không được một lời chỉ giáo xác đáng » thì ông xin đưa ra ý kiến :

« Văn chương hay chỉ là một tấm gương thần để la soi. Nếu lòng ta chứa đầy chất gi, soi trong tấm gương thần này, ta sẽ thấy chất đó hiện ra và sôi sục sục sục. »

Không rõ thám ý ông Trường có dọn đường để cho tác phẩm khiêu dâm của ông sắp ra đời hay chăng, chờ đón « hẫu hết » các báo ở Saigon đăng bài của ông viết ra để tự ca tụng mình đã mấy chục năm nay sát cánh với anh em lao động, vì ông đã hắt hủi thế này đến nhà lớn kia để cho người cần lao làm công với ông, van ván và vân vân. Ông kèn gào đến đòi người ta nghe tướng chừng như ngoài việc lãnh thầu nhà cửa ông còn kiêm cả nghề rao bán đấu trên xe điện nữa.

Và ông cũng đặc cử như các ngài giàu tâm huyết về lao động, dân nghèo khác.

Nhưng ông không chỉ hy sinh cho lao động ở đâu lười thôi, ông còn biến lời nói thành việc làm thật sự.

Bã không hiểu thấu tâm lòng ưu ái đặc biệt của nhà thầu khoán kiêm hội đồng Trịnh nó vì ta như vậy, anh em lao công giúp việc xây cất nà à cửa cho ông lại còn đi thưa ông ở nhà Thanh-trà Lao-dộng nữa, và nghe chứng không xong sẽ kiện luon ra Tòa.

Chỉ vì ông Trịnh đã quá yêu anh em, sự anh em có tiền rồi tiễn hết đì, nên ông mới giữ hộ số tiền nghỉ hàng năm của anh em, từ sau ngày đặc cử.

Quá thật là anh em cần lao tranh đấu không biết điều, không nghĩ đến lòng hy sinh vĩ đại, vì lao động của ông Trịnh, chỉ mồn xem anh em như ông nà coi tiền bạc của anh em cũng là của ông vậy.



LẠI GÁI GIÀ BỊ DỤ ĐỎ

CÔNG chúng ở Hà thành đến tòa án coi xử vụ sau này rất đông, nhất là những « đồng cỏ, bóng cậu » con công đệ tử của các « miêu ».

Một ông thầy cung 38 tuổi dùng dân ngọt hát hay quyền rủ một bà già gần 50 tuổi có 8 con và đã có cháu nội ».

Công tố viên cho rằng « đây là một tần bi hài kịch, và dựa vào những vụ như thế này, kịch si có thể sảng tác thành một vở đặc biệt. »

Buộc tội bị cáo thuộc « bọn cung ván lợy » dùng chôn đèn dài, dùng tiếng dán, giọng hát để quyền rủ một bà con gái mến tin », tòa kêu án 10 tháng tù ở và bài thường cho người chồng già bị bà vợ già cầm súng thiệt hại 2 ngàn đồng.

Bọn ký sinh trùng xã hội ở các đèn, các chùa dùng bùa mê tín thần phật để làm dọa lừa và an hối lộ những người mù quáng, nếu đem bùa từ cà thì đểi phái xây thêm khán nhốt, vì chúng nó sinh sôi này nòi như muỗi. Nhết là trong hoàn cảnh xã hội hoang mang hiện thời ở đây, những kẻ yếu bóng via tin quảng tin xiêng lây nhau như mắc phải bệnh dịch.

Riêng anh chàng thầy cung trên ba mươi mờ tuổi buộc tội cho là đã quyền rủ bà già... ngủ tuần thi... trường tòa cũng cần xét lại : ai

ĐỜI MỚI số 55

TỪ COM ĐẾN BÌ BÚN

HỘI Phụ nữ toàn quốc của bà Bút trả bồn binh Cù nhắc mỗi ngày một tè ra hoạt động gặt cù kiệu. Sau khi tè chúc trọng thê cho đồng bào các giới trong nước và ngoài quốc chêng kiếp phụ nữ Việt Nam thời đại nguyên tú biếu nấu cơm, nhân dịp lễ hội bà Trưng, bà hội trưởng cùng qui vi phu nhơn hội viên vừa phát minh ra một sáng kiến đặc biệt để chứng tỏ thêm sự giác ngộ của hội phụ nữ đã tiến một bước dài nòi.

Đại sự nấu cơm xong, nhân dịp Hội Chợ Hòa Bình ở vườn ông Thượng, với mỷ ý góp sức tăng thêm không khí hội hoa son trè, hội phụ nữ đã mở một quán giải trí bày bán bì bún.

Từ bà hội trưởng đến các nữ hội viên đều cát phiến nhau ngày đêm tiếp khách.

Mại dò ! mai dò !

Những ai đi vào hội chợ, dù Việt Nam hay ngoại quốc trưởng cũng đều đến tiếp xúc ủng hộ cho chị em hội phụ nữ xúc tiến công cuộc hoạt động đặc biệt của hội để phổ trương... bì và bún quốc gia.



MỘT ỐNG NGHỊ HY SINH CHO LAO ĐỘNG

DÓ là nhà đại thầu khoản Trần ngọc Trinh, người đã được trúng cử hội trưởng, sau khi « thuê » hầu hết các báo ở Saigon đăng bài của ông viết ra để tự ca tụng mình đã mấy chục năm nay sát cánh với anh em lao động, vì ông mong đợi mãi mà không được một lời chỉ giáo xác đáng » thì ông xin đưa ra ý kiến :

Rồi đưa ra một mớ ví dụ, ông cho rằng « định nghĩa danh từ là một việc không và yêu cầu » các ngài muôn ngồi ngồi ngự sú của lảng ván định nghĩa rách mảnh cho — Nói mong đợi mãi mà không được một lời chỉ giáo xác đáng » thì ông xin đưa ra ý kiến :

Và ông cũng đặc cử như các ngài giàu tâm huyết về lao động, dân nghèo khác.

Nhưng ông không chỉ hy sinh cho lao động ở đâu lười thôi, ông còn biến lời nói thành việc làm thật sự.

Bã không hiểu thấu tâm lòng ưu ái đặc biệt của nhà thầu khoán kiêm hội đồng Trịnh nó vì ta như vậy, anh em lao công giúp việc xây cất nà à cửa cho ông lại còn đi thưa ông ở nhà Thanh-trà Lao-dộng nữa, và nghe chứng không xong sẽ kiện luon ra Tòa.

Chỉ vì ông Trịnh đã quá yêu anh em, sự anh em có tiền rồi tiễn hết đì, nên ông mới giữ hộ số tiền nghỉ hàng năm của anh em, từ sau ngày đặc cử.

Quá thật là anh em cần lao tranh đấu không biết điều, không nghĩ đến lòng hy sinh vĩ đại, vì lao động của ông Trịnh, chỉ mồn xem anh em như ông nà coi tiền bạc của anh em cũng là của ông vậy.

Hai bên dàn trận. Trận ai yếu, kém, là phải thua. Song có mặt trận chánh trị mà cũng có mặt trận tuyên truyền. Kẻ địch của bạn có thể lọt vào hàng ngũ của bạn, có thể là « quân sự » của bạn. Họ rất có thể xúi dục bạn đánh một mặt trận chánh trị hoàn toàn của họ, để họ khôi đánh mà vẫn thắng lợi. Đánh là thương sách, sách « tá địch nhơn chí thủ diệt địch nhơn ».

Ở đời, đúng về mặt thực tế, chưa chắc đã mấy ai thấy rõ mặt trận của địch đối, vì thấy là thông ; có thông là biết ngửa, biết lối tấn công. Không thấy, thi không thể tự mình dàn trận được. Không dàn trận được còn phải bị bầy là khác.

Người tranh đấu gọi cái thế bại ấy là câu cá cho kẻ khác ăn.

1 MÀN BI HÀI KỊCH

SÀn khấu Saigon vừa diễn một khúc bi hài kịch đặc biệt ở ngoài sân gò.

Một kép hát chuyên sắm hể nhận thấy rằng mỗi đêm ra làm trò cho thiên hạ cười, bụng minh mỗi ngày một lép vào, còn bụng ông bầu mỗi ngày một bầu ra. Anh hè mới nói với ông bầu xin lâm cho cái bụng mình dò lép đi. Vốn xuất thân là tướng võ (phu), ông bầu liền hưng lên, thường luôn mây thoai cho anh hè đã đến diệu minh không phải lúc, ở ngoài sân khấu.

Bầu, các gánh hát bầy lâu lâu vẫn kêu thiêu tuồng để diễn, đem tản bi hài kịch này lên sân khấu, thèm vài câu Tứ đại oán nà, thì tha hồ cho bầu bi hot tiền.



ÔI, NHIỆM MÀU !

MỘT bà xâm già 83 tuổi ở Chợ lớn ngồi cằm chuồi hột. Người nhà tri hô lên, các phật tử lối xóm chạy lại, cho là việc kỳ lạ nhiệm màu, xóm nhau tụnh kinh vửa chạy vòng quanh xác chết để cho bà cù... nằm thẳng ra. Nhưng xác chết vẫn không chịu nằm.

Cái lý chánh làm cho Châu Do phải chết

của TRỌNG YÊM

Thưa Bạn,

Bộ truyện Tam quốc của Tàu dịch ra Việt văn được người Việt mình đọc rất nhiều. Chẳng nhangs còn đem ra diễn tuồng làm cho dân chúng không còn xa lạ với những nhân vật Tam quốc. Thậm chí có người quên đó là chuyện Tàu là khác.

Thật ra người mình không còn ai xa lạ với tên Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi, Tào Tháo, Châu Do, Không Minh vẫn vẫn. Một điều ngô nua là mỗi khi các gánh hát bộ, hoặc Cải lương hát lớp Châu Do « về trời », người coi hát lây làm sung sướng vì tên tướng tài của Đông Ngô bị Không Minh làm cho tức giận đến chết. Lấy đó mà suy thì dân chúng ở đâu cũng thế, cung thích theo phe giỏi, phe mạnh, hay là phe mà họ gọi là chánh nghĩa.

Sở dĩ lúc bấy giờ nhân dân mến Lưu Bị chẳng qua vì người ta còn tin tưởng nơi « bực thiên tử » tin tưởng giông « chánh », và ở đâu cũng thế đã là mang tiếng « phản » phản vua hay phản quan, thì kể ấy không bao giờ dám nhân tâm.

Tron g sáu hàng triều đế già truyện Tam quốc, đã có mấy ai chịu khó xét xem, chịu khó nhìn cuộc điện « Tam quốc » với cặp mắt k hác h quan ? Kí lâm. Hầu hết người ta chỉ biết nói Tào Tháo gian hùng, Lưu Bị nhân ác, chờ có ai dám nói Tào Tháo là một chánh sự già cố kỵ tài và Lưu Bị cũng gian hùng như ai, bằng không để được « thiên hạ » !

Thưa bạn, người đọc truyện Tam quốc, vì ngô nết của kẻ viết truyện, hay cho rằng Châu Do là tướng thiếu tài, và cầm tướng Do là tướng ngu trung nua. Song việc Châu Do chết, trong quá trình Ngô Thực tranh bá là một việc rất lớn. Vốn căn cứ nơi Tam quốc thì Không Minh & Kinh Châu, thay ngôi sao tướng quân tốt xứng đắt, biết rằng Châu Do đã chết, mà về sau Không Minh chết, cũng có ngôi sao dài tốt xứng đắt ; điều này tỏ ra dưới ngòi viết của tác giả truyện Tam quốc, Châu Do, và Không Minh đều là nhơn vật trọng yếu cả. Châu Do mặc dù thua Không Minh một bước song sau khi Châu Do chết rồi, Không Minh đã cảm thấy « từ đây trong thiên hạ không còn



TRỌNG YÊM
(Còn tiếp)

SƠ CHIẾN TRANH

NHÂN loại hiện nay sống trong vòng sự sệt, một sự sệt chung : sự chiến tranh. Chiến tranh ngày mai, nếu xảy ra, là một thứ tàn sát và phả hại không thể tả, Chúng ta đều ước vọng cho đừng có giặc trong lúc này, cho đừng có trong lúc nào cả.

Hầu hết người ta đều nhận thấy khó sống như thế ấy. Họ dâm ra thần kinh đến nỗi gây nên một bầu không khí chiến sự ; hoặc giả họ quyết ý không nghĩ đến, quên hết đi, xa lánh một sự dữ bị phòng vệ.

Lẽ tự nhiên là không thể có được hạnh phúc khi ta đi hai con đường trên. Có hạnh phúc là khi nào ta tin rằng ta có thể ngăn chiến tranh và làm cho nhân loại tin tưởng như ta và áp dụng phương sách ngưng chiến.

Cái lẽ sỹ chiến tranh đến nỗi thần kinh người và cách làm ngơ như vô sự là lý do chánh của sự bất hạnh, nhưng không chỉ có lý ấy mà thôi. Một lẽ khác là sự bất nhứt của chế độ xã hội do sự hồn hợp dân chủ với nền kinh tế bất bình đẳng. Thuở xưa, các sắc dân tộc đều có chế độ xã hội rất ổn định, ổn định và cứng rắn đến làm cho người ta không có ý nghĩ chống lại,

Ở nước có tự do kinh doanh thì sự làm giàu nhờ kỹ nghệ không có giới hạn. Còn ở nước độc tài thì một cá nhân có thể bước cao lột bực quyền oai để vui thú trên đồng thây ma.

Cả hai xã hội đều chịu cảnh bất an bất ổn, cảnh xáo lộn do sự hồn hợp bất bình đẳng với sự thay đổi và trôi đi mãi.

Một hình thức khác của sự thay đổi và trôi đi là sự tiến bộ của kỹ thuật, làm cho người ta sống bất toại chí. Loài người có bản tính bảo thủ thói quen cũng như loài thú. Cho nên khi phải đổi hành vi hoặc cách ăn ở, người ta cảm thấy khó chịu. Ngày trước người ta sống từ trẻ tới già không thấy bao giờ nhiều sự đổi mới, ngày nay khác hẳn. Ngày mà tôi viếng nước Mỹ lần đầu tiên tôi không thấy xe hơi ; tôi còn nhớ đèn điện là một phát minh làm cho người ta xôn xao. Rồi ngày nay hát bóng, và tuyển truyền thanh, và tuyển truyền ảnh, thật đã biến cải cuộc sống của tôi từ lúc tuổi xanh đến giờ một cách lạ thường.

Lấy đó mà suy ra việc lớn thi ảnh hưởng như nhau. Bây giờ không còn ai nghĩ viết sách dày to như quyển « Principia » của Newton, vì khi in xong thì sách sẽ lỗi thời. Bao nhiêu tin tưởng và quan niệm kỹ thuật sẵn



ĐỂ SỐNG CÓ HẠNH PHÚC TRONG NĂM 1953

Bài của BERTRAND RUSSELL

L.T.S.— Bertrand Russell là một nhà trước tác, kiêm giáo dục gia trứ danh. Cả nửa thế kỷ qua ông làm cho Tây Âu khâm phục, không những vì các phát minh toán học của ông mà còn do sự phán đoán sáng suốt, thâm khắc của ông đối với các vấn đề nhân sự.

không nên vì nó mà quên các phương diện khác. Bên phía Cộng sản người ta đặt mọi sự trong chánh trị. Cho nên họ coi thuyết tương đối của

Einstein như là để nâng đỡ quyền lực của tư sản.

Theo cộng sản thì không lúc nào người chiến sĩ cộng được phép quên chánh trị. Người cộng sản không được hưởng thụ ánh trời chói rạng hay chim kêu lưu lo, hay tình thương của kẻ không phải là cộng sản, hoặc của kẻ không giúp vào sự thành công của cộng sản.

Nhận xét như thế ấy làm dơ cả một đời sống, và làm cho hạnh phúc không thể đột nở. Chúng ta nên nghĩ đến chánh trị và kinh tế mà không nên để cho nó bao trùm tất cả tư tưởng và cảm xúc của ta. Vì, như thế, ta không còn có thể tư tưởng một cách trong sạch, ta sẽ tự mình đóng cửa khóa lấy

(Trích báo U. N. World)
TÂN DÂN thù g viết lại
(Còn nữa)



Điều tra « Bệnh thời đại », bạn đọc đón xem tiếp trong số tới.

ĐỜI MỚI

thích riêng, có tình yêu ; các điều này đều là phần tư của con người. Nếu ta phải quá bận rộn để theo phần đông và quên cái tư của ta, thi rời cái « phần tư » sẽ mất dần đến nỗi rời ta trở món đồ chung như bài diễn văn của chánh khách. Khi người ta đã trở nên món đồ công cộng người ta dám ra bất mãn là thường, và bất mãn mà không có lý do từ đâu lại, để rồi dám ra nghi ngờ có vẽ thù làm nên, dám ra oán ghét.

THUỐC TRỊ BÌNH BẮT MÀN

THUỐC trị các tai hại ấy vốn ở trong chế độ vừa chánh trị vừa kinh tế và cũng nằm trong quan niệm đời sống tốt lành của con người. Về mặt chế độ, ta thấy cần phải cỗ vũ sự hiệp lực và bớt mạnh xuống sự cạnh tranh.

Đúng trên lập trường quốc tế người thíc thời thấy rõ lắm. Chính vì nước Anh quá sợ sự cạnh tranh của Đức mà nỗi hùng chiến tranh 1914. Sự tranh nhau giữa các nước về phương diện võ trang, để đem lại chiến tranh, càng ngày càng hao tổn to mỗi khi kỹ thuật quân sự thêm tiến bộ.

Sự ngòi vực nhau còn thi sự hiền đạt cá nhân tiêu tan trong diên rồ công cộng. Người ta chỉ nên hi vọng rằng sự diên rồ công cộng trở nên rõ rệt dưới mắt đời bên, chờ không nên rõ rệt cho một bên mà thôi. Và trong nội bộ mỗi nước rất cần có sự nhận thấy mới.

Đời sống xã hội nên quan niệm trên sự diên hòa nhiều dân tộc hơn trên sự diên hòa của một dân tộc.

Mặc dầu chánh trị và kinh tế vẫn cực kỳ quan hệ, nhưng tốt hơn ta

Đọc khắp Báo chí Ngoại quốc

LOÀI CHUỘT BIẾT CẠO RÂU RẤT GIỎI

TRONG SỐ một trăm con chuột có lối bốn con cái là cạo râu.

Chính ông Theodor Hausschka, một bác học người Mỹ vừa là bác sĩ đã tuyên bố như vậy. Ông đã xem xét trên 2.000 con chuột lớn, nhỏ, tại viện nghiên cứu về bệnh ung thư tại thành Philadelphia. Trong số này, có tới 83 con biết cạo râu, vảy tai cho mày con chuột khác. Nói là cạo râu, chứ thật sự, nó chỉ lấy râu nhọn để cắn những cái râu mép ở phía bên phải. Có con lại cắn những cái râu ở mép bên trái.

Cứ theo lời ông Hausschka, loài chuột biết cạo râu không ăn râu của mấy con chuột kia,



Loài chuột cổng lớn hay kiếm mày con chuột, nhô đe cát râu, giùm vì râu mọc ra dài, làm cho chuột phải khó chịu lắm.

Sau rốt, bác sĩ Hauschka còn cho biết cái nghề cạo râu là một nghề được di truyền, của loài chuột.

(France Soir)

NHỮNG SỰ HÈN XUI CỦA CON SỐ 13

CÁC DÂN TỘC ÂU CHÂU, tuy đã tiến bộ về khoa học, nhưng cũng còn hay tin dị đoan lầm. Họ rất kỵ những ngày thứ sáu trung vào ngày 13 trong tháng. Điều mê tín này vẫn còn hành hành nơi chốn thôn quê.

Ngày xưa, đức chúa Giêsu chết trên cây thập tự nhằm một ngày thứ sáu. Vì lẽ đó, những người theo đạo già tố coi ngày đó rất xui xẻo, không tốt. Trong bữa ăn cơm chát mà Chúa dự với 12 tông đồ, tên Giu-đa là một người đã phản và bán Chúa cho dân Do thái, ngồi trên cái ghế thứ 13. Thành thử, con số 13 có tiếng không tốt là vậy:

Trong lịch sử, có nhiều chuyện không hay đã xảy ra nhằm ngày này. Bên Pháp, vua Henri IV và Tông thống Carnot đều bị ám sát trong một trường hợp giống hệt nhau. Hai người đều sanh ra một ngày 13.

Vua Henri III, được tôn lên ngôi ngày 13, sau bị tên Jacques Clément dùng dao đâm chết.

Vua François Ier ra chiếu chỉ bài bỏ các án quan ngày 13.

Đại tướng Murat bị hoàng đế Napoléon xử bắn năm 1815, vào ngày 13.

Hoàng đế nước Nga là Alexandre II bị một tên khủng bố ám sát năm 1881 cũng một ngày 13.

Quyển tiểu thuyết « Emile » của nhà văn hào Jean-Jacques Rousseau bị đốt ngày 13.

Dưới thời kỳ cách mạng, nhà chính trị Marat bị cô Charlotte Corday đâm chết vào ngày 13.

Thứ sáu người ta cũng tiên đoán ngày tận thế vào ngày 13 Janvier 1819.

Ngày 13 Juin 1857, một nhà bác học định trải đất sét và vào một sao chòi và bể tan tành ra, loài người sẽ tiêu diệt hết. Bác sĩ Rudolph Füll, tiên tri ngày 13 Novembre 1899, một ngời

sao chòi sẽ dụng bể quả địa cầu. May phước, nhưng lời tiên tri ấy không thấy hiện.

Con số 13 cũng có nhiều ảnh hưởng trong các nạn lụt ở Paris. Năm 1.313, nước sông Seine tràn lên thật cao và làm ngập các con đường trong thành phố. Người ta và thú vật chết, và bị thương rất nhiều. Hàng vạn người không có chỗ ở.

Con số 13 cũng có nhiều liên quan đến đời sống của nhạc sĩ

Richard Wagner, người Áo. Ông sinh ra năm 1.813 và chết ngày 13 Février 1.883.

Trái với sự tin tưởng của người Âu châu, dân Mỹ quen rất tên sùng con số 13.

Ngày xưa, ông Christopher Columbus đã tìm ra được Mỹ chau vào ngày 13.

Cây quốc kỳ của nước Mỹ có 13 ngôi sao và 13 sọc ngang. Tiêu ngữ của nước Mỹ : « E Pluribus Unum » gồm có 13 chữ.

Con chim phượng hoàng, biểu hiệu của nước Mỹ, gửi dưới móng chơn bên mặt nó một nhành cây ô liu, có 13 cái lá và dưới móng chơn bên trái 13 tên. Mỗi bên cánh chim phượng hoàng, có 13 cái lông và nó mang giữa ngực một tấm huy chương có 13 sọc dài xuống.

BÁN ĐẦU GIÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN NGHỆ

CÁCH ĐÂY vài năm người ta đã bán đấu giá tú sách của ông Louis Barthou, một chính khách Pháp có danh tiếng, kết quả đã đem lại 931.570 quan tiền nước Pháp, nghĩa là gần một triệu quan.

Quyển « Sagesse » của nhà văn sĩ Verlaine, một bản cáo do tay tác giả viết lát, đã bán ra được 104.000.

Quyển « Les Illuminations » của Arthur Rimbaud, xuất bản lần thứ nhứt, trị giá tới 48.000 quan.

Quyển « Cellulairement », bút tự của Verlaine trị giá tới 45.000 quan.

Quyển « Polyphème » của nhà văn Samain đã bán được 22.500 quan. Quyển sách miêu tả lại đời tư của ông Baulelaire, « Baulelaire intime » do ông Nadar viết ra, trị giá tới 34.200 quan.

Hai quyển « Henriette Renan » Vie de Jésus do nhà triết học Ernest Renan viết trị giá mỗi quyển là 30.000 và 26.000 quan.

(Trích báo La Petite Gironde)

TÌM ĐƯỢC ĐỒ CỜ ĐUỐI THỜI KỲ LA MÃ

MỘT NHÓM NGƯỜI chuyên môn v.v khảo cù dà tìm ra được (gần sông Seine) những bộ



Tình thân ái của người thương cù

TƯ TƯỞNG LẠ...



Đôi khi tôi đã toan rầy la và trùng phạt nhưng tôi lại đòi ý định ngay khi thấy trước mắt bao nhiêu bàn chân nhỏ nhắn và khi tôi nghĩ đến đoạn đường quá dài và quá cam go mà chúng sẽ vượt qua.

(lời của một cô giáo)

Bí quyết của hạnh phúc không phải là làm việc mình thương nhưng phải thương việc mình làm.

J. M. Barrie

Phải biết chế ngự những chuyện bức tức nhỏ nhặt của mày và để dành nghị lực cho những việc đáng lo hơn. Những sự khó khăn trên con đường thiên lý không làm cho mày đau chân mà chính hệt cat kim khí, một bức tượng đàn bà làm bằng đất sét, những miếng vàng mỏng trên cổ hình con đê cũng được khám phá.

(Service)

Muốn biết trình độ học thức của một người đàn ông hoặc đàn bà cứ nhìn cử chỉ của họ trong một cuộc cái nhaу.

(G. Bernard Shaw)

Một cô con gái thật, không bao giờ đeo đuổi theo một người đàn ông. Một cái bầy có khi nào chạy đi tìm chuột?

(Exchange Express)

Ăn hai lần ít hơn, ngủ hai lần nhiều hơn, uống ba lần nhiều hơn, cười bốn lần nhiều hơn và các bạn sẽ sống lâu cũng bằng như ông... Bành Totoro.

(bác sĩ John Harvey Kellogg)

Học cũng như lội nước ngược: hè không tiến được thì lùi.

(Tục ngữ Trung Hoa)

Trong cuộc tranh chấp giữa hai giông, người đàn bà chiến đấu trên một thiết giáp hạm còn đàn ông thì trên một chiếc bè không mui.

(H. L. Mecken)

Người có 6 đứa con thường có nhiều hạnh phúc hơn một kẻ có 6 triệu bạc. Vì người có 6 triệu bạc còn muốn có thêm nữa.

(The Transmitter)

Bớt diễn văn và thêm suy nghĩ: đó là việc tắt cả mọi xú đều cần dùng.

(Sélection du Reader's Digest)

Trong mọi trường hợp, hãy ráng giữ sự điềm tĩnh. Đừng nên gây với một người đang giận. Hãy trả lời êm thắm với người ta. Kinh Thánh đã dạy như thế. Vâng, sự điềm tĩnh ấy càng làm cho địch thủ tức tối hơn.

(Woman's Home Companion)

SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Sống biết du lịch

ĐI CHO VUI

AN không chỉ muốn biết mà thôi, trong khi bạn du lịch. Có lẽ bạn muốn vui trước.

Muốn vui, bạn hãy xét bầm tánh của bạn, hãy nhớ định đường lối vui của bạn. Mà dù bạn có một lối vui nào khác là đi nữa, bạn cũng không thể bỏ qua phần học hỏi trong các cuộc vui chơi.

Bạn muốn vui chăng, trước hết bạn không thể không có bạn bè. Tất xúi lợ, môi nghe qua, bạn cho rằng tim bạn là ván đề khó nhứt. Thực ra không khó. Bạn hãy bắt đầu tìm bạn trong nghề nghiệp của bạn; do đó bạn sẽ có nhiều bạn ở nghiệp khác. Bạn Văn Lang thuật cho tôi nghe khi bạn đi Trung Hoa, vừa tối Hong-kong là bạn dại bị có bạn ở Thượng Hải, bằng cách đi thăm các nhà báo với tư cách là người viết báo. Sau đó các nhà báo bắn tin lên Thượng Hải, Nam Kinh « có Việt ký giả phó kinh ». Thế là khi tàu cập bến Thượng Hải lâm ký giả xuống tận bến tàu đón rước. Từ đó đến ngày về xú bạn Văn Lang không thiếu bạn.

Lẽ tự nhiên là bạn phải dùng khố tánh. Trong những bạn mới lạ làm sao cũng có tốt có xấu, có cả mặt thám. Song, nếu bạn là người lành lợi bạn sở ghi mặt thám; phương châm là người du lịch đường chính thì bạn còn coi chúng rất thường.

Bạn là người thích văn nghệ kịch trường, màn ảnh chăng, thì tất nhiên bạn sẽ tìm vui về phương diện ấy. Đì xem hát xú người, bạn được biết trình độ dân xú ấy; chơi với làng văn bạn học thêm lâm cái mới.

Bạn là người thích thức ăn lạ miệng, bạn sẽ không tránh được các quán cơm nấu khác cách nhau. Khi bạn Văn Lang đến Thượng Hải, bạn liền bảo với bạn bè tìm cho bạn ăn cơm khác hơn cơm Quảng Đông, vì bạn đã du biết. Rồi bạn Văn Lang dùng cơm Phước Châu.

Có điều mà tôi quên nói với bạn từ đầu bài này là bạn phải học trước ít nhiều tiếng nói ngoại quốc. Thiếu tiếng nói bạn mất cả hứng thú, không còn tìm ra cái vui được. Một người bạn ở Pháp về có kè cho tôi nghe chuyện một phú ông Việt Nam sang Pháp với ý định ở lâu mà không biết tiếng. Ông không bao lâu, ông thấy buồn lâm, đòi về xứ ngay.

Biết tiếng người, bạn sẽ lọc mạch tim ra lâm cái thú bất ngờ. Tôi xin tiếp tục mượn chuyện của bạn Văn Lang mà nói cho bạn nghe. Vâ sô dĩ tò không dở chuyện tôi, lại nói chuyện bạn Văn Lang là vì tôi ít đi ra ngoài hơn bạn. Bạn Văn Lang đã lâm phen lán lóc xú người, lẽ tự nhiên là bạn có nhiều chuyện nói hơn.

Bạn đọc nào có đọc hồi ký lưu lạc của Văn Lang chắc còn nhớ câu chuyện Ông ở Tô Châu. Chỉ vì Ông nhờ biết tiếng Bắc Kinh mà Ông được làm bạn với một cô gái Tô Châu khỏi phải tốn tiền. Cô ấy còn muốn theo Ông « đi buôn bán miền Nam Dương quần đảo », vì Ông lão rằng Ông là một Hoa Kiều người Quảng đi buôn ở Nam Dương.

Bạn Văn Lang khi kè cho bạn bè nghe chuyện ấy còn thêm rằng đã sống bốn ngày đêm đầy hứng thú.

Biết tiếng người là một lợi khí cực kỳ hữu ích. Nói về cái lợi biết tiếng người, Văn Lang kè lại cuộc đời sống lưu vong ở Tân gia ba trong thời chiến tranh, có nói « chỉ nhờ biết tiếng Anh và tiếng Tàu mà tôi gánh cả hai cự già và một bạn nặng hơn một tạ ».

Vui chơi trong khi lú thư là điều phải có. Lú thư mà không vui chơi cũng không học được bao nhiêu cái lợ của nước người. Nhưng ai có sang Pháp, nhứt là hàng học, chắc có đi xem các thứ trác.

...

(xem tiếp trang 31)



KHI CHÓ LÀM BỒI HẦU RƯỢU



Vỏ trái đất có hai lớp : lớp hoa cương thạch (granite) mặt đất chúng ta ở, kế đến lớp huyền vũ nhám (basalte).

Có những lúc nhàn rỗi, con người đứng ngắm trời trăng sao, hoặc nhìn biển cả, hoặc đưa tầm mắt nhìn cảnh đồng bát ngát... rồi tự nhiên, họ tự hỏi :

— Quả đất được tạo nên như thế nào?

Quả đất sinh ra từ thuở nào... Rồi đây số phận của địa cầu sẽ ra sao ?...

Và từ trước đến nay, phần đông chúng ta vẫn có quan niệm là tự nhiên vũ trụ sinh ra. Câu nói trong quyển kinh thánh ám ảnh đầu óc mọi người.

« Thuở ban sơ. Thượng đế tạo ra trời đất. Đất không có chính hình, và trống rỗng. Màn đêm bao phủ hang sáu vực thăm và linh hồn của chúa bay lượn trên mặt nước ».

Vũ trụ luận hiện nay, khi trả lời những câu hỏi ấy lần vào địa phận cổ của đạo giáo.

Rõ ràng nhất, hai giọng tư tưởng căn bản của ý thức con người ngày nay là khoa học và đạo giáo hình như mỗi ngày lại tập trung vào một diêm chinh.

Khoa học lần lần soi sáng bí mật vũ trụ.

Đã có lúc con người tưởng rằng quả đất không già bao nhiêu. Vào thế kỷ thứ 17, năm 1654 một đức cha Ái nhân tên là Ussher bảo rằng quả đất có cách 4004 năm trước Thiên Chúa giáng sinh, vào lúc chín giờ sáng. Đó chỉ là một tà thuyết.

Nhưng đầu thế kỷ thứ 19, vài nhà khai khẩn lập ra một ngành học mới : địa chất học. Họ nhận thấy rằng mỗi lớp đá mang dấu vết thời gian và động vật dien hình cho từng thời kỳ một.

(1) Biển trước kia là nước ngọt. Sông mang iền những chất mặn trong đất.

TRÁI ĐẤT CÓ TỰ THUỐC NÀO ?

thành hình ở trong độ đó.

Những cuộc khám phá mới đây chứng tỏ rằng một phần lớn sức nóng ở lớp trên tỏa ra từ chất phóng xạ đang lại phía trên mặt.

Nhưng tính ra, sức nóng ở diêm nóng nhất của quả đất là 5537 độ phần trăm, bằng sức nóng bề mặt của mặt trời.

Phần nhiều các nhà địa cầu vật lý học bảo rằng quả đất gồm có ba thể tròn cùng một trung tâm diêm. Trung tâm quả đất là khối sắt không lòi đang sói (trong đó có nhiều chất khác nữa) đường bán kính ước chừng 6435 cây số, to bằng hỏa tinh.

Những tính chất về vật lý của khối sắt không lòi đang sói đó chưa biết được vì sức ép ở đó rất ghê gớm (hơn 3,250.000 ki lô xuống mỗi phân vuông) có thể nghiên nát những phần tử sắt và làm biến thành một chất lỏng nhưng khác hẳn với những chất lỏng như chúng ta đã thấy.

Gần trung tâm, đến lớp hơi đặc, bề dày chừng 3200 cây số. Khoa địa chấn học và các ngành học khác nghiên cứu về quả đất cho ta biết về cách cấu tạo quả đất.

Thứ cảm lâm thạch nặng, màu xám xanh gồm hai chất chính : khuỷu toan diêm sắt (silicate de fer) và chất mỳ (magnésium). Thứ đá này vừa cứng vừa dẻo nếu được nung lên cao độ biến thành màu trắng.

Trên lớp giữa có một lớp mõng nhất, mõng cũng tựa như vỏ trái bom

Như vậy, quả đất đã có rất lâu không như Ussher bảo mới chỉ có cách 4004 năm trước Thiên Chúa giáng sinh nữa.

Khoa thiên văn học cho chúng ta biết những cái lỗ trên những nơi cách chúng ta một tỷ năm ánh sáng nhưng chúng ta biết trên quả đất sâu chỉ chừng vài ngàn thước.

Nơi sâu nhất trên quả đất mà con người tìm biết được là ở giếng dầu hỏa trong miền Wyoming cũng chỉ mới có 6156 thước tức mới có 1 phần 100 đường bán kính quả đất.

Dầu sao, con người cũng biết chắc chắn, giữa lòng quả đất là một lò lửa. Người ta tính cứ đi sâu vào quả đất 33 thước, hàn thử biêu lên thêm 1 phần trăm của độ, đến 3000 thước, nước sôi và đến 48 cây số, nhiệt độ lên đến 700 đến 1700, đá chảy. Chính những phún thạch của hỏa son được

tây, chính trên lớp đó là mặt đất như ta đã thấy. Cái vỏ này chia ra nhiều lớp chồng chất lên nhau. Lớp dưới nhất là thứ đá huyền vũ nhám (basalte) (đó là thứ đá đen có rất nhiều ở trong phún thạch của hỏa son).

Lớp đá này dày độ 15 đến 30 cây số. Cao nhất trong các lớp đó, đứng sừng sững như một bäng son trên mặt đại dương, đó là lục địa chúng ta đang ở gồm rất nhiều đá hoa cương (granite). Nên nhớ hoa cương thạch (granite) nhẹ hơn thứ đá huyền vũ nhám lại nhẹ hơn thứ cảm lâm thạch (olivine) và thứ đá sau này lại nhẹ hơn sắt.

Như vậy, chúng ta thấy rằng quả đất chúng ta đang ở gồm những chất nhẹ nhất trong khối trái đất.

Theo sự nghiên cứu về thể chất những lớp chồng chất của quả đất, càng đi xuống sâu, nhiệt độ càng tăng



nhất là núi Cascades, ở bờ biển phía tây Mỹ chau sinh ra cách một triệu năm.

Bao quanh Thái bình dương, từ

TỰ THUỐC NÀO ?

Alaska đến Ấn Độ là một giây lung núi lửa. Dãy Himalaya và nhiều núi khác đang mọc lên.

Hiện nay trên mặt đất không lúc nào ngọt bốc khói lửa cả. Những chất trong lòng núi lửa khác ra cứng dần và hơi nước và thán khi bốc lên không trung tự lại thành mây. Mây bao phủ mặt đất.

Có thể trong một ngàn năm nữa ánh sáng mặt trời không xuyên qua được màn mây dày đặc, lúc ấy sẽ có nạn hồng thủy và cũng không biết nạn ấy kéo dài đến mấy thế kỷ...

Quả đất cứ lạnh dần, vỏ quả đất co rùm lại như vỏ quả bom tay bị khô, chỗ cao là núi, chỗ sâu là vực, là sông ngòi là biển. Chính lúc vỏ quả đất bị co rùm nhiều, núi xuất hiện nhiều lên rồi giọt mưa xuyên qua núi, sông ngòi mang dần dần cả núi non ra biển cả. Trong hàng triệu năm không có gì thay đổi rõ ràng được vỏ trái đất bằng sông ngòi cả.

Cách hơn một triệu năm, dãy núi Laurentides (dãy núi thấp ở đồng Canada, giữa Saint Laurent và vịnh Hudson) khạc lửa, bao phủ cả một diện tích 5 triệu cây số vuông một lớp phún thạch dày đến 3 cây số.

Dãy núi Apalaches xuất hiện cách đây 200 triệu năm trước kia chạy dài từ Terre Neuve đến Alabama.

Tất thảy những núi cao nhất thế giới như dãy Himalaya, dãy Rocheuses, dãy Alpes, La Cordillère des Andes xuất hiện cách đây 60 triệu năm. Núi mới

các chóp núi cao. Theo những bài tinh hiện nay, khí hậu quả đất sẽ nóng dần mãi đến năm 20.000 và đến năm 50.000 sẽ trở lại băng hà thời đại. Nếu băng tan hết, nước mặt biển sẽ cao lên 30 thước. Nếu Úc, Luân Đôn, Ba Lê và những miền biển sẽ bị ngập nước. Thomas Browne có viết : « Thế giới hiện nay chỉ là một dấu ngoặc rất nhỏ trong vô tận ».

Mỗi ngày, mưa và nước chảy đem 8 triệu tấn các chất trong đất ra biển, dần dần một ngày nào, các chóp núi cũ sẽ sụp xuống, nhưng lại nảy thêm những chóp núi khác.

Quả đất còn trẻ lắm. Quả đất sẽ còn sống lâu dài như mặt trời. Theo các nhà thiên văn thì quả đất có thể trở lại thời kỳ nguyên thủy của nó và từ 3 đến 10 nghìn triệu năm, mặt trời sẽ nóng ghê gớm.

Từ từ những chắc chắn, nhiệt độ trên quả đất sẽ tăng dần, đời sống sẽ bị đốt khô, và đại dương sôi lên và bốc thổi hơi nước.

Mặt trời cứ nở dần, nở dần rót tia lửa vào lòng quả đất và đến một lúc mặt trời sẽ nở tung.

Đến ngày đó, mặt trời sẽ chiếu xuống quả đất những tia lửa trắng. Những tia lửa đều phát sinh cách 8 phút sau tiếng nổ làm chết mọi vật. Hai ngày sau, không khí bị xua đuổi với một tốc lực 3 triệu cây số một giờ bao phủ lấy trái đất làm chảy tan các loại đá. Đến giờ phút đó, trái đất không còn nữa !

GIANG TẦN

(Trích dịch tạp chí Life)



Lòng quả đất

CHA MẸ CẦN BIẾT

YÊU CON : CHO TRẺ ĐI CHƠI

KHI đặt ra cái đầu đề này chúng tôi như có vẽ đứng riêng về một « cắp » khá giả để thảo luận. Sự thật không phải thế. Chúng tôi không bàn đến phương pháp hoặc cách thức cho trẻ ăn mặc tùy theo thời tiết hoặc khi hậu là một việc không thể làm đối với những cha mẹ nghèo.

Ở đây chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu có nên cho trẻ đi chơi (hay dạo mát) không? Giàu hay nghèo, những kẻ làm cha mẹ biết lo lắng đến sức khỏe của những mầm non gia đình, hả lại không thể mỗi ngày đề ra một hay hai tiếng đồng hồ âm trẻ ra khỏi nhà — đâu nhà là một biệt thự hay là căn nhà lá tồi tàn để cho buồng phổi nhỏ xíu của nó được hít vào chút ít khí trời, ánh nắng trong lành.

Mỗi lần đi ra ngoài như thế đều đem lại ảnh hưởng tốt cho sức khỏe của trẻ con.

Nhờ đó trẻ sẽ biết ăn ngon, sắc mặt sẽ tươi tắn, và trí thông minh được khơi dậy. Không khi ở ngoài trời, sức hoạt động lành mạnh của mặt trời trên làn da, những thú vui là mắt trong khi dạo chơi đổi với cơ thể của trẻ con đều là những chất kích thích phấn khởi không gì có thể thay thế được.

Cho trẻ đi ra ngoài dạo chơi sẽ giúp thêm cho sự nảy nở, tránh được bệnh, và thêm sức cho cơ thể chống lại với bệnh truyền nhiễm.

NÊN CHO TRẺ ĐI CHƠI LÚC NÀO?

NẾU em còn nhỏ quá, có thể cho ra ngoài vào ngày thứ mười hoặc mươi lăm vào mùa hạ, nhưng nếu là mùa đông không nên cho ra ngoài trước một tháng. Nếu có thể được nên hỏi ý kiến thầy thuốc trước.

Nên lựa lúc trời mát mẻ, khô ráo và không gió để cho trẻ ra ngoài lần thứ nhì. Mùa hạ nên tránh những giờ quá nóng. Đây là một vấn đề tùy theo ý thức, vì cơ thể của trẻ con rất dễ cảm xúc đổi với thời tiết.

Không có luật lệ nhất định đối với việc đi chơi của trẻ. Nếu có đi lâu cũng đừng ngại. Như thế lại càng tốt.

CHO TRẺ ĐI CHƠI CÁCH NÀO?

HAI năm đầu nên cho trẻ đi chơi bằng xe. Không cứ gì phải xe

đt, xe sang. Có thể là một cái xe bằng gỗ thường, miễn là lót « tã » cho trẻ khỏi đau lưng, và dǎng tấm vải mỏng làm mui để che mặt trời. Khi trẻ đã biết ngồi, nên buộc lưng nó vào xe để tránh cho khỏi té.



PHẢI TRÁNH NHỮNG GÌ?

CÙNG nên lựa chỗ mà đem trẻ đi chơi. Không nên đem đến chỗ tụ họp, qua những đường bụi bẩn, như thế em có thể bị truyền nhiễm vi người lớn khạc nhả hoặc nhảy mũi. Nhứt là phải tránh đem trẻ đi chợ. Nên chọn nơi nào thoáng khí, có cây, và ánh sáng mặt trời.

Nếu ông bà có được một cái vườnbsp; lại càng tốt. Được thế thì nên để con nằm trong xe dưới bóng cây tốt hơn là đi ngoài đường.

LÚC NÀO KHÔNG NÊN CHO TRẺ ĐI CHƠI?

1.— Em còn nhỏ quá. Nên để em

nằm bên cánh cửa sổ mở rộng.

2.— Gặp lúc nóng quá tốt hơn nên để trẻ ở nhà. Tìm cách nào cho trẻ mát cũng được nhưng kỵ nhứt là đe nước đá! Tắm một ngày hai bận, nếu em thích nước nên cho em dồn thoa thich.

3.— Nếu lạnh quá cũng không nên cho đi ra, hoặc trời mưa, gió cũng vậy.

4.— Trẻ mới hết bệnh cũng không nên cho đi. Nhưng luôn luôn nhớ rằng trẻ con rất cần ánh sáng, khí trời. Dừng nên để em thiếu những điều ấy.

Đọc hết bài này, chắc ông bà sẽ nói — Nói thì được nhưng chúng tôi không đủ điều kiện cho con đi chơi.

Thưa, chúng tôi đã lựa lấy những điều kiện giãn dị nhứt. Khi nêu ra vấn đề này chúng tôi nghĩ đến những trẻ em sơ sinh phải chịu thiệt thòi nhất vì ba má các em nghèo, ngày đêm đầu tắt mặt tối lo cơm áo, và chui rúc trong những túp lều ẩm thấp bao bọc bởi những rãnh nước rác bẩn.

Chính vì thế mà chúng tôi nêu lên vấn đề này và tha thiết yêu cầu ông bà hãy nghỉ đến những buồng phổi của những trẻ em vô tội, trong khi chúng ta không có hy vọng bão vệ cho chúng ta.

XUÂN VINH

TRẺ CON CHỦ QUAN



EM BÀO ANH.— Con diều của mình đẹp hơn máy bay kia!

THƯ ĐI...

Bàn về chữ « Loạn »

BẠN, kể xem báo hàng ngày, mỗi khi đã phớt qua một lượt trang đầu và trang cuối để lướm hết những tin sot děo trong ngày mà hau hết là nói về trộm cắp, lừa đảo, chém giết, tị tử, gian dâm... và trước khi giở đôi tờ báo để tìm tiêu thuyết, nghị luận, khảo cứu ở 2 trang giữa, cũng để một phút trầm ngâm, chép miệng : « Thật là thời loạn... »

Ta giữ một tờ tuần báo hay tạp chí... Đây, vài đoạn tùy bút đang gợi niềm nhớ nhung về những nếp nhà êm ấm, những hình bóng thân yêu hiện đang cách với sóng núi và... khói lửa, hoặc những hàng hởi ký ghi lại chuỗi ngày chìm nổi của năm tháng tan cư. Trong đó thế nào ta cũng gặp vài chữ loạn ; có khi thì văn hoa như : tao loạn, ty loạn, có khi lại tượng trưng như : mùa loạn...

Chúng ta lật tiếp vài trang...

Đây, mục tâm sự hay thư tín với bạn đọc : một ký giả — lời lẽ từng trải già dặn và đượm nhuần thân mến — đang cùng bạn đọc giải quyết những thắc mắc về tâm tình thời sự...

Ta lại thấy khi dân dắt người đọc giả đi tìm những nguyên nhân để sáng tỏ những tình trạng dào diên, gay cấn, người ký giả, trong lập luận của mình, thường hay viện dẫn chữ loạn : « Xã hội ta hỗn loạn từ lâu... » hoặc « cái nhân tâm ly loạn của thời chiến hụt »...

**

DÀNH rằng thời cuộc có những chuyển biến bất ngờ có thể làm cho gia đình ta xiêu tán, thân thể sự nghiệp ta xoay chiều.

Đành rằng hàng ngày chúng ta đọc thấy trên mặt báo nhan nhản những sự việc thật là dào diên : trò đánh thay, con đánh cha, vợ đốt chồng..., chưa kể cái dào diên trắng trợn khác ai cũng biết mà người ta không in lên mặt báo ! Nhưng từ đó đến chỗ giảng xuống một lời : « xã hội ta hỗn loạn, thời đại ta loạn lạc » để phê phán toàn bộ xã hội hay cả một giai đoạn lịch sử, ta thấy có nên chăng ?

Chúng ta nên cân nhắc thật kỹ.

Chúng ta nên quan sát xã hội với một cái nhìn thật bao quát, thấu suốt hết mọi góc cạnh và phân tích được mọi biến chuyển nội tại của nó, đừng để cho một vài hiện tượng cục bộ nhất thời nó che lấp toàn cục.

Xã hội V. N. của chúng ta — hay xã hội nói chung — là một hệ thống sự việc đang tiến triển không ngừng. Những cái gì già cỗi, lạc hậu, thoái hóa của một thời đại cáo chung đang tàn rụi ; những mầm non tươi tốt mạnh mẽ, mang đầy hứa hẹn của tương lai đang lớn mạnh.

Bạn đã vào xem một phòng thí nghiệm chưa ? Đây, một con chó dại đang rầy chết. Nó rập quàng rập xiêng, nó rầy rụa vùng vẩy, nó tru tréo thảm... trước khi nằm im, co quắp lại chết cứng đẽ cho người ta đem đi chôn.

Và đây, chúng ta hãy quan sát một phản ứng hóa học : Những hóa chất để chung vào trong cái ống thí nghiệm đang tác động lẫn nhau. Có những chất bị phân tích sùng sục sôi lên, rồi khì nổ bùng, để cuối cùng tạo ra những hợp chất mới.

Và trước những hiện tượng ấy, nhà khoa học đã thâu triệt những quy luật về sinh vật học, về hóa học, vẫn thản nhiên sáng suốt để cho trí óc suy nghiệm những bước tiến mới của khoa học.

Với một tý lệ nào đó, ta có thể so sánh một xã hội với một phòng thí nghiệm. Những cái gì dào diên cuồng loạn đang diễn ra trước mắt ta đó chỉ phản ánh cái trạng thái « rầy chết » của một bộ phận xã hội đang phân hóa, tàn rụi để nhường chỗ cho sự tạo lập những sinh lực mới mẻ bồi bổ thêm vào cái bộ phận xã hội đang lớn mạnh không ngừng, xã hội ngày mai.

Như thế có gì đáng cho ta hoang mang, bi quan ? Xã hội ta không loạn đâu ! Nó đang tuân tự biển chuyển đúng theo những quy luật phát triển của xã hội ; nó càng ngày càng đẹp đẽ. Tuy trên bước đường của nó có nhiều chướng ngại nhưng nó vẫn đi theo đúng con đường tiến xuôi chiểu của lịch sử nhân loại.

Thái độ của chúng ta phải là một thái độ lạc quan, vững dẫu và tích cực. Ta không cho rằng ta đang sống « thời loạn » dù ta đang sống trong khói lửa hay dưới sự đe dọa của khói lửa. Ta cũng không chờ : « Hết loạn rồi đến trị », vì ta tin rằng trong « loạn » đã có mầm trị, cho nên ta không nản chí qua sung rối vào mõm. Ta tự tay vun quen cho cái mầm trị mau lớn lên để xã hội mau tốt đẹp.

Đề kết luận cho mấy dòng này, tôi thấy cần phải vững niềm tin tưởng ở sự

...TỪ LẠI
Dùng danh từ tùy theo quan niệm

Bạn Thành Lương.

DÀNH từ mà bạn thác mắc phải xét cả hai mặt, hiều lùy theo phương diện, và dùng nó cũng thế.

Thời cuộc lao loạn, xã hội hỗn loạn, nhân tâm ly loạn... những chữ loạn đó, ở trong một hoàn cảnh tĩnh, thụ động và ngược chiều tiến hóa, thì người ta dùng danh từ rất đúng. Làm rõ sự yên tĩnh đang ăn no, mặc ấm, sung sướng giàu sang, người ta bảo loạn là phải. Cũng như những kẻ suốt đời không muốn có sự đổi thay, thấy có xáo trộn, tất nhiên họ phải kêu là loạn. Rồi những điều nghe thấy, những cảnh trong xã hội xoay chuyển nhất nhát kè ứng yên một chỗ đều cho là loạn cả, vì không thích hợp với ý muốn và quyền lợi của họ.

Nếu họ không dùng đến danh từ loạn thì ta mới nên lấy làm lạ. Trước đó, đó là một sự thường tình.

Đúng ở một phương diện khác, đối với những người hoạt động cho sự tiến bộ, cho cách mạng, thì không bao giờ có chữ loạn. Vì những sự biến thiên, đảo lộn của xã hội là luật tất nhiên của tiến hóa.

Bảo là loạn thì lịch sử loài người là một lịch sử loạn vì những cuộc đổi thay, chuyền biến, tranh đấu liên tiếp không ngừng.

Nhin cuộc đời theo chiều tiến hóa, ta không dùng được danh từ loạn. Ngược lại, là loạn.

Có những người không ý thức về hai phương diện của chữ loạn, vô tình dùng danh từ sai, té thôi.

Bạn cũng đã nhận rằng « cách dùng danh từ này biếu lộ cả cái quan niệm về nhân sinh ». Như thế thì bạn còn băn khoăn nữa làm gì ?

Chào tiến bộ,
THU ĐÔNG

tiến triển của xã hội và... xít lại việc dùng chữ « loạn ». Lẽ tất nhiên, không thể cố vấn để bài trừ hay hạn chế việc dùng danh từ ấy, vì như thế là quá vô lý và máy móc ! Chỉ cần khi chúng ta dùng danh từ này để nói đến xã hội, lịch sử chúng ta nên cân nhắc thật kỹ ; vì như trên ta đã thấy, cách ta dùng danh từ này biếu lộ cả cái quan niệm về nhân sinh của ta.

THANH LƯƠNG

Nhân giải bóng tròn vừa kết liễu



XÉT NHỮNG ƯU VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA HỘI ĐẠI BIỂU NAM VIỆT

KẾT quả giải bóng tròn Đại tướng Chassin trong ngày 16 Phục sinh vừa qua tại sân Vườn ông Thượng đã kết liễu đúng với sự tiên đoán của anh em hâm mộ bóng tròn :

Công chúng đã thành công bao nhiêu với lối chơi bóng của đoàn đại biểu Nam Việt, thi họ cũng không khỏi thất vọng với lối chơi nghèo nàn của ba toán cầu vô biền. Tuy nhiên thủ Bắc Việt cũng như Hương cảng và Tân gia ba, nhờ đã bỏ vào trận chiến tất cả cố gắng nên nhiều lúc làm cho cuộc đấu thêm phần gay cấn và quyết liệt, vẫn không phô bày cho người xem thấy những nét hay vẽ đẹp của một toán cầu quốc tế, họa hoản chúng ta mới thấy vài pha diễm ảo cũng như trong số 45 cầu thủ của 3 hội vô biền đã ra mắt công chúng Sài thành, chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay vài danh tài hứa hẹn, kỳ dù đều không có gì đặc sắc.

Đây là kẽ vê tài nghệ cá nhân, riêng lối chơi toàn đội thi cả ba toán cầu : binh già đều không xứng danh quốc tế. Nhất là toàn đội miền Bắc, trừ Camille ở hàng phòng vệ và Khê, Pennanec ở đạo tiền phong đã chứng tỏ tài ba nghệ thuật của mình, toàn thể chiến thủ vô biền Bắc Việt đều dùng lối « đá xa, tổng mạnh » lối thời ; cũng như hai hội tuyển vô biền Hương cảng và Tân gia ba cầu tòng tuy xuất thân ở nước thùy tố bóng tròn và là nơi phát sinh lối chơi W. M. vẫn không tạo cho người xem thấy vài nét kỹ ảo của lối chơi bóng kim thời.

Chúng tôi không chối cãi rằng cả 3 đoàn viễn khách không ít thi nhiều chịu ảnh hưởng của ánh nắng Sài gòn gay gắt nên mất sức mệt phần nào, nhưng trước lối chơi thiếu mạch lạc và không theo một chiến pháp nhất định, thi chắc chắn cả ba toàn cầu binh đội không lối bài chửa.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có nhiều bạn vịn vào tỷ số được thua giữa đội cầu Tân gia ba và Nam Việt hôm thứ bảy 3-2, để miêu định sự hơn kém giữa đội cầu nhà và đoàn viễn khách.

Sự thật, bản cách biệt nồng manh trong lúc phải đấu thêm giờ giữa Nam Việt và Tân gia ba không hình dung đúng cuộc diện trận đấu, nó chỉ bày

BẠN LÊ ĐÌNH THẠCH là một cây viết thể thao quen biết ở Bắc Trung, Nam trên mươi năm nay của các tờ báo lớn Đông Pháp (Hà Nội) Điện Tin, Công Luận (Saigon) ngày trước.

Với những kinh nghiệm và nhận xét chân chán về môn bóng tròn hiện thời, bạn THẠCH thỉnh thoảng góp lời bàn chuyện thể thao cùng bạn đọc Đời Mới.

L.T.S.

ra sở đoán của đội cầu nhà mà không cho ta thấy nghè hay miếng lạ nơi đoàn quân Tân gia ba.

Về mục đích bài này chỉ là đi tìm những khuyết điểm của toán cầu Nam Việt để bồi khuyết, vì rồi đây trong một mùa quốc tế với bao nhiêu trận gặp gỡ quan trọng, đoàn đại biểu Nam Việt phải cố gắng thêm nhiều mới mong thu hoạch được những chiến quả vê vang.

Và để cho đoàn đánh thủ Nam Việt khỏi ngủ trên gối vinh quang, chúng ta thử xem những sở trường sở đoản của hội đại biểu Nam Việt :

Trong ngày đầu gặp Tân gia ba cũng như ngày cuối gặp Hương cảng, tuy hơn hẳn đối phương về mọi phương diện Nam Việt phô bày ra hai thái cực : trước lối chơi tận tinh đoàn

đội Tân gia ba và nhất là khi bị đổi phương gát trước trên bảng đen, toàn đội Nam Việt mất hết binh tĩnh nên chơi không được bén nhọn ; trái lại ngày sau hấp dẫn bởi không khí đặc biệt của một trận chung kết, toàn đội Nam Việt ra sân với một phong độ hiên ngang, đầy tự tin và nhất là khi đã gát trước đối phương thì lối chơi của toàn đội thêm phần linh nghiệm.

Đây cũng là một khuyết điểm cần bồi khuyết, vì một đội cầu không thể như nhà thi sĩ đợi « yên sỉ phi lý thuần » mới hồn thơ lai láng.

Trong hai trận cầu vừa qua, nhất là trận chung kết với Hương cảng, toàn đội Nam Việt đã chứng tỏ thiêt lực của mình hiện nay, chiến thuật

đã lượm lặt nhận xét và trình bày với ý định cùng các nhà điều dắt và anh em tuyển thủ tìm cách bồi khuyết để cho hội đại biểu Nam Việt trong một ngày nào đây sẽ là đội cầu bách chiến bách thắng, và đây cũng là trước nguyễn chung của toàn thể những người mộ điệu bóng tròn.

LÊ ĐÌNH THẠCH

Y HỌC

CỨU NGƯỜI BỊ NGỘT THỞ

NHỮNG người bị ngột thở vì tai nạn rủi ro hay vì bệnh hoạn đều ở trong tình trạng hấp hối, sắp chết. Vậy phải săn sóc nạn nhân tức tốc và cho có phương pháp mới có thể cứu sống họ được.

I.— LÀM CHO NẠN NHÂN THỞ LẠI

CÁC phương pháp của ông Schafer được áp dụng nhiều nhất :

1') Sau khi đem nạn nhân ra khỏi chỗ xảy ra tai nạn, người ta đè người đó nằm sấp. Trong trường hợp bị ngột thở vì chất đường hóa vật của thận tố (oxyde de carbone), hơi than đá, than cùi, bị ngột vì khói xông ra nhiều, như trong các đám cháy nhà, v.v... Dùng phương pháp của Schafer rất có hiệu nghiệm.

2') Người đến cứu phải cởi lên lồng nạn nhân, dùng hai bàn tay đè ép bộ ngực của người đó. Phải di theo chiều ngược từ dưới lên phía đầu và từ phía sau di tới phía trước.

3') Làm cử động này, từ 15 cho đến 16 cái trong một phút đồng hồ.

II.— BƠM HƠI THỞ VÀO

CHẤT hơi dùng để cứu cấp người bị ngột thở (carbogène) gồm có 93% đường khí (oxygène) và 7% toan thùy của thận tố (acide carbonique).

Người ta thường dùng cái bộ máy của bác sĩ Cet để cứu nạn nhân. Các đoàn chữa lửa, cứu thương đều có sẵn nhiều bộ máy cứu người bị ngột hơi.

Bộm hơi đường khí trong sạch (oxygène pure) có khi làm nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân. Người ta chỉ dùng chất đường khí trong sạch để tiếp cứu máy đưa bé mới sanh ra thai.

Trong khi nạn nhân bắt đầu thở lại, chó nên làm cho họ thở theo lối nhơm tạo nữa. Phải bơm hơi đường toan thận (carbogène) vào trong hai lỗ phì của họ.

Sau khi cứu cho nạn nhân được thở trở lại, phải để họ đến nhà thương cho thật mau lẹ. Đoán người ta phải báo tin cho bác sĩ đến khám mạch và chích thuốc bò cho họ. Nhưng chất thuốc chích được dùng là dầu long não (huile camphrée), thuốc nước sanh vật, (sérum physiologique), chích lấy máu (saignée) hay là sang máu cho bình nhơn (transfusion).

Trong trường hợp có người bị ngột hơi thở vì chất hơi than (oxyde de carbone), người ta phải chữa họ theo lối thử tự nhiên, bơm chất đường toan thận (carbogène) vào trong buồng phổi và để họ vào nhà thương tức tốc.

Muốn cứu cho nạn nhân được thoát chết, những người đến tiếp cứu và các bác sĩ phải hành động cho thật mau lẹ và cho có phương pháp mới được.

(Trích « Code de la Santé »)



MỘT CUỘC THÍ NGHIỆM NGUYỄN TỬ

CUỘC Thống đốc Val Petersen ở Nebraska tuyên bố « Cảm giác rõ rệt nhất là cảm giác thấy trái đất rung chuyển một cách kinh khủng ».

Ông Petersen thêm rằng : « Tôi không muốn ở gần nơi trái bom nổ hơn nữa. » Vì sợ nguy hiểm tính mạng. Ở trong hầm chúng tôi không cảm thấy nóng. Mảnh đất bay chung quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi ở thấp hơn mặt đất và không một ai bị thương cả. Đại tướng John Hodge, chỉ huy lực lượng trở về hậu tuyến trong chuyến phi cơ trực thăng sau, đã bình luận về luồng ánh sáng khác thường đã phát ra.

Ông thêm : « Ngoài ra, nó cũng như mọi trái bom nguyên tử khác, »

Hạ sĩ Joseph Corriveau và Trung sĩ Charles Vaughn là hai binh sĩ đầu tiên đã đáp phi cơ trực thăng về. Cả hai người xem ra có vẻ mỏi mệt đã phải canh phòng một thời gian khá lâu trong hầm chỉ cách nơi thí nghiệm có hai dặm. Người họ dậy bụi bậm.

Corriveau thuật. « Chúng tôi nghe thấy một tiếng nổ kinh hồn và thấy một luồng hào quang phát ra lóa mắt. Hầm rung chuyển như muôn sụp, bụi đất rơi xuống minh chúng tôi song vỗ hại.

Vaugh không có vê cảm xúc lắm : « Khi tiếng nổ phát ra tôi chỉ thấy cái hầm hơi rung chuyển. Đất cát rơi xuống hầm chẳng gây hại gì mà chỉ làm cho người chúng tôi đầy bụi. Nhìn bộ mặt đầy bụi của hai binh sĩ Hoa Kỳ được phi cơ trực thăng đưa về mọi người đều băn tán rắng đứng ở trong cái hầm sâu thước rưỡi và cách nơi bom nguyên tử nổ người ta có cảm tưởng là một trận động đất,

Trái bom nguyên tử đầu tiên năm 1953 nổ ở Yucca Flat hồi 5 giờ 20 tức là vào khoảng 9 giờ tối (giờ Việt Nam) với một ánh sáng trắng quá mạnh mà mắt người thường không thể ghi được.

Không có một hình gì ngoại trừ ánh sáng cực độ.

Trong vòng một giây đồng hồ, một cụm lửa thành hình và phút chốc biến thành một đám mây nguyên tử và một cuộc thí nghiệm tàn bạo khác của loài người để thử sức với thiên nhiên lại diễn ra một cách nhanh chóng.

1600 binh sĩ Hoa Kỳ và 20 kỹ giả ở cách địa điểm thí nghiệm có 2 dặm, sau khi tiếng nổ phát ra, đã tối tăm mắt mũi vì đám bụi rơi xuống.

Một tiếng động kinh hồn phát ra 15 giây sau luồng sáng trắng và vang đi mấy giây sau. Tiếng vang rền này cũng là một hiện tượng mới lạ đối với các quan sát viên.

Khối lửa lúc đầu màu đỏ tia, nhưng màu đỏ phút chốc đổi dần và đám mây lớn chuyển sang phương đông đã trở nên màu hồng.

5 phút sau tiếng nổ, đám mây hình nấm phun ra, cái thân mỏng mảnh ngã dần xuống và ngọn có một lán tuyet trắng do khi ẩn trong không trung bị áp lực biến thành.

Vào hồi 5 giờ 35 đám mây trông giống như đám mây báo hiệu cơn giông ở ngay Yucca flat. Các chấn cụm mây vẫn chuyển dần đi và bay tới phía Đông thung lũng. Ở trên đầu là đám mây hình nấm cứ tiếp tục bốc lên cao. Đám mây này khi lên tới 1.200 thước thì dừng lại, Đường kính của đám mây ở dưới chân hình như càng ngày càng lớn thêm.

Người ta đặt giả thuyết là từ chỗ tiếng nổ áp lực đã phát ra nhiều luồng gió mang bụi phóng xạ đi.

Trước khi mặt trời mọc, đầu đám mây nấm nguyên tử đã rời khỏi thân và biến thành hình cái đe.

Vùng trong vòng có bụi phóng xạ vào khoảng 8 dặm từ Tây sang Đông. Người ta không thể tróc lượng bù sâu của nó từ địa điểm quan sát ở phía Nam. Những ngọn đồi ở đằng sau đã bị che khuất hàng dặm.

Người ta cho biết có lửa bốc lên tại căn nhà số 1 cách 3 phần tư dặm nơi có tiếng nổ. Căn nhà này cũng bị che khuất bởi đám bụi bẩm lèn. Chân đám mây càng ngày càng lớn và nhà số 2 cũng còn bị che khuất. Số phận của 50 chiếc xe hơi trong một vòng bán kính chung quanh chòi thí nghiệm chưa hiểu ra sao.

Trong lúc bình minh trước khi bom nổ ôn độ của sa mạc xuống nhiều. Các nhà báo thấy tay cong và khó xử dụng máy chữ. Mặt trời mọc trong một bầu trời vàng rực. Sau đó những khoảnh mà đám mây nguyên tử bay qua đều đượm màu vàng.

Theo bản báo cáo thi ở Pasadena người ta cũng nghe thấy tiếng nổ. Ở Las Vegas Nevada cách Yucca Flat 65 dặm người ta cũng thấy rùng chuyển.

BỐN ANH EM
KHÔN NGOAN

NGÀY xưa có một ông già rất nghèo. Ông có bốn người con. Khi chúng đã lớn, ông bèn kêu lại nói :

— Các con thân mến, hôm nay các con phải đi trong vũ trụ bao la này, đi qua những nước ngoài để tìm học một nghề thật chuyên môn. Cha tiếc rằng cha không có chi để cho các con làm lò phi. Thời các con hãy lên đường.

Người cha vừa dứt lời, bốn anh em liền soạn hành trang, đồng tử giả cha già. Sau vài giờ đi chung nhau, vui vẻ, bốn anh em đã đến một ngã tư, tại đó có chia ra bốn con đường khác nhau. Người con cả mới nói rằng :

— Chúng ta hãy chia tay tại đây, bốn năm sau cũng ngày này, chúng ta sẽ gặp nhau tại đây để thử coi ai được may mắn trong đời.

Và mỗi người đi mỗi ngã.

Người con cả gãy ngay một người, hỏi anh ta đi đâu và mục đích của cuộc hành trình.

— Tôi đi tìm học một nghề.

— Hãy theo tôi. Tôi sẽ huấn luyện cho anh trở nên một tên trộm tài tình.

— Cám ơn ông. Nghề ấy không đẹp chút nào cả tôi không thể theo ý ông được.

— Anh đừng sợ chuyện đó. Tôi sẽ chỉ biếu anh cách trộm, một cách mà kẽ khác khó làm được. Anh sẽ làm giàu một cách mua chong.

Người con cả ứng thuận. Chẳng bao lâu anh đã trở nên kẽ trộm xuất chúng.

Người con thứ cũng gặp một người, và hỏi anh :

— Anh đi tìm gì ở xứ người ?

— Tôi cũng chưa định.

— Thời anh hãy theo tôi. Tôi sẽ dạy anh cách đọc trong những tinh tú. Thật là một nghề đẹp nhất.

Bốn con bèn thuận lòng và sau đã trở nên rất khôn ngoan. Khi từ giã, vị giáo sư mới tặng cho hắn một cái kinh hiền vi và nói :

— Với cái kinh này, anh sẽ thấy tất cả cái gì xảy ra ở trái đất cũng như ở trên trời. Không có gì qua khỏi cặp mắt của anh.

Bốn con thứ ba thì theo học nghề với một người thợ săn và trở nên rất thành thạo trong nghề này. Khi gần tới ngày, ba anh em gặp mặt, thầy mời tặng cho anh này một khẩu súng và nói :

— Anh hãy cầm lấy. Anh sẽ bắn luôn



luôn trung đích tất cả chỗ nào mà anh muốn.

Còn tôi phiền đưa con út, anh gặp một người khuyên anh nên làm thợ mày.

— Cám ơn anh nhiều lắm.

Nghèo gì mà phải ngồi một chỗ hoài, hai chân tréo lại, kéo kim lên xuống và đầy bàn ủi tối ngày ; nghè

dó không mang cho tôi ích lợi gì.

— Anh còn trẻ quá, anh chưa biết gì hết. Ở nhà tôi anh sẽ học một cách khác. Theo tôi tưởng, anh sẽ có một nghề xứng đáng.

Bốn con út bằng lòng và theo về nhà anh thợ may để học nghề và sau đã biết thấu triệt nghề này.

Tới ngày ra đi, ông thầy mời tặng cho hắn một cây kim dặn rằng :

— Đây không phải là một cây kim thường. Nó sẽ may được tất cả cái gì anh muốn, mặc dù vật đó mềm như tròng đù

trứng gà hay cứng như thép và không ai có thể nhìn thấy lần may vì nó liền nhau như một miếng vậy.

Thời gian qua mau chóng, ngày tái ngộ đã đến. Bốn anh em liền đến tìm gặp nhau ở ngã tư xưa, chờ mà anh em đã chia tay. Khi gặp nhau chúng mừng rỡ ôm hồn nhau sung sướng và kéo về nhà thăm cha.

Người cha vui mừng khi gặp lại chúng và hỏi chúng con gió tốt nào đã đưa chúng về đây. Mỗi đứa con thay phiên nhau kể lại cho cha nghe tất cả cái gì đã làm và học trong lúc xa nhà. Khi chúng kể xong, người cha mới nói :

— Ngày giờ cha muốn thử các con để biết các con có học thật tình không.

Sau khi suy nghĩ vài phút, ông mới hỏi người con thứ :

— Ở trên ngọn cây này, chính giữa hai nhánh cây có một ổ chim mai hoa con hãy nói cho cha biết coi có mấy trứng ở đó.

Nhà thiên văn học của chúng ta liền dom trong kinh hiền vi và trả lời :

— Đã thưa cha có năm trứng.

Người cha bèn nói với người con trưởng :

— Con hãy đi trộm lấy cho cha, nhưng mà đừng phá rầy con chim cái đang nằm ấp trên trứng.

Anh chàng đạo chích liền leo lên cây và gõ lấy năm trứng đang ở dưới bụng con chim cái. Anh liền mang lại cho cha. Người cha sắp năm trứng ấy ở mỗi góc

và chính giữa bắn rồi ra lệnh cho anh thợ săn :

— Với một phát súng, con phải bắn bể tất cả mấy trứng bắt đầu nhảy vào cái trứng giữa.

Và với cây súng thần, chàng thợ săn đã đoạt được mục đích một cách tài tình không thể tưởng tượng.

— Ngày giờ tôi phiền con, người cha gọi đứa con út. Con phải may lại mấy trứng này và cả mấy con chim con ở trong nữa và làm thế nào cho liền không thấy một dấu giày của vết thương.

Anh thợ may liền lấy cây kim huyền diệu và làm theo ý của cha bảo. Khi anh đã làm xong bốn phận thì anh đạo chích phải trèo lên cây và đề nấm cái trứng lại ở chỗ cũ, con chim cái vẫn không hay chút nào và cứ tiếp tục ấp. Vài ngày sau, mấy con chim đã ra khỏi vỏ, chúng chỉ có một vết son nhỏ ở chỗ may thôi.

Người cha không nên nói vui mừng :

— Cha thấy rằng các con không có mắt thì giờ học tập của các con vì các con đã có một nghề tài giỏi. Hiện nay cha chưa biết trong chúng con ai là người giỏi nhất một ngày gần đây, các con sẽ có dịp để so tài lúc đó cha sẽ định đoạt.

Không bao lâu sau, một tin báo động khắp nước : con gái của nhà vua bị một con rồng dữ tợn bắt cóc, nhà vua ngày đêm ăn ngủ không được. Ngài cứ luôn luôn hỏi mấy quan cận thần làm sao để giải thoát con gái yêu quý của Ngài nhưng các quan đều chịu bất tài. Sao cung Ngai truyền sẽ gả công chúa cho kẻ nào cứu được nàng. Bốn anh em kia nghe tin rất mừng rỡ vì đây là dịp để cho chúng trò tài ; chúng bèn rủ nhau lên đường,

— Muốn cứu công chúa, trước hết chúng ta phải biết con quái vật ấy dấu nắng ở đâu. Vừa dứt lời chàng lấy kiển hiền vi ra xem khắp bốn phương và mừng rỡ nói.

Các anh, tôi thấy nàng rồi. Nàng ở xa dày lâm, trên một núi đá, chính giữa biển có con rồng ngồi một bên và canh gác nàng.

Đứa lời chàng liền đến kinh đô tìm yết

kiến vua và yêu cầu vua cung cấp cho chàng một chiếc tàu để cùng mấy anh em đi giải thoát công chúa. Sau khi vua thuận lòng, bốn anh em liền vượt biển và đã tới hoang đảo. Con rồng đang ngủ, để cho công chúa khỏi tim cách trốn, hắn bèn kề đầu trên gối công chúa và ngủ ngon lành.

Anh thợ săn nói :

— Tôi không dám bắn hắn vì tôi sợ sẽ giết chết luôn con gái yêu của nhà vua.

— Thời để tôi, chàng đạo chích nói.

Rồi chàng liền bò sát lại núi đá, gõ công chúa ra một cách thần tinh mà con rồng không hay chút nào và cứ tiếp tục ngày rô ro... Chàng ầm công chúa lên

(Tiếp theo trang 35)

YẾU TỐ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH:



★ Không đòi hỏi quá sức nhau.

★ Rộng lòng với người yêu và nghiêm khắc với mình.

thấy tôi dễ dàng khoan hồng hơn. Bạn đã biết đó là xấu mà còn phạm ; lỗi ấy năng gấp bội ! Vâng lại muốn giúp người khác sửa chữa, phải lo tu chỉnh mình trước.

BÁN nói bạn rất yêu vợ. Tôi không phản đối. Tôi biết có dịp thấy quả đẹp bạn mua ngay cho vợ. Xa cách, lòng bạn nhớ nhung, điên cuồng. Giờ sum họp, muôn vật đều tươi thắm. Trong giỗ trước người sau đều ôm niêm thất vọng chua cay. Vạch rõ đó không phải là những con đường dẫn tới hạnh phúc thật sự, bền bỉ cho gia đình ? Tôi nghĩ đã có nhiều bạn đưa ra lầm lý lẽ chắc chắn, bằng chứng xác đáng rồi. Tôi xin đề cập đến phần khác : những yếu tố chủ quan của ta.

Trước hết, tôi muốn nói đến giá trị về khả năng tình thần của con người. Bạn muốn gia đình bạn luôn ấm cúng, vui tươi ? — Xin bạn nhớ rằng, ở trên đời này, không có ai hoàn toàn tốt đẹp, kể cả hoàng tử yêu quý của lòng bạn. Đó là một sự thật chua chát không chối cãi. Bản chất của con người vốn muôn di vao nêu tốt. Song những tật xấu đánh đúng vào những thị hiếu thấp kém. Cuộc tranh đấu giữa ý thức muốn vươn mình lên chỗ toàn thiện và sự quyến rũ của những thô bạo mến tình thần và vật chất để hạ thấp nhân vị con người xuống luôn diễn trong ta. Ta nhất định phải vượt qua được những đòi hỏi thấp kém để đưa mình lên chỗ tốt đẹp. Song nhìn lại cả cuộc đời qua, ai dám nói đã không qua một lần sa ngã ?

Như thế, ta hãy rộng lòng với người bạn cùng hội cùng thuyền. Họ luôn muốn lại tình yêu đậm đà của bạn, lòng bạn không tránh khỏi tồn thương. Nghị sầu sắc, bạn có thấy chính bạn yêu bạn qua người vợ ấy không ? Đành rằng khi tổ những cử chỉ yêu thương, bạn rất ít — bay không — nghĩ đến bạn. Song phản ánh đến cùng và một cách vô tư, chính thật con người của bạn nhận được những yêu thương bạn ban ra.

Ta vui cái vui của bạn ta. Lòng ta nở từng khúc khi thấy bạn ta sung sướng... Nhưng thời, nói ít bạn hiểu nhiều. Bạn hẳn đồng ý với tôi rằng niềm vui sướng, do sự hy sinh của mình tạo thành, là vô cung thanh cao, đẹp đẽ, thâm thúy. Song,

cả trong trường hợp này nữa, bạn cũng không thiệt thòi : Có ai không khuyên bạn tìm cách giúp cho người bạn trăm năm của bạn cùng tự trưởng như bạn đâu ? Khi cả hai cùng hy sinh cho nhau, cùng quên mình để vui cái vui của người bạn tay ấp đầu gối, hạnh phúc đã nằm trong tay bạn.

Nếu bạn thực hành được hai điều trên và nhất là ngay trong tri bạn, bạn cũng kiên quyết nghĩ như thế, tôi chắc chắn trong lòng bạn ngát tình yêu của tri ân bạn đã nở một niềm kinh nể chân thành đối với bạn. Ấy thế là toàn vẹn. Niềm kinh nể là một thứ keo tuyệt diệu để gắn hai tâm hồn trân trọng yêu thương lại với nhau mãi mãi với thời gian.

DEN đây, bạn nghĩ còn thiếu sót nhiều ? Tôi chẳng đã đồng ý với bạn rằng còn nhiều yếu tố quan trọng nữa sao ? Tình yêu chân thành quyện hal tâm hồn lại với nhau là điều không thể thiếu sót được. Ngoài ra sức khỏe, sự không quá chênh lệch về trình độ kiến thức, sự giác ngộ về nhiệm vụ gia đình và ít quan trọng hơn, giá thê, di vang v.v... cũng rất cần được chú trọng khi ta muốn tạo một hạnh phúc gia đình bền vững. Nhưng đó chỉ là những yếu tố khách quan (trừ tình yêu giữa hai người) Theo tôi chính những yếu tố chủ quan trong tâm hồn ta mới giữ vai trò quyết định.

Bạn muốn tôi nhắc lại để suy nghiệm ? Tóm tắt, tôi xin bạn luôn nghĩ rằng :

— Trên đời không có ai hoàn toàn tốt đẹp, ta không nên đòi hỏi sự trọn lành quá sức bạn ta.

— Rộng lòng với những thiếu sót tính thần và vật chất của bạn ta và giúp họ sửa chữa đồng thời rất nghiêm khắc với những thiếu sót của mình và hết sức sửa chữa mình.

— Yêu bạn vì bạn, với nói một cách khác, luôn quên mình lo cho bạn.

Và sau cùng, ngay khi hương tình vừa bén, nên gieo vào, lòng người bạn đường tương lai một niềm kinh nể chân thành do đức độ ăn & của ta

KHÁNH HIỆP

BÊN DÒNG...

TÙY BÚT
của
HUYỀN VIỆM

Gó lẽ dã từ lâu lâm, bến đò Trung Phuộc được khai sinh với dãy chợ lèo tèo, mươi nóc nhà lụp xụp khuất dưới chòm cây hoang dã. Trên cao nhìn xuống, dòng sông xanh lờ rời trong màu khói đá, những buồm hoàng hôn nặng nề, tim tim, cô đơn. Dãy thuyền sắp hàng theo ven bến, cột buồm trơ vơ như trong tư một chiều gió lạnh xa xôi...

Bên kia sông, thôn Xóm Đại bường lặng se trong bầu không khí thăm nghiêm. Hàng lũy tre dày kịt và vò sỗ cây rừng ngăn cách bên này như bức thành cao kín cổng. Thuyền bè qua lại im lìm lướt trên mặt sông tựa hồ nét vẽ trong tranh. Bóng người lèn bờ, xuống bến, lặng lẽ dường hóng ma troi chập chờn trên nghĩa trang một đêm mờ không trăng sao...

Những trưa hè nóng bức mùa nắng tháng năm, người ta nghe rõ ồn ạt tiếng xay lúa ở từ phía Đại bường vọng sang lẫn tiếng chày nện đều đều trong cối già. Vài câu hô ngân nga, lả lướt kéo dài một giọng u buồn, vtron minh lè thê trên mặt sông trong lặng, in hình mây trắng trời xanh. Từng nhát búa rắn chắc bỗ vào thân cây rừng nghe như hồi mõ khò khan, loi loi và bắt tận. Trong khung trời hiền dịu ấy, gió lành mơn trớn đòi bờ để trao đổi những ý thăm niêm riêng. Và làn nước sông xanh ve vuốt cho lòng người mát rượi...

**

T ừ khi nhân dân đặt chân lên nhịp cầu tao loạn, đòi bờ đã bắt đầu rộn rịp hơn xưa. Người người từ các ngã đồ dồn về đây, mang theo cả niềm lo âu lẫn tình triu mến. Thuyền bè san sát nhép nhin vào nhau tìm hơi ấm những buồm chiều sương vương. Nhiều mai tranh lè lè mọc lên, thăm ngõ cho nhau mối tình liên ái.

Tuy tràng giang chia cách, đòi bờ vẫn tha thiết nhìn nhau, gắng lè mình thêm chút nữa để trao nhau những bước lạc loài.

Bên kia Đại bường, tiếng mõ cầm canh rì rạc rơi vào trong đêm yên

Mầm xanh văn nghệ

Tôi, Anh

ANH !
Anh đứng bờ ngô !
Tôi với anh, những con chim nhỏ.
Lạc đà thành...
Buồm xôn xao !
Sờ soạng, loanh quanh.

Vường bến tal... điện cuồng mơ điệu nhạc.

Sau bóng đèn điện sáng chóa mắt.

Mè hót tuôn...
Giọt giọt...
Chân chen chân...
Bến gót...
Quay ngược, quay xuôi,
Lùi sau, tôi trước.
Buồm dáng lén nhiều quá rồi !
Muôn banh buồng phai hồn...
Nhưng bần quá, khỉ trời !
Anh và tôi,

Những con chim nhỏ của rừng xanh nước biếc...

Lạc loài, di muôn nở ;
Đây có anh, tôi,
Lo cơm báa
Mặt gắt hời.

Không mấy chốc, anh, tôi, trầy trật ráo,
Đôi khỉ, da rướm máu.
Tháng ngày trời quá nhanh
Giết mòn đầu xanh

Lo cơm áo.

Anh !
Anh đứng bờ ngô !

Tôi với anh, những con chim nhỏ
Lạc đà thành

Bàn tay siết chặt,
Môi trán cảm lanh...
Ngây ngất.

Tôi, anh.

Hiểu nhau qua đời mắt ;

Như nắm cũ, lòng tôi vẫn xanh.
Anh nhìn tôi : một manh áo rách !

Tôi như anh,

Bản sắc, sống gửi ở những chòi tranh lấp

xúp...

Về Đồng, áo ấm không một manh.

Giọng cười trong đà mắt.

Vườn thơ « đồng bái » bờ hoang.

Bến là lúa, không tưới nước, sun đất

Bắp thơ thối đành chết khô khan !

Nhường đàn cò đại tranh lèn cao ngắt.

Hết rồi ! ngày thơ lèn tươi xanh.

Tôi và anh,

Những con chim nhỏ lòng lây của rừng

xanh nước biếc...

Lạc loài đê thành

Sóng nay gặp nhau khi đi làm việc,

Cảm tình chan chứa trong đời mắt hết xanh

Mờ trước đời đời rét,

Không vì thế, không long lanh

Kiêng đê : giờ làm việc !

Buồm xa nhau, tôi, anh.

Hai bàn tay siết chặt...

Rời khung đênh !

Say nhau lần chót qua đời mắt...

Buồn tênh !

Tay vẩy tay, môi mím cười khi lòng chúng

ta xe thát...

Về đê anh !

LONG TỊNH

...SÔNG XANH



THƠ DỊCH

THÌ GIỜ, ÔI QUÍ BIẾT BAO !

của Thomas Moore thi sĩ Anh

N GÀY lịm chết...

Thì giờ, ôi quý giá !

Tia nắng vàng tan trên biển lặng
sóng yên.

Trút nỗi ưu phiền

Nuôi bao giác mộng dịu hiền ngày
sau.

Ngày lịm chết...

Thở hơi tàn ghi nhớ
Có sao hôm than thở tiền ngày qua.

**

Tôi ngày ngát trông theo đường ánh
sáng

Đang nô đùa trên sóng lặng phía
trái tây.

Tôi thẩn thờ...

lê gót trên đường hèm ngập đầy
Tia nắng nhẹ của chiều tàn cỏ quanh.

Nghĩ quanh, nghĩ quẩn
Tôi muôn mong về vài tia nắng,
Rót trên hòn đảo

Nằm im lìm trong buồm lịch liêu.

GIANG TÂN lược dịch



TÌNH TRONG KHUNG LỤA

tặng CHÂU LIÊM

Em cầu mong :

Cho trời không lặng giấu,
Nắng không hanh,
Mưa về muôn ngổ,
Cho mùa chiêm được lúa,
Lúa chiêm vàng, nhựa sống của muôn
dân.

Mai đây lúa rợp cánh đồng,
Bỗng ai bỗn, ai trồng bấy nay.
Rồi đây :

Lạnh vè trong gió heo may,
Em dan áo rét cho người xa xăm,
Lụa em che ấm nèo lòng,
Áo em phủ cả trời đồng vạn người...

VIÊN LĂNG

DƯỚI ĐÈN KHUYA

Người chiến sĩ bình dân,

Quê hương đầy tin tưởng.

Anh nghèo bao cuộc sống !

Lòng anh vẫn sáng tươi.

Bên đêm, lặn lội vui cao i,

Tháp đèn, soi tố lối tối tăm.

Anh nghe... nhạc hòa Trăng.

Âm vang muôn ngõ quanh,

Thôn làng lạnh lanh

Tiếng é a...

Thằng bé nhà ta,

Bao đêm mài miệt

Ngón tay lăn nêt

vết.

Miệng nhảm mắng

văn ca...

Bên ngọn đèn mờ,

Trong túp lều nhỏ

nhỏ.

Năm, ba đầu thôn rứ

Ngượng nghịu đọc é a,

Tinh anh vạn thuở không già,

Vur cây, bón cát, sưởn hoa nở đầy.

Lòng anh hồn hở,

Hồn anh say say...

Buổi sáng cũng đưa lên

Hòn gạch đùi chổi.

Vang hoa xóm mạc

Khúc ca dao,
Lặng lờ gió ngót,
Thót mắt lòng anh,
Đèn khuya thắp rạng,
Phủ lớp đầu xanh.

Nghĩa đời rộng mở, em lành nâng mal.

DIỄN NGHĨ





NÓI CHUYỆN... PHIM

ĐIỆN ảnh, một nghệ thuật mới ở Việt nam gần đây đã bắt đầu được chú trọng và bước những bước đầu.

Ở Hanoi cũng như ở Saigon, đã có các nhóm người hoạt động cho ngành chớp bóng, âm thanh hoặc công khai. Không kể đến các sinh viên ở ngoại quốc hiện thời đang học về kỹ thuật điện ảnh.

Câu chuyện giữa một nhà quay phim, một đạo diễn và một ký giả cho chúng

BẠN LÈ HỮU PHƯƠNG là một cựu sinh viên trường Điện ảnh nhà nghề ở Paris. Theo học về kỹ thuật quay phim trước hồi chiến tranh thứ hai, bạn đã tập sự trong các studio tại Pháp. Cuối 1952, đại diện của một hãng phim ngoại quốc ở Saigon có mời bạn cộng tác về phần quay một cuốn phim ngắn nói tiếng Việt, với các tài tử V. N. Bích Thuận, Bảy Nhiêu, Trần Văn Trạch... Một thương gia Việt ở Saigon sản xuất một cuốn phim dài bằng màu cũng đã nhờ bạn giúp về mặt quay phim. Là một tay quay phim (opérateur de prise de vues) nhà nghề bạn L. H. Phương có những ý kiến và nhận xét xác đáng về việc làm phim V. N. hiện thời, mà bạn đọc sẽ thấy ở trong cuộc chuyện điện ảnh.

ta được biết rõ về hiện tinh phim Việt nam ra sao sẽ đi tới đâu.

Nhà ký giả, người thứ ba, hỏi Phan Tài :

— Cuốn phim các anh đã đến đâu rồi? Đã bao giờ thì xong?

PHAN TÀI.— Chưa đi đến đâu cả, nên bao giờ xong cũng chưa nhất định được con tui ở nhà sản xuất.

NGƯỜI THỨ BA.— Phim quay 16 hay 35 ly, và dùng máy gì?

LÈ HỮU PHƯƠNG.— Chúng tôi dùng máy Auricon và Paillard, phim 16 ly, băng màu.

NGƯỜI THỨ BA.— Thực hiện một cuốn phim dài bằng phương tiện tài tử (amateur), dùng phim 16 ly theo lối quay phim già đình, anh thấy có những bất tiện gì không?

LÈ HỮU PHƯƠNG.— Lê tất nhiên là quay phim 16 ly kết quả phải khác nhiều,

phim nhà nghề 35 ly thường ta vẫn xem.

NGƯỜI THỨ BA.— Ở Saigon hiện đã có một studio quay phim nhà nghề (35 ly), sao các anh không mướn mà làm việc có chắc chắn hơn không?

LÈ HỮU PHƯƠNG.— Nhà sản xuất mướn tôi quay phim và có máy 16 thì tôi dùng máy 16 ly...

NGƯỜI THỨ BA.— Làm phim dài với những phương tiện tài tử, thế cảng vất vả lắm nhỉ. Còn về scenario, nhà đạo diễn có thể nói cho biết qua được chứ?

PHAN TÀI.— Đây là một câu chuyện tình lấy tên là *BẾN CỦ*. Một bác sĩ đã có vợ, đi vào tiệm nhảy, gặp con gái của bạn cũ mình, đưa về nhà định cưu vớt. Nhưng rồi lại mê cỏ ta, bà vợ đâm ghen, bác sĩ dính đê con chim xanh bay đi, rồi trở về với gia đình. Nhân vật chính có ba. Chuyện phim này do Lê Thương viết, theo lời một tiểu thuyết ngắn. Tôi ở Bắc vào thi đã quay một phần đầu rồi nhưng chưa có découpage (phân cảnh dialogue, số đối thoại), tôi phải chừa và viết lại.

NGƯỜI THỨ BA.— Anh đang từ địa hạt sân khấu bước qua điện ảnh, có thấy những trở ngại gì đáng kể?

PHAN TÀI.— Hai ngành này khác nhau nhiều, bước đầu cũng có bỡ ngỡ. Song cuốn phim này có tính cách xa lông, quay trong nhà phần lớn, nên sự đạo diễn không xa với kịch lâm.

NGƯỜI THỨ BA.— Thế còn về diễn viên, anh có thể cho biết qua lời chơi của họ ra sao...

PHAN TÀI.— Các anh chị mới lần đầu bước diễn trước ống máy quay phim, và cũng chưa hề bước lên sân khấu, nên không tránh được khi sợ ngượng ngáp. Song dần dần cũng khá được. Tôi thấy rằng nếu các diễn viên đã qua một thời kỳ luyện tập của kịch nói rồi thì tự nhiên và linh động hơn.

NGƯỜI THỨ BA.— Anh Lộc, người đóng vai chính trong phim, gặp tôi, có tố ý lo ngại về kết quả của lối diễn xuất sẽ trình bày trước công chúng chẳng rõ có đúng không?

PHAN TÀI.— Chưa đi đến đâu cả, nên bao giờ xong cũng chưa nhất định được con tui ở nhà sản xuất.

NGƯỜI THỨ BA.— Phim quay 16 hay 35 ly, và dùng máy gì?

LÈ HỮU PHƯƠNG.— Chúng tôi dùng máy Auricon và Paillard, phim 16 ly, băng màu.

NGƯỜI THỨ BA.— Thực hiện một cuốn phim dài bằng phương tiện tài tử (amateur), dùng phim 16 ly theo lối quay phim già đình, anh thấy có những bất tiện gì không?

LÈ HỮU PHƯƠNG.— Lê tất nhiên là quay phim 16 ly kết quả phải khác nhiều,

CHUNG QUANH BỨC STALINE CỦA PICASSO

MỘT THI SĨ MỘT HỌA SĨ bị phê bình xa cách hiện thực xã hội»



SAU khi Staline từ trần, tuần báo *Lettres franaises* xuất bản một số đặc biệt, có đăng bức họa vẽ chân dung nhà lãnh tụ cộng sản quốc tế do họa sĩ trừ danh Picasso vẽ theo lời yêu cầu của thi sĩ Aragon.

Bức vẽ vừa đăng lên, ban Trung ương đảng cộng sản Pháp liền phê bình gắt gao «rất tiếc là đồng chí Aragon trong ban chỉ đạo và chủ nhiệm tờ *Văn chương Pháp* đã cho xuất bản một bức họa như vậy.» Theo ý ban *Văn hóa* ở Mạc tr khoa thì bức tranh của Picasso không biểu hiệu trực «linh hồn vi đại của đồng chí Staline.»

Trả lời cho một nhà báo hỏi về vụ này nhà danh họa nói: «Khi hay tin thống chế Staline từ trần, Aragon bảo tôi: Ta phải làm một cái gì. Tôi không phải là nhà văn. Tôi chỉ là một họa sĩ. Tôi làm theo sự cảm xúc của tôi vì chưa bao giờ được thấy Staline. Tôi cố vẽ cho giống. Lâm thê nào được.»

Trước sự phê bình của Đảng thi sĩ Aragon đã viết một bài lý phê bình và luận thê giải bầy quan niệm văn nghệ, theo đường lối của Đảng. Aragon viết:

«Nhiều khi chúng ta ca tụng không cần suy sét những vấn đề và họa của xã hội mà chúng ta đã cộng tác. Lại nhiều khi chúng ta đã đồng tình thỏa thuận cho những cuộc «nỗi loạn cá nhân» trong đó có mang hình thức I văn hóa hay thị hóa, như của Baudelaire, hay đã kholac i bộ áo có tính cách phản xã hội có tư tưởng trốn nhiệm vụ, hoặc nghệ thuật vị nghệ thuật như thi sĩ Gautier.

Hơn nữa còn có những văn bài có tính chất «tinh» hay «yếm thế», chán đời, khơi nguồn cho sự xuồng dốc của nhân loại

và nghệ thuật. Đó là tinh cách hỗn loạn, mà tinh thần trưởng giả đã xuất hiện ở tri thức giới, và không cần gì đến địa vị lịch sử của giai cấp lao động. Tri thức giới trong hàng ngũ chiến sĩ vô sản đã tự đề cho tư tưởng trưởng giả, phản cách mạng này nòi.»

— «Khi phê bình một việc làm nghệ thuật, ta cần phải nêu lên một lý do. Người ta có thể không thích bức họa do Picasso vẽ nhưng cái tính cách phê bình phải khác.

Con đường nghệ thuật của các nước xã hội chủ nghĩa đã đặt dưới khẩu hiệu hiện thực xã hội.

Đó là lý lẽ mà lần nữa Đảng cộng sản đã phê bình Picasso. Năm 1952 ông Laurent Casanova đã có nói một lần về vấn đề này và đề cập đến hướng «hiện thực xã hội» nhưng muốn biết rõ, ta hãy đọc dưới đây quan niệm chính thức của Jdanov và của Maurice Thorez, phát biểu năm 1946 — 1947 về vấn đề nghệ thuật này:

— Bộ mặt con người phải sáng tác theo một tinh cách rõ rệt và như chụp rõ. Lý thuyết của Đảng phải là mục đích cho nghệ sĩ, sáng tác phẩm của một nhà hội họa chân chính tiến bộ phải là thuận và hợp với dân tộc. Nghệ thuật hiện thực phải được giai cấp thợ thuyền thấu hiểu và giúp giai cấp thợ thuyền trong cuộc tranh đấu giành tự do, nghệ thuật «hiện thực xã hội» chống lại các tác phẩm trường già, chống lại những lý thuyết nghệ thuật vi nghệ thuật chống lại những bức họa mà có hình thức chứ không có chứa đựng!»

Đó là cái quan niệm chính thức của xã hội chủ nghĩa và văn nghệ thuật.

PHAN TÀI.— Cũng gần quay xong. Cuộc chỉ trích nhà thơ Aragon và đại danh họa Picasso đã làm chấn động dư luận văn nghệ thế giới.

Trong cuộc phê bình này, một lần nữa Aragon, «người thợ của giai cấp lao động» đã cầm ơn Đảng vạch ra lầm lỗi để đem lại cho ông một cuộc tự phê bình chính đáng.

Còn Picasso, tâm lý «con chim hoa binh» hơi có phản ứng vì ông đã làm theo cảm quan, mà cảm quan lại không phù hợp với đường lối nghệ thuật của Đảng!

ĐIỆN ẢNH...

VIỆT NAM



mà kết quả thì lại chắc hơn nhiều lắm. Các nhóm làm phim Việt Nam sau này định sản xuất các loại phim dài, có thể gởi ra ngoại quốc rùa, chắc là sẽ quay với phim 35 ly.

PHAN TÀI.— Chưa thấy. Về tôi chúc sản xuất thì ông Alpha Nha có máy móc hợp tác với một thương gia Hoa Kiều góp vốn, cùng ông Hùng phụ lực điều khiển công việc. Còn về kỹ thuật và nghệ thuật, cũng vậy vây thời, có A. Nha quản đốc.. Nếu sáng suốt và thấu hiểu nghệ thuật điện ảnh, thì bước đầu chắc khă' quan...

NGƯỜI THỨ BA.— Anh Phương mới đây có quay một cuốn phim ngắn V. N. do người ngoại quốc điều khiển, anh có những nhận xét gì?

LÈ HỮU PHƯƠNG.— Cuốn phim ngắn ấy rút ở một màn hài kịch đã diễn tại Saigon. Người Pháp dàn cảnh tóm

PHAN TÀI là một nhà làm kịch kiêm họa sĩ ở Hà Nội, gần đây vào Saigon trong nom cờ phản đối diễn cho một cuốn phim dài V. N. Từ sân khấu bước qua điện ảnh, bạn Phan Tài có những ý nghĩ và kinh nghiệm thật sự, nhất là sau khi vừa qua một thời kỳ thực hành đạo diễn. Những lời chân thành của bạn về tương lai điện ảnh V. N. đáng cho các nhà sản xuất phim Việt suy nghĩ.

ra thao công việc minh làm, và biết sự quan trọng của lối làm việc tập thể trong điện ảnh. Chỉ tiếc rằng ông chưa hiểu rõ người Việt, mà chuyện phim lợi hại từ Việt, như Bích Thuận, Bảy Nhiêu, Trần Văn Trạch.. sắm, thành ra lối biểu diễn «tây» quá. Chính các tài tử cũng đã thấy như vậy, và không nhận ra là cù chi của chính mình nữa. Cuốn phim này bao giờ đem chiếu cũng chưa định.

NGƯỜI THỨ BA.— Thế còn phim «BẾN CỦ» đã bao giờ thì xong, anh Tài?

PHAN TÀI.— Cũng gần quay xong. Cuộc chỉ trích nhà thơ Aragon và đại danh họa Picasso đã làm chấn động dư luận văn nghệ thế giới.

NGƯỜI THỨ BA.— Qua các sự thực nghiệm và nhận xét về làm phim Việt Nam, hai anh thấy đường lối điện ảnh hiện thời nên thế nào cho chắc chắn?

LÈ HỮU PHƯƠNG.— Về phần kỹ thuật, tôi thấy quay phim với máy 35 ly, ảnh chiếu ra mới được rõ, tốt. Hơn nữa, với dụng cụ nhà nghề, số chi phí về phim, rùa, ráp, hay in thêm cũng không đắt gi hơn. Phần nghệ thuật cũng chỉ phải làm việc như khi quay một cuốn phim tài từ,





ra đón mẹ từ ngoài cửa đón vò và đưa náo cũng hỏi bánh.

Cô C. Xách cái giỏ đi thang ra nhà sau. Hai đứa nhỏ chạy theo bén gót.

Thầy C nhìn thấy vợ mệt nhọc mang cái bụng chửa gần ngày, mặt cô thi buồn rầu, vừa ngồi soạn đồ ăn trong giỏ ra vừa bảo con nhỏ ô :

— Vậy ! Mở cái gói gạo đây mà nấu riết đi cho kịp ăn. Trưa quá rồi !

Cô đưa gói gạo cho con nhỏ rồi bẻ ò bánh mì ra chia cho hai con và nói :

— Con đòi bụng rời hả ? Má cũng đòi quá, đê ăn bậy một miếng rồi làm gì hấy làm !

Cô C. bẻ bánh mì chia cho chồng và con nhỏ ở ăn tạm đê đợi cơm chín.

Thầy C. ngồi bên vợ, vừa ăn bánh mì, thầy vừa đưa tay vén lại mái tóc của vợ đang dán lên bên gò má với chất mồ hôi ướt đầm. Thầy hỏi nhỏ nhỏ :

— Em cầm chiếc áo hối sớm không được rồi tiền đâu mua đồ ăn đây ?

— Cầm không được, trưa qua mà không có một món gì ăn hết, em phải

— Ba sao lâu về vậy, ba ?

Thầy C. vuốt đầu thẳng con lợn, rồi cùi bồng thẳng nhỏ lên, hôn hai bên má mịn màng của nó và hỏi :

— Má con đâu ?

Thằng lớn trả lời :

— Má đi chợ. Má biểu con ở nhà, má mua bánh về cho con.

Thầy C đê con đứng xuống, đi thay đồ. Thầy cởi chiếc sơ mi ra khỏi mình, hai tay thầy cầm cái áo đưa lên ngang mắt, nhìn xem phía vạt sau lưng coi cái chỗ rugen hổm rày đã rugen thêm đến đâu rồi và không biết thầy mặc từ sáng giờ có rách ra chưa.

Thầy cái chỗ rugen chưa rách hẳn, thầy nhẹ nhàng, cẩn thận lồng chiếc áo vào thành ghế hóng gió cho ráo mồ hôi.

Thầy cởi đôi giày da màu nâu sậm của thầy ra khỏi chân và đem nó đặt vào một cái kệ bằng những chiếc thằng ván thông kê chồng lên nhau. Rồi thầy kiểm cái nút giề phủi bụi cho đôi giày vàng đã giàa hả miệng, và nó không còn vàng nữa mà đã ngã ra một màu gì không tên tuổi đê mà gọi.

Thầy lè đôi guốc đi kiểm một chỗ ngồi nghỉ, chờ ráo mồ hôi sẽ đi tắm. Nhưng nhìn thấy hai chiếc ghế đầu long lở cả « vẹt ni ». Chiếc nào cũng dày những dấu chân của hai đứa con thầy, và cơm nước thì vảy vãi dày cả trên hai chiếc ghế.

Thầy bức mình, kêu giật giọng con nhỏ ở lén rầy và bảo nó đi lau. Thầy C đi tắm vừa ra thì vợ thầy cũng vừa về. Mấy đứa nhỏ mừng rỡ, nhảy bổ

NHỮNG MÀU ĐỜI CẨM ĐỘNG

— Trời ! Sao em đi bộ ! Đi xe thô mò có 1 đồng một bận đi mà cũng hà tiện nữa !

— Không tiền chẳng hà tiện, nếu có, ai dại gi ! Hai đồng bạc đê chiều anh bỏ túi đê làm không được sao ?

— Em nói anh mới nhớ ! Hồi sáng em đưa anh hai đồng bỏ túi, ai đê cái ruột xe máy lại bẽ nữa, anh phải đem vá. Tưởng nó vá chỉ vài đồng, ai đê vá xong, anh thợ sửa xe đê đến 5 đồng, vi phải vá nhiều lỗ...

Cô C chyện :

— Rồi tiền đâu anh trả đủ đê lấy xe đi làm ?

Thầy C. cười, đưa cái cùm tay trại lui ra khoe với vợ :

— Thiếu anh thợ ba đồng, anh phải cởi chiếc đồng hồ thế cho anh, đê chiều đê làm, ghê ngang đó thuộc lại.

— Vậy chờ thiếu, chiều trả không được sao ? Coi chừng mất cái đồng hồ đây rồi lấy gi coi giờ mà đê làm ?

— Không mất đâu em. Phải thế mới được chờ họ biết mình là ai, ở đâu mà cho thiếu chịu ! Người ta còn nghèo hơn mình nữa, đê rủi quên trả hay anh thợ đó quay thùng đi sửa ở góc đường khác rồi mình biết đâu mà trả cho người ta. Thủ là mình chịu mất cái đồng hồ — nếu anh ấy xấu bụng — chờ mình đê người ta thiệt hại không nên.

Cô C cười :

— Nghèo muốn chết mà cũng còn nhơn đạo ! Thôi được. Minh không muôn ai hóc lột mình thì mình đừng bóc lột kẻ khác vậy.

— Có bấy nhiêu tiền mà mua gi ! mặc nó !

— Đầu được nà ! Đầu tiền anh đê mua cho, tôi uống.

— Tiền đâu mà mua ! Đê mai xài, chờ chạy đầu ra nữa ? Còn một tuần nữa mới tới tháng, thi làm sao dày không biết !

Thầy C đưa tay rờ cái bụng của vợ và hỏi :

— Sáng giờ bụng em êm không ? Còn đau hết ?

— Bớt rồi, nhưng nay giờ trán trăn. Chắc vì em đi bộ.

TIỂU THUYẾT NGẮN DƯỢC SÁP

NGƯỜI LÍNH

III

BÁC nông phu vẫn im lặng vì bác không biết diễn tả ý nghĩ của bác ra sao cả. Bác buôn rau nhìn chàng thi sĩ và anh lính. Bác đọc thấy được că ý muốn của hai người trên cặp mắt của họ. Bác nghĩ đến đồng ruộng đang cần đến tay bác. Bác liên tưởng đến vợ con, đến của cải. Bác thấy că một cuộc đời. Bác biết rằng, bây giờ không lúc nào bác hy vọng trở lại nhà đê nhìn một lần cuối cùng sự nghiệp bác đã xây dựng trên đời và đang mong xây dựng thêm nữa.

Bác râu rao nói với hai người.

— Ủ ! Các ông đã bằng lòng, thôi các ông chịu cảm phiền nỗi lại với vợ con tôi chờ có bao giờ quên tôi.

Chàng thi sĩ lè lang rút viết ra, với lời lẽ hồn cảm động, chàng ghi vào cuốn sổ của chàng, bùi ngùi nhỏ vài giọt nước mắt.

Chàng long trọng hứa, sẽ chuyên lời của bác về gia đình và chàng cố gắng sẽ đem lời vắn hay chữ đẹp ca tụng đức hy sinh cao cả của bác đê làm thế nào cả xã hội tôn sùng bác. Khắp nước sẽ cất xay trọng bác. Công trạng bác sẽ ghi sâu mãi mãi trong lòng dân chúng. Đê tay lên ngực, chàng thê sẽ diễn tả lại trong một cuốn sách tất cả những giờ phút vĩ đại này. Chàng cố gắng làm sao cho tất thảy các em bé mới ra đời, còn nằm trên nôi đã thuộc lòng bài thơ của chàng ca tụng bác nông dân dũng cảm.

Anh lính từ nay đến giờ đừng nghiêm, đầu thẳng, gót định liền nhau, mắt hướng về phía rặng núi xa xa nám tận phía bắc kia con sông.

Mắt anh rung rung trong khoảnh khắc nhưng rồi anh giữ ngay được giọng lệ chảy. Anh đứng thẳng người như một pho tượng đồng đen.

— Nhận danh Tồ quốc yên đấu, tôi nhớ ơn đền bác.

Bác nông dân kêu nài :

— Đừng ca tụng tôi trong thi ca làm gì, đừng xây tượng kỷ niệm tôi làm gì, đừng bắt các em nhỏ còn nằm trên nôi biết đến tên tôi. Tên tôi, tôi mong rằng, người ta quên đi. Điều tôi cầu khẩn ở các anh là các anh hãy giúp đỡ đến vợ già tôi, đến mấy đứa con thơ dai, vì công việc gia đình tôi còn nặng lắm. Và nhớ dặn các con tôi hãy coi chừng đừng đê...

Đến câu này, chàng thi sĩ và anh



HANG HAY NHÚT THẾ GIỚI 1952

sáng loè tựa những lưỡi gươm. Ánh sáng tỏa khắp nơi. Tiếng động lại rung chuyển cả vũ trụ như muốn kéo trời sụp xuống đất. Hai người cảm thấy lo sợ vô biên.

Đến lượt chàng thi sĩ van xin :

— Quái vật ơi ! Quái vật ơi ! Vì vinh dự và vẻ vang của loài người, chúng tôi cầu khẩn Người cho biết vì sao Người cười rũ rượi như thế ?

Quái vật vẫn thản nhiên, lại cười. Cả hai người qui xuống cao giọng kêu gào :

— Quái vật ơi ! Tại sao nhà người cười nhiều vậy ?

Bỗng chốc tiếng cười im bặt. Hàng vạn cánh tay khép lại xếp vào cái minh kệch xù đó. Ánh sáng loè mắt của những hòn rặng lịm tắt. Quái vật đưa mắt nhìn chằm chặp vào chàng thi sĩ và anh lính có vẻ thương hại lẫn cả khinh khi và mỉm cười nói :

— Đò khờ dại ! Đò khốn nạn ! Nói ta biết. Chúng bay còn có ý định vượt sông nữa không ?

Chàng thi sĩ nhìn bạn. Anh lính gật đầu :

— Nhất định rồi ! Chúng tôi sẽ còn trở lại đây nữa.

Quái vật lại cười :

— Không ! Không ! Không ! Đò khốn nạn ! Đò khờ dại. Quái vật lại cười :

— Đầu ý định của chúng bay có thiết tha bao nhiêu, chúng bay cũng không thể trở lại đây nữa nghe hiểu không ?

Anh lính hỏi tiếp :

— Quái vật ơi ! Tại sao không trở

VỚI BÁC NÔNG DÂN

lại con sông này được ?

Quái vật lại cười :

— Böyle giờ, ta đói gấp hai, gấp ba lúc nay kia, ta không cầm được con đói nữa, ta sẽ nuốt hai chúng bay một lần mới cảm thấy thú vị !

Quái vật lại cười. Hàng ngàn cánh tay thép xoắn xuýt lấy nhau, nước miếng theo hàng ngàn cái miệng chảy lồng thòng xuống mặt đất.

Bến giờ phút này hai người mời cảm thấy lo sợ, một mối lo sợ thật sự bắt buộc họ phải trở lui mà không bao giờ tìm đến con sông.

Họ quên bác nông phu, quên già đình bác, họ quên tất cả.

Họ rùng mình. Bao giờ họ trở lại bờ sông được ! Con quái vật đang chờ chục họ kia !

HẾT
của nhà văn Do Thái MISSI MALONI
TRẦN DOANH dịch

CÓ NHỮNG DÂN THẦY

Ký sự của bà
MỘNG LAN



Một lối đi xe điện không tốn tiền.

TIN TƯỞNG KHOA HỌC



MỘI lo lắng cấp bách và cần

thiết của chúng ta hiện nay là mưu cầu hạnh phúc và an ninh cho thế giới. Khoa học và kỹ thuật dù một phần quan trọng trong công cuộc này. Nhưng thế giới ngày nay hình như nghi ngờ cả khoa học và kỹ thuật.

Người ta kinh sợ khoa học. Tương lai của loài người đang mờ mịt. Phần đông người ta hiểu một cách quá sai lạc khoa học và những phát minh của khoa học. Bởi thế người ta có thể kết luận là thiếu kiến thức về khoa học là một mối hiểm họa lớn lao cho một đoàn thể dân tộc, chẳng khác gì thiếu kiến thức về kinh tế hay các môn khác.

CHUNG TA CÓ BỒN PHẬN GIẢI THÍCH CÔNG DỤNG CỦA KHOA HỌC.

NẾU tôi là một kỹ sư thì tôi phải chứng minh lòng tin tưởng của tôi vào nền kỹ thuật và đặt hy vọng vào nền kỹ thuật của ngày mai.

Chính lúc này chung quanh ta khoa học bị chỉ trích kịch liệt, chúng ta phải lên tiếng để giải thích những sự hiểu lầm. Chúng ta là nhân viên của viện kỹ thuật, thi chúng ta phải bênh vực nền kỹ thuật. Chúng ta có phận sự phá tan những mối nghi ngờ, lo sợ, hiểu lầm mà công việc và những hoạt động của chúng ta đã gây nên.

Chúng người ta sợ gì về khoa học? Có lẽ người ta sợ khoa học và sức mạnh vô biên của khoa học có thể đưa con người ta đến chỗ gây ra tội ác.

Nhưng trước khi hình bóng của bom nguyên tử làm mờ ám nền văn minh nhân loại, khoa học đã mang tiếng xấu lộn xã hội. Theo như lời người ta bàn tán thì: « khoa học đã làm mất thăng bằng mọi vật. Khoa học đã giúp cho loài người một sự hiểu biết ghê rợn. Loài người không đủ khả năng để áp dụng sự hiểu biết ấy một cách khôn ngoan và hữu ích. Và nếu bom không làm hại chúng ta thì các phát minh khoa học khác cũng sẽ gây hại cho chúng ta. »

Vì vậy, dầu sao đi nữa, chúng ta ít hy vọng tránh khỏi bị tiêu diệt bởi ngoại bang hay bởi những phát minh

khoa học ở ngay trong nước. »

CHUNG TA CẦN PHẢI KIỂM MỘT CÂU TRẢ LỜI

CHUNG ta không thể quên nhiệm vụ của chúng ta là phải giải thích điều ngộ nhận trên đây. Khoa học là mục phiêu chánh của chúng ta. Trước những tiến bộ không ngừng của khoa học, chúng ta nhận thấy nhiều hiềm họa vì thế chúng ta không thể nhầm mắt làm ngơ.

Giải thích cho mọi người hiểu về khoa học là một phận sự mới mẻ của chúng ta.

KHOA HỌC KÉO DÀI ĐỜI SỐNG

NHỜ có khoa học, người ta đã kiểm soát được hầu hết các chứng bệnh hoạn của con người. Hiện nay trung bình đời sống của con người kéo dài thêm được 20 năm nếu so sánh với 20 năm về trước.

Không có khoa học, các tật bệnh, vi trùng và sâu bọ sẽ tràn ngập khắp quả đất. Không có kỹ thuật thì chỉ có dùng ngựa trong việc giao thông hay đốt lửa trên đồi để truyền tin. Những người đàn bà phải làm những việc khổ nhọc trong gia đình. Nông dân phải sống mãi trong 1 chế độ nông nô.

KHOA HỌC VÀ NHỮNG TIẾN BỘ THẦU THẬP VỀ CÔNG CUỘC XÃ HỘI

NGUỜI TA thường nói rằng khoa học và kỹ thuật chỉ phụng sự vật chất chứ không giúp ích gì về tiểu bộ tinh thần của nền văn minh.

Tôi tin tưởng rằng khoa học và kỹ thuật sẽ đem lại những kết quả hữu ích cho công cuộc lập lại trật tự xã hội. Tôi cũng tin tưởng rằng khoa học sẽ giúp ích cho ta những phương tiện để đạt tới nhiều mục đích của những lý tưởng gia và khoa học là nền móng mà trên đó chúng ta có thể xây dựng một nền trật tự về tinh thần và đạo đức mà tâm hồn của loài người luôn đòi hỏi.

KHOA HỌC CẢI THIỆN TRÍ ÓC LOÀI NGƯỜI

ĐỜI SỐNG của dân chúng được

nâng cao không ngừng. Theo đó nền giáo dục cao cấp cũng được tổ chức rất hoàn chỉnh. Mọi công dân đều có thể theo đuổi học hành đến nơi đến chốn.

Khoa học đã giúp cho loài người nhiều phương tiện để thông hành một cách mau chóng. Nhờ thế những kinh nghiệm và hiểu biết được phổ thông khắp mọi nơi. Trí óc loài người cũng nhờ đó mà mở mang thêm, một phát minh khác của khoa học đã làm cho người ta đỡ mệt trí: máy tính toán bằng điện.

KHOA HỌC VÀ MỸ THUẬT

KHÓA học cũng nói rộng ngành mỹ thuật. Khoa học làm giảm bớt giờ làm việc. Nhờ đó người ta được thêm nhiều thời giờ rảnh rỗi và tri óc thảnh thoảng hơn để phụng sự nghệ thuật.

MỤC CẦU HẠNH PHÚC

HẠNH phúc của mỗi cá nhân, lẽ tất nhiên, tùy thuộc rất nhiều yếu tố. Tôi không cho rằng khoa học và kỹ thuật gây nhiều ảnh hưởng quan trọng trong tình yêu và tình cảm. Nhưng chúng ta có thể tìm thấy hạnh phúc trong công việc và nghề nghiệp mà chúng ta đã chọn lựa.

Một trong những kết quả lớn lao nhất về mặt xã hội mà khoa học đã cống hiến cho chúng ta là việc tạo ra

những công việc mới mẻ và bổ ích. Những phát minh khoa học và kỹ thuật đã tạo ra hơn 30.000 nghề mới.

MỘT SỨC MẠNH THỨC ĐẨY

THEO như trên đã nói, tôi nhận thấy khoa học, và những tiến bộ của khoa học không phải là một hình bóng tạm thời nhưng là một sức mạnh thúc đẩy sự phát triển tinh thần và đạo đức của con người.

Hiện nay tôi lạc quan hơn mấy năm trước đây và nhận định rõ sự hữu ích của khoa học và kỹ thuật.

Khoa học hứa hẹn với chúng ta những phương tiện để thực hành các lý tưởng của loài người.

Bác sĩ RETTALIATA



MỘT THANH NIÊN V.N. DU LỊCH VÒNG QUANH ÂU CHÂU bằng xe đạp

DU KÝ CỦA L.Q. MINH (xem Đời Mới từ số 47)



cảnh tấp nập không thua khi mình sắp đến Bâl lê, chỉ khác bên này ta thấy có trật tự và sạch sẽ hơn nhờ đường sá rộng rãi và nhà cửa không qua khít nhau. Theo hai bên đường thì toàn là đèn ống (lampe à fluorescence).

Nơi những ngã ba thi có « bồn binh » có trồng hoa đẹp luôn trụ đèn sơn trắng rất sạch ở giữa. Tôi chậm rãi đạp vở thành, kiếm mua thức ăn rồi sẽ tiến tới vụ miếng đất để cắm lều. Thấy đã hơi lo vì nhà nhà đều có hàng rào thi khó bề tìm ra đất trống để nghỉ. Tôi ghé tiệm bánh, giờ này chẳng còn chi (hơn 6 giờ) tôi dành mua một ổ bánh mì sandwich mất gấp đôi bên Pháp. Vì đã có đèn viếng đây một lần đầu năm 1950, nên thấy không mấy cần phải chạy vở trung tâm thành, thấy cần kiểm đất trống để lo dựng lều hơn. Tôi quẹo qua ngã lên Prégny, chạy ngang lò nhà Hội Quốc Liên cực kỳ to lớn và đồ sộ. Tôi lẩn ra ngoài ô, tìm một khoảnh đất trống để xin đóng trại.

Trời đã xế chiều, chạy quanh quẩn dòm mãi chưa thấy một sở đất nào có thể cho mình nghỉ tạm hai hôm. Chạy lẩn mãi ra xa thành hơn 3 ngàn thước, gặp ngay một nhà tá điền (ferme) nằm dựa lô và hai vợ chồng một anh Thụy sĩ đang lui cui nặn sú. Tôi lè phép đến tỏ ý muốn. Người chồng không thông hiểu tiếng Pháp, nhờ chị vợ bập bênh ngôn. Họ rất bỗng lòng cho tôi tá túc trong vườn và chỉ ngay chỗ cho tôi cắm trại.

Dung leu xong, tôi xin nước rửa mình. Hôm nay chạy ít nên rất khỏe lại thêm khi hậu mát mẻ trọn ngày, nên chẳng thấy mệt chút nào.

Được tắm càng thêm khỏe mặc dầu hơi lạnh (không quá 15 độ). Tôi đi dạo quanh vườn rồi trở về lều ăn một bữa thật no. Trời đã tối, tôi vẫn đèn pile lên để viết tiếp nhật ký bỏ dở mấy hôm. Đang viết, vợ chồng chủ sở đến mời tôi ra hỏi ít chuyện vì ban chiều bạn việc nên chưa hồi đến lồng tích. Họ cũng đề phòng kẻ gian; nhứt là tôi là một dân da vàng đến Thụy sĩ, thêm giặc Triều Tiên đã làm cho

người Âu ngờ vực nhiều về dân Á châu. Tôi trình giấy thông hành cho họ xem và nói thêm ít lời cho họ vui lòng. Hân huyên mãi gần 11 giờ đêm tôi mới được kiểu đè ngủ.

Bên Âu Châu nhứt là châu thành lớn đều không có muối mặc dầu ở trong làng đầy cỏ và bụi. Tôi ngủ trần khoẻ quá. Nói tiếng ngủ trần nghĩa là không mùng chờ cũng phải lo cho, dù ấm vì mùa hè về đêm có khi lạnh đến 10 độ trên số không, nhứt là tại Genève chung quanh toàn là núi còn đầy tuyết. Đêm nay ngủ thật ngon nhờ khoẻ và ban ngày chạy rất ít, không trên 80 cây số.

11 tháng 6 1952.— Thứ dày thi đã 8 giờ, mặt trời lên đã cao... và trời bắt đầu nóng quá (trên 20 độ). Rửa mặt xong, Io đến vụ giặt bộ đồ short đã mặc trong mình từ 5 hôm nay, và it khăn lau tay.

Xong xả gởi lều và hành lý lại cho bà chủ nhà. Giờ này dàn ông đều ra đồng. Tôi lấy xe đạp chạy xuống chợ do đại lộ đi ngang tòa Liên Hiệp Quốc để đến nhà Bưu Điện trước ga Cornevin để xin dấu. Chạy ngang tòa L.H.Q. thấy bên trái, phia hông có trụ sở của Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế mà trên nóc, cây cờ chũ thập đỏ rất to đang phấp phới dưới gió. Tôi gấp chạy xin dấu nên không ghé. Ga Cornevin là một ga thật lớn cở bằng nhà ga Hà Nội nhưng có 2 lầu, đẹp và sạch sẽ hơn nhiều. Cái sân trước ga rất rộng để hàng hai ba chiếc xe taxi và xe nhà đậu rước khách, vì mỗi 10 phút đều có chuyến xe đến hoặc đi. Ngay nhà ga có sảnh sở Công An và Đoan của Pháp và Thụy Sĩ để xét giấy tờ và hành lý của các khách từ bên Pháp qua.

Ngay trước nhà ga và đồ xuống hồ Léman là đường Mont Blanc chạy ngang nhà Bưu Điện chánh, hai bên phố rất thị tứ và các nhà hàng đều có bán đồng hồ và máy ảnh Thụy Sĩ.

(Còn nữa)

GIÀ LUU.— Hoàng đế tức là ông vua một nước, giữ quyền sảnh sát mọi người trong tay. Hôm trước tôi ở trong thành, thấy Hoàng đế ra dì tuần, kẽm đẹp trước, người ta sau, oai vệ lắm.

ÔNG CỤ.— Tố, Văn, chúng mày nhỏ tuổi chưa hiểu việc đời, đó chính gọi là vinh hoa phú quý. Nhưng chúng ta xài không được đâu. Lâm Hoàng đế thi giàu sang oai vệ thật, song người ta làm vua mặc người ta, chẳng ăn thua gì với mình.

GIÀ LUU.— Ông nói không ăn thua mình thì không được. Khi tôi ở thành ra về, Hoàng đế đang chọn hoàng hậu, nghe nói con gái của các xứ trong nước đem dâng, đều không vừa ý ngài. Các quan đại thần hiến kế đi

lụa ở thôn quê, lục kiếm con gái dàn gian tuyển những con gái từ 16 tuổi trở lên, 20 tuổi trở xuống, không chạy trốn đi đâu được.

ÔNG CỤ.— Việc ấy tôi không tin.

GIÀ LUU.— Tôi không nói gạt ông mà.

ÔNG CỤ.— Ngài lụa Hoàng hậu, cũng chẳng lụa đến cái lảng rứng rú chúng ta đâu.

GIÀ LUU.— Thật vậy, chỉ sự lụa không được, chờ lụa trung, thì cả nhà đều vào hàng sang trọng hết. Nhưng tôi biết ông chẳng phải hạng người ấy. Từ rày về sau, tôi khuyên ông đừng cho mấy cháu gái chạy đây chạy đó, bảo chúng nó ở luôn trong nhà. Vừa rồi tôi mới thấy cháu Hằng đó...

VÂN.— Cụ trông thấy em tôi à? Nô ở chỗ nào?

GIÀ LUU.— Thấy nó dọc đường, kêu nó trả lại, nhưng nó đã chạy xa rồi.

ÔNG CỤ.— Có thể nói con Hằng bị Hoàng đế lụa đi rồi sao? Tôi không tin, ông nghe tôi đây này:

Sáng ra làm bụng,
Tôi lại nghỉ thần
Đào giếng mà uống,
Cày ruộng mà ăn.

GIÀ LUU: (Im lặng một lúc) Ông hát hay lắm, nhưng tôi gấp về nhà, xin chào hai ông bà.

ÔNG CỤ.— Chào cụ
Bà cụ.— Minh là người không chừng đồi, còn già Lưu có lòng tốt lắm đó.

ÔNG CỤ.— Tôi biết ông ấy có lòng tốt, nhưng con gái ta làm sao lại để cho Hoàng đế lụa được! Tôi nghe nói, mà đám ghét.

BÀ CỤ.— Minh ghét thi có làm gì được ai không!

ÔNG CỤ.— Thời, không lỗi thời nữa!

BÀ CỤ.— Tôi lỗi thời gì?

ÔNG CỤ.— Nhưng mà nói ít đi chẳng hơn hay sao?



LÊN CUNG TRẮNG

Kịch thần thoại của Ngô tổ Quang

rã việc gì mà em Hằng, chị Thanh đều không thấy về.

ÔNG CỤ (Sực nhớ lại).— Phải đó!

BÀ CỤ.— Minh cũng sợ à! Có việc gì đâu, chúng ta ở đây mấy mươi năm, bốn mùa yên ổn, mà có xảy ra việc gì đâu.

Ông Cụ.— Đừng nói vậy!

BÀ CỤ (Tiếng giận).— Tôi nói vậy! Tôi (Tiếng la càng thêm ghen. Ai nấy giết mình, Thanh và Hằng đắc nhau chạy tới. Hằng giay mành, trống mành nhìn, Thanh niu cõ ta lại khuyên giải).

THANH.— Mau mau chạy trốn đi thôi.

HẰNG.— Sao mà chạy trốn? Trốn đi đâu? (Cả nhà xầm nhau lại).

ÔNG CỤ, BÀ CỤ.— Chuyện gì? Chuyện gì?

THANH.— Con di kiêm em Hằng, khi sắp trở về, chẳng để trước xóm có một toàn quân đi tới, nói Hoàng đế kén Hoàng hậu, muốn bắt chúng con đem theo. Em Hằng không trả lời còn theo gãy chuyện với họ, họ người đông, lại hung dữ, cho nên con dẫn em Hằng chạy...

HẰNG (Không dám nói tức giận).— Việc gì mà chạy? Sợ gì ai mà chạy? Chúng nó không thể khiêng chúng ta giữa ban ngày, ta đánh lại chúng nó, đánh lại chúng nó! Đánh lại chúng nó!

(Hằng toan chạy xông ra).
(Vân kéo trở lại).

(Tiếng Người xa xa gần tôi nói, chờ sửa cảng dù).

ÔNG CỤ.— Trốn vào nhà đi! Chúng Mây trốn vào nhà đi!

HẰNG.— Không trốn, tôi không trốn đi đâu hết.

THANH.— Hằng, em em... (kéo Hằng đi).

HẰNG.— Mặc tôi, chị muôn trốn, cứ trốn đi.

ÔNG CỤ (Giận hét lên).— Hằng!
Tố.— Em, vào đi.

HẰNG.— Tôi không vào.
Vân.— Vì thầy không tốt, nếu mà là con yêu già, thì chúng mình chẳng phải là yêu nhỏ sao?

(Bà già mắt mờ trừng miệng ú ớ).

ÔNG CỤ.— Bây giờ còn sanh chung nữa, không kêu chúng nó vào sao?

(Cả nhà nói rùm lên, xa xa nghe tiếng ồn ào. Tiếng chó sủa người la. Ai nấy giết mình, im lặng)

Tố.— Đừng nói nữa, chẳng biết xảy



(Ông cụ dỗng dạc bước tới hai người đối với nhau rất lâu).

NGÔ.— Ông già kia, mày muốn cái gì?

ÔNG CỤ.— Chủ nói quấy rối, đây là xứ sở của tôi, đáng lẽ tôi hỏi chủ: Chủ muốn cái gì?

ÔNG CỤ.— Tôi chẳng quấy chút nào, ông chẳng biết « đất dưới gầm trời » đều là đất của vua, người trong bốn biển đều là tôi của vua, hay sao? Miền đất này là của Hoàng đế, các người cũng là của Hoàng đế nữa.

ÔNG CỤ.— Ai là Hoàng đế?

NGÔ.— Đại vương chứ còn ai!

ÔNG CỤ.— Ai là Đại vương?

NGÔ.— Từ dàn què bảy thật đáng chết, ông Hậu Nghệ 10 năm trước bắn rót mặt trời, cứu vớt sinh linh thiên hạ, còn không biết nữa sao?

ÔNG CỤ.— Ngài làm Hoàng đế có can giái tôi chúng tôi?

NGÔ.— Ngài cứu tánh mạng cho tụi bây, mà tụi bây không biết ơn sao?

ÔNG CỤ.— Té ra ngài muốn chúng tôi trả ơn, mới cứu tánh mạng chúng tôi sao?

ÔNG CỤ.— Ông muốn nói gì thì cứ nói. (Chỉ vào cổ Hằng đứng bên cửa) nhưng con nhỏ ấy là gì của mày?

ÔNG CỤ.— Con gái của tôi.

NGÔ.— Cha chả, con nhỏ dữ lắm!

ÔNG CỤ.— Chủ đừng nói vậy, quá, mà tôi hỏi chủ tôi đây làm gì?

NGÔ.— Hoàng đế mới lên ngôi báu, thiếu người hầu hạ, phải kiêm trong số con gái thiên hạ, lụa một bà Hoàng hậu.

ÔNG CỤ.— Đó là việc tốt. Trong hàng các quan đại thần, chẳng có nhà nào « mòn dương hộ đối » hay sao?

ÔNG CỤ.— Các nhà phu qui kiêm về chẳng biết bao nhiêu mà kề, song Hoàng đế để không vừa lòng, nói phải sang phuong bắc để kiêm.

ÔNG CỤ.— Cái miền rừng rú này mà có Hoàng hậu à?

ÔNG CỤ.— Thiệt đẽ tức cười quá. Ông không hiểu, 10 năm trước có ông tiên chỉ rẽ, nói việc hòn nhọn của đại vương ở trong động núi phuong bắc, lại nói trong đền thần bà con nít già ốm nay thời. (Ngô nhảy múa, toàn vỗ sỗ sau lưng xông tới. Hằng la rùm lên.)

ÔNG CỤ.— Chính mày là con yêu già miệng nhứt.

HẰNG (tạ lớn).— Các người ý mạnh súc hiếp người ta à!

(Ngô Cương hất cổ Hằng ra xa).

(Toàn vỗ sỗ hai ông bà cụ già ra, cố Vân từ trong nhà xông ra đòn đáo dác, bị bắt).

Cách đây ít lâu ở một làng nước Pháp xảy ra một vụ báo thù ghê gớm của một con chim ăn thịt.

Một con chim cú làm tò trên một cành cây gần trại. Một em bé tìm cách phả hoại hết cùi tò chim, giết cả chim con. Dần trong làng cũng không can ngăn em làm việc ấy vì vốn họ cũng chẳng thích gì loài chim cú.

Buổi chiều đến, con chim trống bay về lượn quanh tò như thường lệ. Trong suốt 5 ngày chim vẫn không rời tò. Nó đã tìm ra thủ phạm, giết già dinh nó. Đợi đến ngày thứ ba, nó mới lẩn trốn vào nhà, chim cú từ trên cành cao đâm bò xuống lấy chân cào vào mặt em bé.

Hằng (hăm hăm) Phải đó, chính là chí tôi, ông muốn làm gì?

ÔNG CỤ.— (Đầu xót) Tôi đã biết trước rồi đó.



NGÔ.— Đòi lại một đứa, trong nhà còn có nữa.

(Toán vỗ sỗ tiến vào nhà, hai vợ chồng già muốn chạy vội, bị cản lại. Thanh Tổ bị bắt dẫn ra, khóc lóc, nước mắt chảy đầy mặt).

NGÔ.— Ai trưởng nhiều đến thế, (demy từng người một) ba đứa căm thù xinh hết. Ông già, bà già chồng không được đâu, để chúng tôi dẫn đi chốc lát, nếu lựa trúng thì giữ lại, bằng không sẽ trả về.

(Ba cô gái chồng cũ không nói.
(Ngô Cương sửa soạn đưa đi).

ÔNG CỤ.— (La lèn) Ăn cướp! Ăn cướp!
Bà cụ.— Bắt người! Bắt người! Cứu voi! Cứu voi! Làng xóm ơi!

NGÔ.— Cứ la cho rỡ họng đi, để coi có đứa nào liều mạng dám tới không?
(Hằng chống cự rồi xông tới muôn đánh tháo chí và em ra).

(Ngô Cương tát cắn).

(Hằng đánh mạnh vào trán).

(Ngô Cương nắm tay cõi giặt trả lại).

Bè yên con, mày dữ quá, liệu hồn.

HẰNG.— Mày dám dụng tới tao coi!

NGÔ.— (Ngầm nghĩa kỵ Hằng) Coi mày mặc đầu nhỏ, mà bộ mặt xinh lắm, nếu mày không đánh tao một cái, thì có lẽ mày đã thoát ra khỏi lười rồi.

(Ngô Cương đầy mặt cái roi một vỗ sỗ bắt Hằng lại) đem đi.

(Người ta đem mây cõi gái đi.

(Ông cụ già, bà cụ già chạy theo bị Ngô Cương xô ngã).

ÔNG CỤ.— Đứng có sợi, cứ ở nhà chờ, rồi được làm cha mẹ vợ của vua mà.

(Ngô Cương dỗng dạc ra đi).

(Mấy con gái khóc la).

(Ông già đứng phát dãy).

ÔNG CỤ.— (Thở phieu phao)

ÔNG CỤ.— (Đầu xót) Tôi đã biết trước rồi đó.



MÀN HẠ

MỘT PHÒNG TRUYỀN

ĐÀO LĂNG

CUỐN sách « Des Dieux, des tombeaux, des savants (Vua chúa, lăng tẩm, các nhà bác học) về các cuộc tìm tòi khảo cổ của C. W. CERAM vừa xuất bản, kề lại cuộc phiêu lưu ly kỳ mà cả thế giới đều say mê theo dõi.

Câu chuyện tóm tắt đưa bạn đọc đi theo các nhà bác học trong một cuộc thám hiểm vĩ đại của thế hệ chúng ta.

Sau 33 thế kỷ, trước mắt bạn đọc hiện ra một kho tàng di thường, một cái hòm và một xác ướp của một vị đế vương chôn dấu trong một hầm vàng ngọc bì mật, rồi sau đó các nhà khảo cổ cùng một số người đã tìm đào lăng vua đều bị chết một cách « bất đắc kỳ tử ».

TRONG « THUNG LŨNG CÁC BẠC ĐẾ VƯƠNG »

NĂM 1902, người Mỹ Théodore Davis được vua Ai Cập cho phép mở cuộc sưu tầm trong « Thung lũng của các vị Vương ». Công việc này kéo dài trong 12 năm.

Trước thế giới chiến tranh lần thứ nhất, vùng đất kia lại giao cho Howard Carter và huân trùm Carnavon.

Từ đây, bắt đầu một cuộc khám phá vĩ đại ở Ai Cập.

Việc khám phá ra ngôi mộ Toutankhamon được kề như là công trạng của những tìm kiếm cá nhân và những kinh nghiệm khảo cổ và khoa học góp lại.

Tuy vậy nhờ sự hăng hái và tài năng đúng mực của nhà thông thái, Howard Carter đã giữ được một chỗ ngồi đặc biệt trong số những nhà khảo cổ là những người đã hiến mình cho nhiệm vụ khảo cứu suy tàn không những các kho tàng châu báu, hoặc di bài các bậc vua chúa mà cũng chính họ đã giải quyết những vấn đề vĩ đại đã đặt ra cho loài người từ thời văn minh tối cổ.

Carnavon thuộc vào hàng qui phái ở Anh thích thể thao, thích mỹ thuật, thích du lịch, tóm lại một người thực tế trong hành động và lăng mạn trong tình cảm.

Năm 1906, sau khi đã đi qua Ai Cập và đã gặp ở đó nhiều công việc sưu tầm đang tiến hành, ông thích ngày thu khảo cổ và bắt đầu tìm kiếm một mình. Nhưng về sau ông phải nhờ giáo sư Maspéro giới thiệu cho một người cộng sự là Howard Carter. Carter là một nhà bác học, đã từng thâu thập được rất nhiều kinh nghiệm khảo cổ, trước khi bắt tay cộng tác với Carnavon. Nhiều người đã công kích ông cho ông là một nhà thông thái già, nhưng ông là một người rất thực tế, và lúc cần, biết tỏ minh can đảm, dấn táo bạo.

Chẳng hạn như việc ông giữa ban đêm với vài người thò dán đã dám mạnh dạn

đường đầu với bọn cướp đang tìm cách lấy vàng bạc trong một ngôi mộ ở « Thung lũng của các vị vua ». Bọn cướp đó phải rút lui trước gan dạ của ông. Chuyện này chỉ để chứng tỏ rằng ông không phải là một người gàn và rất thực tế.

CUỘC PHIÊU LUU BẮT ĐẦU.

Carnavon và Carter bắt đầu khởi công. Nhưng phải đợi đến mùa thu năm 1917, họ mới thật sự khởi công rộng lớn. Nhờ sự may mắn hai người đã kiểm được chỗ tốt để bắt đầu làm việc.

Rất nhiều người khác cũng đã đào xới, tìm kiếm nhưng không ai để lại dấu vết, hay bẩn dơ gì cả. Ở giữa những bờ đắp dọc theo các giải sơn giả người ta tìm thấy rất nhiều phần mộ. Chỉ còn có một cách là cứ đào lỗ luột cho đến bao giờ đụng đá.

Carter đưa ý kiến nên bắt đầu đào theo hình tam giác giữa những lăng tẩm của Ramses II, của Merenptah và Ramses V.



Carter tuyên bố :

— Tôi quả quyết rằng chúng ta có hy vọng rõ rệt sẽ tìm được ngôi mộ của một vị vua, và vua đó là Toutankhamon.

Kể ra thì hai nhà khảo cổ ấy cũng bao lâm, mới dám đặt hy vọng vào một ít bằng chứng mong manh như thế. Giữa lúc ấy thì các nhà thông thái đều cho rằng kỹ nguyên sưu tầm trong « Thung lũng của các vị Vương » đã chấm dứt.

Thế mà vào cuối thế kỷ vừa rồi, Loret, rồi Davis còn tìm ra được nhiều ngôi mộ khác. Nhưng tại sao Carter lại nói là sẽ tìm được một ngôi mộ và hơn nữa lại tiếp tục công việc.

LĂNG TẨM HIỆN RA

Họ trở lại đào ở điểm chính (ngay chỗ những tảng đá lửa) mà 6 năm về trước họ đã chú ý đến. Và gần đó, chính ông đã kiểm ra trong

một ngôi mộ ở sâu dưới đất, một cái hộp bằng gỗ đã bể. Những chiếc lá bằng vàng lồng trong hộp cũng có mang tên Toutankhamon.

Davis đã tuyên bố không cần suy nghĩ rằng ngôi mộ do anh tìm ra là ngôi mộ chót. Carter lại nghĩ khác.

Sau đó Davis còn tìm được một lần thứ ba nữa nhưng vẫn chưa thấy gì quan trọng. Ở trong một hốc đá người ta đã tìm thấy vài cái bình bằng đất sét đầy những mảnh chai và đồ gốm cùng những « băng » bằng vải, bì ngoài xem không có giá trị gì. Nhưng khi đem về « Quốc gia Bảo tàng Mỹ thuật Viện » ở Nữu Ước, người ta mới tìm ra đó là những đồ phụ tùng dùng trong các cuộc lễ và đem theo trong những tang lễ lớn triều vua Toutankhamon. Do đó, Carter đoán rằng ngôi mộ của Toutankhamon không ở xa nơi đã tìm ra những di vật kề trên. Ngôi mộ có thể ở ngay giữa thung lũng.

Nhưng ba ngàn năm đã trôi qua trên thung lũng đó, biết bao nhiêu ngôi mộ đã bị đào trộm, biết bao nhiêu nhà khảo cổ vi vu y về đó làm hư hỏng rất nhiều. Trong một mùa đông đầu tiên, Carnavon và Carter đào một lớp trên, và tiếp tục công việc đến dưới chân mộ của Ramses VI. Chúng tôi đã gặp ở chỗ ấy nhiều lều của thợ thuyền, dựng trên những tảng đá lửa, như người ta vẫn thường thấy luôn luôn bên cạnh các ngôi mộ.

Những người sưu tầm quyết định tạm ngưng công việc để cho khách du lịch được đến viếng mộ của Ramses. Vào khoảng mùa đông 1919-20, công việc đều tập trung lại ở dưới lối vào của mộ Ramses VI, và người ta đã tìm thấy nhiều vật cần thiết cho việc thờ cúng.

Đến đây họ bỏ qua một đoạn không đào, và suốt hai mùa đông sau họ cầm cùi đào mộ của Toutmosis III, nhưng không thấy gì cả.

Thế là đã mất mấy năm mà kết quả vẫn rất ít, họ bận nhau cố nén xoay qua đào một hướng khác không.

Còn chỗ dựng lều và các tảng đá lửa dưới chân mộ Ramses VI là chưa đào. Họ ngăn ngại một ít lâu rồi quyết định tiếp tục công việc.

LĂNG TẨM HIỆN RA

Họ trở lại đào ở điểm chính (ngay chỗ những tảng đá lửa) mà 6 năm về trước họ đã chú ý đến.

SÓNG DI THƯỜNG

VUA

Ngày 3 tháng 11 năm 1922, Carnavon và Anh nghỉ. Carter bắt đầu phá những lều của thợ. Đó là những vết tích đánh dấu từ triều vua thứ 20. Ba hôm sau vào một buổi sáng, Carter tìm thấy dưới chán lều thứ nhứt một bát thềm đá. Ngày 5 tháng 11, công việc tiến hành đã chứng chắc nỗi ấy là ngõ vào ngôi mộ.

Carter cho đào thêm nữa. Lần lượt các thềm đá hiện ra, và đến lúc sắp tối, người ta đã tìm đủ số 12 bát thềm, và theo lời Carter thuật lại :

— Chúng tôi thấy một mi cửa đóng chặt và niêm phong cẩn thận, lại bao một lớp xi măng. Carter quan sát kỹ các ăn ty. Đó là các dấu ấn đóng vào mỏ địa của các bậc vua chúa. Vậy thì chắc chắn sau lền cửa niêm phong ấy, phải là một nhân vật quan trọng. Cửa vào đã bị nhiều lều thợ trám kín, thì chắc chắn là ngôi mộ chưa có ai vào. Khi Carter phá một lỗ hổng vừa đủ để bò lọt một cái đèn bầm, ông nhận thấy bên trong có một dây hành lang đầy đá sỏi.

Sau 6 năm tìm kiếm uổng công, giờ đây sắp đặt tay lên kết quả, nhà bác học Carter lại ra lệnh đóng cửa mồ lại... để đợi Carnavon, người bạn cộng sự với mình đến.

Ngày 23, Carnavon và con gái đến Luxor. Lặng kia của ai? Chưa ai biết. Nhưng nếu Carter chỉ cho đào sâu thêm vài tấc nữa, ông sẽ thấy rõ dấu vết rõ rệt của Toutankhamon.

CÔ NGƯỜI ĐÃ VÀO TRỘM Ở LĂNG

NGÀY 24, thợ thuyền bắt đầu dọn sạch các bát thềm. Carter đi theo 16 bậc thềm dẫn đến cánh cửa niêm phong.

Ở trên cửa có khắc Toutankhamon, nhưng chưa hết. Vì nhờ ánh sáng ban ngày, người ta nhận rằng đã có người lọt vào trước để trộm cửa. Dấu trộm có lẽ vào khoảng đời vua Ramses IX. Trong nhiều ngày, thợ lai gấp thêm, ở khoảng 10 thước ở lối vào hành lang những dấu ấn Toutankhamon.

Giờ quyết định đã đến. Carter cầm một thanh sắt và thọc sâu vào trong. Không có gì cả. Ông ta lại nói rộng thêm lỗ hổng. Mọi người đều lai gắt.

Carter thử đầu qua lỗ hổng nhìn vào bên trong, không khí bị giam hãm tuông tàn ra ngoài làm lung lay ngọn đèn. Thoạt đầu Carter không nhận ra gì hết,



Nhưng đến khi mắt đã quen với ánh sáng bên trong, — nhìn mỗi lúc một rõ thêm — quang cảnh ăn đứt, Carter kinh ngạc đến nỗi không kêu được một tiếng nào. Mọi người ở ngoài cũng ninh lặng chờ. Carter vẫn im lặng. Carnavon nóng ruột hỏi :

— Anh thấy gì không.

Carter từ từ quay lại mà trả lời bằng một giọng đầy cảm xúc :

— Có, nhiều... nhiều vật lạ lắm.

MỘT KHO TÀNG VÔ GIÁ

QUA đến ngày 17, lời nói ấy đã hoan toàn có giá trị, lúc mọi người mở cánh cửa thứ nhì và ánh đèn điện quét qua soi sáng những long sàng, ngôi báu bằng vàng. Ánh sáng đèn lại lấp lánh đợi vào hai bức tượng đèn, những bình bằng ngọc thạch trắng và những chiếc hộp lật lùng. Còn có những dấu thù vật ký dị, theo ánh sáng, tung lên trường những hình bóng nhăn nhó. Từ trong một chiếc hộp, một con rắn le cài lưỡi dài vàng rực rỡ. Hai bức tượng như hai tên lính canh đứng đối diện nhau, « mặc áo choàng và mang dép bằng vàng, cầm trên tay một trái chùy và cây gậy, trên trán người nào cũng chói lọi một con rắn vàng. »

Nhưng bao nhiêu đồ vật lộng lẫy ấy, hai nhà khảo cổ không tìm thấy một xác ướp nào cả. Sau một hồi tiếp tục tìm kiếm họ lại gặp một cửa thứ ba niêm phong. Ở trong gian phòng thứ hai này có gì? Nếu ở trong ấy có một cái xác ướp, nó có còn nguyên vẹn không? Vì sao đã có những kẽ trộm lén vào đây mà không động đến một báu vật gì cả? Thật là bí mật. Khi Carter nhìn vào gian phòng chứa đựng cả một kho tàng báu vật, ông ta nhìn thấy trong những báu vật ấy một giá trị cao hơn giá trị vật chất nhiều, đối với khoa học. Hơn nữa, nghệ thuật của Ai Cập ở một thời đại nào đó đã nỗi bật ở đây một cách rõ rệt đến nỗi chỉ nhìn qua Carter nhận ra ngay cả một sự « nghiên cứu tóm tắt, thấu đáo đã đáo lộn cả bao nhiêu dư luận ». (Còn tiếp)

Sóng đời đáng sống

(Tiếp theo trang II)

Muốn vui trong khi lử thú, bạn nên sang cổ, vừa vừa có. Muốn biết xã hội nước người, bạn đừng câu nệ, bạn nên chen chúc với người bỗn xứ, sống cuộc đời bỗn xứ phản náo.

Một bạn ở Pháp về có kè cho tôi nghe một chuyện, nói ra bạn không thể tin được. Số là ở Paris có hàng đàn ông làm đi. Có người chỉ cho bạn tôi cái bar của bọn ấy. Bạn tôi vào uống rượu, chỉ thấy đàn ông. Bạn tôi bước lại phía sau đi tiều, thì nghe một bên phòng có tiếng rên « trai gái »; giây lát một cặp « đực rựa » ở đó đi ra, mặt mày xui xị. Bạn tôi nói nếu không có li vào cái bar ấy, chắc không tin chuyện đực.

Bạn Văn Lang trong năm 1948 - 1949 phải một lúc lưu vong ở Paris, thường đêm đi bộ với một người bạn là trạng sư T., từ nhà hàng Lutetia (bld-Raspail) đến Etoile, đi qua con sông Seine. Bạn bảo với trạng sư T. rằng « đánh đòn thiệp » lầm lúc không bằng « đá bóng » với các cô gái. Mäng theo chơi, trạng sư T. cũng quen đá bóng như Văn Lang. Một đêm nọ đi ngang Rond Point Elysées, nơi băng ngoài trời đang ngồi một cô gái rất đẹp. Văn Lang gọi bạn cùng ngồi bên ghế chơi, gọi là đá bóng.

— Thưa Cô, tôi muốn mời Cô đi xe song mã (ở đây có xe song mã), nửa tiếng đồng hồ; tôi sẽ trả cô tiền như thường lệ.

— Không, nửa tiếng đồng hồ lâu lắm.

— Chỉ ngồi chơi, nói chuyện, không mệt nhọc gì mà.

— Cũng mất thì giờ. Ông phải trả tiền gấp đôi.

— Thì chúng ta ở đây; tôi ít biết tiếng Pháp, nói chuyện với cô là một dịp học thêm.

— Cũng phải tiền, vì ông bắt tôi trả lời ông, tốn công tôi.

— Thị chúng ta cứ nói chuyện cho vui rồi sẽ hay.

— Không, ông phải đưa tiền trước, tôi mới nói chuyện.

— Cảnh chúng tôi đều không có tiền, cô à.

— Có thể, tôi xin kiếu.

Đoạn, cô đứng dậy đi ngay.

Thuật lại cho bạn đọc nghe đoạn này, không phải ngoài đe dọa. Ý tôi muốn chỉ bạn thấy rằng, nếu chỉ ngồi ô tô đi chơi, nếu chỉ mờ bối trả tiền, đâu có biết tâm lý con người đi kiếm tiền trong một xã hội.

Thuật lại đoạn này, bạn Văn Lang cười khe khẽ, bảo : Khác xa biết mấy khi tôi tới chơi Tô Châu.

BẤT HỦ

KỶ SAU : Biết tắm gội không khí mới và để mở rộng cởi lòng



(Xem Đời Mới số 52)

TÔI vốn là một người rất chắc chắn, chắc như một người lính và có thể sống chịu đựng trong một khuôn khổ khắc nghiệt.

Chúng tôi không ngồi lâu. Có lúc mắt chúng tôi hình như lại thấy một bóng trắng xuất hiện, có khi tai chúng tôi như nghe có tiếng chân bước lại gần. Chúng tôi liền đứng dậy. Nàng lầm bầm như chỉ nói một mình:

— Không biết ta làm như thế này có đúng không?

Nàng sửa lại cõi áo, rồi chúng tôi lên đường. Gần đến nhà nàng, chúng tôi xót xa vì sắp phải từ biệt nhau.

Tóc nàng hơi xỏ ra trước mặt. Tôi đưa tay vuốt mấy sợi lông xỏa trước trán, thốt ra lời dịu dàng, tay đặt lên vai nàng.

— Chết! nút áo của em tụt cả ra! Nàng đưa tay sửa lại, cố ý không để tay tôi chạm vào. Nàng quay lại. Tôi bỏ tay xuống. Với cùi chỉ rất tự nhiên tôi ôm choàng lấy nàng, môi tôi sát vào môi nàng.

Tôi ngang mắt lên trời, thấy sao Chức Nữ tỏa ánh sáng ngọt ngọt trong khoảng không gian dày đặc. Lúc tôi hết ôm nàng, tay nàng vẫn còn đinh vào tay tôi, ngón tay nàng đan vào ngón tay tôi. Bỗng dung lo ngại, tôi vội hỏi nàng:

— Đây không phải là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau chứ?

Mắt nàng lịm dim điên tả ý nghĩ «không» bằng mờ! cái gật đầu, và tôi lại nghe nàng nói: «Viết thư cho tôi nhé».

Tôi biết rằng người ta thường bị tình cảm chi phối hơn là làm chủ được lý trí. Bây giờ tôi tìm ra lẽ: Vì sao con người lại tự tử vì tình. Tôi sẵn sàng nhổ giọt nước mắt cho những người vì si tình trở nên những kẻ tội lỗi, cho những ai vì muốn đạt được ước vọng một lúc ở trên đời mà chạy theo thất bại, như bị số phận xua đuổi. Dẫu sao, nàng hoặc tôi không thể hành động được như thế.

Tôi kẽ với nàng là tôi có đọc câu chuyện nói một người đàn ông và

lâu tôi nhận được thư nàng. Lần thứ hai, nàng lại cố ý tránh tôi.

« Chúng ta lại phải xa cách nhau ». Đó là câu nàng vào đầu bức thư gửi tôi.

« Điều làm tôi ngần ngại nay đã đến. Ba giờ sáng rồi. Trước mặt tôi, có ánh, đưa con tôi. Đầu bao lần, tôi ôm con tôi ghì vào má! Đầu bao lần suy nghĩ và liên tưởng đến hoàn cảnh chúng ta, tôi đã tìm ra câu kết luận: cuộc gặp gỡ chúng ta phải chấm dứt nơi đây. Nhưng việc ấy cũng làm cho tôi phải khóc đau, nhưng tôi cố gắng để anh khỏi bị tổn thương. Anh có thể hiểu tôi chăng? Lúc tôi thấy lại anh, tôi lại thêm lo lắng, nỗi đau khổ của tôi lại tăng gấp bội, nhưng tôi không biết làm thế nào nữa cả.

« Ba hay bốn cuộc gặp gỡ cũng đủ rồi. May là không để lại một dấu vết gì. Cũng nhờ tất cả sự cố gắng của tôi chống chọi trong hai năm qua. Anh có thể cười sự hèn yếu của tôi, nhưng tôi cảm thấy vui sướng biết bao khi thấy lại anh trong mấy tuần qua. Nếu cuộc gặp gỡ ấy kéo dài thêm một ngày nữa, hoàn cảnh của tôi sẽ trở nên khó xử vô cùng. Thương hại lấy tôi, anh ơi! »

Không hiểu tại sao, tôi xem mối tình giữa chúng tôi kẽ như một trường hợp thất vọng. Tôi lo lắng suy nghĩ sợ lo nếu từ giã nàng lúc này không bao giờ tôi thấy lại nàng nữa.

Tôi sẵn sàng hy sinh mọi vui sướng, tất cả danh dự mà đời đã dành cho tôi, hy sinh mà không chút luyến tiếc. Nhưng biết làm thế nào? Bạo đức chân thật của nàng làm cho nàng cao thêm một bậc và chỉ dưa lại cho tôi nỗi buồn hụt. Tôi rất lấy làm hụt hụt.

Bức thư trả lời, tôi không đợi, lại đến tay tôi:

« Tôi không biết nếu tôi phải thú thật, tinh thần tôi cũng chẳng đến mức nào, khi phải đợi tin anh. Chiều hôm qua, ngồi ở cửa sổ, tôi đã yêu duối để cho tâm hồn theo đuổi giấc mộng mãi đến nửa đêm. Tôi buồn như từ biển cả tòa lèn xâm chiếm óc tôi và tôi có cảm giác bắt lực xét lại bất kỳ một việc gì.

— À! Tôi hiểu rồi! Sau này, tôi cũng sẽ ngồi ở ghế này phải không?

Chúng tôi trao đổi nhau những câu chuyện qua loa, nhưng mỗi một chúng tôi đều hiểu ý nhau. Rồi tôi bắt đầu nhắc nhở những giờ phút đã qua, tôi cũng hiểu rằng chúng tôi nói ra như thế là cũng dễ soạn sửa cho một cuộc

một người đàn bà bàn định cười nhau vào ngày họ có thể để dành được một số tiền chứng một vạn đồng...

Nàng rú lên: « Tôi biết câu chuyện sẽ xảy ra rồi. Một trong số hai người bị chết trước khi sắp thực hiện ý định. Có phải như thế không anh? »

— Chúng ta rời cũng thế! Tôi bắt đầu nói, nhưng tôi không thể cất giọng thêm được gì nữa.

Không hiểu tại sao, tôi xem mối tình giữa chúng tôi kẽ như một trường hợp thất vọng. Tôi lo lắng suy nghĩ sợ lo nếu từ giã nàng lúc này không bao giờ tôi thấy lại nàng nữa.

Tôi sẵn sàng hy sinh mọi vui sướng, tất cả danh dự mà đời đã dành cho tôi, hy sinh mà không chút luyến tiếc. Nhưng biết làm thế nào? Bạo đức chân thật của nàng làm cho nàng cao thêm một bậc và chỉ dưa lại cho tôi nỗi buồn hụt. Tôi rất lấy làm hụt hụt.

— Tôi sẵn sàng hy sinh mọi vui sướng, tất cả danh dự mà đời đã dành cho tôi, hy sinh mà không chút luyến tiếc. Nhưng biết làm thế nào? Bạo đức chân thật của nàng làm cho nàng cao thêm một bậc và chỉ dưa lại cho tôi nỗi buồn hụt. Tôi rất lấy làm hụt hụt.

Từ lúc ấy, tôi ngờ vực cả tôi và bắt đầu lo sợ những điều không hay sẽ xảy đến.

Ít lâu tôi tới thăm, nàng chỉ vào chiếc ghế bành mây nói với tôi:

— Anh không muốn ngồi trong chiếc ghế mây đó ư?

— Tại sao lại ngồi đúng ở chiếc ghế ấy mới được?

— À! Tôi hiểu rồi! Sau này, tôi cũng sẽ ngồi ở ghế này phải không?

Chúng tôi trao đổi nhau những câu



Quả nhiên, ít

đau với một cử chỉ thất vọng.

Là một người bạn tâm tình của anh, tôi biết rằng quyết định lấy tôi là một việc làm ích kỷ, việc ấy làm cho tôi bức và thất vọng, làm cho nỗi đau khổ của tôi không thể nào tha thứ được.

Nhung nghĩ rằng không phải chịu sự yếu hèn để tìm cảm tình của người khác và tôi thấy rằng không còn ngò nào khác cho tôi là cứ tiếp tục sống như tôi đã sống.

Trong lúc này chỉ còn ở tôi một hy vọng duy nhất: tìm gặp anh một ngày nào đó, ở một chỗ nào không hẹn định để hồi tưởng lại thời gian đã trôi qua.

Lúc này ngồi bên cửa sổ, vào khoảng nửa đêm, trong lúc trăng bắt đầu tỏ, tôi nghe ai gảy lục cầm hòa lời ca một khúc bi tình. Nghe điệu nhạc ấy, lòng tôi hơi dịu, nhẹ nhàng hơn, ít bất bình với số phận. Tôi nghĩ đến sự yếu đuối của con người, đến nỗi khô dơ của tôi, hình như cứ tăng thêm về đêm đó tôi dò ra lòng dạ của tôi, khám phá ra được chỗ yếu của người đàn bà. Xin lỗi ở chỗ ý nghĩ kề ra không mạch lạc với anh.

Tôi có thể viết cho anh mãi mãi. Đặt bút xuống tôi cảm thấy rùng rợn vì cứ chỉ ấy tôi rỗng mối tình của chúng ta như thế là bị cắt đứt, như vậy là không còn nữa.

Trời ơi! Nếu như cuộc đời tôi chỉ đến đây, ngay đến lúc tôi thở hơi cuối cùng, tôi cũng cầu chúc đời anh sống mãi. Đó là mối an ủi của lòng tôi.

Khi nào anh muốn chọn một người bạn đường, đừng chọn người trong số những người hư hỏng như tôi. Đó là một điều tôi cầu khẩn ở anh. Tôi xin ngừng bút. Mặc dầu, ý muốn của tôi là không thấy anh nữa, không viết gì cho anh nữa nhưng lòng tôi buồn rầu biết bao nhiêu với ý nghĩ đi tìm và sẽ tìm anh để biết anh ở nơi nào? Trái ngược thật!

Ở lề bức thư, nàng viết thêm bài thơ của một nữ thi sĩ.

Trăng ơi:

Rời sáng khắp nơi

Trăng làm sống lại mầu đời thương đau. Thủ nàng hình như chưa hết cả buồn đau trên vũ trụ, mắt tôi như thấy hai má nàng giòng giòng nước mắt; tai tôi như nghe nàng than thở. Tôi cảm thấy như thân mình nàng đang run rẩy và co rút lại dưới nỗi khổ đau...

Rồi mắt hết thấy. Bởi tôi vắng bóng nàng...

Cho nên nỗi đau khôn trong lúc này là một thử thách nặng nề chống với số phận chúng ta. Một cuộc thử thách tàn ác! Bao lần tôi cầu xin cái chết đến mau với tôi. Nhưng nghĩ đến bồn phập đối với người xung quanh, tôi cố chiến

Nhiều lần tôi muốn giữ mãi cái khung cảnh ấy trong đầu óc: những chiếc bàn con, ghế bành, đèn trại



trên ghế, vì chỉ có một lẽ là những vật ấy ở chung quanh nàng, gần gũi nàng. Dần dần tôi kém ăn, kém ngủ, da mặt tôi xanh lại, tôi gầy đi rất nhiều. Khi nỗi buồn lên đến cực độ, tôi chỉ biết di thoảm quanh nhà...

CHƯƠNG THỨ BA

ĐẦU sao chúng tôi cũng thấy một điều này: Chế ngự được lòng minh là một đức tính tốt. Tôi hăm hở muốn gặp nàng, nhưng gặp nàng, trong lúc này chỉ làm sống lại nỗi đau khổ của nàng mà thôi.

Nếu số phận quyết định, sớm hay chậm có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau. Nếu tình yêu ấy đi đến kết quả át là đời sống của chúng tôi, dạy cho chúng tôi tinh kiền nhẫn, chúng tôi sẽ xá lánh được mọi thất vọng, ngay đến cả cái chết.

Vững niềm tin đó, tôi định cố quên nàng. Lúc thiếu thời, cha mẹ tôi đã dạy cho tôi đức tính ôn thuận, tôi lanh mạnh từ thê xác đến tinh thần. Cha mẹ tôi cũng dạy cho tôi biết thế nào là ngay thật, tinh tú chử, lòng can đảm, tất thảy những đức tính cần thiết của con người.

Nhận thấy rằng tình yêu của tôi không hợp với luân lý, tôi đành để số phận dẫn dắt.

Nàng chưa có ý định đoạn tuyệt tình yêu với chồng thì tôi chưa có quyền xâm phạm đến người nàng. Chưa phải dễ gì sống được yên ổn với người mình yêu. Thật chưa lần nào, tôi đối với tôi lại minh bạch như lúc này. Tôi tự hỏi: Phải chăng đó là số phận của con người. Tôi cố lấy can đảm để sống.

Một mình, tôi leo lên một ngọn đồi, trên chóp đồi tôi ngắm trời trong đêm tối. Tôi nghĩ rằng nỗi cô quạnh ấy không phải chỉ ở trên mặt đất, nhưng còn dâng lên khắp cả vũ trụ. Tôi ngắm các vì sao như trong những giờ học về thiên văn, nhưng lúc này tôi có cảm giác như hàng sao kia cũng đưa vút

lên bầu trời nỗi sầu thương của tôi. Sao hỏa tinh, ngôi sao đỏ ấy, có lẽ từ trước cùng một thê chất với mẹ nó là mặt trời nhưng rồi sau bị em ruồng bỏ, ba vơ lạc lõng trong khoảng trời đêm. Tiều tụy cũng vì mẹ. Đêm đêm khóc lì te giọt ngắn giọt dài để thăng với lòng minh nhưng cũng vô ích. Còn mặt trời lại cầu khẩn thấy ban đêm nhưng ban đêm nào có đến với mặt trời. Chịu đựng trong gian khổ; mặt trời phải phục theo quy đạo không dám than van.

Có lẽ nàng và tôi trước kia cùng một kiếp, nghỉ đến đó, tôi càng thêm xót xa. Thường trong những lúc ấy hình như tôi lại nghe cả tiếng than khóc của trời đất.

Khóa học của tôi đã gần ngày mòn. Sau khi giặt được mảnh băng ở trường đại học tôi phải gia nhập bộ đội. Đời tôi hoàn toàn thay đổi. Tôi phải sống trong một kỷ luật rất chặt chẽ. Một vè thê xác nên tôi bắt buộc tập trung ý nghĩ vào những công việc thực tiễn hơn.

Nhưng hình ảnh nàng luôn luôn ám ảnh trí óc tôi, mặc dầu tôi với nàng cách nhau hàng trăm dặm. Mỗi một lần tôi thấy một bóng người chị hơi hơi giống nàng là tôi chạy đuổi theo xem có phải là nàng chăng. Hết hạn tòng quân, tôi rời khỏi trung đoàn và nhận việc ở trong một đài thiên văn lập dưới chân một ngọn núi. Lúc này trong đời tôi được nhân rõ hơn, nên tâm hồn tôi lại chim đầm trong nỗi đau khổ tự thuở nào.

Nỗi buồn cứ tăng dần dần. Trí óc tôi ở trong một tình trạng gần như bạc nhược.

Ngày ấy, tôi ở trong nhà một sư cụ. Tôi không ngót viết thư cho nàng. Dĩ nhiên, nàng không trả lời cho tôi. Mặc dù thế, ngày ngày tôi vẫn ngồi ở tam cấp, đợi một bức thư của nàng, tuy tôi biết đợi chờ vẫn vô hiệu quả.

Tôi giống như một người bệnh chưa hoàn toàn bình phục sau những trận sốt mê người. Cả ngày, tôi dậm ra lờ đờ trầm lặng, ú ớ... tất cả những chứng tật ấy cũng do cái buồn sinh ra.

(Còn nữa)





TRUYỀN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY
Từ của bà X.X. — Cô VĂN NGA thuật (Xem Đời Mới từ số 33)

Úa cô Bích Thủy iêc đây hồi nào?

Cô vội vã nhìn lại nhận ra là một thanh niên tráng trẻ, đầu chải ốp, minh bận bộ đồ « tết so » trắng, chân mang giày hai màu. Đó là Lê thành Đức, một người bạn cùng tỉnh. Chàng rãy là con một ông hương Cả ở quận An Biên tỉnh Rạch Giá, một tay công tử ăn chơi có tiếng đã phá sụp cả một gia tài đồ sộ. Khi còn dạy học, cô nhiều lần được ông đốc Hải ở trường tỉnh nhà giới thiệu với Lê thành Đức nên cô biết nhiều về anh ta. Cô vội cùi đầu chào Đức và giới thiệu cùng chị.

Ông Đức lảng xăng bảo:

— Tôi biết chị hai, nhưng có lẽ chị chưa biết tôi. Hôm đầu tháng tôi gặp chị đi với anh hai trong Chợ lớn muốn lại làm quen mà còn ngại. Người tình minh lên đây đồng thời kinh. Nhưng không bao giờ tôi ngờ sẽ thấy cô Bích Thủy ở trên này.

Bích Thủy nói:

— Tôi vừa mới lên chơi độ tuần lễ, Cón anh bảy giờ làm gì trên này? Có buôn bán chi không?

Ông Lê thành Đức cười có vẻ tự phụ:

— Bảy giờ mà làm gì? Và cô tình tôi buôn bán chi đây, Ở không lại chàng thong thả hơn ư?

Cô Bích Thủy hỏi:

— Thế bảy giờ anh có mấy cháu nói cho chúng tôi mừng hộ.

Ông Đức ồm ờ nhìn bạn bảo:

— Tôi chỉ có một đứa... mà đều chưa sanh và má nó thì hãy còn ở bên nhà bà ngoại nó.

— Thế nghĩa là...

Ông Đức cướp lời:

— Nghĩa là vẫn còn mồ côi, mồ cút một mình, nghe ông ta nói thế cô Bích Thủy cuối đầu xuống đất. Cô vừa sực nhớ một dư luận ngầm ngầm nỗi lên ở tinh nhà sau khi cô lấy chồng, Miệng người xấu xa đã đồn tiểu rằng chính

ông Đức phải lòng cô và bỏ xứ ra đi vì cô. Sự có phải lòng hay không cô không rõ vì cô chỉ được dịp đàm đạo cùng ông có mấy lần thôi, nhưng sự ông Đức bỗn tình thè không trở về nữa thì cô có nghe nói, ngày đi của ông trùng vào ngày đám cưới cô.

Ông Đức hỏi cô:

— Cô định lên đây chơi hay có chuyện gì chừng nào lại về dưới nhà?

— Thưa lên chơi thôi và cũng chừng nội tuần nữa là về.

Nhin thấy cô Bích Vân có vẻ sốt ruột ông Đức vội soay câu chuyện. Ông hỏi cô hai:

— Chết chúa, nảy giờ quên hỏi thăm hai bác vẫn mạnh?

— Thưa cảm ơn, nhờ trời ba má tôi van bình an. Ba má tôi đã lên ở cả trên này.

— Thế thi quý hóa quá. Hai bác thật là người có tiếng tốt ở tỉnh, mãi đến bây giờ vẫn nghe người đồng hương nhắc nhở mãi.

Cô Bích Vân đưa mắt có ý bảo ngầm em nên kiếu từ. Nhưng ông Đức biết ý hót lời:

— Chị Hai và cô ba ở đâu, tôi có xe đưa về đến nhà. Đi xe cyclo máy đã chóng mặt mà nhiều khinguy hiểm nữa. Xin đừng từ chối, người cùng tỉnh phải sốt sắng cùng nhau không có gì lạ cả.

Nói xong ông Đức nhanh nhều bước lại mở cửa một chiếc xe mới tinh và bóng khoáng đậu gần đấy. Ông hơi cúi mình, tay đưa ra mời bắt chước đúng điệu nịnh dâm của những thanh niên Âu thời phong kiến trên mèn bạc và dũng dạc bảo:

— Xin mời nữ bá trước lên.

Ông khôi hài khéo và có duyên khiến hai cô phải phi cười. Cô Bích Thủy bảo cùng chị:

— Anh Đức lúc nào cũng như lúc nào vẫn trào lệ vui vẻ như thường. Sống gần anh, những kẻ chán đời như với cô quá như thế.

Cô Bích Vân hỏi ông Đức:

— Ông có bận gì chăng? Chúng tôi chẳng dám làm phiền đến ông.

—Ồ, có chi phiền. Tôi không bận việc gì cả, mà dù có bận thế nào đi nữa cũng vẫn lấy làm hân hạnh để đưa bạn quý về nhà. Xin chỉ dừng ngại gì cả và cứ xem tôi là hàng em út vì tôi là bạn của cô ba.

Hai cô lên xe. Ông Đức rồ máy cho xe chạy chỉ một chốc đến nhà. Vì phép xã giao hai cô mời ông vào nhà uống nước. Ông không từ chối. Vào đến phòng khách ông hết lời khen ngợi sự trang hoàng khéo léo của cô hai.

Ông Đức là một người lạnh lạt, bất thiệp. Ông rất dễ gây cảm tình với bất cứ ai. Ông có biệt tài nói chuyện được người mê nghe và thích thoảng ông khôi hài rất ý nhị. Đầu nói chuyện với hạng người nào ông cũng biết cách gợi đúng câu chuyện.

Sau khi chào hỏi ông bà Phá và hỏi thăm vòng quanh ba điều, bốn chuyện ông mời giả tảng hỏi cô Bích Thủy lên Sài Gòn để làm gì. Sự mắng rở của cô Bích Thủy khi gặp bạn nơi đất Sài thành rộng mênh mông và đầy xa lạ này, không có ý riêng tư gì. Cô cũng như một người từ chỗ hép ra nơi rộng rãi được nhìn ánh sáng tung bừng, hít không khí tự do, lòng cảm thấy vui đời quá đỗi và mến ai cũng cảm thông sự thay đổi trong hồn mình. Cô nói chuyện với ông Đức hết vấn đề này sang vấn đề nọ. Là một người lưu loát cô nói chuyện liền thoảng ý tứ rồi rào lại được cái động trong nền tiếng nghe thỏ thẻ có duyên.

Ông Đức lảng lặng ngồi nghe lâu lâu pha trò lý thú khiến cô cười phá lên vui vẻ.

Không bao giờ Bích Thủy thấy ông Đức hợp tánh tình, đồng quan niệm với cô quá như thế.

BỐN ANH EM KHÔN NGOAN

(Tiếp theo trang 18)

tàu, dương bồm lên và nhờ gió đẩy nên tàu lướt sóng rất mau chóng.

Trong khi ấy, con rồng tinh giắc thúc dậy và nhận thấy rằng kê từ từ của mình đã tẩu thoát, giận dữ hắn bèn cất cánh bay lên trời, thấy xa xa một chiếc tàu, hắn liền đuổi theo vừa phi ra ở hai lỗ mũi những ngọn lửa. Khi đã bắt gặp, hắn sắp sửa bay xuống tàu, lúc đó chàng thơ săn liền lấy khẩu súng và hạ hán với một viên đạn ngay tim. Con quái vật liền quay đảo lộn và rớt ngay xuống tàu như một khối tạ. Vì rớt mạnh quá nên tàu bầm tan ra từng mảnh.

Bây giờ thi bốn anh em và công chúa đang bắp bênh trên những luyn sóng và ráng sức deo mỗi người một mảnh tàu và mặc sức cho giòng nước trôi, nhưng mà anh thơ may vẫn tĩnh trí bèn lấy cây kim thần diệu ra và cắp tóc và từ miếng ván mộc. Lần lần anh đã may chiếc tàu lại như cũ, với cột buồm và buồm, bốn anh em và công chúa về tới bến một cách bình an sau khi vừa thoát khỏi tay tặc thần.

Khi nhà vua được gặp lại con gái của Ngài, Ngài không nén nổi sự vui mừng và nói với một anh em kia rằng:

— Một người trong các anh sẽ được thành hôn cùng công chúa, nhưng các anh định đoạt người nào mới được.

Trong bốn anh em, người nào cũng tin mình sẽ được chứ không phải người khác nên mới sảy ra một cuộc cãi lộn.

— Nếu như không có tôi để khám phá ra cái núi đá mà con quái vật đã đầu công chúa thì các anh không làm được việc gì hết. Anh đều nói.

— Còn tôi, nếu tôi không gởi công chúa ra khỏi con quái vật thì làm sao nàng về đây được? Anh thứ hai trả lời.

— Anh thơ săn tiếp lời. May anh giỏi thật, nhưng thử hỏi nếu tôi không giết con quái vật ấy thì các anh đã bị hắn phanh thây rồi, sau cùng anh thơ may mới nói:

— Dẹp mấy anh hết, công chúa sẽ là vợ của tôi vì không có tôi mấy anh đã bị chết dam cả rồi.

Nhà vua khi nghe bốn anh em cãi lộn xong mới phán:

— Mỗi người trong chúng anh đều có lý lẽ và có quyền lâm phò mề của tôi. Nhưng mà công chúa không có thể sánh hòn cùng một lượt hết cả bốn, nên tôi nhất định không gả cho người nào hết, để đèn dập ơn của các anh tôi sẽ thường cho các anh phán nữa nước của tôi, các anh có bằng lòng không?

Bốn anh em liền nhận lời, đồng chia phần nữa giang san của vua đã ban và từ đó cũng sống hạnh phúc lâu dài với người cha già.

TRƯỜNG VÂN

★ Ai ai cũng dường như xác nhận: « Dù sau này trên bước đường đời ta có gặp lầm GIAI NHÂN sắc nước hương trời đến đâu chăng nữa, cũng hổ dè mối chúc quên ngay được con người đã khắc ghi vào tim ta buổi đầu tiên »

★ Mọi tình mãnh liệt ấy đến nỗi thi hào HÀN MẶC TỬ đã cay đắng thốt lên:

« Mấy ai giết được người trong mộng,
Đè trả thù duyên kiếp nhỏ nhàng !

Quý BẠN hãy tìm nguyên ủy sự mãnh liệt ấy trong quyển:

NHÂN TÌNH ẨM LẠNH của Hồ-Biều-Chánh

* Nhưng đâu phải NHÂN TÌNH ẨM LẠNH chỉ có thể thôi, mà còn chất chứa muôn vàn thích thú, hay ho, nghĩa lý khác nữa.

Nhà xuất bản PHAN YÊN 109 Galliéni — Đã ra :

« TẠI TÔI Của Hồ-B-Chánh,



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu lại người không ưa.



VIỆT NAM CÓ MỘT
Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.
Được tín nhiệm của sở quân y pháp ở Saigon.
Xin mời lại viếng hoặc viết thư

HIỆU BATRU
301, Colonel Grimaud
SAIGON

Cuộc biểu diễn tung bừng !
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE

do đoàn vũ nghệ Anh Ánh trình bày những màn ca vũ kịch



Đón xem

TIN MỚI

TUẦN BÁO TRÀO PHÚNG VÀ VĂN NGHỆ

ĐỜI MỚI số 55

Dragées
PULMOFORME
Libs
Thuốc viên
trị dứt ho

BIBS
Mareuil sur Lay (Vendée)



**CHEMISE
MAY SAN**

Qui Ngài muốn lụa một cái chemise may san cho thật vừa lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút
Col Indéformable



NHA IN LE VAN

104. Lộ Quảng Đông Cholon. Điện thoại: 300

Chuyên lanh cát giấy cho các báo, chí
Cam đoan lợi, giá rẻ hơn các nơi
Tờ báo in đồ gỗ và nhãn hiệu, quàng
các bài mậu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mực
in báo, mực màu Lorraine, George Fils

TRÀ LỜI THI THO' CỦA TIỆM VÀNG

NGUYỄN THẾ TÀI

43, Schroeder — Chợ mới Saigon

25.000\$.

Những ai trả lời đúng các câu hỏi sau đây sẽ được thưởng 25.000\$: 1) Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là tiệm vàng THẾ HƯNG có 2 cọc và 1 ngựa ngồi ở cửa tiệm để làm gì? 2) Ai cần tiền xin đem vàng lại bán cho NGUYỄN THẾ TÀI 100\$ mua bán chỉ ăn lời 6\$ nghĩa là gì? 3) Tôi và người đoán bài số hay nhất. Xin đọc kỹ bài này và cất nó cẩn thận để dự thi. Ngày 12-4-53 sẽ đăng điều lệ.

THI THO BÀI 85

Cô Ba xưa gai giang hồ. Đến nay duyên hết đời cô lở làng. Đến ngày vẫn chờ dài than. Nghỉ mình thuy thùi một thân một mình. Những kaki mạnh khỏe đã đánh. Còn khi đau yếu hoặc sanh chutherford. Một mình thì thật là nguy. Cô ta nhận thấy cần đi lây chưởng. Nhưng cô má đã phải hỏng. Da đã nhăn nhó lây chưởng khô thay. Nghỉ vắng buồn tủi đầy đầy. Càng lờ cho những chuối ngày mai sau. Lòng dang huân hực âu sầu. Một cô bạn nợ bước vào hỏi han. Thấy bạn niềm nở ái cảm. Cô Ba với vã tã phân nói lòng. Bạn rằng : muốn lấy được chồng, phải làm cho cặp má hồng thêm duyên. Muốn vậy chị phải ghê lèn... Tiệm Vàng đệ nhứt tuổi tên Sài thành Thế Tài họ Nguyễn chính danh. Chị mua trang sức tinh anh ấy về. Chị đeo lịch sự mọi bể. Thiếu gì trai trẻ chẳng mê say liền. Vì vàng ấy đẹp hơn tiền.

THỦY
(lành tiền rồi)

NGUYỄN THẾ TÀI

**Dầu
Cù-là**

MAC-PHSU

CỘC MIỀN ĐIỆN

CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68