

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Số 53—5 đồng

THỨ BẢY 4-4-1953



CLICHÉ ĐẦU

DỰ THI ĂN ẢNH (40, 41, 42, 43, 44)

TÒA SOẠN: 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán—Giáy nốt: 793

QUẢN LÝ: 96 Đại tá Grimaud

Saigon — Giáy nốt: 22.491

Chủ nhiệm: TRẦN VĂN AN

TIẾU CỦA TÒA SOAN

Sáng tác và phiên dịch

T RONG mấy số Đời Mới gần đây, các bạn hẳn nhận thấy phần phiên dịch được chú trọng. Đó là ý định của chúng tôi về mặt văn nghệ.

Dịch thuật cũng quan trọng không kém sáng tác, trong công cuộc xây đắp văn nghệ mới. Nhứt là chúng ta đang cần tiếp xúc với những làn gió mới của văn nghệ quốc tế trong khi phát triển văn nghệ dân tộc.

Sự sáng tác không phải là được dễ dàng phóng túng trong một hoàn cảnh tinh thần chật hẹp, thì công việc dịch thuật lại càng cần thiết nữa, để bồi bổ cho sự nghèo nàn của văn chương hiện thời ở đây.

Trên thế giới ngày nay, sự phiên dịch văn nghệ nước ngoài chiếm một phần rất lớn trong các nước tiến bộ. Con người của hagyau thế kỷ hai mươi đã dũng vào một vị trí quốc tế thì sự tìm hiểu các nguồn tư tưởng nước ngoài là một việc cần thiết.

Cho nên cạnh phần sáng tác, Đời Mới chú trọng đặc biệt tới việc phiên dịch và giới thiệu những giá trị mới của văn nghệ nước ngoài để cùng bạn đọc biết đến không khí tinh thần khắp nơi của thời đại chúng ta đang sống.

Thân ái,
ĐỜI MỚI

HỢP THƯ

Bạn HỒ ĐẠO ĐỨC (Thailan) :
Cám ơn, có nhận được thư bạn. Bạn quá lời khen Đời Mới số Xuân !

Bạn SÁU MẠNH (Huế) :
Hình sẽ đăng số tới. Trung đội chờ ở,

không gặp. Đã chuyển thư cho anh C.T.
Bàu THANH HOÀNG (Huế) :

Bài « Một tối trăng lả ». Không tiện dang,

Bạn HUYỀN THANH VÂN (Rạch Giá) :
Bạn làm ơn cho biết rõ địa chỉ bạn.

Bạn NGÔ THẾ HÂN (Bản Năng) :

Đã nhận được bài của bạn

Bạn ĐỒNG XUYÊN (Hải Phòng) :

Đã nhận được thư của bạn

Bạn THANH LƯƠNG (Saigon) :

Rất tiếc, chưa tiện dang.

Bạn NGAN LANG (Hội An) :

« Tình nhân loại » Bạn cho xem lại. Võ kia đã thấy đáng ở báo khác rồi (?)

Bạn NHÂN HẬU :

Bạn gửi cho xem. Sẽ trả lời bạn sau.

Bạn TRẦN LỆ TÀI (Vientiane) :

Cám ơn đã giúp nhiều ý kiến về tờ báo

Xuân.

Bạn TRƯỜNG PHƯỚC TÂN (Phan Rang) :

Mục ấy, Đời Mới vẫn chú ý.

Bạn HUYỀN VIỆM (Phan Rang) :

Cám ơn. Đã nhận dù 6 bài. Đang xem.

Một bài đọc ở (Phan Thiết) :

Ca khúc thi ăn ảnh còn lưu mới khóa số.

Bạn PHƯƠNG NGỌC (Hà Nội) :

Đang soạn xem có may bài bạn nói trong thư.

Bạn THIỀN TÂN (Hà Nội) :

Bạn gửi cho những bài bạn kê trong thư.

Một bài đọc ở (Phan Thiết) :

Lẽ dĩ nhiên phải dàn cờ rồi.

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghệ thuật
ĐỜI MỚI

SỐ 53 - THỨ BẢY 4 - 3 d
NGÀY 21 THÁNG HAI ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- Ngược thời	Dương bà Dương
- Thời liên	Thê Nhân
- Ý và việc	Hậu Nghệ
- Bệnh viện bình dân	phòng văn của Đời
	Mới
- Thời kỳ này là của Phú Đức, Nam Định chẳng ?	Trọng Yêm
- Một nạn nhân hỏa hoạn	của bà Mộng
	Lan
- Phái bắn bợn biết chữ	(Văn nghệ quốc tế) Văn Linh đích
- « Phép lạ » khoa học biển đổi thiên	nhien
	Trần Doãn sưu tầm
- Mầm xanh văn nghệ	Hùng Hảo
- Một giờ với nhà văn Trần Tiêu Song	nhất Nữ
	Hoàng Diệp
- Nhạc lúa vàng	Huyền Viêm
- Những con tàu	bút ký của
	Tạ Ký, Giang Tân
- Thơ	kịch dài của Ngô Tồ
- Lên cung trang	Quang
- Cặp vào chùa tu	truyện thật đường rừng Nguyễn Ngọc Mẫn
	Người lính, chàng thi sĩ và bác nông
	dân
	(tiểu thuyết ba kỳ đồng thời)
	Trần Doãn dịch
- Một sinh viên đi vòng quanh Âu châu	Lê quang Minh

DẠ HỢP HƯƠNG

tiểu thuyết dài
Giang Tân phỏng tác

...VÀ NHIỀU MỤC KHÁC

BÌA 2 MÀU

8 TRANG 2 MÀU

Bản gỗ Văn Môi—Bản kếm của Đầu

An loát tại nhà riêng của ĐỜI MỚI

TÒA SOẠN : 117 đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — (Giấy nối : 793 card)

Bài vở gửi về Tòa soạn xin viết mặt giấy.

Tòa soạn không có lệ trả bìa thảo.

QUẢN LÝ : 96 đường đại tá Grimaud

Sài Gòn — giấy nối 22.491 — Hộp thư 353

Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÁC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành



Mẹ vợ là một vũ khí tối tân
dễ sợ nhứt !

ÔNG Farouk, hay là cựu hoàng Ai Cập Farouk, có tuyên bố. Khác hơn Bá Dương
tối tuyên bố :

— « Tướng Naguib đối với tôi đã dùng một thứ vũ khí tối tân ; ông dùng mẹ
vợ tôi. »

Trong ý ông Farouk thì nhà độc tài Ai Cập (cũng như ông vua mới), tướng
Naguib đã bắt buộc mẹ bà Narriman ép bà nẩy bỏ chồng.

Chuyện là chuyện riêng của Ông Farouk, việc nhà của một người Ai Cập như
bao nhiêu người khác. Thế mà cả thế giới người ta đều hay biết. Cũng vì lầm kẽ,
lầm phỏng viên tộc mache, và cũng vì cái bịnh tuyên bố đã lây khắp cùng.

Trả lời cho ông chồng cũ, bà Narriman triệu tập kỹ giỗ, rồi cũng tuyên bố :
« Tôi lý dối với cựu hoàng Farouk là một việc đã trú tính từ lâu. Ấy chẳng qua là việc
tư. Và tôi nhắc lại rằng không có sự can thiệp của mẹ tôi, hay của nhà cầm quyền
Ai Cập. »

Thiệt là việc tư của bà Narriman. Nhưng nó được các báo loan tin khắp
hoàn cầu, làm cho đâu đâu người ta cũng đọc chuyện vợ chồng Ông Farouk để bỏ
nhau : một đảng tiếc vợ, một đảng quyết lìa chồng.

Có hay không có sự can thiệp của bà mẹ vợ ? Là điều không làm thiệt hại ai,
chỉ thiệt ông Farouk thương nhớ người vợ trẻ trung. Tuy vậy, cả hai lời tuyên bố của
ông Farouk và bà Narriman đều thiệt cả.

« Mẹ vợ là thứ vũ khí lợi hại », Ông Farouk đã nói một chuyện rất tầm thường
mà đầy thực tế. Ai đã có mẹ vợ át phải cưới chum chím khi đọc qua lời tuyên bố
của ông Farouk, và không khỏi cho là có lý. Chuyện này khiến tôi muốn thuật lại bạn
nghe một chuyện mẹ vợ. Thì đây :

— Một chàng thanh niên về thăm mẹ vợ, và cùng đi với vợ, có gửi đơn về xú
xin triền kỳ thông hành, để có thể ở lại chơi bên vợ. Sở cấp thông hành liền đánh
điện phúc đáp « ưng », với lời phụ chú như vậy : không mấy khi có người xin ở lại
với mẹ vợ như ông.

Khi bà Narriman cãi lại ông chồng cũ, bảo rằng từ bà có ý định ly dị, thì
cũng là sự thật, mà cũng là việc chí lý. Trước kia bà ưng vua Farouk để làm
hoàng hậu Ai Cập chứ nào bà có ưng một thường dân Farouk. Nay, Farouk không
còn là vua Ai Cập thì tự nhiên bà không còn là vợ vua, thì bảo bà ở lại với Ông
Farouk, là trái ý định của bà vậy.

Nếu Ông Farouk xét kỹ, Ông sẽ không còn thắc mắc và trách móc ai cả.
Bóng như có lần Bá Dương bàn với bạn về chuyện « yêu một người làm vợ một người ».

Nếu cho bà Narriman « bạc tình » (bà có tình với vua Farouk đâu mà nói
bà bạc tình) thì bà còn thua bà Marie Louise, vợ hoàng đế Napoléon. Bà này, khi
Napoléon chúc ngôn gởi quả tim của Ông về cho vợ, thì bà đã thay ba lần chồng.

Dương bà Dương

THẾ GIỚI - THẾ GIỚI - THẾ GIỚI
CÓ GÌ LẠ ?



ÔNG GROMYKO TRỞ VỀ LONDRES

Ông Gromyko, đại sứ Nga ở Londres, cầm đầu phái đoàn Nga tại Liên hiệp Quốc trong khi ông Vichinsky vắng mặt, đã đáp phi cơ rời New York để trở về Londres.

TÂN ĐẠI SỨ NGA Ở TRUNG HOA

Đại sứ Ám Bắc kinh báo tin: phó ngoại trưởng Nga Vassily Kuznetsov, đã rời Moscow ngày 24 Mars để đi Bắc Kinh nhận chức đại sứ Nga ở Trung hoa.

Vassily Kuznetsov thay thế Alexandre Panuskin.

VỀ VIỆC BỒ NHÀM ÔNG CHARLES BOHLEN

Thượng nghị viện Mỹ đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Charles Bohlen vào chức đại sứ Mỹ ở Nga.

Thượng nghị viện đã quyết định như vậy với một đa số lớn lao, 74 thành thuận đối với 13 thành nghịch.

Việc phê chuẩn này được coi là một tháng lì riêng của Tổng thống Eisenhower.

PHONG TRAO TỰ SÁT Ở HONGKONG

Đúng từ các tòa nhà lầu cao ở Hongkong hay từ những cầu xe lửa nhảy xuống là những cách tự tử thường được dùng ở thuộc địa của Anh.

Vào lúc này, gần mỗi ngày đều có xảy ra những vụ rắc rối tưống tự, hoặc vì nghèo túng, hoặc vì nạn thất nghiệp, vì những lý do xã hội, có nhiều đàn ông hay đàn bà đã tìm cách chấm dứt cuộc đời của mình.

Vì lúc này, cuộc doanh thương hay gấp khẩn hoang cho nên mỗi tuần, trung bình có từ hai hay ba vụ tự sát, khiến nhà cầm quyền rất lo ngại.

MỘT MÂY BƠ SỨC TIỀN TRIỀN CỦA UNG THƯ

Một kỹ sư hóa học Pháp mới được chính phủ Thụy sĩ cấp văn bằng sáng chế về một cái máy đo lường sự tiến triển của các thử ung thư. Máy này có thể đo tới mứa phần ngàn ly và sẽ giúp ích rất nhiều về khoa y học và giải phẫu.

MỘT THỦ THUỐC MỚI TRỊ BỊNH SUYỄN KINH NIÊN

Một nhà chuyên môn về các bệnh biến chứng nói rằng một thứ thuốc mới gọi là « Phenarsenide » đã tỏ ra công hiệu trong một vài trường hợp của bệnh suyễn mà các thử thuốc khác dành cho bị bắt lỵ. Thuốc này làm giảm bịnh của những người mắc bịnh kinh niên mà các lối trị liệu đã tỏ ra vô hiệu quả. Nhà chuyên môn ấy cho hay rằng thuốc này có hiệu lực đối với gần tám mươi lăm phần trăm các bệnh nhân đã dùng thử thuốc đó.

LƯU ĐẠN PHÁT NỔ TRONG MỘT RẠP HÁT BÓNG Ở ĐÀI LOAN

Bốn người đã thiệt mạng tại chỗ và mười một người khác bị thương vì một trái lựu đạn nổ trong một rạp hát bóng tại Yingko, một thành phố nhỏ cách Đài bắc ba cây số về phía Nam.

TƯỞNG GIỚI THẠCH PHU NHƠN TRỞ VỀ ĐÀI LOAN

Tưởng giới thạch phu nhơn, vừa đáp phi cơ trở về Đài Loan, hôm chúa nhật vừa rồi.

Tưởng phu nhơn đã đến Mỹ để chúa binh hồi tháng Août năm ngoái.

SAU KHI HOÀNG THÁI HẬU MARY BĂNG HÀ

Sau khi Hoàng thái hậu Mary băng hà, có nhiều điện văn phản ứng của các nước trên thế giới gửi đến Londres hoặc đến các tòa đại sứ Anh ở ngoại quốc.

Ngô lời cung dân tộc Anh tại đài phát thanh, thủ tướng Churchill đã ca ngợi thân thể của Hoàng thái hậu Mary vừa băng hà.

Thủ tướng Anh nói rằng từ nữ hoàng Victoria đến nay, có lẽ không có ai được yêu mến và kính trọng như Hoàng thái hậu Mary.

THỐNG CHẾ MONTGOMERY TỐI NEW-YORK

Thống chế Montgomery vừa tới New-York do chiếc tàu Queen Mary. Cũng do chiếc tàu này, đại diện của Nga số ở Liên hiệp Quốc là ông Viehinsky cũng tới New-York.

Thống chế Montgomery sẽ là thượng khách của tổng thống Eisenhower cho tới ngày 15 Avril.

Thống chế không tuyên bố lời gì có tánh cách chính trị, ông cho biết ông đi viếng Mỹ-Quốc với tư cách thân hữu để dự một cuộc đấu « Base ball ». Ông cũng cho hiểu rằng ông sẽ bàn cãi với vấn đề quân sự Âu châu với tổng thống Mỹ và có lẽ sẽ viếng vài cơ sở quân sự Mỹ.

Ngày 15 Avril, thống chế sẽ đi Ottawa và chỉ rời khỏi xứ Canada 21 Avril.

CHUNG QUANH VỤ CHÂN DUNG CỦA STALINE DO PICASSO HỌA

Trong tờ « Humanité » François Billoux nói đến vụ chân dung Staline do Picasso họa, được đăng trong tờ « Lettres Françaises ». Billoux loan báo tin trong số tới, tờ « Les Lettres Françaises » sẽ trích đăng những bức thư liên quan tới vụ này gửi cho Aragon (giám đốc « Les Lettres Françaises ») và Ủy ban trung ương Pháp cộng.



MỸ LẠI THÍ NGHIỆM NGUYỄN TỬ Ở YUCCA FLAT

Cuộc thí nghiệm nguyên tử lần thứ nhì trong năm nay đã khai diễn tại Yucca Flat hồi 13 giờ (giờ quốc tế).

VIỆC NƯỚC NGƯỜI

Chánh tình Nhựt bồn tiến tối bất an

QUỐC hội Nhựt giải tán. Ngày 19 tháng 4 này, công dân Nhựt sẽ bầu 466 nghị sĩ Hạ Nghị Viện, và đến 24-4, thì họ bầu 127 Thượng nghị sĩ. (Phản nứa số này được thay mỗi kỳ ba năm).

Có những đảng nào ra tranh cử và tình hình tranh tuyển ra sao? Có đảng « tự do » của cựu thủ tướng Yoshida, đảng tiến bộ của ông Mamoru Shigemitsu (cựu Ngoại trưởng, chiến phạm), xã hội hưu và tài, « tự do » phân ly do ông Hatoyama cầm đầu và đảng Cộng sản.

Các đảng sẽ căn cứ trên vấn đề vũ trang nước Nhựt mà tranh tham của dân chúng. Phé Ông Yoshida chủ trương vũ trang từ từ; phé Ông Shigemitsu thì kêu gào vũ trang đạt qui mô; xã hội hưu phái không muốn tái lập quân đội như xưa; còn xã hội tả phái chống hẳn nguyên tắc vũ trang cũng như đảng Cộng sản. Như thế thì xã hội và cộng sản tiếp cận nhau, đứng trên một lập trường, chí khác nhau ở chỗ cộng thi nhám về Nga số, còn xã hội thì bơ vơ không nhám về đâu.

Trước tình cảnh ấy, người ta thấy ông Yoshida sẽ yếu thế. Có người dự đoán ông sẽ mất thêm nhiều ghế, và rồi đây nước Nhựt sẽ lồng đầu phiếu trả lại, vì lẽ « quốc hội bắt trại ».

Theo ý nghĩa là tình hình Nhựt bồn tiến dần cho chô bắt ôn định. Điều này khiến Mỹ rất quan tâm. Vừa rồi ông Kenneth Younge, chuyên vụ Đông Bắc Á ở Bộ quốc Vụ có sang Nhựt, ở đây khá lâu, dù chặng tö rông tình hình Nhựt bồn đáng lo lắm.

Người ta tin rằng Nhựt đóng vai trò quan trọng nhất ở Đông Á, và chính Nhựt sẽ làm cho cân phân lực lượng của hai khôi ở Thái bình dương. Nếu Nhựt đâm ra hòn loạn thì cả vấn đề Đông Á và Thái bình dương sẽ bị xáo trộn.

Nói về nội tình Nhựt bồn cũng như nội chánh các nước, nếu hòn loạn thì dễ sanh độc tài. Mà ở Nhựt thì điều dễ sợ nhất là độc tài quân nhân.

Rồi đây thế giới sẽ mục kích chặng một nước Nhựt quân phiệt tái sinh, nếu hai đảng cộng và xã hội nhất trí tranh đấu thì các phe hưu phái sẽ đoàn kết mà chống lại. Ở giữa, quân nhân sẽ thắng lợi và trỗi lên mà đàm áp và thiết lập chế độ độc tài như xưa.

Thế giới có thể trở lại thời tiền chiến với sự đổi chỗ các con cờ.

VĂN LANG

Các nhà quan sát cho rằng trong kỳ thí nghiệm này ánh lửa chói sáng hơn, nhưng không nở lớn hơn hôm tuần rồi.

Nhiều con vật đã được dùng thí nghiệm và hầu qua cửa phòng xạ tuyển.

Üy hội nguyên tử lực không cho biết tánh cách cuộc thí nghiệm này nhưng người ta biết rằng trái bom thí nghiệm lần này mạnh hơn lần trước.

THỜI TIẾN

CÁC giới thao tin ở Hoa thịnh đồn nghĩ rằng gần đây có thể có những cuộc nói chuyện bí mật giữa Mỹ và Nga — Sau sự trả lời gián tiếp của Eisenhower cho Malenkov, Mỹ thành lập một ủy ban thương mại thế giới có thể sửa soạn cho việc tiếp tục những sự trao đổi hàng hóa với các nước cộng sản — Các nhà quan sát ngoại giao giao ở Hoa thịnh đồn cho rằng Bạch cung đã chứng tỏ hết sức để đặt đề tránh một lời nói hay một cử chỉ không hay có thể phuong hại đến việc tiếp xúc với Nga số.

Trước thái độ của một thương nghị sĩ Mỹ cho rằng Nga số phải tuyên bố chịu trách nhiệm cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, tổng thống Eisenhower xác nhận rằng ông không tán đồng quan điểm ấy. Đồng thời ông cũng chống lại phe nghị sĩ Cộng hòa đã phản đối việc để cử ông Charles Bohlen làm đại sứ ở Moscow. Ngoài ra Eisenhower lại thành lập một ủy ban để nghiên cứu về thương mại thế giới, và sẽ do ông Lewis Douglas, cựu đại sứ Mỹ ở Luân đôn cầm đầu, để nối lại giây liên lạc buôn bán với các nước sau bức màn sắt. Một khi người ta dò hỏi các nhà ngân hàng và kỹ nghệ già về các vấn đề thương mại, nghĩa là tính sửa soạn mở rộng thêm các thị trường.

Các báo Mỹ cùng các giới thao tin ban tán đến những triệu chứng mỗi ngày một thêm đưa đẩy Mỹ và Nga tới chỗ bắt tay nhau.

- Trước hết là những lời tuyên bố của nhà cầm đầu Nga số quả quyết sẵn sàng bắn cài tất cả mọi vấn đề đang rắc rối, nhất là với Mỹ.
- Trong lúc ấy, tên ngoại trưởng Molotov tiếp kiến đại sứ Anh Alvery Gascoigne. Đồng thời ngoại trưởng Anh Eden có mặt tại Hoa thịnh Đồn đến gặp tổng Eisenhower và đổi bén nói chuyện riêng một tiếng đồng hồ ở Bạch Cung.

- Vài hôm sau, tổng thống Eisenhower mở cuộc hội họp lần thứ tư với báo chí, xác nhận rằng Mỹ luôn luôn sẵn sàng quên những việc đã qua và muốn bắn cài với đối phuong về việc tương lai.
- Cũng ngày hôm đó, tướng Tchouikov ở Đông Đức trao cho các cao-üz Đồng Minh tại Đức một bản thông điệp lời lẽ hết sức ôn hòa để nghị gặp gỡ nhau để ngăn ngừa các sự xung đột đáng tiếc của không quân đang xảy ra nữa.
- Qua ngày sau, ngoại trưởng Mỹ Foster Dulles bị các báo phỏng vấn, từ chối không chịu nói chánh phủ Mỹ đã nhận những lời uớm thù liên lạc với chánh phủ Nga số hay không. Ông không xác nhận mà cũng không định chánh.
- Cũng trong ngày đó, ông Molotov đã cho Luân đôn hay rằng ông sẽ vận động với chánh phủ Bắc Triều Tiên để thả ông Holt, lãnh sự Anh ở Hán Thành và các kiều dân Anh bị bắt hồi 1950.

- Sau hết tổng thống Eisenhower và ngoại trưởng Dulles đích thân sửa soạn cho ông Charles Bohlen tân đại sứ Mỹ ở Moscow gấp gáp lên đường đi nhằm chức.
- Như vậy, tình hình giữa Mỹ với Nga đã dán ra rõ rệt, thế giới đang chờ đợi một cuộc gặp gỡ tay đôi, sẽ quyết định lớn cho tương lai quốc tế.



René Mayer

Một việc quan trọng trong tuần rồi nữa là cuộc hội thương Phap — Mỹ tại Hoa thịnh đồn. Sau hai cảnh cửa khóa chặt tại Ngũ giác đài, các câu chuyện đang còn giữ bí mật. Chỉ có tin vắn tắt rằng Mỹ đã đồng ý với Phap về 9 điểm. Điểm đầu là cảnh cáo Trung cộng đừng can thiệp vào Đông dương. 4 điểm khác ở Á chau trong trường hợp đánh chiếm ở Triều Tiên. Về Đông dương, đổi bén thỏa hiệp trù liệu một kế hoạch 2 năm để vẫn hồi hòa bình.

Trong các cuộc hội đàm quân sự, thủ trưởng Mayer cho biết rằng bộ Tư lệnh Phap có bằng cớ chắc chắn rằng « mục tiêu chót của V.M. là chiếm sông Cửu Long, thôn tính vịnh Xiêm La và các vùng lân cận Án đố. »

Việc thành lập một chánh phủ Thái ở Vân Nam chứng tỏ là Cộng sản quốc tế tính tiến tới Thái Lan, Miền diện, các pháo đài trên con đường qua Án đố.

Kế hoạch của Phap trù liệu về B. d đã đưa ra bắn cài là không thương thuyết với Việt Minh.

Còn phải đợi những tin tức rõ ràng và đầy đủ về cuộc hội đàm quan trọng này mới biết được Đông dương đã được định đoạt như thế nào, và Mỹ chịu giúp Phap tiếp tục chiến tranh với những điều kiện gì, ngoài việc Phap phải chuẩn nhận thành lập quân đội ở Áu chau. Chắc sẽ có nhiều biến đổi khi Mỹ nhấn mạnh sự giúp đỡ Phap ở đây.

TUẦN LỄ TRONG NƯỚC

Thủ tướng Nguyễn văn Tâm lên tiếng trong một bữa tiệc do hội Rotary club Saigon tổ chức

Thủ tướng Nguyễn văn Tâm, Hội trưởng danh dự của Hội « Rotary Club » ở Saigon, là thượng khách trong bữa tiệc Hội tổ chức tại khách sạn Majestic. Hội « Rotary Club » thường tổ chức những tiệc như thế trong từng thời kỳ nhất định để hội họp tất cả các hội viên.

Ông hội trưởng đọc một bài diễn văn chúc mừng Thủ Tướng Nguyễn văn Tâm.

Thủ tướng bèn ứng khẩu đáp, đại khái :

« Tôi thường nghĩ đến hội luân. Nếu tôi không làm thì hội là một tờ chúc có mục đích là giúp cho tất cả mọi người ở mọi nước, không phân biệt màu sắc chính trị, nghề nghiệp, tôn giáo, hiểu biết nhau hơn, tán thყng giá trị của nhau và thân mến nhau hơn.

« Tôi cầu chúc cho Hội Rotary Saigon mỗi ngày một khuếch trương rộng lớn hơn. Nay, tuy mới sơ khai mà nó đã giúp ích được cho đồng bào chúng ta rất nhiều : tôi nói là nói đến những người không may, những nạn nhơm trong những tai họa xảy ra vừa rồi. Vậy nên phải cảm ơn Hội về bão táp của hội.

« Sau hết, tôi cầu chúc cho Hội Rotary quốc tế. Vì cũng như cái bánh xe muôn màu sắc, khi quay nhanh thì các màu sắc đó hợp làm một. Tôi cầu chúc cho Hội Rotary quốc tế quay quay rõ nhanh, rõ tít lên ở tất cả những nước mà nó có cơ sở để cho mọi chúng tộc, mọi màu thuận chánh trị mà nó tập hợp lại sẽ gặp nhau và hòa vào với nhau thành một nhịp tông kết. Được như thế tức là các Hội Rotary quốc tế có hoạt động cho hạnh phúc và hòa bình của nhau loại »

Thượng tuần tháng tư Dương lịch,

TIN MỚI

**TUẦN BÁO TRÀO PHÚNG VÀ VĂN NGHỆ
12 TRANG LỚN, GIÁ BẤT NGỜ : 2\$**

Sẽ có những đặc điểm sau đây :

★ 5 TRANG TRÀO PHÚNG (2 trang hí họa) do 7 cây bút trào lộng tò điểm và 3 họa sĩ minh họa.

★ 1 TRUYỀN PHIM CHỌN LỌC

★ 1 TRANG NHI ĐỒNG, HAY, VUI, LẠ

★ 1 PHÓNG SỰ SỐNG NHỨT

★ TRUYỀN NGẮN, MÀN ẢNH, SÂN KHẤU, NHẠC

★ 1 TRUYỀN CỔ TÍCH VIỆT NAM

Hỏa hoạn ở Chợ Thiếc, 10.000 nạn dân phần nhiều là Huê Kiều

Hồi 4 giờ 45 phút chiều 26-3 thiêu hạ trống thây mè trường đua Phú Thọ có lửa cháy ngắt trôi khói lùi mù mịt, đó là bà Hòa vieng xóm Chợ Thiếc, Chợlớn.

Cách chừng 10 phút sau có đội vòi rồng, Saigon và Xóm cui đến nri cứu cấp.

Đức Quốc trưởng sê tiếp tục chữa mất. Xóm nhà ấy nằm trong khoanh đất rộng chung quanh Chợ Thiếc, đường Docteur Gaillard, trường đua Phú Thọ, và vòng lên sau Nhị Ty, Quảng Đông.

Sự thiệt hại

Xóm Chợ Thiếc phần đông là người Hoa kiều chuyên nghề đong lát, nón cát, xô, giò, kí, nhà lá phần nhiều, nhà ngói rất ít. Sau khi ngọn lửa bùng lên, mặc dù 2 đội nón đồng tận tinh cứu chữa nhưng bà hỏa cũng thiêu rụi chừng 2.000 căn nhà lớn và nhỏ gồm 10.000 người không nơi nương tựa.

Đức Quốc trưởng sê qua Pháp

Các giới thạo tin cho hay Đức Quốc trưởng Bảo Đại sê qua Pháp và nghỉ mát vài ngày tại Côte d'Azur với hoàng gia.

Đức Quốc trưởng sê tiếp tục chữa mất.

Ai chưa đóng thuế Quốc phòng khóa 1952 nên biết

Về khóa 1952, ngày hạn chót là nộp tờ khai đóng thuế Dâm phụ Quốc phòng được dời vào ngày 30 tháng tư dương lịch năm 1953.

Những người chịu thuế, Việt Nam hay ngoại quốc, hãy đến trinh gấp nơi phòng thuế vụ gần chỗ ở, đăng ký tờ khai và đóng số thuế 1952.

Quá ngày nay trên ai chưa đóng, ngoài số thuế thiếu, còn bị phạt và theo số đã định.

500 SĨ quan trừ bị Thủ Đức sắp mản khóa tốt nghiệp

Theo một nguồn tin chính thức, ngày Chúa nhật 28 Mars 1953, tại công trường Norodom sẽ có cuộc diễn binh long trọng của 500 sĩ quan trừ bị Thủ Đức.

Hơn tám tháng nay, 500 sĩ quan ấy đã hết sức chuyên cần học tập. Họ là thanh niên hay sinh viên từ bốn phương độ về Thủ Đức và cũng từ đó họ sẽ chia nhau đi khắp bốn phương để thực hành cái sứ mệnh mà tổ quốc đã giao và những kinh nghiệm họ đã thu thập được sau thời gian học tập.

Phải bỏ cái thói đút nhét mỗi khi muốn đi tới cửa công. Phải có người đút lót mới có kẻ tham nhũng.

Sách báo mới

Chúng tôi được tin tuần báo NGHỆ THUẬT cơ quan nghị luận văn chương và nghệ thuật do ông Hoàng Quân giám đốc sẽ xuất bản số đầu ngày 4-4-53.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một ban đồng nghiệp mới và chúc NGHỆ THUẬT mạnh tiến.

MỘT LINH HỒN, tiểu dài của bà Thị Y An Hoàng Dân (tài bản) dày 282 trang giá 35 đồng.

NHẠC LÒNG, thơ của Hoàng Oanh, dày lối 450 trang, giá 25 đồng.

THU TRANG xuất bản và phát hành.

Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

ĐỜI MỚI

Ý VÀ VIỆC



NHẬP CẢNG ĐÀN BÀ LỎA THÈ Ở SAIGON

TIN báo hàng ngày cho hay : nhưn viên sỹ Cảnh sát có chặn bắt được một chiếc cam nhông chờ đầy đán bà lõa thể chạy từ đường Bonard đến Catinat. Nhà chức trách tịch thâu ngay tại trận 1001 đán bà lõa thể cờ lớn, do nhà hàng Viễn Đông nhập cảng từ Pháp sang và đang chờ di bố mới.

Còn những đán bà không áo không quần khác chạy lột khói tay nhà chức trách thi chảng biết số là bao nhiêu.

Nhưng chắc rằng món hàng « chọc con heo » do hàng Viễn Đông nhập cảng kiểm án lâu nay tặc quái ở Saigon cũng đã lâm.

« Trông mặt mà bất hình dung » bây giờ không còn thích ứng ở đây nữa. Vì cứ trông cái bề mặt « có vẻ » của hàng Viễn Đông, với bao nhiêu cỗ bàn hàng từ tể kia, ai dè đâu...



CHO THUÊ VỢ

MỘT phong trào cho thuê vợ vừa xuất hiện. Người ta đi thuê vợ như đi thuê một chiếc xe, một căn nhà hay một phòng ngủ. Thời hạn thuê tính theo tháng, 3 tháng. Giá thuê từ 2 đến 3 trăm đòn la Hồng kông, vì phong trào này xảy ra ở bên ấy.

Đặc điểm của lối cho thuê vợ là các chị em đi làm vợ thuê không phải là gái điếm, và chỉ bằng lòng cho các thanh niên chưa vợ thuê thôi.

Phong trào cho thuê vợ phát động do con trai Hương Cảng sập lật gia đình. Ở cái đất ăn chơi này, cái « mốt » thuê vợ là cách giải quyết sinh lý co thời hạn của những thanh niên tôn trọng cá nhân, sự trách nhiệm.

Nhưng chẳng biết sau khi mản hạn thuê vợ 3 tháng, mà cuộc chung sống chòng mướn vợ thuê có kết quả, thì không biết có vợ thuê có chịu ra đì không, và anh chồng mướn vợ kia mới tình ra làm sao đây ?



BÁO « TIẾNG ĐỘI » THỦ THẬT

LẦN lượt các báo nói lên hướng ứng về việc vạch mặt tác giả SOLEIL AU

ĐỜI MỚI số 53

VENTRE và hàng quây phim P.THE với nhà đạo diễn Decoin. Báo ANH SÁNG trich đăng luon mấy kỳ mấy bài của bạn Hoàng thu Đồng viết về vụ này song lại không đề xuất xú ở đâu cả. Người ta bảo ông chủ bút Thanh Sanh mắc chứng « Diệu Trì ngọc nữ » nên hay lảng cung phai.

Báo Tiếng Đội thi đã nhận nhận : « Thú thật rằng trước đây chúng tôi chưa đọc cuốn tiểu thuyết SOLEIL AU VENTRE. Nên mới giới thiệu dù một các đảo cải lương cho Henri Decoin (không có G nghe « Nghé sĩ mù ». Rồi đến nay sau khi Đời Mới phê bình cuốn sách, đồng nghiệp mới ngã ngửa kêu lên : « Trời ơi, đó là một cuốn tiểu thuyết... tàn nhẫn, làm tồn thương cả phái phụ nữ Việt Nam... Chúng tôi sẽ nói rõ về cốt truyện SOLEIL AU VENTRE để các ngôi sao của chúng ta được biết, hầu có... mạnh dạn xưa dùi xú Decoin khi ông ta trở lại Saigon đến điều đình với mình. »

Muộn còn hơn không, bạn Trần tấn Quốc vẫn tỏ ra biết điều và cố gắng, vậy hãy « mẩn » hạng « đĩ bút mực » Jean Hougron với bạn con buôn nghệ thuật định bối nhợ V.N. một chuyen xem nào !



TÁ VĂN

ĐỒNG nghiệp Hoàng Tân, ký giả báo GIANG SƠN ở Bắc, dưới đầu đề « NÉU TIỀU THUYẾT « SOLEIL AU VENTRE », QUÀY THÀNH PHIM SẼ LÀM NGUY HẠI DANH DỰ PHÙ NỮ V.N. » đã « muyn » (hay là tă vă) — theo danh từ của bà Bút Trần — khôi dùng chữ đạo văn các bài đăng trong Đời Mới nói về cuốn sách này, góp nhặt từng đoạn gom lại thành một bài, rồi ký tên Hoàng Tân. Ké ra Hoàng Tân nào đó ekhông TÂN một chút nào cả, vì « mượn vă lối đó, CỤU lâm rồi ! Chắc là ông chủ nhiệm sẽ rầy ông một trận, nếu ông được biết.



MUỘN 5 CỔ TRẺ ĐẸP

ČÁC báo ở Hà Nội tuần rồi đã nhao nhao lên công kích báo TIA SÁNG đã đăng mấy gióng rao vật. « Mượn năm cổ trẻ đẹp phục vụ B. M. C. »

Các đồng nghiệp ở Bắc cho rằng tuy báo TIA SÁNG chí đăng tin này họ « ông mà cô hay bà trùm điện » nào đấy và không ngoài mục đích đăng quảng cáo lấy tiền, « nhưng nó vẫn... thế nào ấy, nhất là đối với chị em phái yếu, lờ ra không may đọc phải... » Và họ trách T.S. đã gào to hét lớn hơn hết các đồng nghiệp « chẳng sản phẩm khiêu dâm và dẫu độc tình thần dâm chúng » rồi nhán, ngày lễ phụ nữ toàn quốc lại dâng cai tin để « thò cái đuôi ra dài tới mày thước tay. »

B.M.C. đây là một tờ chúc « đèn đỏ » để cho « binh sĩ giải trí ». Có báo lại nhân đó mà gọi T.S. là BÁO Ma Cà. Ké cũng oan cho báo TIA SÁNG chí làm mồi giở có 5 cô tré đẹp đi phục vụ thời, chớ còn có báo mồi giở đến cùi gì giại sự nữa kia thì mới nói sao nữa ?

HẬU NGHỆ

VIỆC NƯỚC NHÀ

Pháp - Mỹ hội đàm, Việt Nam bước sang giai đoạn mới ?

P HÁP và Mỹ đã hội đàm. Chưa có tin gì xác đáng về kết quả cuộc hội nghị. Nhưng các giới đều nhìn nhận tinh cách quan trọng của cuộc thảo luận này. Thủ tướng Pháp, trước khi lên đường, đã có lời « không đì xin », nghĩa là quả quyết tìm phương giải quyết các vấn đề với Mỹ trên lập trường bình đẳng.

Mà trong các vấn đề được đưa ra, quan trọng nhất có hai :

— Thông nhứt Âu châu, một sáng kiến của Pháp được Mỹ ủng hộ.

— Chiến sự Việt nam, Pháp xin Mỹ tăng cường viện trợ.

Vấn đề trên chí phối vấn đề duvel. Âu châu không thành, Mỹ khó giúp Pháp ở Đông Dương. Trong lúc ấy, các chính đảng Pháp rất bất nhất, làm cho Mỹ thêm lo lắng. Mỹ cho rằng sáng kiến của Pháp về vấn đề phòng vệ Âu châu rất hợp ý, nhưng khi đờ ra thì chính Pháp có thái độ « lung chàng ». Đến nay, thời kỳ e de đã qua, Pháp khă dì trả lại « hợp lý ».

Mỹ muốn viện trợ quân đội Pháp Việt, Pháp cũng muốn tăng cường lên đến 65 phần trăm lồng số chi phí ở Đông Dương. Tăng cường viện trợ nghĩa là tham gia thêm lên ; mà càng tham gia lại càng dụng phải lâm rắc rối. Rắc rối ở chỗ có mặt quân sự của Mỹ ; rắc rối về phương pháp huấn luyện binh sĩ Việt Nam, có lẽ e sẽ mặt chiến lược.

Lẽ tự nhiên quân sự ảnh hưởng chánh trị, và chánh trị ảnh hưởng quân chủng.

Không xong cần đe chiến lược và chánh trị thế giới đều phải thay đổi phia Mỹ.

Rồi Pháp cũng phải đổi chánh trị.

Như vậy, chưa biết trước khac quanh nay, Việt Nam sẽ quanh như thế nào ?

TRẦN VĂN ÂN
30-3



Thời này là của Phú Đức, Nam Định chẳng?

Thưa các bạn,

DỜI ra vẫn đề này không khỏi có người nghĩ vì sự ganh tị chỉ đây nên mới động đến hai nhà viết tiểu thuyết và chủ báo trọng yếu nhất ở đất Saigon. Tôi xin thưa với bạn rằng, cũng như bấy lâu nay, tôi chỉ là người viết báo, và đảm nhiệm mục này tôi không có chút ý nghĩ tới lập trường của chủ báo hay của người bán báo. Tôi đến hai nhân vật Phú Đức và Nam Định, bạn sẽ xét thấy Trọng Yêm đứng hẳn ngoài vòng thương ghét. Gọi hai ông là nhân vật, là tôi bắt đầu vào đề với sự nhận định rồi đây.

Gần đây ông Phú Đức đứng ra xuất bản tờ nhật báo Dân Thanh, ngoài tờ Điện báo hàng tuần, nghĩa là ông vừa làm nhà viết tiểu thuyết vừa ông chủ báo vừa nhả làm báo.

Ông có viết một loạt bài hồi ký « 30 năm làm báo », tôi rất muốn các bạn chịu khó đọc qua, nếu chưa đọc đến.

Trước hết tôi nhìn nhận ông Phú Đức là người thành công về nghệ làm báo trong hiện tình xã hội. Như báo Dân Thanh của ông ra đời sau các báo lật đét bực nhì ba trong số các báo hàng ngày, thì quả là cái tên ông thu hút được một số lớn độc giả.

Nếu ta chịu khó lật các nhật báo xuất bản ở Nam Việt ra đọc và so sánh thì thấy rõ mặt kỹ thuật ăn loát, về mặt thông tin, hay văn nghệ, không tờ nào hơn tờ nào bao nhiêu. Ngoài một tờ đây có gặng ra, giữa các tờ báo kia khó mà cho ta phân biệt. Thế mà tờ Thanh Chung xuất bản trái horizon nghiệp theo kế đó đến 3 vạn tờ. Tờ Dân Thanh, đầu hôm sớm mai xuất hiện dưới tên Phú Đức lại được ngắt vạn người đọc, và có lẽ dần dần theo dõi tờ Thanh Chung.

Quả là người ta ưng đọc Nam Định và Phú Đức, người ta say mê các bộ tiểu thuyết của hai văn nhân này viết ra. Bằng cách chúc chán như thế, dù có ghét Nam Định khéo hơn và oán hận Phú Đức cũng phải nhìn nhận hai ông này đã thành công rực rỡ vậy.

Sau khi đọc một vài đoạn tiểu thuyết của ông Nam Định, và một vài trích văn chương của ông Phú Đức, tôi xin nói thật là hai ông này biết rõ tâm lý quần chúng. Ông Nam Định khéo hơn và oán hận Phú Đức linh hoạt hơn, nhưng cả hai Nam Định và Phú Đức không cần bắn bão 6 trang.

Với hai trang đi nữa mà có tiêu thuyết của hai ông là báo bán chạy như tôm tươi.

Nói như thế, tôi không tin rằng ông Nam Định có định tâm giữ mãi lập trường bagy giờ. Hoặc giả ông Phú Đức sẽ tiếp tục lùn lùn với tư cách tiểu thuyết của mình, (đọc hồi ký của ông dù thấy díp cõi đất tin lớn) chờ ông Nam Định là người rất thíc thời. Mặc dầu hiện nay ông cười thăm đám người làm báo để ngược tâm lý quần chúng và có ý muốn xây dựng mà không tiền, ông Nam Định có lẽ đã giác ngộ sự biến chuyển của tình thế; tôi tin rằng ông đang dự bị một cuộc hướng ứng thời cuộc; nhưng ông có hướng ứng kịp không và quần chúng có phản ứng lại không là một việc mà ông không dự liệu nổi, mặc dầu số tiền nhiều triệu của ông đang chờ cơ hội đặc dụng.

Ở tại đó thành Sài Gòn Chợ Lớn đã sốt đeo giã vẫn còn giữ trình độ văn hóa của 30 năm về trước.

Bạn sẽ bức mình. Nhưng xin bạn hãy cố can đảm mà nhận rằng một thực tại.

(Còn nữa)



HỘP THƯ

Bạn LÊ NGUYỄN NGƯ (Hà Nội), VĂN CUNG (Nhật Bản), KIỀM BIÊN, LÊ T. VIÊN (Saigon), VŨ THÀNH TRUNG (Cao Môn), HOÀNG KHANH THỦY, TRẦM LUÂN TÙ (Saigon), KHOA KHIẾM (Huế), MINH ĐỆ (Gia Định), L.T.K.H. (Huế), LÊ MINH, T.X. (Đà Nẵng), CHÂU LIÊM (Huế), KỲ NAM (Huế), HUYỀN VIỆM, ANH TÂN, HUYỀN TÂM (Huế), KIỀN GIANG (Rạch Giá), LÊ PHỤ LƯ (Huế), HOÀNG DIỆN (Huế), HOÀN THẾ BÓN (Tourane).

Đã nhận được bài các bạn. Cám ơn.

CÔ ĐÀO THỊ ĐỨ (Nam Vang)

Có nhận được thư và bài của cô.

BẠN DAO CA (Huế):

Bài « Bến giò ». Không khác gì « Mây nhịp cầu tre » của Châu Liêm mấy.

BẠN TẠ KÝ (Huế):

Có thể gửi về Tòa Soạn xem mời trả lời với các bạn được.

BẠN NGUYỄN NGỌC MÃN (Nam Vang):

Đã gửi báo Đời Mới bắt đầu số 48 ở địa chỉ cũ. Bắt đầu số 51 sẽ gửi theo địa chỉ mới cho bạn.

Bạn gửi cho tác phẩm bạn nói trong thư Trong đợi.

BẠN LÊ HOÀNG HOA (Huế):

Rất tán thành ý kiến bạn nói trong thư. Đã xong chua, gửi cho xem. Bởi thư bạn.

BẠN NGUYỄN QUỐC TRINH (Hà Nội):

Đã nhận được bài của bạn. Đã nhận được thiệp của bạn. Rất cảm ơn. Sẽ có thư riêng gửi bạn. T. D

BẠN HUY PHƯƠNG (Huế):

Giám đốc Đời Mới không phải nhạc sĩ Văn Bình (?) Đã nhận được bài bạn. Nhận được lá thư thứ hai mời dám hỏi ra xem.

BẠN LÊ QUANG ĐIỆN (Châu Đốc):

Rất hoan nghênh. Bạn gửi về Tòa soạn cho

BẠN TRẦN MỘNG TUƠNG (Nhật Bản)
DUY TÂM (Hội An), TRẦN HỮU UỐC (Huế), DƯƠNG ĐÌNH TỒNG (Hải Phòng), NG. ANG BA, MAI LAN CHÂU, TRƯỜNG NHƯ (Saigon).

Đã nhận được bài của các bạn. Đang xem.
CÔ NG. THỊ NHƯ HOA (Soái Riêng)

Sẽ trả lời cô.

CÔ THANH (Ông Lãnh Saigon)

Cô nên viết thư về bà họ trưởng L. H. Phụ nữ bởi ý kiến.

CÁC BẠN VĂN HÓA (Quảng Bình), VŨ THÀNH TRUNG (Nam Vang):

Có nhận được tất cả bài của hai bạn. Nhưng chưa tiện đăng.

BẠN NGUYỄN HOÀI VĂN (Đồng Hới):

Đã trả.

SONG NHẤT NỮ (Hà Nội):

Đại loại bài « nói chuyện với nhà văn » của bạn. — H. T. B.

BẠN LINH LANG (Sài Gòn):

Mời bạn đến Tòa soạn có việc muộn gặp bạn. BẠN NGỌC ĐIỆN (Kampot):

Đã nhận được thư bạn. Cám ơn. — G. T.

Điều tra xã hội

của ĐẠI HÀI

DÀY là một số trạng thái không lành mạnh của một số thanh niên hiện thời đang mắc phải. Ghi lại các bệnh trạng này, với một thái độ hoàn toàn khách quan, chúng tôi không phải là người chữa bệnh, nhưng chỉ nhắc nhở cho các bạn trẻ nhận thấy rõ chứng bệnh. — **ĐỜI MỚI**

CÁC CHỨNG BỆNH THANH NIÊN BỆNH THỜI ĐẠI

I

BEÑH thời đại hay là Bệnh Thế kỷ (Mal du Siècle), Bệnh Thế Hệ là một « thứ bệnh khó cắt nghĩa của tâm hồn ». Người ta không cắt nghĩa được thứ bệnh ấy, nhưng ai cũng hiểu rằng đó là « một thứ bệnh ray rức vì cảm thấy cô quạnh, hư không, chán đời... »

Bệnh Thời Đại là một sự băn khoăn minh lý hồi minh và hồi về cuộc đời chung quanh. Đó cũng là một thứ bệnh cũ như loài người, nhưng theo từng giai đoạn, từng thế hệ mà nhiệt độ lên xuống.

Trước khi nói đến các triệu chứng và hình thức của bệnh thời đại hiện giờ chúng ta cũng nên biết qua lịch trình tiến triển của bệnh thời đại qua các thế hệ.

CUỐI THỜI TRUNG CỔ : CƠN BỆNH LÊN NẮNG

NHỮNG đảo lộn của nhân loại là nguồn gốc của sự khủng hoảng tinh thần. Cuối thời trung cổ, chế độ phong kiến tan rã, đức tin trở nên việc riêng, trước những vụ lùn xộn của Nhà Thờ. Các tin đồn không còn tin tưởng ở trật tự của giáo đường nữa. Chiếm tranh một trăm năm với bệnh dịch hạch ghê gớm đã gây nên một phong trào hoài nghi khác thường. Cái chết ám ảnh từ trường mọi người.

Thế rồi Diderot đã tuyên bố lời tiên tri: « Thơ muốn nói lên một cái gì to tát, man dại. Bao giờ người ta mới thấy các thi sĩ xuất hiện ? Sau các thời kỳ loạn lạc và tai wong đại biễn, khi các dân tộc đều đứng bắt đầu thử được, thì các thi sĩ mới xuất đầu lộ diện. »

ĐẦU NỬA THẾ KỶ 19 : BỆNH THỜI ĐẠI TUNG HOÀNH

LOI tiên tri của nhà văn học Diderot thực hiện: một thế giới sụp đổ. Xã hội qui phái và ăn chơi tiêu tan, những khách thỉnh đều đóng cửa. Đây là thế hệ của lớp người hai mươi tuổi năm 1789, tượng trưng cho thứ bệnh đã mệnh danh là Bệnh Thời Đại. Thái độ từ chối cuộc đời hay là nhận lấy « bệnh hoạn » cuộc đời, đã tiêu biểu rõ trong những nhân vật của bà Stael, nhà văn Chateaubriand. Kể đến « Lời thú tội của một đứa con

Thời đại » và Thế giới không có Chúa của Vigby. Đối với thanh niên, thực tại tầm thường, vòi nghĩa, đời sống lười biếng đưa tâm trí họ chìm đắm trong tưởng tượng, tiều thuyệt.

Tiếng kêu tuyệt vọng của thời lảng漫: hành động ra sao đây ? Cuộc khủng hoảng này là một khủng hoảng của thanh niên không thích ứng với hoàn cảnh xã hội.

Các nhà văn mặc sức diễn tả những tuyệt vọng với u sầu thồng thiết, nhưng tầng lớp cầm quyền họ không có mắc phải Bệnh Thời Đại. Giới phú hào rất thiết thực, họ lo làm giàu và muốn đưa tiền bạc lên làm thần tượng.

Bên cạnh những kẻ tuyệt vọng, u sầu thù ghét bọn phú hào, có một hạng thanh niên tích cực muốn đạt tới mục đích. Sự nhiệt thành của họ chứng tỏ một trạng thái khác của Bệnh Thời Đại. Sau nỗi buồn mênh mông, thê thảm của những Werther và René — (2 bộ tiểu thuyết danh tiếng — sách gối đầu giường của nam nữ thanh niên thế giới — của hai văn sĩ lừng lẫy Goethe (Đức) và Chateaubriand (Pháp) — tiếp đến sự cuồng nhiệt của Julien Sorel và Basignac, là những người nhất quyết một tháng hai bại.

HẠ BẢN THẾ KỶ 19 : BỆNH NGÙNG RỜI LẠI NỘI LỄN

CÁCH mạng vừa rồi ! » trở nên khẩu hiệu của những thanh niên 1850 đã sống thêm 20 tuổi nữa, và trở nên cần thận. « Xã hội thượng lưu » lập lại, nhưng vẫn chung vẫn phản chiếu sự cô quạnh của con người giữa một xã hội phóng túng, tranh đấu dữ dội để sống. Tập thơ Fleurs du mal của Baudelaire và l'Education sentimentale là những bức tranh hy vọng sụp đổ của một thế hệ. Những thi sĩ ngông cuồng như Verlaine với Rimbaud, đại biểu cho phái tượng trưng, phi nhô sự rõ ràng vô vị, thù ghét một thế giới hữu ích.

Phái tự nhiên với đồ lề khoa học sụp đổ, các thế hệ mới tỏ ra thích huyền bí, tôn giáo và cả các hiện tượng siêu thần nữa. Họ đặt lại vấn đề giá trị tư tưởng cách mạng và khoa học, mà họ cho là không thể làm thỏa mãn được sự đòi hỏi tuyệt đối.

Taine tự cho mình dù dứt từ tưởng, còn khen ngợi thi phục hưng thần bí với Thiên Chúa giáo.

Trong thời kỳ bệnh Thời đại nổi lên, cuốn tiểu thuyết Le Disciple của Paul Bourget ra đời, ngõ cùng những thanh niên 18 tuổi, quả quyết rằng đức tin và tập quán là phương thuốc để trị tinh thần lung lạc, bi quan. Pierre Loti, nhà văn lăng漫 đến chán, lè sụt tuyệt vọng đi khắp bốn phương trời.

Kỳ sau :

Bệnh thời đại ở Việt Nam giữa 2 cuộc chiến tranh

ĐỜI MỚI PHỎNG VĂN

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

MỞ CỬA CHO DÂN NGHÈO Ở SAIGON — CHOLON

Các bác sĩ tư thay phiên đến giúp không lấy tiền



«**Tư nhân sẽ cộng tác với Chánh phủ để lập «bệnh viện bình dân» giúp cho dân nghèo trong thành phố**»

Lời Bác sĩ TÂN HÀM NGHIỆP

CÁC công cuộc xã hội có lợi ích chung bao giờ cũng đáng được khuyến khích. Chúng tôi đến phỏng vấn bác sĩ Tân hàm Nghiệp không ngoài ý định ấy sau khi được biết dự định thành lập một bệnh viện bình dân, dành cho dân nghèo trong thành phố Saigon Cholon.

Bác sĩ tiếp chúng tôi tại bộ Y tế mà hiện bác sĩ đang giữ chức bộ trưởng và niềm nở đáp những câu hỏi của nhà báo :

400 GIƯỜNG BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO

HỎI. — Bác sĩ cho chúng tôi được biết về việc thiết lập «Bệnh viện bình dân» trong buổi đầu...

HỒNG THẬP TỰ VIỆT NAM

Lược trình cứu tế hỏa hoạn từ đầu năm 1953

1. Ngày 16-1-53, Cứu tế Xóm Lách (Vườn Xoài) đường Champagne bị cháy ngày 14-1-53. Số tang phàm gồm có :

2000 kilos Gạo ; 2700 thước Vải ; 624 hộp Sữa ; 2000 hộp Cháo ; 2 phát cho 150 gia đình.

Số tang phàm trị giá 50.000\$.

2. Trong Ba ngày 14, 15, 18, tháng 2 năm 1953, Cứu tế Xóm chiếu Khách bị cháy trưa ngày 14-2-53. Tang phàm gồm có :

5000 ô hành mì lợn ; 12.000 thước Vải ; 500 kilos đường thô ; 1.410 hộp Sữa ; 700 chiếc chiếu ; phân phát cho 2000 gia đình bị nạn.

Số tang phàm trị giá 120.000\$.

3. Ngày 23-3-53, Cứu tế Bản Cờ bị cháy ngày 18-3-53. Tang phàm gồm có :

7.800 kilos Gạo ; 2.000 chiếc chiếu ; 1.680 hộp Sữa ; phát cho 200 gia đình bị nạn.

Số tang phàm trị giá 70.000\$.

4. Ngày 21-3-53, Cứu tế xóm Chợ Thiếc (Cholon) bị cháy đêm 20-3-53. Tang phàm gồm có :

500 chiếc chiếu ; 2.000 thước Vải ; phát cho 500 gia đình.

Số tang phàm trị giá 25.000\$.

dịp đề chánh phủ cộng tác với tư nhân trong một công cuộc có ích lợi cho dân chúng, và chúng tôi tin rằng có kết quả tốt đẹp. Bệnh viện sẽ dựng lên một cách đơn giản, nhưng đầy đủ, để giúp không cho dân nghèo.

CÁC BÁC SĨ TƯ SÉ THAY PHIÊN ĐỂN TRÔNG NOM

HỎI. — Bệnh viện sẽ thiết lập bên trong như thế nào và tổ chức điều kiện y tế sau?

ĐÁP. — Bệnh viện bình dân sẽ có những dụng cụ tối tân, phòng rộng rãi, phòng mổ x.v... và các bác sĩ, y sĩ tư ở trong thành phố sẽ thay phiên nhau đến coi mạch, cho thuốc, săn sóc cho bệnh nhân. Lẽ tất nhiên là các đồng nghiệp của chúng tôi đều sẽ tình nguyện giúp công không mỗi ngày từ 2 đến 4 giờ.

HỎI. — Đây cũng là một dịp rất tốt để cho các bác sĩ chúng tôi rằng họ không phải chờ đợi dân nghèo. Còn việc quản đốc bệnh viện?

ĐÁP. — Bệnh viện bình dân sẽ không có bác sĩ giám đốc, mà là chức giống như các bệnh viện ở Pháp, nghĩa là sẽ có một người quản lý do chánh phủ cử ra để trông nom về phần hành chánh và trật tự trong bệnh viện thôi.

MỘI HỘ SÉ CÓ MỘT BỆNH VIỆN BÌNH DÂN

HỎI. — Trong bao lâu thì bệnh viện bình dân sẽ hoàn thành được?

ĐÁP. — Vào cuối năm 1953, bệnh viện bình dân đầu tiên sẽ mở cửa đón hết thảy những bệnh nhân nghèo, không phân biệt quốc tịch. Chúng tôi sẽ cố gắng đi dần dần tới chỗ mỗi hộ trong thành phố có một bệnh viện bình dân, để thực hiện 3 điểm trong chương trình của bộ Y tế :

1. Giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

2. Cộng tác giữa chánh phủ và tư nhân trong công cuộc xã hội.

3. Khuyến khích các bác sĩ, y sĩ tư bày tỏ lòng ưu ái của họ đối với dân nghèo.

Phần vật liệu để dựng lên bệnh viện sẽ do cơ quan Viện trợ kinh tế Mỹ, giúp đỡ. Số tiền phi chung cho bệnh viện bình dân vào lối 5 triệu bạc. Đây là một

lợi tức cao của họ đối với dân nghèo.

Trong năm cuộc cứu tế hỏa hoạn này, tòng số gia đình bị nạn được

cứu giúp là 6.100 gia đình.

Tòng số tang phàm trị giá 270.000\$.

Tiền quyên của các nhà hảo tâm cho Hội H.T.T. để cứu hỏa hoạn

đến ngày 24-3-53 cộng là 463.300\$.

Quỹ hội H.T.T.V.N. đã xuất ra hơn 100.000\$ (trăm ngàn) để đi cứu

té năm lần hỏa hoạn nói trên.

Hội HỒNG THẬP TỰ VIỆT NAM, trước nạn nhà cháy lớn lao và

liên tiếp, thiết tha kêu gọi tấm lòng từ thiện của các nhà hảo tâm để

giúp Ông HỒNG THẬP TỰ được dồi dào hẫu tiếp tục công việc cứu tế

cho có hiệu quả. Hội sẵn sàng nhận tiền hay tang vật tại trụ sở tạm

số 29 đường Taberd Saigon

Hội HỒNG THẬP TỰ VIỆT NAM sống vì BẠN và nhờ BẠN

Số tang phàm trị giá 25.000\$.

trước ống máy ảnh bằng cách tháp một bóng đèn nhỏ chiếu ra mặt ánh sáng mờ.

Phòng ảnh này từ trên một chiếc «xà lan» hạ lăn xuống đáy biển cách bờ không xa mấy. Một ống hơi truyền liên tiếp đường khí từ trên mặt biển xuống phòng ảnh và một ống khác rút khí khí ra. Khi nguy cấp, thì phòng ảnh tự động phát ra một sức ép ngang với sức ép của nước phía ngoài. Nhiều

chai không khí được dự trữ trong phòng, hầu khi các ống dẫn không khí bị bể hay máy móc ở trên bị trục trặc.

CỨU VỐ ĐỊCH HẠNG NĂNG VỀ QUYỀN ANH HOÀN CẦU VÙA MỚI TẠ THẾ

CỨU VỐ ĐỊCH hạng nặng hoàn cầu James J. Jeffries vừa mới từ trần ở Burbanks ở California, hưởng thọ được 77 tuổi. Lên đài từ năm 1899 đến năm 1904, võ sĩ không hề bị bại một lần nào. Năm 1910, võ sĩ số 1 đến Jack Johnson muốn so găng với Jeffries, cả dân chúng Mỹ yêu cầu võ sĩ len dài. Jeffries năm ấy 40 tuổi ít tập luyện nên bị hụt. Tuy thế, võ sĩ cung chịu đựng đấu hiệp thứ 15 mới nghỉ đánh. Jeffries thất bại, cả nước Mỹ đều chia buồn. Võ sĩ về nghỉ ở California và lãnh một số lương 50 triệu quan tiền Pháp.

MỘT CUỐN PHIM HÌNH NỘI ĐẦU TIÊN THỰC HIỆN THEO PHƯƠNG PHÁP CINÉMASCOPE

CUỐN PHIM HÌNH NỘI đầu tiên thực hiện theo phương pháp «Cinémascope» do giáo sư Pháp Henri Chrétien hoàn thiện, đã chiếu hôm thứ tư cho báo chí và nhiều nhân vật trong giới điện ảnh xem.

Trong khi xem chiếu, có một lúc các khán giả cảm thấy rằng một chiếc phi cơ đã cắt cánh từ bên trong phòng chiếu điện ảnh.

Theo phương pháp hình nội kề trên, khán giả không cần phải deo kính mắt đặc biệt.

MỘT KIỀU PHI CƠ BỐN MẶT

MỘT NGƯỜI thợ máy người Pháp tên là Roger Ménard đã chế ra một chiếc phi cơ bốn máy kiêu nhô.

Ông mất 2.800 giờ mới làm xong chiếc phi cơ đó. Nó mang hiệu «Brabazon»; bốn cánh dài hai thước và từ mũi cho tới lái đuôi được một thước 65 phân. Chiếc phi cơ bốn máy kiêu nhô này có 300 hộp súp bò kết thành. Người ta phải dùng tới 3000 đinh ốc và 40.000 cây đinh đường để ráp phi cơ. Chiếc này cân nặng lối 10 kilo.

(Samedi Soir)

ÚC CHẾ XONG THỦ ÁO MẶC LÚC BỊ NẠN ĐẮM TÀU



HẢI QUÂN ÚC vừa nhận được một thứ áo mặc phờng khi bị nạn đắm tàu. Ngoài bị nạn được nắm dây lưng, thân mình đùi súc ấm, chỉ trừ mặt.

(Science et Vie France)



Bệnh nhân. — Cho phép tôi đè tay lên như thế này thì đỡ đau hơn.

Tư tưởng đẹp

Con người cũng như rượu vây, rượu xấu thời gian làm chua đì, rượu tốt thời gian làm ngọt lèn.

Cicéton

Làm việc nghĩa, chứ nên tính lợi hại, luận anh hùng chứ nên kè được thua.

Lư Khôn

Khoái lạc đói với con người như dấm, và muối đói với thịt mỡ. Không ai bốc muối đầy tay ăn, không ai rót dấm đầy cổ uống..

J. J. Rousseau

Nếu người ta nói xấu bạn, mà điều xấu đó có thực, bạn hãy tự sửa đi, nếu là điều bịa đặt, bạn hãy cười lèn.

Épiciète

Đọc một quyển sách hay, hai lần còn hơn là phải đọc một giờ của quyển sách dở.

J. B. Say

Quân tử đặt danh dự lên trên quyền lợi, tiểu nhân đặt quyền lợi trên danh dự.

Vauvenargue

Con người, ai mà không có lỗi. Có lỗi mà sửa được, còn gì hay hơn.

Tà Truyện

Lúc chúng ta cần im lặng nhất chính là lúc chúng ta cảm thấy muốn nói bặt ra.

J. B.

Tất cả những cô gái đều giống như mẹ họ trong một ngày nào gần đây.

Oscar Wilde

Người đàn ông lấy vợ vì thấy chán, người đàn bà vì tò mò và tất cả hai đều thất vọng.

Stephen Leacock

Biết bao nhiêu người vì yêu có một cái nút đồng tiền trên gò má mà điện khùng đi cưới trọn cả người đàn bà.

Stephen Leacock

The Cottager to her infant

THE days are cold, the nights are long,
The north wind sings a doleful (1) song;
Then hush again upon my breast,
All merry things are now at rest,
Save thee, my pretty love!
The kitten sleeps upon the hearth,
The crickets long have ceased their mirth,
There's nothing stirring in the house,
Save one wee,(2) hungry, nibbling mouse.
Then why so busy thou?
Nay I start not at that sparkling light;
'Tis but the moon that shines so bright
On the window-pane bedropped with rain;
Then, little darling I sleep again,
And wake when it is day.

WORDSWORTH

(1) Doleful = Full of sorrow
(2) Wee = Quite small



Đề trường chinh từ

Thiên cao vân đậm,
Vọng đoạn nam phi nhọn;
Bát đáo trường thành phi hào hán,
Khuất chí hành trình nhí vạn.
Lục bần sơn thượng cao phong,
Hồng kỳ mạn quyền tây phong;
Kim nhụt trường anh tại thủ,
Hà thời phuộc trú thương long?

MAO TRẠCH ĐÔNG

Tặng bạn

Đảng đằng sát khí mẫn toàn cầu,
Lực bất như nhon thê bất hưu.
Quang ngã thân chau hoàn ngã trách,
Đông lai chí khởi tại phong hẫu.

TƯỞNG GIỚI THẠCH

Bà nhà quê cùng đưa con dại

N GÀY lạnh giá, đêm kéo dài dằng dặc,
Gió bắc về; cữ diệu nhạc sầu bi.

Rồi một khi,
Mọi vật vui tươi,
Lặng tiếng im hơi,
Trong giờ yên nghỉ;

Trên ngực ta, im lâm không tiếng động
Chú trù con.— Con yêu dấu ta ơi!
Chú mèo con, trên lò sưởi ngày khô,
Và chú dế ngừng từ lâu khúc nhạc.

Lặng buồn phảng phắc;
Trong gian nhà im tiếng động đưa vang
Chạy nhảy tung tăng
Trù chu chuột đổi lòng đi sục sạo.

Sao giờ này còn bận bịu chuột ơi!
Gian nhà tranh thiếu ánh sáng đèn dầu
Nhưng trăng tố rót muôn ván tia bạc.
Trên ô cửa, dầm mưa đông, gió bắc
Đưa con thơ ngon giấc, đợi ngày về.

GIANG TÂN hực dịch

CURZIO MALAPARTE, nhà văn Ý, năm 1933, có viết ra cuốn « KỸ THUẬT ĐÀO CHÁNH », cuốn sách đầu tiên ở Âu châu phản đối Hitler bị cấm ở Ý và Đức hồi bấy giờ, đã đưa lại cho tác giả năm năm lưu đày trên đảo Lipari. Năm 1941, Malaparte bị bọn Đức quét xá hả; vì những bài ông từ mặt trận Nga gởi về Ý, với tư cách phóng viên chiến tranh. Đến 1943, sau khi quân Đồng Minh đỗ hổ lên bờ biển Naples, Malaparte xuất bản cuốn KAPUTT. Từ 1943 đến 1945, cho đến xong chiến tranh thứ hai, ông tham gia trong đạo quân giải phóng Ý với chức vụ sĩ quan liên lạc giữa Tổng tư lệnh Đồng Minh và sư đoàn quân Du kích Ý.

Cuốn KAPUTT mà bạn Văn Linh trích dịch đoạn « PHẢI BẢN HẾT BỌN BIẾT CHỦ », tác giả đã viết ra trong thời Đức tràn đánh Nga. Theo lời tác giả thì đây là « một cuốn sách tàn ác và vui dữ dội », rút ở trong kinh nghiệm khác thường của tác giả về cảnh tượng Âu châu trong những năm chiến tranh.

Sự trào lộng của Malaparte biểu lộ một tâm trạng khao khát « thời đại mới là thời đại của tự do và kính trọng nhân phẩm con người. Vì chỉ có tự do và sự kính trọng văn hóa mới có thể cứu vãn con người trong những ngày tàn ác này. »

ĐỜI MỚI



MUA đã nhiều ngày: bè bùn ở vùng Uy Cờ Ren từ từ dâng lên mãi ứ chán trời.

Bè là lúc thủy triều, lên về mùa thu & vùng này. Trời mưa, mưa mãi ngày nay qua ngày khác. Bùn đen và sáu phòng lên như bột làm bánh sáp « dày ». Từ bên trong những cánh đồng mênh mông, gió cứ thổi mãi lại mùi bùn nhầy nhụa, càng thêm nặng nề bởi mùi lúa mì thối rữa trong các luống cây, vì không ai gặt, pha lẫn mùi hương nhẹ nhàng và mệt mỏi của hoa hướng dương.

Những binh sĩ Đức, từ tiền tuyến lại, đi vào làng. Họ bỏ súng xuống đất im lặng. Tóc tai, mặt mũi, và từ đầu đến chân họ đều dính bùn, râu dài, mắt lõm lò dò và trắng bệch như những nụ hoa hướng dương.

Các sĩ quan im lặng nhìn binh sĩ và súng của họ bỏ trên đất. Từ đây mà đi trận giặc chóp khoáng đã chấm dứt, để nhường chỗ cho trận giặc chóp khoáng của... ba chục năm.

Trận giặc chiến thắng đã chấm dứt, giờ đây đây là giặc chiến bại. Trong mắt mọi của sĩ quan và binh lính, tôi đã thấy hiện lên vẻ sợ sệt. Chính những lúc ấy người lính Đức trở nên hung bạo nhất.

Những tù binh Nga, từ mặt trận trở về

ĐỜI MỚI số 53

PHẢI BẢN HẾT BỌN BIẾT CHỦ

Nguyên văn của MALAPARTE

VÂN LINH dịch

phẳng lỳ do sự cọ sát với bão, với đục, với búa.

Một hạ sĩ quan Đức đi vào giữa sân, với một viên thông ngôn. Viên sĩ quan đứng trước mặt tù binh, cắt giọng như người cha, bảo tin cho mọi người hay là sắp sửa có cuộc tuyển lựa.

Dân chúng cũng đem bánh cho cả những người lính áp giải đang ngồi nghỉ chân trên những chiếc ghế nhỏ cạnh bức tượng của Staline hay Lénine bị xô ngã trong bùn. Những binh sĩ này keo súng liên thanh vào giữa đùi, hít thuốc cười nói vui vẻ. Trong những lúc ấy tù binh Nga gần như được tự do. Họ tha hồ đi vào nhà, hoặc tắm trần trường ở máy nước. Lúc nào cần đi, người cai chí thòi lên một tiếng còi là đủ.

Bản bà trẻ con theo tiền họ, nước mắt rung rung, hoặc cười ríu rít. Linh áp giải, buông thòng súng, miệng cười, bước đi giữa hai hàng hoa hướng dương. Vài hoa hướng dương như nghiêng cành nhìn theo đoàn người cho đến khi khuất dạng sau lớp bụi mù. Nhưng bây giờ chiến thắng đã hết! Tù binh ngày một ít đi. Trái lại lính Đức không cười nữa. Rách rưởi và xanh xao, đoàn tù binh lê chan trong bùn lạnh, thèm ngủ, thèm ăn.

Qua các làng, dân chúng nhìn họ, mắt rơm lệ, thì thầm: « Không còn gì nữa, một ly sữa cũng không còn. Linh Đức đã tịch thu hết, không còn gì nữa. » Nhưng những tù binh đáp lại: « Không hề gì, không hề gì! » Rồi dầm dưới mưa, đoàn tù binh đi luôn không ghé lại làng.

LINH Đức bày ra những buổi tuyển lựa « tù binh hay chủ » ngay trên các sân công cộng. Tôi được chứng kiến một cuộc tuyển lựa ấy. Theo lời của trưởng Von Schobert thì rất cẩn thiết. Nó xảy ra như thế này:

Tù binh được sắp hàng ngay trên sân trại tập thể. Đọc theo bờ rào, dưới những mái nhà kho lớn, sáp la liệt những nòng cự như: lưỡi hái, máy cày, quạt lúa v.v... Trời mưa tầm tã. Tù binh rớt dầm như chuột lột. Họ đã đứng đó hàng giờ, im lặng, tраi lung vào nhau, những chàng trai cao lớn, đầu cao trọc.

Bàn tay người nào cũng lớn, đẹp, ngón út chai, ngắn, và cong vòng. Hầu hết là dân cây. Còn thợ thuyền phần đông lại cao hơn, nhưng gầy hơn, nước da họ sáng, bàn tay khô hốc, ngón tay dài và

nhẹ nhàng. Lúc viên thông ngôn nói xong, họ đồng cười và nói lên một lượt. Nhiều người có vẻ như xấu hổ, họ liếc nhìn những bàn tay chai đá của dân cây với vẻ mặt thiểu não. Nhưng cũng có người cười, vì họ chắc chắn sẽ trúng tuyển. Họ kêu gọi tên nhau, vui vẻ, chất phác. Nhưng tù binh họ trái lại, im lặng, nét mặt nghiêm nghị. Thỉnh thoảng họ liếc nhìn viên hạ sĩ quan, nhưng không thèm nhìn đến viên thông ngôn.

— Im, viên hạ sĩ quan ra lệnh.

Một tốp sĩ quan đi đầu có viên đại tá cao, gầy, lưng còng, có bộ râu mép cắt ngắn, tiến đến trước mặt tù binh, và bắt đầu nói. Y nói rất mau, hình như muốn gấp cho xong. Sau mỗi câu y ngừng lại rất lâu, nhìn xuống đất. Đại khái y cũng khuyên mọi người cố gắng để được lựa.

Sau khi thông ngôn đã làm xong phận sự, viên đại tá xây lại hỏi:

— Chúng nó có bao nhiêu người?

— 448, viên hạ sĩ quan trả lời.

— Cứ năm người thi một lượt, mỗi người được hai phút; phải xong hết trong một giờ.

Xong, y ra lệnh cho một sĩ quan khác đem đến một xấp báo. Cuộc thi tuyển bắt đầu.

Năm tù binh bước lên một bước, vỗ đưa tay ra lánh tờ báo (đó là những tờ báo Isvestia và Pravda. (Sự thật) tìm thấy trong văn phòng của trại tập thể. Một người bắt đầu đọc lớn giọng.

Viên quan nắm đưa tay trái lên nhìn đồng hồ. Trời vẫn mưa. Tờ báo uột nhẹp trong tay năm người tù binh. Sắc mặt họ đỏ ửng, hoặc tái mét, và uột dần mồ hôi. Họ đọc lắp bắp, trại giọng, nhẩy hàng. Người nào cũng biết đọc nhưng rất khó khăn, chỉ trừ một người còn trẻ đọc chậm rãi và chắc chắn. Viên thông ngôn nghe anh ta đọc và mím cười mỉm mai.

Bỗng viên đại tá ra lệnh :

— Thời, theo một dấu hiệu của viên thông ngôn, y ra lệnh.

— Ai hông đứng ra bên trái, đăng kia. Ai đậu đứng ra bên phải, đăng này.

Bỗng người hóng thi, xịu mặt lui về bên trái giữa tiếng cười trê trung, vui vẻ, chất phác của những người bạn nông dân. Viên đại tá bỏ tay xuống, cười theo. Rồi tốp sĩ quan, viên thông ngôn cũng ò lên cười. Những tù binh đã được trúng tuyển đứng riêng một nơi, cũng cười và họ cười to hơn hết, tỏ ý chọc ghẹo mấy người bạn thi rớt. Chỉ riêng có tù binh họ là không cười. Họ nhìn viên đại tá một cách ngang ngạnh và nín lặng.

Bây giờ đến lượt năm người khác. Trong Năm người này chỉ trúng tuyển được hai. Viên đại tá lại ra lệnh;

— Thời. Ba tên này, bên trái. Hai tên kia bên phải.

Đều lượt năm người khác. Trong số năm người này có 4 người đọc rất giỏi. Tờ báo anh ta đọc là một tờ báo Pravda cũ ra ngày 24-6-1941. Trang thứ nhứt tờ báo đăng những giòng như sau :

« Người Đức đã xâm lăng nước Nga. Hồi các đồng chí binh sĩ, dân tộc Nga sẽ chiến thắng, sẽ chờ đợi quân xâm lăng.

Người tù binh trê tuổi đọc vang những lời kêu gọi kia dưới mưa bay áo ạt. Viên đại tá cười, các sĩ quan cười, viên thông ngôn cười, và đến cả tù binh cũng cười.

— Hoan hô! viên thông ngôn nói. Nét mặt và hân hoan, khoan khoái đối với người tù binh học giỏi, y như đối với học trò của va vây.

Viên hạ sĩ quan đứng gần đó, dùng tay, thân mật đầy lung người tù binh học giỏi và nói :

(xem tiếp trang 34)



CHA MẸ CẦN BIẾT CHO CON TRẺ ĐỌC SÁCH GIÀ?

CHO con đi học, cha mẹ nào lại không mong cho đến ngày trẻ biết đọc. Từ lúc trẻ bắt đầu ngưng nghĩa mắng tiếng: a, b... cho đến khi đọc trôi một đoạn sách, có lẽ không một kẻ làm cha mẹ nào mà không cảm thấy lòng mình chấn chấn một niềm vui thích thầm. Qua giai đoạn vở lòng rồi, bậc làm cha mẹ yên chí là con mình đã có thể vững bước trên đường học tập, giờ đây chỉ còn phải lo cõm, áo cho chúng nữa là xong.



Ý nghĩ ấy chỉ đúng một phần nào. Phần lớn người làm cha mẹ trong xã hội ta đều thuộc vào giai cấp trung lưu hoặc thấp hơn nữa bị ràng buộc bởi sinh kế hằng ngày nên việc lo lắng giáo dục con cái không thể nào thoát khỏi cai ngô bi của cõm áo. Vì thế phần đông không quan niệm được sự lợi hại, và tâm trạng của con mình khi trẻ đã bước vào giai đoạn thích đọc sách.

Đã có ai trong số người làm cha mẹ khi thấy con mình bỏ được cuốn vần để cầm một cuốn sách, mà bắn khoan lợt đặt cho mình một câu hỏi;

— Phải cho trẻ đọc sách nào?

— Nó tìm kiếm gì trong sách?

Hay là khi trẻ làm biếng đọc sách, ông hay bà có tự hỏi:

— Vì sao nó làm biếng đọc sách?

Không tìm được cách giải quyết những bắn khoan lợt của chúng ta không hiểu trẻ. Mà đã không hiểu chúng, tức là xa chúng.

Khi trẻ bắt đầu biết đọc sách, tức là nó đã khám phá được một chân trời mới qua những giọng chữ khô khan, và do đó bắt đầu rời khỏi mức hiểu của chúng ta từ trước.

Thú đọc sách báo, bắt đầu từ giờ phút ấy trở đi, đổi với trẻ con đã thành một sức hoạt động ngầm ngầm.

Trong một gia đình cha mẹ đều thích đọc sách, hay cha thích mà mẹ không, cuốn sách, đổi với trẻ con, đã thành một thế giới riêng ăn sau cái thế giới hằng sống bên cạnh cha mẹ.

Đã có khi nேo ông hay bà thấy trẻ đang cùi đầu mê mải với sách, mà hỏi chúng câu này:

— Con không làm gì à?

Không, nó đang làm việc đấy. Trí não nó đang theo dõi những cuộc du lịch đang lướt qua xí xí khác, hoặc

đang buồn theo với những nhân vật của cuốn sách.

Trẻ đang làm việc nhiều. Chúng ta nên để yên chúng nó với cuốn sách, để tim đến những điều chính cần yếu hầu bảo vệ cho việc đọc sách của trẻ hơn là để đặt những câu hỏi phá trẻ trong khi chúng nó đọc.

**NHỮNG TRIỆU CHỨNG NGUY HIỂM:
TRẺ TÌM CÁCH XA THỰC TẾ**

NẾU trẻ muốn tìm du lịch muốn xem phiêu lưu (cố nhiên là trong thế giới hợp với tâm hồn trẻ con), muốn được hưởng những cảm giác mới lạ, tất cả những điều ấy đều trong sách và hợp lý.

Nhưng điều đáng cho cha mẹ lo ngại là khi trẻ muôn tìm trong sách một ngõ hiều, một em bé mới thích đọc sách không thể nào có những cảm giác của một em khác đã trưởng thành. Những điều bông gió, kè trong sách sẽ hoàn toàn lướt qua trong trí trẻ con.

Những cuốn sách thật tình nguy hiểm là những cuốn sách chứa đựng nguồn cảm quái đỗi, những cuốn sách chuyên môn khêu gợi hứng cảm và đem lại một hình ảnh quá thấp hèn đối với cuộc sống. Ngoài ra còn những cuốn sách là những cảnh tàn bạo, hung ác.

— Con đọc để giải trí, cho hết thì giờ...

Ông bà đừng nên cho đó là một câu nói thường, mà phải tìm hiểu ngay cuộc sống hằng ngày của trẻ, xét lại hoàn cảnh sống của ông bà, để xem trẻ có phải đã chịu sống « cõi độc », hay quá nhàn rỗi.

Một vài bằng chứng đã tỏ rằng một gia đình luôn luôn bất hòa, xung đột, sê ánh hưởng mạnh đến tâm hồn con cái. Nó có thể biến khôn khéo rất sớm.

Trường hợp này là trẻ sẽ trả lời chúng ta :

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con không làm gì à?

Không, nó đang làm việc đấy. Trí não nó đang theo dõi những cuộc du lịch đang lướt qua xí xí khác, hoặc

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

— Con thích đọc sách, vì con buồn.

Trong trường hợp này cũng như những trường hợp khác trong họ, trẻ không thể nào bỏ cuốn sách đang đọc. Đó là lúc trẻ

—

« Phép lạ » khoa học của con người BIÊN ĐỔI THIÊN NHIÊN

THUYẾT MÍT SU RÍT
(MITCHOURINISME)

NĂM 1948, là một năm quan trọng của khoa học thế giới. Tháng 7 năm ấy, trong cuộc họp viện hàn lâm khoa học, nhà nông học kỹ sư Lyssenko, khi nói đến vấn đề di truyền, đã quả quyết rằng cơ thể thảo mộc và động vật có tinh cách di truyền.

Theo lời nhà bác học Lyssenko, việc nghiên cứu về sinh vật học có hai trường đối lập nhau. Một trường theo thuyết của Ivan Mitchourine và trường đối lập do các nhà bác học Mendel và Morgan đề ra.

Phương pháp mới này gây dư luận sôi nổi cho tất cả các nhà bác học hoàn cầu. Họ ngạc nhiên khi thấy đem cả nhận xét khoa học và lý thuyết chính trị xen lẫn vào.

Hiện nay dư luận bớt sôi nổi và thế giới bắt đầu nghiên cứu phương pháp của nhà bác học Lyssenko, mà nhà bác học danh tiếng Anh Julian Huxley mệnh danh là đạo Lyssenko.

Từ công việc của nhà bác học Tiệp Mendel vào năm 1865, và nhà kinh nghiệm Mỹ Thomas Hunt Morgan năm 1930, người ta nghĩ rằng tinh cách di truyền (sắc của con mèo, những điểm đặc biệt ở từ chì) do ở những hạt bụi rất nhỏ ở tế bào các hạt mầm mà ra.

Này ra hai định luật gọi là định luật măng đê liêng (loi mendélienne) :

1. Người ta sinh ra như người ta đã thụ thai

2. Tinh chất có sẵn không có tinh cách di truyền.

Theo thuyết măng đê liêng thì một người yếu về tinh thần và tinh xác có tập thể dục và học hành cũng vô ích, đứa trẻ sinh ra không hưởng một chút may mắn về sức khỏe và trí thông minh của cha mẹ.

**TÌNH CHẤT BẰM THỦY CÓ TÍNH CHẤT
ĐI TRUYỀN**

THUYẾT Lyssenko giống thuyết Lamarck Lyssenko lại tiếp tục công việc làm của nhà bác học Ivan Mitchourine.

Ivan Mitchourine (1860-1935) thấy rằng những cây « táo tây » lành mạnh tốt tươi đem trồng ở nơi đất khô cằn không sống được. Nhưng trái lại, trồng những cây « táo tây » ấy từ lúc gieo hạt thì cây vẫn chịu đựng với bất kỳ khí hậu nào. Như vậy sức chịu đựng đó có tinh cách di truyền.

Dòng sông, chuyền núi,
hóa sa mạc thành
đồng bằng để phụng
sự nhơn loại



Ivan Mitchourine, một cựu nhân viên
hóa xa đã chế tạo ra hơn 300
thứ cây mới

Đó là chia khóa chính của thuyết Mit su rit.

1. - Bèm hạt giống đang mọc ở chỗ này đến chỗ khác kết quả luyệ được có tinh cách di truyền. Áp dụng vào lúa mì theo cách này có thể làm cho lúa lồ sờn hơn.

2. - Cách tạt giao, nghĩa là cho giống này lai với giống kia. Theo cách này, các nhà chăn nuôi Nga đã thu được nhiều nguồn lợi.

3. - Cách thứ ba là cách đột tháp. Khi đã làm đột tháp rồi, người ta lại làm một đột tháp một cảnh cây khác vào nữa. Như vậy kết quả có nhiều thứ cây khác nhau ở trong một thân cây.

**MỤC ĐÍCH CỦA CÁC NHÀ BÁC HỌC
THỰC HIỆN SỰ LỢI ÍCH**

TÌNH KỲ THI NGHIỆM của các nhà

bác học rất ngắn, ước vọng của họ là đi mau đến chỗ thực hành. Khoa học Nga đi đến chỗ biến đổi thiên nhiên làm lợi cho dân chúng. Người ta có thể nói rằng sự tiến bộ về canh nông ở Nga bắt đầu lúc thực hành thuyết mit su rit. Ông Ivan Mitchourine, trước là một cựu nhân viên hóa xa đã chế ra hơn 300 thứ cây mới khoai tây, lúa mì và những cây có quả khác có thể mọc khắp nơi ở Nga, không kể khí hậu, thời tiết.

Nói tóm lại, người nông dân Nga có thể trồng những thứ cây ấy trên khắp lãnh thổ Nga, ở chỗ lạnh cảng như ở nơi nóng.

Thường thường hạn hán xảy ra ở lưu vực sông Volga, phía bắc núi Caucasus và các tỉnh miền trung Tchernoziom. Gió bão thường xảy ra trên những miếng đất phi nhiêu đó.

Chống với thiên nhiên, các nhà canh nông Nga đã cho trồng hàng trăm cây số cây cối để làm bức bình phong che những vùng trên. Họ bắt đầu trồng rộn vào năm 1949.

Có cả thảy 7 miền, những miền chánh là :

— Miền Saratov — Astrakhan, dọc theo bờ sông Volga rộng 100 thước dài 900 cây số.

— Miền Penza Vichinskaya Kamenka rộng 300 thước dài 600 cây số.

— Miền Vichovaya Oursk, dọc theo bờ sông Oural rộng 200 thước dài 1080 cây số.

Kỹ sư và nông dân Nga hiện đang làm một công việc vĩ đại : cho hai con sông, sông Orbi và Ilych chảy xuống phía nam trời những đồng bằng sa mạc ở Trung Á. Hình như trong công việc này, người Nga có cho nò một quả bom nguyên tử để phá dãy núi Turgai.

Trích dịch « Semaine du Monde »
TRẦN DOANH

**TRAO ĐỔI VỀ KHOA HỌC GIỮA
NGA VÀ MỸ**

MỘT TẠP CHÍ của các nhà bác học nguyên tử Mỹ vừa báo tin hiệu giữa Mỹ và Nga đã có

sự trao đổi về tin tức mới về khoa học.

Bác sĩ Eugène Babinovitch, giáo sư trường đại học Illinois yêu cầu các bác học Nga cùng

nêu tên thành như các bác học Mỹ đòi hỏi vẫn

để bò việc trao đổi báo chí chuyên môn giữa hai nước.

Trong bức thư trả lời, giáo sư Nikolai

Semyonov cũng quát quyết không có việc

còn trao đổi báo chí nói về khoa học giữa hai

nước, giáo sư cho biết báo chí về khoa học của

Nga tạm ngưng trong một năm vì nó mới ra

Hơn nữa, những báo ấy bán rất chát ở Nga

không đủ gửi ra ngoài quốc.

Tờ giấy thăm

Tờ giấy thăm đơn sơ mà huyền diệu
Thân xác ta như những mảnh đường đời
Lòng bơ phờ in dấu myr khắp nơi
Đây màu tim, và nơi kia : xanh, đỏ
Vết loang lổ say sưa bên nết nhô
Cửu sấp mình e them muốn nhèo to
Và tung hàng ngàn nghệ dáng áu lo
Thẩm khé ghi mờ vài nét thăm
Mấy đoàn chữ trường chừng như rỗi răm
Không một lời hấp tấp xếp chồng nhau
Những vòng tròn, đường thẳng vẽ mau mau
Mặt người đẹp gần bên vài đám cỏ
Tên nần nốt bảy giờ không thấy rõ
Góc nhô to vì hút mực giữa bàn.
Mắt dần màu vĩ mãi chạy lang thang
Bên cuốn vở mèm mông màu mực đậm
Lòng trong trắng cũng như người giấy thăm
Thuỷ ngây thơ mai tóc hây còn xanh
Nay tờ láng chát chúa mộng không thành
Sớm tàn phá hồn ta như giấy thăm
Bên cuốn vở mèm mông màu mực đậm.

(Máy văn thư sinh)
NGUYỄN SĨ CẨM



Em bé đồ đá

Mến tặng Hào, Tâm, Hạng

EM bé đồ đá...
Mang kít lên...
Mang kít lên...

Tiếng chuông đồ... tiếng hót nghe áo nào.
Em khiêng đá, tuồi không hoa mươi sáu.

Gia bụi mù, em lão đảo ôm kít.
Thân mõi hót nhè nhẹ, gượng chân đi,

Đá nặng quá, mà sức em bê hỏng !
Chen trong đám dân phu toàn lỵ lưỡng,

Em là em, liệu lấy mặt mình thái.
Đầu phơi trần, nồng cháy trán như sốt,

Tóc rối quấn, bụi vùa da den bong.
Mắt khò khao, nắm dưới hàng mi ngắn,

Môi từ lâu không diềm nụ cười troi.
Rõ ràng hình như khép lại kín không lời,

Chân yếu quâ, và toy chưa giàn guốc.
Bàng chay, cười, nhảy nhót, đứng đi bay...

* Vui thê nhỉ! * miệng cười, chân chậm bước.
Em rã rời, nhưng ráng xốc kít lên.

Mỗi lần dem đá dỗ, em không quên,
Nhí lú tré nô đưa, như muôn bão...

Gia tam nghỉ! ôi! sô lồng chim sáo...
Em điện cuồng bước rảo xén sân trường.

Thanh Văn H.T.N.
(Rạch giá)

MÀM XANH VĂN NGHỆ

TƯƠNG mục đích khích lệ sự sáng tác của bạn trẻ. Đời Mới sẽ giới thiệu những cây viết mới của các bạn văn nghệ xã gần, và chân thành đón tiếp những bạn muôn phung sự một nền văn nghệ lành mạnh trong phần « Mầm xanh văn nghệ ».

Các bạn văn nghệ trẻ tuổi trong bước đầu viết văn, làm thơ, hưởng ứng Đời Mới, hãy gửi sáng tác phẩm đến tòa soạn.

Ngoài sự giới thiệu các bạn « Mầm xanh văn nghệ » Đời Mới sẽ tùy theo bài các bạn đăng trên mặt báo mà gửi tặng các bạn thứ sách, báo giá trị (thay vào số bút phì của các bạn.)

Đời Mới mở rộng trang đón chờ các bạn góp tài, góp sức để vun xới vườn văn nghệ với những mầm xanh tuổi trẻ. — ĐỜI MỚI

TRUYỆN NGẮN

THÁNG

MÓC TÚI

SÀU GIỜ

Từ các hàng, sờ, công tư, thầy thợ lùn lợt kéo nhau ra về. Trên mặt môi người tuy vẻ mặt nhợt còn in, nhưng đều phảng phát niềm vui, vì hôm nay là chiều thứ bảy và cũng là ngày đầu lao động.

Nơi xóm lao động, trong căn nhà lá thấp lè te, cạnh bên đồng ráo to tướng của thành phố. Chỉ thấy lò mờ ánh sáng vài tia nắng chiếu xuyên kẽ vách. Khắp nhà vồn vẹn : một chiếc chông tre, rái rách vài 'on sét' cũ. Góc nhà một thùng đựng quần áo trên dày tấm mè lát. Thỉnh thoảng từ ngoài giờ đưa vào một mùi khó khă của tất cả những gì thành phố đã bô.

Trên ch่อง một em bé độ năm tuổi, mắt lờ đờ, thân mình xương xoi da chiêm cá. Cảnh đây một người đàn ông ngồi bô ngồi ra ngoài. Bên kia đầu chông người đàn bà dỗ đứa bé khóc dang dỗi ăn. Đầu già đình anh tu Bình ở tinh vía lên Saigon độ tháng này. Vì trời trọt mất mùa phần làm mướn cho người nêu cũng khổ sống. Nghề bão Saigon để kiếm việc làm, anh mót tất số tiền đánh đụm bồng bế con cái lên, mong rằng sẽ được sống qua ngày.

Đến một tháng nay, anh lê chan khép các chỗ. Đến hàng sỏi thì họ không mướn những người không có nghề trong tay. Còn cu li họ chỉ thải chát chặng thau. Từ già lại không ai chịu mướn. Anh có cổ van xin, kè rô tinh cảnh và cam đoan sẽ làm tất cả công việc họ sai bảo để rồi lấy bát cơm cho gia đình. Không ai chịu tin anh, cho là thằng nhà quê và cũng ngán thán hình lực lượng sau bâ vải den bạc màu.

Số tiền đánh đụm kia với tần và hồn may đã cạn hán. Nhà không hột gạo. Vay hàng xóm mãi cũng ngại. Gia đình anh hai đầu đến 5, 6 hôm nay ; không giặt thuốc vào miệng. Bé ba suốt ngày khóc lóc đòi ăn vì đói. Anh và vợ có thể nhịn một đôi ngày, đay đay, nhưng hai đứa trẻ ? Nghỉ đến hai con lồng anh sẽ thắt lại. Anh bật hỏi :

— Hôm đầu tháng phải không mình ?
— Ủ, mà đầu tháng làm gì, mình có làm bụng gì mà hỏi.

— Tôi nghĩ ra rồi mình à. Để chờ bắc Lộc thy sơn vé, ta qua hòn ảnh đồi chí chục mươi thước mua thuốc cho con và đóng vải lon gạo. Tôi xem anh ấy cũng tốt bụng.

— Thị hiếu vậy, chờ tôi ngại quá, chưa trả được lại mượn thêm. Cũng đánh chát chéo ngồi ngủ sau. Phải chi có vốn tôi len lỏi buôn bán cũng đỡ.

Bên hàng xóm tiếng lú tré mừng cha đi làm yề, chúng rủi rủi kêu gọi. Tiếng vợ hồi chòng :

— Tháng này lương khá không ba nô,

— À, kỳ này cũng đỡ nhở làm « súp » nhiều mà nó làm gì đó ?

— Tôi sắp nấu cơm đây.

— Ngày thôi, hôm nay đặt con cho chúng nó ăn một bữa phở đi, tội nghiệp đầu tháng mà.

Tiếng trẻ nhao nhao :

— Phải ba, cho chúng con ăn một bữa đã thèm, bắng lòng đì má.

Người đàn bà cau mặt lưỡng lự :

— Tùy mình vậy.

Lú tré cười ầm, ca hát như bắt được cửa.

Anh Tu đang nghĩ đến tờ phở của lú tré và và tưống minh sắp sửa được nuốt từng sợi bánh, giò, từng lát thịt bò tái mềm, ngọt cà lười. Tiếng bê hai ú ó, cựa mình, kéo vội anh về thực tế. Dận vựt trong con, rồi chạy sang bắc Lộc.

Bắc Lộc người cang tảng trải qua cảnh khò nén anh không phải nói nhiều. Bắc liền biếu anh hai chục, gọi là bạn nghèo với nhau, Anh cảm ơn xong nhét tẩm giày hai chục vào túi hòn hở vè cho vợ hay.

Sau khi bận tinh, anh định mua cho bé hai vại gỏi thuốc tàn còn mua gạo. Anh bước về mé chợ xem nhẹ nhàng, mua mắm vì anh tin rằng con anh chắc nứa được thuốc uống và anh sẽ ngon lành nghiên từ hột cơm.

Thành phố vừa lên đèn. Ai cũng hình như vui lây với anh. Năm chật tờ giấy bạc trong tay anh với bâng qua đường.

Ô ! suýt không phải bỏ mang vì chiếc xe vừa qua. Chưa hoàn hồn anh lại đâm sầm ngay một thanh niên sang trọng đi đường. Tường đá dùm phái chiếc xe thứ hai. Lóm cùm ngồi dậy đóng một mạch. Người kia với đôi mắt hồn hồn :

— « Móc túi ! Móc túi ! »

Người đi đường cũng áp ryết theo anh. Hoàng sợ anh lại cảng chạy. Nhưng đến đầu đường viễn cảnh sát chặn anh lại được. Thiên hạ bu quanh, theo dõi từng trận mìn đâm đá rơi trên mình anh. Người kia chạy đến nói anh vờ dụng để móc túi. Viễn cảnh sát lấy tiền của anh và hỏi :

— Phái tiền này của ông không?

Người úy sở túi đáp ngay :

— Vâng, phái rồi chính tiền tôi.

Viễn cảnh sát dẫn lấy tiền đưa cho người kia. Hắn bảo còn nữa chứ không phải bấy nhiêu thời. Xét minh anh chả có thêm đút được xu nào. Sau khi trả lời với viễn cảnh sát vội cầu hồn liền bỏ đi. Nghỉ đến vợ con kẽ óm, kẽ dồi anh dâng vào tay kia giặt tiền lại rút cuộc chỉ tờ thêm đòn. Ngồi bệt xuống đất, óm đầu suy nghĩ. Vì sao ? Phải chăng vì tội nghèo. Vợ con đang chờ anh tùng phút ở nhà. Hiểu cho anh chăng ? Anh bật lên tiếng não nột :

— « Con ơi ! ! ! »

HÙNG HAO





NHẠC SĨ SCHUBERT

NGƯỜI ta liệt Schubert vào hàng đầu trong số các nhạc sĩ sáng tác bài hát đại tài, và không ai sáng tác bài hát bằng Schubert. Nhưng các bạn chờ đợi tưởng Schubert chỉ nỗi tiếng qua các bài hát mà thôi. Những hòa tấu khúc, các bản độc tấu cho nhiều thứ nhạc khí, những bài hợp ca của chàng đều là tuyệt tác.

Franz Peter Schubert, con của một vị giáo học trường Lichtenbal, gần thành Vienne, và mẹ của chàng — cũng như mẹ của L.V. Beethoven — là một bà bếp. Schubert ra đời năm 1797 trong một gia đình nghèo nàn. Thầy dạy đầu tiên của Schubert là cha và anh của chàng. Sau đó Schubert được đi học với nhiều thầy giáo khác, và vì giáo viên nổi tiếng nhất là Salieri. Khi lên 11 tuổi, Schubert có thể chơi vĩ cầm (violin), phong cầm (harmonium) và dương cầm (piano). Chàng hát trong một nhà thờ nên chàng được hưởng phụ cấp học bổng.

Trong lúc học tập nơi trường, Schubert khởi sự sáng tác nhạc và các nhạc phẩm của chàng luôn luôn được giải nhất. Sau khi ra trường, Schubert nghèo quá nên chàng vui lòng làm bất cứ một nghề nào để nuôi sống. Có một lần nọ chàng về làng và dạy học trong trường của cha, nhưng sau đó lại trở ra Vienne, là nơi chàng sống luôn cho đến ngày cuối cùng và ít khi đi nơi khác. Một lần kia, chàng bị bắt buộc phải sống trên gác nhà, vì không đủ tiền mướn phòng tốt để ở, và đáng buồn hơn nữa chàng lại không đủ tiền mua giấy để soạn nhạc.

Schubert không sắm nổi một chiếc dương cầm! Muốn tập đờn, chàng phải đi tập nhở đờn của bạn. Nhưng không phải lúc nào cũng đờn được cả đâu? Nhiều lần chàng phải đi qua, đi lại trước nhà của bạn để chờ dịp vào tập đờn. Giữa chàng và bạn có một dấu hiệu riêng, khi thấy dấu hiệu ấy nơi cửa sổ của phòng bạn, nghĩa là lúc bạn đã rảnh, chàng mới vào tập đờn được.

Ý nhạc của Schubert đến với chàng không lụa chô. Mùa thu năm nọ, chàng và vài người bạn ăn trưa ngoài trời trong một cảnh vườn. Ý nhạc thoạt đến với Schubert, nhưng không có

người cha cất tiếng an ủi clo nô tin rằng đấy chỉ là tiếng gió. Đầu vậy ông ta vẫn thúc cho ngựa chạy mau hơn nữa. Qua một đoạn đường, lại một đoạn đường, rồi một đoạn đường, bỗng nhiên tất cả đều yên lặng. Người cha cúi xuống nhìn con mình... trong vài trướng cánh nhạc âm trầm đau đớn cho ta thấy người cha vô cùng thất vọng và kêu gào thảm thiết vì... con mình chết ty ba giờ.

Khi tầu dương cầm, ta có thể nghe tiếng ngựa chạy, gió thổi và lanh hội được cái ý kẽ trên.

Schubert có một tánh tình đáng yêu vì thế chàng có rất nhiều bạn nhưng bạn của Schubert hình như không giúp chàng ra khỏi vòng tùng bấn được. Người ta nói Schubert không có ra ngoại quốc học hỏi, chàng chỉ ở Vienne mà thôi, có lẽ chỉ vì không tiền. Nhạc phẩm của Schubert ngày nay vẫn được đặc biệt chú ý đến như trong thế kỷ trước. Nó sẽ còn tồn tại mãi mãi, vững bền hơn lâu dài nguy nga, kiên cố hơn phố xá học trời và chắc chắn hơn xấp bạc trong tủ sắt.

Một trong 10 hòa tấu khúc của Schubert gọi là « Hòa tấu khúc dở dang » (Symphonie inachevée) vì chàng không tim ra thi giờ để viết tiếp đoạn chót. Đó là một trong các bản nhạc có giá trị nhất từ xưa đến nay. Có người cho Schubert đã viết xong hết, nhưng chàng tự ý bỏ đoạn chót để đánh dấu một cuộc tình duyên của chàng bị tan vỡ).

Tỉnh thoảng các bạn nghe giọng hát thánh thót của một vài danh ca trỗi bài « Đạ khúc » (Sérénade) buồn và êm trên luồng sóng điện, hay nơi khát hòa tấu hản hùng mạnh không kém thúc giục là bài « Hành quân » (Marche Militaire), và cũng nên kể bài « Thánh nữ Ma ria » (Ave Maria) là những bài mà hầu hết các dân tộc trên thế giới đều biết, là những bài bất hủ của Schubert, của chàng nhạc sĩ trẻ tuổi, nghèo khổ.

Franz Schubert mở mắt chào đời ở Vienne, nhắm mắt từ giây cõi trần cung tại Vienne vào tháng chạp năm 1828. Chàng vừa được 31 tuổi. Nhà nhạc sĩ đáng yêu, đáng kính, chết đi, để lại vài bộ áo quần và một ít sách vở đáng giá lối 300 đồng bạc nhưng hiện nay tác phẩm của chàng đã giúp cho kẻ khác thâu vở từng số bạc kinh sú.

LÉ VĂN KHOA thuật

giấy để viết nhạc. Một người bạn vội lấy tờ thực đơn, gạch vài khuôn nhạc phía sau, đoạn trao cho chàng. Sau vài phút, Schubert đã đặt xong trên mảnh giấy ấy, một trong những bài hát nỗi tiếng nhất của chàng. Ngày nay trên toàn thế giới người ta thường hát bài ấy trong các buổi đại nhạc hội. Lời của bài hát ấy do nhà kịch sĩ đại tài nước Anh, ông Shakespeare đặt ra. Bài hát ấy là « Hát, hát! Sơn ca nói của trời hát! »

Schubert rất thích phong cảnh đồng quê, nhưng vì mỗi bạn sanh kẽ nèa chàng ít có thi giờ đi dạo mát trong khu rừng vắng, hoặc trên cánh đồng xanh tươi.

Schubert là một nghệ sĩ chọn tài. Dẫu một bài hát ngắn hay một hòa tấu khúc vĩ đại, chàng đều đặt hết ý tưởng và năng lực vào. Các bạn có biết Schubert đã sáng tác bao nhiêu bài hát không? Hơn 600 bài! Ấy là không kẽ các hòa tấu khúc và các bản độc tấu cho nhau.

Người ta được biết một loạt bài hát rất hay của Schubert là « Bài ca của máy xay gió ». Loại nhạc này có nhiều âm điệu du dương và lời ca đáng nghe, đều tả cảnh đồng quê. Trong những loại này cũng như trong các bản khác, Schubert đều cố công đặt cho hồn của mỗi bài có một nhạc cảnh.

Một bài khác là bài « The Erl King » lời của nhà thi hào trú danh Đức, Goethe. Tả một đêm tối ám u, một

m

nh

g

h

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

KỊCH SỐNG GIA ĐÌNH

SANH trưởng vào một gia đình giàu có, lại là con ruột của một điền chủ ở Bạc Liêu, anh Chung sống sung sướng từ thuở mới lọt lòng mẹ. Cảnh sống dư giả đã tạo cho anh thành một thằng người hời biếng và tự phụ.

Tôi là bạn thân của anh, vì nhờ ở gần nhau, học chung lớp.

Thời cuộc đã thay đổi gia đình anh, sự đồ nhà cửa anh, tiêu tan sự nghiệp của cha mẹ anh. Chúng tôi lại gặp nhau ở Cần Thơ sau 7 năm xa cách.

Anh Chung, nay đã học nghề điều dưỡng tại nhà thương Cần Thơ. Anh phải học thi công trong lúc gia đình anh đang nương nぐ tại nhà người cậu. Nét mặt anh buồn bã, có vẻ luôn hiện trên vũng trán sói kéo dài vài đường nhăn. Anh đã già hơn trước nhiều dù anh mới 17 tuổi. Anh rất nghiêm nghị, so sánh với tôi còn hiền thoảng. Anh đã thón thức cùng tôi nỗi niềm tâm sự.

« Anh Hồng ! gia đình tôi đâu còn sang trọng như xưa, cha mẹ tôi đâu còn ngời yên để hưởng giọt mồ hôi của hạng nông phu nghèo khổ nữa. Nay, tôi không tiếc sống lại cảnh đó, mà tôi thấy thương họ lắm, vì cảnh nghèo của gia đình tôi ngày nay đã mở mắt tôi, tôi hiểu cái khổ của họ mà trước kia tôi khinh bỉ. Anh à ! Đây không phải tôi hối hận, nhưng là những lời lẽ thành thật thốt ra trong lòng của một thằng đã thay đổi địa vị : Giàu ra nghèo.

Anh có biết đời sống gia đình của tôi nay ra sao đâu ! ? Cha mẹ tôi nương nぐ cùng người cậu của tôi. Cảnh ăn đậu ở nhòe nó đã làm cho cha mẹ tôi già mau chán nản thêm nhiều và phải khóc đèn bụi lại những trận cười của ngày xưa, cảnh sống đó đã làm tôi thực tĩnh, bỏ tánh tự phụ trước kia và tánh ỷ lại hiện có. Tôi đã nhận rõ bồn phận của một người con.

Tôi phải tách gia đình để tìm một nghề nhưng với tuổi 17 anh xem có làm gì được. Sau hết, tôi phải đánh học thi công trong nghề điều dưỡng. Anh chắc ngạc nhiên lắm vì nó có đem lợi lộc gì cho gia đình tôi lúc này ? Tôi cũng đã nghĩ như anh vậy, nhưng thay vì ở nhà, tôi đến đó tìm chuyện làm sờ khuấy khوا hơn. Nếu việc đời có thể, nói làm chi. Và đây là điểm chánh trong câu chuyện tôi nói cùng anh. Nhờ đó mà tôi thấy đời vui hơn và cha mẹ tôi cũng được an ủi trong lúc sống nhòe.

**

MOT buổi tôi đi làm về, một mồi

ngồi vào bàn ăn, một câu hỏi của cậu tôi làm tôi nghẹn thở.

— Mày rửa tay bằng xà bông chưa ? Hay mày muốn đem vỉ trùng lao đè lây trong gia đình này ?

Như một cái máy tôi đứng ngay dậy, đi vào phòng tắm rửa tay thật lâu, để đợi dịp ăn sau đỡ khát cho nó thỏa.

Hôm sau, tôi được ăn ngủ trong nhà thương, sau khi nắn nி hối lỗi cùng bà Bà Trên. Tiền cơm mỗi tháng 250.000 và phải đóng trả sau mỗi 3 tháng. Nơi đây, có một em nhỏ sống chung với tôi. Mỗi lần ăn cơm trong phòng, chúng tôi phải khóa cửa lại.

... vì tôi của chúng tôi là : hai người ăn một phần ăn !!!

THẦY ĐIỀU DƯỠNG ĐI GUỐC

Thật vậy anh à, nghèo với nghèo có phần tương trợ hơn nhiều. Mấy anh cu li trong nhà thương, thấy cảnh ngộ của tôi vậy cung cho thêm đồ ăn và cơm. Một phần ăn chỉ vỏn vẹn có món canh, đồ xào và đồ mặn. Chúng tôi ăn thật ít đồ xào và thật nhiều cơm, để đồ xào và đồ mặn còn dư nhiều, được sau mỗi



Một nhà soạn kịch và một cô đào thường không va nhau, một hôm gặp gỡ trong một bữa tiệc.

Kịch tác giả nói :

— Cố bạn có xem vở kịch tôi viết « Một chuỗi cười dài » vừa diễn không ?

— Cố.

— Có thấy thế nào ?

— Tôi không cười nổi ?

Im lặng... Một lúc sau, cô đào hỏi ?

— Ông bạn có xem tôi đóng vai công chúa Mỹ chúa trong vở hát lịch sử không ?

— Cố.

— Thế ông thấy tôi đóng thế nào ?

— Buồn cười lắm, cố bạn à, đến bây giờ tôi cũng còn cười.

THU ĐI...

CÓ HY VỌNG GI cải thiện kiếp sống con người ?

T HÚ thật với chị Minh Đạt, mấy lúc gần đây đó : báo hằng ngày em đậm hoang.

Hoang không phải vì đã gặp một phát minh mới lạ trong nghề làm báo ở đây, mà đúng ra hoang vì tin tức trong nước.

Và từ cái hoang ấy em đậm ra suy nghĩ lo âu, và có thể nói là kinh sợ khi nghĩ đến viễn ảnh của cả hội đầy đầy những tin tức ghê gớm mà em đã đọc.

— Vì mấy chì vàng mỏng manh mệt em bị đã bị giết.

— Vì một chiếc vòng ngọc thạch mệt huệ kiều đã bị chặt đứt cổ tay.

— Vì chồng nghèo lam lũ không đủ cung cấp khoái lạc vật chất cho vợ, một anh chồng đã bị vợ và tình nhân của vợ đâm chết.

— Vì muốn đoạt một mớ giấy bạc, bốn tên cướp đã chém nát mình và cắt nhượng chân một thiếu phụ ;

— Vì không nén nổi lòng dục, một thanh niên đã hãm hiếp một người đàn bà đáng tuổi mẹ ;

— Vì mấy lời quở mắng, một người con xã súng bắn chết cha (...)

Em kẽ một hơi giải, và em đã thoát mồ hôi.

Em tưởng như mình đang sống trong một xã hội nào ở Âu châu.

Nhưng mai thay, em đang sống ở đất Việt.

Người Việt vốn có tiếng hiền lành, nhẫn耐, đã di đến mức này w ?

Có nên trách những đồng bào đã phạm tội kia không ?

Em chỉ buồn mà không dám trách.

Tất cả mọi sinh vật, trừ ra con người, đều biết rằng mục đích của sự sống là hưởng sự sống.

Có một cách giữ chồng hay nhất là làm cho chồng hơi ghen một tí. Vì cũng có một cách hay nhất để mất chồng là làm cho chồng ghen thêm một tí nữa.

Ít ai có trí nhớ tốt để làm một kẻ nói dối giỏi.



...TÙ LAI

Hình thức tàn bạo là phản ảnh một tâm trạng mất tin tưởng

Em Lê Uyên,

M Ôi lo âu của em có lẽ là cho chung tất những người biết thương xót đồng bào, biết nghĩ tới tiền đồ của nhân loại.

Thật, khi ta trông vào những điều xảy ra trong xã hội ta không khỏi cảm thấy bi quan, chán nản là khác. Cũng vì tình trạng bất an ninh ngày nay mà lâm người buôn lời tiếc mến cái thời « bình an » trước kia.

Nhưng, nếu ta chịu khó xét kỹ lại, chịu khó phân tích thời cuộc, và mượn lịch sử nhân loại mà soi xét, thì ta không đến nỗi bi quan.

Thực ra, tình trạng ngày nay của xã hội ta là một tình trạng không sao tránh được, nó là thành quả của bao nhiêu năm bị dồn ép, thiếu thốn về mặt tinh thần lẫn vật chất.

Em thử nghĩ, sau gần một thế kỷ bị đô hộ, dân tộc ta cũng như cái mực cây đời nút nở. Nút nở lẽ tất nhiên phải bành da, phải đau đớn cây mẹ. Cây

Thời kỳ nút nở kéo dài thì không làm sao tránh được bao nhiêu ánh hưởng đau đớn. Con người mãi sống trong cảnh bát ổn định, tự nhiên có phần trở lại tánh thú. Thiếu hẳn một cuộc sống tinh thần, thiếu hẳn văn hóa xây dựng đời sống vật chất, người ta có thể trở nên thiếu thăng bằng não cắn.

Em giết anh, người ta giết nhau vì một số tiền cỏn con, người ta tự tử, người ta điên, áy chảng qua vì hating người ấy đã mất lẽ sống, hoặc không nhìn ra lẽ sống, hoặc hoàn toàn bị cảnh huống chi phối.

Ban đầu, đứng trước nghịch cảnh người ta còn chống lại; nhưng dần dần người ta quen với cảnh rồi sống theo cảnh theo thời. Sống quen theo thời người ta quên dần lẽ phải, thế mới có quan niệm « sống ngày nào hay ngày ấy ». Sống ngày nào hay ngày ấy là phải sung sướng, bắt luận phải tránh đeo cái sung sướng áy bằng phương tiện nào.

Tuy nhiên, em có thể tin rằng, loài người không thể chìm luân, xã hội không truy lạc mãi. Lúc này là lúc dân tộc ta tìm đường đi lên, và trong khi đó phải bỏ rơi lại đọc đường những phần tử tệ hại, thiếu chí khí, thiếu năng lực, mà không làm sao kéo theo được.

Đau xót thật, nhưng đừng vì đau xót mà đi lui lại. Phải chịu hao hao, nếu ta muốn sán lây gạo cội.

Có lẽ rồi đây xã hội ta còn rỗi rảm hơn. Nhưng càng rỗi càng bi thảm là càng tiến gần kết thúc.

Khi đó ta mới có thể cải thiện kiếp sống con người, hiện giờ ta phải ráo chí.

MINH ĐẠT

chánh trong việc đưa cao hoặc hạ thấp giá trị của kiếp người.

Còn yếu tố nào có thể tạo nên cứu cánh không ? Còn hy vọng, gì cải tạo những tổ chức xã hội để cải thiện kiếp sống con người không ? Điều ấy, em chờ chị trả lời.

LÊ UYÊN

BÀY giờ đây, đứng ngâm những dòn tàu nuốt đường loang loang như muốn cướp thời gian, có lẽ người ta đã quên hẳn ngày sự sinh của nó, và bước đi chập chững buổi đầu cũng chỉ mòn dã vắng xa xôi.



NHỮNG CON TÀU

Tùy bút của HUYỀN VIỆM

Ngày xưa, khi nó mới chào đời, đã từng qua nhiều cơn nỗi chùng, thử thách. Trên quãng đường sắt mới mẻ dưới mắt người bắn xít cũng như khách viễn phương, nó e dè đếm bước. Nó sợ tai nạn hay vì máy móc còn quá thô sơ?... Có lẽ cả hai thứ.

Nó hiền lành lắm, bao giờ cũng sẵn sàng dùng chân rước từng khách bộ hành lê tê ngại ngùng đưa tay ra đón trước đầu toa. Nó lại không quên làm tình làm tội hành khách mỗi lần tuyet rụng băng băng và cùi tươi không thêm cháy.

Có bạn, chạy ngang qua một khu rừng ở mực trời Âu, nó bắt bình giò không rõ, nhất định nằm lì suốt buổi. Anh tài xế buộc lòng phải mời hành khách vào rừng đốn cùi, nó mới chịu đi. Trước, họ còn phản đối, nhưng rồi thấy chẳng làm được gì hơn, họ đành lòng vậy. Cùi tươi, ướt át, khói tỏa mịt mù, đồ hoé con mắt, mọi người gần muộn khóc. Mấy giờ sau, con tàu lại từ từ chuyền bánh.

**

Ấy, buổi ấu thời của nó như thế đấy. Ngày nay, nó trưởng thành rồi. Nó chẳng nhỡ làm gì cái thời xưa cũ. Trên các lục địa, đâu đâu cũng có hình bóng nó. Và tiếng còi khi sáng sớm, lúc nửa đêm nhở luôn luôn những tấm lờng súng hổ phieu bạt.

Tu cai tốc độ mươi lăm, hai mươi cây số mỗi giờ, nó bò lăn lén đến linh một trăm cây số. Nối liền các thủ phủ, biển mìn thành cái già đình tạm bợ cho các hàng người, dù các màu da, nó làm phận sự ngày đêm không nản; Ngang sông bắt cầu, đào hầm xé núi, nó bình yên vượt qua chướng ngại với sự kiên nhẫn lạ lùng.

Con tàu mang đi bao nỗi êu tình thương, nói nhỡ để rồi trả về những hình ảnh thân yêu. Cũng có khi nó mang năm bảy cuộc đời chôn vùi nơi quê nhà xa lị, nhưng ai nỗi trách con tàu vì nó quá vô tư. Bởi thế, người thương nhớ vào dã vắng xa xôi.

MỘT GIỜ VỚI ...



TÔI gõ cửa, bước vào một căn phòng hẹp thuộc phố Trại Cau Hải Phòng. Mái tóc hoa râm, cặp kính gỗ, một nụ cười hồn nhiên, một giọng nói sang sảng... Đây là Trần Tiêu, à quên, tôi chưa nói thêm là ở góc phòng còn có một mắc áo treo trên chiếc khăn xếp và bộ quốc phục.

Trần Tiêu về đây từ năm 1950 nhưng ông ở Hà Nội, mãi đến năm 1952 do lời mời của một trường trung học tư, ông mới xuống Cảng làm nghề gõ đầu trê, dạy Việt văn, với số tiền thù lao 50 đồng một giờ. Trần Tiêu tra kin tiếng, kin tiếng như cuộc đời vẫn nơi thôn dã của ông, lảng Cồ Am miền Vinh Bảo.

Bên chén trà thơm ngát, Trần Tiêu nói bao nhiêu phổ phương tráng lệ, thường in dấu chân nơi cuối bắc đầu non, trước tiên phải quen thuộc rất nhiều với mui sơn trên toa, bụi than đá đường trường.

Thế rồi, đến lúc cầm sào ở một nơi nào không hẹn trước, nghe tiếng tàu giục giã bên tai, chí giang hồ lại bừng lên như con sóng bạt ngàn cuốn người vào sương gió.

Nhưng kể không giờ đưa tiền ai, nhưng luôn luôn có mặt ở sân ga, trong thiên hạ buồn vui đề cho lòng xao xuyến. Họ luyến thương, chờ đợi con tàu như chờ kế tri ân...

Bừng một cái, bốn phương trời bình lặng bồng ẩn lên sóng gió. Khỏi lửa mịt mù, trường chừng như không bao giờ dập tắt. Hàng trăm, hàng nghìn đô thị, hàng mạc âm thầm rên siết dưới lán múa bom đạn. Bao nhiêu năm xương tàn giờ này đã nằm yên trong lòng đất muôn màu...

Con tàu thân yêu, dù muôn vô tư, cũng không sao khỏi bị chiến tranh tàn phá.

Một ngày kia, giải đường sắt ngang qua tận bồng đau lòng thấy mình đứt ra từng đoạn, vết thương ấy chưa hẳn gắn, thì những nhà ga nơi dừng chân rủ bớt bụi đường trường cũng hóa thành cát bụi, hư không.

— Chắc cụ có nhiều kỷ niệm về cuộc đời văn nghệ?

Trần Tiêu nhấp chén trà và như nhớ lại dã vắng của mình.

— Tôi viết văn, một phần cũng do Khái Hưng, anh ruột tôi, thúc đẩy. Qua Nhất Linh, Thạch Lam từ lâu, tôi yêu văn chương nhưng chỉ yêu thời chứ cũng không định làm văn nghệ. Trước kia, tôi cũng làm nghề dạy học; đậu xong bằng thành chung, bước vào trường Y sĩ họ được ít lâu, tôi thấy đã làm một việc v

Nhà văn TRẦN TIÊU

« ...Nhiều mảng đang mọc để thay thế tre già...
Còn tôi... Năm nhăm năm sáu tuổi đầu rồi...
Tôi lại viết văn một khi cảm hứng trở về... »

Lời tác giả CON TRÂU

Châm điệu thuốc lá, Trần Tiêu say sưa kể tiếp:

— Đến cuốn « Chồng con » thì tôi không còn phải mất nhiều công phu như cuốn « Con trâu » nữa, vì các tư tưởng khi ấy đã chín muồi, tôi chỉ việc viết đều tay... Mỗi tình của Mít (một nhân vật trong « Con trâu ») theo tôi, có thể tiêu biểu cho mỗi tình quê thuần túy... và tôi cũng tin rằng vài ba tác phẩm ấy có thể đủ thời gian tình để tồn tại. Dạo trước, người Nhật có chọn lấy một ít tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn đem về nước địch, trong số ấy có cả cuốn « Con trâu ».

« Giờ đây, cụ có ý định viết thêm gì chẳng? »

« Tôi không biết viết gì... Theo tôi, cuộc đời viết văn có từng giai đoạn, có thời nghỉ và cũng có thời không biết viết gì; tôi đang ở trong thời kỳ ấy. Đầu của tôi ở sau lũy tre, sống giữa phổ phương, tôi lạc lõng. Nếu có sáng tác, có lẽ tôi quay sang loại sách Giáo khoa. Nhưng...

Trần Tiêu vuốt ngực mái tóc đã bạc nhubi:

« ...Trong lúc rảnh việc, tôi cũng viết thêm được một truyện vừa, dày độ 150 trang, thuật « Đời con Vẹn »... vì tôi thấy loài vật lầm khi con tốt là... Truyện này tôi lấy ý ở cuốn « La vie d'un âne » (của La Comtesse de Ségur)

« Cụ có ý kiến gì về nền văn nghệ hiện đại chẳng? »

Trần Tiêu mím cười nói khẽ:

— « Hình như những nhà văn tên tuổi lứa trước, ở đây, không còn mấy ai tiếp tục cầm cán viết để tìm về phong độ thời qua... và dù sao, cũng còn nhiều mảng đang mọc để thay thế tre già... Còn tôi,... năm nhăm năm sáu tuổi đầu rồi... Tôi lại viết văn một khi cảm hứng trở về... »

**

Tôi từ già Trần Tiêu sau năm tay già ấp áp, ngoài trời mưa bụi, những hạt mưa bay lất phất bỗng rơi trên tay mềm nhẹ lướt qua giây tơ Nhị Hồ. Âm thanh vang dậy trên cánh đồng mènh mông, giữa trời mây bát ngát, sao mà êm ái đen thế. Tiếng đồng vọng dâng ghi vào lòng người cuộc sống nhàn nhàng qua Tao vật.

SONG NHẤT NỤ

Cảm tưởng sau khi nghe bản « Lúa Vàng » của Mặc Hy hòa hợp cùng câu nhịp hô của nhà soạn nhạc Nguyễn Hữu Ba trong một buổi nhạc kịch ở Huế.

NẾU người ta nói « Những câu ca dao là những tình ca của đất nước » thì cũng có thể nói « bài hát LÚA VÀNG là mỗi rung cảm đầu tiên ở nơi đồng áng » của dân tộc ta vậy.

Một đêm trăng vàng
bên bờ trăng biếc, ai
cố nghe tiếng đàn trâu
đầm lúa, tiếng xay

kéo rầm rộ trên những hạt thóc vàng? Ai đã
sóng quen mùi gạo chiên, bên nia cám mịn? Ý
tưởng đầu tiên này nở trong tâm trí người dân
quê là không khí hòa bình, cảnh tượng ấm no.
Có trăng vàng, có gió mát, muôn người đã sống
mẫu đời bình thản, hy vọng mọi tương lai rực
rỡ của dân tộc :

NHẠC LÚA VÀNG

- Lúa vàng, lúa vàng, trên ánh chiều vàng...
- Từng nhánh lúa thơm roi... lúa reo đời
- Hòa bình tràn trề trong đêm vui,
- Lúa ngập khắp lòng người...
- Đêm nay ta gặt lúa về,
- Ta đập, ta xay, ta dã, ta dầm...

Sóng vơi hạt lúa vàng, chêt bén mõ lúa chín,
lòng kiên nhẫn của dân quê, chí tranh đấu
của nhà nông chất phác thật là không bờ
bến. Điểm qua bài LÚA VÀNG, ai bảo người
dân Việt Nam thiếu chí nhẫn耐, kém lòng
dũng cảm?

Bài LÚA VÀNG đã thay niềm hy vọng
của dân tộc. Lời Nhị Hồ đã hình dung được
hơi thở khoan khoái nhẹ nhàng của kẻ chiến thắng.

Sau một thời gian đem sức lực đổi đến
thắng lợi với những tai ương của đất trời,
người dân quê có quyền đưa mặt nhìn cái
menn mông của đồng lúa chín qua chán trời xa
rộng, thở hơi thở tự tin ở sức mình và mỉm
cười ngày thành công :

Hòa lên ngàn lời, hoan hô vang khắp thủ đô
Cờ theo gió mừng công hoàn thành...

Hơi thở nhẹ ấy, nụ cười thầm ấy qua lòn
gió hiền của một đêm thu đầy ánh vàng, bấy
nhieu cảnh sắc đã kết tinh lại trong hơi dân
Nhị Hồ reo rất hay trầm lặng. Nhị Hồ sống
của dân tộc đang trời dậy, mạch sống đang trào
dâng, sức mạnh thiêng liêng của nghìn năm
vươn mình lên cao, vươn bao nhiêu thử thách.

Tiếng cười say, lời hoan lạc của người dân
quê xa bay tuyệt vời, bồng ấp phải rặng nát
già, lời vang dội còn reo trên đôi ngón tay mềm
nhẹ lướt qua giây tơ Nhị Hồ. Âm thanh vang
dậy trên cánh đồng mènh mông, giữa trời mây
bát ngát, sao mà êm ái đen thế. Tiếng đồng
vọng dâng ghi vào lòng người cuộc sống nhàn
nhàng qua Tao vật.

HOÀNG DIỆP
(Huế)

Truyện ngắn
MÙA XUÂN

của VĨNH LỘC

CÔ LIỄU ! Lần này là lần thứ mấy
cô cự tuyệt với khách rồi ?

Bởi mắt người vũ nữ trêu nết bối rối
một cái gì nghen ngào dâng lên :

— Ông ta... phủ quá !

— Chúng tôi mướn cô để chiều dâng
khách, cô có biết không ?

Giọng gáy đàn ông rắn rỏi và khắc
nghiệt. Trong ánh đèn đỏ loáng, mờ hồ
sắc mặt y tái lợt vì tức giận. Liễu vẫn
nằm chật một bàn tay vào góc bàn như
để thêm can đảm :

— Tôi đi làm để sinh sống. Tôi bán
vui chứ không thèm bán mình tôi ! người
đàn ông « hử » một tiếng như để trút
nỗi tức giận :

— Sao cô không cho tôi hay trước từ
lúc vào làm cô phải để tình toán biết bao
nhieu ?

Gương mặt người vũ nữ long lanh một
ánh lợt. Những giọt nước mắt vẫn không
làm gáy đàn ông bớt vẻ tàn nhẫn :

— Từ nay, nếu cô còn giữ cử chỉ như
thế thì cô cứ việc lựa chọn lấy nghề sống
của cô, hiểu chưa ?

Bên đồi màu. Một vũ khúc êm như
nhung lụa diu dàng nỗi lén. Từng cặp giàn
nhân ôm khít lấy nhau, nhíp nhàng bước
theo sóng nhạc. Người khách chơi khi
này đã bắt được một á khác. Hắn vẫn
như thèm khát một cái gì. Liễu bắt gặp
đôi mắt thù vật của hắn. Nàng bỗng thấy
ghê tởm cái miệng cười khẽ ố sắc sưa
hơi rượu. Cô bạn vũ nữ đương lâng lói
trong hai cánh tay phủ phảng của gáy
đàn ông. Không đứng được nữa. Liễu
gióp mình lên gáy, úp mặt xuống bàn,
nức nở. Những vũ khúc về khuya càng
mè áo hơn như quyện lấy ánh đèn màu,
khói thuốc, hơi rượu với mùi hương phấn.

Người Liễu rã rời khi bước chân ở tiệm
nhảy ra. Phố xá về khuya xao xác, mệt
mỏi. Từng ánh điện vàng vọt, bơ phờ
như con mắt người trác tang. Mưa bụi
từ bao giờ bâng khuâng rụng trên ngả
đường heo hút lạnh. Con đường về đêm
rộng thênh thang. Một vài bóng xe lướt
qua. Tiếng mây rì rạc trong không gian.

Liễu thấy ron rót trên má và chợt nhớ
đến người khách lịch sự hồi nãy đã mời
mình lên xe hơi, đưa về nhà. Một chiếc
xe ấm cúng, phong lưu như gáy đàn ông
mà những đèn trác tang vẫn không làm
hư hỏng được nét mặt tươi trẻ đậm đà.
Liễu hơi ân hận đã từ chối một người
lịch thiệp. Gió lạnh làm nàng rung minh.
Không khí thoái mái ngoài trời khuấy

tan những hương vị say nồng của gian
nhà nhảy chật chội.

Ánh đèn đỏ nhà hàng phô vãi lên
đường tung vũng sáng loang lõi. Tiếng
một bàn mǎ chuyêc ồn ào vọng xuồng.
Liễu bắt gặp trên thượng hương một nhà
trước mặt khung cảnh đầm ấm của một
cặp vợ chồng còn thức. Khuya quá đèn
nỗi nghe cả tiếng mắng con mèo kêu
hoang, tiếng kêu dài, quằn quại đèn rực
người, Liễu lại nhớ đến Bạch. Hình ảnh
anh cai già quỷ quyết đột ngộ hiện ra.
Gáy đàn ông phong trần, lich lâm với cái
miệng cười duyên dáng đã đưa biết bao
nhieu người con gái vào náo dường trụy
lạc. Khôn mặt sáng sủa, những cử chỉ
ân cần ấy ai ngờ đã che đậm một tâm
hồn phờ bần.



bầy thiêu thân. Một nỗi chua xót dâng
lên với voi.

Con đường nhỏ uất á đã vắng teo khi
Liễu về đến ngõ. Đêm đã vào sâu lắm.
Tiếng huyền náo của một cuộc sống xô
bồ trong ánh sáng đèn lịm dần ở bên
kia một góc trời vàng ửng. Anh phu xiếc
lò sau khi nhận tiền cuốc xe cuối cùng
đã hồi hả đạp xe về nghỉ. Trong bóng
tối dày đặc, Liễu thoáng nghe tiếng mưa
nhỏ từ những giọt tranh xuồng thềm đất.
Thanh âm đều đặn, ấm áp như tiếng
người nức nở từ xa. Lạnh trùm lên đôi
vai gầy dưới lán áo mỏng. Bì trong bóng
tối, nao nao, Liễu nhớ đến một người...
— Bà Sáu ! Bà Sáu !

Có tiếng khua rộn lục đục sau cánh
cửa gỗ. Một giọng đàn bà ngái ngủ khản
khàn cất lên :

— Cô về khuya thế ?

— Thắng Liệt chập tối có bớt nóng
không ?

— Bớt chút đỉnh. Nó đã uống được nửa
ly sữa.

Liễu thở ra một hơi dễ chịu. Nàng dánh
diêm, khêu nhỏ ngọn đèn đặt bên giường
ngủ. Ám nước trà đã nguội tanh. U già
đóng cửa xong lại lồm cồm leo lên chổng
nối lại giấc ngủ đang ngon lành. Liễu cùi
xuống bên con. Dưới ánh đèn mờ, khuôn
mặt thẳng bé mệt mỏi trong giấc ngủ.
Hơi thở nó yếu và đều đặn. Liễu đặt nhẹ
bàn tay lên trán con. Tiếng mèo nhà
hàng xóm kêu ồ náo. Liễu giật mình nhở
đến Bạch với nụ cười khẽ. Một ý nghĩ
sợ hãi đột ngộ kéo đến trong tâm trí
người thiếu phụ. Liễu thóe ở tiệm nhảy
rồi sẽ đi đâu ? Cái nghề đương nuôi
cả vùng đều cháy rụi hết rồi.

Túi nhục vẫn nuốt được như những
giòng nước mắt mặn chát. Bất giác Liễu
kêu lên, giọng run run, thầm thia như
một lời cầu khẩn :

— Hoàng ơi, anh có hiểu dùm xin hãy
tha thứ cho em !

Nàng ôm chặt lấy thân hình nóng hổi
của đứa con. Trong bóng tối, tiếng những
giọt tranh vẫu rụng lên thềm nhà rì rả.
Nỗi đau khổ thấm vào lòng người kỹ nứ,
hiu hắt lạnh như mưa bụi một chiều
Xuân.

MỘT anh chàng nhút nhát quá đến
đòi khi đang trước mặt đàn bà không thoát ra
được một lời nào. Bạn bè lấy làm ngạc nhiên
khi hay tin anh chàng đinh hôn với một thiếu
nữ.

— Làm sao mà anh lại bạo dạn nói được
chuyện cho cô ta bằng lòng ?

— Cố gì đâu ! Tôi khiêu vũ với cô ta ba
bạn, rồi không biết nói gì cả tôi mới hỏi cô ta
làm ơn.

HÒI THÚ NHÚT

NHÂN VẬT :

Hậu Nghệ.
Phùng Mông
Ngô Cương
Ông già dưới trăng
Cô gái trong áo cảnh
Gláp, Ất, Bình, Đinh
Già, trai, gái trong dân chúng

LÊN CUNG TRĂNG

Kịch thần thoại của Ngô tổ Quang
Bản dịch của VỎ OANH

MỘT mù mới rạng, thuở trời đất bắt đầu phân chia.

Buổi bấy giờ, người ta được tự do, không có áp bức, chiến tranh, người ăn
hiếp người. Một trời mọc đì làm, mặt trời lặn về nghỉ, đài giang uống nước, cây
ruộng ăn corm, đón cát nhè, dệt vải may áo, con người ở nơi có cỏ và nước, an
hưởng thái bình.

Nhưng người ta chẳng phải sinh ra là hưởng được hạnh phúc ngay. Ngày xưa
chưa có họ người nhưng lại có tai trời. Để tránh gió mưa, người ta phải cất nhà cửa,
chống lại rét lạnh, may áo quần, ngăn ngừa thú dữ, chế cung tên giáo mác, tiện lợi
cho việc đi lại, đắp đường làm cầu. Ngày tháng trời đì con người dùng kinh nghiệm
và lao lực để cải thiện cuộc sống, đem mồi hỏi nước mắt để đổi lấy sự yên ổn, để
diệt hết.

GIÁP.— Cho nên tôi nói chúng ta con
sống lại đây, thật là mang lớn.

ẤT.— Nhưng mà mặt trời trên không
làm sao bắn rơi được ? Có ai trông thấy
việc ấy không ? Và có ai trông thấy mặt
vị anh hùng ?

GIÁP.— Thiết là câu chuyện ngàn năm
một thuở. Nếu ai thấy được là may lắm.

ẤT.— Trời tối đèn rồi, chạy đi, chạy
về nhà, đê xem nòng nỗi ra sao chờ ?

GIÁP.— Trời ơi !... Chẳng cần phả
xem nữa. Khi tôi trốn ra, đã thấy trọn
cả vùng đều cháy rụi hết rồi.

ẤT (Cũng than thở).— Trời ơi ?

(Hai người dẫn nhau đi. Trai gái qua
đường).

CÔ BÌNH.— (Khóc không ra tiếng)

BÌNH.— Đứng khóc nữa, khóc mà làm
gi !

BÌNH.— Vì sao tôi không chết ? Vì sao
không chết ?

ĐINH.— Không chết đâu, không chết
đâu, chạy đi, chạy đi thôi.

CÔ BÌNH.— Già cũng chết, nhỏ cũng
chết, trên không có trời, dưới không có
đất... khiến chúng ta sống lè loi lò lửng
giữa khoang không, tôi làm sao sống
được ? Làm sao mà sống cho được ?

ĐINH.— Người ta đều sống được cả,
chạy đi, di kiêm đường tương lai, trời
đất lấp lẩn mà...

CÔ BÌNH.— Trời đất mặc dầu lớn,
nhưng tôi không có chỗ dung thân !

ĐINH.— Nóng nẩy vô ích, tôi đã định
sẵn rồi.

CÔ BÌNH.— Định gì ?

ĐINH.— Người ta đều nói sẽ có vị cứu
dân ra đời.

CÔ BÌNH.— (Nín khóc) Anh nói người
bắn mặt trời ư ?

ĐINH.— Thị chính là người ấy, bắn 9
mũi tên, rót 9 con quạ vàng, cùi sống
sanh linh trong thiên hạ, thiệt là bức phi
thường. Người ta nói thiên hạ sau này
chính của ông ta đó.

CÔ BÌNH.— Nhưng ông ta là ai ? Sinh
ở xứ nào ?

— tên là Nghệ, sinh ở Hữu Cung.

Mặt trời chính do chim quạ vàng hóa ra, Nghệ bắn quạ chết, bống sáng bót đì.
Trong thấy 9 mũi trời đã bị bắn rớt, Nghệ lại muốn giương cung lên nữa, Phùng
Mông và Ngô Cương cản lại, nói chỉ còn một mũi trời, chính là kẻ sứ giả sáng láng,
nếu cung bắn rớt, thì cái đời sẽ trôi nên đen tối mất.

Lúc bấy giờ, nái sông trở lại như xưa, cây cỏ tươi tắn, khắp đồng áng đầy
tiếng vui mừng dường như trời gầm.

Trời chang vang tối, trên mặt đất kê bị vết thương chưa lành, tiếng gào khóc
thường thường nỗi dậy. Sau tai họa lớn, nạn dân tốp năm tốp ba, đắt già công tré,
đua nhau về nhà.

CÔ BÌNH.— Đì kiếm ông ta đê làm gi
kia ?

ĐINH.— Thế giới loạn ly đến nỗi này,
chính ông ta đã mở cho một con đường
quang minh, thi trên thế giới còn có ai
hơn được ông ta nữa ! Cho nên chúng ta
chỉ trông mong vào minh ông ấy thôi.

CÔ BÌNH.— (Văn thút thít khóc)

ĐINH.— Đì tìm cái sống trong chỗ chết,
hãy chạy xuống phía đông, đê kiếm con
đường sống của chúng ta.

(Đinh dắt cô Bình đi xa. Lúc này mặt





trời lặn xuống non tây,
trời dần dần tối. Tiếng qua
kêu vang. Chung quanh
vẫn nghe tiếng khóc.
Phương đông lặn lẩn sáng,
mặt trăng sấp mọc. Nghệ
và Phùng Mông, Ngô
Cương mang tên giáo mạc
tôi.)

NGHỆ.— Từ sáng sớm
đến giờ, mệt lâm, hãy
nghỉ một lát đã.

NGÔ.— (trở về phía
trước) Tảng đá lớn ấy
sạch sẽ, bằng phẳng chúng
ta hãy tới ngồi nghỉ chân.

(Nghệ gật đầu muốn đi. Mấy người già
trẻ trai gái theo sau, chạy tới quay trước
mặt Nghệ, miệng thốt ra nhiều lời cảm
động).

NGÔ (Giận hét lên).— Giang, giang,
giang ta.

NGHỆ (một mệt, nhưng vẫn tò vò hiền
tiết).— Bi, bi ai về nhà nấy đi.

(Mỗi người đứng dậy, vẫn tò vò triu
men không muốn đi).

NGÔ.— Thưa thày, bắn mặt trời vẫn
không thấy mệt, duy đổi phó với đám
tán này, mới thật khổ chó!

(Nghệ gật đầu rồi ngáp dài)

PHÙNG.— Đó là mỗi cảm kích tự trong
ngân chúng phát ra, án oán phản
inh lâm.

NGÔ.— Ôn thì phải rồi, cờ sao lại nói
nhau? Ban cho chúng nó chút ít hạnh
lucky, khiến suốt đời chúng cũng không
bị quên được.

(Một vầng trăng tố lặn lặn)

NGHỆ.— Kia, trăng đã mọc, muộn rồi,
đi về đi.

(Những người toan cất bước ra đi, song trên
đá榜 có tiếng động, làm cho người
tự mình.)

TÙNG.— Ai?

(Tảng đá có một người đã ngồi sẵn
tại đó. Bóng trăng rọi vào mặt người
tóc bạc phor, đôi mắt sáng quắc).

ÔNG GIÀ (lén).— Người này làm rộn quá.

HÈ.— (Bưa tay cầm lại).— Đứng nói thế,
gì là điều bộ khác thường, từ từ
đi, xá một cái). Nghệ đáp lè.

LÀ.— (Tiếng như chuông đồng)
Lý có phải vị đại anh hùng bắn
không?

NGHỆ.— Không dám, tôi là đứa dân
tên Đông, tên Nghệ.

GA (Cuối).— Con mắt già này
chẳng bao giờ nhận lầm người

Nghệ với cụ vẫn không quen
ao cụ biết được!

i.— Lập nên công phi thường,
người phi thường, người phi

thường át có bộ mặt phi thường. Già tôi
mặc dầu suốt đời chẳng làm việc gì, song
hiểu người nhiều lắm, thấy qui khách
khi phách hiên ngang, khác với người
đời, vị anh hùng bắn mặt trời chẳng phải
ngài thi ai nữa, nên mới đánh bạo xung
hỗ như thế đó.

NGHỆ (Trong lòng đắc ý).— Cụ khen
tặng quá lời!

ÔNG GIÀ (Trở tăng dã).— Hãy ngồi
lại đây một lúc. (Hai người ngồi xuống
rồi quay lại hỏi).

Hai vị tráng sĩ này là ai?

NGHỆ.— Dạ đây là hai người học trò
của tôi: Phùng Mông, Ngô Cương.

(Phùng Mông Ngô Cương chào xá ông
già).

ÔNG GIÀ.— (Nhìn một lúc) Cùng là
người tiếng tăm lừng lẫy cả, hôm nay
già thật may mắn quá.

(Nghệ cùng ông già đổi mặt ngồi,
Phùng Mông và Ngô Cương đứng nghiêm
nghị sau lưng Nghệ).

NGHỆ.— Thưa quý tánh đại danh của
cụ là gì? Và quý quán ở đâu?

ÔNG GIÀ.— Già tôi bốn bể phiêu lưu,
không tên không họ, cũng không chỗ ở
nhứt định, duy nơi nào có bóng trăng
sáng, là có già tôi đi tới. Đêm nay tôi lại
được gặp quý nhơn dưới bóng trăng, vậy
xin gọi tôi là ông già dưới trăng, là
được rồi.

NGHỆ.— Vâng.



ÔNG GIÀ.— Tai nạn tày trời vừa qua
lâm khò muôn dân trăm họ quá.

NGHỆ.— Tai nạn ấy từ đâu sinh ra, cụ
biết xin chỉ bảo cho.

ÔNG GIÀ.— Qui nhơn chua rõ: nguyên
ở miền cuối biển Đông, phía Bắc nước
Răng đèn có cái hang tên là Dương, trước
cửa hang có cây Phù tang mọc chính giữa
nước; trên cây có mươi cái mặt trời do
chim quạ vàng hóa ra: Chín mặt trời ở
cánh dưới, một mặt trời ở cánh trên. Từ
đó Bán cõi, thuở khai thiên lập địa tới
giờ, đã một trăm tam ngàn năm, chỉ có
một mặt trời mọc lên khỏi biển.

NGHỆ.— Thó còn phen này thi sao?

ÔNG GIÀ.— Phen này các vì sao trên
trời mài thăng bằng, trời đất nghiêng
ngửa, bốn biển như vạc nước sôi, tại hang
Dương, sóng gió nổi dậy, lay động gốc
cây Phù tang, quạ vàng không thể ở yên,
dua nhau bay lên cánh trên hết. Vì thế
mà mươi mặt trời mọc lên một lượt làm
cây cỏ khô cháy, người ta chết héo...

NGHỆ.— Thật như thế à!

ÔNG GIÀ.— Nếu không có người hào
kiệt bắn rụng chín mặt trời, thì dân
chúng chắc là phải chết hết.

NGHỆ.— Có sirc đề làm, chẳng kè nên
hur, việc ấy cũng chẳng là may đó thôi.
(Tiếng gào khóc nỗi dậy bốn phía)

ÔNG GIÀ.— Nạn lớn mặc dầu đã khởi
song vết thương chưa lành, trăm họ muôn
dân còn ở trong chỗ nước sôi lửa nóng.

NGHỆ.— Việc ấy chẳng phải sirc Nghệ
làm nỗi.

ÔNG GIÀ.— Hiện nay thiên hạ đại loạn,
cần phải thu xếp lại và phải thu xếp có
dầu có đuôi mới được.

NGHỆ (về hăng hái).— Nghệ cũng có chí
ấy.

ÔNG GIÀ.— Trời nghiêng phia tây bắc,
đất sấp phia đông nam, qui nhơn đã lập
nên công lao phi thường ấy át phải dựng
thêm sự nghiệp phi thường nữa.

NGHỆ (Hợp ý nhưng bô ngữ).— Nghệ
cố bụng ấy đã lâu, chỉ vì không biết làm
cách nào đó thôi.

ÔNG GIÀ.— Việc trị đời không khó,
hay nghe mấy lời của già đây.

NGHỆ.— Vâng, xin linh ý cụ.

ÔNG GIÀ.— Thực hành như: chánh,
bồ minh để lo cho người.

NGHỆ.— Phải.

ÔNG GIÀ.— Minh phải lo trước khi
người ta lo, và chỉ vui khi người ta đã
vui rồi.

NGHỆ.— Tôi hiểu.

ÔNG GIÀ.— Dân qui nhứt,
nước thứ nhì, vua sau hết.

NGHỆ.— Tôi biết.

ÔNG GIÀ.— Theo đây mà
lầm, thi không dãy mươi
năm, sẽ thành việc lớn.

Già tôi chỉ còn ngồi chờ
thiên hạ thái bình, muôn
dân sung sướng mà thôi. (Đóng dậy).

Người và tôi, chúng ta rồi gặp nhau
lần khác.

NGHỆ.— (Đóng dậy theo). Xin cụ hãy
nán lại chốc lát. Đội ơn cụ dạy bảo. Nghệ
suốt đời không dám quên. Tôi còn có
câu chuyện khó tính, nhờ cụ dạy giùm
cho.

ÔNG GIÀ.— Ngài muốn hỏi điều gì, tôi
sẵn lòng trả lời ngay.

NGHỆ.— Nghệ nhờ trời cho sức mạnh
lại thêm nghề bắn lão luyện cho nên
thường ngày làm việc, chẳng có sự sệt
chút nào hết. Thế nhưng còn có một
việc phải sợ.

ÔNG GIÀ.— Sở việc gì?

NGHỆ.— Người ta sinh ra trăm năm,
rồi cũng phải chết, tôi đâu có thể chống
lại hết mọi tai nạn, rồi hạn trăm
năm đến cũng không thể nào trốn khôi
khoảng trời đất được. Mặc dầu anh hùng
cái thế, cũng không làm sao thoát chết
được.

(Còn nữa)

ĐỜI MỚI số 53



CỘP VÀO CHÙA TU

Thế rồi người ta vật trâu, ngã bỏ
ăn mừng « ông Thot » đã chết vì vết
thương của « mẹ sóc » Cà Bao. Sư
nő nức, tung bừng còn hơn ngày
Tết, ngày hội.

**

MỘT năm sau, giữa mùa cây
ring đua nhau thay lá, trong ngày
giỗ của ông lục ở chùa sóc Phùng
Đồn, người ta đang tụng niệm, lễ tế thì
chợt nghe tiếng dày lỏi kéo trước
sàn gach.

Mọi người đều một loạt quay ra quên
cả kinh đang niệm dở dang. Họ nhìn
thấy ông Thot lò rò, cui mặt, xú tai, di
thẳng vào chùa. Các vết thương đã lành
sắc nét.

« Mẹ sóc » tinh lại thấy mất cớp, tuy
mặt mày bị thương nát bét cũng gắng
gượng bò vào tận hang mà đối chơi
lửa. Hai kẽ bị thương quấn lấy nhau
vật thùi thụi trong hang sâu. Nhưng
người nhà « mẹ sóc » đi tìm nghe tiếng
đến nơi. Họ dùng dao, rựa, heo xông
vào trợ lực « mẹ sóc » đánh, chém ông
Thot loạn cả lên. Ông Thot gầm thét
đau đớn, mấy phen tim lồi thoát thân
không được. Được thế, « mẹ sóc » cầm
dao xáp lại gần đập mấy lát thịt său rồi đe
nguyên con dao trong vết thương, đoạn
hết người nhà vây đánh chém túi bụi.

Ông Thot biết sắp nguy hiểm đem hết
sức lực ấy cả mọi người, chạy bay ra cửa
hang, lùi trốn vào bụi rậm như con thỏ.

« Mẹ sóc » gắng gượng bước ra cửa
hang bảo người nhà:

— Chúng ta nên nấp chờ nó trở về
để cho nó một trận nữa. Quả thật gần
sáng ông Thot từ từ trong một đám tranh
rậm rạp lòi mình ra một cách e dè, nặng
nè đi cả nhắc vào hang, rên khù khù.

Từ trong bồng tối « mẹ sóc » quăng
minh ra, hai tay cầm dao đâm hết sức
xuống lưng ông Thot như mưa bắc. Cớp
gắng gượng chống cự kịch liệt, và tới bời,
rồi chạy trốn mất. Người ta đến đem « mẹ
sóc » về rồi ôm là khò chát, nồi lửa đốt
cái hang của ông Thot. Ngọn lửa cháy
rực cả một góc rừng.

Sau đó, có nhiều người trong rừng
như kẻ bị đau yếu, co ro, cùm rủm
men theo suối tim ếch nhái mà ăn. Những
vết thương trong mình nó lở lói làm
rực cả một góc rừng.

Người trong sòng bàn nên tìm cách hạ
ông Thot trong khi đau ốm này.

Mọi người đều tán thành xách dao, nả
gậy đi tìm. Nhưng ông Thot, đã bỏ di
dau mất biệt rồi.

Bỗng dưng gần một năm người ta không
còn nghe tiếng rống của ông Thot, không
thấy dấu chân, không thoáng trông thấy
bóng ở nơi nào.

— Công việc sau hết chàng rõ có phả
thuộc bồn phận của tôi không?

gian ấy ông Thot đã phiêu lưu một vòng
khá dài; từ một sóc Miền đến một làng
Nam Việt...

Nó xuất đầu lộ diện, hạ sát mấy mạng
người trong vòng một tháng ba năm 1952.

Bao nhiêu người rinh rập đê bắn mà
phi công không gặp nó.

Một sự tình cờ đưa tới một toán lính
Cao đài một buổi chiều ăn nupper trong rẫy
mì để chờ bắn heo rừng kéo ra phá rẫy.

Đang nupper sau một gò mồi lớn nhìn vào
bia rừng, thì một con heo rừng to lớn
men lại phía gò. Bốn anh lính chục bắn
nhưng lại thấy trong rừng có tiếng xao
động nứa. Có lẽ là đoàn heo kéo ra; bốn
anh lính không bắn đê chờ.

Bốn mũi súng « mít » chầu vào nhau,
ngesch họng nhắm về phía đang lay động:
một cái đầu cớp to bằng cái thúng « già »
thò ra khỏi cây lá, mắt lai liêng nhìn,
rồi cớp ụng dung bước ra. Cớp có một
vòng sắc và dưới cõi tồn ten một khúc
giày lòi tòi rỉ sét. Nó đúng đinh bước
ngay đến gò mồi, chở con heo rừng lúc
bấy giờ thật đầu vào một cái hang sâu
mỏi những cùi mì tròng trên gò mà ăn.

Mấy bận muôn b López cõi súng mà bốn anh
linh cứ run lầy bầy không b López được.
Mãi cho đến khi cớp bước sát đến bên
sau lưng con heo mà chụp. Tiếng con heo
thết lèn làm bốn anh lính bao dạn trở
lại. Họ nhầm thằng vào giữa mặt ông Thot
mà cũng lây cõi một loạt.

Ông Thot nhả mồi, thót nhảy dựng lên
thật cao, rơi đánh huých xuống đất. Nó
tung hoành, lướt pha tan cả nứa mǎu
mì, mǎu bắn ra, nhuộm uớt cõi ngon cõi.
Tiếng gầm, hòa với tiếng sợi lói kêu khua
nhau ngoài trận mạc thuở xa xưa.

Chúa sơn lâm vật mình vật mǎu.
Bốn anh lính rụng rời ninh khé không dám nǎ
súng hồi nứa, e ông Thot biết chở nupper
của mǎy anh mà nhảy đến.

Nửa giờ sau ông Thot nằm êm thở hơi
cuối cùng.

Người ở vùng Tây Ninh hay tin ấy
mừng cõi như thoát một tai họa lớn lao.
Thứ nhất là những anh em sống về nghè
thợ rừng. Họ vừa mừng vừa cầm động
đèn cháy nứa mắt, khi họ đến phụ
khiêng xác ông Thot để lên xe ngựa chờ
về Tây Ninh.

(Viết theo lời ông cả Rott)

NGUYỄN NGỌC MÃN

(xem Đời Mới từ số 50, 51, 52)

MUỐN BÁN

Vì dù xài, muốn bán ! xe TAXI, máy
còn mới, có đủ giấy tờ, xin do nơi
49, đường Quang Trung (Chợ Lớn).

NHỮNG CON TÀU

(tiếp theo trang 22)

bao giờ liên lạc với nhau nữa, con tàu dành năm đây mong nhớ xa xôi... Nó hồi tưởng về một thời oanh liệt đã qua, lúc đêm khuya xông xáo giữa bông đèn dài hay một chiều khoan thai từ từ lặn trên ven bờ. Ngày giờ đây, bên kia quảng đường phô hoại, đồng bạn của nó có còn thấy lòng ruộng lèn những hoài cảm xa xưa?

Nó vẫn không quên một ngày quá vắng, ở tận tinh... kia, đoàn tàu cuối cùng đẹp đẽ vun vút lặn tròn đường sắt, hướng về phía chiếc cầu dồ vỡ tan tành. Đoàn tàu không một bóng người, trừ những người theo tiên, thản nhiên như tráng sỉ sang Tần... Vá chiều ấy, trên bờ sông lạnh, cả loạt bàn tay giơ lên hiếu hỉ vào công trình xây dựng ngày mai, với niềm tin mãnh liệt ở tài súc của mình.

Tâm mưa thu lạnh lung qua trong khói ưa. Chân trời u ám có lẽ đã hé lèn một sắc hồng, cái viễn tượng ấy êm đềm lắm, nhưng sao còn quá xa xôi! Song dù thế nào đi nữa, trước sau sẽ có lần nó đến.

Cùng nhịp với lòng yêu hòa bình, nhân đạo của người, con tàu nhìn tượng lai tràn ngập tình trùm mến. Hy vọng làm tăng thêm sinh lực. Sau thời gian ưu tư, một mỗi, nó bắt đầu chạy băng băng trên giái đường thẳng tắp ngút ngàn. Giờ đây, có lẽ nó sắp hồi sinh, nỗ lực lấy đà cho mai hagus.

Ngày mai! Ngày mai! Hình ảnh ấy tươi mạnh làm sao!

Ngày mai! Con tàu sẽ nối liền các thủ phủ, mang tình thương cho hàng nghìn, vạn tám hòn xa vắng khát khao...

Ngày mai! Trong khung cảnh thanh bình êm ấm, trong xã hội nhân đạo, cô lập, con tàu lại tiếp tục chí kiên nhẫn của mình, trở về với cái giá đình thân ái của các hạng người, dù các mầu da, thương yêu nhau bằng tình thương thật sự.

Ngày mai! Con tàu không còn nằm đây trong nhớ xa xôi, nó sẽ hăng hái tung hoành trên đậm đường thiên lý.

Bên kia trùng dương viễn vọng, đồng bạn nó hẳn cũng say sưa nhớ khơi hòa trong bầu trời mịt mù đèn sầm khói nhà máy đồ thành...

HUYỀN VIỆM

Dời là một con đường đi một chiều. Dùi anh có đi quanh nhiều vòng cũng không có con đường nào dẫn anh đến điểm khởi hành. Khi anh biết và thuận theo dời, dời rất giàn dị vì lúc ấy anh bắt buộc phải thuận ứng cái gì anh có và anh sẽ có.

J. M.

Làm người đàn bà dè được yêu không phải dè được hiều.

Oscar Wilde.



NGƯỜI LÍNH

Ở đây, bác không nhìn xa quá lỗ mũi của bác thôi! Chúng tôi đây, dày công học hỏi, chịu khó trầm tư mặc tưởng, chúng tôi biết trên đời, đường đi vạn ngả, chúng tôi thấy xa hơn bác, biết rộng hơn bác. Thần Phật ơi! Vợ con bác, trâu bò, đất đai, hết thấy của cải của bác đã đem đến cho bác những gì nào? Tôi muốn nói tất cả với bác gọn trong câu này:

Nếu chúng ta không đi đến cái xứ ở bên kia con sông, chúng ta không xứng đáng là người nữa, vì bao nhiêu chiến lược, bao nhiêu mưu kế của vòi sói kẻ thù của chúng ta ở bên kia, chúng ta mờ mịt nào có biết gì đâu. Họ chỉ muốn mọi người như bác, không nhìn qua khỏi sống mũi của mình. Không phải là lúc nhất định ở lại xó này, mà cũng không phải là lúc chỉ biết cần cù trên luống đất khô. Bác ngoan ngoãn theo chúng tôi đi, nếu không, chúng tôi cũng buộc lòng phải ép bác đi.

Nghe xong, bác nông dân từ từ cúi đầu, Bác ngừng tay cuốc, vẻ mặt mỏi, lòng buồn vô hạn, lùi thui đi về nhà. Qua khung cửa sổ, bác nhìn lại đất đai cày bừa chưa xong, còn dở tròng trọc, dở gieo mạ... mắt bác rưng rưng giọt ngắn, giọt dài. Bước lại gần vợ, bác bao tin không lành cho vợ hay, an ủi vài câu, khuyến khích đôi lời và hứa sẽ trở về vui thú dien viên, chứng nào chàng thi sĩ và người lính тоại nguyện.

Dứt lời, bác từ giã vợ. Người vợ đưa mắt nhìn chồng, nghĩ đến cảnh đơn chiếc rồi dày nồng phải cam chịu trong những đêm đông rét mướt, nghĩ đến công việc gia đình, đông áng lục vắng bóng chồng... Mắt nàng ứa lệ. Bác nông dân vẫn dùng dằng chưa dứt được. Bác tim gặp mấy đứa con từ trước đến nay vẫn giúp bác trong công việc đồng ruộng. Bác nắm chặt lấy tay chúng, ghi sát vào ngực, bác hôn lên hôn xuống và cũng hứa với chúng sẽ trở về một ngày gần đây.

Bác lặng lẽ từ giã cảnh gia đình êm ám theo gót chân chàng thi sĩ và người lính.

Cả ba người hướng về phía một con sông. Họ gấp bọn trẻ em ngày thơ, nghịch ngợm vừa ra khỏi trường học chạy nhảy, đứa giòn lảng xảng. Bọn chúng xem ra có vẻ khỏe mạnh, nhẹ nhàng như bầy chim sơn ca. Tóc

chúng cuộn tròn, mắt chúng trong sáng, biền lộ tái cả tinh chất tươi trẻ của cái tuổi non dại vô tư. Ba người đứng lại một chỗ.

Tâm hồn chàng thi sĩ rạo rực. Mắt chàng long lanh bắt đầu nhấp nháy liên hồi như chàng ngồi lên phái đồng thanh bồng.

— Đây là rường cột nước nhà, các bạn ơi! Xem kia! Tóc chúng óng ánh như tơ giăng, Má chúng hồng hào trong ngọt lịm! Trong những thân hình «thần thánh» ấy hình như ăn một sức mạnh vô biên. Chúng vừa là những con sư tử dữ tợn vừa là những con chiên ngoan ngoãn. Có lúc chúng sẽ hiền từ như những con bò câu trong trảng, nhưng có khi chúng là những con béo phàm ăn, mềm malle và uy hách.

Chúng trông có vẻ thơ ngây, dịu hiền, nhưng vẫn dường một cái gi kiêu

khuyên răn mẩy đứa con vô tư, đầy nguồn nhựa sống hãy tìm cách di đến một nơi nào đó để khỏi có người đến tìm chúng và dẫn chúng vượt qua sông như người ta đã lôi kéo bác đi.

của nhà văn Do Thái
MISSIM ALONI

TRẦN DOANH dịch

Ba người lại lên đường. Con sông vẫn còn xa. Trước mặt họ, lù lù một bồng cây.

Chàng thi sĩ cất giọng :

— Xem kia! Thân cây uy nghi. Cảnh cây tỏa rườm rà và đột cây cao chót vót. Có cái gì trên đời so sánh lại với nét diêm kiêu của thân cây được. Nhìn cây đẹp, tâm tư tôi như lắng dần

trong yên tĩnh. Không biết lần thứ mấy rồi, khúc nhạc lồng tôi lại trỗi dậy hòa nhịp với

sức sống của cây đậm chồi từ lòng đất màu mỡ. Lại xem kia! Bao nhiêu chim chóc xay tổ trên cành. Ô! Nếu minh là cây mọc thẳng giữa trời xanh, có gió nồng nàn trên ruộng thán sống trong lòng đất mẹ rồi ngày ngày lại được nghe bao bản thán thi của muôn ngàn « thi sĩ cỏ cánh »

hành và ca tụng thay cái đẹp mè hồn của chúng! Cái đẹp kiêu hùng đầy sức mạnh, đựng nhiều ý chí.

Chúng cứ bước nhịp nhàng dưới ánh mặt trời rồi càng ngày chúng cứ lớn thêm dần để trở nên những vị chúa tể, những hiệp sĩ hiên ngang, dọc ngang trời đất. Rồi đây chúng sẽ tự tập trung ngũ chúng ta và để trút nguồn vui cho đời sống chúng ta.

Ah linh gật đầu tỏ vẻ tán thành ý kiến chàng thi sĩ :

— Chúng đẹp quá và hùng quá!

Anh linh nhảm rồi dày quân đội thành lập được bao nhiêu đơn vị, cần bao nhiêu khí cụ để giao phó cho họ, chúng bao lâu nữa sẽ xây dựng xong một quân đội hoàn toàn và trong số lòn chúng, đứa nào nên huấn luyện để do tạo sĩ quan, đứa nào nên tuyển lựa vào đội cảm tử.

**

RÈNG bác nông dân từ này đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Nhìn đám trẻ ấy, lòng bác làng làng nỗi buồn vô tận. Bác nghĩ đến những đứa con bác rời đây sẽ lớn dần... rồi cũng như bác ngày nay... lại mang gói ra đi. Theo bác cảm thấy, ở chàng thi sĩ và người lính luôn luôn vẫn còn thiếu người. Hai người còn đòi hỏi không gian phải rộng hơn. Họ đang náo nức đi tìm những chân trời xa lạ. Bác suy nghĩ một chỗ. Bác ao trắc làm sao

lần nào nữa, chúng ta còn qua lại chốn này, chúng ta mới thấy cây này giúp ích chúng vô cùng. Chúng ta có thể nghỉ ngơi dưới bóng cây lùi mai, lấy lá cây nguy trang; không còn một kẻ địch nào tìm thấy ta nỗi. Vì bằng quân thù có len lỏi đâu đây, chúng ta chỉ việc bãy xuồng, thả cay đủ là một thành lũy tạm kiêng cổ ngăn bước tiến của chúng.

Đó là tất cả ý nghĩ của anh linh đã biên chép bằng viết chí trên bản đồ của anh khi gấp bồng cây ở dọc đường.

Bác nông phu đâu thèm nghe những bài diễn văn dài dòng ấy. Bác chẳng nói nỗi lời. Bác liên tưởng đến đất đai, đến cây cối trong mảnh vườn đã che chở cho gian nhà bác gió lạnh căm căm, nắng mưa thất thường. Bác nhớ đến những lúc nằm dài dưới bóng cây hướng làn gió mát dưới nắng hạ chang chang, rồi bồng nhiêu bác lo lắng không rõ vợ con ở nhà lo việc cày bừa, việc gia đình như thế nào, mà đã gieo xong trước mùa mưa sắp tới chưa?

Ba người lại tiếp tục con đường dài. Họ lê chân trên bao con đường lớn, vượt bao đường mòn, băng bao núi non thung lũng nhưng chẳng bao giờ họ đến một con sông nào. Chán họ sưng lèn, các bì lương khô của họ cũng nhẹ dần. Chàng thi sĩ và người lính vẫn không kém phần hăng hái. Một mình bác nông dân ao trắc hai người kia thay đổi ý kiến mà quay về.

Một ngày kia, họ đặt chân đến một ngọn đồi trọc. Không một bóng cây, không một ngọn cỏ, đó dày tro và đá rắn với đất khô. Lửa thua lung đồi diêm vải gốc cây đã mục nát. Lòng anh linh rộn ràng lúc trông đến cảnh ấy. Cầm tay chàng thi sĩ, anh say sưa nói :

— Bạn thi sĩ ơi! Mở rộng mắt xem kỹ này. Tôi cảm thấy bồn chồn thế nào ấy! Tôi e rằng lời nói của tôi không được khúc chiết và tự nhiên như lời nói của bạn đây! Vì bạn thử tưởng tượng một cuộc chiến đấu tung bừng sẽ diễn trên đám đất này.

Quân đội đối bên giao chiến nơi đây. Tôi thấy rõ ràng trọng trách của những người lính xung phong.

(còn nữa)

VỚI BÁC NÔNG DÂN

của trời đất thi sung sướng như bao !

Anh linh tiếp lời theo :

— Thật thế! Đây là một cây đẹp dị thường. Riêng về cây này, tôi phải ghi tên nó là cây mọc thẳng giữa trời xanh, có gió nồng nàn trên ruộng thán sống trong lòng đất mẹ rồi ngày ngày lại được nghe bao bản thán thi của muôn ngàn « thi sĩ cỏ cánh »

Trong làng nô, thường bị chó sói phá hại. Dân làng mới đặt ra giải thưởng cho ai bắt được một con sói.

Một người nhà quê trong vùng ấy có nuôi một con sói. Anh có thể giết chết nó cũng được, nhưng không, anh ta cứ thả sói của anh đi sục sạo các chuồng gà trong làng.

Dân làng biết được hỏi anh, anh trả lời :

— Năm nay, nó đã được 9 con, như vậy tôi sẽ lành được 9 phần thưởng. Năm ngoài, nó đã đẻ được 7 con, tôi cũng đã lãnh được 7 phần thưởng.

Bây giờ tôi biết làm thế nào. Tôi là một người giàu lòng nhân đạo, tôi không thể giết một con sói cái đẻ nhiều con như thế!

(Theo báo Times)

Một sinh viên Việt Nam du lịch bằng xe đạp

VÒNG QUANH ÂU CHÂU

* DU KÝ CỦA L.Q. MINH * * * * (Xem *Đời Mới* từ số 47) *

VII

Họ chỉ tôi con đường tắt để được mau nhưng phải chịu dǎn vì là con đường mòn để dành cho xe bò hoặc ngựa. Trời mờ mờ trèm, tôi dành mươi ngàn tết này để mau đến St Laurent du Jura, một làng nhỏ cách đây 15 cây số. Thực là đường xấu lá, từ mây hòm nay quen chạy trên đường tráng nhẹ bằng phẳng, nay phải lướt những cục đá lõm chõm... lại leo dốc, thêm qua mấy cầu cát gấp ghẽn rất cam go.

Gặp thêm nhiều đoàn bò sữa đang bị lúa vè láng. Một loại bò rất to lớn, bồng rưỡi những bò ở Dalat, to béo hơn nhiều, vì thế chúng nó đi chậm chạp dưới lớp sa mù, theo sau là các mục đồng bê ti hon đang trùm mình dưới chiếc áo tối bắng cao su. Tôi phải cực khổ với con đường tắt này trên 20 phút mới đến lợ cái, sau khi phải dẫy xe lên một cái dốc đứng sừng hơn 25 phần trăm, và rất trơn vì đất bị mưa nên thành bùn trơn trượt. Vừa đến lợ cái lại nghe tiếng ầm ầm của một thác nước gần đó. Tôi bạo gan bỏ đại xe bên đường, lội bộ tìm hướng có tiếng nước đó. Quả thật cách đó chừng 300 thước có một thác nước lối 20 thước bắc cao.

Sở lục lộ có làm sẵn một bản rộng có lang can ra đến giữa khoảng không để du khách binh tinh đứng nhìn nước đổ từ trên cao. Xem ra không đẹp bằng vùng Angkroet trên Dalat, nhưng nước thác đổ xuống rất nhiều vì nơi đây khi qua mùa đông có nhiều tuyết. Đứng dựa lan can để hóng những hơi nước tung tóe bay theo gió lạnh trong khe và kẹt đá đưa ra, tiếc trời đã tối, nên tôi chụp ảnh không được. Đây là thác Billaude (Cascade de Billaude).

Sau khi rùng mình vì đã thăm lạnh, tôi trở ra đường lấy xe để mau qua St. Laurent. Trời đã tối, nhưng không thể ngừng lại giữa rừng, tu bờ vắng vẻ không người lai vắng, lại thêm toàn là đá, không tìm đâu được chỗ trống để cắm lều. Xe không đèn, tôi chạy rất chậm để mò đường. Chạy chậm như thế thấy lạnh quá. Đến Laurent đã quá 8 giờ, ngoài đường vắng người. Nhà nhà đều đóng cửa kín, như buỗi tối trên Dalat. Tôi không biết hỏi ai, đánh cù chạy theo ánh đèn điện hai bên đường.



Sau mươi phút, mắt không tròng thấy xa hơn 10 thước, nên khó nỗi vừa ngồi trên yên vừa nhìn kiềm đất trống, nên phải dắt bộ vừa đi chậm chạp vừa nhường mắt tròng về phía lề đường. Bi như thế gần 15 phút, có lẽ đã ra khỏi làng, nên đèn điện thưa dần. Không dám đi xa nữa, khi đến một ngọn đèn chót, tôi quay đại vò một miếng đất có hàng rào cây, hình như gần bên có cái nhà, vì thấy một ánh sáng lờ mờ sau một cửa kính. Quẳng đồ xuống và đóng lều ngay không cần xin phép.

Xong lại lo đến bao giờ để được chun vò bị ngự vì trời lạnh quá. Nhưng sức nhợ quần áo, nhứt là dời vò dà uột dầm từ nứa ngày nay. Tôi đánh bạo vò nhà gỗ cửa để xin hờ đồ vi thế nào họ cũng nồi lò sưởi rồi. Họ từ tể tiếp rủi tôi và lại lành đồ hờ dùm. Trong lúc đợi đồ khò, tôi được một dịp nói chuyện về Việt Nam. Họ hỏi tôi đủ cả, xem ra họ cũng theo dõi tình hình bên Đông Dương nhiều lắm. Tôi cũng có đề cập đến cuộc kháng chiến từ 6 năm nay.

Phản tôi thì hỏi dò về làng St-Laurent này. Vì tại Pháp có đến hai làng cùng một tên, làng thứ nhì nằm ven bờ biển Méditerranée vùng Côtes d'Azur nên gọi St-Laurent du Var.

Làng St Laurent này, chẳng có gì đặc biệt, theo họ cho biết, chỉ là một làng nhỏ lối 500 nóc nhà nằm trên một ngọn đồi cuối vùng Jura, trước khi đến vùng Alpes để qua địa phận Thụy Sĩ. Bấy giờ đã khuya, khó bề nhớ họ dẫn đi xem làng, thêm trời bùa nay lạnh quá. Ngồi thuyền chờ đợi leo lên.

Ra khỏi đây lại phải leo một đèo cao đến 948 thước (col de Savine). Tôi lại kiêm nhẫn leo lèn hòn đồi chót đèo mất hết 1 giờ. Nhưng nhờ trời lạnh nên không mệt lắm. Có chụp tấm ảnh tại đỉnh đèo có cây số để làm kỷ niệm lần đầu tiên leo được gần 1000 thước. Qua khỏi đây, khi vừa đồ xong một cây số, đến ngay một khoảng trống có thể đứng nhìn một toàn cảnh thật đẹp. Dưới chân đồi là đồng ruộng xanh tươi, có những bờ sữa da trắng đốm đen, rải rác trên vùng cỏ xanh mướt. Dưới chân đồi là Genève, nén tôi thông thả ghé lại quán rượu giải khát và xem cảnh nào nhiệt của một buổi sáng chúa nhật.



Bên hông trái tôi, một vách núi cao trên trăm thước, ghồ ghề, xem khó leo vì những chõm đá tròn trõng lõm chõm tròng đáng sợ. Giờ này cũng ít thấy xe qua lại, chỉ mình tôi tự do yên lặng ngắm cảnh. Nhìn mãi cũng không chán nhưng phải ra đi để sớm đến Morez. Đường từ đây đồ dốc quanh co theo hông núi, khi trải qua khúc mít mù cây cối, khi chạy qua khúc trống trải có thể vừa chạy vừa nhìn cảnh đẹp, khi chun qua gốc núi ở những đường hầm ngắn lối 20 thước. Nơi khoảng núi này có đường hầm cho xe lửa dài trên 2000 thước. Tôi xuống dốc thật mau vì không mấy nguy hiểm, bên ngoài phía hổ sáu có vách gạch ngửa rủi ro.

Trước khi đến Morez, từ đằng xa đã thấy lố nhố bao nhiêu đèn dài, nhà cửa lớn nhỏ chen chúc nhau dưới thuỷ lũng sâu giữa hai giải núi Roche fendue và Béchet. Morez, một chau thành nhỏ dân cư lối 300 ngàn nhưng xem đông đảo vì tất cả nhà cửa biệt thự đều nhôm lại dưới thuỷ lũng dựa bên con sông Bienne. Nhà ga to lớn nằm trên đồi cao hơn tất cả ngó xuống thành (750 thước cao hơn mặt biển) Đẹp hơn Dalat bên ta nhiều. Trên ga đồ xuống thành chạy quanh co theo nhiều giải phô cất thật đẹp và đường sá sạch sẽ.

Bữa nay nhâm ngày chúa nhật nên mọi người đều vui chơi và ăn mặc chải chuốt, trai gái cặp kè nô nức, cười nói vui vẻ. Thấy một anh da vàng lạc đến đây với cái xe máy nặng nề họ cũng ngạc nhiên và xăm xì hỏi nhau. Tôi không có thi giờ để bàn chuyện với họ nên chỉ đưa tay chào rồi đạp xe riết đến nhà Bru Diện để xin dấu vì đã 11 giờ, nhưng không ngờ ngày chúa nhật ở đây chỉ làm đến 10 giờ. Cảnh trở lại chạy xem qua thành phố. Một phần nhà cửa đều mới cất trong vòng 400 năm nay nên trông còn mới, chỉ di xem dấu tích một sở làm dinh từ thế kỷ 16 và một sở làm kiếng mứt từ năm 1796 và nhiều hàng làm bánh sữa có máy móc tối tân, nhưng cũng rủi nhầm ngày chúa nhật nên không ai tiếp minh.

Nhà thờ Notre Dame ở đây cũng cất theo kiến trúc thời kỳ cổ điển ở nhâm một nơi thị tứ nhứt là công trường binh bị (Place d'Armes) Nơi đây còn thấy một thủy môn do một tò tiên của thi sĩ Lamartines dựng nên là ông thợ rèn P.J. Guillaume tự Dollard. Ở Morez, dân cư chen chúc đông đảo sống về nghề làm kiếng đeo mắt và bánh sữa. Thấy hôm nay minh chạy rất mau, thế nào chiều cũng

đến Genève, nên tôi thông thả ghé lại quán rượu giải khát và xem cảnh nào nhiệt của một buổi sáng chúa nhật.

(Còn tiếp)

PHẢI BẮN HẾT BỌN BIẾT CHÚ

(Tiếp theo trang 13)

— Mày, đứng về bên mặt.

Nhóm tú binh, bên mặt, cười nói vui vẻ. Người nào đã được trúng tuyển nhìn những người bạn thi hông bằng vè mặt diều cợt. Nhưng trong số thi đấu, có những người tú binh họ lại đứng im, nhìn chăm chăm vào viên đại tá. Viên sĩ quan này bỗng quay lại và gặp những cái nhìn của bọn tú binh. Y đỏ mặt, tò vò nón nay, kêu lớn :

— Mau lên !

Cuộc thi kéo dài độ một tiếng đồng hồ. Khi ba người tú binh trong toán chót trúng tuyển viên, đại tá quay lại hỏi bọn tú túng.

— Đêm xem chúng nó được bao nhiêu. Viên hạ sĩ bắt đầu đếm : một, hai, ba. Tốp bên trái, tức là tốp thi rớt có cả thảy tám mươi bảy người, tốp bên mặt, tốp thi đấu có hai mươi mốt người.

Xong việc kiểm điểm, anh chàng thông ngôn đứng ra nói một hồi nữa. Va có vẻ như một thầy giáo không bằng lòng học trò. Anh ta nói là anh rất tiếc đã phải đánh rớt nhiều người như thế, nếu đâu hết anh ta sẽ sung sướng hơn nhiều. Anh khuyên những ai thi rớt đừng ngã lòng : họ sẽ được đổi dài từ tể nếu họ gắng làm việc và chăm chỉ hơn lúc còn đi học.

Trong lúc anh ta nói, bọn tú binh trẻ tuổi thúc chí chửi vào nhau và cười khúc khích. Khi anh chàng thông ngôn dứt lời, viên đại tá quay lại người hạ sĩ bảo :

— Xong rồi. Ra lệnh đi.

Nói xong, y đi ngay về pháo phòng văn bộ Tham Mưu, không ngoanh lại. Chỉ có tốp sĩ quan tú túng thỉnh thoảng quay lại nhìn, thi thầm với nhau.

Còn lại trên sân, người hạ sĩ quan và bọn tú binh. Y hướng về bọn bên trái :

— Các chú ở đây đến mai, rồi sẽ đi cảng » !

HỘP THƯ QUẢN LÝ

Ô. PHẠM TẬP (Hội an) :

Đã gửi báo Xuân và lịch.

Ô. TRẦN BÁ HOÀN (Hànội) :

Có tiếp được ngân phiếu 120\$ — Xin cảm ơn ông. Đã gửi Sóng Mới, Lý thường Kiệt và Đời Mới số 30 để bù những số mất.

Ô. PHẠM ĐẠM QUYNH (Cát bi) :

Có tiếp được ngân phiếu 116\$. Xin cảm ơn ông.

Ô. HUỲNH CÔNG THÀNH (Kompong chhnang) :

Đã gửi Đời Mới số 47.

Cô BỐ THỊ HÀ HƯƠNG, (nữ sinh Long

xuyên)

Đã gửi Đời Mới số 37.

Cô KIM TRÚC Quản trị :

Có tiếp được 95\$ (bằng tem) mua ba tháng Đời Mới.

Xong anh ta quay lại tốp bên mặt, gần giọng ra lệnh cho tốp này sắp hàng.

Bọn này đã sắp hàng xong (trên mỗi người nào cũng còn nụ cười, và nét mặt chế diều vui vẻ) khi họ nhìn những người tú binh thi rớt ; viên hạ sĩ đếm rất mau, đoạn nói : ba mươi mốt ; đồng thời đưa tay ra hiệu cho một tốp lính xung phong đã đợi sẵn ở cuối sân.

Y quay lại tốp tú binh ra lệnh.

— Quay đằng sau. Bước đều, bước. Ba mươi mốt người tú binh đồng quay một lượt và bước đi, chân dǎm đều xuồng bùn. Khi họ đã đứng sát mặt vào tường, viên hạ sĩ quan lại ra lệnh :

— Đứng lại.

Rồi quay lại bọn lính xung phong, đã hờm súng liên thanh, y khắc xuống đất, gần giọng một lần nữa, rồi ra lệnh :

— Bắn !

Những loạt súng liên thanh thi nhau nổ đòn trong im lặng. Nghe tiếng súng, viên đại tá dừng cách Hành Dinh chứng mấy bước, quay ngay lại, cả tốp sĩ quan tú túng cũng làm theo. Y đưa tay ngang mặt như đê chui mẩy giọt mồ hôi, rồi bước đi.

Lúc đi ngang tôi y nói :

— Phải vậy mới được. Phải quét hết nứa, tất cả bọn trẻ con hay chữ này mới được. Dán cậy, thư thuyền mà biết đọc và viết giỏi nguy hiểm lắm.

— Lẽ tự nhiên — tôi trả lời — nhưng ở Đức thư thuyền và dán cậy đọc và viết cũng giỏi.

Y trả lời tôi :

— Nhưng dân Đức là dân có văn hóa cao.

Nói xong, y đi ngay vào văn phòng.

Tôi đứng lại một mình trên sân, trước mặt những tú binh không biết đọc, và toàn thân tôi run lên bần bật.

Trung sĩ NÔNG VĂN TẬ (Hànội) :

Có tiếp được ngân phiếu 300\$. Xin cảm ơn ông.

Ô. NGUYỄN VĂN HAI (Bureau Cảng Việt) :

Có tiếp được ngân phiếu 60\$. Xin cảm ơn ông.

Ô. NGUYỄN TRỌNG LÊ S. E. E. M. I. Phontion.

Ngân phiếu 95\$ của ông đã nhận được rồi. Đã khôi sự gửi báo bài ông Đạt và Quy xin cảm ơn hai ông giới thiệu.

Ô. PHAN VĂN VÂN S. F. D. I. C. Phnompenh.

Ngân phiếu 300\$ đã tiếp được. Sẽ gửi quyền Lý thường Kiệt hầu ông.

MARÉCHAL DES LOGIS Vệ S. P. 4.335

Đã nhận được ngân phiếu. Xin cảm ơn ông.

Lieutenant NGUYỄN ĐÌNH TIẾP.

Đã được ngân phiếu. Xin cảm ơn ông.

Sergent Chef PHẠM VĂN MẨU S. P. 81.091.

Chúng tôi đã theo địa chỉ của ông từ số 51



L.M.ÔI

YOICHI NAKAGAWA

GIANG TÂN phóng tác

Hôm sau, tôi nhận được lá thư của nàng.

« Chìm đắm trong ý nghĩ, không để ý là đã đi quá ga nên chuyền xe đưa tôi tới ngoại ô. Khó nhọc lẩn tẩn mới lèm trờ lại được. Qua một mặt gương ở cửa hàng, tôi nhận thấy hình ảnh minh. Nước da xanh trông đèn so. Tôi tưởng rằng tôi sắp hối hận rồi.

Trở về đèn nhà, đã khuya. Mười một giờ đêm!

« À ! bây giờ tôi phải nói cho anh biết điều mà tôi muốn giữ kín từ lâu. Tôi sắp nói rõ anh hay đây. Tôi bắt đầu đầm đùi yêu anh mà không biết. Hai mươi tám năm trong đời, tôi chưa gặp một người nào như anh. Cho phép tôi nói câu này. Từ trước đến nay, tôi vẫn muốn dắt anh đi con đường ngay, mỗi lần tôi thấy anh sắp sa ngã vì tôi, nhưng bây giờ, chính tôi lại là kẻ tội phạm đầu tiên.

« Chưa hết đâu. Từ trước đến nay, tất cả tình yêu cuồng vọng, tôi cho là để tức cười lắm, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ với cái tư tưởng đó. Tôi mất tình mẹ, tôi mất tình chồng, và giờ đây, tôi buộc tôi phải mất tình bạn. Không thể xử trí cách nào khác được. Anh nhớ việc mượn sách anh hôm đèn thăm anh đây chứ ? Đây chỉ là một cớ để che dấu nỗi lòng thầm thắc mà thôi. Và da mặt tôi tái xanh không phải vì đánh mất viên hồng ngọc nhưng chính là nỗi đau khổ tôi cảm thấy khi bắt buộc phải nói từ giã anh.

Bây giờ thì chúng ta không bao giờ gặp nhau được nữa nên tôi mới có can đảm thả thật nỗi lòng với anh. Tôi cố chiến đấu để thắng với cảm tình, nhưng vô ích. Tôi ước ao tình cảm trở lại, hướng lấp ló vui giữa tình bạn, không phạm đến cảm tình của anh, giữ lấp ló trung thành với ý định đầu tiên của tôi : danh giá của một người mẹ và bôn phận của một người vợ. « Ác hại thay ! Việc ấy cũng không thể thực hiện được. Tôi ước ao một ngày nào, tình bạn đối ta nỗi lại, nhưng ai biết được tương lai. Bây giờ, mỗi lần tôi hỏi lại lương tâm có cho phép tôi gặp lại anh không, lương tâm tôi cảm hận tôi, tôi có cảm giác như bị tra điện ? Vì thế, nên tôi nhất quyết không gặp anh được, mặc dù lòng tôi đau khổ lắm »

Đọc thư nàng, hình như tôi nghe cả tiếng nàng thồn thồn. Tôi lấy giấy viết trả lời ngay. « Cố vừa mới biết tôi thôi. Cố hiểu tôi hơn nữa, chắc chắn cô không phải sợ hãi như thế. Tôi ước ao và tôi cầu chúc được như vậy ».

Nàng không trả lời. Tôi vắng tin tức nàng. Hành động của nàng biểu hiệu một ý chí quả quyết, tất cả ngò vực về hậu ý của nàng. Nỗi ao ước mạnh mẽ của tôi là muốn đi thăm nàng. Tôi không muốn mất nàng.

— Vậy tốt hơn là hãy xé hết cả đi,

Tôi nói câu ấy tưởng để nàng hiểu rằng tôi luôn luôn theo con đường nàng vạch cho tôi đi. Con người như tôi không thể từ chối lời khuyên của nàng được. Tôi xem tất cả mọi quyết định đi đến kết quả tốt lành và sự cố gắng của nàng chịu đựng là một động lực của đời sống. Đó là tinh túc tôi.

Nàng tôi vèo bằng lòng đem tất cả lập thư tôi gửi nàng ra và đặt trước mặt tôi. Tôi cầm lấy rồi lần lượt xem cái này qua cái khác. Tôi vẫn thản nhiên hầu để nàng để ý. Nàng ngắm tôi xem các bức thư, rồi nước mắt đầm đìu nhỏ xuống.

Nàng lầm bầm :

— Thị đê lại tôi một bức chứ ?

Cơn giận đang lên, tôi chẳng để một bức thư nào lại. Tôi xé sạch.

Trong lúc tinh thần căng thẳng, tôi cũng không vội ra đi. Nàng cũng sợ tôi bỏ về.

Nhưng rồi tôi cũng phải dừng dậy. Đã gần đến giờ chuyền xe điện cuối cùng sắp khởi hành.

— À ! Nếu câu chuyện đến như thế này...

— Phải rồi ! Đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta.

Ra khỏi phòng, lúc đến thang gác, tôi đứng ngay lại trước mặt nàng.

Tôi thấy nàng run rẩy. Thân hình nàng co lại như bị điện giật. Tôi cũng cảm thấy như thế.

Thật là một cảm giác rùng rợn.

Trong thời gian ngắn ngủi đó, lẽ phải như biến mất, chúng tôi có cảm giác điện rồ là ôm riết chặt lấy nhau. Lập tức tôi quay lại, xuống thang gác.

Tôi nói với nàng có nhận được thư và tôi rất sung sướng về ý nghĩ giữa hai chúng ta gặp nhau trong lần này.

Nàng tiếp lời tôi :

— Còn việc gì nguy hiểm không ? Tôi vội trả lời :

— Mà cô đã bảo rằng, tâm thần cô đã yên tĩnh rồi mà ?

— Thế anh không nhớ câu ngay ngữ : « Lửa còn dưới tro » hay sao ? Nếu vậy, tôi đi ngay lập tức và cũng xin anh đừng giữ tôi lại đây làm gì.

Lời nói của nàng, tuy hơi cao, nhưng tôi rõ cả một tâm thần bất yên đang di tìm một ngõ giải thoát.

Tôi vội nói :

— Dã hứa hẹn rồi. Thú thật, tôi cảm thấy vui sướng như một đứa trẻ khi cảm thấy tình giao hảo giữa chúng tôi nối lại, lần này là lần thứ hai, cũng vào khoảng đầu hạ. Năm nay tôi đã hai mươi ba cái xuân rồi !

Về sau, trong một cuộc gặp gỡ, nàng nói với tôi, giọng đầy thân mật :

— Xa anh, tôi phải chiến đấu với

mặt đất hai bóng đen của chúng tôi hòa lẫn với nhau. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh ấy.

Chuyển xe điện cuối cùng đến. Chúng tôi chào nhau. Không nói gì thêm, tôi đầm đầm nhìn vào mắt nàng, ngắm hình ảnh nàng. Thế là hết.

Tôi không lay chuyển được ý định của tôi.



CHƯƠNG THỨ HAI

Hai năm sau, tôi vẫn đi theo con đường nàng vạch nhưng đến một lúc tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi không dám yêu sách gì ở nàng, để tự ý nàng quyết định. Tôi đâu có quyền lôi kéo nàng đến những cái gì nàng cố tránh được. Tôi hiểu, và tôi kính trọng tâm thần đang lo lắng của nàng, tôi cảm phục ý chí nàng, giữ đúng tư cách ấy, tôi ước ao tìm ra bộ mặt thật của ái tình.

Vào khoảng tháng tư trong năm thứ hai cách biệt, thinh linh tôi nhận được thư nàng. Đọc trong tờ báo, nàng biết cha tôi thất lạc, nàng gửi lời chia buồn. Nàng viết thêm là nàng tin tưởng sẽ qua được mối buồn lo của nàng và nàng cầu ở Trời Phật ban cho ơn đó.

Tuy đang đau đớn về việc cha mới qua đời nhưng nhận được thư nàng tôi cảm thấy mừng lên một chút. Tôi đến thăm nàng.

Tôi nói với nàng có nhận được thư và tôi rất sung sướng về ý nghĩ giữa hai chúng ta gặp nhau trong lần này.

Nàng tiếp lời tôi :

— Còn việc gì nguy hiểm không ? Tôi vội trả lời :

— Mà cô đã bảo rằng, tâm thần cô đã yên tĩnh rồi mà ?

— Thế anh không nhớ câu ngay ngữ : « Lửa còn dưới tro » hay sao ? Nếu vậy, tôi đi ngay lập tức và cũng xin anh đừng giữ tôi lại đây làm gì.

Lời nói của nàng, tuy hơi cao, nhưng tôi rõ cả một tâm thần bất yên đang di tìm một ngõ giải thoát.

Tôi vội nói :

— Dã hứa hẹn rồi. Thú thật, tôi cảm thấy vui sướng như một đứa trẻ khi cảm thấy tình giao hảo giữa chúng tôi nối lại, lần này là lần thứ hai, cũng vào khoảng đầu hạ. Năm nay tôi đã hai mươi ba cái xuân rồi !

Văn sĩ có thích gì nhận được một bức thư như thế, mặc dầu ông có nhận được bản thảo trả lại.



Một văn sĩ Anh thương lượng

để cho dịch một tác phẩm của ông ra tiếng Nhựt, nhận được một bức thư

của nhà xuất bản ở Tokio như sau :

— Chúng tôi đã đọc rất say sưa tác phẩm của Ngài. Chúng tôi thè với tờ tiền thiêng liêng của chúng tôi là chưa có dịp nào chúng tôi được đọc một tác phẩm giá trị đến thế. Nếu như chúng tôi sẽ xuất bản cuốn sách của Ngài, Hoàng đế sẽ bắt buộc chúng tôi lấy tác phẩm của Ngài làm kiêu mầu và không để cho chúng tôi xuất bản những tác phẩm kém giá trị tác phẩm của Ngài. Nếu tình trạng như thế chúng tôi không thể nào tiếp tục công việc của chúng tôi xây dựng 10.000 năm nay. Vì thế, chúng tôi dành bắt buộc phải trả lại Ngài bản thảo và lo sợ đến hình phạt của thế hệ tương lai để nặng lên đầu chúng tôi là đã làm trái một lê phái ».

Nét nỗi nhớ ở mặt nàng, và làm cho tôi có cảm giác đau đớn nhất, là nét mặt trầm tịnh của nàng.

Nhin mặt nàng, người ta như thấy con mắt và lông mày nằm gần nhau và đường viền phía dưới mặt ăn khít hoàn toàn với cặp môi, hơi dô ra, như khuôn mặt khắc trên gỗ. Nbin bán diện, ở nàng còn có một cái gì cao quý, và khi khuôn mặt nàng phản khởi thi biều lộ tất cả cái gì mềm mỏng đáng yêu.

thảo hành động của tôi, tinh tinh tôi trở lại mềm dẻo hơn.

Tôi cũng rất thành thật đối với nàng.

Sau khi chúng ta xa cách nhau, tôi liên tưởng ý nghĩ đến gặp cô trong một dịp không phải hẹn trước. Lúc tôi thấy một chiếc xe kéo đi qua, mui xe trương lèn, tôi cũng dễ ý nhìn vào. Tôi còn chạy tới trước để thấy rõ mặt người ngồi trên xe.

Trước mặt nhau, chúng tôi nói hết tất cả những gì chúng tôi cảm nghĩ, nhưng rồi chúng tôi cũng đọc thấy trên mặt của nhau, dấu hiệu về số phận của chúng tôi.

Một ngày nọ, với giọng bất thường, nàng nói với tôi :

Sau cuộc xa cách giữa chúng ta, tôi bị cúm nặng. Tôi phải nằm liệt giường suốt hai tuần. Nhiệt độ trong người nhiều ngày lên đến 40. Bao lần tôi tự hỏi : Nếu tôi chết bây giờ, tôi nhất quyết phải gặp anh, chỉ một lát thôi cũng được. Tôi có thể băng lồng, không thấy ai cả trước lúc nãm mắt, nhưng tôi không thể nào chết được yên nếu không giáp mặt anh.

« Tôi vừa khóc vừa viết chúc thư để lại anh, rồi bỗng nhiên tôi nghe tiếng chân anh ở thang gác. « Anh đến rồi ! Tôi nghe tiếng anh gọi tôi. Tôi kêu lên : « Tôi gấp anh rồi ». Tôi cố đứng dậy. Đầu gối tôi muốn quy xuống. Run rẩy, tôi lê mình tới thang gác. Cứ như thế, tôi đi lại nhiều bận từ thang gác đến giường, từ giường đến thang gác... »

Trong lúc nàng kể, tôi nhận thấy nàng càng đẹp thêm. Một cảm giác sảng bái nàng chiếm tâm hồn tôi.

Tim tôi đậm mạnh. Mắt tôi như định vào mắt nàng. Ôi ! Nàng đẹp quá ! Chắc chắn không ai đẹp hơn nàng. Ở nàng, có một cái gì không tả hết được. Đứng trước nàng, tôi mù quáng trong tình yêu. Cái bóng của nàng chụp thuở còn là con gái, tôi không để ý mấy, nhưng sao khuôn mặt nàng lúc này đậm vào trí óc tôi mạnh đến thế ! ! Cố lè nàng sẽ trả nêu gi gì đây...

Nét nỗi nhớ ở mặt nàng, và làm cho tôi có cảm giác đau đớn nhất, là nét mặt trầm tịnh của nàng.

Nhin mặt nàng, người ta như thấy con mắt và lông mày nằm gần nhau và đường viền phía dưới mặt ăn khít hoàn toàn với cặp môi, hơi dô ra, như khuôn mặt khắc trên gỗ. Nbin bán diện, ở nàng còn có một cái gì cao quý, và khi khuôn mặt nàng phản khởi thi biều lộ tất cả cái gì mềm mỏng đáng yêu.

(Còn nữa)



TRUYỆN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY
Từ của bà X.X. — Cô VÂN NGA thuật

(Xem *Bài Mới* từ số 33)

Cô Bích Thủy nguyệt chồng một cái :

— Anh khéo tưởng tượng đến hay. Một đứa con chịu nó muôn hết hơi, nếu nhiều quá ai chịu nổi! Vài năm nữa thêm một thằng bé nữa là đủ rồi. Nội lo cho chúng ăn học thành tài cũng quá sức rồi.

Ông Nhân vẫn tin theo thuyết nhà Phật nếu ông bảo :

— Trời Phật cho bao nhiêu hay bấy chừ từ chối được sao? Mà bức cha mẹ có khi nào than phiền về sự lo cho tương lai con trẻ, dù phải bóp bụng thất lùng cũng vui lòng.

Tuy trong gia đình tư tưởng của hai người không đồng nhau lắm nhưng bê hạnh phúc vẫn đầy đủ. Cô Bích Thủy vẫn tỏ ra là người vợ biết lo cho chồng, nghĩ đến con. Sau khi bàn bạc câu chuyện đi Saigon cô Bích Thủy viết một phong thư cho chị rồi nhờ một anh lơ xe đò Liên Trung đem đến tận địa chỉ của chị. Trong thư có hẹn ngày mốt sẽ đi chuyển xe đò Liên Trung lên.

Qua ngày ấy, độ bốn giờ chiều cô Bích Thủy đã có mặt tại bến xe ngang chợ Bến Thành. Mới đi xa lần đầu tiên cô bước xuống xe đầu còn nóng hừng những cảm trống lả lùng bỡ ngỡ. Vừa khi ấy cô thấy có một thiếu phụ ăn mặc sang trọng đến nắm tay hỏi:

— Em đi đường có mett không?

Cô nhận ra là Bích Vân với mùng rờ riu rít, em cứ ngỡ thơ gởi không đến, buồn muôn rớt nước mắt. Đến đất nước lạ, không gặp người quen lòng tủi làm sao.

Lúc ấy ông bà Phan ở trong vỉa hè bước ra mừng con khiến cô Bích Thủy nghẹn ngào cảm động. Mọi người nhắc cô lấy hành lý rồi thuê xe về nhà.

Hai chị em gái ngồi chung một xe cùng trò chuyện nhau không ngớt. Cô Bích Thủy cứ khen chị mãi:

— Chị đẹp quá. Nước da hồng hào và trắng tréo mịn màng hơn khiến nhìn thoáng qua em nhận chưa ra đấy.

— Nhờ dỗi gió, em à. Chị độ nẩy khỏe ăn, khỏe ngủ lắm chỉ sợ mập thôi. Không biết ở lâu thi sao! chứ thấy rõ là đất nước lạ đài người mới. Khi ở nhà cơm gạo không thiếu gì lại phải tách ít ăn, còn lèn nơi cùi que gạo chau lại sanh tệ, vừa ăn đó lại dối đó.

Cô Bích Thủy cười mà bảo :

— Thế em cũng cố phá gạo của anh chị để chứng về nhà em không nhận ra nữa.

— Nhất là sưa soạn như thiếu nữ tân thời của Sài thành 47. Trên này hàng lúa không thiếu gì, em tha hồ may mặc.

Cô Bích Thủy nhìn bộ đồ dài bằng hàng đèn minh mặc trong người rồi vuốt ve chiếc quần sa tanh bóng trắng với cái áo dài dày màu sắc tươi tốt của chị mà chép miệng:

Những thứ hàng này dễ mẩy năm nay mới lại thấy, trông lạ mắt làm sao. Em cũng phải sắm một vài bộ như thế này mới được.

— Để rồi chị dẫn đi mua hàng, còn nhiều thứ đẹp hơn nhiều. Em bận vào trông tuyệt, nhất định đứt đuôi mấy cô thiếu nữ trên này.

Đến khi tới nhà, cô Bích Vân đưa em đi xem từ trong ra ngoài. Cô Bích Thủy thấy nhà chị, sạch sẽ và chung đụn yên khéo thi khen liền miệng. Nhờ chồng làm lương cao, trong nhà có hai cô đủ đồ dùng của một bức khá giả: náo là quạt trần, máy phát thanh, tủ lạnh, bồn tắm, cầu tiêu máy v.v... Cô Bích Vân lấy đồ cho em đi tắm rồi đem trái cây ướp lạnh cho em ăn.

Cô giáo, học lực Tú tài, muốn tìm việc làm tại Đại Lộ.

Hỏi hoặc viết thư nơi 122/17 Arras Saigon.

Cho con trẻ đọc sách gì?
(tiếp theo trang 15)

Ngoài ra cũng có em vì có bệnh về mắt như cận thị, viễn thị v.v. Có em vì chậm tri nhớ, nên không thể đọc mau, và không thể nào nhớ hết một chuyện đã đọc.

Phần nhiều những trẻ không thích đọc sách, lại thích người khác đọc lớn cho nghe. Không phải vì trẻ không hiểu hết sách, nhưng vì nó không thể nào tập trung trí nhớ lại trên một vấn đề đã đọc qua.

Cũng có nhiều trẻ, mắt tốt, trí nhớ giỏi mà vẫn làm biếng đọc sách. Những trẻ này thích xây nhà xây cửa, hoặc đan thù. Đối với trường hợp này, ông bà không có gì phải ngại cả. Nhưng cần phải cố gắng, kiên nhẫn mới mong thành công. Hãy đem đến cho trẻ nhiều loại sách đẹp, và cố gắng để làm cho trẻ thấy những ích lợi của sự đọc sách bằng cách so sánh với những hoạt động ngoài đời.

Phương pháp đó sẽ giúp trẻ xa lánh dần dần những sách nguy hiểm. Trong khi đem những sách «tốt» lại cho trẻ, cũng đừng nên mượn cớ ấy để bắt trẻ xa lánh những sở thích, vui đùa riêng của thế giới trẻ con.

Cứ để cho trẻ đọc, và tự do chơi những trò chơi riêng của trẻ, cho đến một ngày kia trẻ tự nhiên cảm thấy mình khôn lớn và rời dần những cuốn sách trẻ con.

Chúng tôi còn muốn bàn thêm một vài phương pháp giáo dục nữa mượn ở màn ảnh, nhưng ở đây màn ảnh đang bị ung đột. Nên chúng tôi xin miễn dùng nó cho con em chúng ta trong lúc này.

XUÂN VINH

**Mỗi gia đình sáng suốt
nên chú ý mua sẵn :**

1.— 1 gói

BEKINAN Tiêu

(Equinine activee)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiêu

(Quinine activee)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiêu

98, Bd. Bonard — SAIGON

(Còn nữa)

Bài Mới số 53

* Luận xét về cảnh đời HIỆN NAY, thi-sĩ ANH-ĐÀO ngâm-ngùi hát bút :

• Tâm sự rêu phong tro ánh nguyệt
Tình đời có mộc ứa nương dâu!

Nhà thơ Khòng Dương không xa-xôi bóng gió gì lại nói trăng trọn một sự thật mía mai :

• Chợ đời rật những phường VONG BẢN !
RIÊNG, Quý bà có nên nuôi tư tưởng Bi Quan về nhân sinh,

kiếp thế tương tự như vậy không ?

Quý Ban MUỐN biết thêm ít nhiều góc cạnh của ĐỜI và của

người hãy hẹn nhau đọc :

NHÂN TÌNH
ẤM LANH

của HÒ-BIỀU-CHÁNH

Nhà xuất bản PHAN YÊN, 109 Đại lộ Galliéni Saigon — Nay Mai phát hành

BASTOS



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đá dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là
năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu
lại người không ưa.



VIỆT NAM CÓ MỘT
Nhà chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay những chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp của những nhà chuyên môn Pháp và Mỹ.
Được tín nhiệm của sở quân y pháp ở Saigon.
Xin mời lại viễn hoặc viết thư
HIỆU BATRU
301, Colonel Grimaud
SAIGON

Cuộc biểu diễn tung bừng !
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE

do đoàn vũ nghệ Anh Án trình bày những màn ca vũ kịch



LA-VAN-LINH 532. RUE DES MARINS. CHOLON CÓ BÁN KHẨU HỘ

Đón xem

TÌN MỚI

TUẦN BAO TRÀO PHỦNG VÀ VĂN NGHỆ

ĐỜI MỚI số 53



Một người bạn luôn luôn trung thành

BÁC SĨ
NGUYỄN BÌNH
434 Đại lộ Armand Rousseau
CHOLON
khởi góc đường nhà thương Ghé rầy
42 năm kinh nghiệm trị
bệnh trẻ em và người lớn
CÓ CẤY NHAU VÀ CHO
TOA BỎ Á PHIỆN

Brillantine
BOBEEL

Là sản phẩm Việt Nam
bảo chế dùng như bri-
llantine Âu Mỹ, dùng
talan thương pham với
nuoc cốt dầu thơm
thiên nhiên (natural)
gần 900 đồng một kilo,
nên...

Brillantine
BOBEEL

không làm cho nhức
đầu và rụng hoặc có
trứng tóc.

Nhà sản xuất
PHƯƠNG MAI
187 F. Louis - Saigon

ĐỜI MỚI số 53

Chải
GOMFIX
người đẹp thêm vâ
trù tuyệt trứng tóc
và dễ tắm gội.



UẠN HÒA ĐƯỜNG

28 Đường Kế hoach CHOLON

TRẢ LỜI THI THO CỦA TIỆM VÀNG
NGUYỄN THẾ TÀI
43, Schroeder - Chợ mới Saigon
25.000\$

Những ai trả lời đúng các câu hỏi sau đây sẽ được thưởng 25.000\$: 1) Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là tiệm vàng THẾ HÙNG có 2 cọc và 1 ngục ngồi ở cửa tiệm để làm gì? 2) Ai cần tiền xin đem vàng lại bán cho NGUYỄN THẾ TÀI 100\$ mua bán chỉ ăn lời 6% nghĩa là gì? 3) Tôi và ... người đoán bài số hay nhất. Xin đọc kỹ bài này và cất nó cẩn thận để dự thi. Ngày 12-4-53 sẽ đăng điều lệ.

THI THO BÀI 856

Cô Xuân đến chợ cát hàng. Gióc đường cô bồng di ngang Thế Tài. Khiến cô phải bước vào ngay. Vì đây vàng đẹp xem hoa phát mê. Cô Xuân xem chẳng muốn về. Khen vàng thật dù mọi bể đáng yêu. Lòng cô bồng muôn sám deo. Cô liền lừa lấy đòn neo sám liền. Tình ra mồi hơn một nghìn. Cô mua thêm sợi giây chuyền mề đay. Và thêm một cặp bông tai. Toàn là những kiểu hợp thời văn minh. Mua xong chưng diện thiệt xinh. Nhưng khi nghĩ đến tiền mình hết trên. Nghĩ mình bồn phận khồng tròn. Cắt hàng giờ biết đi bồn tiền đâu? Về nhà gióng mặt rầu. Chồng cô mới hỏi hàng đầu bà mình? Cô Xuân đánh tó thiệt tình. Chồng cô nói trận lôi đình hét la. Nhưng khỉ vẽ dở vàng ra. Thấy vàng sặc sảo tinh hoa bội phần. Chồng cô cũng bất giận lẩn. Cầm vàng ngâm nghĩa cứ thẩn người ra. Vàng đâu mà tốt quá ta.

LÊ HOÀN
(lành tiền rồi)

NGUYỄN THẾ TÀI



Nhà thuốc chánh
SOLIRENE
(Pharmacie Principale Solirène)



Dược sư
ĐÀO TRỌNG HIẾU

Tốt nghiệp trường
Đại học Paris

Trước nhà hát Tây - SAIGON



HO ! HO ! HO !

Thái Bình
Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi,
gián hỏa, trừ đàm và trị các
chứng ho bất luận mới phát
hay ho lâu

Nổi tiếng thật nhiều
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc
Thái-Bình-Dương
25, Rue des Artisans
CHOLON

ĐỜI MỚI số 53



NHÀ CHỤP HÌNH :
BACH LAN
48 Thái lập Thành (Verdun)
chụp hình thật giống, đẹp, giá phải chăng.
Đặc sắc : Trá hình và tô màu thật mỹ thuật

STUDIO HADI

PHOTO CINÉ
32 A.B.e.A. Garros - SAIGON
MỸ THUẬT
GIÁ PHẢI CHĂNG
Hội hè, tiệc tùng nhiếp ảnh không
tinh sở phi, không buộc lấy hình.

ĐÃ CÓ BÁN KHẮP NƠI :
Cô gái đẹp
và Con quái vật



Phiếu
số 23 Bạn « ĐỜI MỚI »
để dự cuộc « NGÀC NHIÊN » của nhà báo Đời Mới

Bạn hãy cắt dũa số phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều
(Đời Mới số 49)



NHÀ IN LE-VAN

104. Lộ Quảng Đông Cholon. Điện thoại: 300

Chuyên lanh cát giấy cho các báo, chí
Cam đoan lợi nhuận hơn các nơi.
Nhận in đồ gấp và nhãn hiệu, quảng
cáo bấy mầu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mực
in báo, mực mầu Lorilleux, Lefranc, Georget fils.



CHEMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái
chemise may sẵn cho thật vừa
lòng xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút
Col Indéformable



Dầu Cù-là

thần thiền

MAC-PHSU

GỐC MIỀN ĐIỆN

PHIẾU DỰ « CUỘC THI ĂN ẢNH » ĐỜI MỚI

- 1) Tên họ :
- 2) Địa chỉ :
- 3) Bề cao :
- 4) Số cân :
- 5) Trình độ văn hóa :
- 6) Thích sắm thứ vai nào :

(Hai khoản 5 và 6 tùy người dự thi muốn trả lời hay không cũng được.)
Sau khi nhận bản điều lệ trên đây, tôi xin gửi đến một tấm ảnh của tôi để dự thi.

Ngày

Ký tên

SỐ THỨ TỰ

(xin đừng ghi vào đây)

(Phiếu cất gửi đến tòa báo Đời Mới
117 Trần Hưng Đạo — Cholon).

BÁ ĐÀ SON QUÂN

TƯ BÁY LÂU
CỦA

VÒ-VĂN-VÂN

VĂN ĐÚNG ĐẦU

CHUYÊN TRI

TŨ CUNG

và

BẠCH ĐÀI

TIẾNG VÀNG LUNG

KHẮP CÁ ĐẦU ĐẦU



CHI NGÀNH
229 ĐƯỜNG LỄ LỢI SAIGON

MỘT TIN ĐÁNG MỪNG

Quyển sách « CHẨM CỨU THỰC HÀNH »
của Ô. Lê Chí Thuần khảo nghiệm 47 năm,
nay đã xuất bản. Văn viết rất giản dị ai
đọc cũng hiểu và có thể thực hành tri liệu
được ngay. Sách bìa da, dày 97 trang và
có 2 tấm hình lớn cỡ 100x40 chỉ « huyệt »
rõ ràng, rành mạch. Đối với ai ở xa luar
y mà phải gặp các bệnh gấp rút như Thiên
thời, Trúng phong á khau. Đau bụng
hảo, Trúng trực, con nít Kinh phong và
nhieu bệnh nguy cấp khác vẫn ván... mà
có quyển sách « CHẨM CỨU THỰC HÀNH »
này trong tay, thì thật là một sự đỡ đần
không phải nhỏ.

Soạn giả đã kinh nghiệm 47 năm, có tri
nhieu kinh nghiệm, phần nhiều đều
đang mạnh. Nay đem khoa cò truyền qui
bản này của Đồng Phương, mà truyền bá
ra để giúp ích cho đồng bào.

CHÚ Ý: Ai muốn mua xin gửi thư hoặc
đến nhà theo địa chỉ: Ô. Lê Chí Thuần, số
50-8, đường Duy Tân (Gareerie), Tân Định
SAIGON.

Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCARÉO — CHOLON

Có nhiều môn giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả quý khách thành phố

TUẦN BÁO « ĐỜI MỚI »

Giám đốc: VĂN LANG Quản lý: TRÁC ANH

In tại nhà in riêng Đời Mới
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
(Giáy nói: 700)

Quản lý: Ông đại tá Grimaud (Chợ Thái Bình)
Saigon

ĐỜI MỚI GIÁ DÀI HẠN Ở NAM-VIỆT

MỖI SỐ	5\$
1 tháng	20\$
6 tháng	120\$
3 tháng	60\$
1 năm	240\$

Đời địa chỉ xin cho nhà báo biết để tránh thất lạc.

Hàng đúc TRÍ ĐỘ

Số 87, đường Arras — Saigon — Điện thoại số 21,133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ ngũi cá, khí cụ và máy móc
bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh
xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

Golden Club



CUỘC THI ĂN ẢNH ĐỜI MỚI 1953



28



29



30



31



CL.
DAU

32



33



CL.
DAU

34



CL.
DAU

35



CL.
DAU

36



37



CL.
DAU

38



CL.
DAU

39