

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

Số 49

THỨ BẢY
7 - 3 - 53

Wason
AP95
VGD644

ĐỜI MỚI

có bán tại:

Saigon — Huế—
Hanoi — Phnom-
Penh. Xin hỏi các
đại lý, các tiệm sách
các nhà bán báo chí
Nam Việt..... 5\$
Cao Miên..... 6\$
Trung Việt..... 8\$
Bắc Việt..... 8\$
Lào 8\$

Giá dài hạn :
(Nam Việt)

1 tháng..... 20\$
3 tháng..... 60\$
6 tháng..... 120\$
1 năm..... 560\$



CŁICHE ĐA HU

THÁI HẰNG và THÁI THANH trong ĐOÀN HỢP CA THĂNG LONG

TOA SOẠN: 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — Giấy nổi : 793

QUẢN LÝ : 96 Đại tá Grimaud

Saigon — Giấy nổi : 22.491

Chủ nhiệm : TRẦN VĂN ÂN

ĐỜI MỚI

SỐ 49 — THỨ BẢY 7 - 3 d.
NGÀY 22 THÁNG GIÊNG ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- *Ngược thời* : Hé màn Dương bá Dương
- *Ý và việc* Hậu Nghê
- *Thời Tiền* Thanh Nhàn
- *Một giờ với nhạc sĩ Phạm Duy* Đại Mạc
- *Phim hay trong tuần* Đại Hà
- *Đọc « Soleil au ventre »* Hoàng Thu Đôn
- *Ca dao Nam Việt* Bình Nguyên Lộc
- *Tân Văn* Lão Tân
- *Râu quặp, kịch vui của* Bạch Sơn
- *Lá thư văn nghệ* Đại Mạc
- *Thor* Đỗ Tân Xuân
- *Văn nghệ quốc tế* Giang Tân
- *Thư di từ lại...* Minh Đạt
- *Tiểu thuyết phim* Xuân Vinh thuẬt
- *Thám kịch tim vàng của Jack London...* Huyền Lang dịch
- *3 tiểu thuyết dài*
- *Đọc khắp các báo ngoại quốc.*

Khởi đăng « CUỘC THI ĂN ẨNH »

...VÀ NHIỀU BÀI KHÁC

BÌA 2 MÀU

8 TRANG 2 MÀU

Bản gỗ Văn Môi — Bản kẽm của Đầu
Án loát tại nhà in riêng của ĐỜI MỚI

TÒA SOẠN : 117 đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — (Giấy nói : 793 card)

Bài vở gửi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy.
Tòa soạn không có lệ trả bản thảo.

QUẢN LÝ : 96 đường đại tá Grimaud
Saigon — giấy nói 22.491 — Hộp thư 353
Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÀC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành



HÉ MÀN



TRONG số bạn đọc chắc cũng có làm bạn đã từng đi coi vợ. Không biết bạn có ngó về phía cái màn cửa đi vào nhà dưới không? Chợ Bá Dương cũng có lần đi coi vợ, và đã có dịp để ý cái màn ấy. Ở phía sau màn thỉnh thoảng có người nhẹ nhẹ vén màn trông ra, để xem chủ rể tương lai; trong số người vén màn thì già cả, trẻ con, mà hầu hết là thuộc phái nữ. Lẽ có nhiên có tiểu thơ cũng không tránh vén màn nhìn lén, mặc dầu có dịp trông thẳng vào người sau tấm màn, hoặc hé màn, dường như có lý thú hơn.

Bạn đã từng đi coi hát. Trong lúc chưa dờ màn mà bạn phải buộc lòng trông lên sân khấu, chắc bạn cũng muốn hé màn để nhìn phía sau.

Như vậy hé màn không phải là việc tầm thường không được người ta để ý. Nó có cái hứng thú của nó, nhút là khi ta làm người hé màn để trông lén một cái gì đẹp đẽ.

Đó là nói chuyện thường tình xã hội. Còn đúng về mặt chính trị, ở vào thời kỳ chiến hậu, tiếng « màn » đã trở nên thông dụng hơn hết và có một tánh cách lịch sử, như là « màn sắt, màn tre » chẳng hạn. Hiện nay nó có một giá trị cực kỳ lớn lao làm cho chánh khách nào cũng muốn trông vào tấm « màn sắt », và cũng muốn dờ nó lên.

Ngay ở xứ ta, cũng có câu chuyện trùm chăn (mền) và hé màn. Làm thế nào không biết, mà gần đây đám người bị coi như là trùm chăn rất được người ta để ý. Khiến họ dâng ra tự coi mình như cô gái đẹp, ai nhìn vào cũng muôn. Rồi thỉnh thoảng có người, vì trông đợi « kè cùu hồn » quá lâu mà không thấy tới, đột nhiên hé màn chưởng mặt, kêu lên : « Có tôi đây. »

Không tin bạn thử dờ báo hàng ngày ra đọc, thỉnh thoảng có một hai tên « trùm chăn » ký dưới bài, và viết những câu mà ký giả chuyên nghiệp không dám viết. Họ bắn những vấn đề quan hệ nhứt thế giới. Họ tỏ ra là bực sú, hữu sự họ mới lên tiếng. Cái lối nói của họ không khác người đã lán lóc trong hàng ngũ tranh đấu, mặc dầu họ chỉ tranh đấu với vợ con.

Nhưng, bạn đừng vội coi họ ngày thơ như các cô gái hé màn trông vị hôn phu. Họ chứa một bụng mưu lược, và sự chưởng mặt của họ có dụng ý xa xôi. Nó có nghĩa là kêu người ta dọn « cỗ ». 

Đường lèo trống

THƯ CỦA BAN ĐỌC

Chúng tôi đã nhận được tập Xuân Đời Mới và xin nhiệt liệt hoan nghênh sự cố gắng lớn lao của quý Ông.

Xin Ông vui lòng nhận ở đây lời thành thật chúc Ông và quý nhà xuất bản saig năm mới thâu được nhiều thành tích trong việc phụng sự văn hóa cho dân tộc.

TÙ KHÁNH HƯỞNG (Dalat)

Tôi là một độc giả rất trung thành của báo Đời Mới. Cũng như các bạn tôi, tôi thích « Đời Mới » một phần lớn vì tinh cách « trong lành » của nó

Từ một vài tháng nay, tôi nhận thấy ảnh bìa của quý báo lại đăng toàn hình của « phái đẹp ». Văn đề này, đã nhiều lần được đề cập đến, nhưng đường như giải quyết không xong. Mỗi tuần, tôi cố chờ đợi một ảnh bìa có ý nghĩa hơn nhưng tôi vẫn buồn vì thấy tờ báo mình yêu thích tại gian giỗ như một tuần báo chuyên « se tor » ở đây.

Tôi mong sao quý báo đừng di chung con đường ấy (chỉ riêng về hình bìa).

Mong rằng sẽ được quý Ông cho biết ý kiến một ngày gần đây và mong rằng Đời Mới sẽ là một tờ báo mới mẻ trong sạch để phụng sự văn hóa V.N.

TRẦN VĂN SINH (Gia Định).

Đời Mới hiện là tờ tuần báo đáng liệt vào hạng số một ở nước Việt.

Mong Đời Mới luôn cố gắng để khỏi phụ lòng bao nhiêu bạn đọc xa gần đang trông đợi.

TRUNG QUANG
(Saigon)

CÔP... CÔP... CÔP...

ĐÂY, TÂN XUÂN ĐẠI NHẠC HỘI

(Hội Khuyến Nhạc Nam Việt và Đài Pháp Á tổ chức tại rạp Norodom sáng 1-3-53)



CÁC BẠN ở xa hẳn phải « giật mình, lác mắt » khi đọc cái đầu đề bài này. Đã « Đại » lại còn « Tân Xuân », huống chi người ta lại quảng cáo ầm ỉ suốt mấy tuần chung quanh những « nu-mè-rô » rất kêu, rất mới, rất lạ.

Nhưng các bạn ơi ! Cần thận đây nhé kêu đèn nơi rồi mới ngã ngửa người ra... Nào có « Tân », có « Đại » gì đâu. Vẫn là « món cũ dọn trên mâm cũ », hầm bá lăng, xáo trộn, mạnh ai nấy ca, hát múa men, miễn sao cho đủ men ghi trong chương trình và kéo dài hết giờ thi thoái.

Ở cái đất bé nhỏ này đã có biết bao nhiêu là Đại nhạc hội kẽ cả Đại nhạc hội... làm nghĩa và không làm nghĩa. Vâng ai có mắt tiền di xem đều thấy rõ cái lối tổ chức cầu thả, cách diễn xuất với vàng và lối tông hợp... ca, nhạc, và kịch, « ma gi » áo thuật, lật bùng rền, xáo trộn một cách rất... lung tung.

Nhưng vào đê đi chử. Không khéo rồi tôi cũng mang cái bệnh... lung tung như họ. Vậy thì vì quá... lung tung nên ban tổ chức « Tân Xuân Đại nhạc hội » đã thiếu hẳn một viên quản lý (réisseur) để điều khiển cái chuồng trình « hầm bá lăng » hôm ấy nên phần bài trí và ánh sáng đã hổng một cách quá súc tuồng tuồng. Từ đầu chí cuối, ánh sáng không hề thay đổi, « đê co » thì là « đê co » của gánh kịch Liên Hiệp Pháp. (Théâtre de l'Union Frise), phòng lớp vẽ lồng nhẵn, lòe loẹt được chung ra dưới cái ánh sáng nóng gắt làm khò con mắt khán giả không it.

Cô Minh Đỗ, danh ca đài phát thanh Hà Nội mà người ta đã quảng cáo ầm ỉ, là cái đích để khán giả rồ tüket ra. Nhưng ngoài bản « Mơ Xuân Thanh Bình » của Ngọc Bích mà cô đã trình bày một cách duyên dáng gợi những tiếng vỗ tay vang dội, bản « Nhạc Chiều » của Schubert không gây một khung khí quyến



ĐÂY, tôi tường thuật « Tân Xuân Đại nhạc hội ». Không lão khoét, không nhảm vào cá nhân, không phà hoại. Ai có giận, xin chịu. Ai có ghét cũng đánh cam, Vì sự thật là thế.

Một điều mà chúng tôi không ngờ, và ban tổ chức kòng ghi vào chương trình, nhưng khán giả đã hoan hô rầm rộ là bản Dàn ca « Lúa Vàng » do hai bạn Nguyễn Hữu Thiết và Ngọc Cầm đồng trình bày. Họ là đôi vợ chồng & Hạnh phượng vừa trở về và từ miền Trung vào. Giọng Ngọc Cầm trong như tiếng lụa giọng Nguyễn Hữu Thiết trầm buồn Dàn ca « Lúa Vàng » mô tả cảnh đoàn dân áo vải làm lụng dưới ánh trăng, khinh bày, người ta hình dung ra được cảnh dân quê nô lực trên đồng ruộng vắng vắng tiếng chim già gạo trong đêm trăng, ca ngợi hạt lúa vàng biến thành gạo thơm nuôi nấng người dân. Nguyễn Hữu Thiết với bộ mặt đau khổ, diễn hình của lớp dân quê cơ cực, mang hết kinh nghiệm của cuộc đời ca sĩ lưu động ra rung lòng thính giả. Công chúng tấm tắc thi thao rồi vỗ tay vang dội đòi hát lại. Những bản nhạc Việt lai Mỹ theo điệu Samba của ban nhạc « Bốn Phương » đã sụp đồ vì cái tính cách « mất gốc » trước của chúng không ai tra khi xếp bên cạnh Dàn Ca Lúa Vàng.

Để chấm hết bài nhận xét tống quái này, dưới đây là kết quả cuộc thi chung kết tuyển lựa tài tử do đài Pháp Á tổ chức :

Thủ khoa : cô Thu Tâm, 17 tuổi, trình bày bản « Con thuyền không bến » của Đặng Phong. Nhì là hai bạn, Trần Phú Quốc và Jeannette Estournet. Cô này là một cô dầm lai (cô lẽ cô đã trúng tuyển vì sự yêu tiếc Mỹ đê hơn là hát hay.) Em Trần Thị Út chiếm giải nhất với « Tháng long hành khúc » trong số các em Nhí Đồng và chung kết.

HỒNG CHƯƠNG

ĐỜI MỚI

THỜI TIẾN

CHÁNH sách mới của Mỹ ở Đông Dương đã được đặc biệt chú trọng. Báo chí tại Paris nói đến một bộ tham mưu tối cao gồm có tướng Bradley (Mỹ), thống chế Eliot (Anh) và tướng Eli (Pháp). Báo Mỹ thì nhấn mạnh về các điểm :

1 — Thống chế Juin sắp qua Hoa thịnh đồn để được chắc chắn về những sự kiện trại « lớn » của Mỹ vừa mới nhất quyết mẩy bùa nay.

2 — Quốc hội Mỹ đã thỏa thuận biểu quyết chương trình viện trợ này.



Bradley

NGOẠI tướng Dulles mở cuộc hội họp báo chí cho hay :

1 — Hoa thịnh đồn đã giúp đỡ quan huấn luyện Mỹ để huấn luyện cho quân đội Việt Nam.

2 — Việc đem lại hòa bình ở Đ. D. cung quan trọng như ở Triều Tiên.

3 — Các nhà ngoại giao Mỹ đã chuyển đạt cùng nhà cầm quyền Pháp nguyện vọng của Tưởng Giới Thạch về việc hồi hương 35.000 quốc quân bị giữ ở Đ. D. đưa về Đài Loan.

TRONG lúc ấy, Thống chế Juin đã gặp tướng Clark ở Triều Tiên và đã nhấn mạnh về 4 điểm :

1 — Một hiệp ước chống cộng ở Á đông giống như ở Ostan đang còn sớm.

2 — Nghiên cứu những phương pháp về quân sự cho quân đội Việt Nam.

3 — Mỹ không nên bỏ hy vọng lôi kéo Mao trạch Đông về phía Tây phương.

4 — Cương quyết phản đối mọi mưu toan dùng quốc quân Tưởng Giới Thạch nhập với quân đội Việt Nam để chống lại cộng sản ở Đ. D.

TRONG cuộc hội nghị quân sự Pháp Việt quan trọng tại Dalat vừa rồi, báo Combat cho hay rằng « có đề cập tới vấn đề Việt Nam yêu cầu vũ khí Mỹ viện trợ sẽ giao thẳng cho quân đội quốc gia ». Vâ theo lời báo ấy « Các nhà quan sát cho rằng nếu Mỹ giúp trực tiếp Việt Nam thì Trung cộng sẽ có cơ để can thiệp, vì như vậy Hoa thịnh đồn bị buộc là tham dự trực tiếp vào một công việc riêng của Pháp Việt. »

Có tin rằng tổng thống Eisenhower sẽ gặp Staline, và địa điểm gặp gỡ có thể là tại nước Đức — Các giới ngoại giao Một cu chắp thuận với nhiều thiện cảm lời tuyên bố của tổng thống Mỹ nói sẵn sàng gặp Staline tùy nơi và tùy lúc theo ý Staline. Người ta không thấy vì lý do nào hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ lại không thể gặp nhau. Các giới Mỹ nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không thương thuyết tay đôi với Nga mà thông qua ý kiến Đồng Minh.



Thống chế Juin

TIN MỚI

TUẦN BAO TRÀO PHỦNG VÀ VĂN NGHỆ

- * MỘT THỀ TÀI ĐẶC BIỆT MỚI LẠ.
- * 3 HỌA SĨ CHUYÊN VỀ HÌNH HỌA THỜI SỰ TRONG TUẦN.
- * 7 CÂY VIẾT TRÀO LỘNG GÓP CƯỜI CÙNG BẠN ĐỌC VỀ NGƯỜI VÀ VIỆC TRONG XÃ HỘI.
- * PHẦN VĂN NGHỆ : GIẢI TRÍ VÀ XÂY DỰNG.
- * IN ĐẸP, HAI MÀU TRÊN 12 TRANG LỚN, 2 TRANG TOÀN TRANH VẼ.
- * GIÁ PHÒ CẤP : 2 ĐỒNG MỘI SỐ.

Nhà xuất bản NGÀY MỚI



PHIM PHÁP BÀNH TRƯỚNG Ở ANH

● NĂM 1952, phim Pháp bành trướng mãnh liệt ở Anh. Người Pháp còn hy vọng năm 1953, phim Pháp còn di đến kết quả rực rỡ hơn nữa nhân dịp tuần lễ chiếu phim Pháp sẽ tổ chức ở Luân Đôn trong tháng sau.

Tờ Continental Daily Mail viết: « Các nhà sản xuất phim Pháp đang cố tập hợp các đảo nổi tiếng nhất của họ cùng những phim khá nhất của họ để trình bày ở Luân Đôn hứa hẹn sẽ thắng lợi về vang mà họ đang mong đợi. »

Từ lúc chiến tranh tới nay, phim Pháp ở Anh đã đạt được những kết quả tốt đẹp. Năm 1948, chỉ có 46 phim Pháp chiếu ở Luân Đôn. Năm 1949, con số ấy lên 60, năm 1950 là 69, năm 1951 là 104 và năm 1952, con số ấy là 137.

Phim được quan chúng Anh thích nhất là phim « La Ronde ». Phim này đã chiếu rộng rãi luôn 18 tháng ở Luân Đôn và đang được chiếu ở các nước khác.

(Figaro)

HẢI CẢNG HARWICH TRỞ NÊN KINH ĐÔ NHỮNG ĐÁM CƯỚI HỎI MAU LỄ NHẤT

● HẢI CẢNG HARWICH, ở bờ biển phía đông nước Anh trở nên kinh đô những đám cưới mau lẹ nhất.

Những cặp vợ chồng ly dị nhau ở lục địa lại đến đây tái giá. Theo luật của dân Anh, một người đàn bà có thể tái giá ngay sau khi ly dị. Ở Pháp, người đàn bà phải đợi đến 9 tháng và ở Hòa Lan 10 tháng mới được đi lấy chồng khác.

Hiện nay, nhiều người bỏ chồng hoặc ly dị vợ ở Hòa Lan đến hải cảng rất đông. Hải cảng Harwich chỉ cách Hòa Lan 110 hải lý.

(Daily Sketch, Londres)

TRONG NĂM 1980, DÂN CỰ THẾ GIỚI SẼ LÊN TỚI 3000 TRIỆU

● NĂM 1950, dân cư trên thế giới là 2400 triệu. Người ta tính rằng đến năm 1980, số dân cư trên thế giới sẽ lên 3000 đến 3500 triệu. Người ta lại nhận rằng chính trong những nước nền kinh tế phát triển chậm, dân số tăng lên rất nhanh so với các nước khác.

(Figaro)

MỘT CỐ THỀ LÀM CHO NGƯỜI BỆNH TRỞ NÊN KẺ SÁT NHÂN

● THEO LỜI Walter Symington MacLay thì cách chữa bệnh đau óc rất khó khăn. Chữa óc nếu không cần thận sẽ thay hẳn cả tình hình người bệnh.

Bác sĩ MacLay có « lè » ra trường hợp ở bệnh nhân chữa óc xong đã hỏa ra 3 kẻ sát nhân.

Người đầu tiên là một người đàn ông. Trước lúc mò, người ấy vẫn hiền lành khi mò xong, bệnh nhân bắt đầu tấn công vào các bệnh nhân khác và giết chết một người. Hiện người này còn bị giam lại ở nhà lao diêm Broadmoor.

Trường hợp sau đây là hai người đàn bà. Một người 38 tuổi thường hay bị nhức đầu ghê gớm. Lúc chữa xong, bà ta đã giết chết đứa con gái bà và bà còn định tự tử nữa. Một người khác, tình hình cực kỳ nặng nề, ăn trộm nên bị gửi lại trong khám. Đến khi chữa óc xong, chị ta trốn ra được khỏi khám và giết chết một cụ già.

(Family Doctor, Daily Express, Londres)

WINSTON CHURCHILL SUÝT BỊ CHẾT VÌ ĂN KHÔNG TIẾU

● CÁC BÁC SĨ của Winston Churchill nói với bà Churchill suýt nữa thi thủ tướng ngộ nạn vì ăn không tiêu. Các bác sĩ cho biết trong bữa tiệc trên chiếc tàu « Queen Mary », thủ tướng ăn quá nhiều sò, sau đó Churchill còn ăn thêm súp, gan, bơ, uống whisky và rượu sâm banh nữa.

(Une Semaine du Monde, Paris)

MỘT TIỆM LỚN Ở NƯỚC UỚC

● MỘT GIÁM ĐỐC tiệm buôn lớn ở Nước mìn mới mở một ngân hàng có đầy đủ những vật lợ.

Khách hàng có thể thường thức những cảnh đẹp mắt như một đêm trên biển Bosphore, lê đón mùa hoa anh đào ở Yokohama... v.v.

Chi gọi điện thoại một tiếng là có người mang lên cho khách những món ăn khó tìm như món Spaghetti thường ăn trong đêm ở thành Venise, những món thịt bò nướng của những anh chàng cô bồi ở Texas. v.v.

Trong lúc ăn có đoàn vũ nữ Hungary và Y pha no ca múa giải trí cho khách.

(Frankfurter Rundschau)

CHÉN DIA, SOONG CHẢO BẰNG GIÁY NHOM

● MỘT VÀI NĂM NỬA việc chế tạo những chén dia soong chào sés xem, như là lối thời ở Mỹ. Hiện nay họ cũng đã làm ra những dia, ly... bằng bia cứng.

Rồi đây, các bà nội trợ ở Nữu Uơr hoặc Cleveland có thể dùng những chén dia, soong chào bằng giấy nhom. Họ cũng có thể đặt các thứ ấy lên lò lửa để hâm nấu đồ ăn. Có nhiều thứ đồ ăn bán sẵn trong những chiếc soong. Khi ăn xong có thể vứt bỏ ngoài giờ rác. Tính ra giá mua những vật dụng ấy không đắt

(Le Monde)

(London Opinion Londres)

máy mà đồ được công lao nhỏ, hơn nữa lại hợp vệ sinh nữa.

(Quick USA)

NỤ CƯỜI NƯỚC NGOÀI...



— May có thấy sung sướng gì không, chớ tao muốn cho « chó ăn chè » rồi!



Khi đàn ông đỡ con ngủ
— Suyt! Nhè nhẹ vây má! Ba ngủ rồi!



Khi một bác sĩ tự xem bình lắc



Hình kỷ niệm

NẮNG: Và tắm hình này là hình con chó của anh tôi.

(London Opinion Londres)

PHIM TRONG TUẦN

MỘT PHIM TÌNH TRONG LÀNH

của sự sống đã hiện hình & đôi lứa thiếu niên và người chú cõi gái xấu số. Chính ông này, một nông dân chất phác và lành mạnh đã đứng ra trước mồ người thiếu nữ để bênh vực cho nàng có quyền yêu trước trời đất. Chống đối lại với nhà mục sư khắc nghiệt, lạnh lùng kể án và rủa sả tinh yêu.

Trong lúc hai bên cãi lầm nhau, thi anh chàng đã mất người yêu trong một tai nạn rủi ro, ngồi gục cạnh bờ hồ, đau đớn hồi tưởng lại mùa hè rực rỡ ánh sáng tình yêu vừa qua, nghe tiếng gió thoảng dịu dàng trên mặt nước như trưởng chừng người yêu đang nhắc nhở: « Anh đừng quên em.. Em tên là Kerstin ». Câu nói mơ hồ chấm dứt cuốn phim đã đem lại phần thắng cho mối tình trong sạch của đôi trai trẻ.

Về phần kỹ thuật, cuốn phim Thụy Điển đã đưa lại cho người xem một thich thú đặc biệt với lối trình bày đơn giản nhưng đầy nghệ thuật của những chuỗi hình ảnh đen trắng chụp dưới các góc nhìn xét tể nhị. Phần lớn cuốn phim đều quay phim cù khôi của thế giới hiện thời, càng tăng thêm phần nghệ thuật đậm đà.

Trong phim, có đoạn Ulla Jacobsson hoàn toàn khỏa thân trên bờ hồ với người yêu. Sự trần truồng đó, nữ diễn viên Thụy Điển đã trả lời cho các nhà báo trong kỳ Đại hội Phim ở Cannes rằng: « Dưới mắt người Thụy Điển, sự khỏa thân ấy chẳng có gì là xúc phạm đến phong tục, vì đây chỉ là sự trần truồng của tình yêu với tất cả sự ngày thơ của nó. Những ai không bị sự giả dối của văn minh làm cho đời trệ tinh thần, hẳn là không lấy thế làm khó chịu.

Xem phim rồi, ta mới hiểu rõ sự trong trắng của cảnh này: cũng như ánh sáng von trên mặt nước, gió thổi rì rào trong đám lau lách... Người thực hiện ra cuốn phim đã nhấn mạnh ở điểm này. Sức mạnh



BÁC SĨ SI TÌNH.— Đây, không tin cõi cõi nhe thử xem: quả tim tôi đang thồn thức,

TRONG SỐ TỚI:

BẢN VỀ VĂN NGHỆ... giữa Tam Ich và Trọng Miên

— Khởi đăng: MỘT TIỀU THUYẾT DÀI SÓI NỒI.

— Một cuốn sách hay một kỳ đăng hết.

ĐẠI NGUYỄN SOÁI NGUYỄN HUẾ... của Hoàng Xuân Hán.

Một tiểu thuyết sắp quay thành phim ở Việt Nam

LÒNG DỤC

(SOLEIL AU VENTRE)

của HOÀNG THU ĐÔNG

T RONG thời chiến hàn, vô số tác phẩm mượn chiến tranh làm khung cảnh để lồng những câu chuyện tình rẽ tiền, dâm ô, sa đà dành cho một hạng độc giả ham thích những sự khêu cẩm vật dục. Các loại sách này khoác lấp ló mọi hình thức, nhất là thiên về ngoại lai tình (exotisme) và thế giới tình (cosmopolitisme) song tựa trong những tiểu thuyết ấy cũng chỉ xây vòng quanh chỗ kín của người đàn bà, như nhau xét xác thực của nhà nghệ sĩ Rodin (*L'art du vingtième siècle tourne autour du vagin*).

« Soleil au ventre » của Jean Hougron (1) trong loạt sách « Dêm Đông Dương » mà một hãng phim Pháp sủa soan quay tại đây, cũng thuộc vào loại sách « linh tầy » nói trên.

Tác giả lấy một mặt cuộc chiến tranh ở Việt Nam để lồng một chuyện tình tưởng tượng theo lối của các nhà văn thuộc địa xưa nay.

Anh chàng Lastin, sau khi ám hại vợ chết tại Pháp, cải tên họ trốn sang Đông dương, xoay xở mọi cách để làm tiền, một lần lấy vợ người Việt rồi xô đẩy người đàn bà đi đến chỗ tự tử.

Sau khi bùng nổ cuộc chiến tranh ở Việt Nam, Lastin quay ra làm nghề chuyên chở hàng hóa theo các con voi xe hơi trên đường Saigon — Lào.

Trong một trận phục kích các đoàn xe, Lastin bị Việt-Minh bắt đi vào rừng cùng với mấy người Pháp khác và một đời vợ chồng Pháp Việt, Ronsac và Mỹ Diệm.

Nhân vật đàn bà duy nhất trong chuyện là người con gái Việt này, có một quãng đời cũng khá ly kỳ và già định theo trí tưởng tượng của tác giả.

Để cho xứng với anh chàng từ chiến Lastin, tác giả cố tạo nên một cô gái Việt đặc biệt không kém. Tiếc rằng ông Jean Hougron đã không hiểu biết gì mấy về người Việt-Nam — mà ông gọi là lỗ

(3) Nhà xuất bản Domat Paris.

TRUYỆN MỘT CÔ GÁI VIỆT GIANG HỒ
VỚI MỘT CHÀNG TRAI TỪ CHIẾNG PHÁP
DƯỚI NGÓI BÚT CỦA NHÀ VĂN
« THUỘC ĐỊA » JEAN HOUGRON

hai trăm trang tiêu thuyết, trước khi Mỹ Diệm bỏ người chồng bất lực, phả sẵn vì nàng để trốn theo tình nhân.

Tóm tắt câu chuyện *Soleil au ventre* là thế, các nhân vật, nhất là Mỹ Diệm, đầy dẫy những sự gượng ép, bắt buộc, hành động và nội năng hoàn toàn theo tưởng tượng của tác giả. Người đọc tưởng chừng như tác giả ngồi giật giắc các hình nhân nộm đã sơn phết một cách vụng vè.

Người ta không khỏi liên tưởng rằng cô gái Việt này là thổi thân của người đàn trong « Người tình da vàng » (*L'amant jaune*), một tiểu thuyết Pháp cũng nói về Việt Nam xuất bản gần đây, mô tả một thiếu phụ Pháp mê say theo một chàng trai Việt, vì anh này đã làm thỏa mãn đầy đủ cô ấy có chồng kia.

Cuốn tiểu thuyết của Jean Hougron từ nội dung kém cỏi đến nghệ thuật non nớt của hạng văn sĩ khiêu dâm rẽ tiền không đáng cho chúng ta nói tới mấy nếu người ta không trình bày người đàn bà Việt Nam một cách chẳng sạch sẽ gì.

Và lại định sẽ đưa lên màn ảnh một hình ảnh phụ nữ V. N. chỉ có thể làm cho người Việt ác cảm mà thôi.

Ký giả J. Arnaud đã không tiếc lời mạt sát tác giả « Người tình da vàng » cho là đã thỏa mãn người đàn bà Pháp ở Việt Nam, thì chắc không có người Việt nào biết tự trọng lại có thể khôn phân rõ trước cuốn « Soleil au ventre » một sản phẩm hạ cấp của nhà văn thuộc địa J. Hougron.

Nếu chỉ vì mục đích thương mại để thực hiện câu chuyện này lên màn ảnh không chắc rằng hàng sản xuất phim có thể thâu thập được kết quả, trước sự phản ứng không thể tránh khỏi của khán giả V. N. trước sự bôi nhọ người đàn bà Việt.

Trong một chuyến đi chơi với chồng qua Lào, Mỹ Diệm cùng Ronsac bị bắt và gặp gỡ anh chàng từ chiến Lastin.

Mỹ Diệm vận động « chuộc » cho mình và chồng được thả về Saigon. Sau đó, Lastin cũng trốn thoát được khỏi vùng V. M.

Cuộc tình duyên giữa anh chàng từ chiến với cô gái giang hồ đa mè nhục cảm bắt đầu sau một cuộc tắm chung ở hồ tắm Thủ-dầu-Một.

Thế rồi, người đàn bà có cả một mặt trời lửa dục trong lòng và gã trai liều mạng kia dan díu với nhau trên suối



Võ tuyển truyền ảnh và võ tuyển truyền... rượu ! (Illustration)

MỘT GIỜ VỚI...



NHẠC SĨ PHẠM DUY

của ĐẠI MẠCH

Lúc này nhạc lâng man thì nhiều
mà nhạc lành mạnh thì thiếu...

Nhận thấy nhạc sĩ có vẻ muốn nói nhiều nhưng lại thôi không muốn bộc lộ nữa, tôi hỏi qua phần khác :

— Anh thấy có thể xúc tiến ca nhạc hiện thời bằng phương cách gì ?

Sửa lại kính trắng, Phạm Duy không ngần ngại nói :

— Muốn xúc tiến ca nhạc hiện thời tôi thấy :

Đối với nghệ sĩ : có hai cách : một là giúp nghệ sĩ xuất dương đi học ; hai là mở nhạc viện, đón các nhạc sĩ ngoại quốc và Việt nam để đào tạo những nghệ sĩ mới.

Đối với dân chúng : Tại các trường, nên thêm vào các môn giáo khoa : môn dạy nhạc bắt buộc, để nâng cao trình độ hiểu nhạc của dân ta, vốn là một dân rất chuộng nhạc.

— Sánh với nhạc nước ngoài, nhạc Việt hiện có được một địa vị như thế nào ?

Phạm Duy cười đáp :

— Việc này xin hỏi những người đủ tư cách để trả lời họa như Đỗ Thế Phiệt, Trần Văn Khê, Võ Đức Lang v.v... là những người hiện đang ở ngoại quốc.

Nhin đến những tài liệu về âm nhạc và điện ảnh bày trên tủ sách gần đây, rồi trông lại nhạc sĩ, tôi hỏi tiếp :

— Anh đã sáng tác thêm những gì



trong năm vừa qua và đang dự định những gì ?

Như nhớ lại công việc mình đã làm, Phạm Duy suy nghĩ rồi thông thả trả lời :

— Năm vừa qua, tuy vẫn còn chứng bệnh đau ruột và mất một thời gian nghỉ ngơi, tôi đã soạn được hơn mươi ca khúc (trong đó tôi yêu bài Tình hoài hương nhất) (1) và viết gần xong cuốn tiểu luận về « Giải phẫu cổ Việt Nam ».

Năm nay tôi dự định soạn nhạc riêng cho các em thiếu nhi và học sinh vì xét ra lúc này nhạc lâng man thì nhiều mà nhạc lành mạnh cho các em thi thiếu...

Nhạc sĩ cho hay thêm rằng một nhà xuất bản ở Pháp định in một cuốn « Hợp tuyển ca nhạc quốc tế », có gởi thư nhờ đến anh, và Phạm Duy đã gửi bản « Cảnh lúa » để góp mặt nhạc Việt cùng âm nhạc nước ngoài.

Chị Thái Hằng đang tập hát cùng anh em ngừng dừng lại, rót nước vào mời chúng tôi, rồi trở ra hợp xuông. Trong nhạc sĩ triu mến nhìn theo vợ, tôi mỉm cười hỏi :

— Ngoài âm nhạc, anh có những thú gì ? Như đọc sách, nghe vợ hát chằng hạn...

— Tôi đặt tương lai vào kỹ nghệ Điện ảnh, nên đang ra công học hỏi về môn này. Hiện nay tôi học thêm về nhạc cụ để hiểu biết rộng về chuyên môn...

(1) Đây gần như là một bản dân ca mà nhạc sĩ gợi lên nổi u hoài khung cảnh đồng quê miền Bắc với bao nhiêu tình thương nỗi nhớ âu êm.

Rồi đây chỉ còn « vua cờ, rô, chuồn, phích và vua nước Anh »

TRỌNG YÊM

Thưa các bạn,

Nói chuyện vua chúa trong lúc thiên hạ rần rộ đua nhau nói chuyện dân chủ, lao động, phụ nữ, thanh niên, thật là kẽm phu nay làm việc không thắc thời oay. Vẫn biết thế. Nhưng trong khi trên quả đai cầu còn vua, mà ta lại bỏ qua không nói tới, rồi đây khi hết vua ta không còn có hội nói chuyện vua chàng là uồng lâm ru.

Thưa bạn, nói tới vua, họ sĩ không có ý nghĩ đúng về mặn chánh trị ché hay khen một chế độ. Họ sĩ chỉ đúng về phía dân chúng xét việc dân chúng, mặc dầu trong đó có dính dấp tới nhà vua. Thì ra, Trọng Yêm của bạn cũng như bao nhiêu kẻ thường lính trong xã hội nghe nói « dân là trời » nên chạy theo trời, chạy theo sức mạnh số đông.

Tuy nhiên, đã ưng xét việc thiên hạ thì Trọng Yêm cũng phải nói một đỗi điều xác thực dù phải mích lòng « trời » (tức là dân), hay mích lòng « cờ trời » (tức là Vua), th



Trong Yêm nay cũng rằng chịu. Vua Farouk, trước kh

mặt ngõ hoàng đế Ai Cập có thốt ra một lời đầy ý nghĩa và có vẻ tiên tri Ông bảo : « Rồi đây, trời đất chỉ còn vua chuồn, vua phích, vua cờ, vua rô và vua nước Anh. » Sẽ có thật vật chéng hay không có, tùy bạn phê phán, trước đoán, ché hay khen cựu hoàng

Farouk, Trọng Yêm xin không lành trách nhiệm sự côn mát của các vua chúa. Mùa dù có lành cũng không ai biết cho, và dù có bình vực cũng không bình nỗi, hay có muốn xô đồ cũng không đồ nỗi ai với tư cách nhân viên làng báo Việt Nam một ngày một thêm nhân số.

Có kẻ ché vua à, không buồn nói tới à ? Chắc họ không dân chủ hơn các ông ký giả dân chủ của những nước dân chủ. Thế mà gần đây kẻ họ sĩ ký tên bài này dở bão Âu Mỹ ra đọc thấy họ đưa nhau kè chuyện Nữ Hoàng Anh quốc. Việc nước Anh sẽ làm lê Gia Miện, tức là đội mũ lén đầu, cho Nữ Hoàng Elisabeth, được cả thế giới chú ý.

Thế mới là đúng lệ « càng ít có xây ra càng được » người ta quan tâm ché ý ». Chéng khác nào ở nước Cộng hòa Phá lang sa, người dân cộng hòa từ trong cõi túy tâm hồn rất thích chức tước của thời phong kiến, như là baron, comte,duc, (tử, bá, công tước). Và chéng khác nào ở trên thuyền kè rộng miêng to tiếng dân chủ, bình dân, chính là kẻ thích hành động phát xít.

Thôi, chuyện đó còn có đó. Giờ ta thử

hỏi, bạn sợ vua chuyên ché, mà bạn có tin rằng một ông vua chuyên ché còn để chịu hơn muôn ngàn ông vua chuyên ché chăng ?

Thưa bạn,

Bảo rằng « rồi đây chỉ còn vua nước Anh », theo tiêu kiển của họ sĩ thì không phải nói vua nước Anh thông minh tiến bộ hơn ai vua khác, cung không nói ông là « chéng mang đế vương », và cũng không ché dân tộc Anh là lợn hổ đâu.

Lời nói ấy, nêu họ sĩ hiểu không lầm, thì nó có nghĩa rằng dân tộc Anh có óc thực tế, không cố chấp danh từ, không nhìn nhận hiệu; trái lại, họ muốn sống được tự do, được xây dựng pháo lợi một cách có hiệu quả, ché không thích ăn do hổ hét vì cái tên, cái tiếng. Họ lo cái miêng hơn vậy. Chính đây là chỗ họ sĩ xin các bạn đừng

ý và suy nghĩ. Thay vì chia ra nhiều bè, nhiều phái, nhiều đảng, thay vì cãi xé nhau để tranh hòn thua ở chỗ nên có vua hay nên có tông thống, họ bảo với nhau : « Vua hay tông thống cũng thế, miễn là hiến pháp của ta có đủ đảm bảo tự do và phẩm cách con người, miễn là dân có đủ thực quyền và đều thực sự được pháp luật che chở. »

Tôi muốn nói với bạn rằng dân nước Anh được hưởng chế độ luật pháp cao trào họ có cương quyết bình vực luật pháp, ché không ché đap pháp luật như ở lâm nước dân chủ. Tôi còn muốn bạn để ý

rằng sở dĩ dân tộc Anh cát lợt được như thế là nhờ họ thực sự giác ngộ. Và nhờ họ giác ngộ nên họ mới bết tuân kỷ luật chung. Họ không đập bàn đập ghế vì thiêu 100 gờ ram thịt bò, hay thiêu một lít rượu. Đến nay, 8 năm sau khi chiến sự chấm dứt, dân nước Anh còn ở trong cảnh nhín ăn đê trùng tu quê hương xú sờ.

Không biết bạn có để ý không, ché có người ché rằng Tông Thống Hoa Kỳ còn nhiều quyền lực hơn vua nước Anh, có người tin rằng có nhiều chánh sự gia bình quyền còn độc đoán hơn các vua chúa thuở xưa.

Kẻ họ sĩ nay không tin rằng sự chuyên ché hay bô lột đã mất hẳn ở dưới chế độ mang lớp gọi là dân chủ. Khi Trọng Yêm biết ở nước « văn minh » này có 200 già đình nằm trong tay các nguồn sanh sản. ở nước « tiến bộ » kia có những liên đoàn chủ nhơn, liên đoàn sản xuất có thể diệt cả một nền kinh tế quốc gia, thì Trọng Yêm đánh một dấu hỏi ngờ vực to trước những danh từ đap nghe kêu như trống chầu.

Thí dụ những câu :



TUY không nhiều lâm, những sác vở, báo chí sưu tầm và bình ca da miền Bắc và miền Trung, nhưng cũn

đã có.

Trong khi ấy thì ca dao miền Nam chưa hề được đồng bào Trung, Bắc thưởng thức, và chính ngay mỗi người Nam Việt cũng chỉ biết ca dao của tim họ ở thời và của vài tỉnh lân cận khác.

Có người còn làm trưởng là người Việt trong khi nam tiến, mang theo ca da của đất cũ và an phận với mồ ca da ấy nơi giải đất phù sa mới khai thác này

Không, đối với một dân tộc thích hát như dân ta, đầu hôm sớm mà không làm nỗi một câu dân ca thi có có lý, ché ba trăm năm lập nghiệp ở đây rồi, làm sao không có được vài ngàn câu hát mới. Cho đến những câu hát của miền Trung là miền từ đó họ đã xô về Nam, cũng không giữ được hình thư

xưa :

Trăm năm dù lối hẹn hò

đã biến thành :

Tới đây là chỗ hẹn hò

Cây da còn đó con đò, khác dưa.

Về mặt tương đối, có thể nói ca da miền Nam nhiều hơn ca dao Trung Bắc, ngoài ấy đã bốn ngàn năm, mà dân chỉ đặt được lối bảy ngàn câu hát. Và đây mới ba trăm năm, mà họ đã hát ngai nghìn câu mới rồi.

Để giúp tài liệu cho những nhà sưu tầm

có ý muốn viết một tập ca dao toàn quốc

(một quyển ca dao mà thiếu những

cá hát miền Nam, giống một gia đình thiếu

mất một đứa con ; nên chỉ ngày nay

không còn mấy ai nghĩ đến cho ra m

tập ca dao riêng về Trung hoặc Bắc nữa

chúng tôi xin giới thiệu và bình sơ lược

một mồ câu hát ở miền Nam.

Trước hết xin bạn đọc chú ý đến điều này là : đây là những câu hát ché mới đã ra trong vòng ba trăm năm sau này thô nên chỉ sự đảo thai tự nhiên, sự chọn lọc của thời gian chưa đi qua đó. Vì vậy

nhiều câu hát còn ngày ngô, ngờ ngò

nó ché ta bắt cười. Ta cười, nhưng

thường biết bao những người nhà

đã bập bẹ hát ra niềm riêng của họ, b

kè vần chuong, miền nói cho đúng

cho hết sự tình.

Thí dụ những câu :

Hôm nay tôi bén cảm sào,

Nghe em có chốn muôn nhàu xuồng sô

CA DAO NAM VIỆT

của BÌNH NGUYỄN LỘC



Cây bần, cây dứa là hai thứ cây, ua mọc nơi đất lâm :

Cây bần de, con đốm đậu sáng ngời
Lở duyên tại bạn, trách trời sao nèn.

**

Tay cầm nhành dứa, lụy úa hai hàng,
Thuở xuân xanh sao không gặp, giờ
hoa tàn lụi gặp anh.

Kéo giây giึง ba chục sải, thất kinh
ông bà.

« Thất kinh ông bà » cũng là lời lẽ của một chi binh dân ăn nói không lịch sự, nhưng nó tả nỗi sự hả hùng của chi trước giêng sâu thăm thẳm của vùng Tân Linh, một vùng ở miền đông Nam Việt, đồng khô cỏ cháy, phải đào đất sâu lâm mới tới mạch nước.

Miền Nam có những câu ca dao kỳ lạ, không có văn, có điệu gì-hết, nhưng hát lên nó vẫn du dương, êm như ru. Du dương được, êm ru được có lẽ vì nó có một nhạc điệu gì riêng mà ta chưa tìm thấy :

Ghe lui khỏi bến cồn dầm
Người thương đi vắng chờ năm cồn đây

**

Gió đưa con buôn ngủ lên bờ

Nhà ai có rộng cho tôi nghỉ nhờ một đêm
Câu sau này là câu hát của những người chèo ghe, trêu ghẹo gái trên bờ. Sinh vật hóa sự buồn ngủ, ở đây, thật là nên thơ.

Ngoài hình sắc của đất nước, ca dao miền Nam còn mang hình ảnh của một buổi giao thời.

Người Pháp chinh phục miền Nam trước. Lê tự nhiên ở đây người ta thấy trước những gì thuộc về Pháp, thấy rồi hát lên những câu hát làm chứng cho một thời ngoại thuộc, một thời theo mới.

Làm thơ giấy trắng em gắng con cò xanh
Gởi về thăm bạn, có tên anh trong nay

**

Thông ngôn ký lực bạc chục không màng
Lấy anh thơ bạc đeo vàng đỗ tay

**

Làm thơ quốc ngữ dè chữ tân trào
Muỗi giờ xe lửa lại gởi vào thăm em

**

Việc phát thi thuỷ thân năm năm ở
Nam Việt trùng với việc thiết lập không quân. Người dân quê làm trưởng người Pháp lấy thuế thân để lập không quân, nên mới có câu :

Đời Tây bô buộc, bày cuộc máy bay
Giấy năm năm gởi lại, kẽ lăn tay,
người chụp hình.

**

Đây hai vợ chồng tranh nhau nói
thuong nhiều thương ít, mà lại do
tình thương bằng trọng lượng của
một chiếc tàu, chiếc tàu chạy Saigon-Namvang là chiếc tàu to nhất

đối với người nhà quê ở ven sông Cửu Long :

Minh thương tui chưa mẩy mà mình
đã than,
Đâu bằng tui thương lại tàu Nam Vang
chỗ đầy.

**

Có người ché ca dao miền Nam nôm na quá, không được văn chương như ca dao miền Trung. Quá thật như vậy. Nhưng nhiều khi tôi ngờ rằng ca dao miền Trung không phải là của dân quê đặt ra. Nhiều câu văn vê như là thơ của nhà nho.

Ca dao ở đây thuần túy binh dân. Văn chương ở đây bắt kè văn chương. Tuy vậy cũng là văn chương lâm :

Nắng bẩy lâu dây bầu không héo
Mưa sụt gió sùi bầu lại héo dây (1)

Người ta đã khen ông Thủ Lữ dùng chữ bạo và hay khi ông nói : « Trời sụt sùi mưa. » Bạo vì sụt sùi chỉ đề tả người khóc. Nếu nói như ông Thủ Lữ mà hay, thì câu trên đây quả đã mang một mỹ từ đẹp ; Sinh vật hóa trời mưa.

Chỉ tơ bối rối trong cuồn
Rối thù gở rối, em buồn việc chi (1)

Đây cũng là văn chương nữa. Đem một tiếng tinh từ « bối rối » chuyên chỉ lòng người, để trả một tình trạng của cuồn chì. Hay thật là hay.

Các bạn đã thấy trên kia, dân miền Nam đã biến sự buồn ngủ thành con buồn ngủ, với lại hai câu này, thì đủ tin rằng họ đã biết văn chương, một thứ văn chương tự nhiên mà có, không gò gắt, không văn vê chút nào.

**

Cảnh vật miền Nam không mấy nén thơ, nhưng dân quê miền Nam cũng biết trung cảm, và biết làm ta cảm động vô hồn :

Làm thơ giấy trắng cắn phong
Niềm thương nỗi nhớ ở trong thơ này.

Xem thơ nước mắt nhỏ đầy
Thương em đứng gởi thơ nay làm chi.

Tóm lại, ca dao miền Nam không phải là không có giá trị về văn chương và lịch sử.

Trong những nhà soạn các tập sưu tầm ca dao không nên bỏ quên những bài hát của một vùng có hơn năm triệu đồng bào sinh sống từ ba trăm năm rồi vậy.

B. N. L.

(1) Câu này cũng theo điệu mới như câu « Gió đưa trắng » đã nói trên kia.



(TIẾP THEO ĐỜI MỚI SỐ 48)

CÀNH 4

HÀI (giận dữ, đứng dậy đá ghế)

HÀI

Thằng Tài làm như một nhà phóng viên trinh thám. Được, cuối tháng mời ra khỏi nhà.

SEN

Sao vây ông ? Anh ấy có làm gì đáng tội...

HÀI

Tao cần một người tài xế chờ đậu có cần một nhà phóng viên trinh thám. Tao không muốn nó vượt ra khỏi phận sự của nó. Vết pha mạc lục do ai làm đỗ và con Nò có theo bà đến trường hát hay không, nó không cần biết đỗ và không có quyền biết đỗ. Thế nào cuối tháng cũng phải cho về vườn.

SEN

Thôi, đứng dậy chửi.

HÀI (chợt nhớ)

Hú vía, cứ trống bà về !

SEN

Bà về thì đã làm sao ? Vì lẽ gì mà ông sợ làm vậy ? Ông biết người ta thường gọi bạn sợ vợ là gì không ?

HÀI (bén lén)

Là rau quắp.

SEN

Ông có thích mọi người gọi là rau quắp không ?

HÀI

Chà, cai tên nghe dị quá. (vén cằm ra) Mà cằm tao nhẵn thín, có quắp đâu !

SEN

Ông còn tệ hơn người ta nữa. Râu kẽ khác có khi quắp lui, râu ông nó quắp riết đến không dám mọc ra ngoài.

HÀI (mẩn me cãi cắm, thở dài)

Đời bắt công đến thế là cùng ! Minh thế này mà chúng nó gọi là quắp, thật tức chết người ơi !

SEN

Thì sờ sờ cái cục u đó, còn than thở nỗi gì ?

Tặng cô
KIM CÚC

Cục u ? Đầu nào ?

SEN

Tôi không ngờ ông kém về tự nhiên học đến thế. Trong cơ thể con người có nhiều cục u. Ở cổ có cục u toàn học. Ở ót có cục u văn chương. Ở trán có cục u mọc sừng. Ở lưng và đầu gối có cục u bự đỡ. Còn ở cầm thi có cục u sụp vợ.

HÀI (ngắn người ra)

À ra thế !

SEN

Tôi muốn thưa với ông một điều : Saigon này không phải là mảnh đất dụng võ của ông. Nghe nói ở các nước văn minh Âu Mỹ, hàng muôn vạn thiền nữ đang đăng báo chiêu phu để tuyển lựa một người chồng lý tưởng. Ông nên lập tức đáp phi cơ sang đó, vì tôi tưởng chỉ ông mới có đủ điều kiện để làm người chồng lý tưởng của họ.

HÀI

Điều kiện chắc hẳn là « gắt mẫu đòn gánh » làm, phải không ?

SEN

Lẽ tất nhiên. Có chẳng chòi mười đời bối giống như thái sư Văn Trọng giáng thập điều cho vua Trụ : (chia từng ngón tay) Không bao giờ đọc đoán, — Phải xài tiền cho bành.— Vợ muốn tức là trời muốn,— Phải bỏ những ham thích riêng của mình để bắt chước những ham thích của vợ. Phải có những tư tưởng giống hệt như của vợ.— Phải dâng cho vợ một tình yêu tuyệt đối, vĩnh viễn. Phải hành điện với sự kén sút của vợ mình như agh chàng trong thời Chiến Quốc có một người vợ chột, cho rằng tất cả đàn bà trên đất đều thừa một mắt. Phải xin lỗi vợ mặc dù lỗi ấy do người vợ gây nên.

HÀI (nhìn mày)

Cái ấy cũng hơi quá.

SEN (thản nhiên kè tiếp)

— Không bao giờ biết ghê.

HÀI

— Nghĩa là thế nào ?

SEN

Nghĩa là đừng tìm hiểu những lỗi đi ngang về tất của vợ. Hoặc lỡ ra vô tình bắt gặp vợ đương áu yêm cười đưa với một người đàn ông, nếu không tránh được thì mạnh dạn tiến lại, niềm nở bắt

tay" kè tinh địch, trên trán không được thoáng một bóng mây buồn hay ngò vè.

HÀI (giận dữ, đứng dậy đá ghế)
Ồ, thế thì hèn quá, còn gì là tư cách một thằng người nữa !

SEN

Lâu lắm mới nghe ông nói một câu được quả. Tư cách một thằng người ! Xin thú thật, tôi ở với ông, di dâu nghe người ta nói « thế gian nhất vợ nhì trời » tôi cũng dù nhợt nhạt khó chịu rồi.

HÀI

Dễ thương tao không biết then sao ?

SEN

Ông thử nhìn xem. Anh Tài xế ở với ông đó, anh cai trị vợ có bảnh không ?

Bóng này ông là một nhà doanh nghiệp tiếng tăm, bạn bè với những tay cù khối, thân thể cũng những vị bộ trưởng, đặc sứ, nhà lầu có, xe hơi có, ruộng cỏ bay thẳng cánh. Một người thừa tiền của, đầy danh vọng như ông mà để cho vợ là mảng, hinh phạt, day nghiền, dọa dẫm là nghĩa lý gì ? Ngay từ tối hôm nay, tôi hiến cho ông một phương kế chống độc tài, chống áp bức, ông có gan làm theo không ?

HÀI

Mày nói hùng hổ lớn chuyện quá. Tao có cái cảm giác đương đứng trước một chính trị gia. Song thú thật tao nghe mà bất lạnh cả xương sống.

SEN

Ông hèn như vậy thì còn mong làm trò trống gì được. Những cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử nhân loại còn thành công thay, huống hồ sự lật đổ oai quyền của chỉ một người dân bà, ông không tin là làm nổi hay sao ?

HÀI

Đâu, mày thử bàn nghe coi.

SEN (vui đầu, vò suy nghĩ)

Tôi có ba kẽ, tùy ý ông lựa chọn.

HÀI

Đến những ba kẽ ! Ô, Sen tôi tài quá nhỉ.

SEN (phụng phịu)

Sen, Sen, Sen hoài.

HÀI

Trời, vợ tôi cẩm tôi gọi nó bằng « em » rồi giờ đây con Sen cũng không cho tôi gọi nó bằng Sen nữa. Số kiếp gì mà cả đến một con Sen cũng bắt nạt ! (cầm tay kéo Sen ngồi cạnh) Thời mà, bót giận làm lành chút mà, nứa quán sur. (Sen nhõn miếng cười) Ngồi xích lại đây. (Hồi lấy giọng ngâm)

Gắn thêm nữa, thế vẫn còn xa lăm...

SEN

Thôi, hãy đẹp Xuân Diệu lại một lần. Nay nhè, bắt đầu từ tối hôm nay, ông phải thu hết can đảm mà đối phó với sự

tử Hà đông. Sức vóc ông thế này, đi sứ một người đàn bà sao ? Thường ngày tập thể thao, kéo če-chén-xơ làm gì nếu không biết tặng, trong những trường hợp này, vài quã phát thủ đích đáng vào mặt người áp chế, hả khắc, đè đầu, đè cõi mình ? (Hồi lắc đầu, sụp hối. Sen thở dài).

Hùng khoát Hải ! Hùng khoát Hải ! Cái tên nghe oai quá, nó vang dội lên như tên một vĩ anh hùng thời xưa ở Lương Sơn bạc ! Tên như thế mà người như thế ! (vứt quay mình lại) À, bay là nếu ông không đủ tin ở hiệu quả của mấy quã đấm thì tôi sẵn sàng chỉ cho vài thề vỗ ghê gớm như là... (vừa nói vừa ra bộ) mảnh hổ xuất sơn, phụng hoàng chuyên dạ, đóng tủ bài Quan Âm.

HÀI (lắc đầu lia lịa)

Tao van mây, xin hãy đẹp mồ vỗ tóc hành của vài tờ lá cải hại người đó. Thượng kẽ của mày không dùng được rồi đó. Hè vừa thoáng thấy bóng nó thì từ chi rũ liệt, toàn thân bần rủn rồi, còn mong đổi phó làm sao. Mà mày cũng đừng gieo rắc vào đầu óc tao cái tư tưởng tranh đấu nữa...

SEN (sau một hồi suy nghĩ, vỗ vào trán như vừa mới tìm được một điều gì)

À, phải rồi, phải rồi, đích hẳn là ông mắc phải chứng bệnh ấy rồi.

HÀI (kinh hoảng)

Chứng bệnh gì ? Mày làm chả khác nào là một bác sĩ.

SEN (gõ vào óc)

Bệnh in tri.

HÀI (thần thờ)

Bệnh in tri !

SEN (gật đầu, ra vẻ thảo)

Chính thế, bệnh in tri.

HÀI

Lại có cái bệnh kỳ quái ấy nữa. Xưa nay, tao không hề nghe ai nói đến cả, e i trừ có nữ bác sĩ Sen, một nữ bác sĩ nhảy dù !

SEN (nghiêm)

Ngày xưa, ở bên Pháp có một bà hẫu túc sang trọng...

HÀI

Tất nhiên, vì bà ta là hẫu túc.

SEN

Tôi nói : ngày xưa, ở bên Pháp có một bà hẫu túc sang trọng...

HÀI

Lại sang trọng. Đã thuộc vào hạng qui phái thì tất nhiên sang trọng rồi, cần gì nhắc di nhắc lại mãi ? Câu chuyện nhuốm màu « Tâm Cám » ghê. Thời, kẽ tiếp di. Ngày xưa...

SEN

Ngày xưa, ở bên Pháp có một bà hẫu túc... mà mỗi buổi tiệc do bà ta dãi các quan khách đều đặc biệt ở chỗ nước trà pha bằng trà Algérie...

(Xem tiếp trang 34)

ĐỌC THƠ CÁC BẢN



Một đời Từ Thứ một đời thừa
Uống rượu làm thơ đề tự hào,
Gặt gắp lòng mình trong giây phút,
Ôi, đời Từ Thứ một đời thừa !
Đã đến lúc không cần than khóc một
đời thừa nữa, cho dù bằng nhường lời đẹp
của bạn T. A.

« Một nửa đời tội lỗi », muôn người
ta quên đi thì phải chuộc bằng một nửa
sau không tội lỗi. Than khóc mãi cũng
không đi đến đâu, lại còn lở bịch nữa là
khác.

**

Mùa im lặng Tavin tay hái
Trái chờ mong vũ mộng hiền dâng
Lửa nồng nàn nhựa sống tròn căng.
...Ta về đây xin tặng dâng nàng
Hoa hu không lòng trai ưa ngọc,
Giếng trong chờ Mỹ Châu đến khóc,
Hòn trăng bay man mac dặm tình.
Ó đây bạn M. T. không « dâng nàng »
một nửa đời « tội lỗi » như bạn T. A.
nữa, mà lại « dâng hoa hư không ». Cố
lẽ Nàng cảm lầm. Nhưng tôi lại bức. Và
với năm nữa đây, khi mà Nàng đã ra khỏi
tuổi thê mông, Nàng có đọc lại những câu
nói của tôi, chắc sẽ nói : « Không, tôi mong
được tặng những gì bền bỉ hơn kia, gần
với đời sống thực của tôi kia. »

**

Một lặp thơ dài của bạn T.T.Đ. gửi về :
Kiếm nơi, tìm chốn đậu dùm,
Có người bắn súng chỉ giùm nhà sang,
Bàn Cờ nhà lá một căn,
Có ba trăm bậc mà dǎng thi vào,
Tiền nhà chẳng có là bao,
Hai chục mỗi tháng nơi nào rẻ hơn ?
May mắn có chút kiêm cần,
Mang theo trong túi trăm phần xong
xuôi.

Chồng tre hai cái còn tươi,
TranhTau vài bức cho vui trong nhà,
Làm sao quên được bàn thờ,
Bình hương đem đặt tạm nhờ kệ con,
Cửa nhà tạm gọi là tròn,
Mau lo cơm nước, chiêu hôm xuống
đầy,

Hơi sương nghỉ ngút sà bay,
Giống in hơi ruộng bùn lèo bốc lên,
Ngậm ngùi nhớ túp lều tranh,
Lá bần d้อม đậu chung quanh sáng
ngồi.

Nghé như là lời thơ của người mù vừa
nói trên vía hè, vừa khảy đèn đọc huyền.
Đây, cảnh đồi đèn :

Bà con lùi lắc chướng đời
Nhà qua, nhảy lại tay chơi diên đầu.
Bàn tay á xám nhiệm màu,
Đặt tài, ra xiêu, thản sâu hay chưa ?
Mè hôi Ma-Ri như mưa
Phấn son trôi bết bờ phờ dung nhan
Trong mình còn dưới một ngàn
Đò ra đánh rốc, có gan mới giàu
Tay run, hơi thở ô ô,
Mắt dán vào hộp chờ màu đõ den
Hồi a ! Á xám cười duyên
Đò ra : bảo tú ! Ngã nghiêng cà sòng.

Thật là dễ hiểu. Các ông hay kêu thơ khổ,
không còn kêu vào đầu được nữa đó nhé !





và suốt cả buổi tối hôm đó tôi lặng cảm như hồn.

**

TUẦN sau, cũng nhảm vào ngày thứ bảy, tôi lại thấy chàng ngồi ý lại chiếc bàn cũ. Vẫn một mình. Rồi tuần này qua tuần khác, vẫn cái cữ lạnh lùng như thế. Chàng nhìn tôi. Tôi suy nghĩ mông lung. Tôi liên tưởng: Chàng ngao tôi vì chàng không tỏ một hành động gì để tôi có thể hiểu chàng cả. Trong đầu óc tôi loanh quanh mấy ý nghĩ: Chàng là một linh kim theo dò cùi chỉ của mình hay đây là một thương nhân? Tôi không dám hỏi ai để hiểu

nur có ý sự sệt. Tôi không hiểu nguyên do tại sao cả.

Tôi cảm thấy chán ngán tự hỏi con người ấy là ai, tại sao chàng cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết tôi xinh, tôi đẹp, nhưng còn bao kê khắc xinh đẹp hơn tôi. Vì có gì đây? Chàng muốn gì? Chàng tìm gì ở tôi? Trí óc tôi bỗng khêu. Tôi không biết gì cả trừ một việc: Tôi yêu chàng.

Chàng đưa chắc? Không. Chàng không có vẻ gì đưa cợt cả.

Có một lần, chàng đến đây với nhiều người bạn. Những người đàn bà trong tiệm khoác áo lông cừu nhìn tôi và cười rũ rượi. Tôi cảm thấy khó chịu biết bao nhiêu!

Nhưng mau lẹ, tôi nhận thấy giữa chàng và tôi không có gì thay đổi cả. Cũng hơi lạ, khi người ta yêu. Người ta cảm thấy một cái gì khó nói ra được. Tôi biết hình như giữa chàng và tôi có một cái gì hợp ý nhau, một cái gì thỏa thuận nhau... và tôi chờ đợi. Nếu chàng muốn ngầm ngia tôi, muốn tỏ tình gì với tôi, tôi sẵn sàng mở cõi lòng... Một ngày nào đây sẽ đưa đến một cái gì. Tôi tin chắc như thế, vì không lẽ cái không khi ấy cứ kéo dài suốt cả đời một con người?

Không hiểu sao, chiều nay tim tôi như trống rỗng. Tôi kém ăn. Có phải đó là hạnh phúc không? Nhưng tôi chưa quen với thứ hạnh phúc đó. Tôi cũng không tìm ra sự phân biệt giữa hạnh phúc và sự phiền muộn.

Giang đến tìm tôi. Thường ngày tôi đứng cửa sổ, sẵn sàng chờ đợi nàng. Nhưng hôm nay, tôi đứng đây, dưa mắt nhìn mưa bay. Mưa rây hạt nhẹ như giăng mù. Mưa che mờ ánh sáng điện đường. Mưa bóp nghẹt tiếng ồn ào thường lệ. Tôi thích trời mưa nhưng tôi cũng thích ánh sáng, tra những tiếng ồn ào. Tôi say hai thứ ấy như những kẻ khát say rượu sâm banh...

Gặp lúc buồn, tôi chỉ việc đi lại ngoài đường, trả trộn trong biển người nào nhiệt, tai nghe tiếng rao của các em bé bán hàng rong, tiếng còi ô tô, xe điện... Muốn vui, tôi chỉ cần đến tiệm nhảy, tai nghe nhạc du dương, mắt nhìn cặp này cặp khác say sưa nhảy múa. Một niềm vui nhộn lại ở lòng tôi. Mắt tôi sáng lên. Đầu tôi choáng váng. Tôi cảm thấy rằng tôi sung sướng nhất trên đời và luôn luôn nhìn đợi với cặp mắt lạc quan. Tôi chỉ cảm thấy thè thòi, nhưng sao chiều nay lòng buồn rười rượi. Tôi không đau ốm gì, nhưng tâm bồn như té liệt.. Chân tay bùn rún. Tôi tự thấy mắt hắt can đảm, mắt hắt đực tin.

Tôi giữ một tình yêu thiêng liêng đối với chàng. Nhiều lần tôi nghĩ hình như tôi phạm một lỗi lầm, tôi cảm thấy buồn cười tro trào, thận thủng, là tôi đã yêu chàng. Tro trào, thận thủng. Đúng rồi! Vì chính tôi cũng tự dấu tội.

Thoạt đầu, tôi cảm thấy sung sướng, rồi giận dữ. Tôi khinh chàng. Sau cùng tôi buồn rầu vô hạn. Và bây giờ tôi thấy

L. T. S.



Tôi có một người yêu. Tôi cũng đã có nhiều nhân tình khác nhưng chính ra họ chưa làm cho tôi phải suy nghĩ xa xôi về họ. Tôi cũng đã từng đi xem chiếu bóng với họ, khoác tay họ vào tiệm nhảy... Một tối khi họ thân hành đến dồn tôi ở sở làm lúc đi ra về... và đến ngày hôm sau tôi không nghĩ gì đến họ nữa.

Nhưng đối với anh chàng dưới đây lại trái hẳn. Tôi không quen biết anh ta nhưng sao tôi tự cảm thấy kiêu hãnh như anh ta thuộc quyền sở hữu của tôi.

Anh ta chưa hề nói với tôi một câu chuyện gì nhưng xét trong cặp mắt của anh, tôi đoán hiểu anh muốn nói một cái gì với tôi. Tôi biết anh chàng sẽ không cười với tôi, tuy thế tôi vẫn đợi có một lúc anh sẽ đến nhà thăm tôi.

Tôi thường gặp anh vào tối thứ bảy ở tiệm nhảy lúc tôi đi với một người chị em bạn. Anh chàng thường ngồi một mình ở một chiếc bàn con.

Tự nhiên tôi đề ý đến chàng vì ở chàng có một cái gì khác hẳn với các người khác. Người ta không thể chối nói rằng chàng đẹp trai. Tôi cảm thấy ở người chàng một cái gì con hơn thế nữa, một cái gì hiền lành, một cái gì kiêu hãnh, phản biện với mọi người. Chàng ăn mặc đúng đắn. Tóc chàng mềm mại. Bàn tay nhỏ nhắn và trông xinh xinh. Tôi tưởng như chàng cũng là giọng giỏi con ông cháu cha nào đây.

Chàng thường ngồi say một mình, nhìn từng cặp nhảy nhót mà chẳng hề lên tiếng mời một người đàn bà nào cả. Tôi cũng tưởng rằng chàng sẽ mời tôi, nhưng rồi chàng vẫn không nhúc nhích. Chàng chỉ đưa mắt nhìn tôi không tiếng nói. Nhưng khi tôi nhìn lại chàng, chàng lại quay đầu đi chỗ khác, tôi cảm thấy thận thủng như đã làm một điều gì không phải. Tôi tự cảm thấy thất vọng bằng qu

phải thế đâu! Cũng có khi tôi ghê tởm bọn họ thật đó: Tôi ghê tởm bàn tay lạnh ngắt của họ, mồ hôi trên trán và mặt họ đỏ như mồng con gà trống...

Hai đứa chúng tôi đến. Tim tôi nhảy mạnh. Tôi bước chậm lại. Giang kéo tay tôi vể vội vàng. Nếu như tôi không sợ phải đến đây một mình thì tôi đã đe nàng đi trước.

Chúng tôi đến. Tôi hồi hộp như lúc còn đi học gấp lúc cõi giáo gọi lên bảng. Giang mở cửa.

**

KIA! chàng ngồi đó rồi! Trời đất Thần Phật ơi! Có mặt chàng đây rồi!

Giang dám người quay cuồng nhảy múa nhưng trong chàng bình tĩnh lắm. Tự nhiên, tôi cảm thấy nhẹ nhàng lại vì tôi chắc chắn rằng nếu có ai làm phật ý tôi, tôi chỉ nói với chàng một câu, một câu thôi cũng đủ cho chàng bình vực tôi. Tôi thích thú vỗ biển được chàng che chở. Tôi tin tưởng ở chàng biết bao nhiêu! Cũng kỳ khôi đấy! Tôi không quen biết chàng, nhưng sao tôi lại có ý nghĩ ấy?

Trong lúc tôi đứng chần chờ ở cửa thì Giang đã tìm ra hai chỗ ngồi cùng bàn với những gã thanh niên quen mặt. Cũng phải chịu như vậy, vì phòng nhảy hôm nay chật ních khách. Tôi mở vi lấp tiền trả vào cửa rồi bước theo gót Giang, len chán qua dãy bàn, miệng không ngớt xin lỗi mọi người. Húc vào người này, chạm vào kẻ khác, tôi đâm rối trí. Cái bàn chúng tôi ngồi đối diện ngay với chiếc bàn của chàng. Tôi không dám ngước mặt lên. Giang ranh mãnh « Ồ » lên một tiếng. Tôi ngượng chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Tôi định bước ra.

May mắn, Giang bỏ tôi lại, cắp tay một thanh niên nhảy. Tôi từ chối. Tôi ngồi lặng chàng biết làm gì và ngồi sát chàng. Tôi cảm thấy như chàng đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nhưng liếc qua, tôi thấy chàng nhìn thẳng trước mặt, mắt không nhấp nháy.

(Còn nữa)



TIỄU THUYẾT NGẮN GIÁNH HỨT QUỐC TẾ 1952

Nguyên văn của ANNE PATOU
Bản Việt văn của GIANG TÂN

Ly rượu khai vị vẫn còn nguyên, tấm khăn lau tay dùng trong bữa ăn tối qua vất lỏng thòng ở góc bàn. Trong cảnh ấy, buồn thùi ruột. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi chỉ muốn nôn óc...

Tôi liên tưởng đến chàng. Tôi chắc chắn chàng đang đợi tôi. Tôi không hiểu nếu có thật như vậy, tôi có vui không? Tôi nôn muôn đến ngay tiệm nhảy tìm chàng. Lòng tôi lâng lâng thương nhớ một cái gì.

Tôi không thể làm gì nữa rồi! Chàng phải tiếp chuyện với tôi. Hy vọng như thế, cứ hy vọng như thế chỉ làm cho mỗi ngày lòng tôi héo hon dần mà thôi!

Không. Tôi chẳng thích nhảy với ai nữa. Tôi cũng không muốn đến tiệm nhảy quen thuộc đó làm chi. Từ trước đến nay tôi đến đó, cũng vì ở đó tôi được thấy chàng. Cũng vì chàng mà tôi siêng đi.

Tôi muốn trong đời tôi luôn luôn có hình ảnh của chàng, và cái hình ảnh ấy sống mãi trong lòng tôi đến mãi về sau. Muốn che dấu những cặp mắt của chị em bạn quanh tôi, nhiều lúc tôi giả vờ gượng vui đùa nhưng thật ra tim tôi rối như tờ vò.

Cả một sự cố gắng, một cục hình tôi bắt thán tôi chịu đựng, nhưng rồi cái cố gắng ấy, cái đau khổ tự tôi muốn trong vào người tôi để đi đến đâu? Tôi nào có hay! Tôi nào đoán được!

Tôi tự thấy hình như còn nhiều việc làm lầm, nhiều chuyện nói lầm. Nhưng làm gì đây? Nói gì đây và nói với ai? Có người trống tôi tự kiêu, không thèm nhận lời mời đi nhảy với một thanh niên bảnh trai. Trong phút này không

ĐỜI MỚI số 49

may là nàng không hay tôi thay đổi gì, Nhiều lúc tôi muốn nói nhỏ với nàng it nói đi, hoặc cất cái bông nàng thường gắn trên tóc. Tôi không cho « mốt » ấy đẹp mắt nữa.

Chàng thích ngắm cái lược nam kim trong của tôi. Tôi ngắm nghĩ, có lẽ chàng thời miên tôi, nhưng quái lạ, sao chàng không nói một lời nào với tôi?

Chiều hôm nay, tôi thấy hình như tôi đẹp hơn mọi hôm mặc dầu tôi không có gì đáng làm cho người ta để ý. Áo dài của tôi tuy mới nhưng đó là một thứ hàng den, cái màu không sắc sỡ lắm, cái màu rất khiêm nhượng. Tóc tôi hơi uốn cong một chút và tôi lại không đeo đĩa nữ trang. Tôi muốn làm trái với Giang vì tôi chắc chắn như vậy chàng sẽ thích tôi hơn.

Hai đứa chúng tôi đến. Tim tôi nhảy mạnh. Tôi bước chậm lại. Giang kéo tay tôi vể vội vàng. Nếu như tôi không sợ phải đến đây một mình thì tôi đã đe nàng đi trước.

Chúng tôi đến. Tôi hồi hộp như lúc còn đi học gấp lúc cõi giáo gọi lên bảng. Giang mở cửa.

19

ĐI THĂM MỘT LỚP HỌC MỚI

Để tiếp theo bùn bài « Nước Việt Nam mới cần có một phương pháp giáo dục mới » của ông Hoàng Văn Hà đăng trong « Đời Mới », chúng tôi hiến các bạn đọc giả thêm một tài liệu về nền giáo dục mới hiện đã có vài nhà giáo tư đêm ra thực hành ở Pháp.



GIÁO DỤC MỚI RA SAO?

NGUỒI ta nói đến nhiều về những « lớp học mới », hay « giáo dục mới », nhưng ít người thấu rõ vấn đề ấy. Lại có nhiều người phản đối lầm, cho là một thí nghiệm không ích lợi và chỉ hiệu hợp với những kẻ lười học.

Cách đây vài tuần, tôi có đến thăm một « lớp học mới » ở quận 16 thành phố Balé.

Mỗi bước vào, không khí vui vẻ của « lớp học mới » đã làm con khách chú ý. Dĩ nhiên, như mọi nơi, có ghế dài cho học trò và một bàn cho ông giáo. Ngoài ra, có một nơi nuôi một con kỳ giông (động vật thuộc loài lưỡng cư có đuôi), một con ốc to, một bê nhỏ dày cá, một lồng chuột trắng. Trên tường treo một bản ghi chú về những con vật kề trên của học trò và một bài khảo cứu tường tận về con Kỳ giông. Một góc tường khác dành riêng cho thời sự : vài cái bóng đẹp cắt ở các bao về đám tang vua nước Anh, về vụ lụt ở miền Pô nước Ý.

Nhưng, đáng chú ý nhất là khi ông giáo giảng cho chúng tôi biết phương pháp của ông áp dụng trong « nền giáo dục mới ».

« Trong tháng 10, tôi tìm cách nhận xét để hiểu học trò từ 12 đến 16 tuổi. Nhiều đứa học không có kết

quả ở trường tiểu và trung học. Chúng nó không thích hợp với nền giáo dục cổ điển của trường công. tuy không phải là những đứa trẻ không thông minh hoặc trí độn.

« Ngay buổi đầu, tôi cho chúng nó biết tất cả những thứ gì ở trong lớp đều là của chúng nó. Tôi cho tất cả xem thư viện của lớp và tủ đựng hồ sơ của học trò. Tôi chọn những đứa tinh nguyễn để phụ trách động vật viện, phụ trách quỹ của lớp. Mỗi đứa đảm nhận một công việc nhất định và như vậy sự trách nhiệm chung mỗi ngày mỗi tăng.

Tôi không dùng hình phạt thông thường như bắt chép vài chục câu, học thuộc lòng hàng mấy trang, cho điểm xấu. Hình phạt công hiệu nhất là không cho dự vào công việc của lớp. Đứa bị phạt đứng riêng ra một nơi, không có sách vở, không dự vào hoạt động của lớp. Từ học trò đến ông giáo, không ai nói chuyện với nó. Thường thường, chúng nứa ngày, hình phạt ấy đủ khắc phục được những đứa ương ngạnh.

Về việc cho điểm sự học, tôi cũng dùng một phương pháp riêng : không phải thực giá của bài làm đúng chủ ý, nhưng sự cố gắng và khả năng tinh của mỗi học trò mới đang kể.

Ban đầu, không phải phương pháp của tôi « chính phục » được tất cả họ trò. Có khi phải vài tuần thì đâu mới vào đáy được.

Tôi ra về, sau cuộc thăm, lòng hoàn toàn phấn khởi. Thế nhưng, khi nghĩ đến nét mặt đầy cảm hứng và mênh mông của ông giáo, tôi nhận thấy biệt bao khó khăn trong việc tổ chức một « lớp học mới ». Sự thành công của nền giáo dục mới do ở giá trị bản thân và lòng kiên nhẫn của người điều khiển.

T. TRỌNG LÂN

Viết theo tài liệu Annie Millner trong tạp chí « La Marche du Monde »



Học sinh có nên bàn về ái tình không ?

GẦN đây, có một tờ báo nổ ở Saithanh đã đăng nhiều bài nói về ái tình và chuyên lo giải quyết giùm vẫn để tâm sự cá nhân. Với sự giải quyết như thế, chẳng biết có có, cậu nào hưởng được lợi ích chi chăng ? Trước mắt, tôi chỉ thấy đem đến sự hại thực tế cho một số thanh niên học sinh đang lo đèn sách chuyên cần vì bị nhiễm ái tình trên mặt báo rồi hờ hững với sự học hành.

Mỗi khi ngồi chung để chuyện vẫn, mấy bạn học sinh nhẹ dạ thường hay đem vẫn để tình ái vu vơ ra bàn luôn, và tìm kiếm một vài tâm sự gửi đến cho tờ báo nổ như thầy đùi lão uyên chả dán mong sớm đạt được mối tình riêng. Trưa ông thầy đùi, nếu ông nhìn nhận học sinh là người ngay mai của nước nhà, ông nên dễ cho mấy anh em học sinh chúng tôi được yên tâm tĩnh trí lo học hành trong lúc tuổi xuân.

Các bạn không nên tin thầy đùi trên mặt báo thường dùng lời vẫn hóa nguyệt lối cuốn các bạn nhẹ dạ nghe theo phu thắc cuộn đời cho tiếng gọi của yêu đương. Lấy theo tỷ lệ các bạn sẽ thấy số người nhờ thầy đùi giải quyết dùm trên mặt báo có mấy nhiêu người được thỏa mãn ?

Chúng ta chả nên tin cách giải quyết sự đời theo khoa học chon chánh. Trái lại đem lý luận vu vơ mà chỉ dẫn cho học sinh trú ốc còn non nớt, thật làm một việc hơi táo bạo khác nào dạy đánh kiềm bén nhọn cho người chưa biết cầm gươm chắc chắn. Dạy cách ấy hoàn toàn có hại chứ không có lợi chi cả.

Phương chí các bạn còn đang trong tuổi học sinh thiếu kinh nghiệm đời nên coi đó là một việc tai hại nguy hiểm nên tránh xa.

Đang lúc còn đèn sách mà các bạn không gắng chí ra công lại nghĩ đến mộng đẹp của ái tình thì khác nào các bạn xây lầu trên bải cát.

THANH TÂM
Học sinh

YẾU TỐ XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

VỢ CHỒNG CẦN HIỂU RÕ BỒN PHẬN VÀ CÓ SỨC MẠNH VỀ THỂ CHẤT LÃN TINH THẦN



NỘI đến việc tạo lập một gia đình hạnh phúc tức là phải nói đến nhiều vấn đề khác nhau, phải nghĩ đến sự lựa chọn người bạn trăm năm cho vừa ý, lựa chọn về giá thế, đức hạnh, bệnh tật quanh năm, bà vợ suốt ngày hầu hạ thuốc men quanh giường bệnh — tọa trực sơn băng — lại thêm tiền thuốc men nữa, thử hỏi bà vợ có đủ sức làm lụng thay ta mà vẫn chịu lạnh lùng với cái phiền phức của con bệnh không ?

Cả một ván đòn rất phức tạp. Ngày đến việc lựa chọn cũng đã khó. Khi yêu ta còn trai đâu mà lựa chọn, xấu cũng trở nên tốt ; xấu che tốt khoe đó là lẽ thường, huống hồ khi đã yêu nhau, nàng cố che dày cái khuyết điểm để chàng yêu, và chàng thì che dày cái tần thương lõi ra anh hùng khi khai đe nàng yêu... làm sao mà tìm thấy sự thật !

Ta cần phải đứng địa vị khách quan, để chọn xét. Khi thành vợ chồng không thể nào coi đây nỗi, dầu có dấu diếm bao nhiêu rồi cũng phải có ngày bày ra. Cho nên phải thành thật để giữ cái uy tín ngay từ bước đầu.

Yếu tố thứ nhất để tạo nên hạnh phúc giữa vợ chồng là phải thành thật với nhau.

Thành thật với nhau cũng chưa đủ, vợ thành thật với chồng, cho thấy cái khuyết điểm của mình để rồi ông chồng xem thường vợ, hoặc vợ nhường mặt chồng, như thế thành thật đã dành nhưng cần phải rộng lượng, phải biết tha thứ cho nhau, bày về cho nhau nữa.

Muốn tha thứ và bày về cho nhau được, thi phải biết yêu nhau. Đó cũng là một yếu tố thứ hai.

Nhưng, ta yêu vợ rồi ngày ngày nhìn bà vợ dài mảnh trên giường bệnh, mòn cả mền chiếu, mặt mày tiêu tụy, hốc

hở, da dẻ xanh xao, trong khi đó ta nghe tiếng cười già dặn cảm động của các tiều thư khác, phỏng ta có thể ngồi đó nhìn vợ để mà yêu vợ thiết tha được không ? Hoặc, trái lại ta là một phế nhân, bệnh tật quanh năm, bà vợ suốt ngày hầu hạ thuốc men quanh giường bệnh — tọa trực sơn băng — lại thêm tiền thuốc men nữa, thử hỏi bà vợ có đủ sức làm lụng thay ta mà vẫn chịu lạnh lùng với cái phiền phức của con bệnh không ?

Do đó ta cần phải nghỉ đến sức khoẻ, dầu có thiếu thốn về tiền bạc, có sức khoẻ ta mới có hy vọng tạo ra tiền bạc một cách có hiệu quả, ta không thể hy vọng vào tiền bạc để tạo ra hạnh phúc khi tuân thủ gầy yếu.

Nên nhớ rằng, giữa hai vợ chồng có sức khoẻ dồi dào thì thường được hưởng nhiều hạnh phúc, vì họ được thỏa mãn.., nếu không thỏa mãn cũng là một cớ làm cho hạnh phúc suy giảm đối ba phần.

Ngoài ra ta cần có một sức mạnh về tinh thần, một đức tính điềm đạm, quả cảm mới có thể chịu mọi sự thử thách của xung quanh, mới đủ sức tha thứ cho nhau.

Ra đời nếu ta không có nghị lực để đương đầu với nghịch cảnh sinh ra nỗi chí, sống cuộc đời bi quan, hạnh phúc gia đình có toàn vẹn được không ?

Như thế, muốn có hạnh phúc trong gia đình trước tiên phải cần có một sức mạnh về thể chất rồi đến một sức mạnh về tinh thần.

Có một tinh thần minh mẫn, tha thứ cho nhau được dễ dàng ; có tấm người hiểu làm nghĩa làm chồng, đối với vợ quá tàn nhẫn hoặc quá phũ phàng, đôi khi lại thờ ơ làm cho vợ phải buồn bực, có người làm chồng lại say sưa, cờ bạc, làm việc bất lương... thiên hạ khinh bỉ, ruồng rẫy, như thế làm sao cho bà vợ kính yêu được ? Hoặc trái lại có tấm bà vợ cưng chả kém, tấm mồm lầm miệng sinh ra thù oán với bà con xóm làng, không biết dạy con, nấu nồi cơm, bát canh không chín, ăn diện cờ bạc lạt rãnh, lại còn muốn đe dọa chồng mà dạy ! Thủ hồi ông chồng dầu có khờ khạo, hết lòng yêu quý vợ, ông có chán bà vợ như thế không ?

Món khói thể, ta cần phải hiểu rõ nhiệm vụ làm chồng, làm cha, hiểu rõ thiên chức làm vợ, làm dâu, làm mẹ v... v..., tóm lại muốn được như thế người chồng phải là một người có nhân cách, đứng đắn; khói phải một ai khinh ghét thù oán, và vợ phải là một người dàn bà có nhân cách, có đức hạnh, khói ai chê bai hoặc đèm pha, như thế hạnh phúc gia đình mới toàn vẹn được.

Tóm lại hạnh phúc gia đình cần phải có những yếu tố này tạo thành :

— Vợ và chồng phải là người có nhân cách, hiểu rõ bồn phận.

— Có sức mạnh về thể chất cũng như tinh thần. Yêu nhau, thành thật và sẵn lòng tha thứ cho nhau.

HOÀNG THANH LÊ
Huế





Chị Minh Đạt,

Em là người còn trẻ tuổi hơn chị nhiều, nếu sự ước lượng của em không lầm. Nhưng em không tránh khỏi tai nghe mất thay lầm điều trái ngược, trái nhân đạo và trái lẽ phải.

Mỗi tuần đọc thư chị em nhận thấy hiểu thêm một dôi điều, nên em không ngại viết bức thư này cho chị, là người có nhiều học hỏi và kinh nghiệm hơn em.

Cách đây mươi năm, em còn cầm sách đi học trường tỉnh, ở xóm em có cô Mười... con nhà trước kia là thế phiệt, (em nói thế phiệt đây là nói con nhà có quyền thế) học ít lại tiền của không còn bao nhiêu (gặp lúc gia đình suy sụp). Không hiểu vì sao cô bị gả làm vợ một ông thầy thuốc bắc người Bắc Việt, lớn tuổi hơn cô nhiều. Không biết bé trong như thế nào. Bé ngoại thì thật là một cặp vợ chồng quái gở: không lúc nào thấy họ thuận thao. Vợ chưởi chồng luôn và chưởi một cách thậm tệ. Mà lúc nào



DỐI NHAU ÍCH GI

chồng cũng điểm nhiên ngõi uống nước trà như vỗ sờ. Nhứt là những lúc thầy Đắc (tên ông thầy thuốc) không làm ra tiền, hoặc làm ra tiền mà có bạn bè lai vãng. Không ai nghe ông Đắc than phiền. Mỗi lần bạn ông hỏi qua, hoặc tố ý phiền ông để cho vợ qua trốn thì ông chỉ trả lời:

— Phụ nữ chỉ ngôn thậm bất khả think. Nghĩa là không nên nghe lời nói của người đàn bà.

Chuyện ấy là chuyện cũ. Thêm một chuyện khác, ngay trong lúc này, ở gần nhà em.

Cô Năm là người đàn bà có vẻ đường hoàng. Chồng cô lại còn đường hoàng hơn. Vợ chồng rất thuận hòa. Người ngoài trông vào ai cũng khen. Chỉ có người thân, có tôi lui, có biết chuyện nhà, mới thấy điều trái lầm. Cô Năm có một chồng mà



ra hai. Số là ở tỉnh X Cô đã có chồng, có con. Ở thủ đô Saigon cô cũng có chồng có con. Thỉnh thoảng cô đi thăm con thăm chồng. Người biết việc thì nhận ra không có việc thay đổi trong sự cư xử của cô khi ở với chồng này hay chồng nọ. Cũng chồng cũng con, cũng đường hoàng đi đứng ăn nằm, cũng một cách xưng hô. Cũng nhà của cô hết, cả hai cái ở thành và ở tỉnh.

Điều lạ hơn nữa, là hai người đàn ông, cả hai là chồng cô Năm, đều có vẻ tự nhiên không phiền hà cõi, đều có tự do khi ở đây khi ở đó, mặc dầu đều biết rằng khi cô đi thăm con là thăm chồng, khi cô không ở với chồng này là ở với chồng kia. Người ta không thấy hai gia đình có Năm có sự bất hòa nào cả.

Thưa chị, em cho là đã đổi lầm. Có thể nào thiết được, trong hai trường hợp em vừa kẽ qua. Mà họ đổi nhau làm gì? Không thương nhau, rứt nhau ra có hơn không? Có lý nào vợ chưởi thậm tệ mà

gọi vợ yêu chồng được? Có lý nào yêu cả hai người trong một lúc, và có lý nào người đàn ông biết vợ còn ở với chồng khác mà cũng tin rằng vợ mình thương mình, và mình vẫn tin vợ. Em cho là có sự đổi trá bên trong. Thế mà không phải việc mới đây. Họ ở với nhau như thế lâu rồi.

Thật là trái đời. Em thuật chị nghe tùy chị đăng hay không đăng bức thư này. Chúc chị mạnh giỏi.

Em LÊ MỸ

KỊCH SÓNG...

Từ lâu tôi có ý định thuật lại tần kịch này để tặng chị Minh Đạt, nhưng cứ chần chờ mãi, bất ngờ nay lại được dịp.

Từ lúc có Đời Mới đến nay đã quen lệ, cứ trưa thứ bảy là tôi trống — vì ở tỉnh xe thô vè mới có báo — chồng tôi vè để coi Đời Mới: « A! Ba vè! » Tiếng reo của Dũng con tôi làm tôi giật mình, vội chạy ra tay mở cửa, tay vò tò Đời Mới, nhưng khác hơn thường lệ, Năm, nhà tôi, xui mặt và giựt tay vè « Làm gì mà gấp vậy! » Tôi vẫn vô tình lai mơ trán: « Cho em muộn từ Đời Mới chút mà » và khi cầm được tập Đời Mới là say sưa, tôi lật ngay trang bạn gái tìm xem bài của chị Minh Đạt. Lúc ấy có ngờ đâu Năm lại ghẹn.

Chưa kịp thay đồ chồng tôi đã giảng tập Đời Mới ra khỏi tay tôi vừa nói: « Chà tim bạn tri âm hả? Quá lám rồi, thứ đàn bà con gái học được « ba chữ » đã sanh sự rồi! » Vừa ngoc nhiên vừa phiền giận vì từ lúc cưới tôi đến nay Năm chưa dùng một lời nào nặng mà rày con chó đừng nói gì đến tôi: « Em làm tôi gì mà mình nặng lời

BẠN ĐỌC BÀ NGƯỢC THỜI

Hai con thuyền Văn hóa là sợi giây buộc chặt nhứt

của KỶ NAM

của HỒNG VÂN

BÁI chí có hai con thuyền trên sông, Dương nhắc đến câu trả lời của Hồ Thượng chùa Hán Sơn. Và nhân đó, cho rằng bài trên đây và bài « THUẬN THIÊN GIÀ TÔN » ở đường Trần Hưng Đạo cũng chỉ có hai chiếc. Hai bài ấy có cái tựa khác nhau, nhưng xét kỹ chiêc danh và chiêc lợi, bài này có thể lang rộng ra mà bao trùm tất cả mọi triết lý của cuộc sống. Tôi nghĩ ngợi nhiều nhất về bài: «

Nhưng tiếc thay ở đời cái gì cũng có hai mặt, văn hóa cũng không tránh khỏi luật ấy. Cuối cùng là hai con thuyền trên sông, Dương nhắc đến câu trả lời của Hồ Thượng chùa Hán Sơn. Và nhân đó, cho rằng bài trên đây và bài « THUẬN THIÊN GIÀ TÔN » ở đường Trần Hưng Đạo cũng chỉ có hai chiếc. Hai bài ấy có cái tựa khác nhau, nhưng xét kỹ chiêc danh và chiêc lợi, bài này có thể lang rộng ra mà bao trùm tất cả mọi triết lý của cuộc sống. Tôi nghĩ ngợi nhiều nhất về bài: «

Nhưng tiếc thay ở đời cái gì cũng có hai mặt, văn hóa cũng không tránh khỏi luật ấy. Cuối cùng là hai con thuyền trên sông, Dương nhắc đến câu trả lời của Hồ Thượng chùa Hán Sơn. Và nhân đó, cho rằng bài trên đây và bài « THUẬN THIÊN GIÀ TÔN » ở đường Trần Hưng Đạo cũng chỉ có hai chiếc. Hai bài ấy có cái tựa khác nhau, nhưng xét kỹ chiêc danh và chiêc lợi, bài này có thể lang rộng ra mà bao trùm tất cả mọi triết lý của cuộc sống. Tôi nghĩ ngợi nhiều nhất về bài: «

Nhưng tiếc thay ở đời cái gì cũng có hai mặt, văn hóa cũng không tránh khỏi luật ấy.

Thật vậy, xã hội được tốt đẹp cũng nhờ văn

nhà lão, những bậc chân tu, vẫn tự cho

lý nghĩa rõ ràng, nhưng không

để yên thân, yên lòng, khỏi nhúng tay vào

những khía cạnh khác, hay ở kiếp hậu lai. Như vậy

không phải vi mong được « lợi » cho chính

mình đó sao?

Đến như những kẻ phi thường, xem khinh

cái chết, đem máu xương hy sinh cho một chủ

nghĩa này, hoặc chủ nghĩa nõi, kè ra cái chết

nhưng không có lợi gì cho bản thân họ (cố nhiên

nhưng vì họ tin rằng sẽ lợi cho lý thuyết, cho

chủ nghĩa của họ đang theo, một cái lợi to hơn

cao thượng hơn, nhưng... vẫn là vì lợi!

Dến đây, chắc có người mỉa mai hỏi: « Thế

còn những người tự tử vì tình, công việc ấy,

để danh lợi chắc, coi xem, họ có được g

dẫn? » Vâng, nhưng kẻ ấy cũng thế, lối dám quyết

như vậy, trước khi chết họ cũng thấy

xã rằng cái chết là cho họ thoát khỏi đau khổ

(lợi) và có hay cặn nhân tình « tình phụ » cùn

họ sẽ biết rằng họ chết vì yêu! (danh).

Trên đây, tôi chỉ nghiệm đến cái chết.

Cái công việc cuối cùng của con người.

Người ta bảo chết là kết

nhưng không

biết rằng họ chết là

thứ văn hóa hiền lành nhưng mạnh mẽ.

Thứ văn hóa này mới tốt đẹp, mới đem

hạnh phúc cho nhân loại.

Thứ văn hóa tuyên truyền rằng cần phải có

giặc mới giải quyết được vấn đề nhân sinh, là

thứ văn hóa đưa con người, đến chỗ tự sát.

Văn hóa ru ngủ người là thứ văn hóa phản tiến hóa.

Văn hóa tốt đẹp là thứ để ra chính trị, kinh

tế. Văn hóa suy đồi là thứ đã bị chính trị kinh

tế để ngược trở lại.

Vì những điều suy nghiệm thô sơ như trên

đây, tôi thấy thích bài « chỉ có hai con thuyền

trên sông » hơn cả. Hai con thuyền, hai chiếc xe

trung lái, ta có thể bao ở đời chỉ có hai

cuộc sống, sống danh và sống lợi, và trong đời

sống, chỉ có hai việc làm, việc danh và việc lợi.

Bài tôi viết đây, có lẽ hơi tráng trộn. Nhưng

biết làm sao được, tôi chỉ day: nghĩ gì:

cảm sao, nói vậy « cao thượng hóa » từ trường

của mình ra mà làm chi.

Người ta có thể dối mình, dối người mà không hay

Em Lê Mỹ.

CHUYỆN

của em thuật trong

thư, tuy là kỳ quặc theo em

nghĩ, nhưng cũng là thường tình. Ở trên

trần gian này lúc nào cũng lâm chuyện

lỗ láng, chuyện bị coi như trái ngược, mà

kỳ thật vẫn là chuyện thường.

Không biết có lần nào em ngồi máy

bay chưa; nếu có, khi em trông xuống

đất em không tránh được cảm tưởng

rằng động vật ở trên mặt đất cầu chảng

khác nhau loài kiến bu trên trái ba lông có

đường. Em nghĩ tới em cảm giác rằng

loài thú khi đói tìm ăn, khi cần dùng sanh

lý là tác động sanh lý, chứ không có xoi

ó mà tìm kiếm cái lợi hoặc cái vui thú

mới lạ. Còn loài người ngoài ra nhu cầu

tự nhiên còn lầm như cầu khác. Và chính

vì có nhiều sự cần dùng phức tạp nên xã

hội loài người phải chịu cảnh phức tạp.

Em cho rằng vợ chồng

Cô Mười, ba vợ chồng Cô

Năm là dối, là làm điều

trái lầm. Chứ nếu em thay

mặt hỏi họ, họ không hay

biết rằng họ dối, họ tin

rằng họ thiệt là



như vậy. Cái đầu của con

người được đặt ở trên cái thân mình. Nghĩa

là giá trị thân phải luôn luôn đặt trên giá

trí, của thế chất.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

Tạo hóa đã cho ta thấy rõ: Cái đầu

nhưng không còn là vú

để đỡ, chỉ có sự giây văn hóa là bền bỉ.

vợ chồng tương đặc? Hai người. Cô Mười và chồng, là nạn nhân của cuộc đời xây dựng trên vật chất. Cô Mười, chắc đã có yêu rỗi, và yêu bát đác chí. Thầy Đắc là người lân lóc đời, dã tùng ném lamy đắng. Làm bạn với Cô Mười có lẽ là nhờ gia thế Cô, dã tùng sự giao thiệp mà làm nghề thầy thuốc của mình. Thị đầu Cô Mười có yêu thầy hay không yêu không còn là vấn đề nữa. Cô Mười không yêu người, lại gặp cảnh bát đác chí, dã tùng ra yêu tiền bạc hơn. Thế nên khi thầy Đắc không làm ra tiền thì thầy là chướng ngại vật của Cô.

Cô Năm, có thể đã biết yêu từ lúc nhỏ, và đã chán tình yêu. Cô có chồng này, rồi lấy chồng nõi mà vẫn không bỏ chồng trước, là cô nhầm mục đích lợi ích vật chất, hoặc thuận tiện kinh tế. Có lẽ cô

còn nghĩ đến kinh nghiệm đời, không còn nghĩ « vợ tôi, vợ người », là người có đầy triết lý col cuộc đời như một tần tuồng ngắn ngủi, bất tài phai hoa thua.

Theo chị nghĩ thì hai câu chuyện làm cho em bức minh là mặt thiệt của xã hội hỗn loạn. Xã hội ta hỗn loạn từ lâu, từ ngày mất nước, khiến nên người ta sống không nhận ra lề sòng, không có chủ định, không lối dẫu làm căn bản. Có thể mới chủ trương « ăn hưởng được ngày nào hay ngày ấy », mới có trộm cướp liên miên, mới có giết em gái vì nám chỉ vàng (xã hội ta ở Bắc Việt làng Yên làng Hạ, ngày 17-2), mới có ví 100 đồng bạc mà giết cả gia đình (vụ cướp nhà cô Thời Giadin, ngày 19-2). Sóng trong cảnh loạn quá lâu năm, người ta có thể loạn óc mà không hay, Thị những việc « phải trái » dẫu còn thành vấn đề nữa.

Nhưng em không nên lấy đó làm bí quan. Hết loạn sẽ tới trị. Và khi một dân tộc thông minh sống có căn bản thì dân tộc ấy phát triển rất mau lẹ, và tiền đồ sẽ không mất phần tươi sáng.

MINH ĐẠT

phúc đáp

...GIA ĐÌNH

« Ai tìm bạn tri âm hối nào đâu! »

« Nói đến đây tôi nghẹn ngào vì lần đầu tiên

tôi ơi mắng. Nhưng tôi có hiểu gì đâu! »

« À còn chối quanh co hỡi? Chớ viết cái gì

mà nửa đếm cũng viết? »

« Mày Minh Đạt là ai? Trả lời giúp tôi một chút hả! »

« Trời đất ơi! Tôi có biết Minh

</

CHUYỆN phim này phỏng theo cuốn tiểu thuyết dài « Sister Carrie » của Theodore Dreiser, do William Wyler quay thành phim. Dư luận báo chí ngoại quốc cho rằng đây là một cuốn phim vĩ đại, với một dề tài nhân đạo mà tác giả đã khéo mô tả rất tinh tế, cảm động. Nhưng cuốn phim đã đạt tới tính cách vĩ đại, là như Laurence Olivier (trong vai George) đã phổ biến tài nghệ đến một mức rất cao, mà người ta không ngại ngùng tặng cho chàng là « diễn viên linh động số 1 ». Laurence Olivier, các bạn yêu chuộng màn ảnh ở đây hẳn không quên chàng trong vở Hamlet, Les Hauts de Hurle-Vent... đã chiếu tại Saigon.

CARRIE là một cô gái đồng quê. Quê nàng ở một tỉnh nhỏ thuộc thị trấn Columbia.

Chưa bao giờ Carrie rời khỏi mảnh đất quê hương.

Nhưng một hôm nàng đã phải đi vì cảnh nhà túng bẩn.

Cảnh vật vẫn không chút gì ráo đông khi người con gái ngày thơ rời kuối gia đình.

Cái nhà ga bé nhỏ vẫn im lìm, người báu vé quen thuộc vẫn còn đó : im đìm doi mắt sau khung cửa phòng phát vé cù kỵ.

Trên sân ga, Carrie từ biệt cha mẹ già, em dại, trịnh trọng như sắp phải đi một « chuyễn lớn », mà không hẹn ngày về. Nàng chỉ đi Chicago thôi. Nhưng Chicago đối với nàng là chỗ tạm cùng của trái đất...

Trên xe lửa, Carrie gặp một chàng trai nói năng liền thoảng, và ăn mặc sang trọng. Chàng ta tự giới thiệu mình là « Charles Drouet. Cha tôi là người Pháp ».

Tuý chàng ta luôn miệng khen tặng mình, Carrie đâm hoảng. Nàng nhớ lại những câu chuyện người ta vẫn kể cho nàng nghe về sự nguy hiểm khi một người con gái đáp chuyến với một chàng trai lạ.

Đến Chicago, Drouet dùi vào tay nàng tấm danh thiệp. Nhưng Carrie đã vội vàng lẩn vào đám đông trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh chàng tân gái.

**

DÉN Chicago Carrie ở đàm đếu với người chị ruột đã có chồng, trú ngụ trong một xóm nghèo. Vì nhà chị nghèo, đồng con, nên Carrie phải trả tiền cơm.

Carrie đã kiếm được việc làm trong một xưởng đóng giày. Nàng phải làm



việc suốt từ sáng đến chiều, nhưng kiếm không được bao nhiêu lương, vì ông chủ cho là nàng có tinh thần không.

Carrie lờ đờ thật. Giữa buổi làm, nhiều khi nàng lại ngừng tay nghỉ đèn những kẻ giàu sang sung sướng mà nàng vẫn thường gặp mỗi buổi chiều, khi nàng phải qua những con đường lớn để trở về xóm lá nghèo khổ của nàng.

Mỗi hôm cũng vì lờ đờ, Carrie đè kim đâm vào tay. Nàng đau quá, ngất đi. Thế là hôm sau Carrie xuất việc.

Nàng không còn kiềm đàu ra việc làm.

Ở giữa một thành phố lớn, đã có rất nhiều gái nghèo, Carrie luôn luôn là người đầu chùm.

Hơn nữa, không tiền, Carrie không còn hy vọng trở về nhà đâu chỉ là một mái nhà xơ xác.

Còn bao nhiêu tiền, Carrie bỏ ra mua nón và áo.

Sau đó nàng tìm đến địa chỉ của Drouet.

Drouet đã từng tỏ ra tử tế, với nàng, may ra có thể giúp đỡ được chút gì chăng?

**

DROUET không kiếm được việc cho Carrie. Nhưng anh đã giúp cho Carrie nhiều tiền và hẹn nàng đến dùng cơm chiều tại một khách sạn có tiếng ở Chicago.

Carrie đến trước giờ hẹn. Như một con chim nhỏ sợ sệt lạc vào giữa một ô rắn, Carrie kinh hoảng trước khung cảnh sang trọng và trước những người đàn ông đang nhìn nàng một cách thèm muốn.

Nàng hoang mang không biết nên

TIÊU THUYẾT PHIM MỘT KỲ ĐĂNG HẾT

H A N G Â

của XUÂN VINH

tới hay lui, thì người gác cửa muốn đuổi nàng ra.

Giữa lúc ấy, thi bỗng một người đàn ông khác tiến đến, tưới cát giông việc. Nhưng anh khẩn khoản nàng thoát khỏi sự khó khăn. Mìn George hấy em Carrie đi.

George dè dặt, không tỏ thái độ hứa định. Riêng Carrie cảm thấy lòng vui sướng hơn lúc nào hết, mặc dù Drouet đã cho nàng hay rằng George không phải là chủ nhân của ai khách sạn đẹp đẽ kia, mà trái lại nh chỉ là một người phụ sự coi việc bếp khách!

Nhìn dáng điệu người đàn ông mặt Carrie thầm đoán chắc ông phải là người quan trọng lắm.

Khi Carrie ngó ý muốn gặp Drouet.

Nhưng một người phụ sự như George

còn là hiem có. Sau đêm ấy, George

Mỗi người ai cũng biết điều đó.

Carrie xô ngã ghế đứng dậy chạy

ra ngoài. George không hiểu đầu đuôi

gi cả lập tức chạy theo Carrie. Nhưng

ra đến cửa chàng chạm trán ngay với Julia vợ chàng đã bắt đầu nhận xét

nhập độ của chàng một cách chua chát.

Tan tiệc, Carrie thấy choáng váng

vì rượu mạnh.

Nàng muốn về nhà. Nhưng Drouet

George trả lại mời Carrie đi xem

cầm nàng lại, và giao cho nàng chìa một lần nữa. Carrie nhận lời.

Sau khi xem hat xong, George theo

khóa cửa phòng riêng.

Drouet không muốn làm cho Carrie đến tận chiếc xe song nã... khi

hoảng sợ thêm nữa, vội lấy hành

điều của George đưa Carrie, nàng lui lại, nhưng

và từ giã nàng.

Lúc Dronet đã ra khỏi phòng, Carrie

vì nàng trông thấy George khóc

trong rung trong lúc xem hát.

George gục đầu vào tóc Carrie thăm

mìn :

— Carrie, em đừng bỏ tôi.

Carrie cảm thấy không còn chung

trong lòng George với Drouet được nữa. Nàng chỉ

chỉ là một người vợ tốt của George.

Tuy vậy Dronet đối với nàng vẫn

đẹp lai George và sắp đặt với

George trốn đi.

DO BƯA CƠM CUỐI CÙNG TẠI NHÀ

George và Carrie đã hiêu rõ lòng Carrie.

Anh bảo Carrie.

— Tôi không thích những người

đã có vợ con cứ quanh quần mãi bên

nàng.

Carrie thành thật cãi lại.



— Nhưng George chưa có vợ. Drouet

còn là hiem có. Sau đêm ấy, George

đi kiêm giùm.

Carrie xô ngã ghế đứng dậy chạy

ra ngoài. George không hiểu đầu đuôi

gi cả lập tức chạy theo Carrie. Nhưng

ra đến cửa chàng chạm trán ngay với

Julia vợ chàng.

Julia cho hay là nàng đã biết rõ hết

chuyện George dan dia với Carrie.

Julia hậm dạ :

— Minh coi chàng. Tất cả tài sản

của minh đều đứng tên tôi. Nếu minh

còn tìm gặp Carrie một lần nữa, tôi

sẽ ly dị và cho ông chủ hay.

Nhưng George không còn nghe gi

nữa. Chàng không thiết gi địa vị, của

cải. Chàng chỉ nghĩ một điều : Carrie.

Muốn hiểu tại sao : Carrie bỏ chạy đi.

George tìm gặp Carrie. Chàng

không biết nói gì hơn là nhắc lại tên

Carrie với muôn ngàn áu yếm. Nhưng

Carrie đãi chàng ra, và mắng chàng

là đồ lừa dối.

George thất vọng trở về nhà. Trước

mặt vợ, George không còn ngần ngại

gi nữa :

— Không bao giờ mình thương yêu

tôi cả. Minh chỉ ngửi đến địa vị tôi

nhiều hơn. Tôi đã gặp người yêu tôi.

Tôi muốn hưởng tình yêu ấy trước

khi chết. Không ai ngăn cản được tôi !

GEORGE và Drouet gặp nhau.

Khi nghe George thành thật bày tỏ

nỗi lòng chàng yêu Carrie, Drouet

bật cười mai mỉa : « Anh muốn cưới nàng à. Nhưng anh lấy gì mà cưới nàng mới được chứ. Tôi, ngày mai tôi cưới nàng ! »

Thật là chua chát ! Thật là cay đắng ! George thấy như cả một trời sụp đổ trước mắt.

Anh quên tất cả mọi việc. Số tiền quý thau được trong ngày, anh bỏ vào túi, và quên không đưa lại cho người chủ.

Anh quên cả khép cửa lúc đi ra. Ngoài đường anh quên cả đội nón, luôn miệng nhắc đến tên Carrie ! Carrie !

Anh tiến đến nhà Carrie. Mặc cho những lời van xin tha thiết của George, Carrie nhứt định không tiếp.

Anh phải lập mưu nói dối Carrie, là Drouet bị thương, nàng mới chịu nghe, mặc áo theo George.

Nhưng khi dâ ra đến nhà ga ngoại ô Chicago, George mới tố thật là anh đã dối nàng.

— Anh yêu em lắm ! Anh yêu mãi mãi ! Chúng ta sẽ làm phép cưới. Chuyến di hom nay là chuyến di bắt đầu cuộc đời hai ta.

— Anh nói dối.

— Từ chiều nay trở đi anh đã là người tự do. Vợ anh và anh đã xa nhau. Vợ anh muốn ly dị anh, giờ nàng chỉ cần đủ chứng cứ nữa thôi...

Carrie còn ngạc nhiên. Nhưng khi xe lửa bắt đầu chuyến bánh nàng ở lại nơi George. George siết chặt Carrie vào giữa đôi tay tha thiết như một người tia ngưỡng ôm vào lòng mình kể dì mở cửa thiên đường...

Thế rồi, họ lấy nhau. Cô gái quê Carrie Meeber đã trở thành bà George. Và chung sống với chồng trong một khách sạn lộng lẫy.

Nhưng hạnh phúc tuyệt vời không dài quá hai tuần lễ.

Một viên mài thám đã đến tìm George và buộc chàng lừa lấy một trong hai điều : ở tù, hay là trả lại số tiền còn dư trong số mươi ngàn ngàn mà anh đã lấy trộm của khách sạn Fitzgerald. George dành trao lại chín ngàn ba trăm ngàn còn sót lại trong túi. Thế là anh không còn một xu vì bao nhiêu tài sản của anh ở Chicago đều đang tên vợ.

Carrie không hay biết việc gì đã xảy ra. Nàng chỉ biết yêu George và hứa với chàng dùi nghèo khổ đến đâu, nàng cũng sẽ là vợ chàng.

Bắt đầu từ hôm ấy trở đi là những chuỗi ngày túng khồ dồn dập kéo đến. Carrie đã quen chịu với cảnh nhà xơ xác, với áo quần rách, với những buổi đòi lòng.

(xem tiếp trang 33)

NGÀY xưa, một đàn khỉ lấy một khu vườn râm mát làm nơi ăn chốn ở. Cứ chiều đến là chúng chuyền, nhảy rất vui vẻ trên cành cây.

Chủ nhân khu vườn cũng lấy thế làm vui thích là khi có trăng lên, thi lại cùng vợ con ra ngắm nhìn những con vật nhanh nhẹn ấy. Họ từ tết đến nỗi, vì sợ đàn khỉ đòi, nên trống cây có quả nhiều vô số lè, lại còn đào thêm một cái giếng để chúng khỏi phải ra tận sông mới có nước uống.

Lẽ ra thì đàn khỉ phải biết ơn những người ấy mới phải, nhưng chúng lại không thế, chúng rất vô ơn, nhất là con khỉ chúa của chúng là Dài Đuôi.

Hết lúc nào mà gia đình của chủ khu vườn đến gần các cây cối, thì Dài Đuôi nắm lấy tất cả cái gì mà nó thấy, như cành cây, lá, quả và liệng mạnh vào đám người ấy.

Vừa liệng nó vừa gào thét và kêu gọi chúng bạn :

— Ném chúng nó đi cho ta ! Ném vào mặt chúng thật đau.

Một người bạn của chủ khu vườn nói :

— Thật những con khỉ này dữ quá. Nếu tôi mà là như ông, thì tôi đuổi chúng ra khỏi các cây cối, ra khỏi chỗ trú ngụ của tôi.

Ông chủ khu vườn vốn nhân từ, bảo : — Đây cũng là giống vật Trời Phật sinh ra. Chẳng qua chúng chỉ kém người về trí thông minh mà thôi. Thế nên mình đừng xù sụ với chúng như chúng xù sụ với nhau. Tôi nghĩ rằng giả nếu chúng mình cứ kiên nhẫn với chúng, chắc chúng cũng sẽ chừa.

Nhưng cái ông chủ nhân từ này đã lầm, Dài Đuôi không chịu hót được tinh nết mà lại còn hung dữ hơn trước là khác nữa.

Thế nhưng mà kẻ ác rồi thi bao giờ cũng phải chịu tội.

...Hôm ấy trăng sáng tỏ vô cùng.

Chị Hằng như muốn ghê mình xuống trần gian để mỉm cười với cây cối. Chị soi gương trong vũng nước lóng lánh của cái giếng to, tròn.

Dài Đuôi đương nhảy nhót, phá phách, bỗng dung ngừng lại.

Nó vừa thấy bóng trăng rực rỡ trong lòng giếng nước.

Chưa bao giờ nó được thấy vật lạ như thế, vì cái miệng giếng mới đào chưa được bao lâu, muôn màu lấp lánh khi nước rung động, mặt vàng sáng sủa khi nước tĩnh, chao ôi, ngắm mãi mà không biết chán !

Dài Đuôi có biết đâu rằng đây chỉ là một phản ảnh của sự thật, nó chỉ nghĩ rằng ông chủ khu vườn đã đào một cái mặt trăng, giống hệt như cái trên trời, ở tận đáy giếng.

Cặp mắt nó long lanh sáng, lộ vẻ hung ác :

— Được lắm ! Chúng tưởng chúng dấu ở chỗ ấy là chắc chắn lắm, có ngờ đâu ta lại thấy được !

Rồi nó la to, hướng về phía các con khỉ khác :

— Hört các bạn ! Chúng nó tới kia kia, bẻ cây hái quả ném vào đầu chúng nó đi. Ta muốn đập đầu chúng nó ra cát.

Một người bạn của ông chủ vườn lại nói :

KHI TRỘM TRĂNG



vẽ NGỌC LAN

— Đồng khỉ này thật là bất trắc ! Ông bị chúng nó ném bắn cả áo rời. Sao lại không đập đuôi ngay chúng nó đi ?

Ông chủ khu vườn trả lời :

— Tôi không thể đuổi được những gì mà Trời Phật cho sống. Bạn khi cũng có quyền sống ở đây như chúng ta vậy. Thôi ta đi chỗ khác chơi thi hơn.

Và ông kéo cả bọn ra phía khác.

Dài Đuôi reo lên như tiếng thắng trận :

— Bon ngõe áy đi cả rồi ! Ta đã biết bọn mình phải thắng. Chắc hẳn chúng đến xem mặt trăng chúng dấu dưới đáy giếng chứ gì. Đò ngu cả ! Chúng nó không nghĩ mình đã biết được cái kho vàng của chúng. Nếu không đuổi chúng, chắc chúng lại sẽ dấu dưới một gốc cây nào chắc. Minh phải phạt chúng nó về tội ngu dốt, về tội lố lăng mới được. Minh đi lấy cái mặt trăng của chúng, mình không để nó chết xàm dưới đáy giếng được, mình treo lên cành cây, cao y như mặt trăng sinh đôi của nó trên trời vậy. Mai, bọn người này thấy mất cái

mặt trăng của chúng, thì vui thật là vui. Ha ! ha ! mình phải cười trước mới được.

Cười xong, Dài Đuôi gọi đồng bạn : — Lại đây mau, anh em mình phải

phá bọn người này một phen được. Anh em có thấy cái mặt trăng dấu dưới cái giếng kia không ? Chúng ta phải đi lấy nó cho được.

Một con khỉ nói :

— Giếng sâu lắm, mà chúng ta không có dây.

Dài Đuôi đáp :

— Không sao, nếu chúng ta có dây thì chúng mình sẽ làm cái dây với anh em, dài tới giếng được.

Bọn khỉ đồng thanh :

— Cái dây nào mới được chứ ?

Dài Đuôi đắc chí chỉ cái đuôi mình :

— Đây này, nó đây. Tạo hóa đã chúng ta món này để phân biệt với bọn người họ mèo hình kia. Chắc chắn Cực bắc, với những phong ba bão chỉ là những khỉ cút đuôi, không đuôi ! Đây này, nhờ cái đuôi đẹp

làng vừa dẻo này, chúng ta có thể chiến đấu với những sư tử hổ hãi

a tạo vật vô hình.

Văn chương của Jack London cũng do

ý mà có sở trường và sở đoản. Khi kề

hành động và sự chiến đấu của nhân

t, lời văn của Jack London rất gọn gàng,

đẹp và có cái nhìn cứng đờ như báo

trước một tai nạn ghê gớm xắp xát

đến. Trong mắt va, vừa có vẻ bắn

khoan, vừa lo sợ. Đôi tròng mắt

đẹp chiếu những linh cảm hắc ám

nào mà ta không rõ.

Cáp mồi đã mông của vai thường

như cảng mỏng hơn, nhỏ một cách

thêm thường dữ dội về phía miếng

mồi quá có phuộc ấy. Nhưng thường

như cái chảo ráo cũng dồi hối nó.

Dài Đuôi ra lệnh :

— Ta nắm lấy đuôi của một

trong bọn. Anh này lại nắm lấy

của một anh khác, và cứ như

cho đến anh trên cùng, thì ôm

cành cây. Đến khi ta xuống đến

đây và lấy được cái mặt trăng rồi

sẽ là : « hố », và cái anh ôm

của thế kỷ này. Những người ấy phần

cây sẽ kéo tất cả mấy anh khác

về tay chúng ta, phiêu lưu là để

ong ước giàu sang. Tác giả cũng đã là

nhưng người ấy. Sau bao ngày

đến, ta đã sẵn sàng để giúp đỡ

ông trèo nén lưng táng và thiêu sống súa

soái của chúng đi đến sự thành

Đài Đuôi ra lệnh :

— Ta nắm lấy đuôi của một

trong bọn. Anh này lại nắm lấy

của một anh khác, và cứ như

cho đến anh trên cùng, thì ôm

cành cây. Đến khi ta xuống đến

đây và lấy được cái mặt trăng rồi

sẽ là : « hố », và cái anh ôm

của thế kỷ này. Những người ấy phần

cây sẽ kéo tất cả mấy anh khác

về tay chúng ta, phiêu lưu là để

ong ước giàu sang. Tác giả cũng đã là

nhưng người ấy. Sau bao ngày

đến, ta đã sẵn sàng để giúp đỡ

ông trèo nén lưng táng và thiêu sống súa

soái của chúng đi đến sự thành

Đài Đuôi ra lệnh :

— Ta nắm lấy đuôi của một

trong bọn. Anh này lại nắm lấy

của một anh khác, và cứ như

cho đến anh trên cùng, thì ôm

cành cây. Đến khi ta xuống đến

đây và lấy được cái mặt trăng rồi

sẽ là : « hố », và cái anh ôm

của thế kỷ này. Những người ấy phần

cây sẽ kéo tất cả mấy anh khác

về tay chúng ta, phiêu lưu là để

ong ước giàu sang. Tác giả cũng đã là

nhưng người ấy. Sau bao ngày

đến, ta đã sẵn sàng để giúp đỡ

ông trèo nén lưng táng và thiêu sống súa

soái của chúng đi đến sự thành

Đài Đuôi ra lệnh :

— Ta nắm lấy đuôi của một

trong bọn. Anh này lại nắm lấy

của một anh khác, và cứ như

cho đến anh trên cùng, thì ôm

cành cây. Đến khi ta xuống đến

đây và lấy được cái mặt trăng rồi

sẽ là : « hố », và cái anh ôm

của thế kỷ này. Những người ấy phần

cây sẽ kéo tất cả mấy anh khác

về tay chúng ta, phiêu lưu là để

ong ước giàu sang. Tác giả cũng đã là

nhưng người ấy. Sau bao ngày

đến, ta đã sẵn sàng để giúp đỡ

ông trèo nén lưng táng và thiêu sống súa

soái của chúng đi đến sự thành

Đài Đuôi ra lệnh :

— Ta nắm lấy đuôi của một

trong bọn. Anh này lại nắm lấy

của một anh khác, và cứ như

cho đến anh trên cùng, thì ôm

cành cây. Đến khi ta xuống đến

đây và lấy được cái mặt trăng rồi

sẽ là : « hố », và cái anh ôm

của thế kỷ này. Những người ấy phần

cây sẽ kéo tất cả mấy anh khác

về tay chúng ta, phiêu lưu là để

ong ước giàu sang. Tác giả cũng đã là

nhưng người ấy. Sau bao ngày

đến, ta đã sẵn sàng để giúp đỡ

ông trèo nén lưng táng và thiêu sống súa

soái của chúng đi đến sự thành

Đài Đuôi ra lệnh :

— Ta nắm lấy đuôi của một

trong bọn. Anh này lại nắm lấy

của một anh khác, và cứ như

cho đến anh trên cùng, thì ôm

cành cây. Đến khi ta xuống đến

đây và lấy được cái mặt trăng rồi

sẽ là : « hố », và cái anh ôm

của thế kỷ này. Những người ấy phần

cây sẽ kéo tất cả mấy anh khác

về tay chúng ta, phiêu lưu là để

ong ước giàu sang. Tác giả cũng đã là

nhưng người ấy. Sau bao ngày

đến, ta đã sẵn sàng để giúp đỡ

ông trèo nén lưng táng và thiêu sống súa

soái của chúng đi đến sự thành

Đài Đuôi ra lệnh :

— Ta nắm lấy đuôi của một

trong bọn. Anh này lại nắm lấy

THẨM KỊCH TÌM VÀNG

tranh, và một cái quán rượu.

Morganson dừng xe trước quán rồi bước vào.

Va đến đặt trên quầy một cái túi nhỏ dùng để đựng vàng, như hình như trống đồng, rồi hỏi :

— Chứng này có đủ để uống một ngụm rượu không ?

Lão chủ quán liếc mắt nhìn cái túi và nhìn Morganson, rồi lấy một cái ly và một chai rượu :

— Khi nào trả cũng được, đừng ngại gì.

Nhưng Morganson vẫn nói :

— Bác cứ vét hết cả trong đó cho tôi.

Lão chủ quán với tay nắm cái túi rồi trúc miếng túi lên một cái dĩa cân, lắc nhẹ nhẹ. Vài mảnh vàng vụn rớt xuống.

Morganon lấy lại cái túi lọn ngược coi còn sót gì không. Va ngạc nhiên nói :

— Tôi tưởng còn nhiều hơn kia. Ít lâm cũng còn được nữa đó là ..

— Thị cũng gần được chừng đó.

Lão chủ quán vừa cân vừa trả lời.

— Nhưng được rồi, không can gi. Bè rồi tôi bắt một ông khách nào nhiều xu hơn, bù giùm cho chủ.

Morganon nghe tiếng chai huỷt kỵ rót đe dặt có nửa ly.

— Nay, chủ cứ uống cho vừa sướng. Nghe lão chủ quán nói có vẻ khuyến khích, Morganson liền chúc hẳn hẵn chai rượu, rót đầy lên đến miệng ly.

Va uống luồng thà từng nắp rượu, nghe lướt, rồi họng muiu nóng rang. Sau cung hơi nóng chạy xuống đèn bao tử như có ai vuốt ve một cách dịu dàng, khoái trá lạ thường.

— Nay chủ, chủ bị bệnh hoại huyết (1), có phải không ?

— Phải tôi bị bệnh đó, nhưng còn nhẹ lắm, chưa có sao. Đến bây giờ mà thân minh tôi cũng chưa sưng. Tôi hy vọng sẽ đến được Dyea mà không gặp trở ngại nào. Ở đó có rau tươi, bình sẽ đỡ được.

— Chủ đến để kia à ? Lão chủ quán vừa nói vừa hả miệng cười lớn một cách vui vẻ. Cai gì cũng đến hết, có phải không ? Không có cho để kéo xe nè, không có tiền nè, và khỏe hơn nữa là còn bị bệnh hoại huyết. Nếu tôi mà là chủ thì tôi sẽ lập tức nấu mắm cây bách để làm thuốc uống trị bệnh.

— Thị tôi đang uống thử nước đó. Sau nữa giờ nghỉ ngơi thật khoan

(1) Bình này do vì thiếu đồ ăn tươi mà sinh ra. Ngày JACK LONDON phiêu lưu lên Cực bắc Mỹ chủ yếu là mì và rau, ông cũng đã bị mắc bệnh đó.



khoái, và từ giã ra khỏi quán. Va lại luôn giây vào vai và kéo lè chiếc xe đi về hướng nam, trên con đường mòn đọc theo giọng sông.

MỘT giờ sau, va dừng lại ở thung lũng hẹp, mọc toàn cây bạch dương mà đến mùa hè thì âm u. Thung lũng nằm rẽ ngang với dòng sông Yukon.

Đi xuống thấp một chút về phía hữu, sẽ thấy con đường mòn đầy tuyết chạy về hướng Selkirk. Còn về phía tả, trông tên hướng Minto, có một cái lều, nằm giữa một đám cây bách, chắn ngang tầm mắt.

Morganon bỏ chiếc xe trượt tuyết lại sau rồi bước vào thung lũng, ngắm địa thế thuật kỹ càng, cho đến khi đã tìm được chỗ vừa ý.

Băng lỏng, và trở lại kéo cái xe trượt tuyết đi theo. Nhưng trong thung lũng, tuyết chưa được nén chặt, còn mềm, làm cho va phải khó nhọc lắm mới kéo được chiếc xe. Đôi đũa giày trượt tuyết mỗi lúc mỗi lún vào tuyết, mỗi đũa có nửa dặm mà thở hùng hổ.

Trong lúc hi hoay dựng lều giữa khóm bạch dương thì trời tối dần. Ké xong cái lò suối băng sắt, và chờ cùi đẽ đốt, luộc miếng mồi ăn, núc một hộp nước trà, rồi chui vào mền ngủ vì không có đèn sáp để thắp.

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, và mang bao tay vào, hạ hai cái dãi mũ cát kẽi xuống để che tai, rồi nắm súng đi ra sông Yukon. Bừng ở bờ sông nhìn thật lâu con đường mòn vắng người qua lại, tĩnh thoảng, và dập tay và đậm chân để múa chạy cho đều.

Đến giờ ăn trưa, và trở về lều. Trong cái hộp thiếc đựng trà, chỉ còn ít trà, độ nán hay sáu nhún là nhiều lắm, nhưng chỉ bỏ từng tí trà vào bình nén và hy vọng còn lâu mới hết.

Về thức ăn, chỉ còn nửa bao bột mì và một cái hộp đựng ít men. Va trộn men vào bột và nấu thành nhiều lát bánh nhỏ, đem nướng, rồi bỏ vào miếng nhai thẳng thẳng rất khoan khoái.

Hết lát thứ ba, và ngừng lại, có vẻ do dự. Ăn thêm một lát thứ tư, lúc ấy trong tâm trí va nỗi lên một trận giông bão vì không biết có nên ăn thêm nữa hay không.

(còn nữa)

Có nhiều tiếng thở thở nhón nhón qua được. Bà sú chùa Trần Quốc là bà sú nghệ nhân truyền lè nào chỉ giáo cò lại cỗ tinh chỉ những điều sơ sót.

Có thận công thầy dạy dỗ chủ trách sự mâu ở đâu. Các em hắt tin cò, đời còn nhiều trang anh kiệt mà hường cao rộng khác thường. Bởi ta muốn sao gạt bỏ cả hư danh, lợi lộc theo cấp kiểm hầu hạ bên họ mà thôi.

Lời nói của người ngọc khiển Hồng Văn sững sốt. Chưa bao giờ chàng nghe được lời nói khiêm tốn và nhận ấy thoát ra từ cửa miệng của một tiểu thư khuê các. Thường thì những câu con nhà già thè hay hým của khôn là mồi lửa ấm i bên lòng chàng người, mới học lemn vài miếng anh niên : Có điều, ngoài tần hồn tần thường của bức sò dâng đã ra mộng đầy vỗ thi sĩ chàng lại có trích thường coi anh hùng thiên hạ nice tánh quâ quyết và lòng kiên tâm để rac ròm. Tuy chàng chưa biết tài năng đến bước thành công cuối cùng. Với của nàng thiếu nữ con nhà quen này và sức của chàng, chàng đã bắt chấp thè nào như cùi cùi vào lời nói cùi trô lục. Từng đeo đuổi theo một ý đam mê tất thi chắc không phải là hồn chàng dùng lết cả khôn khéo thường quá như lời tự hào minh của nàng thực hành kỳ được mời thôi. Đã nhiều vì cùi sú bà chùa Trần Quốc là một tên người ta thấy chàng làm một thần kiêm vang danh khắp mặt giang sơn hết sức khó khăn không trống hò.

Bóng cô tiếng của một tên tú tài nô đắc thắng một cách bất ngờ làm

— Thưa cô, noi huê viên có hai chàng ngạc biết bao nhiêu người.

Tráng sú cùi mồi đưa về nghĩ dưỡng bao nhiêu khi chàng cũng trải qua bao

— Xin tiên sinh đứng làm thè. Lão già

có dạy bảo : Các kẻ hầu hạ trong nhà

không được thô lanh giò của ai cả. Vâ

lại chúng tôi nương náu dưới mái nhà

này được hưởng mọi điều ấm no, sung

sướng có thiếu thốn chỉ phải cần đến

bóng lộc đâu ?

Hồng Văn mím cười bảo :

— Em ngoan lâm. Tuy gần em mấy

bom ta đã có nhiều cảm tình rồi, sau

này xa nhau ta không quên lòng trung

hậu của em. Ta muốn tặng em một vật

lâm kỷ niệm.

Tên tiên đồng sung sướng nói :

— Không kỷ niệm nào quý báu bằng

nhờ tiên sinh chỉ bảo vài đường quyền

thật bi hiềm.

— Em cũng thích võ nghệ nữa sao ?

— Thưa vâng, tôi vẫn hay học lóm của

các chị a hoàn hầu cò nương.

Thấy sắp được biết những điều đang

ao ước Hồng Văn mừng rỡ vỗ tay.

Chú ý của chàng là gọi chuyện với tên tiên

đồng để hỏi thăm ít nhiều về thiếu nữ

trên lầu. Chàng với khởi đầu :

— Cò nương nào ?

TRUYỀN DÀI DÂU SỨ

XƯƠNG MÁU PHIÊN NGUNG

CỦU LANG

(xem Dời Mới từ số 9)

TÓM TẮT. — Vào thời Ai Vương nhà họ Triệu (Tân Tỵ 112 trước Tây Lịch) vua nhà Hán sú là An Quốc thiêu Hú sang bắt buộc ta phải sáp nhập vào xứ Tàu. Khi ấy vua còn bé, quen nhiếp chính nơi bà Cù thái hậu vốn là người ở đất Hán Đan, khi trước có tình với viên sứ giả nên câu chuyện bắn nước sẽ không sao tránh khỏi. Trong triều đình có vị Tề ống Lữ Gia là người nhiệt liệt chống lại kiêu ngô ấy. Người bị mưu sát mấy lần may nhờ có người tráng sĩ áo vàng tên Trần Hoài An, cầm đầu phái vòi Nam Việt ứng hộ. Ngoài ra còn anh em có gái hùng cứ vùng núi Bắc là Hồng Văn và Thành Nhạn hợp sức với phái vòi & nhà đẻ tan mưu mồ khieber như trước của bọn tham mồi phu quý xem rõ giông nòi.

Trong một cuộc giải quyết cho thái tử Kiến Đức, anh khác mẹ của Ai Vương, người được

nhà đẻ chống ngang trọng vong rất nhiều, có một chàng tự xưng là Trần Công tử bông bồ hàng ngù

máu khieber ra dì một cách đột ngột và gieo mồi mồi buôn vòi vẫn vào lòng Hoài An tráng sú.

tự tiện. Lão già dạy tôi ở hầu hạ tiên sinh mọi sự chu đáo.

— Có phải em tên là ..

— Vâng. Sao tiên sinh lại rõ ?

— Thường nghe những người trong nhà khen em ngoan ngoãn dễ thương. Quả thật thè, từ khi ở đây ta thấy em dễ bảo và săn sóc ta hết lòng. Em thật đáng để được ta thương.

Hồng Văn vừa đe tay vào túi nhưng tên tiên đồng lồ ý ngắn cần :

— Xin tiên sinh đứng làm thè. Lão già có dạy bảo : Các kẻ hầu hạ trong nhà không được thô lanh giò của ai cả. Vâ

lại chúng tôi nương náu dưới mái nhà

này được hưởng mọi điều ấm no, sung

sướng có thiếu thốn chỉ phải cần đến

bóng lộc đâu ?

Hồng Văn mím cười bảo :

— Em ngoan lâm. Tuy gần em mấy

bom ta đã có nhiều cảm tình rồi, sau

này xa nhau ta không quên lòng trung

hậu của em. Ta muốn tặng em một vật

lâm kỷ niệm.

Tên tiên đồng sung sướng nói :

— Không kỷ niệm nào quý báu bằng

nhờ tiên sinh chỉ bảo vài đường quyền

thật bi hiềm.

— Em cũng thích võ nghệ nữa sao ?

— Thưa vâng, tôi vẫn hay học lóm của

các chị a hoàn hầu cò nương.

Thấy sắp được biết những điều đang

ao ước Hồng Văn mừng rỡ vỗ tay.

Chú ý của chàng là gọi chuyện với tên tiên

đồng để hỏi thăm ít nhiều về thiếu nữ

trên lầu. Chàng với khởi đầu :

— Cò nương nào ?

Muốn bán máy càrem cây

1 máy lớn 15 cv.

1 máy nhỏ 4cv50.

Chạy diễn có binh thủy, nước đèn.

Xin hỏi nơi số 211 đường
Delfosse Xóm cũi—Cholon

— Thưa cò nương con của lão già tôi. — Bà dành là thè. Nhưng cò nương biệt danh là gì, có định dấp chi với chuyên học nghề lóm của em.

— Thưa chính cò nương chỉ bảo cho các chị a huân đấy. Nhờ thế tôi mới được các chị dạy lemn vài miếng. Tôi ao ước được tiên sinh chỉ cho vài ngôn lá đẽ làm oai lại với mấy chị.

— Được, ta sẵn sàng. Nhưng ít ra ta phải biết tên tuổi của cò nương nhà em để đoán xem vào hàng tài tinh xuất chúng bực nào đẽ ta liệu mà chỉ cho em những thè vòi la. Bằng không, nếu cò em thấy em mua men làm thường lại cười chê tài nghè ta thấp kém, thi sao.

Nghe được chỉ giáo tên thư đồng sụp xuống lạy hai lạy và nói :

— Tiên sinh đã chỉ cho tôi nhiên không thè tầm thường được.

— Kia, em chưa trả lời câu ta hỏi.

Tên thư đồng tò vè ngăn ngại một lú

— Đây là tôi lén nói xin tiên sinh giữ kin hòi. Cò nương tôi tên tộc là Lữ minh Phượng, từ nhỏ chỉ lớn rất ham vú nghè. Ông tôi cho cò thụ giáo với một bà thầy bần lanh cục kỳ cao siêu. Hiện bay giờ bà nọ ân thản nơi chùa Trần Quốc thỉnh thoảng lại đến thăm và xem cách tập luyện của cò tôi. Bà ta thường khen ngợi cò tôi tài súc không thua kém các mặt anh hùng elôn giang hồ.

— Cò Phượng đứng vào hàng thứ mấy ?

— Thưa ông tôi chỉ cò em hai hiện chấp chưởng binh nhưng trong triều tức là Lữ đặng Giao nguyên soái, còn cò tôi là út, đứng hàng thứ ba.

Hồng Văn xoa dầu tên tiên đồng và nói :

— Thời được, đẽ la nghĩ ngợi xem ngày mai sẽ bắt đầu chỉ cho em những món vò nào rất dân dì mà lợi hại không cùng.

Với những người yêu sức chỉ học những ngôn ấy là có thể hạ địch thủ cao lớn và tài giỏi hơn. Thời em đi nghỉ di, bắt đầu ngày mai thì em sẽ là một kẻ được chán truyền đấy.

Tên thư đồng cảm ơn rì rì rồi lui ra. Hồng Văn thở dài nhìn bao trùi cao rộng mà chép miệng bão :

— Minh Phượng, tên đẹp như người vậy. Lúc này đây nàng èm đèm giấc mộng đèm xuân có biết đâu một người đã vi nàng phải nặng nỗi tình cảm.

Hồng Văn đứng lên bước ra ngoài huê vien. Chàng đưa mắt nhìn về phía lầu Nam mà lòng ngòn ngang tràn mồi tơ sầu. Con người ngọc kia có sức mạnh huyền bí gì như thu hút tất cả tâm hồn chàng. Trên đường đời, chàng đã trải qua nhiều đêm vui say với các bậc quốc sắc thiên hương, nhưng chàng chưa cảm thấy lần nào lòng rung động và say đắm thế này.

(Còn nữa)

quanh ÂU CHÂU

BẰNG XE ĐẠP

Du ký L. Q. MINH

III

LÚC ấy đúng 9 giờ, Florentin là một ai quân binh của thời Jules César nên ta còn thấy nào tượng lùy, bùm hổ của một hào thành thời xưa từ thế kỷ 16. Tòa thị sảnh cũng rất cổ, cất từ thế kỷ 17 vừa để dùng làm lì viện, vừa làm bảo tàng viện. Ghé lại nhà Brûle điện xin dấu xong là lật đật ra đi vì từ đây đường sẽ dốc nhiều. Ra khỏi Florentin, liền tiếp dốc này qua dốc kia. Tôi đã đuổi chon, đầu gối bên trái lại hơi đau. Long đàm lo: Thế này làm sao di dễn dịch. Tôi tự an ủi: cứ kién nhẫn, chạy đến đâu hay tới đó.

Chạy qua Percy ghé lại xem một nhà thờ rất cổ mà vẫn còn đẹp, cất từ thế kỷ 15 mà nay các cửa sổ có kiến (vitraux) còn nguyên vẹn, màu mè vẫn tươi đẹp.

Chạy lùn qua Flagny, Chenney rồi đến Tonnerre đã 10 giờ rưỡi. Dốc đường tôi cứ cắm đầu chạy, rán lên dốc bằng cách lấy tay mặt phụ bên đầu gối trái. Cứ một mực quyết chí tiến để xem kién nhẫn có thắng được bệnh tật chăng?

Tonnerre là một thành cổ, cất từ đời César, nằm trên một dồi cao hơn mặt biển 138 thước, dựa theo con sông Arman-

con. Đây là nơi sinh trưởng của chánh trị gia Chevalier d'Eon dưới thời Louis XV. Chevalier d'Eon đã nhiều lần đi du thuyết bên Anh và Nga bằng cách trá hình làm một nữ đại sứ. Nơi đây con đường chánh chạy trước một nhà thương thật to, cất từ năm 1493 do lòng từ bi của bà Marguerite de Bourgogne, em dâu của vua St. Louis.

Nhà thương này đã được sửa chữa một lần năm 1818, có một dây phông bịnh rất dài (hơn 100 thước) và bờ ngang trên 20 thước. Trong nhà thương có sẵn một đèn thờ nhỏ (chapelle) để các bệnh nhân cầu nguyện. Ngay trong ngôi thờ, tôi thấy cái mồ của người sáng lập bằng кам thạch trắng rất đẹp, được tu bổ lại từ năm 1826, trước kia bằng đồng đen. Mồ của thủ tướng Louvois dưới thời vua Louis XIV cũng ở đây.

Rời nhà thương tôi đi lùn vô trung tâm châu thành, được xem thêm hai nhà thờ rất xưa dựng từ thế kỷ 13 là Notre Dame và St. Pierre. Tonnerre nổi danh nhờ một thứ rượu chát độ rất ngọt. Trên các dốc dọc theo sông Armançon, tôi thấy toà tháp đồng hồ thật to, đồ kiền thật hùng hổ, lúc bấy giờ chỉ có trái nho nhỏ. Chạy vài vòng chợ, tôi kiểm tiệm bánh mì mua một ổ nưa cán và tiệm hàng xén mua chai limonade chiết vỏ hai bình.

Lo xong vẫn để bao tử, tôi tức tốc chạy ra thành, nhâm Armagnac trực chí. Vừa ra khỏi Tonnerre lại bị một dốc quá cao của rừng Othe, khiến đầu gối bên trái càng đau thêm. Nắng trưa càng gắt, mồ hôi như tắm. Đường càng tối càng dốc, vi cảng gần vùng núi Jura, mà chỉ dốc với một chon thi làm sao đi xa được, tôi thấy lo lo. Mặc dầu thế, tôi vẫn cố gắng không dám nghĩ vì tôi định chiều phải tới Dijon. Tôi cui gầm đầu đạp.

Đến Armagnac chưa hẳn là 12 giờ, nhưng sức người cỏ hạn, tôi thấy cần nghỉ một chút, lại thêm cảnh đẹp quyến rũ: bên kênh có bông cây, gần đó có nước mát. Qua khói cầu, tôi quẹo qua đường mòn, tiến lên lối 50 thước nữa,

nhìn xuống dốc. Một bức tranh rất xinh, giữa đám cỏ xanh vài đốm vàng trắng chen lộn, thêm hai lẵn bạc của hai con ống đạn theo bên dốc. Tôi chầm rãi lạp dè ngắm cho mãn nhãn. Nơi đây nhà bác vật Buffon đã chào đời, nay còn hấy ngôi nhà của gia đình ông nằm giữa dãm sông Brenne và Armançon.

Bầu gối vẫn đau, tôi vẫn phải đạp bằng nột chân nên qua khu vực Côtes d'Or và tên Montbard là đúng 4 giờ rưỡi chiều. MONTBARD một thành lớn như Saigon ên ta, nằm trên hai ngọn đồi giữa con ống Brenne và kinh De Bourgogne, cao ơn mặt biển 211 thước. Ở đây rất nhiều ống đài cổ dùng làm biệt thự cho các ông lười vùng Bourgogne thời xưa.

ngừng dựa bến dốc rom, Lo phoi xo cái lều uột hòm qua, tôi liền cởi trả Qua thế kỷ 18, nhà bác vật Buffon đã xuống mé kinh de Bourgogne lau mìn mua lại một cái. Nơi đây còn nhiều dấu cho mắt. Trên thì nắng, mà nước ịch riêng, nhứt là ngôi nhà thờ có cái

mặt lạnh nên rửa mình thấy khỏe quyết chung cho gia đình ông. Montbard Bụng đã rên đòi, tôi móc các món ăn là sẵn xuất hai bác vật Buffon năm 1707 và Daubenton năm 1716. Tôi có đi qua ăn nhà của Daubenton ở số 13 đường liberté.

Toà thị sảnh nằm ngay trên con đường

đất đóng đáo: đường thị sảnh (rue de l'Hotel de ville). Nơi đây tôi được xem một cai đồng hồ thật to, đồ kiền thật hành và lớn. Trong nhiều gian còn treo

những bức tượng của Buffon, Junot và Daubenton.

Trước kia Montbard chỉ là một thành

hỏ khong mấy quan trọng nhưng nhờ

giặc 1914-18, bao nhiêu kỹ nghệ to lớn

của Pháp đều đón về đây, nên từ ấy trở

nên phồn thịnh và dân cư trù hợp thật

đông, có cả những hàng làm xe hơi và

tô phụ tung, nhiều lò gốm đã sẵn xuất

trong Louvois (1684).

Ngày giờ đã nhứt định, không thể đi

trên lầu đàng kề là phòng xanh (salles

xanh khắp châu thành một cách chau đáo.

Trên lầu đàng kề là phòng xanh (salles

bleu) xưa dùng làm phòng ngủ cho v

Nhin đồng hồ thấy đã, năm giờ tôi phải

Louis XIV, trang hoàng rất rực rỡ, với vàng rai đi vì còn những 40 cây số

nhiều tú bản cần và nhiều tượng báu

mới đến Dijon, nơi mà tôi định tạm trú

ngà đặc rất đắt giá. Nơi đây còn ranh đêm nay.

cầu châm ngòn của Louvois bằng lá tinh

Melius Frangi Quam Electi (Mieux va

bập). Đến Vitteaux, một làng nhỏ nằm

trên sông Brenne, có ghé lại xem nhiều

chiếu uốn quắn lại. Cang cường thay

đầu cất từ thế kỷ 12 và 13. Đây là nơi

Oanh liệt thay! Từng dưới trang hoành

trưởng của Đại tá Chambure, một

toàn những khám nhưng rất đ

đô quan thời Napoléon đệ nhứt, đ

(tapisserie). Nếu phải xem tì mỉ kh

chống giữ thành Dantzig nằm trên eo

đại, tôi tưởng ít nữa cả ngày cũn

biển Baltiyue với 100 quân và đã làm

cho quân Đức phải thối lui.

Trời gần tối, đã 7 giờ chiều tôi không

Ravières trực chí. Khoảng đường n

hiết nào ráng được nữa, định ra khỏi làng

thật đẹp, tôi chạy dưới thung lũng

nhầy thi kiếm chỗ đóng lều..

Nhưng ai ngờ lại được đỡ đốc nén khoe

cây cỏ xanh tươi, lai rai

và hăng hái đạp thêm. Qua khỏi đốc,

dám bò sưa đang cầm đầu nhai c

trời mưa lai rai, nên đến làng Grosbois

phải đành ghé lại bên đường và đồng lều kề bên dốc. Trời đã mờ mờ tối, lều vừa dựng xong, có hai thanh niên Âu cũng đem xe đạp và lều lại đóng gần bên. Hồi ra mới rõ là người Hồng Mao từ bên Londres di xe đạp sang Pháp và đã rời Fontainebleau sáng nay. Họ đi khác đường của tôi, nhưng sáng hôm sau họ sẽ cùng di một đường để đến Dijon và sẽ tách nhau ở đấy.

Họ sẽ trở về Bâle ghé ngang Troyes. Tôi chỉ bập bê vài tiếng Anh, nhưng đồng bình thường liên, nên câu chuyện cũng vui vẻ. Lều của họ thật tốt, màu trắng và bằng Nylon. Hồi thăm già thi tôi hay: tại Londres đã phải trả trên 20 livres nghĩa là trên 20 ngàn quan Pháp hay lối 1 ngàn 2 trăm đồng bạc Việt Nam. Rất đặc nhưng rất tiện vì nhẹ và khi cuộn lại, chỉ lồng bằng một bịch 25 gói thuốc Bastos bên mình. Trong người rồi ngầm đến ta. Cái lều của tôi nặng trên 10 cân tay và cuộn xong, nó vừa vặn một ôm là ta có thể tự hào là khéo tay, khéo chân rồi. Họ lại còn có áo mưa, nhờ thế cũng đỡ lạnh trọn buổi chiều trên đường từ Fontainebleau đến đây. Tôi không áo mưa, ngày mai trời mưa thi tinh sao?

Trời đã tối mịt khi đóng lều xong. Chúng tôi chun vò lều vừa ăn bữa chiều vừa nói chuyện. Hai bên đều có đèn Pile nên rất tiện. Ăn xong lối 9 giờ đêm, trời lại lâm râm mưa, chúng tôi định ra đi lại đầu xóm xin nước mà không đi dặng, đành ngồi uống nước dù trong bình cho đỡ khát. Trời càng khuya càng lạnh, nhớ thế không thấy mệt, không ai muốn đi ngủ cả. Chúng tôi bàn thêm về con đường ngày mai, và việc leo đèo Sombernon cao trên 500 thước trước khi đến Dijon. Tôi có nói sơ đến cuộc hành trình của tôi...

KHI TÊN CUỐP TÌNH TỰ



Phải rời em yêu dấu của anh ơi!

Phải rời em yêu dấu của anh ơi!

Phải rời em yêu dấu của anh ơi!

(Europe - Milan)

Hai anh rất ham nhưng vì lá thư trong một hằng ở Londres nên không được quyền nghỉ hơn 15 ngày, nhứt là ngày hết phép đã đến.

Tư bờ vắng ngắt, không một ai dǎng xóm lai vãng. Vẽ kêu buồn bã, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng lục lạc của những bò cỏ ăn đêm trên đồi. Câu chuyện thưa dần và tôi ngủ hối náo chả hay. Một giấc ngủ ngon lành, chỉ một giấc, mở mắt thi thấy trời đã sáng.

Ngày 8 tháng 6.— Hai anh kia đã thức trước tôi và đang cuồng lều. Họ chỉ rủ sơ là lều đã khô. Tôi đứng nhìn giọt mưa đóng trên lều mà thở dài. Thế nào cũng phải ra đi rồi sẽ tinh đến chuyện phoi. Đầu đạc đã buộc vào xe, chúng tôi bỏ đồ, rủ nhau lại xóm xin nước rửa mình vì hôm qua không ai đủ sức tắm rửa. Đến cuối lèng đã thấy ngay một máy nước, nhưng cũng phải ra công quay.

Sáng nay người trong lèng mới thấy chúng tôi. Các cậu nhóc bu lại trước rồi đến các người lớn. Họ rất ngạc nhiên thấy một anh da vàng cùng đến với hai anh da trắng. Hai anh kia tiếng Pháp rất rõ, nhờ tôi thông ngôn. Dân làng đều khen chúng tôi và từ tể chúc chúng tôi lên đường bình an.

Nước rất lạnh, nên định rửa mình mà rồi cũng không ai có can đảm rửa, chỉ lau cho sạch cái mặt thôi. Một cô bé lối 17 tuổi đến gánh nước, bạo gan hỏi thăm chúng tôi.

Chúng tôi được một dịp pha trò rất hưng thú. Xem ra cô ấy học vấn khá qua vì nói tiếng Anh rất thạo, có được dịp sang Londres. Con người vừa bắt thiệp vừa vui vẻ. Càng nói, chúng tôi càng thích, nhất là hai anh Hồng Mao đã tuần lễ chia gặp một phụ nữ Pháp biết tiếng Anh. Nếu không bị đám mưa, thi bộ ba chúng tôi vẫn còn mê nói chuyện với cô bé vui tính ấy.

Chúng tôi chạy về chỗ cầm trại thi xe và đỡ uột cỏ. Đem xe vò ần trong một cái trại trống, nhưng mưa dai quá không thể đợi được, chúng tôi đồng nhứt định ra đi. Tôi đi mình trần. Ra khỏi đầu lèng Grosbois một cây số thì đến đầu dốc Sombernon. Đầu gối tôi lại đau, phải nhảy xuống lấy đầu nóng ra bóp.

Hai anh Hồng Mao lại bóp tiếp để được mau lên yên. Hơi đỡ, nhưng ráng chẳng được phải nhờ hai anh dãy phu. Chạy như thế trên 5 cây số, đến một đường bẳng. Trời cũng vừa hết mưa.

(Gòn nữa)



Ánh Sáng Đô Thị

TRUYỆN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY

Tác giả X.X. — Cô Văn NGA thuật

(Xem Báo Mới số 33)

TÓM TẮT. — Mười năm trước tại tỉnh Rạch Giá có gia đình ông Phan Khan được nhiều người chú ý. Hai cô con gái của ông Phan là hai hoa khôi xinh đẹp không ai bằng. Trong một đêm hội chợ có em tên Bich Thuy được quen biết với một ông khách lẻ rất sang trọng: Khách lẻ vị phó tham biện tỉnh Cần Thơ tên Trần Thành Nhàn. Ông góa vợ và có ý muốn cầu hôn với cô Bich Thuy. Vì ham đam mê cô gái bằng lòng, có vẻ ở cùng ông phó Nhàn được một năm thì họ sanh một gái. Trong thời gian ấy cô chị tên Bich Van gặp được người chồng trong lý tưởng cùng chung hưởng bao nhiêu điều hạnh phúc.

Nhiều người thấy gia đình ông Phan gả con nhầm chỗ xứng đáng đều có lòng khen ngợi. Kịp đến khi đáo thành ông Phan bị bắt giam một thời gian rồi được thả ra. Ông cùng vợ con tản cư vào rạch Cái Đuốc nhỏ ở giồng Rieng bị đánh cướp tất cả tiền bạc, vong vong, kìm cương v.v... Bơ vơ nơi xứ lạ quê người, lúng túng sấp sẹn tiền bạc, ông Phan Nhàn và cô Bich Thuy lường lợ chẳng biết phải làm sao?

NHƯNG sự thất bại như cù rình rập chờ đến cái lúc xuống của con người để tấn công liên tiếp những chuyện làm ăn của hai người rẽ không dâng nào ra dâng nào cả. Một gia đình bảy miệng ăn cứ phải nheo nhau mà sống qua ngày, thật là khổ lòng!

Ông Đoàn Thành Lư không còn tiếp tục làm đại lý cho hàng sảng nên đã sang phở để lo công chuyện sanh nhai khác. Lúc bấy giờ tỉnh Rạch Giá là tỉnh còn lòn xòn nhứt, những người sanh trưởng ở đây phải bỏ quê hương sống ở đất người, sự thương mến và cùng sút kém, còn nghè nòng cũng định trệ rất nhiều. Vì thế số tiền sang nhà càng ngày càng cạn mòn mà công ăn việc làm vẫn chẳng có đâu đâu cả.

Tinh cảnh của vợ chồng ông Phan Nhàn lại bẩn rối hơn nữa. Ông không trồng cây gì ở ruộng ruộng tuy có như không, còn cô Bich Thuy nòng nã đút đơn xin dạy học nhưng vì khi trước cô có nghịch ý cùng bồ trên nên hy vọng được gọi bồ cù long dòng ra mãi.

Gia đình ấy nhờ bà Phan và cô Bich Van cám cự làm bánh bán đêm cho bạn hàng cũng không đến nỗi tung quẩn lâm, nhiều khi làm cực bà Phan vẫn thở than:

— Ấy tôi đã bảo số của tôi và con hai là phải cực suối đời. Đàn bà cứ càng giỏi nhiều là càng cực nhiều!

Mãi đến bốn tháng sau nhà của ông Phan mới được trả. Thật là một tin mừng lớn cho cái gia đình sắp kiệt quệ ấy. Tuy số huê lợi về trầu cau và trái cây chung quanh nhà không là bao nhưng cũng đủ để

trong nhà chỉ xài khôi phải làm vào cảnh vay mượn nhục nhả.

Một hôm ông Đoàn Thành Lư tiếp được một bức thư ở Saigon. Xem thư xong ông với bảo với Bich Van:

— Hàng của anh gửi anh lên Saigon làm việc. Người chủ là một người bạn quen biết bên Pháp thuở trước, rất mến anh và sẵn sàng giúp chúng ta những gì cần thiết.

— Thế anh tính sao?

— Còn tùy ở em nữa. Em có muốn đi không?

— Thế bỏ ba má dưới này sao đành. Thời buổi này lộn xộn quá không biết đâu mà ngứa. Nếu vắng xa, cha mẹ có bồ nào thì sao?

Theo trong thư thì chủ hứa cho ở nhà của hàng cũng rộng lớn. Nếu ba má muốn thì cùng theo mình lên trên.

Chưa một ai sau khi đọc

Bên hào vận lý

mà không khen hay.

Lời văn nhẹ nhàng,

Cốt truyện đáng cho ta suy nghĩ...

Có đề bán khắp các hiệu sách

Giá : 25\$

dưới tình sống trong cảnh lo sợ mãi không hợp với tuổi già yếu của ba má.

— Vậy chứ nơi thành thị ồn ào yên làm sao?

— Có điều vui bụng hơn. Chúng ta nên cố nài ép cho ba má cùng theo là phải hơn.

Cô Bich Van ngó ý ấy cùng cha mẹ. Ông Phan ban đầu không chịu đi nhưng sau thấy bà Phan bằng lòng, cũng chịu theo. Bà Phan bảo cùng rề lớn:

— Con liệu cách xem có chỗ nào lương tháng khả chì cho thẳng ba đê vợ chồng nó cùng lên Sài Gòn cho vui. Vâ lại anh em cùng làm một hằng vắn hơn.

Ông Lư cười:

— Chú sợ dựng ba không chịu chì.

— Việc gì mà không chịu. Đì làm việc cho người ta đê ăn lương chì phải xin xô ai đâu ná!

Ông Phan lắc đầu:

— Chính cái ấy mồi là khò. Tôi muốn sao sống được tự lập không bị kèm thúc gi cá. Nếu phải ngửa tay lấy đồng tiền người đê sống thì tốt hơn tôi lại trở về tinh nhà đầu thú. Vậy mà còn đường phục chức lại da.

Cô Bich Thuy giờ tay phán bua cùng mọi người.

— Ai đó coi ánh nói vậy mà nghe có được không. Bi làm việc ánh cũng không muốn, trả về phục chức ánh cũng chẳng ưng. Thế thi không biết sao mới vừa ý ánh. Từ đó tần cu vê ánh cứ thở ra cá hơi chán đời làm minh phát bực.

Ông Đoàn Văn Lư đỡ lời:

— Tại đì không có hiểu dưỡng. Lời dưỡng nói đúng đò. Còn cái hực lòng nào hơn cái sự chia tay lanh tiền lương tháng của người. Thật là một cực nhục vò cùng mà mình vì vò phương kế làm ăn gì khác nên phải cam chịu.

Tôi nói thiệt, nếu tôi không phải là bạn đê vẫn đê sanh sống thì nghèo khổ đê đâm đầu tôi cũng chịu được hơn là làm công thiên hạ. Tình như dưỡng ba vò mà sướng.

— Thế chúng tôi bộ giàu có làm sao. Lại chẳng lo mà đòi nhẫn rằng ra cả.

— Cứ ráng chịu đến mùa lúa tới rồi xem, tiền bạc lại không đủ tủ mà chưa chờ. Dì sao không thấy cái thành thời của một kẻ biết tự lập. Tuy bây giờ di dương phải bê bối về chuyện điền đất lăng xăng chờ sau rồi thành thời thông thả mấy ai bằng.

Cô Bich Thuy không trả lời cứ nhìn chị mà cười. Bich Van không hiểu ý em nên hỏi :

— Cô cười gì thế? hay lại muốn chế tội là mán xá sấp được lên đê thành tung bừng ánh sáng đấy.

— Em nghĩ chị có phước hơn em đấy chứ thời cuộc bắt ngờ đã run rủi cho chị sê thành một cô gái Sài Thành. Thuở giờ chị có bao giờ lại tượng tượng phải xa bô miên đê bồi nước mặn này đâu. Khi nào có lẽ gì vui chị như gởi thơ cho em lên chơi với nhé.

Cô Bich Van thật thà bảo :

— Ủ, đê chị viết thơ rồi đưa cho anh hai bố, chờ chị mới lên Saigon đâu đã biết nhà giấy thép ở đâu. Chị nghe bác xã Teo nói ở trên khô kiếm nhà giấy thép lâm, bác lên chơi nửa tháng mà không biết cách nào gởi thơ về quê nhà đợc.

Ông Lư vội vã hối ám cho chủ hằng, cách bốn ngày sau ông lại tiếp được một phong thư bão đâm của hằng gửi xuống. Trong có bưu phiếu một ngàn bạc đê cho ông làm lộ phi.

Qua ngày thứ bảy cuối tháng năm dương lịch ông bà Phan Khan và vợ chồng cô Bich Van đáp xe đi Saigon.

Trước giờ xe chạy bà Phan ôm Bich Thuy và con bê Bình, khóc nức nở:

— Núm nào cũng là ruột cả, bô đưa này theo đưa kia sao đành lòng. Con ơi, con nói với chồng con lo làm ăn khà rồi lên Sài Gòn ở cho gần cha, gần mẹ, có anh, có chị. Bằng nếu thời cuộc còn rối rắm thi vợ chồng bô nhà mà lên đây kiếm số ăn số lâm nó chắc chắn hơn, nghe.

Cô Bich Thuy gục mặt vào vai mẹ mà khóc không trả lời chi cả. Nhưng đến khi lại từ giã anh chị, cô có hứa hẹn một lời:

— Thế nào em cũng làm cho chồng em đê tánh mới đê. Sài thành phai là nơi đê hội đê tiếp đê đón chúng ta lâm.

Xe từ từ chạy. Bà Phan thò tay cầm mu soa lau nước mắt ra ngoác lia.

Ông Phan bồng con đứng nhìn theo mím nụ cười tiền đưa. Riêng Cô Bich Van, chớp mắt mấy cái đê nhỏ ra đê giòng lệ túi, nhìn theo đám bụi mù nui xa, lòng suy nghĩ vẫn vờ. Con bê Bình có ý trách bô sao ba má nó không cản xe lại và dẫy nẩy và mếu miệng gọi :

— Ngoại đâu rồi, ngoại ơi ngoại.

(Còn nữa)

* * * * * HAI NGÀ * * * * *

(tiếp theo trang 25)

Nhưng George thì khác. Anh chưa từng sống những cảnh đời như hôm nay. Anh khô sở lê bước di xin việc làm từ chồ này qua chồ nọ. Đến đâu anh cũng là tấm bia cho những lời mai mỉa.

Một hôm Carrie vui vẻ báo tin nàng sắp có... con.

Trái với tin đáng mừng, George lại thấy lo buồn thêm.

Vì anh nghĩ đến đứa con, — đứa con thân yêu nhất do máu thịt của Carrie tạo nên cho anh, — sẽ chịu giam hãm trong cảnh nghèo đói. Anh như điên cuồng đập đầu vào tường rêu rỉ.

Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì?

Carrie chỉ biết ôm mặt khóc.

Thế rồi một hôm sự thật đau đớn đã xảy ra. Julia đến buộc anh phải ký tên để bán nhà, và cho anh biết là anh chưa ly dị chính thức với nàng nên nàng có thể kiện anh về tội da thê.

George đành nhẫn nhục một lần nữa, hy vọng sẽ vớt được chút hạnh phúc nào cho Carrie và đứa con sắp ra đời. Nhưng khi anh tìm đến Carrie để xin nàng tha thứ, thì Carrie nói thẳng với anh là nàng còn trẻ, nàng còn muốn sống, nàng không chịu được cảnh chung chòng, và nàng đã hư thai.

George lại lang thang. Vài ngày sau: nhớ đọc báo đê kiếm chồ làm, anh được tin con trai anh lấy vợ giàu, sắp về đến.

George quyết định ra bến tàu, gấp con, đê xin giúp đỡ. Carrie lại đem cái quần đúc nhứt của chồng ra ủi một lần nữa. Không may, vì chồng mặt, nàng đê bàn ủi dần xuống vải lâu quá... Thế là lúc ra đi, George phải dùng đê môt tờ báo đê che chồ rách.

Trên bến tàu, George đứng xa xa nhìn con, và đâm vui vẻ; xúm xít chung quanh là bè bạn, bà con hòn hở. Anh không dám lại gần. Con và đâm anh đã đixá. Anh ngậm ngùi trở lại tò cũ nghèo nàn. Nhưng nhà trống trãi, gọi không ai thura. Nhìn trên bàn anh thấy có mảnh giấy mang mấy giòng chữ thảo vội vàng:

: «Vĩnh biệt George. Minh sẽ sung sướng với con trai minh hơn em. Em chỉ clàmho minh khồ. » Carrie. »

SAU một thời gian, Carrie bồng nỗi tiếng trên sân khấu.

Về phần George, chàng lang thang di kiêm việc một ít lâu nữa.

Cuối cùng chàng đành buông tay, tối đến ngủ ở Da lữ Viện, ngày đi ăn cơm thất nghiệp. Giữa lúc ấy tên tuổi Carrie mỗi ngày một rõ ràng.

Một chiều, sau buổi hát, Charles Drouet đến tìm Carrie tại phòng riêng. Drouet cũng trở nên giàu sang lắm.

Anh nói với Carrie bằng giọng nói của kẻ dắc chí.

« George đã cưới em chưa? Khốn nạn cho y quá. Chắc y không kiếm ra việc làm đâu. Ai người ta, cũng sợ tên ăn cắp... »

Drouet còn nói nhiều nữa. Nhưng khi Carrie hiểu rõ George đã ăn cắp vi nàng, đã từ chối tất cả vì nàng, và cuối cùng phải chịu hành khắt cũng chỉ vì nàng: Carrie bỗng thấy nước mắt dâng lên nghẹn ngào.

Hôm sau, Carrie trở về nhà cũ. Nhưng George không còn đó nữa... Nhưng một chiều kia, George đòi quà. Chàng đến xin ăn chung quanh những bờ tường của rạp hát, trên đó tên tuổi của Carrie hiện lên bằng những chữ lớn.

Chàng nán ní với mọi người:

— Tôi phải ăn không chết mất.

Nhưng mọi người ai cũng quay mặt đi trước bàn tay lật ngửa của chàng.

**

CHIỀU ấy Carrie rời khỏi rạp hát. Lúc sắp bước lên xe nàng bỗng thoáng nghe một giọng nói đau đớn từ trong bóng tối đưa ra.

— Carrie... em tha lỗi cho anh.

Nàng quay lại, không thấy ai cả vì đêm quá dày, nhưng nàng cũng đáp lại.

— George...

Carrie di lại gần. George vẫn đứng yên trong bóng tối, chia bàn tay mở rộng ra phía nàng.

— Carrie hãy giúp anh... một chiều nay nữa thôi. Anh đòi lầm... chỉ một chiều nữa thôi...

Carrie bảo George theo nàng. Khi thấy George dưới ánh đèn, nàng suýt kêu lên. Nàng muốn sụp quỵ xuống xin George tha lỗi cho nàng. Carrie dẫn chàng vào phòng riêng, rồi nàng dìu vào túi George, vào tay George một xấp giấy bạc.

Xong đê George ngồi đó, nàng chạy đi tìm viên Giám đốc rạp hát đê lấy tiền! Nàng sẽ làm tất cả đê gài lại hạnh phúc ngày xưa!!

Nhưng khi Carrie ra khỏi phòng, George đem tất cả tiền trả lại trong bóp của Carrie, chỉ lấy vón vẹn có một đồng, rồi mở cửa đi ra.

Chàng chỉ lấy một đồng thôi. Một đồng đủ đê mua một bửa cơm mà có lẽ không bao giờ George cần dùng đến nữa...

(Tiếp theo trang 17)

HÀI

Rồi sao nữa ?
SEN

Và quan khách mỗi lần nhặt
được thiệp mời, trăm người
như một đều nghĩ đến món
nước trà đặc biệt của bà hầu
trước.

HÀI

Trại đường rầy rổi, Tao chưa
thấy bệnh in tri ở đâu cả.

SEN

Lần nở, lúc bùa tiệc gần tàn
thì người giúp việc ghé vào tai
bà hầu trước cho hay rằng vì
cần phải sửa chữa nên nhà
máy điện đã khóa nước lại rồi.

HÀI

Và, trong nhà không còn một
giọt đe mà nấu nước trà, cái
món quan trọng mà bao nhiêu
quan khách nóng lòng chờ đợi ?

SEN

Chính thế. Chủ nhân gần thảo
mồ hỏi hột...

HÀI

Trong trường hợp khó khăn
ấy, chắc lại phải có Bụt hiện lên.

SEN (tức bực)

Ông phá đám hoài. Không có Bụt nào
hết, nhưng một ý nghĩ thần tinh vút đến
trong óc chủ nhân. Bà hầu trước nhớ đến
thùng nước tắm của bà lúc ban chiều và
bảo cù lấy nước đó mà pha trà.

HÀI

Chết thật !

SEN

Khi rót mời, người nào cũng khen lấy
khen để. Mùi trà bốc lên ngào ngạt, và
người ta có cái cảm giác rõ rệt là hương
vị của trà thẩm tận não cắn. Có người
nghe mùi mẫn mẫn, nhưng không dám
phản binh vì sợ e kẽ khóc cười minh
« àm bất tri kỳ vị ». Trong khi mọi người
gật gù khâm phục, một ông khách, cựu
chiến binh đã dự trận mạc ở Phi châu,
xô ghê đứng dậy, hung hồn tuyên bố :
« Quả thật là trà Algérie ! Vâng chúng,
dày sợi lồng con lạc đà ! » Vừa nói,
ông ta vừa đưa cao một cái sợi lồng
vàng, ngắm, ông ánh như tia.

HÀI (cười ngọt)

Của chủ nhân ?

SEN

Của ai thì ông hiểu lấy. (Bưng miệng
cười). Đó, ông đã thấy kết quả của bệnh
in tri chưa ? Ông cũng vậy, ông đã mang
sẵn trong đầu óc từ trường chiến bại,
thì nên ông mới bị người đàn bà kia
đánh ngã.

HÀI

Thôi, cho biết trung kẽ thế nào.

SEN (chầm rãi)

Trung kẽ, không dùng đòn vỗ lực.



RÂU QUẶP

SEN

Tôi còn một bả kẽ, khôi dùng đòn vỗ
lực, khôi xa cách vợ con, miễn sao ông
đóng vai tuồng cho khéo, đừng ló đuôi
chồn là được.

HÀI

Bầu, nói mau lên.

SEN (rút trong ngăn kéo một con
dao sáng loáng)

HÀI

Ông ngửa cổ lên. (ngửa cổ, Sen kẽ sát
dao cạo vào cổ).

HÀI (giọng run run)

Mày giết Tao sao ? (vùng đứng dậy).

SEN

Tôi đâu dám gây án mạng ? Giết ông
đè ngồi từ rục xương à ? Tôi định trừ
cái bệnh quặp. Thế này nhé. Ông làm
như vừa mới tự tử bằng dao cạo.

HÀI (tồn tiếng)

Đè làm gì ?

SEN

Thì hãy nghe đã nào. Ông sẽ đè lại ba
bức thơ rồi đoạn tuyệt với đời.

HÀI (giây nãy)

Áy, không được đâu. Đời đẹp đẽ thế
kia, mặc dầu có gông cụ xiềng xích đì
nữa, ai dại gì mà đoạn tuyệt !

SEN

Thì ông cứ đè mặc tôi. Xưa nay, tôi
đã sơ thắt trong việc mưu tình nào
chưa ?

Mày làm gì thì mày làm. miễn sao tao
còn sống với vợ con là được. (Sen xuống
bếp, xách lên một con gà, một lon dầu
hắc, một ve phàm đồ, bốn năm cuộn bông
gòn và băng).

Úa, bộ con này điện chặc.

SEN (ra lệnh)

Ngưỡng cổ lên ! (Sen cõi áo ngoài, tháo
cù vạt, quét một đường đen dưới cổ). Ông
cầm gương mà theo dõi từng cùi chỉ của
tôi. Ai giết đâu mà sợ ! (Sen đỡ phàm đồ
lên cổ, lén áo lót). Áy, ông ngồi yên, đừng
cải cọ vò ich. Hy sinh một bộ quần áo
mà được hạnh phúc, còn tiếc nỗi gì ?
(bước lui vài bước, ngắm nghĩa rồi lấy
bông gòn và băng vẩn quanh cổ).

HÀI

Trời ơi mày hại Tao rồi, Sen ơi ! Mày
làm cái gi kỳ cục vậy ?

SEN (diêm tinh)

Vạn sự cụ bị, chỉ khiếm... máu gà,
(cắt cổ con gà, máu phun cùng cổ, tay,
mặt mày và nhổ giọt giữa nhau) Được
làm. Không ai ngờ vào đâu nữa, cho
dầu đòn mát xối bối của anh Tài.

(Còn tiếp)



BASTOS



CLIQUE DAU

Bát Tô tuổi đà dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là
năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu
lại người không ưa.



Một người bạn luôn luôn trung thành

ĐỜI MỚI số 49

ĐỜI MỚI số 49

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chủ ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Euquinine actives)

cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine actives)

cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

STUDIO HADI

PHOTO CINÉ

32 A.B.e A. Garros—SAIGON

MỸ THUẬT

GIA PHẢI CHĂNG

Hội hè, tiệc tùng nhiếp ảnh không
tinh sở phi, không buộc lấy hình.

NHỚ MUA GIẤY SƠ

Hồng Thập Tự Việt Nam

Một dịp giúp đồng bào
chờ bờ qua!



Chải

GOM FIX

người đẹp
thêm và trù
tuyệt trắng tóc
vì đê tẩm gội.



SỐNG MỚI : thì chết cũng
phải mới làm sao cho ăn nhịp :
HÒM TÂY XE XÁC
KIỀU TÂY.

Gọn gàn đẹp đẽ mà đúng
lối tan khổ.

Chiếc xe tang Kiều Tây ở
Pháp vừa mới lại ở hàng :

TOBIA

224 Paul Blanchy—Tân Định

C O S A R A

5-13 đường Turc Saigon (Giây nói 21.357 - 21.131 cardi 584)

Do sự chỉ huy của một người Việt.

Vận tải hàng không

Máy bay DAKOTA DC 3.

Sócsträng—Cap Saint Jacques—Pnom Penh—Phan Thiêt—Dalat—Nhatrang—Banméthuôt—Vientiane—Tourane—Hué—Đồng Hới—Hànội.

Vận tải đường bộ

CARCOSARA

Saigon—Mýtho—Saigon *Saigon—Sadéc—Saigon*

Cho mướn đi các thị trấn ở toàn cõi Nam Việt.

HÃNG SƠN ALBATROS

danh tiếng và lớn nhứt Việt nam

180-182 đ. Lê-Lợi—Saigon (Giây nói : 20.736)

Nhà máy tại Phùnhuận-Giadịnh

PEINTOLAC
PEINTOLUX
VERNISSEE
PEINTEMAIL

CELLULOSIQUE

354 355

Kỹ nghệ tân tiến của người Việt Nam với kỹ thuật theo kịp lịch trình khoa học các nước tiền tiến trên hoàn cầu, hoàn toàn bằng máy móc



Chuyên môn làm chân giả và tay giả đè ráp thay chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp Âu Mỹ—các thủ giầy tàn tật.

HIỀU BATRU

**301, Colonel Grimaud
SAIGON**

Cuộc biểu diễn tung bừng ! TAI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE

do đoàn vũ nghệ Anh Ân trình
bày những màn ca vũ kịch



LÂY-AN-LINH 532, RUE DES MARINS - CHOLON CÓ BÁN KHẨU NỘI

PHÒNG TRÒNG RĂNG LÊ - TƯỜNG - KHAI

444, Ông lão Albert Fer — (Khách rạp hát A-Sam)
ĐẤT-HỘ — SAIGON
thợ chuyên-môn làm kỷ-lưỡng rất
được vừa lòng tin cậy của thân chủ



NHÀ CHỤP HÌNH :

BẠCH LAN

48 Thái Lộ Thành (Verdun)
chụp hình thật giống, đẹp, giá phải chăng.
Đặc sắc ! Trả hình và tô màu thật mỹ thuật

Hàng đúc TRÍ ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon—Điện thoại số 21.133

Lanh đúc tiện rèn và làm đồ nguội cá, khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gân nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

HẢI-CẦU-HOÀN

LƯƠNG TẾ THỜI

CHUYÊN TRỊ :

Tiền thiên bắt túc, hậu thiên
bắt đều, chim bao di tinh, đêm ngũ
đái nhiều, tinh lạnh, dương suy,
thường hay đau lưng, lỗ tai lùng
bung, con mắt mờ mệt, khí huyết
kém suy v.v...

Dùng thuốc này sẽ đỡ tráng dương bồ thận.

Có để bán khắp nơi

TỔNG ĐẠI LÝ
SANH KÝ
83 đường Gaudot—Cholon



Đã có bán khắp nơi :

CÔ GÁI ĐẸP và CON QUÁI VẬT

HƠN TRĂM TRANH VẼ DO
HƯNG HỘI TRÌNH BÀY
THEO LỜI CÔ VÂN NGA

Ngày Mới xuất bản

ĐÃ PHÁT HÀNH :

Lý thường Kiệt

84 TRANH VẼ
của HƯNG HỘI
BÌA MÀU
giá 5 \$

ĐỜI MỚI 10/49



Để tút bớt những uất-ức do « Kim-tiền » gây ra muôn vàn bất-bình các bạn đón xem : **TÀI TỘI**

TÀI TỘI sẽ mời bạn nghe ba người tượng-trung ba phái triết-lý bàn-cãi nhau về một vấn-dề xã-hội hiện kim.

Cụ HỒ-BIỀU-CHÁNH trân-trọng dâng những người biết nghĩ đến xã-hội, đến gia-dinh, quyền tiều-thuyết đặc-sắc :

TÀI TỘI

Giá mỗi quyển . . . 28 \$

Nhà xuất-bản PHAN-YÊN 109 Đại lộ Galliéni—Saigon

BAO NHIỀU NĂM DANH TIẾNG

Y-si LÝ TRÁT vẫn hàng ngày chán mäch và bốc thuốc cho các quí vị thân chủ xa gần đá hết lòng tin cậy nhà thuốc QUÀNG AN-HÒA 169 Verdun Chợđầu—SAIGON. Và để đến đáp tấm lòng chiêu cỗ của quí vị bồn hiệu càng cố gắng gia công bào chế thuốc cao HO QUÁNG AN TIỀN có tiếng bồ phòi ngừa lao trị các chứng ho và nhút lă ho lao ho sút huyết ho sản hau thật công hiệu ! Và thuốc DƯƠNG THAI QUÁNG AN HÒA bồ huyết an thai trị các bệnh của đàn bà có thai khi sanh mau lẹ đưa con rất dễ nuối. Thật Hay

TỔNG PHÁT HÀNH :
QUÀNG AN HÒA

169 Verdun, Chợđầu—SAIGON

Brillantine BOBEL

là sản phẩm Việt Nam
hảo cát dùng như brillantine Âu Mỹ, dùng
vàn thương phẩm với
vết cốt dầu thơm
tự nhiên (naturel).
900 đồng một kilo,
tên...

Brillantine BOBEL

không làm cho nhirc
làn và rụng hoặc có
trứng tóc

Nhà sản xuất
PHƯƠNG MAI
187 F. Louis—Saigon

THI THƠ NGUYỄN THẾ TÀI

43, Schroeder—Chợ mèi Saigon

25.000 \$

Những ai trả lời đúng các câu hỏi sau đây
sẽ được thưởng 25.000\$: 1) Tiệm vàng
NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là
tiệm vàng THẾ HÙNG có 2 cọc và 1
ngựa ngồi ở cửa tiệm để làm gì ?.....
2) Ai cần tiền xin đem vay lại bán cho
NGUYỄN THẾ TÀI 100\$ mua bán chỉ
ăn lời 6% nghĩa là gì ?..... 3) Tôi và...
người đoán bài số..... hay nhất. Xin
đọc kỹ bài này và cất nó cẩn thận để đọc lần nữa.
Ngày 12-4-53 sẽ đăng điều lệ.

THI THƠ BÀI 852

Chi Hài bán chè đậu xanh. Tiền lời ché
cắt đê đánh phòng thân. Tháng ngày ché
giá p lán lán. Tết này tính được một phần
vốn to. Nhiều tiền chí thấy au lo. Lem
sao giờ được ăn no mãn đói. Chí ghê
trâm miệng một lời. Ai cũng tán tụng
vàng mạ vàng nguyên ý. Bảy lầu danh tiếng
nhứt nhì. Thế Tài họ Nguyễn tính vì
đánh ránh. Ở nơi Chí Cử Sài thành. Vàng
đầy vòn thật tinh anh mọi bể. Nghé lời
lòng chí say mê. Chí liền ghé tới Vanner
xem tướng. Chí vừa bước tới lê đường...
Só nhà 58 hàng trương Thế Tài. Thầy
người chen lán trong ngoài. Chí liền với
và chen vải buóc vào. Nhìn vàng quâ
thấy tốt màu. Chí móc tiền sám lấy mua
vàng về. Chứng đeo lich sự mọi bể. Tương
lai chí cũng chẳng hể au lo. Vì vàng chí
trữ từ giờ. Ngày sau lên giá lời to không
chứng. Trữ vàng tiện lợi và cùng.

THỦY TINH
(Lanh tiền rời)

Thuốc ho trái nho PECTO-CHERRY



Daily in Vietnam
NHA THUỐC KIM QUAN
SỐI CHỢ MỚI - SAIGON

Nhà thuốc chánh **SOLIRENE**

(Pharmacie Principale Solirène)



Dược sư

ĐÀO TRỌNG HIẾU

Tốt nghiệp trường
Đại học Paris

Trước nhà hát Tây - SAIGON

HO ! HO ! HO !

Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi,
gián hỏa, trừ đàm và trị các
chứng ho bất luận mới phát

hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc
Thái-Bình-Dương
25, Rue des Artisans
CHOLON

ĐỜI MỚI số 49

NHỊ THIÊN ĐƯỜNG

danh tiếng
lâu năm



Trị bá chứng
hay nhứt

47 Canton CHOLON

QUÁN QUẦN TÚU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN túu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins - CHOLON



ĐỜI MỚI số 49

THÚỐC RƯỢU

Nguyễn, số
54 PHẠM MA HONG
SAIGON



là một Mỹ Phẩm.
Bà ngày xuân ai
cũng đều mua để làm
Quà biếu Tết.



Đại túu lầu **SOAI KINH LAM**

446, đường Thùy Bình - CHOLON. Téléphone N° 169

PHÒNG RỘNG RẢI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIÊU ĐÁI ÁN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPECIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

NHA IN LE_VAN

104 Lộ Quang Đêng Cholon. Điện thoại: 300

Chuyên lanh cảng giây cho các báo chí
Cam đoan tiện lợi, giá rẻ hơn các nơi
Nhận in đề gấp và nhãn hiệu, quảng
cáo bấy mầu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mực
in báo, mực mầu Lorilloux, Lefranc, Georget Fils



CHEMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một cái
chemise may sẵn cho thật vừa
lòng xin mời lại nhà may:

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút
Col Indéformable



Dầu Cù-là

MAC-PHSU

GỐC MIỀN-DIỆN

CLICHÉ DAU

Atelier : Tél. Cardi 837

Nguyễn văn Dầu

17, Đô hữu Vị — SAIGON — Tél. 21.651

Chuyên môn khắc
bản kẽm

DỄ IN
LÂU MÒN
SẠCH
RỘ ĐẸP

HUẾ.— Đời Mới có
bán tại :

AN KHƯƠNG 58 B, Lê thái Tổ.

BÌNH MINH 9 K Trần hưng Đạo.

LÊ THÀNH TUẤN 27 Gia Long.

TÂN HOA 121 Trần hưng Đạo.

NGÔ VĂN MẠNH 74 Gia Long

UNG HẠ 23 Nguyễn Hòa.

PHỐ THÔNG 83 Gia Long.

Phiếu

số 19

Bạn « ĐỜI MỚI »

dè dặt cuộc « NGẠC NHIÊN » của nhà báo Đời Mới

Bạn hãy cắt đứt số phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều

(Đời Mới số 49)

Golden Club



PHIẾU DỰ « CUỘC THI ĂN ẢNH » ĐỜI MỚI

- 1) Tên họ :
- 2) Địa chỉ :
- 3) Bề cao :
- 4) Số cân :
- 5) Trình độ văn hóa :
- 6) Thích sâm thúy vai nào :

(Hai khoản 5 và 6 tùy người dự thi muốn trả lời hay không cũng được.)

Sau khi nhận nhận bǎn điều lệ trên đây, tôi xin gửi đến một tấm ảnh của tôi để dự thi.

Ngày

Ký tên

SỐ THỨ TỰ

(xin đừng ghi vào đây)

(Phiếu cắt gửi đến tòa báo Đời Mới
117 Trần hưng Đạo — Cholon).

Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCARÉO — CHOLON

MAGDOLA giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả thành phố

TUẦN BÁO « ĐỜI MỚI »

Giám đốc : VĂN LANG

Quản lý : TRÁC ANH

In tại nhà in riêng Đời Mới
117 Đại lộ Trần hưng Đạo — Chợ Quán
(Giá này : 750)

Quản lý : 96 đại tá Grimaud (Chợ Thái Bình)
Saigon

ĐỜI MỚI GIÁ DÀI HẠN Ở NAM-VIỆT :

Mỗi số 5\$

1 tháng	20\$	3 tháng	60\$
6 tháng	120\$	1 năm	240\$

Bồi địa chỉ xin cho nhà báo biết để tránh thất lạc.

CUỘC THI « ĂN ẢNH » ĐỜI MỚI



1



2



3



4



5



6



1.— Cuộc thi mở ra cho tất cả người Việt-nam (không phân biệt nam, nữ và tuổi tác).

2.— Mỗi người dự thi có thể gửi đến một tấm ảnh chụp rõ mặt mình (cỡ 6×9), và sau mỗi tấm ảnh phải ghi tên họ, tuổi, bì cao và số cân nặng.

3.— Muốn dự thi, mỗi tấm ảnh phải kèm theo phiếu dự thi (in trong trang 42).

4.— Tất cả những ảnh gửi đến dự thi đều đăng lên báo ĐỜI MỚI, theo thứ tự trước sau tòa soạn nhận được.

5.— Ban chấm thi gồm có 7 người: hai nhà chuyên môn điện ảnh, hai nhà nhiếp ảnh, 1 họa sĩ và 2 nhân viên

ĐIỀU LỆ

CUỘC thi ăn ảnh có mục đích khuyến khích những bạn yêu chuộng màn ảnh có dịp biểu lộ ước muốn đóng phim của mình.

biểu lệ :

tòa soạn ĐỜI MỚI. Những người dự thi không được dự vào ban giám khảo.

6.— Có 10 giải thưởng, chia ra :

— 3 giải cho bạn gái.

— 3 giải cho bạn trai.

Giải nhứt : một ngàn đồng.

Giải nhì : năm trăm đồng.

Giải ba : ba trăm đồng.

Và 4 giải khuyến khích, mỗi giải hai trăm đồng.

Tổng cộng tất cả là bốn ngàn bốn trăm năm mươi đồng.

7.— ĐỜI MỚI sẽ mời tất cả những bạn được giải đến Saigon để dự quay trong một cuốn phim ngắn (film de court métrage) theo chuyên phim của ĐỜI MỚI trình bày và do một ban điện ảnh chuyên môn cộng tác với ĐỜI MỚI thực hiện. Cuốn phim của các bạn « Dự thi ăn ảnh » đóng sẽ chiếu ở các rạp chớp bóng trong nước. Những bạn ở xa, ĐỜI MỚI sẽ chịu phí tốn đến Saigon.

8.— Những bạn dự thi phải theo đúng các khoản trong điều lệ này.