

ĐỜI MỚI

Số 48 — 5 đồng
THỨ BẢY 28 - 2 - 1958

Wasm
AP95
VGD64+

CUỘC THI "ĂN ẢNH"
ĐỂ CHỌN TÀI TỬ CHỐP BÓNG



CHIẾC
DAU

PHÙNG THỊ NGHIỆP trong « Một trang nhạy ký » (xem bài phê bình ở trong)

TÒA SOẠN: 117 Đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — Giấy nói: 793

QUẢN LÝ: 96 Đại tá Grimaud

Saigon — Giấy nói: 22.491

Chủ nhiệm: TRẦN VĂN ÂN

THƯ CỦA
NHÀ XUẤT BẢN

Khuyến khích những cây viết trẻ trung và làm thêm đẹp tờ báo

Bạn đọc thân mến,

T RONG lá thư trước chúng tôi có nói qua ý định của chúng tôi (và có lẽ là ý muốn của phần đông bạn đọc) là khuyến khích những cây bút trẻ trung đang tiến lên trong nước.

Áy không phải chúng tôi muốn phụ những văn nhân mặc khách đã nêu sự nghiệp. Mà dẫu chúng tôi có muốn phụ họ, cũng không thành vấn đề, bởi vì họ đã sẵn có sự nghiệp văn chương của họ. Trái lại chúng tôi lúc nào cũng quý trọng các bậc đàn anh đã lâm công phu xây dựng văn hóa nước nhà. Chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn nghinh bất vờ của các bậc văn hào nổi tiếng trong nước. Những chúng tôi đặc biệt chú ý tác phẩm của thanh niên đang lo trau dồi văn nghệ.

Sở dĩ có điều ấy là vì hàng sau này cần dùng người ta trồng nom đến, còn hàng trên thì bắt tất cả người lo nghĩ dùm. Thêm nữa, trên đường xây dựng văn hóa chúng ta rất cần có những cây bút trẻ trung, hăng hái, linh hoạt để dẫn dắt thế giới những cây bút già cỗi, và cần dùng họ để mở rộng lăng văn. Chúng ta không nên quanh năm chỉ quanh quẩn bên một hai cây viết nổi tiếng mà không để ý bao nhiêu thanh niên đang ấp ủ đường tiến lên và hiện còn ở trong bóng tối. Chính trong đám người ấy sẽ xuất hiện một ngày gần đây hoặc mai sau những nhân tài mà ngay bây giờ ít ai chịu khó tìm ra.

Chú trương khích lệ thanh niên, chúng tôi cũng có ý muốn làm cho tờ *Đời Mới* là một diễn đàn chung một phần nào. Nói « chúng » không có nghĩa là « tộn cộn ». Chúng trên một tôn chỉ cảnh tân cải tiến với sự nhầm thẳng mục tiêu xây dựng văn hóa mới.

Rồi đây, bắt đầu từ số này trở đi, chúng tôi bắt đầu quăng cao, mặc dầu chưa có thể hô hồn, bắt làm vroung, nhưng thèm màu, nghĩa là vẫn chạy máy đầy đủ những khuôn như trước để tố điểm thêm tờ báo. Tuy là phần bài vở không kém mà phần màu sắc lại thêm.

Bạn đã hiểu qua ý chúng tôi, muốn một ngày một thêm gác sự một thiết sát cánh, gìn giữ nhà báo và bạn đọc, muốn cho mỗi người đều tin tưởng như chúng tôi rằng chỉ có đoàn kết những phản tử ưu tú trong nước mới có thể xây dựng nổi một lầu đài văn hóa rực rỡ, biết như vậy bạn không nên nê công, hay tiếc thì giờ mà không tham gia một cách thiết thực vào sinh hoạt của tờ báo của bạn.

Nhà xuất bản NGÀY MỚI
cần khai

CÁC BẠN YÊU CHƯƠNG MÀN ANH HÃY THAM DỰ :

CUỘC THI « ĂN ANH » ĐỜI MỚI

để chọn người đóng phim chớp bóng

XEM GIỚI LỄ QUÀ TRANG 43



HỘP THƯ

Bạn HOÀNG HẢI (Hải phòng) :

Rất hoan nghênh ý kiến của bạn viết thư. Chứ đợi những bài khác của bạn gửi về Tòa Soạn, nhớ viết lên một mặt giấy.

Bạn KÝ NAM (Huế) :

Bài của bạn sẽ đăng.

Bạn VŨ ĐỨC CHÂN Maison cent (Saigon) :

Mình Đạt đã nhận được thư của bạn. — Cám ơn.

Bạn NGUYỄN NHƯ QUANG (Nhatra) :

Chúng tôi đã gửi gắm là thư của bạn giáo sư Hoàng Lê rồi.

Bạn NGHỆNH (Hải phòng) :

Bạn chịu phiền xem kỹ lại bài giải trên báo ay.

Một BỘC GIẢ ĐỜI MỚI (Saigon) :

Ty quản lý sẽ trả lời thư riêng cho bạn. cầu bạn cho biết địa chỉ.

Bạn TRƯỞNG NHAI (Saigon) :

Sẽ đăng — Rất hoan nghênh,

Bạn LE Q. MINH (Phnom Penh) :

Rất phiền bạn gửi gấp cho bản du ký x' quanh Âu châu bằng xe đạp... từ trang Mong bạn vui lòng về giao anh em nhà i sự để thật lại bài thảo. — Cám ơn bạn.

Bạn NGUYỄN T. M. (Vĩnh Long) :

Mình Đạt đã về Saigon — i Kịch sống định & của bà sẽ đăng.

Bạn KIỀN NHÂN (Chợ Lớn) :

Xin đa tạ những lời chân thành của T. V. A.

Bạn MAI LAN (Hải phòng) :

Đã nhận được sẽ xem — Minh Đạt

Bạn THƯỞNG THƯỞNG (Huế) :

Bài viết trên hai mặt giấy thư không thể chờ được.

Chí TRỊNH TIỀN (Nhật Trang) :

Bà gửi thư nói về thi sĩ Anh Nga cùng Nhận được không? Cố thơ gì cho *Đời Mới* T.M.



Đời Mới Khai Sự

Ông Trần Sanh, bút hiệu Càn Khôn, ngày tựu việc, tức mồng 4 Tết nhâm ngày 1-2-53, đến nay vẫn vắng mặt nơi tòa soạn và cũng không tin tức chí cho chủ nhật biết.

Vậy kể từ ngày 17-2-53, Ông Trần Sanh (Càn Khôn) hoàn toàn không có quan hệ với nhà báo.

Về mặt tiền bạc cũng thế, giữa n

bao và ông không có sự định rõ.

Có mấy lời cần khai xin bạn đọc di cho.

ĐỜI MỚI

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghệ thuật

ĐỜI MỚI

SỐ 48 — THỨ BẢY 28-2 d.l.

NGÀY RẰM THÁNG GIĘNG ÂM LỊCH

TRONG TẬP NÀY :

- Một cuộc triển lãm nghệ thuật H. v. Tiếp
- Một bài thơ xuân của André Gide
- Hồ Dzénh dịch.
- Ngược thời : Tin thiệt đã có ý của mình Dương bá Dương.
- Xem phim Việt Nam : Một trang Nhật ký Đại Mạch.
- Vài nhận xét đầu năm về hoạt động nhạc kịch T. K. Ngân
- Văn nghệ quốc tế Linh Lan dịch.
- Một sinh viên Việt di xe đạp vòng quanh Âu Châu. Hồi ký của Lê quang Minh
- Thủy tò loài người không phải là khi mà là cá ? Giang Tân
- Lá thư văn nghệ Đại Mạch
- Bức thư chúc Tết, truyện ngắn của... Anh Tuyễn
- Trước cửa Đại dương Thor Đè tần Xuân
- Râu quặp, kịch vui của Bạch Sơn
- Chuyện phim một kỳ đăng hết Vũ Lăng
- Nắng Xuân thơ của Bạch Phương
- Nhangs yêu tơ nào tạo nên hạnh phúc của T.X.
- Kịch sống gia đình Trần Đình
- Văn học Nhật thời hậu chiến Võ Oanh
- Đọc thơ các bạn Trần Doán
- Ánh sáng đô thành Cô Văn Nga
- Ngoài ra còn có nhiều mục khác : Ý và việc. Đọc khắp các báo ngoại quốc. Thế giới có gì lạ v.v.

CUỘC THI ĂN ANH CỦA ĐỜI MỚI

...VÀ NHIỀU BÀI KHÁC

BÌA 3 MÀU 8 TRANG 2 MÀU

Bản gò Văn Mội — Bản kèm của Đầu

Ân loạt tại nhà in riêng của *Đời Mới*

TÒA SOẠN : 117 đại lộ Trần Hưng Đạo

Chợ quán — (Giấy nói : 793 card)

Bài vở gửi về Tòa soạn xin viết một mặt giấy.

Tòa soạn không có lệ trả bài thảo.

QUẢN LÝ : 96 đường đại tá Grimaud

Sài Gòn — giấy nói 22.491 — Hộp thư 353

Thư từ, bưu phiếu : xin đề tên TRÁC ANH.

Nhà xuất bản Ngày Mới
xuất bản và phát hành



Tin thiệt đã có
ý muốn của mình

K HÔNG biết các bạn có người nào đã đi chơi đồng sa mạc lần nào chưa ? Như chưa, kỵ giã không ao rằng các bạn sẽ có dịp đi, cũng như kỵ giã không mong mình được đi. Ai lại thích di chở không cây, không nước, để nuốt luồng gió lùa và đạp trên cát nóng như than cháy !

Nhưng ở đây, kỵ giã xin nhắc lại chuyện sa mạc, chuyện khoa học thường xảy ra. Chắc bạn cũng đã đọc qua trong sách rằng di trong đồng cát mènh mông dưới ánh nắng lòe mắt người ta thường trông thấy ở xa xa những cảnh tượng lạ lùng, thấy có nước, có hòn đất, thấy như thiệt có, mà đến khi lại gần thì là đồng cát băng nồng như đốt.

Kỵ giã xin tạm gọi đó là cảnh lòe mắt. Ở trong xã hội cũng thường xảy ra cảnh tượng thất thiệt mà được người ta tin thiệt như kẻ đi trong sa mạc tin nơi sự trông thấy của mình.

Thì đây. Một kỵ giã, người Pháp, vừa viếng đảo Đài Loan, điều tra tình hình ở xứ ấy, có viết như thế này :

— Bình tĩnh ở đây, mảng bàn việc đồ bô tên đại lục Trung Hoa, đâm ra tin như mình đã đồ bô xong.

— Các nhân viên tuyên truyền, mảng tuyên truyền, đâm ra tin đã có như lời mình tuyên truyền.

Như vậy, Bá Dương tôi cho là việc hay và khéo. Khéo tuyên truyền đến khiến kẻ nghe trở nên cuồng tín. Có khéo nào anh chàng Tartarin de Tarascon của A. Daudet, mà cố lẩn kẽ viết bài này đã nói qua. Anh Tartarin suốt ngày lẩn đếm, suốt tháng sang năm, chỉ nói việc đi săn bắn sừ tử Phi châu, rồi cho rằng mình đã đi bắn về, và đã bắn chết sừ tử, mặc dầu chưa hề bắn chán lết đất Phi.

Kể đọc chuyện Tartarin cho rằng là chuyện buồn cười. Nhưng ít ai để ý rằng trên đời người ta hầu hết là anh chàng Tartarin de Tarascon của A. Daudet, mà cố lẩn kẽ viết bài này đã nói qua. Anh Tartarin suốt ngày lẩn đếm, suốt tháng sang năm, chỉ nói việc đi săn bắn sừ tử Phi châu, rồi cho rằng mình đã đi bắn về, và đã bắn chết sừ tử, mặc dầu chưa hề bắn chán lết đất Phi.

Đời sống là thế, là cảnh tượng ở đồng sa mạc. Nhưng kỵ giã yêu cầu bạn đừng nghĩ nó như thế, để mà sống thế thế, cho vui với thế gian trong lúc thế sự có thể mà thôi !

Đời sống là thế

TUẦN LỄ TRONG NƯỚC

ĐIỀU TRA CỦA ĐỜI MỚI

NHỮNG CẢNH ĐAU LÒNG TIẾP DIỄN TRÊN VÙNG BỊ CHÁY

ỦY BAN CỨU TRỢ NẠN DÂN
KHÁNH HỘI ĐÃ THÀNH LẬP

THỦ hiến phủ Nam Việt cũng đã quyết định thành lập ủy ban cứu trợ nạn dân Khánh Hội.

Ủy Ban này đã họp phiên thứ nhất dưới quyền chủ tọa của ông Đô Trưởng Nguyễn Phước Lộc, chủ tịch Ủy ban.

Nhiều biện pháp sau này đã được áp dụng để lấy tiền giúp đỡ các nạn nhân:

1) Tăng giá chò ngồi dù mọi hạng ở rạp hát hòng, và hát tuồng, mỗi vé 2\$00.

2) Tăng thêm 2% vào số thù lau của các khách sạn và cao lầu, các nhà hàng vũ hạng nhì.

3) Tổ chức một ngày cứu trợ nạn nhân ấn định vào hôm 10 Mars 1953.

4) Các ông quan trường tới từng nhà trong quận mình để quyên tiền.

5) Chiều 25 Février 1953 tổ chức một cuộc khiêu vũ tại Đại thế giới.

ĐỒNG BÀO HƯỞNG ỨNG

DÈ hưởng ứng lời hiệu triệu cứu giúp nạn nhân hỏa hoạn ở Khánh Hội, toàn thể đồng bào khắp nơi, cũng như ở Saigon Chợ Lớn - đã tỏ ra rất sôi sục.

Một ống tiền đã được đặt ở chợ Khánh Hội để thu được từ hôm thứ ba đến thứ năm 19-2-53 một số tiền là: 28.000\$00.

Ông Tỉnh Trưởng Biên Hòa cũng gửi giúp 10.000\$00-Riêng Thủ hiến Phủ Bắc Việt cũng gửi giúp số tiền 100.000\$ và lấy số tiền dư trong việc tăng giá vé vào cửa chợ phiên thương binh (từ 3\$00 đến 5\$00) để dùng vào việc cứu cấp nạn nhân.

KHẨM LỐN SÀIGON SẮP ĐƯỢC PHÁ

HOÀI sáng ngày 22 tháng 2-1953, Hội Đồng Nội Các đã nhóm họp dưới quyền chủ tọa của Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm.

Ông Lê Quang Huy Tòng, Trưởng Bộ Công Chánh, Vận Tải và Viễn Thông đã báo tin cho Hội Đồng biết, rằng việc phá hủy nhà lao Trung ương có thể bắt đầu từ 10-3-1953 sau khi đã cho dời hết các phạm nhân đi nơi khác.

ĐÃ PHÁT HÀNH 7.604 TRIỆU ĐỒNG

THEO số sách kế toán của viện phát hành giấy bạc của các Quốc gia liên kết Việt Miền Lào tính đến ngày 31 Décembre 1952, số giấy bạc lưu hành là 7.604 triệu đồng so với khoảng từ 30 Novembre tăng thêm 67 triệu, và so với khoảng từ 1er Janvier thì tăng thêm 390 triệu.

Số tiền ứng trước cho các ngân khố của Miền là 100 triệu, của Việt Nam là 200 triệu. Các số tiền của các ngân khố quốc gia ký ở viện giám khống 200 triệu. Số tiền quan của viện đối chiếu ra bạc Đồng Dương hồi tháng Décembre tăng lên 300 triệu, số tiền còn lại trừ tính tới hôm 30 Novembre là 100 triệu, tới 31 Décembre vừa rồi tăng lên 320 triệu.

TỪ VIỆC ĐẦU CƠ VẬT LIỆU LÀM NHÀ ĐẾN VỤ HĂM ĐUỔI CỦA BỘN CHỦ ĐẤT

CHÚNG tôi trở lại xóm cháy giữa một buổi trưa nắng gắt.

Sau khi đã chứng kiến cảnh tàn phá, giờ chúng tôi muốn nhìn tận mắt công cuộc xây dựng đã đi đến đâu?

Sau khi đã bỏ một số tiền nhỏ vào thùng Cứu Té đặt ở đầu đường (một sáng kiến cứu trợ rất hay) chúng tôi đi tìm lại bộ mặt đầy tro thau, và vết bong của một xóm nghèo.

Hơi nóng oi bức của nắng trưa, như nhắc lại trong lòng người không khí lửa tap cách đây một tuần lễ.

Chúng tôi đứng lại dưới nắng và bụi để ngắm 1 quang cảnh phát bành mì cho nạn nhân hỏa hoạn.

Chung quanh mấy giờ « cần xe » lớn đầy bánh mì người ta bu đen nghẹt. Một quang cảnh không cần lời chú thích nhưng néo rất nhiều!

Anh em nhân viên cảnh sát mồ hôi đầm vót áo mà vẫn không tài nào phân phát được cho đều.

TRÊN NHỮNG NỀN NHÀ CŨ

DÃ có gì được xây dựng lên trên những nền nhà cũ?

Chúng tôi đi sâu vào xóm.

Lá vụn, tre cháy, và than tro đã lấp gần cạn nhiều con rạch nhỏ.

Qua nhiều cầu khỉ bắt vội vàng băng năm ba mảnh vẫn ghép lại chúng tôi đi sâu vào trong.

Bì xong một vòng rộng chúng tôi nhận thấy một điều rõ rệt: tất cả đèn nay vẫn là tạm bợ.

Vì nhiều lẽ.

Nhiều gia đình chưa mua được, hay không mua nổi vật liệu cất nhà!

Lẽ quan trọng nhất: còn phải đợi nhà cầm quyền phóng đường chia lô. Biện pháp trật tự này chúng tôi tưởng khởi đầu.

Chúng tôi trở lại với lẽ thứ nhứt,

Gặp một cụ già đang ngồi phản phát nǎm cơm nguội cho bầy chó, (chúng tôi dừng lại trước mái lều kê bằng hai tấm tôn mỏng thấp lè té) chúng tôi ngồi ý muốn biết qua cảnh nhà cụ.

Ông cụ ngang mái đầu bạc phau, hắp

hem đôi mắt nhìn chúng tôi bằng cái nhìn không được vui.

Nhà nước ra lệnh chưa được cất nhà gấp. Mà « giá dụ » có cho cất gấp cũng không cất nỗi, thay ơi!

Hai tiếng « thay ơi » ông cụ kéo dài và dần mạnh nhẹ như một tiếng than!

Ông còn muốn nói nữa bỗng « bà cụ »

ngồi gần đó đưa mắt nháy ông cụ. Ông nín hặt. Chúng tôi đoán được một phần ý nghĩa của cái nhìn ấy. Họ nghĩ chúng tôi. Vì sao? Vì chúng tôi tò mò quá chăng?

Lúc đã ra đến ngoài, dừng bước lại bên một đám đông, nghe một nạn nhân phản trần chúng tôi mới chợt hiểu.

— Tre, lá, tự nhiên lén giá từ 10 đến, 15 đồng một chục.

Tầm vông một cây từ 7\$ lên 13\$ đồng. Đã vậy « họ » lại còn hăm dọa, lấy đất.

lại. Họ là ai? Thưa họ là những chủ đất, thì ra thế. Thảo nào ông cụ không muốn tiếp tôi, và không muốn nói.

Thì ra chúng tôi bị nghi là những tay sai của phái chủ đất đến dọ dám để cướp luôn những nền nhà!

Vì thế những người nghèo họ đã đặt.

Một thử để đặt chừa đựng cả uất ức căm hờn !

NHỮNG NẠN NHÂN ĐÃ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ CÁCH NÀO?

CHUA có một cái nhà nào đã được dựng lên. Chúng tôi nhắc lại điều ấy một lần nữa. Lý do vì sao, chúng tôi đã nói rõ.

Đến đây cũng chỉ thấy những cái thum tum hụp trống lốc ngày không đủ che nắng đêm không đủ che sương.

Vài trăm gia đình xấu số nhất vì không còn gì để dùm đậu dành đèn nương nhờ dưới mây cái lều vải của nhà binh.

Tóm lại cảnh nheo nhó vẫn còn phai bày trước mai.

Điều ấy, ai đã viếng xóm cháy đều thấy rõ, kể cả vài chủ nhân trại lá, trại cây, và chủ đất.

Thế mà cây và lá bỗng dựng lên giả!

Thế mà đã có mấy trăm gia đình được « lính » miếng bảo phải chờ đi!

Giữa lúc mọi người đang chung lưng dấu sục lo lắng bó vết thương, thì có những người không đau khổ kia lại cố tâm làm róm máu vết thương chưa kin miệng.

Đóng bao nghĩ sao?

Nhà chức trách nghĩ sao?

VŨ LĂNG

TIẾN

Người tranh đấu lúc nào cũng nghĩ tích cực

TRONG bài trước, nhưn số bắt đầu năm « trắng », Bát Hủ đã cùng bạn thử đặt nguyên tắc tranh đấu, và tranh đấu trong hoàn cảnh khó khăn, hai đường tiến thoái đều nghệ cả hai. Tiếp theo, tôi xin cùng bạn bàn về sự tích cực của người tranh đấu. Tôi nói tích cực, và chỉ biết tích cực, vì người tranh đấu, đã giác ngộ mình là người tranh đấu, thì không lúc nào được nghĩ tiêu cực, nghĩa là danh từ bị quan không ở trong đầu óc người tranh đấu.

Bạn biết rằng trong một nước cờ gần như bí, thế nào rồi cũng có sự phả cuộc; bạn giác ngộ rằng không có cái gì là tịnh cả, không có một cuộc điện não là không biến, không có một sự thế nào không thay, thì đứng trước những tình thế khó xử trí, bạn nên nghĩ tích cực.

Khi bạn là người trong cuộc, tức là người đánh cờ, và bị nước bí thì là một vấn đề khác. Nếu bạn là người nhìn hai nước cờ, tức là không ở trong cuộc, thì bạn chờ tan cuộc, chờ nước cờ phá vỡ, mới có cơ hội cho bạn tiến thủ. Trong lúc chờ đợi bạn nên biết rõ địa thế của hai bên, và bạn phải có một sự chuẩn bị tinh thần trí thức, nếu bạn không có lực lượng nào khác. Sự chuẩn bị của bạn sẽ đòi làm sự góp mặt trong khi cuộc thế đòi hỏi. Nếu bạn không có chuẩn bị sự góp mặt của bạn không thành vấn đề. Và nếu bạn muốn sự góp mặt của bạn trở nên có hiệu lực, bạn phải trí tinh thế, phải đặt hẳn một lập trường tiến thủ, phải có tờ chí và sách lược.

Còn nếu bạn chỉ biết chờ thời thì bạn sẽ bị thời cuộc lôi cuốn và chờ đợi. Bạn sẽ « vong », chờ không thể « tồn », dù là bạn có gắng gượng cứu được tinh mang của bạn. Chờ thời một cách bất tri bất giác là tiêu cực để rời mất với cuộc tang thương.

BÁT HỦ

NÓ ĐỐT NHÀ! BẮT LẤY NÓ!

BÀ hỏa ở Saigon mùa này dở ngón tung hoành trong các xóm nhà là gác lâm. Dân nghèo đã biết mấy lần bị nồng đốt tận da rồi.

Các bão hàng ngày thỉnh thoảng lại cho hay có khám phá ra bọn đốt nhà, và có cả tờ chí bị thompson.

Sau vụ cháy khống lồ ở Khánh Hội liên tiếp đến đám cháy khác trong xóm nhà sót lại ở Xóm chiểu, giữa tiếng kêu « Lửa! Cháy! » của dân nhà lá, lại xen tiếng la bùa kêu đốt nhà:

— Nô đốt nhà! Bắt lấy nó!

« Nô » đây là ai? Cái gì xui đực « nô »

đốt nhà dân chúng?

Một khi pháp luật bắt được bọn « làm ăn » kiều này, dân chúng mong thấy rõ mặt thật « nó » ra sao.

CỘP LĂNG ÔNG VÀ THẦN LINGA Ế KHÁCH

Cứ đầu năm mới là các chõ lăng, miếu, xin xăm, bói quẻ nườm nượp dân chúng kéo lại. Nhưng năm nay các nơi này không còn « đắt khách » nữa. Cộp lăng Ông Bà chiều thiếp tha thiện nam tín nữ đến mợp đầu cúng lạy mà thần Linga (dương vật) ở chùa Bà cũng vắng con chiên đệ tử phái yếu tới sì sụp khẩn vái.

Miệng luối của bọn kỵ sinh trùng ăn bám theo hương khói và dám thấy

Ý VÀ VIỆC



của HẬU NGHỆ

bồi, thay rùa tán chuyện trên mây dối gạt người ta cũng đã thấy khó khăn.

Triệu chứng giảm bớt mê tin này chắc là vì những lá xăm, đầm mộng của cộp trong mục « Kịch-sống Gia-dình ».

Vậy các bạn có bài đã được đăng

chú phiền cho biết tên thật và địa

chi rõ ràng về nhà báo trước ngày 10

tháng 3 năm 1953.

Các bạn ở gần xin mời đến Tòa Soạn bắt đầu tháng 3 năm 1953.

Trong thư mong các bạn ghi cho

bíêt tên bài, ở số báo nào kèm theo

địa chỉ để tiện việc bưu điện.

cho phim nứa, chờ cứ tiền thuyền bỗn cù soạn lại với thông cáo thi chỉ có mấy bài ve chai vui thôi.

ĐỒNG BẠC GIÀU VÀ NGHÈO

NGUỜI ta vẫn cho là « đồng bạc không có mùi » (l'argent n'a pas d'odeur.)

Cho nên lâm kẽ nuốt những đồng bạc tanh hôi mà vẫn tố vẻ ngon lành lâm. Cũng như có người hụp lặn trong đồng tiền như nhuốc, tội lỗi mà vẫn không thiếu những kẽ chầu chực chung quanh.

Nhung qua đầu năm Rắn này đồng bạc đã phân biệt giai cấp, nghĩa là có đồng bạc nhà giàu và đồng bạc nhà nghèo. Đây là sự sáng chế của những kẻ sống nhờ Cộp giấy Lăng Ông.

Họ phân biệt ra hai hạng thiện nam tín nữ giàu và nghèo mang tiền bạc đến đút vào miệng con Cộp nhồi rom, ở giữa một khu vực chung quanh có rào bẳng...

Nhung khi moi đít cộp ra để lấy bạc của người ta cho cộp ăn, những kẻ núp bong làm ăn kia có phân biệt đồng bạc nào là của nhà nghèo và đồng bạc nào của nhà giàu không? Hay là thứ bạc nào ăn cũng đều ngon cả!

Bạn đọc thân mến,

Tòa Soạn có nhã ý gửi một tặng vật nhỏ cho những bạn đã có bài đăng trong mục « Kịch-sống Gia-dình ».

Vậy các bạn có bài đã được đăng chịu phiền cho biết tên thật và địa chỉ rõ ràng về nhà báo trước ngày 10 tháng 3 năm 1953.

Các bạn ở gần xin mời đến Tòa Soạn bắt đầu tháng 3 năm 1953.

Trong thư mong các bạn ghi cho

bíêt tên bài, ở số báo nào kèm theo

địa chỉ để tiện việc bưu điện.

ĐỜI MỚI

Muốn bán máy carem cây

1 máy lớn 15 cv.
1 máy nhỏ 4cv50.

Chạy điện có bình thủy, nước đèn.

Xin hỏi nơi số 244 đường
Delfosse Xóm cũi - Cho Lon



GIA NÀ ĐẠI CHẾ TẠO ĐĨA BAY

DÂN Gia nà Đại rất thích về đĩa bay. Hiện họ đang chế tạo một đĩa bay trong một nhà máy gần Malton. Tình ra đĩa bay này có thể vượt một giờ được 2400 cây số.

CÁ VOI BỊ MẮC CẠN Ở BỜ BIỂN Ý

MỘT con cá voi còn sống, nặng trước chừng 4 tấn bị mắc cạn ở Salerne, dọc theo bờ biển Ý. Đội lính cứu hỏa được gọi đến để đẩy con vật ấy ra biển.

HUNG ĐỎ TIỀN BỒI THƯỞNG MỸ

HUNG gia Lợi sẵn sàng sẽ giao trả lại cho Mỹ chiếc phi cơ vận tải của Mỹ đã đậu xuống đất Hung ngày 19 tháng 11 năm 1951.

Hung chỉ đòi hỏi thường số tiền 9.877.929 mỷ kim. Hung sẽ trả lại 4 người trên phi cơ khi nào Mỹ đóng số tiền phạt trước chứng được 45 triệu quan tiền pháp.

BRÉSIL VÀ COLOMB/E TÍNH CHUYỆN LIÊN LẠC

NGOẠI GIAO VỚI NGA

SAU vụ tiếp tân thân mật thông chế Staline đã dành cho Leopoldo Bravo sứ thần Argentina ở Mac tu Khoa, nước Brésil



Hai chánh khách ngoại giao Mỹ viếng Âu châu

— Chúng tôi đến đây không để mì gi cả mà chỉ để ngắm một chút cho vui đỡ thôi. (Baltimore, Sun U.S.)

và Colombia tính chuyện nối lại việc liên lạc ngoại giao với Nga sô.

THÈM THỜI GIAN CẨM CỐ

TÒA án La Haye vừa quyết định thêm thời gian cầm cố Lev Konstantinovich Pisarev, thông tin viên hàng Tass ở Hoa Lan bị bắt ngày 23 tháng 12 về tội lâm giàn diệp của Nga sô.

ĐOÀN LEO NÚI CỦA ANH LÊN ĐƯỜNG SANG ẤN ĐỘ

MỘT đoàn leo núi Anh gồm có 9 người đã đi tới Bombay. Họ mang theo nhiều vật dụng tối tân: Giấy thửm, chăn mền bằng nylon, găng bao tay bằng lụa thiêt, tăng nhẹ nhàng. Mỗi người mang trên chừng 4 kilô.

Phái đoàn sẽ do đại tá John Hunt chỉ huy khởi hành từ phía đông nam ngọn núi cao nhất hoàn cầu.

Đại tá Hunt hiện còn bị đau nhưng sẽ đáp phi cùi đến sáu Anh dân đường Ten Sing đã dự nhiều lần leo núi cũng đã đến Nepal.

ĐÁM TANG HOÀNG ĐẾ GEORGE

BỆ LỤC

DÂM tang hoàng đế George đệ lục của nước Anh các Lợi trong năm vừa qua chỉ tốn 31.000 quan tiền Anh (hơn 30 triệu quan tiền Pháp) trái với số tiền dự tính là 58.000 quan.

CUỘC GẶP GỠ CHURCHILL—STALINE—EISENHOWER

THỦ tướng Churchill hình như chưa muốn gặp thông chế Staline và tổng thống Eisenhower. Vừa rồi thủ tướng có tuyên bố. Việc gặp gỡ bộ ba này chưa phải lúc vội khi này có lẽ thông chế Staline đang bận rộn về vụ án các bác sĩ Do Thái.

KHÔNG RÚT BỎ THỜI GIAN TẠI NGŨ Ố ANH

THỦ tướng Churchill vừa tuyên bố không có việc rút bớt thời gian tại ngũ trong quân đội Anh nữa. Theo lời thủ tướng việc giảm thời gian tại ngũ trong lúc này sẽ gây nhiều dư luận không hay đối với quân chúng Mỹ và các nước bạn.

PHÁI ĐOÀN NGOẠI GIAO NHẬT QUẢ MẠC TU KHOA

DÔNG kinh không nhận được tin tức gì thêm về vụ một phái đoàn qua Trung Hoa để thương lượng về việc hồi hương 30.000 tù binh Nhật. Theo một vài tin tức, phái đoàn sẽ qua Mac tu Khoa ở đó họ sẽ là những thương khách của chính phủ Nga Sô.

ĐẠI TƯ ỐNG DE GAULLE SẼ QUA PHI CHÂU

DAI tướng De Gaulle sẽ viếng thăm Phi Châu vào khoảng tháng 3 sắp tới. Đại tướng sẽ đọc một loạt diễn văn ở Dakar và ở Brazaville. Cuối tháng 3, đại tướng sẽ trở về Pháp. Có thể đại tướng sẽ ghé lại Tunisia lô 2 hoặc 3 ngày.

Trước ngày rời Paris, đại tướng sẽ giữ một cuộc họp hội đồng quốc gia và một cuộc hội nghị báo chí.

SINH 4.000 NGƯỜI, LẠI CÓ 33 NGƯỜI CHẾT

THEO bản thống kê 3 tháng đầu trong năm 1952 có những đặc tính sau đây:

— Số người chết nói chung về bệnh tật có giảm.
— Ly dị cũng bức.
— Sinh đẻ so với 3 tháng đầu năm 1951 giảm 1 phần trăm.
Tính ra có 4000 người sinh lại có 30 người chết.

Người đã lập nền dân chủ Mỹ

NGÀY 22-2 nay là ngày kỷ niệm of anh hùng của dân tộc Mỹ Hoa thịnh đồn.

Lúc nước Mỹ còn sống trong chiến tranh, ông Washington đã là một đại tướng.

Khi xong giặc ông vẫn còn được dân chúng tin yêu.

Ông lên địa vị Tông Thống nước Mỹ giữa lúc chánh quyền nước này còn trong thời kỳ trung nãe.

Ông đã xây dựng được Hiến Pháp và thành lập được Hiệp Chủng Quốc.

Lúc còn là đại tướng cũng như khi lên chức Tông Thống, ông luôn luôn tỏ minh hữu ích và cẩn thận cho quốc gia.

Ông chủ trương thống nhất toàn dân, và cố gắng duy trì tình thần đoàn kết của dân tộc Mỹ trong những giai đoạn khó khăn đầu tiên.

Washington không thích đảng phái, nhưng vẫn bằng lòng cho chính đảng xuất hiện với quan niệm mới.

Ông luôn luôn tìm cách áp dụng đảng dân nguyên tắc và lý luận của Hiến Pháp quốc gia.

Vì làm việc tận tụy cho nền thống nhất và cường thịnh của dân tộc, nên ông bị sát sút rất nhiều. Lúc hết nhiệm kỳ thứ nhất, có tin đồn ông sẽ vĩnh an nghỉ, và tự cày cuốc làm ăn.

Nhưng chánh phủ, bạn bè phản đối ông.

Ông lại ra tái cử với đa số thăm và đặc cử chức Tông Thống kỳ nhì. Nhưng ông vẫn là người không đảng phái, vì ông muốn mãi mãi chỉ là Tông Thống của toàn thể Hiệp chủng Quốc.

THÀNH PHỐ KỶ NGHỆ MYGNAM BUỘC CẮT DƯỚI ĐẤT

THÀNH phố kinh nghệ Mygnam ở Bắc Han bị bom tàn phá hủy giờ được cất dưới mặt đất. Nhìn những ông thông hơi không lồ lòc ngóc nóc trên mặt đất mới biết vị trí của thành phố. Theo tin tức hàng thông tin Tân Trung Hoa thì dưới những đường hầm có đủ nhà thương, nhà máy, khách sạn và cả trường học nữa.

SỐ XE Ở TÂY ĐỨC

TÂY Đức hiện nay có:

— 1.000.000 xe riêng.
— 1.000.000 xe dùng được.

Ở Tây Đức hiện nay có 2.000.000 chiếc xe so với năm 1938 chỉ có 1.800.000 chiếc mà thôi. Trong số 18 người dân ở Tây Đức lại có một chiếc xe.

TỘI NHÂN CHIẾN TRANH WALTER KUNZE ĐƯỢC PHÓNG THÍCH

CAO ủy Mỹ tuyên bố việc trả lại tự do cho đại tướng Walter Kunze vì lý do sức khỏe. Walter Kunze là tội nhân chiến tranh sau khi bị tòa án Nuremberg kết tội là đã tàn sát và cung tàn nhân ở miền đông nam Âu châu.

VỢ CHỒNG ROSENBERG LÊN NGỒI GHẾ DIỆN

TỔNG thống Eisenhower đã không nhận đơn xin giàn cho vợ chồng Rosenberg, giàn điệp nguyên tử cho Nga Sô. Vợ chồng Rosenberg sẽ phải lên ngồi ghế điện nay mai. Từ trước đến nay, Rosenberg bị giam ở khám đồn Sing Sing nơi nhốt những người bị án tử hình.

THỜI TIẾN

CHIẾN tranh là một việc rất hệ trọng, không nên giao phó cho các nhà quân sự. Nehru vừa nhắc lại lời này để chỉ trích Eisenhower về việc Mỹ muốn phong tỏa Trung Cộng. Tin mới đây lại cho hay là chánh phủ Án sẽ đưa đề nghị về việc đình chiến ở Triều Tiên trong phiên nhóm của Liên Hiệp Quốc tuần tới đây.

Sự mâu thuẫn giữa Anh và Mỹ sau vụ bắn bỏ trung lập hóa Đài Loan càng thêm trầm trọng. Lãnh tụ Lao động Anh Bevan hy vọng thành lập một lực lượng thứ ba gồm các nước độc lập ngay trong L. H. Q. giữa hai khối Nga Mỹ. Ông tuyên bố: Anh và Mỹ không thỏa thuận nhau về nhiều vấn đề quan trọng như vũ trang lại nước Đức, thừa nhận Trung Cộng, những quyết định về Đài Loan và Tây Ban Nha.

SAU KHI GHÉ ĐÔNG ĐƯƠNG, THỐNG CHẾ JUIN DI TRIỀU TIỀN ĐỂ GẶP ĐẠI TƯỚNG MARK CLARK

Eisenhower

B. D. sẽ đặt dưới quyền một tổ chức quân sự Anh Pháp Mỹ nhưng sẽ có một sự liên lạc tay ba. Trong lúc ấy có tin Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và Đông Dương với các điều kiện khắt khe. Nhưng kế hoạch dùng « người A đánh người A » của Eisenhower vẫn được khuếch trương.

Báo New and World Report cho biết số lực lượng quân sự tham chiến của các nước ở Viễn Đông và Nam Đông Á đặt dưới quyền kiểm soát của Mỹ, gồm có Phi, Mă Tai, Thái Lan, Đông Dương, Nam Hàn, Nhật, Đài Loan gồm tới 20 triệu.

Khởi Á Rập ở Đông Á sẽ Án Đô, Hồi Quốc và Nam Dương đã tố ý chống lại chánh sách trên đây. Anh rồi Pháp cũng phụ họa theo. Báo chí Anh bàn tán rằng cuộc đại hội của L.H.Q. tuần này sẽ bị khủng hoảng nếu Mỹ không thay đổi thái độ và cung nhứt định ủng hộ Tưởng Giới Thạch.

48.000 tấn thép do tàu Dương tử của hãng Messageries Maritimes chở sang cho Trung Cộng, theo báo Paris Presse, đã được lệnh quay trở lại đưa về Đông Dương. Đây có lẽ là do biến pháp phong tỏa đại lục Trung Hoa của Mỹ.

Clark

Nhà tài chánh và chánh khách kỳ cựu Paul Reynaud đang còn ở Đông Dương, vừa viếng các mặt trận ở Bắc Việt. Ông Devinat trưởng phái đoàn kiểm soát về ngân sách quân sự ở B. D. vừa trở về Pháp, có tuyên bố rằng cuộc chiến tranh ở đây phiền phức vì gồm cả quân sự lẫn chính trị: « Pháp phải đương đầu với một đối phương không thể bắt gặp được họ. »

TRONG cuộc hội đàm quan trọng tại Dalat giữa các yếu nhân Pháp Việt và Đức Quốc trưởng hôm 23-2, đã quyết định những sửa đổi quan trọng về tổ chức quân sự V. N. Bảo Franc-Tireur cho hay: « Nếu chánh phủ Pháp chấp thuận, chương trình của Quốc trưởng thì nước V. N. sẽ có quân đội quốc gia. »

Ông Reynaud cũng có lời bình phẩm về việc Tông tư lệnh Nga sô chọn B. D. làm chiến trưởng nay mai, cho rằng nếu Pháp lồng tay trước V. M. thì toàn thể Đông nam Á sẽ bị lún sụp cõng sần ngập.

23-2 — THÉ NHÂN



có : sẽ đòi chánh sách
người giao toàn diện
chẳng ?

GẦN đây cả thế giới đều chủ ý đến hành động của tân chánh phủ Mỹ. Nhứt là những nước có chươn trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương ; nói một cách chính xác là Anh và Pháp lo lắng hơn nước nào cả. Sở dĩ Anh Pháp lo ngại hơn các nước vì hai cường quốc này còn lâm lợi quyền ở hải ngoại.

Anh, mặc dầu đã giải quyết gần xong hầu hết các vấn đề đế quốc của mình, nhưng còn Hong Kong ở sát cạnh Trung Cộng. Mà Hong Kong sống nhờ Trung Hoa.

Pháp còn lâm vấn đề rắc rối chưa giải quyết ổn thỏa và rất cần sự viện trợ của Mỹ. Vì thế mà hai nước này lấy làm ưu lỵ.

Tân ngoại giao bộ trưởng của Mỹ, ông F. Dulles, sau khi đi một vòng Âu châu, trở về xứ không lạc quan chút nào. Trái lại Ông còn có cảm tưởng rằng các nước Âu châu không cố gắng hết sức mình.

Ông yêu cầu các nước Âu châu hãy cho Mỹ thấy « bằng chứng cụ thể rằng mình muốn tiến đến kết quả ». Nghĩa là Ông cho rằng Âu châu thiếu nỗ lực và liên minh Bắc Đại Tây Dương đang « ngủ gục ».

Trong bài diễn văn đọc tại máy truyền thanh người ta không nghe ông nhắc đến số tiêu vien trợ Âu Châu, làm cho lầm thù đố ngọt lo sợ.

Đối với Âu châu, Ông Dulles bảo rằng chánh phủ Mỹ « không ép buộc áp dụng kế hoạch Mỹ », mà chỉ « nung đỡ những chương trình đã được các nước Âu châu thiết lập. Mỹ không nghĩ xây dựng lại một châu u cũ, mà Mỹ muốn kiến lập Âu châu mới « tốt hơn ». Thật là nói một cách rõ rệt, không vuốt ve như các nhà ngoại giao thuộc đảng dân chủ.

Thế là Mỹ không bằng lòng cách làm việc của các nước bạn, là không tiếp tục chánh sách đối ngoại của chánh phủ trước.

Còn về mặt Á châu, thì như bạn đọc đã biết, Mỹ giải tỏa Đài Loan để cho chánh phủ quốc dân Trung Hoa tự do tác động. Nói để cho Tưởng thống soái tự do cũng có nghĩa là tin chắc quân đội của Tưởng có đủ năng lực.

Quyết định của Mỹ làm cho Anh quốc kinh hoàng, Ấn Độ nhảy dựng. Sau đó, Ông Dulles có tuyên bố rằng Mỹ sẽ hỏi ý kiến quốc hội và đồng minh, mỗi khi muốn quyết định việc gì về Á châu.

Nhưng, người ta thấy rõ Mỹ sẽ đòi chánh sách đối ngoại toàn diện :

VĂN LANG

VINH NHỤC CÁCH NHAU KHÔNG BAO XA

TRỌNG YÊM

Thưa các bạn,



BÁT đầu năm
Quý Tỵ.

Trọng Yêm tôi không
chiết việc đòi xưa như
trước. Ông chủ nhiệm
muốn mở rộng phạm
vi thẩm phán, làm

cho tôi không khỏi lo âu, vì xét việc có
tính cách cẩn đại hay đương kim, hay
việc xảy ra ở nước ta, thật là phiền và
thật là khó. Nhưng trót đã lãnh nhiệm
vụ, tôi phải đương đợt thi hành mạng lệnh.

Trước hết, tôi xin các bạn lượng giải
cho kế hoạch điện thư sinh này, nên có điều
sơ suất. Và xin các bạn lúc nào cũng
dùm nhớ cho không có cái « tuyêt đố »
ở trên đồi; dù là lý luận hay chí chí đì
nhà, có phải, có hay, cũng là tương đối
mà thôi.

Hôm nay, tôi xin cùng các bạn nói qua
câu chuyện một người đàn bà Pháp mới ở
đến « một bà thứ ba của quốc gia » thì
không bao lâu lại phải ngồi tù. Tôi muốn
nói Bà Marie Poupart, thuộc họ Gloux,
lấy Ông Brin làm chồng; ông này là vị
quản tòa đứng đầu Pháp viện.

Với tư cách là bà Brin;
Marie Poupart chỉ đứng sau
vợ ông Phó chủ tịch Hội đồng
Quốc gia (Conseil d'Etat),
và vợ chủ tịch tòa phán án;
Ông Brin là vị quan lật
cao cấp thứ ba của nước
Pháp. Gần đây, Marie
Poupart vẫn có mặt tại điện
Tòng Thống, được đón chào
và được giới thiệu với Hoàng
Hậu Juliana của nước Hà
Lan, với công chúa Elisabeth, với các vị
người tham dự.



Thế mà một hôm, dùng một tiếng Marie
Poupart bị tống giam, vì bị truy tố
đã làm và dùng tờ chúc ngôn giả của anh
mình là bác sĩ Léon Gloux. Trong khi lính
đồn bà vào khám, bà than : « Tôi biết lắm,
biết rằng sẽ vào ở một gian phòng nhỏ lạnh
tột đống, sẽ đi tiện trên máng lợn máng heo
ăn... ».

Ái là người truy tố bà? Chẳng ai xa lạ,
chính em trai bà, ông André Gloux, một
người cù khét. Vẫn biết người làm giả là
chí ruột mình, nhưng André không lut
buc, cương quyết tiến thủ cho ra lẽ.

Trong vụ này đã có hai vị thẩm án bị
đòi; người thứ ba là ông Yves Brette,
26 tuổi, lại là một ông toà cù khét. Ông
cương quyết không để cho thế lực nào
uy hiếp, ông chỉ biết công lý mà thôi.

Ta hãy ngưng chuyện Marie Poupart
tại đây, và thử lấy khách quan xét
một việc xã hội Pháp có thể xảy ra và luận
ở xã hội nào?

Trong câu chuyện vừa kể qua ta rút
ra những điểm chánh sau này:

TRỌNG YÊM

ĐI XEM CA NHẠC NGÀY XUÂN

T RONG dịp đầu xuân các rap
chiếu bóng cạnh tranh nhau ráo riết,
nơi nào cũng « cho ra » những phim hay
nhất, đẹp nhất và các ca sĩ, kịch sĩ cũng
lựa chọn những vở kịch, nhạc nào mới
nhất, lạ nhất.

Chắc là phải mới, phải lạ, phải hay
hơn ngày thường, nên công chúng đã
đua nhau đi xem đông nghẹt. Không
còn một ghế trống. Xuất nào vé bán
cũng sạch trơn. Không phê bình phim
ảnh, chúng ta thử liếc qua phần ca nhạc
xem sang năm mới có những cái gì?

Các bạn ca sĩ đã làm vui được phần
đóng khán giả trong dịp xuân sang,
nhưng cái vui ấy được trong sạch,
đứng đắn bao nhiêu thì tài nghệ của các
bạn chắc sẽ được người ta mến chuộng
hơn.

Ban Thu Hoàng với sự hợp tác của hai
bạn Anh Tuấn và Mỹ Tin, trong dịp Tết,
trình bày tại rạp Thanh Bình một màn
nhạc cảnh xuân và một vở kịch vui của
Mỹ Tin nhan đề là « nói có sách ». Màn
nhạc cảnh, nếu nói về xây dựng và diễn
tả thì rất tầm thường nhưng nó đứng
vững là nhờ phần ý nghĩa mà tác giả đã
khéo nhắc nhở : Trong lúc vui xuân,
nên nhớ đến bao cảnh làm than chung
quanh ta, và nhất là những chiến sĩ
không nên vì xuân mà sao lăng bồn
phận thiêng liêng của mình.

Tương đối với những màn hài
hước mà ở đây người ta thường gọi là
kịch, vở « nói có sách » của Mỹ Tin đã

gây được một không khí vui vẻ nhưng
trong sạch và lành mạnh. Khán giả đã
cười nhưng cười nụ cười tết nhí, cười vì
diệu bộ ngờ ngợ của nhân vật vở kịch,
cười vì những động tác của vở kịch xảy
ra bất ngờ, hào hứng chứ không phải
vì lời pha trò của diễn viên bịa ra.

Vở nhạc cảnh « Cuộc gặp gỡ đầu Xuân
của Ông Ninh, Ông Nang » tức là « hậu »
Ông Ninh, Ông Nang của Lê Thương đã
được đưa lên sân khấu Thanh Bình



KHÁNH NGỌC
trong ban hợp ca Thăng Long

Đáng nói là Ban Hợp Ca Thăng Long
đã ra mắt khán giả một màn nhạc cảnh
má từ bài triết diễn xuất lẵn ph
xây dựng đều đàng gọi là hoàn toàn
là nhạc cảnh « Tiếng dân chèo » này
dựng với một nhạc phẩm của Phan Đình
Chương. Một đoàn dân chèo lưới chèo
thuyền ra khơi cùng hò hát vui vẻ giữa
trung dương.

Những sợi giày chảo, những bắp tay,
những tấm áo nau hoen màu mèn,
nhá, trắng và bắc cát : Một khung cảnh cao
rộng, bao la. Thêm vào đó tiếng hát trầm
hùng của đoàn dân chèo ca ngợi biển
khơi, cùng rán sức chèo thuyền tiến
lên, vui vẻ trong gian lao, nghiền rǎng
trước khò cực nhớ nghệ thuật hợp ca
của ban Thăng Long đã gây một bầu
không khí cảm động cho khán giả.

Cứ tọa ngồi im lặng để nghe tiếng trống
đệm bập bùng, bập bùng xen lẫn tiếng
hò khoan nhịp nhàng, đẽ nhìn những cảnh
tay đưa đầy mái chèo, đẽ nghe tiếng gọi :
Anh em ơi... ơi ơi » và tiếng hát của anh
đầu đàn gọi lại khung cảnh : trước ngọn
lửa hồng, trong gian nhà nhỏ, người
mẹ mong nhớ người con đang lệnh đèn
trên sóng mau trở về... và quê hương,
quê hương, hai tiếng ngọt ngào...

Thú thật, khi viết những giòng này,
tôi thấy cảm động. Vì giọng hát của đoàn
Thăng Long ? Một phần nào đó thời, nhưng
vi cá dân tộc tình thắm đượm trong
nhạc phẩm « Tiếng dân chèo »

Nghệ sĩ đã biết hướng về phía dân
tộc để gợi lên sự cố gắng phi thường
của hàng người lao động xây dựng ngày
mai với mồ hôi và nước mắt. Luôn luôn
những bắp tay gân guốc, những khuôn
mặt rám nắng đều hướng về phía đi
lên, đi lên chèo thuyền vượt sóng, kêu
gan că trước bão tố của cuộc đời.
Chính cái sức mạnh kiêu hùng đó đã
đưa một dân tộc từ Bắc tiến về Nam, từ
đồng ruộng đến đô thị, từ thô sơ đến
văn minh dựng thành một sức mạnh.

Biết làm sống lại những hình ảnh đó,
hết ca ngợi cái đẹp của dân tộc, nghệ sĩ
quá đã thành công. Và công chúng vỗ tay
vang rộp hoan nghênh ban Thăng Long
mấy đêm vừa qua là một bắng cờ hùng
biện nhạc nhỏ cho các anh em ca kịch
sĩ khác phải vạch lại con đường đi. Cầu
thả, với vang trong việc sáng tác, diễn
xuất từ là minh lý hại minh vạy.

HỒNG CHƯƠNG



có

TÔI ĐÃ XEM

« MỘT TRANG NHỰT KÝ »

phim tài liệu ngắn do sinh viên Việt Nam thực hiện tại Paris



MỘT ngày của một du học sinh Việt nghèo ở giữa Paris: Từ lúc bước xuống giường ngũ cho đến khi tới nhà trường, ăn tiệc, rồi cùng bạn học đi chợ, nấu cơm, đánh đàn, ca hát... Phóng sự ngắn này kể lại cảnh sống từ sáng đến chiều của một sinh viên Việt với các bạn đồng xứ sở bằng những hình ảnh đen trắng.

Theo lời tuyên bố của nhóm « Ly Tao » sản xuất « Một trang nhật ký » thì đây là một sự chung sức, góp vốn của một số nam, nữ du học sinh thiết tha với nghệ thuật thử thách, trong bước đầu còn chập chờng.

Đo đó, người xem nên có một thái độ khoan hồng trước những khuyết điểm, bở ngô của nhóm tài tử (amateurs) này.

Về phần kỹ thuật, trước hết là hình ảnh không được rõ lắm. (Có phải vì quay phim 16 ly rồi phóng đại ra 35 ly nên bị mờ đi?) Trong lối đạo diễn không có gì là đặc sắc, trừ ra một vài chỗ tim kiêm ngọt ngào, như lúc anh chàng nhớ đến mẹ, mút nước mắm ở đầu ngón tay, hay là nhắc đến nước nhà rồi dụng đầu lên tường.

Ánh sáng và lối quay suốt cuốn phim, chỉ có đoạn trong phòng ăn sinh viên là được hơn hết.

Việc thu thanh, nhất là tiếng nói của các nhân vật, chắc vì tập trung không đủ, nên phần nhiều rất khó nghe. Đoạn mở đầu thì im lặng kéo dài lâu quá.



cô PHÙNG THỊ NGHIỆP
trong phim « Barbe Bleue »

du học sinh nhiều nhiệt thành hơn là tài nghệ, tiền bạc và kinh nghiệm.

Sự cố gắng và thiết tha đã thực hiện được « Một trang nhật ký » của nhóm Ly Tao đáng được cho chúng ta khoan dung nhất là trong lúc điện ảnh Việt Nam đang còn nghèo lắm.

ĐẠI MẠCH

PHIM PHÁP SẮP THỰC HIỆN
Ở VIỆT NAM



VỚI TÀI TỬ VIỆT

NHÀ đạo diễn Henri Decoin vừa từ Bombay (nơi ông vừa soạn quay một cuốn phim Ấn Độ) qua đến Saigon. Ông có cho hay rằng trong vòng năm nay ông sẽ thực hiện tại đây những khung cảnh ngoài trời một cuốn phim màu bằng Géva-color, theo tiêu thuyết « Soleil au ventre » của Jean Hougron.

Đây là câu chuyện một phần xảy ra

trong khu Việt Minh và phần lớn ở

Saigon cùng Thủ Đức, Thủ dầu mặt.

Chợ lớn... Nhân vật chính là một tay tú

chiến chó xe buôn hàng hóa người Pháp,

và một cô gái Việt, trước đì làm vú nú

gần nhà bình Pháp để lấy tên tức quản

sư cho V. M. Về sau có ô ham ăn chor,

lấy một người chồng Pháp mà có không

yêu, rồi thế là bắt đầu câu chuyện cảm

súng lên đầu chồng, và sau cùng bò đì

theo tên trai tú chiến đấu từng ám hại

vợ chết rồi đòi tên trốn sang Đông dương.

Cô gái ham thích này tên là Mỹ Diệm,

sẽ do một người Việt Nam đóng. Ngoài

ra còn một số người Việt trong các vai s

quản, chính trị viên, bộ đội...

Sẽ có cuộc tuyển lựa người Việt ở đây

để đóng trong cuốn phim màu này.

Hãng Pathé Overseas sản xuất cuốn phim sẽ gửi qua Saigon một đoàn kỹ thuật: Jacques Fano, phỏng theo tiêu thuyết viết thành chuyện phim, Michel Kelber, giám đốc quay phim, và Georges Marchal, tài tử chính...

Trong khi quay phim, đoàn kỹ thuật ở Pháp qua sẽ có một đoàn kỹ thuật Việt cùng đi đôi làm việc.

Những nhân vật trong phim cả Pháp lẫn Việt sẽ người nước nào nói tiếng nước ấy, và những đoạn nói tiếng Việt sẽ có chủ thích bằng chữ Pháp và những đoạn nói tiếng Pháp sẽ chủ thích chữ Việt.

Ông Decoin sẽ chọn Banmethuot và Dalat để làm khung cảnh cho câu chuyện.

Bắt đầu từ tháng 11 dương lịch 53, sau thời gian sửa soạn, công cuộc quay phim sẽ kéo dài tối 3 tháng. Những cảnh bên trong sẽ quay ở Studios tại Paris.

Trong số tất cả, chúng tôi sẽ có bài nói rõ về cuốn « Soleil au ventre ».



ĐỜI MỚI số 48

VÀI NHẬN XÉT ĐẦU NĂM

HOẠT ĐỘNG NHẠC, KỊCH



...bánh xe nhạc đang lăn xuống
dốc đồi truy của ái ân, mơ mộng,
thương vay, khóc mướn không đi đến
đâu cả.

của
TÔ KIỀU NGÂN

GHÌ chép tắt cả các hoạt động nhạc kịch một năm qua là một công việc năm ngoái phạm vi nhỏ hẹp của một bài báo. Ở đây, chúng tôi chỉ kiểm điểm sơ qua xem thử, trong năm vừa rồi, làng nhạc mới ở đây đã hoạt động ra thế nào?

Cuộc tuyển lựa tài tử do đài Pháp Á tổ chức hàng tuần tại rạp Norodom đã hấp dẫn một số đông bạn trẻ ham ca hát và nhờ đó đã giới thiệu được vài tài hoa đáng chú ý như hai cô Linh Sơn, Hoàng Yên với giọng hát duyên dáng, ròn như pha lê hay cô Bích Thủy với hơi ngán dài lâ

lười chứa chan dù cầm. Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là vì ham ca hát, phần đông bạn trẻ — hầu hết là học sinh — xao láng việc học hành ở nhà trường.

Kè về lượng thi số bản nhạc phát hành trong năm vừa qua đã lên đến một con số rất nhiều không đếm xuể. Phần nhiều là những bản nhạc ái ân lảng man mà vì mục đích thương mại, các nhà xuất bản đã lựa chọn in ra để cung cho thị hiếu đa số đang chạy theo phong trào lảng man tái sinh. Thỉnh thoảng mới thấy vài bản nhạc hùng, vài bản dân ca nhưng trừ các tác phẩm có một chủ đích vung vang, một cùn lanh nhạc thức và giá trị tinh thần như những bản dân ca của Phạm Duy, nhạc Lịch sử, xã hội của Lê Thương v.v... ngoài ra, mặc dù nhiều tác giả cũng nghiêm về phía nhân dân để sáng tác nhưng thiếu sức sống, nghèo đói tài, con đẻ của họ không được hoan nghênh lắm.

Việc làm này chỉ biếu lộ một sự gò ép, gặng gượng. Chẳng lẽ lại chỉ « anh yêu em, em nhớ anh » mà thôi nên họ xoay qua « mùa lúa », « con trâu » « đồng ruộng » v.v... nhưng có lẽ vì chưa sống đầy đủ với dân quê, chưa cùng kè cạn với lớp người áo vải, tay lấm chân bùn nên cái « cảm » của nhạc sĩ chỉ là cái cảm hời hợt. Do thế nhạc của họ không quyến rũ, say mê công chúng.

Tuy nhiên, vẫn chẳng thấy gì gọi là nghệ thuật. Nhân sinh vẫn ngo ngác. Những cái khát khao của công chúng vẫn

không được cung cấp đầy đủ. Nghệ sĩ có làm thỏa mãn cũng chỉ thỏa mãn được sự hiếu của số ít người quan niệm nghệ thuật một cách dở hơi.

Một màn nhạc cảnh ghép vỉa hè với nhạc của những tác giả khác nhau lại một cách gượng gạo, một bản đơn ca, một vở hài hước thường thường và nghĩa và nhạc phèo không làm cho chương trình các cuộc « giúp vui » đứng vững. Và cứ thế, từ ngày này qua tháng khác, ca, kịch sĩ & dàn đã cạn hết đà tài, bi lối cho nên cuối năm vừa qua, đã có vài rạp « khai tử » phần trình bày ca nhạc.

Bề kết luận, trong năm vừa qua, ta rất mừng rằng nhạc mới đã được công chúng ta thích bằng bột do thể các ông chủ nhà xuất bản làm ăn có vẻ thịnh vượng (!) và đời sống các tài tử nhạc mới cũng được nâng đỡ nhiều phần. Tuy nhiên, tác dụng của nhạc mới cần từ vào những sáng tác bệnh hoạn, các buổi diễn xuất, trình bày cầu thủ của phần đông nghệ sĩ ở đây, sẽ như thế nào; đó là cũ một vần đe hè trọng mà bắt cứ ai hăng yêu mến nhạc, thường bắn khoan về ảnh hưởng sâu mạnh của âm nhạc với công chúng đều phải đề tâm suy nghĩ.

Và, nhịp với đà tiến hóa của một dân tộc đang vươn mình đón bắt ánh sáng tự do, tiến bộ, văn nghệ sĩ phải định lại thái độ. Với một ngành nghệ thuật có một tác dụng mau lẹ và rộng rãi trong nhân sinh như âm nhạc, tướng nhạc sĩ phải nhận thức cái sứ mệnh cao cả, thiêng liêng của mình. Cần cù vào sự ham thích bằng bột, chịu theo thị hiếu sai lạc của một số công chúng để sáng tác — nếu không muốn nêu cái ra cái tính cách nghề nghiệp — là một thái độ đáng trách.

Và những bạn trẻ yêu ca nhạc! Với hoàn cảnh hiện tại, cái hình ảnh một thanh niên có mái tóc bồng gối đầu lén một chiếc đầm nằm mơ một thoáng « Hương tình » hay nuối tiếc một khúc « Đứa ảm » thật là một hình ảnh chát, một hành động tiêu cực vậy.



11

« CHINH PHU NGAM »

trên

một miếng ngà bằng bàn tay

của HOÀNG VĂN TIẾP

TẾT năm Thìn ra thăm Hà Nội, tôi đã được gặp nhà điêu khắc Trung hoa Đới Ngoạn Quân tại nhà Việt An nữ sỹ.

Xuân năm Ty vừa đây, ngày 17 tháng 2 dương lịch, ông Đới Ngoạn Quân có mặt tại Saigon, đã mời các nhà văn, nhà báo đến xem những bức tranh nhỏ xiu khắc trên ngà của ông, trưng bày tại trường học Quảng Đông trong Chợ Lớn. Đây là một cuộc triển lãm sơ bộ để riêng cho một số người quen biết do ông mời. Ông tinh mòi cuộc triển lãm công khai trước tại nhà hát thành phố Saigon rồi sẽ tới Chợ Lớn, tại phòng Thương mại Huê kiều.

Một năm cách biệt, tôi thấy nhà điêu khắc ấy vẫn còn cái phong độ hào hoa phong nhả của một nghệ sĩ. Gần 100 tranh khắc trên ngà, có cái bằng hộp quẹt, có cái lớn bằng bàn tay là cung, bức nào cũng lồng kiền, đóng khung, treo trên vách cho khách dự lâm. Đây bức « Bách Mã đồ », kia trọn một bài « Trường hận ca » khắc tất trên miếng ngà nhô.

Ngoài những phong cảnh Trung Quốc, Đới Ngoạn Quân còn thêu trên ngà những phong cảnh hữu tình của thủ đô đất Bắc, chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiếm với tháp Bảo Thiên.

Mến cảm, ông cũng đã mến cả người,



Trường hận ca

Mấy năm trước, tại Chợ Lớn, có cuộc triển lãm của Du Đạt Sanh cũng là một nhà điêu khắc như Đới Ngoạn Quân; ông Du Đạt Sanh cũng khắc phong cảnh và thi phú trên những miếng ngà nhỏ xiu. Nay có người nói Du Đạt Sanh đã qua đời. Nếu tôi không lầm thì ngày nay chỉ còn có một mình Đới Ngoạn Quân phụng sự thứ nghệ thuật tì mỉ ấy.

Trong thế giới của Huê kiều nào nhiệt những tiếng khèn báu toàn đẽ thâu xuất bạc triệu, bạc tỉ, nay nồi bật lên một tài hoa. Ấu cũng là một nét vui trong bức tranh ta cái thế giới tiền rừng bạc biển.

TRONG SỐ TỚI :

— Một giờ nói chuyện với nhạc sĩ Phạm Duy.

— Tôi quay phim Việt Nam.

cựu sinh viên trường điện ảnh Ba Lê

— Một bài văn đặc sắc của Lò Tân.

Khởi đăng : một tiểu thuyết dịch và cùng nói của nhà văn xã hội Jack London.

KỊCH SỐNG GIA ĐÌNH

NGƯỜI CHỊ DÂU TÔI

MẤY chục năm về trước xã hội ta còn tục tảo hôn, một tục lệ làm cho nhiều đôi lứa đau khổ và ít khi tránh khỏi sự chia lìa tan tác.

Hoặc già có khi nên vợ nên chồng thì họ cũng chỉ miễn cưỡng yêu nhau, cốt ở sao cho phải dạo (!), cái dạo đã làm khổ bao trái tim non nớt. Anh chị tôi cũng là nạn nhân của chế độ đau lòng ấy. Tôi đã từng chứng kiến một cảnh vở cùng cảm động mà tôi không bao giờ quên. Thay vì làm con dâu, chị tôi đã tinh nguyện ở lại gia đình tôi và làm con gái của mẹ tôi.

23 năm về trước, cha mẹ tôi cưới vợ cho anh tôi. Tuy anh tôi dì lấy vợ, mà anh chẳng hiểu cái quái gì.

Anh chỉ biết ngày hôm đó anh được mặc quần áo đẹp và được ăn cỗ như những ngày Tết. Thế thôi!

Anh tôi đâu có hiểu rằng cái ngày hôm đó là cái ngày rất quan trọng cho đời anh : cái ngày mà anh kết bạn với người bạn đời lâu dài nhất.

Với những người khác, thì ngày hôm đó là một ngày sung sướng nhất đời họ.

Nhưng sau này, anh tôi lại cho rằng ngày hôm đó là ngày anh đau khổ nhất! Tôi nghiệp anh tôi, một cậu bé mới mười tuổi đầu, bấy giờ còn éo a quyền Tam tự kinh :

« Nhân chí sỹ, tinh bản thiện... » ngày này còn đánh khăng, đánh đáo mà đã bị lấy vợ, bị làm rể!

Ấy là tình trạng của phần đông những cậu con trai con nhà khá giả trong làng.

Thậm chí cha mẹ đời bèn còn trước hẹn gả báu khi đưa con hây còn là bào thai!

Cha mẹ chỉ cốt kén chồng hỏi vợ cho con vào những nơi « mòn đăng, hộ đối », con nhà hiền hậu, phúc đức là được.

Vâ chặng mấy chục năm về trước, phụ quyền hays còn chặt chẽ lâm, nên con cái cùi bắp cầm miệng hển!

Anh tôi lúc ấy còn thơ đại lâm, chưa biết phản đối mà cũng chưa biết quan niệm ái tình hạnh phúc là gì.

Đối lại chị tôi lại càng đáng thương hại hơn nữa.

Một cô bé cũng chạc tuổi anh tôi, suốt ngày chỉ ngồi lè lanh chuyên hoặc tha thẩn rủ mày cô bé khác cùng nhau làm chùa, cúng cúng, vái vái.

Ấy đây cô bé ấy là chị dâu tôi.

Người ta đã vì tình b López chết hai trái tim non nớt.

Người ta đã làm khổ cả đời anh, chị tôi.

Tôi không trách cha mẹ đời bên vì các người chỉ là những người của thế hệ cũ, là những người bị tập tục lễ giáo chỉ phổi! Tôi có trách là trách ở cái chế độ cũ mà thôi...

Một hôm, người ta mặc áo đẹp, quần đẹp cho chị dâu tôi, và có một đám đông người ăn mặc cũng đẹp đến rước chị tôi về nhà tôi!

Nó là rước thi khí quá. Bởi sau này tôi có nhiều dịp chứng kiến những đám cưới mà người ta phải dọa cõi dầu bằng roi và cuối cùng người ta bế lên cảng và đồng tuối....

Thật là tàn nhẫn!

Ai đời có bé hays còn thò lò mũi, hays còn vòi mé, hays còn cần sự âu yếm của mẹ mà người ta « day » vào một nơi chỉ toàn người xa lạ, thiếu hẳn tình thương yêu.

Tôi đã thấy nhiều cô dâu, la khóc om sòm vì sợ hãi chứ không phải khóc gượng, khóc vờ như người ta đã nói trong câu :

Khóc vờ cõi gái hôm chồng cưới,
Cười gượng chàng trai buổi hồng thi.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi và càng ngày bức tường thời gian lại càng phân chia anh chị tôi thêm.

Anh tôi lớn lên, được theo thầy tôi đi tinh học hành.

Chị tôi thì ở nhà quê trồng nom công việc ruộng nương, già dinh, phụ giúp với tôi.

Lúc này là lúc anh tôi đã « giác ngộ » tình yêu rồi!

Anh hưởng của Lamartine, của Hoàng Ngọc Phách đã làm cho anh tôi đau khổ và anh quyết xin cha mẹ tôi nghỉ lại cho anh mối tình (vợ chồng) đầu!

Nhưng cha mẹ tôi lại cho rằng đó chỉ là lúc bồng bột của tuổi thanh niên và có lẽ anh tôi chịu ảnh hưởng của thị thành xa hoa nên đâm ra ngang bướng!

Vâ chặng còn biết nghĩ lại làm sao? Một khi chị tôi đã được cả làng công nhận, có cưới có cheo, ăn uống linh đình ai mà không biết?

Bây giờ không còn cách gì hơn là bắt anh tôi nghỉ học, an phận thủ thường ở quê hương với chị tôi.

« Ôi chà ! Tráng đến rầm lù trống trên chử lo gì ! »

Nhưng cha mẹ tôi có ngờ đâu, trái tim có lẽ phải của nó, và anh tôi phải thoát ly gia đình sau khi đã phản trác lợi hại mà cha mẹ tôi không nghe.

Nghe lầm sao được cái ngưới con trai tình me cha ấy, mặc dầu mẹ tôi hương anh tôi lắm. Bà chỉ sụt xùt khóc, khóc nhè...

Anh tôi cũng tưởng sáu khi anh tôi ra đi thì chị tôi sẽ tự hiên mà tìm cách giải quyết cho mình hoặc là bước đi bước nứa...

Anh tôi không muốn nói thẳng với chị tôi vì lòng thương hại chị tôi.

Chỉ có懦弱 bài thời gian sẽ làm chị tôi nguôi dần và sẽ làm cho chị tĩnh nghe để dừng om mãi mối tình đầu và vong ấy !

Ai ngờ chị tôi vẫn hy vọng ở một ngày anh tôi trở về để đoán tụ cùng chị dưới mái nhà tranh thân mến !

10 năm qua !... Một hôm—anh tôi—cánh chim giang hồ ấy sau khi đã bay khắp bốn phương, dừng chân ở nơi cũ hương.

Chị tôi khắp khói mừng thăm, nhưng nào chị có ngờ, hôm ấy anh tôi mang về cho chị một tin buồn :

« Anh tôi dục chị đi lấy chồng ! » Nghẹn ngào và vì xúc cảm một cách quá đột ngột chị tôi ngất đi.

Sau khi tỉnh dậy, chị tôi ôm gối mẹ tôi và nức nở :

« Con xin ở lại làm con gái của mẹ vậy ! » Mẹ tôi cảm động, rung rưng hai hàng lệ :

— Mẹ đã làm khổ chúng con !

Rồi bà ôm khóc làm tôi là kẻ thù từ cung mũi lông.

Riêng tôi vừa vui, vừa mừng, tuy nhiên mọi mối tình thương man mác xâm chiếm lòng tôi.

Tôi tự than thầm :

« Ôi ! số kiếp khắt khe làm cho ba người đau khổ ! Chị ơi ! hôm nay cả một thời xuân sắc đã qua và nếu ông Tơ không xe lâm chỉ thì có lẽ giờ này chị đang vui vẻ với mấy đứa con thơ đại ở một nơi nào rồi chăng ?

T. B.



CHỒNG.— Anh thành thật khen em đây ! Bữa cơm hôm nay, ngọt và cay.



EISENHOWER MUỐN GIỮ TÊN « IKE »

● BẮT ĐẦU TỪ NAY nên gọi Eisenhower như thế nào? Đại Tướng hay Tổng thống? hay « Ike », biệt danh kinh cần đê chỉ con người quan trọng nhất của nước Mỹ.

Trên đây là những câu hỏi của báo chí Mỹ hỏi nhau cầm quyền Tòa Bạch Ốc.

Eisenhower đã trả lời: « Các ông có thể gọi tôi bằng « Ike » hay nếu các ông thích thì gọi bằng Tổng thống, đại tướng hay Ông Eisenhower cũng được ».

(Stars and Stripes, U. S. A)

MỸ SẼ CHẾ NHỮNG PHI CƠ BAY VỚI TỐC LỰC 32.000 CÂY SỐ TRONG 1 GIỜ

● ĐẠI TƯỚNG JAMES DOOLITTLE tuyên bố trong một bài chí hàng không học « Planes » rằng: Các nhân vật trong bộ quốc phòng Mỹ đã định sẽ chế những phi cơ tốc lực mỗi giờ chừng 32.000 cây số.

Đại tướng còn quả quyết rằng các nhà chế tạo phi cơ Mỹ đang nghiên cứu chế những phi cơ vận tải phản lực có thể vượt đại lục Mỹ trong 4 giờ đồng hồ.

VÀ NGA SÓ SẼ CÓ PHI CƠ LÊN THẢNG

● NGA SÓ sẽ có kiểu phi cơ, cánh hình tam giác, do phản lực và hỏa tiễn dày thẳng lên không. Đó là chiếc phi cơ « C Z-2 B ». Chiếc phi cơ này khi nằm trên mặt đất, mũi phi cơ chòng ngược lên trời. Khi cất cánh rời, phi cơ có thể bay lượn như một chiếc phi cơ thường.

(France Soir)

MỘT THÚ THUỐC MỚI TRỊ BỆNH LAO

● THƯỢNG CỤC báo chí thuốc « Charles Pfizer and Co » ở Mỹ vừa loan báo họ vừa mới chế xong một thứ thuốc để trị bệnh lao.

Theo lời bác sĩ Howard Payne ở viện Y khoa trường đại học Harvard, thứ thuốc ấy lấy tên là Viomycin có thể có công hiệu để trị bệnh lao trong những trường hợp vi trùng lao sống dai dẳng với chất thuốc Streptomycine.

(Combat)

MỘT CÁI NHÀ MÁY LẤY NHỆT LỰC Ở DƯỚI ĐẤT SÀU (USINE THERMIQUE)

● 8.000 THƯỚC SÀU dưới mặt đất, có một sức nóng rất lớn. Người ta đang tính dùng nhiệt độ trong ruột trái đất biến thành động cơ lực (énergie mécanique) sức nóng ấy gấp 600 lần cái năng lực lấy trong các mỏ than đá hiện thời. Nhưng muốn đào sâu tới số thước ấy, người ta phải tốn kém rất nhiều.

Theo các nhà bác học dự tính, những giếng dầu hỏa và mỏ than đá rồi đây sẽ khô cạn hẳn, vì con người đã dùng nhiều quá. Người ta phải dùng đến sức nóng ở dưới đất.

Trong vùng Pechelbronn có nhiều giếng dầu hỏa. Vùng này thuộc về tỉnh Alsace của nước Pháp.

Nhiệt độ bùn phun (t degré centigrade) dưới 9 thước đất sâu. Nơi khác nhiệt độ chỉ tăng lên

có một độ bùn phun dưới 20 thước bùn sâu tuổi. Vậy người ta không cần phải đào những giếng thật sâu (ba lần) hơn chỗ khác.

Những giếng dầu ở trong vùng Pechelbronn sâu từ 2.000 cho đến 2.500 thước tây. Bể kinh rộng độ 40 phần. Nước lấy trong vùng này sẽ được lối 400 lit trong một giây đồng hồ. Những giếng này sẽ cho nhiều ngàn đơn vị điện khí (từ 5.000 cho đến 10.000 kilowatts).

Đào giếng sẽ tốn lối 300 triệu quan tiền Pháp.

(France Dimanche)

KỶ LUẬT GÁT GAO TRONG CHÍNH PHỦ MỚI

● KỶ LUẬT & bản giấy các công sở của chính phủ mới & Hoa thịnh Đồn, rất nghiêm nhặt. Tông chương lý đã ký vào tháng cáo đầu tiên cho nhân viên trong bộ của ông phải ô lại bản giấy trong những giờ làm việc nghĩa là từ 9 giờ đến 17 giờ rưỡi.

Sắp đặt xong công việc, ông Mackay, thư ký bộ Nội vụ và ông Benson, bộ trưởng bộ Can Nông cũng gửi đi các quận những thông cáo có những lời tương tự.

Tòa Bạch Ốc cũng ra lệnh cho các viên chức thư ký chỉ được hút thuốc khi ngồi bàn giấy chứ không được ngâm thuốc lè thè ở môi khi lái trong hành lang.

(Le monde)

ĐÁM TANG LONG TRỌNG

MỘT CON KÉC

● 700 NGƯỜI THỢ DỆT Án độ vừa dìa một đám tang một con vẹt đã sống đến 44 năm. Con vẹt ấy mang cái tên hay hay : « Mithou ». Mithou có tài diễn thuyết. Họ đã thiêu xác con Mithou và rắc tàn xuống sông Gange. Mithou do một người thợ nuôi nhưng lại thân với ông chủ của người thợ ấy lắm. Nó thường đứng ở cửa xưởng đợi tiếp thợ. Khi có một người khách đến mà chủ đi vắng nó thường nói một câu rất nhả nhã : « Mời ông vào, chỉ một chút nữa chủ tôi về ».

(France Soir)

MÁY VÔ TUYẾN TRUYỀN HÌNH BẮC ĐẠI TÂY DƯƠNG TRONG 5 NĂM NỮA SẼ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC

● NGƯỜI MỸ đang nghiên cứu chương trình để thực hiện máy vô tuyến truyền hình xuyên qua đại Tây Dương. Họ dự định sau 4 hoặc 5 năm sẽ thực hiện được. Số vốn kém trước chừng 17 đến 26 nghìn triệu quan tiền Pháp.

Ở miền bắc nước Mỹ, Gia nã Đại và nước Anh máy kế dien sđt dụng trong khoảng cách 90 cây số. Khoảng cách xa nhất sẽ từ đảo Island đến đảo Feroe dài 490 cây số.

3 hệ thống truyền điện được đề nghị ra :

— Phòng một luồng điện mạnh lên thượng tầng không khí và ở đây luồng điện sẽ được phân chia lại như một tấm gương xuống cả Âu châu.

— Truyền sóng điện bằng hải đài điện tuyế.

— Dùng một thứ phi cơ bay maulé bay thường trực trên Đại dương gọi là thứ phi cơ vượt tầng tĩnh khí.

Hệ thống đầu sẽ gặp trắc ngại về thời tiết. Cách thứ hai, việc thiết lập sẽ gặp nhiều khó khăn và cách thứ 3 sẽ rất tốn kém.

Nhưng nếu máy vô tuyến truyền hình thực hiện được thì rất có lợi cho nghề hàng hải, cho thiên văn học và ngay cả việc quốc phòng.

(La Science et la vie, France Lood, U. S. A., T. V. News U. S. A)



James Thurber

VĂN NGHỆ QUỐC TẾ

ĐỜI SỐNG THÀM KÍN

Truyện ngắn của JAMES THURBER

Bản dịch của LINH LAN

Chiết trì cung ở âm giọng quân. Thời kỳ thứ ba. Đang đợi anh vào xem thế nào. « Sẵn lòng », Mitty đáp lại.

Ở phòng giải phẫu, máy lời giới thiệu nói nhỏ nhõ : « Đây bác sĩ Remington, Bác sĩ Mitty » « Tôi có hân hạnh đọc qua quyển sách của ông về mạc định viêm », bác sĩ Pritchard Mitford vừa bắt tay vừa nói : « Một công trình vĩ đại » « Cám ơn ông », Walter Mitty lái xe đến Waterbury, im lặng, tiếng vang của chiếc thủy phi thuyền SN 202 đang lướt qua trận bão ghê gớm biển dồn ở trời bi mặt của đầu óc anh. « Ông lại ghiền gầm gi đầy » bà Mitty nói. « Lại ngày bình của ông nữa, Phải dè mượn bác sĩ Renshaw xem ông. »

Walter Mitty dừng xe lại trước cửa tiệm để vợ vào làm tóc. Bà vợ dặn : « Ông nhớ di mua giày cao su lúc tôi vò dây nghe? » « Tôi không cần giày cao su ». Bà Mitty xếp kién vào bếp. « Minh cài xong chuyện ấy rồi » và bước xuống xe. « Ông đâu còn là trai tráng nữa. » Mitty rõ máy một lúc. « Sao ông không mang bao tay? Bao tay đâu rồi? » Rờ vào túi, Walter Mitty móc ra cặp găng. Anh mang lên nhưng đợi vợ xay lụng và biến trong tòa nhà, anh ngừng lại ở góc đường khi đèn đỏ hiệu lệnh ngăn đường — và cởi ra nữa. « È, xe, cho nó lên đi » Anh linh nạt vội khi đèn đổi xanh và Mitty vội vàng tra găng vào và cho xe đi. Lái xe quanh các nẽo đường, không nhưt định, được một lúc rồi đi ngang nhà thương khi chạy về phía đê xe hơi.

... Ông chủ nhà băng triệu phú đẩy ; Wellington Mac Millian. Cô nữ điều dưỡng xinh tươi nói. « Vậy à? » Walter Mitty cởi bao tay chậm chạp. « Ai coi người bịn? » « Bác sĩ Renshaw và Benbow nhưng có hai nhà chuyên môn tôi nữa : Bác sĩ Remington từ Nữu Uốc và ông Pritchard Millford ở Luân đôn. Ông ta đáp máy bay đến ». Một cảnh cửa mở ra ở giải hành lang xa xôi và lạn ngát. Bác sĩ Renshaw bước ra, vẻ mặt lo âu, mệt nhọc. « Mạnh giỏi, Mitty. Chúng tôi đang hết sức lận đận vì ông Mac Millian, nhà triệu phú, bạn thân thích của Roosevelt đó.

... « È! ta, coi chừng chiếc xe Buick! » Walter Mitty đáp lên thẳng. « Không (xem tiếp trang 35)



TRƯỚC CỦA ĐẠI DƯƠNG

BIỀN ƠI,

Ta nghe biển mặn tình người,
Đua trắng, ca ánh sáng.
Cố phải chằng sóng triều lên giọng
Vui mùa xuân?

Khi biển đã già rồi,
Nắng biếc ngọt hiền xáy quá khứ,
(Tiếng mẹ dè không có gì do dự)
Thù ta đi...

Cửa đại dương đến nay,
Ai người mở cửa?
Sau lấp lánh như chiêm bao lệ ứa
Trần gian.

Gió quê hương đương nút,
Nhớ người em nhõ, mòng mộng tuổi
Áo em xanh:
Sóng tự do biển lặng.

Mẹ dường bên ta cầu nguyện,
Đại dương mở cửa tình đời,
Biết bao giờ đây cho ấm khắp muôn nơi,
Tình muỗi?

Ba người sụp xuống,
Linh thiêng mù mịt đêm huyền...
U uất, vỗ biển,
Mong đem lại con người lý tưởng.

Tình biển mặn xoa trán gian rộng lớn,
Trên đầu ta ánh sáng dì vè
Cơm áo — Tự do
Hòa bình — Nhân đạo.

Cửa đã mở,
Không ai khỉ giới tay cầm;
Tiếng nói mùa xuân,
Thời xanh mến hạnh phúc.

Thì mẹ ơi, em ơi,
Tắm gió trùng khơi,
Về với loài người hùa ca điệp khúc.
Nghĩa bình dảng trong tiếng cười
chen chúc.

Bèm cầu nguyện là đây,
Cửa đại dương, & cửa U Hoai,
Những con đường chảy nắng,
Đần nhân loại qua nguồn vui ánh sáng.

ĐỒ TẶN XUÂN

THỦY TỐ LOÀI NGƯỜI

TÌM ĐƯỢC CON CÁ SỐNG 400 TRIỆU NĂM LẠI CÓ THÊM MỘT CÂU HỎI CHO CÁC NHÀ BÁC HỌC : « NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI Ở ĐÂU ? »

CÙNG DÁNH CÁ MAY MẮN

Áy đã dẫn về cho chúng ta người ông nội của loài người. Bắt được con cá Coelacanthe ở đảo Comores, các nhà bác học nghiên cứu về môn cổ sinh vật học lại có dịp biết thêm về tiên về loài người. Coelacanthe là một loài cá mà con người tưởng rằng đã biến mất từ 700.000 thế kỷ nay.

Khi thấy con cá này, giáo sư Smith đã tuyên bố một câu ý nhị:

« Đối với một nhà bác học, khi tìm thấy được con cá này chẳng khác nào là tìm lại được chân dung của một người ông nội trong tập ảnh gia đình mà mấy lâu còn thiếu bóng người ».

Cách đây 400 triệu năm, loài cá ấy ra đời và cách đây 7 tỷ năm, vũ trụ phát sinh. Người ta chưa rõ chắc chắn thủy tổ của loài cá Coelacanthe như thế nào.

Đời sống của con cá Coelacanthe thật cả là một thiên tiểu thuyết, có lúc bí ẩn, có khi hào hùng và hiện nay đang gieo vào đầu óc giáo sư Smith một nguồn vui bất tận.

GIÁO SU SMITH ĐÃ QUÝ XUỐNG TRƯỚC CON VẬT LỊCH SỬ ẤY MÀ KHÔC

NGÀY 20 tháng 12 năm vừa qua, một tin điện từ Durban đánh lại cho biết, một người đánh cá ở đảo Comores bắt được một con cá có mắt

KHÔNG PHẢI LÀ KHÍ
MÀ LÀ CÁ ?

GIANG TÂN

xanh, vảy màu xanh thép, dài 1 thước rưỡi và cân nặng lối 100 livres (cân Anh). Quá cảm động giáo sư Smith đã ngất đi trong mấy phút sau khi la lên một tiếng sưng sướng: « Chính nó rồi ! »

Bác sĩ Malan, chủ tịch Nam phi vốn là một người bình tĩnh. Bác sĩ phải ngay một chiếc phi cơ quân đội chờ giáo sư Smith vượt 5000 cây số, trường bay một người bạn của giáo sư, đại úy Hunt, người trông coi những cuộc đánh cá ở các biển miền bắc đã đứng chờ sẵn để đón tiếp giáo sư. Đại úy Hunt đã thận trọng lấy trứ 4 lit formol để chứa con cá lịch sử ấy.

Khi giáo sư bước tới thấy con cá Coelacanthe nằm dài trong lòng chiếc thuyền của anh chàng Ahmed Hussein, giáo sư Smith không ngăn nổi lòng cảm động, ông quỳ xuống rồi khóc nức nở như một người đã gặp người tình nhân yêu quý của mình đã bao lâu cách biệt.

« 14 năm chờ đợi và bây giờ tôi mới gặp ». Thật là một cuộc đánh cá dài nhất trong lịch sử kể từ trước đến nay. Giáo sư đã trải qua biết bao nhiêu gian nan trong những năm qua. Cả lần giáo su suýt bị cụt mất một cánh tay vì cá mập cũng vì muốn tìm

bắt được con cá Coelacanthe. Một lần khác, một con cá ngừ đã cắn vào bàn tay ông, suýt làm cho ông thiệt mạng do chất độc của loài cá hung dữ ấy. Gian khổ bao nhiêu, nguy hiểm bao nhiêu, giáo sư vẫn không thối chí.

« Con cá Coelacanthe phải có », giáo sư quả quyết như thế vì chính giáo su đã bắt hụt vào khoảng năm 1938.

Năm ấy, giáo su được báo tin chậm quá, đến lúc giáo su tìm đến chỉ còn thấy một đồng thịt thối, đầu cá mất đầu chỉ còn lại xương và da. Giáo su hỏi những người dân bản xứ, họ cho biết suốt đời họ mới chỉ bắt được hai con cá như thế.

Từ ngày ấy, một hệ thống báo tin được thiết lập đặc theo bờ biển đông nam Thái Bình Dương và giáo su cũng đặt ra một giải thưởng 100.000 quan tiền Pháp cho dân chài nào bắt được con cá ấy. Món tiền thưởng này ngày nay lại vào tay Ahmed Hussein.

Thế giới các nhà bác học bồn chồn từ ngày bắt được con cá lịch sử ấy. Họ đang nghiên cứu tỷ mỉ con vật lợn ấy, con vật đã sống 4 triệu thế kỷ nay. Họ nghiên cứu tỷ mỉ để biết rõ sự liên lạc giữa loài cá và loài bọ sát. Quá nhiều thành hình những vây cá cũng giống sự cấu tạo bộ xương các chân, chứng tỏ rằng từ loài cá đến loài lưỡng thể động vật và xa hơn là loài bò sát và loài người nguồn gốc từ một loài lớn cứ tiếp tục, này nở, biến chuyển theo những liên hệ, thống nhất như nhau.

Tìm được con cá Coelacanthe là viết được mục đầu tiên cho một cuốn sách nói về nguồn gốc của con người.

Bác sĩ Mỹ W. Howells, giáo su về khoa cổ sinh vật học ở trường Đại học Wisconsin đã tóm tắt trong một câu đắng dỗi: « Con người là một con cá biến đổi ». Một lời nói quả quyết như thế không thể nào không gây ra dư luận bàn cãi xôn xao vì cách đây gần một trăm năm một nhà cổ sinh vật học Đức đã đưa ra những lý

thuyết chứng tỏ con người ở giòng dõi loài khỉ.

Hai thuyết ấy phải có một thuyết đứng vững. Một ngày kia có một ban đồng nghiệp theo lý thuyết cổ truyền sẽ đứng lên quả trách một bác học đã cho con người di bốn chân và tuyên bố: « Tôi muốn rằng làm một con khỉ thông minh hơn là một thứ Adam thoái hóa ».

Ngày nay thế giới những nhà bác học đều đồng thanh nói với giáo sư Henri Vallois, giám đốc viện nghiên cứu loài người trên một câu này: « Con người khỉ chỉ là chú của chúng ta chứ chưa phải là ông nội chúng ta ».

Nói như thế có nghĩa là con người và loài khỉ chung một ông tổ, cái loài khỉ đầu chó sống cuối đệ tam kỷ, cách một triệu năm nay. Nhà thờ cũng bỏ hình ảnh kính thánh cho rằng con người do Trời Đất tạo bằng đất sét rồi thổi vào đáy một linh hồn.

Sự khám phá bộ xương của con người nguyên thủy vào cuối thế kỷ thứ 19, ở Java, trên bờ sông Solo trong một khu rừng rậm hoang vu cũng cần phải nhắc đến. Nhà tự nhiên học trẻ tuổi Hòa lan Eugène Dubois dẫn đầu cuộc tìm kiếm ấy.

Lúc còn là sinh viên về khoa tự nhiên học ở Amtersdam ông đã có ý định tìm con người nguyên thủy ở Nam Dương Quần đảo. Ông hy sinh cả đời ông trong việc tìm kiếm ấy. Cái hy vọng mỏng manh đó đã làm cho nhà cầm quyền trường đại học từ chối tất cả những vấn đề tiền bạc trợ cấp cho nhà tự nhiên học trẻ tuổi. Dubois bỏ trường và tinh nguyện làm một y sĩ mồ xê trong quân đội để đi đến Java.

NGƯỜI TA ĐÃ ĂN TRỘM CON
NGƯỜI KHỈ Ở BẮC KINH

TRẢI nỗi niềm năm gian khổ, Dubois kiên nhẫn đi xâm bồi đất phán ở trong rừng rậm. Một việc không ngờ đã đèn đáp công ơn của ông. Ông tìm ra một cái răng và một đồng sò. Ông đoán biết con vật này cũng đã thẳng như người, mặt giống như khỉ, trán bầu như không có, óc nhỏ làm cho người ta tự hỏi nếu như con người khỉ này có thể nói được, bàm thiếu cầm và miệng hình cái muỗng.

Dubois đặt cho con vật ấy cái tên là *pihecanthropus erectus* có nghĩa là « con người đứng thẳng ».

Những kẽ thù của tiến hóa không ngọt lời châm chọc về vật bắt được của ông. Người thi bảo đó là cái sọ dura của một con người dị hình, kẽ cho đó là sọ dura của một con khỉ không lõi. (Xem tiếp trang 34)

TRUNG CẤU Ý KIẾN

Những yếu tố nào tạo nên
HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH?

Bài đáp của T.X.

HẠNH phúc gia đình do những yếu tố gì tạo ra ?

Tiền tài ? Theo ý tôi thì tiền tài cũng không thể tạo ra hạnh phúc gia đình. Một cặp vợ chồng nợ giàu có, vàng bạc đong đầy ắp tủ sắt, nhưng họ đến giờ đức ông chồng đã làm là bà vợ ở nhà xách bôp dầm dề vào các sòng bài bạc, phó mặc công việc gia đình cho con sen, đứa ô.

Hơn nữa bù lại lẳng lặng cầm cho chồng bà cái súng dài thườn thượt ! Coi chừng đến giờ chồng bà ở sô gân vè là bà vượt về trước, đóng vai một « vọng phu » rất khéo léo để lấp mắt chồng bà. Ngồi vào bàn ăn, bà ché bát đủ thứ, món này lạt, món kia mặn, chửi bới con sen, đứa ô, không khí trong bữa ăn nặng trịch trịch ; ông chồng lảng lặng vừa nuốt, vừa thở ra, vừa nghẹn... Như thế thì tiền tài cũng không thể tạo hạnh phúc gia đình được.

Lầm lũa ta thấy một gia đình ở miền quê, vợ chồng làm lùi nghèo nàn, nhưng chồng ở đồng về là vợ ném nổ hối chuyện đồng áng, con riu rít bùi cha, quay quần xung quanh một mâm cơm đậm đặc chuyện trò thẩn mật thì có ai dám bảo nghèo nàn không thể có hạnh phúc gia đình ?

Một gia đình kia vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, tiền bạc có dư nhưng phải « đức bà » đau ốm mãi, làm cho chồng bà không được thỏa mãn về sinh lý, ông ta lại dám ra mua vui ăn các cuộc ăn chơi hành lục ở các hộp đêm, tiệm hát, quán rượu ; hay có khi lại để cho bà nằm nhà đau đớn càng đau đớn thêm vì nghe tin hàng xóm láng giềng báo tin rằng chồng bà đã cầm cho bà cái đuôi mà bà không hay biết.

Bà phieu muốn nghĩ đến ông chồng phu bạc, thân thể càng ngày càng tiêu lụy, kết quả bà bỏ mình để lại một bầy con đại nheo nhóc cho chồng. Chúng ta thử nghĩ đến cái cảnh « già trống nuôi con » hay cái cảnh « cha già mẹ vặt » nó ra thế nào, mà tôi cũng không cần thế târa đây.

Như thế, sức khỏe của vợ chồng cũng ảnh hưởng một phần lớn trong hạnh phúc gia đình.

Một ông chồng khác có bà vợ rất đẹp, rất duyên dáng ; công việc nội trợ ở gia đình khéo léo và đảm đang, nhưng lại phải « xấu miệng xấu mồm » (tuy bà rất nhan sắc), hè có điều gì chồng bà làm phạt ý bà là bà cho ra một hồi « văn hóa » ()



dù thế. Ông nói một tiếng, bà nói năm, ông năm, bà mười. Bà « tranh đấu » cho hơn chồng bà, bà mới chịu thôi dù lý lẽ của bà là sai, lỗ bịch hay nguy hiểm. Bà làm chồng bà mang tiếng với anh em, bạn bè, hàng xóm là « khéo nuôi sư tử cái Hà đông ».

Như thế thì sắc đẹp, công việc giỏi dan cũng chưa phải là những yếu tố tạo ra hạnh phúc gia đình.

Ông chồng bị vợ cho mọc sừng thanh một mình : « Một người vợ có « một » trái tim là hạnh phúc với mình ».

Ông chồng có bà vợ ôm đau than thở với bạn bè : « Sức khỏe của « má nó » ở nhà làm tôi mất hạnh phúc gia đình. Đau ốm mãi ! Tôi ước sao có một bà vợ khỏe mạnh như vợ anh thế ! »

Ông khác bảo : « Một người vợ hiền lành, ngoan ngoãn là hạnh phúc gia đình đấy. »

Hạnh phúc gia đình mỗi người mỗi khác. Bà này thì « tiền, vàng », ông kia thì « một trái tim ». Ông nọ thì « súc khỏe », ông khác thì vợ « hiền như bụt », chồng người nào giống người nào.

Theo ý tôi, hạnh phúc gia đình nó chỉ nấy nở và có thể có trong những gia đình mà vợ chồng biết nhau xét thấu đáo cái trách nhiệm, bồn phận làm chồng làm cha, làm vợ làm mẹ. Nó phải dung hòa nhiều yếu tố mà tạo thành, không được chênh lệch quá về một yếu tố nào.

Hạnh phúc gia đình nó bao hàm cái ý nghĩa của câu tục ngữ : « Thuận vợ thuận chồng tất bể đồng cangoan ». Cái cảnh gia đình đầm ấm, chồng hòa vui thuận, hai người sống trong một tình yêu vừa kinh vừa mến : người chồng biết làm tròn bồn phận, trọng trách làm chồng đối với vợ, và vợ biết làm tròn bồn phận người vợ về công ngôn, dung, hạnh đối với chồng thì to gì không tạo ra được hạnh phúc gia đình ?

T.X.

Đa năng



Hình 1.— Con người Java hay người khỉ. Thủy tố xa xôi của loài người, sống cách đây 500.000 năm. Cao 1 thước 65. Bộ da giống loài khỉ.

Hình 2.— Con người Negrito khám phá vào năm 1908. Sống cách đây 100.000 năm. Cao 1 thước 60, đầu lớn so với thân thể.

Hình 3.— Con người Cro Magnon, khám phá năm 1868. Cao 1 thước 82, đầu lớn so với thân thể.

VIẾT ĐỀ LÀM GÌ ?

Bạn,

BAN là người có ý thức, làm sao cho khỏi tự hỏi mình trong lúc làm việc văn nghệ : viết đề làm gì ?

Ü, chúng ta viết đề làm gì ?

Một nhà văn nào đó đã nói : « Một trong các nguyên nhân chính của sự sáng tác văn nghệ là như cầu cảm thấy mình cần thiết liên quan với cuộc đời. »

Cũng có người bảo : « Tôi viết cũng như tôi thở, còn sống làm sao mà không viết được ? Viết, tức là sống. »

Có nhà văn khác lại cho rằng : « Viết là để thoát ly, để bộc lộ những tình cảm, ý nghĩ chất chứa trong lòng mình. »

Còn nhiều sự tỏ bày khác nữa :

Viết để tranh đấu cho lý tưởng mình theo đuổi, viết vì mình là người cầm viết...

Có lẽ bạn cũng đồng ý với một trong những ý nghĩa trên đây. Nhưng mà viết cho ai ? Đây mới chính là điều quan hệ.

Đã một thời, người ta tranh luận cũng khá ồn ào. Kẻ nói : Tôi viết cho tôi. Người bảo : Tôi viết cho người khác. Do đó đã đặt thành vấn đề nghệ thuật vì thế này, thế nọ.

Trong thực tế hiện thời, ở hoàn cảnh xã hội chúng ta đang sống, câu hỏi « viết cho ai ? » vẫn còn chờ đợi ở bạn một sự trả lời cấp bách, nếu bạn chưa có một đường lối rõ ràng.

Đường đi vạn ngã nhưng thật ra cũng chỉ có hai : đi xuống và đi lên, thoái hóa và tiến bộ.

Lẽ tất nhiên con người trẻ tuổi, đầy nhiệt thành là bạn, phổi sáng suốt mà nhận hướng. Không có cái gì tuyệt đối trên đời này hết, đó là một sự thật không thể chối cãi được, và khoa học đã chứng minh cùng chúng ta rất rõ ràng. Thế thì trong cuộc sống tương đối này, trong lúc bạn tự thay đổi mình, muốn thay đổi chung quanh, bạn viết cho ai ? cho những lớp người đọc nào ?

ĐẠI MẠCH



MỘT BÀI THƠ XUÂN của A. GIDE

HỒ DZENH dịch

Primittemps plein d'indolence
J'importe ta clémence.

A toi plein de langueur
J'abandonne mon cœur.

Ma pensée indécise
Flotte au gré de la brise.

Un engourdissement tendre
Me pénètre de miel.

Ah ! ne voir, ah ! n'entendre
Qu'à travers le sommeil.

A travers ma paupière
J'accueille ta lumière.

Soleil qui me caresses
Pardonner à ma paresse....

Bois mon cœur sans défense,
Soleil plein d'indulgence.

Mùa xuân chan chứa mờ màng
Cho ta xin nỗi dịu dàng của em.

Trong em đầy rẫy hương êm
Cho ta buông thả con tim thần thè.

Gió màng tư tưởng vật vờ
Lan man nào biết bến bờ là đâu.

Một niềm dịu dại thương đau
Ngọt ngào thăm thía vào sâu linh hồn.

Ô trống, ô lảng chập chờn !
Qua cơn mộng mị xanh rờn khói hương.

Lim dim đôi mắt mờ buồn
Ta nghe ánh sáng thoáng luồn qua mì.

Hồi làn nắng nhẹ mân mê
Thứ cho ta nhé, trong khi nhác lười.

Lòng ta yếu đuối buông trôi,
Uống đi, hời ánh mặt trời khoan dung.

NẮNG XUÂN

TIẾNG Xuân đều dịu,
Gió Xuân hiền hiền
Biển dàn lăng thư,
Chim ca khắp miền.

**

Nắng trên hàng cau,
Hồ cát bờ ao,
Vịt đùa tung nước
Tươi đẹp nhuộm bao ! ...

**

Hoa mai hé nhụy,
Hồng cúc khoe tươi
Thiếu nữ miêng cười
Nghênh nghênh nán lá.

**

Vườn hoa xinh đẹp
Con trai vui chơi
Cô dâu bướm trắng
Nhơ nhớn tung bay ...

**

Nóc nhà chót cây
Nắng chiều vàng hắt
Hương Xuân ngọt ngọt
Lòng người say say.



Khắp đường đều mới
Ngô ngô sưa sang
Mừng mùa Xuân tới
Lối hộp đường quang.

**

Áo đỏ áo xanh,
Khô mắt long lanh
Một nguồn hy vọng
Dưới nắng vàng hanh

**

Bảy nắng Xuân mới
Lòng Xuân phơi phới
Nhạc khúc tung bừng
Một Ngày Xuân Mới

**

BẠCH PHƯƠNG

VĂN HỌC NHỰT THỜI HẬU CHIẾN

TỪ PHÁI « CHIẾN HẬN » ĐẾN « TIỀU THUYẾT TRONG MÀN », QUA CÁC TÁC PHẨM XÃ HỘI VÀ DIỄM TÌNH

của VÕ OANH



Binh Thôn Tân Tử, Bản Khau An Ngò, Đơn Ba Văn Hùng đều hết sức bộc lộ lòng ham muốn của bản năng loài người.

Trong những tác phẩm của các người kề trên, chúng ta cần phải chú ý đến quyền « Cái cửa nhục thể » của Điền Thôn Cân Thủ Lang và « Bức họa dù ban đêm » của Chức Điện. Hai bộ tiểu thuyết này miêu tả đến nơi đến chốn, giàu sức hấp dẫn người ta, cho nên bán rất chạy. Đến việc bộc lộ bờ mặt đen tối xã hội, như quyền « Bóng tà dương » của Thái Tè Trí-Miêu tǎ hiện trạng giai cấp quý tộc, quyền « Tân động kinh cuồng trưởng khúc » của Gia Đặng Võ Hùng.

Sau khi quyền « Bóng tà dương » xuất bản, tiếng tăm sôi nổi đến nỗi hai chữ « Tà dương » hóa thành cái danh từ đại biểu cho phái quý tộc. Ngoài ra quyền « Trưởng học tự do » của Sư Tử Văn Lực lấy tài liệu ở các sắc dân buôn gánh bán bưng trong thành phố, dùng một đôi vợ chồng khác hẳn tánh tình, khi vui khi buồn, khi tan khi hiệp ăn chửi cùng nhau, tả người con trai trên bước đường trôi nổi, ném đủ nồi gắp gỗ lật lùng của cái xã hội sau thời chiến tranh, mượn ngòi bút khôi hài bộc lộ nỗi bi thảm hiện thật, giọng văn lâm li và rất nhẹ nhàng kín đáo.

Quyền sách ấy ra đời, làm rung động văn đàn Nhựt bản, có người nhìn nhận Sư Tử Văn Lực khéo phân tích hiện thật xã hội, có thể sánh vai với Bernard Shaw nhà đại văn hào Anh quốc được. Có hai công ty chiếu bóng giành nhau chiếu ảnh mà xảy ra đánh lộn nhau, rốt cuộc hai công ty đồng thời quay phim, xem thế đấu thầu giá trị quyền sách hay ho đến bực nào vậy.

Trong thời kỳ ấy lại có một thứ văn học mới, gọi là tiểu thuyết trong màn, tác phẩm ấy rất được độc giả hoan nghênh. Bởi vì thuở

trước; người Nhựt bản mỗi cái gì cũng bị phe quan liêu tuyên truyền lão khét, làm cho họ đến phải mờ mắt, tỷ như việc tuyên truyền « Hoang quân tắt thẳng » khác nào đem thuốc nha phiến làm mê man tinh thần của họ đi. Đến khi bại trận liềng xiềng, bấy giờ mới nóng nảy xét lại chuyện cũ lo khám phá những màn bí mật của bọn quân phiệt chánh khách trong thời kỳ đại chiến, rồi các nhà văn sĩ đua nhau sáng tác về những màn bí mật ấy.

Trong đó có mấy tác phẩm xuất sắc như : « Thuyết cơ quan Thiên hoàng » của Vĩ Kỳ Sĩ Lang, lấy tài liệu của chánh trị xã hội Nhựt bản bắt đầu từ vụ biến loạn Mân Châu đến thời kỳ chiến tranh Thái bình dương, viết ra bộ tiểu thuyết trong màn. Quyền « Thiên-hoàng » của Trưởng Điện Cán Ngạn, cốt lấy Thiên hoàng làm chủ đề, ấy là quyền tiểu thuyết trong màn miêu tả cuộc biến lớn của xã hội Nhựt bản trong thời chiến tranh, viết sâu sắc tỷ mỉ, khiến ai đọc đến càng muốn nghe mãi.

Quyền « Công tước Văn Ma » của Lập Dã Tin Chi, miêu tả cuộc hoạt động của nhà chánh khách dâng tam Cậu về Văn Ma và chuyện bí mật ngoại giao của Nhựt bản trong thời chiến tranh. Quyền « Hải quân Nhựt bản khóc than » của Sơn Cương Trang Bát, nghe nói hải quân Nhựt vẫn phản đối việc phát động chiến tranh Thái bình dương song đến khi chiến họa bùng nổ, biết rõ thế át phải thua, chỉ vì việc trọng vua yêu nước, đành phải nhắm mắt nhảy vào bếp lửa mà thôi.

Sách ấy miêu tả lòng bi tráng của đội cảm tử hải quân, vạch rõ chuyện bi thảm của 7, 8 chục viên đại tướng tử trận với nhiều trường hợp đau đớn !

Gần đây, theo hoàn cảnh đổi dời, giới văn nghệ Nhựt bản cũng nảy sinh ra cảnh tượng mới, phát triển theo một con đường lớn lao.



— Thưa ngài ! Chẳng tôi đã hạ được ngàn lửa trên tàu rồi !

ĐỜI MỚI số 48



TÀN TRUYỆN ĐẦU XUÂN
của ANH TUYỀN

NHUNG súp lại cành mai trên lộc bình rồi đứng ra xa, ngắm...

— Tuyệt! Cành mai này tuyệt! Sáng mùng một hoa nở thì phải biết...

Nghỉ thế, Nhung khẽ mím cười. Thật vậy, cành mai Nhung vừa mua về, rất đẹp. Cành mai gầy khảnh khiu, với những nhánh ngỗng ngéo, chỉ chít những nụ to và xanh mòn dã bắt đầu hàn tiều, điểm lưa thưa một vài đóa hoa nở sớm vàng tươi, cảm trên chiếc lộc bình xưa trông thi vị và đẹp một cách cồ kính.

Chiều nay, chiều ba mươi Tết. Nhưng tự nhiên thấy vui vui như những ngày thu ấy, đợi Mẹ thay áo mới rồi ra lạy rước Ông Bà trước một mâm cỗ đầy, nghỉ ngút khỏi hương... Nàng mím cười và nhìn vào chiếc gương to ở tủ áo. Nàng thấy nàng đẹp hơn mọi ngày. Chiếc áo nàng mới may, ăn vào người làm nồi bần lên những nét yêu kiều của tuổi thanh xuân, nhất là màu áo, màu xanh da cam càng làm nồi bần lên nước da trắng hồng của nàng... Tự nhiên, Nhung nhớ đến Bảo. Mẫu xanh da cam, chính chàng đã chọn cho nàng một năm nào, một chiều sầm Tết. Và rồi, như quen lệ, mấy năm nay, cứ Tết đến là Nhung lại may một chiếc áo màu xanh da cam mới... Nhung khẽ thở dài :

Tết này, chẳng biết anh ấy ở đâu!

Ý nghĩ ấy đã làm nỗi vui nhẹ nhàng của Nhung biến mất. Một mồi buồn êm á thong thả đến chiếm cả lòng nàng. Thân thể nàng ngồi xuống ghế, và cả một dì vắng em đêm trở lại trong trí nàng...

**

NHUNG nhớ như mới chiều qua, cũng vào một chiều cuối năm, nàng đang sửa soạn cỗ để cúng Ông Bà thì nhận được cảnh thiệp đầu xuân của Bảo. Nghe tiếng chuông reo và thấy bóng người chàng phát thơ trước cửa, nàng reo to lè.

**

Qua những giòng chữ đáng yêu ấy, Nhung đã xaya bao nhiêu là mong đợi! Bất ngờ chiến tranh bùng nổ! Loạn

ly đã gây ra tang thương trên cả non sông, thi sá giặc mảnh tinh duyên bé bỏng! Thế là giấc mộng đẹp như thơ của Bảo Nhung không thành sự thật! Loạn ly đã làm cho họ xa nhau, mỗi người một ngả...

Tán cư về, đã ba năm nay, Nhung không được tin tức của người bạn cũ. Tuy nhiên, mối tình xưa của nàng vẫn đậm, và nàng vẫn tin rằng chàng còn sống... Nàng ám thầm đợi, và cứ mỗi Tết về, nàng lại may một chiếc áo mới, màu xanh da cam, để nhớ lại người xưa...

— Không biết Tết này, Bảo đã trôi dạt đến đâu!... Nghỉ thế, Nhung khẽ thở dài...

Bỗng, có tiếng chuông reo. Nàng vội đứng lên mở cửa. Tự nhiên, nàng hồi hộp khi thấy bóng người phát thơ hiện ra trước cửa. Tuy không phải người phát thơ mà quen thuộc năm xưa, và cái phong bì màu vàng rẽ tiền kia hẳn không phải là cảnh thiệp đầu xuân năm trước, nhưng tự nhiên Nhung thấy tim nàng đập mạnh khác thường. Nàng bồng cõi lại cảm giác là lạ, rung động và hồi hộp của ngày nào nàng đã nhận được lá thư chúc Tết đầu tiên của Bảo.

Nhin nét chữ đẽ trên bao thư, Nhung ngỡ ngợ...

— Lại nhỉ! Ai viết cho mình lại viết bằng bút chì thế này?

Nàng lật qua lật lại cái bao thư và ngẫm nghĩ. Nét chữ trong hơi hơi quen thuộc. Không lẽ là của Bảo. Bảo không khi nào cầu thả viết cho nàng bằng bút chì bao giờ cả. Thế thì của ai? Nét chữ của Bảo nhẹ nhàng và dịu dàng như chữ con gái kia. Nét chữ này trông cũng đều đều và đẹp, nhưng cứng rắn hơn

— Một đóa hoa xuân rụng lả rơi.

Là nguồn hạnh phúc nhẹ nhàng rơi,

Vào lòng người bạn lòng tôi mến

Là cả trời xuân đượm thắm tươi!

Nhung ạ, xuân sang biết lấy gì
Để làm kỷ niệm... một năm đi!

Gọi là tặng bạn xuân năm mới

Một đóa hoa lồng, một ván thi...



nhiều. Hay là phong sương đã làm đòi nết người đi chăng?

Nhung nàng bao thư cao lên trước mắt, và thông thả xé ra... Nàng càng lấy làm

(xem tiếp trang 28)

NÊN CHỌN THÈ THƠ NÀO ĐỂ SÁNG TÁC?



Có nhiều bức thư của nhiều bạn đọc gửi đến Tòa soạn tờ ý băn khoăn về việc chọn thể thơ. Cái băn khoăn của những bạn thơ yêu dấu ấy cũng làm cho Trần Doãn rất băn khoăn trong việc gộp ý kiến.

Chúng ta nên chọn thể thơ gì bây giờ? Hồi Bắc thuộc, về phương diện văn học, ta tho giáo chữ Hán. Ta học lối thơ cũ của người Tàu nhưng ta cũng biết lấy chữ Tàu đặt ra một thứ chữ nôm riêng. Về thi ca, ta lấy luật đường thi mà tạo ra luật thơ thương lối hát và song thất lục bát.

Có ý kiến tại cho thơ lục bát do những câu tục ngữ, ca dao phát ra. Những câu ấy thường theo tập quán đặt ra nên không có một hình thức rõ rệt. Số câu có bốn, năm sáu chữ, có câu lại bảy, tám chín chữ. Lần lần dựa theo luật hòa thanh tự nhiên, người ta tựa trong lời đọc thuận miệng em tai mồi đi đến chỗ biên tập phát triển, đến lục bát ngày nay.

Nhin hai ý kiến ấy, chúng ta lại thấy rõ thể thơ lục bát là một lối thơ thuần túy riêng biệt của người Việt. Lối thơ song thất lục bát lúc đầu cũng chưa có hình thức nhất định nhưng sau lần thành một lối có luật riêng nhưng khác lối thơ Tàu, thơ đường luật.

Thơ đường luật là thể thơ được thịnh hành nhất trong đời Đường, nên gọi là đường luật. Ở Tàu, xưa vốn có một lối thơ riêng, gọi là cỗ phong. Lần lần nhờ mượn nơi các ca dao, thể thơ được qui định, về số chữ trong mỗi câu, về số câu trong một bài, về văn, về âm điệu, đều đó có luật hẳn hòi.

Khi chúng ta mượn lối thơ này thì ở Trung Quốc, thơ Đường luật đã trải qua một thời kỳ chói lọi với các thi sĩ nổi tiếng như Lý thái Bạch, Đỗ Phủ. v...v...

Thể thơ mới, về mặt hình thức không có luật nhất định về văn, về luật bằng trắc, về số chữ trong câu và về số câu trong bài. Ta cũng nhận thấy rằng thơ mới có văn và luật bằng trắc theo sự hòa thanh tự nhiên của câu thơ.

chúng từng nơi, từng giai đoạn lịch sử nhất định, và nhất là tùy cảm xúc ý nghĩ của thi sĩ muốn diễn đạt để tài mà chọn thể thơ.

Muốn nói cái đều đều, cái buồn hèn nhẹ... chúng ta nên dùng thể lục bát. Thể lục bát là một thứ thơ thuần túy Việt Nam, từ già đến trẻ, từ người biết đọc đến kẻ i tờ, ai cũng thuộc it câu lục bát, hoặc « Lâm sanh xuân Nuong », hoặc « Bạch Viễn Tôn Các », hoặc « Lục Văn Tiên » hay « Quan Âm thị Kính », « Túy Kiều »...

Muốn nói cái bế vê đượm vẻ trang trọng ta lại dùng lối thơ đường luật.

Nhưng muốn thơ đi kịp với trào lưu tiến hóa của xã hội, muốn cho thơ đóng một vai trò tiên phong, vai trò của mọi hoạt động văn hóa chân chính, thì thi nhân của thời đại phải là những tâm hồn thiết tha với cuộc sống của dân chúng, lấn lộn giữa cuộc sống đó nên rung động cùng một nhịp đau thương, sướng khổ với mọi người...

Cuộc sống đang lên mảnh liệt, sôi nổi. Lúc này không phải là lúc chúng ta mơ mộng với « Tháp ngà », sáng tác cho mình mà phải sáng tác cho đại chúng, hiểu, để họ biết rằng mình cũng cảm thông với tâm hồn của họ. Xét theo những lý do trên, chúng ta cũng cần giải phóng cho thơ đi đến chỗ bao la rộng rãi hơn. Hình thức thơ tự do trả lời được luật lệ của cuộc sống sôi nổi hiện nay. Chỉ có thơ tự do mới đủ sinh khí, mới đủ sức để rung động công chúng hiện đại.

Nội dung cuộc sống đã thay đổi lẽ tất nhiên hình thức thơ cũng phải thay đổi theo. Từ trước đến nay ta quen dùng thứ « bình cũ để đựng rượu mới ». Ngày nay chúng ta thử làm một cuộc cách mạng dùng toàn « loại bình mới để đựng rượu mới » thứ này! Rượu mới ngọt lại được đựng trong thứ bình mới ấy chắc chắn sẽ làm cho mọi người va thích hơn.

Hôm nay Trần Doãn không « đọc thơ các bạn », nhưng đưa ý kiến trên đây trong mục « đọc thơ các bạn » vì có lần Trần Doãn cũng đã nêu : « Trong mục này, chúng ta đưa « tin thơ » cho nhau và có thể trao cùng nhau một vài ý kiến về bộ môn này.

Chào thi đua sáng tác...

TRẦN DOÃN





QUÁ HAM CHƠI TẾT CÓ NHIỀU TAI HAI

Chí Minh Đạt,

Để hưởng ứng sự kêu gọi của chí
tử lão em Xin cõi bắc thư này, cùng chí
bản đến một ván để rất là hợp thời.

Tết đến. Nhà nhà đều ăn Tết; người
mình ăn Tết một cách say sưa. Tết qua.
Lắm người còn vẫn vui với sự ăn Tết,
không hăng hái tiếp tục làm việc như
trước; có người bỏ sở là khác; có gia
đình tan rã vì đấu kê đồ bắc; có kẻ đâm
ra cướp trộm, vân vân.

Chỉ như việc sau này, tai hại vô cùng. Đầu
nhau đốt giấy tiền vàng bạc, có khi đốt tới
cháy nhà, thiêu rụi cả một xóm. Trong vụ
hỏa hoạn tại Xóm Chiểu (Saigon), nghe đâu
vì đốt đèn dưới những bông giấy: bỗn nhà
chơi xóm, cầu tôm cầu cá hay cờ quan
chi đây; gió thổi bông giấy, phất ngọn
đèn, làm cho lửa bắt cháy: cháy nhỏ
trong một gian nhà lá, bùng lên cháy to,
lửa tràn lan khắp xóm, đốt rụi một vùng
cố gần 5000 gian nhà, chen nhau trên 5,
6 mầu đất. Cảnh tượng trông rùng rợn
trong ngày Tết Nguyên đán.

Ấy cũng vì ăn Tết.

Ăn Tết như thế ấy có hại lắm. Những
hoa làm bằng giấy, những đồ « thợ mā »
cách chơi hồ đồ, bắt giặc tai hại, không
biết chuyện rủi ở nhà mình có thể là tội
ác tày trời. Ham chơi quá đà, cầm đồ bẩn
đẹc, tố ra mình là dân không giác ngộ.
Thật là cảnh tượng buồn tẻ.

Như vậy vui Tết, hóa ra sầu Tết. Nghĩ
ại thì tập tục ăn Tết của người mình có
hại nhiều hơn lợi. Thủ còn giữ tục ăn Tết
mà làm gì? Em trưởng nên đánh đồ nó đi;
nên gây lên phong trào chống đốt giấy tiền
vàng bạc và bao nhiêu sự vô ý thức khác.

Theo em thì không nên nghĩ Tết đến 4, 5
ngày, vì sự nghỉ ngơi lâu ngày có lầm kẽ
quá không tốt, nó làm cho bao nhiêu công



CL. DẠU

CÔ THÁI THANH
con chim họa mi của nhạc Việt



Em TÂN VIỆT DÂN

Ike bao Tưởng: Anh được tự do rồi
(Carrefour Paris)

« Hội nghị PHÁ TAN BẮT HÒA

NÚ bác sĩ Lina Leyne vừa cho
hay rằng bà đã phát minh được phương
pháp thích ứng để giải phóng phụ nữ ra
khỏi những đê tái cản đoán, nguyên nhân
chính của bao gia đình sụp đổ. Phương
thuốc này chúng tôi cho là một phương
thuốc vạn ứng: « Hội nghị luyến ái ».

Người sáng tạo ra những cơ quan đó là
một phụ nữ có gương mặt tươi trẻ, sáng
rõ dưới mái tóc đen huyền. Bà làm tùy
viện cho một ván phòng quan trọng của
Viện sưu tầm y học ở Nhiều do, dưới
quyền của bà Margaret Sanger, một nhà
phân tâm học trừ danh.

Bà tuyên bố :

« Tôi đã già công nghiên cứu những
trường hợp lý dị quá sớm và đã nhận thấy
trong 6 hoặc 7 chục phần trăm những sự
bất thường này ».

Bác sĩ ngừng lại 1 phút tìm những tiếng
thích hợp để phát biểu ý kiến trên lập
trường của y học.

LUYẾN ÁI CỦA LOÀI CHIM LUYẾN ÁI CỦA LOÀI NGƯỜI

NHÌU thiếu nữ nghĩ rằng lê cười
giống như lê hỏi. Người chồng có vung và
hay quai hắp tấp một chút cũng đủ khiến
cho sự giao tiếp của đôi vợ chồng lạnh
nhạt rất lâu. Xưa kia những trường hợp này
thường xảy ra luôn và ngày nay, tôi vẫn
còn có thể quả quyết rằng điều đó không
phải là xa lạ. Tôi được biết những bà mẹ
gương mẫu đã đem câu chuyện tình ái của
loài chim thuật lại cho con gái họ nghe,
nhưng họ không hề đề cập đến vấn đề luyến
ái của loài người. Có những bà khác, sau
những phút loạn lòng tan tác dưới đau
thương, bão với chúng rằng bồn phận của
chúng là phải kiên gan nhận lấy những
trách vỵ, những ràng buộc của cuộc hôn
đường ».

Gương mặt của bác sĩ Levine bỗng sáng
lên, bà tiếp : Rất may mắn là người ta đã
khai triển với tinh trạng đốt nát này. Trong
những trường đại học ở Mỹ, người ta đã tổ
chức những lớp đặc biệt cho nữ sinh cũng
như cho nam sinh trên 16 tuổi. Thanh niên
nam nữ đã học những khoa sinh lý, khoa
tâm lý và nhiều vấn đề y học khác do
những người dày dặn kinh nghiệm đảm trách.
Tìm cho được giáo sư dù từ cách đê giáo
vào lòng sinh viên một tin tưởng và kính
nể là có nhiên là cả một vấn đề.

Trong những năm thực hành dài đằng
lòi thường gặp những bà thân chủ có tánh
hay đấu diếm. Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng
cho họ tin tôi để họ có thể học bạch mọi
sự với tôi.

Lần lần, tôi nhận thấy phụ nữ Mỹ đều
mắc chung chứng mặc cảm đặc biệt. Vấn
học và điện ảnh Hiệp Chủng quốc thường
chọn những đê tái chung quanh vấn đề
luyến ái nhưng tác giả cần thận tránh
những chuyện sâu kín của vấn đề —
Kết quả là khi đã thành hôn, những thiếu
nữ kia nghĩ rằng mọi việc đều xong xuôi
cả trong lúc đó nó chỉ mới bắt đầu.

Bác sĩ Levine lấy làm thỏa mãn khi đã
nhận ra căn bệnh, bác sĩ nghĩ ngay đến

luyến ái » TRONG GIA ĐÌNH

việc sưu tầm phương thuốc chữa trị.

« Tôi đã có ý niệm chắc chắn rằng trong
9/10 trường hợp, thân chủ tôi thường vì
cô lê hoặc họ thẹn không nói hết sự thật
với tôi.

Một hôm, tôi được dự 4 cuộc hội họp của
những thương binh mắc phải chứng thần
kinh đang chờ nhau chứng bệnh của họ.

Tôi lấy làm ngạc nhiên nhận thấy họ có
thể tránh được những chứng thần kinh mặc
cảm (complexes nerveux) thường phải nhở
dến 1 phương pháp tâm lý cứu chữa.

CÔNG KHAI THÚ NHÂN

NHÓM cựu chiến binh này đều biết
rằng họ xứng phải 1 chứng bệnh chung
nên đã không ngượng nghịu thuật lại với
nhau tất cả sự thật.

Bấy giờ tôi mới có ý định áp dụng
phương pháp này cho việc cứu chữa phụ
nữ mắc phải chứng mắc cảm chung. Tại
saу ta không bao giờ lại đe họ có
hè hè chờ nhau chuyện lòng của họ?

Bác sĩ Stone cùng bà vợ viết quyển Hòn
Nhân Khái Luận, ông là người có trách
nhiệm trên địa hạt này và sau khi được
biết ý định tôi, ông đã khuyên khích tôi
với tất cả nhiệt thành.

Tôi bắt đầu giảng một bài ngắn về lý
thuyết rồi khuyên khích họ tự do đàm
luận với nhau. Kế đó là cuộc thảo luận
thành thật tôi còn có thể bảo rằng cuộc thảo
luận này rất bô ích là khác nua. Nhiều
cuộc hội họp đã được triệu tập nhiều lần
nhưng tôi không thấy một lần nào họ tỏ ra
ngượng nghịu vì họ đã rót chung vào một
trường hợp. Trong cuộc thảo luận, tất cả
người vui đều tiêu tán nên những ý kiến
thông tin quý báu hơn ý kiến của một
vị bác sĩ.

Sau đó tôi theo sự yêu cầu của phụ
nữ, bác sĩ Stone cũng tổ chức một hội nghị
tương tự cho những người chồng.

CHỒNG PHẢI THÂN ÁI HƠN VÀ PHẢI KIÊN NHÂN HƠN

PHẦN đông phụ nữ đều yêu cầu
chồng họ phải thân ái hơn, kiên nhẫn hơn
và giàu sáng kiến hơn. Bên Nam giới tất
cả đều gồm chúng trong một ván đê này :
« Ta phải tận tình người vợ suốt đời
chẳng? » Bác sĩ Stones đã trả lời cho họ
trong một bài giảng giải về những điều đê
đóng về tình thân như về tâm linh giữa 2
phái nam và nữ.

Kết quả thu thập...

Để chấm dứt. Bác sĩ Levine bảo : « Cuộc
thi nghiệm của chúng tôi đã trên một năm.
Đã đến lúc lập bao thống kê và những con
số công bố sẽ tự nó nói nhiều hơn. »

TÂN ĐẠT DÂN

BỜI MỚI số 48

ĐỪNG LẤY QUÀ LÀM NHÂN

Em Tân Việt Dân.

đốt giấy tiền vàng bạc là vì họ thiếu tự
tín; họ còn tưởng có thể hối lộ được các
vị thánh thần. Đó chẳng qua là người ta
thiếu nhận thức vì thiếu học. Một khi học
vẫn phô bày các tầng lớp dân gian thì
sự tin tưởng dí đoán sẽ tiêu tan theo. Sở
dĩ người ta sau khi say Tết không còn
hăng hái làm việc, và sở dĩ còn óc ham
mê tú đố tướng cũng vì thiếu công dân
giáo dục và không tin tưởng nơi sự xây
dựng ngày mai.

Tin dí đoán, đốt giấy tiền vàng bạc,
chơi bài phỏm, không có tinh thần
trách nhiệm, sống phức tạp đều là *quả*
cà. Nhân là thiếu giáo dục, thiếu chủ
quyền quốc gia vậy.

Nhân trực tiếp trong vụ cháy nhà đem
lại thiệt hại ghê gớm là vẫn đê thiêu
nhà ở cho giới lao động, là sự cát nhâ
chen nghẹt không thè nào biết lập một
khu bị cháy. Nhân giàn tiếp là thiêu tờ
chức đời sống cộng đồng.

Kết quả gần của cuộc hỏa hoạn là sự
thua buồm chán nản của 3 vạn người
ngô nạn. Kết quả xa là ảnh hưởng của
sự thiệt hại cả về mặt vật chất và tinh
thần. Nó làm cho hạng lao động, vốn là
nguyên động lực quốc gia, dâng ra sống
một cuộc đời « qua ngày » mất cả tin
tưởng, không còn nghĩ đến sự xây dựng
nào cả.

Vì thế mà ta không nên coi thường
những cuộc hỏa tai như đã xảy ra ở
Xóm Chiểu. Không chỉ thiệt hại 5, 10 triệu
bạc là vẫn đê đáng lo; điều đáng lo là
ảnh hưởng sâu xa của nó.

MINH ĐẠT



Tác giả sách của Đảng dân chủ Mỹ
trước đợt sứ Á đông.

(Vicky, News Chronicle)

SÔNG ĐỜI ĐÁNG SÔNG

Bạn không sống một mình trên hoang đảo

C HUNG quanh bạn có những người cùng sống với bạn, làm cho bạn cảm thấy an toàn, muốn sống cuộc đời phẳng lặng như tờ. Bạn nói: tôi ta tinh mịch, không thích huyền náo, không muốn ai làm bạn rộn. Bạn ham sự cô đơn.

Dẫu muôn dâu không, đời thật vẫn bắt bạn phải sống chung với người đời nếu bạn không phải là người sống một mình trên hoang đảo. Trong phạm vi nhỏ hẹp, bạn có những người trong gia đình. Ngoài phạm vi rộng rãi hơn, bạn hàng ngày dùng chạm với người cùng sở, với những người trong xã hội. Cuộc sống đâu có thuận tiện để cho bạn luôn luôn chỉ gặp toàn sự như ý; thỉnh thoảng bạn cũng thấy những ngang trái mà bạn phải gánh chịu. Cho nên bạn cần có một thuật sống chung - đúng: Sống trong đoàn thể.

Colette, một nữ sĩ đã già, nhiều kinh nghiệm có chia sẻ trong Viện Hàn lâm Goncourt bên Pháp, kể chuyện lại rằng một hôm bà hỏi một người bạn:

— Ông Damien, ông có nhiều bạn không?

Ông Damien đáp:

— Tôi không cần trao đổi điều gì với người đời hết. Tôi phải giao thiệp với một vài người đã thấy họ làm cho tôi buồn lòng. Có lẽ tôi không thể hiều nổi người đời.

— Ông nói quá lời. Nếu vì sao kẽ mà ông phải buộc lòng sống chung - đúng với người đời thì ông sẽ tính sao? Ông có phải chịu đựng tất cả sự tăm thường của người đời chẳng?

Cháng ta, ai cũng phải vì sao kẽ mà - đúng chạm với đời, hàng ngày thấy những điều tăm thường mà ta không thể quay trọng - được nhưng ta vẫn phải mím cười mà chịu đựng. Đời không phải toàn bích. Người đời không phải toàn thiện. Có kẻ dở người hay, có kẻ xấu người lồi.

Không có kẻ tiêu nhơn, thì người quản từ đâu có ai biết đến. Một cây lớn đứng giữa rừng, kiêu hãnh rằng mình cao cả, khinh thị những cây nhỏ bao bọc chung quanh, nó muốn cho những cây nhỏ này chết hết để một mình nó vươn mình sống với đất trời. Nhưng nó có ngờ đâu khi những cây nhỏ chết hết, giông tố sẽ có thể đánh tan cây lớn để dành vì không còn có những cây nhỏ cần bớt giờ, chịu bớt sức mạnh của giông tố.

Tren đời, bạn có là một cây lớn giữa rừng đt nữa, bạn cũng phải sống với những cây nhỏ, có khi phải nhỡ lại cây nhỏ là khác.

Thuật sống chung - đúng rât cần thiết để đi đến chỗ thành công. Trong bất cứ công trình nào, nếu người ta không thỏa thuận với người chung quanh, những người cộng tác gần nhau hay xa nhau, người ta chỉ có chờ nước thất bại.

Dầu ở bắc tẩm thường, thấp kém đến đâu, một người cũng có thể giúp ích cho người ở bắc trên nhiều hay ít. Hồi xưa ở xứ California, có ông chủ mỏ danh tiếng Louis Janin. Một hôm ông đưa cho viên thợ ký đánh máy một bức thư trong đó có một lối lầm về kỹ thuật. Người thợ ký nhận ra và trình cho chủ biết lỗi lầm ấy. Ông Janin lúc đầu nỗi giận muôn thối liền người làm công đã "lạm khôn" hơn chủ. Song Ông suy nghĩ lại, rồi tỏ ý mến phục người thợ ký đánh máy ấy, cất nhắc thay ta lên địa vị quan trọng trong nhà máy. Ông đã không làm vì người thợ ký tẩm thường ấy là một nhơn tài, sau này làm đến tổng thống Huê kỵ. Người thợ ký ấy tên là Herbert Hoover.

Sống với đời là cả một nghệ thuật tinh tế. Phải làm sao dùng chạm lòng tự ái của người khác; phải làm sao kích thích những khả năng của người cộng sự với mình.

T.X.

Các nhà đại doanh nghiệp đã bước lên tốt bực của thành công như Andrew Carnegie: vua thiếc, Rockefeller vua dầu hỏt, Ford, vua xe hơi, đều là những người biết sống trong đám người tăm thường mà không làm mất thèm đèn của những người này. Các ông đã tôn trọng lòng tự ái của họ, kích thích họ.

Andrew Carnegie ca tụng người giúp việc ông & chỗ công khai. Mỗi khi người thợ giỏi từ trần, ông còn cố cách ca tụng anh ta nữa; ông cho khắc trên mộ bia của anh cầu này: "Đây là nơi an giấc của một người đã biết thâu dung những người thông minh hơn mình."

Ford mỗi khi vào nhà molygon, đều hỏi han săn sóc thư như người nhà, ông không bao giờ bỏ qua những ý kiến mà thư phát biểu. Sau, ông công nhận rằng thư có nhiều sáng kiến đã giúp ông cải thiện môi trường của ông.

Rockefeller giao cho một người quản lý việc kinh doanh ở Nam Mỹ. Công việc thất bại, song ông biết người này có tài. Thay vì quở trách, ông liền kích thích người ấy, khuyên áp dụng bài học kinh nghiệm đã thâu hoạch được sau cơ hội thất bại để cố gắng đi tới thành công. Ông khen người quản lý như vậy: "Tôi phục ông bạn mới làm hụt vốn có 40 phần 100. Còn 60 phần 100 với cái vốn kinh nghiệm vừa thâu hoạch được, ông sẽ đạt mục đích." Lời ông nói không sai. Viên quản lý đã áp dụng vốn kinh nghiệm ấy mà nỗ lực thêm; rất cuối cùng ty lối chờ không lối.

Biết bao nhiêu người ở trên đời coi mình là trung tâm của vũ trụ. Khâu hiệu của họ có thể là câu này: "Tôi muốn là Trời muôn". Tất cả hoạt động của họ đều nhằm cái "tôi" đáng ghét. Họ coi rẻ người chung quanh, khinh thường người dưới. Họ đã bô lão bao nhiêu cơ hội để thành công; mà những cơ hội ấy lại là do kẻ dưới, kẻ tầm thường, hiền cho họ mà họ không chịu thay lấp, không thèm thay lấp.

Sống chung - đúng với người đời, ta không nên coi thường một ai. Ta còn phải có lòng vị tha, bỏ thói ích kỷ nữa. Có những người chủ trương rằng trên trường đời phải ích kỷ, phải diệt kế cạnh tranh với mình, mới thành công được.

Đó là một quan niệm sai lầm. Mọi người trồng được cái cây cho khách bộ hành có bóng mát nghỉ chân, không phải là làm việc vô ích; anh ta sẽ thấy ngày kia có lì gi cáng một người nhớ ơn mình dẫu cho anh làm ơn không cầu báo đáp. Trái lại kẽ sống trên đời, chỉ có ích kỷ, tìm cách hại người khác, sẽ gây thêm oán hận, giận ghét; có ngày kia trong những kẻ thù ấy, thèm cũng có một người trả thù, thọc gậy bánh xe, gậy cho anh ta lâm trớ lục trên đường đời. Các ông già xưa có câu: "Một ngàn người thương không bằng một kẻ ghét mình." Tranh thủ oán, tức là tránh bao nhiêu sự buồn bức sau này cho mình.

Đường đời đã lầm chông gal, hiểm trở, nếu cứ gầy oán, trác thù mãi đe mà chịu lấy sự trả thù, thì biết bao giờ đạt mục đích. Càng người hiểu lầm trớ lầm là diệt trừ kẻ khác để mình tiến tới đe dàng. Không đâu. Tranh đấu cho có hiệu quả thiết thực, cần phải lưu tâm đến hạnh phúc, đến quyền lợi của kẻ khác nữa. Ông đã không làm vì người thợ ký tẩm thường ấy là một nhơn tài, sau này làm đến tổng thống Huê kỵ. Người thợ ký ấy tên là Herbert Hoover.

Sống với đời là cả một nghệ thuật tinh tế. Phải làm sao dùng chạm lòng tự ái của người khác; phải làm sao kích thích những khả năng của người cộng sự với mình.



HÀNG (hắt hàm)

Mình nghĩ thế nào?

HÀNG (lấm lết đù ý)

Thưa, tôi có nghĩ sao đâu! Muôn việc tùy ý mình mà.

HÀNG (gắt)

Mình! Mình! Mình! Tiếng ấy lọ quá rồi, có biết không?

HÀNG (ngợt ngào)

Coi, thì mình mới gọi tôi bằng « mình » mà. (phản chưng) Sen! maye có nghe không?

SEN (nhanh nhẩu)

Đa, nghe rõ mồn một.

HÀNG

A, cái ấy lại khác. Tôi gọi « mình », bởi vì mình xưa, mình cũ, mình mốc xi mộc xịt, dáng đem trưng bày ở Tàng cổ viện! Đã muốn thế, từ nay tôi gọi mình là Quặp. (Hàng đứng trước gương, kiêm soát lại sự trang điểm) Sen, kéo phia vai lại một chút, thêm chút nữa. Được rồi. (nhìn chòng) Người Tàu họ cưng vợ, họ quý vợ, họ nề vợ, họ trọng vợ, họ gọi sao?

HÀNG

Thưa, họ gọi: ái thê, hiền thê, bực cao sang vua chúa thì gọi: ái nương, quý nương, ái khanh, hiền khanh v.v... Rót đầy miếng nước.

HÀNG (rót nước, hắp tấp bung lại)

Curg xoi nước trà. (Hàng đưa tay đón lấy chén nước, nhưng vì nóng phồng tay liền hất ngay chén nước vào mặt chồng)

HÀNG (giận dữ)

Đồ ngu như moi. Nước nóng đã không biết thời trước mà cũng không đe vào đia. Nói một chuyện hầu nước vẫn chưa xong. Đã thế, hãy quý xuống cho đến khi nào đây đi xem hát về.

HÀNG (lấy mù soa thắm mấy vết bong nát mặt, riu riu quỳ xuống)

Cung đi về sờm sờm. Khuya, sương lạnh, không khéo cảm.

HÀNG (ngâm một lần chót vào gương)

Hừ, điều ấy khôi cẩn lo. Đây không bê bồng gì nữa. (rá ngoai, giọng thư thả) Sen, lên đóng cửa!

mùa rượu chát ra dây cho bà (dưa chà khوا)

SEN (liển thoảng)

Đa, áo bột đồ con biêt. (Sen vào)

HÀNG (mở quạt máy, cởi áo ra)

Tối nay tôi đi coi « Phạm Công Cúc Hoa ».

Mình nghĩ thế nào về tướng ấy? (Hết nín thinh) Kia, sao cứ ấp úng ài vậy?

HÀNG (lung tung)

Thưa chỉ vì tôi chưa biết phải gọi... quý nương ra sao.

HÀNG (bật cười)

Mình lạc hậu quá đi mất. Có phải thời « muôn tàu bệ hạ » đâu nra mà gọi là quý nương. (suy nghĩ). Thôi, tạm cho phép gọi « cưng » cũng được.

Tuồng « Phạm Công Cúc Hoa » hay vô cùng, nhất là đề khuyễn rắn mấy người lắp tềnh cười vui vẻ hay là tục huyền. Đoạn Phạm Công ra trận, mang cả một cỗ quách nhỏ, lại dèo thêm hai đứa con đại, thương tâm quá. Bã vậy, anh chàng trưởng Phiên Sầm Hưng mới thật anh hùng. Tài súc có thừa mà tự cắt đầu để cho kẻ thù được việc.

HÀNG (cười ngắt)

Một người diễn bao giờ cũng được một đứa diễn hơn khám phục. Cái ngu của Phạm Công và của Sầm Hưng đáng tru ditam tộc. Minh tuy ngốc, nhưng mà chứng tỏ một tấm lòng trung hậu. Cho đứng dậy! (Hàng bén iên đứng dậy, rủ hat ống quần)

SEN (dưa áo)

Thưa bà, áo bột đồ.

HÀNG (khoác áo)

Thôi được, cho maye xuống. (Sen ra) Rót đầy miếng nước.

HÀNG (rót nước, hắp tấp bung lại)

Curg xoi nước trà. (Hàng đưa tay đón lấy chén nước, nhưng vì nóng phồng tay liền hất ngay chén nước vào mặt chồng)

HÀNG (giận dữ)

Đồ ngu như moi. Nước nóng đã không biết thời trước mà cũng không đe vào đia. Nói một chuyện haur nước vẫn chưa xong. Đã thế, hãy quý xuống cho đến khi nào đây đi xem hát về.

HÀNG (lấy mù soa thắm mấy vết bong nát mặt, riu riu quỳ xuống)

Cung đi về sờm sờm. Khuya, sương lạnh, không khéo cảm.

HÀNG (ngâm một lần chót vào gương)

Hừ, điều ấy khôi cẩn lo. Đây không bê bồng gì nữa. (rá ngoai, giọng thư thả) Sen, lên đóng cửa!



(xem tiếp trang 28)



Phóng tác theo "Europe 51", một scenario của nhà đạo diễn trú danh quốc tế Roberto Rossellini. Nhân vật người mẹ trong chuyện phim Ý đặc sắc này do Ingrid Bergman, một ngôi sao sáng của màn ảnh thế giới, vợ của Rossellini, nhà viết chuyện phim kiêm đạo diễn "Europe 51".

LẦN này nữa không biết là lần thứ mấy, Irène buộc lòng phải đóng vai một bà chủ tuii cưỡi khăi giờ những bữa ăn, những tiệc trà xã giao do Georges, chồng nàng thết đãi.

Nàng phải kéo dài mãi không biết đến bao giờ mới dứt, cuộc sống miễn cưỡng chung quanh nhưng ly rượu chúc tụng, giữa lớp phấn son loè loẹt, giữa những câu chuyện phu phiếm của xã hội trưởng giả.

Irène sống bên cạnh một người chồng giàu. Chồng nàng chiếm một địa vị quan trọng trong giới nghệ. Vì thế những câu chuyện của chàng là thị trường, là mua bán v...v...

Và người bạn độc nhất của Irène là André. André làm báo, và tư tưởng của chàng thiên tả.

Vì thế những câu chuyện giữa bạn và chồng với khách của chồng phần nhiều là kỹ nghệ gia, thường rất sôi nổi, nhiều khi gay cấn...

Chiều nay ngồi giữa buổi tiệc, mà Irène cảm thấy mình xa lạ.

Lắng nghe câu chuyện của chồng, của khách, Irène chỉ biết giọng gào g López.

— Thú thật, tôi không thạo những chuyện ấy lắm. Vì tôi bạn việc lâm.

Nàng hận là phải.

Bé xứng đáng với địa vị của chồng, Irène đã luôn luôn phải săn sóc đến quần áo, để tâm đến những cuộc thăm viếng xã giao.

Georges thường bảo nàng : « Nếu em

có thể mời gia đình Ristori đến dùng cơm...», hay là : « Hôm nay có tiệc rượu ở nhà bà tước Toesca... em đi thay anh và cáo lỗi sự anh vắng mặt...»

Thế rồi sau đó là những ngày trống rỗng, mệt nhọc, bận rộn, khổ khan, lần lượt trôi qua.

Irène cảm thấy buồn chán.

Đã biết bao lần, Irène trót ao được sống một buổi chiều yên tĩnh, bên chồng, bên con.

Nàng sẽ sung sướng biết bao nhiêu với cảnh tượng đầm ấm, trong đó nàng sẽ chăm chỉ may vá, bên cạnh chồng yên lặng đọc báo, và đưa con trò chuyện huyền thuyễn.

Nhưng cũng biết bao lần, Irène đành phải lia lỏng « giấc mơ quá đẹp » ấy để trở về với áo quần, với son phấn, với vẻ mặt tươi cười (dầu là giọng gào) để được xứng đáng là bà Girard ; và cuối cùng là để bước đến những dạ hội, những tiệc tùng...

Thường khi quá những giấc ngủ Michel còn sống những cơn mơ hoảng hốt. Những lúc ấy, Michel lại ngã vào tay mẹ, ôm chặt lấy mẹ, van xin :

— « Mẹ ơi, mẹ giữ lấy con trong lòng mẹ thật lâu như ngày nào con còn nhỏ...»

Chính Irène cũng đã sống lại những phút hồi hộp ấy, với sức đề nặng của tấm thân bé nhỏ của Michel lén lòng nàng, với đôi bàn chân giá lạnh, với hơi thở yếu, hốt hoảng qua vai nàng, nhưng rồi lần lần Michel ngủ thiếp đi...

Thế mà dã có lần Irène tiếc cái thời kỳ kinh khủng ấy, thời kỳ mà lòng của kẻ làm mẹ đầy những lo âu pha lẫn hy vọng.

Bây giờ nàng còn ao ước gì hơn nữa. Người ta lại nói đến một trận chiến tranh thứ ba tàn khốc bội phần.

Nàng cảm thấy trong hạnh phúc của đời mình đã phảng phát hình bóng khó khăn, mờ ám.

Mỗi lúc Irène cứ cảm thấy lòng mình

này không bao giờ hiểu và gần con cả. Người có thể rất giỏi về thị trường, già bạc, sinh hoạt kinh tế và trăm ngàn điều khó khăn khác, nhưng không bao giờ có thể hiểu được lòng của đứa con đã sinh trong những giờ phút kinh khủng và lớn lên giữa những tiếng bom bay, đạn rέo, nhà sập... Nó chỉ cần có một điều : tình yêu thương.

Nhưng điều ấy có lẽ không bao giờ đến cả. Tình thương mẹ, và hy vọng được an ủi đã lần lần nhường chỗ cho một sự thất vọng và đau khổ trần trề.

Đứa bé ấy ngày một lớn lên giữa khung cảnh tráng lệ của gia đình, nhưng cứ cảm thấy tâm hồn mình lạc lõng.

Ngày ngày Michel cứ đứng nhìn qua cửa kính bóng người mẹ thân yêu mãi lên xe, xuống xe, và người cha phân phát mãi những cái bắt tay xã giao, những cái bắt tay nói nhiều hơn cả những bài toán trong thương

ra trong cơn mè sảng. Vì sao ? Vì sao Michel muôn tự vận ?

Nếu không phải rằng nó muốn được an ủi, muốn chiếm lại người mẹ thân yêu và cũng là mối tình duy nhất của đời nó ?

Irène kinh hoàng. Nhưng đau đớn thay cho nàng là Michel đã chết ngay trong đêm ấy.

Michel chết vì tim yếu không chịu đựng nổi chất thuốc mê.

Thế là hết, Irène như điên cuồng. Nàng van xin chờ được ở lại với xác con.

Than ôi ! đau khổ hối hận đã muộn rồi.

Đã biết bao lần, nàng ngồi nghe những người bạn chồng bàn tán chuyện cải tạo thế giới, mà quên rằng nàng đang có một đứa con đau yếu chỉ cầu xin một điều rất dàn dí : Tình mẹ.

Nàng đã để cho Michel héo lần trong

dờ dày. Nàng lại còn săn sóc đến cả người mắc bệnh lao và kiêm công việc cho những bà mẹ thất nghiệp.

Nhưng Irène vẫn thấy thế giới nghèo khổ không tin nàng.

Riêng phần Georges, chàng đã chịu đựng tất cả những việc làm của vợ, cho đến một hôm, Georges không còn tự chủ được nữa. Chàng cãi nhau với Irène và nàng lời với vợ. Irène chợt thấy Georges đổi với nàng xa cách quá, có lẽ không bao giờ hiểu được nàng cả.

Thế là hôm sau, Irène bỏ nhà ra đi với hai bàn tay trắng, không một lời từ giã.

Nàng nhứt định xây dựng lại cuộc đời với mồ hôi nước mắt của mình, nàng sẽ làm việc cực nhọc và nhờ đó sẽ hưởng được tình bạn bè ấm cúng của những kẻ nghèo.

Nhưng một lần nữa, Irène thất vọng. Nàng chỉ gặp sự hờ hững.

André cũng xa dần nàng. Cũng như Georges, André không hiểu nàng.

Nàng không thể cắt nghĩa cho mọi người nghèo hiểu vì sao nàng đã từ bỏ tất cả để đến đây.

Nàng không thể nào làm cho mọi người hiểu rằng lòng nàng đang tràn ngập tình yêu, chỉ mong được đáp lại bằng tình yêu.

Nhung không một ai tin nàng cả.

Cả đến vị giáo sĩ cũng không tin những lý lẽ của nàng, vì nàng đã từ chối không vào tu viện !

Nàng chỉ muốn được yêu người một cách gần gũi thiết thực hơn.

Thế rồi một tai biến đã xảy ra.

Bagazzo một tên du dăng, một đứa trẻ đã lớn lên giữa đói khát, lường gạt, trong bầu không khí chợ đèn và tiểu thuyết trinh thám : Ragazzo đã can vào một vụ cướp nhà băng.

Cảnh sát theo dõi hắn. Nhưng Irène đã giúp hắn trốn thoát. Vì thế Irène bị coi như có liên can đến vụ cướp, nàng bị dẫn về bót.

Những câu hỏi ở đây đã làm cho nàng kinh ngạc. Người ta cho rằng Ragazzo là tinh nhân của nàng.

Tại sao người ta lại không muốn hiểu rằng nàng đã thương Ragazzo như ngày xưa Đức chúa Trời đã thương người phung hối. Nàng chỉ

TIÊU THUYẾT PHIM

KHI NGƯỜI MẸ

của XUÂN VINH

yêu thêm, để rồi cuối cùng nàng trở lại lần mình vào cơn lốc quay cuồng của Georges, và sự từ giã quá vội vàng của Irène đã làm lạnh chết luôn những mầm hy vọng cuối cùng trong lòng đứa trẻ.

Nhưng không một ai hiểu được điều ấy cả. Georges đã trở lại nàng cõc với bé bụi...

Chỉ một lát sau, tin dữ đã đưa đến. Mọi người đã xô lên, lầu thì đã thấy Michel nằm bất tỉnh ở chậu thang. Nó bị té từ thang gác xuống, và gãy cổ.

Đưa vào nhà thương, bác sĩ cho hay rằng vết thương không nặng lắm.

Nhưng cần phải cho thuốc mê để sửa lần chỗ gãy.

Irène tuy lo sợ, nhưng sung sướng vì nàng sẽ có dịp để gần con, để nói lại tình tri kỷ trong lòng đứa trẻ.

Nhưng André trái lại có vẻ lo lắng. Thùa dịp vắng người, anh đã cho Irène hay một điều đau đớn. Thằng Michel không phải té vì... vô ý. Mà chính nó đã tự nhảy xuống cầu thang !

Những điều này do chính Michel thổ

MỘT KỲ ĐĂNG HẾT

THIẾU TÌNH YÊU

trường. Cứ mỗi lần như thế, Michel lại cảm thấy mình xa lạ hơn một chút.

Mỗi đêm hôm nay, thái độ cứng rắn của Georges, và sự từ giã quá vội vàng của Irène đã làm lạnh chết luôn những mầm hy vọng cuối cùng trong lòng đứa trẻ.

Nhưng không một ai hiểu được điều ấy cả. Georges đã trở lại nàng cõc với bé bụi...

Chỉ một lát sau, tin dữ đã đưa đến. Mọi người đã xô lên, lầu thì đã thấy Michel nằm bất tỉnh ở chậu thang. Nó bị té từ thang gác xuống, và gãy cổ.

Đưa vào nhà thương, bác sĩ cho hay rằng vết thương không nặng lắm.

Nhưng cần phải cho thuốc mê để sửa lần chỗ gãy.

Irène tuy lo sợ, nhưng sung sướng vì nàng sẽ có dịp để gần con, để nói lại tình tri kỷ trong lòng đứa trẻ.

Nhưng André trái lại có vẻ lo lắng. Thùa dịp vắng người, anh đã cho Irène hay một điều đau đớn. Thằng Michel không phải té vì... vô ý. Mà chính nó đã tự nhảy xuống cầu thang !

Những điều này do chính Michel thổ

tui hồn.

Hôm nay, Michel không còn nữa.

Irène thấy đời mình bỗng trỗi nên vô vị, chán nản.

Nàng chỉ còn trông cậy vào linh hồn của André. Nhưng mẹ chồng tỏ vẻ phẫn đối, và luôn cả Georges cũng tỏ vẻ nghi ngờ.

Irène quyết định thay đổi cuộc sống.

Nhờ André chỉ dẫn Irène bắt đầu làm quen với cái thế giới nghèo khổ.

Nàng muôn đem cả mối tình mẹ còn sót lại để thương yêu những kẻ đói cổ, rách áo.

Nàng đã đem tiền bạc, áo quần đến phản pháo cho họ. Không ai từ chối cả, nhưng họ tiếp nàng với vẻ mặt nghi ngờ.

André căt nghĩa :

« Tôi họ, Irène chỉ là một bà lớn đến thăm kẻ nghèo. Như thế, chỉ lợi cho lòng tự ái của bà lớn thôi, riêng họ, họ lại cảm thấy tủi nhục.

Bà chỉ làm việc thiện.

Họ cần công lý hơn. »

Irène chợt hiểu. Nàng càng cố gắng đi sâu vào giữa cuộc sống nghèo khổ. Nàng đã tự tay rửa chén, nấu cơm, giặt áo quần, tắm rửa những đứa trẻ



CÀNH 2

HẢI (vẫn quỳ), SEN
SEN

Thôi chớ. Sướng ich gì mà hành tội
mãi cùi b谩n như mấy nhà tu Án độ vậy ?

HẢI

Lở b谩n sao ?

SEN

Cửa ngõ đóng cả rồi. Ông đừng lo.

HẢI

Con mắt bà tinh lầm. Có quý thật hay
không, bà biết hết. Ký nào mà hai đầu
gối không bầm xanh và không trầy thi
khốn.

SEN (trễ mồi)

Dẽ ợt. Bồ cơn sườn ! (với lấy chai
phẩm lục) Bầu, ông đưa hai đầu gối ra.

HẢI (trổ mồi)

Mày định thoa bleu de méthylène sao ?

SEN

Ti len ti lót gi kệ tôi. Miễn sao êm
chuyện thi thôi. (Hải vẫn quỳ, chìa một
chân Sen thoa, xong lại chìa chân kia).

HẢI (khâm phục)

Chà, giống quá. Mày tài thật! (đứng dậy)

SEN

Người đâu có người sự vợ kỳ cục. Ông
giáo Múp ở xóm trên đã làm cho thiên
hạ cười cợt, khinh miệt, phỉ nhè rồi.
Không biết mình là một đầu đê cho
những kẻ nhàn rỗi chung quanh bàn
rượu, giáo Múp lại còn tráng trọng tuyên
bố với mọi người : « Chinh phục được
người đàn bà đã là một điều sướng rồi.
Nhưng được người đàn bà chính phục,
cái trí minh là một lạc thú vòi biên, chỉ
có người trong cuộc mới cảm thấy. » Đây,
tôi xem ra thì ông còn tồ mè hơn giáo
Múp nữa.

HẢI (quắc mắt)

Mày chửi rủa sao, Sen ? Con này quá
trời rồi !

SEN (chối ngoen ngoen)

Bầu, tôi nói ông sự vợ còn bằng mấy
bọn ông giáo Múp mà tiếc sao ông không
làm quan lớn đó thôi.

HẢI

O, con này già họng chối dây dày. Rõ
ràng tao nghe mày chửi.

SEN

Tôi chửi rủa giáo Múp, chứ có dám phạm
dến một mây lồng của ông đâu. Mà ông
có muôn đánh thi cứ việc đánh đi coi nào.

HẢI (tức giận)

Bộ tao sự cả mày sao kia ? (Sẵn lại)

SEN (nắm tay)

Nhưng giờ tôi ở trong địa vị ông, trong
giờ phút thuận tiện, yên tĩnh này, tôi
không dại gì đánh con Sen, -- cho dù
nó có lỗi đi chăng nữa.

HẢI (ngơ ngác)

Vì lẽ gì ?

SEN (bình tĩnh, cười)

Ông thiếu trí khôn đến thế ư ? Trong
giờ phút này, tôi sẽ...



RÂU
QUẮP

mưu định kế để chống trả với
thái độ độc tài của người vợ.

HAI

Trời, nó làm như nó là một bà
Hoàng ! Phải hòn nó rồi nó mới
dạy khôn cho. (ruột theo Sen,
chụp được, hôn tối tấp vào trán,
vào má, vào miệng, vào cổ. Sen
cười sảng sặc. Bỗng có tiếng
đầm cửa thành thình. Sen vẩn
lại đầu tóc, chạy vội ra cửa. Hải
luồng cuồng thề nào làm đỗ cã
chai phẩm lục ra giữa nhà.
Tiếng cửa mở, có người bước
lên thang lầu. Hải quỳ y chỗ cũ)

CÀNH 3

HẢI (quỳ), SEN, TÀI XẾ

HẢI (túng túng, vừa sợ vừa
tức)

Bà bảo anh lên khám phải
không ?

TÀI XẾ

Thưa ông, bà sai tôi lấy áo
lạnh, đề khi nào vẫn hát đưa
bà mặc.

HAI

Rồi sao nữa ?

TÀI XẾ (ngơ ngẩn)

Thưa hết rồi ạ. Phận sự tôi
chỉ có lấy áo.

HAI (thở ra)

Phận sự chỉ có thể ! Mả cũng vô
lối làm cho người ta giật mình.

TÀI XẾ (nhìn vết phẩm lục)

Chị Sen, sao có vết gì giữa nhà vậy ?

SEN

Anh không biết sao ?

HAI (nói mau)

Thì vừa rồi con chó Nò nó làm đỗ đó.

TÀI XẾ (quay lưng)

Như thế thì có trời mà hiểu. Vì con
Nò theo bà lại trường hát kia mà. (tài
xế ra).

(Còn nữa)

LÁ THƯ CHÚC TẾT

(tiếp theo trang 20)

lạ khi chỉ thấy rót ra một mảnh giấy
nhầu nát, nhỏ không bằng bàn tay, một
cái vỏ bao thuốc « Melia trắng » ! Nhưng
nhất mảnh giấy lén, lật ra sau lưng giấy
trắng và nhận ra một bài thơ. Vẫn những
nét chữ đều đậm, viết xiên xiên như
ngoài bao, nhưng vì mảnh giấy nhỏ, nên
chữ viết nhỏ theo, li ti, cứng và đẹp. Dưới
bài thơ một chữ ký mạnh mẽ và ngang
táng, theo sau là một con số. Nhưng lầm
nhầm đọc : mười bảy mươi bảy !...

Trời ơi ! Bão, phải, chính Bão đã viết

cho nàng ! Nhưng sao lại thế này, sao viết

bằng bút chì, sao viết trên một cái vỏ bao

thuốc, và con số này nghĩa là gì ?... Nhưng
hoa cùi mắt,

Nhung lạnh loát ca người. Nàng lão
đảo muôn ngã. Nàng ôm ghi lá thư vào
ngực. Hai ngón lệ từ từ trào ra khoé
mắt. Nàng nghẹn ngào :

— Bão ơi, em quên anh sao được !

Nàng gục đầu xuống ghế khóc nức nở...

Sáng mùng một Tết. Dưới ánh nắng
ấm áp, trong khí độ thành rộn rịp
thưởng xuân, có một thiếu nữ yêu kiều
mặt đẹp như hoa nhưng dáng buồn như
liễu, minh mạc chiếc áo dài, màu xanh
da cam còn mới, tay xách một lan mây
dây thíc ăn, đứng sấp hàng trong đám
các gia đình phạm nhân đi nuôi tội.

ANH TUYẾN

nhưng Georges và André phải can

thiệp ráo riết để báo chí đừng nêu tên

nàng...

Mọi người đều đồng ý cho rằng
Irène không thể nào kéo dài cuộc đời

cực nhọc như thế được. Người ta

buộc nàng phải dường bệnh.

Irène để cho bác sĩ khám nghiệm

không một lời phản đối. Nàng đã mệt

nhọc lắm. Hình như nàng lạc trong

bảo nhỏ vài câu vào tai một người
lạ mặt. Tên ấy gặt đầu đoạn hấp tấp
chạy đi.

Ý định của Trần Lợi là muốn dọ
dẫm nơi này để ở luôn tại đây nếu
tiền.

Nhưng vì không biết đường, sau
khi anh tài xế cho xe chạy sang do
tam quốc thật lâu, và khi ngay nhà
cuối cùng của ngoại ô Long Cảng
vừa khuất dạng thì trời đã nhá nhem
tối. Trần Lợi không ngờ đường dài
đến thế, bằng không có lẽ ông ta đã
để lại ; đi Cửu Long làm gì. Va lấy tay
vỗ vào vai anh tài xế để hỏi xem
chừng bao lâu nữa mới đến Cửu Long
nhưng anh này chỉ đáp lại bằng một
tiếng Tàu ú ớ mà Trần Lợi không
hiểu gì ráo. Va định bụng sẽ bảo xe
đừng lại bất kỳ một nhà nào gặp đọc
đường nhưng con đường dài tới tấp,
chung quanh toàn những bụi rậm,
không có đến một mái chòi tranh.

Vẫn còn muốn tận hưởng sự sung
sướng mà ông ta đã cảm thấy tối hôm
qua, sau khi ngũ được một giấc thật
ngon lành. Trần Lợi dẹp qua bao
nhiều nỗi lo lắng nhất thời và ngã
lung ra sau băn, đôi mắt lìm dim,
khoái trá.

Thinh linh chiếc xe thẳng lại. Trần
Lợi ban đầu ngờ đã đến Cửu Long ông
ta mở mắt ra, nhìn qua cửa xe, tưởng
đang ở giữa một thành phố hoặc một
làng mạc nào ; nhưng ông ta chỉ thấy
một túp lều tranh xiêu dẹo và hai hay
ba người đi đi lại lại chẳng khác
những bóng ma.

Trần Lợi tưởng đâu xe hư máy hoặc
anh tài xế bậu sưa chữa một cơ quan
nào trong động cơ nên thò đầu ra
ngoài định hỏi. Nhưng một bàn tay
lực lưỡng xô ngay và ngồi xuống và
chiếc xe lại khởi chạy. Hoàn toàn
tỉnh ngủ, hết sức ngạc nhiên, Trần
Lợi cố hỏi :

— È ! Tôi đâu rồi ?
Thấy anh tài xế không đáp, và
nghiêng mình rời trước quát to :

— È ! Tôi đâu rồi anh ?
Anh tài xế chỉ lắc đầu, trả lời bằng

một tiếng Tàu, nói bằng một giọng
quen quen, tiếp theo một cử chỉ đầy

đèo.

Trần Lợi ngỡ anh ta bảo mình thực
đầu ra sau và ngồi yên một chỗ nên
lập tức vung lời, bụng hết sức hồi
hộp, lo âu. Vì sự hồi hộp kia mỗi lúc
một tăng thêm, sau vài phút, tâm trí
ông ta đã tràn trề những ý tưởng kinh
khủng đến cực độ.

Quay nhìn ra tấm kiếng sau lái xe,
Trần Lợi thoáng thấy một người cởi
ngực lang sậy theo, lưng chau mày
chiếc áo tối bao kín mặt.

(Còn nữa)



TÓM TẮT SƠ LUẬC.— Bị quan bồi thăm Phan kế Sử ám hại, phải đi dài, Nguyễn đức Giang, một thuyền trưởng, vượt ngục. Nhờ sự chỉ về của một vị sư bị giam cầm khám chàng tìm được một kho vàng và trở về trả thù dưới cái tên Chúa đảo Phương Hoàng.

Chỉ trong vòng mấy tháng, trong nhà Phan kế Sử đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đầu độc và có nhiều người chết. Sau cùng, ông ta truy ra thủ phạm của những vụ đầu độc kia không ai khác hơn là... bà Phan kế Sử, là vợ sau của ông ta. Và Phan kế Sử khiến cho vợ phải tự xử trong lúc ông ta đóng vai biện lý trong một vụ án ly kỳ.

— SUYTT ! Anh ta kia rồi !

Trần Lợi, mặt tươi rói đang đi cùng ông chủ ngân hàng, khum núm theo đưa ông ta ra tận cửa ngoài. Fun Tai lập tức nỗi gót xuống lầu. Theo lời Trần Lợi căn dặn trước: chiếc xe đang đậu đợi. Người tài xế phụ đứng mở cửa sẵn một cách cung kính. Trần Lợi nhảy lên xe, nhẹ nhàng như một chàng thanh niên hai mươi tuổi. Người tài xế phụ đóng cửa lại và lên ngồi bên cạnh anh sop pho. Fun Tai lén deo ở sau lái.

Trần Lợi rất nhoc, buồn ngũ nhưng thõa mản. Va nằm xuống, đặt chiếc bôp dưới gối và nhắm mắt lại. Sáng hôm sau, ông ta thức dậy thật trễ. Từ năm sáu đêm rồi, Trần Lợi cứ trằn trọc mãi không hề nào ngũ được. Va gọi bô mang đồ điểm tâm lên và sau

khi ăn xong, biếu kêu một chiếc xe đi dạo thành phố. Không biết gì có nào, đến năm giờ chiều, chiếc xe mới đến, Sau khi lên xe, Trần Lợi bảo anh tài xế :

— Về phía Cửu Long.

Xe vừa rồ máy, người tài xế quay ra sau hỏi :

— Ngài định đi một vòng chơi mát
và xem phong cảnh không ?

Trần Lợi xua tay, dõng dạc đáp :

— Không. Ta không phải tới đây để
hứng cảnh. Ta chỉ đến để lảnh tiền.

Vừa bảo, va vừa lấy tay nắn thử
chiếc bôp trong ánh ta vừa cất
một bức thơ.

— Thưa ngài, vậy ngài định đi...

— Về khách sạn.

Mười phút sau, Trần Lợi đã vào phòng trong lúc Fun Tai đặt đít trên một chiếc bô mang đồ điểm tâm lên và sau

một thế giới mờ mịt, va chạm vào gai, đá, giữa một cảnh vắng lạnh vô biên.

Nhưng nàng vẫn tin chắc, là ở đâu
đây, hiển hiện rõ rệt chân lý, ánh
sáng cao diệu, ngọn lửa thiêng của
lòng thương nhân loại, bác ái. Một
ngày mai ánh sáng ấy sẽ bùng sáng.

Nó sẽ chói rạng thế giới, và sẽ bao
trùm trong thân ái tất cả tôn giáo của
thành đường, chủ nghĩa của André
luôn cả những người thận trọng, khôn
ngartial như Georges, và luôn cả những
kẻ đau khổ, tuyệt vọng, gian ác. Có
lẽ nàng sẽ sống để chờ xem ngày ấy.

Irène sẽ kiên nhẫn, dịu dàng, dề
bảo, nhẫn nhục. Nàng biết rằng, bắt
cứ ở đâu, Michel cũng sẽ băng lồng và
tha thứ cho người mẹ đau khổ, vì
nàng đã chịu cõi đày để được yêu
thương muôn ngàn kẻ khác.

Trước kia, Michel chết chỉ vì không
muốn sống lẽ loi, hẳn nay hẳn đã
băng lòng người mẹ hy sinh.



BĂNG XE ĐẠP

dã rất đẹp, hư hao nhiều vì trận giặc vừa rồi và đang được sửa chữa.

Qua cầu rất khó khăn vì thuyền đang sửa chì được di một chi. Tận đây xem thấy rất nhiều xà lan và tàu đậu hai bên bờ sông, dọc những nhà máy to, lò gạch lớn, những hầm lò kiếng Saint Gobain. Qua khỏi cầu đến ngay nhà Bưu Điện. Đến xin dấu vì vừa đúng 3 giờ. Lần đầu, tôi gặp một người thư ký quá tuần kỷ luật, cầm quyền sở của tôi chạy đi hỏi chủ xem có quyền đóng dấu như thế chăng? Gặp một ông chủ biết đều, nên ông ra khuyên khích tôi thêm và lẹ lanh cho dấu.

Tôi từ tạ ra đi ghé lại một tiệm bên đường mua thêm một bình đựng nước. Cố bán hàng rất vui vẻ, theo tôi ra tận cửa và tiến tôi bằng một nụ cười tươi thắm. Lòng tôi thêm phần khởi mặc dầu nắng càng gắt.

Từ Bé Lè đến đây, tôi đã xuyên vùng Brie của Pháp mất hết 6 giờ. Toàn dân vùng này đều sống về nghề nông vì đất rất phì nhiêu; đây cũng là nhời thời kỳ đồ hộ của Jules Cesar, ông này đã ra lệnh khai phá tất cả rừng bao phủ, nay chỉ còn ít dấu vết nhỏ như rừng Fontainebleau, Senart v... v...

Tôi còn thấy lai rai trên các đồi cao it nhà lá điện (ferme) và trồng cao, bao chung quanh như đồn lính, chứng tỏ vùng này xưa kia thường bị xâm chiếm, dân phải tự bảo vệ bằng tường lũy.

Các thứ mè cốc đều được trồng ở vùng này, như lúa mì và mạch nha, thêm cả cải trắng để làm đường. Trên sườn các đồi thấp, nhiều vườn nhỏ, táo, lê và ít sô hâm nóng (serre) để trồng bông trong mùa đông. Nhờ cây có troi tốt nên dân nuôi bò sữa để cung cấp cho Bé Lè, dù thi làm phô mai gọi là « fromage de Brie » ngon nhất ở Pháp. Ở một vùng phì nhiêu như thế, dân cư đông đảo không phải là lạ.

Sông Seine ở khu vực này đều ghe tàu lui tới rất đông đảo, có thể đi để đến Bé Lè. Ngang sông có một cầu

Du ký
của L. Q. MINH

vực Seine et Marne để sang bên Yonne, có cái cầu làm ranh: Pont sur Yonne. Ghé lại bên bờ sông nghỉ mát và rửa mặt cho khoẻ đôi chút. Luôn dịp tôi uống 2 chai Coca Cola mua bên Montereau. Thì thường khoẻ quá lại sanh làm biếng nên tôi nằm trên đồng rơm gần bờ sông, ngâm cảnh và xem mờ đậm cho nước tràn vào đê xà lan đi qua. Từ lúc qua Pháp đến nay mới được thấy tận mắt cảnh này.

Nghỉ được 15 phút tôi phải hồi hả ra đi qua SENS. Đến Sens, cách Bé Lè 11 cây số, đúng 5 giờ, trời đã dịu nắng Sens là đầu tỉnh của khu vực Yonne nằm trên hữu ngạn sông Yonne. Ở đây đã 75 thước cao hơn mặt biển.

Tại trung tâm thành phố, tôi được xem nhà thờ Ste Etienne kiến trúc theo thời Gothic (thế kỷ thứ III). Năm 1437, dân Sénones đã một lần đoàn kết ủng hộ vua Charles VII đánh đuổi quân Anh. Trong hai tháp của nhà thờ, có hai đỉnh chuông thật to và rất nặng, một cái gọi Saviniennes cân được 16 ngàn cân tây và cái thứ nhì Potentienne được 14 ngàn. Giữa điện thờ có bốn trụ to bằng cầm thạch thật đẹp. Tòa thị sảnh cũng rất đồ sộ do kiến trúc sư Thénard cất.

Tôi có ghé vào xin dấu Bưu Điện. Vì chiều nên dân chúng rất đông, song ai ai đều có nhã ý nhường tôi vào trước.

Tôi khát quá, ghé quán uống hết 2 chai limonade. Tôi lựa mua vài tấm ảnh gói về cho các bạn ở Bé Lè báo tin bình an và đã đi trong ngày đầu trên trăm cây số ngàn. Trời vẫn còn sáng vì qua mùa hè đến gần chín giờ trời mới tối. Tôi lợi dụng đạp thêm vài chục cây số nữa. Ra đi là 6 giờ. Lại chạy trên những đồi, hai bên lúa mì vừa chín màu vàng được tăng thêm do những ánh nắng chiều êm dịu chiếu lên đầu cây lúa.

Qua khỏi Montereau, đường êm trở lại nhưng nắng gắt quá. Tôi tiến tôi rất chậm và mệt. Qua khỏi địa phận khu

Thỉnh thoảng, con gió lướt qua rung động những ngọn lúa nồng tràn những hột no tròn. Giờ này các nông phu đã lăn lưới ra về dài theo bờ hoặc ngựa. Họ vẫn khoẻ và trò chuyện vui tươi sau một ngày khổ cực dưới nắng gắt của trời mùa hè.

Trước cảnh êm ái mát mẻ, tôi cũng nhẹ chen đạp chậm lại để ngắm cảnh yên thú của thôn quê đất Pháp. Gặp các nhóm người nông, tôi đưa tay ngoét, hô to lời chào họ. Mọi người đều vui vẻ trả lời. Gần đến They, bên vệ đường, ngay một khoản trống, tôi đề ý một ngôi mộ người Việt trên bia còn rõ ràng: « Nơi đây an nghỉ anh lính NGUYEN DAN đã tử trận ».

Tôi không còn gặp ai để hỏi vụ anh này, mà tôi đã đoán là đã ở trong hang ngũ kháng chiến của dân quân Pháp, anh đã chết trong thời chiếm đóng của quân đội Đức. Trước mồ người bạc mangled, tôi phải ngậm ngùi và cầu cho hương hồn anh mau siêu thăng.

Đến They tôi mua thêm bánh mì, thịt nguội và chai limonade. Lần này tôi mua chai lớn để được rẻ hơn. Đây là một làng nhỏ dân cư trước không quá số người.

Tôi vừa xuống xe, người ta bu nhau thật đông, vừa hỏi han, vừa ngắm nghia cái xe đạp nặng nề của tôi họ khen tôi đạp giỏi, chỉ từ buổi sáng mà đã ở Bé Lè đến đây; khi nghe tôi thuật sơ con đường sẽ đi, họ gật gù khen um sùm. Có người lo sợ tôi ngã quỵ giữa đường. Mất hết 15 phút mới từ già ra đi được.

Lúc ấy đã 6 giờ rưỡi, trời còn sáng, gió mát quá, lại thêm đường bằng phẳng, tôi chạy rất mau, tiến thẳng đến làng Cerisiers. Gần đầu làng bị một dốc dài ngót cây số làm tôi đuối và mệt vì đã trọn ngày trên xe. Đến làng Arces, trời chạng vạng.

Tôi đánh nghĩ tại đây. Arces là một làng nhỏ, không trên 100 nóc nhà. Tôi chạy lên đầu làng, ghé cách nhà chờ lối 20 thước, đem xe vò mè đường. Trước hết mở cái bao đựng lèn trên « Portebagages » để xe được nhẹ. Trời tối rất mao nên không dám nghỉ, phải lo giang lều cho mao kéo tối thi thấy đâu mà lâm. Chỗ lều xong đã 8 giờ hơn. Một lão người vì trộn ngày tối chạy 140 cây số. Không tập dượt chỉ cã mà ngày đầu đi được như thế, tôi lấy làm thích lắm. Bụng đói lại thêm khát, tôi chạy lại nhà gần bên xin nước rồi lật đật trở lại ngay để ăn buổi cơm chiều. Tôi ăn gấp đôi khi ở Bé Lè. Sáng bữa là trời tối, hơn 9 giờ.

Phải lo đem xe gói để được yên lòng hơn. Trong nhà đầu gầm đầy tôi chỉ thấy

một bà già ngoài lục tuần, nhưng còn khoẻ mạnh. Bà từ tết nhận đồ gởi, và hỏi sáng mai tôi đi mấy giờ đè bà ở nhà cho tôi lấy xe xong mới đi ra đồng. Tôi bảo là 7 giờ sáng vì muốn lợi dụng trời mát mẽ. Luôn dịp bà hỏi tôi định đi đâu. Nghe qua, bà ngạc nhiên lắm. Bà thử thật trọng với bà chưa đi đến Bé Lè. Tôi đã mệt, nên kiêu vể nghỉ. Lúc ấy lối 10 giờ đêm, tôi chun vò lều nằm nghỉ lưng, ngủ lúc nào không hay, quần áo đi đường vẫn chưa thay.

Đêm nay là đêm đầu ngủ giữa cảnh quê lè sau một ngày rất mệt nhọc chạy trên 100 cây số; khắp cả thân đều mồ mè nén ngủ thật ngon. Lúc gần sáng hơi lạnh, tôi phải chun vò bị cỏ lồng chim ngủ ấm áp. Ban đêm cảnh quê thật yên tĩnh, không nghe tiếng khua động, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng chó trong làng sủa...

Ngày 7 tháng 6 1951

Mùa hè bên Pháp, sáng thật sớm, lối 4 giờ đã thấy mặt trời. Tôi thức dậy đã gần 7 giờ, nếu không nhờ chiếc máy cày chạy rầm rầm bên đường, có lẽ tôi còn ngủ nữa.

Chun ra, lạnh quá, lại trổ vò lấy áo len mặc thêm. Trong lúc tập thở, cho khoẻ khoắn, tôi đề ý: nóc lều ướt cả, thì ra sương đã xuống nhiều quá. Đi ngay hay chờ mặt trời lên cao để phơi lều? Đây là một vấn đề phải giải quyết: Cứ ra đi là thuyệt sách.

Tôi hạ lều rồi cuốn lại bỏ đấy. Chạy đi lấy xe và xin nước rửa mặt. Bà già lại chỉ minh qua cái máy quay nước bên

đường. Sáng sớm nước còn lạnh quá, nhưng không ngày giờ nấu, nên tôi đánh chịu lạnh rửa mặt qua loa cho đỡ đỡ rồi lợt hành lý lên xe.

Bấy giờ mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi khắp đồng làm lồng máy hối sương còn trên ngọn cỏ như trăm ngàn thủy xoán đang đua sực chiếu. Vài con chim con vui tươi đứng trên cành rìa cánh rót sương, ít con chim đòi chạy nhảy theo lằn cày, lảng xáng mồ sáu. Tiếng ồn ào của chim sáo thêm tiếng đều đều từ đằng xa đưa lại của máy cày, đã phá tan cảnh tế lặng của đồng quê sáng sớm. Cái tươi đẹp tự nhiên của thôn dã đã làm tôi quên nỗi cực nhọc hôm qua và nồng chí tôi lên yên đè xem thêm bao nhiêu cảnh lạ táo hóa đang chờ. Trước khi lai nới tạm trú một đêm, tôi tuân theo kỷ luật cắm trại là cẩn cõi cho dừng đèn để bôi các dấu vết.

Tôi đạp lùn xuống xóm, để xem kỹ làng Arces.

ARCES chỉ là một làng nhỏ bao trùm lối 100 nóc nhà cất theo lò cài. Ở đây có nhà Bưu Điện nhưng phải chờ đến 10 giờ mới được dấu, vì ông chủ sở cũng phải ra đồng lo việc cày cấy, trước khi xe thô tới. Tôi đánh ra đi không có dấu tại đây. Ghé vò tiệm bánh bên đường kiểm ly café nóng cho ấm bụng. Nhiều người thấy kẽ lè trong làng lại là người da vàng nên đến cặt vắn. Được biết mình là sinh viên từ Bé Lè đến từ tôi hôm qua, họ ngạc nhiên nhìn cái xe nặng như thế mà chạy nỗi trên 140 cây số một ngày.

Họ vẫn vui vẻ và lè phép chúc tôi bình an trên đường thiên lý. Cố bó con ông chủ tiệm quà từ tết tiền tôi ra tận cửa, bắt tay từ giã và tỏ ý mong tôi gửi về ít hình danh lam thắng cảnh mà tôi sẽ đi qua. Cố cũng chưa hề được hân hạnh đến Bé Lè.

Lên yên trực chỉ Florentin thi đúng 8 giờ. Qua 2 cầu bắc trên sông Yonne và Armançon, đến Florentin.



— Ông còn chiếc khăn nào thử này mà có thêm đú « chỉ tiết » nước Pháp không?... để tôi dùng đi thi địa dư.

(Còn nữa)

XƯƠNG MÁU PHIÊN NGUNG

CỦU LANG

(xem Đời Mới số 9)

TẮT. — Vào thời Ai Vương nhà họ Triệu (Tân Tỵ 112 trước Tây Lịch) vua nhà Hán cho sứ là Ai... ốc thêu Húy sang bắt buộc nước ta phải sáp nhập vào xứ Tàu. Khi ấy vua còn bé nhỏ, quyền nhiếp chính nơi bà Cù thái hậu vốn là người ở đất Hàm Đang, vốn khi trước có tình ý với viên sứ giả nên câu chuyện báu nước sẽ không sao tránh khỏi. Trong triều đình có vị Lữ Tướng Lữ Gia là người nhiệt liệt chống lại khen ngợi ấy. Ngài bị mưu sát mấy lần may nhờ có một người tráng sĩ áo vàng tên Trần Hoài An, cảm đầu phái vua Nam Việt ứng hộ. Ngoài ra còn có anh em cô gái hiệp hùng cùi vùng núi Bắc là Hồng Vân và Thanh Nhạn hợp sức với phái vua nước nhà để phá tan mưu mờ khắp nhược của bọn tham mồi phú quý xem rẻ giông nòi.

Trong một cuộc giải quyết cho thái tử Kiến Đức, anh khác mẹ của Ai Vương, người được quan chung vong rất nhiều, có một chàng tự xưng là Trần Công tử bỗng bỏ hàng ngũ kiêm khách ra dì một cách đột ngột và gieo một mồi buôn vơ vẫn vào lòng Hoài An tráng sĩ.

VÙA nói Hồng Vân vừa trả cái thùy của tên giặc dữ. Hoài An đưa ra một ý kiến:

Họ Cù trong cậy vào ở tên này, nay hẳn bị đoạn số rồi chúng ta cũng nên vùi lấp thùy hận chờ đê diều hâu, quả quạ rìa thịt. Tôi ác của hận không xứng đáng được đổi đài như thế, nhưng khi còn sống thi khác, nay hận đã đèn tội. Chúng ta nên cu xữ với hận cũng như những kẻ tha hương bạc mạng cần được âm mõ mă. Chúng ta chia nhau đào một cái huyệt cho hận.

Hồng Vân gật đầu:

— Phải anh nói thế là đúng.

Bọn Hồng Vân chia nhau dùng kiếm đê đào đất. Hoài An vì còn yếu phải ngồi dưa nui một tảng đá... Lúc ấy cô Thanh Nhạn mới đến gần hỏi:

— Trần công tử ở đâu anh nhỉ?

— Nghe bảo anh ta là người ở kinh đô, con một ông gi ấy mà...

— Không em hỏi hiện giờ va ở đâu.

— Tôi cũng chả biết cõ a.

Thanh Nhạn ranh mãnh:

— Mặc dù hết sức tin lời anh thuở giờ nhưng với bẩm tính của phái yếu tôi có cảm giác rằng anh đã không thành thật đấy.

Cô muốn biết làm gi? Quả thật tôi không hề biết nơi va ở. Nhưng có lẽ rồi chúng ta sẽ gặp va một ngày gần đây.

— Anh đối với Trần công tử là thế nào?

Hoài An nhìn Thanh Nhạn một lúi môi nói:

— Là một bạn sơ giao nhưng rất thân thiết có thể là một.., bạn lòng?

— Vàng, tri kỷ đấy.

Thanh Nhạn nhìn về phía chân trời mắt có chiu xa vắng. Hoài An không hiểu nàng tại sao phải chỉ rõ ràng, kỹ can như thế, mới bảo:

— Tuy chúng tôi mới quen biết đây nhưng thấy rất hạp ý về đùi mọi phong diện. Nhưng cõ hỏi đê làm gi?

Anh không thấy Trần công tử có vẻ khai nghi lầm sao? Tôi không tin

Hay là.. hay là chàng đã yêu? Nghĩ đến đây Hồng Vân bỗng bật cười:

— Một tên tráng cướp như ta có thể yêu được sao? Mà yêu ai còn dễ nói đây này yêu nàng là cả một sự mỉa mai ghê gớm.

Hồng Vân ngồi thẩn thờ nhớ lại chuyện xưa qua. Từ khi phá tan được âm mưu hòn nhác của quân nghịch định ám sát thái tử Kiến Đức, chàng được vời vào phủ đế đốc đê làm bạn cùng Hoài An tráng sĩ đang phải bịn cầm nhiều tịnh dưỡng. Lứ đê đốc dành riêng cho hai chàng cái thư phòng ở cuối vườn hoa. Hồng Vân tuy không thích đời sống bô buộc luôn luôn có người hầu hạ hết dụng trà rót rượu lại phục sự trong mỗi công chuyện cần thiết, nhưng chàng không nỡ rời người bạn mới mà chàng đã đem lòng kính phục và triu mến.

Điều ấy Hoài An cũng đã nghĩ đến, chàng lâm bầm:

— Thật là một con người vô cùng bí mật.

Khi ấy lồ huyệt đã đào xong, bọn Hồng Vân mới đem chôn thùy tên giặc vào đấy. Khi đã lấp đất xong mọi người đều đứng chung quanh mộ rút kiếm ra chào vong linh người thất trận.

Một hôm nọ Hoài An đang ngon giấc, Hồng Vân cầm thấy buôn bã mới đi dạo vườn hoa. Vì vui chán chàng đi mãi về hướng lầu me Nam. Bỗng chàng nghe tiếng tiêu sầu thanh thoát với dừng chân lại nghe. Giọng tiêu thời rất buồn đong như giọng nhớ nhung xa vắng của khách chung tình, lời ti tê ai oán của người chinh phụ. Muôn biết ai có tâm sự nào nè như thế chàng mới quên nhìn chiếc bảm cẩm, đi lẵn ra me sau đê nhìn lên.

Nơi cửa sổ buồng màn the rũ rượi có một hình bóng già nhân ngồi trước lư hương trầm tay ngọc nâng một chiếc sáo điều. Hồng Vân đứng nhìn sững, tâm hồn còn đang chơi với theo điệu sáo du dương bỗng thấy gió thổi phất phơ giãi mản đê lò ra một khuôn mặt ngọc với cặp mắt mờ buôn. Thiếu nữ có vẻ con cháu trong nhà tuối vào độ đầu xuân, nhan sắc tuyệt vời nhưng trên nét mặt có chiu đậm chiêu, buồn bã. Khi nàng thời dứt bảm sáo, Hồng Vân nghe tiếng của một người khác hỏi lên:

— Hôm nay có nương sao buồn bã thế. Chúng em lấy kiếm ra đê nhớ có nương chả thèm vài thế tấn có được không?

Tiếng của người ngọc nói lên, thanh và ấm:

— Hôm nay cõ không đặng khỏe trong minh. Vâ lai trán ai này thiếu chi kê anh tài xuất chúng, có cháu chúng ta chỉ là những hạt các bụi mà thôi, múa men làm chi thêm them. Bè cõ sẽ tìm một bực kiêm sư về thọ giáo rồi các em sẽ cùng học lón theo mới được tấn phát.

(Còn nữa)

ĐỜI MỚI số 48



TRUYỀN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY

TG của bà X.X. — Cô VÂN NGA thuật

TÓM TẮT. — Mười năm trước tại tỉnh Rach Giá có già đình ông Phán Khan được nhiều người chú ý. Hai cô con gái của ông Phán là hai hoa khôi xinh lịch không ai bằng. Trong một đêm hội chợ có em tên Bích Thủy được quen biết với một ông khách lạ rất sang trọng. Khách là vị phó tham biện tinh Cần thơ tên Trần Thành Nhàn. Ông góa vợ và có ý muốn cầu hôn với cô Bích Thủy. Vì ham địa vị cô gái bằng lòng, có vẻ ở cùng ông phó Nhàn được một năm thì họ sanh một gái. Trong thời gian ấy có chị tên Bích Vân gặp được người chồng trong lý tưởng cùng chung hưởng bao nhiêu điều hạnh phúc.

Nhiều người thấy già đình ông Phán gá con nhẫn chõ xáx đáng đều có lòng khen ngợi. Kịp đến khi đáo chánh ông phó Nhàn bị bắt giam một thời gian rồi được thả ra. Ông cùng vợ con tản cư vào rạch Cái Đầu nhỏ & giồng Riêng bỗng bị đánh cướp tất cả tiền bạc, vàng bạc, kim cương v.v... Bơ vơ nơi xáx lạ quê người, lung tút sấp cạn tiền bạc, ông phó Nhàn và cô Bích Thủy lường lựt chảng biết phải làm sao?

Nghe vợ nhắc đến thời sung túc ông phó Nhàn thở dài:

— Có làm vào cảnh nghèo ngặt mới hồi lại những khi huy hoắc. Phải đồ mồ hôi, nước mắt vì cuộc sống mới biết được giá trị đồng tiền ra thế nào. Bấy lâu nay anh thấy lòng như sống lấy những mầm trê trung, hoạt động. Chúng ta cần làm lại cuộc đời và lấy ý nghĩa sống mạnh và sống đẹp làm tiêu chuẩn. Nên gạt bỏ tất cả những thành kiến trưởng giả, hủ lậu đê hắp thụ lấy sự phát triển tinh thần và nhân cách.

Cô Bích Thủy chép miệng nói:

— Anh coi như là một dịp tốt chứ em vẫn nhìn thấy đó là một tai họa. Dẫu sao đời sống cũ cũng vui thích hơn nhiều. Nhưng thời chuyện đã qua nhắc lại thêm phiền. Số đâ không được sang thi làm giàu vậy! Làm chủ diễn tuy không được danh vọng nhưng cũng còn coi được hơn đê làm cõ giáo.

Ông phó Nhàn như không nghe thấy những lời của vợ, ông cứ xuồng vồ vồ vào đầu con, áu yém nói:

— Con của ba rồi sẽ thành một thiếu nữ thon què. Con sẽ nay nở trong một khuôn cảnh hiền lành và đời cũng bằng phẳng trang lạng như một mùa xuân trong sáng nơi đồng lúa vàng.

— Anh lại thuyết phục em nữa rồi. Dẫu sao em cũng không ở ruộng được đâu nhé. Sống nơi đồng khô cỏ cháy với tất cả mọi khổ惱 của xã hội ván minh làm cho em có thể buồn rầu mà sầu tháng giêng ghe ông mới buông đói cắp vào bến sông cầu Đức Rachgia.

Ông Phán Nhàn lắc đầu bảo:

— Một ngày kia em sẽ nhận thấy em lầm. Nhưng thời chúng ta hãy tạm de qua quan niệm một bên đê nghỉ xem

Ông vào đơn xin đê lại nhà lấy cờ rảng nhà ấy là nhà thờ. Nhưng nhà chức trách chỉ hứa hẹn trả lại khi nào có dịp thuận tiện hơn.

Từ đây đê bắt đầu vào một cuộc sống mới xoay như con trổi đê biến đổi hoàn cảnh và tâm trạng của tất cả những nhân vật trong cái gia đình nòi.

Thời gian cứ lặng lờ trôi qua như giòng nước đục dưới gầm cầu Đức, không đem đến cho gia đình ông phán một tia hy vọng nào mà còn gieo thêm nhiều buồn đau, rầu rĩ.

(còn nữa)

Trả lời các câu hỏi sau của tiệm vàng

NGUYỄN THẾ TÀI

43, Schroeder — Chợ mới Saigon

25.000 \$

Những ai trả lời đúng các câu hỏi sau đây sẽ được thưởng 25.000\$: 1) Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là tiệm vàng THẾ HƯNG có 2 cõi và 1 ngõ ngách ở cửa tiệm đê làm gi?..... 2) Ai cần tiền đê làm gì?..... 3) Tôi oai 6\$ nghĩa là gi?..... 4) Tôi oai người đoán bài số..... hay nhất. Xin đọc kỹ bài này và cõi nó cõi đê đê dự thi Ngày 12-4-53 sẽ đăng điều lệ.

THI THỢ BÀI 851

Tích năng Kim Ngọc thuở xưa. Chồng nàng trà rượu lại tra bắc bài. Kim Ngọc khuyên giải hằng ngày: « Say mê chí bắc bài minh oí. Ăn một nhưng lại thua mười. Gia đình lâm lụy người cười chúng ta. Anh nên sớm liệu phòng xa. Đê đánh tiễn ấy ra Thê Tài. Nữ trang danh tiếng xưa nay. Sám vè chung điện tháng ngày thi hòn. Dành khi giờ kép mưu đòn. Cõ vàng trú sâu chảng còn lo chi. Vận thời ta dâu suy vi. Vàng trong tai săn bán đê mà xài. Mật dâu nàng khuyên giải hoài. Nhưng chàng cõ mái bắc bài chẳng thời. Nàng buồn ngày tháng rã rời. Từ minh bô tuột cho rồi một phen. Chàng bao lâu gặp được liền.. Một người chồng khác thật hiền tốt thay. Sám nhiều vàng Nguyễn thế Tài. Cho nàng chung điện tháng ngày lịch sang. Khiến người chồng cũ của nàng. Nhìn nàng xinh đẹp long lanh đầm say. Án năn nhưng đê muộn ngày.

THỦY TINH (Lành tiễn roi)

Thủy tổ loài người không phải là khỉ...

(tiếp theo trang 17)

Đến năm 1936, nhiều bác học tìm kiếm được ở Java nhiều bộ xương khác với biết rằng đó cũng không phải là xương khỉ, cũng không phải xương người biển thể mà đó là một bộ xương người có tính cách giống khỉ.

Con người khỉ thứ hai khám phá được ở Bắc Kinh trong một hang đá Choukoutien. Con người khỉ Bắc Kinh cũng giống con người khỉ Java. Sức mạnh của nó có lẽ ghê gớm lắm vì người ta nhận thấy trong hang nhiều bộ xương của nhiều loài vật to lớn: hươu, trâu, bò tót, ngựa, tay ngu, đà điểu, lạc đà và cả voi nữa. Con người Bắc Kinh biết làm ra lửa, đó là một lý do khả cứ nhất về tính cách người của nó.

Con người Bắc Kinh biết chế tạo cả rìu bằng đá, xem xét kỹ càng chúng ta lại biết rằng con vật ấy rất thuận tay mặt. Nhưng con người Bắc Kinh rất dữ tợn. Người ta nghĩ ngờ rằng đó là một giống ăn thịt người hay nói đúng hơn ăn thịt lẫn nhau, chứng cứ ở trong hang có lâm sạ dừa hơn những xương sống. Những sọ dừa ấy về phía dưới đều bị đập nát hết.

Với nhiều điều nhận xét trên, nên giáo sư Howells cho rằng giống người này giết những dân lá mặt bén mảng quanh hang, đánh thịt ngay tại chỗ, mang sọ về chỗ.

Vài bác học như bác học Vallois giải thích một cách khác. Con vật mà từ đây đến giờ chúng ta cho là con người Bắc Kinh chỉ là con thủ do một giống người tiền bộ hơn săn về, mà cái hang là một nơi trú ẩn thường xuyên của họ. Chính giống «người cao hơn một bậc» mà người ta đã tìm ra dấu vết lửa và đồ dùng bằng đá. Cái lý luận ấy không vững lắm vì trong hang không có một dấu tích «con người cao hơn một bậc» đó.

Con người khỉ Bắc Kinh sống cách đây chừng 500 ngàn năm. Sau giặc ngủ 5000 thế kỷ, con người Bắc Kinh lại được con người ở thế giới hiện nay nhắc tới một cách say sưa náo nhiệt. Trên một tờ báo Mỹ có mang theo quảng cáo như sau: «1000 mỹ kim tiền thường cho ai tìm được con người Bắc Kinh».

Năm 1941, Nhật bắt đầu gây chiến với Mỹ, chính phủ Mỹ đã nhờ ngay nhà cổ sinh vật học danh tiếng của Pháp, ông Teilhard de Chardin dời ngay tàn tích của con người Bắc Kinh. Con người Bắc Kinh được gọi ghê



CON CÁ CŒLACANTHE
hai đuôi, vảy giống chân, vảy xanh.
Thân hình và sức nặng bằng con người

cần thận trong một cái rương lớn, bên ngoài có dán tấm nhôm: « Áo quần sĩ quan ». Cái rương ấy được chở về Tien Tsin, khiêng xuống một chiếc tàu Mỹ đi về San Francisco.

Nhưng rồi, « báu vật » đó không đến địa điểm đã định. Đoàn tàu mang cái rương qui hóa ấy bị đánh đắm. Tổ tiên của loài người nằm yên dưới đáy biển Thái bình Dương ? Có thể con người Bắc Kinh đã bị mất trộm tay mặt. Nhưng con người Bắc Kinh rất dữ tợn. Người ta nghĩ ngờ rằng đó là một giống ăn thịt người hay nói đúng hơn ăn thịt lẫn nhau, chứng cứ ở trong hang có lâm sạ dừa hơn những xương sống. Những sọ dừa ấy về phía

dưới đều bị đập nát hết.

Năm 1946, ông tìm thấy ở một người Trung hoa chế thuốc 3 chiếc răng không lồ. Con khỉ hay con người khỉ có bộ răng ấy phải cao ít nhất là 4 thước.

Những khám phá ấy lại một lần nữa làm cho các nhà bác học phải ngạc nhiên.

Con người ở giống dõi những con yêu tinh trong các chuyện Tiên ? Vật hóa thạch trong đất đầu tiên mường tượng giống con người xuất hiện 100 ngàn năm trước Thiên chúa giáng sinh.

Con người Neanderthal có bộ óc nặng bằng một người Âu Châu hiện nay. Nhưng bộ mặt xem ra gần loài thú hơn. Chân nhỏ, tay to và chắc thịt.— Con người Neanderthal di khom lưng hơi giống loài vuợn... Nhưng đó là con người đầu tiên mà người ta có

thể chắc chắn con người ấy biết chôn những người chết. Một tia sáng về đời sống tinh thần này ra dưới cái trán thấp ấy. Con người Cro Magnon thay thế ở Âu châu, con người Neanderthal và chấm dứt cuộc tiến hóa bí mật trong hàng trăm triệu năm nay. Con người ấy giống người da trắng năm 1952.

(tài liệu rút
từ báo Pháp)
GIANG TÂN

Mới đây lại tìm ra một quái vật ở Nam phi châu. Thật là một con quái vật mà các nhà bác học không chịu sắp xếp vào giống họ loài người. « Không phải là một con người khỉ nhưng là một con khỉ giống con người ».

Con quái vật này cũng đứng thẳng nhưng óc chỉ lớn hơn óc con Vuợn một ít thôi. Người ta đặt giả thuyết nó đã sống cách đây chừng một triệu năm thôi. Nhiều nhà chuyên môn có óc tưởng tượng sâu xa bảo rằng giống này đi từng đoàn săn thú và hạ mồi săn bằng những lát gậy. Nhìn những bộ xương để lại trong hang, họ nói rằng con khỉ người này chỉ thích săn thỏ.

Nhà bác học Hòa Lan Von Koenigswald, năm 1939 đã tìm thấy bộ xương người Java không lồ, cao đến 2 thước 20. Năm 1941, ông tìm thấy cái hầm của con người khỉ thân hình có thể do được 3 thước.

Năm 1946, ông tìm thấy ở một người Trung hoa chế thuốc 3 chiếc răng không lồ. Con khỉ hay con người khỉ có bộ răng ấy phải cao ít nhất là 4 thước.

Những khám phá ấy lại một lần nữa làm cho các nhà bác học phải ngạc nhiên.

Con người ở giống dõi những con yêu tinh trong các chuyện Tiên ? Vật hóa thạch trong đất đầu tiên mường tượng giống con người xuất hiện 100 ngàn năm trước Thiên chúa giáng sinh.

ĐỜI SỐNG THẦM KÍN

(tiếp theo trang 45)

phải hai người mới bay được chiếc oanh tạc cơ ấy. Còn súng cao xạ nhả đạn như quỷ dậy cả trời nữa. Máy bay của Von Ritchman lại ở giữa đường đi đến Saulier ! » Biết sao giờ ! Phải có người di phà xuống đạn được ấy. Tôi đi. Uống chút rượu nhẹ. Mitty rời ly rượu cho viên đội và một cốc khác cho chính mình. Tôi giắc già làm sấm sét và than oai xung quanh gian hầm nấp và đánh mạnh vào cửa.

nào đã bắn phát súng ấy. Chúng tôi đã chỉ rõ rằng trong đêm 14 tháng 7, bị cáo mang cánh tay mặt trong một cái khăn.

Walter Mitty giờ tay lên và viên trạng sư đang lải nhải lặng yên; với giọng trầm tĩnh. « Với tất cả mọi thứ súng, tôi đã có thể giết Gregory Fitzhurst, cách xa ba trăm thước, bằng cánh tay trái của tôi. » Hồn đòn nỗi lên trong phòng xử. Giữa tiếng xáo trộn, nghe tiếng kêu của một cô gái và thỉnh thoảng một thiếu nữ xinh đẹp, tóc đen nhánh vào trong tay Walter Mitty. Viên Béten lý đánh vào nàng thật mạnh. Không cần nhóm dây, Walter Mitty cho ông ta ăn một đấm ở ngay cầm. « Đồ chó chết ! »

... « À nhớ rồi ! Mua bánh cho con Mực ! » Walter Mitty dừng chân lại và phô phang Waterbury dành chỗ gian phòng xử kiện và bao vây anh trở lại. Một bà đi ngang vùng cười. « Bánh cho con Mực ! Ông ấy hỏng la : Bánh cho con. Mực ! » Bà ta các nghĩa cho người bạn. Walter Mitty bước nhanh lên, không dám vào gian hàng khi này nữa, anh di xa hơn vào một tiệm nhỏ. « Tôi muốn một ít bánh cho chó con » « Thưa ông, muốn hiệu nào ? » Anh chàng béo súng giỏi nhút thế giới nghĩ ngợi một lúc : « Trên hộp có đề chữ : « Cho Mực sủi đòi bánh ».

Bộ tóc của vợ chừng mươi lăm phút nữa xong. Mitty định chứng thế khi ngầm đồng hồ. Nếu không có gì trực tiếp lục hổ cho khô: có khi họ trực tiếp lục hổ tóc. Vợ anh không muốn đến sớm, nhưng lại định cho anh phải đợi như thường lệ ở khách sạn. Nên Walter Mitty tìm một ghế hành to lớn ở hành lang, ngay cánh cửa sổ, và xếp hộp giày, hộp bánh gần bên ghế dưới đất. Lượm lên một tờ báo cũ « Tự do », rồi nằm vào ghế. « Bức có thể chính phục thế giới nhờ không quân chàng ? » Anh nhìn vào ảnh những chiếc oanh tạc cơ và các đường phố bị bom sụp đổ.

... « Không chứng vật này làm cho ông nhớ rõ hơn ». Ông Biện Lý bỗng nhiên chia ra trước mặt kẻ đứng binh lính nói vành móng ngựa một cây súng lục to lon. « Ông đã thấy vật này khi nào chưa ? » Walter Mitty cầm súng lên và ngầm nghĩa thông thạo. « Đây là cây Webley Vickers 50.30 của tôi » anh trả lời gọn gàng. Tiếng khua động kích thích làm ôn lèa cả phòng xử. Quan tòa kêu gọi im lặng. Ông Biện Lý hỏi nhăm nhăm : « Tôi nhớ rằng ông dùng các thứ súng rất tài, có không ? » Trạng sư bên Mitty la lên : « Xin miễn trả lời. Chúng tôi đã chứng minh rằng bị cáo không tài »

ĐỜI MỚI số 48

phải hai người mới bay được chiếc oanh tạc cơ ấy. Còn súng cao xạ nhả đạn như quỷ dậy cả trời nữa. Máy bay của Von Ritchman lại ở giữa đường đi đến Saulier ! » Biết sao giờ ! Phải có người di phà xuống đạn được ấy. Tôi đi. Uống chút rượu nhẹ. Mitty rời ly rượu cho viên đội và một cốc khác cho chính mình. Tôi giắc già làm sấm sét và than oai xung quanh gian hầm nấp và đánh mạnh vào cửa.

Có tiếng rang rắc và đá bụi bay ngang phòng. « Khi hơi gần » Quan tòa Mitty phê bình, trầm tĩnh viên đội nói : « Nó cứ bắn tôi mãi ». Mitty mím cười nhẹ nhàng : « Chúng ta sống có một lần thôi phải không ? » « Rót thêm một cốc rượu mạnh nữa, chàng uống luôn một hơi » Thật tôi chưa bao giờ thấy ai chịu đựng cõi nhát như Đại úy cả ! » Đại úy Mitty dừng dây và mang vào mình cây Webley-Vickers to tướng. Viên đội thêm : « Thật là đi qua bốn chục cây số ở địa ngục ! » Mitty uống cho hết chai cõi nhát. « Nói cho cùng, ở đâu chẳng là địa ngục ! » Tiếng nổ càng thêm dữ dội ; có tiếng lốp bốp của liên thịnh và đầu dây nghe rùng rợn tiếng của máy phóng lửa mới đèn ra dùng. Walter Mitty bước ra cửa hầm, miệng vừa huyệt sáo, chàng xây lại và do tay vẩy viên đội. « Mạnh giỏi ! ...

.... Cỏ ai đánh mạnh vào vai. Vợ Mitty : « Tôi kiểm ông từ nay giờ trong cả khách sạn. Sao lại trốn ở trong cái ghế cũ kỵ này ? Ông định tôi làm thế nào để tìm ông ra hả ? » Mitty còn mơ màng « Tui nó gần tôi ». « Cái gì ? Ông có mua cái gì, gi quên rồi ? À, bánh cho con Mực ? Hộp gi đầy ? » « Giày », Ông bỏ lại xe hơi có được không. Bà Mitty nhìn chồng : « Về nhà phải đặt thủy cho ông mới được ».

Rồi họ bước ra, và cánh cửa buông ra tiếng cười chế nhạo lúc họ dây nô ra. Di lấy xe khá xa. Tôi cửa hàng ở góc đường vợ Mitty dặn : « Đại úi chửi xiu. Còn quên mua đồ. Chừng một phút », Bà ta di hơn một phút. Walter Mitty dốt điếu thuốc. Bắt đầu mưa, mưa và tuyết nữa. Anh dựa vào tường, hút thuốc... Anh ấy ngực lên, xép gót lại. Không cần bit mắt tôi « Anh hút một hơi cuối cùng và quẳng điếu thuốc ra xa. Rồi với nụ cười kin đáo, nhẹ nhàng trên môi, anh nhìn vào toàn người sắp xử án ; thẳng người và không cử động, kiêu hùng và khinh bỉ, Walter Mitty, Người Không Háng Phục, bí mật cho ta giờ phút chót.

Bản dịch của LINH LAN



Một người bạn luôn luôn trung thành

GOSARA

5-13 đường Turc Saigon
(Giây nói 21.357 - 21.131 card 584)

Do sự chỉ huy của một người Việt.

Vận tải hàng không

Máy bay DAKOTA DC 3.
Sóc Trăng—Cap Saint Jacques—Pnom Penh—Phan Thiết—Dalat—Nha Trang—Bản Mê Thuột—
Vientiane—Tourane—Huế—Đồng Hới—Hà Nội.

Vận tải đường bộ

CARCOSARA

Saigon—Mỹ Tho—Saigon—Sadec—Saigon.
Cho mướn đi các thị trấn ở toàn cõi Nam Việt.

HÃNG SƠN ALBATROS

danh tiếng và lớn nhứt Việt nam

180-182 đ. Lê-Lợi—Saigon (Giây nói : 20.736)

Nhà máy tại Phùn Huận-Gia Định

PEINTOLAC
PEINTOLUX
VERNISSEÉ
PEINTEMAIL

CELLULOSIQUE ALBATROS

Kỹ nghệ tân tiến của người Việt Nam với kỹ thuật theo kịp lịch trình
khoa học các nước tiền tiến trên hoàn cầu, hoàn toàn bằng máy móc



Chuyên môn làm chân giả và tay giả để ráp thay chân cụt và tay cụt. Theo đúng phương pháp Âu Mỹ—các thứ giày tàn tật.

HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

Cuộc biểu diễn tung bừng!
TẠI NHÀ KHIÊU VŨ

GRAND MONDE

do đoàn vũ nghệ Anh Ái trình bày những màn ca vũ kịch



LAVAN LINH 532. RUE DES MARINS. CHOLON CÓ BÁN KHẨU NỘI

PHÒNG TRỒNG RĂNG LÊ-TƯỜNG-KHAI

111, Đại lộ Albert Ier — (Khách rạp hát A-Sam)
ĐẤT-HỘ SAIGON
thợ chuyên-môn kỹ-lưỡng rất
được vừa lòng tin cậy của thân chủ

NHÌ
THIÊN
ĐƯỜNG

danh tiếng
lâu năm



Trị bá chứng
hay nhứt
47 Canton CHOLON

QUÁN QUẦN
TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402
Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIEU QUĂN
tửu diêm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON



Đại tửu lầu
SOAI KINH LAM

446, đường Thúy Bình — CHOLON. Téléphone № 169
PHÒNG RỘNG RÁI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIẾU ĐÀI ÂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lánh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPECIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.



Thuốc trị các chứng
BẢN NÓNG, CẨM, HO
EUQUINOL

Nhà thuốc NGUYỄN CHÍ

NGUYỄN CHÍ NHIỀU
DƯỢC KHOA BÁC SĨ
71 B RT T đường Catinat—SAIGON



Nhà thuốc chánh
SOLIRÈNE
(Pharmacie Principale
Solirène)

DUOC SU
ĐÀO TRỌNG HIẾU
Tốt nghiệp trường.
Đại học Paris
Trước nhà Hát Tây—SAIGON

NHÀ CHỤP HÌNH :

BACH LAN

48 Tháí lấp Thành (Verdun)
chụp hình thật giống, đẹp, giá phải chăng.
Đặc sắc ! Trả hình và tờ mẫu thật kỹ thuật

BA ĐÀ SƠN QUÂN
TỰ BÀY LÂU
của
VÕ VĂN VĂN
VĂN ĐỨNG ĐẦU
CHUYÊN TRI
TỰ CUNG
và
BẠCH ĐÀI
TIẾNG VÀNG LUNG
KHẮP CÁ ĐẦU ĐẦU



CHI NGÀNH
229 ĐƯỜNG LỄ LỢI SAIGON

T rùi bán
khắp nơi



HO ! HO ! HO !

Thái Bình
Bô Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi,
gián hỏa, trừ đàm và trị các
chứng ho bất luận mới phát
hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc
Thái-Bình-Dương
25, Rue des Artisans
CHOLON



Bát Tô tuổi đã du trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu lại người không ưa.

Hàng đúc TRÍ ĐỘ

Số 87, đường Arras—Saigon — Điện thoại số 21,133

Lãnh đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

NHỚ MUA GIẤY SỔ

Hồng Thập Tự Việt Nam

Một dịp giúp đồng bào
chớ bò qua!

STUDIO HADI

PHOTO CINÉ

32 A.B.e A. Garros—SAIGON

MỸ THUẬT

GIÁ PHẢI CHẮNG

Hội hè, tiệc tùng nhiếp ảnh không tinh sở phi, không buộc lấy hình.

Đã có bán khắp nơi :

CÔ GÁI ĐẸP và CON QUÁI VẬT

HƠN TRĂM TRANH VẼ ĐO
HƯNG HỘI TRÌNH BÀY
THEO LỜI CÔ VÂN NGA

Ngày Mới xuất bản

Phòng trồng răng

50 rue Ohier — SAIGON

VÕ BÁ CANG

và

PHẠM VĂN KHẨ

chúng tôi làm cho quý
ngài sẽ hài lòng

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chủ ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Eugenine activee)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activee)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

ĐÃ PHÁT HÀNH :

Lý thường Kiệt

84 TRANH VẼ của HƯNG HỘI

BÌA MÀU giá 5 \$

ĐỜI MỚI số 48

Golden Club



TRÀ LỜI CHUNG

những câu hỏi của các anh chị em
3 kỳ hỏi chúng tôi

Thuốc rượu 39 An-Cú trị những bệnh gì?

Thuốc rượu 39 An-Cú trị Phong thấp

Nhức mỏi tay chân. Ngứa lở mẩn mày.

Thuốc rượu 39 An-Cú chủ trị : oải gan :

Tê tay, Tê chân, Sụn chân, xui tay.

Thuốc rượu 39 An-Cú chủ trị Bai Thủng.

Bai luôn không cử động được hay bại
bán thân, Phù thủng khó hay nước.

Thuốc rượu 39 An-Cú trị dứt bình hòn uất,
Đau lưng, chóng mặt hay mệt rất mau công
hiệu.

Uống liên tiếp hai hộp thuốc 39 An-Cú thì thấy
khổ lụi, mọi bệnh đều thấy đỡ, ăn ngon ngủ yên.

Được liệu dùng chế thuốc rượu 39 An-Cú gồm
có thuốc Bắc và thuốc Nam thì có : Chánh Thực-địa,
Chánh Đơn-quí, Chánh Sâm Cao-ly và có vị Quế
yêm hộ rất đặc lực.

Xin đề ý Thuốc rượu 39

NGUYỄN-AN-CÚ

1 Hộp 4 viên thuốc có bột quế giá 7 đồng
BÀO CHẾ VÀ TỒNG PHÁT HÀNH NƠI :

Số 54 mac mahon — Saigon

Cholon : Quảng-Ký, Minh-Ký, Vạn Quang.
Saigon : Rison và Phú-tho - Xuân (Chợ-cử).

Bán lẻ do các tiệm thuốc bắc và
các tiệm tạp hóa khắp các nơi.

HAI CAU HOAN
LƯƠNG TẾ THỜI

CHUYÊN TRỊ :

Tiền thiên bắt túc, hậu thiên
bắt dầu, chim bao di tinh, đêm ngủ
đái nhiều, tinh lạnh, dương suy,
thường hay đau lưng, lỗ tai lùng
bung, con mắt mờ mệt, khí huyết
kém suy v.v...

Dùng thuốc này sẽ dễ dàng tráng dương bồ thận.

Có để bán khắp nơi

Brillantine BOBEL

là sản phẩm Việt Nam bao chế
dùng như brillantine Âu Mỹ, dùng
toute lượng phẩm với nước cốt
dầu thơm thiên nhiên (naturel) gần
900 đồng một kilo, nên...

BRILLANTINE BOBEL

không làm cho nhức dầu và rung
hoặc có trứng tóc.

Nhà sản xuất

PHƯƠNG MAI

187 F. Louis — Saigon

CHÀI

GOM FIX

người đẹp thêm và trù tuyệt
trứng tóc

NHÀ IN LÊ VĂN

104, Lộ Quảng Đông, Cholon. Điện thoại : 300

Chuyên phân phát giấy cho các báo, chủ
nhiệm, in đoán tiền lời, giá rẻ hơn các nơi.
Nhận in để gấp và nhận hiệu, quảng
các bìa mầu rất tươi. Bản sỉ và lẻ mực
in bão, mực mầu Lorilloux, Lefranc, Georget fils



CHEMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lựa một bộ
chemise may sẵn cho thật vui
long xin mời lại nhà may :

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rủi
Col Indéformable



Dầu Cù-là

Thiền

Mac-Phsu

GỘC MIỀN-DIỆN

PHIẾU DỰ « CUỘC THI ĂN ẢNH » ĐỜI MỚI

- 1) Tên họ :
- 2) Địa chỉ :
- 3) Bề cao :
- 4) Số cân :
- 5) Trình độ văn hóa :
- 6) Thích sâm thú vai nào :

(Hai khoản 5 và 6 tùy người dự thi muốn trả lời hay không cũng được.)
Sau khi nhìn nhận bản điều lệ trên đây, tôi xin gửi đến một tấm ảnh của tôi để dự thi.

Ngày

Ký tên

SỐ THỨ TỰ

(xin đừng ghi vào đây)

(Phiếu cát gửi đến tòa báo Đời Mới
117 Trần Hưng Đạo — Cholon).

CUỘC THI « ĂN ẢNH » ĐỜI MỚI



CUỘC thi ăn ảnh
có mục đích khuyến
khích những bạn yêu
chuộng màn ảnh có dịp
biểu lộ trước muôn đồng
phim của mình.

Điều lệ:

- 1.— Cuộc thi mở ra cho
tất cả người Việt-nam (không phân biệt nam, nữ và
đi tác).
- 2.— Mỗi người dự thi có thể gửi đến một tấm ảnh
up rõ mặt mình (cỡ 6x9), và sau mỗi tấm ảnh phải ghi
họ, tuổi, bề cao và số cân nặng.
- 3.— Muốn dự thi, mỗi tấm ảnh phải kèm theo phiếu
thi (in kèm một bìa dày trivong 42).
- 4.— Tất cả những ảnh gửi đến dự thi đều đăng lên báo
ĐỜI MỚI, theo thứ tự trước sau tòa soạn nhận được.
- 5.— Ban chấm thi gồm có 7 người: hai nhà chuyên
ôn điện ảnh, hai nhà nhiếp ảnh, 1 họa sĩ và 2 nhân viên

tòa soạn ĐỜI MỚI. Những người dự thi không được dính
vào ban giám khảo.

6.— Có 10 giải thưởng, chia ra:

— 3 giải cho bạn gái.

— 3 giải cho bạn trai.

Giải nhì: một ngàn đồng.

Giải nhì: năm trăm đồng.

Giải ba: ba trăm đồng.

Và 4 giải khuyến khích, mỗi giải hai trăm đồng.

Tổng cộng tất cả là bốn ngàn bốn trăm năm mươi đồng

7.— ĐỜI MỚI sẽ mời tất cả những bạn được gửi đến
Saigon để dự quay trong một cuốn phim ngắn (film de
court métrage) theo chuyên phim của ĐỜI MỚI trình bày
và do một ban điện ảnh chuyên môn cộng tác với ĐỜI MỚI
thực hiện. Cuốn phim của các bạn « Dự thi ăn ảnh » đồng
sẽ chiếu ở các rạp chèo bóng trong nước. Những bạn ở
xa, ĐỜI MỚI sẽ chịu phí tổn đến Saigon.

8.— Những bạn dự thi phải theo đúng các khoản trong
điều lệ này.

CLICHE DAU

Atelier : Tél. Cardi 857

Nguyễn văn Dầu

17, Đỗ hữu Vi — SAIGON — Tél. 21.651

Chuyên môn khắc
bản kẽm
**DỄ IN
LÂU MÒN
SẠCH
RỘ ĐẸP**

Phiếu số 18

dành dự cuộc « NGẠC NHIÊN » của nhà báo Đời Mới

Bạn hãy cắt dũ số phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều

(Đời Mới số 47)

NHÀ BÁN TƠ LỤA

Phúc-Thịnh

Số 29 đường Đại tá Grimaud Saigon

Nhuộm đủ màu Hấp tẩy ố áo quần

May y phục phụ nữ

Nghề làm lâu năm có danh tiếng khéo
không đâu bằng

Nhà khiêu vũ ARC EN CIEL

52-59 ĐƯỜNG JACCARÉO — CHOLON

MAGDOLA giải trí khêu lòng hiếu kỳ tất cả thành phố

TUẦN BÁO « ĐỜI MỚI »

Giám đốc : VĂN LANG Quản lý : TRÁC ANH

In tại nhà in riêng Đời Mới
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo — Chợ Quán
(Giá vé : 793)

Quản lý : 96 đại tá Grimaud (Chợ Thủ Khoa
Saigon)

ĐỜI MỚI GIÁ DÀI HẠN Ở NAM-VIỆT:

Mỗi số 55

1 tháng	20\$	3 tháng	60\$
6 tháng	120\$	1 năm	240\$

Đời địa chỉ xin cho nhà báo biết để tránh thất lạc.



(Xem Bìa Mới từ số 33)
Truyện dài của T. T.

TÓM TẮT.— Sau cuộc hôn nhơn, mặc dù Trọng Thủy hết sức yêu vợ, chàng cũng không sao quên được phận sự của cha giao phó.

Vì thế trong đêm tối có kẻ gián lén vào đền thờ thần Kim Qui, nhưng gặp phải viên trưởng canh phòng đánh đuổi. — Sứ Hùng bắt được một mũi tên bắn văng chớp mào viên đốc quân, và nghĩ là của Linh Tử. — Chàng đi tìm gặp Linh Tử đang say mê không biết chí hết.



47.— Ba
đêm sau tại
dinh quan Đô
thống có một
cuộc hội họp
bí mật.

Ngoài quan
Đô thống và
vị lãnh binh
Cô loa thành,
lại có Sứ Hùng
và viên Đốc
quân có phần
sự canh phòng
đền thờ thần
Kim Qui.

50.— Bức
địa đồ ấy thật
cực kỳ quan
trọng. Trong
đó có ghi rõ
những địa điểm
bí mật về quân
sự, và nhờ đây
đã đánh bại
các cuộc tấn
công của quân
địch.

Quan Đô
Thống nỗi giận
thét mắng và
truyền lệnh hạ
ngục vì ên
chưởng khô.



48

48.— Viên
Đốc quan
tường trình vụ
gián tố lên vào
đền thờ vừa
rồi. Tuy không
bắt được kẻ
gián, nhưng
trong đền thờ
không mất mát
món gì cả.

Quan Đô
thống rất lo
ngại về móng
rùa thằn lằn,
nhưng viên
Đốc quan quả
quyết rằng vẫn
còn nguyên
vẹn.



51



49

49.— Bỗng
cô quan vào
trình có viên
chưởng kinh
đến có việc cơ
mật.

Với vẻ mặt
hốt hoảng,
viên chưởng
khô cho hay
bức địa đồ
thành Cô loa
đã biến mất
không biết từ
lúc nào, mặc
dẫu ông ta hết
sức tìm kiếm.



52

52.— Thêm
vào chuyện
Trọng Thủy
xin vua về
thăm cha và
sắp lên đường
nay mai, càng
làm cho mọi
người thêm
nghi quyết hơn
nữa.

Sau khi bàn
tán và xem xét
mặt bản địa đồ
quan Đô thống
truyền cho vị
Lãnh binh một
mật lệnh và thi
hành cấp tốc.