

*WILHELM*  
Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

Số 43—Giá: 5\$

THỨ BẢY 31 - I - 1953  
TẤT NIÊN NHÂM THÌN

TRONG TẬP NÀY  
SAIGON-CHOLON ĐÃ BỊ ĂN TẾT RA SAO ?

WILHELM  
AP95  
V6D64+



CLIQUE-D'AU

NỮ HỌC SINH ĐỌC ĐỜI MỚI SUY NGHĨ VÀ MONG ĐỢI SỐ BÁO XUÂN

TÒA SOẠN :  
117, Đại lộ Trần Hưng Đạo-Chợ quán  
(giúp đỡ : 703 Cardi)

QUẢN LÝ :  
96, đường đại tá Grimaud-Saigon  
(giúp đỡ : 22.104 — Hộp thư 353)

BẢN NHỚ ĐỌC:

MỘT TRUYỆN DÀI BẰNG HÌNH  
đăng trên trang số

**XUÂN ĐÒI MÓI**

“CÔ GÁI CƯỚP  
HÀNG LÂU”

rất hào hứng, thú vị

Ngoài ra “Xuân Đòi  
Mói” còn những bài chọn lọc  
không ngoài cái mục tiêu “vui  
và có ích”:

Những chuyện vui trong làng  
vui u thịt hấp.

của Phan như Mỹ  
Hồi xuân.

của Dương Bá Đương  
Lá thư văn nghệ đầu xuân.

của Đại Mạch  
Chợn trời văn nghệ quốc tế.

của Trọng Miền  
Nhận thức Tết Xuân.

của Minh Hạt  
Đồng Tháp mười: núi vàng  
biển bạc.

của Phan kiêm Ngôn  
Cuối năm đi thăm cõi đồng.

Kịch của Giang Tân  
Xuân vĩnh viễn.

của Văn Linh  
Ấn Tết Tây đèn.

của Vĩnh Lộc  
Tùy bút: Ông Bồ.

của Song Nhã Nữ  
Tiếng mẹ đẻ.

của Hoàng Văn Hà  
Ngày Tết kèn rè.

của Tú Rộm  
Những trẻ không ồn ào.

của Thu Tâm  
Nếu anh...

(Dịch bởi “JF” của R. Kipling  
đã nói tiếng ở Âu châu; một khuôn  
mẫu để Sóng đời đang sống.)

Ngoài ra còn nhiều lهو xuân vui  
tuổi, hào hứng, nhiều truyện ý  
vị, dễ đọc trong mấy ngày xuân.

CÔNG TRÌNH XẾP ĐẶT HẾT SỨC  
CÔNG PHỦ TRONG BA THÁNG  
TRƯƠNG CỦA CÀN KHÔN.

Với những hình vẽ của các họa  
sĩ tên tuổi: HÙNG HỘI, HIỀU ĐẸP,  
BẠCH HÀNG, LÊ TRUNG, SIÉNG,  
NGÔN, APA.

Một số xuân mỹ thuật, trường  
trong in 2 màu.

**BÌA IN Ở NGOẠI QUỐC**

Một giải phẩm làm tươi đẹp  
thêm những ngày xuân của bạn.

**THU CỦA  
NHÀ XUẤT BẢN**

Đòi Mới đọc chuyện cũ

Bạn đọc thân mến,

Có người bạn cho chúng tôi hay rằng ông không tán thành báo Đòi Mới và  
hình «kiếm hiệp» có tinh cách cũ rít. Quan niệm của ông bạn có phần  
đúng, nhưng vẫn chòi cần xét lại.

Đã có lần bạn Bắt Hủ viết bài qui định quan niệm «mới», trong đó bạn  
nói: trong cái cũ có cái mầm mới, trong cái mới có nuôi phản phản động,  
chống lại sự tiến hóa.

Khó, là phản biện phản động với phản đối (thúc đẩy tiến tới).  
Đằng chuyện Cồ Loa Hậu sứ, nuga lịch sử nữa đã sứ, chúng tôi đã xác  
kết rằng, mặc dù không hoàn toàn «thiệt», nhưng nó có tinh cách nhắc nhở  
chuyện nước nhà, khiêu gợi lòng thương nước, thúc đẩy thanh niên mạnh mẽ  
trên đường phục vụ xã hội phản nào.

Đã là đã sứ thì cái màu sắc của chuyện không tránh được «kiếm hiệp».  
Nhưng bằng chỉ viết chuyện kiếm hiệp, mơ hồ, hoàn toàn thất thiệt, và quá xa  
thực tại, là ta làm việc lồng mộng.

Lấy cõi kiêm; dựa nay xây dựng mai, là điều cần có. Mới là triết  
miễn tiến hóa, là biểu hóa, chờ không hòa hợp. Trong biến hóa còn vật liệu  
cũ biến chất, chờ không bao giờ có «mới» trên Trời cao rơi xuống. Luôn  
luôn sự tiến hóa vốn xây dựng trên cái «cũ». Cho nên, ta muốn xây dựng  
ngày mai ta không thể coi thường hay bỏ qua «cũ» ngày nay, và ta cũng  
không được quên «cũ» quá khứ.

Mới bằng cách đem người ra đánh đắm cho kẻ khác xem cười chơi  
để rồi kẻ bị đắm không chết trên võ đài, cùng chết điện, là phản động.

Mới theo lối dùng đắm từ mà khiêu gợi nhục dục cũng là phản động.  
Cũ như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt đuổi giặc, giữ gìn độc lập ch  
nước nhà là tiến bộ.

Cũ như những nhà bác ái từ thiện bỗ công, bỗ của, ra to cứu tế kê khổ  
khó cũng là tiến bộ.

Một vài ví dụ cho ta thấy thế nào cũ và mới.

Nhà xuất bản DÂN MỚI  
cần khái

**“BẢN DÀNH CHO BẠN ĐỌC”**

(BẢN THÚ HAI)

BẠN là «bạn Đòi Mới», bạn muốn cho nó thêm phát đạt, thêm đẹp và bay về mọi mặt: ăn loát, trình bày bài vở, khó, bò ra chút ít thì giờ, trả lời 10 câu hỏi dưới đây để cao văn hóa. Vậy bạn hãy chịu

1.— Bạn đọc Đòi Mới từ lúc nào?

6.— Bạn có nghĩ tới phương pháp tăng giá bạn đọc  
cho nhà báo không? Nếu chưa, nhờ bạn nghĩ hộ nhà báo,  
và chỉ dùm:

2.— Bạn có lần nào muốn ngưng đọc không? Vì nếu  
có, thì vì lý gì?

7.— Bạn muốn thấy nhà báo thường bạn đọc những  
món đồ gì?

3.— Bạn muốn thêm mục gì? Cảnh tàn Đòi Mới như  
thế nào?

8.— Bạn muốn Ngày Đòi Mới năm tới được cử hành  
như thế nào? Và bạn đọc ở xa được tham gia cách nào?

4.— Bạn có kiểm thêm bạn đọc dài hạn cho Đòi Mới  
không? Nếu có, bạn hãy ghi tên và địa chỉ những người quen lớn  
với bạn dưới đây;

9.— Bạn có muốn chặng Nhà Xuất bản Dân Mới phát  
hành một tờ nhuyễn báo? Và nếu muốn, bạn muốn cách  
thông tin của nó như thế nào?

5.— Bạn có ý muốn kiểm thêm bạn đọc dài hạn không?  
Nếu có, bạn hãy ghi tên và địa chỉ những người quen lớn  
với bạn dưới đây;

10.— Bạn muốn Nhà Xuất bản Dân Mới xuất bản  
những loại sách gì?

Tên họ ..... Ngày ..... tháng ..... 195

Tên họ .....

Địa chỉ .....

BẠN không nên bỏ qua mà không trả lời 10 câu hỏi trên, vì chính nó sẽ giúp bạn được mở rộng trí thức và được thiêc ân tình thần  
xứng đáng, chẳng những mà nhà xuất bản Dân Mới còn đền đáp bạn một cách bất ngờ.

# COSARA

5-13 đường Turc Saigon  
(Giây nói 21.357 - 21.131 card 584)

Do sự chỉ huy của một người Việt.

Vận tải hàng không

Máy bay DAKOTA DC 3  
Sóc Trăng—Cap Saint Jacques  
Pnom Penh—Phan Thiết—Dalat  
Nha Trang—Bà Rịa—Vũng Tàu—  
Hàn Quốc—Tourane—Huế—Đồng Hới—Hà Nội.



Vận tải đường bộ

CARCOSARA

Saigon—Mỹ Tho—Saigon—Saigon—Sadec—Saigon.  
Cho mướn đi các thị trấn ở toàn cõi Nam Việt.

## HÃNG SƠN ALBATROS

danh tiếng và lớn nhất Việt Nam

180-182 đ. Lê-Lợi—Saigon (Giây nói : 20.736)  
Nhà máy tại Phùn Huân-Gia Định



CELLULOSIQUE  
ALBATROS

Kỹ nghệ tân tiến của người Việt Nam với kỹ thuật theo kịp lịch trình  
khoa học các nước tiên tiến trên hoàn cầu, hoàn toàn bằng máy móc

### MỚI LẠI

máy may điện BERNINA  
kiểu xách được và may  
tréo qua tréo lại.



### MAY VÀ MẠNG DÙ THỦ

Nhờ may tréo qua tréo lại  
được, quí bà có thể may  
tricot và jersey  
làm khuy áo và kết nút  
và thêu không biết bao  
nhiều kiểu tuyệt đẹp.

Máy có chung tại tiệm:

*Lutice*

183. ĐƯỜNG CATINAT ĐIỆN THOẠI 21.818

CL. IFOM

Quí bà hãy thử một lần  
chobiết những đặc sắc  
của nó, không mua  
cùng được.



Nước mắm PHAN THIẾT  
**MẬU-HƯƠNG**

Tồn chất cá biển Ngon và Bồ  
đủ hạng NHÌ — NHẤT — NGANG  
Tổng phát hành : 214 RUE D'XMUDE—SAIGON

ĐỜI MỚI số 43

### Bao nhiêu năm danh tiếng

Y-si LÝ TRÁT vẫn hàng ngày chèn  
mạch và bắc lầu cho các quí vị thân chủ  
xa gần đã hết lòng tin cậy nhà thuốc  
QUẢNG-AN-HÒA 169 Verdun Chợ đùi  
SAIGON. Và đè đèn đáp tấm lòng chiêu  
cố của quí vị bồn hiệu càng cố gắng gia công  
bào chế: lầu cho cao HO QUÁNG AN TIỀN  
có tiếng bồ phổi nứa lao trị các chứng ho  
và nhứt là ho lao ho sút huyết ho sản hậu  
thật công hiệu! Và thuốc LƯƠNG THAI  
QUÁNG AN HÒA bồ huyết an thai trị  
các bệnh của đàn bà có thai khi sanh mau le  
đứa con rất dễ nuôi. Thật Hay

Tổng phát hành :

Quảng-An-Hòa

169 Verdun, Chợ đùi — Saigon  
(có bán khắp nơi)

**CHEMISE  
MAY SẴN**

Qui Ngái muốn lụa một cái  
chemise may sẵn cho thật vừa  
lòng xin mời lại nhà may :

**CHÍ THÀNH**

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút  
Col Indéformable



Một người bạn luôn luôn trung thành

# Golden Club

**TRÀ LỜI CHUNG**  
những câu hỏi của các anh chị em  
3 kỳ hỏi chúng tôi

Thuốc rượu 39 An-Cur trị những bệnh gì?  
Thuốc rượu 39 An-Cur trị Phong thấp:  
Nhức mỏi tay chân. Ngứa lở móm mày.  
Thuốc rượu 39 An-Cur chủ trị: oai gân:  
Tê tay, Tê chân, Sưng chân, xịt tay.  
Thuốc rượu 39 An-Cur chủ trị Bai Thủng.  
Bại luôn không cử động được hay bại  
hán thân. Phù thủng khô hay nước.  
Thuốc rượu 39 An-Cur trị dứt bệnh hòn uất,  
Đau họng chóng mặt hay mệt rất mau công  
hiệu.

Uống liên tiếp hai hộp thuốc 39 An-Cur thì thấy  
khỏe lại, mọi bệnh đều thấy đỡ, ăn ngon ngủ yên.  
Được liệu dùng chế thuốc rượu 39 An-Cur gồm  
có thuốc Bắc và thuốc Nam thì có: Chánh Thực-dịa,  
Chánh Đơn-quí, Chánh Sâm Cao-ly và có vị Quế  
yêm hộ rất đặc lực.

Xin đề ý

**Thuốc rượu 39**

**NGUYỄN-AN-CUR**  
1 Hộp 1 viên thuốc có bột quế giá 7 đồng  
BÀO CHẾ VÀ TỒNG PHÁT HÀNH NƠI:  
**Số 54 mac mahon — Saigon**  
Cholon : Quảng-Ký, Minh-Ký, Vạn Quang  
Saigon : Rizon và Phú-thọ-Xuân (Chợ-cử).  
Bán lẻ do các tiệm thuốc bắc và  
các tiệm tạp hóa khắp các nơi.

## CLICHÉ DAU

Atelier : Tel. Cardi 857

Nguyễn văn Dầu  
17, Bô hữu Vi-SAIGON — Tel. 21.651

Chuyên môn khắc  
bản-kém

DỄ IN  
LÂU MÒN  
SẠCH  
RỎ ĐẸP

## LA MAISON ROUGE

32. Đường hẻm EDEN 32  
(Trước nhà hàng Continental)

- \* Các thứ hàng, nhung, tơ, lụa đẽ  
may y phục phụ nữ Việt Nam.
- \* Bóp cầm tay đủ kiều.
- \* Đồ vải dùng trong nhà.
- \* Áo quần trẻ em.

*Thuốc ho trái nho*

# PECTO-CHERRY

TRỊ HO, NGƯA LÀO  
CHO NGƯỜI LỚN  
MÀU ĐỎ HỒNG, HƯƠNG NGỌT  
RẤT ĐỀ UỐNG

Daily tại Vietnam  
NHA THUỐC KIM QUAN  
SỐI CHO MỚI SAIGON

Thuốc trị các chứng  
BAN NÓNG, CẨM, HO  
**EUQUINOL**

Nhà thuốc NGUYỄN CHÍ

NGUYỄN CHÍ NHIỀU  
DƯỢC KHOA BÁC SĨ

71 B 71 T đường Catinat — SAIGON

**VALISE VAI  
DU KIEU**  
**BOP**  
NYLON  
HONGKONG  
**FUC** BAN SI VÀ LE  
177 C<sup>1</sup> GRIMAUD SAIGON



HO ! HO ! HO !

Thái Bình  
Bồ Phế Tinh

Nhãn hiệu TÀU BUÔN

Chuyên bồ phổi, nhuận phổi,  
gián hỏa, trừ đàm và trị các  
chứng ho bất luận mới phát

hay ho lâu

Nói tiếng thật nhiều  
Có bán khắp nơi

Nhà Thuốc  
Thái-Bình-Dương

25, Rue des Artisans  
CHOLON

BẠN MUỐN BIẾT?  
Thuật trường sanh  
của một bà cụ già  
VIỆT NAM  
THỢ 108 TUỔI

TRONG TẬP « XUÂN ĐỜI MỚI »  
TÂN ĐẬT DÂN ĐÃ PHÔNG VĂN BÀ  
CỤ ẤY ĐỀ SO SÁNH THUẬT  
TRƯỜNG SANH CỦA CỤ VỚI THUẬT  
TRƯỜNG SANH CỦA NGƯỜI  
NGOẠI Q'ỐC

Ngoài ra, Nhút Hiền với  
nụ cười kín đáo, sâu sắc  
hang tuần, sẽ giới thiệu  
với các bạn, trong những  
văn thơ trào lộng, đủ dạng

TÁO QUÂN 1953  
TỬ TÁO BE HE. ĐỂ TÁO  
HỦ CHÌM, ĐÙA HẠNG TÁO



TRẦN DOANH SẼ ĐỌC THƠ XUÂN  
CÁC BẠN, ĐÙA BẠN VÀO CÁI

VƯỜN THƠ XUÂN  
rậm rạp,  
tươi thắm, ấm áp



Bạn hãy dặn trước  
hang báo để dành tập  
« XUÂN ĐỜI MỚI »

QUÝ TÝ

để khỏi phải mua  
« chợ đèn »  
của hàng đầu cơ  
như năm ngoái

BỨC THƯ CUỐI NĂM CỦA CHỦ NHẬM

THÊM VÀI LỜI  
CÙNG BẠN ĐỌC



Số này là số chấm dứt bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Chúng tôi xin cám ơn tất cả bạn đọc đã tham gia công trình khai triển văn hóa trót một năm qua, đã làm cho tờ Đời Mới trở nên một cơ quan chung của người Việt Nam.

Để đến đây sự chiêu cỗ của bạn, để chứng thực rằng sự cộng đồng nỗ lực của chúng ta là có hiệu quả xác thực, chúng tôi đã làm nên một tập báo xuân đầy ý nghĩa, mà bạn sẽ được đọc trong tuần tới.

Tập báo xuân của bạn năm nay gọi là tập báo « NGHINH XUÂN »; nó có những đặc điểm mà bạn sẽ hân diện khoe khoang không sợ thất thiệt, như là :

- Hình bìa với ý nghĩa triều vọng, đẹp và ý thức;
  - Đầu dãy tiền bộ trong nghệ ẩn loát;
  - Đầu dãy mở lời mới trong sự trình bày;
  - Đầu dãy cải tiến trong lời hành văn và chọn lọc bài vở xuân. Nghĩa là tờ báo của bạn rất xứng đáng đại diện bạn mà làm tiên phong văn nghệ.
- Bạn sẽ trả lời những câu hỏi của chúng tôi trong tập Xuân, nhưng trước đó chúng tôi xin thành thật nhắc bạn nhớ số xuất bản chỉ có gấp hai số thường; như vậy bạn nên dặn trước kẽo rồi không có. Ấy là chúng tôi chú trọng phẩm hồn lượng.

Ngoài ra, số rằm tháng giêng (cuối Février) là số « HÒA XUÂN » cũng đẹp, cũng còn xuân, để điều hòa với xuân mà canh tân cải tiến.

Trong những ngày làm tập báo xuân, các số thường phải chịu ít nhiều ảnh hưởng nên bạn còn thấy một mảng lỗi chánh tả. Chứ ra Tết, bạn sẽ hết thắc mắc.

Vẫn để canh tân tờ Đời Mới sẽ thực hiện ngay sau Tết; sẽ có nhiều mục mới, và cách trình bày vui tươi hơn; sẽ bớt chữ nhỏ khó đọc. Điều mà chúng tôi yêu cầu trả lại các bạn, sau khi bạn nhìn xét công trình số Tết, là nhất định phải gia tăng bạn đọc gấp đôi, gấp ba, để Xuân sau các bạn được làm chủ một số báo thiện Mỹ hơn nhiều.

Xin các bạn chờ quen.



*Trần Văn An*

— TRẦN VĂN AN thân gửi

THÀNH THẬT YÊU CẦU VÀ CẨM ƠN BẠN ĐỌC DÀI HẠN  
MỘI ĐẦU THÁNG ĐỂ DÀI DÙM TRONG VIỆC TRẢ TIẾN VỚI  
NGƯỜI ĐỂN THẤU. ẤY LÀ BẠN KHUYẾN KHÍCH CHÚNG  
TÔI THÊM CỐ GẮNG VÀ LÀM CHO TỜ BÁO CỦA BẠN CÀNG  
TIẾN BỘ. — ĐỜI MỚI

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

# ĐỜI MỚI

SỐ 43 — TẤT NIÊN NHÂM THÌN  
THỨ BÂY 31-1-1953



ẢNH BÀ : Nữ học sinh đọc Đời Mới lèm  
về suy nghĩ và mong đợi số báo Xuân.  
TRONG TẬP NÀY :

Nhiều bài đặc sắc của :

- HÙNG QUÂN
- NGUYỄN TRẦN TRINH
- VĂN KIM
- TÔ KIỀU NGÂN
- và đủ các mục của BẮT HỦ, TRỌNG  
YEM, MINH ĐẠT, VĂN LANG v.v...

## MÓN QUÀ CUỐI NĂM

BẠN hãy trả lời câu hỏi dưới đây :  
— Từ Đời Mới ra đời đến nay, trong  
những bài « Ngược Thời », bạn thích bài nào  
hơn hết? Vì sao?

Bài trả lời của bạn sẽ không dài quá ba  
trang viết.

Nhà báo dành một số tiền 2000 đồng tặng  
các bạn để mua sách đọc, theo cách thức  
dưới đây :

— bài châm hay nhất...	500 đồng.
— bài nhì . . .	400
— bài ba . . .	300
— bài tư . . .	200
— bài năm . . .	100

Mười bài theo sau, mỗi bài được 50đ.

Và chính bốn báo chủ nhiệm sẽ chấm  
bài các bạn.

Cuối tháng 3 dương lịch hết nhận bài.

Bài sẽ được chọn đăng lên báo trước khi  
chấm.

TÒA SOẠN : 117 đại lộ Trần Hưng Đạo Chợ Quán  
(Giáy nối 703 Cardi)

## NGƯỢC THỜI

Năm nay Ông Táo  
không về Trời

ÔNG Táo về Trời, Bà Đương xuống đất. Mẹ tôi, mỗi khi giận tôi nghịch bà bảo : « Tại nó sanh lúc Ông Táo về Trời. » Ý mẹ tôi muốn nói rằng vì khi sanh tôi ra nhằm ngày ông Táo chầu Trời, không có ai đọc qui luật cho tôi nghe, nên tôi mới nghịch. Về sau, mỗi khi có người coi tướng Bà Đương, có phần nào tiên đoán mai sau tôi làm việc đại nghĩa thì mẹ tôi tiếp lời : « Nó nghịch lắm, nó sanh nhằm ngày 23 tháng Chạp, sau khi đưa Ông Táo về Trời. Tôi sợ tánh cù khôi của nó làm chúng ghét thì làm sao mà làm ông này, ông nó được. »

— Không sao đâu, Ông Táo về Trời, anh ta xuống đất, bà đừng lo.

Không biết ý ông Thầy bối muôn nói gì trong khi cho tôi xuống đất. Cố lúc đắc chí, Bà Đương tôi tự cho mình là người của Trời (thiên sanh ngã). Nhưng mãi tối nay, người của Trời không làm được việc gì hơn mỗi tuần viết một bài ngực ruồi.

Còn không mấy ngày nữa là người ta sẽ đưa Ông Táo về Trời. Tôi không khỏi nhớ lời mẹ tôi nói : « Tại nó sanh ra lúc Ông Táo về Trời. » Tôi không hiểu hén hay xui. Tôi chắc một điều là tôi không làm được « Ông lớn », bởi vì ông lớn lúc nào cũng nghiêm nghị, đường hoàng, như vị thiên tử « bá hí ngôn ». Còn tôi thì xuôi đá, ngược đá, không ai biết lúc nào tôi nói phải, lúc nào tôi nói trái.

Trong khi người ta trưởng như thế, thì Bà Đương tôi tự tin chỉ nói một câu phải, vì triết lý của thằng tôi cũng như triết lý Đức Phật « Sắc bất thị không, không bất thị sắc. » Tôi tin rằng « có xuôi trong ngược »; cho nên dù có nói ngược cũng nhằm cái lý thuận chánh. « Nghịch trung lý », tức là tìm cái lý trong chỗ ngược vậy.

Thì đây, tôi dẫu chừng. Tôi nói rằng năm nay Ông Táo không về chầu Trời. Bạn có tin không?

Không tin chẳng ? Bạn hãy nhìn vào xã hội, nhìn chung quanh bạn, nhìn vào cuộc điện thế giới. Rồi bạn xét lại chức vụ của Ông Táo. Ngoài ta bảo ông làm nghề « báo cáo viên », túc là thông tin viên, hay nói rõ hơn ông là « đệ nhị phóng » của Thượng Đế dưới phầm trần vây.

Mà năm nay thì, ôi thôi ! Cố vô số kẽ thòng tin viên đã đoạt mất cái chức vụ của ông rồi. Họ đâu có đợi đến ngày 23 tháng Chạp mới tình báo một lần. Họ đã dùng máy truy thăng mà chầu Thượng Đế từ lâu. Ngọc Hoàng đã hiểu hết việc phảm trần rồi. Thì cần gì Ông Táo, với bộ vò đạo mạo nghiêm nghị, chẽm chẽ, làm một ngày không bằng tên thông tin viên nhà báo làm việc trong nháy mắt. Lại thêm ông là người cũ kỹ, làm việc thiếu khoa học, trong túc thế sự náo nhiệt và phiền phức như nhóm chợ Tết, chắc là Ngọc Hoàng đã « cảm ơn công tác » Ông Táo của chúng ta rồi.

Vì vậy mà Bà Đương tôi tin quyết rằng năm nay Ông Táo mất chức, không còn về chầu Trời nữa.

Bạn còn không tin chăng ?

Thì hãy tìm « nghịch trung lý ». Hãy tìm cái chìa khóa mở kho bí mật cất « chén lý » thì có chén lý ngay.

Chào bạn. Bạn hãy nhớ ăn Tết với câu « hữu lý bất như vô lý »

*Đường lè Strib*

SÁNG hôm ấy em ra đi và dẫn về một ông lang người Trung Việt mà em đã thương lượng với ông để gả em cho ông sau khi ông đã chữa hết bệnh cho em gái em.

— Ủa ! Em có em gái sao ? Sao lâu nay không nghe em nói ?

— Thưa bà, đó là em và vợ em đã sắp đặt trước để đóng... một vở kịch trả hôn. Nghĩa là em nói dối với ông lang rằng bệnh nhân (tức là vợ em) là em gái của em. Chồng nó đã chết và hiện giờ nó đang đau, không tiền thang thuốc, nếu ông sẵn lòng bỏ tiền ra cho nó uống thuốc được lành mạnh, em sẽ gả nó cho ông để đền ơn cứu tớ.

Tôi ngăn ugo tự hỏi có thể như thế kia sao ? Và chưa xót nghe Mười kẽ nói :

— Ông lang ấy đã lớn tuồi. Không có vợ con ở trong này, ông thường ngồi ở một tiệm thuốc bắc của người Tàu để xem mạch hốt thuốc ăn huê hồng của tiệm thuốc và kiêm chủ dinh tiễn coi mạch.

Ông lang ấy chỉ sống có một mình nên co dù chút ít. Ông mướn một căn nhà lá & Bàn-cờ để ở khía trước, sau khía sau ông cho vợ chồng anh thợ hò mướn ở.

Hơn nửa tháng nhờ ông lang châm nom thang thuốc và giúp tiền ăn uống, vợ em, hay nói cách khác, em gái em, đã bình phục.

Chúng em phải giữ lời giao hẹn và cũng để đáp lại cái cùi chỏ « nghĩa hiệp » của ông thầy. Chúng em lại đã ký đểchia tay trong một hoàn cảnh khác khe gay cấn nhứt.

Trước khi vợ em về nhà chồng, nó ôm em tức tưởi nói qua dòng nước mắt đang đầm dụa dù : « Em sẽ nhờ ông lang hốt thuốc cho anh uống mau mạnh, và em chắc lót, dấu đúc tiền chay đưa cho anh ăn cơm để chờ kiểm việc làm ».

« Em xưa tay : Thời em à ! Em nên giữ trọn bồn phận một người vợ mà em

sấp nhận lành. Em đừng làm cho anh lủi nhục thêm ! Anh sẽ tự hối chải để kiểm cái sống cho mình. Anh còn một mũi nào ngừa tay thợ lành cai của lão chánh, bất nghĩa mà em đã toàn ăn cắp của chồng để nuôi anh trong khi anh chẳng nuôi nổi được em lại đánh gãy em cho người khác !

Không ! Anh không thể như thế được ! Em để cho anh làm một con người, dù là một con người đáng khinh bỉ trong xã hội.

Vợ em ngược lên nhìn em một cách thâm throught, và nghen ngào nói : « Rồi anh làm sao sống ? ! »

Em cũng chưa biết em làm sao sống, nhưng muốn yên lòng vợ, em nói : anh

## PHÒNG SỰ CỦA BÀ MỌNG LAN

### KHI NGƯỜI TA ĐÓI

### GÀ VỢ

se có phương sống. Em đừng lo. Vợ em vụt nói :

« Nếu anh có phương sống thì em về với ông lang ấy làm gì ? Em sẽ kiếm việc làm để chung sống với anh. Bây giờ em đã mạnh rồi kia mà ! »

Lòng em lúc ấy như se thắt lại :

Anh đã nghĩ kỹ rồi em à ! Em ở với anh, em sẽ khỏe nhiều ! Không phải anh không nát ruột trước cái cảnh oái oăm này đâu. Nhưng khi nghĩ đến thân anh còn nhiều vất vả gian nan, anh không đánh, hay không có quyền để em đối đầu với anh.

Ông chỉ đến có một mình, vì, nếu ông đem khách theo, thì chỗ đâu cho khách ngồi vì nhà anh xích lô chỉ độc có cái chổng tre.

Hôm ấy, em đã nói cho chủ nhà em ở trợ biết sự gả cưới như vậy và mời vợ chồng anh chủ nhà đưa dâu cho nó... đỡ cô độc một phần nào.

Sau khi ông lang mộc túi trao đổi bông nở bằng vàng cho... vợ em deo vào rồi hai vợ chồng anh xích lô và em đưa... cô em ngoan ngoãn của em về nhà chồng.

Năm người chúng em đều lên một chiếc xe thô mộc từ Xóm chiếu đến Bàn cờ. Bốn vỏ ngựa ngáp ngừng nên xuống đường nhảy bóng ở cửa chầu thành hoa lè để tránh những chiếc xe lồng lầy hay các thứ xe khác chờ những « tài hoa son trẻ » và khách phong lưu nhân hạ tấp nập lại qua giữa một buổi chiều xuân rực rỡ ».

— Chá ! Lúc này em nói chuyện có vẻ vẫn hoa lấm.

Khá đấy !

— Dạ, « gần mực thì đen, gần đèn thì sáng » Lần Tống thời vẫn một thời gian khà lâu, đọc báo hằng ngày, em cũng nhiễm được chút ít.

— Thời, em thuật hết cái đám cưới đó cho cô nghe tiếp đi.

— Dạ, ông lang coi bộ vui vẻ lắm, chắc trước khi cưới vợ, ông có « trấn tĩnh » một vài lý lẽ... dạn miệng nên ông cưới nói huyền thiên. Còn vợ em thì ngồi quay lưng lại ông lang và cứ kéo cái khăn lông hướng che kín mặt lại. Thỉnh thoảng, nghe nó hì mũi một cái sot. Lòng em lúc ấy bà cũng đoán biết ra sao rồi.

Nhưng em phải giựng cười cười, nói nói, với ông lang cho ra mặt anh vợ của ông.

(Xem tiếp trang 44)

Vợ em nói đầu, nói nhỏ : « Còn chúng ta ? Chúng ta giữ dối, gai gám

người, và làm một việc thương luân bại lý ! »

Em xốc áo đứng dậy...

... Em kéo vợ em đứng lên, hỏi nó thay áo để sấp sửa về nhà chồng.

Vợ em mặc bộ đồ bà ba hàng đèn của ông lang đã mua cho mà người ta thường gọi là bộ áo cưới ấy để chờ giờ đăng trai đến trước dâu.

Sau đó 10 phút, ông lang trang nhã trong bộ quốc phục nhưng đầu không có bit khăn đóng thông thả bước vào nhà.

Ông chỉ đến có một mình, vì, nếu ông đem khách theo, thì chỗ đâu cho khách ngồi vì nhà anh xích lô chỉ độc có cái chổng tre.

Hôm ấy, em đã nói cho chủ nhà em ở trợ biết sự gả cưới như vậy và mời vợ chồng anh chủ nhà đưa dâu cho nó... đỡ cô độc một phần nào.

Sau khi ông lang mộc túi trao đổi bông nở bằng vàng cho... vợ em deo vào rồi hai vợ chồng anh xích lô và em đưa... cô em ngoan ngoãn của em về nhà chồng.

Năm người chúng em đều lên một chiếc xe thô mộc từ Xóm chiếu đến Bàn cờ. Bốn vỏ ngựa ngáp ngừng nên xuống đường nhảy bóng ở cửa chầu thành hoa lè để tránh những chiếc xe lồng lậy hay các thứ xe khác chờ những « tài hoa son trẻ » và khách phong lưu nhân hạ tấp nập lại qua giữa một buổi chiều xuân rực rỡ ».

— Chá ! Lúc này em nói chuyện có vẻ vẫn hoa lấm.

Khá đấy !

— Dạ, « gần mực thì đen, gần đèn thì sáng » Lần Tống thời vẫn một thời gian khà lâu, đọc báo hằng ngày, em cũng nhiễm được chút ít.

— Thời, em thuật hết cái đám cưới đó cho cô nghe tiếp đi.

— Dạ, ông lang coi bộ vui vẻ lắm, chắc trước khi cưới vợ, ông có « trấn tĩnh » một vài lý lẽ... dạn miệng nên ông cưới nói huyền thiên. Còn vợ em thì ngồi quay lưng lại ông lang và cứ kéo cái khăn lông hướng che kín mặt lại. Thỉnh thoảng, nghe nó hì mũi một cái sot. Lòng em lúc ấy bà cũng đoán biết ra sao rồi.

Nhưng em phải giựng cười cười, nói nói, với ông lang cho ra mặt anh vợ của ông.

(Xem tiếp trang 44)



## Ý VÀ VIỆC

của TAM NGU

### ĐỘNG HÀO CỦA

TỰ DO ứng cử, tự do đầu phiếu là một dịp động hào của cho người muốn chức phận, và một dịp kiểm tiền của một số kỹ giả, và một số người chạy hiệu.

Cũng lầm chỗ hay ! Chứ để gì bắt các ông thương gia kỹ nghệ già xuất tiền làm việc phải !

Họ dám tồn lầm. Không phải nói mua thăm. Việc ấy là việc kín, ta không nên đàm động. Chỉ xem họ dám xài tiền, dám cọc tiền, ta cũng ghê. Có lẽ vì tiền làm ra không nhẹ chăng. Không biết xài như vậy, họ có ý định thâu lại bằng cách nào, chờ thấy cách đá lộn của họ giống gà tre chơi nhau quâ. Không ai đọc được một bản tuyên ngôn nào để nghe cả. Chỉ thấy ông nào cũng hô hào « bỏ thăm cho tôi, tôi lo giúp ích đồng bào ».

Có một số gọi là quốc gia độc lập (xin chờ lộn với đảng quốc gia độc lập của qui ông Ngà, Sâm) gồm một số tri thức vừa mới thức.

Một số cầm lao không biết có ai là lao động chon chánh không.

Kỳ dư là những người đầu hòm sớm mai nhảy vọt ra trường chánh trị. Lầm có tiền chắc họ muốn có chức.

Chắc tôi không muốn những việc này.

Tức là các ông muốn chấm dứt hỏa tai và thuế khóa ở Saigon Chợ Lớn.

Bà Hòa thấy « áp phích » ấy chắc hẳn hoảng hồn và lo từ nay hết làm ăn. Và các thầy thâu thê cũng đang học thơ Tu Xương để có thể ngâm rằng :

Nghé nói nay mai bỗ thuế đây,  
Anh em thâu thuế chắc đì tây..

Bồ thuế, chắc là các ông « cảng đi da » muốn dem săn nghiệp họ đồng thuế giảm cho dân nghèo.

THỜ VÀ THÂN

### THÔI RỎI « BẠN »

ÔNG già Ba Tri sau khi bỏ thăm cho các « bạn » mới của ông đặc cử hội đồng, hôm rồi đi đường Catinat gặp mấy « bạn » ấy ở nhà hàng ra xe hơi. Vui mừng, ông tình chạy lại « rúa » để chúc « bạn » tú, nay tháng quan tiền chúc. Nhưng một « bạn » thét ra câu :

« Chủ mấy muốn gì ? » trong khi tất cả cùng bước lên xe hơi, rồ sang bỗ lại trên lề đường « bạn » cử tri hôm trước, với vẻ mặt ngờ ngác,

ĐỜI MỚI số 43

### MỘT KHẨU HIỆU BƯỚN CƯƠI

CHÀNH QUYỀN nhân dân là của chúng ta, của ông kỵ no Bùi quang Út nghe rất trái tai mà thuận chánh trị (thuận bao tử). Ấy vậy chứ cũng cựu giám đốc một tờ nhật báo lấy tên là Đời Mới (xin đừng lộn với tuần báo Đời Mới).

Có lẽ ông là tiêu biểu cho cuộc khủng hoảng tri thức !

### MUU LẬP HÒA BÌNH CHO V. N.

TRANH đấu để thực hiện chế độ dân chủ chọn chánh.

Tranh đấu để cho mọi người no cơm ấm áo.

Tranh đấu để thiết lập hòa bình trên lãnh thổ Việt Nam.

Ai đã nói những câu ấy ?

Phai cháng những lời tuyên bố tại L. H. Q. ?

Phai cháng trich ở một bài báo viết tại Âu châu ?

Thưa không. Đó là biến ngữ căng ở giữa đường Saigon trong cuộc bầu cử hội đồng hàng quận.

Chỉ tiếc rằng người viết những khẩu hiệu ấy còn quên một câu :

« Tranh đấu để chấm dứt giặc ngoại, giặc ẩn trên thế giới. Tranh đấu để cho Eisenhower và Staline hàn nhau. »

### BÀ HÒA HẾT VĨA

CHÚA gan dạ hắng mấy ông « cảng đi da » của một số kia tại quận nhì. Mấy ông dân « áp phích » vẽ hình nhà lá bị cháy và người lao động với một bao thuế nặng trên lưng, có những nét gạch tuốt trên hai hình này với câu :

« Chúng tôi không muốn những việc này. »

Tức là các ông muốn chấm dứt hỏa tai và thuế khóa ở Saigon Chợ Lớn.

Bà Hòa thấy « áp phích » ấy chắc hẳn hoảng hồn và lo từ nay hết làm ăn. Và các thầy thâu thê cũng đang học thơ Tu Xương để có thể ngâm rằng :

Nghé nói nay mai bỗ thuế đây,  
Anh em thâu thuế chắc đì tây..

Bồ thuế, chắc là các ông « cảng đi da » muốn dem săn nghiệp họ đồng thuế giảm cho dân nghèo.

### THỜ VÀ THÂN

### THÔI RỎI « BẠN »

Ông già Ba Tri cảm khái, nhớ lại bài « Khúc Băng Phi » mà ngâm lên rằng :

Ói hời « bạn » oi ! Hết « bạn » rồi !

Ói tình ôi nghĩa ! Ói duyên ôi !

Đường đời mưa nắng, tôi chờ đợi,

Nghị hội ra vố, « bạn » đứng, ngồi.

Dỗi lịch trán » ráo rít hứa hẹn,

Mỗi tình muốn dứt cảng thêm bận...

Đeo đằng theo hoài, mãi chẳng thoát.

### TIỀN

## Lập nghiệp

TIỀN đầu Xuân là « tiếng » cuối năm của người tranh đấu.

Bạn đã đọc tôi suốt năm nay, bạn muốn và định ý tranh đấu để tiến lên, để làm một việc mới cho xã hội là góp sức vào công cuộc thiết lập công lý.

Bạn đã gặp nhiều trở lực, đúng phải nhiều phản động, và có lẽ trải qua lầm thât bại chua cay.

Trong lúc bạn thu hút tranh đấu, chịu nhọc nhằn, lao tâm trí, lao sức khỏe, thì xung quanh bạn người ta rầm rộ lập nghiệp : tao nhà, mờ tiệm, sắm dù thử.

Có người hai năm trước vẫn & trong một tình thế và địa vị như bạn, đến cuối năm nay, bạn ngạc nhiên mà thấy họ trở nên triệu phú. Có lâm cỏ, lâm bá, đập nhiên mờ cửa hàng lớn, giao dịch quốc tế. Có lâm cẩu từ địa vị thông ngôn, phiên dịch, trở nên phú ông.

Bạn trông vào xã hội, bạn không thấy điều mong mỏi, không thấy người ta bớt khổn khổ.

Nhin lại già đình bạn, bạn thấy thiếu thốn lầm. Bạn là người như ai, lại là người thông thái, và giác ngộ hơn chúng. Thế mà bạn khờ, bạn thiếu và thua người xung quanh bạn.

Chắc bạn không khỏi tủi phận, không khỏi thua buồn, chán nản.

Bạn hãy nghe lời nói cuối năm của Bất Hủ.

Bất Hủ quan niệm :

Có nhiều thứ sự nghiệp. Tao nhà, kinh doanh, quyền lực là sự nghiệp, nhưng sự nghiệp ấy xây dựng ngày mai, tức là không ăn hường ngày nay, và không thù lợi phúc cá nhân.

Bạn tranh đấu, thì tranh đấu cũng là sự nghiệp. Sự nghiệp tranh đấu xây dựng ngày mai, tức là không ăn hường ngày nay, và không thù lợi phúc cá nhân.

Bạn chỉ được một điều mà kẻ khác đòi đòi kiếp kiếp vẫn thiểu : ấy là sự thỏa mãn tinh thần, sự sung sướng trong sung sướng chung.

Giác ngộ như thế, bạn sẽ vui vẻ tiếp tục tranh đấu.

— BẤT HỦ

Ông già Ba Tri cảm khái, nhớ lại bài

« Khúc Băng Phi » mà ngâm lên rằng :

Ói hời « bạn » oi ! Hết « bạn » rồi !

Ói tình ôi nghĩa ! Ói duyên ôi !

Đường đời mưa nắng, tôi chờ đợi,

Nghị hội ra vố, « bạn » đứng, ngồi.

## Thất cử và trúng tuyển

CUỘC bầu phiếu hội đồng làng và hàng quán đã cử hành xong.

Tự nhiên là có thất cử và trúng cử. Các ông thất cử chắc không khỏi buồn. Phàm là người, ai cũng có ít nhiều tự ái. Nhưng có người thành thật, có người không. Có người sẽ bảo "tại... tại vậy, tại khác. Điều đó không đáng cho ta đe ý lắm. Đáng cho ta nói chăng là tinh thần tranh đấu phải chịu sự thất bại. Không biết có không tinh thần tranh đấu, song để tiện bênh luận ta hãy cho rằng có, và tin rằng tất cả các ứng cử viên đều là người có ý định tranh đấu bảo vệ và phát triển lợi ích công cộng.

Đáng trước sự thất bại, tức là không đắc cử, không làm ông "Hội", các ông đã ra tranh cử nên tự nhủ rằng mình thiếu điều kiện đắc cử, mặc dù kẽ khía tinh rắng minh có đủ tài cán và thiện chí. Các ông cũng nên rút kinh nghiệm, xét lại các yếu tố chủ quan và khách quan. Và nếu các ông là người thành tâm phung sự lợi quyền quốc gia, các ông nên nghĩ ngay kỳ tuyển cử tới. Các ông sẽ nhìn nhận rằng điều kiện khách quan phải có là phong trào vận dụng quyền lực công dân. Người dân có đe ý với cuộc tuyển cử, có nhận thức sự quan hệ của nó thì họ mới nghĩ cách chọn lựa đại biểu. Ngoài ra điều kiện này, còn lầm điều kiện khách quan khác.

Chỉ như điều kiện chủ quan, thì chính sự tranh đấu và tinh thần nghị lực của người ứng cử là điều kiện tối cần. Thêm vào là công cuộc tờ chép thực lực quản chúng và kế hoạch tranh cử. Hầu như lần này không mấy người nghĩ tới các điều kiện nói trên.

Còn nói về các ông tân "Hội", tức là đã đắc cử, thì chỉ có mấy lời sau này đủ qui định tinh thần phung sự và phạm vi hoạt động:

— Các ông là người của dân bầu. Hành sự, các ông không còn là ông mồ mua.

— Đã là người của dân thì luôn luôn phải đi sát dân, biết nguyện vọng và các điều thắc mắc của dân.

— Phung sự cũng có nhiều cách. Lòng thành mới là một điều kiện cần thiết chờ chưa đủ. Còn phải có trí sáng suốt. Phải biết cái lợi cái hại; cái lợi nhỏ trước mắt mà hại to và hại chung về sau. Các ông chờ quên rằng phê phán hành tung của các ông vốn thuộc hậu tần nhiều hơn. Cho nên chờ quên rằng thời gian vạch rõ rõ các lỗi lầm, các mưu chước hại dân.

— Các ông là các ông Hội đầu tiên; hay đó của các ông có một ảnh hưởng đặc biệt.

Mời các ông suy nghiệm lại những lời chơn thành trên đây.

— TRẦN VĂN ÂN

T.B.— Người có mắt chính trị phải nhìn nhận rằng dân chúng có nhiệt tâm đi bầu phiếu, nhưng không nhận ra một cuộc tranh đấu chính trị.

Đọc khai hiệu chỉ thấy nói "bạn X xứng đáng", "bạn Y xứng đáng"; một ông làm chủ các tiệm cầm đồ cũng "xứng đáng".

Về mặt chính trị, thì êm hơi lặng tiếng, không có một chương trình thiết thực. Thật là điều đáng tiếc.

Cách thức tranh cử giống như các tiệm bán "cao đơn huồn tản" làm quảng cáo.—T.V.A.

## Quang cảnh ngày bầu cử

## VÀI NÉT ĐẤN THANH

VŨ LANG viết

QUANG CẢNH TRƯỚC  
TÒA THỊ CHÍNH

KHÔNG phải đợi đến tiếng ốc hụ nồi lên, quang cảnh lắp nắp đã thấy hiện ra trước các phòng thăm vào khoảng từ 7 giờ.

Trong 7 quận, chỉ có quận nhứt là ít cử tri hơn.

Nhờ gian phòng của nhà Thị chính rộng và mát, nhờ các ngõ ra vào tiện lợi, nên



SAIGON

cử tri đỡ được sự chen lấn lúc trình giấy đề vào phòng. Tuy vậy số cử tri đến trình giấy không ngờ khiến Ủy Ban đầu phiếu phải vắt vã ngay từ lúc đầu. Vì thế, cuộc bỏ thăm đã tiến hành chậm bắt đầu từ quận Nhứt trở đi. Số cử tri đến bên ngoài mỗi lúc một đông thêm, đông nhất là cử tri lao động.

9 GIỜ 45...

CHEN lấn giữa những cử tri đang lắp nắp qua lại, có mấy công dân bình tĩnh tiến vào phòng bỏ thăm: Thủ tướng Nguyễn văn Tâm và phó Thủ tướng Lê văn Hoạch làm phận sự công dân.

Hai công dân này tiến đến lần lượt trình giấy, lanh phong bì rời đi vào phòng kin, dáng điệu bình tĩnh và tươi cười.

Trong lúc ấy chung quanh, mọi người vẫn cảm cúi làm phận sự.

QUANG CẢNH CÁC NƠI

CHÚNG tôi rời khỏi Tòa Thị chính vào lúc 10 giờ để đến các phòng bỏ thăm các quận khác.

Tại Tân Định, từ đường d'Arfeuille qua P. Blanchy chúng tôi phải ngừng lại vì cử tri đứng dài theo dọc mày con lợn trên.

Ở đây bắt đầu thấy sự chen lấn.

Không cần vào đến bên trong, chúng tôi cũng hiểu rằng các nhân viên giữ trật tự và luôn cả Ủy ban đầu phiếu đang la gào đến khan cổ.

Chúng tôi quay lại trường Bản cờ.

Quang cũng giống hệt Tân Định chỉ khác một điều. Lúc chúng tôi vừa đến gặp ngay xe hơi chờ các ông: Lê Văn Năm, Lê Quang Hộ và Nguyễn Phước Lộc đi làm phận sự công dân vừa về.

QUẬN NHÌ VÀ QUẬN TƯ

Từ quận 1 đến quận 7 có cả thảy 25 phòng bỏ phiếu.

Chúng tôi đã đi từ quận Nhứt qua

Số cử tri vẫn còn nghẹt trước cửa các văn phòng.

Sự chậm trễ, vì thế không tránh được. Từ quận Nhứt, các quận khác, số thăm inh trung bình không quá 100 lá trong giờ.

Nguyên nhân chính: một phần đông cử tri là anh em lao động chân tay: thợ thuyền, cyclo, xe kéo, taxi.

Những anh em này muốn bỏ thăm sớm được 1 giờ là đỡ được 1 giờ. Vì thế, họ chen lấn. Do đó gây ra chậm trễ. Nhưng lỗi thật không phải ở họ, mà do không khí tuyển cử lần đầu tiên, phần đông dân chúng còn bỡ ngỡ lị lùng.

CHẨM DỨT

Gày 25 tháng 1-1953 quang cảnh Saigon Cholon lắp nắp với một không khí rộn riph như ngày đại hội.

Sau một ngày náo nhiệt, tiếng ốc hụ lại nồi lên vào hồi 8 giờ tối báo hiệu chấm dứt.

Sự bình tĩnh đã trở lại trong mọi ông. Giờ đây người ta chỉ chờ nghe kết quả.

BÊN LỀ CUỘC TUYỂN CỬ

— Vừa qua khôi ngô của Tòa Thị chính, tôi gặp ngay «căn đìa» nọ.

Trái với hằng ngày, giờ này ông có vẻ dăm chiêu, lo lắng.

(xem tiếp trang 16)

Sau cuộc bầu cử

ở Saigon-Cholon

«CAO THOM» LẦN ĐẦU TRƯỚC ĐÈN

“ĐÓI MỚI” từ khi mở cuộc tổng tuyển cử ở Việt Nam, vẫn giữ thái độ trung lập không ủng hộ một sò nào. Luôn luôn làm phận sự thông tin một cách khách quan, chúng tôi ghi lại trong tạp chí ít nhiều đoạn trích trong các lịch trân, các khẩu hiệu trên vải căng ở các đường hay trên giấy dán ở các nơi công cộng, để sau này làm tài liệu lịch sử cho các nhà sử học phê phán. Chỉ lùi trong một thời gian mới có thể chép một cách không sợ lỗi lầm.

Luôn tiện, chúng tôi cũng trích dù luận các báo đối với cuộc vận động tranh cử. Cũng có nhiều báo đăng lịch trân hoặc lời tuyên bố của các ứng cử viên. Trong số này có Tiếng Dội hăng hái hơn hết, với sự đe dặt thường lệ là báo ấy rào trước rằng «đăng lịch trân là để cử tri biết người muốn đại diện mình, còn lập trường của T.D. là vấn đề khác».

Sau Tiếng Dội, đến Saigon Mới, Tiếng Chuông, Việt Thanh, Công Dân, Dân Quyền. Từ Công Dân do ông Lê tràng Sau Tiếng Dội, đến Saigon Mới, Tiếng Chuông, Việt Thanh, Công Dân, Dân Quyền. Từ Công Dân do ông Lê tràng

Chánh phủ Nguyễn văn Tâm  
thành công rực rỡ

CHÚNG tôi xin nói thẳng rằng đối với cuộc tuyển cử ngày 25-1, chúng tôi giữ thái độ trung lập về mọi mặt. Vẫn tán thành nguyên tắc tông đầu phiếu, chúng tôi chưa có thể nói đã đồng ý với chánh phủ về chế độ tuyển cử. Mặc dầu vậy, chúng tôi thành thật nhìn nhận rằng Chánh phủ Nguyễn văn Tâm đã thành công một cách rực rỡ. Dù chúng đã bỏ thăm quá sự hi vọng của chánh phủ và đã tuyển lựa được người xứng đáng tương đối, dù rằng không có chánh khách hay chiến sĩ chánh trị, (trừ ra một vài người đã có lần bước lên sân khấu chánh trị và đã tranh đấu ít nhiều).

ĐỜI MỚI có lời chào mừng các ông nghị. Mong rằng các ông sẽ mở một đường lối mới trong chánh giới với sự tiếp cận nguyện vọng quần chúng.

— ĐỜI MỚI

KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ

Cử tri đi bỏ thăm rất đông

Trần ngọc Trinh	901
Nguyễn ngọc Dần	855
Nguyễn văn Hoành	746

QUẬN NHÌ

Ô.Ô. Nguyễn đại Thành	6.085 thăm
Ngô sách Vinh	3.973
Lê thành Nghệ	2.378
Hồ quang Phước	2.172
Hồ ngọc Cử	2.133

QUẬN BA

Ô.Ô. Lê thủy Tuyết	7.427 thăm
Trần văn Lâm	5.034
Nguyễn phước Vọng	4.580
Trương vinh Lễ	4.467
Nguyễn văn Thành	4.251

QUẬN TU

Ô.Ô. Kha văn Dưỡng	10.927 thăm
Trần văn Tri	4.979
Tống hữu Nhơn	3.673
Văn công Định	3.213
Nguyễn hữu Sư	2.214

QUẬN NĂM

Ô.Ô. Trần văn Ngôn	1.338 thăm
Nguyễn văn Hoành	1.334
Trương văn Côn	1.178
Nguyễn văn Ký	1.080
Lê quang Trọng	681

QUẬN SÁU

Ô.Ô. Huỳnh văn Hai	11.408 thăm
Nguyễn văn Mạnh	4.174
Nguyễn ngọc Ký	3.390
Nguyễn văn Huệ	2.790
Nguyễn văn Diêu	2.545

QUẬN BÂY

Ô.Ô. Nguyễn văn Hai	4.049 thăm
Nguyễn văn Hiêm	2.974
Lê công Tri	2.788
Huỳnh văn Can	2.774
Trang thoại Quốc	2.731

Nếu cần cứ vào con số ấy ta có thể nói rằng Saigon mìn là một thành phố của...

thương gia, của những người sống bằng nghề buôn bán!

Ngoài ra còn 4 người tòng sự ở các nhà buôn đang lè phai được, kè vào giời ấy. Bên như hai ông được sự bị sắp (xem tiếp trang 16)



# CHÁNH TÌNH THẾ GIỚI TRONG NĂM 1953

Bà Genevière Tabouis từ trước đến nay là một nhà chuyên môn nghiên cứu tình hình chính trị quốc tế. Người ta vẫn còn nhớ những bài của bà viết trước năm 1939: Về Hitler, về chiến tranh Ethiopie, về Munich, v.v.. Bà thông hiểu một cách tường tận các vấn đề ngoại giao và lại có dịp hiểu tình hình riêng của các vị quốc trưởng, các bộ trưởng ngoại giao nên bà Tabouis không ngần ngại đưa ra những dự đoán về tương lai cục diện thế giới nay mai.

NĂM 1953 sẽ xảy ra những tình trạng thay đổi cả lịch sử thế giới. Đó là những điều chưa ai đoán ra: Con đường chính trị của tổng thống Eisenhower, tuy nhiên, từ thành phố ở Ba Lê, tổng tuyển cử ở Rome, ở Bonn, và ở Vienne, những điều chưa bao giờ ở Nga số. Nhưng năm 1953, khác với mọi năm; thế giới sẽ biến chuyển tùy theo kết quả cuộc « vật lộn » giữa Hoa Thanh Đốn và Mạc Lư Khoa.

Nếu người ta nghĩ rằng tổng thống Eisenhower và thống chế Joseph Staline nói với nhau thành thật đùa nữa thì năm 1953 là năm hai bên soạn sửa chiến tranh hoặc để sửa soạn một bản thỏa hiệp ước đồng lòng đến hòa bình.

Nhưng chắc chắn rằng Staline hay Eisenhower chưa nói thật thà với nhau, hai bên vẫn gom nhau và hiện nay đang lo lắng cường lực lượng.

Năm 1953, hai bên vẫn đánh đụng nhau nhưng lợi thế, ở Âu châu, Á châu, Phi châu và ở Trung Đông. Cái đà ấy đang tiến triển để đi đến những năm nguy kịch nhất, năm 1956-1957.

Năm 1953, các nước theo minh ước Đại Tây Dương lo lắng bình bì, đòi phò điện Cẩm Linh cũng không sao nhường vấn đề đó.

Mặc dù Eisenhowe tuyên bố con đường chính trị của ông sẽ rất rắn rỏi nhưng rồi tân tổng thống cũng đã đặt trở lại. Con đường của Foster Dulles cũng chỉ di đến mục đích: Hồi hương về châu Mỹ quân đội Liên bang ở Âu châu.

TỪ SLOVAKIE ĐẾN ĐÔNG DƯƠNG

Sự đe dọa của Foster Dulles tỏ rõ trong việc theo dõi chiến tranh tâm lý các nơi.

Năm 1953 sẽ có cuộc nổi dậy của Slovakia chống Mạc Lư Khoa. Foster Dulles cố ngăn ngừa chiến tranh lan rộng, xét việc giúp Slovakia không

lợi lâm, e đi đến cuộc đại chiến.

Chiến tranh Triều Tiên sau bao ý định dồn dập: dội bom nguyên tử, hy sinh 40.000 quân tấn công vào sông Áp lục ra lệnh cho quân đội Tưởng Giới Thạch tham chiến... . Nhưng rồi cuộc, tân tổng thống Eisenhower cũng theo chương trình Vandenberg: thỏa hiệp ước chính trị để giảm tình hình căng thẳng cuộc xung đột.

Năm 1953, Đông Dương sẽ quan trọng vào bậc thứ hai, sau Triều Tiên. Đông Dương sẽ được giúp đỡ nhiều: giúp các nhà chuyên môn, kỹ thuật gia, cả quân đội nữa.

TÂY BAN NHA LÊN TIẾNG

NĂM 1953 Tây ban nha lên tiếng.

Tây ban nha đã ký hiệp ước nhường cho Mỹ các căn cứ quân sự, đưa 25.000 quân tinh nguyện sang Triều Tiên. Đại tướng Franco sẽ xáo trộn tề chức Đại táy dương.

Ở Anh, ở Pháp và ở Đức, phần tử xã hội, không có lý do gì khác, ý do quốc gia chống với chính thể xã hội quốc tế rồi không có một đảng nào đứng vững.

Năm 1953, sẽ thành lập một đạo quân Đức hoặc trực tiếp nằm trong lòng Hiệp ước Đại Tây Dương hay gián tiếp trong liên bang Âu châu.

Vấn đề Sarre và Trieste chỉ có thể bàn định giữa các nước: Pháp, Đức, Ý và Nam Tư lạp phu, giải định căn cứ vào sự thỏa thuận các nước thù cù không thể thi hành được.

Nhưng năm 1953, Đức sẽ gia nhập

khối Đại Tây Dương và Liên hiệp quốc. Nam Tư lạp phu cũng vào khối Đại Tây Dương.

\*\*\*

NĂM 1953 sẽ có cuộc kiểm lại hiến chương Liên hiệp quốc, một gánh

(xem tiếp trang 35)

## MỸ

**ĐẠI TƯỢNG EISENHOWER VÀ PHO NHƠN ĐÃ LONG TRỌNG TIẾN BẾ BẠCH CUNG TRƯỚC MẶT 500.000 NGƯỜI**

**S**AU cuộc lễ tuyên thệ tại Quốc hội toàn dân chúng ở Washington và 500 ngàn người Mỹ từ khắp xứ đã dự một cuộc biểu diễn viễn

Tân tổng thống Mỹ và phu nhân đã long trọng từ Quốc hội đến Bạch cung, theo sau họ nhơn vật là cả một đoàn binh sĩ có chiến

có các toán quân, những voi tượng

đảng Cộng hòa, khẩu hiệu bắc nguyên tử, các

kết dãy bóng và những thiêng nô đẹp, tất cả

sau vị tân tổng thống làm một đoàn dài

47 cây số.

Rời khỏi Quốc hội, tân tổng thống Eisenhower,

với vui vẻ bước lên xe ngồi cạnh phu nhân

đưa ta chở dân chúng trả lời những tiếng hô

hỗn loạn.

Nhưng người ta có thể đem loại chó ra thi

hình sỉ nhục tất cả các nhóm hãi lộ và khố quyết có thể được.

Thứ và gáy tây chịu

quân đã làm cho cuộc lễ thêm phản trọng thể.

Ông Dwight Eisenhower đã chính thức là

loại chó. Chó chết cứng như đá và sống

rồi lại sau khi tắm cho chó vải lanh nước nóng.

Chung những thí nghiệm ấy chỉ thi hành được

trong một thời gian ngắn. Người ta có thể làm

cho con vật sống trong tình trạng ấy qua nhiều

gày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng không?

Đây là điều mà giáo sư Becquerel đang quyết

Câu hỏi trên là một câu trả lời có thể thực hiện

trong. Giáo sư cho biết các cuộc thí nghiệm về cơ

bè các sinh vật nhỏ đã đưa lại vài kết quả.

Con người có thể thức dậy một năm trong

những thời kỳ, với cái đã ấy, một người 20 tuổi có

nhìn thấy những việc xảy ra năm 8000 của

đời đại chúng ta.

Có phải đó là những lời sấm khênh?

**TIN THÊM VỀ VỤ GHÉP THẬN**

**CHO EM BÉ MARIUS RENARD**

**V**IỆC ghép thận này Đời Mới đã có trích

dัง ở số báo trước. Hôm nay, Đ. M. đăng

hiêm đề các bạn rõ. Sau 26 ngày được ghép

rai thận, bệnh tình của Marius Renard vừa trở

nhập trัm trọng. Các bác sĩ, ngày đêm lo săn sóc

nhénh nhau, hình như quá thận ghép lại sưng

nhưng, có lẽ các y sĩ sẽ ghép thận một lần nữa

cho bệnh nhân. Kết quả chưa biết sẽ ra sao.

**THỒ NHỊ KỲ**

**MỘT CON GẦU YÊU MỘT THIẾU NỮ**

**D**ÂN làng Hakkari đều biết trong vài tháng

nay một con gấu đen to lớn say mè mệt

như một con mèo 11 tuổi, tên em là Hatidjé, con

giáo sư Goster ở viện Cryogène biết

thế khô của những sinh vật, những hạt và

bào tử trong một nhiệt độ 273 centigrade

o, tất cả có thể sống lại. Lần đầu tiên, cuộc

nghiệm ấy chứng rõ ràng những cơ thô

cây hoặc loài vật có thể không chết nếu

những vật ấy chịu sự hóa hợp trong chún

thực.

Giáo sư Becquerel vạch rõ ràng đây kh

phai có hội một cuộc sống chậm. Nguyên

chất tảo bao mất tính cách giao trạng thâ

nhiều kiến cần thiết tố rõ về vật hóa lý học

đời sống chưa thực hiện được. Sự sinh tồn

tất cả có thể sống lại, tình trạng có thể kéo dài

những vật ấy vẫn ở trong sự hóa hợp

nhưng cho em bé chỗ nằm ngủ và tha thức ăn v

để chống chát cành em.

Có nhiều loài vật có máu lạnh ở Bắc cực

**ĐỜI MỚI** № 43



**CÓ  
GÌ  
LÀ**

## ĐÀI LOAN

### MỘT THÔNG CÁO

**CHÁNH THỨC VỀ TAI NẠN XÂY RA  
NGOÀI KHÔI SAN ĐÀU**

**T**HÍEU tướng hải quân J. F. Williamson đã đáp tàu Mỹ « Suisun » về đến Kaoshiung (Đài Loan), cùng với mirri người sống sót của hai chiếc phi cơ Mỹ lâm nạn hôm chúa nhật tại eo biển Đài loan.

Bộ đốc Mỹ có công bố một bản thông cáo chánh thức về tai nạn kẽ trên và về công cuộc tìm kiếm.

Đại khai thông cáo có viết: « Một phi thuyền Neptune » bay tuần tiễu thường lệ ở eo biển Đài loan đã bị trúng đạn của đại bác Trung cộng bố trí ngoài ven biển, khoảng giữa trưa ngày 18 Janvier. Một chập sau, phi thuyền Neptune » phát hỏa và buộc phải đáp xuống biển ở Đông Hải Sân dầu. Liền đó, phi cơ hải quân được phái đi mò cứu cấp.

Chiếc phi thuyền « P. M. B. » chuyên việc cứu cấp bay đến nơi và đáp xuống biển cứu được mười một người sống sót trong tổng số 43 thành viên của chiếc « Neptune ».

Lúc bắt cánh, thi chiếc phi thuyền mất hết một động cơ và đâm ráo xuống biển.

Hải quân Mỹ và không quân Anh Hoàng đều tham dự cuộc tìm kiếm các người sống sót. Lúc đầu nháo xoay biển thi chiếc phi thuyền « P. M. B. » có chở 19 người kẽ các người sống sót của chiếc « Neptune ». Chiếc phóng lôi lặn « Halsey Powell » của Mỹ là chiếc tàu đầu tiên đã đến nơi xảy ra tai nạn và cứu được 10 người sống sót.

## NHỰT

**VẬT LẠ XUẤT HIỆN TRÊN KHÔNG  
BẮC BỘ NHỰT**

**T**U lịnh không quân Mỹ ở đây vừa thô lô, quan sát viên Ra da và đội huấn luyện phi cơ tại Bắc bộ Nhựt đã tròng gặp một số quâc cầu chiết súng rất kỳ quái, bay liêng từ càn cù không quân V. Đ. trong vòng mấy phút trên không phận Nhựt.

Nhưng quả cầu súng ngồi này, lẩn hối biển sắc từ xanh tới đỏ rồi trắng, và tốc độ khi chạm khí mao, có khi lại bay vọt lên đèn nỗi mắt không tròng thấy kịp.

Đang khi ấy, trước sự mục kích của một phi công Mỹ rất trường tần về quâc cầu kỳ quái này, phi công ấy định cởi phi cơ rượt theo, nhưng trong nhảy mắt quâc cầu bí mật ấy đã biến mất.

## SARDAGNE

**DÂN ORGOSLOENS (SARDAGNE) BỎ  
PHỤC THỦ CỦU ĐƯỢC 33 MẠNG NGƯỜI**

**D**ÂN cư thành Orgoslo đã thề nguyên từ nay sẽ bỏ mối phục thù. Năm vừa rồi họ đã giải thích cho 59 gia đình trong thành phố nân bô cái tay lẻ loi. Việc tuyên truyền ấy có kết

quả 3.000 dân cư trong thành vừa rồi đã hợp

nhập công sở hứa sẽ bỏ phép thù đù.

**VỊỆC NUỐC NGƯỜI**

**Chưa có giải pháp  
hòa bình ở Á châu**

**A**l cũng biết rằng sự đặc cù Tong Thống của đại tướng Eisenhower là do nhân tâm Mỹ muốn có điều thay đổi, không nhăng trong nước, mà nhất là trên thế giới bằng sự chăm dứt chiến tranh Triều Tiên, một cuộc chiến đấu không lời cho Mỹ bị coi như là đã mắc bẫy của Nga Sô.

Tổng Thống Eisenhower hứa hẹn sẽ tìm ra một bến pháp để ngưng giặc ôm và giặc người. Liên sou khi trúng tuyển, Tong Thống có bey vieng mặt trận Bắc Hán, có quan sát tình hình Hán quốc, nhưng không nghe nói sẽ đưa ra giải pháp. Bằng dung đại tướng Mac Arthur tuyên bố Ông có kè hay, làm cho Tong Thống Truman tưởng thiệt, muốn bắt buộc ông phải trình lên cho Tong Thống, còn tại chác. Sau đó Tong Thống Eisenhower có gặp cựu chúa soái Thái bình Dương, nhưng cũng êm hơi, không ai nghe nói dò sách nào hay.

Gần đây, các chánh khách thuộc phe ông Eisenhower lên tiếng rất nhiều về các vấn đề Áu châu. Họ nói rõ ràng nếu các nước Tây Minh không nỗ lực thì không trong nhò cay Mỹ nữa vậy. Tong Thống Eisenhower còn góp thêm một rắc rối là ông Taft tham gia ủy ban ngoại Thương nghị viện. Mà ông Taft thì không kháng ngoại vien.

Như vậy, ta có thể nói rằng Tong Thống Eisenhower sẽ gặp nhiều khó khăn hơn chánh phủ trước, và ta cũng có thể dự đoán rằng ông chưa tìm ra giải pháp hòa bình ở Á châu. Có thể, cho nên các lãnh tụ Cộng hòa đang đợi chờ cho dư luận Mỹ nhìn qua Áu châu hẫu quan lần

nhà. Ông Taft tham gia ủy ban ngoại Thương nghị viện. Mà ông Taft thì không kháng ngoại vien.

Ở đây, trên mặt báo nay, đã nhiều lần chúng tôi chỉ rõ giặc Triều Tiên là một các khoen của sự lôi tai đại cuộc. Không thể nào giải quyết được các vụ rắc rắc địa phương, nếu đại cuộc không dàn xếp.

Chi có hai lẽ: hòa hay chiến.

Mà hòa thì phải song phương đều chủ hòa.

— VĂN LANG

thù, và dân chúng đã nghe theo.

Năm 1952, có 16 người bị giết, năm nay nếu không có ý kiến của bác sĩ Monni đưa ra sẽ có 33 người sẽ bị giết nữa.

Tháng 4 năm 1950, đã có 40 tên được viết lên tường nhà thờ. Đó là danh sách những người sẽ bị giết. Anh bị thư hộ đồng thành phố ra lệnh xóa những tên đó, vài ngày sau anh bị ám sát. — Bà có 7 người trong bản danh sách bị

« CẢO THƠM » LẦN ĐỎ TRƯỚC ĐÈN

(tiếp theo trang 43)

riêng vẫn phải mang « màu cờ »... thương  
gia mới xứng đáng với nghề của họ.

Thành thử cộng chung lại giới thương  
mại đã xua « ra quân » 45 người. Và như  
vậy là chắc chắn họ sẽ được đa số ghế  
trong kỳ tuyển cử này.

Giới thương gia « quan » bao nhiêu  
thì giới trí thức coi bối « xò » bấy nhiêu.

Vốn vẹn có một ông bác sĩ, 2 ông trạng  
sư, 2 ông kỵ sư, 2 kỵ giặc...

Mà những người ấy lại chưa phải là  
những « hạt ngọc » trong giới họ.

(Tiếng Chuông 16-1-53)

DÂN LÀ GỐC

Không cần kể những việc đã qua, chỉ  
ngó ngay vào các cuộc tuyển cử sẽ tới, xay  
nến đắp móng cho một Quốc hội Việt Nam,  
cũng đã thấy Chính phủ Quốc gia khi  
thực hiện một việc gì quan trọng, cũng  
bắt nguồn ngay ở dân chúng.

Cho anh em đồng bào ở hương thôn  
được quyền có lá thăm để tự lựa chọn  
người đại diện cho mình ở trong ban  
Hương chức hội là, chẳng khác Chính  
phủ ban cái quyền công dân cho anh em  
và giúp cho đồng bào làm bỗn phận đổi  
với quê hương, tổ quốc.

(Anh Sáng 9-1-53)

TỨC CƯỜI BỘN CÓC NHÁI

Bởi vì, hằng ngày nhờ liên lạc với các  
tầng lớp dân chúng, nhờ chung dung với  
đủ hạng trong xã hội, cho nên khi nhìn  
vào bảng danh sách ứng cử viên, đọc lại

từng tên chúng tôi không khỏi bật cười.

Cười vì có nhóm người khoe khoang sự  
nghiệp lớn đem trước vị thưa « cựu trào »  
để lèo đồng bào cử tri, để gạt người chân  
thật. Mới trước đây, một người dân già  
chúng ta có dì già được họ không, có dì út  
chung với họ ở một nơi nào không. Trái

tại, họ ngồi trên chiếc xe hơi lồng lẩy bôp  
kèn, chúng ta chưa kịp tránh là từ trên xe  
họ chui vào xuống chúng ta nào nhà què  
nào khốn nạn.

Cười vì có kẻ dốt nát, nói chưa thông,  
nhưng « chợ đèn » lập nên sự nghiệp côn con,  
nhưng tinh thần sầu độc, thế mà nay cũng  
biết nhờ dịp may này — chưởng mặt ra  
tranh cử, muốn đại diện cho dân chúng.

Cười vì có kẻ nấp sau những bảng  
hiệu « mua bán đồ cũ » để cho vay tiền  
hỗn, sống trên đau khổ của dân nghèo  
từng ngặt, hôm nay thừa dịp ôm bạc  
nhảy ra xin..đại diện cho dân để lo cho..  
dân ?

Càng ngạc nhiên hơn nữa là có kẻ ỷ tiền  
nhưng tự nhận mình tài vô dụng, ngọt  
ham mê chức tước để hống hách, dịp này  
ghi tên ứng cử mà hy vọng của anh ta là  
sự mua thăm bằng cách tặng quà.

(Tiếng Dội 23-1-53)

QUÁ THƯƠNG DÂN NGHÈO

Về cuộc tuyển cử sắp đến, thằng dân  
ngheo thất nghiệp từ hai tháng nay bỗng  
đang thấy mình được nhắc nhở đến một

việc mời biết « chả » có binh vực hay  
không !

— Qua cửa hội Đức Anh, tôi gặp ngay  
một bà, tiến đến díu vào tay tôi một  
mảnh giấy có in sẵn tên một ông nghị.  
Bà đang làm việc cõi động ! Tôi quay đi  
và cảm ơn. Nhưng bà còn hướng vào  
tôi cất nghĩa thêm : « Sở dĩ tôi giúp ông  
ấy là vì ông ấy có nhiều công với hội... »

À, thì ra thế !  
Nhưng câu nói của bà làm tôi phản  
vấn, không hiểu ông ấy ra ứng cử vì hội  
hay vì dân, và cũng không hiểu bà ủng  
hộ ông ấy là vì dân hay vì hội ! ..

— Trường Tôn thợ Tường. Một cù tri  
ra khỏi phòng bỏ thăm áo rách như xơ  
murop, mồ hôi nhè nhẹ như tăm. Mặt  
ông đỏ gay gắt, vừa đi vừa nói lớn như  
phản búa : « Bô cho chả ! (Xin dấu tên)  
tôi không uống một tách cà phê, không  
ăn một tớ phở tiu, vì chả nghèo lắm.  
Nhưng có nghèo mới biết binh vực mấy  
thằng nghèo.

— Chỉ lý lám ! Nhưng phải đợi lúc làm  
rắng mà chịu ống ời !

cách ăn cắp và nuốt không muôn kịp nhữn  
lời hứa hẹn để cải thiện giùm đời sống.  
Nhiều ông thuở giờ chỉ sống trong nhà ca  
gác rộng, hú hí với vợ con, tự nhiên h  
minh xuống tự xưng là lao động và h  
dần chúng ai muốn sống trong cảnh an ninh  
được cơm ăn và có nhà ở ?

Cái đó thì đại đa số dân nghèo ở thủ d  
ao ước lòn kiếp đầu thai một lần nữa là  
hoa may được hưởng cảnh ấy, còn hỏi h  
gi thêm cho tốn giấy quảng cáo hổ c  
ông ?

(Dân Mới 22-1-53)

CỦ TRI SÁNG SUỐT

Từ hôm nay, cuộc vận động tranh c  
mới trả nên ráo riết và quyết liệt. T  
hiên là một số ứng cử viên sẽ quay  
« bùa bối » hô biến một cái, để thâu h  
các lá thăm của đối phương !

Tuy nhiên, có bùa bối và.. bùa bối  
Ai có tài cù tranh tài, ai có.. phép c  
đầu phép. Nhưng cù tri sáng suốt khuya  
các ứng cử viên dùng ham xài thứ  
phép cù xì của Triết giáo, là « mu  
tham » — bằng giấy.. hai trăm mồi, bún  
cà phê, xíu mại hay bằng cỏ nhác xô da  
già cũng vậy.

Cù tri dù hiểu : nếu ngày nay có một ứng  
cử viên dám móc túi riêng bô ra vài trái  
để mua một lá thăm, thì ngày kia « ông  
ứng cử viên đó » cũng hô theo kiểu ô  
« cầm lao... », cũng dám móc lại  
hô bao nhũng « thắng » ứng cử tri.. cù (m  
khi « ông » đắc cử) để thâu lại.. m  
đùng vồn, bốn ngàn đồng lời !

(Việt Thanh 22-1-53)

KHI NƯỚC « CAM LỞ » CỦA BÀ N  
CỦ SÔNG TỪ « LÁ CÁI » KIA

« Lạ » hơn cả lại là chuyện này  
Chuyện một tờ báo chép đi sông lại nh  
con ranh con lợn ở đây, vừa mới dươ  
cao cái mít nợ của một Thị Mệt vô dan  
dường như là vợ cả, vợ hai gì đó c  
mỗi « cảng di đà » béo phì.

Cái Thị Mệt ấy chẳng hiểu.. muốn  
muốn làm « Bà » gì, hay muốn quảng c  
cái ngôn gì gì, mà lại.. chưởng mặt t  
đó ? Ý hắn thị ta trưởng : làm như v  
là.. vẽ mặt cho chồng ? Hay làm như v  
là.. dem cái đao đúc.. « giả » của mìn  
ra làm nước cờ.. tiến chức thăng qua  
cho « lão già » bụng phệ ?

Nói rứa lại, tuy thiên hạ cố lây l  
« lợa » về cái cảnh.. « vong anh di trướ  
vòng nàng theo sau » mà lão « cảng  
di » « cho in » trên tờ báo.. hãi, như  
thiên hạ cũng vẫn không khỏi.. khi  
phục cái tài dụng mý nhẫn kẽ tân thời  
lão.

(Buổi Sáng 21-1-53)

TÀM SỰ GỐC CÀY

Sau bết bao Phương Đông làm bài  
trào lòng, xin trích ra đoạn này :

Tôi nghiệp mấy gốc cây

Của Sài Gòn già bụi !

(xem tiếp trang 37)

ĐỜI MỚI



**S**AU KHI đại tướng Eisenhower nhậm chức Tổng thống  
(20-1-53) ngoai trưởng Foster Dulles và ông Stassen  
sửa soạn sang Âu châu vào đầu tháng 2. Ông Stassen là tân giám  
đốc cơ quan An ninh lương trộ, một tổ chức viễn trinh kinh tế và  
quân sự cho ngoai quốc.

Cuộc hành trình này, theo các hãng thông tin, có mục đích  
• nghiên cứu những trào lưu chính trị Âu châu để thâu tóm  
những tài liệu giúp ích cho việc định hướng chính sách của tân  
chánh phủ ». Việc này lô ra Tổng thống mới của Huê kỳ chủ  
trọng đến Âu châu và muôn thấy một tình thế rõ rệt hơn trước.

Ông Foster Dulles tiếp xúc với Thủ tướng René Mayer rồi sang  
Boon, hội kiến với Thủ tướng Tây Đức. Ông sẽ nói thẳng với  
các nhà hữu trách Pháp, Đức rằng nước Mỹ nồng lòng muốn  
thấy Tây Âu mau liên kết, đạo binh Tây Âu chóng được thực  
hiện, chấm dứt những sự đe dọa của Pháp đối với sự tham  
gia của Đức vào đạo binh này.

Bầu không khí ở Quốc hội Mỹ thay nồng nề khi phải xét đến phi khoán viễn tr  
ngoai quốc và người ta lo số 6 hay 7 tỷ mà Tổng thống Eisenhower yêu cầu thêm vào  
quỹ an ninh lương trộ sẽ gấp trót tại nghị trường. Tân tổng thống phải hai yếu  
nhơn trọng chánh phủ của ông qua Tây Âu là để cho ông có đủ lý lẽ vững vàng dâng yêu  
cầu đặc lực với Quốc hội khoán ngân sách nói trên.

**T**HỦ TƯỚNG René Mayer hội kiến xong với ngoai trưởng Foster Dulles, định  
sẽ qua Anh tiếp xúc với Thủ tướng Churchill vào ngày 8 tháng 2 và sau  
đó sẽ sang Mỹ tiếp xúc với Tổng thống Eisenhower. Trong các vấn đề quan trọng được  
đem thảo luận trong dịp này, có nhiên vẫn để Viễn Đông sẽ dự một chỗ trọng yếu.

Chánh phủ Mayer đã vượt qua được một trót lực ở Quốc hội : Ngân sách bộ Liên  
quốc đã được chấp thuận trong buổi nhóm đêm thứ 22-12-52.

Trong cuối bản cát này, có vài ông nghị đòi giảm bớt số quân phi của bộ Liên  
quốc vì có các đạo binh quốc gia ở Đông dương phải lãnh lấy một phần lớn trách nhiệm.  
Sau khi nghe những lời can thiệp của ông Letourneau, Quốc hội đã chấp thuận số  
quân phi mà bộ Liên quốc yêu cầu.

**T**ÌNH HÌNH Trung Đông tuần rồi có hai việc quan hệ xảy ra.  
Ở Ai cập, đại tướng Neguib hoàn thành chánh thể độc tài của  
ông : các chánh đảng trong nước bị giải tán và tịch thu tài sản ; nhiều yếu nhơn  
trong quân giới bị bắt giam.

Ở Ba tư, chánh phủ Mossadegh lại bị khống hoảng. Trong lúc này là lúc chánh  
phủ Anh đang cố gắng thỏa hiệp với Mossadegh thì Thủ tướng Ba tư bị phái cục tá và  
cục hưu nội lên phản đối kịch liệt : phái cục tá là đảng Tudeh (thân cộng) và phái cục  
hưu là phái Kachani (tôn giáo) gây ra các cuộc biểu tình, song phe đảng của Mossadegh  
chống lại cũng kịch liệt.

Đây là ba điều khoản đã được Anh và Ba tư thỏa thuận :

1) Batut ưng thuận bồi thường cho các công ty dầu hỏa bị quốc hữu hóa. Một  
ủy ban trung lập sẽ quy định số tiền bồi thường ấy và xét luon cả những yêu sách của  
Batut.

2) Anh và Mỹ sẽ giúp cho Batut bán dầu cho cáo nước Tây minh : dầu Batut chỉ  
đo tàu Anh Mỹ hay của các nước Tây minh khác chuyên chở.

3) Ba-tu sẽ nhận cuộc viễn trinh kinh tế của Anh Mỹ. Cuộc thương thuyết sắp  
đến chổ ký kết thì chánh phủ Ba-tu trở thành nghiêm trọng, làm cho Anh phải lo ngại.

Song chắc rằng ba nước Anh, Mỹ, Ba-tu phải cố gắng di tói kết quả vì  
Tổng thống Eisenhower muốn tình hình Trung Đông hết căng thẳng để lo đổi phò các mặt  
trận khác.

— THƯỢNG ĐẠT

VÀI NÉT ĐÁN THANH

(tiếp theo trang 13)

Gặp tôi ông tâm tình :

— « Chỗ anh em với nhau cả mà D. M.  
họ chơi tôi nặng quá.. » Nói xong, ông  
cố vã buồn. Cái buồn của một người quen  
sống trong khuôn khổ lề giáo, ít quen  
chịu đựng với sự công kích hoặc  
châm biếm trong những cuộc tranh cãi.  
Nhưng, ông ơi ! đừng lo : ra thay mặt  
cho dân phải chịu đựng cho quen lời ăn  
tiếng nói chí.

\*\*

— Trường Tôn thợ Tường. Một cù tri  
ra khỏi phòng bỏ thăm áo rách như xơ  
murop, mồ hôi nhè nhẹ như tăm. Mặt  
ông đỏ gay gắt, vừa đi vừa nói lớn như  
phản búa : « Bô cho chả ! (Xin dấu tên)  
tôi không uống một tách cà phê, không  
ăn một tớ phở tiu, vì chả nghèo lắm.  
Nhưng có nghèo mới biết binh vực mấy  
thằng nghèo.

— Chỉ lý lám ! Nhưng phải đợi lúc làm  
rắng mà chịu ống ời !

## Thứ xét lại các lý do thất bại của Không Minh

(tiếp theo và kết)

**CHÀNG** đe Quan Võ làm theo ý riêng, khêu động chiến tranh với Ngũ thành, đem tân lông trung khò khao liều chết ở nước. Không Minh vẫn muốn dùng kế hoạch đóng tại Kinh Châu để kiểm thiết Tứ xuyên, chỉ vì trận thất bại của Quan Công mà thất kẽ! Lưu Bị vì cảm tình anh em lâm lấn thứ nhất, (không lấy Kinh Châu lúc Lưu Biểu đau nặng) lại lâm lấn thứ hai, kính di xuất binh khiên cho hàng ngũ đại loạn, rồi hình thế Ba Thục bị nguy ngập đến cực đầm.

Khi Lưu Bị gởi con cho Không Minh tại thành Bạch đê, rất cảm xúc với việc làm báo của mình, song

của TRỌNG YÊM

biết ăn năn thì việc đã muộn rồi. Không Minh chịu lối cãi gánh rặng ấy, mặc dầu tự nhận là vị công thần trung hưng, song sách lược trong rừng đã lùa khỏi phạm vi định trước xa lăm.

Chiến lược lâm lợn về sau lắn bắc phạt kỳ sau của Không Minh. Sau khi Lưu Bị chết, Không Minh phò A Đầu lên ngôi, quyền lớn nắm trong tay, mà Lưu, Quan, Trương đều đã chết cả. Việc mảng hơn hết là hai phương lược chánh trị và chiến tranh chẳng bị ai can trở; song rủi thay đại tướng chẳng còn mấy người, sáu tác chiến không mạnh lòn băng trước nữa.

Chiến lược kỳ trước Không Minh tự rước lối thất bại rõ cuộc vẫn còn giữ được Tứ xuyên. Thế thì chiến lược định trước của Không Minh vẫn có lầm xong một phần đấy. Nếu hận chiếu theo kế hoạch định sẵn của Không Minh, phải giữ chặt Tứ xuyên, lo việc đánh miền bắc thì chưa đến đời thất bại nặng nề.

Xem thế đã thấy lồng hối hận của Không Minh thấu tối tim phai vay. Từ đây về sau, tại Hán trung, Không Minh mến quân, yêu dân luyện binh giáng vó, tạo nhangs đồ đánh qua sông, gop nhật lương thảo, để lo tính việc sau. Nếu hận lúc đó, Không Minh vẫn theo tám lồng thuở trước kiêm thủ chờ thời, thì xưa Ba Thục còn có tương lai chờ.

Chàng đe tháng 9 năm Kiến hưng thứ 6, tướng Tào Hưu nước Ngụy bị tướng Lục Tốn nước Ngụy đánh bại ở Thạch đinh, lại làm cho Không Minh nồng lòng rồi dâng tờ biếu xuất sứ lẩn sâu, mạo hiềm sang đánh phía bắc.

Không Minh đang tờ biếu xuất sứ lẩn sau, đối với sứ mạo hiềm song đánh phía bắc, vẫn bất kể không đánh, chỉ vì «Nghịp Vương không thể nám yên tại đất Thục, cho nên phải làm liều để noi theo di chí của đức vua trước», thế là ông ta chỉ vì một diêm khí tiết mà thôi.

At lại không biết khi Không Minh quyết sách trong rừng, đã từng nói phật giữ Ba Thục, nếu chưa đến khi thiên hạ có biến, thì không nên ra khỏi Tứ Xuyên một cách kính đị hay sao?

Quả nhiên lẩn bắc phạt ấy, thua ở chỗ thiếu lương, Tứ Mã Ý tính biết Không Minh chỉ còn một tháng lương thảo, rồi đóng kín cửa thành, để chờ ngày quân địch hồn loạn. Không Minh không thể trì hoãn phải án tham rát lui, lại khiến cho Nguyên khí chịu lòn hại lớn.

Không Minh không nghe. Lúc bấy giờ lại có một vị tham mưu là Tiều Chu cũng muốn xem thiên văn, khuyên Không

(xem tiếp trang 35)

**D**ù lão Vạn thường hay đau yếu luôn. Lão phải nằm suốt ngày trên giường để nghe tiếng sóng biển vỗ mải vào bờ với một điệu buồn buồn không dứt. Nhưng chiều nay, thấy trong mình hơi khỏe nên lão lật xuống giường chậm rãi đi về phía bắc.

Ánh nắng đã xé gần hết. Còn một ít ráng vàng đọng lại phía chân trời. Từng đám mây xốp lẩn man trên nền trời trong vắt. Sóng biển reo vui ở át xô vào bờ mang theo những đám bợ trắng xóa. Có lẽ sức khỏe trong mình thay đổi nên lão Vạn cảm thấy, chiều nay tiếng sóng reo vui như một bài đàn hùng dũng. Chân lão dẫm lên cát ướt mìn màng. Một cảm giác khoan khoái chạy khắp mình lão. Gió bè và mũi nước mặn như rút vào trong mạch máu lão khiến lão thấy mình khỏe mạnh bắn lên.

Lão ngồi xuống phóng mắt nhìn ra xa. Biển hôm nay bình lặng. Một màu xanh ngắt trải ra trước mắt lão, thỉnh thoảng lại biến thành màu lục nhạt điểm vài con sóng trắng xóa. Mộng mênh và vĩ đại. Mênh mông và vĩ đại cho nên lão Vạn buồn. Bãi bè vắng tanh không có một bóng người. Những dải cát chạy dài đời trời không một bóng thông càng tăng vẻ cô quạnh cho bãi biển.

Bãnh mây năm nay, bãi biển này hoang vắng. Nhân vụ tác chiến vừa qua, dân nghèo đã đua nhau đốn trụi rừng dương liều xanh mướt của bãi biển để làm cùi đun hoặc đem bán đổi gạo ăn cho qua ngày. Giờ đây chỉ còn mái nhà tranh của lão Vạn và vài túp lều xác xơ của các gia đình dân chài lười, hòn nữa lại xa tĩnh thành nên bãnh bè vắng ngắt, ít ai lui tới như độ trước. Độ trước... độ lão Vạn còn khỏe mạnh, lúc trời đất còn thanh bình.

Lão Vạn mơ màng nhớ về ngày xưa, chen trong tiếng sóng reo vui, lão nghe như có tiếng cười của lứa lúa thanh niên vui đùa tung tăng trên bãi biển.

\*\*

**N**GÀY XƯA, không khí trong lành, tươi mát như rừng dương liều xanh mướt ngày nay qua tháng khác reo mãi điệu nhạc vui vút xoắn lên không gian hòa cùng tiếng ca trầm晦 của sóng bè muôn đời không nghỉ. Rừng dương có những lối đi nhỏ nhắn đưa người ta đến những bong mat êm đềm, nơi đó những cặp tình nhân ngồi tựa vai nhau để nói những câu tâm sự. Bãi cát vàng êm êm như mòn trên những bàn chân.

Những bàn chân in dấu trên lòn cát uốn như in ghi những lời hứa hẹn.

ĐỜI MỚI số 43



# BÓNG nhảy Xanh

Truyện ngắn của TÔ KIỀU NGÂN

Tặng những lứa thanh niên

nhớ mặt từng người giống như anh cảnh binh nhớ mặt các anh phu xích lô, những chị bán hàng rong ở góc phố mà mình kiểm soát. Lão thường đi bên cạnh họ mà nghe những mẩu tâm tình kín đáo với cái giáng điệu của một lão già đi nhặt vỏ ốc, yên lặng, lầm lì.

Thỉnh thoảng lại mỉm cười, tự phụ rằng một mình lão, lão đã biết được hằng trăm câu chuyện tâm tình của cái đám đông hằng ngày vẫn có mặt ở bãi biển. Một cặp tình nhân, kè vai nhau dưới một gốc dương đã nói cho lão nghe những lời nước mày đầm thắm. Lão tuy không hiểu những câu văn hoa bông bầy nhưng cũng cảm thấy những lời ấy phải là những lời hay nhất, đẹp nhất, dù dàn nhất vì nó là những lời của tuổi trẻ.

Lão cũng đã nghe những câu giận hờn, nũng nịu, hoặc van lơn hay hứa hẹn đầy mong lót lành dưới ánh trăng vàng, bên những hàng liều rủ tóc móng tay; những thứ ấy là vật ký niệm còn sót lại của một mùa vui vừa qua.

Lão thơ thẩn bước trên lòn cát uốn. Lão cúi nhặt, đây một mẩu tàn thuốc, kia một chiếc phong bì; một chiếc cúc áo hay một cái giữa móng tay; những thứ ấy là vật kỷ niệm còn sót lại của một mùa vui vừa qua.

— Em có nghe không, sóng bè hát mãi muôn đời không dứt.

Tinh đỗi ta cũng phải bèn hơn nhạc sóng muôn năm còn ngàn mãi khúc yêu đương.

Lão Vạn thấy lạ tai lắm. Lão sẽ gật gật cái đầu. Trong quyền tự vị ghi những mẩu tâm tình, lão lại chép thêm được một câu hay nhất.

Cứ thế lão Vạn vẫn sống vui bên cạnh những người bạn trẻ của lão. Có những người bồng nhiên bắng đi một độ không trở lại biển. Vài năm sau, họ đưa nhau trở lại thi trên tay người đàn bà đã thấy một đứa con. Lão Vạn nhìn họ bằng cặp mắt vui mừng. Lão mè mải nhìn theo bóng đôi vợ chồng ấy. Họ tìm lại những kỷ niệm xưa, hồi gặp nhau họ mới

lão với những cô gái quê miền bắc.

\*\*

LÃO Vạn thuộc lòng hầu hết tên những người đi chơi biển. Lão lại

ĐỜI MỚI số 43

là một đôi tình nhân trẻ tuổi... Có nhiều người trước kia lão Vạn thấy họ vui vẻ nhưng bây giờ thì trái lại, họ đi thơ thẩn, lơ đãng nhìn những lứa đang nô nức như nhớ tiếc những ngày vui không còn nữa.

Lão Vạn buồn nhất có lẽ là khi ánh nắng đã dìu hờ và trời không còn hồng như mọi bữa. Ấy là lúc mùa thu đã bắt đầu giáng sương bạc trên đợt rừng dương liều. Gió bè đã thấy gác gác mặt lạnh. Những già đình nghỉ mát lục tục kéo nhau về, những người bạn trẻ của lão Vạn cũng dần dần thừa thoát cho đến một ngày kia, vắng hẳn. Mưa gió bắt đầu. Bãi bè trở thành hoang lạnh. Sóng bè hát một điệu buồn buồn.

Lão Vạn thơ thẩn bước trên lòn cát uốn. Lão cúi nhặt, đây một mẩu tàn thuốc, kia một chiếc phong bì; một chiếc cúc áo hay một cái giữa móng tay; những thứ ấy là vật ký niệm còn sót lại của một mùa vui vừa qua.

Lão thơ thẩn cạnh những biệt thự giờ đây đã thành hoang phế. Vài khóm cỏ dại đã trôi lên mọc ngang lối đi vắng những bàn chân mến bờ biển qua. Những khung cửa sổ mờ bụi. Vài cành dương liều khô rơi gãy trong vườn không có ai buồn nhất. Cả đèn khói nhà bếp cũng không thấy vẩn vơ trong trên nóc nhà. Ngôi biệt thự ngày xưa từng vang những giọng ca, điệu đàn troi trẻ, bây giờ cửa khóa im im như nằm chết buồn lặng.

Lão Vạn khe khẽ thở dài. Lão lại nói tiếp cuộc đời dệt lưới để nghe gió húi hát trong rừng dương và sóng vồ buôn người bái biển cố chờ đến mùa hè sau. Nhưng những người bạn trẻ của Lão Vạn đã đi biệt khung về từ độ ấy... Không ai rảnh tám mà đi biển. Khắp nơi, biết bao nhiêu cảnh thay đổi. Bãi bè ti ở thành hoang vắng quạnh.

(xem tiếp trang 36)

Ông Nguyễn Văn Mô thuật với « Đời Mới »  
những chuyện du lịch [của ông]

# HONGKONG - TOKIO - HONOLULU NEWYORK - ARGENTINE DƯỚI MẮT QUAN SÁT CỦA MỘT NGƯỜI VIỆT NAM

CHÚNG tôi hay tin ông Nguyễn Văn Mô, Tổng giám đốc Bưu chính Việt Nam, đã Hội nghị Quốc tế Viễn Thông ở Buenos Aires, xứ Argentine, mới về Saigon. Chúng tôi không bò lờ cơ hội đến thăm ông để hỏi về những cảm tưởng của ông sau khi nhóm họp và những điều quan sát của ông trong 4 tháng trường ở các xứ lạ mà ông đã đặt bước tới... Trong bài này, bạn đọc sẽ được nghe ông Mô thuật nhiều việc rất lý thú : Hongkong « sòng » hay « chè » — Tokio nỗ lực ra sao — Đảo Wake bị chiến tranh tàn phá thế nào — Kieu bao ở Mỹ có người mua hàng buôn trung thương với người Mỹ, có người dạy ở trường đại học... Bao nhiêu điều quan sát của ông Nguyễn Văn Mô, đều là những chuyện chưa óc sách, bao nào nói đến và sẽ giúp bạn đọc một phần trong sự hiểu biết xứ người.

T.X.

ÔNG Tổng giám đốc Bưu chính mặc dầu mắc nhiều công việc, cũng niềm nở, tiếp tôi cả hai tiếng đồng hồ.  
— Xin ngài cho đọc già « Đời Mới » biết qua công việc của Hội nghị Quốc tế Viễn thông mà ngài đã thay mặt nước Việt nam đi dự ở Argentine.

Đáp câu hỏi của tôi, ông Nguyễn Văn Mô nói đại thể :

— Tôi rời Saigon ngày 4 tháng 9 năm

1952 để qua Paris rồi lại đi từ Paris sang Buenos Aires. Tại Paris tôi dự phiên nhóm của Ban Hòa Hiệp Viễn Thông Liên Hiệp Pháp (Comité de Coordination des Télécommunications de l'Union Française) nhóm ở bộ Bưu chính ngày 5 và 12 tháng 9, giữa các đại biểu nước Pháp, các xứ Pháp hải ngoại và các nước liên kết. Đây là một hội nghị để chuẩn bị các vấn đề sẽ đem ra Hội nghị Quốc tế Viễn Thông.

Sau đó tôi dự nhóm Hội nghị Buenos Aires. Nước Việt Nam được nhận là hội viên của Liên hiệp Quốc tế Viễn Thông ngày 24-8-1951 và nay là lần đầu nước ta dự Hội nghị quan trọng nhất của tổ chức này.

— Nước Việt Nam dự nhóm Hội nghị Buenos Aires với tư cách nào? Quyền hạn ra sao?

— Đó là một điểm phải nói rõ. Nước Việt Nam được mời nhóm với tư cách một



Ông Nguyễn Văn Mô (bên tay phải) dự tiệc rượu do ông Tổng trưởng giao thông nước Argentine dâng ngày 3-10-1952

hội viên tự chủ (souverain) nghĩa là có trọn quyền của một nước độc lập. (Tiếng Pháp gọi là membre plein). Còn các xứ chưa có chủ quyền, chỉ được mời với tư cách hội viên liên kết (membre associé).

Vietnam được mời do đường ngoại giao, thơ mời đã gửi đến bộ ngoại giao nước ta. Với tư cách hội viên tự chủ, tôi đã được quyền tham dự các cuộc tranh luận, các cuộc bỏ phiếu quyết và thay mặt nước Vietnam mà ký tên vào Công Ước Quốc Tế Viễn Thông.

— Có bao nhiêu nước dự hội?

— Có 81 nước dự hội và số đại biểu tổng cộng là 320 người. Hội nghị nhóm từ ngày 1 tháng 10 tới ngày 23 tháng 10 năm 1952 tại trường Đại học Luật khoa và Xã hội học.

Đến đây, ông Tổng giám đốc Bưu chính Vietnam giải thích cho tôi rõ mục đích của Hội nghị. Tôi chỉ tóm tắt đại cương ra đây để bạn đọc dễ hiểu. Hội nghị cứ 5 năm lại nhóm một lần. Hội nghị lần trước nhóm ở Atlantic City (Bắc Mỹ) vào năm 1947.

Năm 1947 Vietnam chưa độc lập nên đại biểu Pháp hải ngoại ký thay cho toàn thể thuộc địa Pháp. Mỗi lần nhóm là để thảo luận tất cả những vấn đề liên hệ đến Viễn Thông, các nước dự hội cùng nhau tìm những phương pháp để cuộc giao thông bằng Điện tín, Điện thoại, Vô tuyến điện giữa các nước được thuận tiện. Ví dụ như vấn đề sử dụng các luồng sóng điện phát ra, các nước phải chia sẻ với nhau sao cho các luồng điện ấy không đụng chạm nhau.

Còn các vấn đề khác nữa thuộc về Viễn

— Những thông ngôn của Hội nghị

ÔNG NGUYỄN VĂN MÔ THUẬT VỚI ĐỜI MỚI

chắc là dịch mau lẹ. Họ cố phải ghi chép lời các đại biểu và chờ nói hết mới dịch hay không?

— Để tôi cắt nghĩa ông nghe phương pháp tài tình ở hội nghị. Trước mắt tôi có máy micro; tôi vừa nói 1 đoạn câu, ví dụ : « Thưa các ngài, như danh phái đoàn Việt Nam... ». Đoạn ấy truyền đến 3 phòng thông ngôn Anh, Y pha nho, Nga, thì 3 viên thông ngôn dịch liền, chờ không chờ đợi câu ; thành ra những đại biểu khác nghe được hết ý của tôi vào đúng lúc tôi vừa dứt câu nói.

« Những viên thông ngôn này là tay chuyên môn đã giúp cho các tổ chức quốc tế lâu năm rồi ; họ không những giỏi ngoại ngữ mà còn phải am hiểu các vấn đề chuyên môn thảo luận tại hội nghị. Như vậy họ mới có liền chữ mà dịch. Họ hiểu các vấn đề chẳng kém gì các vị đại biểu của nước dự hội. Song công việc thông ngôn này làm mệt trí lầm, nên có những đoàn để thay phiên nhau. Có 4 phòng kín ở phía tay phải, cho 4 viên thông ngôn ngồi mà làm phận sự. Họ chẳng khác nào cái máy thâu thanh và truyền thanh. Ví dụ đây là một thông ngôn tiếng Anh : câu nói của một đại biểu Pháp vừa lọt vào tai anh ta thì đã thoát ra dâng miệng anh ta bằng tiếng Anh rồi.

— Có bao giờ họ dịch không đúng hết sự thật của câu văn không?

— Ít lắm. Có thể nói là không khi nào. Tôi phải nói thêm rằng gần ngay vị chủ tịch có một người đánh máy chữ tắt (sténotypiste). Viên này nghe đến đâu chép đến đấy rồi sau буди nhóm, viết ra nguyên văn, giao cho một ủy ban biên tập để làm biên bản. Буди nhóm sau, biên bản ấy được in ra phát cho các đại biểu đọc trước. Ông chủ tịch khi đem ra cho hội nghị chấp thuận, cũng hỏi xem có ai phản đối điều gì không? Ủy ban biên tập còn có trách vụ sửa đổi vài câu văn cho đúng pháp cú vì khi trả lời bất thịnh linh có đôi khi đại biểu không có thì giờ mà chải chuốt câu văn.

VÀI ĐIỀU QUAN SÁT

LƯƠNG luôn niềm nở, ông Nguyễn Văn Mô sẵn lòng làm thỏa mãn tinh túc mạch của kẻ viết báo, dù câu chuyện thường bị cắt đứt bởi những tiếng gọi ở chuông điện thoại do các văn phòng muốn nói chuyện với ông. Tôi lạm dụng sự đê dang của ông mà hỏi thêm :

— Nghe nói ngài đi tới 4 tháng, có dịp quan sát được nhiều các thành phố lớn ở nước ngoài : lần về lại do đường Thái Bình Dương nên có thể gọi là một cuộc du lịch vòng quanh thế giới được. Ngài cho đọc già « Đời Mới » biết ít nhiều



Hongkong

điều hay, chuyện lạ trong cuộc hành trình này.

— Lần về, do đường Thái Bình Dương tôi di từ Buenos Aires đến Saigon bằng 4 giai đoạn :

1. Từ Buenos Aires đến New York, qua các tỉnh Santiago (Chili) Lima (Peru) La Havane (Cuba) và Miami (Floride),

2. Từ New-York đến San Francisco qua Chicago.

3. Từ San Francisco đi Hồng Kông, qua Honolulu, đảo Wake, Tokio.

4. Hồng Kông về thẳng Saigon.

— Xin ngài kể cho vài câu chuyện du lịch của ngài.

— Tôi cứ nhớ đâu nói đó. Tôi không thể quên thành phố Rio de Janeiro và bãi biển Copacabana nổi tiếng, với những nhà cao chót vót trên triền núi, ban đêm đèn chói lọi, trông như những chuỗi hột xoàn dangle khắp trên bờ biển.

Sau, tôi thấy thành phố Hồng Kông đẹp cũng chẳng kém gì.

« Buenos-Aires là một thành phố tân tạo nhà cao, đường rộng, khu vực lớn hơn thành phố Paris và dân sự cũng đông hơn (4 tới 5 triệu).

Một xã đồng bằng, minh mông bát ngát chuyên về nông nghiệp và nuôi súc vật. Đất rất phì nhiêu, súc vật nuôi thịnh vượng quanh năm ở trên cánh đồng xanh tận chun trời, làm cho xứ Argentina phồn thịnh và cùng. Nhiều người chăn súc vật gọi là « Gaucho » quanh năm đi ngang

lúa mẩy ngàn bò đi đồng nầy qua đồng nấy, ngày và đêm, chỉ tạm nghỉ nơi đám cây cao.

« Xứ Argentine chưa hề biết mùi chiến tranh cho nên sung túc hơn các nước khác. Về mặt xã hội bà Eva Peron, nay đã quá vắng, tổ chức các cuộc cầu lễ làm cho đời sống dân lao động được đầy đủ.

« Vì lẽ ấy dân Argentine sùng bái bà Eva Peron lắm.

« Người Argentine không có óc phân biệt màu da, các dân cư trú như Tàu và Nhật đều được dãi ngang hàng với người bản xứ.

« Từ Santiago tôi đi tới La Havane (Trung Mỹ) không có chi lạ, nhưng khi đến Miami thì một thế giới khác đã bắt đầu hiện ra. Miami, một thành phố ở Floride có bãi biển rất đẹp, cát trắng, nước xanh, mà người Mỹ ra đến để nghỉ vì khí hậu ấm áp, cây cối xanh tươi quanh năm.

« Cảnh hùng vĩ nhất là khi máy bay từ Buenos Aires đi Santiago, bay qua dãy núi Cordillères des Andes. Nhìn xuống đỉnh núi thấy tuyết trắng bao phủ trên lớp đá đỏ như son (trước đây là núi phun lửa). Dãy núi này thật là một cảnh vĩ đại của vũ trụ.

« Đến New-York, tôi thấy cả một nền văn minh, máy móc quá phồn thịnh.

« Hai con đường lớn nhất là Broadway và 5th Avenue. Những nhà lầu « choc trời » có hơn 30 tầng lầu cao vời vợi là ở xóm Rockefeller Center.

« Một xứ toàn là máy móc. Máy móc được áp dụng đến cực điểm. Muốn ăn cứ bỏ tiền vào máy thì đồ ăn đưa ra, muốn uống, bỏ tiền vào, rồi lấy 1 cốc bằng giấy cứ để dưới voi riêng thì tùy ý, nào Coca Cola, nào cafe, nào nước cam v.v. cứ chảy ra đầy cốc. Các phòng rửa mặt công cộng : sau khi rửa tay, lấy khăn đắp một que sáp thì tự nhiên hơi nóng bay ra để khô tay, khỏi chùi khăn, mất vệ sinh. Nhiều chỗ, cửa mở và đóng, không người, mà vẫn cùi động như có người. Nhờ có máy móc như cellule électrique, nên khi ai đến gần thì tự nhiên nó mở, đi qua khỏi, thì tự nhiên cửa khép lại.

Đi xe Suleway (bên Pháp gọi là métro, chạy dưới đất) chỉ bỏ tiền vào chỗ lên xe chờ không mua vé và đưa người kiêm soát đực lồ như bên Pháp. Muốn xuống thì có thang bằng máy đưa hành khách đi xuống, muốn lên thì thang máy vẫn chạy đưa hành khách lên.

« Xe autobus chỉ có một người cầm lái vừa thâu tiền vừa bán vé, không cần người phụ, nhưng công việc hết sức mệt mỏi và đơn giản.

« Lúc nào dân chúng cũng giữ trật tự, (xem tiếp trang 38)



# GIỜ PHÚT HẤP HỐI CỦA THÀNH PHỐ THƯỢNG HẢI

GIANG TÂN dịch

NĂM 1842, Thượng Hải, một hải cảng nằm dọc theo bờ biển Trung Hoa, hơi xa kinh đô nên triều đình cũng ít chú ý đến. Thượng Hải có những bức thành xây dựng sơ sài, mục đích để chống với bọn cướp biển Nhật Bản. Ngày nay Thượng Hải đã bước những bước tiến rất dài.

Thất bại trong trận « Nhập phiến chiến tranh », Trung Quốc phải phục tùng những điều kiện của Anh đưa ra : mở cửa 5 hải cảng ở Trung Quốc, trong số đó có Thượng Hải.

Mỗi những bước can qua, những giờ phút hung vong nước Trung Hoa đã trôi qua, Thượng Hải vẫn vươn dậy như một con quái vật lôi kéo theo cả một phần nửa nền thương mại của nước Tàu. Dần dần, thuở phện, to lụa, vàng bạc, chiến tranh lại xây thêm tài sản cho Thượng Hải, vì hải cảng là đai biển thành một hải cảng quốc tế. Giải đắt trên bờ sông mọc lên san sát những tòa nhà nguy nga đồ sộ.

Nền thương mại của Thượng Hải xây dựng trên « tam khát bộ » sau đây :

— Đại tư bản, những chủ nhân ông có số lời hàng năm chừng 75.000 mỹ kim

— Tư bản ngoại quốc.

— Mại biện (người mua bán giao thiệp buôn bán ở giữa người Âu châu và Á châu). Nhưng... cả nước Tàu đều ghét Thượng Hải. Đô với người dân Trung Hoa, Thượng Hải là tượng trưng cho sức mạnh, cho uy thế và cũng là chỗ thiếu lương tâm của dân ta trắng...

Thượng Hải là một cái mực nhọt muôn tràn lan vào nội địa Trung Quốc. Có quan niệm như thế, nên đã xảy ra nhiều cuộc biến động. Đảng Cộng sản Trung Hoa đã xây được cơ sở của họ ở Thượng Hải. Đảng chiêu chuộng, nuôi nấng những cuộc nổi dậy ấy và đã đến việc nắm lấy các nghiệp đoàn. Nhưng rồi, Thượng Hải bê gãy được tất cả những lớp hàng rào quanh minh nó. Nó mua ngay được cả « quốc dân đảng » và vị lãnh tụ Tưởng giời Thạch. Một vót bút thư chí bộ cộng sản, vài lãnh tụ nghiệp đoàn cũng bị mua chuộc.

Ngày 25 tháng 5 năm 1949 quân đội của Mao trạch Đông chiếm thành phố, bắt đầu những giờ phút hấp hối của Thượng Hải. Đến đây là câu chuyện do bà W.... một già đình đại tư bản, thuật lại những giờ hấp hối của cái thành phố quốc tế đó. Già đình bà W.... lập nghiệp qua nhiều đời ở thành phố này. Người em bà hiện còn ở Thượng Hải.

THƯỢNG HẢI,  
ngày 28 tháng 4 năm 1949

**C**HÚNG tôi cứ sống, tiếp tục mở khiêu vũ, tiếp đón khách khứa như không xảy đến một chuyện gì, nhưng... một ngày đi đường, tôi gặp hai người bị đem đi xử... Hai người đó ngồi trên một chiếc xe cam không có linh mang đầy đủ vỗ khi « hộ vệ ». Tay họ bị xiềng lại, trên lưng có mang những tấm băng vải có đề chữ.

Tôi lái chiếc xe của tôi theo chiếc cam nhông. Một người quay lại nhìn tôi, nhìn thế thôi, nhưng chẳng thiết tha gì vì anh ta cũng biết đến bây giờ có ai cứu anh ta được?

Xe băng băng chạy trong một con đường rộn rã nhất ở Thượng Hải, con

lòng nuôi kè... Đó cũng là một tiệm buôn điện hình ở Trung Quốc. Thượng Hải và cuộc nổi dậy của Malraux khác nhau biết bao ở những chỗ tôi thấy, tôi biết, hoặc cảm nghĩ.

20 tháng 5 năm 1949.

Chưa có chuyện gì xảy ra... và bỗng nhiên tất cả đều đồ vỡ. Thành phố to lớn ấy, với những tòa nhà đồ sộ, với những bàn máy tính, với những máy trộn lạnh đồ ăn... bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Hồng quân vẫn không ngờ tiến...

Chiều hôm qua, tôi đã tiến chân hai đứa em gái tôi tới sân bay. Tám giờ sáng tôi đã có mặt ở sân bay Lungwha với hai đứa em tôi.

Hai đứa nhỏ dễ thương lạ! Tóc chúng he he vàng. Một đứa mới 16 tuổi, một đứa lên 13. Mãi đến 6 giờ chiều ngày hôm đó chúng tôi vẫn ngồi lại sân ga không ăn qua một miếng gì cả, lòng bồn chồn khi nghe tin tức qua máy phóng thanh, phi bảng tiếng Anh, lúc bằng tiếng Trung Hoa. Trước những hành lý ngổn ngang, ngồi lúc ngực nào dàn ông, dàn bà, trẻ con, và nhất là trẻ con dù màu da, dù các nước.

Người Trung Hoa xem chúng có vẻ bình tĩnh nhất. Họ ngồi ngồi trên những đóng hành lý của họ hoặc thản nhiên gặm hạt dưa như không cảm thấy một chuyện gì sẽ xảy đến cả, hi cơ : chiếc này vừa hạ xuống, chiếc khác đã cất cánh. Nhộn nhịp là thường. Khi giới được chở xuống, những chiếc ghế ngang cũng được cất đi, 40 hành khách bước vào. 7, 8 rồi đến 10 chiếc phi cơ đã cất cánh, nhưng ô tô buýt, xe hơi lại tiếp tục trút từng đoàn người đứng chờ nich trong các phòng đợi hành khách.

Đến giờ chót, tôi mới mua được hai cái vé cho hai đứa em tôi. Một nỗi lo áu hẳng tràn ngập lòng tôi. Bao lần tôi lo nghĩ vẫn vo : « Nếu phi cơ không cất cánh nữa, số phận chúng tôi sẽ sao đây? » Cõi ngục ngào, tôi chỉ biết nuốt nước miếng hầu quên cả một đám tang đang nỗi dậy trong lòng tôi.

MỘT VÉ KHỎI HÀNH PHÁI TRẢ  
200.000 QUAN (FRANCS)

**T**HÀNH phố không hết lo âu...

Muốn tậu được một cái vé khở hành phải tốn 200.000 quan, chưa kể tiền mua vé tàu lạy. Tiếng ồn ào, tiếng động cơ, tiếng rẽ khòc, tiếng ở máy phát thanh phóng ra... tất cả những tiếng động ấy làm tôi choáng mắt, ủ tai. Hơn 7 giờ rồi, đêm đã xuống, thời tên hai đứa bé được gọi lên. Vội

vàng tôi dẫn chúng theo đoàn người khởi hành.

Phi cơ chở nặng, chậm rãi cất cánh trong hoàng hôn xuống mao, nghiêng cánh phía trên Whangpoo, tránh bay qua bờ sông bên kia dã về tay Hồng quân.

Mất công chạy chot khắp cả thành phố để mua cho được một tấm vé, nhiều lúc gần muôn khóc mà vẫn phải cười gượng... tất cả mọi vật vả ấy đã được đề công.

Người anh cả của tôi, như tất cả những người ở Thượng Hải lâu năm tỏ vẻ lạc quan lắm. Anh tôi tin chắc, Thượng Hải vẫn muôn đời sống mãi... một cuộc chiến tranh, mỗi giọt máu đổ ra... lại đem vàng, đem bạc làm giàu cho Thượng Hải kia mà! Anh tôi vẫn có một quan niệm như tất cả các nhà đại tư bản ở đây.

Sáng ngày hôm sau, mở nhật trình ra đọc, tôi mới biết rằng không còn một chiếc phi cơ nào thêm cất cánh được sau chiếc phi cơ chở hai đứa em tôi. Trường bay Lungwha đã bị Hồng quân đội đại bác. Hai đứa em tôi đi vào chuyến thứ 16. Chậm độ 10 phút, là em tôi bị mắc kẹt lại thành phố.

22 tháng 5 năm 1949

**C**HIẾN tranh đến gần rồi! May mắn ngày nay, quân đội quốc gia kéo về thành phố. Đại tướng tư lệnh đạo quân kéo về thành phố cho treo không biết bao nhiêu truyền đơn biếu ngữ tuyên bố tài sản của kiều dân ngoại quốc sẽ được tôn trọng nhưng truyền đơn ấy, biếu ngữ ấy... của nhà cầm quyền gọi là « do pháp luật thiết định » có giá trị gì trong thời kỳ tan rã này!

Hai trăm người, khi giới đầy đủ bố trí trong hành lang biệt thự chúng tôi. Ngoài khì giới, họ còn mang theo náo chậu thau, náo xong chảo, náo chǎn cối. Ngay khi họ ra đi, chúng tôi lại lo việc tổ chức việc phòng thủ ngôi nhà chúng tôi. Tất thảy cửa lớn cửa sổ đều được trám kín với những mảnh ván dày và nặng. Cánh cửa sắt được tháp thêm một cửa bằng gỗ.

Hai giờ sáng, Muller, anh chàng canh cửa lên lầu đánh thức chúng tôi dậy. Quân đội lại tìm cách vào đóng trong nhà trả lại. Họ ôn ào qua đi thôi! Họ dựng giày định vào cửa, thật vọng, họ trải chiếu xuống đất và nằm ngủ la liệt suốt cả dọc hiên.

Họ cũng cố làm cho chúng tôi tin tưởng sẽ không xảy ra gì cả, nhưng cái bình tĩnh đó chỉ là một sự bình tĩnh vô ý thức. Khi chiến tranh chưa đến Thượng Hải, khi những viên đạn liên thanh chưa phả vỡ những mặt gương thì họ có biết đâu chúng tôi



## Luống cày

Nước da đất hồng hào  
Tinh đất ngọt làm sao!  
Và anh cuốc đất,  
Lòng đạt dào  
Nghe mồ hôi trào mát mắt  
Say sưa và ngày ngắn...  
Nắng hanh hanh  
Mà lúa xanh là lòng quê hiền lành !

Người dân cày,  
Đã mẩy thu vặt vả

Với mảnh đất quê hương:  
Đi sao, rồi lại về sương,  
Em gieo thóc vàng, chị tái nước xanh.  
Một mai, lúa ngọt rơm lành  
NGÀY MÙA: sóng lờ rung rinh hẹn hò...

Ôi! sung sướng vò vòn  
Là xóm làng thương thương  
Lên men thắm thiết tình vạn xứ  
Rất nhiều gió lồng ý quê hương!  
Tinh hồn phương vân vương hương sắn

Sắn xanh um như lồng niềm vui  
Mồ hôi nước mắt xót đời  
Áo cơm là mầu nuôi người dân yêu  
Chiều chiều

Nhà ai mờ ánh lửa  
Trong súng dội vang vang;  
Có một mùa huy hoàng  
Ngồi trên hàng tre xanh  
Thết tèn trong ánh huyết:  
« Người nông dân thề chết giữ Luống cày ! »

— ĐÔNG MÀN

cất bước. Cả biển người đi thẳng về phía trước mặt họ, không rõ mục tiêu họ sẽ đi đến là đâu. Một người chạy, là cả biển người chạy theo không cần biết có chuyện gì xảy đến. Nhiều đứa trẻ lạc mẹ khóc nức nở. Bao gạo nấm trên vai một anh chàng bị dứt dây. Gạo đồ lung tung cả mặt đường. Anh chàng cuộn xuống định hối lại vào bì. Sóng người vẫn cuồn cuộn chảy về phía trước. Người ta xô lấn nhau, chà đạp lên nhau mà đi. Anh chàng cũng đánh hy sinh những hạt châu quý của Trời đất ban cho loài người!

6 giờ chiều. Đường vắng thường dân. Vài đơn vị bộ đội, hàng hai, di rong khắp các ngõ đường. Đó là đội quân « giữ hòa bình » (Peace preservation corps). Họ có nhiệm vụ giữ trật tự đến giờ phút cuối cùng. Họ đội mũ Đức, cách đi đứng, cử chỉ có vẻ nghiêm chỉnh hơn các đơn vị khác, tuy thế rồi họ cũng chạy trốn. Hai người lính canh trên một chiếc pháo dài chính giữa ngã tư đường nhìn chăm chú toàn bộ đội đi qua. Nhẹ nhàng, một anh xác súng lèi vai, bước xuống, băng qua đường, liap tấp bước đi. Còn một anh ở lại nhìn theo bạn tò ý tiếc để lở mất một díp may.

Nhin qua cửa sổ, tôi đưa mắt nhìn xa đến 2 cây số về con đường dẫn đến sân bay. Xa xa một toán lính, quân phục màu xám xám đang tiến tới.

(Tài liệu rút ở báo Pháp  
Dịch theo bản ghi chép  
của Jean Lartéguy).

— GIANG TÂN



# VIỆT KIỀU NAM VANG TRƯỚC NGÀY TẾT NGUYỄN ĐÁN

của PHAN NHƯ MỸ

MỘT tháng trước Tết, tôi được dịp lánh phen sự đại diện Liên đoàn Banh tròn Nam Việt cùng với hội banh nước Áo Lask, từ Saigon lên Nam Vang. Kề ra, giữa Saigon và Nam Vang ngày nay không còn phải là xa lạ nữa. Hàng ngày có hàng chục chuyến xe đò, năm bảy chuyến phi cơ nối liền hai thủ đô và những chuyện gì xảy ra ở chỗ này chiếu hóm trước, trênlàm là trưa hôm sau là chỗ kia hay biết rồi. Thậm chí đến người đi Nam Vang bây giờ khó biết mua cái gì về làm quà cho người thân ở Saigon, vì cái gì có bán trên ấy thì hầu hết đều có bán dưới đây. Thực vậy, thời đại nguyên tử này, 300 cây số có là bao.

Chinh kẽ viết bài này, sau bốn năm cách biệt, trở lại chỗ mà mình đã sanh sống hơn một năm trước kia, còn phải lầm lẫn nhiều điều đến buồn cười. Một viên cảnh sát trưởng mà chúng tôi mới biết lần đầu tiên và chỉ dám nói chuyện bằng tiếng Pháp, lại là người nói tiếng Việt hết sức sành. Một ông khác, nhơn vien trong Tòng cuộc Banh tròn Cao miên, nước da đen sạm không lầm cho chúng tôi tin cậy, lại làm cho chúng tôi giật mình khi ông chen vào đám người Việt để nói chuyện. Thậm chí đến mấy chị Xâm bồi nhâ hàng, có lẽ chỉ bắt buộc nói tiếng Tàu và Miên, gặp dịp cũng không làm thính được.

Nhưng nếu căn cứ vào những « kinh nghiệm » ấy thì có ngày cũng đến mắt cờ giữa đám đông. Một ông mặc đồ thật kóng, mặt mài thật « a nam tràn », khi hỏi đến bằng tiếng Việt, lại bơ ngơ báo ngáo như kẽ bị cắp. Và một hôm, học lóm xong vài tiếng Miên cần thiết, chúng tôi đem ra xài với anh phu xích lô bộ dạng thật là khờ me, thi anh lại tinh ý đáp lại chúng tôi bằng tiếng Việt. Thật là diễn dẫu.

Nhưng suy cho cùng, sự chung lộn mặt thiết nhiều giống dân trên lãnh thổ Cao Miên, tuy có vẻ cù mềm đối với người trong cuộc, không khỏi chứa đựng nhiều sự thật đầy ý nghĩa mà sau này, khi bang giao giữa hai nước Miền Việt được gây dựng trên một cơ sở vững chắc, nhà hưu trách không thể nào không chú ý đến được.

BÂY giờ ta hãy nói đến đề tài chính của bài này : Việt kiều ở Nam vang

Nhưng chúng tôi đã đi hết con đường Boong, chúng tôi đã dạo khắp chợ mới, chúng tôi đã vòng con đường ông Cảnh xuống chợ Xi lấp mới, rồi lên tận cây số 6, chúng tôi vào nhà viếng hàng chục bạn Việt kiều : Nam vang chưa thấy có vẻ gì Tết cả. Nhưng đó chỉ là bề ngoài... Nam vang chỉ cách Saigon có bốn giờ đồng hồ xe đò, 45 phút máy bay, trong khi Saigon rộn rịp sửa soạn nghinh Xuân, tất nhiên hơi hướng dưới này cũng tràn lan tới trên ấy.

Trước hết có vài tờ báo Xuân. Vài bản đồng nghiệp của chúng tôi, không được phép « xé rào » tại Saigon đã mở một cuộc đua Saigon Nam vang nước rút. Có hai bạn, 1 hằng ngày, 1 hằng tuần đã tới mức trên ấy rồi và họ đang... hốt cua.

Có lẽ cũng có một số đồng bào trên ấy, mảng lo sinh kế mà quên lừng thời gian, tình cờ đi ngang hàng báo, thấy tờ đặc biệt không khỏi buộc miệng : « A ! Gần Tết rồi hả ! ». Nhưng cũng có lắm người hằng ngày chờ đợi tờ báo như chờ cơm, đọc tin nức nở như ăn một buổi tiệc nhỏ nhõ. Đó là tình quê hương, một mối tình bất diệt !

Trong giới Việt kiều ở Nam Vang đọc báo Xuân, cũng có nhiều ý kiến. Những người sống đê dài thi không ngại gì tóm hết những tờ lên tới trên ấy được. Có người ngon ngẫu đọc ngay sốt dẻo, có người lại cho rằng đê đó gần Tết đọc

thú vị hơn. Nhưng mỗi ngày rảnh rang lật ra vài tờ hay ngồi ngắm cái bia, kê ra cũng thú vị không khác ném trước một thứ rượu ngon mà hiếm.

**N**GOÀI các báo Tết, các hàng sách báo còn bày ra một thứ hàng đặc biệt, cũng từ Saigon đến : hình chúc Tết. Những tấm hình ấy khi ở Saigon thi thấy không có gì đặc biệt, nhưng lên đây, bên cạnh các tấm ảnh Chùa vàng, Chùa bạc, ông lục, ông Vua, nó nổi bật lên với tánh cách Việt-Nam thuần túy. Đem về nhà chúng cũng đủ thấy hay lắm rồi.

Nhưng thời gian đi le, không mấy ngày nữa đây là cảnh rộn rịp cuối năm sẽ trở lại với thủ đô Chùa tháp. Vàng, tại thành phố lớn nhất của xứ Cao miên này, ngày Tết âm lịch được kẽ như một trong những ngày lễ Tăng Tóc, hay trang nghiêm long trọng như những cuộc rước Phật thỉnh thoảng lại có. Ngày Tết tha hương của Việt và Huê kiều, thường diễn trong cảnh gia đình hay thi lo gom góp đồng tiền để ăn xài trong mấy ngày Xuân. Ngày Xuân phải sẵn tiền mua đồ ăn, thức dụng, dừng hóng mua thiểu, mua dù. Hơn nữa, phải trù tiền để may tấm áo, manh quần vi

SAIGON hết tiền rồi.

Đó là một câu thốt ra nơi cửa miệng một ông buôn bán ở chợ Bến Thành trong thượng tuần tháng chạp âm lịch. Hết tiền vì năm hết tết đến, ai cũng lo thanh toán niêm đê. Ai cũng vò dồn bóp trán với mấy con số quay cuồng. Năm nay trong 12 tháng vừa qua, chưa trả hết và chủ nợ không cho hẹn nữa. Tết đến chủ nợ cần thâu tiền về để ngoài ngày, lại sẽ tung ra cho vay. Người không trả nợ thi lo gom góp đồng tiền để ăn xài trong mấy ngày Xuân. Ngày Xuân phải sẵn tiền mua đồ ăn, thức dụng, dừng hóng mua thiểu, mua dù. Hơn nữa, phải trù tiền để may tấm áo, manh quần vi

Chẳng mới chi, thì cũng mới me.  
Hết ai mặc rách, chẳng ai nghe.  
Mấy ngày Xuân nếu có những người :  
Chi cha chi chách đua giày dép  
thì cũng phải có kẽ :

Đen thui đen thui cũng lượt lá.  
Thánh thู ai cũng lo dồn tiền vào túi áo khì.

Buôn bán ẽ ẽ, đó là cái tình cảnh chung của hầu hết nhà buôn trong lúc cuối năm, trong khoảng cuối tháng một quí thường tuần tháng chạp.

Nhưng không sao ! Ngọn thủy triều xuồng dãy, song chẳng mấy ngày nữa nó lại dâng lên tràn ngập. Đồng tiền của dân Saigon Chợ Lớn bị thâu vào trong lúc đầu tháng chạp để rồi sẽ tung ra trong khoảng trung tuần.

Kẽ dứ án cũng chờ cận ngày mùng Tết. Người túng thiếu cũng phải chờ gần Tết, từ khoản rằm tháng chạp trở đi mới có tiền : tiền mượn Tết, tiền thường Tết. Các hàng buôn lớn có lệ cho nhơn công hưởng số tiền thường cuối năm tây sau khi tinh sờ, song tiền này không phát vào tháng chạp dương lịch mà chờ gần Tết mới phát.



## SAIGON-CHOLON



PHÒNG SỰ NGÂN  
của  
TRƯƠNG THỌ PHÚ

## DỰ BỊ ĂN TẾT

Saigon hết tiền rồi. Saigon lại sẽ có tiền, không sao !

**N**HỮNG vựa trái cây ở Cầu Ông lanh đã dày nhóc, Các quán bán Tết ở quanh chợ Bến thành đã dựng lèn như mọi năm.

Năm nay dưa hấu rẽ hơn mấy năm trước. Mười lăm đồng có thể mua một trái khá lớn. Riêng có mứt thì mắc lắm. Hàng vải cũng già bình thường, chưa thấy lên. Có nhiều người dự đoán sẽ có những cuộc bán « mại vò ! mại vò ! » nên chưa cần mua vội.

Người ta nói các kho vải ẽ ẽ trong năm sẽ đem ra bán phá giá, cho mà coi ! Các tiệm may đồ tây cũng còn ún một số quần áo mà thản chủ đã đặt cọc một số tiền trước rồi « một ra đi không trở lại »...

Họ chỉ chờ ba ngày chờ Tết sẽ đem ra bán cho những người nhẹ túi, không đủ điều kiện để may đồ đúng theo kích thước của mình.

Tôi vào một quán bán mứt của một đồng bào Bắc Việt. Tôi hỏi chủ nhưn :

— Sao ? Năm nay kiếm khó không bà ? — È lảm thầy ơi ! Mấy ngày nay, ngày nào cũng lồ it gi vải, ba chục bạc. Chúng tôi chỉ mong ở mấy ngày trước Tết, đê kiếm bù vào.

— Chừng bao nhiêu ngày ? — Chừng từ 23 đến 30 Tết.

— Vậy sao bá lập quán sớm vậy ? — Đề giàn chồ tốt. Nếu không chịu lồ cùa tháng thì mình chỉ còn những chồ không tốt, lại lồ vỗn to hơn.

**D**AO qua một vòng Chợ mới, Chợ cũ, Cầu Ông lanh, tôi vào Chợ Lớn. Công việc buôn bán ở đây nào nhiệt chẳng kém gì Saigon. Song người mua vẫn thưa thớt, người đi xem thì nhiều. Có lẽ là vì chưa tới « ngày sắm Tết ».

Trên lề đường Thủ Khoa Huân, từ khói rạp hát bóng Lido vào tới Tòng đốc Phượng, bên phía tay trái, là liệt những người ngồi bán đủ các thứ hàng tạp hóa, áo quần...

Có hai, ba Huê kiều đê một cái tủ nhỏ trên lề đường treo dây kiều mầu danh thiệp chúc Tết chữ nhỏ có, chữ quốc ngữ có : (xem tiếp trang 36)

## MẤY VẦN THƠ

### Trăng sáng đêm thu

(Tặng hai bạn Sáu và Sum)

Tôi mờ cưa...

Ôi lòng sao bối ngô

Trước muôn sao và trăng tỏ đang soi.

Tiền đâu tôi,

Trăng ngủ giữa vòm trời

Tra địa bạc, trăng tỏ ngàn tia sáng.

\*\*

Tôi ngó ánh bình minh lúc trời rạng,  
Nhưng tôi lầm... đây trăng sáng đêm thu.

Buổi dồn hồn,

Mưa, gió thổi vỉ vu

Có ai tưởng khuya nay trăng lại tỏ ?

\*\*

Lặng lẽ quá ! Buồn dâng lên cây cỏ,  
Ngập cả trời, trong ánh sáng trăng trong.  
Nơi xa xa... tiếng súng nổ đì dùng,  
Gắn bên cạnh, sung rực nghe bì bõm.

\*\*

Tôi lặng đứng.., hồn tràn nguồn thi cảm,  
Ngắm trăng vàng, lòng cảm thấy say say,  
Một cánh chim từ bụi rậm oút bay  
Tôi ghê rợn... Sực nhớ giờ quân luật. (1)

\*\*

Nhè khép cửa, tiếc niềm oút đã mất  
Tôi nằm dài mơ tưởng một ngày mai.



Một ngày mai, trời sạch những gợn mây  
Trăng sáng tỏ, tha hồ ta ngắm mãi.

\*\*

Ta cứ ngắm cho đến khi mót mót  
Cho tím hồn ngắt giữa trời xanh  
Trên đầu ta, trăng đón cảnh thanh bình  
Đã trở lại giữa địa cầu u ám.

(Huế, khuya râm trung thu Nhâm-Thìn)

— GIANG-TÂN

(1) Ở Huế, 12 giờ đêm đã thiêt quân luật...

# LÁT DAO PHAY AI NGƠ GÂY LẠI HẠNH PHÚC

của HÙNG QUÂN

CÂU chuyện mà tôi sẽ kể lại dưới đây là một chuyện có thật chứ không phải là bịa đặt.

Đây là một kịch sống gia đình, một chuyện ghen, đã xảy ra hồi năm 1943.

Năm ấy tôi còn nhỏ mài. Tôi có một ông chủ họ Ô bên cạnh nhà tôi. Ông đã có vợ và ba con, mà toàn là gái. Ông là người dân quê mộc mạc, chất phát, hăng khai già trong vùng tôi ở. Vợ ông là một người dân bà thất học, ăn nói lồ mảng lại kém nhan sắc, nên trong nhà thường xảy ra những vụ đấu khẩu hay đập lộn giữa hai ông bà.



## CÔ THÔN chiều thanh bình

Tre xanh xanh,  
Uốn cành lá ngọn,  
Cau song song,  
Vụt thẳng lên uồng,  
Mà hồng nhẹ lướt thương thương,  
Lúa vàng chối rực vẫn vương tâm tình.  
Cô thôn nữ xinh xinh,  
Thoát qua đám ruộng bình tĩnh.  
Trời chiều đã xế chinh chinh,  
Nắng vàng tắt lịm, chim kinh kêu sầu.  
Bờ sông nước sâu sâu...

Chiều tà ngập ngõ giờ lâu,  
Mực đồng hẳng giọng kêu trâu về rán.

Chiều tan... tan,  
Tôi nhòm thon làng.

Đè sang ngang.  
U buồn tiêu tan:

Đầu dây giọng hát còn dang.  
Ngân dài trong lúa vàng vang thanh bình!

— ĐỨC NHƠN

Khi chủ tôi vắng mặt ở nhà, mà có người đến kiểm hay hỏi thăm gì, thì thím tôi sẵn tinh lồ mảng, trả lời một cách không ngượng mồm : « Nó đi xuống nhà bà nội nó rồi ».

Các Bạn thử nghĩ coi: có động trời chua ; ai dời vợ lớn gọi vợ bé là « Bà Nội » của chồng. Mà hễ là « Bà nội » của chồng thì vợ lớn cũng phải kêu bằng « Bà nội » chứ gi nữa...

Như đồ ghê tởm, thím tôi hằng ngày hằng học với chủ tôi, gây hết chuyện này đến chuyện nọ.

Nhưng than ôi.... Ngựa vẫn quen đường cũ. Chủ tôi vẫn lui tới nhà cô Ba thường lệ.

Một hôm, không hiểu nghĩ sao, đang đêm, thím tôi lại cải trang làm dàn ông, đầu quấn khăn lông, mặc đồ cùi, xách dao phay đến nhà cô Ba tìm chủ tôi.

Thím tôi xong vào nhà giữa lúc hai người (chú tôi và cô Ba) đang âu yếm trong buồng. Bà xông vào hành hung. Thật là rủi cho chú tôi : trong lúc bảo vệ cho cô Ba thoát thân. Thi ngọn đèn dầu trong phòng bị gió thổi tắt.

Vừa lúc ấy, thím tôi vừa được một cánh tay. Trong lúc giận dữ, bà tưởng làm tay cô Ba. Bà quát lên àm ỉ : « con đ.. chó, mày có chạy dàng trời cũng không khỏi tay tao ». Và sẵn côn dao, bà đâm xuống ngực chủ tôi một lát nhưng không đến đòn mạng vọng.

Bỗng thời có Ba thoát ra khỏi phòng trốn mất.

Sau một tiếng là thất thanh, chủ tôi ngã lăn ra bất tỉnh, máu ra lai láng. Đến lúc đốt đèn lèu thi mới thấy rõ nạn nhân là chủ tôi. Lúc ấy thím tôi ân hận rằng mình làm một việc quá tàn bạo, liền vực chủ tôi về nhà săn sóc.

Từ đó về sau hai vợ chồng sống lại cuộc đời bình thản và giản dị... cố nhiên không còn có cô Ba xen vào cái gia đình đầm ấm ấy.

Sau cơn bão tố, tối lục trời quang mây tạnh. Trò đời, có khi bão tố lại gây được hạnh phúc gia đình !

— H.Q.

## CHỢ ĐEN ?

Bạn còn nhớ năm ngoái, số báo Xuân của chúng tôi bị kẻ đầu cơ đem bán với giá « chợ đen ».

Muốn tránh điều ấy, năm nay bạn hãy đến trước hàng bão đánh cho bạn tập :

## Xuân (Đời Mới)

Vì số in chỉ có hạn, những đại lý các nơi dồi thêm mà không đủ gởi vì hình bia in bên Pháp mấy tháng trước không thể in thêm được nữa.

hồi ký  
tuổi xanh

## MÊ CÁ THIA THIA

của THANH LAN

BÚA ấy cha tôi đánh tôi & roi máy thẳng cảnh vì tôi dám lén lấy chục cái ve keo trắng, tốt, trong tủ kiêm, đem đi nuôi cá thiá (cá thu thi).

Bị đòn đau lắm; nhưng khi mò ra đến hang ve keo đựng cá thì tôi hết đau ngay. Cá thiá thiá nó mới đẹp làm sao !

Đủ màu. Cá mang xanh, cá kỳ son, cá đuôi phướn, cá da sáp, cá sọc hồng, cá vảy cườm...; kèo tẩm giấy ngắn, chúng nó tung tăng phùng mang, xòe đuôi, uốn mình, phơi vây, long lanh ánh mắt xanh, vàng, tim, tia, đen, đỏ... đẹp quá.

Thuở ấy tôi ham chơi thiá làm. Một ngày 2 xú của mẹ tôi cho đi học, tôi nhịn ăn hàng, để mua cá hết. Rồi mỗi thứ năm, chủ nhật, tôi lại trốn cha mẹ tôi, đi theo đường từ Giỏi ra gần nhà, vào ruộng hớt cá thiá.

Hớt cá ấy cực lầm. Phải đi thật xa ruộng, phải lội mương, lội dia, cắn qua lung ngập ngoòng cá đầu cò, phải đâm mura, phải đan nắng, phải chịu lát cắt, dia deo, phải biết lụa đồng và chọn chỗ mồi hớt được cá hay.

Một dây ! Nhưng khi gặp bợ cá, đặt chan cài rò xuông trước mặt, đậm đậm rồi dồn lên mà được một con cá mung xanh nhảy nhảy thì không còn một chút nào !

Đường từ Giỏi canh dặn tôi ăn canh làm : Hết cá đừng nói lồn tiếng. Cứ làm thịnh, nhẹ nhẹ bước, đừng làm động nước, vạch cỏ vạch lá cho êm mà kiếm bợ cá. Khi hớt được cá thì đừng la. Máh là điring nói tiếng « Mung ô ». Cứ làm. Nói thế thì sẽ gặp ngay râu hô mà nguy.

ĐƯỜNG từ Giỏi thích tôi làm : Cũng như tôi, đường ấy mê chơi cá thiá thiá làm sao ! Đến mùa cá thi nhà đường, từ trước ra sau, dãy những thiá thiá, Đưng trong ve cỏ, đưng trong keo cỏ, đưng trong thô cỏ, đưng trong ly cỏ, đưng trong ghề, trong hù, đê ngoài gốc hè, dưới cây bụi. Không ngày nào là không có mặt đưng ở trường đùa cá. Đường úy nghèo, nhưng dám dã mồi độ cá đến những ố sẹo.

Tôi thì không thích đá cá ăn tiền, mà chỉ ưu nuối đê đà hóng xem chơi... vì đã thiệt thì cá trầy mìn, rách đuôi, sứt kỵ, đứt phướn, tróc vây, coi xấu lám..

Tôi có những cái chậu xanh to, chừa đầy nước mưa trong vật và thả béo thật mệt để nuối cá thiá mai.

Khi thấy trứng cá già lên thì tôi lừa cá

trông đuổi phướn hay cá lèo thật tốt, thật

mạnh, thật lớn cho vào ép lấy giòng. Khi

cá nở, tôi châm chích nuối cá bay cá con cho

đến lớn.

Thay tôi thích chơi như thế, cái thích

không có hại, cha tôi làm thịnh không r้าย

nữa, không đánh đòn nữa, và thịnh thoảng

cũng chấp tay sau dit xem cá tôi đã bông

và khuyên tôi đừng cỏ dang đùa ngoài

ruộng mà sanh dan và mất ngày giờ học

hành.

THANH LAN  
— VÕ NGỌC THÀNH

BỨC THƯ HẰNG TUẦN



## ĐI CHỢ TẾT

Chị em thân mến,



Ó lê hẫu hết chúng ta đều không trồng mà Tết vẫn đến nơi. Số báo này ra là hết năm Nhâm Thìn. Chị em sẽ được báo Xuân với những màu sắc, tươi cỏ, đều tối cỏ. Nhưng mà báo Xuân không làm cho các chị rộn ràng, chỉ có việc đi chợ Tết là rắc rối lắm. Cũng không mấy ngày nữa là các chị phải đi chợ Tết. Em đừng chử « phải » bởi vì em tin các chị, không mấy người tránh được công việc sắp đặt Tết.

Em cho đi chợ Tết là một việc làm rắc rối. Có lẽ các chị không chối cái điều ấy. Lẽ cố nhiên là phải rắc rối, vô luận giàu nghèo, già trẻ. Là vì, giàu thì rắc rối theo giàu, phải tinh cài náo sắm trước, cái nào sắm sau, cái nào hợp với quà tặng bạn, cái nào để làm sáng sủa nhà cửa. Bánh rồng hạng có tiền không phải điên đảo lo tiền, lo nợ, nhưng họ điên đảo vì sự thua người, sự bà bèn xóm hồn mình, sợ các bà chị em bại cát mìn không khéo to Tết.

Còn hạng nghèo thì trước Tết phải lo trả nợ cũ để làm nợ mới mà ăn Tết. Họ không bồn chồn về sự sắm Tết. Cứ lo tiền để đến ngày 28, 29 mới đi chợ; mà mua thì họ mua đồ mà người ta gởi rẽ, chờ kỳ thiệt mắt lầm, bối vì xấu, với không ngon. Cái kiếp nhà nghèo thật là mâu thuẫn : tiền kiếm khó, xài tiền lại mất mồ. Bao giờ mua tè, mua số ít, ít quen biết tiệm buôn, mà có mua rẻ được !

Như dịp đi chợ Tết sắp đến nơi, em muốn cùng các chị thử đặt ra một vài nguyên tắc, gởi là nhắc nhở nhau, chờ em vẫn biết rằng các chị còn rành hơn em.

Tết là gì ? Là dịp thay cũ đổi mới, trang hoàng nhà cửa, tiếp đãi bạn bè, hội họp thân bằng quyến thuộc, là lúc nửa ngủ nửa bán rộn, là những ngày quên buồn để dự bị và trẻ trung hóa sức lực hồn hồn triển trên một năm mới. Như vậy, là ta không khéo to. Và nếu ta là chủ phụ thì sự lo lắng cần phải chu đáo.

Ta thấy rằng ta phải : lo cho người già, lo cho đám trẻ, lo cho ta. Nguyên tắc này phải đặt trong tinh thần thực tế, trong tinh thần thật, ra hẳn ý nghĩ lòe lét, xa xi.

Lo cho già để giữ phần thảo hiếu trong tinh thần thương kính. Lo cho trẻ để nuôi tinh thần phần khởi, vui tươi. Lo cho ta vì ta cần sống ăn nhịp với xã hội.

Để giữ thảo hiếu bắt tất ta phải lèo bẽ ngoài, trong khi trong lòng ta thiếu sự thương kính. Thay áo quần cho cha mẹ trong dịp Tết cũng là giữ vệ sinh cho gia đình, là làm cho đám trẻ trông vào mà tôn kính và nhận thấy cội rẽ của nó. Lo thức ăn

(Xem tiếp trang sau)



## LÚA MỚI

Tặng cô Thanh Nhàn  
và ông Tạ Ký

KHỎI LÚA!... Dân làng ra đi. Anh đành bò cày, bìa, bò con trâu, nương khoai vồng sắn, cung dám đất truyền từ lưu tồn.

Anh ra đi.

Khỏi lúa vẫn miên man. Chân dồn, dạ đã lèp Trâm điều cơ cực, lâm bước gian nan, hôm nay anh vác cày về; lòng anh tràn ý mộng.

Bao nhiêu ý cũ niềm xưa đã lồng theo cát bụi đường đi.

Buông đất bao xa, chân anh vững bước. Ngõ thấp quanh co, cỏ tranh khập lối, dọc lèng anh hàng bờ. Hai bên đường, hàng tre giàn guột đứng hiêng ngang, không chịu uốn mình minh trước gió, và thết lên những tiếng kẽm kẽm. Gió là lao xao, chém ca thành thót. Nguồn sông mới tung hùng khắp nơi. Lòng anh vỗ cùng rạo rực.

□

SÁNG SÓM tinh sương đồng ngát mùi hương. Lười cày anh, lười cày đành thép, hạ xuống đất nguồn sống mới, nguồn sống vui tươi của nhân loại.

Lười cày triền mạn, xới sâu. Những luồn đất, nếp đất cũ giống như ý xưa, niềm cũ của anh, đều hệt lén tận gốc. Đất dùn dần trước cày anh. Đất gòi lên nhau, vật lộn lên nhau, cuối cùng đùn hàng dưới lười cày... Đàn đất sạm nang qua năm tháng đã vùng dậy lòm ngòm dưới gót chân anh. Anh vui vê. Mồ hôi nhu nhỉ. Bắp thịt nở gần. Lười cày anh triền mạn qua thừa khát, gieo niềm vui khắp lòng người mong đợi.

□

NGÀY THÁNG QUA. Mưa non xanh lấp cǎ cǎ xanh. Mưa cao minh trứa gió. Mưa bời thành sông. Mưa vén gót chør anh. Mưa hít, đạt dae sicc đất. Mưa hút miên man khi trời. Mưa chóng lở như em bé, duỗi nỗi khát biết mây cho vừa.

Mưa vui!

Mưa hòn hòn!

Mưa ca vang. Mai đây vợ con anh, đồng bao anh, no ấm biết là bao!

Tháng ngày qua. Lúa lớn đủi kịp long anh mong mỏi. Lúa ngâm sira. Lúa chạy đồng, lúa đầm bồng, lúa lò.

Nguồn sống chan hòa cǎ đồng quê bát ngát.

Lúa mơi vē rồi đây!

Lúa tràn ngập giường cù lấp cù lồi đi, vướng cǎ gót chân anh nóng phu hùng tráng.

Lúa mơi vē đây, ấm lòng kẽ nghèo, no kháp nhân loại.

Vui bao la.

Lúa anh ván tươi.

Ván sống.

Ván lò đượm mùa tối.

— NGỌC PHƯƠNG

## TRUNG CẦU Ý KIẾN BẠN ĐỌC:

## HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH?

CÁC bạn nam, nữ, đã lập gia đình, hay đã chịu những cảnh gia đình tan vỡ, xin gop sự kinh nghiệm vào cuộc trung cầu ý kiến này. Bạn hãy suy nghĩ rõ xem :

## Hạnh phúc gia đình do những yếu tố nào mà tạo thành được?

Do tiền tài chẳng?

Do ái tình chơn thật chẳng?

Do sự kinh nể giữa vợ chồng chẳng?

Hay do những điều gì khác nữa?

Các bạn viết bài đáp cuộc trung cầu ý kiến này, xin nhớ đem những điều kinh nghiệm riêng để xác minh lý luận của mình.

Biết đâu những điều kinh nghiệm việc đời của các bạn sẽ chẳng dùng làm bài học cho các bạn trẻ sắp bước chân vào trường đời, sắp phải kề vai gánh cái trọng trách gia đình.

Sau khi đăng đủ 10 bài đáp, ban giám đốc và tòa soạn của Đời Mới gồm những người đã có gia đình, (ngoại trừ các bạn còn độc thân) sẽ nhóm để lựa bài nào hay hơn hết, tặng một số tiền 500 đồng để tác giả mua vật kỷ niệm.

## VĂN ĐỀ HỎI NGÃ TRONG VIỆT NGỮ

## DẤU HỎI, NGÃ RẤT QUAN TRỌNG

của VĂN KIM (giáo học)

L.T.S.— Với bài này, chúng tôi xin kết liêu cuộc tranh luận về vấn đề hỏi ngã mà một đọc giả của Đời Mới đã nêu lên. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã tỏ bày ý kiến, hoặc tán thành, hoặc phản đối việc phân biệt hai dấu ấy.

Cuộc tranh luận đã kết liêu, từ nay Đời Mới chỉ nhận đăng những bài của bạn tìm ra phương pháp riêng để để viết trúng hỏi, ngã, và chung về chính tả Việt văn.

ĐỌC bài « Tham gia văn đề hỏi ngã » đăng trong Đời Mới số 38 ngày 27-XII-1932, tôi nhận thấy cách lý luận của ông Ái thế quá giản lược.

Đề góp ý kiến, tôi xin đưa ra đây vài nhận xét chung rằng những lý lẽ của tác giả, bài đó không vững vàng và không hợp lý mặc dầu tác giả đã viết : « Chẳng giảm tiện và chí lý hơn là đáp : Các người (người Nam Việt) có thể bỏ luật Hỏi Ngã khi các người không có giọng biệt bách hỏi ngã. Nghĩ xem, bấy lâu nay, chúng ta, người Nam, kẽ Bắc đã cầm thoại biết bao lần, đã hiểu ý nhau một cách rõ ráo ngần nào. Nhưng có khi nào chúng ta phải viết chữ để biệt bách « nghị » hay « nghị » « nữa » hay « ưa » « đâu ».

Tôi rất lấy làm lạ không hiểu tại sao ông Ái Thế lại đứng trong một phạm vi quá nhỏ hẹp để bàn cãi một vấn đề có tính cách văn hóa rộng lớn và phức tạp như thế.

Nếu có thể bỏ luật hỏi ngã



Bài toán sẽ càng dễ giải quyết nếu chúng ta bắt đầu từ con trẻ. Hiện nay, hẳn chúng ta đều phải nhìn nhận rằng học sinh viết trúng hỏi ngã một cách đáng vui mừng. Và tôi tin tưởng rằng với đã tiến bộ này, một ngày kia vấn đề hỏi ngã sẽ không còn rắc rối nữa. Theo tôi thấy do kinh nghiệm riêng và do sự nhận xét hàng ngày trong lớp học — phân biệt nữa và nữa hay bồng và bồng không phiền phức và khó khăn hơn phân biệt cao và cao than và thang, rúc và rút, vảy, dây và giải, sấp và sấp, v... v... sở dĩ phần đông chúng ta « không era » dấu hỏi và ngã là vì chúng ta chỉ mới đặc biệt chú trọng đến nó trong mấy năm gần đây.

\*\*

TÔM lại, tôi xem dấu Hỏi và Ngã cũng quan trọng và cần thiết như tất cả các văn và âm khác trong hệ thống ngôn ngữ Việt Nam. Bao giờ chúng ta còn phân biệt cao và cao, sanh và xanh, trong, trong và chong v... v... thì chúng ta còn phân biệt Hỏi và Ngã.

— VĂN KIM  
(giáo học)

## BỨC THƯ HẰNG TUẦN

(tiếp theo trang 27)

đơn giản dễ hiểu hóa cho người già là tiết kiệm thì giờ cho người nhà, khỏi phải lo nuôi bệnh. Cứ giữ nguyên tắc ấy là ta thấy phải lo cho già cách nào.

Còn to cho trẻ, ta nên biết tánh trẻ. Bắt tất phải lụa hàng, phải đồ chơi đắt giá. Đồ bằng đất, bằng cây dù làm cho chúng vui thích; áo quần bô vải sạch sẽ đủ mồi và đẹp.

Lo cho ta, ta cần bố trí có ý thức hơn là bày bố linh đình, chưng đồ chất nhà mà phải quen ruồi muỗi. Một vài cảnh hoa, một mó trái, mứt, ít tẩm mìn sạch, nhà cửa sạch, tủ bàn sạch, tách chén sạch, còn đẹp mắt hơn ngọc ngà châu báu, món quý vật lị, nếu ta biết xem.

Nói thì nói thế, chứ ta nên xem lại tài chính của gia đình. Liệu cơm gấp mắm, còn hơn làm nợ sắm đồ Tết. Sạch sẽ thì không mắc mồi, ai ai cũng có thể sạch sẽ được.

Thứ nào, ta dung hòa tính thần vui Xuân với vật chất ăn Tết, có được không! Nếu được thì tội gì phi công, phi công mà lo Tết!

Trong lúc chị em ta lo sống cuộc đời mới, tưởng cũng nên giữ chừng nguyên tắc nói trên, để trách sự tản phí nhân lực và tiền tài.

— MINH ĐẠT  
(cần khái)



## ĐẠI TƯỚNG NEGUIB XỬ ÁN

ĐẠI TƯỚNG NEGUIB xử hàng ngày đến vài chục vụ án, và hàng ngày có đến 500 công dân đến bàn giấy của Đại tướng cho ý kiến.

Và rồi có một học sinh 10 tuổi cũng đến dinh Đại tướng. Em nói với người canh cửa việc em trình bày với thủ tướng sẽ rất bí mật nên em không muốn cho ai biết.

Được phép trình diện trước Néguib, em học sinh thưa kiện :

— Thầy giáo cháu đã đánh cháu, như thế là trái với tự do hiện nay, mong thủ tướng xét cho.

Thủ tướng trả lời : « Ta không thể nghe lời thưa kiện của cháu. Nhưng nếu cháu muốn xú hòa với thầy giáo cháu, ta sẽ giúp cháu ». Thầy giáo được gọi đến. Néguib đưa lời khuyên răn học sinh, còn đổi với thầy giáo, thủ tướng đưa ý kiến về cách dạy trẻ theo lối dạy mới. Xong đâu đây thủ tướng mời cả thầy trò bắt tay thân mật nhau.

(Die Neue Woche, Sarrebrück)

CÓ CHIẾN TRANH Ở TRIỀU TIỀN  
NÉ KIM CƯƠNG BÁN RẤT CHẬY

CHUA CÓ năm nào bán được nhiều kim cương bằng năm 1932. Liên đoàn mua bán kim cương cho biết trong năm 1932 họ đã bán được 69 tỷ và 602 triệu, so với năm 1931 họ chỉ bán được 65 tỷ, và 100 triệu francs.

Chiến tranh ở Triều Tiên đã gây ở Mỹ thêm nhiều đàm tiếu. Cứ mỗi đám cưới, người ta thường tặng cho vị tân hôn một viên kim cương.

(News Chronicle, Londres)

Ý KIẾN HỌC SINH MỸ VỀ NHỮNG HÌNH  
PHẠT ĐỔI VỚI HỌ

HÀNG CHÉ TẠO máy vô tuyến truyền hình ở Chicago vừa mở một cuộc điều tra trong giới học sinh. Trong số 300 em được chất vấn, ý kiến đều khác nhau.

— 13 phần trăm muốn hình phạt ấy là không dùng máy vô tuyến truyền hình.

— 28 phần trăm muốn thành việc bắt làm bể phụ.

— 21 phần trăm muốn những trò bị phạt phải hy sinh một số tiền túi ra bô vào quy công.

— 18 phần trăm trong thuận không cho họ đi xem chiếu bóng.

— 20 phần trăm muốn các trò bị phạt chịu nhục hình.

(Daily News U.S.A.)

MỘT THỦ THUỐC MỚI, CHẤT  
EFOCAIN CÓ THỂ LÀM CHO HẾT  
NHÚC NHỒI

NHỜ một vị thuốc mới, chất efocaine nên người bệnh không còn cảm thấy nhức nhối khi bị mồi nữa. Thuốc efocaine đã được dùng trong nhiều tháng nay ở Mỹ. Ở nhiều bệnh viện Anh, hiện nay cũng có dùng đèn chất thuốc ấy. Đó là một chất nór, bệnh nhân được tiêm ngay trước lúc lèn bẩn mồ. Thuốc có công hiệu suốt 3 tuần lễ, nên người bị mồi không cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Người ta thường dùng thuốc khi cần mồi phải.

(Daily Mail, Londres)

# GIA ĐÌNH SUY ĐỔI CÓ THỂ LÀM SỤP ĐỔ CẢ MỘT ĐẾ QUỐC HÙNG MẠNH

BÀI CỦA NGUYỄN TRẦN TRỊNH (Hongkong)

**N**HÀ sử học Polybius, 150 năm trước Thiên Chúa kỷ nguyên, đã tìm ra cội rễ diệt tàn của Đế quốc Hy lạp, là ở sự đổi tệ của gia đình: « Các đô thị dần dần trở nên kiệt quệ và yếu hèn » là vì thế. Các sứ giả khác cũng kêu gọi gia đình làng làng đầu những lý do làm sụp đổ đế quốc La mã.

Bài học lịch sử còn sán lạn với những ai biết ngưng bước mà suy nghiệm.

Gia đình là nền móng tự nhiên của xã hội và sự lý tan gia đình thế nào cũng mang theo sự tan vỡ một xã hội hoặc một nền văn minh mà các mạch sống đã khô cạn từ nguồn. Nền văn minh nhân loại hiện nay nếu có phải ngừa nghiêm và thế giới phải sa vào một thảm trạng tối đêm, rùng rợn, như Nicholas Berdyaev đã nhấn mạnh trong những lời tiên đoán, thì nhà chép sử sau này sẽ không phải đi tìm đâu xa cái nguyên nhân tai họa đó, nó nằm ngay trong sự đỗ nát của gia đình.

Càng đi sâu vào trong xã hội các nước văn minh nhất, ta càng gặp nhiều thực tế đáng buồn. Điều mà Chesterton gọi là: « Con lắc thoát ly gia đình » đã trở thành đặc tính của xã hội Pháp từ lâu. Quốc Pháp mỗi năm đưa ra một số trung bình tối thiểu là 500.000 vụ đọa thai. Có người còn cho số ấy tới một triệu. Như thế nghĩa là cứ trong ba lần sinh thì hai lần hủy thai. Và hằng năm số tử lại cao hơn số sinh. Đứng trước mỗi ngày tẩy dinh ấy, một đạo luật mới được ban hành ở Pháp có mục đích cản vò hòn nhân bằng cách cho mỗi cặp tân hôn vay một món tiền là hai vạn quan trả dần, với hai phần lãi (lời). Nếu có một con thì được giảm đi 3 ngàn quan; có hai hay ba con được giảm 5 ngàn quan; nếu có bốn con sẽ được giảm 7 ngàn quan.

Nhân số tụt xuống không những ở nước Pháp mà còn ở nhiều nước khác nữa. Theo Mac Cleary thì dân số Anh tụt xuống rất thấp ở Gia nã đại, Úc đại lợi, Nam phi và Tân tây lan. Nước Anh là một nước ít sinh đẻ nhất trong các nước hoan cầu.

Còn bên Mỹ, theo Harrison Reeves, mỗi năm người ta tiêu đến 570 triệu Mỹ

kim riêng về mua thuốc trừ thai.

Nguyên nhân sự đe dọa gồm ghê cho cả xã hội loài người như thế là vì đời sống luân lý ngày nay đã quá suy đồi. Khoái lạc chủ nghĩa được suy tôn đến tận bực, trong đó người ta chỉ biết lấy điều thỏa mãn dục vọng làm tiêu dịch, một thứ lòng ích kỷ luôn luôn tràn ngập và tinh thần vò trách nhiệm đối với mọi



MÁY VÂN THƠ

## Người biến cả

(Tặng những ai say giờ bến trăng khơi)

Có những đêm,  
Gió lạnh canh trường,  
Buồn lên bến vắng,  
Trăng mờ hơi sương;  
Gót giày reo nồng sầu thương,  
Có người trên bến tha hương lạnh lung.

Ai nhớ mong?  
Ai ngóng trông?  
Thu hoài tại Đông.  
Hồn trai thăm ý muôn trùng:  
Say trăng khơi vạn ánh,  
Hương gió bến dịu lòng:  
Cung bình minh reo vang,  
Ca theo muôn lời sóng.

Dù rồi đây giờ gác, biến động;  
Dù nghiêm ngửa phong ba;  
Lụa lái, vừng giây, tràn súc sống,

Vươn mình ngoài giỗ lặng,  
Mặc súc sống lặng,  
Chi trai vẫn quyết một lòng.

Chân trời tìm lại ánh hồng bình minh.

(Sài Gòn, ngày 17 tháng 1 1953)

— TRƯỜNG VĂN DZI

nghĩa vụ phát sinh trên con đường theo đuổi lạc thú. Tinh thần ấy khai nguồn từ chỗ thiếu lương tâm xã hội, do hệ thống giáo dục sai lầm tạo ra.

Trong cơ cấu chính trị đời nay, không có chỗ cho gia đình. Nhiều nhà chính trị đã tuyên bố bãi bỏ gia đình để cho thích hợp với chủ thuyết của họ. Họ tấn công gia đình bằng sự giàn xéo lên những quyền lợi tất nhiên và thiêng liêng của cha mẹ, bằng sự chối quyền giáo dục con cái, bằng sự ném bỏ các nhiệm vụ của Nhà nước phải bảo đảm gia đình trước mọi xâm lược kinh tế, mọi hăm hại tinh thần.

Câu chuyện đập đồ gia đình, nhắc ta nhớ lại chuyện anh chàng xay bột. Chàng ta mơ tam đème liền rằng có một kho vàng chôn dưới nền nhà. Chàng liền đào chung quanh tường và tòa nhà đồ sụp, khiến cho cả cơ nghiệp chàng tan tành ngay trước mắt.

Gia đình là đơn vị dì nhiên và thứ nhất của xã hội. Đó là một chân lý. Tất cả lầu đài chính trị phải xây trên nền tảng ấy mới kiên cố và trường cửu được.

\* \* \*

XÃ HỘI không phải là một tập đoàn hỗn hợp của nhiều cá nhân, trong đó kẻ mạnh nắm quyền. Xã hội là một tổ chức do nhiều gia đình hợp lại trong trật tự và quy chế; hết thảy mọi phần tử cộng tác với nhau trong ý hướng và hành động để thực hiện tiêu dịch của xã hội là mưu ích cho toàn thể và cho mỗi người.

Trong tổ chức đó, gia đình có thể vi như tể bão trong một cơ thể. Xã hội hợp thành bởi gia đình khác nào cây cối hoặc loài vật hợp thành bởi các tể bão.

Xã hội quốc gia phát xuất từ xã hội gia tộc, vì gia đình có trước xã hội. Gia đình có trước Nhà nước. Gia đình cần cho cuộc sống nhân loại hơn là Nhà nước. Các quyền lợi của gia đình không do một lề luật tách rời nhau lại, mà bởi bản tinh phái ra, bởi Thiên nhiên tạo thành.

Nhờ gia đình, cái « ý chí xã hội » mới phát triển được. Con bê, sống trong gia đình, bị thúc đẩy bởi những cảm giác tự nhiên của tình yêu thương và tình mẫu mủi sẵn có, cậu thiếu nhi tập được tinh trung thành với đoàn thể nhỏ ấy một cách dễ dàng, và chính nhờ những bài học dễ dàng và tự nhiên ấy, em bé sau này mới có tinh thần tôn trọng và tận tụy với những nhiệm vụ, những gánh nặng của xã hội.

Tinh thần trách nhiệm trong gia đình tạo nên những thuận tiện tối cần cho cuộc đời hoạt động và bởi đó, gia tăng nghị lực và lòng tự tin.

Nhà nước đòi hỏi, vì ích chung, cũng

(Xem tiếp trang 36)

ĐỜI MỚI số 43



## PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC

TRONG hai bài trước tôi đã bàn cùng các bạn sự cần thiết trau giồi học văn, một việc có thể thực hành được.

Bây giờ tôi xin nói đến phương pháp thực hành, tức phương pháp tự học.

Hoặc bạn chỉ biết đọc quốc ngữ, hoặc bạn đã biết tiếng ngoại quốc có thể đọc được sách ngoại quốc, nhưng nguyên tắc sau đây đều có thể áp dụng một cách đặc lực.

Tự học tức là học không có thầy.

Không có thầy thì có bạn; mà người bạn thèm thật, tận tâm chiêm cho ta hồn hồn, không ai hơn là cuốn sách. Khi bạn đã tìm được sở trường về một môn học nào, bạn mua những sách về môn ấy mà đọc. Cố điều phải chú ý là phương pháp đọc sách.

Đọc sách sao cho có hiệu quả, sao cho thấu thía thật nhiều những ý tưởng, những tài liệu trong sách?

TRƯỚC HẾT bạn rắng tránh cái tệ tục thông thường mà hẫu hết chúng ta đều mắc: nầm mà đọc sách. Cố lầm người lúc đầu đọc hăng hái lắm, nhưng sau mờ màng, lim dim ngủ; có người sau 5 phút đọc thì ngay khó khăn với cuốn sách trên ngực. Thôi rồi cuốn sách thay vì là một món bồi bổ tinh thần đã thành món thuốc ngủ bồi bổ xác thịt. Phải sách như vậy cũng như không.

Khi mình nầm, mình hay thèm hồn theo những điều mờ mông vẩn vơ. Lúc nầm là lúc gán cốt rắn ra, lúc thấy thơ thới và khôi ốc ngầu bết nghì đến bức thư tình mà bạn vừa nhận được hay món nợ đã tới kỳ hạn phải trả ngày mai... Tâm trí không tập trung vào một việc, tâm trí không chú trọng vào cuốn sách.

Bạn ngồi đúng trước một cái bàn mà đọc sách, đầu đọc được đọc có nửa giờ thôi, song là nửa giờ đầu dụng, nửa giờ đầu được hiệu quả đầy đủ. Nửa giờ ấy met hơn cả một giờ nằm dài trên bộ ván gỗ mát mẻ hay cái giường có đậm êm ám. Bất cứ việc gì khi mình làm đúng hoàng đàng đắn, mình mới chú tâm vào. Sự đọc sách cũng vậy. Mình đọc sách trước một cái bàn đơn sơ nhưng sạch sẽ, mình mới nhận thức rõ sự quan trọng của việc mình đang làm. Một cái bàn bầy biện có thứ tự, khôi cẩn là một bàn giấy lợn lao với đủ vật liệu văn phòng, cũng có thể gây cho bạn một cái « hoàn cảnh tinh thần ».... một « không khí học »

ĐIỀU THỨ NHÌ cần nhớ là đọc sách luôn luôn cầm một cây viết chì màu xanh hay đỏ. Thay đoạn nào hay, cần phải ghi nhớ hầu áp dụng sau này, bạn liền gạch viết chì bên cạnh. Nếu là sách mướn của thư viện, của anh em mà gạch như vậy bất tiện, thì bạn dồn ra viết chì đèn, gạch nhẹ bên cạnh đoạn văn, để sau khit chép đoạn ấy lại dùng « góm » mà bồi dì được.

Bạn cần đặt thời gian đầu tiên riêng để ghi nhớ nữa. Ví dụ đoạn văn rã cần chú ý thì thêm đầu tréo ở bên (×) cần chú ý vừa thì để dấu chữ nhứt (—) chò hò nghi, để dấu hỏi (?) chò mình không đồng ý kiến tác giả và có ngày mình sẽ phản đối, thì để dấu than (!). Như vậy trong khi đọc, không những bạn lưu ý mà còn bắt khắt óc suy xét, phản đoán nữa. Sự đọc sách như vậy mới ích lợi, những điều hay trong sách mới tiềm nhiệm được sâu vào tâm trí ta.

Đọc xong rồi, bạn đừng vội liệng cuốn sách trên bàn mà ném lăn ra giường. Cố gắng ba phút nữa, bạn liếc mắt nhìn qua các đoạn vừa gạch sốt chì ở bên, bạn nhớ ôn lại điều đã ghi nhớ; bạn lại càng nhớ kỹ hơn. Cúng như ông chủ nhà buôn, buôn rồi nhìn qua số bán hàng, xem lời được bao nhiêu trong ngày, bạn nhìn lại những đoạn đã đọc là để tính số kết quả thâu hoạch được sau một giờ hay nửa giờ đọc sách.

Kiêm so sách xong, người chủ tiệm còn đếm tiền bò ký vào túi nứa. Bạn cũng cần có cách ghi bút ký « sổ tìền tinh thần » vào túi nứa của bạn. Trước khi đi ngủ, bạn nhớ ôn lại các điều đã lưu ý

trong khi đọc sách. Lúc bạn ngủ, tiềm thức của bạn sẽ làm cái việc là cố thâu thập lấy những điều ấy. Sáng ngày, thức dậy, bạn sẽ ngạc nhiên vì nhớ rành rẽ những đoạn sách đã đọc chẳng thua gì học thuộc lâu vậy.

BÂY GIỜ đến việc xếp đặt những điều đã thu được.

Bạn cần có những miếng giấy dầy hình chữ nhật, khuôn khổ chừng 10x14 phân. Mỗi tờ dùng ghi một loại. Ví dụ bạn học chuyên về Văn chương Việt Nam. Bạn sẽ có những tấm ghi riêng về cõi văn, về các nhà văn hiện đại; v.v...v.v. mỗi loại dùng đến nhiều tờ. Mỗi loại có một chữ ghi riêng ở góc tờ giấy để làm dấu hiệu, khi cần tra cứu lại. Ví dụ loại C là để ghi về cõi văn, loại K ghi về văn chương hiện kim.

Sự phân loại là tùy ở mỗi bạn học về một môn chia ra nhiều ngành hay không.

Nguyên tắc là phải ghi cố thứ tự những điều đã thu được trong khi đọc sách. Cố nhiên bạn không ghi hết, song ghi vần tắt để khi cần đến sẽ tra cứu lại.

Ví dụ: Bạn đã đọc bốn cuốn sách về các nhà văn hiện đại. Bạn chia ý đến Nguyễn Tuân. Bạn sẽ có một tấm giấy dầy ghi « Nguyễn Tuân ».

Trong đó bạn ghi chép những đề tài về văn sĩ này:

— Thân thế lăng du (Trương 51-80 sách « Nguyễn Tuân »)

— Văn nghiệp (Trương 6-18 sách « Tội đọc Nguyễn Tuân »)

Những tấm giấy ghi chép phải xếp đặt vào trong những hộp cây.

Mỗi hộp đựng riêng tài liệu sưu tầm về một ngành. Nếu không đủ tiền, chúng ta có thể làm những bao thơ bằng giấy dày mà chứa đựng.

Ngoài sách ra còn có những tờ báo ngoại quốc hay báo trong nước đăng bài nói về môn học của bạn. Bạn đừng tiếc tờ báo, cứ cắt liết bài đó xếp để dành vào một cái bìa hay cái bao thư. Bạn nhớ ghi dưới bài đó tên tờ báo ngày tháng và tên tờ báo đã ăn hành; một bài chánh trị do tờ báo tâ khuynh hay hứa khuynh viết ra có thể khác nhau mà người đọc cần suy xét; cũng một bài báo nói về Án độ 5 năm trước có thể năm nay không đúng nữa; khi ta đem dùng tài liệu của nó, ta phải thận trọng. Vì vậy trong bài trích ở bao cần ghi rõ tên tác giả, tên báo và ngày ăn hành. Xong rồi bạn vò sò tài liệu ấy, là bạn ghi vào tấm giấy dầy theo từng loại, như đã nói trên.

NGOÀI những sách chuyên khoa để học về môn mà bạn đã lựa chọn, có nên đọc thêm những sách báo giải trí không? Không có hại gì hết. Người lao động làm việc suốt ngày cần phải có giờ giải trí. Người tự học sau cả giờ nghiên ngâm những trang sách khô khan về môn học của mình, cũng có thể cho tinh thần thư thái trong giây lát nhờ những nụ cười trong một tờ tuấn bá hay mấy vần thơ réo rắt của thi sĩ Nguyễn Bính, Thế Lú, Xuân Diệu. Đó là những phút « thoát trán » để đưa tinh hồn ra khỏi cuộc đời vất vả, hưởng sơ cái thú mờ mờ của thi nhân. Miễn sao ta đừng để cho những vần thơ ấy làm suy nhược tinh hồn ta, đưa ta vào cái mê.

Đời sống tinh thần mà tôi đã trình bày trong ba số báo này, không phải là chỉ vòn vẹn ở trong việc đọc sách, tự học. Đã nghe một buổi diễn thuyết của một họa hội (tiếc thay hồi nay ít thấy có) dự một cuộc nói chuyện tranh luận giữa anh em, đã xem chớp bóng hay hòa nhạc, đã cảng là những phương tiện cho cuộc sống tinh thần. Tôi cần nói riêng về ích lợi của chớp bóng. Ngoài những phim tinh di viên vống không đóng nối đèn, các hãng phim có quay những phim khoa học, tôn giáo, lịch sử, hay những phim lấy cốt truyện ở những bộ tiểu thuyết nổi danh hoàn cầu như « Những kẻ khôn nạn » — « Cuốn theo chiều gió ».

Những phim ấy có thể giúp cho sự khai trí không phải nhỏ.

— TẾ XUYÊN



SAIGON



PHAP



MÃ LAI



THUÝ SĨ



HONG KONG

**HOA KHÔI  
các nước  
trong năm  
1952**

Nhà khiêu vũ **ARC EN CIEL**  
52-59 ĐƯỜNG JACCARÉO — CHOLON

MAGDOLA giải trí khêu lồng hiếu kỳ tất cả thành phố

ĐỜI MỚI số 43



**PHIM SẮP CHIẾU  
Ở SAIGON**

**«CHÀNG VÀ NÀNG»**

**C**HU Chu Ramirez (Ricardo Montalban) một nông gia rất hào hiệp, ngày kia, gặp Nancy (Shelley Winters) tại một quán rượu Sacramento (California).

Chàng nhận thấy cô này có vẻ tiêu tụy và thiếu não quả, mà uống rượu rất mạnh. Nancy không có tiền để trả tiền rượu. Chu Chu muốn giúp Nancy, nhưng chàng cũng « trân như nhặng ». Chàng đánh phả mượn một ông bạn có mặt tại đó 20 mỹ kim để cho Nancy. Muốn vay được tiền, chàng phải thế một vật rất giá trị, bức thư của Tổng Thống Hoa Kỳ khen tặng chàng và cho phép chàng nhập tịch dân Hoa Kỳ.

Sau đây, Nancy đi biệt tích. Chu Chu kiếm được một việc làm ở trại ông Floyd Hawkson (Wendell Corey). Cuối tháng Chu Chu đòi tiền lương, nhưng Hawkson đưa cho chàng một tấm ngân phiếu không tiền bão dăm. Chu Chu tức quá định bỏ trại ra đi, Louise vợ của Hawkson đứng ra can thiệp và bèn vực Chu Chu, Hawkson nổi nóng, bèn đánh vợ túi bụi.

Trong lúc lỡi vận thành hình có tiếng súng nổ, làm Hawkson bị thương. Hawkson nhất định cho là chính Chu Chu bắn và Chu Chu bị bắt. Trong lúc ngồi trong tù, Chu Chu biết tin Nancy hiện làm nghề gái nhảy ở Los-Angeles, và nàng chán nản quá nên có ý định tự tử. Chàng vượt ngục để được gần nàng. Chàng bị bắt lại và bị kêu án 1 năm rưỡi tù.

Nancy và ba người bạn của Chu Chu năn nỉ với Hawkson để ông này ra trước tòa khat rằng ông không làm, chứ không phải Chu Chu bắn. Khi Chu Chu được trả lại tự do, chàng đến kiểm Nancy đang nằm dưỡng bệnh tại một bệnh viện ở Los Angeles. Những nỗi đau khổ và tai họa liên tiếp xảy ra đã khiến cho Chu Chu và Nancy đều cảm thấy họ cần phải chung sống với nhau để nương dựa lẫn nhau, và Nancy đã không từ chối khi Chu Chu ngỏ ý muốn kết duyên với nàng.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**Những phim cuối năm chiếu ở Luân đôn,  
Nữ Ước và Mạc Tư Khoa**

**Ở** Luân Đôn cũng như ở Nữ Ước phim nói về Andersen với cô đào Danny Kaye được quảng cáo rầm rộ.

Nữ Ước hoan hỉ đón chào phim Pháp: « Những trò chơi cấm » và cho phim ấy là một phim thành công nhất của nghệ thuật chiếu bóng ngoại quốc. Phim Anh nhan đề: « Người đàn ông với bộ com lê trắng » cũng rất mê mẩn trong buổi chiếu cuối năm ở Mỹ. Người Anh tán dương phim: « Bộ quần áo tắm », một phim mới của Mỹ kể rõ đời của nhà nữ vô địch về bơi lội đầu thế kỷ, cô Annette Kellermann.

Trong ngày lễ Noel, ở Luân Đôn chiếu một phim mới: « Cuộc đời

mạo hiểm của Pickwick » những người mến Dickens đến xem rất say sưa.

Ở Nga chiếu phim « Mùa gặt » của Poudovkine. Trong mùa gặt đã mô tả được một bi kịch của loài người. Mùa gặt cũng là cuốn phim tuyên truyền được đời sống ở trại tập trung Côn Kô (Kolkhoze).

Những giới chính trị đang chú ý việc hoàn thành phim nói về tiêu sử của nhà cách mạng Djerlinski, bạn của Lénine.

Quan chúng Nga cũng có thể xem phim « Sudko » tả những lâu đài Ấn Độ giữa vàng ngọc châu báu, xen lẫn những cuộc múa nhảy của Rimsky Korsakov.

(Trích báo chí Anh, Mỹ và Nga)



CLAIRES TREVOR trong vai Mme Ansel



RICARDO MONTALBAN đang khoe bộ ngực nở nang bên cạnh cô đào Claire Trevor



CLAIRES TREVOR và WENDELL COREY



## KHOA HỌC

# MỘT ÍT KINH NGHIỆM VỀ KHOA CHỮA MẮT

của Bác sĩ VĨNH ĐÂN

NẾU các thí sĩ và văn hào ca tụng những đôi mắt đẹp lộng lẫy, những cái nhìn nghiêm thành đỗ nước thì ta cũng không nên trách những cô gái Mỹ (60 phần trăm những người còn trẻ đều mang kính) không muốn để đôi mắt dấu sau một đôi kính xấu xí, lại kèm thêm cặp gọng nít phải chịu khó mang một thứ kính không gọng gọi là « contact lenses » rất tinh xảo. Đó là một thứ kính rất nhỏ chỉ độ bằng cái mặt kính đồng hồ đan bá, bỏ vào mắt thi áp chặt vào trong con mắt.

Thứ kính này phần nhiều chỉ có hai hạng người dùng mà thôi : các cô gái muốn giữ nguyên khuôn mặt đẹp của trời cho và những người chơi banh american football (như rugby nhưng hung hăng hơn) để tránh khỏi bầm kính trong lúc húc nhau. Thực ra mang thứ kính này vướng víu và khó chịu và cũng rỗi mỗi tối còn phải lấy ra sáng lắp vào. Nhưng ở đời vẫn có người chịu đau đớn hơn nữa để phụng sự cho sắc đẹp thì đó cũng không phải là chuyện lạ.

Nói rằng 60 phần trăm người Hoa Kỳ mang kính không phải là nói ngoa. Cố lẽ vì một phần lớn họ làm việc với mắt nhiều nên mau mệt mắt thành phải mang kính. Nhưng cũng một phần vì họ bị cận thị, viễn thị hoặc có tuồi : họ không chữa với một cách nào khác hơn là mang kính. Nói vậy vì có người cứ đồn đại rằng bị cận thị thì cứ tập vận động mắt và « cẩy nhau » vào mắt là khỏi ngay (?)

\*\*\*

MỘT PHẦN đông trẻ con từ 3 tuổi trở lên đã mang kính rồi. Vì sao ? Vì để chữa một bệnh rất thông thường là mắt lè. Thông thường nhưng lại khó chữa nên từ cách chữa đến dụng cụ, máy móc dùng trong công việc này được đặc biệt chú trọng. Những trẻ Hoa Kỳ đến 3 tuổi mà mắt bắt đầu hơi lè là thay thuốc khám đã bắt mang kính ngay rồi. Chứa từ lúc còn nhỏ như vậy là vì nếu mắt không thẳng thì sau lớn lên con mắt nào mà lè qua một bên đó sẽ bị kém đi và có thể hóa ra vô dụng hẳn.

Ngoài mang kính ra người ta còn phải bịt kín con mắt còn tốt để cho trẻ bắt buộc chỉ được nhìn bằng con mắt kém mà thôi, cho quen đi. Vì rằng nếu trẻ bị lè mắt thì chúng lười không nhìn bằng con mắt kém mà chỉ nhìn bằng con mắt

- V.B.

## TIN MỚI...

### LẠI MỘT PHƯƠNG PHÁP TRƯỞNG THỌ NỮA

BÁC SĨ Harris & Birmingham, nghiên cứu 20 người sống lâu 100 tuổi và kết luận rằng thuật trường thọ chỉ cần có 5 điều sau đây :

1.— Tánh bình thản và hòa nhã, vui vẻ.

2.— Ăn uống điều độ.

3.— Đề ý thường đi cân, để biết sức nặng của mình và nghỉ ngơi đầy đủ khi mệt.

4.— Sự sống vật chất không thiếu hụt.

5.— Hoạt động luôn luôn.

Bác sĩ Harris đã theo phương pháp ấy mà năm nay 80 tuổi vẫn còn làm việc minh mẫn.

### PHI CƠ TRỰC THẮNG « BỎ TÚI »

NHỮNG kỹ sư chế tạo phi cơ đang hoạt động ráo riết để chế một kiệu phi cơ trực thăng « bỏ túi » mà công dụng là di quan sát các cuộc hành quân ở mặt trận. Phi cơ trực thăng bỏ túi này chỉ có thể chở một người. Phi cơ chia ra làm nhiều khớp và có thể xếp lại chở bằng xe cam nhông.

Đến nay, kiệu phi cơ này còn ở trong giai đoạn thí nghiệm.

### MỒ XÈ KHÔNG NGUY HIỂM

TÙY trước đến giờ, người ta lo nhứt là sự mồ xè thường làm cho huyết ra nhiều quá. Các y sĩ Anh vừa dùng một chất mới gọi tên là hexamonium để giảm bớt sự ép của trái tim người bị mồ, làm cho sự tuần hoàn của máu chậm bớt lại. Đồng thời có máy riêng cứ 3 phút lại cho biết mạch chạy ra sao để bác sĩ vững心得 rằng người bệnh không bị nguy hiểm.

### ĐẤT SÉ PHÌ NHIỀU HƠN TRƯỚC 1000 LẦN

MỘT hóa chất mới gọi là Krilium hứa hẹn chuyên dắt nghèo thành đất phì nhiêu trong mấy tiếng đồng hồ. Trong mấy năm nay chất hóa học này có thể đem ra bán ở thị trường.

Chất hóa học này trông giống như đường cát trắng và công hiệu kỳ lạ. Sau khi mưa, nó làm cho những chất dơ bẩn không động thành bùn nhầy nhụa. Ngoài ra, tại những vùng ít mưa, nó giữ nước trong đất lâu khô.

Các nhà chuyên môn tuyên bố rằng dùng một ít chất hóa học này để bón đất, công hiệu gấp ngàn lần các phân bón khác.

Chất Krilium trị giá chừng bốn đô la một tạ, nhưng dùng nó rất đáng tiền. Những nhà làm vườn và các trại chủ thí nghiệm trên một khoảng đất nhỏ, đã thấy nhiều công hiệu.

### NHỰT TRÌNH BẰNG... BÃ MÍA

GIA Y in báo mỗi ngày một hiềm và giấy mỗi ngày một cao, đó là điều không một nhà báo nào trên thế giới này không đề ý thắc mắc. Nhưng khoa học hiện nay thâu thập được nhiều kết quả tốt đẹp trong việc thí

ĐỜI MỚI số 43

## KHOA HỌC

nghiệm dùng bã mía để chế tạo giấy nhặt trích.

Ông Joaquin de la Roza, một nhà phát minh người Cuba, là người trước tiên đề nghị với một công ty dùng bã mía để chế ra giấy. Ông tuyên bố rằng giấy bã mía có thể rẻ hơn giấy làm bằng gỗ khoảng 44 phần trăm.

Giấy làm bằng bã mía có phần trắng hơn và bền hơn giấy thường dùng. Người ta cũng có thể pha trộn với gỗ để chế tạo ra giấy với một giá cả. Nhờ sức bền bỉ, bã mía có thể dùng để làm những giấy thương hiệu hàng.

Trong bã mía có từ 20 đến 25 phần trăm chất ruột có sợi. Người ta cần phải lấy chất ruột có sợi ấy ra thì mới có thể chế được thứ bột giấy hoàn toàn. Nói tóm lại phương pháp mới về chế tạo giấy gồm có việc lấy hết ruột và những thứ gì không cần dùng ra khỏi bã mía. Trước kia, người ta đã thành công với phương pháp lọc, nhưng phương pháp này rất tốn kém nên giá giấy cao quá.

Cây mía chỉ mọc ở những vùng nhiệt đới hoặc gần nhiệt đới. Trong năm 1951, hoàn cầu sản xuất gần 21.930.000 tấn mía mà một phần lớn là ở Á Châu, Phi châu, Nam và Trung Mỹ chủ, vùng Caraïbes và miền Nam Hoa Kỳ.

Trong khoảng 910.000 tấn mía, người ta lấy ra được 65.000 tấn đường den. Bã mía còn lại khoảng 260.000 tấn. Từ lâu nay, một số ít bã mía ấy dùng độn đậm, hoặc dùng trong kỹ nghệ chế tạo chất plastique. Còn lại bao nhiêu thì đem đốt thế cho cùi hay than.

Nay nếu người ta thành công trong việc chế giấy in báo bằng bã mía thì tất nhiên giá giấy phải rẻ đi nhiều.

### DÙNG VẬT LIỆU CŨ CHẾ TẠO BỘ VẬT HỮU DỤNG

BENJAMIN Almeda, người Phi luật Tân có tài biến đổi những vật liệu hư bô, thành ra đồ vật hữu dụng. Với những thành sắt rỉ Almeda đã sáng chế ra hai máy dệt chiếu và các tấm đệm lót ở ngưỡng cửa. Anh lấy những vò xe hơi cũ cắt ra thành những băng dài để dệt những tấm đệm này.

Khi chiến tranh Thái Bình Dương chấm dứt, anh mở tiệm vá giày. Công cuộc làm ăn rất chóng thành công số vốn của anh càng ngày càng tăng. Anh bán tiệm sửa giày và xây qua làm nghề vận tải xe hơi. Nhưng vì thiêu kinh nghiệm nên lỗ lấp, Almeda bán lại hết xe hơi được 20.000 pesos và quyết chí theo đuổi công cuộc nghiên cứu máy móc.

Các trường học và các xưởng kỹ nghệ tranh nhau mua máy của anh. Máy này rất dễ điều khiển ; những trẻ em cũng có thể dệt được. Trẻ em nào mới tập ay thì phải hai giờ là dệt xong một tấm đệm, nhưng khi quen tay rồi thì chỉ dệt trong nửa giờ.

Nhà máy dệt chiếu Almeda nên học sinh & các trường tiểu học tại Ma ni được tiêu khiени một cách hữu ích.

Hiện nay máy Almeda được người ta đặt mua rất nhiều.

ĐỜI MỚI số 43

## Chánh tình thế giới trong năm 1952

(tiếp theo trang 14)

khối đại tài dương, nhất là nước Pháp, tình trạng ấy thấy rõ rệt nhất.

Năm 1953, cuộc bài xích do thái lại nảy ra, trở lại chiến tranh giữa Israel và các nước Arab.

Năm 1953, Winston Churchill và Eisenhower sẽ gần gũi hơn lúc nào hết. Hai nước Anh Mỹ sẽ ký một bản thoả hiệp ước để khai khẩn chung nguyên liệu ở Liên hiệp Anh. Kinh tế Đức sẽ bị thất vọng trong các cuộc thương thuyết với Trung Đông, Đức sẽ tìm chân dung ở Nam Mỹ. Năm 1954 sẽ xảy ra một cuộc « vật lộn lớn » về quyền lợi Mỹ và Đức ở Nam Mỹ.

(Rút ở báo Pháp)

— TY SẮC

Cho nên Tiều Châu, xem xét ngã của chuyến xe trước, mới đứng ra khuyên can, họ Tiều nói : « Gần đây có many vạn con chim từ phía nam bay sang, giao minh xuống sêng Hán mà chết, đó là triệu chứng bất thường. Thân lai xem thiên văn, thấy sao Khuê định vào phần đất sao Thái Bạch, thịnh khí ở về phương bắc, ái không lợi cho ta trong việc đánh nước Ngụy ». Tiều Châu hét lồng cản trở mà Không Minh vẫn không nghe.

Lần bắc phạt thứ 6, một trận tại cầu sông Vị, thất bại lần đầu tiên, chết cả hàng muôn binh sĩ, lại thêm lương thực không đủ, phải dùng tới mộc ngưu lưu mǎ là khác. Về sau mặc dù có trận thắng nhỏ ở Thuỷ phương có song iốt cuộc quốc lực không đủ, điều kiện chiến tranh không có, chỉ vì một ván đòn tiến binh.

Có lẽ Không Minh cũng biết con đường dụng binh ấy có thể thành công, song vì mưu kế từ óc Ngụy Diên đem ra, thì còn gì uy tín chúa soái !

Lúc đó Ngụy Diên đã phê bình Không Minh : « Nếu tiến quân theo đường lớn, thì nước Ngụy át đem hết quân Quan trung đón đánh dọc đường, dây dưa ngày tháng biết ngày nay lây được Trung Nguyên. Đó là lời phê bình rất xác đáng ».

Không Minh bắc mít, cơ hội ấy, mà lo đem hết quốc lực, đánh theo mặt trận với nước Ngụy rất mạnh kia, thì hy vọng thành công hóa ra mông mành quá. Suốt đời, Không Minh dụng binh chỉ theo hai chữ « cầm thận ».

Song rồi cuộc, 5 lần xuất quân Kỳ Sơn thật là thiểu « cầm thận ».

Đến lần thứ 6, thì lại càng táo bạo hơn nữa. Đem hết quân tinh nhuệ nước Thục, đánh thì có khác nào đánh liều một trận chót vây. Đáng lẽ tình thế khốc liệt, phải chăng hành động ấy đã trở nên oán đe lớn lao ?

Chẳng qua Không Minh trải qua 5 lần bắc phạt bắc thành, tặc lòng rõ rát, lại muôn, đem kẽ « liên ngõ » ra, bảo Phí Vi giờ thứ cho Tôn Quyền, xin ông ta « sai tướng bắc chinh, cùng chia thiên hạ ». Không Minh hân đã cam thay súc minh không thể thắng được.

Thế là xuất quân Kỳ Sơn lần thứ 6, thiệt là cực kỳ miên cưỡng. Nếu quyết chí ra sức lo việc chính đón nghi ngờ vài năm, thì xú Ba Thục chưa át đắc mệt mau lẹ thế ấy. Vậy thì sự lâm lợn của Không Minh về lần bắc phạt thứ 6 không sao phủ nhận được nữa.

Áy cũng là muốn dẹp tan theo Không Minh những điều chia rẽ dân tộc ta là trước tới giờ, để ước rằng năm « trăng » mới là năm thống nhất độc lập thực sự của nước Việt Nam.

Đó là lời chúc Tết Nguron Đán của — TRỌNG YÊM

## Ý kiến bạn đọc

(tiếp theo trang 30)

có quyền, và có bồn phan, can thiệp để bồ sung cho những khiếm khuyết của gia đình. Bởi vì, gia đình vốn không phải là cái mà các nhà triết học gọi là « vẹn toàn », nó không tự túc được hết mọi phương tiện cần thiết để đi tới mục đích. Đây là lý do cho phép xã hội bức chán vào. Theo lẽ đương nhiên, xã hội phải là sự bồ túc của gia đình và phải tinh liêu cho gia đình những sự giúp đỡ và che chở mà gia đình có quyền đòi hỏi.

**S**ONG xã hội không được phép lẩn át gia đình, bất kỳ về phương diện nào, trong khu vực nào. Lý do tồn tại của xã hội là để cung cấp cho gia đình những gì mà gia đình không thể tự liệu. Nhà nước được lập nên cũng là để bảo vệ gia đình. Chính phủ thời nay không thể đương nhiên chiếm đoạt các quyền lợi thiêng liêng của gia đình, cũng không thể sao phân bón phận dẽ lại cho gia đình sự bảo hộ cần thiết trong các vấn đề kinh tế.

— NGUYỄN TRẦN TRINH  
(Hồng Kông)

## Bóng ngày xanh

(tiếp theo trang 19)

**G**ió BÁT đầu thời lạnh. Lão Vạn hùng hổ, vội kéo chiếc áo nâu lên che cổ, chậm rãi trở về nhà. Sau lưng lão, bóng chiều đã nhuộm xám mặt bờ, những cánh buồm trắng của đàn chài đánh cá đã đồng về bến. Vừa đi, lão Vạn lâm bầm:

— Biết đến bao giờ mới thái bình ?

Ừ, biết đến bao giờ mới thái bình để cho những người bạn trẻ của lão Vạn sẽ trở về với lão.

Đợi đến ngày ấy thì lão đã già lắm rồi, hoặc đã chết mất rồi còn đâu ?

Hè 52  
— TÔ KIỀU NGÂN

## BẠN ĐỌC ĐÓN XEM :

XUÂN BỘC LẬP một giai phẩm văn chương đầu năm Quý Tỵ.

XUÂN BỘC LẬP do một nhóm văn nghệ sĩ chủ trương biên tập.

XUÂN BỘC LẬP có những đặc sắc của các Bạn Trúc Khanh, Đặng Phượng, Mai Lan Châu, Viễn Châu, và nhiều người bút có tiếng Nam Trung Bắc.

XUÂN BỘC LẬP sẽ đem cho bạn đọc nhiều nguồn vui lì trên ngày đầu xuân.

## SAIGON - CHOLON DỰ BỊ ĂN TẾT

(tiếp theo trang 25)

Một triệu chứng của sự sành hoạt khó khăn.

— In một trăm thiệp Tết, chơi, thay ! Một đứa nhỏ ngồi bên chào tôi bằng một giọng Tàu lai. Nó làm thông ngôn cho người Huê kiều lùn tuồi, làm chủ cái « tiệm » in này.

— Bao nhiêu 50 tấm thiệp ?  
— Ba chục đồng thôi.

Thằng nhóc vừa đáp vừa đưa ra một cuốn dán đủ kiều mẫu, lia lịa nói như gặp được mối hàng quan trọng. Thời buổi khó kiếm đồng tiền !

— Nhưng nịt in ở đâu ?  
— In tại nhà in riêng của ngô. Chỉ 3 ngày rồi.

Sau tối hối thèm một người bạn, mới hay rằng anh Ba xạo ấy chẳng có « nhà in riêng » ở đâu hết mà anh chỉ là một tay lanh mồi in cho mấy nhà in nhỏ của Huê kiều. Thay vì đi từ nhà mời in danh thiếp, anh nghĩ ra lập « tiệm lanh mồi » ngay trên lề đường.

Tàu và Việt đều ngồi kế nhau mà bán hàng Tết.

Lại còn có mấy người Cao miên bán hàng to lụa, miệng chào khách, tay cầm những súc lụa banh ra đe khoe súc bền bỉ.

Khách qua đường không khỏi cảm động dừng bước trước một chị dọn bà người Việt, da xanh lườn, bồng đứa con chừng 3 tháng vừa cho con bú vừa bán

### Giải đáp Tiêu khiển

Ó CHÚ



### Toán đố

Chò trước hai bà vợ, một bà trở lại bờ bên này, chò thêm bà thứ ba. Bà trở lại này đứng với chồng bờ sông bên này.

Hai ông chồng khác xuồng thuyền qua sông để gặp 2 bà vợ của họ đứng chò bên bờ ấy.

Bảy giờ đến một bà vợ trở lại với chồng lên bờ và hai người chồng đi qua bến kia.

Người đàn bà còn lại ở bờ này sẽ lùn lượt đưa hai bà vợ sang sông hay là bà ta rước 1 bà qua sông rồi nhường thuyền cho ông chồng bà chót trở lại bờ bên này mà rước vợ.

nhiều chiếc ly mỏng bằng mica 1 đồng 1 cái và những « mũi soa » to nhọn tạo ba đồng 1 cái. Chị có vẻ mệt nhọc, nhưng cũng cố kéo hết gân họng mà la : « Mua đi ! Mua đi ! Ly nguyên tử rót không bể, chịu được nước sôi, nước đá, không tróc. Mua đi ! Mua đi ! Mùi sao bán hạ giá : 3 đồng.

Lâu lâu mới có bán một lần ! Sân phụ còn non ngày yếu đuối ấy phải « la » hồn hồn vì nếu không la thì làm sao mà tiếp chào khách của chị đến được tai khách hàng trong cái chốn chợ đông mà ai cũng la lớn.

**B**ÙỜI tối... Làng sóng người di... dự bị sắm Tết càng tràn ngập con đường Chợ Lớn, lấp ló với sóng người đi dạo phố buổi tối Chúa nhật.

Quang cảnh sầm Tết năm nay nào nhiệt hơn năm ngoái rất nhiều. Nhưng một ông bạn thương gia của tôi nói với tôi rằng giọng bi quan : « Khủng hoảng tới nơi ơng à ! Buồn bán mỗi ngày mồi khó vì dân chúng không còn tiền nữa... Giá sanh hoạt lại càng ngày càng tăng. Từ giây một trăm đồng đòi ra tiêu xài trong một lúc đã hết mà kiếm một trăm đồng đâu có dễ. Đì vay ! » 100 đồng không phải là ai cũng cho vay ! » Mấy câu đây đủ tố cáo trạng thái của một nền thương mại cuối năm nay. Tôi hỏi thêm ông bạn :

— Vậy sao các nhà hành lạc vẫn đông nghẹt. Tại sao người ta vẫn có tiền ăn xài phung phí.

— Đó là một thiểu số có tư bồn. Họ bỏ bạc triệu ra buôn bán, chỉ cần lời 2 hay 3 phần. Góp nhỏ thành lớn, vốn cả triệu, cố nhiên lời nhiều.

Nhung bên cạnh những nhà buôn lớn ấy, có bao nhiêu nhà buôn nhỏ mèo mặt. Có nhiều người lỗ lả, đã là nhà buôn mà không buôn bán thì làm gì ?

Tôi ở Cholon ra Saigon, ghé xóm lao động vừa bị cháy ở Chợ Quán. Nhiều ngọn đèn dầu leo lét trong các túp lầu lingleton tạm lén, trong chảng khác gác những con dom đóm lấp lóe giữa cảnh đồng hoang.

Đây là trên 200 gia đình sẽ không có Tết. Cái Tết của họ, bà Hòa đã cướp mất rồi, còn gì.

— T.T.P.

## BÁC SĨ Nguyễn - Tân - Lung

21 Đại lộ La Somme - SAIGON

CHUYÊN MÔN

Trị bệnh người lớn và trẻ em

ĐỜI MỚI số 4

## « CẢO THƠM » LẦN ĐỎ TRƯỚC ĐÈN

(tiếp theo trang 16)

Ai dám trên tung mây  
Những giấy tờ tên tuổi ?

Tôi thấy cây nhăn nhó,  
Liển bão : « Gốc cây ơi !  
« Đây là tờ tuyên bố,  
« Chứ đâu phải trò chơi !  
« Của những nhà... « ái quốc »,  
« Của những bậc... « ái dân ».  
« Những... đại diện sáng suốt,  
« Những... những... những... v.v. »

(Phương Đông 23-153)

**T**RÈN đây là những ý kiến các báo phát biểu trước ngày bầu cử. Chúng tôi có bồ bát vài đoạn dụng chạm tới cá nhân ứng cử viên.

Muốn cho kho tàng « văn chương tranh cử » đầy đủ hơn, chúng tôi xin trích thêm những lời tuyên bố của ứng cử viên nữa.

**B**ÌNH DÂN « CHÍNH HIỆU CON » NAI

**M**ỘT ứng cử viên độc lập, không gia nhập sô nào, ông Nguyễn Xuân Hiền tuyên bố trong lịch trình :

« Tôi tên là Nguyễn Xuân Hiền, chính thức là bình dân lao động.

Tôi không tuyên bố nhiều lời, đầy giấy rót sau không thấy gì ráo. Nhưng tôi hiểu không vì tư lợi mà chỉ vì quyền lợi anh em cần lao ».

### XUỐNG LÀM « BẢN »

**O**NG Ngõ sách Vinh sau khi bị sô « Quốc gia độc lập » tuyên bố trực

xuất khỏi sô này, liền ra đứng một mình với tấm biển ngữ vẫn tắt căng ở các ngã ba :

« Hãy bầu BẢN Ngõ sách Vinh, ứng cử viên quận nhì ». Xin chờ đọc lầm là « bầu bạn » theo nghĩa « bạn bè ».

Còn « bạn » nào họ Ngõ đây ? « Bóng chí » nào đây ?

Nếu bạn ấy « khiêm nhường » không tự giới thiệu nhiều lời thì có những truyền đơn của « Tổng công đoàn Công chức, Kỳ nghệ, Thương mại, Lao động » đem cái « áo quan toà » của « bạn » ra mà cõi võ :

« Hãy đồng bào cử tri quận nhì !

Hết thấy hãy bỏ phiếu cho trạng sư Ngõ sách Vinh là người đã bỏ áo quan tòa để ra bính vực lợi quyền tuyệt đối của dân chúng. »

Ngoài « bạn » quan tòa áo đỏ ấy còn có một « bạn » nữa trước lâm quan lòe áo đen. Đây truyền đơn của ba nhóm người ứng hộ :

« Cùng đồng bào quần ba,  
Mời anh em bỏ thăm cho bạn Lê Thủy  
Tuyết tức Tòa Tuyết ứng cử viên quan  
ba... »

Vậy cũng con hơn các ứng cử viên

đặng báo cõi động cho mình xưng « Ông » với cử tri.

ĐẾN « ANH » THẦU KHOÁN NỮA !

**Ô**NG Trương Lẽ, thầu khoán, ra tranh cử ở quận tư bỗng được những truyền đơn ủng hộ :

« Hồi Anh em Đồng bào thân mến !

Hắn Anh em giới cù lao không ai còn lạ Anh TRƯƠNG LÊ Thầu khoán, vui vui, thắng thắng, sáng suốt, hòa hiệp và wa hoạt động là những bần tánh của Anh. Muốn được kiến thức rộng rãi hơn, Anh đã phải xuất dương. Ở nước ngoài chẳng những sát cánh với đồng bào hải ngoại, Anh từng tiếp xúc nhiều nhơn vật các nước để biết rõ tượng lai nước nhà sẽ đi về đâu, hầu khỉ về nước, có dịp Anh sẽ gop một phần trong công việc hiện chánh quyền nhân dân.

Đã dành thời thế thuận chiều song lẽ đầu khanh tay ngồi ngô vì thời thế vẫn là túy thuộc chúng ta, nếu chúng ta biết liên kết thành một lực lượng. »

giuong, tôi chỉ mong phung sự đồng bào quốc dân theo lương tâm thôi. »

Chắc ông Pha đã đọc tiểu thuyết « Một lương tâm trong gió lốc » của Lê Văn Trương.

**QUÁ AN PHẬN THỦ THƯỜNG RỒI..**

Đây là một đoạn trong « bồn tuyễn ngôn » của ông Văn Cầm, Bùi Quang Út, Lý Công Quyện, Lê Văn Mẫu, Nguyễn Văn Phát :

« Ngót năm năm qua, an phận thủ thường trước những biến chuyển của thời cuộc nước nhà, thật tình chúng tôi rất nóng lòng trông đợi thời cơ để được phung sự quyền lợi chân chính của đồng bào. » Nay có cuộc nhân dân đầu phiếu :

Để cho toàn dân có thể sử dụng cái quyền công dân cao quý của mình để cho ứng cử viên tự do vận động và tuyên truyền tuyển cử, thì rõ ràng là một triệu chứng thuận dân nguyên ghi một điểm son trên đường thực hiện chánh quyền nhân dân.

Cho nên chúng tôi nhận định hành vi quá khứ của anh TRƯƠNG LÊ để đảm bảo cho tương lai. Chúng tôi tin chắc anh TRƯƠNG LÊ sẽ nỗ lực tranh đấu hứa đem đời sống mới cho giới CÀN LAO, vì Anh là người am hiểu LAO ĐỘNG nhiều hơn hạng TRỌC PHÚ.

**TAM CANG NGŨ THƯỜNG !**  
Bác sĩ Phạm Văn Ngũ tuyên bố :

« Đời loạn lý lầm cho con người mất tao nhã, mất luân lý, mất tần cang ngũ thường, mất nhơn, nghĩa, hèle, tri, tín. »

Muốn đào tạo hạnh phúc, trước phải phục hưng Hòa bình, Người nào dám lãnh ván đế Hòa bình, dám hy sinh cho một chánh nghĩa cao cả. »

« TIẾNG GỌI THIẾNG LIÊNG CỦA TÔ QUỐC »

**Ô**NG Nguyễn Hữu Pha đang cản vang, bồng nghe « tiếng gọi thiên liêng của Tô quốc » ông ra tranh cử. Ta hãy ghi lời ông nói với báo « Công dân » :

« Tôi không ham danh vọng gì hơn là được thực hiện nguyện vọng của tôi ôm ấp bấy lâu nay là nâng cao nền tiêu công nghệ và tranh thủ lấy bá quyền thương mai cho người Việt. »

Nói tóm lại tôi là người không dâng phái chỉ nghe theo tiếng gọi thiên liêng của Tô quốc và muốn ra tranh cử để giúp ích cho đồng bào các giới tùy theo tài súc. Vì nhờ sự làm việc cần cù và kiên nhẫn, tôi mới được địa vị ngày hôm nay nên tôi hiếu rõ hoàn cảnh khổ cực thiếu thốn của toàn thể đồng bào. Lấy đức hạnh làm quí anh em như ông đã làm vậy. »

**KHA VĂN DƯƠNG,**  
**VĂN CÔNG ĐỊNH,**  
**ĐẶNG PHƯỚC TRUYỀN,**  
**TRẦN VĂN TRI.**

**N**ÉU in hết những « áng văn tuyệt tác » trong cuộc tranh cử này, ta có thể cõi cả một cuốn sách dày.

Chúng tôi chỉ trích ít « kiêu mầu » gọi là « Cảo thơm lần đỏ trước đèn » để khi nào bạn rảnh rang sẽ đem ra đọc lại cho vui.

Ty quản lý Đời Mới

## ÔNG NGUYỄN VĂN MÔ...

(tiếp theo trang 21)

ai tới trước sắp hàng trước. Sự khéo nhả cẩm rất ngắc, ai nhả trên xe thì bị phạt rất nặng và lần thứ hai bị tù. Say rượu cũng vậy. Gặp ai say rượu là linh đem về bót nhốt.

Ở Bắc Mỹ cũng như Nam Mỹ không có sự phân biệt người da trắng với người da vàng. Chỗ nào cũng bình đẳng. Người Huê Kỳ cũng như người Âu, khi hỏi thăm câu chuyện gì thì họ tiến dần cho đến cùng, đến lúc đạt mục đích, ví dụ như đi đường hay tìm người quen.

Lao động phần nhiều vào quán ăn bữa trưa rồi lại đi làm, chứ không về nhà vì trưa họ ít giờ làm. Những quán ăn bình dân, không có bồi hầu. May mòc đưa đồ ăn tới tay ta. Ví dụ muốn ăn dĩa thịt bò, thì bỏ số tiền vào một nơi chèo đồ ăn trong nhà hàng. Tiền lọt xuống thì có dĩa thịt dâng lên. Còn có những quán ăn gọi là cafeteria nra. Khách vào ăn tự tay ta lấy cái mâm, rồi đi tới chỗ có các cỗ bàn hàng đứng trong tủ kiển đưa ra cho dĩa ăn nào mà khách muốn. Lúc vào một lối, lúc ra một lối; ngay chỗ lối ra đã có một cỗ thau tiền, chỉ nhìn vào mâm của khách bao nhiêu dia, mà tính tiền.

Nghé nói thợ ở New York dù những tiện nghi để sống một đời vật chất đầy đủ. Điều đó có thật không?

Đúng vậy. Nhờ các hằng buôn lập ra lối bán-trả góp, nên người thợ hầu hết có máy vò tuyển điện hoặc máy vò tuyển truyền hình (television) tủ lạnh, máy giặt, xe hơi. Có người phải trả góp cả 5, 10 năm. Có người mua nhà ở, phải trả góp đến 30 năm. Mực sống dân chúng rất cao, thợ thày nào cũng có ô tô đi làm việc. Xe Chevrolet hay Ford giá lối 1800 đô la và phải trả làm 30 tháng.



Trường luật khoa đại học Argentine  
là nơi nhóm Hội nghị.

Tôi được dịp ở San Francisco 3 hôm, và nhảm lác đầu năm.

Theo tục trong xứ, chiều 31 tháng Chạp trước khi giao thừa thì trên các tảng lầu, người ta tuôn ra cửa sổ, theo luồng gió cuộn, những « bloc » lịch năm đã qua, thành ra trên các đường toàn các tờ lịch bay như buồm bướm.

Tối 31 rang mồng 1, lúc 12 giờ đêm thì trên các phố, người ta ai gặp nhau, chào năm mới và quen hay lạ cũng hồn nhau. Các cỗ các cậu quăng « confetti » đầy đường.

Sau khi từ già San Francisco, tôi đi Tokio, ghé Honolulu và cù lao Wake.

Tại Tokio tôi ở nơi nhà ngũ một trăm phần trăm Nhật, nhà ngũ Fakudagia ở trên một cái đồi. Vào phải cởi giày và phải thay ngay Kimono rồi đi tắm nước nóng.

Phòng rất đơn giản, phía trong có một bình hoa, chính giữa 1 bàn con dưới có lò sưởi.

Tôi ngủ trên chăn bông trải dưới sàn lót chiếu.

Tôi được các bạn ở Tokio dài 1 bữa tiệc hoàn toàn Nhật: các món ăn Nhật, dọn trên mâm gỗ sơn, dưa bắng tre để trong giấy bóng, ăn phải tách ra. Ngồi trên chiếu trước bàn thấp và có các cỗ thiếc nứa hầm rượu Saké hấp nóng.

Trong lúc ăn có nhạc trầm bồng do các tài tử gảy đàn Guitare và Samisen. Sau lại có múa quạt, múa khăn và múa mặt nạ.

Nhà hàng này khi xưa của một vò quan Nhật (Samourai), có vò ròn rộng cỡ thụ 200 năm, có hồ nước, có non bộ. Thật là một buổi tiệc đặc biệt, theo lối Nhật mà lần đầu tôi được dự.

Qua Hồng Kông, tôi thấy sự buôn bán vẫn còn phồn thịnh, thương mại chưa đến đồi kiệt quệ hẳn.

Đến Tokio, tôi thấy nguồn sinh lực của dân Nhật còn mạnh lắm. Những nhà máy lớn lao của họ hàng hái sản xuất.

Thấy Tokio phồn thịnh, tôi lại bùi ngùi nhớ đến đảo Wake, một cù lao của Nhật đã bị chiến tranh tàn phá tiêu điều. Đến nay còn những di tích chiến tranh:

những xe tăng của Nhật bị mục nát, những xác tàu đồ bộ nằm trước, còn bờ ngón ngang. Đây là một cù lao san hô, không có nước ngọt; người ta phải chờ nước từ Hawaii tới đây để uống. Wake chỉ còn là một căn cứ hàng không của Mỹ. Vừa đây đảo ấy bị bão cung như ở Việt Nam, nên cảnh lại càng tiêu diệu hơn.

Ngài ghé Honolulu, chắc thấy phong cảnh đẹp lắm.

Phải đấy. Honolulu là nơi khí hậu ấm áp, mà các nhà tư bồn Âu Mỹ đã dùng làm nơi nghỉ mát. Hôm may bay tôi ghé Honolulu, vào 11 giờ đêm, nhâm một đầm sáng trắng. Vừa bước chân xuống phi cơ đã thấy những thiều nữ bồn xú rất xinh tươi, dem vòng hoa đủ màu sắc, choàng vào cổ chúng tôi để chúc chúng tôi được nhiều may mắn. Vào phòng khách của phi trường, nghe liền những tiếng dòn « ghi ta » du dương, trầm bổng. Tai nghe tiếng nhạc, mắt nhìn ra cửa biển, những du thuyền lơ lửng dưới ánh trăng... Thật là một cảnh tốt đẹp của tạo hóa có sức thu hút du khách hoàn cầu.

### NHỮNG VIỆT KIỀU DÁM TRANH SỐNG Ở MỸ

TRONG cuộc hành trình của ngài, chắc ngài có tiếp xúc với những kiều bào ở nhiều nơi.

Có. Tôi cũng được gặp một số đồng bào làm ăn ở Mỹ. San Francisco có bác sĩ Nguyễn Thành Nguyên làm giáo sư phụ tá ở trường đại học nha khoa. Tôi nghĩ người mình học cũng giỏi thật. Bi học của nước người rồi lại dậy nước người, cũng là một quảng cáo tốt cho xứ sở. Bác sĩ Nguyễn đậu bằng cấp nha khoa ở Nhật, sau vì có chiến tranh, ông sang Mỹ, thi đậu bác sĩ ở Mỹ rồi dạy học cho tới giờ.

Nghề làm báo ở Mỹ, người Việt mình cũng chen chúc vào được. Ông cũng biết tờ « New York Times » là tờ báo lớn nhất.

Lớn đến đồi, con đường có nhà báo ấy, được đặt tên là « Times Square ». Vậy mà tôi gặp một người Việt Nam, ông Linh, làm trong tòa soạn báo ấy và nghe ông giữ một địa vị khá quan trọng. Ông Linh đậu cử nhân ở Mỹ.

Trên thương trường, có ông Nguyễn Đức Thanh lập một hãng xuất nhập cảng ở New York lấy tên là Exim Trading Corporation. Ông này còn trê tuồi mà có óc thương mại, dám tranh thương ở nơi đất Mỹ, cũng là người có tri lớn vậy. Tôi có gặp ông Trịnh Văn Chấn, và các ông Lâm, Văn, Quang, giúp việc ở « Tiếng nói Hoa kỳ » mà mỗi ngày chúng ta ở Sàigon thường được nghe ở máy truyền thanh.

(xem tiếp trang 40)

## Nhà thuốc chánh

## SOLIRÈNE

(Pharmacie Principale  
Solirène)

DƯỢC SƯ  
ĐÀO TRỌNG HIẾU  
Tốt nghiệp trường  
Đại học Paris  
Trước nhà hát Tây-SAIGON



Một lối đánh bài mệt mỏi

### MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ MỸ CÓ 21

#### LỄ ĐỀ BỘI NÓN

MỘT NGƯỜI chế tạo nón cho phụ nữ đã vạch ra 21 lề buộc người đàn bà Mỹ nén đội nón.

#### Lễ thực dụng

- Đội nón tránh được bệnh nhức óc.
- Nón che ánh sáng mặt trời khỏi chói mắt.
- Nón ngăn gió lùa hương thơm xixe trên tóc bạn.
- Dưới mưa rơi, nón che bạn khỏi trời.
- Đội nón màu trắng lúc ban đêm tránh được nạn taxi đâm vào người.
- Một cái nón mới dầu quần áo, có cũ cung thủy trô trung thêm lèu.

#### Lễ Thẩm mỹ

Một cái nón là một thứ trang sức, một thây mồ xé về mòn thẩm mỹ.

— Đội nón khít bít tần hương trên mặt.

— Đội nón, nước da mịn màng.

— Đội nón vào làm nồi những đường trên khuôn mặt (nón có vành thẳng).

— Đội nón vào, mặt bạn xanh lại càng xanh thêm (nón xanh).

— Đội nón vào làm dịu được nét mặt quá gân guốc, cầm thon tròn rộng ra, nét dịu dàng lại được nồi lên, và che dấu cặp mắt mâu bờ đục (nón có bông hoa).

— Đội nón vào bạn thấy có vẻ chính tề hơn.

— Ban chiêu đội nón vào, bạn cảm thấy quanh khuôn mặt mình một vầng tròn trống rất nên thơ.

— Bạn thấp đội nón vào trông như cao hán lên được vài phân.

#### Lễ Tình cảm

Nón đẹp lôi kéo được những lời khen.

— Một cái nón xinh có thể an ủi được những oái oăm của nỗi lòng.

— Đội nón vào, chúng ta có cảm tưởng như những thiên thần.

— Án mặc đứng đắn, đội nón vào trông càng đứng đắn.

— Đội nón vào có thể che dấu được cái tuổi của mình nữa.

— Đội nón trên đầu làm cho đàn ông ngày ngát vì bạn trông xinh đẹp thêm nhiều lèu.

(Daily Graphic, Londres)

### NHÀ CHỤP HÌNH :

## BACH LAN

48 Thái Lập Thành (Verdun)

chụp hình thật giống, đẹp giá phải chăng.  
Địa chỉ : Trá hình và 10 mẫu thật kỹ thuật



### Ô chữ

Người thích hò

Một thứ quả ăn được  
Cùng một mẹ, nhưng lớn hơn ta.

Chịu thua

Một thứ trái chưa

Mành vải để lau tay

Chồng của mẹ ta

Tên viết tắt của một nơi làm đường cát gần Saigon.

Đèng nón ra



### HUNG VIỆT

### Toán đố

BẠNH CHỒNG GHEN đứng với vợ trên bờ sông và muốn qua bên kia bờ. Họ thấy một cái thuyền song không có người chèo lái. Cái thuyền này lại nhỏ quá không chở được 2 người.

Vậy làm sao mà chở cho hết người. Điều chủ ý là chở cách giỏ cho mỗi người vợ đều không cùng đi một chuyến với một hay 2 người đàn ông kia, nếu chở của cả ta không có mặt tại đó. Vì cả ba anh chồng có tánh ghen.

(Xem lời giải ở mục  
giải đáp)



Khi ông men tập làm trò đùa thuật

### Vài định nghĩa ngược thời

LỜI KHUYÊN : Lời làm phước ít tổn hơ

LỆ PHÉP : Hình thức của sự giả dối mà ai cũng để ứng thuận.

THỜI TRANG : Một kẽ độc tài mà người đời chê nhạo song vẫn thích vang lịnh.

T TANG LẺ : Nghỉ tiết để lòng tôn kính người quá cố và làm giàu cho chủ nhà hòm, lại làm tăng thêm nỗi buồn rầu của ta vì những tiền phải bỏ ra để tăng giá cho nước mắt và lòng tiếc thương.

SỰ ĐÃI KHÁCH : Một đứa tinh dại ta phải nuôi và cắp chở ở cho những người không thiếu ăn, không thiếu chở.

(The Selection)

### Nụ cười nước Anh

MỘT anh tài xế thấy một người đi bộ qua đường, lúng túng trước đầu xe anh, tiến rồi lại lui, không nhứt quyết. Anh ngừng xe lại, tiếng tè tao nà.

Anh làm công trả đầu lại bằng một câu lè phép : \* Thưa ông, nếu có ngày kia ông cho phép tôi đầu gõm với ông thì tôi không hứa gõm hay súng làm vỡ khi mà chỉ hứa sách văn phạm.\*

(The Listener)

### Kết quả cuộc thi dịch văn của Đời Mới

Ủy ban chấm thi đã hội họp một lần cuối để xếp hạng trên dưới các bạn trúng giải cuộc thi dịch văn của Đời Mới và sau đây là kết quả:

— Bạn Lòng Ngọc (Huế) được phần thưởng thứ nhất. (1)

— Bạn Huỳnh Hữu Văn (Saigon) được phần thưởng thứ hai.

— Bạn Tiểu Sử (Huế) được phần thưởng thứ ba.

— Bạn Vũ Khoái (Hà Nội) được phần thưởng thứ tư.

— Bạn Hoàng Thiếu Lâm (Bồng Hái) được phần thưởng thứ năm.

— Bạn Lê Văn Nhạn (Hải Phòng) được phần thưởng thứ sáu.

(1) Các phần thưởng đã dặng trong Đời Mới số 29.— Các bạn ở xa, nhà báo sẽ gửi tặng phẩm sau khi phát hành báo Xuân. Những bạn ở Saigon, xin mời đến Ty quản lý (96 đường Đại tá Grimaud Saigon) vào ngày 5 tháng 2 năm 1953 để nhận thưởng.

— ĐỜI MỚI

### Bạn đọc dài hạn đà ý

Nhà báo sẽ bán cho các bạn tập Xuân Đời Mới với một giá đặc biệt.

Mong các bạn vui lòng đơn rước tập báo Xuân của các bạn và trả giùm tiền ngay khi giao báo.



## TRUYỆN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY Từ của bà X.X. - Cô VĂN NGA thuật

**TÓM TẮT.** — Sau khi đã được thả ra ông Phó Nhàn cùng gia đình bên vợ và người anh em bạn tốt chờ là ông Đoàn Văn Lu phải tản cư vào Rạch Cái Đuốc nhỏ, quận Giồng Riềng, tỉnh Rachgia.

**ÔNG** bà Phán trong những ngày sau Tết thường lo ngại bàn bạc với hai chàng rể cách thức trở về. Ai cũng lo sợ về những tin dữ các nơi đưa đến. Về cung khò mà ở không xong, biết liệu làm sao? Cô Bích Thủy thì quả quyết và liều lĩnh:

— Hèn xui tai trời, nếu mình cứ lo ngại mãi, cũng đến chết bỏ thày đất lợ. Chỉ bằng cứ liều đi, đến đâu hay đấy vậy.

Ông Lu và ông Nhàn thận trọng hơn:

— Ba má và hai con thì chẳng lo gì chứ còn vợ các con thì phải ngại lắm vì nghe nói nhiều cô gái đã bị bắt làm nhiều chuyện xấu hổ lắm.

Cô Bích Thủy hốt houv:

— Thị chị em tôi bạn dò rách rưới, mặt mài bôi bùn vào cho lem luốt đi là được rồi. Dù xảy ra chuyện gì thi tha cùng chết chung hơn là phải nhục. Các anh cứ tính quả quyết một chút đi chứ để sống pháp phòng mãi trong khủng khiếp này ich gi đâu.

Sau cùng mọi người trù liệu sáng ngày mốt lui ghe dê dù thi giờ lo dự bị công việc hồi cư. Trước hết ông

### ÔNG NGUYỄN VĂN MÔ... (tiếp theo trang 38)

— Ở Nam Mỹ cháu có người Việt Nam nhiều không?

— Tại Argentine 16 triệu dân chỉ có một người Việt ở. Người ấy là ông Phạm Văn Lộc, anh cả của bà đốc học Phạm thị Mỹ dạy trường Gia Long. Ông Lộc trước kia làm việc tại sứ quán Santiago (Chili) rồi thôi việc qua Buenos Aires mở hàng buôn về nhập cảng xuất cảng. Ông lập gia đình bên ấy và gia thế vững chắc. Ông nói tiếng Y pha nhô như người Argentine và giao thiệp rộng. Ở 18 năm Buenos Aires, ông có quyền nhập dân Argentina, nhưng ông không đòi quyền ấy,

Lú và ông Nhàn phải chạy mua hai tấm thuế thân ngọt sáu chục đồng và lạng tay chồng lên lấp những dấu cũ đã phai mờ.

Sau nữa hai người tìm người quen trong lối xóm để đòi hai bộ đồ trắng lấy hai bộ đồ đen rách, có gì lúc ấy muốn tìm một bộ đồ như thế không phải dễ dứng gi. Trong lúc ấy cô Bích Vân cũng đón những tay chuyên môn đầu cơ mua quần áo cũ còn tốt để lưu về thành bán lại. Bọn con buôn này làm giàu to nhờ chúng biết giao thiệp, khôn khéo, chạy dò qua các chỗ xét đòn nghiêm nhặt. Tất cả những ai muốn trở về đều phải giả dạng nghèo khổ để tránh những sự khó khăn dura đến.

Xong xuôi rồi ông Phán mới lên nói chuyện cùng ông Ba Vĩ diễn chủ ở Cái Đuốc, chủ nhân ngôi nhà, các ghe tần cư đậu dưới bến cho hay hôm sau sẽ lui ghe. Cô Bích Vân và Bích Thủy cũng lên từ giã chị em cô Châu, cô Cẩm là hai bông hoa đẹp ở vùng ấy, con của chư nhân ngôi nhà. Hai cô này có cảm tình với chị em cô Bích Vân nên tỏ tình quyến luyến nồng nàn.

Cuộc đời nếu cứ phẳng lặng theo ý muốn thì hẳn đã không có chuyện

chỉ giữ quốc tịch Việt Nam và được nghe nước nhà độc lập ông rất vui mừng và hành diện là một công dân xứ Việt Nam tại Mỹ châu.

Câu chuyện kéo dài cả hai giờ đồng hồ. Tôi thấy có khách chờ để vào thăm ông Tông giám đốc Bưu chính, nên dừng lên cầu từ ra về và cảm ơn ông đã giúp tôi thuật được nhiều chuyện hay lị cho đọc giả báo Đầu Mới.

Tôi đi ra và băng khuất suy nghĩ đến những kiều bào đã chen vai thích cảnh với người ngoại quốc trên các ngành hoạt động: khoa học, văn chương, doanh nghiệp. «Đem chuông đi đánh nước người» những kiều bào ấy đã làm rạng danh xứ sở.

gi nói cả. Thường thi số mạng hay diều cột khách phong trần. Chuyện đời tinh toán một đằng lại trệt sai ra một nẽo, như gia đình ông Phán tưởng rằng có thể trở về an lành vui hưởng hạnh phúc bỗng lại xảy ra một điều làm tiêu tan bao mộng đẹp!

Nguyên vào lối mười hai giờ đêm hôm ấy, trong lúc mọi người còn đang ngủ bồng nghe tiếng la làng thất thanh. Liền theo tiếng la, vài tiếng súng nổ vang lên. Tất cả các ghe đậu dưới bến vội vã mở cửa ra nhìn mới hay trên nhà Ba Vĩ bị cướp đánh. Người ta thấy rõ ràng cảnh cửa cái bị phá vỡ tan hoang, bên trong một bọn cướp bôi mặt lọ dang tra khảo tàn nhẫn khò chử.

Ngoài sân một tên cướp lực lưỡng cầm đuốc chống roi trường đứng vénh vào. Đám cướp ấy đánh nhà Ba Vĩ có trên một giờ. Dưới bến, ghe tần cư đậu đông nghẹt mà không ai dám can thiệp vì sợ súng. Họ cũng nóng lòng ngồi run rinh lên trên bờ ấy, con của chư nhân ngôi nhà. Hai cô này có cảm tình với chị em cô Bích Vân nên tỏ tình quyến luyến nồng

nàn.

Trong đám người hồi hộp nhứt có gia đình ông Phan Khan, Bao nhiêu đồ tư trang quý báu đều gởi trên ấy chưa kịp lấy xuống, nay gặp sự rủi ro như thế còn hơn là đứt ruột. Ông bà Phan khở sở kêu trời như bọng.

Thời may có anh Hai Miên, con của bác hai Xển là người ở vùng ấy lanh lẹ bò ra ghe chui xuống sông lặng lẽ tìm ghe của ông thầy thuốc Thành. Anh ta biết ông này có cây súng lửa, nên đến hỏi mượn.

Ông Thành rung rẩy trao súng cho anh và không hết lời cẩn thận kỵ càng. Anh ta chạy xuôi theo mé bờ kinh đào bến này để đến nắp trước nhà Ba Vĩ. Vừa trong lúc ấy bọn cướp ăn hàng xong túm gói chuồng ra cửa trước. Không ngần ngại gì anh ta bóp cò. Hai tiếng súng nổ nhảm ngay vào

đám đông làm bọn cướp ngã quay mẩy mang. Bọn cướp vở chạy tứ tung. Các người trong ghe tần cư ào lên nhà ba Vĩ thi thấy trước mắt một cảnh đập phá tang hoang. Các tủ đều bị búa bồ vở phơi bụng trống toát. Bao nhiêu đồ quý giá đều bị vét sạch sành sanh.

Thế là chỉ trong một đêm bao nhiêu sự sán của những người đã ký cõm chắt lót đều tiêu tan cả. Trong ấy, có luôn gia tài của cả gia đình ông Phán. Thế là mộng về thành đề sống cuộc đời nhàn nhả phong lưu không còn nữa.

Cô Bích Thủy vật mình vật mây khóc lóc om sòm. Nội số hột xoàn của cô cũng xứng đáng đổi ba trăm ngàn rồi, lại thêm nào xe tăng, kiền vàng, cà rá, chuỗi hột.

Gia đình ông bà Phán làm vào tinh cảnh hối rối vô cùng, cả gia tài chung quy vào cái va ly to tướng gửi trong tủ của Ba Vĩ bị mất sạch. Hiện nay kiêm điếm lại dưới ghe chỉ còn một đài ngàn để xài đỡ và năm ba món nữ trang còn mang trong người mà thôi. Thật đau đớn và chua cay và ngắn! Phản rủi ro sao lại khéo chọn ngày, chọn mặt mà trùm tai họa vào con người.

Phải chi bọn cướp đánh ngay vào những ngày nào khác đi thi không mấy tức tối, đằng này chúng khéo làm ăn ngay vào đèn cuối cùng của gia đình ấy còn phải ở lại ngọn Cái Đuốc. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ nữa gà bắt đầu gáy, họ cũng sẽ lên lấy đòn đặc đã gởi để lui ghe. Thế mà không khôi họa.

Thật xui xéo, số phần đã khiến như thế cải làm sao được! Hình như mọi vật dưới thế gian này đều chịu một định luật trớ trêu. Con người sống ra để mà chịu vinh nhục, để phải ném hết cả mùi mặng nồng cay đắng của cuộc đời cát bụi. Ai có mạnh thi đừng đầu gió, còn ai yếu lòng sẽ bị lôi cuốn chìm đắm trong giòng đời chảy miết.

Xét như gia đình ông Phan đang yên vui là thế bỗng vấp phải những trở lực để gây ra nhiều gian nan lầm lỗi có lẽ có thể làm thay đổi hẳn những cuộc đời.

Nay bơ vơ xứ lạ quê người, tiền bạc sấp hết, nguy kịch đang đến bến lurg, họ phải làm sao đây? Ai này cũng rối trí cả chẳng biết phải làm sao. Ông Phan và hai chàng rể ngồi khoanh tay rẽ thở dài mãi. Lòng họ bấn rối và buồn nghe. Trong mui ghe bà Phan và hai con khóc thút tha thút thít như nhà sấp đoạn tan.

(còn nữa)



### HỘP THƯ

Bạn MINH TÂM (Paksé) :

2 bộ Đầu Mới đóng lại giá 492 đồng, kể cả tiền gửi, (không có số 4). Bạn cần mua, xin cho biết rõ địa chỉ.

Bạn NGUYỄN HỮU ANH (Trung học Khải Định Huế) :

Đời Mới đang đón chờ những bài của bạn về mục ấy.

Bạn NGÓT HÂN (Bàu Bàng) :

Đoạn cuối, Tòa soạn không bô. Bạn hiểu cho.

Bạn NGUYỄN NGỌC HOÀN (Hànội) :

Có xem kỹ bài dịch « In the highlands » có thể bạn sửa lại « thơ » hơn một chút. Bạn đã dịch đúng ý của tác giả.

Cô LÊ THỊ THANH XUÂN (Chí hòa) :

Bài gửi đến tòa soạn, mong có nhớ viết lên một mảnh giấy.

Bạn (?) Namwang :

Có nhận được thư bạn hỏi tin tức bài. Hai bài ấy không nhận được.

Bạn TRẦN CHÍ HIẾU (Camekong) :

Đã nhận được thư bạn. Sẽ gửi báo cho bạn Trần Kỳ Kiệt.

Bạn NGUYỄN VĂN TỔNG (Sadeo) :

Bạn cứ gửi cho Tòa soạn xem trước đã. — Rất mong đợi.

CÙNG CÁC BẠN ĐỌC THÂN MẾN.

Bài « Giờ hấp hối của thành phố Thượng Hải » còn một đoạn dài nữa, lên khuôn rồi, nhưng bị... bô... Mong các bạn hiểu cho.

### Cáo lỗi cùng bạn đọc

Vì nhiều bài cần phải ra gấp, chúng tôi xin lỗi « Xương máu phiến ngung » và « Chúa đảo trả thù », xin bạn đọc lượng thứ.

— ĐẦU MỚI

## THI THO NGUYỄN THẾ TÀI

43, Schroeder — Chợ mới Saigon

16.000 \$

Những ai trả lời đúng các câu hỏi sau sẽ được thưởng 16000\$: 1) Tiệm vàng NGUYỄN THẾ TÀI và chi nhánh là tiệm vàng THẾ HÙNG có 2 cổp và 1 ngựa ngõi ở cửa tiệm để làm gì? ..... 2) Brocanteur 60% cần tiền đem vàng lại NGUYỄN THẾ TÀI 100\$ chỉ ăn lời 68 nghĩa là gì? ..... 3) Tôi và ..... người đoán bài số ..... hay nhất. Xin đọc kỹ bài này và cái nó cát đi để dự thi Ngày 12-4-53 sẽ đăng điều lệ.

### THI THO BÀI 850

Trên giòng sông Cửu long giang. Ghe thuyền đò đến đậu trên khúc sông. Người ta xùm lại rất đông. Nghe một bà tó nồi lòng riêng bà, đám bồi tay sông thần. Chỉ lo cứu lấy tâm thần. Ghe thuyền tiền bạc chẳng cần làm chi. Lại còn một gói vàng y. Cũng đều chìm mả t, vật chí chẳng còn. Hôm nay với chiếc thuyền con. Đì vua đến đó triền nhớ nhung. Bông bà ngô xuồng dày sông. Thấy hào quang chiếu trong lung hổ nghi. Mười người lặn xuồng từ thi. Lặn lên một gói vàng y ro ràng. Xưa mua ở tiệm nr trang... Thế Tài họ Nguyễn ở đường Vanner. Thuở nay thiên hạ bốn bề. Đầu đầu dường cũng đã nghe tiếng đồn. Tỉnh ra đã mười năm hơn. Mù xem vàng vẫn chưa sờn chưa phai. « Đáng khen vàng Nguyễn thế Tài ». Có tiền không sắm cũng hoai quá đi. Bà con ai có lợ gì... — HIẾU

(lần tiền rời)

NGUYỄN THẾ TÀI

Brocanteur 6%

### CÁC BẠN HỌC SINH

Mùa xuân là mùa Hi vọng, đọc:

## MÁY VĂN TƯƠI SÁNG

của Thi sĩ TRUNG PHƯƠNG

Gồm 80 bài thơ trong sáng ca ngợi tuổi thơ ngày trong sạch của các bạn. Trong đó là một thế giới toàn Hoa, Chim, Bướm, một Vườn Xuân ấm áp đầy tinh túy của tuổi trẻ. Lại thêm gần 70 bức tranh rất linh động ngoạn mục do họa sĩ Walt Disney Việt Nam: MANH QUỲNH, TỔNG NGỌC, HỮU THANH góp sức trình bày trong một công trình kiệt tác. Bấy nhiêu đủ để cho các bạn một nguồn sống tươi vui tràn đầy ánh sáng suốt một năm.

TAM LANG và KHÁI HƯNG đê tựa

Nhà sách BÌNH MINH, 26B Duy Tân Hanoi xuất bản

## Hàng đúc TRÍ ĐỘ

Số 87, đường Arras — Saigon — Điện thoại số 21.133

Làng đúc tiện rèn và làm đồ nguội cá, khícu và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép. Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém kỹ nghệ ngoại quốc.

# ĐỜI MỚI KẾT HỢP TƯ TƯỞNG XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG MỚI

## MỤC LỤC « XUÂN ĐỜI MỚI »

GẦN 100 TRANG — ĂN LOÁT CÔNG PHÚ, NHIỀU MÀU

TRANG

XUÂN CA VŨ KHÚC (Nhạc và lời của Lê Bình)	
Nguyễn Thời : Hồi xuân (của Dương bà Dương)	
TIẾNG XUÂN (Trần văn An)	
Tân quán 1953 (Nhật Hiền)	
Đọc thơ các bạn (Trần Doãn)	
Chúc nhau (thơ của Giang Tân)	
Tết thanh bình (thơ của Anh Tuyên)	
LÁ THƯ VĂN NGHỆ ĐẦU NĂM (Đại Mạch)	
Làng báo Xuân ăn Tết (Bút Ký của Thương Đại)	
Báo thư đầu mùa xuân : Nhận thắc Tết Xuân (Minh Đại).	7
Mơ một mùa xuân (thơ của T.N.A)	7
Đồng Tháp Mười có thể trù nén nút vàng biển bạc miền Nam	
Kim Sơn, Tiều Hải ngoài Bắc chặng 2 (Phạm kiêm Ngôn)	8
Có thợ gặt (thơ của Hà lèn tết).	9
Một mùa xuân ở Rừng (du ký của Hoàng lulu Đồng).	10
Tình xuân ký nữ (thơ của Quốc Dân).	10
Lấy mắt ngày xuân xét việc thiên thu : Một câu thơ có thể khuyễn đảo một đời và để tiếng ngàn năm (Trọng Yêm).	11
Cô đào Marlène Dietrich trẻ sắc, trẻ lòng, trẻ trí	13
Cá thòi thảo già nên biết	14
Những phát minh về khoa học trong năm 1953.	14-15
Limelight, cuốn phim cuối cùng của Charlie Chaplin	15
Việc quan trọng trên thế giới 1952	16
Tôi ăn Tết với một ký niệm cảm động (Lê quang Kh.)	17
Gương nghị lực ngày xuân	17
Cuối năm đi thăm chồng (Hai kịch của Giang Tân)	19-21
Cụ Tú Xương du xuân trong thế giới khoa học	22-23
Dư vị của cái Tết năm qua : Đây dân nghèo Sài Gòn ăn Tết (Điều tra của H. C. Tô Kiểu Ngân)..	24-25
Ăn hạt cải Tết Năm Tu (Hồi ký của Vũ định Lưu).	27
Xuân Tin Tường (thơ của Tạ Ký)	29
Xuân Vinh Viễn (Tùy bút của Văn Linh).	30
Ấn Tết Tây Đen (Vinh-Lạc)	35
Mỗi lần Xuân đến (Thơ của Ngọc Diệu)	31
Ông Đồ (Song nhất Nữ).	32
Nhin qua tình trạng báo chí trên thế giới (Sưu tầm của Giang Tân)	33
Sáu họa sĩ danh tiếng vẽ lối họa kê của nước Pháp—Tặng hoa nhưng phải có điều bộ.	34
Sân Rận Đồng Tháp Mười (Nguyễn ngọc Mẫn)	36-37
Thuật trưởng thọ của một cụ già Việt Nam (Tản đát Dân)	38
Gia đình buôn đầu Xuân (Văn Phú).	39
Tiếng mẹ đẻ (Hoàng ean Hà).	40
Chúc tết chúc từ (Huy Văn).	45
Ngày tết kén rẽ (Tú Romen).	45
Học sinh giải trí : Những bài toán thần đồng.	46
Xuất hành đầu năm.	47
Chân trời văn nghệ quốc tế (Trọng Miên).	48-49
Một năm thể thao : Những chuyện vui trong làng vui u thịt bắp (Phan như Mỹ).	50-51
Truyện Tết nhí đồng : Những tré không nhà (Thu Tâm)	52
Đêm cuối năm (Nguyễn Gio-linh).	53
Thứ uối Xuân đất Bắc.	54
Đêm ba Mươi của em bé ấy (D. T. H.)	56
Châu Lý thừa Văn thi vố với vợ tại Paris.	57
CÔ GÁI CUỐP HÀNG LẨU. (Truyện dài bằng tranh)	59-60
Sóng dài dâng sóng (Tết Xuyên)	63
Tiễn khiên trong ba ngày Xuân	77
THẨM TẠ BẢN ĐỌC — TRUNG CẤU Ý KIẾN	
BẢN ĐỌC VỀ TẬP XUÂN ĐỜI MỚI.	78

### Bìa của « Xuân Đời Mới »

in nhiều màu ở bên Pháp  
bìa trước và bìa sau đều có hình xuân  
rất mỹ thuật

### Tiếp bạn « Đời Mới » trong ngày Tết Xuân

Bạn Trần văn An, chủ nhiệm báo  
Đời Mới và nhà xuất bản Dân Mới  
xin dành trọn ngày mồng 3 Tết để  
tiếp bạn Đời Mới nam nữ tại 96  
đường Đại tá Grimaud Saigon, có  
một nhân viên bộ biên tập.

Mời các bạn trên đường vui Xuân  
hãy dừng bước nơi ty quản lý của  
bồn bát, gọi là miếng Xuân tiền bộ.

### HÌNH BÌA THIẾU NỮ NGHINH XUÂN

#### Bìa sau :



EM BÉ LÈ PHI TẶNG BẢN ĐỌC  
ĐỜI MỚI BỘ HOA CHÚC TẾT

#### ĐẠI LÝ VÀ BẢN ĐỌC CHỦ Y.

### Việc phát hành Đời Mới

Kè từ số 47 tức là ra ngoài giềng, bao  
« Đời Mới » sẽ phát hành tại:

Số 117 đường Trần hưng Đạo  
Chợ quán — (giá vé : 793 card)

Muốn giao thiệp về việc mua bán  
lĩnh báo bán, xin do địa chỉ trên đây.

Từ ngoài Tết nguyên dân, Nhà xu  
bản « Dân Mới » đổi tên là :  
NHÀ XUẤT BẢN — NGÀY MỚI —  
ĐỜI MỚI

Mười mây năm danh tiếng  
Tiêu thụ từ Nam chí Bắc VIỆT NAM  
Thực hiện con chim cầu chìng tại Tòa

**BẢO TÈ ĐƠN**  
TRÍ ĐẦU BUNG TÓ MÙA  
**CẨM SÀNH BỘ PHÈ TÌNH**  
BÌNH BẮNG CẨM SÀNH NHUẬN PHÈ TRÙ HỒ  
**VĂN KIM ĐƠN**  
HỘ THÂN KIM ĐƠN  
**BẢO TÈ NGOẠI CẨM TAN**  
TRÍ TÚ THỎI CẨM MAO  
**BẢO TÈ HUYẾT TRUNG BƯU TÌNH**  
THIỀU MÃU HỒ HỘP BÌNH LẨU THIỀU BỒ<sup>1</sup>  
**BẢO TÈ ĐẦU THÔNG TƠM**  
TRÍ NHỰC ĐẦU BƯA GÂN CƠM  
**BẢO TÈ THỎI NIỆT ĐƠN**  
TRÍ PHONG HÂN NONG NIỆT TƠM  
**BẢO TÈ TIỀU BẢN LỘ**  
TRÍ BẢN CỦA TRAI GIÒ  
**BẢO TÈ CỨU CẤP ĐƠN**  
TRÍ TY HU TÀ CHÝ ĐẦU BUNG  
**BẢO TÈ LỤC THÂN THỦY**  
TRÍ THIỀN THƠ VÀO CẤP  
**BẢO TÈ BẢO NHÂN THỦY**  
TRÍ MẶT ĐÓ CÓ MÃY CÓ CƯỜM  
**BẢO TÈ PHAT LÀNH HÒA**  
TRÍ NÔNG LÀNH BẢN RET RUNG  
**TỔNG PHÁT HÀNH**  
**BẢO TÈ DƯỢC PHÒNG**  
N° 113 RUE CƠN TƠM  
CHOLON  
CÓ TRỮ BẢN KHẨP HƠI VÀ CAO MIỀN LÈO  
B YARD TỔNG ĐỘC PHƯƠNG CHOLON



Bổ thận, bổ huyết  
dại tài.  
Đúng thường ngày  
khí huyết đầy đủ thận  
thể tráng kiện  
luôn luôn ...

**DANH BỐ**  
**IGÜ-TANG-TINH**  
**Van Linh**

A-VAN-LINH 532. RUE DES MARINS. CHOLON CÓ BÁN KHẨP HƠI

## PHÒNG TRÒNG RÀNG

### LÊ - TƯỜNG - KHAI

111, Đại lộ Albert 1er — (Khách sạn hôtel A-Sam)  
ĐẤT-HỘ — SAIGON

thợ chuyên-môn làm kỹ-lưỡng rất  
được vừa lòng tin cậy của thân chủ

### NHA IN LE-VAN

104, Lộ Quảng Đông Cholon. Điện thoại : 300

Chuyên: lanh cát giầy cho các báo, chủ  
Cam đoạn tiện lợi, giày rẻ hơn các nơi.  
Nhận in đồ gấp và nhận hiệu, quảng  
e áo bảy màu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mực  
in báo, mực màu Lorilloux, Lefranc, Georget fils

Chuyên mòn làm chân  
giả và tay giả để ráp  
thay chân cụt và tay  
cụt. Theo đúng phương  
pháp Âu Mỹ — các thứ  
giấy tàn tật.

### HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud  
SAIGON

### Nhà khiêu vũ GRAND MONDE

CUỘC BIỂU DIỄN KÝ THUẬT CAO SIÊU  
LÒ BAN HÁT XIỆT AI CÁP  
BOGDAGI trình bày  
và cặp tài tử DANTCHENKO  
vẫn còn diễn trò như thường lệ

42

# MỘT NGƯỜI ĐUÌ VÀ BỊNH HOẠN CHỈ HUY MỘT TỜ BÁO LỚN LÀM VIỆC SUỐT NGÀY

VŨ LĂNG

bính hoạn

**J**OSEPH Pulitzer là chủ nhiệm tờ đại nhật báo World : một cơ quan ngôn luận nổi tiếng của Mỹ.

Nhưng hiệu Pulitzer như thế chưa đủ. Vì ông còn là một bậc thiên tài không những của lảng báo Hiệp chúng quốc mà có thể của cả thế giới.

Gương sự nghiệp của con người xuất chúng đó đã được nhiều nước truyền tụng. Tiêu sử của ông đã được viết thành sách.

Joseph Pulitzer đã chết. Nhưng tờ New York World của ông vẫn sống và vẫn giữ mãi được thanh danh do ông đã sáng tạo nên.

Người ta không thể tưởng tượng được sự nghiệp của ông toát lên bao nhiêu.

Nhưng nói đến Pulitzer không phải là để nói đến tiền bạc, mà để nêu một gương nghị lực phi thường, và những phương pháp làm việc lòe loẹt, và lối xử thế vô cùng tinh tế khiết cho những người cộng sự với ông phải cảm phục cái tài năng mãn cán và trí thông minh xuất chúng của một người đã xây nên sự nghiệp với hai bàn tay trắng.

MỘT NGƯỜI ĐUÌ...

**P**ULITZER sống làm việc như thế nào ? Trước hết chúng ta cần phải biết

Khi người ta đòi  
(tiếp theo trang 10)

CUỘC BỜI MỚI

**X**e đến Bản cờ, ông lang chỉ cho xe vào một ngõ hẻm rồi xe đậu lại trước một căn nhà lá chật hẹp. Chính đó là lô uyên ương của vợ chồng ông lang Trung.

Sau khi dừng vài tuần trà, bánh chung em sắp sửa giã từ đòi vợ chồng mới để ra về. Trước khi ra cửa, em lấy danh nghĩa « quyền huynh thê ngón » mà nói vài lời gởi gắm em cho ông lang.

Nhưng trời ơi ! Khi chúng em từ già nhau bước ra về thì bỗng nhiên, ai nấy đều hoảng kinh vi... vợ em đã té xiêu nám bất tỉnh dưới đất.

Ông lang và em lật đặt bong vợ em lên để nằm trên bộ ván rồi ông lang

túi không một xu nhỏ và trên môi không bắp bế được một tiếng Anh.

Thế mà sau một thời gian trôi nỗi phiêu lưu Joseph Pulitzer đã trở nên chủ nhân của tờ báo World, và biến nó thành một trong những tờ báo lớn ở Mỹ.

Giữa lúc danh vọng đang lên thì Pulitzer mang bệnh mù cả hai mắt. Đề phỏng định tài năng của Pulitzer một trong những bạn thân của ông đã nói :

— Nếu không mù mắt và bịnh hoạn liền miên thì Pulitzer sẽ nắm hết tiền của Hiệp chúng quốc trong tay.

Bên việc Pulitzer tìm người cộng sự cũng là một việc lạ.

Cần dùng một người thơ ký, ông ta cho đăng lên tờ Times (Thời Báo) ở Luân Đôn mấy giống chữ như sau :

« Cần dùng một người thơ ký thông minh, trạc độ 40 tuổi, học rộng, đi nhiều, quen đời sống thủy thủ, bằng lòng sống ở ngoại quốc.

Lương bồng hậu. Xin hỏi v.v. »

Đó mấy giống chữ này tôi xin vào giúp việc cho ông chủ nhiệm tờ World.

Trước khi vào tôi phải gặp hai đại diện của ông Pulitzer.

Với mỗi người tôi phải trả lời gần mươi câu hỏi về :

1) Địa vị cũ của tôi.

2) Những sách đã đọc

3) Sách đã viết

4) Khuynh hướng đổi mới âm nhạc, hội họa, sân khấu.

5) Tánh tình, tư cách

6) Tánh tự chủ

7) Những ngoại ngữ nào đọc được, viết được.

8) Có phải là tay ký mà giỏi không ?

9) Tôi chuyện hay, hay dở ?

Sau đó tôi còn phải làm một bản tường thuật cuộc gặp gỡ dài độ 2.000 chữ để người ta có dịp xét qua tài năng, trí tuệ của tôi.

Năm 16 tuổi, ông đến New York trong

xem mạch, cạy miệng đồ thuốc vào. Đoạn ông lang tuyên bố : « Vợ tôi đau móm khép kẽ bắc tinh. Nhờ vậy, vợ chồng nó được đầm ấm và hạnh phúc lắm. »

Đến tháng này, em lần lút tránh nàng. Lâu lâu em mới mò về nhà anh xích lô mà trước chung em ở đâu để hỏi thăm tin tức của vợ em. Bây giờ thì em đã yên lòng rồi, vì nó đã yên thân trong gia đình hạnh phúc. Bồn phận của em đối với nó đã xong. Giờ thì em phải giải quyết cho cuộc đời em. Em sẽ... em sẽ... »

Tôi chặn ngang :

— Em đừng nghĩ xứng ! Em định quyên sinh à ?

Mười cười trả lời mau mắn :

— Dạ không đâu bà ! Em sẽ đi xa, thật xa... quên và đe... làm ăn mà lập lại cuộc đời khác. Cuộc đời hoàn toàn mới bà ạ !

HẾT

ĐỜI MỚI số 43

Đề tôi khôi phục nhiên, người đại diện của ông Pulitzer cho tôi biết thêm :

— Ông sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc lựa chọn này nên ông hiểu rằng đã có 600 lá đơn gửi tôi xin chân thư ký cộng sự với Pulitzer.

Sáu trăm thi sinh kia át phải là 600 tay cử khôi trong năm địa lục !

LẠI BỊNH HOẠN

**J**OSEPH Pulitzer vẫn thường ở trên chiếc du thuyền Tự do, với Ban Tham Mưu gồm có 6 người thư ký.

Nhưng tôi được ông tiếp lần đầu tại nhà riêng.

Và trong cuộc nói chuyện đầu tiên

này tôi được biết tài của ông Pulitzer.

Ông ta hỏi tôi về những sách tôi đã đọc.

Tôi kể một vài thứ của Macaulay, của Dickinson, của Towsden.

Pulitzer bảo tôi :

— Được, hãy nói về cuốn Á châu và Âu châu (Asie et Europe).

Nói xong Pulitzer lắng tai chăm chú nghe tôi kể liên miên về đời ông thánh Mahomet, về những vẻ đẹp của Á châu

dối với người châu Á.

Pulitzer bỗng ngẩn tái lại và kêu lên :

— Trời ơi ! Chắc rằng ông tướng những điều ông kể có thể làm cho bất cứ ai cũng phải chú ý hay sao ? Ai lại không biết ông thánh Mahomet. Tại sao người Á châu lại không thích cháu A.

Thôi kể chuyện khác vậy. Ông biết nhiều về sân khấu chứ ?

— Cô, tôi biết nhiều như : César và Cléopâtre của Bertrand Shaw chẳng hạn.

— Vậy ông hãy nói chuyện đó.

Thế là tôi phải tập trung trí nhớ kể làm vừa ý Pulitzer. Lê cõi nhiên là bữa cơm hôm ấy tôi không ăn được miếng nào...

Lần gặp gỡ đầu tiên đã để lại cho tôi một cảm tưởng về Pulitzer. Ông là một người luôn luôn bình hoạnh.

Mặc dù bình hoạnh đã tàn phá cơ thể ông, tôi vẫn còn nhận thấy trong thể xác gầy ốm ấy dáng điệu của một người lồng rồng vai lớn.

Râu tóc ông đều bạc.

Nhưng chỗ khác người là đôi mắt.

Đôi mắt tuy đã hư nhưng trừ một bên đã thành vô dụng, mắt kia trái lại không có vẻ gì là tật nguyên cả vì nó xanh lóng lánh và sáu sắc như mắt của chim ưng.

Và bàn tay nắm tay tôi vẫn cứng rắn, vẫn mạnh dạn.

Và con người ấy là một cuốn Bách khoa Tự Biên soạn. Ông ta thạo tiếng Anh,

tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ý, và thuộc lòng lịch sử Âu châu cũng như lịch sử của các danh nhân : Napoléon, Goethe, Voltaire, Kossuth, Garibaldi.

Ông ta có thể chỉ đúng bất cứ một

việc biến chuyển nào đã xảy ra vào lúc nào.

Thông minh xuất chúng như thế nhưng Pulitzer lại là con người tể nhị vô song.

Càng nói chuyện với ông, người ta càng cảm thấy dốt. Một hôm ông đã dẫn tôi đi từ xứ này qua xứ nọ, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, xuyên qua lịch sử của Nghệ thuật, Văn chương, Tiêu sử, Kinh tế, Âm nhạc, Ca kịch, Chính trị. Nhưng hè đến đoạn nào ông thấy tôi lúng túng, lập tức ông dời ngay đầu đề câu chuyện một cáchkin đáo, và bình tĩnh.

— Ô, điều đó không quan hệ mấy.

Nhưng không phải vì thế mà ai muốn nói gì với Pulitzer cũng được, hoặc là nói cần những điều không biết rõ.

Chẳng hạn bạn muốn nói đến một vở tuồng nào đó, Pulitzer sẽ vui vẻ bao bạn.

— Hay lắm ! Hãy bắt đầu kể cảnh thứ nhì của lớp thứ ba ; lúc mản vừa kéo lên giữa cảnh hai tên ám mưu đang nói chuyện trong sân khách sạn.

Nếu bạn không thuộc vở tuồng rành rẽ thì bạn sẽ lâm nước bi... Không ngô ra.

LÀM VIỆC NHƯ CÁI MÁY

**P**ULITZER căn nghĩ và ngủ nhiều.

Nhưng lúc làm việc ông là một cái máy. Vì thế những người thư ký phải sẵn sàng ghi chép tất cả mọi tiếng động, mọi màu sắc, âm thanh để sửa soạn để tài, hoặc xi lanh hành văn.

Ngoài ra mỗi ngày còn có một số báo World gửi đến.

Phòng văn đại diện của tờ World ở Luân Đôn còn gửi đến cho chúng tôi tất cả báo hàng ngày và hàng tuần bằng tiếng Anh.

Khi nhận được báo Mỹ mỗi người thư ký lập tức chia nhau công việc.

Người ta bắt đầu đọc kỹ các tin tức lớn. Rồi đem so sánh tin tức này dằng những tin tức khác nhau khác nhau. Sau đó mỗi người sẽ báo cáo công việc lại với ông Pulitzer. Ông ta sẽ tựa lẩy một bài và người khác đọc lớn bài ấy lên.

Sau đó sẽ đem so sánh với các báo khác cũng dằng tin tức này để xem họ đã dâng vào trang nào, cột nào, dài bao nhiêu, đề tựa gì, có tranh ảnh gì ? Cứ như thế, chúng tôi lần lượt duyệt qua các tin tức quan trọng trong mỗi tờ báo.

Nhân mỗi cuộc duyệt báo, Ông Pulitzer lại ra lệnh đánh cả ngàn bức điện tín, hoặc bút ký khen tặng gửi đến cho những người cộng sự của tờ báo World.

Ông Pulitzer nghiên cứu rất kỹ càng lối hành văn của mỗi ký giả, ghi lấy cách dùng chữ dồi dào, sự lựa chọn các động từ và tính từ, sự đổi chiểu dùng dẫn khác cũng cần cho tờ báo như thế.

Ngoài những việc kể trên, Pulitzer là

hỏi bất cứ một nhân viên nào của tôi và những thợ từ, điện tin, chỉ thị của tôi : anh sẽ thấy rằng luôn luôn tôi buộc họ phải đúng, đúng mực, và đúng luôn luôn.

Về tin tức ông nói :

Những kẻ nào trách báo chí hay đang nhiều tin tức ác mộng rõ rệt và thê thảm, và lúng đoạn chính trị, và lường gạt, hối lộ, ly hôn ; những kẻ ấy lầm to.

Chúng ta là dân chủ. Chỉ có một cách bảo vệ nền dân chủ ấy về phương diện cá nhân cũng như quốc gia ; cách ấy là cho công chúng biết rõ tướng tận những giã xã ra.

Án mạng, lường gạt, tội lỗi chỉ có thể sống được trong bí mật. Phải bày nó ra ánh sáng, công kích nó, điều cợt nó trên báo chí, không bao lâu quần chúng sẽ phản nổ.

Phương pháp cõi động này có lẽ không phải là độc nhất, nhưng không nã, mọi phương pháp khác đều hỏng.

TỔ CHỨC SỰ LÀM VIỆC

**V**ề phương pháp làm việc Pulitzer có cả một hệ thống tổ chức và hoạt động khác người.

Mỗi ngày, người thân tin của ông từ New York gửi về cho Ông những bài và cát trong tất cả báo chí của Hiệp chúng Quốc để cho ông Pulitzer chú ý hoặc vì đề tài, hoặc vì lối hành văn.

Ngoài ra mỗi ngày còn có một số báo World gửi đến.

Phòng văn đại diện của tờ World ở Luân Đôn còn gửi đến cho chúng tôi tất cả báo hàng ngày và hàng tuần bằng tiếng Anh.

Khi nhận được báo Mỹ mỗi người thư ký lập tức chia nhau công việc.

Người ta bắt đầu đọc kỹ các tin tức lớn. Rồi đem so sánh tin tức này dằng những tin tức khác nhau khác nhau. Sau đó mỗi người sẽ báo cáo công việc lại với ông Pulitzer. Ông ta sẽ tựa lẩy một bài và người khác đọc lớn bài ấy lên.

Sau đó sẽ đem so sánh với các báo khác cũng dằng tin tức này để xem họ đã dâng vào trang nào, cột nào, dài bao nhiêu, đề tựa gì, có tranh ảnh gì ? Cứ như thế, chúng tôi lần lượt duyệt qua các tin tức quan trọng trong mỗi tờ báo.

Nhân mỗi cuộc duyệt báo, Ông Pulitzer lại ra lệnh đánh cả ngàn bức điện tín, hoặc bút ký khen tặng gửi đến cho những người cộng sự của tờ báo World.

Ông Pulitzer nghiên cứu rất kỹ càng lối hành văn của mỗi ký giả, ghi lấy cách dùng chữ dồi dào, sự lựa chọn các động từ và tính từ, sự đổi chiểu dùng dẫn khác cũng cần cho tờ báo như thế.

Ngoài những việc kể trên, Pulitzer là

(Xem tiếp trang 49)



Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là  
năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu  
lại người không ưa.



### Phòng trồng răng

50 rue Ohier — SAIGON  
VỎ BÁ CANG

và  
PHẠM VĂN KHÁ  
chúng tôi làm cho quý  
ngài sẽ hài lòng

Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chủ ý mua sẵn :

1.— 1 gói

### BEKINAN Tiên

(Equinine activée)  
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quán thử số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

### LONKINAN Tiên

(Quinine activée)  
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu  
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène ... Santé ... Qualité

### Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

Số Xuân  
ĐỜI MỚI

MỘT SỐ ĐẶC BIỆT MÀ  
BẠN ĐỌC ĐANG CHỜ

ĐÃ PHÁT HÀNH :

Lý thường Kiệt

84 TRANH VÉ của HƯNG HỘI  
BÌA MÀU giá 5 \$

### Đã dùng rồi nhiều thuốc bồ...

Mà quý ngài chưa vừa lòng, Quý ngài hãy dùng thử  
LONG PHỤNG HOÀN và thuốc nước liên tè ĐẠI BỒ  
LONG PHỤNG TINH của nhà thuốc Di-An-Hòa, quý ngài  
sẽ ngạc nhiên thấy sự công hiệu hoàn toàn của nó. Và các  
bệnh yếu ót, suy nhược, bại thận, tim yếu, mất ăn, kém ngủ  
sẽ không còn nữa ! Cũng như thuốc DƯƠNG THAI BẢO  
SẢN HOÀN nhân trái đất bay, trị ụa, mửa, bón, thai động  
sanh mau lẹ, đứa con rất dễ nuôi. Thật Hay.

Tổng phát hành :

Di An Hòa  
252A — Lê-Lợi — Saigon  
(có để bán khắp nơi)

NHÀ BÁN TƠ LỤA

### Phúc - Thịnh

Số 29 đường Đại Tá Grimaud Saigon  
Nhuộm đủ màu Hấp tẩy ố áo quần  
May y phục phụ nữ  
Nghề làm lâu năm có danh tiếng khéo  
không đâu bằng

NƯỚC-MẦM

YẾN-SƠN  
nổi tiếng  
ngon



Tổng phát hành:

MINH-SANH  
154 Quai de Belgique — Saigon

### STUDIO HADI

PHOTO CINÉ

32 A.B.e A. Garros — SAIGON

MỸ THUẬT

GIA PHÀI CHĂNG

Hội hè, tiệc tùng nghiệp anh không  
tinh só phì, không buộc lấy hình,

NHỚ MUA GIẤY SỐ

Hồng Thập Tự  
Việt Nam

Một dịp giúp đồng bào  
chó bò quâ!

SỐNG MỚI : thì chết cũng  
phải mới làm sao cho ăn nhịp:  
HÒM TAY XE XÁC  
KIỀU TÂY.

Gọn gàng đẹp đẽ mà đúng  
lối tang khó.

Chiếc xe tang Kiều Tây ở  
Pháp vừa mới lại ở hàng :

TOBIA  
224 Paul Blanchy Tân Định

Dầu  
Cù-là



**BÀ ĐÀ SƠN QUÂN**  
 TỰ BÁY LẦU  
 CỦA  
**VÒ.VĂN.VÂN**  
 VÂN ĐỨNG ĐẦU  
 CHUYÊN TRỊ  
**TŨ CUNG**  
 VÀ  
**BẠCH ĐÁI**  
 TIẾNG VẠNG LUNG  
 KHẮP CẢ ĐẤU ĐẦU  
  
 CHI NGÂN HÀM  
 229 ĐƯỜNG LỄ LỘT SÀIGON

Trứ bán  
khắp nơi

Phiếu  
số 16

## Bạn « ĐỜI MỚI »

đề dự cuộc « NGẠC NHIÊN » của nhà báo Đời Mới

Bạn hãy cắt dũ số phiếu này, tạc sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều

(Đời Mới số 42)

Bạn hãy cất dũ số phiếu này, tạc sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều

(Đời Mới số 42)



Tiền thiên bắt túc, hậu thiên  
bắt đều, chim bao di tinh, đêm ngủ  
đái nhiều, tinh lạnh, dương suy,  
thường hay đau lưng, lỗ tai lùng  
bung, con mắt mờ mệt, khí huyết  
kém suy v.v...

Dùng thuốc này sẽ dễ dàng tráng dương bồ thận.

TỔNG ĐẠI LÝ:  
**SANH KÝ**  
83 đường Gaudot—Cholon

## MỚI LẠI ! ! !

đủ kiều y phục cho trẻ em  
vào dịp

### TẾT

Đồ chơi, búp bê, và các trang  
phẩm: dầu thơm, son phấn với  
giá đặc biệt của hàng

Hàng VIỆN - ĐÔNG

góc đường Pellerin và Bonard  
SAIGON

Nhãn hiệu  
nổi tiếng.  
Bán khắp  
Việt Nam.

Đồ ngon  
giá rẻ,  
món nem  
quí nhất.

**TAU VIỆU  
CON  
CHUỘT**

ĐỜI MỚI số 43

# MỘT SANH VIÊN VIỆT NAM ĐI XE ĐẠP VÒNG QUANH ÂU CHÂU

Sẽ hiển bạn đọc những điều tai nghe mắt thấy, những chuyện vui, lạ, mà bạn ấy đã quan sát ở nước người.

Thiên du ký hào hùng ấy sẽ đăng trong Đời Mới.

Bạn đọc hãy đón coi. Luôn luôn « Đời Mới » cố gắng đề xứng đáng là tờ báo vừa vui vừa có ích.

## ĐỜI MỚI LÀ « TỜ BÁO CỦA GIA ĐÌNH »

### Một người đui, bình hoạn...

(tiếp theo trang 45)

một người khờ. Khờ vì bình hoạn, tật nguyền. Vì thế những người cộng sự với ông cũng phải chịu đựng lấy nỗi khổ của ông.

Họ chịu đựng gắt gông, nặng nỗi, cũng như đã chịu đựng tri thông minh xuất chúng của ông ta. Trong bữa cơm một tiếng đồng mạnh của chén dĩa, đến một tiếng kêu khò khaxon của hàm răng chạm vào một thức ăn cứng cũng đủ làm cho ông khó chịu, khờ sở. Có lúc ông đau đớn đến nỗi cong lưng lại như con chó bị rói.

Một lần, chiếc du thuyền khởi hành đi Athènes, vừa gặp một chiếc tàu khác qua mặt. Lúc thấy chiếc du thuyền, viên thuyền trưởng của chiếc tàu ra lệnh kéo cờ chào.

Tôi cho ông Pulitzer hay cái cờ chỉ của viên thuyền trưởng. Ông ta đứng lặng một hồi rồi hỏi.

— Họ qua mặt chúng ta rồi chứ.

— Thưa rồi.

— Anh cho đánh ngay một điền tin lên New York báo gởi cho viên thuyền trưởng 200 điều xi-gà « Ha Van » thứ hảo hạng. Đó là một người thông minh. Những đồng nghiệp của anh ta sẽ kéo cờ inh ôi. »

Như thế có nghĩa là nếu tiếng cỏi kia nồi lên sẽ làm cho ông khờ sở đau đớn đến ngần nào!

Về điều này, một hôm ông Pulitzer đã nói với chúng tôi :

— Nhiều khi đối với anh tôi có vẻ khó chịu và vô lý. Nhưng anh cũng đừng quên rằng tôi mù, và tôi khờ liên miên.

### TAI SAO ÔNG ĐUI ?

TẠI Bar Harbour một hôm ông chủ nhiệm tờ nhật báo World lở tâm tính với tôi.

Đây là lần thứ nhì và cũng là lần chót.

— Cố ai đã kẽ cho anh nghe tại sao tôi mù mắt !

Vào khoảng tháng 11 năm 1887.

Tờ World phỏng ra một mặt trận chống sự lũng đoạn trong nền hành chính của thành phố New York.

Rút cục một tay « lý tài » bị bắt giam. Nói đến đây, ông Pulitzer nghiêm chặt hai hàm răng dần tiếng.

— Tay « lý tài » lên con đau tim

và chết trong ngực còn tôi... tôi...

Ông ta thở dài.

— Lê lỵ nhiên tôi bị công kích dữ dội sau thời kỳ tranh đấu ráo riết ấy, sự lo lắng quá độ đã làm tôi mất ngủ và thần kinh bị xúc cảm mạnh! Một buổi sáng đến tòa báo. Tôi có lẽ đọc rất kỹ các số đã xuất bản. Nhưng tôi đã ngạc nhiên xiết bao khi tôi nhận thấy tôi không còn đọc được chữ nào nữa.

Thì ra mắt tôi đã bắt đầu mù.

Bác sĩ bắt tôi nghỉ việc hẳn.

Thế là từ đó bắt đầu sự hụt hụt đời.

Kể đến đây ông Pulitzer ngừng lại một hồi rồi vỗ vai tôi.

— Anh đừng để cho một lão già kể chuyện bâ-lap như thế. Nào chúng ta hãy bắt tay vào việc. Hãy cho tôi biết tin tức của buổi mai theo thứ tự từng bài một.

Vào mùa thu, chiếc du thuyền đi về hướng Nam.

Ngày 29 tháng 10 năm 1911 vào lúc 3 giờ sáng, Birmingham viên quân đến tàu tôi và bảo.

— Ông chủ mời ông đến để đọc sách. Tôi choàng voi áo, vó lấy nứa lá sách và năm phút sau tôi đã ở bên giường ông Pulitzer. Ông ta nghe tôi đọc một cách chăm chú. Sau 6 giờ ông ta bảo :

Thôi, anh hãy đi nghỉ. Trưa hôm nay chúng ta sẽ đọc nốt.

Vào bữa ăn sáng, chúng tôi bàn tán đến Pulitzer. Có người bảo ông ta có vẻ khờ ở, người khác bảo hình ông trầm trọng hơn.

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng khách mở ra. Viên quản gia đi vào, nét mặt lạnh lùng, nói bằng một giọng trầm tĩnh :

— Ông Pulitzer « đi » rồi.

— VŨ LĂNG

(Nguyên tác : An adventure With a Genius của Alleyne Ireland do nhà xuất bản E. P. Dutton and Co)

## Chải GOMFIX

BẢN VĂN

Trẻ và Đẹp

Tặng vẻ đẹp cho quý ông và  
quí bà...

BRILLANTINE

BOBELL

mùi santal thơm dịu không  
trình nhờ chẽ đúng 90%  
vaseline US.

ĐỜI MỚI số 43

NHỊ  
THIÊN  
ĐƯỜNG  
danh tiếng  
lâu năm



Trị bá chứng  
hay nhứt  
47 Canton CHOLON

QUÁN QUẦN  
TỬU ĐIỂM  
Téléphone : 402  
Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON



SIÊU QUẦN  
tứu điểm  
Téléphone : 580  
Số 410, đường  
Marins — CHOLON

**HOÀN CẤU**

**DỊNH-KINH-TÂN**

**Nhãn hiệu "TRÁI ĐẤT"**

Phương thuốc cải tử hồi sinh vô giá.  
Giải phong nhiệt, trừ đàm, trị binh  
trẻ em nóng minh, ẩm đàm ho hen khé  
khè; ban tái và kinh phong v.v...  
Bảo đảm độc nhất vô nhị.

**TỔNG PHÁT HÀNH**  
**HOÀN-CẤU DƯỢC PHÒNG**  
99 QUAI DE BELGIQUE SAIGON  
cô bán  
khắp nơi

**HOÀN-CẤU DƯỢC PHÒNG**  
HOÀN-CẤU DƯỢC HÀNG  
HOÀN-SÀIGON

thuốc nhỏ, hàn phong, hàn đàm,  
nhất, tiêu ban rất hay.

Tại vùng Chợ cũ Saigon

**Nhà bảo sanh HOA-ĐỨC**

87 Georges Guynemer SAIGON — (Đường tôm Tân đao) điện thoại 22.238  
của bác-sĩ HÀ-THUẬN-HUNG

Cựu Lương-y Đường - đường CHỢ RÀI  
và viện BỎ-SANH SAIGON

Chuyên HỘ-SINH, trị binh con út, người lớn

Một bảo đảm cho sự yên ổn quí bà khi mệt, sanh khó, sót  
nhau hay băng huyết. Bác-sĩ cư trú tại nhà bảo sanh, tiếp-tay  
hỗn, tận tâm săn sóc.

Giờ xem mạch: Sáng 7g.30 — 8 giờ 30. Chiều 2g.30 — 3 giờ 30.

Đại tiệc lâu  
**SOAI KINH LAM**

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone N° 169

**PHÒNG RỘNG RÀI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT**  
**CHIỀU ĐÀI ÂN CĂN**

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

**Grand Restaurant SOAI KINH LAM**  
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPECIALITÉS  
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

**Dầu GIẾT CHÍ**

**Dầu GIẾT CHÍ**

**HOÀN CẤU DƯỢC PHÒNG**

**99 QUAI DE BELGIQUE SAIGON**

**HOÀN-CẤU DƯỢC HÀNG**

**HOÀN-SÀIGON**

**CLICHÉ D'AU**

**Dầu chết rồi!**  
**Dầu chết rồi.**  
vài nhều dầu  
là dù giết chết  
chi rận, muỗi  
ruồi và bò chép

**APA. 52**

**NHÀ KHIẾU VŨ**  
**ARC EN CIEL**



CL.D

CL.C

CL.B

CL.A

CL.G

CL.F

CL.E

CL.D

CL.C

Số : 44-45-46 nhập một

90 trang in nhiều màu

# « XUÂN ĐỜI MỚI »

Một tập báo đánh dấu trên đường kỹ thuật tiến bộ  
Một tác phẩm mở đường cho nền văn hóa mới;  
Một lý tưởng thích ứng thời đại khoa học;  
Một tập văn kết hợp tư tưởng xây dựng đời sống mới;  
để cho người dân có tinh thần độc lập đọc.



Marie Windsor đang bìa điện tài nghệ nhảy múa trong phim « Hellfire »

## MỘT TRUYỆN PHIM: HELLFIRE



Marie Windsor trong phim « Hellfire » đang thành tâm cầu nguyện cho người quá cõi.

## NỮ TƯỞNG CƯỚP

« HELLFIRE » LÀ MỘT CÀU CHUYỆN TÔN GIÁO ANH HƯƠNG ĐẾN CẢ TÂM ÁC CỦA CON NGƯỜI

Cuộc truyện giáo Joseph (H.B. Warner) hy sinh tinh mạng cứu tên bùn cát bạc Zeb Smith (William Elliott) trong một cuộc ẩu đả tại một quán rượu. Lúc cha sắp trút hơi thở cuối cùng, Zeb dùng bén giường bệnh và thè sè bỏ Hết cát một giò đường nhưng chàng ngay lập tức theo thành kinh; tiền dâng cát giò đường không phải là đồng tiền bắt trộm, nghĩa là thứ tiền kiếm ra bằng rồ lợp; hay bằng cách cướp bách kẽ khía.

Có hội run rẩy khiến Zeb gặp nữ tướng cướp Doll Brown (Marie Windsor). Nữ tướng cướp này ở một giài trai và quyết trả thù họa năm từ đó làm cho nàng đau khổ... Người ta treo một giài thương năm

ngàn mỳ kim để bắt nòng, Zeb bèn nảy ra ý định bắt nòng nộp để lãnh thưởng và lấy tiền ấy cát giò đường. Nhưng chàng phải giữ đúng lời đã nguyện phải dâng những cát chì, ngôm ngòi dứa dằng dù dâng về Texas rồi để nàng tự nộp mình cho pháp luật.

Vì muốn theo chương trình đã vạch, Zeb đứng về phía Doll. Chàng đã cứu Doll khỏi bị sa vào tay Bucky Mc. Lean (Forrest Tucker), và mấy anh em Stoner : Gyp (Jim Davis), Dusty (Paul Fix) và Red (Louis R. Faust), mà người anh là Lew (Harry Woods) lại là chồng của Doll. Lew đã bị vợ giết. Cuộc rượt bắt rất sôi nổi liên tiếp xảy ra khắp nơi, từ thị trấn này đến thị trấn khác. Zeb cứu Doll nhiều lần. Doll lại là chị Jane, vợ của Bucky.

Zeb giàu lòng tích náng và làm quen với Bucky. Chàng biết rằng Bucky là chồng Jane và Bucky không muốn cho Jane hay chị nòng (Doll), là một nữ tướng cướp. Zeb

thể giữ bí mật câu chuyện, nên không báo tin ấy cho Doll biết. Doll quyết theo dõi Bucky.

Doll cài dặt lầm một cỗ « đào rúgu » và đi đến Ogallala : Zeb theo dấu nòng. Khi nòng gần bị Bucky khám phá chân tướng, thì Zeb bỗng trở nên phô trương truwong địa phương và bắt giam nòng.

Tần tướng đến đây trả nợ rất là gay cấn Zeb và Doll rút súng định bắn nhau. Bucky can thiệp. Doll vô ý bắn chàng bị thương, và tình cờ khám phá chàng là em rể nòng.

Trong lúc Zeb đi gọi bác sĩ, mấy anh em Stoner quyết bắt nòng để lãnh thưởng. Trong một phút thắt vong nòng quay xuống cầu nguyện, em lồng nhện kết lầm lối và sẵn sàng đền tội.

Bỗng nhiên một loạt súng nổ, và ba anh em Stoner gas chết. Zeb cùi xuống bồng Doll bị thương lên tay.

Xem tiếp trương trong : Phim sẽ chiếu ở Saigon : « Nàng và chàng »