

# ĐỜI MỚI

TRONG SỐ NÀY

GÁI NHÀ TIỀN TRI

THẾ GIỚI ĐOÀN VỀ NĂM 1953

Số 42

THỨ BẢY

24 - 1 - 53

Wason  
AP98  
V6D64+

ĐỜI MỚI

có bán tại:

Saigon — Huế —  
Hanoi — Phnom-  
Penh. Xin hỏi các  
đại lý, các tiệm sách  
các nhà bán báo chí:  
Nam Việt..... 5\$  
Cao Miền..... 6\$  
Trung Việt..... 8\$  
Bắc Việt..... 8\$  
Lào ..... 8\$

Giá dài hạn:  
(Nam Việt)

1 tháng..... 20\$  
2 tháng..... 40\$  
6 tháng.... 120\$  
1 năm..... 240\$



T.B. & J.  
48 Verdiu... jay

CLICHÉ

GÁI MIỀN NAM NƯỚC VIỆT, BẢN Y PHỤC ĐẤT BẮC,  
NHÌN VỀ BẮC VIỆT

NHÀ XUẤT BẢN  
DÂN MỚI  
XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH  
GIÁ BÁN NĂM ĐỒNG  
Cao Miền 6 \$ — Trung Bắc 8 \$

## CÓ GÌ MỚI TRONG TẬP XUÂN ĐỜI MỚI ?

Với một thể tài mới, bộ  
biên tập «Đời Mới» năm  
nay trình bày một số  
Xuân đặc sắc, tốn công  
phu soạn từ 6 tháng nay

Xuân «Đời Mới»  
SẼ CÓ NHỮNG BÀI  
Vui và có ích  
BẠN SẼ ĐỌC  
Những «Tiếng Xuân»  
dày nhựa sống  
của TRẦN VĂN ÂN  
TRỌNG YÊM sđ

«Lấy mắt ngày xuân  
xét việc thiên thu»  
và giới thiệu cùng bạn những câu  
thơ có thể khuynh đảo một đời

THƯƠNG ĐẶT  
SẼ ĐƯA BẠN ĐI VIẾNG

Làng báo Xuân ăn Tết  
với những kỷ niệm về những những  
cái xuân của Tạ Đinh Bình, Tân Đà,  
Nguyễn Bình, Tùng Lâm, v.v...

PHÓNG VIEN TRƯỞNG THỢ PHỦ  
ĐI THEO

Tú Xương du xuân  
trong giới khoa học

Bạn sẽ thấy khoa học thực hiện  
những câu thơ bắt hú «Chúc nhau»  
của Tú Xương ra sao

Ăn hụt cái Tết năm Ty  
của VŨ ĐINH LƯU

sẽ kề lại cho bạn nghe một Tết xưa  
rất lý túu ở nơi quê người, dắt khách

MƠI LÀ NỮA LÀ BÀI  
Phóng sự của một độc giả  
VIENG «ĐỜI MỚI» ĐỂ XEM XET  
CÁCH LÀM TẠP «XUÂN ĐỜI MỚI»

Bạn đọc ấy sẽ đứng về phương diện  
đọc giả lấp mặt tò mò của độc giả  
ma quan sát công việc của nhơn viên  
bao «Đời Mới», từ anh thợ máy  
đến vị giám đốc. Thật là :

MỘT BÀI PHÓNG SỰ VỐ CÙNG  
HAO HỨNG

## THƯ CỦA NHÀ XUẤT BẢN

Phổ thông cũng không thể  
không làm giàu chữ

Bạn đọc thân mến,

**P**HỔ cập học văn, phổ thông văn hóa, là văn để hết sức cần thiết. Nhứt là  
khi ta chủ trương đại chúng hóa học văn học và khai trí toàn thể các  
tầng lớp nhân dân, thì sự phổ thông là tôn chỉ mà nhà Xuất bản không thể  
xao lảng.

Như vậy, ta cần hỏi thế nào là phổ thông? Có báo cho ta không hạ thấp.  
Định nghĩa này có phần không rõ và luẩn quẩn. Phải đã nói nâng  
cao và mở rộng văn hóa thì đâu có văn để hạ thấp. Có chăng  
là văn để chiều hay không chiều thị hiếu (những điều wa thích) mà ta gọi là  
• hạ cấp »; tiếng hạ cấp ở đây có nghĩa là phản động lợi tiểu hóa. Thực ra  
danh từ hạ cấp không thích hợp. Nên nói thị hiếu nhãm, có tinh cách làm  
ngưng trệ sự tiến bộ của văn hóa.

Phổ thông là lan rộng và thông giao tiếp xúc, tức là tiến nhập các tầng  
lớp dân chúng. Ma muôn tiến nhập tất phải có tiếp nạp (tánh đở mà dâng).  
Nghĩa là quần chúng phải được nhận thức, hiểu biết, wa thích một phần nào;  
Ấy vậy phổ thông cũng có nghĩa là hành văn giản dị (để đọc, để nghe, để  
hiểu); tư tưởng phải diễn đạt (nói ra, trán thuyết, rõ minh chính; không  
tùwa, không thiếu).

Tuy nhiên, đã là đở cao văn hóa, phổ cập văn học, thì cũng phải làm  
giúp chữ. Đó là một văn để di sản văn để để cao văn hóa.

Hỗn dung hòa sự tinh giàu chì với sự phổ thông văn học, thì trong bài  
thỉnh thoảng có chen vào chữ mới (mới cho người đọc), hoặc khó hơn những  
chữ thường dùng.

Học một bài báo, một bài tạp chí, một quyển sách, không phải là lấy một  
món đồ trong túi ra. Khi ta ăn cơm, uống nước, ta cũng cần nhìn đồ ăn, biết  
nước gì. Thị khi ta ăn một món tinh thần tri thức, ta cũng cần ăn chậm rãi.  
Nghĩa là ta cần đọc với ý thức. Học tiêu thuyết đi nữa, cũng cần đọc với ý  
suy nghĩ.

Ví dụ : chữ phức tạp, phức biến mà thỉnh thoảng chúng tôi có dùng,  
thật là chữ khó. Nhưng không bao giờ tại dùng một mình nó mà không có  
chữ rõ trong bài. Tinh cách phức biến, hay phức tạp là không chuyên  
về một loại. Như nói Đời Mới rất phức biến thì chúng tôi cần nghĩa ngay  
rằng nó có nhiều mục, nhiều loại khác nhau.

Bao rằng phổ thông thì tuyệt đối không dùng chữ mới là nhận định sai  
nhìn. Tiếng phổ thông. Chính những chữ mới ấy cần được ta phổ thông  
dần dần. Cố như thế mới làm giàu được chữ.

Nhưng, có một việc mà chúng tôi tự chế chì (không làm, ngăn cấm) là  
«câu kỹ», «đạo học», «huyền học». Không bao giờ chúng tôi chủ trương  
mở miệng là «xuất bản», hay nói một cách «hô đố» mà tự cho là cao  
ca.

Những nguyên tắc ấy, chúng tôi muốn cùng bạn đọc nhận thức, để cùng  
nhau nhứt trí và thông cảm. Mong ra, bạn hiểu cho.

Nhà xuất bản DÂN MỚI  
cần khái

## MỘT SANH VIÊN VIỆT NAM ĐI XE ĐẠP VÒNG QUANH ÂU CHÂU

Sẽ hiển bạn đọc những điều tai nghe mắt thấy, những chuyện  
vui, lạ, mà bạn ấy đã quan sát ở nước người.

Thiên du ký hào hùng ấy sẽ đăng trong Đời Mới.

Bạn đọc hãy đón coi. Luôn luôn «Đời Mới» cố gắng để xứng  
đáng là tờ báo vừa vui vừa có ích.

## ĐỜI MỚI LÀ «TỜ BÁO CỦA GIA ĐÌNH»

## MỤC LỤC

	TRANG
Ngược Thời : Nghịch thiên giả tồn (Đương bá Đương)	10
Tiến : Đọc báo và đọc sách (Bắt đầu)	11
— Khi người ta đói (II) (Phóng sự của bà Mộng Lan)	11
Ý và việc— Tin trong nước— Thế giới có gì lạ? — Việc nước người— Thời Tiến	12-15
— Những tư tưởng dân chủ của nước Việt Nam xưa (HĐ)	14
Lấy mắt đời nay xét việc xưa : Thủ xét lại các lý do thất bại của Không Minh (Tòng Yêm)	18
— Lòng ái quốc (truyện ngắn lịch sử của Ng. mạnh Hien)	19
— Sản khấu và màn ảnh (Hồ văn Đề)	20-21
— Hạnh Ngộ (thơ của Nguyễn hoài Nguyên)	23
Tại sao bạn không lập gia đình : Vết thương lòng đầu tiền quả in sâu vào tiềm thức tôi (Thanh Lệ)	22-23
Kịch sống gia đình : Nạn nhơm của danh tử hạnh phúc (Tạ Ký) . . . . .	
— Mưa uất luồng cây (thơ) . . . . .	
Bức thư hằng tuần : Tết đến nơi (Minh Đạt) . . . . .	
Sống đời đáng sống . . . . .	
— Nước Việt Nam mới cần có một phương pháp giáo dục mới (của Hoàng văn Hồ) . . . . .	
— Đây, luật hối ngã rất dàn dí . . . . .	
Khoa học : Binh sô mũt có thể làm cho nước Việt Nam thiết hại 500 triệu bạc một năm (Linh Lan) . . . . .	
Ánh sáng đê thành . . . . .	
Chúa đảo trả thù . . . . .	
Cát trắng . . . . .	
Tóm tắt một quyển sách hay : Chiến đấu với tử thần . . . . .	

52 Trang : CÀN KHÔN trình bày — Bản gỗ Ván Mội — Bản kẽm của Đầu — Án loát tại nhà in riêng của Đời Mới

Tập sau : Số 43 ra ngày 31-1-53 — Bìa in ba màu rất đẹp :

## NỮ HỌC SINH ĐỌC ĐỜI MỚI LẮM VỀ SUY NGHĨ VÀ MONG ĐỢI SỐ BÁO XUÂN

### SỐ TẮT NIÊN—NHIỀU BÀI ĐẶC SẮC:

- |  |  |
|--|--|
| — ĐỜI MỚI ĐỌC CHUYỆN CỦ<br>— BÚC THƯ CUỐI NĂM CỦA CHỦ NHIỆM. | — MÓN QUÀ CUỐI NĂM.<br>— BÓNG NGÀY XANH (Truyện ngắn Tô kiều Ngan) |
|--|--|

NĂM NAY ÔNG TÀO KHÔNG VỀ TRỜI (NGƯỢC THỜI) Dương Bá Dương

SỐ 44-45-46 NHẬP MỘT: TẬP XUÂN ĐỜI MỚI DÀY GẦN 100 TRANG IN NHIỀU MÀU

Đọc xong Bạn có thể tự thiết lập cho mình một chương trình hoạt động cho bốn mùa :  
XUÂN HẠ THU ĐÔNG



XX  
Thuốc trị các chứng  
BAN NÓNG, CẨM, HO  
**EUQUINOIL**  
Nhà thuốc NGUYỄN CHÍ  
NGUYỄN CHÍ NHIỀU  
DƯỢC KHOA BÁC SĨ  
71 B 71 T đường Catinat — SAIGON



HO ! HO ! HO !

## Thái Bình Bồ Phế Tinh

Nhân hiệu TÀU BUÔN  
Chuyên bồ phổi, nhuận phổi,  
gián hỏa, trừ đàm và trị các  
chứng ho bất luận mới phát  
hay ho lâu

Nồi tiếng thật nhiều  
Có bán khắp nơi  
Nhà Thuốc  
Thái-Bình-Dương  
25, Rue des Artisans  
CHOLON



CLICHÉ DAU

Bát Tô tuổi đã dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là  
năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu  
lại người không ưa.



Phòng trồng răng  
50 rue Ohier — SAIGON  
VỎ BÁ CANG  
và  
PHẠM VĂN KHÁ  
chúng tôi làm cho quý  
ngài sẽ hài lòng

Mỗi gia đình sáng suốt  
nên chú ý mua sẵn :

1.— 1 gói  
**BEKINAN Tiên**

(Euquinine activée)  
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu  
Quán thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp  
**LONKINAN Tiên**

(Quinine activée)  
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu  
Trị ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

**Pharmacie Tiên**  
98, Bd. Bonard — SAIGON

Số Xuân  
ĐỜI MỚI

MỘT SỐ ĐẶC BIỆT MÀ  
BẠN ĐỌC ĐANG CHỜ

ĐÃ PHÁT HÀNH :

Lý thường Kiệt  
84 TRANH VẼ của HƯNG HỘI  
BÌA MÀU giá 5 \$

# COSARA

5-13 đường Turc Saigon

(Giây nói 21.357 - 21.131 card 584)

Do sự chỉ huy của một người Việt.

Vận tải hàng không

Máy bay DAKOTA DC 3

Sóc Trăng—Cap Saint Jacques

Pnom Penh—Phan Thiết—Dalat

Nha Trang—Bàm Mé Thuột—Vientiane

Tourane—Huế—Đồng Hới—Hà Nội.



HÀNG MÁY BAY COSARA

Vận tải đường bộ

CARCOSARA

Saigon—Mỹ Tho—Saigon—Sadec—Saigon.

Cho mướn đi các thị trấn ở toàn cõi Nam Việt.

## HÀNG SƠN ALBATROS

danh tiếng và lớn nhất Việt Nam

180-182 đ. Lê-Lợi—Saigon (Giây nói : 20.736)

Nhà máy tại Phùnhuận-Gia Định

PEINTOLAC  
PEINTOLUX  
VERNISSÉE  
PEINTEMAIL

## CELLULOSIQUE ALBATROS

Kỹ nghệ tân tiến của người Việt Nam với kỹ thuật theo kịp lịch trình khoa học các nước tiền tiến trên hoàn cầu, hoàn toàn bằng máy móc



Trữ bán  
khắp nơi

Phiếu

số 15

Bạn « ĐỜI MỚI »

đề dự cuộc « NGẠC NHIÊN » của nhà báo Đời Mới

Bạn hãy cắt dũ số phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều

(Đời Mới số 42)

## HẢI-CẦU-HOÀN

LƯƠNG TẾ THỜI

CHUYÊN TRỊ :

Tiền thiên bắt túc, hậu thiên  
bắt đều, chim bao di tinh, đêm ngủ  
đái nhiều, tinh lạnh, dương suy,  
thường hay đau lưng, lỗ tai lùng  
bung, con mắt mờ mệt, khí huyết  
kém suy v.v...

Dùng thuốc này sẽ đặng tráng dương bồ thận.

TỔNG ĐẠI LÝ :

SANH KÝ

83 đường Gaudot—Cholon

MỚI LẠI !!!

đủ kiều y phục cho trẻ em  
vào dịp

TẾT

Đồ chơi, búp bê, và các trang  
phẩm: dầu thơm, son phấn với  
giá đặc biệt của hàng

Hàng VIỀN - ĐÔNG

góc đường Pellerin và Bonard  
SAIGON



## « BẢN ĐÀNH CHO BẠN ĐỌC »

(BẢN THỨ HAI)

BẠN là « bạn Đời Mới », hẳn bạn muốn cho nó thêm phát đạt, thêm đẹp và hay về mọi mặt: ăn mặc, trinh bày bài vở, bạn còn muốn cho nó mở rộng phạm vi hoạt động, tăng gia lực lượng tranh đấu để cao vắn hóa. Vậy bạn hãy chịu khó, bỏ ra chút ít thời giờ, trả lời 10 câu hỏi dưới đây, cắt ra, gói lại Đời Mới, hộp thư 353 Saigon.

1.— Bạn đọc Đời Mới từ lúc nào?

6.— Bạn có nghĩ tới phương pháp tăng giá bạn đọc cho nhà báo không? Nếu chưa, nhờ bạn nghĩ hộ nhà báo, và chỉ dùm:

2.— Bạn có lần nào muốn ngưng đọc không? Và nếu có, thì vì lý gì?

7.— Bạn muốn thấy nhà báo thường bạn đọc những món đồ gì?

3.— Bạn muốn thêm mục gì? Cảnh tân Đời Mới như thế nào?

8.— Bạn muốn « Ngày Đời Mới » năm tới được cử hành như thế nào? Và bạn đọc ở xa được tham gia cách nào?

4.— Bạn có kiểm thêm bạn đọc dài hạn cho Đời Mới không? Nếu có rồi những người ấy là ai?

9.— Bạn có muốn chép « Nhà Xuất Bản Dân Mới » phát hành một tờ nhật báo? Và nếu muốn, bạn muốn cách thông tin của nó như thế nào?

5.— Bạn có ý muốn kiểm thêm bạn đọc dài hạn không? Nếu có, bạn hãy ghi tên và địa chỉ những người quen litioner với bạn dưới đây:

10.— Bạn muốn « Nhà Xuất Bản Dân Mới » xuất bản những loại sách gì?

Ngày . . . . . tháng . . . . . 195

Tên họ . . . . .

Địa chỉ . . . . .

BẠN không nên bỏ qua mà không trả lời 10 câu hỏi trên, vì chính nó sẽ giúp bạn được mở rộng trí thức và được thực án tinh thần xứng đáng, chẳng những mà nhà xuất bản Dân Mới còn đến đáp bạn một cách bất ngờ.

## ĐỜI MỚI số 42 THỨ BẢY 24-1-53-52 TRANG

CHỦ NHIỆM: TRAN VAN AN - TÒA SOẠN: 417 ĐẠI LỘ TRAN HUNG DAO CHỢ QUÁN - (GIÁY NỐI: 791 CARDI)  
QUAN LÝ: 96 ĐƯỜNG ĐẠI TÁ GRIMAUD SAIGON - GIÁY NỐI: 22401 - HỘP THƯ: 353 - THƯ VÀ BƯU PHIẾU XIN ĐỀ TÊN Ô. TRÁC ANH

## NGƯỢC THỜI

## NGHỊCH THIÊN GIẢ TỒN



TRỜI lại vẫn để thuận thiên và nghịch thiên, Bá Dương lợi có được thêm vài ý kiến nói ra tưởng cũng không đến nỗi làm chán tai các bạn.

Số là sau khi đọc tin, mà báo Đời Mới đã đăng tải tuần rồi, nói về hai đứa trẻ sanh ra dính liền ốc được bác sĩ mổ xé phân tách một cách thành công; và kí giả được đọc một cái tin khác có người đàn ông nợ (Mỹ) nhờ thầy thuốc chuyên môn mổ và chữa thân thể làm cho chàng trở nên đàn bà thiệt thò, và chàng đã thanh phụ nữ rồi. Bá Dương tôi thấy ngay chỗ khoa học cãi « Trời ». Ấy là « nghịch thiên giả tồn » vậy.

Quả là loài người có chỗ thăng thiên dãy.  
Thì ai dám bảo rằng không thể nghịch thiên?

Khi Lý nguyễn Bá giận Trời sao có vần vũ u ám trên đầu mình, xách trái chi phông lên không, bị vỗ khỉ của mình rơi trở lại trên đầu mà chết, thì thiên hạ (thiên hạ của nước Tàu) cho rằng vì Nguyễn Bá nghịch thiên nên phải chết, mà chết rồi « được Trời rước về » (Điều này có hay không có, rìn hối lại các ông già bá cẩn sống mấy trăm mấy ngàn năm về trước).

Còn khi người ta dùng đại bác bắn phá những vùng mây có thể đem mưa lại phá khuấy mùa màng thì đó là khoa học. Và trước kia khi đoàn cào cào khổng lồ rập rutherford tan ruộng lúa, thì là tại Trời phạt xúi ẩy. Ngày nay, người ta trừ cào cào bằng lối dùng máy bay xịt thuốc, thì là khoa học.

Nguyên tử lực, bom khinh khí có thể đánh tan trái đất thì không phải là nghịch thiên nữa, mà là khoa học.

Như vậy, ai dám cãi rằng khoa học không phải là Trời. Vâ ai muốn xem Trời, biết Trời phải chăng là có thể nhìn vào khoa học và xuyên qua khoa học mà tìm kiếm.

Nói hép lại thì kẽ nấm giữ bí quyết của khoa học là trời một phần nào rồi.

Nói rộng ra thì khoa học vốn ở trong Trời đất, và Trời đất vốn cấu tạo theo phép mẫu khoa học.

Khi Không Tử bảo rằng ý dân là ý Trời (Dân ý tức thị thiên ý), ông cũng không ra khoa học. Với sự nhận thức, khoa học đời nay ta có thể nói: có khoa học tức biết chiều ý dân, và chiều ý dân là thuận ý Trời.

PHÓNG SỰ CỦA BÀ MỘNG LAN

## KHI NGƯỜI TA ĐÓI

## II.- THƯA BÀ... EM ĐÓI QUÁ

Tôi bão Mười ngồi, Mười ái ngại không  
đám ngồi, vì trước kia, Mười là  
người tùy phái của tôi. Tôi nói lầm, Mười  
mới kéo ghế ngồi trịch ra một bên.

Tôi kêu « phò ky » cho hai ve nước  
cam rồi bảo Mười cứ thong thả ngồi uống,  
cho tôi hỏi thêm chuyện.

Mười tò vò ngạc nhiên vì cứ chỉ thân  
thân mặt và bình đẳng của tôi đối với y.  
Vì, thật ra, trước kia, Mười còn giúp việc  
cho tôi, tôi chưa bao giờ có cái cử chỉ  
ấy. Và luôn luôn, mỗi lần đi ngang qua  
chỗ Mười ngồi làm việc là lập tức Mười  
phải đứng dậy, cúi đầu.

Muốn cho Mười khỏi áy náy về lẽ phép  
tôi với một người chủ cũ, tôi nói :

— Em cứ tự tiện và thật tình đi. Tôi  
bây giờ không phải là một « chủ nhân...  
bà » khó khăn, dài các của em như trước  
nữa đâu.

Mười cảm động nhìn tôi, và thân mật  
kéo ghế ngồi lại gần bàn, rồi thêm nước  
cam vào ly cho tôi.

Tôi cảm động nghĩ rằng trước kia, hồi  
tôi còn là bà chủ oai vệ, kiêu hãnh,  
Mười đã nhiều lần khâm nùm bưng đèn  
cho tôi những ly nước, những chén trà.  
Nhưng đó là do sự bắt buộc mà thôi.

Nay, cũng cái cử ấy song không  
phải khâm nùm vì sự buộc lòng dưới  
quyền uy của bà chủ mà do ở lòng  
thanh thật, thân mến mà ra.

Cái cử chỉ bình dân kia, it ra, nó cũng  
dựa mình đến gần với giới nghèo khổ hơn  
một chút.

Tôi hỏi Mười :

— Tại sao vợ em bỏ em đi lấy chồng,  
em không trách móc, lại thương hại lâ  
những gì?

Hợp một ngụm nước cam, để ly xuống,  
Mười buồn rầu nói :

— Thưa bà, vì chúng em nghèo quá.  
Em lại đau ốm. Cái nhà lá em mướn ở  
Khánh Hội độ nợ, chủ đất đã đuổi nhà.  
Chúng em phải ra khỏi căn phố đó trong  
lúc vợ chồng em không còn mua bán ở  
chỗ Cầu Ông Lãnh nữa vì sự lồ lô, thiếc  
nợ nhiều nên chủ nợ xiết cai sáp của em.

Vợ chồng em không còn một đồng một  
chi, lại đau ốm và không có chỗ m  
nâm. Em phải xin ở đâu với vợ chồng  
anh xích lô dập tại Bản cờ. Vợ em đi gánh  
nước mướn ngày được ít đồng về nuôi  
em rau cháo trong lúc em ốm đau.

Có hôm, vợ em không giành giật được  
và nuốt vào một cái gì đang nghén nghẹn  
ở trong cổ tôi, và hỏi tiếp :

— Thế rồi chị năm có cho em ăn gi  
chẳng?

Mười ấp úng giày lầu rồi cúi xuống nói  
nhó nhô :

— Thưa bà... em đói quá! Bà cho em

với người ta để gánh nước thì ngày  
đó không có tiền. Chúng em đánh ôm  
người tùy phái của tôi. Tôi nói lầm, Mười  
mới kéo ghế ngồi trinch ra một bên.

Tuy vậy, vì lẽ trong xã hội ta : số  
người « khát đọc », « thèm biết » vẫn  
còn ít lầm, cho nên người tranh đấu  
ở trong nước dễ bị ảnh hưởng của  
hoàn cảnh.

Đọc, không phải là bảo phải tin  
tưởng hay làm theo. Nhứt là đọc  
tin tức do các nhứt báo đăng tải thì  
lại càng phải dè dặt lắm, bởi vì nhứt  
báo chí là truyền lại những tin của các  
thông tấn xã. Hoặc có tin riêng đi nữa,  
tin ấy cũng chưa chắc xác thực. Đọc  
sách thì lại phải thận trọng hơn, phải  
ngờ vực luận điệu của tác giả, có thể  
đưa người đọc đến chỗ nhận thức sai  
lầm, như tác giả đã sai lầm, hoặc cố ý  
làm cho người đọc sai lầm.

Nhưng các bạn cần đọc báo và sách.  
Bài này không phải giảng giải về  
phương thức đọc. Nó chỉ nhắc bạn  
nhớ rằng người tranh đấu cần biết tin  
tức, cần đọc qua nhiều luận điệu. Đọc  
báo, có nhiều tin tức giúp bạn nhận  
định thời cuộc, xét đoán tình thế biến  
chuyển trong nước và ngoài nước, vẫn  
biết có tin không xác thực song những  
việc xảy ra ở các nơi là những sự kiện  
mà bạn không thể bỏ qua, nhứt là tin  
chỉ rõ sự tiễn bộ, hoặc điều phát minh  
mới.

Trong một xã hội thiêu phong trào  
hiểu đọc là một nguy cơ rất lớn làm  
cho các ngành hoạt động thuộc văn hóa  
không thể phát triển, như nghệ thuật  
chẳng hạn. Về mặt kinh tế vẫn đề thao  
tin và thông tin là việc tối yếu.

Ở đây tôi nhắc lại với các bạn, là  
tôi chỉ đứng về phương diện người  
tranh đấu. Vì sở dĩ tôi muốn nói qua  
là vì tôi có dịp gặp nhiều người tự cho  
là « chiến sĩ », là trí thức, là chánh  
tri giá mà vẫn không đọc tin, không đọc  
sách.

Thậm chí, cho đến hàng người làm  
việc « công » cũng ít đọc, cũng không  
biết nhận chọn giá trị một tờ báo, hay  
một cuốn sách, vì lẽ họ không đọc.

Ở các nước văn minh dân chủ,  
chánh khách đều đọc báo sách, đều  
cần mẫn đọc. Ở nước ta người làm  
việc chánh trị lâm lúc còn tự hào là  
« phi chánh khách », cho nên họ không  
thích đọc. Và nếu bạn hỏi họ tại sao  
đó có mấy tờ nhứt báo họ sẽ ngó  
ngắn không thè trả lời.

— BẮT HỦ

ăn chút gì đè... có thể tiếp tục thuật  
thêm. Chiều hôm qua đến giờ, em chưa  
ăn gì cả. Uống nước cam vào, nô bao  
bợ ruột quá!

Như đang giấc ngủ ngon, bỗng có ai  
đánh mí một phát mạnh. Tôi vội hỏi  
hận và thầm trách lấy tôi sao không nhận  
nhó nhô :

— Thưa bà... em đói quá! Bà cho em

thấy một con người đang đòi lả và đã  
chống chỏi giựng gào từ giây phút trước  
những món ăn thơm phức của khách ngồi  
ăn bên cạnh, để tì mỉ thuật lại một đoạn  
bi kịch của đời mình.

Tôi không thực tế chút nào cả! Sao  
tôi chỉ thích nghe cảnh khóc của người  
đề mả rơi lệ suông thôi, chờ không tìm  
giúp người đau khổ bằng một cách thiết  
thực và cụ thể?

Sau tôi kêu « phò ky » nấu tô mì  
hai vắt, Mười ngồi trước tôi mỉ hơi lên  
nghỉ ngút và tỏa ra một mùi giấm Tiều  
lẫn với các mùi ngon ngọt khác trong tô  
mì làm cho Mười như nuốt nước miếng  
ứa.

Tôi ngồi uống tiếp nước cam để quan  
sát những cử chỉ của một người đói khi  
được ăn.

Mười gấp dưa nón dưa nầy đầy nắp  
những mi rồi đưa vào miệng một cách  
hấp tấp. Mười nhai sơ vài cái là nuốt.  
Và Mười vừa chắp vừa húp, vừa lúa một  
lượt. Hắn cứ cúi đầu ăn một hơi hinh  
như không còn thấy ai chung quanh mình  
nữa.

Tô mì hai vắt, Mười gấp có ba bốn đũa  
đưa vào miệng là cái tó sạch ráo như  
lau.

Coi mồi Mười chưa no, tôi kêu thêm  
một lô hai vắt nữa cho y ăn. Sau khi  
cũi ăn no, mặt Mười tươi tinh và vui  
về ngay.

Anh ta lau miệng rồi kể tiếp :

— Trước khi em từ giã chị năm bồi,  
chị kêu em đi chợ với chị để uống cà  
phê. Chị cho em ăn uống xong, chị còn  
cho em một tờ giấy 10 đồng và dặn em  
vài ngày sau sẽ trở lại để chị cho thêm  
một số tiền khá hơn về lo thuốc cho  
vợ con.

Nhiều khi em thăm mong cho vợ em  
chết phút để đỡ khổ cho nó và cả cho  
em. Nhưng liền đó em lại nguyễn rùa  
cái ý nghĩ vô nhân đạo ấy, và tự hỏi là  
minh ích kỷ quá. Tại sao mình không  
mong cho mình chết mà lại mong cho vợ  
chết.

Tuy thế, một hôm kia, sau khi nghe  
một trận mắng tát vào mặt của một khách  
qua đường mà em đã dồn xin tiền, em  
nhìn đời bằng cặp mắt căm thù và triệt  
để bi quan. Cuộc đời của chúng em đã  
đến lúc hoán toán tuyệt vọng!

Do đó, em có ý định dừng đọc được để  
gạt vợ em uống. Đồng thời, em cũng uống  
với vợ em.

Nhưng sau một đêm trâu trọc nghĩ  
suy, em liền bỏ ý định trốn nợ đời ấy  
mà thay vào một ý định khác.

Sau mấy đêm sáng trắng, vợ chồng em  
đã bàn bạc với nhau, và cũng đã khóc  
với nhau hết nước mắt, chúng em quyết  
định thi hành một giải pháp cuối cùng  
để cứu vãn cái ý định quyền sinh mà em  
đã sắp thực hành trong một đêm trước.

(còn tiếp)

Thầy Hoàng lội giội, nhưng phần phải lo với  
hai em và cha mẹ, phần người này kêu cứu  
người kia kêu tiếp, rồi cuộc thay không giúp  
được ai lại bị niu đình chùm chết chìm luôn cả  
đám một cách thảm thương.

Thầy Hoàng mới 27 tuổi, chết đẻ lại một vợ  
dại với 3 đứa con theo 8 tháng, 2 tuổi và đứa  
lớn nhất chỉ lên 4.

Riêng một cảnh tượng này, anh em xóm nhà  
là nghe thuật lại, ai là chẳng phải rung rợn  
và phải ghi nhớ rằng : « Nên coi chừng bếp  
lửa, keo sê làm lại cho mình và làm cho bao  
nhieu người oan mạng nữa. »

ĐỜI VŨ NỮ KHÔNG PHẢI BỎ  
NHUNG LỤAÝ VÀ VIỆC  
của TAM NGU

## NẾU LÀ « LỤC LỤC QUỐNG THÚ BA »

Ái thản một nước nhỏ ở giữa hai nước lớn  
thù nghịch nhau, kè cung kè xú trại thật.

Cô Nguyễn Thị Cúc ở đay cho nhà kia tại Thủ  
Dầu Một: cô vừa bị một cuộc tấn công nguyên  
tử của ông chủ cung vì cô ở giữa hai cường  
quốc: bà lớn với bà bé. Bà vợ lớn của ông  
chủ an em tôi xong, kêu đứa ở nói thô nghe  
choi.

Vậy mà bà bé đem lòng ghen rồi về nói nhỏ  
nói với chồng sao đó, để đổi đổi ông ta nắm  
đầu cô Cúc đánh túi bụi, đeo lối tròng con mắt.  
Cô Cúc đã phải nằm nhà thương và sẽ mang  
tết sau đợt.

Đây chắc là tại cô Cúc không phải là một  
« lực lượng đáng kể » nên cô mới chịu đòn;  
nhưng như cô có nhau sắc đổi chút thì không  
chứng cô thành một « lực lượng thứ ba » giữa  
hai « cường quốc » và cô đầu cô bị tấu cong.

Khi đã sốt là « giặc Tam Quốc » mà chưa  
biết nước nào chiến thắng đà!

## BÀ HỎA ĂN TẾT

NĂM nay cũng như năm ngoái, cứ gần Tết  
lại thấy bà hỏa di quật một xóm nhà là  
và cô lê phải phá hoại dân nghèo một phen bà  
tại Tết mới mát dạ.

Trong vụ hỏa tai ở xóm Bến Tám Ngựa vừa  
rồi, thi thật bà ác quá xá. Bé phà xóm người  
tại một mình chưa đủ, bà còn kéo luôn bà Thủ  
Thủy chung... cho cô bạn bè.

Phụ tay với nhau, hai « mụ » ấy đã gày lầm  
cánh tay khỏe như vũ sau này do bão hăng  
ngày thuật lại :

« Cả một gia đình bị chết sạch.

Đó là gia đình của thầy Nguyễn Văn Hoàng  
làm việc tại nhà thuốc tây Hòa Hưng. Nhà thầy  
không phải ở tại xóm nhà cháy, nhưng vừa  
nghe tin có hỏa hoạn ở xóm Bến Tám Ngựa,  
thầy lập đặt chạy đi coi nhà cha mẹ thầy có sao  
không. Người em gái 17 tuổi ở chung với thầy  
cũng nồng lòng nhanh chóng theo đê rồi cùng chết  
với anh, với cha mẹ và với đứa em gái 15 tuổi  
trên một chiếc ghe bị chìm.

Những người sống sót trên chiếc ghe này  
nhờ biết lội đê đỡ khổ cho nó và cả cho  
em. Nhưng liền đó em lại nguyễn rùa  
cái ý nghĩ vô nhân đạo ấy, và tự hỏi là  
minh ích kỷ quá. Tại sao mình không  
mong cho mình chết mà lại mong cho vợ  
chết.

Song chiếc ghe thì nhỏ mà số người bị lửa  
duỗi nát túi phải nhảy xuống đeo bám thêm  
nhieu không biết bao nhiêu mà kể. Ghe chìm.  
Một số người chơi với, lặn lụp trên một giòng  
nước chảy mạnh.

HÃY QUÝ VỊ CỦA TRI !  
Hãy bài cử tôi đi !

Tôi đây « ký giả » thật.  
Bằng cõi cõi những gì ?

T H U A ĐÂY : bao quang cáo  
Của nhà buôn đăng bá  
Là « túc phẩm » của tôi.  
Tôi đâu dám nói lão.KỂ LẤY TIN CÙ BỐT,  
Người ở nhà viết bài ;

Tôi lanh mục « quang cáo »,  
Cũng làm báo như ai.

NƠI KÝ GIẢ, KÝ THIẾT...  
Cũng trong nghề nghiệp « ký ».  
Tôi « ký » với thương gia.

## — NHÚT HIỀN

Bạn có thể tiếp xúc nhân viên Tòa soạn và Quản lý  
« Đời Mới » theo ngày giờ dưới đây :

## NGÀY THƯỜNG :

8 giờ đến 12 giờ rưỡi  
2 giờ rưỡi đến 6 giờ rưỡi.

Xin bạn đọc để ý cho : Sứ di có 12 giờ rưỡi và 6 giờ rưỡi và chủ nhật, ngày  
lễ là đê cho các bạn có thể tiếp xúc sau giờ ra sô, hoặc trong lúc nghỉ làm.

Ngoài những giờ nói trên, nếu không có hẹn trước, bạn không thể gặp ai  
vì tất cả nhân viên đã về nghỉ.

## — ĐỜI MỚI

# Cuộc tuyển cử Hội Đồng hàng quận

ngày 25-1-1953

**C**HÚNG tôi giữ tư cách trung lập không ủng hộ một số ứng cử nào hết. Chúng tôi tin ở lòng sáng suốt của cử tri để lựa chọn được những người đại biểu xứng đáng.

Đời Mới chỉ giới thiệu đủ ứng cử viên để bạn đọc được biết mà lựa chọn :

Trước hết có một đoàn ứng cử viên gồm 32 ông sau này chia nhau ứng cử ở cả 7 quận :

Ô. Ô. Trần Ngọc Anh, Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Bầu, Hồ Ngọc Cử, Huỳnh Công Cường, Trần Văn Chiểu, Lê Minh Đức, Trương Văn Côn, Nguyễn Văn Diệu, Phạm Hèo, Nguyễn Văn Hoanh (1), Nguyễn Văn Hoanh (2), Trần Văn Lâm, Trương Văn Lẽ, Nguyễn chí Mai, Hồ Văn Mỹ, La Thành Nghé, Trương Văn Nhân, Lê Văn Ngũ, Cao Động Hưng, Trần Ngọc Trinh, Lê Thùy Tuyết, Trần Văn Tiết, Lê Quang Trọng, Nguyễn Văn Tắc, Dương Văn Tâm, Ngô Sách Vinh, Nguyễn Phước Vọng, Nguyễn Hữu Sưu, Hồ Quang Phước, Trương Ngọc Phú.



Tại bốt quận tư, các cử tri đến chật nứa để lánh thẻ của mình.

Dưới đây là danh sách đầy đủ ứng cử viên chia ra từng quận :

## QUẬN NHỨT

Nguyễn Công Linh, Nguyễn Hữu Pha, Trần tử Hoàng, Nguyễn Duy Ninh, Trần Văn Tiết, Nguyễn Ngọc Đầu, Phạm Hèo, Nguyễn chí Mai, Lê Minh Đức.

## QUẬN NHÌ

Bùi Quang Út, Nguyễn Văn Văn, Hồ Văn Lang, Nguyễn Văn Cầm, Trần Văn Hòa, Nguyễn Xuân Hiền, Nguyễn Văn Mẫu, Nguyễn Đại Thành, Phan Văn Viễn, Nguyễn Quốc Kiệt, Hồ Quang Phước, Lý Công Quán, La Thành Nghé, Nguyễn Văn Cung, Hồ Văn Mỹ, Hồ Ngọc Cử, Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Văn Loại, Ngô Sách Vinh, Lê Quang Trọng.

## QUẬN BA

Nguyễn Văn Tân, Trần Ngọc Trinh, Trương Bá Nhân, Tạ Văn Tiến, Trần Văn Tư, Lê Văn Ngũ, Nguyễn Văn Hiểm, Trần Văn Quốc, Nguyễn Văn Hải, Trần Văn An, Huỳnh Văn Cầu, Lê Công Tri, Trần Văn Chiểu.

## QUẬN TƯ

Tăng Hữu Nhơn, Huỳnh Công Cường, Nguyễn Hữu Sưu, Đặng Phước Truyền, Khả Văn Dương, Văn Công Định, Trịnh Văn Ngạn, Trần Văn Tri, Trương Lê, Quách Văn Xuân, Lê Minh Cử.

## QUẬN NĂM

Trương Văn Côn, Nguyễn Văn Dậu, Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Kỳ, Trần Văn Ngàn, Trần Văn Kinh, Quách Văn Định, Bùi Văn Chơn, Ng. Văn Hoanh.

## QUẬN SÁU

Nguyễn Đức Cường, Huỳnh Văn Hai, Ng. Văn Phòng, Cao Động Hưng, Ng. Văn Mạnh, Ditt Thom, Ng. Văn Huân, Võ Đồng Phát, Ng. Ngọc Kỳ, Ng. Văn Diệu.

## Một số ứng cử viên Quận nhứt

Tại quận nhứt, có số của ông Jacques Linh gồm những ứng cử viên sau này :

1.— J. Nguyễn Công Linh  
(J. Linh)

2.— Nguyễn Hữu Pha

3.— Trần Cửu Chấn

4.— Trần Tử Hoàng

5.— Nguyễn Duy Ninh

Số này phát tờ lịch trấn trọng đó, ứng cử viên có câu này để tố cáo hành chì : « Tôn trọng quyền lợi quốc gia và quyền lợi cá nhân ».

Đồng bào cử tri nên đi đầu phiếu cho đồng, dù là bỏ thăm trắng đi nữa, để chứng tỏ rằng mình giác ngộ quyền lực công dân

## ỨNG CỬ

NAY mai là ngày tuyển cử : bầu hội đồng khu (hộ, quận), hội đồng làng. Tại Saigon, Hà Nội, Huế, có trên 200 ứng cử viên, nhiệt tâm yêu cầu phiếu của công dân. Một điểm tốt chăng ?

Trí thức có (theo định nghĩa ở Việt Nam), thường kỹ nghệ gia cố, nhưng ít thấy công nhận.

Các ông « xin thăm » đều là người giàu lòng phục vụ xã hội, nếu không át không sắn lồng ứng cử. Nghĩa là tất cả đều : có tài, có đức, có chí.

Nhưng cần thêm một điều kiện : điều kiện am hiểu chính trị, bởi vì làm việc công tác là tham chính, dù là quyền lực có thật hay đùa.

Chính trị bao la rộng rãi, chưa chắc đã mắng ai thông thoả ; phương chí không mắng khỉ người mình, ở nước mình, có dịp làm chính trị. Sở dĩ không có dịp là vì trước kia, hành chính trị, bị coi như là tác động phản « chính quốc » và sau nay bị coi như là chống « chính quyền ».

Hầu như Thủ Tướng Nguyễn Văn Tân có ý định phá vỡ cái quan niệm sai lầm ấy. Thật là một nhân thức đáng mừng.

Đành rằng không thể bัง thông chính sự. Nhưng phải, và vô luận như thế vì trời muôn tham chính, phải biết rõ nguyên tắc cơ sở, từ là nguyên tắc lãnh đạo hay chỉ định, của chính trị.

Nguyên tắc cơ sở : nền lầu dốc bằng thứ gì, đóng cù sậy, cù tre, cù trầm hay cù bê tông. Xây dựng bằng thứ gì, với hồ mây mướt, gạch thô, hay gạch bloc, hay không có gạch mà vẫn xây và xát với bùn trên cát.

Cát lầu ta định cát lên để chừa đựng ai ? Nếu chừa đựng đồng bão, thì xin khẩn cầu thận.

— TRẦN VĂN AN

## QUẬN BẤY

Nguyễn Văn Tắc, Lê Quang Trinh, Lê Văn Ngũ, Nguyễn Văn Hiểm, Trần Văn Quốc, Nguyễn Văn Hải, Trần Văn An, Huỳnh Văn Cầu, Lê Công Tri, Trần Văn Chiểu.

Danh sách những ứng cử viên trên đây, chúng tôi dang với sự để đặt thường lệ vì lục báo lên khuôn, thì chưa có sự quyết định của ủy ban kiểm soát đón ứng cử. Đến chúa nhứt này, những người được chấp thuận, có nhiên sẽ có tên trên bảng và cử tri do đó mà bỏ thăm.

25 phòng bỏ phiếu đặt ở các nơi đây :

## QUẬN NHỦT

Một văn phòng độc nhứt ở Tòa Thị chánh QUẬN NHỦT : (5 văn phòng)

1.— Trường Tôn Thọ Tường (văn phòng chánh đại bộ Gallieni).

2.— Trương Cầu Kho, đường Ng. Văn Nghiêm.

3.— Rạp chiếu bóng Lạc Hồng, đường Douaumont.

4.— Nhà Dục Anh, đường Arras.

5.— Câu lạc bộ Đồng dương, đường Thủ tướng Thịnh. (xem tiếp trang 44)

Thể công toàn diện, trong phạm vi thủ

NGUỒI ta đã có lần nghe tên Tổng thống Hoa-kỳ, đại tướng Eisenhower cho biết « ông sẽ chủ trương : giữ thế cảng trong sự thù ». (L'offensive dans la défense),

Lời nói ấy có nghĩa là không chỉ phòng thủ mà thôi, lại còn có thể công mồi khi cần dùng, và luôn luôn dự bị công, mặc dầu không khai hàn. Tức là « chính sách mạnh » vậy.

Gần đây, trước Ủy ban Thương Nghị sĩ, ngài tướng F. Dulles có giải rõ như thế này :

« Chính sách của tôi chính phủ là một chính sách « mạnh » mà không bạo đe châm dứt nguy cơ, không đe nỗi gây lên khởi lửa giết người và bạo lực toàn diện.

— Những người Á châu mà không cần phòng thủ Á châu, đều tưởng rằng có thể phòng thủ Á châu mà không cần phòng thủ Á châu mà không cần phòng thủ là đủ.

— Nga Sô bê ngoài định là Á châu trước chó kỵ thật lo cả thế giới.

— Chẳng tôi (Mỹ) không nghĩ rằng Á Châu quan hệ hơn Á châu, vùng này với nhân lực và kỹ nghệ lực đóng vai tảng cự kỳ quan trọng. Chẳng tôi không thể để Á châu lọt vào tay địch đối.

— Tôi rất tiếc rằng phong trào nhất thống Á châu gặt phải lâm sự « yếu đuối ».

Những lời giải thích của Ông Dulles ta có thể cho là đây đủ.

Ý Ông muốn nói : lo cho Á châu mà không bê Á châu, tức là củng cố toàn bộ thế giới dân chủ.

Mạnh mà không bạo là không nhượng bộ. Không nhượng bộ tức là giữ thế công. Không bạo lực là không gây hấn.

Lấy đó mà xét thì chính sách của đảng Cộng hòa có khác hơn của đảng Dân chủ Mỹ. Tên chính phủ Mỹ sẽ không thời nhượng như chính phủ trước. Như thế cũng có thể nói là không trù trừ o bê các nước bạn.

Gây thế công kháp nơi tất phải nung đốt thực lực chiến đấu ở các địa phương và cải thiện đời sống dân chúng.

Rõ rệt. Nhưng ta còn chờ xem sự phản ứng của Nga Sô.

— VĂN LANG



MỸ

## 25.000 NGƯỜI SẼ BIỂU DIỄN TRƯỚC TỔNG THỐNG EISENHOWER

HAI ngàn sáu trăm người đã được chia đi các quận để lo tổ chức ngày 20 tháng 1 năm 1953. Họ lo nghiên cứu cả về thời tiết nữa. Ngày 20/1 là một dịp để dân Mỹ chứng bày ra một cuộc nổi loạn.

Nếu gặp trời đẹp, dân ở Hoa thành Đồn có xứng tổ chức ngày 20/1 rất trọng thể. Số có chừng 25.000 người dự cuộc biểu diễn, dù mặt Đại biểu các nước trong Liên hiệp Mỹ.

Florida sẽ gửi một tiểu đoàn mỹ nhân đi sau hoa hậu Mỹ năm 1952 và tung quý xuồng đoàn người. Cảnh sát không cho họ liệng bom vì sợ nguy hiểm. Mọi nước sẽ gửi đến những thử nghiệm hình nhứt của nước họ. Có một đoàn chó từ Alaska được gửi đến, đội có bò ở Texas cũng đến tham dự.

Sẽ có cuộc tiếp quản khách, các vị đại diện các nước, một buổi hòa âm to lớn và một buổi đại nhạc hội sẽ có đủ mặt các cô đào ở Hollywood và Broadway trong chương trình 3 ngày lễ.

## CHUNG QUANH VỤ TRANH CHẤP ANH BA TƯ VỀ VĂN ĐỀ DẤU LƯỠ

AC giời tham quyền Mỹ cho rằng vụ tranh chấp đều lừa Anh Batir, xác định hơn một năm nay đã trả lại số lỗi với vụ chiếc tàu « Rose Mary » bị chặn bắt, đã vào một gulf đoạn mới, trong ấy người ta hy vọng rằng vấn đề này sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa.

Các giời lan rộng bộ ngoại giao cho rằng đại sứ Mỹ Loy Henderson đã có thể giải quyết với khó khăn lúc đầu có vẻ nan giải.

Tuy nhiên, các giời Anh vẫn nỗ lực và không xài nhặt việc giềng thái độ lực lượng của các giời Mỹ.

BÌ

## SẮP XÂY CẮT MỘT PHÒNG THÍ NGHIỆM ÁU CHÂU TRA CỨU NGUYỄN TÙ Ở GẦN GENÈVE

Hội đồng Áu châu tra cứu nguyên tử họp tại Bruxelles đã thỏa thuận theo nguyên tắc về sự tự chế một cuộc họp tại Áu châu trên địa hạt tra cứu nguyên tử.

Một phòng thí nghiệm Áu châu tra cứu nguyên tử sẽ được thiết lập gần Genève, trên con đường Genève — Lyon.

ĐỨC

## VỊ ÂM MUỐI CỦA ĐỨC QUỐC XÃ BỊ BỎ NGHỆ

Bàu « Hamburger Abendblatt » vừa cho biết rằng 7 nguyên lanh tự đảng Quốc xã vừa bị bắt đã tham gia hội nghị bí mật với 12 người khác tại nhà của một thương gia ở Hambourg.

Báo ấy cũng cho biết rằng một trong những bị cáo là bác sĩ Gustav Seehaus đã nhiều lần yêu cầu và hiệu với các chủ khách sạn cho nhóm tại những khách sạn ấy. Phiên nhóm sau cùng đã khai diễn trước lô Giang Sơ và do bác sĩ Neumann chủ tọa.



VIỆC

NGƯỜI

THIẾT

KIẾM

GIÁ

• dưới mặt trời  
không có gì mới lạ

# NHỮNG TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ CỦA NƯỚC VIỆT NAM XƯA

của HỒ ĐIỆP



**S**AU cuộc thế giới chiến tranh thứ nhì, dầu muôn dẫu không, nước nào cũng phải lo đến hạnh phúc của đại chúng. Cái quan niệm dân là gốc của nước, cái quan niệm ấy từ ngàn xưa đã lại, mấy năm vừa đây, đã được nhiều nước đem ra áp dụng.

Cho đến những nước lập được chế độ độc tài quân nhơn, cũng không dám chà đạp lên quyền lợi của « thằng dân » : đại tướng Nguib sau khi cầm quyền ở Ai Cập lo tinh liền việc cải cách điện đia, chia đất cho bần nông. Không lúc nào bằng lúc này, lý tưởng dân chủ được nêu cao lên như một đạo giáo trong một cuộc thánh chiến giữa hai lý tưởng đang phân chia hoàn cầu.

Nước Việt-Nam cũng được một luồng gió dân chủ thổi qua.

Chúng tôi nhơn dịp này thử xét lại những tư tưởng dân chủ thường đã xuất hiện trong xã hội của cha ông ta, từ xưa đến giờ.

Quay về dĩ vãng, không phải chúng tôi muốn ca tụng chế độ của người xưa trong khi trong thế giới phát sinh ra bao nhiêu

## 25 phong bô phiếu...

(tiếp theo trang 42)

### QUẬN BA : (5 văn phòng)

- 1.- Phòng mở ra ở đường Richaud (văn phòng chính)
- 2.- Trường Béc, Vườn chuối
- 3.- Trường Tân Định, đường d'Arleuilles
- 4.- Trường Đakao, đường Albert Ier
- 5.- Bình Chihuahua, đường Chanson.

### QUẬN TU : (6 văn phòng)

- 1.- Trường Đô hồn Phương (văn phòng chính)
- 2.- Trường Xóm cùi
- 3.- Trường Chánh Hưng
- 4.- Trường Lacaze
- 5.- Trường Nguyễn tri Phương (cités Nguyễn tri Phương)
- 6.- Trường Chợ Quán (Trần Hưng Đạo)

### QUẬN NĂM : (2 văn phòng)

- 1.- Một nhà máy xay gạo Khánh Mậu
- 2.- Trường Quai des Jonques.

### QUẬN SÁU : (4 văn phòng)

- 1.- Trường Mirador, 5 đường Fonek
- 2.- Trường Cao Văn, 5 đường Matelot Manuel
- 3.- Chùa Lý Nhơn, 471 Quai La Marne.
- 4.- Trường Khánh Hội

### QUẬN BẤY : (2 văn phòng)

- 1.- Trường Bình Tây
- 2.- Trường Gác Gò

giroducing many changes in the direction of democracy.

### DÂN LÀ QUÝ

**D**ÂN chúng là nền tảng của quốc gia. Vì vậy dân là quý. Nói đến « dân » tức là nói đến đại đa số người trong nước. Tiếng thông dụng ngày nay gọi là « quần chúng ».

Quần chúng trong xã hội Việt Nam ngày xưa không hề bị xao lăng, bỏ quên. Việc quần sự là việc lớn lao của quốc gia, không phải phó thác vào tay mấy người có quyền chung định đoạt. Như dưới đời nhà Trần, dân chúng được phát biểu ý kiến về việc chống ngoại xâm.

Hội nghị Diên Hồng có khác nào một Quốc hội trong có những đại biểu thật sự của dân chúng vì xuất thân ở các lớp dân chúng cần lao ; hội nghị nhóm để quyết định một vấn đề liên hệ tới sanh mạng của toàn thể quốc gia :

— Trước nhục nước nên hòa hay chiến ?

— Quyết chiến.

— Thể nước yếu lấy gì lo chiến chinh ?

— Hy sinh.

Mấy câu ấy đủ tả không khí quả quyết tại Hội nghị Diên Hồng, một hội nghị để chỉ định một chính sách quốc gia. Nhờ tôn trọng ý dân, coi « ý dân như ý trời » nên dân chúng mới quyết chiến và hy sinh đến đỗi khắc hại chử « Sát Đát » trên cánh tay, thề giết quân thù, duy trì nền tự chủ cho quốc gia.

Dân còn được tôn trọng nơi thôn dã nữa. Các làng ta hồi xưa gần như những nước dân chủ tự trị trong một quốc gia. Các người dân biểu trong làng có quyền rộng rãi đến đỗi có câu : « Phép vua thua lệ làng ».

Cái ý thức « dân là quý » còn lan tràn ra phạm vi xã hội. Những địa vị có quyền cao trong nước, bất cứ người nào, trong giai cấp nào, cũng bước lên được. Trong dân chúng thiểu số người quản nâu, áo vải có chọn tài, thực học, làm quan to nhứt nhì trong triều đình. Phạm Ngũ Lão là một anh đan rồ, nghèo nàn, đang ngồi trên lề đường mà chỉ nhờ sức mạnh, tài thao lược, mà Trần Quốc

(xem tiếp trang 42)

### ĐÂY, HAI NHÀ ỦNG CỦ ĐƯỢC CÁC GIỚI CHÚ Ý :

Chú nhơn, một gương nghị lực :

Ông PHẠM HOË

Giám đốc COSARA

Tư thúc căn lao :

Ông NGUYỄN ĐẠI THẮNG

một nhà tư thúc sống luôn bên cạnh anh em lao động

# THỜI TIẾN

**N**GÀY 20 tháng giêng, đại tướng Eisenhower đã nhậm chức Tổng thống Huế kỳ. Nhằm lúc nước Mỹ bước vào một giai đoạn mới và lịch sử cũng sắp đỡ một trang mới, thì Nga Sở và Trung Cộng mở một cuộc tấn công hòa bình với Nhật bỗn để tìm cách tách nước này khỏi khối Tây minh.

Trung Cộng đề nghị với chính phủ Kiết Biển để cho hồi hương 30.000 tù binh Nhật hiện bị giam giữ ở Trung Hoa.

Sự toan tính này xảy ra sau khi Tổng thống Lý Thừa Vãn qua viếng Tokio và ngoại trưởng Trung Hoa quốc gia ở Washington về Đài Loan ghé Nhật hội kiến với Thủ tướng Kiết Biển. Nó có ý nghĩa là Nga Sở muốn cản trở để Nhật dùng già nhập cuộc liên minh quân sự mà tân chính phủ Huế Kỳ đang dự tính. Bởi với cả hai bên Nga, Mỹ, chính phủ Nhật còn đang giữ thái độ đê dặt, chưa rõ ý định ra sao hết.

Chính sách của Mỹ là liên kết các lực lượng Á châu để cung cố một trận chống cộng. Từ báo bảo thủ « Daily Mail » ở Londres báo tin rằng Mỹ muốn lập một ban quân sự đồng minh ở Đông Nam Á, sau khi các tùy viên quân sự Mỹ ở Đài Loan sang viếng Đông Dương năm rồi. Nếu Ban quân sự ấy thành lập thì Úc đại Lợi, Tân Tây Lan sẽ tham dự và bộ tổng tham mưu có lẽ sẽ lập ở Singapour.

**C**HƯƠNG TRÌNH Mỹ về Á châu và Đông Nam Á còn phải có sự đồng ý giửa hai nước Anh Mỹ thì mới mong thi hành được ; hiện giờ theo dư luận sau cuộc thăm viếng đại tướng Eisenhower của Thủ tướng Churchill thì người ta ehn lo có những sự xung đột giửa đảng cộng hòa Mỹ và Thủ tướng Anh.

Dường như các điểm của ông Churchill đã bị đảng cộng hòa bác bỏ. Thủ tướng Anh nói với đại tướng Eisenhower rằng nước ông sẽ chống với sự hành trướng chiến tranh ra khỏi Triều Tiên. Quốc hội Mỹ tiến cử một phái đoàn bốn nhơn viên đến yêu cầu đại tướng giữ cho Mỹ rộng quyền cùi động ở Á châu, như vậy có ý là không cần phải theo ý kiến của Anh. Ông Churchill yêu cầu Mỹ dài ngô Anh khêng như một nước đồng minh hạng kém và cho Anh biết rõ những bì mật nguyên tử của Mỹ ; túc thì chủ tịch Ủy ban nguyên tử lực ở Quốc hội, cương quyết phản đối để nghị ấy. Đồng thời đa số trong đảng cộng hòa Mỹ cũng chống với yêu sách của Anh về sự hâp bớt quan thuế Mỹ. Có nhà quan sát chính trị đã phải bí quan mà nói rằng lúc này là lúc tình bang giao Anh Mỹ căng thẳng.

Tình thế ấy nếu kéo dài thì chỉ lợi cho phe đối phương đang tìm cách lợi dụng những mâu thuẫn của các nước Tây minh.

Trong khi chờ đợi các biến chuyển trên trường ngoại giao quốc tế do chính phủ mới của Mỹ phát sinh ra, thì mặt trận Triều Tiên vẫn đã ác liệt trở lại. Ấy cũng là do mùa đông ở Triều Tiên sắp đến, các cuộc hành binh có thể tiếp tục.

**T**RONG chương trình tổng quát mà dư luận cho là của đại tướng Eisenhower sê thi hành sau khi cầm quyền, có khoản nói rằng cần phải chấm dứt sự cảng thẳng ở Trung Đông để có thể rảnh tay lo Âu châu và Á châu.

Bối với Ai Cập, có lẽ Anh nay mai sẽ nhượng bộ chính phủ Nguib trên những nền tảng sau này :

1.- Anh sẽ rút binh khỏi khu vực kênh Suez (số binh này có tới 50.000) để cho Ai Cập đảm bảo duy trì các cơ cấu quân sự ở vùng này.

2.- Ai Cập phải giao hiệp cơ quan chỉ huy Trung Đông do Đồng minh sẽ lập ra.

3.- Anh Mỹ viện trợ Ai Cập về quân sự.

4.- Mỹ viện trợ kinh tế cho Ai Cập để vượt qua những khó khăn về tài chính.

Trong ban chỉ huy Trung Đông sẽ mời vài nước Á rập khác nữa.

**V**ẤN ĐỀ nước Anh tham gia dạo binh Âu châu vẫn còn gấp trước lúc lớn. Vì a đây Thống chế Montgomery, phó tư lệnh cơ quan chỉ huy quân sự Đại Tây Dương, đã tuyên bố những lời trái với hành chí của chính phủ ông. Ông nói rằng lúc này là lúc Anh phải tham gia một cách tích cực vào việc phòng thủ Tây Âu. Lời tuyên bố ấy bị chính phủ Londres đánh chán liền : bộ ngoại giao Anh cho hay rằng Thống chế chỉ bày tỏ quan điểm riêng của ông, chứ không phải của chính phủ.

Song người ta hy vọng những lời của Thống chế là để nói với các nghị sĩ Anh và như vậy, rồi đây Hạ nghị viện sẽ chịu một phần ảnh hưởng nào.

LA MÃ NÀO NHIỆT VỚI 30.000 TÍN ĐỒ Ở CÁC NƠI TỎI

## TRƯỞNG LÃO HỘI NGHỊ LÀ GÌ ?

HAI MUOI BỐN HỒNG Y GIÁO CHỦ VỪA ĐƯỢC BỒ NHMIỆM ĐÃ ĐƯỢC TÒA  
THÀNH CHUẨN BỊ NGAY TIỀN CHI PHÍ TANG LỄ.

### ẤN ĐỘ CÓ HỒNG Y GIÁO CHỦ LẦN ĐẦU

của HOÀNG NAM  
(Thông tin viên Bồi Mới ở Paris)

THÀNH phố La Mã (Rome) từ hôm 10 tháng giêng 1953 sống trong cảnh náo nhiệt vô cùng. Cả ba chục ngàn người đang dự bị để dự kiến cuộc Trưởng lão Hội nghị (Consistoire) là cuộc lễ bồ nhiệm 24 vị Hồng Y Giáo chủ mới.

Cuộc lễ khởi sự bằng một hội nghị kín rồi sau mới đến cuộc hội nghị công khai.

#### CUỘC HỘI NGHỊ KÍN VÀ UY NGHIỆM

HỘM 12 tháng giêng, đúng 9 giờ 12 phút, Đức Giáo hoàng Piô 12 bước vào phòng hội nghị thiết lập tại lầu nhì cung điện của ngài. Các cửa lớn, nhỏ của phòng này đóng kín mít.

Ngài đến một cách giản dị song vẻ trang nghiêm không hề bị giảm. Phòng hội nghị cũng giản dị. Ngoài những thảm rất quý, từ những thế kỷ trước lưu lại, treo ở tường, chỉ còn có dãy ghế bọc nhung đỏ, sấp theo vòng móng ngựa, đâu lại một cái bục cao 5 bậc, trên bục kê cái ngai để Đức Giáo hoàng ngồi.

Các vị cựu Hồng y Giáo chủ hiện diện trong phòng hội nghị, là số còn lại trong 30 vị mà Đức Giáo hoàng Piô 11 đã bồ nhiệm và 32 vị của Đức Giáo hoàng Piô 12.

Khi Đức Giáo hoàng bước vào phòng nhóm, các vị Hồng y Giáo chủ đứng lên, nghiêm chỉnh cúi đầu. Ngài bước lên trên cái bục, an tọa rồi, vị trưởng, lè liên xướng lên hai tiếng là tĩnh:

« Extra Omnes » nghĩa là tất cả mọi người phải đi ra ngoài. Trừ những vị cựu Giáo chủ, còn những thợ ký của các ngài, những nhơn viên giúp việc, đều kéo ra hết. Nếu ai tóc mảnh mà lén lút ở lại trong phòng thì bị sự trừng phạt nặng nhất là trực xuất khỏi đạo. Đây là một hình phạt đặt ra song chưa bao giờ phải thi hành.



#### CHI NH THỨC BỒ NHMIỆM 24 TÂN GIÁO CHỦ

ĐỨC Giáo hoàng khởi sự quỳ gối, chắp tay cầu nguyện. Xong rồi, ngài đứng lên ra hiệu, một vị Hồng y giáo chủ cao niên nhất trao cho vị ít tuổi nhất một cái túi bằng lụa tim có tua vàng, dâng lên Đức Giáo hoàng.

Ngài nhận lấy cái túi rồi nói ít lời bằng tiếng Latinh, tỏ tình hình đạo Thiên chúa, cung phèn sự của những vị giáo chủ trong thời cuộc hiện giờ. Đó là theo sự luân phỏng đoán vây thôi, chờ những lời ngài tuyên bố trong hội nghị kín chỉ có những vị cựu giáo chủ được nghe và không hề nói lại với ai hết.

Sau lời tuyên bố của Ngài, đến phút uy nghiêm: Ngài cất giọng công bố 24 vị Hồng y Giáo chủ mà Ngài đã bồ nhiệm. Trong số này vị già nhất là Đức Giáo chủ Selsa Costantini (người Ý) 76 tuổi và vị trẻ nhất, 46 tuổi, là Đức Giáo chủ Giuseppe Siri ở Gênes.

#### GIÁO CHỦ ĐẦU TIÊN CỦA ẤN ĐỘ

TRƯỚC cuộc hội nghị kín, Đức Giáo hoàng đã công cử 24 vị Hồng y Giáo chủ rồi. Tất cả thế giới đều nghe tên tuổi của 24 vị này song các Ngài chưa được chính thức bổ nhiệm. Nếu có Ngài nào từ trần trước khi nhóm Trưởng lão hội nghị thì vẫn phải giữ nguyên chức cũ, chờ không được chức Hồng y Giáo chủ.

Năm 1946 Đức Giám mục thành Gênes: Pietro Boetto, được cử lên chức giáo chủ đã từ trần trước ngày nhóm Lời nghị.

Năm nay trong số 24 vị được cử, cũng có một vị mới qua đời vì bệnh ung thư; đức giám mục Carlo Agostini ở Venise liền sau khi đó, Đức Giáo hoàng bèn công cử vị Giám mục Valeriano Gracias ở Bombay lên chức

Giáo chủ để dù 24 vị. Đây là vị giáo chủ thứ nhì của nước Áo độ và vị thứ nhì của Á châu sau đức Hồng y giáo chủ của nước Trung hoa.

Giáo chủ Gracias trước kia có du học tại La Mã, là một văn sĩ nổi danh rất thạo tiếng Ý. Ngài còn trẻ, lành lẹ và có óc tò chòe.

Sự công cử Ngài vào « gia đình của Tòa Thánh » tỏ ra rằng Đức Giáo hoàng lưu ý đến Á Châu lắm.

#### TIẾNG CHUÔNG RUNG VANG ĐỘNG

SAU khi công bố danh sách 24 vị tân Giáo chủ, Đức Giáo hoàng rung chuông một hồi để kêu vị trưởng lễ vào. Đức Giám mục Dante (vị trưởng lễ) mở cửa bước vào, lánh những tho bô nhiệm rồi lui ra, đóng cửa lại.

Ba sứ giả lãnh thơ, đi ba chiếc xe của Tòa Thánh có gấu chữ S.C.V, rồi tung bụi chạy thẳng đến nơi trú của các vị tân Giáo chủ. Năm nay trong 24 vị vắng mặt mất ba (Ba Lan, Nam Tư và xứ Zagreb).

Tuy vị tân Giáo chủ đã biết trước cái danh vọng sắp được hưởng, song theo tục lệ, ngài vẫn phải tố về ngạc nhiên. Ngài nhận thơ bồ nhiệm, cung kính mở ra, cất giọng mà đọc lớn một cách nghiêm chỉnh. Các thần bắng cõi hưu của Ngài, đã chờ sẵn ở phòng khách để nghe tin mừng rồi vỗ tay vang động. Vị tân Giáo chủ, vẻ cảm động lộ bần ra nét mặt, cúi đầu nói mấy tiếng tạ ơn Đức Giáo hoàng, song thân Ngài và các thầy học cũ của Ngài.

Lúc này khởi sự « lễ nồng ». Đây là một nghi tiết theo đó, vị tân Giáo chủ thâu nhận những lời chúc mừng « nồng nhiệt » của người quen biết. Những người này rất đông, phải tiếp cả ngày trời hết. Tuy lệ định rằng vị Giáo chủ được đứng mà tiếp khách để cho khỏi kéo dài thì giờ; ai cũng chỉ có thể nói vài tiếng mừng Ngài rồi ra, cho người khác tới.

24 vị Hồng y Giáo chủ mới được bổ nhiệm, sẽ gia nhập « gia đình Tòa Thánh » là hành cố vấn của Đức Giáo hoàng, ngang hàng như những vị hoàng thân của một Hoàng đế. Hai mươi bốn vị ấy sẽ nắm « vận mạng tình ta » của 400 triệu dân Công giáo trên toàn cầu.

#### CÁT BỤI SẼ TRỞ VỀ CÁT BỤI

Ở một chi tiết đáng kể nữa trong Trưởng lão hội nghị (buổi nhóm kín): sau khi công bố danh sách 24 vị Hồng y Giáo chủ, đức Giáo hoàng bế mạc hội nghị và cho lệnh vị quản lý tài sản của Tòa Thánh trích ra 200 ngàn đồng lires (tiền Ý) để chuẩn bị tang lễ khi có vị tân Giáo chủ nào tử trần.

Vừa bước lên dài danh vọng, đã lỗi liều đến ngày trở về với Chúa, tôi không hiểu rõ ý nghĩa của nghi tiết trên đây. Theo sự suy diễn của tôi, có lẽ đó là một triết lý của Thiên Chúa giáo để tỏ sự ngắn ngủi của đời người ở chốn phàm tục.

Khi có cuộc bầu cử Đức Giáo hoàng, trong khi vị đặc cử hướng các nghi lễ trọng thể, bùa hoàng thi cũng có một vị hành lễ đi trước Ngài và nhắc câu này: « Kính thưa Đức Giáo hoàng, Ngài đừng quên rằng rồi đây Ngài cũng sẽ qua đời ! »

Đức Giáo hoàng hay vị Hồng y Giáo chủ không sống mãi mãi trên đời này được.

#### CÓ NHỮNG HỘI NGHỊ NHÓM Ở NGOÀI TÒA THÁNH

KHÔNG phải là các Trưởng lão hội nghị từ xưa đến nay đều nhóm ở Tòa Thánh cả đâu. Trong lịch sử, có nhiều cuộc hội nghị nhóm ở ngoại quốc.

Năm 1522 Đức Giáo hoàng Adrien VI là người Hòa Lan, đã nhóm hội nghị ở Saint Paul Hors Les Murs.

Năm 1527 Đức Giáo hoàng Clément VIII bị quân lính của Bourbon bao vây ở thành trì Saint Ange đã nhóm họp nghị ngay tại thành này.

Gần đây, Đức Giáo hoàng Piô VI nhóm ở Vienne (1782) Piô VII ở Paris. Đức Giáo hoàng Clément IX năm 1669 trước giờ từ trần, nhóm hội nghị gấp rút ngay tại phòng Ngài nằm trại bệnh. Đức Giáo hoàng Piô IX cũng vậy. Đầu thế kỷ 17, Đức Giáo hoàng Clément XI nhóm hội nghị tại phòng một Hồng y Giáo chủ đang bị bệnh. Nhưng rồi người ta sẽ thấy rõ sự thật.

— H.N.

#### Lịch « Đời Mới »

Lịch Xuân để kỷ niệm, để ghi nhớ những bước đường tiến bộ.

Bạn đọc dõi hận chỉ nhận lịch trong dịp phát báo Xuân.

Bạn không nên thắc mắc sao không có lúc đầu năm.

Vì nhà xuất bản không có ý định tặng bạn như các nhà xuất bản tặng khách hàng. Ý muốn chúng tôi là để cho bạn có một ý niệm « đời mới » trong dịp ăn Tết Xuân.

#### CÁC NHÀ TIỀN TRI DỰ BÁO:

NĂM 1953

## KHÔNG CÓ THẾ GIỚI CHIẾN TRANH NHƯNG CÓ BÁO ĐỘNG NÓNG



danh nhơn từ trần. Các nhà thông thái sẽ phát minh nhiều thuốc lá để cứu giúp nhơn loại đau khổ.

— Bà bắt đầu bước vào nghề trong trường hợp nào?

— Lúc đó, giáo sư Binet ở Collège de France yêu cầu tôi dự vào cuộc thi nghiệm dưới sự chỉ huy của ông. Ông đưa tôi tới nhiều trường làng để xem tay cho những trẻ con từ 9 đến 12 tuổi, xét sức khỏe của chúng và biết những đặc tính của chúng. Ông che mặt học trò, chỉ để cho tôi coi tay thôi. Cuộc thi nghiệm này được kết quả là 37 phần 100 trẻ em được tôi đoán trúng.

— Những nhơn vật nào trong số thán chủ đã được bà chú ý?

— Có hai người là Anatole France và Maurice Barrès. Ông đầu có ván tái, ông thứ nhì có những tư tưởng cao xa.

— Trong hạnh phúc của bà, bà thấy thiếu cái gì?

— Tôi thấy thiếu sự yên tĩnh. Tôi thấy những thán chủ của tôi lo buồn và làm cho tôi cũng lo buồn lây. Tôi cảm thấy của mỗi người chúng ta đều có những bi kịch đang diễn, mà người ngoài không ngờ tới.

Phóng viên báo D. M. còn hỏi rộng thêm về ngoại tình hình thế giới. Có những câu trả lời khác nhau, chẳng tôi đứng về phương diện khách quan mà trích dịch ra đây.

#### CÓ THẾ THAY ĐỔI SỐ PHẦN?

— Ý kiến của bà về sự may rủi ra sao?

Phóng viên hỏi bà Fraya thì bà đáp:

— Tôi vẫn đề ý nghiên cứu tại sao có người gặp sự may mắn mà lại có người không? Không phải về gia truyền hay vì thiên tú. Tim mãi không hiểu. Tôi chỉ còn bão là tại trời.

Phóng viên hỏi bà Blanche Orion:

— Bà có tin rằng thành công do là một trong 4 yếu tố: làm việc, tài năng, ý chí, may mắn?

— Thành công là do cả 4 yếu tố vừa kề. Nhưng tôi cho là có hai cái cần nhứt là ý chí và sự may mắn. Tôi gọi sự may mắn (xem tiếp trang 36)

# Thứ xét lại các lý do thất bại của Khổng Minh

Thưa Quý Ngài,

**DÔNG TÂN.** Xuân song. Quý Ngài sẽ được thường thức Xuân trong dịp Tết Nguyên Đán, và sẽ được đọc báo Xuân, để mà lấy cái vui và vui tiếp theo trong bốn mùa : Xuân hè, thu, đông.

Sắp hết năm nhâm Thìn, Trọng Yêm xin giải thích những lý do thất bại, của một nhân vật mà các Ngài từng biết tên. Tôi muốn nói Gia Cát Lượng Khổng Minh.

của TRỌNG YÊM

Nếu Lưu Bị nắm lấy Kinh châu, quyết trù bợn phản động, thì đâu đến nỗi mang dân chúng qua sông, thất thoát thê thảm chìm lạc bầy, để đến nỗi Kinh châu bị Tào Tháo lấy !

Ngay lúc đầu, Khổng Minh đã thấy mình khó thành công, vì lẽ Lưu Bị hợp lực lượng. Mà trong việc chống nhau, phàm một kẻ thối thì người nghịch tặc, nghĩa là

mỗi khi Lưu Bị yếu thế là Tào Tháo thêm thế lực.

Tào Tháo là nhà chiến lược và chánh sự không kém một nhân vật nào khác thời bấy giờ, biết rõ Lưu Bị là mỗi đáng lo cho Ngày nay. Thế nên khi đuổi Lưu Bị, kỵ binh của Tào đi đến 300 dặm mỗi ngày đêm; Cái bộ đội lè lang của Tào chẳng khác bá đội của Napoléon, làm cho Lưu Bị thở không ra hơi.

Đang trước tình thế ấy, Lưu Bị nghĩ ra kế « liên hiệp cự địch », thiệt hàn « liên Ngõ chẽ Tào ».

Do đó mà có việc giúp Châu Do đốt Xích Bích.

Nhưng Châu Do nào phải là tay lâm thường ! Do vẫn biết lợi hại là Lưu Bị có viên tham mưu trưởng Khổng Minh, nên chỉ họ Châu liều xua binh đánh lấy Tứ Xuyên. Nếu Châu Do làm nỗi việc này, thì át đã không còn hình thế chia ba thiên hạ (tam quốc). Ngất vì viên Đô Đốc Đông Ngõ ngô phải bình lão, thò huyết chết trước khi thành công.

Khổng Minh xét rằng Tào Tháo cũng là kẻ thù của Đông Ngõ, thì Tào là mục tiêu của Tần quyền và Lưu Bị vay. Cho nên Khổng Minh chủ hòa Đông Ngõ, kết thân hai họ Tần Lưu.

Song địa điểm Tứ Xuyên rất phức tạp :

Tây có rợ Nhung, Nam có Bách Việt. Muốn kiến thiết xứ sở phải ứng phó việc quốc tế. Nếu phải ứng phó hai mặt lục, thì không xuể được. Vì vậy mà Gia Cát để xướng chánh sách ôn hòa và phủ dụ, để dần xếp ba mặt, chờ khi thiên hạ xây ra biến cố sẽ đánh Bắc Ngụy.

Chánh sách « đỗ thù oai công », lấy thủ làm công thật là lợi hại. Nếu Lưu Bị biết tôn trọng sách lược ấy, cùng có quyền lực tham mưu của Khổng Minh, thông nhứt ý chí nội bộ, thì chưa ai nước Tần đắc toan thấu thiên hạ được.

Chẳng lẽ Lưu Bị là người thờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, có chấp nhơn tính hẹp hòi, khư khư tôn thủ quan niệm gia tộc mà làm hỏng đại sự. Khi Khổng Minh ra lệnh trọng trách nhằm lúc viên tướng thủ Kinh châu là Lưu Biểu bình nồng, Khổng Minh khuyên Lưu lập tức lấy Kinh châu làm căn cứ, nêu rõ Lưu Bị chỉ biết nhơn lính họ hàng mà không dám cứ đóng ở đại nghĩa. Đến khi Lưu Biểu chết, gởi gắm không người, Kinh châu lọt vào tay họ Thái, khiến cho cuộc thế thay đổi.

(còn tiếp)

QUỐC TRỌNG lùi thui đi. Cậu yên lặng nghĩ tới cha mẹ cậu : có lẽ giờ đây người đang chăm chỉ làm việc để lấy tiền nuôi cậu ăn học. Trọng vừa đi vừa ôn lại những điều mà Trọng sẽ kể lại cho cha mẹ nghe, nào thày đồ nghiêm nghị, nào bạn bè siêng năng..., nhưng Trọng phải nhất định hỏi cha mẹ xem tại sao quân ngoại xâm lại chà đạp non sông nhà ? Phải, lẽ ra Trọng được ra Đông Đô học tập, thi Đông Đô đã bị chiếm rồi !

Mãi nghĩ quên đường xa, đến khi chiếc cổng lăng thần yêu hiện ra trước mắt, Trọng giật mình và thở dài trút nỗi mênh mông ở dọc đường :

— Chà, đã đến rồi !

Đây không biết là lần thứ mấy Trọng về thăm cha mẹ, thăm mảnh vườn yêu dấu, nhưng lần này Trọng có cảm giác là lạ như có sự tai biến gì xảy ra. Làng không một tiếng chó sủa, không một bóng người, Trọng cõi trống vào nhà bác cả Bàn, nhà mụ Năm, nhà Tư Mô... nhưng đều không thấy ai ở nhà cả.

Chột dạ, Trọng chạy vụt về lối xóm nhà. Nhà Trọng cũng vậy, cha mẹ Trọng không ở nhà, Trọng thử gọi :

— Thầy ơi oi...

Nhưng cả tiếng con vàng quen thuộc cũng không thấy.

— Quái lạ, thế là sao ?

Trọng tức giận mắng bàng quơ. Cậu bé cố lắng nghe xem chung quanh có động tĩnh gì. Vắng vắng từ xa Trọng nghe thấy tiếng chàn người, ngựa dồn dập. Đứng trên thềm nhà, cậu bé cố nghìn lẻ nhìn ra ngoài lùy tre xanh, xa xa bụi trắng tung trời, rồi dần dần hiện ra những đám xanh cùi động và một lá cờ của quân thù, phát phơ chói loẹi.

Trọng giật mình sợ hãi :

Trọng định tìm chỗ trốn, nhưng trí óc cậu bé Việt kia nồi lên một ý chí phi thường.

— Việc gì phải chạy đâu ! Ta cứ đứng đây xem chúng dám làm gì. Rồi Trọng vào bếp lấy con dao quai và đứng án ngữ ở cổng, mặt đỏ bừng vì tức giận ; lòng quyết chí giết giặc đã làm cậu bé dù can đảm. Giặc mới lúc một gần vì tiếng ngựa bi càng rõ.

Rống sot... soat... Trọng giật mình quay lại : từ rãnh tre sau nhà nhô lên ba bốn người quần áo be bét bùn, ai nấy dao gươm sáng quắc. Trọng quái :

— Các người là ai ?

— Chúng ta là người Việt !

Trọng sung sướng :

— Vậy các ông là quân của người nghĩa sĩ núi Lam ?

— Phải.



TRUYỆN NGẮN LỊCH SỬ

## LÒNG ÁI QUỐC

của NGUYỄN MẠNH HIỆP

Một người đáng chừng là chỉ huy, hỏi Trọng :

— Sao em không chạy ?

— Tại tôi muốn ở lại phanh thây loài cuồng bạo.

— Em can đảm quá. Em tên là gì ?

— Thưa ông, Nguyễn Quốc Trọng.

— Được, à em đã thấy giặc qua đây chua ?

— Dạ, chưa.

Mấy người lính nhìn nhau.

Viên chỉ huy hỏi thêm Trọng :

— Em có biết trèo cây không ?

— Thưa, có.

— Em có cam đảm không ?

Trọng xép mắt đáp, cương quyết :

— Thưa ông, việc đó ông không cần hỏi.

Viên chỉ huy cười :

— Vậy ta nhờ em việc này : em trèo lên cây cau và xem giặc đã đến đâu rồi, để chúng ta liệu phục kích.

— Vâng, tôi xin hết sức làm.

Trọng sẵn tay áo, leo lên cây cau cao nhất, không khó nhọc gì.

Trọng hướng tầm mắt ra xa, quân giặc đang đến đầu xóm Thượng.

Viên chỉ huy hỏi Trọng :

— Trọng, em có thấy gì không ?

— Dạ thưa ông, giặc đến đầu xóm Thượng.

— Được, thôi em xuống.

Nhưng Trọng hình như không nghe

tới lời nói của viên chỉ huy, cậu vẫn

cố hướng mắt ra xa và nói :

— Chúng đến đầu xóm Trung, chúng

đang phá phách.

— Thôi, xuống, Trọng.

— Dạ, chúng đang bò nấp theo bụi tre.

Xuống mau, Trọng !

Viên chỉ huy và mấy người lính thúc

### MỘT CUỐN TỰ ĐIỂN MỚI

MỘT NHÀ XUẤT BẢN ở Chicago vừa mới phát hành một cuốn tự điển kê chép tất thảy những lời chửi rủa của các nước nói theo tiếng Anh. Cuốn tự điển ấy còn ghi những lời làm phạt lòng kẽ khác, kèm theo hình phạt của Tòa án về những lời lăng nhục đó. Kỳ phát hành đầu tiên đã bán được vài chục ngàn cuốn.

Cuốn tự điển độc nhất ấy sắp được tái bản.

(Sabadsag, Cleveland)

— Dạ...

Trọng đã hơi hồi tỉnh. Trọng thoáng nghĩ tới tất cả những điều vừa xảy ra và khi nghe tiếng hô hét ở ngoài, trên môi cậu bé mỉm cười khẽ héo :

— Quân ta thắng ?

— Ồ, quân ta thắng, em đã bắt chúa?

Đời mất Trọng lộ vẻ cảm ơn. Nhưng rồi Trọng hổn thét lên, ôm lấy bả vai và trảt hơi thở cuối cùng ; có lẽ mũi tên thù độc ác giờ đã ngấm độc vào tim cậu bé.

— Trọng, trời ơi, tội nghiệp !

Viên chỉ huy lạy gọi, gột nước mắt trên mi lăn xuống xác kẻ anh hùng nhỏ tuổi và kéo tấm mềm phủ lên xác kẻ bất hạnh.

Tiếng gươm dao ở ngoài đã dứt, chỉ nghe tiếng ca chiến thắng dần dần vọng lại phía vị chỉ huy. Ba quân đã tề chỉnh ở sàn nhà Trọng. Viên chỉ huy mắt còn hoen lè bực ra.

— Việt Nam.

— Chiến thắng !

Họ cắt tiếng hô vang rồi im. Vì chỉ huy đưa mắt nhìn một lượt, rồi cắt đứt động cảm động :

Tôi rất mừng là các bạn đã thắng trận một cách vẻ vang, không hao tổn sinh mạng. Nhưng cũng ngày hôm nay, khi chúng ta đang ca khúc khải hoàn, tôi và các bạn đều vui mừng sung sướng, chúng ta có biết ai đã mang lại cho chúng ta thắng trận vẻ vang oanh liệt này ? Có phải là tôi hay các bạn ? Không, không phải là công của tôi hay của bạn....

Vị chỉ huy ngừng nói, nhìn qua mọi nét mặt ngạc nhiên của ba quân, đoạn tiếp :

... Đó là công của một thiếu niên Việt Nam, giờ đây đã mất rồi. Nhưng cái ý chí anh dũng của thiếu niên ấy sẽ sống mãi ngàn thu, trong tim tôi và trong tim các bạn.

Mọi người qua một cơn xúc động mạnh mẽ ; họ dởm lệ. Vì chỉ huy bảo mấy người vào khen ngợi xác Trọng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trên thân hình của người thiếu niên anh dũng kia được phủ một lá cờ thêu chữ VIỆT NAM đẹp đẽ, đẹp đẽ như làm hồn kẽ xáu số. Chính vị chỉ huy lấy kiếm đao huyệt, và chính người xúc nấm đất đầu tiên phủ lên mồ.

Bởi mỗi người một mồ nắm đất, chẳng mấy lúc nắm mồ đã cao.

Nghiêm !

Mặc niêm !

Quân lính im lặng cúi đầu. Tiếng gió vu vi đâu đây hỉnh như quyện với tiếng cười lạnh lùng của kẻ đã bảo đền nợ nước.

— NGUYỄN MẠNH HIỆP

SÂN KHẨU và  
màn ảnh đều  
là hình ảnh và ý  
thức của đời sống  
xã hội.

Từ mục đích  
giúp vui, giải trí  
dân chúng kịch  
nghệ đã lẩn lẩn  
trở nên một lợi  
khi giáo dục,  
tuyên truyền về  
chánh trị, tôn  
giáo, luân lý, mỹ  
cảm và tiến hóa.

Trên hơn, màn bạc là đời sống tài  
diễn lại bằng hình ảnh linh hoạt gần  
sự thật hơn đồng thời có công dụng  
rộng hơn kịch nghệ, vì ngoài những  
mục đích đã kể, màn ảnh còn là  
một phương tiện thông tin, một lợi  
khi truyền bá khoa học rất công hiệu.

Sân khấu ra đời từ lúc loài người  
biết sanh hoạt chung và hợp nhau để  
tổ chức những cuộc vui tập thể. Có  
nhiều hình thức từ điệu hát chèo, hát  
bộ, cải lương đến kịch nói, ca kịch,  
ca vũ kịch và cũng như các ngành  
văn nghệ khác đã theo luật tiến hóa  
chung của xã hội mà trải qua nhiều  
biến chuyển tùy theo thời đại: cồng  
điếc, lồng mạn, tượng trưng, tâng

Đồng lầy giả làm thật, sân khấu và  
màn ảnh đều phải dùng xảo thuật để  
đánh lừa con mắt khán giả và gợi  
những cảm giác thật y như khi họ  
được mục kích một chuyện thật đang  
xảy ra trước mắt.

Ngoài trước sân khấu hay màn ảnh,  
chúng ta chỉ được xem những cảnh  
giả mà tri vẫn tưởng tượng như thật.

Nếu tại sân khấu chúng ta có những  
diễn viên bằng xương bằng thịt đóng  
vai người trong truyện, thì trên màn  
ảnh, chúng ta chỉ được thấy những  
cái bóng, cái hình ảnh của diễn viên  
hoặc của nhơn vật thật. Khung cảnh  
trên màn ảnh cũng chỉ là cái bóng,  
cái hình ảnh của khung cảnh thật  
hoặc của đề co. Còn khung cảnh sân  
khấu chỉ là một khung cảnh giả đóng  
khung một chỗ trên một khoảng rỗng  
với thước vuông.

Về phương diện này, chúng ta thấy  
rằng sân khấu đã dạy xảo thuật cho  
màn ảnh, nhưng chính màn ảnh mới  
dùng cái giả nhiều hơn để đưa tri  
tưởng tượng của khán giả đến gần cái  
thật hơn. Ngay một hình ảnh cử động  
trên màn ảnh đều là giả: Phim ảnh  
là gì? Nếu không phải là một bản  
hình ảnh ném im nối tiếp nhau và  
khoa học điện ảnh đã lợi dụng sự lưu  
hình lại trên mặt vỗng mò (persistance  
de l'image rétinienne) để tạo cho

## SÂN KHẨU VÀ MÀN ẢNH

Bài của HỒ VĂN ĐẾ

khán giả cái cảm giác rằng hình ảnh  
trên màn bạc có cử động. Nếu chúng  
ta chỉ ngắm từ cái hình trên bản phim,  
nhơn vật và cỏ cây trên đó vẫn đứng  
im. Nhưng khi máy chiếu bóng đã  
chạy, chúng ta có cảm giác sống, cảm  
thứ giới đang hoạt động trên màn ảnh.

Kịch nghệ được một ưu điểm mà  
màn ảnh không có: các diễn viên được  
tiếp xúc ngay với khán giả ở trước sân  
khấu. Nhờ vậy, nghệ sĩ sẽ căn cứ theo  
sự phản ứng nơi khán giả để cải  
thiện nghệ thuật minh, trong khi ấy  
các diễn viên màn bạc chỉ trống cậy  
nơi nhà giàn cảnh và nơi kinh nghiệm  
của họ... Đến khi được biết dư luận  
khán giả thường là đã trễ. Cho nên,  
trong nghệ thuật thứ Bảy, sự phê bình  
nội bộ, nhất là sự phê bình phim vừa  
quay vừa xong rất cần thiết. Do đó  
một nguyên tắc làm việc trong xưởng  
phim:

1) Thảo luận thật kỹ, trước khi biểu  
diễn để quay phim.

2) Nhóm họp để phê bình mỗi đoạn  
phim và toàn cuốn phim trước khi  
cho ra mắt công chúng.

Một ưu điểm thứ hai của kịch nghệ.  
Như sự biểu diễn liên tiếp, nghệ sĩ sân  
khấu dễ tự đặt mình vào địa vị và  
tâm lý nhơn vật trong truyện.

Nghệ sĩ sân khấu và diễn viên màn

bạc đều phải giàu  
ý tưởng tượng  
và biết làm chủ  
tinh cảm. Tuy  
nhiên, không khí  
sân khấu để tạo  
cảm hứng cho  
diễn viên đang  
hoạt động nơi đó  
với tất cả những  
tinh cảm, nét mặt,  
cử chỉ của người  
trong truyện.

Trước máy quay  
phim, nghệ sĩ chỉ

biểu diễn từng đoạn phim, từng màn  
một cách dứt đoạn không được liên  
tiếp. Thường khi, khởi sự từ đoạn  
giữa, đoạn chót để rồi trở lại đoạn  
đầu khi sắp hoàn thành cuốn phim.

Ở đây, sự biểu diễn chỉ theo thứ  
tự của chương trình làm việc được  
tập ra theo mỗi kế hoạch trong tiết  
kiệm thi giờ và ngân quỹ của xưởng  
phim hơn là thứ tự của lắp xép cảnh  
(décollage), nghĩa là thứ tự của  
chuyện phim.

Vì vậy, diễn viên màn ảnh cần vận  
dụng rất nhiều trí tưởng tượng để  
không xao lảng với vai tuồng họ đang  
đóng. Hơn nữa, họ còn phải được  
huấn luyện rất nhiều để quen với bao  
nhiều dạng cự phorce tạp bao vây  
chung quanh như máy quay phim, đèn  
rọi, ống thâu thanh v.v., cho  
khỏi bỡ ngỡ lung tung. Sau rốt, họ  
còn phải rất giàu nhẫn耐, khiêm tốn  
để lùng phục nhà giàn cảnh một cách  
tuyệt đối đầu phải biểu diễn 20 lần  
một màn cũng không cao có phản nản.

Hi sinh là đó!  
Thành công để đi đến vinh quang  
cũng là đó!

Phản diễn viên như thế, để khung  
cảnh thì sao?

Về phương diện này, sân khấu dành  
nhường bước cho màn ảnh.

Đã dành cả hai đều có dùng đề co,  
cảnh giả để tạo khung cảnh. Chính  
kịch nghệ — do nhà diễn ảnh tiền  
phong Méliès — đã đem xảo thuật lại  
cho màn ảnh.

Trong những khung cảnh nhơn tạo  
ấy đều các nhà giám đốc mỹ thuật  
hết sức cố gắng, người ta vẫn nhận  
thấy còn thiếu một cái gì: sự cử động,  
nghĩa là sự sống.

Trái với sân khấu, màn ảnh trình  
hàng những khung cảnh luôn luôn linh  
động đều bằng xảo thuật hay hình ảnh  
của cảnh tự nhiên. Một cảnh ngoài  
trời bao giờ cỏ cây cũng lung lay dưới  
gió, mặt nước sóng búa lao xao, trên  
trời máy bay pháp phói. Thế lính

anh. Cái giả còn trông thấy rõ ràng  
quá. Khán giả phải ráo tuồng tượng  
để dung nạp những khung cảnh giả  
ấy.

Để tạo khung cảnh và không khí,  
ngoài sự sử dụng các đề co, âm nhạc,  
lời nói và một ánh sáng uyển chuyển,  
màn ảnh có thể đưa các diễn viên  
đến biểu diễn tại chỗ, để có khung  
cảnh và không khí tự nhiên. Hơn nữa,  
nhà điện ảnh có sẵn trong tay những  
yếu tố này mà sân khấu không làm  
sao có được.

1) Mây trên trời.

2) màu phim dày mỏng (densité du film)

3) hình chụp lu bay rõ (nettété de l'image)

4) cách đê ánh sáng (éclairage).

5) cách chọn ánh sáng lu hay tố  
(éclairement)

6) phong thái, khí hậu.

7) thời gian để diễn tả một ý một  
cảnh (le temps).

8) Vị trí các diễn viên (position des acteurs)

9) Nhịp đồng ảnh (cadence)

Bây giờ, để làm nổi bật cá tính, tâm lý  
một nhơn vật đang biểu diễn, sân khấu  
có những phương tiện chi?

Một diễn viên đang hoạt động trên

sân khấu, muốn diễn tả tâm lý người  
trong truyện, chỉ trông cậy vào sự  
biểu diễn của mình bằng lời nói, nét  
mặt, và cử chỉ. Âm nhạc, ánh sáng  
đèn chỉ giúp một phần nào vào sự  
diễn tả ấy.

Cùng một trường hợp, nghệ sĩ màn  
ảnh được giúp đỡ rất nhiều: tất cả  
một kỹ thuật điện ảnh sẽ ủng hộ diễn  
viên để làm nổi bật tâm lý người trong  
truyện một cách linh động tài tình.  
Cả (một tập đoàn kỹ thuật gia và nghệ  
sĩ sẽ trợ giúp diễn viên trong sự phân  
tách tâm lý ấy.

Lúc kia, một cái liếc mắt, một cái  
nhếch miệng, một bàn tay run rẩy  
chỉ trong vài giây đồng hồ thôi, nhưng  
bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu ý tứ  
trong đó.

Sân khấu làm gì được để khán giả  
ngồi ở xa chủ ý phân tách rõ ràng  
tâm lý vai tuồng? Một nét mặt, một  
cử chỉ đặc biệt đáng được nổi bật  
van để chìm trong bao nhiêu nét mặt  
và cử chỉ phụ thuộc giữa cái rườm rà  
của khung cảnh trong cái ôn ào của  
âm nhạc. Nghệ sĩ cần phải nhấn mạnh  
nhiều, rất nhiều, để cho khán giả để  
ý. Thói quen ấy lại thường vẫn đến  
một sự thái quá nó giết cả vẻ tự nhiên

Để làm nổi bật một nét mặt, một  
nụ cười, một cử chỉ, nhà điện ảnh  
chỉ có việc đem máy quay phim lại  
gần bên diễn viên mà quay chụp một  
vài phân cảnh gần (gross plans), vừa  
để dẹp một bên những điều tạm thời  
không đáng được chú ý. Như vậy, khán  
giả một giây lát đường như được dời  
sát lại gần diễn viên và đặc biệt được  
ân cần mời xem những chi tiết đáng  
thấy.

Ngoài ra, vị trí máy quay phim xa  
gần, cao thấp, ngay xéo tùy theo thuật  
xếp ảnh (composition de l'image.)  
Các đoạn phim, các màn, các phân  
cảnh (plans) sẽ được quay dài hay  
ngắn kế tiếp nhau để tạo một nhịp  
động ảnh (cadence) thích hợp với  
hoàn cảnh và không khí chuyện phim.

Các diệu ánh sáng (jeux de lumière)  
thay đổi tùy khung cảnh và hoàn cảnh  
chuyện phim, một âm nhạc uyển  
chuyển tùy trạng thái tâm hồn một  
xảo thuật vô cùng phong phú trong  
sự chế tạo khung cảnh và không khí;  
tất cả những thứ ấy sẽ tập trung lại  
để phân tách một nét đau thương,  
một thái độ căm hờn, một cử chỉ đần  
đo và ái ngại, một nỗi mừng một tia  
hi vọng.

(xem tiếp trang 20)



REUNION CL. D'AUT.



## NHẤT BÓNG

CÁNH song buồn khép ý thở,  
Giờ càng loy nhẹ bóng mờ hoàng hôn.  
Gót phiêu linh trôi đậm mòn,  
Bơ vơ chiếc bóng có đón phương trời.  
Xuân hồng điểm nhạc đồi mồi,  
Giờ trang tâm sầu mím cười bâng khuâng.  
A ha! Lệ hỏi, dừng dáng,  
Ngược xuôi bao nோ, phong trần bao phen.  
Rơi làm chí, gội lệ hèn,  
Ngày qua, chôn chặt lâng quên nhau rồi.  
Tâm tư đã nhạt dòng đời,  
Cười đì an ủi một lời vô duyên.  
Sương rơi dừng ngại gió lên,  
Đè ta buông nỗi con thuyền ra khơi!

Đêm oanh cảnh sao rơi,  
Thuyền song đến bến xa vời: Nhớ-Nhung!  
Mèn mang nước rẽ đồi dòng,  
Trăng nghiêm ở mãi đầu sông u hoài.  
Cành buông nhẹ gió thở dài,  
Đêm khuya cô tịch, nhà ai lạnh lùng.

Cánh song buồn khép mảnh lòng,  
Đè cho bóng nhợt nằm trong tâm tình...  
— HUYỀN VIỆM



# ÔNG LÊ VĂN HOË VỀ CHƠN DUNG TƯ HẢI có đúng không?

L.T.S.—Trong số *Bài Mới* 36, chúng tôi có đăng bài « Thủ về chơn dung Tư Hải » của ông Lê Văn Hoë.

Ông Anh Ái gửi bài dưới đây để biện minh với tác giả bài ấy. Chúng tôi vui lòng đăng bài của bạn Anh Ái, để rõ ràng đường đi lùa.

**TƯỚC HẾT** tôi xin nói rằng không thích truyện Kiều.

Có hồi người ta nói có Kiều mắc bệnh ốm hoảng (ông Nguyễn Bách Khoa), người ta đã nói đến khoa học trong truyện Kiều (ông Thái Văn Kiểm); cứ cái đó đó, rồi đây sẽ có người nói đến nguyên lý học trong truyện Kiều cho mà coi.

Ông Lê Văn Hoë ché tì mỉ từng câu Kiều ra như chè tẩm. Nhưng hình như vẫn chưa hót long, bảy giờ ông lại còn muốn về nhân vật trong truyện Kiều nữa. Đó là quyền của ông.

Hiện nay, quyền Kiều đã trở thành một quyền sách giáo khoa quan trọng nhất trong chương trình Việt văn phổ thông và chuyên khoa. Nó là nỗi phiền bức nhất của học sinh. Sự đàm hay hỏng của học sinh một phần lớn hầu như do sự hiểu biết về Kiều, vì thế mà bài « Thủ về chơn dung Tư Hải » của ông Hoë thành ra quan trọng. Và chính cũng vì thế mà tôi chưa được công kích truyện Kiều như ý muốn thì lại phải đứng ra bênh vực cho nó rồi.

Ông Lê Văn Hoë là một học giả kỹ cựu trong làng văn. Lấy tôi mà nói với ông thật chẳng khác gì mèo quảo phản đối. Nhưng vì một số học sinh, tôi cũng thử múa búa qua cửa nhà Sầm xem sao.

\*\*\*

**D**ỐI VỚI quyền Kiều, đã có nhiều người hiểu lầm. Một giáo sư tại một trường nữ học đã nói quyết với học trò của mình rằng sở dĩ có Kiều mà khóc trước mà Đam Tiên là có ý kéo dài thời gian để đợi Kim Trọng đến. Nhưng khi học trò xin một chứng cứ về điều đó thì thấy lại bảo rằng có nhiều điều không có chứng cứ nhưng người ta có thể cảm hiểu. Kể ra cách trả lời của vị giáo sư ấy cũng thật đã là nhập diện vậy.

Bảy giờ đây là sự sai lầm của ông Hoë khi ông muốn về nhân vật trong truyện Kiều.

Trước hết, chúng ta phải hiểu cách nói của người xưa, nhất là về diễn tích.



hám to hạnh ra hơn các loài chim kha (theo từ lè). Khi Nguyễn Du nói Tư Hải là bộ hám ên tức là có ý nói hám Tư Hải to hạnh ra hơn hám người thường (theo từ lè), cũng như hám ên to nhất trong loài chim vậy. Ông Hoë nói hám béo x tức là có ý nói hám to hạnh ra bởi thịt nung núc những thịt. Nhưng khi người ta nói hám ên, là người ta muốn nhai chứ đó để gọi ra một thứ hám to hạnh hơn đồng loại mà thôi, và người đọc phải hiểu thêm rằng hám đó to hạnh là xương, bởi một người như Tư Hải thì không thể mập thù lu được (tuy sự thật nhiều khi vẫn có vậy). Ấy là người ta dùng diễn để gợi hình, chứ không gợi chất.

## MÀY NGÀI

**Ô**NG Hoë giảng: « Mày ngài là mày giống râu con ngài có cặp râu dài cong, coi mềm mại lạ. Người ta ví cặp lông mày cong, thanh nhõ của gái đẹp với cặp râu con ngài, gọi là Nga my hay mày ngài. »

Về chữ mày ngài, tôi đã được biết một vài giai thoại. Một bà đúc ở Huế đã giảng « Ở ngoài Nghệ người ta gọi con trâu là con tru, con người là con ngài. Vây mày ngài là mày con người ». Lại có một nữ sĩ khác bằng khuênh hỏi: « Không biết mày ngài đẹp gì mà người ta lại ví nó với cặp mày của phụ nữ ». Bảy giờ thêm một giai thoại nữa, ông Hoë lại nói rằng mày ngài là cặp lông mày giống như râu con ngài. Có lẽ tại ông là đàn ông nên ông nghĩ đến râu chằng ?

Thú thật, khi đọc đoạn trên, tôi đã dự đoán hai ba lẩn, vì cứ tưởng rằng mày ngài là cặp lông mày giống như râu con ngài. Có lẽ tại ông là đàn ông nên ông nghĩ đến râu chằng ?

Bởi khi nói tới râu hùm, người ta có ý muốn gọi hai hình ảnh không đồng nhất tại một vị trí trong không gian. Râu, gọi hình ảnh thứ lông mọc nơi mép, cằm, quai hàm. Hùm, gọi hình ảnh, thần thái dữ tợn của con cọp. Nhưng khi đem cộng râu với hùm thì lại gọi ra hình ảnh một bộ râu dữ tợn. Muốn về bộ râu đó là râu quai nón như người trước đã vẽ hay như bộ râu mép của ông Hoë đã vẽ, đều được cả, chẳng có chi là quan trọng. Điều quan trọng nhất là bộ râu đó có gọi được hình ảnh dữ tợn không mà thôi. Tóm lại, râu hùm là một bộ râu dữ tợn; thấy ai có bộ râu đó là người ta nghĩ rằng người ấy dữ tợn (không cần phải dữ tợn như một con hùm), chứ không ai lại có thể hiểu rằng râu hùm là bộ râu giống như bức bộ râu của con hùm bao giờ.

## RÂU HÙM

**Ô**NG Hoë dẫn luôn sáu chữ vừa cù kim, vừa nam bắc để chỉ rõ con cọp.

Nhưng ông giảng rằng: « Nó cũng là thứ râu mọc tua tua & hai bên mép vênh ra y như râu mèo ». Xin phép ông cho tôi được ngờ ngợ một chút.

Bởi khi nói tới râu hùm, người ta có ý muốn gọi hai hình ảnh không đồng nhất tại một vị trí trong không gian. Râu, gọi hình ảnh thứ lông mọc nơi mép, cằm, quai hàm. Hùm, gọi hình ảnh, thần thái dữ tợn của con cọp. Nhưng khi đem cộng râu với hùm thì lại gọi ra hình ảnh một bộ râu dữ tợn. Muốn về bộ râu đó là râu quai nón như người trước đã vẽ hay như bộ râu mép của ông Hoë đã vẽ, đều được cả, chẳng có chi là quan trọng. Điều quan trọng nhất là bộ râu đó có gọi được hình ảnh dữ tợn không mà thôi. Tóm lại, râu hùm là một bộ râu dữ tợn; thấy ai có bộ râu đó là người ta nghĩ rằng người ấy dữ tợn (không cần phải dữ tợn như một con hùm), chứ không ai lại có thể hiểu rằng râu hùm là bộ râu giống như bức bộ râu của con hùm bao giờ.

## HÀM ÉN

**Ô**NG Hoë định nghĩa hám không phải là cắm. Rồi ông dẫn luôn cả chữ trong sách tướng ra nữa.

Nhưng ông giảng: « Hám chim én là hám béo xé » Xin phép cho tôi được cãi ông. Chim én là một thứ chim có bộ

(xem tiếp trang 28)

*BÀI MỚI* số 42

**B**AN ĐÀO LÚC NAM có gửi cho chúng tôi một số thơ dịch. Theo lời tác giả, đó là những bài thơ mới Trung Hoa. Ban Đào lúc Nam đã tốn nhiều công phu dịch ra lối văn cũ là có nhã ý để hiến bạn đọc bốn phương, nội dung và hình thức của các bài thơ mới Trung Quốc, trước hết chúng tôi thành thực hoan nghênh.

Dưới đây chúng tôi xin trích một vài đoạn dịch của tác giả và cung xin đưa ra một ít ý kiến ngắn gọn giúp được một phần nào cùng ông bạn ngoại quốc (bạn Đào lúc Nam là một thanh niên Trung Hoa) trong việc dịch thuật.

Hãy nghe những vần thơ dịch của tác giả. Đọc cuối trong bài « Lạc quan » của Hồ Thích, bạn Đào lúc Nam đã dịch như sau đây :

Tuyết tan rồi,  
Lá xuân bị gió xuân thổi bay

Hạt giống này vỏ cứng đều nứt nẻ  
Trên mỗi hạt đậm lên hai ngọn lá xanh ròn

Cười đê mê như nói rằng  
\* Chúng ta vẫn trả lại đây \*

Rồi bao năm trôi qua  
Bên đường ruộng, trên cối bờ, mọc toàn cây to

Người lao công mệt nhọc dưới cây hóng gió

Bầy chim non thông minh trên cánh lều lo

Ai người bùa cây đi đâu rồi ?

Bạn Đào lúc Nam còn dịch những bài của nhiều thi sĩ Trung Hoa nữa : bài Tam Huyền của Trần y Doản, Gây ý kiến của Đào hành Tri, Nàng cùa Đường Trụ ... v.v...

Dưới đây, chúng tôi cung xin trích nguyên văn bài Nàng của Đường Trụ đã được bạn Đào lúc Nam dịch ra viet văn. Trích bài này ra đây, vì trong bài « Nàng », dịch giả đã diễn tả được ít nhiều ý của nguyên tác gốc. Bài dịch gần gũi với chúng ta hơn, nghĩa là chúng ta có thể cảm thông với thi sĩ ngoại quốc, thi sĩ Đường Trụ.

Ve ơi ! ngừng kêu đi thôi  
Người tôi yêu đang ngủ trong phòng

Tiếng ve vang lừng, tôi nô nức nho nỗi

Hoàng hôn đến, tiếng ve ngừng vang.

Tôi vẫn chưa gặp nàng

Đè chờ gõ cửa gọi nàng.

Giày chuyền lồng lẩy buộc ngang

\* \* \*

Gió thu thổi mạnh, màu gương theo gió

Dù mìn dâng lên, ta sẽ được trông đợi

má ưng hồng

Dù mìn theo gió dâng lên, trước bức tường trắng xóa

Lá vàng trong gió luồng rụng rời.

\* \* \*

Tuyệt ngùng sa, tôi quét lối tìm nàng

Đường này lên đến chót núi, trên chót

núi mọc đầy cây bách, cây tùng

Nàng là như đứa bông hoa, ở sao nỗi

chốn này.

Hay là ta trả về kiêm lại.

Ôi trả về vẫn là nhà ta.

Chúng tôi vừa trích nguyên văn bài thơ

dịch của bạn Đào lúc Nam. Trích trọn bài

## ĐỌC THƠ CÁC BẠN



dịch, có khác nào đì làm trái nghĩa hat lăn. Xết ra ý kiến đó cũng hơi quá tuyệt đỗi. Ngâm lại những câu :

Văn đàn vải tiếng dạo qua,  
Tuy chưa nên khúc, tình dà thoảng hay.  
Nghe não nuột mấy dây bút rút,  
Dường than niêm tăm túc bấy lâu.  
Mày chau, tay gảy khúc sầu,  
Dái bhy hết nỗi trước sau muôn vàn.  
Ngón buông bắt, khoan khoan dùi đặt  
Trước Nghé thường, sau thoát Lục yêu.

Dây to thường đì trận dào,  
Ni non dây nhỏ như chiều chuyện riêng.  
Tiếng cao thấp lụa chen lèn gảy  
Mâm ngực đòn bỗng này hặt chau.  
Trong hoa oanh riu rít nhau,  
Suối tuôn róc rách chảy mau xuống  
ghềnh.

Nước suối lạnh, dày mành ngừng đứt,  
Ngừng đứt nên phút bất tiếng to.  
Âm thầm đau gián ngắn ngo,  
So ra lặng lẽ bấy giờ càng hay  
Bình bạc vỗ tuôn dày mạch nước  
Ngựa sắt gióng sần sật tiếng dạo.  
Cung đàn trọn khúc thanh tao,  
Tiếng buông xé lụa lụa vào bốn dây.

(Phan huy Vinh) (?)

Chúng ta đã thấy từ tình với cảnh, nhạc với lời... trong dịch bản so với nguyên tác thật « bén già chín lượng, bén vừa non càn » !

Hay mỗi lần chúng ta đọc lại mấy câu song thất lục bát sau đây :

Trống Trường Thành lung lay bóng  
Khói Cam Toàn mờ mịt thúc mây  
Chín lân gươm báu trao tay  
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất  
chinh (bà Nguyễn Thị Diệm)

Chúng ta cảm thấy tiếng trống tận nước  
Yên, nước Triệu, nước Tân dời Chiêm  
quốc sao còn vắng vắng mãi bên ta chúng ta, nỗi đau làm sao những phát lòng rạo rực lúc sắp ra trận !

Cứ nhìn lời thơ và nếu so sánh dịch bản với nguyên tác, ta thấy rằng tiếng Việt có một tính thần và năng lực đặc biệt, chan chứa biết bao khêu gợi, âm thanh giàu biến hóa nhiều !

Việc đưa lên làm cho người cảm thông được, mới là việc khó. Sự phiên tác ở trên đây, thật ra là một sự « tái tạo » vay i Dịch được như thế cũng nên dịch vậy !

Dịch được như thế tức là đã làm công việc to diễm thêm cho văn chương nước nhà.

Trở lại những bài dịch của bạn Đào lúc Nam, mặc dù, chưa được chính nhưng chúng ta thấy ở bạn một sự cõi gắng vô biên vỗ việc trau đổi Việt ngữ. Một bạn thanh niên ngoại quốc thông hiểu tiếng Việt đến mức như thế cũng đáng hoan nghênh lắm rồi !

Chúng ta thành thật mong chờ những vần thơ dịch khác của người bạn ngoại quốc rất mến tiếng mẹ đẻ của chúng ta.

TRẦN DOANH



## KỊCH SÓNG GIA ĐÌNH

(10)

# NẠN NHƠN CỦA DANH TÙ HẠNH PHÚC

của TẠ KÝ

TÔI VIẾT mấy giòng này để tưởng niệm  
tới một người anh vắng mặt. Những  
thâm kịch gia đình đều đầy nước mắt và  
đều « khiến người trong cuộc cung tan  
tác lòng » « Hạnh phúc » quả khó kiểm.  
Anh tôi bỏ một đời để theo « hạnh phúc »  
và cuối cùng lâm nạn nhân cho danh từ  
dẹp đẽ này.

Năm 1945, năm đầy biến cố lịch sử.  
Đang theo học Đệ nhì niên ban Trung  
học, anh tôi phải cuốn gói về quê vì bom  
đạn Đồng Minh. Rồi đảo chính Nhật, rồi  
Dân chủ Cộng hòa : sân khấu cứ kéo hết  
màn này đến màn nọ. Về nhà được hai  
tháng, anh tôi cưới vợ. Mới mười tám  
tuổi đầu, tri chưa mờ, lòng chưa dịu  
những hình ảnh, tình cảm của đời học  
sinh tươi đẹp, anh tôi phải công lung  
gánh lấy gia đình.

Vợ anh và anh chưa bao giờ gặp nhau, chừ  
đến nói đến chuyện yêu nhau trước. Cha  
mẹ tôi tự tiện đi hỏi vợ cho con, khi anh  
tôi còn đi học xa. Anh tôi khóc lóc  
phản đối nhưng oai quyền cha mẹ là tắt  
cả. Tình nhu nhược, anh tôi không tìm được cách  
trốn tránh « cục hình ». Người ngoài  
cuộc khi biết chuyện già đình tôi, ai mà  
chả than : « Cứ sao chịu ép một bè ». Nhưng  
có lẽ cho rằng định mệnh đã bày  
sẵn, anh tôi chỉ còn cách : « Tôi đâu  
hay đó ».

Mà nó đến thật : Sáu tháng sau khi  
cưới, chị dâu tôi bỏ về nhà cha mẹ.  
Nguyên nhân chủ yếu là những xích mích lật  
vật giữa mẹ tôi và chị ấy nhưng lý do  
chính là anh tôi và chị ấy không yêu  
nhau. Sau một thời gian dâng cỏ, lý sụ,  
chị ấy được ở luôn nhà cha mẹ với tờ lý  
đị của anh tôi. Màn hạ. Những diễn viên  
cuốn tròn trong đau khổ của mình và  
người đau khổ nhất là anh tôi.

AT trận mờ rộng. Làng tôi ngập  
những người tản cư. Anh tôi buồn,  
chẳng thiết làm gì cả. Hàng ngày đi vở  
văn diễn các người bạn để nói chuyện,  
ngâm thơ hoặc lang thang ngoài đồng  
để bắn chún. Thời gian cũng xóa hết  
đau khổ. Nhờ thế anh tôi mới vui được  
đôi chút nhưng than ôi ! Cũng vì thế mà  
cha mẹ tôi quên mất lần bị kịch vừa xảy  
ra và toàn tình một lần « hạnh phúc »  
nữa. Hạnh phúc, cái vòng tròn bắng lệ ấy,

cứ bao trùm mãi  
anh tôi. Cha mẹ  
tôi thương ban với  
nhau. Mẹ tôi bảo :

— Phải cưới vợ  
cho thẳng Long  
mới được. Vợ chồng  
minh gần xuống  
mồ rồi mà chưa có  
cháu ấm.

Cha tôi nói theo :

— Ủ, cái ấy tự mự  
liệu lấy. Lần trước

không xong, tôi chẳng nhúng vào nữa.  
Thằng Long là con đầu, cần lo việc hương  
khoái.

Có những đêm bên ngọn đèn dầu heo  
hắt, già đình tôi gồm có bốn người ngồi  
bàn chuyện tương lai, Quanh quẩn rồi  
đến chuyện anh tôi. Mẹ tôi, với giọng  
đanh thép, bảo :

— Mi phải cưới vợ khác. Ông mài thế,  
người ta cưới cho. Đã ẵm gì.

Anh tôi dãy này như đĩa phai vội :

— Con chả chịu đâu. Đã một lần rồi.  
Mẹ không kinh à ?

« Nơi này không lành, đê danh nơi  
khác ». Mi có biết cha mẹ già yếu, em  
còn khỏe dại không ?

— Mẹ cưới về thì con không biết đền  
dầu.

Mẹ tôi trả lời chán chán :

— Ủ được. Rồi chả có con cả đồng.  
Lâm bộ mãi.

Anh tôi khóc tấp tức. Phẫn nhiều  
những lời nói của mẹ tôi là những mạng  
lệnh, ít ai cải lại, dù trái đền dầu. Tình  
nhu nhược, anh tôi không tìm được cách  
trốn tránh « cục hình ». Người ngoài  
cuộc khi biết chuyện già đình tôi, ai mà  
chả than : « Cứ sao chịu ép một bè ».

Nhưng có lẽ cho rằng định mệnh đã bày  
sẵn, anh tôi chỉ còn cách : « Tôi đâu  
hay đó ».

Mùa thu năm 1947 anh tôi lại cưới vợ.  
Nguyên nhân chủ yếu là những xích mích lật  
vật giữa mẹ tôi và chị ấy nhưng lý do  
chính là anh tôi và chị ấy không yêu  
nhau. Sau một thời gian dâng cỏ, lý sụ,  
chị ấy được ở luôn nhà cha mẹ với tờ lý  
đị của anh tôi. Màn hạ. Những diễn viên  
cuốn tròn trong đau khổ của mình và  
người đau khổ nhất là anh tôi.

Ở chung với cha mẹ, nên hai người  
luôn luôn giò ý. Đến đây tôi tự đặt một  
câu nghi vấn : « Có lẽ hạnh phúc không  
thể tìm thấy trong hòn nhân chông ? »  
Thật thế, dần dần anh chị tôi lạnh nhạt  
với nhau. Nguyên nhân có lẽ là không  
hiểu tâm tình nhau và cũng chẳng chịu  
tim hiểu.

Rồi anh tôi di lính. Nhà thêm vắng vẻ.  
Các chuyện xích mích giữa bà già với dâu  
lại xảy ra. Con người nè cõi, nghiêm  
khắc như mẹ tôi không thể tránh được  
chuyện ấy. Lúc đầu chị dâu tôi chả nói  
gi nhưng sau thì « quát khởi ». Mẹ tôi  
thường than :

— Nhà vò phước qua. Cập toàn đồ  
không ra gì.

Anh tôi lâu lâu mới về thăm nhà và  
thể cũng đủ tạo cho mẹ tôi một đứa cháu  
gái để bồng bế chế cho vui tuổi già. Anh  
tôi đau, được phép giải ngũ. Nhiều lúc  
anh tôi buồn rầu bão tôi :

— Tương lai tao thế là hết.

\*\*\*

KHÔNG khi gia đình đầy sự bất hòa.  
Anh tôi chỉ biết làm thịnh vì bên mẹ,  
bên vợ, bên nào cũng... không phải. Mẹ  
tôi thường là :

— Mi không biết dạy vợ ?

Anh tôi bức tức bảo :

— Mẹ cưới về thì mẹ dạy lấy. Có phải  
vợ con đầu ?

Mẹ tôi liền chiểu bi :

— Không phải vợ mi sao lại có con ?  
Con nhà hoang à ?

Tần kịch đến mản chót. Một hôm, nhân  
một cuộc cãi cọ giữa hai anh chị, chị dâu  
tôi bỏ về nhà cha mẹ. Anh tôi không thêm  
đến dỗ dành và mẹ tôi cũng làm thịnh  
luôn. Lở trón, chị tôi không quay lại  
được. Mẹ tôi cõi sục nuôi đứa cháu mới  
giáp năm. Anh tôi như người mất trí, ủ  
rũ như cây múa động. Ba tháng sau, anh  
tôi bỏ nhà ra đi biệt tích. Mẹ tôi khóc lóc  
mãi và cha tôi chỉ biết thở dài.

Tiray đến nay gần hai năm già đình  
tôi coi anh tôi như đã khuất.

Mỗi buổi chiều ẵm cháu thơ vào lòng  
ru hời, ru hời, mẹ tôi thường úa lệ nhìn  
con bé mồ côi. Núi xanh trùng điệp ngàn  
khuất bóng anh tôi và chắc chắn bao giờ  
« nạn nhân của hạnh phúc » ấy còn  
quay lại già đình.

Huế, mùa đông năm 1952.

— TẠ KÝ

## BỨC THƯ HẰNG TUẦN



## TẾT ĐẾN NƠI

Chị em thân mến,

T HÀNG chạp của ta lại rồi. Cái tháng cuối năm đem  
theo gió bắc khiến người phải nghĩ đến ngày Tết.  
Không nhớ cũng bắt nghĩ bởi vì xung quanh ta mọi người đều  
nôn nhộn, trẻ con càng rộn rịp hơn. Đã vậy, lại thêm nhà báo  
lo tẩm báo xuân.

Em cũng không tránh khỏi lo nghĩ xuân vì ông chủ bút có  
thư dẫn lo bài Tết. Thực ra em muốn quên Tết cho rồi để khỏi  
grief lẻ, bao nhiêu ký niệm ngọt bùi, cay đắng. Vốn là người có  
định ngô tới, lo cho mai sau, em không bao giờ muôn nghe nhắc  
lại hoặc những ngày vui vẻ em đêm, hoặc những lúc bi thảm,  
mà mỗi người trong xã hội đều có trải qua.

Nhưng em là người, em cũng cảm, em cũng đau, cũng bồn  
chồn hăng hái mỗi khi có dịp phản ứng người lớn. Viết bài Tết  
cho nhà báo là một dịp làm cho em bồi hồi, hoài bão dẫu đau,  
và cũng là cơ hội làm cho em hăng hái.

Nghé nói nhà báo tổng động viên, nào những cây bút bạo,  
những họa sĩ quen, nào những người có sáng kiến, những anh  
thợ khắc, thợ chạy máy pha màu giỏi, để đem hết tài bút tập  
trung vào sự làm ra một tập báo.

Trong thư của ông chủ bút em được đọc một vài câu thật là  
kịch thích, như là :

— Một tập báo đánh dấu trên đường kỷ thuật ẩn loài, (mặc  
dầu thường nghe nhà báo than rằng nghề này ở xứ mình còn  
kém tiến bộ).

— Một trang tác khai lộ cho nền văn hóa nước nhà ;  
— Một tập văn kết hợp tư tưởng xây dựng đời sống mới ;

Ông chủ bút tại còn dặn « cố nhớ theo nguyên tắc ấy mà  
viết », làm cho em thêm lo.

Thật là nhà báo quá cao vọng (xin lỗi ông chủ bút), nhưng  
em muốn sự cao vọng ấy là chí quyết trên đường tiểu bối.  
Em chống hẳn cái gì có vẻ kiêu căng, tự đắc.

Nói về sự kết hợp tư tưởng xây dựng đời sống mới thì em  
hài lòng, vì nó cũng thuộc phạm vi làm việc của em. Tốt đẹp  
thay danh từ « xây dựng », và thiết thực thay « đời sống mới »!  
Song, có ai biết chẳng công trình này gấp phải lắm trữ lực,  
lắm phần động lực, cả về mặt tinh thần và vật chất.

Ý em muốn sao tất cả những người có học hỏi phản nào đều  
cố cao uyig như bộ biên tập Bời Mới, mři moig thời một tướng  
gió lớn vĩ mặt văn hóa. Lẽ loi một hai tờ báo có thẩm gi với  
nhân Việt Nam, có cả 20 triệu người kia mà.

Dứt thư này, em mong rằng cái Tết Xuân sẽ khéo giri  
thêm lên lòng ai mộ văn học của người mù, làm cho năm 1953  
trở nên một năm cao trào văn hóa.

— MINH ĐẠT  
cần khái

— Em không ghen mến, nhưng em thấy  
rằng mến không thể chú ý săn sóc cho  
em được.

## CAY, ĐẮNG, NÓNG, NỒNG

(tiếp theo trang 23)

CÙNG NGỘ. Người đời lại hay ghen nhường cái Cây, Đắng, Nồng, Nồng như vậy. Ghen nha phiền, Ghen rượu, Ghen ớt, Ghen coffee.

Nhưng chưa từng nghe mấy ai ghen cãi ngọt của đường, cát đắng của thuỷ bắc như Huỳnh-liên chả hạn, có thể khỏi bệnh, cát cay cát gừng làm ấm dạ dày và giúp bộ tiêu hóa mà Thánh nhân mỗi bữa ăn đều không quên.

Cũng như trong một ngôi chùa nghèo nàn mái đồ, vách rách nứa lá nứa trời, kèn lanh ở chốn lùi ai qua lại; một đêm mưa rì rò, đèn mờ, lạnh ngắt; một ngọn đèn con chập chờn không đủ ánh sáng, dưới phạt dài... một chủ tiêu trong bộ nâu sòng không lành lè, yên tĩnh quỳ, mắt châm chì nhìn vào pho tượng đức Thích Già miêng niệm rỗm rì « Nam mô Bồ-đề Thích Ca Mâu Ni Phật. » Thinh thoảng, đôi giông lệ từ từ ở mặt chủ ấy bò ra, lân-xuống má, lẩn dẩn mồi vòi rết thấm vào bộ ván như cái Tâm huyền diệu của bạn sẽ trả lời cho bạn. — V.N.T.

## Chân dung Từ Hải...

(tiếp theo trang 24)

Chúng ta được phép hiểu cắp mày ngài của người đẹp trên đây là vừa cần đổi, vừa thanh nhã, vừa den nhánh. Nhưng khi Nguyễn Du tả cắp mày Thúy Vân « nét ngài nở nang », thì chúng ta phải hiểu rằng cắp mày đó vẫn cần đổi, den nhánh, vẫn thanh nhã nhưng bổ trĩ một cách rộng rãi, chứ nó không to bản như ông Hoè đã tưởng đâu. Còn khi nói đến lông mày của Từ Hải, Nguyễn Du vẫn vì với mày ngài thì người đọc phải hiểu rằng mày ngài dày chỉ còn nghĩa cần đổi, den nhánh chứ không còn nghĩa thanh nhã nữa.

## VAI NÂM TẮC RỘNG THÂN MƯỜI THƯỚC CAO

ÔNG Hoè đã vẽ Từ Hải theo kích thước mà ông muốn. Sự thật vai năm tắc rộng, thân mười thước cao, chỉ là một cách nói dễ gọi hình ảnh to cao quá mức thường mà thôi. Năm tắc rộng, mười thước cao đó không có liên lạc gì với nhau cả, nó chỉ cõi làm sao gọi cho người đọc hình dung ra một thân thể cao to. Ông Hoè đã đem hai kích thước đó hợp lại với nhau, có vậy nên ông mới thấy là vô lý. Nhưng sự vô lý nhất không phải là câu văn đó nói chính là cách đọc thơ câu này của ông Hoè. Vậy xin hỏi ông: « Vạn lý trường thành » có dài đúng một vạn dặm không ? « Vạn ban giải họ phẩm, duy hữu đợt thư cao », có thật là có đủ một vạn (mười nghìn) không ? Vâng trăng ai xé làm đôi », là quả thật đã có người bắt thang lên cả hai mặt trăng chẳng ? — ÁNH MAI

## Nhà thuốc chánh SOLIRÈNE

(Pharmacie Principale  
Solirène)

### DƯỢC SƯ ĐÀO TRỌNG HIẾU

Tốt nghiệp trường  
Đại học Paris

Trước nhà hát Tây-SAIGON



## Nụ cười

### XE HƠI & ÉT XE

LINH thời tu huýt kêu một chiếc xe hơi lại vì chạy quá mau.  
Linh.— Sao chạy dữ vậy ? « Bé mi à đâu đưa em ?  
Người cầm lái xe chỉ vào miếng giấy có chữ « Essai » dán ở xe :  
— Đây là xe tết xe à mà thưa.  
— Còn anh sao cầm lái ?  
— Tôi cũng là hàng cầm lái tết xe ;  
nên chưa lấy « Bé-mi ».

### DẠY TÂM LÝ HỌC

MỘT sinh viên hỏi giáo sư tâm lý học :

— Thưa thầy, làm sao mà biết một người ngu dại ?  
— Trò cứ xét câu mà người ấy thường hỏi người khác.

\*\*

### TRÍ KHÔN CỦA CON NÍT

Tại một trường tư họ, chuông điện thoại reo Ông đốc cầm lên nghe :

— A lô ! Ai đó.  
— Thứ trưởng cho trò Năm ở lớp nhỉ nghĩ vì trộn đòn.  
— Nay con đi chợ nhớ mua cho được rau một lá và cá một vây, vè nấu canh cho mẹ ăn, vì mẹ thêm quả.  
Cá dầu lùng tung, nhờ ai biết thứ rau và cá nồi trên xin chỉ giùm.

\*\*

### MẬP CÓ ÍCH CHO XÃ HỘI

MỘT bà mẹ tú lu như ông voi bẩn dầu cù lau

Trưa mùa hạ nắng gắt bà đang khẽ nô nức trên lề đường thấy thằng nhóc cứ theo sát sau lưng. Bà dẹp kêu linh hồn nó.

— Thưa bà làm phước. Bà là cây dù che nắng cho tôi.

\*\*

### CÔ THƠ KÝ QUÁ CẦN THẬN

Ông chủ.— Cô viết liền thơ cho báo X. đậm mày hàng rao vặt : « Hàng tôi cầu dùng thanh niêm lanh lẹn để giúp việc ».

Cô thơ ký vừa chép vừa làm bùn dọc : « Hàng tôi cầu dùng thanh niêm lanh lẹn, đẹp trai và chưa vợ ».

Ông chủ, trào phúng, nhắc thêm, — «... để giúp việc cho cô thơ ký ».

\*\*

### THANH NIÊN TIẾN BỘ

THAY.— Trò hãy kể lại một năm qua thanh niên Việt-nam đã tiến bộ về phương diện gì hơn hết.

Trò.— Thưa thầy, tiến bộ ở chỗ không phân biệt thanh niên Việt-nam với hàng « cò bò » ngoại quốc. — X. Y. Z.

\*\*

### Hình vở

Trong hình dưới đây, bạn làm sao vẽ một



Kiến tiếp từ đầu đến cuối mà không nét nào trùng nhau.

(Xem lời giải đáp ở một trang sau)

ĐỜI MỚI số 42



## TỔ CHỨC ĐỜI SÔNG TINH THẦN (II)

NHƯ chúng tôi đã nói trong một số trước, ai cũng có thể cải thiện đời sống tinh thần của mình bằng cách bồi túc cho sự học vấn, đầu minh học lối đời hay đã có một vốn học thức khả quan.

Bước vào trường đời, đã quen sống cuộc đời lanh lương tháng, hoặc dã trọng tuổi rồi, có khien có nhiều bạn thối chí, cho rằng học thêm là cả một sự khổ khăn, không thể kham được. Nhiều người cho rằng sau khi làm lung vòi và suốt ngày, buổi tối ngâl lung đọc chơi một cuốn tiểu thuyết để giải trí thì có thể được.

Thay vì đọc chơi cuốn tiểu thuyết sao ta lại không để thì giờ mà đọc một cuốn sách khai trí, hữu ích ? Cuốn sách này có nhiên không vui. Song nếu ta hy vọng nó sẽ có ích cho ta trong tương lai, ta sẽ thấy hứng thú khi đọc nó. Muôn học thêm, muốn đọc những sách khai trí mà cũng thấy vui,

thấy thích, ta phải nuôi một cao vọng sau này sẽ thành một người trẻ hơn chúng bạn. Đặt một cái đích ở xa mà chạy tới, người lực sĩ không thấy chán nản, một nhạc trên đường trường ; người học thêm cũng vậy, nếu nhâm một mục đích rõ rệt thì sẽ không ngã lòng, trái lại còn thấy vui thú trong khi đọc sách là khát nra.

Nhà thám hiểm Bird nuôi cái mong đe thám hiểm Bắc cực từ năm 12 tuổi. Ông ta đã cầm cái đích mà nhâm nín suốt đời có gặp biếng bao trù lực, ông cũng cố gắng với sự nghiệp. Quá nhiên, ông đã thành công và ghi tên trong lịch sử.

Beethoven nhà nghèo, bình hoan đến diec cả 2 tai ; cha ghen rượu, mẹ đì ôi ôi ; vậy mà ông đã nhầm một mục đích phát thành một nhạc sĩ danh tiếng nên ông cố gắng và đe lại cho hậu lai những tác phẩm bất hủ như Symphonie Pastorale.

Montesquieu cầm cự trong 20 năm để viết cho xong cuốn « Esprit des lois », Virgile viết cuốn Enelde trong 11 năm trường. Wagner mất múa đời người mới làm xong bón Parsifal. Đó là nhờ họ đã có một cái đích đe nhầm, nên họ kiên tâm được đến vậy.

Cô đào Catherine Hepburn trước khi chinh phục Hollywood đã bị sa thải bởi ba lần vì bát tài ; song có mục đích rõ rệt, nên cô bứt lén đia vui sao sảng trên màn ảnh.

Trong thế kỷ này còn có một vñ nhơn vừa cảm vừa diec vừa đui mà vñ sñ Max Twain phải ca tụng ngang oaii Napoléon ; vñ nhơn ấy là một người đón bà tên Helen Keller mà Twain chẳng ngai gi đã hả bát phê bình : « Trong thế kỷ thứ 20 này có hai người lùa nhau là Napoléon và Keller ».

Sau khi có bé cảm, dul, diec ấy nhõ những phương pháp giáo dục kẽ lòn tát mà hướng được chui học vấn, vñ bèn ghi trong ký ức : « Tôi quyết học thành tài để sau giáp ict cho những người vñ phuoc như tôi. » Câu ấy là cái đích cám ở xa để cõi hăng súc dì tôi. Kết cuộc, sau 20 năm trường, năm nđ đến năm kia, từ một phè nhơn, Keller đã thành một vñ nhơn tài cao học rộng, chỉ huy máy cõi cuộc xã hội ; cõi tòng thống Roosevelt cõi lòn mòn cõi đón Bach Cung đe lòn mòn phục chí lòn của cõi.

ĐÁ NHÚT BÌNH theo đuổi một mục đích thì thè nào cũng phải thành công.

Sự bồi túc nền học vấn của mình cũng vậy.

Nếu bạn nói : « Sau này tôi phải thành một nhạc trưởng vñ tức là bạn đã đặt ra một cái mốc để mà nhâm trên đường đời. Bạn sẽ dì tôi mãi. Hàng ngày, hàng tháng bạn sẽ tìm cách trau giồi thêm, bồi túc thêm, bằng cách đọc sách hay hỏi học ở thầy, ở bạn. Bạn sẽ thấy vui chó không thấy chán vì cái cao vọng mà bạn đã đặt ở đây xé sõi một sức hấp dẫn, kích thích bạn.

Ở ngay nước Việt-Nam ta cũng có mấy nhà học già còn đe lại những gương nghị lực. Hai ông Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn

Vinh chỉ cố băng cấp Thành Chung mà có học thêm mãi, rồi ông Quỳnh thành một học giả uyên thâm học thuật Đông, Tây, ông Vịnh thành một cây viết báo Pháp sắc xảo. Nhà nho Phan Khôi chỉ tự học mà sau này anh hiều lý luận học, biện chứng pháp, chẳng kém gì những môn đệ của triết học Tây phương.

Những học giả ấy đã nhầm một mục đích nên mới kiên nhẫn mà học thêm mãi.

Bất cứ làm việc gì dẫu lớn nhỏ, nếu đã có định hướng thì ít thấy chán nản, và thấy vui thích mà tiến thủ. Con người đi trên

đường nồng nỗi, có nhiên thấy met nhoc, vui vui thì ò mà buồn thì nhiều ; nhưng nếu ở đâu đường kia có một cây cờ phát phơi như kêu gọi ta, cho ta biết tới đó sẽ có bông mít, nước ngọt mà nghĩ ngoi, giật khát, ta sẽ thấy薪水 lòng mà đì mau tới đích.

ĐÁ CÓ một định hướng rõ, thì bạn chỉ còn lo việc đi tới.

Bạn chỉ cần tránh sao đừng nhầm nhiều mục đích quá. Khi bạn đã quyết bồi túc cho nền học vấn, bạn cần có một thời gian ngắn mà tìm sở trường, sở đoản của mình.

Trong thời gian này, bạn có thể đọc tất cả những sách nào bạn ưa thích. Thich văn chương, thich lịch sử, thich khoa học, thich âm nhạc... trong bao nhiêu sở thích của bạn chắc sẽ có một cái trôi lên, đó là sở trường của bạn ; còn các môn khác chỉ là sở đoản.

Thế là sau một thời kỳ đe dám, bạn đã lùm ra một đường đi. Lúc này lùi lúc quyết định, cần suy nghĩ xem có nên bước hàn oao con đường ấy không.

Khi đã quyết định rõ, bạn cứ thẳng mà tiến, tuân lỵ mà tiến. Đá quyết thành một vñ sñ, bạn sẽ chuyên chí vñ một vñ văn chương.

Đá quyết thành một họ sñ, bạn sẽ chỉ biết có hội họa.

Thành nén các vñ sñ vñ minh khi sắp bước vào việc học chuyên môn, họ được các nhà tâm lý giáo dục kiêm sở trường của họ, đặt cho họ một định hướng, khuyên họ nên học chuyên vñ khoa gi.

Chúng ta bước vào trường đời mà muôn trau giồi, them tri thức, ta cũng nên tìm hàn một đường mà đi. Đá kiêm ra sở trường của mình rồi, ta chó nên thay đổi ý hướng nữa.

Không gi nguy hiểm băng đang đi đường này lại bì, quay ra đi đường khác. Mất thì giờ vñ sñ, đì mãi không tới đích, ta sẽ thành người đờ dang. Trong khi mình thay đổi ý hướng, bò phò bao nhiêu năm tháng thì người có định hướng bắt đì bắt đích, không chừng đã thành công, đạt tới đích từ bao giờ rồi,

TRONG SỐ những người muốn học thêm, cũng có hạng người không có sở thích như một môn học gì, nếu không thấy một vñ sñ vñ một khoa nào, cái học tóng quan cũng vñ một môn học gì. Họ muốn biết rộng, thay xá, mồi thá một chút ; họ muốn có một vñ sñ vñ minh khi sắp bước vào việc học chuyên.

Nếu bạn nói : « Sau này tôi phải thành một nhạc trưởng vñ tức là bạn đã đặt ra một cái mốc để mà nhâm trên đường đời. Bạn sẽ dì tôi mãi. Hàng ngày, hàng tháng bạn sẽ tìm cách trau giồi thêm, bồi túc thêm, bằng cách đọc sách hay hỏi học ở thầy, ở bạn. Bạn sẽ thấy vui chó không thấy chán vì cái cao vọng mà bạn đã đặt ở đây xé sõi một sức hấp dẫn, kích thích bạn.

Nếu không có sở trường vñ một môn học gì, nếu không thấy một vñ sñ vñ một khoa nào, cái học tóng quan cũng vñ một môn học gì. Biết chút địa dư, lịch sñ, khoa học, vñ sñ vñ minh khi sắp bước vào việc học chuyên.

Biết học mènh mông. Bạn ghi lòng lạc dạ rằng học bao nhiêu cũng còn chưa đủ.

— TẾ XUYÊN

Kỳ sau :

PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC



## TÓM TẮT MỘT CUỐN SÁCH HAY

**D**ÀI có những áng văn khóc chùng, đã có những áng văn khóc vỡ. Ngày giờ có một cuốn sách khóc con của một văn sĩ với cái tựa : « Death Be Not Proud ». Nhưng không phải là một áng văn đầm lụt. Được cuốn sách này, từ đầu đến cuối chỉ tám những ngày, những giờ của một bệnh nhơn trẻ tuổi, người ta phải hồi hộp cảm động và thán phục một thiêng niêng vì ham học mà chiến đấu anh dũng với Tử thần. Một cuộc chiến đấu ròng rã mà rút cuộc kẻ chiến bại bỏ xuôi hai tay, không tiếng thở dài, không lời oán hận.

**D**ÀY tôi xin kể lại một cuộc chiến đấu cam go, ác liệt và tuyệt vọng của một thằng bé rất yêu đời chống với Tử thần đang nhẹ rằng ghê rợn lâm le lưỡi hái chực chờ đi một linh hồn anh dũng.

Johnny, thằng con trai duy nhất của chúng tôi sanh trưởng tại Ba lê ngày 4-11-29. Sau chuỗi ngày thơ ấu ở Âu Châu và Anh cát lỵ nó trở về Hiệp Chủng Quốc, học ở trường trung học. Johnny mất sau cơn bệnh dai dẳng 11 tháng trưởng.

Lúc viết những giòng chữ này, hình ảnh của Johnny với vóc dáng lồng khồng gầy và mái tóc vàng mịn tựa màu lúa chín dưới ánh nắng xuân, như chập chờn trước mắt tôi. Cái gương mặt sáng rỡ với sóng mắt xanh lá, đã biểu hiệu được sự thông minh hiếu cõi của nó.

Johnny là một thằng bé biết nghĩ đến kẻ khác trước khi lo cho chính mình. Nó rất yêu âm nhạc. Nó học đàn vĩ cầm rất sớm, môn nhạc khí này đến ngày tàn của đời Johnny, không rời nó. Hồi 9 tuổi, ở trường, nó đã trình bày những bản nhạc chính tay nó soạn ra.

Johnny thích nhất là khoa thiên văn, khoa khoáng vật học. Ngoài ra nó còn say mê trò xáo thuật nữa.

Tuy nhiên nó không có vẽ giái phẩn cá.

Johnny rất yêu mẹ. Mặc dù Frances (vợ tôi) và tôi đã ly dị nhau, nhưng Johnny thường gặp chúng tôi luôn.

Johnny rất dễ thương, có độ lượng và nhã nhặn. Mọi gần nó là người ta đã mến nó ngay.

Vào dịp lễ Chúa giáng sinh năm

## CHIẾN ĐẤU VỚI TỬ THẦN

TÂN ĐẠT DÂN LỰC THUẬT

1943 Johnny tròng khỏe mạnh lắm. Chúng tôi quấn quít lấy nó.

**D**ỄN tháng ba, nó lại về nghỉ lễ Sinh Nhật. Trong nó có vẻ uể oải, tôi ngờ vì kỷ luật nhà trường nghiêm khắc nên nó dùi. Nhờ thường lệ, tôi mời bác sĩ đến. Ông bảo : Johnny vẫn khỏe và Johnny lại trở vào trường, lòng tràn ngập ước vọng về kết quả cuối năm học.

Vào hạ tuần tháng tư, ông Johnson bác sĩ của nhà trường gọi điện thoại báo cho tôi biết Johnny cảm xoang và nằm ở bệnh viện nhà trường.

### BỊ SUNG ÓC

**N**GÀY thứ năm 25-4, tối 3 giờ chiều, chuông điện thoại reo vang. Bác sĩ Johnson ở đầu dây nói bên kia, bảo :

— Chúng tôi đã gọi ông Halin, nhà thần kinh học đến săn sóc cho con ông. Ông ấy bảo Johnny có thể bị sung óc.

Một tin sét đánh !

Theo lời khuyên của bác sĩ, tôi và Frances đưa Johnny đến nhà chuyên môn trú danh, bác sĩ Putnam, chuyên về bệnh thần kinh. Năm phút sau khi bác sĩ xem xét, tôi nhận được nết mặt thất vọng của ông.

Johnny vẫn tươi cười. Mi mắt bên mặt của nó sụp xuống. Putnam khuyên tôi nên đem về Nữu Ước nhờ bác sĩ mồ ngay.

Vào dịp lễ Chúa giáng sinh năm

Hôm sau chúng tôi lên xe Hồng thập tự về Nữu Ước.

Trong vòng một năm, nơi đây đã ấp ủ bao nhiêu hy vọng. Tòa nhà này đã chứng kiến tất cả lo ngại, giờ phút pháp phòng, mừng sự của chúng tôi và đã thản nhiên trước những mộng đẹp tan vỡ của chúng tôi.

Sáng hôm sau mi mắt của Johnny có vẻ bớt đi nhiều. Nhưng trưa lại, Johnny phải một cơn nhức đầu ác liệt. Nó cảm thấy như bị những phát girom đâm mạnh vào đầu nó.

Johnny được gởi đi rời điện để biết rõ chấn thương.

Thứ hai 29-4-46 nó qua phòng mổ suốt 6 giờ.

Bác sĩ di ra, nói với tôi :

— Chỗ sưng to bằng quả cam, tôi đã mổ được phần nữa.

Johnny được đưa về phòng, gương mặt lòn trong lớp băng trắng sưng to lèn như trái banh.

Tối lại độ 9 giờ Johnny thở dài và cử động. Miệng nó sưng méo xệch.

Hai ngày qua, Johnny không mở mắt ra được. Nó sợ sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời. Ngày hôm sau ngày mỗ, nó yêu cầu tôi đến quyền sách vật lý học đọc những câu hỏi dưới mỗi bài học. Nó đáp được tất cả. Nó trừng rắng sau khi mổ, sẽ quên bài học ở trường.

Một tuần sau, nó ngồi dậy được và ăn trên giường bệnh.

Trong tuần lễ đầu, bác sĩ Putnam và tôi đều lạc quan. Chúng tôi còn dự định cho nó về quê dưỡng bệnh nữa.

Điều làm cho con tôi lo nghĩ nhiều hơn hết là việc trở vào lớp học. Nó nhớ đến những ngày vắng mặt ở lớp Gaz Moutarde.

Chúng tôi tìm đến Đại học đường Utah, phòng thí nghiệm Maine, Viện ung thư. Sau một tuần nhặt, chúng tôi tìm được chấn này trong nhà thương Memorial ở Nữu Ước.

## CHIẾN ĐẤU VỚI TỬ THẦN

vọng lành bệnh, nó nhất định, không chịu nhận rằng cánh tay trái của nó không còn nhanh nhẹn nữa. Nó vắng lời bác sĩ một cách cảm động vì nó nhất quyết mau mạnh để trở về trường.

Ngày 28-5 là một ngày u tối của chúng tôi. Johnny ngất đi ở phòng tắm. Bệnh tình trở nên trầm trọng. Chất gaz moutarde lại tiêu trừ luôn cả huyết cầu (globule blanc) vì thế bạch cầu tháng trưởng, ngày nào cũng phải thử máu.

Người ta bắt đầu chiếu điện.

Ngày 4-6, Johnny rời khỏi bệnh viện. Vừa về đến nhà nó liền tìm quyền Bách khoa từ điển để xem mục nói về chứng sung óc. Nhưng chúng tôi đã cần thận giấu mắt rồi.

Mỗi sáng nó phải trở lại bệnh viện để chiếu điện. Cho đến dịp nghỉ hè nó theo mẹ về Connecticut. Khoa chiếu điện làm giảm sút nó một cách tân nhẫn. Nhiều lần, tôi có cảm tưởng rằng nó không thể đi đến thang máy và không thể đi ra xe được.

Ngày 20, vị bác sĩ chiếu điện không chịu tiếp tục công việc ấy nữa, mặc dù người ta chưa biết kết quả ra sao.

Mùa hè năm 1946 là một mùa hè ám đạm. Bệnh tình lại trầm trọng. Johnny trở về Nữu Ước để cho bác sĩ săn sóc.

Nó đang chuẩn bị cuộc chiến đấu chống lại Tử thần.

Bệnh hành tung cơn; và cái mục trên đầu nó gần bằng quả banh « tonit ». Mắt nó mỗi ngày mờ thêm.

Ngày 24, mục ấy lở ra nhiều hơn và chúng tôi chờ Johnny về Viện thần kinh.

Người ta chỉ cho tôi một nhà giải phẫu tên tuổi, yng Wieder Penfield. Chúng tôi mời ông đến. Sau một giờ xem bệnh với hai bác sĩ khác, Penfield bảo thẳng cho chúng tôi biết Johnny mắc phải chứng sung óc rất nguy kịch và không thể cứu khỏi.

Mặc dầu thế chúng tôi cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn Johnny chết dần. Frances nghĩ rằng những nhà thông thái có thể dùng năng lực nguyên tử để chữa bệnh sung óc. Tôi đã viết thư cho tất cả những vị bác sĩ ở Mỹ Quốc.

Rồi một hôm đọc tờ « Nữu Ước báo » Frances tình cờ đọc được tin nói về kết quả kỳ diệu của thứ Gaz Moutarde.

Chúng tôi tìm đến Đại học đường Utah, phòng thí nghiệm Maine, Viện ung thư. Sau một tuần nhặt, chúng tôi tìm được chấn này trong nhà thương Memorial ở Nữu Ước.

Rồi đến cái ngày quan trọng nhất trong thời kỳ bệnh hoạn của nó. Thầy giáo khuyên nó nên chờ dịp khác, nhưng vô hiệu. Kỳ thi này nó được chấm dứt.

Bệnh tình của nó bỗng nhiên trầm trọng. Mục sung lở ra và ung thư. Mọi người đều nghĩ rằng phải nhớ đến nhà giải phẫu, chỉ trừ ông Gerson.

Mấy ông thầy thuốc có mặt bàn cãi sôi nổi. Cuối cùng chúng tôi phải quyết định lấy : Johnny được chờ đến Viện thần kinh học để cho bác sĩ Mount mổ.

11 giờ, Mount gọi điện thoại cho tôi biết đã mổ được một ung nhọt sâu cả 5 phân tay.

Chi vài hôm sau, Johnny lại bình phục. Nó lại cặm cụi miệtまい trong sách vở. Nó dự thi mọi kỳ nữa. Cục bưu trên đầu nó chỉ còn là một hình ảnh lờ mờ trong ký ức. Bác sĩ Mount đã chữa khỏi hắn.

Johnny trở lại tự tin và vui vẻ.

Cho đến ngày nay, chúng tôi cũng không hiểu vì sao bệnh tình của Johnny tiến triển một cách khá quan và mau chóng lạ lùng như thế. Đường như có một bần tay huyền bí chữa lành bệnh của Johnny.

Đầu tháng 2 năm 1947, chúng tôi sống những ngày vui vẻ nhất. Bảy giờ, Johnny có thể đi bộ hàng cây số ngắn. Cuối tháng 2, mục sung lại hiện lên. Johnny có lúc mất cả trí nhớ, nhưng nó vẫn thường nhắc nhở trường học luân.

Tháng 3 và tháng 4, mục sung nỗi to hơn, có lúc Johnny thấy choáng váng cả người, thế mà nó không chịu bỏ việc học.

Ngày 12-4 Johnny thi vào trường Đại học suốt 6 giờ rưỡi, về nhà nó ngã xuống « divan » thở dài :

— Ôi chao ! mệt quá !

Lại mổ một lần nữa. Nhưng tắt cả hy vọng đều tiêu tan như mây khói. Tôi vào phòng mổ.

Johnny từ từ đưa tay lên sờ đầu rồi lâm bẩm :

— Cục bưu ra thế nào nhỉ ?

Một niềm hy vọng chiểu ngồi trong tia mắt nó. Nó vỗ nhẹ vào đầu rồi thất vọng buông bàn tay mềm nhũn xuống. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy những giọt nước mắt của nó lăn dài trên đôi má nhợt nhạt. Nó im lặng một lúc rồi rót chép miệng :

(xem tiếp trang sau)



## BÌNH SỐ MŨI

CÓ THỂ LÀM CHO NƯỚC VIỆT NAM  
thiệt hại 500 triệu bạc một năm

của LINH GIANG

Tối trời gió... Mưa nhỏ rì rì mưa lớn. Tôi nhạy mũi, anh nhạy mũi, chúng ta đều nhạy mũi. Rồi sáng lại thở muỗi chẳng ra, có sức khi mạnh nhưng bình như có một nút chai đóng chặt ở mũi. Cả ngày mang mũi cái lỗ chít ẩy, bầu trán, bức rức mà chẳng làm gì được. Tôi hòn sau đỡ hơn: thở mạnh ra đã thấy hiệu nghiệm. Nhưng nước đâu là nước, khăn này đến khăn nọ, luôn ngày mìn không ngọt tay đặng. Mỗi rồi vượt mõi, sống mũi đỗ lên càng giông ông Tây say nhất là với gương mặt bơ thò thăm hại của kẽ không màng gì hơn là... cái mũi!

Đó là bệnh số mũi, tai hại mỗi năm phải gặp lại ba hay bốn lần. Nó hiền hậu thật, chỉ khô trong một tuần nhứt thôi nhưng tinh sô chí phi gây ra thì nặng hơn một họa tai, một trận động đất hay một trận giặc nứa.

Tính theo trung bình trong năm mỗi người mắc bệnh chừng ba lần. Vậy cho cả Việt Nam 70 triệu lần số mũi. Mỗi lần đã phải mất tới bảy ngày việc — vì khó chịu, vì nhức đầu — tổng cộng là 490 triệu ngày — trong đấy sirs lực, khả năng công tác chúng ta rất thấp kém. Cho vất đi chừng một phần hai mươi, tài lực trong xứ đã phải bỏ đi 25 triệu ngày. Tính với giá 20 đồng một ngày ta đã thấy mất khan 500 triệu đồng một năm.

Áy là chưa kể tiền thuốc men cho mỗi người, từ viên Asprine tới cục keo Valda cộng lại sẽ ra con số không lồ!

Các xứ thế giới không kém đâu. Ở Pháp thiệt hại lối 50 ức quan. Ở Mỹ

theo hãng Bảo kê Metropolitan Life Insurance Co: chừng một ức đô la.

## VĂN ĐỀ NAN GIẢI

TỪ cái hại kinh tế ấy là việc khẩn cấp nên y giờ rất chăm chú về vấn đề bệnh số mũi. Khó nhứt trong công trình nghiên cứu là tìm ra vật hy sinh. Chỉ con khỉ đột mới chịu mắc bệnh số mũi thôi. Nhưng con vật ấy mắc quá. Người ta đành dùng người vậy.

Bên Anh, tại đường đường Harvard, bên Mỹ, tại Đại học đường Columbia, đã thử những lẻ tình nguyện nhận lấy bệnh số mũi để tìm thêm về vi trùng bệnh. Cuối năm 1947 mới phân tách được một loại cực vi (virus).

Nhưng cho đến bây giờ, mặc dầu có thí nghiệm lâu dài với Auréomycine, và thuốc diệt trùng lây trú các cực vi ra, ta vẫn chưa có phương pháp nào thật hiệu nghiệm để trừ bệnh số mũi cả. Trong nột phạm vi nhỏ bé ấy mà y khoa tàn tiễn dành thúc thủ, au cũng là một sự trái ngược lạ lùng.

## NGƯỜI BỊNH

BÌ chứng bệnh ấy là vì cơ thể yếu hèn di không đủ sức chống trả với những vi trùng kia thường làm & trong da mũi người lành mạnh. Vậy ngừa bệnh hay chữa bệnh mục đích ta phải là tăng gia cường lực tự nhiên để xua đuổi chúng đi.

Ta nên để phòng vào những hôm đầu mùa mưa, đầu mùa nắng không khí bất thường công hầm mìn da mũi chúng ta. Phải coi chừng những hôm lễ lạc (Tet, Sinh nhật), vì ăn uống bất

thường làm mìn da mũi đầy máu, và thức đêm, uống rượu yếu sức cơ thể. Hãy ăn vận ấm áp và đem thêm sirs nóng vào mình bằng những bùa án bồ diց, diều hòa, nhứt là vào sáng.

Đừng nên:

— Tim đến chỗ đông người: ráp lát, hội hè, dễ khói gắp kẽ láy bịnh.

— Hút thuốc nhứt là thuốc thơm vì nhụa thuốc làm cay mìn da mũi. Thuốc lá không diệt trùng đâu, nên nhớ.

— Thức đêm, làn nhọc, rồi sẽ bị khuất phục dễ dàng.

## KHI ĐÃ BỊ SỐ MŨI

CÓ những cách trị liệu nên tránh:

— Đừng dùng Atropine hay Ephedrine (thuốc Coryphadrine) làm cho hết chảy mũi thật nhưng chỉ trong chốc lát, và rất nguy hiểm cho người yếu tim.

— Đừng dùng nhiều dầu vào lỗ mũi. Chảy theo cuống họng, dầu sẽ

đem theo vi trùng dễ dẫn đến buồng phổi gần đây.

— Đừng dùng những thuốc ho thường khi rất mạnh làm khô mìn da mũi.

— Đừng dùng các thuốc diệt trùng, Sulfaamide (Thiazomide, Adiazine) hay Penicilline nếu không có lời dặn của bác sĩ với những phản ứng yếu ớt, chúng không hiệu nghiệm mà lại làm cơ thể vi trùng quen đi: khi cần dùng nó không còn hiệu nghiệm nữa.

Vậy ta làm gì?

— Nếu có thể đừng đi mưa gió lạnh. Nên ở phòng ấm áp ít nữa trong 24 giờ.

— Xông bắng nước nóng là thơm, tránh cho da mũi khô khát.

— Dùng aspirine hay các thuốc tương tự như thế, cốt chỉ để chữa chứng nhức đầu.

— Uống nước thật nhiều, uống nóng, để trừ lại số nước mắt đi vi mõi.

— Hít mũi nên dùng khăn giấy sẽ đốt đi sau khi dùng đèn: khăn vải là ở vi trùng, nguy hiểm cho người bệnh và cho người chung quanh nữa.

— LINH GIANG  
(Sinh viên y khoa đại học)

## TIN MỚI KHOA HỌC

## XE HƠI CÓ MÁY LÀM CHO ẨM HAY MẤT

Đi xe hơi lúc trời lạnh, đóng hết cửa vẫn thấy muỗi run; lúc trời nóng, như mùa hè, có gió mát mà cũng có khi thấy oi ả, nóng bức.

Vì vậy công ty General Motors vừa chế ra một thứ máy gắn vào xe hơi để tạo ra thời tiết ẩm hay mát tùy theo ý muốn. Đầu xe đang chạy ở miền tuyêt sa giá lạnh, người ngồi trong xe cũng thấy ẩm áp như ngồi trong nhà, bên là sưởi.

Thứ máy làm ra thời tiết áp dụng vào xe Cadillac và Oldsmobile từ năm 1953.

## BỘN BÀ THIẾU MÁU HƠN BỘN ỐNG

Ác nhà khoa học Mỹ vừa nhận xét rằng bà sống lâu hơn bà ông song lại ít máu đỏ hơn. Nhà "băng máu" của Hồng Thập Tự đã phải từ chối 12 phần 100 số phụ nữ cho máu vì máu họ thiếu hồng huyết cầu. Còn 5 phần 100 bị từ chối chỉ dưới 1 phần 100 thôi.

Tạp chí của Hội Y khoa Mỹ nói rằng có trên 6 triệu phụ nữ Mỹ từ 18 đến

## 29 tuổi bị chứng thiếu máu đỏ.

## NẾU SAIGON MUỐN CÓ TUYẾT

Tại miền Pennsylvania người ta đang thí nghiệm một thứ máy làm tuyết nhân tạo. Máy này có thể làm ra một lớp tuyết dày.

Máy này tích trữ nước và không khí ép trong mít bình.

Người ta có thể dùng máy này làm tuyết dày với hay tuyết mỏng và khô, tùy theo sự cần thiết.

Máy làm ra được chừng 900 ki lô tuyết trong một phút. Phải mất 45 giờ mới làm được một lớp tuyết dày 1 thước 8.



## BỆNH ĐAU CUỐNG PHỔI

xem xét lại những trạng thái bằng cách khám ngực đứa trẻ.

Nếu không có những biến chứng gì khác thì đứa bé sẽ bớt đau sau một tuần. Trái lại, nếu bệnh không thuyền giảm thì chứng đau phổi có thể kéo dài đến quá một tháng. Đôi lúc chứng đau phổi có thể trở nên trầm trọng, để biến sang bệnh sưng màng phổi.

Cách điều trị bệnh đau cuống phổi cũng giống như cách chữa chứng cảm lạnh.

Nên thận trọng trong việc chăm nom cho đứa trẻ. Phương pháp điều trị là cho đứa trẻ uống thuốc ho, để làm cho bớt ho và hơi thở dịu bớt, và một vài thứ thuốc diệt trùng. Bạn phải luôn luôn phòng bệnh có thể trở nên trầm trọng, nên đem đứa trẻ đến bác sĩ sớm chứng nào hay chứng ấy.

CHỈ BẤM CÁI KHUY  
là hoa tiêu phản lực cơ thoát nạn

Hoa tiêu phản lực cơ tương lai rời phi cơ bị nạn trên một không phận, khi áp lực mạnh đến nỗi không một sinh vật nào sống nổi, sẽ không bị nguy hiểm đến tám mìn nữa khi vắng minh ra ngoài không trung.

Cái ghế họ ngồi hình con cá ông voi, được gắn kín lại rồi được phóng ra ngoài và sẽ rơi xuống đất an toàn, vì ghế đã được chế tạo để bảo vệ phi công chống lại nhiệt độ và áp lực quá cao.

Và nếu phi công rơi xuống bờ, thì phi công chỉ việc ung dung chờ đợi cứu trợ. Ghế thành một cái xuồng nhỏ có đủ nước ngọt thực phẩm và hỏa tiễn.

Không quân đoàn Hoa Kỳ đang chế tạo nhiều thứ ghế an toàn hình thoi này.

## CHIẾC KHUY BẤM

Ghế hình thoi đó có đủ máy móc kiểm soát và dụng cụ thường thấy trong một thàn máy phi cơ thường, và với điều kiện thường xuyên thì gắn liền trong máy bay. Một quả hỏa tiễn sẵn sàng phóng chiếc ghế đó ra ngoài không trung khi bấm khuy.

Chiếc ghế phóng ra ngoài thàn phi cơ được vài giây, chiếc dù dằng đuôi ghế mở ra, và sẽ hạ nhẹ nhàng chiếc ghế xuống mặt đất.

Nếu rơi xuống mặt nước, chiếc ghế sẽ nổi như cái xuồng, và sóng đánh sẽ làm xuồng đó cay được.

Đọc khắp các báo  
ngoại quốc

## HỌC BA CỦA MỘT HỌC SINH MỸ

HỌC BA của một học sinh Mỹ ở một trường sơ đẳng có già 28 lori phun binh dưới đây:

Năng lực cá nhân và xã hội:

- Tinh thần độc lập.
- Đặc tính kỳ di.
- Chí quâ quyết.
- Tinh thần trách nhiệm.
- Tinh thần hài hước.
- Thích ứng dễ dàng với tình trạng mới.
- Óc sáng kiến.
- Phương pháp trong cách học tập
- Kỹ luật
- Bén gan trước khó khăn.

## Triển khai về thể xác

- Giữ gìn về các điều luật vệ sinh.
- Tham gia vào các cuộc chơi.
- Sạch sẽ, lời ăn mặc.
- Năng lực làm việc tập đoàn.

## Triển khai về tinh thần

- Tập đọc.
- Văn chương.
- Đỗ dảng trong cách phát biểu.
- Trong sáng trong cách phát biểu.
- Trong sáng trong lối hành văn.
- Khả năng sáng tác
- Chinh tả
- Viết tập.
- Toán số.
- Khiếu suy tưởng
- Bản luận
- Tư chủ trong việc học hành
- Ngoại ngữ
- Âm nhạc

(Deutsche Zeitung Frankfurt)

DÙNG HÓA TÈN, CHI PHÍ  
CHIẾN TRANH SẼ TỐI TỐN HƠN

THEO NHỮNG NHÀ tinh thông quân sự ở Anh, việc dùng hóa tiền, chi phí về chiến tranh sẽ đỡ tổn rất nhiều. Ở Anh hiện đang chú ý khuếch trương việc chế tạo những hỏa tiễn nguyên tử và điện tử.

Theo những lời tuyên bố của những nhà kỹ sư trẻ tuổi ở Anh, việc dùng hóa tiền và phi cơ có người máy điều khiển sẽ đỡ tổn hơn việc dùng những phi cơ tối tân với những trường bay to lớn...

Theo cuộc chiến tranh vừa qua nếu muốn hạ một phi cơ Đức phải tổn 500 triệu francs. Dùng hóa tiền, trong số 10 phát, nếu chỉ có một phát trúng đích cũng chỉ tổn 20 triệu francs tinh nhuệ sẽ đỡ tổn hơn và rất lợi nếu chiếc phi cơ lại mang một trái bom nguyên tử.

Một phi cơ phản lực hiện nay đáng giá từ 25 đến 50 triệu francs. Một phi cơ săn giặc ban đêm, có thể bay bất kỳ thời tiết nào đáng giá 150 triệu francs. Một phi cơ phóng pháo hàng lớn giá từ 700 đến 1000 triệu francs — Giá đắt đỏ là ở chỗ tiền trả nhân công — Chủ có Nga số và Mỹ là có đủ người để chế ra hàng tháng hàng trăm phi cơ.

Theo chủ giám đốc viện nghiên cứu và phát triển máy móc và ngành sản xuất kỹ nghệ Anh thì việc dùng hóa tiền và phi cơ có người máy điều khiển sẽ rất hiệu nghiệm và nhất là đỡ tổn rất nhiều.

Các nhà tinh thông quân sự Anh cũng tán thành quan điểm trên.

(Daily Herald, Londres)

Các nhà tiên tri dự đoán  
(tiếp theo trang 47)

màn là ảnh hưởng của số phận.  
— Người ta có thể thay đổi số phận  
chẳng?

— Phải. Người ta có thể thay đổi số  
phận trong một phần nào.

Tóm lại theo ý kiến của bà Orion thì  
chỉ vẫn có thể cải thiện được số phận  
không may của mình. Đây là một điểm  
chú ý. Nhiều nhà theo khoa học huyền bí đều  
nhìn nhận thuyết định mệnh bắt đì bắt  
dịch. Nay bà Orion trong khi nhận là có  
định mệnh ảnh hưởng vào số phận, song  
chỉ chịu một phần thôi, còn ý chí cũng  
ảnh hưởng một phần nữa.

Như vậy, nếu muốn thì cũng có thể  
thay đổi số phận trong một phần nào.

Sân khấu và màn ảnh  
(tiếp theo trang 21)

Thuật diễn tả của điện ảnh mỉ  
gần theo kịp văn chương, nhưng chắc  
hẳn linh động hơn cày viết. Màn ảnh  
là trung gian giữa văn chương và sân  
khấu nhưng nó có những đặc điểm  
mà hai nghệ thuật kia không thể có  
được.

Màn ảnh chỉ trình bày những cái  
bóng, cái hình ảnh diễn viên giữa  
hình ảnh khung cảnh. Nhưng các  
bóng, các hình ảnh này đã vượt khỏi  
những diễn viên bằng xương và thịt  
đang biểu diễn trong một sân khấu  
có ba chiều (à trois dimensions).

Tuy nhiên, màn ảnh không nên vì  
thể mà sinh kiêu, và nghệ sĩ màn ảnh  
sẽ luôn luôn nhớ rằng sân khấu vẫn  
còn công rất nhiều đối với điện ảnh  
vừa là một lò nung đúc kinh nghiệm  
cho những ai muốn bước lên màn  
ảnh, miễn họ có sẵn một cái vốn kinh  
tâm và nhẫn nại ngoài sự sự yêu nghề.

H.V.P.

Giải đáp Tiêu khiển

(Trang 28)

CÂU ĐỐ

1. — Con gà trống
2. — Rau má và ốc
3. — Con chuột
4. — Xe bùa
5. — Xe thô mò

HÌNH TẾ

Bạn cứ vẽ từ X đến Y theo như hình dưới:



BẠN CÓ

NAM TÍNH hay NỮ TÍNH?

**N**HƯNG bắp thịt, nồi cuộn cuộn  
của dân ông chưa chắc đã tố  
rằng người đó có nam tính.

Về thon thon dáng liêu của một  
nữ y tá chưa hẳn đã tố rằng cô ấy  
hoàn toàn có nữ tính. Đôi khi dân  
ông có thể có tính cách một dân bà  
và ngược lại nữ nhi nhiều người dù  
chẳng vài năm tặc rong nhưng cũng  
xử sự vồ cùng... «trứng phu».

Bác sĩ Lewis Ternan ở đại học  
dường Stanford và nữ bác sĩ Catha-  
rine Cox Miles ở đại học dường Yale  
mới đây vừa đặt ra một phương pháp  
trắc nghiệm để xét xem một người  
có nam tính hay nữ tính.

Bạn cũng thử tự trả lời những câu  
hỏi này đi, trả lời thực thà sau khi  
đã suy nghĩ kỹ.

Nếu câu답 thuộc loại A bạn già  
1 điểm, thuộc loại B bạn già 2 điểm,  
sau đó bạn sẽ cộng tất cả lại rồi xem  
bằng kết luận phía dưới bài.

Bạn bắt đầu đi và dừng ngạc nhiên  
về các câu hỏi nhẹ.

1) Bạn thích làm việc:  
A : Với một ông chủ tốt.  
B : Một mình.

2) Theo ý bạn, nhán loại nên hy  
 vọng vào:

A : Tôn giáo  
B : Khoa học

3) Trong hai thứ này, bạn thích  
thứ nào?

A : Âm nhạc  
B : Thể thao

4) Nếu bạn mua một cái xe hơi,  
bạn sẽ chú ý :

A : Khung xe với nước sơn bên  
ngoài

5) Có việc phải giải quyết, bạn thích

A : Đề người khác quyết định giúp  
B : Tự mình quyết định

6) Theo ý bạn, người ta thành công  
vì:

A : Vô duyên dâng bê ngoài  
B : Giả trí thực

7) Bạn có hay cicc động không?

A : Có  
B : Không.

8) Bạn ham đọc loại nào?

A : Thời  
B : Tiểu thuyết trinh thám.

9) Bạn có sợ lava không?

A : Có  
B : Không.

10) Bạn thường chủ trọng đến

A : Nghệ thuật  
B : Chính trị

11) Bạn có khó chịu khi nghe thấy  
những lời ngô ngáo tục túm không?

A : Có  
B : Không.

12) Bạn có thích làm một người:

A : Bình thường  
B : Đặc biệt, ... kỳ dị.

13) Bạn thích nuôi loài chó nào

A : Chó bông  
B : Chó săn

14) Bạn có thích các buổi hội họp  
không?

A : Có  
B : Không.

15) Bạn xem chiếu bóng bạn đã khóc  
bao giờ chưa?

A : Đã  
B : Chưa

16) Bạn có thích khóc hài không

A : Có  
B : Không

17) Theo ý bạn, phụ nữ cần ở  
phương diện nào?

A : Trang điểm sắc đẹp  
B : Đức hạnh

18) Bạn có wa những người hay  
đặt tên hiệu chế rêu

A : Có  
B : Không

19) Nếu phải bán hàng, bạn thích  
bán ở đâu.

A : Trong hiên lớn  
B : Ngoài hiên phố.

20) Nếu nhà hỏng điện, bạn sẽ

A : Gọi thợ điện  
B : Thủ chúa lấy đà.

21) Bạn có wa chơi đồ cổ không?

A : Có  
B : Không

22) Bạn có thích giao du với những  
người khôn ngoan hơn bạn không?

A : Có  
B : Không

23) Bạn có khó chịu về một vết r超過

A : Có  
B : Không

24) Bạn có thấy vất vả mới trở dậy  
được khi thức giấc không?

A : Có  
B : Không

25) Bạn có thấy thương hại một con  
ruồi, con kiến bị chết đuối không?

A : Có  
B : Không.

BẢNG KẾT LUẬN:

Từ 25 đến 31	diễn :	Rất nhiều nữ tính
Từ 32 đến 36	diễn :	Có nữ tính
Từ 37 đến 43	diễn :	Có cả nam lẫn nữ tính
Từ 44 đến 47	diễn :	Có nam tính
Từ 48 đến 50	diễn :	Rất nhiều nam tính

— S.N.N. (theo Sélection)

ĐỜI MỚI số 4

BÀ CHỦ  
HOÀN  
CẦU VỀ  
QUẦN  
VỢT



LỐI LÀM VIỆC KHOA HỌC  
CỦA MỘT HUẤN LUYỆN VIÊN LÀNH NGHỀ

Bài của PHAN NHƯ MỸ

còn trên nào khó người biết rành lối chơi và biết diễn  
khăn dắt đánh trong

một thời gian gần  
đó, anh đã nhận  
lời.

Và lại đầu là di  
viết hợp đêm chờ  
trước 11 giờ Ken đã  
về đến nhà để yên  
giác. Thì mà sáng  
hôm sau đã thấy  
ông Harry Hop-  
man lú lú đến, nứa  
nhả nhón, nứa a  
trách móc: «Ken ạ,  
rất lấy làm tiếc  
không được cùng  
di chơi với anh tôi  
qua. Nhưng anh

nên nhớ rằng ta còn phải lo bảo vệ  
chiếc Cúp Davis nữa nhé! » Lúc ấy mới  
có tháng sáu, mà Cúp Davis mãi đến  
tháng Chạp mới đánh lận...

Và đây là câu chuyện thứ hai, cũng tại  
Wimbledon.

Lúc ấy vào hồi dùng ngọ. Vài đấu thủ  
Pháp về đến quán trọ, sau một buổi  
đào phổ múa quát chất đầy hai tay. Đì  
ngang qua sân, họ tung dầu với mấy đấu  
thủ Úc Rosewall, Hoard, Sedgmann  
và huấn luyện viên Hopman (tất nhiên là  
phải có mặc quần áo cụt, mình đầy mồ  
hôi). Hồi lại, Rosewall mới cho biết:

« Cú Hopman bảo rằng hôm qua chúng  
tôi đánh xi măch kém quá, nên cụ và  
đại ca Segdmann mới cùng chúng tôi đến  
đến từ hồi 10 giờ, hai người lột bánh  
bông cho chúng tôi đập mỗi đứa cũng có  
đến 300 cái buồi sáng này... » Và các bạn  
có biết không, ngay buồi chiều hôm ấy,  
Segdmann phải đánh trận bán kết đơn  
với Melvyn Rose và cặp thành niên Hoard-  
Rosewall đã tranh đấu ngót ba giờ đồng  
hờ, mới đánh bại được cặp Morea-  
Russell.

CÁCH LÀM VIỆC KIẾN HIẾU

Lần thứ ba, liên tiếp trong ba năm, Úc  
đã đánh bại Mỹ 4-1 tại Adelaide để  
đạt cúp Davis. Và người săn đét ai  
cũng phải nhìn nhận rằng công của huấn  
luyện viên Hopman trong ấy cũng hết hết

nhưng người phải thắng.

Hình như các nhà đầu tư Mỹ lại quên  
bung mắt đều cần thiết ấy. Mấy tháng  
vừa qua, ta không phải có cảm tưởng  
rằng giới vợt gân của Mỹ đang sống  
trong cảnh hoảng hốt. Nếu ta không thể  
nói Mỹ đã thúc thủ trước ngày ra tranh

(xem tiếp trang 38)



F. SEDGMANN

cũng chỉ là những con người, có thể gặp  
lúc súc súc. Vì đó Hopman đã khôn khéo  
giữ thế nào cho những Sedgmann và Mac  
Gregor hoàn toàn sung sức đến lúc tranh  
cúp Davis.

Hopman đã theo dấu thủ của mình qua  
Ấu châu, Mỹ chầu. Ngoài các nhà vô địch  
khét tiếng, ông ta luôn luôn sẵn sàng  
một nhóm phòng hộ đầy đủ tài ba để dự  
bị đánh ván cuối cùng: cúp Davis. Khi  
gà nhà thảng trán, ông cười lõn lõn.  
Nhưng buồi chiều thất bại ông cũng cười,  
đôi mắt đượm vẻ tinh nghịch, là vì riêng  
ông ta biết chắc rằng mấy con gà của  
ông tập duyệt thuận thục hơ và đến lúc  
nào cần thiết, chính những con gà ấy  
mới là mạnh nhất. Châm ngôn của ông,  
tuy không bao giờ nói ra, vẫn là: chơi  
quần vợt, đừng mong nói ở chỗ bất ngờ,  
những đấu thủ được đầy đủ hơn hết là

những người phải thắng.

Hình như các nhà đầu tư Mỹ lại quên  
bung mắt đều cần thiết ấy. Mấy tháng  
vừa qua, ta không phải có cảm tưởng  
rằng giới vợt gân của Mỹ đang sống  
trong cảnh hoảng hốt. Nếu ta không thể  
nói Mỹ đã thúc thủ trước ngày ra tranh

(xem tiếp trang 38)



**TRUYỆN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY**  
Từ của bà X.X. - Cô VÂN NGA thuật

(Xem *Đời Mới* từ số 33)

**D**OÀN người lại chia chit bồng bế ra đi. Giờ thì họ không còn biết là đi về đâu và đến đâu nữa, nhưng họ vẫn theo đoàn, linh đình đầy đủ. Trời mây bao la, đất đai còn rộng chán chắc cũng có thể thâu nhập những người ở khắp nơi, trong các từng lớp xã hội. Mỗi một gia đình có một chiếc ghe, một tam bản hay cùng lầm là một chiếc xuồng rèm đề tát túc trong thời buổi bình bồng nay đây mai đó. Không ai còn nghĩ một cách thiết thực đến ngày mai, mà dầu có nghĩ đến, họ cũng thấy thời cuộc không cho họ làm khác hơn nữa. Họ hân vui sống lúc nào hay lúc nay. *Đời* của ngày hôm nay vẫn còn nhẹ thở. Khắp các nơi thức ăn vật uống lim kiết được một cách dễ dãi. Gạo thóc thừa ăn không hết và khắp đồng, lúa chia dò ao rụi lăn dưới nắng.

Trong đoàn tản cư có gia đình ông Phan cũng đi theo. Ông bà Phan cùng con bé Bình và vợ chồng cô Bich Van ở chung trong một chiếc ghe rộng, trong ghe chất dầu vàng

bạc và đồ trang cũng bộn. Ông Phó Nhàn và cô Bich Thủy ở một chiếc tam bản nhỏ cột theo sau ghe. Ông và cô thường hay qua bên ghe lớn để phụ trong mọi công việc. Vốn đã sống thời thơ ấu trong đồng áng ông Phó Nhàn và ông Lir cũng thành thạo trong việc chèo chổng. Dù chỉ có hai chị em cô Bich Van, Bich Thủy chưa từng sống quen nên bợ đỡ, bây giờ cũng là thêm một dịp để hai cô nhìn thấy những vùng thôn quê thành tĩnh với những kiếp sống tuy bần chất mà thành thời. Các cô bằng ngày được chung dung với đám người thật thà và ngơ ngẩn nọ nêu trong đầu óc cũng được gội bớt đi những tư tưởng cầu kỳ, khúc mắt do hoàn cảnh gia đình trưởng giả dào tạo ra.

Cô Bich Van mãi không tiếc lời trầm trồ và tán dương đời sống hồn nhiên của những vùng hoa mật này. Cô rất có cảm tình với những người chì sút kém dân thành thị vì sự thiếu học còn thi từ tinh tinh đến cử động và tư tưởng đều ẩn dứt cả dân chợ. Cả cô Bich Thủy là người hăng sống trong cảnh được tung tu chiu chuộng

cúp Davis thêm một năm nữa.

Theo các giới sành điệu, mặc dầu hai minh tinh Sedgmann và Mac Gregor đã qua hàng nhà nghề, nên không còn đủ cách để tranh giải Davis nữa, quyền bá chủ của Úc đại lợi sẽ chưa chấm dứt đâu. Những cây vợt trẻ mới tấn như Hoad, Rosewall, tài nghệ có thừa mà kinh nghiệm cũng không thiểu. Chưa chi Rosewall đã thắng được Seixas, thủ quân Mỹ, trong một trận vang dội tại Úc đại lợi sau khi tranh xong cúp Davis.

Giới quần vợt Mỹ còn có thể tranh giành quyền bá chủ với Úc, nhưng không phải trong một hai năm nữa, đều mà ai cũng tiếc cho họ là không còn những danh vợt như Kramar, Gonzales, Schoeder, Trabert, Mulloy. Nhưng đều sợ ấy như mọi cô gái khác nhưng có là một hòn ngọc sáng nhất trong những hòn ngọc quý hằng được ưu ái bao giờ ngon ngọt, dưới bóng

- P.N.M.

**...Về môn quần vợt**  
(tiếp theo trang 37)

đó chung kết cúp Davis, ta cũng có thể bảo chắc rằng họ đã dự bị trận gặp gỡ quan hệ ấy một cách hết sức vụng véc.

Ngay như sự chọn lựa những thanh niên Clark và Richardson, cũng là một việc làm không chu đáo vì những hảo thủ cũ như Flam, Larsen, Savitt đều không gấp thời kỳ xuất sắc, cũng có nhiều kinh nghiệm, hiểu thấu chỗ yếu của những địch thủ đang nỗ lực như Sedgmann. Càng vụng véc hơn nữa là bao nhiêu người sẵn sàng không lấy, lại đi gọi đến anh thủ thủ Trabert, từ mấy tháng qua không cầm đến cây vợt. Và chính vì sự vụng véc đó mà đoàn tuyển thủ Mỹ phải trả một giá rất đắt : thua Úc đến 4-1 và mất

mát cửa những tàu đưa về lê.

Đã nhiều bạn ông Phó Nhàn cầm động nắm tay cô hỏi :

Em thích ở thôn quê lắm ư ? Anh thấy em có nhiều cảm tình với khung cảnh thành bình này mà mắng cho em. Những người dân quê mùa dốt nát ở đây có thể toàn là bạn thân cả vì lòng họ không già dối.

Cô Bich Thủy nhìn xuống nước, bờ thờ trông những vẻ lục bình trời theo chiều nước :

— Anh tưởng thế à ? Đó là làm đẽ mà chơi vậy thôi chờ em không thể sống cậu những người quê mùa như thế được. Họ có biết gì đâu mà chuyện trò cho có thú vị.

Trong những buổi chiều cô Bich Thủy bồng con ngồi im lặng trước mũi ghe mắt đăm đăm nhìn về phía xa xám. Vùng hồng lần lần xuống thấp sau rặng cây xa mờ, ánh đèn những tia sáng hấp hối. Vùng thôn quê im lìm với những bóng nhà tranh tiolet nhẹ lẩn khói bếp khuynh cho những kè xa quê bồng chanh lòng nghĩ nhớ đến mái nhà ấm thuở xưa. Trên con đường đất gồ ghề vắng ngắt không có người, vật thấp thoáng. Những hàng lùa tầm tấp chạy dài qua những mảnh ruộng đang buồn rủ rụt cong cần hoa lúa im lìm trong sương chiều vương loảng. Cảnh thôn dã ban ngày xôn xao hoạt động bao nhiêu, giờ lặng lẽ đượm một vẻ tịch mịch u hoài. Có vài tiếng chày giã cối dẹp vang lên một diệu буда tên. Cô Bich Thủy thở dài nhìn theo một đàn chim ríu rít thong thả bay về phía chân trời còn le lói chút ít ánh sáng tàn.

Ông Phó Nhàn thấy vợ buồn vội ra ngồi một bên trống giốn với con một lúc, rồi bảo :

— Con bé Bình từ hôm tản cư đến nay có vẻ cứng cáp hơn xưa là nhờ ở không khí trong sạch. Theo anh tính thi tốt hơn chúng mình chờ thời cược hơi yên tim mua một miếng vườn để mà sống ẩn dật cũng là hạnh phúc chán. Cô Bich Thủy quay sang nói :

— Không anh à, chúng ta không phải là người sống mãi ở nơi buồn tẻ và tù túng thế này được. Phải làm cách nào về thành thị chứ. Sống ở đây mãi có lẽ em rầu mà chết lận.

— Về sao được, em ? Em không thấy cũng rất nhiều gia đình khá giả vẫn phải chịu thế và rồi cũng quen em à. Em không thấy vợ của ông có mỉ, con bà đốc phủ, cháu của ông hội đồng đều phải bơi xuồng bán thuốc hút, bánh trái đầy sao. Tuy hoàn cảnh mà sống chử, khi nào cao sang thi vẫn cao sang, đến lúc bần cùng cũng phải chịu đựng mới phải.

— Nhưng ít ra anh cũng phải nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao, tương lai con bé Bình có đảm bảo được với cuộc sống lang thang thế này chăng ? Thiên hạ cũng trở về thiếu gi !

Ông Phó ngồi ván thuốc mà suy nghĩ lung lâm. Trong lúc tản cư ông mới lập tành hút thuốc, một là cho đỡ rét bái dẽ un muỗi ; và trong những khi hút thuốc trí óc của ông đang làm việc lung lâm. Ngày giờ góp nhặt bạc tiền vàng vàng kim cương lại, ông cũng còn một số tiền lớn có thể ra chầu thành được.

Nhưng làm nghề giach sống giữa vùng đất khó khăn mà mỗi mỗi chuyện lớn nhỏ đều phải tốn tiền ? Nếu cứ ngồi không ăn mãi thì núi vàng cũng phải lở nứa là...! Bằng xoay ra buôn bán thì chưa phải lúc ông chường mặt ra được mà cô Bich Thủy lại không rành rẽ về công chuyện tinh toán lì mỉ ấy. Thế phải làm sao ? Ông không còn biết phải làm sao nữa ! Ông bị lôi vào một cảnh nan phản, tiền tài thi không ích gì cho ai mà lui cũng không hại gì ai nhưng ông không dủ phương tiện gì để chọn một trong hai điều ấy.

Trong lúc ấy, cô Bich Thủy cứ theo bản bạc cùng ông phải trở về. Ông cứ lừa lời hẹn lâu mãi :

— Để thửng thỉnh rồi tinh em à. Nghe nói ngoài thành lóng này cũng lện xộn, khó khăn lắm. Ngày giờ mình cứ đi theo người ta đi, ai làm sao minh làm vậy đẽ chờ phương cách nào thuận tiện hãy trở về.

Cuối năm ấy, các gia đình tản cư nay ăn Tết trong chợ Cái Đuốc lớn ở quận Giồng Riềng tỉnh Rạch-giá. Qua đến mồng bảy chợ Cái Đuốc phải hứng lấy một trận mưa đạn máy bay. Đoàn ghe lưu động lại tẽ ra các ngả bình bồng trôi về ngọn Cái Đuốc nhỏ. Lúc ấy những tiếng xi xào bàn bạc trở về đã bắt đầu bị mặt loan truyền. Họ thấy rằng theo mãi không ích gì cho ai mà còn làm địch đẽ cho đoàn chim săn mồi ngày mỗi bay đi tập kích. Họ đã bị vào một cái rọ chung quanh toàn là gai gốc cỏ, làm thế nào thoát ra được mà chẳng bị bao vây ?

Cứ mỗi chiều mõi lại vang lên cum cum nghe rùng rợn đẽ cáo báo những tin « thô dại ». Thêm thế nữa, suốt ngày đêm tiếng súng lớn nổ ròn rã ở miệt Cái Đuốc nhung nhẹ lồng lộng. Khi ấy sống thành bình ở thôn quê bị tráo lộn. Dưới sông từng đoàn ghe tản cư cheo rầm rập kêu hỏi nhau đường nào đi binh an, trên bờ đầy đặt những kè bị mang, nổp quay lăm hờ đi săn sạt.

(còn nữa)

**Tiếp bạn «Đời Mới»  
trong ngày Tết Xuân**

Bạn Trần Văn Án, chủ nhiệm báo *Đời Mới* và nhà xuất bản *Đời Mới* xin dành trọn ngày mồng 3 Tết để tiếp bạn *Đời Mới* nam nữ tại 96 đường Đại tá Grimaud Saigon, có mặt nhân viên bộ biên tập.

Mời các bạn trên đường vui Xuân hãy dừng bước nơi ty quản lý của bồn báo, gọi là mừng Xuân tiến bộ.



**HỘP THU**

Bạn ANH LINH (Tân định) :

Bạn vui lòng gửi về Tòa soạn tác phẩm bạn nói trong thư. Rất hoan nghênh.

Bạn TRẦN QUANG CHÂU (Giadinh). Bạn NGUYỄN VĂN TÂY (Longxuyên) :

Ty Quản lý sẽ trả lời hai bạn.

Một Nữ học sinh trường Gia Long Saigon :

Đã trả lời một lần rồi. Việc đăng địa chỉ của người khác không thuộc quyền cờ hay Tòa soạn.

Bạn TRẦN ĐỘ DUONG (Savanakhet) :

Bạn NGUYỄN LUÔNG KÝ (Battambang) :

Chú ý đến lời bạn dặn trong thư.

Bạn CHI LAN HUẾ (Chợ Lớn) :

Xin lỗi bạn ở chỗ sói xuất ấy.

« Ai về quê nội » gửi đăng số Xuân chém mứt rồi. Đang xem nếu được, sẽ đăng số thường.

Bà H. TUẤNG (Huế) :

Đang xem. Cám ơn bà.

Bạn LÊ THU BA và TRƯƠNG MINH CHÂU :

Mạnh Nhẫn sẽ phúc đáp thư 2 bạn trước Tết Xin lỗi vì bạn M. N. mắc bạn nhiều việc quá.

Bạn VIỆT NHÂN (Huế) :

Rất tiếc giữa bạn và tôi chưa cảm thông nhau, Trong « Đọc thơ các bạn », Trần Doãn lâm lúc cũng có những ý ngược như trong « Ngày Thời » của Dương bà Đường, mới nghe hơi ngược nhưng xét kỹ nó xuôi lâm đây !

**Bạn đọc dài hạn đẽ ý**

Nhà báo sẽ bán cho các bạn tập *Xuân Đời Mới* với một giá đặc biệt.

Mong các bạn vui lòng đến rước tập báo *Xuân* của các bạn và trả giùm tiền ngay lúc giao báo.

**NHÀ CHỤP HÌNH :**

**BÁCH LAN**

48 Thái lập Thành (Verdun)  
chụp hình thật giống, đẹp giá phải chăng.  
Đặc sắc : Trà hình và tô màu thật mỹ thuật

# XƯƠNG MÁU PHIÊN NGUNG

CỦU LANG

(xem Đời Mới số 9)

**TÓM TẮT.** — Trong một chuyến đi công事 ở xa về ngang rừng, Hoài An tráng sĩ cứu được một chàng công tử rỗng sấp bị nguy dưới vũng hổ. Trong khi đến kinh thành Phiên Ngung hai chàng tiếp được một tin của cô gái Thanh Nhạn tánh tự bện anh hùng núi Bắc, cho hay Cù thái hậu sẽ cho người ám sát toàn Kiến Đức thái tử trước là người anh khác của Đường Kim thiên tử bấy giờ. Cả hai bên đến gần cản hành động ám muội ấy, rồi ro lảm sao chàng công tử bị trọng thương và chết ngất trên tay Hoài An. Khi ấy chàng mới hiểu người công tử đẹp trai ấy là gái giả trang...

Chàng nhìn lén bầu trời trong sáng và nhớ đến lời hứa hẹn của mình cùng cô gái ta. Chàng thấy ly vọng ở tương lai, tia tương ở sự thành công của mình. Chàng sẽ nỗ lực phụng sự cho tổ quốc, khi nước nhà được an, khương thái bình là ngày hạnh phúc của chàng đã đến.

Chàng mơ màng lâm bẩm :

— Ta cùng nàng như đôi chim ngâm những hông lúa rải rác cùng thiền hạ—sẽ làm cho loài người mất ban cả những đau thương, phiền muộn. Hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc toàn dân, ở đâu đâu cũng tan những bất bình và cùng đón tiếp những ý sống vui tươi, đẹp đẽ.

Chàng thanh niên tráng sĩ vừa đi vừa ngâm ngữ với vần thể bỗng thoảng nghe cô tiếng binh khí chạm nhau từ xa đưa lại. Ngạc nhiên chàng ngẩn đầu lên nhìn. Tiếng ấy từ mé sau một cái gò đất đưa lại. Không chạm trễ chàng tráng sĩ băng nhanh chạy đến xem thử nào.

Trước mắt chàng đang diễn ra một cuộc chiến đấu cam go giữa một trai và một gái. Trai là anh chàng đại hán đầu bờn giặc Tàu còn gái là cô bé Thanh Nhạn. Chàng tráng sĩ đoán được vái phần : có lẽ cô gái hiệp bận áo xanh thấy chàng lâu về nên đi tìm lại rủi ro thế nào gấp phải tên giặc dữ đang chạy lạc đường. Thế nên mới có trận chiến quá chênh lệch xảy ra nơi chỗ vắng vẻ này.

Nhin thấy tên giặc dữ bám hờ ra tài áp đảo cô gái hiệp Hoài An nghiêm rẳng bảo thầm :

— Tên giặc đáng ghét nọ tưởng đâu có thể nuốt chửng ngay Thanh Nhạn được ư ? Cô bé tuy kém sức hơn nhưng gan liều đầu đề hán thành công dễ dàng. Thật là một thiếu nữ đáng phục, dù phải so girom cùng tên giặc chúa hổ Động Đinh tài nghệ lấn áp hán cô nhưng cô thấy khi nào cô bối rối đâu. Thật không hổ danh là con Nhạn xanh miền núi Bắc.

Dứt lời hán hả kiếm chém xã vào

mặt cô bé Thanh Nhạn bết tránh không kịp cuối đầu hút mạnh vào ngực hán. Ấy là một thế đánh vô cùng tàn bạo rất khó khăn cho địch mà cũng nguy hiểm cho mình. Vì cấp bách quá cô phải liều họa may có gờ rồi cho mình chút nào chán, nhưng cô làm tên giặc nô là một tay tuyệt luân hảo hán tất cũng phải ngừa những đòn phản lầm. Vì thế hán với trót cùi chỏ bén trai đánh mạnh vào đầu cô khiến cô lao dào sấp ngã, tưởng chừng như có ai cầm tảng đá to mà ném trúng vậy. Tên giặc đặc ý cười rít lên hoành kiếm chém tát lại định phản thay cô làm hai đoạn.

Nhưng hán không ngờ còn có người thứ ba đứng ngoài dự kiến. Thấy bạn bị nguy Hoài An tráng sĩ đang cầm lâm le lười dao nhỏ ghim vào vết thương của chàng công tử khi nảy lên thanh kiếm cô chạm phải vỗ khí của địch đến bật ra lửa là mồi lán gân tay cô chồn lại è âm cả người. Thế mà vỗ danh dự phải vỗ cô vẫn chưa chịu lui. Cô cố giở tài luồng tránh để lửa thiêt tặng lại những đòn ác niêm khiến cho tên giặc nhiều lùi phải giật mình.

Tên giặc cảm túc lòng lồng lên như con mảnh sợi khát máu, tuy nhiên ngọn kiếm trong tay hán vi vút đáo lượng chung quanh mình cô gái chứ không hề phạm vào thân cô được. Cái lối đánh uyển chuyển và ma quái của cô bé chẳng những làm cho hán túc lòng că ruột mà đến người đứng ngoài xem vào như tráng sĩ Hoài An cũng phải tấm tắc khen thầm :

— Tên kia cứ ý tài hay chen vào việc của thiên hạ rồi đây sẽ chết dưới ngọn kiếm danh gia của nhà ta.

Hoài An tráng sĩ chống kiếm cười khanh khách :

— Ta đến đây để đưa ma cho nhà người đây. Hôm nay là ngày kết liễu cuộc đời tàn bạo của tên chúa cướp hổ Động Đinh. Mi khả tốp bớt miệng lưỡi khoe khoan lại để mà sám hối tội ác.

Tên giặc vội bỏ cô bé Thanh Nhạn, nhảy một cái đến bên Hoài An tráng sĩ vừa vung kiếm chém và mắng rẳng :

— Thủ xem ai chết, ai sống. Nói nhiều vòi ịch.

## GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Chàng tôi vừa mới nhận được :

— Cuốn sách « Sanh nuôi dưỡng dục » của Võ-đuy-DIỄN, sách dày ngọt 200 trang, in trên giấy thật tốt, trình bày rất kỹ thuật.

— Tiểu thuyết « Cô Lan » của ANH-HUY, dày gần 150 trang.

— Vở kịch thơ « Ai tìm lý tưởng » của Hồ-dinh-PHƯƠNG.

Vây đây cần giới thiệu cùng bạn đọc thân mến.

— ĐỜI MỚI

Hoài An vung kiếm ra đở. Hai món chạm nhau buông ra một tiếng loãng soangi rợn người. Cả hai người đều cảm thấy bị chấn gân tay lại với buông ra một tiếng khen.

— Hay ! Sức khỏe thời xưa vẫn không hao hụt.

Hai người lại xô vào nhau trồ tài, hai lưỡi kiếm bay lượn chung quanh minh lúc ban đầu loạn luồng như muôn ngàn cánh hoa mai rơi tả, sau càng lúc càng nhanh tay như khúc lụa trắng vung vẩy quẩn quanh lấy thân hình.

Thật là trận tú chiến của các tay đầu đàn, súng sô có khác. Ngotrời ta chỉ nghe tiếng chân bước tối lùi nhẹ nhàng, người ta chỉ thấy muôn vạn ánh sáng luồng nhoáng soán sít với nhau chung đèn hai bóng người thấp thoáng. Tiếng binh khí chạm nhau nghe liền tai như tràn pháo nổ.

Cô gái hiệp đứng ngoài chứng kiến cuộc đua tranh dữ dội cũng phải lắc đầu tấm tắc khen ngợi. Cô gấp kẽ xứng tài, vửa sức, tên giặc mới dè lộ ra bẩn lanh ghê hồn của hán. Thị ra trong hai lần giáp chiến với cô gái hán chưa phải dở ra hết tài, nghệ một là hán khinh địch hay là hán chưa dùng đến những thủ đoạn bi truyền ra áp dụng. Khi ấy, hán tì như một con mèo gặp chuột biết chắc chắn kẻ địch phải khuất phục dưới nhan vuốt của mình nên cố ý vờn chơi cho hả lòng săn hiềm.

Trước ngọn kiếm ngang tàng và dũng mãnh của Hoài An tráng sĩ tên giặc họ Trương thay đổi hán kiếm pháp. Hán đem hết công phu luyện tập và kinh nghiệm giang hồ ra để thi tho. Lưỡi kiếm của hán biến hóa ra bao nhiêu là thế độc, đường hay dề mong họ được tay anh hào nước Việt. Đằng này chàng tráng sĩ áo vàng cũng áp dụng tất cả sở trường ra thi tho. Cả hai đều mỉm mè trong chiến cuộc luôn luôn chuyển hết tâm trí và sức lực để ganh đua nhau.

Lấy công tâm mà nói tài nghệ của hai tay giang hồ khét tiếng ấy không ai chịu nhường ai cả. Quả thật là kê tám lạng, người nửa cân. Cuộc tranh hùng cứ kéo dài mãi trên ba giờ đồng hồ, không một ai tỏ ra sút kém ai trong một thế hổ hèn nào hay một mánh khéo quý quyết nào.

Khi ấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, rồi xuống nhân gian những tia nắng ấm áp của mùa Xuân đẹp. Gió ngàn phương thỉnh thoảng thổi về nơi đồi cao làm lung lay những cành hoa hoang dại như cũng biết tán thường tranh

bùng. Chung quanh đồi dã có đông người ; bọn kiếm khách bùa ra đi tìm bạn để tè tự tại đấy, ngơ ngẩn đứng chờ xem sự thắng bại. Họ chàm chủ đứng nhìn những thế kiếm danh giá bí truyền, lòng khâm phục tài nghệ cao siêu của bạn và kẻ thù.

Có chứng kiến bắn lính của hán, họ mới mừng thầm rằng cuộc ám toán của giặc đêm hôm đã thất bại là một sự may mắn lắm. Ấy cũng nhờ nơi tài nghệ của Hoài An tráng sĩ đã khéo chuyển sang cuộc diện. Nếu không bọn họ không dễ gì cản ngăn được tên giặc họ Trương lợi hại kia. Quả thật hán không hổ là người thân tín của Cù thái hậu đã phó thác cho cái công chuyện mờ ám nọ. Và họ Cù cũng định rõ ràng với tài sức của hán không để có ai qua nổi tất nhiên mưu mô nọ sẽ thành chắc chắn. Nào ngờ trên con đường đi của hán còn phải đụng đầu với chàng tráng sĩ áo vàng, lanh tú của phái võ Việt...!

Tên giặc dữ nhìn thấy phe địch quy tụ đông đảo, lòng hơi nao núng. Hán lo sợ sẽ bị tiêu tan oai danh bá chủ một vùng mà còn e phải nguy đến tính mạng. Đời ngang tàng của hán

chưa hề biết trên đầu còn có ai sẽ phải chôn vùi một cách tối tăm trong một lồng đất nhỏ hẹp này ư ? Vì cứ lo nghĩ như thế nên tâm thần hán thiểu mất sự bình tĩnh. Đường kiém sắc sảo đã hơi rối loạn.

Biết ngay chờ yếu của địch chàng tráng sĩ Hoài An chỉ chờ đợi có thể để giờ hết sự khôn ngoan khéo léo trong nghề cầm kiém mà áp dụng triệt để. Lưỡi kiếm hẫu của chàng vì veo múa lượng pha hỏng tất cả những đường kiém hay của địch. Chỉ trong chớp nhoáng, nương vào sự bắn loạn tinh thần của tướng cướp chàng đã mở sự tấn công ráo riết làm cho hán phải luồng cuống. Chàng cố làm hán mất sự tự tin để rồi lừa một thế hiềm — chí một thế thôi — mà kết liễu cuộc đời ác của hán.

Thi đây cơ hội đã đến : tên giặc cầm túc vi bị đánh ép quá ngắt, lòng lòn lòn vung kiém chém tới tấp. Hán cố ý lừa cho đối phương phải hoàn kiém về đỡ để giờ đến một thế danh danh giá tuyệt kỹ mà ít khi hán phải dùng đến. Lâm như vòi tinh mău mịu Hoài An tráng sĩ thoát bộ giữ mình.

(Còn tiếp)

— Bạn đã chứng kiến cảnh chồng Nam vợ Bắc rời sanh lâm chuyện rắc rối, lỗi thời khi cha mẹ họ vì nặng óc tòn cùi khăng khăng một mục từ trước đòi giải ngẫu đó dù là đậu thảo, con hiền ?

— Bạn muốn biết một cách giải quyết khi làm cảnh eo le của gia pháp quá nghiêm kia ?

— Bạn từng dù bỏ cuộc sống nhung lụa kiêu sa, cũng như từng nhường địa vị sung sướng, an nhàn cho người khác để sẵn sàng can chịu sống một đời dù khổ sở gay gắt, hiềm nghèo nhưng lòng bạn thấy thích thú, tri bạn thấy thư thái, tâm bạn thấy thanh cao hơn để vào con đường lý tưởng do bạn ý thức được ?

Các bạn hãy đến cửa hàng mua cho bằng được quyền TIỀU THUYẾT :

## TẠI TÔI

Của nhà văn HỒ BIÊU CHÁNH. Hơn thế nữa :

## TẠI TÔI

Còn đưa trình quý bạn và nhờ quý bạn để tạm giải quyết dùm cảnh đời hiện nay : cảnh xã hội hổng, con người hư, ta phải ra công tim lỗi sửa chữa. Nhưng biết dùng giải pháp nào cho hợp lý ? Nên đứng gần họ để sửa ? Nên đứng trên họ một chút để sửa ? Hay cứ mủi ni che tai, mặc thế tình dáo d好像是 miễn minh thanh cao cao thượng là được ?

## TẠI TÔI

Nhân dịp khai trương nhà xuất bản PHAN YEN, chúng tôi xin cung hiếu bạn đọc xa gần quyền truyện này. (Số xuất bản tối đầu tháng)

Nhà xuất bản PHAN YEN  
109 Bd Gallieni 109, Saigon

Tuần cát nhảc lên làm tướng ; chỉ lớn của ông đã giúp ông thắng nhiều trận, lập nhiều chiến công.

Phẩm trước trong xã hội có năm trật : công, hẫu, bá, tử, nam, hế, ai có công với nước, đều được ân thưởng hết, chờ không như ở nhiều nước Âu châu phẩm trước là cha truyền con nối.

### DÂN SANH LÀ SỰ TỐI CẦN.

**K**HÔNG hạn chế sự tham gia của quần chúng vào việc nước, không ngăn cản quần chúng bước lên những bậc thang cao cả của xã hội, nước Việt Nam xưa còn có một hệ thống điện địa để giải phóng nông dân khỏi phải dâng đao mãi trong cái kiếp vô sản. Một nước chuyên về nông nghiệp thì nông dân là nền cốt. Nông dân phải có một mực sống khá cao, phải hưởng kết quả mồ hôi nước mắt của mình thi mới có sự công bằng trong xã hội.

Chế độ cải cách điện địa mà ngày nay các nước trên hoàn cầu đang thi hành, đã được áp dụng ở nước Việt Nam từ đời Hồ quý Ly rồi. Tuy chế độ ấy chưa được áp dụng triệt để, với những phương tiện rộng rãi như ngày nay, song nó cũng cải thiện đời sống của nông dân trong muôn một. Công điện, công thê phải đem cho hạng vô sản trong lảng mướn trước...

Vua Lê Thái Tổ xuất thân trong giới nông dân, lại càng nghiêm minh ngó xổng giai cấp này hơn nữa. Ngài đặt ra chế độ « quản điện » để quản phân ruộng đất cho đến cả những người già yếu, có quâ trong làng. Đó chẳng phải là một phương pháp bảo kê tuổi già mà ngày nay các nước văn minh đang áp dụng sao ?

Cuộc cải cách điện địa mạnh hơn hết, có thê nói là một cuộc cách mạng, đã thực hiện dưới đời vua Minh Mạng, nhờ một vị quan có óc quang kiến : ông Võ Xuân Cần (đồng đốc Bình Phú (Bình Định, Phù Yên ở Trung Việt). Theo lời tâu của ông năm Kỷ Hợi (1839) vua Minh Mạng đã cho sung công hết những ruộng của điện chủ ở Bình Định, chỉ để cho mỗi người 3 mẫu thô. Trước năm ấy, số công điện chỉ là một phần mười số tư điện (7000 mẫu đối với 70.000 mẫu).

Ông Võ Xuân Cần như chánh sách điện địa nói trên, mà làm cho số công điện tăng lên là 40.000 mẫu, đặng phân phát cho bần nông và bình linh.

Cuộc cách mạng này không gặp trở lực gì về phía điện chủ hết. Chẳng hiểu tại sao sau này không có những biện pháp cương quyết như thế nữa đem thi hành trong toàn quốc ?

## CHÚA ĐẢO TRÁ THÙ

PHÓNG TÁC CỦA LONG MỸ NHÂN

(xem Dời Mới từ số 1)

« Ô ! Anh không tin lời hứa của tôi ư ? Tôi đã lập di lập lại với anh cả mấy mươi lần rằng ngày ấy, nếu anh muốn chết, tôi sẽ sẵn sàng để... giúp anh ! Thời, từ giờ anh nhé !

— Chúa đảo định đi đâu ?

— Tôi có việc phải sang Hương cảng.

— Bao giờ Chúa đảo lên đường ?

— Tôi sẽ đi ngay ! Thuỷt đang đợi tôi. Trong một giờ nữa, tôi đã xa anh lắm rồi. Anh có đưa tôi xuống bến chặng ?

— Rất sẵn lòng !

Một giờ sau chiếc du thuyền trắng xóa của Chúa đảo Phượng hoàng đã nhô neo và khuất sau đám sương chiều nhẹ xuống...

### Fung Tai

**V**ÀO khi chiếc du thuyền của Chúa đảo Phượng hoàng khuất dạng sau một khúc quanh trên sông Saigon, một người từ bến tàu Hương Cảng đã đi đến trung tâm thành phố trên một chiếc xe ngựa nhỏ.

Nhìn cách ăn mặc của người ấy với một dáng mặt nhợt, bờ phờ, nhứt là giọng nói nói, ai ai cũng nhận ra khách là một người Việt vừa mới bước chân lên thực địa lãnh Anh lần đầu tiên. Trả lời cho những câu hỏi rối rít của bọn phu khuân vác, người ấy chỉ đáp lại bằng một vài tiếng lầu rắt sai giọng và thiếu nghĩa...

Đến giữa trung tâm thành phố, khách vẫn không có sự tỏ mồ thông thường của những người mới đến, thò đầu ra cửa để nhìn người qua người lại hoặc những khu nhà đồ sộ, nguy nga. Ông ta chỉ rút một cái ví ra khỏi túi, móc một mảnh giấy xếp tru, chử ý đọc với một vẻ kinh cần và thăm bão :

— Tốt lắm ! Nó vẫn còn đây !

Chiếc xe ngoặt qua một khúc quanh đoạn ngừng lại trước một khách sạn. Người khách bước xuống, bảo dọn một

Xem những việc trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng tư tưởng dân chủ, xã hội, đã có lần mọc mầm, đâm rẽ trong dân tộc ta. Chỉ tiếc một điều là những cuộc cải cách ấy chỉ bộc phát trong một thời kỳ rồi không có những khôi ôi khoa học để tiếp tục, khuếch trương rộng ra.

Dẫu sao chúng ta cũng có thể nói rằng dân Việt Nam từ xưa sống dưới chánh thể quân chủ song tinh thần dân chủ vẫn tiềm tàng cháy trong tâm khảm mình.

— HỒ DIỆP

bữa ăn thịnh soạn và hồi thăm địa chỉ của công ty Kimatrai and Co.

Nửa giờ sau, khi khách từ già lữ điểm đê đến đây, một người lá mặt rời khỏi đám đông và đi chậm chạp nom theo ông ta một khoảng xa xa.

Đến trước một gian nhà lộng lẫy với một tấm bǎn hiệu to đề chữ Kimatrai and co ở đại lộ Wellington, người khách bước vào. Kể nom theo cũng bắt chước y như thế :

Đang ngồi ở cửa, một thanh niên ra vê một nhân viên giúp việc noi ấy đứng lên và hỏi khách cần dùng điều chi. Khách đáp muộn gấp viên quản lý và chia ra một tấm danh thiếp với hàng chữ :

« Trần Lợi, giám đốc ngân hàng Việt Hoa ».

Thanh niên cùi đầu, cung kính đáp :

— Được xin mời Ngài vào.

Một cánh cửa mở. Người gác và Trần Lợi đi khuất ra sau. Kể lạ mặt nom theo ông ta ngồi xuống trên một chiếc băng trong phòng chờ đợi. Người thơ ký tiếp tục viết trong gần năm phút nữa, trên một chiếc bút kẽ ở góc phòng. Trong năm phút đó, người kia vẫn im lìm và ninh lặng. Đoạn ngồi viết của viên thơ ký ngưng chay trên mặt giấy ; và ngang dãy, nhìn kỹ chung quanh rồi hỏi nhỏ :

— À ! Fung Tai, anh đấy à ?

— Vâng, người kia vẫn tắt đáp.

— Anh có hiểu biết gì chăng về cái ông mập mới vào đây ?

— Vâng, để lánh tiền, nhưng tôi chưa biết rõ chắc bao nhiêu.

— Được rồi, chờ nữa anh sẽ rõ,

Sau mươi phút, viên thơ ký hiện ra, mặt mày hồn hồn :

— Sao ? Fung. Tai tóc mảnh hôi.

— Hay lắm ! Trúng mồi ta ! Số tiền hết sức lớn.

— Từ nǎm đến sáu triệu phải chăng ?

— Phải anh giỏi nhỉ !

— Anh ta có trình ra một giấy biên nhận của chúa đảo Phượng hoàng.

— Anh quen chúa đảo à ?

— Số tiền nǎm ông khách có thề lãnh ở Hương cảng, Macao hoặc Đông kinh.

— Đúng ! Làm sao anh biết rõ thế ?

— Tôi đã bảo với anh tôi được cho hay trước kia ma !

— Như thế sao anh còn cát vẫn tôi làm gi ?

— Đề coi chắc chắn có phải con người chúng ta cần nên « hành động » hay cháng ?

— Phải, đích rồi... năm triệu. Một số tiền hết sức lớn phải không, anh Fung Tai ?

— Suy ! Anh ta kia rồi ! (còn nữa)



# Cát TRẮNG

ĐOÀN THIỀN TÂM LÝ XÃ HỘI

(tiếp theo và kế)

BÔNG YẾN mở mắt ngó lên trần mùng, rồi nàng ngó Vy và Đông. Hình như nàng cũng còn đủ sáng suốt để hay thấy là người bạn gái thân nhất của đời nàng, và Đông, người đã tuyệt vọng yêu nàng ngày trước. Không biết nàng có đủ sức còn lại để cảm thấy bớt bơ vơ cháng. Nàng nghĩ đến sự chép, một chiếc quan tài, nǎm mồ, bối tha ma... Trong lòng nàng hiện không có người đàn ông nào cả...

Cửa mở, mụ Thịn đi vào đưa một phong thư cho Vy.

— Thưa bà, người phát thư vừa đem đến.

Vy nhìn địa chỉ, bà Hoàng Yến, đường Nguyễn thị Giang, tay run run xé phong bì. Nàng rút ra một xấp giấy dày chừ, và nhận được nét của Lý mặc dầu có khác lột dép nên, anh dìu giùm sang, những tưởng đồi lấp tự do vốn không có cho riêng mình trong lúc nhiều người dìu tim tự do một cách có ý thức hơn mà sau này anh mới được biết.

Vy và Đông cùng đọc, nhưng đến nǎm chung thì Vy nói với Đông :

— Phải cho Yến nghe mới được.

Đông đồng ý.

Vy cùi xuống ghế vào tai Yến :

— Yến, Yến ơi ! có bức thư của Lý, đọc cho Yến nghe nhé !

Yến ra hiệu bằng lòng, trông nàng tươi lên một chút.

Vy giao bức thư cho Đông.

Saigon, ngày 20 tháng 8, năm 1950

« Yến thân yêu.

« Em phải ngạc nhiên lắm khi bắt được lá thư này vì dù bảy nǎm rồi, chúng ta cách biệt nhau.

« Trước hết anh cầu xin em hãy quên tất cả quá khứ để đọc anh, em hãy hiểu cho anh đã phải quên quai hồi hận trong bảy nǎm qua từ ngày anh bỏ đi không tốt, họ đang xây dựng một cái gì cho

## Hàng đúc TRÍ - ĐỘ

Số 87, đường Arras-Saigon — Điện thoại số 21.133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ nguội các khí cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép.  
Ký nghệ Việt-Nam rất tinh xảo ch่าง kém kỹ nghệ ngoại quốc.

DỜI MỚI số 42

ngày mai. Anh lấy làm sung sướng mà trả nǎm một con người khác xưa.

« Em ơi ! Chúng ta dù sao cũng chỉ là nạn nhân mà thôi ! Chúng ta đã thu nhận văn hóa của nước ngoài mà đem áp dụng trong một xã hội vẫn đứng im. Biết bao nhiêu thám cảnh do đó mà xảy ra. Em trốn gia đình vì không muốn lấy một ngài con quan vất đồng tiền ra mà mua người đẹp ; em lai gặp anh, cái thằng chỉ biết có cá nhân mình.

« Day là trường hợp của em...

« Em ơi ! khõ lâm rồi ! thời đứng nhác nǎm làm chí, Anh sẽ về bên em một ngày rất gần đây cùng em chung sống, đời em chua tan vỡ đâu, còn nhiều việc chúng ta làm ngoài « mình » ra. Anh sẽ đưa đời em vào nghĩa sống cao đẹp hơn.

« Sau đây là chuyện này mà anh tin rằng em sẽ mừng rõ nhận lấy.

« Vào ngày thứ bảy tuần sau (27-8-1950) em hãy lên xe về sân Phù Bai. Đề làm gì, em biết không ? em thử đoán trước !

« Chắc Yến không ngờ đâu ! Em hãy về Phù Bai, nhớ là mặc áo màu xanh nhè — anh cứ nhớ cái màu áo ngày xưa của em — em sẽ đón một người đàn ông trạc độ nǎm mươi có ẩn theo đứa bé lên hai. Em đưa thẳng bể ấy về nhà em, Nô là con em, và em là mẹ nó.

« Anh cần kẽ cho em nghe câu chuyện này : Cách đây bả nǎm, anh có lấy một người đàn bà giống em lam, hai bao em phả thai vì quen lối sống không chịu hy sinh cho ai khác ngoài mình, anh lại tim vào sòng bạc, đưa vợ mình vào cuộc đèn đỏ đèn nồi đau ốm để không bao giờ được làm mẹ nữa.

« Em dẫn vật anh, anh gắt gông với em, cuộc sum họp của chúng ta tự đỗ sụp. Agh đì, trên đường đi của anh, anh đã bao lần chảy nước mắt ; và may mắn cho anh, anh đã gặp nhiều bạn bè tốt, họ đang xây dựng một cái gì cho

« Em ơi ! chúng ta hãy gầy dựng đời cho con chúng ta, đồng thời chúng ta vẫn còn gầy dựng được đời của chính mình. Thời gian vẫn còn đủ, em hãy vui lên !

« Hẹn gặp em...

Thân chào em,  
— LY

Đông và Vy cùng nhìn nụ cười khéo trên khuôn mặt trắng đẽ của Yến. Yến thở mạnh, máu ở ngực thấm đỗ thèm. Nàng đang thở những hơi cuồng cùng.

Hai người cùi đầu chào vinh viễn một linh hồn. Thay vì tờ giấy tinh, Đông lấp lá thư trên mặt người chết.

— KIÊM MINH

(xem Dời Mới số 37)

NHỊ  
THIÊN  
ĐƯỜNG

danh tiếng  
lâu năm



Trị bá chứng  
hay nhứt  
47 Canton CHOLON

QUÁN QUẦN  
TỦU ĐIỂM

Téléphone : 402  
Số 2 và 16 đường  
des Artisans  
CHOLON

SIÊU QUẦN  
tủu điểm

Téléphone : 580  
Số 440, đường  
Marins — CHOLON



**HOÀN CẨU**  
**DINH-KINH-TÂN**  
Nhãn hiệu "TRÁI ĐẤT"  
Phương thuốc cãi tử hối sanh vô giá.  
Giải phong nhiệt, trừ đàm, trị bình  
trẻ em nóng minh, ấm đầu, ho hen khé.  
khé: ban trái và kinh phong v.v...  
Bảo dâm đặc nhất vô nhị.  
**TỔNG PHÁT HÀNH**  
**HOÀN-CẨU DƯỢC PHÒNG**  
99.QUAI DE BELGIQUE SAIGON  
có bán khắp nơi  
**HOÀN-CẨU DƯỢC HÀNG**  
HOÀN-CẨU DƯỢC PHÒNG  
thuốc này khử phong trừ đàm.  
đinh kinh cầm rã giải  
nhất, tiêu ban nát hay.

Tại vùng Chợ cũ Saigon  
**Nhà bảo sanh HOA-ĐỨC**

87 Georges Guynemer SAIGON — (Đường tòa Tân đáo) điện thoại 22.238  
Của bác-sĩ HÀ-THUẬN-HƯNG

Cựu Lương-y Đường - đường CHỢ RẪY  
và viện BẢO-SANH SAIGON

Chuyên HỘ-SINH, trị bình con nít, người lớn

Một bảo dâm cho sự yên ổn quí bà khi mệt, sanh khó, sót  
nhau hay băng huyết. Bác-sĩ cư trú tại nhà bảo sanh, tiếp tay  
liền, tận tâm săn sóc.

Giờ xem mạch : Sáng 7g.30 — 8 giờ 30. Chiều 2g.30 — 3 giờ 30.

Đại túu lầu

**SOAI KINH LAM**

446, đường Thùy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

**PHÒNG RỘNG RÁI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT  
CHIẾU ĐÁI ĂN CĂN**

Nhận dù tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :

**Grand Restaurant SOAI KINH LAM**

496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPECIALITÉS  
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.

# Golden Club



**CLICHE  
DAU**

Atelier : Tél. Cardi 837

Nguyễn văn Dầu

17, Đỗ hữu Vi — SAIGON — Tél. 21.651

Chuyên môn khắc  
bản kẽm

DỄ IN  
LÂU MÒN  
SẠCH  
RỎ ĐẸP

**LA  
MAISON ROUGE**

32. Đường hẻm EDEN 32  
(Trước nhà hàng Continental)

- ★ Các thứ hàng, nhung, tơ, lụa để  
may y phục phụ nữ Việt Nam.
- ★ Bóp cầm tay đủ kiểu.
- ★ Đồ vải dùng trong nhà.
- ★ Áo quần trẻ em.

**TRÀ LỜI CHUNG**  
những câu hỏi của các anh chị em  
3 kỳ hỏi chúng tôi

Thuốc rượu 39 An-Cư trị những bệnh gì?

Thuốc rượu 39 An-Cư trị Phong thấp :

Nhức mỏi tay chân. Ngứa lở mình mày.

Thuốc rượu 39 An-Cư chủ trị : oai gân :

Tê tay, Tê chân, Sụn chân, xui tay.

Thuốc rượu 39 An-Cư chủ trị Bai Thủng.

Bai luén không cử động được hay bai  
bán thân. Phù thủng khô hay nước.

Thuốc rượu 39 An-Cư trị đứt bình bón uất,  
Đau lưng chóng mặt hay mệt rất mau công  
hiệu.

Uống liên tiếp hai hộp thuốc 39 An-Cư thì thấy  
khôe lại, mọi bình đều thấy đỡ, ăn ngon ngủ yên.

Dược liệu dùng chế thuốc rượu 39 An-Cư gồm  
có thuốc Bắc và thuốc Nam thì có : Chánh Thực-dịa.  
Chánh Đom-qui, Chánh Sâm Cao-ly và có vị Quế  
yêm hộ rất đặc lực.

Xin đề ý  
**Thuốc rượu 39**

**NGUYỄN-AN-CƯ**

1 Hộp 4 viên thuốc có bột quế giá 7 đồng  
BÀO CHẾ VÀ TỒNG PHÁT HÀNH NƠI :

**Số 54 mac mahon — Saigon**

Cholon : Quảng-Ký, Minh-Ký, Vạn Quang.

Saigon : Rison và Phú - thô - Xuân (Chợ-cũ).

Bán lẻ do các tiệm thuốc bắc và  
các tiệm tạp hóa khắp các nơi.

**MƠI LẠI**

máy may điện BERNINA  
kiểu xách được và may  
tréo qua tréo lại.



### MAY VÀ MẠNG DỮ THỦ

Nhờ may tréo qua tréo lại  
được, qui bà có thể may  
- tricot và jersey  
- làm khuy áo và kết nút  
- và thêu không biết bao  
nhiều kiểu tuyệt đẹp.

Qui bà hãy thử một lần  
chobiếtnhữngđặcsắc  
của nó, không mua  
cùng được.

*Lutèce*

183 - ĐƯỜNG CATINAT ĐIỆNTHOẠI 21818

CL. IFOM

### Bao nhiêu năm danh tiếng

Y-si LÝ TRÁT vẫn hằng ngày chẩn  
mạch và bốc thuốc cho các quý vị thân chủ  
xa gần đã hết lòng tin cậy nhà thuốc  
**QUẢNG-AN-HÒA** 169 Verdun Chợ đùi  
**SAIGON**. Và dè đến đáp tấm lòng chiểu  
cố của quý vị bồn hiệu càng cố gắng gia công  
bào chế: thuốc cao HO QUÁNG AN TIỀN  
có tiếng bồ phổi ngừa lao trị các chứng ho  
và nhứt là ho lao ho sút huyết ho sản hậu  
thật công hiệu! Và thuốc DƯỞNG THAI  
QUÁNG AN HÒA bồ huyết an thai trị  
các bệnh của đàn bà có thai khi sanh mau lẹ  
dứa con rất dè nuôi. Thật Hay

Tổng phát hành:

**Quảng-An-Hòa**

169 Verdun, Chợ đùi — Saigon  
(có bán khắp nơi)



### CHEMISE

#### MAY SẴN

Qui Ngài muốn mua T một cái  
chemise may sẵn cho thật vừa  
lòng xin mời lại nhà may :

### CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon  
Bảo đảm không rút  
Col Indéformable



Nước hoa PHAN-THIẾT  
**MẪU-HƯƠNG**

Toàn chất cá biển Ngon và Bồ  
đủ hạng NHÌ — NHẤT — NGANG  
Tổng phát hành : 214 RUE DIXMUDE — SAIGON



Một người bạn luôn luôn trung thành

ĐỜI MỚI số 42

# NƯỚC VIỆT NAM MỚI CẦN CÓ MỘT PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MỚI

của HOÀNG VĂN HÀ

IV

TRƯỜNG HỌC không ngăn ra từng lớp  
thâu nhau học sah tùy theo tuổi tác  
như trường học cũ truyền. Ở đây, con trẻ  
được tự do đi lại trong tất cả các phòng,  
tự do đàm luận với nhau như người lớn.  
Mỗi môn học, mỗi phòng riêng : lớp sử  
ký, lớp toán học, lớp cách trí v.v... với  
bản ghế xinh xắn, sách vở, hình ảnh, tất  
cả dụng cụ của môn học. Học sah vào  
lớp tự do làm việc; thí dụ giờ sử ký có  
thể có em xem địa đồ, có em lật sách, có  
em vẽ, tự nhiên như đọc giả trong thư  
viện. Không có một ông thầy chung cho  
cả lớp, mà tất cả là thầy chuyên môn.  
Mỗi thầy hội « đoàn học sah » của mình  
mỗi buổi sáng để cho những chỉ thị hay  
vài lời khuyên nhủ và mỗi buổi chiều để  
xem xét việc làm của mỗi học sah, so  
sánh kết quả hoặc trao đổi ý kiến. Con  
trẻ không tranh đua với chúng bạn, mà  
tự tranh đua với chính mình với những  
cố gắng, kết quả ngày hôm qua.

*Giá trị của phương pháp.* — Giá trị của  
chương trình Dalton ở chỗ dung hòa  
được những nhu cầu của nền giáo dục  
cũ và mới, mặc dầu bị chỉ trích nặng  
nề (vì còn giữ chương trình và sách  
vở) con trẻ đào tạo theo phương pháp  
này sẽ có một tinh thần tự do, nhận  
rõ ý niệm trách nhiệm và nhứt là có  
một lòng tự tin đáng quý.

#### 2) PHƯƠNG PHÁP WINNETKA

**N**HƯNG khuyết điểm của chương  
trình Dalton được sửa chữa ở  
phương pháp Winnetka, do nhà giáo  
dục Carleton Washburne thí nghiệm  
lần đầu tiên ở vùng ngoại ô thành phố  
Chicago (Hoa-kỳ).

*Nguyên tắc.* — Bem đến cho con trẻ  
một sự làm việc thích ứng với các  
giai đoạn phát triển tinh thần và năng  
lực cá nhân.

Giúp cho con trẻ nảy nở và sống  
nhịp nhàng về mặt vật chất lẫn tinh  
thần.

*Đặc điểm.* — Con trẻ có phương tiện  
cần yếu để làm việc tùy theo tiết độ  
của chúng. Với câu hỏi, thẻ, bảng kê  
sách, bài tập viết miệng, những  
thí nghiệm..., học sah lượng sức  
minh mà tiến tới, có thể hoặc trở lại  
bài cũ hay đoạn chương trình nào tự

minh thấy khó, hoặc đi trước bạn  
tắc. Ông thầy là một viên cỗ vấn và  
kiểm sát thường trực.

Cái đặc sắc của phương pháp này là  
dùng « bài tập tự giáo dục và « kiểm  
soát trắc nghiệm biểu » (thường gọi là  
kỹ thuật của Winnetka) để giúp con  
trẻ nhíp nhàng tiến hóa theo tài saxe  
riêng của mỗi em. Ngoài ra, những  
học sah giỏi nhất tự thảo lấy thời  
khóa biểu và chương trình (theo lối  
chương trình Dalton). Ông Washburne  
lại không chú trọng đến chánh đẽ, vi  
lẽ, theo ông, trong đời sống hằng ngày,  
người ta không thể luôn luôn gom  
gop những hoạt động phirc tạp con  
người chung quanh một chánh đẽ  
được. Biết chánh là làm sao cho con  
trẻ quan tâm và thích hoạt động.

#### MỘT BUỔI HỌC Ở TRƯỜNG WINNETKA

**C**HUNG tôi xin lược thuật dưới đây  
một buổi học nơi trường Winnetka.  
Những trẻ lối 9 tuổi vào lớp, ngồi  
vào bàn và khởi đầu làm việc. Phần  
đông học toán, nhưng cũng có một  
vài em học môn khác. Thứ dùng chon  
trước bàn em A. Em đang tập làm  
toán chia nhiều số, chăm chú làm việc  
không quan tâm đến tiếng trống hoặc  
các cậu bé khác. Một đôi khi lóng  
lóng vì có chỗ chưa hiểu, em đến cầu  
cứu nơi một người bạn giỏi hơn. Nếu  
chưa được hài lòng vì câu trả lời của  
bạn, em đến hỏi thầy.

Bây giờ chúng ta xem xét đến em bé  
khác. Các em đã làm xong phép nhơn  
nhiều số, có em đã làm xong phép chia  
nhiều số và tiếp tục làm toán đố. Lúc  
nào ông thầy cũng làm việc chung với  
học trò, khi giảng nghĩa cho đứa này  
khi thúc giục đứa khác, chờ không bao  
giờ giảng bài chung cho cả lớp hoặc  
đọc chung một bài học thuộc lòng.  
Những em nào làm xong toán trước  
giờ thì sang qua học bài mới. Em A  
vẫn còn húy hoay với bài toán chia  
của em, ông thầy cũng không đến làm  
rộn em.

Ngoài những phương pháp kẽ trên,  
còn những phương pháp căn cứ  
vào hoạt động xã hội như phương  
pháp Cousinet, phương pháp « thảo

án », phương pháp « tự chỉnh » mà  
chúng tôi sẽ có dịp bàn đến sau này.

#### ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG

**M**ặc dầu giá trị nói trên, phđ thông  
phương pháp hoạt động không  
khỏi gấp nhiều trớ ngai. Thứ nhứt,  
cần phải có toàn bộ giáo chức đông  
đủ, chọn lọc, có những đức tính đặc  
biệt. Thứ nhì, cần phải siba sang  
khung cảnh nhà trường và học cụ.  
Hai vấn đề này sẽ chiếm một phần  
quan trọng trong ngân quỹ quốc gia  
và sau rốt một trớ lực lớn nhứt là  
ảnh hưởng của xã hội và già đình đối  
với con trẻ, ảnh hưởng thường làm  
hư hỏng tất cả hiệu quả của nền  
giáo dục mới.

**T**óm lại, nền giáo dục mới cốt kinh  
trong sự tự do hoạt động con trẻ,  
thực hành nguyên tắc « learning by  
doing. »

Người ta muốn cho con trẻ, không  
phải chịu sự giáo hóa, mà chúng có  
dự một phần vào công cuộc ấy. Người  
ta không muốn chúng ta nắm tay kéo  
lối chúng đi lối mà chúng vui vẻ đi theo  
chúng ta. Ông thầy chỉ là một người  
bạn, một người cộng sự với chúng,  
giúp đỡ chúng trong những lúc khó  
khăn. Thế tuô.

Những hoạt động tự do nhưng có  
kết quả ấy sẽ đem lại cho nhà giáo  
dục biết bao điều vui sướng; vui  
sướng vì thấy con trẻ hăng hái làm việc  
sức khoẻ chúng được bồi lỗ; vui  
sướng vì được thấy chúng ta hăng  
ngày tiếp xúc với đời sống thiết thực,  
được thấy vai tưọng chúng ta biến đổi,  
chúng ta không còn là một kẻ hăng  
ngày rầy la, quở phạt, ra lệnh hay  
ngắn cản, chúng ta không cần là một  
kẻ vô tình xây bức tường kiên cố  
không cho tuổi trẻ vượt qua, chúng  
ta sẽ là một hướng đạo, một cố vấn,  
biết im lặng khi phải im lặng, biết  
tháo lui khi cần tháo lui.

Sống giữa tuổi thơ hoạt động, đầy  
hạnh phúc, nở nang nhíp nhàng, chúng  
ta giữ mãi một tinh hồn vui trẻ nhò  
tinh hiếu kỳ không bao giờ thỏa mãn  
nhưng luôn luôn sôi nổi, những ước  
vọng đổi mới không ngừng, chúng ta  
trở nên hoạt động, nhanh nhẹn, cởi  
lớp hủ lậu; làm việc tận tâm: đó là  
bi quyết của hạnh phúc.

Học sah đào tạo nơi trường học  
mời sibi hấp thụ được một kỹ luật tốt  
đẹp về làm việc, chúng biết giá trị của  
những kiến thức cần yêu, giá trị của  
sự tìm tòi và sự khảo chứng. Sau khi  
ra trường, chúng còn giữ được cái  
hứng vị của sự hiếu biết và như thế  
chúng sẽ mãi mãi là những sinh viên.

— HOÀNG VĂN HÀ

Mười mươi năm danh tiếng	Đại sứ quán
Tiêu thụ từ Nam chí Bắc Việt Nam	Thuốc hiệu CONCHIM CẨU CHỨNG TẠI TÒA
BAO TE ĐƠN	CAM SÀNH BỒ PHÊ TÌNH
TRỊ: ĐAU BỤNG TỔ MUỘ	CHÈ BẮNG CAM SÀNH NHƯỢN PHẾ TRÙ HỒ
VẠN KIM ĐƠN	BAO TE CHÌ KHAI TÂN
HỘ THÂN KIM ĐƠN	TRỊ: HÓA NGỨA CỔ TRÍM DÂM
BAO TE NGOẠI CẨM TÂN	BAO TE HUYỆT TRUNG BŨU TÌNH
TRỊ: TỬ THỐI CẨM MẠO	THIẾU MÃU HÓA HỘP BÌNH LÂU THIẾU BỒ
BAO TE ĐẦU THÔNG TÂN	BAO TE SÀM NHUNG BÀ BỒ TÌNH
TRỊ: NHỨC ĐẦU ĐẦU GÂN CỐT	BỒ KHÌ BỒ HUYỆT NGỌC ẨN NGOM NGÙ
BAO TE THỎI NHIỆT ĐƠN	BAO TE CĂN CƠ TÂN
TRỊ: PHONG HẠN NÓNG NHIỆT	TRỊ: EM NHỎ NÓNG MINH ỐC SÚA DỰT MINH
BAO TE TIỀU BAN LỘ	BAO NHÌ XOÁI TÌNH
TRỊ: BAN CUA TRẠI GIỐ	DUNG CHẤT SANH TỐ LOẠI CÀI HẮNG BỒ HỒ ĐỘNG
BAO TE CỨU CẤP ĐƠN	BAO TE CAM TÍCH TÂN
TRỊ: TY HƯ IÀ CHAY ĐẦU BỤNG	TRỊ: SEN XÔ LÀI TIỀU TÍCH
BAO TE LỤC THÂN THỦY	BAO TE TIỀU NHÌ THỎI NHIỆT TÂN
TRỊ: THIÊN THỜI VÀ CỨU CẤP	TRỊ: EM NHỎ HỒ MÊ MANG KHẮC NƯỚC KHÔ MÔI
BAO TE BÀO NHẢN THỦY	BAO TE TIỀU NHÌ CHÌ KHAI TÂN
TRỊ: MẮT ĐỎ CÓ MÂY CÓ CƯỜM	TRỊ: EM NHỎ HỒ HẸN KHÔ KHÉ
BAO TE PHÁT LẠNH HOÀN	TIỀU NHÌ CHÌ KHAI CAM DƯỚC LỘ
TRỊ: NÓNG LẠNH BAN RÈT RỪNG	LÀ SIRO THƠM NGỌT TRÙ HỒ EM NHỎ
TỔNG PHÁT HÀNH	= TỔNG ĐẠI LÝ =
BAO TE DƯỢC PHÒNG	QUANG-KÝ VAN-QUANG
N° 113 RUE CĂN TON	HOÀNH-SƠN MÌMH-LÝ
CHOLON	B VẠP TỔNG ĐỘC PHƯƠNG CHOLON
CÔ TRÙ BÁN KHẨP HƠI VÀ CAO MIỀN LÈO	



LA-VAN-LINH 532. RUE DES MARINS. CHOLON CÓ BÁN KHẨP HƠI

PHÒNG TRỒNG RĂNG  
LÉ-TƯỜNG-KHAI  
111, Đại lộ Albert 1er — (Khách rạp hát A-Sam)  
ĐẤT-HỘ — SAIGON  
thợ chuyên-môn làm kỹ-lưỡng rất  
được vừa lòng tin cậy của thân chủ

## NHA IN LE-VAN

104. Lộ Quảng Đông Cholon. Điện thoại: 300

Chuyên lanh cǎi giầy cho các bao, chì  
Cam đoạn tiện lợi, giá rẻ hơn các nơi.  
Nhận in đồ gấp và nhãn hiệu, quảng  
 cáo bầy màu rất tươi. Bán sỉ và lẻ mực  
 in bao, mực màu Lorilloux, Lefranc, Georget fils



Chuyên môn làm chân  
giả và tay giả để ráp  
thay chân cụt và tay  
cụt. Theo đúng phương  
pháp Âu Mỹ — các thứ  
giầy tàn tật.

## HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud  
SAIGON

Nhà khiêu vũ  
**GRAND MONDE**  
CUỘC BIỂU DIỄN KỸ THUẬT CAO SIÊU  
DO BAN HÁT XIỆT AI CẤP  
BOGDAGI trình bày  
và cặp tài tử DANTCHENKO  
vẫn còn diễn trò như thường lệ

LA-VAN-LINH 532. RUE DES MARINS. CHOLON CÓ BÁN KHẨP HƠI

## Đã dùng rồi nhiều thuốc bồ...

Mà quý ngài chưa vừa lòng, Quý ngài hãy dùng thử  
LONG PHUNG HOÀN và thuốc nước liên tè ĐẠI BỒ  
LONG PHUNG TINH của nhà thuốc Di-An-Hòa, quý ngài  
sẽ ngạc nhiên thấy sự công hiệu hoàn toàn của nó. Và các  
bệnh yếu ớt, suy nhược, bại thận, tim yếu, mất ăn, kém ngủ  
sẽ không còn nữa! Cũng như thuốc DƯƠNG THAI BẢO  
SẢN HOÀN nhân trái dắt bay, trị ụa, mửa, bón, thai động  
sanh mau le, đứa con rất dễ nuôi. Thật Hay.

Tổng phát hành:  
Di An Hòa  
252A—Lê-Lợi—Saigon—  
(có đề bán khắp nơi)

## NHÀ BÁN TƠ LỤA

## Phúc-Thịnh

Số 29 đường Đại Tá Grimaud Saigon

Nhuộm đủ màu Hấp tẩy ó áo quần  
May y phục phụ nữ  
Nghề làm lâu năm có danh tiếng khéo  
không đâu bằng

## NƯỚC-MĀM

yến-son  
nổi tiếng  
là ngon



THE CHUNG

Tổng phát hành:  
**MINH-SANH**  
154 Quai de Belgique — Saigon

## STUDIO HADI

PHOTO CINÉ

32 A.B. A. Garros—SAIGON

MỸ THUẬT

GIÁ PHẢI CHẢNG

Hội hè, tiệc tùng nghiệp ảnh không  
tính sở phí, không buộc lấy hình.

NHỚ MUA GIẤY SỐ

**Hồng Thập Tự**  
Việt Nam

Một dịp giúp đồng bào  
chớ bỏ qua!

SỐNG MỚI: thì chết cũng  
phải mới làm sao cho ăn nhịp:  
HÒM TAY XE XÁC  
KIỀU TAY.

Gọn gàng đẹp đẽ mà đúng  
lối tang khò.

Chiếc xe tang Kiều Tây ở  
Pháp vừa mới lại ở hảng:

**TOBIA**

224 Paul Blanchy Tandinh

Dầu  
Cù-là

**Mac-Phsu**

GỐC MIỀN-DIỆN





# GÁNH HÁT XIỆC LỚN NHÚT HOÀN CẦU LÊN MÀN ẢNH

**C**ECIL B. DE MILLE năm nay đã 70 tuổi, vừa quay xong cuốn phim thứ 70 trong đời của ông. Dưới cái tựa « Trong gánh xiếc lớn nhứt hoàn cầu » cuốn phim màu ấy đem cả một đoàn tài tử hát xiếc lên màn ảnh cùng với những nghệ sĩ nổi danh ở Hollywood như Dorothy Lamour, Betty Hutton, Cornel Wilde, Gloria Grahame, Charlton Heston...

Như vậy, các ngôi sao màn ảnh cũng phải dày công luyện tập trong cỗ máy tháng trời để thành những tài tử hát xiếc. Hutton phải nhảy dù rất nguy hiểm, Dorothy phải luyện hòn răng cho cứng rắn để cắn vào một cái dù, treo mình lòn ten, đưa đi đưa lại, hai hàm răng thay vì hai bàn tay.

Chuyện phim mô tả nghề nghiệp của những tài tử hát xiếc với cuộc tình duyên của họ. Kết cuộc, vĩnh hện tuồng mà một tài tử làm cho đoàn xe lửa chở gánh hát xiếc bị trật đường ray, bao nhiêu người bị thương, bao thủ vút xồng chuồng, chạy đi mất.

Về cuốn phim này, De Mille đã xài hết 3 tỷ Mỹ kim, chuẩn bị mất 18 tháng, quay trong 83 ngày với 1500 tài tử cùng nhơn cống của gánh xiếc Ringling và 300 người ông lựa chọn thêm, bên cạnh những ngôi sao màn ảnh tuyển ở Hollywood.

Những khán giả... già, chở không phải thiệt, gồm có đứa ông, đàn bà, con nít đi xem hát xiếc, đông tới 3000 người, cũng đủ tốn phí 20.000 đô la mỗi ngày.

Cuốn phim quay ở Sarasota, phải dùng đến 4000 dân chúng nữa để quay lúc xe lửa chở đoàn xiếc bị đỗ, hung thủ xông ra, làm náo động nhơn dân cả một vùng. Hai chục va-gông bị hùy nát để cho đúng là một tai nạn xe hỏa ghê gớm. Riêng cảnh này quay xong cũng tốn một số tiền rất lớn. Việc ghe gớm, rùng rợn hơn, là những béo, cop xổng ra, chạy trong cung đường sá.

Trong tai nạn già ấy, cũng có mấy thủ dù bị nạn thiệt: ba con voi bị thương, hai con ngựa, hai con cop, một con bão bị chết. Trong số nhơn viên quay phim, nhiều người bị thương đến đồi bịnh viện tĩnh Sarasota phải lắp nắp cứu chữa.

Thật là cuốn phim lớn lao nhứt về nghề hát xiếc mà màn ảnh sẽ đem chiếu.



Cecil B. de Mille tuy đã già 70 tuổi mà vẫn tay điệu khiển cuộc quay phim này. Lắm khi ông leo lên cột rất cao với người quay phim và dí vào những đoạn gay cấn, nguy hiểm.

Muốn cho công chúng tin rằng cuốn phim không có đoạn nào già dỗi, ông mời các kĩ giả đến xem lúc quay lần chót.

Những tài tử chớp bóng sau nhiều tháng tập luyện, đóng trò thử, đã thuận thuộc rồi, lúc quay lần chót, phải làm những trò hát xiếc từ đầu đến chót, cũng như người trong nghề vậy.

(Thuật theo Dimanche Magazine)

## SỐ XUÂN « ĐỜI MỚI » NĂM QUÝ TỴ:

**BÀI VỞ VUI VÀ CÓ Ý NGHĨA: CHÁNH TẨ, VĂN PHẠM,  
SỬA CHỮA RÕ RÀNG, NHƯ MỘT CUỐN SÁCH**

Vì nhà xuất bản muốn tập Xuân « Đời Mới » là một Giai phẩm làm tăng giá trị của tủ sách các bạn