

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

ÂM NHẠC VIỆT NAM NỔI TIẾNG Ở ÂU CHÂU

SỐ 39—THỨ BẢY 3-1-53

Waam
AP95
V6364+



ĐỜI MỚI

có bán tại:

**Saigon — Huế —
Hanoi — Phnom-
Penh.** Xin hỏi các
đại lý, các tiệm sách
các nhà bán báo chí.
Nam Việt..... 5\$
Cao Miên..... 6\$
Trung Việt..... 8\$
Bắc Việt..... 8\$
Lào 8\$

Giá dài hạn:
(Nam Việt)

1 tháng..... 90\$
3 tháng..... 60\$
6 tháng.... 120\$
1 năm..... 240\$

BÀ NGUYỄN VĂN TÝ VỚI TÂN NHẠC VIỆT NAM
(xem bài trang trong)

NHÀ XUẤT BẢN
DÂN MỚI
XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH

GIÁ BÁN NĂM ĐỒNG
Cao miên 6\$ — Trung Bắc 8\$

**THƯ CỦA
NHÀ XUẤT BẢN**

TẬP
«XUÂN ĐỜI MỚI»
ĐẶC BIỆT
XUÂN



**Xuân hình thức
Xuân nội dung**

HÌNH THỨC SÁNG, ĐẸP, KHÉO,
VUI TƯƠI

NỘI DUNG TRẺ TRUNG, LINH HOẠT,
MỚI, PHẦN KHỎI, NHIỀU HỌC HỎI,
VĂN PHẨM, CHÀNH TÀ, Y TÚ
BỀU CÓ TÀNH CÁCH «XUÂN» CẤ.



HÌNH ĐẸP, CÓ NHIỀU Ý THỨC,
LÀI HƯỞNG IN NHIỀU MÀU, CÀNG
LÀM CHO TẬP BÁO SÁNG SỦA.
GIẤY TRẮNG TỐT, GIÚP THÊM
PHẦN TƯƠI TẮN CỦA BÀI VỚ



**TRÌNH BÀY KHÁC HẲN
MỌI NĂM**
**BÀI VỎ MỚI HƠN
MỌI NĂM**
**BÀI ĐẸP VÀ Ý NGHĨA
HƠN MỌI NĂM**

(in bìa Pháp)

SỐ XUẤT BẢN CÓ HẠN,
CHỈ BẰNG HAI SỐ THƯỞNG



Bạn đọc nào muốn giữ phần chép,
xin ghi tên mua dài hạn, được bót
giá, lại được tặng lịch «Đời Mới»,
nhưng phải trả tiền mua báo 3 tháng



Bạn đọc dài hạn xưa nay xin để ý
trả tiền trước ngày 1 tháng 2 dương
lịch (3 tháng) để được hưởng những
cái lợi dành cho bạn «Đời Mới»



BƯỚC VÀO NĂM 1953

Bạn đọc thân mến,

VÙA rồi các nhà thiên văn có khám phá ra nhiều ngôi sao đã lặn mất từ bao giờ, từ thiên thiên cổ, mà mãi tới nay mới mắt ánh sáng; nghĩa là ánh sáng từ sao ấy chiếu tới trái đất phải mấy vạn năm. Thì ra trong không gian và thời gian, vô tận, đời người 5, 7 chục năm, 100 năm, gamm có nghĩa lý gì!

100 năm, 10 năm, 1 năm, thật là nhanh hơn nhảy mắt của «thời gian»! Toàn địa cầu, một châu, một nước, một xã hội, một người, đổi với không gian mènh mènh mang mang thật là không bằng cát bụi!

Chính vì thế mà thời gian đổi với ta là vô cùng quan trọng. Phương châm nhận thức lẽ sống ở trong sự mạng của con người, và phúc lợi vốn ở trong sự hoạt động cho sự mạng, thì ta lại càng không có quyền lảng phí thì giờ.

Còn đó, mất đó thì khi ta còn ta phải cố gắng làm tròn phận sự đổi với cái «còn» của ta.

Hết một năm tức là con số ngày còn của ta bắt đầu vậy. Cho nên trên đường tiến thủ, khi ta bước vào một năm mới ta phải kiên quyết hơn trước. Kiên quyết với sự tinh tế kinh nghiệm của những ngày đã qua và với mắt sáng suốt trong sự nhìn thẳng tới.

Chúng tôi muốn nói với bạn rằng chúng ta đã bắt tay nhau đi từ bấy lâu thì khi ta bước vào một năm khác chúng ta cần siết chặt tay nhau hơn trước. Ta siết chặt tay nhau với sự giác ngộ đầy đủ, với sự nhận thức mục đích và tôn chỉ một cách chủ đạo hơn.

Khi chúng tôi biết rõ bạn, và biết sống đời văn nghệ với bạn và vì dân tộc, ta chúng tôi đặt mình trong toàn thể đồng bào và nhân loại. Chúng tôi tự coi mình như phần tử nhỏ nhất của một đoàn thể.

Với tôn chỉ ấy chúng tôi tha thiết kỳ vọng bạn đọc xa gần, tác giả già trẻ, trí thức các cấp, các ngành, sẽ tiếp tục cùng chúng tôi thông sức hiệp tác, để cùng nhau gánh vác sứ mạng đề cao văn hóa.

Riêng phần chúng tôi, lúc nào chúng tôi cũng kiệt lực tận sở năng để mà phục vụ văn nghệ. Vì vậy mà bạn vẫn nhận ra lòng thành thuần khiết của chúng tôi.

Mặc dù chúng tôi cố gắng vì sự tiến bộ, nhưng chúng tôi không để cho điều ấy làm lộn xộn đường tiến thủ. Và dù phải tiếp theo di sản của tiền nhân, chúng tôi cũng không mù quáng sùng bái.

Đối với văn hóa nước ngoài tôi dĩ nhiên là chúng tôi chịu thu hút, nhưng không bao giờ chịu mê tín, lây của người ta của mình một cách hờ hững không tra cứu, không điều hòa với tâm hồn và đặc tính của dân tộc ta.

Những tác phẩm có phần nghiêm chỉnh của chúng tôi, bạn cũng chịu rằng không bao giờ nó có điều «cẩu kỵ», hay điều «đạo học»; đổi với những bài trêu trọc vui vẻ, bạn cũng không thấy chúng tôi dung «dâm tú» mà chidot điều.

Nói tóm lại là từ khi từ «Đời Mới» chào đời, chúng tôi cố gắng ra một sự hiệp tác giữa các bạn văn nhân, rút cái hay của mỗi người, mỗi phái mà công hiến cho sự xây dựng văn nghệ nước nhà.

Bước vào năm 1953, chúng tôi còn muốn cải tiến hơn trong năm qua cả về hai mặt, hình thức và nội dung. Rồi đây bạn sẽ nhận ra một sự cố gắng mới của chúng tôi trong tập «Xuân Đời Mới». Để cho sự nỗ lực của chúng tôi khởi phát rõ hiệu, chúng tôi sẽ ao rằng sự ủng hộ của các bạn sẽ nhiệt烈 hơn. Chúng tôi tin rằng sự thông lực hiệp tác giữa chúng ta trong năm 1953 sẽ đem lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn trước.

Sự quả quyết tin tưởng của chúng tôi cũng là ý muốn của các bạn. Có thể mới gọi là chúng ta đã thông cảm nhau. Và có thể mới gọi là: cộng đồng nỗ lực phấn đấu.

Nhà xuất bản DÂN MỚI
văn khai

MỤC LỤC

số

39

RA NGÀY THỨ BÂY 3-1-1953

- Tình thần làm việc của người dân quê trước nước Việt
(bài của Kiêm Đạt)... 10
- Bà Nguyễn Văn Ty với tân nhạc Việt Nam
(bài Trương Thọ Phú)... 11
- Nho giáo với Truyền Kiều...
(bài của Hoàng Lê)... 16
- Viện Bảo tàng V.N. mới thành lập
(bài Hồ Biệp)... 18
- Men ý thâm
(bài của Ngô Thổ Hán)... 22
- Chúng tôi đã sống trong một xưởng phim Việt Nam
(bài Hồ Văn Đè)... 22-23
- Một tiểu thuyết gia Mỹ nổi tiếng
tiểu thuyết Tàu... (II)... 24
- Gió nhớ (tùy bút của Vinh Lộc)... 25
- Con trai, con gái
(kịch sống gia đình)... 26
- Làm việc theo dương lịch, ăn Tết xuân Việt Nam
(bài Minh Đạt)... 27
- Nước V.N. mới cần có một phương pháp giáo dục mới... 29
- Thiếu quê hương
(truyện ngắn quốc tế)... 31

TIÊU THUYẾT DÀI

- Ánh sáng đô thành... 40, 41
- Xương máu phiền ngung 45, 46
- Chúa đảo trả thù... 42
- Cát trắng... 43, 44

CÁC MỤC

NGUỒN THỜI:

- Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong... 9

Ý VÀ VIỆC-TIN TRONG NƯỚC-

TIẾN-THẾ GIỚI CÓ GÌ LẠ? - THỜI

TIẾN - VIỆC NƯỚC NGƯỜI-LẤY

MẶT ĐỜI NAY XÉT VIỆC ĐỜI XUA. 13-17

SỐNG ĐỜI ĐÁNG SỐNG:

- Sống thụ động là chết... 30

ĐỌC THƠ CÁC BẠN

KHOA HỌC:

- Bí quyết trường sinh của người Phi luật Tân... 34

CÀN KHÔN
trình bày
Bản kèm của DẦU
Bản gò của
VĂN MỚI

In tại nhà in riêng của Đời Mới
117, đường Trần Hưng Đạo-Chợ Quán
(Giáy nón : 793 Cardi)

ĐỜI MỚI số 39

TỪ SỐ NÀY, ĐỜI MỚI BÓT 2 TRANG QUẢNG CÁO, THÊM 2 TRANG BÀI ĐỜI MỚI LÚC NÀO CŨNG CỐ GẮNG



HỘP THU

Bạn TIÊU VĂN BẢN, (Longxuyên):
Xin lưu ý đến ý kiến của ông. Sẽ chuyển Ty quản lý tìm cách bồi cựu.

Bạn H. A. T. (Saigon):

Rất tiếc không chiếm ý bạn được vì đăng địa chỉ của người khác lên mặt báo không thuộc quyền của bạn và của Tòa báo.

Em N. T. Q. (Gia Định):

Đang xem.—Sẽ trả lời mục thư số tới.

Bạn THANH NGHĨA (Saigon):

Bạn gửi cho tôi chia sẻ bạn nói trong thư. Rất cảm ơn.

Bạn KIÊM ĐẠT (Nhatrang):

Rất đồng ý nhưng bạn cho biết điều kiện của bạn về vấn đề ấy.

Bạn TẠ KÝ (Huế):

«Xuân tin tưởng» sẽ đăng số Xuân Đời Mới.

— «Làng tôi», «Qua cầu» đang xem.

Bạn PHƯƠNG HOÀI (Bạc Liêu):

Bài của bạn trình bày rất cần thận. Tòa soạn rất hài lòng.

**Đã nhận được
«bản dành cho bạn đọc»
của các bạn:**

66 Tiêu minh Thu Mytho

67 Trần thế Lộc Saigon

68 Phạm đặc Khanh Saigon

69 Hưng Việt Saigon

(còn nữa)

CÓ BÁN

TẠI TY QUẢN LÝ ĐỜI MỚI
96 Col. Grimaud Saigon

ĐỜI MỚI mỗi quyển 12 tập bìa vải 90 \$

bạn đọc dài hạn

SỐNG MỚI 10 \$

bạn đọc dài hạn

ĐỌC THẤY đóng thành quyển,

tùy số tập nhiều ít — Bạn

đọc dài hạn tính giảm giá.

LIÊN HIỆP QUỐC 10 \$

bạn đọc dài hạn

ĐÃ CÓ BÁN: LÝ THƯỜNG KIỆT

Nhà xuất bản «Dân Mới»

ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH

Đời Mới là tờ báo của mỗi gia đình, vì vậy chúng tôi dành riêng cho đời sống gia đình một trang. Bạn «Đời Mới» xa gần có thể gửi đến nhà báo những hình ảnh về các sự hoạt động có tính cách gia đình như là kết hôn, du ngoạn (vợ chồng con cái), tập dượt, tắm biển, chơi núi, ván ván. Chúng tôi sẽ vui lòng cho đăng báo. Vì bạn đừng quên chú thích sau tấm hình.

ĐỜI MỚI

Mười mươi năm danh tiếng
Giúp thu từ Nam chí Bắc Việt Nam
Thuốc hiệu con chim cưng chung tại Tòa

BẢO TẾ ĐƠN
TRỊ: DẠU BUNG LÀ MƯỜ
VĂN KIM ĐƠN
HỘ THÂN KIM ĐƠN
BẢO TẾ NGOẠI CẨM TÂN
TRỊ: TỬ THỒI CẨM MẠO
BẢO TẾ ĐẦU THÔNG TÂN
TRỊ: NHÚC ĐẦU ĐẦU GÂN CỘT
BẢO TẾ THỒI NHIỆT ĐƠN
TRỊ: PHONG HÂN NONG NHIỆT
BẢO TẾ TIÊU BAN LỎ
TRỊ: BAN CUA TRÁI GIÓ
BẢO TẾ CỨU CẤP ĐƠN
TRỊ: TỰ HƯ LÀ CHÁY ĐẦU BUNG
BẢO TẾ LỤC THÂN THỦY
TRỊ: THIỀN THƠI VÀ CỨU CẤP
BẢO TẾ BẢO NHAN THỦY
TRỊ: MẮT ĐỎ CÓ MÂY CÓ CƯỜM
BẢO TẾ PHÁT LẠNH HOÀN
TRỊ: NÔNG LẠNH BẢN RÉT TRÙNG

TỔNG PHÁT HÀNH
BẢO TẾ ĐƯỢC PHÒNG
N° 113 RUE CANNON
CHOLON
CÓ TRƯỚC BÁN KHẨP NƠI VÀ CAO MIỀN LÈO

CAM SÀNH BỒ PHÊ TỈNH
CHÈ BẮNG CAM SÀNH NHUẬN PHÊ TRÙ HO
BẢO TẾ CHÌ KHAI TÂN
TRỊ: HỌ GIÀ NGUA CỐ TRĨ ĐẬM
BẢO TẾ HUYẾT TRUNG BƯU TỈNH
THIẾU MAU HỒ HỘP BÌNH LÂU THIẾU BỒ
BẢO TẾ SÂM NHUNG BÀ BỒ TỈNH
BỐ KHÍ BỒ HUYẾT NGON ÂU NGON NGỦ
BẢO TẾ CĂN CƠ TÂN
TRỊ: EM NHỎ NÔNG MINH ỐC SỨ DỰT MINH
BẢO NHI Xoài TỈNH
DUNG CHẤT SÀNH TỐ LOẠI CÁI HĂNG BỒ HỒ ĐỒNG
BẢO TẾ CAM TÍCH TÂN
TRỊ: SEN XỎ LÀI TIỀU TÍCH
BẢO TẾ TIỀU NHÌ THỒI NHIỆT TÂN
TRỊ: EM NHỎ NÔNG MÊ MẠNG KHÁC NƯỚC KHÔ MÔI
BẢO TẾ TIỀU NHÌ CHÌ KHAI TÂN
TRỊ: EM NHỎ HƠN KHỎ KHÉ
TIỀU NHÌ CHÌ KHAI CAM ĐƯỢC LỘ
LÀ SIRO THƠM NGỌT TRÙ HO EM NHỎ

= **TỔNG ĐẠI LÝ** =
QUANG-KÝ VAN-QUANG
HOÀNH-SƠN MÌNH-LÝ
B VẠO TỔNG ĐỐC PHƯỜNG CHOLON

Đại bồ
NGŨ-TANG-TINH
Van Linh

Bổ thận, bổ huyết
đại tài.
Dùng thường ngày
khi huyết đầy đủ thận
hỗn tráng kiện
luôn luôn...

NHÀ THUỐC LA VĂN LINH
ĐẠI BỒ
NGŨ TANG TINH
DOANH THUỐC
VĂN LINH
DAI BO
NGU TANG TINH
DOANH THUOC
LA VAN LINH

LAVAN LINH 532. RUE DES MARINS, CHOLON CÓ BÁN KHẨP NƠI

PHÒNG TRỒNG RĂNG LÈ-TƯỜNG-KHAI

111, Đại-lộ Albert Ier — (Khách rạp hát A-Sam)
ĐẤT-HỘ — SAIGON

thợ chuyên-môn làm kỹ-lưỡng rất
được vừa lòng tin cậy của thân chủ

NHÀ IN LÊ - VĂN

Số 104, đường Canton—CHOLON

In các thứ văn-kiện chữ Tàu,
và chữ Việt và các thứ nhẫn hiệu
mau lẹ đúng kỳ không làm lộn

Bản giấy mực và lanh cắt giấy mướn.



HIỆU BATRU

301, Colonel Grimaud
SAIGON

Nhà khiêu vũ

GRAND MONDE

CUỘC BIỂU DIỄN KÝ THUẬT CAO SIÊU
DO BAN HÁT XIỆC AI CẤP
BOGDAGI trình bày
và cặp tài tử **DANTCHENKO**

vẫn còn diễn trò như thường lệ

ĐỜI MỚI số 39

BÀ ĐÀ SƠN QUÂN

TƯ BÁY LẦU

CỦA

VÒ-VĂN-VÂN

VĂN ĐỨNG ĐẦU

CHUYÊN TRI

TỬ CUNG

và

BẠCH-ĐÀI

TIẾNG VANG LUNG

KHẮP CÀ ĐẦU ĐẦU



CHI NGÀNH

229 ĐƯỜNG LÊ LỢI SAIGON

Trữ bán
khắp nơi

Phiếu

số 12

Bạn « ĐỜI MỚI »

dè dự cuộc « NGẠC NHIÊN » của nhà báo Đời Mới

Bạn hãy cắt đứt số phiếu này, bạn sẽ thấy nó giúp ích bạn rất nhiều

(Đời Mới số 39)

HÀI-CẨU-HOÀN

LƯƠNG TẾ THỜI

CHUYÊN TRI :

Tiền thiêng bắt túc, hậu thiêng
bắt đầu, chim bao di tinh, đêm ngũ
đái nhiều, tinh lạnh, dương suy,
thường hay đau lưng, lỗ tai lùng
bung, con mắt mờ mệt, khí huyết
kém suy v.v...

Dùng thuốc này sẽ dặng trắng dương bồ thận.

TỔNG ĐẠI LÝ :

SAÑH KÝ

83 đường Gaudot—Cholon

MỚI LẠI !!!

Nhiều đồ chơi và búp bê

cho trẻ em vào lễ

SINH NHẬT

và

TẾT TÂY

ĐỦ CÁC TRANG PHẨM: DẦU THƠM
SON PHẨM VỚI GIÁ ĐẶC BIỆT CỦA

Hàng VIENN-DÔNG

góc đường Pellerin và Bonard
SAIGON

Nhân hiệu
nổi tiếng.
Bán khắp
Việt Nam.

Đồ ngon
giá rẻ.
Món nếm
quí nhứt.

TAU VIEN CON CHUOT

MỚI LẠI

máy may điện BERNINA
kiểu xách được và may
tréo qua tréo lại.



MAY VÀ MẶNG DŨ THỦ

Nhờ may tréo qua tréo lại
được, quý bà có thể may
tricot và jersey
làm khuy áo và kết nút
và thêu không biết bao
nhiều kiểu tuyệt đẹp.

Máy có chứng tại tiệm:



183 - ĐƯỜNG CATINAT - ĐIỆN THOẠI 21.818

CL. IFOM

Quí bà hãy thử một lần
chobiếtnhưngđặcsắc
của nó, không mua
cùngđược.

Thuốc ho trái nho PECTO-CHERRY



Hàng đúc TRÍ - ĐỘ

56 87, đường Arras - Saigon - Điện thoại số 21.133

Lành đúc tiện rèn và làm đồ nguội cá khí
cụ và máy móc bằng sắt đồng gang nhôm thép.

Kỹ nghệ Việt-Nam rất tinh xảo chẳng kém
kỹ nghệ ngoại quốc.

Bao nhiêu năm danh tiếng

Y-si LÝ TRÁT vẫn hằng ngày chàn
mach và bốc thuốc cho các quí vị thân chủ
xa gần đã hết lòng tin cậy nhà thuốc
QUẢNG-AN-HÒA 169 Verdun Chợ đùi
SAIGON. Và dè đèn đáp tâm lòng chiêu
cố của quí vị bồn hiệu càng cố gắng gia công
bào chế: thuốc cao HO QUANG AN HOA
có tiếng bồ phổi ngừa lao trị các chứng ho
và nhứt là ho lao ho sút huyết ho sản hậu
thật công hiệu! Và thuốc DƯỜNG THAI
QUANG AN HÒA bồ huyết an thai tri
các bệnh của đàn bà có thai khi sanh mau lẹ
dứa con rất dè nuôi. Thật Hay.

Tổng phát hành:

Quảng-An-Hòa

169 Verdun, Chợ đùi - Saigon
(có bán khắp nơi)



CHEMISE MAY SẴN

Qui Ngài muốn lự một cái
chemise may sẵn cho thật vừa
lòng xin mời lại nhà may:

CHÍ THÀNH

117 Frère Louis Saigon

Bảo đảm không rút
Col Indéformable



Một người bạn luôn luôn trung thành

ĐỜI MỚI số 39

Đã dùng rồi nhiều thuốc bồ...

Mà quí ngài chưa vừa lòng, Quí ngài hãy dùng thử
LONG PHUNG HOÀN và thuốc nước liên tề ĐẠI BỒ
LONG PHUNG TINH của nhà thuốc Di-An-Hòa, quí ngài
sẽ ngạc nhiên thấy sự công hiệu hoàn toàn của nó. Và các
bệnh yếu ớt, suy nhược, bại thận, tim yếu, mất ăn, kém ngủ
sẽ không còn nữa! Cũng như thuốc DƯỜNG THAI BẢO
SẢN HOÀN nhân trái đất bay, trị ụa, mửa, bón, thai động
sanh mau lẹ, dứa con rất dè nuôi. Thật Hay.

Tổng phát hành:

Di An Hòa

252A - Lê-Lợi - Saigon
(có để bán khắp nơi)

AI CŨNG PHẢI ĐỌC

BÊN HÀO VẠN - LÝ

của LÊ MINH

Thiên hối ký của một người
đã đặt chân khắp từ bắc
cực xuống miền xích đạo
trong vùng Đông Á.

Bên Hào Vạn Lý

đã có bán khắp nơi giá 25 \$
Nhà xuất bản Tân Á, 77 Barbier
SAIGON

Chải

GOMFIX

BẢN VĂN

Trẻ và Đẹp

Lò ngói máy PHÚ HỮU

(Sáng lập 1929)

Ngói Marseillaises, Ciment Gạch bông, và đùi màu
CHIẾM GIẢI NHỨT ĐẦU XẢO MARSEILLE

67 đường Mac-Mahon, điện thoại 20.715
225 đại lộ Paul-Bert

NƯỚC-MẨM

yến-sôr

nồi tiềng
là ngon



Tổng phát hành:

MINH-SANH

154 Quai de Belgique - Saigon

ĐỜI MỚI số 39



Dầu Cù-là

Mae-Phsu

GỐC MIỀN-DIỆN

« BẢN ĐÀNH CHO BẠN ĐỌC »

(BẢN THỨ HAI)

BẠN là « bạn Đời Mới », hẳn bạn muốn cho nó thêm phát đạt, thêm đẹp và hay về mọi mặt: ăn loát, trình bày bài vở, bạn còn muốn cho nó mở rộng phạm vi hoạt động, tăng gia lực lượng tranh đấu để cao văn hóa. Vậy bạn hãy chịu khó, bỏ ra chút ít thì giờ, trả lời 10 câu hỏi dưới đây, cắt ra, gửi lại Đời Mới, hộp thư 353 Saigon.

1.— Bạn đọc Đời Mới từ lúc nào?

6.— Bạn có nghĩ tới phương pháp tăng gia bạn đọc cho nhà báo không? Nếu chưa, nhờ bạn nghĩ hộ nhà báo, và chỉ dùm:

2.— Bạn có lần nào muộn ngưng đọc không? Và nếu có, thì vì lý gì?

7.— Bạn muốn thấy nhà báo thường bạn đọc những món đồ gì?

3.— Bạn muốn thêm mục gì? Cảnh tân Đời Mới như thế nào?

8.— Bạn muốn « Ngày Đời Mới » năm tới được cử hành như thế nào? Và bạn đọc ở xa được tham gia cách nào?

4.— Bạn có kiểm thêm bạn đọc dài hạn cho Đời Mới không? Nếu có rồi những người ấy là ai?

9.— Bạn có muốn chăng « Nhà Xuất Bản Dân Mới » phát hành một tờ nhật báo? Và nếu muốn, bạn muốn cách thông tin của nó như thế nào?

5.— Bạn có ý muốn kiểm thêm bạn đọc dài hạn không? Nếu có, bạn hãy ghi tên và địa chỉ những người quen lớn với bạn dưới đây:

10.— Bạn muốn « Nhà Xuất Bản Dân Mới » xuất bản những loại sách gì?

..... Ngày tháng 195

Tên họ

Địa chỉ

BẠN không nên bỏ qua mà không trả lời 10 câu hỏi trên, vì chính nó sẽ giúp bạn được mở rộng tri thức và được thử thách tinh thần, chẳng những mà nhà xuất bản Dân Mới còn đền đáp bạn một cách bất ngờ.

ĐỜI MỚI 39

Tuần báo Xã hội Văn hóa Nghị luận

ĐỜI MỚI

SỐ 39 — THỨ BA 3-1-1953 — 32 TRANG

NGƯỢC THỜI

Thuận thiên giả tồn,
Nghịch thiên giả vong!



T RONG lúc người ta dở vẫn dễ « nén học hay nền bồi Hán văn? » ra bàn với lâm ý kiến hay ho. Bá Đương này xin giải thích một câu chữ Tàu, và giải thích một cách « ngược thời », vì Bá Đương không phải là người hay chữ.

« Thuận thiên giả tồn », hiểu theo các bức thay đổi, là chịu ý Trời tất côn.

Còn « nghịch thiên giả vong » là nói kẻ nào phản lại ý Trời kẽ ấy mất.

Không biết ngày xưa Ông Bá ta giải thích rộng ra như thế nào, chờ ngày nay Bá Đương nhận định như thế này, sau khi quan sát kỹ lưỡng :

Kẻ còn là được long Trời, kẻ mất không được Trời ban ơn.

Rồi Bá Đương tìm hiểu thế nào là « còn » là « mất ». Nếu bạn không cho « kỵ giả ngu si » này là đốt, thì đây nó xin phô bày điều hiểu biết.

Còn w? Là lên ô tô kēng, xuống xe hơi phả lang sa. Là ở nhà lầu cao với voi có kê hầu người họ. Là vợ lớn giàu, vợ nhỏ đẹp. Là cầm nơi tay cái chỉ đố mà hổ gọi lên là có kê dạ ràng.

Còn là « dọc ngang trên đầu nào biết có ai » ; là vai mang túi bạc kê kè, nói bậy nói bợ họ nghe rầm rầm ; cũng là chỉ chổ hô mèo, thiền hạ đều cho là mèo, trưởng chó hóa ra mèo.

Mất w? Là ngâm nga như chàng « thi sĩ diễn », chỉ chổ hô chó, thiền hạ vẫn coi là mèo, bởi vì có kê hô mèo rồi. Là « ôm một bụng chữ » đem bày giữa đám người dồn tiễn, là đem lý lẽ hay ra diễn giảng giữa sa mạc.

Mất là kê nghèo khổ nghèo chán, là người chôn thật sống mai danh ẩn tích, là người không bê đảng, không sống tối « cây da cây thân, thân cây cây da », không biết núp bông, không biết theo gió, dựa mưa.

Tồn và vong, Bá Đương hiểu cho rằng không phải sống và chết.

Như thế thì ý Trời là ý của kẻ mạnh sao lại những kẻ này có thể làm ra phép tắc mà bắt người khác theo? Sao lại có hạng « con ông cháu cha » và có như vậy liên tiếp mấy đời người?

Lòng Trời vẫn thuận sức mạnh, không mạnh tiền cũng mạnh cách khác.
Vì vậy mà Bá Đương xin chữa câu chữ Hán bên trên lại :

Tồn giả thiên thuận giả

Vong giả thiên nghịch giả

Nghĩa là kẻ nào biết « còn » thì Trời chịu ý vậy, kẻ ấy được giàu sang, còn người nào « mất » thì Trời ghét ý vậy, người ấy chịu nghèo đói.

— DƯƠNG BÁ ĐƯƠNG

MỘT du khách ngoại quốc vừa bước chân lên đất nước Việt Nam, len qua các cánh đồng, họ sẽ ngạc nhiên sức làm việc mãnh liệt của người dân đen bần xù — một sức sống vươn lên hùng hậu từ những bàn tay rám nắng gân guốc, một triều nước tranh đấu gắt gao từ ngàn xưa cuồn cuộn lại, ai mà chẳng ngạc nhiên. Sở dĩ thế là vì nền kinh tế nông nghiệp, qui định tất cả những hình thức sản hoạt của người dân quê, bắt buộc họ phải ra sức moi móc từng miếng đất gác.

Chính những người Pháp sang Việt Nam cũng nhận thấy như vậy — Họ đã cao tiếng cung phàn bình :

“... Dân tộc Việt có những đức tính cao cả và đẹp đẽ nhờ sức dẻo dai từ trước đến nay, dân Pháp chưa biết đến. Họ có đức quan sát cẩn kỹ tinh vi, óc khôn ngoan, tinh tế, sạch sẽ, chăm chỉ (mặc dù có kẻ vu cáo là do bẩn, biếng nhác), hiểu học, hoạt động, mỹ thuật và thi sĩ. Thật là một dân tộc có tài năng và không phải là thiếu trí thông minh”.

Giáo sư Paul Monet trong tập *Françaises Annamites*

Người hy vọng chan chia ở sút tranh đấu phát xuất từ bén trong không ai là kẻ không nhận thấy :

“Ta có thể chắc chắn rằng trong một khoảng thời gian, người Việt nam sẽ nắm trọn quyền xây dựng đất nước của họ. Các nhà quan sát ngoại quốc đều đồng thanh công nhận rằng nhân công Việt nam rất khéo léo và biết xoay trở chẽ hóa rết mau chóng để thích ứng với nền kỹ nghệ mới hiện tại.

Nếu đất Đông dương này được phát triển tự do về mọi ngành học vấn thì trong vòng năm năm trời, cùng nhất là mươi năm, sẽ có đủ những nhà chuyên môn tài ba để phục sự cho nền kỹ nghệ xứ sở họ. Đất với dân tộc trưởng thành, đừng nên vội vàng bảo “cô tài súc hay không” cần phải để cho họ tự do trước đã”.

Catus Quinzat (báo Fraternité)
tháng 12-1945

Phải, vẫn để tự do cần phải thanh toán trước đã, người Việt, nhất là da số nông dân ham chúng tự do trong việc làm, trong cõi áo, trong bàn tay gân guốc hạ xuống đất khô gầy.

Từ ngày xưa, óc thực tiễn về cõi áo đã trùm nặng trên tâm hồn dân quê. Bị lòn cùi lõi ngày họ muôn vươn mình dậy. Sự học đế thành thán cũng nhằm đến mục đích thực tiễn.

Người dân quê không hề mơ mộng, có chăng dưới ánh trăng thanh, bên cầu tát nước, nhưng chỉ khuya khôn nhạc nhân » trong chốc lát. Thị đây, tôi mời các bạn bước vào nghe những lời thơ nhân tăng đó. Đây là mạch sống động, đây là nguồn vui tranh đấu, là lý tưởng trong điệu hát, câu thơ. Sức tranh đấu và nhân nature đã chất chứa trong nguồn thơ giàn dị và phô thông (ca dao), dã » nói » và nhân nhu tát cả bạn bè của mình cùng nhau làm việc.

Âm thầm làm, giản dị làm ta thầm nghe họ bảo :

TINH THẦN LÀM VIỆC của

NGƯỜI DÂN QUÊ NƯỚC VIỆT



của KIỂM ĐẠT

Ở như cây quế giữa rừng
Cay không ai biết, ngọt đừng ai hay.

Âm thầm sinh ra nhân nature, đó là đặc tánh của những tam hồn lặng lẽ, lo công tinh viে « tay làm hàm nhai ». Ta nghe trong sút sống đó, những lời hứa hẹn vui tươi, đầy sinh lực :

Người đời ai khỏi giàn nan
Giàn nan có thuở, thanh nhàn có khi.

Đây là một bài thơ hay, một bài thơ khoẻ khoắn dệt trên dòng quê xanh tốt, trên báu dâu đang lên. Một cô thôn nữ hay làm, luôn luôn chịu đựng cung tình từ cát tiếng ngâm những câu tâm sự đẹp, tươi và hót :

Trời mưa lác đác nương dâu.
Cát nón đội đầu, cái thúng cắp tay.
Bước chân xuồng bát dâu này
Nuôi tâm cho lòn mong ngày uom to.

Thương em, chát phản ngày thơ
Lâm than đã trải, nắng mưa đã từng.
Xa xót ai có tò chừng,
Gian nan tàn khờ đã đừng quên nhau.

Ở ra lời nhân nhú cũng toan trao tình cho nhau những công án việc làm, có néo gian truân để mong một ngày gặt lúa những chum lúa vàng tươi tốt. Làm di, tranh đấu di :

Có khố mới có mà ăn.
Ngồi không ai để mang phần tới cho.

Những khố không chịu nồng sức dẻo dai ra chịu đựng với tháng ngày, chịu đựng với khó nhọc chí là những nạn nhân trước tiên của trường sinh hoạt xã hội. Nay xem :

Cha chát, mẹ lượt, con cát
Thằng rẽ đứng đáy, con dâu ngồi nò.
Làm việc như thế, còn chưa đủ ăn, huống hồ ôm bụng ngồi chời không.
Có vát vả mới thanh nhàn
Không dung ai để cầm tàn che cho.

Những bức tranh xã hội đó, lúc nào cũng do người dân bà dìu ra thúc đẩy. Phái yếu còn lo việc làm ăn, huống hồ chúng ta, những khố cần hoạt động và phải hoạt động. Chẳng thanh niên g, ra sức làm di, thời gian qua rất mau mà tuổi thanh niên có hạn,

Chim bay về nát tái rồi
Anh không lo liệu
còn ngồi chí đây.
Các chị em dâng kia
cũng vậy, dù là phận
gái, nhưng cần phải
tháo vát, nai gân cốt
ra để xứng đáng với
anh nghĩa giống giòng
Lời thúc giục ở nơi
đây chẳng kém thua gì
Nhạc trong sao
Đêm về đông

Chị em ra sáu cho xong ruộng này.
Sở dĩ mọi công việc trên đời này chúng ta không thành công cũng vì thiếu OG ĐOAN KẾT. Những cuộc thất bại ở đời xảy ra liên tiếp vì thiếu kinh nghiệm thiếp thất bại và óc cố gắng. Vui lên đi để làm lại cuộc đời.

Người có vinh có nhục
Nước có đục có trong
Bởi mình không có đồng lòng
Không lo học tập cho rõ ràng như ai.
Đoàn kết làm thành sút mạnh, nhận hiều như thế, người nông phu thực hành nghĩa Đoàn kết không thôi dù thất bại chong chát :
Kiêng hú đê vay sao đành
Ra tay lập lại không thành thì thôi.

Tuy vậy mà xã hội vẫn bất công đối với hạng người lao lực...

Trời cao trời ở không cần
Người ăn chặng hết người dân chặng ra.
Dầu nhận chán được những mâu thuẫn
của xã hội hiện tại đang dày vò thân xác,
nhưng làm sao bây giờ ! ... Giờ đây, thử
phận vậy

Kinh nghệ vui thú kinh nghệ

Tép tôm thì lại vui bể tép tôm.

Sự thật phải do con người làm ra chứ
không do một bàn tay cao cả nào tạo nên
cá

Dù địa vị mình thấp k ém, tài lực mình
mọn hén, nhưng có làm còn hơn ngồi
không, cuối cùng ai cũng đưa nhau làm :

Mắm treo, chieu rách cung treo

Hương xóng nghĩ ngút, cát rêu cung xóng

Đời trào dâng, đời dòng quê tràn đầy
cánh đẹp — Tôi muốn nhắc thêm những
cánh sông đồng hòn nứa kia, tôi muốn nói
cho khắp cùng các bạn sút tranh đầu ngang

nhiên dâng chất đầy trong những quả tim
tím nắng đỏ — Các bạn cũng tôi đều hướng
về đời sống xã hội nhà nông, nền kinh tế
hiện tại và tương lai với những tên thợ tài
ba và chịu khó đó. Đanh rắng đó là « điều
kiện cần thiết của đời sống xã hội » nhưng
thêm vào đây, tình thần quật khởi ngàn

Biết định nghĩa thế nào hơn tình thần
lâm việc đó, biết nói sao cho khắp cùng ý
thíp đấu tranh của người dân quê. Những
câu thơ chân thật của người bình dân đã
nói nhiều cho chúng ta cũng cảm và cùng
nghe tình cảnh của họ qua bao tháng ngày.

KIỂM ĐẠT



BÀ NGUYỄN VĂN TÝ VỚI ÂM NHẠC VIỆT NAM

Bài của TRƯƠNG THỌ PHÚ

MÙA lâm năm trước, tôi gặp một chị bạn sang Pháp du học: chị P. T.

Trong hành lý của chị, ngoài những sách vở, áo quần, còn có một cây đàn bầu nữa.

Chị P. T. đem cây đàn bình dân ấy từ

Hà Nội qua tới Paris để làm gì? Chị trả lời tôi :

« Có dịp, tôi sẽ cho người Âu Tây thấy rõ tài tình của âm nhạc Việt Nam. Cái đàn bầu đây, chỉ có một giây, không có phiếm, mà ta có thể khảy lên dù cung, bực, cao, thấp, bằng, trầm. Nó còn là một thứ đàn của hạng bình dân thường đánh trong những túp lều tranh. Nó có tánh cách Việt Nam thuần túy, phô diễn rõ rệt tâm hồn người Việt. Tôi mong cây đàn này làm cho người Âu Tây am hiểu nền mỹ thuật Việt Nam hơn. »

Cuộc nói chuyện giữa ông bà Tý và chúng tôi tại phòng khách đã vượt giới hạn của cuộc phỏng vấn vì tôi không có những câu hỏi nhất định. Nhớ đâu, tôi hỏi đó và những điều tôi hỏi, thêm vào những tài liệu tôi đọc ở báo chí Pháp đã giúp tôi có thể định nghĩa được hai chữ « thiên tài ».

Trong một buổi thi ở Dakao, ông bà Nguyễn Văn Tý đã tiếp tôi trong một phòng khách bài trí theo lối xưa với một tủ sách lớn, đầy những sách Tây trong số có những sách mới xuất bản gần đây.

Biết thự này của thiên tài bà, Từ Pháp về bà ở tạm đây ít ngày rồi lại trở qua Paris là nơi mà ông Nguyễn Văn Tý lãnh trách nhiệm một nghệ sĩ tại Hội nghị Liên hiệp Pháp.

THIỀN TÀI KHÔNG BIẾT ĐẤU LÀ GIỚI HẠN

Tôi đã có dịp nghe tiếng đàn của bà Nguyễn Văn Tý. Tôi cũng tưởng đã là một người học trò của Henri Tomasi, vị nhạc sĩ nổi danh bên Pháp, bà Tý tất phải bạn đờ đẫn, với một bộ y phục đúng thời trang của các tiệm may Paris. Song tôi lầm. Tôi đã thấy bà Tý nhẹ nhàng trong bộ quốc phục, tóc không cắt mà vẫn thành duỗi sam cuốn chung quanh đầu.

Bà có vẻ một người thủy mị trong gia đình, với nét mặt khiêm nhường, như

một nhạc sĩ nổi danh, là ông Henri Tomasi đã trau giồi tài soạn nhạc. Ngoài nhạc sĩ Tomasi còn có bà Plé Caussade ở Âm nhạc Viện Paris cũng giúp một phần lớn vào sự đào tạo cho bà Nguyễn Văn Tý.

— Thưa bà, hồi trước, bà có dạy âm nhạc cho nam, nữ thanh niên ở Saigon Cholon. Bà tình chừng nào về nước tiếp tục công việc này và bà có định thâu góp gì vào việc xây dựng nền âm nhạc Việt Nam không?

Ông Nguyễn Văn Tý đáp thế cho bà :

— Lúc đầu nhà tôi tính chuyên dạy âm nhạc ở Saigon. Sau nhiều anh em chị em bạn chúng tôi khuyên nên ra ngoại quốc để có dịp học hỏi thêm với các nhạc sĩ có tiếng. Vì vậy nhà tôi phải rời Saigon qua Âu châu. Nếu cứ dạy nhạc mãi, thì chắc là không tiến được nữa mà rồi đây nghệ thuật cũng được mai mai một lần.

— Vậy bà tình bao giờ mới gọi là học thành tài?

— Không biết bao giờ hết. Bà Tý đáp. Tôi còn sút học được ngày nào còn học ngày ấy. Mỗi khi có cuộc hòa nhạc, cũng là mỗi lần tôi học thêm được ít nhiều.

Nghé câu đáp, tôi trầm ngâm suy nghĩ: Hai mươi năm học âm nhạc, còn thấy thiền, còn cần học thêm mãi. Thị ra một nghệ thuật nào hay một nghề nghiệp gì cũng là một chuỗi cống gắng không ngừng.

NGHỆ SĨ CÙNG NHƯ THI SĨ

ÔNG Nguyễn Văn Tý muốn giải thích rõ hơn, bèn so sánh nhạc sĩ với thi sĩ :

— Một nhạc sĩ (artiste) khác với một nhạc công (musicien). Cũng như một thi sĩ (poète) khác với một « nhà văn chắp ván thành thơ » mà tiếng Pháp gọi là « versificateur » vậy.

« Một thi sĩ, một nhạc sĩ đều phải là người giàu cảm hứng (inspiration) rồi phải duy trì, phát triển nguồn cảm hứng ấy, đi tìm mãi cái hay cái đẹp cho nghệ thuật của mình. Học đủ những quy tắc về kỹ thuật soạn nhạc ở một Âm nhạc Viện, chưa phải là đủ.

Bà Tý nói thêm :

— Âm nhạc là tiếng nói của toàn thể loài người (langage universel). Vui, buồn, hờn, giận, phẫn vào đời, lúc đánh lén, thì người nước nào cũng phải cảm thấy, nhận thấy liền. Cố được vậy mới là âm nhạc.

Ông Tý kể cho tôi nghe một câu chuyện :

— Lần đầu, nhà tôi đơn bả « Nguyễn Đán » cho một nghệ sĩ Pháp nghe. Ông này là ông B. giám đốc trường Mỹ thuật



CUỘC THI LỚN CỦA ĐỜI MỚI BỨC CHÂN DUNG MỸ THUẬT NHÚT NĂM 1953

MUỐN khuyến khích nghệ thuật chụp hình, Đời Mới mở cuộc thi « Bức chân dung mỹ thuật nhất trong năm 1953 » dành riêng cho các bạn đọc nam, nữ.

Bạn có thể gửi bức chân dung (portrait) của bạn, do gia đình bạn chụp hay do một tiệm hình nào chụp cũng được.

Ban chấm thi cũng do bạn đọc đảm nhận. Những phiếu chấm thi của độc giả gửi đến sẽ do một ban giám khảo có độc giả tham dự, mở ra khi khai sô. Hình nào được nhiều phiếu hơn hết sẽ được giải nhất.

Có hai giải thưởng nhất: Một giải cho tấm hình của bạn gái, một cho tấm hình bạn trai.

Ngoài ra, bạn chấm thi cũng được hai giải thưởng nữa để tặng bạn nào chấm trúng giải nhất. Cố nhiên sẽ có nhiều bạn trúng, nên sẽ có cầu hối phụ thuộc để phân hơn, kém.

Các bạn hãy dự bị.

Thể lệ rõ ràng hơn sẽ đăng trong số sau.

Có nhiều tiềm bao nhiêu muôn tặng phần thưởng cho cuộc thi này, ngoài các giải thưởng lớn của nhà báo.

ĐÓN XEM SỐ SAU...

Paris, nghĩa là một người biết thường thức âm nhạc lầm. Lúc nghe đến đoạn chót, ông B. liền nói: « Đoạn này, bà đã tả rõ niềm hy vọng ngày Xuân. » Ông B. không cần biết bồn « Nguyễn Đán » trước mà chỉ nghe đón, cũng đủ hiểu tâm tình mô tả trong mỗi đoạn. Đó là đặc tính của âm nhạc. Nếu là một người Tàu, người Mỹ, cũng phải nhận thức được như một người Pháp.

Tôi sực nhớ lại có lần được nghe bài « Danse macabre » mà anh bạn Nguyễn Xuân Khoát của tôi đã đọc trong một cuộc hòa nhạc ở Bắc Hà. Đến đoạn chót bài ấy, tôi nghe lắc cắc như xương của những người chết đụng nhau trước khi trở về mồ địa trong cơn gió thoảng lạnh lung vào lúc đêm sấp tàn. Bồn « Danse macabre » có thể là một tiếng nói cho người nước nào cũng hiểu được. Nó tái cảm giác rùng rợn: khi đêm vắng những bộ xương ở dưới quan tài, bước lên mặt đất mà nhảy múa.

Lần đầu tôi mến âm nhạc là lần tôi nghe bồn ấy. (Song tôi không học đón).

Vừa đây nghe bồn « Nguyễn Đán » của bà Nguyễn Văn Ty tôi lại hiểu rõ thêm

— T. T. P.

Ý VÀ VIỆC



của
TAM
NGU

TRỒNG TRE TRỞ GỐC LÊN TROI

AY vậy mà cũng ra tòa thì thật là trên đời cái gì cũng tốt hết, cũng công phu trương ra chò muôn mặt, ngàn tai của Thiên hạ.

Một ông chủ nhà in nọ ở Saigon vừa đưa « di nó » ra trước pháp luật về tết bộ tin. Cố nhiên là bộ tin tiền. Lúc tòa xử thử mới bờ ra nguyên nhân vụ án lại là câu chuyện « trồng tre » mà tục ngữ ngoài Bắc nói là « hoa tươi muôn đảnh cù cùm ». Hay nói rõ hơn thì ông ấy muốn hát bài « Đề đỡ dâ múa » trong khi thấy « di nó » cũng hay hay...

Chuyện người đời hơn nua là trước tòa « di nó » khai huých toét rằng bà chị mình cũng chấp thuận đơn yêu cầu của ông anh rẽ... Thế mói loạn trào.

Tóm lại là câu chuyện không hay ho gì.

Ra đến tòa « di nó » lại còn có gan dẹc luôn cả bờ thợ « tình hết chò nói » mà anh rẽ gửi cho, cũng khó nín cười được.

Trước tang vật rành rành, người anh rẽ ở địa vị tiền cáo bồng biến thành « bị cáo trước tòa dư luận ». Thật là lòn thòn. Cái ông chủ nhà in ấy vừa muôn sống về lý vừa muôn sống về tình. Đã tình thì đúng lý mà đã lý thì đúng tình. Chịu ảnh hưởng của tiêu thuyết tình rồi viết thơ tình, sau lại xoay ra cái lý trước pháp luật, ông ta thật đã quen cái thói « di hàng hai trong gia đình » rồi.

Nếu tôi là quan tòa tôi sẽ tuyên án phạt ông « lấy vợ nhơn với ba » cũng như các vụ án tiêu hình khác thường phạt và 100 quan nhơn cho ba vậy. Hai vợ mà là chị em thì còn được; ba vợ, ông sẽ phải xem tuồng « Tam Quốc » hàng ngày mới chừa cái tật « hoa tươi muôn đảnh cù cùm ».

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG ?

MỘT tờ tuần báo nọ vừa đăng tin có á thanh xuất hiện ở Cai Lậy. Chẳng biết dịa vào đâu mà áy kêu cậu bé là « á thanh ».

CHI BIẾT RẰNG cậu đang bị á khầu » bỗng quay lười sao đó bật ra nói dược. Cậu nói nhiều lầm, nói ròng về thời cuộc thế giới. Út đã nói chuyện bồng biến năm châu, sao chàng bắt chước luôn ông « Thánh Gióng » mà cầm gươm nhảy phốc lên ngực sát, đi dép giặc hoàn cầu, bình định triều đất, có phải là ân nhân của loài người không ?

EM CÙNG XỎ SỐ EM

DÀY không phải là chuyện các ông bà chủ báo hàng ngày ở Saigon mở cuộc xỏ số để bán báo chạy.

Bồn « Nguyễn Đán » đã được hòa nhạc lần đầu tiên ở Vichy và được các báo ca tụng. Bà Nguyễn Văn Ty còn soạn ra bồn « Tiếng hát trên sông » và bồn « Con ngựa ô » cũng đã được đánh ở Âu châu. Cả ba bồn trên đây đều do nhà xuất bản Henry Lemoine in ra. Bài thứ tư của bà mới soạn xong, chưa in và chưa đánh lần nào ở Âu châu, là bài « Hành văn » mà vừa rồi bà trình bày lần thứ nhứt ở Saigon.

Bà Ty lay những nhạc liệu ngay trong khuôn cảnh Việt Nam, soạn theo cung 5 điệu (gamme de cinq tons) để giữ cho bài nhạc có tính cách Việt Nam ca về tâm hồn, ca về nhạc điệu. Với bà, tên nhạc Việt Nam phải Việt Nam thuần túy.

MẸ CHỒNG NÀNG DÂU

NGHE « mẹ chồng nàng dâu » ai cũng tưởng là một vụ mẹ chồng ác nghiệt làm cho nàng dâu ở không được phai dù tý vặt.

ĐỜI MỚI số 39

Bây giờ là chuyện ngược lại. Cô nàng dâu Nguyễn thị Hảo ở làng Quan Nhán (Bắc Việt) di tản cao bà mẹ chồng: Bà thị Sè, là « hứa chấp Việt Minh » làm cho bà bị ra tòa thiêu diệt ở Côn Đảo. May sao quan tòa xét rà cô nàng dâu thủ mẹ chồng rầy la mình và đã vụ khống cho bà. Bà được trả án. Thật là hù hồn !

Thi sĩ Tân Đà có nghe chuyện này cũng đến phai thanh cầu :

Văn minh Âu Á, Trời thu sách
Này lúc luân thường đảo ngược ru ?

ĐÓNG TRỜI !

MỘT tờ báo Hanoi đăng tin có hàng « Vắng Đa » chí đó muốn quảng cáo hàng của mình, đám chơi một lối mới: dùng tên những vị anh hùng lịch sử Việt Nam...

Những người có công ghi lại sự nghiệp hiền hách, đều biến thành anh rò hàng cho nhà buôn ấy trong những bức vẽ rất đẹp.

Chẳng biết chủ tiệm buôn là người Việt hay người ngoại quốc. Nếu là người Việt thì lại càng đáng phat anh tu cấp sách vào lớp năm đà học lại sử ký Việt Nam để biết kính trọng tên nhon.

Coi chừng quảng cáo thất rồi hàng « Vắng Đa » sẽ « vắng đi » vì không ai mua hàng nữa.

THO' VÀ THẦN

TẶNG CÁC ÔNG HAI VỢ

Một thanh niên đã vào tù ra khám có làm bài thơ sau này và một ông trong phái « Đề đỡ dâ múa » họa vận lại.

NGUYỄN XƯỜNG

Ông quyết phen này chẳng lấy ai
Đọc ngang cho thỏa trí làm trai,
Vợ con chối buộc, làm gì được!
Non nước thề bồi, ắt hẳn phai!
Sách dạy : anh hùng đà trí ngắn
Vì chưng nhì nữ sẵn tình dài,
Đứa yêu vợ đẹp ông yêu nước
Yêu nước nên ông chẳng lấy ai.

HỌA VĂN

Ông quyết phen này lấy vợ hai
Đọc ngang cho thỏa trí làm trai
Vợ con dan díu càng vui thú,
Non nước thề bồi, mặc thâm, phai.
Sách dạy : anh hùng đà khoái trí,
Vì chưng nhì nữ sẵn tình dài.
Đứa yêu non nước, ông yêu vợ
Yêu nước nên ông lấy vợ hai.

— NHÚT HIỂN
(sao lục)

NGƯỢC THỜI

TRONG bài « Ngược thời » trang 9, số này, trong đoạn kể chót : « như thế thì Ý Trời là ý của kẻ mạnh... »

Xin bạn đọc tiếp với hai chữ « nếu không », vì đã nhảy mất hai chữ ấy.

Giới thiệu sách báo mới

Chúng tôi vừa mới nhận được cuốn « QUÁN NƯỚC LÀNG MÂY », tập thơ của Tô Như gởi tặng.

Sách dày 40 trang, trình bày rất kỹ thuật.

Vậy xin giới thiệu với bạn đọc

ĐỜI MỚI

TIẾN

Bước đường khó của người tranh đấu

BAN là người tranh đấu cho lý tưởng công lý xã hội, tức là bạn không chịu duy trì chế độ bất công, hoặc những cái gì làm trái ngại sự tiến bộ. Bạn không quên rằng trước mặt bạn luôn luôn có một số rất đông người có đủ năng lực và thế lực để canh trở việc làm của bạn, không cho bạn tiến thủ.

Hạng người ấy muốn duy trì cái mà bạn định phá vỡ, tức là họ đã ngược lại bạn. Thị sự dụng chạm giữa bạn với những người ấy là lẽ tất nhiên. Vì luôn luôn có sự chống trả lại bạn nên chỉ con đường tranh đấu của bạn không lúc nào là không gặp khó khăn.

Ấy vậy bạn nên nói quyết với bạn rằng lúc nào bạn cũng phải đương đầu với lực.

Tuy vậy có lúc con đường tiến thủ của bạn còn đi được, mà cũng có khi bạn không thể tiến bước. Lui thi đánh bạn không chịu lui vì bạn là một chiến sĩ. Mà dừng bước là bạn thất bại.

Trong trường hợp bạn bị ví bốn bề, tần thẩn đều không được, bạn không nên bỏ tay thối chí, nhứt là không nên đầu hàng. Tôi muốn nói với bạn là không

nên để cho thời gian tự tiện lôi cuốn, vì đó là bạn tự thủ tiêu, tự chịu chết. Người tranh đấu không được phép đầu hàng, vô luận trong trường hợp nào. Tiếng đầu hàng mà tôi dùng ở đây là một động từ có ý nghĩa rất rộng đối với hạng chiến sĩ. Nó có nghĩa là bõ cuộc.

Để cho bạn khỏi phải bó tay mặc cho thời gian định đoạt, tôi xin hiển một bạn phương pháp: phương pháp tranh đấu với bạn, tranh đấu thụ động, nếu tôi có thể dùng từ ngữ này.

Thụ động, bởi vì bạn không thể hoạt động. Bạn chịu đe cho người ta động và động luôn cả bạn về mặt hình thức, nhưng bạn vẫn là bạn; sự tự chủ về mặt tinh thần của bạn vẫn nguyên vẹn. Trong lúc ấy bạn tranh đấu nội tâm và nội trí, nghĩa là bạn thừa cơ hội không thể phát động, không thể biếu thị cái gì của bạn để trao đổi nội lực và vận dụng trí lực.

Bạn không quên kiềm điềm việc đã làm và xem xét lại mà rút kinh nghiệm. Bạn không quên quan sát thời cuộc, sự biến chuyển của nó về mọi mặt để biết qua lúc nào nó sẽ xoay chiều, khi nào nó sẽ ác biến hoặc thiện biến. Như thế thì mặc dầu bạn thụ động nhưng kỹ thiết là bạn dự bị tác động và vẫn động bên trong con người của bạn.

Làm như vậy bạn không xu thời; bạn vẫn giữ vẹn tư cách con người tranh đấu.

— BẮT HỦ

THẾ LỆ BẦU CỬ Ở SAIGON - CHOLON

ÔNG Quận trưởng địa phương Saigon Cholon có nhóm các nhà báo sáng thứ ba và cho hay những điều cần biết về cuộc bầu cử ngày 25 tháng giêng.

Địa phương đã được cải tổ gồm 7 quận lỵ ranh giới như ranh giới của 7 quận hành chính. Mỗi quận sẽ bầu 5 nghị viên họp thành Hội đồng hành quản có quyền hành chính rộng rãi đối với dân trong quận.

Chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng hành quản sẽ được quyền tham dự Hội đồng địa phương; từ trước tối giờ Hội đồng địa phương do chính phủ cử, gồm có 7 đại biểu Việt, 7 Pháp, 1 Huế kiều; từ nay số đại biểu Việt tăng thành 14 (2 người mỗi quận).

Địa phương đã lập xong sổ cử tri gồm có 121.834 người trong 7 quận. Số này bắt đầu từ 31-12-52 để tại các bốt cho dân chúng coi. Nếu có ai kêu nài, trước ngày 5-1-53 có thể gởi đơn cho địa phương.

Địa phương sẽ mở ra 40 phòng bỏ thăm phần nhiều ở các trường học, để cho cử tri tiện đầu phiếu.

Điều kiện cử tri:

- Những đồng bào Việt Nam 21 tuổi dùng, tính đến ngày 4-1-1953, — cư ngụ tại Saigon — Cholon hoặc một năm, tính đến ngày 4-1-53, — không bị kết án vì tội đại hình hay tiêu hình, được hưởng công quyền và dân quyền, — đã ghi tên trước ngày 30 tháng 6 năm 1952 vào sổ tổng kiểm tra.

Người Việt dân Pháp cũng được xin ghi tên vào sổ cử tri song phải đủ các điều kiện trên đây.

NHỚ MUA GIẤY SỐ

Hồng Thập Tự Việt Nam

Một dịp giúp đồng bào !
Chớ bỏ qua !



PHÁP

MỘT HY VỌNG THẮNG BỆNH ĐAU
TÙY XƯƠNG SỐNG

HAI bác sĩ Pháp, ông Georges Blanc và Louis André Martin vừa tuyên bố là đã tìm ra một độc chất tiềm vào người vô hại và còn có thể trị được bệnh đau tuy xương sống. Sau nhiều năm nghiên cứu tìm tòi ở viện Pasteur-Casablanca, bác sĩ Blanc và Martin đã bay về ở Hà Lan lâm viện y khoa về cách truyền độc chất vào thô để độc chất ấy bớt tính cách hại của nó. Chứng đậu vào người, độc chất ấy sinh sôi này nở trong óng tiêu hóa làm cho huyết thanh của người bệnh có tính cách độc chất. Nhưng việc này cũng đang ở thời kỳ nghiên cứu.

Ngày 23 tháng 12, hai người tình nguyện để tiêm thử độc chất ấy vào chỗ gần tam giác. Không thấy có phản ứng gì cả.

Ngày 9 tháng 8 năm 1950, 173 dân bà, và 117 trẻ con từ 2 đến 12 tuổi, sau khi tiêm môi người 2 phản độc chất ấy đã tránh được nạn dịch đau xương sống.

Hiện nay theo lời kết luận của bác sĩ Blanc độc chất vào mình thô mất tính cách sinh bệnh của nó nên không có hại cho người. Độc chất ấy có thể sống trong thân thể chúng ta được 95.

Hai bác sĩ đang cố gắng nghiên cứu tìm tòi để biết rõ ràng sức mạnh của độc chất thật để định rõ bệnh.

BÀ JACQUELINE AURIOL PHÁ
KỶ LỤC THẾ GIỚI VỀ MÓN
BAY MAU CỦA PHỤ NỮ

SÁNG chủ nhật, tại phi trường quân sự Istres, bà Jacqueline Auriol đáp một phần lyc cơ Pháp « Mistral 76 » đã phá được kỷ lục thế giới về môn bay của phụ nữ.

Sau một kỷ bay thử đầu không được kết quả như ý, bà Jacqueline Auriol bay một, khoảng đường một trăm cây số trong 3'0" 3/5 và đã



Ấn Độ dựa để nghị giải quyết văn đề Triều Tiên

đạt được tốc độ trung bình mỗi giờ 855 cây số 920.

Kỷ lục cũ cũng do bà giữ từ hồi năm 1951, trong khi lái một chiếc phan lyc cơ « Vampire » với tốc độ 818 cây số một giờ.

ĐỨC

BÁ LINH CHIẾM
VỐ ĐỊCH VỀ CÁC VỤ TỰ TỬ

THEO báo thống kê của hội tờ chúc về sức khỏe thế giới thì Bá Linh và vùng lân cận đã chiếm giải vô địch về tự tử trong số 20 thành phố khác.

Trong năm nay có cả thảy 42.886 người chết, có 4246 người chết về tự tử. Thành phố Eire số người tự tử ít hơn cả.

Theo báo thống kê của hội, tính ra có 400 cách tự tử, hoặc nhảy trên cao xuống đất hoặc ngón ngẫu những thuốc độc.

Ở Tây Đức, 3 đứa trẻ từ 5 đến 9 tuổi cũng tự tử. Ở Mỹ, trong năm nay có 16.993 vụ tự tử. Ở Nhật 15.311 vụ.

Ở Pháp có 6376 người tự tử. Năm 1950, có 4.518 vụ tự tử ở Tây Ban Nha.

Khắp các nước số dân ông tự tử nhiều hơn dân bà. Tỷ lệ là 3 hay 4 người dân ông mới có 1 người dân bà tự tử.

Mặc bệnh ung thư, họ lao hay đau tim là những duyên có chánh thức đầy họ đến việc tự tử.

MỸ

TÂN TỔNG THỐNG EISENHOWER
BỎ NHẬM CÁC VIÊN CHỨC
TRONG BỘ QUỐC PHÒNG

TỔNG thống vừa xác Eisenhower đã công bố tên những người được ông chọn làm bộ trưởng không, hải và lục quân, và thứ trưởng bộ Quốc phòng.

Sau khi bộ nhậm bổn ông này, thì đã đủ số các viên chức cao cấp của bộ quốc phòng. Trước đây, ông Charles E. Wilson, chủ tịch hãng « General Motors » đã được chọn làm tổng trưởng bộ quốc phòng.

Bốn người được cử làm việc dưới quyền của ông Wilson là: ông Roger Kyes, ở Bloomfield Hills (Michigan), một vị phó chủ tịch hãng « General Motors », được cử làm tổng trưởng bộ quốc phòng.

Ông Robert P. Stevens ở South Plainfield (New Jersey), được cử làm bộ trưởng bộ Lực lượng.

Ông Robert B. Anderson, ở Vernon (Texas), được cử làm bộ trưởng bộ hải quân.

Ông Harold E. Talbott ở New York, được cử làm bộ trưởng bộ không quân.

VIỆC NƯỚC NGƯỜI

Quốc Hội Pháp sẽ gặp khủng hoảng chẳng?

CHÁNH phủ Pinay đã vì thiếu đa số thăm tín nhiệm ở Quốc hội. Ở nước dân chủ sự cal tri dưa vào Quốc hội, chánh phủ cần có đa số nghị sĩ lập pháp ủng hộ mới có thể chấp thuận hành chính.

Như vậy, ở nước dân chủ, đa số nghị sĩ đứng về một chiều chánh trị là điều kiện tối yếu để giữ sự vững bền cho quyền hành chánh. Một quốc hội có nhiều chánh đảng, là điều không hay cho quốc hội ấy. Nhiều chánh đảng không nhất trí trên một chương trình tối thiểu để cho sự cal tri có thể dưa đó mà tiến hành là điều hại lớn cho xã hội.

Quốc hội Pháp ngày nay là một cái gương chia rẽ làm cho chánh tình nước Pháp không thiện biến được. Sự thay đổi chánh phủ liên miên là yếu tố làm ngưng trệ quốc sự.

Hiện nay ở Pháp điều bất lợi nhất là không có một chánh đảng thật mạnh đứng lên cầm quyền, thành thủ đảng nào lên chánh quyền cũng không thi hành một chương trình nhất định, vì lẽ họ phải thỏa hiệp bên hông, thỏa hiệp bên tả.

Ở Tây Đức, 3 đứa trẻ từ 5 đến 9 tuổi cũng tự tử. Ở Mỹ, trong năm nay có 16.993 vụ tự tử. Ở Nhật 15.311 vụ.

Ở Pháp có 6376 người tự tử. Năm 1950, có 4.518 vụ tự tử ở Tây Ban Nha.

Khắp các nước số dân ông tự tử nhiều hơn dân bà. Tỷ lệ là 3 hay 4 người dân ông mới có 1 người dân bà tự tử.

Mặc bệnh ung thư, họ lao hay đau tim là những duyên có chánh thức đầy họ đến việc tự tử.

NHỰT BỘN

TRIỀU TIỀN

CHUA CÓ THỂ ĐÌNH CHIẾN O
TRIỀU TIỀN

5 thông tin viên chiến tranh Mỹ đã theo cuộc chiến tranh ở Triều Tiên từ bấy lâu nay vừa tuyên bố trong vỏ tuyên điện là họ không tin chắc có thể có cuộc đình chiến ở Triều Tiên trong một ngày gần đây. Họ hoài nghi về ý định dội bom xuống Mân Châu trước sự bỗ phòng chặt chẽ của đối phương theo sông Yalu và họ cũng thấy không lợi lâm nếu dùng quân Nhứt hoặc quân đội quốc gia Trung Hoa trên mặt trận Triều Tiên.

Ở Hoa thịnh Đốn trong một bức thư Noel, Cựu tổng thống Truman có gửi các chiến sĩ đồng minh nói họ hãy canh giữ cho mặt trận sau đó có hàng triệu sinh mạng có thể yên ổn dự lễ Noel với một tinh thần yêu chuộng hòa bình.

Liên đoàn những hội Hồng thập Tự đã gửi một bức điện tín cho Liên hiệp Quốc, cho chánh phủ Bắc và Nam Hàn yêu cầu cho hồi hương ngay các tù binh sau 30 hoặc bị thương.

TÂY BAN NHA

BA CĂN CỨ Ở TÂY BAN NHA SẼ
NUÔI DƯỠNG CHO MỸ

T RONG nhóm ngoại giao kinh đô Mỹ người ta đồn rằng Mỹ và Tây Ban Nha sắp ký ba bản hiệp ước, một nói về việc nhuường ba căn cứ hải quân và không quân cho quân đội Mỹ, hai bên nữa nói về điều kiện giúp kinh tế và quân sự giữa Hoa thịnh Đốn và Madrid. Ba căn cứ Mỹ ở Tây Ban Nha sẽ nằm 3 nơi: Cadiz, Carthage và Madrid-Barajas.

NHỰT BỘN

KỶ NGHỆ CẤY NGỌC TRAI

N HỰT người quan tâm đến kỹ nghệ cấy ngọc trai ở Nhật bồn đã mở một chương trình có mục đích kiến thiết lại kỹ nghệ cấy ngọc trai để có thể xuất cảng lối 40 triệu mỹ kim trong mỗi năm.

Ở Nhật bồn, dọc theo bờ biển Thái bình Dương, có một trăm nhà cấy ngọc trai bằng cách nuôi những con trai rồi cạy vỏ bù vào một hố cát để tạo thành hột trai, theo sự phát minh của Nhật.

Kỹ nghệ cấy hột trai của Nhật đã bị thiệt hại nhiều trong thời chiến tranh khi chánh phủ Nhật ra lệnh đem các con trai ra tiêu thụ vì thiếu thực phẩm.

Số sản xuất ngọc trai trong năm 1952 đã vượt quá bốn tần. Phần lớn được xuất cảng và đem lại gần năm triệu Mỹ kim.

Ý ĐẠI LỢI

MỘT KHỐI ĐẤT LỚN TIỀN TỐI MỎ
GIỜ ĐƯỢC MỘT THUỐC VÀ ĐỀ DỌA
MỘT LÀNG Ở Ý

L ÀNG Caselle di Fanano thuộc tỉnh Milan đương bị một khói đất và đá đe dọa. Khói đất này lớn có tới hàng ngàn thước khói đang tiến tới trung bình mỗi giờ được một thước.

Dân cư đã bỏ nhà cửa của họ. Sở dĩ khói đất này đã nở ra như vậy là vì từ vài ngày nay có nhiều trận mưa to.

ÚC

HIỆP ỦY CỦA ỦY TÙY
VÀ TÂY ĐỨC

C HÁNH phủ Úc vừa ký một bản hiệp ước với Pháp và Tây Đức. Theo bản hiệp ước ấy, những người dân thuộc bản hạt Úc có thể sang Pháp, Tây Đức sang Bá Linh không phải ký giấy kiêm nhận. Trái lại những người dân thuộc bản hạt Pháp hay Đức được đe dọa ở lại tạm thời hoặc vĩnh viễn trên đất Úc.

ĐỜI MỚI số 39

CHÚNG TÔI PHÒNG VĂN
Bác sĩ TRẦN VĂN ĐỒ

VIỆN BÀI LAO VIỆT NAM
MỚI THÀNH LẬP

HAI TRĂM NGÀN ĐỒNG LÀ VIỆN BÀ ĐẦU TIỀN CỦA ANHEM TRÍ THỨC GÓP VÀO CÔNG CUỘC BÀI LAO. — MỘT XE CAM NHÔNG SẼ ĐI CÁC XÓM BÌNH DÂN

RƠI KIẾN CHO MỘT NGÀN NGƯỜI MỖI NGÀY

BÀI CỦA HỒ ĐIỆP

điều lệ trong đó mục đích của viện gồm có 6 khoản sau này :

1.— Nghiên cứu binh lao ở Việt Nam ;
2.— Tề chúc cuộc chiến đấu chống binh lao ;

3.— Truyền bá những điều cần biết về vệ sinh, về cách trị binh ;
4.— Bảo vệ cho những người lành mạnh khỏi bị lây ;

5.— Tìm kiếm ra những người binh ;
6.— Săn sóc cho binh nhon, lãnh họ ở nhà thương và trợ giúp họ.

CẨN SỰ CỘNG TÁC CỦA TOÀN DÂN
BÁC sĩ Trần Văn Đồ nói thêm :

B — Chúng tôi đề ý thấy công cuộc bài lao ở nước ngoài đã tần bộ lâm, nhất là ở Phi Luật Tân. Tại nước này có binh Viện Quezon có tới 1250 giường cho người lao nâm. Ngày ta cũng cần có một tề chúc nếu chưa toàn thiện thi cùng na ná như thế.

Theo Bác sĩ Trần, thi ngay lúc đầu, cần phải có một nền tảng để xây dựng, nên một số bác sĩ, nha sú, dược sú Việt nam sẽ mỗi người bồi ra ít nhiều để có số tiền

lâm việc. Ngoài ra còn có sự giúp công lá khác.

Số tiền lúc đầu ấy độ chừng bao nhiêu ?

Lúc này chưa biết đích xác được, và lại cũng chưa khởi sự góp tiền, nhưng có thể hy vọng có 200.000 đồng. Mỗi ngày con số này trống là lớn, song nếu nghĩ đến công cuộc rộng rãi, bao la, thì thấy không thấm vào đâu.

Bác sĩ Trần vẫn cung có nghĩ đến sự cộng tác của các bạn đồng nghiệp Pháp của ông và nhất là ông sẽ hiệu triệu sự cộng tác của tất cả các giới trong xã hội. Công cuộc này lớn lao, cần thật nhiều nha hảo tâm vừa giúp : sự trợ lực của chánh phủ và của các tề chúc quốc tế, ví dụ như Tề chúc Y tế Hoàn cầu (O M S) cũng là điều cần.

ĐI TÌM NGƯỜI LAO TẠI XÓM HỌ

M UỐN rõ sự quan trọng của công cuộc này, tôi yêu cầu Bác sĩ Trần văn Đồ cho biết vài số tiền dự tính tiêu xai lâm đầu. Bác sĩ đáp :

— Riêng lập một binh viện cũng tốn (xem tiếp trang sau)

có 4 triệu đồng rồi. Ấy là chưa kể dụng cụ, thuốc men, nhơn viên giúp việc.

Ông mở hồ sơ, đọc vài con số chỉ tiêu về một số nhơn viên tối thiểu để làm việc trong bệnh viện, cũng thấy lốn nứa triệu đồng một năm.

— Thưa Bác sĩ, các hoạt động đầu tiên của Viện Bác lao Việt Nam là những gì? Tôi hỏi.

— Đầu tiên là chương trình của chúng tôi, lúc đầu chúng tôi sẽ mua một xe cam nhông có máy chiếu điện rọi phổi. Xe chạy tới những xóm bình dân đông đúc như Bản cờ, Xóm Chiếu, v.v... Dân chúng sẽ được lần lượt chiếu điện rọi phổi, chụp hình, xem buồng phổi còn lành mạnh hay mắc bệnh rồi, bệnh nhiều it ra sao? Vài hôm nữa xe cam nhông trở lại cho người « rọi kiếng » biết kết quả. Ai hơi mắc bệnh là được Viện Bác lao săn sóc cho liền.

Nhà thương của viện sẽ thâu tần người bị bệnh hoặc sẽ phải các cô y tá tới tận nhà người này giúp sửa, thuốc men, đồ ăn bồ, và chỉ rõ ràng cách thức vệ sinh phải giữ cho mình, cho người nhà mình khỏi lây.

Một xe cam nhông sẽ có thể rọi kiểm xem bệnh cho 1000 người ở xóm bình dân mỗi ngày.

Bác sĩ Trần Văn Đỗ cho hay rằng viện bác lao sẽ được cất đơn giản với những căn nhà cây phụ thuộc để có thể thâu tần được nhiều người.

— Xin Bác sĩ cho biết hiện nay đã có sự viện trợ gì cho quỹ viện chửa?

— Viện Bác lao Việt Nam mới thành lập. Ban trị sự chúng tôi đã lên yết kiến Đức Quốc trưởng và được ngài nhận làm Danh dự Hội trưởng. Ông Quận trưởng địa phương bằng lòng giúp cho một khu đất rộng một mẫu tây ở Ngã Sáu để chúng tôi mở bệnh viện. Như vậy cũng đã được một số tiền lớn về sự mua đất. Chúng tôi cần phải làm việc đó, phải có những công việc cụ thể rồi, chúng tôi mới sẽ nghĩ đến sự viện trợ của các tổ chức quốc tế.

Bác sĩ Trần nhấn mạnh vào chỗ này: Viện Bác lao không phải chỉ hoạt động ở Saigon—Chợ Lớn mà thôi; nó là một hội toàn quốc, sẽ bành trướng hoạt động ra Trung, Bắc nữa. Vì công việc nặng nề khó nhọc như vậy nên cần toàn thể đồng bào giúp đỡ. Nếu bước đầu, chỉ có một khóm tri thức Việt Nam đứng ra đảm lãnh, đó chỉ là một viên đá để đặt nền móng mà thôi.

PHƯƠNG DIỆN XÃ HỘI CỦA BÌNH LAO

TRƯỚC khi ra về, tôi hỏi thêm Bác sĩ Trần văn Đỗ một câu:

— Bác sĩ có lưu tâm đến phương diện xã hội của bệnh lao chăng? Tôi muốn nói hạng lao động bị ho lao: sau khi chữa cho họ hết bệnh rồi mà họ phải làm ăn lâm lũ, vất vả thì họ có thể lại bị ho nữa. Cái ấy mới là điều khó...

TIN TRONG NƯỚC

LỄ NHIỆM MỆNH LONG TRỌNG CỦA THỦ HIẾN BẮC VIỆT

CHIỀU 22 hời 17 giờ tại Thủ Tướng phủ Hanoi đã có lễ nhiệm mệnh long trọng của ông Thủ hiến Bắc Việt do Thủ tướng Nguyễn văn Tâm chủ tọa.

tuy về công nghĩa của ông. Ông cũng đã cả quyết với tôi rằng: Ông hiếu trong giải đoạn hiện thời sự hợp tác mật thiết Pháp Việt rất cần cho tôi quốc ta.

Bài diễn văn của Thủ Tướng được cử tọa hoan nghênh vò tay rất lâu.

Thủ Tướng Nguyễn-văn-Tâm đã về tới Saigon

Thủ Tướng Nguyễn văn Tâm đã từ Hanoi về tới Saigon cùng với đoàn viễn tháp từng Ngài là các Tòng Trưởng Lê Thành, Cung đình Quý, Trần văn Quế, ông Nguyễn hiru Lượng Tòng Giám đốc tác chiến tình thần, Đại tá Vũ Văn Thụ tham mưu trưởng của Thủ Tướng.

Nguyễn Hirus Tri là người đã từng cheo lái con thuyền Bắc Việt trong gần hai năm và từ bấy đến giờ lại càng già giặn thêm nhiều kinh nghiệm.

Hướng về ông Thủ hiến Bắc Việt Ngài tiếp: Tôi biết ông nhiệt thành yêu nước của chúng ta, tôi biết ông rất có kinh nghiệm về phương diện hành chính, tôi biết lòng can đảm và tận

VIỆC NUỐC NHÀ

Đầu phiếu

Ở nước dân chủ, đầu phiếu là phần sự cẩn thận của người công dân, bởi vì bỏ thăm là tham gia quốc sự, là hình thức vận dụng chủ quyền quốc gia.

Người ta do trình độ tiến bộ của một dân tộc bằng cách xét tỷ lệ giữa hai số người đi bỏ thăm với nhân số. Như tỷ số ở Hoa Kỳ tỷ lệ ấy lên đến trên 80 phần trăm, thực là việc hiếm có.

Đầu phiếu là triệu chứng giác ngộ của dân chúng và cũng là hình ảnh chính trị của một nước.

Đi đầu phiếu, công dân của nước tự do tỏ rõ thái độ của mình bằng cách họ chọn đại biếu, hoặc không chọn. Không chọn là bỏ thăm trắng. Mặc dù thăm trắng không có giá trị đối với sự cộng đồng tuyển chọn ứng cử viên, nhưng nó cũng là một trái cảm trong dư luận quần chúng.

Bác sĩ đáp với vẻ mặt hơi buồn:

— Ông hỏi câu ấy cũng có lý. Tôi còn nói thêm rằng: phải lưu tâm đến vấn đề ấy cả trước khi và sau khi hết bệnh lao nữa. Tôi đã thấy lâm người lao đến chia tay, khi tôi khuyên họ nghỉ ngơi thì họ đáp: Tôi còn phải đi làm để nuôi gia đình. Nếu không phải nuôi gia đình thì họ cũng phải đi làm để nuôi miệng vì họ đâu có dư tiền mà hỏng nghỉ ngơi. Thật là một vấn đề đau lòng và nan giải. Có nhiều nước mà họ thuyên được hưởng chế độ an sinh (sécurité sociale) mà cũng không thể nào giải

quyet hoan bi dien ma chúng ta vừa đề cập đến.

« Người ho lao lanh mạnh rồi, cần phải nương nhẹ sức khỏe trong khi làm việc. Viện Bác lao có nghĩa đến sự « giáo hóa lại » năng lực làm việc của họ, ví dụ chỉ cho họ cách làm việc tuân tự, từ nhẹ đến nặng cho họ khỏi lao lực quá độ. »

Tôi cảm động bắt tay kiểu từ Bác sĩ...

Đêm đến, mấy căn nhà lá chung quanh tôi thường nồi lên những tiếng hô như xé phổi. Bao giờ những tiếng hô ấy mới dứt để có những buồng phổi cứng như thép hiển cho bàn thờ Tổ Quốc? — H.B.

Thời Tiễn

TRONG khi dư luận thế giới đang theo dõi nhút nhát của đại tướng Eisenhower thì Thống chế Staline trước ngày lễ Noel, bỗng quăng ra hoàn cầu một tia sáng hy vọng. Đáp cuộc phỏng vấn của báo « New York Times » ông tuyên bố rằng ông sẵn lòng gặp tân tổng thống Mỹ để giảm bớt « sự căng thẳng thế giới » và tham dự việc toàn tinh giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp ngoại giao.

Lúc này là lúc quyết liệt, nên ý định của vị thủ lãnh Nga sở nếu cố bị một số báo chí cho là mưu mô tuyên truyền song một phần dư luận thế giới cũng hy vọng rằng thái độ của Nga không phải là một việc ngẫu nhiên mà là một việc có nhằm một mục đích cụ thể. Điều đại tướng Eisenhower không bình phẩm gì song không thể nói là ông không lưu tâm đến lời tuyên bố của thống chế Staline.

Sau đó có tin tản ngoại trưởng Foster Dulles trong chính phủ tương lai của Mỹ sẽ qua Moscow để biết rõ thêm ý kiến của Staline và chuẩn bị cuộc hội đàm giữa hai yếu nhân nắm trách nhiệm hòa bình thế giới.

DƯƠC tin Staline muốn gặp Eisenhower, Thủ tướng Churchill liền tính việc gấp vi đại tướng Mỹ trong một ngày gần đây. Sự hấp tấp của Thủ tướng Anh không đợi sau ngày 20 tháng giêng là ngày tân tổng thống Mỹ chính thức cầm quyền, tỏ ra có nhiều vấn đề mà hai nước Anh Mỹ cần thỏa thuận với nhau trước.

Dư luận đã tiên liệu rằng hai vị nguồn thu Anh, Mỹ sẽ bàn qua đại tướng các vấn đề liên hệ tới Đông Nam Á và chờ sau ngày 20 tháng giêng sẽ có những cuộc hội nghị chính thức để thảo luận chon xác hơn. Churchill hình như còn được Eisenhower hứa sẽ thông báo cho hay rõ ràng về cuộc hội kiến của đại tướng với Staline.

MẶC đầu rất có thể có cuộc hội kiến Eisenhower Staline, dư luận thế giới vẫn chú ý đến những dự định của tân tổng thống Mỹ. Các bài báo do những ký giả tiếp cận với những yếu nhân đảng Cộng hòa, được thế giới chú ý đến lắm. Tóm tắt dư luận các báo dự đoán những biện pháp sau này mà các ký giả nói là thuộc chương trình của đại tướng Eisenhower:

— Tân Ngoại trưởng Foster Dulles sẽ có một chương trình để chấm dứt chiến tranh Đông Dương trong 2 năm: a) tăng giá viện trợ quân đội Việt Pháp; b) giúp những cán bộ cho các đạo binh quốc gia Đông Dương; c) kích thích chế độ dân chủ để gây tín nhiệm của dân chúng Đông Dương, hầu cũng có phong trào quốc gia.

— Đối với Triều Tiên và Trung Cộng, tăng giá thái độ cương quyết: oanh tạc những đường tiếp tế của Bắc Hàn; cảnh cáo Trung Cộng rằng Mỹ có thể để cho quốc quân Bắc Loan đổ bộ lên đại lục Trung Hoa, để buộc Trung Cộng phải mau chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

— Đối phó tình hình chung ở Đông Nam Á, Mỹ sẽ nghiên cứu một chiến thuật khynh hướng về thế công để cho cộng quân phải lâm vào thế thủ.

BÉN Pháp, cuộc khủng hoảng nội các kéo dài từ thứ ba trước đến thứ ba này chưa kết thúc. Ông Soustelle, trong nhóm De Gaulle được ủy thác việc từ chức nối các, đã phải từ chối, nay Tổng thống Pháp phải cử ông Bidault, Cộng hòa Bình dân; chẳng biết ông Bidault có thành công được không?

— THƯỢNG ĐẠT



Jacques Soustelle

MỘT TIỀU THUYẾT GIA MỸ NÓI VỀ TIỀU THUYẾT TÀU

CỦA NỮ SĨ PEARL BUCK

Vì đầu tiên tiểu thuyết vốn là viết cho dân xem để giải trí. Giải trí đây không phải là làm trò cười, tuy các tiểu thuyết gia Trung Hoa cũng thích khóc cười. Giải trí đây tức là làm cho tâm trí dân chúng phải để ý mà nghĩ ngợi. Giải trí nghĩa là giáo dục họ bằng cách mô tả cuộc đời cho họ hiểu được ý nghĩa của cuộc đời; nghĩa là phổ diễn cho dân chúng cuộc đời hàng ngày của họ, từ xưa đến nay. Các nhà giảng đạo Phật cũng công nhận rằng muốn cho dân hiểu đến thần thánh thì không gì bằng tă cho họ thấy là thần thánh cũng khó nhọc cặm cụi chán lấm tay bùn như họ.

Nhưng có một lẽ rất giản dị cần nghĩa cho ta hiểu tại sao tiểu thuyết Tàu lại dùng văn nói của thường dân : vì chính thường dân không biết đọc, không biết viết, vậy tiểu thuyết phải viết làm sao cho khi đọc lên người dân nào cũng hiểu nổi, nghĩa là phải viết bằng lối văn nói hàng ngày của họ. Trong một xóm một trấn người, dân biết đọc không quá một người. Những ngày* nghĩ ngợi hay là những buổi tối khi công việc đồng áng xong, người nào biết chữ, dở một cuốn truyện ra đọc to cho mọi người nghe. Tiểu thuyết đã phát nguyên lúc đó. Một lúc sau đó, các người nghe gom góp vài xu để vào dưới bát nước vì người đọc phải có một bát nước che để nhấp giọng hay là đọc như thế, mắt thi giờ làm việc khác thì phải đèn bù cho người ta chút ít cho khỏi thiệt thòi. Nếu mòn tiền gom được kha khá thì người đọc truyện thôi không đi làm việc ruộng nương nứa mà xoay nghề làm anh kề chuyện. Những chuyện nhỏ mà anh ta kể to cho người nghe chính là nguồn gốc của những pho tiểu thuyết sau này, vì lúc đầu cũng ít chuyện viết rồi thành sách lâm, mà ít thế thì làm sao đủ cung phụng cho người dân quê Trung Hoa vốn vẫn rất thích nghe chuyện. Thế là anh kề chuyện phải tìm thêm chuyện.

Anh ta mòi lôi những sử ký khô khan ngày xưa để lại (như kinh Xuân Thu chẳng hạn) rồi với óc giàu tưởng tượng, thêm, bớt chút ít, theo sự kinh nghiệm hàng ngày, thế rồi chẳng mấy chốc những vị anh hùng trong lịch sử khô khan chết rồi được sống lại, thành ra các vại linh động của các truyện rất hay, rất thú vị, có đầu có đuôi... Anh ta tìm các câu chuyện lâm ly của những bà hoàng và

ta lang thang đi từ làng này qua làng khác, biết nghe hết chuyện xa chuyện gần, rồi muôn cho đẽ nhớ, liền chép lại vào giấy. Người ta kề chuyện tâm sự cho anh nghe, anh cũng biên cho nhớ. Anh vẫn không quên thêm bớt, nhưng không có giọng bí hiểm cao kỳ của các nhà văn dèo gợt, vì người dân không để ý đến mà cũng không hiểu. Bao giờ anh cũng nhớ đến những thính giả của anh, biết trước rằng giọng văn mà họ thường thức hơn cả là một giọng văn dễ dãi, rõ ràng, giản dị với những lời thông thường hàng ngày, ngoài vài đoạn tả cảnh hoặc tả cho người cho nghe câu chuyện thêm đậm đà, không kéo dài và ich. Vì câu chuyện không thể kéo dài ra được, thi giờ người nghe ít, phải cho hợp với tinh cảnh của dân chúng.

Mà chuyện tôi nói đây không phải là một chuyện tầm thường, vô vị hoặc là một chuyện đánh nhau cộc lốc. Người Tàu có phải là trẻ con đâu ? Chuyện kề cho họ nghe phải có những nhân vật hoạt động, có tình tiết phân biệt khác nhau. Họ cho bộ *Thủy Hử* là một pho truyện bay nhút không phải vì trong truyện có nhiều đoạn đánh nhau rất hăng, nhưng vì 108 vai hào hán trong truyện đã được tả một cách khéo léo đến độ không lầm lẫn được người nọ với người kia.

Tôi vẫn thường nghe người ta khen *Thủy Hử* như sau đây : Khi nghe một vai trong truyện nói chỉ cần nghe câu nói cũng đoán ngay được người, không cần phải đến tên nhân vật. Phải, ta cảm thấy, lời sinh hoạt, đó là điều cần nhất trong truyện Tàu, mà diễn tả tinh bằng cách tả hành vi của nhân vật chứ không phải bằng những lời nói thêm và giang giài dài dòng và ich.

MỘT sự đáng làm cho chúng ta chú ý là trong khi tiểu thuyết này nở ở



dân chúng. Nhưng cốt truyện thiệt là hay, dồi dào, vì trong đó có đủ những việc mà dân chúng thích nhất : những tục truyền hoang đường ngày xưa, lẫn với những chuyện thần tiên bí mật, chuyện đánh nhau, chuyện tình, tóm lại đủ tất cả những sự tai nghe mắt thấy trong cuộc đời hàng ngày của dân chúng.

Như trên đây, ta đã thấy rõ rằng tiểu thuyết Tàu không phải là tác phẩm của một nhà đại văn hào nào đã nghĩ ra như ở tây phương. Không, ở Trung Hoa, nhà văn đã bị xóa sau tác phẩm. Người ta không biết đến ai đã viết ra những truyện đó. Nhưng ở Trung Hoa có lâm tac phẩm xép về đủ mọi phương diện thì chẳng kém gì những tác phẩm hay nhất của nhân loại. Vậy thi là thử hỏi : Ai là người viết ra những bộ tiểu thuyết đó ? Đó là câu hỏi mà các nhà khảo cứu Trung Hoa hiện nay đang cố trả lời.

một họ ngoại quốc như và ... Các tiểu thuyết gia bao giờ cũng nhà Nguyên, hay sai nhau cho là mình phải tự do, thoát hết các lề kẽ gọi là « tai mắt nhà vua » cái trang lái bó buộc. Họ cố viết cho thật rõ làm lộn vào đám đông ở kẽ chợ, nhà quái sao cho câu chuyện được người ta hiểu. nghe « chuyện dân gian ». Mục đích của trong bài tựa bộ *Thủy Hử*, văn sĩ Thị những kẻ đó là dò xét tình hình trong đất Nai Am là người đã dự một phần lớn chúng xem có ai có ý âm mưu khởi loạn, rong việc xây đắp pho truyện đó, viết : xem những cuộc ám mưu ấy có thể thành. Truyện tôi viết đây, tôi mong cho ai ai mối nguy hiểm cho đương triều khôn kem cũng hiền xáu hay jót, dốt hay giỏi, Các kẽ tai mắt nhà vua thường được ngang hay hèn ai ai cũng hiểu. » Nếu một những chuyện rất lả, rất hay và nhảm, nhà viết tiểu thuyết đã tỏ ra mình có thấy rằng các vị vua chúa thích nghe một giọng văn riêng, một lối bối cục những chuyện đó hơn là chuyện chân. Điều thi sẽ không được người ta coi là trị. Thành ra mỗi khi về cung dem hột nhà viết tiểu thuyết nữa, họ sẽ coi cho vua họ cố lấy lòng vua mà dem hàn văn này như các nhà nghè, chuyện hủ về văn chương, dỗi gợt rồi.

Ay, ở Trung Hoa người ta dạy tôi như hể : một nhà tiểu thuyết giỏi phải ở trên ác khuôn khổ lè lối. Phải tự nhiên, mềm mại và bao giờ cũng sẵn sàng diễn tả nội dung ý tưởng dồn dập trong trí

nhiên. Bốn phận nhà văn là phải chọn lại cho thường dân biết chuyện trong bao nhiêu sự hỗn độn phiền cung nội vè ngôn ngữ, cử chỉ của nhire ấy, lấy điều gì quan trọng nhất, và vua, cùng là làm sao mà vua đã ruồi dien tă cho đúng phần quan trọng ấy. bỏ một bà phi không sinh đẻ, và bà năa phải viết làm sao cho người đọc không đã mua chuộc viên thái giám tâm phiết được đến giọng văn của mình, vì viết để đầu độc người cung tần được và đến nỗi để cho người ta đoán được đang yêu dấu ra thế nào... những cminh bằng giọng văn thi minh đã làm nô chuyện đó rất được dân chúng hoài cho văn chương rồi ! Nhà tiểu thuyết nghinh, vì như thế họ hiểu rõ là Trung Hoa bao giờ cũng phải thay đổi cũng là người như họ, cũng không thương vong văn cho phù hợp với mỗi chuyện khôi những rắc rối thường tình muôn kẽ.

Đó là nguồn gốc thứ hai của tiểu thuyết một nguồn gốc làm cho tiểu thuyết ph một nguồn gốc làm cho tiểu thuyết ph triển rất mau. Nhưng dù sao, các ngày tiến tới và thay đổi — Đến nho vẫn nhứt định không thèm biết lời nhà Nguyên thi tiểu thuyết Tàu đến một trình độ toàn mỹ với cuốn *Hồng lâu mộng*. Hình như trong các thế kỷ trước nào cũng viết bằng một lối văn binh qua nồi những sự đe nén của « nhà nho »

(xem tiếp trang 34)



GIÓ NHỚ

THƯ GỬI CHỊ MỄN

CHỊ đã có bao giờ nghe tiếng chuông nhà thờ đồ giữa một sớm giao mùa chưa, chị Mễn ? Thành âm quen thuộc cùi sáng chiều hòa với nhịp huyên náo của mấy con đường ngoại ô sầm uất, bữa nay trời lên một cách khác thường, trầm trầm, khoang thai, bằng khoảng như tiếng thở dài của người mong nhớ.

Ngoài Bắc đã lạnh rồi, chị nhỉ ? Ở trong đây, cái miền của nắng tươi với những trận mưa rào mát mẻ, buổi sớm chiều uặng mây chờ đợi trong lòng em một nỗi xôn xao khó tả.

Sáng nay, khỉ lồng chiếc áo nít lên mình, em bồng hòn dung đến chị, ngày nào, cứ mỗi năm trời đội gió là hai bàn tay chị không ngớt thoăn thoắt với mấy mảnh kim dan. Những sớm đầu mùa lạnh, em nằm trong chăn người em gái. Chị thì gầy quá ấm tảng nghe tiếng động quen thuộc ở buồng bên : Chị đương tìm áo cho lũ em nhỏ mồ côi của chị.

Em nhớ đến chiếc áo len tim của chị cứ mỗi mùa lạnh lại phải mặc và co mãi lên. Áo của em thì mỗi năm một mới. Nó chuyển sang em Tuần. Áo của em Tuần, em Hiển lại mặc. Khô sờ nhất là Hiển. Năm ấy, giữa lúc mùa xuân về thăm tươi trên hàng phố, chị em mình đã thiếu cả từ manh áo lành. Khói hương về vẫn không ấm thêm những tấm lòng thanh bạch !

Hiển bây giờ đã lớn, chắc em đã thêu thùa giỏi lắm và đan thuê dỗ chị được rồi ? Em lần đầu chị khóc. Ấy là giữa một buổi sáng em đi xa. Tất cả những kỷ niệm đầm ấm sớm hôm ấy đã làm em không nên được nước mắt. Chị đã tươi cười như để làm em phản khóc. Chị bảo : « Em là con trai, cần có một sự nghiệp xứng đáng, em có ý chí muốn đi xa để học sống là một điều chị mừng lắm. »

Nhưng chị cũng buồn. Em biết, khi bắt gặp nụ cười kẽm hồn nhiên và đôi mắt vương ánh áu sầu của chị...

Chiếc áo chị đan cho em từ mùa lạnh năm nào, sáng nay, nhân một ngày đội gió em đã lấy ra, ngắm nhìn nó hồi lâu để mường tượng đến chị. Mùa len tim ủ ấp trong hương băng phiến, ít dầu dãi nên còn nguyên sắc cũ, cái sắc tim thân mật, đậm (xem tiếp trang 34)



NĂM ấy tôi lên 6 tuổi. Minh, anh cả tôi, hơn tôi 2 năm. Anh hiền hậu và bình hoan luon. Em trai kế tôi Quang, được 4 tuổi. Nó vạm vỡ, mạnh mẽ, hung hăng và đẹp trai. Mẹ tôi, cung anh Minh vì anh ấy đau ốm luon, cung Quang vì nó khôi ngô, sáng sủa hay vì cái tánh tập truyền: « trọng Nam, khinh Nữ »? Tôi cũng không hiểu. Mặc dầu còn bé, tôi cảm thấy sự phản biệt trong việc mẹ tôi đối xử với tôi và anh em trai tôi. Nhưng tôi nhớ rằng, lúc ấy, tuy nhận xét như thế, tôi không hề buồn hay ghen. Có lẽ vì tuổi thơ ấu mau quên.

Đi chợ về, thấy mảnh tách bể dưới gạch, mẹ tôi la àm lên:

— Con Loan làm bể tách đây phải không?

— Thưa mẹ, con làm bể. Anh Minh thưa.



THUYỀN THO'

Chiều xuân dịu, vàng vàng ánh nắng,
Nước xuân đầy, trắng trắng lòn sông.
Thuyền ai biệt bến sông Hèng?
Một người thơ thẩn trên sông tiên thuyền.

Mặt trời định núi nghiêm nghiêm...
Giờ lên, sóng rộn, con thuyền như say:
Thuyền đi đâu thế, hôm nay?

Thuyền say vì nước, ta ngày ở thuyền!

Thuyền đi nhé! Vào miền mây nước,
Hồn thơ ta hẹn ước cùng đi...

Nước mây tự trước đi o...
Là gì trót dạt, là gì lèn đèn!

Thuyền o! Cùng kiếp phù sinh:
Cái phiêu lưu, cái bồng bênh, giông nhau!

Phiêu lưu là biết về đâu?

Bồng bênh, trái với Cao Sâu hòn hò! /

Thuyền đi nhé! Tiền đồ, đèn lầm,

Vào mộng mèm mà tắm phong quang;

Hương rừng, gió thổi đầy xoang.

Rặng chiều, bóng đợi huy hoàng trên sông!

Giờ được lùi sóng trong, giờ lối,

Thuyền đi... mai mốt lại về,

Hồn thơ ta nhớ khít đt,

Tình thơ, thuyền đến hôm vè nặng thêm! /

**

Thoi thlop bồng, dùn chìm vè nát,
Giòng sông xa trong rồi thuyền xa...

Thuyền xa, lùi thui lại nhá...

* Người thơ * đêm mộng * người hoa *

dưới thuyền.. //

— ĐÔNG XUYÊN

(Trích « Thần Phong » tập)

7 CON TRAI, CON GÁI

CỦA BÀ LIÊU CHI

“Mẹ tôi không nói thêm nữa lời ; day qua, người rầy tôi :

— Mày có biết lợm miếng, bỏ ra thùng rác không ? Giỏi có cái chạy chơi. Con gái bảy lớn mà không biết gì hết.

Khi mẹ tôi thấy cây dao đẽo ở trầu của người bị khôn, người quát nạt :

— Con Loan chặt đẽo gì với con dao của tao mà khôn hết đây ?

— Con da ! Con chặt nhánh cây làm gươm đánh giặc. Quang thura.

Mẹ tôi dịu giọng :

— Con phá quá ! bây giờ mẹ bùa cau không được.

Với giọng bức tức, người sai :

— Con Loan, đem cây dao ra sau biếu nó mà cho tao.

Tôi không hiểu sao, mỗi khi mẹ tôi nhận thấy một lôi lầm, một hư hại, mẹ tôi đe quyết cho tôi trước nhứt.

Thằng Quang được tròn mẹ tôi cưng, ăn hiếp tôi lầm. Một khi, tôi lại nắm gần mẹ tôi, nó ghen, chạy lại thoi túi bụi vào đầu, vào ngực tôi. Tôi ré lên khóc. Mẹ tôi rầy :

— Biết nó că nanh mà cứ lẩn quẩn lại gần tao. Đáng kiếp !

Cha tôi đang ngủ trưa, nghe ồn ào, chạy ra, hỏi nguyên do, người phát vào đít Quang một trận ném thân.

Khi tôi lên chín, cha tôi bỏ tôi vào Nữ học Đường. Đến 12 tuổi, tôi biếng học, cứ đòi ở nhà. Cha tôi đem về, có lẽ vì người xét thấy, thời ấy, con gái đi học xa nhà, thiếu sự giáo dục của cha mẹ là sự không hay, chờ không phải vì người chiều ý muốn của tôi. Cũng năm ấy mẹ tôi sanh thẳng em thứ sáu của tôi. A ! tôi còn nhỏ ngày mẹ tôi ra nhà sanh. Về đến nhà, người mới hay thẳng Quang, lúc vắng mẹ đi chơi hoang, bị chờ cắn. Người buồn, giận và đổ rứt sự buồn giận ấy vào tôi và mấy đứa ở.

Mẹ tôi muốn ăn chút thịt bò xào. Tôi thì mới 12 tuổi, và từ hồi nào chỉ biết có : đi học. Mấy đứa ở thi toàn là những đứa gái quê mùa, con của tá dien, và đứa lớn nhất lối 15, 16 tuổi. Không đứa nào xảo được món thịt bò cho vừa ý mẹ tôi ; người biếu con Đó bưng cái lò để nơi hàng ba sau, và rửa chảo bắc lên.

Day qua thấy tôi, mẹ tôi sai : « Con

Loan xuống bếp lấy cái tiều liều lên dây », Tôi không biết cái tiều liều là cái gì, nhưng thấy mẹ tôi đang hàn học, tôi không dám hỏi lại. Tôi chạy mau xuống bếp. Lăn xăn, tôi dòm vào sóng chén, tôi mở tủ lười, tôi soạn ống nấu : biết phải lấy cái gì bây giờ ! Từ nhà trên tiếng mẹ tôi sang sảng vọng xuống : « Sao mà chết biệt dưới bếp đó ». Tôi càng quỳnh quiu. May chị Lúa, phụ bếp thường ngày, đi chợ về ; tôi hỏi nhỏ :

— Cái tiều liều là cái gì chị ?

— Cái xạng xào đồ ăn, đồ.

Tôi chụp cái xạng mà khi này tôi đã thấy cầm trong ống nấu. Tôi chạy dông lên trao cho mẹ tôi. Người trọn mắt trừng tôi, rồi nhìn cái xạng : chưa rửa. Người đặt nó ra sân và hép lên :

« Không rửa mà đem lên xào đồ ăn cho tao ». Tôi lui cui chạy lợm, rửa.. Và xào xong đĩa thịt bò cho mẹ tôi, tôi thấy nhẹ nhõm cả người...

THẾ là tôi không đi học nữa. Hàng ngày, tôi giữ em, phụ trong bếp, học may vá với mẹ tôi và học chữ với cha tôi. Mỗi chiều, đi lâm việc về, người kêu tôi lại đe dọa bài, dạy học. Lắm khi, không cầm được tánh nóng, người cho tôi những trận đòn ném thân. Nhưng sau mỗi trận đòn, người tỏ vẻ hối hận ; người dắt máy em tôi và tôi đi mua kẹo, bánh hay đi dạo mát.

Thì giờ trôi qua. Tôi vừa tập sự việc nhà, trong kinh khung những con thạnh nộ của mẹ tôi, vừa trau giòi tiếng Pháp, tiếng Việt dưới sự điều khiển của cha tôi. Khi tôi được 14 tuổi, tôi đã làm được những bữa ăn thường ngày. Cho nên tới mùa gặt hái, mẹ tôi giao cho tôi cai quản trong nhà, để người dì ruộng thâu góp lúa. Tôi vừa săn sóc việc nhà, vừa dạy em nhỏ học, vừa phải học bài, làm bài của cha tôi cho, vì người bảo rằng : « Sự học rất qui và tôi tuổi nào cũng phải học. » Bấy nhiêu trách vụ cho cái tuổi 14, quả là rất nặng nề. Nhứt là khi tôi hiểu rằng đối với tôi, mẹ tôi không có cái đức « dung tha ».

Chuyển tàu chạy ngang ruộng, về đến chợ lối 3 giờ chiều. Giờ ấy chưa phải lo buổi cơm chiều, tôi ngồi làm

bài ở bàn viết đặt gần cửa sổ, ngồi ra đường. Tiếng gong xe kéo đắt xuống lề đường bắt tôi ngược mặt lên. Mẹ tôi về. Hồn via lên mây, ngạc nhiên thích thích : Tôi sẽ không chạy khỏi một cơn bão tố. Tôi chạy ra chào « Thưa mẹ » và nở một nụ cười, cái sợ lẩn át hẳn cái mừng. Đề tụ trán tinh, tôi gọi lớn em tôi : « Tuyết, Huân, mẹ về nè ». Mẹ tôi vào nhà, lột khăn vắt lên móc, rồi thẳng xuống bếp kiểm soát, lén nhà trên xem xét.

— Lu nước uống còn có nứa lu. Mày làm gì mà không coi ngó bão chúng nó gánh cho đầy lu. Bốn cái lu nước, mà giờ còn có nứa lu. Làm sao nước lỏng trong kịp đựng nấu nướng.

— Thưa mẹ, chị Tấm đương gánh ngoài sông lớn.

— Tao đã dặn : xái cạn lu nào rồi, phải gánh đồ đầy liền. Mày có nhớ cái gì, mà có dòm ngó cái gì. Cái đồ hư này, nứa về làm đâu người ta, chửi cho nghe không hết.

— Vâ sẳn cơn giận, mẹ tôi trông cái gì cũng trai mắt. Rồi cơn giận càng tăng, tiếng rầy mắng càng lớn.

Mẹ tôi rất ghét nước mắt. Mà, ác nghiệt ! Tánh tôi lai hay khóc. Đọc một chuyện buồn thảm, thấy một cảnh đau thương, hay bị mẹ tôi rầy mắng thường ngày, tôi, dù nuốt nó xuống, dồn nó vào, cố gắng đến đâu, cũng không cầm được nước mắt.

Trước cơn giận của mẹ tôi, nước mắt của tôi có hiệu lực như dầu đói với lửa : nó làm cho mẹ tôi càng « nộ khí xung thiên » « Chuyện gì mày khóc ? Tao rầy oan mày phải không ? Hay mày nói tao nói bậy ? Hay mày rủa tao cho mau chết ? »

Có một khi, sau một trận bị rầy mắng tới tấp, tôi lén vào bàn viết đặt trong phòng ngủ của cha tôi, và vừa khóc, tôi vừa viết cho cha tôi mấy hàng bằng tiếng Pháp (mẹ tôi chỉ biết tiếng Việt) : « Cha oi ! Rày con, mẹ la lớn quá. Cả dãy phố đều nghe, người qua đường cũng nghe. Mẹ lại nặng lời quá. Vâ con phải chịu như vậy hằng bữa. Con muốn chết phứt. »

Song cha tôi dỗ dành, an ủi tôi. « Mẹ con thương con lắm. Chịu cực khổ, mẹ con lội ruộng, dầm mưa, đang nắng, đặng chi ? Đặng có tiền nuôi chúng con. Tánh mẹ con hay nóng, hay quạu vì phải lo nhiều công việc. Con đừng buồn. »

Tôi cúi đầu, rơi nước mắt, và tự an ủi đôi chút khi nhớ lại mẹ tôi thường nói với tôi rằng : Bà tôi, khi xưa, đối với mẹ tôi gắt gao bằng mấy lần mẹ tôi xúi với tôi.

... Một bữa nọ, cha tôi đi làm về,

BÚC THƯ HẰNG TUẦN



Làm việc theo dương lịch,
ăn Tết Xuân Việt Nam

Chị em thân mến,

NĂM 1952 đã qua. Năm 1953 đến. Nhơn lúc chúng ta bắt đầu với con số 53 thay cho 52 mỗi khi chúng ta viết thư hoặc làm đơn từ hay biên chế, ghi nhớ điều chi, em xin cùng các chị dở văn để « làm việc theo dương lịch, ăn Tết Xuân theo Việt nam ».

Nó rõ hơn là em chủ trương, tất cả người mình từ thành thị tới thôn quê nên theo trào lưu thế giới mà thống nhất quan niệm ngày giờ. Xa hẵn ý nghĩ phải chạy theo bắt chước người ngoại quốc, em muốn cùng các chị nhận thức lợi ích về mặt thực tế của sự thống nhất ấy. Ta không nên hẹp lượng trong chỗ nghĩ rằng lịch kia của Âu Út, lịch này của ta.

Ta nên nghĩ đến tất cả các phương tiện giúp cho đời sống mới dễ bê phát triển. Dù em không nói ra các chị cũng đã dùng dương lịch trong sự giao thiệp hằng ngày, trong cách tính toán tiền bạc, trong sự phân chia « ngân sách gia đình ». Nghĩa là chị em thực hành dương lịch rồi, mặc dầu trong đầu lúc nào cũng nghĩ âm lịch, nghĩ ngày rằm, tháng đầu, tháng thiểu, năm nhuận, năm không nhuận.

Về mặt tinh thần em tin rằng âm lịch rất thích hợp với người mình, cả về mặt nông nghiệp. Về mặt này vì tê người mình có tục chơi trăng, quen sống bên bờ sông, thường xem nước rồng nước kén mà làm việc, nên chỉ ta không bê hẵn được. Tuy vậy, ta dùng vì thế mà nói rằng ta chỉ nên biết có âm lịch.

Sở dĩ ta cần làm việc theo dương lịch vì đời sống của quốc gia dân tộc ngày nay không còn biệt lập nữa. Đầu sống chấn chít liên can nhau thì ta nên phù hòa cuộc sống quốc gia dân tộc của ta với cuộc sống của nước khác. Vì dù ta không muốn đi nữa ta cũng không chống lại được, vì một lẽ rất giản dị là kinh tế quốc gia phải đi sát với kinh tế các nước.

Về cái Tết của ta, em xin gọi là Tết Xuân. Đối với cái Tết này hẳn không một người Việt nam nào là không trêu mến, không tiêm nhiễm tục lệ và tâm hồn. Ấy là một cái Tết dân tộc, đầy ý vị mà toàn thể người giống Lạc Hồng đều thường thức.

Xét vậy, em cảm thấy chúng ta đang bắt đầu một năm mới và đang chúc chờ Tết Xuân.

— MINH ĐẠT
cần khái

THIẾU QUÊ HƯƠNG

Cô MAI HOA dịch thuật

ÀU bé Ga Giê buông cần câu ngồi phịch xuống đất bên cạnh một gốc cây to, Hôm nay gió nhiều quá, lá rụng hờnhững cành bướm vàng làm nhún hấn mặt nước ruộng đồ ngầu... Mấy con ỏ lợt thơ trên bờ đê uyên chuyển uốn ong mình theo chiều gió và núng nẩy hư khiêu vũ. Một con cá rô nồi ngọt hot, ên dám rau ngò lèn bèn trước mặt a Giê, quay đuôi làm động nước, a Giê đưa bàn tay rám nắng đồ hòng ra lại miếng mồi đã tuột ra gần chót rồi câu rồi nhẹ nhàng cầm cần thả mồi uống nước.

Đồng rộng mênh mông không có một ông người đi; đó dày rải rác những inh co trảng trảng... Trên không, mây ợc lờ đờ trời trong nền trời xám tro. Tất i lặng lẽ âm thầm như một cuộc âm trù bí mật...

Soi nhợ câu hơi động đây, Ga Giê ngó im dám xuống mặt nước. Câu khé động tay, nhắc cần lên, một con cá rô to i mắc lủng lủng chỗ trại câu. Nhanh ien và gọn gàng, Ga Giê thâu nhợ câu i, gờ con cá bô vào giỗ.

Từ bảy năm nay, Ga Giê đã quen với

lạc ở miền này, mấy năm « phong trần » phịch xuống đất bên cạnh một gốc

hờnhững cành bướm vàng làm nhún

hấn mặt nước ruộng đồ ngầu...

Mấy con

ỏ lợt thơ trên bờ đê uyên chuyển uốn

ong mình theo chiều gió và núng nẩy

hở khiêu vũ. Một con cá rô nồi ngọt hot,

ên dám rau ngò lèn bèn trước mặt

a Giê, quay đuôi làm động nước, a Giê đưa bàn tay rám nắng đồ hòng

ra lại miếng mồi đã tuột ra gần chót

rồi câu rồi nhẹ nhàng cầm cần thả mồi

uống nước.

Đồng rộng mênh mông không có một

ông người đi; đó dày rải rác những

inh co trảng trảng... Trên không, mây

ợc lờ đờ trời trong nền trời xám tro.

Tất i lặng lẽ âm thầm như một cuộc âm

trù bí mật...

Soi nhợ câu hơi động đây, Ga Giê ngó im dám xuống mặt nước. Câu khé động tay, nhắc cần lên, một con cá rô to i mắc lủng lủng chỗ trại câu. Nhanh ien và gọn gàng, Ga Giê thâu nhợ câu i, gờ con cá bô vào giỗ.

Từ bảy năm nay, Ga Giê đã quen với

Tà Oul nhô mạ thì Ga Giê cắt giày, kéo mạ; đến ngày cấy, lão Tà Oul đi cấy, Ga Giê cùng ở trán trung trực bì bom đi bộ mạ...

Hai năm nay Ga Giê đã cắt lúa được. Thế nên, đến mùa lúa chín, luôn luôn

người ta gặp nó ở ngoài đồng.

Lão Tà Oul nghèo lâm. Lão vừa làm

ruộng vừa phải đi làm mướn mới đủ ăn.

Bởi nhà lão có nhiều miệng ăn, con lão

đến bốn đứa, mà vợ lão đã chết từ hai

năm trước. Tà Oul là người Cao miên sinh

ở Việt Nam, vợ lão là người Việt lai Tàu.

Cả hai đều ở đồng quê vịnh Xiêm La.

Hai tám hòn cùng chắc phác quê mùa,

nhưng vợ chồng lão Tà Oul rất giàu

lòng yêu thương.

Một ngày tháng Ba năm một ngàn chín

trăm bốn mươi lăm, lão Tà Oul đang bei

xuồng di từ kinh Xáng Thọ Mai về kinh

Xáng Bâ Kẹo bồng thấy nhiều tàu nhà

nước chạy đến đây cuốn cờ rồi tự đánh

chìm cờ. Quai binh thủy thủ và dân

chùng dưới tàu, có cả dân bà con nit

nữa, đều lén bờ đất dùn nhau di về phía

cho lão. Trong lúc lão Tà Oul chuẩn bị

« bắt mạ » thì Gia Giê giúp đỡ việc chờ

rừng miệt Năm Căn. Đang lúc mọi

người đang lao xao như đàn gà mặt

mẹ, lũ con nit kêu khóc làm cho nhiều

người dân bà rời

nước mắt và những

người dân ông lác

dầu thử dai... Bất

thinh linh, một

đoàn phi cơ ba

chiếc bồng xuất

hiện trên không.

Trong đoàn người

tỷ nạn kia có những

tiếng rú thất thanh

nồi lén cùng với

những tiếng quát

tháo truyền lệnh

của các sĩ quan,

làm vang động bến

bờ kinh. Mọi người

nhớ nhác sỹ hãi.

Có nhiều kẻ dập

nhau chạy bừa

không định hướng..

Một cảnh rối loạn

diễn ra trong kinh

hoảng... Đoàn phi

DỊCH THƠ NƯỚC NGOÀI

Lời dịch giả. — Người xưa với quan niệm của chữ « Tri kỷ » lúc chia tay thường mượn chén rượu để buồn một cách « nam nhì ». « Khuyển quân cánh tận nhất bồi tiếu » Diền Tâu có khúc ly ca « Chiết liễu » và dưới đây là một bài hát cổ Anh hát lời, thường hát tút chia tay khi nhấp chén quan hè.

A Drinking song

There is a tavern in the town
And there my dear-love sits him down
And drink the wine, mid laughter free
And never thinks of me

**

Fare, thee well for I must leave thee
Don't let the parting grieve thee
And remember that the best of friends
must part

**

Adieu, adieu, kind friend, adieu
I can no longer stay with you
I'll hang my harp on a weeping willow tree
And may the world go well with thee

— ANONYMOUS

Chén quan hè

Đây là một quán nơi thành phố,
Và cũng là chỗ bạn tôi ợa
Ngồi trong những tiếng cười đùa
Nhấp chén rượu... chờ bao giờ nhớ tôi!

**

Thương lợ bình an nhẹ bạn ợi !
Đừng buồn chí nhoa lúc chia phái.
Tôi đây tôi phải đánh xa bạn
Ngay cả người thân cũng phải rời

**

Tri kỷ ! thời này tạm biệt nhau
Tôi không còn nán được lâu đâu
Rồi đây dần nogn, treo cánh liễu
Mong ợc ai kia vẹn sở cầu.

— SONG NHẤT NỮ lược dịch



Sông tự động là chết

CHÚNG ta thường nói văn hóa của Đông phương là văn hóa « tinh » còn văn hóa Tây phương là văn hóa « động ».

Thật sự, thì không có văn hóa động hay tĩnh, chỉ có người tác động và người thụ động mà thôi. Gặp nghịch cảnh trên đời, quyết vượt qua, quyết chiến thắng: đó là người tác động. Trái lại, con người thụ động gặp trở lực, hoặc điều khó khăn gì nhõ nhít, cùi than trời trách đất, không có phản lực gì, hạng người ấy sống cuộc đời « cầm bắng như gió lối đi » chứ không bao giờ nghĩ tìm cách thắng nghịch cảnh, để tạo cho mình một cuộc đời tươi đẹp hơn.

Bác sĩ Emill Pus người giúp việc đặc lực cho Pasteur trong các cuộc phát minh làm chấn động y giới, để lại cho loài người một tấm gương về sự chiến thắng nghịch cảnh. Lúc đi học ông phải sống trong nghèo túng, lúc ra đời, cộng sự với Pasteur, ông lại mắc chứng đau phài vì đã quá cực khổ. Nếu ông cam phận sống một đời thụ động, được sao hay vậy thì ông đâu có lập được sự nghiệp tên đời. Roux đã sống đời tác động. Một mặt ông chống với con binh, băng những phương pháp vệ sinh, (ăn, ngủ, làm việc điều độ) ông đã sống được đến 80 tuổi. Ở địa vị ông, một người khác chắc là thối chí, phó mặc « Trời cho sông năm nào hay năm ấy ». Một mặt khác ông còn dùng chuỗi ngày của ông mà làm việc, giúp ích cho đời.

**

NGUỒI xưa của Đông phương không để lại những gương hoạt động chống nghịch cảnh như thế. Chúng ta cứ xét ngay trong Truyện Tam Quốc mà ai cũng đã đọc, hay nghe kể lại. Nhơn vật lý thú trong truyện là Không Minh. Ông ta biết tính việc đời trước, đời sau; ông ta thông Thiên văn hiểu kinh Dịch; biết trước rằng mà phái được nhà Hán mà ông vẫn cố gắng phò nhà Hán; sau lần xuất binh ở Kỳ Sơn, ông không ngã lòng, chỉ tuân theo chí tiến thủ. Người viết Truyện Tam Quốc, đặt ra nhơn vật ấy, hé chàng phải muốn nêu cái gương sống đời tác động hay sao? Đồng thời với Không Minh có Bàng Đức Công ăn đặt trong rừng vì tánh thụ động, cam chịu theo « số mạng ». Rút cuộc tài trí của Bàng mai một, ông không làm được việc gì trên đời.

Không Tứ cũng là người biết sống quát cuồng lâm. Đã khéo các nước để hành đạo, ông đã bị các quan đại phu tìm đủ cách nhận chìm tiếng tăm ông, vì họ lo sợ ngày họ bị lu lờ. Vậy mà không thôi chí Không Tứ vẫn đi khéo đở đầy; đến khi tuổi già sức yếu, ông còn dùng tàn lực mà viết sách, hầu truyền bá tư tưởng cho hậu lai.

cor đảo lượn mấy vòng rồi xả súng bắn rào rào xuống đất. Lão Tà Oul kinh hãi đậu xuống lại, nhảy lên bờ chạy trốn.

Mãi đến chạng vạng tối đoàn phi cơ mới bay đi. Lão Tà Oul lẩn xuống bến sông tinh cờ bắt gặp giữa đường một đứa bé người Âu châu đang ngồi khóc một mình bén miệng giềng.

Lão Tà Oul cắt tiếng kêu gọi không thấy ai đáp lại. Trời tối đèn nỗi, đường về còn xa, lão thở dài nhìn những tảng đất ruộng vừa bị phi đội bắn bạt tung tóe. Rồi động lòng trắc ẩn, lão không chần chừ nữa, bồng đứa bé xuống xuồng đem về cho vợ lão nuôi nấng...

Thằng bé xi được ấy cú khóc mãi. Khi nó không khóc là lúc nó thầm thiêt kêu: « Ga Giê ! Ga Giê ! » Vợ chồng lão Tà Oul, nhân đó, bắn đặt tên nó là thằng Ga Giê.

Bảy tám năm qua, bảy giờ thằng Ga Giê đã lớn. Vợ lão Tà Oul không còn nuôi nó nữa, vì bà đã chết rồi. Bảy giờ nó sống kham khổ với lão Tà Oul, cố sức giúp đỡ cha nuôi nó.

Có điều tình nết Ga Giê không giống với phần đông các đứa trẻ khác. Mới gần ấy tuổi đầu người ta đã chú ý đến cái tính tinh nghịch, nghịch ngợm ra xa theo dõi ánh vàng nhạt cũ mặt trời sắp chìm trong bóng tối... Người ta nói rằng: đó là tâm trạng của một người thiếu quê hương...

Tà Oul đã dạy nó nhiều câu hát rất hay và nó hát cũng có giọng nữa. Mỗi câu hâ

nó xuống giọng « à en ợi... » hợp với điệu bộ của nó làm cho người ta nghĩ đến cái vú nǚ Miên Xiêm, những người kia sê c

diệu bộ và giọng hát hay đến chừng nà

nữa ? Ga Giê chỉ thích ngồi dưới gốc cây những buổi chiều. Vừa câu, nó vừa ngóng ra xa theo dõi ánh vàng nhạt cũ mặt trời sắp chìm trong bóng tối... Người ta nói rằng: đó là tâm trạng của một người thiếu quê hương...

— MAI HOA
(Văn Nghệ Tuổi Xanh)



NỤ CƯỜI

BÍ LỐI?

VỢ.— Minh đi đâu mãi đến giờ này mới về? mặt dính son?

CHỒNG.— Tôi đi coi hát. Rồi có tiếng súng nổ nên họ hé nhau chạy, tôi té, bị mấy cô môi son đè lên, môi họ dính mặt tôi.

VỢ.— Cà vạt mình đâu? Sao lại có cái khăn thêu trong túi nè?

CHỒNG.— Lúc hồn loạn cà vạt súc mắt. Con khán này chắc có lỗ lót tê đòn đồng, mấy cô xô tay vào túi tôi rồi kẹt khán lại.

VỢ.— Còn cái áo thun lá biến đi đâu?

CHỒNG.— Có lẽ, súng nổ trúng áo thun nên nó văng đi mất.

VỢ.— !?

(CẨM XUXÉN.— Sóc trăng)

GIẢN DI

CHA.— Con đã bỏ thư vào thùng thư nhà bưu điện chưa?

CON.— Dạ.

CHA.— Con dân cò đúng 1 đồng rưỡi chờ?

CON.— Dạ, con mua cò 3 đồng, cắt làm đôi, dân vào hai bì thư, tức là mỗi cái thư dân đúng 4 đồng rưỡi.

VỢ LÀ THUỐC TRƯỜNG SANH

Bà vợ đọc báo xong, nói với chồng: « Minh thấy không? Báo vừa viết trong báo nói rằng người có vợ sống lâu hơn kẻ độc thân. Vậy tôi à thuốc trường sanh của mình. »

Chồng chép miệng đáp:

— Nhứt là các bà vợ lâm điều, mè nheo chồng suốt ngày thì đời sống của chồng lại càng là một chuỗi ngày dài dằng dặc, không biết bao giờ chấm dứt.

X. Y.

LÃ PHUNG TIỀN

Thầy đang giảng bài: « Chó sói và cừu non » của thi sĩ La Phông Ten. Cuối lớp, trò Phi mài xem Tam Quốc, bài Tam chiến Lữ Bố.

Thầy kêu Phi.— Trò hãy nói lại tác giả bài thơ « Chó sói và cừu non » là ai?

Phi.— Dạ... Là Lữ phung Tiên, Lữ Bố a...

— ANH MINH

DÁN HÌNH THAY ĐỊA CHỈ VIẾT BẰNG THU

CÁC CÂU thanh niên và các cô thanh nữ Mỹ mến chuộng các ngôi sao màn bạc đã gửi liên tiếp những bức thư cho những đảo và kép mà họ mê nhất. Họ nghĩ ra một lối mới là không để địa chỉ người nhận thư mà dán hình người nhận thư lên phông bì. Một điều hing túng cho các người chạy thư vì họ không biết hết mặt các tài tử cho nên có đến hàng trăm bức thư nằm đựng lại ở nhà giày thép.

(Daily Mirror)
Londres



THAI ĐỔ

1.— Thân em là gái liều bồ,
Tâm thần nào quản giang hồ đường xa.
Từ ngày lành áu di ra,
Tôi đau nginh tiếp thật là hiền vinh.
Trách ai áu ở bạc tình,
Được tin rồi lại bồ mình bơ vơ.

Đó là vật gì

2.— Thân em vốn dĩ duy mù,
Đường sá không thấy lẩn mờ mà đi
Chứ gì trong 25 chữ cái

TOÁN ĐỔ

Hai cha và hai con đi săn, bắn được 3 con thỏ.
Nhờ các bạn chia cho mỗi người một con.

(Thai đổ và Toán đổ trên đây của bạn HUNG VIỆT)

Ô CHỮ



Ngang

- 1.— Đầu đoạn của 25 chữ cái.
- 2.— Đứng nói chuyện.
- 3.— Cây tre cầm trước ngực vào ngày xuân.
- 4.— Một lối đi thông xu ngang đất.
- 5.— Việc cần thiết của người Việt để sống.
- 6.— Tiệm lanh lam áo quần.

- 1.— Chữ nho có nghĩa: Thương người.
- 2.— Thích xem ngắm hình đẹp.
- 3.— Đốt khói duỗi muỗi — Thủ trái lầm hột.
- 4.— Một thứ dụng cụ của học sinh.
- 5.— Thủ cây cho từ giao ản.
- 6.— Tên một cây cầu.

(của một độc giả ản danh)
Xem mục giải đáp ở trang khác

NHÀ BÁN TƠ LỤA

Phúc - Thịnh

Số 29 đường Đại Tá Grimaud Saigon

Nhuộm đủ màu Hấp tẩy ó áo quần
May y phục phụ nữ
Nghề làm lầu năm có danh tiếng khéo
không đâu bằng

KHOA HỌC

BÍ QUYẾT TRƯỜNG SANH CỦA NGƯỜI PHI LUẬT TÂN

của X.Y.Z.

Ấy hoạt động như thường, bác sĩ cấp cho họ giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị cuối năm. Trái lại, nếu thân thể người kia có điều gì bất thường, các nhà chuyên môn khám xét lại kỹ càng hơn, và bệnh nhân sẽ được cứu chữa dễ dàng.

BÍ QUYẾT TRƯỜNG SINH

Ở Phi luật tân khi một người đàn ông hoặc một người đàn bà độ 40 tuổi cảm thấy trong người không được bình thường, họ đi đến bác sĩ liền.

Về phương diện xã hội, dĩ nhiên là đời sống bắt đầu lúc 48 tuổi, song về phương diện sức khoẻ, thì điều đó không đúng chút nào. Quả tim đập 70 lần trong một phút đồng hồ, và như thế suốt 40 năm.

Tốt hơn hết là khi 40 tuổi chúng ta đi khám tim cho chắc chắn. Không có một bộ máy tinh vi nào mà không suy yếu hoặc hao mòn, sau một thời gian hoạt động dài như vậy. Các bộ phận khác cũng phải làm việc không ngừng, và vì thế phải mòn yếu đi. Người ta gọi giai đoạn từ 40 đến 60 tuổi là giai đoạn « tuổi ung thư ». Vào thời kỳ này, bệnh ung thư thường xảy ra nhiều nhất.

Sự khám bệnh phải được thi hành rất kỹ càng, do bác sĩ chuyên môn đảm trách. Các bộ phận « trực trắc » phải được xem xét cẩn thận hơn và điều trị ngay.

Nói tóm lại, thân thể con người ta cũng như một bộ máy. Nếu bộ máy được giữ gìn cẩn thận, thì sẽ dùng được lâu. Người ta cũng vậy, nếu mọi bộ phận trong con người được chăm sóc kỹ lưỡng, tức người ta có thể sống lâu được.

— X.Y.Z.

tên rõ rệt trong mươi năm sau đây. Sự tìm tới nguyên nhân các chứng bệnh ấy đã được thực hành triệt để.

KHÁM BÌNH

THEO các bác sĩ, thì phương pháp chắc chắn nhất để khỏi chết sớm về các bệnh suy nhược nói trên là khám bệnh. Đã có những người bệnh chết trước 40 tuổi, chỉ vì không chịu đi hoặc đã đi viếng bác sĩ quá chậm. Tại Phi luật Tân, nhở y tế đầy đủ, như các đường đường, các bệnh viện, các nhà thương thi, v.v. nên hàng năm, mọi hạng người, công chức, thương gia, sinh viên, thợ thuyền, đều được khám bệnh ít nhất một lần.

Không ai có thể chối cãi được công dụng của sự khám bệnh. Nhờ khám nghiệm kỹ càng, người ta có thể biết được mọi sự thay đổi trong các bộ phận con người, và do đó, có thể biết được chứng bệnh ngay thời kỳ mới phát.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH

PHƯƠNG pháp thực hành của bác sĩ thay đổi tùy theo tiện nghi. Đơn giản

nhất là phương pháp thi hành ở các sở bảo hiểm như sau đây :

Công việc khám bệnh là công việc của nhà chuyên môn ở bệnh viện. Tại đây mỗi chất trong thân thể con người được xem xét: máu, phân, nước tiểu được đem đi thử; các bộ phận được chiếu quang tuyển X, khi có bệnh ung thư hoặc mủ nhọt, người ta rút chất ở chỗ đau, xem xét với kính hiển vi.

Khi đã thu thập đầy đủ kết quả sau các cuộc khám xét, những bác sĩ chuyên môn mới họp để bàn bạc tình trạng người được khám bệnh. Nếu mọi bộ phận người

MỘT BỘ XƯỞNG CỦA MỘT CỒ SINH VẬT VÙA ĐƯỢC KHÁM PHÁ Ở NGA

HÀNG TASS vừa báo tin một phái đoàn sinh vật học của hàn lâm viện khoa học Kazakhstan vừa khám phá ra một bộ xương không lò cồn nguyên vẹn cách không xa may thành phố Oursalska. Bộ xương có sinh vật này do được 44 thế kỷ theo bờ dài.

(Paris Presse L'Intransigeant)

được nhiều giải thưởng và được nhiều công ty hàng không khen ngợi.

KIM KHÍ MỚI TITANIUM

KIM khí Titanium là một loại kim khí mới được phát minh rất hữu dụng.

Đặc tính của nó là nhẹ, dẻo dai và lâu mòn.

Gần 90 phần trăm số Titanium được dùng vào các mục phiêu quân sự, nhất là trong việc chế tạo động cơ phản lực, ống đựng không khí và dụng cụ của quân đội.

Theo giới quân sự, thì Titanium nhẹ hơn thép từ 30 đến 40 phần trăm, nên có thể dùng để thay thế một phần dụng cụ làm bằng thép, như là dùng đúc súng « môt ché » 81 ly thi rất tốt. Người ta đang trù định dùng Titanium để bọc chiến xa và như thế các chiến xa sẽ nhẹ bớt ít nhất 25 phần trăm.

Còn một thứ kim khí nữa tương tự như Titanium gọi là Zircon. Thứ này cũng lâu mòn.

Nhưng hiện nay, có Titanium dẻo, bền, không kém gì Zircon, nên giá sản xuất Zircon đã hạ xuống nhiều.

TIN MỚI KHOA HỌC

TĂNG SỰ AN NINH CHO PHI CƠ

Hiện nay tại vài quốc gia, các công ty hàng không thương mại đặt trên các chuyến phi cơ thêm những máy báo trước sự trực trắc, hay sự hư hỏng của vài bộ phận trong máy.

Thứ máy mới phát minh ấy là máy « phân tách động cơ ».

Máy « phân tách » là một máy hoàn toàn tự động. Khi nào có một bộ phận phi cơ bị hỏng, thì máy ấy tự tìm lấy chỗ hư và báo hiệu trên mặt đồng hồ.

Máy còn có thể dò tìm một vài trực trắc trong động cơ, những chỗ mòn ở

« pít tông » những chỗ hở của nắp đậy ống xát măng (valve du tuyau à échappement). Nó còn có thể phân biệt một cách mau chóng những trực trắc trong « ma nhè tò » với sự hư hỏng của « bu di » hay của bộ phận phát điện khác. Từ xưa đến nay người ta chưa từng thấy một kiệu máy nào có thể báo trước các chỗ bị hỏng trong phi cơ, như kiệu máy vừa tả trên đây.

* * *

ĐẶC BIỆT NHẤT LÀ « MÁY PHÂN TÁCH »

có thể chỉ ngay cho biết trước các bộ phận của động cơ lúc mới bắt đầu hơi trực trắc. Nhờ thế người ta mới tìm cách sửa chữa liền không để cho động cơ trở nên quá hư hỏng. Phi cơ đang bay nếu có gì hơi trực trắc, phi công chỉ nghe đồng hồ là thấy chỗ hư liền. Phi cơ hạ xuống sân bay, để tìm chỗ hư của động cơ và để kiểm soát phi cơ trước khi cất cánh.

Công ty hàng không « Liên Mỹ » (Pan American World Airways) cho hay rằng nhờ dùng máy « phân tách », này mà các chuyến phi cơ đi lại rất đúng giờ. Đang lúc bay, nếu động cơ có trực trắc chót đinh, viên kỹ sư báo liền cho xưởng máy tại sân bay để sắp đặt trước. Phi cơ vừa đáp xuống, người ta xúm lại sửa ngay chỗ hư và cho phi cơ cất cánh đúng giờ đã định.

« Máy phân tách » này đã chiếm

Một ký giả Mỹ nói về tiểu thuyết Tàu

(Tiếp theo trang 23)

và đến đời Nguyễn thì vút lên, như n hungry đã thành hoa sau khi phải chảy qua rẽ, qua cành và gấp lầm nơi khúc khuỷu.



Đến đời Mông cõi đem lại cho nước Trung Hoa đã già lắm, sức mạnh mẽ và bộ óc mưu mẫn của một dân tộc trẻ trung, hăng hái. Đối với người Mông cõi thì những kinh truyện khôn khan của nhà nho không được hiểu lắm. Cho nên đời Nguyễn là một đời mà tiểu thuyết cũng là kịch được vua chúa rất hoan nghênh. Trong khi được vua chúa vi nề như vậy (nhưng các nhà nho vẫn phản đối) thì tiểu thuyết Tàu đã tới một trình độ cao nhứt mà xưa đến nay chưa từng tới bao giờ. Tôi muốn nói đến ba bộ tiểu thuyết có tiếng nhứt, hay nhứt của Trung Hoa thi nhau ra đời dưới triều Mông cõi là : Tam Quốc, Thủy Hử và Hồng lâm Mộng.

Tôi muốn cho các ngài hiểu địa vị ba bộ tiểu thuyết ấy trong óc người Trung Hoa, tôi muốn phô bày cùng các ngài rõ ý nghĩa những pho truyện đó đối với người Trung Hoa.

Điều thứ nhứt, tôi nghĩ rằng không có bộ tiểu thuyết Tây phương nào có thể so sánh với những bộ tiểu thuyết đó. Chúng ta làm gì ra bộ tiểu thuyết được đọc, được hiểu, được thuộc đến nỗi khi đọc đến đoạn nào ta nhớ ngay được đó là chỗ hay nhứt, làm lý nhứt hay là buồn cười nhứt. Ba tác phẩm tuyệt mỹ này thi người Trung Hoa nào cũng hiểu, ba tác phẩm đó hoàn toàn diễn tả nước Trung Hoa, tiêu biểu cho thứ « văn chương » của bình dân, một công nghiệp của bình dân chứ không phải là của một đẳng phái nho học nào. Xin các ngài nhớ cho rằng các nhà nho, các quan ngự sử cũng là các triều vua liên tiếp làm chủ nước Trung Hoa đều đồng thanh phản đối và hơn nữa ếm « nhém » ba bộ tiểu thuyết này, vì họ cho rằng những truyện này nguy hiểm, cách mạng và có thể ảnh hưởng xấu xa cho phong hóa.

Nhưng dù sao những pho truyện đó vẫn sống, vẫn này nở như hoa rồng, vì dân chúng vẫn đọc, vẫn truyền tụng cho nhau và vẫn ghi khắc những truyện đó một cách vĩnh viễn vào trinh bắng cách đem cốt truyện diễn thành tuồng hát hoặc là những bài thơ rất dễ nhớ, cả đến trẻ con cũng thuộc.

Tại làm sao những tiểu thuyết đó được dân chúng hoan nghênh như thế? Vì một lẽ rất giản dị, chính những người

trong dân chúng đã làm ra các pho truyện đó.

... Nếu Thủy Hử là bức tranh linh hoạt của đời sống dân Trung Hoa thì Tam Quốc là bộ truyện về chiến tranh, chánh trị và ngoại giao, và Hồng lâm Mộng là bộ truyện gia đình và ái tình.

Ba bộ tiểu thuyết này không phải là tay tôi đã chọn; không, tôi đã theo ý người Trung Hoa, ba cuốn truyện này là ba tác phẩm hay nhứt của người Trung Hoa. Và đây chỉ là một phần rất ít trong hàng trăm bộ tiểu thuyết đã làm cho chúng ham mê.

... Mặc cho bọn nhà nho khinh miệt, dân chúng đã tạo riêng một loại văn chương khác hẳn với văn chương nhà nho. Ngày nay chỉ có loại tiểu thuyết mới đáng gọi là văn chương — mà văn chương này sẽ sống mãi khác hẳn với « từ văn » khôn khan.

Tôi đã bắt đầu cuộc đời văn chương của tôi trong một bầu không khí như vậy. Tôi không có khuynh hướng về nghệ thuật, về gõ rỗa, về sửa chữa theo một lề luật định sẵn. Thật các nhà văn sĩ và danh ở Trung Hoa đã dạy cho tôi một bài học quý giá... Bài học này, như tôi đã nói ngay từ lúc đầu, có thể là lời cảnh cáo cho các nhà văn Tây phương.

... Người ta dạy tôi rằng nhà văn có thể xem nghệ thuật như những mẫu mực khuôn khổ, hoàn toàn... nhà văn có thể đứng xa mà nhìn những mẫu mực khuôn khổ đó như là nhìn những bức tượng trong tủ kiếng xà xôi của một viện bảo tàng nào. Nhưng địa vị nhà văn không phải là với những bức tượng. Nhà văn phải ở ngoài phố đông người ôn ào

ở đây mới thấy sướng. Phố rộn rịp, dân ống với dân bà loli thích thích chờ cô đẹp đâu như những pho tượng! Họ xấu xí, thiếu thốn vì họ là người. Họ ở đâu đến và họ đi đâu, họ cũng biết. Nhưng họ là người, vì lẽ đó nhìn họ còn lý thú bằng vạn nhìn những khuôn mẫu trên bàn thờ nghệ thuật.

Cũng như các nhà viết tiểu thuyết Tàu ngày xưa, người ta đã dạy tôi viết cho thường dân. Nếu thường dân đọc những tờ báo in ra hàng triệu số, tôi muốn những truyện của tôi đăng vào những báo bình dân đó hơn là vào những tạp chí cao xa của một bọn thông thái nào đó. Vì những « truyện » là riêng của thường dân. Chỉ có họ là những người bình phẩm xác đáng hơn cả, vì tâm hồn họ còn thật thà, chất phát và hồn nhiên. Không, một nhà tiểu thuyết không cần mong đến một giọng văn hoàn toàn văn chương, hợp với luật lệ của nghệ thuật. Và cũng không cần biết đến « văn chương » cùng nghệ thuật cho lắm.

Chỉ cần biết đến « người », vì người là nhân vật cần yếu. Nhà văn là một người nôm na kể truyện trong làng, trong xóm cho một đám dân quê ngồi nghe, mà làm thế nào cho nhiều người chú ý nghe minh: Không cần phải lên tiếng khi thấy các nhà nho đi qua. Nhưng phải đánh trống, kêu mồi, nếu thấy bọn tu hành học đạo đi qua. Phải nói cho họ biết: Tôi cũng đi tìm đạo như các người, tôi cũng nói chuyện đến thần thánh, đây! Đối với nhà quê phải nói chuyện đồng ruộng mùa màng, với các ông già phải nói chuyện hòa bình, với các bà già phải nói đến con trai, với con trai, phải nói chuyện con gái, và trái lại. Được người ta chú ý nghe là đủ lắm rồi, không nên mong hơn. Đấy, & Trung Hoa người ta dạy cho tôi là nhà viết tiểu thuyết phải như thế.

— P. B.

GIÓ NHỚ

(Tiếp theo trang 23)

đà. Hình ảnh chị, trên một chuyến xe hàng sớm chật chội, gương mặt hiền dịu và nụ cười thắm tươi, hiện đến bên em. Chị vẫn phong phanh tăm áo cũ!

Hiện lúc này chắc hẳn đã vừa lòng vì đan được chiếc áo mới để mặc?

Em định lấy chiếc áo mặc vào mình thì những hình ảnh khác, gần gũi hơn, chen lẫn đến: Sáng nào lúc đi làm em cũng gặp một lũ trẻ trahi trát, tảng lặng theo nhau vào xuồng. Chúng làm những công việc vặt như lau chùi, khuân vác; ngày có, ngày không... Vẫn những thân hình trẻ thơ không một manh áo che thân ấy, sáng nay em

lại gặp chúng. Trên những mảnh lưng trần, nước da xám đen tái đi thành một màu tim bầm. Chúng đi sát vào nhau, lặng lẽ.

Đương tư lự, sau lưng em, những tiếng cười bồng nồi tên ròn ròn. Cô bạn đồng sự xinh xắn mọi ngày, sớm nay lóng lẩy trong tấm áo nhung lam còn mìn tuyết. Đi bên cạnh là hai thiếu nữ khác, hồn hở trong đôi màu áo len mới. Cô bạn trẻ thấy em thì tủm tỉm cười, nụ cười thắm tươi và tự mãn. Nghĩ đến những người mong lạnh đến đe « khoe » những bộ quần áo mới, em bỗng thấy nụ cười của cô bạn xinh đẹp ấy lợt hổ làm sao, lợt lợt như cái ánh nắng lèn muộn của một ngày cuối mùa lá rụng...

— VĨNH LỘC

CHUNG QUẦNH NHỮNG TRẬN CẦU THỦ NHÌ
CỦA MÙA BANH QUỐC TẾ Ở NAM VIỆT

TÀI LỰC CỦA HỘI L.A.S.K.

và cầu giới NƯỚC ÁO

bài của PHAN NHƯ MỸ

hiểm Tây Ban Nha và Ý đại lợi dung hòa tách bồng bộ tự nhiên của người dân xứ nóng với nghệ thuật điều luyện nhập cảng từ các nước Âu Châu vẫn minh tiến tiến.

Còn cầu giới nước Áo?

Nếu thành phố Vienne thơ mộng với con sông Danube xanh lơ đã sản xuất bao bản nhạc bất hủ và bao bài thơ, bao diệu nhảy lưu danh, thì thành Vienne cũng phải có lối nhồi bóng riêng biệt. Người ta đã từng bảo cầu tướng thành phố Vienne không phải là những người đá banh, mà là những nhà khiêu vũ, cử động theo một điệu valse nhíp nhàng.

Chính trong phận sự của viên trung úng là có chỗ khác nhau giữa hai lối nhồi bóng Anh và Áo. Người Anh chủ trương: thủ túc công, nên áp dụng chắc chắn pháp W. M. Người Áo chủ trương ngược lại: công túc thủ, nên viên trung úng dự vào thế công nhiều hơn là thế thủ. Nói một cách rõ ràng hơn, các hội Áo không quan tâm nhiều đến những bàn bông bộ xông xáo. Các nước gần Bắc cực lạnh lẽo như Thụy Điển, Na Uy pha lẩn sự diêm tĩnh và óc khoa học trong phong pháp nhồi bóng. Xa xôi mãi tận Nam Mỹ châu, trong những nước như Ba Tây, Argentina, Chile, Brazil, con cháu của những nhà thám

BẢN TRAI ĐÃ LÀM NGẮN CẨM QUYỀN THUẬT Ở ANH

NHƯNG THIẾU NỮ ở Anh không muốn thấy những thanh niên biến dạng vì thế mà một số thanh niên Anh không chịu tập quyền Anh nữa. Đây là lời than van của một người bị thư Hội quyền Anh tài tử ở hạt Northampton: « Chúng ta đã mất bao nhiêu vỗ sĩ trung đầy trong lai. Các cô thiếu nữ bảo rằng quyền thuật làm xanh những khuôn mặt của thanh niên vì vậy đám này đã giải nghệ để làm vừa lòng các cô ».

Hội quyền Anh ở Luân Đôn cho rằng vấn đề ấy không quan hệ lâm, nhất là đối với kinh đô. « Khi một thanh niên muốn tập duyệt về quyền thuật thì họ không quan tâm đến những lời khuyên của phái yếu ».

(Daily Herald Londres)

ĐỜI MỚI số 39

dự mùa rồi. Trong hàng ngũ lại có 7 cầu thủ đã từng được tuyển là thủ môn Franz Weichselbaumer, tǎ vệ Lemberger, trung úng Rudolf Fuchs, tǎ úng Peyer, tǎ nội Zechmeistet, trong số 17 cầu thủ và 6 nhà diu đất.

Cuộc viễn du này là ông Wolf Lybert, ký giả thể thao Thụy Điển đã dẫn hai đội Helsingborg và Djurgarden qua Sài Gòn, giàn xếp. Lask trước hết sẽ sang Calcutta đáp lễ với đoàn đại biểu Áo độ đã thua họ 4-2 trong dịp di dự hội Thể vận Helsinki.

Trong dịp này, như bạn đọc đã biết, Liên đoàn đã dự bị chiến trường nhà một cách rất cẩn thận. Theo chương trình cải cách việc tuyển trạch, (mà chúng tôi đã dâng tài tuần rồi) 22 cầu thủ nhà đã khởi đầu tập duot chung trong tuần rồi.

Và lại một đội cầu Âu Châu như LASK dầu sao nghệ thuật cũng cao cường hơn của ta nhiều. Thế nên ta không thể mong mỗi gì hơn hai điều này :

1.— Chiến trường nhà, mặc áo đại biểu, sẽ chơi tận tình, khác như hai lần trước, khi gặp Nam Hoa và Mảnh Hồ.

2.— Sau những trận gặp gỡ này, ta sẽ học thêm nhiều điều hay lẻ để áp dụng về sau. Vì trong lịch mùa quốc tế của Nam Việt, sẽ còn hai trận kế tiếp nữa là đấu với đoàn đại biểu Tân già ba, cuối tháng Février và tranh giải Liên cảng với Hương Cảng đầu tháng Avril.

— P.N.M.

Giải đáp tiêu khiên trang 32

THAI ĐỔ

1.— Con côn tho. — 2.— Chủ M.

TOÁN ĐỔ

Chi có ba người thôi vì trong hai người cha thì 1 người vừa là con, vừa là cha. Tức là có 1 ông nội, 1 ông cha, 1 con (cháu của ông nội).

Ô CHỦ

1	A				
2	I M				
3	N E U				
4	H A N G				
5	A N C O M				
6	N H A M A Y				
1	2	3	4	5	6

NHỮNG TÀI LIỆU BÍ MẬT VỀ ĐỘI THẦN PHONG NHỰT...

(tiếp theo trang 21)

1944 vào buổi trưa, qua ngày 9 vào lúc 17 giờ chúng tôi thấy xuất hiện những chiếc « Lockheed », phi cơ phông pháo của địch xuất hiện sau rặng núi. Chúng tôi vừa mới thao duyet trong vịnh Ormoc. Phi cơ địch nhào thẳng xuống tàu chúng tôi và rơi từng tràng liên thanh. Bom rơi tấp nập. Một quả rơi gần cạnh chiếc tàu của tôi : chiếc Kushi Maru, và phá hỏng buồng điện. Đợt tấn công thứ hai, chiếc cầu chỗ tôi dừng, bị phá tan tành. Hồi ấy tôi là sĩ quan trực tính. Anh lính hạng nhất Kimura cùng hai bạn đồng đội chết không kịp hối. Ông khói chiếc tàu bị phúng đến 46 lô.

4 chiếc phi cơ Lockheed và B. 25 dự vào trận tấn công thứ ba nhưng không gây thiệt hại gì thêm.

Chiếc cầu bây giờ đã biến thành một biển máu trong đó ngói ngóp những người bị thương. Mặt trời vừa lặn, trên chiếc tàu tối om, chỉ một mình tôi còn thức. Tôi vào soạn đồ đạc của Kimura ra, cất ngón tay út bàn tay trái và nhổ hai cái răng của chàng đem đốt ra tro để gửi về cho gia đình chàng.

Thân chàng, thời thế là ngày mai được trút xuống ngoài khơi Ormoc.

Hải cảng Ormoc là một địa ngục. Tàu bè phải đậu xa hải cảng chừng một cây số và quân lính xuống những chiếc sà lúp để lên bờ. Không còn bóng dáng một chiếc thuyền mành quanh đây vì trận cuồng giông hòn qua đã xô dạt tất cả thuyền đò lên bãi biển.

Chúng tôi cũng đoán biết binh mìn đến là thế nào chúng ta cũng bị dội bom, vì thế mà chúng tôi đã tìm một chỗ trú ẩn rất chắc chắn. Cho lính lên bờ lúc 3 giờ sáng canh phòng bải biển, đến 4 giờ mới xong việc chuyển binh. Chúng tôi phải dùng sà lúp để tải khi cù trên tàu xuống. Mãi đến 10 giờ 40 chúng tôi mới trở về Manille được. Trên không trung, ngay trên đầu chúng tôi xảy ra một trận không

Cùng Ông DƯƠNG THANH THỦY
Nam Vang. — Số bạc 100\$. — Ông
gởi cho Hồng thập tự Việt nam và
khóa sò nẹn lụt nén đã giao quý cứu tế
H. T. T. V. N., biên lai số gởi lên ông.
Em LÊ HÙNG. — Số bạc 100 đồng
của em vì em không có lại lấy biên lai của
sò nẹn lụt nén cũng đã giao quý cứu tế của
H. T. T. V. N. Mời em đến lấy biên lai.

Tôi là minh thấy hơi nức..
theo tâm trí của một người thích
chớp bóng. Minh cố ý chờ đợi may ra
vào dịp ấy, các ông chủ rạp hát sẽ
chọn lọc những sản phẩm xứng đáng
để cho trình bày. Nhưng vẫn ngon
ngót sợ cái « xứng đáng » đối với
các ông ấy lại làm minh thất vọng.
Kích thích thị hiếu của khán giả
được nhiều là đầy rạp, đầy tiền vậy
cần gì giá trị hay nghệ thuật.

Trong tuần lễ Noël này, ta thử đánh
một vòng chán trời coi ra sao. Kẽ
thi hơi nghèn nản. Nếu không đến
đến những rạp nhỏ, chuyện hát
những tuồng cũ, còn lại thi những
rap hơi quan hệ chỉ chớp một vài
tuồng đáng để ý. Nhưng các chương
trình lại đi cặp luôn : hai rạp chiếu
tuồng : « Riche, Jeune et Jolie » (Giàu
Trẻ, Đẹp) hai rạp khác : « Le Signe
de Renégats » (Đầu kẽ phản bội) và
hai rạp khác nữa : « L'Epée de Monte
Cristo » (Thanh kiếm của Monte
Cristo). Chỉ có hai rạp người Pháp
« đơn thanh » với hai tuồng « O. K.
Néron » và « Les Sept Péchés Capitaux »
(Bảy mồi tội đầu) và một rạp
Việt với tuồng : « L'amour et une
Mélodie » (Tình là bài ca). Thi ra mấy
ông chủ muốn chắc chắn được đầy
rap, cùng mướn một phim họ định
là sẽ quyến rũ được dân chúng.

Thay vì tìm những tuồng hay nhưng
ít ai biết đến, cứ hát lại những kia,
mùa mè sắc sỏ, tâm lý trẻ con, nghệ
thuật rẻ tiền cũng chẳng sao vì nó
« chắc ăn » hơn. Làm ta còn thấy

nhiều chuyện buồn cười như cung
thời một truyện « L'Epée de Monte
Cristo » mà một nơi dịch là « thù nhà
nợ nước » và nơi khác là « Con giòng
cháu giống » và ngoài đường hai tấm
biển quảng cáo treo gần nhau, bất
nhất ta mới trông, tưởng rằng hai
rap hát tuồng khác nhau... nếu ta
không kịp đọc ở mặt sau tên tuồng
bằng tiếng Pháp.

Bấy nhiêu tuồng đem trình bày đều
một theo với nhau ; toàn là tuồng
mà, và dàn cảnh « cực kỳ long
hlich ».

Chẳng về Paris và tuyên bố rằng chàng
mến Sài Gòn và Hà Nội lắm, nên chàng có
ý sẽ trở qua đây nữa.

* SESSUE HAYAKAWA nhà tài tử
danh tiếng mà bạn đọc còn nhớ, hiện nay
là một ngôi sao sáng ở Tokio. Chàng đang
quay cuốn phim « Ba người lính ngự
lâm » theo tiểu thuyết Pháp. Chàng
còn tính quay cuốn phim theo tiểu
thuyết « Cyrano de Bergerac » nữa.

* ĐÀO HÁT BÓNG mà mê đì xem « xi
nê » thì thật là trái với câu : « Người bán
mặt không thích ăn đường ». Joan Crawford
khi tới New York, phải đi « xi nê » 6
đêm mỗi tuần lè trong một rạp chiếu những
phim đặc biệt.

* HOA KHÔI PARIS cô Hélène Penny
vừa được một hãng quay phim bên Ý mời
sang để quay 40 cuốn phim. Cô sẽ đóng
vai chính trong những phim ấy. Phim
đầu sẽ là phim « Les trois veaux ».

* ROLAND TOATAIN chàng tài tử
« tình nghịch » hay làm những trò nguy
hiểm rùng rợn, hồi năm trước có qua
Đông dương.

ĐỜI MỚI số 39



QUA CÁC RẠP CHỐP BÓNG



nhiều chuyện buồn cười như cung
thời một truyện « L'Epée de Monte
Cristo » mà một nơi dịch là « thù nhà
nợ nước » và nơi khác là « Con giòng
cháu giống » và ngoài đường hai tấm
biển quảng cáo treo gần nhau, bất
nhất ta mới trông, tưởng rằng hai
rap hát tuồng khác nhau... nếu ta
không kịp đọc ở mặt sau tên tuồng
bằng tiếng Pháp.

Bấy nhiêu tuồng đem trình bày đều
một theo với nhau ; toàn là tuồng
mà, và dàn cảnh « cực kỳ long
hlich ».

THẾ GIỚI MÀN ẢNH ★ THẾ GIỚI MÀN ẢNH

Chẳng về Paris và tuyên bố rằng chàng
mến Sài Gòn và Hà Nội lắm, nên chàng có
ý sẽ trở qua đây nữa.

* CÔ ĐÀO ĐÚC Ursula Thiess vừa nói
tiếng là « trái bom xéch áp bin » hay nói
nôm là cô đào làm mè say lòng người. Cô
đã làm chết một bao trái tim đòn ông
chẳng kém gì « cô đào xéch áp bin »
Marième Diétrich của nước Đức hồi trước.
Cô tin cô đã lay chuyển được kép Robert
Taylor là người thất tình và chán
ngán phụ nữ ít lâu nay.

* SAU KHI mời Charlot dự tiệc, Tổng
thống Pháp Vincent Auriol vừa đài tiệc
ba người con trai của anh hùng Fratellini
là Papah, Babah và Henri, trong đêm
Réveillon năm 1952. Ba chàng trai tuổi non
nghệ cha và lúc làm trò lấy tên là
« ba anh em Craddocks ». Hồi năm 1948,
vài tháng trước khi từ trần, Fratellini
cũng đã có lần ăn tiệc với Tổng thống

Pháp » theo lời quảng cáo. Chỉ còn
hai loại trong thứ phim màu kia : Phim
khiêu vũ, âm nhạc hay phim hoạt động,
lịch sử.

« Riche, Jeune et Jolie » được quảng
cáo từ may tháng nay, minh cử gấp
mãi cho đến thuộc lòng, mấy đoạn
chớp thử, nên phải đi xem để đánh
giá tường tận mấy lời khen ngợi nghe
đi nghe lại trong khúc quảng cáo ấy.
Có quên rằng quảng cáo là dối trá,
là tung bốc, đến lúc ngồi xem tuồng
ấy là nhớ ngay liền.

Câu truyện dẫn dí cho đến thành
trở con : một bà mẹ bỏ gia đình đã
lâu, tì m thăm lại đưa con gái
đã lớn rồi, mặc dầu chanh không
muốn và cô thiếu nữ kia
lúc ấy đang sống trong
mộng tình nén thở. Sau một ít
khó khăn, kết cuộc : đoàn tụ và ái tình thắng thế.

Cốt chuyện nghèo nàn như thế mà
lại không thêu dệt được thêm một tí
não hào hứng nữa. Cười không được,
cảm không xong, chỉ có đủ là mọi
phương thế ru ngủ khán giả. Nhà
dàn cảnh hẳn muôn nhớ các tài tử
Jane Powell, Danielle Darrieux, Vic
Damone, Fernando Lamas để cạy gỡ
trở lại câu chuyện nhạt phèo ấy.
Nhưng không thấy thành công chi cả.
Jane Powell, Vic Damone hát một ít
bản không đủ trám chỗ trống của vai
tuồng.

« L'Epée de Monte Cristo » (Thanh
kiếm của Monte Cristo) chỉ có dính
liếu với Monte Cristo bằng cái tên
thời ; ngoại trừ ra thì không quen
thuộc gì với nhân vật của Alexandre
Dumas ca. Đây là một trong hàng ngàn
cuốn phim lịch sử giả hiệu mà người
Mỹ quen sáng tác. Lịch sử đem cho
họ một khuôn cảnh rất thích hợp với
màn ảnh vì màu sắc ngô nghênh áo
giáp kỳ lạ sặc sỡ cao giá trị... thương
mại của tác phẩm họ. Hiểu vậy ta
đứng hóng tim vào đấy một hình ảnh
lịch sử. Cứ lột áo mũ của những nhân
vật « lịch sử » kia thi ra những mặt
quen thuộc ta vẫn gặp trong các tuồng
« cao bồi ». Renato, chàng hiệp sĩ bảo
thù cha, mang mặt nạ giúp kẽ khốn
đốn, thay vì mang kiếm, có thể dùng
súng, cởi ngựa rượt bọn côn đồ ở
rừng hoang Mỹ quốc.

Larocca, tên phản trắc, lẽ ra phải
(xem tiếp trang 40)



PHOTO CINÉ
48 Thái lập Thành (Verdun)
chụp hình thật giống, đẹp giá phải chăng.
Đặc sắc ! Trái hình và tờ mẫu thật mỹ thuật

STUDIO HADI
PHOTO CINÉ
32 A.B e A. Garros-SAIGON

MỸ THUẬT
GIA PHÁI CHĂNG
Hội hè, tiệc tùng nhiếp ảnh không
tinh sờ phi, không buộc lấy hình.

Hòn
Tobia

Còn ai chưa biết là
danh tiếng nhứt



OKINAWA: PHÁO ĐÀI QUAN HỆ TRÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

L.T.S.— Trong lúc tình hình Đông Nam Á nghiêm trọng, chúng tôi trích dịch bài này của báo « Times » nói về Okinawa để bạn đọc thấy sự quan trọng của căn cứ ấy khi xảy ra cuộc chiến tranh ở Á châu. Okinawa có thể dùng cho phi cơ chở bom nguyên tử và nó cần cho không quân cũng như Trân châu cảng cần cho hải quân vây.

OKINAWA, một hòn đảo nhỏ trên Thái bình Dương, cửa ngõ của Nhật Bản, nơi mà trong trận chiến tranh vừa qua hàng vạn nhân mạng đã lâm mìn cho khói lửa.

Ta cũng nên biết qua một vài đặc điểm của hòn đảo nhỏ trên Thái bình Dương vì nó vô cùng quan trọng về mặt chiến lược.

Sau trận đại chiến vừa qua, Okinawa chỉ còn là một hoang đảo với những dấu vết tàn phá của chiến tranh. Theo những bản thống kê đáng tin cậy nhất thì số quân sĩ bỏ mạng trên đảo hồi đó là 12.520 người Mỹ và 110.000 người Nhật. Thật là quá đắt cho một cuộc tranh giành đòi chủ trên một hòn đảo nhỏ ấy.

Ngày nay, sau 7 năm định chiến Okinawa, hòn đảo nhỏ cách Trung Hoa đại lục 400 dặm ấy, đã trở nên một pháo đài kiên cố, một công trình trùng tu có một không hai trong cuộc phòng thủ Thái bình Dương. Người Mỹ đã tiêu tốn vào công cuộc này 500 triệu Mỹ kim và không biết bao nhiêu nhân công nữa.

Trái với cảnh tàn phá bảy năm xưa, những cơ cấu phòng thủ ngày nay mọc lên như nấm với những hàng dây kẽm

gai và những họng súng 120 ly sẵn sàng nhả đạn qua lằn nước xanh của mặt biển Trung Hoa ngang Okinawa với đại lục. Dưới ánh nắng gay gắt, những phi trường ngang dọc như bàn cờ hận rộn suốt ngày với những chiếc B-29 lên, xuống, đem bom đi dội xuống Bắc Hán.

Ta cũng nên biết qua một vài đặc điểm của hòn đảo nhỏ trên Thái bình Dương vì nó vô cùng quan trọng về mặt chiến lược.

Trên con đường từ Mỹ qua Thái bình Dương, Okinawa quan trọng về mặt không quân cũng như Trân châu Cảng về mặt Hải quân.

Về mặt chiến lược, có thể nói rằng Okinawa hơi bé quá, nếu cần phải dùng nó để mở cuộc tấn công đại lục Trung Hoa. Nhưng qua những kinh nghiệm, người ta nhận thấy Okinawa là một cái « bàn đạp duy nhất để bước lên đại lục Trung Hoa. »

Trong trận đại chiến vừa qua, gần 200.000 binh sĩ đồng minh đã tập trung trong vùng đảo Lưu cầu mà một số lớn dồn vào Okinawa. Phương tiện tiếp tế lúc ấy rất là cực nhọc vì người ta phải dùng toàn những bến đã bị hoàn toàn phá hủy. Ngày nay với những phương tiện hoàn bị hơn, thì tất nhiên Okinawa có thể chứa được một số quân sĩ nhiều hơn.

DÈ biến đổi Okinawa hoang tàn ra một căn cứ quân sự, người Mỹ đã phải đương đầu với bao nhiêu nỗi khổ khăn mà trong đó các thiên tai (bão tố, hạn hán) và việc tiếp tế là những trở ngại lớn lao nhất.

NĂM trong vùng quần đảo Lưu cầu, khi Okinawa còn ở trong tay

đây: Paris không ánh sáng



NGHỀ NGUY HIỂM CỦA PHU VÉT CỐNG

Làm khi gấp phải cuộc « tấn công » của các thú vật quái gở

VINH LANG biên dịch

NHIEU bạn đã biết trong các đô thành lớn, như Saigon, Chợ Lớn chẳng hạn, có lầm con đường trắng nhạt đèn, bóng láng chạy dài theo ngoại ô hay là chạy xuyên qua lại trong các nẻo phố xá. Trên các con đường lớn nhỏ ấy, ngày nào cũng như ngày nay, đều tấp nập người ta và xe cộ. Nào là xe đạp, xe xích lô máy những chiếc xe hơi lớn, nhỏ, còn mới tinh hào hay là đã cũ kỹ, lưu thông qua lại không ngớt.

Nhưng trong lúc sự sống trong thành phố đang hoạt động không dứt, trong lúc có nhiều tai nạn xe cộ xảy ra, trên những mặt đường bóng láng ấy, chúng ta cũng nên biết sơ qua đời sống ở dưới mương, cống ra sao. Ta đừng tưởng ở dưới đó chỉ có rác rến và nước bùn đen đơ dày thôi đâu.

Sự thật, ở dưới các chỗ này cũng có sự hoạt động riêng, một đời sống tối tăm, bí mật của loài chuột lớn, nhỏ và nhiều con thú vật khác nữa.

Dưới các con đường lớn, sở trường tiền cho đặt nhiều cái cổng bằng xi măng tròn, bể kinh rộng hẹp tùy theo chỗ. Những cổng này nối đuôi liên tiếp để cho

người Nhật, họ đã gọi đảo này là một cái « phao nổi » dùng về thế công cũng như thủ, đều có giá trị ngang nhau. Hai hòn đảo nhỏ ở hai bên sườn Okinawa là những đòn tiền tuyến che chở cho Okinawa khi xảy ra một cuộc xâm lăng.

Dân trên đảo khoảng 600.000 người, phong hóa tạp tục đều có liên quan mật thiết với Nhật Bản.

Ngày nay người Mỹ còn giữ Okinawa còn phải có những vùng trên đảo cấm không cho thô dân tới, cũng là một sự vạn bất đắc dĩ.

Tóm lại Okinawa bị tàn phá bảy năm trước, nay đang được tiếp xúc chặt chẽ với nền Tàu phương và đang mạnh tiến trên con đường trùng tu.

(Theo bài của Barret George Phóng viên báo Times ở Viễn Đông)

Gót giày nện mạnh trên mặt cống uất âm, làm cho âm thanh vang dội cùng khắp nơi. Những người phu sấp súp vét ống cống lớn này. Họ dùng tay để kéo một chiếc tàu có bửng (bateau vanne) đến tận phía đầu cống trên; một người phu lèn ngồi phía trước mũi và hạ nắp bửng xuống tận dưới đáy cống.

Nước bị giữ lại từ từ dung cao lên ở phía sau lái tàu và chảy mạnh vào trong lỗ bửng. Tốc độ của nước đang chảy siết, lối hai thước trong một giây đồng hồ. Xoáy nước làm cho chúng tôi phải ron người; nó tràn đến chỗ chúng tôi đang đứng. Hai người phu vét cống dùng những cái móc sắt dài, kéo lên những sợi rác rến, cặn bã đủ thứ đã tụ lại rất nhiều dưới đó.

Người ta phải làm công việc này cho cần thận mới được.

Nếu một người trong những phu rủi trượt chân hay là vấp phải một vật gì, anh sẽ té xuống dưới nước bùn lầy và có khi bị chết chìm là khác nữa! Đống đất lớn giống như một cái cồn cát đang xáo động kia, có một thê tích chứng 200 đến 600 thước khối. Nó bị sức đập ép của nước đẩy đi và làm cho chiếc xuồng cứ tiến lên mãi.

Công việc của phu vét cống xem rất khó nhọc.

CÔNG NHỎ

MỘT bữa khác, chúng tôi đi theo một toán phu vét cống khác. Lần này, họ dùng một cái toa xe nhỏ có bửng. Phương pháp làm việc của họ cũng giống y như trước; họ dùng những cái cành lô ra ở dài theo hai bên cống, để làm đường rãy cho xe chạy. Công việc làm ở đây có phần khó khăn hơn trước nhiều, vì chỗ này rất nhỏ. Thành thử, người ta phải khom lưng xuống để làm việc từ đầu cho đến cuối.

Dưới những con đường hầm nhỏ bé này, người phu phải dùng tay trơn để vét cống; họ phải vắt vả lâm mới làm xong công chuyện.

Nước dơ tích trữ trong ống cống chảy ra ít mạnh hơn nước ở dưới lỗ cống lớn. Nó không trôi hết những vật nặng được. Vậy người ta phải dùng một thứ dụng cụ gọi là « tiều hèn thanh » đầy hết vật nặng ra ngoài.

Những hột đá, sỏi nhỏ văng lên, đập mạnh vào hai bên thành cống, gây ra những tiếng kêu « lách tách » giống như tiếng súng nổ vậy.

DÂN DA ĐỎ Ở MỸ CHÂU VĂN BÀNH TRƯỚNG

Ở CHÂU MỸ, giống dân da đỏ chưa mất hẳn. Theo những bản kê khai vừa rồi, số dân da đỏ hiện nay ở Châu Mỹ là 400.000 người. Con số ấy còn tăng lên nữa.

The kỷ thứ 15, số dân da đỏ là 800.000 người. Đến thế kỷ 19 chỉ còn lại 200.000 người.

(New York Herald Tribune)

NOEL QUA CÁC RẠP...

(tiếp theo trang 37)

tung hoành ở một thành nhỏ xứ Texas, làm một ông chủ nhà băng bất lương thay vì làm thống đốc của một tỉnh nước Ý. Và Maria, thiếu nữ kiều diễm nhưng gan dạ, dám so kiểm thuật với kẻ thù, thật thi nên đòi ra quan dài, nón rộng và xử dụng súng Winchester để tận diệt mọi da đỗ. Nguồn cảm hứng của người viết tuồng hơi cùn thật vì đi không ngoài những ý sáo, lời sáo nhái đi nhái lại trong muôn ngàn tiêu thuyết và tuồng hát.

« Le Signe de Renégats » (Đầu kẽ phản bội) được hơn là đầu đề mời mè, còn « troi » hơn. Theo mệnh lệnh của một kẻ tham lam, một tử tù đẹp trai đã bị thích dấu tú trên trán, quyền rủ một thiếu nữ con nhà danh tộc. Cảnh éo le của hai kẻ không có quyền yêu nhau sau cùng giải quyết cách bắt ngờ và kẻ tù tội kia hóa là một nhân viên trinh sát hi sinh để theo đuổi người độc ác. Khuôn cảnh thiên nhiên dùng rất nhiều nền đòi hẵn làm không khí giả hình như rộng rãi, dễ chịu hơn. Vả lại cách cấu tạo gút nối các chi tiết câu chuyện có thể cho là đáng khen vì lôi cuốn người xem !

Nhưng kết cuộc là một lối lầm to vi lật đổ cả tâm lý của nhân vật chính trong tuồng, không làm sao cất nghĩa

được cái lo âu của anh chàng si tình nhưng không dám yêu. Nếu anh thật là tù tội thì còn hiểu được, nhưng đây là người trong trắng làm gì mà phải lo sợ. Nhà viết tuồng quyết định phải có một kết cuộc hạnh phúc (happy end) nên làm cho vô nghĩa hết cả kiến trúc của mình.

Nhin lại thấy viết dài giòng về những cái vở giá trị ấy tôi thấy tiếc phải để thi giờ nói dài về phim « Les Sept Péchés Capitaux » (bảy mồi tội đầu) còn có thú hơn. Đây là một tuồng khá dài (gần 130 phút) thực hiện với thể tài mới : bảy đoạn khác nhau giao cho bảy nhà dàn cảnh riêng biệt. Loại phim rạp đoạn lại (film sketch theo người Pháp) rất thanh hành từ lúc sau giặc. Văn chương có những truyện ngắn thi chớp bóng phải được những đoạn thiên áy chứ. Xưa kia đã « Le Carnet de bal » của Julien Duvivier, nay có « La Ronde » của Max Ophüls, « Trio » và « Quartet » theo truyện ngắn của Somerset Maugham, « Les Souvenirs ne sont pas à vendre ». Nhưng những tác phẩm ấy là của một người đứng ra điều khiển tất cả mấy đoạn trong phim. « Les Sept Péchés Capitaux » đòi hẳn chiến lược vì nhờ mỗi nhà dàn cảnh trình bày một trong bảy tội chánh, cội rễ của các tội khác theo giáo lý Thiên chúa.

— LINH LAN

THI LỰA BÀI THI THƠ HAY NHẤT

Tiệm vàng

NGUYỄN THẾ TÀI

Chợ Mới—SAIGON

9900 \$ Ai muốn được thường 9900\$ xin đọc kỹ bài này và cát nó đi để dự thi. Ier-l-53 sẽ đăng điều lệ. Có hai câu hỏi : Brocanteur 6%, cần tiền đem vàng lại NGUYỄN THẾ TÀI 100\$ chỉ ăn lời 6% nghĩa là gì ? Tôi và... người đoán bài số... hay nhất.

THI THƠ BÀI 883

— Thiên hạ đều nau sâm vàng. Con anh mài miết trong lảng dò den. Bán nhà bán ruộng nhiều phen. Đời người như vậy ai khen đâu mà. Biết rằng thache cung ra ma. Nhưng sòng mà để người ta ché cười. Như vậy xấu lầm anh ơi ! Anh nên tĩnh ngó cùng đời đưa tranh. Làm ăn tiền có đê dành. Đứng cờ bạc nữa mà sanh nghèo nàn.

Anh xem ô kháp thế gian, Hè ai cờ bạc mưu phần chác thua. It ai ăn được bao giờ. Anh đeo đuổi mãi thân tro có ngày. Nếu tiền anh có trong tay. Nghe tôi anh em đến nay Thế Tài, Ông hông chợ Mới thành Sài. Schroeder chính lộ món bài bốn ba (43).

Vàng đây tươi tốt làm mà. Dành lâu chắc chau màu đã chưa phai. Muốn cho bền vững tương lai. Muốn cho sự nghiệp già tài vững yên. Sâm vàng trữ đó rất nên. Dẫu cho thời cuộc đảo điên chẳng cần, Vàng là vật quý phòng thân.

— HÀO
(lãnh tiền rời)
NGUYỄN THẾ TÀI
Brocanteur 6%

CÁC BẠN HỌC SINH

mùa xuân là mùa Hi vọng

đọc :

MÁY VĂN TƯƠI SÁNG

của Thạc sĩ TRUNG PHƯƠNG

Gồm 80 bài thơ trong sáng ca ngợi tuổi thơ ngày trọng sách của các bạn. Trong đó là một thế giới toàn Hoa, Chim, Bướm, một Vườn Xuân ấm áp đầy thi vị của tuổi trẻ. Lại thêm gần 70 bức tranh rất linh động ngoạn mục do ba danh họa.

Walt Disney Việt Nam :

MẠNH QUỲNH, TỔNG NGỌC, HỮU THANG
góp sức trinh bầy trong một công trình kiệt tác.

Bấy nhiêu đủ đem lại cho các bạn một nguồn sống troi vui tràn đầy ánh sáng suốt một năm.

TAM LANG VÀ KHÁI HƯNG đê tựa
Nhà sách Bình Minh 26B Duy Tân Hà Nội
xuất bản



TRUYỀN DÀI TÂM LÝ XÃ HỘI NGÀY NAY

Từ của bà X.X. — Cô VÂN NGA thuật

(xem Đời Mới từ số 33)

« C HÙNG phải xem chúng ta là người thân mật nhứt, mỗi mỗi điều gì cũng thổ lộ cho chúng ta nghe và thi hành đúng theo những điều chúng ta chỉ bảo với một cách khách quan nghĩa là biết đặt quyền lợi chúng đúng chỗ ? Em đã thấy rất nhiều gia đình cha mẹ và con cái không bao giờ chịu hiểu nhau và chỉ hận hực trách móc lẫn nhau thôi. »

Ông Lu nắm tay vợ âu yếm :

— Trong khi nước ta chưa có một trường học chuyên dạy làm mẹ, người dân bà còn phải dè dặt, trước trách nhiệm nặng nề ấy, như người đui lẩn mờ trong tầm tối. Nhưng với lòng hy sinh vô bờ bến, người mẹ Việt Nam nếu chưa phải là người mẹ kiêu mǎu thì ra cũng đã hoàn toàn. Anh cũng mong mỗi em theo được gương sáng của các bực hiền phụ để làm vẻ vang nhà cửa, đào tạo những công dân xứng đáng về sau.

Trong những cuộc trò chuyện tinh toán đến tương lai, ông Đoàn văn Lư hết sức cẩm mẫn người bạn đời. Cô Bích Vân tuy đọc sách báo ít nhưng cô phát biểu ý kiến do lòng xúc động chân thành nên lời lời đều được thẩm vě thuần lương. Cô rất sáng trí, nghe chồng nói một đâ lanh hội đèn hai, ba nên từ hành động đến tư tưởng rất phù hợp ý thích của bạn tình chung.

Cuộc sống của hai người cứ kéo dài thời gian trống mặt èm đêm như thế so với những chuỗi ngày hoan lạc đầy nhộn nhịp, tưng bừng của vợ chồng cõ ba thật khác xa.

Cô Bích Thủy và ông phó Nhân nhìn hạnh phúc với một phương diện khác. Hai người như cặp bông vụ lắn tròn trên bàn cờ bạc trước cặp mắt thao láo muôn người. Đời của hai người phải là đoạn nhạc réo rắc, mê ly. Có một người vợ trắc, ông phó Nhân hết sức chịu đựng và luôn luôn tìm cách làm cho Bích Thủy được vừa lòng.

Tình Căn thơ năm ấy đã bắt đầu mở mang rộng lớn. Nhà cầm quyền muốn cho

nó thành một Sài thành thứ hai, một đô thị bực nỉ miền Nam nước Việt. Sự thương mãi đã khuếch trương, những ngành tiêu khiển theo đó mà bành trướng và nảy nở mạnh mẽ và cũng. Các phòng ngủ, nhà hàng, hộp đêm, phòng khiêu vũ trung bừng. Cõi mê say điều âm nhạc réo rắc, mê ly. Cõi muôn hành điện cặp tay chòng chành qua các tiếng sóng mắt ngày ngô. Cõi ao ước mãi mãi là « cây dinh » giữa chốn phồn hoa, đồ họa. Cõi thích ở những chỗ mà ai ai cũng đều phải kinh cần nhường lối qua và thiên hạ to nhỏ trầm trồ, phê bình sắc đẹp của cô. Các hạng phong lưu công tử tìm cách xắp lại gần chúc tụng trong khi những ta y quốc sắc miền Tây lặng lẽ rút lui xa...

Xét cho kỹ, cô Bích Thủy ở vào hạng người quá khích, thường muốn đứng đầu trong mọi việc. Không mấy khi cô chịu yên phận ; sau cái nhau sắc diễm lè ấy còn ăn một lồng thúc hối đầy cao vọng xa vời. Cô thích làm những chuyện khác lạ hơn thiên hạ. Đời của cô xây dựng theo tiếng nói của lòng hơn theo lẽ phải, mà lòng non nớt của một cô gái vừa bước ra ngưỡng cửa gia đình đã được đặt trên địa vị cao sang thường hay có nhiều điều nhằm lẩn tai hại.

Ở đời những con người như thế không phải ít. Họ thích sống một cách đầy đủ, tận hưởng cạn nguồn đời như loài ong bướm bê bùng hút hết nhụy hoa xinh. Họ chỉ có một sự đáng khen là với cái lòng sốt sắng nhiều khi đến ngu dại, u mê, họ vui vẻ đón rước lấy hoan cảnh và địa vị mà giờ đây đã đem đến. Họ không có định hướng vững chắc và lòng thi bời rời hay thay đổi. Họ chạy theo một cái đà, hăng hái hơn ai hết để rồi gặp một trắc trở nhỏ nào đó lại bỏ rơi mau hơn ai hết. Những người như thế không chủ động được cuộc đời. Nếu hoàn cảnh đưa họ vào con đường phải, họ có thể nồng nhiệt hy sinh tất cả vì một chuyện nghĩa nào, bằng nếu bị đặt vào con đường quấy tất nhiên họ sẽ biến thành loài thiêu thân nghìn đời lao đầu vào ánh lửa.

(còn tiếp)

Chúa Đảo TRẢ THỦ!

PHONG TÁC CỦA LONG MỸ NHÂN.

(xem Đời Mới từ số 4)

TÓM TẮT SƠ LUẬC.— Bị quan bồi thẩm Phan kế Sứ ám hại, phải đi dày, Nguyễn Đức Giang, một thuyền trưởng, vượt ngục. Nhờ sự chỉ vè của một vị sư bị giam cùng khám, chàng tìm được một kho vàng và trở về trả thù dưới cái tên Chúa đảo Phượng Hoàng.

Chỉ trong vòng mấy tháng, trong nhà Phan kế Sứ đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ đầu độc và có nhiều người chết. Sau cùng, ông ta truy ra thủ phạm của những vụ đầu độc kia không ai khác hơn là... bà Phan kế Sứ, là vợ sau của ông ta.

Và Phan kế Sứ khiến cho vợ phải tự xử trong lúc ông ta đóng vai biện lý trong một vụ án ly kỳ...

PHAN kế Sứ chặn lời chàng. Ông ta không nghe và không thấy gì nữa cả.

Ồ ! Thế nào tôi cũng tìm được nó. Ông bảo không có nó ở trong à. Không. Thế nào tôi cũng tìm ra nó đầu phải tim mãi cho đến ngày tận thế.

Chúa đảo Phượng hoàng lùi lại, kinh hoàng :

— Ông ấy đã điên !

Và dường như sợ những vách tường trong nhà sụp đổ trên chàng, Chúa đảo chạy nhanh ra đường : lẩn đầu tiên, chàng nhận thấy có lẽ chàng không có quyền làm ra những chuyện chàng đã làm.

Ồ ! bao nhiêu đó cũng đủ, đủ lắm rồi. Ta hãy cứu người cuối cùng còn sót lại.

Về đến biệt thự, chàng gặp Thanh lang thang, im lặng như một bóng ma chỉ chờ thượng lệnh để trở vào trong phan mò.

Chàng mỉm cười bão :

— Anh Thanh, anh sắp đặt sẵn di.

Mai này chúng ta sẽ lia khói Saigon.

Tặng vẻ đẹp cho quý ông và quý bà...

BRILLANTINE

BOBBI

mùi santal thơm dịu không
trình nhờ chẽ đúng 90°.
vaseline US.

Thanh nắm lấy tay Chúa đảo Phượng hoàng :

Đây, chính chỗ này cha tôi trước kia đã dừng chân khi chiếc « Hùng Việt » vào bến, người đã được Chúa đảo cứu mạng và thoát khỏi sự nhục nhã đã ôm chàng lấy tay ; đến hiện giờ, tôi vẫn còn cảm thấy những giọt lệ nóng hổi của cha tôi rơi trên má tôi...

Chúa đảo mỉm cười, đưa tay chỉ cho Thanh một góc đường :

— Lúc đó tôi đã đứng tại đây.

Chàng vừa bão xong và trong hướng Chúa đảo chỉ, người ta nghe tiếng thở dài náo nuột của một người đàn bà đang đưa tay vỗ một hành khách trên tàu. Người ấy choán một chiếc khăn che đèn gần che bit mắt. Chúa đảo nhìn thiếu phụ vô cùng cảm động, một nỗi cảm động lớn lao mà Thanh có thể nhận thấy dễ dàng nếu đôi mắt chàng mãi ngó chằm chằm trên tàu, đột nhiên Thanh kêu lên :

— Chúa đảo không còn việc gì phải làm ở đây à ?

— Không Trời không muốn cho tôi làm quá ý người.

Cuộc khởi hành

TƯỚC khi bước lên xe để xuống bến tàu, Chúa đảo Phượng Hoàng hỏi Tô Ma :

— Sao ? Anh đã đến viếng ông cụ già rồi chứ ?

Chúa đảo Phượng Hoàng mỉm cười một thói quen của chàng khi chàng không muốn đáp lại một câu hỏi. Vài đôi mắt chàng vẫn đăm đăm nhìn theo bóng người thiếu phụ mặc đồ đen vừa khuất dạng sau khúc quanh đường. Lúc đó Chúa đảo Phượng Hoàng mới quay lại bảo Thanh :

— Anh có còn việc gì phải làm ở Saigon này nữa chàng ?

Thanh đáp bằng một giọng đầy vẻ cảm động :

— Tôi chỉ còn việc đến khóc trên mộ của cha tôi.

— Tôi lầm. Anh cứ đi và chờ tôi tại đó. Tôi sẽ đến để tìm anh.

— Chúa đảo cũng đi à ?

— Vâng... cũng như anh, tôi còn có một bồn phận phải làm.

Chàng đứng yên một chỗ, đợi cho Thanh ra khỏi cửa, Chúa đảo mới bước ra xe, bảo tài xế chạy về hướng Cầu muối. Chiếc xe dừng lại trước khu nhà nhỏ nhắn, rất quen thuộc với đặc giả đã theo dõi câu chuyện này từ đầu cho đến bây giờ. Khu nhà mặc dù đã cũ nhưng vẫn còn vững ngày việc ấy. Nhưng nó không làm cho Thanh xao lảng một ý định think linh nảy ra trong óc chàng lúc chàng đã ở trong những ngày đèn tối.

(còn nữa)



của KIÊM MINH

(Xem Đời Mới từ số 37)

TÓM TẮT SƠ LUẬC.— Yên một thiếu nữ nhan sắc trai qua một cuộc đời chìm nổi. Ở đâu, nàng cũng gặp những chàng « Sở Khanh » của thời đại. Đời nàng mới đầu trưởng thành sẽ được đẹp đẽ lấp không ngờ về sau đến lúc « lật phản phai son » nàng ôm một mối hận lòng : « tay trắng trắng tay », không có một tình thương an ủi trong những phút đau buồn, chán ngán.

NÀY, hồi nay, mụ có bảo thằng cháu ngoại mồ côi nào đó... Hãy đem hắn về đây & cho vui. Rồi đây, nhà này sẽ vắng lâm. »

— Thưa bà, còn gì quý hơn nữa. Bà từ tể quá !

Nàng bước xuống thềm, chẳng biết nên đi đâu. Nàng cố tìm trong ký ức một đứa bạn của thời xưa. Nàng vụt nhớ đến Vy có đôi mắt trong đền ngày nay vẫn còn trong. Tháng trước hai người gặp nhau ở phố Trần Hưng Đạo, Vy đã không nhìn ra được Yên, nếu Yên không nhắc đến tên mình. Vy có mời Yên khi nào rảnh, ghé lên nhà Vy ở Bến Ngự chơi cho vui.

« Vẫn cái nhà em ở ngày còn nhỏ đấy chị ạ ! Chị nhớ lên nhé, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều. »

— Ủ ! May ra tìm nơi Vy một chút tình cảm chân thành.

Ngoài trên xe về Bến Ngự, Yên cảm trước cuộc đến thăm Vy sẽ chỉ làm cho mình đau đớn thêm mà thôi. Nhưng ai nỡ cười đón nàng ; may ra chỉ còn Vy, nàng hiểu Vy lắm, dù Vy biết những tội lỗi của nàng, Vy vẫn không khinh bỉ nàng đâu.

Đấy mới là sự suy xét rất mơ hồ về Vy qua những kỷ niệm thời dì vắng.

Nếu nàng được hiểu rõ Vy ngày nay thì trong cuộc gặp gỡ sắp đến nàng sẽ không ngại ngùng kè cho Vy nghe căm sự, că nỗi quạnh hiu hiện tại của đời nàng.

Vy không phải là hạng người nhìn mọi việc bằng đôi mắt nghiêm khắc, cô săn trong tri hai chữ « xấu » và « tốt ». Vy mang cả một tấm lòng thương trường thành.

Ngày Yên bỏ nhà ra đi, bạn đều khinh bỉ nàng, nhưng riêng Vy, Vy đã cho rằng Yên là nạn nhân. Vy lo sợ cho Yên. Vy nhìn trước cái tai hại của tự do cá nhân được nhiệt cõi vỗ đang diễn ra trong một xã hội mà người dân chưa tranh được quyền sống của mình, sẽ đưa Yên đến một hố sâu truy lùng.

Khi xe đã trước nhà Vy, Yên bước xuống ngập ngừng, toàn thời không vào

Yến còn nhớ không, những buổi chiều chúa nhật, hai đứa mình cùng may áo cho búp bê. Có một bữa, Yến làm hư chiếc nôi của mình, mình giận suốt mấy ngày... Sau, vì sao mình lại chơi lại với Yến nhỉ ? Ủ phải rồi, vì Yến đem cho mình chuỗi hạt cườm...

Bỗng cái giọng ấm áp, Vy kề lại những mẫu ký niệm đã qua, vỗ tinh làm tinh thần Yên rối loạn, cái rối loạn của một bệnh nhân trầm trọng nằm nghe tiếng chim hót giữa xuân về.

Yến vừa muốn nghe bạn kể, vừa muốn bão bạn hãy dừng, dừng lại ngay. Mắt Yên hoa lên, tim Yên đập mạnh, lòng Yên nóng bức như lửa đốt.

Vy trông bạn có vẻ buồn lắm :

— Yên dè cảm xúc quá...

— Cố gì đâu.

— Sao cứ khóc ?

Yến cố làm bình tĩnh, và bảo với Vy rằng mười năm qua, đây là lần đầu có người nhắc lại những chuyện thời xưa nên lòng tri cung báng khuông.

Vì đâu rò những giọt nước mắt kia chính là đỗ xuống trên một cuộc đời tan vỡ khủng khiếp, những giọt nước mắt mà Yên chờ từ đêm trước... không từ đêm qua.

Năm nay Yên ba mươi tuổi rồi nhỉ mà Tân thì lại hơn mình một tuổi.

Yến giật mình, lấy khăn lau nước mắt, và sực nhớ đã vỗ tinh không hỏi về Tân ngay lúc nàng mới vào đây. Nhưng chẳng phải vì vỗ tinh đâu, Yên đã quên, quên rằng trong nhà này có một người chồng của một người vợ.

Ba vè ! A, ba vè ! Bạn trẻ vui mừng la lên.

Vy đứng dậy, và khi Tân đã bước vào, nàng nhìn về phía Yên mà hỏi chồng :

— Bố anh biết ai đó ?

— Chắc anh cũng quên tôi rồi (Yến nói).

A ! Chị Yên, chị Yên về Huế bao giờ ? Mười năm rồi nhỉ.

Vy thuật lại cho chồng nghe những điều Yên đã kể cho nàng thì Tân cũng lấy làm mừng cho Yên.

Thế, hiện anh làm việc gì ?

Về kiều nhà chị ạ, cái nghề kiến trúc sư ở thành phố này cũng không được « lạc quan » cho lắm.

Họ vừa trò chuyện ngang dọc thì một nhà sư bước vào.

Nhà sư chào cả ba người, nhưng ngạc nhiên nhìn Yên trong giây phút.

Tân giới thiệu cùng Yên :

— Đây là chủ Chợn Nguyễn.

Chàng lại nói cùng nhà sư :

— Tôi đã họa xong cái kiều chùa theo kiến trúc Án Độ mà anh đã trình bày cùng tôi toàn trước.

Chàng xin lỗi Yên và mời nàng băng ngồi chơi với Vy, rồi cùng chủ Chợn Nguyễn bước vào phòng làm việc của mình.

Vý hỏi Yên :

— Chị biết ai đây không ?

Yến lắc đầu.

— Anh Đông mà chị chẳng nhớ à !

Bấy giờ Yên mới rõ, và nàng thấy trước mắt nàng một thanh niên khôi ngô tuấn tú, chuộng triết học, rất si tình, say mê nàng từ thuở tóc nàng còn chấm ngang vai. Nàng cự tuyệt Đông vì đã yêu Lý. Đông thất vọng khóa áo tu hành năm chàng vừa đỗ tú tài, mới hai mươi tuổi đầu, tóc còn xanh.

Tử lâu, nàng đã quên băng Đông, thì hôm nay tình cờ gặp chàng tại nhà Vy, gặp con người đã đau khổ vì mình, chính ngay lúc linh hồn mình đã rách nát.

Nàng nghĩ lại sự kiêu hãnh của nàng đối với Đông khi mỗi lần chàng theo gót nàng, khi nàng xé bức thư đầu mà Đông đã trang trọng gửi cho nàng, rồi nàng nghĩ đến sự ruồng rẫy của Lộc đối với nàng chiều hôm qua.

— Thôi chị cho em kiều về nhé ! Chị nói lại với anh Tân giùm em xin từ giã.

Yến vừa nói vừa đứng dậy, Vy nắm nó giữ lại và mời nàng thế nào cũng phải đợi nàng đứng cơm trưa cho vui, nhưng Yên tìm cách từ chối vì nàng sợ mình sẽ khóc.

và lần này thì chả có cách gì để nói với Vy cả nhât là Tân.

**

SAU khi đã đặt chân lên thềm khách sạn Morin, Yên mới hay rằng lúc ở nhà Vy ra, nàng không có ý định đến đây chút nào cả.

Ngoài vào bàn, nàng gọi món ăn, và trong lúc chờ đợi, nàng đưa mắt nhìn quanh mình.

Khắp các bàn, chỗ nào cũng có khách, phần nhiều là người Pháp. Họ uống rượu và nói chuyện ồn ào, thỉnh thoảng lại liếc sang Yên một cách tinh quái rồi lại cùng nhau thi thầm như bão rǎng : lại một cô gái giang hồ, trông cũng không đến nỗi tệ lắm, nhỉ !

Nàng cố lắng nghe, nhưng mắt nàng bỗng dồn về phía cửa : Lộc trong bộ áo phục màu nâu đang kiệt hành cấp tốc một thiếu nữ cũng bước vào. Thiếu nữ trông còn trẻ lắm, đầu chỉ độ hai mươi, dáng người mảnh, vừa đi vừa cười duyên dáng dấp vẻ quyến rũ. Nàng đang độ đẹp lộng lẫy, cái đẹp của một bông hoa hàn tiếu còn ngâm vải hạt sương bình minh nở dần dưới ánh mặt trời.

Có lẽ là lần đầu tiên nàng đến khách sạn... A ! lại một đời người con gái.. Lộc cũng khá tài dầy !

Nàng nghĩ đến người thiếu nữ ấy khi đã vào tay Lộc. Nàng hiểu rõ con người của Lộc qua sáu tháng cùng chung sống đây là một chàng trai thật thì chưa vợ dầy, đẹp, có thể là một kẻ hào hiệp lắm, cũng biết khóc đúng phút, cười đúng khi, có tiền nhiều, nhưng hắn đã từng hào đài hàn, hàn không muốn bạn bè bồn phen và trách nhiệm gì với ai cả. Lộc thứ ở đời của hắn là rượu

say gai dẹp, ngoài ra tất cả khác đều vô nghĩa.

Bấy giờ, Yên mới lần lượt nhớ cái cung cách của hắn. Nàng nghĩ rằng mình chẳng bao giờ yêu Lộc cả, nàng đã ngã vào hắn để khỏi sống cô độc, thế thôi.

Khi ra thì Yên và hắn, hai người có nhau điểm giống nhau lắm.

Còn người thiếu nữ kia, Yên bỗng ác độc sướng thầm là trước mắt nàng hiện đang có một đời hoa sấp rã cánh.

Rồi tự nhiên, nàng lại thương hại cho thiếu nữ, nàng muốn làm sao nói cho cô ta rõ hãy xa đi, hãy chạy đi, chạy khỏi cái thằng đàn ông giết người ấy.

Lộc đã trong thấy Yên, hắn tự nhiên lâm như một người lạ, thở phì khói thuốc rồi dắt thiếu nữ lên lầu.

Người bồi mang món ăn đến bàn Yên. Nàng mới thấy mình đã quá đói. Nàng gọi một cốc rượu « vang » và bắt đầu ăn khai ngon lành.

— Thưa cô, tôi có thể ngồi cùng bàn chứ ?

Một người Pháp gật gù Yên, vừa kéo ghế và ngồi xuống đối diện nàng.

— Tôi là bà.

— A, thưa bà, bà đã có chồng, tôi xin lỗi. Nhưng tôi có thể ngồi đây được chứ.

— Vâng, ông có thể ngồi.

Người Pháp nghe Yên là một cô gái làm tiền, cố ra vẻ cao đạo để cho đàn già chàng, nên vẫn không rời tay tinh.

— Thưa bà, tôi có đọc qua.

Yến đã rõ ý muốn gì rồi, nàng run vì tức giận. Lâm tiền ? A ha ! Ta đâu có cần tiền ! Nàng muốn la lên thế. Nỗi khao khát hiện tại của nàng là tình yêu thương chân thành, một hạnh phúc khó bề tìm kiếm nỗi.

(còn nữa)



Dà chết rồi !
Dà chết rồi.
vài nhieu dâu
là dù giết chết
chi naten, muỗi
ruồi và bò chée

APA. 52

ĐỜI MỚI số 39

TRUYỆN DÀI DÀ SỬ

XƯƠNG MÁU PHIÊN NGUNG

CỦU LANG

(xem ĐỜI MỚI số 9)

TÓM TẮT.— Sau cuộc hoạt động tổ chức thành niên bì mật lập quân đội để ủng hộ lập trường đấu của Lữ Gia — Vị tể tướng đời Triệu Ai Vương không chịu khuất phục dưới sự áp chế đòi sáp nhập biên giới xứ Việt vào nước Tàu — Hoài An tráng sĩ có dịp cứu được một chàng mỹ nam thư sinh công tử họ Trần khỏi phải sa vào vuốt hổ, ...

QUA thật bên ngoài có tiếng đánh nhau kịch liệt. Hai tên giặc biết cơ mưu đã bị phá hỏng và kéo ra sân để xem sự thế ra sao. Hoài An tráng sĩ nỗi bước theo sau khi đã nói vài lời cho vững lòng mẹ con thái tử Kiến Đức.

Khi ấy bọn gia nhân trong trang trại đã thấp duỗi sáng đồ lục cả sân. Nhìn qua cuộc chiến đấu hai tên giặc nhận thấy bên đồng dâng minh bị đòn đánh không sót một người. Như thế tức là bị cầm chun hết rào không còn trông mong ai có thể ám muội thi hành sứ mạng. Chúng khi lánh chì thị ra đã không nghĩ đến có nhiều người ám trợ Kiến Đức đến thế. Giờ đây, đứng trước tình thế thất bại chúng chỉ còn có một cách đánh thật quyết liệt để tìm lập một hai công nhỏ về gờ rìa chút danh dự.

Hoài An tráng sĩ đoán được lòng chúng mỉm cười bảo :

Các người đứng ước mong thoát khỏi binh yên nơi đất này. Con mực họ Cù vẫn ngờ rằng đã giao phó cho những tay cù khòi ở hòn Động Bình là có thể an tâm chờ kết quả tốt đẹp thế thì lầm lầm. Trời Nam còn nhiều anh tài quyết phụng sự cho Lê Phái tất nhiên áo mộng bán nước của họ Cù sao thành ?

Hai tên giặc không nói rằng múa kiếm xong vào toan đem số đông mà áp đảo chàng tráng sĩ. Nhưng chúng không ngờ phải gặp một tay anh kiệt rường cột của nước Việt đã lè gót chém khắp các nước lân bang dã hiếu rõ tài nghệ và mảnh khéo các tay thượng đẳng giang hồ. Chàng tráng sĩ trẻ tuổi vừa đón đánh hai tên giặc dù vừa đưa mắt quan sát chiến trường.

Bọn giặc thật không hề danh là bọn hung tàn ở miền nam nước Tàu. Vì dùng độ phải các tay cù khòi trong làng kiếm nước Việt nên chúng không thi thố được gì cả, giả giúp phải những người non kém tất chúng đã đặc thắng khai hoàn rồi.

Cuộc tranh đấu càng lúc càng háng. Dưới ánh lửa chập chờn những bóng người quần thảo nhau nhẹ nhàng lan lê. Những ánh kiếm sáng loáng vùng vút bay lượn chung quanh minh các tay dũng sĩ.

Nhin qua chiến trận ta thấy bọn

mùn hạ được đích thủ cũng còn lâu vì hắn nhờ sức khoẻ lại thêm tài nghệ cũng không hèn kém lắm.

Về phần ông lão Tam, một mình phải chống cự với hai tên giặc cao lớn khỏe mạnh hơn ông. Có điều chúng chưa thể làm hại được ông là nhờ ông khéo sử dụng cặp dao liên hoàn. Ông cầm hai đầu dây múa vung lên khi nép dao ra khi thu gọn vào tay, mỗi mũi đều tỏ ra là một tay đỡ có nhiều công phu luyện tập. Hai tên giặc không tìm được cách nào đe xáp vào gần bên ông tức giận nguyên rúi om lén.

Hai tên giặc đối địch với Hoài An tráng sĩ không phải là hai tên hèn kém gì. Chúng múa kiếm rất lợi hại và sức lực mạnh mẽ của chúng nếu gặp phải một địch thủ nào khác thì đã nguy với chúng từ lâu, nhưng người trưởng tràng phái võ Việt tuy vóc dáng mảnh khảnh như thế lại có ăn một tài nghệ cao siêu, một sức khỏe vô địch. Kiem của chàng múa lên như cơn giông lớn đánh vét vỡ khí của địch mỗi khi sấp chạm vào mình chàng. Hai tên giặc mặc dầu ghê tởm hại của chàng vẫn cẩn ràng lẩn xã vào tấn công tới tấp. Chúng thừa hiểu rằng nếu đánh lui được người đầu đàn tất là đem tính thắn của đồng bọn lên cao. Nhưng sự ước vọng của chúng không khi nào thực hiện được với một Hoài An tráng sĩ.

Chàng như một hinh bóng ma, khi thi đánh giá cho chúng những đòn bay bổn, rồn tóc, khi lại lòn lỏi, nép tránh để cho chúng phải phi sức đuổi đánh.

Bọn giặc Khách biết đánh dồn dập có hại, định tìm cách rút lui. Nhưng chúng gặp phải lối đánh cảng dũng của các tay kiếm khách khiến cho chúng không tài nào hổ tay. Hoài An tráng sĩ thấy cô Thanh Nhạn đang cố sức quá e có hại với quật lại tay công để mau thay đổi chiến tinh. Ngọn kiếm của chàng bây giờ là cái vòng hái của tử thần vung đánh ra toàn những thế ác hiểm vô cùng. Hai tên giặc không thể tưởng tượng con người trẻ trung ấy lợi hại đến thế.

Chúng hò hét để trợ oai và vung kiếm đánh chém rất dữ tợn nhưng chúng đã làm, nhờ giao chiến tự nãy giờ, Hoài An tráng sĩ nhận thấy hai địch thủ của chàng tuy hùm hổ nhưng thiếu phần lợi hại không đáng để chàng phải bận tâm để đặt nứa nên với mờ cuộc phản công. Lưỡi kiếm của chàng vùn vụt chém tới tấp, khi thế vô cùng mạnh mẽ. Hai tên giặc giục mình luồng cuồng đưa vòi khi chống ngắn, minh mẩy đều rúng động. Chúng không bao giờ có thể ngờ gấp một tay địch thủ người Việt bắn lá cao cường

45

có thể đứng vào hàng thầy của chúng.

Chúng mím môi cắn răng lại để chịu đựng nhưng vú khỉ của chúng cứ bị đánh tát ra như loài lau sậy trong cơn gió bão. Chúng phải lui một bước, một bước và thêm bước nữa, nữa... Biết không thể đương đầu lại, chúng lầm lết chạy lẩn thoát. Hoài An tráng sĩ thấy cơ hội tốt đã đến vội héto một tiếng chém ngã ngay một tên. Tên giặc còn lại co giò dậm chạy nhưng lưỡi kiếm của người tráng sĩ áo vàng đã như tia chớp bay vèo đến. Hắn biết tránh qua một bên không kịp vội xuống tǎn vận toàn lực vào tay đưa kiếm lên đỡ. Một tiếng soái vang lạnh lùng, thanh kiếm của hắn đã bị phân ra làm hai mảnh rơi xuống đất, trong một mảnh có đinh theo cả một ống tay cầm dia những máu. Tên giặc rú lên một tiếng khùng khiếp đưa tay còn lại ôm lấy cánh tay cụt, băng minh chạy vào đêm tối, xi xô xi xao ầm ỉ.

Những tên khác không ngờ sự thề lại biến ra như thế, ngẩn ngơ cả lên. Lợi dụng trong giây lát ngắn ngủi ấy bọn hiệp khách tǎn công mảnh liệt. Ông lão Tam phông dao liên hoàn đậm suối ngực một tên. Hồng Vân, tay lanh lẹ miền núi Bắc chém sạt da đầu của một tên khách khiến hắn quăng kiếm vừa chạy vừa rên như bỗng. Tên đầu đàn uất ức quá chém toàn lực mấy nhát kiếm đe cô bé Thanh Nhạn phải lùi bước. Lập tức hắn trao mình nhảy khỏi vòng chiến hò khâu hiệu thảo lui. Bọn giặc còn lại rút trong mình ra một thứ ám khí ném lia lịa vào người địch thủ rồi phóng mình chạy vắt giò trên cõi.

Chàng công tử tức mình vì chưa lập được chiến công nào vội vàng đuổi theo. Sợ có biến Hoài An tráng sĩ kêu đồng bọn bảo:

— Các bạn nên vào ủng hộ thái tử, để một mình tôi theo trợ chiến là được. Nếu thấy lâu chẳng về, hãy cho người đi tìm.

Nói xong chàng chạy vùn vụt theo gọi bạn lại. Nhưng đang trong lúc hăng duỗi và bị ngược gió, chàng công tử không nghe chi cả. Chàng chạy như bay càng lúc càng thấy gần tên giặc chúa. Đã từng nghe người tráng sĩ áo vàng nói về bản lãnh lợi hại của tên này, chàng công tử muốn so kiểm cho biết thử một lần. Cứ kè ra — theo chàng nghĩ vậy — tài chạy của hắn cũng chẳng nhanh nhẹn gì tất nhiên vú nghệ hắn cũng không cao cường cho lắm. Lấy lý mà xét: một cô gái yếu đuối như Thanh Nhạn vẫn cầm cự với hắn được lâu như thế thì hắn co giời vì đâu, họa là hắn chỉ nhờ nỗi

tiếng trong sự hung ác, tàn bạo mà thôi. Vì định ninh nhu thế, chàng công tử cố ruột theo hết sức mình. Chàng gần bắt kịp hắn rồi, nom hắn từ đòn chửng lại thế kia cũng đủ biết hắn kinh tâm, khiếp via bực nào.

Ba người chạy băng suốt một cánh đồng. Hoài An tráng sĩ đã vượt lên gần chàng công tử, vội ra ý bảo ngừng lại. Nhưng cặp mắt sáng như sao của chàng vừa thoáng thấy tên giặc dữ vung tay trở lại. Chàng dừng bước kêu thét lên :

— Trần huynh phải đề phòng.

Lời cảnh cáo của chàng vô ích. Đã muộn quá rồi, hai ngọn dao sáng loáng bay vút về phía Trần công tử trong khi chàng này vẫn mê mang tiến tới. Kịp khi nhận thấy sự nguy hiểm họ Trần chỉ còn một cách nghiêm minh qua một bên. Một lưỡi dao bay rít quâ mang tai lạnh minh, còn một lưỡi trúng ghim vào chéo vai. Người công tử lao dao muôn ngả, tai còn nghe vang vẳng tiếng cười khinh bỉ của tên giặc khách.

Hoài An tráng sĩ biết bạn bị trọng thương vội chạy đến đỡ. Cả thân mình nhẹ nhõm của người công tử té rời vào hai cánh tay lực lưỡng của chàng.

TRẦN CÔNG TỬ

Gió thổi lạnh lùng. Vài bông cỏ cao nghêu lắc lư dập vào vai người tráng sĩ. Tiếng vạc đem kêu lanh lót báo trước canh khuya sắp lụn. Sương đã về nặng trĩu trên cánh cây, lá cỏ. Những tiếng run rẩy non rền rỉ hòa một điệu nhạc u hoài.

Hoài An tráng sĩ nhẹ nhàn quỳ xuống đặt bạn ngồi dựa vào vai mình, chân duỗi xuôi ra. Chàng thấy họ Trần mắt nhắm nghiền, hai tay ôm lấy một bên ngực máu thấm ướt ra ngoài. Lưỡi dao kẽ thủng cắm ngập đến tận chuôi. Nhìn nét mặt của bạn nhăn nhó, đôi mày thanh nhúi lại, môi tái đi tột ra đau vò cùng. Hoài An nhìn quanh quần khắp đồng cỏ mở to mắt ra để tìm một bóng nhà tranh nhỏ. Chung quanh chàng chỉ là mảnh mông, cõi tịch. Chàng bất giác thở dài, lòng cảm thấy khổ sở vô cùng. Đây, một người bạn tâm giao đang nằm ngoặc dịu trên tay chàng, hờn tưng hơi thở dễ nếu lấy sự sống đang như sấp dứt đoạn.

Lo lắng chàng cuối xuống hỏi:
— Trần huynh anh thấy trong mình thế nào. Có gượng nỗi đến khi tôi đem về đến nhà, chàng?

Trần công tử cố nhường mắt tha thiết nhìn bạn:

— Có lẽ không kịp đâu anh ạ. Tôi bắt đầu thấy nghẹn thở và như có một màu đen tối áng trước mắt. Có lẽ tôi

phải rủ nợ đời không bao lâu nữa.

— Thế tôi coi vết thương xem có thể nhổ ngọn dao ra ngay bây giờ chàng? Tôi có giắc theo trong mình một ít thuốc dầu tuy chẳng thần hiệu nhưng cầm máu được để cho ta đủ thời giờ chạy chữa. Chỉ e rằng ngọn dao của địch có tầm thuốc độc hoặc là bị trúng vào chỗ nhiệt mà thôi.

Họ Trần lắc đầu nắm tay của chàng buôn rầu bảo:

— Vô ích anh ạ. Tôi cảm thấy trong mình suy nhược lắm rồi. Nếu rút dao ra e tôi phải chết gấp. Thà là đe chết mòn mỏi trên tay một người bạn thân quý như anh còn hơn. Tôi không ân hận gì cả, đời tôi muốn làm ích lợi cho nước nhà nay đã ngã gục trên đường nghĩa vụ là tốt lắm. Tôi tài hèn, sức yếu, rủi ro thế này anh đừng cười tôi nhé.

— Sao lại cười? Lòng tôi đang nát như tương dây.

— Vậy chỉ còn có mỗi một điều tôi nhớ anh. Đừng đem thi thể tôi về nhà. Anh hãy đắp điểm cho kin nhẹm chờ bỏ phô bày tội nghiệp. Và khi lầu hậu trá dù anh có thoảng nhớ đến người bạn xấu số này xin anh thấp một nén hương là đủ.

— Sao anh lại còn phải cẩn dặn thế? Giá anh có bồ nào. Hậu sự tôi sẽ chu tất vẹn toàn. Nhưng sao anh nói gở thế, không nên, ta hy vọng sẽ qua khỏi, còn nước còn tát, anh ạ.

Nhưng mắt người công tử lão liêng, chân tay đã lạnh chàng cố nói thêm.

— Thôi... chúc anh công thành danh toại. Nước nhà sẽ hưng cường mãi mãi. Linh hồn tôi sẽ theo gót anh để phủ hộ đến khi mản kiếp.

Nói xong Trần công tử nhắm mắt, đầu ngheo gục vào ngực của Hoài An tráng sĩ. Chàng này kinh hoảng kêu mấy tiếng không nghe trả lời. Chàng áp tai vào lỗ mũi Trần công tử, vỗ tai chàng rất thịnh thờ dã tập nghe rất xa nên chàng còn nhận được chút hơi nhẹ nhẹ. Hoài An nhìn bạn muốn rưng nước mắt, xua nay chàng chưa phải cảnh tử biệt như thế này nên rất đe cảm xúc. Con người đáng hoàng, tài đức như thế mà voi lìa cõi sống có phải là đau đớn lắm chàng. Không thể được, chàng phải cố níu kéo với tử thần để lấy lại sanh mạng của người tâm thích, dù rằng có thất công vô ích cũng đành lòng. Hoài An tráng sĩ vội lục trong bao thất bửu của giới giang hồ thường mang bên mình ra một nhóm bùi nhùi và đá lửa. Lấy kiểm khé vào đập đá bật lửa cháy phừng vào đồ bồi xong chàng hơ chân tay của Trần công tử và bắt đầu làm hô hấp cho bạn.

(còn nữa)



Bát Tô tuổi đà dư trăm, nghìn tám ba tám (1838) là năm ra đời.

Mùi ngon thơm diệu tuyệt vời. Ai người rành diệu lại người không ưa.



ĐỜI MỚI số 39

Phòng trồng răng

50 rue Ohier — SAIGON

VỎ BÁ CANG

và

PHẠM VĂN KHÃ

chúng tôi làm cho quý
ngài sê hài lòng

Mỗi gia đình sáng suốt
nên chủ ý mua sẵn :

1.— 1 gói

BEKINAN Tiên

(Equinine activée)
cho trẻ em

Thuốc ban nóng thần hiệu
Quân thù số 1 ban nóng trẻ em

2.— 1 hộp

LONKINAN Tiên

(Quinine activée)
cho người lớn

Thuốc rét thần hiệu
Tri ban nóng và rét rất hay

Hygiène --- Santé --- Qualité

Pharmacie Tiên

98, Bd. Bonard — SAIGON

Golden Club



CLICHÉ
DAU

Atelier : Tél. Cardi 857

Nguyễn văn Dầu

17, Đỗ hữu Vi—SAIGON—Tél. 21.651

Chuyên môn khắc
bản kẽm
DỄ IN
LÂU MÒN
SẠCH
RỎ ĐẸP

TRÀ LỜI CHUNG

những câu hỏi của các anh chị em
3 kỳ hỏi chúng tôi

Thuốc rượu 39 An-Cư trị những bệnh gì?

Thuốc rượu 39 An-Cư trị Phong thấp:

Nhức mỏi tay chân. Ngứa lở móm mẩy.

Thuốc rượu 39 An-Cư chủ trị: oai gân:
Tê tay, Tê chân, Sụn chân, xiy tay.

Thuốc rượu 39 An-Cư chủ trị Bại Thủng.
Bại luôn không cử động được hay bại
bán thân. Phù thủng khô hay nước.

Thuốc rượu 39 An-Cư trị dứt bệnh hòn uất,
Đau lưng chót mặt hay mệt rất mau công
hiệu.

Uống liên tiếp hai hộp thuốc 39 An-Cư thì thấy
khoẻ lại, mọi bệnh đều thấy đỡ, ăn ngon ngủ yên.

Dược liệu dùng chế thuốc rượu 39 An-Cư gồm
có thuốc Bắc và thuốc Nam thì có: Chánh Thực-dịa,
Chánh Đơn-qui, Chánh Sâm Cao-ly và có vị Quế
yembre rất đặc lực.

Xin đề ý

Thuốc rượu 39

NGUYỄN-AN-CƯ

1 Hộp 4 viên thuốc có bột quế giá 7 đồng
BÀO CHẾ VÀ TỔNG PHÁT HÀNH NƠI:

Số 54 mac mahon — Saigon

Cholon : Quảng-Ký, Minh-Ký, Vạn Quang.
Saigon : Rison và Phú - thô - Xuân (Chợ-cũ).

Bán lẻ do các tiệm thuốc bắc và
các tiệm tạp hóa khắp các nơi.

NHỊ THIÊN ĐƯỜNG

danh tiếng
lâu năm



Trị bá chứng
hay nhứt

47 Canton CHOLON

LA MAISON ROUGE

32. Đường hẻm EDEN, 32

(Trước nhà hàng Continental)

- ★ Các thứ hàng, nhung, tơ, lụa đẽ
may y phục phụ nữ Việt Nam.
- ★ Bóp cầm tay đủ kiều.
- ★ Đồ vải dùng trong nhà.
- ★ Áo quần trẻ em.

ĐỜI MỚI số 39

HOÀN CẨU
ĐỊNH KINH TÂN
Nhãn hiệu "TRÁI ĐẤT"
Phương thuốc cài tử hồi sanh vô giá.
Giải phong nhiệt, trừ đàm. Trị bệnh
trẻ em nóng mình, ẩm đàm, ho hen khé.
khè: ban trái và kinh phong v.v...
Bảo đảm đọc nhứt vô nhì.
TỔNG PHÁT HÀNH
HOÀN CẨU DƯỢC PHÒNG
99. QUAI DE BELGIQUE SAIGON
có bán khắp nơi

Tại vùng Chợ cũ Saigon

Nhà bảo sanh HOA-ĐỨC

87 Georges Guynemer SAIGON — (Đường tòa Tân đáo) điện thoại 22.238
của bác-sĩ HÀ-THUẬN-HƯNG

Cửu Lương-y Dwong - dwòng CHỢ RẪY
và viện BẢO-SANH SAIGON

Chuyên HỘ-SINH, trị bệnh con nít, người lớn
Một bảo đảm cho sự yên ổn quí bà khi mệt, sanh khó, sót
nhau hay băng huyết. Bác-sĩ cư trú tại nhà bảo sanh, tiếp tay
liền, tận tâm săn sóc.

Giờ xem mạch : Sáng 7g.30 — 8 giờ 30. Chiều 2g.30 — 3 giờ 30.



QUÁN QUẦN TỬU ĐIỂM

Téléphone : 402

Số 2 và 16 đường
des Artisans
CHOLON

SIÊU QUẦN tửu điểm

Téléphone : 580
Số 440, đường
Marins — CHOLON

Đại tửu lầu SOAI KINH LAM

446, đường Thúy Bình — CHOLON. Téléphone № 169

PHÒNG RỘNG RẢI MÁT MẺ ĐẶC BIỆT
CHIÉU ĐÁI ĂN CĂN

Nhận đủ tiệc trà, tiệc rượu, lanh bao dọn tại nhà

Retenez cette adresse :
Grand Restaurant SOAI KINH LAM
496 rue des Marins, Cholon

SALLES CONFORTABLES, SPECIALITÉS
CHINOISES, ACCUEILS CHALEUREUX.



**HÃNG SƠN
ALBATROS**

Danh tiếng và lớn nhất
VIỆT-NAM

PEINTOLAC PEINTOLUX VERNISSEÉ PEINTEMAIL

CELLULOSIQUE
ALBATROS
Kỹ nghệ tân tiến của người Việt Nam với kỹ thuật theo kịp lịch trình
khoa học các nước tiên tiến trên hoàn cầu, hoàn toàn bằng máy móc

**NHA KHIÊU VÙ
ARC EN CIEL**
52-59 đường JACCAREO
CHOLON

MAGDOLA
giải trí khêu lòng
hiếu kỳ tất cả
thành phố

TUẦN BAO « ĐỜI MỚI »
Giám đốc: VĂN LANG Quản lý: TRÁC ANH
Sắp chữ, bài trí tại nhà in riêng Đời Mới
117 Đại lộ Trần Hưng Đạo - Chợ Quán
(Giáy nòi: 783)

ĐỜI MỚI GIÁ DÀI HẠN Ở NAM-VIỆT:
Mỗi Số 5\$
4 tháng. 20\$ 3 tháng. 60\$
6 tháng. 120\$ 4 năm. 240\$
Đời dài chỉ xin cho nhà báo biết để tránh thất lạc.

180-182 a. LÊ-LỢI
SAIGON
Giáy nòi: 20.736
Nhà máy tại
PHÚ NHUẬN - GIADINH

CÔ-LOA HẬN SỰ

(xem Đời Mới từ số 33)

Truyện dài của T. T.

MỞ ĐẦU.— Thuở ấy... (trên 200 năm trước Tây lịch). Miền cực nam Trung Quốc có một nước nhỏ, dân cư thưa thớt, nhưng đất đai phi nhiêu, nhà nhà đều no ấm.

Xứ ấy gọi là Âu Lạc dưới quyền triều vua Thục An dương Vương. Vua vốn là một tay vô song, tinh khí cang trắc, sanh được một gái là Mỹ Châu, tài sắc hơn người.

Ở quận Nam Hải lúc bấy giờ có tướng Triệu Đà, làm le thôn tính Âu Lạc. Nhưng tham vọng ấy chưa thành vì Loa thành kiên cố, quân thần rất lợi hại. Hơn nữa tinh thần quân dân Âu Lạc rất kiêu hùng, không chịu khuất phục ngoại xâm.

Vì thế Triệu Đà đã đổi ba phen thua chạy xiềng liềng. Ông ta bèn dùng mưu già kết thông gia, cho con trai là Trọng Thủy sang cưới Mỹ Châu, để dọa thàm tinh hình. An dương Vương tình thiệt nhận lời.

Câu chuyện này mở đầu hai tháng sau buổi lễ tân hôn của đôi trai tài gái sắc, vào một chiều giông bão ở Cốm thành.



29.— Triệu
đinh hay tin trong ngày ấy,
Trọng Thủy nhà vua ban
đã dẹp xong lệnh án xá tội
lộn Miếu nhơn, và giảm
chém đầu bớt các sắc
tướng giặc khi
xông trận Thục.
Vua hạ lệnh ra do quân đì
thiết yến tiệc gióng thanh la
đón rước linh rao khắp các
đèn h. Dân thị trấn hương
chúng xa gần thôn cho dân
tập nạp dung chúng khắp nơi
lương thực cho đặc biệt.
quân lính.



32.— Cùng
tin ấy bắn
ra do quân đì
thiết yến tiệc
gióng thanh la
đón rước linh rao
khắp các
đèn h. Dân
thị trấn hương
chúng xa gần
thôn cho dân
tập nạp dung
chúng khắp nơi
lương thực cho
đặc biệt.
quân lính.



33.— Ngoài
ra ở khắp các
chợ đều có dán
chi du của nhà
vua. Dân chúng
bu nhau lại xem
và người biết
chữ đọc và giải
mật kí a cho
những người
đốt chữ.
Ai nấy đều
hồn hở vui
mừng, xung
tụng ơn đầy
của nhà Vua
như trời biển.
Quán quì
dâng lén đồng
tiền vàng của
Triệu vua sang
mừng cháu.



34.— Linh
Tử bà Sứ
Hùng trở nên
đôi bạn chí
chọn ngày lành
tháng tốt ngự
những ngày ăn
giá đến làm lễ
mừng của dân
ở điện thờ thần
chúng, hat
Kim Qui. Các
người dắt nhau
đi rong chơi,
hộ giá dù mặt.
Nhà vua a
hàng rồng, ăn
uống say sưa.
Hai bên tách
tình hập nhau
và rất tương
nhau hành lễ.
Họ thề
nguyên sống
chết đều có
nhau.

