



CON ONG

tuần báo trào phúng đối lập
(môn bài nhà nước cấp số 3716/TBTT/CHBCI)

SỐ 163

12 TRANG 20 TỈ

TUẦN LỄ TỪ 13-5

ĐẾN 20-5-1971

Chủ Nhiệm : NGUYỄN VĂN MINH

— Đầu bếp : MINH VÕ —

Địa chỉ liên lạc : 54 VÕ TÁNH

— ỚNG NÓI : 93801

Wason
DS 531
C 74++



Đồng tiền khốn nạn



Cơn sốt Mỹ kim đang làm sôi nổi cả thế giới.

Thứ Trưởng Tài Chánh và Thống Đốc Ngân Hàng Quốc gia Việt Nam trấn an rằng cuộc khủng hoảng đồng Mỹ kim chẳng có ảnh hưởng gì tới tiền Việt Nam, hoặc nếu có, chỉ có lợi cho VNCH.

Trong khi đó, Hành pháp vừa xin Quốc Hội chấp thuận ngân sách bổ túc 32 tỷ cho năm 1971.

Dù giải thích cách nào, thì những sự việc trên cũng báo

hiệu một sự mất giá của đồng bạc Việt Nam, và chỉ thẳng dân Việt Nam, đi làm lãnh những số bạc Việt Nam cố định, là khốn khổ hơn cả.

Sự xuống giá của đồng Mỹ kim đương nhiên có ảnh hưởng tới tiền Việt Nam. Giá trị đồng bạc VN, được định nghĩa bằng đồng Mỹ kim. Khi Mỹ kim xuống giá, tiền VN phải xuống giá theo. Nhưng Việt Nam không phải chỉ giao dịch với nước Mỹ, mà giao dịch với ít nhất mấy chục Quốc gia bằng Mỹ kim. Khi Mỹ kim xuống giá, mà tiền các nước khác không xuống giá, tức

là tiền VN cũng xuống giá so với các nước đó. Hàng hóa nhập cảng vào VN sẽ mắc hơn, sinh viên và nhân viên ngoại giao Việt Nam tại các nước phải chịu cuộc sống mắc hơn.

Ngoài việc mất giá theo đồng Mỹ kim, đồng bạc Việt Nam còn mất giá vì áp lực lạm phát tăng lên. Với ngân sách Quốc Gia 235 tỷ do Quốc Hội chấp thuận trước đây, áp lực lạm phát trên 40 tỷ. Nay Hành pháp xin chi thêm 32 tỷ nữa, tức là áp lực lạm phát tăng lên tới mức 70 tỷ. Áp lực lạm phát

tăng, thì giá trị đồng bạc giảm, cuộc sống mắc hơn thêm. Dân làm sao chịu nổi ?

Thành ra, cùng với sự khủng hoảng đồng Mỹ kim và việc Hành pháp xin chi thêm 32 tỷ, đồng bạc Việt Nam sẽ mất giá 2 lần.

Muốn cho dân đỡ khổ, chỉ còn cách chánh quyền chịu khó giảm chi. Trong tình trạng bi đát hiện tại, mà Tối Cao Pháp Viện và Giám Sát Viện còn xin thêm ngân sách, người dân đành cúi đầu, không biết nói thế nào.

LIBRARY
JUL 27 1971
CORNELL UNIVERSITY

CON ONG ĐỀ NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP SỐ DÁCH ĐỂ CUỘC BẦU CỬ T.T VÀ A HỢP HIẾN

vừa đúng đường lối, vừa trong sạch.

Chiều ngày 11-5-1971, nghị sĩ Đặng Văn Sung đã tổ chức một cuộc hội thảo về bầu cử tại Thượng Viện. Số người tham dự khá đông, phần nhiều là kỹ giả quốc nội và quốc tế. Cả ông Tổng Trưởng Ngô Khắc Tinh cũng có mặt.

Hệ thống âm thanh hơi dở, vì thỉnh thoảng cái máy khuếch âm lại rít lên một hồi. Ví dụ, khi ông Tổng Trưởng vừa cất tiếng ban huấn từ, thì cái máy nó rít lên, như một bà già gặp chuyện chẳng bằng lòng.

Thuyết trình viên Đặng Văn Sung nêu ra 3 vấn đề:

1) Tối cao pháp viện hiện hữu có hợp hiến để đảm nhiệm vai trò nhận đơn và hợp thức hóa cuộc bầu cử Tổng Thống không?

2) Cuộc bầu cử Hạ viện nên diễn ra trước hay sau cuộc bầu cử Tổng Thống?

3) Làm thế nào để cuộc bầu cử được trong sạch?

Kỹ giả Con Ong toàn bộ nham nhở, chẳng đáng được coi là nhân sĩ để tham dự cuộc hội thảo trên. Nhưng khi nghe những người tham dự kể lại, thì thấy các vấn đề trên có thể giải quyết thật dễ dàng.

Tối viện Mỹ thay ta.

Theo Hiến Pháp, Tối cao pháp viện (gọi là tối viện cho tiện, cũng giống như Hạ nghị viện. Thượng nghị viện đều gọi là Thượng, hay Hạ viện) cũng giống như «Tối hào», là tốt hết chỗ chê, chứ không phải tối là tối tăm. Đưa nào có ý nghĩ tối là tối tăm, là đồ ngu dốt, vừa vi hiến, giữ một vai trò rất quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng Thống, là nhận đơn, lập danh sách ứng cử viên, tuyên bố kết quả và hợp thức hóa cuộc bầu cử.

Theo Hiến pháp và luật 7/68 ngày 3-9-68, thì đến ngày bầu cử Tổng Thống, Tối viện phải gồm 15 Thẩm phán. Nhưng hiện nay Tối viện chỉ có 9 Thẩm phán, và việc bầu thêm 6 Thẩm phán đã mắc kẹt rồi.

Thành ra, với thành phần hiện tại, nếu không sửa luật, đến ngày bầu cử Tổng Thống Tối viện sẽ không đủ thành phần luật định để giữ đúng vai trò của mình trong cuộc bầu cử tới.

Ngoài ra, theo hiến pháp các thẩm phán Tối viện phải được chọn trên một danh sách 30 người, mà năm 1968 9 ông tối hiện tại, chỉ được chọn trên một danh sách 24 người, như thế là vi hiến.

Cho nên, từ nay đến ngày bầu cử, nếu không có vụ sửa hiến pháp, sửa luật, hoặc sửa thành phần hiện hữu của Tối Viện, thì chắc chắn cuộc bầu cử sẽ gặp trở ngại, vì không được một cơ quan hợp pháp, hợp hiến, hợp thức hóa, thì người đắc cử cũng không thể coi như chánh thức, và thiếu giá trị pháp lý.

CON ONG ĐỀ NGHỊ:

Cuộc bầu cử đã quá gần không thể còn đủ thì giờ sửa hiến pháp, sửa luật, hoặc bầu lại Tối viện. Vậy có thể mượn Tối viện Mỹ làm công việc nhận đơn, lập danh sách ứng cử viên, hợp thức hóa cuộc bầu cử và tuyên bố kết quả. Giải pháp này rất tiện, và bất khả dĩ nghị, bởi vì có thể mượn lính Mỹ đánh nhau thay cho ta, có thể mượn máy bay Mỹ bỏ bom thay cho ta, có thể mượn đàn ông Mỹ làm chồng gái Việt, có thể mượn xe Mỹ thay cho xe ta bị hư, tại sao không thể mượn Tối viện Mỹ làm công việc của Tối Viện ta? Ai chống lại giải pháp này, là bài ngoại chống Mỹ, làm lợi cho Cộng Sản.

Trước sau đều được

Nghị sĩ Đặng Văn Sung trước đây đã từng lo ngại nếu cuộc bầu cử Hạ Viện diễn ra trước cuộc bầu cử Tổng Thống, vì vậy ông mới thắc mắc nên bầu Hạ viện trước hay sau khi bầu cử Tổng Thống?

Sự thật, bầu cử Hạ viện trước bầu cử Tổng Thống rất nguy hại, vì:

1) Đảng nào T.T. Thiệu cũng sẽ tái đắc cử. Nếu cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra trước bầu cử Tổng Thống, các ứng cử viên dân biểu sẽ cử nhờ T.T. Thiệu mà đã kích để hốt phiếu, như vậy, uy tín của Tổng Thống sẽ bị sút mẻ.

2) Nếu cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra trước bầu cử Tổng Thống, thì Tổng Thống chưa yên vị, còn đang lo cho địa vị của mình làm sao có đủ hơi sức lo cho tay chân của mình đắc cử, và như vậy, Tổng Thống sẽ thiếu một khối hậu thuẫn tại Hạ viện và đó là điều sẽ rất khó cai trị về sau này.

Tuy nhiên, bầu cử Hạ viện trước Tổng Thống cũng có cái lợi, là Tổng Thống có thể coi kết quả bầu cử Hạ viện như một kết quả trưng cầu dân ý. Nếu các tay chân của T.T. đắc cử nhiều, thì Tổng Thống chắc ăn. Nếu kết quả ngược lại, thì Tổng Thống rút lui hãy còn kịp.

Tốt nhất là bầu cử Hạ viện và Tổng Thống vào cùng một ngày. Điều này sẽ

đỡ tốn công quỹ và đỡ tốn sức lực của quân công cũng như cử tri. Nhưng «bắt cá hai tay» cùng một lúc, là trật cả thì bỏ mẹ.

Nhưng nếu bầu cử Hạ viện sau Tổng Thống cả tháng thì vi hiến.

CON ONG ĐỀ NGHỊ:

Tổng Thống đề nghị hoãn cuộc bầu cử Hạ viện lại 3 tháng sau cuộc bầu cử Tổng Thống, với sự chấp thuận của Quốc hội theo đúng thủ tục hiến pháp. Chắc chắn đề nghị của Tổng Thống sẽ được chấp thuận, vì cuộc bầu cử Hạ viện lui lại ngày nào, dân biểu được lãnh lương thêm ngày đó. Vừa được việc, vừa hợp hiến.

Trong sạch

Làm thế nào cho cuộc bầu cử được trong sạch, để kết quả bầu cử có giá trị?

Rất dễ giải quyết.

Năm 1967, cuộc bầu cử VN chưa diễn ra, ông Cabot Lodge đã tuyên bố ở bên Mỹ là cuộc bầu cử sẽ trong sạch. Sau đó Tổng Thống Nixon đã cử ông Lodge cầm đầu phái đoàn sang Việt Nam quan sát bầu cử quả nhiên cuộc

bầu cử trong sạch thật.

CON ONG ĐỀ NGHỊ:
Năm nay, lại mời ông Cabot lodge cầm đầu phái đoàn sang VN quan sát bầu cử thế nào cuộc bầu cử, cũng trong sạch.

TIẾP THEO TRANG 4

Chuyện đùa rớt trên, mai này thành sự thật, thì bà con cô bác đừng vội ngạc nhiên. Vì nghề của Cộng sản là đồ sư bô đề về các trò chơi toàn mô hôi lạnh. Cũng trong bản tin loan về đề nghị của anh bạn thái úy, giới thượng cấp, sáng kiến thả xác địch về vùng địch, ở đoạn chốt có phần này, là ý kiến giới đi khá lâu chưa thấy trả lời. Xin anh bạn nhớ lại đêm mới đây. Ông Ngoại Lâm vừa tuyên bố ám ý rằng: «Quần ta có tìm thấy nhiều xác Trung Cộng trong hàng ngũ cộng quân...» Thì liền bữa sau, các đàn anh Mèo đi la làng rằng: «Đó chỉ là Việt gốc Hoa ở Miền Nam dùng quân cho VC» Hãy suy gẫm vụ này để thấy rõ, mọi quyết định tại xứ ta không do Thủ chủ động! (R)



Ngồi rù gái hàng dài tấn tấn

TRẦN VĂN HƯƠNG

**Dân Mèo làm trò khi
Cộng Sản cười hô hô!**

Đánh nhau với Mèo thì còn khuya còn g, quân mới ăn thua trên trận địa, thế mà v khoa đánh võ mồm thì cộng sản lại h? Mèo thâm hại. Và cụ thể là mấy ngày qua, tại giữa thủ đô Huế Kỳ, hàng chục ngàn dân Mèo phản chiến đã ném cả xia thúi vào Ngũ giác Đài, rồi còn tụt bổ nỏ cả quần xà lỏn, si líp để tông ngông nhây múa loạn xạ, và nhào đại vô hồ nước tắm trước tòa Bạch ốc bơi lội tinh bơ trong tư thế trần như nhộng.

Vẫn chưa hết, còn 1 số cựu chiến binh, đã chiến đấu ở Nam Việt Nam để nêu cao danh dự Mỹ quốc và đã được huy chương anh dũng, nay họ cũng quảng cha nó cả mớ mẽ đay, ri xuống đất, rồi còn treo lộn ngược 1 quốc kỳ Mỹ quốc, trong lúc cả bọn kính c. n đội lá cờ cộng sản lên đầu tung bay ng 10 nghề...

Đám trẻ Mỹ, vào những năm gần đây đã say sưa hít cần sa, say sưa thưởng thức các loại ma túy giết người như LSD. như bạch phiến, nay lại 1 lần nữa họ đã và đang say sưa đắm mình trong ma túy

tối độc đó là sáo thuật tuyên truyền của qui đó, vốn là nghề của cộng sản quốc tế. Thừa nay, cái mà Mỹ quốc vẫn rêu rao nghe đến nhằm tai, là tư khoác cho mình cái sứ mạng bảo vệ thế giới tự do, đương đầu một mặt, 1 còn với cộng sản. Ở đâu cũng vậy, Mỹ quốc đã tránh khỏi tai tiếng là đế quốc xâm lăng mới, chính là nhờ chiêu bài «Chống Cộng, bảo vệ các quốc gia anh em bị họa đỏ đe dọa. Ngày nay, chiêu bài đó hết giá trị nữa rồi, bởi chỉ 1 những đám trẻ Mèo ngu ngốc, xuân động đã làm trò hề cho cộng sản cười hô hô. Đành rằng, Mỹ quốc nổi tiếng là nước dân chủ tự do, nhưng có thể nào chấp nhận 1 thứ tự do chà đạp quốc kỳ của dân tộc mình, phủ nhận huy chương của chính phủ, khác nào như chửi thẳng vào mặt những người lãnh đạo của họ. Rồi lại kính cần và trang trọng tung hô là cờ của kẻ thù... Thôi hết rồi, danh dự của Mỹ Quốc chưa bao giờ bị thương trầm trọng như ngày nay. Dân An Nam ta chỉ là nạn nhân, rút cục những trò hề rẻ tiền đang diễn ra tại Mỹ quốc, phải được mô tả như một đại chiến thắng của cộng sản quốc tế. Đáng tiếc thay cho sự hy sinh của 54.000 Thanh niên Mỹ quốc ngã tại Miền Nam VN!

**SÁP PHÁT HÀNH
TUỔI NGỌC**
của DUYÊN ANH



CẢ KÊ DÊ NGỒNG

Nạn du đảng thành phố

Người lính được nghỉ vài ba ngày phép, thường đi về thành phố. Ở miền núi miền rừng, thiếu hẳn tiện nghi, thiếu cả những tiếng ồn ào. Ngoài chiến trường thì chỉ thấy vang âm tiếng súng. Bởi vậy, những ngày phép của người lính là để đi về thành phố, để đi tới một nơi hưởng một chút tiện nghi, nghe được những tiếng động và nhất là xa lánh được nơi còn vang tiếng súng.

Nhưng rồi về tới thành phố, người lính bỗng đứng thấy chán nản. Có nhiều kẻ, chưa hết phép, đã vội lên đường, trở về đơn vị. "Không thể chịu đựng được thành phố". Một người đã nói với tôi như vậy. Tôi hỏi vì sao, mà anh lại không được thư thái hẳn hoan trong những ngày nghỉ phép? Anh nói tới cái buồn đầu tiên, là nhìn thấy nạn du đảng nơi thành phố.

Cách đây ít lâu, báo có đăng một tin vặt, đăng trong những mục tin đô thành. Một anh lính tên Trần công Khải đã bị bọn du đảng dùng dao, uy hiếp anh trên một con đường vắng trong thành phố, để đoạt chiếc đồng hồ. Anh cũng có nói khó với tụi du đảng rằng, cái đồng hồ của anh, đối với anh, rất đáng quý, vì có nó, anh mới có thể coi giờ để còn đổi gác, nhìn giờ để biết giờ giấc trong ngày. Vùng anh đóng quân, nhiều khi hàng tháng không thấy mặt trời. Nhưng lũ du đảng thành phố, đâu có biết được nỗi khổ tâm của người lính chiến. Chiếc đồng hồ của anh, vẫn bị đoạt mất. Người không sút mề gì, vẫn còn được coi là một sự may mắn. Nếu chúng lụi cho anh một dao, chắc anh sẽ ân hận lắm. Không bị thương ở chiến trường, mà bị thương ở thành phố, đó là một điều tủi nhục cho người lính.

Có rất nhiều người bạn tôi, khi từ miền xa đến heo hút gió, đi về đây vài ngày được tôi hỏi sợ cái gì nhất nơi thành phố, đều được trả lời là sợ du đảng. Người lính chỉ quen chiến đấu, mà không quen đánh lộn. Vào trong một quán nước, ngồi gọi một chai la de lạnh, thấy một cô gái đẹp mang la de đến, cũng muốn đùa rờn một vài câu vô hại. Nhưng nhìn quanh đó, vài ba khuôn mặt không mấy thiện cảm, những người không muốn gây chuyện, đều nén sự vui đùa lại. Như vậy, đã là một sự buồn ở thành phố rồi đấy.

Những phong trào hậu phương ủng hộ tiền tuyến, hay yểm trợ tiền tuyến, tôi thấy chỉ là một sự hời hợt bên ngoài. Không có gì giá trị đến như thế. Nếu phong trào này được coi như tự nguyện, được thêm sâu vào dân chúng, thì đã chẳng xảy ra chuyện một thằng nhỏ giữ xe gắn máy nơi đầu đường Lê Lợi, dám hờn hào với một sĩ quan cấp tá, khi ông này không trả tiền gọi xe theo giá mà chúng đòi hỏi. Không hiểu rằng đọc những chuyện đó, những con người ở thành phố, khi khởi xướng ra phong trào hậu phương yểm trợ tiền tuyến, có thấy một chút hổ thẹn hay không?... Một cuộc biểu tình gồm những công chức và nhân dân tự vệ, một cuộc đập phá tòa báo, như thế là yểm trợ tiền tuyến đó chẳng?... Tôi muốn nói với những người có trách nhiệm ở thành phố, nhất là với mấy ông Nghị đô thành rằng khi thành phố mà chưa yên ổn, thì tất cả những phong trào yểm trợ tiền tuyến của các ông, chỉ được coi như một sự ủng hộ phần trình diễn.

Một người lính từ xa về, nhất định là phải tới thăm người yêu. Gặp được người yêu, tất nhiên là hai người sẽ rủ nhau tới một con đường vắng, nắm tay nhau mà thì thầm những câu chuyện tâm tình. Nhưng rồi hai ba chiếc xe gắn máy chặn cặp nhân tình đó lại, vài ba nhất búa, hạ gục người con trai ngay tại chỗ, người con gái được đưa tới một nơi nào đó, để cả lũ du đảng xúm lại... bè hội đồng. Như thế thì người lính, dù tư tưởng, lập trường có vững mạnh đến đâu, cũng phải đổi hướng cảm thù. Mà tất cả tội lỗi, đều đổ lỗi ở những kẻ đang chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự nơi thành phố.

Một sĩ quan trẻ, vừa từ Hạ Lào về đây, mượn được chiếc xe gắn máy, đưa người yêu đi chơi xa lộ. Nhìn về thành phố Saigon, mới chỉ vừa lên đèn được một thời gian chưa lâu lắm. Trời vẫn còn sớm, để hai người yêu nhau, xa nhau lâu ngày nói chuyện tâm tình. Nhưng chợt một lưỡi dao dẹt mạnh vào đàng sau lưng. Một bàn tay khéo léo, thò vào túi người sĩ quan trẻ ấy, lấy chùm chìa khóa, mở chiếc xe gắn máy đồng mất. Người sĩ quan trẻ chỉ còn một cách la trời, la đất. Trời thì ở mãi tận xa, chắc là công phải rào năm bảy lần kẽm gai. Đất thì đang đạp dưới chân đó, nhưng đất thì ngàn đời vẫn ù lì, câm nín. Hai đứa lùi thủ đi về. Lúc tới gặp tôi, anh hỏi tôi: làm thế nào bây giờ?... Lương của tôi, thì tới bao giờ mới có thể dành dụm được hơn một trăm ngàn, mua trả đền cho người bạn chiếc xe gắn máy?... Mà không thể nào không trả, vì người bạn có tốt thì mới cho mượn xe. Tôi chỉ đành nhìn anh bằng đôi mắt khác khoải để tự thú nhận rằng mình bất lực, chẳng giải quyết được cái mề gì.

Hình như, trong tất cả những vụ xung đột giữa người lính và du đảng, nhà chức trách, tức là những đảng dùi cui khà kính vẫn có khuynh hướng bênh vực du đảng. Người lính là một cái gì tương trưng cho sức mạnh. Du đảng lại là... dân lành. Vậy thì chỉ nhìn bề ngoài, trông rờn du đảng bị thua thiệt, nhưng có biết đâu, sự thua thiệt chắc chắn là về người lính.

Một đứa em tôi, chuẩn úy H., hiện nay đang nằm trong quân lao để suy ngẫm về câu chuyện này. Hần là con trai lớn của một gia đình ông chú họ xa. Từ ngày tốt nghiệp tại quân trường, tới một năm nay, hẳn mới được về phép. Vừa về đến nhà, nói chuyện vui vài ba câu chuyện, hẳn đã phải giật mình vì những ống lon liêng xuống mái nhà tôn. Nhà ông chú tôi lợp tôn, thấp lè tè, ở cạnh một ngôi nhà hai tầng tráng lệ, mà ông chú nó là một kẻ có nhiều tiền. Hần chưa kịp hỏi thì mấy đứa em hẳn đã xúm lại kể xấu về chủ lớn, chủ nhỏ của gia đình hàng xóm. Chủ lớn thì hách dịch, coi hàng xóm láng giềng như cục đất. Chủ nhỏ, mượn oai chủ lớn, thường đứng trên cửa sổ từng lầu đài xuống mái nhà tôn, chày xuống ống máng xối, rồi chày xuống hồ nước nhà ông chú tôi, nhỏ tong tong như những giọt sấu rơi rụng. Đã nhiều lần xảy ra những vụ cãi cọ, rồi những hành động ấy vẫn cứ tiếp diễn bên bên. Đi thưa những người có thẩm quyền, không hiểu sao, câu chuyện vẫn chẳng được giải quyết. Nghe được câu chuyện như vậy, hẳn mặc vội bộ quần áo lính, mang đôi lon chuẩn oái rất đàng hoàng, sang gặp chủ nhà hàng xóm, nói chuyện một cách rất có lễ độ. Rằng hẳn là lính chiến, đi đánh trận tới ngày, tay bóp cò

súng đã thành chai rôi. Chịu nhiều cực khổ, chính là vì muốn cho những người thành phố sống yên ổn, trong đó có gia đình của ông, gia đình nhà hẳn. Khi hẳn đi giữ yên ổn cho ông, thì cũng xin ông cho gia đình của hẳn được có hai chữ bình an. Nói vài ba câu đại khái như vậy, rồi hẳn về nhà. Không ngờ, ông chủ nhà hàng xóm lại cho những lời đó là những lời hăm dọa. Buổi chiều, hẳn trở về, thì đã được thằng em đứng đón ở đầu ngõ, nói vài ba câu. "Anh đừng về nhà, chúng nó đón anh ở trước cửa." Hẳn hỏi những đứa đó là những đứa nào, thì được thằng em cho biết, đó là một đám du đảng, được ông hàng xóm mời tới, với mục đích là "cho cái thằng chuẩn úy ấy một trận". Hẳn nổi máu anh hùng. Cộng sản còn không sợ, thì sợ gì mấy thằng du đảng. Hẳn bước chân vào ngõ. Đi được gần về đến nhà thì một đám đông chừng năm sáu đứa nhào tới. Hẳn cũng "dùng cảm chiến đấu", cho tới khi kiệt sức, hẳn mới rút cây «colt» ra, ho lên vài ba phát. Trúng căng một thằng ngã quỵ. Ông chủ nhà hàng xóm bố trí cuộc hành quân rất tài. Mới nổ chừng năm phút, đã có một xe chở đầy nhóc cu xê tới. Hẳn thân nhiên đưa tay vào công, và được đưa vào quân lao. Tính ra từ lúc tạm biệt đời sinh viên, mới sống ở đời lính chừng gần 2 năm, cuộc đời hẳn đã thân bại danh liệt vì du đảng nơi thành phố.

Người của thành phố vốn vô tình. Cách đây đã lâu, tôi đọc một bài thơ của bạn Trang Châu. Bài thơ kể chuyện, một người lính yêu một nàng ca sĩ, tôi nào cũng tới một phòng trà, ngồi uống một ly trà đá, để được nhìn mặt người ca sĩ, nghe giọng hát và được cười một lần với nàng ca sĩ. Lúc anh chết, một viên đạn xuyên qua tim. Trong cái túi áo trước ngực nơi trái tim ấy, có hình của nàng ca sĩ cũng bị đạn xuyên qua và đâm máu. Nhưng rồi khi gặp nàng ca sĩ ấy, hỏi đến tên người lính, nàng ca sĩ ấy vẫn không biết vì đêm nào, nàng cũng phải tái bản nụ cười rất nhiều lần. Vô tình đến như vậy, đó là người của thành phố.

Người của thành phố vốn vô tình. Cách đây đã lâu, tôi đọc một bài thơ của bạn Trang Châu. Bài thơ kể chuyện, một người lính yêu một nàng ca sĩ, tôi nào cũng tới một phòng trà, ngồi uống một ly trà đá, để được nhìn mặt người ca sĩ, nghe giọng hát và được cười một lần với nàng ca sĩ. Lúc anh chết, một viên đạn xuyên qua tim. Trong cái túi áo trước ngực nơi trái tim ấy, có hình của nàng ca sĩ cũng bị đạn xuyên qua và đâm máu. Nhưng rồi khi gặp nàng ca sĩ ấy, hỏi đến tên người lính, nàng ca sĩ ấy vẫn không biết vì đêm nào, nàng cũng phải tái bản nụ cười rất nhiều lần. Vô tình đến như vậy, đó là người của thành phố.

Người lính không cần tới những cái gì được coi là nặng về phần trình diễn, có tính cách mỉa mai. Vậy người lính muốn gì?... Một hậu phương ổn định, thế là đủ. Một cái trường cho lũ con lính có chỗ học hành, 1 cái chợ cho vợ lính mua bán, nhưng không phải là cái trường mà những đứa con con mỗi lần về học là một lần khóc, vì lũ du đảng nhóc lấy mất sách vở, không phải là cái chợ mà mỗi lần vợ lính về nhà là thân thờ vì bị mất cắp, bị lừa lọc.

Chỉ cần được như thế, người lính mới yên tâm chiến đấu, để bảo vệ những kẻ đang trốn tránh... chiến trường.



