

# TRUNG BAC

## CHU NHAT

中光  
四光



TƯ NHƯNG CƯOC ĐÀO-CHÍNH CẨM  
TƯ NHƯNG CƯOC ĐÀO-CHÍNH DỊP MỒI

# CỘ Y-NGHIA HON CA CƯOC ĐÀO-CHÍNH CỦA KIỀU-BINH

HỒNG-LAM

Kính-Dịnh chép : Phí-kết-địa cách nết từ thời thành, Thang Vũ cách-mệnh, thuận hổ thiên nết ứng lồ nhán. Nghĩa là : Trước đời đổi thay mà thành nên bốn mùa, Thang Vũ (21 mện) là thuộc với ý trời, ứng theo lòng hổ.

Về nghĩa cũ chữ cách-mạng là đổi mện trời, (vì vua có mện trời) đổi triều vua. Nghĩa mới chữ cách-mạng phỏng theo nghĩa chữ « Revolution » của Anh là cuộc biến-đổi lớn-lao về chế độ-chính-trị hoặc xã-hội.

Muôn cho thực dộng, thì cuộc thay đổi ngày 9-3 mới là cuộc đảo-chính; còn cuộc thay đổi ngày 19-8 mới đây phải gọi là một cuộc nhân-dân cách-mạng; nhưng bởi vì từ trước đến nay nước ta chưa có một cuộc nhân-dân cách-mạng nào, nên riêng trong kỳ này, chúng tôi cứ dùng lết gọi là « đảo-chính »; cả để tiện và giải-tách cho nhân-dân cách-mạng hên mà cũng là để dân 55-56 sánh « đảo-chính » và « nhân-dân cách-mạng » trong khi lèp-luộn.

Vậy xin có mấy lời nói trước mong các bạn nhớ cho.

L. T. S.

Lịch sử nước Việt-nam là, công như lịch sử hồn hồn của nước Đông-phương, và thời kỳ nào cũng có những cuộc thay đổi quyền lực, hoặc là do lão già, hoặc là do các mìn người ta thường gọi là đảo-chính.

Chứng tỏ chỉ muôn nốt đèn đường cuộc đảo-chính là thời của tài năng là từ đầu

quá không sao kể hết được trong phạm vi một bài báo như bài này.

Trước khi nói đến các cuộc đảo-chính đây rày trong lịch sử Việt-nam, chúng tôi muốn đọc giả đề ý đến một điều rất quan hổ. Nước ta nguyên là một nước quân chủ độc đoán, từ xưa đến nay quyền hành trong nước đều ở cả trong tay nhà vua. Những cuộc đảo-chính ở nước ta từ xưa đến nay chỉ là những cuộc thay đổi quyền chinh từ ông vua này sang ông vua khác, từ triều đại này sang triều đại khác. Đó chỉ là những cuộc cách-mệnh trong hoàng cung hoặc ở chốn triều đình (révolution de palais). Những cuộc đảo-chính đó nhiều khi chỉ có ảnh hưởng ở triều đình hoặc rộng ra nữa thì ở chốn kinh-dô của nhà vua, phần đông nhân dân trong nước không mấy khi tham dự vào các cuộc đảo-chính đó và chỉ khi nào có chiếu của nhà vua ban ra thì họ mới biết là có cuộc thay đổi quyền chinh mà thôi. Dưới chế độ quân chủ độc đoán như chế độ thi hành ở nước ta từ mấy nghìn năm nay, dân chúng không có quyền tham gia chính quyền và mỗi khi có cuộc đảo-chính dân chỉ chịu ảnh hưởng những cuộc thay đổi do một cách thu-dòng. Gặp một ông vua vồ-đao, tàn ác, ai tinh-sach hả khắc, dân chúng cũng đánh im lặng chịu vậy. Trong tham lam của dân chúng tuy có mong một sự thay đổi để cho cuộc đời đỡ chia-bon, nhưng phần nhiều sự bất bình và cái nguyên-vong

nhất định là cũng không có được ra được. Khi dân chúng đã có một sự thay đổi như

# CỘ Y-NGHIA HON CA CƯOC ĐÀO-CHÍNH

một nền luân lý khắc nghiệt lấy trung quân làm đầu. Vua đâu có lỗi thi vua chịu trách-nhiệm và ta lỗi với giới vì vua tự là thiên tử, dân chúng cáo den các quan đại thần cũng không có quyền chỉ trích; chỉ riêng một hạng quan trong một ngạch đặc biệt gọi là ngũ sú mới có quyền đứng sởдан hắc. Dan gian kẽ náo phạm tội bắt kinh đồi với vua, dân chỉ trích sự sai lầm của quân vương tức thì bị khép vào tội khi-quân. Đến khi, vì

Trần, ép vua Thiếu để phái-thoái-vi, để tréo lên ngôi báu. Cuộc đảo-chính của họ Hồ rất êm ái vì trước đây mấy năm Qui Ly dù nǎu giữ hết cả binh quyền, chính quyền trong tay và đã có ý trả hết mọi phong trào phản đối mình trong nước như giết bọn thượng tướng Trần-khai-Chân, Thái-báo Trần-Nguyễn-Hăng và đồng đảng hơn 370 người. Hồ-qui-Ly cui việc giảng-cửu-châu ngoại là Thiếu-de xuông làm Bảo-minh-Vương rồi lập xung làm đế, đặt quốc hiệu là Đại-ogn và lấy niên hiệu là Thành-nguyễn. Ông ngôi được một năm. Qui-Ly lại truyền ngôi cho con là Hồ-han-thuong rồi tự lập là Thái-thuong-Hoàng cùng coi việc nước. Nhà Hồ làm vua chỉ được 7 năm, từ 1400 đế 1407, rồi bị thua quân Minh và cha con bị bắt giải về Kim-lăng.

Trong đời nhà Lê, các cuộc đảo-chính ở triều đình không phải hiếm. Trước hết ta phải nói đến việc Lạng-sơn vương tức là Nghị-dân anh vua bị khép vào tội khi-quân. Đến khi, vì

## ...cuộc đảo-chính vừa rồi có tinh-cách binh-dân và ôn-hòa nhất trong lịch-sử

Lê-nhân-Tôn, năm 1459 (Kỷ-mão) đồng mưu với bọn Lê-dắc-Ninh, Phạm-Đôn, Phạm-Ban và Trần-Lăng nǎa, dệm trèo thành, yao-giết Nhàn-Tôn và Hoàng-thái-Hậu, tự xung làm vua và cho sứ sang Tàu cầu-phong. Nghị-dân cũng là con vua Thái-Tôn trước, đã được đánh phái-chiến không dám kêu ra, phản kháng. Mà kêu ca và phản kháng vào đâu? Các cuộc đảo-chính trong lịch-sử trước ta đều thế cả, có khác nhau chẳng là khác! là cách thức đảo-chính mà thôi.

Tùy Hồ-qui-Ly đến Chúa-Trịnh

Thế kỷ mười lăm bắt đầu trong lịch-sử nước ta bằng việc Hồ-qui-Ly cuop ngôi nhà

dường rồi dòng cửa thành lại vào bắt Nghi-dân  
giết đi, trước con thê tử vua Thái-tông là Bình  
nguyễn-vương Tu Thành, lên làm vua tức là

Lê Thánh-tôn, lấy niên hiệu là Quang-thuận (1460 — 1469), và Hồng-Đức (1470 — 1497). Thánh-tôn là một ông vua rất thông minh, thèm mẹ rái cỏ hiệu, ñ vối bồ tát dãi láng thành lại rái thuong thư. Ngài trị vì được 38 năm, sửa sang được nhiều việc chính-trị, mở mang sự học-hành, chỉnh đốn vũ bị, đánh dẹp nước Chiêm, nước Lào, mở rộng thêm bờ cõi khiến nước Nam ta bấy giờ được yên minh thêm, và được tung tẩy một phượng. Trong thời kỳ 8 tháng xảy ra hai cuộc đảo-chính, cuộc thứ nhất là việc thoan đoạt của một ông vua chì hiết thay quyền chính mà không nghĩ gì đến quyền lợi của nước của dân. Vì thế mà vị vua đó đã bị cầm trung thần nhà Lê hợp lực lại đánh đổ ngay và đưa lên ngôi báu một vị minh quân có công với nước ta vào bậc nhất. Hai cuộc đảo-chính xảy ra trong một thời gian ngắn ngủi lợt hại khác nhau, là thế.

Đoạn sử về cuối đời Tiền Lê từ Lê túc-đôn (1504) đến đời Lê tương-Dực (1510 - 1516) là một đoạn sử đầy những cuộc đảo chính và âm mưu. Sở dĩ như thế là các ông vua nhà Lê trong thời này không ông nào làm được việc nhất chính, nhiều ông lại thường hay say mê túu sắc, làm những điều tàn ác cho nên gây nên nhiều vụ giặc giã và thoán đoạt, dẫn nỗi vê sau có trung hưng lên được những quyền chinh trị vẫn vê tay kẻ cướp chǎn.

Vua Túc-tôn lâm vua được có sáu tháng  
thì băng. Triệu đánh tên người bách thủ bài  
của ngài là Tuất-lên làm vua túc là vua Uy-  
mục. Vua nhà Lê từ vua Uy-mục đó là mòn  
ngay mới suy dần. Mới tên ngôi, vua Uy-mục  
đã giết và mâu là bà Thái-hồng Thái-hầu và  
nhieu vị trung thần như Lê bộ thương thư  
Đam-van Lê bộ ngũ-Sử Nguyễn-quang-Bát  
còn thu Thủ-hàn và hai Ông-nóy, khi vua  
Hiển-tôn băng, đã không có ý lập ngôi. Đam  
và cũng cảng với nhau nhận vua ngai, đến  
khi say lại giết đi. Có ba bá quan số là gác

KỲ SAU:

## Bảy bức thư thương khẩn ta lai gửi cho ta

của VŨ BẮNG

danh nhau để làm trò chơi. Tinh thần hung bạo lại hay phản trắc cho nên sứ Tàu làm thơ gọi Uy-mục là Quí-vương. Vua Uy-mục lại hay tin dùng mấy kẻ ngoại-thích và chọn những người có sức khỏe để làm túc vệ. Bởi thế nên Mạc Đăng-Dung là người đánh cá thi đỗ Đô lục-sĩ được cử lên chức Đô chỉ huy sứ và sau này nhân đó Mạc Đăng-Dung mới cướp ngôi nhà Lê.

Tháng chạp năm kỷ-tị (1509) Giản tu công là Oanh chau vua Thành-lôn, bị bắt giam. Vì dứt tiền cho viên cảnh ngục nên Giản tu-công mòi trốn ra được, trốn về Tây-dô, hội với các chí thân dense binh ra đánh bắt vua Uy-mạc và Hoàng-hậu Trần-thi giết dí rồi tự lập làm vua tức là Lê Tương-Dực. Vua Tương Dực tinh khôn-chơi bời, xả xì, như sai người thợ là Vũ Như-Tô làm cái điện 100 nóc, xây cừu trùng dài, bắt quan dân lâm trong mấy năm trời không xong mà lại bao tốn tiền của, chết hại nhiều người. Nhà vua lại sai đóng chiến thuyền bắt con gái chèo chơi ở Tây hồ. Lại tư thông với cung-nhân tiền triều. Vì hoàng

Vua Tựong-Duc đến năm 1616 bị bọn  
Trịnh duy-Sản mượn tiếng đi dép giày, đang  
đêm đến quay vào cửa Bắc thành giết  
dr. Tựong-Duc, trv. vr được 8 năm, tháng 24

Bon Trinh day-San, giết vua Tuong - Duc  
tai hội triều định lại định Hán cũn Mục y  
đã nói trước nay rao anh hùng là Sát  
vua làng (Xem tiếp trang 9-10)

# SỰ SỐI NÓI THẾT-THA của dân-chúng Việt-Nam đối với NỀN ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN

# **dâ dược môt nhà nghiệp ánh trong phái-bộ quan sát Mỹ THU HẾT VÀO ÔNG KINH ĐEM VỀ HOA-TAÎNH-DUN**

này nở trong lòng người do cuộc cách mạng của mặt trận Việt-Minh đem đến cho các tầng lớp dân Việt-Nam. Tâm mươi năm trời nay dân ta bị chôn vào trong bóng tối. Tương lai Việt-Nam sẽ sáng sủa như cái hào ánh sáng mới này.

Đoàn kết ! Phải nghiên răng lại mà  
đoàn kết !

## Bô-măt mới của Hà-nội

Việc dẹp mặt nhất, vui lòng nhất và oanh liệt nhất rạng ngay với quần chúng trong nhà này, là gác bài có pieu lò việt khinh? Đó là việc đơn giản, lại không tốn công trong hố khấp các nhó mồi nổ. Thoạt tiên là bài Gai tài tám cửa đến chiến tranh, trong ngót bốn năm đã hết rồi!

(2) Ánh sáng trời Bừng lên ! Và cái ánh sáng  
giữa trời đó đã hòa hợp với ánh sá

váy đòn gánh, cùi tạ, gươm, giáo chạy bờ ra đường để sẵn sàng bồng mâu kẽ xâm lăng.

Thêm một tin mừng ! Ủy ban Nhân-dân Cách-Mạng dài Võ-luyễn-diện Bạch Mai đã do người Việt-Nam điều khiển để truyền thanh tiêu-tố Đông-duong và khắp Năm-Chau cho Thế-giới hiểu rõ Văn-Hóa lịch-sử và nguyên-vọng của nước Việt-Nam yêu-quí của chúng ta. Làn sóng dài 32 khước.

A! Có thể chứ ! Lẽ nào trong khi phải De Gaulle dùng hằng lần điện để tuyên-truyền già-dối với thế giới rằng dân Việt-Nam vẫn còn là phong-dân tộc già-mạn, mà chúng ta lại không có một đại-truyền-thanh để trả phản-tuyên-truyền rõ rõ cho Thế-giới biết rõ những nỗ-khổ-sở-lập-thanh-euc-ký mà chúng ta đã phải chịu đựng trong 80 năm Pháp-thuộc và những sự quyết định của dân chúng Việt-Nam hiện giờ, nhất định :

- 1) Không muốn chờ bắt cứ một nước nào xâm-lăng bờ cõi.
- 2) Chỉ muốn có một nền độc-lập hoàn-toàn và dân Việt-Nam sẵn-sang chết để giữ gìn nền Độc-Lập.

### Sửa soạn đợi chờ

phái bộ Đồng-Minh

Sứ-chóp-doi này ngày nay làm báo-long  
dân-chóng thấy đợt nhieu-biến-bach, thời  
1 giờ đêm hôm 22 tháng 10, báo-nhieu  
đoàn-luân-leo-cung Chinh-phu Nhan-dan  
lam-thoi da tranh-lap. Một Chinh-phu  
quốc-dan liên-hop. Nhưng tên các chinh-phu  
khach-Viet-Nam do co-thanh bay truc-anh  
hang. Người ta vui-mang khen-nhan may  
ten quen-biet cua mot-33 thau, si co tin  
nhien voi quoc-dan tham-gia vào Chinh-phu  
nhau anh-anh; nhau-nhau lam u-to  
cam oan, oan oan, oan oan, nha ro-ro

phu, bên cạnh nhung nha cách mang co  
tieng :

Hồ chí-Minh	Chủ-tịch kiem-ho trưởng bộ ngoại-giao
Võ nguyen Giáp	Bộ trưởng bộ Nội-vụ
Trần huy-Lieu	Bộ-trưởng bộ Tuyên-truyen, Cố-dong
Chu văn-Tân	Bộ-trưởng bộ Quốc-phong
Dương-durus-Hien	Bộ-trưởng bộ Thanh-nien
Nguyễn-mạnh Ha	Bộ-trưởng bộ Quốc-dân-Kinh-te
Vũ dinh-Hoe	Bộ-trưởng bộ Giáo-duc
Vũ truong-Khanh	Bộ-trưởng bộ Tu-phap
Phạm ngọc-Thach	Bộ-trưởng bộ Y-te
Đào truong-Kim	Bộ-trưởng bộ Giao-thong và Công-chinh
Lê văn-Hien	Bộ-trưởng bộ Lao-dong
Phạm văn-Đông	Bộ-trưởng bộ ai-chinh
Nguyễn-văn-Tô	Bộ-trưởng bộ Chu-té xã-hội
Cô huy-Cân	
Nguyễn-văn-Xuân	

Và sáng sớm 23-8, Hà-nội tung-bung  
quá! Mỗi nhà mò lá cờ đỏ sao vàng! Đầu  
phố là cờ đỏ sao vàng, cuối phố cũng cờ  
đỏ sao vàng! Đầu-dài-cảng, cờ đỏ sao  
vàng! Thiếu-ha độn-dập-dì muai-vái may cờ  
vì ai nấy đều rõ ràng từ nay, cờ đỏ, sao  
vàng sẽ là quốc-ký của dân Việt-Nam, nó  
sẽ mãi mãi là lá cờ của những lớp nhân-dân  
tranh-dấu để đời [chỗ] được « Tu-do, và  
Độc-lập ».

Đè hoan-ho phái bộ Đồng-minh các phò  
thi nhau-cấp-đè của Anh, Mỹ của Tân-va  
nhau-Nga. Đặc-điểng là bộ-dụng lát-tối-lập,  
các-biểu-đèng-viết-bang-tieng-Anh, tiếng  
Nga, tiếng-Trung-tieng Pháp, tiếng-Việt  
giảng-dạy-ele-phi. Oanh-tu-phu ngon-nam-lon  
còn-sinh-gebrot là không-thấy-trời-trên  
sa-muối-nhỏ-lòng-gnou (ngang-trang-25)  
gnou-nit-ka-ki-nai-ko-nam (ngang-trang-25)

NƯỚC TRUNG - HOA SAU  
CUỘC CHIẾN - TRANH  
TRUNG - NHẬT 1937 - 45

# QUỐC-DÂN ĐẢNG VÀ CỘNG-SẢN SE HỢP-TÁC

Cuộc-thé-giới  
đại-chến và theo  
đó cả cuộc Trung-Nhật chiến-tranh  
kéo dài từ 1937  
đến nay, đã kết  
liệu-hết. Chắc-các  
độc-giả-còn-nhờ-có-cuộc Trung-Nhật chiến-tranh  
phai-sinh-tu-Lu-cuu-kieu-gan-Bắc  
binh-tu-ngày 7-7-1937. Tuy-epoch-chiến-tranh  
đó rất-kịch-hiệu-trong-saet-tám-năm  
nay và đã ian-rộng khắp-pas-tinh-miền  
Hoa-bắc, Hoa-trung và Hoa-nam ở gần-bờ  
bờ-nghĩa là tới-một-nửa-nước Tân-va-đã  
lầm-tồn-hai-hàng-triệu-quân-linh-eung  
biết-bao-tài-sản-sinh-menh-của-luong-dan  
nhưng-người ta vẫn-gọi-nó là-một-cuộc  
xang-dot. Giữa-hai-nước Nhật-bán và  
Trung-hoa không-hay-có-tuyen-chien  
chinh-thuc.

Nếu ta di-xa-vào-thời-gian-ít-nửa-thì ta  
có-thể-nói-cuộc Trung-Nhật chiến-tranh  
đã-phai-sinh-tu-năm-1932 với-cuộc xâm-lăng  
đất Mão-chau-tu-Đông-tam-linh-của  
Tân.

Cuộc chiến-tranh giữa-Nhật và Tân-thì  
là-một-cuộc chiến-tranh-ký-dị-trong-lich-sử  
chiến-tranh-của-nhân-loại, chưa-bao  
giờ-thấy-có.

Nhiều-nhà-báo-Ấu, Mỹ sang Tân-diều  
tra-về-cuộc Trung-Nhật chiến-tranh-đã

phai-nei-rang tuy  
bè-ngoài-chi, có  
quân-Nhật đánh  
phau-voi-quân-Tân  
nhưng-nếu-xét-kết  
ra-thì-Trung-hoa  
la-một-chiến-tranh  
quốc-te. Thực-thì, ngay-từ-khi  
quốc-Trung-Nhật chiến-tranh-mới-phai  
anh, ta đã-thấy-có-nhiều-cuồng-quốc-Ấu  
Mỹ-cũng-tham-dụ-bằng-cach-giáp-Tân-hoặc  
Nhật. Vẽ-phía-Trung-hoa thi-có-Anh, Mỹ  
giúp-chính-phu-Trung-khanh-của-họ  
trường-va-Nga-giúp-chính-phu-Cộng-sản  
Tân-va-Diên-an. Vẽ-phía-Nhật thi-có-Đức  
Và-hai-nước-bạn-trong-truc-Bá-linh-La  
mã-Đông-kinh.

Đến-nay-vì-lòng-yêu-hòa-binh-và-thương  
dân-của-Nuôi-hoang-mà-cuộc chiến-tranh  
trên-lục-dịa-Trung-hea-và-cá-miền-Đông-

À-dâ-kết-liệu. Sau-bao-nhiêu-năm, 400  
triệu-dân-Tân-ném-bao-nhiêu-canh-dan  
khô-do-chiến-tranh-gây-nên, nay-dâ-kết  
ngày-dược-huống-cuộc hòa-binh-vĩnh-viễn.

Con-sư-tử-của-À-dông-từ-trưới-vẫn  
phai-im-hoi-lặng-tiếng-vì-con-phai-lo-tự  
vệ, từ-nay, sẽ-dược-tự-dụng-vững-vẩy-và  
gầm-thết-vang-cả-một-phần-lớn-của-hu  
địa. Nước-Tân-dâ-trù-dược-nan-ngoai-xâm  
từ-nay-sẽ-có-thể-dễ-tâm-deu-việc-trà-sang

nội trị và kiến-thiết quốc-gia cho thành  
một đại cường quốc của thế giới.

Ngay trong lúc cuộc Trung-Nhật chiến tranh còn kịch liệt, người Tàu và người ngoại quốc đã tám đến vấn đề Trung-hoa đã phải lưu ý đến tình hình Trung-hoa sau cuộc chiến tranh. Sau cuộc chiến tranh này Trung-hoa sẽ thế nào? Nước Tàu sẽ theo chính-lịch nào?

Báp lại các eâu bói đó bà Tống-khánh-Linh tức Tôn-Văn phu nhân, đã lên tiếng và đã viết: « Quốc dân đảng và đảng Cộng-sản Tàu từ khi mới thành lập vẫn lấy « Tam - dân - chủ - nghĩa » của Tôn-trung-saon làm chương-trình chính trị chung của quốc-gia. Từ sau khi này ra xã hội Trung-Nhật chiến tranh hai đảng đó lại hợp-tác chặt chẽ trong quốc-đảng. Việc kháng chiến nên chương-trình chính trị chung của quốc-gia lại càng rõ, nét thêm. Tuy nhiên hai nhà lãnh tụ của hai đảng lớn là Tàu đã quaết định sẽ giữ một trật tự duy nhất quốc-gia và sẽ thực hiện điều này hành một chương-trình chính trị chung, cùa trong quốc-gia sau cuộc chiến tranh. Hai chính đảng do sẽ hợp-lực để cùng nhau hợp-tác với nhau trong công cuộc kiến thiết la-

quốc gia sau chiến tranh. Như thế, nghĩa là sẽ lập ra ở Trung-hoa một nước Cộng-hòa theo đúng « Tám dân chủ nghĩa » của Tôn-Văn, một nước « An-tết độc-lập theo các nguyên tắc của một nền Dân chủ với Quốc xã » và quyền lợi của cả dân tộc Trung-hoa. Nhìn Cộng-hòa Trung-hoa sẽ như thế nào?

Tên-dai-liên, ông là cách mảnh Tàu đã  
đã định lập nên một nước Cộng-hà  
Tung-bao đưa vào một chính-phủ trực  
tự của dân chúng, dùng các đại-biều huu-doi-dau  
hữu và làm trung gian. Nền-tảng của chính  
phủ là hái-linh (hoàn) (?) và các em-trí-chó  
quyết-đầu các đại-biều sang vào toàn  
quốc hội-nghị. Ché-do này chỉ có thể mó

mang trên nền tảng xây bằng các sự tự  
đòi dân chủ, rõ ràng rẽ. Toàn-quốc hội  
nghị hay Quốc-hội sẽ có quyền hành tối  
cao, chính phủ trung ương sẽ do Quốc-hội  
cử ra và sẽ chịu trách-nhiệm trước Quốc-  
hội. Sẽ có một cuộc cải cách hoàn toàn  
yếu-chỗ đó các lịnh ngay nay để dễ dàng việc  
nhập từ các sự chia rẽ vẫn có giữa quân  
nhà sáu-nhóm. Các lịnh sẽ phân chia lại  
cho nhỏ hơn và như thế cho dễ cai trị  
nó.

Việc tổ chức một Hội quan quốc gia sẽ chỉ dựa vào những sự cần thiết về tri an và quốc phòng. Tất cả các tờ chức quan sự khác nhau sẽ bị giải tán và chính phủ sẽ phân phát cho quân lính bị tuất tật dù có giàn xếp làm theo chương trình, kiến thiết tại quốc gia đã định. Việc tuyển mộ quân lính cũng sẽ dựa vào những nguyên tắc đạo shà mât trán duy nhất về việc kháng chiến, cuộc họp-las giữa Quốc-dân đảng và Đảng Cộng-sản, việc họp nhất kết cả các quan đội đặt dưới quyền chỉ huy dạy-học cũn viện tօi-tas Tօng lư Tành-vực giữ các chức Tօng-ly Tỉnh-dâu chinh-phủ, tất cả những việc đó đều là một sự liên-buộc quan trọng, nên sự tập-trung chinh-quyền.

Đây không phải là những phương pháp dùng trong thời kỳ chiến tranh đầu. Nói cho đúng ra thì chiến tranh đã mang giá các khuyễn khích đó nhưng đây còn là một đoạn trên con đường tiến hóa của triết học sẽ tiếp tục mãi sau khi đã thắng trận. Sự mở mang đánh mê nhận thấy ngày nay đã rõ ràng nếu không có sự đồng cảm của cả Quốc-Mã-Tan, sự hợp tác của hai chính đảng lớn, sự tiến bộ của tất cả các quan doi trong nước thi quốc-quốc-gia cách mệnh không sao tiến được.

Các điều kiện đó là nền tảng của cuộc thắng lợi của Tàu. Về tương lai, sự tiến

bộ trong cuộc Quốc gia thống nhất và các cuộc cải cách về dân chủ sẽ tăng-tố thêm cái nền tảng của dân tộc/trung hoà, ngày mai.

Hai cai nguyên-tắc này là:  
-đại-lieu nói về việc cung-cấp nền độc-lập  
quốc-gia và việc xây-dựng nhà dân-chủ  
(dân-thق và dân-quyền). Còn nguyên-tắc  
tứ ba thứ-tứ là dân-sinh thi-hết về việc làm  
cho điều-kiện sinh-hoạt của dân-chủng  
khá-hơn. Trong một nước sống-về nông  
nghiệp như nước Tàu, vấn-dề đất-dai là  
một vấn-dề quan-trọng vào-bắc nhất.

Theo ý kiến của Tôn Vỹ, thì không dài  
phải là cách mạng của người cày ruộng. Họ  
Tôn lại dự định trong thời kỳ mà mang  
kỹ nghệ phải theo ngay sau chiến sách  
quốc gia hợp nhất, một chính sách của  
quốc gia về việc khai khẩn các phủ nguyên  
trong nước, về việc vận tải và các công  
sở, việc đặt rõ thể lệ cho các công cuộc  
của từ nhân không cần phải ban chế  
nhưng lại cần phải khuyến khích thêm để  
giúp cho sự cần dùng, về việc xây dựng một  
nền kinh tế quốc gia. Ngay trong thời kỳ  
kháng chiến, chủ trương kinh tế của Tôn-  
Văn đã đem thực hành, dẫn đến bao nhiêu  
sự trở ngại mặc lồng, & nhiều khu, thuỷ  
vực đã giảm đi rất nhẹ và những khoảng  
đất dài rộng tốn đã khai khẩn xong.



Cuộc kháng chiến vệ quốc của Taô trong thời kỳ chiến tranh đã đưa vào các tổ chức và các hợp tác xã kỹ nghệ. Sau chiến tranh, chính phủ đã định một chế độ hiến pháp kinh tế trong đó có tất cả các phân ngành chia đều cho vào.

Với với những kẻ nào vẫn cho «một rạng duy nhất» của quốc dân Trung-hoa là hoàn toàn «đỗ», tôi muốn nói cho họ hiểu rằng chính tôi vì mất trau để lì sự cố gắng thành thục của tôi và các chính đảng đã quốc gia-hóa và chỉ theo một mục đích chung là giải phóng, nên «Tam dân chủ nghĩa» trước kia chỉ là một chương trình hành động duy nhất nay đã thành nền tảng của chính sách Trung-hoa. «Tam dân chủ nghĩa» là một chương trình, cách mạng quốc gia độc lập và dân chủ. Trong chương trình đó, nguyên tắc tự sáp không hề bị công kích và bãi bỏ. Về phương diện này chỉ có một sự can thiệp chắc chắn là việc tách rời của cái của quân thù và của những kẻ phản quốc.

Bối với các ta bắn của người Ngoại  
quốc cũng vậy. Nước Tàu bao giờ tung  
hoàn nghiêm sự thương mại và đặt ra lạm  
của người ngoại quốc nhưng phải là người  
các nước muôn thực tâm giúp Tàu trong  
công cuộc kiểm thiết. Trong những năm  
đang đầu Quốc-dân đảng, Tôn-đạt-Tích đã  
nhận lầu nồi rò y kiến đó. Bao giờ nước  
Tàu cũng cố gắng để làm cho cược giao  
thiép với các quốc ngoại sau lõng muốn  
hợp tác với Tàu một cách bình đẳng được  
thêm thiện.

Nước Tàu không những đã chiến đấu vì  
nền dân chủ, và cho tất cả các dân tộc  
trên thế giới mà chiến đấu vì quyền lợi  
quốc gia và kinh tế của tất cả các cường  
quốc và bênh dân chủ...

Bài trên này Tống Khanh-Linh phụ phản  
viết, trưa kia xảy ra cuộc thế giới đại  
chiến 1939 - 1945 chừng vài tháng, trong

báo « Chine » xuất bản ở Paris sau chiến tranh. Ai cũng đã biết Tôn phu-nhân là một nhân vật trọng yếu trên trường chiêu-trị Trung-hoa và quốc-tế. Bà, vốn nổi tiếng là người đứng về phe-cực tả trong chính-giới Trung-hoa nhưng bao giờ bà cũng là một viễn-nữ cố-vấn tối cao của chính-phủ Quốc-dân. Tàu-túc là chính-phủ Tràng-khanh của họ Tưởng, Ngoại-Tổng-khanh-Linh ra, họ Tống còn hiến-chợ nước Tàu một vai nhân-vật trọng-yếu nữa như Tống-tử. Văn-hiện nay là chủ-tịch ban hành-chính và Ngoại-giao Tòng-trưởng của chính-phủ Quốc-dân Trung-hoa và Tống-mỹ-Linh-túc Tràng-giới-thanh-phu-nhân người đã giúp cho Quốc-trưởng nước Tàu có dùngh-lye để vượt qua mọi nỗi khó khắn trong suốt mấy năm chiến-tranh vừa qua.

Bà Tống-khanh-Linh đã dự định sự hợp-tác chêt-chê giữa hai chính đảng lớn của Trung-hoa: Quốc-dân đảng và đảng Cộng-sản và nói sau cuộc chiến-tranh, Tam-dân chủ-nghĩa của họ Tôn sẽ được thi hành-triệt-đè. Nước Trung-hoa sau cuộc chiến-tranh này, nếu được đúng-như lời của Tôn phu-nhân nói, thì sẽ là một nước Cộng-hoa dân-phủ lớn cõi Á-đông. Trung-hoa sau khi xây dựng được nền chính-trị vững-vàng sẽ mở mang nền kinh-tế và sủa sang ché-dé xã-hội nước Tàu theo đúng « Tam-dân chủ-nghĩa » của họ Tôn. Đến lúc đó, nước « Cộng-hòa dân-quốc Trung-hoa » sẽ là một nước dân-anh của cả các dân-tộc, dâ-vàng ở miền Đông Á. Cộng-cuộc kiêm-thiết sau chiến-tranh của nước Tàu, một nước đất rộng, cần-nhiều, người đông-nhất thế-giới và đã bị tàn-phá nhiều, vì bảy năm chiến-tranh vừa qua, sẽ là một công-cuộc vĩ-dai chưa-heo-não doanh-trước đến nǎm nǎo mới kết-lើ.

MAL THỦY

10

ĐÃ CÓ BẢN

### Câu chuyện văn-học

của THIỀU-SƠN Giá 4.500

Văn-học là thể-hoa của tôi trước, của nhân-loại. Văn-học đơn-dần cho ta những triết-học, những khái-tâm-thức quý. Cuốn « Câu-chuyện văn-học » của ông Thiều-Sơn sẽ giúp-nós bạn hiểu văn-chương một cách rõ-rà, yêu-văn-chương đồng-mot với tinh-thần.

### Hồi Thanh

Phỏng-viết Tôn-thuyết  
của LÔNG-CHƯƠNG Giá 4.500

Lông-Chương là một nhà văn-nhóng-ú-co-thâm-thí, có con-mắt khôn-vi và có-niềm-bút rất đặc-thiệp. Trong cuốn Hồi-Thanh, ông-bàn-ở-thì những chuyễn-khane, rất rắc-rối, rất áo-to, rất lừa-cười mà không bao giờ oán-bạn-anh-ting. Dù có thể xảy-rá ở Thăng-Long là một nghịch-nam văn-vật.

### Công-Lực Tu-Thư-Cục

99, phố Hàng Cát, Hà-Nội

một số tin-nhật

### HO-SŁ-LANG

Báo-nhật, báo-và-tạp-hoa

HÀ-NỘI PHỦ-LÂM-THƯỜNG LÂM-SƠN  
9, Cửa-Nam 16, Ngõ-đông 11, Phố-Nhật-bản

### BẠC CỘNG CỨ TỰ

Khóa Tu-cao hùng-miền-kiêm-vây

Trái muôn trong khía-cop lớp khé-thay  
Tiếng-nhô kháp-Dông-Tây là khóa-tốt  
Rồng-thú-đẹp-mỗi tay-nhông-doc  
Hợp-lòng người-mỗi-cuộc-ché-khen  
Ngòi-riêng-Dai. Một-chặng-hoa  
Nên-dà-sập-một-phun-rừng-kieu-lai  
Lớp-tuýt-quý-rang-giadem-ero-cá  
Công-cu-kìn-ai-cá-bé-khinh-chua?

Rồi ru-yêng-chéng-vua

### XƯỞNG BẠC-CỘNG ĐẠI-VIỆT

19, Cầu-đèo Thủ-Tôn-Hà-Nội — Ngày 01/12/72

Lột-trần-vụ án-hai  
chị-em-cô Nhu, Uyển<sup>(1)</sup>

### THANH-NIÊN

# HAI NỮ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG THANH-NIÊN CÁCH-MẠNG

Khi mà con cáo già  
Brides đã tìm ra bờ  
góc của chiếc vòng tròn

Nguyên-văn Nho mời đi ăn thịt & chó lẻ,  
ở vườn hoa bách-thú hoặc ở chân đê cảnh  
ruộng nào rồi.

Bởi vậy tìm người đưa thư, không phải  
chuyển-de.

Nhưng ý-nghĩ tìm-tôi, so-sánh, quay  
chóng-chóng trong dồn-dồn Brides tuôn-bản  
năm-hom, vẫn không tìm ra bốn-góc-chỗ  
chiếc vòng-tròn. Cao-già đậm-rá nhǎn-nhỏ,  
buồn-bạc.

Đó-nhiên, hôm-ấy là chiều-thứ-bảy, va  
bó-cá-cuộc-yen-hội vui-vé & nhà-với-ban  
hữu-vợ-con, một-minh-lâng-lâng-ra-di-den  
thắng-buồng-quây-của-Hội-dồng-Đề-hình-ở  
từng-gác-thứ-hai, trong-Hoá-lô-Hà-nội.

Một-dòn-một-bóng, va-lục-tùng-tập-hồ-so  
để-chắc-hắn-người-muốn-làm-trong  
những-chỗ-giấy-Ấy-một-người-có-thể-làm  
con-chim-nhan-đưa-thư.

Khi-xem-tới-hồ-so-ba-anh-em-Trịnh-  
đinh-Chiêm, Trịnh-thị-Nhu và Trịnh-thị-Uyển,  
sắc-mặt-Brides-bỗng-hiện-về-tươi  
cười-đắc-ý, như-người-dâ-laо-tám-khô-tú,  
giờ-mới-phát-minh-ra-diều-minh-lim-kiem-vây.

Thế-ra-nội-những-đảng-viên-V.N.Q.D.B.  
hiện-&-Hoá-lô-há-lé-không-có-lấy-một  
người-thật-làm-với-Hội-dồng-Đề-hình-di  
ra-đưa-thu-xong-rồi-tự-trở-về-khám-chảng?

Có-chá! Không-chứng-có-nhiều-kia-dẩy!  
Nhưng-chỉ-só-người-Ấy-ra-khỏi-Hoá-lô,  
chưa-kip-đưa-hết-thu-den-tay-Học-và-Xứ  
Nhu, thi-dâng-gán-đing-Ký-cou-hay-ông

(1) điểm-từ-số-trước, ngay-tuynh-thi-phai  
Brides-truyền-cho-giám-thi-lui-ra, rồi  
đứng-dậy-niêm-nó-mời-hai-có-người

Chị em cùng sêng sít, không hiếu viễn  
chủ-tịch Hội-dồng. Đề-hình đã tu thành Bồ-  
tát-hay sao, hôm nay lại có thái-đi, hiện, từ  
lại lung-đi?

— Có câu lục-ngữ: «Nhất nhại tại tú,  
thiên-thứai ngoại, hal có diết không?»  
Brides khai mào câu chuyện và hỏi.

— Thưa cô! có Nhu và cô Uyên cũng  
trả lời.

Ta nên nhớ rằng Brides nói tiếng Việt.  
Nam rất lâu, thuộc chẽ nho và tục - ngữ  
vành-vách. Trong rực-rỡ-nắng, và dùng  
móng-mẽ-de của hai cô để nói chuyện với  
hai cô.

— Nhé hai cô có biết Thưa về hai Triết-  
linh Chiêm không? Brides hỏi tiếp.

— Số chúng tôi lật không thương, vì  
Chiêm là anh ruột chúng tôi! ha! có đáp.  
— A, phải! Anh em một nhà tất phải  
quang-nhau. Vợ hai cô muốn được tôi  
tha hai cô về, lại miễn nghị cả cho Chiêm  
khô-ho?

— Ô, thưa quan-chánh Hội-dồng, điều ấy  
là điều chẳng tôi ước mong nhất.

— Việc tha cho tôi và anh em nhà cô là  
việc rất dễ dàng, vì đó là quyền tự quyết đối  
với tôi, chỉ một chữ-ký là xong lập tức.  
Nhưng muốn được như thế, hai cô phải  
thành-lâm giúp tôi một việc mà là một việc  
không khó khăn gì cả.

— Xin ông cho biết ta việc gì? Nếu ta  
nên sao có thể làm được, chị em chúng tôi  
không hề là-nài bao giờ.

— Hai cô sinh-trưởng ở Bắc Giang, bình-  
nhãnh hân là-yêu-biết em em có Nguyễn-thị  
Bắc và Nguyễn-thị Giang. Tuy là hai bên  
theo đảng-phái khác nhau, nhưng xác-đò  
đối với nhau vẫn giữ liên-tinh dâng-chú?

— Vâng, chúng tôi đối với chị Bắc, chị  
Giang vẫn là chỗ bạn-bè thân-miệt. Tuy là  
đối-bên-khác nhau và đảng-phái, vẫn khuyênh-  
hướng.

Brides trả lời ngâm-giây, rồi nói với  
giọng rõ-loud ra thành-thạo, an-tòn-đi

— Phải, tôi biết lầm... Sau khi xét kỹ hồ-  
so của ta anh em nhà cô, tôi thấy ta đã đều  
không có tội lỗi gì quan trọng. Vả lại Hội-  
đồng, Đề-hình này lập ra, cốt đe dân áp  
phong-trào V.N.Q.D. Đ. kia; và anh em  
nhà cô là đảng-viên Thanh-niên chưa có  
hình-tích hoa-dong gì mày, chỉ bị đảng-  
viên V.N.Q.D. D. của linh-bộ Bắc-Giang  
tại giặc ta mà bị bắt-lấy. Tôi đã xét rõ  
cho đó...

— Cám ơn ông! chị em có Nhu ngắt lời  
viên chủ-tịch Hội-dồng Đề-hình và nói.

Hãy-khoaon! Ông tôi, nết-hết, câu-chuyện  
đó; Brides cười và tiếp. Nếu các cô giúp  
tôi hành-việc này, chính tôi sẽ cảm ơn các  
cô thật. Hiện giờ, bọn-yêu-nhân V.N.Q.  
D. D. có những ai, tôi đã bắt được hết cả,  
chỉ trừ Học-või Xứ Nhu còn đang trốn  
tránh. Tôi có ý muốn thi-hành một chính  
sách khoán-dung đó-luong, để đẹp-yen  
phong-trào chính-trí hiện-tuổi, chứ không  
muốn dùng lời thi-doan dân-áp-nghiem  
khác-lam-gi. Nhưng không phải thế là  
nước Pháp-nhát-sợ mà khát-phúc-trước  
cucci phen-hặng-của-thanh-nien Việt-nam  
đâu. Ký-thật-nước Pháp-cô thua-lac-luynq  
để trù-diết-bất-cá-hanh-dong nào-chỗng  
chơi-lại, mình; song nước Pháp có nhân  
dạo, có-lượng-rộng-rãi, không muôn-lâm  
làn-nhấn đối với việc rắc-rối-hiện-thời.  
Các cô nên hiểu như-lai.

Chị em có Nhu và Uyên khẽ đưa mắt  
nhau, trong khi Brides nói tiếp:

— Bởi vậy, tôi muốn Nguyễn-thị Học  
và Xứ Nhu ta ra đầu-thú di thi-hồn, để  
cho hoàn-toán-cử mà Tòng-bộ V.N.Q.D.  
ở trong-tay tôi, hẵn được hết-kết vụ án  
cho xong. Mọi khi họ rá-thú tôi, Hội-dồng  
Đề-hình có thể đem-nỗi-vụ ra xú-công-khai;  
tôi sẽ kêu an-Học và Xứ Nhu rất nhẹ, gọi  
là chiếu-le, chờ-yen, dù-luận; còn những  
người kia thì Hội-dồng sẽ thảm-chiếu-tha  
đông hoặc cho hưởng-án-treo, để chờ ai  
này-chóng được-về an-cu-lac-nghẹp, doan-

tu-uợp-gia-Ninh. Nhu Học với Xứ Nhu còn  
lần-lần không za-mặt, thi-vụ án còn dày  
dưa mà sô-piagnen khan-dung của tôi làm  
saô-thay-hanh-chô được?

Hội-hội đã-têm-lưu-có người chia-viết thư  
khuyên-nhà Học và Xứ Nhu theo-thuyêt-lợi  
hai-át-ti-vua-mời-nói. Thủ-muôn viết  
lúc-nào-xong-lúc-đây. Tôi chỉ-còn-cần-tìm  
lấy người-dám-đương-cái-sâ-mang-đưa-thu;  
lum-sô-dưa-được-bùa-thu-dep-tay  
Học và Xứ Nhu, áy là-việc-còn-yêu.

Xét-rõ, ngài, được-gắn-giúp-họ-nhất, lại  
giữ-trong-tránh-giao-thông-cho-dâng, hiện  
thi-là-chị-em-Thị-Bắc, Thị-Giang, nhất-là  
Thị-Giang. Mắc-Cái-Giang-lần-Bắc đều-là-ban  
thân-với-chị-em-cô. Vì-thế, tôi-muôn-trao  
buc-thu-cho-hai-cô, đe-hai-cô-tìm-cách-nào  
túy-ý, trao-được-tận-tay-Thị-Bắc-hay-Thị-  
Giang-tức-là-den-nơi-Học-và-Xứ-Nhu.

Tất-kai-cô-nghị-nghai-tôi-cho-mặt-thám-di  
theo-rinh, đe-kham-phá-tung-tiep-Thị-Bắc  
Tị-Giang mà-bắt-họ-chăng?

Không, không! Tôi đe-hai-cô-hanh-dong,  
trú-do, không-hết-bị, ai-ngăn-trở-hay-theo  
đổi-mà-sơ. Tôi-không-cần-hai-cô-phai-mách  
cho-tôi-biết-tung-tich-cô-họ; tôi-biết-hai  
cô-không-khi-nào-chiu-tâm-việc-phản-trắc  
đối-với-chị-em. Vâ-lại, tôi-cũng-không  
niu-bìn-truy-tâm-bắt-bỏ-chị-em-nhà-ho-  
lanh-gi!

Đấy, sự-thì-là-vậy, nếu-hai-cô-ưng-thuận  
thì-agay-sáng/ngày-mai, tôi-hay-thu-cho  
hai-cô-về-trường-hom-nào-hai-cô-đưa-tung

buc-thu-den-nơi-den-choa, bấy-giờ-tôi-se-  
tha-nốt-Cả-Chiêm-về. Hai-cô-nghị-sao-đó-đó  
Không-ngẫu-nghai-chút-nào, có-Uyên-đem  
lời-thay-chị:

— Việc-ông-vừa-bao, chừng-tôi-xin-linh  
g. Cố-diều-chứng-tôi-tin-chắc-hai-chị-em  
Bắc-Giang-lắc-này-cũng-phai-trốn-tránh  
cần-thân, muôn-gặp-được-hai-chị-đây-mà  
trao-buc-thu-của-ông, thật-không-phai-dễ.  
Bởi-vậy, chừng-tôi-xin-phép-ông-chô-chi-em  
chứng-tôi-suy-nghĩ-một-đêm, rồi-rigay-mãi  
sẽ-trả-tôi-nhất-định.

Dược, tôi-cũng-bao-là-việc-nhó-khăn;  
song-tôi-lín-tưởng-nếu-hai-cô-nhận-tôi-với  
thành-tâm-lâm-giúp, thi-việc-khô-cảng  
hóa-dù.

Brides nói-don, lẩm-chuồng-gọi-việc  
giám-thị-tay-vào, ua-ixui-oxui-đang-day  
tiền-chân-hai-chi-em-cô Nhu và Uyên-trò-  
về-trại-giam-dần-bà.

(kết-sau-dâng-tiep)  
**BÀO TRÌNH NHẤT**

## XIN CHÚ Ý

Hiện giờ vì sự-yêu-tài-khổ-khăn, nha-thu-theo  
của-Đại-Quảng, Ban-hội-đã-lên-neck, vì-khô  
nhéo-ké-mào, gồm-lâm-gia-mạo, nhất-là: Cam-  
Tinh-Tán và Thiếu-Lại-Tán, không-thông-hay  
mang-hai-cá-chỗ-thay-quay-và-trò-ván, tên-nó  
như-khách-chợ-nón-đu-lót-chóng-nú-hoa, kêu  
đến-miền-nam-mang-pông-vào-thêm-hết.

**ĐẠI QUANG DƯỢC PHÒNG**  
23 Hàng Giang Hanoi, piag-nas 225

# LION & MICANON

Bản-buôn-tại: FACIC, 280 phô Hué Hanoi — Tôn-Cường, 80 Hàng Đường

Bên trong lác chánh  
phủ nhà Thanh sao  
lập hiến chính nước  
Nhật đã a đậm miệng v  
nhân-dân cho ngó khé  
cả tiếng yêu cầu việc  
lập hiến nãa, hời  
cuộc vận động cách  
mạng do Tân trung  
Sơn tiên sinh lanh  
đạo cùngh ở vào một  
giai đoạn tiến triển  
cấp tốc, Cái thà đoạn  
lập hiến giá dời cao  
chánh phủ nhà Thanh  
tien xa được bước  
nào là rời cuoc vận  
động cách mạng càng  
ăn sâu vào dân chúng  
bấy nhiêu. Pham một  
cuoc vận động phai sinh ra, tất  
có một cái bối cảnh nhất định,  
cuoc vận động cách mạng cuoi  
đời Thanh cũng có một cái bối  
cảnh riêng của nó. Tân trung  
son tiên sinh đã nhận rõ được  
những đặc điểm của bối cảnh  
đó, vì thế, dà chinh phủ nhà  
Thanh có giờ danh lật p hiến,  
tự tuồng cách mạng vẫn không  
vì đó mà kém phần kịch liệt.

Vậy Tân trung son tiên s nh  
đã nhận thấy những đặc điểm  
gi trong cái bối cảnh Trung  
quốc thời bấy giờ!

Dân chúng Trung quốc cuoi  
đời Thanh đã có ý thức rõ rệt  
về vấn đề dân tộc chủ nghĩa

Sau cuoc Nha phiến chiến  
tran, đế quốc chủ nghĩa nỗi  
lên dà dò như róng lo bao lớn,  
khiến cho Trung quốc thêm  
đầm vào cái địa vị mới, nước  
tâm mới ngoan cho bón lực dân.

Trong cảnh ngộ đó, dân Trung  
quốc càng cảm thấy sự sinh tồn  
của họ đang bị nguy ngập.

Vì thế, ý thức dân tộc mới  
ngày một mờ rộng hơn. Ý thức  
đó phát hiện lần đầu trong  
cuộc biểu tình công nhân ở  
Quảng châu yêu cầu chánh  
phủ cảm đồng và tựa ngoại  
quốc không được nhập cảng.  
Kể đến, lại biểu lộ trong thái  
độ của Binh Anh đoàn ở  
Quảng châu. Trong khi đó,  
Chánh phủ nhà Thanh trước  
sau vẫn không hiểu biết gì cả.

Về ngoài giao thương theo các  
chính sách a n xôi ở thời, còn  
đối với nhân dân thời chỉ một  
mặt, ngu lóng và áp bách. Kể  
dến khi dân chúng vùng dậy  
tranh đoạt chính quyền, thời  
cái chánh phủ bù nhìn đó lại  
lợi dụng Nghĩa hòa đoàn một  
cách mù quáng. Rất ego cái  
hoa Bát quái lên quân đội Bát

Kinh đã xảy ra: 406 triệu lién  
bồi khoản nhân dân phái nai  
lung chịu đựng! Một chánh  
phủ bắt lừa và vô ý thức như  
vậy, bảo quố dân hoan nghênh  
sao được? Những kẻ vận động  
lập hiến hiến lập làm day-tri  
cái chánh phủ ấy bảo dân  
chẳng tin cậy sao được?

Biết rằng không thể đặt hi  
vọng vào chánh phủ nhà Thanh,  
Tân trung Sơn tiên sinh nhất  
tâm giữ cái thái độ phản kháng,  
để xuất cái chủ nghĩa «dân tộc  
bi áp bách phải tựa ngoại»  
cứu lây-miền ». Dân ci ứng  
Trung quốc đã a lòng bi áp bách  
nghe lời hô hào của tiên sinh,  
nhận chân thang cái nghĩa vụ

## Những cuộc nhân-dân cách-mạng có tiếng trong khắp thê-giới

# Cuộc vận-dông cách-mang ở Tàu, du'oi đời Thanh

### Vì những lý-do gì, tư tường cách-mạng bùng dậy cuối đời Thanh?

Thí lời cõi huấn về việc nhân  
dân có quyền lực. Xem ngay  
về cuối đời Minh, chinh sự  
mục nát, Hoàng-tông Hi  
thường cục lực chủ trương  
thuyết « Hỗn trị pháp như  
hậu hưu tri nhân ». Lương-  
khái Siêu trong thời cõi xung  
hiến chính, ngoặt những học  
thuyết của Âu Mỹ ra lại san  
hành cuon Minh Di dài phỏng  
lực của họ Hoàng nãa dâng  
lant lợi khỉ tayéng xem  
đó, để biết rong ý thức dân  
khô khẩn. Ở thành-thị thì  
bọn thân sỹ và thương gia  
được đe hưởng-lt nhiều quyền  
lợi kinh tế cõi sói lại, mà  
nhó dòi trở nên giàu eó. Nhưng  
tư bản của họ không đủ chống  
chọi với tư bản ngoại quốe;  
lại bị những quan thuế kiêp  
định rồi buộc, ghe lát chằng  
cõi thê dâng cái tư bản đe  
phai triển công thương mà đe  
kháng cái thê lực của tư bản

Võn-dè dân-sinh cuối đời  
Thanh đã trở nên một vă-  
đe bách-thiêt

Tx ngày tư bản châng-hiến  
sẽ nhập vào Trung-quốc và  
công-nghiệp cơ khí của Âu-Mỹ  
đe bách và chiêm đoá: rồng  
đáy và công nhân trên thị  
trường Trung-quốc, tinh-  
hinh kinh-tế, càng ngày càng  
nguy ngập, cuoc sinh-hoat  
của dân chúng gặp nhiều nỗi  
khó khăn. Ở thành-thị thì  
bọn thân sỹ và thương gia  
được đe hưởng-lt nhiều quyền  
lợi kinh tế cõi sói lại, mà  
nhó dòi trở nên giàu eó. Nhưng  
tư bản của họ không đủ chống  
chọi với tư bản ngoại quốe;  
lại bị những quan thuế kiêp  
định rồi buộc, ghe lát chằng  
cõi thê dâng cái tư bản đe  
phai triển công thương mà đe  
kháng cái thê lực của tư bản

(xem tiếp trang 22)

Soát lại tư-tưởng người cũ<sup>(1)</sup>

## CÁI NGỘ - ĐIỂM

thứ hai

# CỦA ÔNG PHẠM QUỲNH

về người quân-tử và người chính-nhân

Cái ngô-diêm thứ hai của ông Phạm-Quỳnh thuộc về phạm-vi luân-lý triết-học.

Theo ý ông, người quân-tử của Tào và người chính-nhân của Phap có nhiều đức tính, nêu hành-vi giống nhau, như vú lỗ phai, chung-chiều độ, trung-tự, thô-chinh-lý, ghét những cái quá đáng, không tự nbiê, Những chỗ giống nhau đó, có thể rút lại là sự thô-chinh-lý và chung-chiều hòa. Vì trong sự thô-chinh-lý đã sẵn có tính vú lỗ phai và trong sự chung-chiều hòa đã gồm có tính trung-tự và lòng ghét những cái quá đáng, không tự nbiê.

Người quân-tử và người chính-nhân có nhiều đức tính ông Phạm-Quỳnh đã kể ra. Không những thế, người này cũng như người kia, họ đều đem những đức tính ấy ra thực hành, ứng dụng trong mọi trường hợp xã-giao. Nhưng đó chỉ là chỗ giống nhau bén ngọt mà thôi. Ký thực, những đức tính chung-chiều hòa mang người này tính

cái lý và tính chung đều hoa rát khác nhau. Sở dĩ có điều đó, là vì cái quan-niệm người quân-tử và cái quan-niệm người chính-nhân vốn là hai cái giáo-lý căn bản của hai nền luân-lý triết-học rất khác nhau: luân-lý triết-học của Đức Khổng và cái luân-lý triết-học làm-thi của Des-cantes,

Luân-lý triết-học của Khổng tử gốc ở cái quan-niệm rất lạc-quan và Trời và Người. Theo cái quan-niệm đó, người ta ra đã hành-thủ bình-hành hojn toàn-tâc là cái trung-vuity. Trung-bao giờ cũng hâm-cát-ý-hòe vì có hòa-môi-trung đây-mà đã trung-tâc-ý-hòe. Trung-có-thể và có-dụng. Thể là một cái thái-độ ngay-chinh, tức-não-cũng-không-nghĩ-êng-không-leo, mà lại có cái-seng-nghi. Khi-đó, sự-thể. Dụng là thể-hành-nh-thể-lâm-nhiệt-giai-cùng-không-thể-quá-không-bất-đáp. Nói-trong-việc-xâm-hanh-phi-nhau-phi-kinh-

- (1) Xem bài I, số trước. (2) Phu-nữ Tào-và-cố-hồ-hai của Phan-Batk-phép-hoa-cuon-Nho-giao

dàng để nhận-thec một sự mâu-cái-nha-triết-học-Âu-lagus-la-lý-tri-nữa<sup>(2)</sup>.

Trời sinh ra người, đã phả cho cái-tinh-sáng-snỗi-thời-tất-nhiên-muốn-tò-cõi-chi-thiên, người là chỉ-cứ-theo-dạo-trời-dắt-là-phải-tới-dược, vì-chi-thiên-chang-quà-là-cái-lẽ-nội-tại-của-thiên-lý-mà-thôi. Dạo-trời-dắt-vốn-biến-hóa-luân-lanth-mà-trong-sự-biến-hóa-bao-giờ-cũng-giữa-dạng-vết-thể-dieu-hoa, và-cái-bình-hành-hojn-toàn-tâc-là-cái-trung-vuity. Trung-bao-giờ-cũng-hâm-cát-ý-hòe-vì-có-hòa-môi-trung-dạng-mà-dâ-trung-tâc-ý-hòe. Trung-có-thể-và-có-dụng. Thể-là-một-cái-thai-độ-ngay-chinh, tức-não-cũng-không-nghĩ-êng-không-leo, mà-lại-có-cái-seng-nghi. Khi-đó, sự-thể. Dụng-là-thể-hành-nh-thể-lâm-nhiệt-giai-cùng-không-thể-quá-không-bất-đáp. Nói-trong-việc-xâm-hanh-phi-nhau-phi-kinh-

ký-tiếp-vật, người ta-sử-ở-trong-cái-trung-ág-mù-phai-denting, mà-lưu-hanh-theo-thiên-lý, rồi-cái-deu-dốc-sai-tinh-cảm-cho-thát-hậu, thi-tắt-là-dến-bắc-nhân. Ông-dược-bắc-nhân, tên-thì-la-người-quân-tử. Đã-nhân-ma-lại-thân, là-bắc-thân. Cái-tòn-cái-đeo-Không-tát-lại-cái-có-thể-má-thôi. Còn-những-dieu-dream-ughi, lè-tri, trung-thi-dến-bết-dó-má-rav? (1).

Xem đó, cái-luân-lý-triết-học-của-Đức-Khổng-giữa-thuỷt-lhien-nhan-trong-dữ. Người-ta-sinh-ra-ai-cũng-biến-thu-cái-tinh-của-trời-tâc-đến-một-phân-thiên-lý. Người-ta-tồn-dâ-có-lương-trí, tát-có-the-cum-trung-với-mọi-vật-dâ-suốt-tổn-vài-thiên-lý-và-dâ-dai-tới-tinh-thân-và-cái-chân-lý-của-sự-vật. Song, cái-lương-tri-của-“người-ta-vốn-do-đ-trong-lâm-người-tu, mà-cái-lâm-người-ta-thường-bị-tu-duy, vật-dục-nô-lam-mất-tu-tinh-dâ, và-nhan-do-lam-mô-ám-cá-sang-suốt-lý-nhiên-cáu-lương-tâi, khiến-cho-người-ta-không-nhận-rõ-dược-cái-thiên-lý-nữa.

Đức-Khổng-cũng-nhận-thấy-diều-dó. Bởi-thế, trong-sách-Dai-hoc-và-sách-Trung-dung, ngài-day-phuong-phap-luyen

tập-dê-di-tới-cõi-chi-thien.. với-thingh-vái-yêu-tắc-ú-thien-của-mọi-sự-biết. Ông-có-truong-người-ta-sô-dû-khai-giông-vật-chi-bởi-có-nhê-phai. Người-ta, tuy-ai-cũng-có-nhê-phai, mà-thường-sai-nhâm-trong-sự-xét-doán. Sở-dĩ-như-thi, là-vì-trong-tri-uô-la-chứa-chi-biêt-bao-nhiêu-lý-khoa-mô-hồ-do-giao-dac, tập-quán, thời-quen-dâ-diem-lai-cho-ta-tự-thuô-nhỏ. Muôn-xét-doán-cho-huor-minh-mẫn, phải-gởi-sach-nhưng-thanh-kien-dô-dì; như-vậy, mồi-lâm-sang-dược-cái-nhô-phai-thien-nh-é-ý-mọi-người. Nhât-thiet-tu-tuong-não, không-néa-tin-voi, phải-nger-trước-dâ, ném-quá-thực-là-sắc-nhiêu, thời-môi-nén-tu. Thành-thực, can-dâm-dễn-mục-áy, tất-nhien-phai-la-người-có-cái-ughi-lực-phí-thuong. Nhưng, ngoài-thanh-thực-và-can-dâm-ra, lại-phai-biêt-phuong-phap-nen-theo, đê-tin-chân-lý-nói-duge. Riêng-ông, ông-dâ-phông-theo-prep-tac-sas-nhien-của-sô-hoc-dâ-dai-ra-một-phuong-phap-tim-thân-lý-trong-khoa-hoc-và-cá-triết-hoc-nữa. Theo-cái-

(1) Nho-giao.

(2) Phạm-quỳnh: Cái-quan-phi-nhau-quân-tử-trong-triết-hoc-dao-Khổng.

XI-GÀ-thom-nhè-hơn-hết(hết-rất-thông)-dùng-thay-thuôc-lá-rất-liên-và-sach-ep:

EROS. VIRGINA.

Bản-bản-tại: Phap-Lai 87 phố-Huôi-Hanoi, giá-bé 573

Đèo-Ngô 32 Hàng-Phép-Hanoi, giá-bé 690

phương pháp đó, muốn xé pháp luật và lập quân cờ một vấn đề nào, phải phân tích nó ra mà xét từng phần nhỏ một, thế nào cho không còn chút nghi ngờ nữa, rồi mới tổng hợp lại để kết luận.

Với cái phương pháp đó, Descartes đã dùng 'âm' nghĩ ngòi hết, hãy mọi ý kiến bình sinh tiếp thu ở bên ngoài, mà không thuộc về phạm vi tôn giáo, chính trị và luân lý. Ông cố gắng xây dựng lý thuyết trên cái nguyên tắc ông đã tìm ra : « Tôi tư duy vậy có tôi ». Nhưng, trong khi chờ đợi kết quả của cái phương pháp ông mới đặt ra ấy, ông nhận thấy rằng ông vẫn phải chung dường với người đời vẫn phải bằng ngày giao thiệp với xã hội. Như vậy trước khi nhớ lý trí mà biết rõ được thân thể, linh hồn, Tượng đế và vũ trụ, trước khi nhớ những chân lý mong đợi & lý trí mà xây nên một nền luân lý nhất định và độc đáo, đành phải thực hành một cái luân lý tạm thời, để về thực sự khỏi phải do dự, phản văn nhú vê đường tu tuồng. Cái luân lý đó, giống các luân lý khác, cũng có một cái quan niệm về lẽ thiện nhưng vì là một cái luân lý tạm thời, nên cái quan niệm về lẽ thiện cũng chỉ có tính cách tạm thời mà thôi. Trong khi lý trí đang lúng túng không biết nên theo con đường nào cho phải, thời chí bằng tạm thời cái quan niệm tạm thời ấy ở những dịch nghĩa cổ truyền về lẽ thiện : Bản vẽ điều đó, ông viết : « Phương châm thứ nhất là vâng theo

pháp luật và lập quân cờ nước tôi, nhất tâm day tri cái tên giáo nhở ơn Thượng đế tôi đã được kiêu biết tự thuế nhở. Về các điều khác, thời cứ xem theo những lùi trường ôn hòa, và thật xa xít quá đáng mà lai thường được nhung người khen ngoan nhât làng nhân và thực hành ».

Ngoài các phương châm đó ra, ông còn đặt ra ba phương châm nữa mục đích là để tối hành pháo. Ông trình bày ba phương châm ấy như vầy : Phương châm thứ hai của tôi là hết sức kiên quyết trong công việc làm, và đã quyết định theo ý kiến nào thời dù cho nó có đúng ngõ nhặt, cũng nhất tâm theo đuổi, không khác gì như nó thật chặc chúa vây — « Phương châm thứ ba của tôi là luôn luôn cố gắng trí trong lòng mình, hơn là thay đổi trật tự của ngoại giới » — « Tôi thiết trướng không gì hơn là dùng cái đời tôi để bồi dưỡng lý trí, và để hồi sức tiến sâu vào cõi chân lý, theo cái phương pháp tôi đã đặt ra cho tôi ».

Bộ là cái luận lý triết-học tạm thời của Descartes nó đã làm cái phương châm xứng với người chính nhân nước Pháp về thế kỷ 17.

Tà xong cái luận lý triết-học của Đức Khổng và cái luận lý triết-học tạm thời của Descartes, ta nhận thấy rằng hai cái luận lý triết-học đó không những khác nhau mà lại còn ở vàs cái thế đối lập, nhất là về cái quan-niệm chính lý và quan-niệm điều-nhị.

#### LÃNG-HỘ

#### KỶ SAU

Quan-niệm chính-lý và điều hòa của Descartes có giống hệt quan-niệm thiêu-lý và trung-dung của Khổng-tử không ?

#### CÁI CHÍNH

Trong bài « Soát lq/tu lưỡng người » kí trước có một câu xep lâm xin cái chính như sau : « Những kẻ si ray không phải là những bậc công khanh đại phu như những kẻ sĩ thời xưa ».

#### + AI MUỐN BIẾT +

Các tên thuốc và các cách điều trị đã các chứng bệnh nam, phụ, lão, ấu theo hai khoa y học và bào chế Đông Tây, hay hỏi mua những thuốc do ông bà Lé-ván-Phán, y-sĩ và bảo chế sư, tốt nghiệp trường Cao - đẳng y-học, chuyên khoa về thuốc Nam Bắc, đã soạn và dịch ra Quốc ngữ. Sách nói về chữa bệnh phái, dạ dày thắc, tim, bệnh hoa liễu v. v., sách về sau-due khí khoa đều giá 1 \$ 10. Thuốc mang sách hoặc hỏi về thuốc mon chữa bệnh xin :

Monsieur M. Madam LÉ-VÂN-PHÁN  
Médecin civil et pharmacienne  
N° 38, rue Ba-vi Sonlây-Tonkin



# Từ những cuộc đảo-chinh cận-đại đến cuộc đảo-chinh 19-8 mới đây

(Tiếp theo trang 4)

vương là Quang-Tự mới có 8 tuổi, nhưng Võ ta nǚ là Phùng-Mai hán nǚ lập chầu bá đời vua Thành-tôn là con Cầm-giang vương tên là Ý đã tì tuỗi Trịnh-duy-Sân không nghe bá Phùng-Mai chém ngay ô chỗ nghỉ sự rồi lập Quang-Tự. Quang-Tự mới làm vua được ba ngày, chưa kịp đổi niên hiệu, thì bị Trịnh-duy-Đại là anh Duy-Sân đem vào Tàu-kinh. Quang-Tự vào đây được mấy ngày thì bị giết chết.

Lúc trong triều đang rối loạn, chera biết ai làm vua, thì Nguyễn hoàng-Dụ ở bên Bồ-dề được tin Trịnh-duy-Sân đã giết vua Tương-Dực, bèn đem quân về đổi phái kinh-hanh và bắt Vũ-như-Tô, người đứng đầu công việc xây đền đài cho vua Tương-Dực, đem chém ở ngoài thành. Bọn Trịnh-duy-Sân lại lập con Cầm-giang vương là Ý lên làm vua tức là Lê chiêu-Tôn.

Nhưng bấy giờ kinh-thanh đã bị tàn phá và Trịnh-duy-Sân phải rung vua vào Tây Kinh.

Giặc Trần-Cao thấy triều-dinh bỏ kinh-đô bèn đem quân chiếm lấy rồi tiếm hiệu làm vua. Trịnh-duy-Sân, Nguyễn hoàng-Dụ và các cựu thần béo dem binh ra vay đánh Đông-kinh, Trần-Cao phải bỏ thành chạy len đất Lạng-nghèn. Triệu-dinh lại đổi về Đông-kinh rồi sai Trịnh-duy-Sân đem binh đuổi đánh Trần-Cao. Vì Sân khinh địch, bị giặc giết chết. Quân giặc lại kéo về đóng ở Bồ-dề. Vừa sai Thiết-sơn-bà Trần-Châu đem quân đánh tập-biến phái được quân của giặc Trần-Cao lại trốn về Lạng-Nguyên và thấy sự nghiệp không thành, bèn thương quyền cho con là Thành-rời cất tặc di tu đê trả cho khôi-nan. Tuy giặc Trần-Cao đã trú được nhưng bấy giờ vua Chiêu-Tôn, hãy còn trên 10 tuổi chưa quyết đoán được, mà triều thần thua quyền về tay họ Mạc, cũng bỏ vua theo phò

không có ai là người có chí giúp nước, đồn nổi ngoài thi giặc quay rỗi, trong thi các quân đại thần sinh ra hiềm thù dem quân đánh lẩn nhau. như Nguyễn hoàng-Dụ và Trịnh-Tuy hai người đã đánh giặc về rồi mỗi người đóng quân mãi nay. Đến chia, vua can ngăn cũng không được. Trong tiều lại có bợn Trịnh-duy-Đại mưu làm phản, bị người tố cáo phải giết cả đảng. Bọn Nguyễn hoàng-Dụ và Trịnh-Tuy đánh nhau nảy, sau Trần-Châu đánh Tuy đem quân đánh Hoàng-Dụ, Hoàng-Dụ phải bỏ chạy về gác Thành-hà. Vua sai Mạc-dang-Dung di đánh nhưng Bàng-Dung tiếp được thư của Hoàng-Dụ gửi riêng cho mình, bèn không đánh dem quân trở về.

Bấy giờ quyền binh và cả tay Trần-Chân, và co quười nơi Trần-Chân mưu làm phản, vua tên cho người voi Trần-Chân vào thành rồi đóng cửa thành lại bắt giết đi. Bộ trưởng của Trần-Chân nghe tin chủ bị giết, bèn dem quân về đánh phá kinh-thanh. Vua phải chạy sang Hán-miền Ở đây Giả-làm rồi cho người với Nguyễn hoàng-Dụ ra đánh giặc nhưng Dụ không ra. Chiêu-tôn không biết mang cây vào ai, phải cho người sang Hải-dương, với Mạc-dang-Dung về giúp, mới thoát được gác nén từ do. Chiêu-tôn phong Mạc-dang-Dung là Vũ-xuyên-bà và trao cho cả binh quyền để dẹp yên dù giặc của Trần-Chân là Hoàng-Dụ-Nhạc. Được ít lâu, Bàng-Dung trù được bợn Lê-Đo, Trịnh-Tuy và Nguyễn-Lư làm phản và hàng được bọn Hoàng-Duy-Nhạc Nguyễn-Kinh đem về làm vây cánh cho mình. Từ đó, Đông-Dung năm cả quyền binh trong tay và bắt đầu chuyên quyền. Bấy giờ Đông-Dung thế hống hách, ra vào cung cảm, tiếu dung ngời vẻ thiên tử. Các quan ai có vỉ nhà vua can giàn điều gì thì Bàng-Dung giết đi. Trong bọn triều thần nhiều người thấy tội chua quyết đoán được, mà triều thần



# Cuộc vận động cách-mạng ở Tàu

(tiếp theo trang 15)

ngoại lai, đánh phái đem đến vồn về kinh doanh ở thời quâ. Vì đó là hiện tượng thô-dịt-lập trung mới dần dần hình thành. Các hiện tượng ấy ta đã nêu lùn phát hiện trong lịch-sử Trung-quốc, nhưng không bao giờ được xã-hội ghi nhận truyền thống Trung-quốc đang tăng-công-nhận. Hiện tượng đó vốn cung cát học-thuyết. Dan-vi bang bản có cái tinh-thần nhất quán-tương thông. Mỗi lần cải hiện-tượng thô-lia tập trung phái s nh trọng lịch sử Trung-quốc, xã-hội ghi nhận lại mỗi lần lên tiếng phản kháng. Từ cách-chữ-aghia của Đặng-trong Thư đời Hán « Hạn dân đánh diều » đến cái xã-hội chính-lich-a Hán: diều đồng cash, hưu y đồng khuyên » của Thái-binh quan đều là những cái lê chưởng hiền-nhiên trong lịch-sử. Tân trung Sơn-tiên sinh, lúc sáng lập Hàng-trung hối, bèn để n cái chính-lich bình-iquân địa quyền thêm bền dưới cái chính-cương kiên-lập dân-quốc của đặng:

Phái luận về hiện-chinh-lết-nhiên là không có cái chả-ghia đó. Sở dĩ họ tán thành lập hiến là vì họ đều có cái địa

## NGỌC-CHÂU tức VĂN-HƯƠNG cũ 22 HÀNG ĐÀO HÀ-NỘI

Mời tò-chức them com-tám với đồ ăn Việt-Nam, Kem-Bánh và nước giải khát đặc-bié. Lại tiếp khách từ 18 giờ 23-8-45

vị thận thương và phương diện chính trị và xã hội còn phái tân thành cách-mệnh, ngoài những nhân-sâm hối đáng ra, thời kêu là thanh niên học sinh và quân nhân. Mà những hạng này ghét ngon ghét ngọt giật cắp thân thương. Như vậy, bọn thân thương dịch sao nỗi nang-nang người huyệt khí phương cương như thế. Đó là cái đặc điểm thứ ba. Tân trung Sơn-tiên sinh đã nhận thấy trong cái bối cảnh Trung-quốc cuối đời Thành.

Tóm đó, dù biết được cái do lai lý luận cách-mệnh Tam-đản chủ nghĩa của Tân-tiên-sinh và hiểu được vì sao cuộc vận động cách-mệnh do Tân-tiên-sinh lãnh đạo được dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh.

N. K. K.

### Phòng triền-lâm mỹ-thuật hàng năm

(hội-họa, điêu-khắc)

Sẽ mở vào cuối năm nay. Mong các nghệ-sĩ sau sảng để phỏng triền-lâm, tổ chức được xứng đáng.

### Bộ thận tiêu độc

Thuốc hoan-học mạn, mạn hối, nhiệt độc ngựa lò do di - đặc pha ra

1.0 2000. Nửa lít 10.000  
Một lít 19.000

NHÀ THUỐC TẾ ĐÀN  
Số 131, phố Hàng Đào Hà-nội

THUỐC BẮC DẮT VÀ MẬM

Ông VI-VĂN-ĐẠT

núi nhà thuốc Marton

22 đường Sơn-tây Hà-nội

cũ giày công-nghiêm-cứu những cây-cỏ mọc đầy-rây & nước ta và tìm ra nhiều món thuốc-hay để trị nỗi bệnh: có dù cao dan hoan-tan, Cần-dak,

Thực mạo-mạng, không  
trắng-teo, không bợ da:  
**GÒM VA-DO-LIN**  
ROYAL ASIAN TINA  
BÁO-ĐÁO: 62, VIỆT-TỊCH  
116A, Lai-Tao (Huế), Hanoi

SÂM NHUNG  
BẠCH BỘ

Hồng - Khê

Đại bđ khai-buyết

Dẽ tiễn-hoa. Lợi sinh-dục

Mỗi hộp 3p.00

75, HÀNG BỎ-HANOI

# SỰ SỐT NỘI THIẾT THA...

(tiếp theo trang 6)

chí-thíy cờ Việt-Nam xen lẩn cờ các nước Đồng-Minh và các biến-mang các khâu-hiệu:

« Độc-lập hoặc là chết ». — « Đả đảo chế độ thực dân Pháp ». — « Việt-Nam độc-lập muôn năm ». — Hoan hô các nước Đồng-Minh đến giải-phóng chúng ta ». — « Xin cho các nước được tự quyết số phận mình ! ». — « Nước Việt-Nam của người Việt-Nam » v.v...

Mặt trận Việt-Minh lấn rộng khắp các nơi. Ngày 24-8 tìn vò-tuyến-diện truyền thanh báo rǎng ài Trung-Bộ Chiết-quyền Nam-triều đã dò vào hồi 7 giờ sáng ngày 16 tháng bảy âm lịch năm Ất-dậu, Đức Bao-đại giải tán nội-các Trần-trong-Kim. Dưới lá cờ Việt-minh, 15 vạn đồng-hảo hiếu-tinh hoan-hoả Uỷ ban Giải-phóng Dân-tộc Việt-Nam mới thành lập ở Thuận-hoa. Hai ông Phạm-Quinh và Ngô-đình-Khoi đã bị bắt ngay.

Budì chiều ngày 24 nòng vào hồi 15 giờ 30 ván phòng của đức Bao-Đại đánh điện rài cho x U. B. N. D. Việt-Nam một bức điện văn nói rǎng: Ngài ưng thuận thoái-vị và muốn cuộc thoái-vị của ngài có ảnh-hưởng-lich-lợi cho Tổ-quốc, ngài mong ông chủ-tịch chính phủ N. D. V. N. và Thủ-tuân-Hoa để ngài làm-leo-giao, lại chính-quyen!

### Quốc-su dien

Tin mừng này theo ngay sau tin mừng khác, và-đó-đó-đó là tin mừng Ngày 25-8 tìn vò-tuyến-diện Sài-gòn báo rằng mọi-điều-thu không lo có một

triệu người dìu dắt ủng-hỗ mặt trận Việt-Minh ở Nam-bộ trong tỉnh Sà-gòn. Các lãnh-tu Việt-Minh tuyên bố lập Uỷ-ban chính quyển Nhân-dân Cách-mệnh có ông Trần-văn-Dầu làm chủ-tịch, các ông Dương-hạch Mai, Nguyễn-văn-Tạo, Huỳnh-văn-Tiểng, Ngô-tấn-Nhân và Phạm-ngoé-Thach toàn là những nhà cách-mệnh có tiếng ở Nam-bộ.

Vậy là mặt trận Việt-Minh đã toàn thắng từ Nam chí Bắc! Nước Việt-Nam đã hoàn toàn thắng nhất. Hai mươi triệu người có một lịch-sử vẻ vang, một văn-hóa tốt đẹp đã đoàn-kết hành-một khối: tất cả là một, và một là tất cả.

Nên tự-lập của Việt-Nam dân-chủ-công-bàu muôn-năm!

Từ ngày dập Việt-Nam biết làm báo đến giờ có lẽ lần này mới-dam nói tý-do và làm được một vầy việc có ý nghĩa. Sau-mấy cuộc vận động giáng-rất-khổ-khăn-sang-thứ-hay 25 Aout,hỗn-đại-hiệu-của-hỗn-tờ báo hàng ngày ở Bắc-Bộ và-yết-kien-de-phông-văn-dai-uy Mỹ PATTI truy-phong phái-bộ-diễn-trà của Đồng-Minh sang Đồng-đường, để sửa-soạn cuộc xin-nghi-hoa của quân-Nhật.

Cuộc đổ-thoại toàn-dùng tiếng Anh. Sau-khi-nhận-một-bản-diễn-trần nói về lịch-sử-văn-hóa Việt-Nam và những tội ác của Pháp & B. D. D. đại-uy Patti vui-lòng chờ các-nhà-báo-biết, những-diều-cốt-yếu sau đây:

1) Pháp không có gì liên-cuẩn đến trong công-việc, cầm-phán-giữa Đồng-Minh với Nhật-Bản & Đồng-đường. Có-một-vài/người Pháp-cung-sang-theo-phái-bộ là để săn-sóc đến các-tủ-binh Pháp ở Đồng-đường, nay-đó-không

2) Hiện giờ Pháp không được Đồng-minh bênh vực và cho phép họ dồn bộ lấn Đông dương vì nếu Đồng-minh cho phép voi quân Pháp để kéo vào rồi; còn sau này nếu Pháp có kéo binh sang thì chỉ là tự ý họ thôi.

3) Bây-nay đã rõ là dân Việt-Nam là một nước vân-minh chí khôn-daman như người ta vẫn tưởng. Bằng cờ lá năm 1937 có tờ báo Mỹ đã đăng nhiều tranh ảnh và bài nói về quốc Việt-Nam. Hơn thế nữa những người Mỹ làm việc ở Đông-dương trong các hãng Socong và Shell đã cho đại-ý biết rõ trình độ tiến hóa của dân Đông-dương.

4) Khi nào phái-bộ chính-thức của Đồng-minh sang Đông-dương để tước khi giới Nhật thi dân Việt-Nam rất nên biểu-tinh để đòi độc-lập nhưng đại-ý khayément dân Việt-Nam đừng bao giờ nêu bạo. Đồng-dù là đối với dân Pháp.

Thật vậy — đại-ý Patti nhắc lại rất nhiều lần — dân Việt-Nam không bao giờ nêu bạo-lòng vì bạo-lòng chỉ có hại cho nền độc-lập Việt-Nam mà thôi. Có một người trong đoàn phái-bộ Mỹ biết nói tiếng Việt-Nam và báo rằng đã học tiếng Việt từ mấy năm, do một Ông-đời Việt-Nam & Mỹ chí-bảo.

Kế tiếp hòn sau, sáng chủ nhật 28 August 1945, một số đồng-nhà-báo, nhà-văn

và nghệ-sĩ ở Hà-nội đã họp nhau lại để gửi tên U. B. C. P. N. D. bức điện-văn sau này :

« Các nhà văn, nhà báo và nghệ-sĩ Bắc-chỗ Việt-Nam hội họp tại Hà-nội ngày 28-8-45 hoan nghênh và ủng hộ thành quyền nhân-dân cách-mệnh để thực hiện chính-thức Cộng-hòa dân-chủ và thi hành cấm-bách chuong-trinh, kiến-thiết « quâc-gia của mặt-trận Việt-minh. »

Và gửi một bức điện-văn nữa vào yêu cầu vua Bảo-đại thoái-vị :

« Theo dân-nguyễn đã phát-lộ ra, yêu cầu ngài chinh-thức công bố với dân « Việt-Nam thoái-vị ngay để thực-hiện « chính-thức Cộng-hòa dân-chủ ». »

Theo tin cuối cùng, thi vua Bảo-đại đã chính-thức thoái-vị rồi. Ngài tuyêt bô thoái-vị mới cách-rất cảm động làm cho ai cũng phai kinh mến ngâi là ngài công dân số một của nước Việt-Nam (xin xem bức điện-tin ở dưới).

Đoàn thể-nhà-văn, nhà-báo lại làm một bài-thông-cầu để đưa lên cho phái-bộ đồng-minh. Bản-bản-cầu này sẽ được dịch ra bốn thứ tiếng Anh, Nga, Hoa và Pháp. Sẽ in ra một trăm bản do một em-họa sĩ trinh-bày. Tiền phí in các bản này và tiền chi-tien trong cuộc biểu-tinh sẽ định-don tiếp-phái-bộ Đồng-Minh, sắp tới sẽ quyên ở các Ông-chú-báo và các nhà-xuất-bản Việt-Nam.

Trong cuộc biểu-tinh tiếp-bón phái-bộ quan-sát Mỹ  
Dân-chúng Việt-Nam đã tố rõ một  
sức-doan-kết mạnh vô cùng

Sáng 24-8, dân Hanoi vừa nghe day-san này điem lao-lực kề biển, và có khán-có để sẵn sàng đón phái-bộ Đồng-Minh phái-thực-thu chưa rõ. Nhưng phái-bộ quan

huống ứng-theo. Rầm rập bước chân, ở tất-cả các phò, già-trẻ gái trai-lặng lẽ bước ra xấp-thanh-hàng-năm, hàng-mươi-biển có-dụng-lên kéo đều qua các phò, sắp thành một đoàn người biều-tinh vây-chết bờ Hoàn-kiem, đông-dặc từ phủ Phó-toan-quyền cũ ở hảng Trống cho đến nhà Hát-lén. Độ-vài-chục bước-lại có năm lá cờ-lon của Anh, Mỹ, Tàu, Nga, Việt-lần-dé nhung-biển-cờ để các khán-hiệu ủng-hộ nền độc-lập. Và ở trước Bắc-bờ-phủ, và phủ-phó Toan-quyền thi cờ-xí đã thành một cái rực-rỡ dù các màu-sắc.

Có lẽ-dé làm bớt cái-nhiệt độ của bầu-máu nóng-sẵn-sàng-dâng cho dân-nước, chõe-chõe cái-rừng người ấy lại hó-lèn nhung-khâu-bièm-ứng-hộ C. P. N. D. và nền-dộc-lập Việt-Nam. Vắng-từ xa-lại nhung-diệu-anh-hùng-ea của vạn-người hát và túc-khắc-hàng-vạn người lại hăng-hai hát-theo.

Tôi nhớ-lại tất-cá nhung-cuộc biều-tinh của dân Việt-nam tò-chức từ ngày 9-8-45 khi chính-quyền của các-bọn-thực-dân Pháp bị xô-ngo và tôi nhận-thấy một-diều này là cứ-mỗi-lần-có-biều-tinh dân Việt-Nam, ai-dễn-hợp đồng-hơn, hăng-hai-trật-tự-hơn-cuộc-biều-tinh-lần-trước. Cuộc-biều-tinh ngày 19-8, sau-khi cuoc-nhât-dao cách-menh-thanh-công ở Hà-nội đã đồng-nhung, cũng-không-thể-sa-sánh được với cuoc-biieu-tinh ngày 26-8-vừa-quá. Và tôi tin-rằng đến-ngo-phái-bộ D.M. thực-thu-cần-day-cuoc-biieu-tinh, còn-ghé-nữa-còn-dòng-nữa, còn-làm-cảm-dong-tông-người-hom-nua. Thế-tự và-đoan-kết-muôn-năm! Tamong ở Đồng-minh một-nhung ta-trong-ô-thuc-hực-của ta-trâm-phòn.

Đúng 11 giờ 30, một đoàn xe-hơi trên cẩm-phò-le-cờ Đồng-Minh và Việt-Nam, dưa các-úy-viên C. P. N. D. C. M. L. T. đến tiếp-phái-bộ điều-trá của Đồng-Minh do đại-ý Patti cầm-dẫn, hiện-ở-dinh-phó Toan-quyền cũ phố-hàng-Trống.

Quân-đội vừa di-thi-dau-chung-di theo-rất-trật-tri trong-khi-doan-ám-nhục-Bảo-an-binh-cử-đài-quốc-ca và đại-ý Patti cùng-các-úy-viên ra chào-năm-lá-quốc-ky. Hồi 12 giờ-dám-biều-tinh-bắt-dầu-di qua-phò Toan-quyền. Đại-ý Patti lẳng-lẽ nhìn-dám-dong-nhan-dân-lặng-lẽ-di-dưới-màu-sắc-các-lá-cờ-và ngài-nghé-những-bản-anh-hùng-ea do Bảo-au-binh-cử-lèo. Lát-nữa ngài-sẽ-khen-với-các-úy-viên-rằng:

— Tôi-không- ngờ-dân-Viet-Nam-biến-tinh-de- ưng-hộ-chinh-phò và-nền-dộc-lập-của-họ-dồng-và-trật-tự-như-thê, cung-như-tôi-dâ-không-ngờ-dân-Viet-Nam-lai-có-những-bản-anh-hùng-ca-hay-như-vậy!

Trong luon hai-tieng-dong-ho, dưới-sao-nung-cua-mặt-giời, dám-dong-van-diem-tinh-diễn-qua-dinh-phó Toan-quyền. Một-nhà-nhiếp-ảnh-cua-úy-viên-phái-bộ Đồng-Minh chụp-tới-một-trăm-tâm-hinh-cua-dù-các-giời-biều-tinh-hom-nay. Các-ảnh-nay-se-dược-dem-về-trinh-bày-tai-Hoa-thịnh-don va cho-các-báo-Anh, Mỹ-dâng-dé-cho-thê-gioi-hieu-ro-trinh-do-van-minh-cua ta va-sức-hang-hai-cua-toan-thê-dân-Viet-Nam-doi-cho-dược-sự-dộc-lập-cua-nuoc-nha.

Trong-khi đó, cuoc-dám-thoại-giữa-phái-bộ-dieu-tra-cua-Dong-Minh va các-úy-viên C. P. N. D. C. M. L. T. bắt-dau va kéo-dài-tới-hon-2-giờ-tru.

Lúc-rá-về, một-úy-viên đã-tuyen-bo-vé-cuoc-dám-phón-ý-mot-câu:

— « Lao-quan-lam! »

Và-khi-các-nhà-báo-lai-phóng-ván-thi-ông-Võ-nguyễn-Giáp-trá-loi-vô-rang-nhau-sau-day:

— « Trong-cuoc-dám-phón-phái-bộ-dieu-tra-Dong-Minh-dâ-vui-vé-cho-Úy-viên-chinh-phò N. D. C. M. L. T. biêt-ráng-nền-dộc-lập-cua-nuoc-Viet-Nam-dâ-rõ-ráng-lâm-rot, chí-cần-cùng-có-nền-dộc-lập-đó-lời. »

TUNG-HIỆP

CHƯA LÀM ĐƯỢC GÌ ÍCH  
LỢI CHO QUỐC DÂN NHƯ  
LÒNG TRÂM MUÔN, NHƯNG...

## TRÂM CÙNG QUÁ QUYẾT THOÁI VỊ để nhường quyền điều - khiển quốc-dân lại cho một chính-phủ Dân - chủ Cộng - hòa

Ngày 25-8-1945 Ngư tiễn văn phòng gửi Khâm-sai Bắc-bộ, Nam bộ và các tỉnh trưởng Thanh-hoa, Vinh, Quang-trị, Đồng-hới, Faïence, Ba-dang, Quang-ngãi, Quy-nhon, Sông-cầu, Nha-trang, Phan-rang, Phan-thiết, Ba-lạt, Djiring Pleiku, Kontum, Banmethuot.

Tôi xin cung lục ban chiến-thiết vi sáu Hoàng-đế vừa ban hồn nay để các ông tuân-phụng và nhờ cung lục quốc-dân tuân-phụng :

Hạnh phúc của dân Việt-Nam, độc lập của nước Việt-Nam, muôn đạt mục đích ấy, Trâm đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả mọi phương diện và súng vì mục đích ấy, nên Trâm muôn sự hy sinh của Trâm phải có bồ iech cho quốc. Xét thấy điều bồ iech nhất cho tồ quốc lúc này là sự đoàn kết toàn thể quốc-dân, Trâm đã tuyên bố ngày 22 tháng 8 vừa rồi rằng trong giờ nghiêm trọng này đoàn kết là sống mà chia rẽ là chết, nay thấy nhiệt vọng dân chủ của quốc-dân Bắc-bộ lên qua cao, nên Trâm từ ngồi yên mà đợi quốc hội thi không thể nào tránh được nạn Nam Bắc phân tranh, đã thông báo cho quốc-dân, lại thuận tiện cho người ngoài lợi dụng, cho nên mặc dẫu Trâm hết sức đau đớn nghĩ tới công-lao liệt-thành vào sinh ra tử trong gần 400 năm, mở mang giang sơn đất nước từ Thuận-hoa đến Hà-lien, mặc dầu trâm hết sứ bùi ngùi cho nỗi làm vua trong 20 năm trời mới gần gũi quốc-dân được mấy tháng, chưa làm được gì.

Trong khi trao quyền lại cho chính-phủ mới, trâm chỉ mong ước 3 điều sau này :

1. Đối với tôn-miếu và lăng-tẩm các liệt-thánh, chính-phủ mới nên xử trí thế nào, cho có sự thê.

2. Đối với các đảng phái đã từng phản đối cho nền độc-lập quốc-gia, nhưng không di sát theo phong trào dân-chúng, Trâm mong chính-phủ mới sẽ lấy sự ôn-hòa xử-tri, để những phần tử ấy cũng có thể giúp vào việc kiến-thiết quốc-gia và tỏ rằng chính-phủ Dân-chủ Cộng-hòa nước ta xây dựng trên sự đoàn kết của toàn thể quốc-dân.

ích lợi cho quốc-dân như lòng trâm muôn, trâm cũng có quyết thết vì để nhường quyền điều khiển quốc-dân lại cho một chính-phủ Dân-chủ Cộng-hòa.

3. Đối với quốc-dân, Trâm khuyên hết tất cả các giai cấp, các đảng phái cho đến các người, hoang-phái cũng vậy, đều nên hợp nhất mà ủng-hộ triệt để chính-phủ Dân-chủ giữ vững nền độc-lập của nước, chứ đừng vì lòng quyền luyến Trâm và hoàng-gia mà sinh ra chia rẽ. Còn về phần riêng Trâm trong 20 năm ngai vàng bệ ngọc đã biết bao ngâm dâng nuốt cay. Từ nay Trâm lấy làm vui mừng được làm dân tự do của một nước độc-lập, chứ Trâm nhất quyết không để cho ai lợi-dụng danh nghĩa của Trâm hay của hoàng-gia mà lung lạc dân chúng.

Viet-Nam độc-lập muôn năm.

Dân chủ Cộng-hoa muôn năm.

Khâm-thứ

Phong ngự kỵ : BẢO ĐẠI

Hồi 15 giờ 30 ngày 24-8-45, văn-phòng  
của vua Bảo-Đại có gửi bức điện văn sau  
đây cho U.B.N.D.C.M. Bắc-bộ Việt-Nam.

« Kham-phung hoang-de sac van-phong  
toi tra-lai boc dien-van cua quan-ty-buu  
rang, Ngsi vui long thoai-vi ngay va da  
sap dat san-sang, nhung vi co trach-nhiem  
doi voi lich-su va toan-the quoc-dan, ngai  
muon hon su thoai-vi cua ngai co anh  
hung iech loi cho to-quoc, va muon Chinh  
phu moi chinh-thuc ra mat quoc-dan mot  
cach rat long-trong, Ngai mong ong chau  
tich Chinh-phu Nhau-dan Cach-mang Lam  
thoi gap ve Thuận-hea de ngai giao chinh  
quyen va ngai muon cho ong biет ngay de  
lam le ay.

Đồng thời, Hoang-de lai sac van-phong  
toi chuyen sao boc dien-van nay cho nha  
duong-chuc Nhiet va Uy-ban nhau-dan  
cach-men tai Tauan-hoa biel.

Hôm 26-8 U.B.G.P.D.T V.N. (chinh-phu  
lam-thoi) da danh dien cho vua Bao-dai  
hean-nghenh nhua vua da thoai-vi nhuong  
chinh-quyen cho Viet-Minh la dai-bien  
cua cac tung lớp dan-chung.

Doan dai-bieu cua chinh-phu lam-thoi  
da khai-hanh di Hué tu sang 27-8-45.  
U.B.N.O.C.M.B.B.

Chuyen chua-benh:  
**LÂU, GIANG, MAI, KHÍ HƯ, SÀN HẬU**  
Nhà THUỐC TOÀN-SINH  
17. Hàng-lợng Hanoi (cạnh Hàng-day)

BIỆT CÁO VÀ NHÀ TẨM  
**P. N. PHÚC**  
3 Roland Hanoi (góc phố Hàng-lồng và Quản-số)  
Chuyên-kinh tẩy bông máy-bàn  
lô-ho, lô-ho, lô-ho, lô-ho, lô-ho

### Phong trà Cura-Nam

58-Tràng-thi (bên trong biển thịt Cura-Nam)  
Lịch-sv, thanh-khết, nhiều tảo-đầm, ngọt, is.  
Thú-tz, thú-bay, chả-phat, hỏa-nhac Phi-luật-tan

GIA MUA RAO	
Một năm,	hè cũ số bao đặc biệt.
Sáu tháng.	35.00
Ba tháng.	15.00
Mỗi bao.	1 \$ 50
Các công-sở và các hội, một năm	140.00
sáu tháng	70.00

**LE DOZ**  
Chua-ha-ham, bo-phoi,  
ban-lai-bien-thuec-tay  
**MAI-LINH - Duge-ai Đô-tat-Lợi**

Bao TRUNG-SAC CHU-NHAT so...

In tai nha in Trung-Bac Tân-Ven

36 - Pho H. d'Orléans - Hanoi

Số báo in ra,

Quản lý : NGUYỄN PHỐ

Photo

Trong cuôc biểu-tinh tiếp đón phái-bộ quan-sát Mỹ

# Dân-chúng Việt-Nam đã tò rõ một sức đoàn-kết mạnh vô cùng

(đánh VỎ ĐẤN NINH)



Đoàn biểu-tinh mang cờ 5 nước dương-tiến đón đón  
phó toàn-quyền cũ để hoà-i-hò phái-bộ quan-sát Mỹ



Một rưng, biểu-ngữ Liên-bảng tiếng Nga, Mỹ, Tau,  
Aph, Việt-Nam



Phuôc cửa nhà Thông-Tin, một lá quốc-ky khồng-đi  
nâ troé ngang đường



Hoàn phu-đứ cứu-quốc cầm cờ hoan-hò phái-bộ  
quan-sát Mỹ



Đại-uy Patti và ông Võ nguyên-Giáp cùng các nhân-  
viên tùy-tòng đứng chứng-kí n cuôc biểu-tinh



Các phố Hà-Nội đều treo cờ, biển, vui-vẻ lắp-nập  
hơn những ngày tết Hội Ái-cung-cảm có một nguyên-  
vọng : « Nước Việt-Nam được độc-lập hoàn-toàn »