



TRUNG BẮC

CHỦ NHẬT

Trung Bắc Chủ Nhật
Tin tức - Văn hóa - Giải trí - Kinh doanh

NHỮNG CĂNH MÃI
VỀ HỘNG KHỐI
TỔNG THỦ QUỐC
LÝ HỘNG KHỐI
HỘNG KHỐI NAM
MÃI HÀ THỌC
VỀ LỊCH SỬ

Đảng - hoang da tuyen chieu nhan cac dien kboan ban thong-cao Potsdam KẾT-LIỆU CHIẾN-TRANH ĐỀ ĐI TÓI NỀN ĐẠI HÒA-BÌNH THẾ-GIỚI

NHỮNG NGÀY VÀ GIAI
DOAN CHÍNH CẨN GHI
NHỎ TRONG CUỘC
CHIẾN-TRANH NÀY

Chiến-tranh ở Âu-châu

Tuần lễ vừa qua, tất cả thế giới đã được nghe một tin mừng: cuộc thế giới đại chiến bắt đầu dừng nô ở Âu-châu từ ngày 1er Septembre 1939 đến kết-liệu ở Paris-viết-dương tron ngày 15 Aout 1945.

Cuộc đại chiến-tranh vừa qua đã kéo dài trong suốt 5 năm, 11 tháng và 15 ngày. Nếu là hòa-nhà thương đây 6 năm. Đó là một cuộc chiến-tranh lâu-lau-khốc nhất chưa từng thấy trong lịch-sử nhân-loại. Chiến-tranh đã bắt đầu bằng cuộc xâm-lăng đất Ba-lan của quân quốc-xã Đức nhưng Đức không hề tuyên chiến với nước láng giềng phia-tông. Hai hôm sau, ngày 3 Septembre 1939, sau cuộc chiến-tranh mới trở nên chính thức bằng cuộc tuyên chiến của hai nước Anh, Pháp với Đức. Từ ngày đó chiến-tranh đã lan-khối Trung và Tây Âu, không đầy một tháng sau, ngày 27 Septembre 1939, cả nước Ba-lan bị tam-lan, quân đội Ba-lan đã đầu hàng không dien-kien sau khi kinh-thanh Warsaw thất

bu và quân Nga Sô-viết tiến vào biên giới phía Đông Ba-lan để chia phần với Đức trên cái-thay-chết của Ba-lan.

Sau mấy tháng nè oai, từ đầu tháng Avril 1940, cuộc chiến-tranh ở Âu-châu mới bước vào thời kỳ kịch liệt thứ hai: Quân Đức bắt đầu xâm-lăng các nước Ban-mach và Na-uỵ rồi từ 8 Mai 1940 thi khởi cuộc đại-tấn-công vào mặt-trận Tây Âu. Đồng thời quân quốc-xã xâm-pham vào bờ cõi Bỉ và Hà-lan, và chỉ mấy hôm sau thì tiến vào phía Đông các nước Pháp. Cuộc chiến-tranh trên đất Paap cái-kéo dài hơn một tháng, tất cả 45 ngày, từ 21 Jun 1940 thi nước Pháp phải đầu hàng không dien-kien trước sức mạnh vô địch của quân Đức.

Từ Juillet đến cuối năm 1940, Đức chi, tấn-công bằng thi-quản để tàn pha nước Anh. Mùa xuân năm 1941 thi quân đội quốc-xã lần-luot chiếm Lô-mã-ni và xâm-lăng các nước Nam-ur-lap-phu cũng Hi-lap ở Đông-nam Âu-hàn. Ta nêu nhỏ rằng có quân đội Ý cũng giúp quân Đức trong cuộc chiến-tranh ở Âu-châu. Đầu-dau từ 10 Jun 1940, Ý tuyên chiến với Anh, Pháp và quân Đức tấn-công vào biển-giới phia Đông-Nam nước Pháp dưới chân giày núi Alpes. Đầu năm 1941, quân Ý lại từ Albion xâm-lan-dát Hi-lap nhưng chỉ tiến được một cách kín-khau, co

khi lại phải lui quay-tuoc cuộk khang-chien Vi-Ác-tin-ko-hoang từ 1942 đến 1945, quân đồng minh-Anh, Mỹ cũng khởi cuộk tǎn-công từ Bắc-phí từ mít-đây-hie, Tripolitaine (thuộc Ý) rồi đến các xứ Maroc; Algérie và Tunisie (thuộc Pháp). Sau cùng, quân Anh, Mỹ dò-bò lên các đảo Lampedousa, Pantellaria, Sicile và lên cả đất Ý tức là phía Nam lục địa Âu-châu. Quân Anh, Mỹ lần-luot chiếm các thị trấn Y-tu-phía Na-uỵ lền phía Bắc và trước khi tiến vào kinh-thanh Lô-mã, quân đội và chính-phủ Ý đã đầu hàng không dien-kien. Sau cuộk đầu hàng này, nước Y-chia làm hai phái: một phái thi theo thủ-tướng Mussolini được quân xung-phong quốc-xã, của Hitler cứu-tuột khỏi chỗ-bị-Anh, Mỹ-đánh-lù, có thay-đó miễn-hắc, để tiếp-tục cuộk kháng chiến-bên-cáp h-quân Ý, Lô, các đội-quân các nước trong truc-quay Ý, Lô, Bảo và cả quân-tinh ngay-en Faye-ban-nha, thi theo chính-phủ Ý đã dâng sang Aph, Mỹ.

Cuộc-hàng-chien trên đất Ý, do quân Đức tổ-chức và dù mới phấp-trach-nhiệm lòn nhưng cũng có quân Ý và phève Phát-xít-dự-vào, dai-dẳng mãi tới mua-xuan 1945 mới kết-liệu. Quân Anh, Mỹ bắt đầu từ 6 Jun 1944 lại dò-bò lên miền-Normandie miền-tây-nước Pháp. Từ đó quân Đức một-mình phải cầm-cứ cả ba-mặt Tây và Nam, đối với quân Anh, Mỹ và Đồng-dối với Ý. Cuộc-chiến đầu-tứt oanh-liệt của Đức, như-trên-dâ-nói đã kéo-dài-tan ngày 7 Mai 1945 là ngày quân đội v-chinh-phủ quốc-xã phải đầu-hàng không-diển-kien và cũng là ngày mà cuộc chiến-kết-liệu-sau 5 năm, 7 tháng.

Viet-Nam, độc-lập, 1945
Thắng-nhất-quốc-gia 1945
Chinh-thê-công-viên-dân-thu
Các-dân-làm-blah-dâng
Trong-vi-trang 25
3

TUẦN LỄ CHÁNH-TỊ TỪ 13 ĐẾN 19-8

TUẦN LỄ SẼ ĐƯỢC GHI VÀO QUỐC SỰ

CUỘC KHỐI-NHĨA DÁ BÙN CỦA VIỆT-MINH VÀ ĐƯỢC

Sau này đây, người ta sẽ ghi nhớ mãi
cái tuần lễ từ thứ hai 13 tháng 8 cho đến
thứ-nhất 19 tháng 8 dương-lịch 1945.

Ngày 11 và 12 Aout bến thực-dân Pháp
ở ngoài phố sau khi nghe tin Nga tuyên
chiến với Nhật, giở ra một thái-độ ngông
ng(___). Chúng tự coi như dân sốt nước
thắng trận và quên dùt rằng chúng đã bại
trận và bị quân đội Nhật lấy mất chủ
quyền trong một đêm.

Lòng tham lam của bọn thực-dân Pháp
quả là không có bến nứa!

Bắt được nhiều khí giới của Pháp-kiểu

Ngày 7-8 sở Cảnh-sát Hanoi khám phá
ở nhà Costa một Pháp-kiểu ngủ tại phố
bảng Đông một khâu súng liên thanh và
máy bắn dan. Súng ấy Costa và máy tên bắn
khác vừa đào lên. Đào súng lên để làm
gì? Vì máy ngủn viên đạn kia để làm gì?
nếu chẳng là để bắn vào đầu óc chúng ta
là những người lính lục chung bị thua van
đối xứng với chúng bằng một tấm lòng đầy
nhân đạo.

Ngày hôm sau, ông Nguyễn-duy-Quốc
giám đốc ty Liêm-phong kinh-tế Bắc Bộ
đim ra một kho và có đèn hàng-triển đồng
của khách-san Métropole. Ở đây vào 4
năm giờ, các bồi bếp-lam-cho khách-san

đều không được phát một tị vải nào — vì
khách-san bảo không có vải! Và đây kia
hang mây yau auh em lao động phai doi
ret, rach ruoi trong khi vải cũ mỗi ngày
một chất thêm vào kho hàng của nhà Mé-
tropole. Takhông khai ngõi đến mấy tháng
đầu năm 1945 này dân nghèo chết đói ở
Hanoi trung bình mỗi ngày 300 người thê
ma ở trong-thành và ở các kho gạo của
bọn thực-dân Pháp chứa chất hàng-vạn tấn
gạo để cho đến nỗi mực nước phải dò đi
Cúc khâm bắt khí - giới cùa
Pháp-kiểu không ngừng

Không náo rúng trước sự nguy cơ, toàn
thể dân Việt-Nam cũng đứng thẳng dậy,
nắm tay sát cánh nhau để ô cho thế giới
và nhất là cho nước Pháp thực-dân, biết
rằng: « Dân Việt-Nam thà chết chứ không
chui quay về làm nô-lij ».

Trong khi ấy các đoàn thanh-niên cùng
ty Liêm-phong ra sức khám phá những vụ
tích trù khí giới của bọn thực-dân Pháp.
Lướt mây ngày giờ người ta tìm thấy ở
nhà những tên Pháp-kiểu Anziani và
Rochat nhiều súng liên-thanh, dan
súng lục và rất nhiều tiền giấy tịch
trù. Hơn thế nữa lại còn thấy những may
truyền-thanh giàn-diem và máy la-cô Phap
mới may — y chang là họ lai-dinh cầm-lon
xú Đông - đương « béo bở » này!

NỒ ĐƯỚI QUYỀN LÃNH-ĐẠO TOÀN THỂ ĐỒNG-BÀO ỦNG-HỘ

Ở mây hiệu Belot phố Trần-quốc-
Tuấn và hiệu Rozis phố Đông-khanh của
máy Phap - kiều khác, ty Liêm - phong
tìm thấy một đống lục, dao găm, máy
truyền-thanh Deroche, quản-ly văn-khê
và Chrétien, thừa phát lại chưa chấp trong
nhà dao găm và
máy ngàn viên
lao-lien - thành
nữa...

Sự nguy hiểm
của bọn thực-dân
Pháp định, gây ra
quá thật là đáng
sợ vô cùng! Không
một tiếng gọi, 300
công-chức xô
nhau đến ghi tên
xin được tức khắc
giáp báu Liêm-
phong kinh-tế
Bắc-Bộ trong các
việc khám phá những nơi gác diêm khí giới
của các Pháp-kiểu ở Hanoi. Nhưng con ỏ các
tỉnh có ai đã lo nghĩ đến cái nan-tich-trù
súng lục và đạn dược của Pháp-kiểu chưa?

Và không bao-nhau, các báo chí Hà-nội
kêu gọi dân Việt-Nam đoàn-kết. Đoàn-kết
để sẵn sàng hy-sinh giữ vững nền
độc-lập cho nước Việt-Nam. Dân

Hà-nội tè-chire vào ngày 13 Aout một
cuộc biểu-tinh có mấy ngàn người
đi qua các phố tay với những biển-lon đề:
« Thủ chèt không chui quay lại đòn nô-lé! »
« Việt-Nam Độc-Lập », và « Bánh, đồ
chính-sách thực-dân ».

Những bão-mùn
nóng-sôi nêu và
chỉ-chóng-day được
dâng-lên-hiện-cho
Tô-Quốc-1 Sư-chia
rẽ không còn có
tay-trí, óc người
Nam Ái này đều
nghĩ rằng đã sắp
đến lúc phải xá
thân vi-nroc-roi!

Ngày 17 Aout,
Nhà-hàng-tuyên
cao « Chiến-tranh
đã kết-liên. Nhật
ung-thuận các
việc-kham phán-những-nơi-gác-diêm-khi-gioi
của các Pháp-kiểu ở Hanoi. Nhưng con Ỏ các
tỉnh có ai đã lo nghĩ đến cái nan-tich-trù
súng lục và đạn dược của Pháp-kiểu chưa? »

HAI CUỘC HỘI HỌP KHÔNG TIỀN
THỊNH ĐẠI CỦA MẶT-TRẬN
VIỆT-MINH Ở NHÀ HÁT LỚN

Cuộc hội-họp chiêu-thứ sáu 17-8

Như một cơn sóng vũ-hồi-lôi-kéo, không
đầy 12 giờ đồng-hor, dân-chung Việt-Nam

tay nắm tay đoàn kết. Buổi sáng 17 Aout, hàng bao nhiêu Thành-niên ghi tên vào đoàn xung-phong của ty Cảnh-sát và tốp này sau tốp khác xung nháp đoàn Bảo-an binh để sẵn sàng giữ gìn đất nước.

Nhưng cái quang cảnh đẹp mắt nhất, náo lòng nhất đã diễn ra ở trước nhà Hát-lớn chiều ngày 17. Từ sáng sớm giờ mưa tầm tã, vây mà không ai nản chí quyết định bước họ-hope ra thế nào.

Người ta bắn diễn việc mồi dâng Viện Mùa già nhấp một người đứng lên phản đối. Một không khi nắng nở bao phủ nghị tu vấn và tất cả mọi người đều bắn khoan như chờ đợi một cái gì.

Thì cái việc người ta chờ đợi và cả quốc dân Việt-Nam chờ đợi đó đã đến ngay chiều hôm đó: mười lăm vạn đồng bào

TÙNG-HẤP
(xem tiếp trang 24)

Ngoi hết mươi vạn người chen vãi thich cách mà diêm tĩnh kẹo tối nhà Hát-lớn! Sắt một đoc đường, từ nhà Hát-lớn tới cửa Nam chỉ toàn người!

Nhưng khẩu hiệu « Đoàn-kết, hy sinh, chiến-tau » đó oai dám dũng vì đại kỳ hổ-lâm-tuống có thể làm dù nhà ta bị! « Thà chết, không quay về, đời nô lệ! » « Đầu-dao chính-sách thực-dân »... « Nước Việt-Nam của người Việt-Nam ». Nhưng biến iến điều qua các phò, những tiếng hô vang lên trong không khí kinh ngạc! Và kè trước người sau anh em, chì em thành-biển Việt-Nam cũng lêng-dien, dàn hò hào dan Việt-Nam đoàn-kết và đồ mâu nêu cao rعد den.

Ho, xep thanh-hàng, tay nắm tay, mang điều qua các phò để tỏ rõ cho mọi người hiểu rằng là một Ngày, một tri-tu, một tinh-lòng sống chết với nước Việt-Nam sẵn sàng đối phó với bache cu cuoc sau jang nào.

Mỗi nghị tu-van quốc-gia
Hội-nhị tu-van quốc-gia xác-sai đã họp



sáng thứ sáu 17-8 do bác-sĩ Nguyễn-văn-Luyện chủ tịch.

Cũng như các cuộc hội họp từ trước tới giờ hội-viên tranh nhau bàn bạc để mà không mà tới kết quả gì.

Riêng bản về việc « diệu-quốc » cũng ái hận bị tiếp công-đòi nhưng cũng không ai hiểu là hội nghị sẽ quyết định đổi phò ra thế nào.

Người ta bắn diễn việc mồi dâng Viện Mùa già nhấp một người đứng lên phản đối. Một không khi nắng nở bao phủ nghị tu vấn và tất cả mọi người đều bắn khoan như chờ đợi một cái gì.

Thì cái việc người ta chờ đợi và cả quốc dân Việt-Nam chờ đợi đó đã đến ngay chiều hôm đó: mười lăm vạn đồng bào

TÙNG-HẤP
(xem tiếp trang 24)

Soát lại tư-tưởng người cũ

Nước ta đương bước vào một cái tình thế khẩn, hiểm, khắc-trắc, quắc-sz rồi bồi, lồng người xao-xuyến, kè-đèm-bát-đắng-lẽ phải đem theo hành-những phương pháp mới, tinh-bay-nhưng-lu-tuồng-hay, zög-hầu-gom-gép-được-một-viên-gạch, một hòn-dá vào công-cuộc kiến-thi-quốc-gia, được như vág-mái-knông-rá; với nghĩa vụ mỗi người công-dân Việt-Nam. Nay-lại: lây-nhưng-cái-lu-tuồng-cũ của người-triều-dem-chè-ra-phim-luân, khôi-não-chẳng-có-người-chè-là-kè-bắt-thức-thời.

Tuy-nhiên, nêu ta làm-giá-cứu-chuyen-thich-thời-hay-không-thích-là-đi-rõ-một-bên, mà chỉ-eết-dền-vốn-de-lợi-hai, thời ta phải nhận-rằng-việc-soát-lại-tư-tưởng-người-cũ-dâ-chẳng-có-hai-mà-lại-có-lại-nữa. Chính-tác-này-chẳng-ta-phải-khanh-toàn-văn-hóa» mà phải làm-gay-công-việc đó. Chẳng-ta-không-thể-eo-tu-uông-người-cũ-nêu-cái-chân-lý-tuyệt-đối, rời-nhau-mất-theo-lí-lès.

Nhưng, trái-lại, nêu ta coi-nó-ei-tảng-hơn cái-mô-như-ughi-van-cái-mô-khác-trên-con đường-tiến-hóa-không-nhưng-của-tu-trong-một-dân-lộ-hay-một-thế-hệ, rồi-đem-hết-sự-tel-não-suy-xét-giá-trị-nó-xem-chỗ-nào-khả-thử, chỗ-nào-hủ-lâu, ôn-cố-tri-tân, thời-không-nhưng-bồ-lịch-cho-tinh-thần-ta, mà-cả-ho-công-cuộc-xây-dung-một-nền-văn-hóa-mới-sau-nay-nữa.

Người quân tư-trong nho-giáo và người chính-nhân của xã-hội Pháp-hội thế-kỷ XVII

có giông hệt nhau, như ông Phạm Quỳnh đã nghĩ không?

Trong số báo trước, bàn về vấn-dề huấn-dục, chúng tôi có nói đến quan-niệm người-quân-tử trong triết-học đạo-Khổng; nhân-tử, nhỏ-dé-bài-diễn-thuyết-của-ông-Phạm-Quỳnh với cái-nhau-dẽ-ấy, đọc-bằng-Pháp-viết

ở Hội-quán-hội Khai-Tri-Tiền-Đức, ngày mồng 10 tháng chạp năm 1927, nay xin-dám-vài-y-kien-của-diễn-giả-rà-chất-chính-cùng-d襌-giả. Sau-khi đã-tả-cái-quan-niệm-người-quân-tử-trong-triết-học-dạo

Không, và dem **Không** phu tử làm tiên biến
cho cai quan niệm đó, dien-gia tự hỏi không
biết Tây phương từ xưa đến nay có cai quan
nào giống như thế, không. Dền-gia
tự đáp những giòng sau này:

Tết iêng làm lợ thay cài quan niệm người
chinh nhán (l'honnête homme) về thế kỷ thứ
17, có nhiều điều giống nhau người quân tử của
Lão Khổng. Người chinh nhán của Pháp cũng
như người quân tử của Tàu, cũng sợ lỗ
phai hồn cá, chuộng điều độ, và trát tý, thờ
đàn lợ làm phép chang của vua triều, khét
nhưng cái gì là qua đắng, không xem như
Cái quan niệm chinh lý của các nhà làm sách
Pháp về thế kỷ thứ 17 chẳng là giống như thế
với cái quan niệm Thiên lý của nhà triết học
Tào Dư ? Cái chinh lý của Mạcbeth có
tính chất minh-dắc (minh-dect) của Trái phai

Thoát đọc đoạn điêu-văn chúng tôi trích
lục trên đây, ai cũng có cái cao giác mà bài
biến luận rất vững vang, chép -eraín. Nhưng
nếu chịu suy ngẫm đôi chút, thời ta sẽ nhận
thứ hai cái ngộ nghĩnh lóe lóe ra là những cái
kết quả của sự so-sánh với-vàng, của lời
kết luận của thà.

Cái ngà diêm thứ nhất mà chúng tôi đem ra cứu xét trong bài kỳ này, thuộc về phạm vi xã-hội học và sử-học.

nhân người quên-lùi của Tàu, cũng vụt lè
phát hon cù-chưởng điều độ, và trái lại, thô
nhần lý làm phép chang của vua-trù, khép
những cái gì là quá đêng, không-ý-tết-nhiên.
Cái quan niệm chính-lý của các khía-lâm-sách
Pháp về thế-kỷ 17 chẳng là giống như hệt
với cái quan-niệm Thiếu-lý của nhà triết-học
Trung-quốc. Cái chính-lý của Malebranche có
vi-xa-hội-học và là?

Giảng-đầu phải có một nền học-ián ngón-
bác, chàng cần phải là một nhà-học-giá
chuuyên-khoa về học-thuật Bóng-Tàu, với một
cái-trí phân-đoán-trung-binh, ta cũng có thể
ngờ-e rằng là tri-lỗi két-luận của dieo-giá vè
người-tử của Khổng-giao-dời Xuan-thu
núi-Sau và người-chinh-nhân-nuoc Phap
thế-kỷ 17.

thế kỷ 17.
Để chứng điều đó, chúng ta hãy xét xem
người quân-tổ và người chinh-làm-dó, vì
những cái di-đem thuộc về xã-hội và hiến-sử,
đã phải sai biệt nhau, phân đónhau, và chỗ
nào.

đời giàu dìu hoa cát. Ông thường nói đến
người lương thiện là người làm việc gì cũng
theo chính lý. Người lương thiện ấy, đời sống
lý giải là người chính-thanh-hà chẳng giống
với người ta trong dạo Khổng nha hét
nó? Descartes lại nói rằng: «Phản tư xá,
vì muốn bao giờ cũng theo những gì kiến
trung bình, không thái quá, không bất cập,
và chung quanh mình người nào là người
không ngoan bất diên thường hay theo thi tội
thecó». «Như có điều ý kiến thiên-hà cũng
thực, thời tôi chỉ trọn cái nết là trang bình
hơn nhát mà theo, một là bởi ứng dụng ra nết
tiết và cũng có lẽ là lốt hon, vì lẽ thường cái
giàu sang vẫn không hay, hại là vì làm như
thứ là không sợ sai đường chính-tang, gá
mình chon bia này mà thành ra bia kia mới
phai vậy». Nghé mày lời đó, ai không bảo là
một thay họe trò em Khổng duong ban vè
dạo trung-dung? Dạo trung-dung là gì?
Chính là cái là phải chăng (ra sao) ra sao nết
kia nó là trung-hay thường chở nết đoạn, mà
muốn cho người ta có dạo du chon có chung
như là Philine trong bài kịch «Người chán
dối» của Molire v.v.

các lực lượng đối lập chuyên trọng mìn
để cản hànq quâq đế và chủ trương phải đánh
quyết định cho người hiện tại. Vì xã hội
này sau đổi Xuân thu dương buổi rối loạn,
đảo đốn, tay lái vua, con giài chúa, cha, hau
tenu việc triều sù, nên ngoài một xưởng tên
tay yếu chính, đánh và chủ nghĩa độc trị.
Người thành nhào là bèc cái đai qđt làm vua
người quản lý có tài đức thì làm quan.

Vậy người quân-tú nước Lào đối Xuân-thu chỉ là một cái tiêu chuẩn lý tưởng cho hàng sĩ nhạn xuất thân ở giải cấp tần-hưng, nói theo và cũng chỉ là một nhân-vật lý tưởng trong học-thuyết chính-trị và lao-lý của Đức Khổng.

Quan-niệm luân-lý và chính-trị, cũ là một quan-niệm của người chính-phản chia là hai quan-niệm về tôn-giao.

Kính-cáo Đại-lý miền Nam

Vì đường giao thông chưa được
như xưa, xin các đại lý miền Nam
gọi trại tiếp bão bằng tháng che bão
chữ bảng ngắn phieu tốc hành (mẫu
đat-telegraphique) vì nếu gửi ngắn
phiếu thường thì phải hai ba tháng
mới tới nơi.

CUỐN SỔ VÀNG CỦA HẢI QUÂN VIỆT NAM

của
NG. HUYỀN-TỈNH

NGUYỄN-TRƯỜNG 10. — Ông là người Nghệ-Án, đã từng đi ngoại-quốc du học. Hiểu rõ thời thế và biết thâm-thíu-văn-minh khoa học Thái-tây, khi về nước ông có làm một bài điều-trần rất dài để tặng vua Tự-Đức kề rõ tình thế trong nước và sự tiến-bộ của ngoại-bảng, kết luận xin nhà vua mau mua cải-cách mới sự để cho nước được cường-thịnh. Nhờ vua giao tờ điều-trần ấy cho đình thần quyết nghị. Cho là một sự viễn-vông, cẩn-bày, các quan tài xin bắc lối thỉnh cầu ấy đi.

VÕ DUY-THANH: — Ông người làng Kim-Bồng tỉnh Ninh-Binh bởi thế người ta thường gọi là ông Bảng-Bồng. Mồ côi từ nhỏ, nói tiếng là thông minh, hứa học, nhưng rất long-kóng về Khoa-cử. Năm 37 tuổi, dưới triều vua Thiệu-Trị ông đã cù phán và mài đòn dùi papa Tự-Đức ông mới dỗ bằng khán sau khi qua một kỳ thi rất khó. Được vời vào triều làm quan, ông tỏ ra là một người học vấn uyên thâm và thực thời khi ông đang sở xin qua Tự-Đức cải cách piec hải-phòng vì ông nhận thấy nước ta ở vào một xã-thế dễ cho một địch-quốc từ ngoài khơi đánh vào đất liền,

đóng một kiệu tàu chiến na ná như tàu ngầm, có thể lặn nước được, đặt tên là Thủy-xa mộc-hành » nhưng tiếc thay chưa thực hành. Được công véc thi đã làm bệnh mà mất.

BÙI-VIỆN. — Ông người làng Trinh-Phó xã Kiến-Nuong, tỉnh Thái-Binh, giòng giỗi nho gia, nhưng lại ghét lối học thơ phú từ chương và hàng ngày chỉ đẽ g đến bình-thư và nông, thương, công-nghệ. Đỗ cử nhân dưới Triều vua Tự-Đức, ông vào học Quốc-tú Giám và được ông Võ-Duy-Thanh (Bảng-Bồng) mện yêu tài trí và liên cù với triều thần, sau khi ái quân thù và giúp công việc doanh-diễn ở ngoài Bắc Lí-lâu, ông được triều-định cù ái xuất dương-du-học. Sang Hương-Cảng, rồi sang Tàu Hoa-Kỳ, ông được dịp quan sát biết bao sự mới lạ nên sau khi về nước ông với dâng sớ xin nhà vua kip mở mang các đường giao thông trong nước và tỏ ý chờ một đội nái-quân. Được vua Tự-Đức ứng chuẩn, ủy cho quản-dắc nhà Lüda-tai tại kinh-đô, ông liền thực hành chương trình đóng chiến-thuyền và lập một đội quân lữu-dương rất là hùng-hầu,

Yêu nực thiết-tha,REN lúc gần mất ông còn cố xin nhà vua theo gương các nước Thái-tây mà lồ - chúc một đài thủy-quân theo lối mới, có da chiến-thuyền mạnh để chống được ngoại-xâm. Theo tài liệu sử - học, chính ông Võ-duy - Thành đã trước tiên nhận bết sự công dụng của than đá ở mỏ Hon-gug và đã dự tính

Đội thay-quân tuân dương của ông gồm có vài nghìn quân trong số đó có lần cả Khách-Tàu-Ô đã qui-luận trênlinh, chia nhau đóng giữ các đồn-tiền quan trọng như Ninh-Hai, Đà-Nẵng, Hải-sơn, Né-sơn, và cuối chiến-thuyền tuân-tiền một duyên-hải từ Bắc vào Nam,

Nhờ có đội Hải-quân đó, sự thong-thuong khong gặp-những điều bất-trắc như kia trước và việc buôn-bán trong nước có phần phát đạt. Nhưng người tài cũng không sao tránh nổi đây sô giờ nén công cuộc mới làm được nữa chừng thê ông bị bệnh mà mất. Ông mất đi, tất cả một choco-j-trinh lồ chúc hải-quân cũng theo ông mà đỗ sụp và từ đây không còn ai có thê làm nổi công việc lớn lao mà ông đã bắt đầu làm.

LÊ-SI, LÊ-CHUẦN, LÂM-HĂNG, TRẦN-THỦC-NHÂN. — Sau khi vua Tự-Đức băng-Rì, trong triều sập ra sự phê-lap, Thầy-nước ta mỗi ngày một suy nhược, nước Pháp mới rắp tâm thôn-tinh Việt-Nam. Vua Hiệp-Hòa lập được tám ngày, thì toàn Quyền-Harmand bán với lục-quân thiêu-trưởng Bouët và hải-quân Phó-Đốc Courbet, hai mặt giáp công để bách-triều-dinh nhận cuộc bão-hố. Một bộ thi tướng Bouët phải đánh lây phủ Hoài, mặt thấy thi Đô-đốc Courbet phải đem binh thuyền tan-công vùo cửa Thuận-

Ngày rằm tháng bảy năm Quý-Mùi (dương lịch 18-8-1883) đoàn chiến-hạm của Đô-đốc Courbet gồm có năm chiếc thiết giáp-hạm và tám-dương-hạm cùng hai chiếc thông-báo-hạm, xuất hiện ở ngoài khơi bắn phá cửa Thuận-An và cho quân đỗ bộ. Quân ta chống cù kích-tiết. Cuộc đánh nhau kéo dài đến ba bốn hôm. Ngày 18 tháng bối thi thành Trần-Hai bị vỡ. Các quan-trấn-thành là Lê-Si, Lê-Chuần, Lâm-Hăng, Trần-thúc-Nhân đều bị chết. Ông Lê-Si Lê-chuẩn bị trúng đạn

tại trận tiền còn hai ông Trần-Thúc-Nhân và Lâm-Hăng thì nhảy xuồng-nước lê-tú. Trần-Hai-Bài Thuận-An đã lồ rõ chỗ dịch-quân biêt cái hùng-lâm của binh-sĩ Việt-Nam.

Cuốn sổ vàng của « Hải-Quân Việt-Nam » viết đến đây chưa phải là hết và cũng chưa hẳn là đầy đủ. Giáp thêm tài liệu cho cuốn id đó, là việc đáng nén làm của những nhà sà-học, cảm-cù trước những trống-sách cũ, nát, hoé lùi hùi trước những bia đá mù chữ đã mòn, đẽ lồi ra ngoài bong-bóng của thời-gian, tình-danh của những bệ-anh-lài Việt-Nam đã từng tan-tuy với lý-tưởng « yêu, thíc-hải-quân » hoặc đã lòng hiến-thân-cho-quốc-gia trong những trận-hải-chiến.

NGUYỄN-HUYỀN-TỈNH

RĂNG TRẮNG KHỎI SẤU THƠM MIỆNG
vì dùng:
thuốc đánh răng
GLYCERINA

QUỐC-HỌC

THU-XÃ
16bis, TIỀN-TSIN - HANOI

Sắp phai hành

KHÔNG-TÚ
HỌC-THUYẾT - II-VATI

Đường 14

Tôn-tú Minh-thu, Văn-quốc Công-pháp
Hitch, dù-tuong-el, Bình-Ngô đại-cáo

VĂN - CHƯƠNG VIỆT - NAM VỚI THỰC - DÂN PHẨM

MỘT VÓ - QUAN PHÁP ĐẬP NÁT ĐỒI CẦU - ĐỒI CỦA MỘT NGƯỜI

Năm 1884 quân
Pháp đã chiếm
được hầu hết các
thành trấn miền
Bắc. Dù có
những người về
phản chủ - phản
quyết không dám
cứng, nhưng triều
danh già cũng nín thở hụt hót
đến đê mê, và cung lương súc,
khó lòng chống lại, nên phải
cung người Pháp ký hòa ước
19 khoanh, nhận nước Pháp là
báu hộ.

Văn toàn quyền. Pháp lật
danh nghĩa vị quốc-trieu ống
nước đó, làm các phương tiện
chiến thắng, khắp qua quan ta.
Theo lề có di có lối, truy định
công ó các vật, làng hào dè
đép lại.

Trong số đó có một đặc sắc của phong Đông: triều đình tăng riêng một bài kinh Pháp Võ, bài dài như bài Kinh năm con Sóc. Bài tăng quát-trưởng Pháp:

Thảo bút tri danh tùy xứ lục
Điều như hùng dã xuân

草不知名隨處綠
如有意以春鳴

NAM GỬI TẶNG

Nghia là: " thành thục ng
Có chàng biết tên phò và đẹp cho nhau biết, cũng như c
Chim nhút có ýidea xuân hỉ chia sẻ đến mùa xuân với v
kêu, thi lời hót làm sao cho ngọt n
Đại tăng pien Ta-tu gøyera Còn lời dối với Toàn quyền
Hữu tình doan du yê tinh Pháp, chỉ có g nội trước l
thùy sao quên, lùa chưa biết nhau
Quán kiến bà như nhất dù có những sự xung đột
kiến tanh nay bị rõ rệt thì càng thán
huy.

Hai dò, câu đối ấy, dùng người
Play về sau đều đem để
trong Bác vội viện, nhưng
ngay hồi đó, những người
đẹp lạng cũng lấy làm vui
tổng đẹp g.

như thế, kẽ cẳng chằng có
để gì gọi là vận bay.

Nhưng xét ra, triều đình
mà cũng có nou cai q lú
còn, nót

Tac giao huu nuoc Phap o xa
xoi, la lung khong biet ro
nhung sang nhien la mo nuoc cao-cap trang vay
truyen khong nuoc en can
quan o Bac ky, thi ay the

mạnh, như cát
cố dù khảng biết
lên, cũng cát và
xanh id. Là
mong nướu Phá
nêu quả eo gò
với nướu Nam
chợ đều yết
thành thêng ng
biết, cũng như cát
n múa xuân vui v
đam vui cho ngưới
lối với toàn quyền
g có nỗi truớc l
ùs chưa biết nhau
ng sét xung đột
rồi rồi thi căng thẳng

đau đồi áy, dù ngườ
au đều đem dỗ
vui vén, nhưng
đó, những người
cũng lấy làm vui

nhưng người không
không khỏi để
sự dõi dài chờ
lại lở về kể khinh
g. Một ví vỗ quan
cúp (vay).
ng nỗi en) cảm
c kỵ, khi ấy theo

giấy trứa-lập có cùng với
viết kinh-học-sử từ Hán-phi
vào kinh đài cuối ký hóa xác
mới. Việc xong, võ quan ấy
tự nhận mình cũng là nhân
vật trong yêu châc được biêt
đã. Nao ngay khí nhìn các
thứ tàng hào, chí thây toàn
nhưng trán thương thà
đã: sác chí là môt cái hộp
đứng giữa-tai, dù bằng bạc
chan tui lìn, nhưng nói ghi
là thư và, dang, không có ý
nghia gì đang kè. Cái mà ý
muôn cùa đời của đời khám
của triều đình nước Nam Tống
hai vén giặc tráoảng va loạn
quyền yết hắc mà không darc,
võ quan ấy hâm-hực hoài trời
về Bắc, đã thất ra lời oán
trách.

võ-công oanh-liệt bất a ngo
kịch dâng dê làm kỵ-ni
Đại-đầu đối như sau kỵ:
Lập công di vục Ban Siêu
Phu-tộc có quân Võ Mục

立功異域班超
威敵孤軍武穆

Lời van cung chí là ca tụ
Khai hán là trước Tigris sa
đãy đánh trán lập công, Tigris
như Ban Siêu đối Hán có c
lo báng minh di đến một n
xá xít nguy hiểm đê lập
công. Tai đánh tigris lại lấy
thắng nhiên, chẳng khác g
Nhac-Pu đời Tống mồ k
ra rận chỉ dụng toàn có quả
mà hả được gác. Viễn kin
lại lai làm lời chúa già
« Ban Siêu là một thiền ph

Vén kính lượn vốn chịu ánh
nhuệ của y khô nghĩ, muôn
âm chờ vùa lòng, nhân khi
đanh lây xong, thành Hưng-
đóa, o đó quân Tàu và quân
a cung chóng giữ sự thẳng
axe coi là một kỳ-công.²
về HN nội, viễn kinh lượn
x xnlam liệc mảng, và lẳng
anh nghĩa lật cả quan thản
thứ Bắc-kỳ dâng mảng
ôl đổi cầu đổi cung khâm
t-cử.

anh hùng, có danh là trèo
lịch-sử Trung-quốc, còn Võ-
Mục-Ước-Ngạc-Phi là một vò
lương bậc nhết, được dân
Tàu lập đền hương hỏa ngài
thu. Võ-Đô-long lợ cao tý
đại võ-quan này thiêy cả dàn
Bắc-lon kinh như thế, xem
bao vui sướng, cũng bắt
chước lối phó-trường của
người minh, treo trên phòng
khuách, có ý de khoa-mẽ với
mọi người.

Ngò dừa” chưa được một
thông, viên kinh-lược; bàng
thầy vò quan từ ngoài sòng;
sóc đi vào, lở vẻ tức giận. Lai

đem theo cù dối.edu đón
nhưng đã bị đập phá nát nhát
→ quẳng bỏ xa ông đất rờ
chẳng nổi chẳng / ắng lại sảng
sặc đi ra.

Thầy cùi chỉ đường đặt và
hung dữ như thế, viễn kinh
lực không đoán biết ra thế
nào, phát đèn ngay nồi iờ và
xen lối. Võ - quân ấy thông
trách là sao lại rãa mìnai sẽ
biết chém.

Tại ra có một người hiếu
sợ, không dám ý về việc kinh
lược đã làm, đem cả nhát
đan bù, lăm đao yá, láng long
một kẽ, hù dè giữ vững pháo-đi
cho riêng mình, liền bày cách
phá. Người ấy nói với Võ-
quan là kẽ làm câu dối rủa
thảm Võ-quan « dù có ché
lon tài giỏi mặc lòng, két cọc
rồi cũng như Nhạc Phi bị chết
chém ». Vì Võ-quan nỗi giận,
viễn kinh - lược là vì thế.
Nhưng cũng từ đó, nửớc ta
đò hẵn cái nạn làm hoành
phi câu dối để dâng Tây, và ta
nên biết rằng có một thời, cái
nạn này rất thịnh hành ở nửớc
ta, đến nỗi có người, tức giận
đã phải ngã mìn, rò iêng.

Lũ lượt đem dâng khéo
nịnh dài.
SỐ BÁO

KI-GA thơm nhẹ hơn hết (trừ rất thông) dùng thay thuốc lá
rất tiện và lịch sự;

EROS... VIRGINIA

Bán buôn tại: Phố Lai 87 Phố Huế, Hanoi, giấy số: 974
Điện thoại: 22 Hàng Bạc, Hanoi, giấy số: 320

Trong bối Pháp-thoát, xứ ta đã xảy ra nhiều vụ án chính-trị bi-mại, ly-ký, nội-dung thật là bẽ bàng, ngoài-ngoài. Ở mặt-thám tây vừa đóng người vừa ồm phřong pháp dù xét tra tấn, khét tiếng độc ác, thế mà cũng không lẩn ra mạnh mẽ, không tìm được chính-pham, chẳng qua họ chỉ tra xét chiếu lè rỏi kết thue một cách ảm đạm cho xong việc.

Chúng tôi đang góp nhặt biến văn tài-liệu để viết nhiều về hưng-vụ án nêu trên. Hôm nay hãy bắt đầu với vụ án sát chi em cô Nhu, cô Uyên ở Haiphong giữa năm 1929, vì nó chính là một vụ án chính-trị ly-ký, bi-mại.

Gần đây, nhiều người đã viết báo-tam-sách, kể chuyện ám-sát hai cô đảng-viên cách mạng này. Nhưng chúng tôi nhận thấy hầu hết chỉ dựa theo tài-liệu của ty mặt-thám tây, hoặc có óc thiên-kien về đảng-phái, thành-ra dì ngược sự-thực, đến nỗi giả-chợ-hai-ed những că-danh-tử không đáng, ví dụ báo họ phản-dảng mà bị giết, và gọi là «hai con hoạt đầu».

Chúng tôi chỉ thuât-chuyện, không pham-binh tui-phí khă-pi gi-eá. Các ngai-cứ-xem, sẽ thấy vụ án này ly-ký bi-mại ra thế nào, và hai cô Nhu, Uyên có phải phản-dảng không? có đảng-nhận lấy cái danh từ hoạt-dầu «người lá-tang cho không? Hay chỉ em-cô chính-là phản-tử cách-mạng, trung-thành, đặc-lực, vì đảng-nghĩa mà phải chết-oan? Hay là, ly-ký phản-lập-hết-nửa, vụ ám-sát hai cô chỉ là một cuộc thành-oán của một đảng cách-mạng trước khi muốn thay đổi-mẫu-sắc, bước sang một giai-doạn mới?

Các ngai-chợ-tưởng-dẫn-lúc có tên Bazin mâu-và «chay-thanh», đã nuốt mây-viên dan-của-một-ký-kinh-thai. Nhép-chính náo-dó, hay giờ ty-mặt-thám tây mới khám phá ra ở xí-Bắc-một đảng cách-mạng bị-hạ-sát tên Bazin, người Pháp, chuyên nghẽ-

ĐỀ GÓP TÀI-LIỆU VÀO QUYỀN VIỆT-NAM CÁCH-MẠNG - SỨ

LỐT
TRẦN

VỤ ÁM-SÁT

HAI CHI EM CÔ NHU, UYÊN

bản-thi người sống Việt-nam cho các đồn-dền ở đảo Nouvelle-Calédonie.

Ông Xứ Nhu có bài câu-thơ:

« Cướp nircé chém cha quân Phú-lăng;
« Cháy thành chết me chử Ba-danh
tức là trả vào vũng Et Bazin đó.

Luôn mấy-hôm-san, ty-mặt-thám tây rộn ràng, bậm-hyre, giật lung-hàng trâm khóa tay-xích-sắt di nǎ-tróc những đảng-viên trong yểu-của «Việt-nam Quốc-dân-dảng», một đảng bí-mật, luppen tuy quốc-gia chủ-nghĩa, thành lập từ cuối năm 1927, hiện đang xếp-dặt An-muru vật ngã chủ-quyền người Pháp trên đất-nước này, khôi-phục tự-dó độc-lập cho Việt-nam tò-quốc.

Các ngai-chợ-tưởng-dẫn-lúc có tên Bazin mâu-và «chay-thanh», đã nuốt mây-viên dan-của-một-ký-kinh-thai. Nhép-chính náo-dó, hay giờ ty-mặt-thám tây mới khám phá ra ở xí-Bắc-một đảng cách-mạng bị-hạ-sát tên Bazin, người Pháp, chuyên nghẽ-

Nếu thế thì việc do-thám của người Pháp chẳng hóa trê con lâm ư?

Không, không! Việc do-thám của họ tình khôn-thắc-mắc có tiếng; họ đã dè ý-tới V. N. Q. D. B. ngay từ khi đảng này mới ở Nam-dồng Thú-xã thoát-thai ra kia.

Tai mắt họ đã dán-chặt vào mọi sự-hành động của đảng ấy khi mới ra đời; đến nỗi có người họ mua-chuộc, sai-khien như hang Bùi-tiến Mai, trả-tron vào đảng, đóng vai-quan-viên kỵ-mục, dè-dò là tin-tức công-việc một cách-tường-tận, bằng ngày báo cáo cho họ biết. Nghĩa là V. N. Q. D. B. nhất-cử nhất-động gì, tai-vách-mạch-rừng, ty-mặt-thám tây biết cả.

Nhưng-bon-Arnoux có-chữ-tâm «nuôl-leoán-lấy-công» (dưỡng-loạn-vì-công), chưa muôn-hạ-thu-bắt-vội; cứ giả-vờ dùi-diếc dung-dưỡng cho đảng một ngày-một-lần, bấy-giờ ty-mặt-thám chỉ khoảng-một-mẽ là xong, và bấy-giờ đối-với-nhà-nước mới-có công-to-thương-nhiều. Con-cá đã pâm

trong-chậu, có-má-chạy-dâng-giời, chủ-dầu-bếp-muỗi-chặt-dầu-lam-vầy-lúc-nào-là-xong-lúc-ấy.

Bóng-vụ ám-sát Bazin phát-ra, dù-iêu-nu người Pháp ở đây lồ-ra xôn-xao khùng-hoảng-dữ, ty-mặt-thám không-thể-diêm-nhiên-tạo-thị được-nữa, dànù-phải-ra-tay-diết-trừ V. N. Q. D. B.

Công-việc-chẳng-khó-khăn-gi với-họ, vì-dâ-có-hàng-tập-báo-cáo-của-Bùi-tiến-Mai-day-kia, sào-huyết-dâng-ở-những-chỗ-nào, kỵ-mục-là-những-ai, họ-dâ-thura-biết, chỉ-có-việc-chiếu-sở-diêm-tên-mỗi-nhặt.

Nội-một-hai-ngày, hầu-hết-yếu-nhân-Tông-bộ và-các-Tỉnh-bộ V. N. Q. D. B. đều-bị-còng-tay-dưa-về-xâ-lim-ty-mặt-thám, trừ-ra-hai/người-lợi-ngoài-tuổi-sắt, lại-tức-là-hai-cái-dầu-của-con-rắn-dốc, dâng-chup-lấy-trước-hết: Xir-Nhu và Nguyễn-thai-Học.

Chẳng-nói, các-gài-thura-biết-rằng-bọn Arnoux, Riper mời-các-dâng-cách-mạng-ta-về-ở-nhà-lầu-dô-số-đương-Gambetta-dê-thất-dãi-những-món-đặc-biệt-như-là-móng-giò, quả-dăm, luồng-diệm-gân-bò; có-lẽ-kiểu-những-điều-này-còn-có-lúc-ở-hơi-mà-chiêm-thấy-dự-vi.

Hết-dỗ-lành-dến-cầm-kẹp, ty-mặt-thám tra-vấn-ráo-ristar, tàn-nhẫn; con-nuôi-văn-minh-bao-nhiều, khô-hình-của-họ-cũng-tan-kỷ-tế-nhì-bấy-nhiều. Đến-nỗi-một-số-dâng-viên-trọng-yếu-của-hai-Tỉnh-bộ-Thái-binh-và-Bắc-giang, vì-kém-tinh-thần-cách-mạng, không-chịu-nỗi-tra-tấn-dộc-á, thành-rá-công-việc-một-cách-tường-tận, bằng-này-báo-cáo-cho-họ-biết. Nghĩa là V. N. Q. D. B. nhất-cử-nhất-động-gì, tai-vách-mạch-rừng, ty-mặt-thám-tây-biết-cá.

Khi-các-ngai-dè-y: tên-chó-này «Việt-nam Thanh-niên Cánh-mạng-đồng-chí-hội» —-goi-tới-là Thanh-niên —-bước-vào-cau-chuyen-của-chung-ta.

Vì-sự-khai-quảng-của-các-ông-kia, mà-Ký-hô-trưởng-dâng-thaph-niên-là-Nguyễn-danh-Bồi-tiến-Diễn-hai, và-Tỉnh-bộ-trưởng

Thái-binh là Nguyễn-văn Nâng tức Hết-nết
cũng bị bắt. Còn về Bắc-giang, thì Trịnh-
đinh Chiêm tức Cả Chiêm và hai em gái là
Trịnh-thi Nhu-túc Thảo, Trịnh thi Uyên
túc Hưng, cả ba cùng là đảng-viên Thanh-
niên, cả ba cũng bị trao về ở xã-thị ty
mật-hàm lúc ấy.

Rồi thi Hội - đồng Đồ-hình thành lập,
nhưng là tòa án đặc biệt để xét xử vụ án
V. N. Q. D. Đ. ám-mưu phiến-loạn trị an,
khuyễn-phúc chính-phủ. Chủ-tịch Hội-
đồng Đồ-hình là Brides, một viên Chánh-sát
rất thuộc việc thao-tiếng Việt-nam, thử-
thôi iết chức thanh-trá chính-trí xứ Bắc.

Brides trả hối! tại nồng siết hối tháng
trường, một mệt-xết bối những người
bị cáo, một mệt-tray lầm tung tách thấy
người trong-yêu còn tại dào, nhất là Xứ-
Nhu và Nguyễn-thai Học, nhưng mà việc
trên và thấy trả chay để dàng chứng nào,
việc dưới khó khăn rắc rối chứng ấy.

Và giựt minh-số: ruột hơn nữa vì hàng
ngày và cùng lắt cả eo-quan trình-hám,
trường-eo-chống đỡ hộ-vệ bọn thực-dân,
nhận được tin tức khẩn cấp ở các tỉnh
gần về, báo-là-phái bên tây thừa
dip nỗi lên công-kích chính-sách thực-dân
với động-nặng nề khó chịu. Bên này, bọn
chấp-chính cũng nom-nóp lo sợ có cuộc
bạo-động bùng ra thật, thi lòn hai cho uy
thể chính-phủ đỡ-hộ mà mình sẽ có trách-
nhiệm trước mặt dư-luận, dân phải mất
quyền giáng-chức không chwang.

Bởi vậy, Toàn-quyền Pasquier luôn luôn
giục-gã Brides làm sao kết thúc vụ án
V. N. Q. D. Đ. cho mau.

(xem tiếp trang 26)

Phòng-trá Cửa-Nam

58 Tràng-thi (Đến trong hòn đảo Cửa-Nam).
Lịch-sử, Thành-khố, nhà-đời-điều-ngoa, hò-
Thú-tu, thủ-hộ, ché-một, hòn đảo Biển-Indochine

Có hai đồng-bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng, và
trong-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XÓ SỐ ĐÔNG-DƯƠNG

Cả hai chủ cảng hoảng hồn, đoán chả;
la Xứ-Nhu và Thái-Học sai biển yết phà
chung ở, để rồi phải người đến ám-sát
chung-dầu. Nhưng sự thật là người bị bắt
giai-giải hai số nhà quai-hộ chạy chot cho
một vài người hiếu-dung bị giam oan
đồng-thể thời.

Thế mà Brides cũng gọi hết-thầy bí-cáo
lên trước Hội-dồng doa-nat để chwang:

— Nếu Học với Xứ-Nhu ám-sát tôi, thi
đầu các anh sẽ rụng-hết. Các anh làm
sao bắn-tin cito chàng-biết, tuy ý. Hết-một
dầu người Pháp rụng thi toô đầu người
Việt-nam rụng theo đấy!

Cuộc thẩm-vấn kéo dài bốn tháng rồi
mà chưa đem được nội-tu-ra, xí-cô-ig-khai.
Số vien-chức bị bắt giam là: nhiều, nhất
à trong ngạch giáo-học; hàng ngày càng
công-sở kêu-nài, và nỗi thiêu-nghiêng làn
việc.

Đồng-thời, các báo-là-phái bên tây thừa
dip nỗi lên công-kích chính-sách thực-dân
với động-nặng nề khó chịu. Bên này, bọn
chấp-chính cũng nom-nóp lo sợ có cuộc
bạo-động bùng ra thật, thi lòn hai cho uy
thể chính-phủ đỡ-hộ mà mình sẽ có trách-
nhiệm trước mặt dư-luận, dân phải mất
quyền giáng-chức không chwang.

Bởi vậy, Toàn-quyền Pasquier luôn luôn
giục-gã Brides làm sao kết thúc vụ án
V. N. Q. D. Đ. cho mau.

Một cái nạn
cùn bùi-trù:

NẠN THUYỀN VẬN-TÀI của ta bị GIẶC TẦU Ô QUÃY NHIỄU

Thuyền-vận-tài của ta từ
Biển-sơn trở ra Nam-Linh-
Hải p-ông thường bị cướp,
tầu ô quay-nhiều.

Họ mạnh-lâm, thuyền-và
chay-nhanh, vừa cõi súng
trường, súng-dai-bắc (mặc
dầu dai-bắc đót ngoi), và cõi
đạn-lựu nữa.

Cứ theo lời một vài người
hiểu-biết thi chúng thông-dòng
với dân-miền-bè của ta để lấy
tin-tức.

Tháng 6, tháng 7 đương-
lịch, họ vào bến Biển-sơn gitta
ben ngay, xí-súng bắn-nhau
với-phó, với-linh-dôn, đòn-cướp
một-tuynen đường đang neo
trong-bến.

Theo sự điều-trá, thuyền
đường-họ định cướp-neo ở
tận-trong-góc-cứng, phía-ngoài
còn-một-dòn thuyền-khác.
Tuy-nhiên vừa đến thi hai
chiếc-thuyền cướp-xí-súng
bắn-lên-p-ổ, còn-một chiếc di
ngay-lại thuyền-dòng. Nhưng
những-súng-dòn-bắn-xuống-già
quá, cướp-dịnh (làm-ăn) không
nên-phai-rút-lui. Lấy
đò-má-suy, nếu-không-người
hảo-tín, chỉ-dường-về-lối, thi
làm-sao giặc-cướp-biết-rõ

thuyền-dòng mà-dìng-ay-lại?

Biết là nguy-hiem, nhưng
còn-phải-di dì-sóng Thuyền
vận-tài của ta mới-nghĩ ra
một-cách: những-thuyền-di
Bắc, từ Đa-nắng-lên-dều-dỗ ở
Biển-sơn chờ. Bao giờ hiệp
được-một-doan-nam-ba-chục
chiếc-roi-mơi-cùng-nhau-chay
nhưng-vì-thuyền-ta-không-có
sung-nén-giặc-tầu-ô-không-vì
thể mà-bởi-hoành-bành. Xem
như-vậy thi-vàu-doan-mà-di
không-phải-cót-dè-dé-dành
nhau-với-cướp-mà-la-dè-nap
một-vài-chiếc-võ-phuc-cho
thủy-lực-bầu-cho-mấy-chiếc
khác-di-thoát-thân.

Trước-tinh-tháy-này, người
Việt-nam náo-lại-chẳng-bồi
hồi-to-ngại. Càng-to-ngại-hơn
nữa là cướp-tầu-ô-một/ngày
một-lòng. Nếu-chúng-cá
hoành-bành-mãi-thì-sự-tiếp
tế-miền-Bắc-của-ta-sẽ-rồi-sao?
Hơn-nữa, nếu-chúng-thay-bi
biển-Việt-nam-dễ-làm-ăn-như
thể, cù-kéo-qua-rõ-nhiều, đì
lần-xuống-Đà-rằng-và-xa-nữa,
sự-vận-tài-của-ta-đò-rồi-se-gặp
thêm-nhiều-sự-khổ-khăn-tai
hải-nữa.

Đối-với-cướp-tầu-ô, tu-gia
thuyền-dòng mà-dìng-ay-lại? Ta-phải
không-thể-bài-trù. Ta-phải

trông-&-chánh-phủ. Viết-bài
này, tôi-miễn-hiệu-chánh-
phủ-một-ý-kien-nóu-khong-thể
hành-ngay được-thì-cũng-dè,
cho-chúng-ta suy-nghĩ-mà
kiểm-cách-là-chứ-sau:

Nếu-tổ-chức-ngay-một-doan
thuyền-sán-cướp-tầu-ô.

Muốn-thì-hành-cần-phải:

- a) có-thuyền
- b) có-khí-giết
- c) có-thủy-thủ
- d) có-người-chỉ-huy.

a) *Thuyền*. — Không-cần-to,
thuyền-dộ-25-tấn-trở-lại. Như
thể-vừa-được-nhé-nhang, ít
thủy-thủ, ăn-it-nước, nghĩa
là-vào-cửa-nao-cũng-được.
Điều-cần-nhất là thuyền-này
phải-giò-chay. Muốn-được
những-dieu-kien-trêa-ta-nên
đóng-kiều-tầu-ô-và-chay-ba-tàu.
Màu-có-thể, đặt-một-máy

dộ-25-nga-trở-lại, máy-nên
đòt-dầu, bầu-não-gấp-rút
ta-có-thể-mở-chay-lập-tức.

b) *Khí-giết*. — Không-cần
phí-i-nhiều, độ-hai-cây-liên-
thanh, hay-một-cây-liên-thanh
và-một-cây-dai-bắc-thật-nhỏ,
máy-cây-súng-lục-dè-hộ-trần
lúc-sang-khám-thuyền. Cả

nhất là có dạn được cho đủ dùng.

c) *Thủy thủ*. — Có thể chia làm hai phái: thường và bắn súng.

Thủy thủ thường rất dễ kiểm, chỉ chọn người gan ruột, khỏe mạnh, thiện nghệ bồm. Những đặc tính này tôi tưởng hầu hết thủy thủ Việt - Nam đều có. Bộ, sáu người là đủ dàn: một tài công để lái, 4 người bạn để công việc bồm lạc nước nói và 1 anh bếp.

Phái bắn súng 4 người là đủ. Những người này tôi tưởng không phải khó tìm. Bao nhiêu thanh-nien Việt-nam trước kia đã lập thành và kính nghe, trong «hải quân Đông-duong» sẽ sẵn sàng mà phụng sự Tổ quốc.

Và nếu có máy, phải thêm 1 người cai máy.

Người cai ga. — Phải chọn người khôn ngoan, biết nghe, gan ruột và đáng tin cậy.

Các thanh-nien cựu sĩ-quan thường thuyền, nguyên sinh viên trường hàng hải Saigon có thể đem dùng vào việc này.

Các thanh-nien ấy hồi « Pháp thuộc » đã chiếm những địa vị quan trọng và lâm người đã làm việc một cách vể vang (họ đã từng cai quản hay làm đại phó (2 capitaine) hay nhí phó (lieutenant)).

Cứ nhắc lại những vụ tàu Ping-Sang bị ném bom, tàu Caution bị thủy-loi, tàu Taipooseek và tàu Serrant bị tên lửa-dinh thi rô súng bỉnh đánh và gian luội của iuaot-tieu hung hãi ta.

Quốc - gia cần dùng đến, chắc họ sẽ vui lòng xả thân phục sự.

Những thuyền tôi vừa nói đây không phải chỉ sẽ chuyên săn cướp tàu-đò, nhưng còn có thể giúp ích cho thương thuyền cho họ mòn phu cấp gián-dinh bằng những thực phẩm lấy ở nơi già rẽ.

Viết đến đây tôi bắt giác nghĩ ngay đến những bạn hoài ngã. Họ sẽ hỏi tôi: «còn sống dạn?»

Những tên ô chồ hàng đi đường Quảng-châu-loan, Macau hay Hương-cảng và nhiều chiếc chạy đường Quảng-châu-loan Haiphong ta, tuy của tuga, nhưng họ cũng có đủ súng, đạn, bắn hơi để đánh nhau với cướp suốt ngày. Tôi biết một chiếc tàu ô chạy Quảng-châu-loan Haiphong, trọng tải không quá 40 tấn nhưng có cả bốn cây đại-bắc (đỗng-gói), 12 cây súng trường, và 15 quả dạn lựu.

Họ có thể thay mặt chính-phủ và người gửi hàng đến tận những nơi xây ra tại nạn thuyền để khảo xét thực hư.

e) Chính-phủ có thể nhờ họ kiêm soát sự di-lại, giấy tờ, hàng hóa của các thuyền vận tải nhà.

PHAN HỮU-HAI
(Thương-thuyền
thuyền-trưởng)

Sản day tôi tưởng nên mách chính-phủ một vài sự kiện lợi.

Ở các sở thương - chính, nhất là vùng bờ, có nhiều thuyền chạy lậu bị bắt tịch thu. Thuyền này vì không ai săn sóc nên trông tội tân. Nếu ta lựa chọn cầm thận lại, cũng có một vài chiếc còn tốt và đủ điều kiện làm thuyền săn cướp.

Đó là một việc tiết kiệm trong vấn đề tậu thuyền.

«Còn nhân-công? Lương-bông họ không đắt dầu, nếu chanh-phủ cho họ mòn phu cấp gián-dinh bằng những thực phẩm lấy ở nơi già rẽ.

Viết đến đây tôi bắt giác nghĩ ngay đến những bạn hoài ngã. Họ sẽ hỏi tôi: «còn sống dạn?»

Những tên ô chồ hàng đi đường Quảng-châu-loan, Macau hay Hương-cảng và nhiều chiếc chạy đường Quảng-châu-loan Haiphong ta, tuy của tuga, nhưng họ cũng có đủ súng, đạn, bắn hơi để đánh nhau với cướp suốt ngày. Tôi biết một chiếc tàu ô chạy Quảng-châu-loan Haiphong, trọng tải không quá 40 tấn nhưng có cả bốn cây đại-bắc (đỗng-gói), 12 cây súng trường, và 15 quả dạn lựu.

Họ có thể thay mặt chính-phủ và người gửi hàng đến tận những nơi xây ra tại nạn thuyền để khảo xét thực hư.

e) Chính-phủ có thể nhờ họ kiêm soát sự di-lại, giấy

TRƯỚC KHI KÝ NGHỆ
HÓA NƯỚC VIỆT-NAM
Ta CẦN PHẢI LỰC T
VĂN-DỀ NÀY TRƯỚC

VĂN-BÈ

THƠ THUYỀN VIỆT-NAM

Tước nới Pháp-thuộc, ở nước ta không có xưởng thịt, nhà máy chứa hàng ngan thơ; không có những dồn-dề cao-su rộng hat noga, những mỏ dung tói hang van phu, tho mỏ Vi-thê, khong có ché đỷ lao-cong, diều ấy chung ta đều thấy rõ.

Ngoài Pháp-dền làm đảo lộn cả cuộc sinh-hoạt xir nay. Tất cả mọi điều kiện kinh-tế, chính trị đều thay đổi. Ở các đô thị, nhà máy dựng leu khắp chỗ, các mỏ được khai thác, rừng rú púa để thay cho các dồn-dề cao-su chạy dài hàng vải chục cây số vuông; ché-dè lao-cong bắt đầu nhộn lên, bọn tài chủ mang hối cách khôn ngoan để béc lội thợ thuyền.

Cho nên tình cảnh của bọn họ đã khô dễn cự đở. Ta có tèn nói, trên thế giới không người thợ nước nào bị bắc-tước hơn người thợ Việt-Nam. Người thợ Việt-Nam đã sống cái đời tối tăm, khô sô nhục nhã hơn hết tất cả những bạn đồng nghiệp trên toàn cầu.

Không có nước nào nhân công lại rẻ mạt như & Đông-duong. Bọn thợ dân Pháp đã tìm cách bắc-tước người thợ.

Giờ làm rất nhiều, lương rất ít. Nghỉ, trừ lương; phạm một lỗi nhỏ bị «cáp» tiền; ôm đau không có thuốc thang, ngoài ra lại còn bị đánh đập hành hạ mà khong có mọi pháp luật nào che-tố hay bênh vực. Chúng lại còn đưa dân bà và trẻ con vào các nhà máy và hầm mỏ để cạnh tranh với thợ dân ông. Do đó lương thợ chỉ có rút xuống, mà khong tăng.

Đời sống của thợ thuyền dưới thời Pháp - thuộc diêu linh quá! Ta có thể dề cho nó kéo dài mãi ra khong?

QUÝ NGÀI CHỈ NÊN DÙNG XI-GÁ VÀ TABAC

LION va MICANON

(Em giọng và hút rất nhanh)

Bán buôn tại: PACIO, 280 phố Đề-đi-đo HANOI — Tam-Đường, 80 Hàng Đường

ên cầm quyền, người thơ mới được dễ thở hơn một chút. Từ mười giờ, mỗi ngày giờ làm đã dứt xuồng tám. Các ai hữu thơ thuyền được phép thao lắp. Song ác thay cảnh tượng ấy cũng không kéo dài ra được bao lâu; nó chết theo đi cùng với chính phủ Sinh dân bị đỗ xup. Các ai hữu thơ thuyền bị giải tán, người thơ lại sống trong vòng không khí ngột thở như trước.

Chúng ta không thể nào quên không nói đến thử công nhân nông nghiệp. Đó là thử công phần làm trong các đồn điền cao su. Tất cả số người làm trong các đồn điền cao su vội tới hầm i triện. Đó là một con số không lẽ so với dân số xứ ta.

Công nhân làm trong các đồn điền cao su là những người bị dày ải, khổ nhục hơn tất cả mọi giống người trên thế giới. Chính kẻ viết bài này đã từng được thấy rõ cái cảnh địa ngục ở nhân gian là các đồn điền su.

Tất cả cái gì gọi là vô nhân đạo, người ta đều thấy ở đây. Già-trí con người còn bị coi kém giống vật nhiều lầm. Một ngày phải làm tối 12 giờ, bằng một lố sương tối thiểu ba hao hao ha hao rười.

Ăn gạo hủ nở chea chúc trong những dãy nhà là bần thiu, không còn biết vệ sinh là gì. Đã thế lại còn bị ngược dài hơi một tội phạm, phạm một lỗi nhỏ bị doi da quát khắp người. Ông không có thuốc mà phải đi tìm. Vì thế, một năm, số người chết không biết bao nhiêu mà kể. Không có pháp luật nêu che chở, bênh vực họ. Bọn tài chủ là pháp luật rồi. Họ bị đe nén, bị hành hạ còn khöh hơn cao những lù khöh sau, bọn người không còn một chút giá trị. Họ đã sống trong cảnh chết, vì một lũ quý tráng sản ấy.

Sự sinh hoạt khöh cực. Không bao giờ có thể tạm dù nuối vợ con. Nên trong giang dink lớn đó đều phải đi làm cá. Đàn bà dù có mang, hay mới ố-cử xong cũng phải đi làm.

Làm đè mà chết. Nếu không thế, mà o-hai thi cũng bị chết doi. Những thơ con gái đẹp đều qua tay bọn quý thưa dân. Nếu không để cho chúng thỏa mãn thì bị hành hạ, bị đuổi. Phải sống trước đâ.

Cuộc thế giới chiến tranh bùng ra. Các ánh hồn công nhân bị giải tán hết. Người thơ Đông Dương lại bị bắt lật héo lên một lần nữa. Lấy lý làm việc cho quốc-phòng, các xưởng thơ, nhà máy, hầm mỏ đều bắt thơ thuyền tăng giờ làm việc. Từ tám giờ, người thơ phải xuất toàn lực làm đến 12 giờ. Lượng van không tăng mấy. Trại mót chát thi bị đưa ra tòa truy tố theo quân pháp tri tội.

Nước Pháp bị thất trận. Sự thất trận ấy có ảnh hưởng ghê gớm ngay đến người thơ Đông Dương. Những xưởng đóng tàu « Basin » « Ca-rong » nhà máy « Trường-Thị » các mỏ v.v, đều sa thải đến 75 phần trăm số thợ. Trong kỹ lỵ, các hóa vật tăng lên một cách quá đáng, số tay con lai sa vào cảnh thất nghiệp, không có phương sách cứu vãn. Người thơ Đông-Dương vội dâng đến cùng cực, bây giờ chỉ còn chờ cái chết. Chết doi.

Tình thế còn kéo dài mãi, người thơ cứ việc chết dần.

Nước ta hiện đã quặt sang một con đường rẽ của lịch-sử. Con đường ấy tất sẽ phải đưa người thơ đến chỗ vinh-quang. Muốn được thế, chế-dộ lao-công ở xí này hẳn phải thay đổi cả lại, kháng cồn dè một dãy vết gi că. Người thơ sẽ được sống một cuộc đời sung sướng, cũng như các giài cấp khác trong xã hội. Không còn một sự bất công nào nữa.

Muốn cứu vãn tình thế, muôn nâng cao đời sống của người thơ, chúng ta trong ở sau đây có những công cuộc kỵ-nghệ khắp nước. Các ngành kỵ nghệ nặng được mở mang đến triệt để, vì ở khöh thiếu gì các nguyên liệu không kẽ những mỏ than, mỏ thiếc đã khai thác, ta lại còn rất nhiều mỏ, chưa khai thác, và những thác nước có thể lợi dụng để che chay những nhà máy rất lớn.

Vậy muốn giải quyết vấn-dề lao-công ở đây, muôn nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người thơ Đông-Dương cũng được như người ta ở các nước khác, chúng ta trông & sự mở mang đến triệt để nền kỵ-nghệ nặng. Trong thương trình cải tạo sau đây, phải có kỵ-nghệ phục Việt Nam.

THƯƠNG SỰ



LỊCH-SỬ TIÊU-THUYẾT của HỒNG-PHONG (Tiếp theo)

Nghe cõ Mười nói những câu-xét ra trung-bầu, thành-thực, khiến cho Thị-Xuân phải say nghĩ, trong mồi phần có đòn nam sao tia rắng cõ chắc vò tôi. Nghĩa là cõ dã vò tinh thế nào, ché khöh phải dụng tâm tư thông với dâng phản đối. Theo như ý nghĩ của nàng lúa dâu.

Tuy nhiên, con cõ nhiều chõ là mõ obot đậm khôi đèn cho ám trước mắt, nàng cõ vẫn lấy qua: xét đoán thông minh dè xưa ta dâm khói ấy di cho được trông thấy ánh sáng hoàn toàn.

Nhữ-Hùng là ai? São hôm nào cũng đến cõ phủ chầu chục xáu cơm mà người dem cơm ra cho tất là cõ Mười?

Bốn cõ lбо trên miếng giấy kiá là nghĩa thế nào? Có phải là ám hiệu chăng?

Áy đó là những đám khói lù-mù nàng đang muôn xưa duỗi.

Bây giờ, nàng bước thâgg dần dần vào giữa màu bí-mật dè vén nó lên.

Nay, chí Mười à, chí không nghe nói lúu nay bạn phản đối thường sai người đến dâng chung quanh phủ ta ư?

— Bâng, không! cõ Mười trả lời. Việc đó thật con không nghe.

Có đấy, chí ơi! Đã hai ba bận, lúu về sõ bâng tôi rằng cù xáo buồi chiểu hôm

nhá nhem, cách vài hôm lại có người cõi ngua từ đâu lai không biết, đến ngồi lê la è những hàng-quan đối diệu công sau phủ ta, gọi là ngồi uống nước, nhưng xem y là nghe long chuyện giàu của người hàng phô, mới chập lầu mới đi... Hình tich họ xem ra đáng nghe!... Nhât là ô-hán áo đường như khöh có « Tin bài ». Chỉ nên biết là này ai không mang « Tin bài » theo lệnh trùm định, tre là kè phản đối... Tôi e hai người ấy là thủ-ba của bọn tên-sĩ hương-cống, đang tu tập ở dưới Hồng-Linh, mưu mõ khôi loạn gi đầy. Sao huyệt bọn này tôi biết cả rồi, nay mai sẽ đem binh-di nã-trõe!... Áy thế mà vừa rồi chí ngõ ý tin tưởng rằng hàn-trấn binh an võ sự?...

— Vâng, con ao-như vậy là nói chung cả đại-thể! cõ Mười đáp. Hoặc già cũng còn cõ i nhiều kè bát-bink, tụ họp chém nhôm & tận thâm-som cùng-če, nhưng đám ube khöh có lục luyng gi đáng kè...
Bà lớn hâ-tất phải nhạc hơi ta dân binh di, chỉ sai một lều-dời đem giày thường di trói cõ diệu vè lút mõ xong lõi lõi, chí cần phải lo.

— Tay vây, chàng ơ-tinh mõ chung quanh phủ ta, không biết định giờ trờ trống gi?... Lại còn thâng ău mày chiến

nào cũng đến công sau xin cơm, hinh, như chiêu nào chị cũng đem cơm bỗ-thi đó!... Theo con mắt chị, nó là người thế nào?

— Bầm... Bầm, em nhận... nhận thấy là một người nghèo đi xin ăn, chứ không có gì là đáng... đáng nghi! cõi Mười trả lời hơi lúng túng, nhụt luối, mà thần sắc cũng biến đổi, chứ không còn vẻ thần-nhiều như trước.

— Làm sao chị biết chắc? Thị-Xuân hỏi vặn lại, cặp mắt nhanh sáng như điện, không rời nét mặt cõi Mười.

— Thưa, con thấy ngực áo có dính miếng vải « Tin bài », cho nên mới bỗ-thi cơm thưa mỗi chiêu.

— Ô! chị nghĩ « Tin bài » mà chắc à? Nõe deo « Tin bài » che mắt bẽ ngoài nhưng bẽ trong cõi âm-mưu phản-dối, giở va ăn mày làm việc do thám, ai cầm?... Thắng ăn mày ấy tuy lém-lùi mà gương mặt rắn rỏi, khôi ngô, hai mắt rất tình anh, cho nên bình tích nó rất khả nghi...

Cõi Mười cúi mặt làm thiêng, Thị-Xuân nói tiếp :

— Bởi thấy hình-tich nó khá-nghi quá, cho nên tôi đã hạ lệnh bắt giam cõi lai rồi,

— Bà lớn đã bắt giam? cõi Mười hỏi mà hơi cau mặt, tiếng nói run. Thị-Xuân tinh ý nhận thấy că.

— Ủ, bắt giam lại rồi! Thị-Xuân đáp. Mà quái lạ, khám trong mình nó, thấy có mảnh giấy rách, trên viết bõe câu thơ, lại là chữ của chị mới kỵ!... Tôi đã chứng là chị vò quanh lấy miếng giấy lộn, gói cơm đưa cho nó một buổi chiều nào đây... Cõi phải thế không?

Cõi Mười vẫn cúi gầm, không nói gì, xác mặt hàng hào bắt đầu tái nhợt.

Sự làm thiêng tức là thứ minh cõi tội, Huống chi, mặt bõng tái đi, là nghĩa thế nào?

Thị-Xuân bắt được thóp ấy, càng đi riết

tới, muôn chóng đến chỗ bắt buộc cõi Mười phải tự thú mình có lú-thông nghịch-dắng, vì sự làm thiêng và tái mặt ấy khiến nàng cảm chắc cõi Mười quả cõi phạm vào tội lỗi mà ban nay nàng đã tháo gỡ nghi-tinh cho già ph傮n nà.

— Thắng ấy tất phải chém đầu nõi được! Thị-Xuân nói dọng nghiêm nghị, hồn học. Nõe là người Bắc-hà, chiêu nào cũng đến công phả tạ sự xin ăn, mà thật là nghịch-dắng giả trang ăn này đến do thám binh-tinh, phải chém để lập uy cho bọn u sọ l. Tôi thương hại cho chị, có miếng giấy kia tất phải liên can. Vậy sự thực thế nào, chị cứ nói đi; nay mai quan về, tôi liệu nán nõ với ngài châm chước dung-thứ cho.

Tôi đây cõi Mười ngược uit lên, đầy bã hõi lè, nhòi Thị-Xuân mà thở dài.

— Ủa, chị này khóc à? Thị-Xuân hỏi. Chị bối hận phải không? Con người ta làm lõi mà hiết hối hận tự thù, là sự đáng khẽ!

— Bầm bà lớn không? cõi Mười lau nước mắt và đáp. Con không làm điều gì lõi lõi hay là mày may trái với lương-tâm mà phải hối hận. Con nghĩ thương dùm mọi người nghèo khó, nếu bà lớn chém người ta, bà là giết một tên dân tuat là vô tội.

— Chị dám chắc nó vô tội?

— Yang, con dám chắc như hai năm là mười. Vì con biết người ấy già-thế-khá, chẳng qua gặp cảnh loạn ly mà phải lưu lạc vào đây, cơ nhõi, dõi khõi, bắt đắc đĩ mà xin ăn qua ngày, chờ dịp xây dựng lại cuộc đời lương thiện, chứ không hề có ý phản nghịch gì cả...

— Sao chị biết rõ lắm thế?

— Thưa, người ấy chẳng những không phản-nghịch bão triều, lại coi bọn phản-nghịch như cùa thè là khác.

— Quái! Chị này hiểu cả tâm lý người ta đến thế kia ư?

— Con không dám khoe mõi hiếu tâmn-ly thiên-hà, nhưng đến tóm-ly Nữ Hùng thì con hiểu rõ như trống vào trong gương.

— Ô, lại biết cả tên nõa?

— Cõi-nhiên, con phải biết cả tên chàng... Con biết chàng là người có già-thề, có học thức, có tài năng, chí vi hoạn nạn mà phải lưu lạc, cũng khõi... Con biết cõi không đồng ý với những kẻ phản-nghịch bão triều... Sõi con biết rõ như thế là vì...

Cõi Mười nói đến đó, ngập ngừng rồi thổi, Thị-Nuân hỏi thúc:

— Lk vñ, Lk vì thế nào, chị Mười?

— Thưa, bà lớn, là vì người ăn mày ấy với cõi không phải người xa lâ... Cánh lùi cõi, hung con...

Cõi Mười nói rồi, oà lên khóc, gục mặt trên án thư, trong lòng xót xa cảm động quá, sằng khóc càng thảm.

Thị-Xuân sững-sốt vô cùng. Nàng tiên đoán dù eã, cái trú cõi sự bất ngờ là lung ấy.

Chợt nhớ lại mảnh giấy viết bốn câu thơ còn đẽ trong túi, nàng lấy ra xem, trong khi cõi Mười khóc nức, khóc nõ.

Tác lòng quý-hoặc au trời biết

Giác mộng già-hương cách núi xa

Thiếp dựa hẫu-môn, chàng lờ bước

Bao giờ lại họp lúa dỗi ta?

(còn tiếp)

Món ăn là do đầu bếp Hồng-kông sào nấu, mỗi món 2đ; tuýt kho lầu, suồn sào, cá hấp kim-tiêu v.v... Suốt ngày có cơm-tôm, phở Hồng-kông đặc-biệt.

ĐẠI-TÂN, 85 Hàng Buồm.

CÁC NGÀI NÊN DÙNG

Dâu Hô Sinh

Trị chứng cảm sốt, nhức đầu, đau móm, viêm xoang, uống thử bột bích bách. Công dụng như thau.

NHÀ THUỐC THÁI-CỘ
52 Hàng Ba gác Hà Nội

Muốn trù tuyêc cần những bột brix có thể ngày-byt đều sút kẽ và nói-giống chí nón tim đập

ĐỨC THỌ ĐƯỜNG

131, Route de Hué — HANOI

má chà khau bông nõn thau
để thuyền lùm tòi nõn mây
trong 3 tháng đê-khô

BIỂU CAO VÀ NHÀ THẦU

P. N. PHÚC

3 Richard Hanoi (gõ ph) — Hàng-Kóng và Quán-Sý

Chuyển nón tòi bằng mây điện
lịch-gi, sành-sê, thơ-kéo, già-ré

CẨM-ÉP CHÙA HÈNH LÂU, GIANG-MAI, KHÍ HƯ, SÂN HẬU

NHÀ THUỐC TOÀN-SINH 17, Hàng-Long Hanoi (cạnh Hàng-đay)

LÉ ĐÚZ

Chứa ho-hen, bồ phổi,
bản lái hiệu thuở tay

MAI-LĨNH — Dược-si Đỗ-tết-Lợi

XIN CHÚ-Y

Hiện giờ vì sự vận-tai khó khăn, nhiều thí-thao
của hèn Đại-Quang, bán hết đã lâu ngày, vì thế
nhìn kẽ phanh lâm lâm già-nego, như là: Cam-
Tich-Tay, và Thái-Nhật-Tan, chúng thường hay
mang bao các cây tháp-quả và trên-tau, xe, mõng
còn quai khinh vúi mõng nõm vào thân hoi.
tien mai mõi mang nõm vào thân hoi.

DÀI QUANG DƯỢC-PHÒNG
28 Hàng Ngang Huatu, Giap-hai 805

Dâu Nhì-Thiên

Trị bách bệnh, Mỗi vogn 1320

NHÌ-THIỀN-ĐƯỜNG DƯỢC-PHÒNG

10, Phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

Cuộc khởi-nghĩa của Việt-minh

(Tiếp theo trang 6)

đã đến hội họp ở nhà Hát Lớn, theo lời hiệu triệu của Việt-Minh.

Cuộc biểu tình ngày chủ nhật 19 Aout

Anh em Việt-Minh đã hoạt động cả đêm 18. Sáng chủ nhật, các nhà trong các phố lớn đều treo cờ đỏ sao vàng. Từ chín giờ sáng, các tầng lớp dân chúng hợp thành đoàn đi rầm rộ từ nhà Hát Lớn dâng cao cuộc biểu tình và nghe lời tuyên bố chương trình của mặt trận Việt-minh.

Cuộc biểu tình này là chức thức chu đáo, đồng hợp cuộc biểu-tình hôm thứ sáu. Người ta ước có tới hai mươi vạn người. Đó là dân chúng chưa quen mấy, mà các hàng ngỗng đã phản minh, đi đứng dâng trật tự; suốt từ nhà Hát Lớn đến Hàng Khay, đông nghẹt những người, những cờ đỏ sao vàng, những nắm tay giơ lên, thề trung thành với mặt trận Việt-Minh và triệu người như một, thề chung với mọi cuộc xâm-lăng. Thấy cái cảnh nhân-dân quyết tâm ủng hộ mặt trận Việt-Minh như vậy hồn hệt các người đi dự cuộc biểu tình này, đều rõ nước mắt dưng tràn ngập hai phút để truy niệm anh hồn những chiến-sĩ Việt-Minh trong sáu năm trời nay đã nấm gai ném mìn, chiến đấu cho nền độc-lập của nước mà bất hành không diryo. Trong thấy sự thành công vẻ vang này của dân quân cách-mạng dưới quyền lãnh đạo của Việt-Minh, May chỉ thấy vây ngắt đi vi quá cảm-động; hai bác sĩ được mời vào cấp cứu. Sau khi cù nhau, làm lễ chào cờ và tuyên bố chương trình Việt-Minh về chính-trị, kinh-tế, văn-hóa, giáo-duc, ngoại-giao, đối với các tầng lớp nhân-dân, toàn biểu tình tuần hành thị oai ở các

phố và ngay ngày hôm đó đã chiếm đóng phủ Khám-sai và tòa Thị-chính. Sau đó cuộc biểu tình tiếp tới trụ sở Bảo-an-binh.

Đến tận mười giờ đêm, thành phố Hà-nội có vẻ lắp-lắp như một ngày hội lớn. Trại tự lại khôi phục. Ủy ban ngoại-giao của Việt-Minh đã điều định được thắng lợi với nhà chức trách Nhật-bản. Và một chính-phủ cách-mạng lâm-thời đã thành lập, khai-phuc tại trại, thiết-quán luật để bảo vệ sự an-toàn cho nhân-jan, và suốt đêm suốt ngày 19-8 Việt-Minh huy động việc bộ-de giúp sức với nhân viên nhà Cộng-chính.

Ô-tô và xe đạp chạy xuốt đêm để tái người ra giữ dê Hà-nội thảm-lâu và đem người vào Hà-dong giữ dê Đông-lao:

Sự tham gia hăng-hái của quốc-dân đồng-bào với cuộc đấu-quận cách-mạng do Việt-Minh lãnh-dạo, cái-thái độ đường-hoàng-cương quyết của mặt-trận Việt-Minh, đối với tinh-thể nghiêm trọng của nước ta lúc này đã làm cho vững-lòng-nức chí toàn-thể dân-chúng và giờ này, toàn thể dân-chúng hơn cả khi nào hết — thật đã hoàn-toàn tin-tưởng ở sự thành-công.

Đẹp thay là sirs sống dồi-dào của dân tộc Việt-Nam đương-vươn-tới một cách đối-tự lập xứng-dáng với cái-quá-khứ oanh-liệt còn ghi chép trong Quốc-sử!

Tùng-Hiệp

KỲ SAU:
Những cuộc dân-quản cách-mạng
có tiếng trong lịch-sử thế giới

Cuộc Thế-giới Đại-chiến kết-iểu

(Tiếp theo trang 3)

Chiến-tranh ở Đông Á

Từ ngày 8 Décembre 1941 là ngày nước Nhật-bản tuyên chiến với Anh, Mỹ tài cuộc Đại-chiến đã thành cuộc thế-giới chiến-tranh. Chiến-tranh đã lan khắp dãy nǎm-čau, bắc-bắc cùi dến nhiều nước nhỏ cũng tham chiến và phe đồng-minh dồn chở. Số các nước đang trung-tập rất ít chỉ có Indo-nhi-ký (cũi cùng cõng dù chiến), Tây-ban-nha, Bồ-dào-nha, Thuỵ-sĩ, Thuỵ-siển ở Âu-châu, một vài nước ở Nam Mỹ như Argentina, Brésil v.v..

Mấy tháng đầu mới khởi chiến-tranh, quân đội Nhật đã thắng nhiều-trận rất iòn lao oanh liệt cùi về thủy, không và lục quân, chúng tôi chỉ xin kể qua một vài trận như trận Trân-châu cảng ở đảo Hawaï là nơi lui quân Nhật đã phả húy một phần lớn hạm đội Mỹ ở Thái-binh-dương, trận thủy-không chiến ở Mă-lai là trận hai-thiếp giáp hạm Repulse và Prince of Wales bị đánh đắm trong một gờ. Rồi đến các trận Phi-la-xi-tan, Tân-gia-ba, Nam-dương, quân-dáo, Diên-diện. Quân Nhật lẩn lượn chiếm bắc các thuôc-dịa và các nơi căn cứ của Anh, Mỹ khập-tè miền Hawaï đến Úc-dai-lio và từ biển-giới Án-dô, giáp cho nhiều nước trong miền Đông-Á độc-lập.

Nhưng vì tinh-thể chiến-tranh đã thay đổi-trở nên rất bất-lợi cho Nhật, phi quân Mỹ lại dâng một thứ khí giới mà sức mạnh ghê-gớm từ trước chưa hề thấy, bom-nguyên-tố, để tàn phá Nhật, lại thêm Nga-Sô-viết vừa rõ-lai tuyên chiến với Nhật, Hồng-quân tiến đánh vào biên-giới Mãn-châu và Gao-ly, nên Nhật đánh phải nhận các điều khoản trong bản-thoả-diệp của Hội-nghị Potsdam nghĩa là dãy hàng không-diều-kiện các nước Anh, Mỹ, Nga và Cầu, và giáng dù cho các vò quan trong-thủy, lục, không-quân phải dính các nhôs-hanh binh và thi-hành các mệnh-lệnh của bộ-tổng-tư-lehnh đồng-minh theo các điều-khoản đã định trong thông-cáo

Potsdam. Tổng-thống Mỹ Truman cũng đã tuyên-bố với dân Mỹ về việc này. Đại-tướng Mỹ Douglas Mac Arthur tổng-tir lệnh qua đồng-minh giữ chức tối cao tư-lehnh đồng-minh để nhận sự đầu-hàng của Nhật. Các cường quốc Anh, Nga và Trung-hoa đã cử những vő quan cao-cấp đại-diện cho các nước đó. Đồng thời quân đội đồng-minh đã nhận được lệnh thôi-bán từ 15-8. Ngày « V. Day » tức là ngày mừng chiến-thắng sẽ hoán-dển sau khi ký xong hòa-ước với Nhật.

Việc Nhật nhận các điều-khoản của thông-cáo Potsdam đã định từ hôm 11-8. Lời đề nghị của Nhật do Thay-sĩ đứng-trong-gian giao cho các nước Jang-minh Anh, Mỹ, Nga, Tầu. Đến 13-8, quốc-vụ-khanh Mỹ Jones Byrnes đã giao-bản phác-dáp cho Nhật. Nhận được bản-dá Nhật hoàng mới cho chiêu tập-hội-dồng-bất-thường của Nội-các-tai Hoang-cung để quyết-dịnh việc nhận các điều-khoản của đồng-minh.

Kết-luận

Thì là cuộc thế-giới chiến-tranh kịch-hết nhất, tan-khổc-nhất, ghê-gớm-nhất trong lịch-sử nhân-loại từ xưa đến nay, đã kết liễu hẳn.

Cả thế-giới được tin này chắc ai cũng phải mừng vì cái họa chiến-tranh đã trú-xong và cả các dân-lộc trên-hoàn-cầu sẽ hợp-tác để xây-dựng một nền hòa-bình và cuộc-tri an-quốc-tố. Sau gần-sau năm chiến-tranh vừa qua, dân-các-nước tham chiến, nghĩa là 4 phần-năm nhân-loại, đã chịu-bao-nhiều-nỗi khổ, bao-nhiều-sự-tàn-phá ghê-gớm do binh-lửa gày-nén. Những cảnh-mau-sóng, xuong-núi-thé-thảm-nhất trong lịch-sử chiến-tranh mà loại-người vita-trong-thay có làm cho người ta từ-nay sẽ khôn ngoan hơn và vì thế mà chán ghét chiến-tranh, để làm bài-tru chiến-tranh chẳng? Một-liền mà người ta nhận-thấy rõ ràng trong cuộc đại-chiến

TRẬN VIỆT-MINH TẠI HÀ-NỘI

(ảnh Võ An Ninh)



Các chiến-sĩ trong đội xung-phong
gio-súng và gươm chào cờ



Đoàn Phụ-nữ Cứu-quốc di diễu qua các phố



Các chiến-sĩ Việt-Minhh trao cờ cho trung-üy Thảo,
giám-đốc ty Cảnh-sát trung-ương



Các phố Hà-nội đều treo cờ Việt-Minhh

Đoàn của báo Cứu-Quốc, C.P.N. D.L.T. đã thành lập gồm có những vị sau này: Hồ chí-Minh (chủ-tịch),
Trần huy-Liệu, Võ nguyên-Giap, Nguyễn lụcng-Bằng, Chu văn-Ton, Dương đức-Hiền, Cù huy-Cận,
Nguyễn định-Thi, Phạm văn-Thach, Nguyễn hùng-Đang và nhiều vị khác.