

TRUNG BÁC Chungac



Công việc làm nhiều, nhưng không thể nhất thiết làm xong ngay một lúc. Ta hãy biết rằng: chờ đợi và làm thử ba tuần phòm nội thất phòng. Đã cần hoàn toàn phục hồi và Việt-Nam 96-năm, ta ngày 20 tháng này, đương lúc hổng 12 giờ trưa, bắt đầu mua sắm hàng trong nước. (Lời ông Tòng-trưởng Trần-trọng-Kim từng bênh đại biểu các báo ở phủ Khâm-sát-chiếu-tử năm 19).

ÔNG TỒNG - TRƯỞNG NỘI - CÁC TRẦN TRỌNG - KIM TIẾP ĐẠI-BIỂU CÁC BÁO TẠI PHỦ KHẨM-SAI

NĂM giờ hai mươi phút thì ngồi ở trên phòng làm việc phủ Khâm-Sai trước xuồng phòng khách. Ở đây, mươi bốn nhà báo Hà-nội đã ngồi đợi. Các số đều đóng vỉ trời còn nắng. Phòng lảng tò tò. Một ánh sáng mờ mờ. Ông Tòng-trưởng Trần-trọng-Kim, lảng lẽ bước vào, chân dǎa dỗi giày vải trắng. Không khí yên phong và những đồ trang thiết bị đơn giản thật hợp với ông Tòng-trưởng vừa bước vào, định vị như một bức tranh vẽ chí. Ông Tòng-trưởng Trần-trọng-Kim chỉ dǎa dǎo mọi người, và chọn một cái ghế bên phải ngồi, không có một tiếng động con. Ông xua tay, và rồi và nói mấy câu cảm ta. Giọng nói tự nhiên như cũ chí. Quần áo mặc, toàn là đồ trắng hàng thường, y như hồi nay còn ăn thanh-trú các trường sơ học Hà-nội. Ông vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh, thanh thản, nhàn xo với lúc trước thi cũ chí có vẻ đe dọa mà anh hận hận nhiên. Nhìn đì có xùi đì đói chui, nhưng da đé hồng hào, trong eo bộ mạnh hơn. Ông nói nhỏ nhưng đe dàu: ông chọn chữ chon cau nhưng thao thao bát tuyet. Ta có cảm tưởng ngồi nghe mệt ông bạn già kề chuyện làm u một cách thanh-thúc. Nói như nói chơi, mà làm cảm động lòng người làm.

Tôi ra Bắc chuyên này là để diễn định với các nhà đương chức Nhât mấy việc. Trong những việc đó, có một việc đã có kết quả hay: người Nhât bằng lòng giao trả nước lá ba thành phố Hà-nội, Hải-phong và Đà-năng. Mai, thứ sáu 20 tháng bảy năm 1945, hồi 12 giờ trưa sẽ có lễ bàn hối ba tỉnh đó về đế-quốc Việt-Nam. Chắc nói: thà ai cũng đã oiel, Hà-nội, Hải-phong và Đà-năng từ 57 năm nay bị cai nhượng cho nước Pháp, nay nước Nhât giao trả cho ta, ba thành phố kè trên sẽ cù giữ địa phán nguyên như cũ. Quyền quản trị trong mỗi thành phố sẽ giao cho một ông thủ-trưởng do Chánh-phủ Việt-Nam cù ra. Hà-nội thi là ông Trần-văn-Lai, Hải-phong, ông Vũ Lai-nam-Khánh và Đà-năng là ông Nguyễn Khoa-Phong.

Đó là một trong những công việc mà tôi có trách nhiệm ra đây diễn định vậy. Tôi còn điều định nhiều việc khác nữa, và hầu hết được các nhà đương của Nhât, vốn có trí óc sang suối, đã vui lòng để ý xem xét rồi. Tôi mong rằng chúng ta sẽ được

toại nguyện; nhưng bao nhiêu công việc đó không phải chỉ trong một tí ngày mà giải quyết hết cả đâu. Ta phải đợi chờ và cần làm việc cho thử tự, chờ bảy giờ quoc dân muốn cái gì cũng phải giải quyết ngay thì không thể nào làm được. Bởi vì tinh cảnh hiện đại nước ta thật có nhu cầu mới bất to pô, phải liên-tâm ngồi gác tung nát, nếu nóng ruột thì chí thêm rát nát.

Nói cho thực, ai là người Việt-Nam lúc này mà lại chả sوت sắng auôc cho nước nhà mạnh ngay, giàu ngay, tự lập ngay? Nhưng cái tinh thần chưa làm được ngay thì làm thế nào được? Tôi tin rằng nước Việt-Nam ta sẽ có một tương lai tốt đẹp, nhưng công việc đó phải làm từ từ và tôi xin thề với thành thiên bách nhật rằng cái tinh thần tôi có thể làm thế nào được cho nước thi tôi để làm cá. Nếu có người nào xót rắng có thể làm được hơn thế, đề đưa nước Việt-Nam đến chỗ tốt đẹp, mau hoa thi tôi rái sắn lồng giao trả lại để mà đi, và già, và già, cái tuổi già da bênh và đọc sách. Chính thực ra, lúc về đây, tôi không ngờ lại còn được mạnh khỏe như thế này. Đầu tăm, Tôi bị bệnh europeong mạch máu, tám khai phải nằm giữ tám việc. Nhưng may thàu nay được ở bên cạnh hai bác-si Hồ-tá-Khohn và Vũ-ngọc-Anh nên sức khỏe đã khả và tôi giàn thế làm mảng lầm. Công việc thi nhiều, nếu không có sức khỏe, không làm gì được cả. Tôi sẽ, ở đây là bùa rót trè về Thanh-hoa để rồi lại dìng ngay — có lẽ là Nam-bô, bởi vì ở đó tôi cũng có nhiều công chuyện cần làm gấp.

Lê-phuc-hội thanh-phố Hà-nội — Ông Trần-văn-Lai
nban chuc Thi-trường

Theo chương-trình thi mươi hai giờ đang làm lễ phu-hội thành-phố Hà-nội, đang một giờ với Hải-phong và Đà-năng, sau mươi hai giờ kia mươi tám, vào đồng. Mãi tối gần một giờ trưa, cuộc lễ mới bắt đầu. Đúng ra thi thành-phố đã đã bị một cuôc đòn tiếp ông Thi-trường Trần-văn-Lai rất xung đặng, nhưng vì tên nước che, người nhàng làm mảng long, ứng yêu cầu đứng làm gi, nên mọi công người không biết bao nhiêu, — và hồn diec đòn rước đều koan loi, VŨ-BANG, nhanh lấy ra một gai bát lửa hàng năm xu

ngày xưa, cái lạng bát lửa có bụi nhai đỡ, bát lên dava cho mọi người châm khuốc hút — một thứ thuốc hàng thường. Trong hơ một tieng đồng-hồ hồn chuyen, người ta có cầm-tuồng ông Trần-trọng-Kim thành-thuc về lát cả mai phuong-dien và quá là một người xứng đáng để cho quoc dân tin tưởng và hy vọng.

Sau giờ bắn гарci nhau phút thi bắt tay từ già. Bại-biểu các báo ra về với những cảm-tưởng tốt trong lòng. Tôi lui ra sau cùng, sau khi đã hỏi Ông-Tòng-trưởng Trần-trọng-Kim về công việc trước kia của Ông hồi trước khi làm Tòng-trưởng.

Ông Trần-trọng-Kim lấy tay phết mái tóc điểm bắc, yết đầu, và lời tôi:

«Có! Ngoài một cuốn sách khảo về thiêng-vấn, tôi có soạn một cuốn Việt-Nam sử lược mới hoàn toàn hơn và có phần nói rõ ràng hơn về hồi Pháp thuộc, nhưng hiện nay, vẫn chưa xong. Tôi không biết bén lão hiện đê ở đâu, tôi đương bao chau ở nhà làm kiêm, nhưng chắc lúc này, bén rộn thế, tôi cũng chưa thể tiếp tục ma làm cho xong ngay được. Ấu cũng là một điều đáng tiếc. »

xem tiếp trang 24

CÓNG NÊN BIẾT
MỘT CHÚT.

Tại sao lại có chuyện TRA LAI BA THANH PHO Hà-nội, Hải-phòng, Đà-năng?

Từ chương-trình Cerruti
(đoạ) làm cái « tòi-dai
Hà-nội » đến lòng dân
thành-phố k-vọng ông
thị-trưởng Trần văn-Lai

Trong chính sách
thực dân của các
nước Âu, Mỹ thi-hanh
và các nước Á-déng,
có nhiều điều tái-
hợp công Vinh-chinh
số h-chiêm tò-giới và
cát-dát làm nhuong
địa mà ta đã thấy ở
Trung-hoa và Việt-
nam trong khoảng 60
năm giờ-lại đây. Của

gi-tham-d襌 bắng lầy có dì tự
về hoặc dè mò mang một cách
triết dè, người ta đã đem quân
chiếm đóng một kinh-tất-lâm
thuộc-dia của mình ở ngay
giữa một nước-đẹp lấp-hay-
trong đất dai một xứ mà
người ta gọi là bảo-hộ. Trong
khu tò-giới và nhuong
địa đó, quân chính-phu và
kiến-dân-nuoc-he được tu-dé
chinh-dòng như ở ngay đất
nuoc-minh, không phải theo
một điều luật nào của các
nuoc-đè-dai đã nhuong
cho họ. Ngày đến dân các
nuoc-đè-dai khi vào các tò-
giới và nhuong-dia cũng phải
vâng theo pháp-luat loi-hanh

2 deo7

dia đó, chỉ riêng người
Pháp được hưởng các
dike-quyền về dù mò
phuong-dieu, còn dân
Việt-nam thi chỉ
được bình-dâng ngoai
mieng, thực ra thi là
nô-lệ. Chế-dộ bắt
công đó đã kéo dài
từ 1888-1889 nghĩa
là độ 57 năm nay.

Ngày 20-7-45, ba
ván-de các tò-giới ở Tàu đã
thành-phố Hà-nội, Hải-phòng
lâm-tổn biêt-bao giây mực. Đà-năng, nhuong cho người
Chinh-phủ Trung-hoa, đã bao
Pháp, đã 57 năm, đã trở lại
hàm-lại các tò-giới, mà họ
vô-dé-quoc-Viet-nam.

Nhân dịp kỷ-niệm việc
khôi-phuc chủ-quyền, nay
chung-tôi-muon, nhắc qua lại
chủ-giá.

Nước ta, sau khi quân Pháp
chiếm Nam-kỳ làm thuoc-dia
và đất, cuộc bão-hó ở Trung-
Bắc-kỳ, bọn họ vẫn chưa mẫn
trên.

Nguyễn-và-nón ép vua ta, vua

Bóng-khánh, phải ký-phuong

ba-thanh-phố Hà-nội, Hải-

phòng và Cửa-Hàn cho chung

làm-nuong-dia. Dù các thi-

nho vào tr giúp đỡ của

trần-nô-bi-coi-nhau-thuoc

Hoàng-quan, vua khôi-phuc

đia và dân các tò-trấn do

được chủ-quyền, từ xưa vẫn

chung-gi là dân-đem-nuoc

gửi-một-đia-vì-quan-trong

Pháp phải theo oec-luat pháp

trong-lịch-sử nuoc-nhi, Hai

do họ đặt ra. Ở cao-nhương

Hai-kia là tò-lòng-gi là

Ba-la, Thăng-long, Đồng-dô,
kè-cią, đã từng là thủ-đô của
nuoc-Viet-nam qua các triều
đại-tù-thể, kỳ-thứ 9 đến nay.
Gõ-cua-Hà-nội là « bài-la »
thành-do-tiết-dò-sử Cao-
Biển xay-trên bờ-sông Tô-
lich vào khoảng năm 870
(tời nhà Đường). Thành này
lại có đường đê-bao ngoai,
trong thành cbo-dau-không
bón-vạn-noc-nha.

Còn, chép-thi La-thanh
nói nay-dâ là một thi-chấn
kha-loa.

Đến đầu-thên-kỷ 11, (1010)
vua Lý-thái-đò là ông vua
sang-lập-nha Lý-mời-thien-dô
về đồng & La-thanh và La-
thanh-tò-dò mới đổi tên là
Thăng-long. Từ đó đến cuoi
đời Hậu Lê, thủ-phủ nước ta
vẫn ở Thăng-long mãi, đến
khi vua-Quang-trung thống
nhất Bắc-hà mới dời-dó-về
Thuận-hòa.

Triều-nhà Nguyễn từ đời
Gia-long vẫn-lấy Thăng-long
là thủ-phủ Bắc-hà, nhưng
kinh-dò-nuoc-Nam thi đặt ở
Thuận-hòa.

Trong đời Tù-đức, nước

ta gặp-bối-quốc-biển, Thăng-

long-tò-Hà-nội bị quân Pháp
chiếm-hai-lần: năm 1873, tuc

ngày 15-tháng 10, năm qui-

dau, quân của Đại-uy Francis

Garnier đánh và lấy

thành-lâu-thứ-nhat, ông

Nguyễn-tri-Phuong bị thương

ting-ti-hết và rawn 1882 tuc

mồng 8-tháng-3-năm-nham-

ingo, đại-té Henri Rivière lai

đem-quân-danh và hạ-thanh

Hà-nội lần-thứ-hai, tòng-dec

là ông Hoang-Dieu-tu-hết.

Đến tháng 8-năm-mậu-ly
tức 1888, dưới triều vua Đồng-
khánh-lúc-dò-ông Richard
lập-Tông-thống Tean-quyền
ép-triều-dinh-Huân-ký-hep
trong-nhường-thanh-phố-Hà-
nội, Hải-phòng và cửa Đà-
năng cho người Pháp làm
nhuong-dia. Theo hép-tác
đó, kh-đông-nhường-dâ dâ
nhường-quyền-cai-tri-thuoc
cà-yê, người Pháp, người
Nam-không có quyền-hành
gi-cá.

Từ đó cho đến ngày 20-
vừa-tôi, ba-thi-trấn trên kia
không phai là đất-cua-nuoc
Nam-nha. Người Pháp coi
các thi-trấn-dò như đất-cua
mình và từ việc hành-chinh,
chinh-tri cho đến việc kinh-hin-
hix-hoi, đều-tri-y-dinh-lien
lấy-không-hè-hồi-y-kien-trieu-
định và vua-nuoc ta. Thậm
chí nhung-khi vua ta nguy
gửi-Bắc-hà, Hà-nội, Hải-
phòng thi-nhà-yua-bi-coi-nhau
là khách-cua-các-nhà-cam
quyền-Pháp.

Một-chép-đè-bài-công-và-la
lung-cuc-diêm!

Việc-mở-mang-ba-thanh
phố-Hà-nội, Hải-phòng

và Đà-năng

Ba-thanh-phố-trên-nay
trước-khi-ông-vua-Pháp-de
chân-dến-dâ-nuoc-ta, vẫn
nhung-nhieu-đò-không-de-lai-di
tich-gi-nhung-trong-sú-sach
và-chép-rõ-như-the.

Tù-khi-các-thi-trấn-dò-cáu

lamb-nhuong-dia-cua-người

Pháp-hi-cang-ngay-cang-mò,
mang-thêm-Nhà-nuoc-ta,

mò-nuoc-dé-lắp-cáu-thi

trấn-dò-chắc-phai-mở-mang

thêm-nhieu-và-dâ-trò-nhieu

nhung-bi-trấn-lon-dao, và

thê-sanh-voi-cáu-kinh-dò-và

hải cảng lớn của miền Đông. A như Đông-kinh, Nam-kinh, Hoàn-đản, Thượng-hải, Nóng-sang, Quang-châu chẳng hạn.

Mỗi khi nói đến các thành phố Đông-dương, người Pháp vẫn tư phu về các công cuộc của họ đã làm ở Hà-nội, Hải-phong cùng các thị trấn khác nhưng họ có biết đâu cũng trong khoang thời gian đó (60 năm), người nước ngoài như Nhật, Mỹ, Anh, Nga, đã làm trong những công cuộc đó số gấp trăm ngàn lần như thế!

Hải-phong, một bến Tàu trên sông Cấm

Ở ngay giữa chỗ các sông ngòi lõn miền Bắc bờ giao nhau, trên sông Cửa Cấm, cách bờ 20 hải-lý, Hải-phong có một địa vị rất tiện lợi. Tại cả tầu bé, thuyền mành trong xú đều có thể đến bến Hải-phong chờ các hàng hóa ở

Hiệu sách NGOAN, 116 Chu Ônano, phai hành đà sinh, báo của các nhà xuất bản Đông-dương. Thủ-viện Bình-Dân, Thành-Nhiên, hường giá riêng. Mực bùn, dài 100%

SAM NHUNG BACH BO

Hồng - Khê

Đại bô khai-nuyễn
Đô Hanoi, Lời sinh-đạo

Mùa hè 30.30

28, Hàng Bồ - Hanoi

Đại bô khai-nuyễn

Đô Hanoi, Lời sinh-đạo

Mùa hè 30.30

28, Hàng Bồ - Hanoi

hơn đến việc mở mang các thành-phố Đông-dương.

Về Hà-nội ta thấy có chương trình Cerruti để mở Hà-nội thành «tối đại» Hà-nội gồm thành-phố ngay nay và những khu mới sáp nhập vào «tối đại» đặc biệt. Chương-trình đó có dự định việc mở mang các khu và thành-phố ngày nay đến con đường vòng cát-cát-miền ngoại ô, phía Tây-hồ và phía Nam Hà-nội.

các lịnh nói địa đông due và phì nhiêu và bè. Nhưng một tro lục cho sự mở mang Hải-phong là máy nán giàn dày sông Cửa Cấm vần bồi và dày hòn lầy. Các cuộc công tác ở Phê-lai sẽ giúp cho Hải-phong thành một cửa bắc nước trong. Sản này Hải-phong tuy sẽ không phải là một hải-cảng lối nhưng sẽ là một bến tầu lớn trên sông và là một thị trấn kinh-nghệ lớn. Việc mở thêm một hải-cảng nước sâu ở Vatchay trước Hongay sẽ không làm cho Hải-phong mất phần quan trọng.

Hải-phong cũng sẽ mở mang thêm và sửa sang lại nhiều. Các bến tầu trên bờ sông Cửa Cấm sẽ nối liền với bến tầu trên sông Tam-bac về phía tây. Còn về phía đông thì từ ga xe lửa vào bến tầu sẽ có thêm nhiều đường xe lửa và một nhà ga lớn ngay trên bến tầu. Bến tầu trên sông Tam-bac sẽ mở rộng thêm về phía sông Lạch-tray.

Ở khu này sẽ lập thêm một khu buôn bán ở vào giữa sông Tam-bac và đường Bonnal. Ở đây các bờ sông sẽ mở nhưng khu kinh-nghệ và những kho chứa hàng hóa. Khu kinh-nghệ này sẽ mở rộng thêm và phía dưới sông Cấm và cuối khu này sẽ có chợ trâu bò và lợn mèo. Các lô thuyền sẽ có những khu riêng để ở gần về phía đông, phía tây, phía nam và các khu ngoại ô.

Bên các đường xe hỏa và các đường bộ đi vào thành phố-Hai-phong

phố cũng cần phải mở mang thêm vì hiện nay các đường đó vừa chật hẹp vừa không đủ cho dân một thị-trấn lớn. Các công viên và các sân vận động, bể bơi cũng phải mở thêm nhiều.

Ngoài Hà-nội, Hải-phong, ta cũng nên nói đến Đà-bằng là «hải-cảng của các miền giữa xứ Trang-ký và Ai-lao. Hải-cảng đó sẽ là nơi xuất cảng và nhập cảng hàng hóa cho cả một miền có nhiều nông sản, lâm sản ở phía sau.

Hiện nay các tầu bắc lõu ngoại quốc không mấy chiếc ghé bến vào bến Hanoi, chỉ dám ngoài khơi rồi cho ca-nóp hoặc thuyền chờ hành khách và hàng hóa vào bến. Việc sửa sang cửa Đà-nông thành một hải-cảng hoàn toàn là một việc công-tác rất vĩ đại, phạm vi một bài báo không thể nói hết được. Nhưng đó chỉ mới là người Pháp «dứt» mình đầy thôi, chứ biết bao giờ cho họ thực hành?

Sau khi bá-thị-trấn đó giở về với đế-quốc Việt-nam

Hà-nội, Hai-phong và Cửa Hanoi nay đã hoàn toàn là lãnh thổ của đế-quốc Việt-nam. Dưới quyền cai trị người Nam hùng tôi mong cho bá-thị-

trấn lớn đó sẽ trở nên những thành-phố đặc biệt Việt-nam. Công việc đầu tiên sẽ là công việc đổi tên các đường phố và công viên hiện nay vẫn mang những cái tên Pháp rất chướng. Còn việc mở mang các thị-trấn đó thì thiết-tưởng, các ông thị-trưởng và hội đồng thành-phố sẽ phải tiếp tục công cuộc bỏ dù từ trước và mong rằng Hà-nội sẽ đẹp hơn trong chương-trình Cerruti.

Riêng về Hà-nội, từ trước vẫn là thă-dò Bác-bộ và thă-dò toàn cõi Đông-dương, chúng tôi mong cho thị-trấn đó trở nên một thành-phố lớn nhất của nước Việt-nam và của miền Đông-Á. Việc mở mang Hanoi nén cho lan rộng cả sang bờ bắc tả sông Nhị-hà và phia Gia-tam. Như thế khu buôn bán của người Nam hiện nay và cũng là khu cõi nhặt của Hanoi vẫn là trung tâm diêm-mà-hanh. Từ Giả-lam sẽ có một vài chiếc cầu nữa bắc qua sông, những cầu đó sẽ là những cầu lớn cho ô-tô và xe cộ di lại được dễ dàng hơn ngày nay.

Việc tuấn-phong và giữ vệ-sinh chúng trong thành-phố gầm dày hơi sao nhăng mong

rằng sẽ được ông Thị-trưởng chú ý đến một cách đặc biệt hơn.

Quái-cúng đến việc học và việc xã-hội cùa-tê trong thành-phố cũng đều là những vấn đề rất quan trọng cho dân thành-phố.

Chúng tôi dám tin rằng ông Thị-trưởng Trần-văn-Lai sẽ là người có đủ tài, đủ học thức, đủ kinh nghiệm và nhất là đủ tài nhiệm đối với dân thành-phố để cầm quyền và chủ-trương các công-cuộc cải-đổi và mở mang nơi «nghìn năm văn-vật» của đế-quốc Việt-nam sau này.

NG.-TU-LUYEN

ĐỜI NHẠC-SĨ

Hồi 9 giờ rưỡi sáng chủ nhật 29-7-45, hội Âm-nhạc BÌNH-MINH sẽ tổ-chức một buổi ca-kịch «Đời nhạc-sĩ» tại rạp Olympia »

BỘ THẬP TIÊU ĐỌC

Thuốc lọc mía Hòa-niệt đặc ngừa lở giật mít lợ Ipbo. Nửa kg. 14.000. Một kg 14.500.

BẢN TAI

Nhà Thuốc TE-DÂN
121, Hàng Bồ Hanoi

XIGA thơm nhẹ hơn hết (hút rất thông) dùng thay thuốc lá
rất tiện và lịch-sử:

EROS VIRGINIA

Ban Đầu-tai: Phê-Lai, 87 Phố Huế Hanoi, Giấy kíp 874.
Phố-Ngã 92 Hàng Đào Hanoi, Giấy kíp 680.

HÀ NỘI LỊCH SỬ

TRONG KHI VIỆT NAM DƯỚI QUYỀN BỘ HỘ NHÀ SƯƠNG

MAI - THỦY

Hà-nội cũng như các kinh-thành cũ xưa
nay không phải một ngày mà xây dựng lên
được. Hà-nội là công-cuộc bao nhiêu đời từ
biển nước ta nội-thuộc Tàu cho đến các triều
vua độc-lập. Trong bao nhiêu thế-kỷ, trải
qua bao nhiêu cuộc biến-thiến, đất Hà-nội ở
trên hòn ngọn hay nam ngọn sông Nhị-hà
vẫn còn nguyên-như cũ, nhưng quang-cánh
nơi đê đờ Nam-việt đã bao lần thay đổi. Một
người Việt-Nam sống về thế-kỷ thế này, thử
tâm, hoặc vào thế kỷ 15, 16, đến nay nén
sóng lại, thoát nhìn quang cảnh Hà-nội
chắc phải ngạc-phiêng không rõ có phải đó là
Giáo-chí đời Tùy, Lai-thanh của Sương-bá-
Nghi, Đại-lai-thanh của Cao-biền và Thăng-
long của các đời-Lý, Trần, Lê chăng? Người
đó thật không thể nào nhận ra.

Kinh-thành Hà-nội có từ dời nào?

Theo H. Maspero viết một bài về địa-đi
chiến-trí nước ta dưới đời Đường thì theo
Tùy-thur, về khoảng đầu thế-kỷ thứ ba từ
605 đến 618, nhà Tùy trong khi là chúa Lai
đã đặt đai chính pháo được 3 mươi lín, cũ
đem thủ-đô xá này về huyện Tống-binh-lan
thứ nhất. Huyện đó gọi là quán Giao-chi
cũng như về đời Hán. Đến 622, nhà Đường

Trái qua bao nhiêu sự thay đổi về tên đất
đó đó thì thủ-đô của An-nam đổi-ho phũ
như thế nào? Thủ-đô đó chắc không đổi
vào quận Giao-chi M. Pelliot trong
một bài nói về 4 hòn gòn đường dì Trung
hoa sang Án-dô về thế-kỷ 8 (đảng trong lập
ky-ểu trường Viễn-sông bắc-cô 1904) đã nói
muốn di từ kinh-đô đến chân Phong phi
qua Giao-chi, thế là kinh-đô không ở trong
quận đó. Còn Nguyn hàn quản huyện hi
lâm trước năm 825 cũng nói rõ dì từ thủ-đô
An-nam đến Giao-chi hết bao nhiêu đường

đất. Thế là thủ đô không theo quân Giao Chỉ mà đổi tên và các sách không thấy ché là dời đi đâu cả. Thế là thủ đô vẫn ở cũ. Giao Chỉ như nói 622 và đến 627 vẫn là thủ đô của An-nam đỗ-bở phả. Mãi bài thế-k sau, năm 825 khi đế bộ sứ nhà Đường là Lý nguyễn-Hì mới dời thủ đô sang bắc ngang sông Nhị-hà nhưng thủ đô chỉ ở đây được mấy tháng lại quay về chỗ cũ ngày. Từ đây thủ đô vẫn ở trong huyện Tống-binh và trở thành Đại la mải đến kỉ hết thời kỳ trước thuộc moi lôi.

Cuốn «Đại-la-thanh-chi» cũng nói rõ là
thủ-dô đưa về chỗ cũ. Thế là Giao-chí cũ
tức là Tống-binh và tước là Đại-la-thanh-hồi
cưới Đường. Địa vị thành Đại-la ở chỗ nào
người ta đã không vào sự khéo của
trường Viễn-dông bắc-cô mà biết rõ. Thà h
Đại-la cũng ở trong khu vực Hà-nội hay
nay và những thành đất đắp lèo ở quanh
Đại-la ngày nay vẫn gọi là Lai thành. Nhưng
nếu muốn biết rõ thành Đại-la của nhà
Đường ở ditch chỗ nào ngày nay thì là việc
rất khó khăn.

Triều đời nhà Đường, thủ-do của An-nam đó là phủ Sầm dùng làm thủ-phủ huyện Tống-biên nhưng không phải là một thành-phố lớn. Năm 545, Lý-Bôn bị bại trận ở cửa sông Tô-lich ngày nay gần thành-phố đó thế mà không thấy nói đến thì đã rõ thành đó không quan hệ gì. Mãi sau khi nhà Tùy bình định xong xứ này mới đổi chỗ đó làm thủ-phủ quận Giao-chí và sàra sang lại. Lập kinh người ta cho dắp thành và lập cờ - quan phòng thủ. Khán-Koa là thủ-sứ của nhà Tùy hồi này phải đánh nhau với thủ-sứ châu nghĩa là cùng tên với thành do Trương bà Nghỉ xây nên. Năm 825, Lý-nguyên-Hí đổi thành sang phía Bắc sông Nhị-hà nhưng lại đổi lại chỗ cũ ngày và có lối thay-hàn sang chỗ khác. Sự thay đổi này rất chắc chắn vì trong sách có nói rõ. Thực thế năm 863, khi quân Nam-chiếu (miền Văn-nam) đến vây đánh thủ đô Đô-hồ-phủ thì trong khoảng nhỏ hẹp phía Nam sông Nhị có tóp ba thành. Một là chỗ trú của Đô-hồ-phủ và quân tàu chỉ giữ thành đó. Một thành là thành cũ gần sông Tô-lich do

XỬ CHỦ Y

Nam chiếu đã chiếm thành thì bọn fan quân
Tấn phản công lai để giết quan đã chiếm
thành của Đô-hộ-phu. Cảnh quân đồng c
Tử thành là kéo ra để ngăn việc săn mìn
đỗ. Thành này khi Cao Biền xây thành Bán
la chôn ván cồn và đúc ngay sau

DAI QUANG DUC PHÒNG

23 Hàng Ngang Hanoi, giấy nai &

Sau khi đánh đuổi được quân Nam chiêu khôi phục lại đất An-nam, năm 886 Cao Biền lại cho xây lại thành và cờ-lê xây một nơi khác. Thành mới này cao 26 bộ (7m80) và chu vi rộng 3.000 bước (hoặc 19.805 bộ). Trước và xung quanh thành lát có một vò quan phòng thủ nữa, một bức thành cao 15 bộ và dài 21.258 bộ. Thành ngoại xây rất gần thành nội nhưng thê cũng đủ để trong thành nội khỏi bị tên ở ngoài bắn vào. Theo kinh thước do thi thành này nhỏ. Do đó Đường một bộ kém bộ ngày nay và chỉ khoảng dãy 0m30. Thành ngoại cao vi chỉ độ 6.200 m. Thành đó còn nhỏ hơn thành Hả-nội do vua Gia-long xây nên sau này (6893 m) 26 theo Bắc thành địa dư chí) Thành nội có cao nhô hơn nữa và cao vi không dày 6 cây số. Thành Đại-la của Cao Biền chắc cũng chỉ giống các thành của người Việt-Nam sau này. Trong thành cũng có dinh thự các quan chức, kho-tàng của chính phủ và quàn huu (năm ngàn cái) của Cao Biền xây nên là để cho lính ở thứ không phải cho dân. Dùn gian đều ở ngoài thành trong miêu lân cật đó.

Như thế khảng thê nào làm thành của Cao Biền với tòa thành lớn chạy dài trên 15 đến 20 cây số ở phía tây và Nam thành phố và phía Tây thành đó gọi là Ngoại la thành. Các nhà viết Địa-dư sử ký cũng không nhận như thế.

Như trong Cương mục nói: «Những tướng đã dập ở bốn mặt thành Hà nội ngày nay là xây từ đồi Lý vì đồi Trần và không phải xây một lần. Có người cũng gọi đó là La thành. Nếu cho những mò đất đó là La thành. Nếu cho những mò đất đó là La thành lớn».

Ngày nay chúng ta xét xem các tòa thành về

Tin buồm

Chúng tôi được tin:

Bác-sỹ VŨ NGỌC-ANH,
Bộ trưởng bộ Y-tế và Cứu-tết.
đã bị nạn máy bay oanh-tạc và ta thê ngày 23 tháng bảy 1945, hồi 8 giờ rưỡi sáng.

Tang lễ đã cử hành tại phủ Khâm-sai ngày 25 tháng bảy 1945, hồi 18 giờ 30.

Nhân dịp đau đớn này, ban-chí xin trân trọng kính viếng anh-hôn ông Bộ-trưởng và phản-ru công lang-quyển.

dời nhà Đường có còn để lại di tích gì chăng thi thực là một sự khó khăn vô cùng.

Cả các vua dời Lý, dời Trần khi lấy La thành làm kinh đô và đổi tên là Thăng-long thành đều mở mang thêm thành đó để sảy ra cung-cửu ở trong hoặc dập thêm các co-quan phòng thủ ở ngoài.

Nhưng giá trị phòng thủ của thành Thăng-long không đáng kể vì hai lần quân Mông-cô sang xâm-lấn nước ta, quân Trần không lẩn nấp giữ thành Thăng-long, cả quân Mông-cô cũng không giữ thành đó vì sau khi thua ở bên Chuong-dương quân Thanh Hoan liền bỏ thành rút sang tả ngạn sông Nhị-hà ngay.

Đến khi quân Minh sang đánh Lê-Lợi cũn chi chiếm thành Thăng-long cũ mà họ đổi tên là Đông quan rồi mở mang để chống với quân Lê.

Từ trước đến bời giờ giữa thế-kỷ 18, thành Thăng-long không phòng thủ về phía Đông tức là phía bờ sông Nhị-hà.

Mãi đến 1749, muôn ngàn quân giặc Nguyễn-biên-Cầu người ta mới cho dập lại nội thành và xây co-quan phòng thủ & đúc bờ sông Nhị-hà ngay sau con đê ngày nay. Cửa ở Phố Mới là di tích độc nhất còn lại về bức thành xây đã gần 200 năm nay.

Nói tóm lại thành Đại-la thường chỉ là một tòa thành nhỏ cao vi độ 6 cây số chỉ có thê dem soán với La thành ngày nay như người ta đã dem La-thê của La-mă mà sánh với Paris ngày nay vậy.

MAI-THỦY

TRUNG-HOA CÁI LÒ
LỬA ĐANG CHÁY
HỒNG Ở Á-DÔNG...

TỔNG TÚ-VĂN Sang Nga thương-thuyết LIỆU CÓ DẬP TẤT ĐƯỢC LỬA KHÔNG?

Tổng-tú-Văn, chủ tịch
Ủy-ban Hành-chinh
kiêm Ngoại-giao Tổng-trưởng
của chính-phủ
Trung-khanh vừa dì dụ
Hội-nghị, Cụp-kim son
về, với vàng đầm phi-cô
sang Mac-krông điều định
với các nhà cầm quyền Sô-viết
về cuộc xung đột giữa phái Biên
và Trung-khanh. Mặc-tu-khoa
không muốn can thiệp vào nội
chính nước khác, nhưng chỉ
nhìn làm trọng gian điều định
giữa hai phái Cộng-sản và Trung
giới-Thạch.

Hội-nghị ba y-thủ Anh, Mỹ, Nga họp ngày 18-7-45 ở Postdam già kinh-thanh Bâlinh có lẽ đã bàn đến cả việc Á-dông. Anh, Mỹ có ý ngờ vực Nga nên mới dù ý định của Nga đối với miền Á-dông như thế nào?

Hai tin trên này cũng của hãng Domei, báo cho chúng ta biết trong một ngày. Nhưng ai thường dè ý đến thái hình quâc-tế và Á-dông gần đây, sau khi đọc hai tin quan hệ đó chắc phải nhận thấy hai điều:

1) Cuộc xung đột giữa phái Cộng-sản-Tau và phái Trung-khanh chỉ còn kiểm soát có các lanh-miền Tây-nam, cao khu Tây-bắc thì dưới thế-lực của họ Cộng-sản Diên-an cũng có chính-phủ và những co-quan hành-chinh riêng. Như thế ta có thể chia nước Tau làm ba khu: khu phái

HAY LỬA LẠI THIẾU CHẾT ! TRIỆU SINH-LINH
MÀ MIẾNG THỊT BÉO CÒN LẠI TRÊN BỒNG
TRO TAN, VÂN KHÔNG PHẢI NGƯỜI TÀU

DƯỚC HƯỚNG P

Mạc-tu-khoa đề đàu định với ông Staline.

Á-dông cũng nhìn Á-An-châu, các nước đồng-minh Anh, Mỹ vẫn ngờ vực Nga và tìm hết cách để ngăn ngừa thế-lực Nga càng ngày càng thêm hùng-trưởng.

Vân-dé Trung-hoa đối với
các nước đồng-minh
đã-tự-cung như vân-dé
Đức ở Âu-châu

Nhưng nói dứt Trung-hoa, ta không thể không nhắc đến thế-lực của Nhật. Hiệu-chinh-phủ Nam-kinh đồng minh với Nhật đã kiểm soát tới 3 phần năm đất nước Tau, nghĩa là hầu hết cả giái đất rộng lớn ở đoc Trung-quốc hối từ Bắc-bắc cho xuống đến Quảng-dông. Quảng-tây giáp giới với nước Việt-nam ta và từ bờ bắc đến giáp Tứ-xuyên, Thiểm-tây, Văn-nam.

Chính-phủ Trung-khanh chỉ còn kiểm soát có các lanh-miền Tây-nam, cao khu Tây-bắc thì dưới thế-lực của họ Cộng-sản Diên-an cũng có chính-phủ và những co-quan hành-chinh riêng.

Một tin Domei gần đây lại dại đoán là sau khi chiếm được đảo Okinawa, đoc chính trong khu Lưu-cầu quần đảo, quân

Đông-sud từ Bắc chí Nam chỉ trả một vài mèn nhỏ thuộc phạm-vi thế-lực người Nhật, khu Tây-bắc gồm các tỉnh Thiểm-tây, Cam-túe, Tay-Khang là phạm-vi thế-lực của đoc Cộng-tanTau và của Nga, còn khu Tây-nam gồm các tỉnh Tứ-xuyên, Hồ-nam, Qui-chiu, Văn-nam, một phần Quảng-tây và Quảng-dông thì là phạm-vi thế-lực của Trung-khanh và Anh-ay.

Tinh-thê nước Tân-châu khác gi tinh-thê nước Đức ở Âu-châu là mấy, chỉ khác người Tau, còn có chính-phủ tự trị ở trong mỗi khu.

Trong lúc cuộc chiến tranh ở Âu-châu kết liễu hán-thế giới đều chú ý về phái Đông là nơi cuộc xung đột giữa người Nhật và người Anh, Mỹ đang kịch liệt. Hiện nay cuộc chiến tranh Đông Á từ giáp Thái-hinh-dương và miền Đông-nam Á-châu có cơ-muỗn lấn tràn rộng hơn, Trung-hoa được coi là trung-tâm điểm cuộc chiến-tranh Đông Á.

Cũng vì thế mà người Mỹ càng ngày càng tăng giá quân-lực nhất là về phi-quân trên đất thuộc phạm-vi chính-phủ Trung-khanh.

Một tin Domei gần đây lại dại đoán là sau khi chiếm được

Mỹ có thể đã bô lèn bờ bắc Trung-hoa. Sự đàm dò đã đưa vào sự hoạt động của các đạo quân Trung-khanh ở miền Hoa-nam. Các đạo quân này hồi năm ngoái bị quân Nhật đánh đuổi đã lui từ Quảng-tây vào các miền núi ở hai tỉnh Quý-nhau và Hồ-nam. Hiện các đạo quân đó đã tổ-chức lại và gồm có chừng 30 sư đoàn huấn luyện theo lối Mỹ, lại có đủ khí giới tôi tân để đợi quyền chỉ huy của tướng Hả-qua-Khâm. Các đạo quân Trung-khanh đó được phi-quân Mỹ giúp sức gần đây hoạt động từ cõi là để tiếp ứng cho các đạo lực-quân Mỹ một ngày kia sẽ đổ bộ lên đất Trung-hoa trong miền Hoa-nam.

Mỹ cần hành động kịp ở Tàu là để nêu rõ thế-lực của Nga cũng như của Anh trước Trung-quốc.

Hiện nay, đối với-quân Mỹ ở Tàu đã dời căn cứ của nó từ miền Yen-pi-m, về Xuyên-tiап, khu gần bờ bắc Tàu. Các nhà quan sát cho rằng có thể, với thêm 50.000 lính, Mỹ sẽ chiếm Trung-khanh một bộ tham mưu-chuyên-môn và một bộ tham mưu để trọng-tối về các cuộc hành binh.

Nếu quân Mỹ mà đổ bộ lên đất Trung-hoa thì sẽ gặp ba lực lượng: lực lượng trước hết phải nói đầu với quân Nhật là những quân đội ở Tàu từ lâu nay rất coven dường sa-thủy-thổ mà thế giới đều biết cả.

Thứ hai là các đạo quân Tàu của chính-phủ Nam-kinh cũng tổ-chức theo lối mới và có đủ khí giới lối tàn của Nhật cấp cho. Các đạo quân Nam-kinh này sẽ giúp quân Nhật nhiều trong việc phòng thủ đất nước.

Thứ ba là các đạo quân Cộng-sản của phái Diên-an huấn-luyện theo lối Nga và được Nga giúp cho về khí giới, chiến-cu, dan được.

Ngoài ba lực lượng ghe-gom đó, quân Mỹ sẽ gặp nhiều điều rất khó khăn khác trên đất nước Tàu, như về vấn đề chỗ quân-cứ-viên, tiếp-tế liróng-thuy và ván-de vật-tai khi-giới, dan được cùng các thứ chiến-cu nặng nề. Mỹ chỉ có thể trong mong vào đường bờ và đường hàng-không còn các đường lu-u au-dụ qua Tay-

tang đến địa-phận Trung-khanh thi khó lòng mà dùng được, nhất là trong các mùa mưa. Các đường vận-tai bằng-bè và trên không trong lúc chiến-tranh không lấy gì làm chắc chắn vì hải và không-quân của Nhật đều khá mạnh ngay các vị độ-dốc böh-duong cũng phải công-nhanh như thế.

THỐ-LỰC VÀ THÁI-DỘ CỦA PHAI CỘNG-SẢN DIÊN-AN

Nói đến tình-hình chính-trị Trung-hoa ngày nay ta phải nhớ ngay đến phái Cộng-sản Tàu lập đại-bản-doanh ở Diên-an. Thể-tay (bảo-Tàu thường gọi là phái Diên-an). Thể-lực của đảng Cộng-sản Tàu không phải ngày nay mới to-tát mà ngày xưa cũ.

Vì Lư-cửu-kieu nghĩa là khi xảy ra vụ Trung-Nhật xung đột ngày nay cũng đã rất là banh-truong. Đảng Cộng-sản Tàu bảo-giờ cũng là một mối lo lớn cho chính-phủ Quốc-dân do Tưởng-giỏi Thạch đang đấu. Ta còn nhớ họ Tưởng đã nhiều phen đem quắp bắn-bó, si-bài-trú quân Cộng-sản Tàu mà vẫn không sao trút nổi, sau khi Bắc-phat thành công, thắng-nết được nước Tàu. Trước quyền-nhịn họ Tưởng chia-còn-e nè bọn Cộng-sản Tàu ở Thiêm-tay. Không những Tưởng không thắng nổi quân Cộng-sản của bọn Mao-trach-Dông, Chu-

Đức, mà nhiều lần còn khỗ về đám Đông-quân Tàu. Chắc các đoc-giá chưa quên vụ bắt-còn họ Tưởng & Tây-an phái lồi 1936. Vụ này đã làm cho dư-luận quốc-tế rất sôi-nổi và tỏ-rá cho mọi người hiểu rằng thể-lực đảng Cộng-sản Tàu rất lớn, chính-phủ trung-vong của họ Tưởng ngay trong lúc còn cai-trí cả nước Tàu và giữ cả binh-quyền trong tay mà cũng không có cách gì đánh-ap nổi. Sau phái nhờ-dẫn thể-lực một người dân bá và cách điều-dịnh ôn-hòa mới có thể cứu được Tưởng-giỏi Thạch ra thoát khỏi nỗi bị cầm-tù (Theo lời Tưởng thi Tưởng không hề chia-nhưng bộ và nhận một lời yêu-sách-nào của phái Tay-an-phu).

Cuộc xung đột giữa họ Tưởng và phái Diên-an không phải ngày nay mới có mà bắt đầu từ lúc oai-quyền của Trung-quốc rất-lou và lan-khắp Trung-quốc. Trước cuộc-nạn, theo lời hô-hào của Tưởng và các nhà ái-quốc, hai phái Trung-khanh và Diên-an mới chịu hợp-tac bê-ngoài có lẽ để che-mát người-ngoại quốc chứ thực ra ở trong thi-cuộc xung đột vẫn ngầm ngầm chi-doi một-dip là bùng-nổ. May-là các tay-lanh-tu Cộng-sản Tàu đã theo lối-mời của Tưởng về dự-toàn-quốc hội nghị ở Trung-khanh nhưng xác-moi xung-dột giữa Trung-khanh và Diên-an vẫn không sao dẹp yên được. Đến nay, với cuộc

thắng-lợi của Nga & Âu-châu, phái Cộng-sản Diên-an hẳn yếu-sách nhiều hơn-niên cuộc xung đột giữa Trung-khanh và Diên-an mới trở nên nghiêm trọng và

Tưởng mới phái Tống-tử-Văn sang Mạc-tu-khoa mong điều-dịnh với Nga và dùng thể-lực Nga để dàn-áp bón Cộng-sản

Tàu-chẳng? Cuộc-công-cán của họ Tưởng & Mạc-tu-khoa không rõ có kết-quả gì-chẳng. Nếu

nay mai vi-thanh thế của Mạc-tu-khoa mà hai-phái Trung-khanh và Diên-an có thể hợp-tac được với nhau quên-mỗi-thu-xua, để-cảng hợp-lực trong việc khôi-phục đất-nước là chí-chắc-lúc ấy. Trung-khanh đối với-Anh, Mỹ cũng không-dù tin-nhiệm như trước nua. Một-diều-chắc-chắn là thể-lực của Nga và của đảng Cộng-sản Tàu nhân-dịp này sẽ lại banh-truong-hơn-trước. Thể-lực đó rồi đây không-phai chỉ ở trong-pham vi-miền Tây-nam và miền Đông-núi.

AI SẼ THẮNG TRÊN BẦU CỜ TRUNG-QUỐC?

Đó là một câu-hỏi mà nhiều người muốn-biết câu-giá-lời. Trung-hoa-dâng-trọng, người-dòng, từ-bao-nhiều-thế-kỷ nay vẫn là bùng-nổ. May-là các tay-lanh-tu Cộng-sản Tàu đã theo lối-mời của Tưởng về dự-toàn-quốc hội nghị ở Trung-khanh nhưng xác-moi xung-dột giữa Trung-khanh và Diên-an vẫn không sao dẹp yên được. Đến nay, với cuộc

sẽ-thắng trong-ván-cờ đang-dánh-dở ở bần-cờ Trung-quốc?

Sở-dĩ các-cường-quốc nái trên-từ-lâu nay phái hi-sinh-biet bao-nhiêu-quân-linh, khí-giới và tài-sản ở-miền Đông-phuong, mục-dich cũng-là để tranh-cướp quyền-lợi của-mình trên-thị-trường-nước-Tàu.

Nước-Nhật với chủ-nghĩa Bao-Bóng-A hiện-nay đã-giữ-vững-miền Đông, nước-Nga với chủ-nghĩa Cộng-sản đã-mở-mang-thể-lực ở-miền Tây-bắc Tàu gồm cả Tân-čuong và Mông-cô, còn-Hoa-kỳ với chủ-nghĩa tư-huân-Jang-hết-sire-mua-chuộc-Trung-khanh để-mong-chiem-lay-thị-trường-miền Tây-nam Trung-hoa. Cả Ba-nroc-đem có-hai-thien-vang-vang-vi-kết-hợp-một-phần-trong-400-triệu-dân Tàu-ung-hộ. Nước-nào cũng-muốn-giữ-dự-định-quyền-thị-trường-lon-lao là Trung-quốc-về-minh-không-chia-nhường-cho-ai-cả. Cuộc-xung-dột-trên-giang-son-của-Nghiêm-Thiến ngày-nay-mới-dép-hồi-quyet-liet. Cuộc-chien-tranh-dó từ-trước-dâ-lam-hao-tòn-biet bao-tinh-miễn-tài-sản-chưa-biet-còn-kéo-dài-ra-den-bao-gio-moi-kết-liệu. Lò-lửa Trung-quốc-nhóm-lea-tu-1937 ở Lư-cửu-kieu-mà-có-lẽ-tu-trước-núi-cũng-nên -hiện-dang-chay-hóng-chưa-biet-se-thieu-chiet-biet-bao-tinh-linh. Ai-sẽ-langs-u-dap-lai-dược-to-thanh-hoa-dó và sẽ-dung-huong-mieng-thit-beo-còn-lai-tren-dong-tro-lan-khon-lò-ở-Trung-hoa?

HỒNG-LAM

VĂN-HƯƠNG

Trong-hàng BỨC-NGHI
22 Hanoi, Hanoi — Giang-nh: 050

Phòng-tin-Hàng-ay,
Nhân-hàng-Vàng-Vàng
Có-nhau-dat-duc-tri
nhau-tai-tri

Các-hàng-dung-hac-mà-nhìn-thi-giáu-nhanh-chóng-và
Trung-thiến-thi-cai-có-cáp-jai-mua-vé-xô-bô-DÔNG-DƯƠNG

12

QUÝ NGÃI CHÍ NÊN DÙNG XI-GÁ VÀ TABAC

LION và MICANON

(lau-giông và hoi-vui-thuong)

101, 67 — Bến-buôu-lôcs-FATIG, QUỐ-phố-Hoà-NAM — Thủ-Cơ-thông, 80 Hanoi

Ba truyện tư-sát oanh-liệt

NHỮNG TRUYỆN HI-SINH RẤT GHÈ GÓM Ở Á-ĐÔNG

trên lịch-sử Trung-Hoa

Hoàn 10 vạn người nhảy xuống sông chết

Những thuyết « sát nhân thành nhân » và « xã sinh hủ nghĩa » của thánh hiền Á-dong đã gây cho người Trung-hoa một đặc-tính biệt khinh cá-sông, để cầu cái chết khi xét ra cần dùng. Lịch-sử Trung-hoa dày rầy những chuyện kẻ-sĩ chết vì tri-kỷ, vợ-chết theo chồng, bày-tôi chết theo vua, thậm chíабиing kẻ nô-lì hèn mọn, cũng có nhiều kẻ liều mình theo chủ.

Có người nói những việc vi ngỗng quyền sinh của người Trung-hoa, đời nào cũng có-tí biếu, nhưng chỉ là đối với một người dù nói là chết theo xã-tắc giang-sơn thực ra chỉ vì một cá nhân là ông vua, chứ không ai vì cá chủng-tộc, cá quốc-gia mà hi-sinh tinh-tệnh.

Điều đó quả có thể. Song ta nên biết dân-tộc Trung-hoa từ xưa sống dưới chế độ quân-chủ, ngoài cá-nhân đối với cá-nhân ra, ai này chỉ còn biết có ông vua là người giữ quyền thống-trị, bốn-phận làm-dân đều phải tôn-totor ái-dối, nữa là lại được chịu tước cao-loc hậu của ông vua то là phải chịu một trách-nhiệm, ăn lộc của người, chết cho việc của người, đó là lẽ tất nhiên mà những người có lòng trung-quán cần phải giữ trọn.

Vậy ta cũng chờ nên trách bị người xưa ở vào thời đại tu-vòng quốc-gia chưa phát-đại, trái lại phải nhận rõ sự thành-nhàn, thủ-nghia của những người đã lưu

lại đó, là những tấm gương sáng cần phải bêu-dương. Nói về từng người, không sao kể xiết, tôi chỉ xin kể riêng ba chuyện tư-sát oanh-liệt trên lịch-sử Trung-hoa, để các bạn cùng xem xét.

Một cái lịch-sử như thế, dù không khỏi có vết lu-mờ về dĩ-vãng, nhưng chắc có nhiều về chối-lợi ở tương-lai.

Năm trăm nghĩa-sĩ vì thương Điền-Hoành đều tự sát chết theo

Sau cuộc binh-dịnh của vua Hán-Cao, nước Tề cũng như các nước Sở, Triệu, Ngụy, bị xóa nhòa vị-trí trên bản đồ Trung-hoa.

Điền-Hoành, đồng-dối vua Tề, phải đem tôn-tộc cùng đỗ-dảng ra ở một hòn đảo ngoại bể đông. Vua Hán không khỏi lẩy lảm lo, vì giữa nơi bê-to sông cá, đem quân đến đánh chẳng phải là việc dễ. Theo lời Trương-Lương vua Hán sai Lục-Giả làm sứ-thần, đem chiếu-thư đến dụ Điền-Hoành, dài ý nói vua Hán đã cứu mệnh giờ làm thiên-lệ, không ai còn thể chống lại được; Điền-Hoành nếu biết rõ phải, nên kịp vào châu xung-hắn, lớn

VÌ KHÔNG MUỐN SỐNG NHỰC

Vua Hán giết vua Tề chiếm lấy đất nước. Ta là con cháu đã chẳng báo thù cho ông cha, bỏ trốn. Xem vậy, kè dã là vô-sĩ. Nay vua Hán sai người đến dặp, nếu ta

cứ cố qui hàng, xung-thần chịu chém, hả chẳng lại càng vô-sĩ hơn tr? Ông! còn mặt nà hào-trở vùi-trong thấy những anh em đã vi-nghĩa, bỏ-của-nhà, bỏ-xứ-sở theo ta ra ở hòn đảo kia! Kẻ đại-trưởng-phụ thà chết chứ không bao giờ lại chịu quâi gối chờ kè-thù cho được.

Nghĩ vậy, Điền-rút-gươm-dâm-cô-tự-sát. Lục-Giả cùng hai người khách đi theo liền quen-de thi-thé một nơi, rồi vào lâu-vua Hán. Vua Hán thở than thương tiếc, hạ lệnh theo đại-lễ tang Hoành ở trong thành Lạc-dương. Sau đó, vua Hán đòi hai người khách khi ở triều ra, bảo nhau rằng:

— Hòn đảo nhỏ hẹp, chưa dẽ mở mang. Nếu cứ độc lập chẳng xung-thần, vua Hán sẽ coi ta là cái-dinh trước mắt, chóng chầy tắt phái-phái đại-quân đến đánh. Tôi cũng sốt-ít anh em ở đây, ai này dù đều có lòng hăng-hái, nhưng thế-trò-sức-kém số với quân Hán, khác nào trứng-chọi với đá, sẽ có ngày tan. Lòng riêng tôi chẳng nỡ vì cái việc bắt-tý-lực lượng của mình, để anh em phải liều-mình một cách vô-ích-vậy.

Điền-Hoành nói rồi, cùng Lục-Giả đi vào kinh-dò Lạc-dương, triều-kiến vua Hán. Cách Lạc-duong độ 30 dặm nữa, Điền-Hoành bỗng-dời lồng-tụ-nghỉ-rằng:

— Điền-Hoành tự-sát dã là khô-hai già-khách cùng đến-áp-mộ-dâm-cô-chết-theo, lại-càng-khô-lâm. Điền-Hoanh cù-xử được lòng người tin-teo-dền-như-thế, e-rằng

còn năm trăm nghĩa-sĩ ở ngoài đảo biết tin tái cung nỗi lén trá thù. Ta phải kịp phái người ra dù.

Tới đảo, sứ giả nói rõ có Hoành tự sát là vì mọi ý riêng, rồi đem uy-đức vua Hán ra hiệu dụ. Cả năm trăm nghĩa-sĩ chẳng dè ý gì đến sứ-thần, bao nhau bày bàn vong tể Hoành một tuần, rồi cùng khóc và bão nhau :

Đại vương chỉ vì muốn bảo toàn tính mệnh cho chúng ta, đem thân vào chầu Hán mà phải chết, vậy anh em chúng ta nỡ lòng nào còn cùng nhau sống lại ở đảo này ?

Đất lời, cùng đâm cổ năm chết dưới tể dan. Sứ giả hoảng sợ với về tàu. Vua Hán càng lấy làm lạ, nói rằng :

Trong thiên-hạ này từ xưa đến nay mới có một số đông vì nghĩa quyền sinh như thế.

Rồi sai người đến thu cả năm trăm thi thể, chôn cất vào một nơi trên hải-dảo. Người đời sau hâm mộ cao nghĩa của Biền-Hoành gọi tên đảo ấy là đảo Biền-Hoành, và lập miếu bốn mùa cúng tế.

Lục-tú-Phu ăm vua Tường-Hưng nhảy xuống bể, hơn mươi vạn người cùng tự trầm theo

Cuối đời Nam-Tống, thê-lực quân Nguyên lan tràn gần hết đất Trung-quốc. Sau khi thành Lâm-an bị chiếm cứ, vua Cung-tông nhà Tống cùng cung-quyên và bách quan dâng biểu xin hàng. Rồi đều bị giải lên miền bắc. Mấy vị đại-thần nhà Tống là bọn Lục-tú-Phu, Trương-thé-Kiết shan-chiù-thần phục vua Nguyên, tìm lập vua Đỗ-Duc ở Pau-cchau, để hiếu triều-lòng người, khôi-phục giang-sơn nhà Tống. Chưa được bao lâu, vua Đỗ

đã bị bệnh chết, các đại-thần phải lập Vệ-vương-Binh mới lên ba tuổi, gọi là vua Tường-hưng.

Trước thế lực mạnh như đồng bão của quân Nguyên, bọn Lục-tú-Phu cùng thừa-tướng Văn-thiên-Tường dù hối-lòng hết sức đem quân Cần-vương chống-giết các mặt nhưng vì quá đội thiếu huấn-luyện, các mặt đều bị thua. Văn-thiên-Tường bị quân Nguyên bắt sống tại trận tiễn, bọn Lục-tú-Phu phải bỏ Kim-son đem vua Tường-hưng chạy ra một bờn đảo ngoài bờ, mong gầy dựng lại thê-lực. Nhưng ở đó chưa yên, quân Nguyên lại đàm-dập tiến đánh. Thấy sự cơ-võ lở, không thể hàn gắn được, Lục-tú-Phu lấy địa-vị là thừa-tướng noi với mẹ con vua Tường-hưng rắng :

Năm trước mẹ con vua Cung-tông ở Lâm-an không chịu chết theo xã-tắc, dần bằng quân giặc đã cầu sống mà bị nhue. Ngày nay Bề-hạ nên tự quyết, chờ đê lại bị nhục nữa.

Lục-tú-Phu nói xong, đứng ra mạn thuyền, quăng bỏ mũ áo xưởng bể, rồi đâm vú con xuống nước. Quay lại bế vua Tường-Hưng vào lòng, Lục nói to lên rằng :

Mệnh giới đã tuyệt nhà Tống, quân Hồi dày xéo trung nguyên, chúng tôi dù ra sức hối-lòng, cũng không thè nào bỏ-cứu. Nay tôi lừa thế cùng lục-kịt, tôi xin đem thiên-dế về nơi chín suối, để được giải-tỏ tâm-lòng với các dung-tiền-vương.

Dứt lời Lục nhảy ầm xuống bể. Bà thái-phu cùng các cung-nhân hét lên, rồi cùng tranh nhau nhảy xuống theo. Trên mặt bể chỉ còn lại mấy chiếc thuyền ngay không người, bị sóng gió dập vùi, rồi cũng theo người mà chìm nổi.

(xem tiếp trang 26)

NHỮNG ANH-HÙNG TUẤN-QUỐC TRONG 86 NĂM PHÁP ĐÔ-HỘ

Nguyễn-Cao

ngôi ung-dung, trước mặt Thống-sử Bihourd, tư rạch bụng, mồ ruột, cắn lưỡi, móc mặt để chỉ tội người Việt-Nam không sợ chết và không chịu phục tay

Hồi ấy là cuối mùa thu năm Quý-mùi (1883), ông Nguyễn-Cao đang ở chức Thái-nguyên Bố-chính-sứ.

Khi đã ký kết Hòa-ước Quý-mùi nhằm nhận nước Pháp chính-thức bảo hộ Trung-Bắc-lưỡng kỵ, triều-dinh Huế truyền lệnh các quân-thú ngoài Bắc phải triệt binh và các quan-lại phải tuân theo chính-tri mới, thế-nghĩa là nước Nam mất hẳn chủ-quyền; cả vua quan dân-chiến đều ở trong tay người Pháp chỉ dẫn sai khiến.

Lệnh ấy đến tỉnh Thái-nguyên, ông Nguyễn-Cao ôm mặt khóc ròng:

Một nước văn-hiến mấy nghìn năm, nhất-dân phải chịu Dương-tắc bắt làm nô-lệ, đầu donne thay !

Túc-khắc, ông niêm-phong hòm ẩn, giao cho thuộc hạ và nói :

Ta không thè vắng lệnh triều-dinh mà sút-mắt phục-tòng quân giặc Phù-lảng-sa. Nay các người giữ hệ-đại-tìn để chuyên-giao cho ông nào đến kẽ-chức. Phiên này ta thè không cùng-quân giặc chui-lại-một-trời.

Qua-lon, bộ-tinh-thanh-cúc vú mà đi chăng hóa ra kháng-mệnh triều-dinh sao? một-vị-thuộc-quan-nói.

Không, không phải ta kháng-mệnh triều-dinh; ông Nguyễn-Cao đáp: Triều-dinh hiện nay vua, thi-còn-bé (vì lúc ấy vua Tự-đức đã thăng-hà), chính-sự đều ở trong tay đám triều-thần nhát-sợ-triền ra Ông Tôn-thất Thuyết, còn thi-các-tu-lon đều tu-giao chủ-hòa với tay, chịu-hợp-dối-lừa, uy-hiếp. Ta bỏ quan-chức, vì, nào phải là di-lim-sự-an-nhàn cho thân-minh đâu, chính là di-mộ-biuh khỏi nghĩa-danh-lại giặc-tay, thè-là, ta vì nước vi triều-dinh thi-có...

Một lát, thở dài nói tiếp :

Nró-mất, đến người tầm thường và học-công-cũng phải đồng-lòng-nghĩa-phản-thay, huống minh là học-si-phu-quan-thần trong nước, mà cùi-dâu theo giặc, chẳng phải nhã-lâm-sao!

Rồi, soán-lại y-phục và mấy quan-tiền-lương-bông-còn-thừa, ông phản-phai che bọc linh-tẫu, nói rằng mình di-hom-nay, nếu chẳng đạt mạo-địch khôi-phục giang-sơn để cùng-nhau vui-sống tự-do sung-tuồng, thi chí-có-một cách-là chết-ở-chiến-trường, không-eu-têm-theo-hanh-ly-lâm-gia-có-nhiêm.

Mỗi người một-ngựa, nói ngày-hôm-nay

lên đường về xuôi, trước khi quân Pháp đến tỉnh-thành Thái-nghuyên.

Ông đi thẳng về Hải-dương, tìm đến chỗ đồn binh của ông Tân-ly Quản-vụ Nguyễn-thiên Thuật, vì ông này nghe thời-cuộc rực rỡ rich-biển-thiên, đã bỏ quan về trước đang sắp đặt công cuộc khởi nghĩa. Các quan bô-chết cùng vân-thân xa gần, ngạc danh-vọng ông, phục chí-khi ông, kéo nhau về lang Xuân-duo lợ-hop rất nhiều. Nhà ông Tân-Thuật trở nên đại-bản-doanh của phái vân-thân cẩn-vương cùn-quốc.

Thấy ông Thủ-khoa Cao đến, ông Tân-Thuật vui mừng, vỗ vai thân-mặt và giới thiệu với các bô-chết đồng chí:

— May quá! Có ông Trác-phong về đây, không khác gì trời cho chúng ta mọc thêm một cánh tay rất đặc-lực; công việc chúng ta mưu-đồ tất là man thành.

Sự thật, đúng về mặt trận phản đối thô-đó, hàng người đã có khoa-mục, lại thiệp-liệp về quân-sự và có danh-vọng cho lòng người quy-phục, như ông Tân-Thuật và ông Thủ-khoa Cao, chẳng phải có nhẽ.

Đảng vân-thân Bắc-hà tôn ông Tân-Thuật lên làm minh-chủ, chỉ-huy các đạo nghĩa-binb toàn xứ; còn việc rèn quân lập trận, chêu-du anh-hùng thi đàng phủ thác cho ông Thủ-khoa Cao. Vì biết ông đã có nhiều lịch-duyệt quân-sự trong những năm đi theo quan-quân triều-trù giặc khakh.

Nếu sự biết của chúng tôi không sai, thì từ biếch của ông Tân-Thuật đúng tên hiệu-triệu vân-thân lúc bấy giờ, tức là vân-chương quan Bố-chánh Thái-nghuyên đã bỏ chức về làm cách-mạng.

Ông trở hối tài năng ở hai việc quan-hệ; một là thu gop quân-hùng ở dưới hiện cờ cẩn-vương do ông Tân-Thuật cầm đầu; hai là lập trận Bãi-sây và dự vào trận

đána ấy rất can-dám.

Đương thời, khắp mạn nguyêc và đồng-băng xứ Bắc, có vô số anh-hùng nghĩa-sĩ nỗi lên chống cự Pháp-tắc; mỗi người chiếm-cứ xung-hùng trong một tỉnh hoặc một vài phủ huyện, mà không ai thống thuộc ai. Nhưng ông Đề, ông Đốc, ông Lãnh, thời thi dày dầy; thâ-hà độ vài trăm người, khí-giới có đậm bảy khẩu súng, cũng nỗi lên thành một nhóm, mà thân ai nay lo, chẳng góp lực-lượng và làm thanh-viện lẫn nhau, thành ra dễ bị quân Pháp đánh phá. Có khi xem lầu cùi đư-đảng thảo-khẩu lúc trước đã bị tiễn-phủ chưa xong, bảy giờ lại thừa tuổi chở dày chỉ cốt nhiêu dàn. Ngay trong một tỉnh Hải-dương là nơi cẩn-bản cách mạng của ông Tân-Thuật, cũng có hai bả người xung-hùng như hảng Đốc Tít, mà không quy-phụ vào đảng cẩn-vương.

Ông Nguyễn-Cao linh-trach nhiệm di du-huyết quân-hùng, đem cái lợi hại họp dân chia sức ra giảng giải, khiến ai nấy đều hiểu đại-nghĩa, vui lòng hợp tác với quân cẩn-vương, dưới quyền ông Tân-Thuật tiết-chế. Nhờ vậy mà đảng cẩn-vương mạnh thế, bắt buộc Pháp-tắc phải chia sức đánh giáp-tán-mát nhiều nơi, và chiến-cuộc kéo dài ra được mấy năm.

Nghĩa-binb lập trận ở Bãi-Sây để kháng cự Pháp-tắc, ông Nguyễn-Cao cũng dự phần tài-trí và công-phu khéo nhợc, giúp ông Tân-Thuật bố-trí mọi việc. Mỗi khi giao chiến, ông xông pha khói dan, chỉ-huy binh-si, có quyền hành và trách-nhiệm như một vị phó nguyễn-súy.

Gia-fa hồi đó, kinh-thanh Phú-xuân thất-thủ, vua Hàm-nghi chạy ra Hà-Tinh son-phòng. Tân-thết Thuỵt nhớ lại người bộ-tướng năm nọ đã giúp mình trừ-diệt được giặc Cờ-vàng và hiện nay đang hoạt-

động ở vùng Bãi-sây, chống với Pháp-tắc bằng hái đến nỗi đã trúng đạn xuýt-chết. Người ấy lúc là ông Nguyễn-Cao. Thuỵt xin vua Hàm-nghi sắc-phong cho ông chức Tân-ly Quản-vụ. Từ đấy người ta quen gọi là ông Tân-Cao.

Tuy nhiên nghĩa-binb làm sao thắng nổi Pháp-tắc có những khí-giới tố-tàn và quân lính thiện-eh-đo. Họ khéo dùng sức mạnh và công danh lợi-lộc để lừa dỗn vây cánh nghĩa-binh, hoặc chiêu-đu ra hàng, hoặc dàn-đe chờ đến quý, để cho Bãi-sây trở nên yếu-thể, cõi lập. Bấy giờ mới đêm ba bốn đao quan, đồng thời đánh dồn-tối, nghĩa-binb Bãi-sây chống-cự ráo riết nhưng cũng chỉ gắng gượng được ít ngày, rồi hết dạn tuyet-luong, mặt trận tan-vỡ.

Chiến-sĩ ta đã thấy ở trận-tiền cũng nhieu, còn thi chạy tán-mát mỏi người một ngã. Ông Tân-Thuật cùng em ruột là Hả-kẽ, em là Cả-Tuyễn, chạy lên Thái-nghuyên, rồi sau đó ít lâu, bôn-ba sang Tàu Đốc Tít ra hàng. Còn ông Tân-Cao thì chạy về Hả-nội.

Lúc đó vào khoảng mùa đông năm Bính-tuất (1886). Lực-lượng đảng cẩn-vương tuy chưa bị diệt trừ hẳn, nhưng đã tồn-thương nguyễn khai-mát-nhiều, khó mong có thể quật-cường phẩn-chấn như trước.

Người Pháp nhìn nhận ông Tân-Cao là một nhân vật quan-hệ trong đảng vân-thân phán-dối, là người tay-chân của ông Tân-Thuật, là phó-nguyễn-súy ở trận Bãi-sây, cho nên họ cần-dò la để bắt lấy ông, sống hay chết cũng được. Chiêu-đu được người

ày bằng phuc chính-phủ Bảo-hộ, hay là đưa ra hành-hình xử-trám, đều là cách quảng-cáo rất tốt, để phô-tương uy-quyền nước Pháp cho dân-chứng Việt-nam biêt.

Hơn nữa, bắt được ông mà dỗ-danh tra-tần, người Pháp sẽ biết thêm ít-nhiều về tung-tích và lực-lượng của đảng cách-mạng hiện còn lầm-ngầm hoạt-động ở xứ-Bắc, chờ đợi thời cơ-lại tu-tập và dây-lên.

Bởi vậy, họ treo-thưởng rất-biết cho ai diêm-chỉ bắt được ông Tân-Cao.

Nhưng ông vẫn-bất-tâm hơi-dấu-tích, không ai hiền-còn sống hay chết. Có người đoán chắc sau khi thua trận Bãi-sây, ông đã chạy-trốn sang Tàu rồi.

Bon-xu thời lập-công với người Pháp, thi nhau dò-la, tim-tỏi, héc-mỗi đánh-lời-tư-phú như lũ chó săn-di tìm-thị trừng-vay.

Một hôm về ba-tuần tháng ba năm Bính-hợi (1887), bá-con & Hả-thành lừa-tâm-thoi-su, ngồi nói chyện với nhau;

— Chuyện này hồn Lão-Nhung được thang-ké-dốc!

— Hắn lập-công gì mà to-thé?

— Người ta dồn-rầm Lãnh-Nhung đã bắt được ông Tân-Cao.

— Tôi-nguyn-pu! Ông bị bắt ở đâu?

— Nghe như ở Kim-giảng trong phủ Định, rồi ông ngồi dạy-học.

— Lãnh-Nhung khéo-làm-tâu-cầu che-tay-thật. Một tay hắn đã bắt được bao-nhiều nhà-vân-thân rồi.

— Ô, kẽ-cả thi-de mây-checture. Ông Ba-Giai dâu-không-vịnh cho bắn-ta-một bài-thơ.

(Ký-sau-tiếp-hết)
ĐÀO TRINH NHẤT

BÚT CHÌ MARQUE à 2 qđiều

DOUBLE — HACHE
Đen, mềm-hơn-hết — Có bán ở khắp các hiệu sách lớn
DOA-HỢP = 108^{bi} HÀNG TRÔNG — HANOI, GIÁY NỘI: 448

NƯỚC PHÁP CHẾT DỜ CÒN MONG

CHIẾM ĐƯỢC ĐẤT CỦA AI ? (1)

Xã-hội nước Pháp

về kinh-tế, về chánh-tị, nước Pháp đã thối-lai, hèn-kém như thế nào ta đã biết.

Về xã-hội, tức là về dân-sinh, dân-trí, trinh-dữ, người Pháp cao, thấp, mạnh, yếu như thế nào, ta cũng không thể bỏ qua.

Bởi vì một nước nghèo, một quốc chế - độ cai trị thối-nát mà có một lớp Thanh-niên dũng-mạnh về thể chất và tinh-thần, thì nước ấy cũng không thể diệt-vong, trái-lại, lại có quyền mong có một tương-lai xung-dang.

Cái tương-lai ấy, nước Pháp có quyền mong hay không?

Một nước nghèo, một nước lỗ-chức kém mà nhân-dân lành mạnh sinh-sản mau khống thí, nước ấy cũng có quyền mong một ngày kia trở nên một nước mạnh. Đầu số đông vị tất đã gây nên sức mạnh, nhưng một nước mạnh tất phải là một nước đồng-dân.

Nước Pháp có quyền mong thành một nước mạnh vì đồng-dân không?

Người Pháp sẽ tự lầm-lượt trả lời cho ta hai câu hỏi đó.

Khi con cái còn nhỏ thì cái phuơng-pháp giáo dục cốt giữ nó ở trong vầy mẹ, để phòng tất cả những hành-dộng, n-ững tu-tồng của chúng để tránh cho chúng khỏi phải vất-vả tự-nghĩ-ngợi và tự hành-dộng. Khi chúng lớn-lên, cha mẹ không thể nào quen coi chúng như người lớn. Cha mẹ không chịu rời con ra, bao giờ cũng e sợ tai nạn gì xảy ra cho chúng chăng.

Và sau hết bao giờ chúng phải ra đời, thi cha mẹ thường khuyên chúng đại khái như thế này : (2).

« Con ơi, con hãy trong-eay ở chung ta. »

« Con biết đây, ta đã đánh-dựm-bié-bao để lo cho tương-lai của con. »

CÔNG-DÂN & NƯỚC CAC NGUOI MỘT CƠN HỒNG TỪ TRONG TRUNG HỒNG RA

Thứ nữa, con hãy trong-eay vào đồng-lão ta, trong-eay vào đồng-minh ta, vào bạn-hữu ta, họ sẽ xô-dẩy con đi, gõi gõm cho con lién tiễn dường đời.

Nhết là con hén trong-eay vào Chánh-phủ có sẵn về sô-chô-lâm. Nếu con kh-ông vớ được một chô, thi thật là khôn-khô-lâm.

Nhưng, Nha nước trả lương công-chức có được là bao? Muốn có bô-phíl trên bánh con ăn, con cần phải lấy một người vợ giàu. Tờ-zô-liệu-cho con viet-dó, con cứ trong-eay ở ta, ta sẽ kiêm-cho con và thế nào cũng sẽ him được cho con một cô vợ giàu. (3).

Một nền giáo-dục gia-dinh như thế chỉ có thể sản ra những thanh-niên nhu-nhược và ý-lại mà thôi.

Nhưng con giáo-dục học-hiệu bay quốc-gia giáo-dục?

Thì tại học-hiệu, người ta « nhồi cho dùa iré-vô-sô-tri-thức theo đúng chương-trình, cần-kết giật mảnh-bằng-cấp, và chỉ gõng sao cho giặt được bằng-cấp là được rồi ». Người ta chỉ nghĩ đến cái quyền-lợi-kéa bằng-cấp; bao nhiêu tâm-trí đều hướng cả về mục-dich đó mà thôi! (3).

Làm cách nào để đạt tới mục-dich đó?

Người ta học. Học sách-thực-lòng và theo nhiều-thể-thực khác nô-chứa-chất-trí-nhớ, không phải-triền-trí-khôn, hay ý-thi. Trong các bài-học tập trong trường, nào luận-não phê-bình, nào phân-tich, nào suy-lý-khoa-

NƯỚC CAC NGUOI MỘT CƠN HỒNG TỪ TRONG TRUNG HỒNG RA

tự, không-một-mon-nao-la-cho-người-la-sự-quâ-quyết, cái-mình-mẫu-tunh-thần-những-y-nhịn-nhìn-hạch-đưa-đến-chỗ-hợp-nh-dong (4).

Chúng ta thường chỉ-trich cái-tệ-khoa-cử, cái-học-tứ-chương-nhồi-sô-của-nhà-oto-lớp-trước, tưởng-rằng với người Pháp, chúng ta đã có một cái-học-khoa-hoc, một cái-học-doanh-nghiệp-thực-tiễn-hành-dòng-tưởng-rằng-chung-az và người Pháp đã làm được hơn ông cha ta ngày-xưa.

Thật ra, chúng ta lầm.

Chính tại nước Pháp, sự-học-khoa-cử-bằng-cấp-lưu-tệ-chẳng-kéo-gì-sự-học-tứ-chương-tại-nước-ta-xưa.

Nhìn rõ sự-thực, những-bực-tru-thời-màn-thì đã phải-lên-tiếng-cách-cáo và than-phieu:

« Bằng-tứ-tai là-một-kết-gian-ác » (5)

« Chế-đô-khoa-cử, khoa-hạch-lô-mô, cái-tai-tại-nhìn-tinh-thần-cho-thanh-niên-ta » (6).

Đó là ché-dộ giáo-giục-gia-dinh và giáo-dục-học-hiệu đó. Thanh-niên Pháp có thể nào lại không-dỗi-bại, hèn-kém, nhút-nhát-bất-tri, được?

Chính-một/người/Pháp/đã/phải/thú/thật:

« Tất-cả-chúng-ta-đều-thiếu-trí-sáng-kien, Cái-dòng-co-tinh-thần-trong-họ-tiết-thắng-ta-đã-bi-suy-yêu-rồi » (7).

Và hò-hào-cái-tạo-tinh-thần-những-nhau-tài-đảng-fam-cho-hoàn-cầu-de-ý. Nhưng-có-nhau-tài-và-biết-áp-dụng-cái-tài-của-họ-cho-nước-lại-là-việc-khác.

« Chính-nhè-giáo-dục-ma-nước-Pháp/có-thì-ngoè-dâu-lên-và-khỏi-phục-được-cái-ngoè-cường-quốc »

Raviart nói thế nhưng tới nay, nước Pháp đã cải-cách được gì đâu? Văn-cái-học-khoa-cử, văn-cái-học-bằng-cấp, văn-cái-học-làm-tâm-giúp-của-chánh-phủ, văn-cái-học-làm-sau-mết-nghiên-Ngân-sách

Nghĩa là với tinh-thần-quốc-dân, hiện-giờ, nước-Pháp chưa-thì-ngoè-dâu-lên-được, chưa-thì-khỏi-phục-được-cái-ngoè-cường-quoc-như-nua-và-u-thoi-tổ-ý-trót-mong.

Phẩm-thi như-thể, mà-tuyn, dân-Pháp-cũng-không-bằng-nhau. Cái-tinu-không-được-cái-đe-bô-tắc-cho, dân-tộc-Pháp-còn-lâu-mới-khỏi-phục-được-cái-diệu-mục-bản-lai-của-nước-Đại-Pháp-của-dai-dé-Charlemagne-của-dai-dé-Nă-phâ-luân-dê-hất.

Sự-thật-toàn-do-miệng-những-người-Pháp-bồi-ra-cá.

Thanh-niên Pháp giấu-linh-y-lại-nhu-nhược-ma-nghéo-tinh-thần-sang-tác, hành-dộng, một-khi-ra-khỏi-học-dường, ôm-mành-bằng-ngap-

(1) Xem T.B.C.N. số 253 và 254.

(2) Trở-lên-là-theo-lời E. Raviart táo-giả-sách

« Comment un devient un nomme d'action »

(3) Lược-dịch-lời Demolins (trong-sách

« Comment élever nos enfants » (Nuôi-con-cái-thé-nào) do-nhà-Didot-xuất-bản.

(4) Lược-dịch-lời E. Raviart trong-sách

« Comment un devient un homme d'action »

(5) Lời-tuyên-bố-của-giáo-sư-Ernest-Lavisse.

(6) Lời-E. Raviart-trong-sách « Crise de l'enseignement secondaire ».

(7) Tuy-vậy, ta-chó-nên-kết-luận-rằng-nước-Pháp-không-sẵn-sa-được-những-nhau-tài-đảng-fam-cho-hoàn-cầu-de-ý. Nhưng-có-nhau-tài-và-biết-áp-dụng-cái-tài-của-họ-cho-nước-lại-là-việc-khác.

nghé chồ ogđi trong công-sở tư-sở tại Pháp hay thuộc-dịa, mà khoug được toại - chí thi đánh liều bước vào những nghé-nghiệp tự-do mà họ chưa dự-bị bước vào bao giờ thành ra thất-bại tuôn. Tuất-bại là thất-vọng là chán-đài, là trô thành những người phán-chí, kêt-tối xã-hội, chán ghét gia-dinh, nhãi là chán ghét gia-dinh. Gia-dinh đối với họ là cái nhà lao-cùm kẹp người ta vào trong khuôn sáo chật hẹp. Họ khoug muốn lập gia đình hay nhiều khi khoug dám nghĩ-tới việc thết-gia, vì chưa kiêm được sinh-kết gỉ vững-chäßi, cho nên số con trai 20 tuổi (là tuổi lấy vợ) lập gia đình rất ít. Theo Raviart, tại Pháp, cứ 1000 thanh-nien 20 tuổi, chỉ có 61 người thành-thết-gia. Tại các nước Anh, Mỹ thì cứ 1000 thanh-nien tuổi ấy có hơn 80 người thành-thết-gia. Tina ra về phương diện đó, nước Pháp đứng vào hàng thứ 16 trong hoàn-cầu.

Tay vợ đã ít như vậy, mà nền đạo-đức thanh-nien thấp kém, số già-dinh hòa-bảo, gai-lão bách-nien tại Pháp, một ngày lai mót giâm, các vú vợ chồng li dị lại mót ngay một tảng lén gǎa gấp đôi như binh-thống kè dưới đây chứng thực :

Năm	1892	tại Pháp có	5.772	vụ li-dị
1893	—	6.000	—	
1896	—	7.000	—	
1902	—	8.000	—	
1905	—	10.019	—	(1)

Nhu thế, số sinh sản tại nước Pháp - một năm mót giâm, thì cũng là lẽ rất tự-nhiên. Từ năm 1892 đến năm 1901 trung bình mỗi năm có 852.090 người sinh

năm 1902	—	815.378	—	
1903	—	826.712	—	
1904	—	818.229	—	
1905	—	807.291	—	

So với các nước khác, dân số nước Pháp tăng từ năm 1871 đến năm 1912, chẳng thấm vào đâu.

Pháp	tăng	9 phần 100
Đức	—	61
Anh	—	45
Hoa-kỳ	—	141
		(2)

Từ năm 1902 đến năm 1907, tính trung-bình tại Pháp-quốc, mỗi năm số sinh trội hơn số tử là 34.802 người.

Từ năm 1913 trở đi số tử lại một ngay

một trội hơn số sinh, như bản-thống kè dưới đây :

Năm 1913	số tử	trội	hơn	số sinh	17.316	người
1914	—	53.327	—			
1915	—	267.310	—			
1916	—	292.655	—			
1917	—	269.838	—			
1918	—	389.600	(3)			

Số tử trội hơn, vì số sinh một ngày một giảm Năm 1914 tại Pháp có 604.811 người sinh

1919	—	403.502	—
------	---	---------	---

Trong khi ấy thì dân số các nước khác đều tăng như mấy năm gần đây :

Nước Anh	cứ 1000 người có	30,1	sinh, 18,2	tử
Đức	—	34,1	—	19,6
Hoa-kỳ	—	33	—	17,4(4)

Vì thế riêng một năm 1903 nước Anh tăng 515.632 người, nước Đức tăng 812.173 người, Hoa-kỳ thì mỗi năm tăng ít nhất là 1.000.000.

Dân-số nước Pháp thì cứ một ngày một giảm xuống trông thấy :

Hồi	Đã	nhất	dé	quốc	tăng	5,15	phần	100
Hồi	Quản	chủ	phụ	chương	tăng	5,8	—	
Đệ	nhì	Đã	quốc	tăng	3,1	—		
1877-1881	—	tăng	4,1	—				
1882-1886	—	—	3,3	—				
1891	—	—	0,67	—	(5)			

khiến cho tại châu Âu người Pháp một ngày một bị người các nước khác lấn mất chỗ.

Năm	1700	cứ 100 người	Ấu	có 40	người	Pháp
1789	—	27	—			
1815	—	20	—			
1880	—	13	—			

Trước tình-trạng đó, nhiều nhà bác-học Pháp đã lo rằng đến năm 1960 tại nước Pháp số dân ông-dàn-bà từ 30 đến 40 tuổi chiếm đại đa số, và đến năm 1985 thì số dân ông-dàn-bà từ 50, đến 60 tuổi chiếm đại đa số, còn số thiêuh-nien và thanh-nien thì cực ít. Và cứ thế mãi thì nước Pháp có ngày sẽ tuyệt chủng chứ không chơi.

E Raviart cũng nhận rằng sự thiêu sinh-

(1) Thông-kết của J. Gaillard trong sách « Sur la condition des époux divorcés »

(2) Thông-kết trong sách của Raviart.

(3) Tài liệu sách của Paul Reboux (Les drapéaux)

(4) Tài liệu sách của Raviart.

(5) Theo Bác-sĩ Jean Bertillon.

sản là môt cái nguy cơ đáng sợ nhất mà nước Pháp đang trải qua.

Và nhận rằng nước Pháp bị gọi là « nước các người không vợ và nước con mồi » là đúng lắm.

Cái dân số đã không thể làm nên sức mạnh nước Pháp, mà lại có một kẻ thù vĩnh-viễn và nguy hiểm nhất đến là n-cho dân Pháp một ngày nót kém về-phẩm. Kẻ thù ấy gây nên những kết quả tai hại gấp mấy-một nền giáo-dục sa-lạc, lầm-lẫn.

Kẻ thù đó không phải là chiến-tranh.

Kẻ thù đó là... Rượu !

Năm 1873 dân Pháp tiêu-dụng hết có 7000 hecto-lit rượu mạnh.

Đến năm 1904, số đó tăng lên đến 220.000 hecto-lit (1). Trong các nước văn-minh Âu, Mỹ, có lẽ nước Pháp là nước uống nhiều rượu nhất,

Tính theo nhân số trong nước, trong khoảng từ năm 1861 đến năm 1910 mỗi năm, mỗi người Đức uống 1lit43 rượu mạnh 100 độ (giảm)

Mỹ	—	2lit77	—	—
Anh	—	2lit08	—	—
Pháp	—	18lit12	—	(tăng) (2)

Cứ coi sức tăng của số tửu quán tại Pháp tăng mạnh và mau chóng như thế nào.

Năm	1879	tại Pháp có	355.000	tửu quán
1889	—	395.000	—	
1890	—	436.000	—	
1895	AI	440.000	—	
1900	—	463.000	—	
1910	—	477.000	—	

Tính số tửu quán theo nhân số và so với các nước thì người Pháp quả là vô-dịch yester mặt uống rượu.

Số tửu quán năm 1911.

Tại Pháp	cứ	82	người	có 1	tửu quán
Đức	—	246	—		
Mỹ	—	300	—		
Anh	—	430	—		
Nh-Ấu	—	3000	—	(3)	
Thủy-diễn	—	5000	—		

(3) Theo Bác-sĩ Jean Bertillon và Joseph Reinach.

(4) Tài-liên lầy trong sách « Alcoolisme, fléau social » của P. Griveau

tự di vào đất chết, một cách chậm-chạp từ những chắc-chắn quyết liệt.

Cứ coi số người tự-tử, số người điện-tử dù rõ.

Năm 1840, tại Pháp có	117.500	người	diện
1904	—	80.000	
1875	—	5.000	người
1904	—	9.000	—

Tóm lại về lượng cũng như về phẩm-nhanh-dân nước Pháp không thể nào hành một lực-lượng khă-dĩ bô-túc cho nền kinh-tế kinh-thu, nền cai-trị thối-nát.

Về-mặt xã-hội, tri-thức sinh-hoạt, môi-cải-tai-hoa diệt-vong đang hành-hoa-nước Pháp.

Chỉ là phòng ngừa cái-tai-hoa ấy cũng đã đủ chật-vậy thay, còn mo-tưởng cái-việc di-bảo-hoại, di-chinh-phục nước ngoái chỉ cho thêm nhọc lòng vô ích.

Nhất là sau cuộc chiến-tranh vừa rồi, tài-nguen đã kiệt-què, nhân-số bị giảm-rất-không-cầu, cầu-cống, đường-xá, nhà-cửa, bị phá-hủy-hỗn-đảo, vận-hàng-triệu, và hạm-đội cái-lợi kinh-phục và bảo-vệ thuộc-dịa, công-trình của mây-thể-ky kiền-lạo, đã bị thiêu-hủy-dánh-dám-hết-rõ, muôn-khôi-phục-nhòi, qua một thời-ky dài phâ-hoại, nước Pháp ngày nay chỉ những lo kiển-thiết lại chua-xong, đã mất-dịa-vị-cường-quốc ngày-xưa, còn-có lực-lượng đầu-vực-biển-khai-đi « tìm-dắt » ở nơi xa-xôi-thẳm-thẳm ?

Tháng hoặc nước ấy có gâng-sức binh-sinh thu-hết-hơi tàn-vùng-dây-mùa-may-quay-cuồng-dòng-vai-anh-hùng một lần-trót, thi cái-sức-vùng-dây-dâng-cũng chỉ như cái-sức-bùng-sáng của ngọn-dền-sấp-tắt, cái-sức-dâng-dựa-quân-quai-của người-sắp-tát-thở-má-thở. Ké-thu-của-ta, chính-họ đã-echo-ta, biết-rõ là họ không-dâng-sợ.

Hết

LÊ VĂN HÓE

(1) Tài liệu sách « Alcoolisme, fléau social » của P. Griveau

(2) Tài liệu của bác-sĩ Bertillon và Joseph Reinach.

(3) Tài-liên lầy trong sách « Alcoolisme, fléau social » của P. Griveau

(4) Tài-liên lầy trong sách « Alcoolisme, fléau social » của P. Griveau

Hà-nội có gì là ?

(tiếp theo trang 3)

Cuộc đòn ruốc vì thế rất dàn đi, nhưng do đó lại hâm nhiễm ý nghĩa lối đẹp hơn. Về phần quan chức Nhật là nhận thấy Ông phó Toàn quyền Ông trưởng bộ tham-mưu, cả ông lối cao cõi vẫn Yokoyama và Nishimura, Ông quay về đốc-lý Konagaya và các võ quan đại-diện lực-quân hiến-binh... Về phần các quan chức Việt-Nam, có Ông trưởng trưởng Trần Trọng Kim, Ông Vũ-ngoại-Anh, Ông Phan Anh, Ông Hoàng-xuân-Hân, Ông Phan-kế-Toại và các Ông giám đốc các công sở, các Ông chủ-sy, các công-chức. Cả hành lê, các quan-chức Nhật và Việt đứng yên trên hành lang lối Đốc-lý hướng về phia trước hoa Bồn-be làm lễ chào cờ. Phường nhạc Bão-
thông nhất lanh thô đã thực hiện gần xong, bốn phần của dàn nước là phải lo đến việc duy-nhất dàn-tâm, cũng với khẩu hiệu quốc-gia thông-nhất, còn phải hô khẩu hiệu quốc-dân hợp-nhất. Ông Bùi-như-Uyên đích-hai bắn dien-vân-ra-lênh Nhật xong thì Ông thí-trưởng mới Trần-văn-Lai ra nói mấy chữ cảm ơn quan đại Nhật đầu khai khẩn thế nào cùng giũa lời hứa giáp và ủng hộ nên đặc-lập xác nước ở khu đại Á-dâng, và cuối cùng, Ông mong rằng dân-chủng Hà-nội sẽ không chia-dâng-phái, đồng-tâm hiệp lực làm cho Hà-nội to, đẹp, mạnh, giàu như kinh-dō các đại cường-quốc.

Ông nguyên quyền thị-trưởng Konagaya
đáp lại mày lời nhà phán và trước tảng, nhờ
gắng sức, tay ôm tám vò nhăng đập-lết
lết cẳng ông thị-trưởng mới một người bạn
mà ông vẫn có bằng yêu, việc cai-trị kinh-delta
Bắc-bộ Việt-Nam sẽ có kết quả tốt đẹp hơn
và nên thịnh-vượng của thành phố cũng sẽ
sinh-hoạt của-dân chúng mỗi ngày một tăng
tiers.

Lúc phuơng nhac Bão-an-binh nghi, tám
lần bắt đầu cuộc lễ. Giữa là một cái bồn
giấy. Quan chức Nhật đứng một bên. Quan
chức Nam đứng một bên. Ông tổng-trưởng
Trung-trost-Kim tiến lại phía bón, nhanh
nhưng vẫn không thiếu về ứng dụng,
tấn bón chầu nói về việc thông nhau lạnh lùng
Việt-Nam tuyên đọc. Từ giờ nán, ba thành phố
Hà-nội, Hải-phong và Bắc-đang sẽ hoàn toàn
phục hồi về Đế-quốc Việt-Nam. Mỗi thành
phố sẽ có một ông thị-trưởng Việt-Nam. Hà
nội-Hải-phong sẽ thuộc quyền Bắc-bô Khâm
sát-tai-thàn, còn ở Bắc-nắng sẽ thuộc quyền
Nội-ug Bô-trưởng đại-thàn.

Lễ truy-niệm hai vị trung-liệt Hoàng Diệu và Nguyên tri-Phương

Còn nhắc lại cái đoạn lịch sử ai oán đó
làm gì nữa?

Nó cho dùng ra cả lòng địch khai của quốc dân ta, lục người Pháp mới sang xâm chiếm và đây, cũng hùng hổ lắm; nếu không người ta quyết chí, có hành vi bắt đồng là có lẽ kinh doanh long đì qua! Nhị người Pháp cũng còn làm mồi lay dưới thành Hà-nội.

Ông lồng-trường Trần trọng Kim cám ơn
Hoàng-quân Đại Nhát-bản đã giải phóng
nhà nước ta và cầu nhà Á-tông chùa
Nhát-bản đã làm dim-nhận các công
nhiệp cao-ri. Mô-môi cho dân cư già-nó vẫn
được an cư lạc nghiệp như thường. Ngày việc
tam gi-hu?

Nết choding ra cái lồng-dịch khai của quốc
đao-ta, lúc người Pháp mới sang xâm chiếm
ở đây, cũng bằng hai tám-núi nương người
cố quay-vi, cố thành-thể, đít-dang ra chỗ lè
Néh, đường-lòng là được 100 người Pháp
cùng con lừa mồi lùa qua-kết

Tiếng thay, những người đó lại sẵn lòng bán nước, tăng lầu không còn chịu biết tiếng nữa là gì; nào Lê Trịnh làm đế dồn bỏ binh quyền chay trốn, nào Thông Phong làm chim mồi cho Tây; nào Xóm-thát Bác leo tường chay trốn; nào bồ chánh Phan Văn-Tuyên cõi lâm tai chay về làng Moc-Quan - Nhân; nào Lãnh-binh Hồ-như-Lê, Nguyễn-đinh-Duống ném gươm quẳng giói để lấy Tây cầu sống... Hồi ôi, cái tình thần nói giống của người mình eon, gi nữa, nếu trong đó lại không xuất hiện ra những liệt-sĩ anh-hùng như Huân-Dịu và Nguyễn-trí Phương thì cảm tâm chia chát với thành, chả không chử ầm đầu chay trốn.

Cái chẽ oanh liệt của hai vị anh hùng đó, ngăn chặn năm sau, vẫn còn chót lợt ở trong Việt sữ, và có quyền hưởng sự thành kính của hai mươi nhăm triệu đồng bào hàng năm vẫn đến viếng bái ở Thủ-hà Ấp, đền Trung-Liệt. Đền Trung-Liệt, lúc mới lập, lấp lèn là đền Tam-Trung, vì dân thờ ba vị anh hùng Nguyễn-tri-Phương, Hoàng-Điệu và Bô-ba-Tho, cả ba đều bổ mình vì nạn nước, trong khi giặc Pháp đến sâm lăng. Trung-téc là một lồng ngay thẳng; Liệt-tả là súc lúa nồng đùa, không ai dám phán, lại có nghĩa là người có chí chí emong quýết, không chịu khuất phục mọi khát vọng một sức mạnh nào.

Sách mới

T. R. S. N. vành pháo được
— LỐI TRONG MÁU của LÊ VĂN
TRƯỜNG, giá 5\$.

— TÔI TRƯỜNG MÀU CHẤT MÀU VÀO
TRƯỜNG. giá 5\$.

THANH NIÊN VỚI QUỐC VĂN CỦA XUÂN.

DIỄU do nhà THỜI-DÃI xuất-bản, giá 3\$.

— TIẾNG CHƯƠNG CẢNH TỈNH của

TRẦN-QUANG-HUYỀN, do nhà THỐI-BAI

ruát-bán, giá 0\$50.

TÂM-NAM do nhà KIM-NGỌC xuất-hàn

~~\$100-\$50.2~~ and \$5.15d into going on.

bản minh họa cám ơn các nhà tặng-sách và

giới thiệu với bạn đọc.

và Đoàn Tho thưa là xứng đáng; bây giờ
trước đây ít năm, có kẻ tại đầm lầy cát trũng
tu, đem đốt Trung Liệt ra làm Trung lương,
lấy cái ý « lương » là tốt là hiền, có thể coi
đáng để ghi cái đại công của họ vì anh
hàng tuẫn quật, và đem luân bại vì cha
mười người khác nữa bảy luân vào đó để
tinh chuyền « ăn chực » phản hung khát.

Báo-giá quắc-văn đã hết lời trách móc và
lòng công phẫn của quốc dân không một lúc
nào thôi bốc cháy, nhưng vì có người Pháp
cho chó cho lũ quyền gian nê cát tên Trung-
Lương vẫn cứ tro tro rá đớ.

Nhưng trong có một đêm, chính quyền Pháp bị lật nhào. Nhưng kẻ bán nước rồi sẽ có chỗ ngồi riêng của chúng, nhưng việc đầu tiên người ta thấy là phải làm ngay là phả nát ngay hai chữ Trung Lương đó, đập hai chữ Trung Liệt cũ vào, và sau lần lật bài vị xem cái nào nên để hag cái nào nên hagus, và sau cùng ban khám xét bài vị eh! giờ lật ngayền hai cái; một của Hoàng Dậu và một của Nguyễn Tri Phương.

Lúc ông lồng trưởng Trần trọng Kim, ba ông bộ trưởng, ông Khâm sai, ông thị trưởng và thành niên Nam, nam Việt Nam xuống đến Trung Liệt truy niệm các bậc Trung liệt — hồi hai giờ chập — thi bá chủ Trung liệt mếu đã đắp vong và kê sán đèn rất đẹp. Cây cối xanh twoi ôm lấy quả đắng có một vị trơ nênh tho. Chim nôì, chim khò, Ánh nắng rực rỡ chiếu theo khe lỗ nôì vàr trong đèn, làm rực rỡ lối mòn nhang hoa lá và hương nến bày ở trên ban thờ.

Những vị đại biểu của chính phủ Việt-Nam
kính cẩn trọng trước hành động của khán

Một không khí cảm động tỏa ra khắp trong

đến và khắp quả đất. Người ta muốn khóc vì sung sướng, sung sướng vì thấy linh thần đoàn kết chắt chẽ của quốc dân Việt-Nam. Không riêng ở thế hệ này mà thế hệ sau ta còn với các thế hệ trước ta nữa và sau ta nữa. Linh thần đoàn kết sẽ sẽ bát diện, và là. Thí dụ công lao thách là đến bao nỗi, ta

cũng thấy rằng nước ta không diệt được, tinh thần ta quốc của chúng ta không lay động được.

Nhiều rỗng cấm túc quân Pháp trong bảy chục năm nay và giận hận quyền gian dã lừa dối đồng bào, hại vị anh hùng Nguyễn Trí Phương và Hoàng Diệu là nay hẳn được minh oai với muội vàng mà phù hộ cho nòi giống Việt-Nam.

Nhưng con ông Đoàn-Thọ, một trong tam trung, không biết rõ là ban xem xét bài vị đền Trung-Liệt đã khéo kỹ cảng chưa, mà việc bỏ bài vị đó như thế là phải hay không phải?

Tôi không được biết rõ.

Ghi xin nhâc để cho các vị có trách nhiệm các xã già, các học giả xem xét kỹ cảng hơn. Bởi vì, nêu từ trước đến nay, đến Trung Liệt không thờ ông Đoàn Thọ thì không nói làm gì; nhưng cũng nay lại đã có thờ rồi — thờ vì có công cùng với hai ông Hoàng Diệu và Nguyễn Trí Phương cố giữ thành Hà-Nội — nay nêu không xem xét cho thục kỹ, nhất thiết bỏ đi, thay bằng chép nřang đặc lại với tên nhân mà lại còn làm tội anh hồn mệt mỏi liệt sĩ đã hy sinh thân thể cho đất nước.

VŨ BẮNG

Lời cảm ơn của ông Trần Văn Lai,
Thị-trưởng thành-phố Hà-nội

Nhân vđec tôi có lời thành-thec cảm ơn bà con các giới đã ôm muôn tđ chúc một cuộc đời tiếp xđng đáng, nhưng hiện thời trong nước còn nhiều việc khó khăn nên tôi xđ yêu cầu bà con hãy hoàn tất ấy và quay quần làm việc đóng chia đồng phái để chẳng báo lđu. Mđn nội yêu quý của chúng ta xđ lo, xđ mạnh, giầu như kinh do các đại cường quốc. Chúng ta nên tiết tru những sự đầu cơ, trọng cđp hành khđ, kđi lđ, xđ nđnh và nđy bđ những di tích xđu xuđa trong quá nđa thđ kđn này chúng ta xđ phải gđm lđ. Chúng ta phải xđt tđch làm việc cho xđng đáng là dân Việt-Nam, không bđ với lđ tiền trong những thời oanh liệt mà cũng chẳng đđi họa cho con cháu vđ sau.

Ba truyện tu'-sát...

(Tiếp theo trang 16)

Các tướng-sĩ, quan-chiềc ở đđ có vài mươi vạn người. Sau khi được tin vua cung thừa-tướng Lục-tú Phu và cung quyền ở ngự-thuyền đều đã nhảy xuống bđ tu'-tú, đều kêu khóc vang giòi, và bảo nhau:

— Quân Nguyên là giống sài lang tàn ác, đã cướp chiếm đất cá của ta, còn muốn trù tuyet nòi giống ta. Nếu sợ chết, chờ chúng đến nơi, cứ cđ đầu hàng đđe sống, thì chúng cũng coi như trâu ngựa, làm cho dù bđ khđ. Sống như thế, sao bằng chết!

Mấy lời tâm huyết đó như khêu gợi tđm lòng nghĩa phản của hầu hết mọi người tđt cả đều tđóng ra bđ mà khóc.

— Anh hồn bđ-họ và thà-tường có thiêng xin chung piám cho! Chẳng tội chđi oun nhà Tống, không báo giờ lại đầu hàng quân Nguyên! Chúng tôi xin được chđt, mđt cách trong sạch đđe theo các ngài.

Rồi đó, chẳng ai báo ai, bọn năm bọn ba tranh nhau nhảy xuống bđ mà chết, có tới hơn mươi vạn.

Khi đại đội quân Nguyên kéo tới, họ chỉ còn thấy dưới vùng giòi biển mênh mông hàng trăm hàng ngàn thây người chết nđi, theo giò sông trời đai khắp nơi. Viễn-tiến-trung quân Nguyên đứng ngay đđng nhđ, thđ dài một hồi lâu.

Nhà Tống bao đđi gđy, dựng lđng người qui, phu đđen chđt khđng rời như thế nay, dđng lđ giđ, vđng đđng co-dđ mđi phai. Ngó đđu mđi đđi, mđi suy, cho đến ngày nay mđi vđp không thđ nào dày đđng. Đđ cũng lđ, vì vđa hđn, trường nguy, kđc nào cũng chi biết có thđn gđc khđng biết hi-sinh đđe cầu phúc lợi cho đất nước.

Vua Minh thất cđ chđt ở
Mỗi-son, hàng ngàn
người chết theo.

Khi đại đội quân mã cđi giac bđu Ly-Tu'-Thanh tràn vào gần lđt Huân-đt, vđ Trang-liệt nhà Mđu bđ chung-dien thay tên Mđi-son, trđng ra ngoai thành. Thay khđi túa bđc dđt giòi, ma đau lđng xđi ruột, vđi chạy vđc cung, sai thái-giám đđem hai hoang-tử gđi một nđ. Con lđi vị công chúa Trưởng-binh tho áu, ngai cầm gđom chđm và nghiết tđng mà nói:

— Thương hại cho con! Sao lđi sđp vào nhà đđ viêng đđe emja khđ nđu; thđ này!

Rồi quay ru, giục hoảng-hận tđt-sát. Chđng nđi oun hoàng-nđu lién vào phòng, thđt cđ.

Vua Trang-Liệt lai chđm chđt luôn mấy người phi-tău nđu, rồi di ra triều đường sđi bđi hiếu chuông, triều tăp, triều quan. Chđng co ai dđen cđ. Càng thêm tđc bức, nhà vua lại đđi tên Mđi-son, viết may đđng chữ vào vđi áo, đai ý nói: « Trâ, đđc hđn tđi hđm, đđe cho quân gđc bđc hđm kinh-su, đđe đđen vi các đại thần hđi trđm. Trđm cđ co quđt, cđng khđng mđt nđu nhđa thđy tđi tđm. »

Nói xong, bđ mđu xđa lđc cđe mặt, rồi lấy giải-jua thđt cđ chđt & một tđa đinh trđp hđi.

Vua Trang-liệt chđt rồi, viên thđt-giám Vương-thra-Án mới lđt-dđt tới nđi, quỳ lđy kêu khóc mđi hồi, rồi cũng thđt cđ chđt theo bên cạnh.

Vì vđn-thđn là đai-hoc-sđ Phạm-cđnh-Vđn, đđi ra chùa Song-tháp đđen bđn cđi diêng-cđ, ngđra lđn giới nói rằng: « Nđc tan vua mđ, cđn sống lại cđi là sống thđa » rồi nhảy xuống diêng mđi chđt. Hai người ai thiếp-cđng đều chđt theo.

Tù sam-kđi vua Minh chđt, cho tới lđc quanh-giác lđo vào trong thành chiến cđi bđi, kho tàng cđng-dien bđo nhiêu vđc đđ xây ra trong cđi ba ngày — các quan-văn vđc cung-pi, quan-hu, u-sđi chđt theo số lđn bđi vđn. Trong số đđ có nhiều nhà-tu-sđi đđen bđi ba mươi người. Lai có vđc cung-nđn hđi Ngđv chđy ra Ngđi hđ, đđng-lđn bđi nđi tđi lđn:

— Tôi chđt theo đđc vua đđ. Ai khđng có chí-nđu tđi, nđen kđp tránh xđ, kđo bị nhđo với quan-giác.

Nđi rđi nđm đđn xđng-sđng. Trđng chđc lđi, cđi tđi hđi bđi, trđm người nđu vđc theo xđc chđng lđn mđau, ngđn lđn dòng sđng lđi lđm cho nước khđng chđy đđc.

Ngđi rđi, cđn mđt việc fđt cđm đđng. Viđn đai-hoc-sđ Lưu-tam Ngđ, trđc khi cung vđc con tđi sđi, đđen hđt tiền bđc cđa cđi trong nhà ra, gđi bđa nđi mđu hđi ngđr, cđn trđc mđt bđo rđng:

— Ta lđm quan cđ chđc trđch, gđp khđi nước nđu cđ biđn, chđng cđu chđa đđng mđy mđy. Ngđy nđy đđc vua dđ chđt theo xđc-tđc, giđng sđp, ta cđng vđc con ta đđu phai cuđt heo, cho đđc tđl lđng trđng-nđh. Ta chđt, cđa cđi trong nhà sđi vđc tđy quan-giác, vđy ta cho hđt các ngđr, đđm ra chđia nhđu rđi cđng trđ vđc quđnh, lđm kđ lđm lđi.

Bđn nđi ngđi nđi đđn sđp lay nđi rđng!

— Chđng tôi dđ nđu hđn cđng biđt nghia-lý; Đại-nđn dđ lđn trđng vđc đđc vna, chđng tôi hđi lđi khđng biđt lđn trđng vđi đai-nđn hay sao?

Rđi, đđi cđi nhà-Dđu-lđm-Nđo đđu lđn lutg tđp-tđt. Bđn nđi lđi vđc chđn cđi xđc xđng-dđy đđt-dđn tđi mđi tuan rđi cđng-dđu cđi cđe theo.



TIN DÙNG

Các thứ khóa BẢO-AN

TUCCO-B.V. «S»

Hàng 100.000 cách mở khác nhau

Tự là GIỮ CỦA một cách AN-TOÀN CHU-ĐÁO



Bán tại nhà chế-tạo hàng bằng các loại kim-khí
ĐẠI-VIỆT, 19 Cửa Nhà Thờ Lớn Hà-nội — Giấy nói : 1242

ĐÃ CÓ BẢN:

Lý-Thái-Bạch

của TRÚC-KHÈ Giá : 5 \$ 00

Lý-Thái-Bạch là một vị thánh thơ của cõi Á-Dòng. Lời văn chuốt dẹp như sao băng. Ý thơ thanh cao, siêng-khoát, phỏng-khoáng, đưa hồn ta phiêu diêu ở cõi đời lý-tưởng. Có in hơn ba nghìn chữ nhỏ, dịch âm, dịch ra thơ quốc-văn, và chủ-thích rất kỹ. Thực là một cái lầu-dài đờ-sợ về văn-hương, của cõi Á-Dòng, mà cõi-nhân đã để lại cho chúng ta.

Tinh-thần Phật-giáo

của VŨ-TRỌNG-CAN Giá : 3 \$ 00

Bằng một lối văn giản-dị, dễ hiểu, Vũ-Trọng-Can giảng cái tôn-giáo rất hay-hay-vi của Đức Thích-Ca. Đó là một nền tôn-giáo khiến người ta thoát ục, và nâng hồn ta lên cõi tuanh-khất, cao-siêu.

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC
số 9, phố Hàng Cót-Hà-nội, giấy nói 962

CÁC NGÀI NÊN DÙNG:

Dầu Hồi - Sinh

Tự những cảm xúc, nhức đầu, đau nhức, và sau

vết thương tiêm-trú-bach-binh, Công hiệu như thần

NHÀ THUỐC THÁI-CỘ

12, HÀNG ĐẠC — HANOI

SÁCH MỚI:

TRUNG NỮ-VƯƠNG

Cuộc khôi-nghĩa của Hai Bà dưới thời an-kież.
Tự của Hoa-Bằng. Giá : 3 \$ 00

KHÚC TIÊU THIỀU

Tập bài ca theo các điệu ta và tàu (Phuô-châu, Hồ-quảng). Giá : 1 \$ 50

Cả hai cuốn đều của nhà soạn-vở tré danh SÝ-TIỀN

HƯƠNG-SƠN xuất-bản

113-115 — Phố Lò-đúc — HANOI

Dầu Nhị-Thiên

Trị bách bệnh. Mỗi ve 1320
NHỊ-THIỀN-DƯỜNG DƯỢC-PHÒNG
70, Phố Hàng Buồm, Hanoi — Telephone 219

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THUẨM MIỄN

vì dùng :

thuốc đánh răng

GLYCERINA

Tuấn-san báo TRUNG-SẮC TÂN-VĂN số... 255

In tại nhà in Trung-Bắc, Tân-Văn

28 — Phố H. d'Orléans — Hanoi

Số báo in ra. 1000

Quản-lý NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

M. M. Moore

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẤT



MÁY NỔI DÀNH THẮNG Ở CÀO-MÈN

Chủ-niệm
Trung-Bắc
Chủ-niệm
Ng. Pan-Juan

Số 257 Tỉnh 4550

Chợ Phan-Sơn - Gia-Đình - Hồi-Đông - Hồi-Đông

Thị trấn Phan-Sơn - Nhị-Định - Phan-Sơn - Phan-Sơn