

# TRUNG BAC

NGUYỄN DOANH VƯƠNG CHỦ TRƯỞNG

Số 254 — Ngày 22 Juillet 1945 — Giá : 1\$50

E 240

## MỤC LỤC

- Nhữnug iruyênn hy-sinh ghè-góm trong lich-sử Á-dâng ..... Sô-BẢO
- Nước Pháp chết dở còn mong chiếm đất của ai ? ..... LÊ VĂN-HӨE
- Bao giờ việc tiếp-té gạo sẽ tổ-chức được hoàn-toàn? ..... Bác-sỹ LUYỀN
- Nguyễn Cao moi ruột, rach bụng ở trước mặt thống-sứ Bihourd ..... ĐÀO TRINH-NHẤT
- Nước ta cũng có Võ-sĩ đạo? ..... LÊ KIM-KIỀN
- Nã-phá-luân của sa-mạc : Ibn Séoud ..... HỒNG-LAM
- Xé dài yếm và yếm nuốt dần vào họng, cô Đỗ thị-Tâm, nữ đảng-viên V.N.Q.D.B. chết một cách oanh-liệt ..... MAI THỦY
- Bùi thị-Xuân (lich-sử tiểu-thuyết) ..... HỒNG-PHONG

# XÉ DÁI YẾM VÀ YẾM NUỐT CÔ ĐÔ THI-TÂM

nhat định không chịu  
cung-khai một lời gì cho  
bọn Pháp thực dân

của MAI-THỦY

Trong đám phụ-nữ Việt-nam, những  
tâm-lòng hi-sinh vì tò-quốc và can-dám  
khác người không phải ít. Dưới thời  
Pháp thuộc, chị em bạn gái nước ta đã  
theo chân nỗi gót bạn mày râu để dù  
một phần mặt thiết vào công-cuộc vận-  
động độc-lập, và đánh đuổi quân thù ra  
khoi nước.

Chuyện có Giang, vị - hòn - thé của  
Nguyễn-thái-Học mà chúng tôi đãng ký  
trước là một chứng cứ hiện rõ rõ  
ra ràng trong đám phụ-nữ Việt-nam đời  
nay cũng có những vị can-quắc anh  
hùng. Tuy sự nghiệp của các bậc nữ  
trung-tao kiết-tuôc không toé so sánh với  
các bậc tiền-bối như các bà Trưng, Triệu,  
nhưng tần-lòng yêu-nước và hi-sinh về việc  
nhờ-nợ thật đáng cho chúng ta kính-duc và  
cứng và đáng làm gương cho các bạn gai  
ngày nay vậy.

Việt-nam quốc-dân đảng trong khi cải-tô  
lại để duy-vụ khôi-nghĩa Yến-bay, Phú-tho,  
Lâm-thao, có thu nạp một số ít nữ đảng-  
viên để dùng vào ban-tuyê-truyền và thông-  
tin.

ingoài, hai cô Nguyễn-thi-Giang và Nguyễn-  
thi-Bắc mà chúng tôi nói đều trong ký-trước,  
đảng còn có một vài nữ đảng-viên rất trung-  
thành-can-dám đã lập được nhiều công-trang.

By nay, xin nói đến Đô-thi-Chuyên-túc  
thi Tâm.

## Một cùu-gia tử-de

Cô Đô-thi-Chuyên-túc Tâm quan ở làng  
Thịnh-hảo nay thuộc Đại-ly đặc-biệt Hà-nội  
cách thành-phố Hà-nội chỉ độ một cây-sô  
(sau đường hàng Bột). Cô sinh-trường trong  
một gia-dình nho-học, nguyên xưa vẫn có

người thi đỗ làm quan. Tồ-phụ cô làm tri-  
phủ nhưng mất sớm.

Ông thân-sinh ra cô là Đỗ-văn-Viêm, một  
nhà-đầu-tài lối thời-lai gặp cảnh nhà-nghèo, vân  
tango. Bà thân-mẫu cô quán-làng Định-công  
khi còn con gai, ở phố Hàng-Bồ, làm-nghề  
thợ-bạc.

Ông Viêm sống vào thời kỳ phong-trào văn  
thân và cách-mệnh còn-bồng-bột trong nước  
ta. Ở Hà-nội thi-trường «Đông-kinh Nghĩa-  
thục» mới mở ra để giáo-dục và đào-tạo các  
thanh-niên ta theo lối-học mới.

Thanh-niên trong nước theo-chân-các-nhà  
cách-mệnh-tiền-tiến như Phan-bội-Châu,  
Tống-bạt-Bồ, Phùng-dự-Lhồn, Nguyễn-bá-  
Thuận, tức Hải-tuấn-tự Cầm-giàng (Tu-Đại-  
Tử) xuất-tương du-học mỗi ngày một-nhiều.

Ông Viêm cũng là một thanh-niên trong  
bọn học-sinh-trò sang-Tàu du-học. Sau kia  
sang đây, ông già-nhập đảng-cách-mệnh của  
người-minh-lập ở bến-dó và-tưởng được  
phải dù-về trong nước lè-dưa tin-tức và dắt

# DẪN VÀO HỌNG CHẾT MỘT CÁCH OANH LIỆT

NHƯNG CÁI CHẾT THẾ THAM VÀ  
OANH-LIỆT CỦA MỘT VÀI NHÀ NỮ  
CÁCH-MPHN VIỆT-NAM TRONG

NGỤC TỐI

những cái chết thế tham và oanh-liệt  
của vài nhà nữ cách-mphn Việt-nam trong  
ngục tối

dẫn các thanh-niên khác vào đường-cách-  
mệnh. Hoạt-động được it làng-thị ông Viêm  
bi-bát ở Lạng-sơn cùng với người em-rè là  
Cả Kiên quán-làng Mộc-Hà-tinh. Không rõ  
hai ông Viêm và Kiên đã phạm-trong tội gi-  
ết-mùi đều bị xử-tranh ở Lạng-sơn sau một cuộc  
tri-xét-quá-loa.

Ông Viêm sinh-hàng-lược-bổn-con: hai-giai,  
hai-gái. Cô Chuyên là thứ-ba. Cô còn-một  
người-anh là Xương. Một người-chị là Thành

và một người-em-giai là Bằng. Ngày-kết-mới  
lợt-lòng-ra, trong-buýt-quâa-chá-nữ, đảng-  
viên V. N. Q. D. Ông sau-gay đã có-máu-cách  
mệnh.

Vì ông-thân-cô-chết-về-việc-nước-nên-cô  
và-các-anh-em đều được-nói-là-chết-gia-tay-đe.  
Mẹ-cô-làm-nghề-thợ-bạc-de-núi-con-nhung  
sau-khi-chết-it-lâu-hai-sinh-rồi-huồn  
chú-cung-tử-tranh-lè-lại-một-lũ-còn-bé-cỏi  
còn-nhỏ-Anh-em-hà-nay-vi-nghèo-thieu  
đang-nhiều-việc-trong-một-thời-kỷ-khá-lâu.  
Tuy-cô-hoạt-động-như-vậy-và-nhiều-không  
di-lý-các-hai-hội-đóng-bí-mật-của-dảng-thể

ma-nhà-tuyê-nhiêu-không-ai-hay-biết  
đó, cô-lại-cô-hai-tay-nhô-kết-kéo. Nhò-và-ván-tường-cô-chết-cùi-bù-nha-tam-việc  
cô-nghề-dó-mà-cô-sửng-tuoc-nhà-khá-phieu  
về-tai-chinh-sau-khi-cô-xuat-gia.

Một buổi-sáng-về-mùa-hè-năm-1930, trong  
Khi-cô-dang-rãi-truyền-don-ở-phía-sau-Giám  
nhười-bầy, muỗi-tam-cô-chuyen-dâ-kết-chóng  
thi-tí-bọn-tham-tí-bắt-dược. Kham-trong  
hoc-trò-nhà-ở-phố-hàng-Long-nhưng-vì-nhà-caminh-cô-chết-bắt-dược-một-gon-truyền-don  
chóng-doi-với-cô-qua-khai-khe-nen-vô-chóng  
tù-bang-thach. Lập-tuy, cô-bị-dập-về-số-Mặt-  
đất-danh-phai-lý-dị-và-cô-lại-về-nhà-ở-Troph-  
xanh-Hà-nội-và-bị-trah-đi-rồi-tiết. "Pay-cô  
tùng-phi-đi-đi-đi"

bị hành hạ bằng dùi túc cực hình dã man nhưng có tống chí nhận trách nhiệm về các công việc minh làm mà họe mặt-thẫu đã biết, có phát cảnh không chịu kha-tép, một đồng chí nào và một việc nào khác cả.

Sau mấy ngày giam ở Mật-thám, cô bị giải sang giam ở nhà pha Hòa-lò-Hà-nội nhưng vẫn bị giam ở xà-lim riêng, cả ngày và đêm bị xem xét như một trọng phạm.

Hoa-ho được mấy hôm thì hổng có tin từ trong xà-lim.

### Cô từ từ bằng cách gì?

Theo lệ thường của sở Mật-thám, vào nhà pha Hòa-lò, mỗi khi có người mới bị bắt đưa vào, nhất là người đó là chính-trí phạm, thi bị khám xét rất cẩn thận. Quản áo và đồ đạc trong người như đồng hồ, tiền bạc, giấy mứ đều phải để lại đem ký vào kho, người bị giam chỉ được mặc bộ quần áo che thân, đến cả giày lụng cũng không được mặc. Cố-sự khám xét này là vì bọn coi nhà giam muốn để phòng các vụ tự sát, trong nhà pha. Cũng như các người bị bắt khác, cô Chuvénue Tâm chỉ được mặc quần áo lot nhưng cô còn được giữ cả chiếc yếm che ngực và đội giải yếm (theo y phục của các bà các cô lối cũ thi giải yếm hoặc băng lụa hay vải trang khaki dài để giữ chiếc yếm ở ngực lên). Chiếc chiếc yếm và đội giải đó là khi-cú mà cô Tâm dùng để tự sát.

Bị giam trong xà-lim, cô bị xem xét bị xem xét mà cả dây xích không được giải yếm và suốt đêm vào họng gần kín đã đầy họng khí (cô bị ngạt thở không khí ở trong két không thể thở và khát quát và phải借用 nước. Cô ngồi ra dưới lầu nhà dân để chờ đợi) và bị bắt giam ít lâu.

Đây chỉ có người em út cô là Đỗ-văn-Bàng vì còn nhỏ tuổi quá và lại ở nơi khác nên không bị sa lưới mật thám.

Nhà, cô mà hai cái cột trụ là cô và anh cô đều bị tay dài và tay dày càng ngày càng nghiêm thêm. Người em út cô là Bàng sau khi bị bắt, nhét và nuốt dây vào họng gần kín đã đầy họng khí (cô bị ngạt thở không khí ở trong két không thể thở và khát quát và phải借用 nước. Cô ngồi ra dưới lầu nhà dân để chờ đợi) và bị bắt giam ít lâu.

### Kính cáo các Đại-ly miền Nam

Vì đường giao thông bị đứt  
phú-xua, xin các Đại-ly miền Nam  
để trả tiền bao-hang-tháng cho  
Bản-chí-bảng-ngân-phíê-tốc-hành  
(mandat - télégraphique) vì đều got  
nếu phiêu-thuồng tôi phải hai ba  
tháng mới tới nơi.

T.B.C.N.

Cô đã vì việc nước, việc đảng, hi sinh cả tấm thân liệu yếu davo mới ngoài hai chục xuân xuân l-Sở đã phải tự sát là cô không muốn cho bọn thực dân hành hạ cô để cô nói ra những sự bí mật của đảng của cộng sản. Nhết đó cô đã mang theo sang bên kia thế giới tất cả những cái bí mật mà chúng muôn biết. Chắc trước khi cô chết cô đã mỉm cười sung sướng vì đã làm tròn phận sự đối với đảng và khi sa "cô vào tay kẻ thù thi không để cho chúng ám hại". Tóm thân cũng không để cho kẻ thù lấy tên dan dòn mà tình ghép cô ra tội phản đảng như trường hợp của một ít bạn đồng chí của cô. Thực là một cái chết thảm vừa can đảm và vừa oanh liệt!

### Gia-cánh của cô Tâm hiện nay ra sao?

Ngay sau khi cô bị bắt quả tang đi phát truyền-đơn thì nhà cô bị khám. Tuy không bắt được gì thêm trong nhà, anh cô là Đỗ-văn-Xuong (bởi đó là ngoài ba mươi tuổi) cũng bị bắt giam đến sáu tháng mới được tha và vì tội án xét ra và can. Một người tên là bà của cô Tâm là Đỗ-văn-Đam cũng bị liên lụy và bị bắt giam ít lâu.

Đây chỉ có người em út cô là Đỗ-văn-Bàng vì còn nhỏ tuổi quá và lại ở nơi khác nên không bị sa lưới mật thám.

Nhà, cô mà hai cái cột trụ là cô và anh cô đều bị tay dài và tay dày càng ngày càng nghiêm thêm. Người em út cô là Bàng sau khi bị bắt, nhét và nuốt dây vào họng gần kín đã đầy họng khí (cô bị ngạt thở không khí ở trong két không thể thở và khát quát và phải借用 nước. Cô ngồi ra dưới lầu nhà dân để chờ đợi) và bị bắt giam ít lâu.

Trong một bài báo nhan đề là « Mấy điều ngặt giáp cho việc thực hành chánh sách moi về gạo » Ông Lê văn-Hoè có thuật lại ý kiến của ông Kham-sai, và nhân đó có ngõ miết bối y-kiêm riêng. Ông ý ở nhiều đoạn, nhưng ở mỗi bài đoạn khác thi lại không biếu bối-tinh, bắc-sỹ Nguyễn Văn-Luyện đã gởi cho chúng tôi bài sau đây: Maahn tho rõ ràng đường ác-luân, châng tôi đang nguyên vẹn bài đó.

T.B.C.N.

gây ra một cuộc tranh-luận nếu không có ích-lợi và nếu không phải là một vấn đề có can-hệ đến sự sống còn của dân.

Không có tại kinh-luân, chúng tôi đối với một vấn đề gì cũng phải ra công-nghiêm-zu-ký, càng, và vì sở-hocations thường rất kỹ các điều kiện vông, cũng như các nhà y-học-kinh những mản-thuốk hoang-đường để chữa bách bệnh.

Chúng tôi thiết trong một chương trình khó thi-hành không phải là một chương trình viễn-vông và không hợp với thực tế. Trong một bài có nhiều ý-kien hay, dũng & tuân-hảo. Trung-bắc Chủ-nhại ngày 1-7-45 Ông Lê văn-Hoè có nhắc lại lời binh-phẩm về việc tôi đề-ghị phải in và giao-phái cho toàn thể nhân-dân. Theo nhà binh-phẩm ấy thi sự viễn-vông đã hiều-nhiều, vì lấy giấy mực dân-mà in 9 triệu vé phát cho nhân-dân? Ngày đó giao-cùng chúng tôi lấy một chiếc bài chí và một mảnh giấy thi sẽ tính ngay ra với tháng phải đóng bao nhiêu giấy mực và việc này. Mỗi lá rộng 3 x 2 phân tám mỗi lá giấy 5x100 in được 1000 vé, vậy là chín triệu vé phải in nghìn tờ (hay là 18 games doable rassin). Các báo-hàng ngày còn in được hàng vạn tờ thi-thết

Mỗi ý-kien là một trách-nhiệm, trong lòng ta thế khó khăn, ta chí-nên mong có các nhà chính-khách can-dần cương quyết, chí-phan, bất-jách-nhiệm của mình để theo đuổi triết-lý các điều định rõ ràng và chính-định. Ai là người tranh-danh-lịch-shiem trong lúc này?

Vậy chúng tôi thực-tâm không muốn,

## BAO GIỜ VIỆC TIẾP-TẾ THỐC GẠO SẼ TỎ - CHỨC ĐƯỢC HOÀN-TOÁN? của bác-sỹ LUYỀN

tưởng cũng có thể có bấy nhiêu giấy để làm một việc cau-hệ đến vân-mệnh của dân. Vậy còn có việc thiếu suy xét hơn việc ấy nữa.

Gừng trong bài báo này, ông Lê-văn-Hòa lại vạch ra mấy sự bất ngờ của quę-le thóc gạo hiện-hành:

Thành-phố Hanoi có bà mươi vạn nhân, khẩn, kẽ trung bình mỗi người ăn nửa cân thì mỗi ngày thành phố phải dùng ít nhất là 1500 tạ gạo. Nếu chỉ trồng vào hàng sáo tiếp-tiếp, mà mỗi hàng sáo chỉ gánh 50 cân, thì phải có 3000 hàng sáo gánh gạo vào thành phố. Nếu cho phép 4 người để chung gánh vào một xe bò thì cũng phải có 750 chiếc xe.

Có lẽ trước ông Hòa chưa có ai lấy một chiếc bút chì và một mảnh giấy để làm cái tính nhò ấy, nếu không đã thấy hiện ra trước mắt một quang-cánh náo-nhiệt dì-thuong như cánh bời, một nỗi dài xuôi nǎm: bà nghìn hàng sáo (không in ỏi được mờ) người nghèo gánh gạo đi rong, đi hàng một thành một đoàn dài 9 cây số, đi hàng ba cung rợp đường từ Yên-Pao đến Bách-Mai; hoặc 750 chiếc xe bò, mỗi giòc 3 cây 750 thước.

Trong những ngày nắng ráo và troi dẹp thì đoàn vận-tải ấy chỉ tăng hoat-dộng cho thành phố, nhưng ta cũng phải nghĩ đến những ngày mưa bão...

Chung tôi cũng tin rằng các điều-lệ xết ra có khuyết điểm sẽ được sửa đổi dần, nhưng vì sao không suy-xét cho chia-distributio sau này?

Nay ai cũng phải công-nhận rằng sự buôn-bán lúa-rice không thể bỏ tu-dỗ được và phải có lò-chức. Nhưng đang trước việc làm ta nghe rõ là có hai thái độ: một là kiêng-dịt để đợi kinh-nghiem mà sau-chứa; hai là tu-chong-quyet-dung một phương-phap để suy-xét kỹ càng và chất-euc ngay.

Tôi chả-trương việc lò-chức triệt để tóm tắt lại có ba nguyên-tắc-phu sau này:

- 1) kiêm-soát việc tiêu-hu,
- 2) kiêm-soát việc sản-xuat,
- 3) đặt dien-le về giá-gao, và việc chia, buôn-bán, chuyen-chở thóc gạo.

Chú-ý của các thè-le ấy là: lò-chứcapan dàn ô đầu và lúc nào cũng mua được gạo bằng một giá-nhất định, không lo thiếu gạo lúc giáp hạt hay nhò sơ-thiên-tai, vì khi gạo không thừa thì không phung phất hàn-chế sự liêu-thụ của nông-người, còn phải có tài gao ở miền-Nam, lập-thanh, nhũng kho dự-bị phòng-cơ nứa. Việc lò-chức ấy phải đi đến những chi-tiết-nhỏ, như về giá-gao phải đặt giá tại gốc, giá cho người buôn-lớn, và cho hàng sáo bán-lẻ; lập kho trữ-thóc phải lo việc kiêm-soát; cho buôn-bán thóc gạo phải tiêt-rú sự đầu-cơ, phải lo dien-khien sự phân-phát-ván-ván. Dĩ-án ấy bắn nén để cho dân sự vào việc bài-trữ đầu-cơ, nhũng lạm-tắc là để cho dân được e-tu-yet.

Bà-nhắc lò-chức của chính-phủ, chung tôi theo ông Lê-văn-Hòa tóm-tắt ra đây:

1. Bỏ lò-cũ của Pháo mua cướp thóc bằng giá rẻ;
2. Cho phép chuyen-chở tự do dưới 50 cân, sau đó là cho phép hàng sáo được gánh 100 đeo;
3. Cố trên 2 lần thóc bay 1 lần gao phải khai, sau đó là rằng nhà tu-gia không sáu-xiai cái được giữ gao dù dùng trong hai-tháng.

4. Trả hàng sáo và ròng phế-ngoài-hàng, cái không ai được mua gao của nhà-sản-xuat;
5. Giá-bình cito thóc từ 100 đến 130\$ gạo từ 150 đến 195\$ một tạ.
6. Tại thành-phố phủ Kiêm-sai sẽ lựa chọn các nhà buôn để tiếp-tiep cho công-chuc-van-dan.

7. Trái lệnh sẽ bị phạt hbag.

Nhưng lúc áp-dụng thì ông Hòa thấy rằng: Chính-phủ đặt giá nhưng vẫn vắng biếu, đặt cách chuyen-chở nhưng cách ấy sẽ làn cho các thành-phố thiểu gạo; cho hàng sáo dong gạo nhưng họ không biết đóng ô đâu.

Vì vậy ông đề nghị phải sửa đổi như sau này:

1. Đầu giá-gao cho nhà sản-xuat và đặt số-hoa-lý cho hàng sáo một cách duy-nhất, để ban-gao một giá-nhất định.

2. Cho chuyen-chở gạo bằng-dù một cách và không hạn-bao-nhiều, eốt chí để bán-lé.

3. Cuống-bach các chǔ-ruộng phải bán cho hàng sáo.

4. Kiểm-soát số-gao của các dien-chu.

5. Mở cửa hàng-gao của Chính-phủ để ban cho dân-thanh-pho.

6. Đề-le thuong-phat.

Ông Lê-văn-Hòa kêu-miền tóm-tắt rằng: ông chỉ muốn bô-khuyết yao-chế-dộ của ngobi dinh ngày 7-6-45, nhưng thực ra ông muốn đổi một việc lò-chức so-sát ra một cách lò-chức-chặt-chẽ-hơn. Nhưng thế cũng chưa-dù, khi thi hành kế-hoach của ông lại sẽ thay-nhiều sự-khổ khán phải giàu quý-ết, nghĩa là phải đặt thêm lè-uát-khoa-nhà. Tôi lấy mày điều sau này là ý:

1. Chỉ đặt giá-thóc-gao tại gốc và đặt giá-bán cho hàng sáo không-dù, vì khi mua gao gần thi hàng sáo quá-lời, khi mua xa thi không-dù vốn, vì chuyen-chở dài, vậy phải đặt giá-bán theo vùng-dia-pu-tuong hoặc có một quỷ-rieng để bù vào tiền chuyen-chở (caisse de compensation) cho giá-gao được-nhất-lợi.

2. Cho chuyen-chở tự do và không-hạn số-gao, vậy khi gao về-nơi-đến không-kéo-bán thi để vào-dán, để tránh việc giấu

giếm-tich-trú? Sao không-lập ngay những kho-chinh-thuc & các phủ-huyện, tỉnh-huyện hoặc thành-phố, một là để giáp-nhà-nông, muôn-bán-gao thi được tiền ngay, hai là tiến-về-phân-phát, kiêm-soát?

Dùng-hàng-sao để phân-phát gạo là ý-kien-chung-tot bây-ta từ-trước, nhưng hàng-sao chỉ có thể buôn-bán trong phạm vi-một-huyện, một-hành-phố, mua-thoát & các-nhà-nông, hay ô-khô-rồi-làm-ré-gao-bán cho-người-đóng-Tu-không-thể-trồng-vào-hàng-sao để-chuyen-chở được.

3. Khi bắt-nhà-nông phải bán-gao, lại phải-xem-nei-đây có-thứa-gao-không, vậy trước-phải-lo-việc-tiếp-tiếp-dia-pu-tuong, điều-tria-về-sự-sản-xuat và vè-nhân-khán, tức là phải-diều-khien sự-phân-phát một cách chắt-chẽ-hơn.

4. Vai-tý dù-ý-lô rằng-trên con đường-to-chuc-khong-the-dung-nua-chung-dung; hoặc-phai-sửa-doi-mỗi; hoặc-chỉ-có-hai-mà-không-có-lại.

5. lò-chức-dân-quà là việc-khô-chẳng? Không-ai-dám-nhận là-dễ, nhưng iỏi-cực lực-phản đối-người-nei-dân ta chưa-dến-trinh-dò lò-chức. Nói-thể là không-tin-về-tu-chong-hai-của-nước-Viet-Nam, vì thế-giới sau-này sẽ là-một-thế-gioi-hoàn-toàn-tò-chức và sẽ-không-có-chỗ-cho-một-dân-tộc thiểu-tò-chức.

(xem tiếp trang 25)



# NƯỚC PHÁP CHẾT DỞ CÒN MONG

Pháp-quốc là một nước dân-phủ cộng-hòa. Mười-năm chủ cộng-hòa lần này là lặp thứ ba khởi đầu từ năm 1870.

Chính sách dân-chủ từ năm 1870 đến năm 1940 đã sản ra tất cả trên dưới 80 Nội-các, 80 vị thủ-tướng trong vòng 70 năm, tinh ra trung-binh mỗi Nội-các cầm quyền được non-mỗi năm, ký-thức có Nội-các làm việc được vài tháng. Cố Nội-các làm việc được vài chục ngày như Nội-các Fal ères cầm quyền từ ngày 28 janvier 1883 đến ngày 17 février

1883. Cố Nội-các chỉ dừng  
vững-véen vẹn trong 6 ngày  
và rồi như Nội-các Du Saure từ  
ngày 18 mai 1873, đến ngày  
24 mai 1873. Cố Nội-các ra đời  
được chẵn 24 tiếng đồng hồ  
như Nội-các Rocheboué sống  
từ ngày 23 novembre 1877 đến  
ngày 24 novembre 1877.

Một chính-phủ mà dĩa - vĩ  
bắp - bênh như vậy, quyền  
hành ngần như vậy, tất không  
thể kiềm, thiết được cái gì  
vềng bẽn, cai giùi lâu cho  
dân, cho nước.

Cái những lò chiến theo dân  
ý, dân-nguyệt, hơm thế chiến  
theo ý đại-đa số nghị-viên,  
hợp-thí-nửa chiến theo ý  
muốn của đảng phái nào  
mau-lhart trong Nghị-hội, để  
cứng-cố-dĩa-vĩ minh cũng dã  
vất-vả khó nhọc thay, Nội-  
các Pháp còn hi-giá-dầu mà  
mong thực-hành việc-ich này,  
cái cách diệu-xấu-khác! Nhứt  
là nhiều chương-trình cái  
cách-lai-dời-nhiều thi giờ-gặp

mười-dört sống chắt-chưởng  
của Nội-các.

Chính-phủ nào, ông Thủ-  
tướng nào cũng chỉ lo sao  
cho được nhiều phiếu tín-  
hiệm, lo sao cho khỏi bị  
Nghị-hội đánh đỗ, thành-thử  
chẳng-làm được việc gì o-tát,  
khả-dĩ làm cho dân giàu nước  
mạnh. Thành ra dưới cái  
chính-sách da quan nhiều  
dào, trong kia các nước chạy  
tùi nước Pháp bỏ tung-burde  
mít, lập thành-dân-quốc  
trước sáu-hai mươi-thế-ky-đi,  
mà chinh-lệnh, pháp-luật, chế  
độ nhất-panh, đẹp-trong-thời  
ky-thí-nghiêm, cứ bắt đầu  
lầm-đi, bắt đầu lầm-lại luôn,  
để dân-thủ-thach, mãi chưa  
có giờ là vĩnh-viễn, nhì-nónh  
cái. Chính-phủ Pháp dày-dưa,  
mùa may quay cuồng-mãi  
mãi, lồi-ray vẫn chừa lùm-thấy  
cái-dạo-chinh-dáng-dè-tri-dàn,  
cái lý-trưởng-chinh-sáng-dè  
thực-hiện, cái mục-dịch-chinh  
dáng-dè-dát-tới.

## CÔNG - CHÚC KHÁCH PHÁP ĐÁ ĐƯA NƯỚC HỌ DỄM CHỖ SUY - VONG

Một ba-gia ubu-nom toc, phẩy  
sấp-trát bu-cả-mát, dù ngoai  
bốn-mươi-tuổi-dẫu-mà-làm-ra  
bộ-la-day-mới-có-hai-chuc  
xuân-xanh, dở-chứng-dở-hơi  
đua-dài-cùng-các-oang-trai  
trái. Đó là hình ảnh-nước  
Pháp dưới mắt-mỗi-văn-sř...  
Pháp!

Chúng tôi không bao giờ  
định-làm-án-chính-thì-dàn  
nhủ-cộng-hòa. Chính-thì-dàn  
chủ-yòn-rất-bay, nhưng người  
Pháp với những-ur-lương-cá-  
nhân, vì-kỷ-do-phong-trào  
lăng-mẠn, văn-minh-vật-chất  
gây-nén, đã-làm-cho-chinh-  
thì-đã-thanh-thối-thá, mục-  
nát, dở-ré-những-ché-độ-cũng  
mục-nát, thối-thá. Tự-trung  
tè-hết-nhất-là-ché-dé-tại-tri  
(conventionnalisme).

Ché-dé-lai-tri-chinh-thì-dà-còn  
molt, dở-khoét cuồng-dần  
nước Pháp và làm-nước-ấy  
một/ngày-một-nghèo-niệm.

## CHIỀM ĐƯỢC ĐẤT CỦA AI? (1)

### VÀ CHÍNH KHÁCH PHÁP ĐÁ ĐƯA NƯỚC HỌ DỄM CHỖ SUY - VONG

nước, thì illa là hai-vi hoản-toán-vô-dang.  
Công-việc-duy-nhất-của-họ-la-đã-lương-của  
Ngân-sách. Vậy người ta có-thể phê-bồ-hắn  
đi-mặt-nữa, mà-không-thiết-hai-gi, Chẳng  
và-đi-gi-bị-dính-trê-tết.

«Nhưng-thì là-làng-quá-chảng? Ta-pi  
rộng-lương-hơn. Cứ-bốn-công-chức, ta-lỗ-di  
một-thời: Chảng-só-nao, chảng-nhà-nao-đi  
bọn-việ-cết. Mà-lâm-thì, mỗi-năm-nhà  
nước-sẽ-tiết-kiệm-đến-284.360.000-quan.»

Và Emile Raviari, tác-gia  
sách «Comment-on-devient  
un-homme-d'action», (Lam  
cách-nào-dễ-trở-nên-người  
hoạt-động) xuất-bản-lần-thứ  
hai-năm-1929:

«Tại-bộ-nào-cũng-vậy,  
người ta-cũng-nhận-thấy-có  
nhieu-công-chức-hoàn-toán  
vô-lich, nhăng-vi-thanh-tra  
phẳng-thanh-trá-cái-gi-hết,  
nhưng-vi-giáo-su-không-có  
hoc-lờ, nhăng-vi-thu-ngân  
không-có-gi-mà-thu-cả, nhăng  
nhà-lại-chẳng-có-việc-gi-khác  
lá-got-mồng-tay-và-đợt-nhết-  
trinh.»

Guồng-máy-cai-trị-nước  
Pháp hân-chạy-mau-lé-lần  
và-hoàn-hảo-lâm? Ché-dé  
chinh-tri-Pap-tô-chức-hân  
phải-chu-dão-lâm, có-phuong-  
pháp-lâm?

Báo «Cai-de-Paris», (tiếng  
thành-Ba-li) ra-tháng-Aout  
1906 đã viết-trà-lời-như-thê  
này:

«Cứ-bốn-công-chức-nhà

Nghị-viên Plichon trước  
Ma-nghị-viên-ngày-6-novembre  
1905, cho-ta-thấy-só-quan-lai  
(bay-công-chức) nước-thập  
tung-tiến-một-cách-mau-chóng  
rất-dáng-ghé-sợ:

Năm 1846 tại-Pháp-có  
188.000-công-chức.

1858 có 217.000-công-chức

1873 — 285.000 —

1896 — 400.000 —

Phả-thêm-vào-dé, số 8.000  
công-chức-ăn-lương-các-quận  
và 122.000-công-chức-ăn-lương  
hàng-xã, tổng-công-thành  
530.000-viên-chức-văn-ban.

Chí-lo-chạy-trái-dâu-lương  
bòng-cho-số-công-chức-dò-rõ  
đó, chẳng-dâ là-một-gánh-nặng  
cho-nền-tài-chinh-Pháp-quốc  
rõi.

Năm 1846 chi-lương-hết  
245-triệu-quan.

1858 chi-hết 270-triệu-quan

1873 — 400 —

1894 — 545 —

1897 — 616 —

(1) Xem bài I trong số-trước.

rung bình cứ bốn người họ  
trò thì có một vị giáo-sư.

Và sự thật trong càn chayen  
chế diêm dưới này, Poincaré,  
Tổng-trưởng bộ Tài-chinh  
trước Hội-nghị-viện Pháp,  
năm 1907 cho ta thấy cái thái  
độ công-chắc Pháp đối với  
việc công-nó như thế nào.

« Trước kia, Pháp - quốc  
chứa chẽ ấy diêm dung, phải  
mua giàu nước Bỉ thì gá diêm  
như sau này :

Hạng diêm 87 tức là hạng G  
8, đồng-hợp mỗi hố 500 que,  
giá mua 104 quan 1 triệu que.

Hạng diêm 191 tức là hạng  
PS, mỗi hố 50 que, giá mua  
198 quan 1 triệu.

Đó là lính-tất cả các sô-  
phi rồi.

Năm 1904, chính-phủ Pháp  
lập nhà máy chế lát diêm  
dung, thi hạng 87 tính ra  
phai chi hết 130 quan một  
triệu, hạng 191 phai chi hết  
202 quan một triệu. Sau này  
tập-lệ tăng công-thợ lên 10  
phần trăm hạng diêm 87 phai  
chi hết 134 quan, hạng 191  
phai chi 210 quan một triệu.

Công-chắc chẳng làm lợi gì  
cho nước mà chỉ hua nhau  
khoét đục công-quyết nhét  
dây túi tham của mình.

Năm 1906, nước Pháp có  
625 000 công-chắc, chi lương  
hết 937.500.000 quan mà dân  
số nước Pháp bời ấy có non  
no 39 triệu người, cứ tính  
theo dân số thì mỗi năm mỗi  
người dân phải đóng hơn 24  
quan để trả lương nha-lai,  
và cứ già 62 người dân có một  
công-chắc, nghĩa là mỗi công-  
chắc chính-phủ chỉ cai-tri  
trung bình eo hơn 60 người  
dân.

Thật đúng như lời nhà văn  
E. Raviart đã nói :

« Nghè nha-lai iểm/a (Pháp)  
nghe thử và làm ta (Pháp)  
đồn nghe-eo. »

Nha-lai chẳng những làm  
hai nước Pháp, nha-lai làm  
hai cả các nước mà Pháp đã  
chiếm làm đất thực-dân.

Các công-sô, các bộ-viện  
nước Pháp dù mở rộng cửa  
cho người ta như thế, song  
vẫn khong dung dù số hàng  
vạn hàng-tiệu vẫn-bang luon  
luôn ngày nghè cá; ghê công-  
chắc. Công-chắc Pháp dù sao  
vẫn là một mào hống xuất-  
cảng rất quan trọng.

« Tất cả các thuốc-dịa Pháp  
đều chất nitch, nhung, công-  
chắc. Các vi-thương-thú, các  
viên-toan - quyển thuốc-dịa

biết rõ rằng cái chế-độ công-  
chắc đó nó tơ-bích và tai hại  
như thế nào, nên vẫn giấu  
cái thực-sô công-chắc và cũng  
không thể nào đem đứng  
được hàng cơ-hàng dời người  
sống ở ngần-sách Mẫu-quốc,  
ngần-sách phủ Toàn-quyền  
và ngần-sách địa-phương các  
xã thuộc-dịa.

« Tại xứ Sudan, có 4 người  
Pháp thí-tu-có và người ta  
công-nuc. Tại xứ Algérie, số  
nha-lai mọc nhiều hơn là  
giống xương-rồng và giúp cho  
cát xù đẹp đẽ ấy sống trong  
một tình-canh-gắn như súng-  
điều vây. » (E. Raviart)

Tại Đông-dương, chúng ta  
cũng nhận thấy cai-tai-hại  
của chế-độ lai-trị Pháp như  
thế. Chẳng nói-nhiên, chỉ mấy  
con số dưới đây cũng đủ cho  
ta thấy người Pháp hủy-hoặc  
tiền-bạc thuộc-quốc dễ nuôi  
như người Pháp như thế nào rồi.

Nhiên học 1938-1939, trường  
Y-khoa Đại-học Ha-nội gồm  
còn vân-vea, 218 sinh viên, mà  
số giáo-sư và phụ-giáo, tổng  
tổng-tới 22 vị, tính ra mỗi  
thầy giáo dạy chưa đầy 10  
người học-trò. Cũng-niên-

(xem tiếp trang 26)

## NHỮNG ANH-HÙNG TUẦN-QUỐC TRONG 86 NĂM PHÁP ĐỘ-HỘ

# Nguyễn-Cao

ngôi-ung-dung trước mặt Thống-sử Blhourd, tự rạch  
bụng, moi-rột, cắn-lưỡi, móc-mắt để chí-tử người  
Việt-Nam không sợ chết và không chịu phục tay

— Thật là một người can-dảm, coi-chết  
như không, báu-nhì! Gurym kè-tận-cô-má  
cù-ung-dung, tươi-cười.

— Lại còn-phải nói! Bạn-thân của cu  
Tán-Thuật đấy, và nghe như-chính Ông  
cũng từng-làm-quán-to.

— Vậy mà dạo nọ quan-kinh-lỵ  
(Nguyễn-hữu-Đỗ) hiền-dị cho dân, nói  
rằng người Pháp họ vẫn-minh nhân-dao!...  
Một người đã tự-hủy-thân-hình, moi-rột  
cắn-lưỡi, mà họ cũng nhẫn-tâm-de-nó-ra  
hành-hình-xé-chém; thê-là dã-man đe-ác  
thi-cô, chử-và-minh nhân-dao ở chỗ n'ó  
không-biết?

— Ủ, độc-ac-thật!... Tôi đã được xem  
một người chết-hết rồi, chỉ còn là cá-tử-  
thi mà họ cũng đưa-rá-chieu-lý-xé-chém  
kia.

— Khốn-nen! Phấn-nhiều là tại-bọn-quan  
lại-minh-tang-công, bày-về-rá-dây, ai-còn  
là-gi?

— Nay, các báu-a, tôi nghe-nó ba-cu  
thứ-sinh ta người bị-chém-hết-hay,  
cũng-là-hạng-lan-bà-nghĩa-liệt-hiem-cô...  
Người ta nói me-nào con-úy, thật-quá  
không-sai.

Bà là cái-chuyện trao đổi ở giữa-những  
người-di-xem-chém-một-nha-văn-thân,  
hồi 6 giờ chiều-hôm 14 tháng tư dương-  
lịch-năm 1887. Nơi hành-hình là một khu  
đất-trống bên-bờ Hoàn-kiem, thành-phố  
hàng-Dao-chạy-ra, chính-là chỗ-có-nhà-ga  
xe-đến-bờ-hồ ngày-nay.

Bà con ta di-xem-rất-dòng, vì nhán-  
phẩm-la-lưng, danh-yóng-tô-tát-của-người  
bị-chém. Nhiều son-mắt-chứng-kien-phai  
trú-le-câm-thương khi thấy cái-dầu-kia  
rơi-xuống, lăn-lóc-dưới-dất. Lúc-về, người  
nó bay-tô-cảm-trắng-với-người-kia,  
không-ngát-gi-tai-vách-mach-từng; vì lúc  
bấy-giờ-kết-hộ-tô-chứa-tò-chức-tý-mặt-

tám-và-là-chim-mồi-có-sán-ho-thả-ra  
cũng-chứa-thính-mũi như-bon-chuyen  
nghiệp-về-sau!

Người-bị-chết-dầu-bắng-mă-tau-hôm-kỷ  
là ông Nguyễn-Cao, có-tiếng-ở-xã-hội  
đường-thời là ông Tân-Cao.

Các/ngai-xem-thân-thể-trang-hết-của-ông,  
tù-nhiên-se-hay-những-người-được-dự  
cuộc-xé-trám-hôm-14-Avril-1887, phái  
đóng-lòng-thuong-xé-anh-hùng-ma-phé-  
binh-quan-xem-luoc-kia-hắn, nhưng-liêng  
đâ-mìn, độc-ac, thật-không-quá-dâng.

**XI-GÀ** thơm-né  
hỗn-bé (hút-rất-thông) dùng-thay-thuốc-lá  
rất-tiền và-lịch-sự:

**EROS. VIRGINA**

Bán-buôn-tại: Phúc-Lai, 87 Phố-Hu, Hanoi, giá-xí-nó 374

Địa-Nghị 22 Hàng-Dao-Hanoi, giá-xí-nó 600

Quý-đi-đi-không-đi

Ông Nguyễn-Cao, hiệu là Trác-phong, người làng Cát-bi, tỉnh Bắc-ninh, sinh vào khoảng Thiệu-trị nguyên-niên, con một nhà tuan-bach nho phong, mồ-côi cha khi còn ở trong thai, đến bốn tuổi bà mẹ lại qua đời, nhờ có người trong họ dưỡng-duc mà học được thành danh.

Lúc ông đến nơi khôn ton, biết suy nghĩ, là lúc nước nhà đã mải hết một phần ba, còn hai phần kia giặc Pháp đang làm cách thốn-tinh nốt. Ấy là chưa kể những nêu đối-kém, những quân thù-phi hành hành, làm cho dân-tinh điên dung khờ sờ.

Ông từ nghĩ sinh ra làm thẳng con trai giữa буди- quốc-bộ gian nan thế này, phải làm sao giúp nước, chống được ngoại-xâm, vì dân-trù được thống-khắc, chí theo dưới lề Tối-thường, chí cầu lấy thi-dỗ làm quan, để vinh-thân phi-gia, chẳng hóa rồng-sinh ra doi, mà sẽ sống như thế không có hồn-vì-gi nữa.

Bởi vậy, sau khi thi-dỗ Thủ-khoa, chẳng những ông không muốn cầu-canhs xuái, ta như người ta, lại còn khảng-khai chơi là lòng tôi-của quan Tông-đốc Hà-Ninh (Hà-nội và Bắc-ninh) đương thời muốn tiến-cử ông với triều-dinh, cho ông được so-bí giáo-thụ phủ Từ-sen, đợi khuyết chán-tri-huyện nào thi điều-lập tuc.

Người không biết, cho ông là lập di nhưng sự thật ông có một hoài-bảo khác.

Chẳng gi, đó Thủ-khoa cũng là đại-mục-dich về văn-sự rồi, bày giờ nhà nho muốn nghiên cứu võ-nghệ,

Nhà vố i thanh-bản, không có ruộng sau trâu nái gì, cùi lò phu đê lai, Ông Trác-phong có dạy với sự sống hằng ngày bằng cách mòi trường dạy học ở-quá-nhà, trong khi bà vợ-tử lung-bó que, xán-váy, quai-còng, làm việc chay chay trong-ti, như mồi nòng-phu lam lù.

Ngoài giờ gỗ-dầu tré chỉ hết một phần buổi sáng, ông đem hết lâm-lure và lười-khắc cõi du-luong ngày, châm chui nghiên ngâm những binh-thư đồ-trận. Mỗi chiều, có một thầy võ-cử là hanh-thần-cô-lang bên cạnh, đến dạy ông về cõi quyền và kiếm-thuật.

Có vì ho-hảo trong làng đến chơi, bắt gặp ông đang xoay trần đóng khố, múa gậy giữa sân, cho là mất vẻ nhã-quan của nhà khoa-mục, nhăn mặt và nói, có ý chê bai trác-mộc:

— Ngài là bức khoa-bảng danh-già, tội gi còn học nhảy múa như chủ yô-biển, trông chướng mắt lắm!

Các cụ không xét xa nghĩ rộng đây hỏi! Trong lúc nước nhà có giặc trong giặc ngoài lục-nhục i-hu rời như bộ thể kia, chí có qui-dám mới hợp thời, dẽ thường lấy-quán-bút mà chống-đại-chung nó được?

Ông cười và trả lời, rồi kê liếp múa gậy như thường, không kè gi-ut-ting tiếng díng-sít-hỗi trong chốn hương-ấp.

Thế quái-nhất nước ta lắc bẩy giờ cũng ngày-càng ngay nan da sự, như một người lật dưới bàn tay, mỗi bước chân lại lở-thèm một ít, không sao cất lên đc c mìn. Reng à Bắc-hà giờ trong

gác ngoài đồng thời những nhiễu-đa-cach, Giặc Pháp đã nuốt mất Nam-kỳ của ta-nội, tham-tam chưa thấy no dù, còn lầm-lầm vò lè mao Bắc đe mòi đường sang Tàu, coi những đất ruộng phi-nhiên, núi non trùng-diệp ở quanh lưu-vực Hồng-hà như con-thịt béo, chỉ chờ sinh-sư-crop cho kỳ dryas mới nghe. Còn ở thượng-du và mõi phần lung-du thì dày dặn giặc-khách, crop hoc hoàn-hanh, tàn-bại-dàn-chứng, nhất là bọn Ngũ-Côn, dữ-dâng Thái-binh Thiên-quốc, thua-trên bến Tàu chạy sang.

Triều-dinh sai ông Vũ-trọng Bình ra làm H-Ninh tông-đốc, kiêm-chức Tuyên, Thái-Lang quan-thứ kinh-sai đì-thần, chuyên việc tiêu-trú giặc-khách. Ông nghe tiếng Thủ-khoa Cao, người làng Cát-bi, Hải-Bắc, là một dài-đi tài kiêm-văn-võ, liền viết thư mời ra hỏi-kế, rồi lâu xin bỏ-đóng làm Thương-tá, giúp việc trong quan-thứ.

Cuối năm canh-ngo (1870) quan Tiêu-phủ-sứ Ông-lich Khiêm đánh một trận ở Bắc-Ninh, bắt-chết Ngũ-Côn và phá tan quái giặc, ông Nguyễn-Cao có dù phán chiến-công. Lúc ông mới độ ba mươi tuổi.

Ngũ-Côn tự-chết, ta-dâng vẫn còn đông chia ra Cờ-vàng, Cờ-den, Cờ-trắng khác nhau, mỗi tcn chiếm cứ một dia-bản, bắt dân nộp suru thuế, quấy nhiễu khắp vùng thương-du. Sau chí có toàn Cờ-den của Lưu-vịnh Phúc-chiu, đầu hàng, giúp sirc cho quân ta đánh-lại mấy toán kia và kháng-chiến cả với giặc Pháp.

Kế đó, ông Nguyễn-Cao trở nên bộ-tướng dưới quyền chí-huy của Hoàng-kế Viêm và Tôn-thất Thuyết, khi hai ông này vang-machiem dem quân ra Bắc đánh giặc Cờ-Vàng-Hoàng-sùng-Anh.

Sống giữa-trên mạc luân-mây-năm, ông thu-sắp được nhiều kinh-nghiệm quan-sự; lại được Tôn-thất Thuyết dẽ-vao-mắt-manh, mặc đầu-tuồi của trẻ, chúc-tòn-thấp.

Khi đánh xong giặc Cờ-vàng, Thuyết về triều làm thương-thu, tâu xin nhà vua đặc cách bô-đo Ông thủ-khoa làng Cát-bi một bước lùi chức thuộc-vien lên dia-vi-thực-hu-an-sát-tinh Thái-nghiem. Triều-dinh ỷ-thác ông cái-nhiệm-vụ giúp,薪水 cho quan-quán-lão-trú những hòn

giặc-cô vẫn còn hoành-hành khắp vùng Tuyên, Cao, Thái, Lang. Chức-vi-ông là quan-án-một-tỉnh mà gánh-vác trọng-trách một-vị-tướng-quân, phạm-vi-lhể-lực lan-rộng hâu-khắp man-ngược.

Sí-phu-cang dem long-kinh-né, vì bá-trong-thay-ông-nghiêm-nhiên làm-một bục-tinh-thần-dương-quan-như-thé, mà sự-phụng-ván đơn-sơ kiêm-tòn-dâu- người-học-trò. Mặc-chồng-lam-quan, bà-vợ-cứ-ở-quê-nhà lòi-việc-ruộng-nuong-canh-tùi, không-thay-dời cách-sống-hàn-vi. Ông thường nói với người-thuộc-hạt:

— Giữa-lúc-quốc-gia da-nạn-thé này mà kẻ-làm-quan không-lo viếc-nước, không-hết-thuong-lán, chí-mưu-sự-sang-suông-riêng-cho-bản-thân, chí-thé-tri, tôi-bảo-ké-làm-quan-ấy-không-phai-lai-người.

Hình như-ông là một trong số bốn-năm vị Bắc-hà-thán-sĩ hồi bảy-giờ đã-marth-bao-lien-danh vào-một-to-biển, dâng-vua-Tu-duc, xin-mạn-mạn-tô-chức-quán-doi-tan-thời, mua-khi-giới-tan-thời, dẽ-chống-cự-giặc Pháp và thu-phục-Nam-kỳ. Nhưng từ-biển-ấy, nhà-vua xem-rồi-bỏ-xó, cũng-như-lập-diêu-trần-cửu-quốc-của-Nguyễn-trường-Tô-vây.

Ông cừu-hù ác-cám-người Pháp dào-dé, cho-nén-khi được-lệnh-triều-dinh-hết-phai-tòng-phục-hào-hó, thi-ông nèp-ăn-bỗ-quan-má-di/ngay, không-thêm-tiếc-danh-vì-bồng-lộc-một-lùn-to. Nghĩa-vụ-thắng-dàn-veng-quốc là phải-dò-máu-xá-thân-má-danh-duỗi-quân-dịch, cùi-ván-nước-nhà; Ông nghe-tiếng-gọi-của-nghĩa-vụ ấy mà-bỏ-quan-về-mõi-binh-khỏi-nghĩa, đánh-lại-giặc-tay.

(Ký-tùn-dâng-lèp)  
BAO-TRINH-NHAT

## HAI TRUYỆN TỰ-SÁT

# Đại-tu'óng Nái-Mộc mò bụng chết theo

Vì sự thiên-nhân, đất nước Nhật-bản & pão một vị-trí đặc biệt trong Thái-binh-dương. Non nước, hòn tinh ngời cho dân nước một cái phong-khi thiêp-chân lanh-mạn, không bao giờ yểm thử. Không những vậy, họ lại có một dạo linh-khinh sinh. Hòn sống vai sống thật, nhưng mỗi khi sống mà có điều làm ônh-cho cho dash du r'eng của cá-nhân hay danh-d'nhưng của dân-lực, họ lập tức hi sinh, không loài liếc. Số khinh-sinh mảnh-liệt nhất

của người Nhật là lục mò bụng, vẫn quen gọi là «hara kiri» hay «thiết-phúc». Người tự sát, là cầm dao rách ngực rách dọc vào giữa bụng mình mà chết; một cách rất ung dung. Người tự-sát bắt cách này không hề đau đớn; trước đó một hai ngày có thể giấy báo cáo, kể rõ các người quen biết mới đến chung kiến v'ệc mình cần phải chết thro như ngày giờ đã định. Xin kẽ lại hai v'ệc: tự-sát theo cách «thiết phúc» & tự-đẩy:

## Đại-tu'óng Nái-Mộc mò bụng chết theo Minh-tri-thiên-hoàng

Ai đọc đoạn sà-pinh quang trong bước đầu duy-lần của Nhật-tai, đã thưa liều cái chiến-công oanh-lực của hai vị anh-hùng, là nguyên-suối Đông-tu'óng, & đại-tu'óng Nái-Mộc đang nén kinh-phục như thế nào. Rèng đại-tu'óng Nái-Mộc là được quốc dân Nhật sùng bái hơn.

Sau khi Nái-Mộc đại-tu'óng được Minh-tri-thiên-hoàng

## NHỮNG TRUYỆN III-SINH RẤT GHÈ GỐM Ở Á-ĐÔNG

### MINH-TRI THIỀN-HOÀNG và phu-nhân cùng tự-sát ngay ở bên cạnh chồng

nhé, lưỡn-tu'nh đứng trước bàn thờ khấn vái, tỏ long r'ênh thương tiếc một vị anh-quân; sinh thời đã một lòng tin-dũng minh, khiên được đem h'eli nặng gom gốp vào công cuộc dò cường oho lồ quâc.

Sáng sớm hôm cất d'm Thiên-hoàng, đánh luồng và phu-nhân tắm rửa sạch sẽ, đem áo dài tráo ra mặc, rồi d'ding vào qu'í tru'ot b'án thô. Ngày tru'ot-pál, để mọi chi tiết gối chung, trên gối đặt ngang một thanh bảo kiêm, một già bão r'ba ông cha để lại, mà cũng là một vật lúp-thiền của đại-tu'óng trong bao phen đóng pha m'rau dan'ting tên!

Trong giờ phút yên lặng đó, b'ông một loạt súng thần-công nổ vang cù kinh-thanh, kêu khóc suối ngày đêm, rồi bắt người una lấp một báu thô. Thiên-hoàng ngay giữa

r'ec'e tà-cung vua Minh-tri và noi y'en nghị cao cảng. Nghe tiếng súng, đại-tu'óng Nái-Mộc lại v'ati tay d' - luồng Thiên-hoàng một lần nữa, rồi cài xuồng cầm lấy thanh kiêm, t'c' lăm' giầy lpa, b'ec ra. Sắc mặt nghiêm nghị, đại-tu'óng tay tay trái phanh v'ại áo để hở bụng, tay phải ung dung đưa l'ux' kiêm thich ngực lên một nhát c'ó mạnh.

Đoan đại-tu'óng cầm chổi kiêm k'eo mạnh o'k' bên phu'u, lưỡn kiêm d'c'ai dài c'á ru'o, có thể lực nhất là d'ng Hắc-gau ra rồi.

D'ng qui-bến c'anh, phu-nhân d'nm-d'nm nhìn chung, thấy chồng đã m'đ'ng chet theo Thiên-hoàng, c'ng ch'ng. Đại-Á lại ch' g'nh' về việc ngọt ngào c'au con d'ao g'am, d'ám trang vào bụng l'up sá, gi'at ngay. Trái lại với ch' nghĩa ấy, lại có một phái chủ-tu'óng việc đối với Trung

## RÙNG-RỢN Ở NHẬT-BẢN

Cả hai v'ợ chồng đều ngã g'ay xu'ng. T'c' thi' mọi người bạn thân được mời đến chung kiên d'c'ò sán ở ph'ong b'én, đầy cửa p'roc vao, tay t'ng cầm c'au một thanh kiêm, ung dung d'ám d'ng, bên hai v'ợ chồng đại-tu'óng, đám khem c'to m'li người m'nh nhất v'ao

g'ay cho chết hẳn. Đại-tu'óng Nái-Mộc đã chết theo vua, và phu-nhân đã hết theo chồng.

Ngay khi đó, chính-phá Nhật làm lễ quốc tang cả hai ông bà đại-tu'óng và r'roc linh v'ị vào thô tại Tỉnh quoc thàn-xa.

### Muôn cò - động chủ-nghia Đại-Á, một đàng-viên Hắc-long tự mò bụng trước h'ang vạn người

Năm 1916, ngày râm tháng ba, gi'a lúc kinh-hành Đông-kinh đang mãi chơi hội Anh-hoa, h'ong x'ay ra một việc m'đ'ng t'p-sát, làm cho ai n'g' a'iu kh'ip s'.

Các bạn d'c'ò th'ra-ô ở Nhật v'ón c'ó một đàng v'ì m'đ'ng và có thể lực nhất là d'ng Hắc-long. B'ac g'ay có một c'í trong

trinh v'í đại là thô hành chủ-nhân d'nm-d'nm nhìn chung, nghĩa Đại-Á do Nhật làm báu ch' c'á Á-ch'au, mà chủ-nghia thay ch'ng d'c'ò m'đ'ng chet theo Thiên-hoàng, c'ng ch'ng. Đại-Á lại ch' g'nh' về việc ngọt ngào c'au con d'ao g'am, t'ng quoc, c'au phai gi'at, d'ám trang vào bụng l'up sá, gi'at ngay. Trái lại với ch' nghĩa ấy, lại có một phái chủ-tu'óng việc đối với Trung

TRÔNG LÚC LÒNG ÁI - QUỐC  
QUA DÂN A-RẬP ĐANG SỐI NỘI  
VỊ VỤ ĐO BỘ HEN NHẤT CỦA  
PHÁP Ở SYRIE VÀ LYBAN

## IBN SEOUD

« người có con mắt ghê gớm ngồi trong thành-trì Ryad  
mà nhìn suốt được từ bờ Hồng-hải đến sông Euphrate »  
pheo này sẽ thông-nhất được dân A-rập chẳng ?

Mỗi lần nhắc đến, vẫn-dè hòa-binh Cận-đông, vẫn-dè dân tộc A-rập thì những ai hiểu rõ, tình hình miền đó không thể nào quên được một nhân vật trọng yếu là Ibn Séoud, vua xứ Ryad và nước A-lập-bá. Các báo Anh, Mỹ mỗi khi nói đến Ibn Séoud đều gọi ông là « Nâ-phâ luân của sa mạc » hoặc là người giữ cái thành địa của đạo Hồi Hồi trong Thành Mequre. Hơn hai mươi năm nay, vì quốc-vương đó đã được các cường quốc Âu, Mỹ chú ý đến một cách đặc biệt.

Ô là một người nghiêm trang, quả quyết và rất có thế lực, người dò luy ở trong khu thành-trì kiển cù Ryad giữa sa mạc A-lập-bá nhưng con mắt vẫn trông khắp cả miền rộng lớn từ bờ Hồng-hải, cho đến bờ sông Euphrate.

Vì quốc-vương A-rập đó lúc nào cũng có một đạo quân dũng mãnh gồm năm vạn lính Bédouins rất hung bạo. Đạo quân đó vừa là một đạo quân có đủ khí giới chiến cụ tối tân, vừa là một đạo quân thiện chiến đã từng ở dưới quyền chỉ huy của chủ tướng lập được nhiều chiến công oanh liệt. Nhờ lực lượng binh bị đó mà vua Ibn Séoud đã giữ nổi trật tự khắp khoảng đất mênh mông ở dưới quyền ông, nhờ đó mà trong một phần tư thế kỷ nay, vị quốc-vương đó vẫn nắm cả vận mệnh miền Cận-đông trong tay.

« Nâ-phâ luân A-rập » chỉ đợi một dịp tốt để thực hiện một công cuộc lớn lao mà ông hàng mơ, trong đó là việc thông-nhất cả các nước A-rập (7 nước) thành một đại-đế-quốc A-rập đặt dưới quyền thống-trị của chính mình. Giữa lúc may, hành động hèn nhát của người Pháp ở Syrie, Liban đã thử

tinh-tinh-thần-ai quốc của dân tộc A-rập, một hội nghị thái-đế quốc A-rập đã họp ở kinh thành Al-cáp Le Caire để tìm cách đổi phò với Pháp và bảo vệ nền độc lập của hai nước Cận-đông, Ibn Séoud có thể hô hào người đồng loại mà đạt tới mục đích may mắn theo sự mong ước của mình chẳng ?

Trong những trường hợp đặc biệt ngày nay, toàn thê dân A-rập và có lẽ cả dân theo đạo Hồi đều trông mong và đợi một hành động quyết liệt của vị quốc-vương bí mật của xứ Nedj và xứ Hedjaz để giải quyết vấn đề chủng tộc và tôn giáo rất lỏn lao ở miền Cận-đông.

### Vua Ibn Séoud suốt đời tranh đấu cho nết theng-nhất A-rập

Nói đến cái tên Ibn Séoud, người ta tưởng tượng ngay đến một nhân vật râu bì mặt, luôn luôn ở giữa sa mạc không mấy khi ra ngoài và không mấy ai được gần. Không ra tuyên bố ý kiến minh, không thích những cuộc đàm thoại mất thì giờ, ông chỉ thích hành động, hành động một cách chắc chắn. Cả đến những viên cố vấn tin cẩn, những tướng tá đã từng theo ông đi đánh chiến cũng không thể hiểu rõ được tâm hồn của ông. Chirong trình hành động đã nghĩ chín bao giờ cũng được ghi kín đến phút cuối cùng.

Hồi 1928, trong khi xảy ra cuộc xung đột giữa người A-rập, người Do-thái và người Anh ở Palestine, hồi 1939, trong khi dân Ai-cập đòi quyền độc lập và xin bãi hợp-ước (xem tiếp trang 24)

Balfour và cả từ khi xa cuộc thế-giới đại rãy chiến đều nay, người ta chưa hề nghe a Nâ-phâ luân A-rập tuyên bố ý kiễn. Đến nay người Pháp phảm đèn chủ quyền và nền độc lập của dân A-rập & Syrie và Liban, bối hản, lời hứa cho hai nước đó độc lập, cả giông A-rập đều nỗi dậy để phản kháng, người ta đợi một lời tuyên hô của ông vua xứ Nedj và xứ Hedjaz. Thế mà Ibn Séoud vẫn im lặng. Không ai có thể đoán được ý kiễn ông. Từ trước đến nay, trong đời chính trị của ông, Ibn Séoud vẫn luôn luôn tranh đấu cho nền thống-nhất A-rập. Ông hết sức trừ khử các vị vua ya tú trưởng nhỏ vì đối với ông đó là những trắc lực đã ngăn việc lập nên một đế-quốc gồm tất cả các nước A-rập ở miến Tiêu A-tê-a. Chính ông đã trừ được đạo quân của vua Abdullad xở Transjordanie gần Turabul, chính ông đã đánh đuổi khỏi đất A-rập cả vua Hussein và Ali tức là cha và anh vua xứ Transjordanie ngày nay. Lại chính Ibn Séoud đã thắng Fauzy Kawakyi, một vị vua sa-mạc vẫn được tôn là « lãnh tụ đất A-rập » vì Kawakyi bị ngờ là đã giúp Ibn Radasi khởi loạn. Còn đối với Anim al Hussein, nguyên giáo-chủ đạo Hồi ở Jerusalem thì Ibn Séoud cũng chẳng sợ gì. Nội tóm lại những kế náo muộn lam vua xứ A-rập tái phái-di qua con đường la-Meque và Ryad là cóc đường Ibn Séoud, cách giờ m-8 giờ rất ngắn, nhanh khó lòng vượt qua được.

Một hao chúa hay một  
người nhân ác?

### Nhưng chắc chắn Séoud là kẻ thù của máy hắt

Vua A-rập Ibn Séoud nguyên-tuân thực là Abdul Aziz năm nay độ ngoài 60 tuổ, là giông-giỏi một vị tiền-vương A-rập, Séoud le Grand hồi cuối thế kỷ 18 vẫn hùng ey ở một vùng bán đảo A-rập. Từ lúc còn nhỏ, Ibn Séoud đã theo cha, bị vua Rachid xứ Riad phái lưu đến Kuweil. Đến hồi ông chúa đây 20 tuổi đã chỉ huy một đạo quân Bédouins nhỏ và đánh đuổi vua Rachid chiếm được nửa xứ Nedj. Hồi này là vào đầu thế kỷ 20 này. Tự do đến nay, Ibn Séoud đã trải qua nhiều cuộc thắng lợi về chính-trị và quân-sự. Khi bùn tre-khuỷn với năm con lợn-tai-lát, lợn-tai-dung dày-quát chia-lát với một nhum quân Bédouins và máy khâu súng cối Ibn Séoud chẳng bao lâu đã chính-phục được và xứ Arabie trở nên ông vua mạnh nhất trên hòn đảo đó. Ngày nay chỉ nghe đến tên ông, những kẻ thù của ông cũng dùi khiếp sợ. Ông đã trả được bài-trận-cướp trong xứ và tồ chúc-lại nết tài chính của nước Arabie. Ngày nay thì tất cả các bộ lạc cõng cõi đều đã hàng-phục và dưới quyền-chỉ huy của vua Ibn Séoud, lúc nào cũng có một đạo-quân dũng-nanh-nhất miến Cận-đông.

Trong khoảng 40 năm giờ, Ibn Séoud đã là địa vị một tên tú phát-vàng nhảy lên địa vị mỷ-đại-vương mạnh nhất xứ Arabie. Xét ra Ibn Séoud có dùi tư cách một vị huyong-lanh. Thân hình vạm vỡ, cao hơn hai thước, cói sức khỏe hơn người, Ibn Séoud là người thông-minh, quả-quyết, vừa là một võ-tướng có tài, vừa là một nhà chính-trị khôn-khéo. Ông chỉ huy đạo quân Bédouins rất khéo nên vẫn được lòng-quân. Ibn Séoud vừa là một người rất tin-tạo, vừa là một nhà-thực-tế. Khi thi hung-bạo đến cực điểm nhưng « cung-cú » khi Ibn Séoud cắt nhau-jứt và ròng-lượng. Chính tay ông đã giết một võ-quan-đười quyền-minh cao-tiếng ngoại-thiếng, nhưng chính ông đã biết « ha-thứ » cho Dawish, một kẻ thù đã gây nên một cuộc phiến-loạn làm cho hàng ngàn người bị hại. Cả lần Ibn Séoud đã liều mình cứu một đứa trẻ con và sau khi đã trả xong cuộc khởi-loat của Ibn Rafadi, ông đã lấy thủ-cấp của kẻ thù vứt ra ngoài đường phố Dabah cho trẻ con dùng làm quả-bóng chơi đùa. Chính Ibn Séoud đã lập nên hội Ikwans mà có người đã gọi là « người dien-dìn-trong-sa-mạc » vì đó là một bọn người tin-tưởng một cách mù-quáng, tàn-bạo và can-dam một cách không-bờ-bến. Theo dung-nhưng giáo-ý của Abdul Wahab, bọn Ikwans không hót-thuốc, không uống-rượu, không mặc đồ lót-lụa, không-deo đồ trang-sức bằng kim-loại quý, rất ghét-av nhạc và những kẻ bão-không-chia-công-nhận-kinh Corán (kinh-của-dao-Hồi) là ngôn-dộc-nhất của chúa-jesus.

Nhưng Ibn Séoud có một cái đặc sắc; tuy là người Ikwans, đạo quân cát từ của ông là những người có lòng tin tưởng mù quáng, vua xứ Arabie vẫn khuyến khích nhiều việc cải cách rất tiện lợi trong xứ ông, dẫu rằng các đồ đạc trung thành của ông vẫn coi những điều ở Tây phương đưa lại toàn là những cái ghê tởm cần tránh xa. Nhờ triết sáng suốt và óc tra cái cách của Ibn Séoud mà ngày nay người ta được trông thấy những chiếc ô-tô rất khỏe chạy trên các đường cát trắng, trong bối sa mạc xứ Nedj và một dài vòi truyền điện lắp ở Ryad đã nối liền xứ Arabie với thế giới. Vua Ibn Séoud chỉ cầm có một điều theo ý muốn của bọn Ikwans đó là việc nhập cảng các máy hat vì nhà vua sợ rằng ám nhặc của Tây phương sẽ có ảnh hưởng xấu đến những due tinh tốt và tài đánh giặc của bọn «diễn dở trong sa mạc». Ibn Séoud là một vị vua có tài binh, bí và giữ quyền bá chủ đối với dân A-rập nhưng ông chỉ như nhược đối với dân bà.

### Tiền bối có làm gì chi có nên đắc-lập là đáng xem

Theo đúng kinh Coran thì người theo đạo Hồi không bao giờ được lấy-quá bốn vợ nhưng thực ra thì Ibn Séoud đã lấy tới hơn 600 vị. Vì kinh Coran cho phép ly dị và sự ly dị rất dễ dàng nên mỗi khi muôn lìy vợ mới, vua A-rập lại ly dị với một người vợ cũ. Đối với các bà vợ đã ly dị, ông vẫn giúp cho sống một cách đầy đủ và theo lời các bạn hữu của ông thì vua Ibn Séoud tuy thích ly dị như vậy nhưng bao giờ cũng tự ra là một người chồng và một người cha biết làm đầy đủ bốn phần. Vì ông lấy vợ nhiều lần như thế nên ông rất thèm con và đối với các con vẫn rất yêu mến. Chỉ có 17 người con là được công nhận và vẫn ở với ông trong hoàng cung. Người con được nhà vua yêu nhất là người thứ hai: hoàng tử Feycal. Hoàng tử rất giống vua cha cả về thân thể và tính-thần. Người rất khỏe mạnh và cao lớn, hoàng tử đã lập sống một cách dồn dập là chí và quả chà và một bài aria lạc và cũng dì. Hồi hoàng tử sang thay mặt vua cha ở hội-nghị người Do-tát tại Luân-dôn năm 1939, hoàng tử đã làm cho người ta làm công trong khách sạn sang nhất kinh đô Anh, khách sạn Dorchester.

HỒNG LAM

phải ngạc nhiên vì ông không chịu nằm giường. Một chiến-sĩ A-rập chỉ ngủ trên một cái đệm giải dưới đất lúc nào cũng giữ sẵn kiếm bên mình. Hoàng tử Feycal lại là người học Đức. Hồi Février 1940, O. Bert Fish sứ thần Mỹ đến Djeddah để bàn về vấn đề dầu hỏa. Ông đã gặp ở đây một thiển-niên A-rập cao lớn nói chuyện về việc tìm mỏ và khai mỏ với ông một cách rất thông thạo làm cho ông phải ngạc nhiên hết soga, khi nói đến lợi, hoàng tử Feycal đã tỏ vẻ cao thượng, bất chước vua cha trong việc từ chối không chịu chữ một chữ đã viết để đến nỗi bị thiệt hại tới 9.000 thalers cho một người lái buôn Bedouins. Hoàng tử đã nói: « Tiền bạc đối với tôi không có nghĩa lý gì. Điều can hệ là nền độc lập của nước tôi ». Hiện nay vua Ibn Séoud sống một cách yên ổn được đơn giản và các bạn đồng đạo yêu mến. Người co-ván thân lâu và trung thành của vua Ibn Séoud là Saint John Philby, một người Anh sinh trưởng ở đảo Ceylak nhưng đã sống ở A-rập ngoài 20 năm nay, và đã theo đạo Hồi. Ông biết rõ phong tục, tiếng nói và văn hóa A-rập. Cùi mồi buổi sáng khi ở Meccue, John Philby cũng dẫn đến thờ Hồi giáo, dập đầu cầu kính một cách kính cẩn như mọi người A-rập khác. Trước kia Philby giúp việc cho sở Do-thám Anh ở Án-don nhưng hiện nay ông đã ngoại 60 tuổi rồi nên không rõ có còn làm việc đó nữa chẳng. Người ta chỉ biết ông là đại biểu chính thức hàng ô-tô Ford & A-rập và có người đã từng nghe ông công kích chính sách của người Anh rất kịch liệt. Philby lại là người từng phản đối Lawrence của Anh ở Cận và Trung đông. Hiện Philby đã già nhưng vẫn đi phiêu lưu nhiều trong sa mạc và ông là một người nói chuyện giỏi được vua Ibn Séoud rất yêu. Vua A-rập chịu ảnh hưởng của Philby rất nhiều. Nhờ thế mà gần đây, Ibn Séoud vẫn theo một chính sách ôn-hoa, dè dặt.

Giai-lu việc Cận-dông được đưa lên thẩm-xanh và dân A-rập đang sôi nổi vì thái độ hèn nhát của Pháp ở Syrie Liban Quốc vương A-rập có định hành động dè thực hiện cái mộng lớn lao của mình là thống nhất tất cả các nước A-rập để lập thành một đại đế quốc chàng?

# MỘT THANH GƯƠM MỘT LỜI HƯA MỘT DANH-DỰ

Chúng ta thưa nhỏ bắn ai  
này đều đọc qua cuốn Don Quichotte của Cervantes,  
chúng ta còn nhớ buổi thu-phong  
của nhà hiệp-sỹ trong  
một quán rượu, trận huyết chiến  
với mấy cái cối say giờ và sự  
tâm-tưởng dũng người tình  
trong mộng là nàng Dulcinée.

Những thủ đoạn nứa như  
hảo hùng, nứa nửu hai huoc  
của Don Quichotte tuy không  
hẳn là những thủ đoạn của nứa  
hiệp-khách đời phong kiến,  
nhưng cũng cho ta thấy một  
chi khí hiền-ngang, một tấm  
lòng hiếu dung và trọng nghĩa  
mà chỗ thuần-túy, nhà hiệp-  
sỹ chính-danh với chàng Don Quichotte cũng là một.

Ở Âu-châu, nhà hiệp-sỹ sinh vào hồi phong-kiến. Vị quân  
chủ nhất hết quyền hành, bọn  
quý tộc chia nhau dài dai và  
chiếm cứ mỗi người một nơi,  
bọn cùng dàn soái đội làm thuê  
cho phái, quý-tộc và  
không bao giờ có quyền làm  
chủ nhân ông một khoảng đất.  
Nhà quý tộc nhỏ thản-phục  
nhà quý-tộc, và có khi là  
sự tranh giành nhau ấy, đâm  
chém nhau, cướp binh-sao, nỗi  
đen như ở giữa biển thùy hối  
nhác hiến-chiến. Nhà hiệp-sỹ

nha hiệp-sỹ lén ngựa, múa  
gươm, phung sự chửu-nhân,  
bảo hộ những người hòn-jêu,  
và di chinh-phục những đất  
xa xôi.

Ở Nhật, người ta thấy vết  
tích nhà hiệp-sỹ trong những  
ca-dao bồi thi kinh-thú, sáu,  
nhưng chính thật nhà hiệp-sỹ  
toàn-toàn (samoura) xuất  
biện vào thời phong-kien ở  
những trường hợp na-nà như  
bên Áo-châu. Hòn-thú, nứa,  
người hiệp-sỹ Nhật bị ảnh  
hưởng bởi nứa giáo thường  
coi vị quý-tộc mà mình thàn-  
phục như người đại biểu của  
trời. Hy  
sinh tinh-  
menn cho  
vi quý-tộc  
của mình là  
việc mà hiệp  
sỹ không  
bao giờ từ  
choi.

**nước ta**

**cũng có**

**Võ-sí đạo?**

hèn ghen, đây là khinh hiến  
của người hiệp-sỹ. Ở hòn  
cử trường-hợp bảo, người  
hiệp-sỹ cũng không coi vàng  
honor nghĩa và bảo giày cũng  
sẵn sàng đội, tinh-mệnh của  
mình lấy danh-dự. Một mè  
cười trên môi dè tỏ sự nhã  
nhạ và vững vàng, một thanh  
gươm bén lung đê là một tấm  
lòng quyết liệt và ngay thẳng,  
nhà hiệp-sỹ không bao giờ  
lùi bước khi nào phải trả thù

(chevalier) ở đây sinh ra.

Muốn làm nhà hiệp-sỹ không  
phải chỉ có một thanh-kiem,  
một con ngựa, rồi võ  
bụng là lớn rằng ta đây là  
hiệp-sỹ như kiều mày ông  
trưởng-tuồng, mà còn phải qua  
một thời kỳ dưới trướng một  
nhà quý-tộc, dến khi được  
nhà quý-tộc ấy phong cho  
làm hiệp-sỹ mới có thể nhận  
minh là hiệp-sỹ.

Người đã đóng yên rồi, grom  
đã mài sắc rồi, bây giờ mới

chỗ chử, chỗ bồ mẹ hay chỗ chính mình. Khi bị người ta nhục mịn, tự sát là một kế để bảo toàn danh dự, vì đã là hiệp sĩ không thể sống mà chịu nhục.

Người ta kể chuyện hai viên nội-thần gặp nhau trên một cầu thang, một người vội vàng không kịp chào hỏi người kia, người này cho thế là mình bị khinh不起 dứt gãy ra tự sát. Một lát sau, người kia biết chuyện, cũng tự sát nốt, vì không chịu đành tiếng rằng mình phải kém người bạn đồng nghiệp.

Chuyện bốn mươi bảy người hiệp-sỹ báo thù cho chúa là một bản kịch đầy vẻ hùng tráng tò rõ chủ nghĩa của đạo võ-sỹ (Bushido). Người ngoại quốc ai nay đều lấy làm lạ, chẳng thể ông H. B Chamberlain trong cuốn « The invention of a new Religion » không nhận rằng võ-sỹ đạo của nhật là một sự có thật mà chỉ là một chế độ bấy dài ra để lừa người ngoại quốc. Ngày nay người ta không còn ngờ vực như thế nữa, và người ta tin hẳn rằng cái gan cầm dao đâm vào bụng mình để tự sát là một việc hiển nhiên như ánh sáng.

Người ta cho rằng võ-sỹ đặc sinh ra ở Nhật phần vì đạo Không-vô-dạo Phật, phần vì tập-quán, chế-độ xã hội và những thần-thoại lưu truyền trong nước.

①

Ở nước ta, tuy sử-ký không thấy chép, những hành-tụng

của bọn hiệp-khách phiêu-lưu, nhưng không phải rằng chẳng ta không có những người hiệp-khách cứu nhuc phò nguy, và trọng nghĩa kính tài. Khác là ở chỗ chúng ta không hề sản xuất ra một lớp người 'tự mệnh danh là' hiệp-sỹ và có một kỷ-luat vững, vàng. Tinh-thảng, qua những lớp thời-gian, nhất là ở lúc biến-thiên, chúng ta nhận thấy một vài dấu vết của người anh tài mà khí-liết. Chẳng hạn như các ông Chu-văn-An, Nguyễn-biển-Khiêm hay Trần-quốc-Tuân...

Có phải đây là khi thiêng của đất nước hay là một chút ánh-huyễn của nhà giáo như ở trong mấy câu này :

Thầy diễn nghĩa mà không làm lá không dũng, người quan tú eo dũng mà không nghĩa thì làm loạn.

LÊ KIM-KIỀN

SÂM NHUNG  
BÁCH BỘ  
*Hồng - Khê*  
Đại bồ khí-kuyết  
Đề tiễn-hoa. Lợi sinh-dục  
g. Mỗi hộp 30.00  
T8, HÀNG BỘ-HANOI

## Bộ thận tiêu độc

Thuốc lọc máu màu nhiệt độc  
ngựa ló giá một kg. 15.00. Mèo  
ló. sp. 00. Một kg 14.00.

BẢN TAI

Nhà Thuốc TẾ BẢN  
131, Hàng Bông Hanoi

## Hai truyện tư sát rùng rợn...

(Tiếp theo trang 45)

can thiệp được cung chấn lệ hレンチing nã hung thủ cho tắc trách, vì vậy dù luận lồng-puối tài xâm-cuố.

Giai-lắc dù luận đang ngóng chờ xem chính phủ giải quyết việc thi - lưỡng Văn-Linh bị giết ra thế nào, thẳng-gay hôm rằm tháng ba, cả nước đang náo nức & một khoảng đất rộng ngoài chúa thành Đông-kinh là nơi có nhiều Hoa-anh và có nhiều người đến xem đông hơn các nơi khác, bỗng thấy có mảng người đem treo một lồng lợa-dò Trung-quốc, rồi có một người đến đứng dưới bức dia-dò ấy, legs chì mèng nói về lén nén giải quyết ngay việc Trung-quốc, rồi qui-xuông một cái đèn có đã giải sắn ở dưới, một tay cầm con dao sáng long, một tay phanh bụng, cái đầu chào mọi người mà nói :

« Thưa các ngài, tôi là Thủ-phí-nguyên Nghĩa-tam-day. Giết chết thi-luong Văn-Linh tức là tôi đây. Tôi Văn-Linh không có thù gi, tôi giết hắn chỉ vì hắn đã làm ngẩn, trả thù nghĩa Đại-đế. Cho được tôi sự hành động của tôi vì công không phải vì tư,xin phai giải lầm lòng để các ngài xem. »

Nói xong, liền lách dao vào bụng, rạch ngực một cái, rạch dọc một cái, lúc thi-gan mít xô ra, rồi ngã ra mà chết.

Sở-BÁO

## LỊCH SỬ TIỀU THUYẾT của HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

## PHẦN THỨ HAI

### I. — Bà-lon Đại-dó đúc

Phủ Đại-dó đúc xứ Nghệ-an mới xây dựng xong ít lâu, quy-mô rộng lớn : công-đường, tư-thất, to-tào, binh-trại, ngang-giác a-ea hai chục tòa nhà liền nhau, trông rất uy-nghị hùng-tráng. Cửa chính đố diện thành nội Phượng-hoàng cõng mơi kiến trúc toàn bằng đá ống; công-sau tiếp giáp, phố-phường dân cư, suốt ngày tưng bừng, vui-vẻ.

Không ai đi ngang qua phủ mà không cố ý chậm bước lại, để nhìn những mái nhà kieu-moi, hoặc xem quân-gia, các thay-to-thuộc, cũng là nội-nhan trong phủ di ra di vào lắp-nắp. Phủ này có dù vè làm đại-biều cho tất cả triều-Cat mơi tên, uy-quyền mơi đặt, nhau-vật mơi nói, chẳng irach thiên-hạ lò-mò đóm-ago,

Bởi vậy, nhất-ứu nhất-dộng trong phủ, thường-kho-lộ qua tai mắt phuơng phu và người qua đường.

Sau phủ, cách xa công-cái độ maroi thirc, có một cửa-nach nhỏ, khuất một góc trong và cây đa to che lấp; lại đóng kín mít đem ngây, không mấy khi thấy mở đến, hầu như-một cửa vô-dung vậy.

Nhưng luôn nangi sáu hôm nay, hàng nhô nhệu thấy có sự-là ở ngay cửa ấy.

Hôm-nào cũng thế, vào lúc chiều hôm chạng-vạng, một người trong cõm trai trẻ, chỉ độ ba mươi tuổi trở-lại, đầu đội nón lá rách, quần áo lam-lũ, vai khoác một cái bì, hình dáng nứa-nứa ăn may, nhà nghè, nửa như hàn-si lõi-biếc, từ đầu đến không-biết, ngồi cò-rò dưới ghe cây da, hai mắt chàm chát nhìn về phía cửa-nách. Người này là người ta, vì quanh đây có bao-nhiên ẩn-mây nhà nghè, thiêna hả đênh-ban mặt-cá.

Giay-lát, cửa két mở, một người ra, tay cầm nắm-cõm trao cho người lá kia & rồi quay-gót trở-vào, đóng cửa-lại ngay, không nói không-rằng gì-hết. Người lá cũng thế, nhén-lý nắm-cõm rồi từ từ đi, chẳng cái đầu chào hay nói-một-tiếng cảm-ợp.

Hai người như đã ước-hẹn-phau, mỗi ngày cứ khoảng giờ khắc-Ấu, thì người nõi-đen-eari dưới gốc da, người kia đem nắm-cõm ra cho, rồi ai di-dàng-này, không nghe trao đổi-một-tiếng nõi-bao-gi. Hay là họ trao đổi-bằng-giấy-lờ-bí-mật với nhau-thì không-biết.

Hôm-nào cũng như-hom-nào, khiến những người phuơng-phố hất-gặp-thông

lùn lùn, sáu lần, không khỏi cho là sự  
lá, cùng nhau hàn-tán, dị-nghị.

— Nay, các anh có thấy không? Đô  
này cò Mười trong phủ nhau, đúc quâ,  
chiều nào cũng cho kẽ khò một nắm cơm.

— Cò, tôi cũng thấy thế... Nhưng  
người đàn bà ấy là cò Mười đấy à?

— Chứ còn ai!

— Tuyệt sặc nết! Anh chàng ăn mày  
nào đó mới chièp đượ khìn cái sặc dẹp  
ấy cũng đủ to, chả cần ăn cơm.

— Lại còn phải nói! Ai có mắt mà  
không bết cò Mười là đẹp thì là kẽ mù;  
hoặc ngay đại không biết sặc dẹp là gì.

— Cò là người thế nào ở trong phủ, các  
anh nhỉ?

— Người nói là ái-thiếp, người bảo là  
con nuôi quan Đô-dốc, chả biết thế nào...  
Chỉ biết rằng cò & Bắc-hà mới vồ chúng  
vài năm qua.

— Nhưng có naôt chõ là đau đớn, chả hiểu  
bà con cò nhận thấy không?

— Chỗ lõi gi?

— Trúi nghĩ xém!

— Xin chịu.

— Thế mà các bác hay khoe tinh mắt...

— Nay nè, chiều nào cũng là kẽ khò  
ấy, đến xin mà cũng là cò Mười đem cơm  
ra cho, như thế không phải là một việc  
tựu?

— Phải đấy, kẽ cũng là lung. Làm sao  
cả ngày không thấy, cò ta làm phúc thi  
cơm cho, kẽ khò nào, chỉ đến chàng vạng  
mời thò mặt ra thi cơm cho một kẽ khò  
ấy thôi?

— Cò lõi là bà con họ hàng gì của cò  
ta, thất cơ lợ vận, nên cò thường hại bối  
thì chẳng?

— Hay là nhân-linh của ả không chừng?  
một người trong bọn vừa cười vừa nói.

— Bày nà! người khác cãi lại. Khi nào  
một người mất hoa da ngos như thế, lại  
trúi-linh với mọi kẽ ăn mày?... Tôi không  
thể tin ở đời có chuyện ấy được.

— Anh không tin mặc anh, chứ ở đời  
vẫn có con nhà giàu sang dòng-dỗi mà  
phai lòng một kẽ hàn-nho cũng-sĩ là sự  
thường thấy.

— Ủ, nói có lẽ!... Hai ba lần tôi nhìn  
giáp mặt kẽ khò ấy, trông có vẻ sáng-sủa,  
lan-vi, anh là cặp mắt trung-bầu mà  
đẹp nhảnh, ý chàng là người cùng-dồ  
lạc phách thố nào đó, quyết nhiên không  
phai ăn mày nhà nghè,

Mỗi người nói một câu, đưa ra một gã-  
thuyết, chàng tò-lòng dân hiếu-kỳ, muốn  
đòm hành xem xét mỗi việc là xảy ra  
trong những ngày quý-hội quý-đà-môn để  
làm trò cưởi với nhau, hoặc là phê-binh,  
chỉ trích.

Cách dăm hôm sau, họ lại có dịp tụ-hop  
rước lõi nước trê-xanh và chiếc diều cày,  
rồi trở lại bàn tán chuyện cũ:

— Thế nào? Trong bọn ta có chủ mõi  
qua công phủ này, vẫn thấy lão tuồng  
cô nàng và kẽ khò còn diễn đầy chử? một  
người gọi chuyện và hỏi.

— Vẫn trả ròi!... Vẫn trả ròi, anh em a!  
người kia đáp và cưởi ba-hả.

— Sao thế?

— Không có kép chử sao!

— Ô! Chá này khéo nói giả ngô hoài;  
chuyện thật thấy thế nào, kẽ rõi cho anh  
em nghe với...

— Thì tôi nói không có kép, đào cộn  
hai với ai!

— Đó, vẫn là chuyện bịt mắt bắt chém  
mai!... Nghĩa là chiều nay anh đi qua,  
không thấy người là kia chờ cò Mười cho  
cơm nữa, có phải thế không?

— Cả!... Cố lõi... Tán tuồng vẫn dám hối  
dầu như moi khí, cẳng, đao ấy, kép ấy,  
nhưng qua đến hối thứ hai thì khác.

— Khác thế nào?... Nói chuyện nhất  
gặng, làm người ta sối cá ruột!

— Hồi thứ hai là hồi người là nhận xong  
năm oqm rồi đi... Mọi lần anh chàng đi  
thắng một mạch, bình yên và an... Nhưng  
mà lần này, chàng lùi già gốc da tên  
đường, lùi thui di chưng mươi lăm bước,  
thì hai chú linh nấp ở gốc tường hôi náo  
không rõ, nhảy sô tối cùng thòp ngực  
chàng mà diệu vào trong phủ...

— Tôi! Tôi nghiệp, người ta đối  
thi di xin, có tội gì mà bắt?

— Nào ai biết tò son chuồn-chuồn?  
Tôi nghe đọng lưỡi của hai chú linh mà  
đoán, thì anh chàng nó không cốt vì đối  
mù xin, không phải ăn mày git đâu, chỉ là  
tay sai của các ông Cố-Lê chư thần, đợi  
lột kẽ khò đến do thám binh-linh trong  
phủ Đại-đô-đốc...

— Ủ, có lẽ! Thế thật!... Trong mặt anh  
chàng rõ ràng khôi ngô, tinh tú, chàng  
ra vẻ đói, khát di xin tí nào!

— Khoan, để tôi nói hết rồi tự các anh  
suy-xét thế nào tùy ý... Tôi nghe bọn linh  
nói cùi chỉ anh chàng khôn-ragi, cho nên  
bà lớn truyền lệnh cho họ bắt đưa vào  
phủ xét hỏi...

Câu chuyện mấy người hàng phò nói  
với nhau trên đầu ghế một quán nước.

Hai người khách là cõi ngựa ghé vào quán  
ngõ, nghỉ từ nay, vẫn lòng tai nghe  
chuyện, bày giờ một trong hai người cất  
tiếng, góp vào cuộc bàn phiếm, hương  
mặt, về phái người hàng phò vừa mới nói  
xong:

— Chắc ông định nói quan lớn truyền  
lệnh bắt giải vào phủ xét hỏi, nhưng ông  
nhị lưỡi nói ra bà-lon, phải không?

— Không, tôi nói bà-lon rõ ràng, chư  
không phải nhị lưỡi mà lầm đâu! người  
hang phò trả lời, ô ra mình nói chắc  
chắn và thao chuyện thời thế.

— Sao lại bà-lon xét hỏi, thế thi quan  
lou đâu? người khách hỏi lại.

— Quan-lou di vò kinh triều-kien chưa  
về, nhất thiết công việc quan-cố chính  
sự ở trấn ta đây, bà-lon thay mặt xú-phân  
được cả.

— Vậy ư?... Thời thế đời mới có kháo,  
đúng phu cảm tục-ngữ «gái ngoan làm  
quan cho chồng», các ông nhỉ? người  
khách nói và đưa mắt nhìn bạn mình, hai  
người khẽ gật đầu, lõi đầu hiệu riêng với  
nhau.

— Phải, cứ nói cho ngay, bà-lon này có  
tinh cách dễ dãi, thản đản, lại giỏi cõi võ-  
nghệ, thường cõi biga/chạy, di quanh  
thành như bay, không phải hang bà-lon  
khệnh khặng, hache-dịch như thời cũ...  
Nghe đâu cũng là một chiến-tuong có  
nhiều công-trận với bần-triều.

— Người ngồi bên cạnh, cũng ban hàng  
phò với nhau, nói phu thêm:

— Người anh em ta nói đúng sự thật  
đấy!... Hàng đầu bà ấy đào để, chờ ai  
trên ghế vào mà khõ. Nhưng ngữ có bắp  
thít, rắn rỏi như bà con mình đây, chưa  
chắc khâm-nỗi mót quả-dâm. Chẳng thế

23

## TRỌNG PHÒI KÝ CÁI-TẠO

ĐƯỢC TÌM RA TẠI QUỐC GIA VIỆT NAM

VÀ SỐT-MÃU NORBERT

— BOUCICAUT, nhà cách-mệnh nền thương-mại

thế-kỷ-19. Sách giá-trị, in đậm, giá số: 18.20

Nhà xuất bản CIPIC  
72, Đường Wélelé-Ho-Nội

Số 500.000

LÊN BƯỚNG

của Thủ Tướng

PHAN QUỐC HÙNG

mà một mình thay chồng nhủ-trí cả một trấn, các ông phao đổi không dám nhọc nhách.

Hai người khách không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, trả tiền nước rồi lên ngựa đi.

Bỗng ngài lại trông theo, giày lát một người nói:

— Theo ý tôi, hai thằng cha vừa mới cởi ngựa đi, eo tè đang bắt hồn ta cho an mày nò... Các anh có đề ý báu áo của họ có mang « tìn bài » gì đâu?

Trong lúc ấy, hai người lính dẫn chủ ăn mày đến trước mặt bà lớn-Đè-dốc.

Thoạt tiên, bà nhìn với nét mặt giận dữ, nghiêm khắc. Nội người trong phủ đều tin thế nào chả nó cũng bị tra tấn cực hình y như những kẻ tinh-nghi do-thâm bị bắt mấy lâu. Đến khi báu linh khám xét trong bị và khắp người chủ, ngoài bộ quần áo rách, không có vật gì khác hơn là một miếng giấy nhỏ viết bút, sém thó; bà xem đi xem lại kỹ lưỡng, nhìn mãi nét chữ rồi thấy nhân-sắc trở lại hòa nhã, hỏi chúa mày với giọng điềm tĩnh:

— Tén gi? — Ở đâu? — Ở bờ biển sao?  
— Bầm, tên là Nhị-Hùng.  
— Năm nay bao nhiêu tuổi?  
— Bầm, đúng ba mươi.  
— Quê ở Bắc-Nhà?  
— Vắng, ở Sóc-nam bảy mươi.

**BÚT CHÌ MARQUE** & 2 cây dù

**DOUBLE**

**HACHE**

Dan, mềm hơn hết. Có bán ở khắp các hiệu sách lớn  
**HÓA-HÝP** — 108 HÀNG TRỐNG — HANOI, GIÁY NỘI 440

24

Bà truyền cho lính đưa chủ xuống ở tạm trại giam, dân đờ đẫn dài từ tết, rồi day lại gọi một thi-nữ và nói:

— Cố Mười đâu? Đì tìm lại đây!

— Bà là ai? — Ông là ai? — Ông là ai?

Đến chỗ này, độc-giả tất đã hóng ruột muốn biết bà lớn-Đè-dốc là ai mà được người sở-tai xem ra kinh-phuc, và trước mặt, kẻ tinh-nghi do-thâm, lại có thái độ đột ngột khó hiểu như thế?

Chung là đã nhảy qua bốn năm mươi tháng trên đường lịch sử tiến-phát của Lý-son mà đến câu chuyện là nay. Trong thời-gian bốn năm mươi tháng ấy, nghĩa là từ tháng 5 năm Bính-ngô (1786) đến đầu năm Canh-tuất (1790) cuộc diện trước ta đã thay đổi nhiều: hai chiếc ngai thrones-triều hàng mươi năm Bính-đông bị lật đổ, một người áo vải thử bài tự khoác long-còn vào mình như cát-chứng võ-công oanh-liệt chưa kèn-máy van-thú khát-dem-thân sang nhì đất Việt-nam chôn vùi.

(còn tiếp)

**HỒNG-PHONG**  
Hàng Ngang Hanoi, số 200 nguyễn trãi

## Dầu Nhị-Thiên

Trị bách bệnh. Mỗi ve 1\$20  
**NHỊ THIỀN DƯƠNG DƯỢC PHÒNG**  
70, Phố Hàng Bút, Hanoi — Téléphone 849

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

Đến nay, Dầu Nhị-Thiên đã được bán tại các hiệu thuốc, nhà thuốc, nhà hàng, nhà hàng...

## Cố Đồ-thi-Tám

(Tiếp theo trang 4)

(về con đường cách-mệnh. Cận Bang đã từ Hanoi xuống Cảng vào thăm, một người cô ruột, là người thân tín cuối cùng còn ở trên đất của em, rồi cậu theo tiếng gọi của báu-phận, của bà, quốc-trốn sang Tàu. Từ đó cậu lưu lạc đi đâu và hiện nay ở đâu cũng không ai rõ. Nghe đâu khi ra đi, cậu cũng đã với mấy người bạn nữa, cùng một lứa tuổi. Năm đó cậu Bang mới 24 tuổi sau, mười bảy tuổi là cùng.)

Còn anh có Tâm là Trọng-thi sau khi được thả ra, sống một cách dài vất-vưởng, tung-thểu đến cực điểm. Ông ngay ngắn như người mất trí khôn. Cố lẽ đã bị họa mặt thảm tra tấn quá đà man trong khi bị bắt chัง?

Năm nay, ông Xương đã bốn mươi bảy, bốn mươi tám tuổi mà vẫn còn phải làm nghề đào đất, đồ đất, cống ở thô một người cô ở làng Mộc-Hà-Sinh. Ông Xương có vợ và một con gái nhỏ bảy, tám tuổi. Chỉ có Tâm là bà Thành-hiện này cũng trong cảnh nghèo khổ.

Một gia-dinh từ cha đến con đều hi sinh cho cách-mệnh, đều chết về việc nước, thế mà ngày nay đin nỗi tan nát và sa-sút đến thế, thực đáng cho ta mỗi khi nghĩ đến phải cảm động rõ rệt. Người đã làm cách-mệnh, đã hi sinh vì việc nước chí-biết-có-tử-quốc là trọng, lý tưởng của mình phong-sự là quý, không còn righthi gi đến già-dinh và hạnh phúc riêng của mình nữa. Gia-dinh của các nhà cách-mệnh bao giờ cũng nghèo, như gia-dinh của Nguyễn-thái-Học và của Đỗ-thi-Tám chẳng hạn.

Hiện nay nước Việt-Nam đã được giải-phóng, các chính đảng như Việt-Nam Quốc-Dân-Đảng đã được hoạt-động ngoái-ánh-sáng lại có trụ sở bắn hoi và qui-rieng để chi-tiêu. Ở nước ta lại còn có một vài co-quan khác cũng chú ý đến các chính-trí-phạm. Vậy nói với gia đình các nhà cách-mệnh đã hi sinh vì việc nước, ta có yên tâm khi trông thấy vợ, con, anh em những người suốt đời tần-tuy vi nước, nay gặp cảnh thiếu-thốn, nghèo khó chăng?

MAI THỦY

## Bao giờ việc tiếp-tê gao..

(Tiếp theo trang 7)

Có dư-luận nói rằng: chế-độ hiện-thời có một cái hay là bỏ luật-lệ cũ của Pháp, có cái bất-tiện là làm khó cho người mua-ăn, còn ngoại-rã cũng không có hại gì. Sự-thực thì cái hay và cái giờ cũng chưa rõ được; cứ xem như hiện-trang Hanoi hàng-sao mà dân vẫn chưa đổi, ấy cũng là nhờ dân còn ít gạo-củ, mới thấy dân nghèo-dong gạo-sỏi ta-thán là dân.

Thành-phố còn đủ-thì giờ để lo việc tiếp-tê cho dân. Chế-độ hiện-hành cũng dần-dần sửa đổi cho đến khi hoàn-hảo, ó-rà rằng chính-phủ vẫn luôn-luôn lo đến vận-mệnh của dân.

Ta không nên tỏ vẻ bi-quan trong lúc dân-dang, được rồi rào, sau-một cơn đói rét-ở-lại chưa từng-thấy. Không những thế, ta còn có nhiều lẽ dẽ lạc-quan nữa. Mùa tháng năm được bội, ngọt, khoai, đồ-dều-tốt, thực là triều-chứng vận-nước đang-hưng. Nếu ta được vự-ba-giang sấp-dền, qua-nạn, hung-thú và được vự-tháng mươi-nửa-thi, có tö-chute hay không, cũng không ai phải lo đến yển-dẽ gao-nữa. Nếu không được tö-ta sẽ lo sau.

Bác-sỹ NG-VĂN-LUYỀN

## XIN CHU-Y

Hiện giờ vì sự vận-tối-khổ-khẩn, Thành-thị-thuộc của hiện Đại-Quang, bần-hết-dâ-lau-này, vì thế phải-bán-hết-tam-lâm-giá-mect, phải-lết-Cam-Tiêu-Tào và Thủ-Nhi-Nan, những thương-hay-mang-bán-các cho-thôn-qua-và-giả-tam-xe, mong-each-quí-khách cho mua-hàng-chung-manh-hanh, kêu

nếu-mặt-tại mang-tặng-vào-thêm-hai.

**BAI-QUANG DƯỢC-PHÒNG**  
23 Hàng Ngang Hanoi, gidge-nói 805

25

# Nước Pháp chèt đò còng...

(Tiếp theo trang 10)

khóa ấy, trường Cao đẳng  
mỹ-thuật kỹ-nghệ Hà nội có  
111 sinh-viên mà số giáo-su  
và phụ-giáo-tông cộng có 19  
vị. Tình ra mỗi vị giao-su có  
hơn 5 người học-trò.

Năm 1938, Đông-dương  
kinh-tế cục ở Paris đã thu vào  
cả năm 66.154.268fr. 80, dâ  
nhóp của ngân-sách Đông-  
dương một năm hét 1.215.655fr  
mà trong số đó, riêng khoản  
chi tiêu về lương công-chức  
đã hét 545.474fr. 60.

Để xử dụng một số tiền  
công là 66.825.000\$ (ngân-sách  
Đông-dương năm 1937)  
người Pháp đã phải trả lương  
công-chức hét 17.830.000\$  
trong số đó thì 11.739.000\$  
tra cho công-chức Pháp.

Bề xử dụng số tiền công  
93.441.000\$ (ngân-sách Đông-  
dương năm 1938) đã phải  
tính hét 19.623.000\$ tiền lương  
công-chức.

Tình ra số chi-nhi về lương  
công-chức hết năm nòi một  
phần tư số tiền dù trong ngân  
sách. Người ta có cái cảm  
tưởng rằng ngân-sách lập ra  
cố để nuôi sống công-chức,  
nhà-lai, chứ không phải là

Ký san:

XÃ-HỘI NƯỚC PHÁP

QUÝ NGÀI CHỈ NÊN DÙNG XI-GA VÀ TABAC

**LION** và **MICANOH**

(Xì-ga và hút-rút-thông)

Bán buôn tại PACIFIC, 869 phố Hué Hanoi — Tam-Cường, 80 Hàng Đường

## Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:  
Trang bìa vương (cát kinh)  
của SÝ-TIỀN, do nhà HƯƠNG  
SƠN xuất bản, giá 3fr.

Xin cờ lờ cảm ơn nhà xuất  
bản và giới thiệu với bạn đọc.

Dưới mền lá-tri thời nay đó,

người ta dù hiểu rằng vi sao  
trong hơn năm mươi năm đó  
hộ-xứ này, người Pháp, đã  
thay đổi tới 50 vị Tùan quyền,  
vi sao cựu Thượng-thu

Nội-vụ Malvy ngày 6 Août  
1918 đã bị kết án 5 năm biệt  
xử vì giao-thông với Đức, vi  
sao Joseph Caillaux nguyên

Thượng-thu, nguyễn Thủ-

tướng đã bị tòa Đại-thẩm kết  
án ngày 23 Avril 1920, ba năm  
tù, 5 năm biệt xử, và 10' năm  
tước-mật công-quyền và lời hu-

tháng với Đức, vi sao Léon

Blum đã lấy tiền bạc của  
người-độc-cố ý làm định-trê  
sức sản-xuất của Pháp, và sau  
bết người ta hiểu rằng vi sao

Pháp, quốc đâ bại trận, đâ  
dâng như thê, đâ nghèo túng,  
hết yêu-máu chóng như hiện

giờ.

LÉ VĂN HÓE

## + AI MUỐN BIẾT +

Các thư-thuôc và các cách điều-tri  
đâ các chứng bệnh nam, phu, iệu, ấu  
thuôc-hu khos y học và bia-chi Đông  
Tây, hét-hóp mua-thông sách-hồ  
đoing-hu Lê-vanh-phuynh y-sj. và phu  
chê-ar, tốt-nghip-truong Cao-dâng  
y-hoc, chay-en-khoa vò-thuôc Nam  
Bắc, già-ogn, và di-oh-pa. Quốc-ngh  
sách nói vò chia-benh-phu, đâ dày  
thick, bia-hu hét-hóp vò, và  
vò-sau-dua, rong-khoa-deu, giá 12.000đ.  
Thu-thuôc sách-hoje-hu vò-thuôc  
men-chet-benh-xin-de

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-PHÂN

Médecin civil et pharmacienne

N°18 rue Ba-vi, Son-đèy-Torkim

Đà-nẴn

Hội Việt-Nam mỹ-thuật  
kỹ-nghệ họp dai-hết-dong  
séc sản-xuất của Pháp, và sau  
bết người ta hiểu rằng vi sao  
Pháp, quốc đâ bại trận, đâ  
dâng như thê, đâ nghèo túng,  
hết yêu-máu chóng như hiện

H. V. N. M. T. K. N. tái-cảo.

## MÃY LỜI ĐÍNH-CHÍNH

Trong bài nói vò «cờ hiệu hàng-hải  
quốc-tê (T. B. C. N. số 252) có một vò  
chỗ sai nhầm:

Năm lá cờ tam giác chỉ-năm-hai C, D,  
E, F, và G. đều chuyển xuông làm cờ chỉ  
chữ-số (signal numérique) từ 1 đến 5 và  
thay bằng 5 lá cờ khác:

Cờ chữ C, hình chữ nhật, hai vạch xanh  
theo chiều ngang gi-va có 1 vạch đỏ và  
hai vạch trắng.

Cờ chữ D, hình chữ nhật, một vạch  
ngang màu xanh, vien hai vạch mặt-vàng;



C

D

E

F

G



**TUCCO-B.V. «S»**

Hàng 100.000 cách mè khác nhau

Túc là GIỮ CỦA mèt-eich AN-TOÀN CHU-DÁO

Bán tại nhà chế-tạo hàng-bằng các loại kim-khí  
ĐẠI-VIỆT, 19 Cửa Nhà Thờ Lớn Ha-noi — Giây nói: 1242

Phòng trà lịch-sa,  
thanh-khết, vui-vẻ

Có, nhận đặt tiệc trà  
tại tu-gia

**VĂN-HƯƠNG**

Trong hàng ĐỨC-NGHI

22 Hàng-Bão, Ha-noi — Giây nói: 690

**TUYỆT-PHẨM**

Phở Ca-la - men Sân-  
đuých, Ba-lê, Lénh-Beo,  
Chả dò Saigon, Bánh-tôm,  
Kem Socois, Vani và dù  
thư giải-khát

Có hai đồng-bạc mà muôn làm giầu-nhanh chóng và  
tương-thiện thi chí có cách là: MUA VỀ XỎ SÓ ĐÔNG-DƯƠNG

Muốn trừ mỵ-e căn không bệnh tinh có thể nguy hại đến sức khỏe và nồi gióng chỉ nên tìm đến

## ĐỨC THỌ ĐƯỜNG

181, Route de Hué — HANOI

mà chưa khoản hoặc uống thuốc.  
Sự thuyên-giảm sẽ nhanh chóng thấy  
trong 3 tiếng đồng-hồ

### GIÁ MUA BÁO

Một năm, kẽ cả số báo đặc biệt.	70 \$ 00
Sáu tháng.	36 \$ 00
Ba tháng.	18 \$ 00
Mỗi số.	1 \$ 50
Các công sở và các hội, một năm	140 \$ 00
sau tháng	70 \$ 00

RĂNG TRẮNG KHỎI SÀU THƠM MIỆNG  
vì dùng:  
thuốc đánh răng  
**GLYCERINA**



### CÁC NGÀI NÊN DÙNG

## Dầu Hồi - Sinh

Tại chung cảm sốt, nhức đầu, đau minh, viêm xoang  
và sưng tấy trên da mặt. Công hiệu như thần

**NHÀ THUỐC THÁI-CỘ**  
52, HÀNG BẠC — HANOI

### PHÒNG XEM BỆNH

## BÁC-SỸ PHÁT

21 phố Hàng Bông  
(Lý-thường-Klét),  
sau phố Sinh-tử,  
cạnh viện Tế-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30

Buổi chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

BÀI CƠ BẢN:

## Lý-Thái-Bạch

của TRÚC-KHÈ Giá: 5 \$ 00

Lý-Thái-Bạch là một vị thanh thơ của cõi Á-Đông. Lời, văn chuốt đẹp như sao băng. Ý thơ thanh cao, siêu thoát, phong-khổng-lênh, đưa hồn ta phảm-diêu & cõi đời lý-í-tống. Cố in hồn bâng khuâng như dịch âm, dịch rõ thơ quốc yến, và chủ-thịch rất kỹ. Thật là một cái lầu đài mộng-mèo về văn-chương, của cõi Á-Đông mà cõi-nan đã để lại cho chúng ta.

## Tịnh-thân-Phật-giáo

của VŨ TRỌNG-CAN Giá: 3 \$ 00

Bằng một lời văn giản-simpl, dễ hiểu, Vũ-Trọng-Can giảng cái tôn-giáo rất huyền-vi của đức Thích-Ca. Bó là một nền tôn-giáo, khấn-như-ta thoát-uc, và nâng-nón ta lên cõi thanh-khiết, cao-siêu.

## Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC

Số 9, phố Hàng Gai Hà-nội, giá y nói 962

Tuần-san báo TRUNG-BẮC TÂN-VĂN số...

In tại nhà in Trung-Bắc Tân-Văn

86 — Phố H. d'Orléans — Hanoi

Số báo in ra 8.000'ex

Quản-lý NGUYỄN-DOÀN-VƯƠNG

Vuong