

光明日报



THI PHÔNG NHAI BÁO CÙNG ĐỒNG Y VỚI CHUNG TỘI

Hai-phông-nhai-báo-mời
đang là một bài ám
chỉ mực-động-nghiệp-hàng
năm, cho rằng mìn-báo-dó
không phải là tinh-hay
đang là mìn-nghẹt-tần
nhép-sô-viet. Cũng
như tin-nguồn-lín Domei
nhép-sô-viet-day, báo-hàng
năm, và như báo-hàng
năm, mà tên-nói-nhiều
nhép Nga-sô-viet. Nhưng
còn bài-động-nghiệp-ra
hàng-tuần và Hai-phông
nhai-báo-mời là ubiệt-liệt
tên-dương-đo-thi là báo
nhai-báo-mời rõ tên

Bài-vậy T.B.C.N. có
như có bài-này — không
phải là thành-minh, mà
cũng chẳng phải mong bay
tố một thái-dó; nhưng
chính là để cảm ơn Hai-
phông-nhai-báo-dó có nhâ-
y làm tan một sự hiu-lâm
có thể xảy ra giữa độc-giá
H.P.N.B. với T.B.C.N. và
có thể làm sai lạc cái-tôn-chí
cố-hữu của T.B.C.N. vốn là
một tờ tuần-báo-chù-trọng
cung-cấp-tài-liệu-khoa-
chúng về mọi nǎn-de cho
cho độc-giá.

Các bạn đọc T.B.C.N.
biết rồi:

Bài đó do K.T. viết, chỉ là
một bài-tường-thuật —
mà chúng tôi đã có ý nhắc-đi
nhắc-lại-nhiều-lần-là-theo
tin-của hằng-thông-tần
Domei — nhẽng-tin-tức
về thuật-tuyên-truyền
khôn-khéo-của Nga-sô-viet
cũng như bạn-động-nghiệp
H.P. Nhai-báo-Yê-
rằng cái-thuật-tuyên-truyền
đó-rất-là-khoa-hoc. T.B.
C.N. sô-đi-nói-dến-cái

thuật-tuyên-truyền-khôn
khéo-dó-không-phai-về-tinh
hay-hữu-ý-làm-một-việc-đó
y-thực-là-cô-dong-chu-
ngia-công-sản-một-cach
nóng-nồi, nhưng mục-dịch
là để cho độc-giá-hiểu-rắng,
ngoài cái-thuật-dùng-chiến
cụ-tối-tàn để-làm-hai-dối
phương, còn có chiến-thuật
khác-nữa: đó-là-thuật-tuyên
truyền-tuy-có-về-kém-ôn
hỏa-nhưng-không-kém-phản
tội-hai-u-thám-hiem.

Nhưng-trước-sau-chung-tôi
không-phê-blinh-gi-đá, cũng
như-chung-tôi-không-muốn
phê-bìn-a-vết-cú-một-chủ
ughiña-não. Mục-dịch-xâu
xá-về-cách-tuyên-truyền
khôn-khéo-của Nga-ở-Au-
châu, độc-giá T.B.C.N.
đọc-kỹ-tuân-the-bài-của-K.
L. cũng-có-thi-hiểu-rắng:
Nga-không-ra-ngoại-cái-y
định-là-chè-ughi-the-lực
của Anh-Mỹ, cầm-khon-các
nước-bài-trận-dé-di-den
cái-tham-vong-xich-hoa
Au-châu.

Về-diêm-này, Hai-phông
nhai-báo-cô-dong-gi-khiêm

với-chung-tôi-không? Điều
glo. Tại-sao-Hai-phông-quân
đó-cuảng-lôi-không-biết,
bất-hình-dong-hồi-ông-ban
bết-ai-không-dò-xé; nhưng
cô-một-diễn-chắc-chắn-là
chinh-Hai-phông-nhat-bao
công-nhận-rằng « phuong-
phap » uy-tu-truyen-cu
không-phai-rất-khoa-hoc »
mà « nhenga-cu-shi-của
Nga » thê-là-nhieu-nrau
nhien-dao ».

The-tu-dung-rot-Hai-
phông-phai-báo-là-dong-đó
và-cung-toi. Cung-toi
không-phai-gi-hay! Nhưng
muoi-dich-pich-hoa-cua-Nga
không-phai-lay-đang-gi-
tuc-xay-ve-lay-đang
rằng « C. đe-ub-bô-ao-thien-
doi-igr-den-toi-chang-đo »

Sao-H.P.N.B. lại-sai-bao-đó
chinh-đe-khoe-thoi-đa-hay
tâm-ql-vay-
Q. lai-toi-
nhut-thoi-phu-ong-h
phong-Nhai-bao-biet-rap

nhung-cai-nhan
phiêu-pe-nhung-cai-nhan
nguoi-Cong-san-co-hay
không-đa-con-gioi-Cong
giá-thông-minh-không-có
sanh-to-hia-vào-nac-pruc
mét-droc-hai-prudon-de
la-Hai-phông-phat-bao-ty
lai-khong-khong-hay-chung-toi
không-không-lai-có-thé-biet-ma

Lý-lu-cach-là-mot-nien
doan-luoc-Tai-cuoi-thoi

luc-quoc-te-dang-nai-hay
Cua-nay-cua-Hai-phông

cô-hai-dong-bao-nha-muon-lam

« Chor-cô-trong-mai-m
khoan-hong-uy-danh-Dic? »
Tại-sao-dai-bien-Nga-doi-dong-nghiep-quá-nhé-da-lin
dóc-jap-cô-các-thuoc-dia-2
Khang-cam-hoi-gao-go-d
Xin-cam-on-ông-ban-v
chung-tôi-cũng-không-dam
mong-rang-đó-đôi-này-rồi-s
khi-mát-tu-ky-giai-phi-tu-toan-nhay-dao-thay
giai-cho-doc-qia-bởi-một-dé-ông-ban-dó-bán-khoan
tê-rót-dé-hieu-là-doc-gia-thac-nac.

Nhưng-biêt-them-mot-chut-l
Nhưng-biêt-them-mot-chut-l
không-bdo-gio-thia! Néa
truc-khi-ket-luan-chung
Hai-phông-nhau-bao-cho-lai
phai-tai-mot-lich-ke-cu
muoi-dich-pich-hoa-cua-Nga
không-phai-lay-đang
rằng « C. nien-Nga-xo-viet
phai-la-poh. »

Không-đo-đi-thé-ky-20
pay-là-thé-ky-cô-chien-cu
Sao-H.P.N.B. lại-sai-bao-đó
chinh-đe-khoe-thoi-đa-hay
tâm-ql-vay-
Q. lai-toi-
nhut-thoi-phu-ong-h
phong-Nhai-bao-biet-rap

nhut-thoi-phu-ong-h
phong-Nhai-bao-biet-rap

nhung-cai-nhan
phiêu-pe-nhung-cai-nhan
nguoi-Cong-san-co-hay
không-đa-con-gioi-Cong
giá-thông-minh-không-có
sanh-to-hia-vào-nac-pruc
mét-droc-hai-prudon-de
la-Hai-phông-phat-bao-ty
lai-khong-khong-hay-chung-toi
không-không-lai-có-thé-biet-ma

Lý-lu-cach-là-mot-nien
doan-luoc-Tai-cuoi-thoi

luc-quoc-te-dang-nai-hay
Cua-nay-cua-Hai-phông

cô-hai-dong-bao-nha-muon-lam

TẤT CẢ ANH-HÙNG LIỆT-SĨ VIỆT-NAM sẽ sống lại trong Nghia-Liệt-tử

Từ cõi kim, từ dòng đèn tây, phong-hà, King-dinh-kì của các bậc vĩ-nhân hoặc quốc-anh-hùng hào-kết có công tái-tạo giang-sky, hoay dài-tướng, dại-van-hảo, hoặc sơn-hưng-bang tề-thể, cứu-vớt-sinh-tinh là những nhà-bá-học, những bậc đại-ai-huoc toàn là những người có công viêt-manh-lâm có công to với nước.

Còn là một người vú-dối với nước-nó, xã-hội

Công-việc của các bậc đã đổi với nước ta là

những sự-nghiệp vi-sinh-tinh-ghi vào sử-sách

mang-doi với họ thì chỉ là những việc

thường mà bỗn-phận phải làm.

Lâm-việc nước vi-sinh-vi nước đã là bỗn-

phận của các bậc anh-hùng, hào-kết thi-nhờ

ởn các bắc đã phai là bỗn-phận của dân-mi-

nước-hoặc-lập ión-đàn-đo-đo

Nhưng-nhờ-on và tò-lòng-biết-on đổi với

các bắc anh-hùng cũng-đã-chiếm cách

lai-tưởng-tổng-hài-hảo, náo-náo-đóng-tai-ky-

là-nâng-đại-van-hảo Victor Hugo ở Đức,

các bắc anh-hùng, các vĩ-nhân, các bắc vĩ-nhân, có công với

tbi-trấn, các đường-phố, các công-việc

Thống-chế Hindenburg, đập-kien-truc-một

Biết-on, nhớ-on một cách-thu-dòng

nhu-thể-cũng-chứa-đi, chúng là con-cá

phai theo-giới-của-các-bắc, do và tò-ra

xứng-tang-lai-người đồng-hưởng, đồng-hảo

Ở-Nga, khi-the-ông-ô-của-chính-thê-Sô-Viet

lai-Lénine được-rop vào-chết x-ether-long

dung-trong, một chiếc-quan-tai bằng-thủy

linh, Quan-tai đó đem đặt-vào-viên-bảo-tang

hiện-vợy người ta coi-có-thê-nhau-mặt-nhà

đại-cách-mệnh Nga với-râu, tóc-phu-khi-ông

con-sang. Còn-dai, kien-niem Lénine, thi-ký

một cách-rất-dỗ, nó-ngay-tiền-tiếng-viên-đó

trong-diện-Kremlia-trong-kinh-thanh-Mac-tu-

khoa. Hàng-nam-ca-đến, ngày-giờ Lénine

thi-hàng-thiên-đời, Nga-lich keo-don-dung

quanh-econe-viên-dỗ, nghe-nhạc-lai-tiêu-sử

và-công-nghiệp-của-nha-dai-cách-mệnh Cộng-

sản-và-tường-nhà-dep-ông-tò-chinh-thê-Sô-

Viet. Ở-Anh, ở Mỹ, người-Pi thương-kỷ-niệm

các vĩ-nhân và-vi-cuon-bang-tach-my-tê

các bắc đó đặt-tiến-cho-các-xứ, các-thành-phố, Kinh-thanh-Hợp-chưởng-quốc-hà, mang-tên-của-Hoa-thịnh-dốn, vị-Tổng-thống-dầu-tiền-của-nhà-Công-hòa-lớn-nhèn-Bắc-Mỹ, một người đã-có-công-to-trong-cuộc-chiến-tranh-kết-hai-phát-nền-dộc-lập-cho-dân-Hoa-kỳ.

Gần-ta-hora, ở-Nhat, dân-Phú-tang-cũng-rất-chủ-y đến-việc-kỷ-niệm-các-bắc-vĩ-nhân và-anh-tuồng-hao-kết-có-công-với-nước. Các ngòi-dền-thờ-các-bắc-vĩ-nhân-của-dân-tộc-Phú-tang và-làng-tầm-các-bắc-do-dền-là-những-dền-dân-long-lay, uy-nguyễn. Hàng-năm-chín-phút-kết-quốc-dân-dâng-hành-lễ-tại-các-ngoài-dền-ở-Nagoya, Kyoto, Nara-cùng-nhèo-thí-rắn-khás-khắp-trong-nước, để-tưởng-nhờ-lai-những-người-dâng-công-giúp-nước-giúp-dâng-bao, hoặc-dâng-lập-nên-những-võ-công-oanh-hệt, hưng-văn-nghiệp-lấy-lưng-lam-vé-vang-cho-lô-quốc-cho-giông-nó.

Ở-Trung-hoa, dân-Tàu-cũng-rất-dễ-lâm-dến-việc-sùng-bà-yi-nhàn. Ngày-tự-hội-thuong-cô, người-Tàu-dâng-biết-lập-dền-thờ-những-bắc-trung-quán-ái-quốc, nhũng-bắc-lập-nên-những-sự-nghiệp-hiển-häch-ở-dời, Lăng-của-ông-ở-cách-mệnh-Tiung-hoa; Tôn-dật-Tiên-ở-Nam-kinh và-lăng-72-vi-liệt-sĩ-ở-Hoàng-hoa-trong

là-những-công-trinh-kien-truc-rất-vĩ-dai.

Nước-la, từ-xưa-và-lộ, ra-giá-biết-ở-những-bắc-vĩ-nhân, hoặc-anh-hùng-hào-kết-có-công-với-nước. Nhũng-ngoài-dền-thờ-các-bắc-vĩ-nhân-của-dân-huân-mà-la-thay-khắp-trong

TRUNG THỜI KỲ CÁI-TẠO QUỐC-GIA

— Vua-cố-mù Nobel:

BOTCICAUT, nhà-cách-mệnh-nền-thuong-viet-thăg-giới, Sách-gia-tri, in-đon, giá \$2.25.

Nhà-xuat-bẢN CIPIC

— Đường-Wall-Street

Sáp-cô-Đan

LÊN BƯƯỞNG

— Công-ty-đầu-tư-kinh-doanh

— Công-ty-đầu-tư-kinh-doanh

— Công-ty-đầu-tư-kinh-doanh

— Công-ty-đầu-tư-kinh-doanh

— Công-ty-đầu-tư-kinh-doanh

nhược-là-một-chặng-cơ-hiện-nhiên-là-rõ-lòng-sa-ché-bát-vi-ot-đe-của-dân-Việt-nam-la. Nhưng-trong-chu-đang-bát-vi-nhân-của-người-miễn-tu-trước-đến-nay, ai-cũng-phải-công-nhận-rằ-có-chỗ-sai-lầm. Có-khi-người-minh-lợi-dùng-thanh-thố-cứu-các-bắc-vi-nhân-dâng-quá-đó-để-lâm-thoả-mản-ở-mỗi-hìn-của-quần-chúng. Đến-thờ-các-bắc-vi-nhân-như-dền-thờ-Tran-hưng-Bao-dâng-vi-thể-ma-thanh-những-nơi-tự-hop-của-bọn-buôn-thân-bản-thanh. Cứ-hàng-năm-dến-hàng-giờ-của-bắc-anh-hùng-cứu-nhìn-dền-dâng-dâng-long-lay, uy-nguyễn. Hàng-năm-chín-phút-kết-quốc-dân-dâng-hành-lễ-tại-các-ngoài-dền-ở-Nagoya, Kyoto, Nara-cùng-nhèo-thí-rắn-khás-khắp-trong-nước, để-tưởng-nhờ-lai-những-người-dâng-công-giúp-nước-giúp-dâng-bao, hoặc-dâng-lập-nên-những-võ-công-oanh-hệt, hưng-văn-nghiệp-lấy-lưng-lam-vé-vang-cho-lô-quốc-cho-giông-nó.

Ở-Trung-hoa, dân-Tàu-cũng-rất-dễ-lâm-dến-việc-sùng-bà-yi-nhàn. Ngày-tự-hội-thuong-cô, người-Tàu-dâng-biết-lập-dền-thờ-những-bắc-trung-quán-ái-quốc, nhũng-bắc-lập-nên-những-sự-nghiệp-hiển-häch-ở-dời, Lăng-của-ông-ở-cách-mệnh-Tiung-hoa; Tôn-dật-Tiên-ở-Nam-kinh và-lăng-72-vi-liệt-sĩ-ở-Hoàng-hoa-trong-là-những-công-trinh-kien-truc-rất-vĩ-dai.

Nước-la, từ-xưa-và-lộ, ra-giá-biết-ở-những-bắc-vĩ-nhân, hoặc-anh-hùng-hào-kết-có-công-với-nước. Nhũng-ngoài-dền-thờ-các-bắc-vĩ-nhân-của-dân-huân-mà-la-thay-khắp-trong

Tin-nay-dâng-để-Bao-thay-là-một-dâng-anh-quân, trong-thời-kỷ-kien-thiet-quoc-gia, việc-nước-còn-bé-bon-và-khổ-khăn, mà-vẫn-không-quen-nghĩ-tới-những-bè-tội-dâng-hinh-và-có-công-lớn-trong-cuộc-van-dong-dộc-lập-cho-dân-nước.

Ngoài-cái-mục-danh-sang-bài-vi-nhân, dâng-Du số-47-còn-có-ý-khuyen-khích-những-người-dâng-bao-hai-lâm-việc-cuộc, săn-lòng-hi-sinh-cho-giông-nó.

Nhiều từ chung biến đổi và dùng lão hàn, như
thé, náo, ya, rao, ño, ñap, ñán, rõ, phúng
nhân vật như thế nào sẽ được ghi tên trên các
đai vị trong Nghia-lei-tu. Cố lẽ do là công
giệp của Ủy ban nội trú của Đài Đô, nhưng
chúng ta phải tự bày giờ cảng năm lô bay mới
này không có tên để chọn các nháp, và đang
hình tượng cảng Đài ñó là tên-lei-tu cho nó.

Theo chí ñự của Việt-nam Hoang-de thi
biển pháp nước ta sẽ đưa vào nguyên tắc
“Dân-vì-quy” Dân sẽ được coi trọng, quyền
lợi của dân sẽ được bảo vệ, mọi việc đều lấy
tâm linh gốc rễ là nguyên tắc cõi yêu của
thiên pháp Việt-nam sau này.

Trong việc lựa chon các nhân vật đáng được
quê đất sùng bái, chúng tôi thường ñem ra
vô chi thường và sự nghiêm, khôn khéo nên kẽ
và thành bại và nhất là không nên phân biệt
giai cấp.

Những bậc anh hùng áo vải quay thân ở
nơi thảo dã, sinh trưởng trong đám bụi dại
của vùng Việt-nam ta không phải là niềm
hỷ lai lịch sử nước nhà những bậc đệ phuông
khai quốc như Ma ñắc ñe, ñinh-hồ-Út, ñinh
Lá-Lợ, Nguyễn-Nhắc, Nguyễn-Khuê đều ñược
thán trong đám bụi dại mà lập nên phuông
sự nghiệp kinh thiên động địa.

Một điều quan trọng là trong khi lựa chọn
nhà-vì-quy, chúng ta phải ghi riêng tên
tên họ là tên-lei-tu, tên-lei-tu là tên-lei-tu
nhưng tên-lei-tu không phải là tên-lei-tu
nhưng tên-lei-tu là tên-lei-tu

NEN, ĐỘC, TUYỆT, LẠ, KHÔNG

Trung-Bắc-Chu-Nhat

Quý Nguồn Chí Nên Dùng 1/6/74 VÀ TABAC

Quyền-Độc-Độ-Độc-Độ-Độc-Độ-Độc-Độ-Độc

LION MICANOH

Quyền-Độc-Độ-Độc-Độ-Độc-Độ-Độc-Độ-Độc

Bán buôn tại: PHÁT HUYNH HÀNÓI — Tam Cường, 86 Hàng Đường

nghĩa, chính kiếp, xã tôn giáo. Ủy ban ño ñạo
Đài số 47 cũ ra trong khi làm việc chỉ ñập, để
những người đã hi sinh thân thể hành
phuc riêng của mình để phục sự đất nước
phục sự nên ño-ñap-ñu-ñát nước mà nói
Ủy ban cần phải làm việc mỗi cách công bằng
sáng suốt để khỏi lùi dần về lòng nhung
người ñể vì nước quê nhà tên, họ, tên
và sự nghiệp của họ là các vị anh hùng
nhà nước cần phải được hết rõ lên chờ
quốc dân lấy dù làm gương.

Về trước hời Pháp thuở, nghĩa là từ đời
Tr-Đức giò Võ trerox, đã có sự sách làm bằng
tên các bậc anh hùng như ñó nước phản
như ñó được ghi chép rõ. Chỉ về thời đại
còn kim, nghĩa là trong khoảng 80 năm ñầu
quyền ñó họ Phap, các nhà ñại ñó ñuôi các
bậc anh hùng luân quay của là thường bị bỏ
bỏ. Trong khoảng ñầu hoặc có một ý kẽ lấp
huyệt như ñón biếu ñá ma phả lõi, thì cũng
thì lâm thi vót hòn hoặc đe hòng mà thôi.
Đối với quân Phap, nhất-leo tên và kỷ
niệm các bậc anh hùng, các nhà ñại ñó quay
của chặng ta là phạm vào một tội lỗi thô
bỉ không thể bùm chép phuát khai, mà kể sau
chung thân cũng tên: “Trong kinh chung vò
ngực ta xung là tên ñe-chò tò-dò, binh
dâng ñắc mì, hung khít chung lú phu” là ñan
nhịn huyệt e-không ñem ñuôi lòng, vò minh
aff giao xác khẩn nết trại mệt ñá-eat, trong
khi chúng ta tung sang bài xác nhà ai quoc;
các bậc anh hùng cha chung và bắt ñau thòm
địa phải làm theo thẻ, thì chúng cảm ngát
chung ta không được nói tên hai chữ ai quoc,
không được đọc tên các nhà ai quoc của ta. Nhưng cuoc bài bô valing phát xay ra
năm 1926 sau các cuộc truy diệu nhà ai quoc
Phan-đinh-Phung, Trần-Soạn (Đè-Soạn)

Nguyễn triện Thuật tức Tân-Thuật
Đinh-công-Tráng, Cao Thắng, Quản-Định
(Nam kỳ) rồi đến lớp san như ñại-Quyen,
Đại-Phan, Lương-Ngoc-Quyen, ñại-Cần v...
Ta còn phải nhớ đến Hoàng hoa-Thám tức
Đè-Thám con hùm xám ở Yên-thé, ñã chống
nhau với giặc Pháp trong gần 20 năm giờ
đến khi sức cung lực kiệt và bị giết vè tay
máy ñá phan hoi mới chịu thua. Lại còn các
nhà ai-quoc như Phan-chu-Trinh, Phan-bội
Châu tức São-Nam, Nguyễn-thượng-Hiền và
ba nhiêu người khác ñã bao năm bôn-ba
nơi hải-ngoại để vận-dộng cho nước ñược
độc-lập. Tuy công việc của các bậc này không
có kết quả nhưng ánh hưng trong dân gian
không phai nhỏ.

Gần hơn nữa đến các vị anh-hùng ñet-si
đã ném bom ở Hanoi năm 1908 và 1913 rồi
đến Phạm-bồng-Thái, nhà thiêu dien anh
hùng ñã mưu giết Toàn-quya Merlin ở
Quảng-châu. Và cuối cùng đến các nhà anh
hùng luân-quay ñã phải lên ñoạn ñầu-dài
gỗ-mộ, nước hau vụ, khởi nghĩa ở Yên-thé

của họ, những bậc anh hùng mà ngày nay
chúng ta cần phải tìm lõi và ghi lây cho nhó
là & trong thời kỳ hơn 80 năm giờ lại đây.

Trong hàng các nhà ai quốc Việt-nam về
thời cầu kim, trước hết phải đến các bậc
tiêu liệt như Nguyễn-tri-Phuong, Hoàng
Diệu, Phan-thanh Giảng, Hồ-bá-Ôn và những
người ñã tử trận trong khi chống với quân
Pháp ở Bắc, Trung hoặc Nam hởi chúng mới
đến xâm lược đất nước ta. Rồi đến các vị anh
hùng trong đám văn thần ñã cố ñó ño cái ách
máy quân Pháp ñã đặt lên đầu lõi ñó chung ta.
Đứng đầu các anh hùng trong hàng văn
thần là Phan-đinh-Phung, Trần-Soạn (Đè-
Soạn) Nguyễn triện Thuật tức Tân-Thuật
Đinh-công-Tráng, Cao Thắng, Quản-Định
(Nam kỳ) rồi đến lớp san như ñại-Quyen,
Đại-Phan, Lương-Ngoc-Quyen, ñại-Cần v...
v.v.

Ta còn phải nhớ đến Hoàng hoa-Thám tức
Đè-Thám con hùm xám ở Yên-thé, ñã chống
nhau với giặc Pháp trong gần 20 năm giờ
đến khi sức cung lực kiệt và bị giết vè tay
máy ñá phan hoi mới chịu thua. Lại còn các
nhà ai-quoc như Phan-chu-Trinh, Phan-bội
Châu tức São-Nam, Nguyễn-thượng-Hiền và
ba nhiêu người khác ñã bao năm bôn-ba
nơi hải-ngoại để vận-dộng cho nước ñược
độc-lập. Tuy công việc của các bậc này không
có kết quả nhưng ánh hưng trong dân gian
không phai nhỏ.

Gần hơn nữa đến các vị anh-hùng ñet-si
đã ném bom ở Hanoi năm 1908 và 1913 rồi
đến Phạm-bồng-Thái, nhà thiêu dien anh
hùng ñã mưu giết Toàn-quya Merlin ở
Quảng-châu. Và cuối cùng đến các nhà anh
hùng luân-quay ñã phải lên ñoạn ñầu-dài
gỗ-mộ, nước hau vụ, khởi nghĩa ở Yên-thé

năm 1930 cùng các nhà ai-quoc về tất cả các
đảng phái ñã phải bỏ mình trong khi chống
với giặc Pháp hồi gần đây.

Nói tóm lại, tất cả các anh hùng nghĩa-si,
các nhà ai-quoc ñã bỏ mình vì nước trong khi
chống với quân thù. Trong lúc viết bài này
chúng tôi không thể nào nhớ hết các bậc ñó
và trong một bài báo này chúng tôi cũng
không thể kê tên hết được. Chúng tôi mong
rằng úy-ban do ñạo ño số 47 cũ rá-sẽ làm
việc một cách công bằng và chu đáo ñe ñay
mai ñan Việt-nam sẽ có một cuốn sò vàng
viết bằng máu ghi ñá tên và tiêu sử các anh
hùng, liệt-si của nước Việt-nam.

*Người ñết từ ño ñạo ño số 47 này lập ra sò
là ñen Panthéon của nước Việt-nam, nơi
chúng ta thờ hết cả các vĩ-nhân, các nghĩa-si,
liệt-si, các nhà ñại ñai-quoc ñã hi-sinh vì to-
quốc. Ngôi ñen ño sẽ kiến trúc theo kiểu
Việt-nam hoan toàn và sẽ là cửa chung của
cả quốc-dân ta.*

Mỗi khi qua trước ngôi ñen ny-nghiêm đó,
chúng ta sẽ lặng yên một phút để tưởng nhớ
đến những bậc ñã hi-sinh và làm vè vang
cho nước ñang ñược ñan tộc Việt-nam ñãi
nhờ ơn ñen muôn đời vạn kiếp!

HỒNG LÂM

CÁC NGÀI NÊN ĐÙNG:
Däu Hòi - Sinh

Trí thông cảm tốt, nhát ñầu, ñau-mình, vòi fog
và sống liêm trinh đậm. Cảnh hieu như thần
NHÀ THUỐC THÁI-CO
57, KÍNG BẮC - HÀ NỘI

BÚT CHÌ MARQUE « 2 cái ñâu »

DOUBLE — HACHE

Đen, mềm hơn hết — Có bẩn ở khắp các hiệu sách lớn

HOA-HỢP — 108bis HÀNG TRỐNG — HANOI, GIAY NOI, 448

MỘT BOAN LỊCH-SỬ BI-DẤT CỦA MỘT NƯỚC

Tin đồn cũng trong luân lẽ vừa qua đem cho ta biết một hành vi mới của bột thực dân Pháp trên giải đất Syrie:

Theo mến-h lệch của Anh, quân thực dân Pháp đã rút lui ở Syrie rồi, nhưng vẫn chia chịu yêng hân. Một lát quân Pháp bắn vào nhà viện cảnh sát-trưởng ở Beyrouth và một lão người Syrie bắn vào kho lương của quân Pháp.

Ái cũng đã biết rằng việc Syrie - Liban này là một việc rât rắc rối, có nhiều tình tiết mà người ngoài không dễ ý định việc thế giới rất có thể bị lâm. Nhưng với cái tin trên này, ta có thể nhận rõ thấy rằng vấn đề Syrie là một vấn đề rât trọng đại ở Cận-dông giữa hai nước Anh và Pháp; dù là Pháp bây giờ yếu khẽ, nhưng không lúc nào hêt lâm le; còn kết quả thì nó thì ta không thể mà đoán được, bùi yêng nói cho đúng, sự thắng hay bại của Pháp một phần lớn còn trông vào sự hợp-tác giữa Anh, Mỹ và Nga có bênh chặt hay không bao giờ.

Nói thế, tôi không có ý gì khác là muốn tỏ ra rằng nước Pháp, nêu có đứng riêng một mình thôi, trong lúc này không thể nào cướp lại cái quyền áy trị ngày trước ở trên giải đất Syrie nữa. Mà không những Syrie, Pháp dù muôn chiếm lại bất cứ một giải đất bảo hộ, thuộc-dia cũ nào của mình, cũng không thể được.

Vì những lẽ gì? Vì rất nhiều nguyên nhân về quốc-t, nhưng nguyên nhân chính, thì là vì nước Pháp hiện nay yếu quá. Sự yếu hèn đó không phải mới bắt đầu từ hôm qua, nhưng đã hai ba mươi năm nay rồi, trận đại chiến nay họ làm một cái công việc tàn-hại, thành-thứ từ chè yếu hèn đó, Pháp hiện nay có thể bảo là đang bước vào đường suy vong.

8

NƯỚC PHÁP CHẾ CHIẾM ĐƯỢC T DỞ CÒN MONG DẤT CỦA AI?

của LE VĂN-HÒE

Những tài liệu chúng tôi thu lượm & dưới đây chính là lịch-sử của cuộc suy vong đó.

Kinh-tế nước Pháp

Một nước mạnh, trước hết phải là một nước giàu.

Tiền của, tài-nguyên là kinh-nghệ, chí-phổ hêt thấy mọi ngành hoạt-dộng một nước. Vậy trước hết ta hãy xét xem huyệt-mạch của nước Pháp dày dà, phong phú như thế nào?

Tài-nguyên của một nước do mấy yếu-tố này tạo nên:

- Sức sản-xuất (nông-nghiệp hay kinh-nghệ).
- Sự thương-mại (trong nước và ngoài nước).

Ta có thể căn-cứ vào sức sản-xuất và sự thương-mại một nước mà kí luận rằng nước ấy giàu hay nghèo, mạnh hay yếu.

A. — Sản-xuất

Nông-sản. — Nước Pháp chưa phải là một nước hoán toàn sống về kinh-nghệ. Lúa-mì, nho-eօn là thứ nông-sản chính trong nước. Vâng-cũng là hai thứ đồ ăn vống chính của người Pháp. Hai thứ đó mà sản-xuất được nhiều thì không những dân-nước no đủ không phải bỏ tiền ra mua của nước ngoài mà lại còn có thể đi bán ra ngoài lấy lời.

Bản thống-kê của Edmond Théry cho người ta thấy sức sản-xuất lúa-mì của nước Pháp so với các nước Âu-châu như thế nào.

33 kg/m² sản xuất mỗi mầu tay (tính theo 100 kilô-mét²).

CHUA ĐÁNH TRẬN ĐÃ THUA, HAY LÀ :

T DỞ CÒN MONG DẤT CỦA AI?

của LE VĂN-HÒE

	Năm	1895	1905	1913
Anh		17,7	22,1	21
Bản-mạch		25	27	28
Thụy-đ-ển		14	18	22
Đức		16	19,8	23
H-лан		17	21	24
Pháp		13	14	13

Bản thống-kê trên đây là ban dã cũ. Từ sau cuộc chiến tranh 1914-1918, may mắn phết triều, nông-nghiệp cũng như kinh-nghệ đã tiến-triển hơn nhiều.

Ngày nay số thóc sản-xuất mỗi mầu tay đã tăng lên nhiều.

Ý	mỗi mầu tay sản xuất được	55 tạ/thóe.
Y-phi-nho		50
Nhật-bản		48
Java		35
Thái-lan		16,5
Ấn-dô		17
Điển-diện		16
Đông-dương		12

Nhưng dù sao trong khoảng 18 năm trời từ 1895 tới 1913) sức sản-xuất lúa-mì của Pháp vẫn chỉ trên dưới con số 13, 14 là một mầu tay so với các nước Âu-châu dã kém rõ, mà so với nước Nhật-bản lại càng kém lầm-qua. Tại Nhật-bản, sức sản-xuất thóc mỗi mầu tay dã liên-mau như thế này:

1910	mỗi mầu tay sản xuất	24 tạ/thóe
1920		30
1930		42
1940		48

Tuở ta ngay từ năm 1910, sức sản-xuất nông-sản của Nhật-bản-cũng đã gấp đôi Pháp. Sức sản-xuất nông-nghiệp Pháp-lịnh ra chẳng hạn gì chừng ta, vì hiện nay mỗ mầu tay ruộng là cũng sản được tối 12 hay 13 tạ/thóe. Lúa-mì sản dã ít mà khoai-tay, nho, lúa-miền, so với các nước Áu-Âu, sức sản-xuất cũng vẫn thừa kém.

Gặp hồi chiến-tranh, sự thông-thượng trên biển bị đánh-trệ khốc-khăn, người Pháp tất nhiên cũng bị đói như người Nanh-la vậy.

Kinh-nghệ — Nông-nghiệp kém-sút, kinh-nghệ tiễn-bộ thì tài-nguyên một nước ví-tắt đã thiếu-hụt. Người ta có phải chỉ ăn cơm, ăn hành-mì dã sống-dau?

Nhưng kỹ-nghệ của Pháp có dã bê-túc cho nông-nghệ erek nước ấy không? Trước hết nói về sức sản-xuất kỹ-nghệ.

Có ba chất cốt-điều cho kỹ-nghệ là than-mỏ, thép va gang. Má vè ca-ba chát-dó, sức sản-xuất của Pháp (tỉnh cù-thuộc-dịa) so với nước khác đều tăng-rất-chậm.

Sức sinh-sản tăng từ năm 1886 đến năm 1918

	Than-đá	Thép	Gang
Hoa-kỳ	336%	1.120%	428%
Đức	— 249%	1.190%	369%
Pháp	— 110%	997%	231%

Riêng về thép, sức sản-xuất của nước Bỉ trong khoảng ấy đã tăng-tới 2.622%, ngang-hàng-gấp-doi Pháp.

Về nguyên-liệu, sức sản-xuất của Pháp dã thua-kém như vậy — nhất là từ hồi-thuộc Đức, thuộc-dia mất dần dần hết thi số nguyên-liệu, sản-xuất càng giảm-kém đi rất-nhiều — mà sức sản-xuất chế-tao kỹ-nghệ cũng chẳng bằng ai. Kể riêng việc đóng-lắp buôn-tàu chiến, là một kỹ-nghệ có quan-hệ đặc-biệt với nước ta.

đến nền thương-mại và việc quốc-phòng, người Pháp cũng không xứng đáng là một cường-quốc ngay từ khi chưa thua trận lối 1940 và ngay từ khi mới thắng Đức năm 1918.

Số iữa tầu hả thấy

Năm	Mỹ	Anh	Pháp
1914	200.762	1.683.530	114.052 tầu
1915	177.469	650.919	25.402
1916	561.247	608.235	42.750
1917	997.919	1.162.896	18.828
1918	3.033.030	1.348.120	13.715

Nông-nghiệp kém. Sản-xuất kĩ-nghệ cũng kém. Đén-ché-tạo kĩ-thi công lại kém.

Chạy nhau ra mặt cheo, cuộc chiến-tranh lần này đã cho ta thấy rõ bộ mặt thật của mồ ma... mồ quoc ta

B. — Thương-mại

Nông-nghiệp, kĩ-nghệ kém, tất nhiên việc thương-mại cũng không thể hơn ai. Lâu nì không đủ ăn thì còn đâu mà xuất-cảng. Thì thép đã iết thi con thua đậm mà bán ra ngoài. Tà bê đồng ít thì cạnh-tranh sao được với các nước khác trên mặt biển.

Ta biết trước sự thua kém của nền thương-mại Pháp. Tuy nhiên ta cũng trung ra ít con số để biết rõ nó thua kém tới bao nǎo.

a) Thương-mại trong nước

Theo một bài khảo-sưu của Paul Leroy Beaulieu đăng trong báo *Economiste français* (Kinh-tế Pháp) ngày 21 Mai 1898, thì ngach thuế-trước-bạ trong nước Pháp cứ giảm xuống dần như sau này :

Năm 1881	thu được 570.000.000 quan
1890	— 536.901.000 quan
1896	— 509.826.000 —
	Đản thống-kê đó cho ta thấy rằng các cuộc mậu-dịch quốc-nội mỗi ngày mệt suy và tài-nguyên trong nước một ngày một giàm.
	Các cuộc đại công-lạc trong nước cũng mỗi ngày một suy, thậm chí mỗi năm thênh-phâ phải bỏ ra 12 triệu quan tiền thường phát cho sự thương-thuỷt để khuyễn-kích-hỗ cũng không sao làm cho tiến-triển được.

Chi một điều này cũng đủ cho ta thấy nền thương-mại thua kém như thế nào rồi.

Tính trung bình số tàu buôn lui lui các cửa

bè nước Pháp, hằng năm, thì tron một tầu chiếc tầu buôn lui iết, chỉ có noa non 27 chiếc tầu Pháp (26, 85 phần trăm tổng số)

Và mấy năm gần đây, tại kinh-thàn Bat-le, số hiệu buôn ngoại quốc mỗi ngày một tăng giá cờ cờ trùm lợp à các hiệu buôn của Pháp. Tất cả các tiệm may lóia ở phố Aubre và các phố lớn, tất cả các tiệm may phụ-nữ tại phố Paix ở Paris dè là của người Anh.

Nền thương-mại quốc-nội của Pháp dè kém sút như thế cõi nền thương-mại đối-ngoại thi như thế nào?

b) Thương-mại đối-ngoại

Trong cuộc buôn bán voi nước ngoài, hổ nứa nào bán ra ngoài (xuất cảng) nhiều hàng hóa, thu được nhiều tiền thì nước ấy giàu mạnh; nền thương-mại nước ấy sầm-nỗi phồn thịnh.

Số xuất-cảng của mấy nước tăng trong khoảng từ năm 1875 tới năm 1913 :

Đức	tăng lên 10 ngàn 510 triệu quan tiền vàng
Mỹ	— 9 ngàn 645 triệu
Anh	— 8 ngàn 825 triệu
Bỉ	— 2 ngàn 609 triệu
Pháp	— 3 ngàn 8 triệu

Coi rõ, ta thấy nền thương-mại đối-ngoại của Pháp chỉ hơn nước Bỉ một chút mà thôi. Mà nước Bỉ vẫn là một tiểu-quốc. Bản biên-niệm của nhà Thương-chánh Pháp cho chúng ta biết số tiền xuất, nhập của Pháp trong 9 tháng đầu năm 1919 như sau này :

Thu của Hoa-kỳ 71 trả cho Hoa-kỳ 6.127
A Áh 157 5.414
Tây ban nha 25 840
Ý 39 584
Bà tây 7 606
Argentina 16 803
Công 317 triệu 14.374

Thu ở các nước ngoài về tất cả có 317 triệu mà phải xuất-tiền trả các nước ngoài tới 14.374 triệu quan, Pháp còn giàu làm sao được? Đáng trước tình hình kinh-tế dở, ván-si Pháp Béboux đã phải lên tiếng than rằng:

(xem tiếp trang 26)

HAI BỨC THƯ
CỦA CÔ GIANG
VÀ MỘT TÀI-LIỆU MỚI VỀ
CÁI CHẾT CỦA CÔ

Trà thù một cách dã-man

BỘN THỰC-DÂN PHÁP ĐÁ DỰNG THI-THÈ CÔ GIANG DÂY ĐÊ TRƠI

vào một tâm văn
RỒI.. CỐI HẾT...

Quốc-kỳ pháp phô trên thành,
Tử thân không được chết vinh
dưới cõi
CÔ GIANG

Chiều 17 tháng sáu năm 1930,
anh-mặt giờ vàng sắp tàn
nhưng còn chiếu trên ngón
cây, đâm cõi. Nhưng đồng lúa
chín vàng úng chay dài đến tận
chỗ giời. Suốt cảnh đồng không
một bóng người qua lại. Cảnh

đồng quê-buồi chiều có vẻ rất tiêu sợi. Giữa lúc đó thi một tiếng «det» như tiếng pháo
phá tan cái yên lặng buồ tě của nơi bón
đã. Dưới gốc cây da, cạnh cái quán nước
đầu làng Đồng-vé, cạnh làng Thủ-tang phu Vịnh-tường, tỉnh Vĩnh-ýen, một người con gái khoảng

ngoài hai mươi tuổi nằm sõng sướt màu mè leah
láng cõi mệt mày. Hình nǚ đó người đã dày da, nét
mặt rắn rối, mình mặc áo vải trắng dài, quần lụa
thắm, đầu vấp khăn chính tề. Khi nghe tiếng nǚ
người trong làng chạy ra thì thiếu nǚ đã chết.
Người lanh toát, ý vết thương trên thái dương

bên trái móm vẫn chảy ra như suối. Một khanda súng
sát vào bên cạnh thiếu nǚ. Khanda trong người,
ngoài các đồ lát vật cõi có hai bức thư ngắn, đó
là thư tuyệt mệnh của thiếu nǚ chán đời. Dưới
thư làげt dài cả lục bát và ký tên «Nguyễn thái

Học phu nhân». *Lam kinh* (Lam kinh)

Hai lá thư tuyệt mệnh xin chép nguyên-văn
dưới đây :

Bức thư thứ nhất

Yêu bay ngày 17-6-1930

Thưa thầy mẹ,

Còn chắt là vi hoán cảnh dã bô buộc con không bao
được thà, cho nhà, rùa được nhay cho nước lầu khí
để đem tẩm lồng trình bạch dâng cho chồng con ở đồn
Hồng, giữ con lầu và chò quâ-châ dâng tò mượn phết
sóng này mà két liều đòi con.

Đứa con dâu, thê hiếu kính lạy,

Bức thư thứ hai

Anh đã là người yêu nước, không làm trộn dươ
ng nghĩa vụ yêu nước. Anh giữ lấy linh hồn cao cả dè v
dưới suối vàng chiếu Bình ròn sóng đánh dưới quan thủ

Phải chịu đựng nhục nhã mới mong có ngày vđ vang.
Các bạn đồng chí eân sống lại sau Anh phải pháo đấu
thay Anh để báo thù cho nước...

Hai bức thư này tuy rất vắn tắt nhưng đã t
rõ khía trang của người viết thư trước khi tự kết

Nhìn dời mắt, Tâm trạng đó là tâm trạng-một người yêu ở lúc nào cũng sờ sững giật nảy nước bao phủ chung nhung thất vọng, danh lấy cái chết để là tội. Hai bức thư đều viết bằng bút mực xanh trên hai mảnh giấy học trò.

Lý lịch làng Đồng-vệ sau khi được tin bên phi báo lên viên tri phủ Vinh-trường và viên quan địa phương này thấy là một vụ án mạng quen hệ với bẩm sinh ngày. Ngày hôm sau người ta thấy các thành từ làng, năm ở Hanoi dựng dầm lợp cùm lipes cùng với viên Công sứ Vinh-yen, viên tri phủ Vinh-trường và tên nói sáu rãm mang lầm bị bắt và đang thi thể lén chui vào một lò nung đất nát của nhà Nhu-túc Song-khé lập lên từ trước. Khi ông Xứ Nhị giao nhau V.N.Q.D.B. thì đem cả dũng chí cũ vào đàng vi thế hai cô Bắc Giang mới được vào đàng (sau này đàng cũ có một vài sốt đàng vi thực dân Pháp đổi với một thiểu số đã chết!).

Vậy thiến nết kia là ai, mà sau khi chết còn được chủ ý đến thế và bị bốn người Pháp giàn lùi như thế? Mấy hôm sau, c.c. bão hàng ngày ở Hà-nội để đăng tin thi công chúng mới biết thiết nết ty lùi ở đầu làng Đồng-vệ kia là cô Nguyễn thị Giang, một nữ dũng-viên-trong yêu, một người trong bộ giao thông rất đặc, lục của Việt-nam Quốc-dân-dảng. Cô Giang còn là tinh nhẫn, hơn thế nữa là vị hôn-thê, là người vợ lý tưởng, vợ cách mèn-là dũng-trường Nguyễn-thái-Học. Sáng hôm cô Giang tự sát, Học cũng 12 ban đồng chí, đã được lên doan dàn giả ng nước và bài cõi trước trại lính khố-xanh Yen bay. Cô Giang là Hanoi tên là Yen bay, sau khi chứng kiến cái chết kinh hãi của tinh nhẫn, dũng-trường và các ban đồng chí đã ra nghĩa địa thăm hỏi các bậc anh hùng hồn qua với di mua và sốt để tang chong và dâng ngay chuyen xe lira chien ye Vinh-yen, đến làng Đồng-vệ là nơi người ta tìm thấy di lran-cô.

Có người nói khí yê, có cõi vào tham cái quán giữa đồng là nơi đồi ban tinh và đồi đồng chí đã có lán đơn-nhau vào ban tinh. Cõi có đơn-cai-quán nước dưới gốc cây hối chuyen-ha lò bau nước, máy cùi nghe rãnh ngọt ngọt. Vì được hỏi bà lão có biết ở Yen bay sang hôm đó sảy ra việc gì chẳng, có diết Nguyễn-thái-Hoc là bị chết chém chăng? Bà lão nói Nguyễn-thái-Hoc là bị chết chém chăng? Hồi xong bà lão đáp: Cõi là đòn-chết, tin đồn nhảm chả Ng. thái-Hoc còn sống và không hề bị chết chém. Nhưng câu hỏi đó dù là rõ ràng

trong cửa cõi Giang trước-khi chết, Cõi tên nhỏ bịnh và đàng-trường V.N.Q.D.B. qua tên nổi mất-bé tri khôn, Chinh-mát cõi được trông thấy vì bồn phu bị roi đầu-triều mây chém-đong các đồng chí thế mà cõi vẫn giật nảy, vẫn nói là Nguyễn-thái-Hoc chưa chết.

Cõi giang nguyên quán ở Bắc Giang, sinh-trưởng ngay linh ly là Phủ lạng-thượng. Cõi có ba chị em Nguyễn-thi Bắc, Nguyễn-thi Giang và Nguyễn-thi-Tinh. Cõi và các chị là cõi Bắc đều là dâng vien-Vietnam-quốc-dân-dảng trong chi bộ Bắc Giang. Theo điều lệ của dâng, thi không cho phép phi-nhà làm dâng, vien-nhung vi cõi em cõi Giang nguyên có chán trong một hội kín do ông Nguyễn-khắc-Nhu-túc-Song-khé lập lên từ trước. Khi ông Xứ Nhị giao nhau V.N.Q.D.B. thì đem cả dũng chí cũ vào đàng vi thế hai cô Bắc Giang mới được vào đàng (sau này đàng cũ có một vài sốt đàng vi thực dân Pháp đổi với một thiểu số đã chết!).

Cõi Giang bắt đầu biết Nguyễn-thái-Hoc từ năm 1929 trước khi dâng bị vỡ lò và nhiều dâng vien bị bắt lùi. Gặp nhau thì hai người hợp tâm đầu và dâm lòng trộm dâng yêu nhau ngọt. Nguyễn-thái-Hoc trong khi di hành ở Hà-nội đã có vợ nhà, quê-nhưng hình như vợ-chồng không được tương-dắc. Người vợ đó là Nguyễn-thi-Cửu do bố mẹ hồi và người cho, nhưng không phải là người dâng chí-nhi-Hoc chỉ cói như một người vợ, để coi-sở việc nhà mà thôi. Sau khi gặp cõi Giang lì lùi, Nguyễn-thái-Hoc dâng cõi làm người giúp việc thân-tin, nhất là trong việc thông-tin-jura. Hoc lại coi cõi là người vợ cách-mệnh yêu-cầu với anh em trong dâng cho phép lấy cõi. Cõi lòn hai người cõi yêu-di qua dền Hùng-vuong-đi Phú-tho, dâng dứa nhau, vào thê-cung-nhan, sinh-tử, và cũng giúp đỡ nhau trong khí-jam-yêu-nước. Cõi là, lời thê-dò là một nguyễn nhân làm cho cõi Giang lì lùi sau này. Thế xong Học có giao cho banh nhẫn mệt-khau súng-luc, Chiec-Hoc không ngoi-chinh với khau súng-de cõi Giang đã kết liêu đòi cõi sau này.

Nguyễn-thái-Hoc và cõi Giang không may lúc rời nhau là sau khi dâng vỡ lò, phản đối các đồng-chí bị đem ra trước Hội-dâng-de-hinh và bị kết án, còn Nguyễn-thái-Hoc và Xứ Nhị thì bị kết án váng-mặt-mỗi người 29 năm khổ sai và bị tóm-né, riêng thi đòn-ban tinh, này-lai càng khang-khit. Trong khí bón-ba khop-các

tỉnh miền Bắc, Việt-nam và việc dâng, vien nước, Nguyễn-thái-Hoc thường được cõi Giang di theo giang-dõi. Không những cõi giúp việc thông-tin, cõi còn là thư-ký riêng và cõi khai là nữ cõi vẫn cõi dâng-trường V.N.Q.D.B. Khi gặp việc khó khăn thi cõi giúp đỡ, khi gặp trường hợp thất-vọng-yi thất-dai-nhà-đau-thì cõi tìm cách khuyên khieh, kieu-to. Thay-võ là người bạn đồng-chí rất quý-hỏi của Thái-Hoc. Nếu trong lúc giao-nan, nguy-hiem, dâng-trường V.N.Q.D.B. không bị ngã lóng-não-chi, một phần lớn là nhờ cõi người nõi-dong-chi đó. Trong các buổi đại-hội-dâng của V.N.Q.D.B. họp ở Lạc-đao, ở Võng-la cõi Giang dâng cõi mặt và đều giữ di vị trọng-yêu. Đến-hi-các-tay-hanh-lu-dâng quyết-dâng lõi-cách-menh-dõ-máu-de-danh-dâng-quan-thu-tui-cõi Giang dâng đầu-bao-giao-thông-dem-truy-cõi-menh-lenh-cõi-dâng-trường-ra-cõi-chi-bo. Cõi thay-hinh-dâng lõi-rất-khôn-khéo và cõi là dâng-bi-nen dâng lõi cõi-phun-dõ-dâng. Khi thi-giao-thiệp-với-cõi-binh-sĩ-cõi-châu-trong-dâng, kíh thi-di tuyen-truyen-chu-aghi-phâng-dâng, cõi Giang đã luôc luon hoat-dong-de-giup-các-vi-Hanh-tu-trong-dâng. Sau-khi-các-vu-khoi-ngaia-ở-Yen-bay, Lam-han, Haeng-hoa, Phu-duy, Vinh-bao sảy ra cõi Giang vẫn ở gần Thái-Hoc và vẫn giữ vien-thuong-tin.

Dến-lúc-cõi-ngaia-tin-yê-khỏi-ngaia-cõi-dâng-dâng-thất-bại, rồi đến-tin-Thái-Hoc và các yêu-thâu-trong-dâng-lòn (ngõi-dều-sâ-yao-luoi-quan-thi-thi-cõi-hoang-toan-tha-vong va sinh-ru-nhin-dien) nitr-dai, lúc-nói, lúc-cười, lúc-lai-chay-ra-duong-ken-to va ngiêng-ngác-hai. Các đồng-chí-ở-Hà-nội-cõi-dâng-tu-thi-dò-phai-hết-sotr-ngan-cõi-mõi-tranh-tho-cõi-khõi-bi-lõ-hinh-tin-và-bi-bat. Tuy-vay, cõi Giang tông-giúp-đi, và là cõi-jun-của-Lê-huynh-đinh-Nguyễn-xuân-Huân hai người dâng-dâng-hai-cái-tổ V.N.Q.D.B. Nhõ, cõi mà Cảnh-và-Huân-và-nhau-dâng-dâng-trong-Hoa-lò-Hà-nội-hoặc-ở-hà-lao-Yen-bay. Cõi-cang-Cantu, Hanoï-chủ-truong-cõi-việc-thanh-dâng và kẽi-tối-các-nha-cam-quyền-cõi-cáp-nguoi-Pháp-cõi-gi-bon-quan-lai-ham-tay-sai-cho-ching. Cõi-thuong-quai-lai-Ha-pot-de-lêng-xu-voi-các-dâng-chi. Trong-lúc-nay-hinh-như-cõi-dâng-dâng-lòn-yao-cõi-chi-dot-linh-tre-Nguyễn-thái-Hoc-de-thay-hinh, cõi-y-dinh-giê-gõi-nâ-chu-theo-vi-huynh-phu-cõi-minh. Vi-thê-khi-dâng-jin-tai-tai-huynh-và-tai-cõi

XIN CHÚ-Y
Hơn-khõi-va-ván-tai-khổ-khản, nhiều-tho-thuoc-cua-huynh-Dai-Quang, hán-bé-dâng-tray, vi-thê-nhau-đe-manh-tam-lam-gi-meo, nhat-lai: Cam-Tieh-Tao, và Tuoi-Nhat-Tam, caung-thuong-hay-mang-han-eo-chu-thieu-quâ-và-tron-su, re, man-cõi-cõi-khinh-thu-nen-un-lõi-chung-tan-tinh, nhat-hien-mat-nam-nong-và-thao-hai.

DÀI QUANG ĐƯỢC PHÒNG
Tr Hằng-Ngang-Hanoi, 03/09/1953

MỘT TRUYỆN TỰ-SÁT

NHỮNG TRUYỆN HI-SINH RẤT GHÉ GÓM Ở Á-ĐÔNG

BỊNGỞ OAN, THẾ-TUỐNG ĐẠI CÔNG-THẦN CỦA VUA LÝ THÁI-TỐ đưa ngược cây nứa tép tự hậu mòn lên cỏ đê dài tò lóng trung

Ai đã từng qua cung-chiến
đền thờ Lý Bát để ở làng
Đinh-bảng phả từ-sơn linh
Bắc-ninh, tất đã thấy có hai
pho tượng trên mảnh đất
khô què chau ở hai bên
hương án. Đối với hai pho
tượng ấy, các nhà sáp-hoc đã
tàng iữa công-nghiên cứu,
mà chưa tìm ra được thực
tình như thế nào. Phân-nhiu
đều tìm theo cái thuyền buô
đó là hai tượng đồ-lục-si tức
là ô dù vật v ngay xưa, vì
nước ta vào thời Đinh, Lê, Lý
vô bị côn-dan-giảm, triều
đinh kén chọn các tuồng-tai
thuảng mà các kỵ thi đỗ lục-
si, còn lông nhẵn người có
sắc khỏe. Trong yết-nhất là
cụng-thanh-vật. Những lục-si
nào dán sác, đều phải đóng
khô. Hai pho tượng ấy tức là
biểu hiện thương-tai trong các
đời vua Lý v.v.v.

Nhưng theo một truyền
khác, thì đó lại là di-xuong
của một vị anh-hàng-dai
công-hàn của vua Lý Thái-

Tố. Vì anh-hàng-đại là họ là gi, thường, nó lại có sắc-khoe
khô, ngai-bết-rõ theo di-xuong
truyền chi-thay gọi là Kho-
Đại-dai hay Lão-thượng, đã nuôi con. Muốn được no

Tục truyền cũng vào năm ô
làng Cổ-pháp (làng cũ làng
Đinh-bảng) có cây gạo bì bão
đò, trong đó có mảnh câu văn
sấm « Hòa đào mộc lục (lập
bút tú thành) là diem bao
nhà Lê mạt, nhà Lý tên thay
thì trên mảnh phả là trên bờ
cái giếng khơi gần đó, có một
đứa con gái (không biết là
con ai?) lẩn lóc nằm ở đó.
Đứa bé bụ bẫm, khát khích,
không khóc khóc cười. Mọi
người trong làng xô ra xem,
tranh dem về nuôi. Đứa bé
để nuôi, to lớn như thổi. Sản
óc di-doan, mọi người thấy
thế, lại bao nhau đó là con
quái.

Người huỷ sinh sơ, lát dem
đặt già bên bờ giếng. Vợ
chồng lão, hàng hiếu-lòng
bên, nhân hiếu-hồi, đánh bão
đón về ruội, thăm hỏi đứa
bé. Đứa lén muri-ruội, thán-thé
tháng...

Giang-nhắng cao-lon lú
thường, nó lại có sắc-khoe
khô, ngai-bết-rõ theo di-xuong
truyền chi-thay gọi là Kho-
Đại-dai hay Lão-thượng, đã nuôi con. Muốn được no

lòng, đứa bé hàng ngày phải
c้า-ràng chặt cài dem bón
lây liền thêm dong gạo,
thường một mình vác một
tay gõ lớn, rọi ngay chặt
được năm sáu cây, nhô vẩy
vợ chồng lão hàng cảng áo
được mòn liền thừa.

Đứa bé lại có một linh-lạ,
không thích mặc áo quần,
bao giờ cũng chỉ đóng một
cái khố, vì vầy ai nấy đều gọi
là g.Tháng-khô-với-n.Qhêng.

bao lâu, vợ chồng lão hàng

đều chết. Vợ, không người
đón về ruội, thăm hỏi đứa
bé. Đứa lén muri-ruội, thán-thé
tháng...

Thần-thé vốn không gõ rẽ
đời sống, cũng chẳng có nơi
căn cứ nào. Khô-với thích
được phong khoang-lụt do,
nay đây mai đó tần mò rá
tết thành lồng-biện; bây

RÙNG-RỌN Ở NƯỚC TA

Mỗi khi lán gió lát qua,
đèo thuyền ngay lại, trong
t้น xô đẩy nhau như muỗi
up. Quản linh cõi súc cheo
chỗng, mong cho múa được
tối bền, thì lại bị những lán,
gió xô đẩy ra giữa dòng.
Trong lúc quan quân vò kẽ
khả thi, thì một người to lớn
trần tráng trạc từ trên bờ lao
mình xuồng giữa những lớp
sóng bắc đầu. Người đó băng
minh rẽ sóng ra, lót giữa
đe các lái thuyền, thuê một
mình đặt những con thuyền
to lớn di ngược dòng khi
nửa lán to, cái sác kỵ-dung
ấy dã đưa dắt Khô-với vào
trường phù qui, dù Khô-với
chẳng ham.

Một khi vua Lý Thái-tố từ
Hoà-lu dời Kinh-dâ-lep-đò,
sudden trong mây, ngay quan
quán sáu sang cuộc nghênh
giá rất dai nghém. Hôm đó
là ngày cuối cùng. Đạo thuyền
ngu hồn-hai chèo chèo, cõ
lòng rợp giò, trong chiêng
đây đât, đã gần tới bến Kinh
thành. Một sự không ngờ xảy
ra, en xin cho được sống cái
đời tu do, không bị bó buộc
mãi thời.

Đức vua cũng chiêu lòng.
Nhưng thấy là ngu-hai súc
da thiên-ha, không muốn đe
thần dâng ngài muỗi thu
dụng làm một cản thần,
truyền cho đèn ở một d-nh
thé rồng, hàng ngày cung
cấp ủi uống rất hậu. phong
có việc lớn sẽ dùng đến chăng.
Được ít lâu đức vua ngự di
đánh giặc Cù-long-man ở
miền Thanh-hoa đem theo
Khô-với di hộ giá. Iời lúa
này oai danh của Khô-với
như sấm sét, lại cảng vang
động khắp nơi. Một hôm,
quan giặc bồ vây ba vòng,
đức vua mắng lòn đòn suýt
quan quán xông phá đều
không đe, Khô-với bỗng
hết lén một tảng rõ to, rồi
hai tay hai búa, minh trắn
trứng trục xông vào chém
giết quan giặc, như phái e. Thay
vậy quan giặc đều sợ
hãi eo: như vị Thiện-thần
lù giờ ra xuồng ra oai, không
dám chống lại, sõi nhau chạy
tron như ong vỗ tă. Về tối
triều, vua Lý luận công ban
thưởng Khô-với công-dầu,
được phong chức đại-luóng-
quán. Nhưng Khô-với vẫn
chỉ iữ. Chỉ xin cho được chu
da thiên-ha, không muốn đe

mai một kỳ-tài, đức vua cõi
giúi, tại ở kinh sư coi như
một vị khách quý. Maôn iõ
lòng ưu-lãi hơn nữa, nhà vua
cho Khô với được ở một phủ
để riêng gần với đền điện hàng
ngày không phải vào chùa chỉ
khi nào có việc hội đèn sẽ có
trung-sứ lại mời. Nhà vua lại
sai đặt một cái ghế hành cao
một trượng trước, cao bằng và
gần bên tâng ngự-lö, để Khô
võ khi vào triều thì ngồi, cho
tiện hò chuyen.

Không nhận một danh-vì gi
ma bõa lõi-công không chạm
đến, hàng ngày Khô với chí
xiết phà vua thán hai bõa,
an, rồi lại một mình đi dông
chơi khắp kinh thành. Mãi
hơn một năm, mĩ ổi tỏ lòng
biết công và làm gương cho
các kẽ lâm-tôi, nhà vua khâm
khan ên nài phong cho Khô
võ lâm-thù Thê-tuong, bãy
giờ. Khô với mới chịu linh
nhận.

Cảm ơn trời ngõ, đời và nhà
vua Thê-tuong một dạ trung-thanh,
mỗi khi ngõ giá uẩn
du học thanh-chinh nõi nõo,
Thê-tuong đều xin ãi hộ-vé.
Mỗi lần ngõ giá di xóm một
khu rông ở miền bắc, Mai bắn
mỗi con hươu, nhà vua phi
ngõa đuổi theo, quan quân

thần hò khac. Vợ sau khi tâ
chết, phải nên mít lòng trọng
dâi, chờ để chờ mít lòng.

Nói người, vua Thái-tôn cang
kinh-huân, di-menh, hau-dâi
Thê-tuong nêu rasa. Nhưng
trong triều có mấy kẻ gian
thân, thấy vậy đem lòng ghen
ghét, lại nhân Thê-tuong
quen lính phong khoang,
không chịu-nhbang tè nghi bô
buộc, đem lời đem pha, nói
Thê-tuong cay cõi công với
Tiên-đe, có ý bắt thần, nên
không sớm trú ái, sẽ có haga
hoạn.

Vốn săn-lòng ghét, lại tin
lời đem, vua Thái-tôn liền
vật mua với bọn gian in-kän
gi! Thê-tuong. Vua nói:

— Thê-tuong có sức khỏe
như thần, phải dùng kẽ mồi
trà được, nếu không sẽ có hại
tô.

Bọn gian thần xin nhà vua
cứ ban mật chiêu cho đưa
tạ ý làm việc, quyết không
để lõi. Rồi chúng bày mưu lột
kẽ, trước sau hai lần, nhưng
cả hai lần đều bị Thê-tuong
biết cả. Lần thứ nhât
nhân khi nhà vua ban thịt
cho Thê-tuong, Chàng ngâm
bồ thuở độc vác, Thê-tuong
quảng bồ không ăn, nhưng
cứ từ nhiên, không trách hốt

gi cả. Lần thứ hai, chúng
mộ, được mây lạy lách-khách
Triều Chieu ban đêm phục ở
cửa tham, định lúc Thê-tuong
đi chơi về để nhagnet ra
đám.

Thê-tuong lay gat chán đã
bồn tên cung bị ngã lăn, Thê-
tuong lăn luoi bắt lồng tên
quả, pô đồng thánh như dập
chết lồng cõi nhei một, còn
lên thê lu, Thê-tuong tha
cho bắt phải cung xang do ai
sai khien, lắc ống mồi rõ châ
mrua là bón gian thần. Tác
giận, Thê-tuong di đến ngay
nhà một tên cõi đầu, tra hỏi
sô rang. Sợ hãi hết hồn, tên
đó phải, nói là sông theo mêt-
chiểu. Thê-tuong mìn cao
tha cho cá bón, lại lõm nnu
kheng dê ỳ. Sáng hôm sau,
vào triều bê kín. Theo lệ Thê-
tuong ngồi vào chiếc ghế bành
caô. Thág cơ mưu đều bại lộ,
nhà vua lo sợ lắm, nhưng
thấy Thê-tuong rất mặt thản
nhien, cũng tạm yên lòng.
Bỗng thấy Thê-tuong hỏi:

— Cảm ơn tri ngõ của Tiên-
đe, tôi buộc mình phải ở lại
chốn này, cõng mông cõn
được sống ngay nõo, dem súc
mモン tại kẽn, báo đáp thêm
muôn mít, còn trước cao lõc
hõa, lõi thực, không mong,
Tâm lõng-trung thanh, chàng
nhưng Tiên-đe đã xét thấu,
tưởng quỷ thần giới đất cũng
đã chêng minh, vág mà
ngày nay bê-ha lại nghĩ tôi
x 2 Bê-ha dã nghĩ, tôi sẽ làm
cho bê-ha biết rõ lõng tôi, xin
bê-ha coi đây...

Nói đến đó, Thê-tuong thò
tay yêu cõi rái luồn luật một
cây nứa tép từ dưới bụng lên
quá tươi ua ra n'ra đội. Thị
ra trong khi nói chuyện, Thê-
tuong đã tự xayén tay nứa
tép nhọn dồn-là hau, mòn lõi
thau cõi, bô tinh vua và các
quan đều không ai biết. Trong
thay, ai nay đều đồ đối rạng
rời. Vua với kêu lên :

— Thê-tuong tè từ? Thê-
tuong quá giàn trâm dồn
lõi? Trâm biêt lõi rời, xin
Thê-tuong muôn ván khoan
thá cho trâm...

Thê-tuong minh trân, mâu
luoi dời dâm cõi người nha
tâm, tú trên ghê cao n'na bô
xoong, luu'e khi nhâm mít,
cõi mím c'ui' nõi:

— Lòng tôi như thế đấy,
bê hác ong n'na hay không.
Kinh cao bê-ha ở lại trường
tý ngái giờ, tôi xin theo
xoong suối vàng, chầu hâu
Tiên-đe.

Vua Thái-tôn hối hận, ôm
choáng lâng thi hê Thê-tuong
má kêu khóc, rồi sai rước
sang võ phòng, thần lõm lõ
khâm liêm. Maôn được té
lòng hối-quá với oan hồn Thê-
tuong, ngay hôm 'ân-lâng,
vua sai bắt bọn gian-hán
kia trói quay cõi lỵ trước mõ,
kè tội rồi chém hêt.

Sau đó, vua Thái-tôn tuân
di-menh, cho lắc hai pho chán
tương Thê-tuong, một đê
chân ở lâng, một đê châun
đi, miêu trờ vua Thái-tôn. Vé
sau vì mõn trinh nồng mõa
dâu-dai, pho tượng ở lâng
người da dem cõi vè miêu, đê
chân đồi nhau như ngõa nay
ta thấy.

SỐ-BÁO

Sách mới

T.B.C.N. vừa nhận được:
TÂN - ĐÀ VÂN VÂN của
NGUYỄN KHẮC HIẾU do
nhà HƯƠNG-SƠN xuất bản,
giá 9\$50

— KINH THI VIỆT-NAM
của TRƯỜNG-TÙU do nhà
HÀN - THUYỀN xuất bản,
giá 9\$50.

— TRÈ GÓC bản dịch Phân-
văn của BÙI - VĂN - LÂNG
do ĐẮC-LỘ THU - XÃ xuất
bản, giá 7\$00.

— TRANH VẼ LÂNG VIỆT-
NAM LŨ VÀ MỚI (tô-dòng
cái-lương-hường-tục) của
MANH-QÚYNH do ĐẮC-LỘ
THU - XÃ xuất-bản, giá 6\$00.

Xin có bài cảm ơn các nhà
tặng sách và giới thiệu với
độc-giả.

+ AI MUÔN BIẾT +

Cao thủ thuốc và các cách điều trị
đó các chứng bệnh nam, phụ, lão, hàn
đó hai khoa y học và hàn ché. Đông
Tây, hàn hối mava những sách thuốc
do ông bà LÊ-VĂN-Phấn, y-si và hàn
chí-sur, tổ nghiệp truyền Cao - Cảng
y-loc, chuyên khoa: y học Nam
Bắc, dà soan và dịch za Quốc-neg.
Sách nói về chữa bệnh hàn, đê dâng
thu, tim, bệnh hàn Hán v. v., sách
về sau chép rõi khon đều giá 1\$ 10\$.
Thu là mava sách luogo hàn vò hàn
mava chép hàn,xin de:

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-PHẤN
Médecin, civil et pharmacien
N°18, rue Ba-vi Sonly - Tonkin

Bô thán tiêu độc

Thuốc lõc mava tiêu bô thán
ngõa lõi giá một lõi 1p50. Nhà
tại 8p.00. Một lõi 14.000.

BAN TAI.

Nhà Huoc TE-DÂN
134, Hàng Đồng Hanoi

XI.GA thơm nhẹ hơn hêt (hút rất thông) dùng thay thuốc lá
rất tiện và lịch-sử.

EROS VIRGINIA

Bán buôn tại: Phan-Lai 87 Phố Hué Hanoi, Giày nõi 874
Đoàn-Nghi 13 Hàng Đào Hanoi, Giày nõi 690

ĐỘC-QUYỀN PHÁT-HÀNH GIẤY BẠC CỦA ĐÔNG-DƯƠNG NGÂN-HÀNG

của LÊ ĐÌNH YÊN

Đông-dương ngân-hàng được chính-phủ thực-dân cho độc-quyền phát-hành giấy bạc từ năm 1875. Độc-quyền đó bắt hạn từ lâu và vẫn được gia hạn. Đạo luật ngày 31 tháng 3 năm 1931 cho thêm một hạn nữa là 25 năm. Tiền lưu-trữ phải bằng 1/3 số bạc giấy và tiền còn lại của người mang đến gửi ghi trong mục vãng-lai (comptes-courants). Tiền lưu-trữ đó phải bằng vàng hay tiền vàng.

Đông-dương ngân-hàng còn phải chịu những khoản sau này:

a) Cho chính-phủ thực-dân vay 2 triệu bạc khi nào hết hạn độc-quyền sẽ được hoàn lại;

b) Giữ kế-toán cho chính-phủ thực-dân, không tính tiền phí tồn;

c) Hàng năm phải nộp một số tiền lời về việc sinh-lợi của những giấy bạc phát hành ra. Số tiền đó không được kém 20 triệu phat-lăng trừ khi nào tiền-lợi-tức tính theo lợi suất (taux) chính-phủ ổn định không được 20 triệu thì chỉ phải nộp một phần ba của số lợi tức thu được.

Đông-dương ngân-hàng từ trước tới nay vẫn tuân theo điều kiện đó, Hàng năm nộp vào ngân-kho trên mươi triệu phat-lăng. Số giấy bạc in ra nhiều thật nhưng tiền lưu-trữ vẫn hợp lệ.

Chiều theo hình tài-chính nhà Đông-dương ngân-hàng ngày 30 tháng 11 năm 1944, số bạc giấy phát ra là 1.400

triệu, tiền bảo-chứng (couverture) có những khoản này:

Bạc giấy ở quỹ ngân-hàng: 110.044.135 \$00
Tiền đê ở nước ngoài:

Tiền đê & bên Pháp: 611.313.100 \$98

Tiền ngoại quốc: 651.859.186 £80

Vàng nguyên chất ở
ngoại-quốc: 160.954.642 \$04

Vàng nguyên chất ở
Đông-dương: 1.032.492 \$04

Tổng cộng: 1.578.222.507 \$81

Tính bách phân tiền bảo-chứng bằng 93/100, tiền các trái khoán (engagements), kê cả giấy bạc in-ra, bình thời thi hành hình tài-chánh như thế là vãng-lâm vì lúc nào quỹ cũng đổi dào có thể trang trải ngay các mỏ nợ không định hạn. Nhưng lúc này tiền bảo-chứng đê ở ngoại-quốc ta rất hoài nghi.

Tuy vậy tiền đê Pháp gửi tại Pháp-quốc ngân-hàng, vàng đê ở Martinique (thuộc địa Pháp) không thể mất được còn tiền ngoại-quốc nếu bị tịch biên thì chỉ là đê trừ vào-nợ của nước Pháp. Nói tóm lại nước Pháp phải chịu trách nhiệm về các khoản tiền bảo-chứng đê ở ngoại Đàng-dương.

Dù sao ta cũng không lơ ngai. Hội Pháp-thuộc Đông-dương đã nhiều lần vay tiền ở bên Pháp. Riêng từ năm 1930 đến năm 1937 vì kinh-tế bị kháng-hoảng trong nước thiếu tiền làm những việc đại-công-tác nên đã vay sáu lần tổng cộng là 1.649

triệu phat-lăng. Ngoài ra bọn thực-dân còn mang tiền sang kinh-doanh & xí-ta như làm đường hối-xa, lập đồn-diễn cao-xu...ca-puê hay kia-mô than. Lúc đầu phải mang vốn lầm để mua vật liệu và trả công-nhân rồi sau mới rút tiền lợi-tức về; tuy những vốn đó có thể đã thu về gần hết rồi nhưng lúc trang trả với nước Pháp theo luật quốc-tế ta cũng không thể tị h thu của bọn thợ-dân được.

Bấy nhiêu món tiền đó cũng đủ để bảo đảm số bạc giấy mà nhà ngân-hàng Đông-dương đã in ra, đây là chia nói đến món nợ 217 triệu bạc ghi ở mục (compte) chính-phủ thực-dân ngày 30 tháng 11 năm 1941.

Vậy chính-phủ Việt-Nam sẽ vui lòng chịu trách nhiệm về những tờ giấy bạc đã in ra. Nhưng có người lo ngại rằng món nợ то qua, chính-phủ Việt-Nam không trả đâu mà trang trải được. Thị cù g! khi đã lấy lại các sản nghiệp của bọn thực dân ta sẽ đem bán đấu giá. Món tiền thu được sẽ lờn lầm có thể đủ trả nợ quốc-dân còn tiền phải giả nỗi cho bọn thực-dân cũ phải chờ khi nào nước ta có vàng mở trang trải được.

Thực ra chính-phủ Việt-Nam không cần phải già tất cả món nợ mà ngân-hàng Đông-dương đê lại cho ta nghĩa là không phải rút hết bạc giấy về đâu. Vả việc giảm bớt giấy bạc (deflation) đê hạ giá bằng trong nước còn có thể thi hành bằng một phương-pháp dân dã hơn.

Chính-phủ có thể phải hành giấy mới và ra lệnh cho quốc-dân phải đem giấy bạc hiện thời đổi lấy những tờ giấy đó theo cái giá là một đồng bạc mỗi bốn đồng bạc cũ chẳng hạn. Đó là mối lo ngại chung của những người có tiền bấy giờ.

Ta thử xét xem phương-pháp đó có thực-hành được không?

Trước hết việc làm của chính-phủ không được hoan-aghênh, vì bắt công. Một trăm bạc đê đánh trong tủ từ năm 1939 thi đến nay vẫn chỉ là mươi trâm. Nếu đem sinh lãi cũng tùy theo cách dùng đồng tiền. Một trăm đó có thể thành một nghìn hay hơn nữa, nhưng cũng có thể chỉ còn mươi đồng nếu buôn bán thua lỗ. Nay phải loạt phải đem những tờ giấy đó đổi cho chính-phủ với cái giá bốn đồng án một thì thiệt thòi cho nhiều người.

Giai-thết chính-phủ độc-đoán bắt đán phải tuân theo mệnh-lệnh ban hành, những món nợ công cũng như món nợ tư đều tăng gấp bốn vì những trả-khoản đó sau này sẽ phải già bằng đồng bạc mới theo như điều 1893 của Dân-luat (Code civil).. Điều luật này định rõ: « Về việc vay muộn tiền bạc thì chỉ kể số tiền ghi ở khê-ước và việc hoàn lại sẽ bằng bạc đang lưu-hành lúc già nợ, mặc dù đồng bạc bị thay đổi trong khoảng từ ngày vay đến ngày già nợ ».

Chính-phủ Việt-Nam có thể sửa đổi dân-luat cho hợp phép hay ra đạo nghị định cho các trái-khoán được giảm bớt bảy mươi nhăm phần trăm lấy cờ là đồng bạc cũ chỉ bằng một phần-tứ đồng bạc mới.

Đối với những món nợ công làm như vậy có thể được coi là những món nợ ở trong ánh nhát là ở thôn quê khó lòng mà được tuân theo. Vả lại chính-phủ cần phải đánh trọng-lai cho mình. Nếu vay của quốc-dân bốn đồng, rồi chỉ già cờ một đồng, lúc cần đến lendon ai còn muốn cho vay.

Vậy đồng-bào có thể yên tâm rằng không bao giờ chính-phủ Việt-Nam lại giảm giá đồng bạc hiện thời.

Nhưng việc hạ giá sinh hoạt là một điều cần thiết. Chính-phủ Việt-Nam đã bắt đầu thi hành như việc định giá gạo

trong nước. Tuy thế chưa đủ, khi nào kết liễu chiến tranh còn cần phải trả tính cho các giá hàng giờ lại mức xưa.

Ký-giả đề nghị mấy phương-pháp sau này:

a) Chính-phủ Việt-Nam sẽ tuyên bố không ha giá đồng bạc để quốc-dân yên tâm không đem giấy đổi ra hàng hóa. Nhờ vậy g á hàng sẽ hạ đi chút ít.

b) Chính-phủ sẽ cho nhập-cảng nhiều hàng ngoại-quốc để bớt sự chênh-lệch của số đồng bạc giấy với số hàng.

Về giao-dịch với ngoại-quốc osn dâng giao-dịch phiếu (lettres de change) tức như văñ-khē ngắn hạn (hoặc 90.60 hay 90 ngày là cùng) nhưng có điều khác là chính người có nợ phải biên giấy, người mắc nợ chỉ phải ký nhận (accepté) để ngày tháng và ký tên mà thôi.

Những việc kiện-tụng về văñ-khē sẽ theo dân luật măt nhiều thi giờ chờ đợi; trái lại giao-dịch-phiếu sẽ theo luật thương-mại nên rất nhanh chóng. Ngân-khô Việt-nam sẽ bảo-dám những tờ giao-dịch-phiếu đó thi tất nhiên ngoại-quốc có tin nhiệm. Mỗi khi người bán hàng cần đến tiền có thể hối đổi (escopper) một cách dễ dàng cho những ngón hàng bên nước họ.

Đến hạn trả, ta có thể đem đến một nhà ngân-hàng ngoại-quốc xé ta nhũng tờ luouong-đeo-phieu của ta đòi ra tiền ngoại-quốc để trang trải. Hoặc dân dì hòn, sẽ đặt một số trao đổi các tờ thương-trợc (clearing house), miễn là ta dùng mua hàng nhiều hơn là bán ra thì ta không cần phải dùng đến vàng.

c) nhưng ta phải để ý rằng còn cần phải rút số giấy bạc in ra vì ta chỉ có thể nhập mang một số hàng có giới hạn. Các giới hạn đó là măt tiền hàng bán ra ngoại-quốc.

Việc giảm số giấy bạc bắt-buộc Cảnh-

phủ Việt-nam phải bàn đấu-giá một phần sản nghiệp của b'on tực-dân hay phát hành quoc-trai vĩnh viễn (rente perpétuelle) để thu về một số giấy bạc rồi hủy đi. Nhưng rát bót số giấy bạc lưu-hành sẽ làm tăng giá đồng bạc lên vì bạc càng khan thì saxe mua (pouvoir d'achat) càng lớn. Hàng trong nước sẽ xuêng giá. Nhận-nh phải bán nh ẽn gạo mới thu được một mon tiền như trước để giá chũ nợ cũng như saxe thương-chánh cần phải trông vào sự tăng số hàn-g nhép cảng mới thu được một số thuế như xưa. Nói tóm lại nợ càng và ngư tư cùng (tang) một điều với giá đồng bạc.

Bởi vậy việc giảm số giấy bạc cần phải thi hành từ từ để đỡ thiệt cho người mắc nợ; lại phải rất kín đáo để tránh sự dồn cờ.

Để kết luận bài này kí giả co thèm rằng văñ-dâm tiềnt là một văñ dê phuc-tap cần phải nhiều thi giờ nghiên cứu măt, giải quyết được. Tuy vậy ta co thèm chắc chắn rằng chính-phủ Việt-nam sẽ trú tính mọi phương pháp cần thiết để bảo-vệ tài sản của quốc-dân.

LÊ BÌNH YÊN
(trong Ái-hữu Cao-cấp Thương-nghiệp)

Thoái-nhiệt-tán Hồng - Khê

Trị bệnh: cảm, sốt, nhức đầu
Mỗi gói 0\$50
75, HÀNG BỎ — HANOI

GIÁ MUA BÁO	
Một năm, 12 tờ	số báo đặc biệt 70 \$ 00
Sáu tháng	35 \$ 00
Ba tháng	18 \$ 00
Mỗi tờ	1 \$ 50
Các công sở và các hội, một năm	140 \$ 00
	sáu tháng 70 \$ 00

ĐẠO - ĐỨC SINH - HOẠT

Ý-CHÍ, KHÍ-GIÓ'I CỦA KẾ THÁNG

Học tu-thần, học tu-kỷ hay học khắc-kỷ, là học tuân-lý đạo đức, vì khắc-kỷ là học làm người hoàn-toàn, xứng đáng với nhân-hoàn.

Và cũng là học ái-quốc.

Vì kí người ta đã làm được người, thì tất người ta đã biết làm dân, kí người ta xứng đáng với nhân-hoàn, thì tất người ta cũng xứng đáng với tổ-quốc.

Biết làm người là biết trách người, trách mình mìn, biết yêu người, biết hâm-thán khi nguy-hỗn, biết khinh sự sống trái đạo người, biết gìn-mìn để làm tròn đạo người, biết hết mọi điều mà con người xứng, đáng với nhân-quán phải biết.

Tất cả khoa đức-dục gồm trong bài chữ khă-kỷ hay tu-thần. Trong chương-trình học vụ nước Nhật, đứng đầu các khoa là khoa Quốc-dân (Quốc-tan knoa) (!). Mà đứng đầu khoa Quốc-dân là mục Tu-thần, tức như mục "Luân lý của ta. Coi đó, hai chữ Tu-thần (hay khắc-kỷ) quả gói ý-khoa được khoa Đức-duc.

Việc khắc-kỷ quan trọng cho cá-nhân và đoàn-thề như thế nào, tướng không cần phải bàn nữa.

"Chúng ta chí còn phải tìm cách luyện khí-giới để mưu cuộc quyết thắng mà thôi.

Như ta đã biết, khí-giới ấy chí có một: ý-chí.

Ý-chí tức là muôn.

Muôn một cách thành-thực, nhiệt-lệt manh mă, bất-tuyệt, thủy-chung, hưng-hỗn.

Người thiê: ý-chí thường nói để che lối minh; việc đời, thành-bại quá nứa là do mìn-Trời.

Thật ra thành-bại đều do tay người, tùy người eo ý-chí hay không.

Ý-chí là một khí giới lợi hại vô song, nếu là wát ý-chí tuân-thực, kiên-quyết, manh mă để phung sỹ măt cái gì tốt đẹp. Ý-chí mà bao nătre hay manh mă bồng-bát nhút-thời, chí là thành-girom sác để hoen-rì, không dùng được việc gì.

Tây-ngạn có câu: « Muốn là được ».

Muốn đây là nói cái ý chí kiên-quyết manh mă của con người ta.

Không-phu-tử cũng công nhận cái sức măt và đổi cầu ý muôa túc là ý-chí, khi ngài nói rằng:

« Đạo làm người (Nhân) có xa gi đâu? La muôn làm người (Nhân) là cái đạo làm người áy (Nhân) đến ngay vây! » (Nhân vèi hòi tai? Ngă dọc nhän, tè nhän chí hí)

(1) Đầu đăk giáo-khoa bậc Sơ-học, Trung-học nước Nhật gồm có:

1) Quốc-dân khoa (tu-thần, quốc ngă, lịch-sử, địa lý).

2) Lý-số khoa (số-học, vật-tưởng, sinh-vật).

3) Thể-huynh khoa (giáo-huynh, hàn-thao, võ-đạo).

4) Nghệ-năng khoa (âm-nhạc, thư-đạo, đồ-hoa, công-tác).

5) Thực-nghiệp khoa (nông-nghiệp, công-nghệp, thương-nghiệp).

6) Ngoại-quốc ngă khoa (Anh, Đức, Pháp, Hoa, Mã-lai...).

7) Gia-chinh khoa (gia-chinh, dục-nhi, báu-kien, biphuc) riêng cho trường nữ-học.

Ngan-ngữ ta có câu:

« Có chí làm quan, có gan làm giàu. »
Có chí, có gan ở đây đều nghĩa là có ý chí kiên quyết. Có ý chí kiên quyết thì muôn làm quan tất được làm quan, muôn làm giàu, tất trở nên giàu.

Nguyên-Trái khuyên rằng:

« Hết làm người có chí thì nên » nghĩa là: làm người hổ mà có ý chí kiên quyết thì sẽ làm nên việc, sẽ thành công.

Ý chí, đó là khát vọng của kẻ thắng. Thành hết mọi nỗi chóng gai biền trớ, thắng mọi kẻ thù địch trên đường đời.

Muốn thế, ta cần phải luyện ý chí cho như sắt, như đá, trên đe dưới búa, thử lửa, thử than, vẫn tro tro không hề nao núng. Những bậc anh hùng liệt sĩ, xông pha mui tên hòn đai, giãy dám mòn ngàn quân mã mà nhất tháo đô thị đâm, coi như đi vào chỗ không người, là vì đã luyện ý chí thành gan vàng dạ sắt.

Nhưng luyện ý chí cách nào?

Người ta không ai phút chốc có thể trở nên người anh hùng, còn phải ma - luyện chán chê với trăm oyng nghìn biền, trả qua bao nhiêu cuộc thử thách gian nan mới gầy nên anh hùng bần sắc.

Ý chí phải luyện tập dần dần, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc nhẹ đến việc nặng, từ chỗ thường đến chỗ phi thường.

Những đắng anh hùng lầm lết xuất thân từ nơi thảo dã, các ý chí cường kiện, kiên quyết khả dĩ rung chuyển trời đất, thay đổi non sông, hầu hết khởi phát từ chỗ rất tầm thường từ việc rất nhỏ nhặt.

Phòng trà Nhịp Sóng,
thang khói, vui vẻ

VĂN-HƯƠNG

Trong hảng BỨC-NHỊ
22 Hàng-Đầu, Hanoi - Giáy sốt: 690

Có nhân vật độc trú
tại lầu già

Kết muôn chưa thuở, lào mà bỏ được thuở lào, sẽ có thể chưa được cả sự sống, bỏ được cả cõi đời, khi muôn thang dung tựa nghĩa hay kháng khái cần vương.

Đó chỉ là một vấn đề tập quán. Ngày xưa đã quên đường lối đi về, người cười chỉ khẽ gõ roi là nó phóng nước dài.

Trong việc rèn luyện ý chí, cũng như ba việc ở đời, ta cần phải hạ từ chỗ coi như dân lài tẩm thường mà thật ra bước đầu làm được vẫn không phải là dễ. Tuy nhiên, cũng không phải là không làm nổi, nếu người ta chịu đem công phu hồn hồn, thường-tại, thảy chung ra điều khiển ý chí của mình.

Ban sơ có hơi khó khăn, cần phải cố gắng, nhưng lâu dần quen đi, mعن thường như là xuất từ thiên nhiên, không cảm giác sự gì là miễn cưỡng, vạn sự khởi đầu nau, nhưng qua được bước đầu là mình đã cầm chắc trong tay phần thắng cuối cùng rồi vậy.

Cái bí quyết của sức mạnh đã thuộc về mình, vì mình đã tìm được « quyền sáu ước » là cái ý chí.

Bởi dối với mình bấy giờ không còn có gì là khó khăn, bì biền, chửi bét khỉ cũng không còn có nghĩa lý gì.

Bấy giờ chí.còn có việc vận dụng ý chí ra phung sự lý tưởng minh chất chín, hoài bão xưa đây mà cõi thế chắc trước taug minh sẽ thực hiện được lý tưởng đó. Và chí việc dem khi giờ ra chính phục thiên hạ sau khi đã chính phục được mình, làm chủ được mình.

HUNG-PHONG

TUYẾT-PHẨM

Banh Ca-la-men, Sân-duyên, Ba-lé, Bánh-Béo,
Chà dò Saigon, Bánh-tôm,
Kem Socca, Vani và dâu
thú giải khát



LỊCH SỬ TIỂU-TUYẾT của HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Đinh-Thờ vẫn tắm turc
như bao giờ, vẫn thầm bắt phọc

Ngô-Cầu Ha người chí hăng hái
chết không bằng lòng inhau. Sự-tinh-éo-le-thy giáp-sức cho ta, chí thi-hanh-nợt
kế-phao-giai-la dù vật ngô-cá-doi...

Kế-phao-giai-thé náo-nhá vật ngô-cá
doi... Huệ-hồi săn-dòn, nồng nảy muôn
biểu

Chinh ghe-hen tai nói nhò mày-eau,
lầm-chó-huệ-hon-hai, vỗ tát-eu-cười!

Hay... Kế-hay-thai! Vây-tiến-sinh
viết-chó-bac-thứ ngày-di!

Lập-tíc-camping-hai-pít-giấy, Chinh-viết
lai-hoay-một-lai-xong-buc-thuy-xem-đi
xem-lại, mím-mim-tri, dác-ý, gõi-trao-tay
chó. Huệ-hồi-nhá

Bầm-thu-lời-yết-dạy, nhưng-sur
thành-đi-còn-phai-quan-huỷ-cách-chuyển
đat-cho-khuê-mỗi-được-jai-vui-đv-nu-un

Huệ tiếp-lấy-bức-thu-đọc-quai-chém
mìn-cuối-pít-ý-khoan-hai-hỏi-Chinh
mìn-cuối-pít-ý-khoan-hai-hỏi-Chinh

Theo-pít-jie-a-sing, cách-chuyển-dat
nón-lam-thé-thoi-thi-hop-đi-đi-đi-đi-đi

Tôi-nghỉ-nên-bản-kiến-mỗi-tên-là
diệu-bon-é-Chinh-dáp, i-го-когда-и-
lòng-lốt-của-tôi, mà-là-hay-nghen-hien
thanh, vay-kinh-у-взять-дем-май-truoc

Dòng-đo-Có-qua-ta-đi, i-го-когда-и-
giết-т-мой-где-занес-занес-занес
tien-vao. Tuc-ha-thua-co-lay, den-Ngo-

- Cố... Cố... Thủ này không có khi
não đi chinh-chiều mà nàng không theo
quán...!

Huệ hối rồi, sai người đi triều ngay
Toà-Xuân để cho Chinh, dẫu-dù cách
thức va bão chở đưa thư.

Tang-lặng-hôm-sau, trời-đi-mờ-mờ, chua
thé-nhận rõ mặt người, Thi-Xuân buộ
thu vào mìn tên-sản-sang, cõi-ngra-den
biểu

Chinh ghe-hen tai nói nhò mày-eau,

lầm-chó-huệ-hon-hai, vỗ tát-eu-cười!
Vong-lau-mìn-là-chó. Ngô-Cầu vẫn
ngồi-giam-tran, ôp-quan-giả-thanh,

Bac-thu-dáng, lý-dụa-cho-Đinh-Thờ, đã
lòng-tay-Ngo-Cầu, nòi-triền-нога-труса

Quan-earu-phai-ký-buc-thu-danh-thanh
Ngo-Cầu-day-de-triethi Ngo-Cầu ra-truoc

ngon-cuoc, xem-buc-thu-ván-tát-sau-này
nén-lam-thé-thoi-thi-hop-đi-đi-đi-đi-đi

Tôi-nghỉ-nên-bản-kiến-mỗi-tên-là
diệu-bon-é-Chinh-dáp, i-го-когда-и-
lòng-lốt-của-tôi, mà-là-hay-nghen-hien
thanh, vay-kinh-у-взять-дем-май-truoc

Dòng-đo-Có-qua-ta-đi, i-го-когда-и-
giết-т-мой-где-занес-занес-занес
tien-vao. Tuc-ha-thua-co-lay, den-Ngo-

« Cầu làm lỗ tiền-khiết, ấy là quan-công
nhất. Đệ đã sai người về Quy-nhon,
đầu xin Tát-son hoàng-đế sắc phong
túc-hà là Phú-xuân-vương, trấn giữ
Thiền-hoa đời đời. — Cố-nhân Hữu
chinh báithur. »

Ngo-Cầu xepi xong, vừa tức vừa sợ,
cầu-nhau với một mình:

— À!... Thắng khốn nạn này mưu-mô
biến-thành dàn hàng, bán dàn ta cho giặc!
Nhưng quyền chư-lưỡng ở ta, ta cóng chật
cửa thành thi nó lấy gì mà hiến?

Đoán, suy aghĩ trong trí:

— Định-Thê mà, hàng thi còn, hãy ài
chống với quân giặc?.. Vâ! lại Tây-son
binh rồng thế mạnh quá, chống e rằng
chẳng được nǎo!.. Ghi bằng-ta cho người;
dò ý Tây-son nếu họ chíp theo dien-
khoan ta xin, thi ta cũng hàng trước cho
xong.

Đười chán-thành, hai bên vẫn xung-sát
đã-dội. Nhiều tiếng súng nổ, quai-reo,
lẹa truyền, trong-glue, làm rung động cả
giòng nước-trong grang, vách-tuong Phú-
xuan. Định-Thê ngồi trên mìn-voi-đoc-
chiếu, tay sờ một chỗ nǎm, giết bối
Nam-quân vò số. Nhiều lần Nam-quân đ-
ại phái thành, đều bị bộ-hà Định-Thê
tung-máu thịt ra đánh lui. Quanh hai bên
chỗ nǎm-ngoan-ngang, từ chân thành ra
đều hở sòng, và trên mặt nước, chồm nǎo
cứng-có. Trời tháng năm nóng nực, người
ta mài-niệt đánh nhau, tưởn mẩy iểm
ngày-rồi, bô mạc tú-chí chẳng ai luvin lít
chòn cát, mài hoi hoi xông-léng-hè-dom!

Xé chiếu, Định-Thê hết cả đan-diếc,
sẽ người gõ cửa thành, xin them-danh
diếc và binh tiếp-lỗ. Ngo-Cầu già-diếc
lắm ngo, không nói gì hết, chỉ truyền
quân-linh canh-gác vác-cửa thành kỵ
móng, chờ đê một tên-quân nào của Định-
Thê lọt vào.

Quân-sĩ chết dần mòn, thuộc đạn thi đ-
để, mà đợi mãi không thấy viện-binhh
trong thành ra, Định-Thê chạy đến nam-
môn hò linh-gác mở cửa cho mìn-voi vào
gặp mặt cầu-tướng Ngo-Cầu.

Linh-gác trả lời bằng một loạt súng bắn
xuống. Một quả đạn trúng vào chân con
voi Định-Thê cõi. Voi dài kêu rống và
chạy, viên quan lượng kèm mìn, mới được.

Định-Thê ngẩn-mặt trông lại, thấy kỵ-
dài-trong thành dì treo cờ trắng bay phát
phói, sóng giòn dảng dày ruột gau, tháo
voi-trò về-mặt tròn, gọi bộ-tướng Võ-ta
Kiên và đốc-chiếu Nguyễn-trọng Đang, ra
nước mắt nói :

— Thắng phản-quốc, thắng hèn nhát
Phim-ngo-Cầu đã treo cờ-dâu-hàng-quân,
giác i-đi, các ông al... Các ông tự-xu-lay
minh-thê nao-lúy ý, còn cha con tôi thi
quân giặc sẽ-bởi-hay-xắc-ở-hồ-nay!

— Chúng tôi xin chết theo tướng-quân.
Mặt-mái dão-phạ nuro-ma-hang gác
cho danu? Võ-ta-Kiên và Nguyễn-t.Qng
Đang cùng nói.

Lúc ấy thuyền-Chinh đầu-khit mé sông,
Chinh ngồi cuôc-chè trên mìn-thuyền dốc-
chiếu, giữa bốn cây-tòng-xanh và là
cờ-lệnh oai-mightiêm-truôt-giò, sai lính
bắc loa-réo-gọi Định-Thê chiêu-hàng:

— Bô lão-tướng Hoàng-tinh-Thê!!!
Đầu hàng thi ta tha chép-chó!

Định-Thê gầm-thét như con hổ đồ-
muốn vồ lấy thịt. Công-Chinh mà nha-
ngiúp cho đỡ-them:

— Phản-tặc Công-Chinh ơi! Mì-công
rắn và cái gá-nhù, để xem eo được tron-
đời an-huống phu-quy-không, nhó-mi-
Đồng thời miệng nói, tay rá-hiển cho
hai người con lây-cang-tén-nham-thắng
Công-Chinh bắn-luon-máy-phai; Công-
Chinh phải cùi-ráp-minh-xuống để tránh
tên.

Thế rồi bê-cha con Định-Thê và Trọng-
Đang, Tát-son chia-hàn mìn-voi mìn-
ngà, đồng-xung-lay-dị, hò-bé đánh giết
Nam-quân, tới-dâu-rap-đô. Nhất-là Định-
Thê giết voi xông-hay-vào-trận, tay-mìn-
trường-dao, chém-bén-tả, đâm-bén-hữu,
dũng-manh-dáo-dé, Nam-quân không
dám-lai-gần.

Một-chap, thế-cô lực-kiệt, quay-mìn-
chí-cõi, vãi-chùc-thu-ha, Định-Thê biết
thế-không-danh-duyêc-núi, nêu-châm-thi
bi-gặc-bắt-sống, liền-rút-guron-dâm-cõi
tự-sá-trên-lí-tig-voi, sau-khi-bết-rồng-mây
tiếng: Thời-hai-ta! Thời-hai-ta!

Hai người con trọng-thuong-giữa-trận,
đều-bi-Niệm-q-iểu-bắt-sống. Trọng-Đang
và Tá-Kiên cũng chết trong-dám-loạn-quân.

Sáng-hôm-sau, Nguyễn-Huệ chinh-tè
đô-ngo, uy-nghị-hàng-ràng, rắn-rộ-keo
vào-trong-thanh Phú-xuan.

Ngo-Cầu bý-hập-đựng-áu-pala-trong
éra-chiu, mặc áo-thụng-xanh, thản-ra
đón-trước-dâu-nga Nguyễn-Huệ, vãi-ráp
đến-dái, trình-nhưng-sô-bô-kho-ang và
đinh-đ-én-xu-thu-u-chóa.

Huê niêm-nhó-su-ủi Ngo-Cầu, bảo-hay
và-dinh-đ-yen-chợp-lenh.

Nam-quân vào thành, him-người-Thanh
Ngô-ma-chém-giết, bắt-cứ-la-quân-sĩ-hay
thuong-dai, vì-có-là-một-tui-với-kieu-
binh-lam-phu-dâ-lâm-loan-xu-Bắc. Thêm
ex-dân-trong-thanh-cũng-bị-và-sây. Sô
quân-dân, Bắc-hà-chết-oai, đep-một-hai
vạn-nhau-một-mặt, dâ-P Phú-xuan.

Công-Chinh trống-thay-tham-trang-Ấy
nhà-không-dám-mở-mieng-nói-gì, để-cứu
vợ-anh-em-đông-huống, cho-nết-càng-bi
người-Bắc-hà-khinh-bí-thù-ghét.

Không-dè việc-quán-tré, nái-một-phút
nào, Huê-lập-ure-phai-một-dao-bu-khungay
hôm-ay, đe-lên-dương-giêng-ra, đánh-lấy-hai
đô-la, Cát-doanh và Đồng-hải, nghĩa là-lấy
hết-dia-giới-của-Nguyễn-phu, khi-trong
thanh-hà-Tây-son-trêng-núi-lên-quốc-hà-hi-

Riêng phần Ngo-Cầu thấy chủ-tướng
Tây-son đối-với-tình-tử-tế, trong-dâ
khắp-khối-méng-thâm, tưởng-chắc-bé
não-ho, cũng-nghỉ-lai-công-minh-hiển
thành-quy-thu-thi, mà-dé-éh-é-nguyên
chắc-Trấn-thủ-xứ-này và-tặng-thêm-quâ
n ph-éng-vương.

— Nào, vây thi chí-có-cuộc-diện-thay
đô-thôi! Ngo-Cầu nghĩ-thăm-trong-ti
Còn ta vẫn-nghiêm-nhiên-là-ta, mà-lời
doan-van-men-của-ông-dạo-sĩ-hóm-nę
cung-vân, lè... Lè...

Nửa-buổi-hôm-sau, có-lệnh-triệu-Ngo-
Cầu-dẫn-hành-dinh-cù-Hữu-quân-dò-dòc
Nguyễn-Huệ. Cuinh-có-việc.

Đến-mùa-thay-trước-thêm-hay-sân-một
cái-éu-to-và-binh-linh-rộn-rít, Ngo-Cầu
ái-mặt, giết-mìn, chua-kip-chao-hồi-gi
đâng-heo; Cảnh-gọi-đich-danh-mà-hồi
nghiêm-nghỉ-như-th-truyen-lệnh:

— Phạm-Ngo-Cầu! Chui-vào-cùi-kia-dé
người-ta-dưa-di-Quy-nhon!

— Ông-Quy-nhon-hai-gi? Ngo-Cầu run-và
hỗn, thura-hèn-sô-pham-døy-minh-ra-sao;

— Cứ-vô-dó-sẽ-biết! Chish-dáp-vân-tắt.

— Thê-ra-Tây-son-các-người-phu-ướt
với-ta?

— Ông-gi-mà-phu?

— Sa-dâ-giاد-hen-hien-thanh-quay-hàng
thi-phong-tuô-phien-vương, vẫn-trấn-thu
Thien-hoa; chinh-các-người-dâ-nhanh-điều
ấy-với-người-mà-ta-sai-dến-thuong-thuyet
bô-tu-ốc?

Cứ-lêng-người-ông-sai-di, đã-nghe-lâm
thê-nào, đây! Chinh-nó, và-mim-chri. Phong-ông-lâm-Diem-vuong, chub-phien.
vuong-hay-còn-bé-Thoi, chui-vào-chi-đi,
đung-mi-nh-éu.

Ngo-Cầu-khóc-rồng, mắng-chui-Công-
Chinh-Nam-lệ. Rồi-éphoi-danh-phai-van
cùi-dé-cho-người-ta-dưa-về-Hoang-de-
thanh, lam-lé-bienn-phai-truoc-nha-Thai-
miêu. oky

Nước Pháp chết do còn mong chiếm đất của ai?

(Tiếp theo trang 19)

« Cha ôi! là cái dấu hiệu này-như nước của
kinh-lẽ nước ta »

Cái dấu hiệu suy nhược đó, ông Tông-
trưởng thương-mại Pháp-quốc đã tuyên-bố
cho các phòng thương-mại trong nước biết rằng
phủ-thể này:

« Năm 1919, nước Pháp đã ché-tạo và bán
ra ngoại-quốc 8 ngàn 7/3 triệu quan hàng hóa
và đã mua cả nước ngoại ra 29 ngàn 778
triệu quan hàng hóa. »

Người ta đã hiểu rằng vì sao mấy năm gần
đây, mỗi năm có 2-262 tàu Anh qua kênh Suez
mà chỉ có 160 tàu Anh qua kênh đào.

Tiền bạc của Pháp chở thặng về biển
ra ngoài, lại vượt biển sang Đức mà Đức
xưa này vốn là kẻ thù truyền kiếp của Pháp.
Nhưng con số dưới này cho ta thấy rằng về
mặt kinh-lẽ một năm Pháp lại « mồ lè » Đức
thêm một chút.

Số hàng hóa Đức bán sang nước Pháp:

1895	203	triệu Đức-kim
1907	449	
1913	789	

Xét ra nền thương-mại nước Pháp xưa này
không tiến được bao nhiêu, như bản thống-
 kê dưới đây chứng rõ:

1884	Pháp xuất cảng 4 ngàn 343 triệu
1893	4 ngàn 830
1904	5 ngàn 502
1908	5 ngàn 272

Số sánh với các quốc khai-ta thấy nền
thương-mại của Pháp-quốc là nền thương-
mại của một tiểu-quốc bán ít-hơn và mua
càng ít-hơn. Số tiền 5.000.000 đồng

Bản thống kê năm 1908:

Bán ra	Mua vào
19.306	14.957

thương-mại một nước, Cứ so-sánh số hàng-hóa
chở trên sông tại nước Pháp và Đức thì rõ:

Số hàng-hóa chở do đường thủy (tính từng
ngàn triệu tấn):

Năm	Pháp	Đức
1875	2 ngàn triệu tấn	3 ngàn triệu tấn
1913	6	29

Số hàng-hóa chở do đường sắt (tính từng
ngàn triệu tấn):

Năm	Pháp	Đức
1875	8	10
1913	26	67

Một nước nghèo, nghè-hoàn-cả-xứ-Hồng-
đường ta, không bao giờ có thể là một nước
nào.

Huống chi trải 4, 5 năm đại-chiến vừa rồi,
quốc-thờ hai lần bị ngoại-quân chiếm đóng
hàng năm, giang sơn hai lần bị dùng làm bài
chiến-trường ac liệt đến cực-diểm, tại-nguyên
trong nước nếu không kiệt-quệ thi thật là
chuyện hoang-dường.

Da chi dĩ, tầu chiến, tầu buôn, lợy-khi của
cuộc viễn-chinh và nêu ngoại-thương, đã bị
hủy hoại hồn-hết, chỉ mong khôi-phục được
địa-vị cũ cũng đã khó-lòng rồi, Pháp-quốc mà
còn ôm e-mộng chiếm đất-thực-dân, thi có
khác gì con éch trong chuyện ngụ-ngòn muỗi
phinh-bụng cho to-bỗng con bò.

LÊ VĂN-HÓE

KỶ SAU
Chánh-trị nước Pháp

ĐỐNG QUỐC HỘ KHẨU THỦ TƯỚNG

Kỷ sau, trong mục

« Những anh-hùng-tuấn-quốc »

NGUYỄN CAO

Ngôi ung-duong trước mặt Thống-sư Bihourd,
tự rạch-bung, mồi ruột, cắn-lưỡi, móc-mắt
để chí-tử người Việt-Nam không sợ chết và
không chịu phục-tay.

SÁCH MỚI:

TRUNG NỮ-VƯƠNG

Cuộc khai-nghiệp của Hải-bà dưới tên bà-lich.
Tác-của Hoa-Bing. Giá: 3.00

KHÚC TIÊU THIỆU

Lập bài (theo các diệu-tu và tàu (Pan-
chu, Hồ-quảng). Giá: 1.5.00
Cả hai cuốn đầu của nhà soạn vở-trình-sy-TIỀN
HƯƠNG-SƠN xuất-bản
113-115 - Phố Lô-đắc - HANOI

ĐÃ CƠ-BẢN:

Lý-Thái-Bach

của TRÚC-KHÈ Giá: 5.00

Lý-Thái-Bach là một ki-thanh-thơ của A-Dòng.
Lời-văn chuốt-dep như-sau-hàng. Ý-thơ-thanh-
chó, siêu-thát, phong-khổng, đưa-nhà-tử-phẫu-
diệu-ở-cõi-dời-lý-tuồng. Cõi-hồn-hà-nginx-chú-
nhó, nịnh-âm, diễn-ra-thơ-quê-vân, và-chí-thich
rất-thì. Thát là một cao-tiên-dai-đế-về-văn-
chương, của-cõi-A-Dòng, mà-còn-nhất-đã-để-lại
cho-chóng-ta.

Tinh-thần Phật-giáo

của VŨ TRỌNG CAN Giá: 3.00

Đảng-một-lối-văn-giản-dị, dễ-hiểu, Vũ-Trọng-Can
giảng-cá-tôn-giao-rất-huyễn-vi-của-thầy-Thích-Ca.
Bồ là một-nền-tôn-giao-khiến-người-ta-thát-lực,
và-nâng-hồn-ta-lết-cõi-thanh-khiết, cao-nhiều.

Nhà-xuất-bản CỘNG-LỰC

339, phố Hàng-Gai-Hà-nói, giấy-nội-063

Mùa-đi-đến-nhà-những-bệnh-Uinh-có-thể-nguy
đe-dẫn-séc-nhào-và-nỗi-sóng-cái-nỗi-tim-dẫn

Bút-Tho-Đương

124, Route-de-Hué - HANOI

máu-thanh-khoa-hoc-công-khoa.
nhà-thanh-khoa-hoc-công-khoa.
trong-3-tiếng-đảng-kết



KÉ THÙ SỐ MỘT CỦA GIAN ĐÀNG ĐÀO TẠC
CHÍNH LÀ CÁC THỦ KHÓA BẢO AN

TUCCO - B.V. - "S"

THẦN GIÚ CỦA — BÁT-KHẨ SAM-PHAM

Bán tài sản chẽ-tao

DAI-VIET 19, PHỐ CỬA NHÀ THỜ LỚN HANOI — GIẤY NỘI 1242

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƠM MIỆNG
vị dũng
thuốc đánh răng
GLYCERINA

PHÒNG XEM BỆNH BÁC-SỸ PHÁT

21 phò hàng Đua
(Lý - thường - Kiết),
sau phò Sinh-tử,
cạnh viên Tê-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30

Buổi chiều : từ 4 giờ đến 7 giờ

ΦΥΣΙΚΟΣ

THIẾT XÃ

16bis. TIEN-TSIN - HANOI

Sách phát hành:

KHÔNG-LÝ
OC-THUYẾT - II và III

TÔNG TỨ SINH THƯ VẠO QUỐC CỘNG PHÁP
HỊCH ĐƯU TRƯỜNG SĨ, BÌNH NGÔ DẠI CÁO

An advertisement for "Dầu Nhị-Thiên" (Nhi-Thien Oil). The top part features a portrait of a woman holding a child. Below the portrait, the brand name "Dầu Nhị-Thiên" is written in large, bold, serif capital letters. Underneath the name, the text "Trị Tách bệnh. Mỗi ve 1\$20" (Cures separation sickness. Each vial 1\$20) is displayed. At the bottom, the address "NHI-THIEN-DƯƠNG DƯỢC-PHÒNG" and the phone number "0, Phố hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849" are provided.

TUẤN-SAN BÁC TRƯỞNG SẮC TÀU VĂN SÁO

In tại Nhà in Trung-Bắc Tân-Úc

36 - Phé H. d'Orléans - 1 Hanoi

~~See page 11 in eq~~

Quản lý NGUYỄN-DOÀN-VŨNG TÀU

John D. Ronan, Bishop of Tuam