

TRUNG BAC

Chủ Nhật

c. 860



Một thời gian ngắn sau phản động đã dồn
nhóm người này về một khán đài và bắt
để họ. Sau đó, tên lính tên là
TRANH SONG TÙNG, tên là
NGUYỄN THÀNH SƠN
và tên là CHÂU VĂN KHÔNG bị bắt
và bị hành quyết.

MỘT CHƯƠNG TRÌNH

CHÔNG NẠN THẤT HỌC

của LÊ VĂN HÓE

Tuần lễ vừa qua, tiêu-ban Học chánh Bắc-kỳ đã họp ban

Văn-de chong nan thath hoc trong dan-chang ta-tuc dat ten tham xanh

Tiêu-ban de ngiêc rằng người Việt-Nam tu 6 tuoi den 40 tuoi den bat buoc phai biêt chur tron 3 nam, nhanh khong biêt chur thi se phai nbo moi khoan thuoc gior la thath no hoc.

Thath la miê tênghi hag, dang cho nhän dan khap nra cõ tay hoan-nghien.

Nhän dia nay, chung loi muon hiên nha cam quyen giao-due mot chuong-trinh may ra co the bai-tru duoc cai nau thath-hoc cua nhän-dan, trong mot thoi-gian ngắn hon, nho-la khong dang ba nam, va nhât la khong ton kén gõ lâm cho cong-quí

Biêt chur Quoc-ngữ chura phai là eó hoc...

Chong nan thath-hoc, thath ra khong phai la mot chugen de dang. Chl biêt doi biêt chur Quoc-ngū (hay chur Hán, chur Pháp cung vay) co phai da la khong thath-hoc da. Co hoc la biêt chur da duach, nhung lai phai biêt nhieu dien khac nua. Dang tê phuong-dien lam dan, thi biêt chur nao la quoc-gia, thi nao la chung-loe, thi nao la tui chua doi - laph, thi nao la giup nuoc giup noi, thi nao la phan-quoc, diet chung, thi nao la quyen-loi, nghia-uy cõng dan. Dang tê phuong-dien lam nguoi phai biêt nhieu dien khac nua

Nhu vay, bai-tru nan thath-hoc, la tat ca moi chuong-trinh giao-due quoc-dan qui-mo rat la len rang to - lai. Dang nai 3 nam nay, ngay 10 nam vi vat da co he huon thanh!

Nhung, biêt chur la dien kiem khoi - luong cua nguo co hoc. Vay tuoi het ta hay mang

lam sao cho toan - thê quốc - dan trong mot thoi-gian thât ngan, biêt chur da nhiên hau vien gioi due quoc-dan moi co the thuc-hanh.

Lam cho dan biêt chur da - khai co nau-nu phuong-dien thich-hop nhu dñi day.

Phuong-tien khiem dan biêt chur

Hai phuong-tien nay coi nroet tien-tien da tang ap-dung va gay nen ket qua my - man:

1) Cuong-bach giao-tuc.

Bat buoc cõi tre con trong nroet tu bao nhieu tuoi ten bao nhieu tuoi - co nroet han tu 6 den 10 tuoi, co nroet han tu 7 den 13 tuoi, khong nhat dinh - phai di hoc hei. Trong nhung ngay gioi hoc, nra bat gap nhung tre den tuoi di hoc leu - long chot-boi, thi phu-huynh se bi trach phat.

2) Lập liên - doan chong nan khong biêt chur, hoat - động khao noi trong nroet. Cong-cuoc nay do quoc - dan uy lap la co Chanh-phu bao-tru hay thua - nhän.

Muon thi-hanh luat cuong-bach giao-due thi Chinh-phu phai lap truong hoc tai khap các noi, lang nao, xom nao cung co noi thuon tien cho tre em theo hoc.

Ngan - sach nroet ta hiem gioi chura cho phep Chinh-phu lap da truong hoc cho hang chua trieu tre em rái-rai ở khap moi noi.

Dan-gian int nghéo doi; khong the trong cay vao cong-quí cao lang.

Luat cuong-bach giao-due theo nguyen-tie khong the nao thi-hanh duoc. vi bai-phu nguyen-tie la hoc-sinh trung-hoc hay hoc-pien chi nhän. doi bai-phu lai lai, vien phu nguyen-tie thi nao?

Ma dù chô hoc, thi niem tai các thanh pho lon, truong hoc tung chua da cho tre em.

Vay ta phai tim cách de bo khuyet-bi coi Hm cách lam cho ai nguo biêt chur que-do.

Có một cách day-nhat là cho dan gian tu-ao giay, lu-do hoc, va lu-do thi như ngay-xua.

Bai-bo le-luat ve-viec mo-truong w,

co cung dang bai nguo day phai khai khai ma va bai-duoc co van-hung cao-ro, cung dang duoc thi-tinh nap giay ma hat-tan nghiem-long trọng - thi chl trong hoc-khoa loi-thoi khi xin di thi, ls ra rieng ve-khoa ni Bo-tuc, cho pha-thi lu-do nhu thi-tydu-sinh khi xua.

Nghia la cho dan tp lieu, tp quyết lấy vien pha man ngu-dot-vo phu-phu phu-phu

Muon dang sach bo gõi phu-dung, muon day theo cach nao thi day, men la di thi, hoc-sop do, gõi la da roi. Lam thi qđi bđi, tap-ma, se cung co loan Bao-APL, mot muc dich trong thi-truong, chua các luu-rang luu-hoc, long-hoc hen co thi van de nhu cũ.

Nguy xua, luu-rang hoc coi ap-phu phu-nhieu, nhõ bao gio, ma so nguo biêt chur khong bao gio lai vo do su tan-dung, dan-quan ga luu-luu-lay viet-hoc cho con em, lang-nao xom-oan-nao sang coi la lai mot ong do.

Nag nua Chinh-phu cho lu-do hoc, lu-do giay, thi ket-quá cung se khong khac kai xua.

Dan-tu uon-lai dan-nuoc-Sa di loi-hay con-nhieu nguo chua biêt chur-que-ngu mot la u chur-quoc-que-que-thay-han duoc khuc-Han, uot-ot thon-gau, nua lai ngheo-hu-khong co iem cho con em di hoc.

Vay, uon-lai nhung cuon noi tren, Chinh-phu nén súc cam hän cac don-tu, giay-ma, van-lu p̄c khé khong duoc viet-bang chur-Han. Nu co the van-le cung phai viet-bang quoc-ngu. Co the thi dan qua moi thap chur-quoc-ngu da duong mot canh ro-re, na-tu-nien, se phai tim-cach de biêt doi-biet phat-biêt, de chur-ky nhau voi Han-hoc loan-thinh, ngay-xua.

Có nhieu cách, luu-trang co cách nay dien nhai.

Mỗi mot khai-hoc-sinh khi dat-dau hoc va khi tot-nghiep ra, doi-phai de le-tuyen-the.

Và moi, doi-phai moi nam phai tuyen-the mot lan, doi-phai luon la hoc-pien trung-hoc hay hoc-pien chi nhän. doi-bai-phu lai lai, vien phu

luu-rang thi-thu nao?

Ma dù chô hoc, thi niem tai các thanh pho lon, truong hoc tung chua da cho tre em.

Theo dang trong-vang mot nam it-ra-phat

Hoi-vien-thi:

The râg trong-vang mot nam it-ra-phat kiem-hem hai hoi wida cho Hoi va day duoc mot nguo biêt-cu quoc-ngu.

Cá the-cach nay, dep-hoi-tien va heo-sinh, ai nay-deu luu-lai thi-le tuyen-the phai-hat-tan nghiem-long trọng - thi chl trong-vong voi nam-trai, vieng mot hoi T.B.Q.N. cung da diao-tao duoc hang-triệu nguo biêt-chur.

Nguy, ta bay gio, hoi T.B.Q.N. da co the mot long-pham vi me-luc va hanh-dong lat khap-tai noi-thon-khe.

Ai cung biêt rằng hien-gioi tai lang-hoc cung co loan Bao-APL, mot muc-dich trong-each-muc-dich cua dan, ay la chong-nau-bat-thuc-lu.

Nguy xua, luu-rang hoc coi ap-phu phu-nhieu, nhõ bao gio, ma so nguo biêt chur khong bao gio lai vo do su tan-dung, dan-quan ga luu-luu-lay viet-hoc cho con em, lang-nao xom-oan-nao sang coi la lai mot ong do.

Nag nua Chinh-phu cho lu-do hoc, lu-do giay, thi ket-quá cung se khong khac kai xua.

Dan-tu uon-lai dan-nuoc-Sa di loi-hay con-nhieu nguo chua biêt chur-que-ngu mot la u chur-quoc-que-que-thay-han duoc khuc-Han, uot-ot thon-gau, nua lai ngheo-hu-khong co iem cho con em di hoc.

Vay, uon-lai nhung cuon noi tren, Chinh-phu nén súc cam hän cac don-tu, giay-ma, van-lu p̄c khé khong duoc viet-bang chur-Han. Nu co the van-le cung phai viet-bang quoc-ngu. Co the thi dan qua moi thap chur-quoc-ngu da duong mot canh ro-re, na-tu-nien, se phai tim-cach de biêt doi-biet phat-biêt, de chur-ky nhau voi Han-hoc loan-thinh, ngay-xua.

Có nhieu cách, luu-trang co cách nay dien nhai.

Mỗi mot khai-hoc-sinh khi dat-dau hoc va khi tot-nghiep ra, doi-phai de le-tuyen-the.

Và moi, doi-phai moi nam phai tuyen-the mot lan, doi-phai luon la hoc-pien trung-hoc hay hoc-pien chi nhän. doi-bai-phu lai lai, vien phu

luu-rang thi-thu nao?

Ma dù chô hoc, thi niem tai các thanh pho lon, truong hoc tung chua da cho tre em.

Theo dang trong-vang mot nam it-ra-phat

NẾU QUÀ THỰC ĐỀ GAULLE KẾT TỐI GEORGES CLAUDE, NHÀ HÓA HỌC

ĐÃ SẴN SƠM RÀ BOM BAY.

Đến năm 1922, Georges Claude đã bắt đầu phát triển ra cái ý niệm làm bom bay. Cái ý niệm này sau đó đã được Phan Thiết Việt trong một cuốn đĩa-tròng tiền phuyết theo kiểu « Bi chổi cung trăng » của Jules Verne.

De Gaulle cần phải kết

Còn ai lại không phải chịu rủi ro đây? Rời đâu năm nay, nước Anh đã bị khốn khổ vì chuyện đó: cảnh sát và lính đặc vụ ném bao mươi mốt quả bom, không do phi công ở trên thả xuống mà không phai phai. Ngay trong điều kiện như kiêu hãnh, ngang lỗ và bay quá giờ hành reo sự khủng bố và làm chết người, đó là... Bom bay! Bom bay sang và gửi là VI, VII, và VIII.

Đó là bom, đó là... nhưng lúu trúng cũng tàn tật nhau, chỉ thắt hối dỗi chết và tiêu diệt; không đến uy hiếp hại thi thực đt ghi gồm mìn định để chờ cho nó thi quid không làm. Song nếu nhà bị phá hàng mìn và người bị chết. Trước khi ngã, tên đã làm cho thế giới khinh khong và riêng ở muôn ta, người minh đã có lúc nghĩ đến thần thánh trong truyện « Phong Thần » phi kiếm ả trong lõi khai-ye sang bên dịch.

Cái khai-ye là lúu. Người ta đã khảo cứu và tìm chuyện phản chất để cùng làm bom bay đánh Đức. Nhưng chưa kết quả. Bóng Bác thản, và chuyện bom bay gần như chỉ còn là một giấc mơ hão hùng, thi bom mới đây có tin báo nhà hóa học kiêm kỹ sư Georges Claude, sáng chế rà bom bay, đã bị đem ra tòa. Mái ai mang ra? Không, cái nước hận! bom bay nhất là Anh! Không, không nghĩ đến chuyện bài Georges Claude làm tội. Nhưng là tên gõ lì! nước Pháp! họ buộc Georges Claude vào tội là sao ta không phuộc pháp sáng chế và xưởng làm bom bay cho Đức? Đã định sau mỗi cuộc chiến tranh sẽ nói là không hay có thể kinh tội nhưng

kẻ sảng, chế ra những khí cụ giết người, mà những nhà sảng chế đó cũng không cần phải đợi có ai bảo chữa hộ... Nhưng chúng ta cũng nên biết quan lính Cảnh của nước Pháp trước cuộc chiến tranh này ra thế nào.

Nó không đúng là nhiều cái sảng kiến hay về khoa học đều do Pháp để ra, nhưng nước Pháp đã do một bộn chính khách sau mệt cảm dồn, nên hầu hết những sảng kiến đó phải là của cá. Những nhà sảng chế có tiền lệ cho các nhà cầm quyền thi mìn phi-cô, kieu chiến hạm hay phương pháp chế tạo thủy-lôi của mình được công nhận; bằng không có tiền thi thi việc mìn chết đối nhân rắng.

Cái ý làm phi-cô và đại kiêu B-20 bắt đầu từ & Pháp mà Mỹ theo đuổi, thi là cũng không nên lấy làm là bom bay của người Pháp nghĩ ra mà lại đem làm ở Đức để đánh Anh và Pháp.

Riêng về trường hợp Georges Claude thì đời ông ta cũng nên biết rằng có bí mật cũng chẳng khác gì chuyện bom bay. Ông nguyên là người Pháp, sinh ở Paris vào thời năm lịch-sử 1870 — năm xảy ra cuộc Pháp - Đức chiến tranh — tính đến nay vừa được 75 tuổi. Năm 1922, ông đã nổi danh khắp hoàn cầu với hai sự phát minh: ép không khí thành chất lỏng và chế ra máy lái bằng cách số học. Ông ta còn là người sáng ngợi lauden weon»

như ông ta đã làm cho súng mà tên là súng, lập một phòng thí nghiệm bí mật, biến một cái dồi khuất kín. Gia xe, ôm súng, giùi súng lại và con rùa (cũng là một pha bắc) hoặc (đây) là ngày đêm nghiên cứu về bom bay. Nhì đồng mìn bom kiap cả gian quyền Georges

tôi De Gaulle truoc!

PHẢI CHẮNG VIEC XỬ GIAM CHUNG TRONG THANH NĂM CHUNG TRONG PHẠP RÚT RUỘT NHÂN TAI ĐỂ LỎI RA MỘT

PHƯƠNG PHÁP SÁNG CHẾ GỒM GÌ?

Claude đều mất tích. Và từ đó không bao giờ người ta còn biết hành tung của Claude.

Trên báo chí là thảm Intelligent Service họ biết rằng Claude đã bị máy bay

điều khiển được bởi bầy goblins họ. Khi đó không có tên là một sự thật của ngày mai? Một quả bom có tính cách phá tan ghép là để thành ra bụi cát, do một người điện khiến gãy gãy nhà hóa học như thế trống luồng sét... và xé lách lán, và nhiều bay xu và như một con chim không lý sang đám đống Papusado. Nhưng rồi việc đó cũng qua đi.

Người Pháp lúc đó đang hoan hô cái tục một buổi trưa trong ripe, bà mươi mốt quả bom bay không hổ là trong tên người thực của bà. Không, đến cái khai-ye mà ông Georges Claude, và họ đã đem Claude sang Africa để phải nhận là đã làm hại đất nước

điều rõ đó? Vì vậy, nhà sảng chế được gồng trong điều khiển như kiêu hàn-kiết, bay kia đã tốt vào trong con mắt của người Anh, đều reo sự khung bố ở giữa khát thành Luân và ban trinh-tham Intelligence Service đã lén lút. Nhìn thấy ông ta ở trong tên người thực của bà. Không, đến cái khai-ye mà ông Georges Claude, và họ đã đem Claude sang Africa để phải nhận là đã làm hại đất nước

điều rõ đó? Vì vậy, nhà sảng chế được gồng trong điều khiển như kiêu hàn-kiết, bay kia đã tốt vào trong con mắt của người Anh, đều reo sự khung bố ở giữa khát thành Luân

và ban trinh-tham Intelligence Service đã lén lút.

Ôi Ai - phi - lan, cách đây tám mươi, một

lần cũn không có tên là Muttolini. Ta không

về phương diện khoa-học, Đức vẫn được liệt

nhà sảng chế là nhà hóa học kiêm kỹ sư. Nay ra một bài cho họ là?

Nhưng khói ôi lợt, c.v.v. một nước nhỏ,

không bao giờ mua được một công cuộc gi

CHỮ QUỐC-NGỮ VẪN CÓ THỂ DÙNG TRONG VIỆC BÁO HIỆU BẰNG CỜ TRÊN MẶT BỜ

NGUYỄN HUYỀN-TÌNH

Các chiến-hạm và thương-thuyền trên thế-giới có ba cách để thông-tin với nhau: dùng cờ-hiệu, dùng đèn-hiệu và dùng vò-tuyn-điện.

Thông-tin bằng vò-tuyn-điện có dài đai trên tàu, vừa-phút, vừa-nhanh-lín, dùng những làn sóng điện ngắn, dài, ánh-thanh-lúc khanh-lúc mau; ghép theo kiệu chí Morse mà chắp thành câu, thành-tiếng.

Có hai lối đánh vò-tuyn-điện: lối « thông-thường », dễ-hiệu (émission en claire) và lối « riêng », bí-mật, khó-hiệu (émission chiffree).

Lối « thông-thường » dùng những khi giao-thiệp với tàu các nước khác, theo luật hàng-hải quốc-tế. Nhưng khi trao đổi tin-tức với tàu của nước mình, nếu tin-tức đó là tin-kết-või, không-quan-he thì cũng dùng lối « thông-thường », dễ-hiệu.

Trái lại, nếu muốn truyền những tin-quan-trong, ban-bổ những mém-lệnh, có can-hà đến việc quốc-phong hay công-cuộc hành-binh, trong hạm-dội hay đoàn-thuơng-thuyền nước-mình, thì dù là thời-binh hay thời-loạn, cũng bắt buộc phải dùng lối riêng « chỉ-số bô-tham-mưu » của nước-mình là, hiệu-rõ và soán-thành

một quyền-meo (code) khác cho những viên-thuyền-trưởng và hạm-trưởng. Quyền-meo đó lâu nay cũng dễ trong phòng-viên-chúa-lâu. Ngoài bia có ghép hai-miếng chí-nặng để những khi sáu-gấp-nan, sáp-dâm hoặc « ép-bì » sa vào tay-quân-dịch thì viên-hạm-trưởng có trách-nhiệm giữ quyền-meo ấy phải đem-tiếng ngay-sách xuống-biển khơi cho chìm-mất-tích.

Thông-tin bằng đèn-hiệu chỉ có thể dùng trong đêm-tối, nhưng khi hai-tàu gần-nhau, có-thể trong-thấy-hiệu-lệnh-của-nhau được. Ánh-càng-khi-bật, khi-tắt, lúc-nhanh, lúc-chậm, cũng-theo-lối-chữ-Morse mà ghép-thành-câu.

Ban/ngày, khi hai-den-gặp-nhau, hoặc-cũng-đi-gần-nhau, có-thể-nhìn-trong-ống-nhòm-mà-nhận-rõ được màu-sắc-lỗi-each-thông-tin-bằng-cờ-hiệu-rất được-không-dung.

Có hai cách-Thông-tin-bằng-cờ-hiệu:
— hoặc-dùng-hai-là-cờ do-một-thay-thủ-phát-lam-hiệu (semaphore)

— hoặc-dùng-rất-nhiều-cờ-màu-sắc-số-kéo-một-chuỗi-lên-giây-cờ-báo-hiệu (signalisation par papillons). Cách-trên-chứa-một-thay-thủ-dùng-trên-mặt-tàu, hai-lay-mang-hai-là-cờ-chữ-nhật, có-trắng-cheo



27 lá-cờ-báo-hiệu-của-hàng-hải-quốc-tế
góc, mà-phai! Tùy-theo-kiểu-tay-người
lật-thay-đèng-giang, dọc, chéo, giơ-cao, hạ
thấp, mà, người ta có-thể, đọc, được, chữ
từ A đến Z rồi, chắp-lại, thành-câu.

Cách-dưới-dùng-hai-mươi-bảy-là-cờ
khác-nhau-kéo-thành-chuỗi-dài-trên-cây
(drisse) cờ-cờ-báo-hiệu-trên-tàu. Cách
này-rất-liên-khi-ban-bổ-những-mém-lệnh
hay-ruyền-những-tin-dài, và-rất, được
phâ-thông-trên-khắp-các-mặt-biển.

Trong-hai-mươi-bảy-là-cờ-báo-hiệu-thì

đã-có-tới-hai-mươi-sáu-là-cờ-dùng-để
chỉ-hai-mươi-sáu-chữ-cái, còn-là-lửa-hai
mươi-bảy-là-cờ-báo-hiệu: « Trông-thay
rồi » (aperçu).

Những-là-cờ-báo-hiệu-hình-phiê-nhất,
chỉ-nhất-lẽm-góc-ở-hình-tam-giac. Năm
màu-dùng-trên-cờ-là-những-màu: xanh,
đỏ, trắng, vàng, đen. Năm-màu-đỏ, trứ
màu-vàng, đều-là-những-màu-rõ-ràng,
có-thể-dùng-từ-xa-cũng-nhận-thấy-duoc.

Tất-cả-các-nước-trên-hoàn-cầu-đều

công-nhân 27 lá cờ hiệu và cách dùng những lá cờ đó (code international).

Đây đây là đặc-định của những lá cờ hiệu. Cờ chữ A, hình chữ nhật lèm góc, nửa trắng, nửa xanh, chữ B, hình chữ nhật lèm góc, màu đỏ, chữ C, hình tam-giác màu trắng, có chấm vàng tròn ở giữa, chữ D hình tam giác màu xanh có chấm trắng tròn ở giữa, chữ E, hình tam giác ba màu theo chiều dọc: đỏ, trắng, xanh, chữ F, hình tam giác, màu đỏ và chữ thập trắng, chữ G, hình tam giác hai màu; vàng xanh, chữ H, hình chữ nhật hai màu trắng đỏ, chữ I, hình chữ nhật màu vàng, có chấm đen tròn ở giữa, chữ J hình chữ nhật có ba vạch ngang, xanh, trắng, xanh, chữ K, hình chữ nhật hai màu vàng xanh, chữ L, hình chữ nhật bốn ô màu vàng, tím, vàng, den, chữ M, hình chữ nhật màu xanh có hai vạch trắng chéo nhau, chữ N, hình chữ nhật có tám ô trắng, tám ô xanh sáu cạnh nhau, chữ O hình chữ nhật hai màu vàng đỏ xếp theo gờ, chữ P hình chữ nhật nền trắng viền xanh, chữ Q hình chữ nhật, màu vàng, chữ R, hình chữ nhật màu đỏ, chữ thập-vàng, chữ S, hình chữ nhật, nền xanh viền trắng, chữ T hình chữ nhật ba màu đỏ, trắng, chữ U hình chữ nhật bốn ô màu đỏ, trắng, đỏ, trắng, chữ V, hình chữ nhật, nền trắng có hai vạch đỏ chéo nhau, chữ W, hình chữ nhật, nền đỏ, viền trắng, xanh, chữ X, hình chữ nhật nền trắng, chữ Y, hình chữ nhật, nền vàng, có năm vạch đỏ chéo nhau, chữ Z, hình chữ nhật có bốn phần chéo; den, đỏ, xanh, vàng.

Sau cùng là lá cờ hiệu trong-thay-phi, hình tam giác nóni vạch chéo dọc, đỏ, trắng, đỏ, trắng, đỏ.

Trong 26 lá cờ từ A, đến Z, kể trên, có

năm lá cờ quâ mồi khi kéo riêng trên cột, có một ý nghĩa đặc biệt.

Đứng lề-lối, riêng một giây nơi cột buồm, lá cờ chữ B, màu đỏ tuyển, bắc cho các tàu-lán cần biết là hiệu trên tàu có chỗ một cao nô nguy-hazard (thuốc đạn, cát mìn, dãy xăng...).

Lá cờ chữ L, kéo cao trên cột, pháp phòi bốn ô den, vàng, den, vàng báo cho mọi người biết là trên tàu-hiệu thường có một người mẫn mện truyền nhiệm.

Lá cờ chữ P, nền trắng viền xanh là cờ hiệu của tàu sáp rời bến (partance).

Lá cờ chữ Q, màu vàng tuyển là cờ « cấm trong 40 ngày » (pavillon de quarantaine).

Khi tàu từ một nơi có bệnh truyền-niệm di đến thì mặc dầu trên tàu không có ai mắc bệnh ấy, tàu cũng vẫn phải kéo cờ lá cờ vàng và phải ở ngoài khơi ít nhất là 40 ngày mới được cập bến.

Lá cờ chữ S nền xanh viền trắng là cờ aung àe gọi nua-tua-dai tau ra khỏi hay vao bến (appel pilote).

Trên các chiến-hạm và thương thuyền đều có những « kíp » thay-tha và sĩ-quan chuyên-môn coi về việc kéo cờ báo hiệu (timonerie).

Những khi cờ báo hiệu trên tàu kéo lén, pháp-phòi trên giây (drisse) thi bén tàu kia, nêu nhận thấy hiệu, sẽ kéo lá cờ « trắng thay rồi » lên nửa chừng cột (aperçu hissé à mi-drisse). Khi hoảng toan hiệu được hiệu lệnh thi kéo tuốt lá cờ « trắng thay rồi » (aperçu à hissé à bloc) lên mãi tận đầu giây thi rõ ràng minh da hiếu rõ bén kia muôn nỗi điều gì và không còn sợ hãi lẫn nữa.

Những số quân và thủy-thứ giữ việc kéo đều là những người rất thông-thạo cho nên những khi một tham-dot-thao-diễn hay hai-tay-gấp nhau thì sẽ át-trúc đối



12 lá cờ đặc-biệt nếu hải-quân và hàng-hải thường-thuyền Việt-Nam sau này dùng quắc-ngũ trong việc báo hiệu

ý kiến hay huấn-lệnh bằng cờ nhiều màu bao giờ cũng là một cảnh-tượng vui mắt.

Báo hiệu bằng cờ cũng như dùng vò-tay-điện, có hai lối khác nhau: tối « thông-thường » mọi tàu đều hiểu được và lối « riêng » dành cho hải-quân và hàng-hải thường-thuyền.

Nước Việt-Nam xưa kia đã từng có một hải-quân hàng-hậu, ngày nay đang ở trong thời kỳ kiều-thết, một mạt, theo gương các cường-quốc trên hoàn-cầu, cũng cần phải có một đội thương-thuyền để giao-thông buôn bán với ngoại-bang và một đoàn chiến-hạm để giữ gìn bờ cõi. Khi ấy, « rã theo kíu mâu » các nước đã từng di bức trước, hải-quân và hàng-hải thường-thuyền Việt-Nam

Lá cờ chữ A cũng hình chữ nhật lèm góc như lá cờ chữ A chỉ hơi khác là có hai màu vàng, xanh chứ không phải là cờ chỉ năm dấu, tòng-cộng là 12 lá cờ mới.

Lá cờ chữ A cũng hình chữ nhật lèm góc và có hai màu trắng và den.

Lá cờ chữ B hình tam giác giống hình lá cờ chữ D quốc-lễ chí khác là nền den, có chấm trên trắng chứ không phải là nền xanh.

Lá cờ chữ E hình tam giác như hình lá

cờ chữ E quốc-kiế, chí khác là là màu den, trắng, xanh.

(xem tiếp trang 27)

thật vẫn được phép lưu hành không-hàng-chết Đông-dương Ngân-hàng-tiền nhà nước tất cả những bạc đó phải đổi tên hàng. Những bạc đó phải nộp cho chính-phủ và ghi vào tiền nó ở mục của chính-phủ.

Như trên đã dẫn giải, những đồng bạc do về sau hoặc tài sản Pháp hoặc bán lại khi bạc ở thị trường lên giá.

c) Khoản 5 bao bù những tiền-trái ngược với đạo-sắc-lệnh này.

Sau việc định giá đồng bạc ban-thu-dân được về tám lăm án không còn lo ngại về giá vẫn có thể thay đổi mỗi khi đồng bạc lên xuống. Trước-lai cũng vì việc sửa đổi chế độ tiền tệ để mà nước ta là trái một con ác-mộng.

Nước Tàu và hòn Hong-kong là nơi giao-dịch với ta nhiều hơn cả. Hai nơi đó vẫn giữ ngân-bản-vi. Bấy giờ giá bạc Hong-kong đang xuống vì bạc nguyên chất sút giá; đồng bạc bị đổi với đồng bạc ta rằng ngày càng hổn vi đồng bạc ta bằng vàng ít thấy đổi. Ngày lúc định giá đồng bạc Đông-dương thì giá bạc nguyên chất của đồng bạc ta và đồng bạc Hong-kong gần ngang nhau. Giá đó là 16 phân/lạng 05.

Bao-sắc-lệnh xưa kia trên hành-phi-đông chỉ là 10 phân/lạng nghĩa là bằng ruồi đằng bạc Hong-kong. Thủ-tuỷ trước kia 100 đồng bạc Đông-dương đổi được 100 đồng bạc Hong-kong (tức may mứa mua vải không 100 đồng bạc Hong-kong trong khi ấy thi-tuỷ công-nhan, giá

vật liệu, lồng-phí, nói-tóm-lại những nguyên-cố của giá-vốn-trái-bằng-vàng và các ngân-hàng thuộc địa phải tính lại theo giá mới của đồng-phát-làng và tiền-trái ra phải nộp vào ngân-phố Pháp-quốc.

Khoản 5 định rằng «mặc-dầu trai-hàn-yết, các điều-dụng-bị trong điều-lệ công-ty hay trong các giao-kéo, từ đây ngân-hàng phải hành giấy bạc ở thuộc-địa đều có thể ghi số tiền-lưu-trúng-phát-làng».

Một đạo-sắc-lệnh ngày 30 tháng 6 năm 1937 định rằng «trong lượng của đồng-phát-làng sẽ tuy-hệ-đồng Tống-trưởng các bộ-dinh-liệu».

Thế là đồng-phát-làng lứa này như soi-thuyền-bật-dịnh và trong khi bà đảo-lời cuồn cát đồng-bạc Đông-dương, đi theo, cũng vì một đạo-sắc-lệnh ngày 2 tháng 10 năm 1936 đã thất đồng-bạc ta vào đồng-phát-làng.

Đạo-sắc-lệnh đó có những khoản này:

III. — Thời-ky đồng-bạc-thất-chết với đồng-phát-làng. — Năm 1935 có lời 60 mươi gián-kim tiền-lẻ của họ; đồng-phát-làng thành-rá một thứ tiền-dát quý (cũng như đồng-bạc của ta) bằng Phap không xuất-cảng được. Chính-phủ Phap-quốc ra đạo-lệnh ngày 1 tháng 10 năm 1936 giám-kiểm đồng-phát-làng xuống-trong lượng-se-danh-sau và bantuy được dưới 48/1.000 gam. Bấy giờ qua 49/1.000 gam trước kia 65/64.000 gam.

Bao-sắc-lệnh xưa kia quan-hệ-tot Đông-dương

Khoản 3 định rằng từ nay đến khai-ban-hanh-dao-sac-lenh-noi-trên Đông-dương ngân-hàng phải đổi giấy-bạc ra phát-làng Phap, cứ 10 phân/lạng là một đồng-bạc Đông-dương.

Bao-sắc-lệnh này kia quan-hệ-tot Đông-dương

Có hai đồng-bạc mà muôn-lâm-giáu-nhánh-chồng-và-luô-nhien thi chí co-cach-day MUA VE XÔ-SƠ DONG-DƯƠNG

Từ khi đem-thi hành-dao-sắc-lệnh này thì nhà-ngân-hàng Đông-dương không còn phải gửi-lời đã hứa-trên giấy-bạc là sẽ đổi-túc-khắc ra tiền-thật cho những người mang-bạc giấy-kết-dối. Tức là Chính-phủ của họ thực-dâng đã tuyên-bố cưỡng-bach-luu-hanh đồng-bạc Đông-dương. Nhưng «ch» «Payable en espèces au porteur» này không còn nghĩa-lý gian-na là là những tấm giấy cũ.

Nhưng sao gần đây có nhiều người đi tìm những tấm giấy đó?

Ta thử-tò-mè hỏi họ đổi-lấy giấy cũ làm gì thi họ sẽ gả-lời một cách-thần-nhiên rằng ở những tấm giấy cũ có chữ-giá bằng-tiền-hết-sai chép sau này ngân-hàng Đông-dương sẽ đổi ra tiền-thật cho mình, còn những giấy mới không có

phunting-chu-dó-là của Chính-phủ in ra, sau này có nhẽ mất-không. Đó-eh là hiểu-nhầm. Vì Đông-dương ngân-hàng đã được độc-quyền-phát-hành giấy-bạc, thi Chính-phủ không được phép-in ra nữa vì cái độc-quyền-do đến năm 1956 mới hết-hạn. Nếu ta xem-xét tinh-hinh-tai-chánh của Đông-dương ngân-hàng ta thấy rằng Chính-phủ nợ Đông-dương ngân-hàng nhiều-lần, giấy-bạc in ra là chì-tieu-nhiều-khoản trong nước. Đông-dương ngân-hàng vẫn phải chịu-trách-nhiệm về những giấy-ấy.

Sự-thật, những người đi đổi lấy những tấm giấy cũ không-chết-phác đến-thứ-dầu, «ở» di họ phải đổi các lát-giấy cũ là vì họ cần dùng những tấm giấy đó để đổi-buôn một thứ-hàng-trên-miền-thượng-du-phía-bắc Việt-Nam mà ta có thể gấp-bồi. Một

chứng-cứ-về việc này là sau ngày-dǎo-chinh-số Thượng-chinh-diện, việc bán-thuộc-phien-lại thi tự-nhiên là thấy bợn-mỗi-giờ đì-khắp-các-nơi đổi-lấy giấy-bạc cũ và tiền-cấp-tới 20 đồng-một-trăm.

Năm 1938 Chính-phủ Phap với Phap-quốc ngân-hàng đã thoả-thuận rằng «nhà-ngân-hàng-dó phải-tinh-lại số-lưu-trúng-vàng và tiền-ngoại-quốc bằng-vàng-theo cái-giá 27,5/1.000 gam, thời-dòng-phát-làng, và trói-ra bao-nhiều-phát-nộp cho Chính-phủ cũ».

Hồ-dò uốn-lưu-trúng của Đông-dương ngân-hàng-giá ở Phap-quốc ngân-hàng không-kém 210.000 đồng-bạc Đông-dương với cái-giá đồng-phát-làng năm 1928 nghĩa-lý là 650/1.000 gam-một đồng-bạc. Ngày-nay, họ chỉ-tính cho ta có 2/6/1.000 gam-một đồng-bạc. Ta thiết-chung 60% số-vàng ta gởi tuy-số-nhiều-tiền-ra-phát-làng-vẫn-y-nوغay.

Mỗi-lần đồng-phát-làng giảm-gia-thi-số-vàng-của ta là gởi-bên Phap-lại nhô-đì-một-lit và chay-sang-tử-bạc-của Chính-phủ Phap.

Từ năm 1938 đến nay, đồng-phát-làng sút-giá-mai-có-nhẽ-bày-giờ-dã-gởi-coa-số-không và đồng-bạc-của ta gấp-mười-con-không-vẫn-là-không.

Cái-cách-dâng-cấp-khon-khéo ấy đã-bòn-rút bao-nhiêu-vàng-bạc-của ta từ-trước đến giờ và ngày-bây-bất-buộc Chính-phủ Việt-Nam phải-sửa-doi-những-lâm-lỗi-mà-bọn-thực-dâng-dâng-vi-in-riêng-giấy-bạc (inflation).

LÝ ĐỊNH-YÊN

Ký-sau: Chính-phủ Việt-Nam có-thể-làm giảm-gia-dong-bạc hiện-thời-không?

+ AI MUÔN BIẾT +

Các-thu-thuốc và các-cáu-thien-tri
để-các-chiêng-hanh-mi-đi-đi, bao-an
theo-hai-khon-hay-và-thien-thu
Tay-hay-hồi-một-nhac-đi-đi
do-ông-bà Lê-via-Pi-
chó-hu-tết-nghép-tri-
danh-y-lop, chay-va-kieu-và-thien-thu
Bắc, dâ-suya-và-dit, ra-Cam-pa.
Sách-nó-và-chieu-benh, phap, do-thay-thien, tim, bao-hoa-de-v.v., gach
và-san-dau-nai-khoa-nha-
Thu-men-nach-hoi-bon-và-thuoc
men-cha-benh-xa-eh.

Maison et Magasin MEDICAL-PHARMACEUTIQUE
N°18, rue Ba-vi Saigon-Tonkin

BỘ THẢN TIỂU ĐẶC

Thuốc-lac-mau-tieu-nhiet-deo
ngu-le-gia-mot-lo-1p50. Ngu
ta-tp.80. Mot ta-14000.

BẢN-TAI

Nhà-thuoc TÉ-DÂN
134, Hàng-Bông-Hanoi

Một-tai-bản:

TÀN-ĐÀ VẬN-VĂN

Toàn-lập-phu-lục Nhàn-Đam,
Nhàn-Trường, có-hỗ-khuyet-thêm
nhieu-bai. Nhung-áng-tho-báu-diết
của-nhà-thi-hào Việt-Nam
thuần-tuý. Giá: 9\$50

HƯƠNG-SƠN xuât-bản
113-115. — phâ Lô-Bắc. — Hanoi

SÂM NHUNG BẠCH BỐ

Hồng-Khé

Pai-bo-khi-huyet
Đe-tieu-hea. Lợi-sinh-duc
Mỗi-hop-3p.00

75, Hàng-Bồ-Hanoi

NHƯNG ANH-HÙNG
TUẤN-QUỐC TRONG
80 NĂM PHÁP ĐÔ-HỘ

CAO-THẮNG

người trước nhất ché-lạo được súng
kiểu tây để đánh lại tây

III

Mỗi khi có kiêu mẫn trong tay rìu, dẩn
việc thực hành bắt chước.

Hai làng Trung-hương và Văn-tràng &
huyện Can-lộc (cũng ở Hà-tĩnh), từ xưa
vẫn chuyên nghề thợ-rèn, sản-xuất nhiều
tay-thợ khéo có tiếng. Thủ-xứ nhà vua
thường vời thợ khéo ở hai làng ấy vào
kinh-dò ché-lạo gươm Dao.

Ngay sau hôm xảy ra câu chuyện mai
phuc cuop súng ở giữa đường Nghệ-an
lên đồn Phổ, người ở huyện Can-lộc đồn
nhau, lấy làm kinh-ngạc, vì một hôm
đang nửa đêm, bỗng dưng ngót trăm thợ
rèn sắc-sảo ở Văn-tràng và Trung-hương
đồng thời bị bắt tên nhà đem đi, mà nội
lòng xóm lảng lẻ như tờ, tuân không hay,
chó không sủa!

Những người biết chuyện, mím cười
bảo nhau:

— Thời-lai thủ-doan của Cao-Thắng
chủ a!

Quả thật, Cao-Thắng sai thủ-bạ linh
linh về hai làng Trung-hương Văn-tràng,
và vét gần trăm thợ rèn giỏi, đem lên
trên núi, với cả đồ nghề cần-thùng.

Thoát-tiên, ông ngồi lì-mì thảo tung
một khẩu súng vừa mới bắt được, nhún

xét kỹ lưỡng từ vị-trí từ bộ-phận, cho
đến eo-quan và công-dụng từng mảnh
một. Đoạn, ông chỉ hào-bon thợ chia nhau
công-việc, cứ theo đúng hình-dạng phán
tối như thế mà rèn, đúc, mài, đùa, không
được sai ly nào.

Thợ căm cựi thôi bê-jam việc suốt
ngày; sự ăn uống được từ tể.

Cao-Thắng ngồi luôn bên cạnh ra sức
trong-nom chí-bảo, xong khẩu náo ráp
khẩu ấy, tức thời lửa sang, thi-nghị
ky cho mười phân hoańh hóa mới thôi.

Trong vòng bốn tháng, với tay thợ
nhắn-nại, đồ-nghề so-sái, Cao-Thắng ché
tạo ra được hơn hai trăm khẩu súng, hình
thức giống y-súng tay, chỉ khác là hòn
nhân công không thể làm được. Tuy vậy
súng vẫn dùng được rất tốt, so với thứ
súng kiêu-xưa của ta, hơn kém gần như
trời vực.

Rồi đó, Cao-Thắng sai Nguyễn Kiều và
em là Cao-Nữu ra Bắc đến Phan-dinh
Phùng chờ về cất-gặt việc quan, cầm quyền
chủ-tướng.

Lúc này họ Phan đặt ra nhiều quan
thứ, đóng rải rác ở các nơi hiểm-yếu, mỗi

quân-thứ do một viên bô-tướng làm đầu.
Khi giao chiến với Pháp-lặc, quân-thứ no
phải tiếp-ting cứu viện, quân-thứ kia.

Đại-dòn thi đồng ở thung-lũng núi Vỹ
quang, tục gọi Ngàn-Trươi.

Quân-sĩ các-thứ đều mặc y-phục mồi
sắc-nhu nhau, trật tự rất là nghiêm
chỉnh. Xem với Khi-giới cũ, bây giờ nghĩa
binh có súng-dan lối mới để bắn nhau
với quân-tây; khiến chúng phâng-lý lam-lạ.

Luôn mấy năm, Cao-Thắng xuống núi
thì làm chiến-si ra trận, lên núi thì làm
kỵ-sư, ché-tạo súng mới.

Nhiều trận Ông khéo xuât kỵ ché-thắng.
Ny-danh « Đóng-nhung họ Cao » vang dây
xa gần; linh-lập và linh-dũng ở dưới
bóng cờ-tây, bắn nhau kieng-kè, rãnh nhau
ra trận gấp đội binh Cao-Thắng chỉ-huy,
chó có khinh-dịch mà khôn.

Vì Ông dũng-sâm, thiện-chiến, lại tỏ ra
có-biệt-tài lõi-chức quân-sư nữa.

Những việc chấn-chỉnh vừa mới nói trên,
như cất-dặt nghĩa-binhh ra từng-quân-thứ,
mỗi thứ lập đồn & một làng hạy trên một
qua-núi, liên-lạc kín-ting với nhau; cho tớ
binh-linh được luyện-lập, kỵ-luật, cùng
một sắc-phục, nhât-nhất do trí-sáng kiên
và tài, xép-đặt của Cao-Thắng mà ra cả,

Lúc này thanh-thể văn-thân ở Nghệ
Tĩnh lại lung-lᾶ.

Trước hết, họ Phan sai Cao-Thắng lập
mẹo-bắt sống tuần-phủ Đinh-nho Quang
và chém đầu Trương-quang Ngọc; — thắng
phản-phục đã chỉ đường cho tay-bắt được
vua Hán-Nghi để lấy chức-lanh-binh, —
Cao-Thắng vào tận nhà nó chém đầu bêu
lên, để làm gương cho những kẻ-tảng-tám
phản-quốc, lập-công với tay, phải lo mà
giữ lấy ché-dội khăn-dội nón!

Nhất là việc dung-binh và ché-tạo kỵ
giới-nao cao-nhan-cách và danh-vọng

Phan-dinh Phùng ở trong tri-nhi người Pháp.

Viện đại-Jy Gosselin, viết quyển sách
« Nước-Nam » (Empire d'Annam), là một
võ-quan từng dự cuộc đánh-giẹp-văn
thân Nghệ-tĩnh thù-bắc ấy, có đoạn thành
thật nói về Phan-dinh Phùng như sau
này :

— « Té ra từ trước đến nay, chúng ta
không ngờ ông Phan-dinh Phùng biết
tổ-chức việc binh, tập-kết-thủ-hà theo
như kỵ-luật và chiến-pháp au-tay. Vì
đó ông cho quân lính mặc sắc-phục mới
« leat » như nhau, giống-bé lính tập-tập
« ta ». Lại mang Khi-giới là kiêu-súng 1874,
chinh-ông rập khuôn và bí-mật ché-lạo
« ấy » rất nhiều, nhưng ché-lạo ở chỗ nào
không biết, đến nay chúng ta cũng chẳng
tìm ra.

« Tôi có đem mấy khẩu súng ấy về-tay,
xem nó giống dù-moi về-như kiêu-súng
do các xưởng binh-công ta ché-tạo ra.
Đến-nỗi mấy ông quan-pháo-thủ mà tôi
đưa súng ấy cho xem, bảo rằng người
« Việt-Nam » đã ché-tạo bằng-tay, mấy ông
đều phải súng-sỗi, kinh-dị.

« Chỉ hiêm nỗi khác súng ta ở hai chỗ
này: ruột-gà hơi yếu và lòng súng không
xé-rách, vì thế mà bắn không mạnh,
không xa. Tuy vậy mặc-dầu, chúng
khẩu súng ấy ta đã từng sát hại vò-sò
linh-lập, linh-khổ-xanh và nhiều cái-doi
tay-vàng-tinh di-danh văn-thân lúc bấy
giờ v. v... »

Mấy lời khen ngợi họ Phan như-thế,
tức là biên-chép-sự-nghịệp Cao-Thắng.
Vì, chúng ta đã-thấy, chính Cao-Thắng
đã khéo vận-dung-thông-minh, xép-đặt
việc-quan, tự-ché-súng-dan, xây-nên lực
lượng-cách-mạng của họ Phan và-mặt-vật
chất-vật. Nhờ có lực-lượng-vật-chất-dó
mà phong-trào-cách-mạng do Phan chủ
trưởng có thể kéo dài được tri-10-năm.

Với tuổi thanh-niên hiếu động, thêm tài năng xuất-sắc, hoài bão cao xả, Cao-Thắng muôn lầm sao thực-hành chí nguyên kinh doanh to tát cho nghĩa-binh thi mới hả lòng, chứ không cam chịu lần lút mãi trên núi, quanh quần mãi xó ràng, chỉ tiếp xúc với Pháp-tắc bằng lối đánh doan-binh, du-kịch. Ông nghĩ cứ thế thì bao giờ nghĩa-binh làm thực-hiện được sự-nghiệp? ru-quốc? Ấy là chưa nói cái nguy-một ngày kia quân giặc đánh dồn mãi nghĩa-binh vào một khu rừng núi mà ít-dần vòng vây, khiến minh ở trong phải kiệt sức tuyệt-tượng mà chết.

Bởi vậy, một ngày vào khoảng tháng 7 tháng 8 năm Quý-tị (1893), ông tha thiết bày tỏ với họ Phan về kế-hoạch mạo hiểm này ra trong tri và một hai xin Phan cho mình thi hành. Kế-hoạch ấy mà thành, thì lợi chung cho cả đại-cuộc nghĩa-binh; trái lại, chẳng may hổ-hòng thì chỉ có mình và mấy trăm chiêu-sĩ vui lòng chịu chết, không hề au-hàng.

Kế-hoạch mạo-hiem thế nào?

Cao-Thắng xin tự dẫn một dời cảm-tử

dò ba hổm trampus người, liền chết tập-công. Mấy tinh-thanh Nghê-an đều làm nơi cản-cứ kháng-chiến cho nghĩa-binh; và do đây thành-thể nghĩa-binh phần phần rộng lớn, vì dân-cháug tin chắc nghĩa-binh làm nên đại-sự. Đồng thời, ta chiếm được tinh-thanh Nghê-an là cắt đứt-liên-lạc tiếp-tế của quân địch ở Trung-Bắc, làm chúng không thể chiêu-cố được nhau.

Phan nghĩ ngay rồi khuyên Thắng kheo mạo-hiem quá-dáng, vì kế-hoạch dù phải, nhưng muốn thực-hành thì hơi sớm, sẽ không thành công.

Thắng nài nỉ mãi, Phan đành thuận cho đi, dặn dò phái mười phần thân-trọng, ví-dời-cha Thắng quan-hỷ cho nghĩa-binh không-phai là nhở.

Vậy rồi Cao-Thắng đem quân bắn-bô-ra đi, dẫn cả Cac-Nuru theo. Lúc mới xuống núi, Thắng tưối cười bảo Nuru:

— Chủ di Leo quân, hễ ta chết được bao nhiêu đầu kẻ thù, thi xô giày đem về cho ta trinh-nghien-seoi như!

Anh em Thắng xuất-binh đầu-tháng mươi, trên đường gặp-dòn-trại nào cũng cố sức phà vỡ, cốt lấy thêm lương-thực đán-được cho quân nhà-dùng. Khi đánh tới đồn Nô, viên-quân đồn có tiếng là « quan-một Phiến » phản-binh chống-cự ráo riết, lại cần-cứ quân-tay-dễn-trợ chiến.

Hai bên đánh nhau từ sáng đến trưa, mỗi giây phút một thêm dữ-dội. Thắng xông-phả lên trước-si-iết, bị quân giặc

mai-phục nhầm-dịch, bắn vãi như mưa, một viên đạn trúng vào bụng.

— Ô... Giặc bắn trúng tai Thắng nói run-run và ngã vật ra.

Nóng ruột phuc-thù anh, Cao-Nuru hô quân xông bừa dẽo, chém chém hết-toàn lính mai-phục hơn mươi người, rồi hạ lệnh tháo lui, khiêng Cao-Thắng với vang-lên một sẩn trại gần đây cấp-cứu.

Vai giờ sau, Thắng rú-lieu mây-tiếng rồi dậy-chết, vì thương-tích nặng-quá.

Hôm ấy là cuối tháng 10 năm Quý-tị Cao-Thắng hưởng-thọ 29 tuổi.

Dù-hai đưa về đại-trại ở Ngàn-Trại, liệm vào một cây to, khoét gữa. Phan vỗ vào linh-cữu, khóc gào thảm-thiết:

— Trời-bại-tôi! Ông Cao-Thắng ơi!

Lễ quàn-làng cử-hanh long-trọng. Chinh-tay Phan viết câu đối-thờ sau nay:

« Hữu chí phát-thanh, anh hùng dĩ-hết.
« Vì liên-tiên-tử, thiền-ý-ni-hết.

Nghĩa là:

« Cố chí chưa-nén, người giỏi dã khuất
« Chưa-thắng đã-chết, lồng-trời-tinh-sao

Sự-thật, Cao-Thắng mất-di, không-khác-não-bè gãy-cách-tay-phái của nghĩa-binh họ Phan.

Đến ngày chung-thất, trong-quân-lại đặt một lề-tổ cảm-dộng, Phan sai Bang-Nhu, mõi ngọn bút-sắc sào-nhart trong-nghia-binh (sau bại-trại bị Nguyễn-Thân bắt, đưa-về kinh-xứ-chém), soạn một bài-văn-té-nóm, văn-chương lâm-ly, tinh-

tử-thống thiết, đọc-lên ai nấy cũng-nhớ-nước-mắt.

Gặp-quốc-bộ đang-dang con-binh-cách-nghĩa-giúp-vua-chung-nổi-án-ux,

Bỏ-gia-dinh-theo-việc-nhung-dao, cảng-danh-giặc-riêng-phận-lao-tụy.

Bí-bô-muôn-theo-giòng-Nhạc-mục, thết-nhung-bào-từng-ghê-trận-oai-linh;

Thiên-lei-toan-hoc-churbc-Võ-hầu, che-sáng-dan-biet-baô-chứng-cơ-tri!

Bồ-là-mỹ-câu-tử-thuo-sinh-binh-Cao-Thắng-dâ-bô-nha-vì-nước-và-co-tài-trí-chẽ-tao-ra-sung-dan-kiêu-tay-cho-nghia-binh-dùng, khac-nao-Không-minh-ngay-xia-chẽ-ra-trâu-gõ-igyn-mày-vây.

Có-eho-dáng-khóc-hơn-hết, là bôm-nay Cao-Thắng nhầm-mắt-từ-giả-cõi-doi, ngay-mai-tục-lượng-kháng-chiến-của-họ-Phan—tức-là-cá-phong-trao-vân-thân-ở-Nghé-Tinh-buoc-dân-dần-vào-cõi-suỵ-mòn, rồ-hai-năm-sau-tin-đò-hắn-với-cá-chết-bệnh-của-chính-họ-Phan, Ai-bảo-một-người-mặt-hay-cõa, chẳng-quan-hệ-gì-cho-dại-cuộc?

ĐÀO TRINH NHẤT

CÁC NGÀI NÊN DÙNG:

Dầu Hồi - Sinh

Trị-chứng-cảm-covid, nhức-đầu, đau-miền, vành-mao

NHÀ THUỐC THÁI-CỘ

52, HÀNG BẮC - HANOI

QUÝ-NGÀI-CHỈ-NÊN-DÙNG-XI-GÀ VÀ TABAC

LION và MICANOH

(Em-giọng-và-hết-rất-thông)

Bán-buôn-tại: PACIFIC, 280-phố-Hué-HANOI — Tam-Cường, 30-Hàng-Suông

Mùa-tri-jết-còn-những-bông-tha-có-tai-nay,
hai-còn-nó-khô-và-nó-giống-cái-nón-tím-deń

ĐỨC THỌ ĐƯỜNG
134, Route de Hué — HANOI

mù-chưa-khoan-heo-nung-nhau,
lý-thay-kém-có-niệm-thấy
trong-có-mang-đang

BÚT CHÌ MARQUE « 2 cái diu »

DOUBLE — HACHEE
Đen, mềm-hơn-hết — Có bán ở khắp-các-hiệu-sách-lớn
KHOA-HỌP — 108m HÀNG TRỌNG — HANOI, GIÁY-NÓI: 448

lúi-thí Xuân

LỊCH SỬ TIỂU-TƯUYẾT của HỒNG-PHONG

(tiếp theo)

Mấy lời đạo-sĩ giảng giải vừa khôn-khéo vừa xuôi-tai, như gãi đúng vào chỗ ngứa của Ngô-Cầu là người kiêu-căng, tham-vọng, mà lại mê-tin-dị-doan. Giờ thấy nét mặt Ngô-Cầu trở-lại tươi-tinh, hồn-hết, đầy-về tý cao, tý dắc:

— Hả hả! Tưởng là việc khó khăn thế nào, chứ làm dàn chay siêu độ thi ta có thể hay nói mai-làm đc-vợc ngay. Vây sống việc thiết-lắp dàn chay, tôi úy thác cả cho ông, ông tròng-ném giúp tôi nhé!... Quán linh-bô-hạ của tôi đó, tha hồ ông sai-khiến phục-dịch!... Đò mả phải làm dù thử!.. Ta lập cả dàn Mông-son, phả nge!.. Với hết thảy tảng ni ở Thiên-mụ và các son-món vè đây!.. Tóm-lai, tôi không ngại sự tốn-kém, cứ việc làm dàn chay thế nào thật lớn, thật sang, thật trọng-thể, chẳng những siêu độ vong-hồn, lại cho tất cả binh-sĩ nhân-dân ở thành Phú-xuân này, cũng được lễ-bái, cũng được bế-thí, sao cho xứng-dáng là một dàn chay của quan-Trấn-thủ đứng-làm, mà người ở đây thuở giờ chưa hề được thấy...

Đạo-sĩ trước làm bộ từ-chối công-việc tờ-chức mà Ngô-Cầu định giao cho mình, sau nài-nỉ mãi thì mới chịu nhận:

20

— Bần-đao muốn xây dắp dàn-trường tè-phương ngũ-hành ở ngay trước dinh, cho ra về một dàn chay của bức-viروng-công quyền-quý nhất đời.. Thì tất phải dùng tên quân-sĩ, cờ-xí, gươm-dao, để bồ-trí cho cực uy-nghiem, nhưng e quân-sĩ không chịu tuân-lệnh một thầy-sãi thì làm thế nào?...

— Điều ấy ông chè-lo! Tôi sẽ hiệu-lệnh tất cả "vóng-sĩ bô-hạ" phải thuộc quyền-đóng sai-phái, cất-dặt, kê-nào bất tuân thi co-quân-pháp.

— Nếu-vậy thì bần-đao xin-phụng-mệnh. Nay mai ngài trèo lên-tột bức-tôn-vinh hiền-bách ở đời, bần-đao chỉ xin ngài nhớ công-lao hòn-ay mà cho một ngôi chùa nhỏ làm chỗ tu-hành, để-trọn đời ôm chân-hấp-béag ngài, thế là mẫn-nguyên.

Ngô-Cầu vui-cười hè-hả, không ngần-ngại-khỏi-hài với một thầy-tu:

— Cứ việc lún-tầm hận-lực gáp-tối-di!.. Một mai ông muối-rướt cả chi Hàng-xuống & chung-sho đỡ-buồn, tôi cũng cho ngay.

Đoan, lại nói tiếp:

— Ông-tinh-xếp đặt-dám chay này vào khoảng-nào thi có thể cù-hành được?

— Bầm, xin-nhất-dịnh vào-chầu-hạt-tuần tháng 5, nay-l đạo-sĩ tính-dốt ngón-tay iồi-trí-lời nhanh-nhen.

V Hôm ấy là 27 tháng 5 năm Bính-ngo; đàn-chay linh-dinh của Phạm-Ngô-Cầu thiết-lập đã-dến ngày thứ-năm hay thứ-sáu, rộn-rực cả thành Phú-xuân.

Bô-binh-hà, húy-binh-Tây-son đồng-như-kien, biện-như-ma, nhaphnh như-giò, rầm-rộ đến-sát-chap thành, giữa-lúc bén-trong: chưởng-trống-dàn-chay dùng-imb-ôi, hàng-trâm-vị-sư đang-tung-kinh' è' k' Phan Ngô-Cầu đang-lai-y-nghi-ngip, quan-bì đang-say-sua vi-dựng-ngui-ngn, mệt-mỏi vì-dâ-phuc-dich.

Nến-dội-quân-cánh-gác-không-nhanh-tay-kịp-dong-cửa-thành-lại, thi-dễ-thường-quân-Tây-son vào-thắng-dồn-trước-dàn-chay, bấy-giờ người ta mồi-biết.

Nguyên-tử-hôm Nguyễn Phú-Nhu đi-sứ vào-Quy-phon dem-nội-tinh Phú-xuân kề-cho Cổng-Chinh-nga; Cổng-Chinh-liken khuyễn-vua Tây-son nêu-thứa-co-hội-này phát-binh đánh-úp Lấy-Thuân-hoa, để-mở-mang-thêm-rộng-bờ-cõi. Thái-dáe-ba-ông-dế-ý-theo-lời-lâu-ý, lập-tắc phong-nguyêng-de-Lóng-nhương-tróng-quân-Nguyễn-Huệ làm-nguyên-soái, Tống-thống-quân-vu; pi-đò-mã-Võ-văn-Niệm-lam-tả-quân-dé-dốc; Nguyễn-báu-Cửu-lam-hữu-quân-dé-dốc, dàn-binh-thúy-lục; puân-lam-ba-dội-cùng-tiếp-danh Phú-xuân.

Nam-quân — tức-quân-fay-sora — khởi-hành ngay-18-tháng-5, đến ngày-24 thi-nó-binh-quá-Hải-yán-quan; đối-với-phuong-pháp-giso-thông-và-cuộc-hành-binh-ở-dời-bấy-giờ, như-vậy kè-là-nhanh-chóng. Hàng-nghiai-Hồ, Tường-Trịnh-giữ-dòn-An-nồng là-dòn-dia-dâu, bị-danh-bắt

— Trời-đi! Quân-giặc-có-cánh-bay-từ-trên-mây-sa-xuống-ư?

— Bầm, không-biết-chung-nó-ở-trên-trời-hay-ở-dàn-sa-xuống, chỉ-biết-chung-nó-hiện-dòng-hàng-hà-sa-sô-ở-chân-hành, đang-tri-súng-thắn-công, sắp-sứa-khai-pháo...

Người-bị-hồi-là-một-iyen-xuất-doi, trả-lời-xong-rồi-cũng-tìm-dường-chay-nốt

ngờ-tất-cá-bốn-mặt, chết-gió-trên-minh-voi-sau-khi-kháng-chiến-dâ-kết-lực. Năm-quân-chẹn-dường-chém-giết-và-bắt-trộm-Bắc-quân, không-kết-một-tên-não-chạy-thoát, ra Phú-xuân cáo-cấp. Thành-rà-Nam-quân-ung-dung-dến-thắng-trước-mặt-thành-trì.

Dang-lẽ-hi-hup, nghe-dưới-dàn-chay-xao-xuyến, bô-hà-chay-xuôi-chay-ngược, kêu-giò-nhau-lắng-quân-tiền-dội-giặc-Tây-son-dâ-tới-dòng-trước-thành, Ngô-Cầu-xem-ngắt-mày-mặt, lùi-lưỡi, luồng-cuống-cá-người, voi-vàng-chay-xuống-dưới-dàn, xúy-vỗ-nghê-hai-ba-lần, đung-ai-niu-người-Ấy-lại-má-hói-dòn-hồi-dẹp, thở-éch-ang-ra-hơi:

— Chết-chưa!.. Giặc.. giặc-dâ-dến-chân-thành-ta, thật.. thật-à?

— Dạ, bầm-cụ-lớn, thật-thết.. Chúng-nó-dến-den-như-kien-ở-trước-cửa-thành-kia-kia!.. Xin-cu-lớn-hiệu-lệnh-thắng-chiến-thể-nào-không-thì-hỗng-mất,

Một-viên-vệ-úy-trả-lời-Ngô-Cầu-thể-rồi, vội-vã-cầm-dầu-chay-mết-về-trại, Ngô-Cầu-lại-gọi-giết-người-khác-mà-hồi:

— Trời-đi! Quân-giặc-có-cánh-bay-từ-trên-mây-sa-xuống-ư?

— Bầm, không-biết-chung-nó-ở-trên-trời-hay-ở-dàn-sa-xuống, chỉ-biết-chung-nó-hiện-dòng-hàng-hà-sa-sô-ở-chân-hành, đang-tri-súng-thắn-công, sắp-sứa-khai-pháo...

TUYỆT-PHẨM

Bánh-Cá-là-men, Sâm-duynch, Ba-té, Bánh-téo, Chả-dò-Saigon, Bánh-tóm, Kem-Socola, Vani, Và-dù-thứ-giật-khát

VĂN-HƯƠNG

Trong-hàng BỘC-NGRI

22 Hàng-Đào, Hanoi — Giá-phi: 690

Tất cả đàn chay rối rit, mảnh ai nấy chay. Các ông sư bà vải ôm áo ca-sa cùng chuồng mồ, linh-quýnh lầu-tán như vịt. Quản-sĩ phân nhiều nè-oái, di không muốn vững, vì đã phải khó nhọc phê-dịch mấy hôm. Lần chú vènh vào hướng bùn như Tam-phả kiêu-binh ở Thăng-long, ban nhau thoát thân cửa hố, chả tội gì đánh nhau với giặc mà chết.

Thầy linh-linh rồi loạn, lòng quân tan lìa, càng bối rối hoảng-sợ già; lại không biết làm cơ ưng biến thế nào, chỉ thấy mặt tái không cõi sắc máu, chân tay run lẩy bẩy, vừa đi chập-choạng vừa hô gọi lịu tiu:

Quân ta lên cả mặt thành trung-chiến, mau mầu...! Bi-tim ông Phò-tướng lại đây cho ta...! Còn ông đạo-sĩ đâu? Bay mèo ngay vào định để lao sai bối một que, xem việc hành binh cái hung ra sao cho biết!..

Tinh cát, Phò-tướng Hoàng-dinh-Thề vừa đến nơi, đã nhanh chinh tề, cởi tim Ngô-Cầu để bàn việc quân và chờ tướng-lệnh. Nghe rõ mấy lời sau chớ, Ngô-Cầu vừa mới liết ra, Định-Thề cười gằn và nói :

— Chết nỗi! Giờ khắc này mà ông còn mưu-tưởng ông đạo-sĩ nữa à...? Đạo-sĩ già? Nó là tay già-lé của quân giặc sai đến Phù-xuân trước để xem xét binh-linh, và hay treo đí-đoan để trác-đang đó... Bây giờ chỉ có việc kháng chiến dáo-dé, không thi chốt tươi cá lú!

Ngô-Cầu trốn mãi trốn xos, dẩn tớ bất-binh về kheo-nhìn Định-Thề buộc tội đạo-sĩ, nhưng không muốn cãi nhau về chuyện đó với, hãy lo cát đặt việc quân khẩn cấp hơn.

— Ta phân binh ra làm hai, tôi ở trong gìn thành, ông đem quân ra ngoài đối-dich với giặc nhé!

22

— Thưa ông, đây là tướng-lệnh, hay chỉ là một ý-kiện nói già-lú mà nghe-thể thôi? Định-Thề cau mặt hỏi, có ý bận-hực, vì bấy lâu vẫn khinh ghét Ngô-Cầu:

— Đây là tướng-lệnh, không phải chuyện choi! Ngô-Cầu trả lời quyết-liệt:

— Vâng, tôi xin đem quân ra ngoài thành đối-dịch! Định-Thề nói, và quắc mắt nhìn Ngô-Cầu chăm-chăm. Nghĩa là ông đem cái chết mưu phần chắc mưu, đặt lên mình tôi đây!... Được rồi, Định-Thề này quyết chiến với giặc đến cùng, đâu có sợ chết. Thời xưa chao-ông, đe tôi di làm việc nghĩa-vụ; tình thế khẩn cấp lắm rồi.

Đinh-Thề nói đoạn, day gót đi liền. Giữa lúc ấy súng thần-công của Nam-quân ở ngoài bắn vào trong thành đùng-dùng, đốt cháy nhà dân và dinh thự nhiều chỗ.

Mấy hôm nay lũ trên rừng đỗ về như thác, mực nước sông Hương dâng lêp cao, súng thần-công Nam-quân đặt trên thuyền-chiến, có thể nhảm bắn vào thành rất trúng đích.

Tuy vậy, đạo binh Hoàng-dinh-Thề dồn lồng vào thành, đánh nhau với Nam-quân ở trên bộ cực kỳ anh-dũng, khiến Nam-quân không thể lại gần mà không hâm-hành. Có khi Định-Thề lại bắn chìm một hòn chiến thuyền Nam-quân ở trên sông Hương, mà súng thần-công của đạo binh Ngô-Cầu đặt trên mặt thành bắn ra, rõ ràng được thể trên cao đánh xuống, lại không ăn thua, gi; đạn chỉ rơi xuống nước lõm bõm, làm khô bẩy cá và tội thi cỏ.

Xong pha mồi tên hòn đạn, Định-Thề ngang-nhiều cối voi đi lược trán ở trên mé sông, nhận rõ Cống-Chỉnh ngồi trên một chiếc thuyền chiến di xuôi, cát tiếng gọi to và nói:

— Chào ông Cống-Chỉnh, đi đâu mà vội vàng thế?... Ông đi trước voi thiên ba và dày dập mồ-vá ông bà, tan sát anh em đồng-loại thế này, anh hùng đấy nhỉ?

Chính nghe nói đám hóng, có ý hờ thầm, lại trông rõ Định-Thề, không nói nồng ghen cù, chỉ ra hện cho quân thủ-hà bắn phỏng lén bờ một loạt độ dám chục mũi-tên, và hối thay-thủ chèo thuyền cho maul, di thẳng.

Tối hôm ấy, Huệ với Chính rời bandoan-dong ở Phủ-cam, thương-lượng quân-sự:

— Viết trường Bắc-quân cũi voi đó, tên là gì? Huệ hỏi Chính. Người đã có tuổi mài tói xén rỗi là một tay thiện-chiến đáo-dé.

— Bầm thương-công, hồn la Hoang-dinh-Thề, tội bết. Chính đáp.

Có phái là bộ-tướng của Việt-quân công Hoàng-ngô Phúc, từng theo ông này vào Quảng-nam, đã giao chiến với quân ta ở trận Cầm-lệ năm xưa?

— Thưa, chính là hồn ta.

— À, Định-Thề là một trong số năm bộ-tướng Bắc-hà, có tài thiện-chiến nổi tiếng, tội nhớ hình như người đang-ngoài đã gọi hồn là « Lão-tướng Hoàng-Trung », có phải thế không?

— Bầm có thể.

Nếu vậy thì ta phải tìm cách trừ thẳng cha ấy trước, mới có thể mau hạ được thành Phù-xuân... Mấy hôm nay hồn ta kháng-chiến rái quá!.. Tiên-sinh Gần có diệu-kế để nhò cát định trong mây, lè mũi gai cắn đường ấy đi?

— Thương-công chẳng hỏi, chính tôi cũng đã có ý-muôn bầm-bach yề chuyện đó. Thưa, Phạm-ngo Cầu là phường nhút nhát bát-tát, thi nghiêm-ohien ở ngoài chư-trường, còn Hoàng-dinh-Thề lão-thanh thiện-chiến, lại phái phu-thuộc dưới quyền mồi-kế thua kém mình dù mệt,

(còn tiếp)

Chồng-nạn thất-học

(Viết theo trang 3)

và dễ dàng, sẽ được 'oặc phát không về cho các ián-nh, hoặc bán theo mộ' giá rất rẻ, bắt buộc nhà-neo cũng phải có một quyển. Hương-tý mỗi tháng hai-tuần mang một, ngày rằm phải họp tại dinh hay tại chùa, đọc sách một lượt và giảng cho tă cát con người lớn trong làng nghe hiểu, khiến cho ai nay đều có một ý-niệm rõ-rệt về quốc-gia, về sự giúp-nước, về quyền-lợi, nghĩa-ow lam quốc-dân. Nhặng lời rong-sách người ta nghe nái, dại, mãi dán-thuộc lòng và đỡ sự uất-thà, khuya-a-khích của thanh-niên, của kỵ-niệt người ta luôn luôn thực-hành các lời dạy rong-sách đến thành-nhà, rồi qua ta

Bấy giờ ta mới có thể tự béo-rằng công cuộc chống-nạn thất-học đã thành công vây.

LÊ VĂN HÓE

Không-tử học-thuyết

Chúng tôi vừa nhận được cuốn « KHÔNG-TỬ HỌC-THUYẾT » do ông bạn LÊ-VĂN-HÓE biên soạn và QUỐC-HỌC THU-XA xuất bản. Đó là cuốn sách giảng giải rõ, về các danh-tử đã dùng trong các sách của KHÔNG-TỬ, phầm ai muốn hiểu Không-học phải biết qua các danh-tử đó trước đã.

Sách dày gần 200 trang, giá bán 11\$ 50 (Bắc-bộ) và 12\$ 50 (các nơi).

T.B.C.N. SỐ SAU:

Thi ra Hài-phòng-nhật
báo cũng đóng-ý với
Trung-Bắc-Chù-Nhật

23

Tên phản đảng

B. T. M.

(Tiếp theo trang 7)

điều cầm tám với một tên khác, y có thủ thức rằng, lúc mới nghe tin đó, y như phát cuồng phát điên, tay chém tự obrim sang tay di mà mồ hôi thê vã ra như thế mọi người hoảng sợ. Y yêu chí rằng sẽ bị gác chém và đầu thi sẽ bị bêu ngay ở cửa nhà Thành-tín.

Bé bối là một điều quá lo, xa, nhưng việc đó cũng cho ta thấy rõ cái tâm địa đon hèn của y: phu bạo, túa thây, làm mặt thảm cho huynh-dân Pháp đã hai rồi, bài giông, tội chất cao bằng giờ, mà dèn lúc này vẫn còn tham sống sự chết và vẫn còn muốn «chạy trốn» và nên có thể được «chạy thoát» cho không bị bắt. Nhưng ý nghĩ kẽm. Cái tội do ai mà theo cho trước?

Sáng 17, đoàn thanh-niên Thủ-binh tới nhà y ở Thủ-trì — một cái nhà rất đồ sộ xây bằng đồng tiền khoẻ nạn lúc làm mịt-tham và trong cuộc đời lầm quán.

Nhà đó bầy biện rất sang, M. bị bắt ở trong giờ nhà khách, giữa lúc y đang thư giãn ngồi uống nước chờ trên một cái sập khán-chân quý. Mát y rách nhay, mải trống, hai cái tai như tát ráo vách ra mà hép, rợp ra một quan-văn-chức mặc trong lồng bút-thu thanh-kem tống ngù. Người nhà y thuật rằng đêm trước, y tức-sao-đi đi lại lại ở trong nhà cà-dáu và dè không ba giờ sang thì tuô-hayet. Bệnh hay y mặc dâ-lau-đi — từ khi cô Giang từ từ — mõi lần là nghĩ hay phiền bực điều gì thì lại phát ra mà phát nặng, có ngày tuô-đe quyết tên-năm, tên-lần.

Quá báu
nhân-tiền-chang?

Như thế rõ rệt, thừa M. đi theo đoàn Thanh-niên lên tinh, mặt lúc nào cũng sám hót, cái không còn hạt nấm.

Vợ y sợ, tốn vào trong một cái vựa thô:

và đợi cửa tiếng đồng hồ mới cầm tay mặt ra. Con voi lẽ thứ ba của y khóc. Trái-khoe tên và tuồng hắc là hổ dòi anh nghiêm. A này người lang Tú-Tổ, tuy y có đèn meo-nam này bởi vì voi và y hồn sinh yê-meo-nam. Tiếo lời người nhà y thưa là ôi mà ngay tội cáo các bạn đồng chí, từ châm biếm phải được cất bồ-lê, chênh-tri phò dè oan-nay và hưu với cái hầm bô-chanh, y dù lấy thêm bon nấm nòng hàn, nhưng không người nào & dám dưa ba-hàng, trừ có có Ba này đã sinh để mồi-lân — nhưng có phải là quái báu nhân tiền-chang? — dè được một con xa, thi lừa con đó là là một cái quái-thai, ebi có một mồi, mà ở đây sau lại có một cục thịt dài như cái đuôi dài cá, ra đời được bốn ngày thi chết.

Về đường hành phúc, ùng-y phán đồng, bao linh hồn cho quý, thừa M. sống khô-kém. Y nghiêm, lại mặc bệch-khát-huyết, thành-thủ tiền xu dứt trong khi lam quan, không ăn được vào móm. 19/11/1940 phuoc.

Người o chung quanh do lợt chõ-kè chuyêna, rằng y coa-sy cái thê-bát, dè kỵ tú, chèt không được nhìn mặt ai trong nhà nhà. Vì từ vi-có-kinh, dang ngô-trong-phog V.v. cho đến lì-lậu, may y dè-chung, may chung-mõi, và lụng kinh trong nhà đe au-lai-xam-hoi.

Lâm-lê-ta-tội.

Còn giờ bốn mươi phút, do ông B. S. P. hưng-dân và có Đoàn Thanh-niên-di-hàng bao-kém, theo sau, thừa M. bước vào nhà Thành-tín. Chán y run rẩy không bước được, một người phải đẩy vào.

Ở đó hóng người dã đợi sẵn y đều nghiêm túc để trống cho rõ từng cái mõi của tên phản-đảng. Y thấp-bé, chỉ-khau, mặc áo-thi, mõm-đi-đầu, dịa-cát-chết-hep, mõi-quan, mõi-trung, vai-so, nhẹ-một-lòn-chết-dở. Mọi người phi-khổn-va-đe chỗ này hồn Nguyễn-thái-Học, ngày-chỗ-kết-máy-hàng-chết «Quốc-dân-thanh-tinh-biết-on-những-nghĩa-si-dã-by-sinh cho thô-quốc», nhiều người si-sao.

Nhưng đoàn thanh niên rết từ tốn, hóa nhẽ, hõi-tòng tên vai B. T. M. rồng-bá-quỷ trong khi hai ông khắc khói lại đánh trám ở trên bàn thờ Nguyễn-thái-Học và chư liệt-sĩ, và B. T. M. quỳ xuống fughe tuyễn-hỗ tội-trạng của y. Thí-thi thoảng lại có một người thở ra như rứa được một gánh nặng ở trong lòng ngực. Vài người si-sao mấy chữ khó nghe. Còn ai-cá-deo-thay-linh-mich-yl tự nhiên thấy đổi mõi-nhânh-si Nguyễn-thái-Học nghiêm hồn-lên như bầy-lửa, trừng trừng nhìn vào tên phản-đảng B. T. M.

Không, muôn duy vật thiêu-não thiêu-duy vật, chỉ cần cái-tri-đồng hợp này thi phải tin cõi. Trước xấp-dật-aset, tròn-dịnh-liệu-aset; người ta gieo gió thi được gặt bão-ma cái-nhân-xấu-trắng-dai-hao cõi-mõi cái-quá-tối nõi-rõ.

Hồi trước, nhắc đến tên Nguyễn-thái-Học có thể là một cái-tội và B. T. M. có thể rồng-rồng-mõm-sê sung sướng bối-dời. Nhưng trời-gẫu-lâm. Cho nên hôm nay ta thấy M. phải quý-tay pha-si-quốc Nguyễn-thái-Học...

M. không còn phải là người nứa, nhưng thực như con... bồ-dõi, béo-cai-gi-lâm-ca-nay.

— Lấy ba-lý! — M. lạy ba-lý.
— Tiền-lén, cùi-dâu! — M. tiền-lén cùi-dâu.
— Bi-rật-lai! — M. đi-rật-lai.
— Thủ-cho-ra! — Võ M. ra.

Càng những lúc này, người ta càng thấy rõ sự đê-hèn trong tư-cá-cát của M. nhưng tuy vậy, co người cũng lấy-lâm-thuong-thuong-cho-sao-không được sinh ra làm-khiếp-hoa-yen-thân, lại sinh ra kiếp-người-tâm-gi, ai tố cáo-diox minh đê-dén-bây-giờ-nhục-nhã-thân-dờ, nhục-vây, mà-lâm-xấu-hỗ-cá-giống-nồi-phay-vây,

M. hối-hãi và hứa-những-gì?

S. Lé-pong, M. ra đứng một chỗ riêng, hai tay-chắp-lại, mặt-cái-xuống, tui-ngón-và-nhạc-nhã. Không-si đứng gần-y. Đầu-tiến-kết-ti, mặt-ông-ở-trong-doan-thanh-

nien-mõi-lại-gần-chết-ván-về-cảm-trưởng-cũ-và-lẽ-truy-niệm-này. B. T. M. già-lang-khép-sự-sít-núi-một-dòn-trê-hu-và-toa-miêng-lại-van-rằng-minh-dã-bồi-lõi-và-quyế-xin-từ-nay-tu-tinh.

Tu-thi-kết, càng bay. Nhưng Hitler-đã-tới-thì-một-tên-phản-đảng-lần-thứ-nhất-sẽ-pháo-đổng-lần-thứ-hai-và-hanthu-ba..

B. T. M. bước vào trước bàn-thờ-quý-lậy-Nguyễn-thái-Học-lầu-núi-và-hồi-với-doan-thanh-n-đo:

— Tôi-eon-to-lâm, lõ-phu-thi-nay-phông-thê-não-chuoc-ong-cõi-phân-nghiêm. Vậy con-xin-thê-giảng-tù-giờ-cho-sao-chết. con-sẽ-tu-tinh-và-xáu-hối; và con-tu-tinh-là-thêm-một-cáu-rắng: con-sẽ-sáu-một-lẽ-vật-dé-goi-is-chuoc-lgi-trong-miền-một-nhâng-tội-kè-tay-trái-con-tâ-lâm.

Là-vết-dó-là-gi?

Lẽ-vật-dó-là-gi? Chưa-si-biết, và-có-lẽ-dân-tộc-bàu-nay, doan-thanh-nien-Thái-Binh-cũng-không-biết-nữa. Có người-doan-nhang-thừa-M.-không-con, mà-bệnh-nhög, có-ý-muôn-cém-một-sõ-tiến-cung-và-cõng-việc-dung-bia-Nguyễn-thái-Học-và-chư-liệt-si-trong-nghia-liet-tu-sé-xây-ở-Thái-binh. Nabihi-người-nghì-rắng-nếu-Thừa-M.-quâc-có-ý-kien-dò-thuc-thi-ahit-djun-khung-hieu-lay, bởi-vì-cái-tiền-của-Thừa-M.-là-tiền-bản-thua-thoi-tha-của-y-bóp-nan-dàn-den-và-linh-của-bọn-Pháp-thay-dàn-son-khi-ban-xuong-miền-của-các-ban-tông-chí-cho-kết-thu

Nghỉ-như-thé, cõng-phái. Nhưng-sao-ta-lại-không-thé-nghĩ-thêm-rắng-dâ-dò-là-nõn-ăn-bàu-thết, nhưng-trước-sau-cũng-vẫn-ehi-là-tiền-của-nuôc-ta? Tiền-dò, nõn-quâ-Thừa-M.-thành-tâm-cúng-thái, doan-thanh-nien-Thái-Binh-rất-cố-lđ-dung-dâ-tập-một-cái-tiền-thờ-Nguyễn-thái-Học-và-chư-liệt-si, theo-kieu-dân-thờ-của-Nhac-phim-nhot-tha.

Có-nhiên-là-đó, B. T. M. sẽ-là-Tần-Cô, dâ-cho-ai-vào-lẽ-diena-cung-tay-dau-y-lam-kết-mõi-gõ-trước-khi-hanh-lê.

NGUYỄN-VĂN-HOÀ

De Gaulle cần phải kết tội...

(Tiếp theo trang 6)

xiêu nhất là biết và dám. Biết trông, biết nghe, biết tìm và dám nghĩ những chuyện vĩ đại và dám thực hành những chuyện đó thành sự thật.

Nga đã dám thực hành cái sáng kiến chấn hưng xa không lồ.

Đức đã dám thực hành cái sáng kiến chấn hưng bom bay.

Mỹ đã dám thực hành cái sáng kiến chấn hưng cơ vĩ đại.

Nga, Đức và Mỹ là ba nước đã dám nghĩ, dám làm, dám sống, — và sống mạnh.

Vậy, theo tin Doriot, nhà hóa học kiêm lý học Georges Claude, người sáng chế ra bom bay, đã bị chính phủ «gõ lì» mang ra tòa và kết án xú giam chung thân vì đã bắn xưởng hóa học của ông ta cho Đức.

Tôi tưởng nếu cần phải kết án thì kết án nước Pháp trước đã thi hơn. Tại sao nước Pháp lại không biết sử dụng nhân tài? Tại sao nước Pháp lại để cho sáu mươi duc kheo? Tại sao nước Pháp lại không dám những cái sáng kiến vĩ đại kia ra thực hành?

Tôi không tưởng rằng tướng De Gaulle lại dối dại thế đâu, bởi vì nếu thật là người ta kết tội Georges Claude thì chính De Gaulle lại cần phải kết tội De Gaulle trước: ông đã có sáng kiến dám chiếu xạ không lồ áp dụng vào chiến tranh khoa học mà lại để cho Nga dám thực hành.

Không, đó chỉ là một cái «cờ», đó chỉ là một cái «dip», theo thiển kiến của tôi.

Dầu Nhị-Thiên

Tại: Hàng Mùa, số 10
NHI-THIEN-DƯƠNG DƯỢC PHÒNG
10, Phố Hàng Mùa, Hanoi — Téléphone 669

Cứ công bình mà nói, De Gaulle chưa chắc đã là một tướng vĩ tài, vĩ trí. Bay giờ không phải là lúc ngồi kể tài của ông ra, nhưng dù là thời ghét nước Pháp thực dân đến bực nào, tôi vẫn cứ phải nhận rằng De Gaulle phải có một cái gì cho nên mới giữ được cho nước Pháp được một địa vị phụ ngày nay vậy.

Việc Syria — Lyban, là một sự thất bại của De Gaulle trong công cuộc đấu trí với Anh, nhưng trong công việc xú giam chung thân Georges Claude, ông không thể là một người ngu dốt.

Biết đâu trong việc xú giam này lại không là một thảm ý của ông? Tôi không thể tưởng tượng được một nước như nước Pháp lại chịu thua một cách nhục, nhảm mà không có một ý niệm gì về sự phục thù... không có một ý niệm gì về sự phục hưng...

Tôi nghĩ rằng bây giờ có lẽ chính là lúc De Gaulle ra tay xưa lại những điều làm lỗi cũ: nước Pháp trước kia, tôi nghĩ rằng có lẽ chính lúc này là lúc De Gaulle dung kể để gọi nhân tài về nước; tôi nghĩ rằng lúc này có lẽ chính là lúc De Gaulle muốn sửa soạn để lấy lại cái địa vị ưu thiêng của nước Pháp cũ... và biết đâu... chẳng là để sửa soạn đổi phó với các nước địch, nếu Nga và Pháp thỏa thuận đi với nhau trên một con đường.

Sinh vào thời buổi này, nhân tài cũng như đồ vật quý, bị cướp rất như chơi mà ban Intelligence service của Anh thi lại có tiếng là tài về khóa... ẩn sáu.

Cứa biết có phải tướng De Gaulle xú giam chung thân Georges Claude là vì cái thảm ý bảo toàn cho Claude dễ rút cái phương pháp sáng chế bom bay ở trong ruột Claude ra và lợi dụng khói ốc không lồ của Claude, để quảng cáo một nhát loại một lít sự phát minh kỳ quái mới?

Chữ quốc - ngữ có thè...

(Tiếp theo trang 11)

Hình thức và cách xếp đặt màu trên hai tờ chữ ô và chữ o cũng giống hình thức và cách xếp đặt màu của lá cờ chữ o quốc-tế chỉ khác ở chỗ: cờ chữ ô, hai màu trắng, đỏ, và cờ chữ o hai màu đen, đỏ.

Lá cờ chữ l' giống lá cờ chữ U quốc-tế chỉ hơi khác là hai ô màu trắng thi thay bằng hai ô màu vàng.

Nói通俗, bấy là cờ nói đều dưa theo kiểu những lá cờ cũ và cũng na-ná giống nhau, như thế vừa dễ cho trẻ nhỏ, vừa tránh được sự nhầm-lẫn đáng tiếc với những chữ khác. Nên là cờ chỉ nam đầu, hình chữ nhật và dùng nền trắng trên có hình màu đỏ:

Cờ dâu sọc cờ vạch đỏ cheo như dâu đỗ.
Cờ dâu huyền cờ vạch đỏ cheo, trái chiều với hình trên.

Cờ dâu hót có một vạch đỏ ngang và một vạch đỏ cheo (hình dâu hót).

Cờ dâu ngà cờ ba vạch đỏ chay chữ chi, gióng hình dâu ngà.

Cờ dâu nang ta môt vạch đỏ nhỏ.

Nhưng kiên cờ trên đây cũng để nhớ vì trong cờ dâu nào cũng có thể thấy ngay dâu uy iới.

Với 27 lá cờ có sẵn trong luật hàng hải quốc-tế và 12 lá cờ cheo, hải-quân

và hàng-hải thương - thuyền của nước Nam ngây mai, có thể dùng «quốc-ngữ» ma trao g, đổi lời những kinh hoạt-dộng ngoai khor hay đi vào cấp bến.

Khi đó, nếu truyền tin không quan hệ nay mènh-lèn thương, sẽ dùng quốc-ngữ phổ thông, nếu truyền tin quan hệ hay ban bô những mặt lệnh sẽ có một lời «nót long» riêng mà chỉ có binh-gia am hiểu. Được dùng trong việc hàng-hải, câu «quốc-ngữ» sẽ không chịu thua kém bất cứ một thứ chữ nào trên thế-giới, về sự rõ-ràng, ghi ghi vì một nước mà đã từng có hai nghìn năm lịch sử với một dã vang vẻ vang thi khong khit nao tieng noi của dân-tộc nước do lại co thi vi với tieng noi của những bộ lạc kinh hèn trên thế-giới.

NGUYỄN HUYỀN-TÌNH

XIX CHỦ-Y

Hòn giò vi su vẫn-tài khó khăn, nhiều thứ thuốc của hòn Dại-Quang, ban hòn đã lâu ngày, vì bà nhiều kinh nghiệm làm giò-mango, nhất là Cam-Tich-lúa và Thảo-Nhiệt-lau, chúng thường hay naua ban các chủng thảo-quả và rau-tau, xe, meo, các cát khí khach chờ nên tin lời chúng Ian-Danh, kẽo tiền mất tài mang uông vào them hại

DẠI QUANG ĐƯỢC PHÒNG
23 Hàng Ngang Hanoi, giấy số 805

XI GÀ thơm nhẹ hơn hết (hút rất thông) dùng thay thuốc lá rát tiệu và lách-sụ:

EROS **VIRGINIA**

Bán buôn tại: Phúc-Lai 87 Phố Huế Hanoi, giấy số 924
Đức-Nghi 22 Hàng Đào Hanoi, giấy số 680



**KÈ THỦ SỐ MỘT CỦA GIAN ĐÀNG ĐẠO TẶC
CHÍNH LÀ CÁC THÚ KHÓA BẢO AN**

TUCCO - B.V. - "S"

THÀNH GIÚP CỦA — BẤT-KHÁ SÂM-PHẠM

Bảng tài liệu chẽ-tạo

DÀI-VIỆT 19, PHỐ CỬA NHÀ THỜ LỚN HANOI Biên số 1242

RĂNG TRẮNG KHỎI SẤU THƠM MIỆNG
vì dùng:
thuốc đánh răng
GLYCERINA

PHÒNG XEM BỆNH
BÁC-SÝ PHÁT

21 phò hàng Đua
(Lý-thường-Kiệt),
sau phò Sinh-tử,
canh viện Tè-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ

Buổi chiều : từ 4 giờ đến 7 giờ



DÀ CỘ BẢN:

KHẢO-CỨU VỀ

Tiếng Việt-Nam

của TRẦN NGÂN - Giá : 20.50

Cuốn Khảo cứu về tiếng Việt-Nam của ông Trần-Ngân sẽ giúp các bạn nói cho đúng, viết cho đúng, hiểu rõ nguồn gốc, và có nghĩa tinh-nhị của tiếng nước nhà. Các bạn còn biết cách làm các lối thơ, phú, từ-khue, và câu được, thường-thường những áng văn miệt-tác, trong văn-học-giới Việt-Nam

Bước đường mới

Chuyên dài lý-tưởng
của DƯƠNG-NGÀ — Giá : 3p.00

KIM-TU-THÁP

Sách khảo-cứu về khoa-học
của PHAN QUANG-ĐỊNH — Giá : 2p.00

Mua lẻ mỗi cuộn thêm cước bảo đảm 0 \$ 70,
tự cuộn thứ hai cước 0 \$ 20

Nhà xuất-bản CỘNG - LỰC
Số 9, phố Hàng Cỏ Hà-nội, giấy nolis 962

Sđ 9. phđ Hng Cđ Ha-nđi, giây nđi 962

Tuần-san báo TRUNG-BẮC TÂN-VĂN số...

In tại nhà in Trung-Bắc Tân-Văn

36 — Phố H. d'Orléans. Hanel

Sō bao in ra.

Quản lý NGUYỄN-DOÀN-VƯƠNG