

# PIONGBAC

A rectangular library stamp with a double-line border. The top line contains the text "BETTY LEGAL". The bottom line contains "LIBRARY OF THE STATE". Below this, the number "NO E 185" is stamped.



Trên Khán-sơn, dài ký-niệm nhà cách-mệnh Nguyễn-Thái-Học và các liệt-sĩ được dựng trong một khung cảnh rất uy-nghiêm. Năm sáu vạn người đã đến làm lễ dưới một trời mưa như trút nước. (Anh Võ-AN NINH)

## NG. DOĀN-VƯƠNG CHỦ-TRƯƠNG

Số 250 - Giá : 1.50  
Chủ-nhật 24 Juin 1945

## KÝ CON CHÌ

NHÂN NGÀY  
KỶ NIỆM CÁC  
TIỀN-LIỆT Ở  
KHÁN-SƠN  
NGÀY  
17 - 6 - 1945

Bao nhiêu vụ  
như vụ Giáo  
đều gây ra bởi

## «Con sứ-tử» V.N.Q.D.

của  
HỒNG-LÂM

*Chính Cảnh dâ-lèn án  
và Vi-vân-Định. Lúc bị  
Cầm-Mật-thám Pujol*

Lê-hữu-Canh, linh-hồn của  
V.N.Q.D. Đ.cái-tố

Hồi cuối năm 1929, trước vụ Yên-bay lì lầu, trong V.N.Q.D. Đ.cái-tố đã xảy ra sự bắt hoa vi-bát-dông ý-khiến về công cuộc hành động. Ngày-trai-Học, Nguyễn-khắc-Nhu và da-sô đảng-viên hoan nghênh việc bạo động nghĩa là dùng ngay vũ-lực để khôi phục lại quyền-chinh. Nhưng một thiêu-sô đảng-viên do Lê-hữu Cảnh dâ-lèn tại lầu chùa truong sự đê đặt cho rằng cần phải kéo dài thời-kỳ dự-bị, sửa soạn kỹ-cang hơn trước khi hành động tai-miền tránh khói-thát-bại. Đã có lần, Nguyễn-doáa-lam thuộc chi-bộ Haiphong dâng ý-phai đê đặt mà có người gọi là phái-trung-lập, đã không chịu vang theo mệnh-lệnh của dâng-trưởng Thái-Học.

Lê-hữu-Canh, theo đạo Gia-tô, nguyên trước có ra linh-và-dong đội trong cơ-linh-khu-dô ở Sơn-lay. Từ-khi già-nhập vào V.N.Q.D. Đ. theo lời các bạn đồng-chí, Cảnh luôn luôa tò mò là người thông-minh can-dâm giàu-nghị-lực và nhiều-quá-cảm. Nhung đúc-tinh đó đã giúp cho Cảnh chông-trở nên một đảng-viên trọng-yếu trong V.N.Q.D. Đ.

## GIÈT CÓ MỘT NGƯỜI

ám-sát của V.N.Q.D. Đ.  
Du, Đội Dương, Ng. Bình  
bàn tay sát-rất bí-mật của

## D.Đ.túc Lê-hữu-Canh

giết Toán-quyền Pierre Pasquier  
bắt, Cảnh rút súng ra toan giết viên  
nhưng bị một thám-tu người Nam...

dùng chất hóa-học mới thấy chửi nỗi lèn  
lamb-đòn-kém lạc được cù với Học-lúc do  
cô Giang đã đọc cho Cảnh chép.  
Còn đảng-viên do Cảnh phái đi ám-sát  
Vi-vân-Định thì bị bắt ở Thành-bình ngày  
26-7-30 trong mình có súng và cả bắn-đá-kết  
tối-bí. Khi cô Giang được tin Thái-Học sắp  
bi-banh-hình cù liền-lên Yên-bay để được  
mục-kịch vụ hành-hình dâng-trường và tinh  
nhận của mình sang 12 ường-chí. Sau-khi  
trông-thấy 13 cái-dau-roi trên pháp-trường  
và tinh-nhận mình chết một cách oanh-hẹt  
cô Giang liền-về ngay Hanoi, trong lòng đã  
quyet-dinh sẽ chết-theo cho vẹn-cá-tinh-lìn  
nghĩa. Được biết, dù định ghe-gom của cô,  
Cảnh bèn-nghi-rà một kế-dê che-mặt các nhà  
chuyên-trach. Cảnh mạo-rà một bài-án của  
dâng-bát-thi-tang-phai-chết-giao cho cô già  
vào-mình để cho các nhân-viên Mật-thám  
khỏi-biết là cô đã tu-sai vì người-tinh là Học.  
Mang-bản-án đó, cô Giang, sau-khi giao-pho  
lai việc dâng cho Cảnh-ben-dén-làng Thủ  
Thái-bình Ji-van-Định mệt-lay-sai-qua-thép,  
khép-cả-hai-vai-toi-từ-hình. Bản-án khép P.  
Pasquier vào-từ-hình các nhân-viên ty Mật  
thám đã tìm-thấy rong người Cảnh-khi Cảnh  
bị bắt ở Hanoi. Bản-án đó viết-nhâng-thứ-một  
kia (mới-trong-thì-không-thấy-thứ), phải

(xem tiếp trang 25)

# CÚ' CHO HỌ UỐNG!

YU BẮNG

Câu chuyện các ngài sấp đọc đây là  
chuyện một tâm lòng. Tâm lòng tôi bị vát  
dập, phủ phẳng; tấm lòng tôi bị người  
đèn, rây sét; tấm lòng tôi được bão dập  
bằng rìu bạc ác, bát nhát.

Chuyện với trả án, nhân trả oán

Ngày xưa, có một vị sứ ngài dựa một cùm  
buồm, rây cả một bắc thơ săn, đuổi thú chay  
qua. Bác ngã xuống một cái hang và một con  
quạ, mờ con rắn hổng sợ, cảng lặn theo  
bác. Cả ba ngã lên trời mà khóc và kêu. Khó  
cầm được lòng thương, vị sư bèn kiềm môi  
vợt dây không xuống đáy hang để cho cả ba  
cùng bám dây trèo lên mặt đất. Cả ba đều  
quay lạy.

Bac thơ săn nói rằng: «Lúc nào ngài  
đi qua, xin ghé vào tôi, tôi được thế dãi  
taco phận thấp hèn thi uan hạnh».

Còn quay nói: «Tôi lên là Bồ. Gặp việc  
không may, người cù kêu một tiếng là tôi đến  
tien». Vé còn rắn nói: «Tôi cũng thế. Người  
cù kêu «Trắng», Nói xong, cả ba đều lạy  
lại, mồi gióng đi mỗi ngà.

Và rùng tái dữ dội là sáu lần.  
Sắc đẹp, tiếng tôi, mũi thơm, mĩ vị, áo  
quần khai chuỗi và đặc vong, nhà sư của  
ta còn cho ta sau (tối) gươm chém nái  
thần cần phải quên đi, thi còn nhớ đâu đến  
nỗi buồn chiu nào ở bên gốc bồ, để cứu sống  
ba mang nợ. Nhưng một sự tình cù xúi đến  
bên hoang hôn kia, ai làm đạo quá chán  
người bị lạc trong rặng tối và phải vào nhà  
bác lão săn xin ngủ trog phiến hò và cũng  
lo phải thế con, dân nước, bác họ săn đóng  
cái lều. Cái lều

bác thơ săn ăn ở tôi lèn như lèt, qua không  
ngót miệng chè bùi, và nốtка Phản tôi, tôi  
không có nhà để ngai ô, không có con để  
tra xát, rây sét; tấm lòng tôi được bão dập  
bằng rìu bạc ác, bát nhát.

Nói đoạn, quay lòn vào cung cửa, lồng một  
hai kim cương đeo nơi cổ hoàng hậu, lúc đó,  
đưa ra, thiem thiếp, giặc đồng. Qua đêm về  
biểu nhà sư và nhà sư lại đem tảng chảo bắc  
thơ săn làm kỵ niệm.

Không may, hoàng hậu lúu linh giặc biết  
rắng, mài kim cương lại lâu vua; và bèn  
truyền rao trong dân rằng ai bắt được thi  
thưởng cho một ngàn cân vàng, một ngàn  
cân bạc, một ngàn con ngựa, một ngàn con  
bò; ai bắt được mà không đem nộp thì bị  
trú di cù họ.

Không để lỡ, một dịp may lì có, bác thơ  
săn bèn trời qì súi lại nạp vua và tức khắc  
kết tu hành bị dem, và tru tượng rất nặng nề.  
Ngài chắp tay vào ngực, tung kính, và tinh  
cùa nói đến chữ «Trắng» tức là tên con rắn.  
Sau khi hỏi hết, dân đuổi câu chuyện, cầm  
quyet chí báo thù. Nó nói: «Nhà vua đây  
chỉ có một thời lúu đồng cung; để tôi vào  
cần cho rắn chết, rồi ngài lâng thuộc chia  
tối mà trai cho sống lại thì trai nào cũng  
được tha». Đến đó, thái úe bi rắn cần chết  
và, nhà viên thuốc cha rắn cho, vị sư chữa  
thuốc lúu hồi sinh thực. Vua bèn vui như  
sư và rắn chia nửa giang sơn, nhưng nhà  
vua hứa nhặt định khước lúu. Tức khi vua  
hiết nết và phản rằng: «Bach đại đưa,  
nhưng ngài không nhận phần nửa giang sơn  
của lúu lúu có thể nào ngài lúu ăn cùa  
núi, ngõi kinh (uong)». Lúc đó, già ra mới  
dem, hết câu chuyện ra khép, và  
thường chay nước mắt, và lấp ló trang

gói bac thơ săn vào hòm.

Người đã làm một việcICK quái, hãy  
về dem nết bà còn lớn nhỏ trong chín đời  
bọn đam trắng lâm llop như những con  
lợn cao, Hết thời, cha bợ, mài inot  
phap bắn chắt hàng chục nhà cách mện  
ma không động một cái gân mặt nào; hết  
thời của những mả đam nêu không di  
ngoại tình thì lại dù dồn ngoại phô, chát  
về giòng da vang la hàn; hết thời của  
những lúy con cắc-lắc chài cả nước người  
sống sót.

Sự hung ác và lồng bắc béo là hai cái tội  
lớn hơn hết. Câu sách đó của nhà

Phật, dân nghe là vẫn nho; bắt cứ dõi  
với ai chúng ta, như vú su kia, cũng dắt  
đãi bằng cả một tấm lòng chân thật;  
và mặc dù ở vào trường hợp nào chúng ta  
cũng dắt xá không có thể naq lít hơn.

Vậy mà câu chuyện vật trả án, nhân trả  
oán, mài lòn nra, lại xúi ra với chúng ta  
— câu chuyện náo lòng! — nhưng lần này  
thì «nhân» không là một người nra, mà  
là mười người, trăm người, cả một bọn  
người hén dồn dập nỗi căm mắng lên chửi  
trời, dà lây những từ cách thất phu ra ché  
nhạo lòng đại lượng và rã gãy vây để trả  
on những kẻ dà thường họ, không dám chết  
họ trong khí tò ngã. Muôn cho rành mạch,  
và nén khai lý, lắc bắt đầu thi kìn.

Trang tuần tháng ba dương lịch năm  
một ngàn chín trăm bốn mươi nhăm, Pháp  
kiệt ở miền Bắc, Việt-Nam xẹp linh một  
giặc, mà mài dời, Dàng, vò sám hành l Đàng,  
tan biến l Đàng, dì dời cù phó mát và đor l  
Cái ngài thực dân cùi sát mà vang lải từ  
kinh-dà Phap-lan-lay sang giài đót này,

tưởng là pêng chún không bao giờ đò được;  
vậy mà chỉ có một đêm, quân Nhât, bắn bắn  
tan, bắn lém lết và cũng không có hàng  
long vĩ, đồng nai neo buon ruro. Thế là  
hết thời của viên cai trị mài ló kỵ mài  
chết lâm cho hàng ngàn người chết trong  
mười sáu tiếng đồng hồ, hết thời của pien  
quan vò mài xanh ngồi lên đai giài ở trên ô-lô  
chết huy quân lính; hết thời của tên sát

nhân người miền Nam nước Pháp, đai đèn dầu  
lạc lén bụng đì đê túi thuộc phiến với một  
bọn đam trắng lâm llop như những con  
lợn cao, Hết thời, cha bợ, mài inot  
phap bắn chắt hàng chục nhà cách mện  
ma không động một cái gân mặt nào; hết  
thời của những mả đam nêu không di  
ngoại tình thì lại dù dồn ngoại phô, chát  
về giòng da vang la hàn; hết thời của  
những lúy con cắc-lắc chài cả nước người  
sống sót. 5

Không, cái thời của họ hết thời rồi. Vẫn  
minh quá sức, đèn như thê, mài trăm  
năm nra cũng chưa thè cát dâu lén được,  
vay thi cho tg. qđ à ngoài nay làm cat trò qđ?  
Mại sô Agwt Phap, vì thê, dà được trinh  
trứng dem kệ sô cát trong những buồng  
giám. Trong khi đó, mài sô khac đồng hòn,  
xé ra giám cầm cung chí được eai ngue  
ăn hại com lại gạo thôi, nên vẫn còn được  
buồng hòn ở bên ngoài, dì, lại, ăn, uống và..  
hết chán mài lò lén chờ đợi bọn đò gò,  
đò gòn lì, đò gòn liên, đò gòn la đon, mài  
cái tau lóng, vñ đò bộ đò mài trăm quen  
linh, mang súng long ngõng, đeo kiếm gò  
Hàng trống, đen giài cùa và lây, lại ché  
quyen cho họ!

Người ta kể chuyện rằng lúu quân Nhât  
đò bộ ở Phi-luật-tan, b Tân-gia-ba, b Na-e.  
dương quân-đào, thè dán, không châm trẽ  
một giếc, dà di tìm quân lhay dân Anh Mỹ  
và Hòa-lan đe giếc. Có kè, bị trói, sôh,  
cù người bị đam chém, lại có anh bị bêu  
đầu.

Sau đêm mồng chín tháng ba dương lịch  
và nước ta, ta cũng có thè nhân lúu quân hò  
phêng xá xé như thê và hòn thê nra. Bì, ol  
cù aca lhay dân mà họ deo vao cù dán  
cù lè, cùn nết nè, ác liệt gáp mays mươi  
Anh Mỹ và Hòa-lan nra.

Nhưng chúng ta không làm thê. Không phải  
chúng ta không biết nóng hòn đầu, không biết

thú gián dâu ; mà cũng không phải là áng ta  
hén nhà dại ; nhưng dì khỉ hâu của xã sở  
này, cái lùa lịt có hưu của dại nroc này, cái  
lòx vĩ tha đã thành phuong ngôn của dân  
tộc này, đã luyện cho dân ta một tinh thần  
trầm bí, say trước nghĩa cũ, mồi lòng tha hứ  
và mồi bụng thường người mông mênh.

Con cháu của Nguyễn Hiền, của Trung trắc  
Trung Nhị, của Trần hưng Đạo, của Hoàng  
Điển, của Phan dinh Phùng kinh ông bao giờ  
lại thêm đánh nhau; những người đã ngã

và an ủi, nay chưa bao giờ giũa Pháp và  
Nam có xảy ra chuyện gì. Hòn thi nứa, Thủy  
một tên Pháp, cựu thành viên của đản, về cái mồ  
xanh rợp đi cùng đường để ăn xin, có người  
minh lại còn gọi lại cho tên; một con diêm  
mặt xanh, rợp chí người nam là « moi ro »  
bằng giờ dừng đầu đường số chor báu cái code  
với cái cùa để lấp lẩn ăn, người minh cũng

... xé cuối cùi gác làng lòn àn, ngay sau đó là  
đỗ tên là đê giáp hòn là đê mù; và thành  
phố giờ có cõi bao nhiêu người Pháp ngứa  
tay đi ăn mày mà người mình vẫn chở cõi  
ăn, áo mă, nay đã cho những người khóng  
quay khac cõi một giống da vang màu đđđ?

Dặng trordei: Một lâm long vĩ đạt nhữc vay,  
một người Pháp biết nguy cơ cõi cầm đóng lâm  
lâm và rưởng lường anh múa a kèp ngàn dời  
anh khong thè kho an à cho phu.

Thé mèo, dãy, một số Pháp Kiều ở đây ăn  
cháo ở bát và lai ngay vào bát đã đèn đèn  
tầm long tốt của chúng a như thé đây !

Họ bao nhiêu người? Tôi cũng chưa biết rõ, nhưng quả thật từ hôm đảo chính đến nay, không một ngày nào không nghe kh่าว lận công phản kia lên rền khắp các mai vò trong kinh thành.

Bấy, sau đâm Bouillon, dù lợn hổ con mà  
chỗ quán Théparder, kẹp mọi người bồi nam  
vào bến là vì nó nguy hiểm, nó đã bị đập trúng  
niêm chiên và Nhị Việt ở cửa Quán Sở, Kỵ  
sát Léon Gax, vừa tung tẩy trong nhà bờ bao  
lộ, nghĩa cho mồi thang bờ giáp với các vò  
máu tại lều « Khay-hê-Úng, Khay-nh Phê-tay »  
đang là lều van-đi hữu hàn-cáng-gác-chò « Kéa »  
không được nả đạn đường. Khi hai lát chò  
tên Lauret không biết là mìn nào đè nén có  
máu và gõ-loa y ra đập, nồng lửa quay sang  
khoanh mồi, cái lạy ra đì sinh sẽ với mìn  
người phu xe già, rồi đánh cho kỵ ngã, ng  
rồi còn đánh Ngàn Sierra Le Maire, chỉ  
hàng hòn Đông-ký xuôi đánh nhau và  
cối xay nhảy lên mọi con nòng,.. khi nó  
một cái súng, cao xa di bắn lia lịa và  
những cưa hàng ở phố cửa Nam rõ bị đánh

Mỗi mu gian ngô, mỗi á đậm đà rõ, mỗi qua  
con lợp bì xeodie chung là chay là đỡ mệt

## Nên trà cho dân

# 50.000 TẤN THÚC CẨM THAY GẠO

Dè mắt lối vần - dè thoát  
gạo. Chánh-chủ nén dè  
mắt luôn đèn vần - dè  
thần-dầu, vùng, lae

Ai cũng biết rằng bắt đầu từ 1940, Chánh-phủ Bảo-hộ Pháp đặt lề đặc vùng lầy.

Nghĩa là bao nhiêu số thang đầu, v.v...  
lại xem xuất ra đều bắt buộc phải bán hết  
cho Chánh-phủ ai trái lệnh mua bán các  
thờ đó bị coi là buôn bán lậu, và phải  
trừng phạt rất nghiêm, phạt giam từ 2  
tháng đến 2 năm, phạt bạc từ 200 quan  
đến 1.200.000 quan.

Các thứ ấy Chánh-Phủ Pháp bắt phải  
bán theo giá rẻ mạt, chẳng hạn như  
thiền-đầm

Năm 1941	định giá 28\$	một kg (100 cân)
1942	32\$	
1943	38\$	
1944	40\$	

Thật không bằng giá bã thầu dầu từ khô dầu. Theo bản tu trình số 2305 ngày Juin 1944 đệ lên cứu Thống-sứ Chauve Borel bấy giờ sung chục Chánh sở Cảnh p้อง Bắc-kỳ, thì giá khô-dầu bán tự-đi trên thị trường là 85\$ một lít (100 cân). Chinh Borel đã phải nói giá thầu dầu không đủ vốn ăn lạm.

Nhiều khi vì một lẽ này hay một lẽ khác  
vì điện - chủ đã bị gán phải trong n  
không sẵn được thầu-dầu, đánh phải m  
ở ngoài theo giá chợ đen tới 1\$50 - 1\$

một cản dễ bán cho Chính phủ theo giá 0 \$38 một cản. Nếu không sẽ bị quan trên bắt bớ làm tội.

Vàng lắc cũng được  
định giá quá ba như thế  
Chính Braemer chuyên mòn và vàng lắc  
tại số Kinh-sé Bắc-kỳ trước đây định xin  
Chánh-phủ Bảo hộ Pháp tăng giá cù lắc  
từ 31 \$ lên 81 \$ một ta, giá hột lắc từ 62 \$  
lên 163 \$ một ta và vàng ta 45 \$ lên 118 \$ một  
ta cho dân khỏi lỗ vốn

Chẳng những đã làm hai nhà đồng, vững  
lạc, thầu-dẫn lại làm dân quê chết đói nữa

Với diện tích các ruộng trồng thóc, với số sản-xuất mầu thóc, dân số Bắc không bao giờ đủ gạo ăn, chính những năm được mua cũng vậy ông Nghị-m-xuân-Yêm trong bao Thanh Nghị đã tính ra rằng theo tổng số thóc sản-xuất trong xứ, nếu ta mỗi ngày chỉ được ăn eo 250 gam gạo mà thôi, nghĩa là gạo trong xứ chỉ đủ cho mỗi người chúng ta mỗi ngày ăn một bữa.

Nhưng trước đây, dù gấp những năm  
đời kẽm, chúng ta vẫn sống được, không  
chết đói hàng vạn hàng triệu như nay.

Là vì chúng ta nay vẫn quên ~~dối~~  
ăn ugô ăn khoai » đè thay cùm gao.

Các huyện: Chương Mỹ, Hà Đông, qua  
năm suối dài, đều ăn cám, trâu ngô, m  
trob, tới 2 phần ngô, một phần gạo.

Vẫn dặn ăn lót, hàn lâm hàn lâm  
thể, mà dặn ta đã có thể bán một ít giao

ngoài đê, lấy tiền chi tiêu và đóng sưu nộp thuế. Bảo rằng xứ Bắc ta thừa gạo ăn nên trước thời chiến-tranh đã có thể xuất cảng hàng hóa vạn tấn gạo một năm lesar. Người Việt Nam vốn nghèo, cái lợt mua hàng một năm tinh dược độ 9\$50, nghĩa là mỗi người Nam một năm thất ra chi tiêu được đến 9\$50 là hết hạn. Nếu ta thừa gạo, thì mỗi năm xuất cảng tối 8 vạn tấn gạo, sau lire mua hàng của mỗi người chẳng ta lại cái có 9\$50 thật?

Ngoài khoai dã sào cũng đã giúp cho chúng ta đỡ đót.

Nếu với năm nay, đồng-bảo ta phải chờ đợi, là vì số gạo đã thiếu ăn mà lại phải nộp cho Chánh-phủ Pháp tinh-trú, và cũng là vì dân ta bắt buộc phải trồng mì-né vùng lác, thầu-cầu quả.

Jeannin của Thanh-trá sở Rhuysen-nông đã nhận rằng hơn một phần ba số đất trồng mì-né bị thầu-dầu chiếm hết, đó là một gánh rất nặng cho dân-quê. Riêng hạt Đồng-Anh (Phu-Yen) đất trồng thầu-dầu chiếm hết 50 phần 100 đất mì-né.

Theo tờ trình của viên Trí-uyên Đồng-anh, thi riêng hai ấy có 11.000 ha đất định, mà đất trồng thầu-dầu (tối 10.000 ha), tính ra mì-né xuất dinh phải trồng non mì-né thau-dau. Theo tờ trình kin của cựu Thông-tu Chauvet de Lien Toàn-quyền Decoux thi năm 1940 diện tích trồng cao thứ hót có đất và cây tại Bắc-kỳ có 5.000 ha đất, năm 1942 tăng lên 17.000 ha đất, năm 1943 35.000 ha đất, năm 1944 tăng lên tới 45.000 ha đất.

Và theo tờ trình bị mất do, số 45.000 ha đất và cây tại Bắc-kỳ có 5.000 ha đất, năm 1942 tăng lên 17.000 ha đất, năm 1943 35.000 ha đất, năm 1944 tăng lên tới 45.000 ha đất.

Và theo tờ trình bị mất do, số 45.000 ha đất và cây tại Bắc-kỳ có 5.000 ha đất, năm 1942 tăng lên 17.000 ha đất, năm 1943 35.000 ha đất, năm 1944 tăng lên tới 45.000 ha đất.

ra ngoài mỗi năm lời 50.000-60.000 tấn thuế, gạo lúa ta dã ăn 50.000, 60.000 tấn ngô khoai thay vào.

Bà thiên chở 5 vạn tấn thứ lúa đó, lại phải nộp thuế cho Chánh-phủ Pháp, gạo Nam-kỳ thi không tài ra được, sự chết đói của dân Bắc ta, nếu người Pháp không tạo ra thi cũng đã biết trước, và không còn khiến ai ngạc-nhiên.

Nay Chánh-phủ đã bài-lệ thu thuế của dân, trả cho Chánh-phủ cũng nên trả lại cho dân 45.000 mì-né lạy dã để trồng mì-né mò ngô khoai, lấy lúa ăn già thay gạo, vi trả lại tài-vật thuế gạo trong xứ cho nhân dân, nhân dân cũng vẫn không dã an.

Làm thế chẳng hay gì cho nền kinh-tế trong xứ hết. Mừng, lai trước kia, bọn thực-dân Pháp thu chí để ép dân sà lách cho họ mà thuế. Thịt dân dã này không cần chia ai nấu. Thầu-dầu thi đang để cắt đầu nhốt. Đầu-nhốt thi trước quanh đội Pháp dùng có 1500 tấn một năm, kỵ-nghệ sà-phòng tên, thi 79 tấn. Số đầu dã này Chánh-phủ có thể lấy rất nhiều ở Nam-kỳ vì nơi đó là thô-sản dân dã. Đến nay vùng đây cũng không cần lấp vì số đất dã trước, thi nay thi dường dã bắt đầu?

Xa lè thu thầu-dầu vùng lẫu dã trả cho dân mỗi năm 50.000 tấn lúa ăn thay gạo này. Ông bà mà nói

EX VĂN HÓA  
Xem thêm: **Đại-Quang-Duy-Phong**  
Đại-Quang-Duy-Phong

Tại sao ban tổ chức lại bỏ quên

**PHẠM HỒNG THÁI**

**HOM LÀM LỄ**

**KÝ-NIỆM LIỆT-SI VIỆT-NAM Ở KHAN-SON?**

Tất cả dân Hà-thanh và tên em là Hết-he chia tách không còn chờ đợi nữa phản ứng chung chia làm hai Ban tổ chức.

Ban-thu-tập trên đồi Khan-son. Một cái tên-nhớ rao-bàng với già-hoa lá đang

trên đồi rất dã sà che lấp e-ngoài tên Khan-son, và

phía sau. Dưới bốn chín

Hai nét viết già cũn, "Tỉnh

khách ngồi lại có những bậc lên xuống trồng cảng

tâm tham về nghiêm trang.

Người mới tưởng vào ban thờ có cảm tưởng như đang

trước mặt ngồi đèn hoặc dài

đèn nến xà sán fat úc nghĩ.

Đèn 10 giờ, lê-ký-niệm

đầu-dầu. Thoát hiện ra, rồi

trống-chiêng rồi tiếp

phường nhạc và quốc ca.

Ông Nguyễn-ngọc-Son đứng

trước máy truyên Thành

trường khai-lai và thành

hình 13 liệt-sĩ ở Yên-Bay

ngày 17-6-1930 tại đây

9

đọc cả chương trình buổi lễ.

Máy truyền thanh gọi người trong coi việc phát lệnh và báo sắp nô 14 phút lệnh. Công chúng đợi mãi không nghe một tiếng nào thi ra giờ mưa, mới ướt không cháy được. Một điều thật vọng.

Ông Nguyễn-xuân-Dương lên đọc văn tế trước máy truyền thanh, nhưng ông chỉ đọc ra ngoài nén. It người nói rõ, giọng ông của Ông Nhượng-Tống, lại xay nén vẫn lè mèt cá hay. Hai điều thất vọng.

Công chúng đứng yên, một phút ai diệu liệt-si.

Rồi đến lễ đăng huyong và các quan khách, tức là mồng quán vân, võ Nhật cùng các ông đang-trưởng, phó-đang-trưởng đặc-bang Quang-đồng và Phúc-kien đều hành lễ trước bàn thờ.

Ông Ngõ-thù-Dịch đọc diễn văn bằng tiếng Nhật cảm ơn các quan khách.

Bà Lê thị Thanh nô về tiêu số năm nô đồng-chi đã hi sinh vì piec-dang, piec nước. Cuối cùng là Ông Nhượng-Tống đọc diễn văn nói về tấm lòng hi sinh và trọng danh dù cùng trách nhiệm của các bậc liệt-si trong V.N.Q.D.B sau yết khôi nghĩa Yên bay như Phò-đức-Chinh, Nguyễn-thái Học. Ông so sánh cái chết của các anh hùng Việt-Nam

với cái chết của Quốc-trưởng Đức Adolf Hitler hồi đầu tháng Mai vừa rồi. Tiếng ông nhỏ, hơi ống ngắn, ông cứ cố rắn súc gào cho to và nói những hơi dài. Công chúng cứ chót chót lại nghe tiếng ống thô pháo pháo do máy truyền-thanh phát ra và nhiều người tỏ ý thương hại cho

diễn-giả dã nói một cách

rất mệt nhọc.

Sau bài diễn-văn khá dài, người nói rõ, giọng ông của Ông Nhượng-Tống, công chúng đợi nghe những bài diễn-văn khác mà nhiều người bao trước là rất xuất sắc nhưng không thấy gi-

Phường-niac cù bài «Hồn từ-si» rồi cuối cùng là bài «Tiếng gọi Thành-niên».

Lê kỵ-niêm đã kết liêu bằng cuộc diễu qua tìn-đèo bàn thờ của Bảo-an-bình, Cảnh-binh và các đoàn đại-biểu, cù các đoàn thể ái-quốc cùng các công sở. Mỗi đoàn lại có một lá cờ hoặc một tấm bảng để rõ tên đoàn. Các đoàn di diễu theo tiếng âm-hạc trong gần một giờ mót hét. Tán ném nhặt rằng ss phu-nữ dù vào các đoàn đại-biểu kha-dong.

Sau khi Lê kỵ-niêm hoàn thành, những tên sòng người do các ngả đường trong vườn Bách-thảo kéo ra đóng guá đèn ngồi các

đường phố quanh vườn, bị nghẽn hở lâu mãi với. Cứ xem số người đến dự lễ thi đà rõ quốc dân ta hâm mộ các vị anh hùng tuân-quoc là dường nào. Một điều phản nản mà tôi nghe từ miệng nhiều người, dù lê phát ra là suôn buồm hành lê và trong tất cả các bài diễn-văn, không ai được nghe nhắc đến tên hoặc tiểu-sử của liệt-si Phạm-hồ-g-Thái lân nào. Thế mà trên các báo và cả trong những giấy mời di diễu ban tề-chức dã nói rõ là lễ kỷ-niệm hai bậc anh hùng tuân-quoc Nguyễn-thái-Học và Phạm-hồ-g-Thái cũng các liệt-si khác dã bị hành-hinh ở Yên-bay.

Người ta đã quên mất Phạm-hồ-g-Thái. Sợ quên đó là có ý hay vô tình? Nếu đó là một điều dụng tâm, như g kiến nhiều người, thì lực ban tề-chức đã làm một điều rất tội cho vong linh liệt-si Phạm-hồ-g-Thái, và hồn vong linh nhà anh hùng dâng trưởng V.N.Q.D.B. có thiêng cũng phải bất mãn về điều đó pa không trách các bạn đồng-chi đã phạm vào một việc ích-kỷ, mọi sự chia rẽ vì óc đặng phai quá mạnh. Vì đâu mà có sự những quên đó? Có lẽ vì nhà anh hùng họ Phạm không phải là người của

nhà, mà là người của

## BÁY-MƯƠI PHẦN TRĂM ÁU-CHÂU BÃ XÍCH-HÓA MỘT CÁCH DỄ-DÀNG

Tại sao?

**«Cái nạn Sô-viết chỉ tìm cách thực hành hạnh-phúc cho các nước bại trận và tiều-nhược»**

Bảy mươi phần trăm Âu-châu dã bị xích-hóa! Hàng trên các báo và cả trong những giấy mời di diễu ban tề-chức dã nói rõ là lễ kỷ-niệm hai bậc anh hùng tuân-quoc Nguyễn-thái-Học và Phạm-hồ-g-Thái cũng các liệt-si khác dã bị hành-hinh ở Yên-bay.

Hãng Thông-tin Nhật đã dám vạch rõ sự hực trong lục các hảng thông-tin Anh, Mỹ vẫn giấu đầu hở đuôi. Hầu các nhà cầm quyền các nước Hồng-mao cũng lo lắng về cái nạn xích-hóa ở Âu-châu, nhưng không dám nói ra. Họ vẫn ngầm-ngầm tìm hết cách

dè ngần ngừa thế-lực Nga trên Âu-lục, nhất là từ sau khi quân đội quốc-xã đã đầu hàng, nước Đức đã bị qua phan. Con đê kiên cố đê ngăn «nước lũ Cộng-sản» từ trước đến nay đã tan vỡ, Anh, Mỹ cố hàn gắn lại nhưng vô hiệu. Stalin đã toàn thắng trong trận đại chiến này: thắng cả về binh-bị, ngoại-giao và tuyen-truyen. Rồi đây Nga sẽ hu được một minh kêt quả tốt đẹp trong sự thắng-lợi chẳng?

Đó y đến những tin tức ở Âu-châu gần đây, ta thấy rõ Nga không hề chịu nhường bộ Anh, Mỹ. Trước hết, tại Hội-nghị Téhéran ở Ba-ir Roosevelt và Churchill phải thanh chính đến hồn chayen Stalin. Lúc này, Hồng-quân chưa thắng máy và đất Nga vẫn bị quân Đức xâm-chiếm nhiều. Thế mà Nga vẫn to tiếng, nhất là trong việc yêu-cầu Anh, Mỹ phải mở ngay mặt trận thứ ba. Nga vẫn

**Không thù ghét ai  
Không muôn cho ai làm nô-le,  
Không có dâ-tâm trường-tri ai**

tự nhận là đã gánh vàc gân hết gân nang trong việc đổi đầu với quân độ Quốc-xã.

**ĐÓ LÀ LỜI CỦA STALINE  
IN RẤT LỚN DÁN VÀO  
BIỀN, HIỀN ĐƯƠNG  
DEM ĐI DIỄU QUA KHẮP  
KINH THÀNH NUỐC ĐỨC**

Rồi đến Hội-nghị Yalta ở bán đảo Crimea hồi cuối năm ngoái.

Stalin vẫn lấy cờ minh bận về việc

chỉ huy các cuộc hành binh nên không thể đi xa đất Nga một phút nào. Các vị quốc trưởng Anh, Mỹ, một lần nữa, lại phải sang Hội-nghị — mà lần này lại ngay trên đất nước Nga. Ở Yalta, Stalin yêu sách một cách cuồng-quyết hơn. Hồng-quân đã đuổi hết quân Đức ra khỏi đất Nga mà con khôi-phuc được cả nước Ba-lan, Bia, Lô, các nước ven bờ Baltic và đã đặt nhập vào địa-phận Đức. Về tài cù các ván-de, nhất là về ván-de chia các khu-vực-thi-dục

bắc Á-âu-châu, Anh, Mỹ đều phải nhượng bộ. Staline vẫn không hề chịu lui bước bao giờ.

Tuần cùng đến Hội-nghị Cựu-kim-sơn khai mạc từ hôm 25 mars. Lần này Ngoại-tuân-đoàn và đoàn đại-biểu Nga chịu sang tận Mỹ để Hội-nghị với đại-biểu 45 nước về phe đồng-minh dân chủ. Người ta bàn đến việc xây dựng một nền hòa-bình vĩnh-viễn và một nền trật tự chắc chắn cho thế-giới sau cuộc chiến-tranh này, người ta bàn đến việc thuộc-dịa và nhiều việc khác nữa. Molotov trưởng-đoàn đại-biểu Nga vẫn giữ phần un-thắng và thái-độ cương quyết trong tất cả các vấn-đề. May mắn Ngoại-tuân-đoàn Nga bỏ hội-nghị ra về. Đến nay tuy Hội-nghị chưa bế-mạc nhưng các đại-biểu Nga đều lục-lục kéo nhau về nước. Cả Tổng-tử-Văn trưởng đoàn đại-biểu Trung-hoa cũng theo Nga về nước nốt.

### Nga, một tám ván đã cho các nước tiêu - nhược chêt đuôi bám vào

Nga là nước theo chế-độ Cộng-sản, bao giờ cũng bành-vực cho phái binh-dân, lao-dong, cho các nước thuộc-dịa và ngoại-dia phản Nga ra hì không có quyền lợi gì riêng - nếu không kể đến việc đem tuyên-truyền chủ-nghĩa của Karl Marx trong dân gian. Vì thế trong các cuộc tranh-luận, Nga không cần để dài như các nước tu-bản lục nào cũng chỉ bo bo nghĩ đến tu-loy. Ví dụ như về vấn-đề thuộc-dịa tại Hội-nghị Cựu-kim-sơn. Nga muốn giữ gìn thường-trú trong hội-nghị cai-trị các thuộc-dịa như thế để làm gì? Chính là sau này có thể phản đối chương-trình Hoa-ky về việc kiểm-soát các vùng hiểm yếu ở Thái-binh-dương.

Theo chương-trình của Nga thì mục đích chính của hội-nghị cai-trị thuộc-dịa là giúp cho các dân tộc thuộc-dịa và các đất đai đặt dưới quyền uy nhiệm của một nước do hội Quốc-liên trước đây đã cù-lèn, di-lời sự độc-lập. Không phải nói đề-nghị của Nga đã được đại-biểu các nước nhỏ và các thuộc-dịa

hiết-liết hoan-nhênh. Ngay Án-dô là một thủ-quốc-tiền lớn của Anh cũng đã tuyên bố nếu iỏi đây không được độc-lập thì sẽ xin-sát nhập vào Nga Sô-viết. Lời quyết-nghị đó chắc phải làm cho Anh bắn khoán va ngõi nhiên.

Nhung quan-he nhất là việc Án-châu. Một tin Domel gần đây nói rõ ràng căn-bản chính-sach ngoại-giao của Nga sau chiến-tranh là xác-hoa ca' miền Đông-Áu và miền Bán-nhì-cam. Chính-sach Liên-Sô là lạy-lai cả đất đai dã-mát sau cuộc chiến-tranh trước năm miền Bessarabie của Lo, ba nước nhỏ ở ven bờ Baltique, một phần đất Phần-lan. Nga hiện đang thực hành chính-sach xích-hoa Ba-lan và Phổ-lan bằng những phương-pháp phản-lại đất đai, súng-công các kỹ-nghệ quan-trong. Nga đã hoàn-toàn bành-trướng thế-lực ở Tiệp-khắc, Lô-mâ-ni, Bảo-gia-lin, Nam-tu, Áo, Hung, Hi-lap. Tại các nước Đông-Áu, đảng Cộng-sản đang tuyên-truyền một cách có hiên-quả vô cùng, các phản-tử, về phái hùn-dền bị trục-xuất, các xưởng-may lòn-lòn, đều súng-công và đất đai đều phân chia lại.

Đối với Đức, Nga vừa không muốn làm-mồi lò cho mình vừa muốn dùng làm tẩm binh-phong để chống với phe tu-bản Anh, Mỹ.

### Nga đã làm được lòng dân Đức

Trong nước Đức mà Nga định nhomentum, Nga đang thi hành một chính-sach cực kỳ khôn-kéo.

Theo một tin Domel, thà đối với Đức, Nga tỏ ra rất khoan-hồng, nhân-dao, trá-iết Anh, Mỹ lai rất ghê-thông-trú trong hội-nghị cai-trị các thuộc-dịa như thế để làm gì? Chính là sau này có thể phản đối chương-trình Hoa-ky về việc kiểm-soát các

Hiện nay ở Đức, Anh chiếm đóng miền Tây-Bắc, Mỹ chiếm miền Tây-Nam của Nga thi giù-cả trên Đông-Kinh-thanh-Ba-linh do một hổ-dòng gồm đại-biểu ba nước Anh, Mỹ, Nga cai-trị, lại thêm có cả đại-biểu-đap-dự vào.

Trong khu-vực ở dưới quyền Anh, Mỹ, người Hồi-mao đã tìm hết cách áp-ché-dan

Đức, cõi-lâm sáo-trú diệt hết lực-lượng còn lại của Đức để cho Đức không-còn có thể trở-nên một cường-quốc và dân Đức không-thể nào ngõi-dàn lên được nữa.

Trái là chính-sach của Nga ở miền-do Hồng-quân chiếm đóng lại rất khoan-hồng. Trong khu-vực của Nga-en sau khi khôi-lai iu-viết ngày, sự-yếu-bi đã trở-lại. Dân-gian lại dưa-sóng cuộ-cuộc đời bình-thần. Sự-huân-bản thực-phẩm được hoan-toàn tu-đó. Dân-Đức chỉ còn thiếu-thốn ít-nhiều về "cháo", và đường, còn mọi thứ-thực phẩm khác-nhó, ô-sự, săn-sóc của các nhà-cầm-quyền Nga, dân-Đức đều được cung-cấp nhanh-gấp-doi - so với khi còn chính-phủ Đức.

Trong các khu Hồng-quân chiếm đóng, các-quân-nhân Nga đã bắt đầu kiến-thiết, xây-đựng và sửa-chữa nhà-cửa để cho dân-Đức có chỗ-trú-nơi. Về công-việc này dân-Đức huy-tac với-quân Nga rất-chắc-chẽ vì là-việc quan-he đến-sun sống-của họ.

Tuy Nga bị thiệt hại rất-lớn về cuộc chiến-tranh này (15 triêu người chết và phiến-thi-trận bị phá-hủy ra-giо), nhưng người Nga không-hết đem-lòng thương-hàn dân-Đức mà còn lo giúp-dai-Đức tránh khỏi-dót-rét và giờ-lại-doi-sóng-vè-đồn, thái-binh. Nga không-hết hối-bát-tu-bin-Đức làm-việc để-ray-dung-lai-những-nơi-bi-phá-hủy-trên-dất Nga, trái-lại-Anh, Mỹ, Pháp, bắc-hàng-vạn, hàng-triệu-tu-bin-Đức làm-việc ở nước-nhin và đổi-dài với những-tu-bin-dố-một cách-rất-khác-nghịch. Cả-tu-bin Nga trên đất-Đức mà quân-Anh, Mỹ tìm-thấy cũng bị đánh-dai-theo-như-lín-chinh-thức-của Nga.

Trong các rạp-chieu-bóng ở Ba-linh, Nga đã cho-chiến những-phim Sô-viết. Người đi xem đông-vè-ké. Trên-khắp các đường-phố ở Kinh-thanh-Đức, nhân-viên chính-phủ Nga cho-dei-déu những-cô-ghi-rõ-các-lời-tuyên-bố của Staline nói-rằng Hồng-quân đã được-giao-huấn-cẩn-thận và không-hết-biết-phản-chia-thủng-tộc. Chủ-y của Nga là-làm-cho-dân-Đức hiểu-rằng cái-vấn-gọi-la "Nga-Sô-viết" chỉ-là-cách-thuc-hành-nhanh-phuc-cho-dân-những-nước-ba-lân-chù-khoang-né-có-thể-ghé-hoặc-đã-lâm-trùng-lí-ai.

Chính-phủ quân-nhân Nga ở các thành-đô-phố Đức bị-chiếm-cùi-dâ-theo-một-chinh-sach-tu-do-doi-voi-dân-Đức. Các-võ-quan Nga đã phán-khang-việc-tinh-tri-giết-dân-Đức từng-dâm-dong-một. Một-dai-tá Nga đã tuyên-bố: «Độn-toe Đức không-hỗn-có-một-căn-bản-hoan-toàn-xáu-nhưng-thì chí-bị-niệm-dộc-của-phát-Phát-xít. Tôi cho-rằng họ-phản-theo-chinh-thé Phát-xít là vi-bi-áp-hút và-bị-công-nghệ-huyền-truyen lung-lac. Chừng-nào-chủ-nghĩ Phát-xít bị-quét-sạch-thì không-đò-một-ly-nào-mà-dẫn-bôte-Đức không-ri-le-thanh-một-nước-như-thuong va-rất-có-lẽ-dở. Như-vậy không-phai là Nga định-tim-cách-làm-via-long-dân-gian-Đức trong-lue-nay-hiển-dang-lóng-trong-một-sự-kinh-khủng-và-cùng-dối-với-kẻ-xâm-lăng. Tuy-vậy ở-các-thị-trấn-bi-Nga-chiem-dong, dân-Đức, được-phép-tu-chon-lay-xâ-truong-trong-các-người-Đức. Việc-xâ-truong-dò-lai-việc-duoi-quyen-chinh-phủ-quân-nhân Nga. Trái-lại-ở-các-khu-do-quân-Anh, Mỹ-chiem-dong, xâ-truong-các-thanh-phố-đều-do-các-nha-cam-dau-doi-quân-xâm-lăng-chon-tay».

Người ta trông-thấy nhiều-linh Nga-choi-dua-với-trẻ-con-Đức và các-si-quân Nga-có-nói-rằng họ-cần-tranh-một-cuộc-giao-thieu-quá-thần-mặt-giữa-quân-linh Nga và-phu-nữ-Đức. «Phản-dòng-linh Nga ở-trong-các-trại và-các-gia-dinh-Đức, trong-14-không-nó-những-gian-phòng-biet-tich-hanh-giữa-dân-hà-và-linh-tráng. Từng-dòng-xe-ngrà-dài-không-cao-dâm-xa, từng-dàn-bé-sữa-hỗn-dòn-giát-di-dọc-dường-lăn-vào-dao-quân Nga-không-là-hiện-dương-là-dao-quan-thang-trận-vè-vang-đe-miễn-giữa-nước-Đức. Trên-các-còn-dường-dó, từng-dội-chiến-xa Nga-cực-kỳ-hùng-dũng-di-trong-dêm-tối. Trong-trận-chiến-tranh-này tôi-dâ-thực-trong-hay-nhiều, tuy-vậy Hồng-quân-vẫn-là-một-sự-bi-hiểm».

Có-xem-những-tin-tiến-này - đều-là-của-hàng-Domel - là-thấy-rõ-ràng-quân-nhân Nga đối-với-thông-dân-Đức không-phai-là-không-có-thiên-cảm. Võ-quan và-binh-linh Nga-không-phai-là-một-sự-kinh-khủng-trong-con-mát-người-Đức. Các-nha-cam-quyền Nga

ở các miền do Hồng quân chiếm đóng đã thi hành một chính-sách nhân-dao hơn chính-sách thi hành ở các khu do quân Anh, Mỹ chiếm đóng — nhất là về việc tiếp-tế lương-thực. Dân Đức ở các khu huerrick Nga đã tránh được cái nạn đói thường thấy ở nhiều nước tham chiến hiện nay như trên đất Pháp chẳng hạn. Đó là một sự may mắn lắm rồi. Chỉ một điều đó cũng đủ làm cho dân-gian Đức biết ơn người Nga rồi. Các nhà cầm quyền Nga còn lợi dụng cả các cuộc tiêu-khí và giải-trí của dân các miền bị chiếm đóng để tuyên-truyền chủ-nghĩa Cộng-sản. Nhờ các phim ảnh chiếu cho dân Đức ở kinh-thành Bá-linh xem không mất tiền mà những hình ảnh của xã-hội Sô-viết, những tư-tưởng Cộng-sản đã in sâu vào óc các đế-củ của Hitler, Goebbels, Göring, Himmler. Chỉ một việc này cũng đủ cho người ta phải thán phục cách tuyên-truyền khôn khéo của Nga Sô-viết.

### Thuật tuyên-truyền, một cái thuật không-lẽ được tóm-chức eire kỵ chu-dão ở Nga

Nói đến công cuộc tuyên-truyền của Nga Sô-viết thì những ai đã đọc qua các sách nói về nước đó đều phải công nhận đó là một công cuộc rất vĩ đại và tò-chức rất chu đáo. Các huấn-lệnh tuyên-truyền đều do ban tuyên-truyền của bộ-lâm-quốc-tử ban ra. Huấn-lệnh đó thi hành cho một xứ nào đều phải hợp theo tình-thể và phong-tue áp-quán trong xứ đó. Những sách báo, tạp-chí nói về các tò-chức của Nga Sô-viết đều in ra hàng vạn, hàng tis-ti và đem phát khống hoặc bán rẽ ở khắp các nước trên thế-giới. Nhưng tuyên-bon, quảng-cáo do các cơ-quan Sô-viết phát hành hoặc công-nhiên hoặc M-mặt đem phát đầy khắp nơi. Hết chỗ nào có người ở là có bóng của ban tuyên-truyền đê-tam quốc-tế. Liêm khi việc tuyên-truyền đó đã tò-chức rất khôn khéo, rất bi-mặt đê che mắt các nhà cầm quyền trong xứ. Ngoài ra chính-phủ Sô-viết còn tò-chức những cuộc phi hành vĩ-dai, những ngày hội diễn kinh

long trọng, những cuộc tranh giải quán-quân-thethao quốc-tế mục đích để cõi đồng-cõi chủ-nghĩa và nước Nga Sô-viết. Chắc nhiều người còn nhớ cuộc chiếm giải-quân-quân-dropping bay thẳng một mạch qua Bắc-cực do chính-phủ Mac-tu-khoa, tò-chức hồi juillet 1937. Đó là một cuộc bay vô tiễn khoáng-hậu của các phi-công Nga Gromov, Danilov và Yonmacher. Cuộc bay này vừa là một kỳ-công về nghệ hàng-không và khoa-hoc, vừa là một sự cố gắng của loài người, một chứng-cố tò-cõi lòng can-dám, chí phẩn-dầu của các phi-công Nga. Trong một xứ mà hồi 1920 chưa có một trường bay, một nua-may chă-tạo phi-cõi năo mà 17 năm sau đã lập nên được một kỳ-công như thế thi dù rõ sự cố gắng của các nhà cầm quyền Sô-viết như thế nào. Cuộc bay này cùng với các công trình vĩ-dai đã thực hành ở Nga từ hồi chính-phủ Sô-viết lên cầm quyền dã cõi động cho ché-dị hiện thi hành ở Nga hơn là hàng trăm cuốn sách của Lénine, Staline hoặc Maxime Gorki. Nhưng càng quang-cáo cho ché-dị Cộng-sản hơn nữa, đó là Hồng-quân, lực-lượng của nó và nhất là chính-sách khau-hồng-nhân-dao của các quân-nhân Nga ở các miền Đông Ái-đô Nga chiếm cư. Gần bốn năm chiến-tranh Nga-Đức vừa qua, các trận Leningrad, Mac-tu-khoa, Stalingrad, Sébastopol, cuộc kháng chiến dài dẳng và ghê gớm của quân Nga trên khắp các mặt trận cho ta thấy rõ sự tò-chức hoàn-bì, cách huấn-luyện eo kluon phép của quân đội Sô-viết. Ngày nay, Hồng-quân lại được xem là một đạo quân nhân-nghĩa (theo tin Domei phi-quân Nga) trong những trận đánh danh kinh thành Bá-linh chỉ đánh những căn cứ về quân sự chứ không ném bom mìn, cách mìn quăng vào các khu dân-cư như phi-quân Anh, Mỹ. Mỗi khi dân Bá-linh thấy các phi-cõi từ phía đông bay lại thì họ vẫn yên-tâm, còn các phi-cõi từ phía tây bay lại thì trái-lại, đã gieo rải sự khủng-hỗ khập-nóit. Các phi-công Nga đã không biết báo thù và những trận đánh phả của phi-quân Đtec trong mấy năm 1941 và 1942). Hồng-quân

không những đã thắng vì võ-lực mà còn thắng vì nhân-nghĩa. Đạo quân đó đi đến đâu được được dân chúng hoan nghênh như một đạo quân di-giải-phóng cho những kẻ bị áp-bức. Cả dân phi-cõi phóng-pháo của việc quân Mỹ rút lui khỏi những khu đã dành cho Hồng-quân sẽ giúp nhiều cho cuộc di-en định các việc lối-thời giữa Nga và đồng-minh.

### Lý nhán-nghĩa dẽ trị dân thi mỗi mong thịnh-mãi

Nói đến quân nhán-nghĩa ta lại nhớ đến các đạo quân nhán-nghĩa của các bậc đế-vương thuở xưa ở nước Tần và nước ta. Sao gọi là quân nhán-nghĩa? Đó là những đạo quân lấy nhán-nghĩa, vi nhán-nghĩa mà danh-dep. Quân đó tuy dùng vũ-lực mà không tàn bạo, đó là các đạo quân của Hán-vương khi tiến vào đất Quan-trung không những bộ đội lúc nào cả Ái-châu bị xé-hoa hối-mỗi thời. Chỉ Nga là nước đặc-thắng và được nhiều kết-quả trong cuộc thế-giới dai-chiến này.

Thế là đồng-minh lại phải nhượng bộ Nga một lần nữa. Các khu do Hồng-quân chiếm đóng trên đất Đức sẽ một ngày một lan-rộng thêm, và thế-lực của chủ-nghĩa Cộng-sản sẽ một ngày một bình-trường thêm. Trong cuộc hội-nghị của các thủ-lĩnh ba cường-quốc Anh, Mỹ, Nga họp ở Potsdam (Đức) nay mai chắc Nga sẽ còn yêu-sách nhiều về Ái-châu và đồng-minh sẽ còn phải nhượng bộ nhiều, nhượng bộ đến lúc nào cả Ái-châu bị xé-hoa hối-mỗi thời. Chỉ Nga là nước đặc-thắng và được nhiều kết-quả trong cuộc thế-giới dai-chiến này.

K. T.  
**CÁC NGÀI NÊN DÙNG BÌ LÀM THI**  
**DẤU HỘI - SINH**  
Trí-chứng-căn-sát, mèo-chú, mèo-máu, vua-son  
và mèo-tiau-trà bạch-bonk, Càng-niều-thu-thao  
**NHÀ THUỐC THÁI-CỘ**  
**MÀNG-MẠC - HANOI**

### XI-GÀ thon-nhẹ, bon-hết (hút-tết-thông) dùng thay Thuốc-lá

EROS VIRGINA  
Bàu buồn-lai: Phố-Lai 87 Phố Huế Monet, Ngày nál 9/2/1946  
Địa-điểm: Phố-Nghi Phênh, Ngày nál 9/2/1946  
Lô-đi: Phố-Nghi Phênh, Ngày nál 9/2/1946  
Có hai dòng bài mà nhanh-h chóng và  
lương-thiên thi chí có cõi-lei MUA VỀ XÓ-SÓ-DONG-DƯƠNG

The image shows the title page of a historical book. The title is written in large, bold, black characters at the top. Below the title, there is a smaller section of text. The entire page has a decorative border.

# CAO-THANG

**A**ngusti tribu  
Riel

Ai đúc sứ hán có chữ giữa năm Quý  
Nhâm (1883), quan Pháp thừa lục vua Tự  
đức vua mới nhằm mài, trong triều  
sự, liền đêm binh đánh lấy Huân-an,  
nghĩa là uy hiếp ngay cửa ngõ Kinh-dê,  
rồi nhận dây bát buộc phà cầm quyền  
nước ta phải ký Hòa ước Harmand ngày  
23 tháng 8 1883, nhận nước Pháp bảo hộ cả  
Trung-Bắc-lưỡng-Ký và các tỉnh lân cận, quản đóng

Lúc ấy ở Bắc Kỳ, Quốc vương là Lê Lợi, có  
nhiều nơi bị đốt cháy, chém thành với giặc  
chứa kè quan Cố-đen của Lưu-vịnh-Phae  
và nhiều đội binh Tàu đóng ở Thái-  
nguyên, Lang-sơn, do nhà Thanh phái  
sang cứu viện, theo triều-dinh ta thính.

của tôi trước. Một khi có lý Hội gốc Quy  
màu, tự nhiên triều đình phải sai quan  
ra Bắc hiệu dụ nhân dân và truyền lệnh  
các quân-thị là phải giải-lan đi phu  
tòng chế độ mới. Còn như quân Tầu th  
người Pháp xử-tri bằng binh-dục, vi ta  
định ta lục-trước mới là đúng-tuổi dã, bá  
gio không biết làm sao dùi họ về Ta  
dược.

Đây là quan tài phần, phần của  
bản sao triều vua Lê CÁT THÀNH  
thần phu Pháp. Cho nên ông thi treo

1. *Logis et logia* est le mot de la langue grecque qui désigne l'ensemble des édifices d'un temple.

# THANG

nhà sưu tầm cũ và có giá trị cao.  
Nhà bảo quan mua để trưng bày hình ảnh  
tại các trường, Tán-ki-tông, Nguyễn-phiện  
Tháp, Ô-le-đe, Tắc-Hi-đo, Án-sát, Phạm-  
vũ, Mùa, Nguyễn Cao, Tri-Phu-Đông,  
và Hồi-vi. Đó là hàng tiền-liek  
phản đối, với trọng lượng 16 kg và cao 1,25 m.

Nó ra mày người đánh vong...  
chung đây khói, kỳ đà còn vò vò anh  
hung ngựa si, hoặc được thư phong  
hoặc từ xung hiện là Bác, là Đề, là Lãnh  
la Quán, nhất là mồ hình khôi nghĩa, mồ  
người quá đường, một khú binh hổ  
trần lan hẫu khắp đất Bắc. Người ta  
phải mất công đánh giáp liên-miên, khổ  
khó, ba xong đám này đã có đám kh  
nổi lên rồi!

Tiếp đến kinh thành thất thủ, vua Tùy  
nghỉ chạy ra Hà-tĩnh sơn-phòng, làm ch  
đàn-lâm sang phán-thích, rồi nổi. Su  
tử Thành-hàm, vào Nghi-tĩnh, Quảng  
hinh, phong-trào, vân-thản, băng-bột  
thường, Bình-văn, Chất, Phan-dìn  
Phùng, Nguyễn-xuân-Ôn, Phan-trọng-Mu  
Lê-trực, Bình-công, Tráng, Cầm-L

3 Tuyệt v. xem, đồng thời quát khéo  
4 lao, thanh khí với các đạo nghĩa-bí  
5 ngoại Bắc.

Làn sóng cách-mạng dâng cao từ phía  
khí quản Pháp phai lung tung và dâng  
phê-phục nhẫn.  
Tuy vậy không có đạo nghĩa-bình nã

Tuy vậy, không có đạo nghĩa là không cầm cự được bền. Người đạo Hồi họ, chỉ được đánh bay thắng hay một phần là maula, là bì, kẻ thù vật vã, đánh tan ngay. Có thể đoán cao cung như họ là Tân Thuật và Định Công, Tráng, thay đổi linh-giả, nhà Hồi Saby, Ba-dinh, là tông-cố không cùi được mãi bốn năm là chiến Duy có đạo nghĩa, binh Phan-đinh, Phùm ở Hà-Linh cầm cự được, đã dâng là ngày hòn, cả Người đương thời đã làm cho Phan cái, xứng-hiện là Bát-dao-đang-

Thật thế, trong lúc khắp nơi địa-đá  
hai chân Baum-kä, và lông múa làm-tu  
kháng chiến, kể trước người bạn, hoặc  
phái đầu hàng, hoặc đánh vỡ một mìn  
Phan-đinh Phùng, lấy cõ-quát đối-lý  
còn vật báu-nam với giặc bão-hồ  
quanh miền núi Hương-khe, Hương-sơn  
lecho đến giây phút bệnh nặng không  
mái thời.

Tỉnh ra ông khởi nghĩa từ cuối năm 1885, cho đến giữa 1895 ông qua đời ở bờ biển mới chịu khuất phục là có « Biên Hùng sáu lát » phát phổi và tử dung 10 năm.

Mười năm ấy, ông huyết chiến và quân giặc chém quốc tá nhiều tráng hổ, khai chiến vua, đến nay sống núi Vị Nhang bây giờ còn ghi chép dấu tích.

— Phan-đinh Phùng nhỏ có lục-lượ  
gi mà kéo dài chiến-cuộc được thế?  
Thưa, nhỏ có một vị thanh-nien k  
tương-tiêng tên là Cao-Thắng.

Digitized by srujanika@gmail.com

Cao-Thắng là con trưởng, một già-dì  
lão-nông & xóm Nhà-nông, xã Lê-đo  
huyện Hương-son, tỉnh Huế, sinh  
năm Giáp-tí (1864), biến hiệu Tu-D  
thu 17, giữa đời ngõng là đã mất hết  
tỉnh Nam-kỳ và giặc Pháp rập tan  
nội ba tinh kia.

Thiên-tinh từ lúc bé đã hay nghịch ngòm, rất thích chiếu dấu, thường nhảy đùa ra đồng chán trâu, tự hối siêng để đỡ

nhiều mực đồng xiêm bén cạnh. Người chay khay the, không cho đe đàm trước nữa. Dẫn con đến xin học, không có đàm già ở dưới.

Đến khi ấy thì phái  $\mathbb{R}$  là

Năm Tu-dục thứ 127 (1871), Lãnh-Hà  
nh-cô giặc Cờ-vàng bồi dến phản đ  
tiêu-đinh, tướng là Đỗ-Lý, Lực-đoàn  
Thắng-môn-oo 11, tướn dần, lừa mò d  
đinh trại Cờ-vàng, xin theo làm tướn-đ  
Thầy-chú bê-rông-rồi, nhanh-mheo. Đỗ  
Lý thu-nợp ngay. Bất-cứ sóm-đôi-ng  
hết-không-thì-thắng. Cờ-vàng di-tri

đem, hé-ông-đu-trung-đo-vang-đo  
đầu, Cao-Thắng-cũng-di-theo-de-xe  
each-thuc-hanh-binh-chien-dau, h  
tron-kong-pha-sao-ton, coi-su-nguy-hie  
nhit-tò-dùa-Vi-thé, cung-dược-Đội-Lu  
yêu-mến, nhiều-khi sai-di-công-việc-thă  
tia-Hoặc-thám-thính-để-hóng-của-hi  
triệu. Sân-có-khiêu-thắng-mian, lại-c

bé bông không ai nghe ngó, tham  
Thắng để làm công việc người ta ph  
thác cho. Và cũng như đây, cái tri ba  
thích xoay tròn việc hình dân-dã nh  
mẫu-lịt ở Thắng.

Nhưng không bao lâu, có vua  
tan. Triều sinh truyề cho quân khai  
sai tìm bắt đır-dảng rào riết. Người  
khai giật dây ra người kia, Cao Thị  
tuy bé mắng lồng, tinh danh cũng n  
trong quyền sè lầm-né. Quan khám  
dẫn bao thủ-ha:

— Tháng ranh con ấy mà dạo dê làm дол. Bay cỏ mầm lầy thòm cỏ đem về đây cho ta!

May phúc cho cậu bé Cao-Thắng nhớ được ông ca Phan-dinh Tuyên — thư huynh ông Phan-dinh Phung — biết là vở tội, tìm cách che chở và minh oan cho, mới khỏi bị bắt.

Mỗi 18, 19 tuổi, Cao-Thắng cùng em là Cao-Nhiu và Nguyễn-Kiều, bạn thân, đưa nhau lên núi lập sơn trại, nghiêm-nhiệt làm trường lục-lâm. Thủ-hà có ngót trăm người, toàn là hàng trai-tráng, có võ-nghệ khá. Được điều là bọn Thắng không làm những việc cướp bóc tàn bạo bá-lương nhoi-tui-lau-la-thô-phí (hưởng thấy). Được ông Phan-dinh Tuyên, cầm-hoa. Tháng có ý tu tập ít nhiều kiện-nhi tráng-sĩ, ngày ngày cùng nhau thao-luyện, để mọi ngay kia có thể grup-sức triều-dịnh chống nhau với giặc mồi-lỗ, vì lúc bấy giờ lòng tham không đáy, cùa quan-giác cang ngay cang xé nroe la vào cảnh nguy biến lâm rì. Những việc quan Phu-lăng-sa uy-hiếp xâm lược nước ta từ bời thất-thâu Gia-dinh đến giờ thế nào, Thắng đều hiểu biết, nhờ già ông Phan-dinh Tuyên. Trong tâm hồn của người thiếu-niên tráng-sĩ ấy đã nỗi sóng cảm khích chưa chán.

Nhưng một khi hàng trăm người tụ tập với nhau trên núi, thế thì phải có vấn-dề da-day cùa giải-quyết, nếu không đi ăn cướp cùa thiên-hà thi làm thế nào?

Không, họ không ăn cướp.

Thắng ung-dung xuông núi, đến các làng xã chung quanh, thuộc trong phạm-vi thế lực mình, lấy đại-nghĩa hiếu-du-danh-chung:

— Ba con nêu cùa tôi giúp được thì nên giúp đỡ, quân-lượng cho chúng tôi lúc này; như không giúp được thì thôi, chúng tôi không hề nài ép bá, buộc ai. Vì bằng ba con săn lùng giúp, bắt cùa nhiều, cũng kẽ là món nợ nhau nghĩa,

mai sau anh em tôi xin trả lại chu-tát. Duy cùa hai hàng người này, là buộc cùa phải đóng góp quân-lượng cho sơn-trại, chứ không tha thứ.

Gioi Thắng đổi dòng uy-nghiem và đồng-dac nói tiếp:

— Một là hàng nhà giàu kua nay kaya dắp-lát-sân-bang cách cho vay au-lãi-cắt cùa lợt-dâng-hà... Hai là hàng buôn-bán xảo-trai, đầu-cơ-một vốn-mười lời; mà anh em chúng tôi đã dò biết chắc chắn... Tóm-lại, gọi chúng là bọn « vi phu-bất-nhân ». Voi họ, thi nghĩa bùn-bát buộc puoi-thoi-thuong tý dem tiền gạo lên sơn-trại mà nộp. Nếu họ khinh-thuong trai-leuh, thi sau-dung-trach.

Thế rồi Thắng kéo quan-về núi, không quay-nhieu dan-lang-gi cả.

Những người binh-thuong, nghe-mấy lời Thắng nói mà cảm-động, vài hôm sau rủ nhau chung góp gạo thịt, đem lên sơn-trại tăng-hảo vò sô. Có khi Thắng nhận thấy lòng họ thật mà cảnh họ nghèo, thi lấy tiền ra trả họ, tượng-đương với số vật-thực đưa đến.

Còn như bọn gọi là « Vi phu-bất-nhân » thi tự-chết da-biết-thân, sai người khuân tiễn gánh gạo lên nộp một cách ấm-thắm, chẳng ai biết đây là đâu. Một vài kẻ biền-lan, tiếc-của, tưởng rằng Thắng chỉ dọa-nạt cho nêu không chịu làm theo lời Thắng cảnh-cao. Nào ngờ đâu mọi ngay kia, con cái họ bị bắt cóc lên núi; biết điều nộp tiền thực-mạng thi được về ngay. Hoặc chính bản-thân họ, cùa nhà họ bị trừng-punat một cách đau-dớn. Chủ-trường sơn-trại không nói sai lời, không hà hiếp-bà con, không làm việc gì trái-dao.

Sóng cai-doi lục-lâm khac-huong ấy vài năm, đến khoảng tháng 10 năm Ất-dậu (1885) Cao-Thắng, nghệ-tin Phan-dinh Phung khôi-binh-cản-viọng, liền nhè-trai-hà sơn-dần-cá Cao-Nhiu Ng.Kieu và ngót trăm-tráng-sĩ đến xin-làm-bộ-hà.  
(ky sau-dung-nếp)

ĐÀO TRINH NHẤT

# TU-DO NGÔN-LUẬN

Kỳ-trước trong Hội-nghi Bảo-chi hằng tuu-hop ở phủ Khâm-sai, chúng tôi đã yêu-cầu được tu-do ngôn-luận.

Thi thứ sáu vừa qua, tại Hội-nghi Bảo-chi Ông Chánh-sở Thông-tin, Tuyên-truyền, Bảo-chi trung-ương Narabashi, đáp lời hỏi-hỏi của đại-biểu Bảo-chi tu-du-bang-rang:

Bảo-chi có thể dùng-hết-thay bút-luận, là những tin-tác gi-trú nhau, g-tin-có-hai-chó Chánh-phu va việc-hai-binh-của quan-đại-Nhật. Rèng-về quan-truong, bảo-chi có thể tra-do chi-triuc no-a daa-thé, hoặc cùa-nhanh quan-lai, miêu-ta-nhà bao-phái chia-trach-nhiem-về những bài-võ minh-dang, trước pháp-luat.

Chú-trach-nhiem, thi cùa-nhien là bao-chi xua-nay vẫn phải chịu-trach-nhiem-về olifring bài-võ, tin-tuc minh-dang. Biểu-kieu do không phải là dien-kien moi va không có hai gi-cho quyền tự-dì ngôn-luận-cá. Từ nay bao-chi có thể-dạo-dat những nguyen-vong, những ý-kien thanh-thật cùa dân-lên phu-cam-quyen, ngôn-luận-dâng-trong tu-do doi-chut.

Mong rằng Ông-nhờ cho ty-kien-duyet-biet rõ ý-muôc cùa Ông, để dễ-bi làm-viec.

Càng trong kỳ Hội-nghi hôm ấy, chúng tôi được biết rằng Chánh-phu đang-ý-nghien-cứu việc cho, mò-mẹt-không-tinh-xá cùa-nhieu-toi-thay-cho-hàng OFI trước, để luom-tin, và giúp-bao-chi, và-vi-bao-chi-xu-nay, truyen-tin-tuc-di-ngoai-quoc. Xã-nay nay

Tiệc-trà-của-viện  
Văn-hoa-Nhật  
mừng-ông-chánh-sở  
Thông-tin-quân-dội  
Nhật

Chiều thứ bảy 16/6/45 vừa qua, Viện Văn-hoa-Nhật đã đặt một tiệc trà-tại nhà riêng ông Cố-vấn Komatsu 66 phố Carnot, mừng quan-nam Tahara chánh-sở Thông-tin quân-dội Nhật mới nhậm chức.

Dự tiệc-trà có quan-lu Mat-suzaki, quan-hà Ishikawa ở An-bô-dai, thiếu-úy Shindo giúp việc quan-nam Tahara, Nishio đại-nhân chánh-sở Công-chinh; ông Ogawa Chanku kỹ-sư-nhân-vien Viện Văn-hoa và đại-biểu các báo ở Ha-nôï.

Tiệc-trà kéo dài từ 5 giờ, tới 7 giờ 30 chiều. Nhán-dip này đại-hieu các báo có-yêu-cầu quan-nam Tahara nói rộng-quoten ngôn-luận, thi ngài vui-happy sẽ cố-giúp cho các báo được bài-lòng và phương-dien-dô.

## + AI MUỐN BIẾT +

Các phu-thuốc va các cách điều-trị cùa các-chứng-bệnh-nam, phụ-não, ấu-theo-hai-khoa y-hoc va bao-chi Đông-Tay, hày-hỗ, mua-nhung-sach-thuoc do-ông-bà Lê-Vân-Phan, y-tu va bao-chi-xu, tôi-ney-lep-trong Cao-dâng-y-hoc, chuyen-khoa-ve-huoc-Nam-Ha, da-can va diep-va Quoc-My. Sách nay ve chua-benh-phu, da-dâng-thar, thu, bênh-hoa-tieu-v.v., sach va san-dac-nhat-khoa-giai-1-ban. Thu-tu-nha-sach-hoc-hoi ve-thue-men-chua-benh-xin-de:

Monsieur et Madame LE-VÂN-PHAN  
Médecin civil et pharmacienne  
N°18, rue Da-vi-Sontay-Tonkin

# Liên-thic-Đoàn

LỊCH SỬ TIÊU-TUYỆT của HỒNG-PHONG

(tiếp theo)

Vàng, chưa cẩn dặn  
tới vòi nói với anh nên  
nhị linh cõ - quốc, trả về sẽ được  
trọng-dung tức thời. Em-nghỉ anh nên  
về là phải, ai nỡ bỏ quê cha đất lõi, đem  
tả-tí di phuc-dịch thiến-hạ lòng thà chờ  
đánh?...

Vô phúc cho người em thô-lộ những  
câu làm-sự ấy, vừa lúi mẩy thay tho-lai  
buộc vào, đem giấy tờ đến hầu chử quan.  
Chính thấy trong lồng rao rao cảm-xúc  
khi nghe em-tè nhắc đến cõ-hương và  
em-ta Trịnh có tinh doái-trưởng, nhưng  
người-mặt phát lam và yết giáp dù, vì có  
mấy kẽ làm chung bắt ngò:

Mi là thằng ngu, có chết cũng đáng  
đời! Mấy năm nay tao chịu ơn-tingo  
rất hau của đế hoàng-đế Tây-son, em  
cõ phải là bay tôi chúa Trịnh đâu, mà  
nhưng xét chúa cõ có-cõi thuận-tiện.  
chúa Trịnh sai mi, và đây thuyết-lao...

Tôi nghiệp người em-rõ run sọ, mắt  
không còn màu, bị quan-sĩ lôi kéo đi  
không cõi mả, bị quan-sĩ lôi kéo đi

Nhưng Chính không thèm doi-beái, lại  
thết mảng theo :

Mi chết, đừng oán hận tao!! Cõ  
khôn thiêng thì oán hận đứa nào sai  
khỏi mi dài-dot vào đây.

Thảm-hoa của kẽ nay thường làm hanh-  
phuc cho người kia. Cái chết nêu người  
em-rõ giúp Chính được long-tin nhiệm  
hoàn-toàn của vua Tây-son. Thế là Chính  
tõ minh đoạn-tay! quan-hệ với Trịnh;  
nhưng kẽ ganh ghét không còn chỗ nào  
vách-lá-tim sâu để hại ngầm. Chính được  
nứa. Từ danh-nghĩa khách-khanh nghiêm  
nhieu bước lên quyền-vị đệ-nhất muu-si,  
phản việc quan-cõi quốc-chinh, và Tây-  
son đều hỏi Chính rồi mới thi hành.

Nhà-dây, Chính khuyên Tây-son nên  
danh Thuận-hoa để mõ mang hõi-cõi raphia  
bắc; Thái-duc hoàng-đế cho là phải,  
nhưng xét chúa cõ có-cõi thuận-tiện.

Qua đầu năm biahn-ngo (1786) Chính  
đang bếp trán suy-nghi mưu chước lấy  
đất Thuận-hoa, bỗng có tin báo trong  
Trịnh-trấn-thủ Thuận-hoa là Phạm-ngo

Cầu sai Nguyễn-phu Nhí và Võ-vinh

Thành-di sứ vào Quy-nam, óm-óp

Mừng-ghê, Chính bõi-đò đưa ấm-tội  
vàng vào lõi vua Thành-di

Tây-son ta cõ-cõi-hoi Tay Thuận-hoa

cõi ngoái cõi-lai kêu-gào van-von, xem

Chính cõi hõi-tam tha-thú cho cháng?

rõi... Việc thành bại quan-hệ ở hai viễn

sứ-quan sập đến nay mai, xin Hoàng-  
thượng cho tiếp tài-cõi trọng-hậu, bá  
hầu sẽ cõi-diem-đòi & trọng.

vua Tây-son y-lời, sai dòn rước và  
khoán dãi bón Phu-Như hết sức long  
trọng; nay mõ yến-uân, mài mõi di  
thường hoa-tiền nái, tuyet-nhiên khõe  
đã động gì tại viে Thuận-hoa. Phu-Như  
đợt Chính gửi chuyện ra triroc, nhưng  
Thien-kiêm Thien-phi trong pan, vàng  
túi-dò, tréo-béch-chõi-nồi, cõng-ching-lõ  
quyền-lõi quan-lõi the-nõi; ấy là dám  
nhu của bực-dai-tuong, nguyên-nhung,  
được phép tiền-nghi hành-sự, tiền-trâm  
hầu-tâu.

Sau-rõi Phu-Như phải thu-thát-rông  
Pham-ngo Cầu sai mình với Võ-vinh  
Thành vào đây là cõi-dò-la ý-huong Tây-  
son để mõ phong-bì, nhưng Pham-ngo  
Cầu là thằng-bất-tai. Tây-son muốn lấy  
Thuận-hoa lúc này dễ dàng như chơi.  
Hoạn, Phu-Như đem nội-tinh Thuận-hoa,  
kẽ-hết với Chính.

Nhưng ở đây cõi có Hoàng-dinh Thế  
cũng là một tưống-tai, không nén khinh  
thị. Chính nói:

Phải. Định-Thế là tưống-tai, phung  
bát-hop với Ngõ-Cầu, chẳng làm được tro  
gì đâu mà lo! Phu-Như đáp.

Thế báe ở trong giúp cho tôi-một  
tay-nhể?

Xin-vâng! Tôi-biển-cõi-hôn-món  
quà Thuận-hoa đấy, cõi-nhân-rõ mà lấy.  
Ngõ-Cầu lý, ngại-mõi-tìn và hiếu-danh,  
ta cùi đánh vào-chõi-yếu-dõ, bâi-nó-bõ-ro  
lõi-não-xóng-lac-ay-mà!

Chinh-hiều y-cõi cười, tức-khắc-xin-vua  
Tây-son quyết-dịnh việc cùi-binh-dánh  
Hué.

## XI. - Bẩm-chay-dò-máu

Pham-ngo Cầu, tưống-trấn-thủ Thuận-  
hoa, phong-mõc Tào-quân-cõng, ngồi

chẽm-chẽ trên chiếc-sập-gõ-trắc, dựa

lung-vào-gõi-xếp, bõi-tên-linh, mặc-áo  
nep-dõ-câm-gõom-trâi-dung-túc-truc-bõi  
phia; hai người thi-nữ xú Hué xinh-dep,

trê-mảng, thay phiên-nhau phe-phay  
chiếc-quai-long và hau-dau-dom trong  
khi-mõ; thay-doi-vòng-tay-bäm-bao-võc  
khi-mõ trước-mãi. Trông-rõ khi-tuong  
một-võ-quan-lõi-hach-dich, quyen-thé  
Thien-kiêm Thien-phi trong pan, vàng  
túi-dò, tréo-béch-chõi-nồi, cõng-ching-lõ  
quyền-lõi quan-lõi the-nõi; ấy là dám  
nhu của bực-dai-tuong, nguyên-nhung,  
được phép tiền-nghi hành-sự, tiền-trâm  
hầu-tâu.

Thế-não, chí-doi? Ngõ-Cầu-bắt-ham  
nori-mõi-cap-mát-lõng trong-mõi-kinh  
không-them-ngo-lên. Việc ta gao-ché  
chu-xét-hồi người-dao-si là lùng-ý-dâ  
xong-chuoi.

Bầm-đu-lon, xong-rõi! thay-doi-chap  
tay-nói-kinh-cõi-tung-tieng. Hôm-nay  
chêng-con vào-hau-cõi-dè-phuc-nhien.

Thế-ut?

Da.

Vậy người-dao-si-ay-có-chõ-não  
tung-tinh-khá-ngihi-không?

Bầm-đu-lon, không!

Không-thi-sao-luon-trong-mõi-ngõy  
hõi-ta-làng-vâng-ở-quanh-dinh-lõi, nhõi  
cõi-võ-muon-dõm-hanh-gi-thé?... Chêng  
khâm-xét-ký-trong-người-hõi-không?

Bầm, đó là việc-chêng-con-lưu-ý  
truc-nhât. Khâm-ký-lõi-trong-người-cho  
đến-tay-nái-tay-thân và cả-nhà-tre-núi,  
ngoài-ra-mõi-quyen-sách-kinh-tán-bõc-

phe, tuyet-nhiên-không-cõi-lay-manh-đát  
hay-một-chép-giấy-não-tõi-ra-hinh-tich  
dang-ngõ. Xét-ra-dao-si-ay-cõi-lõi-não-xóng-lac-ay-mà!

Áy-chết! Không-khéo-chu-bi-chung  
nõi-giai-trang-lõi-dai-dây! Ngõ-Cầu ngát  
lõi-thay-doi-và-nói. Đõi-nay-chung-nõi

quý-quyết lâm, bộ áo cà-sa có thể giấu  
mặt thật của một tên gian-lè, một kẻ  
mưu-sĩ bén địch mà mày không ngờ.  
Vậy chả có tra hỏi hẳn ta là người ở đâu?

— Bầm, chính người ở xứ Sơn-nam,  
vì thế không có chỗ nào ngờ được là  
gian-lè hay mưu-sĩ bén địch trả hình! thay  
đổi trảm rái đáp. Chúng con đã xét rõ tung  
tích đạo-sĩ quá người Sơn-nam, bồ nhá  
đi từ bờ cõi nhô, lẩn mò vào Ngũ-  
bành-sơn, ở trong hang núi học đạo trai ba  
chục năm, giờ mới bá son, lấy nghề thuật  
sỗ mưu-sinh, tìm cách trở về quê quán.

— Nhưng có điều ta lấy làm băn khoăn  
là lùn nhất, là sao bỗn ta cứ lối ngày  
vợ vắn ở trước đình này, mặt dom lên  
trời, khỉ reo, khỉ cười, khỉ vỗ tay mừng  
rồ, koi nói gì rầm-rầm một mìn, làm  
phu thằng điên, là nghĩa thế nào?... Ma  
không phải một chốc một lát, kỳ thật suốt  
bảy tám hôm nay, hôm nào cũng thế. Ví dò  
ta cho là đáng ngờ, truyền lệnh cho chú  
nã-tròc, xét hỏi cho ta. Thế chả có hỏi va  
tại sao có những cù-chì kỵ quái ấy không?

— Bầm, có ạ!... Đạo-sĩ thù thật rằng ta  
hôm-dền thành Phú-xuân này, liền trong  
thay những vầng mây ngũ-sắc, cuồn cuộn  
từ trên không-trung, tòa xuồng áo dinh  
trần-thủ, cho nên ngày ngay ông hanh-mé  
đứng xem, nhận thấy vượng-khi trời đất  
chung ta ở đây, khiêm-ông không sao  
dừng được vui mừng, đến đổi có những  
cù-chì kỵ quái trước mắt thiêú-ha...

(còn tiếp)  
HỒNG-PHONG

## Tại sao ban tò-chúc lại bỏ quên Phạm-hồng-Thái?

(tiếp theo trang 10)

V.N.Q.D.Đ. chẳng? (1) Sự quên này là  
một điều khuyết điểm lớn đã làm cho  
nhieu người rất tiếc; vì vậy chúng  
tôi định, trong số báo sắp tới, sẽ có bài  
viết rất rõ về tiêu-sử và hành động của  
bác liệt-sĩ này, một bác liệt-sĩ được  
nhieu người nhớ, không những là đồng-  
bảo Việt-Nam mà cả quốc-dân Trung-  
Hoá nữa — nhưng chưa mấy ai biết rõ  
thanh-tế và sự nghiệp.

Lễ kỷ-niệm ngày 17-6-1945, vì đó, giảm  
niết một phần ý nghĩa. Điều khuyết điểm  
đó chúng tôi xin đem chât-vấn ban tò-  
chúc?

(1) Bác cảm ơn của ban tò-chúc nói rằng  
chương trình định sẵn có nói về Phạm-hồng-Thái  
nhưng vì trời mưa nên thôi. Chúng tôi nghĩ rằng  
không già-dó có công-dụy iết truy niệm có ngồi  
thêm nữa tiếc hay một tiếc đồng hồ cũng  
không sao; trái lại, họ muốn họ và phần nhiều  
chỉ trông đợi thế. Nếu vì trời mưa, sao không  
để bài diễn văn của ông Nhượng-Tống đi?



QUÝ NGÀI CHỈ NÊN DÙNG XÌ-GÀ VÀ TABAC

**LION** và **MICANOH**

(Em giống và hút rất thông)

Thị trấn Hanoi, Phố Hàng Bông, Tỉnh Nam Định  
Panihua tel: FACIC, 280 Phố Hué Hanoi Tam-Cường, Bộ Hàng Đường

## Cứ cho họ uống!

(tiếp theo trang 6)

Ngay-mais bệnh hàn mãi lở lạc quan pô mu  
le malte, rồi đưa con mèo giấy, chui, râm râm  
và xe áo của cảnh binh, rớt lon pát mìn  
xuống đất và lầy chán trà nát. Lại kia nữa,  
tên Leon Roarier, béo tròn như gá Sango  
nằm trên xe mà hắt ai go gióng ua uang, bi  
cánh cỏi, lại phát khùng, gọi là: cù mọi người  
ta chò...

Kết hết cù kỵ-công cù a nhặng, học quái kiệt  
đó ra đây, lôi súng sét làm thương lòn đèn long  
tử lè cù các ngòi bút vùi tòn, lùi, cù qua ngòi  
ta có han; nhưng dù khóng roi còn ai là  
không bùi cù chuyên gá Y gris, à! hiệu  
vành Tràng-tiền, hòn mươi một tháng  
vàn-vàn tẩy, hòn mươi hai tháng, cù  
thành nién mèn Bắc nghe ông bùi trưởng bù  
Thanh nèn dèn thuyết? Một án bom, xuát  
tàn lam bùp, và hiện đang xù cù nghè ăn  
cùp là cù đrowsing ta lại, vầy nướ: hoa đồng hợp  
mà gọi là mélisse à mie de Chèpè; một  
còn đt mìn vòi tróc làm chòi tịen E derados  
chuyển chúc qua qan gizé nguyê: àm mặt thảm  
ta vào bún soan cùp là nghệ mey truyen  
thanh lầu thất, mìn thắng mìn lèch vẫn có tên  
tai là Rudex cùng mìn ham nő, lại kiểm  
nghe quay bùi pha phẩm pông vao, lộn  
trung vùi roi gọi là crème aux œufs de faisans  
ba-walens. Ba cái cùn bã của một xã hời đó,  
ba cái mìn người sống theo kluu họ nha lòn  
đó, các loại nghệ xem nêu lát cù các dân tộc  
đều có quyền tự quyết, thi leu có súng đàng  
lâm ba dừa ăn may hạng, thù muối mìn &  
nuôi ta không? Ấy vậy mà đứng trên cái gác  
thứ hai ngồi nhà bún bánh, chúng đà nhầm  
chính lúe thanh nién ta ra vè, nhầm chính  
lúe thanh nién ta cầm cù vắng đà qua hái bù  
a Thanh nién a mìn nhò xuồng ba vùi nước  
để bùn thiêu rùi bùi mìn, tui cù, vò tay thè  
riệu. À không, cái lòn, tha thứ của người ta  
chỉ có thể coi chừng thời. Lắm tèn này thi què  
lâm, người ta có thể liết cù enl các cùn của  
chung vao cùng mìn ruoc với eù chí khôn

nón của bà tên Pháp nhà hàng daa ng — bà tên  
Pháp, không có cách gì để lòi ràng mìn, và  
đóng phán của đám rác thay dân, đã xe cùi  
quảng cáo & Việt-Nam độc lập à mìn xuòng  
đất.

Không một người nào bảo người nào,  
tùi cả những người Nam có mặt òi sáu giờ  
hai mươi ở phố Tràng-tiền hòn đó đều kêu  
lên môi tiếng « Chó-nùn làm thế ». Nhưng  
cùi mìn gó loa » cùa tò xua ney vẫn vậy:  
đàm điều trái, mà người ta cùn cáo, cho  
không nhặng không chịu thui lai cù làm điều  
trái cho đến cùng. Cùn mìn mìn vòi rùi gùi vág  
và hòn cùi dien-bò lòn; thang bùm Vignats cùi  
mìn xùng đrowsing nùi ba lùa nùi lùa lùa  
liệu ba lùn mìn vàn Rudex vong hai tay tại  
tum toa-ò mìn và hòn « Bunde de salauds ». Cù  
lè họ cho thè là chính khì, là gan-de, nhung  
người Việt-Nam, thi nhặt định họ thè là mìn  
dày, ta ăn mìn, là đòn cùng, là vỏ giáo due,  
lò... à! thực đòn, nèn ngàn ngòi: như mìn,  
đà nhặt định cho chàng một bài học súng  
đang với đòn xùc cùa chàng là quá đàm và  
cùi dà.

Cùi ngai cù biêt hai vị gá cho anh  
hàng và con diem anh thu đó đà làm thè  
nào không? Cùi mìn sam ngoét à, cùi mìn dai  
hòn ra, đòn chàm gióng mìn như bùm bùm bùp  
chuối không di dace, chàng đà bo nhanh xoong  
đất, khoa của vò, trát hòn với cùi lè phèo cùa  
phuong lòi, chàng đà mìn cùng lòn tai chay  
chòn, không huì sào, không pây khán mìn,  
mìn cùng không chao anh và lòi một lòi. Cù  
tai lòn, nhai định là gióng cùc phèi tên chàng  
lòn lâm thay đó! Những người Nam treo ống  
mìn lòn tàng gac, thù hai lùm chung không  
thay, cùn biêt làm thè nào?

Họ đánh phai đậm bùi một vùi đòn đòn cùa chàng  
đi, và đòn chùi tên trang chà hung bùi và sau  
roi một người ta đà lai gùa nhà chàng mìn  
kỷ niệm lá lung — mìn ký năm áo, nhai định  
là ai cùng cù, chù không phai là hù ercas

sau con de faisans hawaïens, đặc quyền  
Rudex và Vignale!

Tren một cõi gác con giữa Hà thành, kè cõi  
bút vél bài dân doan này, vừa vân ba giờ sáng.

Lòng bình tĩnh như không bao giờ có hồn  
linh hồn, lôi bỏ bút xuống và ngồi lại lẩn thẩn  
bày mươi hai về thất độ của người mình đối  
với cái họng Pháp kêu vỗ lè nói trên. Vang,  
vảng ! Ngày lúc nhăng chuyền đáng buồn này  
mới xông ra, lôi xip thả là để không có ý lường  
gi rõ rẽ, nhưng dân dâm này, ngồi viết bài  
này thì thực là nhất định lâm rồi, quả quyết  
lâm rồi và tin chắc là phải lâm rồi.

Luôn một tuần, lôi đã đi tìm hỏi ý kiến  
của nhiều người trong tất cả các giai tầng  
xã hội; từ một cô buôn bán ở chợ đến một  
cụt học sinh, từ một thanh niên đến một bà  
quan phu mẫu, từ một công chức đến một  
cụ già dùi bọc răng long. Tất cả đều nói  
một lời: « Phải lâm ! »

Phát, cái đất này vẫn là đất dung người,  
at đến ở cũng được, mà giỗ nào cũng  
được coi là anh em. Người Án-dô cù buôn  
bán làm ăn; người Tàu năm 1937 bị truất  
Nhật, chạy qua biên giới sang đây cù ăn  
gạo của chúng tôi, cù ở nhà của chúng tôi,  
cù được chúng tôi đặt tên hàng thương  
tên; và chúng tôi lạc nào cũng có ở mầm  
một cái bát; một đồi dừa cho khách lợ, và  
một cái giường cho những kè lở chân. Nhưng  
cái đặc thương người cùng phải có chúng  
cù mục; chúng tôi tôi nhưng không hèn;  
Người ta không thể ở đất của chúng tôi mà  
lại chửi sù nước chúng tôi, không thể chịu  
on chúng tôi mà lại khinh miệt chúng tôi; chúng  
tôi có bắn lợp mém rò rỉ để người  
nhưng đến lúc cần phải đánh thi đánh mạnh;

Ngay lúc người Pháp còn nắm chủ quyền  
ở đây, chúng tôi, dù chỉ tay không, cũng đã  
đánh nhau thế, chỉ không phải đợi đến bây  
giờ mới đánh. Đứng về phương diện phản  
đối và cách mạng, chúng tôi không đánh một  
người, mười người hay một trăm người Pháp,  
nhưng đánh tất cả giặc Pháp để quên, và cù  
mươi mươi lăm năm lại phanh ruột rời móm  
ra một lần.

Bấy giờ, đối với họ, chúng tôi không thêm  
đến nữa bởi vì họ đã bị truất Nhât rồi,  
nhưng chúng tôi phải đánh những tên giặc  
Pháp vẫn còn nuôi những tư tưởng thống  
trị, những tên giặc Pháp vẫn còn ngẩng đầu  
còn quyền báu ailen này làm nô lệ mãi cho họ.  
những tên giặc Pháp không biết thân, vẫn  
còn lường rằng tất cả đều mọi rợ, chỉ có họ là  
vẫn minh.

Đánh như thế chính, thực không phải là  
đánh họ, nhưng đánh vỡ cái lư luồng khôn  
nogn ở trong họ đi; đánh vì công-phá;  
đánh theo lối hộ-dâu như Mĩ-châu-Hy-lạp,

à Thế nhưng mà dù sao ta cũng nên biết  
rằng kéo hàng trăm hàng chục người đánh  
một tên Pháp, người ta cho là hèn. »

Ngài nào nói ra, dù danh ngôn đó xin cù  
yền lâm, đừng nói. Thị chúng tôi vẫn nói rằng  
ta không đánh một cá nhân Pháp kia mà  
Đánh như thế là hộ-dâu, làu vi long, làu  
công-phá chứ có phải là kéo, bé, kéo dáng  
để đánh một người khác đâu, có phải là tay  
sức mạnh để đánh nhau với sức mạnh  
đâu; đánh như thế, thế giới gọi là ly-ucer  
đó, đánh như kiểu đánh một con chó dại.

Một cùn chó dại, thế là tưởi, chúng càng  
đường cùn người ta, một bợn người đi qua  
cù thòi cù giuong mắt ra nhìn a?

Đừng có nghĩ ngờ, đồ phản động! ta  
phải kéo cả phố, ra mà đánh!

VŨ BĂNG

PHÒNG XEM BỆNH

**BÁC-SỸ PHÁT**

21. phò hàng Bùa  
Lý-thường-Khiết,  
sau phò Sinh-tử,  
canh viện Tế-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30

Buổi chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

## Ký Con chí giết có một người

(Tiếp theo trang 3)

Thế là Cảnh mất một nữ đồng chí đặc lực.  
Tuy tiếc nhưng Cảnh cũng đánh gat lè ngậm  
ngùi, không sao ngăn được ý định của thị-  
Giang.

### Vụ ám sát Nguyễn-Bình ở hàng Vết

Ngày cuối cùng tháng 6 năm 1930, một tin  
thời sự quan trọng làm sối nỗi cả thành phố  
Hanoi: Nguyễn-Bình người Nam có dân Tây  
tông sự tại sở Công-chinh Hanoi, coi về việc  
phát lường cho các bap cung sô bị ám sát và  
rút mai chiết cắp da trong đung hơn 20.000  
đồng. Bình lindh tiền. & Kho bạc di ô-tô về  
nhà riêng. Ở phố Hàng Vết vì lúc đó là 11 giờ,  
hết gờ làm việc. Ông-tô vừa đậu ở ngoài công  
Binh vira ở trên xe bước xuống thi bỗng hai  
thanh-niên Âu-phục di xe đạp xóng tới bão  
phai giao chiếc cắp, đung tiền cho họ. Hai  
thanh-niên bình như đay đã lâu. Bình ra  
về khảng cù không chịu giao cắp thi lập tức  
hai tiếng súng nổ, và Bình ngã ra ngay ở công  
bên vệ đường. Hai thanh-niên cũng chiếc cắp  
da chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Sở Cảnh  
sát và sở Mật-thám Hanoi được tin bèn phái  
người đến làm biên-bản. Kể bị ám-sát đưa  
vào nhà thương được mấy giờ thì tắt nghỉ  
nhưng bình như Bình đã khai được nhiều  
diều quan trọng với các nhà chuyên trách.  
Hồi ngày, khôi-lửa, Yên-bay, Hưng-hoa, Lâm-  
thao vira tất được mấy tháng. Nguyễn-thái-  
Học, Phó-đốc-Chinh, Ký-Cou v.v... tuy đã  
đang lấp dở. Đoan đường phố này mới  
mới rái gõ gõ, chưa lồi nhựa. Ngôi nhà đó  
đã cùng đứng ở nơi trú ngụ cho Nguyễn-  
thái-Giang và nhiều đồng-chí cô khi tạm dừng  
chân ở Hanoi.

Sáng 10-7, giờ mới tờ mờ, các thám tử tây,  
nam do Pujol cầm đầu đã đến trụ sở của  
V. N. Q. D. R. phò Goussard khám-bắt. Lúc  
nay, các nhà cách mệnh đang ngủ say. Thấy  
hồi ngày, khôi-lửa, Yên-bay, Hưng-hoa, Lâm-  
thao vira tất được mấy tháng. Nguyễn-thái-  
Học, Phó-đốc-Chinh, Ký-Cou v.v... tuy đã  
đang lấp dở. Đoan đường phố này mới  
mới rái gõ gõ, chưa lồi nhựa. Ngôi nhà đó  
đã cùng đứng ở nơi trú ngụ cho Nguyễn-  
thái-Giang và nhiều đồng-chí cô khi tạm dừng  
chân ở Hanoi.

(1) Sau này, hồi từ 1939 đến 1942, được giữ chức  
Chánh ty Mật-thám Bắc-kỳ.

BUT CHI MARQUE « 2 cái diu »

**DOUBLE — RACHE**

Đen, mềm hơn hết — Cò bón ở khắp các hiệu sách lớn  
**HÓA-HỢP — 108bis HÀNG TRỐNG — HANOI, GIẤY NỘI 443**



Nhưng cả Cảnh và Huân vẫn bình tĩnh như thường. Các thám tử phá cửa vào lọt trong nhà thi chui ngay lây hai nhà cách mèn mà họ vẫn để ý tăm nã. Trước số đông, Cảnh và Huân danh chiêu bị bắt không thể kháng cự được. Sau một cuộc lục soát cẩn thận, hai nhà cách mèn bị đưa lên ô tô cùng một mớ giấy má sách vở để đưa về Sở Mật-thám. Khi vừa ra đến cửa, Cảnh thấy mình chỉ mặc sơ-mi, bèn lén phép xin giờ vào lấy thêm áo ngoài treo ở mái. Tép Cầm Pujol cho phép, Cảnh vừa khoác áo vào người, tay vừa móc túi như để lấy một vật gì. Lập tức một khẩu súng trong tay Cảnh chĩa ra về phía tên Cam Pujol và các thám tử tây. Súng sấp nổ và một tia thám kinh sấp diễn ra thi hông nghe một tiếng « phết » rồi tiếp đến tiếng kêu và tiếng khán súng rơi xuống đất. Thị ra một thám tử ta rất trung thành và dũng lực nhanh mắt thấy Cảnh cầm súng định bắn đã dùng dùi cui đánh một cách bất ngờ vào tay Cảnh làm cho khẩu súng bị rơi và Cảnh đánh úm hận bị bắt, không giết nổi các thám tử Tây!

Tại Sở Mật-thám, Cảnh, Huân đã tỏ ra rất can đảm. Tuy bị tra tấn dù cách tàn nhẫn bằng điện, bằng kim cáp, bằng cách chẽ móng tay, tước móng chân... hai nhà cách mèn chỉ nhận hết cả trách nhiệm các công việc về mình và không hề chịu khai tên một đồng chí nào khác. Thái độ này là thái độ chung của phần đông các lão-lụ V.N.Q.D.Đ. bị bắt sau vụ Yên-bay. Cảnh và Huân lại còn có về rất chứng chắc trước các viên chức giữ việc điều tra. Chính vì muốn phản đối cách tra tấn rất vô nhân đạo của bọn thám-tử nên trong một cuộc thẩm vấn tại ty Mật-thám, Cảnh đã nhảy từ trên tầng gác nhà xuống sân tuy chân tay vẫn bị xích chặt. Cảnh chỉ bị xay rái xoang.

Trước khi xảy ra vụ tự sát độ nửa giờ, chính kẻ viết bài này, vì sự tình cờ của con nhà phóng viên, đã được giáp mặt Cảnh và Huân tại trước cửa phòng Chính-trì sở Mật-thám Hanoi và được hao đổi một vài lời với hai nhà cách-mèn đó. Theo lẽ thường, cứ mỗi buổi sáng, các phóng viên các báo Tây,

Nam hàng ngày đều đến lấy tin tức tại ty Mật-thám. Hôm đó, tôi đã đến trước các bạn đồng nghiệp khác mấy phút. Chúng tôi lên gác dinh để hỏi tin tức về vụ bắt Cảnh, Huân. Khi đến trước cửa phòng Chính-trì thì đã thấy hai nhà cách-mèn, tay bị xích, ngồi ở đây, có các thám tử ta đứng gác. Chúng tôi đến, cảnh hoà chuyện Cảnh và Huân. Hai nhà cách-mèn nhìn chúng tôi rồi Cảnh hỏi :

— Ông là phóng viên của báo nào?

Tôi nói tên tờ báo tôi giúp việc và hỏi Cảnh:

— Cuộc thẩm vấn về vụ Nguyễn Bình kết liều chưa? Các ông có điều gì là cho chúng tôi được biết chăng?

— Vụ án Nguyễn-Bình đó là việc không quan hệ, lời Cảnh nói, tôi đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về vụ đó. Làm thế nào cho phong trào cách-mèn và công cuộc vận động cho nền độc lập Việt-Nam được tiếp tục mãi, đó mới là việc quan hệ. Chúng tôi bị bắt, bị chết, nếu công cuộc cách-mèn chưa thành thì vẫn có các đồng chí khác nỗ lực làm việc. Ngày nay nước ta còn ở dưới quyền đế chế của quân thù thì V.N.Q.D.Đ vẫn còn hoạt động. Dẫu chúng có tra tấn hành hạ ghê gớm đến đâu, chúng tôi vẫn giữ thái độ đó.

Chúng tôi nhìn kỹ hai nhà cách mèn mà chúng tôi chưa từng quên biết. Cảnh với đôi mắt sáng ngời và nét mặt đầy quả cảm là một thanh niên yam vồ mới. Lộ ngoài 30 tuổi. Còn thám người đồng đồng cao, nét mặt xuong xuong có vẻ cứng cáp và rất kín đáo.

Huân không nói gì chỉ nhìn chúng tôi và nghe bàn-noi ra ý biếu đồng tính. Cảnh với đôi mắt được hai hôm mà người trong đã xanh nhợt và bờ phờ. Những vết thâm tím và sưng húp ở mắt và chân tay do sự tra tấn tàn nhẫn gây nên rõ ràng.

Chúng tôi đang dõi nhìn Cảnh dinh hỏi thêm một vài điều nữa thì một thám tử ta đã bảo chúng tôi ra khỏi hành lang vì xa xa đã nghe thấy tiếng giày của các thám-tử Tây tiến lại.

Chúng tôi từ trên gác cao mìn cửa ty Mật-thám thi nghe tiếng ồn ào trong sân. Cảnh vừa nhảy từ trên gác xuống lầu văn.

Độ một tháng sau thi Cảnh, Huân cùng mấy đồng chí khác bị đem xử trước Hội-dồng dâng hình và cả hai đều bị khép vào an tử minh. Cuối cùng cuối 1930, thi Cảnh và Huân đều bị đưa lên may chém để già nợ nước trước nhà pha Hòa-lo Hanoi. Vụ án sai Nguyễn-Bình xảy ra là vì hồi nay V.N.Q.D.Đ. mời cải tổ lại rất cẩn tiễn để hành động. Cảnh lại như một nữ đồng chí thường tin tức liên lạc với chi bộ của Cảnh ở Văn-nam. Số tiền 20.000\$00 doат của Cảnh Cảnh đã gửi một phần lớn cho các đồng chí ở Văn-nam.

Sau Cảnh và Huân dọ hai tháng, sáng hôm 7-9-30, Hoang-dinh-Gi, một đồng-viên trọng yếu của V.N.Q.D.Đ. cũng may đồng chí nữa cũng bị bắt ở một nhà phố hang Bột. Khi bị bắt, Gi khang cự rất hang và dùng súng bắn vào các thám-tử tay oai làm cho hai người bị thương. Trước khi bị bắt, Gi đánh roi mặt kinh cầu chí, không nhận được rõ, đánh nhau, xuống hố ở Hiện Giang bởi được một đoạn dài định trốn nhưng sau Gi cũng bị dọn và sau may hoan tu trảm.

Bên đầu năm 1931, chi bộ V.N.Q.D.Đ. ở Haiphong mời cải tổ lại cung bị khám pha và may nom sau nra trường chi bộ do cung bị sở Mật-thám bắt và kết án.

Từ đó dở đi, V.N.Q.D.Đ. tuy vẫn còn các đồng vien noj: ca hoặc mới van tan het cach hoat dong nhu Vu-van-Vac tuc Khoa Vac o daiduong, untag cao co untag chi bo noj knogn lieu lac voi nhau, manh the kem trucot nhieu.

Mãi đến gần đây, sau cuộc đảo chính 9-3-45 vừa rồi, ta mới lại thay V.N.Q.D.Đ. xuất đầu lộ diện và hoạt động trên trường chính trị. Ta nra công nuon rang neu V.N.Q.D.Đ., ma co the duoc dia vi va linh nhiệm doi voi quoc dan dong bao nhu ta da thay, truoc la nuo o cac nha chi sú anh hung sang lap ra dang va da chet vi dang, nuo o cac vu khoi ngaja do ho gay ia nhieu noi noi 1930, untag mot phan cung la nhau o Le-huu-Canh, nguyen dung dau vien cai to tai dang va da hi sinh nuo vi dang.

HONG-LAM

Mời xuất bản:

## KINH DỊCH

Một bộ sách cũ nhất Đông Phương

la nhât nhau-toi

Toàn bộ 5 cuốn dày ngồi 2000 trang

30p00

Giá thường 75p00

Giá black minh chau (nep giam 20p00 hien)

Thêm cuoc giri 6p00

Taxe ve ngan phieu giri o:

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

## Du Nhị-Thiên

Trí bách hánh. Mỗi ve 1\$20

NHỊ-THIỀN-ĐƯỜNG DƯỢC PHÒNG

70, Phố Lang Hudu, Hanoi; Telephone 849

Một trang sưu tầm những biến ẩn có thể nguy hiểm đến sức khỏe và nơi sống của bạn tìm đến

## Điệp Thợ Đường

181, Route de Hué — HANOI

mà chưa khéo hoặc nồng thuốc.

Sự thuyền-gián sẽ nghiêm túc

trong 3 tiếng đồng-hộ

## Thoái-nhiệt-lan Hồng-Khé

Trị bệnh: cảm, sốt, nhức đầu

Mỗi gói 0 \$50

75, HÀNG BỘ — HANOI

CÁC GIA-DỊNH NÊN DÙNG THUỐC

## ĐAU ĐẬM DẠY

HO GÀ

## ĐIỀU-NGUYỄN

Tổng-đại : 128 Hàng Bông, Hanoi

Đại - lý, khắp cõi Đông-pháp



KÈ THÙ SỔ MỘT CỦA GIAN ĐÀNG ĐẠO TẶC  
CHÍNH LÀ CÁC THỦ KHÓA BẢO AN

**TUCCO — Đ.V. — «S»**

THẦN GIỮ CỦA — BẤT-KHẨ SAM-PHAM

Bán tại nhà chế-tạo  
ĐẠI-VIỆT 19, PHỐ CỬA NHÀ THỜ LỚN HANOI — Giấy nolis 1242

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƠM MIỆNG  
vì dùng:  
thuốc đánh răng  
**GLYCERINA**

ĐƠN GÓI SỐ 1

5-6-1945

**VĂN-MÓ'I**

Tạp-chí ra ngày 5, 15, 25 mỗi tháng

Có những bài:

Chương - trình kiến - thiết Tân - Văn - Hóa  
Ng bách Khoa

Những vấn - đề của thanh - niên  
P. n. Khuê

Nghệ thuật và các mang

Trường-Tín

Văn-hào Toistoi và vấn - đề, cứu-hộ áp-hội  
Nghiêm Tử

Họ làm giàu cách nón  
phóng-sự dài của Ng-dinh Lập  
Thân nợ (truyện dài về dân quê)

của Bùi-huy Phò

20 Trang Lớn, Giá: 2 \$ 90

**HÀN-THUYỀN**

**PHÁT-HÀNH**

71, TIỀN-TSIN/HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

**KHẢO-CỨU VỀ  
Tiếng Việt-Nam**

của IRA-NGAN — Giá: 2p.50

Cuốn Khảo cứu về tiếng Việt-Nam của ông  
Trà-Ngân sẽ giúp các bạn nói cho đúng,  
viết cho đúng, hiểu rõ nguồn gốc, và  
nghĩa tè-nhị của tiếng nước nhà. Các bạn  
còn biết cách làm các lối thơ, phú, từ-khue,  
và còn được thường-thức những áng văn  
kiệt-tác, trong văn-học-giới Việt-Nam.

**Bước đường mới**

Chuyên dài lý-trưởng  
của DUONG-NGÀ — Giá: 3p.00

**KIM-TƯ-THÁP**

Sách khảo-cứu về khoa-hoc  
của PHAN QUANG-BÌNH — Giá: 2p.00

Mua lẻ một cuốn thêm trước bão đậm 0 \$ .70.  
tự cuốn thứ hai trước 0 \$ .20

**Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC**

Số 9, phố Hàng Cỏ Hà-nội, giấy nolis 962

Tuần-san báo TRUNG-BẮC TÂN-VĂN SỐ 1

In tại nhà in Trung-Bắc Tân-Văn  
86 — Phố H. d'Orléans Hanoi

Số báo in ra: 1000

Quản-ly NGUYỄN-DOAN-VƯƠNG

78 99  
867 085

W. W. W.