

TRUNG BẮC

Chủ-Nhật



Ông bộ-trưởng bộ Thanh-niên tuyên
bố trước 20.000 thanh-niên miền
Bắc tại công-trường nhà hát lớn
nà-nội ngày 11 tháng 6 năm 1945

— Anh Võ-An NINH —

S6 249, Giá 1\$50 — Chủ-nhật 17-6-45

NGUYỄN DOÀN-VƯỢNG CHỦ-TRƯỞNG

17-6-30

Mỗi ngày đàng ghi vào
lịch-sử cách-mệnh V. N.

Việt-Nam vạn tuế !

Việt-Nam Quốc-dân-đảng vạn tuế !

Những khâu-hiệu đó đã phát tự miệng phản
đảng trong số 13 nhà cách-nhẹn Việt-Nam
khi bước chân lên đoạn-dài dài ở Yên-bay.
Những tiếng hô đó đã vang lừng giữa một
khu nhà cửa ẩn hiện trong đám rừng núi
trùng điệp còn bao phủ dưới một màn sương
mù và mưa dầm nặng hạt.

Ngày hôm đó là ngày 17 juin 1930.

⑤

Đoạn đầu dài vươn hai cột cao ở giữa một
bãi cỏ rộng trước trại lính khổ xanh tỉnh
Yên-bay. Đó là pháp-trường ở cách xa nhà
giam chỉ độ trăm thước.

Từ lúc mặt trời còn ẩn sau giặng núi bọc
quanh tinh ly, giờ mới bình minh, trên các
ngả đường đã ra pháp-trường, nuawn dàn hàng
tỉnh đã kéo đến xe n, đứng chật cả quanh bãi
cỏ rộng, có lính khổ xanh, lính sen đậm và
lính tuy cam gác rất nghiêm. Dưới ánh sáng
đèn điện đỏ ngòm, cảnh tượng pháp-trường
có vẻ rất sâu thâm. Tuy là một buổi sáng về
mùa hè nhưng giờ vẫn đầy may đèn và thấp,
mưa phun và sương mù vẫn lâ tì rơi, quang
cánh rất ám u, hinh như tạo hóa cũng muốn
chia buồn với cả dân tộc Việt-Nam sắp thiệt

mất 13 vị anh-hùng tuẫn quốc ! Trong các vị
đó, Nguyễn thái-Học là đảng trưởng, còn các
người khác đều là đảng viên Việt-nam-quốc-
dân-đảng, những người đã chỉ huy hoặc đã
đự một phần trọng yếu trong các vụ khởi
nguồn ở Yên-bay, Lãm-thao, Hưng-bô, cùng
nhiều nơi khác trong địa hạt xã Bắc-kỳ vào
đêm ném 9 fevr.er 1930 và những ngày hôm
sau. Vụ khởi nghĩa đó do mọi chính-đảng bị

mặt nhưng có tờ chức hồn hoa gây nên để
mưa chống với binh-thực-dân Pháp và daon
đô chính-phủ Pháp ở xứ này.

Người Pháp mỗi khi nói đến vụ đó chỉ gọi
là một vụ phiến-toan, khởi loạn thi thực là
một sự sai lầm lớn. Vụ khởi nghĩa Yên bay
của ta có thể so sánh với vụ khởi nghĩa của
72 liệt-sĩ trong Quốc-dân-đảng Trung-hoa
đã chết ở Hoang-hoa-tuong gần Quảng-châu
và các vụ khởi nghĩa khác của các đảng cách-
mệnh ẩn chấn chính các nước.

Tuy cuộc khởi nghĩa đó thất bại nhưng
nhu lực của nó trong dân chúng Việt-Nam
không phải nhỏ. Ngày nay nước ta nhớ sự
hành binh của quân đội Nhật đã được giải
phóng, mỗi khi nhắc đến các vị anh hùng
tuần quốc trong hồi giàn dày, ắt phải nhớ tới
các liệt-sĩ trong Việt-nam Quốc-dân-đảng
như Nguyễn-thái Học, Nguyễn -khắc -Nhu,
Phó-đức Chính, Đoàn-trâu-Nghiệp tức Ký-
Ton, Nguyễn-hải-Hoàng v... v...

Chinh kẽ cầm bút viết bài này lấy tư cách
lá phông viéo nhà báo đã được dịp mục kích
hai vụ hành hình ở Yên-bay vào ngày 8 mars
và 17 juin 1930, hai vụ hành hình ở Hanoi và
vụ hành hình ở Hải-dương cũng vào năm đó.

⑥

Trong vụ hành hình thứ nhất ở Yên-bay,
4 vị liệt-sĩ Đặng-văn-Lương, Đặng-văn-Tiếp,
Nguyễn-văn-Thuyết, Nguyễn-hải-Hoàng đều
là hạ sĩ quan trong đạo binh khổ dồ đóng ở
Yên-bay. Họ đã hưởng ứng với lời hô hào
của Việt-Nam Quốc-dân-đảng và đã thức tỉnh
dưới lòng ái quốc của phần lớn đội quân ở
dưới quyền chỉ huy của họ. Đêm hôm 9 fevr.er
theo mệnh lệnh của đảng, đội quân

Tôi đã được RỚT NUỘC VI ANH-HÙ NG TUẤN-QUỐC

trông thấy Cai Công MAT CHEM 13 NG TUẤN-QUỐC

TRƯỚC KHI LÊN MÁY CHEM,
13 VI ANH-HÙNG ĐÃ HỌ

Việt-Nam độc-lập !
Việt-Nam vạn-tuế !

khô dô đã làm nội ứng cho các
chiến-sĩ Việt-Nam Quốc-dân-
đảng ở ngoài đánh vào trại lính
giết được một số quân binh

Pháp và chiếm được trại lính

Yên-bay trong mấy giờ đồng hồ, đến tận

sáng hôm sau 10 fevr.er, quân Pháp
mỗi pháo công chiếm lại được. Bốn liệt-sĩ
rồi đầu lần thứ nhất ở Yên-bay đã chết
một cách rất can đảm. Họ bước lên đoạn
đầu dài với một nụ cười của minh
Quốc đã làm tròn phan sự, Viễn đội Nguyễn-
hải-Hoàng trước lúc chết vẫn thua ma bỗn
thực dân Pháp không rứt miếng. Bởi Hoàng

là con một gia đình binh-dân quán làng
Nhân-lô huyện Vĩnh-lö tinh Thành-hồ.

Lúc nhỏ, Hoàng có học ít nhiều chữ Hán
và Quốc-vă, đến năm ngoái hai mươi tuổi
thì sung vào đạo binh khổ dồ và chẳng bao
lâu được đồng ion đổi. Hoàng rái can đảm
và trầm tĩnh, người ít nói, chí thích hành
động.

Có người thuật lại trong đêm khói-tingh
đội Hoàng đã chỉ huy toàn quân ở dưới quyền
minh xông, vào nhà các sĩ quan Pháp một
cách rất can đảm. Vụ Yên-bay mà thành
công được, trong lúc đầu là nhỏ ở lòng dũng
câm của đội Hoàng và các binh đồng ngũ đã
hưởng ứng theo tiếng gọi của tờ Quốc

Đảng. Ông là một người có tài
Bảng chủ y nhất là vụ hành hình ngày
17 juin 1930, vì đó là vụ hành hình lớn nhất.
Trong số những tên tên đoạn đầu-dài giá nợ

nước có những nhân-vật trọng yếu trong
Việt-Nam Quốc-dân-đảng như Nguyễn-thái
Học, người cầm đầu các vụ mưu đánh vang
Kiến-an, Hải-dương, Bắc-ninh, Phố-lai, Hè-
nội, Hải-phong; Phó-đức Chính, người cầm
đầu các vụ mưu đánh Son-tay, Long-Biên, Tứ
Toản Nguyễn-nhu-Lien, hai người cầm đầu
vụ đánh trại Jinh-Yen-bay.

Những người này sau khi bị xử trước Hội
đồng Đề-hin họp ở Yên-bay và đã bị khép
vào tử-hình đều bị giải về nhà pha Hòa-lò
Hè-nội để đợi lệnh án xá ở Pháp. Sau khi có
lệnh Tổng-thống Pháp đã bác việc án xá các
chính-trí phạm đồ, họ đều bị giải lên Yên-
bay trong đêm 16 juin do một chuyên xe lửa
đêm khói hành ở ga Hanoi hồi 9 giờ tối.

Cùng di chuyển xe lửa riêng này có cổ-dao
Dragon trong cõi viếc xưa tại cho những kẻ
bi tử-hình trước khi lên đoạn-dài các
quán tòa, rất nhiều nhân-viên sở Mat-tham
Hè-nội, một toán lính sen đậm trong phòng
việc tay giải phạm-nhân, và phông-viền các
báo-hàng ngày tay nam.

Mười ba người bị án tử-hình: Nguyễn-thái
Học, Phó-đức Chính, Bùi-tử Toản, Bùi-văn
Chuẩn, Nguyễn-An, Hà-văn-Cao, Bùi-văn
Nghĩa, Ngô-văn-Du, Nguyễn-văn-Thịnh, Nguyễn
văn-Tiêm, Đỗ-văn-Tú, Nguyễn-văn-Cửu
Nguyễn-nhu-Lien bị tổng-lên một chiếc to-

đến tột là toa chở trâu bò, hàng hóa; cửa toa trong lúc di đường khóa chặt và các chính-trị-phạm cũng vẫn bị riêng cách cùn thận như khuỷu trong xã-lim.

Một nhà báo Pháp, Louis Rouband đặc phái viên báo « Paris Soir » sang điều tra về vụ Yên-bay cũng di cư cuộc hành-hình nhưng lại đập ô-tô do đường bộ lên Yên-bay chín không đi xe-lửa.

Một người lính gác trên chuyến xe-lửa riêng dù thuật lại với tôi rằng từ Hà-nội lên Yên-bay các nhà ai-quot Việt-Nam tuy biết mình sắp bị rơi dâu nhưng vẫn cười dùa vui vẻ không một ai tố vể lo sợ. Nhất là Nguyễn thái-Hoà ngày thường ít nói, tối hôm đó lại rất vui vẻ khi nói chuyện với các anh em đồng-chí, và viên cố-dao cang di theo để trả lời cho mình. Đêm đó, Học đã hỏi viên cố-dao nhiều câu rất ngô-nghinh, làm cho viên giáo-sĩ Gia-tô rất khó nghĩ, ví như câu: « Làm việc cứu-quốc có phải là phạm vào một điều cấm trong kinh-thanh chúng ? ». Phò-đốc-Chinh là người ngày thường rất trầm-linh, thế mà tối hôm đó cũng nói chuyện luận. Xe-lửa đến ga, Yên-bay vào hồi 12 giờ khuya.

A quên, chuyến xe-lửa này còn có một toa chở kiếng-máy chém ngày thường vẫn để ở sô-mát-tham Hà-nội và doanh-thủ-phủ Cai Công từng người giúp việc y. Nghé đầu-kiêc doan trên máy chém-máy đậm trước khi chở ra Yên-bay đã phát ra tiếng kêu tui-lú và cũng sầu thảm (tuy việc này có vẻ huyền-hoặc tối cùng thuật lối đe dọc-giả-biết-qua).

Mười ba người bị sô-mát-tham bị giải về kỵ Ở nhà phà Yên-bay trong mấy giờ trước khi đem ra pháp-trường. Những giờ đó là những giờ soạn-sứa cuộc hành-hành: dùng máy chém, hỏi các người săn-léa doan-dầu-dai vày muộn cuối cùng của họ và làm-le rúa tai cho những người nào muốn tuyên-bố tội trong và hàn-sa-chia. Khi-đông-bé-binh-kép họ xao-tai và hình-cung húc-điên-ván-bắc lèo-xu-ân-xá cho-các trong phạm-do.

Giói mơi tinh sương, chưa sáng rõ thì quang-ánh pháp-trường đã nhộn nhộn và cùng. Viễn Chưởng-lý, viêm lục-sửu, phòng viên các bảo-tay, nam-dều đã có mặt. Giữa pháp-trường, chiếc máy chém vẫn vuơng cao đối-cột đèn-sí và dưới ánh đèn-diện, hòng chờ cái vật ghe-gom-dó dài gần-khắp bờ-cố. Cảnh máy chém, Cai Công và tên-phụ, nước mắt chảy quanh, đã đợi sẵn để làm việc phản-sự. Những chiếc đồ-máy có mặt-cưa dùng để dựng-thá-cấp và thi-thé các người bị-chém đã sẵn-sàng.

Giờ làm việc của doanh-thủ-phủ đã đến. Mươi ba liệt-sĩ bỗ-dẫn người một từ nhà-phá-ra pháp-trường. Mỗi lần con dao nặng gần tám-mươi-cân, roi từ trên cao nai-thuộc-xuống, phát ra, một tiếng-phép, làm cho mọi người dừng-xem phai-nhâm-mỗi, thi một chiếc đầu đã rơi vào đồ-máy và một tia máu non phun ra từ cõi-nhà liệt-sĩ vừa qua đời. Những người bước-lên doan-dầu-dai trước tiên là các binh-sĩ dù vào vụ-khởi-nguồn Yên-bay. Ba người cuối cùng là Phò-đốc-Chinh, Nguyễn-như-Liên và Nguyễn-thái-Hoà. Ba người này khi bước-lên máy-chém có ba thai-so khác nhau nhưng đều là thái-độ của nhà-anh-hùng trước cái-chết.

Phò-đốc-Chinh, rất-bình-tinh và trước-khi-dura-cò vào máy chém can-tó ve-khinh-bì là khác, khinh-bì cái-chinh-sách-hà-khắc-vô-nhân-dao của người Pháp. Nguyễn-như-Liên, tuổi-hơn và lè-tu-nhiên-băng-hái-hon, dùng-hือ máy chém đã hô-ilo các-khẩu-biểu « Việt-Nam-van-tue ! Việt-Nam-quốc-dan-dâng-van-tue ! », miệng luôn-luôn chửi rủa-bọn-thực-dân Pháp cho đến khi-dầu-roi-xuống-de-mỗi-thời.

Nguyễn-thái-Hoà, người cuối-cùng bước-lên doan-dầu-dai, trước-khi chết đã được trông-thấy cảnh-tuong-mươi hai chiếc đầu rơi-máu với ở pháp-trường. Học-hàng-hai và tinh-tao-như-thuong. Vừa-bị-giải-đến pháp-trường, hai tay bị-trói giặt-cánh-khuyễn ra sau-lưng. Học-nhin qua-một-lượt nhung-thá-cấp-của-các-ban-dong-chí-vừa-rot-như

(xem tiếp trang 25)

Tư-nghè-lam-bao-ở-Nhật-den-Hội-nghi Báo-chí-ở-phu-Kham-sai-Bắc-bô-Viet-nam

Trong-phòng-biên-lắp-bảo-Nhật-Nhật-Tập-Món (Michi Nichi) ở Đông-kinh (Nhật-bản) ba-năm-biên-lắp-viên đang-chăm-chì-làng-kết-làm-việc. Ông Takata, chánh-ban-ngoại-giao-nhà-báo đang-cùng-một-ông-khách

người-Âu (tức là ông Maurice Lachin tác-giả-sách Le Japon 1934 do nhà-xuất-bản Gallimard Paris-in, mà chúng tôi-trích-máy-đoạn-dưới đây) dám-dạo-về-tinh-hình-Mân-cbáu.

Thịnh-linh-một-diện-típ-của-hàng-thông-tin Rengo từ Ba-lê-báo tin-rằng Pháp-quân-và-chiếm-cứ-chia-dảo-ở-Thái-binh-dương. Pháp-quốc-muốn-gi-đây ? Pháp-quốc-muốn-lập-nhưng-cản-cứ-hải-quân-noi-hiện-Dông-dương-với-Tân-thế-giới-chẳng ? Pháp-quốc-sắp-hợp-tác-với-phép-các-nước-cứu-dịch-của-Nhật-bản-chẳng ?

Thế là binh-dần-tiên-của-báo-Nhật-Nhật-Tân-văn-dâ-lên-khuôn-với-lời-phúc-dụ-của-loa-Đại-sứ-Pháp. Lời-phúc-dụ-là-một-và-dé-dặt-dần-dịc, vì vien-sứ-thần-Pháp-chưa

tiếp-được-tin-gi-chinh-hưng-về-việc-dó.

Chưa-dày-bé-mươi-bốn-giờ-một-người-Nhật-hấp-tấp-tới-tòa-báo, tuyên-bố-nhưng-

điều-quan-trọng-lâm, nói-rằng-hai-mươi-năm-trước, người-Ây đã-chiếm-cứ-quân-dao-Paracels. Thế-đòi người ta viết-bài, sắp-bài, lén-không. Mươi-bốn-bộ-máy « ro-ta-li »

cùng-âm-âm-chạy-một-lúc. Trang-nhất-tờ-báo, có-bài-xã-thuy-và-3-cột, yêu-cầu-chiếm-phủ-Nhật-pheung-quyet-can-thiep-dâ-doi-lai-quyen-roi-cua-Nhật-trên-các-dảo-dó.

Viên-Sứ-thần-Nhật-ở-Paris là ông Nagasaki

thi-đang-di-duong-về-nước, người ta-đò

lợi-quyen-cho-nước-Nhật.

Bộ-giong-giao-Nhật-bi-các-báo-phóng-ván

dự-qua, đánh-trả-lời-rang-bap-chuyen-mon

nhưng-chúng-là-máy-coi-nghe. Ào-tay-cũng-phai-lấy-làm-thêm-thuong. Maurice Lachin

đã-khai-báo-chí-Nhật-bản-dược-quyen

ngôn-luật-tu-đo-như-thể. Cái-quyền-dâ-chi-đo

phai-lấy-làm-thêm-thuong. Maurice Lachin

thuật những việc đại-de như trên, đã nói rằng tại Nhật-bản, nhà tần-văn có thể được hưởng những tự-do như ông vua con, rằng không một cách cửa nào khép trước nhà làm báo, chỉ trừ-cánh cửa Hoàng-cung và kết luận rằng: «Là những ông vua con và là những nhà chuyên-chế lớn, nhà báo Nhật cũng thực hành chính-sách độc-lập, làm lay chayen được chính sách do không phải là chuyên-de.» Không, chúng tôi chưa dám có cái xé yong được hướng quyền ngô-nôan tự-do như các nhà báo Nhật.

Chúng tôi chỉ ước ao rằng lì ra trong Hội-nghị Bảo-chí tại phủ Kham-sai Sắc bộ, họ hàng-trần vào ngày thứ sáu, bắt đầu từ ngày thứ sáu trước đây, do ông Chánh sở Thông-tin Tuyên-truyền Bảo-chí Narahashi chủ-tịch, người ta sẽ cho đại-biểu các báo được ngôn-luận tự-do và viết ra, viết hết-cáu ra để dạo đặt, nguyễn-vọng của dân, du-lieu của dân

ên-chánh-phủ, hoặc để họ dân biết rõ những chính-sach của chánh-phủ, như thế thì cuộc họp-tac giữa nhà báo và nhà cầm-quyền mò-có-lich-loy và gay, nên được kết-quả như ý muốn trong dân-chung.

Chẳng phải là, tại kỳ hội-nghị đầu tiên, đại-biểu các báo, chẳng được tự-do ăn-nội-dau. Có điều là, đại-biểu của nhà cầm-quyền không cho đại-biểu báo-chí bát-rõ, những điều dân-muốn biết, Hay nói cho đúng, không chịu trả lời các câu hỏi của đại-biểu các báo.

Hôm-thứ sáu trước, kỳ hội-nghị đầu tiên, ngoài ông chủ-tịch Narahashi và đại-biểu các báo-chí hàng ngày, hàng tuần, chỉ còn có ông Chánh-văn-phòng phủ Kham-sai Nguyễn-Văn-Hưởng, ông Chánh-phòng Bảo-chí miến Bắc Lè-tài-Trường.

Khi-mae hội-nghị, ông Narahashi nói qua một ý nghĩa cuộc hội-hợp Bảo-chí trước Nhật.

Chung-theo một ý, thời đó, ông an-tinh từ

ngày mồng-tuần sẽ có một cuộc hội-nghị như

thể vào ngày thứ sáu tại phủ Kham-sai, để

chánh-phá và các đại-biểu du-lieu trao đổi

y-kien về sự-nhiều công-việc của chánh-phú.

Bản-ông nói tới vấn-de thóc, giao-phu

Kham-sai, và giải quyết xong và hướng-lời

cho ông Nguyễn-Văn-Hưởng. Ông Hướng-lại nhường-lời cho ông Lê-Jà-Trường-cho các báo-chí biết về một vài chi tiết về Văn-dù-dò. Ông Trưởng-cho biết đại-khai rằng việc gán-thóc gạo-xuất, nhập-các-tỉnh thành-thà hổ-tu-do nhưng hàng-sao-cái được phép di-tung-bon 3, 4 người thôi, không được phép chayen-chò bằng-cách-gi khác! Va báo-chí cũng không-nên nói-trắng ra rằng việc-thu-thóc bối-bố-hầu. Văn-de này còn-phúc-tap-nhiều-diệu. Vì việc-thóc-lẽ gạo-chò công-chức-va-nhân-dân thành-thị-Ấu-cau-bo-hầu.

Có-nhiều đại-biểu báo-chí hồi-hay-diệu nay đều-khác nhưng Ông Chánh-văn-phòng và Ông Chánh-phòng Bảo-chí không-trả-lời-rit-khoát, khi-sau ông Narahashi phải-nhất-lời-i nói-rằng-dại-biểu ca-báo-dân-lý là đe-hợp-tac vớ-Chánh-phủ-làm-viec-cho-dân-chữ-không-phai-dâ-chi-trich-nhan-và-chia-tê-choau!

Lời ông Narahashi thật là những lời-vang-ngoc. Nhưng chúng-tôi-tưởng rằng-bởi-nghị Bảo-chí ở đây đã-ráp theo kiêu-Hội-nghị Bảo-chí-bên-Nhật, mà-bên-Nhật thi-bất-có-giờ-nào, nhà báo-cũng được quyền-dòn-nhập-phòng-giấy các-viên-giám-đốc, và-khi-eo-việc-quốc-te-gi-quan-trong-kay-ra, thi-dến-ông-hỗ-tu-duong-hay-ông-Ngoại-trưởng-cũng-bị-nhà-báo-danh-danh-thuc-dai-từ-4, 5 giờ-sáng-đe-nói-hết-về-thái độ-Chánh-phủ-xem-thu-thể-hảo, không-tuyn-bô-ti-nội/ngày-hôm-hy-là-Ngày-của-ông-Thu-tu-duong-bi-báo-chí-mặt-sát/ngày.

Vậy là, trong Hội-nghị Bảo-chí Kham-sai, han-chung-lời-cũng-có-chuyen-mong-được-huong-mot-cai-chuyen-nhỏ là: quyền-phóng-văn, nói-han-nha-cam-quyen-về-những-diệu-dân-chung-muôn-biet, mà-không-bi-nha-cam-quyen-từ-choi-hay-kết-vào-tbi-no-tor-kia, xem-pham-đan-dia-vi-thieng-lieng-cua-nghé-ngon-luận. Một-niều-nhân-xe-nha-la-trong-Hội-nghị Bảo-chí-ký-vui-quá, người-la-hoặc-nói-tiếng-Pháp, hoặc-khỏi-tiếng-Việt, không-đo-gi-đinh-chí, chung-lời-mong-trong-Hội-nghị, người-Việt-Nam được-diễn-tả-tu-tu-duong-toàn-bang-tieng-việt-Nam!

Tóm-lai, chúng-tôi-mong-rằng-theo-khu-i-kiem-y-giau-đang-của-ông-Narahashi, Ông-chánh-phá, Bảo-chí-Hà-nội-se-phai-la-cai-phun-anh-chí-hai-nghị-Bảo-chí-lại-Dong-kinh-Nhật-Bago

MỘT TÂM GƯƠNG
SÁNG CHO NGƯỜI
VIỆT-NAM
TRONG HỜI NÀY

Tinh-thần ái-quốc
CỦA TOÀN-THÈ

DÂN Á-RẬP ĐÃ NỐI DÂY trước hành-động hèn-nhát của Pháp

HƯỚNG-ÚNG LỜI HỒ-HAO
CỦA XỨ IRAK, BÂY NƯỚC
Á-RẬP ĐÃ ĐÚNG DÂY CHỐNG
VỚI NGƯỜI PHÁP. — PHÁI
CHÄNG ĐÓ LÀ MỘT DỊP CHO
DÂN A-RẬP THÔNG-NHẤT VỀ
CHÙNG-TỘC VÀ TÔN-GIÁO ?

Một-dân-tộc-dâ-sản-xuất

được-một-vi-giáo-chủ-như

Mahomet (Mã-ban-Mặt 571-632),

thúy-đi-dạo-Hồi — một-tôn-giáo-có-tới

250-tr-đu-tin-dò, và-hồi-tin-thịnh, đã-làm

cho-etc, lòn-giáo-bi-khoa-như-Phật-giáo,

Gia-tô-giáo-bi-làng-mở; một-dân-tộc-đã-từng

có-những-ông-vua-anh-hùng-như-Ommi-

ades, t-i-vi-ở-Damess và Abassides, i-vi-ở

Bagdad, kĩ-vi-giáo-chủ-Mahomet-chính

phục-không-nhưng-cá-thé-giới-Á-rập-mà

còn-chiếm-Ba-tu, Tây-bắc-Ấn-dò-ở-miền

Trung-Á, và-Al-cập-dâng-tân-Tây-ban-nha-và

phía-Nam-nước-Pháp-lập-nên-một-dâ-quốc

hùng-cường-bắc-nhất-vào-hồi-hai-thă-ký

thứ-7 và-thứ-8, một-dân-tộc-như-thă-không

thă-là-một-dân-tộc-thuộc.

Dân-Á-rập-yốn-là-một-dân-tộc-không

với-một-noi-nết-dâng-göm-có-nhiều-bộ-lạc

chiêm-cù-một-vùng-hoang-vn, rộng-lớn

trong-bi-sa-mạc-ở-bán-dảo-Á-rập-bá.

Dân

đó-thuộc-hay-giết-tróc-lần-nhau-nhưng-k

nội-thuong-ed-dâ-é-cé-thuong-mại-và
tu-thuong-hop-thanh-chung-tùng-thuong-
doi-vượt-quá-các-sa-mạc-dân-một-thị-trấn
đó-hội-là-hành-Meeque-dâ-đe-dân-Kaaba-là
nơi-thờ-các-hòn, bờ-của-những-rap-hàng-vâi
còn-Mâk và-những-tộc-và
cô-tông-kì-quê-rất-hàng-hồi.

Dân-Á-rập-là-một-số-của

một-dân-tam-er-không-có-nhà-của-chắc

chắc-vang-bản-chỉ-có-những-rap-hàng-vâi

có-thé-tháo-ra-lắp-vào.

Dân-tộc-tam-er-không-có

phần-nhiều-sống-về-thuong-nghiep-suốt

dời-di-phieu-tuu-trong-va-mặt-nóng-như

thi-câm-trai, giáng-rap-ở-dưới-tüm-cây-cạnh

một-mạch-nước.

Đó-thực-phẩm-chinh-osa

họ-là-sứa-de-và-một-vài-thú-quả-nut-quá

trái-là.

Chi-hai-thú-de-và-một-bản-nuoc-là

to-đe-thé-vuo-qua-sa-mạc-hàng-trần-cá

nhưng-không-may-ngay-giỏi.

Dân-Á-rập-sóng-và

nghề nông rất ít nên trong xứ đất đai phẳng lúa là bô hoang và số nhân khẩu so với diện tích rộng lớn của nước A-ập-bá (2.500.000 cây số vuông) rất kém.

Lịch-sử dân Á-rập túc là lịch-sử Hồi-giáo

Từ trước cho đến đầu thế-kỷ thứ bảy mươi, ta có thể coi là thời kỳ khuyển nùi của dân Á-rập chưa có gì đáng chú ý làm. Sau khi Mahomet ra đời rồi lập nên Hồi-giáo (622), lịch sử dân Á-rập mới bắt đầu thấy có những trang-danh mực nhúng và vang lẫm cho các dân tộc khác phải dè ý đến. Mahomet là người Á-rập đã làm vỗ vang cho nền-giống bò-tơ-hé. Ông sinh-trường tiếng một gia-dinh khá giả ở thành Mecque và được cử ra cai-gia đình Kaaba. Ông mè cởi tơ-lúc bò, khi lừa lẩn ông làm trường-doan cho những thương-doan thương-di qua các miền sa mạc để mua các thô-sản và trao đổi hàng-hoa với nhau ở các bộ lạc ở khắp nỗi trong xứ. Ông lấy một người tên bà góa Mai gián tên là Kadija làm vợ. Thủ tục ông càng ngày tăng tùng và do ông đã có thể hợp nhất các bộ lạc Á-rập thành một đoàn thể có hệ-thống, có trật tự, cũng như một tôn-giáo.

Về việc sáng lập ra Hồi-giáo, kinh thánh Coran truyền rằng:

«Một đêm kia, trong hang-thẩm núi Hiru-hông có một vị thiên-thần tên là Gabriel hiện-bình lâm, và giao cho Mahomet một cuốn sách-bản-dec. Mahomet vốn là người đời không biết đọc. Tức thì vì thiên-thần nắm lấy lộc ông xô ngã xuống đất bù lún. Nhờ phép huyền-diệu đó, Mahomet bỗng thấy tri-khoa sảng-suốt và đọc được sách. Cung trong lúc đó o không-truy-có-tiếng: «Nós người sẽ là một đảng-nhà-trí (prophète) là Thượng-đế».

Sau khi lừa được sách của thiên-thần, Mahomet mới đem truyền-bản-dec cho dân chúng (lập thành một tôn-giáo gọi là Hồi-Hộ; Islamisme hay là Mahometisme). Tuy

hết, Mahomet vẫn phục-vợ, một vài đứa nő lệ mọi người,anh em con có cậu và một ít người nữa để làm thiền-thứ truy-đế được được it-là, vì có nhiều kẻ ghen ghét và thù-hate ông kém nêu Mahomet phải lui-hành là Mecque mà trốn qua thành Médine. Năm đó là năm 622 tức là năm kỷ nguyên thứ nhất của Hồi-giáo ở Médine. Mahomet thu phục được một bộn nén-đô và là chúa được một loài bộn-binh-anh-cứng. Sau này trên đường với kẻ thù, ông được đại-thắng và đến năm 630 thì ông chiếm được thành Mecque. Bấy giờ, Mahomet mới bắt đầu cát-tuong-thần-bát-trong-den Kaaba và đồng thời, ông đã phải nén-đòn-trong-dâng Thượng-đế Al-ah. Có một sức mạnh và binh-bì nên chỉ trong hai năm giới những bộ lạc đều qui phục dưới quyền-thống-manh-liệt của Mahomet. Mahomet chết tại Médine năm 632 và lăng-tum của ông hiện nay vẫn còn ở đây.

Hồi-thuyết của Mahomet gồm trong cuốn kinh Coran. Cuốn đó vừa là một bộ luật vừa là một cuốn thiên-kinh do Mahomet soạn, ra khung ông lại tuyên bố là do đạo-thuỷ-dụ-truyền-dậy.

Đạo Hồi-hồi là đạo-tho-phêng nhất-thần. Mahomet cho rằng người ta không được tin một dung-não, khác người bị chán-thần Allah, vì đó là dung-nắng so-thi-giới độn nhất. Nhờ có vị thần nabo của nô-va thi Mahomet chỉ-chó là một sứ-gia-tiễn-trí của Thượng-đế Allah tại-xuống.

Vì nhau có dung Allah cầm-tay sinh-hóa của muôn loài nên Mahomet mới chủ-truong linh-hồn-cá, loài người bắt đít và người ta phải chịu luật-thuỷ-phê, & kiếp sau. Đối với Mahomet việc giáng-de-noi-y chí của Thượng-đế và sự-thanh-hết-thanh suy-cử người ta đều là điều-toi-so-đang. Vì vậy mỗi khi gặp phải một tai-nan gì thì-là-dó Hồi-giáo-bao-nó là tên-dịnh. Song có một điều đặc-biệt là mỗi người phải hành-lý-trích-nhiệm về những hành vi của mình.

Có to, lín-ngoóng của Hồi-giáo có bốn điều cốt-yeu mà ta là lín-đi-thi-phai-thay-hay

1) Gia-niệm-

2) Bồ-thi-

3) Kiêng-đi-

4) Vòng-dây-thophysical-thanh-la-Mecque.

Ngoài ra đó, Hồi-còn-cấm tin-dồ không

được nồng-huân-sinh-vật, ác-thiêt-lon, nồng

guru và cát-bạc.

Sau khi Mahomet là tuẫn, Hồi-giáo tràn qua A-ập-bá (A-đô) và các xã trên bờ Địa-trung-hải, và qua vục-sông Indus (A-đô) sang mèo-duyên-hải Đại-tây-d्रong. Rồi đó, các tín-dồ Hồi-giáo đã chiếm-linh-trọn bán đảo A-ập-bá và ở dưới quyền-tai-trí các báu và quốc-vương-ké-vi Mahomet, lập-thanh-mô-đô-quốc-hùng-cường-nhất là dưới các triều-vua Ommiade, và Abbaside. Theo nguyên-tắc của Hồi-giáo, các vĩ-quốc-vương theo-dào-truyền-tho-dầu chung-rằng-chiến-tranh-vốn-là ý-giinh-của Trời và nhà-tiên-trí Mahomet (tòng-bồ); Thiên-dրong-vốn-của-ké-dưng-si). Vì thế, các tín-dồ đạo Hồi không-kể-dồn-sự-đinh-tử-ở-trong-trường-huỷt-chiến, ghi-hy-xông-sự-bản-thường, và hận-lai. Nhờ-lòng-tin-ngưỡng-manh-liệt-của dân Hồi-còn-rộng-khoảng-là 632 đến 660 sau thiên-chúa-giang-sinh, một mạt-họ chiếm-Syrie, A-ập-Va-Ba-tu, một mạt-họ-bé-Bắc-phí-trần-dễn-Nam-hộ-Tây-ban-nha, có hổ-lại-uy-quy-giay-núi Pyrées, và đất Pháp-dân-Poitier thì bị Charles Martel ngăn-lại (732). Nhờ đó mà nền-văn-minh Co-đô-đe à Áu-châu mới-được-cứu-ván-nhà-càng-việc-nhà-vụ-tiến-ho-các-dao-Hồi-bị-dính-tráp.

Cách-bé-chắc-một-quốc-gia Hồi-giáo như sau này: Bóng-dầu-quốc-gia là một vĩ-quốc-vương (Cai-te) chúa-tả-cá-bọn-tín-dồ, có quyền-sinh-tát đối-với-kết-huỷt và là tham-phu-tối cao-trong-các-ván-dâ-vi-giáo-lý. Dưới-vi-có-tác-vi-thuong-thu (Vizir) và các-quán-dầu-tinh (U-amâl), các-vi-nô-nô-cid-e-phát-quốc-vương-dối-với-kết-huỷt, các-quán-tham-phu-số-thi-hanh-luat-phip-xuat-giao-su-giá-dọc-5-hòn-kinh-nhết-tung-trong-nhà-thờ.

Và văn-học, triết-học, mỹ-thuật, dân-tộc Á-rập-bé là dân-theo Hồi-giáo đã tăng-sản xuất-được-nhìn-nhất-viết-nhất-thi-si, nhin-nhất-nhà-triết-học và kinh-triết-su-rất-nhất-tiếng-trong-hội-trung-đó. Các-thi-ca-của-Á-u-châu-rất-dao. Hồi-còn-cấm tin-dồ không

được-nồng-huân-sinh-vật, ác-thiêt-lon, nồng-guru và cát-bạc. Trong-một-ngày, một-thi-si-có-hai-làm-và-sợ-cho-vua-nghé-hàng-trăm-bài-tho-truong-thien, bài-nào-cũng-là-20-đen-109-cần. Các-chuyen-cô-tich A-đô-rất-rất-nhắc-và-chứa-một-luân-lý-khá-cao, nhung-chuyen-dó-không-như-chuyen-c'Một-người-một-dream-làng-dịch-ra-nhiều-thu-tiếng-và-duoc-người-khắp-các-xứ-hoan-ingheoh. Về-kết-trúc, người-Hồi-có-việc-sát-nhưng-dẽ-dắt-rất-nghẹ-nga, hung-vi-và-ang-oang-ngón-tháp-thờ-cao-với-voi. Ở bắc-bờ-Phi-châu-nam-bờ-Tây-ban-nha-như-Cordoue, Cairo, và Ở-cận-Sông (Damas, Bagdad, Samarkand) cùng-Ấn-dô-hiện-nay-đoàn-nhieu-dân-dài-của-người-Hồi-rất-nghẹ-nga, trang-le-mà-dân-người-bấy-giờ-đang-phai-công-nhận-là-rất-đẹp. Số-đi-dân-Hồi-có-duoc-một-nhìn-my-huynh-kien-truc-kha-cro-như-thê-là-vì-đó-bé-bé-Bắc-phí-trần-dễn-Nam-hộ-Tây-ban-nha, có hổ-lại-uy-quy-giay-núi Pyrées, và đất Pháp-dân-Poitier thì bị Charles Martel ngăn-lại (732). Nhờ đó mà nền-văn-minh Co-đô-đe à Áu-châu mới-được-cứu-ván-nhà-càng-việc-nhà-vụ-tiến-ho-các-dao-Hồi-bị-dính-tráp.

Nhưng-dân-Hồi-nhì-tiếng-nhất-như-trên-dâ-nói-là-về-các-vũ-công. Các-cuộc-chinh-phap-của-dân-Hồi-dều-ở-hai-mục-dich: một-là-truyen-giao-hai-là-chiếm-các-thi-truong-dẽ-mở-mang-về-thuong-mai. Vì-việc-dân-Hồi-chiếm-xứ-Palestine-và-thành-Jérusalem-dắt-thanh-của-is-là-dao-Co-dốc-hết-thế-kỷ-thứ-10-mà-gây-nên-một-epoch-chien-tranh-và-tổng-tố-rất-giả-gom-gom-lâm-cuộc-việc-chinh-kéo-dài-hơn-hai-trăm-năm-từ-dân-thế-kỷ-thứ-11-cho-dến-cuối-thế-kỷ-thứ-13—Đó-là-các-cuộc-chien-tranh-của-các-dân-thi-thập-tu-đoàn-dâ-nhì-tiếng-khắp-Áu-châu-về-thời-trung-đó.

Các-vi-giáo-hoàng, các-vua-chúa-các-nước-Áu-châu-dâ-hap-đi-bié-hao-quân

Linh, khai giới, tài sản mà vào không thẳng
nội các đạo quán Â-rập theo Hồi-giáo. Các
cuộc viễn chinh của thập-tu-quân tuy
không có kết quả gì mấy về binh bị nhưng
anh hưởng của cuộc chiến tranh đó về
tôn-giáo, kinh-tế, văn-hóa và mỹ-huật
không phải là nhỏ. Sự thù ghét giữa các
tin-đồ Hồi-giáo và đạo Cơ-đốc không
nhường gác nên cuộc chiến tranh nói trên
mà công gác nên nhiều cuộc lừa huyễn khác
giữa các dân-tộc Thổ-Hồi và các dân-tộc
Âu-châu-kỳ dài suốt từ thế-kỷ 13 đến cuối
thế-kỷ 15.

Các đạo quân Thổ-Hồi của vua Bejazet, I và vua Mahomet II đã nổi tiếng là hung dữ và tung bạo nhất trong lịch sử Áo-châu chẳng kém gì quân Hung-nô và quân Mông-cổ. Nhât là đạo quân của Mahomet II thi lgi càng già gõi hơn nữa. Đạo quân này gồm có 250.000 người, một đội pháo-thả 130 khẩu, đại-bắc trong số đó có khẩu to lớn phải dùng tới 100 con bò mới kéo nổi. Mahomet vẫn giông man-dầu có tinh tú ác nhung, lại rất hiếu học và ham chuộng thơ văn. Có một sức mạnh hồn người lại có tinh hiếu chẩn, Mahomet II đã tung hoành khắp miền Cận-đông và Đông-nam Áo-châu, xâm chiếm 12 nước, và thuần doát tới 200 thành trì. Quân Thổ-Hồi dưới quyền chỉ huy của Mahomet II đã chiếm thành Constantinople thủ đô Đông-đế-quốc vào năm 1453 gây nên những cảnh tượng rực rỡ ghê gớm: 4.000 người thất trận tanh tách khác và 50.000 bị bắt làm nô lệ.

Thanh thế của dân Thủ Hồi đến đây là
tot hực và tr' đó m'ỗi ngày m'ết sút kém, che
đến ngày bị tan vỡ.

Cứ xem qua những đoạn lịch sử to tát trên đây ta đã rõ dân Á-rập là xua đến đây không phải là một dân tộc tầm thường.

Lòng ái-quêc háng-hái của dân Á-rập

Một dân-tộc có một lịch-sử vẻ vang, một nền văn-hóa tài-đẹp-hu-tên đã nổi tiếng

không bao giờ chịu cõi dầu lâm nó là người ngoại quốc mãi mãi). Ta cứ xem cuộc vận động độc lập của dân Ai-cập, dân Irak, cuộc kháng chiến dai dẳng và khốc liệt của dân Á-rập ở Palestine đối với dân Anh và dân Do-thái thì dù thấy rằng tinh thần Ai-quốc của dân tộc đó vẫn ngầm-ngầm như một đồng lửa cháy nham nhở đợi dịp là bùng nổ, cởi lỏng. Dịp đó ngày nay là dịp với việc chính phủ de Gaulle cho 500 quân Pháp đỗ bờ biển xứ Syrie và Liban.

Trước thời kỳ bành trướng của Pháp, tất cả
khối Á-rập đã cùng dùng đây như một người
để chống với kẻ xâm lược và kẻ thù của
định europe tự do của họ. Tông-lau-ký liên-
đoàn dân Á-rập là Assam Ray đã đặt giấy
triệu tập đại-biên của tất cả 7 nước Á-rập là
Irak, Ai-cập, A-lập-ba, Syria, Liban,
Yemen và Saudi bợp một buổi đại hội đồng
nhất thường để xác định thời-đèp chung đồng
với Pháp và chia ván Anh, Mỹ, và hành
động bá-chinh của Pháp. Dân Á-rập
khắp nơi từ các miền sa-mạc xa xôi đến các
miền núi non hiểm trở đều hưởng ứng tiếng
gọi của liên-doàn Á-rập và lòng ái-quốc
của họ bị kích-thích khôn-sát. Biện-dang số
như khuya mờ, mây mù mịt trên bến lửa.

Ta đã thấy dân Á-rập ở Palestine trong
khoảng từ sau cuộc Án-chiên trước cho đến
1938-1939 vẫn luôn luôn chống lại người
Anh một cách ngầm ngầm nhưng rất dũng
mẠch. Ta đã hãy thử độ strong quyết của
nhà Án-Árập Amin Effendy Hasselai
ai tuy là một người Anh cầm đầu mìn
chứa bằng danh-vọng, tên tài mà vẫn khôn
khéo không chịu hợp tác với bọn thực dân.
Ta đã từng thấy nhà lãnh tụ của giống Á-rập
Fanzy Kawakiy, một nhà Án-quốc bao
lại, một chiến sĩ luôn luôn trung thành
nào cũng dũng dã, một đạo quang thiện
ghĩa là chúa của kháng chiến trong
mạc. Kawakiy được dân Á-rập ái mến phục
tuy ông sốt tim rất hung dữ, hiếu chiến và
hình như lúi túi cũng say mèm mòng.

(xem tiếp trang 26)

Cần phải có ngày.

MỘT CHƯƠNG-TRÌNH GIÁO- DỤC HOÀN-TOÀN MỚI

Bất cứ một người Nam
nàng đẽ làm đèn nồi-giồng,
đều có mót g-angh-ei
cách hết thằng mót co-
quan do người Pháp đặt
ra trong xứ này. Trong đó
lẽ tật-nhiên vẫn đẽ giáo-
duc là một vấn đề quan-
trọng. Giả như thế-kỷ qua
một nền giáo-duc không

Việc giáo-đức, truyềng chừng như là dân-dị, nhưng chính thye rât là phúc-tap. Nền giáo-đức của một dân-độc gồm có giáo-đức do chính-phủ cầm đầu, giáo-đức trong gia-dinh, giáo-đức do xã-hội ánh-huống, giáo-đức do cá-linh lỵ đào-luyễn, giáo-đức của nót-gióng-di-truyền, ...

Giáo-đức do chính-phủ cầm đầu

Nếu là một nước độc-lập, ta có thể gọi nó là quốc-gia giáo-duc. Và nếu người Pháp không có dã-tâm xâm-chiếm hé quyền-hành, trái với hiệp-uốc, nước ta tuy bị bảo-hộ nhưng còn có chính-phủ thực-sự, thì rõ cũng tạm gọi là quốc gia giáo-duc.

Vậy chỉ còn có thể nói đến giáo-đức chính-phủ Pháp cầm đầu.

Nhưng có thực là người Pháp đã trốn
nomin đến việc giáo-duc ở xứ này không
Co quan duy nhất về sự học của h
đời trong nước ta là nhà Học-chinh. Thành
là rõ rệt Họ tráng trọng thi-hành phươn
sách phá-hoại cẩn bắn ta. Chỉ có Họ
chinh thôi, chứ không có giáo-duc.

— Thế nhưng trong chương-trình họ
chẳng có khéo luân-lý và khéo công-dâ
nig-duc là gì?

Thì cũng chỉ là những món nhồi xôi
như kết hợp các món khác và luân lý
thì chỉ hướng vào sự tàn tam trệ thành
với mâu quọc: công-dân giáo-duc thi
cảng lại rèn cho sự sét quan trường
quên lăng long yêu nước.

Không cần phải nhiều lời, ai cũng đã rõ là cái trường học ở xưa rày chỉ là đẻ đào-tạo ra một thế-hệ nô-lệ đầy dục-vong và dẽ sai.

Họ đã thường tuyên-bố: giữ gìn lấy những cái hay của văn-hóa Nam và mang thêm đến cho người Nam những cái tốt của khoa-học Âu-Tây. Và thực-hành rồi là: Khuynh-kích các hủ-tục hàn-sô-thít, bệnh vực, sự hà-hiép, châm bùn sự tham-hỗn và nhồi-nét cho ta một cái hồn mồ-hồ, nồng-nổi, vẻ-dung (hay là đặc-dung cho việc làm tay sai của họ).

Thật là nhâm-hiem thâm-d襌! Kinh
trong cái hâ-bai, ngàn ngừa, cái thực-
hoc, đó là phương-châm của bón thực-
dân Pháp. Và cũng là nền tảng của cái
giáo-duc thực-dân. Trên kia chúng tôi có
nói là không có giáo-duc do bón Pháp
cám dẫu, nhưng không có là không có
cái giáo-duc tốt đẹp kia, cái giáo-duc
chân-chính quán-tù kia. Còn về giáo-duc
thực-dân thì vẫn là có. Duy nô chỉ tiêm
tang trong chính-sách thực-dân mà thôi.

Tóm tắt lại giáo-dục do chính-phủ Pháp
cầm đầu, là một giáo-dục của bọn thực
dân rèn luyện nô-lê và phá-hoại văn-hóa.

Gia-dinh giáo-dục

Bà lùn sống vật-chất iỏi cuồn, đường
sinh-kết đầy vát, bà iỏi đánh mủ quáng, vỗ
văn-minh mè-hoặc, hùm hét người Nam
không để ý đến gia-dinh giáo-dục. Người
Nam chỉ biết than thở vì con, đánh,
mắng, chửi, dọa, nương, chiều, bênh con.
Mỗi số lì còn giữ được nền nếp gia-phong
từ trước thì cũng bị lật dòng, hoặc vì
người chủ gia-dinh quá xa thời mâu
thế chỉ thò ngón tay dài mà bó mặc
con trai, hoặc vì họn này tiếp xúc với
những trai khác được phóng túng lêu
lòng, mà cũng sinh ra hư-hồng. Phản
động, muốn cha liên việc, tắc luột mợ
cái, trong rãy hoàn-toàn vào nhà trường,
để mà oán trách nhà trường không khéo
giúp đỡ con trai.

Kết cục, ta thấy một thế-hệ thanh-nien
vong bần, hư-hồng dù diều. Bao nhiêu
là noi từ con, kiền bối, bao nhiêu là
phường vỗ-lại, bao nhiêu là bọn kiêu
sa đom đóm, bao nhiêu là kè nglện
ngáp đồng dài.

Và cũng còn một loại-người có dạy
con cháu hàn-hội nhưng lại là một thế
giáo-dục để rèn luyện sẵn cho chúng ra
lâm nô-lê.

Gia-dinh giáo-dục trong xứ ta kè như
lá không có vây.

Giáo-dục do xã-hội ánh-hường

Xã-hội vẫn là có ánh-hường lớn cho

việc rèn luyện tâm-tinh. Nhưng nếu có
người nào được xã-hội mà tự đào-tạo
lấy một tâm-hồn cao quý thì cũng lại có
người vì xã-hội mà trở nên hư-hồng.
Mà phần hư-hồng là phần nhiều chí-ol
tuổi-trẻ là tuồi nhiều đeo-vọng, dễ sa
ngã, cho nên cảm-dỗ. Nhưng bọn thanh
niên là hùm hét các tân-trào nhỏ nhăng
phá-hoại cùng các quan-niệm dè dặt và
phóng-dâng. Những cái hay cái phải rất
ll kẽ huống-ting.

Nhiều người «di Tây» về, trở nên
kiêu-bạc, khinh-bí, chê-bại chứ không
nâng đỡ dùi đất những người xấu số
không được bước chân ra khỏi nước.
Những kè ở trong nước, sô đây dồn
rõi những tu-lưỡng vong bần, vơ quang
lấy cái đời sống sa-hoa trác-táng, thêm
vào đây những địa-vị mồi mồi của bọn
thực-dân Pháp tung ra để đầu độc và
cùm-xích mọi tu-lưỡng và hành-dòng có
hại cho họ.

Nhưng chúng ta cũng còn có những
nhà chí-sl và các nhà cách-mệnh. Những
hành-vi tiết-tháo, những công-cuộc oai-
hùng của các vĩ đồ, với tuồng gió lành
xua đuổi cái không-! u mê dài bai nó
bao trùm đầu óc d. Thêm vào đó
những nhà văn — sô ảng nhiên rất ít,
sô lần lút phần nhiều — đã dám viết
những điều đe cản-ninh dân-chung, đe
cái cách phong-hoa, đe khêu gợi lòng
yêu nước, và hét thay những điều mà
người Pháp kèt vào tội sui dâia lâm-loạn,

Tuy rằng ánh-hường của xã-hội có
lợi, có hay cho dân-Nam, nhưng chúng

ta буда râu mà nhận rằng cái ánh-
hường vău-xa lại nhiều hơn, sâu xa
hơn.

Giáo-dục do că-tinh tự cảo-luyện

Những người tự rèn luyện được tâm-
linh, tự tìm-tòi, học hỏi mà có được một
tri-thức khá quan, những người đó khi
thực là rải hiếm. Không được huống
gia-dinh giáo-dục, chẳng bitt mũi quốc-
gia giáo-dục, ll chia ánh-hường xã-hội
giáo-dục, những người ấy đã trở
nên nêu không là những đóa hoa
thơm cho nó giống lhl cũng là những
phòn-tă dâng-quý, dâng-trọng. Đó là
những người có một că-tinh đặc-biệt
xuất-chung, hoặc vốn că-tinh nết-quát
cường chưa từng chịu ép nhân một
nguyễn-tắc nào, hoặc đã có phen đe cho
cái phòn-trào xấu hại iỏi cuồn, đã làm
sóng một cuộc đời hù hèn thấp-bần,
nhưng cũng may mắn dâk kip tinh-dé
cái quâ mà sống một cuộc đời lành mạnh,
theo một lý-tưởng hân-hội.

Só những người này, có nhiên rất ll.

Giáo-dục của nội-giồng di-truyen

Thế giáo-dục này không hiến-hiện theo
sự. Nó ăn nắp trong tâm-não ta, nó lưu
thông trong mạch máu ta. Nó còn hon cả
văn-hóa, vlc nó gìn giữ che tré, bênh-vuc
cho văn-hóa. Văn-hóa còn đe bị xé-dịch
đàn-áp nhưng nó, nó là di-truyen, không
có một thế-lực nào có thể rút nó rời
khỏi óc, tay ta.

Cái giáo-dục di-truyen của ta, cũng
danh-dị thôi: chỉ có tâm hồn của các vị
Trung, Triều, Trần-Hưng-Đạo, Lê-thái Tổ,
Nguyễn-Quang-Trung, phu vương dâng ll
nhieu tinh-hoa cõi như hoc-phong, zt-khi,
tinh-hanh..

Không cần ai đem ban bô, nó vlc nó có
sẵn ở trong máu rồi. Khêng thè bắn thê
nào diệt trừ nó được vì nó là một phần
linh-hồn của noi giồng. Cũng như cõi nó
nên chúng ta mbit ránh được cái liêng
là trong hồn nêa thế-kỷ nay chúng ta
là một dân-lực không cõi giáo-dục.

Kết-luận

Tù khi bợt thực-dân Pháp chiếm-cứ
nuóc ta, chúng ta không hề nhận được
một chút giáo-dục chân-chính. Nếu không
cõi những người có một că-tinh đặc-biệt
xuất-chung, hoặc vốn că-tinh nết-quát
cường chưa từng chịu ép nhân một
nguyễn-tắc nào, hoặc đã có phen đe cho
cái phòn-trào xấu hại iỏi cuồn, đã làm
sóng một cuộc đời hù hèn thấp-bần,
nhưng cũng may mắn dâk kip tinh-dé
cái quâ mà sống một cuộc đời lành mạnh,
theo một lý-tưởng hân-hội.

Nói cõi Việt-Nam có bồn-phân phát
bản-luận ngay một-chẽ-dở phuong châm
về chuong-trinh giac-duc cho nuoc
Nam đec-lap. Nhưng thứ đe lê tât-nhiên
là Nội-cõi đã dâu tài-lực đe an-tinh,
nhưng quốc-dân rất nêu bản-luận dense
đe những phòn-ban đe không thi theo
hành được, nhưng nó lại có thể gọi là
những nguyễn-vọng của dân-chung. Nhâ
câm quyền sẽ xem-tòi và lieu-dinh cho
thich hợp với tình-trạng cung thêo man
dân-nguyên.

THÀNH THẾ VI

BUT CHI MARQUE x 2 cái dùi »

DOUBLE — HACHE

Đen, mềm hơn hêt — Cõi Bán & khắp các hiệu sách lớn
HOA-HỘP = 108kgs HANG TRỌNG — HANOI, GIÁY NÓI: 448

XI-GA thơm nhẹ hơn hêt (hút rái thông) dùng thay thuốc lá rất tiện và lịch-sy:
EROS VIRGINA

Bản buôn tại: Phuc-Lai 87 Phố Hué Hanoi, giấy nõi 974
Đức-Nghi 22 Hàng Đào Hanoi, giấy nõi 690

TỪ CÁI ĐÌNH Ở THÔN-QUE BẾN HÈ PHỐ HA-NỘI

Cảnh trang những nơi lối vỉa dạo qua
đã khiến tôi nhớ đến cảnh đình chùa &
thôn quê.

Ở thôn quê, những đình chùa được người
ta đặc-biệt chú ý đến về mỹ-quan, nêu treo
giải để thường hiệp thợ mộc nào chạm và
câu đầu, vì xá nách hay cái kè hiên đẹp
nhất, nạc kén chọn thợ ngõa đắp rồng
phượng, sơn lát, trên bức mả-thành che
thật lộng-lẫy, nguy nga. Ngày lạc-thành,
ngôi đình chùa, chạm, đắp cầu-kỵ, là một
công trình kiến-thức coi rất ngoan-mục.
Nhưng tháng này sang tháng khác, năm
nó qua năm kia, tòa kiến-thức, lạnh-lùng
đau vào vòng cù hú hoang-phê. Bụi phủ
lên những nét chạm đúc, mang nhện chัง
lên, màu sắc phai dần, tượng voi sam dần,
rêu xanh mọc lên, giay bim bim leo lên.
Sau có đám nam trời mà kiến-thức-phẩm
coi đã già cũ di truồng như đã trai qua hàng
nửa thế-kỷ. Thế rồi, chỉ trong vòng mươi
tám năm trời, dần rảng đã phải họp nhau
trí-tinh số tiền để, thay hàng cột, biến
lợp lại mái ngói hay xây lại bức tường
hồi.

Nghĩ đến mấy ngôi đình chùa thôn quê,
là vì tôi thấy cái cảnh phố-xá Hà-nội.
Dưới đường hàng đồng rác mìn, trên hè
máy phế không nhà ở, vò ốc cùng rác-rưởi
thành từng đồng khấp mồi giải dài hàng
chục thước tay. La bách, manh chiếu bừa
bãi. Bầu thủi khô coi và cung.

Không phải là tại máy ống Cảnh-binh

quá khoan dung đại lượng đối với đồng
báo. Cũng không phải tại máy ống quét
đường sỹ Lục-lộ thành phố còn bận việc.

Chỉ tại người Việt Nam mình xưa nay
kém cái khiếu duy-trí.

Máy ống kỵ-mục, máy vi dàn anh trong
lang có nghĩ gì đến việc giữ gìn, bảo-thủ
hang ngày cái đình cái chùa các ông đã
gắng gom tiền góp sút kiến tạo lên đâu l
Còn nhiều việc quan trọng hơn, như việc
uống rượu, lấy phần chảng han.

Phố xá thị-thành cũng vậy, người ta đã
gom tiền góp sút tạo lên, nhưng việc duy
trí bảo-thủ hang ngày bằng giờ, người ta
hoi dâu mà nghĩ đến! Còn nhiều việc quan
trọng hơn nhiều.

Phải cái đình cái chùa cũng như hè phố
có phải là của riêng ông hay tôi đâu?

Đó là của chúng.

Mà cái gì chung, thì tất người chú ý.

Cái triết lý chùa trong câu thơ châm
ngôn Tào-hà đã chẳng dạy người ta ai nấy
nên quên cho sạch tuyệt ở sân nhà mình,
đừng nên chung với lối sương phả trên
nóc nhà người, là gì?

Cốt nhà mình vững, nhà mình sạch là
được rồi.

Thành đồ dĩ có vua xây, Chảy nhà hàng
phố, mình cứ bình chán như voi. Cái tư
tưởng vi-ký đã gây nên bao nhiêu kết quả
khó-hại cho chúng tộc quốc gia Việt-Nam
từ xưa đến nay. Họ tội mạt ngai vàng tội
liền sang cao quan Minh, quan Thanh,

quân ngoại quốc và diệt họ khác. Họ khác
không có tội gì với nước với nòi, nhưng
só tội là không phải họ tôi, mà lại dám có
sơn hà xã tắc. Lịch sử chờ ta thấy những
mối hại lớn như vậy.

Sự thật hàng ngày cho ta thấy nhiều điều
trở ngại không nhỏ cho việc thực hiện
những công cuộc ích lợi chung, việc mưu
lợi quyền hạnh phúc... chỉ vì vi-ký.

Kiến thiết, mới là khó. Mà duy trì được,
lại khó hơn.

Duy trì đòi công phu ít, hàng phút hàng
giờ, đòi sự cố gắng nhẹ nhàng thường
trực không bao giờ nghỉ; óc duy trì chỉ
có được với đức hữu-hằng mà Khổng-Tử
thường khuyên người ta phải có để ta thản,
luyện đức hẫu-gây cho mình những lập
quán hay.

Uy-hằng là thường làm thường nghĩ,
luôn luôn, là có duyên có chung, là không
bao giờ bước ra khỏi con đường minh-dâ
vạch ban đầu. Nửa đường bỏ dở, đắp gò,
dè thiêu một sợi dải là không có đức hữu
hằng, là không biết duy trì, là tự mua lấy
thất bại. Kiến thiết chỉ có giá trị khi biết
duy trì, chúng ta chờ nên hắt chuse bọn
kỵ-mục nai lung ra lo làm đình, chùa, dè
chợ trọng; ít lâu lại le làm những đình
chùa mới khác.

Hạnh phúc cá nhân, quyền lợi cá nhân
đều phụ thuộc vào hạnh phúc quyền lợi
đoàn-tập. Nước hén thi dân không mạnh.
Nhà ông sạch, mà làng ông, phố ông bẩn,
thì cũng không làm gì. Muốn giữ vệ sinh
riêng, muốn giữ cho thân già mình khỏi
mắc bệnh tật cần phải giữ vệ sinh chung,
cần phải giữ cho mọi người khỏi mắc bệnh
tật. Một mình ông khôn, một mình ông

sống không dù, phải là cả nước đều khôn,
cả nước đều sống.

Người là một giống vật sống thành đoàn.
Lia đoàn thề người ta không thể sống
được.

Cần phải chú ý tới việc công, vì cá nhân
là một phần tử của đoàn thề, việc của
đoàn thề hay việc công, tức cũng là việc
của cá nhân. Phải gột sạch cái eo-vi-ký
để hồn nó làm cho người ta yêu hồn như
những chiếc đũa rời ai bẻ lúc nào cũng
được.

Biết chủ ý tới việc duy trì, biết chủ ý
tới việc công, là bắt đầu biết làm phận
sự công dân, và đó cũng là hai đức tính
trong những đức tính làm nên sức mạnh
một nước.

LÊ VĂN HÓE

ĐƠN GIẢN SỐ 1

5-6-1945

VĂN-MỘT

Tạp chí số ngày 2, 15, 25 mỗi tháng

Góp mảng bài:

Chuông - Lá - Biển - Kính - Tân - Văn - Hóa

Ng-Sắc - Nhóm

Những vấn đề của thanh-nhiều

P. n. Khoa

Nghệ-thuật và cách-mạng

Truyện

Biểu-khoa - Biểu-tu và văn-đồ của-đời

Nghiêm-TC

Họ-Nam giấu tên-nó

Phóng-sự đời của-đời

Thâm-nh (truyện dài và-đài quát)

oba Rồi-hay Điều

20 Trang Lớp, Giá: 2.000

HÀN-THUYỀN
PHÁT-HÀNH
77, TIỀN-TIỀN HANOI

NGƯỜI NGOẠI-QUỐC LÀM QUAN Ở VIỆT-NAM

II

Trước các ông Chaigneau, Vannier, de Forçant, Olivier người Pháp làm quan dưới triều Gia-long, nước ta đã từng bồ quan phong chức cho ít nhất, người di-bang ngoại-quốc dè họ giúp việc ta và chính-sự, v.v.-vì, hoặc vì mục-dich ngoại giao kinh-tế cũng có.

Ngoài ra người Tàu, người Nhật, có cả người Hoa-lai nữa.

Cuối tôi chỉ kể một vài nhân-vật và sự-tích nào có tính-cách trọng-yếu về mặt sử-học.

Bang chú ý là mấy người Tàu có công với chúa Nguyễn trong cuộc thực-dân dài: Thầy-chùa-lập mở ra Nam-kỳ, hồi cuối thế-kỷ 17 bước sang 18.

Nhưng trước hãy nêu cái qua về Hoàng-mộc và Cùn-di Du Hoàng-mộc là một thương-gia Nhật có hiệu buôn bán ở phố Hội-an, do chúa Nguyễn-Hoàng lập ra để chiết-đặt ngoại-thương; sau khi vào trấn-thủ Thuận-Quảng ít lâu.

Chúa Sài (Nguyễn-phúc Nguyễn) nổi ngôi, đem một công-nương gả cho Hoàng-mộc, lại phong quan-tri, ban quốc-tinh, đặt tên là Nguyễn-hiếu-Nhung. Về ấy, có xác-chí đẻ ngày 22 tháng 4, niên-hiệu Hoàng-dinh thứ 21 (niên-hiệu vua Lê Cảnh-tôn, nhằm tết-lịch 1819), Nam-phong tạp-chi ngày nay đã in-eo-dùng nguyên-văn.

Cuộc hôn-nhau này có mục-dich quân-sự, vì lúc bấy giờ chúa Sài bị đánh nhau với họ Trịnh ngoài Bắc, cần mua các

thú quân-nhà khai-giới ở ngoài vào nhiều. Hoàng-mộc đã tận-lực giúp đỡ ngài việc đó. Không rõ bà công-nương tên gì, nhưng theo một nhà khảo-cứ Pháp thì bà có tên Nhật là Amo; sau theo chồng v.v. ở Tràng-ký rồi tê-thể tại đó.

Vào khoảng ấy, một nhà nho Tàu về phái tam-học Dương-minh, tên là Chu-chi-Du, tự Thuần-thúy, người tỉnh Triết-giang, không chịu thán-phục nhà Mân-thanh, bỏ cù-của nhà quâ-quân chạy sang ở Quảng-ham nước ta. Béu-chi ông là muốn vong-dường Bác-kỳ để tìm vua Minh-túc ấy đang lẩn-lút mưu đồ khôi-phục ở vùng Quảng-tây Văn-nam; nhưng sợ chúa Trịnh bắt nộp cho Mân-thanh, là vì vua chúa Bác-hà đã xin-rap công-triều Thành-rồi; ông đánh theo ghe buôn dồn Hội-an xuống-nền trong đất chúa Nguyễn.

Nghé tiếng là nhà danh-nhе đạo-học, chúa Hiển (Nguyễn-phúc Tân) vời ông đến diện-kien.

Các quan ta hão-lại, ông không lạy; bèn làm theo thủ-tài, ông không làm, chỉ cầm bút viết mấy chữ rằng: « Tôi nước mất nhà tan, quâ-vương mắc-nạn, còn lòng dạ nào mà làm-tho; và lại thành-học có phải ở văn-thể đâu. »

Tuy vậy, chúa Hiển cũng lấy lẽ dỗi ông từ-té, dùng ông như bậc Khách-khanh, làm công-việc Hán-lâm-học-si, thường vi chúa tháo-thu-tử việ-quan và giải đáp những câu-khó trong sách.

Xem quyển « An-nam cung-dịch ký » ông viết, đã thấy rõ thám-y của Ông muôn

truyền lâm-học ở nước ta, nhưng vì si-phu ta không hiểu, chỉ xùm lại yêu cầu ông làm-tho, phá từ-chuông, là việc ông không thích. Hơn nữa, nhiều người cót-dân-tan nhà hối về địa-lý, tuồng-sô, làm như xinh-xáng họ Cai là thầy địa chính-tông và thầy bói thần-diệu hào. Tàu sang kiêm ăn vặt.

Chi-lý đậm-chán, Leo bằng tè-khách ngoài cửa, rồi cách lèo bén-bén cả dồ-đạc trả tiền cơm-trầu, dấp thuyền sang Nhật. Trước sau ông ngự ở Quảng-nam 12 năm, nhưng chỉ giúp việc từ-hàu cho chúa Nguyễn độ mệt-nat năm thi-bè đi.

Cái hại cho người ta có khi đem lại điều lợi cho mình, việc đối-thưởng có như thế.

Khoảng năm 1674, hai vị phiên-vương miền-nam Trung-quốc là Cảnh-linh Trung và Thượng-khá-Hi, rủ nhau khởi binh ở Quảng-dong. Phúc-kien, chống lại Thanh-triều. Nhưng chỉ được vài ba năm, cả hai cùng phai đầu-bằng.

Dù dảng là bọn Dương-ngạn-Địch, Hoàng-Tiên, Trần-Thượng-Xuyên và Trần-en-Binh không chịu quy-huân, rủ nhau đem ngót-một vạn thà-hạ và 200 chiếc thuyền, thoát-chạy ra bờ, vì sợ quân Thanh vây-bắt.

Ngoài-khai, một trận bão-lớn đánh-tan vỡ đội thuyền, đâm-xuống đáy bờ phán-lớn quâ-gia luong-thue và khì-giới. Chỉ còn sòng-sét đở 3000 người và 50 chiếc thuyền, nhưng buôn-lai-hu hỏng tan-tành, không thể sao khôi-được nữa.

Tại nghiệp hòn người young-quốc hòi-dảo ấy lanh-danh trên bờ, đến-nửa-tháng trời phò-mặc sóng giò-day vờ xô dày. Họ phải nhin-dời-nhìn-khát, đến-nỗi xé-cá-vỏ-giòm với giày giép mà nhai. Trong tri-ai này cầm-chắc cái-chết.

Thuyền-tù-trái theo dòng nước.

Mặt-hôm, họ thấy bờ biển-pái non hiện ra trước mắt. Trong-bọn, có người nhận ra, có-guong-rao-lèa-mỹ-tiếng.

— Quang-nam! Giao-chí!

Dương-ngạn-Địch nhanh-trí, liền-sắp người-lên-bờ giao-theph, tinh-nguyễn-lam-dàn-chúa Nguyễn.

Bao-dàn chúa còn nghi- ngờ, vì nhớ-quân Tàu ngay-xwa hay sang quý-nhiều-cướp-bóc nước ta, biết-dẫu-bọn này không-nhầm-có-ác-ý? Nhưng sau-xét-rà họ thành-thực, và-lại ta đang cầm-dâng-nhân-công để khai-khắc đất-hoang miền-nam, chúa Nguyễn-bắt-họ làm-giấy-quy-huân, iỏi-phong-chức cho-bỗn-tướng, cấp-cho-khai-cụ luong-thue, asi-họ-dẫn-cả-thà-hạ vào-khản-dền ở Đông-phò-trại, tức là Nam-kỳ, thuở đó còn là đất-Chân-lạp. Lúc đầu-thế-kỷ 17, nghĩa-là trước-cái-chay-ta này-mấy-chục-năm, ta đã-tiến-dì-dần-dòn-diền ở Chân-lạp, nhưng chỉ-mới-dến Bà-tịa Biên-hòn-thì.

Bọn Dương-ngạn-Địch hơn 3000 người — bồng-chốc, tưống-trè-nên-quan, lính-thành-ra-dền Việt-nam — lại-xuống-thuyền-vào-thông-Đông-phò-khản-dền, lây-danh-nghĩa và-thao-mạng-lèo-chúa Nguyễn.

Họ chia-rà làm-hai tốp-dòn-diều: một-topp đến-Dông-nai & Biên-hòn, một-topp-xuống-Mỹ-tho. Trần-thượng-Xuyên và Trần-en-Binh quán-xuống-topp-trên; còn Dương-ngạn-Địch cùng-Hoàng-Tiên-thì chỉ-huy-topp-dưới.

Mỗi-nơi họ dồn-diều đều-làm-nhà-mô-chó, xé-rạch-lèp-làng, lật-dung-lèm-phường-phố-buôn-bán, lầu-hồi- người-Tây, người-Cửu, người-Nhật, dán-lép-ra-hàng-hiệu, kinh-doanh-thương-mại-rất-dồng-đuc-vai-về. Người-mình-ở-dàng-ngoài-theo-chân-dền-y-dấu-cây-sóng-cũng-nhiều.

Không-mấy-chốc-mà cả-hai-khu-vực-rộng-machu-móng-áy, ruộng-dất-không-còn-có-lau-mọc-hoang-như-xưa, và-san-zát-trường-xóm-làng-chợ-bắc-Việt-nam. Bọn Dương-ngạn-Địch là Doanh-diền-sá-của-ta-trong-thời-dai-kỳ, có-công-mô-maeg-một-bộ-phún-ở-Nam-kỳ, cũng-như-ông-Nguyễn-công-Trứ-ở-Doanh-diền-sá-sau-ney, lập-nên-hai-huyện-Kim-sơn-Tiền-hải-ở-dất-Bắc-Việt.

dẫn tội-nhân dì ra. Chính đưa mắt nhận thấy tội nhân không có và gi buôn rầu ay hãi sấp phải chết chém, mà treo gương

Tây-son mà trả về Trịnh thi nguy cho Tây-son làm thay. Thấy thế thủ nghịch rinh-ráp đánh mồi dao-phù cũng không thấy có sai-khai minh bắng trận đòn ngầm ấy, Chính ngày chut nào, trong ý sang tui chiec cai là mồi lém lén nghĩ phong-bị chỉ mong có cơ hội gì chứng tỏ mình đã tuyệt tình với Trịnh bày ra để ruong cây nhát khí, muôn dân mệt mỏi đấy taidi. Quả nhiên Chính trông theo hít thấy dao-phù đặt tội nhân ra khỏi cung-món thì mồi-đang di một ngà, sau khi ai đóng vai mồi này đã xong.

Sự thật, những trò dàn mồi Tây-son cốt đặt ra để răn he Chính không phải vồ Ich. Từ đây, Chính làm quan ở triều Tây-son, rất mực trung-thành, chăm chỉ; co những tri mưu gì đều tuôn ra hết, chỉ cầu được Thái-đức hoàng-dế và Nguyễn-Huệ tin dùng.

Nào sra sang triều-nghi, định lại quân-để; nào đóng chiến-thuyn, rèn tập thủy-quân; lại mở trường Thái-học và đặt phép thi-cử để kén chọn nhân-tài, bao nhiêu chính-lệnh mới, ché-dở mới. Tây-son thi hành từ năm Nhâm dần trở đi, đến đó Chính trù mưu hiến kế và một tay xép kinh-doanh hết thấy.

Chính trung-thành với chức vụ đã bài bản nǎm, tuy được qua Tây-son tin yêu trong-dải, ngon thỉnh kẽ lồng, nhưng trong thám-tám, Chính vẫn lo sợ nỗi nợ. Là vì bọn ván vỗ đồng liêu không na minh rất nhiều, thường đòn nom kẽ mìn, làm cho chính khinh-phòi ngẫu-nhiên? — Bẩm có thể!

— À! Ta muốn biêt ai sai mi?

— Bẩm, chúa Trịnh, thưa.

— Thế à? Chính nói và đảo mắt từ phia, xem có ai rinh nghe không. Nhạc có thể nghe lời sám-fan mà trả mồi giết Chính như chơi. Phê thủ-nghịch luôn luôn có cơ hội với Nguyễn-Nhac, rằng Chinh tuy làm quan ở Tây-son, nhưng hung dã không khí náo quen báu có-hương ở Bắc-ba, không khí nào với chính với chủ cũ là chúa Trịnh. Đã ở Quy-nhơn lâu ngày, hội-tinh Tây-son thèm nái. Chính thèm hểu rõ, mới lui biến-tam, hò

Tây-son mà trả về Trịnh thi nguy cho Tây-son làm thay.

Thấy thế thủ nghịch rinh-ráp đánh mồi bắng trận đòn ngầm ấy, Chính ngày chut nào, trong ý sang tui chiec cai là mồi lém lén nghĩ phong-bị chỉ mong có cơ hội gì chứng tỏ mình đã tuyệt tình với

Trịnh rồi.

Người em rể Chính từ Bắc-Kỳ vào, trông tri dinh-ninh rắng thế nào cũng được ông anh vợ tiếp rước niềm nở, không ngờ mỗi bước chân vào dinh, liền thấy người chí-thần chửi đập báng bộ mặt cực kỳ lạnh lùng, nghiêm khắc.

Chính quắc mắt hỏi:

— Mi vó dây làm sao?

— Thưa, tôi vó dây làm anh! Người em rể đáp, dây làm là thái độ Chính đối với mình.

— Ai bão وهو mi biêt ta & trong này mà vó thám?

— Lát nay anh làm quan lớn ở triều Tây-son, tiếng tăm vang dội xứ Bắc, còn ai mà không biết?

Hôm Nay giờ chăng nó mới biết thằng Chính không phải vó dung nái?..

Chính nhìn người em rể với cặp mắt

sát-hach gay gắt và nói tiếp:

— Tụy vậy, mi vó dây tất có kẻ sai

khiến, chư khinh-phòi ngẫu-nhiên?

— Bẩm có thể!

— À! Ta muốn biêt ai sai mi?

— Bẩm, chúa Trịnh, thưa.

— Thế à? Chính nói và đảo mắt từ

phia, xem có ai rinh nghe không. Nhạc

có thể nghe lời sám-fan mà trả mồi

giết Chính như chơi. Phê thủ-nghịch

lên luôn có cơ hội với Nguyễn-Nhac,

rằng Chinh tuy làm quan ở Tây-son,

nhưng hung dã không khí náo quen báu

có-hương ở Bắc-ba, không khí nào

với chính với chủ cũ là chúa Trịnh. Đã ở Quy-

nhơn lâu ngày, hội-tinh Tây-son thèm nái.

Chính thèm hểu rõ, mới lui biến-tam, hò

Một ngày đáng ghi vào lịch-sử Cách-mệnh Việt-Nam

Tiếp theo trang 4

để ái-diều các ban, rồi liếc mắt nhìn ra đám công chúng như là chào đồng bào làm chót, vừa nhìn vừa hô to hai khẩu-hiệu mà liên dã hò và đánh-dae, kêu trước mày chém vron cõi để cho dao-phù thòi làm việc.

Chiếc đầu của nhà anh-hùng Nguyễn thái-Học vừa rơi, tất cả người di xóm đều rùng mình, ghê sợ và bùi-ngu như tờ ý tiếc thương các nhà ái quốc đã bi-sinh như vi-viết nước. Chắc hẳn là do nhiều người muốn hờ hững, đã-dão cùi chính-sách hờ-khác ghê gớm của họ thực đam Phap. Theo luật các nước dân-chủ như nước Pháp, thi-cá: chính-trí-pham không bao giờ bị khép vào tù hình. Thế mà người Pháp ở Đông-dương đã đặt ra tòa án đặc bệt cõi khép các nhà cách-mệnh Việt-Nam vào tội chém giết quan binh Phap và muri làm mồi cuộc tri-đau đầm dưa họ lên đoạn-dầm-dat. Thực khang có cách xử án nào thàm độc hơn thế nữa.

Sau vụ hành-hinh, chúng tôi được gặp nhà phóng-viên trú danh của báo « Paris Soir », Louis Roubaud, ngay ở pháp trường. Không bỏ qua một dịp it có chẳng tôi đến nơi chém với một ban đồng-nghệp từ hàng vạn cây số đến. Roubaud đã vui vẻ tiếp chém chúng tôi.

— Cám-tưởng của ông tôi với vụ hành-hinh này?

— Cám-tưởng của tôi — Roubaud vừa nhận vặt vừa đáp — đó là một cảm-tưởng vừa kinh khủng vừa ghê tởm.

— Vì sao lại thế?

— Trọng đại phóng-viên của tôi chưa bao giờ tôi trông thấy một cảnh-tưởng như sáng hôm nay. Nhưng tiếng « Việt-Nam » mà tôi nghe các nhà cách-mệnh cũng hờ hững trước khi bước lên đoạn-dầm-dai đã cho tôi thấy một lòng hăng hái và một sự tin-tưởng gần như mèm-mèm vào chủ-nghĩa quốc-gia của họ. Những tiếng đó đã làm cho tôi, một người ngoại-quốc, cũng phải cảm động. Chắc chúng đã nói ra trong lòng người Việt-Nam phu các ông làm lòng ai quốc vẫn bị ru ngủ từ trước đến nay. Gây nên những cảnh-tưởng kinh hoàng và tàn ác như

trong rừng rậm như hiện nay phu thang da

một chính-tách vung về của người Pháp ở xit này?

Ông sang đây, điều tra về vụ Yên-bay,

ông đã thấy rõ các nguyên-nhận chính gây nên

cuộc khởi-nghĩa đó chua

— Tôi vừa đặt chân lên đất xit này, tôi đã nói chuyện với nhiều nhà vật Pháp Nam thuộc về tất cả các giai-cấp trong xit. Phái binh dân thi im hơi lặng tiếng sống dưới một lán-không khí oang-hè, còn phải trroducing giá và quan trường thi-rà, về hành-dam thờ o sống một cách uế oai. Tình-cảm xit này phải cần có một cuộc cách-mệnh để đưa-tới một cuộc thay đổi lớn lao. Công-tù mâu & Yên-bay và một vài nơi, trong xit Bắc-Kỳ là một sự đang-tiếc. Người ta đã không biết cách tránh nó thì sự đang-tiếc đó là phải xảy ra trước mắt mọi người mà không ai ngờ đến.

Tôi cũng đã tiếp xúc với các giới cầm-quyền trong xit và viên Chánh-sở Liêm-phong Bắc-Kỳ aroux. Tôi chỉ nghe thấy nói dân-việc trung-phat. Hình như người ta chỉ nghĩ đến việc trả thù mà không ai nghĩ đến những phương pháp để sửa đổi những điều cần phải cải-đổi.

Tôi lại có dịp nói chuyện với cả các nhà cách-mệnh như Thai-Học, Đức-hinh, và các yếu-nhân V. N. Q. D. Đó trong nhà pha Hòa-lô, Họ đã nói rà tòa-án đặc-bệt cõi khép các nhà cách-mệnh Việt-Nam vào tội chém giết quan binh Phap và muri làm mồi cuộc tri-đau đầm dưa họ lên đoạn-dầm-dat. Thực khang có cách xử án nào thàm độc hơn thế nữa.

Sau vụ hành-hinh, chúng tôi được gặp nhà

phóng-viên trú danh của báo « Paris Soir »,

Louis Roubaud, ngay ở pháp trường. Không bỏ

qua một dịp ít có chẳng tôi đến nơi chém

với một ban đồng-nghệp từ hàng vạn cây số

đến. Roubaud đã vui vẻ tiếp chém chúng tôi.

— Cám-tưởng của ông tôi với vụ hành-hinh này?

— Cám-tưởng của tôi — Roubaud vừa nhận

vặt vừa đáp — đó là một cảm-tưởng vừa kinh

khủng vừa ghê tởm.

— Vì sao lại thế?

— Trọng đại phóng-viên của tôi chưa bao giờ tôi trông thấy một cảnh-tưởng như sáng hôm nay. Nhưng tiếng « Việt-Nam » mà tôi nghe các nhà cách-mệnh cũng hờ hững trước khi bước lên đoạn-dầm-dai đã cho tôi thấy một lòng hăng hái và một sự tin-tưởng gần như mèm-mèm vào chủ-nghĩa quốc-gia của họ. Những tiếng đó đã làm cho tôi, một người ngoại-quốc, cũng phải cảm động. Chắc chúng đã nói ra trong lòng người Việt-Nam phu các ông làm lòng ai quốc vẫn bị ru ngủ từ trước đến nay. Gây nên những cảnh-tưởng kinh hoàng và tàn ác như

trong rừng rậm như hiện nay phu thang da

một chính-tách vung về của người Pháp ở xit này?

Ông sang đây, điều tra về vụ Yên-bay,

ông đã thấy rõ các nguyên-nhận chính gây nên

cuộc khởi-nghĩa đó chua

— Tôi vừa đặt chân lên đất xit này, tôi đã nói

chuyện với nhiều nhà vật Pháp Nam thuộc về

tất cả các giai-cấp trong xit. Phái binh dân thi

Thanh-nien Việt-Nam

(Tập theo trang 92)

Bởi vậy ta không được chia rẽ, không có Trung-Nam-Bắc nữa, chỉ có một Việt-Nam thống-nhất mà thôi, và như thế ta cũng chưa là ai, phải có một tinh-thần độc-lập, thống-nhất nữa. Có thể thi nêu độc-lập Việt-Nam mới là ta được muốn đổi

Tiếng hoan-ho phô đãi mọi phương trời Ban Âm-khá, ta Bảo-an-tinh cùi lừa tặc khát bát. Tiếng gọi Thanh-nien, và hai vạn người cùng hăng-hái hào sảng với khát khao tự Việt-Nam tung bay truân gioliday

Và làn nước, trong môi trái ta hoàn toàn, ta vẫn Thanh-nien lại đến qua kỵ đai, những lá cờ đoàn cung nghiêng về một phía; mây rợn bước chân bước đều một dấp, mây vẫn trái tim cũng dấp đều nhau, đầu hàng cao mạnh, mắt nhìn thẳng hai tám biển lớn cờ để nhưng khán mèn. Thanh-Nien, đoàn kỵ chiến-dân, hy-sinh xả Vết-Nam, dồn-lập,

Rồi tiếng hát tại nỗi tan-nâm sông-đèo

Vì tương-lai quâc-dân tăng-sóng pha khói tên,

Lâm-sao chờ nỗi sông từ, nay luôn vắng bến /

Đã thò phơi-thay trên gươm giảo,

Thú nước lấp mâu đạo dem bão...

TÙNG-HIẾP

Dầu Nhi-Thiên

Trị bác-bệnh, Mối-va 1820.

NHỊ-THIỀN-DƯƠNG-DƯỢC-PHÒNG

70, Phố hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 819

UY NGÀI CHỈ NÊN DÙNG XI-GÀ VÀ TABAC

LION và MICANON

(Em giống xi-gà và tabac) bán tại: FACIC, 280 phố Hué HANOI và Tam-Cường, số Hàng-Duong, Hanoi

nhưng đồng bao mà muôn làm giàu, phanh chông và thiện thì chỉ có canh là MUA VỀ XÓ SƠ, ĐONG-DƯƠNG

Dân A-rập đã hồi đây!

(Tập theo trang 10)

Ông vừa bị sô Cảnh-sát Syria, vừa bị các nhà cầm-quyền Anh ở Palestina, vừa bị quân của vua Ibn Séoud làm nã và tìm cách ám hại, nhưng họ là tay ác với lòng lính-mìn-điều

Ta đã thấy Ibn Séoud một viên u-trưởng với một nhum quáo và mờ ảo khi giờ đê chính-phục được cả hòn đảo A-rập-bà-lèn ngồi tri-vi-ca-thi-giới A-rập, khiến cho người Anh phải kinh ngạc

Vua Séoud là một vua có ý định ma-ôn, thông-nhất cả các xứ A-rập lập hành-một, đế-quốc-on, bắt đầu sẽ không nhau dịp hay mà hiếu-hình được cái lóu của Ông Vua

nước ta hãy chờ năm nay?

Gần đây, ta lại thấy dân A-rập ở Algérie, một thuộc-tiến Pháp, gần-thập-khí-quốc nhất, đã nói tên dùng lối du khinh-chóng lại-quân

Pháp, ôi khéo-nó-trong-xu-gây-mến-nhiều cuộc xung-dot-lưu-huyết-làm-cho-hang-nhàn

người, chết là hổng-tai người bị thương

Trong-hành động-nhà-chính, thái-tô-benh

nhất của bọn-thực-dân Pháp & Cận-đảng, trước, lòng-tham không-hé-bến, sau, họ lúc nào cũng định gìn-chết lấy các-thuộc-diện

cá-thi-giới A-rập-nay, bay-như một-nỗi-cúp-de, đang súng-sút-sỏi-trên-lò-than-hồng.

Séc-manh-tu-long-sí-cuộc-dân A-rập

đã chúa-chết-ở-bao-năm-nay, chí-dời-mặt

co-hội-tot-là-nở-bùng-ra, Sức-mạnh-đo-đi-đánh

tán-nhưng-thu-nóng-cá-bon-thực-ban-tan

ac-vô-luong-tam-và-chắc-chắn-là-sẽ-dove

những-huoc-chân-thái-lâm-việc-cho-in-do

còn-khô-và-hor-nhìn-đi-đến-không-không

mãi-đi-oh-ansh-ayn-đi-oh-ayn-đi-oh-ayn

mão-đi-oh-ayn-đi-oh-ayn-đi-oh-ayn

đi-oh-ayn-đi-oh-ayn-đi-oh-ayn-đi-oh-ayn

Muốn-trở-tuyệt-cần-những-bệnh-tinh-có-ti-nhay
hại-dến-suc-khoe-và-noi-gieng-chỉ-nên-thu-den

ĐỨC THỌ ĐƯỜNG

181, Route de Hué — HANOI

mà chữa-khoa hoặc uống-thuốc.

Sự-thuý-giám-số-nghìn-tuyn
trong 3-tiếng Cộng-số

CÁC NGÀI NÉN DÙNG :

Dầu Hồi-Sinh

Trị-chêng-cảm-sốt, nhức-dầu, đau-miễn, và-soa

và-uống-tiều-trà-bach-benh. Công-biến-khu-thần

NHÀ THUỐC THÁI-CỘ

52, HÀNG BẠC — HANOI

ông già-bà-lão, đau-tưng, mỏi-gối

người-ôm-mới-khỏi, tĩnh-thần-môi-mét

MAU TƯƠNG

THUỐC MẠNH ĐẠI-QUANG

Bán-tại: 23, Hàng-Ngang-Hanoi — Giấy-nút: 805

Mỗi-xuất-bản:

KINH DỊCH

Một-bộ-sách-có-nhất-hồng-Pi-trung
la-nhất-nhan-loại

Toàn-bộ 5-cuốn-day-ugot 2000-trang

Giấy-thường 30/-00

Giấy-Do(hộp-lụa) 75/-00

Giá: Uy-chu-minh-chau(bộp-giá 2000.00-hết)

Thêm-cuộc-gửi-5000

Thứ-và-ngân-phieu-gửi-về:

NHÀ IN MAI-LĨNH — HANOI

Tuân-san báo TRUNG-BẮC-TÂN-VĂN số...

In-tại-nhà-in-Trung-Bắc-Tân-Văn

36 — Phố H. d'Orléans Hanoi

Số-báo-in-ra: 1000

Quản-ly NGUYỄN-DOANH VŨNG

BÁ-CÓ-BẢN:

KHẢO-CƯU VỀ

Tiếng Việt-Nam

của TRÀ-NGÂN — Giá: 20.00

Cuốn-Khảo-cứu-về-tiếng-Viet-Nam-của-ông
Trà-Ngân, sẽ-giúp-các-học-nô, ché-dâng,
viết-cho-đúng, hiểu-rõ-nhữn-giác, và-để
nghe-nhắc-nhắc-tiếng-nhà-nhà. Các-hỗn
còn-bé-cách-làm-các-lời-thơ, nhú, từ-khue,
và-các-lời-tiếng-thực-nâng-lên-tần
kiết-tue, trong-văn-hoc-giáo-Viet-Nam

Bản-cửng-mới

Chuyển-dài-lý-tuồng
của DUONG-NGA — Giá: 30.00

KIM-TU-THÁP

Sách-Khảo-cứu-về-khoa-hoc
của PHAN QUANG-DINH — Giá: 20.00

Mua-lê-mỗi-cuốn-thêm-cuộc-hảo-dầm 0.50.00,
tuy-cuốn-thứ-hai-cuộc 0.50.00

Nhà-xuất-bản-CỘNG-LỰC

539, phố-Hàng-Cái-Hà-nó, giấy-nút: 962

XIN CHÚ-Y

Hiện-giờ-vì-sự-ván-tái-khô-khám, nhiều-thu-thuốc
của-hiệu-ĐẠI-QUANG, bùn-hết-da-lâu-nhà, vì-thé
khô-manh-tam-tâm-giá-mạo, nhất-là: Cam-
Tich-Tan và Thủ-Nhiết-Tan, chúng-thường-hay
mang-bán-các-cây-thu-quà-và-trà-tau, xe, mòng
cái-quai-khách-chợ-nen-tin-lời-chung-tan-tinh, kèo
tiền-mắt-tát-mang-nóng-nồng-và-thêm-bại.

ĐẠI-QUANG-DƯỢC-PHÒNG
23 Hàng-Ngang-Hanoi, giấy-nút: 805

CÁC GIA-BÌNH NÉN DÙNG THUỐC

ĐAU DA DẬY

HO GA

ĐIỀU-NGUYỄN

Tổng-cục: 125 Hàng-Bông, Hanoi

Đại-lý-khắp-cõi-Đông-pháp

Một vài đảng-viên trọng-yếu Việt-Nam quốc-dân đảng

(Ảnh chụp lại của Võ An-NINH)



Lê Hữu Cảnh

Phò Đức Chính

Lương Ngọc Tôn

Nguyễn Văn Nho

Đoàn Văn Nghiêm tức Kỳ Côn