

TRUNG BAC

Chủ Nhật



NG. DOAN HUYNH
CHIEN THONG

HO-GAC-TE-AN-TRO-DO-ANH
DANG NAM - HOANG DUC SONG
DANG HIEP - KHOA NGUYEN

S-100 - 100 - 100
CHIEN THONG

ÔNG TƯ - PHÁP BỘ
TRƯỞNG TUYỂN BỘ
« PHAI CAI - THIỆN
ĐỐI SỐNG QUAN-LAI...»

NHỮNG CÁI - THIỆN THẾ NÀO ?

Dân Việt-Nam mày ngàn năm sống dưới chế-dộ quan-chủ dã quen, xưa nay chỉ tôn trọng kinh-sự có Vua và quan-ma họ coi như cha mẹ. Cho nên trước đây, tuy thăm-tâm người Pháp muốn bỏ Vua, bỏ quan, nhưng vẫn bắt buộc phải dè. Và chỉ tìm cách ngầm-näm mưu làm cho Vua, quan mất tin-nhiệm với dân.

Đại-tá Diguet, trong sách « Les Annamites, Société-Cou unnes et Religions » (Người Việt-Nam - Xã-hội Phong-tục và Tôn-giáo) đã nói đại ý như thế này :

« Thời chính-phục, người ta có thể không lây-lam ngay nhiên-cho lầu-khi thấy bộ những viên đội lính tập-biết nói-hào tiếng Pháp làm chức Trí-chau. Nhưng người ta lại thấy cả một tên bô-cựu được bô-chuc quan-dó, tên-dó ngày nay vẫn thường khoe khoang cái gốc gác của va. »

Trong sách « La Société Annamite, les lettres, les mandarins, le peuple » (Xã-hội Việt-Nam, Nhà-nho, quan, dân) Cury đã viết :

« Các ông quan-thực hiện lây-lam sỉ-nhục thâm-thia, khi thấy ta dát cạnh họ, những ông-quan-tha iám-má ta dâ-tuyên-cá trong cản-bả dám-thông ngón và dám-dẫu béo. Tóm-lai, chúng ta dâ-bởi nhợ quan-trường và dò không-phải là dè-gây-thiện-cám-cáu, dân Việt-Nam đối-với ta dâu ».

Trong lập-bài-dày khoa-chánh-trị Việt-Nam cho các viên cai-trị tấp-sụ, Luro đã viết rằng :

« Họ (quan-lai) không-phải là nhà-nho, không-phải dâ-dâm-thâm-dao Không-Tú. Trong mấy năm đầu cuộc-chinh-phục (người ta lây-những người chịu-khó, ở dưới-tay

người ta. Cốt-trung-hành, chứ không-cốt-tai nồng. Thành-ra quan-lai bắn-xù đầu-tiên chì-la những người có-lê-khôn-khéo, nhưng ít-tuồng-minh, trong số đó có-nhiều người ngay-xua giờ-lam-rha-lai cũng-không-dang. Đại-khai, người ta dâ-buộc-tông-phái-lay-những người-thông-minh đì-trong-dâm/người-hạ-tru.

Hoàng-cao-Khai trong sách.

« Việt-Nam sá-kinh » cũng-nhận-như-thế : « Trong thời-chinh-phục, giặc-cướp-dâp-lên. Chanh-phủ-pnai-cương-quyết-danh-dep. Nén-cu-nhâng-ké-lí-liệu-dược-bô-lâm-quan ».

Trước cái-hạng quan-lai đó, trước quan-trường gồm phần-dòng những-ké-ti-tiến, những người-kém-dức, từ-vàn-thần-dến-dân-giá-dêm-láy-làm-bất-bình-một-cách-ngầm-dêm.

Nhưng cai-loi-khi thanh-nghi trước luật-pháp mới và chế-dộ mới của người Pháp, không-còn-dùng-dược, người ta dânh-dùng cách-tiêu-cực-dê-dối-phô-lai : nhất định khinh-bọn quan-lai và không-them-bước-vao quan-trường. Quan-trường bị giảm-giá-dì-tù-dó.

Muốn sinh-tồn, các-ông-quan-thanhs-liêm-cũng-phải « tuy-thời ».

Nền-dạo-dức của quan-lai Việt-Nam bắt-dầu-lùn-thấp-từ-dó. Cái-chế-dộ-ân-huệ, lư-tinh-keo-dài-mãi-ra-mấy-chục-năm-mỗi-năm quan-trường-một-tỏi-lệ-thêm, một-dồn-mặt-thêm, một-sa-ogn-thêm, gày-nên-một-phong-khi-thổi-tha, mục-nát-chưa-từng-có-trong quan-trường-neo-ta.

Không-phải là người Pháp không-biết-diều-dó. Họ biết-rõ-hoa-si. Sở-dĩ-bao-nhiều-lần-tăng-lương-mà-lương-bỗng-quan-lai-so-với

lương-bỗng-các-ngach-Tây-vẫn-không-thể-m-thia-vào-dầu-là-vì-người-Pháp-yêu-trí-rắng-không-bao-giờ-quan-lai-Viet-Nam-chiu-chết-doi. Họ-cố-ý-xui-quan-lai-ân-tiên. Ân-tiên-tử-là-phai-doa-dâm, de-nát, áp-biết-nhân-dân. Và-thế-tức-là-gián-tiếp-cũng-có-cuộc-dò-hộ-của-những-người-Pháp. Vì-dân-Viet-Nam-oan-giận-quan-lai-Viet-Nam-bao-nhiều-tức-là-kinh-phục, biết-on-những-người-Pháp-hay-nhiều, vì-những-người-Pháp-tham-nhũng-ở-dầu-không-biết, chì-dối-với-dân-quê-Viet-Nam-thì-vẫn-dược-coi-là-những-ân-nhân, lúc-nào-cũng-sẵn-sàng-chấp-dors-lô-cáo-những-hành-vi-những-lạm-của-quan-lai, kỵ-têu-hay-nặc-danh-do-dân-già-lên.

Cái-trò-hè-ay-cứ-lần-lượt-diễn-mãi-ra, kết-cục-gây-rg, mỗi-á-cám-vanh-vien-giữa-quan-Nam-với-dân-Nam, và-mỗi-thiên-cảm-vinh-vien-giữa-dân-Nam-với-quan-Pháp, khêu-người-Pháp-dâ-dam-tự-hào-lớn-tiêng-nói-thế-này, khi-quan-lai-và-thân-hảo-Viet-Nam-xin-Pháp-quốc-trái-lại-quyền-cai-trị-Bắc-kỳ-cho-nhà-Kinh-luoc, hối-máy-năm-trước:

— Không-có-người-Pháp-thì-dân-quê-Viet-Nam-tha-hồ-làm-mồi-cho-quan-tham, lại-nhũng.

Chẳng-những-thế, họ-lại-bắt-quan-lai-Viet-Nam-dâ-hồi-dân-dù-thú, dù-việc; bắt-cứ-lúc-nào-và-bao-giờ, dùng-kết-lấy-Tân-dánh-Tân, lấy-những-người-Nam-trí-người-Nam, cuông-tri-an-nhờ-dó-duy-tri, mà-người-Pháp-chẳng-hè-phai-khổ-nhọc, chẳng-hè-phai, mang-tiêng.

Nước-Nam-bước-vào-một-kỷ-nguyễn-mới, không-lẽ-bấy-giờ-chúng-ta-kết-tối-cá-một-lớp-nạn-nhân-của-chế-dộ-Bảo-hộ-Pháp. Ông-Khâm-sai-Phan-Kế-Toại-dâ-nói, khi-cứu-giúp-chức-Tổng-dốc-Thái-binhh.

Ông-Trinh-đinh-Thao, Tu-phap-Bộ-trưởng-dâ-tuyên-hoa-hu-trước-dâi-vô-tuyến-diện-Sai-gon-rang:

« Vâ-chang-doi-với-quan-trường, ông-Trinh-đinh-Thao, Tu-phap-Bộ-trưởng-dâ-tuyên-hoa-hu-trước-dâi-vô-tuyến-diện-Sai-gon-rang:

« ... Kể-dó-là-việc-trường-thanh-quan-lai-và-bié-trú-le-hồi-lộ. Ma-lon-dược-vây-cũng-cần-phai-cái-thiên-dời-sông-quan-lai-môi-tranh-môi-le-ay... »

Và-nay-8-45, trong-lời-tuyên-cáo-quốc-dân-Nội-cács-dâ-nói :

« Nạn-tham-nhũng-là-cái-tê-dung-tang-tu-trước, cần-phai-trú-cho-tiết. Nước ta-đâ-bước-vào-một-kỷ-nguyễn-mới, kẽ-nào-không-bié-cái-tê-quí-chinh-sẽ-phai-trường-trí-tất-nghiem ».

Nói « Cái-thiên-dời-sông-quan-lai » là-ông-Tu-phap-Bộ-trưởng-dâ-nhận-biết-rắng-sô-đi-quan-lai-phai-ănh-hồi-lộ-là-vì-không-dâ-ân-tiên-dê-làm-việc-công.

Nói « Nạn-tham-nhũng-là-cái-tê-dung-tang-tu-trước » là-Nội-cács-có-ý-nhận-rắng-trước-dây, chính-người-Pháp-dung-tang-nạn-ham-nhũng, dâ-nuôi-quan-lai-và-cũng-dê-làm-giá-quan-trường.

Nghĩa-là-chinh-cács-ông-Tu-phap-thu-mới-nước-là-cũng-có-ý-cho-quan-lai-là-nạn-nhân-của-một-chế-dộ, tham-nhũng-một-cách-bié-dâc-di.

Nay-nước-ta-dâ-bi-rút-vào-một-kỷ-nguyễn-mới, Nội-cács-tuyên-hô, kẽ-nào-không-bié-cái-tê-quí-chinh-sẽ-phai-trường-trí-rãi-nghiem.

Nhưng-làm-cách-nào-dê-bié-rắng-một-ông-quan-dâ-cái-tê-quí-chinh-hay-một-ông-quan-vân-chứng-hào-tát-này, tham-nhũng-như-xua ?

Phai-lập-ngay-một-cô-quan-truong-tu-như-Ngô-sử-dai-trienn-Trần, trienn-Lê, hay-Bô-sát-vien-trienn-Nguyen, tuyen-bô-nhung-bry-van-than, nhưng-ké-si-ao-vái-nào-có-thanh-dâ, có-déc-vong-xra-nay-làm-chức-Giam-sat-Ngô-sử-tai-các-tỉnh-dê-luon-luon-chú-y-den-các-hanh-vi-của-quan-lai. Hoặc-lập-hội-sô-Liêm-phong-chuyen-viec-kiem-soat-déc-thanh-liem-cua-quao-vien. Sau-một-thời-han-gi-i là-hạn-agia-on ». Nhưng-vì-quan-não-không-bié-cái-tê-quí-chinh-sẽ-bié-cács-vien-giam-sat-Ngô-sử-dân-hoặc-lên-Bô-sát-vien-hay-Ngô-sử-dai-tuc-co-quan-truong-tu-như-Kinh-dê-truong-tri-cuc-ky-nghiem-khâm.

(xem tiếp trang 26)

-quill by Ong-Phi-Hung-Cuu

T. B. C. N.

in quo giao-ve-oi-oh compa

MỘI VÀI Ý-KIẾN VỀ

QUỐC-KÝ

của NGUYỄN HUYỀN TỈNH

Quốc-ký là biểu-hiệu cho
một nước, một dân-tộc.

Ý nghiêm trên chòi cao, tại
một dòn-canh nơi biển-thủy
xa-lạc, phát pho trước tòa sú-
thần ở ngoái-quốc, hoặc pháp phoi nơi đuôi-
lái một chiếc-hạm đang rẽ sóng ngoài khơi,
quốc-ký gọi trong tri-biết bao nhiêu ý-tưởng.
Nhìn vào quốc-ký, người dân nghĩ đến nơi
chòi rau cát dàn, nghĩ đến quê hương làng
mạc, than-thích họ-nàng, nghĩ đến đồng-bảo
đã cùng hướng những ngày tươi sáng cũng
như đã cùng sống những phút lo-âu trên một
giải-dắt mang cái danh hiện-trending - liêng là
« tò-quốc ». Quốc - ký là dấu hiệu doan kết
của tất cả những phần tử một quốc gia và
trong việc hàng-giao, quốc-ký thay mặt cho
tất cả quốc-dân, từ trên xuống dưới.

Bởi thế cho nên vẫn - để chọn quốc - ký là
một việc rất quan - trọng cảng như vẫn - để
đặt quốc-hiệu và soạn quốc-ca vì không
nhưng có ảnh hưởng về phương - diện quốc
gia mà lại còn ảnh hưởng về phương - diện
quốc tế nữa — không phải là « sự nho mọn,
không có nghĩa gì » như ta đã tưởng.

Tren thế-giới mỗi thứ quốc - ký đều có một
lịch-sử, ngữ-mật ý-nhứ: Mặt trời dò chói
giữa nền trắng của lỗ cõi Đại - Nhật - Bản để
quốc-có ý-nghĩa là dân tộc Đại-Hoa là giòng
dõi Thái - dương nు thâu Amateratsu. Búa
và liềm trên nền đồ của là cờ Nga Sô-
Viết là tiêu-biểu cả một chủng - nghĩa: Búa là
dân-thú mà liềm là dân-cây.

Anh-cát-lai, một nước vẫn tự-hào có thủy
quân hùng-hả, dùng là cờ có hai chữ thập
đỏ cheo-nhau nói-bật trên nền xanh-thẳm,
biểu-hiện ánh mặt-trời đợi di-bon phương
chinh và bốn phương bàng trên mặt biển
khoai.

Tren cờ Mỹ ta thấy có 48 ngôi sao vì Họp-
chung-quốc do 48 tiêu-bang hợp-lại.

Vàng-giăng khuyết trên nền đồ của là cờ
Thổ-nhĩ-ký là tiêu-biểu cho đạo hồi-hồi. Cõi
như chiếc guồng quay-to trên nền trắng giữa
hai màu vàng và xanh lá mạ cũ là cờ Ấn-độ
độc-lập là tượng trưng chánh-sách bất-hợp-
tác với dịch quốc của Thành Cam-dja.

Sau ngày mồng 9 tháng ba, nước Việt-
Nam được độc-lập, nội các bão-pen đằng cờ
vàng là quốc-ký nhưng vẫn chưa được đưa
vua-ung-chuẩn.

Lấy tư cách là một người dân nước Việt-
Nam, tôi xin trình bày với quốc-dân một vài
ý-kien về quốc-ký.

TẠI SAO KHÔNG NÊN DÙNG CỜ VÀNG LÀM QUỐC-KÝ

Tren thế-giới có một vài kiêu-cù được
quốc-tế công-nhận và rất thông-dụng, nhất là
về hải-quận và hàng-hải-thương-thuyền. Đó
là những kiêu:

a) cờ Hồng-thập-tự, chiec tháp đồ trên nền
trắng. Cờ Hồng-thập-tự là búa-nô-mệnh cho
những y-viện, những tàu-chở bệnh-nhân
trong thời kỳ chiến-tranh và, lúc bình
thường những tàu, xe, cờ-dầu biển đỏ, đều
dùng-huống luật-ru-dài.

b) cờ đỏ-tuyến, treo trên cột buồm, chỉ rõ
cho biết là tàu mang cờ đó chở chất-nô nguy
hêm như dầu-hóa, dầu-xăng, cốt-min, thuốc-
súng.

c) cờ vàng-tuyến, trên cột buồm, một chiếc
tàu có-nghĩa là tàu-de-vi, từ một nơi có bệnh
truyền-nhiễm di-dân, nên phải đốt-it ra là
bốn-mươi ngày mới được cập-bến. Vì
không thể « giao-thiệp » với bất-cú tàu-nào.

d) cờ hàng-hoặc điều-dịch, dùng toàn-màu
trắng.

e) cờ bốn ô chia-goc, hai ô đen, hai ô vàng
à cờ treo trên cột buồm nhữn, tàu-chang
may có một vài thủy-thủ hoặc hàng-khách
mắc-bệnh-truyền - nh-êm (dịch-tả, dịch-hạch
vân-van). Các tàu khác trong-thay đều phải
lánh-xa. Áp-mau-những-tau-do-hợp-chang-chỉ
co nhung-xuong-top-cua-nha-Y-te.

Xem-thể dù biết-nếu ta dùng cờ-mau-toán
vàng làm quốc-ký thì có-hai cho thanh-danh
của nước ta về-phuong-dien quốc-tế. Bây-giờ
thì không-nói-làm-gì nhưng nếu-một/ngày
kia, ta có-một-dội thương-thuyễn hoặc ta mờ
các thương-khẩu để cho các tàu-ngoại-bang
vào-buôn-bán thì việc-dùng-cờ-vàng-có-thể
đưa-dến nhung-sự-nhầm-lẫn-buồn-cười-và
đang-tiếc.

Một-kiêu thương-thuyễn Việt-Nam mang
quốc-ký màu-vàng, vì sự-nhầm-lẫn-với-cờ
vàng « bốn-mươi-nay » (pavillon de quar-
rapaine), đó-tu-không-cập được-bến-mặc
dầu-không-có-một-cờ-gì mà-phải-giúp-ở-ngoài
khơi. Một-kiêu tàu-ngoại-quốc kéo-cờ-vàng
bốn-mươi-nay, đến-hai-phao-nước ta có
khi-dột-tuân-phong-duyên-hải có-thể-nhầm
lá-c « cờ » do-với-lá-quốc-ký được.

Cập-bến nước ta một thương-thuyễn-ngoại
quốc-lao-giờ cũng-phải-kéo-một-lá-cờ-nhỏ
của nước ta trên cột buồm, ngoài-lá-quốc-ký
của họ-nơi-duôi-lái. Đó-là-dấu-hiệu-nhận
diện. Nếu ta dùng-cờ-vàng-tu-nhầm-lẫn
khô-lóng mà-tránh-được.

Nhưng-nuôi-quốc-ký của ta với-cờ-vàng
« bốn-mươi-nay » cũng-chứa-tai-hai-bảng
nhầm-mẫn-có-của ta với-màu-cờ-hàng. Vì
cũng-dều-rõ là-chỉ-cần-dài-nắng-dầu-mưa-lì-lâu
lì-màu-vàng-của-lá-quốc-ký-bạc-phêch-khiển
cho-hai-kiêu-cờ « vàng », « trắng » khô-phân
biết-nhau & đàng-xa! Khi-thì-dâ-vây,
lúc-chiến-tranh-thì-sự-nhầm-lẫn-có-ảnh-hưởng
rất-xấu-về-phuong-dien quốc-tế và làm-cản
trở-cá-miêc-hanh-hinh. Nói-vì-dù-có-việc-can
qua, nếu-quân-một-dịch-quốc-nào-trong
ngọn-cờ-vàng-phai-mau-chia-ta, tưởng-là-cờ
hang-ung-dung-hiển-lại, đến-gần-bị-ta-bắn,
giết-thì-về-phuong-dien quốc-tế, ta-không

khỏi-bị-van-quốc-chè-cười-vì-ta-bị-họ-huoc
cho-cát-lỗi-dâ-hanh-dong-trai-với-quốc-te
cong-phap, dâ-lam-dung-cờ-trắng-de-dür-dich
quân-vào-từ-dịa, khi-ấy-tinh-ngay, lý-gian,
ta-còn-biết-nói-sao.

Tôi-cũng-dồng-ý-với-ông-bạn Vũ-Bang-về
chỗ-mau-toán-vàng « chaon » làm « yếu » làm
và-không « ăn-ánh ».

Bio-rằng bà-Trung, bà-Triệu-dâ-từng-dùng
ngon-cờ-vàng-dê-chien-dau-lấy-lại-nên-dợc
lắp, dien-dô-không-phai-là-không-hay. Song
cho-rằng-mau-vàng-là-tieu-bieu-cho-câ-giông
da-yang-ở-Ấn-châu, dien-dô-e-rang-hoi-to-tat
quâ, nhâ-là-nuoc ta vè-phuong-dien quốc-
te ngay-nay, hây-còn-là-một-nuoc « sinh-sau
đe-muon ».

Vậy, vi-những-cờ-kè-trên, vè-phuong-dien
quốc-te và vè-phuong-dien-my-thuật-là-cờ
vàng-không-thê-thanh-mô-lá-quốc-ký-chinh
thuc. Vâ-lại-mau-vàng-tuyễn-dối-với-dân-tộc
Ấn-châu-có-ngu-một-ý-nghĩa-xa-roi, khong
hay-và-không-tiên-nói-ra-day.

MỘT KIÊU QUỐC-KÝ « TRẦN » VÀ MỘT KIÊU QUỐC-KÝ « THƯỜNG » THÍCH-HỢP VỚI-DÂN-TỘC

Việt-Nam

Tru-một-vài-nuoc-nhu-nuoc-Pháp, Bỉ,
Hoa-lan, Mỹ, vân-vân, chỉ-có-một-kiêu-cờ,
không-phai-biêt-ra-hai-thu-cờ, các-nuoc
tren-hoan-cầu-dêu-co-hai-kiêu-quốc-ký, cờ
thuong va-cờ-trần.

Cơ-thuong-treo-trước-các-tu-gia, dinh-lugar
không-có-tinh-cach-binh-bi, cờ-thuong-danh
rieng-cho-doi-hàng-hải-thuong-thuyen.

Cờ-trần-dung-trong-quân-sğu, lại-những
nơi-dòn-ài, và-tren-những-ch-éen-ham. Hai
kiêu-co-dò-khac-nhau. Tí-dù-như: cờ-trần
nuoc-Thái-lan, là-lá-quốc-ký-mang-theu-hinh
một-con-voi-thieu-ở-giữa, cờ-trần-nuoc-Ý
khie-cờ-thuong-là-cờ-chiec-mu « Bình-thien »
cua-nhà-vua-thieu-ở-giữa-reñ-dau-hieu-cua
Hoàng-tộc-Savoie.

Cờ-trần-nuoc-Nhật-treo-tren-chien-ham,
khac-cờ-thuong-treo-tren-tau-buôn-ở-chỗ



mặt trời chói lọi có mươi sáu tia sáng rọi khắp bốn phương.

Cờ trận nước Anh là lá cờ trắng lớn có chì thập đỏ chia làm bốn ô và ở một ô góc trên cùng, nơi cờ có lá là quốc kỳ « tám tia đỏ » trên nền xanh nước biển.

Cờ trận nước Nga là lá cờ trên có thêm thêm một ngôi sao năm cánh, cũng như cờ trận Phần-lan là lá cờ thường thêm thêm một con sư-tử vàng trên nền đỏ ở giữa.

Nước ta cũng nên theo gương các cường quốc nghĩ ra hai thứ quốc-ky (đã biết rằng ngày nay ta chỉ cần có một thôi).

Cờ thường và cờ trận của ta nên dùng hai màu vàng đỏ, xếp đặt khác nhau và mỗi cờ ngũ một ý như sau đây:

HINH 1. — Cờ trận cũ ta — dù chưa có nhưng ta cũng nên băn qua — là một kiểu cờ bờ ngang bốn, bề dọc bờ (lấy như chiều dài 2 thước 40 thì chiều rộng sẽ do 1 thước 80).

Cờ chia ra hai phần đều nhau, theo chiều

dọc của cán. Phần về phía cán cờ màu vàng

vàng và phần yế phia ngoài màu đỏ

và màu.

Cờ trận đặt ra như thế là ngụ ý « Hi-sinh

bão, và đất đai là quốc và giống nội ».

Màu vàng vừa là chỉ đất nước Việt-Nam vừa là chỉ giòng giống Hồng-lạc. Màu đỏ là « máu đỏ » của các chiến-sĩ và thường dân Việt-Nam sẽ phải giở ra để bảo vệ cho nền độc lập, khi nào cần đến. Sở dĩ hai phần vàng đỏ bằng nhau là ngụ ý: *nhân-sắc* và *nhân-huân* bao nhiêu thì sẽ

bí-sinh nhiều bấy nhiêu để cho quốc-gia được thịnh vượng.

2.) Cờ thường cũng kích thước như cờ

trận, cũng dùng hai màu vàng, đỏ nhưng cách

xếp đặt hơi khác và ngũ một ý khác.

Cờ chia ra là năm phần theo chiều dọc, theo thứ tự trên dưới: VÀNG, ĐỎ, VÀNG, ĐỎ, VÀNG. Ba phần vàng bằng nhau và mỗi phần rộng gấp đôi phần đỏ. Màu vàng sẽ hiện rõ ra nhiều hơn để phân biệt với thứ cờ « long tinh » ngày trước.

Quốc-ky này ngụ ý « Hợp nhất đồng bào

Việt-Nam ba kỳ : BẮC — TRUNG — NAM.

Phần vàng trên là đầu và đất Bắc. Hai phần vàng giữa và dưới là dân và đất Trung-ky và Nam-ky.

Hai vạch đỏ là giống máu Lạc-Hồng chảy trong huyết quản mọi người và nối chặt cái giấy thân ái thiêng liêng. Cùng chung một ông tổ, cùng một huyết thống, không có lý gì mà ngày nay chúng ta lại còn chia rẽ ra ba kỳ như hối còn ở dưới quyền thống trị của người Pháp nữa.

Là có thể nhức cho đồng bào cái nghĩa đoàn kết quan hệ đến sự tồn vong của quốc gia và những khối óc hép hối hay chia rẽ, trông vào đó sẽ dẹp các ý riêng mà chỉ nghĩ đến bồn phận của người dân một nước.

Về phương diện mỹ thuật, tôi nghĩ rằng hai lá cờ trên đây cũng không đến nổi xấu lầm vì hai màu đỏ vàng đi với nhau rất hợp và là hai màu thuộc về loại màu « nóng, ấm ». Vâng, chẳng màu đỏ trông xa rất rõ, chẳng thể phân辨 các dấu hiệu hỏa-xa và hàng hải đều dùng màu đỏ đi với màu trắng.

Về phương diện nho-học, ta cũng không nên sợ hai kiểu cờ đỏ sẽ bị chỉ trích. Thêm xra thêm cờ, hoặc cầm cờ, hoặc xếp đặt màu, sắc trong một ngày dài lẽ, các cụ thường theo thuyết ngũ hành, tương sinh, tương khắc: tì như hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc, thủy khắc hỏa v.v. Năm phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung-ương đều thuộc về ngũ hành và dùng năm mèo khác nhau: B.c màu (Xem tiếp trang 26)

PHÒNG XEM BỆNH

BÁC-SỸ PHÁT

21 phố Hàng Đầu
(Lý-thường-Kiệt),
sau phố Sinh-tử,
cạnh viện Té-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30

. Buổi chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

Tư viেt dùng Việt- ngữ trọng kỵ thi Sơ-học bô-túc đến việc

Các chyện của miệng
của mọi tầng lớp dân
chúng ta này là việc
dùng Việt-nữ trong kỵ
thi Sơ-học Bô-túc từ
trong Nội-các đưa ra.

Không ai có thể hứa
tượng được tin đó đã làm yên
lòng dân thế nào. Từ hôm đảo
chinh đến nay, nhà nào có con
em ở học cũng bắt khẩu về
việc đó: Cho học tiếng gì? Đè
đi thi cái gì?

Tin dùng Việt-nữ để học già
thì lùn ra chưa được mấy hôm
thì trong thành phố đèn đrông
cõi, mọi bạn người lén lút vẫn
động cho cù phái thi chữ Pháp.
Có hay không? Sự hoài nghi
nặng-nề thêm, cái sống mủi mặt
quả, người ta chán nản và buông
tay chờ đợi...

Nhưng ngay từ bây giờ người
ta đã biết rằng phải làm thế nào
rồi. Tôi vừa đi sâu lindh vùng
xóm yê, và tôi đã lưọm được
rất nhiều ý kiến của các bậc
phụ-huynh có con em đi học.
Không một người nào lại có thể
tưởng tượng được rằng các nhà
đường chúc lại ứng chuẫn được
lời yêu cầu của bọn văn-dòng
lén lút kia. Không một người
nào bằng lòng việc dùng chữ
Pháp trong kỵ thi Sơ-học bô
túc. Không một người nào bằng
lòng cho con em họ dù kỵ thi
đó — nếu không cho thi bằng
Việt-nữ.

số chữ Pháp, đã học thuộc lòng
e. Tô-tien ta là người Gô - oa-
Và yêu tri-thể rồi, già sưa mà
học, và những kỹ-công người
Pháp đã ban, họ: dặn bảo-bộ i
Thật là dặn dò, & ché.

Một người biết tự trọng, di
ngoai đường, gặp một người bị
đè nén ép bách-thay có bỗn

SOAN SÁCH GIAO-KHOA CHO CÁC TRƯỜNG

Ai cũng biết rằng nền độc-lập
của nước ta chưa hoàn toàn. Ta
còn phải làm việc nhằm để cõi
cõi no. Nhưng người Việt-Nam,
trong tất cả các tầng lớp, đã
biết rõ tầm cõi. Biết rằng người
Việt-thi phải dùng Việt-nữ,
chứ không thể dùng tiếng X, nhưng
chứ không thể lây lê gì mà bắt
học tiếng Pháp nữa, bởi vì đó
là cái học mới nước.

Hội mđ-ma chính phủ Pháp,
nhà chia việc học ở nước ta làm
bốn bậc: ban Sơ-học, ban Cao-
đẳng, tiểu-học, ban Trung-hoc
và ban Cao-đẳng đại-học. Mục
đich không có gì khác hơn là
kéo dài niên khóa, ra để làm tê
liệt súc phát triển của học sinh.
Thế rồi thi bộ buộc những thi
sinh bằng từ tài phải học dù ba
năm! Thế rồi thi bộ buộc những
thi sinh Cao-đẳng tiểu-học phải
bối nâm học khoa! Thế rồi
chứa ban Sơ-học làm tiểu-học
và so-cấp, chương trình không
khác gì nhau!

Tuy vậy, bao nhiêu cái này
đó đều không thấp vào đâu với
cái mưu thám họ dùng để làm
mất hết cái bản chất của dân
Tiếng chinh của nước ta dùng
để học, để thi, cần là Việt-nữ,
đã bắt học chữ Pháp. Chưa học
phải là Việt-nữ.

phát phái ra tay cao thiệp, mà
không móng có tội lõc gi.

Một nước cũng vậy:

Tôi không thể tưởng tượng
được rằng một nước mạnh,
thứ nhất là nước ta như thế,
mà lại đánh lầm lõi là giúp
cho kẻ bóc lột lầm hại ta thêm
tăng nữa.

Người ngoại quốc, đối với ta
còn thế, thường chỉ chính ta đối
với ta,

Phải bằng hái đánh đồ sự vận
động lén lút kia, phải chiến đấu
cho Việt-nữ, phải đòi cho được
thi bằng Việt-nữ: đó là khát
hiệu chúng của nước Việt-Nam
hiện giờ.

Không hiểu sao, các tầng lớp
dân chúng đã bỏ rời, còn dang
hô và sẽ bỏ mãi mãi.

Tôi không bao giờ lại chủ
trương không-nên-học tiếng
Pháp. Tiếng gì cũng được. Học
tiếng Pháp, học tiếng Anh, học
tiếng Nhật, học tiếng Đức, học
mất hết cái bản chất của dân

Đại-biết rằng ông lồng trưởng
đó Giáo-dục hiện giờ, đương
chuyên-châ vào việc soạn
chương trình giáo dục mới; đã

biết rằng ban Văn-hoc hội Khai
tri phải đảm nhận lấy công
việc trước tác tu-thu bằng Việt-
ngữ; nhưng thiết tưởng các nhà
giáo-dục cũng nên gom góp
nhieu ý kiến vào, và trong khi
đó, các nhà tri-thức hằng lưu
tâm đến việc học của con em
cũng nên bắt đầu soạn ngay sách
để học khóa sắp tới đây. Nhieu
niên có làm một lít sá-bảng
Việt-nữ để dùng trong sự học.

Theo ý chúng tôi, ở trong các
công sở hiện nay, có nhiều ông
tham, ông đốc, đầu cù-nhan luật,
cù-nhan văn-chuong, kỵ-su
canh-nons, kỵ-su cầu-công v.v.
không dem dâng vai hoc, cái
biết của mình được một phần
não. Người thực dân Pháp &
đã cho họ làm những việc
hiết, hiết, v.v. kiêu, dâng
may hay v.v. nhưng thư từ đã
có sẵn kiêu mâu rồi. Bây giờ chู
Pháp, & các công sở kh ng cần
đến nữa, ta chỉ phải mua it kiêu
mẫu thư, rồi tai cho những người
có bằng Cao-đẳng tiểu-học thay
lambi cũng được. Những ông đồ
bằng cao cấp, có thi gi rõ ràng,
sẽ tìm những sách chuyên-khoa
của Âu-Mỹ và theo sự trống,
sở dẫu mà phải dịch ra Việt-
nữ để giúp cho cái thư-vien
các sách giáo-khoa của nước ta.
Ban văn-hoc hội Khai Tri-Tiến
Đức sẽ đề-lên bộ Giáo-dục để

tra-chọn cuốn nào nên in sau
cuốn nào nên in trước.

Có một điều này, tưởng cũng
nên nói rõ: nhiều người lo rằng
lúc này giấy đường khan, làm
giá cho dù giấy để in dù
sách giáo-khoa cho học-trò.

Làm thế cũng phải, nhưng điều đó
t้อง không đáng để cho chúng
ta thắc mắc. Nếu giấy không đủ,
ta có thể bày cù-tam in-lý một
thứ độ dâng trâm, một ngàn cuốn
cho các ông giáo-tử dùng mà thôi.
Các ông giáo-sư sẽ giao cho học
trò và, nếu cần, thì học-trò học
nếu bài nào sẽ chép lại bài đó
tưởng cũng không sao cả.

Bây giờ, tôi xin mời các nhà
cố trách nhiệm về việc giáo-dục
bắt tay vào làm việc ngay đi.

VŨ BĂNG

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thư-thu và các sách đến để
để các phòng ban, phủ, ban
tháo mài khóa y học và bộ chí
Thầy, hay bài mài không xác-thông
để tang bà Lê-vân-Phan, y-tí và
chú só, tên nghệ danh là Ông
y-học, chuyên-khoa và thuốc Nam
Bắc, đã soạn và dâng ra Quốc-hội
Sách Kế và chấn-hoa-phái, do
thu-thu, tên, bệnh-hoa-hội v.v.
và sau đây nói khéo tên già 15
Thư từ qua sách-hoa-hội và
wan-chu-hoa-hội v.v.

Monsieur le Médecin le-VAN PHAN
Médecin-chirurgien et pharmacien
N° 18, rue Ba-Vi - Saigon - Tonkin

BỘ THẨM TIÊU DỌC

Thuốc lọc máu tiêu nhiệt độc
ngựa lò, giá một lít 1500. Nửa
tă 8p. 80. Một tă 1400.

BẢN TAI

Nhà thuốc TẾ-DÂN
124, Hàng Bông Hanoi

SÂM NHUNG BẮCH BỘ

Hồng - Khe

Đại-biết rằng ông lồng trưởng
đó kh khuyết
Để tiêu-hóa. Lợi-tu-sản-dục
Mỗi hộp 3p. 00

75, HÀNG BỘ-HANOI

VIỆC THỰC-HÀNH NHUNG PHƯƠNG-PHÁP CỨU CHÚA

I. Những phương-pháp giải cứu có thể thực-hành ngay (1)

1) Mua gạo ở ngoài trời

Mua gạo ở Nam ra. Miền Nam thưa thớt, hàng năm có thể bán ra ngoài trên 1.700.000 tấn thóc. Chỉ có việc mua gạo ở Nam ra Bắc là phương pháp kiên hiệu nhất — nếu thực hành được, mau chóng.

“Những việc này phi Chính-phủ tự tổ chức thi hành, chỉ huy mọi việc, quyết không có kết quả hoàn mỹ.

Bà được quốc dân hoàn toàn tin nhiệm, Chính-phủ tổ chức việc mua bán, việc tài chính, việc giao dịch, thi khi mệnh lệnh đã ban bố — nhất bộ bách úng — tất được thực hành một cách mau chóng. Quốc dân khi bô ra gặp vốn vào việc công Leh của Quốc gip, trước tiếng gọi «vốn», của các nhóm cựu nhân liên đoàn thóc gạo, không hési “ghi” nữa.

Rồi Chính-phủ sẽ ứng hộ các tư nhân liên đoàn trong mọi việc khó khăn về sự mua bán, vận tải của họ, tổ chức riêng, cho họ được tự do mua bán, vận tải, cứ cốt là họ làm được gạo tại miền Bắc. Khi ở miền Bắc, ta trông thấy có thóc gạo cảng ngày càng tái dàn nhiều, ta nhận nhanh chóng, dùn, giá gạo sẽ hạ xuống. Ta không lo rằng cho họ tự do mua bán, họ sẽ làm cho đến

(1) Kem T. B. C. N. số trước bài «Những nguyên-nhân chính về sự tốn kém thốn thóc gạo tại miền Bắc Việt-Nam».

MỘT CHƯƠNG-TRÌNH TIẾP-TẾ CHO MIỀN BẮC VIỆT-NAM

Đem được gạo ra bộ sẽ phải bán giá (100 hay 200%) mà Chính-phủ sẽ định cho họ trước.

Còn sự vận tải là một trở lực rất lớn, cần phải giải quyết nhanh chóng. Nếu Chính-phủ không trang xếp tổ chức như lời hành báu, thì muôn ổ chức cả h nào cũng không có hiệu quả. Đó là công việc của bộ Giao-thông phải, nghiên cứu kỹ càng.

Ý kiến chúng tôi như sau này:

a) Vận tải bằng xe bò theo lối tiếp sức từ Nam ra Bắc. — Nên “đam” gác bờ, không thiêng hành được vì những lối mót nhiều thi giờ, sự vận tải lâu như thế thi nhân công (phu xe, bò) sẽ có thể ăn hại số gạo mà sức bộ có thể mang. Vì đến Bắc, chưa kè rời vải, sẽ không còn gì. Nếu thực hành, chỉ là để “co thêm” còn hơn không».

b) Vận tải bằng thuyền. — Nên thi hành ngay. Chính-phủ cưỡng bách các thuyền công và tư, to hoặc nhỏ, tinh túi thi giờ vận tải với Bắc để tránh mưa bão gió sấp, với (chỉ là) phương thuỷ tri phong.

c) Vận tải bằng xe hối và ô tô. — Vận để ngày rồng mồng à bộ Giao-thông, nên thu xếp điều định được rất nhiều to xe hối, rất nhiều ô tô «ca-mion» của các miền Nam, Trung, Bắc. Thực hành sự vận tải theo lời nhà binh dạy mới là một phương pháp mầu nhiệm nhanh chóng nhất và sự tiếp tú-luong thực cho xã Bắc. Nguyễn Văn Túc suy vận tải ôtô có thể giàu dinh đượ. Sự thực hành là chức năng không thể khứa là mấy.

2) Tìm những nơi có thóc gạo thừa mới ra

Ở miền Bắc, còn có chỗ tích trữ (dù còn số ít) mà chưa bồi — các tỉnh thường-dân-dập Muong có thóc thừa nộp — về phía Vinh — Toakhet vẫn có gạo nộp và lẻ tẻ ở Lào, Xiêm sang. Phải lập ngay ban «Liêm phòng kinh tế» thi nới làm được việc này một cách chia dâo. Bằng vào những kinh nghiệm trên đây không hiểu qui gi cho, sự bài trừ, tiêu trừ, đầu cơ. Vận tải gạo ở Bắc (ở trù, tinh trù, đầu cơ). Vận tải gạo ra Bắc (ở trù, tinh trù, đầu cơ). Vận tải gạo ra Lào, Xiêm, miền nam Trung-kỳ theo đường Toakhet — Vinh, xe lửa, ôtô rồi đường thủy cũng là việc làm có thể nhanh chóng hơn. Cần phải hoàn toàn tự do trong việc buôn bán và đầu tài thóc gạo trong toàn cõi Đông-duong.

3) Bắt bớ ngay các sở năn ruppen

Dưới chế độ Pháp, việc năn ruppen là ráo trong các sự đầu độc cho dân ta. Đến nay gạo cũng cho sự ăn còn thiếu thốn, mà sự năn ruppen còn tiền bối thi thật là mìn mìn. Việc tạm bối bở ngay sự năn ruppen là việc nêu thi hành ngay tức khắc. Nếu ta có một số thóc gạo (vừa đủ vừa nắp) ở chỗ ấy giới ra để thêm vào sổ Cang.

Làm cho ráo số nhân khẩu xuống

Số cung đã không đủ cho số cầu, trái lại càng lạm, dưới cầu xa. Rát số cầu di cung là một phương pháp giải cứu, mà việc di dàn nhanh thực hành ngay.

Đi dàn. — Thực hành việc này. Chính-phủ cho điền-trại dàn-nhanh những tỉnh nào đồng dàn mà số thóc gạo già xuất không cung với nhân khẩu. Chính-phủ cho thi hành chương-trình di-dàn ngay.

a) Di-dàn vào miền Nam

Mỗi dâng tài gạo ở miền Nam ra, sẽ arabi người miền Bắc, mỗi dâng di-dàn miền Bắc sẽ vào miền Nam mà sinh sống, hai việc đều cần cho sự thi hành ngay. Điều là phương pháp nhanh chóng để đưa nhanh (đó là một dâng để đã nghiên cứu).

Những việc bắt đầu thi hành di-dàn trong

khi chờ đợi một chương trình di-dàn vẫn có thể tạm làm ngay được.

b) Di-dàn lên man-thuong-du — Một số dân-dài nén được mang ngay vào miền Nam thi số dân-dài khác, đồng thời cũng có thể nhờ chính-phủ gửi lên các miền thương-du để khai thác các nguồn lợi trác kỵ vẫn còn bô lượng. Các dân-dài tự nhận có thể giúp Chính-phủ trong việc dùng những bộn di dân ngày trong khi chờ đợi một chương trình Di-dàn của Chính-phủ ban hành.

Di-cu cưỡng bách — Những người An-dô và Hoa-kien (ngu ở Bắc) vẫn phải sống bằng gạo Bắc. Nhưng người Pháp còn lại ở Bắc (khi nhì là ở Hà-Nội) họ vẫn sống ở trên sáu sân-xa thực phẩm ở Bắc-kỳ (họ sống bằng bột gạo, bằng cơm thay cho bánh mỳ) sẽ nhìn khán này keo nhái là lẽ trong lúc này, Chính-phủ nên điều định lâu xep cho họ di-cu vào miền Nam (Seigon) đó cũng là rõ bôt số cầu cho miền Bắc. (Việc này Chính-phủ ban hành xác lệnh cưỡng bách).

d) Tự gdi-cu — Trong dân chúng đời thi đấu gdi-phai bô — phần nhiều đã có ý di-cu vào miền Nam là nơi thừa gạo nhưng còn ngay bô ngô, ngô su di không được tháng-dâng, Chính-phủ sẽ trọng cùa dân-y, giáp dô và khuyễn khích trong việc di-cu.

II. Những phương-pháp giải cứu có thể thực-hành dần dần

Tại một số người làm việc về các ngành khác nghe Nông, ở các nơi đó thi con cháu đồng là dân-quê chí sống ở nghe Nông.

Ở Xứ ta, Ký nghe họa hấy tạm gác không bùn vội.

Nông hóa toàn quốc là việc thực hành để dâng hon, nếu Bộ Kinh-tế có một chương trình xác định về việc canh nông.

Công việc cấp bách, nêu không theo kinh-tế chỉ huy mà thực hành ngay. Việc là «Nông chính-chống bách» trong lúa này thi sức sản xuất không thể nào tăng tiến được.

Bà góp thêm chương trình cần phải nghiên cứu một cách sâu đảng của bộ kinh tế, những ý kiến tạm phác bao sau đây:

TẠNG SỰ SẢN XUẤT

a) Nguyên tắc:

Đã chung trình « Cảnh nông chỉ huy » do Chính phủ thực hiện.

Tổng đài, tắc vàng, lấy cầu ấy làm phương tiện; khai khẩn ruộng đất mới cách triệt để, không bò sót một cỏ nào.

— Bố sáu phương pháp canh nông để giúp đỡ nông già trong mọi phương diện nghề nghiệp cho được tăng sự sản xuất đến bậc cao nhất.

— Ruộng xưa nay này cây được, vì lỗ già bò, đất xưa nay bò hoang (ở trang châu) các khánh đất chưa khai khẩn (ở thương du) đều phải luật được khuyến khích thực hành trồng trọt.

Trồng trọt những thứ cây nuôi sống người nấu lửa không cây dưa — hay rau những cây khác đã trồng như tre, cà-phê, trầu, bông, dưa.

b) Thực hành

1) Tô chè

Nhà Nông chính có một truong trich « Cảnh nông chỉ huy », do các người có học thức chuyên môn và kinh nghiệm nhà nghề thảo luận.

— Nông chính làng, xem đã có ở Hanoi!

Các nông phò nguy quỹ đã đặt ở một vài tỉnh, chưa dà và không hoạt động giúp đỡ nông già được đặc lục.

— Các tỉnh phải chia thành một số Nông chính do mệnh lệnh của Tổng cục và chương trình của Tổng cục mà làm việc gấp, cho nông dân một cách không tốn kém.

Tỉnh nào cũng đều có quy Nông phò sáp nhập giúp đỡ nông dân trong những trường hợp khẩn cấp, lấy từ những tệ cho vay hàn nhặng và hòn cuồng hào (sel-y) bị bà hiếp tiền nông già bằng cách mua gúa non cho vay lãi nặng v.v.

Ở các phủ huyện, cũng cần có một phòng giấy cao nông, giúp đỡ薪水 ngạch cải trị, chuyên môn trong coi trực tiếp với nông dân.

2) Nghiên cứu để thực hành:

Điều tra trong toàn bộ những ruộng cây xưa xưa nay mà bò có lỗ già — để bò cày lại cỏ ấy, để tăng sự sản xuất.

Điều tra trong từng hạt vì có gì mà hoa loli phải xát kẽm trong sợi cây đã bò cày để ấy, để tăng sự sản xuất.

Điều tra sáu ruộng xưa nay bỏ hoang như các trại vườn, đất bãi vệ sòng, đất bãi gần bờ, v.v., rồi nghiên cứu để được thực hành ngay sự trồng trọt ngay cho tăng sự sản xuất.

Điều tra nhân số, tăng thâm xem dân số linh náo trên sự sản xuất, để một số dân lính ấy là: miến thương du hoặc vào Nam, đưa nhân công ấy khai thác những chỗ đất ở cheo leo ấy, chưa có người hoặc thiện người,

Khuyến khích và ủng hộ việc tiêu doanh dà và đại doanh điều ở các mảnh có đất khai khẩn như miền thượng du.

Bất cứ ai có ý cách khai khẩn ruộng đất đều được phép một cách dễ dàng và được chính phủ giúp đỡ.

Ở bึง đùi điều đã thành lập đã giồng chè, cà-phê, miến, trầu v.v. thì hay cho trồng bắp làm phết thay vào các thứ cây cũ thèn nuôi nông-người.

Nếu các tu-nuần hoặc liên đoàn bắt lợc và phương pháp chay-huyền-môn, hay và phương diện tài chính trong việc khai thác các miền bô-hoang, thi chính phủ phải tự tổ chức lấy việc doanh diễn theo một chương trình và luật lệ nhất định.

KẾT LUẬN

Đó chưa những nguyên nhân chủ yếu đối với ở miền Bắc Việt-Nam, trong đây đều ra những phương pháp giải cứu.

Những phương pháp này do Chính-phủ chỉ huy công-việc, lẽ (ít) nhiều sẽ được quan tâm hứa lòng ủng hộ, và có thể sẽ có một số kết quả như sau:

NGUYỄN PHÚC-LỘC

NHỮNG ANH-HÙNG
TUẦN-QUỐC TRONG
86 NĂM PHÁP ĐÔ-HỘ

Nguyễn Khắc Nhu

tác XÚ NHU

— Thôi khô rồi... Chị cạo nhẵn chân hầm rán của tôi thế này à? Ông lão, mặt mày râu rát, y phục thô bạo chỗ yếm, búi một thây lý kiết, cầm gươong lụ sei và nói nhăn nhó với một thiếu nữ ngồi bên, đang dấp nứa què nứa tinh.

— Quan bảo em cạo thật sạch mà! thiếu nứa cười đáp.

— Ô! chị còn cười được ư? Tôi bảo chị cạo đầu thật sạch, nghĩa là sửa sang lại hèm râu tôi cho ra vẻ lịch-sự trẻ trung... Bây giờ thê này, về nhà mayly thấy le, đóng cửa không cho vào thì có chết tôi không... Bà chủ đâu? Gái này tôi phải mách bà chủ mới được!

Thiếu-nữ tái mặt, chắp tay vải mái ông lý:

— Trảm lạy quan!... Quan mách bà chủ thi em bị đòn chết mất!

— Thật à?

— Vâng!... Bà chủ em độc ác lắm; rồi quan trông mặt thi biết.

— Có độc ác bằng các quan tây không?

— Em không biết các quan tây độc ác thế nào, nhưng bà-chủ nhà này nết con tam-banh lên thế nghiên rặng trọng mẩy, lùi tréo như con hổ đói muốn nhai người ta! Chính em đã bị nhiều trận súng dở, ôiết dở.

— Tát cả anh em đồng bào ta đang ở trong cảnh bóc lột khổ sở như cảnh chí đây!

— Quan nó thế nào, em không biết, thiêm nỗi súng! ồ, hỏi lại em em đang đút

Ông lý móc ra tờ giấy bạc 5 đồng đưa cho nàng :

— Không, tôi có nói gì đâu! Tôi muốn nói chị cạo họ thế này, rất hợp ý tôi. Đây, tôi thường cho thợ cạo 5 đồng.

Đoan, ông lấy ra mười đồng khác, cũng trao cho nàng và nói :

— Tiền cơm tiền trộm đây!.. Chị bảo bạn em mai cho chúng tôi ăn rồi còn đi.

— Giỏi mới tò-mờ, đi đâu mà với?

— Ô! chúng tôi có việc cần, phải đi thật sớm... Chi xuống nhà dưới đánh thức bà anh người bà-tà đây!.. Ngài mai!

Ông nói vừa dứt lời, thi gõ là cánh người nhà, và dó từ sau bếp lử lử bước lên, mắt h każdym mở, đầu bù, quần áo qau xác xéch, trông ra dáng cõi đời ngủ. Tay nái khái to, vẫn đeo kè-kè san lung, chẳng biết bén trong dụng những gì, nhưng quyết định không phải toàn là quần áo. Anh vươn vai ngáp một thời dài, rồi đặt mình ngồi trên bộ ngựa duy nhất của nhà này, nút luồn hai đùi thuốc lá, cắp mắt cõi là để, thưa nhận rõ cảnh vật gì chung quanh.

Mỗi lần anh tĩnh hồn, điều trông thấy trước hết, khiến anh trố mắt kính ngạc, là cảm ứng lý đã mất sạch cả rau. Anh hỏi khe:

— Kép là cái cá-bà chòm à?.. Ư, tôi trông

— Quan nó thế nào, em không biết, thiêm nỗi súng! ồ, hỏi lại em em đang đút

Tôi vừa cầm tách bài thơ Tiễn rда, ông lý trả lời. Thú vị đáo đẽ, tôi đọc cho anh nghe nhé!

Nhung người thiều nữ vừa bung cờm ra, cho nên ông không tiện đọc bài thơ Tiễn rда, vì ở trong có nhiều câu không nên cho người lânghe.

Hai người ăn cơm mải miết, rồi đứng dậy khoác tay nái, từ giã nhau trờ ra đi, trời mới rạng đông.

Thiều-nữ ra công lồng hút theo, thấy đến ngã ba đường, thì hai người khách lâng tách nhau, mỗi người đi một ngã.

Nàng thật khôn ngoan dâm qua nhà mình đã chửu trợ hai ay cách-mạng thieli-huyet, hai người aph-hùng sắp hi-sinh cho nước nhà, tức là hai kẻ đại tội của chính-phủ Pháp dô hộ đang bị lập nái. Nhất là nàng đã vinh danh giúp sưa bằng sự cao sace nam rau hộ người có tuổi, cho được thay hình đổi dạng, tránh dê dàng.

Người lớn tuồi, áo the khăn đóng mà nàng iuống là một thay lý kiết, chính là Nguyễn-khắc-Nhu tức Xứ Nhu, chủ tịch Việt-nam Quốc-dân-đảng; còn người trẻ tuồi mặc quần áo cộc nái, mà thay lý gọi «anh người nhà», tức là phó chủ tịch Nguyễn-thái-Học.

Lúc bấy giờ vào khoảng tháng một hay tháng cháo tay năm 1929.

V. N. Q. D. Đ. đã vở lò từ hôi tháng hai, sau vụ ám-sát Lai-zin phát ra mấy hôm. Bảo nam yêu-nhân của đảng dẽ bị xó tan vào công trù ra Xứ-Nhu và Nguyễn-thái-Học trốn thoát, mà lại là hai người trọng yếu hơn cả trong hang trọng yếu.

Họ trốn dê muộn loạn việc to, chứ không phải trốn nghĩa là sợ jù, sợ chết bảy là xá lánh trách nhiệm. Bởi vậy trong khi họ bay chục anh em sang lập buôc đầu, như Nguyễn-Tổng, như Nguyễn-QĐ-son, như Phạm-tuấn-Tài v.v. phải ra Hội-dồng Đề-hình nghị tội và đầy di Côn-dao, Xứ-Nhu và Học vẫn đặt tay nhau di quanh xó-Bắc, cái tạo lại dang, xú-jù những kẽ phản-bội, 16 huân luyện gang-viên, chế-tao bónm tao, sập-sứa một cuôc dô-máu với quân dô-phò.

Mai ông chánh, phó-chủ-tịch di trốn với nhau, như hình với bóng, trù ra công việc

dâng bắt buộc phải chia tay dâm bảy hôm. rồ lại hẹn hò tụ họp một chỗ, để cùng lo toan dài-sự, sống cùng sống, chết cùng chết. Sự an toàn của hai ông nhờ có hai người dâng-viên hết sức trung-thành, hết sức hy sinh: một là Ký-Con, trưởng ban ám-sát, đồng vai hộ-vệ sứ; hai là cô Giang phụ-trác, giao-thông tin tức; và truyền bá hiệu-lệnh của đảng.

Trong cảnh bộ-dao ấy, có khi chính Học trố-trứng hơn, lại có vẻ inoi mệt, chán nản; còn ông già Xứ-Nhu ngồi 50 tuồi, thì càng khô sô nguy hiểm càng hăng-hài, quả-quyết. Ông thường khuyên lòn Học và tìm cách làm cho tinh-thần Học phấn chấn trở lại. Hôm đó, anh em đi lòn quất ở vùng Thanh-nien, đèn một xóm chay quê thi trò tối, mà lục trong tri nhớ, địa-phương này không có nhà đồng-chí nào có thể ký-túc được yên-đòn. Xứ-Nhu hỏi thăm rồi quyết định vào ngủ trù một nhà eó dâu trong xóm. Vì xóm này là yến-đầm giao thông, khách về ăn ngô cần gạo nhiều, cho nên có dâm bà nhà eó-dâu mở cửa sinh-nhai.

Nha này chỉ có một cái phản-dề quan viên ngồi đánh trống nghe hát và chỉ có một eó-dâu, trong mạt-hiện-lành, niêm nò. Ông chủ-tịch V. N. Q. D. Đ. thật trà hỏi giài một chầu hát bao nhiêu chingay tiễn trước, rồi chiếm đc quyền cái phản-ay, nằm lún ra ngủ, dặn chủ nhà đến canh nám thời cơm sẵn, sáng cho thay trò ăn. Thay là ông, trù là Học mà ông nhận là «anh người nhà» của ôi.

Học quo' lấy chiếc chiếu xưởng nhà hép nâm ngù, dâng thẳng mội giác, vì Học vốn thích ngù và dỗ ngù lâm, đặt mình xuống là ngày liền.

Gà-gáy hót dạo, Xứ-Nhu dâng linh giác, ngồi chồm dậy, réo gọi chí Lan - tên người con đầu duy nhất trong nhà - ở buồng trong chay ra, thấp đèn lây nước cho ông rửa mặt. Trong khi rửa mặt, ông suy nghĩ, bô râu ba chóm, dâng để làm dấu hiệu đặc biệt cho lù chim mèo chay săn của quân thù, bèn lấy dao cao trong tay nái ra, nhô Lan cao hô. Mọi người đang khát máu quân thù, muốn moi gan mò ruột chúng và mò ẩn thể mà chính mình cao ráo-mìnch thi lợt nhau tay.

Trong con người ta có những cái tương-phản lạ lùng như thế, duy có hạng Freud mới hiểu noi.

Sóng ra anh em chia tay; mỗi người đi một ngả, theo tiếng gọi của nghĩa vụ.

Lúc ấy, trung ương đảng-bộ họp ở Sơn-dương trên Phù-tho, chia toàn hât Bắc-kỳ ra làm ba chiến-khu, giao mỗi chiến-khu cho một người phu-trách.

Chiến khu tây bắc gồm những yếu-dịa Yên-bay, Phù-tho, Lâm-thao, Hưng-hoa, quyển chi-huy quản-sự do Xứ Nhu đảm-linh.

Chiến-khu đông bắc gồm các ĩnh Sơn-tây, Vinh-yên, Phúc-yên, Bắc-ninh, Bắc giang, v.v. tay Phô-duc Chính.

Chiến khu đông-nam, dâng giao cho Nguyễn-thái Học, gồm cả Hanoi, Hải phòng cho đến Kiên-an, Phâ lai, Nam Định, Thái b nh.

Sáng hôm ở nhà tù giam huyện Thanh-miện đi ra, hai nhà lanh-lụ tú giã nhau, ai di lên chiến khu này, dem huôc lệnh dâng báo cho đồng chí số tại, dù bị bom đạn sẵn sàng, chờ ngày khởi sự.

Đến ngày 9 Février 1930, duy có chiến khu vè tay Xứ Nhu chỉ đạo chiếm lĩnh tỉnh thành Yên-bay trong mấy giờ đồng hồ, đồng thời đánh, àm-thao, Hưng-hoa, làm được ít nhiều chiến công oanh liệt, bọn thống trị phải một lúc xôn xao, kinh hãi. Còn hai chiến-khu kia thi hiện lệnh không nhất trí, thành ra chưa làm dâng, ngoài một hai quả bom ném bay trên thien ở Hà-nội, không thực hành được một việc gì đáng gọi là vũ trang cách-mạng, sự thành bại chưa cần bàn-déen.

Chỗ ấy càng tỏ ra cho chúng ta thấy Xứ Nhu là người thao lược nhất, can đảm nhất, hy sinh nhất trong V.N.Q.D. Đ. Có thể nói một lối dâng gày nén phong trào bạo động ở xứ Bắc ta đầu năm 1930, cũng không phải quá đáng.

Nguyễn-khắc-Nhu tức Xứ Nhu sinh ở làng Song-kê-tinh Bắc-giang, năm-tân-tị (1881), niên hiệu Tự-dục thứ 34.

Nhà ông vốn là một nhà họ học tài, dâng mày đời, già dinh lòn, luồn thành bách cõ lục đến thiếu, sự can-dâng, nhưng đời nào cũng giữ yết cãi, đức an bần khắc-kỷ của dão nhỏ, khiến người xâ gán phai dâm-tòng kinh-men, bảo nhau lấy nhà họ Nguyễn làm gương.

Lúc ngoài hai mươi tuô Nhu đến thụ nghiệp ở trường cụ cũ Nội-duệ, một vi danh sư miêm bắc hồi bảy giờ; Món nưa, trước khi ngồi châm văn giangi sách cho học trò, cụ từng là người hoạt động trong đảng-cần-vương, kinh lịch nhiều phen gian nan thất bại đau đớn. Về già mới chịu ngồi yên ở nhà làm thầy đờ.

Trong đóm mâm hâ, cu ikeys mât xanh vật sắc dược dâm bảy người như hàng Nhu, cho sác có tâm chí khâ. Thời thường sau буди học, cụ bảo họ ngồi lai, rồi đem những cuộc vận động thiết-huyết của tiên-nhân chống cự người Pháp dô hộ, kề chuyện cho nghe. Xa thi các ông Trương Định, Nguyễn-Huân, Nghia si trong Nam, gần thi Phan Định Phùng, Tổng-duy Tân, Nguyễn-thiệp Thuật v.v. những-nhà văn-thân khởi binh đánh tây, kịch liệt, suốt tuâ i-khô, Nghê-az ra đến Bắc-ha

Caimam thiết huyết cách mạng nầy ra trong nhà náo Nhu từ đấy, rồi mỗi ngày được vun tưới bằng những sự phân-xét riêng, Nhu tự nhận etru quốc là i ghĩi vụ minh' phải làm công việc minh' phải gánh.

Thêm mấy năm đó, Phan bội Châu, Tàng bat Mô sang Tàu sang Nhật rồi lại về nước, vè nước rồi lại di, mỗi lần đều ghé thăm cụ cụ Nội-duệ là chỗ thanh khai tri giao. Nhu được hầu hạ một bên, cảng chju vàng bóng cách mạng thêm phần sâu, rộng.

Chúng ta trông mong ngày sau làm được như hàng các cụ Phan Sào-nam, Tàng Diên-bat, anh Nhui-nhì? một người hau đồng học nói.

Sở vong của anh chỉ có thể thi nghe-tâm thường quâi Nhu trả lời.

Trời ơi! Anh bảo-lâm dược như Sào-nam, Diên-bat mà là tâm thường?

Phải, ta xem kén vong cho ta, cho nước Việt-nam càng ngày có những nhân tài lỗi lạc tân-tới, gấp mấy các ông ấy, có vậy thi nước nhà mới khâ. Chứ ta lấy các ông ấy làm lão, làm dich, chí cầu đến thế thôi, thi nước nhà còn trông mong nỗi gì?

Ô, iôi chịu anh nói phải! người bạn kết thúc câu chuyện, tỏ ý phục thiện.

Câu chuyện ấy cho ta thấy Nhu khi còn niên thiếu, đã có hoài bão cao xa thế nào?

(còn tiếp)

ĐÀO TRINH NHẤT

CẦN LẬP MỘT CHÍNH ĐẢNG DUY NHẤT

Trong công cuộc kiến thiết quốc gia, sự thống nhất và đoàn kết chặt chẽ của toàn thể quý dân cần hơn cả. Từ sau ngày đảo chính đèn nay, chúng ta đã nghe nói đến rất nhiều đảng phái chính trị khác nhau. Có đảng lập ra từ lâu, hồi còn ở dưới quyền thống trị người Pháp. Đó là những đảng bí mật đã từng bị khám phá và giải tán nhiều lần nay mới lẩn lại và sống nhiên hành động. Các đảng mới thành lập gần đây và sự hành động chính trị chưa có gì đáng kể. Phản nhiều các hối, không có tinh cách chính trị hiện nay được sống nhiên hành động đều là những đoàn thể theo chủ nghĩa quốc gia, tuy mỗi hối, đảng có một lối khác và một chương trình khác nhau. Có người nói hiện & Bắc-kỳ có tới 36 chính đảng. Con số đó chúng tôi chưa dám tin hẳn, chỉ biết là các đảng phái hiện có khá nhiều. Giữa các đảng phái đó tuy chưa sáp nhập gì xung đột nhưng cũng không có mối liên hệ liền lạc nào giằng bắn nhau. Quang cảnh đó đã cho người ngoài quốc thay đổi sự chia rẽ và thiếu hàn đoàn kết giữa chúng ta, vào một lúc mà đảng lễ chúng ta phải đồng tâm hiệp lực hanh phúc nào hết.

Trong một nước độc lập tất nhiên phải có chính đảng. Cách tổ chức chính đảng và sự hoạt động chính trị của các chính đảng là tùy theo chính thể mỗi nước. Ở các nước dân chủ tự do thì chính đảng thường có nhiều và tổ chức theo khuynh hướng chính trị của các nhóm trong dân

chúng. Ở các nước độc tài, thường chỉ có một chính đảng duy nhất tức là đảng cầm quyền chính trong nước như đảng Phát-xít ở Ý, đảng Quốc xã ở Đức, đảng Công sản ở Nga.

Chính đảng là gì? Đó là những đoàn thể mà mục đích là kết hợp những phần tử cảng theo một tôn chỉ, một khung hướngh chính trị trong nước để hành động trong vòng trật tự, kỷ luật và tranh đấu để thực hiện một chương trình chính trị đã định. Ở các nước độc lập dân chủ, chính đảng là những lực lượng rất mạnh trên chính giới. Thường chính đảng nào mà hổn thỉ tên giữ quyền chính, nhưng cũng có nhiều trường hợp đảng thất uổng cầm quyền, mà vẫn đứng vững, còn đảng lớn nhất, mạnh nhất chỉ đứng về phe phản đối:

Khi nước ta còn ở dưới quyền đô hộ người Pháp thì dân ta không có quyền lập chính đảng. Các đoàn thể chính trị đều là những đảng ở hải kín (Hồi 1932, đã có người xuong tên vẫn đề lập chính đảng nhưng đó chỉ là tiếng kêu trong sa mạc không hề có một tiếng vang gì). Các đảng hoặc hội kín đó từ trước vẫn ngăn cản vận động cách mệnh để để bảo tồn ngầm và tiếp tục công việc kinh doanh. Công cuộc vận động đó do khi do nhiều đảng tôn chỉ khác nhau đồng thời tham gia nhưng phần lớn thi đồng này bị khám phá và già tên thi đồng khác lại tiếp tục công việc cũ với sự biến đổi

về lịch sử cuộc vận động. Độc lập của các hối đang bị mất của người minh trong thời kỳ Pháp thuộc có nhiều trang rất vẻ vang và nhiều hối rất bi thảm. Quốc hối đang đó không cầm quyền nhưng đó sẽ là một lực lượng rất lớn tập trung hết cả các phần tử tri thức và cách mệnh trong nước. Chính đảng đó sẽ là đại biểu của dân chúng sẽ trình bày cho chính phủ biết rõ nguyên vong và nhu cầu của dân chúng.

Mỗi khi có việc gì cần phải yêu cầu với chính phủ thì chính đảng đó sẽ là cơ quan phát thanh của dân.

Mỗi khi chính phủ làm việc gì không thích hợp với tình thế và quyền lợi của dân chúng thì chính đảng đó sẽ là cơ quan rất có thể lực, si có cả dân chúng đứng sau, đứng tên cảnh cáo và phản đối chính phủ. Nói tóm lại chính đảng duy nhất đó là lực lượng ủng hộ chính phủ và hỗ trợ bệnh vực quyền lợi của dân chúng.

Về cách lối chức thi chính đảng đó nên đại trung庸, không bộ và áy ban chấp hành trung庸 ở ngay kinh đô gần nhà vua và Nội-các. Còn ở các xứ vắng các tinh thi có những kỹ bộ và chi nhánh để hành động ở gần các nhà cầm quyền địa phương và sau tập nguyên vong của các địa phương đó.

Cách lựa chọn đảng viên và bầu cử các ủy viên trong đảng, rất nên thận trọng

Xi-ga thơm ngọt hơn kể:

EROS... VIRGINA

Bán buôn tại: PHUC - LAI — 87-89, PHỐ HUẾ HANOI

LION và MICANOH xi-ga thơm nhẹ có tiếng
BÁN BUÔN TẠI: FACIC, 269, PHỐ HUẾ — HANOI

nhất là trong hồi nay. Còn cách từ chối trong đảng thì nên phỏng theo cách từ chối của các nước vẫn minh phà cường như Nhật, Anh hoặc Mỹ.

Một điều quan hệ nhất là trong lúc chưa triều lập được toàn quốc hội nghị và chưa có cuộc tổng tuyển cử này, chính đảng duy nhất đó chưa nên tranh đấu để giữ chính đảng duy nhất đó chưa nên tranh đấu để giữ chính quyền mà chỉ nên đứng ngoài ủng hộ nó - các đế đại thời mực đích cảng cố độc lập và kiêm thiết quốc gia. Một ngày kia khi nước ta đã có nghị viện hàn hoà thi hành đảng kia sẽ chiếm đại do số trong nghị viện và chính quyền lúc đó sẽ về tay đảng, đảng có thể đem chương trình chính trị của mình thực hành một cách dễ dàng.

Chúng ta hãy trông gương người Nhật. Trước khi cuộc thế giới đại chiến nay xảy ra, trong chính giới Nhật cũng có nhiều đảng phái. Hai chính đảng Dân chính (Minseito) và đảng Chính hữu (Seiyukai) ngoài ra còn đảng Xã hội, đảng Cộng sản v.v.

Thế mà từ 1940 đến nay vì linh hinh quốc tế nghiêm trọng, các chính đảng Nhật đã theo lời hô hào của một vài nhà ái quốc, bồ Đản phái, kết hợp lại thành một hội gọi là « phung sự quốc gia ». Đó là một đoàn thể tập trung hết cả các phân

Có hai đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÔ SÓ ĐÔNG-DƯƠNG

BUTCHI MARQUE « 2 cái đầu »

DOUBLE — HACHEE
Đen, mềm hơn hết — Cò bón ở khắp các hiệu sách lớn
HÒA-HỢP — 108bis HÀNG TRỌNG — HANOI, GIÁY, NỘI 48

tổ hoạt động trong nước, không tranh đấu vì chính trị mà chỉ theo đuổi có một mục đích là phung sự tò quoc. Nhờ vào sự hợp nhất của các chính đảng mà nước Nhật có thể tăng giá lực lượng quoc gia chống với quân địch trong cuộc chiến tranh ngày nay.

Chung tôi mong rằng trong trước đây của nước Việt-nam độc lập, tất cả các phần tử hoạt động trong nước nên bô Đản chia rẽ về đảng phái, bô sự tranh đấu về chính trị mà đoàn kết thành một khối, một đoàn thể duy nhất để giúp cho nước nhà vượt qua hết mọi nỗi khó khăn, nước hoàn toàn độc lập.

HỒNG LAM

TRONG THỜI KỲ CÁI-TẠO QUỐC-GIA

Các bạn hãy đọc 2 tác phẩm của Dương Văn-Mẫn:
— Vua cát-mùi SOBET;
— BOUCIOAUT, và cả cách-mệnh năm thương-thát thá-giới.

Sách giá-trị, 10.000. Giá rẻ: 2.500.
Nhà xuất bản CIPIC
72, Đường Wiette-Ha-Nội
Sắp số bán:

LÊN BƯỚNG

của Thủ Quang
giá: 2.500

NGƯỜI NGOẠI - QUỐC LÀM QUAN Ở VIỆT-NAM

Sau khi đã hàn đội-giá và chuyên nghiệp người Việt-Nam đã sang làm quan Trung-quốc, chúng tôi tưởng chắc những người ngoại-quốc trung đến làm quan giúp việc nước ta, cũng là câu chuyện lý-thú các ngài muôn-ung-ho.

Vì sự hận nước ta thuê-xua đã thu-dụng & nhiều người xú-le đến phục dịch minh; trong số ấy, Tàu có, Nhật có, người Tây-duong cũng có.

Nhưng từ đời cận-kim trở về trước, các triều-dinh-vương phu nước ta có dùng ngoại-nhân rao không, thật không thể biết. Một lẽ rõ là hàn, là thiên tai-liệu. Quốc-sử lịnh không thấy chép; dù có chẳng sao-dễ thương phả, sú, ta, chèp bỏ qua, vì cho ta không quan-hệ gì. Còn, ngoại-thú, yê-trước có có sách Tau, nhưng hầu hết là ghi chép hình-thể phong-vo chàng là các việc cống-sứ ó gữa hai quốc mà thôi, ngoại ra chẳng thấy gì khác. Không nhì từ thế-kỷ 16, 17 và sau, có nhiều sách Ký-văn-ký sự của thương-nhân và giáo-si Tây-duong toàn là những ngô-nôn-nu-quan, sai-ti-mi, lác đác nước ta, bắt cóc nghe-mét chay-en hay, tuy nhiên việc ta, nặc-chèp không rõ;

Nguồn tài-liệu ấy dồi-dào, và quy-hóa cho những người muốn nghiên cứu lịch-suố-huấn-a-giá đây: ghi-có

Đời thứ, bài sứ ngoại làm thương của chúng-tôi, chép-miền, v.v. khoảng-khai mien-nam, là giao-thanh, tên-gián-tha-ký, 19, nghĩa là dồn-niều Gu-long, Minh-mạng là cũng. Ông ta lại trong số là nhiều người Pháp tài-năng và dũng-trí-lực

người nước ta đã cang-dịch nước ta khoảng hai thế-kỷ ruồi ấy, ở đây chúng tôi cũng chỉ cù ra — tùy theo chỗ biết hàn-hạn — năm ba nhân-vật trọng-yêu, đối với ta hoặc có ý-nghĩa lịch-sử, hoặc có uy-diểm thâ-vi, thê-thi.

Gọi là người ngoại-quốc dense làm quan Việt-nam, vừa có quan-hệ, thâm-thiết với lịch-sử ta trong một thời-dai sôi-nổi, vừa có tình-cách và vang lèn-bền-nhất, trước hàn ta nêu kè hai ông Chaigneux và Vannier, người Pháp.

Ai này hẳn nhô đoạn sù và lút chúa Nguyễn-Anh mới khởi binh ở Gia-dịnh, thường bị thất-có bại trận với quân Tây-sơn, may gặp ông giám-mục Ba-da-lặc bảy mươi cầu cứu nước Pháp, rồi chính giám-mục dem Hoàng-tử Cảnh sang Paris, cùng Pháp, định Gia-dinh-việt-ky.

Lúc bấy giờ tuy vua Louis XVI ký điều, úc hứa giúp chúa Nguyễn bao nhiêu chiến-thuyền, binh-linh, khí-giới, nhưng rồi không thực-hành được khoản nêu ca. Dương-thời, chính Pháp-bóng cũng lo-tự-tự-mình không xong, ta vì ngon lửa đặt-chém-tang ta ngay-bắt ở trong xã-hội thành-thị Pháp, nấp-ta, bùng-lên.

Giám-mục Ba-da-lặc thất-vọng và mất triều-dinh, bén-quay-tết-kè lạy-lyc riêng của người Pháp-đi-giúp cho chúa Nguyễn. Khi đó, v.v., qua Xứ-dê-đuong, long-mộ-những người Pháp tài-năng và dũng-trí-lực

quanh vùng ấy, là bœuf d'Isigny, Cbaigneau, Vannerie de Forçant, Ollivier, d'Ayat v.v.
kho 20 người đem về Gia-dinh.

Nguyễn-Phong-phó-quan-thu-cho
mỗi người. Họ đem quân-cố binh-hợp
phuơng. Tay ra, đồng-lau, đài-súng-xây
thành, huyễn-quân, và dẹp-cánh-chiến.
Từ đây, Lý-Lýwyo Nguyễn-vết-tông và nǎn
hùng-hậu, có sáu-danh-dò Tây-sơn-nên,
khôi-phục-dai-nghiệp.

Được trọng dụng nhất là hai ông Quai-
guản và Vaunier, Nguyễn-vương phênh
để lệnh him Chùa lầu Long, lại che quở
tỉnh ười ra tên nam là Nguyễn-vân-
Thắng; ông dưới tên Chùa lầu Phượng,
tên nam là Nguyễn-vân-Chấn.

Những trận kịch chiến ở cửa Thi-nai và thành Quy-nhon, đội thuyền hai ông tài quan có dũng và lèp được chiến công không ít.

Ta không nên quên người tiên-cử là ông
giám-mục Bá-da-léc, sau khi ở Pháp-về,
Nguyễn-vương phong làm Phu-đạo, trông
ném dry dò Hoàng-Liêm Cảnh làm thái
tướng, rồi sau về mọi việc quản-quốc
Kai-giám-mục là thế Gia-din, Nguyễn
Thị-đoàn, Nguyễn-Đình-Cử, Nguyễn-

vương cung Mông-ur Khan, khai áo trắng
để qua lầu khuyết, rồi truy tặng Thái hậu
Thái phu Bát Nhĩ quốc công. Nói những
người ngoại quan làm quan nước, duy
có giám mục được phong làng phẩm tước
chế bá. Khi ấy có một Nguyn Nhĩ Cửu
đến và nói với Nhĩ Cửu rằng: Ông con

Kết luận Giả Long là thông minh nhất
nhà tư tưởng và Phan Xích Lãnh là ông đồng
tâm quan trọng nhất. Nhà văn hùng dũng nhất
đang khát khao, ước ao chinh chiến
phát huy, nhưng gọi là Ông Long hay
Ông Phùng là một cách tham mưu, mà
không có tên. Lại truyền cung bộ là
chỗ mà người ta muốn phô diễn quyền lực.
Huang-chung là một nhà tư tưởng và nhà triết học
và nhà chính trị, là một nhà văn và nhà
nhà văn.

Hai người Pháp này chẳng những làm quan lớn Việt-nam, lại làm con rể Việt-nam nữa.

Ông Gia-ge-sau, vua lèi-phi và thuyền
lập già-hát kết hàn với sô Benoit là th-
hàu tên-một nhà lát nón cho tinh-
thanh. Lỗ gõi cù-hanh long-trọng ở nha
thờ Phù-cam, đài năm 1892, tức Gia-long
nguyên niên.

Hồ-thị vui cảnh Pháp-Việt đê huề với ông Chaigneau được 11 năm, rồi mang bệnh qua đời, sinh-hàng chinh người con và trai và gái. Người trưởng-nam tên là Michel Đức.

Lúp cùu này bảy tám tuổi, ông bùi thường
đến cung triều-kien qua vò hoàng-hậu

Về sau, Michel Dufa biên chép những
kiến-văn của mình lúc 18-tuổi-niên ở nước
Niem thành một quyển sách, tên là «*ký*»

niệm ở Huế (Souvenirs de Hué). Tác giả là yê phong-tục, chinh-sử, triều-dinh, nhâm-vật, tò-đa người tài quan-sát và hiệu-việc nude ta davao-thoi-mô cách nã ràng, thán-
ngó.

Trước mặt vua Pháp-Việt song túy, Cao
hoang thật là một ông vua "thông, thông,
mitchens, giào-đi," thường ngày thăm xem
những sản-hàng và kỹ-thuật kinh-trì; nhữn
gày thành-trí; phao-dữ." Tác-ki
chuyện có một hôm, lão minh còn bé,
theo thanh-phys vào chiến-trong-quốc-chấp (n
hà) cõi nhà vua và là tùng-hò à Thiên-
vua tuổi, nhà vua cảm-thi, nói:

Hà là bù mì đã đây mà điên đeo huy?
Mèi không là là con trời thật uy Khen
không, ta cũng là con của sinh mẹ dưới
núi Mèi người ấy thôi.
-đó là nói như sau: Ông Tông là
Ngài lại khuyên sáu bé, thằng ⁹⁹⁸ mì
sáu khôn lòn ngài sẽ bỏ cho làm quan

Còn ông Vannier thì kết duyên với cô Nguyễn Thị Sen, tên là Công mèn-nđag, tên cái cũng đồng-dứa.

Hàng làm quan Quốc là suốt cả triều
Gia-long, vua tôi trong đất, ăn lè không
suy; nhưng có điều ôn hàn là thủy chung
không quyết định được vua là chịu cái
cách mọi việc theo gương Thái-Ây, mặc
dẫu nhà vua thông hiếu tình thà thiên-đi
lúc bấy giờ, thường nói với cận-hàn rằng
“Ta có tigrum quay quay, thi-không-l
Hàng-mao gồm dò xám-lan.”

Đến khi vua Minh-mạng nối ngôi, có
ghé lết riêng về kinh thành, lại có chúa
đông làng Hèo-giai, cầm đầu Thiên-thúa
ông Chaigneau và ông Vano đe khai linh
mê khung cho và lại làm quan Việt-nam
được nữa, bèn xin cáo-lãp, đem cả vợ con
dẹp-tau về Pháp.

Họ là chúa năm sau, nghĩa là năm 1863, sứ thần Phan-thanh-Gia sang Paris triều-kì Pháp-hoàng Napôlô-niêm để-tam và khuong-thuyt về việc chúa-kiết bá-không-Nam-kỳ có được giao-gia-quyền của hai vua khai-khanh liên-triều.

Michel Đức, hơn 60 tuổi, đến thăm sứ quán thăm cụ Phan và tặng lại những kỷ niệm thiêng liêng ở nước ta. Nhận biết được về dâng vua Trị-đức một bức truyên-thanh ngữ-dung ngai, hưng-sự-bộ không dám nhận, là vì bức vẽ ấy chỉ có bắc-hàn mang về số tại-thi-làm tại xã Lai Vung.

Bà Vannier tức Nguyễn Thị Sen, lúc ấy
kế 80 tuổi, nhà ở tận miền nam, cũng chịu
bó chông gác lên Paris, ra mắt sứ bộ
Việt-nam. Cụ Phan và they mới triều
tỉnh; tảng bát miếng nén bắc và mày tím
qua, là món quà nhất-nhớ có-hương. Bà
nhà bà quâng ông ấy với hai hàng nước mắt.
Đi ở lại Paris cho tới hôm tiễn-biép sứ bộ
về nước. Cảnh mây năm sau bao giờ đổi,
mỗ-má hiện còn ở gần-Toulouse.

Cá sâ hung hăng xác giũy vàng, đồng lõm
quốc bảo, mà vua Galong thường cõng
phong chẽ cho hai ông Chaïngsau và
Vagnier khi đó, cũng cõng lõm-trõ & bô
Người-giao nước Pháp.

Kè người Tây-dương đã qua đời, ta cũng
chúc tan ngày và được ăn-lễ hàn-nhỉ
sẽ có halong ấy.

Về sau có lúc vua Minh-mạng đã triều
một vị giáo-sĩ tên trong Giả-dinh và khen
dùng làm thống-dịch-quan, đã dịch từ sách
ky-thuat chì gõ các ông ấy và giam lỏng mãi
kho, cho mãi từ túc tang truyền đeo dây
nhốt. (Ký-sau tiếp theo) 12

THE CHINESE AND QUAN-CHI (Kung-fu)

NÉN HÚT THUỐC LÁ

BASTOS

NGON, THOM (1870-1940)

Gia... 0319

GIA MUA BAO



Vui-thi Xuân

LỊCH-SỬ PHƯƠNG-TÂM HỘNG-PHONG

(tiếp theo)

— Khô quát! Huy-quận
(tức Hoàng-dinh Bảo,
tước phong Huy-quận-công) không trấn
áp nổi bọn lính làm loạn n? Chính ngắt
lời hỏi.

— Trời ơi! Chính Huy-quận như nhuc
mà gác nên cuộc đại-biển này, bị kiêu
binh làm thịt phanh thay trước nhất.

— Thế à?

— Vâng, mắt tôi trông thấy loạn-quân
xã Huy-quận ra làm năm bảy mảnh ở
dưới chân voi, đầu môt voi, mình môt
não... Bon khởi loạn lai lung bắt tất
cả vây cánh đồ đảng Huy-quận mà giết,
bắt cứ xa gần. Chong nói phạt có phải
hung cǎ rẽ, bởi vậy, tôi nghe có tên ông
để trong số «trùm thảo khấu» ấy nữa...
Thấy sự-linh nguy cấp cho ông, nên tôi
tôi phải lật đật về đây báo tin, để ông liệu
cách đối phó với thời-cuộc làm sao cho
thay đổi ta cũng được an-toàn.

Công-Chính thoát nghe, hoàng sę tài
nết, nhưng lại dài ngay sắc mặt linh-tao:

— Ô! Đại-đường-phu gặp lú biển thi
phai tìm cách chống trả cuộc đời, trùm
Huy-quận, chủ khỉ nào chịu để ba hàng
linh-dắc chí ấy làm hại được minh!..
Nhà người có hổng-tang theo là không
khỏi bài gi hết.

Tức thời, Chính cười ngửa vào thành,
yết kiến Vũ-tá-Giao, trấn thủ Nghệ-an, cung
kính vái chào và nói:

— Việc đại-biển vừa phát ở kinh-sơ,
chắc hẳn tướng quân đã biết?

— Vâng, tôi cũng vừa mới được nghe;
Tá-Giao trả lời. Nhưng tại sao hôm nay
ông đến đây lại bầy về lê mạo quá thế?

Chính ứng dụng nói tiếp:

— Nếu vậy thì hôm nay không phải
Nguyễn-hiếu-Chính đến ra mắt Vũ-tá-Giao
mà chính là Khoai-Triệt đến nói lẽ lợi hại
với Hán-Tin, chẳng hay tướng quân có vui
lòng hay không?

Tá-Giao nhìn Chính sững sót:

— Có lẽ ông là Khoai-Triệt đời nay,
nhưng tôi đâu dám sánh với Hán-Tin! Tuy
vậy, lẽ lợi hại thế nào, xin ông bảo
cho biết.

Không úp-mở gì hết, Chính nói thẳng:

— Sứ-lề thiên-hà ngay nay, người có
di-vi như trọng-quan, nếu biết tu lèp thi
còn he do đó thi chết. Vì có triều-dình rồi
nai và loạn-dảng đặc chí thế nào, tướng
quân đã rõ, chẳng dã quyết định thi tru
vay cánh già xá chia Huy-quận, tôi với
tướng-quân cung o trong số đó... Vậy
tướng-quân nên nhanh bước đi trước
người ta thi hụn, ngồi đợi cao lầu-nhanh
kinh-hà để được minh-chẳng hoa bài-tri
khỏi bài gi hết.

sao bằng tướng-quân giữ ngay lầy đất
Hoan-châu này mà xưng vương tự hùng;
một mặt ta đóng đại binh ở Hoàng-mai
để ngăn đường quân-dich, một mặt bảo
Hoàng-dinh Thủ-giết Phạm-ngo Cầu mà
giữ lầy đất Phuca-hoa để làm thanh-viện
cho ta, còn về mặt bồ thi Chính nay xin
đảm-dưỡng võ-sư. Như thế là tướng-quân
chia phần thiên-hà, giữ được lâu dài, không
hơn luon cùi hồn cưa dich, mà tinh-mạng
trong tay chung u? Cồ-lai, những
người dũng-lực có công ép đế vương, phân
nhiều bồi-khuê lừa cợ và biết thua-thoi;
nay chính là thời cơ rat lốt, tướng-quân
chờ nén bỏ qua.

Tá-Giao lắc đầu ka-ka:

— Thó-thó, ông bảo tôi làm phản-triều
định, măg măg đất xưng vương, thật tôi
không dám!

^①Chính-muốn-thuỷt một câu trót:

— Nay, thừa-xưa Khoai-Triệt hiện kę
xưng vương-dứt lẽ ma Hán-Tin không hết
highter, quâ-nhiều vê sau Hán-Tin bỉ giết
đây!.. Địa-vị-trong-quân ngày nay cũng
trưởng-tự, nêu-ughi cho kỹ.

— Tôi nghe kẽ rồi! Tá-Giao đáp.

— Nghĩa là chờ-bọn cứu-dịch hạ lệnh
bắt về Thăng-long thi-vé?

— Phải, tinh-mạng sinh-tử, tôi đánh
nhờ-trót! Tá-Giao nói thế rồi hối-lại
Chính. Còn-đóng-thì-đóng-linh-thế nào?

Chính-lam bộ binh-chém-nước uống-chó
kip-thời giờ suy-nghĩ xoay-dòn mưu mă
trong-trí, rồi-thất-nhiên-trá-lời!

— Tôi thành-tâm phu-trong-quân-lên
hút-chết-chết-qúa-trong-quân-không
không-ting-he thi-thoit! Còn-lời thi-nói ngày
mai tôi xuống-thuyền di-rà Thăng-long...

Chết-tiếng ra Thăng-long để từ-dưa
thi vào-mieng hùm-tri Tá-Giao ngắt lời
Chính và hối-lại, Rồi ngay-tu-bé-vết

— Vâng, tôi ra để từ-thứ với-bọn-trú
dịch, vì dâng-bảo-cuống-chết. Thi rằng-tu

thú-trước, chúng-có-lượng-tinh-mà-nời
tay-cũng-nên, chả-ở-day-chò-đợi-lệnh-bắt,
thì-thế-nào-cũng-không-còn-dầu-lâu. Huống
chi-tôi-ra-tự-thá-chẳng-nhưng-may-ra-tự
cứu-dược-minh-lại-cứu-cả-trường-quân-nữa.
k!
— Ủa! Ông nay nói-nghé-ta-quá! Lại
cứu-dược-cả-tôi?

— Cõ-lại-gi? Tôi-ra-trước-măt-chúng, sę
nói-ngay-thật-rằng-có-kẽ-khuyên-tuong
quân-giữ-dát-Hoan-châu-làm-phản, nhưng
tuong-quân-nhất-dinh-không-nghe, như
vậy là-tô-lòng-tuong-quân-trung-ngbia-với
triệu-đô-th va-la-thang-việc-ăn-của-kien,
binh-Tam-phu; tất-nhiên-chung-hoan-ti
ha giết-tuong-quân, lại-còn-trong-dung
thêm-không-chứng.

Nói-doán, Chính-vái-chào-di-thắng,
không-đợi-cho-Tá-Giao-ngo-lời-cảm-ta
hảo-ý-của-minh-hay-là-bồi-gi-thêm-nữa.

Trò-về-dinh, Chính-hồi-hà-Viet-Tuyen
đón-sản-bại-chiếc-thuyen-to, tức-truc-ở
béo, dě-ra-Bắc-có-việc-quan.

Viet-Tuyen-biêt-tinh-khi-Chinh-doc
do-an, khong-ma-san-hoi-tan-ke, cù-việc
lăng-lăng-di-sắp-sản-thuyen-be, theo-lời
đã-dặn.

Nửa-dêm-hôm-ấy, Chính-dem-că-gia
quyến, hành-lý-và-bọn-Viet-Tuyen-tùy
tung-thân-tin-hơn-hai-chục-nhân-xuống
thuyen-ra-lệnh-nhô-neo-dài-bến-lập-túc.
Chinh-không-quen-lớn-tieng-truyen-bảo
tuy-thủ-trước-lúc-khởi-hành:

Mùa-này-drompt-rà-Bắc-hà-thường-có
sóng-giò-to, chúng-bay-liệu-xem-buồn
lại-cho-ú-té-nghe!

Trên-bến-dưới-thuyen, ai-cũng-dịnh
chắc-Bang-linh-hầu-di-rà-Bắc-thật, trong
bọn-thuoc-ha-co-nhiều-nhân-ru-tien-noi
sut-sut-tieng-biет, vi-ho-tin-rằng-truong
quen-he-di-rà-Thang-long-phien-nay-hanh
la-dữ-nhiều-lanh-it, môt-di-không-về.
Vũ-tá-Giao-cũng-hán-ra-tiến, nhưng

kỳ thật là muối thám-thiph hư thực; lúc về cười ha-hả, nói với mọi người:

— Thế mà người ta vẫn ca-tung Công-
Chinh-khon ngoan nhất đời này?... Tôi
cho ta thắng chí-dại... Chẳng thể lại từ-
nhiêu dì ra kinh-sư cho chàng làm thư!

Tôi ra Chinh đánh lừa được cả uo-
người, bắt đầu từ bọn thủy thủ trở đi.

Lúc thuyền ra cửa Hội-thông, Chinh
bảo lái sang tay phải, nghĩa là đi vào
Hàng trong, bây giờ ai nấy đều chung-
hứng, biết Chinh cốt lập kổ thoát thân,
nó một đảng, đi một ngả.

— Ngài đưa chàng tôi đi đâu đây? Viết-
Tuyên đánh bạo hỏi.

— Đưa các người đi đến chỗ yên ổn
phủ quát, chứ còn đi đâu! Chinh cười nói.
Ta đã bảo em nhâm-mắt đi theo ta.

Có lẽ vào Huế với Phạm-ngô Cầu?

— Ai thèm nương nhờ bọn vú dụng
ấy?... Vả lại Phạm-ngô-Cầu, Hoàng đinh-
Thê không ra gì ta.

— Hay là vào Đồng-nai?

— Không! không đi xa quá thế đâu.
Chỗ này còn gầm hòn, ta cho nhà người
đoàu xem.

Còn gầu hơn thì là Quy-nhon, nhưng
không lẽ ngài đi vào Tây-sơn?

— Sao lại không có lẽ? Chinh, thật ta
định vào Tây-sơn đây. Ai biết dùng tài
năng minh thi minh đến với họ, miên là
cố với họ cho minh đường mi-thò khí-dai...
Tây-sơn được ta sẽ dãi như khát-quý,
vì họ có con mắt sáng hơn chúa Trịnh
và hạng Vũ-tá-Giao.

— Nhưng sao lúc đó, ngài lại phải
thanh-ngoà là đi ra Bắc?

— Ôi! nhà người thơ-ngày đến thế kia
n? Không-lập-mưu thanh-đóng-kích-tây
như vậy, Vũ-tá-Giao có thể tăng-công
với bọn kiêu-binh Tam-phủ mà sai người
trời ta gửi ra Thành-long còn gì... Rồi

ta sẽ cho tất cả chúng nó một bài học,
bấy giờ mới tiếc xưa kia sao không biết
dùng cái tài và trời lấp biển của thằng
Chinh này!

Chinh nói và nghiêm rắng, nganh mặt
nhìn về hướng bắc, hai con mắt như
này lứa tré-uất, bắn thử, nỗi trong
trí đã sắp đặt cơ mưu một ngay kia sẽ
đem ra thi hành cho hả, dù phải mượn
tay khờ-sao thiêm hạ và dày xéo giã-
hương cõ quõc cũng là.

Giữa lúc con diều hiền vỗ cánh bay
vào hòn, vua Tây-sơn Nguyễn-Nhạc
cùng ngự-de Nguyễn-Huệ đã đánh thắng
chúa Nguyễn-Ánh một trận rất lớn ở
Thái-ky-giang, vừa mới từ Gia Định ban-
ng về Quy-nhon được một tuần.

Hôm đó, Long-nhương-tuong-quân
đang ngồi trong phủ, xem những giấy tờ
quản-bé việc binh, chợt thấy tên lính
vào hòn có Nguyễn-hữu-Cuinh ở Bắc-hà
nổi vào, đến xin ra mắt. Vừa mừng vừa
lấy làm lạ, Huệ quên cả giấy giáp, và
vàng chạy ra công phủ đón rước, tay bắt
miệng cười, rất mực nèm nở:

— Kính chào Tiên-sinh!... Cái tài khôn
đe-nhất xứ Bắc vào đây hồn không phải
một sự ngẫu nhiên!

— Con người bốn hòn không nhà đầu
đàn dương lời đại-tướng-quân quá lặng l¹
Quanh vải chào lê pháp và nói. Tôi là kẻ
đắc-lợi ở cổ-hương, đến phải đem thân
bồ-dao, thật không thể nhận minh là cái
tài khôn.

— Tuy vậy, Tiên-sinh bỗng dưng chiến
cố, tại có phiêu-việc hay chửi-giáo cho
chúng tôi.

— Hai tiếng chửi-giáo, tôi cũng không
đám-linh. Chỉ xin tự đem tài bèn xin
mợn vào đây ngang-dựa vào uy-đức của
Hoàng-khung và chờ nghe hiện-lệnh
tướng-quân sai khiến ấy thôi.

Huệ ân-cầu dắt Chinh vào công đường
nói chuyện chốc lát, rồi thẩn-dẫn vào
cung bài kiệu Thái-đức hoàng-đế.

Tuyệt khi dẫu-kiện, Huệ để Chinh ngồi
ở chái-diện, vào nói riêng với anh rằng
Chinh là bức tài tri-xu Bắc, nếu ta muốn
Bắc-tiến thì nên lợi-dụng hồn, vây xin
lấy khách-lẽ tiếp-dãi, để lưu hồn ở đây, mòng
một mai lật sẽ vì ta biện-lục. Nhưng
Chinh là người gian-hiem, phản-phuc
lại bay tự-phu, trưởng trong triền-hạ
không còn ai bằng-minh, cho nên trước
kết-ti phái tìm cách dè-chừng, hả hói
kiêu-khi của con người xúi-xuống, khiến
phái thiếp-phuc thi mợc dùng được việc.

Thái-đức hoàng đế cười nói:
— Sở-kiệm của ngự-de rất hợp ý ta...
Ngõ-hai, ché Cống-Chinh tài ta thừa
biết, năm xưa phung-mệnh đem sace
phục vào đây, Chinh làm bộ khum-núm
buộc vào ta có dịp đam-dạo với nó
luôn ba hòn, đã thấy rõ gan ruột nó
lâm-rồi. Hèn-de đưa nó vào đây!

Chinh làm bộ khum-núm bước vào,
toan sụp-lạy, vua Tây-sơn với vàng đra
tay đỡ-lên và nói:

— Tiên-sinh là bức đại-hiền thương-
quốc, tôi như là một chư-hầu tiểu-bang,
dâu-dâm-nhận lẽ của Tiên-sinh!

Đoạn, sai lính dắt ghẽ một bên ngự-toa
mời Chinh ngồi. Vua Tây-sơn nói tiếp:

— Mời hỏi nào mà may-trong dung-
nhan Tiên-sinh tiêu-tụy di-nhiều, không
xa-xôi ở trấn Nghè-an. Tôi khi kiêu-banh
Tam-phủ hoanh-hành, để giết cả vây-cánh
Huy-quân, Tiên-sinh khuyên Vũ-tá-Giao
kéo-cờ tự-lập ở xứ Nghè không được, phải
đem thân-đi lưu-lac, nương-nhờ nước khác;
may-gặp được chúa ta nhán-lùn thu-dung,
nếu không thì chưa biết Tiên-sinh phải
tròi-nội-dẩn-dau? Như thế mà tru-phu-tri-
si, tôi không hiểu Tiên-sinh-tri-phi-não?

Tin buồn

Bước tin Bắc-si Lý-văn-Mến qua-dốc
hệnh-tiên-tinh lý Hà-dông đã mệnh-caung
ngày 20 hàng 5 tại bệnh viện St.Paul-Bát-nội.

Nhân dịp baten-lai này, chúng tôi xin
trân-trọng kinh-viết hương-hồn Bắc-si
và thành-hực phần-nu-e cùng tang-gia.

Ô-va-bà Lê-văn-Mến

Câu nói thù-lạc nhã nhặn, mà ở trong
cõ vô số mỗ kim châm vào tâm sự riêng
của Chinh, khiến Chinh tự thấy sương
sáng khó chịu, ngồi dielsing lẳng giây lát
mỗi đêm nỗi loi.

— Tâu ngai, kẻ viễn-thần này tài học
kém-cỏi, không có chỗ thi-tho ở quê-
hương, cho nên phải bỏ-bá vào đây, mong
được hiệu-lực nhiều ít, chẳng dám có xâ-
vọng gì khác hơn.

— Ô! Sao Tiên-sinh tr Khiêm-quá?
Tiên-sinh đã hạ-cố vào đây, tức là quốc-
tan của chàng tôi, xin cho thời thường
nghe tôi giác-huấn.

Tức thời, Thái-đức hoàng đế chiếu theo
nghị-lđ đòi Chiển-quốc bên Tàu ngày xưa,
phong Chinh làm Khách-khanh, truyền
đón-một dinh-thư rộng rãi cho Chinh &
va-cát riêng năm chục-tiền hinh-hầu-lai,
lại sai dem vải lụa cùng các thứ vật dụng
& trong cung ra ban cho, ân-lễ cực kỳ
trọng-hận.

Hôm sau, vua Tây-sơn bày đại-yến ở
diện-Tập-hiền để khao-thưởng các tướng-sĩ
chinh-Nam mới-về, bắn-thé-khoản-dâl-Chinh.

Rượu được vài-tuần, một người ngồi
& hú-ban-cắt-tiếng nói:

Thay-nay vẫn nghe Bằng-Linh Tiên-
sinh tự-phu là tri-sĩ dắt Bắc-hà, không ai
bi-kip. Nhưng cứ theo việc xét-người, thi
Tiên-sinh bất-tri-võ-cùng. Không được
chúa Trịnh lin-dùng ở bên-tà-hàn, đến
nỗi phải bắt-dắc-chí với một chức quan
xa-xôi ở trấn Nghè-an. Tôi khi kiêu-banh
Tam-phủ hoanh-hành, để giết cả vây-cánh
Huy-quân, Tiên-sinh khuyên Vũ-tá-Giao
kéo-cờ tự-lập ở xứ Nghè không được, phải
đem thân-đi lưu-lac, nương-nhờ nước khác;
may-gặp được chúa ta nhán-lùn thu-dung,
nếu không thì chưa biết Tiên-sinh phải
tròi-nội-dẩn-dau? Như thế mà tru-phu-tri-
si, tôi không hiểu Tiên-sinh-tri-phi-não?

— Ông bà (còn tiếp)
HUYET-ZAYON VIEN-UOC HONG-PHONG

Quốc-kỳ

(Tiếp theo trang 7)

đen, Đỏ-màu xanh, Nam-màu đỏ, Tây-màu trắng, Trung-màu vàng. Xét hai màu vàng đỏ, ta nhận thấy nước ta về phương Nam-Á-châu, Nam-phương thuộc về hành hỏa, màu đỏ. Màu vàng là màu của hành thổ. Hỏa sinh thổ. Dùng màu «đỏ» và màu «vàng» thiết-tường các cờ-túc nho-tồn «đỏ» khô tinh-cảng-hài-lòng.

Các dấu hiệu

Chọn xong quốc-kỳ, ta có thể áp dụng màu sắc trong công việc về các dấu hiệu trên phi-cơ (nếu-một ngày kia nước ta có và rất có thể được lâm).

Phi-cơ-tròn, hai bên cánh mang hai dấu hiệu tròn, bên trong màu vàng, bên ngoài màu đỏ. Đằng-duôi-lái sơn là quốc-kỳ «tròn». Phi-cơ-thường, hai bên cánh mang hai dấu hiệu chữ-nhật «đè-hình «quốc-kỳ i bướng»» và đuôi-lái cũng vậy. Trên cánh và thân máy, một ngày kia ta sẽ dùng một chữ-tất mà quốc-tế công-nhận, tỉ như máy bay du-lịch hay là chở-hành-khách-của Pháp có chữ F, của Nhật-bản chữ J, của Anh chữ B, của Đức chữ D.

Vẫn dẽ đặt các dấu hiệu và các cờ-hiệu; cờ-lệnh được các nước trên hoàn-cầu rất chú-tặng. Vì ra ngoài phạm-vi bài này và xét ra cũng chưa cần-dẽ, nên ở đây không-bàn.

Kết luận

Sau khi trình bày với quốc-dân, hai kiêu-cờ trên-dây, tôi mong đồng-bào có ý-giá-hay nêu-bày-tố để chứng ta cũng-dẽ tới mục-dich: có một lá-quốc-kỳ xứng-dáng với hai ngàn-năm-lịch-sử.

Chọn quốc-kỳ là một việc không-thể-hấp-tấp hoặc theo sở-thích-của mình mà làm, thiết-tường cần-có-nhiều-lý-xác-dâng.

Không-thể-vin-vào mày-của đồng-giáo-thờ, hay-sám-truyền-bày-tố-những-y-nghĩa-hiem-hòc, xa-xít-hóng-bầy-mà-chọn-những-màu-xấu-hỗn «thường-phản» có-thì-ảnh-hưởng-không-tốt cho toàn-quốc.

PHAN NGUYỄN HUYỀN-TỈNH

Cải-thiện đời sống quan-lại

(Tiếp theo trang 3)

Và theo lời ông Bô-trưởng-hộ Thành-đô phải cải-thiện đời sống của quan-lại cho xứng với địa-vị và trách-nhiệm-từng-người. Như-thế, cải-nạo-tham-nhũng sẽ không-còn-nữa.

Ngoài ra, chánh-phủ-lại có thể thực-hành chinh-sách-phân-quyền để quan-lại đỡ-bớt phần-trách-nhiệm, và cũng đỡ-dịp-nhưng-lạm-nhâm-dân. Như-kiểu chia-quyền-tu-tráp, đặt-lại-ngạch-Chánh, Phó-Hà-dé-sứ-sứ-triều-Trần, để-trông-co và chịu-trách-nhiệm-về-việc-dé-dường. Đặt-lại-chức-Tao-ván-lệnh (triều-Trần) hay Chuyên-ván-sứ (triều-Lê) để-chuyên-coi-việc-kinh-tế-như-thu-hockey, vứng-lạc...

Đặt-ngạch-quan-Kho-bạc-tại-các-phủ-huyện để-chuyen-việc-thu-thuế-không, tiền-phát, tiền-vn...v.v...

Quan-lại-hành-chính-sẽ-chỉ-chuyen-trong coi-việc-tuần-hành-pháp-luat và thi-hành các-mệnh-lệnh-trên...

Việc-này-cũng-dâng-nên-dè-ý, trừ phi Chánh-phủ-nghĩ-ra được-một-cách-gì-hơn-thể-thì-không-ké.

Cái-giá-tri, hành-thể-của-quan-lại-không-tùc-não-cần-chò-công-cuộc-tri-an, day-ti, nhân-lâm, cõi-lê-dân-khi-bắng-lúu-này. Nhưng-nếu-không-tìm-cách-mà-cải-thiện-dời-sống-của-quan-dân-triệt-dẽ-ngay-từ-hay-giờ, thi-chính-cái-hai-chia-quan-trong-dân-gian-không-biết-dẽn-thể-rào-mà-nói.

T. B. Q. N.

Bản-có-bản:

TRÊN GIỌC VẬT - CHẤT
tác-LÊ VĂN TRƯỜNG
Một-thẩm-kitchen-Tienda-Máu-đỏ. Một-thành-công-thetham-của-kê, đã-xây-dựng-sự-nghiệp-trên-tôi-ac. Giá-800
Nhà-xuất-bản-HƯƠNG-SƠN
113-115 Phố-Lê-Lúc - HANOI

ĐỒNG CỘI SỐ 1

5-6-1945

VĂN-MỌI

Tạp-chí-rà-ngày 5, 15, 25 mỗi-tháng

có-ni-angled-ba-

chương-trình-kien-thi-tán-Văn-Hoa

Ngôn-huân-Khoa

Ngôn-thông-và-cuet-nam

Tâm-ly-hoa

Văn-hoa-Tu-chi-tu-van-de-thuc-đe-và-hai

Ngôn-huân-Vă

Hội-đoàn-kinh-cuoc-vie

Thi-phi-phi-phi-phi-phi-phi-phi-phi

Tin-tuc-nu-tre-van-hoa-van-hoc

ca-suat-quy-suon

10-Trang-Luat-Giai-1-2-30

HÀN-THUYỀN PHÁT-HÀNH 71, LÊN-THINH - HANOI

Một-xuất-bản

KINH-DỊCH

Một-bộ-sách-có-nhiều-hình-Phatting

là-nhất-nhan-toan

Toán-bộ-5-cuốn-day-ngot-2000-trang

Giá-thường-30000

Giá-Đeo-(hộp-lụa)-75000

Giá-Bao-minh-chau-(hộp-glass)-200000-thêm

Thêm-cước-gửi-5000

Thứ-và-ngân-phieu-gửi-về:

NHÀ-IN-MAI-LĨNH - HANOI

Mỗi-sau-nhật-cuối-nhà-ung-không-có-tiếng-nguy-hay-déo-đeo-khô-va-mang-đóng-có-tiếng-tim-don

ĐỨC-Tho-Đường

101, Rue-de-une - HANOI

má-chứa-khô-va-huỷt-va-thuốc

Sự-thuỷt-va-sa-va-va-thuốc

trong-3-trang-dùng-nh

CÁC-GIA-BÌNH-NÉN-DÙNG-THUỐC

ĐẦU-ĐA-DẠY

HO-GÀ

BIẾU-NGUYỄN

Tổng-cục: 128 Hàng-Bông, Hanoi

Hai-lý-khắp-cõi-Đông-pháp

RĂNG-TRẮNG-KHỎI-SÂU-THƠM-MIỆNG

vì-dùng:
thuốc-danh-răng

G LYCERINA

ông-giá-bà-lão, đau-tưng-mỏi-gõi
người-ốm-mor-knor, tinh-thân-mo-mét
MÁU-TỔNG

THUỐC MẠNH-ĐẠI-QUANG

Bán-tại: 23, HÀNG-NGANG-HANOI — Giá-bán: 805

Dầu-Nhi-Thiên

Trị-bach-benh. Mỗi-vé-1\$00

NHỊ-THIỀN-DƯ-ỞNG-DƯỢC-PHÒNG

70, Phố-hàng-Ba-ba, Hanoi — Téléphone 849

Tuần-san-báo-TRUNG-BẮC-TÂN-VĂN-SỐ

In-tại-nhà-in-Trung-Bắc-Tân-Văn

86 — Phố-H. d'Orléans — Hanoi

Số-báo-in-ra

Quản-ly-NGUYỄN-DOANH-VƯƠNG

27



Ngày mồng 8 tháng 5 Dương-lịch, Tổng-lý Nội-cács Trần-Trọng-Kim đã đọc bản tuyên-cáo của Nội-cács. Trước đinh trầm và máy truyền-thanh, các vị bô-trưởng, toàn àu-phục trắng, không một huy-chương, một dấu hiệu, một dây thông-lọng — đứng nghiêm-trang nghe lời tuyên-cáo.



Từ phải sang trái: Ông Nguyễn-Hữu-Thị, Phan-Anh, Vũ-Văn-Hiền, Trần-Đinh-Nam, Trần-Văn-Chương, Vũ-Ngọc-Anh, Trịnh-Đinh-Thảo, Hồ-Tá-Khanh, Hoàng-Xuân-Hãn.