

TRUNG BAC

Chủ Nhật



Cuộc đón tiếp Ông Khâm Sai Bắc Kinh

PHAN KẾ TO GI

56' 244 - Ngày 13-5-48, Định Võ An Ninh

TRÁCH-NHIỆM NẶNG NÉ CỦA ÔNG KHẨM-SAI BẮC-KỲ TRONG LÚC NÀY

Cuộc đón tiếp ông Khâm-sai Phan-kế Toại rực rỡ náo-nhiết, Dân Hà nỗi hoan-hỷ ông và mong ông sẽ thấy mặt Hoàng-dé Việt-nam và Nội-các mà giải quyết được nhiều vần-dé khó khăn trong lúc này. Chúng tôi cũng mong như thế.

Phan đại-nhân giữ chức phủ mưu dân ở khắp mọi miền xứ Bắc, lại đã vượt qua hết các bức thang trong quan-tường một cách nhanh chóng trong ba mươi năm, nay chắc hẳn là phải hiểu biết rõ ràn trùm cảnh và nhu cầu của dân chúng hơn ai hết.

Ông nhậm chức vào một thời kỳ rất khó khăn. Cái tần-tusat độc-lập Việt-nam hiện đang ở thời kỳ kien-thiết, do chung phải mỗi người mang mìn-mìn gach, viên ngói, môt ít vôi, ti cat đèn dê xà vao công-cuộc đó. Nhưng cái kiêu nha thi phải do các nhà cầm quyền vè ra dì-chi quốc-dân theo đó mà làm việc.

Riêng xứ Bắc-kỳ lại đang trải qua một nạn đói kém ghê-gớm từ trước đến nay chưa từng trông thấy. Nhiều người đã lo rằng rồi đến ngày mùa tháng răm nay, ở nhiều vùng các tỉnh Thái-bình, Nam-dinh sẽ không có đủ nhân-công dùng vè việc gặt hái và làm các công-việc mùa sau. Tình cảnh thật là thảm-trách nhiệm của ông Khâm-sai thật là nặng-né. Trong bài diễn-văn của Phan đại-nhân đọc hôm nhám-chic, ông cũng đã có tò iõ cát-tinh-ranh nguy-ngập của nước ta trong lúc này. Ông đã lượng-biết sự khó khẩn trong công-việc mình

Đại-nhân lèn giữ chức Thủ-hiến Bắc-kỳ
sẽ phải gánh-vác nghĩa-vụ thật nặng nề
(Lời ông quyền Thống-su Nishimura)

trong khi ông tuyên-bó: « Tôi mong-tất cả các Ngài, cung-dâng-bao trong nước đóng-tâm hiệp-tác giúp-tot trong công-cuộc thêng-teng kien-thiết vè nay. Nhờ-nhưng di hại của chính-thì ca, xá-jáp-lay một nền-tảng mới vững-bền, tay-dan-lua quy-như-làm-trong. Công-cuộc vè cee-ngei cũng-lượng-biết là khó-khan. Chang-tôi cũng-nhận-trái. Công-cuộc kien-thiết quốc-gia không-phải-một ngay mà xong-được, đó là công-việc hàng-năm, nay không nói là công-việc của cù-một-thể-hè. Nhưng trong công-cuộc kien-thiết quốc-gia cũng có-việc cần-phai-làm-trước, có-việc có-thể hoãn-lại-later sau.

Chúng tôi muôn-nỗi đến-những vần-dé dân-stnh cứu-té va tri-an. Trong bài diễn-văn của quan-uyên quyền Thống-su Bắc-kỳ Nishimura có câu: « Trong tình-thì hiện-tuờ chinh-phủ Bắc-kỳ phải đương-dẫn với-nhiều vần-dé quan-trọng và-khoa-giải quyết-kai-lo-toan-uẩn-sự sinh-hoạt-c-a-dân chúng-cũng-như-khi-giữ-gìn-trật-tu.

Theo ý chúng tôi thi vần-dé dân-sinh là vần-dé cần-thiết-nhất cần-phai giải-quyet ngay. Dân có dù no-ấm-tài-mới mong-có-ta-iõ-cát-tinh-ranh nguy-ngập của nước ta trong lúc này. Ông đã lượng-biết sự khó khẩn trong công-việc mình

(Xem tiếp trang 26)

Về việc quân đội Nhật đánh đòn chủ-quyền Pháp ở Đông-duong

TỐI BÁ ĐỊ THEO QUÂN LINH NHẬT TRONG TRẦN BANH TỪ TÔNG SANG BIỂN-GIỚI LÀO

Đó là lời ông Seiji Yamamoto, phái-viên của báo Mainichi ở Đông-duong đã nói với chúng-tôi trong dịp ông trở-lại Hà-nội. Cảm-dầu-quân đội Pháp là Sabatier và Alexandre Rigby là quan-Nhật sắp đến không-he-chóng-cú, do ngay đường Hòa-bình chay-trốn. Quân-Nhật bén-di-đi theo. Hèm đó là 12 tháng ba dương-lịch. Tính từ hôm-duỗi đánh ở Tong đến hôm nay được Lai-châu-tất-cả là 20 ngày. Cuộc đánh không-phải-dễ. Không-phải-vì-quân-dịch-dâ-chống-av-gay-go, nhưng-chinh-vì-dường-dắt-rất-là-hiểm-tròi.

Ông Komatsu bảo chúng-tôi:

Những-trận đó, các-báo-hàng ngày ở đây-dâ-nó. Bây-giờ, các-ông-nên-nghe-ông Yamamoto kè-lại-trận đánh từ Tong sang đến-biển-giới Lào.

Còn-gi-hay-hơn-nữa. Chỉ-đi-rằng-chúng-tôi-không-dù-tiếng-Nhật-dè-nghe-một-cún-chuyện-thú-vị mà-chắc-là-sẽ-hỏi-dài-một-chút.

Ông Komatsu, vốn-là-một-người-dễ-tính, vui-vẻ-nhập-dung-ra-làm-thông-ngoan.

Quân đội Pháp, các-ông-hân-biết-truởc-hôm-mồng-9-đóng-ở-Tong-khá-nhiều. Cũng-mỗi-khi-họ-thành-Hà-nội và-lấy-nhiều-tỉnh-khác-quân đội Nhật đánh-ở-Tong-Hai-tuong,

xin di dời. Với một lòng quá căm khinh hãi, họ lặng lẽ tiến vào rừng, vây quân đội Pháp lại và diệt cho gần hết tàn quân chạy về Yên-châu. Họ bỏ roi hối ca quân lính Việt-nam lại và phái có trên một tẩm năm mươi cái cầu. Ai cũng phải lạy lầm ngạc nhiên về cái tài thao vát của quân lính đội Công-binh Nhật. Thật là một điều không thể tưởng tượng được: họ sửa lại những cái cầu đó rất nhanh. Cuộc đuổi theo bắt đầu.

Từ Mộc-châu đến Sơn-la, quân đội Pháp trốn ở trong rừng và bắn ra đạn dạo như mưa. Quân Nhật vòng quanh, vừa quân Pháp lại, vừa giết vừa bắt làm tù binh, có năm ngàn người. Bên đây họ thiêu mất hơn bảy ngàn vỉ từ Chợ Bờ đến Mộc-châu, có trên hai ngàn. — Trong số đó, hầu hết là lính lê dương — bị giết.

Đến Sơn-la, quân Pháp chỉ còn độ hơn ba ngàn. Họ gần bị kiệt quệ rồi, thiếu cả lương thực, xông bừa vào những nhà người Nam, người Thái và người Khác để cướp lấy miếng ăn. Họ cướp cả quần áo, đồ dùng nhà và đốt nhà người ta rất nhiều. Đầu chúng rất lấy làm ta oán. Trong khi đó, tướng Sabatier, do đường Lào-kay, tiến lại với họ một ngàn quân sỉ hụp với đám quân cùn sống sót ở Sơn-la. Sabatier đã có ý định trốn sang Tàu nhưng không thoát. Quân Tàu đánh đuổi họ, họ lại quay lại và tướng Sabatier bỏ cả mũ yết cá lon di dè để bò lẩn trốn.

Trung giáp, từ 13, 14 tháng năm đó, ong lịch phi cơ Mỹ ở Trung-Hoa lái luôn luôn bay sang cứu họ, vứt lương-thực, súng ống và nhiều chiến-cụ khác xuống cho. Nhưng phi cơ này đánh phả tan nát những vùng Mộc-châu, Yên-châu, Sơn-la, Tuan-giao, nhiều chỗ không còn một cái nhà nào cả. Lương-thực và chiến-cụ họ vứt xuống cho người Pháp không kịp nhận. Vì quân Nhật tiến quá nhanh. Thanh thủ bao nhiêu những «cái quà» đó đều vào tay quân Nhật cả.

Có một việc này đáng chú ý: đến Sơn-la, có một ít tướng Mỹ ở Tàu nhảy dù xuống để cứu quân Pháp. Họ tưởng rằng lực lượng của quân Pháp còn hùng-hậu lắm, có ai ngờ chỉ còn hòn hai ngàn người. Quân Nhật đánh lui, họ trốn cả, còn quân lính Pháp thì đọc theo con đường độc nhất mà chạy về Lai-châu.

Từ Sơn-la đến Lai-châu, phải qua hai cái đèo nguy hiểm: đèo Mèo (1300 thước) và đèo Bac neng (1800 thước). Quân Nhật đuổi quân Pháp len-dinh đèo, quân Pháp bắn xuồng, nhưng vì quen đánh nhau hơn, quân Nhật công phá và đồn hối cả quân Pháp xuống phía đèo bên kia. Họ chạy loạn cả, không còn hàng ngũ gì hết và thiệt hại vô số. Hai đèo này đều dốc, hai bên là vực sâu, trên có một con đường dù cho một xe ca-mi-ông đi vừa. Nhiều lùa ngựa và ca-mi-ông của Pháp rơi xuống vực. Xe chết ngon ngang. Quán lính Nhật giẹp xác họ ra một bên để lấy đường đi, có nhiều cái xác bỗng ngồi nhôm dậy. Thịt ra một số quân lính Pháp chưa rớt qua lùa ra già chát; thấy quân Nhật đến đón lì o lại, tướng-quân Nhật đều giết, bỏ cả dây, lạy và xin tha tính mạng. Họ chờ rằng họ không phải là lính, họ là bếp chỉ biết việc nấu ăn; sở dĩ phải đến đây là bởi vì quân trên bắt ép. Quân Nhật chiếm Lai-châu hôm mồng 4 tháng 4 đường-lịch.

Tiếp đánh ở trên hai đèo Bac neng và đèo Mèo chính là trận quyết liệt nhất từ hôm mồng 10 đến nay. Số quân Pháp còn lại chỉ còn trên một ngàn. Họ chui ra làm hai cánh: một chạy về Diên-biên-phú và một chạy về Phongsaly ở biên giới Lào. Đường Diên-biên-phú đi lại còn dễ, đến đường Phongsaly thì thật là trắc trở. Quân lính hai bên đều phải di bộ bay di lửa.

Có ai đã từng đi qua những nơi này mới biết là những trận đánh từ Yên-châu, Thuận-châu, Lai-châu, Phongsaly giàn nan đến thế nào. Sóng mủ bão phu suối ngày đêm. Mỗi hôm chỉ đỡ bài tiếng đồng hồ là trong thời gian trót. Quân Pháp thật là khốn khổ. Họ quay lại bắn lẫn nhau, thường thường trong

khi đó quân Nhật vòng đường tiến đến trước mặt họ từ lúc nào không biết. Được thế, ấy là bối-vi quân Nhật đã tập đánh mưu quẩn trong rừng rậm và trong đêm tối càng sương mù. Mất họ tinh-tưởng lắm.

Một ít quân Pháp vẫn trốn ở các nơi về hợp nhau lại ở Phongsaly. Quân-Nhật tiến đánh Phongsaly. Từ Lai-châu đến Phongsaly, hai trăm cây số. Quân Pháp không quen đường núi đi rất chậm. Họ nghỉ và ăn mồi nhiều tuôi giờ, quân Nhật đuổi theo không lối gì làm l้า lèm. Đến đây, lực lượng của quân Pháp không còn gì đáng kể cho lắm, chỉ còn độ năm, sáu trăm người mà thôi. Hai tướng chỉ huy là Sabatier và Alexandre, có người cho là đã trốn sang Tàu, nhưng có người nói là họ vẫn còn lẩn ở trong rừng rậm. Tân quân của họ đều bị sa vào tay quân Nhật & Phongsaly (ở Lào). Dân chúng Lào tiếp đón quân lính Nhật niềm nở lắm. Tôi đã hỏi ý kiến nhiều người, ai cũng lấy làm vui vẻ đã lấy trùm dưới chủ quyền Pháp. Cứu-chuyêa độc lập, rồi vội họ, có một sự quan trọng thứ hai.

Cũng vậy, dân khách, thái, mán, mèo, nam từ Chợ Bờ đến Lai-châu cũng ngô ý rằng theo họ, cái đầu hiện độc-lập rõ ràng nhất là làm thế nào quên sạch bọn thực dân di chèo khỏi đất nước này.

— Vì hiện bây giờ từ Chợ Bờ đến Lai-châu cóода người Pháp không ?

— Không. Ở Lào cũng vậy, người Pháp đều bị tẩy-trù. Các công việc hành chính đều do người Lào làm cả — đã đánh là trong lúc này, phải có người Nhật làm thời giúp đỡ, Dạ-yen ôn-lâm àn.

Duy từ Hòa-bình đến Lai-châu có một điều này nên nói. Ông Yamamoto đứng già, nhõng Komatsu, thông ngôn, rất rõ ràng, cảm tưởng của ông cho chúng tôi như sau, nay:

— Duy từ Hòa-bình đến Lai-châu có một điều này nên nói. Là, tôi nghiêm-thay rằng phần đông dân chúng ở những vùng này chất phác, thực-thà, hổ-nhiệt-thí có thừa, nhưng một néo học vẫn phô thông-nhất-thì chưa có. Họ không phân-biết được là cờ Nhật và Mỹ. Đến khi ban cờ động di qua, họ hào-hảo độc-lập

và trưng bầy tranh ảnh họ như không hiều gì. Một số rất đông dân thuận-lượng và có một lòng tin-trở mạnh như thế mà các nhà tri-thức Việt-Nam không tìm cách mở mang tri-đức họ ra, bỏ qua & thật-uồng. Theo chỗ tôi, nhan-thấy, cảnh và người ở đây đẹp và mạnh, lòng dân thực-thà, ác-cá này không có một người ăn-mày, không ai thù ghét ai, không ai giàu quá mà cũ g không a nghèo quá. Họ chăm chỉ làm việc, nhưng thường cái cần-dù ăn-mà-thôi, bởi vậy đất-bờ-thưa nhiều mà véc-cây không được mỏ-mang cho lấn. Việc tuyên-truyền vệ-sinh, truyền-học-thông và di dân-lên-những-miền-dở mỏ-mang cày-cấy là n-ứng-yết: xé ra cần-làm ngay trong lúc này. Và-một việc quan-trọng không kém là những nhà-hữu-tâm với đất-nước phải làm việc ngay để đoàn-kết họ lại — bọn thực-dân-muốn-dể cái-trí-di-dễn-dầu mà chả tìm cách chia-rõ họ ra? — cờ-dộng cho họ biêt-rắng-dân-Mán, Thái-trắng, Thái-den và người-Nam, chỉ là anh-eu một nước có nghĩa-vụ phải yêu-thương nhau và cờ-sức làm việc để củng-cố nền-dân-lập cho tổ-quốc.



CÁC NGAI NÉN DÙNG:

Dầu Hồi - Sinh

Tri-chứng-cam-ối, nhão-dầu, dae-mình, vữa-soa-và-uồng-tiều-trù-biến-bình. Càng-hiệu-như-thần.

NHA THUỐC THÁI-CỘ

52, HÀNG BẠC - HÀNG

HITLER ĐÃ NGĀ!

Đó mới thực là một điều ít thấy.

Một người ở Âu Chât, mìn bén này A không
vái. Tôi không biết tin thế giới đón cái
thất của vị quốc trưởng Đức thế nào; riêng
mắt tôi thấy có nhiều người Việt-Nam
không dè ý dồn chuyện quốc-tế, đọc cái
thời-sự trên cũng không được bình tâm
lắng.

Người ta tiếc một dâng anh-hùng

Khióng. Tôi k'kborg nghĩ ngợi về chéng-khía này hay chéng-khía nọ & đây. Mà chéng-châng nói chuyện về chéng-lộc. Tôi muốn nói về người. Người đời trời đẹp đẽ. Người với tài cả sự lớn lao của sức sống. Người với một nghệ-thuật chất cao-siêu.

Bên bầy giờ, ai lại còn không biết rằng người ta sinh ra để không phải là để sống ra, rồi bệnh, rồi già, rồi chết. Sống là một cái gì khác thế. Làm trai đúng ở trong giới đất, ta phải «làm được một việc gì» với núi sông. Tiền bạc, bạ-bắc-phúc, làm nó đều là những đám phô-vân đến rồi đi. Chỉ có cái gì dài, chậm và trường cửu mới chính là đời, là sống. D. H. Lawrence đã nói rằng: «Chỉ có cái gì kéo dài ra trong cuộc sống mới là đáng kể. Tôi coi trọng chính cái sự sống của tôi, sự bất tận của nó và sức hành trường uổng của nó».

Bí quyết thuật sống không phải là một việc làm vừa sức của mọi người. Lý-
Thái-Bach, thi-sĩ, có một nghệ thuật sống
phong phú và cao, nhưng Hitler cũng là
một thi-sĩ vô cùng phong phú. Ông là thi-
si của mạo hiểm, và một nhà thi-sĩ dũng
mạnh làm sao! Sống như Lý-Thái-Bach
là thuận theo trời, sống như Hitler là
thi gan với trời. Trời có xέp cái, nhưng
biết gay gắt cho may, cũng có tiền lén

không cần. Đẹp tê nhường nào, anh hùng
xiết bao. Sự kiện gan cố chí của Ông là
một bài học mà thành niên học hết già
một đời khép xuôi. Học cả cái sống và
cái chết của Ông.

Ái lại còn không biết từ lúc bấy giờ
làm tên họ ngõa, ông đã biết by siog cho
chú nghĩa? Rồi đến những cuộc di-đo-
thuỷ-chéo-đoàn Quốc-xã, rồi đến những ngày
đảo chính, rồi đến những công cuộc cải
lập nước Đức thành một nước mới và
mạnh. Bao nhiêu công việc Hitler sốt sắng
làm được, là nhờ cái tài làm thủ lĩab, đã
đánh; nhưng chính do ông đã biết tìm
tưởng vào sức minh, vào luồng lai quốc-
gia, vào «giòng giông» của những đảng
thiên thần» vậy.

Tô không có đủ sự bao-súc và óc kinh nghiệm để bảo-ràng cháu nghĩa quốc-xã của Hitler là lầm lạc, nhưng không ai giấu được rằng từ khi ông lên làm quốc-ruộng Đức, quả thực là thế-giới đã bị nhiều lúe thất-diên, bat-dáo. Đúng nói, rằng thời thế tạo anh hùng Hitler chính đã tạo ra thời thế Nói một câu được một nửa: Sarre, Autriche, Tchecoslovaquie, Barth chô-nio cầm-thác cái thắng ở trong tay; Pologne, Danemark, Norvège, France, Yungoslavie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie. Nhưng mà thật là đúng. Ở đây này, có nghĩa gfp đâu. Chiến tranh chỉ là một món thề-vì-dại. Cái súng của Hitler có lẽ chính là quôc-đã thấy minh-ông cho nghĩa vụ, cho chính-khiển, cho lý-tưởng, chứ không phải để hỏa-lòng tham-bồ bá-cá minh. Ngày mà lòng ông hết mẫn-nhã, có lẽ chính là ngày ông đã cũn được người báu cung-cho nghĩa là Mussolini, ra khỏi lạy

quân Anh Mỹ. Cú chi nói ngay hồi
tết đã viết rằng ít khi có khán ở pháo
lý.

Có ai biết sự phẫn nộ của Anh hùng trước cái cù đòng để ra thế nào không? Rồng tối thấy rằng & quốc ja hãi dè, nhứt người không, ua Hitler mấy cũng không thể dày dỗ được. Cho mèo biết nhangs cù cát ana hùng thi ba giò cung ô trán hông nhứt tu, tuồng woi hèu; người ta có thể gác một chử nghĩa, một cảm hồn, một đồng phái, nhuong đến những y phái nhau hồn quỷ, phùng hành vi khùng kicut nay hồn thi ái chêng se, si cũng phause.

¹⁵ Tài chánh của Hitler bao giờ cũng vắng.

Trung thành với lý tưởng muôn đời của dân tộc Âu châu khai sinh Công xã — đây là nơi theo lời vị quan trưởng của Đức là Karl Doenitz — Hitler đã khôn ngần ngại mạo hiểm, hi sinh cả tính mạng và đã nêu một cao vút cao ngang trời đất trong lịch sử Đức từ già rồi đổi đai đến đánh động ở Berlin chép với đất trước tay mình, thoát với quanh vây bá bạn của mình. Chết như thế

là đẹp quá. Bác sĩ Goebbelz phải đi theo
sang cả thế giới; bên kia, sau cái tin Hitler
mất, hàng hống hán ở Moscow chính là
báo tin bác sĩ Goebbelz, bạn thiết của Hitler
tông trưởng bộ uyên truyên Đức, cũng
tử hổ đói đói.

Powong Đóng ta, những chuyện liều mạo
với nước như thế xưa nay không hiếm.
Không thể kể hết những thí dụ như thế
hội Chiêm Quốc Xuân Thu nước Tần Ô
Đô, giống thực dân Hoa-lan đánh Mỹ Ba
hoa ba vạn dặm, lấy cái thế vong quốc
đang, mặc áo trắng rao hàng theo vỉ san

ra trán. Vì rajah cuối mà chỉ cho huynh
dân chúng đi theo. Họ phái các kraas
bên dưới về cõi, mổ bụng rau từ. Người
còn ai không hoa truyễn là ông Võ Tắc
Nghệ Ông Cua. Hoàng Đế vẫn nói: th

thành? Một là những tấm gương sáng cho
ngàn đời noi theo vậy.

Quốc trưởng Hitler không tuân theo
mã chiến đấu tối cao ở bên cạnh quân lính,
chứa đựng lời cung đài khen vục lý tưởng
của mình. Một nước có một người con như
thó không bao giờ thua. Ngày Đức
đang thua, nước Đức sẽ thua tan rã; hết
nhưng Hitler vẫn còn trấn giữ vạn tuế
Hitler, tên quái ánh hùng của Đức. Mus-
solini ở bên kia cõi đời, sẽ phải ghen tị

Thập niên Mậu Tuất, đế phanh thiêng ông và
bàu xác ông trong một ngày. Y thêng chung
như người xưa bàu xác Ngũ Tiên ở trên chúa
Bản Môn. Nhưng có một điều khác là người
xưa đã maul hòn nhẵn rẽn thi bêu cái đầu
Ngũ Tiên thôi, còn thi thi bêu cái đệm bộ vấp
cái chí-độ làm bằng da ngựa, sei người
quảng xuống sông Tô Đuông. Ngày nay,
người ta vẫn mua nhau tên bêu thi
cái xác chất của Musolini lên mặt thành
Milan.

Danh yong yê châùn. Chỉ có sự nghiệp là
cần. Cái chết dâng dang kẽ. Nhưng Mussolini
vẫn có thể cù gheo cái chết của Hitler, chết
ở hàng ngũ, chết trên mặt trận. Có bao
nhieêu người ở đời này muốn chết như thế
mà không được? Chúng có: trong ba năm
nước Pháp bị mất nước tới hai lần, và ta
cô nghe thấy một ông tổng thống hay một
viết giang rông, thử thách vào chế độ tràn
như Hitler, hoặc vẫn tết như Napoléon-
Chu, Hoàng-Điệu và Goebbels?

Có chàng ta chỉ nghe thấy tên cao vút bắn
sét Reynaud véc và ly vàng quang chấn
lên cõi cháy tròn, tên binh lính người Dale-
tier bắt các khán giả phải cho nhau, và
ông lồng tiếng khóc thút lút Lebanon và số kh
rên quết rồng dì cho sém.

Nước, ta không học với, hoặc không học nữa.

Học-thuật, khoa-học là những lối-khi của văn-minh. Ta phải học các nước Âu-Mỹ. Nhưng phải học theo kiểu người Nhật; Người Nhật học khoa-học thế nào, nữ-sĩ Marie Bonaparte tác-giả sách « Guerres militaires et Guerres sociales » (chiến-tranh & lục và chiến-tranh xã-hội) đã nói rõ:

... « Ngày nay người Nhật coi người da trắng là tiên-bộ theo... Nhưng người Nhật vẫn giữ nguyên cái tinh-cách cõi-hữu và mạnh mẽ của tiên-bộ. Họ đeo những cuộn phat-minh, súng-chế của ta (Au-chau) phung-sự cho một cái bắn-nã chung-tộc nguyên-van. Họ chỉ lấy những khí-giới của ta, còn thi hắt-hái tinh-thần ta (Au-chau)... »

Học Âu-Mỹ, nhưng không hóa theo Âu-Mỹ, tức là học một cách chủ-dòng và phản động, học cái hay của người mà bỏ cái dở ché cái xấu của người. Phải giữ nguyên cái bản ngã mình là cái đã do bao nhiêu thế-kỷ lịch-sử, văn-hóa đào tạo nêu, hồn-dúc nêu, kết-tinh nêu, đặc biệt cho một chung-tộc, đặc biệt cho một xã-hội. Nhất định không chịu nô-lệ ngoại-nhân. Và có-nhân-nữa. Nghĩa là những gì là thuần phong-mỹ tộc nước mình thì khôi phục lại, ăn ở theo, những gì là đời phong-bại túc, nỗi lòng gì là thành-kiện sai, lắp tuc dở thì bài trừ đi, gột sạch đi. Tinh-thần cá nhân, vị-kỷ do ngôn-giáo lulling-mạn phuong tây đưa-lai còn sót chút nào trong đầu-đó, phải tẩy-trü. Tinh-thần vị-kỷ, phong-trào cá nhân đưa-nước Pháp đến chỗ nào ta đã biết cả. Ta chờ để nó làm tan rã cái nền tảng xã-hội đại gia-tinh của ta, tiêu ma cái tinh-thần đoàn-thề của ta. Nó chia rẽ ta, nỗi lòng rẽ, nó làm phò nền đạo-đức của dân ta lún tháp nhiều rồi. Ta phải xua đuổi nó ra khỏi tâm não, và khôi-phục lại nền

dao-dức xưa, nó để cho ta sức mạnh thắng Mông-Cổ, phá Mân-Thanh, diệt Chiêm Thành,... bảo hộ Chân-lạp.

Học theo đường lối đạo-đức và ái-quốc như phuong-cham-giao-dao-hoc-bac-so-hoc nước Nhật-bản.

Học đạo-đức để làm người.

† Học ái-quốc để làm người Việt-Nam!

Học đạo-đức và ái-quốc để làm người Việt-Nam hùng-dũng, quâ-cám, quát-cường, người Việt-Nam hoàn-toàn, xứng đáng với tổ tiên và lịch-sử oanh liệt. Cố thê ta mới mong cầu quâc-dược.

Trong một bài diễn-văn khuyễn sinh-vien trường đại-học Pensylvanie, nguyên-tông-thống Coolidge nước Hoa-kỳ đã nói:

« Chẳng tôi không muốn làm người Hy-lạp; chẳng tôi không muốn làm người La-mã. Trước hết mọi sự và trên tất cả mọi sự, chúng ta muốn là dân Mỹ-châu ».

Ta cũng nên nói: « Trước hết mọi sự và trên cả mọi sự, ta muốn là dân Việt-Nam », và nên lấy đó làm phuong-cham-sự học của ta. Học như thế mới sáng-tác được, mới tu-lập được, nền tu-chủ của lõi-quốc mới mồng lâu bền. Chỉ có những người dân-lý-chủ làm thành một nước lỵ-chủ.

LÊ VĂN HÓE

PHÒNG XEM BỆNH

BẮC-SỸ PHÁT

21 phố Hàng Búa

(Lý-thương-Kiết)

sau phố Sính-tr

anh-viên Tả-sinh

Điều này là 7 giờ tối đến 10 giờ tối

Buổi sáng là 7 giờ đến 9 giờ

Điều này là 7 giờ đến 9 giờ

đêm

NHƯNG ANH - HÙNG
TUẦN - QUỐC TRONG
86 NĂM PHẬP ĐỘ-HỌC

NGUYỄN THÁI HỌC

(Tiếp theo kỳ trước)

Giữa tháng 11 năm 1927, Việt-nam Quốc-dân-dâng chính thức thành-lập trong cuộc hội-nghị đồng-chí ở nhà Ông Nguyễn-ngọc-Sơn bên Gia-lâm. Thái-Học được cử làm chủ-tịch Trung-uơng đồng-bộ, vì Ông trâm-mặc, thông-mìn-sết sảng, hết-thay đồng-chí đem lòng quý-mến, tin-nhiệm.

Bang-tien-phat rất man, không mấy tháng đã có chí-bộ hần-khắp các tỉnh nam-bắc. Trong kỳ họp toàn-quốc đại-hội, Ông Nguyễn-khắc-Nhu và Xá-Nhu lấy tư-cách lão-hanh được bầu làm chủ-tịch, và Nguyễn-đại-Học, Phó-đức Chính-lâm-phó chủ-tịch; tuy vậy, tài-thực-quyền đồng-trưởng, chí-bhay việc đồng-văn ở trong tay Thái-Học.

Ông phu-trách về binh-sự, sắp đặt vũ-trang cách-mạng, tuyên-truyền trong dân-jin-lập, để một mai, khó-ognhia, họ làm nỗi-ung.

Trong khi V. N. Q. D. B. mỗi ngày bay bổng như con diều được gió, vì bị một hành-dong-nhưng-thể nào, ty Liêm-phóng Pháp hiết-cá. Một pháo-bồi chính-trong đing-vien có kẽ hở cả hai tay, vừa làm chí-si cách-mạng, vừa làm đầu-cầu cho người Pháp, một phần nữa có nhiều đồng-vien quá-tu-phu và hiết-danh, đã là người trong-mặt đồng-cách-mạng bí-mật, mà đi đâu cũng vớ người-không-minh là đồng-

vien V. N. Q. D. B. là chí-si cách-mạng, hành-ra phái-cử nhât động gi của đảng, không lùi-lẹt qua tai-mắt Liêm-phóng. Nhưng họ không đối-phu ngay, muốn hấy nói-đấy, như cuối-cù duờn ao lòn ngày cho lớn, rồi thả mè-lưới là đem-lên dao-thot lác-nào cũng được.

Mè-lưới to ấy, họ thả ngay sau ngày 9 Février 1929 cái ngày chú Basz'n lái buôn thít-người sống đem bán cho các vựa-eao-su Nam-kỳ, bị một đảng viên cách-mạng tinh-biết-tuoi-đi giếng thành-phố Hà-nội,

V. N. Q. D. B. vỡ lõi-tung, các quan-vien kỵ-mục đã dù phẫn-sáng-lập ra đảng, như Nhượng-Tổng, Nguyễn-ngọc-Sơn v.v. đều bị bắt-lúc kỵ-rồi di Côn-lon-tết-cá.

Trừ ra Thái-Học và Xá-Nhu trốn thoát. Lúc này Thái-Học cảng-tổ-ra người-nhiều tài-năng, nhiều-nghị-lực, nhiều-can-dâng, hùng-hái-cứu-nước và hi-sinh sho chủ-nghia quốc-gia.

Ông phai trốn tránh lẩn-quất trong dân-gian, thường thường ngã-chợ-cóm đường, ngày-ughi-dêm-di, mỗi-bước-chân có-thể-dập vào nguy-hiem-bị-lộ-tinh-tich, có-thể-bị-quan-thu-tóm-có-bắt-có-giây-phút-nào, vì lúc bấy-giờ chính-phủ Pháp đỗ-hộ ra lệnh-tâm-nă. Thái-Học cực-kỵ khẩn-bach.

Thà mà không giây-phát nào ông sợ-sệt, chán-nản; trước-hết ra sức-éi-tè-lại V.N.Q.D.B., rồi vẫn-cứu-càng-tận-tuy-làm

việc, vì bấy giờ nhai nhất việc đảng, việc binh, việc nước đều quan hệ ở một mảnh.

Mấy lần suýt bị bắt, nhiều khi phải nhin dời nhin khát, phải bón lầu hết sức lao khổ già-nan, những cái sô-ingo ay càng nang náu là gan cău-quốc thêm rắn như sắt.

Nay ở làng này, họp tòa án cách mạng, kết án xử tử mấy tên phản đảng rồi truyền lệnh cho viên trưởng ban án-sát là Ký-Con thi-hanh, mai di sang tỉnh khác, cùng anh em tinh-bộ ở đây bên định vĩn-dé kinh-doanh ý-kì cho đảng cờ tản làm việc. Ngay kia lầu mò đèn mày trại lính Việt-Nam ở Kiên-an hoặc Phà-lai, để do xác tin tức quan-sav và cũng anh em đồng-chí trong trại ước hội việc lớn. Thái-Học đi quanh trong xứ Bắc, kề tiếp boat-dòng cách-mạng mỗi ngày mỗi giờ; lúc thì nón mào rách như bác nông-phu, lúc thì giả làm chủ khách kiết ri bên qua vặt, không ngần ngại đ qua cửa lanh tay hay là trước mũi những thanh-tri mật-thám đang di tăm-nó, thật là một chúa khắp minh, coi sự nguy-hiem gần như một chuyện không có.

Một hôm, tòng-bộ đang họp trong làng Võng-la trên Yen-bay. — Vì tui khai rõ lò, V. N. Q. D. Đ. đem trang-trang đảng-bộ lên đây, — có kè di báo, nửa đêm, mật-thám và lính đến sờ-tai đến vây bắt. Tinh thê rát nguy.

Tinh mang anh quan-hệ cho đảng, vậy anh ta thoát trước di, mau lén! Mặc chung lò, cách-hoát hiểm sau.

Anh em thè-gue, Thái-Học, tâu trước, nhưng ông ta lắc đầu:

— Không được! Tôi chạy sau chờ, vì nghĩa-vụ tôi đối với anh em phải thế.

Rồi đợi cho anh em lẩn tẩn hắt cả, bấy giờ ông mới phoc qua rào-giận, lôi áo mà thoát.

Người Pháp càng phâ-hoại V. N. Q. D. Đ. chung nái, Thái-Học càng đã quyết bảo-động chung kỵ.

Lúc này ông đã chất-dịnh kè-boch cùng trong một ngày, Việt-Nam, cách-mạng quan-nó lén, danh-các yết-diem quan-sự của người Pháp ở xã Bắc, đã chia-ke lyc-luong-he di, minh-mỗi thành công.

Trong đảng có một số anh em phản-bối, vien lèi rằng thời-kỳ vũ-lực cách-mạng chưa đến, và lại đảng-viên rêu-tập chưa được thuần-thục, vậy nên thông thả dè rẽn lèi thê chia sẽ bay. Thái-Học là đảng-trưởng, có quyền quyết-dịnh và phát-thi hiệu-lệnh mà tất cả anh em đã the phải tuân-theo.

— Vết xùi đã phải-dịnh ra lệnh tòng-dòng bối?

— Phải, nhau-dịnh!

— Nên rái ro không thành công?

— Ghêg ta cùng làm viêc nước, nếu không thành công thi chết, chả sao!

Thái-Học điểm-tinh trả lời, rồi chọn ngày 10 Février 1930 là ngày tòng-dòng-binhh. Ông chia Bắc-kỳ ra làm ba chon-khu, thảo-chuông trình ác-chiến và cát đặt những người này phâ-trach ở khu nào.

Chính ông nhận phần trách-nhiệm gày cuộc khở-binhh ở Bắc-ninh, & Đáp-cầu, ở Hà-duong và thàn-dau.chiến-si đánh lấy Phà-lai.

Xứ-Nhà đánh Yen-bay, Hưng-hóa, Lãm-thao.

Nguyên-thé-Nghiệp đang ở Văn-nam, chỉ huy cuộc đánh Lao-kay.

Phó-đốc-Çinh-danh Son-tay.

Vũ-văn-Giảng phu, trách đánh Kiên-an là mìn công-nghệ phòn-binhh mà số đông lính em thèo-thuyền hứa hẹn giúp sức cho đảng.

Trước kia đã có năm sáu lần — có người nói đúng 10 lần — Thái-Học đã truyền lệnh tòng-dòng-binhh luu tung gần đến ngày giờ bối-dịnh, lài ra lệnh báo hoán. Những chiến-si đang thèm gắp, khát mòn kẽ mồi đã đe-bị săn-ving rồi lại giải-tán, ai nấy buôn buôn buôn thai-yona, song yết hiếu-lệnh ay

nghiêm cùa ông đảng-trưởng không ai dám chống-lại.

Lần này, thấy đảng-chọn ngày 10 Février, họ khoa-ay múa chén, vui mừng hết nút; ở mồi dia-diêm kề trên, người nào việc ấy, lò-chuông vẫn hòm-dau súng-ong và mài gươm-dao cho thậm-ắc, tbi còn đợi đến giờ thi hầm-hòm xong ga, cung-kè thà không chung-dội trời kia chạm-sát đổi-máu.

Bài đỗ, dân chiêu-bom mùng 10, các nơi lại tiếp-dugo lệnh truyền-boan-binhh đến 10 Février, nghe lài 5hôm sau.

Lệnh ấy của Thái-Học đến các nơi khác cùm kip-duy với chia-sa-iệu inuoc quyền ống Xứ-Nhà tui-hoi trê.

Đêm hóm 9 mang ngày 10 Février trong khi các nơi tuân-theo lệnh mới, không hành-dòng gì, ông Xứ-Nhà cũ véc-bảo anh em cu-sa-si davo Yen-bay, giét chết mìn bù vò-quan-tay, chém-giết bao-thanh-dung, lòi sang thi phai-hin. Còn ông thi chung trong đêm-dời, đêm-thù-hè davo lòn Hông-hoa và phâ-ly Lãm-nao, từ trên một cách-anh-dung, luồn miêng chui mảng người-Pháp cho lòi khit-thòi hoi cối-chong.

Qua ngày hóm-sau, đảng-viên các tỉnh nghe tin Yen-bay Phà-lai đã khôi-ngifti thi-thai, bấy giờ mới lục-lục nồi-lén, lài con vót lì nhiêu thau-thòi của đảng.

Nhưng nó-lâm ngày nay, chòi làm ngày khác, đầu-cứng-cô-lập vò-viен; chẳng thành viêt-gi. Dám-ba-quâ-boon ném tò Hanoi tối hóm 10 Février, đánh huyện Vinh-bảo và phâ-ly Lãm-nao, đêm 15-16; chính Thái-Học, đêm hóm 18/ định-danh Phà-lai, song tài-el tòng-vien tang-binhh si-dong-muu đều bị bắt trước giờ 6h30. Các chòi-khai đã khai-cung-thé. Tóm-lai, kè-boch tòng-dòng-binhh cùa xứ Bắc-kỳ hoàn-toàn thất-bại.

Thái-Học dùi ngay khóc lòi-tham-thiết, khi thấy tài-el cuộc tan-pai không-mong-ki phai eo-danh-trong được nái. Mất lài mìn-không-thai-ay vẫn trong nước.

Từ hóm 9 Février, chính-phu đô-bô đã

treo-thưởng 5000 béc đê mua cái đầu. Thái-Học và chuồng-quán nhà lãnh-tu V. N. Q. D. Đ. tui-hoi sét cang-rút chet-them.

Ông cũng Sư-Trach và một bạn đồng-chi nữa, quên-nau kòi vái, già đang nông-phu, định-do ngâ-hóng-triều vượt biên-giới sang đất Quảng-tay. Anh-hùng-mat-lò, khôn xiết thê-hwang.

Nửa đêm 20-21 Février, ba người di qua kip Cố-vit, họ tuân-dinh trông thấy, chặn lại, xít-bồi-cáu-cay, vì lúc bấy giờ việc tuân-phong khép-xi Bắc nguy hiểm trong vò-cung.

Thấy có nguy-hiem, Thái-Học tính kí bài-dicti di phi-lay khi-giới trong mìn-ra tu-vò dè mà lòi-thoát. Ông ném quâ-bom vào đám tuân-dinh, quâ-bom xuong ruong, không nò; lại-ut súng-lực ta-bến, súng tặc-ti.

Bạn tuân-dinh cùa ôi-dao rợt tay thuec rong vào loan-dâ: Thái-Học bị đánh-gay cánh-tay, sườn-tuông-một-dao, mặt-mút-say sát, lai vấp ngã-ga-xuong, que-chân, đánh-chiu cuô-hè-tròi. Sư-Trach cùa vò, muôa đánh-thao cho bao, nhưng quâ-bát-dich chung, bị đánh-dau-quâ, ngác ngoái-chết. Duy ca người tút-ba chay-theat.

Khi dusk 9 diem, nhận đén quâ là Thái-Học mà họ-bát được mọi cách-bát-ngo, bọn tuân-phong-dai, hối-hận :

— Khô quâ! Sao-đog không-bài? Nếu dorot-biet trước-lai-ông, thi-chung-tòi dê-ông di tu-nhien, đau-dâm-cán-ngân-xé-hồi-gi. ... Chong-tòi-cung-la nguoï-biet-yeu-véc. Khô quâ! Bay giò-biet-lum, thê rao? ... Cuộc xanh-mang Vietnam không-thanh-tròi giés-tai chòi-không-phai loi-giach-anh. Thái, chòi-tai-bát-quoc, rồi di-bao-quan-ma lòn-thuong...

Thái-Học mất-đòi-tri-lòi. Tôi-bao-bát nòc-đong-giai-kha.

Một lòi-yết khác nói rằng khi tuân-dinh chặn-lai, Thái-Học ném-bom-bau-súng-cung-không-nò, bêng-dong-dac-biet bo-hap-su.

... Cuối, Mười-thi Sư-Trach đeo tui-Anh-em-de che-tai-di!

— À ! chàng này đi ẩn tuop lại già danh Nguyễn Thái-Học, đe, ông cho một tên

Thái-Học, bọn ta là tuop là tên tuop giả danh, cho nên điện típ, danh dập tan nhản, đến nỗi Thái-Học trong thương như thế.

Người ta kẽ cùngh rằng trước hôm Thái-Học xưa soạn thân dân chiên-sí đánh qua Phố-lai, đã sinh lời ngóe không thành công, thi chép, cho nên đem giấy tờ quan hệ giao cho ban huân-dong-chí Nguyễn-thị Giang và dặn do việc tảng rất nhiều.

— Tôi phải dặn do các việc như thế, vì ngày mai không chép tôi đi theo ông Xứ-Nhu ! Thái-Học kết thúc câu chuyện, giao bài người.

— Cái đời anh thê-thì sung sướng thật ! có Giang nói và hò dại.

— Đời tôi mà sung sướng ?

Ü, anh vì nước chí phai chép có một lần thất, còn em đây tôi sẽ phai chép đến hai lần.

Em chép hai lần là nghĩa thế nào ? Thái-Học hỏi lại. Lập tức, cô trả lời :

— Chép không phải ai ? Em cũng sẽ chép vì nước, lại, còn phai chép vì anh nữa !

Có Giang đáp, và thô dại,

— Cõi con trai, bõ học bõ nhà di làm chính-tri, sung vào Phu-nh-đean của V.N.Q.D.B. kui-mết thành lập ; sau, tôi nên qâng-yien chính-thuc ; sau nữa, tham-ba cảnh-tay-phai, người thân yêu của Nguyễn Thái-Học, Hai người chàng phêng-đang, thê-nguyễn yêu nước, lại cùng thê-nguyễn yêu-nhà.

Nhiết-thanh, nhẫn-nại, due tin rắn như cát, để, có Giang giúp dâng nhiều việc quan

hệ, nhất là về mài tuyêt-truyền, thông tin và chuyen vân bóm đậu.

Sau vụ ám sát Bazin, đảng bị phai vỡ tan nát, Thái-Học phải trốn tránh bay đây mai đó mà thu thập hoí lán, xây dựng lại tảng, rồi ở trong cõi số, do vẫn chỉ-huy được công việc; giao thông với các đồng-chí cho đến tạo nên những chẽ dỗ mâu vắng lừng đầu năm 1930, phai biết có Giang có công-fo to-thết.

Vì nước, vì lòng, vì tình tôi với Thái-Học, có không-quán-las-khô, nguy-nhìn, để hết linh-cay qua thanh-kia, thêng-bao-vn-đe, phát-thi hiện-lan, xem xét công việc các chí-bô, giao thiệp với binh lính đồng-chí, tóm lại có làm người đại-diện phai-agaon của ông dâng-trưởng-Võ N. Q. D. B. rất có uy quyền, tất là đặc-lực.

Người Pháp biết-thê, man-on bắt-eo, nhưng hàn-tung-cô-hết-sao-bi-mặt-khon-ngoan, không aon-đeo-dureo.

Thái-Học vào từ rồi, Lãnh-hu Cánh đứng ra cả lapon và chỉ-hu V.N.Q.D. Bazin có như mọi y-cô-vân, tay-trông-pheo-bô có khuya-đen, bô-yê, việc, dâng, lật-oppo-cô-mi được rao-đòi, y-kien với Thái-Học ở trong ngục. Cõi dâng-lan cách-nào không-tin-thê được với Thái-Học, thật, không ai biết.

Sáng sớm 17 Jaia, Thái-Học, Phô-Séc, Colah và 11 người nữa, thái-nhiên bước lên-doan-dâu-ở-truoc đê-iso Yen-bay. Mọi người đều họ c Việt-nam độc-lập van tué-lai. Trong số phêng-người, xem-có, có một người tên, bô-dê, lang, do kinh-danh, đã oppo-cop-mi-trai, muốn kêu-gia ma phai nuô-xuâng, người ấy là có Giang, bô-mao, hiêm-dan, lôi-noi, eօi-dược phin-mi. Thái-Học mới lâng-chết, lâng-chết, lâng-chết.

Tuy-thôi, xô, đâm-ze, hõa, xô Ha-nô, ô-nhô, mót, dâng-chết, phai-quêng-phai-o-lan, biến-ban-thuong-hai, đang khóc-nhâng-bóng, cui-xi-phai-nắc-né, yô-yai han-và-hội ;

— Họ, son-chết, dâng-chết, Cõi-phai-hiên-h, dâng-xang, anh-nhì, kỵ-thu, bô-sang-zom, chinh-mát-cô-ñâ, rồng-thay, người yêu-bróe lón may-chém với xu-cuoi-lên-moi.

Người ta thấy có hỏa-diên, canh-gác-cần mặt-lâm, vì sợ-chạy-ra đường-nói-nhâm, thi-lộ-ninh-linh, bị bắt. Nhưng có cũng-tim, cách-trõa-di, lên Vịnh-yen, đưa-lang-thô-tang, quê-quán, Thái-Học, ngồi-duo, bông-cây, là nơi-trước-kia hai người-tang-quâ-nu-cho, nhau-làm-thu, rút-sóng-lục-rú-ju-ju.

Theo ngõ, đồng-thời, đồng-tu, Thái-Học

Ngay hôm sau, Thái-Học đi Hanoi, Nhượng-Tổng vào đến Hué tại bì-bát, giải-về Hanoi, ra Hội-dồng Đề-binh rồi, dây Côn-lon, Nghĩa là từ đêm hôm, song, mưu-lau-bié, mà thanh-tru, yết-bié, ba-nhì-sang-lèp V.N.Q.B.B., không-hé-gap-mít-uban-nhá.

Bởi-vậy, khi Nhượng-Tổng ở Côn-lon nghe tin, Thái-Học đã-leo-doan-dâu-dài, bông-nhỏ-lại-dêm-xua, xót-thương-bạn-cũ, có-bei-tho-khoe, Thái-Học như-san-nay :

Nhue mây-trung-bao, ách-mây-trung ;
Thuong-doi-không-lê-dâng-ma-trông !

Quyết-quang-nghiêm-bút, xoay-giacm-sáng,
Đau-chiau-râu-mày-then-nái-sóng ?

Người-đầu-chết, gi-long-vân-sóng,
Việc-dù-hồng-nâu-tột-là-công.

Nhó-anh, nhớ-lại-khi-lâm-bié,
Cười-khoc-canhh-khuâng-chia-rúo-nồng.

DÀO-TRÌNH-NHẤT

Tủ sách « TÂN VĂN HÓA »

Mới-cô-bản

Kinh Tế Thế Giới

(1929 — 1934)

Trong thời-kỳ khủng-hoảng
của NGUYỄN HAI-ẤU — Giá 6p.20

Sắp-cô-bản:

Hai Phương-Pháp Suy-Luân

(duy-lâm-và-duy-bát)

cha TRẦN-VĂN-THÀNH — Giá 6p.00

HAN-THUYỀN-phát-hành N° 71. TIEN-SINH — HANOI

GIA MUA BÁO

Một-năm, kè-cá-sô bao-dao-hiết	70.00
Sáu-tháng	35.00
Ba-tháng	18.00
Mai-sóp	18.00
Các-công-sô và-các-hội, một-năm	140.00
...	70.00

THƯ XEM CÔNG-CUỘC KIẾN-THIỆT CỦA THÁI-LÀN

Ngay từ khi Áo-đàu bịt kèc, có vở phong quang trời Á-châu là mọi cái mồi ngon, đưa nhau dòm đò. Thái-lan đã khéo gắp được một lịnh thế đặc biệt, bảo toàn đất nước, và sức tu cường, từ đó đối với quốc-đế dân-dân mờ mắt mờ mày và chiếm được địa vị.

Nước ta mới được giá phỏng công-cuộc kiến-thiệt nên một nước mới, từ nay kip phải mưu đồ, ngoài những việc thi thoé như những đặc tính của nước mình, dân mình, cũng nên xem xét đến công việc của những kẻ chung quanh qanh nữa, hay đỡ thê nỗi, nêu biện pháp cẩn đáng lấy làm gương sáng.

Vì lẽ đó, chúng tôi nói về công-cuộc kiến-thiệt của Xiêm-la và các bến cảng xem xét.

Bia-lý

Ở trung bộ bán-dảo Áo-đô-China, Thái-lap một nước độc-lập đã được mây, chọc nấm bay ở miền nam châu Á. Phía đông giáp Việt-nam tát, tát giáp Biển-nan, phía bắc giáp cả Việt-nam, Điện-diễn tiếp cõi, phía nam liền bán-dảo Mă-lei. Từ năm đến bắc dài 1.200 dặm; từ đông đến tây dài 480 dặm, diện tích cả nước chừng đàng 200.150 dặm vuông. Miền bắc núi non hòn-tiếp, nhất là biên giới phía

khoi phục thiên đới dồn dập Ban-cốc. Trinh-Chieu sau bị bộ hạ giết chết. Hoa-sách-Cách là bày tôi của Trinh-Chieu lên nối ngôi, từ là vị thái-tử của vương thất Thái-lan ngày nay, gọi là Lạp-mã thứ nhất. Đến đời Lạp-mã thứ tư, hai nước Anh, Pháp xâm lược bắc-dảo Áo-đô-chi-na, Thái-lan bị uy hiếp. Địa vi Thái-lan rất uy hiếp. May sao Lạp-mã thứ năm nhận rõ thời thế, múa cuộc chấn-hưng, bỏ chế độ phong kiến, giải-phóng nô-lệ, chính lý tài-chinh, cải cách giáo-duc, mở mang thực nghiệp trong 40 năm. Đến đời Lạp-mã thứ sau, cùng các cường quốc sủi dời những điều ước bất bình đẳng, lấy lại được quyền tự-chủ về lập-pháp và tu-chủ về quản-thu. Khi cuộc thế giới dai chiên lầu thứ nhất (1914-18) xảy ra, dù vào phe các nước Hiệp-trục, phái quân đội đến chiến-trường phía tây, Vua Lạp-mã thứ bảy ở sau cuộn lấp hiếu cõi mènh năm 1932, chẳng bao lâu phải thoái vị, sang nước Anh. A-nan-dai lên làm vua cho tôi ngày nay.

Nước Thái-lan có giỗ lối chính

tri quốc-vtrong chuyên chế, có ban cố vấn, dù người các cường quốc dù vào, có vẫn người nước

nào đều có mồ mang thế-hy

riêng, làm cho nước Thái-lan gần như một nước do quốc-tử cung

quản lý. Tháng 6 năm 1932 đặt

nhiên xà cuộc chính-hiện, nước

Thái-lan bị lật đè, thành một quốc gia quân chủ lập-hiến (chủ quyền tối cao & quốc-dân).

Cuộc đời mới đó do một phái Phi-gia-phuong lục-quân đại-té cùng phái Loan-ba-lye làm chủ đầu về tu-tưởng cùng tên-huân, phát khởi cuộc vận động cứu-quốc. Hồi đó, ban bố biến-pháp làm thời, thành lập "nội-các Phi-gia Ma-no, thi hành những chính-cvong như sau:

1) Ông họ phap, quyền kinh-te và lái chính-độc-lập;

2) Duy-tri nội-chinh-tri-an;

3) Bồi-dắp nền tảng-hạnh-phúc về kinh-te của quốc-dân;

4) Lập-vững quyền kinh-dông của quốc-dân (dành dỗ-giai-cấp đặc-quyền);

5) Bénh-vực quyền tự-do của quốc-dân;

6) Tích-cập sự giáo-dục.

Sang năm sau, mùa xuân năm 1933, một phái vè vương-tộc, qui-tố gây cuộc chính biến, lật-ra chính-phủ phần động. Không bao lâu Phi-gia-phuong lại nồi lén cuộc vận động bênh-vực hiến-pháp, lập lên nội-cács-Phi-gia-phuong. Sau đó mấy cuộc đảo-bug của phái phần động cũng đều bị phái Phi-gia-phuong trấn-áp, giữ vững nền-tri-an của quốc-gia.

sau khi cuộc chiến tranh này mở-màn, Thái-lan cùng Nhật-bản kết-làm đồng-minh để thực hành chủ-nghĩa tại Đông-Á.

III

Tài-chinh và kinh-te

Có số trọng-yêu về văn-hóa quốc-gia Thái-lan bấy-lâu không ở chính-tri mà kinh-te, tức là thế-lực Hoa-kieu và nước-Anh.

1) Hoa-kieu — Nhân-số Hoa-kieu ở Thái-lan rất nhiều. Thành phố Bangkok gần như một thành-phố Trung-quốc. Số người

quốc-vốn-thao buôn-bán, chiếm-dực lập-trường về thương-ughiệp trong nước Thái. Họ có-diem-nhung so lori lai kiem được gửi về Trung-quốc, còn về glai-cáp bến-bán trong nước Thái, 90 phia-trâm là người Hoa-kieu. Số lợi-to lớn-chung nà, từ Thái-lan lột-rá, coi-dò dò-thay rò. Số tiền mà Hoa-kieu gửi-về nước, mỗi-năm chung-hai ngan-van-thu (đồng-bạc Thái-lan), coi-nám-lại-tới-ba ngan-van-thu nà.

The-lực kinh-te của Hoa-kieu to-lon-như-thé, làm-cho-chinh-phu Thái-lan phải chú ý-ném-moi-day-nói-tên-chinh-ach-bé-xich-uguo Trung-hoa.

2) Nước-Anh — Thái-lan là một nước-hơn-xung-cho-hai-nước Áo-Pháp, hoàn-cánh nước-Anh ở hai-mặt-tây, nam, mà nước Pháp hì-phía-đông. Nhưng trước đây nước Pháp-doi với việc kinh-doanh-dát-thuc-can, chí-có-thể-lo-tự-giúp, khong-còn-sure-hứa-doi-léi-dát-Thái. Nước-Anh già-tay-hơn, đem-cá Thái-lan liết-vào trong-pham-vi-thelực. Trong-ban-tat-chinh-cua-chinh-phu Thái, tố-cô-ván-chiêm-phu-nhiều. Ông ấy chỉ lo chiêm-phu loi-ich-hon-het cho-Anh gaiy-nen-the-lực-lon-đe-Thái, cho-tới-khi-cuoc-chien-tranh-Pai-Á-bùng-né, the-neay moi-dan-dau-võ-lòi.

IV

Sự-xem-lực-cua-nước-Anh

Tù-sau-khi-người-Áo-tràn-sang-pia-dong-dến-gia-hia-thé-ly-19, các-dâm-en-Nam-duong, hoàn-toàn-thanh-dát-thực-dâia-cua-ho. Riêng coi Thái-lan còn là nước-dé-cáp, tài-không-tinh-khôi-si-dâm-dâia-cua-Ấu-chiu. Từ năm 1837 đến năm 1907 nước Pháp-lay-danh-nghia-xéi-roi-quốc

Đại-bi-khi-huyết

Đê-tieu-hoa Lợi-sinh-dục

Mỗi-hộp 3p.00

75, HÀNG-BỐ-HANOI

BAN-TAI

Nhà-Muối-TẾ-DÂN

131, Hàng-Bông-Hanoi

13

Đời trước sau năm lần dùng vũ trang sinh sôi xâm lược, Thái-lan bắt đầu đã phải dùng chính sách để người Áo kiểm chế người Áo, đem mồi ngọt dù Anh, mưu sự Anh để ngăn Pháp, mới giữ toàn được đất nước như hây giờ.

Người Thái đối với thù ấy vẫn nhớ không quên. Năm trước nhân khí làm lè ký-niêm ban bố hiến-pháp, Xiem tung chép chép địa đồ phân hiến-màn xác, chỉ rõ những đất bị mất, giờ cho giải-cấp thành niên trong quần đồi, làm cho các công-sử Anh, Pháp đã phải khảng nghi, nhưng Thái-lan không chịu bỏ, lại đem địa đồ ấy làm mòn, dập trong các trường học, khiến các học sinh không quên cái nhục mất đất. Rồi đến việc thất bại của Pháp, Thái-lan ra mặt đòi lại các đất bị Pháp chiếm, kết quả đã được như ý muốn.

Số với Pháp, Anh có những thủ đoạn cao hơn, thường mượn cớ ngang nga người Pháp xâm lược, bảo-chứng cho nền độc lập của Thái. Năm 1909, lấy việc cát-ba chầu ở bán đảo M-ai-lai của Thái làm điều kiện, để bô ra một ngàn vạn bảng làm tiền gốc xây đặt đường sắt của Thái-lan. Nước Anh dùng lối đó mà chiếm được nhiều đất của Thái, nên người Thái cũng giận lắm.

Phương sách lập nước mới của Thái-lan

Tự xưng là người Thái, có ý nghĩa tỏ ra mình là người tự do, và sự thật, dân-tộc đó vốn yêu thích tự do.

Các chí-sỹ yêu nước, nhận thấy sự áp-bach về kinh-tế chính-trị của ngoại-quốc, cùng sự chuyên chính của các phần tử thủ cựu trong vương-tộc, bèn nỗi lên cách-mạng, từ quốc-gia phỏng-kien, trở nên quốc-gia tu-hàn, & Nước Thái-lan của người Thái-lan, đó là một khâu-hiệu của mìn đầu tặc hoạt-dộng, của một quốc-gia liên-bộ.

Muốn làm một quốc-gia hiện đại, việc quâa bị về quốc-phòng là điều không thể nhăng quên được. Chính-phủ mới Thái-lan xét rõ điều đó, ra sức cải cách

quản-chế, và tổ-chức việc binh bị theo lề như yêu cầu này. Ngày 11 năm đầu cuộn lập hiến-cách-mạng (1932), số kinh-phí về quốc-phòng là hết tới 18 phần trăm số tổng-kinh-phí, năm 1938 tăng tới 38 phần trăm. Từ đó mỗi năm mỗi tăng, cho tới ngày nay, việc binh bị của Thái-lan đã có một lực lượng khá quan trọng cuộc Hưng A Vây.

Tôn-nước

Gau đây dán-khi Thái-lan đã có vẻ hăng-hái, thường tố rõ ra trong các việc hành động: Việc đổi tên nước gọi là «Thái» trong năm trước đây, lại càng làm cho nhân-sĩ thế giới phải chú ý. Vì Xiem-la vốn là tên gọi một thuộc-quốc, có ý nghĩa khukt-phuc. Nước Thái là nghĩa nước tự do. Tô tên nước Thái-lan, từ miền nam Trung-quốc di tím đất tự do, xuống đến lưu vực sông Mê-nam. Từ khi lập quốc đến giờ, thường bị nước ngoài xâm-lăng, nhưng đều kế tiếp cuộc tự do, phản-dầu. Các quốc-gia Nam-dương đều thành nô lệ của, người Áu-châu mà Thái-lan trước, sau vẫn là quốc-gia độc-lập, đó không phải là do sự auu-nhiều mà được.

Chúng ta hãy nêu coi thường? SỞ-BÁO

XÃ-HỘI SINH-HOẠT

TRẺ BƠ' VƠ' CẦN ĐƯỢC CỨU VỐT NGAY

Một edun-ngoan-ngữ nước Anh nói rằng:
Trẻ con là pha người lồng.

Nghĩa là trẻ con ngày nay táo là người lớn già, sần-sóc đến lớp trẻ con hiện-tại táo là sần-sóc đến lớp người lớn tương-lai. Lớp người lớn tương lai mà chúng ta thường róng thằng niên nay, làn nào?

Những trứ-be-yc! xing-thang xá cho dầu đường hoặc năm dài năm đó bờ hè, bụi cỏ, bụng dồi meo, da chát sạm, chân tay khẳng-khiu như que cùi, thân hình khô két như cái mắm, đang đợi bàn tay ném-niu ve-vuốt, cùa... Tú-thần.

Còn nhì-en cảnh thương tâm gấp mây. Người mẹ chết đói đầu tư đêm hôm trước, mà nứa buồm ngày hôm sau, đưa con nhỏ vẫn còn ngậm cái vu-lanh chéi, không chịu bô ra, có nhay mong tìm người sống.

Một đứa bé bén lèn năm ngồi gào khóc suốt đêm bén cái xác cũng đỡ cùa mẹ.

Một đứa tuổi lèn sáu bắc hay lèn mười giổi, không thể đoán dung tuồi nứa, vừa ôm lấy, xác bò vừa bù lu bù lu kêu trời.

Một đứa khác ý chừng, đã lèn mười, vừa khóc thét lèn vừa bòm mắt cho a chỉ đến năm chét khô ở một via hè.

Là trẻ mèo bô mắt mẹ đã dành là edun bô của báu, nheo-nhech lè cái sống thừa.

Lai con mèo só trè con bô mẹ nghèo khổ, rết rết ròm rả đậm bô bô-đô giữa cho, để giám bô se mảng phai nuôi.

Chúng là Ông già già không ra hơi; chúng thấp-tùn quá, người lớn không nhìn thấy, hay không hơi đâu-ai-awong.

Ban Cán-lê đau? Mai mai cùu vớt, lấy người cùa thê hê sau. Tương-lai cùa giông nôi không ở mây lão-ăn mây sập chết đói, mà một phần & lùi trê bơ-vo.

Phải cùu sống lấy chúng, trước nhất!, Bọn người già yêu sập chết kia, có chết ai hết cũng danh. Nhưng cái đám quèc-dan non kia, chúng phải có quyền sống, ta phải cùa nghĩa-vụ cùu cho chúng sống.

Cần lập gấp một áy-ban Bảo-hộ Nhi đồng, để trông coi săn sóc riêng về đời sống vật chất và linh-thần của đám trẻ bơ-vo đói khát.

Tại mây nước văn-minh, tiễn-liển, như nước Nga, nước Đức, nước Nhật, nhì-dòng được săn-sóc chu đáo vô cùng. Có thê nói rằng không một bước nào cùa trẻ con là không được người lớn đê mê tới.

Tại Đức, cứ 2 ngày trê phải tắm một lần và một lần được y-si khâm nghiệm. Người ta phải các thứ thuốc phòng các bệnh trê con cho các bà mẹ. Nhà càng nghèo càng được săn-sóc kỹ càng hơn. Nhà nào cha mẹ không đủ tư cách nuôi con thì đã có nhà-nuôi trẻ chung của Nhà-nuôi.

Người ta muốn gác lág một giồng lánh mảnh khà để giúp nước sau này.

Chúng ta hãy nghĩ tới cái nạn diệt vong chà chùng-tắc.

Kết già yếu, đói khát chết đi,
Kết trung-niên cũng vì, đói khát chết đi.
Số sinh-sắp, tất nhanh phải giảm.

Nếu trẻ con không được cùu vớt, nước nông cũng lại chết theo, thi dân-số sau này sẽ giảm mãi mãi phần lớn.

Xi-ga thơm ngọt hơn hết:

EROS. VIRGINIA
Bán buôn tại: PHÚC - ĐỨC — 87-89, PHỐ HUẾ HÀ NỘI

LION và MICANOH xi-ga thơm nhẹ có liềng
BÁN BUÔN TẠI: FACIC, — 269, PHỐ HUẾ — HÀ NỘI

vịt quèo-giai dài-kể đó... Ấy là trung-can-nhiệt-huyết cuối cùng của ta đối với Chúa-thượng... Thành-nhân đã dạy: con chim sắp chết, tiếng kêu a-bi, người ta sắp chết, lời nói ngay-thật... Giờ có hai cách, một là giải-lản họ di các trấn, hai là tìm cách kiềm chế phòng bị hồn hoài. Không vậy thì mầm họa còn mãi, một mai nòi lại dột-phát lên, sự nguy-hiểm không biết sao mà lường trước được!

— Vâng, lão-tướng-quân thật là thâm-mưu viễn-suw, tôi xin tâu bày cẩn kẽ với chúa-thượng! Định-Thề gật gù nói. Chính tôi cũng từng lo nghĩ nhiều về việc ấy.

Còn chén sám-thang để gần chỗ nǎm. Ngũ-Piác bảo viên thoại đã cho vài thia, nǎm lặng nghĩ hỏi chúc lát, rồi lại nói tinh táo:

— Ta còn một chuyện quan-hệ, suýt nứa quên mất... Ban nay, một người cao róng, làm bộ khép nép di ra sau cảng, nhà người có dè ý không?

— Thưa, có phải Công Chinh xứ Nghệ? Định-Thề trả lời:

— Chính hồn đấy!

— Lão-tướng-quân suy nghĩ về người ấy thế nào?

Nhà-người không hỏi ta cũng định nói. Chính có tướng gian-hiểm, phản-phục,

nhưng chính là bức kỵ-tài hiếm có ở nước ta hiện nay. Vậy sau khi ta chết, nhà-người trở về, nhớ tâu chúa-thượng nên với ngay Chính ra Thăng-long mà dùng... Điều cói yếu là đã dùng ghen thi nén trong-dung, cho hồn được thi thoái nǎng; nếu không trong-dung thi nén tim cờ mà giết đi... Cho dè con người ấy chạy theo địch-quốc thì tất đã đoạn sinh-sự, trở nên mối hại cho nước nhà...

Ngũ-Phúc nói đến đó thì kiệt sức, nằm xuống lồng giày lâu, lại mở mắt hồn trôi, gọi viên thoại-lai đưa cho xem lò chep, những lời đã nói, tay cầm bút run run

viết được tam chữ «Thần Hoàng-ngũ Phúc lâm chung cản lầu» Thế rồi thở hắt ra một hơi nhẹ, hai mắt từ từ nhắm lại, mà diện mạo có vẻ tươi sáng, như người lấy làm bài lòng đã xong công việc ở đời và trọn phận sự với vua chúa vậy.

○

Quân Trịnh rút về Thuận-hà rồi, Tây-son thống-trị toàn hạt Quảng-nam, không phải mất một mũi tên, nhanh một giọt máu nào cả.

Lúc này đất nước ta thành ra thế tam-phân-định-lúc rõ ràng; nước Trịnh ở Bắc-hà, nước Nguyễn trong Gia-dịnh, Tây-son chiếm một giải đất chạy dài từ đèo Lăi-ván-vào đền Bình-thuận, giống như nước Thu-Hàn ở giữa Nguyễn với Ngô dời Tam-quốc; nhưng có điều khác, là nước Thuỷ này không phải suy-vi, mà lại có thể mỗi ngày hùng cường, sấp, nuốt cả hai nước kia.

Hai năm Bình-thân và Định-dậu (1770 → 1777), Nguyễn-Nhạc lô sùa sang nội-trị, rèn lập quân-linh, chiêu-mộ lều-dan, tu-lù-ba thành Đồ-bàn của nước Chiêm-thanh cũ, tự xưng là Tây-son-vương, định-ra triều-nghi, quan-chế, phong chức tróc cho mọi người; tóm lại quy mô xây dựng, nghiêm-nhiên-trành một nước riêng.

Trong thời-gian ấy, chỉ có một lần Nguyễn-Lữ phung mang vào đánh Mây được thành Sài-gòn, rồi lẩn hổ, chỉ thu hết thóc gạo chở về Quy-nhon. Ngoài ra, Tây-son, không có việc động binh-dụng vỗ nài khác, với Trịnh hay với Nguyễn cũng vẫn iỏi nòng, song nói ôn qùa yet

Nắng-tướng-là mong được chiến-trận để lập công danh, khuyên Nhạc nên xuất-sư Bác-phai, thi Nhạc mím cười gạt đi.

Các người thích đọc, chém-giết

thứ kia ư? May nǎm trước đã chém-giết

mãi chưa chán à? Giờ phảng-fit, Ngũ-Phúc

yên mà hưởng cảnh thái-bình phè-qúy với nhau chẳng hơu!

— Chúa xông dạy thế, thật là có lòng chí-nhẫn đối với tướng-sĩ, nhưng chúng tôi nhận-cứ lâu ngày, không cầm-thương lên ngựa, ra trận gết giặc, thấy sao không vui l, dà-dốc Bằng-vân-Chân nói. Ôi... Các người muôn được vui thi đê nay mai ta cho vào xứ Đông-nai, tha-hồ cõi-giết!

Bàm-vuong-thượng, thế còn mặt Bắc?

— Không nói chuyện ấy với Nhạc xưa nay: xưa kia quanh bao ván bài, hình như có ý tim một người. Ú, không nói chuyện ấy với. Về mặt Bắc, biện thời ta chỉ cần-cùng một cái nử, như trai Phan-vân-Tuể chẳng hạn, chưa muốn phì bèn đến thành-girom của các ông.

— Vâng, Tam-quốc đời nay phải tội nước cờ bắc hòa Tào-tháo, đồng cự Tôn-Quyền, ấy đó là sở-định của chúa-công? Tán-ly Trần-văn-Năng hỏi.

Phải, chính thế đấy! Nhạc cười nói ra vẻ đặc-ý. Chủ-kiện của tôi mấy nǎm bay chưa thấy đỗi, mà Ông tân-ý thuộc truyện Tam-Quốc nà!... Phiền Ông tháo một tơ biếu ra Bắc-hà dì! Nhưng trong biếuchor có xung là Tây-son-vương nhé!

Đoạn, Nhạc giữ Trần-văn Năng ngồi lại, tức-tịch ngõ bày ý-tú, sai viết tờ biếu gửi ra Thăng-long, lời lẽ rất khâm-sỗ, xin chúa Trịnh phong cho minh làm Quảng-nam Trần-ll-ll-sư, dè vì họ Trịnh làm hàng rào che chong đang trong

Sứ-giả Tây-son đến Thăng-long, vâi tiền bá-cháu-báu ra đứt lát từ Bằng-phí cho lời cản-hàn, nội-thi. Khi vào

triều-kien, lại khéo thêu dệt, là ra Nguyễn-Nhạc, hết-jờ phay mến-d襌, khấn cho Trịnh-Sâm vui ve tượng-thi, dè quá trung. (còn tiếp)

đang buồn vì mối mài Hoàng-ngũ-Phúc, thêm phần chán ghét chiến-tranh; lập tức hạ chiếu, phong Nhạc làm chúa Quảng-nam Tuyên-phủ đại-sư, Cung-quân-công.

Một lần nữa, Nhạc lại được yên tâm không phải le ngại mặt Bắc, dè dồn-cá lực-lượng vào việc đánh Gia-dịnh, diệt tiềng chúa Nguyễn.

Trong những lúc Tây-son lảng-lẽ, tự xây-thé-lực, làm con hổ cõi mình lại dè chẹt vồ xa, như ta đã thấy trên đây, phà Nguyễn Định-vương nuông náu trong Nam-kỳ, nàu cõi mẩy tay bắc kẽi: Trung-nghĩa mõi binh lõn-phù, Đông-cung-Dương, tức là Hoàng-tôn-Dương mà Nguyễn-Nhạc đã gả con gái cho, thừa dịp trốn khỏi Quy-nhon, lẩn nòi vào Ga-dịnh với Định-vương, Viễn-tướng khách Lý-Tai-theo Tây-son lúc đầu, nǎm trước theo Nguyễn-Huệ vào đánh Phú-yen, sau Huệ giao cho trấn giữ thành này, chỉ vì Lý-Tai làm sai tướng-lệnh mà dè mắt đì, chiếu theo quân-pháp, không khôi-bị chém. Hắn ta sợ lõi, bèn phản Tây-son chạy về miền nam, chiếm thành Sai-gòn, tên Đông-cung lén làm Sản-chinh-vương, Định-vương làm Thái-thượng-vương, mõi binh lập trấn, tiech-theo-delta lưọng, ra mặt chống cự Tây-son và thề-nguyên khôi-phục cõi-nghiệp chúa Nguyễn.

Người ta kể chuyện cho Nguyễn-Huệ nghe, có ý lõi ngại Lý-Tai kiêu-dũng, khó bê-trù nỗi; Huệ tức cười và nói: — Tháng bát nhán ấy, tôi chỉ cho cái đầu nòi ở tạm trên cõi đến ngay náo tôi vào Đồng-dai!

Cuối nǎm Định-dậu, Nhạc sai Lữ và Huệ đem đại-binhh vào đánh Gia-dịnh, thấy bộ-cung-tiến, thanh-thể như Thái-son

(còn tiếp)

HONGPHONG

Trách nhiệm nặng nề của ông Khâm sai

(Tiếp theo trang 2)

dân sinh lại gồm cả vấn đề tim cõng việc cho dân có kế sinh nhai. Dưới chính thể cũ dân ta có tự do, nhưng người Pháp đã khéo tìm cách che đậy những vết thương xã hội bằng những lớp son hào, nhăng bồ ngoái, Nay dù thi bao nhiêu sự ghen tịm đều phơi ra, bao nhiêu cái uất nhò đều vỡ ra bày nén một cảnh thương tâm chưa từng thấy.

Trách nhiệm thứ nhất của nhà cầm quyền lúc này là phải quyết ngay vấn đề dân sinh. Đó là làm gạo để nuôi dân, đổi đổi lúa công và cho dân làm. Cae nhà đương chéch Nhạc Trọng khi ta là cầm quyền car-tri xã này, đã nghĩ đến cách hiến lúa công cho dân, giao gạo Nam-ký ra Bắc, để cho giá gạo sụt xuống, lại cho phép dân aliging có quyền khán hoang không phải qua nhiều sự phiên phán như trước, để tăng số ruộng cày cấy trong xã. Nhưng họ phuông pháp đó rất hao nhưng chưa có hiệu quả như được. Theo lính của đoàn vận tải Nam, Bắc vắng xá, bô thi niện đã có gạo ở Huế cho dân Bắc kỵ, nhưng từ Huế ra Bến Tre, racking phải vài tuần lễ nữa mới đến nơi.

Chúng tôi mong rằng trước vấn đề dân sinh cần kip và công cuộc trại an, ông Khâm sai Bắc kỵ sẽ hoàn các công việc khác lại. Cần phải gác quyết ngay việc cứu dân khỏi khát đói. Dân vì quá nêu dân mà nho nhỏ rồi chết dần thi việc già cưng bỗ. Gia gạo ở Bắc kỵ (giá cho dân) hiện nay ở Hanoi để lên tới từ 600\$ (gạo xanh) đến 750\$ và 800\$ (gạo lót).

Ái a! Càng đều lo về gạo, cứ nghĩ đến gạo, dân sự nuối sòng minh và vợ con hàng ngày thi giờ nào mà nghĩ đến các việc khác nữa.

Dân chúng hiện còn mong chờ chính phủ, V.v...nam mà ở ông Khâm sai thi hành

Có hai đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và
lương thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XÓ SƠ ĐONG-DƯƠNG

những phương pháp gì để có đủ gạo nuôi dân? Xu Bắc-kỵ xưa nay vẫn đã giao cho 8 triệu dân, chỉ giechinh sách thi thoa giao do chính phủ Pháp thi hành may năm này mà đồng bào ta mới bước lời cái cảnh nguy ngập như bây giờ.

Dân có đủ gạo ăn thì mới mong cái hì được dân và giết gìn được trật tự trong xã. Vẫn là dân sinh giải quyết xong thì cái an ninh mòng duy trì được.

Chúng tôi hãy tạm moing Phấn đại-nhân để ý đến một điều nói trên. **HỒNG LAM**

Cải chính

Số trước, trong bài «Nội-các Trần-trọng-Kim», trang 5, cột 2, giòng 17, thừa 2 chữ «Học giả», vậy xin cải chính, néng:

PHƯƠNG-T THANH

10 hầm này mới lại có một lớp thô dày (nhập thô này, in toàn giấy Tàu, Ngọc Lai, cát bùn trang-thâ

TRIẾT-HỌC TẬP BÚT

nhưng tu liệu mịn, có bùn trộn thành trô. Giá: 3p.80 (Bắc-kỵ) — bán dép 15p.00

SÁG-NAM-CO PHẦU

nhưng tu liệu mịn, có bùn trộn thành trô. Giá: 3p.80 (Bắc-kỵ) — bán dép 15p.00

KHÔNG-TÚ

HỌC-THUYẾT I, II và III-X

Giá: 45p.00 (Bắc-kỵ) — bán dép 15p.00

QUỐC-HỌC THU-XA

N. 16bis, TIEN-TSIN - HANOI

Lá số từ-vi Hitler

(Tiếp theo trang 10)

bắt đầu từ mươi 53 giờ đi thực la vắt và về chiêm tranh. Đại hạm đóng ở Giả Cú Mon, anch eo Cù Mon. Thái dương leo Khong kiếp, Kim dương, Ba la, Đen nam, Phau, có sự tuay quyen tuoc vi, Liên-hoa-an doan la se chét nhưng tốt xem cái tiêu hận 57 đồng ở cung Bao xáu hơn vi di Kinh Đà Tang, Bạch, Song Hao, Khong Kiếp, Thiên thường, Thiên Sứ, Khắc Hư, Đại hận và tiêu hận tuong quan.

Tôi đã là y ngũ ban thêm ve máy diệu quan hem trong la so hay, con ta cả các cuog khac xin dong y cung ong Lien-Hoa-Lo

9

Xem bài doan trên nay lam tu năm 1942 chung tot lay lam la co nhieu dien doan trung, nhiet la cat hanh nam ngoai (60 tuoi) va nam hay (57) cua Hitler.

Thêm mot le do nua, chung tot bang long de cho in bat nay, con cau ket, chung tot xu de danh phan cac bau.

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được

- GỘI GIAI NHÂN (ca kieu) của NG KHẮC MINH do nhà KIM NGOC xuất bản giá 24.

Xin cõi lot cảm ơn pha lạng sach va gioi thiệu voi các bạn ua ca kieu.

Dầu Nhị-Thiên

Trị bache vanh. Món ve 1\$00

NHỊ-THIỀN-BƯỜNG ĐƯỢC-PHÒNG
70, Phố hàng Buồm, Hanoi — Telephone 889

Ông già bà lão, đau lưng mỏi gối
người ôm mồi khói, tĩnh-thân mõ-mệt
MAU TỐNG

THUOC MẠNH ĐẠI-QUANG
Bán tại: 23, Hàng Bông Hanoi — Giá: nút. 805

Một xuất bản:

KINH DỊCH

sát bộ sách cũ nhất Đông Phuong	30.00
la nhieu thanh loai	
Phan bâ 5 cuon day ngọt	2000 trang
Giau thường	30.00
Giau Do (hop luu)	75.00
Giau luc anh cau (hop gao)	300.00 (theo)
Thien cuoc giri 5p00	
tha va ngan phieu giri ve	

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

NÊN HỦT THUỐC LÁ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá..... 0\$19

CÁC GIA ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC

ĐAU ĐẬM DÂY

HO GÀ

BIÊU-NGUYỄN

Tổng-đại: 123 Hàng Bông, Hanoi

Đại-lý khắp cõi Đông-pháp

RĂNG TRẮNG KHÔI SẤU THƠM MIỆNG

vì dùng:
thuốc đánh răng

GLYCERINA

Tuân-san báo TRUNG-BẮC TÂN VĂN SỐ
In tại nhà in Trung-bắc Tân-Văn

86 — Phố H. d' Orleans — Hanoi

Số báo in ra

Quản-ly NGUYỄN-DOAN-VƯỢNG

27

CUỘC TIỄU-TRÙ' TÀN-QUÂN PHÁP trên đường Hòa- Bình – Lai-Châu



Quân Pháp bị đánh dữ,
bỏ cả ô-tô lại ở dọc
đường



Quang cảnh một trại
lính Pháp ở Mộc-châu.
Trước khi bỏ chạy,
họ tan phá hết.



Chủ-quyền Pháp ở Lai-Châu
đã bị đánh dỗi. Đây là một
cuộc hội-hợp của dân-chúng
và quân lính Việt-Nam hoan-
nghênh nền độc-lập...



...và các cô Thái xinh đẹp,
mềm rẽo « xõe » để cảm ơn
quân lính Nhật đã giải-phóng
cho nước nhà.

GIÁ : 1\$50