

TRUNG BAC

4470-198
CHỦ NHẬT

1975
BAL

Tuân - lệ Quốc - tế

Trong tuần lễ vừa qua trên trường quốc-tế đã xảy ra nhiều việc trọng-dại đáng cho ta chú ý. Trước hết là việc Thổ-nhĩ-kỳ và Ai-cập tuyên chiến với Đức và các nước còn lại về phe Trục. Việc này người ta dự đoán từ lâu. Thổ và Ai-cập đã đợi đến lúc cuối cùng mới hành động, lúc mà các nước đồng-minh, sau cuộc hội-nghị Yalta, đã cảnh cáo rằng chỉ những nước nào tuyên-chiến với Đức trước ngày 1er Mars 1945 mới được mời dự hội-nghị San Francisco và các hội-nghị sẽ định đoạt số phận thế-giới sau này. Việc này tuy về mặt quân-sự không thể làm thay đổi tình-thế chiến-tranh một cách rõ rệt hùa nhưng về mặt kinh-tế thì sẽ có ảnh-hưởng lớn. Lần lượt ta thấy hầu hết các nước Âu-châu trước kia có cảm-thức với Đức nay cũng đều đã tuyệt-giao với Đức nếu không tuyên-chiến hẳn.

Hiện nay đang trung-lập ở Âu châu chỉ còn có Tây-ba-nha. Địa vị Tây sẽ rất khó xử vì đại-tướng Franco người cầm đầu Tây-ba-nha bây giờ đối với nước Đức quốc xã còn mang nặng cái ơn đã cứu giúp cho mình trong mấy năm nội-chiến chống với phái tả và Mạc-tu-khoa.

Về tình hình các mặt trận thì ở Tây Âu quân Mỹ đã bắt đầu tấn công ở miền sông Roco. Hiện quân Mỹ đã qua sông và chiếm được Juliers một thị-trấn trong yêu cầu chiếm nữa thành Duren.

Ở miền sông Sarre, quân Đồng-minh đã vượt qua sông đó ở nhiều chỗ nữa và đã chiếm Sarrebourg, Ockfen và Senrig.

Lở quân Mỹ thứ bảy đã chiếm xong Forbach và đang tiến về phía Sarrebruck.

Về mặt trận phía Đông các tin sau cũng

cho ta biết Hồng-quân sau khi lấy hãm thành Poznan hơn một tháng đã chiếm xong thành đó. Số quân Đức tại trận có tới 35.000 người, số bị bắt làm tù binh tới 310.000 người ngoài ra lại còn rất nhiều chiến-cụ bị hủy hoặc bị Hồng-quân bắt được.

Tại Breslan, Hồng-quân đã liên tục vào các khu phía Nam thành phố và đang tiếp tục việc trừ diệt quân Đức ở thành đó. Hồng-quân vừa chiếm được Gubers một pháo đài dùng làm bình-phong cho kinh thành Ba-linh về mặt Đông Nam. Trong khoảng 40 ngày gần đây quân Đức đã bị chết 80 vạn và bị bắt làm tù binh 350.000. Tại Ba-linh đã thiết-quan ngặt để tránh mọi cuộc nổi loạn của thợ thuyền ngoại quốc. Nhưng theo một tin Istanbul thì hiện trong quân đội Đức có cuộc nổi loạn lớn và đó 2 sư đoàn đã bỏ trốn không chịu chiến đấu.

Vừa rồi trong một cuộc hội-nghị báo-giới, đại-Tướng Mỹ Eisenhower Tổng-tư-lệnh quân đồng-minh ở Tây Âu đã tuyên-bố về tình hình các mặt trận. Theo lời tuyên-bố đó thì nếu quân Đức không thể đem thêm viện binh đến được, chẳng bao lâu nữa quân đồng-minh sẽ tiến sát đến bờ sông Rhin. Cuộc tấn công của Đức ở miền Ardennes đã làm cho quân Đức bị thiệt hại lớn cả về số quân và chiến-cụ. Đại-Tướng Mỹ dự đoán rằng quân Đức sẽ chiến đấu rất nặng nhọc đến cùng, có lẽ sau khi các đạo quân đồng-minh đã liên lạc với quân Nga ở giữa nước Đức, cuộc chiến đấu đó vẫn tiếp tục. Cuối cùng Tướng Mỹ nói quân đồng-minh vẫn liên lạc với quân Nga một cách rất mật-thiết.

Ở Thái bình dương, cuộc chiến đấu trên đảo Iwojima ngày một thêm kịch liệt và tình hình chiến-tranh ở khu Manila và Corregidor trên đảo Luzon vẫn chưa thay đổi mấy.

SAU CUỘC HỘI-NGHỊ TAM CƯỜNG Ở YALTA

NỀN HÒA-BÌNH VÀ CUỘC TRI-AN QUỐC-TẾ

sau cuộc đại-chiến này sẽ tổ chức thế nào ?

Trong lúc dân Việt-nam ta đang ăn Tết nguyền-đán và nô-ôi đón mừng xuân Ất-dậu thì trên bờ biển Bắc-hải, trong bán đảo Crimée thuộc đất Tơ Nga, ở Yalta đã có một cuộc hội-nghị giữa các vị thủ-lãnh của ba nước đồng-minh Anh, Mỹ, Nga là các ông Churchill, Roosevelt và Staline. Cuộc hội-nghị này rất quan hệ vì các vấn đề đem bàn định ở Yalta toàn là những vấn-đề có liên lạc đến cuộc thế-giới đại chiến này, địa-vực-mệnh quân-loại và cách tổ chức nền hòa bình cũng cuộc tri-an quốc-tế sau khi chiến-tranh đã kết liễu. Đó là cuộc gặp gỡ thứ hai giữa ba vị quốc-rường các nước Anh, Mỹ, Nga từ khi xảy cuộc chiến-tranh và có Nga và Mỹ dự vào. Cuộc hội-nghị này là thứ nhất đã họp ở Téhéran kinh-pố Ba-lu vào hồi cuối năm 1943.

Hội-nghị Yalta càng quan hệ hơn là vì nó sẽ họp vào giữa lúc tình hình chiến-tranh ở Âu-châu đã bước vào thời-kỳ quyết-liệt và cuộc thắng lợi đã ngã hẳn về phe các nước đồng-minh vẫn gọi là dân-chế. Như các tin tức gần đây thì một mặt Hồng-quân không những đã giải-phóng được đất nước Nga mà cả cho nhiều nước khác ở trung Âu như Ba-lan, Lỗ, Tiệp, Nam-tu, Hung-giá-ly tránh khỏi cuộc chiếm cứ của quân Đức. Một mặt quân Anh, Mỹ, Pháp đã khôi-phục được đất các nước Pháp, El, Ma-tan, Ý, Hi-lạp, và nhiều đảo trong miền Địa-trang-hải. Nước Đức quốc-xã hiện đang trong một tình-thế rất nguy ngập nếu ta không nói ta thất vọng hẳn. Dân Đức hiện nay đang gặp nhiều sự khố-khẩn về quân-sự và kinh-tế. Các đoàn quân quốc-xã trong mấy năm

1940, 1941, 1942 và một phần 43 đã làm mưa gió và chinh phục hầu khắp Âu-châu tây dần dần về bờ Đại-tây-dương, đồng đến sông Volga và châu núi Caucase, bắc đến bán-đảo Scandinave nước Phần-lan và nam đến tận Hi-lạp và các đảo trong Địa-trang-hải nay phải rút lui về giữ thế thủ và chống nạn xâm-lãng của quân đồng-minh từ ba mặt tiến vào đất Đức. Các miền mỏ than, mỏ dầu và kỹ-nghệ chiến-tranh của Đức hoặc đã vơ tay Hồng-quân hoặc bị quân Anh, Mỹ đánh phá hàng ngày rất dữ dội. Vì đó mà số đầu cốt của Đức hàng tháng đã giảm mất tới 150 000 tấn và hiện nay Đức phải hạn chế việc dùng không-quân và các đội quân thiếp giáp ngoài các mặt trận. Vừa rồi Hồng-quân lại chiếm được nhiều miền Đông-Phổ và ở phía Đông cũng Đông Nam Đức là những miền phì-nhiều và có nhiều mỏ than của Đức nên số dân lánh nạn sang miền Tây Đức càng ngày càng nhiều và các thực-phẩm cùng các vật-liệu cần dùng ngày càng thêm khan. Trước tình thế đó, các nhà cầm quyền Anh, Mỹ, Nga trong khi hội-hợp ở bán đảo Crimée đã dự tính đến lúc quân Quốc-xã phải đình-chiến và Đức phải đầu hàng không điều kiện. Các nước đồng-minh lại nghĩ cả đến việc chia nhau chiếm cứ và cai trị đất Đức và tìm cách nào để làm cho người Đức không thể nào quay trở lại hòa bình Âu-châu như từ trước đến nay nữa.

Bản tuyên-ngôn chung của ba nước Anh, Mỹ, Nga

Sau khi hội-nghị tam-cường ở Crimée bế mạc, ba vị thủ-lãnh ba nước Anh, Mỹ, Nga là các ông Churchill, Roosevelt và

Sta-lue đã cùng công bố một bản tuyên ngôn rất quan trọng cho việc tổ chức nền hòa bình và cuộc trị an quốc tế sau cuộc đại chiến này. Bản tuyên ngôn đó tưởng ai là người thường cần ý đến tinh-hình quốc-tế trong lúc này cũng đều nên biết qua một-phần. Chúng tôi theo các tin tức hàng ngày thu thập qua lại dưới đây những đoạn cốt yếu trong bản tuyên ngôn đó.

Đoạn thứ nhất bản tuyên ngôn nói rằng: Các chương trình bình-bị của ba cường quốc đồng-minh để đi tới cuộc thất bại cuối cùng của kẻ thù chung. Các bộ tham mưu của các nước đồng-minh đã họp bàn hàng ngày trong suốt khi Hội-nghị họp ở Crimée. Các cuộc hội-hợp đó đã có kết quả mỹ-mãn về mọi phương-diện và kết liễu bằng sự liên lạc một thể hơn lúc nào hết của sự cố gắng về binh-bị của các nước đồng-minh. Đại-biên ba nước đã đồng ý và định rõ hẳn đến rồi nào thì lực quân và phi-quan đồng-minh sẽ đánh những trận mạnh hơn nữa về giữa đất Đức và đồng thời sẽ đánh từ các mặt Đông, Tây, Nam, Bắc mà đổ vào.

Các chương-trình quân sự đã khi nào đem thi hành mới công bố. Cuộc hợp tác mật-thiết của các bộ tham-mưu đồng-minh trong cuộc hội-nghị ở Crimée sẽ làm cho chiến-tranh rất ngắn đi. Về sau này đến lúc nào cần, các bộ tham-mưu đồng-minh sẽ họp bàn lại.

Án nước Đức đã xét xong. Bản Đức càng không chiếm một cách thất-vọng bao nhiêu thì sẽ phải trả giá rất đắt-bại sự này bằng một giá nặng nề bấy nhiêu. Đại-biên các nước đồng-minh đã đồng ý về chính-sách và chương-trình chung để ấn định cuộc tấn-hang không điều-kiện của Đức sau khi đã thắng nổi cuộc kháng-chiến bằng binh-khí của quân-đội Đức. Đến lúc nào Đức thừa hẳn thì nội-dung cuộc tấn-hang đó mới công-bố ra.

Theo các chương-trình đã y-chuẩn thì mỗi đạo-quân đồng-minh sẽ chiếm đóng một khu đã định rõ trên đất Đức. Đã dự định sẽ có một nền cai-trị và một cuộc kiểm-soát theo mệnh-lệnh của một ủy-ban

kiểm-soát trung ương gồm các viên Tổng-tư-lệnh các đạo-quân đồng-minh đặt tại ban-doanh ở Bà-linh.

Các nước đồng-minh đã định sẽ mời nước Pháp, nếu nước Pháp muốn đi dự vào cuộc kiểm-soát đất Đức và dự vào ủy-ban kiểm-soát Đức. Các bộ tham-mưu Pháp chiếm đóng sẽ do các đại-biên của bốn cường-quốc trong Ủy-ban sẽ vấn-đáp nhau ấn định rõ.

Mục-dịch không thay-đổi của các nước đồng-minh là phá-tan hẳn chủ-nghĩa quân-phiệt và chủ-nghĩa quốc-xa Đức và làm cho Đức-không thể nào quay-rồi hòa-bình thế-giới được nữa.

Đồng-minh quyết sẽ bãi-binh Đức và giải-tan hết cả các đạo-quân Đức và giải-tan hẳn cả bộ-tham-mưu Đức là cơ-quan từ-trước đến nay vẫn tìm cách khôi-phục lại chủ-nghĩa quân-phiệt của Đức, sẽ đòi và phá-hủy các thư-chiến-cụ Đức sẽ trừ-tiệt và kiểm-soát tất cả các kỹ-nghệ Đức có thể dùng về việc xuất-sản chiến-tranh, sẽ đem xét-xét hết cả những người cư-tại đã gây ra chiến-tranh và kết-án những kẻ đó, sẽ yêu-cầu Đức phải bồi-thường về tất cả những sự-tàn-phá do Đức gây-nên, sẽ trừ-tiệt đảng Quốc-xã, các đạo-luật, các cơ-quan và tổ-chức quốc-xã, trừ-hết mọi ảnh-hưởng quốc-xã và quân-nhân trong nền hành-chính và đời-sống văn-hóa cũng như tinh-tế của dân Đức. Đồng-minh lại cũng dự-định mọi phương-pháp khác có thể cho là cần cho nền hòa-bình tương-lai và cuộc-trị-an trên thế-giới. Mục-dịch các nước đồng-minh không phải là định-giết dân-tộc Đức nhưng phải đến lúc nào trả-xong chủ-nghĩa quốc-xã và quân-phiệt thì người Đức mới có thể hi-vọng sinh-sống và có một địa-vị trong hàng các nước được.

Đồng-minh đã xét đến các vấn-đề các sự-thiệt-hại do Đức gây-nên cho các nước đồng-minh trong cuộc chiến-tranh này và đều công-nhận rằng việc bãi-Đức phải bồi-thường các sự-thiệt-hại đó được chứng-nạp càng hay là việc dĩnch-đáng. Sẽ lập một ủy-ban ấn-định các-khoản bồi-thường đó, ủy-ban này có trách-nhiệm xét các vấn-đề

trị-giá và thi-hành việc bồi-thường. Ủy-ban sẽ lập ở Mạc-tư-khoa.

Vấn-đề tổ-chức hòa-bình và cuộc-trị-an quốc-tế

Các vị thủ-linh ba nước đồng-minh lại quyết-định rằng khi nào có thể được sẽ tổ-chức thế-giới theo một chương-trình chung để giữ hòa-bình và cuộc-trị-an quốc-tế. Việc đó rất cần-thiết vừa là để đề-phòng các cuộc xâm-lãng vừa là để trừ-hết mọi nguyên-nhân chiến-trị, kinh-tế và xã-hội của chiến-tranh bằng cuộc hợp-tác mật-thiết và liên-liếp của tất cả các dân-tộc về hòa-bình. Nên rằng tổ-chức quốc-tế đó đã bắt-đầu xây-đựng ở Hội-nghị Dumbarton Oaks. Tuy vậy vẫn chưa đi-đến được sự-đồng-ý trong vấn-đề quan-trọng tức là vấn-đề thủ-tục sẽ thi-hành. Tại hội-nghị này lại bàn-đến việc giải-quyết sự-kho-khẩn đó. Các nước đồng-minh đã định rằng đến 26 Avel này sẽ họp một hội-nghị giữa các nước đồng-minh tại Cựu-kim-sơ để thảo-bàn chương-trình về công-các tổ-chức đó theo các nguyên-tắc đã đề-ngay trong các cuộc đàm-phán ở Dumbarton Oaks.

Chính-phủ Trung-hoa và chính-phủ lâm-thời nước Pháp sẽ được hỏi ý-kiến ngay và sẽ được mời dự vào cuộc hội-nghị đó cùng với các nước Anh, Mỹ, Nga. Ngay sau khi đã hỏi ý-kiến hai chính-phủ Trung-hoa và Pháp, sẽ công-bố hẳn-kể các đề-nghị về thủ-tục sẽ thi-hành. Đại-biên các nước đồng-minh đã lập và ký vào bản-tuyên-ngôn của Âu-châu đã giải-phóng.

Bản-tuyên-ngôn đó dự-định một chính-sách hợp-tác giữa ba cường-quốc và một cuộc hành-động chung để giải-quyết các vấn-đề chính-trị và kinh-tế của Âu-châu đã giải-phóng theo đúng các nguyên-tắc dân-chủ. Bản-tuyên-ngôn đó như sau này:

«Quốc-trưởng Tô-Nga, Thủ-tướng Anh, và Tổng-Thống Hoa-kỳ đã cùng hỏi ý-kiến vì quyền-lợi chung của các nước đó và của dân-tộc trong Âu-châu đã giải-phóng. Đại-biên ba nước đã cùng đồng-ý về việc thi-hành một chính-sách chung trong buổi tạm-thời và chưa vững vàng ở miền Âu-châu để giải-phóng để giúp cho các dân-tộc đã được giải-phóng khỏi cuộc chiếm-cử của Đức và cả các dân-tộc các nước trước kia theo vào Trục-giải-quyết bằng những phương-phán dân-chủ các vấn-đề chính-trị và kinh-tế căn-kịp của các nước đó.

Việc dựng-lại nền-trật-tự Âu-châu và xây-đựng lại đời-sống kinh-tế quốc-gia sẽ phải thực-hành theo những phương-pháp và bằng-cách nào để cho các dân-tộc đã được giải-phóng có thể phá-hủy hết những di-tích cuối-cùng của chủ-nghĩa Quốc-xã và chủ-nghĩa Phát-xít và lập-nên những cơ-quan dân-chủ theo ý-mình lựa-chọn lấy.

Đó là nguyên-tắc trong bản-tuyên-ngôn Đại-tây-dương: quyền của các dân-tộc được lựa-chọn chính-thể hợp-với ý-muốn-mình, khôi-phục lại chủ-quyền và quyền-lự-trị cho các dân-tộc đã bị các nước xâm-lãng dùng võ-lực mà cướp-mất. Muốn gây-nên những điều-kiện khiến cho các dân-tộc được giải-phóng có thể đi-đến chỗ-nở-ung các quyền-lợi nói-trên, ba chính-phủ đồng-minh sẽ cùng giúp-cho các dân-tộc Âu-châu được giải-phóng và các nước đã từng theo-Trục, theo ý-kiến của các đại-biên ba nước thì trong các nước đó phải cần có những điều-sau này:

- 1) Lập-nên những điều-kiện hòa-bình.
- 2) Thi-hành các phương-pháp khẩn-cấp để cứu-giúp học-dân khổ-sở.
- 3) Hợp-những chính-phủ lâm-thời trong đó có tất cả phần-tử dân-chủ trong dân-gian dự-vào và đảm-bảo cuộc bầu- cử tự-do để lập-những chính-phủ hợp-với nguyên-vọng của dân-chúng.

PHÒNG XEM BỆNH
BÁC-SỸ PHÁT

21 phố hàng Đền
(Lý-thường-Kiệt),
mưu phố Sinh-tử,
cạnh viện Tê-ninh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30
Buổi chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

4) Tại những nơi cần phải có sẽ làm cho dễ dàng việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do ấy.

Ba chính phủ đồng - minh sẽ bởi ý kiến các nước liên minh khác và các chính - phủ lâm thời hoặc các chính - phủ khác ở Âu-châu mỗi khi phải xét đến những vấn đề có liên can thẳng đến các nước đó. Khi nào theo ý kiến ba chính phủ, tình thế của một nước nào ở Âu châu giải phóng hoặc của một nước nào trước kia theo Trục kiến cho của phải hành-dộng như thế thì ba cường quốc sẽ hội ý kiến nhau về những phương pháp phải thi hành để cùng chia những trách nhiệm chung để giữ hay trong bản tuyên ngôn này.

Do bản tuyên ngôn này đại biểu ba nước nhắc lại sự tin tưởng vào những nguyên tắc của trung ước Đại Tây dương và trong bản tuyên cáo với các nước yêu hòa bình khác, đại biểu ba nước nhắc lại lời cam kết sẽ lập một nền trật tự thế giới mà mục đích là hòa bình, sự an toàn, sự tự do và hạnh phúc chung của cả nhân loại. Công bố bản tuyên ngôn này, ba cường quốc tỏ ý mong rằng chính phủ lâm thời nước Pháp sẽ hợp tác với ba cường quốc trong việc tiến hành công cuộc đó. Đến hợp hội-ngiại ở Crimée, đại biểu ba cường quốc đã định sẽ có giải quyết xong những sự tương phản về ý kiến trong vấn đề đó về đủ mọi phương diện và nhắc lại ý kiến trong vấn đề Balan. Các đại biểu đã xét vấn đề đó về đủ mọi phương diện và nhắc lại ý muốn chung sẽ khởi lập lại một nước Ba-lan mạnh, tự do, độc lập và dân chủ.

(Xin miễn dịch đoạn nói riêng về Balan Nam - t - lập-phá và vấn đề Ba-nhĩ-cán vì chỉ quan hệ đến các nước đó mà thôi).

Trong đoạn kết, bản tuyên ngôn nói rằng: Cuộc hội-ngiại tại Crimée đã tỏ rõ một lần nữa ý muốn chung của ba cường quốc về việc giữ nguyên và tăng thêm trong thời kỳ hòa bình sự duy nhất về mục đích và hành động đã kiến

cho các nước liên-minh có thể nắm chắc sự toàn thắng trong cuộc chiến tranh này. Đó là một sự bắt buộc thiêng liêng mà ba chính phủ phải tuân theo vì quyền lợi của dân ba cường quốc và quyền lợi chung của tất cả các dân tộc trên thế giới.

Chúng tôi chỉ mong rằng vì cuộc hợp tác vững vàng và sự hiểu thấu sâu xa giữa ba cường quốc và giữa các nước yếu mến hòa bình hi vọng tối cao của nhân loại mà hòa bình và sự tự an viên sẽ có thể thực hiện được. Mục đích đó đã giải tỏ rõ ràng trong bản ước Đại Tây dương bằng mấy dòng này: « Bảo đảm rằng mọi người ở trong tất cả mọi nước có thể sống tự do xa hẳn sự sợ sệt và cần dùng ». Nên nhận rõ rằng cuộc thắng lợi trong cuộc chiến tranh này và công cuộc tổ-chức quốc tế đã để ngời trên kia sẽ giúp cho thế giới trong những năm sắp tới có thể thực hành được các điều kiện cần thiết cho một nền hòa bình như thế ».

(xem tiếp trang 27)

BẮC CÓ BAN:

Chơi Giữa Mùa Trăng
của HÀN-MẶC-TỬ

CHỌN BẠN TÌNH
(Hoffmann)
Vũ NGỌC-PHAN dịch

THƠ CHO MỘT THANH-NIÊN ĐỒNG THỜI
của NGUYỄN-ĐỨC-CHÍNH

NẾM NGREO
của TÔ HOÀI

ĐANG IN:

KHOA-HỌC CHIẾN-TRANH
(có 15 phụ bản trình bày bởi tác giả)
của HUỖN-TÍNH

DƯ - HƯƠNG
TÂN-HOÀI dịch-chê

Y-VĂN HOA
Vũ-NGỌC-PHAN dịch

Nhà xuất-bản - NGÀY-MƠI
Giám-đọc: NGUYỄN-NGỌC-CHƯƠNG
151 đường Henri d'Orléans - HANOI

NÊN NHỜ ĐỂ MỘT ĐIỀU TIN TƯỞNG SAI LAM

QUÝ HÓA GÌ NHỮNG ĐỜI DƯƠNG NGU TAM-ĐẠI MA TA HAY AO-ƯỚC!

Sự mong mỏi của thiên-hạ luôn luôn là mới lạ, lần tới, con cháu muốn giỏi hơn ông bà, tương lai tốt đẹp hơn hiện-tại, nghĩa là người ta mong tiền hóa mãi không ngừng. Trái lại, sự mong mỏi của ba con nhà ta, phần nhiều là đi giạt lùi: sống bây giờ mà không lo mở mang công-el ôi cuộc đời trước mắt, lại giành cỡ tiếc muốn những ngày mù-mịt đã qua.

Chẳng thế mà đến thời-dại này còn nghe trong dân-gian ta có những tiếng than vãn ao ước trở lại làm người ở đời Đường Ngu Tam đại, tức là khoảng đời từ Nghiêu Thuấn đến Hạ, Thương, Chu. (2557-247 trước Tây-lịch kỷ-nguyên). Không thiếu gì người vĩnh thọ, làm vua, đặt bái ca, dân cấu đối, tổ sự ước muốn giạt lùi ấy. Vì sao? Vì người ta tin tưởng rằng đời Ngu Tam-dại là đời hết sức thái-bình thịnh-trị dân hết sức yên ổn sung sướng, ai nấy chỉ có việc ngày làm tối nghỉ, ăn no rồi vỗ bụng hát nghêu-ngao, chẳng phải phải hà lo nghĩ gì cả.

Đây là một tín niệm của nho-gia truyền sang đại-chúng, trải bao nhiêu đời nay, chẳng những ở xứ ta, ngay ở Trung-quốc cũng thế. Tín-niệm ấy do ở lòng chán ghét thất-quá. Trong trí-nho-gia đóng định tín-tưởng Đường Ngu Tam-dại là « thời đại hoàng-kim », văn-minh thịnh-trị nhất cả lịch-sử Trung-quốc, nhất thiết chế-độ lễ-nghi đều đáng làm gương và người làm dân ở đời ấy rất mực yên vui thoải-hoạt, vả sau không có đời nào

được như thế nữa. Bởi vậy, người ta cố lấy Đường Ngu Tam-dại làm khuôn mẫu, và mỗi khi thấy ở đời mình có điều gì bất như ý, người ta không tìm cách đánh ngã nó đi, hẳn xây dựng ngay mai sáng-sủa tốt đẹp hơn, chỉ thiết tha ao ước làm sao trở lại làm dân Nghiêu, Thuấn, Vũ, Shang.

Nhưng có thật người dân ở những đời ấy sung sướng hay không?

Có thật Đường Ngu Tam-dại là « Hoàng-kim thời-dại » hay không? Muốn đáp hai câu hỏi ấy, chúng ta không phải tìm chứng cứ đâu xa; cứ lấy ngay kinh sách làm nguồn gốc tin tưởng của người ta mà xem, đã thấy sự thật trái lại.

Ở đời chúng ta, có phương pháp trị thủy bằng khoa-học, vậy mà những cơn sóng lớn như Hoàng-hà, Dương-tử hóa Tàu, Nhị-hà Cửu-long xứ ta, dâng lên tràn ngập vùng này, lở cuốn mùa màng nhàu sức cả vùng ấy, làm cho dân-tình đói rét xiêu bạt khổ-kh. Nói gì ở đời Nghiêu Thuấn, khắp Trung-quốc chìm đắm về nạn hồng-thủy thao-thiên, kéo dài mấy chục năm không ngớt, đến nỗi độc-xà mãnh-thú ở lẫn với người và người phải ăn thịt lẫn nhau, như thế quyết-niên không phải là đời mà kẻ làm dân được sống no đủ sung sướng!

Hứa-Do được vua Nghiêu muốn nương
thiện-hạ cho mà nâng-nặng từ chối. Chạy
đi ra sông rửa tội, ông phải là chế
ngôi vua hay là sao-thượng gì cả, có lẽ
ông ta thấy đương-thời hồng-thủy quá
to, dân-sinh quá khổ, tự nghĩ mình
không (hề làm sao khác hơn vua Nghiêu,
nên chỉ không dám nhận lấy trách-
nhiệm thiên-hạ đây thôi.

Đến dân Tam-đại càng thảm-khổ hơn.

Thử xem kinh Thái 300 thiên, trừ ra
những bài thơ tụng công, yển khác,
tổ tở, chúc thần, là hạng văn chương
kêu-giao thù-tạ, ta thấy có vẻ ung-dang
hòa-bình; với lại những bài thơ tả tình
trai gái nghe ra đắm thắm vui vẻ; còn
thì nói về chính-trị xã-hội, phơi bày
cảnh khổ của người đời bấy giờ thật
đáng ai-ngại xót thương.

Ví dụ thơ *Đặng* kể chính-sự dân-tinh
ở đời Thương, mà có những câu như
« nước sôi canh nóng », như « người

đời nay có tội gì », như « anh-sư càng
tệ », như « thương kẻ hạ dân, bụng lo
không ngớt » v... v... những lời than
vãn như thế, há phải là tâm-thanh của
một xã-hội yên ổn sung sướng đấy ư ?

Hán-uhô cổ bênh vực điều tin-tưởng
Tam-đại là « thời-đại hoàng kim », cho
nên bảo những bài thơ tả cảnh dân-gian
bi khổ trong kinh Thái, đều là thuộc về
đời hai vua U, Lệ phá Chu, còn ở triều
vua khác thì sự sống của dân luôn luôn
thái-bình hoan lạc.

Được rồi, chúng ta đọc ngay thơ Mãn-
phong Thất-nguyệt của ông thánh Chu-
công làm ra, để ca-tụng vương-nghiệp,
thử xem dân-tinh lúc ấy thái-bình hoan-
lạc ra thế nào ?

Trong bài thơ đó, kể chuyện nông-dân
đi săn, bắt được con heo rừng to béo,
phải đem dâng ông địa-chủ (trong thơ
gọi là công), tự mình chỉ giấu diếm một
con heo nhỏ, đem về mổ ăn với nhân
dã là may phúc. Quanh năm họ phải
đem thân nai sức, làm việc khó nhọc,
để nuôi sự no béo của các địa-chủ và
công-tử, mà bản thân phải chịu đói rét.

Này nhé, mùa xuân họ phải đi hái
dâu, tháng 3 phải lo nhuộm vải, để các
công-tử may áo, đến tháng 11 lại đi săn
bản lấy da chồn ca cáo để làm áo ngự
hàn cho công-tử. Lợi nghiệp họ chỉ
những cơm nhà việc người như thế mà
hết cả năm; tháng chạp đến nơi rồi,
chính họ một manh áo vải che thân
không có, tới nước thở than « Vô y vô
cát, hà dĩ tốt tử ! »

Nhưng chưa phải thế là hết. Tháng
10, nông-sự xong xuôi, họ lại tiễn lưng
gạo bị, đến nhà địa-chủ công-tử để sửa
sàng nhà cửa cho các ông, còn việc cấy
đất gieo mạ che mình mùa sau thì hãy
để đó. Vợ con họ chui rúc trong lều
tránh vách đất, sợ ro trải qua mùa đông.
Phụ và dân-gian có nhau-sắc, đi hái

dâu ngoài đồng, họ ông địa-chủ công-
tử trông thấy vừa ý là cứ bắt ngang đem
về, mà người mất vợ mất con không
dám oán than, đòi hỏi. Trái lại, nhân
mùa gao mới, họ còn phải làm thịt dê
noa đem tới dâng nộp chúc mừng công-
tử là khác.

Ấy, giữa đời Vũ-vương Thành-vương
làm vua, Chu-công thánh-hân làm
tướng, mà nông-dân vất vả điêu đứng
như thế, nói gì đời nào ?

Nếu chúng ta đọc kỹ kinh Thư, dám
chắc tấm lòng ao ước làm dân Tam-đại
có nỗi nản mảy, cũng phải nguội lạnh
như nước đá.

Thật thế, đời chúng ta muốn ăn mặc
thế nào tùy theo sở thích. Các ngài có
thề mặc tây, mặc ta, mặc Xiêm, mặc
Khách, hay là ông Lý muốn diện
áo gấm đi giày bươm cũng mặc kệ ông.
Nhưng ở đời Tam-Đại theo *Vương chế*,
sự biến đổi y-phục là tội đi đày. Chúng
ta sống ở đời nay tha hồ tự hợp bè bạn
uống rượu công-ty, nhưng ở đời Tam-
Đại không được tự do thế đâu. Thiên
Tử cáo trong kinh Thư cấm hẳn tự-bà
uống rượu, ai phạm vào thì chết.

Vua Bàn-canh nhà Thương đời đó sang
đất Ân, đang tay đao-thải bằng cách

chém giết những người dân mà ông cho
là phần-tử xấu xa, cũng như ngày nay
ta gọi là thanh-tích bất hảo vậy. Nhưng
trong nhân tử ấy có phải toàn là trộm
cướp cả đâu, hẳn gồm cả những người
bất mãn về chính-trị đương thời, ông
Bàn-canh cũng thẳng tay đàn-áp đao-
thải, chẳng cần nhắc xét xét gì hết.

Luật-pháp đời Tam-đại càng nguy hiểm
cho người dân Thiên *Lữ-hình* định lệ
tội này chuộc bao nhiêu tiền, tội kia
chuộc bao nhiêu tiền. Té ra tội gì cũng
có thể lấy tiền mua chuộc, thì sự yên
ổn của người lương-dân còn có đảm-bảo
gì ?

Tóm lại, dân Đường Ngu Tam-đại
thật không thái-bình sung sướng như
chúng ta mơ tưởng. Kỳ thật, kể làm
dân ở những đời ấy khổ nhất hạng.

Vì vậy mà thời thế bày ra tư-trào :
những người như Khổng Lão Dương
Mặc thấy dân-tinh khổ quá, mỗi ông bèn
xướng lên một học thuyết, một tư-tưởng,
tuy trái nhau, nhưng đến cái chủ-đích
muốn độ thế cứu dân thì chỉ là một. Nội
lịch-sử Trung-quốc, thời-đại ấy có cuộc
tư-tưởng phản-động to nhất, đẹp nhất,
chinh vì dân-sinh khổ nhất mà ra vậy.

ĐÀO TRINH NHẤT

25-2-45 có bản:

KINH-TẾ

THẾ - GIỚI

(1929-1934)

của NGUYỄN-HẢI-ÂN

CẤU NGHĨA CUỘC KHỦNG-
HOẢNG TRONG KINH-TẾ
THẾ - GIỚI NHỮNG NĂM

1929 - 1934

— HAI - THUYỀN —

N 71. TIỀN-SINH — HANOI

Ngày Tết quý ngài chỉ nên dùng xi-gà hộp

EROS và VIRGINA

Xi-gà thơm, nhẹ, có tiếng, ai cũng ưa dùng hơn hết — Bán buôn tại :
PHÚC-LAI — 87, PHỐ HUẾ HANOI — TELEPHONE: 974

Đợi chán núi Mã-Yên, đời bạn tri-âm BÀ-NHA TỬ-KỶ đã giúp nhau ở bên sông... chỉ vì
tiếng đàn huyền diệu — Rồi cũng ở bên xưa... một mùa thu sau, đời bạn đã trở lại — BÀ-
NHA cũng đốt đình trăm nhưng... để khước người tri-kỷ...

Muốn biết rõ đời bạn tri-kỷ ấy xin các bạn hãy tìm đọc cuốn :

BÀ-NHA TỬ-KỶ

CA KỊCH LỊCH SỬ CỦA SỸ-TIẾN — GIÁ 2 \$ 50

ĐI TÌM CÁ-TÍNH VIỆT-NAM

Đối với đoàn thể, là cá-nhân, tức là mỗi một người chúng ta, tức là mỗi một phần-tử của đoàn-thể.

Mỗi một người chúng ta, thiên-bẩm, nhân-cách, học-vấn, tư-tưởng... không ai giống hệt ai, cao thấp sâu rộng, mỗi người một khác nhau.

Cái khác nhau đó giữa cá-nhân này với cá-nhân khác, là cái dấu hiệu để phân-biệt người nọ với người kia, cũng chẳng khác gì cái tên gọi vậy.

Cái khác nhau đó, cái tính-cách riêng của mỗi một cá-nhân đó, người ta gọi là cá-tính, cũng là một thứ tên gọi, nhưng không như tên gọi là một phụ-hiệu hình-thức, cá tính là một phụ-hiệu tinh-thần.

Tên gọi đặt ra để phân biệt người này với người kia, cá-tính phát-biểu ra trong hành-vi, tư-tưởng, giúp ta phân biệt tâm-thần tri-lý của người này với người khác. Người ta không ai không tên gọi, và cũng không ai không cá-tính.

Mỗi người có một cá-tính.

Bất luận làm nghề nghiệp gì, hoạt động về ngành sinh-hoạt nào, tri-thức hay kinh-tế, nếu bỏ mất cá-tính của mình thì tức là a-dua, là « theo voi », theo đóm, là cam lùa trốn lộn tãi tri minh, tư-cách mình với mọi người để làm một con cừu trong đàn cừu, một con cá mè trong loại cá mè, không có gì khác người và cũng không có gì hơn người cả.

Bỏ mất cá-tính tức cũng như bỏ mất cái tên, tức chột cái tên của mình, làm cho không ai nhận được mình nữa.

Nhưng khi nào thay, đời mấy người biết nghĩ như thế? Mấy người đã biết tin-trọng mình như đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, khi ngài trở lên trời trở xuống đất và trở vào thế Ngài mới nói:

« Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn »
Trên trời dưới đất duy có ta là quí,

Ta hay Ngã tức là Cá-tính mọi người ta cũng gọi là cái bản-ngã nghĩa là cái ta vốn có xưa nay, cái của mình thực, chứ không phải là mình mượn của ai.

Trái lại, nhiều người khi làm việc, lại thường nghĩ rằng ta phải làm như người này người nọ, theo kiểu khác kiểu kia, thì mới là đẹp là hay, là tính là khéo, tưởng rằng nếu mình làm theo bản-ý mình, tư-tưởng mình—tức là phát-biểu cá-tính mình—thì là vụng là xấu là thô, là tục. Nhất định gạc bỏ mình ra ngoài, để đi theo người, người ta tự khina mình qua.

Nhất là người Nam ta, thì cá-tính của mình lại càng xem khinh lắm.

Thật vậy, ngay trước cuộc đô-hộ của người Tàu về mặt chính-trị, người mình bắt-buộc phải học chữ tàu đã đành không nói làm gì nhưng trong hết thảy các địa-viện khác miền vẫn được quyền tự-do, hoán-toán, mà vẫn nhất nhất làm theo Tả nghĩ theo Tả kể!

Làm văn kiểu Tàu, làm thơ kiểu Tàu, lễ-lễ theo kiểu Tàu, bện hàng Tàu, ăn đồ Tàu, dùng thuốc Tàu, thờ Thần Thánh Tàu, ăn lễ Tàu, học đời phong tục Tàu... chẳng cái gì là không Tàu. Thậm chí đến khóc cha mẹ cũng khóc kiểu Tàu (làm cau đôi, văn tế chữ Tàu) khăn tở lên cũng khăn theo kiểu Tàu, dù tổ-tiền nhà mình sinh tiền không giỏi chữ Tàu cho lắm.

Thành ra mỗi người Nam thời bấy giờ là một người Tàu. Nước Nam mình buổi ấy là một nước Tàu phụ ở giáp nước Tàu chính.

Cái bản-ngã của người Nam, cái bản-ngã của nước Nam, chính dân-tộc mình đã tự nguyện xóa bỏ đi, để mượn cái bản-ngã của người đem khoác vào đôn vào nước.

Vì vậy mà sau trên dưới ngàn năm sâu-lấp, đụng-chạm với một dân-tộc hùng-cường tiến-tiến vào bậc nhất thế-giới thời bấy giờ, người nước mình chẳng biết lợi-dụng các điều số đặc của người mà sáng-tạo ra được một cái gì riêng-biệt, như chẳng hạn một học-thuyết, một tôn-giáo, một kiểu kiến-trúc, một lối chữ viết, một lối-tác chiến, một lối-cách hoán-toán Việt-Nam.

Phải sáng-tạo làm sao được? nếu một khi người ta đã tự bỏ cái cá-tính của mình.

Bỏ cá-tính tức là không chịu làm khác người, mà tức là làm theo người, học đời theo người.

Ma học đó theo người trong nước, hay theo đời ông cha đời trước nhà mình, cũng còn là bỏ mất cái bản-ngã của mình hưởng lại đi học đời theo người nước khác.

Học đời theo người nước khác, không những là bỏ mất cái cá-tính, cái bản-ngã của riêng một mình mình mà lại là bỏ mất cả cái bản-ngã, cái cá-tính của dân-tộc mình nữa.

Dân-tộc này đời về dân-tộc nọ cũng như cá-nhân nọ đời với cá-nhân kia, mỗi dân-tộc có một cái hồn riêng, cái tính cách riêng, tức là cái bản-ngã, cái cá-tính của dân-tộc ấy.

Một dân-tộc so với một cá-nhân trong dân-tộc ấy, thì là một đại ngã, một cái to lớn, dài ta của đoàn-thể. Đại ngã đã thế, thì tiểu ngã tức cá-nhân là cũng thế.

Không thể sáng-tạo được. Và tức là không thể tiến-bộ.

Tiến bộ chỉ ở chỗ hơn người, mà mô phỏng thì mong theo được kịp người đã là hán-hạ.

Ta há lại chẳng nghe trước đây vài chục năm, làm được sáu thơ hay người ta tự khen ngợi có vẻ thế Đường làm, hoặc được bạn-hữu tán-dương thì có thể « nhập Đường », viết được sang thư từ, vẽ được bức tranh đẹp, người ta thường nói hóm mình: Tàu lắm! Luôn luôn lấy

người làm mẫu mực, làm đích chố, như vậy thì còn hơn người làm sao được mà nói tiến-bộ?

Cái hủ-bại ngày nay chính là cái kết-quả của sự phê-bộ cá-tính của người mình và dân-tộc mình ngày trước vậy. Muốn tránh với xe đổ, ngày nay chúng ta cần phải thế nào?

— Cần phải tôn-trọng bản-ngã hay cá-tính của mình về giả dân-tộc mình, trong hết thảy mọi ngành hoạt động.

Thi-say làm thơ thì đừng định bụng bắt chước Xuân-Hương hay Tô-Xương, hoặc Tân-Da hay Nguyễn Nhược-Pháp.

Bất chước cổ-nhân, dù là cổ-nhân nước mình, là bỏ mất cái tính của riêng mình.

Cũng đừng định bụng bắt chước thơ Lý Bạch Đỗ Phủ.

Phải nghĩ đến cái cá-tính của dân-tộc, mình là người Nam thì phải nghĩ làm thế An-nam.

Bà đàn ta phải học.

Đã đàn ta phải học cổ-nhân.

Không học sao biết? không có cổ sao có thành kim? Nhưng học thầy không phải là nô-lệ thầy. Học cổ-nhân không phải là phải theo cho đúng cổ-nhân đâu.

Bất-luận là học về khoa gì cũng vậy, học là để cho biết điều người xưa đã sáng-tạo ra để mình nhân đó, do đó mà nghĩ-ngợi suy xét tức là sáng-tạo ra những điều mới khác. Không-Tổ nói!

— Ông số nhị tri tân (ôn điều cũ mà biết điều mới).

Ôn điều cũ tức là học, biết điều mới tức là sáng-tạo ra điều mới.

Người thường khen Nhan-Hổ!

— Văn nhất tri, thiệp nghệ thuật học một biết mười.

Học một điều, mà biết được mười điều. Vậy mười điều do một điều, đã học mà biết được, há chẳng là mười điều mới suy-tạo, sáng-tạo ra ư?

Thế mới là biết học. Thế mới là biết học cổ-nhân, vì biết làm cho phát-triển cá-tính của mình cả trong khi học.

Trong sách « Học nghệ lục » tác giả là Thạch Đáo một vị danh-học đời Thanh đã viết đại khái như thế này:

« Ta nếu quả là ta, thì ta nên có ta ở đó. Rồi mấy người xưa khỏa: thế mọc ở mặt mắt ta được: pở phu người xưa không thể lọt vào trong bụng trong ruột ta được, ta phải đem phê-phủ của ta ra cho người coi, ta phải đem phê-phủ của ta ra cho người coi.

.. Vì đã như thế mà nét bút không ra nét bút, nét mực không ra nét mực, bực họa không ra bực họa, thì cũng vẫn còn ta ở đó. Vì rằng ta vận mực chữ không phải mực vẽ a, ta đưa bút không phải bút vẽ a...

... Trách chĩa mực, mực chĩa bút, bút chĩa kẻ vẽ, kẻ tay chĩa tâm-bồn, vì như trẻ s nh ra, đất thành ra mà người chĩa khí thông trời đất nhưng người có tâm trong được minh thì mới quí, được chĩa khí thông trời đất, mà không biết tôn-trọng minh, thì là tự bỏ mình vậy.»

Tôn-trọng cái Ta tôn trọng mình tức là tôn-trọng cá cá tính của mình. Tôn-trọng cá tính của mình, thì dù ông vệc làm chưa được trọn vẹn mỹ, tác-phẩm chưa được thành công theo ý muốn mình cũng có thể tự-hào rằng mình đã làm được một việc gì.

Đầy Thạch-Đào nói riêng về cá-tính của họa sĩ. Nhưng tổng-quát nó: về hết thấy mọi người làm hết thấy mọi nghề lao tâm hay lao-lực đều được cả

Con người ta bầm thụi khi chằng của trời đất và thành-nếu không biết tôn-trọng tư-cách của mình, thì là tự bỏ mình.

Người có tài cũng vậy.

Đã biết làm thơ, đã biết vẽ tranh, đã biết vẽ kiến trúc, đã biết soạn bài đàn, đã biết chế gỗ, vá, vá, đã sành khoa này khoa nọ, nếu không biết tôn-trọng bản ngã mình mà làm cho phải tiền sa trong tác-phẩm, thì cũng tức là tự bỏ mình. Có trọng bản ngã thì mọi không chịu nhảm mãi bắt chước làm theo người, thì mọi cố gắng làm cho khác người hơn người, và mọi có cơ tiến-bộ.

Người Âu Mỹ tiến bộ văn minh cũng chỉ vì họ trọng cá-tính của họ và dân tộc họ luôn luôn tìm cách làm phát-triển nó ra cho thế-nạ đi.

Tại sao kỳ xe hóa ở Pháp không g đay ở Mỹ? Tại sao ô tô sáng Đức không giống kiểu súng Nga? Tại sao chiến-hạm Nhật không giống chiến hạm Anh? Tại sao hàng Anh khác hàng Pháp?

Chỉ tại vì máy móc hàng hóa tại máy nước ấy mỗi đứa mang một dấu hiệu riêng.

Nó biểu-hiệu cho cá-tính một dân-tộc.

Vì thế bằng ấy nước Âu, Á đều dùng chung một kiểu máy móc, một «mác» hàng hóa, nghĩa là không chịu suy xét nghĩ ngợi cố gắng làm phát-triển cá-tính của mình và của dân-tộc mình ra, thì đâu được có cái cảnh văn-minh hiện bộ như ngày nay?

Bất cứ làm công việc gì đều phải luôn luôn nghĩ đến cá-tính của mình và của cá-tính dân tộc. Vậy mới mong có ngày sung-tắc được cái gì ra tưởng, và mới mong có ngày được lên cơ văn minh tiến bộ.

VAN-HẠC

PA XUẤT BẢN:

Việt-Sử Đại-Toàn
(tập nhất) của Trúc-Sơn MAI-DĂNG-ĐỆ
Giá: 4p.00

Thương - Kinh Ký-Sự
(một áng danh văn ở Hậu-Lã) của Hải-Thương LAU-ÔNG, bản dịch của Thiên-Tử NGUYỄN-DULWAN
Giá: 3p.00

ĐÓN CỬ:

SÁU LÁ THƯ GỬI CHO NGƯỜI BẠN TRẺ
của NGUYỄN-TẾ-MỸ - Giá: 4p.00

Phê - bình NHO - GIÁO
(cả 4 quyển) của Sao-Nam PHAN-BỘI-CHÂU
Giá: 16p.00

Chú ý. — Vụ sự gửi sách khó khăn và sách in có bạn nhà xuất-bản không gửi sách theo lối Lĩnh-Hóa-Giao-Ngân. Độc-giả và Đại-lý muốn mua sách xin gửi tiền trước.

Thư từ và Mandat xin về:

NGUYỄN-NHƯ-CÁT

Quản lý: **DUY-MINH THƯ-XÃ**

Ngõ 17, 20 VOIE 208 HANOI

VIẾNG MỘ NGÀY XUÂN

Ba ngày Tết đã hết. Hoa đào chưa tàn, hoa mai còn trắng xóa khắp những vườn xuân. Sáng ngày suông giá còn đọng trên ngọn lá đại hoa. Trong trí người ta còn lưu bóng những xuân. Màu sắc sỡ của những bộ quần áo mới còn lóa lọi khoe tươi khắp các con đường làng. Trong nhiều nhc con làng làng những chiếc bánh chưng, còn hương thơm mùi hương khổi. Người ta còn đang ăn Tết trong những cuộc vui của ngày xuân, nào bài lá, nào bộ bẻ

Hương vị ngày xuân còn phảng phất ở khắp các nơi từ đó thì đến thôn quê cũng như ở làng Thị-an, tổng Đỗ-xá huyện Võ-giang tỉnh Bắc-ninh. Làng Thị-cầu ở gần ngay huyện lỵ, và huyện Võ-giang tức là huyện xã tại của Kinh Bắc ngày nay. Trong dân làng vẫn có nghề làm pháo, hàng năm về dịp Tết, nuôi sống hàng loạt bao nhiêu gia đình. Dám giết trâu bò, hươu nhai làm lưng, — họ làm pháo bắt đầu ngay từ tháng hai ta để bán trông dịp Tết, chỉ đến Tết là họ vui chơi trong mấy ngày.

Ngày ở cạnh làng có ngọn núi Thiêm-sơn. Núi không cao, cũng không rộng cây lắm. Trên núi có sấm, có mưa, có nhiều cây to. Dân làng hàng năm lên núi kiểm củi, hoặc hái lá để nhuộm. Ngày xưa chân

núi, hàng trước cũng như đằng sau, đó là nghĩa địa của dân làng. Người nhà quê không cần lý làm trong việc tang người mệnh chơng. Họ không bao giờ xây nghĩa địa riêng. Cảnh làng nào cũng có một khu hoang-thổ, và ở đây thường là nghĩa địa của xã làng. Như vậy dân làng Thị-cầu có đất khu chân núi làm bãi tha ma tại cũng chỉ là một thời kỳ trước thôi, ở nơi này có nhà to, có mộ nhưa. Có làng xây và cũng có những năm đất lở xô năm ngổn ngàng không theo một trật tự nào. Dưới chân núi là cảnh đồng ruộng. Núi thì khi, trên chĩa núi thì có đất hoặc một vài người cần kỹ, để n chĩa người chĩa ở tận dưới khu ruộng làng.

Những ngôi mộ này, đã đành hàng năm đều không phải là vô chủ có người trông nom đắp đất, nhưng theo tục làng này thì ngày mồng bốn tháng giêng các làng rủ nhau ra đây viếng mộ.

Mới sáng sớm ngày mồng bốn, ssa khi ở trong nhà cũng tiễn các cụ là người nhà sửa soạn người vào cuộc người vào hương đi viếng mộ. Đi viếng mộ, có đàn ông, có đàn bà, có già, có trẻ, có con trai có con gái. Nhà nào nhà này ông già bà cả thường đi trước, con cháu theo sau. Trời xuân còn rét: Họ vừa

đi vừa cười, nhưng vừa truyền dẫn ngày Tết nhất và đến những người đã quá cổ của gia đình mà bấy giờ họ rủ nhau đến thăm mộ để sửa sang lại ngôi mộ đắp cho trời cho đẹp.

Xuất con đường đi qua xóm Đông, xóm G á đi đến nghĩa địa vào gặp người đi. Họ chào nhau, truyện trò vui vẻ lắm. Lại gặp đám những người áo quần trải chải đẹp đẽ, có những bà quá phụ áo sô khăn sang, về mặt râu rầu, có những người đàn ông mới góa vợ vừa đi vừa đi tìm thềm.

Lần năm ấy mười tám tuổi. Nàng cũng theo cha mẹ và các anh đi viếng mộ. Ngay từ sáng hôm mồng bốn, nàng giặt thật sớm, xếp mẹ sửa mâm cơm cúng thanh khiết để tiễn gia tiên.

Tuy mọi năm nàng cũng đã dự cuộc viếng mộ đều năm nhiều lần, sang năm nay nàng thấy trong ông hơn hồ hơn. Những giây phút nàng tung búng. Đi viếng mộ, vẫn chỉ là một tục lệ, nhưng năm nay, nàng nhận thấy cái ý nghĩa cao quý của tục lệ này. Từ tối hôm mồng ba, ông nàng đã nhắc đến công việc thăm mộ ngày hôm sau, vì ông nàng kể chuyện tại hết những đức tính của các cụ trước. Nàng thấy cuộc thăm mộ là một dịp chớ con

THỬ XÉT VỀ TỤC ĐỒ-ĐẰNG «TOTEM»

Phạm ai đã từng du-lịch qua miền tây Bắc-Phi, hay Nam-dương quần-đảo, hay các bộ-lạc thổ-dân Châu-Phi, tất đã từng trông thấy có những hình chim muông chạm khắc hay những cái trụ, những thứ kiến-trúc của loài người dựng ở trên mặt đất. Lại có nơi, đến cả phía ngoài nhà ở cũng có chạm-khắc. Những ai không biết, tất phải cho là sự lạ-tùng-tám, hoặc là những thần-tượng mà thổ-dân, sùng bái chăng? Không phải. Là thứ trang sức chăng? Cũng không phải. Cái đó tên gọi là Đồ-đẳng «Totem» là cái mà những thổ dân ấy coi trọng lắm.

Gọi là Đồ-đẳng, là có nghĩa nêu ra những cái để làm dấu-hiệu gia-nhờ. Theo tục-dân, thì đó là những vật hiện nhiên mà người đã-man dùng làm dấu hiệu riêng của một nhà một họ. Người Tàu gọi là «phiệt-chương» nghĩa là cái dấu riêng của từng nhà.

Xét kỹ ra, thì những phiệt-chương của các dân già-man dùng đó, có ba thứ khác nhau: 1er của cá nhân, 2e của con gái hay của con gái, 3e của cả họ dùng chung. Trong đó, thứ của cá nhân chỉ hạn ở một đời, không truyền lại cho con cháu; còn hai thứ sau là của gia-truyền. Mà thứ của họ dùng chung cũng là thứ yếu. Nay xin nói qua về thứ ấy như sau này:

Không kể là dân-tộc già-man nào, họ cho rằng họ đã có cùng một phiệt-chương, tức là cùng một tổ tiên sinh ra. Thổ dân ở Châu-Phi có một giống lấy loài rùa làm phiệt-chương, họ nói loài rùa là tổ tiên của họ, lột xác mà hóa ra người. Thổ dân ở một đảo thuộc xứ Kha-luan-bi-á (thuộc địa Ké), lấy loài quạ làm tiên tổ. Lời truyền-ngôn của giống người này lại càng lạ lùng lắm, họ nói con quạ tổ-tiên của họ, vào một ngày kia đi ra bờ bể, cắp một con chim, chắp kết làm vợ chồng, sinh ra một con gái, nhỏ

khí đưa con gái ấy lớn lên, lại cùng kết làm vợ chồng, những con cháu sinh ra tức là họ bay giờ.

Như vậy họ đều tin như thế, nên đối với phiệt-chương coi trọng lạ thường. Ví như phiệt-chương của họ là một loài thú họ, thì đối với cỏ cây ấy, không dùng làm món ăn hay dùng làm việc gì khác. Ngay như thổ-dân ở Kha-luan-bi-á thuộc Ké, không bao giờ dám gặt hái hay ngược đãi loài vật phiệt-chương của họ. Khi nào thấy người khác giết loài vật ấy, họ tất quay mặt chạy tránh, sau đó sẽ theo người ấy mà yêu cầu bồi-thương, thiệt hại. Lại có một giống thổ-dân, nếu phiệt-chương của họ là một loài thú để hại người tại họ cũng phải giết. Họ cho rằng sự phá-giết như thế là bất-đắc-dĩ, sau khi đã giết, họ tất phải đem gội-chống sạch, cầu đảo sám hối, để hồng nhệ bớt tội lỗi đã làm.

Giống người Áo-long ở Ấn-độ, lấy một thứ cây họ làm phiệt-chương, nên cả đời không bao giờ dám đứng nghỉ ở dưới bóng cây ấy, thứ dăm-dò lấy ở quả cây ấy ra họ không dám ăn. Giống người Bội-dịch-a-pe ở Châu Phi, không dám ăn thịt, không dám mặc da loài thú mà họ lấy làm phiệt-chương. Nếu phiệt-chương là cá sấu, họ rút kiềng tháy cá sấu, nói trong tháy tất bị chằng đau mắt. Họ không phải chán ghét cá sấu đâu, thực ra rút là tôn kính, cho nên trong ngày lễ lễ, họ đều coi cá sấu là tổ-tôn mà thị-nhan lễ bái.

Nếu có kẻ nào đối với phiệt-chương trong họ mà có làm điều gì bất-kính, họ đều tin kẻ ấy tất thế nào cũng bị quả-phạt. Vì việc bị phạt, mỗi nơi đều khác nhau, giống người X-mai-cáp ở Bắc-Mỹ, lấy loài hươu làm phiệt-chương. Họ tin rằng nếu ăn thịt hươu hay xúc phạm đến mình hươu, thì khắp mình sẽ bị mọc những vết đen, vết trắng hay những vết khô chia khác. Giống Bút-ma-á ở Nam-dương lấy loài rùa làm phiệt-chương, nếu

tin rằng nếu ăn thịt rùa, khi thịt ấy vào trong bụng sẽ tại hiện làm rùa mà ở trong nói ra tiếng người rằng: «Mày ăn thịt ta, ta phải báo thù, lấy linh mệnh mày đây». Lại giống thổ-dân ở Châu Úc, nếu ai bị đau hay bị chết, đều cho đó là sự báo ứng đã ăn thịt loài thú phiệt-chương.

Lại có giống người tin rằng những chim muông để dùng làm phiệt-chương, đều là vị thần bệnh vạ cho họ, như giống Kháo-lô-nai ở Châu Úc, lấy giống quạ làm tiên-tổ, tin rằng giống quạ bệnh vạ cho họ đời đời, bất luận việc gì đều có thể hỏi quạ, tiếng kêu của quạ, tức là những tiếng đáp lại chúng.

Giống Phê-lô-lý ở Châu Phi, lấy loài rắn làm phiệt-chương, mỗi khi sinh đẻ, tất đón rắn đến nhìn đứa con mới đẻ, tin rằng bằng ở sự rắn nhìn pay không, mà đoán biết đứa con ấy có phải là con mình hay không phải.

Những giống người đã tin tưởng chim muông dùng làm phiệt-chương là thần họ

mệnh, phần nhiều thích gần gũi những chim muông ấy, như giống Ni-thái-lý ở Bắc-Mỹ, lấy chó sói làm phiệt-chương, mỗi khi đi đánh nhau, tất mặc áo chề bằng da chó sói, không thì cũng vẽ hình chó sói ở trên mình. Cũng có giống kết tóc đầu thành một hình thú, như giống Ai-a-hoa dùng loài trâu làm phiệt-chương, tóc đầu đều kết thành hình hai cái sừng, để giống hình loài ấy.

Ngoài ra, có nhiều giống người lấy hình trạng những loài thú phiệt-chương khác thành con dấu, có khi vẽ ở trên mũ hay trên các vũ-khí. Có khi khắc ở trên cột dựng ở trước nhà. Có khi lột da chó thành vật thực, dùng sào gậy cắm dựng ở trên nóc nhà.

Trong những khi có cử hành lễ gì như sinh lễ, cưới xin, chết chóc, phiệt-chương là thứ cần phải có. Giống người Ô-a-ký ở Châu Úc, có bọn gọi là «phái gió nóng» khi họ mai-tàng thây chết, đều đứng ngó cảnh đống về phía gió nóng thổi lại. Còn «phái mặt trời» thì đứng quay đầu về phía mặt trời mọc buổi sáng.

Giống Khách-lan ở đảo Qua-oa, dùng giống chó làm phiệt-chương, khi làm lễ kết hôn, tất lấy xương chó đốt thành đống, ngay khi ấy lấy trái vào khắp mặt khắp mình cặp vợ chồng mới. Giai gái đến tuổi thành niên, cũng làm như thế.

Phạm những giống người còn giữ thói đồ-dâng, hẳn cũng một phiệt-chương là nghiêm cấm kết hôn, nếu có kẻ phạm, nhẹ thì phải phá nhà, nặng thì phải xử tử. Nhưng cũng có giống không theo tục ấy, như giống Á-luan-thái ở Châu-Úc, dùng phiệt-chương có thể kết hôn, nhưng đến những con cái sinh ra, lớn lên không được theo phiệt-chương của cha mẹ chúng, phải chọn dùng một phiệt-chương mới là theo từ sau khi người mẹ đã kết hôn, làm ăn ở nơi nào, chọn lấy một vật ở nơi ấy. Ví như nơi người mẹ làm ăn là nơi sản giống mèo núi, con cái lấy ngay giống mèo núi làm phiệt-chương.

Vì có gì người ta lại cấm-chỉ cũng một phiệt-chương kết hôn? Lý do rút kho biển, chỗ nhận thấy của các nhà nghiên

ĐÃ CÓ BẢN.

Lý - Thái - Bạch

của TRÚC-KHÉ — Giá: 5p.00

Lý-Thái-Bạch là một vị thành-thê của cõi Á-Đông. Lời văn xuôi đẹp như sao băng. Ý thơ thanh-cao, siêu-thoát, phóng-khoảng, đưa hồn ta phiêu-diêu ở cõi đời lý-tưởng. Có lẽ hơn ba nghìn chữ phê-dịch ám-đích ra thơ quốc-văn, và chú-thích rất kỹ

Nửa Đêm

Chuyện thôn-quê

của NAM-CAO — Giá: 2p.00

Câu Chuyện Văn Học

của THIẾU-SƠN — Giá: 4p.00

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC
N° 9 — RUE TAYKOU — HANOI

cứn... nhất trong xã-hội, một quyền sai khiến định đoạt của giai-cấp trên.

Từ ngày xứ Palestine bị mất về tay người Hồi, thành ra sự việc đất thánh của người có đặc bi cấm. Con đường thương-mại của giáo đồ cơ đốc bị cắt đứt. Bởi vậy bon con buôn Âu-châu bị mất quyền lợi vì bởi sự giáo hội bị bon đĩ giáo ngược đời tìm đồ làm giảm bớt thành danh vì bon về sự phong kiến muốn tìm chỗ kiếm chiếm mới thành lập cuộc đồng minh vững chắc.

Nhờ vậy, đợc giáo hoàng Urban II và Pierre l'Ermite mới triệu tập được các vương hầu ở các nước đại hội ở Clermont nước Pháp làm sôi nổi đến tám khắp cả Âu-châu. Cả hàng triệu người đồng hô khẩu hiệu « Chúa muốn thế », nên phần khỉ từ chinh chinh quyết thân phục chức được Thánh địa.

Thời ấy, những hàng qui tộc, trưởng già, những dân quê, những vua chúa đều phải ra bỏ nhà cửa, cung điện đầu đời để nghe tiếng gọi của một đấng linh mục hay một thầy đồng Phương Tây đi hoàn toàn thành lập một quốc gia Cơ-đốc. Đợc giáo hoàng lại là chủ tể của quốc-gia. Quan Khâm-sự tòa Thánh (lévites) là những sứ thần đợc biết của Triều đình. Bao nhiều chính-trị lập pháp đều do ở đợc giáo hoàng (pape) quyết định phần đoán cả.

Quyền thế giáo hoàng bấy giờ rất mạnh, cho đến đời trước khi các vua chúa lên ngôi hầu như phải chịu nhận sự phong của giáo hoàng, và bất cứ những điều gì ở triều đình cũng phải hỏi đến các linh mục, các đấng giáo tông.

Bây giờ chiến hội thánh là nơi chiếm mộ những kẻ từng chinh để tổ-chức thành một đội « Võ sĩ đạo » (chevalerie). Những con hàng qui tộc đến 20 tuổi phải vào nhập ngũ và chịu làm phép thánh. Những thanh-niên chiến-sĩ hằng đêm cầu kinh, (lên lấy binh khí đã làm phép thánh (armes bénies) và nguyện thệ ngoài sự phụng thờ Chúa của phải yêu qui phu-nhân, che chở kẻ yếu, hành việc những kẻ bị hiếp đợc. Nhưng dù sao cũng phải giữ lấy qui tắc là bao giờ cũng quân mnh vì đạo. Mà chính chốt với kẻ thù với một đờn tin là che chở giữ gìn tôn thánh.

Tóm lại, những hành-vi của quân chúa đều do theo kỷ luật của tôn thánh, tôn-tục phong-kiến và sự xu-hướng của bon « Võ-sĩ-đạo ».

Bởi có một đờn tin rất mạnh-Hồi nên bon tăng-tử (clergo) rất đợc quyền thế. Bao trong nước đều lập nhiều nhà thờ, thành kính những di tích của thánh, tin ngưỡng những phép di thường và tự nhủ lấy những việc khổ cực mà tự-vọng được vào nước Chúa.

Đợc qua những đờn trên thì chúng ta, ai cũng nhận thấy rằng: bon linh tăng chính đã đời lại đã: thành có cái lý nghĩa vì « kinh-tử » hơn là vì « bnhn việc thánh địa ». Nên dưới quyền tổ-chức của giáo hoàng Urban II và Pierre l'Ermite thành lập được một đội binh tinh nguyện rất mạnh-lột để mở đầu cho cuộc chiến-tranh. Vì những kẻ từng chinh này đều có mang dấu hiệu chữ « Thập tự » mới kêu là « Thập tự quân ».

Sở dĩ chiến-tranh « Thập tự quân » phải kéo dài có gần 2 thế-kỷ là do lòng tham đợc của

con người trước một cuộc thương nghiệp phát thịnh. Và lại thời ấy, kẻ nào cũng vẫn thấy tại bên của mình ít ỏi quá, đất mnh hẹp hòi, những hàng « bá » thì lại mong tranh lên trước « công » kẻ khác; nên thì lại muốn giầu sang nữa là chiến chồi tranh mà so với vào hàng đại các. Vì vậy, có gần 200 năm, họ phải tổ-chức đến 8 lần « Thập tự quân » mong chống với người đợc Hồi, để giải quyết về vấn-đề kinh-tử.

Tám đạo « Thập tự quân » là: 1 - Đệ nhất Thập tự quân (1096 - 1099) do đợc giáo hoàng Urban II và Pierre l'Ermite tổ-chức hời nghị tại Clermont năm 1095.

2 - Đệ nhị Thập tự quân (1147 - 1149) do Saint Bernard, Conrad III và Louis VII.

3 - Đệ tam Thập tự quân (1189 - 1192) do Guillaume, Frédéric Barberousse, Philippe Auguste và Richard Cœur de Lion.

4 - Đệ tứ Thập tự quân (1202 - 1204) do Foulques de Neuilly biết hiệu giáo hoàng Innocent III và Baudouin IX.

5 - Đệ ngũ Thập tự quân (1219 - 1221) do Jean de Brienne vua ở Jerusalem và André II vua ở Hung-gia-lợi.

6 - Đệ lục Thập tự quân (1228 - 1229) do Frédéric II, một vị hoàng-đế đức phép thông công (excommunié) bởi bất thuận cùng giáo hoàng Grégoire IX, chịu ký hiệp ước hòa bình với vua Hồi để giao đất thánh.

7 - Đệ thất Thập tự quân (1249 - 1252) do Saint Louis vua nước Pháp năm 1226 - 1270. Sau khi thắng được vài trận rồi lại bị vây gần thành Mansourah, và tại vàm sông I rồi bị bắt cầm tù.

8 - Đệ bát Thập tự quân (1270 - 1271) do Saint-Louis, người

vào Tunis và hy-vọng lập thành đế quốc Co-đốc nơi đó. Nhưng Đĩ giết chết đợc trưởng thành trong khi những thanh phò ở Palestine hơn toàn thuộc vào tay của người Hồi.

Như trên đã nói: bon Thập tự quân đi đòi đất thánh ấy có cái lý nghĩa « kinh-tử » hơn là vì « giải phóng cho thánh địa ». Vì vậy, có lúc họ lại rời khỏi đất thánh để xâm lược đến Phi-châu.

Trải qua một trận giặc long trời lở đất tuy chết có hàng trăm vạn người, nhưng cũng đem lại cho dân chúng sau này đợc hưởng nhiều kết-quả tốt đẹp.

Vì do cuộc chiến-tranh đó mà đạo-thật đợc những hàng bá tước háo chiến hung tàn, Đợc ăn số chư hầu sang qua xứ Palestine không còn trở về nữa. Và lại, trong cuộc viễn-chinh, họ phải cần dùng rất nhiều tiền bạc, nên họ phải bán linh-thế của mình, hoặc đem cơ cầm hay giao quyền lại cho kẻ tay-tung. Điều cuối cùng nữa là khi không có ai có tiền để mua, thì họ phải để lại cho dân tự trị, chứ không lấy mang đợc theo.

Nhờ ảnh-hưởng gián-tiếp ấy, bon nông nô đợc đợc áp bách, các thị-xã đợc giải phóng, quyền lực của nhà vua đợc tăng gia.

Những sự giao dịch về thương mại bị đứt đoạn từ khi mạn đấp xâm lược phát-triển thịnh hành. Nhất là ở xứ Á-rập và kỹ-nghệ và thương mại thì lại phát-đạt hưng thịnh hơn cả.

Đợc xem những đờn đại đình thị nguy nga ở Constantinople, Antioche, Damas, Alexandrie đợc người Hồi kiến-trúc, người đạo Cơ-đốc lại học thêm đợc nhiều việc,

như dệt tơ lụa, làm những đồ sành sứ, khoáng sản, đất dùng máy xay gió và trồng trọt nhiều thứ cây trái.

Nhiều thị trấn to lớn thành lập ở bãi bờ biển Á-Tê-Á (Asie mineure) và Tây-đuy (Syrie), Những tàu bè ở thành Gênes, Pise, Venise đến đó buôn bán rất phồn thịnh.

Địa Trung-hải đã trở lại một thị trường to lớn nhất như thời đến Phi-ni-lây (Phéniciens), Hy-lạp (Grèce) và La-mã (Romaines) đợc thời hưng khởi.

Đến đây cũng tạm gọi là ngừng yên, thời lửa chiến-tranh dập tắt để mở một cuộc đời mới cho dân chúng về tay sa lợp thanh bình... Nhưng, lịch-sử thế-giới phải chứng là một chuỗi dài triển-miến về chiến-tranh khời lửa!

Trong cuộc kiến-thiết bao giờ cũng có sự đổi mới. Vì vậy mới xây thêm một cuộc đại biến ghê hồn kinh dị trong lịch-sử Á-Ân.

Trong khi cái xã-hội mới còn ở trong vòng phôi-thai, thì những mưa dầm từ Trung-bộ Á-châu tràn vào làm cho diên đảo quay cuồng tất cả. Từ thế-kỷ thứ 13 đến 15 nhà dân Mông-Cổ (Mongols), Thái-tát (Tartares) một mặt tràn sang đất Tàu, Án-độ-chi-na (tức Đông-đương ta) và Án-độ. Một mặt tràn sang Ba-tr (Perse), Nga (Russie) và đến tận Hung-gia-lợi (Hongrie).

Trong khi sắp mở một cuộc đời cận đại ấy, thì các vua chúa trong mỗi nước đều cố làm cho vững chắc thế-lực của mình và phá đợc quyền hạn của bọn qui-tộc. Quyền thống nhất của giáo-hội ngày trước lại suy đồi phải nhường lại quyền thống nhất cho nhà vua đương lấy lòng đợc-phát. Nhân dân tuy nhất tâm tin

ngưỡng, nhưng không đợc tâm hành động như trước kia.

Khi xưa, họ cũng đồng tâm đem mình vào khời lửa vì « tôn-giáo », thì nay đi chinh chiến là chỉ vì giáp giới « quốc gia ». Ai cũng mong lo báo thì sống-giỏi và duy-trì quyền-lực của mình. Thị lúc ấy dân Thổ-Hồi (Jures Ottomans)(1), duy động quân quân từ Á-châu tràn sang đem lại các toan của châu Âu đi vào cơn nguy hiểm về tay của dân này đợc klan khời!

Họ ta sai những kẻ có đạo Cơ-đốc. Những đờn bé đợc Cơ-đốc bị cưỡng bức bắt đem về che vào đạo Hồi, và tổ chức bọn ấy thành một tại-vệ-đoan (jeannissaire).

Quốc vương đợc Hồi (Sultan) cầm nom đời quan này như một đờn con nuôi. Sự ăn uống của chúng đều do các vị võ quan săn-độc...

Bởi đợc cầm nom châu Âu và lòng yêu chuộng, nên chúng không màng đến nguy hiểm và hình phạt mà vẫn nhất tâm thờ phụng Hồi vương.

Sự tiến-bộ của quân Thổ-Hồi (arabians) chúng, đi đến đâu là đợc các thành đợc (như Constantinople) năm 1060, họ chiếm đợc thành Andrinople, thủ đô của nhĩ của đế- quốc Hy-lạp dưới quyền cai huy của Hồi vương Amurat I.

Năm 1396, những võ sĩ Long sa đờn quyền chỉ huy của Jean sans Peur lập thành một đội Thập tự quân để ngăn chng dân Thổ-Hồi, nhưng

(1) - Tên chỉ dân về Thổ-Nhĩ-Kỳ (Turque) do Othman I là Hồi vương cai trị (1299 - 1326).

ợ Hồi-vong là Bajazet I đánh bại tại đồng bằng Nicopolis.

Đến năm 1453, dưới quyền chỉ-huy của Mahomet II, thành Constantinople — thủ đô Đế quốc — bị vào tay người vào tay người Thổ-Hồi chiếm đoạt.

Sử chép rằng: Mahomet vốn là một giống man dân nhưng rất hiền học, người lại thích chuồng thơ văn. Vốn có một sức mạnh mãnh liệt người lại hiền chiến, xâm chiếm 12 nước và cháu đoạt có 200 thành.

Sau cuộc xâm chiếm ấy, y chỉ còn thấy những tàn tích của văn minh, những tai nạn khủng khiếp, những xác người ngổn ngang đầy khắp nơi... Y vốn là một bạo chúa coi thường sự sống của loài người. Y truyền sự hai hoặc đóng nọc những viên thuốc thủ địch khi bắt được. Thậm chí những quân thù của y cũng phải chia làm hai binh nhẹ tãi các khi làm y không vừa lòng.

Trước khi đánh lấy thành Constantinople, Mahomet chiêu-tập binh lính ở Âu châu và Á-châu có hơn 250.000 người, lại có được một đội pháo thủ được 130 gậy súng đại bác. Có một cây súng to quá, cần đại phải dùng đến 100 con bê mới có thể kéo đi được.

Đến Hy-lạp lúc bấy giờ thật hỗn loạn. Nhà vua cuối cùng là Constantin XII kêu gọi lòng yêu nước của toàn cả dân chúng còn sót lại, để tổ chức một đội quân Hy-lạp như trước và mượn dân Géclois (dân ở thành Géclois, xứ Y-dai-lợi), dân Venetians (dân ở thành Venice, xứ Y-dai-lợi) và đánh giúp. Nhà vua xây cất lại đồn

lấy, đặt một sợi xích sắt rất to chằng mắt hải cảng để ngăn cản tàu bè qua Hồi. Nhà vua vẫn tự mình ở giữ trước cửa Saint-Romain là một đồn binh nguy-hiểm nhất và là chỗ dựa của các binh địch thường tấn công.

Sau vài trận đánh nhau thành trì tảo vỡ, vua Constantin bị tử tiết tại đồn binh (1453).

Cái chết vinh quang ấy đã ghi một dấu vết lịch-sạch trong lịch-sử cuối cùng của đế quốc Hy-lạp!

Thành Constantinople bị hủy phá.

Nhà vua Mahomet II gửi truyền ngựa cho giẫm đạp những tử-thì tràn trẻ máu đỏ của đoàn chiến sĩ địch thủ mà vào thành cùng đoàn quân Hồi hơn hết hát lớp hải quân.

Lúc bấy giờ, những bọn qui-tộc ở trong thành bị bắt đi bán mọi. Sự cưỡng ép hung bạo của bọn quân Thổ-Hồi làm chấn động không khí khắp các nhà thờ, các nhà dòng, những dân có đạo. Nhà thờ Saint Sophie (1) đã trở thành một giáo đường của người Hồi. Bốn nghìn người phải chết một cách thảm khốc. Năm chục nghìn người bị bắt làm nô lệ.

Đọc qua những trang trên, bạn đọc đã thấy giống dân Hồi mạnh bạo quá thế. Cuộc chinh-phục của bọn họ rất tàn bạo, kháng-khiếp, ghê tởm và to lớn ghi thường Se với dân Mông-cổ sau này tuy oanh liệt hiển ngang xâm chiếm toàn cõi Âu-Á làm rung rinh cả lục địa cũng vẫn còn kém.

Vậy khi tràn sang Ấn-độ, các giáo-dò Hồi-Hồi lại gây ra những cuộc tàn huỷ với tín đồ Ba-la-môn vào khoảng thế kỷ thứ 10, 12, 13 mới đến thế hiện đại.

Cũng trong lúc đó, nghĩa là từ 711 đến 828, dân Hồi tràn miền lưu vực sông Indus vào trấn lấy thành Lahore (2). Sang đến thời dân Hồi Ghazevides cũng tràn lên giữ sở g Sind (hay Indus). Sau rồi, lại đến thời dân Gourides mới tràn lan toàn xứ Ấn vào năm 1185 cuối thế kỷ thứ 14.

Trải qua những cuộc chinh-phục liên đại như thế, những giáo-dò Hồi-Hồi phải tàn sát hết bao nhiêu tín đồ đạo Ba-la-môn, và đồng thời kiếm hết cách để diệt trừ đạo Phật. Họ đốt phá hết tinh xá, chùa, tháp, giải sự tăng, đốt cả kinh tạng, đoạt lấy thần tượng, làm cho một số tăng đồ không chịu nổi với cách tuyên truyền tôn-giáo bằng vũ lực ấy phải mang kinh trốn sang Tây-tạng (Tibet) và các ngôi lưu nay ở Tây-tạng.

Bản đây, theo tin Reuter ở Miến-diệp (Birmanie), năm 1938 tháng 7 tây, tại Ngưỡng-quan (Rangoon), thủ-đô của xứ ấy có xảy ra một cuộc xung đột dữ dội giữa tín đồ Phật giáo và Hồi-giáo. Nguyên nhân bởi giáo-dò Hồi-Hồi có phật hành một quyển sách để nói xấu đạo Phật.

Giáo-dò Phật cho đó là một sự sỉ nhục quá ư cho thanh danh mới kéo nhau vây đánh người đạo Hồi-Hồi. Và, đồng thời lại, họ làm biểu-tình, đốt bỏ hồ khẩu hiệu người Miến-diệp cai-trị người Miến-diệp.

- (1) — Nhà thờ ở thành Constantinople do Justinien I hoàng đế kiến-trúc năm 532
 - (2) — Một thị trấn Ấn-độ
- Ann và cũng là thủ-đô xứ Bahadur — một nước chư hầu của đế quốc Ấn-độ.



LỊCH-SỬ TIÊU-HUYẾT của HỒNG-PHONG

— Ô! cũng tên là Xuân à? Huệ chấm câu hỏi bằng vẻ mặt sững sờ.

Nhưng người trong thiên-hạ đồng tính, đồng danh biểu gì? Hễ thiên-xa thì được, trong quân ta đang cần nhiều tay bắn giỏi.

— Vàng, cũng tên là Xuân, chỉ có điều khác; đằng kia là Phùng Xuân thì đằng này Thị-Xuân.

— Thị anh nói trắng là người ấy đàn bà có gọn chuyện không?

— Thưa, còn hơn nữa, người ấy là con gái còn trẻ măng, người hợp với tên, tên đúng như người

— Quý-hóa lắm!.. Nhưng anh còn đợi gì không dẫn nàng đến giới-thiệu với tôi?

Diệu nói và cười, rồi né qua một bên để cho Huệ ngánh lại thấy Xuân tiếp lên cúi chào lễ phép, không nói câu gì. Nàng trở lại thái-độ e-lệ vì bản-tính, vì trường-hợp.

Huệ sững sờ nhìn nàng từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, rồi reo rầm lên, và mừng vừa lấy làm lạ:

— Ha Ha!.. Chính là Xuân chứ còn ma nào khác!

— Vàng, thưa tướng-quân, chính là tôi! Xuân khép nép nói.

— Quái! Thế này là nghĩa thế nào? Huệ sững sờ, nói lẩm rầm như tự mình hỏi mình, nhưng mắt nhìn Diệu, thế này là nghĩa thế nào? Xuân

bỏ trái đi là một chàng thiếu-niên, bây giờ Xuân trở về là một người con gái?

— Bẩm chủ tướng. Xuân con gái mới thật phải là Xuân! Diệu nói.

— Thật ư?

— Vàng, ngài trông thấy thì biết. Huệ nhìn sững giây lát, vỗ tay nói cười ra vẻ đắc ý:

— Phải rồi! ... Phải rồi!.. Hèn nào từ trước ta vẫn ngờ-ợ Xuân chắc là con gái giả trai, nhưng ai cũng bảo ta hoa mắt, nghi bậy... Hôm vừa mới đây, trong nhà ta có cuộc đánh cờ vì Xuân đánh đỡ ấu tiên; đại ca với tâu-tâu ta một hai hạo ta nói lái, còn ta thì yên trí tin theo con mắt ta xưa nay nhận xét phán đoán người không sai bao giờ, ta nhất-định Xuân là gái. Ta quả quyết đánh cuộc hôm nọ khám, xét mà coi, hề ta thua cuộc thì chịu mất mười nén bạc... Mấy hôm vì mắc bận việc quân, nên ta quên những, không thì đã có vụ khám xét nữ thực để ta thua cuộc chịu mình bại mặt không tính, hay là ta đã ăn của đại-ca và tâu-tâu ta mười nén bạc rồi!.. Có lẽ Xuân nghe được câu chuyện đánh cờ đó, mà bỏ trốn đi trước chăng?

— Thưa, không phải vì thế đâu! Diệu trả lời thay nàng. Sự thật, vì một lý quan-hệ hơn nhiều kia.

Đoạn, với giọng nói rất bi-tráng, Diệu đem hết gia-tình oan-khức và những

lời thề-nguyện của nàng với bà mẹ trên giường hấp hối, kể lại một lượt cho Huệ nghe.

Trong khi Diệu thuật chuyện, nàng dùng đũa búa cọt, củi mặt khóe rậm-rạt.

Huệ thấy trước mắt mình một người con gái còn nhỏ tuổi, con nhà lương-thiện, côi cút, gặp cảnh nhà tan đời loạn thế này mà không chồm dấm, lại có lập chí lạ lùng, đáng kính, cho nên trong lòng cảm-dộng chưa chán. Khi Diệu kể xong, Huệ yên-ủi nàng bằng những lời rất thành thực, niềm nở, và hỏi chuyện ân-cần:

— Á! Tôi nhớ có được nghe nói việc oan của quaạ Khâm-Lý hồi đó! Té ra cô là con ngài?

— Thưa vâng! Nàng gạt nước mắt và đáp. Tôi là con mà là con một còn sót lại. Việc cải-trang mà đặt mình dưới bóng cờ tướng-quân bấy lâu, thật là tình-thế phải vậy, cúi xin tướng-quân tha thứ...

Huệ ngắt lời nàng và nói:

— Không, không, cô không có điều làm lỗi gì mà cầu xin tha thứ, trái lại,

hiếu-tâm và lập chí của cô, khiến ai là người có chút lòng khí-khải, cũng phải kính nể. Điều-sở-nguyện của cô, cứ đặt vào Tây-sơn, sẽ không phải thất-vọng đâu! Tây-sơn hứa giúp cô làm đúng cả mấy lời thề.

— Đa tạ tướng-quân. Được vậy thì không những tôi mang ơn, mà vong-linh thầy mẹ tôi cũng phải cảm-kích.

Nàng chấp tay nói, rồi toan sụp xuống lạy tạ, nhưng Huệ gạt đi và hỏi:

— Từ nay cô vẫn phụ tá việc quân cho chúng tôi được chứ?

— Vâng, tôi càng xin tận-tâm hiệu-lực hơn trước! Nàng trả lời rần rồ.

— Vẫn chỉ-huy đội binh cương nổ?

— Taura vâng, nếu tướng-quân vẫn lòng tin dùng ấy-thưa.

— Ô! Tin dùng ủy thác một người có tài thiên-xạ hiếm hoi như cô, bao giờ tôi cũng sẵn lòng. Nhưng mà...

Huệ dừng lại suy nghĩ; có ý phân vân về chỗ dùng một người thiếu nữ trong quân, nhất là người thiếu-nữ chưa chồng, e có điều vật-ngại không tiện.

Như đón biết ý Huệ, nàng nói:

— Nhưng mà... Chắc hẳn tướng-quân e ngại tôi là con gái độc-thân.

— Chính thế. Gờ tài thật, đoàn-trung điều tôi đang nghĩ Huệ đáp Tài-nghe cô vẫn là tài-nghe ấy, duy có hình-tích thì trước thế khác, bây giờ thế khác, làm sao?

— Thưa, tướng-quân lo xa thế (tuoi), chứ đàn bà con gái cũng là người; đã là người thì cũng có phận-sự với nước non giống nòi, y như đàn ông con trai. Nếu đủ nhiệt-thành, đủ tài lực, đủ can đảm, người đàn bà cầm đầu một đội quân, xông pha trận mạc không được ư? Sự sạch tung chep những mạng ấy, thiếu gì? Tôi tay tài-năng hèn mọn, dám quyết không khi nào phụ lòng tri-ngộ của tướng-quân.

— Phải, tôi vẫn biết thế. Có điều tôi đang nghĩ tìm một cách giải quyết lưỡng toàn thì này hơn.

Huệ dựa mắt nhìn Diệu và mỉm cười nói tiếp, hỏi nàng:

— Có gặp gia-biễn như thế, thì chắc khi xưa ở nhà chưa đính-rước với ai?

— Bẩm chưa! Nàng bẽn lẽn đáp.

— Hay quá! Thế thì tôi có cách giải-quyết lưỡng-toàn rồi.

Trước vẻ sáng sủa bất ngờ của Diệu cũng như của nàng, Huệ chạy lại vỗ vai Diệu và nói với nàng cách trịnh-trọng, vui vẻ, mà hầu như có một mạng-lệnh bên trong:

— Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, tôi xin tác-hợp cho cô với Diệu trở nên đôi bạn... Thật là phải đôi vừa lứa, trắng-sạch giai-nhân... Ừ, chiều nay tôi bầm-mệnh với ông Tiết-chế, anh tôi, rồi tôi đứng chủ hôn cho hai anh chị. Cuộc gặp gỡ ở Thạch-bì-sơn, không phải ngẫu nhiên; ông trời xe duyên hai người từ đây...

Diệu mừng thầm, nàng làm thỉnh. Làm thỉnh là dấu tỏ bằng lòng. Nhưng hai người chưa ai kịp ngỏ lời

gi, Huệ đã nhanh nhẹn, tươi cười, nắm mỗi người một tay lôi đi và nói:

— Á, việc quân nên giải quyết mau chóng nào hay chừng ấy... Không đợi đến chiều. Hai người đi theo tôi qua đình Tiết-chế ngay bây giờ để tôi bầm-mệnh cho xong... Nhân tiện để lấy mười nén bạc được cuộc, sắm lễ mừng Xuân với Diệu thanh-hôn.

IX. — Áo vải thêu rồng

Nguyễn-Huệ đứng chủ-hôn cho Diệu và Xuân rồi, vẫn giữ vợ chồng làm bộ-tướng trực-thuộc dưới quyền mình chỉ-huy, hậu-dãi tin dùng, có việc gì cũng bàn soạn, hỏi han, ủy-thác, xem thân mật hơn anh em ruột thịt. Chẳng trách hai người cảm tình tri-ngộ ấy, về sau tận-frung cho đến phút cuối cùng, hăng-hái lấy sức một cột chống đỡ trời nghiêng và đền đáp ân sâu bằng cách chết rất hùng-tráng, rất bi-thảm.

Lúc ấy Tổng-phúc tiếp lại sai Tôn-thất Chất trở ra Quy-nhơn, đem lễ vật dâng Hoàng-tôn Dương, nhân tiện dò la thời-thắc Tây-sơn tiến binh đánh Trấn.

Nguyễn-Lữ đang trông nom chèo tạo hơn trăm chiến thuyền gấu xong; nhiều chiếc đã đặt thàe-công đại bạc lên trên và quân lính đã đem ra lỵện lập thủy-chiến. Còn trên bộ thì hàng ngày Nguyễn-Huệ trấn ực thao diễn kỳ-đội cùng bộ-binh. Nguyễn-Nhạc dẫn Tôn-thất Chất đi xem quang-cảnh rộn rục trên bờ dưới nước rồi: nắm tay Chất vào đi ra về thành thực:

— Đây ngài xem, chúng tôi dự-bị ráo riết, nhất-định trong vòng hai tháng nữa thu xếp hoàn toàn thì đức Đông-cung hạ lệnh xuất sư, đồng-thời tiến công cả thủy lẫn bộ. Chẳng những thu-phục kinh-dô Thuận-hoa, lại nó rợ nhất thấy quân Trấn, không cho một móng nào chạy thoát về Bắc-hà.

(còn tiếp)

HỒNG PHONG



Và lại, một điều chúng ta cần biết - thêm rằng: Chủ Phật Thích - Ca thành đạo (tức là chủ cây bồ-đề trong rừng Urvula, hiện giờ là nền chùa Mahabodhi ở Pô-Bendhagaya, hĩa Ấn-độ (Tàu gọi là Bồ-đề-tràng) vốn là thành địa của người đạo Phật nhưng đã bị giáo đồ đạo Hồi-Hồi chiếm lãnh & trước kia.

Vào nay, một Mahabodhi đã có nhiều lần yêu cầu với viện lập pháp Ấn-độ, xin trả miếng đất ấy lại cho Phật giáo-đồ gìn giữ. Nhưng trong khi chờ đợi ấy chưa giải quyết xong, thì Chính-phủ Ấn-độ lại thành hình ra lãnh đất hết những người canh giữ nơi đó bởi của Phật giáo-đồ tở-chợc. Đến Hồi giáo-đồ thấy thế càng thêm mạnh nên càng phá hoại những di tích. Vì phá hoại những di tích, nên càng làm cho Phật giáo-đồ hết sức bất bình.

Đổi thế Phật giáo-đồ ở Miến-điện mới đại hội toàn quốc tại sân «Đội kim tháp» do lãnh tụ Phật giáo là tôn giả Alawaya-Sayadaw làm chủ tịch.

Cuộc đại hội ấy có đại thần bộ giáo-đạo U Thein-Maung và chủ tịch phòng thương-mại U Thein đến tham dự. Toàn thể đại hội ai cũng cương quyết chống trường.

«Bồ-đề-tràng vốn là thành địa của người đạo Phật, thế nào cũng phải trả lại về cho Phật giáo-đồ quản lý». Rồi đại-hội lại cử ra một ủy-ban hai mươi hai người để vận động và trao quyền cho viên chủ tịch, tức tôn giả Alawaya Sayadaw thay mặt

hội đồ giáo-thiệp với Chính-phủ, chúng ta nên lập ra.

Cuộc đấu tranh ở Ấn-độ cũng như thế. Phật giáo-đồ các nước lấy làm bất bình; vì vậy đại-hội Phật giáo Tàu cho rằng:

«Bồ-đề-tràng & Ấn-độ vốn là tổ-địa của Phật giáo, chẳng may bị giáo-đồ Hồi-đồ xâm chiếm, không phải là đất nước của Phật giáo & các nơi, nhưng chủ ý sửa một ngày không thân và là một việc sỉ nhục tôn giáo Phật giáo, đố ở các nước. Trong những sự nghiệp Phật giáo, đều cần kịp và quan trọng hơn hết là phải sửa soạn sự nghiệp ấy trước nhất; vì đó là một sự tự-vệ cho không phải xâm lược. Hồi Phật giáo-đồ trên thế-giới phải kịp cùng nhau đứng dậy» (Trích trong tạp-chí «Hải-triền» số 9, số 18 - tháng 9, 1937).

Có lẽ phải cần đến sự chiến-tranh, như cuộc chiến-tranh thời Trung-đô, để giải quyết, nên hội «Mahabodhi» (3) tuyên bố một cách rất rõ rệt hơn nữa:

«Bản hội lâu nay tìm đủ cách để giải quyết một cách hòa bình; Nhưng lúc nào cũng bị bọn phản-đối ngăn cản một cách ngang ngược. Hiện nay trong hội nghị Ấn-độ, cái đả-đâm, yêu cầu giáo-thành địa lại cho một ban quản-ly ủy-viện

(1) - Là một cơ quan để trung trung Phật giáo thành lập năm 1892, cái thứ kỷ thứ 10 sau khi Phật giáo bị sự bắt Hồi-Hồi giáo trên sang Ấn-độ giữa khoảng thế kỷ thứ 8 đến 10.

đã được hội nghị chuẩn-nhận. Đến khi thảo luận cái đả-đâm ấy, có lẽ các ông nghị-viện cũng vì chính nghĩa và công đạo và vì năm trăm triệu người Phật giáo mà hàng vạn cho được giải-quyết đôn-đặt.

Dù sao đi nữa, cái vấn-đề «thành địa» chỉ có một cách giải-quyết là trả lại cho Phật giáo-đồ cai quản. Nếu không thì chúng ta phải kể tục tiến hành phân-đấu. Mỗi Phật-giáo-đồ cũng phải sắp sửa tham gia vào cuộc phân-đấu vì mục đích ấy». (Theo bản dịch trong tạp-chí «Tiền-Hóa»)

Nhưng công việc tổ-chức chưa xong và lại bị dưới quyền của Chính-phủ Ấn-độ đề-nghị của bọn Phật giáo-đồ khó thể được ưng-chuẩn.

Thì cũng năm kỷ trong tháng 7 (tức theo tin Reuters ở Bombay cho hay rằng: ở hai chỗ Ngưỡng quan và Gia-cách-nhĩ-ba, Phật-Hồi vẫn xung-đột. Theo bản thông-kê chính thức thì những ngày vừa qua, kể từ 30 tháng 7 đến 4 tháng 8 này, kết quả cả đời bốn có 140 người chết và 810 người bị thương.

QUANG-PHONG

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thứ thuốc và các cách điều trị đủ các chứng bệnh nệm, phụ, Ho, Sủi theo hai khoa y học và bệnh ở Đông Tây, hãy hỏi mua những sách thuốc do ông bà Lê-vân-Phấn, y-sĩ và bác sĩ chuyên khoa, về thuốc Nam, Hoa, đã soạn và biên ra Quốc-quốc. Sách nói về chữa bệnh phổi, đờ đầy, viêm, tiêu, bệnh hô-hấp v.v., sách về sanh học nhi khoa, đều giá 1\$ 1 bộ. Thư từ mua sách hoặc hỏi về thuốc cần chú ý bệnh của mình.

Monsieur et Madame LÊ-VÂN-PHÂN
Médicin civil et pharmaceutique
N°18, rue Ba-Vi Sonhay - Turkin

Sau cuộc hội-nghị tam cường ở Yalta.

(Tiếp theo trang 6)

Đoạn quan hệ nhất đáng cho chúng ta phải chú ý đến trong bản tuyên cáo trên này là đoạn nói về việc xây dựng một nền hòa bình và an toàn vĩnh viễn và việc tổ chức thế giới sau cuộc chiến tranh này.

Nay chúng ta đã biết sau cuộc đại chiến 1914-1918, các nước giữ phần thắng lợi cũng đã gặp đều hai việc: quan hệ nói trên này. Đại biểu các nước đồng minh dự vào Hội-ngại hòa-bình họp ở Paris trong suốt sáu tháng về năm 1919 đã hao tốn biết bao tâm trí và sức lực để mong xây dựng cho thế giới một nền hòa bình vĩnh viễn và nhân loại tránh khỏi cái họa chém giết lẫn nhau. Hội Quốc-tiến lập ra trên bờ hồ Genève là để thực hiện mục đích đó. Không ngờ công cuộc duy từ hòa bình và cuộc trị an quốc tế của hội-ngại Genève đã hoàn toàn thất bại. Sau những cuộc xung đột địa phương xảy ra giữa Hi-lạp và Thổ, Ý và Ethiopia, sau những cuộc nội chiến ở Tây ban nha và ở Nam Mỹ, không đầy 20 năm sau bản hòa ước Paris, cuộc thế giới đại chiến lại bùng nổ một cách dữ dội và ghê gớm gấp trăm lần cuộc chiến tranh trước. Nhân loại chưa hết hội-hợp về cuộc đại chiến trước, tại nhiều nơi ở Âu châu người ta chưa xóa hết được những di tích về sự tàn phá của thần chiến tranh tại cảnh máu sông xuống núi lại diễn ra và hàng bao nhiêu đã lan báo khắp thế giới. Kể trong

trịch sử chiến tranh, thực từ trước đến nay, chưa có cuộc chiến tranh nào khốc liệt và ghê gớm bằng cuộc đại chiến từ 1939 đến nay kể cả về số người chết và sự thiệt hại do chiến tranh gây ra. Sáu năm năm chiến đấu đẫm máu, đến nay tình thế chiến-tranh đã đến hồi quyết liệt

Trong cuộc nội-ngại Yalta đại biểu ba cường quốc Anh, Mỹ, Nga là những người đứng đầu trong hàng đồng-miền, ngoài chương trình quốc gia sự đề trừ diệt Đức là kẻ thù chung, đã bàn kỹ cạo chương trình xây dựng hòa-bình vĩnh viễn và tổ chức thế giới cách nào để từ nay về sau nhân loại tránh khỏi nạn chiến tranh thảm khốc. Đó là một mục đích chính của hội-ngại. Nhưng trong bản tuyên cáo của ba vị thủ lĩnh ba cường quốc mà chúng tôi dịch thuật lại trên đây, chúng ta mới chỉ thấy phác qua một vài điều đại thể công cuộc lớn lao và quan hệ nhất sau cuộc chiến-tranh. Còn các tiểu tiết về cách tổ chức quốc-tế thì ta chưa rõ.

HỒNG-LAM

NÊN ĐỌC:

Trung - Bắc Chủ-Nhật

Mới có bán:

Đại-Việt Sử-Ký Toàn-Thư

của NGÔ-SI-LIÊN và các sử-thần đời Lê - Bản dịch của MẠC-BẢO-THÂN.
Có cả bản dịch theo «Khâm-Định Việt-sử» và các sách ngoài - Giá: 9p.50

Đã phát hành: TIỀN-BẠC (nhỏ về tiền-tệ) của PHAN-VĂN-HUM - Giá: 7p.50

TRIẾT-HỌC NHẬP-MÔN của NGUYỄN-ANH-NHĨA - Giá: 5p.80

THỜI-THỰC KỶ-VĂN của TRƯƠNG-QUỐC-DỤNG - Bản dịch của NG-DÔNG-CHÍ - Giá: 7p.50

LAM-SƠN THỰC-LỰC của NGUYỄN-TRẦN-LÊ-Thái-Tổ đề tựa - Bản dịch của MẠC-BẢO-THÂN - Giá: 6p.00

TÂN-VIỆT - 29, LAMBLLOT - HANOI

Có hai đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

CÁC NGÀI NÊN DÙNG :

Dầu Hôi - Sinh

Trị chứng cảm sốt, nhức đầu, đau mình, vữa sọ
vừa uống vừa tẩm bách bệnh. Công hiệu như thần

NHÀ THUỐC THAI-CỒ

52, HÀNG BẠC - HANOI

NÊN HÚT THUỐC LA

BASTOS

NGON, THƠM

Giá... .. 0\$19

Một phát hành :

PHƯƠNG - THANH

10 năm nay mới lại có một tập thơ này là tập thơ này, in toàn giấy Tàu Ngọc Khuê, cực kỳ t.ang-nhã

Giá : 15p.80 (Bắc-kỳ)

TRIẾT - HỌC TẬP BÚT

những tư liệu mới đã bổ dưỡng thân trí

Giá : 3p.80 (Bắc-kỳ) — bán đẹp 15p.00

Sang năm cơ bản :

KHÔNG - TỬ

HỌC-THUYẾT — I và II

Giá đặt mua từ giờ 200p-150p-80p-70p-5p-15p.

QUỐC-HỌC THƯ-XA

N° 16bis, TIEN-TSIN — HANOI

Dầu Nhi - Thiên

Trị bách bệnh. Mỗi xe 1500

NHI-THIÊN-DƯỜNG ĐƯỢC-PHÒNG

70, Phố hàng Bạc, Hanoi — Téléphone: 819

Autorisé publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941

Edition hebdomadaire du Trung-Bac

Imprimé chez Trung-Bac
35, Boulevard Henri Orléans

Tirage... .. exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GERANT: NG. DOAN



CÁC BẠN TRẺ NÊN CÓ TRONG TỦ SÁCH :

Con lai (6) — Viên ngọc bầy màu (7) — Viên ngọc trai kỳ lạ (3) — Hai tháng vỡ. đầu mọi da đỏ (9) — Đôi hoa tab (10) — Con chó đen của lão an mây mù (11) — Thủy tinh cung (12) — Ông già đời Nam-Hán (13)
KHUE VĂN, 64 Amiral Sènes — Hanoi

MÙA XUÂN CŨNG CÓ BỆNH...

Muốn vui xuân một cách mỹ mãn, không vướng những bệnh nguy hiểm trong người thì nên lại hỏi

Đức Thọ Đường

181, Route de Huế — HANOI

Sẽ được thấy nhẹ nhõm. khoan-khoái trong người và không phải lo gì tái-phát nữa

Ông già bà lão, đau lưng, mỏi gối người ốm mới khỏi, tinh-thần mỗi-một

MAU UỐNG

THUỐC MẠNH ĐẠI-QUANG

Bán tại: 23, HÀNG NGANG HANOI — Giá mỗi : 805

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC

ĐAU DẠ DẬY

HỒ GÀ

ĐIỀU-NGUYỄN

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi

Đại-ly khắp cõi Đông-pháp

Một phát hành :

KINH DỊCH

Một bộ sách cổ nhất Đông Phương
là nhất phẩm-loại

Tên bộ 5 cuốn dày ngót 2000 trang

Giấy thường 50p00

Giấy đỏ (hộp lụa) 75p00

Chức năng minh chứng được 100p.00 (chưa)

Phản trước gửi 5p00

Tên bộ sách phải gửi về :

NHÀ IN HAI-LINH — HANOI