

**TRUNG BAC**

**CHỦ NHẬT**

A. 370



# Tuan - Ie Quốc - te

Trong hai tuần lễ vừa qua tình hình chiến tranh ở các mặt trận Âu châu và Á đông đều thay đổi rất nhanh chóng.

Mặt trận quan hệ nhất vẫn là mặt trận Đông Âu giữa Nga và Đức. Hồng quân vẫn tấn công khắp mặt trận từ miền Courland cho đến miền Silésie của Đức. Các đạo quân Đức giữ các thành Danzig, Koenigsberg, Breslau bị Hồng quân bao vây vẫn kháng cự rất kiên cường.

Ở phía Bắc Bromberg, Hồng quân vẫn tiếp tục tấn công rất mạnh. Trong miền từ Glogau đến Francfort ở khu Grumberg quân của Thống chế Kuntov đã liên tục được với quân của Thống chế Vonkhon đang tiến đánh trong miền từ Krossen đến Glogau và Breslau vẫn bị Hồng quân vây chặt và cuộc chiến đấu quanh các thành đó rất là dữ dội. Quân Nga đã chiếm Kanth và Bethburgen gần Breslau và đã tiến đến sát hai cảng Sialun. Trong hai tuần lễ vừa qua, Hồng quân đã chiếm được 500 làng trấn trên đất Đức.

Ở Hung, Hồng quân đã chiếm xong kinh thành Budapest, viên tư lệnh đạo quân Đức giữ thành đó đã bị bắt làm tù binh cùng với 110.000 quân lính và một số chiến cụ khá lớn (75 phi cơ, 200 chiến xa, 1.267 đại bác v.v.)

Ở Đông Nam Âu châu, đạo quân Đức giữ đạo Croatia sắp phải đầu hàng.

Ở Tây Âu, quân đồng minh vẫn tiếp đánh khắp mặt trận từ Hà Lan đến tận biên giới Pháp - Đức và Thụy sĩ và ở phía Tây đã qua được phòng tuyến Siegfried của Đức.

Ở quân Alsace, là quân Pháp thu quân đã khắc phục được thành Colmar và bắt được tại cả 20.000 tù binh Đức. Các mặt trận Ý và Nam-từ không còn thay đổi nữa.

Giữa lúc đó thì kinh thành Berlin và các thị trấn công nghiệp của Đức như Dresden, Chemnitz, Magdebourg vẫn bị phi quân dùng-minh đánh phá ngày đêm không ngừng. Ở Bá-linh, hàng triệu chính của dân chúng đã bị irung bom và trong kinh thành Đức các thực phẩm và các thứ cần dùng đều bị thiếu thốn cả. Theo tin Nga thì ở Bá-linh đã lập nên một ủy-ban giải phóng Đức. Ủy ban này gồm có những nhân vật phản quốc xã hội chủ nghĩa và họ kêu gọi chính Đức bỏ đi chính phủ Quốc xã đi và lập chính phủ đến Nürnberg.

Trong các giờ phút cuối cùng của cuộc chiến đấu thì các nước đồng minh sẽ bắt Đức đầu hàng. Hồng quân tiến vào nước đồng minh và không điều gì nữa. Chính phủ Quốc xã hoặc bỏ lòng trung nghĩa quân đội Đức mà các tư lệnh các đạo quân Đức cũng đầu hàng đồng minh.

Mặt trận Thái-bình-dương, quân Mỹ vẫn tiến đánh Manila thành Manila của quân đảo Phi-lip-pin. Quân đó hiện đã

(tiếp tục ở trang 7)

PHÒNG SẴN QUÂN  
**BÁNH SỮ PHẬT**  
Phở, bánh mì, xôi, chè, sữa, nước uống...  
Số 10 đường Lê Lợi, Quận 1, TP. HCM  
Số điện thoại: 123456

# MỘT VIỆC ĐANG NGỜ TRONG VIỆT-SÚ

## TRIỆU QUANG - PHỤC

chỉ là một nhân vật bịa đặt trong các thần - tích hoàng - đương?

AI đã đọc qua Nam-sử đều biết chuyện đời Tiên Lý gồm có ba vua: vua Tiên Lý Nam đế tên là Lý-Bí (hay là Bôn có chữ chép là Phôn) vua Triệu viạt vương húy Quang-Phục và vua Hậu Lý Nam đế tên là Lý Phất tử. Đời Tiên Lý theo sử ta thì ở vào phau thu hai thế kỷ thứ 6 bắt đầu từ năm 541 đến năm 562 hết đời Hậu Lý Nam đế nước ta mới lại nội thuộc nhà Đường. Nhưng trong câu sử Hán, như câu «Tư-tri» không ghi rõ tại chỗ này chép và bởi vậy người ta vẫn một trăm năm Lương, nhà Tây chỉ có ba nước độc-tam rồi ngài: cuộc thế nhất do Lý Bí gây nên trong bảy năm từ 541 đến 547, cuộc thế nhì và thứ ba ngắn hơn vào hai năm 590 và 602. Còn việc vua Triệu quang Phục tướng quân Lương lấy hiệu là Triệu Việt vương lên làm vua và việc Tiên đánh nhau với Lý Phất tử thì sử Ta không hề chép đến, câu chuyện Triệu Quang Phục cũng không thấy nhắc tới.

Nay muốn khảo cứu rõ về đời Tiên Lý ta thử so sánh những đoạn sử Ta và sử Tư chép về đời đó như thế nào. Về chuyện đời Tiên Lý, sách Đại Việt sử ký toàn thư chép, Ngô Sĩ Liên cũng chép đúng như trong bộ sử Ta và Tư tại tương gần như chỉ khác về đoạn vua Triệu quang Phục.

Lý Bí, người huyện Thái Bình (tức Kiến Văn về trước có làm quan nhà Lương, khởi binh đánh đuổi được Tiên-từ, một vị anh hùng của dân tộc ta) cùng làm vua đời quốc hiệu là Việt Quốc, đặt niên hiệu là Thiên Đức, đóng đô ở Long-biên. Được mấy năm đến năm Ất-sử (546) nhà Lương sai Dương Phiến thứ sử Giao-châu hợp với Trần Bá Tiên từ tây đem quân sang đánh nước ta. Tiên cả hai đại quân tiến

phong tiến vào kinh đô nước ta. Vua Tiên Lý đem 30.000 quân ra chống cự với quân Lương nhưng bị hùa ở Cồn diên và cửa sông Tô-Lịch. Nhà vua tiến vào Gia-ninh thành và bị quân Lương đến vây.

Đến năm Bình Dân (546), Quan Trần bá Tiên chiếm Gia-ninh vào tháng giêng. Lý Bí phải chạy trốn sang Lào (Liêu) ở Tân Xương và qua Lương đến đóng ở cửa sông Gia-ninh (có lẽ cũng là sông Tô-Lịch). Mùa thu Bí lại đem 20.000 quân đến đóng ở hồ Diên rớt lại đóng thuyền, có thể ở miêng đá giữa hồ. Quân Lương chỉ đóng trên bờ hồ không đánh. Trần bá Tiên nói: «Ta chỉ có một đạo quân không có quân cứu viện, phải cố gắng đánh trận không nên để qua mất dịp tốt». Đêm đó, nước sông lên to tới 7 thước và chảy ào vào hồ. Tiên ra lệnh cho quân tiến theo giòng nước. Quân Tàu đánh rừng tiê trước. Lý Bí bị đánh đội ngũ, quân sĩ bỏ trốn nhiều. Nhà vua vào ở động Khuất-liên sai Trần quan, Phục ma quân chống với quân Lương giữ nước.

Năm sau 547 quân ta và quân Tàu đánh nhau bất phân thắng phụ. Quân ta lui giữ camp Gia-trạch ở Chu-diên. Đêm này có nhiều cây cỏ rậm rạp, ở hồ có đảo ở dưới, xung quanh đó toàn bãi lầy nước ngọt không sao qua được, chỉ dùng thuyền đi một chiếc qua bụi cỏ rậm mới vào được. Kế nào không biết rõ ràng vào sẽ bị ngã xuống nước và bị rớt rơi cần chèo Quang Phục đóng ở giữa hồ với 20.000 quân. Bấy giờ không đốt lửa và chỉ ở im, đêm thì có quân cướp thuyền ra khỏi hồ, đánh quân Bá Tiên giữ lại được như nhiên, lại lấy được nhiều lương thực ở nước quanh

Quan -Phục được người lớn là Đại trạch vương. Năm Nhâm Thìn (548) mùa xuân tháng ba ngày Tân hội Lý Bí chết vì bệnh sốt rét rừng ở động Khuất liên (Tục truyền trước khi Trần bá Tiên sang ta, ở con trâu đen đẻ ra con nghé trắng vật lông trên mình mọc sừng bốn chữ «Nhật phục mới lại» Khi bà Tiên sang mới biết là nghé lạ chứ phụ đợa một bên chữ Nhật với chữ Đông là chữ Trần).

Năm Kỷ tị 549 - Vua Triệu văn ở đằm Đại trạch. Vì quân Tàu không lui, Triệu bèn đổi vương khất thên địa quí thên và được thần nhân giúp mới cải móng rồng để cày trên mũ dĩa màu. Khi ra trận đội mũ đội thì muốn người khốn địch nổi. Từ đây Triệu viết vương nổi tiếng, (Tục truyền chính thân trong hồ là Chủ động từ từ trên ghe cuối rồng xuống rút móng rồng sang nhà vua để giết lên mũ).

Canh Ngọ 550 - Mùa xuân, nhà Lương phong Tiên làm Uy minh tướng quân giữ chức thứ sử Giao châu. Khi bèn Tàu có loạn Hầu Cảnh triệu Tiên về để phó tướng Dương-Sang giữ Quảng Phục đem quân đánh, Sang thua trận và bị giữ chét. Quan Tấn rút về nước. Quang Phục sau khi thắng trận tiến vào thanh Lou -biên lấy hiệu là Triệu viết vương. Hồi này Lý thiên Bảo là anh vua Lý nam Đế ở nước Liên lấy hiệu là vua Đào lang, gọi nước là Đế nước quốc. Thiên-bảo cũng trong taong họ là Lý phạt tử đem 3 vạn quân tiến vào đất Cửu -bau bị Trần bá Tiên đuổi đánh. Báo hua mất 10.000 quân trốn vào đất A-lao.

Năm Ất Hợi 550 vua Đào lang chết ở Dạ-nhã, không còn nơi ngôi. Lý phạt tử bèn lên ngôi.

Năm 557 - Lý phạt tử đem quân về phía Đông, đánh vào T.ien ở huyện Thai-binh. Năm lên giặc chồm đến bá phân thàng ph. Phạt tử li quân, biết Triệu có phép thần trong hên xin hòa. Triệu thấy Phạt tử cũng là người họ Lý Nam đế bèn bằng lòng cho hòa, chia nước lấy Quan thân chúa làm giới hạn. Triệu ở phía Tây và đi đến O-quận.

Sam Tôn Phạt tử là Nhà-laog xin hồi con gái Triệu-vương làm vợ. T.ien Triệu là Trương Hồng Trương L. đã hết lời can nhưng vua Triệu không nghe. Vì yêu con nên giữ rồi làm như thế.

570 - Canh Dần - Nhà-laog hổ Cáo vương về mộng rồng. Cáo vương cho xem, Nhà-laog bèn đi rồi lập tác xin về thăm nhà để xin vua cho đem quân đánh Triệu.

571 - Tân Mão - (năm hú nhữ) Tiên Lý nam đế) Phạt tử đem quân đánh Triệu. Vua Triệu không ngờ, dẫn quân đi và lấy mũ dĩa màu ra đội để trừ gian. Nhưng quân Lý vẫn tiến được. Vua Triệu biết có người đổi móng rồng bèn đem con cỡi lên ngựa chạy về phía Nam đến cửa Lê-Đ. nha (Nam-Đinh) thì nhảy xuống bể chết. Nhà Triệu mất. Sau này vua Triệu nhữ lần hiển thánh nên dân có lập đền thờ ngay ở Đại nha hải khẩu.

Năm Nhâm Tuất (602) Phạt tử làm vua 31 năm, sai cháu Đại quyền giữ Loáng biên và tướng là Lý phổ Địch giữ O-đuyên. Dương Tố nhà Tùy sai Lưu Phương sang đánh nước ta, phong làm Giao châu đẹp banh quân đồng quân chỉ huy 27 đội quân Phương cầm quân rất có kỷ luật nhưng lại rất tốt với quân ta. Khi tiến đến Đ. linh gặp quân ta đánh một trận phá tan ngay. Sau Lưu Phương lấy lời dẫn dụ và Phạt tử xin hàng. Phạt tử bị đưa về Tàu và chết ở đây. Hiện nay có đền thờ Phạt tử ở Tiều nha hải khẩu đối với đền Triệu viết vương.

Từ năm 549 đến chỗ Tùy phái Lưu Phương sang chỉ thấy chép ở Đại viết sử ký chứ không thấy chép ở Tư trị thư, giám cũng các cuốn sử Tàu khác. Ng. Hoang ết sử lược của Tàu và Annam chỉ lược của Lê-Tác cũng không hề nói đến Triệu quang Phục.

Thế thì Triệu quang Phục phải chăng là một nhân vật lịch sử? Chuyện Triệu quang Phục cũng mong tự cho chuyện nó, mong rủa của An-đương vương nhà Thục. Hai chuyện hoặc đương chép trong Nam sử này chỉ khác nhau về tên, chỉ về tên người. Một vài nhà làm sử như Lê-Tung từ giả cuốn «Việt giám thông

khảo đồng-Huyền» và cuốn Cương mục chính sử bản triều cũng t.ý ngờ vực về chuyện đó, nhưng không dám kết luận. Thử xét xem, chuyện Triệu viết vương chép vào chính sử ta từ bao giờ?

Chính trong bài tựa Đại viết sử ký toàn thư cũng nói «Cửu-sử không nói đến Triệu viết vương và vua Đào lang Đại viết chép các chuyện đó là còn thiếu nhất. Theo tài liệu trong dã sử. Còn chuyện vua Đào lang là chép thêm cho đầy đủ. (Tiền hiên). Sách này viết hồi 1665.

Các sử gia Đông phương thường có thói quen bay chép lại của nhau. Minh Phạm công Tru tác giả Đại viết sử ký toàn thư (1665) cũng nói về thời kỳ nội thuộc và các triều Lý, Trần chỉ chép trong bộ Đại viết sử ký của Ngô-sĩ-Liên (suất bản năm 1476) chính Ngô-sĩ-Liên là người đã đem chuyện Triệu viết vương chép vào chính sử trước nhất, sau các sử gia khác mới chép theo. Bộ Đại viết sử ký của Pháo phu Tiệp (1455) không chép chuyện đó. Bộ này về 20 thiên trước về thời kỳ thuộc sử và nhà Lý nhà Trần đều chép theo bộ sử của Hồ văn Hưu (1272) sử gia thứ nhất về ta.

Xét trong các sách dã sử thì về đầu thế kỷ 14, có một bộ sách của Lý tử Xuyên tức là bộ «Việt điện u-linh tập» chép đến chừng tác giả nói là chuyện Triệu viết vương rất ở trong tập Sử ký. Theo lời Lê-quy Đĩnh trong Kiến văn tiền lục thì Sử ký là của Hồ-Thiên viết vào hồi đầu thế kỷ 14. Các xem trên đây thì chuyện Triệu quang Phục, chỉ là một chuyện hoang đường, gổe ở tôn giáo như nhiều chuyện khác chép trong Nam sử. Chuyện vua Triệu viết vương thấy chép trong các cuốn thần tích của nhiều làng ở cửa Ng. Đ. hay thờ vua Thiên làm phúc thần. Chuyện đó chẳng góp nước về đời Trần và đến cuối thế kỷ 15 mới bắt đầu chép vào chính sử. Hiện nay trong trong các sách thực địa của người Tây, Đông, Miên, nhà sông Mỹ và được phong là «Huyền» đạo khai cơ thành lập thần nhà hoàng đế. Ngay trong thần tích ở các đền thờ anh hùng ở vùng Hồng-Trung Hải ở Bắc ninh cũng chép chuyện Triệu Vương.

Một chuyện xảy ra từ thế kỷ thứ sáu các bộ sử Tàu có bộ rất cổ không thể chép đến, sử ta về đời Trần như Đại viết sử ký Lê văn Hưu và những cuốn Việt sử lược (1377-1388) và Annam chỉ lược cũng là sách đời Trần cũng đều không có, thế mà mãi đến bộ Đại viết sử ký toàn thư của Ngô-sĩ-Liên xuất bản vào năm 1479 mới theo trong dã-sử mà chép đến, một chuyện như thế có đáng tin không? Nhất là chuyện đó lại là chuyện một vị anh-hùng xuất chúng đánh đuổi được quân Lương cứu nước ta và giữ nền độc lập cho dân ta (trong khoảng hơn hai mươi năm (540-571) sau vua Tiên Lý Nam Đế Lý Bí, đáng cho ta kính hưỡng sự anh hùng, thì ta càng phải nên tìm gốc tích xem có đúng sự thực chăng mới phải (1).

Chúng tôi xin đem chuyện này chia vào các nhà viết sử.

HÔNG-LAM

(1) Trong một bài đăng trong tập kỷ yếu trường Việt-Đông học cổ năm 1916 cũng t.ý ngờ vực chuyện này.

**BÁI CỐ ĐƠN**

**Chơi Giữa Mùa Trăng**  
của HÂN-MẠC-TỒ

**CHỌN BAN TÌNH**  
(Hoffmann)  
VŨ-NGỌC-PHAN dịch

**THƠ CHO MỘT THANH-NIÊN ĐỒNG THỜI**  
của NGUYỄN-ĐỨC-CHÍNH

**NEA NGREO**  
của T.Ó HOÀI

PANG IN:

**KHOA-HOC CHIẾN-TRANH**  
(có 16 cuốn, sắp trình bày bởi tác giả)  
của HUYNH-TÌNH

**DU-HƯƠNG**  
TÂN-ĐOÀI dịch-chú

**Y-VĂN-THOẠI**  
VŨ-NGỌC-PHAN dịch

**Nhà xuất bản - NGÀY-MỠI**  
151 đường Henri d'Orléans - HANOI

MỘT CUỘC CHINH-PHỤC VĨ-ĐẠI TỪ ẢU SANG Á

# ĐẠO HỒI VỚI CUỘC ĐÔNG-CHINH THẬP-NHI-QUÂN

Tôn-giáo chiến-tranh: Hồi-Hồi giáo, Cơ-đốc giáo, Phật-giáo. Những giáo-diệu của bà đạo trở thành những quy-luật quân-phiệt để bày ra những thảm trạng hủi xương, sông máu: kham-lược và tư-vê

Xứ A-Rập, (Arabie) vốn là tổ Hồi giáo. Đông-giáo của đạo này là Mahomet (Tàu Mạt Mả Hân-Mặc - 671-632) sáng lập và dẫn đầu thế kỷ thứ 7 sau Tây-lịch kỷ-nguyên

Dân A-rập nguyên-thủy vốn dân-tam-giáo hợp thành từng bộ-lạc chiếm cứ một vùng hoang-rông, thường hay gạit chóc nhau. Muốn đoàn kết những gì chung-hợp lại thành từng thưng đoàn (caravanes) để một thị-triễn tự là (Meca, Mecque). Trong lãnh này, có lập đền Kaaba là chỗ để thờ những thần-bạt của bọn họ.

Một viên tù trưởng của một bộ-lạc trong dân tộc này họp cả lại thành một đoàn thể có hệ-thống và theo một tôn-giáo.

Viên tù-trưởng ấy là Mahomet.

Ông vốn sinh trưởng trong một gia-đình khá giả ở thành Mecque và giữ chức là Kaaba. Ông mở một trường dạy học và trường quân cho những thương-giáo để đi qua các miền sa-mạc mà tìm những thú săn và thương-mại với tất cả mọi người ở khắp nơi hết cả bán-mại gì. Ông tự lấy một người dân bán-mại như là Kadija làm vợ.

Sách truyền rằng: Một đêm nọ, trong hang nhâm núi Hira, bỗng có một vì thần hiển tên Gabriel hiện lên đưa cho Mahomet một quyển sách và bảo đọc. Nhưng Mahomet vốn là người dốt. Tức thì, thiên thần liền năm lần tái hiện, rồi ông sợ hãi tợ hồn-đang. Thế là nhờ phép huyền-diệu kỳ, Mahomet bỗng đọc được sách. Và cũng trong lúc ấy ở không trung có tiếng: « nhà người sẽ là một đấng hiện-tri của Thượng đế ».

Truyền thuyết này cũng như trăm nghìn truyền thuyết khác đối với những nhà sáng lập một tôn-giáo hay bày vẽ làm chuyện thần kỳ để hòa theo một niềm tin của lòng mê-tin của chúng, hay do sự hiểu kỳ của loài người thường tưởng cho mà tin. Đáng các đấng vị thần bằng những chuyện khác thường.

Nhưng đối với sự nghiên-cứu một học-thuyết, một tôn-giáo thì cuộc đời tư của những kẻ sáng lập ra nó, đã có làm chuyện không đàng-ngang thì cũng không quan hệ gì cho lắm.

Vậy sau khi Mahomet làm lấy sách của thần thì tạo cho một truyền-ba cho dân

chúng mà lập thành một đạo gọi là đạo Hồi-Hồi. (Hồi miame hay Wahabism)

Tước hết, Mahomet thân phục hạ vợ, một vài tháng nó là một người anh em con có cậu và vài nhà thờ để làm tín đồ. Tuy vậy, trong khoảng hàng ngàn, thêm lại có những kẻ tu đạo tìm phương triệi đạo. Vì thế lục yểu, Mahomet mới lập thành Mecque mà trở qua Médine năm 622. Hồi-giáo kỷ-nguyên (Hégire) đã đầu từ năm ấy.

Ở Médine Mahomet tiến phục được một bên môn đồ và tổ-chức một bộ binh anh dũng. Sau mấy trận đánh nhau với kẻ thù, ông được đại thắng và đến năm 630 thì ông đoạt được thành Mecque.

Bấy giờ, Mahomet lại huy động 630 thân bại của A-rập ở đền thờ Kaaba, đồng thời tuyên bố chỉ nên tôn trọng đấng Thượng-đế Allah thôi.

Được một sức mạnh và binh bị vũ-vũ trang, nên trong hai năm trời, những kẻ chống đối đều trở lại qui phục dưới quyền thế

quần-lữ của Mahomet. Mahomet chết tại Médine (632) và mộ của ông cũng ở nơi đó.

Học-thuyết của Mahomet gồm trong quyển kinh Corad. Quyển ấy vừa là một bộ luật, vừa là một quyển sách thánh do Mahomet soạn ra. Nhưng ông lại cho là bằng Thượng-đế truyền dạy.

Đạo Hồi-Hồi là đạo thờ phụng nhất thần.

Vì vậy, Mahomet cho rằng: người không được tin ngoài vị thần thần Allah (Thượng-đế) vì đó là một đấng độc nhất sáng tạo thế-giới. Nếu có vị thần nào nữa thì ông chỉ cho là một sự giả (tôn-tri của dân loan sai) xuống thôi.

Bộ phận có đấng Allah cầm các quyền bịch sinh hóa vạn vật, nên Mahomet mới chỉ lượng linh-hồn của loài người là bất tử và phải chịu luật thưởng-phạt ở kiếp sau.

Đối với Mahomet: việc gì cũng do nơi ý chí của Thượng-đế và sự thành bại: thiện suy của con người đều do sự số mệnh. Vì vậy, một tập hợp phải một tập hợp thì người đạo Hồi Hồi ông đó là việc gì cũng, có một điều rất trái ngược là mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm những hành vi của mình.

843 TRIỆU	
452 TÍN ĐỒ PHẬT GIÁO AN ĐỘ GIẢO	
391 TÍN ĐỒ KHỔNG GIÁO	
703 TRIỆU	
486 TÍN ĐỒ GIA TÔ GIÁO	
217 TÍN ĐỒ GIA TÔ GIÁO CÁT LƯƠNG	
290 TRIỆU	
TÍN ĐỒ HỒI GIÁO	
136 TRIỆU	
TÍN ĐỒ LINH-NON THUYẾT	
19 TRIỆU	
TÍN ĐỒ ĐỒ THAI GIÁO	

Cơ sở tin người của đạo Hồi có 1 điều cốt yếu của các tín đồ của phái thực hành:

1. - Cầu khẩn (in prière)
2. - Bỏ thịt (abstinence)
3. - Kiêng ăn (No jeûne)
4. - Việc đời (pèlerinage)

1. - Cầu khẩn mỗi ngày 5 lần (trước khi mặt trời mọc, đứng ngó, 5 lần mặt trời lặn) nhất ngày thành Mecque (hàng đ a)

2. - Luật bỏ thịt theo đạo Hồi-Hồi là một bữa phạn. Mỗi ăn phải xút ra hết phần ruột-trăm (15%) trong nhà lợi của mình mà góp vào sự bố thí.

3. - Kiêng ăn (hàng đ) (Hama an hay ramazan, theo đạo Hồi-Hồi, vì đó là tháng mà đạo chủ Mahomet được thiên-hạ làm sao. Bởi vậy, từ sớm mà đến tối, những tín đồ không được nếm một miếng rượu và không ăn một thứ gì từ những người đầu con, từ đàn bò có đực con chó con, bú và những kẻ đi đờn. Nếu kẻ đi đờn đã về đến nơi và kẻ đờn đã quên thì phải gĩa gia quý, luật ấy.

Trên đây là bản thống kê những người theo các tôn-giáo chính trên thế-giới. Người ta còn thấy có tới 136 triệu người thờ thần linh hồn nghĩa là họ hết cả các hiện-tượng của lao-hóa. Ngoài ra còn có rất nhiều tôn-giáo khác nhau mà chủ nghĩa không rõ rệt và chỉ ở trong phạm vi từng địa-phương như: Gia-tô giáo, các tôn-giáo khác.

Trong qui luật học  
ti. ở trong một đời phải  
có một lần về viếng thành  
địa Meccae.

Theo thành kinh của đạo  
ky số này; của kinh cũng  
như họ mới đi được nửa  
đường Kiang đã được  
đến, rồi của. Bộ thì mới thật  
cho ta được hoàn toàn vào  
cõi trời vậy.

Ngoài những điều luật  
quan trọng đó, đạo Hồi-Hồi  
còn nghiêm cấm tin đồ không  
được uống huyết sinh vật  
ăn thịt heo, uống rượu và  
cờ bạc. Nhưng lại cao tiến  
đó được phép lấy nhiều vợ  
và báo mọi (escavage), nhất  
là phải v. đấng châu thân  
mà phân-đấu.

Tóm lại đạo Hồi-Hồi có  
thể nói là sản vật tương  
nghiệp từ sản ở A-Rập. Và  
tạ. vì nguyên-tắc căn-bản  
của sự truyền-bá đạo Hồi  
căn-phai ở sự đi ăn-đục  
thành địa. Cho được lưu-hành  
đạo mình, người đạo Hồi  
truyền căn-phai đi đến địa đố  
đạo vào đất ky. Đó là một  
mục-địa và ra nguyên-tắc  
căn-bản.

Vì vậy, sau khi Mahomet  
chết rồi thì Hồi giáo lại  
trải qua 4 châu, trên bề địa  
trung hải và từ từ vạt song  
Indus xứ Ấn-độ sang miền  
đuyên hải Đại tây dương.  
Các giáo đồ Hồi lúc bấy giờ  
đã chiếm lĩnh trọn bán đảo  
Arabie và chiếm được quyền  
cai trị của 4 v. quốc vương  
Ké v. Mahomet, mà lập thành  
một đế quốc rất hùng cường  
trong các triều vương Ommi-  
ades ở Damas và Abbassides  
ở Bagdad.

Theo nguyên-tắc của đạo,  
các quốc vương ky truyền  
của dân chúng bắt rình;  
sự chiến tranh với là v. định  
của trời mà nhà hiền triết  
phải nói.

Mahomet đã từng bảo Thiên  
Đương vốn của kẻ đứng ở  
Đó, thế, nên các giáo đồ  
không màng đến sự sinh tử  
ở trường huyết chiến mà  
họ chỉ hy-vọng mono mới  
sự ban thưởng ở hậu lai.  
Nhờ lòng tin ngưỡng mãnh-  
liệ của dân Hồi, nên vài  
năm từ 632 đến 660, một mặt  
chiếm lấy được Syria. Ai-  
cập (Egypte) và Ba-tư (Pa se)  
đề mở rộng cương giới;  
một mặt do bề bề Bắc Phi  
châu-trấn đến Nam bộ Tây-  
Bán-Như một mặt do Nam  
bộ Trang Á tràn đến Tây Bắc  
Á-Đô; một mặt vượt sang  
giới núi Pyrenées vào đất  
Pháp, nhưng đến là Poitiers  
thì lại bị Charles Marier  
đánh bại (732). Nhờ đó mà  
nền văn-minh đạo Cơ-đốc  
và Âu-châu được cứu vãn.  
Và cũng do đó mà sự tiến  
bộ của dân Hồi bị đình-trệ.  
Lúc triều Vương Ommiades  
trục vị (661-749) thiên Meccae  
cũng vẫn còn là thành địa  
mà các dân Hồi đến ăn-đục  
hà, còn Damas ở Syria đã  
trở thành một đế đô. Đến  
khi triều vương Abbas đọa  
trị vị thì lại chia làm hai  
quốc vương do Abou-Abbas  
tổ chức (762-1258). Một ở  
phía đông, một ở phía tây  
và hai triều đó là Sa-lad &  
A. của và Cordoue ở I-phu  
sau.

Cách tổ chức một quốc  
gia Hồi giáo như sau đây:  
Cả là chức một quốc  
gia Hồi giáo như sau đây:  
Cả là chức một quốc  
gia Hồi giáo như sau đây:

**SẢM NHUNG BÁCH BỒ HỒNG - KHÉ**  
Đại bổ khí-huyết  
Đỗ tiên hóa-Lời sinh-đục  
Mỗi hộp 3p.00  
**78, HÀNG BỒ - HANOI**

phần thật là một quốc vương  
(calife) chúa là của họ ta  
đó, cơ quyền sách sát kẻ  
sử và là thẩm phán lý  
cao trong những vấn đề giáo  
lý. Kế đó, các tầng trưởng  
(Vizir) và các quan đầu lĩnh  
(emmal) thay mặt cho quốc  
vương ở các tỉnh, những  
quan đ. để để bên vạt  
phò tá quốc vương đối với  
kể dị-giáo, các pháp quan  
(cadis) để thi hành luật pháp  
và các giáo-sư (imams) để  
đọc 5 bài kinh nhật tụng  
trong nhà thờ.

Nếu được để hiểu kinh  
thánh, các thầy cả đạo Hồi-  
Hồi lập ra văn phạm. lý  
đạo cũng do kinh thánh Coran  
sản xuất và cũng nhờ đó mà  
các hiến-pháp chính-trị và  
xã-hội được phát-triển.

Tóm lại, luật của Hồi giáo  
văn kiến-thiết trên nền đạo  
lý Sách luật văn chú trọng  
về rửa tội, kiêng kẻ mê chay,  
thủ tục phân (dine), sự  
hồ tội, ngày đại chay, cuộc  
viếng thành địa, những điều  
ước về thương mại, sự kế  
tử, việc hôn-nhã và lý dị, sự  
thế ước, sự tội lỗi, công-  
lý, cách sử sự của tín đồ  
đối với quốc-vương v. v.

Về văn học xứ A-rập sản  
xuất được rất nhiều bộ tác  
học. Sự gia như Avonl-péd-  
(1) Aboul-Faradj (2); nhà địa  
dự học như Edriel (3);  
những triết học gia như  
Averroes (1), Alfarsabi (2); nhà

- (1) - Sinh ở Damas, dòng  
Ayonites (1273 - 1331), người  
trong một phần hàng hát nhất  
trong cuộc chiến-tranh để  
chống với Thổ-tự quân.
- (2) - Sinh ở Millène (1226-  
1286), tác giả quyển Histoire  
Universelle
- (3) - ở Genja (1099-1164)

y-học như Avicenne (3) v. x.  
Những triết sĩ thật rất nhiều  
Nhưng thì ca toàn những  
chuyên dị thường và người  
cảm của nhà thờ đương như  
không bao giờ cạn. Trong  
một ngày, một nhà thờ đem  
lại và để cho vua nghe có  
sự trăm bài thơ mà bài nào  
cũng từ 20 câu đến 100 câu.

Về khoa kiến-trúc, người  
Hồi có rất cả những đền  
đài kỳ-diem danh nhân rất  
đẹp để hàng vi và những  
tháp thờ cao vòi vọi.

Ở về Bắc Phi-châu và Nam  
bộ Tây-ban-nha như Cordone,  
Caire, Damas, Bagdad Sa.  
markande hiện nay của nhiều  
đền đài: ít ngay nga tráng  
lệ mà người này hay là khéo  
đẹp lắm.

Có một nghề-thuật mỹ quao  
hơn thế là do sự bắt chước  
khoa kiến-trúc những đền  
đài của người Hy Lạp và chế  
biến thêm ra.

Như thế, ta có thể cho rằng  
người Hồi chính là kẻ mới-  
gió trong nền văn-minh về  
mỹ-thuật giữa Đông-phương  
và Tây-phương vậy.

(hệ sau (tiếp hết)  
**QUANG PHONG**

- (1) - Ở Cordone, nhà y-học  
kiếm triết-học đầu thế kỷ  
thứ 12, người dịch-phần học-  
thuật Aristotle. Học thuật  
của ông vẫn khuyến-hướng  
về "đạo vật" và "thiền địa  
nhật" năm 1188.
- (2) - Nhà triết-học về thế  
kỷ thứ 10. Người truyền  
học "thuật" của Aristote cho dân  
Đông-Đô-Đô Alfarsabi,  
rất có tiếng là ông hoàng  
những y-sư. Lợi ích một  
thiền đất hàng thường về sự  
diễn sản rộng và có một tư  
nghệ rất nhân (980-1073)

**CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC**

**Bảng quốc-ngữ có chữ Hán**  
Đề phòng và chữa chứng thương-  
hàn 5p.00. Đau mắt 3p.00. Đau, Sốt  
Đau mùa) 3p.00. Y-học tăng-thu 3p.00.  
Tục 12p.00 (có 4 cuốn). Kinh-nghiệm  
5p.00 (có 2 cuốn). Gia-chuyên 5p.00.  
Mẫu-thương Lan-bát 6p.00 (có 2 cuốn).  
Sách thuốc Nhật-Bản Trung-Hoa 6p.  
(có 2 cuốn). Xem sách 3p.00. Trẻ con  
5p.00 (có 1 cuốn). Dân bá 6p.00 (có 2 cuốn)  
ở xa gửi thư, Mandat do nhà in-  
bán như vậy.

**NHẬT - NAM THU - QUẢN**  
N-19 HÀNG ĐIỀU HANOI

**Bổ thân tiêu độc**

Thuốc lọc máu tiêu nhiệt độc  
ngừa lở giá một lọ 1p.00. Nửa  
lọ 5p.00. Một lọ 9p.00.

**BẢN TÀI**  
**Nhà thuốc TẾ-DÂN**  
131, Hàng Bông Hanoi

**+ AI MUỐN BIẾT +**

Các thư thuốc và các sách điều trị  
đó các chứng bệnh nam, phụ, lão, thiếu  
theo hai khoa y học và báo chí Đông  
Tây, hay kết nối những sách thuốc  
do ông bà Lê-Văn-Phấn, y-sĩ và bác  
chứ sự, tại nghiệp trường Cao-đẳng  
y-học, chuyên khảo về thuốc Nam  
bác, ăn uống và dĩa ra Quốc-ngữ.  
Sách nói về chữa bệnh phổi, đờ đầy  
thần, tim, bệnh hoa liễu v. v. sách  
về sản phụ nhi khoa đều giá 1\$ 1 bộ.  
Thư từ mua sách hoặc hỏi về thuốc  
mua chữa bệnh xin đi:

Monsieur et Madame **LÊ-VĂN-PHẤN**  
Médicin civil et pharmacien  
N-18, rue Ba-vi Sonlây - Tonkin

**Sở dĩ bán:**

**TRÊN GIÓC VẬT-CHẤT**  
của **LÊ-VĂN-TRƯỜNG**  
- Một thâm-kịch Tịch và Mạn  
- Một thành công thâm-tham  
của ông đã xây dựng sự nghiệp  
trên đất nước. Giá 5p.00  
**Nhà xuất-bản HƯƠNG-SƠN**  
112-115 - Phố Lò Đúc - HANOI

**SÁCH KỶ**

T. B. C. N. vừa nhận được:  
- **CÁ NHÂN VÀ XÃ-HỘI**  
của **PHAM NGOC KHUÊ**,  
do nhà **HÀN THUYỀN** xuất  
bán, giá 5p.

- **VĂN-HÓA VĂN ĐÔNG**  
(Ai cập - Doi Thái) của  
**NGUYỄN BỨC QUYNH**, do  
nhà **HÀN THUYỀN** xuất  
bán, giá 5p.

- **BA HỒI KINH DỊCH** của  
**THẾ LỮ**, do nhà **ĐẠI-LA**  
xuất bán, giá 7p.50.

- **NGƯỜI VỢ HÌNH** của  
**H. C. WELLS**, bản dịch  
của **THẾ-LỮ** do nhà **ĐẠI**  
**LA** xuất bản, giá 4 80

- **HỘI THÈ ĐỐN SỰ**  
của **NGUYỄN TƯỜNG**  
**PHƯƠNG** do nhà **TRÌNH**  
**NHU** xuất bản, giá 3p.  
- **BÀN CHIM NON** của  
**HUYỀN-THU**, giá 6p.95

- **TAP VĂN (Văn học**  
**Trong quốc hiện-tại) ĐẶNG**  
**THAI MAI** dịch, do nhà  
**MỚI** xuất bản, giá 4p.80.

- **TRIỆT-HỌC TẬP BÚT**  
của **THÀNH THẾ Y**, do  
**QUỐC-HỌC THƯ XÃ** xuất  
bán, giá 3p.80

- **PHƯƠNG THANH (thơ)**  
của **VƯƠNG LINH**, do  
**QUỐC-HỌC THƯ XÃ** xuất  
bán. Sách in rất đẹp và  
do họa sĩ **MẠNH-QUYNH**  
vẽ, khắc và in tay giá 18.85.

- **MÌNH ĐẠO GIA HUÂN**  
của **ĐẠI TRINH PHU-TỬ**  
soạn, **PHAM NGOC KHUÊ**  
dịch. Sách in tại nhà in

**KHÚC** Vĩnh bầy rất mỹ  
thuật. Văn dịch lưu-loát.  
Một cuốn sách có ích cho  
tiệc giáo-dục, đáng để cho  
mắt của mọi người trong các  
Xin có lời cảm ơn các  
nhà in sách và người in  
vợ bạn đọc.

Năm Ất-dậu (1885) là...

# NĂM THẤT-THỦ KINH-ĐÔ HUẾ

Cũng năm Ất-dậu, cách đây 60 cái Tết, kinh-đô Huế thất thủ.

Nguyên năm Mậu-gọ (1858), trung-tướng Rigault de Genouilly huy động Đạ-nhã rồi, có ý định ra đánh ngay kinh-đô, nhưng thấy quân ta phòng giữ cẩn thận, lại được tin hai mươi vạn quân ta sắp kéo đến, nên không tiến quân.

Trung-tướng dùng đường ở lại Đạ-nhã, quân quân bị dịch tả chết mất nhiều người. Mấy tháng sau, trung-tướng thông liên quân ra đánh Huế, mà lại vào đánh Gia-định.

Cho mãi đến năm Ất-Dậu (1885), thống-tướng de Courcy ở Bắc-kỳ mới tính vào Huế bắt Triều-đình ta chịu quyền tào hồ. Đến nơi, thống-tướng bàn với Triều-đình ta về việc vào điện yết-kiến vua Hàm-Nghị; Thống-tướng bắt phải ngỏ của chính là của Ngô-môn cho quan Pháp đi vào và ngay cả quân lính nữa Triều-đình không chịu, xin để hai quan lính đi vào các cửa Hiến-nhàn và Chân-đức ở hai bên, chỉ một mình Thống-tướng là kẻ quyền cao chức trọng mới được vào cửa chính. Lời bàn ấy không được thống-tướng ưng thuận.

Hôm 22 tháng năm, các quan trong Triều-đình xin yết-kiến thống-tướng De Courcy để bàn tiếp về việc ấy, nhưng thống-tướng không chấp.

Triều-đình ngạc nhiên trước cử chỉ ấy, và nhất là hai quan Phụ-chính là Tôn Thất-Thuyết và Nguyễn-văn-Tương bị đã định liệu đánh một trận để trả họ. Và đêm hôm 23 sang ngày 23 ấy họ ra lệnh bắt súng sang tòa Khâm-sứ ở hương-gian số 5 Hương-Giang, và trại lính Pháp ở Mang-Cá, một bên sông Đông-bà.

Bái « Hình t... của... »

Thì có kẻ lại việc này. Ông Tôn-thất-Thuyết gặp bàn với nhau về việc đánh phá lửa đêm không cho ai biết chủ ý của mình đi.

« Chẳng cho ai biết ai hay... »  
Cũng chẳng đầu dạ, một tay thiên hành ». Đêm ấy, hồng-tướng De Courcy, đến việc các quan Pháp. Đến một giờ đêm, tiếc an, thì sáng trong thành báo ra đùng đùng.

« Trật kinh ai nấy hôn phi... »  
Đêm khuya nao biết sự vì tâm sao ».

Quan Pháp trước việc bất thình lình chi ra hạp mà cũng giữ chứ không bắn lại. Trong đêm, vua Hàm-Nghị không biết việc gì xảy ra, mới truyền lệnh gác cửa thành, và hỏi Thuyết, thì Thuyết sai người vào tâu :

Rằng : « Nguyên ở đó thị cường bản tâu, Ta nay không lẽ, điềm nhiên.

Phải toàn cơ địch, hư nên như trời. »

Ở đó, tức là ở phía quân Pháp, và Thuyết báo người Pháp bắt đầu đánh nước. Đến đây, có một đoạn tả thành-phố Huế trong cơn khói lửa.

« Âm âm tiếng súng khắp nơi,  
Khói đen mà đất, lửa lòe như mồi. »

Quan ta gặp sự bất ngờ, sức cạnh năm không thấy quân Pháp bắn lại, đã reo mừng báo tin thắng trận và quân địch tử trận cả rồi.

« Địch đại thua phục dã xong,  
Lửa Tây Vương đời lửa Đông đồn bả. »

Địch Đại, tức Tráp-bình-đại, là đồn của quân Pháp ở Mang-Cá, và Lầu Xuân-tôn Khâm-sứ Pháp.

Nhưng quân ta bắn mãi đến sáng, thấy thành không được gì, nên mới tiến lên, bắt tay không vì thế mà mất hay, không ai thể mà kém phần giá trị.

Nhân đọc thơ Đồ-Phù, nhớ tới...

# CỤ HUYỀN MÔM

một nhà thi-sử của ta

Lý Bạch, Đồ-Phù là hai nhà thi-hùng đời Đường, còn ai không biết. Tài-danh của hai ông đã sáng cao văn-ngệ Trung-quốc lên chỗ tuyệt-dinh xu-việt và khắc vào tâm hồn ghi nhớ hăm-một nửa bao nhiêu triệu người Đông-á bằng những vần thơ điệu nhạc ma-đời du-đương. Chẳng những chính người tận lợi trong vũ-vũ-chương nghệ-thuật, phải lớn là bạc thành, là thầy mình, cho đến những người không thích văn-ngệ, không có hồn thơ tí nào, cũng biết có tiếng Lý-Đồ; hoặc khi chỉ được nghe một hai vần điệu, họ cũng nhận được vẻ đẹp, cảm thấy hứng thú ít nhiều.

Từ xưa, học giả Trung-quốc, Nhật-bản, Triều-tiên, cũng như nước ta, vẫn suy-tôn tạc Lý-Đồ ngành lại đời trước, không người nào hơn, cho tới ngày nay, chẳng ai địch nổi.

Hạt ông tuy sinh cùng thời, danh cùng ngang, thơ cùng hay, tài cùng giỏi, mỗi ông có một vẻ riêng, đều là tuyệt phẩm, nhưng mà các nhà hậu-học tranh-biến nhau xếp đặt cao hạ rất nhiều.

Đại-khất có hai thuyết.

Một thuyết chỉ chuộng từ-tào, hệ thơ là thơ, — cũng như ngày nay ta nói nghệ-thuật vì nghệ-thuật, — vậy thì một bài thơ miễn sao có lời cho hay, ý cho đẹp, văn-tự bay bướm, âm-vận tài-minh, thế là thơ hay, ngoài ra không cần kể tới những chi-tiết gì khác. Bất chấp cả triết-lý, nhân-sinh, hậu-cảnh, xã-hội, cho tới đạo-đức, giáo-hóa, cũng không phải đem vào quan-hệ gì; đã là thơ hay, dù cho ta tình thật phóng dãng, hoặc có chỗ không thích hợp cho thể tạo nhân-tâm và không được lợi cho tinh-thần của người đọc đi nữa cũng mặc. Bài thơ không vì thế mà mất hay, không ai thể mà kém phần giá trị.

Những nhà chủ-trương thuyết này thơ tro họ Lý hào-phóng, thanh-kỳ, hùng-tồn, diêm-lệ, tinh-tuấn, cùn-chiền, như mây bay nở rộ, hai bên phơi phới như gió thổi trăng thanh, khiến cho người đọc có hứng thả say sưa, mãi để vào sách mở扉, những cái đặc-tính thân-diện như thế, không phải thơ Đồ có thể bì kịp.

Trái lại, thuyết thơ hai, chủ-trương thơ phải vì đời, tức là nghệ-thuật vì nhân-sinh, thì bên vực thơ Đồ có những ưu-tu thời mãn thế, cứu nước thương dân, thế mới thật là thơ hay và có ích.

Họ nói bài thơ phải hay về văn-chương các-điều đã danh, nhưng lại phải có ảnh hưởng ích-lợi gì cho giáo-hóa, cho thời-thế mới được, chứ lời văn bay bướm hùng hồn, mà chỉ tán sướng những trăng gió, cỏ cây, rượu ngon, gái đẹp, thì chẳng quý họa chi đó. Họ Đồ có lòng vì dân, vì đời, vì nền sống-phong-hóa mà ngâm vịnh, cho nên thơ ông có giá trị hơn.

Tạm lại, cả hai phái cùng đại-phục, Lý-Đồ thì tài tuyệt-diệu, đẳng-tiền, đẳng-thành, không thể nói sự hơn thua; nhưng phải dưới lấy tư-tưởng nhân-sinh thực-tế làm quan-hệ, mới hai bên vực thơ Đồ chưa chán tâm lòng yêu dân thương đời, là chỗ cao hơn Lý.

Có nhà phê bình ở trong phái ấy không ngần ngại viết : « Lý-Đồ là thi-hùng nhất đời, nhưng mà thơ Lý phần nhiều ở không giá trị cho giáo-hóa đâu ! »

Một nhà khác nói về Thái Bạch sinh ra giữa lúc nhà nước lăm lăm sụp đổ, dân gian khổ sở, vậy mà hằng ngày làm thơ, chẳng qua



# VÔ TỰ THIÊN-THƯ

Đọc tiểu-thuyết truyền-kỳ của Tàu, chúng ta thường thấy nơi nơi một quyển sách trong toàn giấy trắng, không có chữ nghĩa dấu-hiệu gì, tức là quyển Vô tự thiên-thư, quyển sách mà Thánh, Thần, Tiên, Phật thường ban cho mấy vị tướng tài, mấy vị hảo-hán; mỗi khi gặp việc nguy-cấp không biết giải-quyết ra làm sao, người ta chỉ việc thành tâm khẩn-khứa mấy câu, rồi mở sách ra, tự nhiên thấy trong Thiên-Thu có đủ chữ nghĩa nói về cách giải-cứu nguy cơ rất là minh-bạch; người có Thiên-Thu cứ theo đó mà hành-dộng, tự nhiên sẽ được hết mọi nỗi khó-khăn, bất luận lớn nhỏ. Như Tiết-nhân Quý trong chuyện Chinh Đông chẳng hạn.

Vô Tự thiên-thư vốn không có chữ nghĩa gì, gồm toàn giấy trắng, nhưng khi hữu sự thì lại không phải là vô-tự nữa, mà hữu tự thiên-thư. Và có điều này lạ hơn là dù bấy giờ là hữu tự thiên-thư, song cũng chỉ người được ban thiên thư, tức là người chủ quyển sách Trời đó là đọc được hành chữ, nghĩa thôi, còn người ngoài ngó vào thì vẫn thấy trắng bạch như giấy, không có chữ nghĩa gì hết.

Đối với người không được ban Thiên-Thu, đối với những kẻ tầm thường phạm-tục, Vô tự thiên-thư thủy chung vẫn là Vô-tự thiên thư.

Vậy quyển sách Trời đó nó là thư sách gì mà có tính-cách thần-bí màu-nhiệm như thế?

Và đời này có bao giờ có quyển sách Trời đó thất không?

Tất cả chúng ta chắc đều muốn hỏi như vậy. Tôi xin đáp, không bao giờ có

thư sách lạ như vậy đâu, dù bảo là sách Trời, sách Phật gì cũng thế.

Đó chỉ là một cách nói tượng-trưng của nhà văn Tàu, vốn là người giàu trí tượng-trưng, mà thôi.

Thật vậy, đã cực là cái tài-tri siêu-việt xuất chúng của vai chủ-dộng bộ tiểu-thuyết minh, nhà văn Tàu thường không nói người ấy có tài quyền biến, có óc mẫu-nhuệ sáng-suốt, mỗi khi gặp việc khó-khăn, giải quyết rất tai rất mau.

Nói thế nó làm thường quá, Nó không đủ làm cho vai chủ-dộng của mình được hoan nghênh kinh-phục đến triệt-đề. V ở đời những người như thế, tuy không nkan-nhâm đầy-rẫy, song thường khi người ta vẫn thấy có.

Nên nhà văn Tàu muốn làm cách nào cho người mình giới-thiệu với độc-giá phải khác hẳn người thường phải được coi là bậc tài-tri-tuyệt-luân như Thần như Thánh.

Nghĩa là người ấy phải là một người ở trên loài người. V. n giữ óc tưởng-tượng, họ tiên kiếm cách tượng-trưng cái tài trí siêu việt của vai chủ-dộng. Họ bịa ra cuốn sách Trời không chữ, và tả ra một cách có lai-tịch đầu đuôi, bằng một giọng tự-nhiên, dưng - dưng nhất đời, khiến người đọc phải tin như là cuốn sách Trời đó đã có đó từ có thật.

Thất ra cuốn sách ấy, chẳng phải đợi vì Tô sự này, vì Thánh-mẫu họ, vì Tiên trưởng kia, vì Giáo-chủ khác ban cho, người ta mới có.

Cuốn sách Trời đó vẫn luôn-luôn mở to ra ở trước mắt mình, lằng-lở trong không-khí quanh mình, không phải đi tìm Đổng no Pha kia hay rừng sâu núi thẳm mới tìm thấy.

Nhưng cuốn sách đó chỉ người có tài-tri siêu việt mới đọc nổi, vì quả nhiên cuốn sách ấy không có một chữ nào thật.

Đó là cuốn sách riêng của người Tàu. Người Tàu là người thế nào?

Đứng về phương-diện đạo-đức, phương diện sự nghiệp mà nói, ở đời, mỗi một sự việc đều đã có sẵn một cách hành-dộng đương-nhiên hợp tình hợp lý đâu cả kim đồng tây cũng chỉ đến thế mà thôi.

Đứng về phương-diện tri-thức cũng thế, mỗi một câu nói, mỗi một nghệ-thuật cũng đã có sẵn một câu nói, một mẫu mực bản-nhiên rồi. Câu nói ấy, mẫu mực ấy đến thế mới là tuyệt diệu, tuyệt hảo.

Nhưng cách hành-dộng đương-nhiên, câu nói, mẫu mực sẵn có đó nó vô hình vô ảnh lỉ ai nhìn thấy. Duy có một hạng người là nhìn thấy rõ nó thế nào, và theo thế mà xử-xự, mà hành-dộng, mà ngôn-ngữ, mà chế-tác thôi.

Hạng người ấy là người tài vậy.

Tức như Galilée nhìn mặt trời, nhìn trái đất, mà thấy rõ ràng trái đất đang quay, Denis Papin nhìn ấm nước sôi bật bung mà thấy rằng hơi nước đun đầy được máy móc, Franklin nhìn sấm chớp mà thấy điện có thể thu lại đem dùng. Đối với hạng tri-thức nông hẹp, dung-thường như bọn chúng ta, cuốn sách của Tạo hóa của Trời đó tay luôn luôn mở ở trước mắt; song ta cố nhìn, cố đọc thấy chữ nghĩa gì đâu! Phải đợi những bậc tài-tri siêu việt phát-minh ra, đọc to những trang chữ nghĩa vô hình trong Vô Tự Thiên Thư bấy giờ ta mới biết.

Vậy Vô-tự thiên-thư chẳng phải chỉ có riêng trong các tiểu-thuyết hoang-đường quái đản của người Tàu, mà có ở khắp đồng tây cả kim. Duy ta phải phục nhà văn Tàu đã khéo nghĩ cách tượng-trưng cái năng-lực siêu việt của bậc người tài một cách cụ-c thể kỹ-các-lý.

LE HÙNG-PHONG

ĐÃ CÓ BẠN.

## Lý - Thái - Bạch

của TRỰC-KHÉ - GIÁ : 4p.00  
Lý-Thái-Bạch là một vị thánh thơ của đời A-Đông. Lời văn chuoít đẹp như sao băng. Ý thơ thanh-cao, siêu-thoát, phóng-khoáng, đưa hồn ta phiêu-diêu ở cõi đời lý-tưởng. Có in hơn ba nghìn chữ nhỏ, dịch âm, dịch ra thơ quốc-vạn, và câu thích rất kỹ.

## Nửa Đêm

Chuyện thần-que  
của NAM-CAO - Giá : 2p.00

## Câu Chuyện Văn Học

của THIẾU-SƠN - Giá : 4p.00

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC  
N° 9 - RUE TAKOU - HANOI

## HAI CUỐN SÁCH ĐỌC TẾT

của THANH-NHIÊN

### 1) Văn Chương Truyền Kiều

Phê-bình của NGUYỄN-BÁCH-KHOA

Văn Chương Truyền Kiều có còn thích hợp với tâm-hồn người VIỆT-NAM không?

### 2) Ý XUÂN

Tư-tướng của P. N KHUÊ

Một ý-xuân g. đến các bạn trẻ yêu đời lạc-quan, hy-vọng ở tương-lai. Sách in đẹp trên giấy trắng đặc-biệt - Bìa của họa-sĩ PHẠM-TỬ - Kèm hai phụ bản của PHẠM-TỬ và NGUYỄN-ĐỒ-CUNG

— HẠN-THUYỀN —  
N° 71, THÉN-SINH — HANOI

# QUỐC HIỆU « VIỆT - NAM »

## bắt đầu xưng từ ngày 27 tháng Giêng năm Gia - long thứ ba

Nước ta, dù lập quốc từ đời Kinh-dương-vương, nhưng ta thực ra vẫn còn là bộ-lạc, chưa đủ nền nếp gọi là một quốc-gia. Những tên gọi « Văn-lang » « Âu-lạc » mà ta thấy ở trong thời kỳ nghi sử đó, tưởng cũng chỉ là danh hiệu bộ lạc, không thể nhận là quốc hiệu được, vì những danh hiệu ấy rõ ràng có cái nghĩa chỉ một tập, một chòm dân-tộc chưa khai hóa, chỉ sống quây-quần với nhau trong một khu-vực nhỏ hẹp mà thôi. Mãi đến đời Đinh Tiên-hoàng dẹp tan loạn thập-nhị-sứ-quân, theo trình độ Nam tiến, mở mang khu vực rộng lớn hơn các đời trước, và đặt ra bộ diên-chương chế độ, lúc đó nước ta mới thành một quốc-gia. Nhưng xét ra việc kiến quốc của vua Đinh vẫn quanh quẩn trong vòng gây dựng thế lực của cá nhân, chưa hề nghĩ tới quyền lợi của cả dân tộc, nên đối với tinh thần của non sông đất nước, ông chưa có quan niệm gì lắm cho được tấn-triền, Diên-dương ba chữ « Đại-Cồ-Việt » mà nhà làm sử bảo đó là quốc hiệu của vua Đinh. Đó chỉ là cái tên gọi, thôi mà chẳng thể tìm ra được một ý nghĩa gì cả.

Qua Đinh đến Lê, rồi đến Lý, Trần, Lê cương vua nước ngày rộng, thế lực nước ngày tăng, mà là thay, các đời vua vẫn cứ yên nhiên, không hề nghĩ tới việc đặt một quốc hiệu để đối ngoại. Dù trong đời Lý, khi vua Thánh-tôn mới lên ngôi, có đời quốc hiệu là Đại-Việt, (tỏ ra nước mình là nước lớn, có thanh thế mạnh) kể đến

vua Lê Thái-tổ sau khi đánh đuổi quân Minh, khôi-phục đất nước, có đời quốc hiệu gọi là Nam Việt (tỏ ý nước Nam mạnh thế lực tràn vượt qua các nước), nhưng đó chỉ là cái tin gọi để tự hào, tự đại ở trong nước với nhau mà thôi. Chưa hề đem ra mà tuyên xưng với nước ngoài. Và chẳng gọi là chính sách đối ngoại trong các đời ấy, trừ mấy nước nhỏ nhất như Chiêm - thành, Ai-lao ra không đếm kể, còn ra chỉ có nước Tàu là một nước lớn, dù đôi khi có chống chọi, nhưng kết cục cũng tự lượng yếu sức, cầu lấy yên thân, đời nào cũng phải phụ gong cầu phong, cho khỏi nạn xâm lược. Đã vậy, người Tàu lại còn coi nước mình bao giờ cũng là thần thuộc họ. Năm 1764, vua Hiến-tôn nhà Tống đem hai chữ « An-nam » xâu ra nhục nhã phong vương cho vua Anh-tôn nhà Lý, cố ý bắt buộc nước mình phải đeo quốc hiệu ấy, tỏ ý họ đẹp yên được nước Nam mình. Họ bắt buộc, cho mà các đời vua nước mình cứ phải đeo, phải chịu và phải xưng ra mỗi khi sang phụng gong cầu phong. Vậy « bốn chữ « An-nam Quốc-vương » mà các đời vua ta đã phải cúi đầu nhận của vua Tàu phong cho thực là những cái dấu kỳ-sĩ đại nhệ ở trên lịch-sử vậy. Mãi đến tháng giêng năm Gia-long thứ ba, theo lời yêu cầu của vua Nguyễn, vua Thanh mới cho đổi hai chữ « An-nam » là « Việt-Nam ».

Nguyên hồi ấy vua Gia-long đã thống nhất ba kỳ, nhân ra Bắc-trần, trừ tất ở

lãnh cương Thăng-long, cử Lê-văn-Định làm chánh sứ sang Trung-quốc cầu phong với vua Thanh, và xin đổi quốc hiệu. Trong quốc thư đại ý nói:

« Các đời trước mở đất ở Viêm-bang, mỗi đời mỗi rộng, có cả các nước « Việt-thường, Chân-lạp, đặt quốc hiệu là « Nam-việt truyền nói hơn 200 năm, nay « lại quét sạch cõi Nam, cả đất Việt, xin « theo hiệu cũ, cho được xưng danh ».

Vua Thanh lúc đầu ý chừng thấy hai chữ « Nam-Việt » có ý ngạo nghễ nghĩa là nước Nam vượt qua, nhưng không tiện lấy có ý đề bác đi, bèn lấy một có văn và là hai chữ « Nam-Việt » cùng với các chữ « Đông-Việt » tức Quảng-đông, « Tây-Việt » tức Quảng-tây mặt chữ hơi giống nhau, không muốn cho. Vua Nguyễn lại phải hai ba lần đưa thư biện thuyết mãi, và trong thư cuối cùng có ý dọa nạt nếu không cho sẽ không nhận phong. Vua Thanh từ sau khi bị hạ với vua Quang-trung, không dám coi thường nước Nam, và thấy thế lực vua Nguyễn bấy giờ cũng mạnh lắm, không muốn thật hòa, liền nghe theo lời xin, nhưng lại đảo ngược lên là « Việt-Nam » chứ không cho gọi là « Nam-Việt ».

Xét ra hai chữ « Việt-Nam » mà vua Thanh bằng lòng cho ta đặt đó, cũng vẫn một ý kiêu ngạo, coi nước mình là nước

nhỏ muốn vượt lên trên, « Việt-Nam » vượt qua phía Nam. Nhưng đứng về phương diện nước mình, lại có thể giải hai chữ ấy ra một nghĩa khác và cũng có ý lắm. Thì theo trình-độ Nam tiến của dân-tộc mình, thì « Việt-Nam » tức là mở mang mãi về phía Nam. Có lẽ vì cũng từ giải ra nghĩa ấy, nên vua Nguyễn cũng vui lòng nhận quốc hiệu ấy, ngày đầu tháng giêng năm Gia-long thứ ba mới làm lễ thụ phong và tuyên bố quốc hiệu mới tại thành Thăng-long rất long trọng.

Làm xong lễ bưng giao, hạ chiếu-ban bố khắp trong ngoài, đại ý rằng: « Dựng nên nước phải đặt hiệu nước, để tỏ rõ nền nhất thống. Các vua đời trước, mở đất Viêm-bang bao quát cả cõi đất từ Việt-thường trở về phía Nam, nhân đó mới lấy chữ « Việt » đặt tên nước. Đến rằm lại dẹp yên dằng loạn, mở mang đất nước rộng thêm về phía nam, lập nên nền thống nhất, đó là nhờ có công dày đức cả của liệt thần lưu truyền mọi được, vậy bắt đầu từ ngày 27 tháng giêng làm lễ cáo yết thần miếu và tuyên bố quốc hiệu là Việt-Nam. Kể từ ngày này, bèn sự thể bản quốc có quan hệ đến quốc hiệu và có văn thư giao thiệp với ngoại quốc đều phải xưng quốc hiệu là « Việt-Nam » không được dùng theo hai chữ « An-nam » nữa.

BẮT-AC

BUT CHI MARQUEE « 2 cái đầu »

# DOUBLE - HACHE

Đen, mềm hơn hết — Có bán ở khắp các hiệu sách lớn  
HÒA-HỢP — 108 BIA HÀNG TRÔNG — HÀ NỘI, GIẤY NÓI 448

— Dưới nhãn mác Ma-Yên, đôi bạn tri-âm BA-NHA TỬ-KỶ đã gặp nhau ở bên sông... chỉ có tiếng đàn/huyền diệu! — Rồi cũng ở bên kia... một mùa thu sau, đôi bạn đã là lời — NHẢY CỜNG ĐÓT ĐINH TRẦN... để khóc người tri-ly...  
TÔI... (Mười) biệt rõ, đôi bạn tri-kỷ ấy tìm các bạn hãy tìm đọc cuốn...

# BA-NHA TỬ-KỶ

CA KỊCH LỊCH SỬ CỦA SỸ-TIÊN GIẢ 2350

**LION và MICANON** xi-gà thơm nhẹ có lồng  
BÁN BUÔN TẠI: FAGIC, — 360, PHỐ HUE — HÀ NỘI

# Mười-thị Xuân

LỊCH-SỬ TIỀN-THUYẾT của HỒNG-TRUNG

(Tiếp theo)

...Bởi vậy, tôi thế, mà em cũng thế, dù là trai gái, chúng ta đều có nhiệm vụ đồng song với cuộc đời, chẳng gì chúng ta cũng có ít nhiều tâm-huyết, ít nhiều tài-nghệ, cần phải xem xét việc đời và cần nhắc sự cử-dộng mình cho đúng, chớ lầm khờ tìm cây mà đổ chân, người hiền tìm chỗ mà giúp đỡ, chớ nên tháo-thứ mà đi lạc ngõ lăm đường, mang tiếng con người bất trí, rồi ra hối hận không kịp. Vì như em đừng-đừng bỏ đi, tành ra đầu Trinh đó. Tôi xin khuyên em phải ở lại đây, đừng đi đâu hết.

Những lời biện-luận xác-đáng của Diệu chưa đủ làm cho Xuân phải chiết-phục; nàng cười gằn và nói với giọng rất khó chịu:

— Tiền-thân ông anh tôi dễ thương là Trương-nghi, Tô-tần! Anh khéo bênh vực tăng bậc anh em họ Tây-sơn như trời!... Họ có đại-chí tranh vương đồ há ở đời, thế sao lại khuất thân hàng Trinh, nhận lấy cái chức Tây-sơn hiệu-trưởng làm vịnh?... Đã hàng Trinh thì thôi, lại còn hàng Nguyễn nữa chớ! Phải thật với ông anh: tấn-kịch tôn-phủ diễn ra ngày hôm qua, khiến em là dân bà cũng thấy sợ rụng hết sức. Vì thế mà em phải cáo bệnh, không dám thể mặt ra bãi ban hành lễ, chớ có đầu ông gì đâu. Cũng

vì thế mà em phải tính được cao chạy xa bay cho mau, nếu ở lại thì em lổi đến lổi thế thứ nhì của em nữa.

Đến đây, Diệu mới hiểu rõ nguyên-do bí-ẩn đã xui khiến Xuân bỏ Tây-sơn ra ở thế này; chàng cau mặt, nói như rên rí:

— Chết rồi! Em rõ lắm rồi!  
— Trời đất ơi! Việc rạch rành giữa thập-mục sê-thị như vậy, mà anh còn bảo rằng em lầm ư?

— Phải, em lầm! Điều làm của em to hơn cái đình. Con người ta trông thấy núi Thái-sơn mà không nhìn rõ mây lồng bay qua trước mắt, là chuyện thế đấy.

Đoạn, Diệu kiếng mình, ghé vào bên tai nàng nói nhỏ-nhỏ, phòng sợ có ai rình rập nghe trộm:

— Nay, việc quân-cơ bí mật, tôi nói riêng cho em biết để tổng-khư ngay sự hiểu lầm trong trí em đi, nhớ!... Tây-sơn hàng Trinh, cũng như hàng Nguyễn chỉ là trá hàng, cũng như em đã trá kinh ấy mà!

Nàng háng khuôn như gà say mới tỉnh, hỏi lấy hỏi để:

— Phải thế ư?... Thật thế ư?...

— Phải, thật thế đấy! Diệu đáp. Con hổ trước khi muốn đánh, vẫn co mình lại để lấy đà mà phóng cho xa, về cho mau, em còn là gì? Anh em Tây-sơn chính là con cọp ấy. Họ không

phải hàng người chịu cúi đầu làm thân-bộc Nguyễn hay Trinh đâu... Bữa trước, hàng Trinh chỉ vì binh-cơ bắt buộc, không thể không yên; hôm qua bày trò Hoàng-tôn Dương, chẳng qua là một kỳ-kế cho được tạm thời lung lạc nhân tâm, để từ-đỡ lương-sạch đó thôi. Dạy em ai nghĩ nông-nổi mới tưởng là họ thất-thế hàng thật... Rồi họ xoay ra phá Trinh, đánh Nguyễn cho mà xem. Cái ngày ấy không xa, chúng ta nên tin chắc như thế. Tôi

Diệu, vừa minh bạch vừa chân-thành, lay động Xuân tỉnh hẳn giấc mê, bắt giặc bản lĩnh hồi hận, mạnh bạo nhận lỗi mình nhất thời suy xét nóng nôi:

— Chết chưa! Không có ngọn đèn cao minh của anh chỉ dẫn, thì nữa em bỏ đường quang đàng quàng vào bụi rậm còn gì!

Diệu cười, chăm chú nhìn về mặt nàng bên lởn hồi hận, càng tôn thêm nhan-sắc ngày thơ, thùy mi? Trong trí chàng khắp khỏi am-thảm những cảm-giác từ kinh đến yếu, từ yếu đến muốn. Chàng chợt nhớ lời cụ Giáo Hiền đã tiên-đoán mình năm dấy sẽ thấy là thâm để thơ, chỉ hồng buộc căng, mà vợ cũng là tay anh-hùng, vậy thì hẳn ứng vào Xuân chứ còn ai!



Hai người như có giây-khẩn ràng buộc, tương cảm tương thông; chính lúc ấy Xuân cũng ước mong cùng Diệu sống làm chim liền cành, thề làm cây liền cành; được người hạn chung thân là Diệu; chẳng những nàng sung sướng vô cùng, mà cũng không lổi với lời thề ba trước khi hạ mệ nhắm mắt.

— Bây giờ em tính thế nào? Diệu hỏi với tất cả tình-ly ân cần.

— Còn gì nữa, anh nói bảo thế nào là phải, em xin vâng theo! Nàng dịu dàng đáp, tỏ ý phục tùng.

— Quân-tử nhất ngôn. Sau này tôi đã nói rồi: hễ cái lý em phát thì tôi nguyện cùng em cùng bỏ Tây-sơn; trái lại; nếu cái lý tôi phải, thì em cùng tôi trở về. Thế em có nhận cái lý tôi phải hay không?

— Em chịu cái lý anh phải.

xem trong anh em họ, nhất là Nguyễn-Hộ, anh-hùng, khoẻ-đạt, thao lược hơn người; sớ-chỉ ông ta rất to tương lai không biết đâu mà hạn-lượng... Việc phục-thù em muốn, có thể ý-thác vào ông mà sẽ được như nguyện chắt chắt... Nhiều người mong mỗi tri-nghê như chúng ta còn không được thay; em đang ở trên cao gió mát, lại muốn tuột xuống chui vào hang tối, chẳng phải là người bất trí lắm ư?

Một thiên-trần-thuyết lợi hại của

— Vậy thì phải trở về Tây-sơn.  
— Nhưng em đã tự-dòng ra đi, bây giờ vac mới trở về, xem ra khỏe coi thế nào ấy, anh à!

— Cơ khổ! Em không hiểu ông Huệ có lòng yêu mến ta em ra sao đây. Lúc được tin báo rằng em bí-mật bỏ trại ra đi, ông chẳng lộ thanh sắc với ai, chỉ gọi riêng anh đến và bảo: « Anh Diệu, tôi ủy thác anh đi theo dõi Phùng Xuân, đồ kẻo hần ta trở về đây? Con người niền thiếu hữa tài ấy, ta chớ nên để cho qua tay địch-quốc, hay là có điều gì bất-dắc chỉ mà phải mai một thân danh!» Đấy, em xem ông Huệ đối với em có thiện-cảm đến như thế, huống chi bây giờ thêm biết rõ bản-tướng và tâm-sự em, hẳn ông là người có độ-lượng rộng rãi, còn quý-mến em hơn nữa... Em cứ trở về, đừng ngại.

— Vàng em xin theo anh!  
Nàng nói đoạn đứng phắt dậy, gọi mục Tri xuống thuyền lấy hành-lý, rồi cùng Diệu trở về Quy-hoan.

Liên sáng hôm sau, Diệu cùng đi với Xuân đến đại-trại Nguyễn-Huệ, để một người thì phục-mệnh, một người thì ra mắt với bộ-y-phục mới lạ. Cả hai vẫn là bộ-tướng trực-thuộc dưới quyền Huệ chỉ-huy, như là, đã biết.

Huệ vừa ở giáo-trường về, lưng còn đeo kiếm, người một mình ở chái đông đang mãi cầm cụ nhìn bức họa đồ hành binh trải rộng trên mặt án-thư, cốt xem hình-thế sơn xuyên và đường xá từ khoảng Hải-vân-quan ra đến kinh-đô Phú-xuân, phòng nay mai-lâm-thời dùng-hình cho được thông-thuộc.

Sự dụng-tâm ấy đủ cho ta thấy rõ lời Diệu xét đoán rất trúng; anh em

họ Tây-sơn, nhất là chú ba Huệ, có lập chỉ bay nhẩy cao xa, chứ không khi nào chịu cúi đầu làm thần-bộc Trịnh Nguyễn.

Lúc nghe tiếng động sau lưng có người tới, Huệ ngảnh lại chỉ vừa kịp trông thấy bóng Diệu, rồi lại để mắt vào họa-đồ mà vừa nói chuyện, không lưu ý sau lưng Diệu còn có một cô thiếu-nữ đứng khuất.

— Thế nào, anh Diệu? Anh không tìm ra tung-tích Bùi-phùng Xuân mà đồ hần trở về ư?

— Bẩm, tôi...

Diệu vừa thốt ra được hai tiếng đã bị Huệ đỡ mất lời. Thiên-tinh Huệ nói rằng rất nhanh-nhẹ, màu mắt, thường khi nói chuyện với đôi ba người, mà mình Huệ đỡ bên này, chặn bên kia, một mình nói gần hết cả buổi; người đối-thoại nhanh lắm mới xen được một hai câu. Huệ lại thông-minh khác thường; nhiều khi đồng-thời cả trí, cả miệng, cả mắt, mà mỗi đấng một việc, chẳng nào phân-minh đấng ấy, không hề lộn xộn. Từ như lúc này miệng hỏi chuyện Diệu, nhưng mắt cứ dè vào địa-đồ, trí cứ suy nghĩ quân-cơ chiến-lược. Có điều lúc nào cũng như người tiếc thời-giờ, bận trí khôn, chỉ thích nghe nhanh, nói nhanh, đến nỗi Diệu mới chầm rãi thưa thốt được hai tiếng, Huệ đã cướp lời và nói tiếp lia-lịa, vì tướng Diệu nói thông thạo dường như áp-ứng thế ấy, là dấu tỏ công việc bất thành rồi!

— Thôi, tôi hiểu rồi! Chẳng hần đã mau chán lâu thoát, trước khi tôi báo anh đi tìm chứ gì!

Rồi Huệ lại tiếp ngay:

— Con người tuổi trẻ có tài ấy đi mất, tôi lấy làm tiếc, anh nghĩ thế nào?

— Thưa, tôi cũng nghĩ đáng tiếc! Diệu trả lời như xi chớ qua chuyện.

— Tại thiên-xạ của hần đã có công lao vô chúng ta rất nhiều, anh có nhớ không?

— Vàng, tôi nhớ lắm!

— Giả-tử hôm ở Thạch-bi-sơn, anh không gặp được hần thì chẳng còn đời?

— Quả thế!

— Vì dụ trận đánh ở Bàn-tán, chính tay hần đã cầm mũi tên nỏp ba vào cổ bọn Đổ-văn-Hoàng, chứ còn ai?

— Sự ấy thật có.

— Lại còn trận đánh với quân-Trịnh ở Cẩm sa, không có hần đem đội thiên-xạ đi doao hậu rã, táo gan đặc lực, thì hôm ấy binh nhà còn phải tổn-hại nhiều?

— Vàng,, ngài dạy chỉ phải!

— Mọi người thẹn xạ như vậy, không ở lại giúp sức với chúng ta lúc này, thật ường biết mấy!... Tôi đành một ma đánh đuổi quân Trịnh mà pục sẵn vài ba nghĩa tay cung ở chỗ này thì chúng nó pả chết như rạ, mấy thắng Quân Việc cũng chẳng còn hồn! Đấy... Đấy nè, anh lại gần, tôi chỉ cho mà xem!

Huệ nói và trở tay vào khoảng Lang-cổ ở trên địa-đồ.

Lúc ấy Huệ mới nghĩ nói trong giá y lát, vì mũi chỉ-dẫn Lang-cổ biếm yếu cho Diệu xem.

Thưa cơ Diệu mới nãy nói theo ý mình muốn:

— Bẩm tướng-quân, tuy tôi không tìm được Phùng-Xuân, như ý ngài đã đoán hồi nãy, nhưng đến bù lại tôi đã tìm ra một người khác, cũng niền thiếu, cũng anh -dũng, cũng khôi ngô, lại cũng thiên-xạ y thế, dám chắc không kém chút nào...

— Thật ư? Huệ chận lại hỏi, không đợi cho Diệu nói hết lời.

Khi nào tôi dám nói sai với chủ tướng! Diệu ung dung đáp, có ý muốn khích-phát tâm lòng lên tai để sử dụng của Huệ trước khi giới-thiệu người đang đứng khuất sau lưng mà Huệ vô tình chưa hay

— Là nhĩ! Một người cũng thiên-xạ như Phùng-Xuân? Huệ hỏi với dụng sắc rượt.

— Vàng, còn lạ hơn nữa, là người này cũng tên là Xuân!... Diệu cứ thông thả nói, như tưởng đánh đổ bi-mật, vì Diệu với Huệ mặc dĩa phân cách bởi danh-vị chủ tướng đồng-tướng, nhưng vẫn có tình bạn bè đồng học-xưa kia, lại thêm được Huệ tin-dùng wa-đãi, nên Diệu mới dám nói chuyện ụp mở dóng một như thế.

(còn tiếp)

<p>Một số bản:</p> <h2>Tiến Bạc</h2> <p>(khảo-cứu về văn-đề tiền-tệ) của PHAN-VĂN-HUM - GIÁ : 7p.50 Quyển sách để mở đầu cho «Tứ sách xã hội» Tân-Việt</p> <p>Số có bản:</p> <h3>Đại Việt Sử ký Toàn Thư</h3> <p>của NGÔ-SĨ-LIÊN và các sử-thần đời Lê Bản dịch của MẠC-BẢO-TRẦN</p> <p>TÂN-VIỆT - 29, Lambiot, Hanoi</p>	<p>Một số bản:</p> <h2>Lam Sơn Thực Lục</h2> <p>của NGUYỄN-TRAI và các sử-thần đời Lê - GIÁ : 7p.50</p> <h2>Thời Thực Ký Văn</h2> <p>của TRƯƠNG-QUỐC-DUNG NGUYỄN-DÔNG-CHAI dịch - GIÁ 7p.50</p> <h2>Những Kò Lang Thang</h2> <p>của MAXIME GORNI - NGUYỄN-DUY-CHÍNH - GIÁ : 7p.50</p> <h2>Triệt Học Nhập Môn</h2> <p>của NGUYỄN-ANH-KHÔI - GIÁ : 7p.50</p>
---	--

# Nam át-dậu (1885) là năm thất - thủ kinh - đô Huế

(1.8p theo trang 10)

đi từng toán năm người mà bắn vào quân ta, bắn vào cửa thành :

« Liệt chừng thuốc đạn đã mòn,  
Giật đầu, Tây mới thành môn bắn vào ».

Và trước sức tiến của quân địch, quân ta bắn ra, đua nhau chạy tán loạn và lợi dụng súng để trốn thoát :

« Quân ta khôn sức đua tranh,  
Đem nhau trốn chạy tan tành bèo trôi ».

Không những quân lính mà thôi, vua và các ba Thái hậu, Nguyễn-văn-Tường cũng cho người vào tàu xin nước lên Khiêm Lăng là làng vua Dục-lớn để lánh nạn. Các vương-tôn công-tử, các cung-nữ phi-tần đều tất tả chạy theo xa-giá, giữa cảnh hỗn độn nổ lên tiếng khóc húm thưng. Dân gian thì đã đồng bế nhau chạy trốn ngay từ lúc nghe tiếng súng thứ nhất của quân ta...

Rồi từ đó, năm năm cứ đến đêm 22 tháng năm, dân thành-phố Huế lập đàn cúng tế những quân lính tử trận và thương dân bị nạn, không bao giờ quên đốt một nhúm lửa, để cho linh-hồn những kẻ đã từng phải ở qua sông đến hong khô quần áo. Và tiếng rống tiếng chiêng nhắc tá tưởng đến cái cảnh-tượng buồn nghìn người chạy tán loạn, và giông sóng đỏ lênh vì những thầy người.

MỘNG-HUYỀN

**Dầu Nhỉ - Thiên**

Mỗi hộp một lít

100% tinh dầu nhỉ thiên nhiên

Một phot hinh :

## PHƯƠNG - THANH

10 năm nay mới lại có một tập thơ này là tập thơ này, là tập thơ này, Ngọc Khẩu, các kỳ này-nhà

Giá : 1.2p (Bắc-Kỳ)

### TRIẾT - HỌC TẬP BÚT

những tư liệu mới để bổ đường tuấn trí

Giá : 3p.80 (Bắc-Kỳ) - bán đẹp 75p.00

Sang năm có bán :

## KHÔNG - TỬ

### HỌC-THUYẾT - I và II

Giá đặt mua từ giờ 20p-150p-80p-70p-51p-15p.

## QUỐC-HỌC THƯ-KA

N. 16bis, TIEN-TSIN - HANOI

## CÁC NHÀ BUỒN

Hãy đọc Boucioaut của DUONG-VAN-MAN để biết rõ những phương-pháp tổ-chức tốt-tiên trong nhà buôn của một nhà, các nhà-nhà nhà - những mặt thế-giới đã sáng-lập, ra hãng Bon Marché, nhà buôn lớn nhất nước Pháp và danh tiếng nhất hoa-cầu.

Số 4 quý in đẹp, giá 2p.20

Bản đặc-biệt có chữ ký tác-giả : 12p.00

Mỗi cuốn thêm 0p.60 cước ph. báo-dịch

C. I. P. I. C. 73 - WIGIE - HANOI

**RĂNG TRẮNG KHỎI ĐAU THƠM MIỆNG**

vì dùng :

**thuốc đánh răng**

## GLYCERINA

**GIÁ MUA BAO**

Mỗi số 0980

Bắc-Kỳ, Trưng-Kỳ OAG	AM	25.00	18.50	1.50
Nam-Kỳ, Cao-Miên, Ai-Lao		35.20	19.20	11.20
Ngoại Quốc và Công-vụ		70.90	38.40	22.40

10% ưu đãi cho khách mua nhiều

TRUNG-BÁ CHỦ NHẬT, HANOI

# Truyện dã - sử

## KHÔNG CHIU ĐỀ NHỤC QUỐC - THỂ, MỘT VO-SINH TA ĐÀ GIẾT CHẾT MỘT TƯỚNG CỜ - ĐEN

Năm Quý-tỵ, Tự-đức thứ 36, tỉnh thành xứ Bắc-Kỳ này là thời kỳ Lưu-vinh-Phúc cư-khởi đang Cờ đen được triều-đình ta đặc ủy làm Tam-thuyên đề-đốc, đóng ở thành Sơn tây, cùng với viên đại-tướng tá là Hoàng tá-Viêm hiệp đồng phòng-thủ.

Vì cây cỏ thành thế danh được coi ba trăm, hơn Cờ đen rất kiên ngạo hoành hành chẳng còn nghĩ gì đến thể diện của triều-đình ta và kỷ-luật của quan quân nữa. Chẳng đặng đem ở nơi neo chỉ chuyên việc cướp bóc những nhà giàu và hãm hiếp đàn bà con gái. Vì lo tránh những thủ đoạn tàn ngược của chúng, kẻ nơi neo thấy có bóng chúng kéo đến, già trẻ lớn bé đều bỗng bỏ đất đi như hổ lưng tôm mà cứ trốn chạy đi nơi khác.

Muốn được lòng chúng, quan-quân ta hàng tháng phải lo liệu các cái cung ứng rất kỹ lưỡng, tuy vậy mà chúng cũng không thôi sự cướp bóc nhân dân.

Bấy giờ tại quân thủ Sơn thành, quân Cờ đen đến đông rất đông, riêng tướng Lưu-vinh-Phúc ở trong nhà Kinh thiên ngày đêm cùng ở phủ-dưng làm bạn. Lưu có một ai-tướng tên gọi là Lý tá-Tạp, (người mình quen gọi là Chú Kìa). Xin tôn ít tuổi mới độ 24, 26, tại có sức khỏe và tinh thông võ nghệ nên được Lưu tin dùng và yêu mến lắm.

Được Lưu tin yêu, King càng kiên ngo, nhất là đối với người mình, ngay như với các vị quan lớn. King cũng chẳng coi ai ra gì. Một hôm, King thân đến đại-dinh tá là một tay kiến tướng từng trải của Lưu. Thấy ông Hoàng tá-Viêm

— Lưu-nam-muốn cậy người Tàu giúp sức, từ An-nam cũng phải có người có tài nghệ mới được chứ. Vậy tôi xin cho một lời dài ở ngoài thành, tôi chỉ đứng một ngọn lịch, thạch-ngự, Annam, cho dùng đá các thứ vô khí, hễ ai đánh chỉ gọi là trúng que vào sa-bông hào trên đầu ngọn lịch, tôi sẽ phục là có tài và xin lòng giúp sức, bằng không chúng tôi sẽ kéo về, chẳng tội gì mà giúp không.

Hoàng tá-Viêm vì đang lo lấy lòng không được, không muốn sinh sự làm gì, liền lấy lại ngọt ngào từ chối rằng :

— Tiểu-quốc sức yếu người hèn, một lòng trông cậy ở Lưu-thượng-sơ và tướng quân, khi nào còn dám học thói chầu-chầu đá voi nữa.

King thấy ra vẻ cây táo và như cố ý quấy nhiễu, nói giọng không khinh

— Thường thấy An-nam vẫn có tiếng gọi là võ sinh lễ hậu cò đực kỳ tài võ, đã làm kinh tởm trong quốc-đội, bọn lý vẫn bay cạy tài khoe sức. Ông nên chọn lựa lấy một vài kẻ chọi chọi với tôi để làm vui, kẻo huyên quả mà

Ông Hoàng tá-Viêm về quân-thượng, xin-càng làm bộ khinh-bách làm cho ông Hoàng tá-Viêm phải khó chịu. Nhưng cũng chỉ là cái cho xuôi câu chuyện, chứ không dám nhận lời; vì ông tìm rằng hiện hạ hạ ông đó có một đội võ sinh hơn năm mươi người, nhưng cũng chỉ gọi là chơi với mình mà thôi, cho địch với các vị quan lớn. King cũng chẳng coi ai ra gì. Một hôm, King thân đến đại-dinh tá là một tay kiến tướng từng trải của Lưu. Thấy ông Hoàng tá-Viêm

# MỘT PHƯƠNG-PHÁP TÂN-KỶ về nghề làm báo của người Âu-Mỹ

(Tiếp theo)

Phóng viên báo La Comète ở Paris là một người sang Mỹ để cho tập hồi-ký này có một tính cách quan trọng hơn; Bran-nywea hể mới hàng ngày là một trong năm cái lâu đài của ông.

Thế cũng chưa lạ. Peters và Wanta, muốn cho việc này là hơn nữa bản với R.B. điều đình về số cảnh sát ở Ellis Island, thấy năng đến thì bắt lại không cho đi nữa. Các báo ở Mỹ đều đăng tin cực to «NGƯỜI TA CẮM MỘT NÀNG CÔNG CHÚA NGUY HIỂM KHÔNG ĐƯỢC ĐẠT CHÂN LÊN ĐẤT MỸ». Nhưng tay lãnh tụ công sản chờ đó là một hành vi mạo hiểm, thời thế của giai cấp tư-bourgeois pháp-đốt; nhiều vi-trang sự, thêm quảng cáo, vô-nghị-xin đứng, ra bênh vực nàng. Còn nàng? Nàng choáng người, không hiểu ra sao cả, nàng cũng không hiểu rằng đó là một cái lưới của báo La-Comète tròng ra để bắt cho những ký-ức của nàng tăng thêm giá trị.

Nhưng sau đó mấy ngày, công chúa Rochecourt cũng được thả. — số nghiệp sau khi R.B. đứng ra can thiệp, và ký quỹ một món tiền. Lúc nhà chức trách làm một cuộc điều tra về nàng, Peters cho đăng lên báo bài thứ nhất của tập hồi-ký: TẤT CẢ SỰ THỰC VỀ BỜ TÌNH-ÁI-CỦA MỘT NÀNG CÔNG CHÚA.

Lại một lần nữa Wayne thất vọng, nhưng không lần. Một phái viên của báo Lanterne ở Paris đánh điện về cho chàng điện rằng, công chúa Rochecourt đã viết ký-ức cho một tờ báo ở Paris rồi. — Theo nghị-Mỹ một tờ báo ngoại-quốc bán ở khắp Âu-châu mà lại bán cả ở Mammoth thì chỉ một tờ báo ở Mammoth có quyền dịch

đăng từ đầu đến cuối, không cần phải xin phép nhà báo hay tác giả. Cái trường hợp của báo Lanterne đúng như vậy. Wayne cứ việc dịch đăng những ký-ức của công chúa Rochecourt mà đăng lên báo mình.

Thấy vậy, báo Comète tức làm viết bài mạt sát đó là những «ký-ức lặt thuở và kiện cũ» của báo La Lanterne, lấy cơ hội những ký-ức công chúa Rochecourt là bản quyền riêng của báo La Comète. Kết quả, báo Lanterne thua kiện, quản chủ báo phải bồi-oao Lanterne phải đình chỉ tập-ký-ức ngay và từ đó về sau không thể vi-lệ gì lại đăng theo thể văn tự thuật.

Giận quá, Wayne về họp-hội đảng bất thường, đổi thiên tư thuật của công chúa Rochecourt ra làm một tập bài chuyện thực do một ông hể-tước nói ra. Nhưng thế thì không còn phải là văn tự thuật nữa. Ông hể-tước của báo Lanterne là hể-tước Gramercy, một hể-tước tướng-trung. Nhưng Wayne bị mất độc-giữ bằng cách lấy một ông trợ-bất-già, cho đeo râu vào, chụp ảnh, đăng lên báo và để ở tòa HẬU-TƯỚC GRAMERCY LỘC MẮT NÀ CÔNG CHÚA ROCHECOURT.

Trả thù được thế Wayne đã hả dạ được ít nhiều, nhưng vẫn chưa lấy làm mãn-nguyện. Chàng còn cần phải làm hơn

Có một hôm, một gánh hát xin diễn kịch «Ái-tình quá độ» tất cả các nhà báo ở Mammoth đều được mời đến dự, nhưng bởi vì diễn tồi quá, nên đến hồi thứ hai ai cũng bỏ ra về. Chỉ có một mình Wayne ở lại.

Đến màn cuối, va-đạo chính, sau khi nói một mình gần nửa tiếng đồng hồ,

không nhận lời. Lưu đứng dậy đi lại, nghênh ngang, cười nói ồn-ào chẳng còn giữ chút lễ độ nữa. Một võ-sinh già tuổi ngoài bốn mươi, đứng hầu bên cạnh, thấy thế vội của Xin trong lòng cảm giúp lắm, liền đứng ra vái lạy nói rằng:

— Bẩm quan Khâm-sai, nếu Lý trưởng-quân rộng lòng thì sao-kien chúng tôi được chớ trễ, kể hôm nay xin thấy mặt hàng đội để được hiến tâu.

Ông Hoàng nghe nói dặt mình, còn ngắm nhìn viên võ-sinh chưa nói gì. Xin đã trở mặt nhận, chằm chằm vào mặt viên ấy mỉm cười nhẹ, cách khinh-bí nói rằng:

— Anh dám địch với ta?

Viên võ-sinh nhìn chường nói:  
— Tôi đâu dám thế, vì thấy ông quan rộng lòng cho phép để làm vui, nên muốn được hầu vàng lời dạy.

Xin cười gằn nói:

— Ta cũng chẳng hẹp gì mà chẳng cho người được đo chọi một vài hợp, nhưng tay chân ta đến như đồng sắt, là lực sức cương nhu, nhưng lễ ra có đứng, tham mà xây da cháy máu, cũng đừng oán trách ta.

Viên võ-sinh khàng khái nói:

— Tướng quân đã rộng lòng như thế, kể hôm nay dù có chết nữa cũng được há-lòng.

Câu nói ấy làm cho Xin, sức, sắc, hỏi dồn:

— Anh lại dám quyết chết để địch với ta? Nạn này hay là cũng lấy một chết càng anh thử sức.

Xin nói xong chỉ hất đầu chào, bèn ngay hôm sau cùng viên võ-sinh dẫn sức sát lời của lời nói là ra về. Xin về rồi ông Hoàng trách viên võ-sinh là thiếu sự, viên võ-sinh thưa rằng:

Xin quan lớn tha tội, tiểu ty về và thỉnh người qua, thực là hổ có ở nước ta chẳng ra gì, rất nhục cho quốc-thể, kể hôm nay đã có kém sức thế nào đi nữa, cũng xin liều một chết để trả cái nhục ấy. Hôm kia, vừa mới ra đó Lưu Văn Phúc thấy liền, hể-tức quan ta là tập lại người của nhà-thần-đế xem cuộc đấu võ của

Xin với viên võ-sinh, ta. Các quan-ta cũng đến phải y hèn.

Hôm giờ, Lưu ra ngồi chủ tọa, ra lệnh rằng: đã đối địch phải quyết sống chết, hèn nào được sẽ trọng thưởng 300 lượng bạc, hèn nào từ ra than mà chết sẽ cấp cho một áo quan và táp cho gia quyến một số tiền mai táng.

Lúc ấy, ngoài quan quân ra, nhân dân các làng gần đó nghe tin vậy đến xem rất đông. Xin và viên võ-sinh ta cùng vàng lộng bước lên lối-dài. Xin dùng ngón bọ kích, viên võ-sinh dùng ngón côn. Theo lễ-đối với nước lợ, viên võ-sinh, nhường Xin đánh trước. Hết đầu từ giờ thì Xin phải chăm chăm ngón kích, chăm chăm chăm viên võ-sinh. Viên ấy không hề động lực, chỉ liệu thế tránh, trong một giờ lâu thời gian của Xin hết gần tới người, thanh như cắt viên ấy lại, tranh thoát. Quả thật sáng tỏ, đến lượt viên võ-sinh đánh. Ngón côn vung-vật như gió bay chớp chớp, người người đứng gần đều hoa cả mắt, viên võ-sinh làm bộ coi thường khinh chiến, trên miệng vẫn luôn miệng cười khinh bỉ, luôn miệng nói «đây là một tiếng, ngươi muốn người đứng nhìn theo, tại thấy Xin đã ngã, năm ngón tay xông tới lối-dài, đầu-dẫn lối-tho. Theo đó tiếng róc như sấm, làm cho động một hồi lâu.

Sau đó, theo lệnh đã truyền, Lưu phải trong thường viên võ-sinh, và sai hầu thi-thế Xin đem mai táng, nhưng vì mất một ai-trưởng, Lưu cố ý buồn bã không vui, tất cả ra về, các quan-ta cũng dần dần giải tán.

Viên võ-sinh chiến thắng được Xin, cũng được quốc-thể như thế, được là được vua quan trọng thưởng thoi, phải. Nhưng vì có vua quan ta bấy giờ, vì sợ biên cương người ấy làm mất lòng quan quân có đến, ngoài mấy câu khen khen người, rồi bỏ qua đi không sai nhắc đến nữa. Vì vậy một đại đình-sĩ làm về văn cho nước nhà như thế mà cũng chẳng được ban thưởng gì.

PHỤ-SỐN



CÁC NGÀI NÊN DÙNG  
**Dầu Hôi - Sinh**

Trị đau cảm sốt, nhức đầu, đau mình, vữa da  
và uống tiêu trừ bệnh. Công hiệu như thần

**NHÀ THUỐC THÁI-CỒ**

52, HÀNG BẮC - HÀ NỘI

Một sự kiện

**KINH DỊCH**

Một bộ sách về kinh nguyệt  
là một cuốn sách

Toàn bộ 5 cuốn dày ngót 2000 trang

Giấy thường 50p00

Giấy Dó (hộp lụa) 75p00

Giấy bọc mình màu (hộp gấm 200p.00 (hết))

Không cước gửi 5p00

Thư và ngân phiếu gửi về:

**NHÀ IN MẠI-LINH - HÀ NỘI**

NÊN HÚT THUỐC LÁ

**BASTOS**

NGON, THƠM

Giá... .. 0\$19

**Giày Phuc-My**

204, rue du Colon  
Hanoi



đã được lòng danh khắp Đông dương

**BỀN, ĐẸP, RẺ**

Bán buôn, bán lẻ khắp mọi nơi  
(có catalogue kính biểu)

Autorisé publication créée antérieurement à la  
loi du 13 Décembre 1941.

Edition hebdomadaire du Trung-Bac Tân-Vân a°

Imprime chez Trung-Bac Tân-Vân  
35, boulevard Henri d'Orléans - Hanoi

Tirage... .. exemplaires

Certifié exact insertion

L'ADMINISTRATEUR GERANT: NG. ĐOÀN-VƯƠNG

CÁC BẠN TRẺ NÊN  
CÓ TRONG TỦ SÁCH:

Cơ-lai (6) - Viên ngọc bầy màu (7) - Viên  
ngọc trai kỳ lạ (8) - Hai tháng vỡ đất  
mọi da dẻ (9) - Bội hoa tai (10) - Con  
chò đen của Đổ an mây mỏ (11) - Thủy  
quỳnh cương (12) - Ông già đời Nam-Hàn (13)  
KHUÊ-VAN, 61 Boulevard Sènes - Hanoi

**MÙA XUÂN CŨNG CÓ BỆNH...**

Mùa xuân mọi cách mỹ mãn, không vương  
mùa bệnh nguy hiểm trong người lại nên lại bỏ.

**Đức Thọ Đường**

131, Route de Huế - HANOI

Sẽ được thấy nhẹ niêm khoan-khoái trong  
người và không phải lo gì tái phát nữa

Ông già bà lão, đau lưng, mỏi gối  
người ốm mới khỏi, tinh-thần mới-một  
MAU ƯỚNG

**THUỐC MẠNH ĐẠI-QUANG**

Đến tại: 23, HÀNG NGANG HANOI - Giá mỗi: 805

**CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC**

**ĐAU DẠ ĐẠY**

HỒ GÀ

**BIÊU-NGUYỄN**

Tổng-cục: 125 Hàng Bông, Hanoi

Đại - lý khắp cõi Đông - pháp

**ANH-LỬ**

53, ROUTE DE HUE  
HANOI



Đẹp, nhanh chóng, bền giá hạ  
Hiệu giày ANH-LỬ mới chính-đăng lại  
(catalogue) các kiểu giày năm 1944. Có  
nhiều kiểu đẹp rất hợp thời-trang để  
kính biểu các quý khách trong năm cũ.  
Bán buôn, bán lẻ khắp mọi nơi