

# HANOI BAO QUOC

SỐ 239  
4 FÉVRIER 45  
GIÁ 2\$50



Sau

1945

Hoàng Nhung

# SANG NĂM ẤT-DÂU...

HỒNG-LAM

Chiến-tranh đã bước sang năm thứ sáu từ mấy tháng nay. Tình-hết năm Thành-này, chiến-tranh đã kéo dài tới 60 tháng. Trong suốt

thời-gian 60 tháng đó và chưa biết còn bao nhiêu ngày tháng nữa về sau này, và nhân-loại dã-sống trong cảnh chiến-tranh tan khốc, ghê gớm, luôn luôn hồi hộp, lo sợ về những điều trông thấy, nghe thấy. Cũng trong thời-gian đó, tất cả các lực-lượng của nhân-loại từ tinh-thần sáng-ché, quan-sát đến sự cố gắng tò-chức có phương-pháp, sự-ứng-các giá-trị về luân-lý và mọi sự hi-sinh đều quay về một mục-dịch duy-nhất: chiến-tranh. Cả hai bên đối thủ, đều cố gắng để có đủ những điều kiện cần-dùng cho việc giữ-tín-nhiệm đối với dân-chúng. Sự cố gắng đó đã lan rông từ các quân đội chiến đấu ngoài mặt-trận, đến những thợ-thuyền dùng trong các xưởng-máy và các cơ-quan trống coi-việc hành-dộn, như: hàng-xe. Vì sự cố gắng đó mà đời sống trong các nước tham chiến và các nước phải chịu ảnh-hưởng chiến-tranh một cách gián tiếp đã thay đổi hẳn. Đó là một đời sống lạn-chè, eo hẹp. Người ta chỉ cốt sao có đủ những thứ cần thiết hàn-cao sự sống. Đời sống của cả nhân-loại hiện nay là một đời sống đặc-bié, theo những tập-quán riêng do tình-thể chiến-tranh đã-gây-nên.

Chiến-tranh với sự tiến-hóa  
của loài người

Cuộc chiến-tranh từ 1939 đến nay là một cuộc chiến-tranh toàn-thể. Không những các

tư-tử ngoài mặt-trận phải hết lòng chiến đấu và chịu cái-canh-nản-tòng-xuong-rồi, mà dan-chúng ở phía sau-trận tuy-en-trong các xưởng-máy, các thành-phố và cả ở nơi đồng ruộng cũng phải chung chịu một số-phụ-dó. Những người có trách-nhiệm về việc điều-khiển chiến-tranh ngày nay phải lời-dụng triết-lê toàn-thể lực-lượng trong nước để đối-phó với bên-dịch.

Ảnh-hưởng rất-nhiên của cuộc chiến-tranh này là nhiều nước đã phải thi-hanh-những-cuộc-cải-cách-về-xã-hội và những phương-pháp hành-chính cũng kinh-tê-khiển-hầu-hết các quyền-hành đều tệp-trung vào chính-phủ. Việc đó là việc hiền-nhiên trong các nước tham chiến.

Cuộc chiến-tranh toàn-thể ngày nay là có ảnh-hưởng rất-lớn đến đời sống các nước tham chiến như trên đã nói. Nhưng ảnh-hưởng do cuộc tổng-dộng-viên lực-lượng trong nước gây-nên rất-nhiều không sao kể hết được. Vì toàn-quốc phải tham-dự chiến-tranh và cùng chịu sự nguy-hiểm về chiến-tranh nên đã gây-nên một vần-de-tương-lai rất phiền-phức. Từ xưa đến nay, cuộc chiến-tranh cũng kết-liệu bằng một bản hòa-ước và một cuộc tổng-bãi-bin. Cuộc bãi-bin sau cuộc thế-giới đại chiến này sẽ khác hẳn những cuộc bãi-bin sau các các cuộc chiến-tranh từ trước đến nay.

2

Đến lúc bãi-binh đó người ta phải nghĩ đến cách tò-chức xã-hội và tò-chức lao-dụng ngày mai, người ta phải nghĩ đến cách-dùng hết hàng-máy mươi-triệu thanh-niên đã phải gọi ra lính trong lúc đến-tuổi-trưởng-thành. Những thanh-niên đó đã phải sống-máy-năm-dẹp để nhát-dòn-mình ở ngoài mặt-trận dưới lán-mưa bom-dan và luôn-luôn phải chịu những sự-hiềm-nghèo về chiền-tranh. Người ta phải nghĩ đến cách-sóng-của hàng-máy-va-triệu thanh-niên đó trước khi họ từ già-mặt-trận về-nhà. Người ta lại phải nghĩ cách-nuôi-sống hàng-triệu người bị thương-vi-chiến-tranh không-thể tự-kiem-bay mà nuôi-sống-thân va già-dìn.

càng ngày càng-tinh-xảo-thêm, nhờ óc-sáng-cái-dó-nà trong-suốt thời-kỳ chiến-tranh người ta đã tránh được bao-nhiêu sự-thiếu-thốn.

Ví-dụ như nước Đức Đức đã-dự bị chiến-tranh và việc-dùng lực-lượng trong-nước một cách-kỹ-lưỡng từ-lâu. Lúc đầu Đức đã bị một chương-trình-dột-z viên-hợp-tác với Nga, nhưng đến 1941 thì các-nhà-cầm-quyền Đức biết rõ là không-thể-dài-dài với Nga nữa nên Đức lại phải dự-bị một chương-trình-chiến-tranh với Nga. Cuộc chiến-tranh này, Đức-trong-có-thể-kết-liệu-trọng-máy-thang nhưng sau-mỗi-biết-rằng-lần. Cuối-năm 1942, Nga đã-tu-tập-dựng lực-lượng-dầy-dù và bắt-dầu-khởi-cuộc-tấn-công. Đức hiều-rõ-ràng-cách-tò-chức-về-quân-sư và kĩ-nghệ trong-nước-chồng-hợp với-tinh-thể-nữa. Đồng-thời-juai Mỹ-lại-xuất-hiện ở-miền-Địa-trung-hải, Đức-phải-dỗi-phó-gà-hai-mặt-nền-việc-tò-chức-lại-lực-lượng-lại-cần-ben-nữa.

Vì-thế-từ-mùa-hè-1942, Đức đã-thi-hành-một-chương-trình-chấn-chỉnh-lực-lượng và-tang-gia-sự-xuất-sản-trong-nước. Cũng-như Nga-Sô-viet. Đức đã-dòng-viên-toàn-thể-lực-lượng-dân-chúng. Việc-này-rất-quan-bé-về-chinh-tri-vì-tất-cả-nuôi-nàng-người-Đức-làm-việc-ở-bản-tuy-en-đó, đưa-rồi-mặt-trận và-thay-vao-bởi-phu-nữ-Đức và-nhân-công-ngoại-quốc (tù-binh). Thế là cả-nước-Đức phải-sống-trong-những-trường-hợp-dặc-bié. Thi-hành-một-chương-trình-dòng-viên-như-thể-phải-là-nhất-tuần-tiến-10-tháng-mới-xong. Từ đó, bộ-máy-kỹ-nghệ-Đức đã-hết-sức làm-việc và phần-lớn-nhất-số-dân-trong-nước đã-sang-vào-tranh va-hòa-binh.

Đồng-thời các-nước-dòng-minh-dân-chú-cũng-thi-bành-chương-trình-dòng-viên-toàn-thể-lực-lượng. Khắp-các-nơi-chi-thay-toàn-là-những-kỹ-nghệ-chê-tạo-chiến-tranh, cung-cấp-lượng-thực-về-chiến-tranh và-kêu-gọi-toàn-thể-dân-chúng-có-thể-ra-linh-sang-vào-quân-ngũ. Người ta đã-phái-dinh-hoán-các-việc-dự-bị-thi-hành-về-thời-kỳ-thứ-nhất-sau-cuộc-chiến-tranh-de-có-thể-hơn-lực-lượng-trong-thời-kỳ-quyết-litet.

3

## Thời-kỳ chiến-tranh quyết-liết

Thời-kỳ quyết liệt đã bắt đầu từ cuối năm thứ tư, sang đầu năm chiến-tranh thứ năm.

Trong năm vừa qua, các nước tham chiến đã tăng giá lực lượng và ở trong một tình-thế cục-ký găng cả về tinh-thần lẫn vật-chất. Ai cũng cảm thấy là chiến tranh đã đến lúc quyết liệt-tử là hồi-dữ dội, kịch-liệt nhất để di đến

thời-kỳ kết-liệu. Số dâng cả hai bên ở trong tình-thế rất găng là vì chiến-cục đã thay đổi hẳn. Các nước đồng-minh Anh, Mỹ, Nga trước kia đứng thế thủ oeden bắt đầu khởi-thể công từ cuối 1942 và đầu năm 1943. Ở mặt trận phía Đông, Hồng-quân đã dần dần đánh lui được quân Đức ra khỏi địa-phận mình bằng cách dùng nhiều quân-linh chiến-cụ hơn-bên-dịch. Đến mùa hè 1944 vừa qua, Hồng-quân không những đã khắc phục được đứt-dai trong nước mà còn tiến được vào đất Ba-lan, đất Lê, đất Bao, Hung, Nam-tu, và Tiệp-khắc. Ở mặt trận Địa-trung-hải và mặt trận Tây-Âu, các cuộc hành binh của Anh, Mỹ ngày một quan trọng hơn. Sau khi chiếm xong Bắc-Phi, quân-Anh, Mỹ đã bắt đầu tiến vào Âu-lục bằng cách-dò bộ lên đất Ý rồi cuối cùng lên đất Pháp, Bỉ và Hà-lan. Một-trận-thứ hai mà Nga đã bao nhiêu lần yêu-cầu đã lập được. Hiện nay thì quân đồng-minh đã lấy lại được gần hết đất Ý, Phap, Bỉ, Hà-lan và quân Đức tuy còn báu mạnh, nhưng đã đổi từ thế-công sang thế-thủ. Đức hiện nay bị vây-cả-ở-ba, bốn-mặt: mặt Đông-phò, mặt Ba-lan, mặt Tiệp-khắc, Nam-tu, và mặt Ý và mặt Tây-Âu.

Thời-kỳ chiến-tranh dữ-dội nhất ở các mặt-trận Đông và Tây-Âu đã bắt đầu từ mùa hè 1944. Đất Đức hiện nay bị xâm-lăng rất ít, nhưng Đức phải đem hết lực-lượng trù-bị trong nước để dùng vào việc phòng thủ đất nước-nhà.

Tại-khi chính-phủ Ý phản-thủ-tướng Mussolini, hàng-Anh, Mỹ thi-tinh-thế Đức càng ngày càng khó-khăn. Ở Âu-Âu hiện nay một-minh Đức phải chối-với-ba-nước-manh-là-Nga, Anh và Mỹ, được các-nước đồng-minh khác như Pháp, Nam-tu, Hi-lạp, Ba-lan giúp-sức. Quân đồng-minh tuy-thắng

nhung Đức vẫn còn cầm-cự được dai-dẳng và lực-lượng Đức xem ra còn rất-hùng-hậu. Đức lại có thêm-nhiều-thứ chiến-cụ, tối-tàn ghê-gớm-nên-tinh-thế chiến-tranh bước-sang đầu-năm, thứ-sáu (1945) vẫn chưa ngã-đuppen ra sao và chưa ai có-thể nói-chắc là bênh-nào sẽ-nắng-phản-thắng-lợi cuoi-cung.

Nói-tóm-lại, trong-năm chiến-tranh thứ-năm và đầu-năm chiến-tranh thứ-sáu này, các-nước tham chiến đã đem hết-lực-lượng ra-mặt-trận. Thời-kỳ hiện-nay là thời-kỳ chiến-tranh gay-go-nhất, có-lẽ-dó là thời-kỳ-cuối-cùng-trước-khi ta-trông-thấy-cuộc-thế-giới-dai-chien-nay-kết-hieu. Thời-kỳ chiến-tranh hiện-nay có-thể so-sánh với thời-kỳ-mùa-hè 1918 trong-cuộc Âu-chien-trước. Nhưng ngày-nay, ngày-các-nhà-cầm-quyền-Anh-đang-phai-tuyen-bo là không-the-mong-vào-một-cuộc-nô-loai-trong-nước-Đức-dè-làm-cho-chien-tranh-chong-kết-hieu-hon.

## Tinh-hình Âu-Âu và thế-giới ngày-nay

Chiến-tranh càng kéo dài thì các-sự-tàn-phá-càng-ghê-gớm-lớn-lao-hơn. Bước-sang-năm chiến-tranh thứ-sáu này ta đã-thấy-một-phần-lớn Âu-Âu — phần-thịnh-vượng và văn-minh-nhất-trên-thế-giới — đã-bị-tàn-phá! Trong-hoa-năm-năm-just qua-biết-bao-nhiều-sinh-mệnh-của-cái-dâng-bi-tan-ra-gio-trên-gần-khắp Âu-Âu và một-phần-lớn Á-dông. Cứ-xem-những-con-số-sau-này-trong-cuốn *Bach-thur* mà-bộ-tuyen-truyen-Anh-vừa-cho-xuat-bản-thì-dù-rõ-sự-thiệt-hại-ghê-gớm-về-chien-tranh. Ở-Anh, hiện-nhà-cứa-bi-tan-phá-về-các-cuộc-ném-bom và-các-thú-bom-tu-dong-V1 và V2 của-Đức có-tới-4-triệu-rút-chiếc, nghĩa-là-một-phần-ba-số-nhà-cứa-ở-Anh. Còn-số-nhà-cứa-bi-thiệt-mạng-về-bom-thi-trọng-ba-nhà-cứa-bi-thiệt-về-chien-tranh-thì-một-nhà-cứa-bi-trong-xứ. Muôn-xây-dung-lại-số-nhà-cứa-bi-tan-phá-dó, ít-nhất-phai-mười-năm-sau-khi-chien-tranh-kết-hieu.

Riêng-nước-Anh là-một-nước-dất-hẹp-mà-còn-bi-thiệt-hại-như-thế, không-biết-sự-thiệt-hại-ở-Pháp, Ở-Ý, Ở-Đức, Ở-Nga và-khắp-các-nước-Âu-Âu và-Đông-Á còng-gồm-ghê-như-thế-nào!

(Xem tiếp-trang 39)

ĐỂ  
CHIẾM  
NGHIỆM

KHÍ-TƯỢNG-HỌC  
CỦA TIỀN-NHÂN TA

CÀ  
NAM

DÀO-TRINH-NHẤT

khi-tuong. Người ta-dùng-mắt-trần, óc-khôn, hoặc-lấy-cơ-khi-dé-do-lường-xem-xét-những-hiện-tượng- ấy cho-biết-dữ-lành-lợi-hai-thé-nao, tức là khi-tuong-hoc.

Khi-tuong-dâng-có-nhiều-yêu-tô-như-thé-lai-doi-với-các-cuộc-sinh-tồn-dong-tac-cùm-loai-người, bắt-cứ-về-phuong-dien-nào, sự-nghiệp, gi-cũng-có-yang-bóng-quan-he, khong-truc-tiep-thi-gian-tiep. Thát-thé, dù-mỗi-dâng-mây-biển-sắc, môt-con-giò-xoay-chieu-ta-chợ-lâm-nghĩ-không-ăn-thua-dinh-dấp-gi-den-dời-sóng-của-tai. Ngày-lớn-từ-viec-quoc-phong, việc-dân-sinh, nhô-den-su-an-ninh-của-xã-hội, cuộc-lai-lai-trong-dai-gian, nhất-phai-chịu-khi-tuong-chi-phoi va-hor-va-khoa-hoc-khi-tuong-mà-dược-gap-i-tranh-hai-không-phai-la-n. Tí-các-công-cuoc-giao-thong, vận-tai, bưu-ctinh, khai-khẩn, cho-tới-mọi-nghề-chiêm-nuôi, giống-giòi, cây-bừa, kỹ-nghệ, ban-buôn, khong-một-thú-kinh-doanh, môt-egi-kti-hoat-dong-nào-của-con-nhà-cứa-ta-có-thé-làm-mát-ta-dược-với-khi-tuong-va-những-biến-thé-ở-trong-bầu-trời.

Bởi-thé-khắp-các-nước-ngày-nay, những-cơ-quan-gọi-là Quan-tuong-dai, là Khi-tuong-trắc-nghiêm-sô, hay-là Thiện-ván-dài-như-chúng-ta-quen-gọi-không-phai

bíet, dựng lên như nǎm mọc. Người ta rẽn t?p nh?ng nh?n-tai ch?y-en-m?n, ch? t?p nh?ng co-khi t?i t?n, c?t d?e xem xét kh?i-t?ng th?t tinh, th?t dung; cho c? d?n-s?nh qu?c-ph?ng và c?c s?u-ngh?i?p trong x?i-h?i c?ng d?ng h?ng-thu l?i-?ch.

Ví du đoàn pháo-dài bay d? định kh?ieng h?ng t?n bom di d?i xu?ng nơi n?o, hoặc m?t chi?c phi-co v?n-tai s?p s?ua c?t c?nh l?n kh?ng, n?u d?ng tin c?u Quan-t?ng-dài b?o cho bi?t s? c? gi?ng to b?o l?n tr?n d?ng minh d?, thi t?t phái d?nh cu?c phi-h?nh q? a m?t gi? kh?c, kh?ng d?m mao-hi?m; nh? d? m? tr?nh d?ng tai nan thi?t ng?o?i hai c?u v? i?ch. C?ng n?u m?i do?n ghe ch?i h?y ho?n nh?o neo k?o h?u?n, v? bi?t s?p c? cu?ng-ph?ng ngo?i t?; n?u canh-n?ng hi?u r? kh?i-t?ng, c?c kh?ng kh?i n?o g?o tr?ng, li?u-l?nh d?e cho m?n v?n u?ng c?ng. Ay, c?ng vi?c xem xét kh?i-t?ng c? i?ch cho ng?o?i ta d? kh?i i?n th?.

Nh?ng ch?ng phái d?n nay ng?o?i ta m?i bi?t xem xét kh?i-t?ng và hi?u ch? o?i hai c?u no d?u. K? th?t, kh?i-t?ng-hoc d? c? l?i-lich th?m-ni?n l?m r?i, v? ph?ng d?ng ta hay v? ph?ng t?y c?ng v?y.

Ph?ng t?y, b?n n?m th?k-ky, tr?c Thi?n-chua ky-?ng?n, d? c? n?u?i nh?i hoc-th?c l?i-lac v? m?n kh?i-t?ng, gia c?ng t?m t?i xem x?i, tr? thu l?p m?n, d?i l?i nh?ng c?i ng?o?n-tac dù d?n t?y g? v?n c?n g?i-tr?.

Khoa-hoc nay, ph?ng d?ng ta c?n s?m h?n n?u.

Trung-qu?c v? c?c qu?c-gia ? mi?n Dong-á, ng?o?n x?a l?y n?ng-ngh?i?p d?ng n?u?o, c?y b?ra tr?ng t?a là c?n h?n d?n-s?nh, c?c b?c d?e vu?ng th?anh-hi?n d?p d?i v?n xem vi?c « tri-l?ch minh th?i 治曆明時 » l?m nh?m-v? t?i trọng, c?t d?e gi?p d?n bi?t kh?i-h?u s?m mu?n, qu?y ti?c d?i thay, cho vi?c canh-n?ng kh?i l?m l?i th?i-co,

thu d?ng m?a m?ng ch?c ch?n. V?i th? kh?i-t?ng-hoc n?y n?o s?m l?m. Ngh?u h?at kh?nh-v?n, Thu?n đ?at to?n-co, Thi-kinh c? ch?r?ng M?n-ph?ng, L?k-ky c? thi?t Nguy?t-l?nh, d?u l?i nh?ng t?p-ph?m quan-h? v? kh?i-t?ng-hoc, mà ph?ng d?ng t?p-ph?m d?ng c? s?m h?n ng?o?i.

Rất d?i c? ng?o?i th?ng-winh như Su-Kho?ng d?i Xu?n-thu, c? th? ch?m-ngh?i?m kh?i-h?u b?ng ti?ng ?m-nh?c. Từ nh?c, ông hoc ?m-nh?c, b?c t?c v? kh?ng d?ng ch?y-en, t?i ng?i r?ng « ng?e ma ch?ng tinh là v?i t?m d? m?i?u n?o; tau m? bài nh?st, l?i v?i m?t th?y m?i?u s? », th? r?ng ông h?n m?t cho dui m?u d?, h?u d?ng ch?y-en t?m hoc nh?c, d?n sau c? « h?y t?y ti?ng d?n m?a do?n bi?t kh?i-h?u bi?t-n?u kh?ng sai.

Mặc d?u kh?i-t?ng-hoc ph?ng d?ng m?o t?p-thien-h? và c? nh?ng t?p-ph?m nhu Nguy?t-l?nh, M?n-ph?ng, c? nh?n-tai l?i l?ng n?u?i Su Kho?ng, mà d?n nay sanh l?i ph?ng-tay, ch? thua k?m xa c?ch nhau g?n n?u?i tr?i v?c, l?i t?i l?m sao?

Thi?t tr?ng kh?ng v? l?i g? kh?c hon là t?nh-ch?t, ng?o?i ph?ng d?ng minh, ch? th?ch h?a-binh t?n-c?; ph?m m?t vi?c gi? t?m ra d?ng d?i ch?ut, d?i cho là d?i d?ng r?i, c?i l?y th?anh-k?i?n và kinh-ngh?i?m m?a theo, ch?ng m?u?n h?p r?n tri-k?hn s?u c?u cho m?i la t?n t?i h?n n?u. Th?nh ra, kh?ng nh?ng v? kh?i-t?ng-hoc, c?n nh?u tri-th?c kh?c, tuy minh co ti?ng ph?t-minh l?i-dung t?p nh?ng d?i n?o, mà r?i cu?c ph?i theo ch?n hoc l?i thi?n-h? kh?ng xong.

Kh?i-t?ng-hoc c?a c?c c?u ta ng?o?n x?a c?ng l?i nh?n v?o th?anh-k?i?n và nh?ng s? kinh-ngh?i?m l?u d?i, ch? kh?ng c? ph?ng ph?p nghi?n-c?u hay là ng?o?n-tac khoa-hoc n?o c?.

D?i n?o d?i kia kh?n-thu t?m-tr?y?n, ch? ch?m-ngh?i?m th?i ti?c m?a m?ng ph?m.

nhi?u v? quy?n l?ch, c?u v?e, v? nh?ng s?ch x?a d?i l?i, nh?st là Ng?c-h?p qu?ng k?y, t?ng-tr?y?n c?a Hu?i-Ch?n-qu?n.

Ví d?u h?om m?ng m?t th?ng gi?ng, kh?i-v?n m?t n?m b?t d?u, c?c c?u b?o xem b?n ph?ng-tr?i n?u?i c? m?y v?ng, thi n?m ấy th? n?o c?ng ph?ng-d?ng h?a-c?c; tr?i l?i, s?ng m?ng m?t c? s?u?ng m?u, kh?ng ph?i là di?m l?nh, d?ng l?i d?i-h?n.

Ng?y L?p-xu?n n?ng r?o, ấy là t?n m?ng cho con nh?n n?ng, c? ch?m l?n m?u n?m ch?c thu-ho?ch t?t d?p. Lại c? th? xem ng?y h?m ấy nh?m v?o can chi n?o m?o?n d?ng n?n-v?n x?a t?t: n?o nh?m Giáp Ất thi d?ng m?a, B?nh B?nh c? d?i-h?n, M?u K?y l? l?ua x?a, Canh Tân ng?o?i kh?ng y?n, Nh?m Quý ch?c lut l?i.

Các ng?i th? xem trong th?ng hai, n?u?i c? ba ng?y là ng?y M?o, thi quanh n?m l?u m?a qu? hoa d?u d?ng m?a.

Mura h?om m?ng m?t th?ng ba là m?t hi?n-t?ng quan-h? v?i n?o b?o tr?c tai-d?ch lao-dao d?n n?i. Nhung ng?y Thanh-minh c? gi?o nam l?i là gai-tri?u cho con nh?n n?ng.

Ti?ng s?m c?ng c? ?nh-h?u?ng cho n?ng-ngh?i?p d?n-s?nh d?o d?... Th?ng-hai, gi?u ti?c Kinh-tr?p, c? s?m k?u ran, t?i h?u?ng n?o sang h?u?ng k?ia, gọi là s?m « tr?i », thi trong n?m th?c g?o r?e. Tr?i l?i, trong th?ng t?u m?a hai ng?y Giáp-ti và Canh-thin c? s?m thi l?ua b?i s?u ?n, c?ng như th?ng t?m gi?u ng?y Thu-ph?n s?m ch?p thi g?o t?t k?m.

T?m l?i, m?i ng?y m?i th?ng, kh?i-t?ng ph?t-hi?n th? n?o, thi c? quan-h? li?n-l?c d?ng cu?c d?i sinh-ho?t, nghè-ngh?i?p n?ng tang c?a ch?ng ta th? n?o, t?n-n?n d?u l?y kinh-ngh?i?m m?o?n d?ng t?t x?a d?i l?nh d?i c?i. Tr?n d?y ch?ng t?i ch? k?m vi?c l?m l?c-ch?ng th? th?i.

S? kinh-ngh?i?m c?a t?n-n?n kh?ng ph?i ho?n-to?n sai l?c; k? th?t v?n ch?ra c? nh?u c?i gi?a-tr? hoc-thu?t d?ng cho ch?ng ta nghi?n-c?u. N?i cho c?ng b?ng,

l?m di?u t?n-n?n ta nh?n x?t, t?ng-n?u th?nh-k?i?n kh?ng hợp với khoa-hoc d?i n?y, nh?ng nghi?m ra s? th?t, ta thấy v?n d?ng. Ch?ng ph?i c? khoa-hoc x?y d?ng l?n b?i n?n t?ng kinh-ngh?i?m v? th?nh-k?i?n d?y u?

Mu?n cho d?c-gi? bi?t kh?i-t?ng-hoc c?a t?n-n?n ta m?t cách r?o h?n, d?i m?a ch?m-ngh?i?m c? n?m, ch?ng t?i sao-l?c b?i ca d?u d?y, t?p là « Ch?m-chu ni?n kh?ng r?o, ch? th?y ch?p trong m?t t?p g?i-th? m?a ch?ng t?i v?a d?ng xem, d?i bi?t-hi?n là « C?u h?u?n Hi?p-h?o »:

C? tr?ng Ng?c-h?p ch?m ni?n,  
Ch?p l?m qu?c-ng?u d?e tr?y?n cho c?n.  
D?m d?u r?ng kh?o r?ng kh?n,  
Gọi l? d?e day g?i-m?n nh?a minh.

Bi?t n?m, bi?t th?ng d?i l?nh,  
Bi?t m?a, bi?t n?ng, d?ng d?nh ?m no.  
Bi?t co ?t c?ng kh?i lo,  
D?u m?i t?p b?c d?e cho ch?ng t?y.

Th?ng gi?ng t?p tr?c k? ngay:  
L?p-xu?n sao d?ng m?t ng?y t?n-ch? cho?  
L?p-xu?n t?n th?i d?ng m?a,  
D?u n?m-m?ng m?t s?u?ng m?u han tai.

M?y v?ng kh?p b?n ph?ng-tr?i,  
Th?i trong n?m ấy th?nh thoi m?a m?ng.  
Th?ng-?ng?n tr?i n?ng chang chang  
Qu? hoa n?m ấy moi d?ng l?i t?i.

Th?ng hai Kinh-tr?p s?m tr?i,  
U?c m?a n?m ấy g?o coi nh?n b?n.  
Ng?y Xu?n-ph?n c? m?a ph?n,  
Quanh n?m ch?ng c? ai-?n d?u m?.

Th?ng hai ng?y M?o d?ng ba,  
N?i n?i l?ua th?c qu? hoa d?ng m?a.  
Trong ng?y Xu?n-x?a m?a m?a,  
Li?u nh?u m?a gi?ng qu? hoa ch?ng nh?u.

Th?ng ba m?ng m?t m?a r?o,  
Ay di?m t?p d?ch lao-dao ch?ng l?nh.  
Gi?o nam trong ti?c Thanh-minh,  
Th?oa l?ng nh?ng k?ng n?ng canh c?y b?ra.

M?ng b? m?a, t?i l?m to,  
Do?n r?i xem ti?c th?ng t?p L?p-h?.

(Xem tiếp trang 38)

## MỸ-THUẬT ĐÔNG-PHƯƠNG

# VỀ ĐẸP CỦA TRANH TÀU QUA CÁC TRIỆU-ĐẠI

LÊ VĂN HÒE

Có lẽ không dân-tộc nào thích chơi tranh bằng dân Trung-hoa. Và có lẽ cũng không dân-tộc nào chịu ảnh-hưởng dân Trung-hoa, về phương-diện đó, sâu xa bằng dân Việt-nam ta.

Năm nào cũng như năm nào cứ vào dịp gần Tết Nguyên-dawn từ thành-thị lối thôn-quê, tranh vẽ bảy bát la-liết khắp các chợ, và bắt đầu là tranh Tàu tranh ta, vẽ mực, vẽ màu, xấu đẹp thế nào, cũng được người lớn trẻ con xô nhau vào mà mua.

Thích chơi tranh ai chẳng bao giờ ham mỹ-thuật.

Nhưng sự thật vì tất cả như thế.

Vì chơi tranh, thi nhiều người vẫn chơi song mây người đã viết thư g

thức tranh? Mấy người đã cùn chán được giá-trị tranh? Mấy người đã hiểu thế nào là bức tranh đẹp, hoặc vẽ đẹp của tranh ở chỗ nào?

Mà có biết thường-thức tranh, mới biết lựa chọn tranh mà chơi, và có biết lựa chọn tranh thì mới gọi được là ham chuộng mỹ-thuật.

Vậy thi, chơi hoa phải biết hoa, chơi tranh ta cũng phải biết tranh mới được.

Nghĩa là phải biết về đẹp của tranh.

Đây nói riêng về vẻ đẹp của tranh Tàu, thứ tranh xưa nay người minh vẫn hay chênh, thứ tranh mà nhiều họa-sỹ kiêu mờ nước ta ngày nay vẫn chịu ảnh-hưởng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, thứ tranh mà chính người Âu Mỹ cũng bao trọng trân-tàng.

Về đẹp vốn không tuyệt-đối và cũng không có thước do No chỉ là một khai-niệm tương đối và tùy theo thời-đại dân-tộc, xú-sở mà đổi thay.

Vậy xét về vẻ đẹp của tranh Tàu qua các triều-đại không gì hơn là cảm cùn vào những nhà phê-bình-hội họa người Tàu từ xưa tới nay.

Vì người Tàu hiều mỹ-thuật Tàu hơn hết người nước khác. Còn như cách thường-giám tranh vẽ của họ dù có không giống cách thường-giám của ta, điều đó cũng không sao. Ta đã chơi tranh Tàu, thi lẽ cố nhiên là phải biết thường-giám cho đúng quan-niệm của họ.

Trái-thế, không biết hoặc không chịu thường-giám tranh theo người Tàu, thi tức là không biết chơi tranh Tàu, ta đừng chơi nữa.

Thiên-khổ-luận này chẳng những giúp bạn đọc thường thức tranh Tàu mà thôi, lại có thể giúp các nhà học-giả và các họa-sỹ hiều quan-niệm mỹ-thuật của người Trung-hoa một cách thấu-triết hơn.

Và chàng nhân-mùa tranh, nói chuyện tranh, dù sao, tưởng cũng là một việc không đến nỗi trái-mùa vô-vi vậy.

Người Tàu vẽ tranh, không biết đích từ thời nào, thời Phục-Hy và bát-quái, hay thời Thương-Hiệt đặt ra chữ viết, nhưng chắc-chắn là từ đời Thương-cổ.

Vì thời-thời Khổng-tử, nghè-hoa hỷ-họa của Tàu coi là tiểu-bộ tời một trình-độ khá rđi.

Trong sách Luân-ngữ, Khổng-tử có nói:

« Hội sú hàn tố » nghĩa là vẽ nén tráng trước rồi vẽ tranh sau.

Đã biết vẽ nén tráng trước rồi mới vẽ tranh để lên, thi nghệ-thuật hỷ-họa Trung-hoa trước thời Xuân-thu và giữa thời Xuân-thu, không có thể bù là cùn & thời-kỳ phôi-thai hoặc ấu-trí nha.

Thật vậy, nghè-hội-họa có phát đạt thi khoa phê-bình-hội-họa mới xuất-hiện, cũng như bắt cùn một nghệ-thuật, phê-bình-bao giờ cũng di sau sáng-tác.

Thế mà ngay từ thời Chiêm-quốc, người ta đã thấy Trang-Tử lồ ý phê-bình và tư-cách-hoa-sư. Vậy it ra, nghệ-thuật hỷ-họa của Tàu đến thời Chiêm-quốc cũng phải thịnh đạt rđi.

Nếu điều đó không làm, thi nghệ-thuật vẽ tranh của Tàu đến đời Lục-triều đã đại-thịnh, vi nguyên một

thời ấy đã có tới sáu bộ sách phê-bình-hội-họa, vừa do họa-sỹ vừa do văn-nhân, vừa do vua chúa soạn ra.

Tống. — Họa sơn-hủy tự của Tống-Binh, Tự-họa của Vương-Vi.

Hà-Nug. — Thuật họa kỵ của Tôn-Xuân.

Tề. — Cố họa phẩm lục của Tề-Hách.

Lương. — Sơn Thủy tùng thạch cách của Vua Nguyễn-dé.

Trần. — Tục họa phẩm của Biêu-Tối.

Và với đời Đường thi có lẽ toàn-hình, vì chính đời này xuất-hiện một bộ sách phê-bình-hội-họa có thể cho là đồ-xô nhất và giá-tri có một không hai trong văn-giới Trung-Hoa.

Đó là bộ Lịch-đại-danh-hoa-ky của Trương-ngan-Viễn. Bộ sách này gồm tất cả 10 quyển, phê-bình tất cả các họa-sỹ có danh từ đời Hiên-viên đến đời Đường, tổng cộng là 371 họa-sỹ.

Bên đời Tống, thi môn hỷ-họa được liệt làm một nghệ-thuật chính-thức do Triệu-dinh cầm đầu, vi đời ấy, nhà vua đã lập ra Họa-viện dành cho họa-sỹ giá-tri cũng tương-đương như Hán-lâm viện với nhà vân.

Trình-độ phát-triển của môn hỷ-họa Trung-Hoa đại-khai như thế, ta và giá-tri bức tranh, tức là vẽ cùn cùn, ta cần phải cùn cùn vào lời phê-bình của da số văn-nhân họa-sỹ mỗi thời mà su-dịnh.

## THỜI TẦN

Thời này sách vở nói về hỷ-họa không có. Duy thấy sách Hán-phí-tử có một đoạn ngắn nói về hỷ-họa đại-ý như sau này :

« Vẽ chó ngựa rất khó, vẽ ma-quỷ rất dễ. Chó ngựa, ai nấy đều biết, sóm chiu ở trước mắt, không thể vẽ giống hệt được nên khó. Ma-quỷ vô hình, vô hình thì không ai trông thấy được, nên vẽ dễ ».

Căn-cứ vào đoạn văn đó, người ta có thể đoán biết rằng thời bấy giờ, họa-sĩ thường chỉ vẽ những nhân-vật trưởng-tượng, ít vẽ những nhân-vật có thật. Bởi thế Hán-Phi mới lên tiếng bài-báu những tranh vẽ ma-quỷ hoang-dường.

Vậy có thể nói rằng Thời Tần, bức tranh đẹp lý-tưởng là bức tranh tâ-thợ, bức tranh vẽ giống hệt những nhân-vật có thực.

#### THỜI HÁN

Trong sách Hoa-nam-tử của Lưu-An có đoạn nói về họa-hoa đại-thợ sau này:

« Ngoài cái tầm thước bức tranh họa-sĩ hay cầm-thân cái bé nhỏ lù-lù mà bỏ mất đại thể bức tranh ».

Coi đổi thời Hán, một bức tranh đẹp phải là một bức tranh cố-tạo đúng tầm, thước, toàn thể phải cân-dối nhịp nhàng với nhau.

#### THỜI HẬU HAN

Trong sách Hậu-hán-thu, Truong-nanh-truyen có chép lời Truong-Han luận về hói-hoa đại-khai-trong-tự với lời Hán-Phi:

« Họa-tông không thích vẽ chó ngựa mà thích vẽ ma quỷ, vì sự thật khó vẽ cho giống, mà cái giả-tối thì không biết đến đâu là cũng vậy ».

Quan-niệm mỹ-thuật của người thời này cũng giống người thời Tần chẳng?

#### THỜI TÂN

Nhưng thiên họa-luận tôi cõi của Trung-hoa lưu-truyền từ nay là ba thiên:

*Luận Họa, Ngay Tân lưu thảng họa tân và Họa-vân-dài-sơn-ký* của Cố-khai-Chi là một họa-sĩ trú-danh, một văn-nhâa có tài-khi đời Tần.

Theo những lời bình-luận trong ba thiên đó, người ta có thể nói Cố-khai-Chi chủ-y về mấy điều sau này :

1. — *Tinh-thần*, Khải-Chi gọi là sinh-khi là siêu-khoát cao-hùng là tinh-thể...

2. — *Thiên-thú* cũng gọi là tự-nhiên.

3. — *Cốt-tướng*.

4. — *Cẩn-dồ*.

5. — *Dung-bút*.

Trong những lời bình-tán các họa-phẩm, Cố-khai-Chi hoặc khen người này khéo dùng bút nhưng kém cốt-tướng, hoặc vẽ có sinh-khi mà vụng cẩn-dồ... không ai được hoàn toàn 5 điểm trên.

Do đó, ta có thể biết rằng thời bấy giờ một bức tranh đẹp hoàn toàn phải có đủ năm điểm trên.

Năm điều ấy theo từ ngữ ngày nay là :

1. — *Sinh-khi* (Vie et mouvement).

2. — *Tự-nhiên* (nature) giống thật.

3. — *Cốt-tướng* (forme, ligne) hình dang.

4. — *Cẩn-dạo* (composition) xếp-dặt khéo.

5. — *Nét-bút* (trait) vận dụng khéo.

Song điều hoàn-toàn không làm gì có ở đời này, nên ta có thể bảo rằng thời ấy tranh đẹp là tranh có tinh-thần hoặc sinh-khi, vì trong 5 điều, điều này được đặt lên trên đầu.

#### THỜI LỤC TRIỀU

Theo quan-niệm các họa-sĩ và vân-si thời này, một bức tranh đẹp phải là một bức tranh có thần hoặc có linh-hồn hay có hồn; tức cũng là có tinh-thần

hoặc sinh-khi, như quan-niệm thời Tần vậy.

#### THỜI ĐƯỜNG

Chu-canh-Huynh tac-giá sách Đường triều danh họa lục, chia tranh vẽ ra làm 4 hạng giá-tri cao thấp khác nhau:

Nhữ Thần.

Nhi Diệu.

Ba Năng.

Tứ Dật.

Truong-ngan Viễn-tác giả sách Lịch đại danh họa ký thì nói như thế này :

Mất tự-nhiên sau mới đến thần, mới thần mới đến diệu, mới diệu mới đến tinh, tinh mà có bệnh thi là cẩn-dồ.

Và liệt các phẩm hạng cao thấp của tranh như dưới:

Tự-nhiên là bức trên của thượng phẩm.

Thần là bức giữa.

Diệu là bức cuối.

Tinh là bức trên của trung-phẩm.

Cẩn-dồ là bức giữa.

Nghĩa là theo Truong, bức tranh đẹp phải là bức tranh vẽ thật tự-nhiên, tức y như là thật vậy.

Ngoài ra Truong lại chủ-ruong mấy thuyết này:

a) Ý phải có trước khi đặt bút.

b) Nét bút chưa đủ mà ý đã đủ.

Tức là chủ-truong thuyết « ý tại họa ngoại » ý cảm thấy ở ngoài bức tranh, trong tranh vốn không y cái đó mà người xem cảm thấy có cái đó.

Thời Đường thuyết của ông Truong-nga - Viễn-thắng thuyết của Chu-canh-Huynh liệt dài là họa-phẩm, điều đó tôi nay, nhiều người cũng lấy làm bất phục.

#### THỜI TỔNG

Vua Tống Huy-tông chia phẩm hạng tranh theo thứ-tự sau này:

(Xem tiếp trang 35).

# MỘT THUYẾT MỚI VỀ BÁT-QUÁI

## BÁT-QUÁI



### CHỈ LÀ CÁC CHỮ SỐ VỀ ĐỜI THƯỢNG-CỎ

« Bát quái : ☰ cõi văn là chữ 天, ☷ cõi văn là chữ 地, ☲ cõi văn là chữ 風, ☵ cõi văn là chữ 山, ☶ cõi văn là chữ 水, ☴ cõi văn là chữ 火, ☳ cõi văn là chữ 雷 lõi là sấm, ☸ cõi văn là chữ 漳 trach là chấn ».

Thien Khon học kỹ văn của Vương-  
Trung-Lân đời Tống theo dó suy rộng ra, mà sách Dịch-

truyện của Dương-thành-Trai cũng nói rằng :

« Quẻ là tên gọi; còn những vạch không phải là quẻ, là những chữ do Phục-Hy mới chế ra ».

Đó là nguồn gốc những thuyết nói tam quẻ là dấu hiệu ghi vật mà ngày nay người ta đều tin theo vậy.

Còn như cho bát quái là dấu hiệu ghi số người đời nay chưa từng nói đến, nhưng trong sách Hán thư luật lịch chí cảng đã từng phát ra cái dấu mốc đó rồi, tức như câu nói : « từ Phục-Hy vạch tam quẻ, đếm dếm khai ra ». Ngoài ra còn nói các phép do, lượng, cân, cũng đều dùng bát quái có mỗi quan hệ trực tiếp gián tiếp,

cho nên biết bát quái là dấu hiệu ghi số vậy.

Câu nói : « quẻ số đếm bát dấu » Nhâm-Sư-Cô có câu giải rằng : « Số đếm về vạn vật, nhân bát quái mà khai ra vậy ».

Lưu Mân nói : « sách Chí nói : quẻ khai ở số đếm ; Nhân nói : số đếm khai ở quẻ » đều là không phải vậy. Lời nói của Nhan, Lưu, lời trái nhau mà ý như nhau, vì quẻ túc là số, số túc là quẻ. Quẻ đó là tên gọi; số đó là công dụng vậy.

Đó là những chứng cứ tam quẻ là dấu hiệu ghi số. Nay có người đời Tống phán nhiều tin & thuyết Võ-thư ; người đời này tin đó, càng nói thêm mãi vào, không hiểu cái gốc của mỗi quẻ là để ghi số đếm vậy.

Trở lên trên là thuật qua nguồn gốc bài thuyết ghi vật, ghi số. Sau đây thay theo tinh lý mà suy ra, cũng cho thuyết ghi số là hòn cá.

Nói theo tinh lý gì?

Nếu cho quẻ là dấu hiệu ghi vật, làm sao khi vạch dấu hiệu, chỉ biết vạch đường thẳng, không biết vạch đường cong ; chỉ biết vạch đường ngang, không biết vạch đường dọc ; chỉ biết vạch đường thẳng bằng, không biết vạch đường xiên chéo và đường giao nhau ? Đó là một điều không thể hiểu.

Nếu cho quẻ là dấu hiệu ghi vật : thì cho ☰ là ngựa già ; cho ☷ là con trâu, cho ☷ là mặt giăng, là tai, cho ☷ là lừa, là mặt giời ; dụng ý so với lối tượng hình là rõ ràng. Đã trước có ☷ ☷ ☷ ☷ rõ ràng hơn, làm sao sau đó lại có các tượng hình ngựa, trâu, mặt giời, mặt giăng mập mờ như thế ? Đó là hai điều không thể hiểu được.

Đã nói « vua Phục Hy ngửa lên xem

trong ở giờ, cái xuống xem phép ở đất, xem vết chém muông, cùng những cái hợp ở đất, gần lấy ở mình, xa lấy ở vật, rồi đó mới làm ra tam quẻ » (dịch hệ từ). Đó là bao theo cái hiện tượng thiên nhiên mà vạch ra các dấu hiệu. Nhưng trong hình các chữ ngựa, trâu, mặt giời, mặt giăng, không phải là hiện tượng thiên nhiên w ? Chẳng lấy cái kia mà lấy cái này. Đó là ba điều không thể hiểu.

Bà điền kẽ trên có thể giải thích tam quẻ không phải là dấu hiệu ghi vật. Nhân đó, thử nói tam quẻ là dấu hiệu ghi số như thế nào?

Vì & trước khi chưa có văn tự, sự cần dùng ghi số, cũng như ghi vật ; có khi lại cần thiết hơn ghi vật. Vì vật có hình, dễ dùng sức để ghi nhớ ; số đếm không hình khó dùng sức để ghi nhớ. Ma pham nó, vật, tất phải kẽ theo số, như 1 người, 2 người, 1 con ngựa, 2 con ngựa. Số đã không hình, rất dễ lầm lộn, nên phải đặt ra bấy giờ tức là bát quái ngày nay vậy.

Nay lại nói về phương pháp và thử tự đặt ra dấu hiệu ấy.

Các nhà học giả gần đây cho rằng bát dấu vạch nét — là chữ nhất —, vạch hai nét — là chữ nhì —, vạch ba nét — là chữ tam ☲, (— = không phải là quẻ, dưới sẽ nói rõ). Đến đó bèn dùng lại không vạch thêm nữa, vậy thi lấy gì để ghi những số từ số 4 trở đi? Đáp rằng : Đem nét vạch trên cùng số ☰ cắt đứt thành — là bốn, lại đem vạch giữa cắt đứt thành — là năm, lại đem một vạch cuối cùng cắt đứt thành — là sáu. Đến đó không thể lại vạch được nữa, lại đem cái vạch trên cùng ☷ nối liền thành — là bảy, lại đem vạch thứ

nối liền thành — là tám, lại đem vạch cuối cùng nối liền thành — là chín. Như vậy các số mục từ 1 đến 9 đã đủ rồi, nhưng số 9 và 3 không khác nhau, các nhà học giả cho rằng tất cả bảy giờ ở trên số ☰ có đặt một ký hiệu riêng để làm chung. Ký hiệu ấy ngày nay đã mất rồi, nêu lần với số 3 mà không phân biệt, thành ra quẻ chỉ có tam mà không có chín.

Ngoài ra lại có một thuyết có thể giải thích điều nghi vấn quẻ chỉ có tam mà không có chín. Họa già đai bấy giờ phép tính số, kẽ từ tam trở lên, chứ không kẽ từ 10 trở lên. Lệ kỷ cũng thường có, như phép tính số ở nước Anh, kẽ từ 12 trở lên, các chữ số có 2 chữ, 12 tắc là i thước, 12 cái là 1 lá vây. Đã có thể dùng số 12 kẽ lên, làm sao lại không dùng được số 8 mà kẽ lên ? Lại nhớ ở Trung-quốc lấy 16 lạng làm 1 cân đó cũng là chung có số đếm không cần dùng số 10 mà kẽ lên vậy. (Lấy 16 lạng làm một cân, chế độ ấy từ xưa đã thế, đến nay chưa đổi)

Nay lại cần nói thêm một điều : các số từ 3 đến 8 đều làm một quẻ, mà bài chữ 1, 2 là — = riêng không phải là quẻ là có sao ? mà quẻ — = lại là chữ gì ? Đáp rằng : — = là sự biến hành ở đời sau vây. Vốn — = người sau vì nó dùng xếp hàng với các quẻ khác, không dùng chính tên, rồi đó ở trên dưới — đều giao — & khoảng giữa — giao —, mà thành ra hình quẻ ngày nay. Cái đó cùng với người nay viết — làm ☷, viết — làm ☲, cùng một lối vậy.

Nay lại đem tên 8 quẻ và các chữ số đại biểu xếp hàng sau đây để tiện xem xét :

☰ (khám 1) ☷ (ly 2) ☲ (kiền 3)  
☷ (doài 4) ☵ (chấn 5) ☷ (khôn 6)  
☱ (đỗn 7) ☶ (tốn 8)

Các chữ số từ 1 đến 9, như trên đã nói, vậy thi từ 8 trở đi, sẽ dùng phép gì để ghi lấy ? Đáp rằng : Dùng hai chữ số (tức 2 quẻ) giao nhau, mà lấy tổng số như — là 10, ☷ là 11 đó vậy. Rồi đó do 8 quẻ mà diễn lên 64 quẻ, điều mà Văn-vương coi là thần bí không thể luồng được ấy. Thay ra chỉ là điều mà nhiệm trong toán học vậy.

Chẳng những từ 9 trở đi, có thể đem hai số giao nhau mà thành ; ngay số 9, hoặc cũng dùng phép ấy. Lệ như — là 9, ☷ cũng là 9 đó vậy.

Tóm xem thuyết trên, có thể liệt tam quẻ là dấu hiệu ghi số, so với tam quẻ là dấu hiệu ghi vật có phần xác thực hơn. Nâng bão quẻ là dấu hiệu ghi vật cũng không phải là không có, sự ấy chỉ là sự may mắn dùng ở đời sau chứ không phải là sự vận dụng & buồi ban đầu. May mắn chữ số mua làm dấu hiệu ghi vật, điều đó là gốc & quẻ có âm dương ; nhưng âm dương sinh & cơ (lẻ) ngẫu (chẵn) ; cơ ngẫu là phần quan hệ của số, nên ban đầu vẫn là số vậy. Còn như các thuyết Thái cực, Luồng nghỉ, Tứ tượng, bát quái, chỉ là lời nói của người đời sau, không can dự gì đến việc vua Phục-Hy.

Tóm lại mà nói, bát quái vốn là dấu hiệu ghi số ; và sau mới kiểm dùng làm dấu hiệu ghi vật ; và sau nữa, việc người thay đổi nhiều, không thòi dụng nữa mới lại biến làm các quẻ dùng trong sự xem bói. Vì sự biến hóa của chữ số rất là kỳ diệu ; nên ở vào thời đại người cũ sơ, coi là điều thần bí không thể luồng cũng là việc nên có, nên mới dùng làm thế để xem bói vậy.

BÁT-AC

Q

## CHUYÊN DÃ SỬ.

# QUÊ NGƯỜI, XUÂN MỚI

Tiếng pháo mừng xuân nô nức bùng,  
Riêng mình thêm rộn nỗi niềm tè.  
Quê người xuân mới tràn vui nhỉ,  
Cũng muôn vui chang-nghì chán phê  
Cũng muôn vui chang-nghì chán phê,  
Bất đếm tâm sự ai nghe.  
Mỗi tay đập dà ông già bận,  
Xin gượng vui xuân nhấp chén thè.

Mấy vần thơ kệ trên đây do tôi được nghe trong một cuộc nhàn dàn của mấy vị cố-lão hồi mấy năm trước, là di-cảo của một chí-sĩ khi vong-miễn ở nước ngoài, nhân dịp ngày tết Nguyên-dán, thấy mọi người nào nức vui xuân, mừng xuân mà lòng riêng xúc cảm, mượn đề ngâm ýnh, cho khuây-khoa niềm riêng. Trong thơ có nói tới chí-khai và hành-động của một vị khai-quốc anh-hùng, dù chỉ là mấy lời nói mập-mờ, nhưng nhận kỹ thực cõi vũ hạn cảm-khai.

Nhớ lại những lời của một cố-lão đã kệ về thân-thờ tác-giả, xin lược thuật ra sau đây để hiển các bạn một câu chuyện có ý-vị buồn-dẫu-năm.

Từ cuối năm Ất-dậu (1885), Tôn-Hất-Thuyết bỏ vua Hàm-Nghi ở lại Đồn Vẽ tinh Quảng-binh cùng viên dù-doc Trần-xuân-Sogen đi đường thương-dạo, lên sang Tàu nói là để cầu vua Thanh đem quân sang cứu.

Ngày qua tháng lại, bọn Thuyết nán-ná ở đó để hơn một năm, chẳng thấy vua tôi nhà Thanh đã động gì đến việc cứu viện; Đò xem tình-thế, biết rõ sự-có, xiết bao buôn-ba chán ngán. Dù đưa triều-danh Thanh-hậu-giải, có chiếu-chí baо cho quan địa phương hàng tháng lường-sắp tiền gạo.

vật liệu cho dù dùng, nhưng thấy việc làm của mình chẳng còn một tia hi vọng nào; Thuyết càng hối-bận tức bực, như muốn phát diên lên. Cũng vì có tinh diên ấy hàng ngày trừ những lúc lang thang vơ vẩn ở ngoài đường, còn ở nhà riêng, Thuyết chỉ ngồi lỳ trong một gian phòng chật hẹp, tay cầm thanh kiếm phẩm phẩm vầm-chặt từng hòn đá, hắt bón nó đến hòn kia. Nhất là ban đêm, ông ngủ rất ít, thường với mình ngồi chêm-chệ trước một cái bàn. Trên bàn đặt một cây đèn dầu, ngọn xanh le-lói, một bên đà một chông da một bên đặt một cây gươm. Sau những lúc ngoảnh mặt lên mái nhà, miêng lầm rầm như cùng ai nói chuyện, Thuyết bỗng trộn mắt, bết lén một tiếng rồi ngồi nhôm dậy, tay cầm phẩm lấy thanh kiếm, giơ thẳng, rồi nhảm xuống đống đá mà bám như bám bần, miệng thì lầm nhầm quát tháo ầm ĩ.

Việc đập đá ấy đã thành công việc hàng ngày hàng xóm của Thuyết. Bép chán mỏi tay, ông thở dài, quăng bỏ thanh kiếm, hoặc ngồi thử ra, hay khóc. Những lúc ấy, các người theo hầu không ai dám lại gần, phải chờ những khi ông chợp ngủ, mới dám rón rén đi vào phòng, nhặt nhạnh những viên đá-bản tung các nơi xếp lại thành đồng và đặt thanh kiếm lên bàn như trước, để khi ông thức dậy lại đập như thường.

Các người hầu cũ nói cứ để cho ông được luôn luôn có sẵn đồng đá mà đập thì ông bớt diên, nếu không thì ông sẽ làm đờ, xóng xáo và đập đánh mọi người. Ma chính khi tinh-tảo, Thuyết cũng nói với mọi người rằng: những lúc buồn nêu không

đập đá, trong người sẽ thấy bứt rứt không chịu được.

Việc làm kỳ quặc đó người Tàu lúc đầu còn lấy làm lạ, xô nhau đến, nấp bên ngoài phòng, ghé mắt nhìn xem, lâu dần họ đều cho là thường, gọi ông là « Tà xec lú » (打石老) nghĩa là ông già đập đá. Có nhiều người học-thức xét biết thân thể và tâm sự của ông, đem lòng kính trọng thường gửi giupt tiêu bạc hay tặng các hoa quả, không mấy ngày không.

Quả vậy, một bầu tâm-sự, nung nấu anh-hùng, những toan lấp bẽ vả giờ, một sớm tan-tanh, sự nghiệp đã như bành vỡ. Cái nồng nỗi làm mà không được, chát chúa lại biết bao hòn giặc, khiến cho ông hậm hực mà phát diên. Ông diên, ông làm dữ, nên không ai dám gần. Vậy mà một đêm khuya giữa lúc ông đang phẩm phẩm đập đá, mấy câu ngâm ngìn réo rất cùi một khách đồng hương, từ xa đưa lại, như chạm mạnh vào nỗi lòng, ông bỗng hết coi diên, ngồi yên ngay lập mà lắng tai nghe:

Nửa đêm thức dậy trông giờ,  
Ông sao bên bắc đã rời sang đông,  
Bờ hồ lây láng mènh mông.

Lắng nghe, ông nhặt ra, người hat đờ, là không phải là người vô-tâm, ngâm ngìn đã mua vui, chắc hẳn cũng là người súc mang một tâm-sự như mình, vì công việc không thành, phiêu linh nơi đất khách, đêm khuya dần-dاء không sao ngủ được, thức dậy trông giờ, cầu chút khuây khỏa, nhưng đài nhìn ông sao bần bặc đã rời sang đông, thấy thi giờ di vần-vụt, nhanh, tựa-thời dus, đêm hắt lại ngày, ngày hắt lại đêm, không trực hành được chí-niệm, trông ra cuộn đời man mác,

như biển hồ mênh mông lênh láng, xết bao bực chí-dau-long.

Vẫn vơ-nghỉ ngồi, kè-lại mấy câu hát theo luồng gió lạnh zo-ào thôi tối, như rót vào tai:

Nói chí lấp bẽ vả giờ,  
Việc người đường đã theo đời đổi thay.  
Nhưng non còn chát lồng này.

Tiếng ngâm vừa dứt, ông đứng phất chí-niệm, trông ra cuộn đời man mác, dây, mở cửa phòng túc-túc chạy ra ngoài



bên; nhau rõ tiếng hát ấy ở trong một cái nhà tranh vè phía đông lán, chỉ cách một bức rào thưa. Thayết liền xé rào nhảy sang, rón rén đi ngay đến cửa ngoài căn phòng có người vào hái đê, giờ Ay gõ cửa. Người trong phòng dù hỏi bằng giọng kinh ngạc cũng chạy ra mở.

Cánh cửa vừa bén, ông rảo bước vào, cứ đầu chào rất cung kính đoạn sám so hót ngay:

— Phiên linh noi đất khách, đêm tàn cảnh vắng, bỗng nghe tiếng khách đồng hương, nhận ra cũng một tâm sự cùng nhau, nên đường đột tối noi thăm hỏi. Vậy ông là ai? Saang đây có việc gì và tự bao giờ?

Ông hỏi chưa rứt lời, người ấy đã sập xuống lạy chào và nói:

— Thưa quan Tuông, bí sinh vốn cũng là một người trong đảng Cầu-vương ở nước nhà, sau khi sự thế đã vỡ lở, định chạy theo sau ngựa để được chầu hầu, nhưng chậm chân không kịp, một mình trèo đèo lặn suối, mãi mới đến đây, tối nay mới được hòn ba tháng. Khi tới nơi, định vào bài kiền, nhưng nghe gọi-the khâm an, chưa dám đường bộ. Chiếc lá lụa rừng, tấm thân trời đất, nỗi niềm tâm sự, cảnh cảnh bên lồng, đêm khuya không ngủ, lời quê chấp-nhặt, tạm giải cơn său, không ngờ lại làm kinh động tướng quân, giáng lâm thăm hỏi, thực là có tội. Cứ xin lượng thứ cho.

Thayết vội xua tay nói:

— Đã cùng nhau đem thân tới đất này, đều là bạn đồng chí cả, phải nên cùng lòng hợp sức, coi nhau như ruột thịt, không nên cự-nệ lẽ thường.

Nói xong Thayết đã tay người ấy cùng ngồi xuống, rồi hỏi họ tên, mới biết là Hậu-sinh, một tay quan hệ trong đảng Cầu-vương, sau khi thất bại phải trốn sang Tàu; Hồi đó tổng-tịch ông Thayết, tìm được đến

nơi, biết rõ việc cầu cứu đã thất vọng, muốn vào thăm ông, nhưng ông đang bị tóm-tai không dám vào, phải đến ở nhờ một nhà bên cạnh. Sau khi đã hỏi chuyện Hậu-sinh lại rõ cho ông Thayết nghe những chuyện trước nhà, ông càng thấy rõ sự thất vọng lắm.

Dù thất vọng, nhưng ở nơi đất khách gặp được người đồng chí, từ đó ông Thayết cũng đỡ được tinh tinh này phát dien, rồi ông bảo Hậu-sinh dọn sang cảng ở một nhà, sớm hôm cùng nhau đàm-đạo.

Có Hậu-sinh, ông Thayết đổi khí cũng ngâm vịnh để tâc chí, như mấy câu sau đây:

Thanh son bích thụ thương tâm xứ

青山碧樹傷心處  
Đại hải trường giang vọng viễn tình

大海長江望遠情

Vạn chúng cản vương nhân tự phẫn

萬衆勸王人自奮

Nhất ngung báo chủ khách do hành

一隅報主客猶行

DỊCH NGHĨA

Non xanh cây biếc nơi chua xót

Biển cát sông dài nỗi ngóng trông

Dân nước giúp vua người cố sức

Bến giời báo chủ khách ra công

Lại khi phải cắt tóc để lẩn lút trong đám người Tàu, ông Thayết cũng có mấy câu thơ rằng:

Thiền tâm ninh ai phát

禪心寧愛髮

Nam diện gấu lưu tu

男面要留鬚

DỊCH NGHĨA

Lòng thiền nào tiếc tóc

Mặt này phải để râu

Hậu-sinh cũng thường ngâm vịnh nhưng muôn to chi không quên gốc; thường làm thơ ca bằng quốc-âm, tức như mấy bài thơ « Xuân quê người » đã kể trên kia vậy.

SƠ-BÁO

# TIẾNG CHẠM MẠNH

TRUYỆN NGẮN  
của HỒ-DZENH

Kim đồng hồ gần chì mười mươi giờ. Ông già giáo Hải yên lặng thu xếp sách vở trên bàn viết, yên lặng cái cuc áo, rồi lần bước đi lại trong lớp học. Bốn mươi tám cái mặt học trò sáng lên chung quanh ông. Một nỗi thích thú làm nhẹ nhàng bầu không khí vừa cách đây nữa giờ còn sặc mùi nghiêm khắc. Bây giờ, mọi người đợi chờ cái pháo: giải thoát. Nhưng một ngày ruổi rỗi rồi! Ông giáo Hải nở nụ cười nhàn đọc sách, làm văn, nghĩ vặt. Chắc nữa, sau bữa cơm ngon lành. — Ông ta

nhà trọ những 80 đồng một tháng — ông số bát-thắng con chủ nhà trai cái chiêu mới lên giường, lấp cái gối máy mới mua ở Hà-nội về để ông nằm giải xem bộ Tam Quốc còn đọc giờ. Phía trên đầu ông, mờ ra vầng mặt của cửa sổ nhỏ đèn nhitting đốt giò nhẹ nhàng. Trong khi đó, ông thở ra những lần khẽ thuốc lá, cái chất bùa mê làm người ta quên phiền toái và tìm thấy đôi chút sức mạnh & minh. Trong đời, ông giáo Hải yêu nhất thuốc lá. Không có nó, ông sẽ chết, nếu không chết, ông sẽ khô涸 vô cùng. Nhiều khi, đương gắt với học trò ông hống vô tình đánh đòn châm thâm. Cái cách nhỏ nhặt đó khiến ông trả lại với lòng bình tĩnh, với sự sáng suốt hiền minh. Thuốc lá càng được ông yêu hơn, từ ngày ông bị đày về đây, một tinh khôi ở mạn ngyre, nơi mà người ta không có cách giải trí gì khác hơn là đi du ngoạn với máy chay đưa học trò! Học trò, chàng nó đều ngoan ngoãn. Chẳng nó sao thầy giáo hơn cha mẹ, giặt quần áo cho thầy rát sảng nồng và sẵn lòng xem thầy như

một vị đại nhân văn tài tội đặc. Lòng tự ái của Ông giáo Hải được nâng niu, được ca ngợi. Như thế là sướng rồi. Còn hơn ở Hà-nội, ông giáo Hải phải cầm đầu những học trò hung hăng, phải chạm trán với các giáo sư đầy huy binh, kiêu căng,

— Chết, em! nãy quên mất!

Ông Hải buột miệng nói ra câu đó làm mọi học trò ngoe ngác nhìn nhau. Một đứa trong hang vội vàng đứng lên «chúng tôi non» :

— Bầm thầy quên gi, đê con vê lấy ạ.  
— Ai hơ anh đấy? Ngồi xuống!

Tuy gắt ở ngoài mặt, nhưng trong lòng, ông Hải thấy vui vẻ. Phải, chí chút nứa Ông qua mãi cái túi tiêu khìn tuyệt diệu! Nghĩ thế, ông đưa ngón tay út lên ngực tai rồi nắm egdi hổ tay xuống. Hôm nay, tai ông đã có nhiều ráy, cái ráy khô, ngứa thường họng, lịm vyun, lỗ tai, ở nếp vào gần nắp, đôi lèi lại ngứa mũi trong những đường gõ ghê, hót hiềm. Lấy được lớp ráy ấy ra, phai một cái nạo cho bén, điều khiển bởi một cái tay khôn nặng lắm, không run, bình tĩnh như tay lôi cùi báu tại đánh xe trên đoạn đường nguy hiểm.

Cái người, sau thuốc lá, được Ông Hải quý nhất là bác Thượng, bố thằng Duyêm, học trò ông Hải. Ông bảo rằng từ ngày sinh cho lấy tai đòn nay, hòn muri gầm, Ông mới gặp Thượng là một tay thư lành nghề nhất. Hắn có những khéo đưa lui nới, dạo làm sao đến những giấy khen kinh khủng nhất của thành-gia, với những cái móe tuyệt-xảo, lôi ra, sửa-to và dũ ngay,

từng tảng ráy mèt, đặt nằm kêu hanh trên mu bàn tay.

Theo một hồi trống trường ròn rã, cái yên lặng bao phủ năm lớp học ở vò ra như tờ ong. Ông giáo Hải cho học trò xắp hàng, ra vở, và ông không quên dặn với Thắng Duyên:

— Bảo thầy anh chọc nứa sang tôi cạo mặt! nghe!

Thắng Duyên vang một tiếng dài. Hắn sung sướng được thầy giáo sai bảo. Hắn sờ sắng về chuyện cạo mặt, lấy tai của ông Hải đến nỗi bác Thặng phải gật lên:

— Làm gì mà giục điện lên thế này. Ông giáo cũng còn soi cơm chứ.

Tuy nói thế với con, nhưng bác Thặng rất sang sướng ngầm. Cái tay dao kéo của bác đã lùng tiếng khắp mấy huyện

Người ta gọi bác là thợ cạo Hải-nộp. Nhưng người được bác hớt tóc cho đều nhận rằng bác thạo nghệ, nhanh-nhẹ. Nhưng tinh hoa của nghề hớt tóc chưa bao giờ những cái dập êm ái của « tảng đơ », mà còn ở những đường cạo ngọt sót, kỹ-càng, đưa lìa vào những chỗ nguy hiểm nhất; là người dám cho dao lượn gần sát mi mắt. Ấy thế mà bác Thặng dám làm. Dao của bác, hai thứ dao, đây là thứ dao nhỏ, khoan lăn lăn theo những đường gần tai; như người khoan chôn ốc, kéo ra từ những nơi tối tăm nhất một số

lông con đèn lòn trắng. Hết buồn ở tai, bác làm cho người ta buồn ở đầu lỗ mũi. Lưỡi dao to xoay tròn tại đó, đưa đèn sau, khac hong ghe người, lạnh gáy dần dần. Tiếp theo, hai lưỡi kéo xông vào lỗ mũi, nhấp nháy trong đó, tia những cái lông nón vẫn còn sự hô hấp.

Ròng rã hòn mười năm trời làm cái công việc buôn nón thiên hạ đó, bác Thặng chưa hề làm sót da mội người nào. Và người nào đó, mội khi đã được bác cho ném những mảnh khỏe nhà nghề, không thể bỏ bác nữa. Ma cái tóc, nếu không cạo mặt cho lâu, lấy lại cho kỹ, thì có khác gì ăn bánh cuốn không có đấm, ot, hạt giổi?

Cũng như nhiều người, Ông giáo Hải nghiệm nặng khoa lấy tai của bác Thặng Cho nên, vừa rời bữa cơm, bác đã sai thằng con chủ nhà chạy gọi người thợ hớt tóc đệm nhất vò nhí kia. Trong thấy mặt bác, ông giáo Hải trách nhẹ:

— Khiết! lại đắt hàng ở đâu rồi hả. Đáng đinh mãi!

Bác Thặng, một tay gãi tai, một tay đặt cái hộp gỗ đựng vật liệu xuống đất, cung kính:

— Cháu mới ăn cơm xong ạ.

Ông giáo Hải đã kéo hai cái ghế lại gần hè, nơi già Nam vồ hiu hắt. Theo lệ thường, khi nào cho lấy tai, ông ngồi trên một cái ghế, còn cái thứ hai dành cho bác Thặng. Ông từng kinh nghiệm rằng lấy tai mà đê thợ đứng không những nguy hiểm mà lại mất thú vị. Biết thuốc bắt đầu ta khói tên từ kẽ tay ông giáo. Bác Thặng hỏi ông:

— Thầy cho cái tóc à?

— Tóc còn ngắn chán. Ông sửa gáy qua loa rồi lấy tai, cạo mặt. Bác Thặng lấy ra một cái khăn quàng vốn trắng nhưng đã đổi sang màu mờ già, định khac lên người ông giáo; thì ông này bỗng kêu:

— Ria, xem chừng, có con gi nô bô đến den trên khăn.



mình theo đường vồng, gai vào từng đầu nút sợi thần kinh li ti. Còn muỗi được rợn hơn nữa, ông giáo Hải bao bát Thặng:

— Sao hôm nay ông không cao cho nó... ghê thêm chút nữa.

Ấy thế là lưỡi dao lại sờn nán thêm chàm nữa cái nghệ thuật làm ón người. Cái ghê thé hai chữ ở vách lỗ mũi. Lưỡi dao soán khéo lèo, dì dì, lại lại, khiến ông giáo được thỏa thích theo

những đợt cảm giác đê mê.

— Còn lồng mũi nữa chứ?

— Да, còn lồng mũi nữa, cháu nhớ ạ. Hai mũi kéo, bắt đầu luồn vào lỗ mũi, lục lợi trong đó. Chóng nó gần như đâm vào da, khiến ông Hải cứ phải nghêch đầu lên như kiuun tránh đê đặt một vật gì thúc ngược lên. Khi lưỡi kéo rút ra, ông xi mũi, làm từ đó bay tua lũa ra một số lông con. Bác Thặng làm đến một cái công việc thứ ba, cái công việc quan trọng nhất, lý thứ nhất. Tay bác cầm một bó binh khí nhỏ. Thoạt đầu bác ngâm lỗ tai, nhú một bên mắt lại. Làn mắt đó thám những nỗi phiền hành sự xong, bác cho cái miếng con vào bầy những tảng ráy lớn. Ông Hải vẫn phục Thặng ở chỗ gáy những lớp ráy ăn khít vào thịt mà không đau, em như ru, và cô nhén lên khói như đã ngưa. Khi ráy lai đã long chán, có cơ kéo ra được, bác dùng một cái nhíp dài se sẽ gấp nở. Một cảm giác êm, duỗi, hơi đau nhưng thanh thúy một cách kỳ lạ chuyên khép mình ông giáo. Tiếng ráy chui ra ôm trong lỗ tai; chờ đến khai ráy thoát ra ngoài, tai như được mở cửa, nhẹ đi « nấm nhấp », mười »! Bác Thặng đem đặt cái két qua cửa sổ nõi, bầy kia lên mu bàn tay ông giáo. Ông giáo vui lòng thấy tảng ráy to

thì ra đó là một con cháy kinh. Bác Thặng nhanh nhều bao chữa cho những đồ lót thiền sạch sẽ của mình:

— Cháu vừa mới giặt khăn hôm qua; thế mà...

— Thế mà dã có giống quý. Thời, bác bỏ quách khăn đi cũng được.

Cái mũi « tảng đơ » bắt đầu gâm tóc ở gáy, như con bò gặm cỏ ở quanh đồi. Đến lúc bác Thặng liếc lưỡi dao lên miếng da trên đó, bác nhỏ toet một ít nước miếng cho trên, thì ông giáo Thặng thấy khac khoái cả người. Lưỡi dao quét lia hai chân tóc mai dài và rậm, buông thông xuống gần má như hai cái chân thô kệch làm thành hai tiếng «xoret», cách nhau không lâu mấy. Nó xâm lấn đến những chỗ khác, tới đầu, rạch đó. Khoái nhất là khi nó ròn ròn rợn ở chỗ kẽ mắt. Nó uốn

## PHÒNG XEM BỆNH BÁC-SỸ PHÁT

21 phố Hàng Đầu  
Lý Thường Kiệt,  
sau phố Bình-Tù,  
cạnh viện Tế-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30

Buổi chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

không ngót lời khen báu phô cao tài. Bác Thăng tìm đến tảng đá bê tông. Vẫn chỉ công việc soi mói, nhưng lần này thêm vào đó chút khéo léo nữa, vì bác đương cố chuyện với cái nhí tai. Lầm mạnh, nhí sẽ thủng, nhưng nhẹ, ráy tai không long. Phải châm chích, phải cắn thưa. Cái ta ông giáo từ ngứa nhẹ chuyển sang hơi đau; ông nhíu một mắt lại, mồm hú lên mọi bên, theo chiều cái tai chịu lâm việc. Cả thủ kéo dài ra ngồi 20 phút. Khi lỗ tai đã sạch, bác Thăng lia cái bao kháp mới nói, dọn một lần nữa những cái bần thưa ráo. Một cái lỗ của ngón tay chồ vào phía dưới tai, chấm hết cái công việc tì-mi và trọng đại của bác Thăng.

Thường thường, ông giáo trả tiền công thù rất hậu. Và mười lăm đậu học, sau khi đã ngứa và dã... dan xong, ông hiếu nhoài nằm ngủ. Tuần tự như tiên, cuộc đời

JANVIER, BÁ CÓ BẢN:

## NHÀ NGHÈO

chủ TÔ HOÀI — Giá ở Bắc-kỳ : 20.00  
Bản đặc-biệt — 15.00.

## CHỌN BẢN TÌNH

(Tiêu-học 8/1 của HOFFMANN)  
VŨ-NGỌC-PHAN dịch — Giá ở Bắc-kỳ : 7.500  
Bản đặc-biệt — 12.00.

JUINIER, BÁ CÓ BẢN :

## THƠ CHO MỘT THANH NIÊN ĐỒNG THỜI

của NGUYỄN-ĐỨC-QUÝNH

## Chơi Giữa Mùa Trăng

sau HÀN-MẠC-TÙ

## Du - Hương (Cô-văn)

TÂN-HOÀI — bình-chút  
NGUYỄN-ĐỨC-QUÝNH — minh-naga

## Nhà xuất-bản = NGÀY-MỚI

Cam-đốc: NGUYỄN-NGỌC-CHƯƠNG  
151 đường Henri d'Orléans — HANOI

của một ông giáo ở mưu-ngược, cái cuộc đời bùn-bù, lạnh lẽo trôi theo một chiều chí rộn-lèn vì nỗi vui mừng được lật tai vào những chiều thứ bảy. Một trăm chiếc thứ bảy như thế đã lặng lẽ trôi qua, cho đến một hôm...

Một hôm, đương giờ tai doan những cảm giác mè man gây nên do những cái nẹo, cái móc, con dao, ông Hải bỗng nhận mặt lại. Một tiếng gõ kèn đánh « bực » ở 8' tại. Rồi cái giơ nhọn nhót chảy theo ra, làm ông Hải đưa tay lên sờ, và hốt hoảng :

— Gi thế bắc? Chết tôi rồi!

Bác Thăng cố chấn tĩnh :

— Bầm, không hề gì. Cái ráy tai nó chạm vào nhí.

— Chạm sao lại có maza? Sao ta đau?

— Bầm, cái da nó bị sứt, chứt!

Hôm đó, ông giáo không mấy vui chơi nào. Bác Thăng cũng không màng đeo tiền, với vàng cầm hộp đồ, les lén bước ra phía cổng.

Một linh-giác tý dí làm ông giáo hoang mang, lo rằng từ ray dời-ống sẽ khóc-trào. Quả nhiên, súng hòm sau thưa dày, nó inay tai ông bị nện, mót bén, lửa bò như không còn nghe thấy ai nữa. Ông giáo thắt lồng buôn và hú, tý dung súng đưa tay lên thầm cái tai còn sưng sốt, cái tai, tuy biết rằng bạn mình đã mắc nạn, vẫn luôn luôn ngứa ngay một cách khó chịu. Ông giáo không dám gọi bác Thăng tái giờ nữa. Ông dùng tăm lông pô ray tai láy. Cách đó tiễn hoa, dở nguy hoa, tay nó giấm rất nhiều thứ vị. Vâ lái ở đời, chỉ sợ hãi mà mót chửi nồi thời ham mê, ông giáo Hải buông mình t.beo cái đà khói-lạc. Rồi cái tai ròn xót, lại kia bỗng một hôm cũng « lâm nạn » nốt. Nó chảy máu. Nó thối. Càng thối, nó càng ngứa. Càng ngứa, ông giáo là càng phải ngoáy. Àm thanh ba giờ đi rất khó nhọc qua những tung mây dày nghịt, khó nhọc mới chạm được đến giây thần kinh của thính giác. Tiếng người nồi bén tai, ông giáo nghe như só méo méo, lèch lạc, giống hệt cái máy phát âm đê lâu ngày, mòn đi.

Cuộc đời chí còn là một cuốn phim cảm, có hình mà thiếu tiếng, có lạy chuyên mà không rung-động. Nhà Học-cánh cho phép con người giúp việc siêng năng về điều dưỡng, van cho nến tro cấp, vì công lao khổ nhọc iracon nứa đời.

Rồi từ mỗi buổi chiều, khi bóng tối dần lên, ông giáo Hải không ngăn nổi lòng ngao ngán. Ông nướng hai cái tai và dụng vỗ coi xa để mava ra cửa oghe được những lời huyền bí. Nhấn gien, dưới mặt ông, là một lũ người khinh mạn. Chẳng nó nói những tiếng bẹp và dai. Mà ông, ông chỉ thoảng oghe được những tiếng tròn và nhọn, như tiếng hai vật gi mạch mẽ caam vào nhau.

Một hôm, đương ngồi xem báo đề quên minh và quên đời, ông giáo Hải bỗng đứng dậy, nắm vai tay lại, nói to trong gian nhà rộng :

— Hoá cùa! Giá lúc ấy maza đứng ở đó mà nghe bài đoàn xe lửa đâm vào nhau thì thúi biết mấy!

Nhung bài đoàn xe lửa hìn như không bao giờ còn đâm vào nhau nữa. Cái tiếng lớn nhất ở đời, cái tiếng vừa tai ông Hải nhất, cái tiếng để chí rộn-lèn có một lần, mà rộc tên bát xát ông!

HỒ DZENH

## LIBRAIRIE NEYRET

15, PLACE NEYRET — HANOI

(vườn Hoa của Nam)

MUA : sách ngoại-quốc dịch bay bán  
chính về TRIẾT HỌC, PHẬT-HỌC

XÃ-HỘI-HỌC, AM-NHẠC

TU-ĐIỀN : ĐÀO - DUY - ANH, Larousse,  
Anglais các truyện hay ảnh hiếm cũn  
các đại Van-Hảo

Librairie Neyret 15 Place Librairie Neyret 15 Place

Một phái hành:

## PHƯƠNG - THANH

10 năm nay mới lại có một tập thơ này là tập thơ này, in toàn giấy lúa. Ngoc Khú, cục kỳ trang-nhà

Giá : 18.00 (Bắc-kỳ)

những tư liệu mới để bồi dưỡng thần tri

Giá : sp.80 (Bắc-kỳ) — bản đẹp 15.00

Sang năm có bản :

## KHÔNG - TỬ

### HỌC-THUYẾT — I và II

Giá đặt mua từ giờ 200p—150p—80p—70p—5p—15p.

## QUỐC-HỌC THU-XA

N. 16bis, TIEN-TSIN — HANOI

BÁ XUẤT BẢN :

## Việt-Sử Đại-Toàn

(tập nhẫn) của Trúc-Sơn MAI-BĂNG-ĐỀ

Giá : 4p.00

## Thương - Kinh Ký - Sư

(một áng danh văn đờ, Mẫu-Lê) của Hải-Thượng  
Lân-Ông bão dịch của Thiên-Lý NGUYỄN-DU-LUÂN

Giá : 8.00

ĐÓN CƠ:

## SAU LÀ THƯ GỬI CHO NGƯỜI BẠN TRẺ

của NGUYỄN-LÊ-MỸ — Giá : 4p.00

## Phê - binh NHƠ - GIÃO

(ca & quyền) của Sao-Nam PHAN-BỘI-CHÂU

Giá : 16p.00

Chú ý. — Vì sự gửi sách khó khăn và sách in có hạn nêu xuất-bản không gửi sách theo lối Linh-Hoa Giạo-Ngân. Bác-giả và Đại-ly muốn mua sách xin gửi tiền trước.

Tou tu va Mandat xin de :

M. NGUYỄN-NHƯ-CẨM

Quản lý: DUY-MINH THU-XA  
N. 11, — VOIE 206bis HANOI

Có một đồng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và  
tương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XÔ SỔ ĐỒNG.

Bàu tình người đời hay sự sự biến đổi.  
Từ một địa vị này chuyển sang một địa vị khác; mặc dù được cao, được lợi hơn, nhưng họ cũng thấy trong lòng ấy này nao nao. Thậm chí một cô gái sắp về nhà chồng, tức là sắp đến một cuộc đời mới mẻ, thế mà cũng không thể đâu được sự cảm động đau lòng. Vì thế, một thi nhân phải bảo:  
« Khóc như thiên-nữ vu-quí nhật ».

(Khóc như người con gái về nhà chồng).

Nhưng, sự nhất sự biến đổi là hàng gián sang, nếu như dòng đời ngừng chảy, địa vị của họ mãi vắng bão thì họ sẽ vui cười hì hì, thỏa thích không cùng. Song ta, biến đổi là một định luật thiên-nhân. Lòng người dẫu thè náu được hợp nhất mãi mãi với thiên-ý.

Trong đoạn, « Tam-pháp ẩn » của Tiểu thừa, Phật giáo đã xác nhận rằng: toàn cả hiện tượng trong Vũ-trụ đều biến đổi, chẳng bao giờ thường trú mãi gọi là « hành ». Biến đổi luân luân từ một trạng thái này đến một trạng-thái khác trong một lúc nào ngừng động lại, nên gọi là « các hành vô thường ».

Luật vô thường ấy, theo đạo Phật, có thể chia làm hai loại, từ khi sinh đến khi chết, thì gọi là một « kỷ hàn vô thường »; và ở giữa khoảng nenh, hư, sống, chết ấy, mỗi phút đều có biến đổi, nên gọi là « sát na vô thường ».

Cũng thế, một hốm đứng ngầm dòng nước cuồn cuộn chảy, đức Phu-lử than rằng:

« Đêm ngày cứ chảy luân như thế mãi ». (Thật giả như tu phù, bất xá trú dạ).

Lời ấy biểu lộ một quan-niệm của ngài

về vũ-trụ, tức là quan-niệm về sự « biến đổi » mà đạo Nho gọi là « Dịch ».

Sự biến thiên ấy, theo Khổng-tử, kết quả của cái quá-trình chống đối của lực-lượng tương-phản « Âm » và « Dương », mà nguồn gốc trong « Lý Thái Cực » & kinh Dịch.

Kinh Dịch là gì?

Là một quyển sách mà phần cốt yếu chỉ gồm những phù hiệu, để biểu diễn về biến hóa của vũ-trụ. Hai cái phù hiệu rất đơn giản là: một vạch liền (—) thế cho Dương, vạch đứt (- -) thế cho Âm. Những vạch ấy thay đổi chồng chất lên nhau hợp thành 64 quẻ để chỉ rõ lẽ kiết hưng xoay mày về đích mang do ta đưa ra định.

Bối với lẽ biến thiên ấy, Héraclite, nhà triết-học ở Cồ Hy-lạp đã từng nói những lời mà ngày nay nhiều người còn truyền tụng:

« Không thể lội xuống hai lần trong một dòng sông mà cũng không thể lội xông một lần; ta lội về mà cũng không lội về, ta ở trong đó mà cũng không còn & trong đó nữa, vì nước vẫn tiếp tục thay đổi luôn » (1).

Theo kiến giải ấy thì vật gì, cái gì cũng

## TINH-TÚY

# TANG - THƯƠNG

QUANG-PHONG

dời có phần phúc tạp hơn. Càng nhẹ ái-tinh của đôi trai gái, giữa lúc đôi bên tha-thiết nồng nàn yêu nhau, nhưng biết đâu trong dạ đã sẵn chứa sự tạo bão phùng khí dâng gần được thỏa mãn sự khao khát.

Nhưng mà, ta bắt buộc họ phải thương yêu tha-thiết nhanh mãi làm sao được, một khi sự sung-sướng của họ đã đến cực điểm rồi.

« Đò sông, đò biển dể dò,  
« Nào ai bể thước mà đo lòng người ».

Với câu ca dao ấy, phong nhảu đã nhận thấy luân luân có sự đổi thay, thay đổi trong lòng người. Và, vì sự phúc-忌, rõ tuần tự của cuộc biến đổi ở lòng con người ấy, người ta không thể do tướng được bang sự sắn cạn to lớn cao xa dài vẫn của lòng sông dày biển, chả vũ-trụ vẫn luân hồn múa luân chuyển.

Đã nhau được cuộc biến đổi ấy, thử dù trước cuộc « tang thương », ta có sự bài kêu khóc than vãn, sầu khóc cũng hoài công.

Định luật của vũ-trụ là thế. Lòng người cũng vẫn thế. Mảng say đậm tan lịm và muôn cho dòng đời ngừng chảy, vật nào cũng bắc dải bất dịch để chiếm trao thị dục của mình, thật là một điều khôn-dông.

Tuần Tứ-Lý, học-trò đức Khổng-tử, người thời Xuân-thu chẳng phải so câu than tiếc minh chưa được thỏa lòng người con có hiếu, vì định luật « vô thường »

(1) Il n'est pas possible de descendre deux fois dans le même fleuve, il n'est pas même possible d'y descendre une fois; nous y entrons et nous y entrons pas; nous y sommes et nous y sommes plus; car les vagues où nous pensionons nous plongeront déjà loin de nous.

« Cây muốn láng mà gió chẳng dừng, con muôn nuô, mà cha mẹ không còn sống », (Thú dọc tỉnh chí pheng bát định, tử dọc đường nhì thân bát tại — Giang ngã).

Người ta sinh ra, lớn lên rồi già, rồi chết. Lớp người này đã tan, và lớp khác lại tiếp lên. Cứ như vậy mãi theo một nhịp điệu độ của tạo hóa ánh định. Thời gian vẫn vẫn vui tròn dì như nước chảy dưới cùi; mà vật đài, sao đổi, mây bay, gió cuốn, nên biết bao thi nhân đã từng mến tiếc cho mái tóc đen của mình thời gian sớm qua mà chẳng bạc, chẳng già.

« Trái qua một cuộc bể dâu,

« Những điều trong thay mà đau đớn lòng », hay là :

« Lò cùi nung nấu sự đời,

« Bé tranh ván cùi vỗ người tang thương ».

Ruộng đâm mà phải biến thành bê cả, lợ là những cành hoa chiếc lá tránh sao khói được sự tàn tật ái sỉ dưới gió nắng của đất trời;

« Phong trần đến cả sơn khẽ,

« Tang thương đến cả hoa kia cỏ này ».

Vậy cuộc đời từ xưa đến nay không có gì là thường trú, là bất di bất dịch cả. Nhưng có sao khi đồng trước mặt của biển động xảy ra dù to hay nhỏ, thì ta lại kêu réo, than vãn, rên rỉ... Thuận được chiến, ta reo hò hí hả; nghịch chiến, ta tru tréo, khóc lóc. Rõ thật là một điều biến lở cài lồng tham lam vô tận.., mà lồng tham áy chính là mè đẻ của các tinh gàn dó, như nhược, ngu dần cho con người.

Mỗi cuộc biến cố xảy ra không phải do lòng ta muốn mà thành tựa hay do sức không muốn mà tan rã. Nó chính là một cuộc thử thách của loài người trong cuộc tiến bộ.

Alphonse Grün nói rằng :

« Trời đã muốn ràng con đường mở bằng

luôi gươm phải ngửa ngực những thây người » (Dieu a voulu que le chemin ouvert par l'épée fut jouché de morts).

Một câu nói tuy có vẻ hậm hực tan nhẫn, nhưng đã cho ta nhận thấy có một ý nghĩa sâu xa về cái định luật chung của trời, của tạo hóa. Mà trước một suy kiến-thiết không bao giờ có thể tránh được sự long lay đê vỡ:

Cái mầm biến dịch, con đường mở bằng luôi gươm ấy vẫn sâu chưa, sâu lường bà bả cùi ở đâu đâu.

Ta nên nhận rằng từ xưa đến nay không có một nước nào mạnh mà không có lắc yên. Người ta tìm gặp sự thịnh vượng trong cảnh xưa nhục, và đi đến sự lụt bại tan nát trong cảnh luôi bieng ánh nhàn.

Một dân tộc sở dĩ có một lịch sử vẻ vang là do ở sự nỗ lực trong cảnh cực nhọc, trong những cuộc biến cố ngoại và lớn lao...

Trên những cảnh đồng phi nhiên mà ngày nay con cháu được an nhàn toại hưởng, có biết đâu các tiền nhân ta đã gieo rác trên ấy bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, là máu, là xương... vì định luật Tant-thuong.

Song le, có tang-thuong mới có tiếp bội QUANG-PHONG

**T. B. C. N. SỐ 240**  
sẽ ra ngày 25 Février 1945

CÓ NHIỀU BÀI KHẢO - CỨU  
GIÁ - TRỊ  
NHIỀU TRUYỆN MỚI VÀ  
TRUYỆN CŨ THẬT HAY

BÚT CHÌ MARQUE « 2 cái đầu »

**DOUBLE — HACHE**

Đen, mềm hơn hết — Có bán ở khắp các hiệu sách lớn  
**HÒA-HỢP — 108bis HÀNG TRỐNG — HANOI, GIẤY NÓI: 448**

24

## TRUYỆN PHÓNG SỰ

# DÙÔI TÀ

của KIM-LÂN



Ông ta Nam ngồi sếp bằng hai tay ôm chiếc ấm bị thu vào lòng chì hơi nóng & ấm nước mời pha chuyên sang eo-thắt. Về mặt tư - lỵ như đang ruồi theo một ý nghĩ gì tung lầm. Nhưng thực ra ông chẳng nghĩ ngọt ớt cù. Trong cái lèm trá-tích dat dằng dặc na taph lèo này ông chỉ thấy tri minh sáng suốt và tòng tảng lăng Thành-thần. Về thính giác rất tinh-tuong lăng sâu vào trong đêm tối. Trong cái vỏ cứng hình-miếng của đèn cuối năm ông tưởng chừng như ngửi được thấy cả cái chugền vần lặng lẽ của năm cũ ra ái, năm mới đang đến.

Còn - trong rót một chén trà, ông ta Nam khoan thai nâng lên miệng uống từng hụm nhô. Hương trà bốc lên thơm phức và làm khít trắng mồng mảnh tỏa lên mặt ấm áp dễ chịu. Trong cái đêm cuối năm khanh kholt lạnh lèo này, uống một chén trà nóng, ông ta Năm thay tâm-hồn sáng khoát lè thường. Ông rung đại cái tiếng ngâm thơ cũ :

« Sứ-thể nhược dài mộng  
« Hồ vi lao kỳ sinh,

Gióng ông vang lên trong tịch - mịch lòn - nghiêm với thoang thoảng hương trầm của gian tam-bảo. Những pho tượng ẩm-thầm trong ánh đèn dầu lạc sáng ớt, bàng ran ran trên vách bởi ngọn gió lợt vảo tường như đang ngồi ngay ngắn thăm dò.

Sứ-thể nhược dài mộng  
« Hồ vi lao kỳ sinh.

Ông ta Năm nhúc lại một lần nữa. Ư, cuộc đời nào khác chỉ giặc mộng lớn; việc gì mà phải gian lao, lật đật. Ông ta chán nhão đến mấy nǎn gian-lao vất vả trước.

Vốn là một thằng thô lòi thời; đã bao nhiêu năm, ông ta lang thang chôn mìn thẩn khac có phản phiêu dài lợc cả hàng xanh nước độc mộng

25

đem dạo thánh hiền đồi lấp  
măng đén. Nhưng ông không  
ngồi dậy học được ở đâu  
lấy ba tháng. Lá vì vào cái  
thời này họ theo tay học  
cả. Rồi ông soay nghề lang  
thuốc, nhưng ông trời vẫn  
hay chó trên con người có  
chết, mắng nấm liền hàng  
họ, ẩn âm. Cái cảnh man  
nhện mác: dạo cầm chằng  
bao lừa mà hết lung vỗn.  
Thế rồi ông lại lang thang;  
con người dài lung tốn vất  
vã không quen với việc gồng  
thuê gánh mướn. Với chiếc  
khanh vải tay đó thắt chéo  
buộc chặt lấy chiếc chàp  
son then, trong bụng một  
chiếc đĩa bát với muối lá  
sô; ông tên đất tim cát,  
xem bói xem toán để thăm;

Cái nghề lý số này cũng  
không dung ông lâu. Cuối  
sống gắt gao hàng ngày đã  
sa thải nhà như lở vận thành  
một anh thằng eáng.

Làm bạn với lùn, cảnh mà  
lại hóa ra thành nhân; ông từ  
Nâm-lâm tịt chùa Văn-Biền  
nagy kề đã hơn ba năm.  
Nhờ trời cung mát mặt chúa  
không dến nỗi lận đận như  
hồi mắng xăm vò trước...

— Thưa ông với xong rồi  
đi ạ.

Một câu hỏi của phò  
võng nói chỗ vào. Ông từ  
Nâm quay ra nhẹ nhõm bảo:

— Ông về lén trên này  
nhà. Ông là bảo các cậu  
đi lên cái và trên này mà  
lâm cho vui.

— Vâng ạ.

Một lát sau bốn cậu phò  
mặt mũi khói ngô, mìn  
mặc áo lụa măa gạch đồ  
cố in dấu nhà phật. Đầu  
mới cao nhâa, bóng có chiếc  
hồng mao. Con nhánh rú  
xuồng lung như những cậu  
lứa-đồng. Một cậu mang một  
thờ, nhanh nhện bước vào.  
Đó là những cậu nhà oán  
của thày, theo lè dến ở  
làng này: con trai cù dến  
15 tuổi thì dân trộn lây bốn  
cậu nhanh nhện sinh sản  
cắt ra giúp việc ông từ  
trong việc duỗi lá ngày tết.

Các cậu lảng lẽ bàng các  
thức xuồng chiêu dưới:  
một mâm gạo trắng, một  
dĩa muối, hai đĩa sô, một  
cơm gà sống luộc chín vàng  
đen uốn theo hình con  
phượng, ó mó có cầm một  
chiếc hoa hồng, và một  
thùng toan những thanh tre  
vót nhẵn.

— Đã cả đấy chứ?

— Đã cả đấy ạ.

Một cậu mải cho tôi  
một đĩa mực, một cậu mải  
cho tôi một đĩa son nhé.

— Vâng.

— Còn chỗ gạo hai cậu  
đã lán muối vào chén cho  
đâu, rồi súc ra bốn đĩa con.

Cái việc xong ông từ-lại  
lặng lẽ ngồi uống nước, óe  
như còn đang mải suy-tưởng  
những chuyện đâu đây.  
Trong khi ấy bốn cậu cầm  
cát làm việc, tiếng mài  
mực rì-ri, tiếng mài son  
lách cách bát lén trong yên,  
lòi, dũng với cậu; « Mái  
ông lại » vè ngoài ngoéo de

mục ru con, mài son đánh  
giác ». Còn hai cậu kia oằa  
tron gạo với muối vừa thi  
thâm nói chuyện với nhau,  
Số gạo đó do ông từ Nâm  
và bốn cậu nhà oán di quyền  
khắp cả mọi nhà trong làng  
nhốt cả буди chieu hóm ba  
muoi tet. Vốn là cái tục  
cố-hữu của dân, nâm thay  
trò ông tu đền nhà ai cúng  
chỉ nói rám ba câu chuyện  
xuồng vò tết nhất là người  
nhà ấy xác một bát gạo  
dây và một chén muối ra  
cúng nhà chùa ngay. Dâ  
là giùu hay nghèo ai cúng  
cùng một cách vui vẻ coi  
như một bồn-phận. Lá vì  
sô gạo muối cúng dây không  
phai vì tu-lợi mà ơng từ  
đi khuyên. Nó rỗ dâng vào  
việc duỗi lá dến năm, có  
anh hưởng dến sự thịnh  
đạt, suy-vi của cả dân làng  
sang năm mới tới đây.

Hai cậu nhà oán mài xong  
son, mực đưa cho ông từ.  
— Thưa xong rồi đây ạ.  
Rồi một cậu nhanh nhện  
đem tháng bụng những  
thanh tre lại gần. Ông từ  
Nâm rất chiếc kính lão deo  
lòng thông trước ngực,  
khoan-thai deo lên mắt.  
Đoạn ơng nhích cát đèn  
gắn; nhồi con bắc cao hêm  
cho sáng; ơng lấy một thanh  
tre lớn đặt lên cháp, lán  
ngòi bút lồng vào nghiên  
mực mây lán rồi nắn nót  
vết lén lồng thành tre  
những chũ nhón, chẽ nhô  
nét đậm và sắc. Viết xong,  
ông lại vè ngoài ngoéo de

Khi đã vè xong đã một  
trâm linh tám dạo « bùa con »  
thì cũng đã gần đến giờ  
giao thừa.

Ông từ Nâm thu sập đồ  
đẹp. Bit chiếc khăn lụa đồ  
lên đầu che kín cả hai tai,  
và kèo thằng đối bí-tết vàng  
vò-hình, ơng từ sầm sầm  
tiến vào trong đền. Cầm  
cây gậy tăm-sích vào chieu  
mái nhìn thâm vè phía  
trước, như soi mói trong  
khoảng không những hình-đinh  
vò-hình, ơng từ sầm sầm  
ngồi uống chén rượu đậm ó  
chõi ấm áp có lòn mùi hương  
trầm và khói pháo, hộ thấy

— Đã ! Đã ! Đã ra đèn  
mau.

Mấy cậu nhà oán oán oai  
mãi mài dậy được. Họ  
ngồi thử ra, vè mặt mệt  
nhọc bởi giặc ngũ đà dâng,

— Các cậu uống nước đi  
rồi còn ra, đèn tâng giờ  
chẳng mìn.

Uống nước xong, nghe trong  
người dâ linh táo, mấy cậu

nha oán vui vẻ với cái tuổi  
vô lo vô lợt cõa họ. Ai nay  
vui nhanh nhaska làm việc.  
Đôi lúc lại ngông tag uống  
một chén nước, hoặc rít nốt  
hơi thuốc lão cho đỡ mót.

Bèm dâ khuqa, trời càng  
thêm lạnh leo. Cảnh vật  
cũng chìm lặng, tĩnh-mạc  
hơn. Thế làng gió gửi vào  
có tiếng-vịt kêu thất-thanh  
và tiếng khánh bồn dao  
chùa chùa thầm trong đêm  
tối.

Mấy cậu nhà oán dâ ngâ  
ngâ ngôn cả đói chieu; có  
cậu dýa cả vào cột mă  
ngó. Tiếng ngày đều lù  
của tuổi đang sức ăn sức  
ngũ. Ông từ vẫn hỷ huddy  
võ.

Đến đèn ơng từ Nâm trao  
chiếc đèn cho cậu nhà oán,  
rồi sán bước tlein lén trước.  
Một tay cầm kiêm gỗ, mồi  
tay cầm cây gậy tăm-sích.

mái nhìn thâm vè phía  
trước, như soi mói trong  
khoảng không những hình-đinh  
vò-hình, ơng từ sầm sầm  
tiến vào trong đền. Cầm  
cây gậy tăm-sích vào chieu

Ông từ Nâm tay bắt quyet  
mieng hó nhà quát theo  
ông chạy rầm rầm dâ bồn  
góc đền, trong khi ấy bốn  
cậu nhà oán chia ta bồn  
nơi ném gác mồi tú tung.  
Và ơng từ dâ chờ tân tâ  
trước chùa chiêng, iêng  
âm ấm. Bông ơng từ Nâm  
hâm hập chạy ra ngoài sân  
đền. Bốn cậu nhà oán với  
chay theo ném gác mồi.

Ông từ mieng quát tháp,  
tay bắt quyet và giò nâm  
hương thơm-tèn nén troi.  
Đêm lâa dâ vach những nét  
ngôn agoeo trong bông tôi.  
Bốn cậu nhà oán chia nhau  
dung bón chiec bua bên bón  
cõi cái như lién tè.

Xong công việc, ơng từ  
Nâm mới dâ néi mặt nghiem  
nghি ra vut vè, thong-thâ,  
lèn đền. Ông từ dâ đứng  
dón sẵn trên thềm. Lúc đây  
giờ hai người mai vui-ek  
chao nhau chúc mừng năm  
mới.

Ông từ trình-trọng dôt  
một bành pháo giao-thura.  
Tiêng pháo dôt ranh lèn,  
anh điện - quang lèn - sâ  
trong bông tôi. Đoạn ơng  
tù vào hạ cõi lê thờ, cùng  
ông từ nồng chén rượu mừng  
xuân, nói chuyện vè thời  
tết năm mới.

Gió đưa khói pháo tai  
vào thơm phúc. Trong lúc  
bên ngoài tõi tám lanh leo  
ngồi uống chén rượu đậm ó  
chõi ấm áp có lòn mùi hương  
trầm và khói pháo, hộ thấy

ngày ngắt nhau có chút mèn  
mùa xuân phảng phfortawesome trong  
huyết quản.

Tiếng pháo của các tuga-  
giai cũng bắt đầu kể tiếp  
nhau nở rộn trong đêm tối.  
Tất cả nhàn-gian như đang  
ngủ mê-mahan bồng đều sực  
thép dãy tung bùng đón  
xuân.

III

Trời đã bổi lạnh: gió  
căng hiên-tà hơn. Ánh sáng  
lợc qua lùa mây loang nhò  
nhò-trắng như màn bọc cũ.  
Khi tiết ấm áp dễ chịu. Vừa  
đó cho hạng người nghèo  
khô khống lo áo rét; mà  
người giàu cũng có thèm  
lạnh kếp được. Cảnh vội  
như thăm-nhuhn một ngày  
sóng mòn mòn. Mấy ông già  
hai bên hõi đèn vừa đói  
lát. Những búp non lung  
hảo mầm mập xuôi lên  
hợp lấy ánh sáng, lấy khí  
trời. Trẻ con hồn hồn long  
áo mới, sờ sung sướng bồng-  
bột, hồn nhiên trên nét mặt  
ngây thơ. Tiếng chung nô  
vang vang trong gió. Đôi  
lửa nhang xác pháo bồng  
bay tung lên như muôn  
ngìn bông hoa đỏ quắn quít  
cả vào nhung lá áo mới.  
Hàng lúa hơn thi tum nám  
tum ba mè mèn với quản  
bát. Những cô gái đèn thi  
e lệ trong áo mới theo mẹ ra  
đồn là thử với một niềm  
vui kin đáo. Những cậu  
trai hanh-dèn với điều huống  
lá phạm phe trên mèn. Các  
đồ lão mèn đồ gay hì hò

được ngày say túy túy. Ai  
ai cũng bụi. Tất cả những  
về đám chiêu vì cuộc sống  
hang ngày không còn vương  
trên nét mặt họ lúc này.  
Một bầu khống-khi dồn-huồn  
nà thán mèn. Chủ nợ gắp  
người vay họ đã thành-thật  
quân hết cá nhang li-hiem  
trước. Thành-thật vò vẹp  
nhau, thành-thật chúc tụng  
nhau muôn nghĩa sự tốt  
dẹp. Vả lại người nhà quê,  
với cái tâm-hồn chát-phặc:  
hè cù cù rúru, eo thi lát  
vui. Vui cho thỏa thuê cả  
năm cản-eu vất vả.

Ông tự Năm căng vai với  
cái nhịp nai của mọi người.  
Ông lẳng lặng sần sóc công  
việc lập đèn đuổi tờ đèn  
năm. Đèn thiêp-lập ngau  
giữa san đèn, căng không  
khắc đèn quang-quang-én  
ngày hè mây. Trẻ chúc  
hương án son son thấp vang  
đặt những mè giấy, lớn e, nhỏ có, Bến hai cây vầng  
bạc bồng giấy trang  
kim vàng chép, một mèn  
gạo muối, một mèm búp  
tre và những đồ lễ chay  
khác. Trươi hương án cầm  
một cánh phan là một cánh  
tre để cù la, có gián một  
đạo béo giấy vàng đồng  
đầu son đỏ choé. Hai đèn  
đán đặt hai chiêu thay đổi  
mà có những người Minh  
nhân bè khõ cầm lái. Người  
làng Văn-Biêm này gọi là  
hai cái chai.

Tiếng trống bắt đầu rao  
rạc cùng Hồng châm chọc,

Rồi mỗi lúc một man một  
rộn rã thêm. Bọn trẻ đã bo  
chơi đồ sộ lại xem. Cháng  
đang xung quanh bàn tán  
nhều lác đít-nhiên chờ  
rồi lên.

Ông tự Năm không dè y  
gi đến bên ngoài. Tay gõ  
trống, miệng é-a lung niệm.  
Cái vò hòn-hò ban này đã  
mặt trên mặt người tự bát  
dắc chí ấy. Nét mặt râu  
râu và u-u-ô. Cái vè ôn  
đang làm dãy không nghĩa  
ngiá áo cơm, chẳng hưng  
thú gi.

Bốn cậu nhà oán lác-chực  
ngay bèn hương án sán sóc  
đèn nhang. Mấy ông kỵ-  
hào rong đèn ra lè rồi chia-  
lè đèn đèn nói chuyện gác.  
Nâm bà sùng đạo cúng đem  
vàng hương ra cúng, người  
cả chiêu dứt; nhai trầu  
bóm bém bàn bạc vèo  
chạy hơi hàng năm. Ở vè  
mặt, ở giọng nói ăn mặc  
niềm tin-ngưỡng và dâ chát  
hanh-diện sự mèn mèt của  
minh. Đây phân nhiều là  
những bà lý, bà chánh.

Mặt trời đã lèa đèn dàn  
đầu. Làn mây trắng đặc  
khi nãy rãnh mồng ra, ánh  
nắng vàng phơn phoi toả  
xa, hơi ơi á. Nhưng  
lại có những lán gió lạnh  
lệnh dẽ chịu. Tiếng plào  
trong làng đã thưa thớt hơn  
ban sáng. Ngày tết ai cũng  
rồi rãnh nên xung quanh  
đàn người đã đèn xem  
rất đông.

Ông tự Năm dâng dâng, năm mới dâng dân làng làm  
thát lèn đèn một chiếc

khăn nhieu đòn buộc thông  
mồ riu. Tay bắt quay, chân  
rám thính thích xuồng dắt,  
miệng quát tháo ầm ỹ, mắt  
tròn tròn tròn tròn tròn một  
cách dùn tòn như nát ai.  
Rồi ông khoán đèn đao bùa  
trên cánh phan, đèn búa tre,  
tên tát cả mọi nơi.

Trẻ con rặt pè một phia  
reo vang lên. Mấy ông dân  
a th trên đèn cũng ngårng  
các chuyện phiếm thong dong  
trò ra. Các bà đều dâng  
dây vải lụa vát lụa.

Ném bỏ hương xuồng dắt,  
sing tự lảng lè trao bốn đao  
búa cái cho bốn cậu nhà  
sán, còn những búa con  
ong nem vang ra bón phia.  
Người xem sò lại tranh  
cướp hồn loài, kêu oai oái.

Xong cái lễ «trích trổng»,  
ông tự Năm nhô bát cánh  
phan lên. Đồng thời mấy  
bác tuần đứng chờ sẵn bên  
ngoài cũng sán lè chui mèn  
gạo muối veo chiếc rô con  
mang theo, cầm lầm lầm  
ở tay. Hết to lên mày tiếng  
nhà, ông tự cầm cánh phan  
shay ra ngoài đrowsing cái.  
Bốn cậu nhà oán với bốn  
chiếc «búa cái» cũng leo  
đèo theo sau. Mấy bác tuần  
vừa quát vừa ném gạo muối  
đuỗi. Trẻ con, người nhơn  
á a theo sau reo hò ầm ỹ.  
Có người lượm dắt, gach  
ném theo nữa. Họ tin như  
thê là đang trục-xuất ma  
đổi ma khát ra khỏi làng

vẫn với bà lý trong khi  
bà nág bể cậu con quỷ  
chỉ chở vào hai bức tranh

đuối nhau trên con đường  
lò leot, ông tựa tài và ông  
tiêm lộc dán trên cánh cổng  
rêu mốc, thì cậu con àn  
com. Một bà mán me chiếc  
búa tre đeo lồng lồng ở  
ngực cậu bé như bài ngà:

— Ô cậu Khôi có cái búa  
đẹp nhỉ, oho chí xin nào.

Cậu bé xốn người ra dâng  
sau nhè mòn ra khoe. Một  
bà khác nhanh mòn chỉ  
cây nèa cao ráo gác cổng  
cô nâm lồng ga phe phẩy  
trên nền trái sám đực giõ:

— Kia! kia! Cág nêu nhâ  
ta dẹp chả cậu Khôi kia  
Bà lý mảng yết con:

— Nín di! Con trai con  
đua gi lái xóu thái thê. Năm  
mới đã khóc lại ròng cả năm  
thê!

Một bà nhô cõi trầu dực sét  
xuồng dắt, và tua hai ngón  
tay khoanh vang trên môi  
mắt lúot. Rồi bồng một  
giọng tìn-ngưỡng bà thi  
thâm:

— Nag deo búa nghiêm  
đáo đê dấy bà q. Ma trè  
quỷ hòm dãy! Ma trè mò,  
nái dại nhõ có sái đèn, mài  
ra cho uống nghiêm đao đè.

Mấy bà tù-già bà lý lên  
chúa. Bên đường vò sô trè  
con deo búa trước ngực  
Một bà phản rán:

— Năm nay, nhà tôi chéng  
nó lại không cuop được  
chiếc nào. Tiếc quá!

KIM-LÂN

## SÂM NHUNG BÂCH BỘ Hồng - Khê

Đại bô khí-huyết  
Đỗ Kiêu-hòa. Lời sih-huy  
Mỗi hộp 3p.00

75, HÀNG BỘ-HÀ NỘI

# CHIẾN-TRANH GIẾT HAI NGƯỜI

NHƯNG

## GIÚP CHO KHOA HỌC TIẾN-BỘ HƠN

NG-TƯ LUYỆN

Khoa-học là một khu vườn cẩm râm rạp cẩm chung cả nhân loại. Ông sáng-ché của loài người là người làm vườn. Kể từ lúc khai thiên lập địa đến nay khu vườn cẩm kia đã có bao nhiêu tè lam-vườn hiếu kỳ xông-xáo đã mang tim ra những thứ hoa thơm có lị thường bị giấu kín dưới những bụi cây um-thùm. Loài người càng tiến bước thì khu vườn cẩm càng có nhiều người khai khẩn và những cái mới lạ tìm thấy trong vườn càng nhiều hơn. Như vào những hoa thơm quả quý trong vườn khoa-học mà loài người đã vượt qua được bao nhiêu sự khó khăn, thăng được trong nhiều trận chiến đấu với tạo vật; danh dồ được biết bao trò lục gắp trên đường đời. Khu vườn khoa-học càng mở rộng bao nhiêu và càng chứa được nhiều thứ mới lạ thì loài người càng vui-mình hơn và càng sống một cách dễ dàng và đầy đủ hơn.

Trải qua bao nhiêu thế kỷ, óc sáng chế và quan-sát của loài người đã luôn luôn làm việc không ngừng, những cuộc tìm-tòi, phát minh không thời nào là không có, nhưng càng tiến sâu bao nhiêu thì người ta càng thấy vườn khoa-học mênh mông, và những sự mới là càng tìm càng thấy nhiều hơn. Trong hơn năm năm vừa qua, loài người đã gặp một tai họa ghê gớm nhất: ngọn lửa chiến tranh lúi đúi nhém ở một vài nơi đã lan rộng gần khắp các miền trù đất trên thế giới. Nhân loại luôn luôn sống trong sự khủng khiếp, nghèo nàn. Vì những

trường hợp kinh khâm do chiến tranh gây nên mà đời sống ngày nay là một đời sống đặc biệt hạn chế đến cực điểm. Các đường giao thông trên thế giới đều bị nghiêm hoặc chỉ để dùng riêng về chiến tranh cho các nước tham chiến mà thôi. Do đó, các cuộc trao đổi về kinh tế đều bị đình hoãn và dân các nước, các miền trên thế giới chỉ có thể sống bằng những sản vật và những đồ chế tạo sẵn có trong nước. Các nhà xuất-sản và nguyên liệu hoặc kỹ nghệ cũng chỉ cung cấp cho các nhà tiêu thụ một phần ít số xuất-sản của mình. Chiến tranh đã chiếm hết da-số nguyên liệu và nhân công trên thế giới. Muốn sống trong lúc khó khăn này, không những người ta phải tiết kiệm, hạn chế số tiền thu được chừng nào càng hay mà còn phải luốn luân cố gắng để vượt qua bất mọi trò lục. Sự cố gắng hàng ngày trong lúi này có hai cái lợi: một là giúp cho sự sống hai là giúp cho óc sáng-ché phải tìm-tòi ra những thứ có thể thay được những vật liệu hiện bị thiếu hụt vì tình thế. Thế là vì chiến tranh mà óc sáng-ché phải làm việc nhiều, hơn và các cuộc phát-minh cũng do đó mà gấp lèo hơn trong lúc hòa bình. Phải chăng đó là một ánh hào quang tốt của chiến tranh đối với khoa-học?

### Thế-kỷ hai-mươi là thế-kỷ các con số

Theo một bài của Albert Mousset đăng trong một số báo « Journal de Shanghai », gần đây thi người ta thường gọi thế kỷ thứ 17 là thế kỷ rật tự (siècle de l'ordre), thế kỷ 18 là thế kỷ ánh sáng (siècle de la lumière), thế kỷ 19 là thế kỷ sáng chế (siècle de l'invention). Nếu ta xét về nữa đầu thế kỷ 20 đã qua thi có thể gọi thế kỷ này là thế kỷ các con số (siècle du nombre).

Tất cả những bức lón lả mà loài người đã từng biết trong bao nhiêu năm nay, người ta đều đã vượt qua. Nhà thiên-ván học Simon Nétz năm ánh sáng (année 10<sup>10</sup> mière), nhà vật lý học đã đặt ra nhiều đơn vị mới như athene, dyne, erg v. v. v. để chỉ và dù những cái lòi nhất hoặc nhỏ nhất trong thế gian. Xưa kia, Pascal đã cho « eiron » là vật nhỏ nhất trong tạo hóa nhưng ngày nay các nhà bác học đã tìm ra rằng nguyên tử của chất khinh khí chỉ cần nặng bằng một phân-tiệp milligramme. Theo sự tiến bộ của khoa-học, trong mấy mươi năm đầu thế kỷ 20 này, người ta đã thấy biết bao kỹ-lục tiếp tục nhau rất nhanh chóng đến nỗi có kẻ dự đoán rằng những sự kiện sẽ mãi chen chúc nhau rất sầm đặc như tiên bộ vở múa chen chúc mà đã sắp đến cao tột bậc. Cứ xem một sự kiện bộ vở nghệ hàng-không thi dù

rõ Trong khoảng hơn 20 năm nay, nghề dệt đã brót được một bước khá dài. Từ chiếc phi-cô thứ nhất bay qua bờ Manche cho đến chiếc phi-cô bốn động cơ bay qua Đại-tây-dương hoặc Thái-binh-dương và các phao dài bay ngày nay, người ta đã vượt qua biết bao thành tích. Rồi đến sau cuộc thế-giới đại chiến này, nghề hàng không biết còn tiến bộ đến bao nào. Không ai đoán được.

Nói tóm lại, khoa-học, nghề co-khi và nền kinh-tế ngày nay đã tiến bộ quá nhanh đến nỗi nhiều sự phát-minh mới trong các phạm vi đó không đặt kịp tên để gọi.

Cuộc chiến tranh ngày nay lại làm cho chúng ta được trông thấy nhiều sự mới! là và lập được nhiều kỹ-lục chưa từng có. Số quân lính và chiến-tuý mà các nước tham chiến đưa ra trận địa; trong lịch-sử chiến tranh chưa bao giờ thấy. Số xuất-sản kỹ-nghệ để cung cấp cho chiến tranh, mấy năm trước đây không một nhà chuyên-môn nào trông-tưởng được. Lại những sự tàn phá của trong các thị trấn, số thiệt hại về sinh-mệnh và tài sản do cuộc chiến tranh này gây nên, nếu đem so sánh với các cuộc chiến tranh từ trước đến nay, thì thực là một giờ một vực.

Như thế ta có thể nói rằng, về tất cả các phương diện trong đời sống tối tăm ở thế-

Đủ thứ đồ chơi gia-dình, giáo-đục, khoa-học, thể-thao, bán buôn bán lè tại:

**INDO JOUETS**

35, Hàng Gai — HANOI  
Giám - đốc chủ - nhân : Nguyễn Hữu HƯNG

Ký này, các con số đã làm đảo lộn cả những lý luận và dự định từ trước.

Trong nửa đầu thế kỷ 20, sự kiện đồela loài người đã gây nên hai cuộc chiến tranh ghê gớm và khỏe liệt nhất từ xưa đến nay, liệu người ta có thể hi vọng rằng phần thứ hai của kỷ này sẽ được yên ổn, thịnh vượng và một cuộc phục hưng tinh thần nhân loại sẽ dẹp bỏ những cơn sóng gió trên mặt đất — đều cuộc tiến hóa của loài người có vẻ đã bị đe dọa bởi một vài phần chẳng nữa.

### Những sự phát minh mới về Y-khoa

Từ mấy chục năm nay, và nhất là mấy năm gần đây, những sự phát minh về các môn khoa học rất phồn, trong một bài báo nhỏ này không sao kê xiết được. Nếu chiến tranh đã giúp cho các nhà bác học nghiên cứu và phát minh được nhiều điều mới lạ về khoa học giải cứu người thi chiến tranh cũng là một dịp tốt cho công sự của tôi của các nhà y-học.

Bên cạnh những thứ khí giới và chiến cụ giải quyết tối tàn như phi cơ không hỏa lực, bom tự động, phi cơ bọc sắt, biến xạ chí hủy diệt vô tuyển - diện, những họng bom không lò hàng tấn có thể phá được cả một khu nhà cửa ra gió và bao nhiêu thứ khí giới ghê gớm khác nữa, các nhà bác học đã đồng thời chế ra được nhiều thứ vũ khí cứu người rất linh nghiệm và nhiều thứ máy móc giúp cho sự sống được dễ dàng thêm.

CÓ ĐẠI của TÔ-HOÀI là tập ký-tác thành-thật về thanh-niên Việt-Nam ở thời quê mà các nhà giáo-duc và các bạn thanh-niên đều nên đọc

Giá ngoài Bắc : 5 \$ 80 — Giá trong Nam : 6 \$ 50

Còn một ít: TRÌNH DƯỜNG NGHỆ-THUẬT của VŨ-NGỌC-PHAN  
Giá ngoài Bắc: 3 \$ 00 — Giá trong Nam: 3 \$ 60

NHÀ XUẤT - BẢN HÀ - HỘI — THÁI - HÀ - ÁP — HANOI

Trong các sự phát minh về y-khoa gần đây, ta phải kể đến thứ thuốc tiêm (sérum) từ bệnh sốt rét typhoïde của giáo sư Vincent. Chính giáo sư này là người đã phát minh ra thứ thuốc tiêm để phòng (Vaccine) bệnh typhoïde từ cuộc chiến tranh trước. Không có thứ thuốc để phòng đó thí — theo lời thống-chế Foch — các quân đội đồng minh không thể nào đi đến sự thắng lợi cuối cùng được. Thuốc tiêm từ bệnh typhoïde lấy ở máu ngựa đã có tiềm thuỷ trù hạch để rồi, nhưng vì hiện nay không có dê sê ngựa để chế thứ serum, do nên sự phát minh này cũng còn ở trong thời kỳ thí nghiệm mà thôi.

Người ta lại phải nói đến các thứ thuốc gọi là sul'amide như « Dagénase » chẳng hạn là những thứ thuốc lính nghiệm trong lúc chiến tranh này đã cứu được bao nhiêu người bị mắc các chứng bệnh như bạch tinh và các trẻ em bị bệnh bại (poliomyélite).

Theo báo « Voici la France de ce mois » cuối năm 1943 thì gần đây người ta vừa tìm thấy một cách chữa bệnh nhanh bằng những tiếng động rất nhanh (ultra-sens) nghĩa là những lần sóng động mỗi giây đồng hồ tới 15.000 luồng và tại người ta không thể nào nghe được. Trong mấy năm gần đây, trong các phòng thí nghiệm ở Đức người ta đã thí nghiệm biến lùn về việc dùng thứ tiếng động nhanh đó để chữa bệnh, không những cho các giống vật mà cả cho người ta nữa. Nhờ thứ bệnh từ trước đây này mà là nam y-dâu được chữa khỏi

trong một vài tuần lễ. Cách chữa bệnh thứ khéng dẫu điện cho dây. Máy đó có thể thu được những luồng chớp, những ngọn lửa điện khá mạnh, dài tới 18 thước bằng một luồng điện 14 triệu volts.

### Các sự phát-minh mới I về vật-lý-học

Khoa học Không những tiến bộ về y-khoa mà khai mỏ cũng cả về các khoa khác nữa. Chính nhờ các sự tìm tòi của các nhà bác-học mà trong lúc khô khăn này chúng ta có thể sống qua ngày được.

Các nhà bác-học đã tìm ra nhiều cách để thay vào các thứ đồ ăn bị thiếu thốn, trong các xứ và các đời và hàn dò, khi mùa rét đến nơi, vẫn-dễ thuỷ cát để suối và điện để thấp dần công là những vấn-dề rất cần kíp.

1.) Thu điện trên giời. — Theo một bài đăng trong báo « Petit Journal » của M. Arthemay thì gần đây các nhà bác-học đã tìm được cách lấy điện trên giời trong khi có cơn giông tố và sấm, sét, chớp cát thấp dòn, dù lừa và quay máy. Nói như thế chắc nhiều người cho là câu chuyện hoang đường. Thực ra thì loài người đã biết dùng điện của Thiên-lôi để làm việc cho mình. Hiện ở trong miền Tessin ở Thụy-sĩ trên ngọn núi Génêrazo đã đặt một nhà máy để thu điện của giời khi có sấm sét. Máy thu điện giờ gồm có những giày dẫn điện treo không treo vào những cột cao giồng trên đỉnh núi và có những

thú khéng dẫn điện cho dây. Máy đó có thể thu được những luồng chớp, những ngọn lửa điện khá mạnh, dài tới 18 thước bằng một luồng điện 14 triệu volts.

Người Mỹ cũng đã chế được một bộ máy thu điện giời dùng những giày nối các bánh xe bằng lúa, máy này có thể thu được 15 triệu volts. Cấp nhà kỹ sư Đức đã tìm được cách đo điện trên giời và tìm ra rằng những luồng điện đó có thể mạnh tới 20.000 ampères nghĩa là 4 triệu kilowatts, bằng 500 triệu mã-lye.

2.) Điện & xung quanh chúng ta. — Nutzung điện trên giời không phải lúc nào cũng có nhiên. Chỉ khi nào có cơn giông thì nó có sấm chớp. Trong vùng không khí ở xung quanh chúng ta, giài ôn có điện, ta có thể gộp để là mì: cái hầm điện của ta. Trong một hầm ở mida đồng bằng nữa dùng máy đo điện mà đo lui ra tới 309 volts, trong 2 thước thi có 600 volts và càng rộng sẽ điện càng nhiều hơn.

Một người dùng ừ đầu đến chân cũng có tới 500 volts, khi người ta nằm xuống thi điện đó không có nữa, do là một nguyên nhân làm cho người ta ngủ (theo một sự phát minh gần đây). Ở nhìều nơi, luồng điện rất mạnh. Như trong một vài khu trên cao-nay-vè Lanzenzen (Posp) không thể nào bắt được giày điện. Trong các miền ở Pháp những mèo sau này là só trè dê thu điện của giời non cả: Nord, Ardennes, Vesges, Morvan, cao

- Dưới chân núi Ma-Yon, đối bạn tri-lâm BÁ-NHA TÙ-KÝ có gặp nhau ở bên sòng... chỉ vi tiếng đàn huyền diệu! — Rồi cũng ở bên sòng... một nhà thơ sau, đối bạn đã là tôi! — BÁ-NHA cũng đốt tình trame nương... đã khéo người tri-ký...

— Muôn biết rõ đại họa trả-ký họ xin cho họa hấy tim đọc cuon:

**BÁ-NHA TÙ-KÝ**  
CA KỊCH LỊCH SỬ CỦA SÝ-TIỀN.— GIÁ 2 \$ 50

nguyễn Millevache, Vendée, Landes, cao nguyên Languedoc và ghềnh lớn xứ Provence. Người ta có thể dự định đặt những máy thu điện gồm những lớp giày đặt ngang đầu số những mũi nhọn thu điện ở trên sườn núi Ventoux hoặc trong miền núi Alps. Điện thu như thế này trước khi đem dùng phải cho chạy quay vào máy chà điện. Người ta còn có thể dùng máy thu lôi và những máy thu điện để có ngay luồng điện như ta thường thấy. Nhưng về phương diện này hiện đang ở trong thời kỳ thí nghiệm, chưa thể thực hành được.

3.) Dùng sức gió để thấp đèn. — Nếu không có điện của sấm sét, thì người ta có thể tạm dùng sức gió để thấp đèn. Nhiều người nghe nói thế chắc cho là một mộng tưởng nhưng theo một bài của báo « le Petit Journal », thì vẫn để đó hiện đang nghiên cứu và sắp thực hiện. Gần đây, các nhà bác học và kỹ sư nghiên cứu về phi cơ tìm cách đóng phi cơ thế nào để có thể bay cho nhanh hơn, vì đó mà người ta đã tìm ra cách dùng sức gió để chạy máy nhanh người dài xua dùng gió để quay cối xay. Một bộ châp vịt của phi cơ có thể quay chạy một bộ máy sinh điện, nhờ đó mà có thể lấy điện và thu vào những bộ máy chà điện để dành đến lúc không có gió sẽ đem dùng.

Bộ máy lại có một cái bánh lái có thể giữ cho máy đứng ngoài gió và một cái máy để giảm tốc lực nếu gặp luồng gió mạnh quá. Hiện ở xã Algiers, trong những khu trại ở xa thành phố đã có đặt những bộ máy sinh điện bằng sức gió để lấy điện thấp đèn và chạy các thứ máy nhỏ như máy cưa, máy bơm nước v.v.

Ở Pháp, tốc lực gió chỉ độ 4,5 thuộc một giây đồng hồ, người ta đang nghĩ cách chế ra những bộ máy điện dùng sức gió yếu để từ 8 thuộc gió xuống để cho chạy.

Trước cuộc chiến tranh này, ở Hoa-kỳ, người ta đã dự định đặt một bộ máy trên cao 600 thước có những máy chà vít có thể sinh 100 000 kilowatts.

Ở Đức người ta đã dự định chế một bộ máy điện bằng sức không khí có thể sinh 20 000 kilowatts trên một chồi cao 250 thước.

Như thế thì gió cũng có thể giúp ích cho ta như sấm, sét, chóp v.v.

4.) Lọc nước biển để uống. — Đây là một điều phát-minh do các trường hợp chiến tranh gây nên. Ngày nay nhà hàng-hải, hàng-không và các hành khách đi tàu bè bị đánh đắm ở giữa bờ khôn có nước ngọt uống, giáo sư Solmer, giày hóa học ở trường Đại học Minnesota (Mỹ) vừa chế ra một thứ máy nhỏ để lọc nước bờ. Máy lọc này chạy bằng sức nóng trong thân thế người ta. Máy này rất giản dị, chỉ gồm một cái nồi « súp » nhỏ bằng đồng móng do một cái giày da quấn vào người. Khi muốn lọc nước bờ, người ta chỉ việc lấy tay bơm hơi để giảm áp-lực ở trong nồi « súp » đồng, trong lúc đó thì máy lấy nước nhúng vào nước bờ. Khi áp-lực trong nồi đã giảm bớt thì nhiệt độ trong người ta (37 độ) có thể làm sôi được nước trong nồi. Nước bờ nhiệt độ chỉ 20 đến 25 độ có thể giữ cho máy làm động hơi dù lạnh lẽo cho hơi nước bốc lên.

Máy này cứu sống cho nhiều người đi bờ gặp nạn đắm tàu mà không sún có nước ngọt để uống.

Cứ xem những sự phát minh gần đây mà chúng tôi phác kẽ trên này thì chiến tranh đã không làm ngừng trệ cuộc tiến hóa của loài người mà còn khiến cho khoa học tiến bộ nhanh chóng hơn là khác. « Vì cần thiết mà máy ra óc sáng chế », câu ngạn ngữ của tây phương áp dụng vào lúc này rất đúng.

NG-TU-LUYỆN

## Vẻ đẹp của tranh Tàu qua các triều-đại

(Tiếp theo trang 10)

- a) Thần.
- b) Dật.
- c) Diệu.
- d) Năng.

Trái thế, Hoang-hưu-Phục tác giả sách Ich-chau danh-hoa-lục cho Thần xuống hàng dưới, Dật lên hàng trên, và liệt phẩm hạng các tranh vẽ như sau:

- 1) Dật.
- 2) Thần.
- 3) Diệu.
- 4) Năng.

Hoàng nói về giá-trị của Dật phẩm đại ý như thế này:

Cái Dật-cách của tranh vẽ rất là khó dược. Quí-cửu vuông tròn có thể nói là cốn vung dược. Mùa sắc có thể nói là chưa hòa hợp được tinh. Đến như nét it mà hình du, thì tự nhiên mà nên, không theo mẫu-mực nào được, ở ngoài ý mình, thê nên gọi là Dật-cách vậy.

Thuyết của Hoàng thời bấy giờ là đặc thế. Vì hầu hết các bức họa đây đều tinh-vi của nhân-si đời Tống đều khó coi. Trái lại các bức họa dược coi là tân-ky là những bức nét bút lo tho coi như thiết thốn mà cảnh vật đầy đủ.

Nghĩa là thời này vẽ đẹp của tranh là vẽ dát vậy.

### THỜI NGUYỄN

Máy họa-sĩ trú danh thời Nguyễn đều nổi danh về những bức dát-hoa. Nên thời này, vẽ đẹp của tranh cũng là vẽ dát như thời Tống.

### THẦN và DẬT

Chính thuyết Thần cách dát ánh-hưởng đến làng nghệ-thât nước ta rất sâu xa. Ngày nay

các họa-sĩ đời cuối Nguyễn nên vẽ đẹp vẫn là vẽ dát.

Đến thời Thanh, vẽ dát lại càng được tôn trọng hơn nữa.

Cử nghe lời Huy-nam-Diễn tác giả sách « Ánh-hưởng quán họa bát » nói thi đủ thấy vẽ dát trong tranh quai giá và khó khăn là như sau :

Dát-phẩm, ý khó nói cho rõ ràng ra, có thể nói như Lưu-Ngao chơi cõi Thái-thanh, Liệt-Tử cuội ngôn gió lạnh vậy. Cảnh thi như cảnh Tam-Lư Đại-phu chơi trên Giang-dâm, nét bút nét mực thi như đường thương Lê-kien của Công-tôn Đại-nương : Người ta chỉ thấy có hoa lè, và rồng lượn chứ không thấy người cùng thương va kiếm đâu.

... Nên biết nghìn cây muôn cây mà không nét bút nào là cây; nghìn nái muôn nái mà không nét nào là nái; nghìn nét bút muôn nét bút mà không nét bút nào là nét bút, chỗ có thi làm ra như là không, chỗ không thi làm ra như là có, thế gọi là dát.

### Lời kết thúc

Tóm lại, vẽ đẹp của tranh Tàu khi thi là sự giống hệt, khi thi là tự nhiên obr thật, khi thi là Thần, khi thi là Dật không nhất định.

Nhưng theo ta, ta nhận thấy tựa trung có hai phong-cách thẳng thắn và canh tranh được với nhau là :

### THẦN và DẬT

Chính thuyết Thần cách dát ánh-hưởng đến làng nghệ-thật

ta vẫn thường còn nói: thật là Thần hút, hoặc bút nhập-thần hoặc bức tranh này có tinh-thần, bức tranh kia có sinh-khí, hoặc có hồn...

Nhưng rút cục, từ thời Tống trở về sau, trái qua mấy thời Nguyên, Minh, Thanh cho tới ngày nay, thuyết dát-cách dắc thẳng, chịu ảnh-hưởng của làng hội-họa Tàu, may cháng ta chỉ còn biết thường-thức những bức tranh phát phò pheng bút mực nét đơn sơ mà hình-dung được dù cả nhân vật cảnh chí, sơn thủy lầu đài, tức là những bức tranh dát bút vậy.

Nguêch ngoặc mấy nét mà thành con đê và ông Tô-Vũ trên cánh đồng tuyet với cái gác trúc ăn hiện só mây sái chầm hình-dung những đỗ tre, đó là một bức tranh dát bút hợp với cách điệu của người Tàu ngày nay. Đó là một bức tranh đẹp vậy.

Người phương Tây cũng có lối vẽ hoat-bút (Croquis) tức là lối vẽ chấm phá đơn sơ giản dị thuộc vào phạm-vi dát-phẩm của Tàu.

Dát hiện nay là tất cả vẽ dát của tranh Tàu, nhưng biết đâu với thi-gian với cuộc tiến-bộ của mỹ-thuật Trung-hoa, sau này Dát-chẳng sẽ bị ruồng-rãy và phải nhường chỗ cho một phong-cách cũ hoặc mới nào khác, biết đâu ?...

Lê-văn-HÓE

# Sắc Tho

## Xuân mới đến

Xuân mới đến! Hơi Xuân thơm hagy-hagy,  
Thoảng đâu đây thăm durom ở hòn tôi.  
Nắng tung-bừng đem lại tiếng chim vui,  
Xuân mới đến, màu Xuân còn bờng...  
Hoa tinh-di đưa duyên chom-chom nở,  
Thiếu-nữ đi, Xuân rùn-rằng trong lòng.  
Má hagy-hagy nhưng dịu tựa cánh hồng,  
Nghe Xuân đến rộn ràng thân-thè áy.  
Cả vú-trụ toàn hương thơm mới dày,  
Hương mến yêu, hương thăm của trăm tinh.

Vương-Linh

## Đêm Nguyên-tiêu (1)

Khí niên nguyên dạ thi  
去年元夜時  
Hoa thị dãng như trú  
花市燈如晝  
Nguyệt thương liễu sao đầu  
月上柳梢頭  
Nhân ước hoàng hôn hậu  
人約黃昏後

\*\*

Kim niên nguyên dạ thi  
今年元夜時  
Nguyệt dù dãng y cựu  
月與燈依舊

Bất kiến khứ niên nhân

不見去年人

Lệ thấp xuân sám tu

淚濕春衫袖

Au-dương-Tu

DỊCH RA QUỐC-VĂN

Thượng-nguyên năm ngoài đêm nay.  
Chợ hoa đèn tựa ban ngày sáng chưng.  
Đầu cánh liễu tỏa ánh giáng,  
Sau hoàng-hôn ấy ai từng hẹn ta.

\*\*\*

Thượng-nguyên đêm đẹp năm nay.  
Giăng soi đèn chiếu sáng tây đêm xưa.  
Vắng người năm ngoài ngàn ngo,  
Áo xuân tay gạt lệ rơi uất đầm.

Sô-Bảo

## Chơi Xuân

Hồng thu thanh sơn nhật dục tà  
紅樹青山日欲斜  
Trường giao thảo sắc lục vò nha  
長郊草色綠無涯  
Du nhã bát quản xuân tương lão  
遊人不管春將老  
Lai vãng định tiền đập lạc hoa  
來往亭前踏落花

Au-dương-Tu

(1) Nguyên-tiêu là đêm thượng-nguyên, tức  
đêm rằm tháng Giêng.

## DỊCH RA QUỐC-VĂN

Cây đỏ non xanh bóng ác tà,  
Cỏ phô màu lục khắp đồng xa.  
Khách du chẳng quản Xuân gần hết,  
Hoa rụng sân đình dẫm bước qua.

## Đêm Xuân nghe sáo thổi

Thùy gia ngọc địch ám phi thanh  
誰家玉笛暗飛聲  
Tán nhập đồng phong mǎn Lạc thành  
散入東風滿洛城  
Thủ dã khúc trung văn chiết liêu  
此夜曲中聞折柳  
Hà nhân hất khói cõi viễn tình  
何人不起故園情

Lý-Bạch

## DỊCH RA QUỐC-VĂN

Nhà ai thổi sáo tiếng nghe rành,  
Theo gió đông bay khắp Lạc thành.  
Đêm ấy giọng theo bài chiết liêu (1).  
Lòng quê người những rộn thau canh.

## Cảm Xuân

Ngũ thập niên gian vạn sự không  
五十年間萬事空  
Lẫn-tương bạch phát đổi thanh đồng  
懶將白髮對青銅  
Cố nhân chỉ hữu đào hoa tại  
故人只有桃花在  
Trù trường vò tình nhất dạ phong  
惆悵無情一夜風

Lạc Phóng-ông

(1) Chiết liêu là khúc hát tiền biệt.

## DỊCH RA QUỐC-VĂN

Năm chục năm giờ vạn sự không,  
Lười dem tóc bạc đổi hơi đồng.  
Bạn xưa còn lại hoa đào nhỉ,  
Ngán nỗi vỗ tinh túan gió ngông.

Sô-Bảo

## Nhắn ai

Trăm năm mới giấc mộng dài,  
Mà người trong mộng mấy ai biết dừng.  
Gió Xuân thổi lạnh tẩm lòng,  
Thương ai nén mộng giang này đây.

Nắng chén rượu nồng riêng hỏi ban:  
Biển di-linh sâu can những bao nhiêu?  
Chiếc đò duyên chèo chống đã nhiều,  
Cũng có lúc muôn xiêu theo sóng cả.

Tinh hải thất-phu dai nich ha,

情海失夫皆溺下

Mê tan khinh-phu các khuynh vong.

迷津輕婦各傾亡

Cuộc trám năm mải đánh lận song.

Rồi sâu tài ai mong mà tra lè!

Một mảnh tiếc trình khi đất ẻ,

Chiếc thớt bồ-liêu lúc iền sang.

Bóng bạch-cửu chảng được mây gang.

Mà miệng thế lại cang không kín cần.

Nhất thất cước thành thiên cõi hận,

一失脚成千古恨

Bán hối đầu dĩ bách niên thân.

半回頭已百年身

Nhớ năm xưa: kẻ trung-trinh, người tiết-

liệt, khách siêu-nhân.

Xác tuy mắt, tình-thần còn sống mãi.

Gitta thế-cuộc kẻ khôn người dại,

Muốn hơn đời, nghĩ lại kéo ẩn nấp.

Chữ rằng: Tài-tử giải-nhân.

Hồ-Diệm

# Khí-tượng-học của tiền-nhân ta

(Tiếp theo trang 7)

*Gió đông át bệnh chảng chí,  
Mưa ngày mùng bốn giao suy bằng tiền.  
Mưa ngày mùng tám phong-niên,  
Sấm ngày Giáp-Ht, Canh-thìn, sáu keo.  
Tháng Năm Đoan-ngo mưa rào,  
Sấm ngày Mang-hiện thấy hẫu cảng no.  
Hạ-chí mưa, lúa đầy bồ,  
Gió phương tây bắc, hải lò hạn tai.  
Tháng Sáu, tam phục nắng nỗi,  
Ruộng cao sâu nước, uống công cây bừa.  
Năm ngày Nhâm-còn vừa yura,  
Gặp ngày Nhâm-tí thời lò lồn người.  
Tháng Một mùng một gió doda,  
Thời sinh đao tặc, lầm loài gian manh.  
Tuyết sương thời lầm ma-tinh,  
Bằng ngày Đông-chí thiên tình khá coi.  
Trời lạnh mà không mặt trời,  
Thái bình thiền-hạ noi noi bằng lòng.  
Tháng Chạp mùng một gió đóng,  
Tai trong lục-sú hãi hùng xiết đầu!  
Đại-tuyết thời hạn năm sau,  
Tinh-minh mới được phong-thu tốt lành.  
Điềm trời ra trước rảnh rảnh,  
Một năm khí vượng xem lanh đối no.  
Lấy trong quan lịch mà so,  
Biết thời, biết tiết, làm mưa, làm chiêm.  
Mười hai tháng, mây cầu nồng,  
Giá-truyền đê lại nghìn năm lâu dài.*

Đào trình Nhất

## TRANH

*khuyễn khích sự cải-cách hương-thôn  
của Họa-sĩ MẠNH-QUỲNH*

Họa-sĩ Mạnh-Quỳnh đã đem tặng số  
Tuyên-truyền, Báo-chí Bắc-kỳ 166 bức  
tranh to để khuyến khích sự cải-cách  
hương-thôn ở xứ ta

Những tranh đó sẽ do phòng Tuyên-  
truyền Bắc-kỳ gửi đi trưng bày dần dần  
ở khắp các tỉnh.

Thật là một ý kiến rất hay và rất bồ-ich  
cho sự mở-mang dân-trí. Mong rằng những  
cuộc trưng bày đó sẽ đem lại nhiều kết  
quả tốt đẹp cho dân-quê ta.

T. B. C. N.

Dương lục hàng laine khan  
ta chảng lo gì đã có sợi

**« TRICOTEX »**

mềm ấm nhẹ bền  
Distributeur

XÔA-HỘP — 108bis Hàng Trống, Hanoi

# SANG NĂM ẤT-DÂU...

(Tiếp theo trang 4)

Biết bao nhiêu kho tàng quý báu về văn-hóa và mỹ-thuật chưa chắt từ máy mươi thế-kỷ này đều đã bị tháo Chiến-tranh-phá tan trong mấy năm. Tất cả những sự ian phà đó, sau cuộc chiến-tranh, chưa bao giờ mới xây dựng xong. Sự xây dựng đó sẽ dùng được một phần lớn nhân-công hiện nay làm việc về chiến-tranh hoặc ở quân đội hoặc trong các nhà máy.

Sang năm Ất-dậu chiến-tranh  
đã kết-liệu chưa?

Đó là một câu hỏi mà chac hân trong khi  
bước sang năm mới này: i cũng nghĩ tôi và  
muôn biết câu trả lời. Ngày các nhà cầm  
quyền cá nước tham chiến cũng không dám  
quyết đoán bao giờ chiến-tranh sẽ kết liễu.  
Thủ-tướng Churchill nước Anh đã có lần  
tuyên bố rằng chiến-tranh ở Âu-châu có thể  
mong kết liễu vào mùa hè 1945 và sau khi  
việc Âu-châu xong thì sẽ ra còn phải chờ  
tám tháng hoặc hai năm chiến-tranh ở Đông-  
Á và Thái-binh-dương mới có thể yên được.

Lời dự đoán do chính phủ chí cõi lâm yết  
lòng dân chúng Anh, Mỹ, Úc rằng dân chúng  
quá tin vào lời tuyên-bô đó, và Thủ-tướng  
Anh và Tông-hống Mỹ — vừa được tái cử  
lần thứ tư — đã phải tuôn luộn nhắc lại rằng  
quốc-dân không nên quá lạc quan về tình  
hình chiến-tranh. Tuy nhiên, giữ phản

thắng lợi, các nước đồng-minh Anh, Mỹ,  
Nga vẫn hiếu ràng trên đường đến kinh-hin  
Bắc-linh huy con nhiều sự cần-trợ lòn  
lao muôn vượt qua được quân đồng-minh  
còn phải bao nhiêu xương máu. Càng  
tiến gần vào đất Đức, cuộc kháng-chiến của  
quân quốc-xã càng mãnh-liệt thêm. Mỗi tấc  
đất, mỗi khu nhà cửa đều phải đổi bằng một  
giá rất đắt. Quân Đức bám chặt vào đất dai  
của tổ-quốc để nỗi trên con đường tấn-công  
của quân-dịch, mỗi bước tiến lên là một  
bước máu. Quân Đức chí chịu lui sau khi  
đã kháng chiến đến cùng nghĩa là đã hi sinh  
người lính cuối cùng và đã bắn viên đạn  
cuối cùng. Hình như quân đội quốc-xã đã

theo khẩu-hiệu: « Quân địch phải dập lên  
thầy ta mới có thể tiến lên được ». Nhưng  
trận Cherbourg, Brest, Saint Nazaire trên đất  
Pháp đã tố rõ cho thế-giới biết lòng quyết-  
chiến vô cùng hăng hái và can đảm của toàn  
thế quốc-dân Đức trước cuộc xâm-lăng của  
bên địch. Tuy hiện nay một mình Đức ở Âu-  
châu phải đương đầu với hết cả các nước  
đồng-minh mà Đức vẫn đông xung-tay dột,  
đồng-thì đánh cá mây-mặt như một con mèo  
bỗng gầm ghè chống với một bọn người có  
ki-giòi tot-dung đậm xia-mình & tú-phía.

Trong cuộc chiến-tranh từ mấy tháng nay  
lại có nhiều sự bất ngờ ghê gớm có thể làm  
xoay chuyển chiến cục một cách đột ngột.  
Chúng tôi muốn nói đến các thứ kí-giòi bi  
mật rat mạnh của Đức như các chiến-cụ hạng  
v.v., những chiến-xa « bồ kền » (súper tigre)  
và các cuộc phản-cung về quân sự và ngoại  
giáo của Đức. Đối với những cái bất ngờ đó  
bên địch không sao đỡ bị trước được, vì thế  
mà cuộc chiến-tranh có thể kéo dài thêm ra.  
Bộ tư-lệnh đồng-minh chỉ có thể dự tính  
được thời hạn một cuộc chiến-tranh với  
những phương pháp thường dùng, nghĩa là  
khung co những cái bất ngờ nói trên.

Như thế, lời dự đoán của thủ-tướng Churchill,  
người cầm vận-a-đị h nước Anh, ta  
không thể nào tin là đúng hẳn, nhưng điều ta  
có thể chắc được là cuộc chiến-tranh trong  
năm thứ 6 này sẽ vô cùng kịch-liệt, iết-liệt  
hon lúc nào hết. Cả 2 phe Đồng-minh và Trục  
sẽ đem hết tài-lí và dùng hết năng-lực còn  
lại để đánh một trận cao-cấp cùng trước khi  
đi đến đoạn chót trong cuộc chiến-tranh này.

Đứng trước bao nhiêu sự khó khăn do  
chiến-tranh gây ra, trong thời-kỷ 65 tháng  
vừa qua, Đồng-dương đã có thể theo đuổi doi  
sống và cuộc tiến-bô một cách gần như bình-thường. Vì những trường hợp gày nén bởi  
chiến-tranh càng kéo dài và lan rộng thêm  
mà xú này phải theo một chính-sách mới về  
kinh-tế, đó là chính-sách tiết-kiệm. Đã đến  
lúc chúng ta phải hạn chế-dời sống hết sức  
để có thể vượt qua được lúc khó-khăn này.

Hồng-Lam

# ÔM CỘT CHÉM LỢN, ĐỐT PHÁO

Không cách xa phả lỵ  
Tày-sơn, gần ngay rừng Sét  
là làng Đồng-kỵ. Làng này  
có tục ôm cột đêm giao-thùa,  
giết lợn ngay mồng  
một và đốt pháo, nhưng  
chiếc pháo to bằng đầu  
may xe hỏa một, vừa  
mồng bốn Tết.

Làng Đồng-kỵ, lồng  
Nghĩa-lập, thuộc phủ Từ  
là một làng rất trù phú,  
dân cư tài cá rộc dẹt nghìn  
ruồi người, ruộng cung tư  
shàng bón, năm trăm mẫu.

Dân trong làng, ngoài  
nhè cành-nông còn buôn  
bán, người đói quang đòn  
gánh, kẻ cái bao, cái đục  
nên ai nấy đều mắt mèo cả.

Nhà ngồi nhiều, sân  
gạch lát, đường cái toàn  
lát, sạch sẽ, đê coi.



Vực Đề chày liên dãy,  
nước đặc ngầu.

Cô nhân dã cõi cầu:  
Vật giao Phu-áu hồn,  
Vật thủ Dinh-bảng thề.  
Vật ám Đồng-kỵ thùy,  
Vật thực Cẩm-gieng kè.  
Quá không sa!

Ao chuồn trong lang it  
cái cõi cầu; người ta mặc  
nuôi bằng gấu gi y nhu  
gấu tát nước.

Sự-lịch ong Thần làng Vâ  
nguyên-Ủy các tục-lệ  
kẽ trên

Theo lời các cụ kẽ lại  
cho nghe, chúng tôi được  
biết rằng vì Thành-hoàng  
làng này được sắc phong  
tại Thiên-Truong-Đi.

Phi húny, non rụy từ  
đời Hùng-Vương, ngài là  
một võ-trưởng đã có công  
tiêu giặc Xích-Quý (?)  
nguyên quán ngài ở làng  
này.

Sau khi ca khúc khải  
hoàn về kẽ-chợ thì được  
tin đức thần - mâu ngài  
niệm-một, ngài với vầng  
cảo quan yề thụ tang.

Cùng khi ấy thì quân Áu  
sang tàn phá nước ta. Ngài  
lại lập tức trở về kinh  
thành quyết trí dồn on  
nước một lần nữa. Nhưng  
chậm rồi. Đức Thánh  
Gióng, đã phung mệnh  
quân-vương, lên ngựa sắt

cầm thiết-côn tung hoành nơi chiến trận,  
giết quân tham tàn nhí vào chỗ khong  
người.

Ngài đánh mang bắn, khống thí thổ tài  
nặng được, và phu-chồng, bắn av con in mài  
trong cõi sify và ghi tên lần ngày nay, cho  
nên, hiện giờ mỗi khi được tru-phong dân  
làng đi rước sắc, nếu gặp người Gióng, thì  
hai bùn thè nào cũng sinh sự to lù đù!

## Tranh cột Thái-Bach

Ngày 30 tháng Chạp năm ấy, trời đưa  
lệnh đậm tinh túu giặc, voi vang rền, có  
trường sỹ dưới eo, con tượng hổ phong.

Tầm ngần con bò nái nực, ai may đưa  
quán giang-oir, điện vâ-mông, quỷ áo quay  
kia về minh-tử cũng vì muốn mồi họa mà đây  
tung tung tay mõng, cõi kẽo, cõi khát, cõi khát  
rõ, rõ là mõm, tay mõm, tay mõm, tay mõm  
ngày nay, đêm 30 Tết, tru-phong giảo-ittua  
cho đến 6 giờ sau, lạy mông mít, lung  
Đồng-kỵ có tua tranh cõi Thái-Bach nỗi tiếng  
ghi chép mõi chung với son kẽ lai dưới đây:

Làng chia làm bốn giáp (Tiền, Tường,  
Đông, Đoài). Họp việc lang các giáp sẽ ban  
luận cùng nhau anh em sứ đầu óc thỏa thuận  
thời, nhược hùng toa hai giáp rao giảng ngau  
thì sẽ phải dùng đến cách cuối cùng là tranh  
cột Thai-Bach (tên kẽ chọi) et bén à trong  
nhìn.

Hai giáp này, mỗi giáp sẽ cử ra một cụ già  
nhất, đang tồn trọng nhất. Hai cụ, áo quần  
sạch sẽ, mũ nị, quần chối đỏ, áo lụa bóng,  
lán lượn vào lỗ thần, đợi đèn dung giờ thứa  
thì bắt đầu vào cuộc. Hai giáp dùng hai bến  
hò reo, nhưng lời khuyên khích nõi lên,  
khuyến cho hai cụ, đầu tuối đã cao, nhưng vẫn  
giang sác, cõi sao cho phân thắng về phe  
minh, không quản nhọc nhằn nguy hiểm.

Có một cái cột, cụ nào cũng muốn ôm lấy,  
nhưng cụ này vừa giữ được thi cụ kia đã  
sấn tay áo mạnh bạo lôi ra. Trước còn lôi,  
sấn đến vật nhau... và cứ thế mãi cho tới  
quang sáu giờ sáng, không ai chịu thua đành  
đè cho quan viên lang định đoạt.

Các bạn thử tưởng tượng cái cảnh ấy đã  
diễn ra trước mắt bạn và thử ngẫm lại xem  
đáng cảm kích ngần nào.



Ngày mồng một  
năm giáp trên khao  
quán sẽ, vây nén  
hàm giò, vây ngày  
hàm dinh lang có tục  
não trâu đê ký  
miêm.

Ngày mồng 4,  
quán bài bén giao  
tranh kẽo lít, vây nén ngày nay có tục  
đốt pháo đê tướng nhí đến thời oanh-liệt  
của người xưa.

## Đốt pháo to bằng đầu máy xe-hỏc

Tha vào những tiếng súng nổ liên hồi,  
thay áo những tiếng ba quân reo hô rầy  
đất, tha vào những tiếng hô sang sảng,  
ngày ẩy, quẳng giờ mũi, giữa sân đình,  
nhữn tiếng pháo kêu đì đùng, tiếng lá hò  
như bùi vỡ. Thật là tung bừng ! Thật là náo  
nhị.

Các đay ít lâu, hồi chiến tranh chưa bùng  
nở, vỉ liêu làm pháo còn mua được một cách  
để dag, trong làng có nhũng người làm  
nhữn quả pháo dài tới 16 thước (4 thước  
tay), ba bốn thước (quẳng một thước rái  
tay), ghia là to bằng độ nửa toa xe điện bay  
hàng hiếc đầu máy xe hỏa bây giờ để đem  
đang ứng.

Có nhũng họng pháo như pháo đùng thi  
khỏi biết bao nhiêu mà kẽ, vất qua tường  
đinh hòi tám mái, qua cành cây, thông lọng  
xuống sân, đốt lên phái mặt hàng giờ mới  
bết !

Sau khi đốt pháo có múa hoa. Nhưng múa hoa đây không phải là các cô dâu cầm hoa múa như ta thường thấy đâu.

Một lần nữa, cũng trong sân đình này, ta còn thấy ý nghĩa của ngày hội Đồng-kỵ là đáng quý.

« Sức khỏe tôi cần và những thân hình rắn chắc rất đáng yêu ».

Trai từng giáp một, mình trần, đóng khố đồ, kiệu lên vai ông Đám giáp minh cung lòe loẹt và tươi sáng hân hân trong bộ đồ đồng, tay cầm bâng chài, đầu hay lụa.

Gửi những trống, chiêng, hòa lăp với những tiếng reo hò của khán giả, người ta kiệu bốn cờ di quanh sân ba vòng rồi đặt các cờ vào chỗ chiểu cạp điều giữa đình, đợi các cờ gặp nhau, cầu khấn đức Thượng-dâng xem ngài ban ân cho giáp nào nhất, nhì, ba, tư.



Xong đâu đấy có vật: những bắp thi nồi lèn! những đường gân rắn ra!

Ngày mồng 6 có tục té bánh dày để tổng nhớ quân sĩ ăn uống thời xưa.

Làng, các cụ nào - cả các cụ bà - tăm mươi hai tuổi trở lên, thì được dài lê thành. Mỗi cụ hôm ấy mang ra đình, iầu to, nghèo nhõ, nhưng nhất định: năm ống (hoặc nia, mâm, sàng) bánh dày; mươi quả cam ngọt; mươi đoan mía dài, một cõi gá béo vàng ệnh.

Cúng xong, lě vật sẽ chia đều cho cả làng.

Làng mở hội mãi tới 16 tháng Giêng, ning từ mồng mười trở đi, toàn sưa soi gák trong sáu ngày có tới hai ba trăm con.

### Một ngày hội của các ông deo kính râm

Làng Chục thuộc huyện Yên-phong, thờ thần thầy bói, nên ngày 9 tháng Giêng, các đệ tử của Quỷ-cốc tiên sinh, từ các nơi, đến cỗ công chổng giày, lăn mò về đây làm lễ bái yết.

Các bạn thân mến! cái cách họp việc làng của các ông deo kính này diễn ra trước mắt ta chẳng khác cho chúng ta rõ đạo thầy trò là nặng lâm du!

### Giết lợn, dùng nước mắm, cúng thần Làng Niêm-thượng, tổng Khắc-liêm, huyện Võ-giang, thờ ông Lý-Công, nguyên quán ở làng Châm-khé, cung nuyễn, xưa àm nghề đi ăn cướp, cũng có tục giết lợn đáng để chúng ta chú ý.

Người ta kể lại rằng một hôm Lý Công bị nhân dân đuổi đánh ráo riết, chạy đến nái Ngài gần Niêm-thượng.

Đang lúc đó lòng may sao, có một con lợn lợn tự trong bụi rậm chạy qua. Chàng, sẵn dao dài, bèn chặt một nhát ngang minh lợn, lột bì ăn, không nấu nướng.

Đè kỷ niệm ngày ấy, quãng giờ Ngọ, mồng sáu tháng giêng, làng vẫn có tục chém lợn, lột bì dâng tế.

### Một nghệ-thuật

Làng có hai giáp, mỗi giáp sẽ được phép chém một con lợn cúng.

Lợn tế này nuôi từ đạo tháng bảy, tháng tám ta. Chuồng phải thật sạch sẽ, không lúi nòi để bẩn, trước ngày tế độ một tháng người ta cho lợn ăn cháo.

Đêm mồng 5, sau khi đã ăn uống no say cả rỗi, mỗi giáp cử ra ba bàn (nhì, ba, tư, mười hai người) để bắt lợn.

Bắt lợn dày không ngửa là đêm thường trào vao chỏi gỗ lợn lại! Phải khéo léo lừa Ông vào cũi, ngoài có phủ nhiều điều rồi rước ông ra giữa nhà để cháu vào bàn thờ đã thiết lập sẵn.

Mười hai quan viên hàng giáp, một lần nữa, lại ngồi vào chiếu rượu chay, chén khướu cho đến trưa mồng sáu mới bắt đầu chém lợn.

Một người lực-lưỡng nhất, sau khi iê-tạ ông thành-hoàng lang, cầm chiếc dao dài (làng có hai con cho hai giáp, cả năm để thờ trong cung cấm), sửa lại thò đầu ra ngoài cũi, hoa tên một cái, lau xưởng thi đấu len lùng hai tay trước cung rồi khôi thản. Phải chém lợn sao cho không chạm vào lồng, y như Lý Công thuở xưa.

Chém xong đem lợn da, dùng vào bước mâm đã dùn sôi, đem dùng cúng. Ông thần làng này, hồi sinh thời, có một người yêu là bà chúa làng Dương ô, tục gọi là làng C, và cũng vì vậy, đến nay, hai làng còn giao hiếu với nhau rất thân.

Đêm mồng 5, quăng tai-chìn giờ lôi, làng này con có tục thời soi rất thú vị nữa. Hai giáp cùng tề tối (thời ngày giữa dinh) giáp nạc song trước thi ra lệnh bắt cõi đèn đóm trong dinh đi, rồi mọi người đội nón sồi tueo sau may người khác vac duoc chạy quanh dinh, ngụ ý bảo cho ai này đều biết giáp minh đã chém giáp. Nhưng, cũng trong lúc tối tăm ấy, gai trai-dâng xem tha nõi lam trò sảng bầy. Hèn gi, đêm nay, đường về làng Thượng, chật nich nhũng gai, nhất là trai lối-lã.

N. T. V. L.

Authorisé publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân

36, Boulevard Léon Blum - HANOI

Tirage : 1000 exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NGUYỄN QUỐC VƯƠNG

Mới xuất bản:

## KINH DỊCH

Một bộ sách có phần Đông Phuong

la phái nhân-loại

Toàn bộ 5 cuốn dày ngồi, 2000 trang

Giá thường 30.000

Giá Đỏ (hộp lìa) 75.000

Giá Bạch minh châu (hộp gấm) 200.00 (hết)

Thêm cuộc gửi 5.000

Thư và ngân phiếu gửi về:

**NHÀ IN MAI-LINH - HANOI**

## HAI CUỐN SÁCH ĐỌC TẾT

của THANH NIÊN

### I) Văn Chương Truyện Kiều

Phi-binh của NGUYỄN-BÁCH-KHOA

Văn Chương Truyện Kiều có côn-thich hợp với tâm-hồn người VIỆT-NAM không?

### II) Y XUÂN

Tu-tuồng của P. N KHUË

Một ý xuân gửi đến các bạn trẻ yêu đời lạc-quan, hy vọng ở tương-lai. Sach in dẹp trên giấy trắng đặc-biệt. - Bìa của họa sĩ PHẠM-TÚ - Kèm hai phụ-bản của PHẠM-TÚ và NGUYỄN BỔ-CUNG

## HÀN THUYỀN

N° 71, TIỀN-SINH - HANOI

CÁC NGÀI NÊN DÙNG:

### Dàn Hội Sinh

Tri chung cảm sốt, nêu đau, đau nhức, vừa soi vừa uống tiêu túi hạch bément. Công hiệu như thua

**NHÀ THƯƠC THÁI-CỘ**

52, HÀNG BẮC - HANOI

22 tháng chay ta có bán :

# XUÂN ĐẦU

Tập văn - thơ đầu xuân A - ĐẦU của NGƯỜI BỐN PHƯƠNG

Gồm những tác phẩm của :

NGUYỄN - VĂN - BỒNG — NGUYỄN - HỒNG — TẾ -  
HẠNH — NGUYỄN - KHẮC - MÃN — VĂN - HOA — TÂN -  
ĐÀ — N. K. PHÚC — TỐ - GIANG — PHƯƠNG - TRẦN —  
LƯU - QUANG - THUẬT — PHAN - QUANG - BÌNH v. v..

Dày ngài 80 trang, in công phu trên giấy trắng  
quý kuds 21 x 28.

Bìa mầu, minh họa của MẠNH - QUỲNH kèm 2  
bức họa mầu của PHAN - QUANG - BÌNH và 1 bức  
phụ - bìa khép 26 x 42 trên giấy Bạch - kỳ do họa sĩ  
MẠNH - QUỲNH vẽ, khắc và in lát.

Giá ở Bạch - kỳ 8p 50

Giá ngoài Bạch - kỳ 9p 50

(tất phu - bìa và 2 bức họa mầu)  
5 bản đặc - biệt giấy thượng hạng có chữ ký các  
tác giả.

Giá mỗi bản . . . . . 50p.00

ĐỌC XUÂN ĐẦU:

Mua vui trong ngày xuân thăm  
tươi với niềm tin tưởng vào sự  
sống.

Theo rỗi được bước đi của VĂN -  
CHƯƠNG TÙ - TUỔNG và NGHỆ -  
THUẬT VIỆT - NAM;

600 bức phu - bìa nghệ thuật của họa sĩ MẠNH -  
QUỲNH in riêng trên giấy Hoàng - y.

200 bức gai sò, riêng tặng các Đại - lý.

400 bức danh - tiếng cho cao - bồi - chương mỹ - huật  
viết thư và m - a - trưa.

Giá mỗi bức 4p.00 — trước 8p.4-

Đại - lý Trung - Nam sẽ nhận được sách - bản  
trước ngày 22 tháng chay ta.

Độ - gai sò là gai già, mendant và trước thềm  
cười. 8p.80 — Khang - ban - Huân - hóa giao ngan

Thư từ ngài - phu - gül về : ÔNG GIÁM - BỐC nhà xuố - tảo NGƯỜI BỐN PHƯƠNG  
N. 6, PHỐ ĐƯỜNG THÀNH — GIẤY NỐI SỐ : 212 — HANOI

**LION và MICANOH** xì - gà thơm nhẹ có tiếng  
BÁN BUÔN TẠI : FACIC, -- 268, PHỐ HUẾ — HANOI

Mời có bán :

## Tiến Bạc

(khảo - cứu về vấn - đề tiền - tệ)

của PHAN - VĂN - HỒM — Giá : 7p.50  
Quyển sách để mở đầu cho « Tủ sách xã hội Tân - Việt »

Sắp có bán :

**Đại Việt Sử - ký Toàn Thư**  
của NGÔ - SĨ - LIÊN và các sử thần đời Lê  
Bản dịch của MAC - BAO - THẦN

TÂN - VIỆT — 29, Lamblot, Hanoi

Đã có bán :

**Lam Sơn Thực Lực**  
của NGUYỄN - TRÂM do BẢO - THẦN dịch — Giá : 6p.00

**Thời Thực Ký Văn**  
của TRƯỜNG - QUỐC DUNG  
NGUYỄN ĐÔNG CHI dịch — Giá 7p.50

**Những Kè Lang Thang**  
của MAXIME GORKI — HỘU - DUY dịch — Giá : 6p.00

**Triết Học Nhập Môn**  
của NGUYỄN ANH - NGHĨA — G.4 : 8p.80