

# **TRUNG BAC**

**CHỦ NHÀT**

13703

# Tuần-lê Quốc-tê

Từ khi Tường-thủ Bonn khởi cuộc tấn công nhà Đông, mặt trận phía Đông lại được du luận thế giới chú ý đặc biệt. Sau tám ngày tấn công suốt trên một mặt trận dài 650 cây số từ Đông-Phổ tới Balan và Tiệp-khắc, Hồng quân đã tiến được 150 cây số về phía tây kề từ chỗ khởi hành là Sandomierz. Hiện nay một lực lượng Nga - Đức đang qua các thị trấn sau này: Tilsit, Rauken-sen, Strelia, Torgneau, Gombin, Katno, Bagdizor, Kosice, Prejno. Theo những tin cuối cùng thì Hồng quân đã chiếm Gracovic và Loiz-la-hai thi trận lớn ở miền tây Balan. Hồng quân đã tiến vào dù Galicie là nơi có mỏ dầu hỏa ở Balan và đã đổi khía biên giới xu Silesie của Đức, mở miền kỵ nghe quân về vào hang thử ba trong nước Đức.

Ở Đông-Phổ, Hồng quân đã phá vỡ phòng tuyến của quân Đức và đang tiến về phía Kunisberg thủ đô xứ Đông-Phổ. Phía Bắc và tây bắc Varsovie mà Hồng quân đã chiếm được trong tuần lễ trước, quân Nga đã lọt vào miền Nam Đông-Phổ nhưng mục đích của đạo quân này có lẽ là định tiến về phía cửa sổ Dantzig để cắt đứt đường về của đạo quân Đức đang chiến đấu ở Đông-Phổ. Lính lính quân Đức ở Đông-Phổ hiện nay có vẻ rất nguy ngập vì bị khen quâ hai gọng kim của Hồng quân. Ông Tschirke, quân Đức cũng dần dần rút lui

Đến nay lực lượng đã bờ bờ một mực không có thành tích là khu Pots à một lực lượng không có hưng ònам Hung

đã được do 40 cây số lưu bà sông Danube.

Thứ nhất là Đức thi số quân Nga dù có cuộc đại tấn công man rợ hãi có tới 3 triệu người và một số chiến sự rất lớn. Tình thế quân Đức ở mặt trận phía Đông hiện nay có phần nghiêm trọng hơn mặt trận phía tây nhiên.

Ở Fug Au, quân Anh vẫn tấn công mạnh ở miền biển thùy Hà Lan Đức và đã tiến được ít nhiều.

Ở miền Ardennes, quân đồng minh vẫn đánh lui quân Đức về phía Đông và ở xã Delatre de la signy đang khởi cuộc tấn công rất mạnh.

Mặt trận Thái-binh-dương, quân Mỹ và quân Nhật vẫn giao chiến kịch liệt ở khu Lingayen. Đồng thời quân Nhật còn đánh vào mũi sau trận tuyến quân Mỹ.

(xem tiếp trang 27)

## 23 TẾT, TÌM ĐỌC

### T. B. C. N. XUÂN AT-DẦU

IN SÁNG SỦA, TRANH ÁNH  
ĐẸP VÀ ĐĂNG TOÀN BẠI HAY  
VỀ XUÂN, VỀ TẾT VÀ CÙNG VỀ  
NHIỀU VĂN ĐỀ KHÁC. XEM  
RẤT BỘ ICH. NHIỀU THO  
XUÂN, BA TRUYỀN NGÂN.  
NHIỀU KHẢO CỨU VÀ TIỂU  
LUẬN. XEM RẤT HỢP PHỐI.

GIA MỘI SỐ: 2500

Trước cuộc đại tàn-công của Anh, Mỹ, Nga

## ĐỨC BA DÙNG LỰC-LƯƠNG NAO DỄ DỔI - PHÓ LẠI ?

Lực-quân Đức gồm nhiều nhất độ 800 sư-doàn đã thành thuộc và 100 sa-doàn trừ-bị. Thủ-quân Đức gồm có độ 800 tàu ngầm trong Đại-tây-dương và Đức có thể dùng người máy để đánh Hoa-kỳ

Hiện nay là lúc oanh-chênh trao & che mặt trận Âu-euras cuộc chử ý mổ cách đặc biệt. Cuộc chiến tranh đó hiện đã bước vào một thời kỳ rõ ràng quyết liệt nêu cả hai phái đã là thời kỳ cuối cùng. Các nước đồng minh Anh, Mỹ, Nga sau một cuộc sáu soạn và một thời kỳ tập trung quân lính và chiến cụ kéo dài hàng năm, ngày nay đang dùng toàn lực để đánh và thủ chuang trên Âu-lục là Đức-quốc. Trong hai năm 1943 - 1944 vừa qua, quân đồng minh và quân trú-nhất là quân Đức đã đánh nhau trên rất lớn lao, quyết liệt. Kết quả các cuộc hành binh trong năm 1944, đồng minh đã thắng trong nhiều trận lớn cũng ghi vào lịch sử

Một mặt quân Anh, Mỹ, Pháp đã khôi phục lại được gần hết đất nước Pháp, nước Ý, nước Bỉ, nước Lụ-xembourg, nước Ba-lan, nước Na-ay, nước Habi-pur. Một mặt, quân Nga đã giải phóng duy cho một phần lớn đất Ba-lan Tiệp-khắc, Nam-tiệp-phá. Các nước dù vào trận như Lô-mâ-ni, Bié-gia-lei, Hung-gia-iới đều phải nòng phục. Cuộc chiến tranh hồi mùa hè 1943 ở biển biển Địa-hàng-trâm này nay đã lùm đùm với địa phận Đức bị bắt bùi bùi có kết quả. Nếu đồng minh bắt được có gang thi sang năm 1944 Mỹ, Pháp cho Đức lung-lay được và chờ đợi năm 1945 thì đồng minh mới có thể hoặc bắt được hoặc đánh về lục lưọng và nắm chắc cuộc toàn thắng trong ấy.

Dư-luận Anh, Mỹ đối với Đức

Từ khi Hoa-kỳ bắt đầu tham chiến, giờ du luân ở Mỹ và các gác cầm quyền, quân sự có đến đây đánh đều cho bằng mìn chiến tranh ở Âu-châu sẽ rất là gay go.

Từ 1941, dư-luân người Mỹ đã đe dọa rằng nếu các nước đồng minh đánh bại nazist thì bắt đầu từ 1942 mới có thể làm cho Đức thất bại lớn và các gác hành binh mới bắt đầu có kết quả. Nếu đồng minh bắt được có gang thi sang năm 1944 Mỹ, Pháp cho Đức lung-lay được và chờ đợi năm 1945 thì đồng minh mới có thể hoặc bắt được hoặc đánh về lục lưọng và nắm chắc cuộc toàn thắng trong ấy.

Dân Anh tuy không dùng ý hàn với Mỹ nhưng cũng không nói trái lại. Cứ xem như luận Anh thì người ta biết rằng dân Anh có ý mong cho chiến-tranh kết liễu nhanh chóng hơn. Từ 1943, mỗi lần quân đồng minh tấn công ở mặt trận Áo châu thì bộ tư lệnh Anh lại báo tin là Đức sắp bị đánh. Các dập-hàng Anh cũng nhiều lần cho là Đức không thể cầm cự được lâu dài. Trong hai năm gần đây, biệt bao lần các nhà cầm quyền Anh đã đoán trước chiến tranh sẽ kết liễu nhanh chóng, nhưng sau itu lại thấy cũng những nhà cầm quyền đó khuyễn dân chống Anh không nên quá lạc quan về tình hình chiến tranh.

Đến lượt Nga Sô-viết, một nước đặc-tài thi-có vẻ kín đáo hơn nhiều. Tuy các nhà cầm quyền Nga vẫn tin chắc là có thể thắng Đức nhưng khi thấy họ là tiếng đoán trước rằng bao giờ chiến tranh sẽ kết-đều, Quốc Nga đã yên lặng tản bước dần-dần. Mỗi bước của Hồng quân là một bước chắc chắn, nhưng Nga bỗng hẽm quáng cáo âm ĩ

#### JANVIER, BÀI CÓ BẢN:

### NHÀ NGHÈO

của TÔ HOÀI — Giá 6 Bác-ký : 30.00  
Bản đặc-biệt : 15.000

### CHỌN BẢN TÌNH

(Bản đặc-biệt của HÖPFMANN)

VĂN-NGỌC PHẠM (tác) — Giá 6 Bác-ký : 7.000.  
Bản đặc-biệt : 4.000

#### FEVRER SẼ CÓ BẢN:

### THƠ CHO MỘT TRANH-NIÊN ĐỒNG THỜI

của NGUYỄN-BỨC CHÍNH

### Choi Giữa Mùa Trăng

HÀN-MÃC-TA

### Bút-Hương (Cô-văn)

TÂN-HOÀI — MÃC-CĂU

NGUYỄN-BỐ CUNG — MÃC-BỐ

### NHÀ XUẤT BẢN — NGAY-MOT

Giám đốc: NGUYỄN-NGỌC CHƯƠNG  
151 đường Henri d'Orléans — HÀ NỘI

### Các cuộc đánh pháo bằng phi-cơ ở Đức

Phi-cơ là thứ khí giới cốt yếu trong cuộc chiến tranh này. Khi khí giới đó không thể đem lại sự thắng lợi hoàn toàn, ngoài các cuộc tấn công bằng thủy và lục quân từ Mai 1943 đến nay, Anh, Mỹ đã dùng phi-quân để đánh phà Đức một cách và càng kịch liệt. Càng đánh gần ngay tài công của lực quân thi phi-quân Anh, Mỹ, càng đánh phi-cơ thi trấn Đức và các nơi căn cứ của Đức ở Tây Âu mà cách dù-dời hơn. Các cuộc ném bom của phi-quân đồng minh ngoài việc phá phách các xưởng kỹ-thiên-tranh các cơ quan quân sự của Đức, còn có mục đích để gây sự kháng cự và sự rối loạn trong dân chúng Đức. Hình như phi-quân đồng minh đã công đại dũng, quả-séc như bà nay. Theo một bản thông kê của các báo Mỹ thì chỉ từ Mai đến Octobre 1943 nghĩa là trong năm tháng, sự thiệt hại về phi-quân của Anh, Mỹ ở Âu-Canada như sau này :

**Hoa-kỳ :** 558 phi-cơ bay và phi-cơ phóng pháo cối, tiêm Liberator; 5.000 phi-công, 150.000.000 mỹ-kim về chở vũ khí.

**Anh :** 1888 phi-cơ phóng pháo hạng nặng, 11.000 phi-công.

491.000.000 mỹ-kim về chiến-cụ. Về sự thiệt hại từ Octobre 1943 đến nay thì chưa biết rõ hẳn, nhưng có thể trước đó có 1.000.000 người chết và 7 triệu người bị thương vì các cuộc ném bom của phi-quân đồng minh.

Ngoài số người chết và bị thương nói trên, còn biết bao nhà cửa bị tan pha và của cải bị siết tan rã do. Cứ xem các con số trên này ta đã rõ các cuộc ném bom, & Anh-Hoa-ghe gom là thường náo-kì Phi-quân Nga-hu như thường cho phi-quân Anh Mỹ cả trách nhiệm tan pha nước Đức nhanh chóng mấy. Khi ta nghe tin các đoàn phi-cơ Sô-viết sang ném bom ở Đức chí-

trù một vài cuộc đánh phá kinh thành Berlin và các thị trấn kỵ-nghệ mồ-đôi công nước Đức và ở Ba-lan.

### Lực quân lừa luring chính của Đức

Như trên đã nói, vì dùng phi-quân không thể đi tới sự quyết liệt trước, nên các lực đồng-minh phải chú ý nhất đến quân đội Đức quốc xã.

Các nhà quan-sát quân sự Anh, Mỹ đã chú ý đến quân đội Đức có vô phầm, số quân và lực-lượng trù bị. Dù, luận Anh, Mỹ lại cho rằng « Đức là một người bao giờ cũng đã sẵn sàng trước một taung ».

Nười ta không thể nào biết đích được số quân Đức là bao nhiêu, nhưng người ta vẫn ước lượng rằng số đó là cao nhất không quá 300 sư đoàn quân lính nhuộm socolen lấp tánh thiêng; và là 100 sư đoàn quân từ bị mà giá trị có phần kém hơ.

Ngoài số quân trên này, đến lúc cần-kip, Đức còn có thể động-viện bất cả số người lính mìn-hàng trong nước và có giải-tí-lon, & được triển-khai ở ngay gần các nơi Việt-sinh khi-giờ chiến-eq. Như thế, quân Đức còn có thể kéo dài cuộc phòng thủ trong một thời hạn khá dài nữa, nhưng không rõ có đủ lực-lượng để rất kiềm phán-công một cách mãn liệt và hành chông vào trận tuyến nên địch được chéng?

Nhiều người tin rằng ngày nay bị lẩn-đóng cả bốn mặt, lại gặp những lực lượng lớn lao hơn nhau (riêng về mặt trận phía đông, Thống chế Nga Kouïet đã dùng tới 45 sư đoàn bộ binh và 1.500 chiến xa để đánh bờ mìn Nam Ba-lan vs. mìn Vassovie) quân Đức giữ được thời-thứ mày, còn hai lực lượng ta-không được như cũ, tại tấn công bắt như trước nay.

Nhưng kẻ đó đã lầm lớn.

### Đức còn có thể gây nên nhiều sự bất ngờ

Những tin tức gần đây về mặt trận Tây-Âu nhất là khái-giá về cuộc tấn công của quân Đức ở miền núi Ardenne, về địa phận Bỉ và Lục-xâm-bảo và cuối cùng ở miền giáp ranh con sông Raine và Sarre để cho ta biết rằng lực lượng Đức còn khá mạnh. Quân Đức còn có thể làm mồi-giò và gây náo cao-và khó-dâ & một vài-khu trên mặt trận được.

Từ 6 Jan 1944, quân Anh, Mỹ đã bộ-lên dắt Pháp, quân Đức sau một cuộc kháng chiến mãn liệt: đã phải rút lui về phía biên giới mình, nhưng chỉ rút lui từng bước một vừa lui vừa xét xem quân địch tiến-lên thành từng trận tuyến vững vàng hay chỉ tiến-tung khu một nhúi những mồi-dâu nhòi đậm vào phòng tuyến mình. Cho-nào thấy quân địch đã hổ-mũi dài túi lấp túc quân Đức tìm cách đánh gắp mồi-dâu đó bằng cách tấn công ngay. Nhưng cuộc phản công đó của Đức đã gây nên một linh-thê đặc-biệt trong trận đại chiến ở mặt trận Tây-Âu, ngày nay y là nó đã làm cho quân đồng-minh phải lâm-dịnh cuộc thi-

### Nhân dịp Tết Ât-dậu

BÁO THANH-NGHĨI ra một số đặc-san, nhân-dâ là :

**Vài vắn-dê Đông-Dương**  
có những bài về Cảnh-tri, Kinh-tri, Tài-chinh, Xã-hội, Giao-duc, Văn-hoa — da: BÀ PHAN-ANH  
Thảo-Anh, Phan-Anh, Vũ-văn-Cầu, Bố-đắc-Duc, Trạng-Đức, Nguyễn-đinh-Hào, Vũ-văn-Siển, Tào-Hoài, Vũ-đinh-Hòa, Nguyễn-Thiện-Lão, Bùi-Thanh-Mai, Nguyễn-Ngọc-Minh, Phan-Mỹ, Tân-Phong, Nô-bich-San, Nguyễn-văn-Tú, Hồ-đao-Thúy, Binh-gia-Trinh, Lê-huy-Vân, Tô-ngọc-Văn-Nghiêm-x-Yêm

Đạt hành ngày 5 Fevrier 1945



ANH-LŨ  
58, ROUTE DE HUE.

HANOI

**Đẹp, nhanh chóng, bền, giá rẻ**  
Hiện giờ ANH-LŨ mới chính-đóng lại (catalogue) các kiểu giày năm 1944. Có nhiều kiểu đẹp rất hợp thời-trang & đeo kinh-biến các quý-khách trong năm nay.  
Bản-buôn, bán-lẻ khắp-nơi nơ

công ở khắp mặt trận, ít ra trong một thời kỳ, để bèn gần những chỗ trên mặt trận bị quân Đức phả vỡ.

Mục đích của cuộc phản công đó?

Phải chăng Đức định lôi lại một ít đất đã mất hoặc muốn mở một đường hầm ra bờ bắc để dùng làm căn cứ chăng? Có lẽ đây không phải là mục đích các cuộc phản công của Đức. Các nhà báo Anh cho rằng cuộc tấn công của Thống chế Đức Rochedeau trên núi Ardennes mục đích là để lùi cuộc tấn công của quân Anh, Mỹ trong một thời gian mười tuần lễ, như thế tại Đức đồng thời không bị tấn công cả ở phía Đông và phía Tây và có thể áp trang quân lính ở phía Đông chống với Nga. Lúc nã quân Anh, Mỹ sùa-soạn trong cuộc tấn công tại Biển Inuyaki sô sau ở phía Đông và Hồng-quân sẽ phải tạm nghỉ trong ít lâu.

Bu-tu-nhận Anh cho rằng hiện nay có ba mìn phái làm thế nào để có thể khép cuộc tấn công ở phía Tây trước khi quân Nga ngừng đánh ở phía Đông thì mới mong bắt ngay, khó lòng mà phòng bị trước được.

Lời dự đoán của các báo Anh rẽ đi cõi te-ta-dung.

Ngoài lực lượng trên bộ và ô trong xe, Đức còn có thể gây nên nhiều sự bất ngờ cho đối-phương bằng các thủ kí giáp-mát và bằng cuộc chiến-tranh tàu-tàm ở Đại-điều-duong.

Ngay các nhà quân sự Anh, Mỹ hiện nay vẫn phải công nhận rằng các tên ngầm

đến vẫn có thể làm khó dễ cho việc vận tải khẩn-giết, trong-thực cho quân đồng-minh ở Tây Âu.

Các tên ngầm Đức còn có thể sang tận bờ bắc Hoa-kỳ cho các gác điệp đồ bộ tên dân nước Mỹ.

Thầy quân đỗ-đắc Jonas Ingram, tổng tư lệnh hạm đội Mỹ & Đại-điều-duong vừa tuyên-bố rằng Đức có thể dùng người máy để đánh Núi-đèo, khu-george da-ông đó có thể xảy ra trong một bài-hang sắp tới đây, nhưng có lẽ một vai-lầu dẫn chỉ sáu mươi phút thi-nghiêm bằng mươi hoặc mươi bài-quâk bom mà thôi. Đức có thể dùng cái người máy để sai khiến các phi-cơ bay xa, các tên ngầm hoặc các tên chiến trên mặt bờ. Đức có: số ít nhất 300 tên ngầm trong Đại-điều-duong.

Xem thế tại dù có không những Anh mà cả Mỹ & bến-kê-hà Đại-điều-duong cũng vẫn sẽ bị các tên ngầm hoặc các phi-cơ Đức do người máy chỉ-huy đến đánh một cách bất ngờ, khó lòng mà phòng bị trước được.

HỒNG-LAM thuật

### CÁC BẠN TRẺ NÊN CÓ TRONG TÚ SÁCH :

Con ià (6) — Viên ngọc bùi, mộng(7) — Viên ngọc trai, kỷ lợ (8) — Hải thương với dân mọi da đỏ (9) — Đời hoa tai (10) — Con chó đen của Iao-đàm mày trắng (11) — Thủ tinh cung (12) — Ông già dời Nam-Hàn (13) KHUÊ VĂN, 64 Andréa Sénès — Hanoi

Đã có bến :

**Lam Sơn Thực Lực**  
của NGUYỄN TRẦM do BẢO THÂN dịch — Giá : 6p.00

**Thái Thập Ký Văn**  
của TRUNG CỰ CUNG  
HỘI TÙN ĐỘNG CHÍ QUỐC — Giá : 5p.50

**Những Kẻ Lang Thang**  
của MAXIME GORHI — BẢN ĐỨY dịch — Giá : 6p.00

**Triết Học Nhập Môn**  
của NGUYỄN ANH NGHĨA — Giá : 6p.00

Mỗi cát bến

### Tiền Bạc

(khảo cứu về vấn đề tiền tệ)

của PHAN-VĂN-BÙM — Giá : 7p.50

Quyển sách đã mở đầu cho lịch sử Tiền-Tân-Việt

Sách có bìa

**Đại Việt Sử ký Toàn Thư**  
sửa soạn-HI-LIEN-YI, sửa soạn-thân-đại-le  
Bản dịch của MAC-BẢO-YEARN

FAN-VIỆT — 29, Lam Sơn, Hanoi

# THUỐC LÁ VỚI CƠ - THỂ NGƯỜI TA

Thuat theo g bác-sỹ Gaston Durville,  
hội-trưởng hội Thiên-nhiên-học ở Pháp.

Ngày nay thuốc lá thật đã chính-phục được hoàn-cầu. Cái thời tục dã-man của-dần mịt-mịt đã thành ra cái tục truyền từ nhược-bản của dân văn-minh. Người ta vẫn gọi thê-ký này là thê-ký si-ma-mang, thê-ký diệu-khi, hoặc tué-my, v.v. Nhưng có lẽ phải gọi là thê-ký thuốc lá mới đúng.

Thật vậy. Chỉ mấy con số sau này, trong bối-tông tiền kuan hưng-nhất, — bối kinh-tế khủng-hoảng — đã cho ta thấy rằng thuốc-lá cần thiết cho dân văn-minh bằng ngày như tết nǎo.

Sáu tháng đầu năm 1931, dân-Mỹ hút hít 51.879.000 điếu thuốc lá.

Năm 1930, dân-nước Pháp hút hít 17.365.681 kilos thuốc lá. Năm 1931, dân

Pháp hút hít 18.351.650 kilos.

Thuốc lá vốn không phải là một món hàng-dinh giá-bang-kilos, thế mà một năm trong nước tiễn-thu hút-tối-hơn 18 triệu kilos, thì có tiễn đổi ra khói-bút một năm то-lát như thế nào, tưởng người ta có thể vớt luồng ra được vậy.

Thuốc-lá-bom-nham

ngày nay không-bại các rap-bom-bom-bị khói-thuốc-lá-bọc-mù-lên-không

sao-thò-bát được mà người ta vẫn cho là một sự rất tự nhiên, vì một lỗ rát-dĩa-dĩ là hắc-bát-mọi người đều phải phèo nghịch hắc như nhau. Chỉ khác là kẻ-nghịch-thuốc-cuối, người-nghịch-thuốc-diều, người-nghịch-si-gà. Chỉ bù với một trăm năm trước, năm 1884, Dejazet, hát-thuốc-lá trong rap-hát Montanges mà bị bắt-bó-lối-thôi. Ngày nay, ta không-thể-chết di-bồi-nhà-y-học, mà nén-nhỏ là không-nên-bồi-nhà-y-học-nghịch-thuốc, mới có thể xét-đoán-một-cách-chân-thật, và tu-về-thuốc-lá và khói-hường-của-thuốc-lá.

Vậy thì ta hãy lắng nghe lời bác-sỹ Gaston Durville chủ-bút báo « Tự-nhiên-học » (Natur-sme) và hội-trưởng hội Tự-nhiên-học Pháp-quốc. Trong một bài-đang-trong-tuần-báo « Tự-nhiên-chủ-nghĩa » (Natur-zame), bác-sỹ đã viết đại khái là:

Các ngài hãy xem các loài-nhũ-thu. Các ngài có thấy con nǎo ra khói-thuốc-lá không?

Các ngài hãy xem các loài-nhũ-thu. Các ngài có thấy con nǎo ra khói-thuốc-lá không?

Các ngài hãy xem các loài-nhũ-thu. Các ngài có thấy con nǎo ra khói-thuốc-lá không?

Các ngài hãy xem các loài-nhũ-thu. Các ngài có thấy con nǎo ra khói-thuốc-lá không?

Các ngài hãy xem các loài-nhũ-thu. Các ngài có thấy con nǎo ra khói-thuốc-lá không?

vào mũi nó xem. Con chi  
sẽ làm như thế nào thì đó  
sẽ là bài học của Tự nhiên  
vậy.

Có hai đặc điểm báo « Na-  
tur ame » hỏi bác-sĩ rằng  
yếu gì lại không nán bút  
thoát lá thi bác-sĩ đáp  
rằng :

« Thuốc lá ngài, có bao  
giờ các ngài lại để mũi vào  
ống thông khói xe ô-tô hay  
hay ống thông khói lò sưởi  
không ? Chắc là không. Vậy  
thì thuốc lá cũng chẳng  
độc kém thè. Ya nay không  
bay giờ, thi trước kia mũi  
ngài, họng ngài, lưỡi ngài,  
phổi ngài đã phản đối kịch  
liệt thứ khói đó. Nhẫn nại  
về van vật, chẳng lẽ nào  
người ta lại không có thè  
nghỉ mệt sặc sặc dẫn-dị và  
khôn ngoan như con bê hay  
cowska ?

Vì luật tự nhiên muốn  
rằng người ta thở hút khí  
trời. Đó là nói vào phương  
diện tự nhiên học.

Và phương-diện sinh-lý  
học, bác-sĩ Gaston Durville  
cũng trong ra nhiều lý sự  
xác-đáng chẳng kém gì.

Trong bài tựa một cuốn  
sách khuyên chửi thuốc lá  
của tác giả Georges Roux,  
bác-sĩ đã viết rất dài về ảnh  
hưởng thuốc lá đối với cơ  
thể con người về phương  
diện sinh-lý, xin huỷ ra  
để khái như dưới đây.

Nếu tôi tiêm vào tai  
con thỏ một tí chút chất  
nicotine, thi con thỏ chết  
rất mau.

Nhung ngài không phải  
là loài thỏ và khói thuốc lá  
cũng không hám vào tai  
ngai được. Nhưng ta thử chiếu  
điện-quang X rồi nhìn vào  
phổi ngài là nơi khói thuốc  
thâm vào mà xem. Ta thấy  
thè nào ? Thấy tất cả phổi  
đều xám đen bần thiu, một  
phản giày cộp lèn, dồn-deo  
lò lõm ở mang dày. Hơi độc  
đã thâm vào làm hư ruồng  
phổi, đã làm cho phổi bịt  
dãy lên, cứng ra. Sợ đó làm  
nóng cơ-thể người ta, mà  
lại làm người ta, Như thế,  
chết ngạt là chết ngạt (asphyxie).

Người ta chết ngạt vì hơi  
đen, vì hơi lò sưởi bốc ra  
là vì như thế. Khi thuốc lá  
cũng làm người ta ngạt nguy  
hỏ. Đó đều là sự chết ngạt  
đó không đặt ngồi, nên cơ  
thể con có thể giờ chép thêm  
ra ít chút hạt máu mới,  
mang chất hemoglobin  
của tủy, nên người nghiên  
trúc lá không chết ngạt,  
nhưng các vụ chết ngạt khác.

Đồng ý với bác-sĩ André  
Durville, bác-sĩ Gaston Dur-  
ville cũng nhận rằng thuốc  
lá dầu độc người ta bằng  
chất nicotine, song nhất là  
bằng cách làm cho người  
chết ngạt dần dần do hơi  
oxyde de carbone gây ra sự  
chết ngạt chậm-chậm mà

(xem tiếp trang 26)

riêng ra thành hai chất  
hemoglobin và oxygène. Bây  
giờ dùng khí (oxygène)  
tại làm cho cơ-thể ta, bốc  
nóng.

Nếu ta không thở hút  
dùng khí (oxygène) mà  
thở hút hơi than dùng  
(oxide de carbone) thi tôi  
phổi, chất này gặp chất  
hemoglobin, sẽ tốn hợp với  
nhau thành một hồn chất  
rất kiên cố ; (chứ không hơi  
kiên cố) gọi là hemoglobin  
oxy-carbonee. Hồn chất rất  
kiên cố này chảng những  
không ích gì cho sự làm  
nóng cơ-thể người ta, mà  
lại làm người ta. Như thế,  
chết ngạt là chết ngạt (asphyxie).

Người ta chết ngạt vì hơi  
đen, vì hơi lò sưởi bốc ra  
là vì như thế. Khi thuốc lá  
cũng làm người ta ngạt nguy  
hỏ. Đó đều là sự chết ngạt  
đó không đặt ngồi, nên cơ  
thể con có thể giờ chép thêm  
ra ít chút hạt máu mới,  
mang chất hemoglobin  
của tủy, nên người nghiên  
trúc lá không chết ngạt,  
nhưng các vụ chết ngạt khác.

Nhung muôn tìm phương  
thuốc chữa bệnh nghiên  
trúc lá, ta vẫn biết  
rõ căn bệnh ấy đât. Có biết  
rõ cái nguyên chứng-bệnh  
thì nhiên hận đơn thuốc  
mới khả dĩ công hiệu được.

## PHƯƠNG-PHÁP CHỮA THUỐC LÁ

Hút thuốc lá tai-hại cho  
cơ-thể và sức khỏe như thế  
nào, bác-sĩ Durville đã cho  
ta biết rõ. Vây cần hỏi  
« ta có nên hút thuốc lá  
không ? » không còn là một  
vấn-đề. Vì bài như thế  
tức là trả lời rồi đó.

Tại làm sao ông nghiên  
trúc lá ?

Có phải vì ông đã hút  
nhìn thuốc lá không ?

Tại làm sao ông lại hút  
thuốc lá ?

Có phải là vì ông thấy chia  
anh, bà con, ban-bè, người  
xung-quanh ông đều hút  
thuốc lá không ?

Nghĩa là là di bắt chước  
người xung-quang nèch.

Bắt chước một lần, hai  
lần, nhiều lần thành ra  
thói quen, dù ông muốn  
bỏ cũng không sao bỏ được,  
ý thế là ông hóa ra nô-lệ  
thuốc lá, thế là ông mắc  
nghiện thuốc lá.

Còn người hút thuốc lá  
để tiêu sầu khiêu muôn,  
là vì người ấy không chịu  
hết tâm-chí vào việc mình  
làm, việc giao-đối với người  
ý cũng như nêu sự chán-nản,  
không gây được hứng thú  
gì ; sự chán-nản gây  
nên một chỗ trống trong  
tâm-hồn người ấy. Đề  
điển vào chỗ trống đó,  
người ấy hút thuốc lá,  
hút mãi đến mức nghiên  
nghiệp, là thành thói quen.

Lại nữa người hút hút  
thuốc lá để có thư-hưng,  
còn tên of phi lý thường có  
quy minh-mẫn sự hoạt động

làm việc, là vì người ấy  
vốn là người thiếu trật-tri,  
tôi-đu phương-pháp-hành  
động, thành ra tiêu-phát mất  
nhieu nghị-lực vào những  
việc không đâu, rồi trường  
tường hão rằng hút thuốc  
lá tăng thêm nghị-lực,  
làm việc, dù rằng tăng thêm  
trong chốc lát cũng không  
đúng.

Tóm lại, ta có thể liệt  
ra ba câu bệnh chính của  
người nghiện thuốc lá :

1) Thời quen.

2) Không chủ ý đến  
việc minh lam

3) Tiêu-phát nghị-lực vào  
việc vớ-ich.

Biết rõ căn bệnh rồi,  
thì chữa bệnh tưởng không  
có gì là khó. Về chi cần  
kiểm những phương-não  
hợp vào căn bệnh là tự-nhiên  
bệnh hêt.

Thuốc chữa bệnh nghiên  
trúc lá

Khi phải nói thi ai cũng  
hiết phương-thuốc chữa  
bệnh nghiên-trúc lá phải  
có những bài-cách như  
thế này :

1) Bỏ thời quen.

2) Tập-trong sự chú ý vào  
công-việc.

3) Tiết-kiệm nghị-lực và  
đem nghị-lực đang vào  
việc hữu ích.

Đó là phương-pháp của  
Tác-giả Georges Roux tức  
còn tên là tên thuốc lá,  
không-pháp mà hút cù

**LION và MICANOH** xi-ga thơm nhẹ có tiếng  
BAN BUÔM TẠI: FACIC, — 269, PHỐ HƯỚ — HANOI

người nghiên cứu nào cũng có thể theo mà tự chữa bệnh nghiên cứu.

Phương-pháp đó là phương pháp chủ-động, nghĩa là tự mình chữa lấy mình, chứ không phải đợi chờ công-hiện của thuốc-thang ở ngoài.

Đến đây, xin thoát ra khỏi phương-pháp ấy để biến các bạn đang nỗ lực thuốc lá.

Trước hết luyện sự chuyên tâm ý-thức

Hai cách luyện-tập dưới đây, mới có có về nghĩa và trẻ con, và hình như không ăn thua gì với việc chữa thuốc lá, song thực ra, nó quan-trọng vô cùng và chỉ ít lâu, các bạn sẽ phải ngạc-nhiên về kết-quả lâu dài.

Vì hai cách luyện-tập đó giúp cho ta luyện lấy sự chuyên tâm ý-thức và tinh-viết hệt-thay mọi việc,

Mà có luyện được chuyên-tâm thì thần-trí mới sống-sau tinh-nhuet và do đó mới có thể theo phương-pháp chủ-động mà tự chữa bệnh.

Vậy các bạn nhớ coi làm thường và nêu tinh-tâm làm theo cho đúng.

Cách luyện thứ nhất

Lấy một cái băng rộng do 4, 6 phân, dài độ 2 trán, rồi cuộn cuộn lại.

Ngồi thư-thái trên một chiếc ghế bành, kê một chỗ mà mình cảm là không bị ai quấy-rồi. Đeo một chiếc đồng-hồ bốn-ounce, để biết rằng, sau-đó luyện của mình ít nhất là lâu trong 5 phút. Thời gian này, đầu chí-tiết, rồi từ từ thông-thần.

Đè hột-tả tám-tri vào việc cuộn băng, không để một tia-tuồng nào ở ngoài vào trong ý-nghĩ của mình. Nếu có minh nghĩ tới việc gì thì mình có xưa-dài ý ngay ấy là. Nếu ý-nghĩ ấy vẫn cứ dai-dài mãi, thì tạm ngưng việc cuộn băng lại vài giây, rồi khi xưa-luôi được ý-nghĩ, ấy là, mình lại tiếp tục mọi việc. Bao giờ mình cũng phải hốt-sắc bình-tinh, kiêm-tâm và chuyên-tâm.

Nếu mình cuộn xong cái băng đó mà thần-tel không hề ra và cái băng đó, thì minh còn lây-lam hất-tông, vì thế ta ra rằng minh đã có thể chuyên-tâm và mình đã làm chủ được tu-tuồng minh-vay. Nếu minh không cuộn luon-đêm băng, đó được một hơi, nếu minh còn để những ý-nghĩ ở đâu đó, dù hắt-hát minh, thì minh cũng sẽ tin rằng sự đó rất có ích. Minh khởi-lại công-việc nhiều lần không sao, nhưng dù-lý làm sao? Ngưng dừng, lạy-làm ý-nghĩ, ngừng-khô-chứu.

Cuộc-luyện này không bao giờ làm cho minh chán-nhả cả. Vì ban giờ minh cũng phải cuộn-để-dần việc minh-làm và luôn luôn hướng ý-chi vào việc đó thôi.

Cách luyện thứ hai

Kết 25 cái kim và một sợi-chi. Ngồi thư-thái trên ghế, kê một tia-tuồng như trước. Đeo đồng-hồ 6 hòn, để biết rằng sau-đó luyện của mình ít nhất là lâu trong 5 phút. Thời gian này, đầu chí-tiết, rồi từ từ thông-thần.

không hít-tập với vàng, mìn-kim, lắc-tay, lắc-ti, lắc-kim, mìn-vàng, sợi-chi. Xo-ché hớt 25 cái kim.

Trong khi làm việc đó nếu minh nghĩ đến sự gì thì phải cù-xua, đói-nhưng ý-nghĩ ấy là, rồi lại tiếp tục làm-lại-chờ-tới khi nào xó-hết 25 cái kim mà lòng không nghĩ-dream sự gì khác hót.

Một ngày, làm di-làm-lai hai việc trên cho thật kiêu-tâm-chú-y. Thủ là minh luyện cho tu-tuồng tập-trung vào việc hinh-dộng hiện tại của minh. Và đó là một cuộc theo-tay-en-ti-ec-rift qui-hoa, rất công-hiệu vậy. Cứ làm-hai việc trên trong một ngày, hai ngày, ba ngày.... cho tới khi nào minh làm chủ được tu-tuồng minh, minh luyện tám-chú-y vào việc minh-làm, không hắt-nghĩ, lạc-nghĩ vẫn ra ngoài công-việc, bây giờ ta hãy dùng dần-phuong-phap-chu-dong phác-bo-chach-ra-dưới này. Vì có làm chủ được tu-tuồng minh, có tập-trung được tám-chú-vào việc minh-làm, thi-phuong-phap-chu-dong-thuy-hinh-moi-tê-kết-quả-như ý-muốn.

Phương-phap-chu-dong

**Ngày thứ nhất.** — Lúc này đây, tám-tri minh phải hướng-dẫn thêm một ý-chi này: Tôi phải chủ ý đến tất cả việc tôi làm. Đọc bài-thu cầu-ty, đọc sách-tin-tỏ minh-bach, cầu-bộ, đọc-cán-kia-để, xem-tuồng-ho. Rồi đọc kinh cầu-ty hai lần.

Đọc-dec-to-đàn-ty-một-lần-cuối-chung.

Khi đọc câu-tranh-thi-chú holt-tam-tri vào ý-nghĩ của kỵ-dung-nghĩ hàng-dân chuyen-khoa, đừng-đọc như cái máy-bời, khi đọc nhau-lieu-ai-đang-yết-câu-hym-tinh-treoc-sân-trên-tuong.

**Tôi phải chủ ý đến việc tôi làm.** — Lúc-xuống-giường minh ngồi là xõng-giường-dawn, kui-mặc-quần-áo, kbi-trang-đêm, kbi-cao-măt, kbi-ti-daily, đều phai-nghĩ rằng, minh mặc-quần-áo, mìn-trang-đêm, minh-eo-măt, minh-đi-daily... làm-việc-si-bết-tuon-lóm-nhé, minh-děn-phai-chú-hết-tâm-tri-vào-việc-đó-trong-khi-làm-công-việc-hàng-ngay, thằng-toék-minh-có-muôn-hai-thuoc-ta-thi-minh-cá-hút. Nhưng kbi-hết-tâm-tri-vào-sự-hết-thuoc-lá. Sự đó khien-minh-say-nghĩ-ký-hơn-về-việc-minh-làm. Vé-hú-may-diều-thuoc-minh-cá-hút. Phai-thuoc-nhac-đec-tô-rang-tuong-vien-mot-cuu:

**Tôi phải chủ ý đến việc tôi làm.** — Sáng-ngày-thứ-hai, lúc đây không cần phai-zot-tien-bang-chuk-nam, vi minh-danh-hap-tam-cuu-khien-hien-cuu-thanh. Boc-thuoc-nhac-đec-tô-rang-tuong-vien-mot-cuu:

**Tôi phải chủ ý đến việc tôi làm.**

Đọc-tham-cuu-ly-hai-lan.

Đọc-khét-bai-lan.

Đọc-ec-mot-han, sau-khi-ung-tro-hai-de-3-giay-dong-ho. Vé-lúc-nuôc-cung-nghĩ-dream-nghĩ-cuu-âu-ty. Đọc-trò-dày, với-an-quyen-dinh-mu-nay-trong-vc:

**c Ta-thay-ta-đi-vao-duong-thuoc-lá, ông-goi-ghem-cáp-lai-dep-cát-kia-trong-suot-xe-hòm-xò-lá-cho-khach-mat.**

Ông-so-cuoc-thay-nhau, lóng-ngoäh-khoa-hàn, mìn-đòi-nghid-can-dam, cuoc-vang-vàng và sang-mong-như-voi-mai-tuong-anh-hung.

**Đoan-di-lâm-lêng-viet-hàng-ngay.** Lam-pegi-cung-chu-hết-tâm-tri-dâu-việc-đây.

Suốt-buôc-lêng-không-cây-va-nhieu-gi. Nhung-san-hoa-cam-sang, ông-thêm-theo-qua. Ông-quyet-khong-hút. Nhung-theo-quá-khong-chiu-duoc. Ông-dâab-phai-hút-một-điển. Ông-phuong-bô-nhang-khong-hút-bai-dâu.

Trước-khi-di-ngu, minh-tinh-nhâm-xem-ngay-hôm-khi-minh-dă-hút-bao-nhieu-diều-thuoc-với-sự-quyet-chi-ngay-hôm-san-phai-hút-it-thaeuc-hon.

Trước-khi-nham-mit-og, minh-lam-ai-hang-chuk-tran-tuong, doc-te-ita-mit-lan:

**Tôi phải chủ ý đến việc tôi làm.**

**Đow-nham-hai-lan-cuu-ty.**

Rồi-doc-tham-ba-lan-sau-ty. Voi-lai-cas-sy-cham-thu.

Đoan-cô-ape-khong-nghĩ-dream-sa-gi, minh-agi-ngay-de-

**Ngay-thu-hai.** — Sáng-ngày-thứ-hai, lúc đây không cần phai-zot-tien-bang-chuk-nam, vi minh-danh-hap-tam-cuu-khien-hien-cuu-thanh. Boc-thuoc-nhac-đec-tô-rang-tuong-vien-mot-cuu:

**Tôi phải chủ ý đến việc tôi làm.**

Đọc-tham-cuu-ly-hai-lan.

Đọc-khét-bai-lan.

Đọc-ec-mot-han, sau-khi-ung-tro-hai-de-3-giay-dong-ho. Vé-lúc-nuôc-cung-nghĩ-dream-nghĩ-cuu-âu-ty. Đọc-trò-dày, với-an-quyen-dinh-mu-nay-trong-vc:

**c Ta-thay-ta-đi-vao-duong-thuoc-lá, ông-goi-ghem-cáp-lai-dep-cát-kia-trong-suot-xe-hòm-xò-lá-cho-khach-mat.**

Ông-so-cuoc-thay-nhau, lóng-ngoäh-khoa-hàn, mìn-đòi-nghid-can-dam, cuoc-vang-vàng và sang-mong-như-voi-mai-tuong-anh-hung.

Trước khi đi ngủ, ông hãy  
gồi vào òc lòi quyết định  
quá cảm trước :

Tôi không hối tiếc là  
nếu — Bắp-đại-phương-pháp  
dẫn đường quen :

Đọc to câu ấy 1 lần.  
Sợ, nhầm câu ấy 2 lần.  
Đọc thêm câu ấy 3 lần.

Rồi không nghĩ diễn già  
nữa hối, ông đi ngủ.

Ngày thứ ba. — Sáng dậy  
về trước khi đi nghỉ cũng  
lâm như chu ngày thứ hai,  
tức là thực - hành phương  
pháp tự kỷ ám - thi ức  
dậy và lắc đi ngủ.

Tôi không hối tiếc là  
rùa. Suốt ngày bả lắc nắc,  
ngồi thêm thuốc là lập tức  
lại tự mình xác thám trong  
cõi lòi quyết - định đó, và  
nhất định giữ phần thắng,  
trận hoàn-toàn, không chịu  
nhượng bộ chút nào hối.  
Nghĩa là nhất định không  
giam dài dưới chuồng lá.

Khi nào thấy người buôn  
bả mồi mới bắt được dậy ra  
với thường hối, theo phép  
thể thao, luyên may bả nắp  
kép bao giờ thấy, mạnh  
như khoan khoan mới thôi.

Khi nào thấy cần phải  
nghi-nghi, tiếc - khẩn, thì  
đẹp sẽ là mồi bão và chủ hối  
thông tin, nhưng điều  
nhất định.

Đây là kinh, đánh đỗ 45, 50  
giây đồng hồ hay nhiều hơn,  
ngồi chờ sinh - mịch - nghỉ  
để sự quyết định phải chia  
thứa, hoặc mồi thuốc là lắc  
vết mồi bao làm hại người  
và tổ tiên. Đem hết tiền  
vào để chờ làm cho sự quyết  
định của mình mới là một  
cung-cố-trong-way-lết-thêm,  
lắm cho trốn-tho của mình

mỗi lúc, mỗi vũng chắc  
thêm.

Ngày thứ tư. — Không  
phải làm cuộc thao luyện  
như ba ngày đầu nữa.  
Nhưng lẽ có đây nào là  
tiếp tục cuộn luyện này  
hô-hấp nhất là buổi sáng  
rồi cũng phải tẩy hô-hấp  
trong ít ra là 15 phút  
đồng-bổ. Lúc nào cũng chú  
ý đến việc mish làm. Và  
mỗi khi thấy bệnh cũ muốn  
phát, thì lập tức phải mang  
phuong-thuoc-than diệu là  
cái ý-sai-cuong-quyet qu  
đem ra mà châm lài.

Ngày thứ năm. Ngày thứ  
sau. — Càng làm như ngày  
thứ tư. Từ ngày thứ bảy trở  
đi, bả có thể xác định  
minh không thua trận nữa.  
Nhưng cuộc thao luyện tự  
tự ám - thi bả vẫn bô  
hầu. Cuộc sống có ý chí  
cũng không săn. Chỉ cần  
cứng rắn, cũng luyện hô-hấp  
thay đổi đều. Cuộn-tho-thao  
để cõi đêm lại từ khỏe thâ  
chết và tinh-thân minh là  
mặt trước kia vào khôi  
tháo là. Rồi bả sẽ thấy  
không bao giờ bạn còn thèm  
nút thuốc lá nữa, vì bả đã  
rã bỏ được một thói quen  
khác vò cùng. Lanh-thay  
— là.

Số có bốn:

#### TRÊN GIỐC VẬT-CHẤT

của LÊ VĂN TRƯỜNG

— Một thám-kính Tiên và Mèo  
— Một thành công thê-thẩm  
của kè cùi xay dụng sự nghiệp  
trên tội ác. Giá 3000

Nhà xuất-bản HƯƠNG-SƠN  
113-115. — Phố Lô-đắc—HANOI

#### CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC

Bảng quảng-cao có cả chữ Hán  
Bồ-phòng và chân-chưởng. Hường-  
hàn 3000. Đầu-mắt 3000. Đầu-Sát  
Đầu-máu 3000. Y-hẹo-tùng-tùm 3000.  
Tay 12000 (cả 4 cuộn). Kinh-nghiêm  
3000 (cả 2 cuộn). Gia-chanye 3000.  
Bắc-thuoc-Nhật-Mản-Trung-Hoa 3000  
(cả 2 cuộn). Xem-mach 3000. Trò-con  
(cả 2 cuộn). Đầu-bà 3000 (cả 2 cuộn).  
Ở xa gác-tho, Mandar-dó nhà xuất-  
bán phè-vây.

NHẬT-KAM THU-QUÂN  
N 19 HÀNG ĐIỀU HANOI

#### + AI MUỐN BIẾT +

Các thuoc và các cách điều trị  
như sau: Hành-hỗn, phu, lão-đo  
theo bài khoa y-hẹo và bắc-bắc Đông  
Tây, hối bột maza những sách thuoc  
do bao bà Lê-Vân-Phấn, y-si và bắc  
bắc-si, bộ-ang-hip-trường Cao-đông  
y-hẹo, shuvon khai-và-thuoc Nam  
Bắc, dà-soga và dịch-ri Quoc-ngô.  
Sách nói vòi, chữa bệnh phổi, da dày  
gáy, tim, bocal hoa-liễn v.v., sách  
về san-dise-nhi-khoa đều giá 1000.  
Thứ tư maza sách hối hót và thuốc  
mava chua-bép sin 500.

Monsieur et Madame LÉ-VÂN-PHẤN  
Médecin avult et pharmacienne  
N°18, rue Ba-vi Saigon-Tonkin

SÁM NHUNG  
BẮC BỘ  
Hong - Khe

Đại-bô-khi-huyet-dao  
Đá-tiền-hoa. Lợi-sinh-huec  
Mỗi-bộp 3000

75. HÀNG BỘ—HANOI

VĂN-HÓA

# THEO RƠI

Truyện ngắn của NGỌC-CƯ

Sóng cựa mình rồi mở mắt. Chàng không  
trông thấy gì. Chàng quanh chàng chỉ mèo  
mẫu den, tean den. Chàng hồn-học. Lâu  
lại mà chưa sảng kia à? Từ trong cái n  
tinh của đêm khuya vẫn là vài tiếng mèo  
của ta là pha rời rạc và bầm. Không biết  
đã vào độ cảnh mèo rồi nhưng Sora có cảm  
giác là cba lần làm mới đba lúc bình minh.  
Khi lạnh-cảm-đau-đem luân qua khe-cửa.  
Chàng rùng mình. Chàng khẽ kéo chăn  
trùm đầu cùi. Bàn tay chạm vào mặt đồng  
thời râm và am: rơ chàng. Sora xich lại  
gần và đê cho được bình tĩnh trong cảnh  
biển quanh rặng rợn cùi đêm thâm. Con ác  
mộng vừa qua đã lùm cho chàng và nàng  
kính bài: Chàng lại mèo-taky Heng. Lần  
này không biết là lần thứ mấy Heng phâ  
rầy gác ngõ cửa Sora. Sora hứa hòn-dong  
đóng-gao, khac-mai-xuong-xuong với tên  
má-hóp, mèo da nhét nhét cùi. Một người  
đom và cặp mắt, cặp mắt với cùi nhìn buôn  
ruồi ruội dùn là dây bao nhiêu là giàn  
đủ cảm-hìn. Người bạn áy vò dây, lèa vào,  
giác-có miến của Sora phái chàng là muốn  
đói-mạng chàng? Nhưng tại sao Heng lại  
chẳng nói mội câu nào, không thốt ra một  
lời nguyêa rúa? Hay cái nhìn chát người  
kia là một oách-béo-thù không lời và  
không cần khi giải? Sora chỉ không-tưởng  
tới cặp-mắt áy-cung du-thúi rõe-đòi...

Nghe chàng trêu, r้อง. Tim đập mạnh.  
Hết-khô-gáp-kháu. Rồi chàng mèo đì. Vẫn  
quay mặt nguyê-biếm kia. Nhé-tiền-nhát  
một chiếc-bóng, mèo-hó. Sora nghe-ta rằng  
rằng chiếc mèo không-dồn-đòi gay go như  
đó. Hèo! Chàng mèo tên là với một lồng  
tát-đòi-đòi-kết-mít là. Sóng-của người  
bạn mèo mèo-tan rồi xóa-hết và mèo-đây  
vắng-vắng một giòng-tuoi-the-thay-não  
hưng... Hèo, Sora hứa-và-nghé-dòi-né-gi  
tên mèo. Chàng mèo-mít. Trời-sáng-pô

Bên cạnh, voi-chang đang ngồi sửa lại  
mèo-tóc.

— Làm gì mèo-rùi-lea-khiếp-thé?

Sor-không-trái-lối, hối-lại: « Minh vừa  
gọi-tôi? »

— Vắng, mèo-kêu-to-làm-em-thất-kinh.  
Không-biết-mìn-hme-thay-gi?

— A, em-đòi. Hèo như sau-thìg-một  
điểm-chiem-bac-quát-gò, anh-se-quát! Và  
bày-góp-thì-không-còn-khó-gì-mùa.

Sor đã nói-dối-vợ. Con ác-mộng áy  
chàng-tôi-mà-quá được. Nó theo-duỗi  
chàng, nó-đèm-đèm-chàng-bao-nhiều  
ngày-sồi.

Anh phò-mìnhdâ-trên ngập-lên cây-cô;  
Qua-không-cứu-cô, Sora-nhìn-nhưng-giot  
suối-tuôi-là-là-trên-tiềng-là-rồi-nặng-né-roi  
nhưng-đi. Vết-đen-chim-kia-tung-tăng  
nhay-tu-canh-nay-sang-canh-khác-làm  
rung-rinh-nhưng-chết-là-mèo. Mọi-vật  
đều-về-san-lau, bay-hoàng-trong-buổi  
mai-trời-dep. Chi-riêng-chàng-là-u-rú  
và-khắc-khết-vì-còn-bệnh-mà-chàng-cho  
lại-cứng-nao-y. Lè-vò-ngày-xưa-chàng-dâ  
pham-một-tội-đe-thí-dinh. Dì-vắng-tan  
khô: áy-sóng-nay-lại-diễn-lại-trong-đe-cua  
người-đom.

Hỏi: Sora là một anh chàng thất nghiệp.  
Từ-đi-nha-truong-sóm-quá, mìnhdâng  
Sor-hoc-không-khiếp-chàng-được-vết-gi  
trong-đe-di-tim-sinh-ké. Thủ-thập-một-lit  
tiền-song-kém-lộ-phí, Sora-rồi-xú-só-dáp  
tù-vào-Nam-mà-thang-nghe-pheng-phau  
rằng-đi-có-mèo-không-dồn-đòi-gay-go-như  
đó. Hèo! Chàng mèo tên là với một lồng  
tát-đòi-đòi-kết-mít là. Sóng-của người  
bạn mèo mèo-tan rồi xóa-hết và mèo-đây  
vắng-vắng một giòng-tuoi-the-thay-não  
hưng... Hèo, Sora hứa-và-nghé-dòi-né-gi  
tên mèo. Chàng mèo-mít. Trời-sáng-pô

Con lừa đưa chàng đến đó. Lần này là ở miền Nam từ Trang-ky. Số may mắn rực rỡ. Chàng gặp một người bạn họ cũ: Hùng. Hùng là con của một ông sứ phái tới sinh thoái, có nhiệm chức ở quê Sơn. Nhờ họ mà Hùng và Sơn mới có dịp cùng nhau cắp sách đến học một trường. Khi ra tại buổi trưa, hai người không lấy gì làm thán-thiết làm sóng bầy

gờ gập lại họ cũng lấy làm mừng.. Hùng với lòng lưu Sơn ở lại nhà mình để thông thạo kinh việc làm. Trong cảnh họ có chung một kẻ gác loài: không tên tuổi, không định sở. Sơn là một kẻ sáp chết, mà Hùng là một minh vạn để cho chàng biếu lấy cho lúc tấp vào bà.

Cái tiêu gia đình một vợ một chồng của Hùng nay thêm một người bạn nữa cũng bớt nỗi üz. Chàng lại là kẻ khua giầu trong vùng nên cuộc đời tạm bợ của Sơn rất đầy đủ về đường vật chất. Ngày chưa buôn chăn vào Nam. Sơn định bụng mỗi khi dồn đầy chàng sẽ xin một chăn tiền thử kỹ. Ở một sò nho, lưỡng tháng dữ quái chàng ngày hai bữa là được thử chàng không mong mới sì hơ. Nhưng sau ba ngày sống chung với Hùng chàng bỗng nhiên đổi ý kiến. Chàng mỉm cười Hùng với tay trong tay trong cười làm khép hàn, Hùng làm nghe buôn hỏi khác thường một chút vị tiếng là buôn, thye ra chàng chỉ giao thiệp với dân Mô. Ở buôn du rải tài cõi lèn đổi cho họ để lấy một ít vật liệu làm vò miến trung chau bán lại. Cứ một tháng hai kỳ chàng mướn ngựa chờ mướt; chum hành và các đồ vật cần cho đời sống của tưốn nhân rồi mang về những đồ đồng, đồ than của người Mô. Ở buôn như thế cũng lầm thanh, vật và lâm, vì phải vượt hàng dão dài, đổi nái, rừng hoang. Nhưng vì đã nhiều năm Hùng không quản gian khổ nhặt; và bốn lầu rong mây nám chàng đã trở nên một nhà lầu già trong vùng. Từ khi Sơn đến ở, việc làm ăn của Hùng yaps tiếp tục ngày thường. Cứ mỗi chayen đi, chàng lại giao pha ahe Sơn việc trong coi nhà cửa phu giúp vợ chàng để cho được chủ tài. Nhờ sự tin yêu ấy, Sơn đã định cách làm giàu của Hùng và nhằm mong ước được cùng Hùng chàng sức đi buôn. Cái chí nguyện của lòn kỵ rời khỏi, tam thám, chàng đã thay vào ấy lòng mong nói làm giàu. Chàng ngày với Sơn. Hùng nhận lời ngay, song còn e ngại ngay và trên đường thương nghiệp, chàng gieo bón Sơn; và hành nghề buôn không gì như hằng ngày thường là: xem lòn kỵ

núi cao rừng hầm, co tối co anh súng đỡ bời binh quanh đì, nhưng tôi chỉ sợ anh không chịu nổi sự khâm khổ ở giặc đường.

— Anh không lo. Rồi sự khắc tội sẽ quen cho sò sao dần. Hoa nở, có anh bén cạnh, tôi không lẽ ngại một sự gì bất trắc.

Hùng mím cười vò vai bạn, khich lè: « Hay lắm! Anh không nề lao khổ, gắng sức làm việc thi một ngày kia, anh cũng sẽ khá như tôi. Hùng thành thực với mọi tâm ồng quẳng đại, sôt sảng. Từ chayen buôn sau, Sơn đã được ban cho vay một số tiền làm vốn và chỉ bảo cách giao thiệp với người Mô. Bao nhiêu mánh mưu nhà nghề chàng đều thành thật bày tỏ riêng Sơn.

Bởi bạn đã sống nhau chung sống trong hai năm và hai năm qua, tình cảm Hùng với Sơn lại càng khăng khít. Sơn nhớ bạn hết lòng giúp đỡ cũng có một số vốn riêng khâm khà. Sự hưng khởi đặt ngay tay để cho Sơn một địa vị khả quan song cũng chẳng tự ý trong tâm tư chàng nảy ra một ý nghĩ phản bội: chàng muốn giết Hùng. Ý nghĩ bấy lâu làm cảm ấm ách chàng dã lâu chí vì một lè: Hùng giàu hơn chàng. Đó là một sự dĩ nhiên, chàng biết vậy song không hiểu sao chàng lại mạnh tâm chiêm đoạt của cái của bạn. Chàng thiêng lóng hòng đời sống lao dao vì nghè nghiệp một nhợc lâm và chưa biết chúng một tai nạn gì nỗi thảm sơn cùng cõi này dùn sẽ không cho chàng lặn huống số aha mà chàng đã làm ra. Mà giải nghệ thì cái số vốn ài ôi của chàng, phỏng cõi hi vọng gì đến mức, cuộc đời săn lợn. Maalen có một luồng lối tắt và cái mộng voi đep, nhồi lùi chóng thành sự thực, cái còn sót sau là già. Hùng vì chayen đi nào Hùng cũng bỏ vào hàng hóa mới sô vốn khôn to. Sơn thường uy ngai, có đôi nụ cắn si phản nghĩa. Quí hòi là già. Thằng nào giàn thằng ấy xuống

thắng náo ngheo, thằng ấy khồ, thê thố. Và chàng lấy làm tư đặc với lý luận vô nhân đạo ấy. Thế là cuộc ám mưu giết bạn bám chặt vào óc chàng như con dia dồi hám chăn trâu. Chàng sẽ áp dụng nó trong kỳ buôn sắp tới.

Buổi ấy tiết đông. Càng rời khói binh nguyên lên cao trên miến rùng núi. trời lè ráng rất già. Trong mìn đậm gió bắc, mọi vật đều nhuộm vẻ thê lương. Trên con đường mòn quanh eo, lèm chóm đá mà người ta bảo là lạc đạo, Hùng cuội ngựa đi trước oai vệ như viên tướng tiên phong. Sơn cũng theo sau theo sát sau lưng hàn và, dàn xun nầm cõi ngựa thô dũng định đầu buồm, trên lưng chống chăc những bàng bôc của miến trung châu. Đean ngựa uốn khúc trên sườn sìn như một con rắn không lồ. Vó cùi ẽo nhịp trên đá sói lật lên những tiếng lõe sóc dồn và mét mồi. Trời vẫn u ám và thâm đậm. Tự rộng xa vọng lên những tiếng hú của đàn vượn nghe đến nỗi sùng. Mèo dù có manz dù ném hàn. Hùng và Sơn vẫn thiếp cái rét tý trong ruột rét ra. Tuy nhiên họ vẫn diễm lanh thút ngựa, lặng lẽ, không trao cho nhau một lời nói nào. Họ đã vượt qua hòn ngọn núi và hai cõm rừng. Chỉ còn một phần ba đường nữa là sẽ tới làng Mô mà họ vẫn quen đến đây đòi các cá vật liệu. Nhưng theo lệ thường, cùi đèn khoáng này thi trời sụp tối và tối địa đầu vùng Thượng Cửng vào độ mười một giờ đêm. Tuy không còn bao nhiêu đêm nữa, nhưng quãng đường này khuya khuya, gấp ghềnh rất là nguy hiểm nên họ hít súc thận trong bước đi. Và lại hai bên đường toàn những hổ sấu lèm chóm dà tăng và vò đường cỏ tranh cao quá mông ngựa rất dễ cho chúa sơn lùm rình rập các mồi ngon. Không cần nhắc, Hùng và Sơn đều rất khéo giắt dây gai và bao tay lâm thước bén sườn, một tay cầm cương, một tay nắm khu



khi chiết, vang nguyệt. Đường đi đã dẫn chỗ ngã nghèo. Bè rông coi vừa cho ngựa leo chán, bèn phải là rừng rậm hat ngát, bèn trá, một hố sâu thẳm thẳm. Đã đến lúc Sơn Bác hành lâm đoạn tan ác của chàng. Hàng dongs hat nhường giòi mưa sương trên vách mồ thi và vua nghe tiếng gọi: «Anh Hùng!». Tưởng một tai nạn gì xảy đến cho họa, Hùng hoảng hốt quay lại. Một mũi tên đã như chớp cắm phên vào ngực chàng. Rú lên mặt tiếc, Sóc tên nòng nè rời khỏi lưng ngựa để lẩn lông lốc xuống vực sâu. Con ngựa và chủ ý diễn ra chàng quá khùng kinh khiếp của chàng. Chàng la ra moi cho ngựa đến bước, đầm nhảm như một người hươong hiện. Đầu lang Mại chàng vào nhà quen ngủ nhờ, chờ sáng hôm sau đổi các đồ và. Vì cuộc hành trình khó nhọc chàng đã đánh mất giấc ngủ lành, không còn lửa sót để anh tối hình và vò khăn dạo ách dày và tiếng đồng hồ. Sáng dậy, chàng bén ba đồi, xe cho xong rồi về ngay chứ không nên miênh mẩy kỵ buộn lầu trước. Nhưng kè qua thuộc thấy vẫn đang xóm lại hổn hển. Sơn chỉ trả lời xong rằng Hùng ôm không đi được và lật đặt cáo từ kỵ có phải và sớm kao bạn chàng mong đợi.



Son bây giờ không còn ở miếu trong chùa ấy nữa. Ngày sau khi giết bœn cướp cua, chàng đã xa chạy cao bay và lập nghiệp ở một thành phố nhỏ miền Bắc. Như lòng và nguyện, chàng đã được một người vợ đẹp và đỗi yêu thương đang làm chủ một cửa hàng vò. Song cũng từ đây, hinh ảnh của người bạn xưa cũ theo dõi để ám ảnh chàng. Trong mấy tháng trời không đêm nào là Sơn không mê thấy Hùng vè. Hùng đã đến cái xú xa lị này chừng một lúc với chàng và hẹn sẽ theo phái hoại hạm phái của chàng cho đám ngày tận cổ. Sơn hai mỗi ngày mỗi tèm cõi, hối hao đi. Việc buôn bán phát đạt bao nhiêu, bình bài của chàng lại càng tiêu tay bấy nhiêu. Mỗi con cùu khô lồng mà xóm sạch. Sơn cầu nguyện. Sơn van nài. Mặc! Linh hồn say ngất của Hùng vẫn không chịu buông tha. Trí giác của chàng mỗi ngày một kém sút và nhiều lúc chàng tưởng chừng như sắp phát điên. Quả chán chàng, quả sợ sệt khiến lần chàng mong mỏi được diễn. Nhưng Hùng đã già ban cho chàng cái điểm phúc ấy. Vì điều tức là quên, tức là khai bì lương tâm hành phạt. Trái với ý so cùu, ban con kia lại càng hoàn thành trong giấc ngủ. Vé cơn kia không lui, Sơn trở về với cuội đời thực tế. Mít chàng lại trông thấy nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, tiền nhiều. Tai chàng vẫn nghe bao nhiêu tiếng ca vui của nạo vặt. Nhưng chàng không được buông, chàng không có quyền vai sòng như ai ai. Cuộc đời chàng vẫn vướng trên nhung lụa với một tâm trạng bị cầm id, iây y.

Nhưng một buổi mai, bỗng nhiên Sơn thấy khoe khoán. Chàng có cảm giác rằng bình tĩnh khắc liệt của Hùng đã thuộc về một quá khứ xa xôi lắm. Đã bốn hôm chàng ngủ rất ngọt, không hoảng hốt, lão dao vì chiếc oan hồn. Kết quả tốt này phải chàng là do sự thành tâm của nguyện của chàng? Sơn mừng và thầm cảm ơn Hùng dù xí chung bằng lầm lồng bao dung áo bà. Chàng nhìn trời đất và mọi vật với cặp mắt lạc quan. Lòng chàng tăng tăng nhẹ. Chàng một lúc với sự vui mừng đột ngột, Son nảy ra cái ý muốn xây một biệt thự

dưới chân một ngọn đồi cách nhau chàng vài cây số, để tĩnh dưỡng ít lâu. Chàng ngồi ý vòi vợ và đợi tên thành ngay. Vợ chàng may sau thấy chàng biếng ăn, biếng ngủ cũng lo sợ cho sức khỏe của chàng. Hàng muôn chàng ngil việc ít lâu cho khỏe khoắn. Vả lại giữa có mà cứ xanh xao gầy yếu như thế cop với sương mờ gi.

Sau một tháng, tòa biệt thự rực rỡ. Ấy là một lòn nhà kiều-trác theo kiểu nhà nghỉ mát của người Âu, nhưng mặt nhà lợp quay về hướng Tây, trông vào rừng núi. Các ban hè của Sơn thường tỏ ý tiếc rằng ngôi nhà đẹp như thế mà không trồ một tờ Đông cho hợp pháp. Sơn chỉ mỉm một nụ cười bí mật. Hồi chàng đã có một định kiến gì đây nên người ta cũng không bàn rãnh vào nứa. Với Sơn, cái ý muôn này là một bùn này như không phải của chàng mà là do một sức mạnh vô hình xai gieo. Và chàng chỉ là nô lệ của mảnh lực duyên bì kia thôi. Cái đèn sương xếp đặt trong phòng cũng không phải chính chàng định liệu: phòng tắm làm ngay trước nhà, phòng khách một bên trái, phòng ăn lại ở giữa, chí và cái phòng ngủ của chàng là đúng kiểu thời. Một sự mang hoang trống chiếc phòng con này lại có phần tiếc tất mây thuận nứa. Trên vách, rải rác vài tranh vẽ hay chụp những cảnh rừng và heo heo. Trong một góc, một cái giường gông đồng, lót nệm lò so. Đầu giường kê một cái tủ nhỏ và một cái tủ bàn đêm. Phòng hương về phía một trời lạn băng hai cửa sổ lồng kính. Nói tóm lại cách bài trí hơi sơ sài nhưng rất nhã nhặn.

Sau ngày khánh thành nhà mới được nửa tháng, Sơn bắt đầu có cảm giác rằng bình hòa của Hùng lún quật trong biệt thự. Quả như sự tiền đoán của chàng. Hùng trở lại thật. Mỗi con cùu ấy không thể nào tiêu diệt. Cái gương mặt hốc hác, đôi mắt căm hờn và giọng cười the thé mà thỉnh thoảng như lóe dưới ánh nguyệt đưa lén, làm cho Sơn ghê rợn dồn xuống tay. Chàng kín mít rồi lén. Chàng cũng vui hồn son. Chàng bước thay tư vịong hàng pho-kinh nón đeo. Vẫn vỗ công hiệu. Tôi ơi, cửa kẽ và lóng tâm như chàng phải dồn bùi cho

đến ngày mân kiếp. Những tranh ảnh với nút cao rừng rậm treo trên tường luôú luôn nhắc chàng nhớ lại cái qua khứ lầm mâu. Chàng meoan tiễn hày nó, dì dè khéo uné đến dì vàng, nhưng vẫn cái mảnh lục huynh bì ngàn cấn. Mùa đông đến đã lâu rồi. Sơn ôm liên miên. Cảnh tang thương của một trời mưa dầm gió bắc gợi lại trong trái tim chàng cái hận vì hung-bạo trên đường son cúc trong năm qua. Quá lòn của kinh, những giài núi trùng điệp, xanh lơ, những cùm rừng già xám buông chàng nghĩ đến cảnh rừng rậm rợ của cùm sào. Chàng không quên mấy may những cùm sào của chàng trong lùc ấy. Tiếng khèo gọi Hùng tên vàng vẫn dày dặn đây. Mãi tên kia thuộc đặc lắp nhau trên lèn nứa. Tiếng lách rỏa kêu của giày súng, tiếng ru kinh hồn của người bạu và xao nỗi lòng nê lùn lông lốc xuống vực sâu. Rõ rệt quá. Khép-khiếp qua. Sơn hé lòn: «Tôi chết mất.. Hùng ơi! Rồi chàng lịm đi trong con mèo súng!»

Nhưng mộng triệu, nhung ảo ảnh kinh khủng đã dưa Sơn đến chỗ eudu tri. Cả ngày chàng chỉ gọi tên Hùng rồi khóc toé, kè kè như một đứa trẻ hư. Các lường y đều bỏ tay trước cơn bệnh kỳ lạ này.

Và một đêm gió mưa rôm rả. Sơn băng minh chảy mệt vào rừng sâu. Sáng hôm sau, người nhà bà đi tìm, thấy chàng nằm chết eudu queso dưới một lồng kính. Nói tóm lại cách bài trí hơi sơ sài nhưng rất nhã nhặn.

NGỌC-GÙ

## PHÒNG XEM BỆNH

### BÁC-SÝ PHÁT

21 phố Hàng Dừa  
(Lý-thường-Kiệt),  
ban phố Bình-Đà,  
cạnh viện Tứ-hình.

Điều sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30.

Điều chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

# Vợ Trang-tử lấy vò đập sảng

Các ngài đã thấy chung-dẫn một đoạn trong thiên « Chi-lạc », sách Trang-tử, nói về việc Huệ-tử trách Trang-tử sao vợ chết không khóc, lại gõ nhịp vào đầu mà ca, nhưng Trang-tử lấy triết-lý ra thuyết minh cái lẽ sống chết của muôn vật chỉ do nhát-khi biến-hóa chuyên vẫn, người chết lúc là muôn-lý tự-nhiên, được yên nghỉ trong khoảng trời đất, và câu vò thắc, vậy thi minh khóc người ta làm gì?

Đoạn văn ấy cho cháng ta thấy ít nhất là bài cải xác-chứng, trái hẳn với chuyện Trang-tử tin tưởng:

Một là bà Trang-tử qua đời lúc đã già yếu.

Hai là Huệ-tử thấy bạn đang hát, nhưng sách Trang-tử không chép bài hát ấy thế nào, vì sự quan-hệ chỉ ở ý mà không ở lời.

Nội hai cải xác-chứng như thế, dù cho ta thấy rõ truyện thật ở đâu rồi, không cần phải bằng-có nào khác hơn cũng được.

Tuy vậy, còn một xác-chứng nữa, không phải không có lý thú, và lại càng phải bày sự thực thêm rõ, chung tôi muốn nói vẫn-chương.

Văn-chương vẫn làm bừa, hiện cho tu-tuồng và nghệ-thuật; tùy theo tu-tuồng nghệ-thuật của mỗi thời-dai tiến-hóa bắt-dòng, diễn-biện có khác, mà vẫn-chương có một sắc-thái riêng, một thể-ài riêng. Bởi nó viết văn không giống đời kia, cả từ tinh-thần lặp ý phou-lai cho đến công-phu đặt câu đúng chữ. Học-giá tinh ý, khi đọc một thiên cổ-văn Tàu có thể

## IV

### Thứ xem mấy câu văn tả cảnh gió thời...

nhận biết nó là con đẻ của thời-dai nào, dù không trùng hồn cõng không xa mấy; cho đến tác-giả là ai có khi cũng đoán ra.

Thật thế, vẫn Tàu là những thời-dai có kinh Dịch, có kinh Thư, có Sở-tử, khác hẳn với thời-dai Hán-Hưng có từ-chương khoa-cử trở về sau. Vẫn biết văn đời nào cũng hay, và mỗi đời có một ý hay riêng, nhưng cũng chính vì thế mà không lộn lẫn với nhau được.

Sinh ra nhằm đời Chi'en-quoc, thiên-ha-toan-ly, nhân-dân khốn-khổ rất myc, Trang-tử msoon dem lu-tuong « vò vò » của mình để cứu văn thời-thế, cũng như bộ Khổng, bộ Mac, bộ Mạnh, những bậc tri-thời msoon lbs sinh ra trước ông hoặc đồng thời với ông. Triết-lý của ông cao kỵ, lối văn ông diễn-dát tu-tuồng cũng là lối văn cao kỵ riêng hẳn một vẻ kinh-diễn, đạo-học, vừa tản rỗi, vừa khắt-mắc, dũng-chữ rất ít để đạt ý rất nhiều, cho nên trong văn ông đầy-dày chữ lạ, mà cách đặt câu cũng khô-khắc, người ta đọc phải mất công suy-nghĩ tra cứu, cũng chưa hiểu được ngay.

Một đoạn đã-rút trong thiên « Chi-lạc », tỏ ra đặc-sắc của văn Trang-tử cải-khai thế nào.

Tác-sách Hán-chí, tác-phẩm của Trang-tử nguyên xưa có 32 thiên. Nhưng sán-thâl-lac, chỉ còn lại có 33 thiên, các nhà chú-thích chia làm ba phần: Nội-thiên, Ngoại-thiên, và Tap-thiên, tức là sách Trang-tử — có một tên khác là Nam-hoa-kinh — truyền đến ngày nay.

Tuy vậy, những thiên còn lại, không phải thuần-tuy và thường tu-tuồng của

Trang-tử. Trong đó, một phần do đám mèo-dè họ Trang ghi chép những lời thầy truyền dạy lúc bình anet, ví dụ thiên « Chi-lạc » chúng tôi đã dẫn; một phần khác là bọn hiếu-sự đời sau thêm đặt vào.

Duy có 7 thiên Nội-thiên mới, thật đáng tin là của Trang-tử viết ra. Nhất là những thiên « Tiêu-rao-du », « Tề-pết-luận », « Dưỡng-sinh-châ », « Đức-sang-phâ » v... v... tu-trưởng và lời văn quả có đậm-sắc thuần-tuy, khác những thiên sau xen lấn cả văn họ Trang và văn hậu-hàn-biến.

Thứ xem chính văn Trang-tử (hào-phông hung-tồn như câu mở đầu thiên « Tiêu-rao-du »):

— « Bồ-bắc có con cá, tên nó là côn; « cá côn minh cục to, không biết dài « mấy nghìn dặm ? Bóng hóa làm con « chim, gọi tên là chim bắng; chim bắng « lung-rộng khêng biết mấy nghìn dặm « vuông, khi nó nổ lực bay cao, hai « cánh xé ra như mèo vắng mây phủ kín « gác trời ! »

Nhã-thú là lung-như mấy câu tả minh-mộng hóa làm bướm:

— « Lúc trước, có lần Trang-Chu nằm « mộng thấy minh-hoa ra con bướm, rõ ràng là một con bướm sinh-dòng, rẽi « tự minh sào hêng vỗ cánh bay lên, « không biết minh là Trang-Chu nữa, « Một lát tỉnh ra, lấy làm ja minh vẫn

« là Chu. Có phải Chu này mộng làm « bướm, hay là bướm kia mộng làm « Chu không biết ? »

Lại có đoạn tả sức mạnh và những trung-thái của gió như dưới đây, ta hãy thử đọc nguyên văn:

« Phù-đại-khai-y-khai, kỳ danh vi phong, thị duy vò tát, tác tát vạn khiếu nô hào, khí độc bất vda chi liêu liêu hò ? Sơn lâm chí ối thôl, đại mực bách vi chí khiếu huyệt, tự lị tự khâu, tự nhĩ tự kiền, tự quyền tự eru, tự oa giả, tự ô giả, khich giả khue giả, mát giả hắp giả, khiea giả hào giả, đát giả giáo giả ; tên giả xuồng vu nhì túy giả xuồng ngung... »

Maßen giải nghĩa đoạn văn 82 chữ trên đây, các nhà chú-thích Trang-tử phải tôn-phì nhiều lời đồn nán-sau lần hòn, người ta mới hiểu rõ ý-ughi:

— « Khi-thì của khô-i đất to lớn, hàn « nhiệt khisch-dòng lấp-nham mà thành ra, « ấy gọi là gió. Một khi gió to nỗi lên, « thì bao nhiêu hang lỗ trên mặt quả đất, « hể gấp giờ lượt quả đều phát thành « tiếng. Các người không tàng nghe tiếng « thời và và đây w ? Những cây không « lè é trên dãnh núi cao, như vi mây. « cây é trên dãnh núi cao, như vi mây. « cây trung, trên mặt toàn là hang « hố, có cái trống tựu như miệng, như « vịnh tai, như lỗ mũi người ta, có cái « tựa như cái lỗ vuông & chiếc rầm nhì, « có cái trống lồng mà trên, có cái trống « như lồng cối giã gạo, có cái thâm như

**CỘ ĐẠI** của TÔ-HOÀI là tập ký-ức thành-thết về thanh-niên Việt-Nam ở thời qua mà các nhà giáo-dục và các bạn thanh-niên đều nên đọc

Giá ngoài Bắc: 5 \$ 30 — Giá trong Nam: 6 \$ 50  
Còn mội ít: **TẬP THƯƠNG HỌC VÀ THIẾT** của VŨ-NGỌC-PHAN

Giá ngoài Bắc: 3 \$ 60 — Giá trong Nam: 3 \$ 80

**NHÀ XUẤT - BẢN HÀ-NỘI** — TRẠI HÀ-AP IN HANOI

Có một dòng học mà muốn làm giảm nỗi khổ chung và  
lương-thâl tài chí có cách là: **NHÀ VĂN HÓA SỐ ĐÔNG-THÁP**.

• giếng sâu, có cái trống như bốc cạn,  
• Khi gió thổi qua đều phát ra tiếng: có  
• tiếng như sáo vỗ vỗ, có tiếng nghe  
• vùn-vút như mũi tên bay đi, có tiếng  
• gầm hét dữ tợn, có tiếng nhẹ nhàng  
• như hơi thở có tiếng gào khú kêu to,  
• có tiếng đục như khòe thầm, có tiếng  
• nghe như vắng-vắng, có tiếng thành-thót  
• giếng như chim bát. Gió thổi có tiếng  
• bồng chim nồng nhẹ, theo nhau, hòa  
• nhau, rất có nhịp nhàng... .

Người ta thường bảo trong muôn vật,  
khô mèu-là nhất là gió, vậy mà Trang-tử  
khéo tè, đều nói bảo nhiêu tình chấn và  
thú-vi của gió, đều phô bày trên mặt giấy  
không sót tí nào. Khoan nói về tư-tưởng  
triết-ly bao hàm bên trong, kè nỗi văn-  
chuong đã thấy có một cốt-cách đặc-  
biệt, không thể lẫn lộn với văn khác.

Các ngài đọc rãy câu văn Trang-tử đã  
trich ra làm mẫu trên đây, rồi nhớ lại so  
sánh với bài ca « Cõi bồn » mà thế-tục  
bảo là của Trang-tử khi thử xem.

*Kham bi phu-thể sa,  
- Hieu nhu hoa khai ta.  
Thé tè, ngã tất mai,  
Ngã tè, thé tất già.  
Ngã rukhoe tiên-lử thời,  
Nhất trưởng đại-tiết-thoại v... v... .*

Đó là thè thơ ngũ- Ngôn bình dị, bay  
bướm, từ Đường Tống trở về sau mới  
cái, nhà viết doản-thiên tiêu-thuyết ở đời  
Minh khéo bịa chuyện và đặt vào miệng  
Trang-tử cho vui, thè mà hậu-thè có  
những người cầm bắng làm thật mời kỳ.

Trang-tử, nhà triết-học « Võ Vi » có  
khuôn bảo người ta sêu phẩm độn thè,  
chẳng lẽ tự ông lai bận lòng với những  
việc quá-vật-dục tầm thường, chỉ lo  
« rong la kè khác cây, ngựa ta kè khác  
cối, vợ ta kè khác yên, con ta kè khác  
chú »; té ra chính ông trái nghịch với  
tâm-tưởng của ông còn gì?

BÀO TRINH NHẤT



NHÀ XUẤT-BẢN

**ĐẠI-LA**

Trinh bày:

I. — Mùi dấu-liệu đáng chú ý  
trong đời văn

Những tác phẩm đầu tiên của  
THẾ-LƯ

(TỰ LỰC VĂN ĐOÀN)

Trong một cuốn sách đặc biệt

## Ba Hồi Kinh-Dị

Sách-kinh

Giấy quý: 50p. — Giấy dẹp: 7p 50

II. — Mùi tiêu-thuyết Anh, rất đặc sắc

## Người Võ Hình

Tác-phẩm của H. C. Wells

Văn dịch của THẾ-LƯ — Giá 4p. 50

Mời viếng tiền hạc, bảo kèm, xin đề tên:

Ô. VŨ - CÔNG - HỘ

N° 46, Phố HARMAND—HANOI

Ông già, bà lão, đau lùng, mòn gối  
người ốm mòn khép, tinh-thần mòn-mệt  
Mau vông

**THUỐC MẠNH ĐẠI-QUANG**

Số 13, Hàng Hoàn Hanoi — Ngày 20/2/1955

Đường mè hàng hoàn khan  
ta-chung-le-gi-đi-có-sợ

**TRICOTEX**

mềm, ấm, nhẹ, bền

Distributeur

Hội Hợp — 108bis Hàng Trống, Hanoi

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT của HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

— Quận Trinh chưa xú  
trảm Phúc-Loan, nhưng

Phúc-Loan đã chết. Chú muốn báo  
thì chí còn có cách tìm đến chỗ  
chôn nó mà đào mà đánh thay,  
như cách Ngũ-Tử-tu bao thù Sở  
Binh - vuong ngày xưa. Mả nó nghe  
đầu ở chặng Quảng-binh ấy, vì Hoàng-  
ngũ Phúc cho giải ra Thăng-long để  
xét án, khi đến Quảng-binh thì Phúc-  
Loan mang bệnh chết tại đó...

Xuân tái mặt, đứng lặng cả người,  
tay buông dứa bát, thở dài:

— Thè ra trời không cho tôi kịp  
giết thẳng khốn nạn ấy để báo thù  
cho cha, trọng nhời thè với mẹ, hờ  
trời!

Rồi nhanh như biến, trong tri Xuân  
suy nghĩ và quyết định không cần  
phải giấu diếm chán-tướng với tâm-sự  
nữa, cho nên chẳng để Diệu kịp hỏi  
lại câu nào, Xuân đã dõng-dạc nói  
tiếp:

— Anh Diệu ơi! Em có một câu  
chuyện riêng, bây lâu vẫn giấu cả anh  
và mọi người, bây giờ sắp sửa biết-  
ly, mà có lẽ là vĩnh-quyết, vậy em  
xin nói thật, anh tha lỗi?

— Được, chú cứ việc nói! Diệu uống  
canh chén ruya và gật gù trả lời.  
Chú với tôi tuy là anh em kết-nghĩa,  
nhưng tình thân như cốt nhục, còn  
có việc gì quan-ngại. Tôi đã bảo nếu

như cái lý của chú phải thì tôi cũng  
xin bỏ Tây-sơn, để cùng đi với chú  
kia mà!

— Trước hết từ giấy phút này, anh  
không được gọi em là chú nữa nghe!  
Xuân mỉm cười nói.

— Sao... Sao thế? Diệu quắc mắt hỏi  
lại, đầy vẻ sững sốt.

— Vâ, chính thật em là con gái, anh  
ạ! Giờ này, với y-phục này mới thật  
là bần-tướng em... Bấy lâu em trai  
hình nam-tử, chỉ dẽ che mắt thê-  
gia, nhiều khi vẫn muốn nói thật  
với anh, mà chưa có dịp.

Không sao tôi hết được thằn-thái và  
tâm-trạng Diệu trong giấy phút vừa  
ngạc-nhiên vừa kích-mở quay-cuồng  
dập đồi này. Chàng tè-mè ngọt ngào  
cả người, đến nỗi muôn nói mà chưa  
biết nói thế nào cho đúng và trường  
hợp là lùng, ngoài hào-tuong-tượng.  
Miệng chàng chỉ lầm-rầm những tiếng  
« Thảo nào! Thảo nào! », trong khé  
cặp mắt tinh-anh và nảy lửa kinh-di  
nhir, sững người ngồi đối mặt.

Xuân cười và nói:

— Anh còn là mặt em lầm sao mà  
nhìn dù thế?, Đè em kẽ hết câu chuyện  
cho anh nghe!

Rồi thi với dung châm-rải dùi dango  
Xuân đeo chuyện thân thể mình: em  
cái nhà ai? đối với Trương-phê  
Loan có mối thù giết cha làm sao?  
Trước khi bà mẹ nhắm mắt, mình đ  
thè nguyên cầm dao chém đất thế nào?



giá trai lần mò vào núi Bia học võ-  
nghe ông giáo Hiển là có lập chí gì?  
nhất nhát kè rõ cho Điện nghe, không  
giấu tí nào.

Không để nén được lòng bi-thuong,  
cảm-khác, nang — ta ném trả lại tiếng  
xung hò hý cho Xuân từ đây — khéo  
thứn-tứn và kết thúc với ý quyết-  
định:

— Đây, anh coi em đã lỗi mất lời  
thề thứ nhất đối với wong-linh bà má  
em rồi! Giờ còn có cách gì hơn là  
bắt chước Ngã-Viên ngày xưa là trở thành  
Số Bình-vương, như anh đã nói ban  
này, em phải làm sao dám chém Phúc-Loan,  
dàn mà nó lên, đánh vào  
thầy-ma né ít hèo, thi mới chuộc được  
lời thề, hả được lòng giận... Anh ơi!  
cái thù cha mẹ chết nặng trong tâm-  
hồn em từ mấy năm nay, không giày  
phút nào quên... Em không có sinh trên  
em dưới nho mà hòng đỗ trút công  
việc báo thù tuyệt-hận ấy cho ai!  
Thế thi phen này em muốn ra theo  
Trịnh, lai sàng là đặc sách, anh thử  
nghĩ xem!

Điện với vàng trút xuống dưới đất,  
chắp tay vái nồng lia-lija và trịnh-trọng  
nói:

— Có thật là Mô-lan đời nay: tôi  
xin chắp tay vái cõi để tỏ lòng kính

một bức hiếu-nết anh — thư mà  
bấy lâu tôi có mãi không thấy.

Nàng thận-thông luồng-cuồng, gạt  
tay Điện và kéo chàng ngồi xuống:

— Trại ơi! Anh chờ làm quá thế!  
cho thiên-hà dởm ngo di-agni chúng  
ta! Em đã thật tình nói rõ chau-  
trong và tâm-sự cho anh biết rồi, giờ  
em van anh không được gọi em  
là cõi đấy. Anh cứ coi em như đứa  
em át mà gọi bằng em, không thì ôm  
xuống thuyền ngày hảy giờ, không nói  
chuyện nữa.

— Vâng, cõi cho phép thi tôi xin gọi  
là em! Điện thông thả đáp, dồi vẻ  
mặt, thân thiết bâ-lâ ban mây ra lê-  
mạo kinh cần. Tháo nào... Tháo nào  
từ trước ông Hạt vêu ngó-ngo em là  
dàn-bà cái-trang, té rá em là dàn-bà  
thật. Kép chí của em đang kinh đang  
phue quá. Nhưng tôi thành-thật nói  
với em rằng: em muốn dàn Trịnh  
để theo đuổi chí-huống phúc-thủ, rõ  
là thất sách, chả khác gì muốn bắt  
cá mà trèo lên cây cao. Em nghĩ sao  
lại cõi tu-tưởng trai ngược thế không  
biết.

— Anh nết ơi! Hiện nay Trịnh &  
Bắc-hà không phải hùng cuồng bêt  
nhất đây ư? Chúng có rành rành là  
họ, đánh có một trận mà ba được

kinh-dâ chúa Nguyễn dễ dàng như  
trò bắn tay. Em muốn loại chí phúc-  
thủ, không thương bong họ tài-còn  
trong vào ai được bây giờ?

— Ấy chết! Thế là em định treo  
cây tim cá đấy.

— Vậy thì anh bảo em phải làm  
sao cho được tại chí?... Da sao em  
cũng là dàn bà còn trẻ người non dạ,  
ngã lâ chua rộng, lo  
chua xa, anh cứ thèi  
tâm chi-dần bộ em.

— Muôn được toai  
chí, em không phải  
cõi đâu cả, giờ việc ở  
lại đây.

— Với Tây-son?

— Phai, với Tây-son.  
Em nêu biết nhất-lý,  
nhất-loạn, nhất-hạng,  
nhâ-suy, lê trôi cuộc  
đời xưa nay tuân-  
hoán dấp cõi vân-thê.  
Cõi lai không có ngõ  
vua nài, thế nước  
nào được vững bền  
thịnh-trị mãi mãi.  
Pham kẽ có thiên-hà,  
hết-tri quá thi kiều,

kiều qua thi đầy; đầy quá thi đỗ, là lê tu  
nhien. Họ Trịnh & Bắc cũng như  
chúa Nguyễn trong ta, hường mãi  
thinh-tri và sinh ra kiều mào lâm-rồi,  
bấy giờ đến lão dàn-tâm nganh-mặt,  
thien-van đồi tay; cuộc thăng của họ  
hùng ứng yểu ra đồi, thế nào họ cũng  
chẳng qua như ngọn đèn hết dầu,  
phai lèn mệt cái đè ròi tắt rui đấy  
thi cho em khoét mắt cết luối tài-  
thôi. Chúng ta cứ xem dàn-tâm nhän-

sự dù đoán thiên-van sắp sára đòi. Lâu  
nay dân-tinh luvu-ly khô sờ ra sao, chẳng  
nói thi em cũng rõ. Đời này chính là đời  
loạn, dân khô trâm đường, ai nấy đều  
mong được thay tay đổi mặt tam-chú, để  
cho sự sống của họ sára lại khác hơn, để  
cứu hồn. Thế là cải-thien-menh-lẫn nhän-  
tam cùng muôn từ giã hai họ Trịnh  
Nguyễn..

Đề chuyển sang  
Lộ Tây-son à? Xuân  
ngắt lời Điện và hỏi  
lại, dường như cõi ý  
ngò-vực.

— Chết lại cõi ai!  
Điện trả lời mệt-éch:  
rên-réi, tò hết-long  
tin. Gặp đời loạn-là  
thê này, pham người  
anh-hùng hào-hạt  
đều mõm tuốt gươm  
dung-dây, ra tay xua  
lê cuộc đồi, dưng  
lêu-dai nghiệp. Vì  
thien-hà là của công,  
ai cõi tì giáp loạn  
yên-dan thi người ấy  
lâm-châ. Xưa nay lêm

nên việc lớn trong thiên-hà, bởi tay  
những hang quan-manh ác-vái thiến  
gi? Theo con mât-đi thien-xét, mà  
tôi tự tin rằng nhện xét đúng, anh  
em Tây-son trai-chú ttre là hàng anh-  
hùng ứng yểu ra đồi, thế nào họ cũng  
lập-thanh đại-nghiệp. Hết lời đoán sai,  
(còn tiếp)

— Dưới chân núi Ma-Yen, đồi bẹn tri-ám BA-NHA TÙ-KÝ đã gặp nhau & hén sòng... chí vi  
tiếng đàn-huynh-dieu! — Rồi cũng ở bên-xira... mồi mìn-thu sau, đồi bẹn đã lè loi! — BA-  
NHA cũng đốt-dinh trâm-nhung.. để khac người tri-ký..

Mỗi xã hội rẽ đồi bẹn tri-ký xin các bạn hãy tìm đọc cuộn:

**BA-NHA TÙ-KÝ**  
CA KHACH LICH SU CUA SY-TIEN — GIÁ 2500

Ngày Tết quá ngoài chí nết dâng xi-ga hộp  
**EROS và VIRGINIA**  
Xi-ga thơm, nhẹ, có tiếng, ai cũng tra dùng hồn hết — Bán buôn tại:  
**PHUC-LAI — 87, PHỐ HUẾ HANOI — TÉLÉPHONE: 974**

BÚT CHÌ MARQUE « 2 cái đầu »

**DOUBLE — BACHE**

Đen, mềm hơn bò — Cõi bán & khắp các hiệu sách lop  
HOA-HỌP — 103bis HÀNG THÔNG — HANOI, GIÁ 1000



# MỘT PHƯƠNG-PHÁP TÂN-KỲ về nghệ làm báo của người Âu-Mỹ

(Tiếp theo)

Wanda không gọi ông thầy thuốc là ông lang nhưng gọi là ông giáo Viên (như ở nước ta gọi là Ông Bác, Ông Lang Thang, Ông Hai Viên vậy); lấy chồng là le faire à la Lohengrin. Họa thê nha, Wanda lại còn một cái này đặc biệt: là mắt nàng y như là mắt ruồi, một mắt thưa mà hăng ngào mắt gáy ở chung quanh nên nàng nhìn hùn hụn lóng lánh. Lần đầu, Peters nhận được nút đồng bạc tay gắt của các ông chủ tiệm ăn, chủ tiệm ruya, chủ tiệm khai vũ.. gởi đến phần của báo La Comète đã đựng chamaré đậm ho xem và bì báo nhiều người viết thư này đều là những người đã bị Wanda Wanthop lôi tên lên báo cũ. Những con sốt to nhất là, sau khi đã làm những chuyện lố lăng, rộm rỡ hay hao ngốc & tiếc chối, sảng mai về nhà dỗ báo La Comète ra đọc thấy phong trào Jó-bich-đà minh và hưng phấn tột bì ban bè chổ riệu, v.v. con mè khoe ! do cũng là một cái khoe của Wanda nữa. Tính ra trong năm trời có từ 75 vụ lỵ đì ở Mammoth chỉ Wanda đã lôi đì từ cửa người ta và lên mảnh báo La Comète! Thế là tiếng nổi tiếng. Rồi chả mấy lâu các báo khác ở Mammoth cũng bắt chước giọng văn của bà. Thực ra báo La Comète, chủ định làm cho báo chúng đọc; ấy thế mà bây giờ bạn thượng lưu tri thức phải tìm đến xem những bài đầy tiếng lóng của Wanda và họ lấy làm thích lắm. Có nhiều nhà ngôn ngữ học lại viết bài thảo cứu về thứ văn đó nữa. Nhiều báo xưa này không biế Tableida, cái phong trào Tableida là ai, vậy mà đến lúc đó cũng phải để ý và những đánh từ quái lạ, tự-cô-éch kim chua hể thấy ở trong ngôn ngữ báo báo giờ. Ở các công sở, người ta nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng đó (cũng như ở nước ta người ta không nói

dị hát phung là di dập, di xuống xóm kinh trời, di til muối; không gọi ăa là ăa nhưng gọi là mō; hut là frô, hết tiễn là dél, di ăn ghe là tông chum gáy là giáng rẹa;) rồi dần dần các tilt báo đều viết bằng thứ văn đó và cả những bài báo đó cũng như thế nốt.

Wanda lại còn là nhì.. tiên tri. À báo trước cho những cặp vợ chồng đến hàng rào thi đẻ con. Nguyên Wanda không ngây nèo là không mò mẫm vào các nhà hộ sinh, xem tên những người dân ba giữ trước будог năm lè; à lại thông đồng với con sen, vú già hỏi xem chả chàng có mang từ bao giờ v. v.. à gọi những vụ sin-tu-ở là «việc trời» — événements prévenus — và có hôm à doin cho một lạy vỗ lè nội tiếng trong hoàn cầu, lạy vợ đã ngoài một năm, trong hai tháng sẽ có con gái nổi gió. Để đảm bảo cách làm việc của Wanda cũng chả jay gì làm cho báo chạy.

Đang trước tình thế đó, Wayne, chủ bút báo Lanterne mời một viên bút từ Chicago về để dịch với Wanda, Peters bèn mua ngay cho Wanda một cái «máy ảnh hật liệu» bé bằng cái nhẫn, đeo vào cổ áo và chụp được rõ như mày lớn. Co cái bút bút đó, Wanda di dạo. Pháp mọi nơi, chụp đủ mặt to-lai lớn trong linh dưỡi đất các giang-delta: đây là một bà dài các vú và nói chuyện với một ông giáo sĩ vừa phồng mồm lên ăn một quả chuối tiêu; này là một ông giáo sư đạo mạo đương là bà say rượu ở bên một lè surray không tính nào; lại này một ông chủ ngân hàng đương cầm một thia súp đánh vào đầu vợ. Có lần nàng lại chụp được một ông nguyên lão nghỉ viện dưỡng già ngồi trong khỉ nghệ diễn văn; lại một lần nữa, một hội viên phe bảo thủ giáo cõe

truyện lùi đưa tì hổ để mồi à vú nữ cũng bị Wanda bắt, cho vào máy ảnh. Nhưng cái là tuột đó Wanda viết ra bằng thứ văn riêng của nàng lại kèm theo chụp nữa là «cho sá lịnh Mammoth làm ý và tất cả nước Mỹ kinh hoàng cười». Không người nào nghĩ đến chey-en dem nàng ra tòa kiện bởi vì sợ rằng kiện thi chặng rò con tuột đó sẽ cứ to mãi lên, khảng bit được; nhà ra cứ đe yểm cho một số ít người và tòa án biết lagnon. Và lại, Wanda lại còn được cái lợi là dân bà nữa: nêu là dân ông, chắc chắn là đã bị — để bắt chước cách nói «đã» — chắc chắn là đã bị dân rồi hay i ta cũng bị một chay-đi lội trán như nhenting bay bị du côn nô se...

Sau khi những bài báo của Wanda có in trong Anh kèm theo báo Comète chạy bao tất cả các báo ở Mammoth — rong số đó, kè cả báo Lanterne nữa. Wayne, chủ bút báo Lanterne, cảm ản lầm, nhất định phải trả thù.

XXII

Tại trưa mai ở Âu-costa hối đổi, bà kiy ra một vụ án mang khé póm: một vi công chúa nổi tiếng dám một nhát giao vào gáy ngực chồng trên xe lửa. Xét lại cái đời tinh của người thiến phụ này, từ trước đến nay nàng đã gặt bốn người đàn ông danh già: mỗi vị chúa au ông hoang tú và một nhà quý pau Mỹ giàu có họa Thach-Sueg, Vượng-Kas, Công chúa Rocenoordi được toa tia rắng ám. Nang tuyễn bỏ ràng sẽ vào po-ky; Peters bèn gửi ngay mọi bức điện: tin man tạp bối ky để cho báo La Comète. Néa chí cõe thô, cõng thường.

(còn tiếp)

## Bò thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu nước độc ngừa lờ giả  
một lọ 1500. Năm lít 800. Một lít 1400.

BAN DAU:  
Nhà thuốc Té-Dan, 131 hòng Bông Hanel

ĐÃ CÓ IÁN:

## Hầu Thánh

Phóng-sun tiêu-thuỷết  
của LỘ-NG-CHƯƠNG Giá: 4p/00

Trong cuốn bìa thánh, cáo baten sẽ thấy những chuyện thay, rất xác rồi, rất éo-le, rất tặc-cười, mà không báo giờ các bạn ngờ rằng, đã có thể xay ra ở Thang Long, là nơi nghìn năm văn-vật.

## Tinh-thần Phật-giáo

của VŨ-TRỌNG-CAN Giá: 3p/00

Bằng một lối văn giản-dị, dễ hiểu, Vũ-trọng-Can giảng cái tôn-giáo rất huyền vi của đức Thích-ca. Đó là một nền tôn-giáo khôn người ta thoát-tuc, và nang hồn ta lên cõi thanh-khiết» oao-sieu

**Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC  
N° 9 — RUE TAKOU — HANOI**

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THUM MIỆNG  
vì dùng:  
thuốc đánh răng  
**GLYCERINA**

Mỗi buổi bão:

## KINH DỊCH

Mỗi bộ sách có một Bông Phượng  
là xuất khé-losi

Toàn bộ 5 cuốn dày ngồi 2000 trang

Giấy thường 30p/00

Giấy Đỏ (kèm lụa) 75p/00

Giấy bạch mành cuộn thấp gồm 2000 trang

Thêm cuộn già 5p/00

Theo số lượng phân-pát sẽ:

**NHÀ IN MAI-LINH — HANOI**



20 tháng chạp ta có bán,

# XUÂN ĐẦU

Tập văn - thơ đầu xuân ẤT - ĐẦU của NGƯỜI BỐN PHƯƠNG

Gồm những văn - phẩm của:

NGUYỄN - VĂN - BỒNG — NGUYỄN - HỒNG — TẾ -  
HẠNH — NGUYỄN - KHẮC - MÃN — VĂN - HOA — TÂN -  
ĐÀ — N. K. PHƯỚC — TỐ - GIANG — PHƯƠNG - TRẦN —  
LƯU - QUANG - THUẬN — PHAN - QUANG - LÝ - HÌNH v.v...  
Đây ngọt 80 trang, in công phu trên giấy trắng  
quý khổ 21 x 28.

Bìa mầu, minh họa của MẠNH - QUỲNH kèm 2  
bức họa mầu của PHAN - QUANG - BÌNH và 1 bức  
phụ-bản khổ 26 x 42, trên giấy Bạch-y do họa sĩ  
MẠNH - QUỲNH vẽ, khắc và in lấy.

Giá ở Bắc-kỳ . . . . . 8p.50  
Giá ngoài Bắc-kỳ . . . . . 9p.50  
(cả phụ-bản và 2 bức họa mầu)  
Sản đặc-biệt giấy thương hùng có chữ ký các  
tác-giả.  
Giá mỗi bản. . . . . 60p.00

ĐỌC XÂY LÀM ĐẦU

Mùa vui trong ngày xuân thắm  
trái với niềm tin-tưởng vào sự  
sống.

Theo rỗi được bước đi của VĂN -  
CHƯƠNG TU - TUỔNG và NGHÈ -  
THUẬT VIỆT - NAM;

600 bức phụ-bản mỹ-thuật của họa sĩ MẠNH -  
QUỲNH in riêng trên giấy Hoàng-y.

200 bản ghi số, riêng từng tác-tại-y.  
400 bức dán riêng cho các bạn chuộng mỹ-thuật  
viết thư về mua trước.

Giá mỗi bức 4p.00 — trước 6p.45  
Đại-lý Trung - Nam sẽ nhận được sách bẩm  
trước ngày 22 tháng chạp là.

Bạn-giá mua lẻ xin gửi mandat về trước thêm  
trước 6p.20 — Không bẩm lô, hóa giao ngay

Thư từ ngân-phieu gửi về: ÔNG GIÁM-ĐỐC nhà xuất-bản NGƯỜI BỐN PHƯƠNG  
N° 6, PHỐ BƯỜNG THANH — GIẤY NÓI SỐ: 212 — HANOI

## CÁC NHÀ BUÔN

Hãy đọc Boucicaut của DƯƠNG - VĂN -  
MÃN để biết rõ những phương-pháp  
tố-chức, tối-tần trong nhà buôn lúa  
một nhà cách-mệnh nền thương-mại  
thế-giới đã sáng-lập ra hằng Bờn Mar -  
ché, nhà buôn lúa nhất nước Pháp  
và danh tiếng nhất hoà-cửu.

Sách quý-in đẹp, giá rẻ: 2p.20

Bản đặc-biệt có chữ ký tác-giả: 12p.00  
mỗi cuốn thêm 8p.60 trước phí bao-điện

C. I. P. I. C. 72 — WIC 6 — HANOI

Quý ông, quý bà buôn trẻ muốn cho trẻ  
hay ăn trong nhón sách cam sài nên dùng:

## Thuốc cam Tầm-Yen

sô được bao-nhón  
Bán tại hiệu thuốc: TRÁI - CỎ  
N. S. HÀNG BẮC HANOI, khắp các nơi đây có bán

## Dầu Nhị - Thiên

Tại bến biển, Mũi ve 1.400  
NHI - THIÊN - DƯƠNG - DƯƠNG - PHÒNG  
Rè, phố Hàng Bông, Hanoi — Telephone 549

Autorisé publication créée antérieurement à la  
lai da 13 Decembre 1941

Editor a beenomajlire de Trung-Nam Ton-Van a'

Editor a beenomajlire de Trung-Nam Ton-Van a'

36, Baudouin, Paris — France — Hanoi

Tirage 11.000 exemplaires

Certifié exact l'inscription

L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE NG DOAN VIEN

GIÁ MÙA ĐẦU			
Mỗi 36	8p.20		
Mỗi năm	6.000	12.000	18.000
Bắc-kỳ, Trung-kỳ	22.000	18.500	25.000
Nam-kỳ, Campuchia, An-hoa	35.20	30.20	37.50
Ngoại-quốc và Công-võ	70.40	68.40	72.40
Mua bao-phát trả tiền trước mandat xin nă.			
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI			