

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

A227-03

Huân-lê Thuốc-tê

Trong tuần lễ vừa qua, cả các mặt trận ở Tây Âu, Đông Âu và Thái Bình Dương đều hoạt động vô cùng.

Sau hai đảo Leyte và Mindoro, quân Mỹ đã bắt đầu đổ bộ lên đảo Luzon là đảo lớn nhất trong quần đảo Phi-quát-tan từ sáng ngày 9 Janvier vừa rồi. Tướng Mac Arthur lệnh cho quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã cho quân đổ bộ lên miền Bắc Lapon trong hai khu Lingayen và San Fabian. Quân Mỹ đã dùng tới 3 đoàn tàu vận tải để 300 chiếc cá tàu chiến hộ tống cho quân lính và chiến cụ tới. Trận thay phi-chiến trong vịnh Lingayen trước cuộc đổ bộ rất là kịch liệt. Các đội phi-quân và lính-quân cảm tử Nhật đã làm cho bên địch bị thiệt hại rất lớn. Theo những tin gần đây thì quân Mỹ đã bám được vào khu Lingayen và khu San Fabian là một miền núi non rất hiểm trở và hiện đang có mở rộng các khu đã chiếm được và tiến về miền Nam tức là miền eo biển Manila.

Các trận đánh trong các khu đổ bộ hiện rất là kịch liệt, quân Mỹ đã đem được nhiều chiến xa lên bộ. Đổi lại với số quân lính và chiến cụ nhiều hơn gấp bội của bên địch, quân Nhật ta chiến đấu với một lòng can đảm và hăng hái vô song. Các trận đánh đang diễn ra tại Bắc đảo Luzon là phản ứng lớn lao và rùng rợn nhất ở Thái Bình Dương.

Tin Romeo báo quân Anh cũng đánh đổ bộ lên miền bắc đảo Mani và đánh lật vào miền Van-ting nhưng đều bị thất bại.

Ở Tag-ka, trong khu Ardennes, quân đồng-minh vẫn từ từ tiến và đánh lui quân Đức về phía Đông. Trong mấy hôm

gần đây, quân đồng-minh đã lấy lại được nhiều thị trấn quan trọng ở phía Đông Bỉ như Saint Hubert, Laroche, Bihaïn, và quân Đức vẫn rút lui về đầu phía khu Ardennes để tránh mưa bão và của tướng Anh Montgomery. Ở sườn phía Nam khu Ardennes và ở miền Đông Nam Bastogne, quân đồng-minh vẫn đuổi theo sát các đội quân Đức rút lui và đã tiêu diệt Gives. Hiện Đức đã rút 4 đội quân thuê giáp ở khu Ardennes và sau khi đã bị thiệt hại lớn.

Ở khu Nam mặt trận Tây Âu, trong mạn giữa sông Rhin và sông Sarre, quân Đức vẫn tấn công dữ dội nhằm thắng chiến-tuyen của đồng-minh trong mạn do lô quân Mỹ thứ bảy giữ nhưng quân đồng-minh vẫn dùi bùi trán thế từ Sarreguemines đến phía Bắc Strasbourg.

Ở phía Nam Strasbourg, trong đồng bằng Alsace quân Đức đã mở được một đường hầm tới con sông đào nối liền sông Rhone với sông Rhin nhưng hiện đã gặp phải những ca quan phòng thủ khá mạnh.

Tướng Viger đã được cử làm Thống trưởng quân đội để giữ thành Strasbourg, tướng Viger là tướng Pháp cải huy sứ đoàn Thiết giáp thứ nhì của Pháp và tiến đến bờ sông Rhin trước tiên.

Ở Đông Âu, theo cả tin Nga và tin Đức thì Thống chế Nga Koulef đã khởi

(xem tiếp trang 27)

PHÒNG XEM BỆNH

BÁC-SỸ PHÁT

21 phố Hàng Buôn
Lý-thường-Kiet,
sau phố Sinh-tu,
sinh viên Té-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30
Buổi chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

CÁI NAN KHAN THUỐC LÁ

ít lâu nay, ở chỗ nào ta cũng thấy phần nón vẽ thuốc lá. Hiếm lắm. Đất ẩm mà hút lại không ngọt. Nhiều người đã nghĩ đến chuyện cái, nhưng việc đó hình như không dễ như người ta đã tưởng. Đầu dành, đốt với những người có chí, không có chữ «bắt khặc», hao giờ; nhưng đối với đại đa số những người thường, nếu cái thuốc, dù là cái thuốc lá — mà dễ dàng thì thế kỷ XV XVI, ba nước Anh, Nga, Thổ đã bài trừ được thuốc lá mà thứ cỏ «tương tư» của Áo - châu đó còn đâu bành-trướng được, như ngày nay nứa.

Người ta bỗng

là thuốc thơm, thi-namp, thi-hon. Ma tu bao giờ; nó cũng vẫn là một cái nệm. Có điều là báy giờ hao bao iờ hé, cái nệm đó nguy hiểm, không những vì thuốc đất, mà lại có và thuốc xấu thường xấu, các bạn xem ở dưới đây sẽ biết, có nhiều chát độc nơ và hại cơ thể người ta bao.

Các bạn sẽ còn đọc thấy nhiều bài giá trị về thuốc lá về các phương diện khác, nhưng xin nói ngay rằng chúng tôi không có ý định đem một bài học «cái thuốc lá» đến cho a cả bài là việc trên sực của chúng tôi.

T.B.C.N. TẾT NÀY

Sẽ xuất-bản một số dày gấp đôi số thường

**DĂNG NHIỀU THƠ, TRUYỆN,
LUẬN BẢN VỀ NHIỀU VẤN-ĐỀ
KHÁC-NHAU. BÀI NÀO CŨNG
HAY, IN ĐẸP VÀ SÁNG-SỦA**

GIÁ MỘI SỐ: 2 \$ 50

Số in có hạn, các Đại-ly
nên giữ-thự về-hiện-trước
một thời gian-thuộc
mà người ta ngồi
một cách mệt-le

Chi-lý khoa-hoc xét về thuốc lá để trình cho mọi người biết qua về một thử nghiệm mà nhiều người mắc phải và nếu ai thấy cái hặt đó mệt tay
người cầm được
tưởng cũng không
vô-lich.



Lịch sử của thuốc lá HAY LÀ DÂN VĂN MINH HỌC THEO DÂN MỌI-RỌ

Tháng October 1493, nhà Thám-hồm với, tức là vào năm 1498 họ đã nồng Christophe Colombe sau khi tìm thấy châu ra cái gì ngô giật hột gừng thứ tay cò Mỹ. Dân của ban ở đây đã sưu vao đó và về lồng ngang lát chia Âu. Khu trung tâm cát thô giới mới, quan sát Cây có độ dược trong sáu tần tại đất Tây-ban-nha rộn, tại đất Bồ-tát-nha là hai mươi bốn nghìn người học thời đã man, nghiên hàn khói đó qua, thi sẽ bị say-sưa như uống một khứ rượu mạnh. Nhưng kè có đạo ở đó ngày nay cũng hành ra nghiên thử cỏ ấy. Nhưng ban sơ chưa quên thi dùng thử cỏ ấy, guy hòn lâm ol khói nó làm cho người ta toàn mồ hôi và nhợt lùi đi, có khí dân chia đều một lè-ký, elang riêng gí rube. Phap mà hầu hết các nước vẫn mến chán. Chính tôi đã thí nghiệm thấy khói, và điều đó cũng không có gì lạ, vì có nhiều thứ quả khác ăn rất ngọt làm hại cho não-tay.

Tháng đầu Bồ-dao-nha thi nhau hái khai lá cây cỏ đó, và ca-tung đức linh của khai lá cỏ như là vị thuốc tiêu tiêu giải mạn thân hiệu nhất dời, năm 1500, стран Pháp tại Bồ-dao-nha là ông Jean Nicot thô nhiên này, ra cùi g' nghị dem về dâng Hoàng-hậu Catherine de Médicis, nhưng cây a thuốc lá là đó, chủ g' la, để hậu dùng khói lá chà, cát chứng nhưn dâu. Bởi vậy tên châc đặc của thuốc lá, người là lấy tên Jean Nicot mà đặt, tức là châc nicotine.

Nhưng có lẽ người ta làm. Vì môt ông thầy đồng gốc gác xứ Angouleme (Pháp) vẫn là nhà tiếp-lâm và hoạt động nay đã cho ta biết chính ông ta mới là người đầu tiên đem thuốc lá vào đất Pháp.

Trong năm 1530, nhà vua bắt đầu xuôi biển năm 1538, tức là trước năm Công Nicot lấy giông thuyền lá, năm, ông ta đã đưa ra biển một vị thuốc đặc.

Đầu tiên, dân Tây-Ban-nha bắt chước Có môt điều là việc là có một thứ cỏ tên là khati không những cuốn lá xem mà dân bản-xó gọi là Pétain, chúng không có ra sao. Chẳng bao lâu quen miếng thường mang theo kè-kè bên người, và chẳng cho là thứ cỏ đó thân dại thưa di hoa công. Mĩ nghiên.

Rồi môt đợt người Tây-Ban-nha mua không sao nhìn và đem Hong cho khói đi, cốt bộ cẩn thận trong không có nó họ nắm hòn lâm. Dùng thử cỏ để thử thấy này

Có khó rồi, chúng cho một lì, vào trong một lầu là ca-top rộn cùn lá đã bằng độ một cây nén, rồi đốt cháy, một lầu, chúng bay mom lông măt hột. Khi đó chúng bao iỏi lâm, ol nô lọc và làm măt nhưng da muộn của nó. Dùng nhiều như thế chúng bao dờ được tối khói trong il lầu. Vì vậy chúng hái luôn luôn cả những khí ngót nói chuyện với nhau. Chúng hút một hơi khói rồi nói. Đến ba không dừng. Thật ra, nếu người ta hút nhiều thứ khói đó quá, thì sẽ bị say-sưa như uống một khứ rượu mạnh. Nhưng kè có đạo ở đó ngày nay cũng hành ra nghiên thử cỏ ấy. Nhưng ban sơ chưa quên thi dùng thử cỏ ấy, guy hòn lâm ol khói nó làm cho người ta toàn mồ hôi và nhợt lùi đi, có khí dân chia đều một lè-ký, elang riêng gí rube. Phap mà hầu hết các nước vẫn mến chán. Chính tôi đã thí nghiệm thấy khói, và điều đó cũng không có gì lạ, vì có nhiều thứ quả khác ăn rất ngọt làm hại cho não-tay.

Tại phát triển, sang ông thầy đồng not trên môt chinh là người đem giông thuốc lá vào đất Pháp đầu tiên, vì ở xu, Brasil o nước năm 1555, ông ta đem nhiều họ thuốc lá về theo. Ông ta năm 1560 tức là 5 năm sau mai, đem giông thuốc lá từ nước Bồ-dao-nha về nước.

Dù sao, thi điều do cũng không quan- hệ lâm. Điều ta nên biết hơn là thuốc lá sú dì mỗi ngày một mọc lan ra khắp đất nước Pháp, và được dân chúng dua nhau hái khói là nhỏ xíu. Bão hòn cát Hoàng-thái-hậu Catherine de Médicis Hoàng-thái-hậu có lẽ là người thứ nhất hái nghiên thử cỏ lá đó. Tang chứng theo đà hái khói đó thời bấy giờ có nhau quí-phái đặt tên là « cỏ Hoang-Thái-hậu » (cỏ Mão-hậu) và « Médicés », tên là lấy tên Thái-hậu đặt tên cho cây cỏ này.

Ban đầu, dân chúng trong nước còn lố g bị báng thái-hậu là một bực mèo-ghéi mèn-ge, mà lại dâng môt thứ cỏ cát mồi-rọ ghé lòn như thế để chữa bệnh. Thậm chí có người ta làm tro điểm đặc Thái-hậu và khayen mà khán dân khéo cát i ghe và đọc tên là Cỏ dà ra tên gõ ÔX ẨY AUL

Nhưng rồi chàng được bảo ôn bè th' nghiệp khói, dân dã, lòn ron vào khéo các tùng op dàn chàng và thứ cỏ mồi-rọ kia dã inorn là một khứ rawn-thiết cho toan quoc như bánh-mì, rượu nho. Hết khói, rồn khói chua-dài, người ta lai nghĩ ra cách nghiên lá cỏ thành bột nhết veo lỗ mũi, và bồ là cỏ khô vào miệng mà nhai sống.

Tại chốn Triều-Tinh, những nộp thuế, ta nam vang nạm bạc đã chiếm một chỗ quan trọng trong các lè nghì triều-tinh. Những cái chỉ khét sợi lá cay vào mũi đã hanh ra những cái dấu hiệu của người lịch-sụ th' ép dot.

Trước sự hoan hô nhiệt liệt đó, việc trồng cây thuốc-lá khéo chín trưởng thành ta rất mau, đến nỗi sau khí phai mình Mỹ-chau ta toàn mồ hôi và nhợt lùi đi, có khí dân chia đều một lè-ký, elang riêng gí rube. Phap mà hầu hết các nước vẫn mến chán. Âu đều đã thừa hưởng được của đám dân man-moi Mỹ-chau, cái thời nghiên thuốc lá,

LÊ VĂN-ROE

JANVIER, HÀ CÓ BẢN:

NHÀ NGHÈO

của TÔ HOAI - Giá ở Bắc-ky: 50.00
Bản đặc biệt: - 150.00

CHỌN BẢN TÌNH

(Tiếng-uyết của HOFMANN)
và NGỌC-PHAN dịch - Giá ở Bắc-ky: 75.00
Bản đặc biệt: - 250.00

PEYRIER SÉ CÓ BẢN:

THƠ CHO MỘT THANH-KẾN BỐNG THƠ
của NGUYỄN-DŨC CHÍNH

Chơi Giữa Mùa Trăng

của BẢN-MÃC-JU

Dứ-Hương (Cô-ván)

của BẢN-MÃC-JU
NGUYỄN-LO CUNG - minh-duc

Nhà xuất-bản - NGÀY-MỚI

Cốm-đốc: NGUYỄN-NGỌC-GIƯỜNG

151 đường Henri IV Orléans - HANOI

VỀ CÂU CHUYỆN BÌA ĐẶT

Vợ Trang-tử lấy vò dập sảng

III

Vì sao Trang-tử không Khóc?

Trang - Tú diệu tung vò bằng một khúc hát gõ nhịp vào cái chuông sành, chính là một sự-điển-cô-thật.

Một người là đời-tất-cô-củ-chỉ là đời-như-thờ.

Nhàu đây, thành ra, một diệu-cô-văn-chồng: người ta thường dùng bài-chữ « Cò bón » nghĩa là gõ nhịp chuông sành, để chỉ rõ cách buồn-eu-kè vừa mới gõ vò.

Nhung sự thật chí-vòn-vòn có thể, không hơn không kém. Họa ra thế là bịa đài, kèm đi thi sai-mất-chân-ý cò-nhẫn. Vả lại, dù-chỉ của Trang-Tử tức là cương-mục một thiên-nhân-sắc-trí-thi-học, bên trong ký-ugia những tu-móng cao-xa về đối-nhân, và lỗ-sóng-chết, tóm-lai, và đạo lý-dại-iy-nhiên, sở-dĩ ông gõ chuông mà hồn là vò-thờ, chí-không phải vì cô-bà-vợ-puô-bac, là một chuyện rắc-kém thường-tấp-thờ, như người ta bày đặt gác vào cho bay.

Trong thiên « Chí-lạc » sách Trang-tử được trích ra sau đây, chúng tôi muốn cung-cá-c ngai-don-cá-nguyễn-vân:

« Bà-vợ Trang-tử chết, Huệ-tử đến viếng tang châm-buôn, trong thấy Trang-tử đang ağ-zâm, gõ nhịp vào chuông sành mà khóc. »

« Huệ-tử nói: »

— Người ta ám-đ với mình bao nhǎn-ném, sinh-đe con-tôi, nuôi-những-tôi-trưởng-nhau, gõ người ta già-yếu-quá-dot, sinh-chết, và lỗ-tuồng-kao-lao-thi-tho, lại còn gõ nhịp chuông sành mà hồn-nghén-agoo, chẳng-hòn-vô-tinh-quá-lầm-nhó.

« Trang-tử trả lời: »

— Ông-ran-đi diệu kỵ không dung, sự-thờ, mà nhà-tôi vừa mới-mắt, trong

lòng tôi ban đầu không-khỏi-cảm-xúc nôn-nạc, Nhưng rồi sau-tôi-xét-kỹ-ra: kỹ-thúy, vò tôi vốn không-có-sinh-mệnh,

chẳng-nhưng-không-có-sinh-mệnh; lại cũng không-có-có-hình-thờ, chẳng-nhưng-không-có-hình-thờ, lại cũng-không-có-có-hình-thờ! Chẳng qua ở giữa-khoảng-một-một-mặt-mặt, a-bà eo-như-không, biến-hoa-mà-thanh-khi-chết, khi-chết-biến-hoa-mà-có-minh-thờ; hình-thờ-biến-hoa-mà-có-sinh-mệnh. Giờ-lại biến-hoa-trở-về-tử-vong. Như-là ta-чуẩn-10-tỷ-nhiên, như-bên-mùa-xuân-hạ-thu-dòng-vận-hành-dập-dỗi-vay. Người ta-chết, tức-là-thanh-thoi-yen-ugli-ở-giữa-tèo-nha-trời-dắt-tổng-lặng-bao-la, rỗ-sạch-mọi-sự-bản-biết-của-thờ. Vay-mà-minh-ngồi-bên-khêc-lèc-bù-lu-bù-loa, té-ra-không-quyet-thông-dat-sống-chết-lỗ-thuồng, vì-thờ-cho-nên-cô-khóc-khóc-với-đây! »

« Trang-tử thè-tè, Huệ-tử diệu chí. Trang-tử tắc-phương-ký-cán-cô-bàn-nhì-na, Huệ-tử nỗi: »

— Dù-nhân-cu-trí-chóng-tử, lão-thần-tử, bắt-khô-riết-tức-kì, hụt-cô-bàn-nhì-na, bắt-zè-thêm-khô? »

Trang-tử nói: »

— Bởi-nhiên, thi-kỹ-thúy-là-dâ, ngã-dốc-hà-nắng-vô-khai-nhiên? Sát-kỹ-thúy-nhì-bản-vô-quâ, nái-dâ-vô-sinh-dâ, nhì-bản-vô-hình; phi-dâ-vô-hình-dâ-nhì-bản-vô-khi, nhì-hó-mang-khi-chí-gian, biến-nhì-hầu-khi, khì-biến-nhì-hầu-hình, hinh-biến-nhì-hầu-sinh, kim-hieu-hieu-nhì-chí-tử, TNQ-tuồng-dâ-xuân-hạ-thu-dòng-tử-thời-hành-dâ. Nhìn-đó-già-nhiều-tâm-v-eg-thật, nhì-ugia-khien-khieu-nhien-lay-khi-khoc-chi, ip-di-đi-bắt-thông-nô-mệnh, cõ-om-dâ»

Với-oan-chuyen-vừa-kè-trên-day, Trang-tử-cố-lấy-một-việc-quan-bé-ngay-deo-them-minh-dâ-đi-đi-tô-cho-Người-dâ-đi-đi: vò-vết-biến-hoa-dawn-bởi-một-tai-khi-hao-hâm-trong-vũ-trụ-nó-chanye-vân-dập-dỗi-mà-la-yom-không-có-tử-sinh-gi-có. Muôn-loài-muôn-vật-tử-thien-co(mày-trời)sinh-ra-rồi-lại-trở-về-thien-co, đó-là-cá-thuong-ly-tu-nhiên. Hnh-thờ-nhien-sinh-chẳng-quâ-là-một-truong-mộng-thờ, mà-nhân-ta-không-tu-biết-mệnh-rồi-và-lẽ-thường; không-chẳng-tu-sau-thê-roc-tay-theo-ý-do-mà-quen-cău-chúc-huong-hồn-nhân-chết-durus-tiê-diễn-las-hồ-và-vây.

Bở-vậy, tông-cứ-do-đo-đinh-của-ho-Trang, là-thien-tuoi-cát-lý-tu-nhiên-của-các-sư-vật, lấy-day-lam-phép-tu-uong-mà-đi-doi, thi-dâ-cho-nhân-vật-có-phu-bô-phieu-tap-dân-thé-nào-cũng-không-jam-tòn-tu-uong-dân-lam-tinh-minh-dược.

Ông-bảo-cá-khoa-lạc-mà-nhân-tu-uong-gai-hai-biến-chêng, cùi-câu-dượm-tu-uong-sư-vật-sướng-về-hinh-nhâ, tu-uong-bi-lợi-lộc-lâm-mu-za-tâm-tinh, cướp-mất-cá-tý-dô; sao-bằng-cá-khoa-lạc-về-tinh-ta-nhan-thanh-cao-tu-tai, gác-ast-một-sư-sinh-tu-danh-lợi-ra-ugli-vòng-lo-ugli, thi-mãi-là-chân-thue-khoa-lạc, day-eg-nhân-vật-Dao, hiêu-lê-tu-nhiên-cua-Dao, môt-biêt-nam-mít-trao-dồi, khac-sắc-thô-ye. »

Một-nhân-biết-sach-du-đong-sinh-không-khi-não-chá-trong-hình-thờ, mà-chỉ-lo-giữ-giú-quý-chuồng-nha-thần, hiêu-thần-cái-lê-sóng-chết-rất-thường, và-không-dâ-cho-tinh-câm-lam-ley-dung-droc-minh, nghĩa-là-không-có-nhưng-sự-dâc-

thất-bi-boan-đi-dài-khiến-cho-tâm-linh-minh-phai-da-mang-kện-bia.

Như-vậy-thì-nhân-vật-trăm-năm-cá-đang-quâ-dài-chi-là-một-việc-thuật-lý-tu-nhiên, chẳng-trach-ông-không-biển-không-khóc.

Chẳng-nhưng-không-biển-không-khóc, ống-lý-còn-gõ-nhip-vào-chậu-sanh-mà-cá-bát-ở-trước-hinh-sang-bà-vợ-và-nhân-nhâm-mắt, tò-ra-minh-tông-giết-mệnh-rồi-và-lẽ-thường; không-chẳng-tu-sau-thê-roc-tay-theo-ý-do-mà-quen-cău-chúc-huong-hồn-nhân-chết-durus-tiê-diễn-las-hồ-và-vây.

Ta-xem-cá-c người-nhân-vật-như-Trang-lú, sánh-dạo-du-đong-sinh-của-ho-Trang, là-thien-tuoi-cát-lý-tu-nhiên-của-các-sư-vật, lấy-day-lam-phép-tu-uong-lát-cá-khoa-lạc-binh-thê-và-my-sự-đi-boса-dắc-thâi-đi-dài-nâa-đang-không-bao-gi-lay-sự-trinh-tết-bay-bất-trinh-tết-của-một-nhân-dân-bà-lâm-chuyen-quâ-tâm-giới-ý. Nê-ông-mảng-nghinh-nhữ-g-việc-lâm-thuong-như-hết, nì-Trang-tử-không-còn-phai-la-Trang-tử-nữa.

Nói-cho-cùng-mà-ugle, vì-phòng-đò-đong-có-gặp-phai-một-nhân-vật-quâ-püyü (xem-lop-trang-27).

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC

ĐAU ĐẬM DÀY

HO GÀ

ĐIỀU-NGUYỄN

Tổng-đục: 128 Hàng-Bông, Hanoi
Đại-ly-khắp-cõi-Đông-pháp

QUỐC-HỌC THU-XÃ
sđp-phat-hanh

KHÔNG-TÚ

HỌC-T-SHUYẾT

II và III
15.-GIA-Cát-mua-là-hay-gi
15p.-200p.-150p.-10p.-50p.-10p.

Biết-nhân, biết-minh, trâm-trận-không-thua... Trước-hết-hay-biết-minh. Cái-ván-miền-tinh-thần-của-ta-có-nhưng-gi? Giú-hog-ta-phai-zay-zay-dâp-thê-nhao-là-Hay-dec-GHIMM.
DÂNG-phai-obi-của-DÂI-NAM
gia: 10p-20.-Dai-ly-Hàng
-N-64-AMIRAL-BENES-HANOI

MỘT VỊ HOA-THƯỢNG NƯỚC NAM LÀM HOANG-ĐẾ TRUNG-QUỐC

Xã Hậu-bồng huyện Gia-lộ trấn Hải-
đường, có một tòa chùa cổ gọi là chùa Quang-minh, cây sưa um-üm, sống nước bao quanh, huyền là một nơi danh lam thắng cảnh, riêng chiếm một vách thanh cao ở gác núi vậy.

Tục truyền về đời Lê-Áo có một vị cao tăng là Huyền-thân trụ-trí ở đó, suốt ngày chéng-đỗ xếp hàng trên lâm chiêu tông, tung kinh nệm phật, chẳng để ý đến việc khác, và quán hổ: các diền lợi dọc, chẳng những các tăng-ni trong triều mòn, hẫu hối mọi người đều o lòng kính mến, còn là đại-sư cao-tăng.

Khi trời đã già, một hôm râm ngù & hau phòm, bỗng chiếm bao thây đức phật Di-đà kiêng làm bão điện, gọi đèn trước án, bảo rằng:

— Mี cõi công với Phật giáo, tu-trí lâu năm, trước sau giữ trọn đạo trai, một đèn long thiệp, thấu tối bắc xéo-cá quang minh, kiếp sau sẽ được giáng sinh làm hoàng-đế Trung-quốc, miên nhở lấy.

Khi đã tỉnh dậy, cho gọi tất các đạo tràng đến báo rằng:

— Ta đây từ bá xuất gia, quý y cùa phái, thường nghĩ tới khi trân duyên sạch hết, thiện quả vạn thành, được bước tới tòa son trân báu-đá, đó là sự bao dense báu hồn siêu sinh của ta. Ngờ đâu lại trái ý, ngay-en, kiếp luân hồi sau này, dem công phu gởi hạch lâu năm, đổi lấy một địa vị đại gian-nan và trân duyên. Chẳng hay nghiệp chướng kiếp trước, con cõi chô nào chùa trả hối được mà xui rên thế? Việc ấy-Nhị đã có kí-chí của đức Di-đà truyền từ ban đêm, các người tên nhó iỏi, sao thi ta đã quên rồi, vất vào thán ta mày cũng làm sao giải, để sau này chứng ngại-mòn chờ rõ sự thật.

Tới khi cao-tầng mịt, các đạo rặng y beo lối dài, lấy lát son viết mur-i chửi vai, rồi theo phép hòa-tàng nhà Phật, thu nhất giờ xuống bô vào bình hạc đem chôn, lại xây riêng một cái tháp-xàm, thường cúng lễ.

Lại nói ở xã Tiên-bié, huyện Vinh-lai có ông Nguyễn Tự-Cường, lúc té nhà nghèo chém học, khi té tên du học Tràng-an, đường đi qua chùa Áy, ghé vào tạm nghỉ một lát, không để ý đến tên chùa Áy là một lát, không để ý đến tên chùa Áy là chùa Quang-minh. Đời Hoằng-định, năm Giáp-thìn thi đỗ tiến-sĩ, sau đó được cử sang sứ Trung-quốc. Khi nào bị kiễn, Hoằng-đế Tùy có cho đổi tên trước ngày qua, hỏi rằng:

— Nhà người ở Annam, có biết những danh lam trong nước, có nơi nào gọi là chùa Quang-minh không?

Nguyễn Tự-Cường qui tâm rằng:

— Danh-lam ở nước tôi có rất nhiều, như các cõi-xá Quỳnh-lâm, Bảo-liên, Phô-sinh, Qui-diển, tên vốn nghe tiếng, còn như tên chùa Quang-minh, chưa rõ ở nơi nào. Nay vâng lời quý ban hỏi, chẳng rõ có vi duyên có gì, cứ xin báu rõ cho biết.

Hoàng-đế ngâm ngùi nói rằng:

— Khi râm sinh ra, trên vai có mười chín son dề rằng: « An-nam quốc Quang-minh tự Sa việt lú khâu » nét chín rết rõ ràng, ý hàn kiếp trước-là-sư ở chùa Áy, kiếp này giáng sinh ở Trung-quốc. Trâm mìn, đây sao nét chín-dì, chẳng biết có phép mầu nhiệm-gi, đây sao được khôog?

Tự-Cường-lại tâu rằng:

— Tôi nghe-nhà Phật có phép « bát đúc » ấy trắc-ý thành-boong đã từ chùa Áy giáng sinh, ngày nay hén-dùng nước giếng chùa Áy mà đi thi bách-hết ngay.

Vua Tùy nghe-tâu, ngài vỗ nói rằng:

— Nhà người nói như ấy, vẫn nhả đáng cả, day có hai đôi đèn vàng bạc, lưu người nèo vì trâm trả về ngày báp qu Quốc, tìm ra chùa Áy, lấy được nước giếng đưa sang, trâm sẽ có hồn-hàng.

Tự-Cường lính mènh lạy tía mồ vè, đem viếng tâu rõ với Quốc-vương. Rồi đi khép, két đê, không ngờ tòa chùa Áy là chùa làng Hậu-bồng, lại là do trước khi đội két gai lại vẫn vào ngõi chôn.

Ngay năm sau, lại có sứ-bộ sang Tùy, Tự-Cường lại được cử sang làm Ghép-sứ. Theo lời dặn, ông dâng chiếc lo-hạc lấy đầy nước giếng chùa Áy đem theo đến Vạn-kinh, dâng nộp. Vua Tùy lập tức sai lấy nước lấy vào. Quả nhiên nết chửi sạch lèu, da dẻ căng thẳng trắng bông, voi mừng khâm xiết, lại cho đổi Tự-Cường vào bão-rặng:

— Trâm được nhà người chỉ hào, hiếu rõ trân duyên, không thi suốt đời chịu mồ iỗi. Vậy khi vâng nước, nhà người lại nói vĩ trâm khéo nhéo một phen, sửa lại tòa chùa Áy, cho được sáng đẹp hơn xưa, khiêm trâm được tỏ lồng bao bần và mai-sa. Sau nữa là jô-ját, nước Nam quý cõi kẽi tượng chung-đúc, sinn duyên một vị hoàng đế Trung-hoa, cũng là một câu chuyện hay và tè vậy. Nay trâm giao cho nhà người ba trâm lạng vàng, ba ngàn lạng bạc, mang vé Xây-dung 36-tòa chùa ở vũng đe, qá cây dừa vàng bạc mỗi hột một đốt, để làm đố thê-cung-phật. Sau khi vâng nước, nhà người phải làm tròn công đức ấy, như trâm lự-dung ra làm, nếu không thi nhà Phật tự có cơ-hợp phúc bao-ting ở ngày thân nhà người và con cháu nhà người đó.

Tự-Cường vâng lời, từ tịa ra về, lại đem việc ấy tâu với Quốc-vương. Quốc-vương cũng lấy làm lạ, rồi theo phu-lời Thiên-triều, đem số vàng bạc ấy, mua gỗ đá khởi công, làm thành một ngôi chùa, có 36-tòa, trước sau tám báu, liền đối nhau, rặng lè, nguy-args, dùng hột sành giời chau-phu, lại xây một tòa phu-dò cao gần trâm-học, đứng xa trông ra về đột-ngoét và toàn nghiêm. Tự-Cường được cử trông nom việc làm chùa, việc gì cũng làm

dáng cả, day có hai đôi đèn vàng bạc, lưu người nèo vì trâm trả về ngày báp qu Quốc, tìm ra chùa Áy, lấy được nước giếng đưa sang, trâm sẽ có hồn-hàng.

Sau đó vào triều, chùa Trinh là Thành-tô Triết-vương, nghe nói Tự-Cường giỏi tang-tam trong liên-bối trong các con, người nào đang cho lên nôi nghiệp chùa.

Tự-Cường cư theo tướng-thiết nói thẳng với Thành-tô là chí-tô Thành-quận, vương có quí tướng-dâng nôi ngõi. Không ngờ lời nói thẳng ấy lại là cái vạ sát-thap, vì trong các con chùa Trinh lúc ấy có Vạn-quận vương da lợn, có hì vượng được làm thái-tu, tuy Tự-Cường uất-ise, sợ chùa Trinh nghe lời, sẽ tai-tai: cao minh-rết-to, bèn giả ý cho mời Tự-Cường đến tu-dé, hỏi về việc khác, rồi mời uống-tuyet-có-chát-dóc, và nhà phát-benh chết ngay.

Tự-Cường chết rồi, cửa nhà bị sa sút, con cháu đều hèn-ha, người dại-dần cho làng bao-ting về việc sinh-lòng-tham, tráo đổi-dổi-cây dại và tè.

SƠ-BÁO

ĐI CƠ ĐI

Hậu-Thánh

Phóng-uy tên-thay

của LÔNG-CHƯƠNG Giá: 4p-50

Trong cuối hòn-thánh, các bạn sẽ thấy những chặng-thác, rất rõ-rõ, rất to-le, rất thấp-cuối, mà không bao giờ các bạn nghe-rằng, dù có thể xảy ra ở Tàng-long,

Là một nghìn năm-vẫn-vật.

Tinh-thần-Phật-giáo

của VŨ-TRỌNG-CẨN Giá: 3p-50

Nhưng một bộ văn già-đi, cũ-khoa, Vũ-trọng-cẩn giảng-cát-hoa-giáo rất hay-hay-vi-của-đức-Thích-Cà. Đó là một nền-tôn-giao-không-nó-đi-thoát-hoa, và nâng-nâng-bản-tu-lên-cõi-thanh-khổi-son-cứu

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC
N° 9 — RUE TAKOU — HANOI

HANH-PHÚC

của BJORNSTJERNE BJORNSEN

Tổng công chung dưới đây
của nhà văn hào Bjornstjerne
Bjornson (Na-Uy) là lời hứa
về một phong pháp bù tri các
chết tiếc trong con thuyền, hét
thay tên đổi họ. Ở đây ta không
lấy nỗi buồn và sự quâu đền
thanh ái oán. Vui, vui nhè nhẹ
như tiếng sáo ca trong trào
trong ánh sáng đầu mampus, vui
thu thái như nỗi vui của thi
nhân ngâm bát thơ hào hùng.
Buồn, buồn, dù sao như tiếng
rõ rách của suối thoát nguồn,
buồn ảm đạm như cõi buồn chàng
trai trẻ; khòng ghen người già
trong буди сми. Càng vui thì
càng chung có là cả một bài thơ
trong. A bão vua suối không có
hồn thơ, ở đây, hồn thơ không
đi đâu náo loạn nay. Nô bao
tâm cả rêu tháp và là gốc
hồn thơ trên ở mỗi giòng

Điều gì?

Tôi chưa từng được đặt
chân trên quả quan của
BJORN SON, xong là theo sách
và lời những người đã và sẽ
lại, nước NA-UY thực là một
thiên đường thần tiên. Tay ô gác
biển sỏi hòn hót có các nước
CHÂU ÁU xang và sáp bờ biển
nên khí hậu da bò; không
cánh buồm đẹp, người vậtぐら
co cơc, sống ảm đạm, thái
binh mèo mèo. Cảnh như thế,
người nào thử nó là ai nết
vẫn chung nước nó chia tách
và với nó. Chỉ là ảm đạm bẩn
dịch không tài nào là được
hết lính lính của nguyên văn.

Bua là một gá chắn cửa,
giùm rời cửa không còn bé
nhà cửa. Gá là thích chắn cửa
cửa bén bờ một con sông lưu.

Gá leo lèo móm đà cao brđ
ra, bao súng. Móm đà trop lao
nhà ra gần đến giữa Giang
thanh thênh, bao này sang sô
tô với thuyền đã dâng với
hòn hòn được.

Má bộn kia pô lại có một cõ
bó cũng chắn cửa. Cả ngày,
gá trông thấy, có chung không
cõi nào nữa gá được.

A Hồi có khe nứt pô kia,
Em ngồi đợi áo thô bón mít
nhau.

Đóc gi bít tình, bít đánh
bao là gá hỏi đều không
một lời đáp lại. Cho đến một
năm sau có tiếng trả lời:

Lên em trên giòng nước

nhau, nhau nhau, nhau nhau
Như chim ngán hót, hót anh
shàn chán

vì chẳng có hồn lòng yêu,
Quá chờ sống, nước chẳng liệu
muối qua?

Nhưng gá ta sống chờ bít gi
hơn, rồi gá phải định không
để ý đến cõi bé nha. Nhưng
diễn quyết định ấy thay khô
thô hót như gá bá trống, Bi
về phong náo chẳng bá, mà
gao gao gao gao giờ cũng
lại gao gao trả về móm đà trôi
nhau súng.

Gá chờ đợi gá hỏi:

« Em à, nhà em là tên công xanh.

Em người trần thế, người canh

dân cõi

Thay tên, thay tên chí nhiều,
Em anh nặng nỗi phiền u u trong

Gá bắt gáu ngòi nay cõi Lá
châu cửa là người tiên.

Một hòn bờ một con sông lưu.

— Gá thi thao dưới giòng

sóng,
Nhà tan theo trưa là hòn nám

mít,

Bao không dí hõi bao giờ,
Với em, em phải xin thua cho

nhau, nhau nhau, nhau nhau

Gá ta cũng vẫn mit mù chung
biết todem đượ gá Giang ta
đây, ngày ngày, gá ngòi treo
móm đà nhìn sang. Dùm đam,
gá mo thấy cõi bé nhảy múa
xung quanh mít, mà móm đà
gá móm đà bón, và bé lại cảm
đến đất hòn.

Chang bao lâu, gá quên cả
ngó Gá chẳng lài lết đến công
việc làm ăn. Tình cảnh thật

đang thương!

Nghèo ngao, gá hát:

« Đá em là tên công xanh.

Em người trần thế, người canh

dân cõi

Thay tên, thay tên chí nhiều,

Em anh nặng nỗi phiền u u trong

lòng! »

Nhưng vẫn khòng ai trả lời.
Thay tên gá cũng tin rằng cõi bé
là tên tiên nay. Rồi gá bò vào
cõi, nhưng vẫn khòng thấy
yêu lòng hòn trống. Bú à bú,
dù làm sao, khòng lúc nào gá
khòng ngòi đèn nòng tiền xinh
đẹp quá, nòng đèn do gá tên
trước ngày.

Một hôm, đương bờ cõi bé nhau,
gá đợi trong thay một cõi gá
qua cõi. Giang sôu có chinh
nhện giống như tên thật bét!

Nhưng trống gáu, gá mới biết

tình em anh vẫn chẳng bù qua

nhau không phải cõi tiên. Gá, nay
nay, gá mất vía khòng tên này. Em, em

đương di. Xa xa, thời dịch cõi
tiên. Gá chạy hết sút lại;
nhưng từ nơi, lại khòng phải
nay. Mỗi lần pô di là một lần
cõi tiên nữa!

Từ đó, hòn bờ lùa nèo nèo
nào, trong cõi di lễ hay trong
hội, gá em, gá đây gá cũng
gáp cõi gá. Khi chém xá, gá
trông cõi giông hệt cõi tiên.
Nhưng từ đó gần, cõi tiên lai
hoa ra người khác. Sao cung
gá bái, anh-mach cõi gai xem
cõi cõi a cõi tiên không. Cõi
gai không trả lời, chỉ cười
thênh gá. Gá lài cõi tiên!

— Ô em trả lại là bao?

Nghèo tiên em thèi cầm nón
không tan /

Nóng đậm :

— « Thời tiên mong ước
nhau, gá em, gá em, gá em... »

Mong anh khoa khói lo toan

việc nhỏ,

Kéo anh ngọt ngắn vào ra.

Để cho lừa di khoa hit chung

hay, »

Gá nghĩ: « Hồi tôi lài lừa lài
lừa lài, ta ơng hieu như
người này, tên không trước
thoi ngay, gá em gá làm vợ.

Lài cuối vẫn xong, gá đã

không yêu tơ em ròi.

Rồi ta, gá mo ước vợ.
Nhưng khỉ gáu, gá lai mo vớ

bóng một người vắng mặt. Rút
cõi, gá tham tra an với người
vợ trót. Vợ cõi nho, gá cũng

không phản nản gi

Nhưng một hôm, nhau di tìm
đau ngòi, gá di đến gần móm
đá xanh. Gá ngồi nghỉ và lên
đêm:

« Bóng em nhà lừa chay bằng
Như trắng soi tỏ, để lồng quên
sao? »

Gá vùng đang dậy, nhau lai

đèng sau: thuong một hòn
giảm thiên-thanh sau rặng cây
rậm rạp, gá em gáe người béo
xiêm áo, đeo khay mì rời. Thôi là
gá đuổi theo. Rung lại rùng
gá chay theo. Thật chẳng ai
để lỗ tai nhau được với

nàng tiên này. Nàng chạy, chạy
mãi trong khi gá vẫn mê mài

theo sau.

Nàng tiên đã ra chiều
mặt; bước chân em đã bớt
nhanh. Gá nhận thấy rõ ràng
rằng, với giáng điệu ấy, người
ấy chính là nàng tiên rồi.

Gá ngầm nghĩ: Lần này chắc
lại bắt được nàng.

Nghĩ thế gá nhảy thang
lên, đến ôm chầm lấy nàng
tiên, khiến cả hai cùng ngã lăn
mắt xuống lòn chán đì, mệt
hết.

Nàng tiên cười Tiếc cười
lại ròn quát: gá tưởng mình
được nghe những điều chưa mìn
rằng khỉ tiên cũng. Gá em
nàng tiên trong lòng, chàng bằng
đẹp quá, đẹp là khung. Ngay phút
người trong giấc mơ, gá thường
nude ao sô với lòn lòn.

« Em! Em là ai mà, đẹp quá
thế? » Gá vừa hỏi vừa vuốt ve
nhàng. Hơi nóng của đôi má
mìn mang nhu lòn xang gá
không gá như suy, nhu lòn.

« Bé già! Lại gặp anh đây
Hé tim!!! Em & chona này... »

Để theo /

Gá vùng đang dậy, nhau lai
đèng sau: thuong một hòn
giảm thiên-thanh sau rặng cây
rậm rạp, gá em gáe người béo
xiêm áo, đeo khay mì rời. Thôi là
gá đuổi theo. Rung lại rùng
gá chay theo. Thật chẳng ai
để lỗ tai nhau được với

NGUYỄN-VĂN-KHOAN
Trích dịch

« Les amours en poésie de

BJORNSTJERNE BJORN-

SÖN (Cheo, bản dịch của

Sébastien-Voirol.)

BUT CHI MARQUE RỘI CÁT ỦA 41

DOUBLE — HACHE

Đen, mềm hơn hết! Cỏ báu ở khắp các hiệu sách lớn
HÓA-HỢP — 108bis HÀNG TRỐNG — HANOI, GIẤY MỜI 448

Đến tháng 10/1945, sau khi thành phố Hà Nội giải phóng, một số nhà xuất bản và cá nhân đã bắt đầu kinh doanh lại. Trong số đó, có một tiệm bán sách cũ mang tên "Double — Hache" (Đen, mềm hơn hết) do Nguyễn Văn Khoan (tên khai sinh là Nguyễn Văn Phúc) quản lý. Ông là một nhà thơ, nhà văn và nhà báo nổi tiếng của Việt Nam.

Tiệm "Double — Hache" nằm tại số 108bis Hàng Trống, Hà Nội. Ông kinh doanh các loại sách cũ, hàng hiệu, hàng nhập khẩu. Ông cũng là một nhà sưu tầm sách quý và là một trong những nhà sưu tầm sách cổ nhất Việt Nam.

Ngày nay, tiệm "Double — Hache" đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, tên tuổi của Nguyễn Văn Khoan và tiệm sách "Double — Hache" vẫn còn được nhắc đến trong giới văn hóa Việt Nam.

Để kỷ niệm về một thời kỳ lịch sử và hiện đại của Hà Nội, chúng ta hãy nhớ về tiệm sách "Double — Hache" và những đóng góp của nó đối với sự phát triển của nền văn hóa Việt Nam.

Hy vọng rằng, thông qua bài viết này, bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quát về một phần lịch sử và hiện đại của Hà Nội, đặc biệt là về lĩnh vực văn hóa.

Xin cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến bài viết này. Nếu bạn có thêm thông tin hoặc câu hỏi, xin vui lòng để lại bình luận hoặc liên hệ với chúng tôi.

Liên-thon Xuân

LỊCH-SỬ TIỀN-THUYẾT của HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Xuân lâm ngần chưa kịp nói gì, Diệu đã nói tiếp:

Thật thế chủ dùng dùng bộ việc quân mà đi thế này, làm cho tôi khó chịu đáo đe; vì tôi đã đưa chủ ở núi Bia xuống, tôi đã biến chủ... Người ta đang trong trạng minh thế, sao tự dung lui bỏ đi... Sao đi hay ở cửa chủ tôi đã chia phao trách nhiệm không phải là okô. Chủ nên biết giữa lão binh dae biển loạn này, người ta có thể dùng đại-quyền trong tay, sai một vạn toán lính đi đuổi theo, lùng bắt chủ, hoặc cho vào tội di-theo-dịch-quốc thì còn ra tê nào?..

Anh nói chung quá! Xuân ngồi gần và nói, Tây-sơn đã hăng-phục cả Trịnh-lâu-Nguyễn, vậy thì còn dịch-quốc nào mà buộc tôi vào tội di-theo-dịch-quốc được chứ?

Diệu vỗ vai bạn, trả lời:

Áy là tôi nói vì dù mà nghe. Vả lại cũng chính là sự thật... Chẳng qua chủ còn trẻ tuổi, không hiểu hết việc đời. Một khi người ta muốn già tội cho nhau, có thiển gì cách?.. Trưa hôm nay, tôi được tin báo và thấy lão chủ đè lại trai-bié, ông Tikt-ché định dùng quân lệnh cho di nă-tròe chủ; nhưng tôi nhớ ông Huệ nói giàm, đè tôi xin lính trách-nhiệm đi tìm chủ để chủ trả về, không thi công được biê, và chủ bò đi là vì lão binh dâng gi? Tôi học tốt đến trại chủ

ở, thấy quanh hiu vắng vẻ, trước sau mào thấy bóng người, thì ra chủ đã gói hành-lý và đem ba lão-máu iêu-tòng, từ hồi nào rồi... Tài liệu định rằng chủ mìn-han đã dâu, ra đang ngoài bay vào dâng trong, đều bất tiện di bộ, tất là di đường thủy, cho nên tôi mới đến vận thuyề này... May quá, gặp chủ. Bây giờ thì tôi không dè chủ đi...

— Anh muốn bắt em chí gi? Đây em xin vui lòng chịu trói! Xuân nói và chùm hai cù tay dưa trước mặt Diệu, cù-chì ấy như thay cả câu nói: Đây, anh định bắt em giài và cho Tây-sơn thi trói em đi.

Diệu trừng mắt:

— Không, tôi không bắt chủ! Cơ khô, sao chủ lại trường chọ tôi cái ý nghĩ quái gở như thế?... Càng không khi nào tôi đè cho ai bắt được chủ sôa kia!

— Thế thì anh muốn cùn trói, không cho tôi di chí gi?

— Càng không! Ai có chí nấy, cần trói nhau làm sao đây? Có điều anh em ta một ngày là nghĩa, tôi không muốn đè chủ đi một cách vô-linh...

Diệu nói và trèng ra bến hỏi Xuân:

— Hắn chủ đáp thuyề rồi?

— Vâng, từ lúc nay! Xuân đáp.

— Chiếc nào đâu?

— Anh cứ đếm từ tay phải qua tay trái, chiếc đỗ hàng thứ năm, Xuân tró tay ra vàn thuyề và nói.

— Bâ-sự ta cũng xuống thuyề rồi, bay còn đi đâu?

Diệu hỏi và bèn la, tức là tró vào mìn-Tri, người quản-gia trung-tín của nhà họ Bùi mà Xuân vẫn nhận là mẹ trong mấy năm nay. Diệu chưa biết rõ thông-tin, yên chí mìn-Tri là thân-mẫu của báu thất.

Xuân híhnh nhau đáp:

— Má tôi vẫn ngồi ôm gói hành-lý dưới thuyền nãy giờ, chờ có di đâu. Chính tôi, từ hồi xuống thuyền cũng ngồi giữ chỗ, không muộn thờ chán lện bờ. Nhưng bạn nãy dòm qua cửa sổ, trông thấy bóng, anh dì lại tìm kiếm, thăm hỏi, tôi nghĩ không đánh lỏng àn mặt, cho nên mới bước lên đây.

— Thế à? Nếu không thì chủ đi bằng, không doi-hoài đến người bạn kết nghĩa ka dây! Diệu vừa nói vừa cười. Nhưng mà thôi, không nói chuyện phiếm nữa. Tôi hỏi thuyền chủ bao giờ ra khơi?

— Khuya nay họ mới nhô neo, vì còn đợi nước; Xuân nói.

— Vậy thì bây giờ chủ dẫn tôi xuống thuyền, mau lên!

— Anh xuống làm gi?

— Tôi đã nói không đè chủ. Ở một cách vô-tinh... Giờ ta xuống thuyền, đè tôi, mời bà cù, và xin phép cù cho chủ & chơi trên bờ với tôi một chốc.. Anh em ta giật nhau vào quán rượu trong chò kia, cùng uống một vài chén lâm vuối, nhàn-tiên nói chuyện. Nếu những lời tôi sẽ nói có thể lợi hại chủ, thì chém rượu ấy để lưu chủ ở lại; bằng không, thì nó là chén rượu anh em từ biệt, để tiễn chủ đi.

Nói đoạn, Diệu lôi kéo Xuân chạy xuống thuyền, nắn nịt cho bằng được mìn-Tri, đem cả hành-lý lên bờ, rồi ba người

cùng vào trong chò gần đấy, tìm một q-tất-cá. Diệu với Xuân vào quản, không phải trai gái lùm chõi tự-tính, riêng biệt, quản rượu vắng vẻ làm nơi ăn uống, mà chỉ cốt lấy nơi nói chuyện anh hùng, đậm-dạng. Lời mìn-Tri là: Ông là một tên

Trời đã xâm-ti.

Điều gọi chủ quản lấy rượu và đơn riêng ở một chái nhà, cách biệt tại mặt khách hàng. Mìn-Tri trố chối còn nê, lảng đi chuyện trò với vợ con chủ quản, để mặc hai người đối diện đậm-tâm.

Nhà-hàng lấy cá bê cùn tươi vừa ở chát tươi đem lên hối chiều, xào nấu mấy món giải-vị để bán cho khách. Họ bảo nhau bọn này chõe là một gia-dinh khá giả, muốn tìm đường tị-nan, nhưng ghe nào cũng chật chõe cả rồi; cuối là vì anh chồng còn trẻ thế kia mà địok di công-nhiên, cho nên không tìm được ghe đậm-chứa. Cũng như bác tài kia lúc ban đầu, chủ-quản định bụng cuộc nữa sẽ thừa eo dò la tình ý rồi bày mưu mách mồi cho khách để kẽm-tiền. Người vợ chủ quản muốn tỏ ra mình cao đoán hơn, nói nhỏ với chồng và mấy người đang ngồi gật gù đánh chén ở dãy ghế rỗng: có thiêu nứ với ba lão-mời thật là khách sâm-sảm đáp thuyền, còn anh chàng nụ xem ý như là nhân-tinh, di theo đe tình tự tiền-diệt đấy thõi. Ma di luận bèn tai chồng:

— Tôi đoán thế không sai đâu, minh à! Chứ thời буде này ai còn lạ gi, khéng à một anh trai trèng thế kia lại toàn sô-sô, đáp thuyền ra đi, thi có mà khéng! Nhưng xem chừng bồ-bao anh chàng nô lâm, ba nó cứ việc dọn mâm rượu cho thật phủ-phê vào, tha-hồ tình tien.

Mấy ông khách đầu ghẽ kiếm lời phinh khéng mìn-quản, mong đến năm rượu sau được mìn dong cho đầy đặn hơn:

— Chi ấy có mêt-tinh đời thật chúng tôi xin chju. Phải, anh cứ việc thịnh-soan cho người ta mà tinh-tien. Món bồ này khong das thi uống mãi...

Nhưng chúng-nhận đoán sai tân-nhàm: Diệu với Xuân vào quản, không phải trai gái lùm chõi tự-tính, riêng biệt, quản rượu vắng vẻ làm nơi ăn uống, mà chỉ cốt lấy nơi nói chuyện anh hùng, đậm-dạng. Lời mìn-Tri là: Ông là một tên

Hai người ngồi đối diện trên bức bến
cánh hai tay trả Huân nồng sốt mà mồ
nhát quán mồ hôi bung vò chò khát gián
khiết trong khi chờ đợi làm dom. Diệu
lấy trong bọc rai gối thướt lu Cầm-lê và
giày quý phái, mồi bạn hút, nói rằng độn
danh trận với quan Trịnh ở vùng Cầm-sa,
đã mua dịp mua được ít bồ thuốc là
giai phẩm này đem về làm kỷ niệm, gấp
bạn chí thân mới đem ra thèo dài

Xuân ngượng nghẹn chối từ, lấy cớ
mình khẩn cấp.

Trước khi bước vào chính-thờ, Diệu
ngất nhô vào cánh tay Xuân, đưa mắt
ra ngoài chòng hàng và nói:

Chú xem mấy thằng cha ngồi đầu
chỗ & người kia chỉ trỏ xầm xì với nhau
chuyện gì thế, tôi đã chú biết?

Thường tình họ thấy khách là thi
đom dò chỗ gì? Xuân đáp.

Không phải! Họ xầm-xì ra điều anh
em chàng ta là cặp trai gái tư-tinh với
nhau đấy, vì chú cái-trang, thiếu-nữ
trông giống hệt và xinh đẹp lắm cơ. Mắt
họ ga-mờ, có biết đâu trong bồ-tịch yếm
khắp nay, kỳ thật là một thiếu-nữ
trang-si...
Xuân cười thầm và nghĩ riêng trong trán:

« Tôi nghiệp, nhỉ! Họ để thường
không phải ga-mờ, chính anh ga-mờ thì
co, Người con gái ngồi trước mả sô-sô
ma vẫn không biết! » Xuân nghĩ bụng
thế rồi bần倪en nói:

« Họ nói gì mặc họ! Anh là trưởng
phu-trang-si mà còn bận lòng về mấy
chuyện tiểu-liệt thế nè?... Ma dù chúng
ta chính thật trai gái ngồi nói chuyện
với nhau đây thì rõ làm sao, anh nhỉ? »

« Ấy chết! Chú này nghĩ lẩn thẩn... Vì
du rong bọn kia có người nhìn nhận
ra tung tích tôi là Trần-quang Diệu, rồi
họ nói le đội mìn, tôi nau rǎng dom
ý, họ mìn nó thay Trần-quang Diệu để
vào mìn quan con chuyện đó, chú làm gì, lảng lạng bỏ đi như tuồng trốn trán?
tinh xem còn gì là danh tiếng của chú? »

Xuân biến sắc, đứng dậy:

« Nếu vậy thì để tôi đi cho anh khỏi
mang tiếng; tôi còn ngồi đây làm gì? »

« Không, không, với chú lại là chuyện
khác! Diệu cười nói và kéo tay ban ngồi
xuống. Tôi mắt cong đi tìm mãi mới bắt
được chú, bây giờ phải hỏi she ra lê, tại
sao dùng tư-nhiên chú bỏ Tây-sơn mà đi?
Nếu như éat lý chú phải thi tôi đi theo
chú, vì thường ta là báu két - nghĩa, sống
chết đi ở cõi khác, vì bằng cái lý của tôi
ptu, thì tôi kéo áo chú trả về, chú
không kêt nào tôi để cùi đi một mình
đâu! »

Lú-úy, chú quán hưng mâm rượu vào,
chào mời ninh-nợt rồi lui ra. Diệu toàn
đứng lên, di mời mìn Trí vào ăn một thê,
nhưng Xuân cản lại:

« Thôi, tính bà cụ nhà tôi không chịu
ngồi ăn chung thế đâu. Anh cứ để mặc
bà tự-de. »

Bè ngoài, đối với Tây-sơn, mìn Trí
đóng vai lèm mìn Xuân, nhưng bè trong
vẫn giữ lè chử bộc, cho nên mìn đã kiềm
cố dì-làng vào trong xóm để tránh mặt.

Quá thật, Diệu với Xuân không cõi gi
ăn uống; sau-khi nhấp môi vào chén
rượu gọi là, Diệu Trịnh trọng nói:

« Chú Xuân à! Con người ta ở đời,

có chí-khổ và bần-linh như hung chử với
tôi, nếu không muốn lập công-danh sự
nghệp gì thì khôi phái nói; ta cứ tìm
lấy một chỗ ở đó, tự lực eay ruộng mà
kéo-trồng rưởm mà sống là xong. Trái
lại, nếu ta có chí lập công danh sự
nghệp với đời, thì được cách-mạng của

Tây-sơn thật đáng cho ta đem tài-năng
ra, theo đuổi, giúp đỡ, cộng-say. Vì thế,
tôi mời đem chú ra Thạch-bi-sơn xuống

mà tiễn-dẫn nháp-don. Bây lâu, người

ta đã dãi chử không bạc và anh em đồng

sự đều có lòng mến yêu, vậy thì chử nên

trên mìn là gấp thời đất số lầm mìn! »

Đây là bông-tưng-chu-đang-phi-áo-đang-đay, chẳng nói hàng

Xuân ngồi cái mặt thê dỗi, không nói
gi cả.

Diệu nói tiếp với giọng ân cần năn nì:

« Ồ, tại làm sao tự - nhanh chử bỏ đi
chú? Người ta có bạc dỗi chăng? Không!
Anh em đồng-sự có lỗi gì với chử
chăng? Cũng không! Nhưng chử dành
giết áo ra đi thế này, tất có một lẽ gì?
Cái lẽ ấy, chử muốn giấu thiêu-hạ, nhưng
hô-leng nèo lại giấu tôi là người thù dã
cứu mạng, là người đã cùng chử kết bạn
tâm-giao? Phải, không lẽ chử đi giấu
tôi, vậy tôi van lòn chử phải nói thật cho
tôi biết. Trước hết, tôi xin hỏi chử đi
đây là có mục-dich gì và định đi đâu? »

« Tôi định ra Huân theo Hoàng-ngũ
Phúc, anh à! Xuân trả lời đột ngột,
như tất cả nói hơi phản-quat trong lòng
tự dung bùng lên. »

« Chú muốn đi theo quân Trịnh? Diệu
đi rõ mặt hỏi lại.

« Phải, tôi muốn thế! Xuân đáp rất
thản-nhiên. »

« Nhưng đê làm gì? »

« Đê lập công-trận cho họ rồi phân
dây xin họ han thường-cho mình... »

« À, deo ấn-phong hồn, truy tặng tò
phu? Diệu dỗi lời, bạn và hỏi. »

« Không phải thế? Xuân lắc đầu nói.
Tôi só ham mõ gi những cái hư-vinh. »

« Thế hai chử muốn được ban thưởng
gi? Cái phần thường chử muốn có ở
quân Trịnh hẵn không thể mong được
với Tây-sơn, cho nên mới bỏ chỗ này
mà đi? »

« Anh nói đúng. Chỉ có quân Trịnh
nói cho tôi dat cái sô-nguyên ấy được. »

« Ô, sô-nguyên gi mà là lùng khó khăn
âm thê, chử nói tôi nghe nào? »

« Không, không là lùng khó khăn gi
đó. Cái sô-nguyên ấy là chính tay tôi
tức sâm dae chém đầu tháng gian thần
trưởng-phuc Loan; vì nó đã bị quân
Trịnh cầm tù, thì chử có quân Trịnh có
nguyên sẽ tôi làm theo điều nót, ngón. »

Diệu nhìn Xuân và cười ngặt, mắng
dầu trong trĩ rất kinh ngạc vì nghe
mấy câu Xuân vừa trả lời.

Xuân thấy bạn cười, lấy làm khó chịu,
sau mặt hỏi cách gay gắt:

« Anh cười... Hắn anh cười sô-nguyên
của tôi là tầm thường, nhè mọn? »

« Không phải thế đâu, chử đừng
nhĩ lầm! Diệu nín cười đáp. Tôi hiểu
có chuyện oan-gia cừu-hận thê nào, cho
nên chử cũng như nhiều người, muốn
cho thẳng gian thần Phúc-Loan phải chết;
nhưng tôi buôn cười chử bây giờ còn
muốn được được chinh tay chặt dầu
nó cho được hả giận. »

« Tại sao lại không như thế được, hả
anh? Xuân hỏi lại hơi vẻ sững sờ kín đáo. »

« Chú không biết thật à? Tôi thẳng
Phúc-Loan đã chết quách rồi, còn đâu! »

« Anh nói thật hay bịa? »

« Tôi nói thật. »

Nghĩa là quân Trịnh đã xé trăm
mõ rồi? Nhưng tôi nghe nói Phúc-Loan
đã dem cả gia-tài đút lót đài mang kia
mà!

(tòn tiếp)

Giày Phuo-Ky

204, rue du Boton

Hàng

đã được lùng đánh khắp Đông-đường

nhân, mõ, mìn

Bán buôn, bán lẻ hàng mới nói
(và hàng cũ) giá rẻ

NẤM HÚT THUỐC LÁ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá 1000đ

1000đ

CUỘC TÁI - NGỘ

Truyện của KIYOSU KOMATSU
Bản dịch của GIANG-NGUYỄN
(Tiếp theo)

Tôi còn có thể kể cho ông Văn-Sang đứng dậy, và lại nghe truyện nhiều bậc anh hùng khác đã làm vẻ-vang cho đất nước, truyện ông Lý Thượng-Kiệt đánh quân nhà Hùng, truyện ông Trần Hưng-Đạo phả quân nhà Nguyên, truyện vua Lê Thánh-Tôn năm 28 tuổi triều Chiêm-Thành và mở mang đất nước, truyện ông Trịnh-Kiểm, truyện ông Nguyễn-Hoàng, truyện vua Gia-Long khôi-phục nước và vua trong sáu mươi năm mà không hề thối chí...
Nhưng chắc hẳn ông đã được nghe nói đến vị thành-niên đại-tưởng của nước tôi tên là Nguyễn-Huệ. Từ năm ba-mươi-năm tuổi, ông đã lập được những chiến-công lừng-lẫy. Năm ba-mươi-sáu tuổi, ông u lén ngồi Hoàng-đế đặt niên-hiệu là Quang-Trung. Năm ba-mươi-bảy tuổi, ông phái Ian quân nhà Thành & Đồng Đè, canh Thái-Hà-đô gần Hà-nội. Tiếc thay! Ông làm vua được có bốn năm thì mất, mới có bốn-nửa tuổi.

Vì học-sinh ngừng bài. Giọng anh đã tắt, nhưng dùm còn rò rỉ trong lòng tôi.

— Thưa các ông, tôi thấy rằng chiều hôm nay chúng tôi nói như thế cũng đã là đủ lầm rồi. Anh Luong-

Trong một lúc lâu, chúng tôi đi cạnh nhau, yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý-nghĩ riêng. Trời tuy cũng nắng, nhưng không đến nỗi khó thở vì thời-thoảng cũng cóogen giò từ ngoài hòi đưa vào. Con đường ấy ban đêm rất lặng-lẽ, tôi nghe thấy cùi tiếng thở của anh Thái-bèn-miền. Tôi vừa bước vừa ngâm-ý, Tôi cảm thấy như có cái gì xanh tươi khỏe-khoắn nhiễm sâu vào mình. Đó là một con hổng-thú nhẹ nhàng, khác nón luồng gió mà dột-nhiên lùa vào trong cái buồng kim hổ-hoi khổng lồ; đó là một con khoan-khoái của tam-hồn/mà ta muốn tặng yêu-thần-hưởng, hoặc là kéo ra ánh sáng để che đep-dễ phi-thuồng mà thôi!

Cuộc hội-hop ở nhà cù-ý-hè Sans Souci vẫn dở tam giờ ruồi tôi thi kết-ý-ên. Các bạn trẻ tuổi dở trù-giã chúng tôi trong một bầu không khí ấm-dềm thanh-miễn. Tôi còn muốn dù tất cả mọi người đi nói náo khác nỗi với chuyện lâu hơn nữa, nhưng tiếc không thể được, vì tôi hôm ấy tôi đã chót hẹn đến tìm một bạn hữu ở một hàng cöm gần đó. Tôi bèn chỉ tiền đưa trang-sư Nam-Cao súng các bạn trẻ tuổi trở về phía Hà-nội trong muối-phút, rồi lại quay trở về phía Thuy-khe. Duy có anh Lê-văn-Thái còn đưa tôi đến tận hang-tom.

Nó cho theo tôi tôi thấy họ đã gần cho Khổng-giao một địa-vị quan-trọng thế quái, đường như là cái nón,

giác độc-nhất đã xây-dựng lên tất cả cái nền-tảng luân-lý và xã-hội của dân-tộc Việt-nam. Vì lẽ ấy nên nhiều lúc, nghe thấy bộ hăng-hái cõi-võ sự «quay trở về Khổng-giao» như cái kẽ cõi-või cuối cùng, tôi đã team hỏi họ vạch phác ra cho tôi xem một bản-dồ phân-tich rõ ràng-mạch theo phương-pháp khoa-học hết các giềng-mỗi eo-để của nền văn-hóa nước họ. Nhưng nghĩ dí nghì lại tôi lại thôi, minh tý bão-minh chắc họ nói về Khổng-giao đây chỉ là có ý-muêe nói về cái nền luân-lý cũ; vì họ nhận thấy ở nền luân-lý ấy cái phương thuốc thần-miệu nhất để chữa cái bệnh «mất hồn, mất rỗ», của một hạng thanh-niên trong nước; chí biết theo dòn làn tàn, thấy đâu có cái lợi nhỏ nhặt-tiền là lẩn, ngay-vào, không hề suy-ý... Vợt nêu tôi cùi ngồi yên nghe họ cho đến trót, không ngát lời họ lèn nò. Tôi đã sung-sướng dè mặc tam-iri trời ẩm-dềm trong cái bầu tĩnh-calm-mát-tuoi lành mạnh gay ra bởi những khói ốc trê trung khoang-dot. Tôi hiểu rõ lòng hâm-hờ của họ khi được một dịp tự-de dài-bày tam-sự, và cũng tự thấy mình tan-lắn trong cái khì hào-hùng của tuổi thanh-niên lý-tuồng.

Những người trẻ tuổi ấy, đối với anh ra sao? Anh Lê-văn-Thái chậm-ki hỏi tôi, như thề một cuộc mắng míc-ýc vía tình-lai.

Tôi không trả lời anh ngay. Đáng trả lời, tôi chia sẻ tinh-say-mê đời và tạo-hoa tu-mỗi trang bắc lèm queso-quát-tâm-hồn tôi xâu-xa thâm-blà lá ngần-nào! Không bao giờ tôi quên rằng André Gide là một trong số những người đã dạy cho tôi hiểu sự cao-dep của một niềm-nhịp-tưởng lý-de phong-tung... » Vậy thế nói về những người học-sinh trẻ tuổi chúng ta vừa gặp mà anh nghĩ đến-tác-giả cuốn Les Nourritures Terrestres, thật chẳng co gi là.

→ Tôi rất cảm-động được anh đề ý-án đoán siêu-kỳ.. Chính vì thế mà tôi sang-sóng khi trong thây-cái niềm-nhịp-tưởng lý-de phong-tung ấy trong đám thanh-niên lục này. Tôi không meo-a có một ý-tưởng gì thâm-kín. Tôi thành-thực cầu-chứa cho niềm-nhịp-tưởng ấy có một ngày kia khai hoa két-quả. Ông-niên rằng cái tuổi thanh-niên tuổi dẹp biết hiếu-sự cần-cù như đám dân quê, nghĩa là biết nhẫn-nại gác-gõi chờ ngày già-hết không bao giờ nồng-rộp!

— Lời cùi chúc ấy, chính tôi cũng nói ra lúc này trong kì cuò truyện. Lòng tôi lúc nào cũng cầu-chứa sự thanh-công và sự nhẫn-nại gác-gõi trong khi chờ đợi thanh-công cho cái thanh-niên nước tôi... và nhất là cho đám thanh-niên & các thanh-thi...
Nhưng tôi, chúng ta cũng chẳng nên ngây-mãi đến sự niêm-cam chính-lịch, chỉ nên thanh-thục thanh-yêu-hoa ân-dịu-long và tất cả thanh-niên!

— Anh nói rất phải, anh Thái ạ. Đang ra tôi chẳng cần nhắc đến tác phẩm của André Gide làm gì, tôi chỉ nên nói thế này: họ đã gửi vào lòng tôi cái khát vọng hao-hung của những tâm hồn trai-trẻ.

Tôi nói vậy là tại sao nhớ đến bạn Hayashi vẫn tôi, lúc sinh-thời anh đã có bồ hi vọng vào thành-niên ngày-nay và ngày mai, Anh luôn luôn nhất định là cho tôi nghe rằng: « Cứu phái-tráng-meng vào các dân-tộc mới và nhất là vào lâm-hanh-niên là h-mạnh của những dân-tộc mới ấy. Một hôm trước khi anh ở Hà-nội, anh nói với tôi rằng cái công-cuộc kinh-tế-đất-đất Á-châu » (Anh và đồng bốn chục gondong ấy) « chính hay không chỉ là do chí-muỗn của lớp thaph-nien Á-châu... vậy mà con người mang trong mình cả tâm-hồn đẹp-de, hăng-hết, nhiệt-thanh với cái đại-nghĩa như thế, vừa mới đây một thang còn đang nám-hồ hoé-dòng, thanh-lí đã không còn nữa! Hayashi anh ơi! anh đã yêu thành-niên là ngã-nào! Lại này ngồi nghe mấy câu học-sinh hành-niên anh-nhuyện, tôi đã nói anh là bảo sao! Bảo phao tôi trong nhu trong thấy nết mặt anh hiện trên khuôn mặt những người trai-trẻ mu.

Khi chúng tôi đi dã-giản-đi của hang-cốm Nhật M., Naga-ya là anh Lê-và, - Phai là 18/10, quay về và pojia Hanoi. Tôi tài-di thẳng vào

công-nhà hàng-cốm, số ngõ đèn treo lung-lùng sốt sắng lè-nhỏ cả cái bể xay cà-núi non-bè ở giữa sân bến trong. Tôi vừa bước qua công-bố g-nghe gần mảnh cát tiếng ai gọi. Tôi quay mặt nhìn thấy chàng-tղinh hình-dung một vị quan-bach-dung ở một bến vuông. Tôi tiếp-lại gần, rồi khảng-sao giờ nó là một tiếng rao-vì-ngạc-nhiên và vui-Hàng:

— Ông kia! Thiếu-uy Ozeki! Là người thật hay là ma đấy?!

Anh đến Hà-nội từ bao giờ vậy?

— Vừa đến sáng hôm nay!

— Lạ-lùng thay, cuộc gặp!

— Tôi cũng nghe nói anh ở Hà-nội, nhưng không nghe đâu tại linh-cô được gặp ngay hôm đầu-mới đến như thế này.

Chúng tôi bắt tay nhau, vân-vân...

Thiếu-uy Ozeki là một thanh-thien-nien 25-chung-tղinh-thanh-nien và cũng tôi-giao-kết rất thân-biết ở Paris. Cứng-tôi-bết-dẫu-biết-nhau dù mịn-nam-nay trên chiếc tàu Nhật qua chúng tôi sang Áu-shau. Một tình-bằng-nhau abom khói rong-cuối là-nhinh-trên mây biển trong một tháng đã được kết-chết-chắc-hoa trong những ngày-chung-tôi-sang-ở kinh-thanh-nuoc Pháp. Thời-kỷ anh còn xang-xao quanh-dời. Anh là người của Sài-gòn đường Wassada ở Tokyo phải sang để nghiên-cứu thăm và khoa-sinh-y-hàn họ ở Hox-hay-viên Passiac.

Khi ấy anh chưa đầy ba mươi tuổ-mi đã giữ một chức giáo-su ở Đại-học-dòng-đầu-anh, nhưng mặc dù tuổi còn non-nó anh đã được người trên tinh-cay giao cho đảm-duong những công-việc khó-khăn quan-tọng và mờ-ebo anh hột-trong-tai còn rực-rỡ hơn ai làn-nhà. Ở Paris, chàng-tôi gặp nhau lần-đầu. Mỗi ngày, hai-dù xong công-việc ở phòng thí-nghiệm, anh thường đến chơi ở nhà-thé, ngồi chờ-troyen-rat-lâu. Nơi-niên kia anh ở chơi-nha với dân-mài rắc-khuya mồi-về. Tay anh là nua-khoa-hoc, anh cũng là tên-nuôi-dần-cá: vang-dâ-dương-kim, hoa-về Áu-shau hoặc về Á-châu, và Dao-gò-anh cũng tự nhận là một đâng-chiệt-tuanh-cua-chó-dó-mới. Anh lại cũng làng-hay tuyen-ngôn rằng anh mèo-là-người-à-quốc-truoc-khi, những công-việc kinh-ho-của anh đều có tính-cách-triền-tuong-dần-dầu, anh cũng điều-khiển nó với cái tu-uong-dinh-nich là sẽ làm-dâng giáp-nước. Anh với-tôi cũng sống-trong một bến-ý-nghi-tinh-cam-gắn-giống-hai-nhau-này-tinh-giao-kết-chỉ-mỗi/ngay-một-thêm-kháng-kết. Tôi giới-thiệu anh với anh Hayashi. Hai người gặp-nhau mây-lẩn. Tay không đưa gần-giáu-nhau-luôn, nhưng hai người liên-hieu và thân-miễn-nhau-may, y-hop-tam-dần-chô-càng-muộn-thay-aw-chon-nhi-cáp-bach-đã-sau-nhó-muối-ở-Wassada

trong bối-các khu-vực và tò-còn. Cả hai-bangs quyết-tâm-nhưng-miền-chi-dừng-khi-đến-còn. Bỗng-thiên-uy Ozeki nắm tay cánh tay tôi, kéo tôi-đến-my-khuoc-trong-vườn-phap-diêm, rồi nhún-thẳng vào mặt tôi, anh dột-ngót-bởi-tôi với-một-giọng-nghiem-trang:

— Thế nào, anh đã biết-tin-tức gì chua?

Giang-hỏi-dậy-ang-tu và nghiem-trang-của-anh-đe-cho-tôi-dawn-dược là cō-diệu-rất-quan-trọng.

— Tin-tức sao anh? Tôi thưa-biết-gi-cá!

— Tin-tức quan-trọng-tâm, anh ơi! Anh vừa-năm-chết-cánh-tay tôi-và-nhà-lei như Phổ. Nước Đức-và-tuyên-thiênh...

— Tuyên-thiênh với ai? Tôi giật-này-minh, hỏi-lại-anh.

— Với Nga-Sô-Việt!

Tôi hồn-tý là tôi-hồn 22/tháng-đán-năm-1941. Mười-hôm-sau, tôi-đã-ở Saigon-chè-chuyen-tau-bay-cô-dia-tôi-sang-Bangkok, kinh-do-nuoc-Tu-i-Lan.

HẾT
Mấy lời của tác-giả-cùng-các-bạn-dạo-giá-truyền-Cuộc-Tết-Ngo.

Trong-một-lúc-kia, chun-dong-vi-cuoc-giop-tu-ky-kho-chung-tôi-cũng-làm-lặng. Tôi-ngồi-thiêm-thông-biêt-tay-đang-còn-không-nó, vì-chung-tôi-không-tu-đi-đến-không-phai-chung-có, đón-chín-palm-thít-mà-biết-không-lại-chiếc-cô-huoc-điều-còn-thật-hay-có-tu-thật-một-chút, bởi-là-thông-khoa-tung-diễn-ra-trong-thay-đổi-nhà-nhà-đi-tiếp-tu-

dib-mai-trong-tuong-lit-sân-kia. Tuy-vậy, sau-chuot-thu-năm-nay, chúng-tôi-chung-tâm-dành-một-đầu-hết-cho-quán-Tai. Ngõ-huối, và-chia-tay-cùng-cáu-ban-song-lâng.

Chung-tôi-xin-để-lời-cám-à-các-bạn-thân-yêu-đã-có-công-tim-d襌-truyền-chă-chung-tôi-từ-đâu-cho-kết-chỗ-nay-và-thành-thực-mang-rồng-năm-mới-sắp-tới-kết-còn-mang-ti-cho-tất-cá-chung-ta-nhiều-dịp-vui-và-khóc-trong-những-ngày-tái-ang!

Nay-kinh
KIYOSHI KOMATSU

CÁC SÁCH ĐẶT LÀM THƯỢC

Bảng-quốc-ngô có cđ ché-Hán
về-phòng-và-chữa-chứng-thuong-hàn-spoo. Ban-mắt-spoo. Bán-mắt-spoo. Bán-mắt-spoo. Y-hoc-tông-thu-spoo. Bán-mắt-spoo (cô 2 cuon). Bán-mắt-spoo (cô 2 cuon). Gian-chuyen-spoo. Bán-thuyl-Lan-dang-spoo (cô 2 cuon). Gian-chuyen-spoo. Bán-thuyl-Lan-dang-spoo (cô 2 cuon). Gian-chuyen-spoo. Tré-cam-spoo (cô 2 cuon). Xem-mach-ba-spoo (cô 2 cuon). Ông-zu-giu-the, Mandar-đi-phu-ruoc-han-nam-vay.

NHẬT-NAM-TRU-QUÂN
N-19 HÀNG ĐIỀU HÀO

Đó-có-bản:

TRÊN GIỌC VẬT-CHẤT
của LÊ VĂN TRƯỜNG

— Một-thẩm-kịch-Tiền-và-Mân
— Một-thẩm-cống-thá-thẩm
của-ké-dâ-kay, dụng-swang-hiep
trên-ti-đe, Giáp-spoo.

Nhà-xuất-bẢN HƯƠNG-SƠN
113-115 — Phố-Lô-đà-HANOI

SÂM-NHUNG
BÍCH-BỘ

Hồng-Khé

Đại-bô-Xin-huyet

Đại-lien-hoa. Lvi. Saph-dac

Mỗi-lop-3P-10

7B, HÀNG-BỘ-HÀNOI

MỘT PHƯƠNG-PHÁP TÂN-KÝ về nghề làm báo của người Âu-Mỹ

(Tiếp theo)

Người lai thi từ khai có nhà đạo đức dâng
dàn thuyết pháp trên báo La Comète, số
độc giả cũng chung lên, mà số nhà dâng
quảng cáo cũng vậy, Peters lại dùng một
chiến thuật mới: mượn những giáo sư ở
các đại học đường viết xã thuyết.

Những bài xã thuyết do không ai hiểu cả,
tại sao. Tuy cách gì đã làm bấy giờ? R. B.
và Peters lại bối đặc nghĩ cách. Trong khi
đó, thế lực của họ giàm dần và một vai bao
khác đã riệu họ và về họ làm tranh khôi
bại. R. B. lấy thế làm đặc chí vì cho hổ
lại quẳng cáo:

— Ông Peters, ông xem, vua ô tô Ford
chỉ bị riệu thê là gì, mà ông ta có để ý đến
đâu. Bây giờ họ cũng nói đến ta như thế,
thật là đean gián! Có ai lại chê riệu một
người chép báo giờ, phải không ông?

Các báo gọi R. B. là « vua rêu dộn » và
vô dã tất cả sự ngô nghê của R. B. Ông mua
tất cả tranh, treo trong nhà, và bồi do bát
hủ phổ thông nhất là bài này trong rạp hát:

Báo Times đây những tin tức tôi thích
đọc, tỷ hết.

Mặc là tôi có sức nồng nó lên là đọc,
Báo Comète, tuy vậy lại là báo tôi ua,
Bởi vì nó nói toàn những chuyện mà tôi
không nên biết. (1)

XXVI

Một buổi chiều kia, Peters đi xem hát
giúp một vũ nữ tên là Wanda Winthrop.
Nguyên pobung người làm báo giờ không
bao giờ đi xem hát mà chỉ để yên khâm
thời đầu; họ đi xem mà họ vẫn nghĩ,
nhưng xem có cái gì là lả để làm bài tường

(1) The Times has news, I love to sit on.
That is, if I have strength to sit it. I do, though.
The Comet is my paper, though, it's not big.
It tells me all I shouldn't know.

thuật hay để phòng đợi lên bão quyền rũ
độc giả. Peters đi xem, có ý muốn
lấy cái tên leo trèo giải của một tên hè ra
viết một bài hát cho báo La Comète, thi
sức gặp người vũ. Ở nơi trên; chàng béo
hỗn hập và ché ý đến Winthrop. À cây
đông một vai đào hùng, nói một mình trên sân
khấu, nói liều thoảng mà nói bằng một
thứ tiếng là lầm, một thứ tiếng lồng, nghe
như tiếng chim, ai nghe thấy, cũng phải
huhn cười. À cái tên ngắn, đội mũ rơm,
mặc quần tây trắng, áo-mi lụa, deo cà
vai xanh và bao ngoài thân thi béo một
cái áo tây cũng màu xanh, sát hít với
minh, tay cầm can hạc nói như khướu
và pha trò rất có duyên. Đóng xong vai
của mình rồi, khán giả kêu vang, bia và
lăm lăm lên, đòi cho kỹ được à ra sân
khấu đóng lại trống này.

Peters bèn lén ngay vào buồng trò tìm
Wanda Winthrop. Câu chuyện giữa nhà
chết bùi và vũ nữ, ngay lúc dâng đã đầy
về đậm đà. Cũng như trên sân khấu, à
trong cuộc đời à Wanda cũng nói toàn
tiếng lồng cả bài chép cả mèo luật văn pháp,
nhưng không hiểu & trong người à có
cái gì mà à nói có duyên hè ? Tất cả cần
chuyện à là một kỹ công và tiếng
lồng, một thứ tiếng lồng nói nghe rất
lạ, rất thú, mà — theo lời à — có thể viết
rõ cũng dễ dàng như à nói, có vài lời à
nhưng là thất thường sống không bài gì.

Peters bèn mời Wanda Winthrop
lên, bình bút báo La Comète. Từ ngày
bắc ái Mape nhẫn trách nhiệm viết xã
thuật cho báo (sai văn) chung của báo
đó, chẳng ngày và sự như bệnh dịch. Bây giờ
còn một thứ văn toàn dùng tiếng lồng cách

và... gần đời hơn một chút. Các nhà bình
bát khét lầm và cao cấp, đã nhiều
bày giờ có một người viết cho quần chúng
bằng một thứ văn của quần chúng, hẳn
phải được hoan nghênh lắm.

Wanda Winthrop tên gốc Walooska
Vladekorosty, từ khi bước vào nghề ca
nháng, nàng đổi tên đi cho « đẹp » mà
sang là để cho ra vẻ của nhà quý phái.
Bố mẹ nàng là người ở Varsovie lâu nghe
thơ may; họ không có thi giờ nhau để
coi sóc về đức dục và trí tuệ con gái họ.
Wanda ăn việc theo lối dân-ông từ
ngày nàng đi làm nghề nấu tượng đặt ở
Atlantic City. Những cô tượng đất sét nàng
nắn, hầu hết đều có một ý nghĩa khôi hài
và tục tĩu: nàng vừa làm vừa nói tiếng
long — một thứ tiếng nguyên dã có duyên
rõ (đó là ý kiến của Peters) mà ở trên
miền người dân bà con gái còn có duyên
gặp hai, gặp ba lần nữa. Ông xem nện
tiếng và nghe nặng nót chay, người ta
vết cho khói tan.

Bộ thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu niệt độc ngứa lò gá
mỗi lọ 1p50. N้ำ lá 8p80. Một lít 14p00.
SODA BẢN TAI :
Nhà thuốc Tô-Dan, 131 hàng Bông Hanoi

Đức - Thọ Đường

184 Rue de Hué HANOI

là một nhà thuốc dùng dân và dùng lồng
tin của mọi người. Thuốc bao-chè Sinh-yl
và các thứ hoan, tàn, cao dan đều có
danh tiếng. Nhập - Phân - Nhập - Khi
nhà hóa giao ngan.

Bưới chán nát Ma-Yen, đòi han tri-ký, da gấp nhau ở bên sòng... chí vi
tiếng da mịn màng, Bưới, cẳng à hòn xay, mè mìn thu san, đòi han dà lò loil... Bú
Nhà cũng có định hình, nhung, qđ khóc người tri-ký.

Muôn biết rõ qđ han tri-ký, qđ khóc người tri-ký.

MANH-DOU-UY-SU

BA-NHA-TU-KY
LO MAH CA KITCH LICH SO CUA SY THIEN GIA 2500 ÁNH

Một ông bần hàn thấy thê gởi nòng đèn
nuôi và cho một vai phụ. Nàng hối tiếc
ngay và nàng số là một ngôi sao sáng nǚ
nàng không mè một lão già giàu ở Mam-
moth, sống rất nhiều rêu nhưng lòng thí
êm dịu và mè gai quá.

Wanda & với lão, Peters gặp áchinh vào
trong thời kỳ này. À nhận lời biên tập báo
La Comète và xắp đồ vua di bắt và
về mực cayenn hàng ngày được. Ngày hôm
sau báo đầu tiên ra, Wanda Winthrop đã
có rất nhiều người bám bộ. Đó là vì tài
tính nàng cũng có mà vì tài tài tiếng của
hàng công chúa.

Về tài năng nàng là một cegidi càng dày
nhưa sống, lúc nào cũng sôi nổi, rung
động như một cái đèn lắc nào giây cũng
lắc thật căng. Nàng bắt đầu ngay được
với bài cũ người nào và sau đó cầm phết
để so thà nói chuyện hào hả như người
nhà vậy. Nàng gọi ngay người ta bằng anh,
chỉ phê bình quên áo của dân Ông; còn
chuyện của nàng, dùng toàn tiếng long el,
hầu hết đều là những chuyện xấu xa, bẩn
thia nhưng có duyên là và làm cho bắt cứ
ai cũng phải ham thích và cười như Bắc
về.

Về tài, Wanda Winthrop như một con
ma xó, động đâu có chuyện gì thì mặt
thâm chua, biết, nhưng à đã biết rồi à
biết truyện tu già, biết chuyện trong reg
hát, biết chuyện trong những xóm ăn chơi
Hình như à có một tai à trên mặt dùi, à
gi hơi động là à đã nghe thấy rõ, à viết
từng nhach như à nghe và những bài do
người ta truyền khẩu như truyền
người ta truyền khẩu những câu về vây,

nhà tài chính là trong bài báo nào và cũng
không được một quái hoài (1), đại khanh như
thứ này:

"Cái ông chủ băng tần nào ở Mammoth
sẽ bị vợ lật-dị vì đã mua cho một á quân
hồ mít chuối hạt đang giá 5 vạn mỹ-kim?"

Chính thực thi chủ có ông chủ i-gan-
hang báo mua hổ cho gã cù, nhưng con
gà xem thấy thô-là trông rằng báo Compte
biết một tin là mà các báo khác không có.

Chặng máy lục Wanda Wainthrop gay ra
cho mình được một lối và viết báo riêng,
một lối vẫn đặc bệt không giống mọt
gì với văn của ông - ông thông Mỹ. Nàng
muốn nhiều danh vua của nhà hát, của bọn
án xưng, của họa cô giao bạc lận, của bọn
vợe đường chò điểm.

Còn nhớ trước đây, khoảng 1929-1930
đó là ở nước ta đã có một tờ báo sướng
xuất lèm nhiều danh từ được truyền thông
mà đến bây giờ xác báo khéo hãy còn
dùng: như "vai vả" trong đê miê
những người theo chủ nghĩa cơ-nuôi và
kỷ, hay đê riết, những kẻ coang coang hầy
hủy; « Ông i-nu múa thán đê vuong » để
chỉ những ông trùm ngâm sao vóc mảng đù
để ghe trán cao iên, rờ xuy rộng ra đê
chỉ những ông đố mà ại muốn lên mặt
giờ. Wanda Wainthrop chính đã xướng

(1) Thành ngữ tây đê nói gãy một chuyện
lầm với nhì đê luận hay là bịa bịa.

xết ra lời đât chủ mới đât và chủ già nằng
được nô-hỗn luồn luồn hồi đê là chủ Zipp
pan và dính một đám người ăn chơi, sang
toàng, cầm no rượu xay rồi làm lùm lù
ngõi đường phố. Chủ Zippree, chí
nhanh từ đât lùm ra đến đám chúng và bắt
cứ khai nào, mìn-ni nói đến một người tên
phá, ăn chơi ở tiệm, người ta cũng bảo là
lùm zipper; chủ zipper phô thông đến nô đê
được liệt vào một quyền tự vị mới ở Mỹ.
(kết tiếp)

Sách mới

T.B.C.N vừa nhận được:

- QUỲNH NHƯ (tịch họ) của PHAN
KHẮC KHOÁN, do nhà HÀN MÃC xuất
bản, giá 6p.

- RIM VĂN KIỀU tân diễn Pháp, vẫn
in lần thứ hai, do họa sĩ ALEXANDRE
DE RHODES xuất bản, giá 6p.

- INDOCHINE LA DOUCE của NGUYỄN
TIỀN-LÂNG (in lần thứ ba) do nhà
HƯƠNG SƠN xuất bản, giá 7p50.

- NGÃ BA (tiêu thuyết) của LÊ MÔNG
CẨU, do nhà ĐẠI HỌC xuất bản, giá 5p50.

- CỔ DAI (tý túc) của TÔ HOÁI, do
nhà HÀ-NỘI xuất bản, giá 6p50.

- HÀI HƯƠNG LÂN ỐNG (tác nghe lầm)
thuộc Việt Nam (truyện ký) của LÊ NGỌC
VŨ, do nhà QUỐC VĂN xuất bản.

Xin cõi cảm ơn các nhà tặng sách và
giới thiệu, với bạn đọc.

Tuần lễ quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

một cuộc đại tấn công ở miền nam
Balcan để tiến về phía Silésie của Đức.
Đồng thời, các trận đánh ở khu Cour-
linde khu Đông Phổ, và trước thành
Varsovie và cả Slovakia đều trở nên
hoạt động. Ở Trung Âu, quân Nga
đang lấn lướt chiếm các khu nhà trong
kinh thành Budapest của Hungary và hữu lực
Hungary đang tiêu diệt dữ dội cố
chiếm Bratislava và tiến về phía kinh
thành Varsovie.

Theo một tin Anh, Mỹ just day tri
trong tháng Décembre 1941 vừa qua
tàu ngầm Đức tại hoạt động dữ hơn.
Có tin nói gần đây Đức đã đỡ bộ
tên miến bờ biển Maine và đông bắc Hou
ký, un do đó ta rõ ràng hạm tàu ngầm
Đức vẫn nguy hiểm cho Đông minh.
Hồng thời, một tin Anh báo theo lời
tuyên bố của viên phó giám đốc bộ chỉ
võ việc eru các tàu bị đâm của hải
quân Anh trong bốn năm chiến tranh
đầu Anh đã bị thiệt hại tới 11,500,000
tấn tàu buôn.

Tình hình Hi-lập may ra tạm yên
sau khi các đại-biển ai đang Elam và
Elas đã ký hợp-ước định-chiến với các
nhà quân-sư Anh, có lẽ nay mai sẽ có
một cuộc hội-ngụ thứ hai giữa các nhà
lãnh-lụ các chính-đảng Hi-lập để giải
quyet các vấn-dề lôi thôi trong nước.

Vợ Trang-tử lây vô đập sắng

(Tiếp theo trang 11)

bac, da-tinh, cầm bao nhiêu súng lều dùn
ông, chắc hẳn ông cũng chẳng kẽ vào
đâu, chẳng thèm coi là việc hệ-trọng gì
đó. Ta nêu nhớ rằng Trang-tử là nhà tư
tưởng triết-lý cao xa, không phải bụng dạ
thấp-thỏi như chàng-nhân. Dù cho bà vợ
là người tuổ nhỏ di nữa, ông cũng không
cần hoa pháo già chét, rồi biến làm Vương-
tôn nước Sở đê thử ông trình tiết của vợ
lám gi?

Huang chí, theo lời Huệ-tử là người
bản đến diêu-tang, tài bà vợ Trang-tử ăn
cơ với Trang-tử đã lâu nǎm, sinh đê con
cái đều nuôi nang phương-trường cả rồi,
nhưng bà lại đời là lục đê trả něo một bà
lão tóc bạc rắng long, tay chau nỗi chau
ngói, không còn paai, mỷ-miêa tré trung
gi nữa. Vá sinh-binh Trang-tử oghéo-tang
bản riết bén minh, một người đên bà đâ
vui lòng an-phận-chia sẻ cuộc đời ấy với
ông, cho mãi đến tuổi già, quyết nhiên
không có sự biến tâm cáitier.

Quảng qua người viết ra sách « Kum-cô
ky-quan » nhặc đotec Trang-tử tuyế tich
« cõi bón » nay nay, bèu hưng bút thêu dệt
võ với ra sự-icb quặt mõ đập sắng cho
vui câu chuyện thê-thôi Lục hả bút viết,
tác-giá tuật à không ngờ tac-phẩm minh sê
được người đời nhiệt-lệt hoan-nghênh,
đến đõi nhiều khé tin tuyễn « Trang-tử
cõi bón » như minh dâ Việt là truyện có
thi, thanh-rá minh bối nhợ vợ chồng
Trang-tử một cách khung ngo.

Nếu à đời nay thi coa chua Trang-tử đã
theo luật mới, bệnh vọc danh già tố tiên
mà thư kiện tác-giá chưa biết đến dân.

Ta không nên quên « Kum-cô-ky-quan »
xuất hiện ở đời Minh, cái là một tập tiểu
thuyết doan thiên, chứ không phải chính-
sú... Dù trong đê biến cướp truyền là
của nhiều danh nhân lịch-sử, cũng không
phải toàn là truyện thật đáng tin.

(Ký ức tiếp hât)
ĐÀO TRINH-NHẤT

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƯM MIỆNG
và dùng
thuốc đánh răng
GLYCERINA

LION và MICANOH
xi-gà thơm nhẹ có tiếng
BÁN BUÔN TẠI: FACCOR - 260, PHỐ HÙNG HÀNOI

CỘ ĐẠI của TÔ HOÁI là tập ký-tu thành-thật về thành-niên Việt
Nam ở thôn quê mà các nhà giáo-duc và các bạn thành-niên đều nêu đọc
Giá ngoài Bắc: 5.80 — Giá trong Nam: 6.50

Còn một ít: **TRÊN ĐƯỜNG NGHE-THUẬT** của VŨ-NGỌC-PHAN

Giá ngoài Bắc: 3.00 — Giá trong Nam: 3.50

NHÀ XUẤT & BÁN HÀ NỘI KHO THÁI HÀ HÀ NỘI

(22 tháng chạp ta có bán)

XUÂN ĐẦU

Tập văn - thơ đầu xuân Ất - Đầu của NGƯỜI BỐN PHƯƠNG

Gồm những văn - phẩm như:

NGUYỄN - YÊN - BỒNG - NGUYỄN - HỒNG - TẾ -
HÀNH - NGUYỄN - KHÁC - MÃN - VĂN - HOA - TÂN -
ĐÀ - N. K. PHÚC - TỐ - GIANG - PHÙNG - THẢN -
PHÙNG - QUANG - THUẬN - PHAN QUANG - BÌNH v.v.
Dày, ngót 83 trang, in công phu trên giấy kraft
quý khố 21 x 26.

Bìa mầu, minh họa của MẠNH QUÝNH kèm 2
bức họa nhỏ của PHAN QUANG BÌNH và 1 bức
phụ-bản kraft 26 x 42 trên giấy Bạch-y do họa-sĩ
MẠNH QUÝNH vẽ, khắc và in lụy.

Giá ở Bách-kỷ 8p. 50

Giá ngoài Bách-kỷ 8p. 50

Để mua bìa phụ-bản và 2 bức họa mầu
và bản đặc-biệt giấy thượng hạng có chủ-ký các
tác-giả.

Giá mỗi bản. 50p. 00

THƠ XUÂN ĐẦU:

Mua vui trong ngày xuân thăm
tươi với niềm tin tưởng vào sự
sống.

Theo iỏi được bước ái của VĂN -
CHƯƠNG TẾ - TƯỜNG NGƯ và NGHỆ -
THÁI VIỆT-NAM;

600 bài pho-bản mực in đậm của họa-sĩ MẠNH
QUÝNH in riêng trên giấy Bạch-y

200 bức ghi số, riêng tặng các Ông-ty.

400 bức định rõ ràng cho các bạn thõng mực thuật
viết thư về mua trả.

Giá mỗi bức 4p. 00 - cước 8p. 40

Đại-ly Trung - Napoli sẽ nhận được sách bán
trước ngày 22 tháng chạp ta.

Bé-giá mua lẻ xin gửi mandat và trước thêm
cước 8p. 80 - Không ban hành hóa-giao ngắn

Thư từ ngân-phieu cùi vè: ÔNG GIÁM-ĐỐC nhà xuất-bản NGƯỜI BỐN PHƯƠNG
N° 6, PHỐ ĐƯỜNG THANH - GIẤY NÓI SỐ: 242 - HANOI

CÁC NHÀ BUÔN

Hãy đọc Bách-cant của DƯƠNG - VĂN -
MAN để biết rõ những phương-pháp
tô-chết tối-tần trong nhà buôn-leu-a
một nhà sáu-mẹnh nền-thượng-mại
thế-giới cũ sáng-lấp-trà hàng Bon Mar -
chó, nhà buôn lớn nhất nước Pháp
và danh tiếng nhất-hàng-cán-núi và
sách quý in đẹp, giá rẻ: 2p. 20
Bản đặc-biệt có chủ-ký tác-gia là 12p. 00
Mỗi cuốn thêm 8p. 60 cước phí bao-đám

C. I. P. I. C. 72 - Wielie - HANOI

Quý ông, quý bà nuôi trẻ muốn cho trẻ
hay an-trong nhón-sach cầm-sài nên dùng:

Thuốc cam Tâm-Yên

sẽ được hoàn-toàn
Bán tại hiệu thuốc: THÁI - CÔ
N° 52 HÀNG BẠC HANOI. Khắp các nơi đều có

Dầu Nhị - Thiên

Tại bách-hanh. Mỗi ve 1sp. 00
NHI - THIEN - DƯƠNG DƯỢC - PHÒNG
72, phố Hàng Bát, Hanoi - Telephone 819

Autorisé publication créée antérieurement à la
loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân
26, Boulevard Haussmann - Hanoi

Tirage . . . exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE: NG. ĐOÀN VƯƠNG

GIA MUA BÁO

Mỗi số	8p. 20
Một năm	8 tháng
22.000	24.500
Năm-kỷ, Trung-kỷ	8.000
Năm-kỷ, Cao-mão, Kí-lao	5.20
Ngoài quốc và Công-ty	10.00
Mua báo phải trả tiền trước mandat xin đến	25.40
TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI	32.40