

S5 966 - HÀ GIANG

14 JANVIER 1948

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

A.23963

Tuần - là Quốc - tè

Một trận Tây Âu vẫn được chú ý đặc biệt vì các trận đánh lớn lao và kịch liệt nhất giữa quân Anh Mỹ và quân Đức vẫn xảy ra ở đây. Trong khu Đông-Bỉ, quân đồng minh vẫn cố hết sức thu nhỏ mũi dùi mà quân Đức đã tràn được vào mặt trận Mỹ từ mấy tuần nay. Mây kẽm gần đây hình như quân Đồng minh đã làm chủ được tình thế trong khu đó tuy quân Đức vẫn tấn công rất mạnh.

Ở sườn phía Bắc mặt trận Ardennes, về phía Tây Nam Stavelot, quân đồng minh đã tấn công ở bên kia sông Ambleve và đã chiếm được Odeigne và Lierneux.

Ở sườn phía Nam quân đồng minh vẫn tiến chậm ở phía Bắc con đường từ Saint Hubert đến Bastogne và đã đến Tillet. Một tin quan trọng là đại tướng Anh Montgomery trước đây là tổng tư lệnh hai lô quân Anh và Gia-nã-dai ở Hà Lan nay được cử làm tổng tư lệnh khu mặt trận phía Bắc nghĩa là thống lĩnh cả bốn lô quân (lô quân Gia-nã-dai, lô quân Anh thứ hai, hai lô quân Mỹ thứ 9 và thứ nhất) chiến đấu từ miền núi Ardennes lên phía Bắc, còn danh tướng Bradley thì chỉ huy 3 lô quân (lô quân Mỹ thứ 3, lô quân Mỹ thứ 7 và lô quân Pháp thứ nhất) chiến đấu từ khu Ardennes do xuống phía Nam. Từ trước đến nay, dù toàn Anh vẫn là bộ binh về địa vị tướng Montgomery, nay tướng này được thăng làm phản lâm số quân ở mặt trận Tây Âu chắc dù toàn Anh sẽ không có. Tay vậy, quyền hạn đại tướng Mỹ Eisenhower vẫn không hề bị thua nhô lại mày may.

Trong lúc khan thuộc lá

bạn đọc hãy tìm J. B. C. N.
số sau ra ngày 21 Janv. 45

Xem vào thế kỷ XV, XVI dân Anh, Nga, Pháp đã cai thuộc lá như thế nào. Đọc cho biết những cái bài ghê gớm của thuộc lá rồi họ được thuộc lá hay không bồ được, ta cũng không bao giờ tiếc công đã đọc những bài báo bồ ích mà vui đùi.

Quân Đ. M. đang chật vật miệt ngẫu được mũi dùi của Đức ở khu Ardennes thì quân Đức lại khởi cuộc đại tấn công ở miền giữa sông Sarre và sông Rhin. Trên tuyến Mỹ bị chọc thủng trên mặt bờ rộng 30 cây số và chỉ trong một ngày quân Đức tiến được 10 cây s. Lô quân Mỹ thề bầy khôn khéo nhưng phải bỏ lỡ đất đai Đức đã chiếm được mà còn phải lui sâu vào đất xứ Lorraine thuộc Pháp. Quân Đức lại vượt qua sông Rhin và chiếm Gambsheim và Offendorf ở cách Strasbourg 16 cây số về phía Bắc. Trên mặt trận lô quân Pháp thứ nhất, quân Đức cũng tấn công nhưng chưa có kèt quá g.

Trong thành Budapest, kinh đô Hung, cuộc chiến-dẫn vẫn vô cùng dữ dội, Hồng quân lại chiếm thêm được nhiều khu nhà cửa, nhưng quân Đức vẫn phản-công ở nhiều nơi. Ngoài thành Budapest, một đạo quân thiết-giáp rất mạnh của Đức đã từ miền biên-giới Áo tiến lên, dù chiến để phá vòng vây quanh thành Budapest về phía Đông. Một trận không - chiến vẫn không kém phần kịch-liệt. 1.500 phi-cơ pháo-phiến và khu trục đồng-minh đã đến đánh phá các nhà ga và đường xe lửa trong khu từ Cologne đến Karlsruhe và phòng-tuyến Siegfried của Đức ở gần Frankfurt. Hơn 1.000 chiếc nữa đã đến (xem t. ếp trang 27)

MỘT BOAN LỊCH-SỬ VÉ-VANG CỦA PHI-LUẬT-TÂN

Hiện nay cuộc chiến-tranh Đại-Á đang ở vào thời-kỷ kịch liệt, mà nó phát xuất ra những cảnh sống máu mủ thây, kinh tàn thảm mục, lại là cảnh ta không bao giờ, tức là quần-đảo Phi-luật-tân, vì vậy quần-đảo Phi-luật-tân trong ít lâu nay đã trở nên một quan điểm rất quan-hệ cho hầu hết nhân-s類 xú ta hàng ngày chia mực lưu tâm đến. Chúng ta có lẽ ý đều cục-diện hiện tại của quần-đảo ấy, cũng nên biết đến cái lịch-sử dì vĩng của nó đã từng có những đoạn oanh liệt vé vang, làm cho lợi ích châu Á này, hay nói cả thế-giới cũng không phải là quá đáng.

Vị-trí quần-đảo ấy

Quần-đảo Phi-luật-tân ở về phía đông-nam chận Á. Nam bắc bắt đầu từ đường hắc-vĩ 4 độ 45 phút đến 20 độ, đông-tây bắc dài từ đường đông-kinh 117 độ 4 phút, đến 126 độ 4 phút. Các đảo lớn nhỏ là liệt như sao, rải khắp trong một vùng, tổng cộng có hơn 1200 đảo, đó là kẽ những đảo riêng lẻ rộng lớn, tên số thê ché được, ngoài ra còn những đảo nhỏ quá, xưa vất quá, không thể kể xiết được. Số đảo tuy nhiều, nhưng kẽ những đảo có nhân-dân sinh sôi làm ăn được, thi chỉ có hơn bốn trăm đảo thôi. Những đảo lớn nhất thì có Lai-de (Legie) Lai-tông (Lucen), Dân-dan-não (Mindanao), Ta-ma-nhí (Samar), Dân-đu là-lai (Mindoro).

Quần-đảo này trong có nhiều mạch núi và nhiều ngọn núi cao, dòng sông ngang dọc, màu đất rết tốt, đất ở vào nhiệt-dai, sinh vật cũng nhiều; thực vật thường có những cây thọ sống ngàn năm, cao vút chọc trời, động vật thì có nhiều rắn độc thù dữ, là phục khớp nốt với rừng, lại có nhiều núi lửa.

Kẽ nơi đại-dó-hội trong quần-đảo ấy thi chí có thành Manila ở đảo bắc tông (Luçon) là to hơn cả, hiện là thủ-phủ về việc-cai-trị ủu xúy, thủ-dền dê-tai Y-lich ở đảo Bán-nai, việc buôn-bán cũng phồn thịnh lắm.

Khi hậu-cá quần-đảo ấy thấp nhiệt-la thường, không phân ra bốn mùa. Một năm chỉ là một mùa hè dài mà thôi. Có cây lù-nào cũng tươi tốt xanh um, dày eo và múa múa thi hối bị sém vi anh hằng dùi của mặt giời.

Tại sao lại gọi là Phi-luật-tân

Vì cái vĩ-tí thiên-nhien kẽ trên, quần-đảo ấy trở nên một đất-tài, vật-sản-nhiều, khoáng-sản-lại-giàu, thao-tu mảng-vắng của thế-giới, nguồn lợi trên địa-cầu.

Khoảng thế-kỷ 16, Phi-luật-tân còn hoang toan là nơi tách kinh, dân-tộc Phi-luật-tân còn là giống mọi-dại, chưa hề tiếp xúc với văn-minh thế-giới. Cũng ngay khoảng ấy, các nước Áo-châu và phái minh địa-học, di tím đất mới, thuyền-tàu lớn chia dì khắp nơi, nặc Mỹ-châu, nặc Áo-de, nặc quần-đảo Thái-binh-dương, đều lặn lợt tìm rã. Cái hang, cái nguồn lợi to lớn như Phi-luật-tân, cũng vào hồi ấy họ lặn mò tới nơi để xét. Ngày 16 tháng 11 năm 1551, một người Tây-ban-nha là Ma-he-lai-ninh, chuyên việc di dời kinh Thái-binh-dương, trai hao kiêm trú già-nan, mới đến đảo lớn Dân-dan-não kudu: Phi-luật-tân, có thuyền-leo-bo, vào yê-kim viễn-dảo - trường. Thấy là kinh-phuong xa-dài, viễn-uy tiếp-dài rất hàn, lại giới thiệu với các đảo bên cạnh. Ông đó, Ma-he-lai-ninh lại di lên nơi đảo Mô-chhang-na, Lai-de rồi tới đảo Thủ-võ.

Tổng ngài là dân Thủ rõ sự quâc, cho là có ý chặng lanh, liền họp hai ngàn người tung cẩm khai-giáo chống đánh, viên chỉ-huống phải hét súc giáng giải, dân đảo mới thôi. Ma-ha-lai-ninh cầu vào yết kiến vua đảo. Theo lễ Cảnh-giáo, vua lấy tam lợ hỏi, họ Ma bèn thuật rõ giáo nghĩa Cơ-dốc, vua mừng hân tin theo giáo ấy. Bay giờ đảo Thủ-vô đánh nhau với đảo bên cạnh là đảo Mạch-na-dâng, họ Ma xin giúp sức, bị tên lạc phái chết trâu. Vì sau chính-phủ Tây-ban-nha cho họ Ma là người có công, dân tìm ra Phi-luật-tân, sai dụng bis ở các đảo để tỳ-niệm.

Sau khi Ma-ha-lai-Ninh chết rồi, vua đảo bỗng ngược dãi các người đi theo, cả bọn đều lên trên xuồng tầu về nước. Bọn ấy về tới Tây-ban-nha, cùng ra sức tuyển dương tinh-hình Phi-dako, đều cho như là một biển-đường, hạ quâc, không nén bỏ qua. Lại gặp vua Tây-ban-nha lúc ấy đang sốt đòng hắng-hai, mộng mò mang thể lực ra ngoài, liền cho dời bọn ấy vào hố rỗ dân dạo, rồi nhìn về phía đông, nói một nụ cười, đặc ý nói rằng:

— Thì ra giờ gúp ta! Gời đã cho, ta chờ nên coi thường bô phai!

Rồi ngay khi ấy, vua Tây-ban-nha hạ lệnh cử một hạm đội do bốn lò hương dẫn đi sang phía đông, mưu đồ việc chiếm lấy quần đảo ấy, và cho lẩy ngay chính tên mình là « Philip » đặt tên cho cả quần đảo, tò ý, đặt mới tên, đặt đã thuộc vào phạm vi thế lực của mình rồi. Hơn ba trăm năm, quần đảo Phi-luật-tân thuộc Tây-ban-nha

Ngày 13 tháng 2 năm 1565, hạm đội Tây-ban-nha sai đến Phi-dako bô neo ở đảo Khải-mô-kim thuộc phia bắc, đảo Dân-Jan, rồi từ đó dùng súng nhỏ đi đến các đảo. Bắt đầu viên hạm trưởng Lê-ha-tu-mi khen yết nhau dâng Thủ-vô dân hàng. Đầu đảo không nghe, hai bên dùng khí giò đánh nhau. Đầu đảo thấy quân Tây-ban-nha dùng súng bắn ra, anh lùi lấp lòe, cho là thiện-hữu, đến hoảng sợ bỏ chạy. Quần đảo Tây-ban-nha liền chiếm cứ đảo ấy không bao lâu, các đảo bên cạnh vì cũng sợ

lực « thiên thắn » nên lần lượt đầu hàng, khom, đầu dàm chống cự cả.

Tháng năm, năm 1670, chúa Lê-ha-tu-mi là Nhungh-za-lu-yê theo phia bắc dò xét đảo Lô-tông. Vì vốn cũng là sự cai « thiên thắn », vua đảo ấy liền cầm bộ-tuộc ra đón, xin dâng đất caje làrs thuộc. Thủ là-tu-dô, hét thay quâc dạo Phi-luật-tân đều thuộc quyền thống-trị của Thượng quâc Tây-ban-nha.

Ngay 24 tháng 6 năm 1571 chính-phủ Tây-ban-nha đặt tòa dân chính ở thủ-đô Mâ-ni-lai, thi hành quyền thống-trị và chính sách thực dân.

Sau khi Tây-ban-nha chiếm lĩnh Phi-luật-tân, các nước nghe tin đều có lòng ghen tị. Trước hết có một người Trung-hoa là Lý-mô-Bôn, sinh vào đời cuối nhà Minh, có chí to, vì thấy Phi-luật-tân có nguồn lợi lớn liên hợp-tập một bốn đồng chí, đera 62 binh thuyền, 2 ngàn bả quân, hai ngàn tay-quân, 1500 con gái, và một số đồng-thờ thuyền, theo bờ nam kéo thẳng xuống Vịnh Mâ-ni-lai, vậy định quân Tây-ban-nha, nhưng vì không rõ được tề, tên bị đánh thua, pa-ié kéo về. Sau Lý-mô-bôn, chính-phủ-Hè-lac cũng phái quân đến, rồi đến Trịnh-thanh-Công ở Đại-joan cũng đem chiến-thuyền đến đánh, nhưng cũng đều bị thua phải bỏ lui.

Tây-ban-nha từ khi đã xây vững thế lực ở quần đảo Phi-luật-tân, dùng dù các phương-pháp để dao-bóp bòn-rút các nguồn lợi ở các đảo đã đem về nước. Vì vậy từ chính-trị, chính-pháp, cho đến hét thay các chế-dộ thì hành đều dùng thế độ nghiêm-tuần và thủ đoạn chặt-chẽ, đối với nhân-dân hắc tú. Nhưng áp-lực ấy mỗi ngày mỗi nặng, khiến cho dân Phi-luật-tân chịu không nổi, như gián xéo lâm cũng phải quấn, động lực phản-kháng mới dần dần phát sinh ở các đảo. Năm 1622, đảo đảo Mô-nhưng-lưu vi-phản đối giáo hội khởi lên cuộc cách-mệnh thứ nhất, nhưng súc yễn bị thất bại ngay. Cũng năm ấy, đảo Lai-dê cũng xướng enda độc-lập, kết quả cũng bị thất bại. Năm 1629, Chau-uyet-le-tueng & phia tây đảo Dâu-đao cũng mun độc-lập, đánh nhau với quân Tây-ban-nha uôn-ha năm, rõ ràng vì sức kém mà bị tan.

Kế đó, năm 1649, đảo Tát-nhát-ma-di, năm 1660, chúa Tịch-hành-gia & Lô-đông, năm 1823, đảo Na-uy-lập-tv, năm 1827 đảo Thủ-vô, đều lần lượt nỗi lên cuộc cách-mệnh, nhưng cũng như các đảo kia đều bị thất-bại cả. Mãi đến năm 1889 do một vị đại-anh hùng là A-khuê-nô dô đứng lên chủ-trương cuộc đại-điều-nhập, nhân dân các đảo đều là keo. Chính-phủ Tây-ban-nha mới chịu lui bước, già lại quyền tự do độc-lập cho dân-tộc quần đảo Phi-luật-tân.

Vị anh-hùng cứu quốc của Phi-luật-tân

A-khuê-nô-dô (Ge, Emilio guinaldo) con một nhà thợ-giá ở đảo Giai-ny-hai, năm 20 tuổi, tốt-nghiệp ở trường đại-học Mâ-ni-lai. Tè bê đã kháng-khai-cá chí-lon, mỗi khi nhín dân-tinh trâm-luân của Ô-quốc, vẫn nhẫn trác con mây, o lòng phẫn uất. A-khuê-nô-dô giữa lòng hào-hiệp, lại rộng giao-đo, hàn-hết các hào-nhan hiệp-sĩ khắp nơi, đều đem lòng kính-trọng và kết giao. Vì thấy các nhà cầm quyền Tây-ban-nha càng ngày càng già lạy áp-chế, A-khuê-nô-dô liền cùng các bạn đồng-chí lập ra một hội-bí-mật để làm co-quan-tông cuộc cách-mệnh !

Muốn truyền-bá tư-tưởng cho toàn-thể dân chúng, ông lại xuất bản cuốn tạp chí « Ký-luận » rất khích-liệt. Cuối Ký-hưởng tạp-chí ấy, dân-tinh đều sôi nổi, ngày 26 tháng 8 năm 1889, đồng thanh cử A-khuê-nô-dô làm đại-trưởng quân cách-mệnh, khôi-sự đánh-lúy Giai-ny-hai. Ngày đầu-tinh quân đồn-Pa-nát-ân 22 tháng sục như nước sôi lửa bô, bỗng nghe quân cách-mệnh nỗi dậy, đều xô nhau theo, trong có một ngày số người chẳng bé mà đến họp có tới vài vạn người, thành-thà rất lùng lẫy, mới có vài tuần đánh chiếm được nhiều nơ trong yếu. Ngày tinh-thă đã tờ ra tết đinh-agn, không còn thể thi hành chính-sách áp-chế như trước nữa, tông-dõi Tây-ban-nha liền cử đại biểu túc-tắc đến Huong-cảng, tìm ngay sở A-khuê-nô-dô, xin vào yết kiến và thắc-dục về nước, xin sẵn lòng đem quân giúp việc đánh đuổi quân Tây-ban-nha.

Dù biết người nước-điều cũng lòng cố-sức trong cuộc tái-sử cách-mệnh này, nhưng về phần, thực-lực còn non yếu lắm, muốn được một phen thành công hẳn, A-khuê-nô-dô liền-tinh việc lợi-dụng sức-hỗn Mô để khêu-chí-thể lực Tây-ban-nha khiến-ninh được dễ-hành-dộng. Sau nứa viễn-de-đò

ly quân cách-mệnh cũng các bạn đồng-chí tạm-lách-jen ở Huong-cảng; hai là chính-phủ Tây-ban-nha phải bồi-thưởng binh-ph. 800 vạn-lạng bạc, quân cách-mệnh Phi-luật-tân phải nộp hết-súng-dan.

Theo với điều-nước nghị-hòa ấy, chính-phủ Tây-ban-nha phải cải-cách hét-các điều-nguyệt dài-jin Phi, nghiêm-cấm-giáo-si không được can-thiệp chính-trị, nhận cho người Phi được dù quyền-tham-dụ việc chính-trị và xuất-bản-lập-hội-tự-do.

Các điều-nước định-xong, A-khuê-nô-dô giữ-dáng lời hứa tạm-từ lồ-quốc xuống-àu sang Huong-cảng. Không ngờ điều-ước dang-thi-hành, chính-phủ Tây-ban-nha đã ra mặt bồi-uớc, quân-coten-meph Phi-luật-tân đã nộp-súng-dan-tới lần-thứ hai rồi, mà chính-phủ Tây-ban-nha chưa giao được một đồng-tiền bồi-thưởng binh-khi-nhô-cá. Thấy-vậy, quân cách-meph đều nỗi-lòng-công-phâa, lập-tìn-dinh chí-việc chay-lèn-giao-súng-dan, hiệu-triệu-àu-nước-đầu-dự bị-có-điều-dai-cách-meph-thứ-hai, và gửi-diện-tin-mới A-khuê-nô-dô kíp-lộ-và-cầm-quyền-chí-huy.

Khi ấy, dân Phi-luật-tân ngoài cái-dòng-lực-tinh-meph ngầm ngầm-tuổi-bop ở bên-trong, bỗng-lại gặp-một-dòng-lực-rất-mạnh ở bên-ngoài giúp-dổ vào-nữa, tức là việc người Mỹ vì ghen-ác người Tây-ban-nha đã độc-chiếm hét-nga-nu-lợi Phi-luật-tân hưa ba-trăm-năm, liền phái các-dội-chiến-hạm-lan-luy-di-quản-xát Nam-dương-tim-xem-có-co-hội-gi-không-ra-sẽ-crop-lay. Ngày-tin Tây-ban-nha bội-ước, quân cách-meph Phi-luật-tân lại đang rục-rịch-nồi-dậy, viễn-dõ-dec-nam-doi Mỹ-hiện-phai-dai-biển-túc-tắc-dến Huong-cảng, tìm-ngay-sở A-khuê-nô-dô, xin-vào-yết-kien và thắc-dục-về-nước, xin-sẵn-lòng-dem-quân-giúp-viec-danh-duodi-quân-Tây-ban-nha.

Dù biết người nước-điều cũng lòng cố-sức trong cuộc tái-sử cách-menh này, nhưng về phần, thực-lực còn non yếu-lâm, muốn được một phen thành công-hắn, A-khuê-nô-dô liền-tinh-viec-loi-dung-suc-hỗn-Mô để khêu-chí-thể-lực Tây-ban-nha khiến-ninh được dễ-hành-dộng. Sau nứa viễn-de-đò

Mỹ là mây lùn gai điện-vân tên quái quyết nồi sú dì muỗi giáp, tức mục đích chỉ cốt dồn đuổi người Tây-ban-nha ra khỏi Thái Bình Dương, không hề can thiệp đến nội chi Phi-luật-tan. Đầu trước tinh thần khẩn cấp ấy dù không dám quá tin lòng người Mỹ vì muốn lợi dụng nêu bấy làm nghe lời ngày 19 tháng 6 năm ấy, A-Khuê nă-dé cũng 18 bạn đồng chí từ Hương-cảng đáp một chiến hạm Mỹ trả về đảo Gia-ny-thai, dân chúng và quân đội đồng thanh hoan hô rung động một góc trời.

Về tối đất nước A-Khuê nă-dé liền phai tờ biển, triều tập các tướng sĩ cũ. Các quân đội người Phi do chính phủ Phi mệt tinh bãy giờ cũng qua nhau đem khí-giới về theo, xin chịu quyền chỉ-huy, thành thê quân cách-mệnh sang thêm mạnh mẽ. Quân đội cũ biến kinh rong. A-Khuê nă-dé với mặt dung xanh ách khôn khéo để giao-thiệp với quân Mỹ, cho khôi kiêm có sinh sôi, mặt mũi khía quâc-di đánh các nơi quan trọng của Tây-ban-nha. Hai quân đánh nhau hơn một tháng, quân Tây-ban-nha sút chung thô-kém, rút về cõi giấu, thô-dé-Mu-ni-bé. Chẳng có cho quân địch còn giữ được nơi cản hòn ấy, A-Khuê nă-dé lại kéo dài quân đòn đánh tiếp. Chẳng chống nổi quân Tây-ban-nha phải toan thề bạ khi giải xin hàng Ngày 16 tháng 6, A-Khuê nă-dé tuyên-bố hoán-toàn thu-phục được đất nước lập chính phủ cách-mệnh. Ngày mồng một tháng tám 1885, chính phủ mới cử hành lễ tuyên-cáo độc lập. Cù A-Khuê nă-dé làm tổng-thống nước Cộng-hòa mới Phi-luật-tan.

Xem các tiêu đề kia trên, A-Khuê nă-dé thực là một vị đại anh hùng, đã tài-tạo quân-cáu Phi-l-át-đe và nên một nước hoán-toàn độc lập sau một thời kỳ bị Tây-ban-nha giàm buộc tới 328 năm. Nhưng nên độc lập ấy xây dựng chưa được bao lâu, vì tinh-hồ bỗ buộc ở dưới một thế lực cũ mạnh kinh Dương lại chia thuận quyền bảo-hộ của Mỹ. Về việc này & trong lại có những tình-tình-đi-le, không thuộc về phạm-vi bài này, nên bấy giờ bỏ, sẽ nói ở một bài sau.

Bà nhà đại văn-hào ái-quốc của Phi-luật-tan

Đọc qua đoạn sú vè vang của quan-đảo Phi-luật-tan, A cũng bảo đó là do tâm lòng đồng-cửu-dịch khai của dân Phi và tài-chí của vị anh-hàng A-Khuê nă-dé dù cùng nhau gầy-dụng xây dắp nên.

Đó là điều biểu-hiện ai cũng dễ nhận thấy. Nhưng trong cuộc vận-hành độc-lập ấy có những tiếc-lực rất mạnh, đã bị-sai-tiếp đòn dập, thúc dục dân Phi đi tới bước đường vè vang ấy mà ít người biết rõ, tức là bà nhà đại văn-hào, vị long-á-quốc bao shea bông-tần hò hò, kết quả hoặc bị chết, bị tù vi tội-quốc.

Bà đại văn-hào ấy là Tiết-lai (Pilar) Lese-khi (Rizal) Bán-đay (Ponce). Bà người công mang mội chí ngayen, lấy việc độc lập mân-quốc, hoàn-tinh quoc dân làm kỷ-vọng. Được quyền áp-chế độc đắc của người Tây-ban-nha, bà người hay nhanh, khi đứng lời nói, khi dùng bút viết. Cuối cùng gây nên cái dân-khí hăng hái mạnh-mẽ, điểm nén một con gió múa rủi-sé ở Nam-đường. Xin lược kê tiếu-sử và việc làm của bà đại văn-hào ấy như sau đây:

Tết-lại. Người ở đảo Lã-tông, năm 1890 tốt-nghiệp trường đại-học Mâ-ni-lat số-trường về mân học chính-trị. Năm 1882, xuất-bản một tờ báo ở Mâ-ni-lap, ra sức công kích chính sách cường-bạo của người Tây

(xem tiếp trang 24)

PHÒNG XEM BỆNH

BÁC-SÝ PHÁT

21 phố Hàng Đầu
(Lý-thường-Kết),
nơi phố Hàng-đầu,
cạnh viện Y-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30
Buổi chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

SƯ - LIỆU

Địa - giới nước cõi Văn - lang của ta như thế nào ?

Đọc Nam-sử về thời khuyết sú nhất là vè hời trước ta mới lập-quốc, khêng ai không phải là g ngõ oyc. Do cung là sự thường gặp trong thời khuyết sú của tất cả các nước trên thế-giới, khêng riêng gì nước Việt-nam ta.

Theo các sú già chép lại thì nước Việt-nam ta khi mới lập quốc nguyên là một nước độc-lập, quốc-hiệu là Văn-lang. Đời xưa trước là Kinh-dương vương, rồi đến Lạc-long-quán và 18 đời vua Hùng-vương. Nước cõi Văn-lang trong các ca-nh-Nam-sú chia là một nước khá rộng lớn. Sách Sắc ký toàn thư (ngoại ký) chép rằng: nước đó phía đông giáp bờ Nam-hải, phía tây giáp các nước Ba và Thục, phía Bắc tiếp với hòn Đong-dinh, phía Nam đến tận đất nước Hò-ton tức là nước Ca-đen-nanh. Nương qua giờ đó ra hòn ngoài bờ cõi của nước Việt-nam là ngày nay: Ba nước Ba và Thục là hai nước ở trong địa phận tỉnh Tứ-xuyên và hòn Đong-dinh là một hòn lớn ở gần sông Dương-té-jiang, có thông với sông này là địa phận tỉnh Hồ-nam. Nếu quả cóng giãi nước Văn-lang dằng thê-thì nước đó phát gồm cả các tỉnh Văn-nam, Qui-châu, và Quảng-tây của nước Tứ-xuyên ngày nay. Ngày trong bộ Cương mục là bờ sú ký nhai của bến triều, các sú-gia cũng tố ý khêng lin vào địa-giới nước cõi Văn-lang và nói rằng các bờ của nước đó thê-thì chép trong Đại-việt-sú-ký toàn thư, cũng chỉ ở trong phạm vi cõi xí Bác ký và phia Bác Trung ký ngày nay. Chắc hẳn, về chỗ nay, các nhà viết sú đều tên của nước ta đã xéi lõm và lấp vào những lời truyền-thuyết từ xưa để lại. Theo một bài khảo cứu về nước Văn-lang của Henri Maspero, giáo sư trường Viễn-đông Bác cõi dâng trong

lập ký yết của trường đó năm 1918 (đo ba) thì so dí các sú-gia cầu ta xưa đã cho địa giới nước Văn-lang lan đến tận hai nước Ba và Thục cùng hòn Đong-dinh ở phía Bắc ta vì các cùi đã làm tên Văn-lang với Dê-lon. Số lầm lẫn đó càng để nơi ta hai chữ cho Văn và Dê-lon giống nhau;

Về hời đầu nhà-Han, Dê-lang là một nước ở vè địa phận hai tỉnh Quang-tây và Qui-châu miền nam nước Tứ-xuyên ngày nay. Địa giới nước Dê-lang trong các sú Tứ-xuyên không thấy chép rõ chỉ thấy nói là nước do phía tây tiếp giáp với nước ta, lõi tên là Đen 3 phia ấy inh-Văn-nam và phía đông giáp với hòn Văn-nam phia-Nhung nước Dê-lang đến nǎn III-teore ký nguyên Tứ-xuyên thi thuộc vào hòn nhà Han gọi là Kiên-đi-quận. Sau này đất nước do tại chia làm hai quận Kiên-đi ở phía Bắc và Thượng-ngo ở phía Nam. Cù theo trong sú Tứ-xuyên có thể định rõ cóng giãi hai quan đó được: cuối dãi Tứ-Han, quận Kiên-đi phía Bắc và phía Tứ-giáp sông Dương-Tú là con sông làm địa giới giữa quan đó với nước Ba, còn quận Thượng-ngo thì Phia Bắc giáp quan Kiên-đi và phia Tứ giáp quan Tứ-ninh tức là dãi nước Diêm-truoc kia, phia Tứ-Bắc thì giáp với quan Văn-lang và quan trong đó có hòn Đong-dinh. Các hòn cõi nhà làm sú ta xưa đã làm Văn-lang ra Dê-lang và lấp địa-giới xí này làm địa giới xí kia.

Nhung ta thê-xét xem cõi Văn-lang mà trong các cõi sú là không thấy chép, mãi đến đời Đường mới xuất hiện "lác" đó đã làm với Dê-lang rồi ta tên mà có ? Không khêng cái quoc-huu đó cũng là do mặt sú làm lõm khas mà tv.

Trong uốn « Ldm. ấp kỵ » (sách Tâu) có chép rằng ở phía Nam huyệ Chu-ngo trong quan Nhật-nam, có một giồng đất mồi gọi là Văn-lang già nhân là mồi giồng người không biết xay nhà cửa chì ở trên cao và sông băng cá hoặc thịt sống. Dân đó thường đồ các chất thơm lấy đồ cần dùng. Vì dân do mà phía Nam huyệ Chu-ngo có một con sông gọi là sông Văn-lang.

Chắc hẳn một số già náo trong khi chép lại đoạn trên này của sách Lâm ấp kỵ đã lầm huyệ Chu-ngo với quan Thương ngô và sa lâm đó sau này các sứ gia đài Đường đã chép theo (trong Thái bình hoán vă kỵ thấy chép là Thương ngô); Vì lầm về địa điểm nên mới tìm ở phía Nam quan Thương ngô tức là phía Bắc quan Giao-chi; Lại thêm do đó sự lầm lẫn Văn-lang với Đă lan, thế rôi cả nhà làm sứ đã cho Văn lan; tên là dắt Phong chúa (miền Bạch Lợp Vết-iri ngày nay)

Trong Thái bình hoán vă kỵ (sách đời Đường) có chép rằng ở huyện Tân-xương

có một thành gọi là Văn-lang thành. Ngày nay ở gần Việt-iri, tại làng Hieuong tỉnh Phá-tho vẫn có tên là làng Hieuong được coi là ông Tùy là của dân Nana-viet. Theo người Nam truyền từ đời này qua đời khác thi chép đến đó trước kia là Văn-lang thành (Đời nam nhất thêng chì) cũng như đến An-dương vương ở Cố loa của vua Thục ngày xưa vậy. Đoạn chép đó hình như đã tỏ ra rằng trước kia dắt Phong chúa gọi là Văn-lang thành. Nhưng xét ra ngôi đền thờ Hàng-Vuong cũng không phải là mồi ngô; ngôi đền có lâm. Đến hồi đầu thế kỷ 15 trong hòn nươ ta thuộc nhà Minh đã có và trong Việt kinh lưu và Đại minh nhất thống chí có nói tên ngôi đền đó trước hòi do, sờ hòi nhà Lý và hòi nội thuộc Tàu thi dắt huyệ Phá-tho (Phá-tho) ngày nay nay thuộc châu Chân-dâng ở dưới quyền cai trị của phu nhân họ Lê. Một ngôi đền Annam không thể nào giấu được đầu đất trong mặt xú Mường, Thái hoặc Mán mà không bị phá hủy. Có lẽ ngôi đền thờ Hung-vuong bắt đầu có từ đời Trần. Người ta đã chọn một cái tên thuộc đất Châu Phong là xơi mà người ta cho là dắt nướ Văn-lang và kinh do của vua Hung để dựng đền thờ. Như thế thì ngôi đền kia có thể là một chung kẽ tò ra rằng trước kia nước Văn-lang ở miền Phong-châu chăng?

Nói tóm lại thi cả cái tên nước Văn-lang và địa giới nước đó đều là do những sự lầm lẫn mà gây ra. Những kẻ có trách nhiệm về sự lầm lẫn đó là các sứ già Tàu và hai thế kỷ thứ 6 và thứ 7 sau này các sứ già Việt-nam cứ theo thế mà chép vào sứ nước mình.

Vì sự lầm lẫn đó mà nước Việt-nam đã có một cái tên có rất hâm hố, không ai có thể belli gác lối tự đầu mà ra. Nếu quả thực nước Văn-lang của Hàng-Vuong rộng lớn như sứ ta đã chép thì giang sơn của Hàng-Vuong phải lan đến tận biên giới các tỉnh Tứ-xuyên. Hồ-ham và gồm cả các tỉnh Việt-nam, Quí-ep-pô, Quảng-tây của nước Tàu. Đó là một điều rất vô lý không thể nào tin được.

Nước Văn-lang xưa gồm 15 bộ. Tên các bộ chép trong các sách cũng không giống nhau như sô bô thi đúng. Tên các bộ thi chép trong Việt-sử-lược, Lĩnh-nam trích quái và trong Annam vă cống. Ba Đại-phiê' từ kỵ toàn thư đã chép tên các bộ nước Văn-lang theo cuốn sách sau cùng này:

- 1) Giao-chi (Đời Hán gọi là quận đền đài Tàu và Đường đài là huyện).
- 2) Chu-diên — 3) Võ-ninh. — 4) Phá-tho.
- 5) Việt-thuong. — 6) Ninh-hải. — 7) Đường-tuyễn. — 8) Lạc-hát. — 9) Võ-phak.
- 10) Hoài-hoan. — 11) Cửu-chân (Đời Hán là quận, đời Tàu và Đường đài là huyện).
- 12) Bình-việt. — 13) Tân-Hàng. — 14) Cửu-Đức. — 15) Văn-lang.

Hai cuốn sách kia cũng chép nhau tên bộ gần giống như thế, chỉ khác về một vài bộ như Gia-ninh, Tân-xương, Nhât-lâm (Viết-sử-lược) Chân-dịnh, Quế-lâm. Trong-quản (Lĩnh-nam trích quái) Phân nhiều nhau tên trên này đều là những tên và đời Đường, có hai tên là Phá-tho và Hoài-hoan mãi đến cuối thế kỷ thứ bảy mới có, Còn các tên cũ hơn thì là những tên và đời Đường cũng đúng.

Những tên bộ chép trên nay có phải rút ở các sách Tàu ra chăng? Ông Henri Massép không tin như thế và cho rằng những tên đất do dân ta và các nhà lâm sả nước ta chọn trong những tên đất, ở các chuyen hoang đường và thời kỳ lập quốc và chép ra cho đúng với số 15 bộ. Vì thế mà tên các bộ do các sứ già chép ra nêu tên khác hẳn nhau,

có lẽ là vì các sứ già đã tự ý mình lựa chọn trong những tên đất mà họ đã đọc thấy về hõi đó.

Lại đến tên các đời vua của nước Văn-lang cũng đúng cho ta ngõ véc. Nhiều nhà khảo cứu về Nam-sử gần đây đã nêu lên những câu hỏi như: Hung-vuong hay Lạc-vuong? Hung-vuong hay Lạc-vuong? Việt-sử-lược chép rằng « có 18 đời vua đều gọi là Hung-vuong ». Trong « Thể-hình hoán vă kỵ » có sắp lại mỗi đoạn của cuốn « Nam-viet chí » nói rằng: « Đời Giao-chi rất phi nhieu vua nước đó gọi là Hung-vuong... ». Thể-nghie-la từ thế kỷ thứ 5 đã có tên Hàng-vuong. Nhưng trong « Giao-chdu ngoai véc kỵ » mà cuốn « Chouei king tchou » trích lại, ki không gọi là Hung-vuong mà gọi là Lạc-vuong. Hai chữ HUNG và LAC rất giống nhau có thể nhầm chia này ra chia kia là thường. Một cuốn sách khác, cuốn « Quảng-châu kỵ » lại viết một chữ LAC khác, chữ này không thể nào lầm với chữ Hàng được. Nếu thế thì các vua Hàng-vuong của ta xưa phải gọi là Lạc-vuong mới đúng eháng? Số lầm tên này cũng là tự các sứ già Tàu mà ra. Tác giả bộ Đại-phiê' sú kỵ toàn thư đã nhận rằng chữ Lạc-vuong sau đời lâm ra Hàng-vuong, nhưng không chịu nhận rằng tên vua cũng lầm như thế. Các sứ già Việt-nam như khi biết là lầm nhưng không hề dám chia là,

Đây về tên nước, Địa-giới nước và cả tên của trong hõi nước ta lập quốc, những sự lầm lẫn là thế. Còn về cách iê-chức chính-trị và xã-hội của nước ta hõi đó như thế nào

BÚT CHI MARQUE « 2 cái dù »

DOUBLE — HACHE

Đen, mềm hơn hết — Cò bón ở khắp các hiệu sách lớn
HÒA-HỢP — 108bis HÀNG TRỌNG — HANOI, GIẤY NÓI: 448

EROS
VIRGINIA

Xì-gà nhẹ, thơm, êm đọng, dùng thay thuốc lá rất
lịch-sự và tiện-lợi. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn
tại hàng PHÚC-LAI 87 Route de Hué Hanoi — Téléphone 974

JANVIER, ĐÀ CÓ BẢN

NHÀ NGHÈO

của TÔ HOÀI — Giá ở Bắc-kỳ: 30.00
Bản đặc biêt — 15.00

CHỌN BẢN TÌNH

(Tiểu-thuyết của HOFFMANN)
VŨ NGỌC-PHAN dịch — Giá ở Bắc-kỳ: 75.00
Bản đặc biêt — 35.00

FÉVRIER ĐÀ CÓ BẢN :

THƯ CHO MỘT THANH-NĂM ĐỒNG THỜI
của NGUYỄN-BỘC CHINH

Chơi Giúp Mùa Trăng
của HÀN-MẠC-TÙ

Dix-Huong (Cô-văn)
TÂN-HOÀI — bính-chú
NGUYỄN-ĐỘ-CUNG — minh-hoa

Nhà xuất-bản—NGÀY-MỚI
Giám-đốc: NGUYỄN-NGỌC-CHƯƠNG
151 đường Henri d'Orléans — HANOI

Các sách Tàu nói rất ít về nước ta trước kia
nói khéo. Cuốn «Giao-châu ngoại vực ký»
là cuốn sách viết vào thế kỷ thứ 4, có nói về
nước ta thời đó như sau này: «Xứ kia,
huyện, đất xứ Giao-chi gọi là lạc diền
trong ruộng đó nước lên xuống theo
thắng triều. Có các Lạc-vương và Lạc-
hầu đóng đầu cao tri các quận huyện. Trong
các huyện lại có nhiều Lạc-vương. Đầu đời
nhà Hán các Lạc-vương được vua Hán ban
cho một cái tên có bao xanh.

Sach Nam-Viết ghi cung noi vò quan Gio-
chi, trước hỏi Nỗi khuất nêu ngay hỏi khác
nhau trên: «Đây Gio-chi rất phi nhiêu». Ngay
tia di dà sang đây là ó và chua
nhưng kè đó đã biến cây cay tráo tía, Đát
đen và đê-áy. Hồi dài Mết ra mảnh (Hàng)
vì thế đất đó gọi là « Hàng diều » và dân đó
gọi là « Hàng dân ». Vua nước đó là Hàng-
vương. Các quark gọi là Lạc-hầu và đất thi-
chia cho các Lạ-tuông » (Thái-đan quang
ky).

Xem những đoạn sách Tàu trên này thì ta
có thể biết đại khái về cách tổ chức của xã-
hội nước ta trước kia nay như thế. Đó là một
xã-hội phong-kien có trật tự cũng giống
như xã-hội của dân Mường, dân Thái mà ta
vẫn thấy ngày nay ở miền Bắc-giang và
miền núi ở giang bắc xã Bắc-kỳ và Ai-lao.
Dân số tộc là Lạc dân ở mỗi chỗ và họp
tập nhau hàng năm để bầu ra hoặc nhiều lang ở
điều quyền các Lạc-trưởng. Các Lạc-trưởng là
những nhà quý phái cha truyền con nối, giữ
các quyền hành và tôn giáo, dân-sự và quản
sự. Cũng như các quan châub, quan lang miền
Hoa-binh, Son-la, Lai-chau ngày nay, các
Lạc-trưởng phải là anh em hoặc con cháu các
Lạc-hầu được cha, anh chia cho một khu đất
để dài hông nom rõ truyền cho con cháu.
Các Lạc-hầu thi có một địa phận như các
huyện đất nhà Hán và ở dưới quyền Lạc-
trưởng.

Nền văn minh vật chất của xã hội Việt-nam hồi đó đã khá tiến bộ. Dân Việt-nam lúc đó cay đắt với những cái cuộc bằng đá lửa, mãi đến khi người Tàu sang mới dạy cho dùng cây và trâu bò. Có lẽ là ta hồi đó chưa biết cây mít nấm hai mùa lúa và họ đã

bíêt lợi dụng sự thay đổi mực nước tháp
trên để kháo nước vào ruộng. Khi giái tháp
đến ta có những cái cung lớn dùng để bắn
lên thuộc đặc. Cách làm thuỷ đặc giây
rất bí mật, không ai được tiết lộ ra. Họ
đã biết việc đồng và dùng để bít tên. Mỗi khép
bit tên đồng thi hình như có cử hành mít
lê khai long trọng. Họ dùng các đồ đong cát
đổ ra để làm mồi tên. Người Naat ta lúc
đó sẽ mìnù, bối cõe và chít khăn chỉ khán
lì lõi chít khăn khéo may nay. Quần áo
mặc rất thô sơ và đã bịt kín khố rắng đen
cùng ăn đầu như ngày nay.

Về lối giáng và phong tục dân ta hời cũ thời không mấy adch chép dân, **C**àng như cáo dân tộc dâ mau miền Đông Nam Á-ahau, lối giáng dân ta hời đó adh shá trọng vở nghe nồng. Đầu năm múa xuân có một ngày hội Lợn cõng như ngày hội của các bộ lạc dãy Thái miền trung-dã Bắc-kỳ ngày nay. Còn tụ cõng mìn thi cõng dùng giùm cau để hối và giồng lê cưỡi của dân Thái, Nói tóm lại phong tục dân ta trong hời đó không khác phong tục dân Mèoeng và Thái ngày nay mấy.

HỒNG LÂM THÀNH

Dương Mê hàng Jaine khan
ta chẳng lẽ gi đã có soi

TRICOTEX

mèm, kín, nhẹ, hờ

Distribution

HỘA HỢP — 103B Nâng Têo, Hanoi

VỀ CÂU CHUYỆN BÌA ĐẤT

Vợ Trang-tử lấy vò dập sảng

Câu chuyện vợ
Trang-tử đậm sảng
đè lẩy gan chồng
cho tinh-nhân ăn,
mà thè-tue tin như
diễn-cố xác-thực

hình như không có sách vở nào ché
trứ ra Kim-cô kỵ-quan.

Trước khi biện-bach hir thực, ta b
nhắc lại câu chuyện đẹp sảng đại kh
thế nào?

Chỗng đau bụng phải ăn
gan người mới khỏi

bóm nay chẳng
chết, ngày mai nó đi
lấy chồng khác ngay,
chả hỏi đâu quai
mồ cho đất man
rồi. Tinh-cảnh người

dàn bà ày dâng thương mà tám-dịa dâng
quý đấy!

Bà vợ quắc mắt, ra vé bắt bình

— Trời ơi ! Thủ người vô sinh đến nỗi
quát mồ cho mau tái giá, như thế mà
ông còn khen ! Đàn bà chết chồng, dù ở
về già ngò nào cũng phải chung thâm thù
tiết, mới hợp đạo- nghĩa và đáng quý
hoa chư !

— Ông chính ngay mình đây, ví dụ một mai tôi chết, liệu có khởi tài giá được không,ebra gì đã ché otoi thiên hạ? Trung-¹nhìn vò, r²da suối v³ra n⁴o.

Một mai minh chốt à ? Minh chốt thi
tôi tự hủy nhan sắc, lôi lau-lú nuôi thân,
thả tiết trên đất, không có sức mạnh nào
làm chuyên lòng đời tiết của gái này
được đâu !... bà vợ trả lời bằng động
hình-hực, làm như tức giận chửng cung
ta ăn ở bao lâu, mà không biết rõ tiết
tháo kiệu trình của ta đây.

— Nay, mình chắc làm được như lời
nói không ? Trang-tú hỏi lại.

— Sao lại không chắc? bà vợ đáp một cách rắn rỏi. Tôi đây, chứ phải là thứ đàn bà quát mồ hôi à!

Sau câu chuyện này, vợ chồng vẫn từ
tựu yêm như thường, không có gì là.

Nhưng cách đó ít lâu, Trang-trí phát bệnh rồi lần đầu ra chèi, chẳng kịp trỗi lại với vợ con nào. Bà vú khóc lóc thảm thiết, lo việc khám-liệm hổn hển, chia-dao, đặt di-thể phu-quán vào

quan-lại gõ tốt và quan-lại trong nhà, đợi ngày làm lê an-tàng. Đến xưa, người chết được quan-lại trong nhà lâu ngày mới đem đi chôn, là sự thường thấy. Thời hạn lâu-mau, tùy theo địa-vị xã-hội và gia-tu của kẻ qua đời.

Giữa lúc ấy, mờ, vị vương-ôn nước Sở tìm đến khu nghiệp Trang-tử, không ngờ Trang-tử vừa mới qua cõi.

Thằng trè tuổi dẹp trai, xanh-phuc, tay tung, ngực xe, rất mực hào-hoa sang trọng khiết cho sú-mẫu (bà vợ thầy học) phải dè ý. Nhất là trong khi điếu tang, ngon-ngữ cử-chi chả chàng đều có vẻ tinh tú bóng bẩy, đối với người quâ-phụ còn xuân, làm nảy ra trong tâm bồn chàng những ước muôn không thể nào dừng.

Nàng tự nghĩ bấy-lâu mình kêt duyên với anh đỗ nghèo xác nghèo xe, chí giời nói cuyện đạo đức, ngu-ngôn, ăn-chẳng được no, mặc chẳng được ấm, làm phi già tuối xanh-sắc dẹp của rãnh; giờ anh đỗ chết, gặp gỡ đám vương-ton phu quý luyệt rǎn này, áu bần lòng trời muôn đền bù lại đấy. Đoạn, nàng tìm cách lưu luyến vương-ton và không ngán ngại thả ngón ăn tinh cảm đỗ.

RĂNG TOÀN KHÔI CẤU THẨM MỸ

vì dùng:

thuốc đánh răng
GLYGERINA

Thảo bộ khán trắng áo xô, nàng trang điểm mỹ miều, rồi bày tiệc rượu cùng vương-ton nước Sở kè vai tám-sự, nàng chén giao-hoan. Lúc này tám-hôn nàng đã bồi xoa mắt ký-niệm shi đàn-bà quạt mồ, và cũng không nhớ bên cạnh mình có anh chàng chưa được yên nǎm.

Bỗng dung vương-ton đau bụng vật vã, quần quại, mắt cả tinh-thần, mệt hai chắc chết. Nàng lo sợ luống cuống, ôm lấy tinh-nhân, vụt vé gạo hỏi:

— Khô chưa ! Bình-nhật minh có chứng đau bụng như thế bao giờ không?

— Có, tôi vẫn có chứng này hết thần phát lên, đau đớn muốn chết !.. vương-ton rên rỉ và đáp.

— Thế, mọi khi mình dùng thuốc gì bão tôi lo chạy cho nǎo ?

— Những khi ở nhà, tôi lén cồn đau bụng thập tử nhai sinh như thế này, Sở vương chỉ sai giết một người lấy gan cho tôi ăn là khỏi ngay. Bây giờ lấy đâu ra gan người mà ăn, số tôi đến chết mất thôi... Ông ! ruột gan như vò như xé.. Đau chết di mất, trời ơi !

Vương-ton ôm bụng kêu la vang nhà. Nàng trầm ngâm giây lát, lay mình vương-ton và hỏi :

— Liệu gan người-mỗi chổi lì lâu dùng có biệt-nghiêm không ?

— Cũng được chứ sao !

— Nếu thế thì minh không chết ! Tôi có thử-khoản sẵn-sàng kia rồi.

Nói liền, làm liền. Nàng chạy đi lấy cái vò thật to, thằng cánh đậm pha quan tài Trang-tử, định lấy gan chồng làm thuốc trị bệnh vương-ton.

Ván thiên vừa bặt lén, Trang-tử ngồi khom dậy, nhìn vợ mím cười và nói :

— Lòng kiên-trinh của minh quý-hoa nǎi !

Nàng kinh hãi sụng sưng vò han, ngẩn-đại không thấy vương-ton đâu cả. Thị ra Trang-tử già chết, biến-hoa ra

vương-ton đê thủ tiết thảo của vợ, xem hành-vi có giữ đúng như lời nói không? Vì ông đã đặc-dạo thành-tiên, cho nên biến-hoa huyền-diệu như ý.

Bấy giờ bà vợ hổ thẹn quá liền-dập đầu lạy-tiếng, gọi là ta tội với chồng.

Trang-tử chẳng khóc thương gì hết, ngồi thái-nhiên trước từ-thì vợ, gõ nhịp vào cái chậu sành mà hát bài sau nay :

Kham bi phu the su
Hữu nhu hoa khai ta
The tu ngã tất mai
Ngã tử, the, tất già
Ngã nhược liên tát thời
Nhất trưởng đại tiêu thoát
Diễn bị tha nhân canh
Mã bị tha nhân khóa
The bị tha nhân luyến
Tử bị tha nhân ma
Dĩ thử đồng thương tình
Tương Khanh !
bất hạ

The nhân tiêu ngã bất bi thương
Ngã tiêu the nhân, không đoạn trường
The su, nhược hoàn khấp đặc chuyen.
Ngã diệc thiên sầu lẻ vạn hàng
Nghĩa là :

Đáng thương việc phù-thể :
Như hoa nở rồi rụi.
Vợ chết, ta phải chôn ;
Ta chết, vợ bước vội.
Nếu ta chết trước tiên;
Trò cười có vò khói ;
Ruộng ta kê khác cày,
Ngựa ta kê khác cưỡi,
Vợ ta kê khác yên,
Con ta, kê khác chái.
Nghĩ thế mà đau lòng,

Nhin nhau khóc chắng nỗi.
Người đời cười té chảng đau thương,
Ta cười người đời luồng ván vương.
Việc đời nếu khỏe mà chuyên được,
Ta cũng rời lè nghìn muôn hàng.

(còn tiếp)

ĐÀO TRINH NHẤT

10/1/45 SĘ CA ĐẠU

Văn - Hóa Văn - Động,
THỜI THƯỢNG CỘ

(AI-CẬP và ĐO THÁI)

quyển VII trong bộ

Lịch-Sir Thủ - Giải

Tác-gà: NGUYỄN-BỨC-QUÝNH

— Động-lực cõi phong-trào văn-hóa thời thương-cõi là động-lực gì?
— Vai trò của tăng-lữ và sức mạnh-của tôn-giao trong những cuộc vận động văn-hóa ở AI-CẬP và ĐO THÁI quan-hết thế nào?

Muốn hiểu các bạn hãy đọc thiên khảo luận VĂN - HÓA - VĂN - ĐỘNG

HÀN-THUYỀN PHÁT-HÀNH
N° 71, TIỀN TSIN — HANOI

ĐÃ XUẤT BẢN:

Việt-Sử Đại-Toàn

(tập nhất) của Trúc-Sơn MAI-DĂNG-ĐẾ

Giá: 4p.00

Thượng - Kinh Ký - Sứ

chuy, aug, danh van voi Hậu-Lê của Hải-Thượng
Lân Ông báu diệu của Phien-Lý NGUYỄN-DI-LUÂN
Giá: 8p.00

DÒNG CƠI:

SÀU LÀ THU QUÝ CHO NGƯỜI BẠN TRẺ

của NGUYỄN-TẾ-MỸ — Giá: 4p.00

Phé-bình NHO - GIÁO

(cả 4 quyển) của São-Nam PHAN-BỘI-CHÂU

Giá: 16p.00

Chú ý: → Vì sự gửi sách khó khăn và sách in có hạn nhà xuất-bản không gửi sách theo lối Linh-Hòa Giao-Ngân. Đặc-giá và Đãi-lý muôn-mùa sách xin gửi tiền trước.

DUY-MINH THU-XÁ

Giám đốc: NGUYỄN-TẾ-MỸ
VOIE 206 bis — N. 11, HANOI

LỊCH-SƠ TIÊU-THUYẾT của HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Tổng-phúc Hiệp nói
doan, niêm-nở cầm giữ
Phan-văn-Tuân & lại một ngày, dài
đang trọng-hậu; rồi hé mở sau sảnh sáu
phẩm vật, sai Tôn-thất Chất cung đi.
tiếng là thính-an dèo-gưng, nhưng có
chú ý muôn xem tinh-hình huy-thực của
Tây-sơn đã quyết-dịnh về việc bắt tay
cộng-sự.

Ta còn nhớ mấy tháng trước, quân
Tây-sơn lập kế bắt cõi được Hoàng-tôn-
Dương ở Cửu-đè, Nhạc đưa về Hội-an &
ngày; kế đến trấn đánh Cầm-sa phải
thua quân Trịnh, Nhạc rút binh về Quy-
nhơn, cũng đem Hoàng-tôn về theo.

Về đây, cõi lị-cửng Hoàng-tôn làm
bung-xung đe dù phuc nhân-tâm, Nhạc
khoán-dài rất long-trọng; dọn một dinh-
thự riêng cho Hoang-tôn &, cắt một trăm
tên lính túc vệ, luân phiên hần hạ, mà
thực là giám-thị; lại đem con gái mình
là Thọ-huông dâng làm Hoang-phi. Tóm
lại, Nhạc tự xứ như phận báy tài trung-
thành và dâi Hoang-tôn như bệ vua
chúa vậy. Mỗi việc quan-chính, Nhạc già
đò bám mém Hoang-tôn rồi mới làm.
Ai trong bờ ngoài cũng phải tưởng rằng
Tây-sơn thật lòng tôn phu chúa Nguyễn.

Nhạc lấy danh-nghĩa Hoang-tôn đánh
lها Tổng-phúc Hiệp, tức là trả hàng chúa
Nguyễn, xin làm quan tiền-dời di đánh

Hoàng-ngũ-Phúc, khôi phục kinh-thàn
Phú-xuân.

Khi được tin của Phan-văn-Tuân mật
báo cho biết trước rằng có sứ của họ
Tống sắp ra đến nơi, Nhạc xếp đặt nghi
lễ tôn trọng cực kỳ khéo léo, dù ai cũng
phải choáng mắt tin làm.

Dinh-thự Hoang-tôn biến đổi ra một
triều-dinh lâm thời. Cờ quạt, tản long
voi ngựa, linh tráng, bài trí rất mực oai
nghiêm.

Hoang-tôn khấn vàng, hò vàng, ngồi
chính-chén trên sập kê chính giữa, phía
trong có bốn chén « Phượng thiên thảo
tỏi » viết trên tấm véc vàng, trước mặt
có hương-đà đe ipecac và kiềm ẩn, dấu
hiệu uy quyền của Hoang-tôn. Bài ban,
bên tả là Nguyễn-Nhạc cùng tướng tá
Tây-sơn, bên hữu là Tôn-thất Chất và
một viên túy-tùng.

Nhạc cung minh mè lời, đại ý tố lòng
trung-thuận của tướng-sĩ Tây-sơn và xin
đặt mình dưới hiệu-lệnh Hoang-tôn,
mong sớm tha lỗi Phù-xuân, khôi phục
đại-nghiệp.

Tôn-thất Chất cảm động nói:

— Minh-công có lòng tôn phu như thế
thật là quý-hoa...

— Bảm, đạo thần-tử phải vậy! Nhạc
trí-linh trọng đáp.

Cuộc xếp đặt tiếp dài của Nhạc làm
Chết xiêu lòng; Sau khi Chết trả về Phú-
xuân, Tổng-phúc Hiệp tin chắc Tây-sơn
thực làm hàng Nguyễn, giờ là quan một

nhà, tội một chia với nhau rồi, không
phải án binh phòng-ni gì nữa.

Nếu ai dè ý, hẳn nhận thấy trong
buổi chiều, tiếp từ trên dây, dù mặt
trường-tá Tây-sơn đứng bài ban sau lưng
Nhạc, trả ra Xuân.

Xuân cáo ôm

VIII. NGUYỄN-HUỐC CHỦ-HỘN

Tán kiện vội vương trả bằng đũi diễn
kong, chiêu hòm sau, ở vạn thuyền Thi-
lai tập nập những ghe mành sà soạn
kéo buồm ra khơi, sau khi quan-phúc
thủy-quân Tây-sơn đã khám xét.

Trên bờ còn nhiều hành-khách và đồ
dạc hòm xiềng định xếp xổng ghe mà
chưa xổng buộc; vì ghe nào cũng dày
cả rói. Phản nhiều là thường-dân muốn
tránh nạn. Họ thấy quân Tây-sơn rút cả
về Quy-nhon, sợ chỗ này sẽ thành chiến
địa dữ dội; cho nên muôn tìm đường
tránh ra miền ngoài, hoặc vào Gia-dịnh

Quân Tây-sơn phỏng xa vẫn-dù lưỡng
thực, cũng muốn bắt đì một ít miệng ăn,
đò mặc-dàn bà trẻ con cùng những người
già yếu lỵ tiễn đi-cứ, không hề ngần cản
duy hạng trai-tráng có thể tung quẩn thi
giữ lại. Hạng ấy đi trốn, nếu bị phát
giác là xử chém ngay. Lãm kẽ phải trả
hình cải trang đàn-bà cho được thoát
thanh.

Bọn ghe mành lham tới, thường có
cách che-chở giấu-diếm bộ người ta đào
thoát. Sự khám xét của thủy-quân Tây-
sơn tuy nghiêm mà cũng không xué.

Chiều hôm ấy, mặt trời đã lặn, một
người trai trẻ, khẩu áo lụng ra đóng học
trò, ẩn tho thẩn trên bờ, thăm hỏi hết
thuyền-nợ đến thuyền kia, dòm ngo qua
tổp người, này sang-tổp người khác, tráng
như có vẻ bẩn khoán, eye ngáo muôn tìm
kiếm ai hay dè dẫm một sự gì vậy.

Đưa mắt ra biển, mấy người người
lái mành thăm thi bắc nhau;

— Thành-tử của quân ô di dò-la người
trốn chả gi? một bác lát nái.

Các ngài còn nhớ quân ô là quân Tây-
sơn,

— Không phải! bác lát kia trả lời rắn
rỏi muôn tỏ ra minh thao đời tình mắt
hở. Không phải! Anh chàng này chắc
là một người muôn đáp thuyền di trốn
đây. Quân ô trong chừng chạc lầm
aj và được nói này hàn bờ.. Đè tôi
ướm hỏi thử xem.

Nó đoạn, bác lát la đến cạnh biển-
niên, khẽ nói bên tai:

— Nay, cậu nho muôn vào Gia-dịnh
hay ra dáng ngoài?

Thiều-niên ngắt người, làm thinh.

Bác lát nói tiếp; lần này lại nói nhỏ
hơn:

— Cậu cho hai lưỡng thời, tôi cam
doan đưa cậu đi đến nơi, về đến chỗ..

Bác nói thế nào? thiều-niên sững sét
hỏi.

— Vâng, tôi xin hai lưỡng là giá vé
lâm-dẩy!. Nếu cậu đi những mành kia,
không khí nào chúng nó dám mạo-hiem
với giá như thế... Nói riêng với cậu:
trong hai lưỡng tôi cũng phải lê thầy
đội thầy-quân hết một thi mới trời viêt
chứ nào tôi có được ăn cả đâu!

Thiều-niên lảng-lãng, khẽ vạch là áo
cho bác lát ta thấy miệng tìn-hai sòn son
deo giấu bên sườn, trên có khắc bốn
nǎm chép gi không biết; làm bác tái mặt
hoảng-bồn, chắp tay vái lạy vái đê:

— Trâm lay quan lớn, thật con đại đợt
hữu nhồn và cháu xin quan lớn tha thứ

Người được tôn là quan lúa với vàng
đưa tay bit miệng hác lái và nói cắn-rắn
nhó-nhỏ, có ý trách móc:

— Im mồm đi! Ai khen nhà-anh gọi
tôi là quan lúa quan bé ở giữa chỗ này.

— Bảm quan! bác lát nói nhỏ và kẽm
chuyển tảng công. Nếu quan muôn tìm
bắt túi di trốn, con xin đi đòn chí.. Bảm
ghe nào cũng có một vài mồng, duy có
ghe con là không.

Thiều-niên sau mệt nói:

— Việc ấy mặc kệ nhà-cae anh không

bản gi đến tôi... Đang này chỉ tôi đi tìm người, chứ không phải đi bắt ai hết.

— Quan đi tìm người?

— Ô, bà lão ngoài sáu mươi với người con, trai tráng độ mươi tám đôi mươi, mặt mũi dĩnh ngạnh.. Từ xưa đến giờ anh có biết hai mẹ con người ấy có đáp thuyền không, bắt cứ thuyền ra hay vô, và đáp thuyền nào, mách cho tôi biết, tôi thường tiền cho...

— Bầm, quan nói người con bà lão là con trai, mươi tám đôi mươi?

— Phải, anh ta vạm vỡ và đẹp người.

— Ô, nếu thế thì con tướng quan tìm đến sang năm cũng không ra...

— Tại sao vậy? Thiếu niên hỏi dồn, tỏ ra nôn nao, sốt ruột.

— Thưa, tại họ sợ chết, có dám ra mặt đâu! Bác lái đáp. Quanh xung mà nem, cả bầy nhiêu chiếc ghe, hành khách toàn là ông già trẻ nít, không



thì con gái dám bà, chứ không có lấy một người trai tráng nào dám đương hoàng xuất đầu lộ diện... Vì quân-lệnh của các quan chúa trại Tây-sơn nghiêm lâm, họ chưa dám chưởng-mặt đón huyềns, bị bắt thì chết... Có chăng, họ đã cải hình biến tướng, biết ai mà tìm?... Thật buả lù sáng cho cho đến bây giờ, con suê-sao chạy đi chạy lại, dù, moi ghe, không thấy bà lão với một cái con trai đáp ghe nào hết...

— Quái lạ! Hay là hai mẹ con đáp một chiếc ghe đã đi trước rồi?

— Không, nội nhât hôm nay chưa có chiếc nào rời bến đâu! Hay quan thủ tìm trong đám hành-khách con bỏ rơi kia xem.

— À, tôi đã tìm rồi, không có.

Thiếu-niên nói rồi thở dài, trong tri vẫn vờ luồng lỵ, không biết bấy giờ mình phải lui tới thế nào, tìm đâu cho thấy người mình định tìm? Người ấy nhất định phải đi đường thủy, chứ không thể nào đi đường bộ. Nhất là trong thư đê lại từ biệt, có nói đáp thuyền!

Bỗng sau lưng có tiếng người gọi dèo-dắt:

— Tôi đây!anh Diệu nè!

Thiếu-niên có dáng như một thư-sinh mà ban đầu bác lái mành gọi là cậu, sau bầm quan lòn quan bé, không phải ai là, chính là Trần-quang Diệu một trong hàng kiêu-trọng Tây-sơn, chúng ta đã biết. Bốn chữ trên miếng tin-hài Diệu đê gẫu bén trong áo, chỉ hé qua cho bác lái ta trông thấy, ta phải thay đổi lẽ mạo, ấy là bốn chữ «Tây-sơn đốc-chiến», dấu hiệu của mỗi việc bộ-tướng phải mang trong mình, theo ký-luat riêng.

Tiếng gọi đích-danh làm cho bác lái và Diệu cung day mặt lại và cung ngạc-nhiên, có điều mới-dáng ý ngay một khác.

Bác lái cung kính và chào rồi lảng đi, miệng lẩm-bẩm nói lên:

— Ngõ là gì? Hẹn hò trai gái!

Diệu chủ-tâm đi tìm người bạn trai, khi ngoảnh mặt lại thấy là người con gái mặc y phục trắng, đầu trùm khăn vuông, nhanh nhẹn tiến đến chỗ mình đứng, trong tay lấp lánh sét lá lung suy nghĩ hay là cô à nào đây nhện lâm chǎng! Nhưng mà làm thế nào được, cô gọi chính tên cái của mình kia mà?

Người con gái tiến đến bên, kéo khăn vuông trùm đầu xuống, nhìn Diệu mà cười, không nói bằng gi, hình như muốn thử xem người đứng trước mặt có nhận ra mình không?

Diệu thoát trống, tự nhiên kêu tú-lêng vía là vừa mừng:

— Trời ơi! Xuân đấy hả? Thế mà báo hai người ta thèm thèm người ta đi tìm nay giờ.

— Phải, chính nó! Thoạt tiên anh ngần người, không nhận ra tôi phải không?

Nàng đáp và cười rũ. Chẳng cần giới thiệu, bạn đọc thừa đoán nàng tức là Bùi-thi-Xuân, người già trang nam-tử đì họ ông giáo Hiển ở núi Bia, rồi theo Trần-quang-Diệu xung giúp Tây-sơn, làm tướng đạo quân cung nô bấy lâu, nay trở lại nguyên-bình.

— Khéo làm trò khỉ! Diệu nhăn mặt trả lời, trong tri vẫn định-ninh Xuân là bạn trai với mình. Sao tự nhiên chú phải cải trang đầu bà, ai thoát trống chẳng phải hổ ngó? Lúc đầu, tôi không nhận ra thật.

— Anh không hiểu vì lẽ gì ư?

— Vì lẽ gì? Diệu hỏi lại.

— Anh còn là gì-tưởng iênh Tây-sơn đang sẵn bắt hàng tráng đinh ở lại sung quan, không cho xuất cảnh. Tôi không có trang thế này thì đi let ra bể làm sao được?

— À phải, tôi quên!... Nhưng mà bỗng-dùng chả dùng dùng bỏ việc quan mà đi, không nói lý do không đến từ biệt, là nghĩa thế nào chư?

Diệu nói vang-vàng có ý trách móc một cách nhẹ nhàng thân-mặt; Xuân dùng lặng-giây-lát, và thở dài nói;

— Đó-cũng vì mọi lẽ riêng, chí có tôi biết, không tiêc nói ra, anh à!

— Hừ, lẽ riêng?... Lẽ riêng thế nào?... Không nói với ai, chư không nói với tôi là người đã mang ơn chư cứu-mạng...

— Ồ! cần gì phải nhắc mãi câu chuyện nhỏ nhặt ấy! Xuân ngắt lời Diệu.

— Sao lại không nhắc? Diệu căn nhẫn đáp. Nhắc lại để tỏ ra tôi với chư là bạn sinh-tử quan hệ; nhất là chúng ta đã kết nghĩa anh em, lẽ riêng của chư không cho ai biết đã đánh, bà không nói thật với tôi được ư?

(còn tiếp)

HỒNG-PHONG

Ông già bà lão, dau lung, mồi gối
người ốm mệt khóc, tinh-thần mỏi-mệt
MUA VỀ

THUỐC MẠNH ĐẠI-QUANG
Địa chỉ: 23, HÀNG NGANG-HÀ NỘI — Giá bán: 1000

CỔ DAI của TÔ HOÀI là tập ký-ức thành-thật về thanh-niên Việt Nam ở thời quê-má các nhà giáo-duc và các bạn thanh-niên, đều nên đọc. Giá ở Bắc-kỳ: 5.800 — Giá ngoài Bắc-kỳ: 7.500

Còn một ít: TRẺ ĐƯỜNG NGỜI-THUẬT của VŨ NGỌC PHAN
Giá ở Bắc-kỳ: 3.000 — Giá ngoài Bắc-kỳ: 3.200

NHÀ XUẤT-BẢN HÀ-NỘI — THÁI-HA-AP — HÀ NỘI
17

CUỘC TÁI-NGỘ

Truyện của KIYOSU KOMATSU
Bản dịch của GIANG-NGUYỄN

(Tiếp theo)

Hai tay anh ta đậm mạnh
trong tiếng nói, mắt anh
sáng long-lanh san cặp kính

Ach-Luong-vân-Sung, dưa
trái-trái báu-tay, ngòi-nghé.

Ni-xong-thì, hai mắt lấp-lấp,
anh Huong lại có vẻ

trầm-ngâm, như sóng xôn-xao
trong cõi mao-marg...!

Quốc-Việt-Nam! Tôi

thật sang-sướng tuôa-de vò
cung, kh-dược-gặp-hay

trên đất nước này những

hàng-thanh-niên giũa lý-
luòng, với khuôn mặt nở-

nang, thẳng-hắn-hỗn-hùng,
mà cũng đôi-khi sa-sầm

danh-don! Họ gọi cho tôi
nhé-lại-thời-tôi-hai-mươi

tuổi, trong đời tôi đã hồn
lại-cái-thời-tôi-dâ-khô-só

nhieu-nhất, nhưng cũng là
cái-thời-tôi-sống-với-một

tâm-hồn-acy-ký-trong-sáng!

Mỗi-cứ-chỉ-hành-vi-của-tôi

khi ấy đều nhằm-về-một

mục-dich, tôi chỉ sống-vi
ết-tuồng, quên-băng-cả

minh-vì-lý-luòng! Ach-Sung

ơi, anh bảo-với-tôi rằng anh
và em-ba-ban-anh ngày-dêm

nghi-ngrю-lo-lắng-về-trong-
lai-nuoc-anh. Khi tôi-còn-là

người-thanh-niên-hai-mươi

tuổi, tôi-cũng-như-hết-ác
anh ngày-ray. Ông-nhưng

ngày-xa-lắc-trong-dì-vãng,
khi-tết-cá-tu-tuồng-tôi-đã

hung-về-người-khác, kao

nhien-khi-lye-trong-minh
tôi-thu-tê-vào-tinh-yen
nuoc... Trong-buổi-chiều

Nghĩ-vậy, thì-jóng-tôi-lại
rào-rạt-bao-nhiêu-ký-niệm

nặng-một-tinh-yen-dối-với

hai-người-bạn, là-anh-Lê-vân

Thái và-anh-Mayishi

Một-người-là-kết-giao-trong

giữa-thời-niên-thisa, từ-hai

tuổi-răm-triền-nay; một

người-là-quen-biêt-vào-một

lúc-nó-có-thể-gọi-là-dâ

qua-thời-niên-thisa. Ông-nai

sung-dâ-giáp-chỗ-tôi-biêt

duoc-thâm-thúy-hơn-nghia

và-vô-dep-của-tuổi-thanh

niên, cả-hai-cùng-nhắc-di

nhắc-lại-cho-tôi-nghé-một

câu-rằng-thế-gioi-cũ-rồi-tôi

sẽ-dâ-nát, dâ-chô-lại-cho-là

thanh-niên-hoạt-động-sau

này-sẽ-xây-dung-lên-một

thế-gioi-khác-nhau. Cả-hai

dều-là-những-nhà-tri-thuc

quen-suy-luân-theo-phuong

phap-khoa-hoc, vậy-mà-cả

hai-cùng-tuyen-pho-với-một

giọng-xác-in-cuồng-nhiệt

Nhân-loa-day-nay-dang-cần

một-lớp-người-mới, lớp

người-có-lỗ-có-tài-tạo-tae

ra-toan-nao-sự-mới! Tiếc

thay-hai-người-thân-yêu-và

có-hỗ-thân-yêu-nhau-ấy,

ngày-nay-dâ-ké-mát-người

còn.

— Ach-Sung-nhìn-thông-vào

mặt-tôi-mà-nói-rất-khinh-

rợt-những-câu-trên-này.

Trong-một-nuoc-mà-tôi-gặp

thay-khieu-người-giong-noi

thon-thôn-mâm-yêu, lại-có

những-lời-nhin-nguteng-liếc

trộm-cát-kéo; tôi-thật-sung

nhuong-biêt-bao-khi-duoc

nghe-nhung-giong-nai-ròn-

rong-cõi, duoc-nhin

nhưng-co-mỗi-thang-tran
đường-hoàng-như-của-máy

người-học-sinh-nay. Tôi

bèn-trú-lời:

— Tôi-xin-lắng-tai-nghé
Ông-Sung. Vâ-chẳng,
hài-chiều-hôm-nay-tôi-dâ

có-dinh-ý-dâ-tai-nghé-rất

kỹ-hết-thầy-mọi-diều-rất

ông-nết.

— Chân-on-đang-dâ-có-lòng

hi-sinh-chết-thì-giờ-quý

Đức... Vâ-tôi-muốn-kể-ông

nghé-chuyện-hai-bà-Trung.

Chẳng-biết-ông-dâ-nghé-ai

nói-dồn-hai-chiem-hà-Trung

ba-và-giờ-chưa?

— Cố-phai-ông-dinh-nó

truyện-hai-vị-nữ-sah-hùng

của-Việt-Nam-mà-người-ta

thuở-vì-với-bà-Jeanne-d'Arc

của-người-Pháp?

— Thưa-ông-chinh-thâ

Ngày-nay, nôi-dẫn-tên « Hai

hà-Trung », không-một-người

Việt-Nam-mà-không-biêt.

Muôn-biểu-duoc-tai-công

lớn-của-hai-vị-nữ-sah-hùng

ký, ta-phai-hồi-tuồng-lại-cái

linh-thâ-nuoc-Việt-sau-dời

nha-Trí, khi-nha-Tây-Hán

cù-các-quan-thai-lưu-sang

cát-trí-Giao-Chí-bô-Quan

lại-tham-nhũng, dâ-tinh

Tết-khô-sô. Sóng-trong-vong

nhô-lô, con-người-ta-dâ-thanh

ra-hàn-nhít/Nói-dồn-bà-hà

Trung, tôi-muốn-kể-ông

muốn-dọc-cá-chữ-nho-thi

để-tôi-xin-viết-ông-kem.

Tôi-gặt-dần-Anh-Luong-

vân-Sung-lày-bút-máy-viết

ra-máy-hàng-chú-sao-khi-vào

ngay-mặt-trai-là-thue-don

của-nhà-hàng-dâ-trên-bán.

« Trung-Tiâc, Trung-nhị-dâ

nữ-tử-nhất-hô-nhì-Cùn-

Châu, Nhât-Nam, Hợp-phò

áp-Linh-ngoại-hợp-thập-ngô

thanh-giai-ting-nhì. Kỳ-lập

quốc-xung-vuong, dâ-nhà

phát-chưởng. Khâ-hiên-ngô

Việt-hinh-thâ-túc-chi-ba

vương-chi-nghiệp-dâ-Tích-hồ

Khâ-Triệu-chi-bà, dâ-chi

Ngô-ni-chi-tiên, thiên-du

niên-chi-gian, nam-tử-dâ

tu-dâ-thúc-thâ-vi-bắc-

chân-tân-bộc, lâng-hát-quý

nâi-Trung-chi-nữ-tê-Ôi

Khâ-vì-tụ-khi-lết-n, và-anh

lai-dịch-nghia-kô-rông-cho

tôi-nghé: Trung-Tiâc,

Trung-Nhị-là-dân-bà, hò

lên-một-lòng-mà-các-quan

Cùn-Châu, Nhât-Nam, Hợp-

phò-và-sau-khi-nhà-nhà

hàng-ở-Linh-phò-dâu

hưởng-ting, dụng-nước

xung-vuong-dâ-dâng-như

trò-bàn-tay. Thâ-mới-biêt

binh-thâ-nuoc-Việt-ta-dâ

dâ-lâm-nâi-egiệp-bà-vương.

Tiếc-lâng-tu-sau-dâ-triệu

dâ-triệu-tu-đi-kiêng.

Sau-khi-nhà-nhà

hàng-đến-kết-đòi-hết,

nhưng-tu-đi-đòi-kết-đòi

ký-Lê-vân-Huân-dâ-viết-một
câu-dâ-miâ-miêng-phai
dâ-ông-nuoc-tôi-như-kết
tâ-thâ-kết-thâ-ba, lại-tâ-truyen

bâ-Triệu-Âh-cũng-là-một
vị-nữ-anh-hùng. Mô-cô
tù-bé, bà-ó-với-anh-và-cô

dâu. Chừng-năm-hai-mươi
tuoi, vì-không-cô-biêt-dé

người-chết-thi-giờ-quý
nhết-bé-giết-dâ-rồi-bỏ-thâ-vô
nơi-č. Bà-là/người-có-côc
mạnh, lại-nhiều-muôn-luot.

Ở đây, bà-chiêm-kết-trang-
sí-luyễn-tâp-thanh-một

dội-quân. Cách-dâ-it-iêu,
chiêm-nhâ-bé, tên-là-Triệu-

Quoc-Đat, vi-tiêng-quang-lai
nhà-Ngô-tham-nhũng,

khô-kinh-sinh-dâp-quân-Cùn-
Chân. Bà-liên-dem-quân-ra

giúp-anh, mong-danh-dâi
được-người-Tàu-ra-khỏi

nước. Bà-chỗng-nhau-với

quân-Tàu-dâo-sau-khi-thâ-cô,
bi-phai-phai-dây-dâi-kết-đòi

điển, rồi-lu-ú-dâ-pít-tron

tết-thâ. Lâc-đây-bà-mới-cô
hai-mươi-ba-tu-đòi

hai-mươi-ba-tu-đòi-trong

nhau-nay-là-phai-nhâe

nước-Tàu-cù-triệu-nhâ

Đóng, môt-triệu-đai-dâng

điển, môt-triệu-đai-dâng

Có-một-dòng-bạc-mà-muốn-lâm-giáu-nhanh-chóng-và
luong-thien-thi-chi-có-cách-là: MUA-VỀ-XÓ-SỐ-DÔNG-PHAP

nhanh về binh-dục và tâ-chết là ngắn nèo, ông đã bắt. Chắc hẳn vì lè-ly, ném, và khoảng thời-gian này, số-ký xuát-tốt chép rất so-sai. May sao cũng còn lại một vài truyện, như truyện Mai Hắc-dế và Bố-đài-dai-vương ở thế-kỷ thứ-tám là những truyện tuy không quan-tụng, nhưng cũn; đã chàng-tố tài-khoa-nuoc vẫn còn, như tri-não chúng. Ở ngày ấy đã qua suy-luân theo phuong-pháp khoa-hoc của tây-powder mới giật được tại sas, sau cái nghĩa năm dài dâng-dâng của sứ-gia Lê-Văn-Huệ lại có thê này ra đời-ugt trong cõi nái cái sự-ugt-hợp oanh-liệt của Nô-Quyền phà quân Nam-Hà tru-sông Bạch-dâng ở thế-kỷ thứ-mười, rồi xung-vuong, đồng-do ở Cồ-Loa (một cái tên rất cũ), mở ra cho nước, tới một thời kỳ tay-thủ-dai ngót mươi thế-kỷ.

Nô-Quyền lên ngôi vua năm ông bốn-mươi-hai tuổi, nhưng chỉ lứa, của ông chẳng phải một ngày mà kết-hành, tài-năng của ông chẳng phải một ngày mà xuất-hiện, lòng mẫn-yêu của số đông người Lào-ly cũng chẳng thể một ngày mà guy-nên được; Ông ta phải nuôi chí-lửa, luyện-tu-năng, từ-thuở con-thanh-biển, rồi đến khi thi-hổ tài-năng để thi-hết, chí-lửa đó, ông lại đã tréo-khiến-dâm-thanh-nien, hung-dung, tin-yêu giúp-tập...

Truyện vua Binh-c-Tiên-Hoàng ở cuối thế-kỷ thứ-mười cũng vậy. Thuở còn thơ-ấu, ông thường chơi với lũ trẻ chán-trên-bò ở nhà-quá, bắt-chưởng-khoen-tay làm kiệu để ông ngồi làm vua cho chúng-tróe, và lại lấy bông-lau làm áo-bảy-tripes danh-nhan. Lúc khôn-tòn-léa, đám thanh-nien đều-pang tai-kem quang-của-ông! Nước Việt-Nam khi ấy chưa-làm-muối-nai khu-vực, mồi-khu-vực-có-muối-vị-sứ-quán-chiêm-gift. Ông Đinh-Bộ-Linh đem quân-di đánh các-vị-sứ-quán, đánh-dùn được-đây, chỉ-trong-ed-một-năm, thắng-nhất được nước và-đến-đếng-đếng Hoàng-dế, thiệp-hiện được cái-móng-áp-đá trong lòng-tử ngay-còn-phò; Bộ-đang là một cái-guong-sang cho tất-cả-thánh-hiển-nuôi-tôi-sang-sol.

Tới-lại-muôn-nơi qua-đang nghe-truyện vua Lê-Lợi, vì-thiếu-nhiều-anh-hùng-đã-cứu-rồi-tôi-thoát-khỏi-cái-núi-làm-tai-tò-nước-Tàu-một-lần-nữa & đầu-thế-kỷ thứ-mười-lăm. Vì một sự-trach-giách-ngoại-vua-trong-nước-rất-xấu-xa, một-bên-dịch-thù-dâ-dai-dài-còn-cứu-với-quân-thờ-Minh-bên-Tàu. Vì đó, từ-năm-1414 người Minh-lại-chiếm-núi-nước-Viet-Nam, cho-quan-sang-cai-trị. Khi ấy, ông Lê-Lợi cõi-chiêm-dây-ba-mươi-tuổi. Quân-nhà-Minh-nghe-tiếng-ông-là-người-khẳng-khai-có-chí-lửa, đã-dỗ-chỗ-lam-quan, nhưng-ông-không-đobia-khui-thường-nói-rằng: «Làm-tr

sinh-ở-trên-dời, nên-giáp-nạn-lớn, lập-công-to, để-tiếng-them-muôn-dời, chứ-sao-lại-chứ-bo-bo-làm-dây-tó-người! » Ông bèn giấu-tiếng-ở-chỗ-sơm-lâm, dồn-mời-những-ké-hao-kết, chiêu-tập-những-ké-lưu-vong... Cuối-dù-kết-chứa, được-hết-năm, tài-năm-1418, ở-núi-Lam-Sơn, ông-tự-xưng-là-Binh-dịnh-vương, khởi-binh-danh-đuôi-người-Tàu. Ông đã-thành-đông-tan-dung-mười-năm-nhìn-dài..

(còn-tếp)

Sách-mới

T. B. C. N. vừa-nhận-được:

— LÔ-TẤM (thảo-thổ, văn-nghệ) của ĐẶNG-THÁI-MAI, do-shà THỜI-DAI-xuất-bản, dày-220-trang, giá-6-p.

— MƠI-THỎ-TÂN (truyện-dài) của NGUYỄN-HỒNG, nhà-SHỐI-ĐẠI-xuất-bản, dày-250-trang, giá-6-p.

— LÂM-TIỀN (phêng-sy) của TRỌNG-LANG do-nhà-HOAT-BỘNG-xuất-bản dày-210-trang.

— MUA-XUÂN (tiểu-thuyết) của LAN-KHAL do-nhà-HOAT-BỘNG-xuất-bản, dày-200-trang.

Xin-có-lời-cám-Ơn-hai-nhà-xuất-bản-và-giới-thiệu-với-bạn đọc.

NEN-DƯC

Trung - Bắc
Châu - Nhật

MỘT PHƯƠNG-PHÁP TÀN-KÝ về nghệ-làm-báo của người Âu-Hy

(Tiếp-theo)

Bỏ-lỗi-câu-dộc-giá bằng-cách-treo-giá-thường, R. B. nghĩ-một-cách-khác: mỗi-cuộc-thi-giấy-đẹp.

Báo-Comète, hàng-hàng-ia, những-số-series-của-một-tờ-giấy-bài-mỹ-kim; đoạn-những-cái-giấy-đó-dễ-dám-di-tiến-khắp-trong-nước. Đặc-giá-mùa-của-báo-La-Comète, may-mắn-và-được-một-tờ-giấy-bạc-so-conn-sô-dáng-như-son-sê-đồng-hàng-ngày-trên «mặt-đẹp», đặc-giá-đó-cứ-việc-dán-mà-lịch-một-trăm-mỹ-kim.

Thứ-y-khoa-hay, báo-Lanterne-an-cấp-luôn-và-tiếng-giá-thường-lên-một-trạm-ruồi, Mỹ-kim. Hai-báo-khác-nhau-cũng-làm-vậy, nhưng-cứu-máy-kè-các-ông-phi-nhiệm-kéo-xói-ruột, tên-tiền-đêm-cá-léa. Một-tờ-báo-trong-số-đó-mà-chính-phà-sau-thiệp-vào-và-yêu-cầu-bỏ-hết-các-giải-huống-của-các-bà-dì, lấy-cứ-rắng-làm-như-thê-là-trái-luật-và-lại-về-luật-sô-đó.

Wayne, chủ-bút-báo-Lanterne-nghĩ-luôn-rá-một-kẽ-khác, cũng-được-cứu-luc-boan-ngenhê-một-d.s. Mỗi/ngay, y/lấy-quyền-se-diện-thoại, rứt-ra-50-còn-số-hú-họa-rồi-in-lên-mặt-báo. Ai-có-ông-diện-thoại-mà-con-số-phù-hợp-với-cứu-số-in-trên-báo, cứ-việc-dấn-nhà-báo-mà-lấy-một-mỹ-kim. Trong-cuộc-thi-này-90-phần-trăm-người-đọc-dẫn-lấy-giải. Báo-Lanterne-trong-một-tuần-lẽ-luôn, tăng-tiền-2-vạn-vđ.

Dù-sao-những-cuộc-thi-đó, những-giải-thưởng-đó-cũng-chỉ-cảm-dỗ-dộc-giá-được-một-vài-tuần-mà-thôi. Quá-một-vài-tuần, họ-chán-nán, trừ-phai-số-nhiều-thường-đó-tiếng-mãi-lên-không-ké. Các-báo-tableloid-lại-phải-bóp-các-nghị-tách-khêu-goi-trí-tò-mò-của-họ-và-chung-dễ-làm-hỗn-cá-lòng-ham-lợi-của-họ-nữa.

Riêng-báo-La-Comète-của-R. B., sô-dòng-giá-không-tăng-lên-nữa; thường-thường

chi-rá-dộ-50-vạn-hay-60-vạn-vđ. Nhiều-khi-tinh-thể-rất-gay-go; phần-vì-lỗ-vỗ, phần-vì-không-còn-sức-mạnh-như-trước-nữa, nên-tiền-nhập-chó-Scotland-Yard — hối-vì-R. B., hàng-hàng-vẫn-phái-lẽ-tiền-sô-Scotland-Yard — công-giám-bay-không-có, cảm-tinh-của-sô-Scotland-Yard-dối-với-R. B., y/vì-v, cũng-giám-bó; và-dâ-khon-một-lần-quanh-năm-Mc-Nulty-dâ-kiểm-diều-khô-dé-với-báo-La-Comète.

Có-một-tiền-sô-Scotland-Yard-lại-thu-xép-dè-bắt-Bunnyweather-nữa, nhưng-vì-không-agoan, Bunnyweather-hỗ-trốn-nên-chỉ-có-Peters-bị-dua-ra-tà, khép-vào-tội-aknyoen-khiêm-nhân-dân-làm-những-diễn-tối-bại-nến-xa» và-suýt-bị-phat-tiên-và-phat-giam-sau-tháng.

Ai-cũng-tróng-lần-dò-báo-Comète-cũng-bị-dóng-cửa, R. B. it-ra-cũng-mất-cái-mộng-tưởng-làm-tổng-thống-Hoa-kỳ-mà-Peters-thì-phun-này-nay-ra-thoát-khỏi-cái-còn-quý-tableloid», nhưng-vì-khéo, diễn-dinh-chạy-chết, báo-Comète-lại-được-tha-trắng-đi.

XXV

Biết-rằng-ek-cứu-dưỡng-dó-mà-tiến-mỗi, chẳng-chờng-thì-chết, báo-La-Comète-cũng-sẽ-bị-cá/người-ta-sập-chết, Peters-hết-dòn-chiến-lực: mướt-các-ông-giáo-sĩ-viết-xi-thuyết-dè-cho-báo-có-về-tôn-nghiêm-đượn-người-ta-kinh-trọng. Peters-viết-một-ngàn-cái-tho-gửi-dè-cho-khắp-mỗi-giáo-sĩ-trong-nước; nêu-là-báo-Comète-từ-nay-dỗi-lòn-chí, nêu-là-báo-La-Comète-linh-mết-trách-nhiệm-lỗi-cá; nêu-là-báo-La-Comète-sau-dòn-và-thành-thực-sé-không-bỗ-lỗ-có-hội-nâu-không-làm-có-Mammoth-thu-nhì-một-cá-thiên-dương-dao-dứ.., nhưng-rất-lại-chỉ-có-ba-cái-tho-trà-lời. Peters-hết-quảng-cá-GIÁO-HỘI-LƯ-GIÓ-SÉ-CỘNG-SỰ-VỚI-BÁO-LA-COMÈTE.

R. B. ra lệnh mỗi ngày đăng lên báo một trang kinh thánh, một sự tích rất通俗 kinh điển và rất nhiều, từ là những đoạn đời lý kỳ và những sự khôi phục của thời đại, trong đó có bài ngay hứa hẹn, ở trong nhà Lévi đăng một bài về thuyết của bác sĩ Maples, một giáo sĩ nổi danh, miệng thì nói không技术创新 nhưng cao và viết song sán bài đã ký và đồng ý rằng sẽ ngăn cản kinh rồi. R. B. phục báu sĩ Maples để gọi xanh và ngô ý với Peters hãy tạm nhượng quyền chủ báu cho báu sĩ Peters nhường ngay và ngay hôm sau quảng cáo và cái tên bác sĩ Maples và người chém thớt bắt báu La Comète được rao lên đây.

Số đó, sang ngày sau 17 vẫn 5000 tờ giáo sĩ Maples đem tất cả những bài mảng ra báu luận. Hôm sau, báo mảng số cũ ra từng đồng ở trong các hiệu sách, và vòi tiền; đến ngày thứ ba thì số cũ là 7500 tờ số. Báo La Comète xuống với cách không ngờ đến nỗi Peters lại phải "ngã" ngay vào guốc cũ để cứu vãn lại danh thề.

Cứ mỗi sự gắng sức của Peters làm cho bác Comète thành một tờ báo đáng kính trọng thì số cũ là lại tăng xuống. Thị rã đợt già đã quên với những món ăn sot sỏi rồi, phần cái gì là hay rau quả thì họ không cách gì mà thôi được. Vì mảng chủ yếu các nhà đăng quảng cáo, Peters giờ mục Đạo giáo; bà xã thuyết hàng ngày thi đam một tuồng ở trong kinh thành ra bàn luận; lý thó mà báo La Comète cũng được hoan nghênh đầy. Đó là bởi vì hôm nay báo Comète cũng có lì ra một vài bài tư ghê gớm, rùng rợn, làm ý là kén một tờ mảng mờ ám thì báo lại xuống ngay; mà đồng bằng tiệp với thị mệt lèng các nhà đạo đức và các nhà đăng quảng cáo. Vừa lát đác, quan Todes quyền ra lệnh, mở một cuộc điều tra xem tại sao trong nước lại nhiều vụ án mạng. Hội đồng điều tra kết luận vi là những báo chí nói hối.

R. B. bèn tâu dồn Peters mà báo:

Tôi xin ông bộ luật cho tôi những bài

đã dày dặn đến kinh mang.

Ông không sợ. Báo vẫn chạy như

thường chờ mà xem Ông làm như thế này: đăng những tin tức mang những phát độ cho một nhà truyền giáo bày tỏ ý kiến về vụ án mạng đó, và hai là báo giờ cũng phải có một bài kinh luận lý mới được.

Có một người dân ông giết vợ và mẹ vợ: vậy là chắc chắn sắp có một vụ án to đây. Peters, và bác sĩ Maples, nhà giáo sĩ đã làm bài tường thuật kỹ lưỡng và viết bao nhiêu lời khuyên răn cũng được; giáo sĩ nhất định vào túi và nói: đồng lõi không làm gì. Nhưng, có một điều này: giáo sĩ sẽ chỉ ra lỗi sai bài tường thuật một kỹ đầu thai, còn những kỷ san thi là phòng viên của nhà báo Jennings viết: theo ý kiến của giáo sĩ và theo những tài liệu của giáo

trợ ở trong Kinh thánh ra cho, Ông sai. Từ phiên da thứ hai, Jennings là làm tường thuật và sua sang này có ý nói: một ít lỗi bình luận làm sai lỗi cá da luật, giáo hội. Giáo sĩ Maples trả lời và cũng xin lỗi cho và dọa sẽ làm cho cả chủ bút, cả shibata lần truy bắt và báu kinh báo La Comète phải bồi tinh thành Mammoth mà đi. Giáo sĩ lại không quên viết mấy câu chửi chinh rồi bỏ bẩn tinh thành Mammoth không còn để chán đến nữa. Số đợt thề, không phải vì nhà giáo sĩ cho tên tinh này số ô số cầu, nhưng chính vì giáo sĩ có mè ở một nước láng giềng một cái quán rượu bán rượu iệu trong khi người ta bài trà rượu. Báo La Comète chụp ảnh quán rượu đó và dọa nếu giáo sĩ lội thề gì thì lập tức sẽ tố cáo việc này lên báo.

(còn tiếp)



Một phim ở Nhật

« Lévi lừa »

Chiều thứ sáu 5-1-45, bộ phim Nhật phim ảnh Nhật dưới quyền bảo trợ của viện Văn-hàn Nhật, đã tổ chức một buổi chiếu riêng riêng để các nhà báo xem, tại rạp Olympia Hanoi.

Sau khi chiếu phim thời sự về « ngày duyệt binh của thủy quân Nhật ». « Trận phi quân Nhật » gồm bốn Cảnh-ni, chiếu đến phim chính nhân vật là « Lévi lừa » (La Fournaise).

Truyện phim dài khai như sau này:

Kikuchi và Yochino đều làm việc trong một xưởng dệt kim-joye ở nước Nhật.

Kikuchi vẫn là nghiệp ở một xưởng Dệt-hoa và, tin ở học lực của mình; còn Yochino thì tin ở những điều kinh-nghiệm trong 20 năm lẩn lèo trong nghề.

Tất cả các lò lửa trong xưởng đều rất tốt, trừ lò số 4, và sản xuất rất kém lại nổi tiếng là cóc mà vì đã làm thiệt mạng nhiều thợ.

Các nhân viên chính trong xưởng bao hổ ban tim cách tăng sức sản-xuất của lò số 4. Kikuchi xin đảm nhận công việc ấy và lấy hai người giúp việc mình là Yochino và Shibata.

Sau một đêm mưa to gió lớn, lò số 4 bị tắt không cháy nữa. Yochino bàng chi có cách dùng cát-mìn, còn Kikuchi thì không muốn

dùng cách ấy vì sợ nguy hiểm cho người thợ bao giờ có mìn để-chữa lò.

Yoshino được phép của ông giám đốc xưởng dệt lèn xem xét chỗ lò bị tắc và tìm cách chữa. Vì sự dài da, Yoshino chẳng mài, ngồi trên cao xưởng và thiết mạng.

Còn lại Shibata và Kikuchi. Hai người này vì sự bất đồng ý kiến, một hồn gặp nhau và xảy ra một cuộc lù đù. Sau cuộc lù đù, hai người đều mặt nhói, ngồi nhìn nhau và cả hai càng hận hối. Họ hiểu nhau và hứa với nhau gáp sức chữa cho kỹ được chiếc lò số 4.

« Y chí » và « Cầm lao » đã giúp họ vượt qua nhiều sự khó khăn nguy hiểm, và đạt được mục đích.

SÀM NHUNG BẠCH BỘ

Hồng - Khé

Đại bô khí-uyết
Đỗ Miêu-hòa. Lời sinh-dục
Mỗi hộp 3p.00

78, HÀNG BỘ - HÀ NỘI

ĐỨC - THO - DƯƠNG

184, Huôte de Bois - HANOI
là một nhà thuốc dùng-dẫn và được lòng tin của mọi người.
Thao-hà-ché linh-vi và các
thuốc hoan-tan, hoa dan, đặc
công hiệu rất chóng. Nhỏ
chứa khoán - Giai-nhâ-hoa
giúp ngắn.

+ AI MUỐN BIẾT +

Các nhà thuốc và các nhà thương
đã có những bệnh nam, phái, lão, lụ
mec, bài khoa y học và bào chế Đông
y, hay là mua-nhưng, các thuốc
do ông già Lê-Vin-Phan, Zal và bao
chó sứ, tôi nghiệp trường Chợ - Đông
y-hóa, chuyên khoa về thuốc Nam
này, đã sống và dạy ra Quốc-ung.
Sách nói về các bài phết, da dày
thick, lâm, bệnh hoa lâm v.v., sách
về sau due y khoa đều giá 1 l. bđ.
Thư từ mua mua hoặc hỏi về thuốc
muôn chủng bệnh xin hỏi:

Bonshur et Matsumi le-VAN-PHAN
Médecin civil et pharmacien
N°18, rue Ba-Vi Son Tay - Tokkin

ĐI SÁT LẮP:

TRÊN GIỌC VẬT-CHẤT

của LÊ VĂN-TRƯỜNG

- Một thám-kịch Tiểu và Mìn
- Một thành công thám-thám
của bô đã xây dựng sự-nghiệp
trên tội ác. Giá 6p.00

Nhà xuất-bản HƯƠNG-SƠN
M-115 - Phố Lô-đắc - HÀ NỘI

CÁC SÁCH ĐẦY LẨM THƯỞNG

Bảng quốc-ngữ có cả chữ Hán
bồ phòng và sáu chương thường
nhiều 3p.00. Ban-mát Apot. Đầu, với
300' mìn) 3p.00. Xanh-đen 3p.00.
Tục 1p.00 (cô 4 cuộn). Kinh-ghệ-hoa
3p.00 (cô 2 cuộn). Giai-chayen 3p.00.
Đại-thương Lan-đang 3p.00 (cô 2 cuộn).
Nhà-thuốc Nhật-Bản-Trung-Hoa 3p.00
(cô 2 cuộn). Lam-sach 3p.00. Trò cờ
3p.00 (cô 2 cuộn). Bida và 3p.00 (cô 2 cuộn
và gửi thư, Mandat và nhà xu-
biết-nhịp).

NHÀ - NAM THU - QUÂN
N° 19 HÀNG PHỦ HÀ NỘI

BỘ THẬN TIỀU ĐỘC

Thuốc lộc màu tiêu khiet độc
nguyên lò giá một lò 1p.00. Nuga
tă 3p.00. Một tá 14p.00.

BẢN TAI

Nhà thuốc TẾ-DÂN
211, Hàng Đông Hanoi

Một đoạn lịch-sử vẻ vang...

(Tin theo trang 6)

Bản-nha và việc làm ngang ngược của bọn
giáo-sĩ, mới được 5 tháng liền bị cấm-chết.
Cũng vì thế bị người Tây-ban-nha thù ghét,
không còn chỗ dung thân, bắt đầu từ năm
1888 phải lánh sang Áo-châu.

Lé-sa-nhi cũng là người ở đìa Lào-tông
năm 18 tuổi đã nổi tiếng có tài-tài về thi
ca. Khi du học ở Mă-di-lạt, hàng ngày múa
kịch những việc làm tàn ác của người Tây-
ban-nha, lòng riêng rẽ bao buồn恚 căm
tức, mượn thi ca để bộc chí, người nước
đều truyền tụng. Năm 1882 sang du-học Áo-
châu, dần không hiểu tiếng dân nước, bấy
gấp mờ 24 tuổi.

Bản-áy cũng là người đảo Lào-tông, năm
19 tuổi tốt nghiệp trường đại-học Mă-di-lạt
về trường về môn sú-học mỗi khi xem đến
lịch-sử của là-quốc và mỗ coi địa đồ thấy
tinh hồn quằn-dão dồn một vò ấm đậm
tối tăm, thi sinh lòng bức bối.

Ba người lần lượt sang Áo-châu, tối đầu
điều viết báo, viết sách, ra sức phơi bày
những ngược chính của Tây-ban-nha đã
làm cho đất Phi-út-tan phải chịu trăm
chiến khốn chục. Vì vậy cả ba người đều
được nhân-sĩ các nước Áo-châu tỏ lòng
mến-trọng và khích-tiết và vui-chương. Ra
ngoài vận động ít lầu, rồi lại lần lượt cùng
về nước để tuyên-truyền cuộc cách-mạng.
Tôi-Lại vì bôn-tần nhiều nơi, mu từ quái
độ, chẳng bao lâu bị bệnh nặng, tháng 7
năm 1896 thở hoi cuối cùng, người nước
đều thương tiếc.

Bản-áy vì sau một phen cõi-dộng, có
ngay cuộc cách-mạng thứ nhất do A-khuê

ad-dó cầm đầu nỗi lèm, chính-phủ Tây-
ban-nha cho là một tay ác-khôi, phiến
động, họ lệnh truy-tố giết, phải bỏ trốn
sang Huong-cảng, tới kia cuộn đại cách-
mạng thứ hai do A-khuê nã-dỵ làm được
thành công, Bản-áy được ủy làm đại-biên
Phi-lipi-tân ở Napoli.

Còn Lé-sa-Nhi & lại trong nước, song
cuộc vận động lại càng thêm hăng hái,
chính-phủ Tây-ban-nha càng càng taean
cấm giặc, liên-hợp lệnh bắt đem đầy ở một
đảo xa lánh, sau lại giỗ sang giám ở thành
Moc-trò-kha thuộc Tây-ban-nha. Được 11
lần, lại già về Phi-lipi-tân, ngày 39 tháng
12 năm 1896, giải ra pháp-trường bắn chết.
Trước khi chia-hình, Lé-sa-Nhi vẫn ứng
dung như thường, có ngâm mấy bài thơ
tuyệt-mệnh, lời 18 chàng khai và trâm
thông, ai đọc đến cũng phái mải lòng.

SƠ-BÁO

QUỐC-HỌC THU-XÂ
sắp phái-hành

KHÔNG-TÙ'

HỌC - THUYẾT

II và III

Gia-dát-mua-từ-bảy

15p — 20p — 15p — 80p — 70p — 50p

Mời mua bán

KINH-DỊCH

Đại-điển-đại-điển

CÁC GIA-BÌNH NÊN DÙNG THUỐC

DAU-DA DAY

HO-GÀ

BIỂU-NGUYỄN

Tổng-đại-điển 125 Hàng-Bông, Hanoi

Đại-điển-đại-điển

Đại-điển-đại-điển

Đại-điển-đại-điển

Đại-điển-đại-điển

Đại-điển-đại-điển

Đại-điển-đại-điển

ĐUỒI CHUỘT

của PHẠM VĂN RY

cho giống ấy chỉ hơn được một sự là giở
máu-mỏ dạo-mạo, ngoài ra bà tăng có lấy
một chút linh-nghĩa cảng-ai. Một găng-đi
sẽ sẽ, chỉ bằng siêng-xiêng vào cửa sổ. Sự
suy-nghĩ chưa-rồi. Ấy thế, ở đờn có những
việc rất-nhỏ, chỉ là cái-tầm-thoi, cũng đủ
cho một khố ợc qua-cuồng-trào-lon. Thế
giới chiến-tranh ngày nay có vì một sự-toé
mà ra không-nhì.

A, bây giờ là giờ của tôi chuột-di-thám
hiếm-thi mồ-dây. Đúng-vậy. Tôi chợt
nghe máy-tiếng reo-rà nben-màn. Tôi lặng
lắng-tai. Có iòng-chân di-rất, sẽ như là
một-men-tùng-bướt. Thế-rồi có tiếng rô
rắc-dần-dần từ bàng-trống-leo-lên-cột
màn. Tôi sẽ sẽ bò-dậy. Vợ tôi quay-mình
hồi :

— Minh đ-dần-dày?

Tôi trả-mình-xa-đóng-bên-tai-có-nhỏ:

— Minh-im, tôi đ-i bắt chuột.

Vợ tôi mím-cười-ranh-mẫu:

— Ô, thê-châ-hảo, đừng-quái-mèo-nữa
nhé. Nay, chồng-sách-của-minh-không
khéo-nó-nhầm-tan-máy-dây. Màn-chắn-tôi
vá, chờ-sách-thì-vá-lam-sao-chó-được.

Tôi súng-sồi :

— Thật-s, quả-lâm.

Tôi nhòm-tâng-dây, chạy-vội-lại-án-thú
tham-trinh. Không-có-gi-đó. Tôi chợt-dâ
lần-di-đang-mo-mắt-hát. Chí-phun-xem,
máy-quyền-sách-đo-nguyên-vện. Dưới-ánh-
đèn-tôi-mờ, máy-quyền-sách-nâm-nghiem
vngi-&-trên-hai-tầng-an-sách. Trong-này
chứ-dùng-não-nhiều-a-cái-tinh-hoa-má
minh-chưa-khium-phá-ra-được. Lầm-thú
nào-má-giết-giết-dây. Thế-khó-quá. Cái
tinh-hoa-này-gọi-là-án-cho-và-cuối-thời,
chú-nó-cũng-tiêu-uy-sóc-sách-quá-rõn.
Được-có-bón-cot-dùng-dụng, mot-là-gi-trên
lá-trõc, hai-tông-dưới-thì-kh. Chả-có-tái-gi
che-dày, chuột-tha-ho-vào-lam-tôi. Ai-má
biết-dược.

Đêm-bâm-Ấy, nằm-lại-ngâm-nghị-chá
biết-minh-có-nhìn-nuôi-mèo-nửa-hay-thoi.
Tôi-không-thich-giống-mèo-cho-minh. Vì-tôi

— Nay bà à, con chuột chí chó cắn sách của bà đây.

— Dân?

Con bé cháu vừa thấy tôi vào ô di so về, đã vội chạy ra ném cây sách lèo. Tôi bê ô vào môt xe, rồi để cho cháu bắt đi. Chỗng tôi đến bên cạnh bàn viết và cháu giờ bay, ah!

— Bấy bà, con chuột chép.

Ở nhà, Một con chuột chí chó mà tên đen múa do đang nêu công minh gầm vào đầu cuốn sách. Mấy cái râu ô mõm nó ve vẩy. Chợt thấy bóng người, nó nhảy ra và trổ hai con mắt tròn see trao lão, rồi thoát một cái, nó quay mình chui vào trong khe biển mắt. Hai bò con tung hùng. Trong khi ấy, tôi cố tìm tới một phương kẽ để bénh vụt chỗng sách của tôi. Sắc là thấy con Tò đang nghênh mõm nhìn lên. À, thà là được. Con Tò của tôi có thể là một chú cai trống cuộc chiến. Con Tò của tôi tuy đã tuổi uổ - uổ lèn bảy - nhưng vẫn nhanh nhẹn. Nó thuộc về giống là, tung tung đều và linh thoả thoả phô

nhẫn. Cố lồ bố mẹ nó trước kia yề giòng thô sần, vì dẫu nó cái bần tính săn rã: còn linh lợi. Giờ tài nó súng và có tung lại ra hoạt động thì hồn nó phải theo nghe lầm.

❸

Mấy hôm nay lũ chuột xem chỗng rồng tọn. Buổi tối, cõm nuóc xoang, vào quãng mõm giề, cả nhà ngủ. Một ngon đèn nhỏ chiếu lò mò. Tôi hôm nay tài nhất định không xem sách nữa. Tôi đã rót can Tò ở trong này với tôi; và tôi đã sẵn sàng để mọi cái gậy con bén cạnh. Tai chỗng sách của tôi có tiếng rúc rích. Chuột đấy. Tôi se sẽ bá ráy và cầm gậy và rắn rón di bén cạnh bàn. Tôi ngó bén này hàn họ. Tôi đã thấy, ở trong khe mõm quyên sách bầy giáp nhau, cái đít và đuôi con chuột.

— Sày... sày...

Còn tôi ngồi ra và nhảy vọt xuống sàn nhà, Tôi đã đứng sinh hén tôi từ trước ra lên một tiếng, vòng quanh chỗng sách. Gửi chuột! Nhưng nhanh đáo đê, chuột đã chém chẽ ngồi trên cái vành song chiếc vông máy ru rít. A được. Trong nó lúc ấy có vé se bài, hai mặt tháo lão tựa hồ mõm lõi hồn ra ngoài, và hai cái râu hoé ngoé nguye. Tôi chống đung hai chân trước, rún hai chân sau như muốn nhảy bô lên bắt chuột. Vành song cao, Tôi có lẽ biết mình không làm gì cho được, hồn rit lên via tiếng! Phải dân tôi ra tay? Cái gậy này là một khí giới rất tốt. Tôi nhẹ nhàng giơ cao tay và tài chém chẽ nhầm vào lung con chuột. Tôi ngâm dung, vụt mạnh. Vành song rung mạnh thành tiếng, bật và tôi thoáng thấy con chuột bị vứt qua bén tôi. Tôi quên những móng chân trên gach. Ngoài ai tôi đã thấy chuột bị ngâm trong mõm nó. Thật không hề thấy chuột kêu chí chí. Con cho nhà chuột ra để nó nằm tinh hành hồn vía. Tôi cứ xung ngầm nghĩa lấy đầu gậy lết nó hồn này sang hồn nọ. Cái nguc nó không phản phỏng nữa, hời tái tro ra bón cau dưới thằng.

— À mà là nó không sống vậy, tôi ta làm bón mõm minh.

Con Tò đặc chí và vây đuổi chạy tung tăng chung quanh cái xác của chuột. Nó cùi xuống rẽ, rồi lùi ra mấy bước nằm dưới minh, hai mắt trồ nhão, vì đè cho cái đuổi vật đi vật lại, tựa hồ như là nó nghĩ: « Ủ, mi cứ sống lại nua đi ».

— Nó không thể sống lại được nữa đâu, Tôi à. Thế là một lính-hồn không ở nữa! Chém minh, è qua oai. Già mà ta biế: trước, ta sẽ khuyên rão nó, phải, ta khuyên nó đừng sám-phạm đến kỵ vật của ta thì có châ... Nhưng giống ấy khuyên làm sao cho được.

Tôi mở cửa và lấy gậy bắt con chuột ra sau. Tôi bao:

— Đã đây, mai rồi con Sea deer vãi no đi xa lát tập.

Tôi đã đi nǎm, một ngõi ngọi, một sự thương hại đúng hơn, làm cho tôi thắc mắc. Cố lồ tôi đã có mõm lý-luận vẫn vờ pâm lâm, nhưng mà sự mệt nhọc sau cuộc săn đuổi vừa rồi dem dea cho tôi giác ngộ rao không biết.

Sáng hôm sau trời dậy, tôi vội vàng mở cửa coi xem. Lạ, cái xác chuột đã biến đi dảng nǎm mặt bùi. Không, con Tò còn đây, nó không thể tha ra đi được. Cái xác chuột lú biển. Ào son cauэт kia chỉ là con hiết thử, có lẽ. Phải, phải, tôi chợt nhớ đến bài phú của Tô-tông-Pha là một con chuột trong giồng ấy. Tôi tự nhiên lay làm voi vẻ. Tôi nhìn mặt trời mọc lên sáng sủa và khoan khoái. Cứng đón những ngón gió lạnh mát rượi.

— Hừ, cái con chuột khôn ngoan đến thế. But tu nhì tú, nó lừa cả ta và lừa cả con Tò tinh quái. Cái ta chịu ngực khôn ngoan, ngực còn hồi phục lại được sự cù-dộng của bón chán, hồi phục lại được sự hoạt động của hai mắt và cái ranh mảnh của óc người, thà là ja thôi khêng thắc mác.

Làm nỗi điện li làm gì, tôi nghĩ.

P. V. R.

Tuần lễ Quốc tế

(Tiếp theo trang 2)

danh ba-linh bằng bom nặng 4.000 livres và cả Hanover. Tàu Transocéan bão trong đêm thu sau vừa rời, k nh thành Luân-dôn và mien Nam nước Anh đã bị các thà bom tự-dụng y nòng « V » đánh pha một trận kịch-tại nhât từ trước đến nay.

Ở Thái-binh-đương, trận Phi-luat-lan van kien-liet va theo linh hồn Domei đã bước vào một thời kỳ quyết-liệt hiện dà lan rộng từ miền dao Đại-loan cho đến tận An-dô dương. Tin Nhật lại báo quân Mỹ định dò bô ở Vilabu piata Nam đảo Leyte-naturen vị thất bại. Một tuần dương hạm Mỹ bị đắm trong bể Mindanao, hai tàu ngầm Mỹ cũng bị đắm ở khu giữa vĩ khu Tô-Nam Thai binh dương

Một đoàn phi-cơ từ một hạm đội Anh bay lên hòn vía rồi đã đến đánh phia Bắc đảo Sumatra, 36 phi-cơ Anh bị hại. Phi quân Mỹ lật đến đánh đảo Cửu-châu (Kyushu), đảo Đại-loan và Nam kinh nhưng sự thiệt hại không mắng.

4 món thuốc bồ của nam, phụ, lão, ấu do nhà thuốc DỨC-PHONG, 45 phố Phéc-Kiến Hanoi phát-hành
THUỐC DẠI BỒ DỨC-PHONG spes
THUỐC BỒ THÁM DỨC-PHONG .. spes
THUỐC BIỂU-KINH BỒ HƯỚT spes
THUỐC BỒ TÝ TIỀU CAM..... spes
BẢN BUON, BẢN LỀ BÙ THUỐC SỐNG
THUỐC BAO-CMÉ. VÀ CÁC THỦ SẢN

Biết người, biết mình, trăm trận không thua.. Trước hết hãy biết mình. Cái ván mõm tinh-tuần của ta có những gì? Chúng ta phải xá-dap thế nào? Hãy đọc CHÍNH-DÂNG bút-chí của ĐẠI-NAM
Giá: 1p.20 - Đại-lý lúy ở

2 tháng chợp ta có bán:

XUÂN ĐẦU

Tập văn-thơ đầu xuân ẤT-DẬU của NGƯỜI BỐN PHƯƠNG

Gồm những văn-phẩm của:

NGUYỄN-VĂN-BỒNG — NGUYỄN-HỒNG-TẾ-HẠNH — NGUYỄN-KHẮC-MÃN — VĂN-HOA — TÀN-BÀ — N. K. PHỤC — TỐ-GIANG — PHƯỢNG-TRẦN — LƯU-QUANG-THUẬN — PHAN QUANG HỊNH v.v...

Dày 89 trang, in công phu trên giấy trắng quy-khết 21 x 26.

Bìa mầu, minh-họa của MẠNH-QUÝNH bao 2 bức họa mầu của PHAN-QUANG ĐỊNH và 1 bức phụ-bản khd 26 x 42 trên giấy Bạch-y do họa-sĩ MẠNH-QUÝNH vẽ, khắc và in lũy.

Giá (cả phụ-bản và 2 bức họa) 8p.50
15 bản đặc-biệt có chữ ký các tác-giả và nhà-xuất-bản.

Giá mỗi bản 50p.00

BỘC XUÂN ĐẦU:

- Mua vui trong ngày xuân thắm tươi với niềm tin-tưởng vào sự sống.
- Theo rời được bước đi của VĂN-CHƯƠNG TỰ-TƯỞNG và NGHỆ-THUẬT VIỆT-NAM.

500 bức phụ-bản mỹ-thuật của họa-sĩ MẠNH-QUÝNH riêng trên giấy hoang-y.

200 bức ghi-số, riêng tặng các Đại-lý.

300 bức dán riêng cho các bạn chuộng mỹ-thuật viết thư về mua trước.

Giá mỗi bức 4p.00 — trước 9p.40

Đại-lý và lão-giả Tsung — Nam viết thư về mua trước ngày 25-1-45 để kịp gửi.

Thư từ ngân-phiếu gửi về: ỦNG GIÁM-BỘC nhà xuất-bản NGƯỜI BỐN PHƯƠNG
N° 6, PHỐ ĐƯỜNG THÀNH — GIẤY NÓI SỐ: 212 — HANOI

CÁC NHÀ BUÔN

Hãy đọc Boucicaut của DUONG-VĂN-MÃN để biết rõ những phương-pháp tò-chức, tối-tân trong nhà buôn lẻ của một nhà cách-mệnh nền thương-mại thế-giới đã sáng-lập ra hẵng Bàn Mar-ché, nhà buôn lớn nhất nước Pháp và danh tiếng nhất hoàn-cầu.

Sách quý in đẹp, giá rẻ: 2p.20

Bản đặc-biệt có chữ ký tác-giả: 12p.00

Mỗi cuốn thêm 0p.60 trước phi-bản-dám

C. I. P. I. C. 72 — Wielé — HANOI

Quý ông, quý bà nuôi trẻ muôn cho trẻ hay an-trong nhón-sách cam sài mềm-dùng.

Thuốc cam Tâm-Yêu

sẽ được hoàn-toàn
Bán tại hiệu thuốc: THÁI - CÔ
N° 51 HÀNG BẠC HANOI. Khắp các nơi đều có đại-lý

Dầu Nhị - Thiên

Trị hạch bệnh. Mỗi ve 1\$00
NHI-THIEN-DƯƠNG DƯỢC-PHONG
78, phố Hàng Buồm, Hanoi — Telephone 849

Autorisé publication créée antérieurement à la loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân n°
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân
36, Boulevard Henri IV, Hanoi

Tirage . . . exemplaires

Certifié exact l'Impression

L'ADMINISTRATEUR GERANT: NG DOAN-VIETONG

GIÁ MUA BÁO

Mỗi số 0580

Một năm 8 tháng 8 tháng

Bắc-kỳ, Trung-kỳ	82.300	12.500	9.500
Nam-kỳ, Cao-miền, Ai-lao	55, 20	10, 20	11, 20
Ngoại-quốc và Cộng-soc	70, 20	18, 40	22, 40

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin lỗi:

TRUNG-BẮC CHỦ-NHẬT, HANOI