

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

A.23708

là thuộc phủ Tu-minh tỉnh Quảng-tây. Hồ hán Thương sai quan Hành-Khiêm, Hoàng bồi, Khanh làm tết địa sứ đồ giao thiệp với quan nhà Minh. Hồ-Khanh cất 59 thòn trong huyện Cố-đô, mua sang cho Tàu. Lúc đó Hồ-Khanh bị Quý Ly trách sao là thương hồn hồn đất quá lại ra mặt, lệnh cho thủ-dan-miền Cố-lâu hể người Tàu đặt thò-quan sang cai trị thì dùng thuốc độc đánh chết đi. Trong việc giao thiệp với Tàu, Quý Ly đã gặp nhiều việc rắc rối làm vui vầy. Tuy bê ngoài dối với nhà Minh phải nỗ lực bê, cát đất, thường để cầu tránh việc cai qua, nhưng bê trong thi vẫn tiếc đất, đất của lô lân đê lại dấu một tặc cảng không muối nhường. Cai khô làm chả kè cầm quyền một nước yêu thương đang thương! Từ khi lật đê ngai vàng của nhà Trần lên cầm quyền tri nước, Hồ-qui-Ly luôn luôn nghĩ đến việc tăng già binh lực và thiết lập các cơ quan phòng thủ the nào cho kín cõi để chống với nạn Bắc xâm. Họ Hồ tuy vẫn làn phong nhà Miap, kho sú sang lùn phong nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ rằng thê nào vua nhà Minh cũng lợi dụng cơ hội thay đổi triều đại ở nước ta để sai quang sang xâm lăng hòn chiếm đất là đã chia làm quan huyện của Tàu.

Ngay năm mới được cha truyền ngôi cho, Hồ hán Thương đã nghĩ ngay đến việc lập thành hàn-hịch. Kê cả bộ, Hồ là họ lớn-triat cả hai chi: Dêu-châu và Thành-hoa họ nào cũng đều phải lập bộ tịnh rõ ràng, con gai từ hai tuổi giờ lên phải

lên lịch, chỉ lấy số hiệu tại làm thục, còn kẽ lụng young thi không được vào id. Về việc này sử lại có chép rằng: trước đây là lầu Quý Ly vẫn thường nói với quan thần trong sao có được một số quan trâm vào (tức một triệu người) để dịch với gác từ phong Bắc lâi. Quan Đóng (một khu mật viện sáu Hoang bồi Khanh bên dông kẽ trên này. Đến khi lấp xong thiên hạ bộ lịch, xét lại thì thấy số dân từ 15 tuổi già lên và từ 60 tuổi già xuống tăng, tên gấp bội trước, lại đến năm Thiên-hanh thứ hai khi điểm lại số quân lính cũng thấy tăng thêm nhiều. Như thế ta đã rõ là Quý Ly vẫn muốn chí ảo muôn lạy vó lợn đã chong với quan lặc nên được a bộ xâm lăng cũng như Lý thường Kiệt Trần Hưng Đạo trước kia và Lê Lợi cùng Nguyễn Huệ sau này, chỉ do không isanh có lẽ là ..i bộ Hồ mới lén thay nhà Trần chưa được nhân tam quí phục cao?

Quản-lực dưới các đời vua nhà Hồ không phải không mạnh. Cứ xem ba lầu thành Chiêm-thao-tuong (thuật dưới đây, lầu nào nhà Hồ cũng bay động từ 20 vạn đến 30 vạn quân thiêu rô. Đến lúc phát đội địch với 80 vạn quân Minh & dưới quyền chí quy của hai vương Trương-Phụ và Mộc-Thanh, chẳng bao lâu nhất nhà Hồ cũng phải bay động tới nửa triệu quân lính.

Còn các cơ quan phòng thủ của nhà Hồ, iheo trong sử chép là thành Đa-hàng miền trung du, thành Đông-đô và nhất là Tây-đô & Thành-hoa. Thành này là một công trình kiến-trúc vĩ đại, một kiều mâu yết thành trì kiên cố của ta xưa. Cửa thành xây toàn đá tảng lớn có tảng dài đến 7 thước tay, dày 0m 50 và cao từ 1 đến 1 thước tuồi, những tảng đá cao bằng không dưới 15 tảng. Cửa chủ to và vòi pháo trên cửa thi kẽm bằng những tảng lớn có tảng dài tối 2 thước, tuy gần liền nhau bằng hò vòi. Ngoài các cửa chính thành cũng ghép bằng đá tảng to. Thành hình vuông mỗi hẽm 600 thước tây phía ngoài có hào sâu và cách xa thành nội độ 1 cây số lâi có một vòng thành ngoài bằng đá che thô khắp phia Đông và phia Nam. Tây-đô

Hiện nay các nhà khảo cổ xác định rằng mảnh đất này có diện tích 80.000 m² để đến nỗi làng biển tối tượng đáng lẽ bị nǚ trahi nhưng vì xét trước kia đã từng có công kèn miên cho tội chép bê dày làm lanh. Lập tức quân ta di đánh Chiêm-kom có độ 150.000 người. Sở dĩ họ Hồ vội vàng đem quân đánh Chiêm là vì Chiêm chúa là Lai-Khoi vừa từ trân, con là Ba-dinh-Lai mới được tôn lên ngôi.

Bấy tháng bảy năm sau là năm Thiên-binh thứ hai (1002), Hồ-qui-Ly và Hồ-hán-Thương lai khỏi binh ti đánh Chiêm-thao-lầu thứ hai. Lần này đại quân Việt-nam & dưới quyền chí chủ đại tướng Đỗ-mẫn có Nghị-en-Vi và Nguyễn-hàng-Cử làm Chiêm dữ sứ. Đại quân vừa tiến vào đất Chiêm thì tướng tiền phong là Đinh đại-Trang cuối ngựa di trước quân lính gặp súng giặc ta Chiêng-Nam, giao chiến được mấy hợp thi tướng kia áo sơ mà chết. Vua Chiêm là Ba-dinh-Lai so béo sáu người, cặm là hồ-đèn, da sắng hai cặp vai trắng và dae ngà Bạch-bao để chống quan Tàu từ miền Tuyên-quang tiến khong. Vua nhà Hồ lại ra lệnh tuyển che thu kháp trong nước để dùng trong các xưởng ta tạo binh khí. Công cuộc phong-thu như thế kẽ sê hò, đó đã có thể gọi là rất chu đáo.

CÁC CUỘC CHINH PHẠT Ở MIỀN NAM

Trong bảy năm về triều nhà Hồ, nước ta đã ba lần cát quan đánh Chiêm-thao, nhưng chỉ một lần có kết quả lớn còn hai lần nữa thì tuy không thất bại nhưng bị họ đánh tan thành Chiêm thành (Quảng-Hoa, Tr, Ngã của Chiêm thành (Quảng-Nam, Quảng-Ngãi ngày nay). Hồ-qui-Ly mới có dịp để thi hành chính sách thực dân của mình. Trước hết họ Hồ bê Nguyễn Cảnh Chân là An phu tu Thuận-hoa làm An phu sứ là Thăng-Hoa Cảnh-Chân bèn dâng sớ xin theo phéo nhà Hán nhà Đường ngày xưa nên môt người khai khẩn đất mới lại nên cho nộp trân, nộp lúa để chuộc tội hoặc mua quan trước.

Quý Ly phái vào lối sói lâu rằng: «Bắc được mây chèo mà nói chuyện Hán, Đường, chẳng khác gì người cầm bay nút dây cũa mìn tro suối». Phép như thế

PHÒNG XEM BỆNH BÁC-SÝ PHÁT

21 phố Hàng Đầu
(Lý-thường-Kiệt),
sau phố Sinh-tử,
ganh vien Tứ-sinh.

Buổi sáng: từ 7 giờ đến 10 giờ 30
Buổi chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

Quý Lý có ý muốn bảo không nên mua 16 ngọn lều và chỉ bắt nai dồn Hán Đường. Hán Thương lại dùng người Cai-sim là Chô-ma-nô-dà-nan làm Cảnh-huy. Thương khu-trần đế chiêu phu dân Chiêm ở các miền đó. Nhà Hồ lại cho đội dân xú Bắc người này có tên binh mà không có đội trong vào lô Thắng-hoa, nhưng dân đó tuy vào lập nghiệp hoang hoang nhưng cũng có thể sang vào quan ngũ, hè khi có việc thi đỗ Cảnh-giác khi bình yên lại và làm ra riêng. Nhà Hồ lại sức cho ai nộp trấn bờ thí được phong tước hoặc được chức iải, hoặc bùn đê, cấp cho khen dân di cư để xây đường.

Nhưng công trình vĩ đại nhất của họ Hồ đối với nước ta là việc dập tan giặc thiên lý từ thành Tây đô đến thành Hồ-cheka lại sai lập phủ sá và nhà trạm ở dọc đường. Đường này dập năm 1402 tức là năm Thiên-Thanh thứ hai rải quan bờ cho việc mở mang xứ Trung-kỳ sau này. Nhờ con đường đó, sau này thành đường quan lộ từ Bắc vào Nam đã dần xú Bắc mới có thể di cư vào lập nghiệp ở miền Nam được dễ dàng. Từ nhà Hồ trở về trước công tuge, tuy đã miến Nam chỉ mò rải dẫu, nhà dân miền Nam chỉ mò rải dẫu, nhà nước chỉ sai quan linh vào dân ngũ ở Bắc, cháu đế phong quan Cai-sim trấn sang. Họ quan linh đe trong Tắc vò mỵ cũng có khai khẩn ruộng đất ít nhì bù nhiêu nhưng chỉ khai khẩn những nơi tản tịt mà thôi.

Nhà Hồ không những mở tạo lô mà thời còn nghĩ đến việc mở mang thủy lô ở hòn lợ. Ông cho việc vận tải được dễ dàng, và di đường bờ thường bị nẹn bờ phai. Năm 1404, Hồ Hán Thương sai đưa con sông van bờ từ Tân-binh dồn vào Thanh-hoa, công trình này làm sao làm di đường nào mà lấp bờ giò đê. Ông nghĩ ra kế hòn thi đú bờ cát bằng lâm và việc khai khẩn quát lô của nhà Hồ như thế nata. Ghi vì con con, để ai qua тоn mường bờ cát nên ông xong rồi lại bờ lấp không thể thuận sang quay, thực dâng rice thấy!

Sau khi lấy được Chiêm-dông, Cố Lũy, nhà Hồ vẫn chưa mản nguyện và có ý muốn lấy cho được tinh-hanh Đô-bản (còn gọi là Chi-bản (Vijaya) ó gian là hòn Quán-nhôn ngày nay).

Năm 1405 tức khai đại nguyên niên đời Hồ-hán Thương, nhà Hồ sai đồng thuyền đánh nhỏ để đánh Cai-sim thành lần nữa. Lần này nhà Hồ đã huy động một đội lực quân gồm 200.000 người là thêm một đạo "Nhà-quân" đều đặt dưới quyền tối cao Phạm Nguyên Hồ có Đô Mưu và Hồ-Viễn làm Phó-tướng giúp sức. Quân ta tiến vào bờ sô Cai-sim-thanh vây hãm thành. Đô-bản rất gấp nhưng vẫn không hạ được. Đến tháng chie vi hết trong thuyền nứa lá phải rút quân về. Lần này cũng như lần trước, Chiêm thành sai sứ sang cầu cứu nhà Minh, nhà Minh lại chỉ chỉ chiêu chiến-thuyễn đem quân lại cứu. Khi quân ta rút về đón giặc bờ, lại gặp quân Minh sang cứu. Người Minh bảo Nguyên Hồ kíp rút quân (xem tiếp trang 22)

NOVEMBER, 1940 CÓ BẢN

NHÀ NGHÈO

của TÔ HOÀI - Giá: 30.00

CHỌN BẢN TÌNH

(Tác-kiyết của HOFFMANN)

TÔ NGỌC PHAN dịch - Giá: 30

DECEMBER, 1940 CÓ BẢN

THU CHO MỘT TRANH-NIÊN BỒNG THỜI

của NGUYỄN DUY-CHUNG

Choi Giả Múa Tràng

của HÀM-HẠCTD

Du-Hương (Cô-vanh)

của TINHHOA - Biên-hu

NGUYỄN-ĐO-CUNG - minh-hoa

Nhà-xuất-bản-NGAY-MOI

Ciando: NGUYỄN-NGỌC-CHUONG

151 đường Henri d'Orléans — HANOI

VỢ TRỐNG-TÙ LÁY VỎ DẬP SẮNG

Xử ta có câu ca
racing để khai-tổng
chẳng có mày
người không thuộc,
nhất là những ai
trúng vào lòi cảnh

MÁY CÂU THƠ CỦA BẠCH-CAU
ĐI BỆNH VỰC NHƯ QUYỀN

Dãy, người ta
mia-nhông quát mồ
dập sang, nghe dù
bi thảm, ghe khép.
Vợ là già xưa, ở
bên Tàu cũng như

ở nước ta, người đầu bờ tái-giá bị coi
gần như một quái vật, trong kia sinh dan
ong cũng làm việc ấy, chỉ là một hành
động tự nhiên!

Tiếng thay cái gai quặt mồ
Hết thay cái gai lây vỏ dập sắng!

Chẳng cần giảng giải, hẳn các ngài
bùi hiếu dụng ý của câu bài ấy chỉ là
mai mỉa những người dân-bờ lòi cảnh
vì-vọng, chưa chi đã deh-đoan phu-thanh
với vâng-lai-gia không biếch goa-thé
chồng-tron-dời, theo nhà lê-giáo-móng
huyện.

Thập-thế lê-giáo, ngày xưa, khéo bảy
đặt ra thử xèng khoa-tinh-thần gọi là
ui-hab-tri-đè, trời hót là một mình, người
đàn-bì; còn chư dân-đang thì được phón
lê-hockey với cá lê-phai và tết lợt và phón
họ. Hôm nay chư thư-sai-khéo người
vợ bao-mính, ngày mai có thể-công
nhien-dam-hợp, bay rước-yê mợ người
đàn-bà khác, lấy cá lê-bi đồ long-món

nào là cắn-nuôi. Trong-quý, và nhiều jè
gõ-minh-nhà mà không ai lấy gì làm-là;
Lê-giáo-khéo hót hót chư phái-thủ-tiết
với vợ. Trại-lai, ngũ-chú xuôi tay nhâm
mắt-truot, thi-vợ chia dù-tè dù-nghèo,
dù kheng có con cái, hay dù-thể-não dù
nra, cũng phải hủy-nhan-alc, ở gõa suối
đồi, ấy là hợp-lê-tron-dao. Hòn-luật
pháp cũng vò-hình-cản-trò-nóng-lai-gia
vì-nâng-tâng-gia-hi-mát-ca-sa-sán-dâ-gi

công-kay-đen-vo-đay-chêng-trace. Nói
gi-mieng, đây-thay là mai-mít-ched
cô-đeo, hóng-đeo, hót-hót-đeo, đang vào sau
cho-bé.

Ung-tu-mét-tiêc-hée, Phung-xin-dip-hat
vịnh.

Phong-xuy-nhà-chi-thiet, Hoan-huu-nhat
chi-sinh!

Tac-gia khéo lấy vật liu-dù với thân
thê-nhau, khiến ta đọc-lên-thay vì líu
cánh-nhau, dân-bà-dau-xót-tung-tho-thit
Nhát là lời-viên-họ Bach-rất gián-di,
khéo dung-nhung-chu-thông-thuong-de
là-những-tinh-tu-thết-thực ai đọc-cũng
đé-hiển, đé-vâm. Bởi-vậy chúng-tôi
màu-dịch-máy-câu-thơ-trên, không
gian-van-hoa-gi-hai, chí-đi-có-một-nhau
căt-lợi-hay-qua-thay-gia

Hỗn hối linh chàng vợ,
Đàn bà như mèo lùn,
Hưng đến khi sống chết,
Trong, khóc nào có cần?

Đàn bà có chưởng chết,
Tron-dời phải ở gõa.
Như cát tre trong rừng,
Chết bị gió quật ngã;
Đã ngã, hết tái-sinh,
Chết khóc còn giữ già.

Đàn ông nêu chết vợ,
Chẳng lẽ không thương ơi?
Giông cát tiêu trvõc cưa,
Sang xuân dè nay chồi.
Cành nay giờ thời gãy,
Cành khác đâm ra rồi!

Bach-cu-Dt tam bài thơ « Phu nhân khờ », phát ra mấy vần thông thiết như trên đây, không phải chỉ riêng ta nói khô cùn phu-nữ đợi Đường, chính là ta nói khô chung ca phu-nữ Trung-quốc nghe xưa bị xu đài không cần. Chẳng những sang-quốc mà thô, có thể nói chung cả những xu hắp-thu văn-hoa lê-giao của Trung-quốc.

Chúng ta cót dem ra làm tấm bình-phong dặt trước câu chuyện sắp kể sau đây, là mèo mòn chùng nhá tho họ Bach, cho biết linh-trang phụ-nữ Trung-quốc xưa bị troi buồm vac, tiếng xinch « quâ-cu-thú-tết » một cách bất công đến thế nào?

Nhung chưa phải thế là hết đâu. Bên trong bình-phong ấy còn có nhiều bối cảnh đang thương hại cho thân phận người đàn bà, mà người làm ra những bài thơ chơi-lời thiển-té như « li-ba-kết » tuy hiểu suối, làm ý sao mặc lòng, vẫn chưa là hết.

Tren đường lịch-sử dâng dâng mấy nghìn năm, người bình-vac phu-nữ như họ Bach là, không có may, đến người vu oan giả họa thêm, muốn chơi buồm chè thêm, thì đời nào cũng có, mà

Còn có may, và càng nghiêm khắc hơn.
Nhưng người dân bà quái mò
đau lòng, binh dài ra, chính vì chủ-yết.
Tuy là hè, câu chuyện Trang-tử và
Trang-tử dập sắng thông (còn là chuyện
biết dặt từ đầu đến cuối).

Chẳng qua mấy ông già dạo dirc ở
khoảng đời Nguyễn Minh chí muốn
danh bia chuyện cổ-nhân, cốt kiêm thử
tự-do của người dân bà và tiết phản với
họ bởi tư tâm lợi kỵ. Nhưng chuyện bia
ấy nhỏ, có văn hay thơ hay mà được
truyền tụng, đến nỗi, dân-gian thông
tục ở nước Tau hay xứ ta cũng thế,
nhưng người đọc không chịu nhận xét
ký-luõng, đều bị miê-mop tìn (tòng) là
câu chuyện có thực!

« Sắc-duc say đắm nào bằng đời
Chiên-quốc, nào là lấy vò dập sắng, gai
như vò thay Trang-tử, » đó là một câu
nhất trong một bài diễn-thuyết ở hội
Tri-tri Hanoi năm 1933, mà diễn-gia-túc
là một nhà lão nho đã rõ trong phái cũn
học ta cũng có ý nhận là chuyện thực
một kỵ.

Nhung ta lấy chứng cớ gì bảo là bia
đất?

Thưa có! Xin các ngài cùng chàng
tôi đi tới sẽ thấy.

(còn tiếp)

ĐÀO TRINH NHẤT

CÁC NHÀ BUÔN

Hay đọc Bouclierut của DUONG-VAN-Y
MÀN để biết rõ những phương-phap
tè-chết tài-tan trong nhà buôn-leng
một nhà cách-mệnh cũ. Ví như
thế-giới đã sáng lập ra hàng Bon Marché,
nhà buôn lớn nhất nước Pháp
và danh tiếng nhất toàn-cầu.

Sách quý in đẹp, giá rẻ: 2500
Bản đặc-biệt có chữ ký lạc-gia: 120.00
Mỗi cuốn thêm 0.60 trước ph. bao-dam

C. I. P. I. C. 72 — WANG — HANOI

Cuộc tiên-hóa của My-thuật

Bài này là một bài diễn-giảng ở một
trường đại-học Trung-quốc, rất có giá-trị về
sự nghiên-cứu lịch-trình tiến-hóa của my-
thuật. Xin thuật lại sau đây để các bạn yêu
my-thuật cùng xem xét:

Giao-dục chủ-trọng ở khoa-học và my-
thuật, người ta vi ai cũng biết khoa-học
rất trọng yếu, còn đối với my-thuật thì
người biết,

Phép chia loại về my-thuật có rất nhiều,
nhưng kể về phần chính xác có thể chia ra
hai loài: 1) Tinh-my, 2) Động-my.

Tinh-my là không gian, mà có thể trông
thấy, như các tượng đồng, các vật diệu
khắc đều chiếm một địa vị ở không gian.
Động-my là thời gian, nên dùng tai nghe.

Khiêu-võ tinh ở trong không-bat-chi-
ky, cần-dùng mắt nhìn, cũng cần tai nghe.

Người gốc khởi ra my-thuật, y kiến của
các người dân khát-nghèo, nhưng không ta
có thể nói là gốc ở khieu-võ. Chín mươi
tỷ ago khieu-võ là khieu-võ. Ông cha Pha-tô
một gióng xà, chim, động-thanh sky và đất đá
lava ra khét lẹt như phun khieu-võ. Các
mèo có ay dusk tóm tò ra là khieu-võ. Người
giú-máu có những tay-khieu-võ rất đơn
giản, hoặc một đôi gai-gai khieu-võ, hoặc
những cặp gai-gai cùng khieu-võ. Người
giú-máu mỗi khi gặp sự vui mừng, như khi
cô tiệc cưới, thường có cuộc khieu-võ làm
thời. Họ khieu-võ hoặc ở trong nhà lom,
hoặc ở trên bãi cỏ, hoặc ở dưới hòn giang,
hoặc dọc trang-bờ duốc. Sự khieu-võ của
người già-men, dài-dense như thế, và sau dần
còn tinh-hoa, rồi áo gai-gai không cung
khieu-võ hoặc khi con gai-nhảy múa thi
còn gai-xuống-hát, khi nhảy múa số người
không định, con gai này múa thương co
thời gian nhất định, khi nhảy hoặc dùng
hai tay cung đánh ra tiếng, hoặc dùng hai
gai-gai đánh vào nhau. Đến lúc này, sự

khiêu-võ đã có qui-đè, trong dịp-dang, các
dân tộc đều có những cuộc khieu-võ đơn
giản ấy. Khiêu-võ chia hai thứ: 1) Thể-
thuật. 2) Khiêu-hi, như các trò già làm
yêu quái và diễn lại việc cũ.

Khiêu-võ lại tiến-hóa thành cuộc xuồng-
hi, dời Chu có múa văn-múa võ, đó là gốc
rất sự diễn trò voi dùa. Trong trò voi dùa
lại chia ra làm văn-hi và võ-hi. Văn-hi
trong con hét, võ-hi trong tav vỗ. Hi khue
Tây-duong có thể chia làm ba thứ: khue
hát, con hét, kịch-moi. Tân kịch lại chia
ra làm hai: hi-kịch và hi-kịch. Ca khue, ở
vào trong khieu-hai cái đó dồn là hi-kịch.
Đó là sự tinh-bi của nghệ khieu-võ. Thủ-ha
gọi là « truc-tai » trước sau không liên-tập
nhau. Trò voi ở Trung-quốc đều là « truc
tai »; như trò dùa xuồng-hi Hoang-hai
lau; trò thả bơi xuồng-tich Nguoi-hai. Trò
thu-hai là xuồng-hi Nguoi-thang-bang
chó. Cuộc khieu-võ hiện đều trước xuồng-hi,
để phát đạt tối cao điểm. Khi xuồng-hi,
sóng-my và tinh-my đều có thể tỏ rõ ra.
Người diễn-hi có khie, và những bài sau
hذا, có người toàn thân diễn, và sau đây
giữa chúng có chí-trắng ngần cách-hope
về những khía-cắt, mỗi người về mỗi cách
trắng ngần ra. Có người của mình và
thanh-sắc đen, còn nữa mình nói là « xác
thết ra, đó là thời đại my-thuật còn rất
tín-tri. »

Về sau si này đều biết những mèo các
về áy đẽ dẽ áy di, rồi đó mới có lối dem
những nét hoa-hút khét vào thanh-thi.
Khét vào có hai lối: một là khét-sóng,
dùng dao-đu-nhè ở trên mình, và chung
dường song hay tung-thằng, hoặc các mèo
sắc-não; hai là khét-sán, và những nét
hoa-hút rút sâu vào da. Đó là nguồn knoi
ra lối vò. Nét-khét có khét-rút-tinh là chia
các bản-dò-an. Bản y của họ là cầu-ly và
sắc-họ chẳng-cần về đẹp & cả thân-thi

Liên-thi Xuân

LỊCH-SỬ TIỀN-THUYẾT của HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Quân Trịnh vào đây, cốt đánh kẻ thù địch là chùa Nguyễn, chứ không phải Tây-son, nay được Tây-son tự động quy-thuận thì còn gì hay hon. Nhất là Hoàng-ngũ-Phúc đang có ý muốn lấy tất cả đất Gia-dịnh của chùa Nguyễn, lại nghe tiếng anh em Nhạc là anh hùng hảo-hữu; nay Nhạc xin về hàng, mà sự hàng ấy đem lại cho quân Trịnh được ba đất: Quảng-nghĩa, Quy-nhon, Phú-ýen; khỏi phải mất công đánh chác gì, còn thêm binh-lực Nhạc đi mở đường cho mình vào Gia-dịnh là khác. Vậy thi thu-dung anh em Nhạc chính là một việc lợi to. Ngũ Phúc bèn làm biều xin chùa Trịnh phong Nhạc làm chức Tiên-pheng tướng-quân, Tây-son hiệu-trưởng.

Tịnh-Sám trả lời bằng lòng ngay và sai người gấp dem sắc chỉ vào nam, và sai người gấp dem sắc chỉ vào nam,

Ngũ-Phúc tiếp được thù-sắc chùa Trịnh cho tiễn nghỉ hành-sự, liền gọi người mạc-khách tin dòng là Nguyễn-hữu-Chinh, giao cho công việc di sứ Tây-son, dem cờ và kiêm ấn vào phong Nguyễn-Nhạc. Một mặt truyền lệnh cho quân-sĩ đóng lại ở Châu-đô, không được tiến vội.

Nhạc khéo vò-vịnh che dày, đến nỗi Nguyễn-hữu-Chinh có tiếng là người thắc-mắc khôn ngoan, mà khi phung menh dem sắc vào phong ở Quy-nhon trứ-thắng không biết gì về nội-linh Tây-son.

Kong việc hàng Trịnh, khôi lo dối phó mặt ngoài, Nhạc liền xoay vào mặt trong xin hàng chùa Nguyễn.

Chính vừa lên đường trở về Quảng-nam Nhạc lại sai Phan-văn-Tuế đem lê-vào l'hú-ýen xin quy-phục Tống-phuc-Hiép.

Ông này vốn là dòng-dõi họ Tống ở Thanh-hoa đi theo chùa Nguyễn-Hoàng từ khi mới được phong vào trấn-thủ Thuận-Quảng, đợi đời nối nhau làm tướng và đắc lòng trung nghĩa với họ Nguyễn. Năm trước, từ Phan-yen vào Bình-thuận đã Tay-son chiếm mất, ông đứng ra phản cờ cẩn vương, cù-hop đầu-chung đánh đuổi quân giặc, khôi-phục đất-dịa và chống giữ ráo riết ở khoán Diện-khánh, chẹn đường Tây-son không cho tràn-lấn vào.

Tuy nghe tin quân Trịnh đã lấy Tản-hoa và Định-vương đã bòn hè vào Gia-dịnh, Tống-phuc-Hiép vẫn không bỏ mặt trận l'hú-ýen, vì ông cho rằng giữ đấy là giữ cả miền nam; và lai trước mắt ông, Tây-son mới là quân cường-dịch gồm ghê, đáng phòng bị gấp hơn quân Trịnh.

Nay bỗng nghe có sứ Tây-son sai vào thoát tiền ông lấy làm lạ, sau bắt giặc sinh nghi.

— Quái lạ! Mình với Tây-son vốn là cứu-dịch một sống một chết, tự nhiên nó sai sứ vào làm gì?

Ông tự vấn một mìnai như thế, rồi lại suy nghĩ hay là Tây-son đã hợp binh với Trịnh, muốn vi Trịnh du thuyền chiêu dụ ta chăng? Có lẽ việc Tây-son vừa mới giao thiệp với Hoàng-ngũ-Phúc, ông có nghe, biết tin tức ít nhiều.

Muốn tỏ ra uy lực của mình, ông gián quân-sĩ bày binh trang cờ quạt, cự kỵ nhanh túc, rồi mời tiếp sứ Tây-son.

Vừa trông thấy mặt sứ, Phúc-Hiép mắng hỏi phủ đầu, thái-độ hổ súc khinh ogao, chẳng thèm dừng dây đón tiếp gì cả:

— Thằng đeo-nhẽo kia! Mi vác mặt vào đây, muốn khua ba tặc lưỡi làm thuyết-khách cho quân giặc Tây-son phải không?

Ông nói và đảo mắt chung quanh, đường như muốn bảo sứ Tây-son rằng: Mi hãy xem quân-giặc kíh-giới của ta hùng cường là thế đấy!

Phan-văn-Tuế, chột mắt, người xấu, nhưng là một tay mưu-sĩ của Tây-son, vốn tính can-dám và có khâu-tài, cứ việc ngang nhiên đi vào, liếc mắt nhìn gươm dao quân lính hai bên với dáng điệu

khinh-khinh, cỏi nứa vỏ vật, tiến đến tận trước mặt Phúc-Hiép, không chào không hỏi, cười gần và nói:

— Chao ôi! Ông đời có kẻ chết đến sau lưng, mà còn đem những thứ dao mồ trâu và chọc tiết lộn ra khoe; khoang, lại dám thịnh-khi nát-nộ thiên-hà mới kỳ chứ!

Phúc-Hiép nóng tính phu Trương-Phi, nghe nói mìa mai không chịu nổi, dùng dùng giận dữ, tuốt gươm đứng phát lèm diễm vào mặt Tuế, nói rất hung hăng:

— Mi bảo ta chết đến sau lưng à? Bộ thày trò Tây-son nhà mi dám vỏ dày nhô được lồng chân của ta thử coi!

Không giận, không kinh, không đòi thắn-sắc, Tuế chỉ cười nụ, vừa khoát tay vừa nói, trả vào thanh gươm Phúc-Hiép đang múa men đe dọa:

— Ai sợ thứ dao đao bá bồ câu ấy tại sa, Taé này coi chẳng mũi văn gi đấu l.. Tường-quân có lòng tôi, làm quâ... cho Tuế đem về cho cháu đào giun chơi cang bay, không thì hãy bỏ nó vào tráp giầu kia rồi sẽ nói chuyện... Phải tôi bảo tướng-quân chết đến sau lưng mà không

tự biết đấy l.. Sự thật không phải như thế hay sao? Nếu như mấy tháng trước, Tay-son chúng tôi không đánh ngã quân Trịnh ở vùng Cầm-sa, nếu như chúng tôi không có lòng trung nghĩa với nhà chùa, mà hiệp mưu với Trịnh, mở tung đường Quảng-nghĩa Quy-nhon cho quân Bắc-hà tràn vào, vậy thử hỏi xem hôm nay tướng-quân có còn ngồi yên ở chỗ này mà hòng nát nô tôi và khoe vỏ-lực với tôi hay là không?



Nó he mấy lời Tuế nói có lý, Phúc-Hiệp
nói tại đầu díu:

— Nhưng mà nghe như vừa rồi thầy
nhà, nhà người có giao thiệp với quân
Trịnh kia mà?

Câu hỏi ấy chỉ tỏ ra Phúc-Hiệp cũng
khéo do-thám nhất cử phát động của
Tây-sơn; già, như người khác nghe nói
trúng vào tim den của mình như thế, tất
phải, luống cuống, sững sờ. Tuế là tuy
ngoại-giao giỏi, thèm nhiên đối đáp:

— Tướng-quân có tai mèo, để ở bên
ngoài cũng khá lầm dấy, nhưng mèo biết
được mèo, chưa biết được hổ... Thật sự,
quân Trịnh sai sứ vào chiêu hàng Tây-
sơn thì có; họ ước hẹn cùng nhau chia
đất chúa Nguyễn, nhưng mà chúng tôi
không nghe.

— Là vì... Phúc-Hiệp ngắt lời Tuế và
hỏi:

— Là vì chúng tôi nghĩ quân Trịnh là
giặc, còn chúng tôi đối với chúa Nguyễn,
đã xác cũng là con dân, ngôn rau rắc
đất, au nồng bấy lâu, không lẽ nào quên
vua bò trước cha mẹ, di công rắn cần gi
nhà cho đánh!

— Vậy bây giờ các ông định ra thế nào?
Phúc-Hiệp đổi giọng, ôn-tòn, mời Tuế
ngồi đậm-dạo và duỗi cà giáp-sé lui ra.
Tuế thấy Phúc-Hiệp trung kẽ rởi, chừng
chắc nói:

— Chủ tướng Tây-sơn chúng tôi chỉ vi
nặng lòng trung-nghĩa với nhà-chúa ta
mà từ-khước quân Trịnh, cho nên sai tôi
vào đây thuyết-minh lợi-hại, muốn cùng
tướng-quân giáng-hòa hợp binh, cùng
nhau đánh đuổi quân Trịnh là quân giặc
chung, để khôi-phục Phù-xuan, dựng lại
nghịệp chúa.

Phúc-Hiệp chưa kịp ngó ý, kuả pán ra
sao, Tuế đã nói tiếp, có vẻ hăm-dọa bằng
danh-ghĩa:

— Nếu tướng-quân cố-chấp không nghe
thì chúng tôi sẽ phải đối phó quyết
lợi, kỵ cho được việc mới thôi.

— Các ông sẽ đối-phó ra sao, có thể
nói trực-tinh cho tôi biết không?

— Lúc bấy giờ có lẽ chúng tôi không từ
chối muren thêm sức quân Trịnh để đánh
tướng-quân đến cùng.. Vì tướng-quân
phai tội phản-bạn triều-dish. Vì danh
chinh ngon thuận biện này ở phản chúng
tôi.

Nghe nói mấy câu sau chót, Phúc-Hiệp
đỗ mặt tia tát, lại muốn sừng só:

— À! Ông này dám nói phản-bạn
triều-dish là tôi và danh chính ngon
thuận ở phản-eác ông?

— Phải, sự-thể xoay đổi, hiện-nay việc
thật là thế dấy! Tuế đáp một cách ung
dung như thường. Vì sao? Vì mục-dịch
chúng tôi khởi binh là cốt tôn-phủ Hoàng-
tôn Dương, mà Hoàng-tôn Dương đã
được chúa Định lập làm đồng-cung trước
khi ngài bón-ba vào Gia Định, và hiện
thời đồng-cung đang ở trong quân Tây-
sơn chúng tôi, chấp-chưởng binh-quyền.
Chính vì việc lớn của Đồng-cung của
nghịệp-chúa, của nhà nước, tôi đi vào
gay. Như thế rõ ràng chúng tôi có danh
binh ngõa thuận, mà nếu tướng-quân
cự-mệnh, thì chẳng phải phản-bạn triều-
dish là gì?

Phúc-Hiệp ngẩn người, lặng lẽ ngẫm-
nghĩ gãy-lát, gật gù và nói:

— Lời ông nói rất phai. Nhưng việc
tổn-phủ đồng-cung lấy gì làm bằng-chứng
cho tôi trông thấy chăng?

— Điều ấy có khó gì? Tuế đáp. Nếu
tướng-quân không tin thì xin mời quay bộ
ra Quy-nhon mà xem. Không lí tướng-
quân phai ai là người thân-tin, cùng di
với tôi; tôi cần trở về phục-mệnh, kéo
đồng-cung mong-dot.

— Nếu quả như lời ông nói, thì tôi rất
sẵn lòng cùng các ông cộng-sự cần-vương.
(còn tiếp)

HỒNG-PHONG

BÚ'A CON GIAI

TRUYỆN NGẮN của HỒ DZÉNH

Chú Văn qua Ở tỉnh Quảng

Tây. Cứ thường nói đến
quá hương minh-vui, một vè
hiển hành lộ ra-mặt:

— Ở pèo Coòng Sây, già,
chè, téng, pé, yêu, pit, pán
súng hết! Vừa nói, chú
vừa cầm lên cây đón, gác
đến bông, nhân ti sự co sét
lâu ngày — Chú Văn đi bán
thuốc è — như kiệu cầm
súng thật. Lú-trè con
bung ông, có đứa không
mặc quần, có đứa không
khô, cùng một loạt dầm
vòng vây chú ra, khao
shau:

— Gọi khéo chú nó bán
cho đó, bay a!

Một thay-nhiều, chúng là
chanh khóa sinh đã ở qua
tinh, bắt vào đám đông,
lâm ra vò khao, dâng một
thứ tiếng tưng nứa mứa hối
chú:

— È chú, em mai mìn
dè? (Chú bán cái gì?)

Chú Văn kinh-mạn, nhìn
còn người dám xâm phạm
cái-tinh-hoa, ngôn ngữ của
người chúa, trả lời, buông
thông:

— Pán thò... è!

Thay-nhiên-tuồng, đã bối
chuyện, hồi luộn:

— À mai... à mai... mai...
mìn dè mìn?

Chú Văn không chịu được
nhin, vung tay ra, hiệu bảo

— Ô, không pit nói tiếng
tacea mà cũng nói. Tí!

Rồi không cầu-dè ý dân
nhưng chui rứa lửng
bùng chả thấy nhiều, chủ
lặng lở quát gánh vào trong
làng, kéo dài cái tiếng rao
lạnh lung và buồn bã trong
bầu không khí chờ đợi
một tiếng gà gáy bén trưa:
« Thò... è... è... è! Thò... è... è! »

Chú Văn đã hồn một lần
lập gia đình trên đất Việt.
Đã hồn một lần, con người
đó buông cái thanh thú của
tình với một người đàn
bà. Chú không kéra. Nhưng
chú đã làm. Người thiền
phụ xuất thân từ một gia
đình không quý-sát. Nào
trát trên-mặt một lớp phấn
rè-tiền và có một cách phục
sức dâng-diếm, lảng lo.
Giọng nói của người đó thi
tuyệt. Nó ngọt vàtron,
ngóay êm ru trong lỗ ai của
chú Văn chưa được ai rết
cho nhén dù dâng và nồng
nín như thế. Chú Văn mê vò
lâm. Vợ chú ngồi lên đài
chú hai chân dồng-dưa, vừa
ém chín, vừa béo:

— Minh-tâm cho em đồng
hồ tay nhé! Minh-mua cho
em cái kiềng vàng nhé! Em
yêu minh quá, minh là
quá! Người Tàu hò dè mày
ai được như minh?

— Minh-tâm cho em đồng
hồ tay nhé! Minh-mua cho
em cái kiềng vàng nhé! Em
yêu minh quá, minh là
quá! Người Tàu hò dè mày
ai được như minh?

Chú Văn thấy minh được
nhin-not, dã xiển. Chú nén
móm ra móm, lồng ngayen
rú:

— Ài tiếc với minh, muốn
nua gi cứ báo!

Màu được sống gần gũi
với vò luộn, chui rứa lửng
thuộc lát ruột mội của hàng
tập hót, với số vốn ba nghìn
đồng, để vò chui-trong. Ở
với nhau được gần hai năm,
một hôm, chú Văn sốt ruột,
bỏ vò:

— Sao bài nǎn rồi, mà
mình không-tiết, vò tài gi
cứ hở?

Vợ chú chán yêu chú,
lâm ra vò luộn:

— Đề cũng có lúu chui! Đề
muốn-thì để được ngày này!
Thò minh muốn em để con
trai hay con gái nǎo?

Mỗi chú Văn long-lanh
nắng:

— Con trai! Tôi chí-thiêng
để đứa con trai, sau sẽ nối
nghiệp.

Rồi như-le lảng-vi-su tuyêt
tự của minh, chú chí-bụng
vợ, bão-bóng qua:

— Tân-pa An-nam lán tè
quái!

Võng-ba tui evodi. Và một
hòn, lửa lúu, chóng-ngo,.
thu-vén-tát cùi cửa phi-bô
hồi nướu-mát cái người
yêu, lách-thang. Chú Văn
nằm-ngh, giật-minh, siết
hết-dòn-nhin-chang-quanh,
nhìn hòn-tiên dã mồ-rồng,
mỗi-trò-vào, ngồi-xeong-giò,
ném-ra-móm, lồng-nyayen
rú:

— Mè nò, ăn cắp của ông!

Lòng chủ Văn ngọt ngào mèm màng. Những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán chảy. Tay chủ nắm chặt lấy thành ghế như muốn bóc nát gỗ ra. Bóng chủ đứng phẩy dâu, giật cái lanh của người và bắt nhau treo trên tường, ném mạnh xuống đất. Một tiếng « choang » dập vào không khí, lanh lão và dữ tợn. Chủ Văn trở vào giường nằm, tay vỗ liên tiếp...

Từ ngày đó, chủ tài bắt đầu quay gánh thuyền trên những con đường cũ. Bóng chủ nhiều lần lão già ra những vùng đồng cỏ thành phố, cát đặc, buồn bã, như một niềm kinh hãi dồn. Chủ tài nói: « Tám tinh rắn lại già dại Việt-Nam, với chủ, chỉ là nơi để chủ doanh nghiệp, hất là nơi mà chủ trưởng tay khôn tình. Trong câu chuyện của chủ với vài người bạn, lần vào đời lời bẩn trân:

— Người tội lỗi lầm, xấu hổ!

Có người bảo chủ:

— Xấu cũng từ từng mặt chủ a! Biết chủ lấy phải một con cùi đầu dò.

Chủ Văn vẫn lắc đầu, đường như chủ đã phản đối cả mọi người.

— Thế chủ nhất định không lấy vợ nữa à?

— Ôi nào! Không pit! Sao này hay hay, bay giờ thi trường ghét chúng nó lắm.

Nói vậy, nhưng nhiều lúc chủ Văn thắc mắc, suy nghĩ. Chủ muốn khoe nhỏ lên

tình yêu, nhưng tình yêu vẫn tìm đến chủ. Chủ thiếp một cái gi cần làm cho sự sống hàng ngày.

— Xấu thật, cái gì lại cứ phải ăn cắp mới được chứ!

Chi lớn của chủ không hề bị hao hụt vì sự thử thách đầu đời của tình đời. Mắt chủ vẫn sáng. Trán vẫn cao. Trên vai vẫn đè nặng cái vốn liếng xê dịch hàng ngày bằng đủ các thứ thuở; Cố lúch chà ở Hanoi, Haiphong, lúch Vinh, chuyền lich từ nơi này đến nơi khác trên đời dép da trâu cứng đé. Cảnh sicc của đất nước Việt-Nam biến hốt ra cây tiền, lá bạc. Mưa nắng không dường khi ví trong lòng khách giang hồ, vì lòng khách giang-hồ không phải là lòng nghệ-si. Tâm-hồn ta hương khô-kham đó, đã mở cho người ta thấy cái rắn rỏi, lạnh-lẽ của mình khi có người hỏi về phong cảnh của những nơi kinh qua:

— Ôi! Tệp cái gi! Ti dọc lầm!

Và, phải lớp bụi đường bám vào quần áo, khách phiêu lưu chép miệng:

— Mè nò! Pit! Pit! dù qua:

Ở những nơi chủ Văn đi dinh, người ta thảm thiếc nhan:

— « Khách Tàu ôi! đi lầm vùng đây. Kia, trong con mắt sáng quắc của nó có hương về dinh lang. Kia, nó lại đưa tay chỉ cánh đồng! »

Có người không chịu được sự tè mè, hỏi chủ:

— Nay chủ, & làng chúng tôi liệu có hồn vàng không?

— Dùi vàng? Dùi vàng ở đâu? Tai khổ.., ông pit!

Không cần; người ta cứ gán cho chủ cái tên « khách tim vàng », mặc dầu chủ chỉ là một hòa thương chịu cảnh hèn vì ban đầu như baq nhiêu bạn đồng bang khác, trước kia ra giật, lấy cái địa vị oai tát về tiền tài.

Hai năm qua, Vết thương tình yêu đã thành xéo. Chủ Văn là chủ một cửa hiệu cao lầu. Những phút nhàn rỗi ngồi sau quầy thiền, chủ Văn đã có dịp ngắm kỹ mire. Chủ Văn đã bốn mươi hai tuổi. Bóng chủ in già nua lên nền kính cửa là bánh ngọt, một chiếc bảng có đèn, chênh chêch như mặt giăng ha tuẫn vùng mực ngọc. Y kiển lấy và lòe ra trong ác chủ, khiến chủ phân vân... Tờ thời xa, nhô lên hình ảnh một người vợ bạc bẽo, dày xéo lõe cơ nghiệp của chủ. Nỗi mong chờ có một đứa con trai kế nghiệp của chủ, thấy nó khó khăn và chưa chát làm sao! Nhiều lúc, tay bạc trơ nõn võ nghĩa dối với chủ, vì đời chủ không được ấm áp trong cái buồng khởi thiêng liêng của một gia đình hàn mạt.

Chủ Văn chin về nước Tàu. Nước Tàu ẩn lẩn. Gió Giang-Nam, Mây Hồ-Bắc. Tất cả trôi ra dinh lang, như một nỗi buồn rộng leông, làm ngày lên một cái gi lạnh lẽo, rét muốt vô cùng!

Ở nơi xá đó, chủ Văn nhớ mang máng con rung động

cái hình bóng yêu ơi, hồn hồn cái hơi thở gần tàn của một người vợ Tàu già bắng tuổi chủ. Người vợ đó yết phan ngày ngày chăn mây con lợn nái, trồng trot mấy tuồng khoai ngoài vườn, không hy vọng gì còn được chồng yêu nứa, vì không con, yl già, vi... xa chồng lâu ngày lắm. Những bức tường cao và dày hàng hai thước, chắc nịch, âm thầm, ném xuống đời vợ chủ Văn những lớp bóng nặng chúa, lấn át chúa sinh khí yêu ơi của người đàn bà tuyệt tự kia. Đôi khi, chủ Văn ngoài lại với linh tao khang về chèu, ô que cũ, bằng một bức thư dày giọng phàn nán, căm hận:

— Tè! Phải lấy một con lừa pà nào cho nó tè mới được! Ça lị không thể cho tiền, cửa này vể tay người khác được!

Chủ Văn tình trong, thấy rằng phan đàn bà đẹp thì u ám đê, vì đàn bà đẹp phải qua tay nhiều người khác trước khi rơi vào đời chủ. Chủ không chịu được sự

(1) Đức thư dày oblong khuyên trời:



lang chả về tình cảm, không chịu được một cách phản phúc thứ hai, chủ Văn chỉ nghĩ đến một người đàn bà đê là một đứa con. Nhan sắc vẫn mặt căng thẳng sao, giày thiêng liêng nổi giờ đổi mình mới đang quay.

Người mối thứ nhất được chủ ngỏ cho biết y-kien lấy vợ, đẹp tay xuống chiếu một cái mảnh, nhìn chủ, rồi nói một cách lục loat:

— Hoai của chua! Sao lại không báo người ta từ trước! Cứ để mà ngam trong lòng thê này! Muôn lạy người trạc bắng bao nhiêu náo?

— Lou, bé ak.., ông cần. Cố, tè ngực ta rồi!

Bà mối nghĩ ngay đến mọi người quen biết. Bà là người yê em và nuôi dạo trượt, nay đã về quê, và giờ chồng. Bà bảo chủ Văn:

— Con nay không đến nổi Già lâm là ba năm, thế nào a chủ thím, a công cõi con. Ghi số con đàn chóp lũ, rồi lại oán trách già này vung tay se duyên thôi!

Lời người dân bà nói có
dựa trên am chủ Văn thấy
thỉnh thỉnh:

— Nếu có con, ai pia pà
ba trăm ngày.

Bà mối nói giọng cõng con:
— Thê tài gá vợ cho chủ,
tân chủ quên iỏi chắc.

— Cái lì quèn thế pèo
được ! Nay bà cầm đã.

Vừa nói, chủ vừa rót ngô
kéo, đưa cho bà mối một
trâm, và dặn :

— Ba xem có khỏe không
nữa. Cố thử để được bấy lấy.
Bà mối mừng rơn, giọng
thanh thoát đã thành xuồng
xã và ngọt nồng, lấy tay chỉ
vào ngực mình :

— Chủ có tin ở già này. A
mà có phải biến giấy nhận
tiền của chủ không nhỉ ?

— Ôi dào, thôi ! Tui tin ở
bà mà. Người Tàu không pin
gi tôi thối cũ.

Ba ngày sau, bà mối dẫn
dẫn một thiếu phụ vào
nhỏng ba mươi tuổi, mướt
đen ngát, ngâm đèn, mành
mây đặc biệt. Thiếu phụ
đúng nết xát vào quầy, lạy
vân, và giải yếm, đầu cút
xuống. Ba mối đe mắt hỏi
ý kiến người Tàu kén vợ.
Người Tàu kén vợ đưa mắt
nhìn khắp mình người dân
ba sấp lấy chồng Tàu một
lượt nữa, rồi bảo bà mối :

— Tuyệt. Phả làm « nò »
xuống dưới nhà cho « nò »
nhà em.

Từ ngày đó, và Tân, tên
người dân ba, nghèm nhiều
ba và chủ Văn, ban ngày
đe dưới bếp, may ngồi trên
gác, ban nhàn trong cảnh
sung sướng nhưng cũng
norda bù trong sự rối rít quâ
chóng. Chủ Văn luôn luôn
bịt vò.

— Thế nào, nì đã thấy trai
kinh nè của mọi người. Thời
gian làm vú giữ em đã xá
tập. Cảnh đồng ruộng bạt
mầu thắm nhuần sự cần lao
khô hành xưa kia, bây giờ
cũng đã mờ nha.

— Vú Tân đã là bà chủ, một bà chủ
được công nhận, dám béo
bắp hơi chí; vì sinh được
một đứa con trai rồi đây
không biết thông minh hay
dần dộn. Sau mấy tháng
rầm bắp, dùng đủ những
thức bồ béo ngậy trên chính
giường minh nǎm, thím Văn
đã nghiêm; nhiều ra ngồi
trong cửa hiệu, trong tay
xum xoe một chùm chìa
khóa từ bạc. Đôi lác, trong
cánh gia đình êm ám, nở
lâu những tiếng quát mắng
đẩy túi rất dai-các vất-dai.

Đáng vào hôm ăn mừng
đầy tháng con mình, chủ
Văn cần-thận lấy ba trâm
bạc, gói vào một miếng giấy
đó, sai người cầm lại nhà
ba mối ngày xưa.

Trong lúc cánh gia đình
chủ Văn đang tưởi dẹp,
hồng một đám mây lù lù
từ phía trời: Quảng-Tây lại,
thông thả hạ thấp xuống cửa
hiệu chủ Văn, biến ra hành
một người dân ba Tàu, vai
xách một cái sọt tò dụng
cắt, hành lý, tung thừng
tืน vào. Một linh giác kỵ
đi xài thím Văn hiểu ngay
rằng người đó là vú Cà chủ
Văn từ bên sau lén lỏi sang
tham chổng. Hai bón không
hỗn xay, không chao nhau.

Thím Văn Việt-Nam bịa
mai trước thím Văn Trung-
Quốc. Chủ Văn đương ngồi
trong nhà tinh sò, thấy vò
vò, ngạc nhiên đứng dậy :

Tán kiêm Bé-nu châm trong gụ
kinh nè của mọi người. Thời

gian làm vú giữ em đã xá
tập. Cảnh đồng ruộng bạt

mầu thắm nhuần sự cần lao
khô hành xưa kia, bây giờ
cũng đã mờ nha.

— Vú Tân đã là bà chủ, một bà chủ
được công nhận, dám béo
bắp hơi chí; vì sinh được

một đứa con trai rồi đây
không biết thông minh hay
dần dộn. Sau mấy tháng
rầm bắp, dùng đủ những

thức bồ béo ngậy trên chính
giường minh nǎm, thím Văn

đã nghiêm; nhiều ra ngồi
trong cửa hiệu, trong tay

xum xoe một chùm chìa
khóa từ bạc. Đôi lác, trong

cánh gia đình êm ám, nở
lâu những tiếng quát mắng
đẩy túi rất dai-các vất-dai.

Đáng vào hôm ăn mừng
đầy tháng con mình, chủ
Văn cần-thận lấy ba trâm
bạc, gói vào một miếng giấy
đó, sai người cầm lại nhà
ba mối ngày xưa.

Trong lúc cánh gia đình
chủ Văn đang tưởi dẹp,
hồng một đám mây lù lù
từ phía trời: Quảng-Tây lại,

thông thả hạ thấp xuống cửa
hiệu chủ Văn, biến ra hành

một người dân ba Tàu, vai
xách một cái sọt tò dụng
cắt, hành lý, tung thừng
tืน vào. Một linh giác kỵ

đi xài thím Văn hiểu ngay
rằng người đó là vú Cà chủ

Văn từ bên sau lén lỏi sang
tham chổng. Hai bón không

hỗn xay, không chao nhau.

Thím Văn Việt-Nam bịa
mai trước thím Văn Trung-
Quốc. Chủ Văn đương ngồi
trong nhà tinh sò, thấy vò
vò, ngạc nhiên đứng dậy :

— Sông đây à ? A hắc
tang:

Người dân bà Tàu lạnh
lùng:

— Nhe người ta bảo vò
để lấy vò, tò-vò. Tôi mang
xin lỗi là vò dương và
là chim bồ câu đi học Nhâ
ở bên Tàu đây là đời làm.

Từ ngày có thím Văn bà
trong nhà, bà được đơn
ra trên ba bà.

Bản tiếp, Tát đánh cho
thím Văn, và bà và đứa
con. Bản chíp bà trước
thím, và mồi mành thím Văn
et. Bản chíp bà trước và
những người làm. Hai con
mìn-tués nhất, ống chưởng
thi thục tẩm bò cẩn kẽ
nhau. May được chủ sú-ú
được và con mìn-tués phô hoa
giải.

Thím bà lùi sang hòn
khô chim, và kém hòi, thím
Văn và bà kém nước. Mìn
kham ra, dù thím Văn kai
ngồi trên gác chơi với con.

Chú Văn trao cho vú hai
ngón tay, và tay chân vò
ra bên Sáu Kéo. Hồi đó,
tôi cây sương que. Thím
Văn thông dùi chổng điện
gi, yên lặng bước xuống
tàu, sau cửa thèm ngán ngứ;

— Nhỉ, ngo và nhẹ.

Chú Văn đứng trên bến,
dẫn io-xông phia vò máy
đóng gi nghe Ông Ông Ông
Con lèn phua khói, chuyền
mìn kia dùi lui vào mìn
sang. Hình như thím Văn
Trung suốt có khóc - hình
thú thai, vì chú Văn son
nhí tím mòn quay mũi, và
với vò tro và nha. Vào di
còn vò làm ngán.

— Ông phải lài cho thiếc
đó tại tên hiện nay mới
lập tò-lâm-cùa là.

Hô DZENNE

TUNG HIỆN VƯƠNG: BỘ C-THO ĐƯỜNG

TIẾN VIỆT NAM TRƯỚC GIÁO HỘI
LÀ MỘT NHÀ TRƯỞNG ĐẠO-DÂN VÀ
DƯỢC LỐNG LÃM CỦA MỘT NHÀ
THUỐC-HOÀ-CHÉO LỊCH VỊ VÀ CÁC
HÀNH TINH, CAO DÀN TÌM
VỐNG HIỆU TẠI CHÓNG, VÀ
KHẨU KHẨU — GIAI ĐOẠN TÙ
HỌA NGÂN.

TRÊN GIỌC VẬT-CHẤT
chủ LÊ VĂN TRƯỜNG

MỘT THÀNH CÔNG THÀ-THAM
CỦA KẾ ĐỂ XÂY DỰNG SỰ NGẮP
TRÊN TỔI ĐIỂM. Giá 5p80

NHÀ XUẤT-BẢN HUPONG-BOTS
113-115 — Phố Lorraine — HANOI

NEN ĐỌC

Trung - Bắc Chủ - Nhật

Tu này 15 Janyer 1945
thuộc Bộ Thông Tin Bộ
và theo giá mới: 1.000.00
đồng/cp. Giá 1.1p. Vay trả
bà cao trước cùng lát vi
lazan-ché.

Nguồn: Tờ Báo sinh

BÚT CHÌ
DOUBLE HACHE

sot-ton-hat
Distribution

HOA - UY

100 Hàng Trống, HANOI

SÂM NHUNG BẠCH BỘ

Hồng - Khê

Đại bô khí-huyết

Dễ tiêu-hoa. Lợi sinh-dụ

Mỗi hộp 3p.00

75, HÀNG BỘ — HANOI

CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC

Bảng quốc-ngữ cờ cá chủ Hán
Đè phòng và chữa chướng thương
Đau mắt 3p.00. Đầu mũi 3p.00. Đầu, Sỏi
Đầu menses 3p.00. Y-học tưng-thú 3p.00.
Tue-tp.00 (củ 4 cuống). Kinh-nghiêm
3p.00. (tả 2 cuống). Giả-chuyển 3p.00.
Nhà-thựng Lán-ung 3p.00 (củ 2 cuống).
Sach-thuoc-Nhat-Ban Trung-Hoa
3p.00. (tả 2 cuống). Trị-mạch 3p.00. Trị-con
3p.00 (tả 2 cuống). Đầu bà 3p.00 (tả 2 cuống).

— Qua-gi-ting. Mandate-nha xuát
nhà xuát-và-và.

NHẬT-NAM THU-QUÂN
N° 19 HÀNG BIỂU HANOI

Một lê kỵ-niệm đây ý nghĩa:

NGÀY KỴ-NIỆM VUA TRẦN NHÂN-TÔN

Nhân dịp ngày nhât-thith (mồng một tháng một tết) Vua Trần-nhân-Tôn (1257-1308) Hội Phật-tử Việt-Nam (Union des Jennes Bouddhistes Annamites) tại Tonkin có tổ-chức tại Cảnh Phố-Giác-túc Cầu-Tầu ở phố Lý-thường-Kiệt một lê rết trong nghiêm-tâm để kỵ-niệm công-đức Ngài là một vị Thành-tứ daos. Phật ở Nước-Nam và là một vị anh-hùng cứu-quốc.

Trần-nhân-Tôn là một vị đà-vương xuất-gia hành-đạo, chẳng những cóc-hàng Phật-tử phái tôn-sống nhưng về Mekong-Sông-Nam là tất biến-siết cũng phải sòng-hài, ngưỡng-hóng.

Phật-giáo, về-dài Trần-ki-
Nguyễn-thub dai, bởi đó Trần-nhân-Tôn đã hép-thu các
saint-ly-siền-huyền, shudding-linh-
hoas của triết-ly Das. Phật-má-
gà-mát-sắc mạnh đã duy
nhất-tranh-hàn-phi-uoc Việt-
Nam-không-tai-hồi-bầu-còn, và
nhờ-thu-việc Nguyễn-tuy-thien
chiến-thu-hùng-hàng-nhường-nào;
vắng-ounce-roo, tiếng
nghe-hi-tù Bác-xuông-Nam,
tù-kết-ssau, biết-bao-cuồng-
quốc, đây-sao-duvet-ure-tan-
bao-của-Hết-ti-lết-O-má-nhí,
nhà-má... rồi với-nước Việt-
Nam là cũng-phải-dối-ba-phon
bò-giap-đàn-hòa. Kia-sông
Bach-Ping, no-Ái-Chi-Lang,
biết-xua-tinh-cù-còn-bà, làm
trong-nhưng-bà-anh-hùng
nóng-cùa-cheo-đò-dò-so-chung.

Buddha-Phat là một tên-khoa
duy-nhất-tinh-thần-toàn-được
dưới-những-kết-Đinh, Lé,
Lý. Trần-taco là tên-giác
của Trần-nhân-Tôn, chay-iy
thanh-tè-dao-Phat, yè-yè
phai-Trúc-Lâm & nước-Việt.
Nam-ta, một vi-thanh-quan
mìn-mìn, tài-tài, thao-inyc
gđm-hai, đì-đò, xung-đại
giữa-vòng-vây-cha-quận
Nguyễn, coi-sự-tử-sinh-tu
như-lóng-hồng.

Mặc-đỗ qua-quang-dài-cha
Tôn-nhân-Tôn, chàng-tì-xi
trích-mỗi-doan-lich-sử-của
vị Thành-quân-dó-ở-trong
quyền « Việt-Nam Phật-Giáo
sự-lucus » cùa T. T. Mật-Thi :

« Năm-Mậu-dần (1278) Thành-
tôn-lên-ngôi-Thái-thuong-
Hoàng, shudding-ngôi-cho-con
là Thái-tử-Khâm, tức Trần-
Nhân-Tôn. Nhân-Tôn là một
vi-vua-sùng-mô-đao-Phat-tù
thuỷ-nhỏ. Năm-16-tuổi, được
lập-lâm-Hoàng-hà-ti-ü, ngài
đo-nhường-lai-cho-em, nhưng
vua-cha-không-chia. Một-kóm
ngài-shèo-thanh-trò-đì, định
vào-núi-Yen-Tú-tìm-một-vị
thuyda-ju. Nhưng-đồn-chia
Đông-Cứa-lhì-tròi-và-sang
trong-minh-mèo-mèo, mèo-vào
nằm-ngồi-trong-tháp-chúa. Nhà-su-tru-ri-đò-thay-ngài
trong-mạo-thia-thuong, liền
lâm-cơm-thết-dai. Vua-cha
đoan-tin-ai-các-quan-dì-di-thay,
ngài-miễn-cuống-nhái-và
đòi-Dì-thay-ngài-thay-đòi

ngài-vẫn-già-miêu-thach-tinh
đè-ta-tập, phép-Thuyda.
Thường-kém-ngài-nghỉ-ở-chùa
Tử-Phúc. Ngài-tham-hoc-yè
Tu-hu-trung-thuong-si, đều
ngài-hiệu-thâu-dao-Thuyda.

Nhưng-trong-khi-đi-giác
Nguyên-qây-rồi, ngài-phát
xép-việc-kinh-kè-de-jò-giai-giú
xã-tào. Bấy-giờ-giác-Nguyên-ta
Thoát-Kcan, Ô-má-chi-hai-ha
lần-sau-quay-rồi. Nhưng-vua
được-nhưng-dai-tuồng-thu
Hung-Dao-Vuong-Quoc-Tuân
Trần-quan-Tôn. Trần-nhân-
Dtatl, Trang-binh-Tran, Trần-
khánh-Dtatl, Phạm-ngô-Lão, v.v.
giúp-nên-chang-bao-lan-trong
nước-lại-thái-binh ».

« Năm-Qui-Ti (1293) Nhân-
Tôn-truyền-ngôi-cho-con-là
Anh-Tôn và-lên-lâm-Thái-
thuong-Hoàng. Day-con được
ít-năm, năm-Ký-Hợi (1299)
ngài-vào-núi-Yen-Tú, lấy
tên-hiệu-là « Huong-Van-dai-
jau-dà »; lập-trường-giảng
pháp-dò-tang, mòn-dò-lên
lượt-tim-dến-trước-nan-ké-có,
hang-van. Ngài-là-ti-kép-bei,
séc-dàn-gian-hay-phá
các-dám-tử và-thuyết-phap,
khuyên-dawn-lâm-muoi-diển
thien. Tiếng-là-tru-tri-đò-núi
Yen-Tú-may-nhì-thuong-di-thay,
ngài-miễn-cuống-nhái-và
đòi-Dì-thay-ngài-thay-đòi

người-có-tu-thanh-tin. Trong
tổ-phái-Phap-Loa-thuyen-su
là-thần-cả-hoa-cả. Thuyda-
su-tuồng-bach-ngài-rằng:
« Tôn-Đức-bây-giờ-xuân-thu
đò-gao, mà-có-xang-phá-mưa
tuyêt, vati-ya, eyc-khổ-nhu-vay
lo-khì-nóng-lanh-hái-ký-thi
mac-mach-Phat-phap-trong
cây-vòi-dau? »

Ngài-lên-day-rằng:

« Thủ-tiếp-sắp-dồn-nơi-rồi
tả-chết-còn-để-ngày-giết-thoát
nha-thết. »

Được-10/ngày, ngài-về-thâm
hành-bà-chết-la-Thiela. Thuy
công-chap-khi-trò-về-núi-di
được-nhà-phóng, ngài-bao
mây-người-dé-dé-lặng; »

« Ta-muôa-lên-am. Ngài-
Vân-má-púc-chân-yêm-quá
tchô-trú-cuối-công-của-Ngân-
tôn, ở-dây-ngài-tu-xung-Trúc-
Lâm-cuối-và-lập-la-phai-Trúc-
Lâm. »

Đó-ti-bach:

« Đô-ti-chung-tòi-xin-phò
Tôn-Đức-đi. »

Ngài-lên-dé-cho-de-tu-dia

lên, Khi-đến-đèm-Ngoè-Vân,
ngài-got-Pusp-Loa-thuyen-su
tuyen-don-nay-la-phò-đò-phai

Yen-Tú. Phai-Yen-Tú-dược

phat-dat-là-de-Trúc-Lâm-tam

tò-dung-dau, mà-Trần-nhân-

tòn-chinh-là-dé-nhất-lò-vay. »

Ngài-nhieu-dao-mot-hai-le:
« Nhứt-thé-phap-hu-sinh,
Nhứt-thé-phap-hai-diết;
« Nhứt-thé-phap-hai-diết;
« Nhứt-thé-nang-nhú-thí-giết,
« Chù-Phat-thuong-nic-tiền,
« Hò-thu-lai-chi-hưu. »

Đại-khai-nói: « Hết-thúy-các
pháp-trong-thé-gian-vốn-không
sinh-diết. Nếu-hiểu-dược-như

vậy, thi-Phat-thuong-hiển-ké
trước-mặt, chẳng-có-di-dau
ma-cũng-chẳng-đò-đò-dau-cá. »

Nói-và-rồi, ngài-dao-Phap-
Loa-thuyen-su-hết-moi-viec-về
sự-truyen-cua-Phat-Quap. Ngài
ngồi-chap-tay-ma-hóa. Phap-
Loa-thuyen-su-hen-lam-lé-tới
ruôc-ngài-lên-hết-giai. Vua
Anh-ôn-cùng-danh-than-dem
long-gia-ruôc-ngoè-cottiv-an
thô-đ. Đức-Lang-ya-khay-thap-đ
chua-Vân-Yen-núi-Yen-Tú, thi
tìn-là « Hué-Quang-kim-tháp »
và-dâng-tau-hiển-là « Đại-
thanh-Tran-tri-Đông-lâm-dàn-
đi ». Tinh-nhè-giac-hoang-diển-
ngay-lô-phai. »

Xét-Thuyda-lên-5-la - nai
ở-Bắc-Philippines - cõi-ju
tuyen-don-nay-la-phò-đò-phai
Yen-Tú. Phai-Yen-Tú-dược

phat-dat-là-de-Trúc-Lâm-tam

tò-dung-dau, mà-Trần-nhân-

tòn-chinh-là-dé-nhất-lò-vay. »

Ngài-lịch-vào-năm-Lung-tun
tai-16-(1308), theo-tu

Q

Một-việc-xã-nay-chứa-có
doan-thé-nâc-tô-chuc-trú
một-vai-làng-vũng-Đông-Tiền
Hai-duong-là-nơi-tiếp-của-núi
Yen-Tú, có-theo-tục-là-còn
ky-hai-dao-vua-Tôn-nhân-tòn
tòn-thi-lam-lé-giò-tò, ngoài-ra
chả-may-ai-lưu-ý-tòi, vì-thời
gian-làm-má-trí-ta — nay-hội
c-phai-là-Viet-Nam-s-đã-có
song-kien-tô-chuc-nagy-lăk
ném-nhung-hat-hien-vuong-đi
côc-công-lao-gay-dung-gia-gia
non-tông-dâc-Viet-Nam-nhung
lá-một-việc-hay. N.V.H.

Sách mới

T.B.C.N. vừa-nhập-dược:
— THÓT-LÉ-MAT-của
NGÔ-BÌCH-SANH; ĐÙA-HÓA
THẬT-của HOANG-THUY
và TRIỀU-TÔN. — Hai-cuốn
sách-logi « Hoa-xuan », giá
mỗi-số-50.00

— DUỐT-RĂNG-THONH
(tiêu-thuy) của NGUYỄN
DÂN-GIÁM, do DUY-TAN
THU-XA, in-tu-thi-lai,
gia-5.00

Xin-có-lời-cám-on-các-nhà
tàng-sách-và-giới-thiệu-với
bản-dọc.

NEN-LAI-MUA-NGAY.

AO TRICOTS PULL'OVERS MẶC RẾT
giá-hà, với-nhiều-hàng-tissu-dep-thay-len-de-may-manteau-các-hàng
HOA-HỢP — 108bis HÀNG TRỐNG — HANOI, GIẤY NỘI: 448

EROS VIRGINIA

Xi-ga-nhé, thơm, em-dòng, dùng-thay-thuốc-là-rist
lich-sip và tien-loi. Ban-lé-khắp-nơi. Ban-buon
toi-hang PHUC-LAI-87 Route de Hué-Hanoi — 101000097

Có-một-dòng-bao-mà-muốn-làm-giỏi-nhanh-chóng-và
trong-thien-tai-ghi-có-cách-là-MUA-VÉ-XE-SỐ-DONG-PHAP

MỘT PHƯƠNG-PHÁP TÂN-KỲ về nghề làm báo của người Âu-Mỹ

(Tiếp theo)

Sáng hôm sau, các báo trong thành phố đều rời dãy cửa hàng đó và có khiêu khéo La Comète hất lối tan rãng, sao không lên lầu, nhưng Ông R. B. lấy thêm chín viên bình bút một lúc: ba ông nguyên Hội-Nghị viên và sáu ông hội viên thành phố. Tiết riêng của chín ông này làm cho người ta phải tặc đầu lè luối.

Nhưng R. B. có lời: lúc bắn đạn ăn đao ra hôi đồng thành phố rồi sẽ lên Hè, Nghỉ viễn, không có báo nào phản đối hay tố cáo đó là một vụ... ẩn cấp lớn! Rồi mãi đến tận khi bắn đạn ăn được ứng phản bội, có một tờ báo là The Mammoth City Examiner nhận báo nhiệm công việc khỏi xuống từ trước là «đang» của mình! Peters định viết một bài mới sát tờ báo «Nhận vở» kia, nhưng R. B. nhất định «xin» đồng ý lời thỉnh làm gì:

— Ông Peters à, chúng ta phải là ra là người rộng lượng. Tôi biết rằng báo chí có công việc từ trước đến nay đều do tôi làm cả, nhưng việc này là một việc quá can hệ, không thể để cãi nhau trên báo chí. Chúng ta phải nhìn rộng xem xa mới chút và cũng chờ đã tam chấp trách họ làm gì. Đòe giả họ chỉ kinh trọng miêu hon.

Vào tháng sau, chính lứa thơ thuyền bắt đầu dùng móng đinh xô trường mới; Peters được tin rằng tất cả công việc này chỉ có qua một tinh cách lich quoc loi dân gian: Bunnyweather vì đó, Quốc hồn là nhà, cho ông ta và cho quan năm Mè Nally. Ông kiêm tên trong việc này «bầm», bao là ông thư 15 trong hai năm giờ làm báo Comète.

«Một tờ báo, dù là dãy dân thi lố, cũng có cách làm là tiễn» Câu nói đó sao lại không thể là một câu kinh nhật rặng của những ông chủ báo?

XII

Thế là báo La Comète lại duy túng thế được. Tần uốn rủi công việc lại tiếp tục và tiếp tục hăng hái hơn, hoạt động hơn.

— Ông Peters à, ta cần phải làm ngay một cuộc bút chiến với một hội viên trong Hội-Nghị (1) tên là Dastman.

— Tôi cứ tưởng rằng ông không dám đến việc bài trả rượu?

— À không, tôi xin ông chờ hiểu như: Việc bài trả rượu có thể là một việc rất hay; còn tôi, tôi rất ghét những người già dạo dắt chửi truong «khô» mà thưa sự ở cuộc đời thi «ướt» (2). Ông Dastman mà tôi vừa nói là một bụng người trong dc thi chửi truong khô mà miệng thi luôn ẩm ướt; tôi nghe nói rằng cả con trai bàu cũng không ghét rượu. Người ta bảo rằng bàu uống như một con trâu khát nước. Vậy tôi yêu cầu ông chờ người đi theo rồi hẵn cho tôi làm hư hỏng, làm cho bàu mang tai mắc, tiếng trống một việc đã là rồi: ông đừng thuyền bàu lên trên mặt báo cho tôi: đó tức là mời tôi đánh cát cho bàu hồn ấy.

(1) Hội nghệ sĩ trả rượu.

(2) Phong trào bài trả rượu ở Mỹ, một đạo luật nói nỗi: đã chia người ta ra hai phái: phải chửi truong «khô» tức là không có một phái «ướt», tức là những Lính và Cựu binh.

Nhưng rộn ràng không chịu trách nhiệm những việc của con làm.

— Sao lại không? Ngó những tài lối của khép kín, ông phải chịu thì tại làm sao những người con lại không chịu trách nhiệm những tội lỗi của con? Cố lý làm chứ! Thời tôi, trông vào ông cả đây. Tôi xin ông biết cho rằng mỗi năm tôi mất một triệu mỹ kim, ấy chỉ vì tôi muốn thành thảng lại được tổ chức cái tình già dối của người ta vậy.

Ngay sau câu chuyện, Peters cho ba tham-tu di theo rồi con trai Dastman. Mãi đến buổi tối hôm đó, Peters mới hiểu tại sao R. B. lại muốn «làm hại» hai cha con Dastman như vậy. Nguyên là trong các báo hàng ngày hôm đó có một cái tin muối giòng về tinh Washington bảo rằng Ông Dastman hội viên Hội-Nghị, đã đệ trình một bản dự án có giáo đường giúp sức xin nghiêm những tableau rồng trùm báo và ngay lập tức tiêu Love Bird (Chim ái tình) và Hot Ginger (Gừng cay) ta chưa quên rằng tờ Hot Ginger

nói đây là một tác phẩm ròi rào nhất của R. B. chuyên dâng những chuyện thật viết toàn về người thứ nhất).

Không thể được. Bản dự án này, có hai vò cùng dân một công cuộc của Bunnyweather, một công cuộc mà ông kiểm ăn bạc triều.

Từ khi Peters, chủ bút báo Comète đã ý đến Dustman con, anh chàng này không một lúc nào thoát khỏi hung nhũng nhà tham úc. Một phong viên Hammar, cố lừa ra, gã gánh chơi cho kỷ được với anh chàng, giải sang và cùng các bạn nước, tay nhảy và ép anh ta ngồi kèm nhau dưới suối sảng. Anh chàng tuổi say mê mẩn ngời, laengh chém long chưởng và gõa phô và cá-kha với tất cả mọi người kia ca ngợi ông đại xep. Một phong viên naiệp ảnh bèn chụp luôr mấy tấm hình và trong số bao hình sau, ta thấy một bài tướng thuật chém giòng khai là: châm bream; và ta đều có ý cao xác cho Dastman cha.

Ông lão này khép lèo gì làm vui lầm khi đọc báo thấy những thủ đoạn của con mìn. Ông bèn đệ một bản dự án thứ hai, díp đại non, kia kiểm dayet luật gay gắt những tần uốn dòi dàng những chuyện thật do tác giả tự sán. R. B. tại nô, cao luy, cho vòi vang mòn là Mexico là: đó là con trai Dastman du ứng rượu; rượu say roi, cho lèn xe ngựa, kiếm, gươc và a dao nát đem sang mợ, tiêu quách lang giêng, đập him gi, chặt các bện để biêt rời. Sáng hôm sau, anh chàng Dustman con tinh giác thi mọi người ta xung là chém của có dao nát nó, đem báu và đợi dem việc này ra chém pháp luật, báo La Comète viết ngay một bài tung hoành thuật kỹ càng từ lục hai anh chị, làm nhau đi tìm thù nguyệt-hea dàn lúc an ngoái tinh bơi lợ. Bên Mỹ, nhà làm luật có một báu luật gọi là Loi Mann phai từ rất nặng những người dan an ngoai tinh. Ở một tiểu quốc khác cái nước mà những người đó ở.

Nhà bình bài viết tin đó rất chú ý vào điều này. Vừa xếp chữ xong, nhà báo dập Bút bấm in thử, gửi cho Dustman cha,

ng có ý nói xa xôi cho Dustman, cha biết rằng không có một lực lượng nào có thể làm cho Dustman còn thoát khỏi tội ác này, nếu bài báo này in lên. Ông nguyên lão nghĩ nếu Dustman là một vũ công, ai sẽ tin là R. B. Brumby không phải là người viết bài báo La Comète để bài báo của ông ta có thể an ninh được, các báo không tin tức bao giờ cũng vì thế mà được tin rớt ra, không có ai đọc báo đó nữa. Bài La Comète đã qua ván công việc làm ăn của R. B., và những bài tú sát sau ông ta!

Nơi cho thực tại một người biết nghĩ, han đanh đã làm đầu chủ bài một tờ báo với bài Peters không thể không xinh xắn và viết như bài; nhưng bài trên báo không, bài chính thức đã mất rồi, mà bài thất luân lý không còn nữa, chẳng còn ai có thể làm thế nào kiểm nhiệm báo cáo R. B. — Khi chàng cũng có thể bị bắt, chàng có thể phản vào báo.

Dần dần, Peters cũng bắt được R. B. ẩn nấp trong với những người đã giúp chàng, chứ không còn dùng ngày bằng, lực lượng trước nữa; chàng cũng bắt được R. B. làm tên,

Có một người tên là Walter Watkins, có nhân cách với bộ đội tên Sonya Zarich. Anh này có khung sống rộng lớn, ngô ý mèo lông quàng quanh ở đây, kín đáo Peters và Peters nhận rõ ngay, và Peters không thấy trong việc này một mối liên hệ với bà Watkins, nhân tên có tiếng giá như Watkins, nhân tên có tiếng giá như Watkins, ông chủ bài đã mang tên Watkins, đem đến biến ông một dờ vòi mình, đem đến biến ông một trại tù phong hiến Bethlehem.

Trí tuệ thông cảm như một món quà, Peters cũng chỉ, lại càng tin tưởng vậy. Peters cũng chỉ, lại càng tin tưởng ở nghề đánh bạc. Chàng làm việc rất dữ dội và có khung lúe nào không ngửi được, làm cho báo chạy, bởi vì báo chạy thì mới có tiếng mà chàng mới làm được tiền lúa mì.

XXIII

Một hôm, chàng nghiệm thấy rằng trên các xe ô tô, xe điện, xe bus, ghe, đò, nghĩa là khắp mọi nơi, dân bà, dân ông, em già, con bé đều mê say chơi « ô chữ » — mots croisés — kiểu như đều giang được những ô chữ đó thi họ sẽ được lên thiên đường. Peters bèn nảy ra một ý kiến là mở một mục ô chữ trên báo nhà, mỗi ngày đăng một ô, hàng tuần 30 ô trong 30 ngày, ai giang đúng cả 30 ô sẽ được Mỹ kim. Từ trước, người ta chơi ô chữ để tiêu khiển, bây giờ tự nhiên thấy chơi lâu mà lại kiếm ra được tiền, họ kéo nhau mua báo La Comète để giang ô chữ, báo vì vậy tăng đến nỗi làm cho ta rào cản. Brumbyweather, vốn cũng ua chơi ô chữ lắm — nhưng cái những ô chữ để tuổi — tay lam thoa mòn vì cái ket quá tốt đẹp ngoài sực trong tượng của người ta, và nhài định phải tuim ra những cách rice giải thường khác, to hơn nữa... to hơn nữa... nói tem lại ông đem thực nhiều tiền ra gửi người ta. Báo La Lanterne có câu chuyện sốt hót, trong khi báo Comète cứ vong lêu, lục giận qua, đăng 30 ô chữ, treo giải thưởng một vạn mỹ kim cho ai giải được cao kỷ lục.

Một hôm, chàng nghiệm thấy rằng trên các xe ô tô, xe điện, xe bus, ghe, đò, nghĩa là khắp mọi nơi, dân bà, dân ông, em già, con bé đều mê say chơi « ô chữ » — mots croisés — kiểu như đều giang được những ô chữ đó thi họ sẽ được lên thiên đường. Peters bèn nảy ra một ý kiến là mở một mục ô chữ trên báo nhà, mỗi ngày đăng một ô, hàng tuần 30 ô trong 30 ngày, ai giang đúng cả 30 ô sẽ được Mỹ kim. Từ trước, người ta chơi ô chữ để tiêu khiển, bây giờ tự nhiên thấy chơi lâu mà lại kiếm ra được tiền, họ kéo nhau mua báo La Comète để giang ô chữ, báo vì vậy tăng đến nỗi làm cho ta rào cản. Brumbyweather, vốn cũng ua chơi ô chữ lắm — nhưng cái những ô chữ để tuổi — tay lam thoa mòn vì cái ket quá tốt đẹp ngoài sực trong tượng của người ta, và nhài định phải tuim ra những cách rice giải thường khác, to hơn nữa... to hơn nữa... nói tem lại ông đem thực nhiều tiền ra gửi người ta. Báo La Lanterne có câu chuyện sốt hót, trong khi báo Comète cứ vong lêu, lục giận qua, đăng 30 ô chữ, treo giải thưởng một vạn mỹ kim cho ai giải được cao kỷ lục.

sự xuông mà thành thê của R. B. bị bắt như cũng bị người ta quên.

Brumbyweather nghĩ ngay ra một cuộc thi khác để lời độc giả: khi nào ông này dính lấy tên hai người ta, rủ người ta thi chém chấn là thành công. Báo La Comète in lần trong năm số báo, trong số 70 vạn tờ, sáu chữ bí mật, ai tìm được sáu chữ có sáu chữ đó thi được giải. Trong đầu, thi trường tên như thế này: SỐ BAO NÀY ĐEM ĐEN CHO ÔNG 300 ĐÔNG MỸ KIM.

Đó là một cái mưu kế rẻ tiền bởi vì những chữ thần không có nghĩa gì cao xa cả, mà làm ra được 5 số báo trong số 70 vạn tờ, có điều cũng chưa dễ gì hon tim ai đó trong đồng rác. Hàng vài tuần lễ, họ hoàn toàn có may và, đọc giả may mắn tìm ra được câu bí mật do như thế này: « Ông Brumbyweather yêu dân làm ».

Người ta bảo tan trong tòa báo.

— Chơi thế này, ngô nhô theo ta làm bài.echo 70 vạn số báo cùng có câu đó thi nhà báo phải trả ra 350 triệu mỹ kim để trả.

(còn tiếp)

BẢN CỔ

Hầu Thánh

Phóng-xu tiêu-thuyết
của LỘNG-CHƯƠNG Giá: 3p.00

Trong cuốn hầu thánh, các bạn sẽ thấy những chuyện thực, rất xác rối, rất ác ái, rất tao-tuổi, mà không bao giờ các bạn nghe rằng, đã có thể xảy ra ở Thành Long. Là nơi nghe nâm van-vật.

Tinh-thần Phật-giao

của VŨ TRỌNG-CẨN Giá: 3p.00
Bằng một lối văn giản-dị, dễ hiểu, Vũ-Trọng-Cẩn giảng cái tôn-giáo rất huyền-vi của đức Thích-Ca. Đó là một nền tôn-giáo khiến người ta thoát-ý-cv, và nâng nồn ta lên cõi thanh-khiết-cao-saint

Nhà xuất-bản CỘNG-LỰC
N° 9 — RUE TAKOU — HANOI

Dầu Nhị - Thiên

Trị bách bệnh. Mỗi lít 10.000
NHỊ-THIÊN-BƯỜNG DƯỢC PHÒNG
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Telephone 849

Quý ông, quý bà nuốt trê muôn che trê
hay an trong nhón sách cát sát aen dung

Thuốc cam Tam-Yên

sẽ được hoàn toàn

Bán tại hiệu thuốc : THÁI - CÔ
N° 52 HÀNG ĐẬU, HANOI, khắp các nơi đều có đại lý

QUỐC-HỌC THU-XÃ

sắp phát hành

KHỒNG-TÙ'

HỌC - THUYẾT

I và III

Gia đặt mua từ bây giờ
15p — 20p — 150p — 80p — 70p — 60p

Một xuất bản

KINH DỊCH

Một bộ sáu tờ nhất tiếng Phượng
lý nhất khai-kiết

| | |
|--|------------|
| Toàn bộ 5 cuốn dày ngọt | 2000 trang |
| Giấy thường | 30p00 |
| Giấy Đỏ (một tập) | 75p00 |
| Giấy Bạc mịn chàm (hộp gồm 2000.00 m²) | |
| Thêm trước gửi 5p00 | |

Gửi thư và ngân phiếu gửi về :

NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

Autorisé publication créée antérieurement à la
loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vạn

Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vạn
36, Boulevard Haussmann — Hanoi

Tirage . . . exemplaires

Certifié par : *Fraser*

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL : NG. DOAN-VUONG



đông già da lão, dau lung, mồi gối
người ốm mệt khát, tinh-thập mồi-mặt

mao ống

THUỐC MẠNH ĐẠI-QUANG

Bán tại: 23, Hàng Ngang Kaoi — Điện số: 805

4 món thuốc bổ của nam, phụ, lão,
nhà do nhà thuốc DƯỢC-PHÒNG, 45
phố Phúc-Kiến Hanoi phát-hành

| | |
|--------------------------------|-------|
| THUỐC BỔ BỔ-PAUME | 1.000 |
| THUỐC RỎ THẦN DƯỢC-PHÒNG | 1.000 |
| THUỐC KHUẨN-KÍNH BỔ HUYỆN | 1.000 |
| THUỐC BỔ TỲ TIẤU GAM | 1.000 |
| BẢN BUÔN, BẢN LÈ BỔ THUỐC SỐNG | |
| THUỐC BAO-GMĂ VÀ CÁC THÚ SẢN | |

NẮM HỦ THUỐC LÀ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá 0819

CÁC GIA-DÌNH NÊN-DÙNG THUỐC

PAU DÀ DẠY

HO-GÀ

ĐIỀU-NGUYỄN

Tổng-cục : 125 Hàng Bông, Hanoi

Đại lý khắp cõi Đông-pháp