



TRUNG BAC

CHỦ NIỆT

A. 3/11

trong lịch sử quân tranh từ xưa đến nay. Cuộc tấn công của quân Đức bắt đầu từ 1er Septemb 1941, chỉ trong không đầy một tháng, quân Đức đã đánh tan quân địch và trả hết những khu kháng chiến cuối cùng.

Chương trình hành binh và lực lượng của Đức và Ba-lan do các nhà chuyên môn quân sự đã khảo sát có thể tóm tắt như sau đây:

Chương trình tấn công của Đức

Chương trình hành binh của Đức mục đích là đánh bại quân đội Ba-lan rất nhanh để cho các nước đồng minh của Ba không có thời giờ đem quân sang giúp hoặc khởi một cuộc đại tấn công ở phía Tây để chia bớt lực lượng Đức. Vì thế từ 20 Aout cho đến 1er Septemb, Đức đã tập trung ở dọc biên giới phía Đông, tại Đông-Pô và ở 3 oviag. Ie (Tập-khố) ba quân tu số quân hạn địch và 90 phần trăm số phi cơ của mình. Đức định lấy số đông và nhiều chiến cụ để đè bẹp Ba-lan. Các lộ quân Đức đang đi đánh Ba-lan chia làm hai khu. Khu phía Bắc đặt dưới quyền chỉ huy Tướng Von Boek gồm hai lộ quân: lộ quân của tướng Von Kage có hai mươi sư đoàn; khắp miền lãnh thổ Danzig, sư Pomoran và Đông-phô, lộ quân của tướng Von Keschler gồm 3 sư đoàn bộ binh, một sư đoàn kỵ binh và một sư đoàn cơ giới, tiến đánh ở Đông-Pô.

Khu phía Nam đặt dưới quyền chỉ huy Tướng Von Rausted gồm 35 sư đoàn bộ

binh, bốn sư đoàn cơ giới, hai, 7 sư đoàn quân trời và một đạo quân Condor đi nổi tiếng trong cuộc nội-chiến Tây-ban-nha.

Khu phía Nam chia làm ba lộ quân do các tướng Von Reichenau, Blaskowitz và Liefchi hay dân khắp miền Tây Nam Ba-lan một phần trong xứ 3 Lésie, một phần ở xứ Slovaquie. Hai quân Đức do hai tướng Kesselring và Loehr đứng chỉ huy.

Chương trình kháng chiến của Ba-lan

Ba-lan biết mình kém sức nên không hy vọng ngăn quân địch tràn vào mà phải chiến đấu. Ý-dịnh của bộ tổng tư lệnh Ba-lan là kháng chiến dai dẳng càng lâu càng hay rồi rút lui về giữ phòng tuyến đã sắp sẵn trước để cho quân đồng minh Anh, Pháp có đủ thời giờ đem quân sang giúp hoặc mở một mặt trận ở Tây Âu để bắt quân Đức phải rút một phần lực lượng về phía đó. Địch lác đác quân Ba-lan sẽ phản công. Phòng tuyến đầu tiên của Ba-lan là ở dọc biên giới Ba, Đức do bay đạo quân gần từ Bắc đến Nam. Các đạo quân này lấy phần nhiều là kỵ binh có ngân sách (tên công các quân Đức, trong lúc đó thì ba lộ quân Ba-lan tập trung ở phòng tuyến thứ nhì trong nội địa. Lộ quân thứ nhất dựa vào sơn rừng Wislule ở phía đông nam Thorn, lộ quân thứ hai đặt ở phía đông nam Lodz và lộ quân thứ ba tại ở phía đông Bắc Cracovia. Trách nhiệm ba lộ quân này là chống giữ trên phòng tuyến thứ hai để cho đại quân Ba-lan có đủ thời giờ tập trung và lập phòng tuyến ở dọc các con sông Nerew Bug, Wislule và San. Phòng tuyến thứ ba do vua và các nhà lãnh-tử đứng đầu quân Đức vừa đã đang làm chủ các khu vực này. Phòng tuyến thứ ba do vua và các nhà lãnh-tử đứng đầu quân Đức vừa đã đang làm chủ các khu vực này. Phòng tuyến thứ ba do vua và các nhà lãnh-tử đứng đầu quân Đức vừa đã đang làm chủ các khu vực này.

lực cơ giới 30 sư đoàn bộ binh, là 47 sư đoàn kỵ binh và một sư đoàn cơ giới hóa. Quân trời có 20 50 sư đoàn nhưng chỉ một nửa là có đủ khí giới và chiến cụ tối tân.

Chương trình phòng thủ mà Ba-lan đã nghiên cứu vì sức mạnh rất cần trên những sa mạc không khí hành động được vì nhiều cơ mà những cơ chiến là sự chấp trễ trong cuộc (tổng động viên của Ba-lan, sự can thiệp rất dể xảy ra và mất-liệt của phi quân Đức và cuộc tấn công nhanh chóng một cách không ngờ của quân Đức nhờ vào các cơ giới hóa.

Một nguyên nhân chính trong sự thất-bại của Ba-lan

Trong mấy ngày cuối tháng Aout, Ba-lan đã thấy rõ những việc sắp toán chiến tranh của Đức, đáng lẽ ra chính phủ Varsovie phải ra lệnh đem động viên ngay để để phòng sự bất trắc. Nhưng chính phủ Ba-lan không giám thì hành lệnh để vì như thế tức là không tránh được chiến tranh nữa; vì Ba-lan muốn tỏ ra cho các nước đồng minh của mình và lập "cường hào" rằng chính Đức là nước đã khai hỏa và có ý xâm lược. Sự chậm trễ trong cuộc tổng động viên đã có những ảnh hưởng rất tai hại cho Ba-lan vì khi xảy ra chiến tranh Ba đã không đem tập quân trở bị ra trận và một số các sư đoàn ở tiền tuyến cũng không có đủ số quân lính để chống với quân địch. Khi quân Đức đã vượt qua biên-giới Ba-lan thì cuộc tổng động viên trong nước mới bắt đầu. Xét ra thì Ba-lan đã không lác nào đem được số lực lượng ra trận mà lại phải đối đầu với một lực lượng lớn nhất của quân Đức vừa đông hơn, nhiều chiến cụ hơn lại dể bị chia tách ra trước. Ba-lan thua là lẽ dĩ nhiên.

Công đầu về phi-quân Đức

Một cơ chính trong sự thắng lợi của quân Đức là Đức đã biết lợi dụng phi quân một cách khéo léo và triệt để. Máy

hầm khai chiến, các đoàn phi cơ Đức đã bay đi đánh phá các trường học, các nơi chứa phi cơ của Ba-lan sát liền. Bộ do thám Đức đã dò biết rõ các nơi đó từ trước khi xảy ra chiến tranh. Một số phi cơ của Ba-lan đã vì phá hủy ngay ở nơi cất giữ không kịp đem dùng được. Vì lại có 18 người Ba-lan không hiểu rõ các máy của phi-quân nên không có những bộ đội phòng không và các xe pháo hoàn toàn. Trong 48 giờ đầu tiên, Đức đã làm chủ bầu trời không trung, phi quân Ba-lan không thể hành động được. Đức đã lợi dụng việc đó để cho phi quân đi phá các đường giao thông, các ga xe lửa của Ba-lan. Ba đường xe lửa chính của Ba-lan từ Bắc xuống Nam, đường Haute Silésie đến Gdynia, đường Miawa đến Varsovie và đường từ Bialystok đến Lwow qua Brast-Litovsk đều bị đánh phá rất dữ. Cuộc tổng động viên Ba-lan đã chậm trễ vì do chúng chậm trễ chậm.

(Xem tiếp trang 22)

PHÒNG XEM BỆNH
BÁC-SỸ PHÁT
21 phố hàng Đào
Đầu Thượng-Khố, Hà Nội
sau nhà Sinh-tử,
cạnh viện T.Sinh.
Hàng ngày: từ 7 giờ đến 10 giờ 30
Hàng chiều: từ 4 giờ đến 7 giờ

NOUVEAU, 57, CÔ LINH.
Nhà Nghèo
cố Tô Hoài - Gd 1, 30 M
CHƠI BẠN TÌNH
(Tiểu thuyết của HOFFMANN)
VỀ NGƯỜI CHAN ANH - Gd 1, 30 M
THƯ CHO MỘT THANH-NIÊN ĐỒNG THỜI
của NGUYỄN-ĐỨC-CHÍNH
Chơi Giữa Mùa Trăng
của HÂN-NICÔ
Dư-Hương (Ch-vấn)
của NGAI - Hân-ôn
NGUYỄN-ĐỨC-CHÍNH - dịch
Nhà xuất-bản - NGÀY-NƠI
địa-địa: NGUYỄN-NGỌC-CHƯƠNG
161 đường Henri d'Orleans - HANOI

Thần họ một mảnh, non
vào muốn rằng,
Sinh tử đạo nhân nào
nàng,
Giáo sách chẳng nhờ lời
càng Ngạc-môn,
Chỉ Hoàn cảnh dấu hai
ngươi rằng:

Các anh nhà quê kia,
Tôi có nói bậy đâu nào?

Coi đó đủ biết các con
bá, cổ đạo đời Đường, lấy
thơ của danh sĩ bấy giờ
làm các bài hát, đã thành
là tục thường vậy.

Theo mấy ông ký lục kê
trên, thấy rõ thơ ca của
người Đường chúng tôi âm
thục có qua hệ mới-thời,
chẳng những các cổ đạo
lấy được đọc các bài hay
của danh sĩ làm về vàng,
các danh sĩ cũng lấy các
bài hát thơ được các cổ
đạo hát đến, làm vui há.
Rồi vì thế của nhiều các bài
thơ liệt cho xuống bát,
nên thường số làm cho ra
giọng tuấn - của không
thường, các cổ đạo đến có
thể hiểu được, nhân
đó, lại sinh ra cái đặc-diem
thơ ba của họ Đường.

Có Thơ Đường là thông-
thường. - Người Đường
làm thơ đủ không hề bỏ
bị dùm dưng, như bọn
Lý nghĩa-văn, họ làm rứt
rạc hời, nhưng số nhiều
bài có thể nói là rất thông-
thường. Những thơ của

Bách-cv Di, tất khiến các
bà già quê nhà đều hiểu
được cả. Bà của tôi thì
Trương-khánh của Nguyễn-
Trần nói rằng: "Trong
khoảng 20 năm, trên tường
vách các nơi cấm-thư, từ
quán, nhà trạm, không
đâu là không viết, các
vương công, dân bà, và
các mẹ: đồng đều-là không
sai là không đọc. Thêm chỉ
có nhiều kẻ viết thành
từng bản đem bán khắp
nơi, hoặc có kẻ cầm đi để
đi lấy rượu chè, đầu đầu
càng thay như thế dù rõ
thơ Đường, mà thậm chí môn
chơi vu của các dân chúng
không thường. Thơ Đường
sẽ đi thành ra môn tướng
thường như thế, cũng là đ
ở các thơ Đường gần có
thần âm-học vậy.

D) Thơ Đường là thơ thời-
đại. - Làm sao lại bảo thơ
Đường là thơ thời-đại? Về
cổ thể vẫn gì, đến có tình
thời-đại mạnh mẽ, hệ mới
y nghĩa thời-đại; cũng như
mới hẳn giá trị của thể
văn. Sự biến thiên về văn
học Trung-quốc, có thể lấy
thể văn làm đại-hiến, chia
thành mấy thời kỳ: Từ Chu
đến Đường đều là thời-đại
c thơ; Tống là thời-đại
c từ; Nguyên là thời-đại
c khúc; Minh, Thanh là
thời-đại c tiểu-thuyết. v.
Riêng trong thời-đại thơ,
Chu là thời-đại thơ từ

ngôn, hai đời Hán là thơ-
độc, nhạc thì, Nguyễn-Tân
Lục-triều là thời-đại cổ-thi,
Đường là thời-đại thi thể
mới. Lại nói theo một nghĩa
hẹp là: Đạo Đường chỉ là
thời-đại thơ ngữ-cổ. Các
kẻ xem cái nguyên-tắc
tiền-hoa trong văn-từ này,
thường thường là lý luận
càng nghiên-cứ, càng
thưa xuôi, sự vậy: càng văn
dùng càng văn khêu; tiếng
và thể văn lại không thể,
ở vào khi một thể văn mới
trở ra, mặc người ta sáng
tạo, mà mang, làm mới
làm đẹp thể văn, nhưng
đang làm rồi, càng đang
càng lầy lờn, càng
người làm không ra về
mở, đến về cũ càng làm
người là sách chán rồi.
Thời-gian càng lâu, thể
văn càng cũ, hay giờ sẽ có
thể văn mới các môn
sinh ra, làm nên một thời-
đại mới. Cổ là vào-hoa
thời-đại, tức là chỉ về văn
học đó một thời-đại đã
đang văn-từ mới mà sáng
tạo nên. Bảo đời Đường là
thời-đại thơ, tức là nói
họ Đường là văn-học
sáng tạo thuộc về thời-đại
mới-trở mới làm nên. Thơ
Tống đã cũng là thơ, nhưng
không phải là thơ của thời-
đại thơ, thời-đại sáng tạo
của thơ qua đi đã lâu rồi.

SỐ BẢO



LỊCH-SỬ TIỂU-THUYẾT của HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

hành đi tuần, chỉ sợ quân Tây-sơn đến
đánh thì khổ to!

Hơn một năm nay, quân
quần khổ-sở về việc đánh
giếp Tây-sơn, tổn hao vật và mà không
thụ được công trạng gì cả. Nhứt là
quan-quân ở phủ lý Quy-nhơn, vì
Tây-sơn là đất thuộc hạt. Triều-đình đã
bỏ ông Nguyễn-khắc Tuyên, chức tuần-
phủ, vào làm tướng lưu-thứ thành Quy-
nhơn, là trông cậy việc trừ diệt Tây-sơn.
Vì ông có tiếng dũng-mãnh, thiện-chiến.
Nhưng ông cũng chẳng thu được kết-quả
gì hơn hai việc trông lưu-thứ trước, đi
hết triệt-hối.

Còn tệ hơn nữa, là dưới trách-nhiệm
ông, quân Tây-sơn lại tràn-lấn thế lực to
thêm và rộng thêm; mỗi lần ông đem binh
đi tiêu-phủ, là một lần rước lấy con số
tổn hao, tiếng làm bại-trận.

Quan trấn-thủ Quảng-nam-định (tức bấy
giờ Quy-nhơn thuộc về dinh Quảng-nam
thống-hạt) thường từ giấy trách móc và
đề-đọa đủ điều, khiến ông cảm thấy khó
chịu như người nằm trên lửa, hơn
nữa, như người đã trôi dạt trên lưng-cáp,
không thể nhảy xuống được nữa.

Mỗi khi nghe ai nhắc đến tên Biện
Nhac-mà hàng ngày có dịp nghe nhắc
đến không biết mấy lần - ông giữ
mình thộn thẩn. Đản-đổ chưa tới,
ông đã bắt đứng - hết; các ông
thành ý sai hậu cảnh phòng rất nghiêm-
mặt; chính ông, đêm đêm phải thẩn

Liền ba tháng nay ông truyền rao
trực thường cho quân dân ở lưu-khấp
vàng, hệ ai bắt sống hoặc chặt đầu Biện
Nhac đem tới nộp ông, sẽ được thưởng
2 nghìn quan tiền và ông làm xin triều-
đình đặc-cách bổ làm ký-tục hay khám-
lý một dinh trấn. Khoản tiền 2 nghìn
quan ở đời bấy giờ là tư-sắc một nhà
giàu khá! Số tiền to ấy không phải của
triều-đình, mà là tiền của ông, vì ông
là con nhà tư-phủ. Muốn cho khỏi bị
quan trên luôn luôn trách-vấn, nhân
thể lập công to với triều-đình, cho nên
ông không ngần ngại vào tiền tại ra
trạo món thưởng to ấy, để khuyến-
khích những người mộ danh làm lợi
sẽ cây cưa, bắt được Biện-Nhac họ ông.

Buổi trưa hôm ấy, lính phủ đã đem
ru phong-vân bởi những bà-tình
đ, che bìa, đồn rầm lên rằng Biện-Nhac
đã bị bắt, hờ sang; ông Nguyễn-khắc
Tuyên khắp-khởi mừng thầm, nhưng cũng
sợn bán nghi bán tín. Ông sai hai hạ-th
hạ cõi ngựa đi thăm dò tin tức; chớ lại
hộ trở về đồn bùm bùm nhau; Biện-
Nhac quả bị quân dân ở Phủ lý bắt, và
bắt sống được ở một làng của huyện-ty,
hiện đang giữ làm phủ, chỉ nói buổi chiều
đến nơi.

Giờ mới, ông ra công-dương người quân
nông chế, bỗng có tên lính là người cùng

MÀ CỎ BANY
ANISIDE BOUEICAUT
nhà sách-mép nân
Chương - mọi thể-giới
Thư và mandat ở các

KAHO-CUU
v/v
DUONG-VAN-MAN
Đinh-giấy 101, 102
Số 20-101, 102
72, Rue WIAW, HANOI

phải, nói hải chạy vào, vừa nói vừa thở.
— Bẩm... Bẩm quan lớn, hương lý và tuần-dinh phường Đông-an đông cũ Biện-nhạc, giải đấu phủ rồi!

Mừng quá, ông nhẩy đứng lên, bắt đờ cả điều-tráp và khay nước trà Tân mới pha chưa uống. Không kịp vỗ chân vào ghế, chạy hộc-tức ra ngoài, đồng phủ Lạc-kỳ, bốn người gọi là hương lý và tuần-dinh phường Đông-an (huyện Phả-lý), kẻ không

cưỡi, người áp giải, 16 - nhóc, đờn mư-ơt người, vừa vào đến nơi. Sáu người áp-giải, bỏ-dạng ra phết thầy - lý và tương - tuần, trong tay đều cầm đao quắm, đao mác, để phòng bất trắc. Ta đây thấy quan phủ chạy ra, nhẩy voi vàng ngựa nâu, chấp tay vái chào sớ sớ.

Quan chạy lại bên cưỡi, nhìn vào trong mắt kỳ lạ, rồi mở miệng như pháo:

— Ủ, háng này chính phủ, Biện-Nhạc đây mà!... Mì cần-trần-lành làm giặc nữa, thôi?

— Bẩm lay quan lớn, chúng con hết thời và biết tội nhiều lắm! Nhạc ngồi trong tù làm bộ sợ sệt, trát khăn đỏ từ xuống, chấp tay vái lay quan phủ và nói rất mớu cung kính: — Trăm sự nhờ quan lớn thương tình chiêm chước chup chúng con, được phần nào hay phân ủy... Rồi nói đi có mấy câu nữa, chột chột chột, chột chột chột chột gì? Ông

tuấn hừm mừ: trả lời Nhạc, rồi dạy lại bồi-bon áp-giải. — Thầy lý và mấy chú tương-tuần giải-lành, ta khen cho; làm sao mà bắt được họ thế?

— Bẩm cụ lớn (người mớu sớ địa, đời môn-làng, lý nhân là thầy-ly, chấp tay và nói)... Bẩm cụ lớn, nhân thấy sự lớn hết lòng vì dân, treo thưởng rất hậu, anh em con vì phận sự mớu sớ địa vì ham danh vụ lợi, bần nhân đánh lừa Biện-



Nhạc vào phòng chúng con, rồi chúng con bỏ vậy, bắt được cả mấy thầy trò nó...

— Ủ, còn mấy câu nữa kia ư, sao không giải lên một thể quan phủ hỏi?

— Bẩm vâng, còn bốn câu nữa, thầy lý đáp. Nhưng trong lúc thăng thời, anh em không kịp đóng cửa mà giải lên một lần, cốt giải lên thể phạm

lên trước. Còn bốn câu kia hiện giam ở trong tù, canh giữ rất kỹ, xin để ngày mai giải nói!... Bẩm cụ lớn, thầy trò nó giải về quê, trát trắng lưng con hợp lại bốn năm chục người, từ trên và bị thương đến ngoài chạc, mới bắt nói thầy trò nó...

— Có thể, ông ta ra các người xung đờn môn-tiền thưởng ta treo, và rình xông đàng chạc vì trốn tránh, sẽ bắt cho! quan phủ vỗ vai thầy lý và nói: Thôi! bây giờ các người không cần vào

trái giam và ở chơi đây một đêm, ta khao thưởng cho. Công-lưu các người đang khen vô cùng!...

Nói đoạn, Chử Trưân đi kèm bốn người, đưa vào trại giam, cả hai chục tên lính canh phòng cửa trại; lại truyền đề riêng một gian buồng, cấm để làm chỗ nghỉ ngơi cho bọn áp-giải, và dặn lính hầu dõ dõ đi hộ th-ly.

Trở về công-đường, ông trở chuyển tới từ voi nhà-lũ, rồi vui mừng vô hạn, vì trong tay ông cầm chìa-võ, sự bắt được Biện-Nhạc, chẳng những từ nay nhà lại bình- bình ở thành Quy-ahou sẽ hết ăn vận ngũ cốc, mà về phần ông lại hưởng tiền công chuê đờn. Cái gì chứ tổng trấn mới định là việc năm lòng trong tay, đã có ông to thể, lại thêm ít vàng bạc bồi-lộ Quốc-phủ Trương-phác Loam, thì muốn nhảy mồi bước dài, và làm quan triệu cũng được.

Ông thao-chân múa tay, nói cười hê-hớ, gọi bọn hương lý tuần-trang phường Đông-an tên lính môn-tiền thưởng đã hứa, báo họ ở lại dự tiệc khao quân tới nay; rồi truyền-lệnh giặc-giã tất cả học địch trong phủ, người thì mớu tên và bỏ làm tặc, người thì phải ngựa đi đón phường tương hay nhứt về phủ hái mừng. Ông nói lìa đi:

— Ta khao thưởng tất cả nữa lại lính-trang một bữa thật hê-hê say sưa... Ai sống được bao nhiêu, cho nòng. Hừ, đời người được mấy gang tay, tới gì có dịp đang thoát-lạc thế này lại không tận-hưng cho thật!

— Bẩm quan, việc phang-bị vẫn nên dân-miền, một viên tặc-lại nói, đờ-dàng chúng nó có thể đánh thành sweep là không chừng.

— Hừ, ngày mai tại giải ta đi ra kinh, lo gì ông Trưân hết ham và đẹp. Về lại, quan giặc có Biện-Nhạc hay mớu tên hổ mớu đàng sớ; bây giờ bắt được hàng quý-quạt này rồi thì chúng nó chỉ còn

Thơ - chữ Phạm cơ nãi;
« Lòng ái-quốc của nhân-dân vẫn còn thì tở-quốc-cơ vẫn còn mãi mãi! »

là cái tác không hồn, mớu chơn-tào hươ được lúc ấy... Nhưng đây là chuyện ngày mai, hôm nay tại to báo-dám cho các người cử việc đánh chẻn thất tay tới trăm châu ngũ lý.

Chiều tối hôm ấy, trong dinh quan ngoài trại lính, cố-bản Nhâm-dinh, có bốn nhẩy người một mâm, rêu rạc đờ nhảm tở, người nào người ấy ngất ngưởng đánh chén, rất mực thưng-khưai.

Quan phủ vừa cầm chén trái hời vừa uống rượu-gạo, về te-không từ đây của nghĩ hiện ra từ các nư người ngón tay vuốt râu cho đến tiếng gọi quân hầu chấm tiếu. Thơm tâm nghĩ từ chớ mình bắt được Biện-Nhạc ngày nay, đờ với quốc-gia cũng có đờ-công như Hùng-đạo vương giúp giặc, Nguyễn-kay Lê Thẩ-từ biến-dinh quân Minh, khởi phục xi-tức vậy.

Trong kỳ đờ ở trại giam Biện-Nhạc, bốn người áp-giải, gọi là hương lý tuần-trang phường Đông-an, hiệp với các thầy cai đội và lính canh, ngồi quay quần nhau râu hây mớu cổ, chén chử chén anh, uống rêu rình như uống nước. Bốn áp-giải lại khoe mớu chuyện bả-hoa, thách đờ, a tình các câu đờn đờn thất say.

— Ủ! Mấy khi đờ đàng với lính phủ được dịp hợp nhau đánh chén vui về như thế này?... Quan lớn đi bần chớ, chẳng ta cơ nòng thẩ cửa, cơ chắt cũng xứng đờ.

— Uống rượu hời nào tới chắt? mớu cậu lính canh nói. Chử có say quá thì không đi gác th chử!

— Các cậu cơ nòng, cơ say thì chưng tởt cảnh hờn họ chử! Chính tay chúng

thì hẳn cũng đồng chí Biện Nhạc giải
thế của quan, giam vào chỗ này, dù
nó có ba đầu sáu tay, mọc lông mọc
sánh, cũng không bay đi được nữa
đúng với chúng tôi!

Mấy thầy hương lý Đông-an nói bậy
sanh, toàn thành Quy-nhơn về tay
quan Tây-sơn chiếm Khab, đã thường
không tốn một giọt máu nào. Quả nửa
đêm, có Tây-sơn pháp phệ: trên bên cửa
thành, và tiếng loa kìa tiếp rêu gọi bá
lãnh hồi gia yên nghiệp, vì quan Tây-
sơn to hào và phạm, cốt đến cứu dân.

Trước lúc đó, Trần-quang-Đạt và 200
thủ-hạ đã nép sẵn ngoài đống Đạm-thủy,
nhìn thấy h.ạ lửa ở phía Quy-nhơn, liền
hò quân nhất-tề xông sấn đánh vào trong
đống, bắt sống được viên thủ-tướng là
Khâm-sai-Lương, chém giết quá nửa binh
trên trong cơn bất ngờ, mà thế-hạ mình
chỉ có vài chục người tử thương.

(còn tiếp)
HỒNG-PHONG

Nửa đêm, họ bèn nhau chỗi dậy, đi
mở cửa cho Nhạc ra, trối g.ia quân
cạnh lại, rồi chạy thẳng ra công thành,
đốt pháo làm hiệu, mở tung hai cửa
chạy binh Tây-sơn vào, Lác ấy, lính
g.ia thâu-môn cũng say mềm, không
biết gì cả.

Nhạc, Nhạc dẫn đầu toàn quân xông
tr.ập với bọn gọi là thầy-ly và (nữ-
danh phương Đông-an, đánh thốc vào
đại-dinh, Họ vừa đánh, vừa reo hò
vua. Mưa chiêng nổ pháo, và d.ối lửa
chạy lung tung, nhứt nơi làm rầm rì
chấn động trong thành, quân-dân không
biết là giặc nhiều ít, chỉ có việc võ
l.ữ chạy trốn. Dân nghe giặc Tây-sơn
vào thành là d.ở khiếp vía, còn quân
lính lại d.ở say, muốn đánh cũng chẳng
đánh nổi!

Thốt chửi r.ời! Ta mắc mưu, hàng
Đ.ịch Nhạc!

Quan phủ Nguyễn-kh.ế-Tuyên vẫn
đang ngủ ng.ờng cảm châu bát b.ôi,
nghe tin cấp báo, chỉ vừa kịp tỉnh-ng.ộ.

nói câu tri-hi tri-ly ly rồi bỏ chạy h.ạ
sống h.ạ chết, thoát ra cửa h.ạ.

Nếu ngài không mau chân, thì bị Biện
Nhạc nhốt vào c.ủ h.ìn của ngài lau
này.

Không đầy một phút b.à trống
sanh, toàn thành Quy-nhơn về tay
quan Tây-sơn chiếm Khab, đã thường
không tốn một giọt máu nào. Quả nửa
đêm, có Tây-sơn pháp phệ: trên bên cửa
thành, và tiếng loa kìa tiếp rêu gọi bá
lãnh hồi gia yên nghiệp, vì quan Tây-
sơn to hào và phạm, cốt đến cứu dân.

Trước lúc đó, Trần-quang-Đạt và 200
thủ-hạ đã nép sẵn ngoài đống Đạm-thủy,
nhìn thấy h.ạ lửa ở phía Quy-nhơn, liền
hò quân nhất-tề xông sấn đánh vào trong
đống, bắt sống được viên thủ-tướng là
Khâm-sai-Lương, chém giết quá nửa binh
trên trong cơn bất ngờ, mà thế-hạ mình
chỉ có vài chục người tử thương.

(còn tiếp)
HỒNG-PHONG

BẢY CỐ BẢN:
Hầu Tháo

Phóng-an hầu-thuyết
của L.ƯNG-CHƯƠNG GIẢ: 4p-00
Trong cuốn h.ạ thành, các h.ạ sẽ thấy
những chuyện thực, rồi rắc rối, rắc rối,
s.ĩ t.ạo-c.ố, mà không bao giờ các h.ạ
nghe rằng, tin có lời này ra ở Thăng Long,
là một nghĩa s.ân văn v.ĩ.

Tinh-thần Phật-giáo

của V.Ỗ-TRUNG-CAN GIẢ: 4p-00
Đúng một N.ữ văn gi.ã-đ.ĩ, đã h.ành v.ĩ-
trong-C.ao giảng về tôn-gi.áo cũ h.àng-v.ĩ,
của Đức Thích-C.ồ, đó là một s.ĩ văn tôn-
gi.áo không người tư-th.ốt-t.ạo, và năng
v.ĩ h.ành t.ạo cũ thành-kh.ĩết của h.àng.

Nhà xuất-bản CÔNG-LỰC
N. 9 - RUE TAKOU - HANOI

LÀO-TỬ
có đồng thời với Không-Tử không?

V.ũ đ.ầu thư h.ạ -
(theo sách L.ĩ-ly
và sách L.ĩ-Th).
Trương-H.ồ nói
v.ũ đ.ầu này có thể
lấy N.ĩ-Thái ra làm
th.ĩ-đ.ũ, không cần
ph.ải nói nhiều. (Y nói h.ồ trung và h.ồ ngoài
không nhất đ.ịnh phải đồng t.âm như) Lão-
Đ.àm trong thiên Tăng-T.ĩ-V.ĩn nếu có c.ũ
th.ĩ-ly-đ.ũ, thì đ.ĩn đ.ũ cũng không t.âm
được v.ũ-đ.ũ.

Một cuộc thảo-luận sôi-nổi
giữa Lương-kh.ế-Siêu và
Trương-H.ồ

Kh.ế trở s.ánh
h.ình như là l.ời
ch.ủ gi.ải t.âm vào
v.ũ ch.ĩn-v.ũ.
T.ĩ-kh.ế-qu.ũn-
th.ĩn nhà Thanh
n.ĩ t.ĩ s.ĩ c.ũ h.àng

V.ũ đ.ầu thư t.ĩ - (theo sách L.ĩ-Th).
Trương-H.ồ nói sách L.ĩ-Th đ.ĩ c.ũ nhiều
nhà k.ế của n.ĩ r.àng trong c.ũ nhiều đ.ọng
ng.ộ là thay đ.ổi, thêm h.ết không đ.úng với
ng.uyên-v.ũ, song chưa nhất-qu.ỹ đ.ược t.ĩ
ch.ủ nào là ng.uyên-v.ũ, ch.ủ nào là thêm
h.ết vào s.ũ. Đ.ĩn đ.ũ chưa t.ĩc-đ.ĩch đ.ược
th.ĩ không thể v.ĩ một v.ũ t.ĩng nói như
c.ũ Thiên-t.ướng qu.ũn v.ĩ Thương-T.ướng
qu.ũn mà ph.ũ-nh.ận th.ĩ-đ.ại của c.ũ t.ĩn-
th.ũ.

gi.ũ đ.ĩ trong ch.ĩ h.ĩ s.ĩ đ.ĩn c.ũ đ.ĩ đ.ĩn
đ.ũ ch.ủ s.ĩ b.ĩnh như là l.ời ch.ủ t.ĩn v.ũ.
Người xưa cũng đ.ĩ nói đ.ĩn c.ũ Thiên-
t.ướng qu.ũn v.ĩ Thương-t.ướng qu.ũn là
l.ời ch.ủ-s.ĩ l.ũ vào r.ời.

V.ũ đ.ầu thư t.ĩ - (theo sách L.ĩ-Th).
Trương-H.ồ nói sách L.ĩ-Th đ.ĩ c.ũ nhiều
nhà k.ế của n.ĩ r.àng trong c.ũ nhiều đ.ọng
ng.ộ là thay đ.ổi, thêm h.ết không đ.úng với
ng.uyên-v.ũ, song chưa nhất-qu.ỹ đ.ược t.ĩ
ch.ủ nào là ng.uyên-v.ũ, ch.ủ nào là thêm
h.ết vào s.ũ. Đ.ĩn đ.ũ chưa t.ĩc-đ.ĩch đ.ược
th.ĩ không thể v.ĩ một v.ũ t.ĩng nói như
c.ũ Thiên-t.ướng qu.ũn v.ĩ Thương-T.ướng
qu.ũn mà ph.ũ-nh.ận th.ĩ-đ.ại của c.ũ t.ĩn-
th.ũ.

gi.ũ đ.ĩ trong ch.ĩ h.ĩ s.ĩ đ.ĩn c.ũ đ.ĩn
đ.ũ ch.ủ s.ĩ b.ĩnh như là l.ời ch.ủ t.ĩn v.ũ.
Người xưa cũng đ.ĩ nói đ.ĩn c.ũ Thiên-
t.ướng qu.ũn v.ĩ Thương-t.ướng qu.ũn là
l.ời ch.ủ-s.ĩ l.ũ vào r.ời.

V.ũ đ.ầu thư t.ĩ - (theo sách L.ĩ-Th).
Trương-H.ồ nói sách L.ĩ-Th đ.ĩ c.ũ nhiều
nhà k.ế của n.ĩ r.àng trong c.ũ nhiều đ.ọng
ng.ộ là thay đ.ổi, thêm h.ết không đ.úng với
ng.uyên-v.ũ, song chưa nhất-qu.ỹ đ.ược t.ĩ
ch.ủ nào là ng.uyên-v.ũ, ch.ủ nào là thêm
h.ết vào s.ũ. Đ.ĩn đ.ũ chưa t.ĩc-đ.ĩch đ.ược
th.ĩ không thể v.ĩ một v.ũ t.ĩng nói như
c.ũ Thiên-t.ướng qu.ũn v.ĩ Thương-T.ướng
qu.ũn mà ph.ũ-nh.ận th.ĩ-đ.ại của c.ũ t.ĩn-
th.ũ.

gi.ũ đ.ĩ trong ch.ĩ h.ĩ s.ĩ đ.ĩn c.ũ đ.ĩn
đ.ũ ch.ủ s.ĩ b.ĩnh như là l.ời ch.ủ t.ĩn v.ũ.
Người xưa cũng đ.ĩ nói đ.ĩn c.ũ Thiên-
t.ướng qu.ũn v.ĩ Thương-t.ướng qu.ũn là
l.ời ch.ủ-s.ĩ l.ũ vào r.ời.

V.ũ đ.ầu thư t.ĩ - (theo sách L.ĩ-Th).
Trương-H.ồ nói sách L.ĩ-Th đ.ĩ c.ũ nhiều
nhà k.ế của n.ĩ r.àng trong c.ũ nhiều đ.ọng
ng.ộ là thay đ.ổi, thêm h.ết không đ.úng với
ng.uyên-v.ũ, song chưa nhất-qu.ỹ đ.ược t.ĩ
ch.ủ nào là ng.uyên-v.ũ, ch.ủ nào là thêm
h.ết vào s.ũ. Đ.ĩn đ.ũ chưa t.ĩc-đ.ĩch đ.ược
th.ĩ không thể v.ĩ một v.ũ t.ĩng nói như
c.ũ Thiên-t.ướng qu.ũn v.ĩ Thương-T.ướng
qu.ũn mà ph.ũ-nh.ận th.ĩ-đ.ại của c.ũ t.ĩn-
th.ũ.

gi.ũ đ.ĩ trong ch.ĩ h.ĩ s.ĩ đ.ĩn c.ũ đ.ĩn
đ.ũ ch.ủ s.ĩ b.ĩnh như là l.ời ch.ủ t.ĩn v.ũ.
Người xưa cũng đ.ĩ nói đ.ĩn c.ũ Thiên-
t.ướng qu.ũn v.ĩ Thương-t.ướng qu.ũn là
l.ời ch.ủ-s.ĩ l.ũ vào r.ời.

'KAIGUN'

Chiến thư của họ Đô-
sumbeo và rồi, họ phân
phái phái Nhật dưới
quyền bảo trợ của viên
Vận-hoà Nhật cũ là chức
mặt mũi chính hàng ngang
mỗi nhà nhà học lại tập
Olympic Hạng. Phần đem
chiến như là ở Kaigun y
(Tinh-thần Hải-quân) tầm
đi như sau này:

Năm 1863, sau chiến
hạm của nước Anh và
hải-phạm hải-quân Kaga-
shima của Nhật. Đem đến
Setsumo vùng Hinh thần
chiến đấu là chức cuộc
kháng chiến. Trên này được
đặt tên là trận Setsumo.
Trong chiến đấu Setsumo
có một chiến hạm của-hàng
mà sau này trở nên một
sư-đoàn trong chính giới
Nhật, là hạm cầu hải
đấu: Đô-đốc Tege.

Sau khi được một giáo-
sư dẫn đi xem một trường
thầy-quản. Masato nhất
định xin vào học trường
thầy-quản.

Masato là một sinh viên
đại-châm chỉ của trường
đại-quan Nhật. Sau khi
thi nghiệp ra, Masato được
theo một đoàn tàu huấn-
luyện qua các hải cảng
như Manila, Singapore,
Hawa, & Hawai. Masato rất
chú ý đến Franz Habero
một chủ cơ quan trọng của
hội trên thuyền như duong

Tinh thần A-Đông trở nên
ngấm-ấm. Masato được
hướng-luyện vào một lớp
đại-học ngày và mang về

có một ngày đến ngườ
Đip lý dĩ đến: được đến
8. Decembre 1941 với ngày.
đội tàu ngầm Nhật là lợi
vào quân-cảng Pearl Har-
bour. Hành-động đáng thất
vết không-quan, đội tàu
ngầm dĩ lập được một
chiến-công rực-rộ: Masato
phóng một trái ngư lôi
trúng chiếc thiết giáp hạm
Mỹ Arizona. Chiến chiến
hạm Mỹ bị đắm.

Chín vị anh hùng của
lớp đại-tàu ngầm vàng
mặt lúc điểm tên: Họ đã
chối vị là quốc.

VIỆN DÂN-BIỂU

nghech tiếp-quan Thống-sứ

Cứu hôm thứ năm
23-thứ tư Viện Dân-biểu
Đã-ky sẽ ở - của một
cuộc ngành tiếp-quan
Thống-sứ P. Chauvet rồi
long-trọng tại hội-quan hội
Kwai-tri Tiên-đức.

Dự cuộc ngành tiếp-có
hầu hết các vị thống-
quân Pháp, Nam.

Ông Viện-trưởng Phạm
tả-Đông chỉ đạo diễn-xã ở
lòng tin - nhiệm của dân-
chúng đối với nghị và lòng
trung thành với nước Pháp.
Quan Thống-sứ đáp lại
tổ chức on các quốc-chính
và nói thêm: dân là người
cậy vào sự tiến-tầm của
tổ-tên nghị.

Cuộc hội họp này thể-
hiện tinh-thần vào hội Y giờ
đại-học ngày và mang về

T. B. C. N. và nhân được.
SÁCH ĐẠY LAM BẮC
VIA NGUỒN KHẮC HIỂM
(nguyên giếm - trả phí
Tota-quyển Hanoi), dày 100
trang khổ 19x27, giá 5p.

- ARISTIDE BOULCHAUF
(Nhà cách - mạng của
thương-mại thế giới) của
HUONG-VAN-MAN do GIPHA
xuất bản.

Boulchauf là người có
sáng-lập ra hàng Đem
Marché, nhà buôn lớn nhất
nước Pháp và danh tiếng
nhất toàn-cầu.

Độc-troa sách này được
hiển-rõ công-cuộc cải-cách
của ông Boulchauf như thế
nào mà đã được thế-giới
suy-luận là thầy-tổ nền
thương-mại thế-giới.

- ĐỀ HIỆU AN-NHẠC
của VÂN-HOÀ do nhà
NGƯỜI BÓN PHƯƠNG
xuất bản, giá 5p.50.

- NHÀ NGHỀ (tiên-
thuyết) của TÔ-HOAI, do
nhà NGUY MỸ xuất-bản,
dày 120 trang, giá 1p.60.

Xin có lời cảm ơn của nhà
tập-sách và giới thiệu cùng
hạn-độ.

THÔNG-THIỆT-VĂN
Hồng - Khê
Tự-bạch:
cơm, gạo, nước-dầu
hỏi-gọi-giới
14, Hàng-Bông-Hàng

MỘT PHƯƠNG-PHÁP TÂN-KỶ về nghề làm báo của người Âu-Mỹ

(Chép theo)

Chai An Sao-Rudd kéo rừ dãi, Càng đi báo
nhieu thì công-gian trí đũa tại lại càng
hàng; sau công, từ tức hai bên, chỉ
hơn hơn nhau mấy tí, họ thì nhau làm
trí, họ thì nhau làm trí, họ thì nhau làm trí
nhất rằng rêu nhấ, kỹ quốc nhất tức
trí báo đó thông. Ngày nào của Mỹ Sao
và thông của Budd, cũng giới học-tập học
trọng báo La Comète và Lanterne; chỉ
trên này vẫn thế ăn lên thì hết miếng
ngon, mới làm thì hết nhớt Hồn hóa rõ.
Kể que họ chỉ lớn nhau trên báo vì tu
trông hết công, và độc giả bỏ tiền ra
cất là để đọc những lời chỉ lớn đó!
Họ thì công lý bằng tí một; nhằm giá
mà vẫn có người xem; những tin tức
đó lại còn được đem giấy thép đi đến
những làng mạc xa biệt tới thế giới mình
nữa.

Hết vị trọng sự của hai tờ này,
thấy việc này được quảng cáo dữ, đem
hết thì thông báo ra để học thêm cho
thần-chức; nhưng về lịch, tôi đã nhất
định hết chúng vào lại chất; nhưng sẽ
chết trên ghế đẩu.

Báo Comète, xưa đẹp như thần, trong
bài tiếp-tục cũng bài tự thú của Budd
thời một cuộc đời tiến - công lên
jung địa-phần của báo Lorraine xin tu
giảm cho Lạc, Dân và mà bị chết trên
mây mây, việc đó và nhân đạo quá!

Peters ngày nào cũng là một bữa ăn
chấp thần, làm cho người ta sợ rượt tan
lòng, làm cho trời đất, thần, Đe
là những bữa ăn cũng trong đoàn địa
đàn, xưa lâu, làm tay đung với khế hay
chợ địa-xã qua qua, làm quỳm là giảm
cho ông, tay chạ y một cái hình là
đục gì mà với ông bà, sát tại cho y
cũng làm khê-mi không thể! CỐ Đឹង.
rên báo chấp đó, để làm tại những người

buộc mắt; ở một vài nơi đũa đã tại còn
đang ra biển (lưu); nhưng qua Tokw
quyết hết sức công-quyết nhất định
không thay hĩa.

Sao và Budd còn viết cho báo Lanterne
và La Comète cho đến ngày cuối cùng của
họ ở trên mặt trái đất này, nhưng họ
không bao giờ được trông thấy những
đũa họ viết; bởi vì chính họ, họ không
được; những cảm tình, cảm xúc, cảm
giác của họ đều để trên các hai báo
điển dịch ra để truyền sang cho họ
sisters hoàn lại. Nói riêng về ông trẻ bài
của báo La Comète chơi. Ông này hết của
viết lời tự thú của Budd từ ngày nào thì
th ngày đó có gì-giờ với ruyện mộng lữ
chỉ hồ điệp. Hạng mạnh thì do ông
phóng viên thầy quàn như giúp, còn
chính thì kỹ không làm lập của chủ-nhiệm
R. B. lúc nào cũng trở đến hàng mướn
mười làm hơn-lớn. R. B. vào khoảng này
đôi khi cũng muốn trông nom tòa soạn và
rừng sống việc của viên trợ bút một ngày
gặp trung tâm đời trên một đỉnh chũ, cuối
ngày tạo của Lạc khi Sao và Budd giả họ
xã-hội rồi. Y say mê-l trong suốt tuần lễ
hình-ang của Peters phải thay y viết bài
thiên-triên của Budd ba ngày như sau khi
y chết.

Lại còn chuyện đời giếm-pho đũa-phụ
ngồi chết ở trên ghế đũa, Nhân nên báo
La Comète cũng phải đến định tinh toán
đũa hơn của ngày. Nguyên ông chính nhà
pho từ trước đến nay vẫn ra tinh cảm
không cho chấp ảnh hết có một vụ th-
hình nào. Peters làm báo làm một cái ảnh
chấp đũa, chụp là Sao cũng ở trên ghế
đũa; trên ghế đũa? ra người một lần
khỏi học ở ở địa đũa r 10?
R. B. rằng mình:

- Có thật thế không? Chính thật chứ thế, phải không?

- Thật. Tôi đã được xem rồi.

- Bè đâu. Nhưng tôi sợ làm như thế, nó có vẻ sống-sượng quá... Một người đàn bà người đời trên ghế điện, phải phụ-nữ họ không thích lắm.

Một ông ở ty trị sự đứng bên cạnh nghe thấy thế thì ngó mắt mặt đi. Thì ra người này nói về một bức ảnh người đàn bà chết ở trên ghế điện, y đã chắc mồm thế nào cũng được là thêm 10 vạn số, thế mà bây giờ rồi bẻ ảnh đó thì liền còn trông mong gì? Sau cùng, tôi soạn phải tìm một cách để đưa bà thối: cả đôi bên chấp một bức ảnh Sue Rieder đi đến chỗ cực hình. Ông bà ra thì đó cũng là thường, nhưng ông chờ bất kỳ lúc nào cho bức ảnh đó nằm bằng một câu chuyện này: Sue Rieder chết thối! Sáng hôm sau Peters gửi các báo hàng ngày ra xem, xuyt thì ngất đi vì một bức ảnh chụp Rieder ngồi chết trên ghế điện. Thật là rùng rợn. Chẳng chút mực nào (từng đó). Không còn nghĩ ngó gì nữa đó là một bức ảnh thật, chứ không phải chấp hình, đồ mói, phóng vào bức Lanterne đã chấp (trên đây). Thì ra là lừa mọi người vậy, chàng phóng viên này đã dùng một cái máy ảnh to bằng đồng hồ vào, chụp ở cự gần, in thông với một cái bóng đèn đầu ở tại đó, chàng chụp được rất rành rọt nét mặt quần quai của Sue Rieder trên ghế điện.

Ngày hôm đó, báo Lanterne cũng rồi báo Comète, in lên những 30 vạn tờ. Sunnyweather sau đó thì đến lên được, ra lệnh mua cho mỗi phóng viên báo La Comète

QUỐC HỌC THƯ XÃ
sắp phát hành
KHÔNG-TU
HỌC - THUYẾT
Số 11 phố 2 quyền là và 71 100 hàng
Số 100 phố 11, có một số sách mới
đang chờ báo đặt mua trước
210 - 120 - 200 - 100 - 100

một cái máy ảnh tí hon kia, vì cơ hội cơ hội đi tới mọi người trong tòa soạn và làm việc của anh rất, để cho báo Lanterne nó để đầu để có, thật là đẹp quá!

Mọi người cười nhạo cho anh cười nhạo chính ông. Hôm qua, khuyến người ta đi bức ảnh chấp hình đi.

Ông bạn đó giống:
Thật thế nhưng mà các ông không đồng ý về anh nhà kia lên cũng phải. Đán bà Mỹ không cho phép chúng ta làm được những trang báo bằng cách in một quang cảnh ở đó như kia!

Ông lão Lanterne? Báo Lanterne đã học đất bức ảnh. Một phần lớn nhà báo rất ghét cho ra. Và Sunnyweather chụp ngay anh hỏi, viết lên một bức mặt thư cao bán quảng cáo báo phải đi nói xấu báo Lanterne và cố nói cho anh hiểu rằng báo Comète không dùng bức ảnh không phải là kém lại gì đâu, nhưng chính vì độc giả, không muốn cho độc giả phải mục kích một cảnh tượng xấu xa ghê tởm và cũng như vậy.

(còn tiếp)

TRONG TỦ SÁCH VĂN-VĂN-HÓA
HỢP LÝ HÓA
của LÊ-VĂN-SIÊU
Nhiệm-vụ phương pháp tổ-chức các nhà máy theo thống-kê TAYLOR. Thống-kê Taylor với công thức đúng các công chuyên chế và sự thiết lập những quả trình sản-xuất đã làm cho các nhà máy thế-giới trở-phương-trình
HỢP LÝ HÓA
Ảnh hưởng của Hợp lý hóa đến nhà Truân An và thế nào, định nên kinh-tế thế-giới ra sao và đến cuộc sống của mọi người ra sao? Tất cả những mọi người đều không thể bỏ qua được
Hợp Lý Hóa
Mỗi việc với giọng văn bình-dị dễ hiểu, dễ làm theo khiến bạn vui. - Giá 1.50.00
HÀN-THUYỀN
N° 71, TIỀN TSIN. - HÀ NỘI

TRẦN BA-LAN HỒI 1939

(Tiếp theo trang 7)

Cuộc tấn-công chớp-nhông

Quân Đức đã tràn vào Ba Lan nhanh quá gấp nổi, không trình kháng chiến của họ cũng tham mưu Ba Lan bị đảo lộn hẳn. Sở dĩ quân Đức tiến nhanh được một phần lớn là nhờ ở các đội quân cơ giới hóa. Và quân Đức lại gặp được thời tiết rất lợi trong lúc tiến quân. Trong các tháng September 1914, ở Ba Lan gió rất khô ráo đến là mọi sự rất dễ đi trong mùa đó. Mùa giới mùa như một năm khác, đường sá "bùn" lầy lội không bộ máy lớn về những xe ca-mi-ông lều lều mấy cần để bị sự lầy không sao quay bánh được. Quân Đức đã gặp sự may mắn là "thủy" và các đội cơ giới hóa Đức đã tiến rất chóng trong mùa đông hàng khô ráo của Ba Lan. Thực quân Đức đã gặp được sự thuận thời địa lợi. Quân Đức bắt đầu tấn công từ 1er September đó đây, được tiến vào đất Ba Lan. Lý quân Von Kuchler từ Đông Phổ tiến thẳng xuống Varsovie, lý quân Von Kluge đến hai mặt đàng sông xuống, một mặt từ Đông-Phủ, một mặt từ Pomeranie đến lên không Bydgoszcz để cắt đường về hãn hậu Danzig và phía dưới. Ở phía Tây Nam một lý quân trong các đội cơ giới hóa này cũng tiến thẳng về phía Cracovie, một lý quân khác tiến thẳng về phía Lodz để lui đạo quân tiến hãn hậu Camille Condor đang thẳng về Katowice và các phần đất Ba Lan ở phía Bắc và phía Nam thàn 40.000 quân cơ giới hóa.

ở phía Bắc, các lực lượng của lý quân Von Kuchler vào Varsovie đã bị quân Ba Lan cản được ở ngang miền Plock nhưng lý quân Von Kluge đã hoàn toàn thắng lợi tiến thẳng đến sông Vistula ở Bromberg. Ở phía Nam thì có các đội quân Đức, chỉ trừ các sư đoàn trực chiến, tiến tới đích đã định và hoàn toàn thắng lợi. Sở dĩ thu được phần thắng nhanh chóng như thế là vì Đức đã dùng hết lực lượng ném ra trận và cho các đội quân cơ giới hóa tiến sâu vào nội địa một cách rất gan dạ.

Đến lúc này là lúc thời kỳ hãn bình thế hai bên đấm. Các cao-tổ quân ở phía Bắc và phía Nam đều đánh thẳng vào kinh thành Varsovie. Hải cảnh quân Đức tiến nhanh đi đến kinh thành như các vảy lợ quân Ba Lan đang nằm ở miền Đông và dưới quyền chỉ huy tướng Bortnowski. Lý quân Ba Lan này đã chiến đấu rất dũng mãnh và có thể đã phần công đánh rất mạnh vào sườn cánh quân phía Nam của Đức trong miền từ Brestok đến Lovicz. Các lực lượng Đức đã phải rút lui nên mới có tin đồn quân Ba Lan tiến lại lại được thành Lodz. Tuy vậy lý quân Bortnowski đã không thể rút lui kịp theo lệnh của bộ Tổng tư lệnh Ba Lan vì thế mà công việc trình kháng chiến đã bị đình trước bị rối loạn. Muốn giữ Varsovie lý quân Ba Lan ở phía Bắc phải chờ lực lượng ở Đức ở phía Bắc (đang tiến về phía Bắc của lý quân Bortnowski). Bằng thế, một trận ở trung lưu sông Vistula bị về mặt chủ nên lý quân Ba Lan thì bị ở phía Nam phải kéo dài trận để lấy cơ hội để chỉ để lại ở phía sau sông San có ba sư đoàn 50 quân đó quả là lực lượng Đức đã vậy, qua sông San rất dễ dàng và một đội cơ giới hóa Đức đã trở mặt một cái đấm lên thành Lodz và đến hai sư đoàn Đức ở phía Lodz. Trong lần này, lý quân Đức các tướng Von Kuchler và lý

SÁCH CỎ BÀN : Quyển - Như

Tập kịch thơ đặc-sắc nhất của Phan-khắc
Khoan viết theo truyện Tiên-Sơn Tráng-Sĩ
của KHAI-HUNG
Sách in rất đẹp trên giấy trắng
art, bìa in hai màu do họa-sĩ
PHẠM-VAN-ĐƠN trình bày.

Nhà xuất - bản HAN - MẶC
N° 26, phố Hàng Quạt - HANOI

ANH-LƯ

59, ROUTE DE HUE
HANOI



Đẹp nhơn chóng bền giá bèo

Hiệu giày ANH-LƯ mới chỉnh-dống lại
(catalogue) các kiểu giày năm 1944. Có
nhiều kiểu đẹp rất hợp thời-trang để
kính biểu các quý khách trong năm 41.

Bán buôn, bán lẻ khắp mọi nơi



Một xuất bản:

KINH DỊCH

Một bộ sách 30 nhất Đông Phương
là nhất nhân loại

Tổng bộ 6 cuốn dày gần 2000 trang
Giấy thường 80p00
Giấy Dó (hộp lụa) 75p00

Dầu Nhị - Thiên

Trị bách bệnh. Mỗi ve 4590

NHỊ-THIÊN-ĐƯƠNG DƯỢC-PHONG
76, phố hàng Buồm, Hanoi - Telephone 849

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƠM MIỆNG
vì dùng:

thuốc đánh răng
GLYCERINA

Thuốc mạnh sâm nhung

Chuyên trị bệnh di-tính, mệng-tính,
họa-tính. Sức suy ỉcơ tinh-thần mội
mệt ăn ngủ ít, đau lưng mội gối dùng
thuốc này mội ve giá 1p,80

Bán tại hiệu thuốc : THÁI - CỎ
N° 51 HÀNG BẠC HANOI, khắp các nơi đều có đại-lý

4 môn thuốc bổ của nam, phụ, lão,
ấu đơ nhà thuốc ĐỨC-PHONG, 45
phố Phúc-Kiến Hanoi phát hành

THUỐC BẠI BỒ ĐỨC-PHONG 3p00
THUỐC BỔ THẬN ĐỨC-PHONG 3p00
THUỐC ĐIỀU-KINH BỔ HUYẾT 3p00
THUỐC BỔ TÝ HUY-GAM 3p00

BÁN BUÔN, BÁN LẺ ĐỦ THUỐC SỐNG
THUỐC BẢO-CHẾ VÀ CÁC THUỐC SÂM

NÊN MÚT THUỐC LÀ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá... 35... 0619

ông già bù lão, đau lưng, mội gối