



# TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

LIBRARY  
A23484

# Tuần lễ quốc tế

Một trận Tây-An, trận đánh ở miền Tây Nga Ba-lan, tại cửa sông Escault đã coi như là kết liễu. Trận đảo Walcheren trước hai đảo Beveland và cửa sông Escault chỉ còn những đội quân Đức là tàn dư hàng chiến cơ đại quân đã bị giết. Viên tư lệnh Đức trên đảo, và hơn một vạn quân Đức đã bị cầm tù. Hiện số quân còn lại chỉ đó một ngàn là cùng. Flessingue thì đó đảo Walcheren cả bị quân đồng minh chiếm. Cuối tuần trước quân Anh còn đổ bộ thêm lên hai nơi trên đảo và đánh lan ra khắp đảo Cuộc kháng chiến của quân Đức rất dai dẳng, họ giữ vững lâu đài mới, cuộc tàn phá trên đảo rất kinh khủng, không phải ngờ, nhà là tàn đống rụi.

Ở phía Nam sông Meuse, chỉ còn quân chiến hòa Đức dựa lại phía không chiến để bảo vệ cho đại quân rút về phía Bắc sông đó. Trong khi trận miền Tây nam Ba-lan coi như kết liễu, người ta lại chú ý đến tình hình ở phía Niégue và châu rừng là quân thứ hai của Anh dưới quyền tướng Montgomery sẽ thử thấp lực lượng để này mai kia thực hiện tấn công.

Quân Mỹ ở khu Aix la Chapelle cũng đã bắt đầu hoạt động và đã chiếm được thêm một địa điểm quan trọng. Phi-quân đồng minh xuất hiện công kích hết vào các thành phố và ngôi làng Rure, miền Rheane và các đường giao thông ở hai miền đó. Khắp mặt trận Tây Âu từ Ba-lan đến Đức và cả ở miền Đông nước Pháp có nhiều trận chiến nhỏ ra ràng quân đồng minh đang phá soạn một cuộc tổng tấn công sẽ đến. Cả trong mùa đông sắp tới, theo lời tuyên bố của Tổng thống Roosevelt vừa rồi, thì quân đồng minh sẽ không ở yên và sẽ có kế sách toan cho bản dịch lực của cũng phải phòng bị và bị đánh những đòn rất đau để cho họ không được nghỉ ngơi phút nào trước khi lui đến trước mục đích cuối

cùng của ta là Ba-lin. Lời tuyên bố đó bao trùm một cuộc chiến tranh giữa đồng rai để đời và ghê gớm ở Tây Âu.

Ở mặt trận phía Đông, tại miền cực bắc, miền Lithuania miền Đông Phổ và Ba-tan, quân Nga vẫn hoạt động nhưng mặt trận chưa thay đổi mấy. Bình như Hồng quân chủ yếu nên miền Trung Âu tức là trận đánh ở Hungary và Nam-tu-hen. Trên đất Hung các trận đánh ở miền giữa sông Tisza và sông Danube hiện nay rất kịch liệt và có tin Hồng quân đã tiến vào các miền ngoài ở kinh thành Budapest.

Ở Nam-tu, dân quân của Thông-chê Tyto hợp lực với quân Nga đã lấy lại được cả miền bờ biển Dalmatie cũng các hải cảng. Quân Nam-tu đang đánh cả vào Monastir cách biển giới Hi Lạp đó 20 cây số. Còn trên đất Hi Lạp thì hiện chỉ còn những đội quân Đức lẻ loi. Kháng chiến, Đức đã bỏ thành Salonique và đem hết quân lính ở các đảo miền bờ Hy Lạp chỗ này về nước. Quân Anh đã đổ bộ lên Salonique. Trên mặt trận Ý, 10 quân Anh thứ 8 sau mấy ngày đánh nhau ở gần trường bay Forli bên duyên từ Rimini đến Bologna đã chiếm công trường bay đó.

Dư luận Đức cho rằng không quân đồng minh còn đó đó cả ở miền Bắc Na uy trong khu Narvik. Hiện dân miền Tromsoe, Finnark và Hammerfest đã dời đi nơi khác vì quân Nga đã chiếm Kir-

(Xem tiếp trang 27)

## PHÒNG XEM BỆNH BÁC-SỸ PHÁT

31 phố Hàng Bạc  
(Lý-thường Kiệt),  
sau nhà Sinh-tử,  
cạnh viện Tỉ-sinh.

Giờ khám: từ 7 giờ đến 10 giờ  
Đi khám: từ 4 giờ đến 7 giờ

## Thư so-sánh

# MẶT TRẬN NGA-ĐỨC HỒI 1914-18 VÀ MẶT TRẬN PHÍA ĐÔNG NGÀY NAY

Theo các tin tức chiến tranh trong hai tuần lễ này, Nga Xô-viết đã dùng đại-quân và một số lớn chiến-cụ (đại-bào, chiến-xe, phi-cơ) để mở cuộc tấn công vĩ đại ở phía Bắc mặt trận ngoài là để đánh vào miền bờ hồ Ralliqua của xứ Lithuania và vào Đông-Phổ.

25 quân Nga dự chiến ở khu Bắc mặt trận này có tới 600 sư-đoàn. Hòa-quân sau khi đã chiếm xong giải đất hẹp ở giữa Lithuania và Đông-Phổ đã dùng nhiều chiến-xe đánh trên một mặt trận từ cửa bờ Memel cho đến miền Savelki. Các đạo tiền quân Nga đã phá thủng đê phòng tuyến phía đông Đông-Phổ và đã tiến sâu được vào đất Đức rất dài được con đường xe lửa từ Koenigsberg đến Kovna (Kannas) kinh đô Lithuania. Quân Nga tiến khá nhanh mỗi ngày được từ 30 đến 40 cây số và đã chiếm tới hơn 300 thị trấn Đông-Phổ trong đó có Gumbinnen. Các Thống chế Goring, Keitel và tướng Guderian đã phải hân hạnh đến Koenigsberg để chỉ huy cuộc phòng thủ Đông-Phổ. Đội quân quốc phòng Đức mới hân vào cuối Octobres đã nhận được tin tức rất mạnh của Hồng quân do hai mặt đồng và sau trận vào Đông-Phổ đã đổ công số được mặt trận nước quốc Mã công của Nga-Bat Lithuania, Đông Phổ, Ba-lan, Tiệp, Nam-tu, Lỗ không phải ngày nay mới xảy ra chiến tranh mà hai nước An-chiến trước đã từng dùng làm bãi chiến trường giữa quân Nga và quốc Đức-Lo.

Cũng như ngày nay, trong cuộc An-chiến 1914-1918, Nga là đồng minh của các nước dân chủ phía Tây và chống với Đức-chiến khác một thời kỳ 1914, quân Nga đã dự chiến ngay sau khi xảy ra chiến tranh của

không đợi sau gần hai năm như hồi 1900. Trước khi xảy ra cuộc An-chiến 14-18, hồi 1913, Nga đã ký một hợp-ước tương trợ với Pháp (đại biểu Pháp là Thống chế Joffre và đại biểu Nga là tướng Gliuski). Pháp hứa sau khi tổng động binh 10 ngày sẽ có 1.500.000 quân lính ở mặt trận phía Tây, còn Nga thì hứa 15 hôm sau khi động viên sẽ có 800.000 quân để đối đầu với Đức. Hai nước cùng đoàn không nước nào được hy hóc nước riêng nên nước kia không bằng lòng.

Các nhân đã làm cho Nga tham chiến là việc Đức-Lo đánh nước Serbie. Chính Nga đã lôi cuốn Anh, Pháp vào chiến tranh và sau này hồi 1917 Nga đã rút hòa riêng với Đức trước các nước đồng minh một năm.

Ngày nay người ta đến mặt trận Đông và trận Đông-Phổ, Ba-lan, người ta lại tìm tương đáp một cuộc Nga-Đức hồi 1914-18.

Mặt trận này từ A oul 1914 đã lan từ Serbie qua Ba-lan, Galicie đến Đông-Phổ. Đầu November thì cuộc chiến-tran lan đến tận miền cực đông. Mục đích quân Áo, Hung khi này là tranh phạt nước Serbie. Quân Áo-Hung định theo một chương trình tấn công ở miền giữa hai con sông Vistula và Bug (Bátan) đã tiến về phía Brest-Litovsk có quân Đức tiến trên sông Narva trợ lực.

Viên tổng tư lệnh quân Đức tướng Moltke dự định sẽ chờ ở Đông-Phổ 10 quân thứ tám của 10 sư-đoàn bộ binh, một sư-đoàn kỵ binh (100.000 người) đặt dưới quyền chỉ huy của hai tướng Falkenhayn và Gaffner. Lo quân Đức dự vào các sư-đoàn phòng thủ ở biên giới các xứ Silésie và Pologne sang thành Koenigsberg một phần đất biên của Đông-Phổ. Sau 15 tuần lễ chiến tranh của

Quân Nga chia làm hai nhóm ở khu Tây Bắc thì có hai lữ đoàn dưới quyền chỉ huy tướng Gilinski. Lữ đoàn thứ nhất do Tướng Romanov chỉ huy và ở gần thủ phủ của quốc gia là thành phố Samsonov. Khu Tây Nam có hai lữ đoàn, gồm 4 lữ đoàn lớn lại với nhau đặt dưới quyền lữ đoàn trưởng Ivanov. Phía Bắc thủ phủ có hai lữ đoàn thứ 4 và thứ năm ở dưới quyền chỉ huy hai tướng Salza và Biehye. Phía Nam cũng hai lữ đoàn thứ ba và thứ tám do hai tướng Rensky và Broussilov chỉ huy. Lữ đoàn thứ sáu là lữ đoàn trú bị ở Petrograd, còn lữ đoàn thứ 7 thì đóng ở Sasarabie để phòng nước Lỗ. Một lữ đoàn thứ 9 tuy không dự định nhưng đã lập thành trong khi đóng viên, lữ đoàn này ở giữa hai khu Bắc, Nam dùng để xâm lấn xứ Posenen.

Việc đóng quân của quân đội Nga là công việc Nicolas Nicolaevitch, tướng Jannakvitch giữ chức tổng tham mưu.

**Các cuộc hành binh ở Đông Phổ và trận đại thắng của Đức ở Tannenberg**

Ngày 17 Aout 1914, đại tướng Nga Gilinski thăng tư lệnh mặt trận phía bắc hai lữ đoàn trú bị và thứ hai của Nga, do hai mặt Đông và Nam tiến vào Đông Phổ, chiếm Koenigsberg và tiến đường đến Bá-linh. Lữ đoàn trú bị của tướng Reutenkamp dự bị trong trước đã vượt qua biên giới Đông Phổ ngày 17 Aout. Lữ đoàn Đức thứ 8 và lữ đoàn Đức thứ 10 của Đông Phổ tiến lên và hai quân giao chiến ở Gumbinnen (18 Aout). Đến tối ngày 20 Aout, tướng Prittvitz bị thất bại nên rút lui ngay về định đem quân về giữ mặt trận dọc sông Vistula ở phía Đông Phổ. Tướng Gumbel không bằng lòng cho rút lui, nên quyết định Prittvitz phải tiến công tham mưu của quân Đông Phổ, Tướng Hindenburg do đó đưa nghị ở Hannover, tướng Ludendorff được chọn thay giữ chức (đang ở Pháp) và ông tham mưu lữ đoàn Đức thứ 10. (Tướng Ludendorff đã chỉ huy lữ đoàn trú bị trong hai cuộc chiến tham mưu ở quân Bulow ở Litze) Đông

thời lại rất thâm nhập sự đoàn ở phía tây để tiếp viện cho lữ đoàn thứ 8. Lữ đoàn Nga thứ hai của Samsonov vượt qua biên giới Đông Phổ ngày 21 Aout, định tiến về phía Tây Bắc để đánh kẹp đạo quân Đức trú bị Gumbinnen và sau cùng Vistula nước. Các viên tướng tư lệnh Gilinski cũng đồng ý tướng Samsonov cho quân tiến qua Allenstein và Os-Gróde. Ngày 24, tướng Samsonov đã phạm một cái lỗi nặng là gửi rõ tin báo về tay điện báo rõ cuộc hành binh của mình: cho như vậy liên lạc về phía Stenohleburg còn tá đượ tại trung miền từ Miava đến Uedau.

Hai tướng Đức Hindenburg và Ludendorff đã lợi Marburg là nơi đặt tổng hành doanh lữ đoàn thứ 3 từ hôm trước. Hai tướng ra lệnh đình cuộc rút lui và sau khi nhận được báo về tay điện báo đại đội trên khu vực này ra ý đem quân vây 10 quân Nga thứ hai. Tướng Hindenburg chỉ để một hàng kỵ binh rất ít trước lữ đoàn Reutenkamp còn đem toàn lực vây đạo quân Samsonov ở hai đầu. Ngày 26 thì bắt đầu chương trình bao vây. Hôm sau cả hai cánh quân của Samsonov đều bị thủ và rơi lại mất hết trật tự. Ngày 28 quân Đức đánh vào đoạn giữa 10 quân Nga thứ hai và sáng ngày 29 thì vây vây của quân Đức đã thất bại lại quanh đạo quân Samsonov ở miền Tannenberg. Os-Gróde và Allenstein phía Nam Đông Phổ. Buổi sáng ngày 30 Aout thì 10 quân Nga thứ hai đã bị giết hết. Trong trận Tannenberg này, Nga bị thiệt mất tới 250.000 quân (92.000 tá binh) và một số lớn đại bác (361 khẩu) và chiến sự khác. Tướng Samsonov sau trận thất bại đã tự tử trong khu rừng Tannenberg. Ludendorff gọi trận đại thắng này là trận Tannenberg là để kỷ niệm trận thất bại của các vũ sĩ Đức (Nga quân) là 1410 trước quân Lithuania và Bala. Cuộc thắng lợi ở Tannenberg là cuộc thắng trận lớn nhất của Đức trong trận Âu chiến trước Trận Maritz lan của quân đội Nga. Sau đó đến ngày 29.00, Aout vẫn cho quân hành là kỵ binh tiến Tannenberg ở Đông Phổ và

lữ đoàn, di hải đã đem an táng tại đài kỷ niệm dựng lên ở bãi chiến-trường Tannenberg.

Trong lúc này thì lữ đoàn Nga thứ nhất tiến đến mặt trận Friedland-Rossel, trong 7 ngày tiếp được 100 cây số. Nghe tin lữ đoàn thứ hai đã bị giết, lữ đoàn thứ nhất bèn rút lui đến miền từ Prigel (Wehlau) đến khu hồ Mezaric. Bị lữ đoàn Đức thứ 6 quay lại tấn công quân Nga kháng chiến đến ngày 9 Sên-embre và rút lui đến tận bờ sông Niemen qua sông vào ngày 12 Septembere. Quân Đức chỉ đuổi đến bờ sông đó. Sau khi nghe tin quân Áo-Hung thất bại ở miền Nam, hai tướng Hindenburg và Ludendorff phải nghĩ đến việc khác quan hệ hơn. Số di Nga thua trận Tannenberg là vì sự liên lạc và thông tin vụng về giữa hai lữ đoàn.

**Mặt trận Nga-Áo ở miền Nam**

Từ ngày 21 Aout, hai lữ đoàn Áo-Hung thứ nhất và thứ tư đã vượt qua biên giới đánh vào các đầu trại của hai lữ đoàn Nga trú bị về phía Nam. Lúc đầu quân Nga thua những trận hai đạo quân Ronsky và Broussilov. Kể từ hôm 17 và trong ba hôm (29-31 Aout) đã đánh lại, được hai đạo quân của hai tướng Bruderman và Korvecs chiếm được thành Lemberg (Lów). Quân Nga từ từ tiến lên đuổi theo quân Hung Áo và vây thành Pzemysl. Giữa lúc này thì tướng Falkenhayn được cử lên thay tướng Moltke giữ chức Tổng tư lệnh quân Đức. Theo lời khuyên của tướng Ludendorff Đức chỉ để lại ở sự-đoàn trong lữ đoàn trú bị ở Đông Phổ của ba nghìn thì đem hợp với mấy toán quân khác tổ chức lữ đoàn Đức thứ 9 để đóng trên mặt trận từ Cracovic đến Kalisz phương tây xứ Silésie. Ở Đông Phổ quân Đức rút lui về sự-đạo hồ Mezaric. Được sang đầu Nembere, quân Nga đã bị lại được giữ hai miền Ba-lan của Nga và chiếm được 213 xứ Galicia. Hồi này là hồi quân Nga tiến sâu vào đất địch hơn cả.

Ở Đông Phổ mặt trận ở phía Đông Koenigsberg và phía tây Tannenberg, còn ở

phía Nam thì mặt trận chạy đến thành Cracovic qua Pzemysl và Gornovix và xa.

Thắng trận thì mặt trận phía đông có vẻ nguy ngập, nhưng Hindenburg hồi này đã thắng cuộc Thống các địch. Ông cách vãn hồi lại và phải tổ quân thứ 9 dưới quyền chỉ huy tướng Mackensen ra ngăn quân Đức.

Mùa đông 1914-15 đã làm vì hỏa thán các cuộc hành binh của hai bên, Đức lại tổ chức thám hai lữ đoàn về đến Pevrier 10.5 quân Nga bị đánh lui đến tận bên kia gully hồ Mazaric. Đám đông Nga bỏ cả xứ Galicia và lại khổ đất Ba-lan.

Quân lính Nga rất cần quân lương chiến cụ vana thiếu thốn và không được tinh xảo, bị từ quân cũng không được hoàn toàn. Đầu mùa đông 1915-1916, mặt trận Nga lui đến sau phía đông Vilna, chủ từ Danaberg qua miền dãy núi Pripet đến phía Bắc nước Lỗ. Trong 8 tháng chiến tranh từ 1915-1916, Nga mất 1 triệu quân bị (xem tiếp trang 25)

Xuân-Diệu — Nguyễn-Tuân —  
 Vũ-ngọc-Phan — Mạnh-phá-  
 Tư — Hoàng-Châm — Tô-Hoài —  
 Nguyễn-Đức-Chính — Đinh-Hùng —  
 Tiêu-Lãng v. v...  
 Muốn có các ký những nhà văn và tên, bằng  
 liệt kê những sách giá trị về luật pháp, và  
 gửi thư kèm tiền và:  
 Ông NGUYỄN-NGOC-CHUONG  
 NHÀ XUẤT-BẢN  
**Ngày-Mới**  
 151 đường Hoang d'Orleans — HANOI  
 Tháng Nembere phát hành  
**Nhà-Nghèo**  
 của TÔ-HOÀI  
**Đư-Hươn** (có sẵn)  
 TÂN-HOÀI, biên chú  
 NGUYỄN-ĐÓ-CUNG, minh họa  
 (Sách in giấy trắng quý)





Ông Lão Đàm soạn sách Đạo-Đức, mà ngày nay người ta tôn là Thủy-là Đạo-Giáo.

Nhưng người ta ngỡ rằng sách Sử-ký ra sau sách Trang-Tử đã chép theo sách Trang-Tử, cũng như các sách Lễ-ký Gia-Ngô vậy. Sách Trang-Tử có nói chuyện Không-Tử đến thăm Lão-Tử, nhưng sách đó viết theo thể ngữ-ngôn, dụng ý để bài-xích đạo Nho, vậy điều đó không đáng tin.

Tăng sử Không-Tử có hỏi Lê nơi Lão-Tử thì Lão-Tử vì tức đã là Lão-Tử Đạo-Đức-Kinh, mà sà là Lão-Lai-Tử. Vì sách Trang-Tử, sách Chiến-quốc sách có chép việc Lão-Tử khuyên nhà Không-Tử. Và cứ theo ngôn-hành của ông Lão-Tử trong thiên Trang-tử vẫn sách Lễ-ký, thì ông Lão-Tử đó là người câu-thủ là pháp khác với ý-kiến ông Lão-Tử Đạo-Đức-Kinh, có lẽ đó là Lão-Lai-Tử như thuyết của Ông-Trung ở trên kia, chứ không phải đúng là Lão-Tử. Cũng vì ngỡ thế, nên Trịnh-khang-Thành chưa rằng «Lão-Tử là tên gọi vì thế khiêu thời đó» chứ không nói đích-xác là ai.

#### 4 — Lão Đàm và Lão Bàn

Sách Sử-ký không chép điều này. Theo thuyết của Trịnh-khang-Thành, có lẽ Lão là Lão-lai-tử và Bàn là Bàn-tử, còn như câu chuyện vào thanh-âm của hai chữ mà báo rằng Lão-Dam và Lão-Bàn là một người, thì kể cũng khá quá. Tiếc rằng lời sách Luận Ngữ vẫn tức quá không cho ta biết rõ hơn về điều này.

#### 5 — Lão-Tử cũng chết

Sách Sử-ký chép Lão-tử sống hơn 100 tuổi, hoặc báo hơn 200 tuổi. Thọ thì có

tho, song không phải là Lão-tử trường sinh bất tử.

#### 6 — Tại sao gọi là Lão-Tử?

Biên này sách Sử-ký không nói. Song cứ ý suy ra thì có lẽ vì Lão-Dam họ Lý người ta tôn xưng là Lý-tử. Lý với Lão hai chữ âm-thanh gần nhau, nên đáng lẽ gọi Lý-tử, người ta gọi là Lão-tử. Hoặc trước gọi là Lý-tử mà sau thời-nhân gọi trệch là Lão-tử vì thấy ông sống lâu những hơn 100 tuổi hoặc hơn 200 tuổi. Còn chuyện đề ra đầu đã bạc, ở dưới gốc cây Lý, và phá sách mà mở ra sách Sử-ký đều không chép, có lẽ cũng vì xét không đáng tin, hoặc khi Tư-mã Thiên chép sách, chưa hề có thuyết quái dân đó.

LE VĂN HỒ

Ký sau: Cuộc thảo-luận neo-thuyết giữa Lương-khả-Diêu và Trương-Hủ và Lão-Tử.

#### MÀ CÓ BAN: Thơ Máy Ngân

do họa sĩ NGUYỄN QUÝNH HOÀNG vẽ, số in rất ít toàn giấy mỹ thuật. Bản giấy nghệ thuật 1900, mỗi giấy có 1000 tờ. (chỉ 5 bản)

#### QUỐC-HỌC THƯ-XA

phát hành ĐANG IN: KHÔNG Ở QUỠ-THUYẾT 100 trang, 20.000 chữ in TRIỆT-HỌC TÀI-SỬT

#### Giày Phúc-Mỹ

304, rue de Colbe, Hanoi



đã được tặng danh hiệu Đệ nhất ĐƯƠNG ĐẠO, ĐẸN, ĐẸN, ĐẸN

Bản hoàn, bản in nhập nội (có catalogue hình ảnh)

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VẼ KỶ SĨ ĐÔNG-PAÁP



LICM-SỬ: NIỆM-HUYẾT của HỒNG-PHONG

Mừng rỡ, đặc ý, chàng là người như bay đến chỗ ấy. Việc thì nhất là cầm dao đâm vào ngực cho cop, chết rồi, vì sợ giống như đời này thường có sự phan-động ghê gớm, bị thương giữa chốn mà nó còn có thể chồm dậy vỗ cần người là.

Muốn chắc đã hơn, chàng lật vào mấy tảng đá to nện cop vỗ đầu vàng óc, bảy giờ mới để ý trên trán cop có một đám lông trắng nổi, lớn bằng hai bàn tay; đầu về ấy khiến chàng gọi lại trí nhớ, bất giác tươi cười hơn hề, nói làm làm mới mạnh.

Hỡi! Con bạch-điền-hồ đây mà! Tao theo dõi nó hèn lâu, không ngờ hôm nay gặp nhau ở chỗ này!

Thưa mấy tháng này, chàng với nhiều bạn đồng-môn rinh bắt con cop này, nhưng nó đều vượt khỏi.

Xứ trí con vật xong, vội vã chạy lại thăm nom người nằm nhồi cách đó chừng mấy dặm thược.

Người vẫn nằm thềm thiếp, như người ngủ say.

Thiếu-niên nâng đầu tráng-sĩ nhẹ nhàng đặt trên gối hành-lý cho êm. Thấy động đến mình, tráng-sĩ mở bừng mắt ra, muốn nói nhưng còn mệt là chưa nói được, chỉ nhìn thiếu-niên bằng cặp mắt đắm-dắm, tỏ vẻ cảm ơn con-mung mà đưa một ngón tay trỏ vào miệng.

Thiếu-niên hiểu ý, lập tức cầm tay nó là chạy đi múc đầy nước suối đem

đến cho tráng-sĩ rửa một hơi và xấp khăn ướt lau mặt, bấy giờ người thấy tỉnh táo khỏe khoắn trở lại ngay.

Tráng-sĩ từ từ đứng lên, vuốt vuốt quần áo, cho quần áo ướt ráo, nắm lấy hai bàn tay thì u-niên, vẫn vẫn nói:

— Đa-tạ anh-bà! Đa-tạ bà anh-tên tiện tại cứu khổ cứu nạn!

Có gì mà ông phải khách-khứ quá thế! Thiếu-niên vừa kéo tay ra vừa trả lời, có đáng không được, mạnh bạo tự-nhiên. Có gì mà gọi là ơn? Người ta ở đời cần ngay giải cứu cho nạn là ơn rất thường.

— Chà! con chó chết kia làm tôi phải cầm cự lâu quá! Tráng-sĩ trở cái kho con cop nằm dài gần đây.

Thế mà ông chẳng có thương-tích này sát tí nào, thật là anh-hàng!

Ồ! tất cả móng nhọn của hai tay nó làm như đóng đinh vào vai tôi, nhưng may không đến nỗi tôi thương gì phải đáng. Tráng-sĩ nói, và chỉ vai cho thiếu-niên xem. Có lẽ, nếu không nhờ ba mũi tên thần-lạ của ta-nhân đến nơi này mà giải thoát, thì phải tôi sắp phải huỷ hoại hai tay, để cho nó nhai nghiền tôi cả. Một lần nữa tôi đã ăn anh. Một đầu bèo nước gặp nhau, anh cho phép tôi gọi bằng anh, anh được tôi kết hợp thân thiết và biết ơn. Tôi rất mong đợi tôi sẽ có dịp báo ân và cả ân ân cứu mạng anh nữa.

Thiếu-niên đứng ngẩn người, mắt nhắm nhắm như mất hồn, rồi nói:

vội về mặt tươi cười, dường như tìm ra một điều gì trong trí nhớ:

— Nếu tôi không lầm, thì tôi nên thời xưng hô anh bằng tiếng ông như thế rồi, mà anh thì phải gọi tôi là em mới đúng.

— Sao thế?... Sao thế?... trảng ả hỏi đều hai ba lần, sững sờ.

— Anh hỏi tại sao? Thiệu-niên trả lời. Tại anh là bác sư-huynh của tôi, tôi đoán chắc như thế.

— Sư huynh?

— Phải, chúng ta cùng theo nghiệp một thầy mà anh là hạng tiền-bồi của chúng tôi ngày nay. Trông mặt mà bắt hình dung, tôi tưởng tôi không sai lắm thì phải. Mà anh đến đây hôm nay là cốt đến thăm thầy.

Tràng-sĩ nghe lấy làm kinh-đ, chưa kịp hỏi lại, thiệu-niên đã nhanh nhẩu nói tiếp:

— Để tôi thuật chuyện cho anh nghe, vì sao tôi dám đoán già như thế. Sáng sớm hôm qua, thầy đang ngồi giảng nghĩa bình-thư cho chúng tôi, bỗng có con chim khách đến đậu trên gian họa, kêu hoai hoai rí. Thấy xác cảnh động làm thế nào không biết, liền bảo tôi lấy Kinh Dịch đem lại cáo thầy bói một quẻ. Thầy bói được quẻ x. Mão quý động, nên trăm ngàn nghĩ ngợi. Bám thầy quẻ bói xấu hay tốt? chúng tôi đồng thanh hỏi, thì thầy nói kỳ. Quẻ này xấu, nhưng nó động lại hóa tốt, thầy trả lời. Ta đoán chỉ sớm tối ngày mai thì có người đến gõ cửa, người đến gõ cửa, nhưng không phải là người ta động, phải là người đến thăm mà thôi. Thầy nói mỗi khi, mà là phải, đã phỏng, e ngại, người sắp đến tức là người thân. Anh đoán đúng, anh đoán đúng, anh đoán đúng, anh đoán đúng.

lấy chất lưỡi và nó thêm: «Cứ theo quẻ ứng mà đoán, thì người ấy đi dọc đường phải mắc một cái nan thế nào, rồi mới đến nơi.» — «Bám thầy, liệu chừng tại nan có ngay hiểm gì không?» Chúng tôi lại hỏi, có ý muốn biết sự lạ kỳ cũng. — «Không nguy hiểm gì, bởi có người tinh cơ giải thoát họ», thầy ung dung đáp. Ấy là câu chuyện từ sáng hôm qua. Nay gặp anh trong trường hợp này, lại chợt nhớ lời thầy và xem tướng-mạo anh, tôi định chắc là học trò cũ. Không phải thế, thì không ai dám đến thăm đọc mã đến núi này làm gì.

Tràng-sĩ ngửa mặt lên trời, chấp tay xá vọng thỉnh-không và nói:

— Lay thầy! Thầy quả là bậc thiên hạ kỳ-tài ngày nay!



Đoạn, dạy lại thiệu-niên: — Phải, em đoán trảng đấy, Tôi là Trần-quang Diệu, môn-sinh của thầy mấy năm về trước.

— À, thế thì em biết rồi! thiệu-niên nói và cúi đầu xá hai xá, rồi y kính-phục. Bình-nhật thầy nhắc đến tài-nữ, anh luôn; thầy bảo chúng tôi rằng anh có trong tài và dũng-cảm là thường, có thể xông vào đám quân nghìn vạn người, lấy đầu thương-tướng như thờ tay vào túi vậy. Hôm nay được trông thấy, anh cầm cự với con hổ to thế kia thì đủ biết.

Quang Diệu — vì chính là tên trảng-ả — lắc đầu, hơi động khiêm-nhượng:

— Thầy có lòng qua vác mà nói thế thôi, tôi có tài-cần nác làm được những lời tán mỹ ấy. Chừng có là hôm nay không có em giải cứu, thì tôi bỏ đời vì hổ rồi! Em đến thu-nghiệp thầy từ bao lâu?

— Mới một hai năm.

— Trời ơi! Chưa đầy hai năm mà có bản lĩnh thế à? Nay thì trông lại biết đầu mà hạn lượng. À quên, tôi mãi nghe chuyện mà quên hỏi quý danh.

— Em tên là Phùng-Xuân, họ Bái; thiệu-niên nói nhỏ nhỏ, như hơi có vẻ bẽn-lẽn.

— Phùng-Xuân?

— Vâng, Phùng-Xuân, tên thầy đặt cho em đấy.

— Cái tên hay quá, nghe có vẻ yên-diệu như người. Ai thoát bần có thể trông em là con gái.

— Thế à? Phùng-Xuân hỏi gương, muốn đỡ ứng hai gò má, nhưng có tư chế được ngay.

Hay thật! Phùng-Xuân nghĩa là gặp quân, cây cỏ gặp xuân thì tươi tốt, cũng như người có bản-lĩnh gặp thời-loan thì phải xông ra cứu dân giúp nước, đứng lên sự nghiệp anh hùng đời. Em là người có bản-lĩnh như thế, đối với tôi vừa có tình đồng-môn, vừa có chí cứu-mãnh, vậy chuyện này cho nên theo tôi xuống núi, tới các tiền cũ chỗ.

Thơ-cá Pétain đã nói:  
«Lòng ái-quốc của nhân-dân vẫn còn thì tờ-quốc-văn còn mãi mãi!»

— Ba tạ anh có hảo-ý, nhưng còn thầy quyền thầy có cho mới được. Vì lại ý em còn muốn học thêm ít năm nữa cho giỏi, sẽ hay.

— Quang Diệu trảng mặt, vỗ tay trên vai Phùng-Xuân, khứa Phùng-Xuân có cảm giác như luồng điện chạy khắp mình:

— Hừ! Thời thế này mà anh em ta không ra vẫy vùng oanh liệt thì còn đến bao giờ?... Em không đi, tôi cũng tôi em đi! Để tôi xin phép thầy cho. Thời, hãy giờ chúng ta lên núi, kéo trời tôi mãi... Còn con vật kia thì vứt đi chứ?

— Ấy chết! Cửa quay sao lại vứt đi? để tôi đem về lấy thịt cho anh em chúng ăn.

Phùng-Xuân nói rồi nhẹ Quang Diệu phu lực với mình không xác cạp để nắm vắt ngang trên lưng ngựa, tìm giấy áo buộc lại chặt chẽ.

— Anh lên ngựa đi, em xin hướng-lạc, Phùng-Xuân nói.

— Vậy chúng ta ngồi chung ngựa với nhau có được không? Quang Diệu kéo tay Phùng-Xuân và nói. Coa Thân-phong của tôi khỏe lắm, công hai chúng ta thừa sức.

— Cảm ơn anh, để tôi đi bộ. Tôi không quen ngồi chung ngựa, anh!

Phùng-Xuân nói và mỉm cười, đoạn nắm giây cương giắt con ngựa, chớ cạp, phàng-phàng đi về trước dần dần. Quang Diệu cỡi ngựa thủng thủng theo sau.

Một chớp sau, hai người lên đến sơn-trai.

Ông giáo Hiến vai mừng và cầm ống, thấy một người môn-tĩnh ở lập Yên-thái ngay trước, sửng sốt, khó bắt kịp với và đến đây thăm thầy.

Học-trò loan phác nhợt, rồi xưng giới nhân-tộc khải từ lập ở nhà học, ở xóm...

— Nhà-người nên biết ta hay giờ tuổi già sức kém, bao nhiêu lòng công-danh thế-sự đã nguội lạnh lâu rồi. Sống chết ở núi Thạch-bì này, không có gì đánh đổi được cái thú sống ăn, cụ giảng học của ta... Nay, trí khôn của Nhạc, anh-dũng của Huệ, thêm những tay phò-trợ eo-cường như nhà-người, ta thấy trước đại-sự tốt-trầnh, Có điều ta muốn nhà-người trở về, như nói cho anh em Diệm Nhạc biết rằng: thầy khuyên họ nên giữ tình huynh-đệ tương-thân, chớ vì lợi-danh nghi-ky mà sinh ra xích-mịch; hễ cốt nhục lộn-thương ngộ-vực lẫn nhau thì quân-dịch thừa cơ làm-hại cho việc lớn của mình đây...

Bỗng đứng ông ngừng lại, trăm-ngâm giây lại, thở dài và nói tiếp:

— Nguyễn-Huệ! Đáng-tiếc cho Nguyễn-Huệ! Con-người anh-tài cái-thể, mà số không được thọ, buồn-thay!

Quang-Diệu thừa dịp, xin thầy chỉ bảo cho một hai câu về số-mạng mình; ông giáo-chạy đi lấy-tập số từ-vị những học-trò cũ mà ông đã soạn ngày-trước, mở lá số Quang-Diệu ra xem, mỉm cười và nói:

— Số anh thì có vợ nay-mai đây, thầy

Quang-Diệu hỏi.

— Hậu-vân anh ư?...

Ông giáo nói mấy tiếng ấy không muốn nói thêm nữa. Ông nói xiêu chỉ tay mình-bách, ông rằng ra:

— Ông đại-trưởng-phu đã có làm việc đời thì cứ hăng hái cần biết hậu-vân làm quái gì!

Đoạn, dạy lại nói với học-trò:

— Sản có thời-cơ, anh nào muốn thế lập công thì đi... Không thể mình đem tâm lực xuống giúp đờn-son, ta giúp cho nhiều ít nhân thế.

(còn tiếp)  
HỒNG-PI

ĐÃ CÓ BẢN:

# Hầu Thánh

Phóng-sự tiêu-thuyết của LỘNG-CHƯƠNG. Giá: 4p.00.

Trong cuốn hầu thánh, các bạn sẽ thấy những chuyện thực, rất rắc rối, rất eo-rất lực-cười, mà không bao giờ-dạo-bước ngo-rằng, đã có thể xảy ra ở Thăng-Lạc là nơi nghìn năm văn-vệ.

# BẢN VỀ TIÊU-THUYẾT

## VỤ BẢNG

Bài thứ mười ba

### XV — Viết tiêu-thuyết nên dùng ngôi thứ mấy?

Về tiêu thuyết hết cái nhau nên viết bằng ngôi văn gì, và thứ văn gì, có người lại còn đề khởi lên qua điếm này nữa: «Viết tiêu thuyết, nên dùng ngôi thứ mấy?»

Quán điếm này, mới nghe thì tưởng không lấy gì làm lạ trong, nhưng có một thời đã gây lên ở trong báo *Nouvelles Littéraires* của nhà *Larousse* một cuộc bút chiến làm cho nhiều văn nhân đố ý.

Một bọn tiêu thuyết gia Pháp đề xướng lên rằng: viết tiêu thuyết, không nên dùng ngôi thứ nhất (premiere personne). Theo ý họ, những tiêu thuyết viết ngôi thứ nhất, những tiêu thuyết viết theo thể văn tự thuật những tiêu thuyết mà vai chính xưng «tôi» không thể gọi là tiêu thuyết, chỉ có thể gọi là những cuốn sách, cuốn truyện mà thôi. Tiêu thuyết chân chính, tiêu thuyết theo đúng tên gọi của nó phải dùng ngôi thứ ba, nghĩa là tác giả phải đứng ở vị khách-quan mà miêu tả, mà kể lại; nghĩa là tác giả phải cho nhân vật trong truyện đứng vai «chàng ấy», «càng ấy», «ông ấy», hay «bà ấy»; nhà không thể đặt truyện hay mấy cũng hồ dĩ. Thì dụ mấy cuốn *Adolphe*, *Dominique*, *Volupte*: đó chỉ là những cuốn sách hay, nhưng tác giả của chúng không phải là những nhà tiêu thuyết. Chẳng có là những tác giả của ba cuốn sách kể trên kia, người họ cuốn văn tự thuật đó ra, không văn kể được cuốn tiêu thuyết gì khác cả. *Thi-ban-de* cũng nghĩ như vậy nên có viết rằng: «Nhà tiêu thuyết chính thể tạo nhân vật của mình bằng để hết những sự chỉ phải và công,

ông viết cuốn *Louis Lambert* vậy». (1)  
Nhưng lời bàn đó, liệu có phải nào đúng đúng chăng?

Xét ra, một cuốn tiêu thuyết, theo nghĩa của từ vị *Littre* đánh chỗ nó, thì không có một lí gì là bắt người ta phải viết một ngôi nào nhất, định hết; đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt, có mục đích lôi kéo người đọc bằng sự minh họa cảm tình và khát vọng. Nếu hay giờ báo rằng một cuốn tiêu thuyết không là tiêu thuyết chỉ vì tác giả dùng ngôi thứ nhất để viết, thì là có thể báo rằng tất cả những truyện của Tàn và của ta, như *Idy*, *Da*, *Phong Thần*, *Quan Âm*, *Chính Thử* đều là tiêu thuyết cả đó? Như chúng ta đã biết, những truyện đó đều không phải là tiêu thuyết; vậy cái nó làm thành một cuốn tiêu-thuyết đâu có phải là bài sự ngôi thứ mà tác giả dùng để viết? Theo chỗ biết của chúng tôi, những nhà tiêu thụ ở Âu Á xưa hay dùng ngôi thứ nhất để viết không phải ít. *André* cũng là một người trong số đó. Những cuốn tiêu thuyết đầu tiên của ông như *Le Cahier Blanc*, và *Le Cahier noir* cũng như tiêu thuyết luận đề *La porte étroite* đều dùng ngôi thứ nhất. *Oscar Wilde* gặp ông sau khi cuốn «*Nourritures Terrestres*» xuất bản có nói rằng: «Hay làm. Hay làm. Nhưng ông phải hạ với tôi: từ giờ không được xưng *tôi* nữa. Phải xưng *ta* hoặc xưng *họ* có ngôi thứ nhất». (2) Đó là ý niệm riêng của *Oscar Wilde*.

(1) Le romancier authentique écrit ses personnages avec les directions infimes de sa vie possible; le romancier facile les crée avec les lignes noires de sa vie réelle. Il est rare qu'un auteur qui s'expose dans un roman fasse de lui-même un individu dans un monde réel.

gợi ý niệm riêng như không thể coi là những qui tắc hay lệ nhất định bắt người ta phải theo

(Trước ra, nghề-thuật không bao giờ cấm dùng ngôi thứ nhất cả, chúng có là xưa nay, có nhiều danh sĩ viết đã làm tiêu thuyết hay mà nhân vật chính: đến sung tới: *Sonate* ở *Kreuzer* của *Tolstoi*, *David Copperfield* của *D. Dickens*, *La nuit d'orage* của *Duhamel*, *La pelle dangereuse* của *Stefan Zweig*, *Manon Lescau* của *Abbé Prévost* v. v. .

Tuy thế, những nhà văn nhà trường không nên dùng ngôi thứ nhất cho vai chính trong tiêu-thuyết vẫn không chịu, và họ viện ba lẽ sau này:

Thứ nhất: Về kỹ thuật, với mỗi cuốn tiêu-thuyết, mà nhân vật chính xưng *tôi*, bao giờ cũng dễ hơn là để nhân vật đó xưng *ta* hoặc xưng *họ* khác-quan kỹ-thuật.

Thứ hai: Phạm đứng về mặt nghệ thuật nào cũng vậy, cái có yếu là phải cho «khán quan» không trông thấy cái bản tay của nghệ-sĩ. Nghĩa là một ông Trời thì tạo ra cho chúng ta những người ta biết. Nghĩa là nghệ-sĩ phải thoát ly và làm cho khán-quan cũng thoát ly. Mà trong một cuốn sách chỉ đọc một vài tập sự của mình, khác với của mình thì thoát ly làm sao được? Mà «khán-quan» lúc nào cũng thấy tác giả, thì cũng thoát ly làm sao được?

Thứ ba: Sự kết đảo, hoán vị (transposition) cũng hoàn toàn bao nhiêu thì những sự làm đảo lộn các *cas* này về nhân-quan cũng của sự chuyển-thay bấy nhiêu. Bởi vậy, để minh tả cái đời *Emma Bovary*, *Fantine* đó có cần làm một nhân vật xưng *ta* hay xưng *họ* cho người khác mượn của ông. Viết một cuốn tiêu-thuyết tự thuật, ấy là làm một bài tản văn, một bài tản văn, một bài tự thuật. Bài tự thuật hay nhất là một bài tự thuật viết bằng ngôi thứ ba và không xưng *tôi* là một bài tự thuật.

Bây giờ là ba người, phải đối người thứ nhất, đối với ra để phân đối sự sử dụng chữ *tôi*, có những như vậy minh trong tiêu-thuyết. (3) Về mặt kỹ thuật, thì cần phải nói đến sự thông họ làm, bởi vì có phải hết cả

Chúng ta đứng bên chữ về nhân vật những ý tưởng riêng, vắng nên hợp sức lại mà tìm phương kế hàng ngày giúp nước

Nhiều khi trong một cuốn tiêu thuyết, sai (tôi, — nên *tôi* đó là tác giả — không phải là vai chính. Đó là những trường hợp của nhiều truyện của *Conrad*, truyện *Carmen* của *Mérimée*, và nói rộng ra, cả truyện *Recherche du temps perdu* của *Abel Proust* nữa.

Nên cho rằng có sung tới thì tiêu-thuyết thì cần phải nghệ-thuật và không sung sang với nhà tiêu-thuyết nhân chính thì *Marcel Proust*, *Duhamel*, *Stefan Zweig* có đến tại nó cũng được như vậy giờ? Còn như báo rằng cho nhân vật chính xưng *tôi* thì đi về sự cũng là một điều làm làm. Theo ý tôi, viết một cuốn như *Adolphe* hay *Volupte* có khi còn kẻo hơn một cuốn tiêu thuyết xưng viết ngôi thứ ba nào đó. Và chẳng xét một tác-phẩm nghệ-thuật, người ta có cần tác phẩm đó kẻo viết hay để viết văn. Người ta chỉ cần biết cuốn sách đọc có hay hay không vậy. Thế thôi. Chữ báo rằng chỉ dùng ngôi thứ ba để viết hay cho ngôi thứ nhất, mà nghệ sĩ thành ra vô dụng, mà nghệ sĩ thoát ly ra khỏi sách mình được, điều đó không lấy gì làm chắc chắn. Người ta cũng hàng ngàn cách làm nhân vật trong tác phẩm... Cái quan trọng có phải là cho nhân vật xưng *tôi* hay gọi nhân vật là nó, nhưng có một cái tình thân với nó của tác giả để cho tác giả nghiên cứu đời nhân vật ấy hay nhiều vậy. Trong văn Pháp, *Marcel Proust* là người hay dùng chữ *tôi*, vậy mà theo tôi, thì *Proust* viết tự và nghiên cứu với nhân vật của mình hơn là *Bourget*, một người chỉ dùng ngôi thứ ba mà làm văn.

Không «*Tôi*» hay «*nó*» xin nhắc lại, cái đó không của làm. Người đọc sách không cần đâu, họ cần cho một điều: tiêu-thuyết là viết, có đạt được cái hay, cái đẹp không? Nếu đạt được cái hay cái đẹp, ấy là nhà nghệ sĩ thành

Ông cũng sách, ông nhà in, ông bán sách được lấy thôi! — nhà in được duyệt sách cũng phải theo lệ thiên điển mà sống bằng nghề hát của mình như người thợ sống về dụng cụ (1)

Kết lại trong lịch sử văn học của ta về các Pháp lại việc viết tiểu thuyết về những thể kỷ trước không bao giờ được coi là nghề nghiệp, bởi một lẽ rất dễ hiểu là nghề đó là một nghề thanh cao, đứng trên đồng tiền và nó một lẽ rất nhân văn là... — xin tha đi cho chúng tôi để phải nhận tâm đức một chữ rất to lớn ở đây — là nghề đó không một công việc là nghề. Nguyễn Du, Yên Đổ, Tế Xuyên, Hồ Xuân Hương, Nguyễn công Trứ v... không bao giờ sống về nghề bán của mình. Các tác gia của các cụ là để phục vụ quốc gia, xã hội chứ không phải để viết truyện, viết sách tiểu thuyết. Khiêm tốn, học chúng ta, những ông tài hoa lỗi lạc đem cái mũi chày không lên làm của mình mà làm thầy cũng làm cũng vậy, làm thầy có vẻ đẹp là ông những kẻ hay đi kiện. Những ông quân tử, lý tưởng, chức dịch cũng là những hàng nhà nho — ấy, họ ăn từ xung như thế — những hàng nhà nho bỏ nhà đi về đó kiếm một ít tiền cho để làm một bài thơ thật hay hay hoặc những cái trát lên quan hay làm một tờ từ cho dân bần hạ. Trong quan trường có một hàng quan họ bé, đồ lại, thông sự, cũng thuộc ở những ông nhà nho ra, biết văn để chữ để làm của hay có hơn tay để viết chữ đẹp trình lên quan phủ nữa.

Nhưng nhà văn chân chính, học rộng có can hoặc có địa vị sang, hoặc chức danh phồn hoa về vườn dành học cũng tăng với sách, thì khác thế. Các cụ về làm thơ, làm phú, viết sách, viết truyện, nhưng viết ra để mình chơi với mình thôi, hoặc là đưa cho một ít thân hữu xem là cũng ngoài ra, các cụ nó giúp cho người này đại câu đối, bài văn tế, soạn ngoài kia bài phú, bài thơ, bài chèo theo đó cũng chỉ

là để đi đường tình tình, để giúp đỡ lẫn nhau thôi, có cụ đem tài học của mình ra giúp đỡ dân trẻ nhỏ; và cũng có cụ viết sách, viết truyện; nữa nhưng cũng đều chỉ có một mục đích là tiêu khiển, chứ không kiếm tiền. Không về các sách truyện thì chính các cụ không in sách của mình ra bao giờ; các cụ đưa cho những người thợ khắc khắc thành bản rồi đem in, các cụ chỉ lấy một ít tiền để xem về giấy tăng học mà quên được. Nếu hoặc cuốn sách in ra mà số lượng nhỏ người in thì chính người in mang năm, ngày in, in thêm quả cấp bao chữ, sáu một, vàng lụa hay bỏ vào phòng in hậu đốn đi ra, chứ các cụ chỉ bao giờ có họ, một số, tính toán như ở trong các nghề nghiệp làm thuê ở nước.

Những quan lại của nước Việt Nam cũ hầu hết đều là nhà nho, những tài hoa như thế ngắm thơ ngắm phú, viết truyện, soạn truyện, soạn sử, nhưng không bao giờ họ coi việc viết sách là một nghề ở hòa cách xã hội chính, đáng tôn trọng, là nghề làm quan vậy.

(Chương này còn tiếp)

VŨ BANG

25-10-61 có bán

# TÂY - PHƯƠNG

cổ - sử

của NGUYỄN-ĐỨC-QUYNH

Giá : 6p.00

Quyển thứ VI trong bộ

Lịch - sử thế - giới

(1) C'est un métier de faire un livre comme de faire des porcelains (La Beuyère).

Mua lẻ gửi thêm 0350

chức bảo đảm không hỏng



đoàn trong hai thế có truyền  
 cũng vậy, ai thì kỷ cũng  
 có-chúng cuộc chiến-tranh  
 sẽ kéo dài và chúng có gì  
 khác biệt? và cả hai bên đã  
 rồi. Người ta chiến đấu  
 với nhau để giành giật  
 cái hòa, nhờ vậy mới giới  
 hạn một nước trung-lập.  
 (Không có tin về nước Liên-  
 Minh thì nói rằng nước Đức  
 quốc-xa-đô-lô-phi mới nhào  
 chiến-tranh, những qua là sự  
 đờ-đảm quá già hòa thật,  
 hoặc vài tờ nước đờng vài  
 tờ hàng-không sẽ mang  
 xuống. Các đội một cuộc chiến-  
 tranh-giương như ở Munich  
 trước; còn bên đờng-mà  
 chiến-tranh không biết gì về  
 chiến, chẳng qua chỉ là bước  
 (không biết gì về chiến-tranh  
 và chiến-xe) và chỉ là cuộc  
 chiến-tranh chiến-tranh mà  
 bất-bước này sẽ chẳng có  
 lợi-giành lợi-hòa, mà đơn  
 trước hòa có, nó chỉ làm họ  
 các nhân-viên trung-lập hoặc  
 về chiến-tranh và kinh-lý)  
 giữa các lý thì Strasser  
 không cho anh Hayashi biết  
 những chương-trình dự  
 định là một của Hitler còn  
 ông một số đoàn theo các  
 tin-hin nhận được của các  
 đảng - việc trong « Chiến-  
 tranh Đen » mà trước ông

lâm chiến-tranh, và cũng là  
 khám-rà về cả sự hiểu biết  
 xấu-xe của ông về chiến-hướng  
 Hitler, kết-quả những ngày  
 chiến-tranh tàn-lạc nhất trước.  
 Ông giảng cho anh người  
 có thể có một cuộc đời-tu-  
 sống của nước Đức vào mùa  
 xuân năm 1940, đó là Hòa-  
 lan, Bỉ, rồi là Pháp, sẽ chắc  
 chắn-nhất bị xâm-lăng, rồi  
 nhanh chóng là nước Đức  
 khi ấy có những đội lực-  
 lượng của nó hơn rất mạnh  
 và những đoàn không-quân  
 rất hoàn bị, hơn tất cả bên  
 địch. Với một luận-lý pháp-  
 rất đơn-giản (nhưng những  
 chứng-cớ thật xác-đương nói  
 sẽ chẳng nghe) thì anh ông  
 tin chắc sẽ có cái chiến-tranh  
 chớp-những của ông Wehr-  
 mach, trong đó là anh ông  
 Vai trận là anh Hayashi  
 mà chiến-tranh những buổi  
 có đồng vào một tờ ông chỉ  
 ở Paris, làm « bài » ở các  
 cuộc đại-tuyên với Otto  
 Strasser làm anh ông đờ-  
 luận, nói về cái về một công-  
 chứng trước của « Hitler  
 và tôi » của Otto Strasser  
 như là « Ông ông biết  
 rằng trước đây này sẽ được  
 tiếp-biên của ông - anh ông  
 chiến-tranh » của anh ông, thì  
 anh ông vẫn Hayashi làm  
 anh ông ông ông ông ông

được anh ông và anh ông  
 trong các báo chí ở Paris và  
 ngoài-độc. Một tờ báo, báo  
 ở Tokyo đăng lại cả bài và  
 đầu-đầu cuối. Phải nhiều  
 người đọc chỉ họ - người, coi  
 như một bài phóng-văn có ý  
 tìm sự chú-ý đã khơi lòng  
 tò-mò của độc-giả theo như  
 lời làm báo của người Mỹ.  
 Tuy nhiên, nó cũng làm-chất-  
 để cho nhiều cuộc tranh-luận  
 nghiêm-trang trong các giới  
 nhà-hình và ngoại-giao.  
 Chúng ta đã biết, còn phải  
 vậy, ai thêm về anh ông và  
 xảy ra tháng năm năm 1940;  
 C. I. biết rằng vì có những  
 ấy, mọi người mới bắt đầu  
 thấy rõ giá-trị lợi-lành-của  
 trong hai báo của anh  
 Hayashi. (con lúp)

Trong (trên) « Cuộc tái-  
 ngộ » đăng số trước, trang  
 13, cột 1, giống 6, như  
 dấu chữ « Chơng thứ tư ».

Sách mới  
 I. B. C. N. và anh ông được  
 THƯƠNG CỎ S. TAY;  
 PH. U. N. G. (H. T. P.) của  
 NGUYỄN ĐỨC QUYNH, do  
 anh HAN-THUYEN xuất-  
 bản, giá 5.  
 Anh ông một cuốn thơ về  
 chiến-tranh và giới thiệu với  
 bạn ông, giá 5.  
 Anh ông một cuốn thơ về  
 chiến-tranh và giới thiệu với  
 bạn ông, giá 5.

# DẤU CHẤM ĐANH PHẾT

Ngày xưa, trong hồi hai  
 ba trăm nổi lên dưới danh  
 quân Tô-Định, có những  
 đoàn nữ-tinh ăn-đằm và  
 anh-hùng không kém những  
 đại-liên-binh phái khác.  
 Trong những ngày thao-  
 luyện, các đoàn nữ-binh sẽ  
 một môn du hí vừa êm-  
 vừa làm phần trên tinh  
 thần chiến đấu của mọi  
 người. Môn du hí đó tức là  
 trò Đanh Phết.

phương vào quả Phết. Quả  
 Phết làm đi theo sức gý.  
 Khi đánh Phết người ta chia  
 ra làm đôi bên, người ta thấy  
 theo số người đi cuộc. Phết  
 chơi trên một bàn đất rộng,  
 chia làm hai phía. Mỗi bên  
 sẽ có một vòng tròn.  
 Lúc đánh Phết, người bên  
 ngoài Phết sẽ đưa, bên  
 trong thì chơi, thế là  
 sao họ, mà cuối môn  
 chơi: một vài hàng  
 động.  
 Xưa kia mỗi lần anh  
 chơi đánh Phết, hai  
 Trung thường gặp. Khi



Các bạn ở nơi đô-thị đã  
 được xem các đội khúc - còn  
 của của các bà các cô theo-  
 luyện. Các bạn sẽ thấy rằng  
 trước đến Đanh Phết một  
 cách dễ dàng, vì môn du hí  
 Đanh Phết của các đội nữ-  
 binh của Trung-Nghĩa trước  
 xưa cũng giống như môn thể  
 thao mới ngày nay là Khúc  
 chơi cầu, số đĩa chơi đánh  
 Phết trong nó khỏe mạnh  
 hơn, nó nhẹ hơn, nó tròn và  
 và hào-ran hơn. Quả Phết  
 bằng gỗ, tròn như một quả  
 bóng to và nặng, to bằng một  
 chiếc bóng bóng trên thế,  
 cũng và nặng đó một người  
 mang vác tới.

Đanh Phết đã có những  
 gốc-trò, đạo cũ cũ đánh nó  
 bởi để đi. Một người sẽ chơi  
 độ bằng hai tay trước và cái  
 cứ từ đó không-không.  
 Chơi đánh Phết phải có sức  
 để mà mang rồi chỉ tay gốc  
 trò. Dùng những cây gỗ

## LỊCH VÀ MEMENTO 1945

1. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 2. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 3. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 4. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 5. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 6. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 7. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 8. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 9. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 10. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 11. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 12. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 13. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 14. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 15. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 16. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 17. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 18. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 19. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 20. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 21. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 22. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 23. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 24. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 25. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 26. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 27. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 28. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 29. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 30. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 31. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 32. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 33. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 34. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 35. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 36. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 37. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 38. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 39. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 40. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 41. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 42. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 43. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 44. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 45. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 46. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 47. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 48. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 49. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 50. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 51. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 52. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 53. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 54. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 55. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 56. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 57. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 58. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 59. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 60. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 61. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 62. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 63. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 64. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 65. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 66. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 67. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 68. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 69. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 70. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 71. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 72. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 73. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 74. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 75. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 76. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 77. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 78. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 79. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 80. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 81. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 82. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 83. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 84. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 85. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 86. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 87. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 88. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 89. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 90. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 91. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 92. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 93. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 94. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 95. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 96. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 97. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 98. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 99. CHỖ ĐÓNG CHỮ  
 100. CHỖ ĐÓNG CHỮ

thư ngỏ giải thường cho  
bên nào thắng thế.

Rồi Trung-Vương bị quân  
Mĩ-Việt như Đàng-Hàn  
đánh thua phải nhảy xuống  
sông gần-gang-tu-ân.  
Những nữ-tro, những nam  
trọng của Trung-Vương  
phần nhiều cũng đều tự sát  
ở gần trên các cơ  
tuần như Cao-Nguyên,  
Cao-lục-Chị; các nữ tướng  
Lê-Kiến đưa một lòng vì  
mức lâu trung. Các vị đó,  
sau khi chết phần nhiều đều  
được dân gian sùng bái và  
nhiều nơi có đền thờ. Riêng  
trưng Cao-Nguyên, sau khi  
lê-thất-tế trở về đã phạt  
Vinh-Trung ở Phong-Gián  
và đưa dân làng Thượng-  
Lập với lên và lập đền  
thờ.

Đã chỉ cho lại cái thời kỳ  
sanh-liệt của vua bà Trưng-  
vương, những ông có đầu thế  
sắc vị danh tướng về thời  
kỳ đầu cơ giữ lại tục đánh  
Phật, và cả nhiều làng  
không thờ những danh thần  
kỳ cũng có cái môn đư hi  
thứ vị này.

Nhưng dân làng không

Đã có bản:

**TREN GIỚI VẬT-CHẤT**  
của **LÊ-VÂN-PHÂN**  
— Một thẩm-kịch Tiên và Máu  
— Một thành công thể-thâm  
của lễ đả xây dựng sự-nghiệp  
trên tội ác. Giá 6p80  
Nhà xuất-bản **HƯƠNG-SƠN**  
715-716 - Phố Lê-thúc - HANOI

phải ở đầu đàn bà con gái  
cũng ra đóng nữ binh của  
bà Trưng để chơi đánh Phật  
nên ở làng Thượng-Lập,  
làng Biện-Dai cũng như ở  
nhiều làng khác, trai tráng  
phải thay nữ-binh để hiến  
diễn cái thú vui này trong  
ngày hội một thú vui hoạt  
động, âm t, 3 at và mạnh  
mẽ. Thật là sự ra Phật.  
Khi chơi Phật, thường vào  
ở khoảng đất rộng ở trước  
sân đình. Giữa khoảng đất  
rộng có một vòng tròn ở  
giữa. Đây là nơi để quả Phật  
trước cuộc vui. Ở hai đầu  
khoảng đất, có hai vòng tròn  
khác, đó là hai cái đích  
để đội bắn đưa Phật vào.  
Muốn giữ cái màn sắc của  
thời Trưng Vương, hai bên  
đánh Phật thường một bên  
giả làm đàn bà, một bên  
làm đàn ông.

Đánh Phật là một trò chơi  
lịch-sự, một trò chơi từ

**+ AI MUỐN BIẾT +**

Các thuốc và các sách điều trị  
đủ các chứng bệnh nam, phụ, lão, ấu  
theo hai khoa y học và bảo chế Đông  
Tây, hãy tới mua những sách thuốc  
do ông bà Lê-vân-Phân soạn và bảo  
chế sự, ở: nghiệp, trường Cao-đẳng  
y-học, chuyên khoa, về thuốc Nam  
Bắc, đã soạn và dịch ra (dược-  
sách nói về chữa bệnh phụ, dạ dày  
thận, tim, bệnh hoa liễu v. v. sách  
về sản phụ nói khoa độn nữ 15 1 bài  
Thư từ mua sách hoặc hỏi về thuốc  
non chữa bệnh xin ở:

Monsieur de Madame **LÊ-VÂN-PHÂN**  
Médecin-chef et pharmacien  
N°48, rue Ba-vi Sontdy-Toukio

ngàn xưa truyền lại để ăn  
sâu vào phong tục thì dự  
sự chơi Phật phải là trai  
tráng của hàng xã và cuộc  
vui phải có những lễ nghi  
bắt buộc của lễ thời.

Trước khi chơi Phật đến  
làng phải xin phép trước  
bản thờ bằng một đôi tam-  
đương, một đôi không xong  
thì phải xin hai ba đôi liền  
cho đến khi đức Thượng-  
Đàng ngài ưng nhất, âm  
nhất đương.

Lễ nghi đó tuy không ảnh-  
hưởng gì đến trẻ tuổi,  
nhưng lễ cả tục xưa không  
ai muốn bãi bỏ làm gì. Vì  
chúng Phật của ngày hội,  
cái đình đám rất nhiều là  
của cả trẻ-lẻ của cả tục-  
lập.

Hội Phật ngày nay ở các  
làng người ta vẫn giữ,  
nhưng những cuộc giã  
tái bằng bãi của ngày xưa  
thì hầu như không còn.

**TOÀN-ẢNH**

Vì nhiều bài, « Một  
phương-pháp tân-  
kỹ về nghề làm báo  
của người Âu-Mỹ »  
phải hoãn đăng một  
kỳ và sẽ đăng tiếp  
trong số sau.

**Mặt-trận Nga-Đức hồi 1914-18**

(Tiếp theo trang 5)

từ trên 750.000 bị bắt làm tù binh.  
Chiến hồi này là hồi Nga hoàng Nicolas II  
thần ra mặt trận cầm quân, chỉ trướng  
Alexisef giữ chức Tổng tham mưu.

**Cuộc đại tấn-công của Nga  
năm 1916**

Đến mùa xuân 1916, vì phải tấn công  
ở miền Verdun (Pháp), Đức rút một phần  
lớn quân ở phía đông sang phía tây. Đồng  
thời, Áo-Hung cũng đem quân xuống phía  
Nam để chống với quân Ý và đánh vào  
miền Trentin. Số quân Nga lúc này lại  
đồng loạt nhàn (140 sư đoàn đối với 86 sư  
đoàn Đức-Áo) và số chiến cụ cũng đầy đủ  
hơn trước. Nga bắt đầu khởi cuộc tấn  
công. Đạo quân tấn công mạnh nhất  
là đạo quân ở dưới quyền chỉ huy tướng  
Bronsilov. Đạo quân này đã phá vỡ mặt  
trận Đức-Áo trên một khoảng 300 cây số  
tuy rằng cơ nhiệm đạo quân là lợi vẫn không  
chỉn Nga không thể tiến được. Đó là cuộc  
đại tấn công Bronsilov mà tức dân người  
ta tưởng sẽ có số-già lớn. Nhưng đạo  
quân Bronsilov cũng chỉ tiến được độ 60  
cây số là dừng. Khi Đức đem thêm quân  
cửa viện ở phía Tây về và dùng những  
phương pháp phòng thủ tối tân rất hiệu  
quả thì mặt trận lại cũng đã được ngay.  
Đến cuối Aon 1916 thì cuộc tấn công đã  
đình chỉ ở trên khắp mặt trận. Cuộc đại  
tấn công 1916 đã là cho Nga bị thiệt hại rất  
lớn. Ở nhiều nơi người trên địa, các hàng  
rau-gia, hoặc bị cao hạ xuống đạo  
nang đong gạo quân lương. Một phần vì sự  
tấn công và cơ nhiệm tại địa người Tây  
đã có nước lượng số tình hại của Nga trong  
cuộc đại tấn công ba tháng hồi 1916 này  
đơn giản: 1.737.000 quân lính và 85.980 sĩ-  
quân.

Nhưng khi cuộc tấn công vừa đình chỉ thì  
điều lương-thực phẩm y đến những tin không  
vui hơn là dân sự thiệt hại của Nga mà  
người ta không hề nói tới. Vì thế mà 24  
Aon, Lê-môn tuyên chiến với Áo-Hung.  
Trái lại đồng chúng Nga biết rõ sự thiệt

hại rất quan hệ và dân Nga bắt đầu yếu sức,  
lo lắng và lo ý công phần về mặt và điều  
hải lực cũng một vai vụ thời nạn, trong các  
giới chạh phủ. Người ta nhớ đến việc  
Rasputine, một người dơi lố: giso-ai Nga  
đã hành động một cách tự do và rất phóng  
trông triều đình Nga-hoàng: Một cái gì  
thượng thư Nga lại bị tố cáo về tội ăn của  
dúi của ngoại quốc và tội phạm quốc.

Dân chúng nổi lòng công phần của một  
bước sang tháng Février 1917 đã bắt đầu có  
những cuộc nổi loạn. Đạn 2 Mars 1917, Nga-  
hoàng Nicolas II ở mặt trận giã về như một  
hình-dơ đã phải ký giấy thoái vị nhưng  
ngồi cho hoàng đế Michel. Khi Nga-hoàng  
thoại vị cũng không phải đổi máy vì chính  
nhà vua cũng thấy mọi việc và lo lắng.  
Hoàng đế Michel không dám nhận ngôi  
vương vì thấy trách nhiệm quá nặng nề.  
Cai-nhà-phe Kerensky là cai-nhà phủ tạm thời  
thứ nhất của nước Cộng-hòa. Nga định tiếp  
tục cuộc chiến-tranh. Trong suốt mùa hè  
Kerensky đi khắp mặt trận tìm bắt lợi ích  
lệ quân tinh để cho họ khởi nghị làng.

Tướng Bronsilov hồi này đã thay tướng  
Alexeef giữ chức Tổng tư-lệnh đạo quân  
chức một cuộc tấn công nữa, trên một mặt  
trận dài độ 50 cây số Bronsilov đã dùng  
rất nhiều đại-bại, người ta nơi đại bác đem  
ra trận chạh bắn mà không có số-gi  
nữa. Dự bị tấn công, Nga đã cho ban hàng  
trệu trái phá trong suốt bấy ngày. Đạn lư  
Jaillot thì chọt vào công sự một bất-dần.  
Trên một phần lớn mặt trận chỗ cho quân  
Nga đồng lên quân địch gặp lỗ lổ. Nhưng  
quân Đức - Áo càng ngày càng có kinh-  
nghiệm hơn về các phương-thủ nên cuộc tấn  
công thứ hai của tướng Bronsilov không  
có kết quả mấy. Cuộc tấn công ngày lư  
Jaillot bị thất bại, một cuộc tấn công thứ  
hai khởi vào ngày 3 Jaillot ở phía Nam tuy  
có lợi quả hơn nhưng rồi cũng vấp phải một  
phòng tuyến thứ hai kiên cố hơn.

Cái cũng thấy sự thiệt hại lớn mà không  
quả không là thế gì, một lần sang thì  
vọng lại lại khấp dân chúng Nga lại lại,



