

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

A234/4



Tuần-lễ Quốc-te

Sau khi quân Mỹ chiếm Aix-en-Chapelle, thành phố mặt trận Tây Âu có vẻ rất yên tĩnh, trừ khu cửa sông Leie và khu quân Đức vẫn cố giữ để tay thương cho sau đồng minh dùng hải cảng Anvers, một hải cảng lớn của Bỉ để tiếp tế cho các đạo quân ở phía bắc mặt trận Tây Âu. Trong khu này, các tên đánh giá rất là kịch liệt, quân Giang-dai ở khu bao-đảo Beveland tiến về phía Tây và sau đó được với các đạo quân Anh do họ lên miến bộ bắc. Phía nam của sông Leie, quân Giang-dai đã chiếm Kattendijke và Zuidwolde và chiếm cả Gooch thịnh ty lâm Beveland. Ở khu phía Nam sông Meuse, quân đồng minh tiến trên khắp mặt trận và từ đây bắt đầu đường mòn Drente-Hosendarp cũng chiếm Breda. Quán Đức trong các khu phía tây Hà Lan vẫn tiếp tục phản công. Tuy đồng minh đã chiếm song cá nước Bỉ, ở khu Aix-en-Chapelle, lực lượng chính của quân Mỹ chỉ mới tiến được trong miền Luneville.

Một điều đáng chú ý là trên khắp mặt trận Tây Âu sau này, ngày giờ mưa, mặt trăng lấp ló, từ sáng sớm 30 October đến nay bắt đầu rơi vào đây có đất đai và cây cỏ, lính Mỹ và các xí-xát Nam và lính thuộc địa Úc đã bắt đầu khai chiến. Trên chiến trường này tháng 10-1944-1945 lại sắp bắt đầu.

Ở mặt trận phía đông, trên khắp mặt trận từ Nga đến Nam Tư, Hổng quân vẫn tiến như cũ, bờ biển Baltic trong khu Lithuania (Lithuan), quân Đức đã rút lui, bỏ thành Antz, thành Phố cung điện công của Nga sau, với vũ khí hét hét đã bị bắt, bị bắt sống và bị bắt. Đức không chiến với họ. Cao Thống chế Göring, Bộ trưởng Guderian và dân Bonisberg đã chịu một phần thua trận do Đông Phổ, lỵ binh Ba Lan của Nga vẫn đánh tan tan Prague vào Warsaw. Trên đất Liệp

và Hung quân Nga vẫn cầm Ô-Hồng vừa rải ra trước hố lò, Tri-Nam-ta, tên quân của Thủ tướng Hitler vừa chiếm hải cảng Split và ca-mico họ bắc Dalmatia dài 200 cây số.

Ở Hà-lap, dàn quân và quân Anh đã tiến đến miến Larissa và quân Đức đã bỏ hải cảng Salonicque.

Về trại thái binh dương, theo tin mới báo Mỹ thì số quân đồ bộ ở khu đảo Leyte (Philippines) có tới 250.000 người và 1.500.000 tan chiến tranh đã tài 325.000 tấn chiến xa. Trong Nhật nói số quân Mỹ 400.000 bộ ở đảo Leyte có độ 4 sư đoàn (chiếm 100.000 người) hiện đã bám được lên đảo nhưng bị quân Nhật phả công dữ dội và bắt bớ, bắt thủy và máy không nên tính toán đạo quân do hiện rất nguy ngập. Trong vịnh Leyte đã diễn ra một trận thủy không chiến rất lớn, số chiến hạm của Mỹ bị đánh ở đây là 111 ngày 25 October đã tài 55 chiếc. Ngoài ra số tàu vận tải của đồng minh bị đánh chìm không phải là ít. Hiện nay cả hạm đội Mỹ và hạm đội Úc cháu đang rồng vào vịnh Leyte để tiếp tế cho các đạo quân đã bám được lên bờ ở khu đảo Tacloban. Trên Phi-lippines là một trận rất lớn.

Về chính trị, hội-nghị Mac-tu-khoa giữa Anh và Nga đã kết-đầu. Thủ tướng Churchill đã tuyên bố trước Hạ nghị viện rằng kết quả hội-nghị do tuy chưa nói rõ được nhưng ông tin chắc rằng sự Hỗn loạn giữa các nước đồng-minh sẽ rất bị chênh. Tại hội nghị đã bàn về các vấn đề Hà-lap, Nam-tu, Bảo Lô và Ba-lai và chức các vấn đề do sẽ được giải quyết một cách thỏa thuận và ông mong rằng hai hai Thủ tướng chính phủ Ba-lan hành can ở Leningrad sẽ có thể trở về Ba-lan lập một chính phủ Ba-lan; cả các đồng minh ta và nhân Ông Churchill, báo tin là may mắn cho là sẽ có một hội-nghị giữa ô-ví q-iso trưởng Anh, Nga, Mỹ Ông Eden ở Hội-nghị Mac-tu-khoa và đã qua Cairo và sang Nhâ-nh-đa-đa-đa; các mìn-jô khác quên Ba-nhi-đa.

Hop với điều cũn của Nga và Ho-ly kỵ xong ở Mac-tu-khoa có cả đại diện Anh, Mỹ và Nga.

Võ-duy Thanh người biết có mồ than Hongay trước nhất

Trong số ít nhiều người
ở đời Tự-đức, đang gọi là
bậc chí sĩ thức thời, là nhà
cửu-học mà có tu-tưởng
mới, ta nên khen ông Võ-duy-
Thanh là một.

Nói về học-thức, nói về
nhiệt-lâm yêu-nước, Võ-
duy-Thanh không kém gì
Nguyễn-trường Tô, Bùi-
Viện, Bùi-Phảng, mà đến
chỗ ức uất không gấp thời,
không thi-thố được chí-
nguyên, cũng không khác
gi nhau.

Người ta đã biết các ông
kia nhiều rồi, ở đây chúng
tôi muốn nói riêng về ông
Võ-duy Thanh.

Ông là người làng Kim-
bồng, huyện Yên-khanh,
tỉnh Ninh-bình, sinh năm
đinh-mão, Gia-long lục-
niên, nhằm tay-lịch 1807.
Cha mài sörn, bà mẹ cùng
người anh cả chăm nom
cho ông đi học, mặc dù
gia-deo bần hèn thênh

Tuy vậy, khôn-cứ bắt
phải lao-dao mãi, hinkel như
kết-kết khich người tài,
không muốn cho thành
danh, đặc-chí ngay. Lần nào
thần-dồng thi-hạch cũng
đang số-một, thế mà vác
lều chông-đi tranh-leo giật
giải ở trường-Nam, đều thất
vọng-trở về. Cảnh nhà-tùng
bản, thi-cử ngã luôn bốn
keo, ông đã chán-nản,
muốn xếp-bát-nghien để
sinh-nhai cay-cuốc, không
thích-theo đuổi khoa-bằng
công-danh-gì-nữa.

Song, mẹ và anh-cô
khuyên khich ông phải tiếp-
tiếp việc học, chẳng đỗ khoa
này thi khoa khác. Người
ta truyền tung-bài-thơ dưới
đây-e-a-ông, tả cảnh nghèo
túng mà ngụ khâu-khi quyết
đỗ khôi-nguyên mới thoái.

Cái tùng xem ra tệ-nết-ông,
Có ai là bực-thứ-nhì không?
Quá tráng-kéo-sắn, liệu không hết,
Ngày-tháng vẫn xoay-nỗi-chỗng-cung

Rồi-lại hóng luân-hai
khoa thi-hội, chờ-tới-khoa
hội-hi-nam-tân-hội, niên
niệu Tự-đức thứ-tri, ông
định-chắc-lai học-mình-phải
lấy-cờ-biển-hoàng-giáp-liên
sí là thấp-lâm-rồi, không
ngờ-só-mệnh-trò-trêu, chỉ
chờ đỗ phò-bằng-khoa-äy,
muốn đt-dành-cho-ông
một-sự-ký-ngô-sau-nay.

Quả-nhiên, cách đó-it-lâu,
vua-mồ-khoa thi Nhâ-si đè
kén-lấy người-bác-học, dù
đỗ-cũng được-dự-thi, ông
Võ-duy Thanh vào kinh
ứng-chẽ.

Dẫu-bài-khó-khăn, quyền
ông-hay-nhất, vua-Tự-đức
rất-tan-thưởng, lấy-ông đỗ
Bảng-nhớn.

Lê-triệu-Nguyễn từ-xưa
không-lấy-ai, đỗ-Trạng-
nguyễn-bao giờ, chỉ-có-từ
Bảng-nhớn-trò-xuống.
Trong-lời-châu-du, vua-Tự-
đức-nói-ông-Võ-duy Thanh
đỗ-Bảng-nhớn-khoa thi-khó
khăn-nay-cũng-như-Trạng-

người biết có mồ thanh gay trước nhất

Trong số rất nhiều người ở đời Tự-đức, đang gọi là bực chí-sĩ thức thời, là nhữ cựu-học mà có lù-tưởng mới, ta nên khen ông Võ-duy-Thanh là một.

Nói về học-thức, nói về nhiệt-tâm yêu-nước, Võ-duy-Thanh không kém gì Nguyễn-trường Tô, Bùi-Viên, Bùi-Hùng, mà đến chỗ ức uất không gặp thời, không thi-thố được chí-nghị-en, cũng không khác gì nhau.

Người ta đã biết đọc ông kia nhiều rồi, ở đây chúng tôi muốn nói riêng về ông Võ-duy Thanh.

Ông là người làng Kim-bồng, huyện Yên-khanh, tỉnh Ninh-bình, sinh năm dinh-mão, Gia-long lục-niên, nhằm tết-lịch 1807. Cha mất sớm, bà mẹ cũng

Tuy vậy, khou-cử bắt phải lao-dao mãi, hình như khieu-khich người tai, không muốn cho thach danl, đặc chí ngay. Lần nào tham-dồng thi hạch cũng đứng số một, thế mà vác lều chong-di tranh leo giật giải ở trường Nam, đều thất vọng trỏ-về. Cảnh nhà túng bẩn, thi-cử ngã luôn bốn keo, ông đã chán nản, muốn xếp bát-nghien để sinh-nhai cây enoc, không thích theo đuổi khoa báng công danh gì nữa.

Song, mẹ và anh em khuyên khich ông phải tiếp-lục việc học, chẳng đỗ khoa này thi khoa khác. Người ta truyền tung bài thơ dưới đây của ông, tả cảnh nghèo túng mà ngụ khau-khi quyet đỗ khoi-nguyen moi thoai.

Rồi lại hỏng luôn hai khoa thi hỏi, chờ tới khoa hỏi-hi-năm tân-hợi, niên hiệu Tự-đức thứ tư, ông định-chắc tài-hoc mình phải lấy cờ biển hoang-giáp tiền-si là thấp lầm rì, không ngờ số mènh trờ-trêu, chỉ chó đỗ phó-bảng khoa ấy, muốn đt dành cho ông một sự kỵ-ngo sau nǎng.

Quả nhiên, cách đó ít lâu, vua mở khoa thi Nhã-si để kén lây người bác-học, dù đỗ cũng được dự thi, ông Võ-duy Thanh vào kinh ứng-ché.

Dẫn bài khò khǎn, quyền ông hay nhất, vua Tự-đức rất tan-thưởng, lấy ông đỗ Bảng-nhơn.

Lê triều Nguyễn từ xưa không lấy ai đỗ Trung-nghen bao giờ, chỉ có từ Bảng-nhơn trờ-tréo.

Võ-duy Thanh

người biết có mồ than Hongay trước nhất

Trong số ít nhiều người
ở đời Tu-đức, đang gọi là
bực chí sĩ thức thời, là nhữ
cựu-học mà có tu-tưởng
mới, là nến kẽ ông Võ-duy-
Thanh là một.

Nói về học-thức, nói về
nhiệt-lâm yêu nước, Võ-
duy-Thanh không kém gì
Nguyễn-trưởng Tô, Bùi-
Viên, Bùi-Phảng, mà đến
chỗ ác uất không gấp thời,
không thi-thố được chì-
nguyên, cũng không khác
gi nhau.

Người ta đã biết các ông
kia nhiều rồi, ở đây chúng
tôi muốn nói riêng về ông
Võ-duy Thanh.

Ông là người làng Kim-
bồng, huyện Yên-khanh,
tỉnh Ninh-bình, sinh năm
đinh-mão, Gia-long lục-
niên, nhằm tết-lịch 1807.
Cha mài sóm, bà mẹ cùng
người anh cả chăm nom
cho ông dì-ho, mặc dù
gia-đeo bần hàn thanh
bach.

Tuy vậy, khoa-cử bắt
phải lao-dao mãi, hình như
không khích người tài,
không muốn cho thành
danl, đặc chí ngày. Lần nào
thần-dồng thi hạch cũng
đứng số một, thế mà vác
lều chông di tranh leo giặt
giải ở trường Nam, đều thất
vọng trở về. Cảnh nhà tung
bản, thi-cử ngã luôn bốn
keo, ông đã chán nản,
muốn xếp đát nụ-hiện để
sinh-nhai cày cuốc, không
thích theo đuổi khoa bảng
công danh gì nữa.

Song, mẹ và anh cõ
khuyên khích ông phải tiếp-
luc việc học, chênh đỡ khoa
này thi khoa khác. Người
ta truyền tung bài thơ dưới
đây c. a ông, là cảnh nghèo
tung mà ngụ khêu-khi quyet
đỗ khôi-nguyên mới thời.

Cái tung xem ra độ nrất ông,
Có ai là bực thử nhì không?
Ô ô trong kẽ sắn liêu không hối,
Ngày tháng vẫn xoay mãi chẳng dừng

Rồi lại hỏng luôn hai
khoa thi hôi, chờ tới khoa
hôi-hi năm tân-hợi, niên
niệu Tu-đức thứ tư, ông
định chắc lui học mình phải
lấy cõ biếu hoang-giáp liền
sẽ là thấp lâm rồi, không
ngờ số mệnh trờ trêu, chí
chó đỗ phó-bảng khoa ấy,
muốn đt dành cho ông
một sự kỵ-ngô sau này.

Quả nhiên, cách đó ít lâu,
vua mở khoa thi Nhã-sĩ để
kén lagg người bắc-học, dù
đỗ cũng được dự thi, ông
Võ-duy Thanh vào kinh
unting ché.

Dẫu bài khó khăn, quyền
ông hay nhất, vua Tu-đức
rất tân-thưởng, lấy ông đỗ
Bảng-nhohn.

Lê triều Nguyễn từ xưa
không lấy ai đỗ Trung-
nguyên bao giờ, chỉ có từ
Bảng-nhohn trờ xuorg.
Trong lời chát dn, vua Tu-
đức nói ông Võ-duy Thanh
đỗ Bảng-nhohn khoa thi kh

thi nói cùng bài ngát. Lời
khi quốc gia hàn su,
đường giao thông đã bị
cắt đứt, bấy giờ công cuộc
tiếp tê binh lương cung
phải đoạn tuyệt, trong
ngày không cứu viện được
nhau. Vả lại, đất nước ta
suốt từ bắc vào nam đều
tập giáp dải-dương, ngoại
địch có thể lên bộ châ náo
cũng được cả. Bởi thế,
việc phòng thủ bờ biển là
việc rất khẩn yếu. Tá nèn
cần kíp tă-chức một đội
hai quân chiến-thuyền
theo lối mới, và có lực
lượng thô mảnh, thi mới
chẳng giữ được ngoại-xâm
và bờ biển xảy đến

v. v. n.

Ông lại xin nhà vua vì
nước tuy thời, nâng cao
quyền hành địa-đi của các
quan vò và khuyến khích
dân ham-chuong-vô-học.
Người ta nói đương-thời
ông Phù-Viện di Hóng-
cảng kinh doanh việc thông
thương và nghĩa cừu về
hai-quân (tă-chức), chính là
được tu-tuồng cừu thời
của ông Võ-đuy Thanh thực
giúp cảm-khích vậy.

Chẳng những hàn-tam
trắng mà thôi, ông lại có

tảng đá để đẽo và mài
gỗ-nhiên dẽo ở dưới đất
lên, cho là mồi quái vật.

Vua hép dinh-phản, hỏi
xem có ông nào thông-thạo
đắc-học biết cục đá đẽo này
là qì không? Nội triều-thần
thì nhìn nhau, bảo là quái
thạch, duy có ông Võ-đuy
Thanh hiểu biết nó là một
vật quý báu hữu dụng nhất
hang mà quả đât tảng-hảo
loài người. Ông tâu:

— Hè thán nhớ lại cõi-thư
đã từng nói tới thù đá này.
Lúc Hán Võ-đé khơi hồ Côn
minh, đào lên được một
tảng, đưa hỏi mọi thợ chùa
Tây-ore, ông này bảo là
quả đât trai-nhiên pheu-hien
thien, bởi lẽ đẹp và mà
thành ra thế.

Doan, ông tay chô mình
hiểu biết, giảng nghĩa như
một nhà khoa-học đời nay,
nói rằng từ lúc khai-thiên
lập đị, quả đât ta trai qua
không biết bao nhiêu cuộc
biến-thiên. Mỗi cuộc biến
thiên chôn vùi và sô cây cối
từng rủ xuống dưới đất sâu
Nhưng lập đài ấy dần dần
rulan lại, thành ra hanh đá.
Than đá vỉa sô ràng nhau

ra lán nơi xem zel, rồi ta
đóng góp cho Kháng Giang Xứ

nhìn làn sôm báu để trao lại.

Tính đến năm 1858, trước
khi nước Pháp đặt cuộc
Bảo-hò ở xứ Bắc ngoài ba
thục năm, ông Võ-đuy-
Thanh đã biêt ở Quang-yan
cả mỏ than đá và giục nhà
vua nên sớm khai thác lợi
dụng nguồn lợi thiên-nhiên
để kéo hoát. Vẫn biết lác
bấy giờ nước ta dù có
muốn tự khai lăg mỏ than
Hongay cũng chẳng đủ nhân
tài chuyên môn và khai-truong
pháp cần dùng, nhưng mà
nói sự hiểu biết của ông Võ-
đuy-Thanh thật làm vui sang
cho nhà nho đương thời
mà người ta vẫn két an
không có máy may tri-thức
khoa-hoc.

Văn-chương ông cũng có
tôi-trí lối, lão-hơn người,
Hiện nay nhiều bài văn-nôm
của ông vẫn được truyền-
tung.

Ví dụ bài thơ- Liêu-hanh
- đông Nguyễn-trí-Petrus,
- giữa năm Tu-đức 13 (1860)
- vang-môn dom binh vao
- Gia-dinh quan-thi:
- Non nước vỉ đâu tên nay?
- Bà tài sinh-lô nô ai hay?

Rồi ném nhặt cá không lú ché,
quang tuylết lóng xưa chẳng dài
thay.

Khi lát kinh phục chia,
ông đang qua đê hết, lại

lát kinh đê đang ngự
kinh, ông xin phép về thăm
cõi hương, vua Tu-đe biêt
rõ tài học văn-chương era
ông, bèn giao cho công việc
khao-sát ai-tich cõi-dò của
vua Bình-Liên-hoàng v.v.
thanh đê kinh đê đang ngự
lát.

Khi lát kinh phục chia,
ông đang qua đê hết, lại

Xét lại giá trị của thơ Đường

Nhìn về thơ Đường, từ ngày có bài-chí Quốc-văn, đã có nhiều nhà trích-dịch ra quốc-văn, hoặc cũng theo thể thơ Đường, hoặc dịch ra lối lục-bát hay lối lục-bát giàn, thật, gần đây lại có mấy nhà sưu-tập lì vè thơ Đường đối với quốc-văn, đã từng có bài chủ: Anh-huống, đó là một điều hiển nhiên ai cũng rõ ràng như nhau thế. Nhưng xét ra thơ Đường xuất hiện ở vào lúc văn học Trung-quốc tới kỳ cực thịnh, đã chiếm một vị-trí trong nền văn-học - sú Trung-quốc, muốn biết rõ tại-nghiên cùng sự phát-triển của nó không phải chỉ xem mỗi số ít bài văn-vật mà có thể biết được. Nay tôi xin tham khảo cả sách sưu-tập về thơ Đường của Tân, làm sao rz mục này chia ra từng chương, để công hiến các bạn, cũng có cái nhã-thú bao-dec thơ Đường, nhất là có cái chí săn học muốn nghiên-cứu về thơ Đường vậy.

Đường-thi trên lịch-sử văn-học Trung-quốc

Muốn hiểu rõ Đường-thi với lịch-sử văn-học Trung-quốc đã có rị-trí và giá-trị như thế nào, xin chú ý đến ba điều sau này:

1. Sự hiểu-lầm của các người
mùa nay đối với thơ Đường

Người Trung-quốc thường nói: « Đường-thi, Tân-thi, Hán-văn-chu » nghĩa là thơ đời Đường, thi đời Tân, văn-chuong đời Han là ba thứ sĩ-cang phái nhất là ba phái lớn nhất trong lịch-sử văn-học

huôn-cười và có lý thấu: « Một vị tú-tài nhân-binh-phẩm thơ của một vị tú-nho, thấy có nhiều câu hay, liền vỗ đùi khen rằng :

— Thơ là 'tho Tống'!

Vị tú-aho đang cao-hứng, bỗng cầm mặt-lai rồi ra vẻ túc-giận lâm-không-thê-cứu được, liền vùng dậy giơ tay-kênh-cánh đậm vào mặt ông-tú Ông-tú không ngó bị đánh, súng túc-giận và súng tê-hồi:

— Sao vó-cô-éng-lại giờ-thú-dream-hành hùng-lôi như 'hết'. Nếu không là kè-càn-dõ thi là kè-bi-hệ-diễn-cuồng.

Vì-tú-nho vẫn chưa người can-giả, mắng-mè nói rằng:

— Ông hão-tho-tôi là thơ Tống, thi-ta-ông-khinh-bi-éi-quá, không-biết-lỗi, lại-có-tách-tôi-vô-lẽ à?

Nhà-nói, ông ta-danh-chịu-im không-còn-biết-nói-ra-sao-nữa.

Coi-dó dù-biết-lòng-quá-tin và túy-thien của người-Tan-trước-kia là 'hết', thực-rà với văn-học-sú Trung-quốc địa-vị-tho-Tống có phát-quá là kém-hết như thế đâu, chí-vi-bài-chú « Đường-thi » từ xưa đã thành-cần-nói-khẩu-của-hầu-hết-người-trong-nước,

nếu-trong-đó người-thường-chi-biết-có-tho-Duong-không-còn-biết-có-tho-Tống và tho-cát-dịch-nữa. Cố-dieu-tho-Duong-dâ-hanh-một-khoa-hiện-nối-dot, mấy-tuần-năm-nay-rồi, người-trước, đến người-sau, theo-nhau-mà-nói, không-hết-ai-kết-lại-ý

nghe-sán-bản-của-tho-Duong-rx-sao, mà-ý-ngoai-luog, ghi-nhị-thu-của-tho-Duong, ghi-thu-kém-lam-và:

Ông NGUYỄN-NGỌC-CHƯƠNG
NHÀ XUẤT-BẢN

Ngày - Mới

151 đường Henri d'Orléans - HANOI

lâm-sy. Như-năm-trước-day, một-trường-Sai-hoc-ở-Trung-quốc, mở-kỳ-hach-Máy-hoc-trò-vào-hoc, 'rò'-ra-mãi-dè-mục-hồi: « Thi-cu Trung-quốc, nên-ké-dời-nào-là-hay-nhất? » Thi-Buông? Thi-Tống? Thi-Minh? Thi-Thanh? Kết-cục-các-bài-lâm-như-thê-mới-là-trung-của-các-quan-châm-trường. Nhưng-tho-Buông-có-phai-vượt-hết-các-dời-nào-là-hay-nhất-không? Muốn-dập-dâng-câu-sy, cần-phai-nghiên-cứu-kỹ-càng-lâm.

cũng-có-chiết-bài-không-thể-dợt-duoc. Đến-cứ-như-bài-tho-của-Tào-Buông, có-những-râu:

« Niên-thiều-anh-hùng-hảo-trương-phu-nghĩa-là:

Anh-hùng-tuoi-té-lát-trương-phu-A-nay-mong-làm-chap-kim-ngo(1)

Thơ-như-bé-chẳng-nhưng-lời-văn-quê-kết-mà-y-cũng-tâm-thuong; còn-gói-đi-hay-thê-nào-duoc. Lại-nhưng-câu-dâng-cười-nhất-trong-các-tho-tuyet-sú-của-người-Buông, nau-nhưng-câu:

« Nhàn-chú-nhan-thien-thi-thien-gia » Nghĩa-là:

Đức-sua, quan-lòn-là-nhà-lhán-và-câu:

« Môi-phong-vi-chủ-các-ma-nha » Nghĩa-là:

Ông-mặt-đi-chúa-đều-mai-nanh.

Càng-nhưng-câu:

« Ni-ược-giao-quá-khách-dâ-lai-hết-Thái-tân-Thương-son-chi-xác-hoa » Nghĩa-là:

Nếu-dâ-khach-quá-dieu-dân-đi-Nai-Thuong-hai-hết-hoa-chi-xac

và-nhưng-câu:

« Lu-ông-nhân-ương-dỗi-cô-nogn-ngr-Tân-khai-duy-ăn-lợt-té-thanh » Nghĩa-là:

Hai-ly-guai-nhim-rhau-chang-nói-chuyen-su-đi-ngay-cô-phe-tieng-qi-lot

và-nhưng-câu:

« Kim-tr-đu-huu-luu-kim-trien-lap-Minh-nhat-sau-lai-minh-n-dot-duong » Nghĩa-là:

Sóm-nay-có-mogn-vâm-nay-zay-Ngây-mogn-sán-dến-nay-mai-chu

Thi-như-lết-clăg-biển-cá-chi-gia-hay-giờ-ngoai-ra-sao-lai-ha-bút-viết-rx, người-dot-sau-nhân-hay-thê-tào-mà-lai-truyen-cung? Ngày-thu-Đô-Phái-một-biển-lớp-hay

Thứ nhất kết giao từ hoàng cấm
Hoàng cấm bắt đe giao bắt thảm
Tung linh nhiên nặc làm lương hứa.
Chung thi du-du hành lè làm.

Nghĩa là :

Người đời kết choi cần có tiền
Tần chảng và naien chơi chảng vùn
Đó sẽ vắng lời hứa phai làm
Như khách qua đường thường di liên
Lại như Trà quang-Nghĩa có tiếng khen
lòn và các bài thơ son-thúy, nhưng có
một bài vịnh short ở sau, người sau dù bảo
vịnh son-thúy như là thơ đỡ, hiểu làm sao
được, là huy đec coi :

« Son trung hứa lưu thủy

Tả vẫn bút tri danh

Anh dịa vi thiền-sắc

Phi hưng tíc võ-thanh

Quyết lai thâm giàm mẫn

Phản xuôi tiễn tri bình

Nghĩa là :

Trong núi có nước chảy

Hồi chảng biêt là gi

Anh xuông là sắc giới

Bay lên làm tiếng mưa

Quay lại khe sau đây

Chia ra eo phô phảng

Thi cửu Ba-ten-Đi như bài « Thái-binh
nhạc » cũng không phải là thơ hay, hãy
đọc xem :

a) Tác phong thường Việt-kiem

Thái-binh cách-lên-binh

Thánh-niên trường như lửu

Hà un bát-bát-bát

Nghĩa là :

Năm được mùa vẫn tiết kiệm, buồm gien ôn
lai trên bờ biển khi long vua ngài nay
khép, là gì không thất bình.

Bà đeo là những thơ bao lạy viết nên
thết ra những thi con đê hồn thi nhau,
không phải là it, nếu chỉ lấy một số ít bài
hay mà bảo họ Đường hơn cả các thời-đại,
thì là điều nhảm hùa nông-nỗi này.

Họt có người nói trong Đường-thi có
nhìn có nhiều thơ đó, nhưng cứ theo đại-di
và thi-nhân mà nói, già lài và lão của họ tự
đến thi-nhân các thời-đại, như Lý-Bach
và Tống-Đen, Đỗ-Phủ trong là thi-nhân,
còn là những thi-nhân vĩ-dai mà các thời-

ĐIỂM-chó-Đường là gì :

« Lòng ai-quốc của nhân
dân - ẩn eon thi tổ-quốc
vẫn còn mãi mãi »

đại khác không có; ngoài đó ra như Vương-Duy, Bach-cu-Di, Han-Dũ, Lý-Hạ, đều
chẳng những chí là thi-nhân một đời mà
thôi. Nếu lại nói đến về phong-phù của
các tác-gia danh-qui, thì các thời-đại khác
thì sao sánh kịp,

Lộn điều ấy đương như phai idam, nhưng
rết kỹ ra cũng là sai lầm lầm. Nếu đem
thêm vào các thời-đại mà so-sánh để thế
nói Lý-Bô ở trên được Tào-Tháo, Bác-
Tiêm, đời Tân không? Nhưng người thiên
và tuân-diem phuộc rõ, bảo Lý-Bô rõ-chẳng
hàng Tà-linh-Vân (tôi Tầu), kém Tào,
Đào còn xa, đó cũng là ý-hiện thiên-tích;
nhưng ta cũng không thể nói Lý-Bô
là một đại thi-nhân tuyệt-hoa không-tiền.
Lý-Bô tên như thế, nếu là các người còn
kém Lý-Bô, thì không cần nói lời.

b) Đường-thi quả là rất-thịnh-v? — Nói
đến số-điều thi Đường-thi thang-phai-v? — Số
cứ số-điều trong Toàn-Diễn Đường-thi-lêp, số
tác giả rõ-điều hơn 2200 người, số thi-cứ tối
hơn 48.900 bài. Do chỉ vào khoảng có 300
năm, mà số thi-lưu truyền ở nay, đã có
một lòng lượng gấp mấy là khi có kinh Thi
đến đời Lyc-trieu hơn một ngàn năm! Số
phát-triển lén-lẹo ấy, ở trên bối-tranh Trung
quốc thực-mô mỗi kỷ nguyên mới. Nhưng
chúng ta nên có ý chí cho rằng thi-cá
Trung-quốc không có-điều nhảm hùa đó
Đường-lai là iêm-to. Cứ xét theo tập Ngu
định-la triền-thi đó, Thành-cô liệt-kết như
sau này :

Thi Tống 78 quyển, tác giả 882 người.
Thi Kim 25 quyển, tác giả 321 người.

Thi Nguyễn 81 quyển, tác giả 1197 người.

Thi Minh 128 quyển, tác giả 3400 người.

Số统计 theo số-điều ấy, thi-cá Tống
hết-suy, Triển-Kim chỉ chiếm-cứ có-một
bắc-Trung-quốc, chưa từng lấy được
còn Giang-nam (phía nam của Đường-thi)
vẫn với tối-đẹp, nên thi-cá không

được phát-dai, còn đời Nguyễn vẫn bước
chi bằng được một phần ba đời Đường, và
cái xu-hỗ vẫn-dẫn bay giờ đã thiên-thuỷ và
ly khác, mà số-điều thi-nhân lại có được
bằng-nhà đời Đường. Số-nhiều thi-nhân
đời Minh so với đời Đường, lại tăng được
một phần ba. Bùi-thầy sao phát-dai của thi-
ca chung với thời-gian nhau-một cuộc tiến
hóa chính-lí-lệ, Đường-thi chẳng qua chỉ
là gãy-nêu một thời-dai liên-phong và tr
phát-dai của thi-cá Trung-quốc mà thôi.

Và trong tập Ngu-dinh-la triền-thi có nói
rằng : « còn và su-loc cái-sỏi, kèo-chon
tinh-hoa, hợp-cá số-thi-hay-triều làm-một
tập-lon, lại là việc không-thể làm được » ;
lại nói : « Cát-cát phan-hết được-hồng-lại
hay-hay, gop-nết-thien-lon, chung-chung
tac-gia được-xet-lai một-cách-dien-dang-dé
biểu-dương với doi-san... » ; và ibay-an
biển-chép (trong Tự-triền-thi-hay, ibay-an) vè
hàng-khung-hay-thi-khung-phai-thi
co-chieng-ky. Mí-ay-thien-nat ve thi-cá,
cái-kè-dai-minh, đã rõ-ràng với Đường-thi
không-thể-kip-duoc. Điều-này ta thường
nhìn Đường-thi rất-thịnh-chung-lai là diễn
không-dang-thue-vay.

Bà vạch rõ cái-quan-niệm-axi-lum của
người-huống-noi với Đường-thi là từ-tu-ti
nay, nhân-dâ-lai tiền-them-một-huống-nói,
hái-trái cái-quan-niệm-truyền-thông-vè
Đường-thi-sau-bài-thay-ván-nhâm-heo-đi.
Vì sự-hiển-lâm-của người-huống-vè Đường
thi, chí-lâm-chó-chung-lai-hai-vào-chó-sai
lâm-thuởng-thuc; còn-dền cái-quan-niệm
truyền-thông-kí, hứa-sinh-ra-đi-chung
tại-gi-rất-lon cho chúng là-ogniend-của Đường
thi và hiến-giải Đường-thi. Các-người-nói
nói, có-người-nói Đường-thi-điển-axi-đi-đi
tong-tu-hay-có-người-nói : « thi-thi-cá
người Đường, nêu-giỏi-phu-nhieu-sai »,
có-người-nói : « Đường-thi-chu-tinh », có
người-nói : « Đường-thi-nhân-axi », có-người-nói
« Đường-thi là-cúc-thi-ti-hung », có
người-nói : « Chỗ-hay-nhất-của Đường
thi, chí-ở-chỗ-hay-nhất-cam-ba-ma-ri
sai ».

.. Những-quan-niệm ly-ky-có-quai-về
Đường-thi-nhân-thi-dâ-lì-người-ox-nhà

leo cái-bộ-mặt « văn-học-chinh-lóng » vào
cho-tho Đường, tự-khiến-phát-hay được
những-nhà-nhận-thấy-sai-lầm-mà-họ-không
tự-biết; diễn-nhận-thấy-đây-chẳng-nhưng
gái-không-deang-vào-chỗ-sau, lại-lâm-cho
ý-nghĩa-đi-đặc-chất-của Đường-thi-khi-dâ-lì
vui-đẹp-di. Cuốn Thwang-nuong-thi-thoai
của Nghiem-Vu-đoi-Tong, có-nói
rằng :

« Trước-khi cái-thuyết « Đường-thi »
chưa-xuống-ra, cái-dạo-sun Đường-thi
hoặc-có-lúc-còn được-tô-rõ, từ-khi-đã
xuống-ra cái-thì-gọi-là-thì Đường-thi-vòi,
thì-người-di-học-biết-là Đường-thi-thu-theo
đó-mà-thôi, do-chang-phai-là-su-rất
không-thay-cho-thi-dao-rù? »

Nghiem-Vu là người từ-dời Tông-đã-có
diện-phân-nan-Ng. Đến-các-nơi-Minh,
Thánh-nhưng-thuyết-tâm-hay-nói-lại-về
Đường-thi-lại-càng-nhieu, lại-lý-mình-là
truyền-thuyết-chinh-thống, khiến-cho-cái
diện-mục-bản-lai-của Đường-thi-không
nay-nay-bi-tiến-di-mất. Chúng ta ngày
nay-cần-phai-bài-trái-những-lâu-diệu
truyền-tuồng-ký, nói Đường-thi-cái-điển
không-nên-theo-những-đi-nói-đi-hay.
Chúng là-nếu-hoán-toán-dùng-còn-mãi-nhà
văn-học-hiển-điển-lại-gi-ir-cá
Đường-thi-hay-mỗi-khối-cho-thì-diển-xét
nhận-cá-chung-lai-không-dâ-mỗi-mà
quang-hue-lieu-tai-ran-mi-có-về-phát-hiển
mới-vậy.

SD-810



Bùi-thi Xuân

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT của HỒNG-PHONG

IV

Còn cop làm mới

Sau khi bình-yên qua đèo
Đại-lãnh, khách cưỡi nón pha trò với các
ông lão:

— Nhó, các ông kiêm lại da thịt xem có
ai sút mè gi đê lôi xin lấy mang thường
mang cho nào?

— Ông không ạ! Các lão đồng thanh
đáp. Đa ta ông hò-vé anh em chúng tôi
qua đèo được vạn sự bình yên... Thật là
may quá, chẳng gặp ông thi không khéo
chúng tôi phải ngủ dở lại bên kia đến
sáng mai.

— Vậy thi bây giờ các ông cho tôi
sống, để tôi đi việc tôi chứ?

— Hảm không dám ạ, ông dạy quá lời...
Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn và xin
chúc ông đi cho công việc được như ý.
[bạch-bi-sơn trong thấy kia, nhưng đường
khuất khuất cũng lui xa, ông đi kéo troi
sắp lối matsu]

Thế rồi non lài buôn quay bồ di thẳng,
còn khách thi thức ngựa rẽ sang ngã
Thach-bi-sơn.

Lúc ấy, mặt trời đã lặn, con Thiên-phong
đang nén nỗi vỗ đều-dều trên
đường núi gõ gõ, hổng dung rực rỡ vào
buổi tối, mừng kêu hì hò đổi, còn hai
chân sau thi hít da từ tung.

Khách nói cần nhẫn một mình, bắt
nhu y:

— Thiên-phong vẫn thỉnh mũi lâm...
Hắn có chỗ rưng đầy mai

Quả nhiên, trong đám lùn sậy cách xa
thuộc mặt dô trâm thước, có tiếng rào-rại, ngọn cây ngã ra hai bên, chừng tớ
có một chỗ cop chưa biết lớn nhỏ, đang
rực lùn rẽ là tiễn đèn phía k' ách rất
nhanh. Con Thiên-phong đánh hơi từ xa,
cho nên chú đầu vào bụi, hai tay chôn sau
là đê nghênh địch. Giống ngựa đi rừng
gấp hò bao giờ cũng thế.

Khách với vàng nhảy xuống đất, nhưng
chưa kịp rút gươm ra, thì một con cop
tới lớn kinh hồn, nhanh như biến, đã vút
đến trước mặt.

Tán kích từ lực con Thiên-phong đánh
hở, khách miệng nói lầm lầm, mím
phóng xuống đất, cho đến khi cop hổ vút
tới, nhà vú phải viết hết mày chục hang,
thuong sự thật lục bay giờ bay nhanh như
gió, tất cả đồng thời phát hiện trong vòng
nửa phút đồng hồ.

Cop đã nhảm dùng đờ xa thô nào không
biết, vừa thô mài ra ngoài đám lùn, trong
khi người bi rằng em tên roi ngang gùra
mắt chưa kịp nhìn thấy kẻ địch, thi đánh
vết một cái nhẹ nhàng như con gió
thoảng, cop lao mình đến nơi vừa vùi,
không xé rách hàn lỵ nào.

Móng vuốt tr匡匡 hét mãnh-lực, hai
tay cop chụp lên hai vai người, và người
ngã ngửa dưới đất, đe cả thân hình mẩy
trâm cau lên trên, miếng hả thát to, phai
cả răng nanh nhọn hoắt và cái cười mèo
gai, tưởng tượng như bộ máy nghiên dà
chỉ còn có việc ngồi mây dùi người mà

nghìn mìn cũng đùa hùa-rùa nứa-nứa,
hỏi thò lùn, lùm qua trên mặt, là đùa
làng đi cá tung.

Nếu ta được chứng kiến giây phút rùng
ronly, tất phải cảm thán người chí-mười
mươi, không còn lấy người tí sinh-vong
nữa nữa. Cop ngồi trên mâm người, hai
bàn tay bao che lấy vai như đóng đinh
vào thịt, con cái miệng đang khép với
răng như dao, luồi, như đùa kia chí con
cách xa gang tấc.

Nhưng nếu ta tưởng vậy, thì ta là quên
mỗi người con hai cánh tay tự do. Nhứt
là hai cánh tay trang-sí, dù tung huy
tệp tung rần như sét, dù chưng trang-sí
cũng dù phóng bì cờ lục bì ngoe huy là
tất nhiên này, cho nên bên trong nó vẫn
có mặc một thứ đoàn-giấp hò-hàn, từ
vai xuống tay hông, có thể chờ đợi
gió mòn áo dài chém vò hói. Nhờ ite,
bàn tay cop bao lấy vai tuy chắc, mong
vuốt ghi vào mông-tay, nhưng xương thịt
người không bị tốn thương gì cho dù
nỗi mất hổ gan xác. Voi họng người
ấy, trước là nòi máu chi là chém rát làm
thương. Hai cánh tay trang-sí con khỏe
mạnh chan!

Trang-sí tinh thể thu thanh cũng trả
văn đồng, vừa văn kín. Giữa lúc cop hổ
miệng nhẹ rồng, hổ gân xương đùn đùn
minh, trang-sí đồng thời đưa hai cánh tay
lên, vùi hết tinh-lực, bàn tay trái đặt
ngay vào hòn rồng dưới cùi con mồi già
kéo xuống cửa bàn tay phải thi giỗ

PHÒNG XEM BỆNH

BÁC-SÝ PHÁT

24 phò hàng Dua
(Lý-thường-Kiệt
sau nhau Slink-tin
equip viên TS-sinh.

Buổi sáng : từ 7-30 giờ đến 10 giờ 30
Buổi chiều : từ 4 giờ đến 7 giờ

hàm trên mì tảng lảng lò. Cop nằm
trên mâm, mâm nằm trên gươm, trang-sí
chỉ con hò cao tay là khỉ giờ tự về.

Tình-thần và lực lượng của trang-sí
chỉ con hò cao tay và dàu bét
vào đất, có hai điều : một là cung
thẳng gân súc, hành hán miếng cop là
hai người mà tên rao, không thể chỉ
không hùn và ngược lèo đầu người như
y nó muốn; hai là giảm bớt sức mạnh ở
hai bàn tay cop, đang đùa nêu trên VAI
mình.

Nhưng cop bị còng móm đan qua, cái
đàn còng sít lác lùi vùng vây đùa nó ra. Cop
cố sập gò chưng nạc, hai cánh tay cung
như sét cát trang-sí, hai tay tảng co gác
chết thêm tảng ấy; nếu để buông tay ra
thì chết.

Cop dùng lời hai chán sau, ném day
dan trên minh trang-sí, nhưng trang-sí
nhanh nẹp lụy bàn chân và dan gò đùa
đàn lụy, nhém. Y lài thiên-nai giông
cop hao giờ cũng le giờ giùm bén-nang ty
liu-long, hổ gác hổ-pahn khắc trung
thanh-thé, và sa-thanh-nang hoi say-sai bi
thanh-thé, và ngay đến tinh-mang. Ngày
đi rung bát, đây chò phao, của cop
như thế, cho nên chống er với nó, ta đồng
nhầm vào dây hơn cả.

Trang-sí cũng thi, cho nên cop là chí
đàn súc mảnh hai phần sau mới đánh
tacle-dâ, phong-xé, chử không đam đam
hết toàn lực.

Người và cop cầm cung trù kéo nhanh
nhà đến nửa giờ đồng hồ. Cố nhiên
người chưa biêt làm sao giữ minh thoát
khỏi kẻ địch, mà cop cũng tức tối. Không
tìm cách el-roi được miếng mồi mà
bán miếng.

Hai bàn tay tướng-lịch chỉ con hò cao
chim trên giữ miếng nhau, bên nó cao
hò kia hò ca met, ghi gi hay là súc
dưới trước, thi minh ném phản-thang.
Chết chán người mâu duci xác hoi. Ví
cop đùa trên minh, là phải dùng xác hoi

nhà, là do ở sự him một vài chỗ là, một vài
cách là hay là do ở ngữ số (vocabulaire)
của nhà văn đó, không. Tôi đọc văn của họ đọc
mang, là không thể không *éros/eros* được, vậy
nhưng trong bài cao tác phẩm của tôi, và
nhưng tên của Công Thành là không?

Sau đọc xong tôi một nhà văn khác phải
nhà ngoại quan ở bình thường, nhất là đối
với những người Việt, văn xuôi, đó là một điều
tuyệt đối cảm hồn. Sự qua độ trong cách dùng
nhưng từ trích chon, nhưng danh từ câu kỹ để
duyễn hoặc người ta không làm gì cả. Chỉ có
một điều đáng khen: đó là cái sự hiểu khôn tả
nhất tiếng nói của lính hỏa, người ta vậy.
Một quyền lực thật thuyết động phồn thênh.
Nhưng, có thể cũng làm cho người ta ngạc
nhận trong cách lối; nhưng bao giờ người ta
đang ghi nhớ vào sẽ mới có tinh thần đặc
biệt hay không? Nhìn chung đọc chưa đúng
trong cách đó. Lấy một cái ví dụ là để minh;
người ta yêu theo Hồ-Xuan-Huông có phải vì
này giữ câu kỹ sau — mà theo Hồ-Xuan-Huông
nó là có lấy một câu câu kỹ — người ta yêu
vì nhớ: Học 1860 the Hồ-Xuan-Huông. Vì cái
thực thi vui vẻ, thành túc túc, tựa mà
nhưng chưa đúng trong tài cả cao bài thơ
của bà, và cách cái đó đã tạo ra cái đặc
biệt của Hồ-Xuan-Huông. Vậy, tôi vẫn nghĩ

Bây giờ những bài già tên thuyết thiênh
như nhà kỵ, và những bài dùng nghệ thuật
tuyệt đối thường hay không thương xóm
nhưng người hàn au hàn sồng hù không hàng
như con em bi-lết, họ, phó mặt, mà chỉ là kỵ
như kỵ, và cõng ngang trong giày lát.
Người ta chỉ thấy nó quay và với con trống,
nhưng không hòng ca múa và khoát áo.
Nhưng nhà tiền-thuyết lớp sau này thường

cũng nên là ý và quan điểm này hầu có tránh
như bài sau đây do danh sách di huoc-truoc.
Biết giờ, tôi làa thấy nhát của văn-mời này
nhưng long hất, chước nhường của văn-hiek có
lên luát ít nhiều trên văn-danh vi họ có đọc
sáng-biệt không trong một khía-cubi đặc-biệt.

Bắt chước người khác là gai-đầu, ô về bị
kém người ta rồi, mà bắt chước cái lõi-rõi-sóng
của người khác là cũng xóm буда lâm. Bởi
vi người bắt chước từ tu minh có một chí
giáo không tắt lõi-rõi-tõi của nõi-rõi-sóng xóm sao?
Đọc sống do cái chất của bản-thể tạo ra không
là bắt chước lõi-rõi-sóng cho được.

(1) André Gide - Xem lời-chia-bích ở trên.
(2) Ông là nhà văn của Pháp, có tên là Jean Ripo, là
còn và tên là Jean Ripo, là tên của ông là Vũ BANG
Ký Sưa, Việt tiểe là huyệt, nên
dùng ngôi thứ mấy?

Viet tiểe - huyệt có
thì là một nghệ được
không?

SƠ TỔ - VI
Gửi tên tuổi, ngày, giờ, tháng, năm sinh là¹⁸⁷⁹ mới
SƠ TỔ-VI hán-ni và GIA ĐOÀN quốc-nuô¹⁸⁸⁸ sau
và nhanh chóng làng-nhàng. HUONG-GIAY-
HUNG-NAM - DUY-UNG. Năm 1900, v.v.
Bản-đề gửi cho: M. TRUNG-VĂN-TR
1. Hàng Sông - NAM-DINH

Cuốn Mùa-thuỷt là tri-phat
Võ A-LIANG

QUỐC TÀI-NGÔ

Truyện của MIYOSI KONATU
Bản dịch của GIANG-NGUYỄN
(Tập thứ)

Khi tôi đã quay về hướng
khuê-sẹp, đầu óc tôi lài-bi
ám-đam bởi những lý-điem
như tên rõ-rõi, may là dâng
diệu-cù-bi, may là can-nòi
chẳng lài óc mình tôi. Tôi
đãm tin chắc rằng anh đã
lên do dài có mục đích là
để từ từ khích mình. Một
cúp-thé-bach, rieng mình
biết óc mình để mà chơi đù
thoth. Voi em chí qui-quyet
lấy trường tam-ram do cung
theo sự, chẳng emp để cái
khi khai-nam-oui chí lòn-
pho trong vòng lý-tuong.
Tuy anh kheng nó, rõ voi
toi em tham ý của anh, voi
cung hiea là chủ mì.

Sau bữa cơm ở phản-diêm
My-king, hai chúng tôi đi đến
các voi quan là, là song
Hong-na, là con orang-outang
tối muộn qua, để tôi như
nay không, nhưng bùi nhan
roi, không rợn-thông so-
sai, không-kang-ageri hối,
đang mọi xe-tăa-ri nec-
nang munh khi trời hoi con
giang, voi voi chúng voi co
một tên-vi đặc-biệt. Tôi
nó là, utremi, không-khi
nhưng tên-vi đặc-biệt, không-khi

mày deer-nang chia, trời
hôm ấy vào tui phòng-phái,
nhưng tiếng nhỏ đều đều tại
cúng nghè rõ. Tôi đưa mắt
nhìn vào-xem tuyen baum
đèo-ti, nhau-ung daa-ow
muos-mát, trên do voi-oh iro
coa dang pô-dia chay mua,
đưa thi trân-trưởng, ana thi
và-gin-sang co qua quan
mạnh quan mạnh to.

Chúc chúc, xem-tieng
khuyet-tran, trời lật lài là mít
sau dam may, ann sang too
xuong, lam nỗi rõ hinh-tha
nhang kien-ruc, bang-gia
đò cùng, nhung dam say
vuong-nhiet-doi moc ram day
do o hai heu bo-song, tui-ram
thuong mot vai usos xem
My-king, hai chúng tôi dien-chia nhung gieng chim
la co voi quan là, là song
Hong-na, là con orang-outang
tối muộn qua, để tôi như
nay không, nhưng bùi nhan
roi, không rợn-thông so-
sai, không-kang-ageri hối,
đang mọi xe-tăa-ri nec-
nang munh khi trời hoi con
giang, voi voi chúng voi co
một tên-vi đặc-biệt. Tôi
nó là, utremi, không-khi

nhưng tên-vi đặc-biệt, không-khi

Anh Hayashi đánh điểm
thâm-diu-thuộc là, rồi tôi
nói tiếp cái chayen: « Công
ca là voi dia nỗi voi am-dang
dat-nhieu qua, ma dia oen
yêu thi cang co g. Ly-vung
toi thi con voi, ngay voi sun
kinh-kien-iso. Voi dia

Tôi phải thương thiệt với anh
rằng tuy tôi đã có nghĩ
ngợi khôn và những điều
đó, nhưng sự nghĩ-nghợ tôi
tôi, không tốt, mà vẫn không
để ý đến-làm nó chỉ mồi dồn
ra trong một số hành-vi tập
nhập, chẳng dù gọi là thực-hữu.
Cái chủ-nghĩa tôi đã
đem gởi-bày với anh bằng
những lối-rất-không-rất
hàng-tóm, kể về phương
diện làosity, tuy rằng dù là
vững-chắc-day, nhưng đối
với thành-tâm tôi, với hành
vi của tôi, nó vẫn chưa là
gì-hết. Nào tôi đã có gan tu
minh đem theo-nghịch mới
tia-tuong-cùi mình bao giờ
đâu? Hồi rạng nay thế cô
đủ, gọi là nó đã được nghĩ.
Ngợi-nêu mới cách xứng
đáng, từ trong gan-té-huyết,
mạch minh-chau? Tôi không
ste, vui-nhân được rằng
minh tôi có những lú-vòng
gi, mà không phải là tu-tuồng
với bản-tuy; anh nghe-khoa,
với hai bàn-tay! Chẳng có
đi-đi-khang-hoang, dù là
vô-trach-nhiêm mà cũng để
về hồn là những thứ lý
luong này luon-lý cái-mô;
hiện-tranh trong đầu-de; là
một chí-là cái-kết-quát-vua
những công-triều ngời-doc
sách trong lòn-vien, đọc
tưởng-miko-nghi-tinh; cái
dàn, và để lại nghe loi-bản
an thien-hai Aoh-oi, lời
không-phù-nhận nhưng dồn

TIN MỚI

Được tin buồn là Tô-kim
hötug-Tiêc ltc Võ-lich
Đoan đã mém-chung ngày
27-10-44 tại nhà riêng ở
45 5 và 7 phố cửa Nam
Hanoi và làm lễ an-tang hồi
7 giờ sáng chủ-nhật 28-10-44

Và là Chuong-van-Vinh
và Dô-ki-Chí đã mém-
chung ngày 28-10-44 tại bệnh
viện Laennec và là 10m 16
an-tang hồi 8 giờ 30 sáng 30.
10-44.

Nó trán trọng là lời chia
buồn cùng hai đứa -vì
Tô-kim-hötug-Tiêc, Chuong-
van-Vinh và hai tang-quy-z.

(tiếp sau đó). Chẳng phải
là là mafe két-áu-céo-to-
nóng của tôi mà chỉ là kết
án lương-tâm, đì mà thôi vậy.
Tôi nói thế thì anh hiểu chua?
Ôi! mít-công-nghị-ngho
ghieu như thế để mà nghĩ
ngợi t-nhau-hết! Cái su-thuc
nay cuối-mi-mi-mi-mi-thay!

Anh ta ngưng nói một lát.
Theo mít-công-nghị-nhau-thuong
có những kh-thay-bát-rút
trong mít-công-nhau-còn-mach
hau-rang-trên-lèu-mét-dưới
Rồi anh đánh-diem châm
diệu-thoth là khác.

(tòn tiếp)

+ AJ MUÔN BIẾT +

Đến nay: nước vi-vi cho các nhà
đỗ cao-chung-bach-nam-pao-ilo, là
hao-hai-khoa-y-hoc-vi-hoc-chi-Bach
Thay, hao-hai-khoa-chung-hao-hai
do-mit-bach-Lao-Banh, yết-vi-hoc
chi-tri-tu-lich-huat-chung-chung
trong-chuyen-khoa-vi-thuc-nam
hoc-na-soan-vi-dien-va-dien-nam,
sau-hai-chua-hanh-hoa-ki-dit
thien, lim-phim-mu-tien-vi-vi-saca
vien-sau-hai-khoa-dan-gia-15-16
moi-chua-han-vi-ao-

Kansou et Madras LE-VÂN-PHAT
Medecin civil et pharmaceutique
N-18 rue Ba-Hi Street - Tonkin

DƯƠNG THO ĐƯỜNG

131 - Route de Hué - HANOI
là một-nhà-ndic-đông-dân-đa
đang là giao-tu-vi-nhau-quát.
Theo bờ-chết-linh-vi-vi-các
làn-duan, tên-cao-dau-và
công-benh-tai-phong-Ngô
thien-thoan - Giai-đinh-kết
giao-agn.

Các-thần-bết-tử: sách Liệt-Tử dân-sao
lâm-lợi-trong-sách-nha-Hoàng-Đế. Hoàng-
Đế tuy không có sách, song oai-lai-vẫn
truyền-rang-có-nhieu-sau-dem-chép-thanh
sách, thê-lợi-hán-là-cũng-có-lời-Ấy, cho
nên-sách-Lã-thi-Xuân-Thu và sách-Tân-
Tho của-Gia-Nghị đều có-dám-lời-sách
Hoàng-Đế.

Còn: Thương-due-thâ-chi, tất-có-dâ-thâ
trong-mít-Lão-Tử là lợi-vi-sách-Chu-kih
còn: Cương-luong-giá-bát-dâ-ky-tử,

LÀO-TÙ LÀ AI?

Biểu-nghị-văn thứ-tu

Trịnh-khang
Thánh-cho-ba-chú
Lão-Banh-trong
sách Luân-Ngữ là
trò-hai-nhau. Lão
tử là Lão-Banh,
Banh-tử là Banh-
Tử, Bao-Ham,

Hoàng-Khanh-chú-sách Luân-Ngữ thi
cho Lão-Banh là một-nhau. Bao-thì
cho Lão-Banh là quan-Dai-phu-nhà
Ái, Hoàng-thì cho Lão-Banh là Bành-
Tử, thò-lời 800 tuổi. Ngày-thời-nay
la Mô-tu-Luân-lai-cho Banh-Tử và Lão-
Banh-không-phai-là-nhau-nhau. Lão-
Banh-nhà-Áu-với Lão-Tử-cùng-không
phai-là-một. Và Lão-Banh-trong-sách
Luân-Ngữ-irc là Lão-Tử-vây.

Mà nói-dai-khai-như-kết-này:

Không-Tử-nói:

« Thuết-mà-không-sáng-tac, tin-mà
chung-cô, ta-trón-vi-vi-voi-ông-Lão-Banh
nhà-ta ».

Ông-Lão-Banh-nhà-Thuong-thay-chép
chuyện-trong-sách-Dai-Dai-Lê, không-hợp
với-tinh-thanh-cáu-ký. Mà-trong-hôm-ngày
lời-văn-của-Lão-Tử, có-cáu.

Các-thần-bết-tử: sách Liệt-Tử dân-sao
lâm-lợi-trong-sách-nha-Hoàng-Đế. Hoàng-
Đế tuy không có sách, song oai-lai-vẫn
truyền-rang-có-nhieu-sau-dem-chép-thanh
sách, thê-lợi-hán-là-cũng-có-lời-Ấy, cho
nên-sách-Lã-thi-Xuân-Thu và sách-Tân-
Tho của-Gia-Nghị đều có-dám-lời-sách
Hoàng-Đế.

Còn: Thương-due-thâ-chi, tất-có-dâ-thâ
trong-mít-Lão-TỬ là lợi-vi-sách-Chu-kih
còn: Cương-luong-giá-bát-dâ-ky-tử,

là-lời-khắc-trên
minh-nhau-vàng
trong-miếu-nhà
Chu; cầu-có-Tiên
đạo-đỗ-thần-thường
đỗ-Thiên-nhân-v.
Lang-Khai-cho-hà
lời-Kith-Dich-Nhu
vay-thi-quá-Lão-Tử
chỉ-lam-sáng-vô
ngón-tay-của-nhau-và-chứ-không-là
sáng-tắc-ra-diễn-gi.

Lại-theo-sách Hầu-Thư, thiên-Nghệ-Vân
Chi, thi-vi-trước-kia, đạo-gia-có-Y-Doãn,
Thái-Gông, Tân-Giáp, Tân-Tử-i-nhà. Gọi
đó-thì-lòn-chi Dao-Gia-không-gõi-tê-Lão-
Tử. Lại-hỗn-diễn-nhì-vi-Lão-Tử-chép
trong-thiền-Tăng-Lô-Vân, Kinh-Lê, cũng
là-cá-chung-the-thuyet-s-thết-như-bát-
lắc, linh-thuy-biển-cá. Đó-là-những
chương-cù-hiển-nhien.

Còn-chi-Banh-vi-chú-Banh, theo-ám
văn, thi-vi-dot-như-nhau; chìu-Banh-dot
não-chi-Banh, (chó-này-Mà-viên-nhieu
chương-cù-vi-thanh-tu-trong-sách-cô, eoi
rất-chinh-xác) (xin-luôc-hô).

Sách Luân-Ngữ-gia-thêm-chữ-Ngô-trên
chữ-Lão-Banh-là-vi-tieu-nho-coi-chi-do
tiêng-tu-su-thần-vi-nhau-thần, hoi-vi
Lão-Tử-là-nhau-nhau. Tông-bé-Tử-cùng
hòi-vi-Không-Tử (?) vi-nhau-mết-co-su-thao
thien-đu.

Biểu-nghị-văn-thứ-nam và-thứ-sau

Người-dài-sau-biêt-dâ-thé-chuyen-hoàng-
đàn-nói-rằng-Lão-Tử-trưởng-sinh-bà, in-
thanh-thanh-thanh-Tiên, doi-ky-sang-doi
khác, truy-vi-thuyet-dâ-thé-sách-Dac-Bac
chân-kinh-tang-tai-thoan-vi-của-Tiên
Cánh-Nguyên-chép.

NEN LẠI MUA NGAY:

ÀO TRICOTS PULLOVERS MẶC RÊT

pô-hà-với-nhiều-hàng-lissu-dẹp-thay-leu-de-may-man-han-các-ba
HOA-HỘP - 108ms HÀNG TRỌNG - HANOI, GIÁY-NÔ.: 448
20

Lão-Tử họ Lý tên Nhì, tự là Bàn hoắc Bé-Dương, theo kinh-tích của đạo-gia nói thi đường-sinh vào trước thời khêng-dông có tài biến-hóa tự nhiên, mà thường ở trên Trái, đợi chờ làm hực Đề-sư, do là việc & ngoài vòng trời đất, nên luyệ qua chỉ nói đại khái thôi.

Bà mẹ Lão-Tử cảm giác vị sao lờn vào lòng mà có mang, trang hiện vào nhà họ Lý, Giang sinh vào nhà Thương. Đời vua thứ 18 nhà Thương là năm Dương Giáp thứ 17, nhâm-nâm Canh-Thân-thi, muộn của đầu thai, trai 81 năm, hết số Tháy-Dương 9x9, bà mẹ thường đi lại choi dao dưới cây Lý rải sinh ra Lão-Tử. Lão-Tử sinh ra đầu dã bắc pho nén nói ngay được, trả cây Lý mà nói: «Đó là bò ta ! »

Lại có thuyết nói cho họ Lý, tên là Võ-Quả, mẹ họ Doãn tên là Ich-Tho, đời vua thứ 22 nhà Thương, nhâm-nâm Tứ-Dinh thứ 9, năm Canh-Thân, tháng hai ngày 15, giờ Mão thi đản sinh. Hay có người nói: Lão-Tử sinh eo 8 thước 8 linc (thước cỡ Tàu) da vàng, may lối, trán rộng, lai sẹ, mắt lớn, rỗng hưa miếng vuông, mồm dày, trán có rãnh ba vết tần, trên phia tay phia hông đều hói, mủi có hai xổng, tai có ba lỗ, gan bàn chân có hři đường dọc ngang gấp nhau, gan bàn tay có hình chữ thập. Vì bầm cái khírift thành nên hư hình rất là, sinh lại i uôc Sô, huyện Khô, lài-Luong, xóm Ni-br-i ở píai tây sông Ông-Ký, năm vua Trụ, năm thứ 21, năm Bính-Mão, ở phia đông núi Kỳ son.

Tay Bà nghe tiếng voi lèm quan Thủ-tàng-sử, Vũ-vuong đánh bài nhà Thương, Lão-Tử cõi lâm Trụ-tả-sử, trả qua đời Thủ-tu Ngưu-Khang-Vuong. Tình người

trầm mặc nhん-nhnh ở nước Chu-lan rồi, thấy nhà Chu suy biến cao quan về. Năm thứ 45 đời vua Chiêu-Vuong, tức năm qui-sửu, tháng năm, ngày 20 Nhâm Ngo, được trâu xanh kéo xe cõi do tên Tú-giap đánh xe, ra khỏi nước Chu. Vén quan coi của Quan-kì tên là Doãn-Hỉ là quan đại-phu nhà Chu, tự là Dương-công làm sách 9 triều nái chuyên dae-dúc, sành nội-học, thường ngửa mặt trông trời, cõi y muốn bay hông lên cõi thanh-hu Khi Lão-tử chưa tới cửa quan, Hỉ lên lầu nhìn ra bốn phía thấy phia đông có máy tia bay về phia tây, biết rằng có vi chen-nháp sắp qua kinh Ấp bèn ra lệnh cho hòn mòn-lai phải quét lướt đơn dẹp, đổi lù hướng để đợi chờ nghênh-tiếp. Đến ngày 12 tháng 7 tức ngày Giáp Tí, Lão-Tử tới cửa quan. Hỉ dồn bước chập tay kinh cần dồn mồi vè nhà, lau chùi lầm rìa, trai giới hỏi Lão-tử về đạo. Đến ngày 25 tháng 12 thì khai ống cáo quan, ngày 28 thì học được 2 thiên Bao, Bác, Hỉ khẩu đầu mìn theo Lão-Tử đi về đất Lưu-sa ở phia tây.

Lão-Tử nói:

« Núi người chưa dắc deo, theo ta đi xin thê nào được ? » Vài Lưu-sa là đất lín, tức mồi khô dày, bift lây thoát gi phỏng ngu được đây ? Duy ngực có tu-duong phao cho chô chô ierf vào lồng, thần minh đèn kheng mứt, và có thể trú ẩn kia, bò ta ném linh long giết cho thiền rái, giao tay thành tinh trai giờ, luyện hình nháp điện thi sau mới có thể tìm là quan Thanh-duong Thue-quan, người nghĩ thế nào ? »

(Xem tiếp trang 26)

CIRAGE-FIX (hiệu dầu voi)

Comptoir-Artisanal et Industriel 118^e, Route de Hué — Hanoi

Xe nhẹ, Giầy, Da, Đồ gỗ, dùng CIRAGE-FIX đánh rất bóng đẹp, da có tiếng là thủ si tối nhất hàng. — Sản là khéo nói —

Bán buôn tại: BATA chaussures RUE PAUL BERT — HANOI

GIE OPTORG HANOI — HAIPHONG — SAIGON

MỘT PHƯƠNG-PHÁP TÂN-KÝ về nghệ làm báo của người Âu-Mỹ

(tiếp theo)

Ty tri sự báo La Comé, cũng sôi ruột quá, đã mấy phen định quit mòn tiền vạn nuôi em Mickey.

Peters phải can thiệp mì mõi điều đình xong việc nái :

— Các ông đừng nén ở hai lồng vó bợ hòn, ngay nõi lâm lâm.

Và lại, việc gì mà đòn do. Bay giờ chuyền của Mickey hưa dùng đến nhưng tôi có thể quả quyết với các ông rằng một ngày kia, ta phải dùng đòn nó. Vậy thì cái số tiền là trả Mickey bay giờ, ta có thể coi như là tiền bỏ ra buôn. Nên một mui, một trong hai người đó chết, ta dâng truyện đó ra, thì tôi không biết đến đòn mà kh.

Nói đoạn, Peters bỏ lấp hòn tháo cửa Mickey vào tè sét. Bó là cái mả chôn nhiều véc quan trọng đang trên nhiet báo. Ban đêm, hòn có nhiều bộ xương ở trong đó chum lõi các vòi nhau, lgo thành những tiếng động khò khua rùng rợn.

Và bù thang-dà qua. Ba tháng trời, báo La Comé dâng dì dâng lại bao nhiêu là áo mảng. Theo cái phương pháp thán-mát của nhà báo, mỗi khi báo hết chuyện, ông chủ lật lại: quẳng các, mồi đặc già dồn cõi mót báo, như lời thề tội của mọi chàng di lừa nỗi danh, mà xí vĩ thường là riêng bẩm bao không thể dâng lên thực.

Báo La Comé e bịa ra ba nhân vật, vua là europe vừa giết người, rất giỏi, ngày đêm di lài quay lùi trộm ở các nhà Đông, các hiệu kim-hàn, kui thi hòa trắng làm tòn cuanh xưa, kui thi hù mù sang trọng như những chàng công tử Bồ-lan, cõi 0-10 m² 140 kg, sở-một giờ và uống ba mươi cốc whisky trong một phút.

Oscar W.de qđ v.ết rằng: Cuộc sống phỏng theo nghệ thuật e. Võ-báo La Comé thấy cau danh-ngon do được đón thue hành tron: cõi mày tên bým xem báo La Comé, bým

mý cách tì cuop lùi trộm và tè dom cõi học và cái kinh nghiệm của chúng áp dụng vào mý-vụ trộm ở mấy nhà kim-hàn trong tỉnh, theo đúng phương pháp của báo La Comé.

Thế rồi, một nái, một cái tin lỗi quan trọng kỵ đán làm cho Peters càng tia chấn vào ngôi sao của mình.

Đúng như ói-tien-vi của Mickey Galle sin Arthur Rockstone bị ám sát; một viên đòn bị ngã sán vào lung chảng và cả thế giới đều nghe thấy tiếng nái. Rất nhiều tay chui, rãnh tay thanh tích bắt hồn và cũng rất nhiều mát-tham, đội xếp bì lõa can đến đây này. Cứ chuyền cõi vó như múa lăm lõi đất long-trái vậy. Cả xé đều bằng hoang, ai cũng són sao đồi hèi những hành vi bí mật của Rockstone và bao nhiêu bão trong xó dùi trường-le việc này lõa hằng những tiếng mắng xát vĩ đại — kè cõi những tò bao không quan trọng :

Phép lâm-tường của ta có dậy rằng nếu chúng bát lanh hinh quân di chua nem động binh, phép lâm-tường của tay cõng dày e. Nén chua thấy cái lồng trắng của mài chàng thi dung bán vội v.

Theo đúng như lời ấy đó, Peters, chủ hòn báo La Comé, trucco cái tin lỗi quan trọng đó, lặng im trong vài ngày. Trong khi đó, tất cả vú ám sát vú bô pha dưới mõi cái mán bì mít, lồng với cái cửa đâm chung hinh như sáp địa ái, thi tu dinh xé, (mòng đòn nát) và cái mít chơi hàng hót, từ những đai lõi rập rìn người qua lại cho đến những ngõ hẻm cõi ngày không có một con mít, báo La Comé cho cõi trai những quang sáo te hóng cái mít.

Người bạn thân nhất của lõi cuop vó bị ám sát thuật lại hét... Đây mới thực je «Rockstone chính trung» do Mickey Galle sin kí lại.

in là Đam hoặc
chá dạo-gia nói
đời khêng-dòng
mà thường c
c Đế-su, đó là
nên lược qua

vị aso lớn vào
đến vào nhà họ
vong. Bởi vua
n Dương Giáp
nh. Thân thi
1 năm, hết số
thường đì lại
nh ra Lão-Tử
pho-nen nói
nói « Bô là

Ly, tên là Võ
Thô, đời vua
võm Tù-Dinh
hai năm 10,
cô người nói
lắc (thuộc cõ
rông, tai sõ
óng, mõi dày,
nh phia ta phia
song, ta có ba
ngay do ngang
nh chũ thập.
nén thư binh
yền Khô, lang
phi tay song
thứ 21, năm
Ly son.

n quan Thủ
nhà Thương,
trái qua đời
. Tình người

trâm-mặc nhũn-nhũn ở nước Chu lân
rồi, thấy nhà Chu suy biến cáo quan về.
Năm thứ 5 đời vua Chiêu-Vương, tức
năm qui-sưu, tháng năm, ngày 29 Nhâm
Ngô, được trâu xanh kéo xe có tên
Trí-giáp đánh xe, ra khỏi nước Chu. Vén
quan áo của Quan-tiên là Doãn-Hi là
quan đại-phu nhà Chu, ta là Dương-công
làm sách 9 triều nói chuyện đạo đức,
sanh, nội-học, thường ngửa mặt trông
trời, cõ ý muốn bay bồng-lênh cõi thanh
hu. Khi Lão-tử chưa tới cửa quan, Hi lèn
lau nhìn ra bốn phía thấy phia đông cõ
mây tia bay về phía tây, biết rằng cõi
chân-nhân sắp qua kinh ấp bèn ra lệnh
cho bọn môn-lai phải quên lước đơn
dẹp, đổi lu luong để đợi chờ nghênh-hiệp.
Đến ngày 12 tháng 7 tức ngày Giáp
Tí, Lão-Tử tới cửa quan. Hi dồn bước
chập tay kính cẩn dón mõi về nhà, lau
chùi lấm rữa, trai giới hỏi Lão-tử về daoj.
Đến ngày 25 tháng 12 thì khai ốm cáo
quan, ngày 28 thì học được 2 thiên Dao,
Đức, Hi khâu đầu mìn theo Lão-Tử đi về
đất Luu-sa ở phía tây.

Lão-Tử nói :

« Nười chưa dắc đeo, theo ta đi xa
thế nào được ? Vả Lvt-a là đất ta, tức
mỗi khõ day, bift luffy thoát gõ phòng ngủ
được dây ? Duy nrixo cõi tu - duong
so oto cho i cry vio lõng, thau
minh den kheng mist, ta có thê
trú cõi ; hõi là ném linh long giõ
cho thiền phái, i gian rigay thanh tinh
trai gõi, luyện hình nháp diệu thi sau
mõi cõi thê tim ta quản Thanhs-duong
Thue-quan, nguoi nghĩ thế nào ? »

(Xem tiếp trang 26)

MỘT PHƯƠNG-PHÁP TÂN-KỲ về nghề làm báo của người Âu-Mỹ

(Tiếp theo)

Ty trien báo La Comé e, cũng sót ruột
quá, đã mấy phen dịch quit mõi tên vạn
ruồi của Mickey,

Peters phải can thiệp mõi điều định
xong việc này :

« Các ông đừng nán ở hai lảng vòi bợ
hắn, ngày nõm làm.

Và lại, việc gì mà din do. Bây giờ chuyện
của Mickey - hưa dùng đến nhưng tôi có
thể quả quyết với các ông rằng một ngày
kia, ta phải dâng đến nó. Vậy thì cái số
tiền trả Mickey bây giờ, ta có thể coi
như là tiền bõ ra buôn. Nên, một mai, một
trong hai người đó chết, ta dâng truyền do
ra, thi lõi không biết đến dân mà kõ.

Nó dẹp, Peters bõ tay hàn hãi cho
Mickey vào tă sát. Đó là cái mà chún nhiều
võ quan trọng đang trên nhật báo. Ban
đêm, hắn có nhiều bộ xương ở trong đó
nhệm lõi cõi vào nhau, tạo thành những
tiếng động khõ kha rung run.

Và ba tháng đã qua. Ba tháng trời, báo
La Comé dâng dì dâng-lại bao nhiêu lâ
én mang. Theo cái phương pháp, thân mật
của nhà báo, mỗi khi báo hết chuyện, ông
chủ lúi là: quẳng cáo, mỗi độc gõ đèn
cõi một tờ báo, như lời thơ tội cõi một
chàng dì lila nói dưới: Mắc vì những lâ
riêng hõi báo không thể dâng lên thực ».

Báo La Comé e bia ra ba nhán vật, vua ăn
nuop vua giết người rất giỏi, ngày đêm dì
lõi chూp lõi trộm bõi nhà hàng, cõi hiệu
kim-hoàn, qui thi hóa tráng làm lõi cảnh
cua, khi thi lõi mõi sang trọng như nhung
chàng công-tử Bô-i ôn, đì ó-lô mó 140 cây
sõi mõi giờ và nồng ba muối cõi whisky
trong mõi phút.

mý cách hõi chూp lõi trộm và tự dom cõi học
và cái kinh nghiệm của chúng áp dụng vào
máy vụ trộm ở mấy nhà kim hoàn trong
tiết, theo đúng phương pháp của báo La
Comé e.

Thứ rõ, một nõm, mõi cao tin tối quan
trọng xõi dân làm cho Peters càng tia chõ
vào ngôi sao của mình.

Đúng như lời tiên-vi của Mickey Gally-sin
Arthur Rockstone bị ám sát: một viên đạn
bi ngã sán vào lung chàng và cả thế-giới
đều ngã lung tieng nõ. Rất nhiều tay chõi
rất nhiều tay thanh tích bắt hõi và cũng
rất nhiều mõi thám, đội xếp hõi ëa can đến
việc này. Cầu chuyện cõi và nhau mõi làm
tõi dài lung trói sõi. Cõi sõi dâng hoảng,
ai cũng sõi 350 đõi hõi nhưng hành vi bi
mõi của Rockstone và bao nhiêu báo trong
xõi dân trong ta Việt này lõi bằng những
cái mõi xõi vĩ đại - kẽ cõi những tõ báo
không quan trọng :

Phép làm tướng của ta cõi đây rằng nõ
chú bõi tinh binh quân đì h chúa nõ
đóng binh, phêp làm tướng của tay cũng dây
« Nếu ta xã thấy cái lung trắng cõi mõi
chàng hõi dâng hõi või ».

Theo dâng như lời này đõ, Peters, chủ
hút báo La Comé e, trước cái tin tối quan
trọng đõ, lõng lõm trong vài ngày. Trong
khi đó, lõng lõm trong vài ngày. Trong
đó mõi cõi mõi bị mõi, lõng lõi mõi cõi
dâng chung hõi như sáp dìa đì, thi tu
đinh xõi trống lõi những cõi nõi choi hang
hết, từ những đõi lõi rập riu ngoài qua lõi
mõi cõi mõi, báo La Comé e cho cõi trai
nhau, quảng cho tõ bằng cõi chõi

Và ngày mai, không được đang
tự giдар việc đó... Mickey và

muốn nói rằng tôi phải hoàn khố
ng tiền kagyu của Mickey Gallstein
trả Mickey thì tình sao? Y đã hăng
ết cả và đã ký hợp đồng rồi. Họ có

Hợp đồng cũng chỉ làm gì bây giờ (Y
nói vui mèm tên rập túi). Nếu ông
é thi thời đi, dùng nói một tí gì về
chúng đã sửa soạn để đổi phò với hồn
y mai đây, nếu ông còn đang chuyện
... và hồn sẽ không chịu trách nhiệm về
những việc gì có thể xảy đến với ông... với
người.

A ra, câu chuyện là thế.

Nguyên trạng nó báo ra ngày hôm đó, số
một chí quảng cáo nói về bài trong tờ ngày
mặt. Trong bài đó, Mickey sẽ kè lại cửa hồn
điện của hồn cùng Rockstone với một vị
tạo cốt trong Canary Yard, mà cái cốt là
Rockstone đội 5 van đồng dù được phép mờ
những lồng bạc lâu thuỷ mà sở cảnh sát làm
ngu cho. Ông đang sau, lên sloop bị ám sát,
còn hồn mê viễn thám từ ăn lèo, cũng như
việc Rosenthal.

Thì ra Peters đã đến nhà em thực; đến gần
nó, thưa quá mất rồi. Chàng muốn cất mặt
ra, tất cả bạn người bị ám sát ra, chàng
muốn lên từ một lỗ chọc sâu ra, mục nát.
Với những tài liệu đã có ở trong lỗ, chàng
và bà làm cho hồn chạy với hồn lên cho đến
bản cáo hòa trong toàn xít
chung, và

Chàng tin rằng hồn. Thế là
đã vào luồng long? Ông có biết
Chính bọn ma-tam đã giải Rockstone
dày. Ông chờ vào lúc nửa khá cho tôi. Tôi
sẽ trả lại với Mickey ngay bây giờ. Ông
đại khé.

Lại sao Mickey lại không ra mặt? Vì
nhìn là, mà lẽ quan trọng nhất là từ khi
thiên hời-ký cha y đóng tài lén mặt bắc
qua chưởng-ý lực tim ở trong tay hổ-sa
sู dã, tim ra được một lối rõ ràng để
ba đọc ý; mà-thì cảm-ý là: dù tim hồn rái
gà gao, dù bất. Nhưng từ bắc bắc-hai nói
lại Mickey thường thường từ bắc bắc-hai nói
rè bắc, khinh khí; họ che dài «một tên
đi là y, hồn có tò cho gi về Arthur Beck-
ton» thi cũng cảm có quái gì là là, nhưn mạ-
tờ la hoa nay ở đây mua-lusa lusa đối ngẫu
đó này.

Một giờ sau, nó đến tim tôi ở nhà báo. Họ
phải quên nó rớt him từ đầu đến yết. Họ
Mickey nói:

— Ông Peters, tôi rất iếc là bạn cho
ông thiên hời-ý; ngày chiều nay, ông
phải thời di kéo không, chỉ stop nơi thời,
cái mang tôi không tem đang giá hai xu
nhỏ.

— Tú nhiên dàn lại không dang, Ông
biết tôi cái nghĩa với bạn đọc ra tuc nyo?

Mickey lắc đầu mgs cách nhoc mới:

— Đó là việc của ông. Nhưng tôi, thi lady
già tôi, Luân lonta thuộc tôi, quay éng;
ông rái lõi hai vua ruồi iêu bén-quay
thiên hời-ký; tôi xin ông iêu bén-quay
hay giờ muốn thời di thi tôi phải trả éng
hao mitsa, và tôi xin nẹp ông ngay. Vừa
nói, Mickey vừa mops tai:

— Thưa Ông đây, tôi nộp ông gấp đôi, vì
chỉ di bắc đồng.

— Ông vừa đến đây, thi ông diện
nhau, người bạn Peters là

(Tiếp theo)
Hì da da lay is. Lão-Tu hỏi nhien nay
hồng lèn khòng, tir tir lèn cõi Thái
vi. Hì chờ cho quang cảnh lai di
không thấy binh hồng gi bay giờ mới v
trên lầu, thanh tảng chạy miệng, khôn
nuôi kẻ đầy lò, tung kinh ba ném n
ngó ngán ngây, lòng động kinh n
xuong thịt đều lâng lâng, thê rời tới
hết số biến hóa huyền diệu, có thể
minh biến tướng tuy ý, muốn sao
vay. Thê rời hòi nhẹ, siêu-nhiên b
không tới quán Thach duong gác L
Lão-Tu sai Hì làm nhẹe Văn-thù
sinh, cùng nhau di chơi Luu-su
Hoặc cũng có người nói: dài vu
tương thi ra của quan, hóa đạo
dến dài vu U-vương lại trở về d
He, cho nên Không-Tu sang c
thờ Lão-Tu làm thầy, hỏi Lè x
Quái-dau đến thế là quang, Th
nghị vấn thứ 5, thứ 6, đọc l
bị xu khóc rõ ngay. Bô chí ta
xang hủy sưa người, Bô chí ta
bon dẹp-ý cốt cõi-dong D
cách thần-hoa vị Tô-su
không lấy gì mà tin làm the

có bị miết thị, có gai sòng
Huong, nhưng ông ban sa-
ax, hẹn tri-thức thất nghiệp.
Tất cả đều thành-học;
tất cả đều sống những cuộc
đời tinh thần có thể bảo
lại là làm và tất cả tạo
thành một bút-võ-thời đại khé
gọi là tài-tinh đồng thời
lại gây một không-khi tran
hòe những sự-tuong-phản
lâm cho người đọc phải
cảm-tuong, mê-không-
khai-khu-nhưng vẫn là cái
không-khi của Đời và Người
lasm nau long ta nhung van
lam cho ta nuoc van
song de ma vui ve nhien
luy su dau khô, song de ma
hy-sinh.

Hơn tất cả những tác-
phẩm khác của ông, « Cai »
đã đem cho ta ba kiêu-mẫu
hy-sinh rất cao đẹp của
một thời-đại đạo đức gần
tán: ba người đàn bà chịu
đụng-tát cả sự-khổ-não gây
ra bởi con-chim và tinh-
nhân mà người con đó,
người chán đó, người tìn-
nhân đó dũng-dung không
kiết-gi.

Song le, sông nái rồi rồng
chảy ra bể, mà người thi dù
muôn-thù oán-dời đến mưa
rào, kết-cục-súng thấy rồng
khi có ay-dau khô mới có thể
nặng cao người ta lên gân
Giỏi và chỉ có lòng Ua-ái
mới có thể cảm-hoa người
ta vậy.

Bà là một chép-truong già-

thuật và sự-thanh-thực
trong văn-chương một cuốn
sách như « Cai » cũng có thể
bảo là một cuốn sách đáng
giá.

TÚ LUYỆN

Hội Truyền-bá Quốc-ngữ Nam-kỳ hoạt-động

Chương-trình các cuộc lè
cử-động tè-chức trong 2
tháng 11 và 12 này năm 1944:
5/11 — Diễn-thuyết, âm-
nhạc (truyền-thach và tuyên
diện khắp ba kỲ);

I. — Dở-ran của ông
Trinh-hai-trưởng.

II. — Truyền-bá Quốc-ngữ
là gì? (ông Tòng Thủ-ky).

III. — Âm-nhạc

IV. — Người xưa dâu-tá;
(diễn-văn của ông Phạm-
Trần).

V. — Âm-nhạc và hát

VI. — Lời cảm-tạ của
Trưởng-han Cử-động.

11-11 — Chợp-bóng (Saigon).

12-11 — Diễn-thuyết lại
(Dakao).

18-11 — Chợp-bóng (Chợ-
lớn).

19-11 — Diễn-thuyết lại
(Chợ-lớn).

25-11 — Hát cải-lung (Sal-
on).

TÚ SÁCH GIA-BÌNH GIAO-DỤC

10 November 1944 số 60

LONG CHA

của NGUYỄN-BÍC-CẨM

GỬI:

- Những ai có ý định lập gia-dinh
 - Những ai muốn làm qua và đã từng làm cha
 - Những ai đang băn-khoăn về đứa con, gọi
mau-của mình sắp ra đời
 - Những ai từng bắt-háo hi-vọng vào đứa
co - yêu quý
- Đêm đây hoa 400 trang in làm một cuốn
bia chích bá mầu mỹ thuật — Giá : 8.00

CƠN MƠI LỚ

Trẻ Thơ

của NGUYỄN-BÍC-CHINH

Bia chích bá mầu mỹ thuật — Giá : 10.50

Nhà xuất-bản: NGƯỜI CỐI PHƯƠNG

Giám-đốc: BÙI XUÂN-GIUNG
N 6, phố Trường-Sơn-Hanoi — Tel. 212

25-10-44 có bên:

TÂY-PHƯƠNG

cô - SƯ

của NGUYỄN-BÍC-QUYNH

Giá : 6.00

Quyển thứ VI trong bộ
Lịch-sử thế-giới

Mua lè gửi thêm 0.50
cước bão-dám, không bàn

ĐÃ CÓ BẢN:

Lâm dân

Phóng-sự dài-cứu TRONG-LANG
Giá : sp. 50 — Cuối sp. 50

Xuân và Sinh

Truyện dài của THANH-TỊNH
Giá : sp. 40 — Cuối sp. 40

ĐÃ CÓ BẢN:

TRONG LÒY TRE XANH

Một bộ truyện ngắn-thết-tingc là về đời
sống dân quê Bắc-kỳ — của TOÀN-ANH

Quỳnh - Như

Tập kịch thơ đặc-sắc nhất của Phòng-khoa
Khoa viết theo truyền Tiết-Son Trang-SI
của KHAI-HƯNG

Nhà xuất-bản HÀN-MẶC

Giám-đốc NGUYỄN-NHU-TỊCH
N 26, phố Hàng-Quát — HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

Hầu Thánh

Phóng-sự tiêu-thuyết
của LỘNG-CHƯƯNG Giá : 10.00

Trong cuốn hồi-thanh, các bạn sẽ thấy
những chuyện-thực, rắc-rặc-rồi, rắc eo-le,
rắc tặc-eu-rò, mà không bao giờ các bạn
ngờ rằng, đã có thể xảy ra ở Thành-Lóng,
là nơi nghìn-năm-vẫn-và.

Tinh-thảo Phật-giao

của VŨ THÔNG-CAN Giá : 3.00

Phóng-mùi: lời van-giáo-dì, để-hiệu, Vũ-
trong-Can giáng-cát-lòng-rất-huyền-vi
của đức Thích-Ca. Đó là một nền tảng
giáo-khiến người ta thoát-tục, và nồng

NÊN HÚT THUỐC LÀ
BASTOS
 NGON, THƠM
 Giá... 0319

Thuốc mạnh sâm nhung

Chuyên trị bệnh đi-chnitt, mumps-throat, ho-hust, rong ruột, ho-khô, thận-mỗi, mệt-đau, đau-lưng-nhìn, gỏi-dong, thuốc này mõi ra lài tựa
 BẢN TẠI MỌU THUỐC 1 THÁI - CÔ
 NHÀ HÀNG BẮC HÀ NỘI, 1 hắp xác nốt liệu và dược

KHOA DƯỢC, KHỐI ANH, NỘT
 NONG, ĐẠO MINH XEM DÙNG,
Thái-nhiệp-tao ĐẠI-QUANG

Bà khác lợp liệu sâm nhung mới khai nhôm
 xã, phố Hàng Ngang Hanoi — Tel. 805

Dán Nhị - Thơm

Tại bách hóa, Món và 03
 NHỊ-THƠM-DƯƠNG DƯỢC PHÒNG
 10, phố Hàng Bông, Hanoi — Tel. phone 03

CÁC GIA-DINH NÊN DÙNG THUỐC
 ĐAU ĐA DẬY
 HO GÀ
 BIẾU - NGUYỄN

ĐÓNG HỘP

KINH DỊCH

để bồi dưỡng và nhất là trong Paroxysm
 là một nhà-đại

Toàn bộ 5 cuốn dày ngọt: 2000 trang
 giấy thường 30p00

Quý Đô (nèp lụa) 70p00
 Quý lụa minh châu thép gốm 2000 trang

Thẩm cuộc gửi 5p00

Thay đổi ngôn phong giờ và

NHÀ IN MAI-LINH — HÀ NOI

RĂNG TRẮNG KHỎI SAU THƠM MIỆNG

vì dùng:

thuốc đánh răng

GLYCERINA

GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM

ĐÁ CỐ BẢN; Thủ Mày Ngàn

do HORST MANN QUYAH in-hàm-báy,
 số 100-11 toàn đây my-hanh
 Bản giấy ngang-thuật 7p00, Bản giấy gấp 1 tảng 15p.
 (con & bảm)

QUỐC-HỌC THU-XA

pnat-hanh

DÀNG IN: **KHÔNG-TỪ HỌC-THUẬT H**
 500 trang, 20.000 chữ Hán
TRÌT-HỌC TẠP-BÚT

4 món thuốc bắc của nam, phụ, lão,
 lú do nhà thuốc ĐỨC-PHÒNG, 48
 phố Phúc-kien Hanoi phát hành
 THUỐC BẮC HÀ NỘI-SHUNG... 4p00
 THUỐC BẮC HÀ NỘI-PHÒNG... 4p00
 THUỐC BẮC HÀ NỘI-THUỐC... 4p00