

SỐ 822 - GIA 0560

1971

71711/44

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT



C. 860

Tuân-lệ Quốc-tê

Cái đặc biệt nhất ở mặt trận Tây Âu trong mấy ngày vừa qua là cuộc đổ bộ các các đội quân đồng minh do phi cơ chở đến ở nhiều khu trong nước Hà-lan và cuộc phản công rất kịch liệt của quân Đức ở khắp các khu trên mặt trận từ Hà-lan, Bỉ, trên đất Pháp và cả trên đất Đức những khu mà quân Mỹ đã chiếm được.

Trong mấy ngày đầu tuần lễ trước, 1.000 phi cơ đồng minh đã chở một số quân khá lớn đến hạ xuống ba khu trên đất Hà-lan, đó là các khu gần Nimègne, khu Eindhoven và khu Arnhem. Vài hôm sau khi đổ bộ các đội quân do một mặt đã đánh lan rộng ra chiếm được các nơi cần có trọng yếu như Eindhoven và Arnhem, một mặt thì liên lạc được với các đạo quân Anh từ phía biên thủy Bỉ đánh lên. Mỗi ngày số quân cứu viện do phi cơ chở đến càng nhiều hơn. Nhưng các đạo quân đó đã gặp phải một sức kháng chiến vô cùng mãnh liệt của quân Đức, đến nỗi cuối tuần trước chính tin Anh phải công nhận rằng tình hình sư đoàn thứ nhất của Anh do phi cơ chở đến miền Arnhem đang bị nguy ngập. Tin Đức thì báo đạo quân đó bị vây bọc và quân Đức đã bắt được cả bộ tham mưu của sư đoàn đó. Nhưng theo tin mới đây thì đạo quân thiết giáp của họ

quân Anh thứ hai đánh từ phía Bắc Ni-mègne và d'Elst đến Arnhem đã tới sông Leek một nhánh của sông Rhin chảy ra bề trên đất Hà-lan và đã liên lạc được với sư đoàn quân Anh thứ nhất do phi cơ chở đến. Trận đánh trong khu Arnhem hiện nay vẫn vô cùng dữ dội, sau mấy ngày giời xua viện binh đồng minh do phi cơ chở đến lại vừa hạ thêm xuống khả năng để tăng thêm lực lượng cho bộ quân Anh thứ hai từ phía Nimègne đánh tới Còla ở phía Nam Eindhoven, bộ quân Anh thứ hai đã chiếm được Weert cách thành trên đó 25 cây số.

Mục đích quân đồng minh đổ bộ bằng phi cơ xuống khu Nimègne, Eindhoven và Arnhem ở Hà-lan là để chiếm đất là một cách nhanh chóng để cho quân Đức không đủ thì giờ phá các đê giữ nước; bẻ cho cả nước Hà-lan, rồi từ Hà-lan do miền biển, thủy Hà-Đức; không có chiến-lực Siegfried đánh vào đất Đức. Không rõ quân đồng minh có thể đạt được mục đích đó chăng?

Trên đất Đức, ở khu Aix la Chapelle, mấy hôm trước đây có tin quân Mỹ, đã lọt vào vùng ngoại ô tại trận do nhưng theo tin hôm thứ hai vừa rồi, tại quân Đức có chiến-xa trợ chiến ở khu Gellen-keichen phía bắc Aix la Chapelle đã phản công rất kịch-liệt và đã đánh lui được quân đồng-minh lọt vào đất Đức đến tận sông Gure, một con sông ở ngay biên thủy Đức và Lục-xâm-bảo. Về các trận đánh ở các khu khác, đọc chiến-lực Siegfried không thấy nói đến.

(xem tiếp trang 3)

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và tương-thiên thì chỉ có cách là: **MUA VẼ XỔ SỐ ĐỒNG-PHÁP**

EROS VIRGINIA

Xi-gà nhẹ, thơm, êm dịu, dùng thay thuốc-lá rất lịch-sự và tiện-lợi. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn tại hàng **PHÚC-LAI 87 Route de Mue Hanoi** — Téléphone 374



LỊCH SỬ THÊU TRUYẾT của HỒNG-PHONG

Một vụ kiện lạ đời

Vào khoảng năm Đinh-hợi (Ấy lịch 1767), đời chúa Định-vương Nguyễn-phước Thuần, có một gia-đình lạ, — họ tên gốc tích là gì không ai biết, — đến ở phường Tháo-mang gần kinh-thành, cũng làm ruộng cấy và làm nghề dệt như các sử-tại.

Pường Tháo-mang ở bên sông Phủ-xuân, thuộc huyện Hương-trà, nằm giữa địa-phần ba xã Nghi-xuân, Sơn-tây và Vạn-xuân. Cả phường có ba xóm, mỗi xóm tụ họp chừng vài chục nóc nhà. Dân cư đều làm nghề dệt, nghề thủ-truyền của họ từ trước khi chúa Nguyễn-Hoàng vào trấn đất Thuận-hóa. Họ chuyên dệt hàng tơ như cấp, địa, cát hoa khéo đẹp có đồng. Có nhà kiếm dệt cả nhiều cối và buồm để bán cho dân chài ở các cửa hồ Tư-khách, Việt-hải, dùng đi bề rất chịu gió và bền.

Họ không hiểu sao cái gia-đình mẹ-góa con côi kia ở đây mới đẹp, lại làm được nghề riêng của họ nữa như bi-ti ruyện lâu đời.

Thật thế, gia-đình lạ ấy, làm chủ là một bà quý-phụ độ ngoài bốn mươi tuổi, có hai đứa con nhỏ, chỉ hơn kém nhau một vài tuổi, thêm một mẹ già già yếu-ngang phục-dịch.

Cách ít lâu, đứa con trai bị thương-bầm chấy, thành ra trong nhà còn lại ba người, trẻ già lớn bé toàn là đàn bà.

Thoạt tiên, quý-phụ đem gia-quyển đến phường Tháo-mang, thuê dệt làm một người nhà là năm gian, rồi mua sắm khung cửi, bắt tay vào nghề dệt để mưu sinh. Nhất nhất mẹ con tự làm lấy, không thuê mướn

thợ bện như các nhà cùng nghề ở quanh xóm.

Người ta để ý không thấy ai tới lui nhà ấy bao giờ; trừ ra mỗi khi dệt xong một tấm hàng, bần-thần quý-phụ đem lên tỉnh (hàng bán, rồi mua tơ về dệt tấm khác; trong nhà quanh năm lặng lẽ như ngôi chùa, không nghe to tiếng, không tiếng đi lại xóm giềng, nhất là không mời xóm giềng qua lại nhà tranh khi nào. Có kẻ hiếu kỳ, muốn tìm cớ hỏi chuyện nhà nhà, cất đũa đóm-sơm nội-dịch; quý-phụ ra tận ngoài cổng, niềm-nở tiếp khách ngay ở giới-bên lý rồi cáo-từ trở vào; không hề mời khách vào trong nhà, dù là hàng xóm quen thân cũng vậy.

Những giờ chẵn được bước qua ngưỡng cửa lần thứ nhất là gột chân mấy người phu dọn, lúc thăng con giặt của quý-phụ chấy, đưa quan tài đến lần-lệm và không ra. Trong dịp quan trọng như thế, cũng chẳng thấy có hề con họ hàng nào đến hỏi thăm chia buồn. Các bà cùng xóm về chợ, sang, quý-phụ cũng ra cổng mời điếu thuốc miếng rau ở đấy, và từ khước mọi cách rất khéo.

— Bà con có lòng tốt chày qua hỏi thăm tôi xin cảm tạ. Tiếc vì trong nhà hẹp hơi lượn-thuộm quá nên không dám đi phiên các bà quê-bộ vào chơi, xin cảm-bлагửi.

Một lần phu dọn biết chữ là mở, trẻ ra thóc-mách với người ta rằng trong nhà treo mã-táo với đồ-dạ-tiền tổ-tàng; chính giữa bày bàn thờ, chắc là bàn thờ thần, ở trên vẩy ngang bốn chữ: **Thần-bào-phụ-cử** (Tả-trên-thứ-chánh) bốn từ, bên cạnh có những chữ nhỏ gì nữa, nhưng họ không đọc được.

mới xâm-xi dị-nghi (về tình này. Có lẽ vì hôn phu không muốn cho ai chàng? Trong sự sống có điều gì bí-mật, có cái gì thế nào, cho nên cần phải nói người vậy.

bi-mật của bà, lần đầu thành quen, không ai có ý đố-mỏ soi-bà gì cả. Họ bảo nhau rồi cũng chẳng đến công-gô nữa, khỏi làm phiền bà phải đi-đi chạy về tiếp nước. Chỗ bà ở được xem như một căn nhà.

Như vậy, gia-dình quá-phụ được sống yên-đàn trong phường Thảo-mang sau bảy năm nay; ngoài là địa con gái bé bỏng phần còn để lại cho bà một số bảy tuổi, bảy g. có cô đã 13.



Chàng biết có phải đến lúc tuổi sẽ mang-con số 13 là số vận xui-hay không, nhưng thật đến năm Nhâm-thìn (v. ba trăm năm) có năm và v. về trên giờ-bác bệnh thập-đ. mới sinh, khiến có rối thường về hau.

Thế cháu mẹ con con chỉ có một không có mấy phút nào buồn cười!

— Con Mạnh còn má cầu con?

— Thưa má, con đây!... Con đang chờ thuốc gần được rồi, để con hung lên má nỡng...

— Không, má không nỡng háy giờ đàn l... Con lên đây với má!

— Vàng, con đợi rồi nước thuốc kéo nó vào má; rồi con lên ngay.

— Để thuốc đó, giao cho mẹ Tí coi đàn.

tuổi và trên trán bà mẹ (trong ý vai nhưng từ sáng đến giờ, bà có vẻ tỉnh táo không nểng số li-hệ như mọi hôm.

Bà dăm-dăm nhìn con, tinh thông-yên phải-lò đẩy trên hai mắt, dường muốn gói ghém tất cả năng lực trong. Chẳng tay ông chặt lấy con, nắm-à-n và hôn lấy hôn đ. bà vừa hôn vừa nói:

— Lay trời phải! lời thượng-yên con tôi không biết để đâu cho hết,
— Đạn bà trôi-cười bảo con:
— Con ở má ngồi đây, nào!

— Thời, má cứ nằm nghỉ cho khỏe, ngồi đây làm chi? nâng trẻ lên và lấy về đầu Kham-tiền (thưa hai bên thái-dương cho mẹ.

— Ôi con tôi thế có buồn cười không? Muốn cho mẹ nỡng thuốc mà không sao mẹ ngồi đây thì nỡng thế nào?... Con ở đây-đ. má ngồi đây chắc tại, má kể một truyện cổ-tích cho má nghe.

— Má nói truyện cổ-tích? nâng hồi lại có vẻ thích ý, vì bình nhứt cái va nghe mẹ kể những tích xưa truyền cũ.

— Ở truyện cổ-tích này hay hơn con à! Nhưng má đã mệt thế hơi của đàn má một nhiệm?... Con van má hãy để lúc khác, bây giờ má cần nghỉ ngơi tĩnh-dưỡng mới được.

— Không, hôm nay má nghe trong mình khỏe-khoan lắm; tự nhiên thấy muốn ngồi đây nghe kể, muốn nói truyện với con, không chừng nhớ th. má sẽ khỏi bệnh cũng nên... Con hãy kể chuyện này!

Tên này không hề sai lời trái ý mẹ bao giờ, nâng rồi vàng đỡ mẹ ngồi lên, dựa lưng bên vách, rồi bưng chén thuốc để mẹ nỡng.

Bà nỡng thuốc xong, kéo nâng lại gần bên mình vuốt ve mái tóc nâng và nói:
— Giờ con ngồi cạnh má, má kể chuyện cho má nghe. Hồi thơ trẻ trung má kể cho con làm cho má thêm khỏe, khỏe vui, được sống thêm ngày nào sung sướng

Thư của bà Pate a số 1:
a Lòng ái-Quốc của những dân-vân con thì 13-Quốc vẫn còn mãi mãi!

— Không có lúc nào hơn lúc này... Nhất là các chàng sắp kể ra đây, mà vẫn để dành trong trí bấy lâu, chỉ định lúc đến ngày giờ sáng nói thì nói cho con nghe; và lại chỉ có thế nói với con, chứ không nói với ai khác hơn được...

Khi bà nói những câu này, trên gương mặt có vẻ buồn-rầu, thâm đ. và hai mắt thâm-thâm tra luy, nhưng bà lấy tay áo gạt đi; nâng vô tình, không nâng mặt lên, nên không trông thấy.

— Chuyện gì mà quan họ làm thế, hồ má? nâng hồi vì giục-gi. Vậy thì má kể đi, con rất thích nghe, chỉ sợ má nói nhiều thì mệt thôi.

— Không, con đừng lo má nói mà mệt; trả lại, má có nói được mới thì nói luôn cho thôi. Con-thưa khỏe ra. Bởi vậy, con nên nghe chăm-ch. giờ má kể đây.

Rồi thì bà chậm-r. rồi con chuyện gọi là cổ-tích, một mạch từ đầu đến cuối, chỉ thỉnh-thoảng ngừng lại giây lát: bởi một tiếng thở dài nhẹ-oh, hoặc làm nghỉ để lấy hơi.

Ngày xưa, có một nhà ở vào sông Tiền-anh, từ-sản rừng kh. chỉ khá hơn thôi-gian, là mẹ già (mẹ chồng) với nâng đến cùng cảnh gia-b. ở chung với nhau.

Là hơn nữa, là nâng dần c. trẻ tuổi, có nhan-s. thì giữ được tiết-bào trong sạch, rồi ngày ch. khi không làm-l. thì ch. không nói con, mỗi mẹ: đi. lại đi mà trước những sự chỉ cảm dỗ của quân và lại quanh mình. Trong khi ấy, mẹ già, đã gần tăng-l. má hợp, lại sinh ra trái con đ. thành, không chịu nổi cảnh sống lạnh-lung đơn chiếc, hay ngắm-ng. mẹ già với một tiếng thở-hào gần đây. Bao giờ con đầu học học-th. sau mẹ công nhân vui

ng tại gai mắt
l, thường lấy lệ
gi; mẹ chẳng
y quyền tương
hấp năng, cũng
g không được,
thời nhà.
hàng lý thàng,
ợ.
gia công thừa
nết, làm việc
o, mẹ có biết
ông rõ là đưa
hạt thốt đêm
đi, chóng lòi
Tuy vậy, quan
đôi khúc biệt,
đôi, nâng khay

— Trời cao đất dày ời! Nhà lòi vô phúc
mới có con dâu vô oan giá hơa cho mẹ
chồng thế này! Mẹ-gia vừa gào vừa khóc,
lắm như mình thật thà oan uổng lắm vậy.
— Vâng, nhà ta vô phúc mới có cao gia
lắm lòi, muốn đồ trả cho con dâu thế này,
trời phải có thần cho không? nàng dâu
cũng khóc mếu, cũng nói to, chẳng nhường
mẹ-gia chút nào.

— Mẹ chồng đồ rệt cho nàng dâu, nàng
dâu một mực chối cãi và nói quyết là mẹ
chồng; hai người đứng trước công-đường
đó quanh co như mãi, làm cho quan
huyện bở-rối chẳng biết thực hư ở đâu
mà phas xử. Ngồi chờ cả hai bên hãy về,
đợi bắt tội gia -phu lên đời chất xem thế
nao, bấy giờ sẽ hay.



của mẹ chồng
chồng con,
mếu tai liêng,
n can chẳng
đuôi con đi.
h của mày,
v oan giá
ơn thù xet:
không nổi,
ng chó, làm
qua thế này,
uợ.
n.
gian-phu đó
quan lớn, để
n mẹ bằng
t bằng dâu
đang chổi
ng nạn đó,

— Hôm sau lên gian-phu bị đòi lên huyện,
lại khai một đống khạc:
— Bầm quan lớn, sự thật, con không hề
quen biết tư-tình gì với một ai trong hai
người này. Chẳng qua mẹ con nhà họ thu
ghối lẫn nhau, rồi bị chuyển rgoại-tình,
vụ cáo cho con, thế thôi.
— Trong làng chẳng thiếu gì người, sao
thiên hạ không để cho ai, lại chỉ đòi tội:
cbe mà? quan huyện nổi giận.
— Bầm, điều đó thật tình con không
hiều l... tên gian-phu trả lời một cách vắn
vơ cho xuôi chuyện.

— Ủ để rồi xem máy sao hiệu không?
— Quan huyện tức thời truyền đem cùm
kẹp ra tra tấn. Đạn quá, tên gian-phu phải
trú thù.

— Nhưng thàng khôn nạn, không tự thú
có tư-tình với mẹ-gia chính là sự thật, nó
lại liêu-xung bầy lêu quỏ có bị-mắt gia-
thiếp với nàng dâu. Chắc hẳn mẹ-gia với nó
đủ đống-tình như thế, có buộc tội nàng
dâu, để nhờ cây đinh trong mắt đi, chứng
sẽ được tự do rồi lại an-ái.

— Phải biết chúng khảm đống tư, ông su
cũng chết; trong trí của quan phụ mẫu,
nàng dâu tư-tình với gian-phu không còn
phải nghi hừ.

— Tội nghiệp cho người thiếu-phu bị
đánh khạc cũng một mực chối cãi, kén
mình mợc oan, nhưng quan huyện nào có
chịu tin lời nạt và tra xét vụ án cho thật
đến nơi đến chốn. Nàng chỉ bằng theo lời
khai của mẹ-gia và gian-phu, xử nàng phải
chôn gói đi ra khỏi nhà mẹ chồng từ nay.

— Tấn kịch không phải hạ màn ở chỗ ấy;
đến đoạn sau mới có ý nghĩa, có thú vị.

— Nàng dâu tức mình, nhớ chú bác trong
nhà làm cho một ở trạng lòi lỗ cục kỹ
thống-thiết, rồi nàng thân hành lên quy
trước công-đương quan lớn thượng-ty ở
bản trấn mã khiến nại.

— Quan án chấp đơn; liền tư về huyện
lên tâu hồ-sơ lên đống-thất sức đòi hai

đó qu'hi sự công bực. Có kẻ muốn
thần lý cách nào, cũng không thể
đó ý lưỡng của người chỉ biết lo
phép vas luật nước, bênh vực lương
— San khi xem lại hồ-sơ ở huyện. Ai
ngài thấy ngay bản trong có lầm lẫn
mò ám, khả nghi, chứng tỏ ra người
đạo giả lại là an uổng.

— Ra trước công-đương thềm-văn, hai
nguyên bị công lên công-phu đều mặt
cung khời như lúc cáo ở huyện; ai
vụ này, không chịu thay đổi hay làm
phản-tắc nào. Quan An truyền cho ng
bi công v, ba ngày nữa sẽ đến nghe
phán xử.

— Suốt chiều trước hôm kỳ hạn, qua
sai lĩnh đi gánh những đá cục, to có
cỏ, đem về chắt đống ở thềm công-đư
nhu xếp một đ'nh non bệ con con, t
thứ lại mất. Hơn nữa, bãi hèn lại có
hai con đom-mũi-sang quốc. Ai cũng
ngạc, không hiểu ý quan lớn đ'nh bị
đó ý để làm gì? Nếu bảo rằng để tra
tư-phạm, thì nhà nước chẳng có sẵn nh
hình-cự rồi, bèo, cove, kẹp, là vật th
đùng ư? Mặt thây tho-lại bất học n
muốn biết;

— Bầm cụ lớn muốn đ'nh hình-cự
lạ ấy, là ý thế nào?

— Phải, ta có việc đ'nh đến rất hay
ngươi sẽ biết, quan án trả lời.

— Sáng hôm sau đ'nh đ'ng, quan
gọi cả đôi bên quan-hệ ra đứng hàng
dưới thềm, và nói:

— Mày người nhất định giữ lời c
khai hôm trước, phải không?

(Xem tiếp trang)

PHÒNG XEM BỆNH
BÁC SỸ PHÁT
24 phố Hàng Đậu
(Lý Thường-Kiệt).

MỘT TẤM GIÓNG AI-QUỐC VÀ QUANG-NGHỊ CHO THANH-NIÊN

SALAZAR

NGƯỜI ĐÃ CÓ CÔNG TÁI-TẠO NƯỚC BỒ-ĐÀO-NHA

Trong lúc chiến-tranh lan khắp hoàn-cầu và các nước Âu-châu không mấy nước tránh khỏi nạn đói thì riêng hai nước Bồ-đào-nha và Tây-ban-nha ở ngay giữa các nước tham chiến vẫn giữ được thái độ trung lập. Nhất là Bồ-đào-nha là một nước vừa nghèo vừa nhỏ, vừa nhập cảng hàng hóa của đồng-minh, thế mà cũng không bị lôi cuốn vào chiến tranh. Đó là nhờ ở chính sách khôn khéo của nhà-trưởng Salazar nhà độc-lai cầm quyền Bồ-đào-nha từ 1928 đến nay. Thủ-trưởng Salazar được là một bậc kỳ tài và trong các nhà độc-lai Âu-châu thì ông là người được tin nhiệm và có địa vị vững vàng hơn hết. Bởi với một người như thủ-trưởng chúng ta nên biết qua thân-thể và đời chính-trị.

Bồ-đào-nha là một nước nhỏ ở miền tây nam lục-địa Âu-châu trong ra Đại-tây-dương. Nước đó chỉ có 6 triệu dân nhưng là một nước đã từng có một đế-vương rất vẻ vang trong lịch sử Âu-châu và thế-giới. Chính Bồ-đào-nha về mấy thế kỷ 16, 17, 18 đã từng sản xuất ra nhiều nhà thám hiểm, nhiều nhà hàng hải và nhiều nhà thực dân danh tiếng rất có công trong công cuộc khai thác Mỹ-châu sau khi Khố-lô-nhê-bô đã tìm ra thế giới mới là đó. Địa này, nước đó vẫn là một là quốc gia thân thiện cho các nước theo văn minh La-mã ở Nam Mỹ và Trung Mỹ.

Bồ-đào-nha, trước khi Salazar lên cầm quyền

Bồ-đào-nha không những đất hẹp, người ít mà là một xứ rất nghèo và dân gian li lạc. Trước năm 1930, số người biết chữ trong dân Bồ-đào-nha chỉ có tới 52%. Người Bồ

đào-nha thì cạo, nhiều cam lình, lễ phép và thành thật. Vì địa thế ở ngoài biển trong ra đại dương, người Bồ-đào-nha từ xưa vẫn thiên nghề đi biển và chỉ biết cò con đường ra ngoài: đó là đường biển, một con đường không giới hạn. Đối với người nước đó, chỉ có đại dương là giúp đỡ được họ. (1) Người Bồ-đào-nha không ưa hoạt động, không thích thể thao và phần đông chỉ trong lúc không thích làm việc.

Về chính trị thì dân Bồ-đào-nha là một dân yêu bởi tiếng là lịch kỷ. Trước khi Salazar lên cầm quyền, không bao giờ nhà nước đã yểm trợ, cũng không bao giờ dân biết trong dân thể trong nước. Nhưng người Bồ-đào-nha hiểu rằng nếu để cai trị, Người ta có thể đứng

(1) Những người Âu-châu đến nước ta trước nhất là người Bồ-đào-nha.

sự nhân nại và lòng dễ tin mà giải dân dân đó. Người nước đó lại thích trật tự, sạch sẽ và quyền hành. Hai phần ba dân trong nước đều sống về nghề nông và sống một cách khổ hạnh. Đất đai tuy không đến nỗi xấu nhưng chưa khai khẩn hết mọi cách triệt để vì thiếu nông-khí. Nông dân vì nghèo nên kém cả về tinh thần và sức khỏe do đó lại không biết viết và biết đọc. Người Bồ-đào-nha thiên tôn giáo nhưng không mê và tin vào thuyết định mệnh không hợp với đạo Thiên chúa chân chính.

Từ xưa, Bồ-đào-nha vẫn là một nước quân chủ. Đến năm 1906, trong nước mới bắt đầu nổi lên phong trào cách-mệnh. Chính phong trào đó đã đánh đổ nhà vua-chủ của vua Bồ-đào-nha và đưa nước đó vào một thời kỳ rối loạn kéo dài đến 20 năm.

Hồi năm 1906, vua Carlos với tướng João Franco mới

vi nguyên-lão trong nước lên cầm quyền. Chính lúc này chính phủ đang gặp bước khó khăn, thì chính bị những cuộc sắp sẩy ra cuộc phản-ân và ở Porto có cuộc nổi loạn. Đến 1907, thì tình thế giữa nhà vua và nghị-viện đã đến giai

đoạn nguy nan. Trước tình hình nguy nan đó, João Franco đã chắc nắn được tài vào hồi Janvier 1908. Đến Fevrier thì vua Carlos và Đông cung thất thế đều bị ám sát. Chính thời kỳ đó bắt đầu thành lập số Bồ-đào-nha. Bước sang năm 1911 thì ban hành một hiến pháp mới. Nhưng từ Ocotbre 1910 cho đến 1926, các cuộc cách-mệnh vẫn tiếp tục. Người ta có thể tìm được tên mười năm các cách-mệnh. Hồi 1916, trong cuộc Án chiến trước một cuộc phản loạn thì nhất cây ra dưới quyền chỉ huy tướng Pimenta de Castro, nước ta cũng cầm quyền chẳng được bao lâu lại bị đánh đổ và người ta lại giữ lại chính thể cộng-hòa. Ngày 4 Decembre 1917, Tổng-thống Siconio Paes mới nhậm chức hành thực định mệnh của mình. Ông ra lệnh đóng cửa các dân-viện và đánh dẹp chính thể cộng-hòa. Đến 14 Decembre 1918 thì ông Paes bị ám sát.

Hồi Janvier 1916, ông Paes tuyên bố thoái vị ở Porto. Cử nhân Bô-đào-nha đều

theo tại kỳ bất loạn. Đứng thời đó Lisbonne cũng xảy ra cuộc chính biến do một cuộc phản-ân gây nên. Người ta đã chờ: nên một cuộc phản cách-mệnh và sau một tháng chờ đợi đầu mới được được bọn quân nhân nổi loạn.

Sau công đánh 18 Avtil 1926, bà vị tướng tướng lại đánh gây nên cuộc chính biến theo mệnh lệnh trình như chương trình của Thủ-trưởng Salazar sau này nhưng bị thất bại và bị đem xử trước tòa án quân sự. Ủy-viên chính phủ do chính phủ cũ ra trong vụ này là Đại-tướng tướng, khi ra trước tòa không được cho bị cáo tội và tên là Bồ-đào-nha họ. Đại-tướng nói: «Nước nhà đang trong cơn bệnh, chính các vị cao để muốn cứu nước».

Chính trong quân đội người ta mới thấy rõ là thế nước này gặp. Cũng vì thế, quân đội lại nổi lên để cứu nước và lần này các cách-mệnh toàn thể quân đội được phát ra. Người đứng đầu phong trào là thống chế Gimeres da Costa chỉ huy đạo quân phạt cộng-giáo đồng minh ở Pháp trong cuộc Âu-châu.

Ngày 27 Mai 1927, tướng Gimeres da Costa lãnh một bản tuyên ngôn ở Braga gọi là bản tuyên ngôn của Bồ-đào-nha.

Chính thể cộng-hòa lúc đó đã bị thời kỳ suy sụp đổ ngay. Từ đây trở về trước, các chính phủ kế tiếp nhau cầm quyền đều phải vắng quyền thế bởi khi xâm phạm của các dân-viện. Nhưng người này đã không đi lại quyết được mà cũng không muốn đi về ai cầm quyền. Sau các cuộc việc đó đây mới cuộc đứng là trên các nghị-viện lại có các chính đảng và các ủy ban chấp hành của các đảng đó đưa vào một mô-đem ở các lãnh tụ của chúng đứng chỉ huy. Các chính sách bình dân cực điểm đã phá hoại hết mọi sự cố gắng của các chính phủ. Vì thế muốn cho một chính phủ hành động được thì cần phải có một cách giải quyết chính-trị đầu tiên thời mà các cách giải quyết đó quân đội đã đưa thấy vì thế trên ngày 28 Mai 1926 Sau cuộc cách-mệnh, người ta lập nên một ủy ban hành chính gồm có ba người: Thống chế Da Costa và hai đại-tướng Carmona và Cabecada. Bản tuyên ngôn thứ nhất đã nói về quyền lợi quốc gia mà cần phải có một chính phủ của quốc-lực. Các dân viện đều bị đóng cửa và giải tán, các chính đảng bị bãi. Nền nước Bồ-đào-nha trong thời kỳ này không có công chức nào bị cách, không một người nào bị đi đày, và không thấy ra một sự bạo động hoặc sự bất hòa có thể làm hại đến

PHẦN TÂY Phần trang sức của Tây, bản lẻ từ 10 grammes
HÒA-HỢP - 108b - HANG TRONG - HANOI, GIẤY SỐ 1. 443

THUY - TỒ ĐẠO-GIAO LÀ AI ?

Xưa nay, chúng ta vẫn yên-trí rằng: Lão-Tử là tiếng tôn-xưng Lý-Nhĩ tự là Bá-Dương, cũng gọi là Lão Đam là thủy-tề đạo Lão hay Đạo Giáo.

Thực là người mà Tư-Mã-Thiên, trong «Lão-Trang, Thân Hàn liệt truyện». Sách sử-ký, đã nói như thế này:

«Lão-Tử là người xóm khúc-nhân, làng Lê-Hương, huyện Khô, nước Sở, họ Lý, tên Nhĩ, tự là Bá-Dương, thụy-hiệu là Đam... làm sách gồm hai thiên Thượng, Hạ, thuật cái ý về Đạo, Đức, hơn 6000 lời.»

(Lão-Tử giả Sở, Khô huyện, Lê-hương, Khúc-nhân lý nhân dã, tính Lý thị, danh Nhĩ, tự Bá-Dương. Thuy viết Đam (tức bỏ mấy đoạn) trú thu thượng hạ thiên ngôn Đạo Đức chi ý, ngữ thiên dư ngôn) và cũng tức là ông Lão-tử mà Tư-Mã-Thiên chép rằng đã khuyên Không-Tử mấy câu, khi Không-Tử đến nước Chu hỏi Lễ.

Nghĩa là Lão-Tử là một người đồng-thời với Không-Tử.

Nhưng đồng-thời với Không-Tử không phải chỉ có một ông Lão-Tử mà thôi.

Thời bấy giờ lại có một ông già khác cũng gọi là Lão-Tử.

Chính Tư-Mã-Thiên tác-gia sách Sử Ký, sau khi chép chuyện ông Lão-Tử trên cũng có chép theo lời tin-trương của người thời ấy như thế này.

«Hoặc có người nói Lão-Lai-tử, cũng là người nước Sở, làm sách 15 thiên, nói việc Đạo-Giáo, với Không-Tử là người đồng-thời.»

Hoặc viết: Lão-Lai-tử độc sở nhận dã, trú thu thập ngữ thiên, ngôn Đạo-Giáo chi đưng, dĩ Không-Tử đồng thời YABY.

Y nói Lão-tử cũng có người bảo là Lão-Lai-Tử.

Hay nói một cách khác: đồng thời với Không-Tử, có hai ông Lão-Tử:

- 1.) Lý-Nhĩ; 2.) Lão-Lai-tử,

Tư-Mã-Thiên cho ta biết rằng: sở dĩ người ta nói Lão-tử tức là Lão-Lai-Tử — người soạn sách 15 thiên nói về Đạo — là vì Lão-Tử sống 160 tuổi hoặc hơn 200 tuổi, bởi lấy Đạo mà dưỡng được Thọ.

Tác-gia sách sử-ký lại chép rằng 129 năm sau năm Không-Tử mất, cũng có một người được gọi là Lão-Tử, tức là Thái-tử nhà Chu tên là Đam.

Tổng chi, thời Tư-Mã-Thiên chép sách Sử-ký, đã có ba thuyết nói về Lão-Tử khác nhau rồi:

- 1.) Lão-Tử là Lý Nhĩ đồng thời với Không-Tử.
- 2.) Lão-Tử là Lão Lai tử đồng thời với Không Tử.
- 3.) Lão-Tử là Thái-Sử Đam sau thời Không-fư.

Cũng như người thời bấy giờ, Tư-mã-Thiên cũng không biết đích-xác Lão-Tử là ai, đành phải nêu cả ba: giả thuyết ra, có ý để chắt-chỉnh cùng các sử-gia đương thời và hậu-thế.

Nhưng vấn-đề nêu ra, tới nay vẫn đề đố-dang, chưa giải quyết được; bài tính đố ra đề mấy ngàn năm nay, vẫn chưa ai tìm được câu trả lời, tiền sử Lão-Tử vẫn còn là một mối nghi-vấn tai-lên-đỏ.

Vậy, Lão-Tử là ai ?

Ông Thủy-Tồ Đạo-giáo là Lý Nhĩ hay Lão-Lai-Tử ?

Đó có là một chủ-đề khẩn-thiết các nhà nghiên-cứu văn-học và triết-sử-học, ngày nay.

những nhà ngoại-giao thời cò phương Đông

(Tiếp theo)

Tô-Tần can Mạnh-thường-quân

Tô-Tần lần lượt thuyết các vua chư-hầu hợp-tung để chống với cường Tần. Luận-diệu về sách Hợp-Tung đại khái tương tự như nhau, như trên ta đã thấy. Song tài «du-thuyết» của Tô-Tần không chỉ ở sách Hợp-tung mà thôi. Dưới đây xin giới thiệu một luận điệu khác của Tô.

«Mạnh-thường-quân toan đem binh vào đánh nước Tần, hàng mấy nghìn người can ngăn mà không chịu nghe. Tô-Tần muốn can ngăn, Mạnh-thường-quân nói :

— Việc người ta đều biết hết rồi, dạy ta cana nghe việc quý.

Tô-Tần nói :

— Thân tôi đây vốn không định nói việc người, chỉ định nói việc quý.

Mạnh - thường - quân cho nói. Tô-Tần rằng :

— Hôm nay tôi đây, dọc đường qua bờ sông Truy, thấy cỏ pho tượng đất nơi chôn cất vua Cảnh Đào. Cảnh Đào nói với tướng đất rằng :

— Anh là đất ở bờ phía tây nên thành người, đến tháng tám trời mưa to, nước sông Truy lên thì anh sẽ bị tan rã vậy.

Tướng đất nói :

— Không sao ! Ta là đất ở bờ phía tây, ta tan rã đi thì lại hoàn đất ở bờ phía tây. Nay anh là cảnh đào ở Đông-quốc, được khắc thành tượng người, gặp mưa to, nước sông Truy lên thì anh bị trôi lên đến trời giạt biết là đi đâu bây giờ ?

Nay Tần là nước bốn phía đều kín đáo, vì như cái miệng con hùm, thế mà nhà vua tôi đó thì thần không biết nhà vua sẽ ra lối nào ?

Mạnh - thường - quân nghe xong liền thôi không cất qua nữa.

Trương-Nghi với thuyết liên-hoàn

Đời địch với Tô-tần, thời bấy giờ duy có Trương-Nghi, một bạn đồng học của Lo và đến là môn-đó của Quỷ-cô-tử.

Hai người bạn đó đã thành hai kẻ thù không thể đang nay được chiến-kien tương của nhau.

Tô-tần thì thuyết san nước hợp-tung để chống cự với nước Tần. Trương-Nghi trái lại, thuyết các nước nên thông-hiệp với Tần, họ Tần làm thầy để đánh nước Sở. Hai mưu-lược phân đôi nhau như giáo với mộc, đàn-sa Tô-Tần thắng, nhưng rất

cuộc ba tấc lưỡi của Trương-Nghi rằng với cái sai thế một ngày một mạnh của Tần pha tan được cuộc hợp-tung của các nước chư-hầu và đem lại cho nước cường Tần nghiệp Đê.

Vậy ta cũng nên biết qua cái sai biện-thuyết của Trương-Nghi như thế nào.

Trương - Nghi được vua Tần Huệ-vương tin dùng phong làm Vũ-tia-quan, và sai đi thuyết các vua chư-hầu liên - hoan với Tần. Dưới đây lược dịch lời Trương - Nghi đi thuyết vua nước Hàn :

«Đa: Hàn hiếm - ác núi non, ngũ-cốc chỉ có tua mọc va aqu, lại-đề đàn - chỉ ăn có cơm đậu va canh rau hoặc sẽ mọi năm mai mà ta đau phải ăn cá cam bông ; đất tươi không dày 900 dặm, nước ăn chưa xong đã ăn nạn năm ; việc quân-linh của đại-vương không xong qua ba mươi vạn, mà trong số đó ra trận được hai mươi vạn ta cũng.»

Quần mặc giáp của Tần thì hơn 100 vạn, xe nghìn cỗ, ngựa muôn con, quân binh bằng nhau lấy bằng giáo kích không biết số nào mà kể. Ngựa Tần tốt, quân Tần đông, ngựa được ăn cỏ ngon, làm không biết bao nhiêu mà kể.

Quần Sơn Đông bện giáp trụ ra đánh nhau, quân Tần đi trên ra nghìn dặm cũng tay tả chém được đầu người sayhửu bửu sống người được. Tần so với lĩnh Sơn-Đông thì như đem quân Mạnh-Bân mà đo với người nhát-nhát, lấy sức nặng nhẹ mà nói thì như đem sức Ô-Hoạch mà đo đũa con thỏ.

Đem quân Mạnh - Bôn, Ô-Hoạch mà đánh nước yếu-ớt thì có khác gì đem nghìn cân nặng để lên quả trứng chim, thật là bất - hạnh vậy. Chư-hầu không liệu sức mình yếu, thề ăn mình lì, đi nghe lời ngon ngọt của kẻ «tan-quân» (thuyết kẻ hợp-tung) lừa dối về đời, nói rằng : nghe kẻ ta thì có thể làm bá chủ thiên-hạ. Không nghĩ đến cái lợi vĩnh-viễn của xã-tắc, chỉ nghe lời nói nhất thời, thái làm làm lạc vua chúa không gì bằng nữa.

Đại-vương mà không thờ nước Tần, Tần sẽ cho quân chém các Nghi-dương, đoạn tuyệt mất thương - địa của Hàn-Vương, phía đông lấy Thành - Cao, Nghi - Dương, thì cung Hồng - Đài, vườn Tang Lâm không còn là của

Đại-vương nữa. Vấy Thành-Cao, tuyệt thương - địa thì nước của Đại-vương bị phân chia. Thỏ Tần trước đi thì nên không thà Tần thì nguy. Náchich với Tần, thuận với Sở thì đâu có muốn không mất nước cũng không được. Cho nên xin hiến kế Đại-vương không gì bằng thà Tần chỉ muốn có một điều là làm yên nước Sở. Mà làm yên được nước Sở. Vương nước nào bằng nước Hàn. Không phải Hàn sẽ thế làm nước Sở mạnh, nhưng là vì địa-thế xin nên vậy.

Nau nhà vua quay mặt về Tây thì nước Tần, vì là ấp đánh nước Sở, thì Tần - Vương lại băng lòng. Đành sẽ lưu đất, thì khỏi sợ va đẹp lòng Tần, không kể gì hay hơn thế nữa. Vì vậy Tần-Vương sai thần đem thơ dâng Đại-vương quyết định.

Muốn biết thêm về tài Trương-Nghi, ta thử nghe lời Trương thuyết vua Sở tuyệt giao với nước Tần, để sau Tô để bị Tần nuốt trứng. «Vua nước tôi không yêu ai hơn Đại-vương, mà Nhai này muốn làm bằng tôi Đại-vương hơn hết cả, Vua nước

tôi không ghét ai bằng vua Tề, Nghi này cũng không ghét ai bằng vua Tề. Nay vua Tề có lợi to với vua nước tôi, nước tôi muốn cắt quân đánh, song vì Đại-vương thân với nước Tề, vì thế vua nước tôi không theo ý Đại-vương được mà Nghi này cũng không làm bằng tôi Đại-vương vậy.

Nếu Đại-vương có thể đóng cửa quan tuyệt giao với nước Tề, thì thần xin Tần-Vương đem đất Thương - Ô xuống 600 dặm hiến Đại-Vương. Như thế thì Tề sẽ tất yếu, Tề yếu thì phải phục dịch Đại-Vương.

Bất làm Tề nữa, Tây làm ơn cho Tần mà lại được không đất Thương-Ô rất lợi. Thế là một kế mà được lợi luôn ba điều một lúc vậy.

Vua Sở nghe nói mừng. Thế rồi vua Tề. Sở đều bị Tần kiếm-linh.

Mấy nhà thuyết-khách trở danh khách.

Ngoài nhà da-yi cũng vài chữ-dộng thời bấy giờ là Tô, Trương nói trên, còn nhiều thuyết-khách khác tài năng và sự - nghiệp cũng chẳng kém gì, chẳng hạn như

(MÀ CÓ BẢN

ĐOÀ ĐẦY THÂN TRỀ

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY TEL. 1260 HANOI

Chọn tiểu-thuyết giá-trị nhất của VŨ-AN-LANG

(Tác-giả ĐƯỜNG ĐI RA BIỂN đã đăng trên «TRUNG-BẮC CHU-NHẬT» được độc-giả rất hoan-ngheh) Văn rất đẹp. In và trình bày rất công-phu Gần 30 trang. Giá 4p.00 Vì vật liệu cao, sách in có họạ CÓN RẤT MIỆM

Giáo-Bại Kinh-Thành

Giá: 1p.50

Phạm-Thư, Tô-Lộ, Thái-Trạch, Sở-Kỵ, Thuận-vu-khôn Mao-Toại.

Phạm-Thư nước Ngụy, vì tài khả hiện được vua Tấn Chiêu-Vương dùng làm Tể-tướng, phong tước Xương-hầu, sau vì lễ chỉnh-cơ, lên cáo quan, dâng Thái-Trạch thay chức mình.

Thái-Trạch là người nước Yên đi du-thuyết chủ-hữu không được tin-dụng, sau đến Tấn, được Tấn Chiêu-Vương mến tài, cho thay Phạm-Thư sung chức tể-tướng.

Tô-Lộ là em ruột Tô-Tần, một nhà ba anh em đều nổi danh về khoa-biến-thuyết.

Sở-Kỵ người nước Tề trước phong Thành-hầu, sung chức Tể-tướng.

Thuần-vu-Khôn giữ lễ ở nước Tề, người lùn không đầy bảy thước, thường đi sứ các chủ-hầu, không bao giờ chịu khuất-nhục. Vu-Khôn có một lối biến-thuyết riêng khác hẳn các nhà đư-sĩ đương thời. Vu-Khôn chuyên dùng dụng hoạt-kế để áp-đạo đối-phương thành một nhà biện-sĩ biệt phái ở thời lý.

Mao-Toại là thực khách của Bình-nguyên-Quân nổi danh trong cuộc du-thuyết vua Sở. Bình-nguyên-Quân phương mệnh vua Triệu sang ở nước Sở cho Sở hợp

tung đề chống với quân Tần. Bàn bạc của ngày trời chưa ngã-ngủ, Mao-Toại theo hầu Bình-nguyên-Quân thấy vậy nổi giận, cầm kiếm thối lên, dùng lời lẽ phân trần lợi hại và khích nộ Sở-Vương, sau này Sở-Vương phải theo lời Mao-Toại đem quân giúp Triệu đánh Tần. Bình-nguyên-Quân khen Mao-Toại: Ba tác lược của Mao-tiền-sinh mà mạnh hơn trăm vua quân, thực là bậc thiên-tạ-sĩ.

Đại-khai các nhà đư-sĩ bấy giờ đều dùng phương-pháp tương-tự để một là khiến người nghe có thiện-cảm với mình, sau dùng nghe-mình, hai là khiến người nghe suy nghĩ lợi hại, ba là khiến người nghe quả-quyết hành-dộng theo mưu-kế mình.

Dạy cô Thuận-vu-Khôn và Đông-phương-Sắc đời Hán sau này là dùng riêng một lối, lối lập luận khôi-hài.

Đại-khai như Ấp-Tiết là Ấp-phong cho Mạnh-thường-Quân bị quân Sở xâm lấn, theo lời yêu-cầu của Mạnh-thường-Quân mà Thuận-vu-Khôn vào hầu vua Tề như thế này để cứu Ấp-Tiết:

Nước Sở rất lớn rất mạnh, Ấp-Tiết rất nhỏ rất gần nay quân Sở đánh Ấp-Tiết. Ở Ấp-Tiết có lăng miếu Tiên-vương. Ấp-Tiết không biết mình sức yếu, dám đi phàn, mỗ lăng miếu Tiên-vương, như vậy

là ắp Tiế không tự lượng lực ờy.

Không cần vua Tề cứu viện mà Thuận đã khiến vua Tề giết mình to cho lăng miếu Tiên-vương, tức khắc phải bình-di-cửu.

Không-Tử với thuật du-thuyết

Tóm lại về thuật du-thuyết tức là khoa ngoại-giao, người phương Đông vốn bộ-sớm làm có lẽ ngang với các nhà hàng-hiện Hi-lạp, La-mã ngày xưa.

Và thuật ấy ngày từ thời Chiến-quốc đã là một thuật được người ta luyện-tập chu đáo, như chuyện Tô-Tần đâm về dài.

Cánh Không-Tử bỉnh-như cánh chú-y dạy học trò thuật ấy.

Ngài nói:

Độc ba trăm bài thơ trong kinh Thi trao cho việc chính-trị, không làm nổi sai sự đi bốn phương không đối-đáp được, thì dầu học nhiều cũng không làm gì? (Luyện thi tam bách, thu chi dĩ chính, bất đạt sự u từ phương, bất năng chuận đối, tuy đa hề vi?) (Luyện-Ngữ)

Coi đó thì thuật du-thuyết hay thuật ngoại-giao là một môn học quan-trọng trong khoa chính-trị đời xưa cũng như đời nay phương Tây cũng như phương Đông vậy.

HÙNG-PHONG

Chuyện "GIẾT CHỖ KHUYÊN CHỒNG" có phải là chuyện nước ta không?

Ngạn-ngữ ta có câu: *Uỷ dĩ năng, Trại khôn mà dao dấy vợ.*
Gợi ngòi giết chỗ khuyển chồng.

Lại có hai câu chuyện sau này giải thích hai câu ngạn-ngữ ấy.

Mài dao dấy vợ.— Một chàng kia thấy vợ mình và mẹ mình thường hay bất-hòa với nhau, ngày ngày tiếng chi tiếng bặc, điều nặng điều nhẹ, chẳng bao giờ gia-dinh được yên-vai, liền nghĩ ra một kế. Vì chàng là không dám bênh vợ, sợ mẹ mắng, cũng không dám bênh mẹ, sợ vợ giận bỏ đi, mà im đi thì không được.

Chàng ta liền cứ nhờ lúc vợ đi vắng đem con dao bầu ra mài. Mẹ lấy làm lạ hỏi thì chàng đáp là để đến đêm giết vợ, vì vợ lồi dáo với mẹ chông, mẹ sợ ăn-mạng sợ ra, cần khuyên hết lời, chàng vẫn một mực không nghe. Sau mẹ cũng phải bừa từ giờ không thêm nói động đến con dao, bấy giờ chàng mới làm bố vắng con dao, rồi chàng lại lựa lúc mẹ vắng nhà đem dao ra mài. Vợ hỏi chàng nói là để giết quách mẹ già để vợ không bị chửi mắng, hành-hạ. Vợ kinh hãi, hết lời khuyên can và hứa từ đó đi không dám hỗn-hào đối-đáp với mẹ nữa. Bấy giờ chàng mới cất dao đi. Và từ đấy gia-dinh nhà ấy sống trong cảnh vui hòa, mẹ chông nằng nặc không có chuyện gì xích-mịch.

Giết chỗ khuyển chồng.— Một chàng kia chỉ thân-mặt và từ-tử với bạn, có chàng em trai thì ghét bỏ chẳng thêm thân đến. Vì bạn không nghề, sau lập mưu để khuyển chồng. Nặng bèn giết một con chó

già, cạo lông trắng hếu, quấn quẩn áo vào đem để xô buồng. Chồng đi chơi với bạn về, nằng nói trời đánh chửi đứ đẻ hàng xóm để xác trong buồng. Chồng sợ, nhờ bạn chôn giúp. Sợ tội, bạn không nghề. Sau phải nhờ người em trai đi chôn trộm. Bạn biết chuyện liền đi báo quan về khám. Khai quật áo quan lên, té ra trong có xác một con chó. Người chông nghĩ ra, từ đấy sợ với bạn mà thân-mặt với em trai.

Người kể chuyện lại thường nói rằng chuyện xảy ra ở thành-phố Hanoi. Ông Phan Kế-Bình trong tập Việt-Nam Phong-tục đăng Đông-dương-tạp-chí, có kể chuyện này và hình như cũng nói là chuyện xảy ra ở thành Thăng-long. Điều ta biết chắc-chắn là mọi người đều tin các chuyện đó đều là chuyện ngày xưa có xảy ra ở nước ta thật, nên thời-nhân mới phổ vào ngạn-ngữ để nên gương răn bảo người đời sau.

Thật ra, vì tất điều đó đã đúng.

Chuyện *«Mài dao dấy vợ»* chẳng biết có phải đích là chuyện xảy ra ở nước ta không, chứ chuyện *«Giết chỗ khuyển chồng»* thì ta dám quả-quyết rằng đó, chỉ là một chuyện nhập-cảng, nghĩa là một chuyện do người nước ngoài kể-đặt, để lọt sang tai người nước ta. Chuyện đó chính là chuyện *«Cổ nhân khuyển phu»* do một người đời Nguyễn tên là *«Siao-Tô-Siang»* (Tiểu đồ Trương?) soạn làm khúc hát vào khoảng từ năm 1340 đến năm 1367.

Tích đó đại-khai như thế này:

Đồ chơi rằm tháng tám đẹp và rẻ

là những «cơn giống Pimpernelle» sinh-sản, quý-nghị, bán từ 10 đến 20, 30, 40, 50, đồ chơi rẻ tiền cho hết thảy trẻ em Việt-Nam. Đông-phố-Hanoi: TAMDA et Cie 72 Wiéts Hanoi Đ.Đ.Đ. VẠN-LỢI 64 bis, hàng Bông, Hanoi. — (Mọi cửa-hàng buôn bán lấy hàng hóa)

Chúng ta đừng nên chia rẽ nhau vì những ý tưởng viển vông nên hợp sức lại mà tìm phương kế hàng ngày giúp nước

quan tâm-an thông minh canh-trục. Muốn nghiệp xát cho thêm rõ ràng, ngay bây giờ mà con hãy ngưng tay xem đây:

— Thôi, bây giờ mỗi người lấy dao chém một vài lát cho nó chết phứt đi, chứ ghê băng đá mà máy dầy mặt đạn nổ vẫn tro ra thế kia, tốn công vô ích.

« Lập tức, nàng dần phẩm-phẩm chạy lại lấy dao chém tay; gương mặt xám ngắt tái-khí, như muốn bầm vằm kẻ thù ra trăm nghìn mảnh mới đã giết. Còn mẹ-già thì ngã ngửa, sơ hãi, run rẩy, không dám tiến bước đến chỗ để dao; chẳng thà ném đá, ngửi yêu tay đâu mà còn được sống, chứ bảo chim dao chém cho chết đi, mẹ thật không nỡ.

« Nhận rõ trạng thái mẹ đã tỏ giác chỗ yên của mẹ ra, quan tòa khoái tay và hỏi:

— Như thế là đủ, không cần phải thử nhiều hơn nữa. Ta đã tìm ra đích danh con dâm phụ rồi!... Linh đến! Nọc con mẹ này ra, đánh cho nó mất thực rồi, xem nó còn kháo gian-gan nữa đánh trống, vờ ăn cướp nữa thôi? Ta bảo có khốn-khôn thì tự khai thật tình-tệ ra đi!

« Mẹ sợ tái mặt, ôm mặt khóc nước nớc, rồi đem hết sự tình từ trước đến sau, khai thật rõ ràng và xin nhận tội.

« Quan an xử tên gian-phu phải đi sung-quần, mẹ bị phạt giam sáu tháng, còn nàng

đầu thì được cởi-liền-lây! đi oan và trở về nhà chồng như cũ.

« Bây giờ người ta mới hiểu quan án cốt dùng mưu-chước để trừ tên ra chân-tướng của vụ án quan hệ phong-hóa này; ai cũng phục ngài là minh-đoan, xa gần nghe nói, đều cho một việc không-khoại. Không có ông minh-quan khéo xét xử nữa vậy; mà chỉ dựa vào lời chứng là man-khai và dùng cách tra tấn lập ný, thì đứa có tội cần ở ngoài vòng pháp-lệnh, còn người trong quan trọng có tội thì chịu oan cũng tai tiếng suốt đời!»

Sau khi kể xong, bà quả-phụ lại hỏi những cô Mãnh và hỏi:

— Các chuyện có-tích thế đấy, con nghe có thấy lạ-thù không?

— Ô! chuyện hay lắm, mà e! cô Mãnh trả lời. Con nghe cảm động lắm, thật là tình-xã-hi người nung đúc.

— Mà để con biết ông minh quan xử vụ án ấy, rồi sau thế nào?

— Mà không nói nổi tai làm sao con biết được? Nhưng con đoán chắc ông mai con được thăng quan tiến chức, có phải không, mà?

— Trời ơi! Việc đời nào có lược-luân thuận-lẽ như con nghĩ thế đâu. Bởi vậy, ông minh-quan ấy chính vì đi xử vụ kiện mới nói; mà bị chết oan... Bê má kẻ nạt-coi con nghe; nhất là vì lẽ ông minh-quan ấy đối với má cũng như với con, không phải người lạ.

Cô Mãnh sửng sốt chưa hiểu còn má có bị rơm rớm nước mắt,

(còn tiếp)

HỒNG PHONG

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được: ủa nhà ĐỜI-MỚI:

— PHỤ NỮ VỚI GIA ĐÌNH của DŨNG KIM, dày 215 trang, giá 4p.

— TU THÂN của TRẦN ĐÌNH TRU, giá 2p 50

— MỐI THÙ HỌ NGŨ (tên thuy) của LÊ VĂN TRƯƠNG, giá 3p.

và của DUY TẤN THU XÃ: — BEO NƯỚC (tên thuy) của VŨ BĂNG, dày 280 trang, giá 5p.

Xin có lời cảm ơn hai nhà xuất-bản và giới thiệu với bạn đọc.

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thư thuốc và các câu đố trị đủ các chứng bệnh nam, phụ, lão, ấu theo hai khoa y học và hóa chất Đông Tây, hay hỏi mua những sách thuốc để ông bà, người trưởng, Cao-dăng y học, chú bé khỏe và thuốc Nam Việt-An toàn và cách ra Quốc-giả, nên nói về chữ bệnh phải, dạ dày, bệnh tim, bệnh hoa-liều v. v. sách về san thực nhi khoa như già 15 1 bộ. Theo tờ mua sách hoặc hỏi về thuốc y men chữa bệnh xin ở:

Unionist et Niesse de CE-VAN-PHÂN Médecin dipl. et pharmacienne N-18, rue Ba-Vi Son-Hay, -Tonkin

CÁC SÁCH DẠY LÀM THUỐC

Đặng quố-ngũ có cả chữ Hán và chữ quốc ngữ về chung thuốc-hàn, sởi, đau mắt sởi, đau, sởi, đau mắt) 3p. Y-học ứng-thụ 5p. Trẻ lập-lại (cả 4 cuốn), Kinh-nghiệm của 1 (2 cuốn), Giã-chuyên 5p.

ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC
BỘ LỊCH CHO TRẺ EM ĐIỀU CATALOGUE



ĐỒ CHƠI UNION
3, PLACE NÉGRIER-HANOI

THÁNG TÂM CHƠI ĐÈN
CINEOMBRE
PHIM ĐÌNH TIẾN HOÀNG
CINEOMBRE ĐÈN 22.00
CINEOMBRE NEN 15.00



ĐỒ CHƠI UNION
3, PLACE NÉGRIER-HANOI

NHỮNG HỘP **JEUX DE CONSTRUCTION**
LÀM NÀY NÓ KHÉO
SÁNG KIẾN LỬA TRẺ EM
GIA TỪ 3.00 ĐẾN 20.0



ĐỒ CHƠI UNION
3, PLACE NÉGRIER-HANOI

ĐỒ CHƠI THÁNG TÂM
CỦA TRẺ HỌC VŨ LONG
A. B. C.
TRẺ CON HỌC TRẺ CON CHƠI

CAO HO LAO BAI A - HANOI

Chai 50gr thuốc 30đ - 60gr 20đ - 10gr 15đ - 15gr 18đ
DƯƠNG PHÉ CAO
Hỗ phổi, ngứa lao
Chai 50gr 130đ - 10gr 16đ
NGŨ TRŨ LÃO
Chai 50gr 60đ - 10gr 8đ
GIẢI UẾ THANH TÂM
Trị nóng sốt loét chấy đẹn
50gr 100đ - 30gr 35đ
Bán tại **ĐẠI A**
178, phố Lê-Lợi, Hanoi
Chi nhánh: 200 Lagardière Saigon
Đi-lý: 3 phố-Nhân-Số, An-Cứu Huế - Mat-lê-Haiphong

THOẠI-NHIỆT-TÂN
Hồng - Khê

Trị bệnh: cảm, sốt, nhức đầu
Mỗi gói 0p30
75, HÀNG BÒ - HANOI

Bổ thận tiên độc

Thuốc lọc máu lọc nhiệt độc
ngừa lở ngứa một lít 1p00. Năm lít 5p.00. Một lít 3p.50.
BÁN TẠI
Nhà thuốc **TÊ-DÂN**
131, Hàng Bông Hanoi

DA ZÓ BẠN!
Đồng tiền hai mặt
Truyền thuyết về cơn hồng thủy của NGUYỄN KHẮC MẠC

BẢNG IN:
Con trời ngã xuống đất đen
Tích truyện của ĐÀO TRINH-NHẬT
ANH THƯ BƠI MẮC Lịch sử (tên thuốc) của CÔU-THIỆP

Đã có bán:
VỀ NƠI GIỐC VẬT - CHẤT

SALAZAR

(Tiếp theo trang 10)

tranh thiếu giáo sư nên chàng vừa học dở, toán luận án thạc sĩ vừa được đọc trong trường. Đến 1916 thì chàng được luật khoa thạc sĩ và từ đó vẫn là giáo sư giảng khoa kinh tế chính trị và tài chính trong trường Đại học đã đào tạo nên chàng Góp bồi kinh tế không ngoài, giáo sư Salazar viết nhiều bài và trình hình tại chính trong và được dự luận rất chú ý.

Năm 1920, lên Bồ-đào-nha bị sự gia vị thế mà số hàng hóa ngoại quốc giảm đi nhiều. Đối với một nước vừa cầm lập cùng nhiều người liên và thực hành mà việc ngoại thương lại sút kém thì thực là nguy ngập. Sáu cuộc sách mệnh năm 1921, mấy người đi quốc, trong đó có Salazar, định lập nên một chính đảng mới gọi là đảng Trung ương gia-lô. Mục đích để hợp lại những người về phái gia-lô sống hòa và quân chủ với một đảng. Việc lập đảng này đã có ảnh hưởng đến việc giữ gìn tinh thần hồi Novembre 1924, nhưng hình thức thì chính đảng vẫn không kém phần

nhất gồm hết mọi người, chỉ trừ những kẻ cực đoan. Bồ-đào-nha trong gia-lô để làm gương cho kẻ khác, ngày 30 juillet 1930, Salazar lập hiến pháp Salazar (hợp nhất). Ông là chính trị thành công trong cuộc cải cách tại châu Âu đồng tiền Bồ-đào-nha hồi 1924 chỉ bằng giá 90%, năm đó đã lên tới 110%.

Đảng quốc gia này mới, đảng độc nhất của Bồ-đào-nha là đảng của nập độc tài.

Salazar bên nghị đến hiệp pháp. Ngày 28 juin 1932 ông giữ hẳn chức thủ tướng và từ đó ông cố gắng lập nên chế độ nhiệm đơn là một nhà lãnh của nước Bồ-đào-nha mới. Ngày 10 Mai 1933, một cuộc quốc dân (bằng dân) nhiệm và chuẩn hiến pháp mới. Nền chính trị của Salazar đã hoàn thành lập nhưng ông chỉ giữ chức Tổng thống nước Cộng hòa mới.

Bối cảnh gia đình Thủ-tướng Salazar

Nhớ giáo dục của mẫu thân mà ngày từ nhỏ Salazar đã học được lịch nhân

nhận, lễ tiết và làm việc bằng hai. Đó cũng là những đức tính của dân Bồ-đào-nha. Trong mấy năm học ở trường nghèo, ông lại nhận được một nền giáo hóa theo tôn giáo. Lòng tin ngưỡng vào tôn giáo là tư tưởng và tư óc mà ra. Đó là cái nền tảng vững vàng của tài ông.

Ngày nào cũng thế, từ sáng sớm, thì ông đến cầu nguyện ở mọi ngôi nhà thờ nhỏ gần nhà ông thì rồi bắt đầu làm việc suốt ngày cho đến tận đêm khuya. Ông chỉ thích làm việc một mình, không tranh nơi cuộc họp, mọi cuộc họp họp. Ông nói tin, Ngay vì ta có công nhân ông hay không đó là một việc. Nước Bồ-đào-nha quá đã được một vị thành công của giúp. Đó là một chế độ xã hội là 20 đời. Hồi 1930, một nhà báo Pháp đến thăm ông có hỏi ông đã khát như sau này:

«Phô Faucha ở Lisboa nói ông Salazar từ ngày, là một pho mà ở ngoài đó, có vẻ yên tĩnh như một phố ở tỉnh nhỏ. Dưới con số 3, có một cửa sổ nhỏ rồi đến một con đường đi trong vườn rồi đến một bậc thang ngay cửa ngõ.

Đến khi vào nhà thì nhà ông lại tiếp khách trong một phòng đồ đạc sơ sài. Mọi vật trong nhà, một tờ sách nhỏ và gần tương một cái bàn giấy trên không trang hoàng gì cả. Gần đây trên một cái bàn khác những giấy mà hồ sơ và nhiều máy điện thoại.

Trên tường, sau ghế dựa, một tượng đức Cứu-thế đứng cười một cách an lành. Khi có người vừa mở thì ông thấy một người ăn mặc rất giản dị tiếp ra và đưa về phía tay bắt. Bộ diện chỉ của ông rất đơn giản. Ông cười mỉm và rất đáng yêu.

Oliveira Salazar thực là một nhân vật khó hiểu như một viên cổ đạo hải trung cổ. Mái tóc sẫm và trắng rộng và một đen, nét mặt hiền hòa nhưng thường thay đổi, thần hình cao nhưng gầy. Ông đã được biết cho mọi người của danh vọng trong trong xã hội vì ông là viên chức của tư tưởng quốc gia. Không một người nào có thể có tinh thần Bồ-đào-nha mà ra hợp ông về trên nét mặt và trong lòng được đánh dấu của hai giống một cách rõ rệt. Nó khác. Đối với nhiều người Bồ-đào-nha ông là một sự thể huyền. Một người lại sinh vì việc nước không hề vì quyền lợi riêng, đó là một

điều kỳ diệu với mọi dân tộc ngoài khác. Ông tập trung cả sức lực vào đời của ông. Lúc nào ông cũng đặt lòng đến công việc, và chỉ lo làm xong công việc của mình. Ai đã đến gần ông cũng phải nhận ông có tài làm mọi người. Ông là người hay nghĩ và mơ màng nhưng tinh tình vẫn trẻ. Không những ông là một nhà tài chính, một nhà kinh tế đại tài ông còn là một nhà tổ chức biết đem lại cho cuộc sống mình những đức tính có thể gây nên sự tận tâm.

Cả chủ nghĩa của ông dựa vào chủ nghĩa gia-tô. Ông muốn cho mọi người biết học, ai cũng phải có sáng kiến và trách nhiệm và có thể giúp ích cho đoàn thể. Ông muốn có một xã hội nhân theo tinh thần ông toàn bằng lương thiện và vì thế ông không có gì là gần đó. Mục đích ông là muốn đem lại hạnh phúc và sự thịnh vượng cho nước ông. Ông là một nhà ái quốc hăng hái nhất.

Ông sống theo một cách nghiêm khắc. Không hút thuốc lá, làm việc là giờ một ngày. Ngoài sự say sưa đầu óc đồng loại, ông không cần có dự vọng gì khác. Ông khinh của cải, không làm muốn tiền gì và tránh chỗ đông người. Ông không ăn thịt đỏ, đi đại ngoại giới ở nhà phố của cha mẹ để lại cho ở Santa Gomba Dao. Còn về các đặc ăn về chức Thủ-tướng của ông, ông chỉ dùng một cách ăn đất. Có khi dùng ở-bình chính phủ đi chơi mà không để mọi các bạn hữu, ông cũng giả lấy tiền đi-xăng. Ông có rất ít bạn và là kẻ ít bạn của người

it khi ông ngó tầm sự với người khác. Ông tập trung cả sức lực vào đời của ông. Lúc nào ông cũng đặt lòng đến công việc, và chỉ lo làm xong công việc của mình. Ai đã đến gần ông cũng phải nhận ông có tài làm mọi người. Ông là người hay nghĩ và mơ màng nhưng tinh tình vẫn trẻ. Không những ông là một nhà tài chính, một nhà kinh tế đại tài ông còn là một nhà tổ chức biết đem lại cho cuộc sống mình những đức tính có thể gây nên sự tận tâm.

Phương pháp cai trị của ông là phương pháp một lòng một dạ. Hai vợ bà là bốn chữ không bao giờ là năm. Chỉ tiền nhả ra môn tiền mình có, không bao giờ lên quốc tế nào cũng làm việc và tiết kiệm. Lập ngân sách một nước như một người nói trẻ giờ giờ việc chỉ làm trong nhà. Tránh hải môn sự phung phí chỉ bằng cách đó mà Salazar đã cứu vãn được nền tài chính Bồ-đào-nha. Chính ông đã viết: «Tôi ông muốn cho tổ quốc ông một ngày kia sẽ giống một cái nhà trường ở dưới nhà một giờ, xây trong một cái vườn đẹp đẽ và trong nhà lại đời sống hòa bình, vui vẻ và lịch đáng.»

HỒNG LAM

NÊN HÚT THUỐC LÁ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá: 0\$19

MỤC VIÊN :

MỤC NƯỚC :

MAGNIFIC

Tốt ngang mục ngoại-quốc
Không cần — Đặc nước

Nhà chế - tạo : N. NGUYỄN - HUY - KÝ
60 B. ROUTE BACH-MAI — HANOI

Thuốc mạnh sấm nhung

Chuyên trị bệnh di-linh, mông-tinh,
lạc-tinh, sức suy lực tinh thần mỗi
một ăn ngủ, đau lưng mỗi giờ dùng
thuốc này — mỗi vỏ giá 1,50

Bán tại hiệu thuốc : THAI - CỎ
N. 5 : HÀNG BẠC HANOI, khắp các nơi đều có đại-lý

BỤT MÁY : HAWAIIAN

Có máy điện khảm tuem tên

Giá 18p60 thêm 1p00 cước recommandé.
Ở xa gửi nửa tiền trước, còn gửi ctt.
MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

NGHỆ GIỮ, NGAY MỠI BỐT
NỮNG, ĐAU MÌNH NÊN DÙNG :

Thời nhiệt tấu ĐẠI-QUANG

Khí nhiệt bị hiệu (bức xạ) mới khỏi nhảm
22, phố Hàng Ngang Hanoi -- Tái. 806

Dầu Nhì - Thiên

Tại bách hành mỗi vỏ 0\$9

NHÌ-THIÊN-DƯƠNG ĐƯỢC PHÒNG
76, phố Hàng Thiềm, Hanoi — Téléphone 806

CÁC GIA-ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC

ĐAU DẠ DẠY

HO GÀ

ĐIỀU - NGUYỄN

Tổng-cục : 185 Hàng Bông, Hanoi
Đại-lý khắp cõi Đông-pháp

Mọi giấy bìa :

KINH DỊCH

đội bộ sách cổ nhất trong Phương
lệ nhất nhân-loại

Toàn bộ 5 cuốn dày ngót 2000 trang

Giấy thường 36p00

Giấy Dó (hộp lụa) 75p00

Giấy Học sinh châu (hộp gấm 300p.0 (chữ)

Thêm cước gửi 5p0 :

Thư và ngân phiếu gửi về :
NHÀ IN MAI-LINH — HANOI

OLAKA SATIN

Toàn tơ dệt máy

Mẫu kiểu nhũ

Rất hợp thời trang

Bán buôn bán lẻ

Thiaseg NAM-DUONG

64bis Rue du Coton và

274. Khâm-Thiên — HANOI

RĂNG TRẮNG KHỎI SẦU THƠM MIỆNG

vì dùng :

thuốc đánh răng

GLYCERINA

Au crisé publication créée antérieurement à la
loi du 13 Décembre 1941

Edition hebdomadaire de Trung-Bac Tân-Van n°

Imprimé chez Trung-Bac Tân-Van

36, Boulevard Henri - HANOI - TONKIN

Tirage : 11000 exemplaires

Certifié exact l'insertion

L'ADMINISTRATEUR GÉRANT: NGUYỄN VĂN THƯỜNG

VĂN MỚI

NGHỊ LUẬN

« cơ-quan cổ-xúy » « Tân-văn-hóa »

Chủ bút: NGUYỄN-ĐỨC-QUỲNH

SỐ MỘT RA NGÀY 10 THÁNG MUỐI 1944

CÓ NHỮNG BÀI:

- Văn-hóa có phải chỉ là một vấn-đề chỉ-thức không? NGUYỄN-ĐỨC-QUỲNH
- Đối với những uy-quyền nguy-trí-thức, chúng ta phải có thái-độ thế nào? LUƠNG-ĐỨC-THIỆP
- Bước đầu tiên của cuộc vận-động Tân Văn Hóa ở Trung-quốc (1911 — 1927). ĐẶNG-THÁI-MẠI
- Ông Vũ-dình-Hộc và vấn-đề tiêu-công-nghệ ở xít ta. NGUYỄN-HAI-ẬU
- Một bọn đầu-cơ-trí-thức hiện-đang hoản-hành trong tư-tưởng giới nước ta. PHẠM-NHƯ-KHUE
- Bảng-tổng-kê những ý-kiến của « cụ » Ứng-Hộc (Nguyễn-văn-Tổ sử-học NGUYỄN-XUNG-PHONG
- Văn-nghệ Việt-nam đang xu-hướng; mạch mẽ đến chỗ đổi mới hoản-toàn NGUYỄN-BÁ-CH-KHOA
- Hoa-sĩ Nguyễn-đô-Cung đã tái-thành thiện-chứng pháp-đuy-vật. NGUYỄN-BÁCH-KHOA
- Một phương-pháp rất khoa-học để sắp-đặt và tra-cứu các tài-liệu văn-hóa. LÊ-VĂN-SIÊU
- Ai là thanh-niên? Ai không xứng-đang là thanh-niên. PHẠM-NHƯ-KHUE

Ngoài những bài đó VĂN-MỚI còn có một mục đặc-biệt

Dưới ánh sáng Tân-văn-hóa

Có những bài: Ô, Hoa-Bàng với chuyện Tâm-Cám — Chúng tôi đồng ý với ông Nguyễn-Thiện-Lân — « cụ » Ứng-Hộc và ông Bảo-Duy-Anh — Ông Thái-Can và « thi-sĩ » nhơn-thần — Màu sam-sám của tư-tưởng ông Thế-Thủy — Ông Hoàng-Pho-Thủy với « Nghề-thầy »

VÀ

Y-KIẾN MỘT BẠN THANH-NIÊN VỀ TRÌNH-ĐỘ TRÍ-THỨC CÁC NHÀ BIÊN-KHẢO VÀ CÁC ĐỘC-GIÁ CỦA NHỮNG SÁCH, BÁO VĂN-HÓA XUẤT-BẢN GẦN ĐÂY

VĂN-MỚI NGHỊ-LUẬN MỖI THÁNG RA MỘT KỶ VÀO NGÀY 10 — TÒA BÁO 69-71, TIỀN-TSIN — HANOI