

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

№ A25140

MỘT QUYỀN
SÁCH MỚI :

« KIM VÂN KIỀU TÂN DIỄN
PHÁP-VĂN »⁽¹⁾

của
Ông M.R.

Năm 1942, thư xá Alexandre de Rhodes đã ho tái bản bản dịch kinh văn Kim Vân Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh tiên sinh. Nay lại cho ra đời một bản dịch Pháp văn mới của một nhà văn Pháp, ông M.R. Sách dày 150, trang khổ 17 × 23, in rất đẹp, bìa hai màu.

Đọc mươi trang đầu, ta đã thấy là một quyền sách mới mẻ về hình thức lẫn tinh thần. Ngoài bài tóm tắt ngắn ngủi nhưng rất đầy đủ về Nguyễn Du tiên sinh và truyện Kiều, có vài đặc điểm về cách trình bày, ta chưa từng nhận thấy trong các bản dịch Pháp văn xuất bản từ trước đến nay. Đó là một biểu kê nhân vật truyện Kiều và một bản đồ trường sô động tác truyện Kiều.

Những đặc điểm ấy, một độc giả với «võ»-vàng có thể cho là những cái trang sức bên ngoài. Kỳ thực là những cái dấu hiệu nó biểu lộ một tinh thần mới mẻ, một phương pháp tân kỳ. Tự hào là già muôn cung cấp tài liệu cho tri trường tượng ta khẩn cho có thể sống lại một cách dễ dàng cái kiếp đoạn trường cùng con người bạc mệnh. Mến chung cho điều nhạy cảm ấy, chỉ cần xem kỹ bài tựa, rõ đầu sách, lời văn súc tích mà thầm trầm thay.

Kỳ thật, dịch giả thoát ra một lời thành thực đáng làm một câu cách ngôn cho nhiều nhà dịch thuật: «Dịch Kim Vân Kiều thực chẳng phải là một công việc dễ dàng đâu». Đọc câu này bắt giác chung tôi hồi tưởng đến chuyện ông Lewis May, nhà dịch thuật người Anh. Ông dịch tác phẩm của nhà văn Pháp là ông Anatole France ra tiếng Anh. Ông đã cố gắng mà bản dịch vẫn kém xa nguyên-văn. Ông mời đến yết kiến Anatole France tiên sinh và nói cho tiên sinh biết cai nồng nỗi khát Tiên sinh trả lời: «công việc phải dày, ông ạ, ông nên hiểu rằng biết dịch là kho túc là điều kiện thứ nhất của một dịch giả lành nghề».

Vậy ông M.R. đã có «điều kiện thứ nhất» của một nhà dịch thuật lành nghề. Ông đã chẳng ngần ngại mà nhận công việc dịch thuật là một công việc khó khăn, nhất là dịch mọi tác phẩm văn-văn bao hàm cả cái tinh thần cổ-hữu của dân tộc Việt Nam là quyền Kim Vân Kiều.

Không những ông thành thực, ông lại khiêm

tốn nua. Ông nói:
«Có nên in tên dịch
gì là lên bìa quyền sách này không? Ngoài cái
mố giấy liên lạc giữa dịch giả với tác giả — vì
chẳng đâu thi trong phạm vi văn chương còn có
những cá hanh chế cho lòng phản bộ — dịch giả
đã may mắn nhiều nơi một tài liệu, và cũng một
đôi khi lại may mắn nhiều. Dịch giả mang ơn nhiều
nhất bản dịch đối chiến của Nguyễn Văn Vĩnh,
mà thư xá Alexandre de Rhodes đã xuất bản
một cách hợp tuời. Gặp chờ nào nguyên văn
có thể giải thích nhiều nghĩa, dịch giả thường
theo lối giải thích của Nguyễn văn Vĩnh. Giáu
nội dung, dịch giả không theo lối giải thích của
Nguyễn văn Vĩnh nữa, thời dịch giả bao giờ
cũng đã suy tư xép lại, so sánh câu này câu
kia, hay đã chất vấn các nhà thực giả. Mỗi khi,
dịch giả dâng ngay những chữ những câu của
Nguyễn văn Vĩnh đã đúng. Nhiều khi, dịch giả
dùng cả những lối chủ thích của riêng nó để
soạn những lời chủ thích của dịch giả, bỏ
cứu bằng những lối chủ thích trong bản Quốc
ngữ truyện Kiều rất già trị của S.E. Ho Đắc
Ham (1929), lại tham khảo nhiều nguyên-tu
khác nữa».

Ngoài bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh ra, còn
ba bản nữa là bản dịch của Abel des
Michels bản dịch của ông L. Massé và bản
dịch của ông Crayssac. Ông M.R. cũng nói đến
ba bản ấy, nhưng ông chú ý nhất đến bản dịch
của Nguyễn Văn Vĩnh Theo ý ông, bản dịch của
Abel des Michels chủ trọng về ngữ học mà lại
có nhiều chỗ dịch sai, nhiều đoạn hiểu lầm.
Bản dịch của L. Massé chẳng qua phỏng thuật
nguyên văn mà thôi và có nhiều chỗ vi theo bản
dịch của Abel des Michels nên cũng sai lầm. Bản
dịch của Crayssac thời i. nhất độc giả xem
qua cũng phải ngó ngắt rằng: không biết có
nên dịch thơ ra ra thơ tay không?

Duy bản dịch của Nguyễn Văn Vĩnh là một
bản dịch xác-thực nhất. Tuy nhiên «tân-sinh»
chỉ tóm súc thực nên đã đánh bồi cái thanh lịch
của lời văn. Số là tinh-sanh vụ giảng giải hơn

(1) Nouvelle traduction française du Kim
Vân-Kiều par M.R.

là hoàn tri, giải minh hơn là cảm dỗ. Vì thế
lâm khai có những câu vung vén nhưng sát
ngắn, tiễn-sinh dyntax vẫn để y nguyên,
tiễn-sinh không dịch, tiễn-sinh sao lèo tài
hiệu cho những dịch-giả đến sau».

Sau khi phê-bích bản dịch của Ng-vân Vịnh
đông M. R., thuyền-minh về phương-pháp ông
đã đem ra thực hành trong bản dịch pháp-văn
của ông. Đại khái phương-pháp của ông có thể
rút lại mấy điều sau này:

1) Điều rõ trung thực, sát nghĩa từng chữ
từng câu.

2) Nhưng vẫn cố giữ được nhạc điệu của các
vần thi Kiều.

3) Vì không vụ giáng giải nên sẽ có rất ít lời
chú thích, chỉ chú thích cho dù hiểu nguyên
văn mà thôi.

4) Những địa-danh Trung-quốc, phiên âm
ra tiếng quan thoại để cho truyện Kiều vẫn
là một truyện Tàu được tác động trong một
bản không khí thích đáng.

Nói tóm lại, dịch giả hi vọng cho độc-giả
người Pháp đọc bản dịch của dịch giả cũng
có một hứng thú như độc-giả người Nam khi
đọc nguyên-văn truyện Kiều.

Trên đây, chúng tôi đã lược-thuật phương-
pháp dịch thuật của ông M. R., theo bài tựa
quyển « Kim-vân Kiều tân-diễn Pháp-văn ».

Nay chúng tôi thử cùm xét đến giá trị và
hiệu quả của phương-pháp ấy ra sao.

Ông M. R. không dịch Kim-vân-Kiều ra
thơ-tự. Về điều đó chúng tôi biểu đồng
tình với ông. Một thi phẩm không tài
tạo phiên dịch ra thơ ngoại quốc được. Pho-
người nào có cái đặc-tính, cái thê-tài của thơ

nước ấy. Đem một thi-phẩm dịch ra thơ-tiếng
nước ngoài, khác nào, như ông Shelley đã nói,
đem một đứa họa động-thảo bỏ vào cái lò
nung kim-khai để mong truy nguyên hương
sắc của nó. Dịch theo ra thơ không phải là dịch
nữa, nhưng là làm một công việc cải-tác. Một
thi-phẩm dưới ngòi bút của dịch-giả sẽ biến
hóa một cách huyền diệu để trở nên một thi-
phẩm hoàn-toàn-mới mè, khác hẳn với nguyên
văn. Đó là nói những bản dịch có giá-trị của
những nhà-dịch thuật có biệt-là: «những
bản dịch tầm thường của những nhà-dịch
thuật kêu-cỏi, chẳng qua chỉ là những cỏi,
những nhịp cho những nhà-dịch thuật ấy tập
tành làm thơ mà thôi».

Vậy dịch một thi-phẩm, thiết-tưởng chỉ nên
đưa ra văn-xuôi, ví-văn xuôi mềm mại, uyển-
chuyển để xen theo tình-tình, và văn điệu của
nguyên-văn. Xem bản dịch của ông Grayssac
một câu Kiều mà phải dùng dùm ba câu
thơ-tự mới diễn-dịch nổi, dù biết dịch ra văn
xuôi, còn hơn văn-nhambi.

Tuy nhiên dịch ra văn-xuôi cũng không phải
là một việc dễ dàng đâu. Dịch cho sát nghĩa
từng chữ từng câu chỉ là một trong những điều
kiện của một bản dịch hoàn-my. Lại còn phải
cố diễn đạt được cái vận điệu của những văn
thơ trong nguyên-văn. Điều thứ nhất, đã được
thực hành một cách thỏa mãn trong bản dịch
của Nguyễn-vân Vịnh. Sở dĩ bản dịch này
thiếu điều kiện thứ hai, không phải là Nguyễn
vân. Nhưng chính là vì tiễn-sinh theo đuổi một
mục-dịch đặc-biệt, muốn cho người Pháp thời
ấy — ta chờ nên quên rằng bản dịch của
Nguyễn-vân Vịnh xuất-hiện lần đầu trong Đông-
đương-iyap-chi vào năm 1916-17 dưới mục Cù-

kim-vân hợp-thái — vừa thường thức đại khai
được truyền Kiều, vừa hiệu-rõ văn phái típ
quốc-ngữ và cho các nhà-học nước ta trót
sao nhũng quốc-văn đặc-bản đích ấy cũng để
hiệu các điều-cố trong truyện Kiều, mà duy
các nhà-học mới không hiểu được thôi.
Bản dịch của ông M. R. xuất-bản hai ba mươi
năm sau bản dịch của Nguyễn-vân Vịnh, là để
nhận là phải theo một phương-pháp khác
hỗn-đề cho thích hợp với sự-nhu-cần của lớp
độc-giả mới người Pháp và người Kinh.

Mà lạ thay, lịch sử-dịch thuật Kim-Vân-Kiều
ra Pháp vẫn là bên ta có nhiều giàn-doa
tương-tác với lịch sử-dịch thuật sách
nguyên-quốc là tiếng Khắp & bản Phap.
Lời-trực-dịch (Traduction littérale) và đổi
chiếu (Traduction juxtaposée) của Nguyễn-
vân-Vịnh giống in lời-dịch của các nhà-dịch
người Pháp ở thế kỷ XIX khi họ dịch Thành-
Kinh và các Kinh-diễn La-Hi, để cổng biến
học sinh các học-duong thời ấy. Lời-dịch của
ông L. Massé thời phong-phu như lời-phỏng
dịch của các nhà-dịch thuật Pháp vào thế kỷ
17 và tiền-bản thế kỷ 18, không vụ-dịch sat
ngắn, chí-cử văn-dep lời hay, lâm-khi-lại
deop-ai hay hoa, ca nguyễn-văn-nhambi chia
người ta da, tăg cho anhag-bản-dịch áy-cái
đặc-hiệu nứa-hoạt kệ-nứa-châm-biếm « Les
beilles infidèles ». Lời-dịch của ông Abel de
Michel chủ-trọng về ngữ-ợc ta thấy đã được
thực-hành-bép Pháp ở thế kỷ 16, và thời kỳ
văn- nghệ-phục-hưng, khi các nhà-văn-hội
« Thái-hiến » (La Pleade) đam-dương-việc
chấn-hưng, bồi-bồi tiếng Phap với cái hi-vang
nâng-dõi tiếng Pháp lên cái vi-cao qui-cú
của ngô-La-tinh, Hi-lạp. Còn lời-dịch hoan-toàn
trung-thực (Traduction fidèle) của ông M. R.
mãi đến cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, mới
thấy xuất hiện dưới ngòi bút các nhà-dịch-thuật
người Đức như Goethe, Schlegel, Tsch, Voss và
người Pháp như Leconte de Lisle, Mérimée,
Emile Desmaisons, Théophile Gautier, Vigay V.
v. Theo phương-pháp này-dịch-thuật chỉ là
dịch-thuật, không hồn-không-kém. Độc-
giả muôn đọc một bản-dịch + một danh-văn
ngoại-quốc, không ai tha-thiết đến nguyên
văn-bao giờ. Vậy bản-dịch ấy phải diễn-tả được
cái-nguyễn-vi và cái-bản-sắc-của nguyên-văn
không cho đặc-giả cảm-thấy những cái đặc
tính của tác-giả và cái-xứ-sở-tác-giả. Kể đến
thế-kỷ XX, các nhà-dịch-thuật lại càng chú
trọng về-ý-dịch cho rõ-trong-thực. Nhiều-dòng
phẩm giá-trị nhất ngày nay là những bộ-sách
dịch Kinh-diễn La-Hi do tùng-thu Bodé xuất-
bản và những bộ-sách-dịch danh-văn ngoại-

quốc của các giáo-su trường đại-học Paris như
các ông Em Legouis và J. Baldensperger.

Xem đó đã biết lời-dịch của ông M. R. trong
quyện « Kim-vân Kiều tân-diễn Pháp-văn » là
một phương-pháp-dịch thuật rất thích-hợp với
thời nay. Thực là một kỷ-nay-vua mới trong
cuộc-tiến-triển-dịch-thuật văn-phẩm Việt-Nam
ra tiếng Pháp & nước ta.

Giá-tri phong-pháp ấy đã thể-côc hiệu quả
nào ra sao, độc-giả hãy đọc-dogs-trich
tuc ra để xem là được cần-hỏi ấy.

« Lời-xanh-có-mù-Tú-Bá,
« Làng-chơi-dễ-trò-về-giá-hết-duyên,
« Tình-có-chang-hẹn-mà-nên,
« Một-cura-muộn-dâng-hai-bên-một-phuong,
« Dans une maison verte de plaisirs, habitat
la mère Tu Bá. Elle avait vieilli dans le monde
où l'en s'amuse, et perdu tous ses charmes,
« Par un coup du sort, il se rencontraient sans
prémeditation. « Quel couple ! scire de bois et
courge amère bons à mettre au même panier.
« Bên-thì-magy-à-magy-ngay,

« Bên-ti-ngoii-bên-năm-người-làng-chơi,
« Giúp-thì-huong-làm-han-hoi,

« Trên-trên-một-lượng-trắng-dài-long-mây,
« Dùn-côte-se-trouvaientquelques-filles,aux
soudrcils-minces-de-bombyx,de-l'autre,
étaient assis quelques jeunes-fétiards. Au milieu
brûlait l'encens traditionnel.

« En l'air était suspendue une image du Génie
et aux sourcils-blancs.

« Tiễn-dưa-một-chèa-quan-há,
« Xác-ninh-thoát-dâ-dạo-ra-Cao-dinh,

« Sông-là-một-giải-xanh-xanh,
« Lò-tho-bô-nhi-máy-cánh-Duong-quaa.

(Le vieillard lui aussi le pressa d'aller rassurer les siens) lui offrant la coupe d'adieu à ceux qui vont passer frontières et rivières. Au pavillon du bonheur printanier, succédaient celui de Cao-Linh. Le fleuve Tsin déroulait pour eux sa ceinture bleuissante tandis qu'émigraient des rangées de saule, les tristes rameaux de Yang-Kouan ».

T. B. C. N.

Được tin Bác-sỹ Nguyễn-tuân-Phát,
đã từng chữa-bệnh tại nhiều-bệnh
viện-nhà-nước, vừa được mân-hạn
tòng-quán-về-mở-phòng-xem-bệnh-tại
Hanoi số 21 Phố-hàng-Dầu (Lý
Thường-Kiệt), sau phô-Sinh-tử, cạnh
viện-Té-sinh.

Bác-sỹ Phát bắt đầu tiếp-khách từ
15 Aout 1944.

NHƯNG ẢNH HUỐNG CỦA CHIẾN TRẠNH

Một đai hạt nao mà chiến tranh đã đi qua, thi trên mảnh đất bị dày xéo ấy, dừng ngồi là các sườn vách, đến những hòn đá và tri cung không mong được an toàn. Cái cảnh thành đồi quanh lấn xưa kia chỉ có một phần, nay đã đến muôn phần thảm khốc. Nhứt, đến khi yêu lính, những người đều chiến tranh lại dùng chính sách «tiêu thổ», lúc rủi lui binh đội, họ đã tàn phá hết những chỗ có ích cho quân sự, mà cả mồ viễn ngói, mọi ngọn cỏ, họ cẩn mướn hắc hoại hắc, không cho đối phương lợi dụng được tí nào. Không bị hủy hoại thế, cái đai hạt trứa khe đe «bản chấn chiến tranh» dập lèn, ngay cách từ ngoài trâm cát số đó bị dội bom, đã bị súng đại bác «quét» mờ đường trước rồi, cũng không còn vụn vỡ bao nhiêu.

Đó là một đai hạt mà chiến tranh đến trực tiếp, ngoài ra, còn những nơi nó đến một cách gián tiếp, cảnh tượng bấy ra sao? Khảo xét kỹ, thì tìm hiểu những ảnh hưởng của chiến tranh ở gần đến xa, từ chỗ nó đã chưa đụp đến chỗ nó chưa đi tới.

Vì những lối đánh nhau mới mê và phức tạp, cuộc chiến tranh ngày nay leo ráo biệt bao thử ảnh hưởng với hết thảy, các dân chúng trên toàn cầu. Đứng kè là một nước làm trận, ngay những nước còn đứng ngoài rồng khói lửa, cả những nước trong lấp nhô vị trí địa đầu không dâng ngang au ống tiền binh của ai, mà ở rìa xa chiến trường cũng bị ảnh hưởng nồng.

Một chiến tranh kỹ nghệ — bởi một số đồng thời thuyền bị đóng biến đưa ra mặn biển, và lần khi đã giao chiến là lúc húu

sự nhất, là lú: người ta không còn bị diệu kiện gì để nén, hoặc trốn, hoặc nghe để bỏ buộc những hành vi của mình. Bình thời, công việc sản xuất khi giới bị các nước lấn bang và cá: nganh nội trị ngăn trở, đến nay được công nghiệp khuynh khích và hành chướng tới cùn cục sức chí tạo, thành ra rái khan thở, thiếu nhân công. Thêm vào đây những cuộc đánh pháo «chùn gá» cối triệt hạ sicc ứng hổ của lương dân o sầu mặt trận, nhan công cảng thiêu hại, có khi người ta phải ép dùng những dân ba, «on gai vào những công việc nặng nhọc của đất ông». Phía nǚ hòn nay đã làm nhiều việc làm, và mới đây, có nước con cõi lùm cách huu huu họ cảm bám ra lùm nứa, pòi may móc qua tiền bộ, chỉ cần ai chịu nứa những bộ phận mà máy móc chưa kịp chi huy nỗi.

Tiếp đến kỹ nghệ sinh hoạt bị chuyển sang kỹ nghệ chiến tranh. Các nhà máy chế tạo khí giới tuy có dụng nhiều thêm lên, song chiến tranh chưa biết bao giờ kết liễu thi người ta chưa rõ thể nào là «số thừa» cung cấp cho binh lính ở mặt trận. Bởi thế, kỹ nghệ sinh hoạt cứ bị rủi ro mãi cho đến ngày tan cuộc.

Đến vẫn để vận tải các nguyên liệu.

Bí «chiến tranh phong áo», xe giao thông thêm muôn phần khó khăn, chậm chạp. Vì giữ đúng hòn trung-tập không cho các nước đe chiến chở thuyền trên địa hạt mình, các nước chưa đánh nhau phải ngăn cấm cả lùi ngoại quốc phạm vào nái mực cung phi co bay trên không-trung nứa. Dung túng lực chởm gọi chiến-tranh cho nước minh nứa. Vì thế, tàu bè các nước phải

kéo dài đường xá, và còn vừa đi vừa nghe ngóng, rốn tránh vòng hoạt động của đội quân tuần tiễu hoặc thủy quân, hoặc phi cơ địch.

Muôn chặc chẽ, một chiếc tàu vận tải, phải cẩn thận các chiến thuyền và máy bay bảo vệ. Công việc này mới càng ôn kém. Như hồi đầu năm 1943, quân Mỹ đánh mìn nam Tunisie có đến 100.000 người bị chết, bị thương và bị bắt làm tù binh. Một nhà chay mòn hải quân Đức sinh muỗi chở số binh lính ấy từ Mỹ qua Bắc Phi phải dùng tới 200.000 tấn tần, tức một đội 30 chiếc chở chuyên, trung binh mỗi chiếc 6.000 tấn lòn bồng cõi chiếc tuần dương hạm Primauguet của Pháp ở Á Đông. Như vậy, một tên thương thuyền phải cần đến hai lần tàu chiến hy sinh hộ tống.

Bởi công dân tài tổn kém, bởi thiếu nhân công trong kỹ nghệ sinh hoạt, và máy móc trong kỹ nghệ này bị rủi ro thành sicc sản suất khi giới cảng tăng tiến thì hóa phẩm khác cũng phải sút kém, mà số người tiêu thụ vẫn nhiều như trước, hay hơn trước, vì khi hưu sự nhân khẩu bao giờ cũng thêm, cho nên ai cõi cũng phải chịu cái luật cung cống — cái đùi thường nhật của lương dân càng tăng giá gấp bội, tăng đến chỗ không thể tuồng trọng lượng được.

Ảnh hưởng về «chiến-tranh tuyên truyền», — Để đe phòng quân địch gieo rác những tin tức bịa đặt, xuyên tạc sự thực, làm nản lòng lương dân và binh lính, chính phủ phải kiêm-duyệt thư (t. báo chí, giấy thép, máy vô tuyến điện truật thanh...). Do những công việc kiêm duyết, do những sự vận tải khó khăn và do những sự thiếu hụt nguyên liệu cũng nhân công, các thu từ gài đe thành chậm chẽ, các sách vở báo chí xuất bản ngày một hạn chế. Lại vì những điều bí mật và kín đáo trong việc hành chính và quân sự, các nhà chức trách không thể cho phép dân

chẳng truyền bá cho nhau héo những tin tức dù nhiều người đã biết. Luong dân thi cần được nghe những điều nêu nên nghe, để những điều nêu nên biết. Do đó tin tức sẽ ít đi, người ta ăn nói phải đe dặt cẩn thận hơn, vì sợ có khi vô tình đã làm tuyên truyền cho bến dịch.

Đó là hình ảnh ở các nước du chiến.

Đến các nước trang lập, vì sự các bận tay giàn diều của ngoại quốc tuyên truyền, người ta cũng phải khắt khe như thế. Hơn nữa, vì sự nghe biết mà hiểu lầm, dân chúng, cả thè xã dâng một chink phù dương yên lành đi vào vùng khói lửa.

Ảnh hưởng chiến-tranh hao-mòn và phòng-tà. — Một mặt bị san vỏ, tho-huyền, máy móc và nguyên liệu chuyên là kỹ nghệ sinh hoạt sang kỹ nghệ chiến tranh, một mặt lại bị phong tỏa nǚa, và nhất là bị sự tên phao hao lòn trục của chiến tranh đòi hỏi tháo bách, khiến những thực phẩm và nhu cầu hàng ngày cũ thiếu hụt dân mài, vì vậy, mǎo tết kiêm, chính phủ đe đặt ra lời cắp bông, thè, không cho lương dân được phép tay tiền mướn dùng bao nhiêu thì dùng. Ai ai cũng phải sống khăm khổ, không được tự do ăn xát, dù trong tài có nhiều tiền.

Ảnh hưởng về «chiến-tranh gián-dlep». — Sư kiêm dayet thư từ, giấy thép, máy vô tuyến điện truyền thanh của dân chẳng lại đe phòng được có những lây gián-dlep ngoại quĩ. Tuy vậy, các nhà chức trách cần phải đợi thêm nhiều ban giám sát, và bắt mọi người khi đi dân xa phải có giấy phép nǚa. Văn đe giao thông dân dân trùn nên rất khó khăn, ai nay đều không được đe lật để dàng thò như trong lúc thái bình.

Ảnh hưởng về «chiến-tranh chún-gán». — Khi có tin phi co oanh lạc của bến dịch bay vào địa-phản, lão lịc lối cõi lương dân đều phải vào nằm chôn tránh, việc gì cũng bỏ hoản lại. Như thế, mỗi tiếng cõi bão động dâng ngần trùn hết cuộc sống của mọi người. Rồi dân biết bao việc nǚa xảy ra, định liu lùi việc nǚa đến vié kia, gây nên đời sau những cuộc thả bom của các phi cơ địch.

Đó là ta kẽ so những ảnh hưởng mà dân chúng các nước làm trận phải chịu đựng ở cách xa bối chiến trường. Nếu chiến tranh đến xát nách thì cái cảnh nhà cửa tan tành còn diễn thêm vò cùng thêm khỏe.

Thông - ché PÉTAIN đã nói:

«Nhờ có bại trận mà mỗi đồng-

đất của quê già được thất chật,

chúng ta sở dĩ quay quần để tìm sự bao-vệ chung. Sự gần gũi đó, au chả là tự nhiên, là hi vọng nồng đõi nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thống-nhất của nước Pháp,

Truyện bảy giờ

Khoa học và văn hóa

Thứ nhất

Song, đến ngày các nước trung lập, nhà cầm quyền cũng bắt lương dân phải sống theo những lề lối ấy. Vì, chiến tranh ngày nay không để ai được dùng « trung lập » yên ổn v. Nó giao rắc ánh hường khẩn nại. Và, theo luật lệ mới, nó ngập nghé tất cả các ngưỡng cửa của các dân tộc trên hoan cầu.

Trước hết, vì đánh lối « hào mòn và phong tỏa », các nước du chiến, không những đã *ngã* « giao với nhau, mà còn muôn hết thấy các nước khác tayell giao với các nước thù của mình. Mùi đến khi cãi hận bén cõi muôn vây, thì một nước trung lập ở sao cho vừa lòng, dù nước ấy muốn giữ « hoán toàn trung lập », không giao dịch với cả hai bên đánh nhau (ký là ta chưa kẽ cuộc lân-sinh-hoạt nó khiến ta không thể không thông thương với ngoại quốc) để khỏi được lồng bén nở mắt lồng bén kia. Nhưng, vì cần đến các nguyên lím để theo đuổi chiến tranh, các nước du chiến cũng bắt buộc phải dùng vũ lực bù đắp vào sự thiếu thốn của mình. Như thế, các nước trung lập vẫn không sao giữ nổi an toàn.

Ngoài ra, lại còn những nước tham mưu lợi chiến tranh, nhân dịp đảng giặc bắn súng đánh hoặc cho thuê khí giới, như trong trận giặc 1914-1918 và nước bao quanh bắn súng đánh với cả hai bên đánh nhau, tác lự minh đã gây nên cái mầm sẽ phải du chiến rồi.

Sau nữa, vì mồ róng mãi phong tuyển trước mặt yếu quan sứ như Truc phái chiếm Bắc Phi để chỉ cho Ác châu, như đồng minh đồng quân ở đảo Cre'e khiến Hitler không thể không du chiến, hoặc khi cần era tay « trêu bén địch, hoặc tiện đường dùng vũ quân sự, các nước đánh nhau cũng phải phạm đến nền trung lập của các nước khác.

Mỗi lần cứ mồ rồng mãi phom-pi, sẽ không còn một nước nào không thể không tòng đồng-binh, không bị phong « ôa láy, không bị lén bay, đán lạc, sòng khâm khò dời kẽm, và, ít nhất cũng có một vai phen lô láng, kinh-hoàng với lúc chiến-tranh đã tiến đến biến-giới của ngô nhà mình.

Quá đúng với điều lê « chiến-tranh tràn lan » và « chiến-tranh lôi cuốn chiến-tranh ». Vô, lém tái, không ai có thể tránh được. Giảm-đeo NGUYỄN-NHƯ-TỊCH « N. 26, phố Hàng Quạt - HANOI

VŨ-XUÂN-TU

25 Juillet 1944 số 60

VĂN MINH SỨ

TRONG BỘ NHÂN LOẠI TIỀN HÓA SỨ

của

NGUYỄN BÁCH KHOA

— Nhìn suốt con đường tiến hóa của văn minh loài người từ đời thái cổ đến hiện tại.

— Đòi tìm cơ cấu thành hình của các yếu tố văn minh như: kinh tế, chính trị, tư tưởng, nghệ thuật.

— Khám phá mối quan hệ giữa văn minh Đông-phương và văn minh Tây-phương.

TỦ SÁCH « TÂN - VĂN - HÓA »
Hàn-Thuyễn phát-hành
N° 71, TIEN TSIN — HANOI

MỚI CÒ BẢN:

Hai Giòng Sứa

của NGUYỄN-BỐNG

Bản thường 450 — Bản quý 2500

THY LANG

Phóng sự dài của TRUNG-LANG

Bản thường 450 — Bản quý 2500

SƠ CỎ BẢN:

XUÂN VÀ SINH

Truyện dài của tên của Thành-Định

ĐƯƠNG-IN:

LÀM DÂN

Phóng sự của TRUNG-LANG

TRUNG LUY TRE XANH

của TOAN-ÁNH

Nhà xuất - bản HÀN - MẶC

Giảm-deo NGUYỄN-NHƯ-TỊCH «

N. 26, phố Hàng Quạt - HANOI

TRUYỀN NGÂN

NHÂN-NHUC

LÊ TÂM-KÍNH

Mùi Hương Bát trả voi,
tách khòi đòn, rẽ vào một
con đường nhân khuất khát.
« Các o và dâng nô nha ! »

Giọng hát o hống tài;
nhường chỗ cho những lời
tù già rối rít :

— Ủ, mì vè dâng nô ! —
Mụ vè dâng nô ! — Mai dì nưa
không dâng nô ?

Ngày sắp hết, mặt trời mòn
lặn trên diai nứa Con Tâm
còn lưu lại ở nền trời xanh
những tia ánh sáng hình nan
quất, xòe ra tua tua tự đầu
non. Mùi Hương di sâu vào
con đường lờ mò tối, một
tay ti iên đòn xéo để giữ
thẳng bằng cho hai bò cù
nặng, một tay hoi co, đánh
lia-lia từ trước ra sau dè lấy
đà, chán thoán thoát chạy,
lật-dật như người đi trên
bãi cát giặc buồi trui hè.

Thấy mụ vè, con Vàng dỗ
ra dây duỗi tui tít cái đầu
sát đất, rít lên những tiếng
kéo vui; mụ Ca Nhạc đang
nhìn con với chổng và con ở
nhau, trong chiếc Nồng-xè cap,
với vàng « vô phép con o »
biếng thi giòng chưa le mà
mụ ghét cay ghét đắng. Anh
Cu mới chí thật thà và thân
mặt hơn: « À mèo con ! »

Mùi Hương dần cùi cạnh
hang rào, rát dau vò me
đusing con ra, cắp nón vào
nhà: « Không dám, mời cu
mụ ». Rồi dè có một câu
chuyện mà nói, mụ hỏi:
« Bữa nì ăn cơm sớm rùa »,
Cu vénh cái mặt lèn, bắn

ngay một phát: « Giàu sóm
lò, khè sóm com ! Giàu sóm
chi mà phải ăn cơm tối cho
tốn dầu ! »

Thằng Cu lẩm lét nhìn o,
đặt bát cơm xuống, kè
nhè: « Em bò múa, em nò
núu ». Hắn đứng dậy
định lại phía o với xin, thi
cái bàn tay cứng và đen của
mụ hắn đã in dồn dập trên
của hắn năm dâu dài. Hắn
khóc lên, và Cu cũng hét
lên. Rồi à kèi giọng, nghiêm
răng kẹt: « Ac vừa vía
ra, ác vừa vía ra lèi chí làm
hở con tai thôi. Hắn bỏ
cơm, bẩn đau bụng cõng chí
vi sim, vi muồng, vi òi ! Kéo
lắm ! »

Anh Cu ôm con vào lòng,
xoa móng cho hán, ngọt ngào
đỗ, đánh trống lảng: « Nin
di con lèi cơm di ! »

— Phải, bék ní etay-dnodi,
hông có chí cả, là cơm di.

Mụ đã nói dối, mụ có trong
mõ những trái sim béo xung
ngực mà mụ định chuii cho
cháu khi vắng mặt em đầu.
Mụ biết rằng em đầu mụ ghét
mụ, muôn đười mụ di dàu
chỉ kiêm dip dè gày sụ; nêu
hắn bắt được mụ cho cháu
« cái của độc » ấy thì hắn
không dè cho mụ yên thán,

hắn đánh em chuii con, nói
cạn nói khỏe, nói xa nói
gần, và nhau dò nhau, nói
nhưng chuyện xích-mịch
xây từ đời « cõi Huế ». Tôi
nghiệp, mụ hiềm hại, cõi đặc,
thay tré con thi thích bồng,

thich hồn hít, thích chờ kh. Mụ nghèo nàn, không thừa
tiền mua báu cho cháu, chỉ
có những trái rồng làm quà
tặng hồn thôi. Mụ nhưng quâ
ý đã ngoan mà lại không đặc
nhu em đầu mụ nói; nhiều
lần, mụ cũng thấy hồn mua
về cho con ăn đây, ví rứa
mà nếu là của mụ, thi hồn
đòi ngay ! Thật là ghét người
ghét cả đường đi ! Có khi
tôi may định toang cho một
mẻ, nhưng tính mụ vốn hiền
lành, ngày thường nói một
câu còn chưa dứt khỏi, thi
lập gi mì dâu khâu được
với àu Nhạc khi hồn nồi
tan bành, vỗ tay dồn dập,
mõm nambieng muối, trè
mõi khõn mõ. Và nếu dà tái
để chơi thấp lè-lè, trống xu
tưởng là một o con gái muối
bón, muối lèm, nhưng lại
gần, ta sẽ ngạc nhiên trước
khuôn mặt dài thượt, nhợn
hoắt, da xám ngọt và khó
khan xép lại trên trán như
nếp khăn luợt đan ống, căng
thẳng ở mông quyền gò, và
chùng lại hai bên má họp

Mụ Hương xíp-xíp bón muối
tùi. Người mụ nhỏ leát-
choát, thấp lè-lè, trống xu
tưởng là một o con gái muối
bón, muối lèm, nhưng lại
gần, ta sẽ ngạc nhiên trước
khuôn mặt dài thượt, nhợn
hoắt, da xám ngọt và khó
khan xép lại trên trán như
nếp khăn luợt đan ống, căng
thẳng ở mông quyền gò, và
chùng lại hai bên má họp

thành những đường phanh
lên tần chạy xuống quai hàm
hoặc chau vào hai bên khoé
môi.

Thả sinh-thời, sợ ma Ông
Nhà và thường rêu rao báu
con : « Cái chí đê tam của
họ Lô là sát dân; bà con ghê
lầm. O thay trước lấy chồng
giỏi mà vẫn long dong, rát
epc mà lòi mà không con
thưa tự. Hai o con cũng rέa
một đứa chép non, một đứa
gà chép dân đồn lugit. Bay giờ
đến con, số thi tho,
nhưng xét từ vi thi hai cung
phu, tè đều không ra mǎn
rking... »

Bởi vậy, Ông kén rέ rất kỹ.
Nhà Ông thanh bạch, con Ông
lại xấu, Ông không dám mō
ước cao xa, chỉ cốt gặp người
hiền lành, phúc hậu siêng



nhưng giờ đang cháy lòi,
mưa thâu xuong. Khi đó
thấy ở Đèi người họa trù cù
của Ông, nhà nghèo nhung
thông-minh, đứng dẩn, lại
kém con ông hai tuổi. « Nhát
gái hơi hai, shi trai hơn
một! » Ông nín cười nghĩ
tới câu ấy trên giường bịnh
và làm泰山 yên tâm khi thó
hơi cuôc cùng.

Vợ chồng Ông Huong Đạt
hui hút sống eung nhau
trong nếp nhà trinh, gop
sự lực và của cải, nân sào
ruộng cù vợ, hai sào huong
hέa của chồng, họp thành
một gia đình dàn ấm, trên
thuận dưới hòa. Họ luôn
luôn gần gác nhau. Khi cây
bưa trong cánh đồng bắt
ngát, chúng hướng lán giò
mát phết qua, chúng chịu

các vị linh-thần hàng huyện
tới dù, cõ quan-số tại nhận
lâm nhát té, ăn chay nǎm dài
ba bốn ngày đêm; thế mà
vẫn và công hiếu, nǎng
lẽ ban nót hai sào Huong
hέa của nhà chép di ! Mę
danh gat nước mắt ưng
thrun, bùi ngagi hỏi : « Rúa
rồi khi mò vè? »

Tết róng cũng vè. Nhờ
trời mǎn ra tiên, gái vè cho
mà tiê !

Bữa cơm tiễn chép thật
là cảm động. Còn hơn bo
gạo, mę nâu hét, lại liêu di
hai tiễn chuộc con cά trèo
to, nứa nứa canh nứa kho
lại. Vợ Bách-ý Hé cũng ủn
yém chép đến thế là cùng !

Mười 'ám hôm sau, mę
nhó, úng khóng sai một
buổi - trời cõ mưa xuong,
thi đã hét mù gieo mاء,
ruộng đất bồ hoang trống rát,
Tuy thê, dời sống ô thôn que
giảm phần gay-go, nhân dân
khỏi chết khát và đỡ tim
công việc hòn trước.

Mụ Huong Đạt vẫn sống
cuộc đời thường, ngày ngày
hai cùi, đổi thay, xay lúa,
đẩ gạo thuê, hoặc mò đem,

bắt ốc kiêm ăn lầu hói. Vì
nhó chép, vì làm lung vát
vả, bứa rau bứa cháu thất
thường, mę dỗ hàn người đí,
giá hoặc lại, mặ-mũi hốc
hác, lưỡng khuồng trên cáp
đò gá. Buốc sang tháng chín,
khi gió lạnh thổi nhiều, bồi
thêm một lát nặng vào tẩm
thanh kheo-khu ấy, mụ không
chóng nổi nữa, văng ồm ra,

Mụ Huong vẫn không
muốn xa chồng, định ninh

nằm chờ chép. Càng may mă
vừa lúc ấy, Đèi Mện ở đường
ngài vè, mang vè cho mụ
tám đồng bạc và những tin
tức của chồng mụ trong mấy
tháng vừa qua.

— Chúng tôi gánh thê ở
cho Đèi-xuâc, khôc nhoc
nhưng cũng đã ka tiêu. Ông
Huong khỏe mạnh, trông
« keng » lâm, không lú khú
như rúoc nứa dâu. Ông ấy
miệng lúo, giỏi mánh khé
nhieu, phát tài hòn anh em
chúng tôi.

Mụ mừng quynh, nhẹ nhõm
cả ngovi, và nhó mấy chén
thuốc bắc, nhờ những bứa
ăn dày dủ, mę tinh binh rất
chóng.

Tát năm ấy, khi Huong-
Đạt lóng-khóng xách gót vè
tới ngó mụ trang ngo-ngo,
không dám nhận ngay; chép
mụ đã khát hán ngày ra di,
má dày, da mặt trắng và
mịn, không rám nắng, không
lùi xùi những mụn. Ông đội
cái mũ khum-kbum, mặc cái
áo lát vàng, cái quần cái-hà
bồ lò, dì dòi giếc soa den
nhánh ở tay lóng lánh một
vòng niêm bạc.

— Làm gi mà đứng ngắn
ra đây ? Ông hỏi vè rồi di
thẳng vào nhà, ngồi phich
xuống giường tò vè khóng vui
vì thấy vợ già và già di nhiều
lám.

— Đèi vè dò à ?

Mụ hốt lén được mấy tiếng
ấy, rồi không dám nhìn
thẳng, mę líc chép, lo lắng
nặng ra rằng giữa hán và

(xem tiếp trang 25)

ĐÃ CÓ BÁN KHẮP NƠI

VUA CỐT-MİN
VÀ CHIỀU-CU

Alfred Nobel
2:20 ICUỐN

CỦA DƯƠNG-V-MÂN
C.I.P.I.C
72 VIỆT NAM

NGHIÊM-PHUC

và văn-de văn-hóa Đông Tây

Cô-hồng Minh và
Nghiêm Phục là hai
người Tàu di học
Âu-châu xắp xi đồng
thời, rồi sau cùng
hết mẫn với Tây-
hóa, nhưng có sớm muộn khác nhau.

Bác-sĩ Đức và Anh, thông-tiến bấy
thứ tiếng Âu-châu chưa kẽ cõng-đi Latinh
và Hy-lạp, họ Cô nhận thấy ngay
tinh-tần văn-hóa Tây-phương không
bằng của Đông-phương. Còn họ Nghiêm
thì phải trải qua một hồi say-sưa rồi mới
đi tới chỗ đó.

Lúc thấy Dân-quốc thành lập mà kỷ-
cường hãi-hoại, không được như Thanh-
triều, trong ý Nghiêm Phục đã hơi ngó
vực chán ngán Tây-hóa. Đến sau thấy
Viện-thé-Khai tư xung đế, rồi lại thấy
bon quan-phiệt chiếm giữ mỗi người một
địa-phuong, đánh nhau lung tung, dân-
tinh khốn khổ; kể đến Âu-châu dai-chiến
năm 1914 phát ra, làm cho Nghiêm thất
vọng về cuộc cách-mạng Trung-quốc, tẩm
lòng tin-ngưỡng Tây-hóa của ông cũng
đồng-thời bài cả gốc rễ.

Cũng trong bức thư gửi cho Hùng-thuần
Như, ta thấy ông viết:

— Tôi gần về già, chính mắt trong
thấy 7 năm Chi-na Dân-quốc và 4 năm
huyết chiến ở châu Âu cõi lai chưa có, xét
ra cuộc tiến hóa của họ trãi 300 năm, chỉ
làm nén được tấm chữ «Lợi minh giết
người, kém liêm it si». Ngánh lại xem cái
đạo Khổng Mạnh, thật là lường trọng
ngang trời đất, on nhuần khắp thế-gian.
Điều ấy, chẳng phải một mình tôi nói đâu,
ngay những người Thái-tây có tu-tu-tu
cũng đã hơi biết như thế!

Đưa trẻ phóng-dâng, bỏ nhà đi chơi
khắp dò đây, ném trai hết nhau tinh thê-

XI

Muốn eau cho Tào-Tháo
và [Hàn - Phi] sống lại

thái, gặp nh-ều nỗi
vất-vả thất vọng, bấy
giờ lại trở về nhà,
mới biết lòng thương
yêu của cha mẹ là
to, nhận thấy không-
nhận minh là đứa trẻ đó.

Tâm iòng tin nguộing văn-hóa Tây-
phương bây giờ tiêu-tan mất rồi, ông trở
lại nghiêm-ngẫu những tu-tu-tu triết-ly
của nho-gia, thấy vườn xanh cảnh cũ đầy
về xinh đẹp rực rỡ; thế mà trước kia
minh phu-bac, lo-danh, không tin ông
thánh nhâ minh cũng linh thiêng chán,
lại cầu kỳ di lay Thích-ca ngoài đường!

Ông xét việc nước đến nỗi hủ hông tội
tè thế này, là bởi cái tâm con người ta
hủ hông tội lè mà ra; chính nó là đầu
tội, khiến cho Trung-quốc ngu-si, yếu
hèn, không thể hợp lực, không thể tự
cường, không thể phần chấn tranh hành
được với thiên hạ. Vậy thì cái học chính
lâm tu-thần của thánh hiền Trung-quốc
nghe-xua, từ là phương thuốc giải nguy
cứu khò cho Trung-quốc hay nhất và cần
nhất.

Tin chắc muôn-mươi điều ấy, cho nên
ông không hề ngần ngại nói quyết với họ
Hùng:

— Cảnh nguy nan trước mắt của Trung-
quốc, đều bởi nhân-tâm hủ hông xui
nên. Ngày kia, cái mạch sinh-tồn của ta
lại được hưng-vượng, vẫn là nhò noi
giao-hoa tiễn-vương mấy nghìn năm
trước để lại cho. Túc-ha nhò lấy câu tôi
nói đó, rồi nghiêm mà xem!

Đọc mấy hàng tréo, tất ai cũng thừa hiểu
ý-kien ông lão này đã dù từ cõi doan nợ
sang cõi doan kia: trước ông gào Tây-
hóa hoàn-tòn, giờ ông muốn Trung-hóa

phục cõi. Nhưng ta nên biết ý-nghĩa phục-
cõi của ông, là giữ lấy linh-thần văn-hóa
cõi-hữu mà vẫn tùy tuối chế biến cho bằng
thiên-hạ.

Tu-tu-tu ấy suy rộng đến ché độ chinh-
tri, ông chủ-trương việc cần trước hết là
quét sạch đám quân-phiệt, để thống nhất
trong nước, dựng lên một chính phủ
trung-ương có đủ quyền lực mạnh, hẫu
thực-bành mọi việc ích lợi cho nước,
cho dân. Trước mắt ông lúc bấy giờ,
Trung-quốc chia năm xé mươi, dân-gian
bối rối khõ sõ, mà những kẻ nắm quyền
thể trong tay bầu hết là hàng võ-phá võ-
học, chẳng ai giá-ngự sai bảo được ai;
quốc-thể vi dò mà rời rã, vi dò mà yếu
hèn. Theo ông, nay muốn cho Trung-
quốc được bình-dịnh, thống nhất, trước
hết phải có một tay quát cường thao-luoc
như hạng Tào Mạnh-đức, Lưu Đức-đư
ngày xưa, trả tè quét sạch những bọn
anh-hùng lau nhau kia đi, thu chính-
truyền về một mối, lúc ấy mới có thể nói
chuyện thi-hanh pháp-tri. Một nước còn
chia rẽ năm bê-hái bối, chí cầu-tu-loy,
pha rõi việc chung, thì không mong phu-
cường tiêng-hoa gì được!

Một khi nước đã thống nhất rồi, ta
phải lo sáu sang thi-thố pháp-tri.

Ông bảo pháp-tri cốt lấy thực-sự thực
hiệu làm gốc. Ngày nay vẫn có thể lựa
chọn những lý-thuyết phuơng pháp hay
của Hán-phi-Ư, Thành-bát-hat, để ra ứng
dụng vẫn dã, vẫn là hợp thời. Miền sao
đạt tới mục đích bên ngoài khă-dĩ chống
với cường-quyền, không để cho họ lấn
hiếp ta; bên trong thi cầu cho nhân-dân
an cư lạc nghiệp, ngày thêm giàu mạnh,
ấy thế là được. Cõi những chuyện đạo-
đức cao xa thi hay tam hoan, sau sẽ bàn
tới. Bởi việc cần kíp là làm thế nào
Trung-quốc khỏi phải nguy vong.

Tu-tu-tu Nghiêm-Puyn đến lúc chuyen
biển, thật là chuyen-biển một cách cung-tội.

Với những đồng-bảo ông còn dang ve
văn say mê Tây-hóa, không như mấy năm
về trước ông thúc-giục người ta dọn sạch

trong nhà để dón nõ về; giờ ông đưa tay
ra ngũ-cần, có ý van-lợn tha-thiết:

— Nay! các anh chờ nghỉ những căn
bã của thiên-hạ là hay, vô-váp-di rước về
má khốn!

Ta thử nghe ông nói thế này:

— Cuộc đời đang lúc piëa-thien nhanh-
chóng, như bánh xe quay til; những việc
cõi-nhân phải trải qua trăm năm, hay một
vài trăm năm, đến nay chỉ mười năm là
xong. Vì thời-giai cùa chả không-gian,
chặng đường thuở xưa phải di hàng mấy
năm mới đến nơi, bây giờ người ta rút
lại vài ngày thì đến. Cho nên nhất thiết
học-thuyết no, pháp-ly kia, hôm nay ta
coi như khuôn-vàng thước ngọc, chỉ
trong chớp mắt đã hòa ra đồ bỗ, không
dáng dem bày ra nữa. Vì dù những chũ-
ngiả tự do, binh-dâng, dân-quyen, đổi
với trăm năm vừa qua, thật là quý báu,
dường như phúc-âm thứ hai; thế mà đến
nay, mỗi tè của nó càng ngày càng hẩy lò ra
đấy. Nếu ta không biết sửa đổi toan tính
khác non, tất có cái va-loan vong-xay dâng!

Cái luận-diệu ấy dù là ta Nghiêm-Phuc
chán-chường Tây-hóa đến thế nào, trải
qua một thời-kỳ hầm mỏ đáo-dé.

Không có ý phê bình phai trái gì hết,
chứng tỏi chỉ muôn-lực thuật tu-tu-tu hõ
Nghiêm đối với Tây-hóa trước sau xoay-doi
đại khái là thế.

Còn nhớ cách nay chửng hơn mươi năm,
tất cả học-giới và phần-tử tri-thức nước
Tàu đã mở một cuộc hội họp ý-kien rất
to, chủ-dịch là thảo-luận văn-de văn-hóa
Trung-quốc bây giờ nên sửa sang xây
dựng thế nào cho phai. Kết quả có lời
uy-en-ngõn của mươi vị giáo-sư danh-vọng,
đã được phân-dông tân-thành.
Trong có mấy câu cốt từ này, khiến ta có
thể nhận thấy hình-ảnh Nghiêm Phuc:

«Không bo-bo thủ-cựu, không nhâm
«mắt-theo liêu, cẩn-cù vào bản-vị nước
«Tàu rồi lấy thái-dộ phê-binh, dùng
«phuơng pháp khoa-học, để xem xét dí
«vãng, gìn giữ hiện tại xây dựng tương
«lai».

HẾT

ĐÀO TRINH NHẤT

TUỒNG CỘ

Ông quân Phan vừa nhìn mọi người vừa nói: «A bão các ông là *tuồng* ca và *loài*. Các ông phải biết hát tuồng có là một nghệ thuật tri hoa, và những kép hát là những tài tử dũng quý. Các ông đang tuồng mà có dũng gian minh là thích hát tuồng, xem tuồng khôi, hồn; các ông có biết dàn nghệ-huật hát tuồng đã được các bậc vua chúa từ nước Tàu cho đến nước Nam ham thích. Tôi nói ra thi các ông không in, chứ các ông có cãi lại không? »

Nghé ông quân Phan nói, mọi người nín im thin-thít, vì ông vừa là bá trên, vừa có lý nên không còn ai cãi lại nữa.

Ngay từ thuở nhỏ, ông quân Phan đã mê xem tuồng. Thời thi những tích: *Tết-nhân-Qúy-chinh-dông*, *Quan-Vân-Trương-quá-nhữ-quan-trâm-lạc-tuồng*, *nương-lịch-Hoa-dung-tiều-lộ*, *Dạ-nhượng-tam-dâ-long-bảo*, và biết bao nhiêu tích hát khác, ai nói dán dâu là ông thuộc lầu đèn đó. Và những khi ở nhà, ông luôn luôn hát lại những câu ông đã nghe được ở trong rap tuồng. Giọng ông sù oang oang như sún vòi, khiến cho hàng xóm hiểu là phai bức minh. Có lẽ bởi thiên-hội ông thích tuồng *Sou-Hàn-lâm*; người ta bằng may ông luôn hát lớp những câu trong vở đó:

«Tết-trào nguyễn-lão, mõ mõng Dinh-Công; son-sát-một-long, uyết-suợn-sáu-giáp... Nhỏ, ông còn di xem hát; nhõn lão, ông bop hồn em em lớp mõi ban tuồng trong hàng rã. Ông vốn là con nhà

Bài hát đó đã cảnh-linh

được vua Trang-vương, và Tôn-An đã được lục-dụng. Các ông đã thấy cái hay của đồng chư?

Còn như nước ta các vua Tự-Đức, vua Đỗ-Khánh, vua Thành-Thá, đều thích tuồng cả. Chính đức Thành-Thái ngài đã lên sân khấu.

Như thế, thi sao gọi là *trong ca và loài* được!...

Nghé ông quân Phan nói, mọi người nín im thin-thít, vì ông vừa là bá trên, vừa có lý nên không còn ai cãi lại nữa.

Ngay từ thuở nhỏ, ông quân Phan đã mê xem tuồng. Thời thi những tích: *Tết-nhân-Qúy-chinh-dông*, *Quan-Vân-Trương-quá-nhữ-quan-trâm-lạc-tuồng*, *nương-lịch-Hoa-dung-tiều-lộ*, *Dạ-nhượng-tam-dâ-long-bảo*, và biết bao nhiêu tích hát khác, ai nói dán dâu là ông thuộc lầu đèn đó. Và những khi ở nhà, ông luôn luôn hát lại những câu ông đã nghe được ở trong rap tuồng. Giọng ông sù oang oang như sún vòi, khiến cho hàng xóm hiểu là phai bức minh. Có lẽ bởi thiên-hội ông thích tuồng *Sou-Hàn-lâm*; người ta bằng may ông luôn hát lớp những câu trong vở đó:

«Tết-trào nguyễn-lão, mõ mõng Dinh-Công; son-sát-một-long, uyết-suợn-sáu-giáp... Nhỏ, ông còn di xem hát; nhõn lão, ông bop hồn em em lớp mõi ban tuồng trong hàng rã. Ông vốn là con nhà

cụu học, nương lại thông-thuộc cả quốc-ngữ, nên vừa được nhạc những bản tuồng cũ và những bản tuồng mới; xem những bản tuồng, ông lại nghiên-cứu cả những sách khảo và hát bài. Do đó, tuy ông không phải là một người hát tuồng mà nghe, ông cũng biết những điều mà một người nhà nghè phải biết, có khi ông còn biết hơn thế nữa. Ông biết rõ nghệ hát bài truyền ở Trung-quốc sang là từ đời nhà Trần; ghenhêua Lý-nguyễn Cát, theo quân Mông-cổ sang cướp đất Nam bị quân Trần bắt sống, là một gend bài có một nghệ thuật hoàn-mỹ gồm đủ cả các biểu-minh của tinh-thần: thi, ca, âm-nhạc và nhảy múa. Cảnh hát này bị quan ta giữ lại để truyền nghệ-thuật hát bài cho quân chúng.

Ông quân Phan lại thông-thuộc cả các lối hát, nào là hát khách, nào là hát nam, nào là hát nòi niệu; ông có thể nghe hát mà phân-biết được từng điệu riêng của mỗi lối hát: điệu hát khách thường khác điệu phù lục ở chỗ nào, điệu ngắn khác điệu dài hát, hát tần mè và hát bài ở chỗ nào; điệu hát nào phải dùng ở tuồng-hope nào.

Thuộc lối hát tất nhiên ông quân phải thuộc cả các điệu bộ, y-phục, rách về mặt và những lối bô cảnh của nghệ-thuật của ông Đông Phương-Séc.

Bang lúc ông lưu tâm để lập một ban hát ở trong lầu thì ông phải nài-nước gọi là tòng-ngữ. Ở trong quán cũng như ở nhà, ông vẫn theo đuổi cái thú chơi hát

vui mà giao thiệp. Những kỳ hội của nhà binh, bao giờ ông được nhạc những bản tuồng cũ và những bản tuồng mới; xem những bản tuồng, ông lại nghiên-cứu cả những sách khảo và hát bài. Do đó, tuy ông không phải là một người hát tuồng mà nghe, ông cũng biết những điều mà một người nhà nghè phải biết, có khi ông còn biết hơn thế nữa. Ông biết rõ nghệ hát bài truyền ở Trung-quốc sang là từ đời nhà Trần; ghenhêua Lý-nguyễn Cát, theo quân Mông-cổ sang cướp đất Nam bị quân Trần bắt sống, là một gend bài có một nghệ thuật hoàn-mỹ gồm đủ cả các biểu-minh của tinh-thần: thi, ca, âm-nhạc và nhảy múa. Cảnh hát này bị quan ta giữ lại để truyền nghệ-thuật hát bài cho quân chúng.

Ông biết rõ nghệ hát bài truyền ở Trung-quốc sang là từ đời nhà Trần; ghenhêua Lý-nguyễn Cát, theo quân Mông-cổ sang cướp đất Nam bị quân Trần bắt sống, là một gend bài có một nghệ thuật hoàn-mỹ gồm đủ cả các biểu-minh của tinh-thần: thi, ca, âm-nhạc và nhảy múa. Cảnh hát này bị quan ta giữ lại để truyền nghệ-thuật hát bài cho quân chúng.

Ông quân Phan lại thông-thuộc cả các lối hát, nào là hát khách, nào là hát nam, nào là hát nòi niệu; ông có thể nghe hát mà phân-biết được từng điệu riêng của mỗi lối hát: điệu hát khách thường khác điệu phù lục ở chỗ nào, điệu ngắn khác điệu dài hát, hát tần mè và hát bài ở chỗ nào; điệu hát nào phải dùng ở tuồng-hope nào.

Thuộc lối hát tất nhiên ông quân phải thuộc cả các điệu bộ, y-phục, rách về mặt và những lối bô cảnh của nghệ-thuật của ông Đông Phương-Séc.

Bang lúc ông lưu tâm để lập một ban hát ở trong lầu thì ông phải nài-nước gọi là tòng-ngữ. Ở trong quán cũng như ở nhà, ông vẫn theo đuổi cái thú chơi hát

vui nhẹ ông thuận lị cái lịt đì cho sinh em hiểu rõ về nghệ thuật hát tuồng. Ngày nay vì dân làng sắp vào đám, muôn sen mấy iỏi hát tuồng vào chương-trình ngày hội nên ngó ý nhờ đến ông, cầu ông luyện tập đồng ban để trước là hát thử thành sau làm vui cho hội. Vì thế nén lần này ông già bô lopsar em và ông muôn thân tiện nói qua cho

anh em biết kỹ càng hơn về nghệ hát; ông muốn anh em không những yêu tuồng mà là iỏi côn phái trong lồng cỗ là khéo. Ông nói: «Anh em hãy già có lẽ sẽ là hát tuồng là không hợp bài nữa, chỉ có khích với cái luồng mới được mọi người bao nghe nghe; anh em phải biết: sang nòi nòi di dảng súc chử, mà nghệ thuật hát tuồng nó là một nghệ thuật hoành tráng A đàng đòn gang nên lùn gùi và chấn hưng. Ma sốn bì đều được nồng phai viền diên bô của các vua, rồi đến v như cùng lối vẽ mắt. Biết bô chiếm mõi phần qua tuồng. Điều bô phải đoạn trang hùng dũng để có cái vẻ quý phái của tên lật ty quân chủ ngày xưa, diên bô phải ca và khôn hai diêm đạm nghiêm-nghị để giữ lấy cái nề nắp quy cùi cái và chừng chực của nền nghệ thuật.

Từ ngày ban tuồng của ông quân Phan thành lập, ông đã hội họp anh em nhiều lần, để nói chuyện và đàm-tanh đổi chit, nhưng chưa

tô dip nòi để ông giảng giải cho sinh em hiểu rõ về nghệ thuật hát tuồng. Ngày nay vì dân làng sắp vào đám, muôn sen mấy iỏi hát tuồng vào chương-trình ngày hội nên ngó ý nhờ đến ông, cầu ông luyện tập đồng ban để trước là hát thử thành sau làm vui cho hội. Vì thế nén lần này ông già bô lopsar em và ông muôn thân tiện nói qua cho

anh em biết kỹ càng hơn về nghệ hát; ông muốn anh em không những yêu tuồng mà là iỏi côn phái trong lồng cỗ là khéo. Ông nói: «Anh em hãy già có lẽ sẽ là hát tuồng là không hợp bài nữa, chỉ có khích với cái luồng mới được mọi người bao nghe nghe; anh em phải biết: sang nòi nòi di dảng súc chử, mà nghệ thuật hát tuồng nó là một nghệ thuật hoành tráng A đàng đòn gang nên lùn gùi và chấn hưng. Ma sốn bì đều được nồng phai viền diên bô của các vua, rồi đến v như cùng lối vẽ mắt. Biết bô chiếm mõi phần qua tuồng. Điều bô phải đoạn trang hùng dũng để có cái vẻ quý phái của tên lật ty quân chủ ngày xưa, diên bô phải ca và khôn hai diêm đạm nghiêm-nghị để giữ lấy cái nề nắp quy cùi cái và chừng chực của nền nghệ thuật.

Điều bô hát tuồng không có ý là chán mà chỉ tượng trưng cũng như nhiều mĩ thuật khác của phương Đông

15

ta, Nhak họa sô vẽ một cảnh hoa cúc lục là lá cờ một múa tan với trăng trong gió mát, trời quang mây tan thi đồng này với một bài từ tú làm một cù-chí là có ý muốn biến đổi một cảm giác, một mệt cảm thèm, mệt nhn lý trại-lu của thời xưa. Khi người đó giờ cánh tay làm cái bô lau nước mắt là không phải muô ta chua cái buồn mà chỉ ám hủi cái bao úy cho chư khát giả tự do tưởng tượng bao nhiêu nỗi đau thương đau đớn. Mỗi điều bộ ta phải tưởng tượng đến một việc. Trung, ninh điều bộ khác nhau.

Đều bộ đã khó, đến các y-phe v.v. mặt cũng không là dễ. Mấy quan trang thì tráng, mấy quan vỗ trang thời đó, mặt nịnh thần thi sám.

Tôi nói ra không suè, rồi tôi sẽ cho anh em mượn những sách của tôi mà xem. Anh em sẽ nhận thấy bao nhiêu cái hay cái quý ở nghề hát tuồng ta xưa

Bây giờ tôi muốn bàn với anh em đến những vở tuồng ta sẽ lập để diễn vào dịp hội.

Ông quản nói rất nhiều,

TỤC LÀ XỨ QUÈ

Tôi xin trân trọng cảm tạ nhiều bạn đọc đã cho tôi liên vă tập « Tục là xứ què ». Tuy nhiên bạn gửi những tài liệu không được đầy đủ. Vậy là may xin các bạn cho biết rõ:

1) Làng có tục là đó (tên nóm và tên chữ).

2) Nếu có thể, nguồn gốc, tuy ấy.

3) Ngày hội làng có tục ấy.

Bao nhiêu tục là tôi đều cần đến cả rủ hay hay giờ. Có nhiều bạn nhằm chí gởi những tục đẹp, còn những tục về đám thưa và là thản thi tôi nhận được rất ít.

Xin nhắc lại là đối với các bạn có thiện tình cho tài liệu tôi đều gửi sách biếu làm quyến.

TOAN-ÁNH
N° 40 Rue Lomé Vịnh-yen

Ý tôi không muốn dồn những tuồng về lịch sử Trung-Hoa, mà tôi muốn lấy ngay những vở của các tiền nhân ta đã soạn, những bài tuồng « Thủ chưởng nước » của cụ Bằng Hoàng, « Đông A song phung » của cụ Đặng Chau...

Nhưng bạn tuồng ai hiểu

được hết những lời ông nói,

và ai thấu nhập hết được

nhiều ý ông, muốn trích bảy

với anh em. Họ chỉ biết hát

tuồng là hát tuồng và họ

thích hát tuồng chỉ vì họ

sẽ được dipléa sân đánh khoe

tài với bà con trong làng xã,

nhất là với các cô gái quê

nhi nhách cùng nhau nấp

dùng sau những cột đình để

sai sào ca tụng họ.

Tuy vậy ông quái Phan cũng lấy làm mâu-nguyễn vì ông đã được dịp tỏ bày

những điều ông muốn cho ai

cũng hiểu được như ông, và

những lời ông nói chí là

« đàn gãy tai cháu ! »

Ông muốn nâng cao nghệ-thuật hát tuồng cũ, nhưng than ôi, ông đã là người của thời xưa!

TOAN-ÁNH

Người lính - Sát
chú dùng

fixateur
ARISTO

BẢN CÓ BẢN:

THO' ĐÔ PHÙ

Một trong sáu bộ sách tài-lưu của Tầu. Bản dịch của NHƯỢNG-TỔNG Một tập thơ vỹ-dai — dày 400 trang — gồm 362 bài dù các đêu, dù các vè lựa lọc những bài hay nhất trong 1.405 bài của thi-sĩ — một thiên tài về thơ chẳng những của nước

Tầu, của châu Á mà là của cả thế giới của cả đời Giá 11 \$50
Ở Hanoi sách chỉ đã bán tại nhà xuất bản TÂN VIỆT — 29 LAMBLOT HANOI

Có một dòng bạc mà muôn làm giàu nhanh chóng và luong-thien thi chi có cách là: MUA VỀ XỎ SỐ ĐÔNG-PHAP
16



LỊCH-SỬ TIÊU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

Ngoài bìa tôi nên chém, còn có hai tết nén xu-giao: một là cổ xin dung rạp Điện-diện để chờ chòi mình; hai là nói chuyện với người ta xin được bài thơ tiên có câu: « Nhất đán hoàng-hảo bức thủ thân ».

Thêm một tội nữa đáng phạt-phối sung-quán, là tội tự ti sa binh lính đóng tàu thuyền cho mình.

Triền-thần xét ra vụ loạn Phiê-r-an, chính Duyệt là đầu-tiêu, vây chiêu theo luật mưu-phán thi phải ghép y vào tội lăng-trì mới đúng. Nhưng y đã chết rõi, vây xin thu hết cáo-gác, mở quan quách ra mà giết they, hẫu treo quơng cho kẻ khác lấy dây làm rắn. Cho đến ông cha của y được phong tặng tước sác, nay cũng truy doát hối cá; mà mà có chỗ nào xây dựng làm phép thi xin phâ-hủy; vợ con cũng phải chịu tội, tài sản nhà y đều tịch-một mực súng công.

Bản án đe lện ngự-lâm ; vua Minh-mạng muốn lỗ công-bằng, sai Hình-bộ sso-lục gửi đi các tỉnh, hỏi ý kiến các hàng-tông-dốc tuần-phò, cho phép cứ thực tâu bầy. Nhưng có ông mô dám nói ý kiến gì khác là diễn vua đã muốn ? Thành ra mỗi ông đều tau ve tân-tụng rầm rắp; chẳng nghe mội tiếng nào bênh vực ông Duyệt, ngày những người từng chịu ơn đe-bạt của ông cũng vậy.

Vin lấy chỗ gọi là công-luân kỵ, nhà vua có lời chửi-phép như sau này :

« Cứ xem như thế thi đã rõ lẽ trời không sai, mà công-dạo ở lòng người không ai gián được. Kẻ quyền gian kia gãy nén tai « vẹ, si ai cũng phải cầm giận, muôn miệng « cung lời, dù là cái ám sát nghinh xưa. Tôi « ác của Lê-van-Duyệt dù nhỏ tung voi tóc « mà kẽ cũng không hết, nó) ra đầu lồng ; « dù có bù quan quách ra mà giết they, cũng « là đáng tội. Song nghĩ nó chả là áu, và « chẳng dã truy doát quan trước, thời thi « sương khói trong mà chẳng bô già binh. « Vậy truyền cho lồng-dốc Gia-dịnh đến « mà nó, san lâm đất bằng, và khắc đá dựng

« bia ở trên viết » những chữ : Quyền yểm « Lê-van Duyệt phạt-phố xú (1) để chính « tề đánh cho kẻ đã chết mà tội phép nước « và đời sau, làm gương cho kẻ quyến gian « muôn đời. »

Con cau ông Duyệt là Lê-van Hán, có một lúc đã đóng vai thuyết khach chiến hảng, nhưng bị Khối mang chiếc môt chập rồi đuổi di, chuyện ấy độc-giá hồn còn nhớ. Bây giờ nhà vua tống ngai lại công áy, cho Hán ban đầu tuy có giao thông với giặc, nhưng chẳng qua cuồng dai một lúc khôi gõ như những kè trước sau theo giặc chống cự quan-quán, nên chỉ Hán chỉ bị khép vào tội trám-giam-hậu, cũng án treo triết thời.

Phụ lão ở Gia-dịnh tương truyền rằng : hôm các quan linh Gia-dịnh vang chửi thi hành cái án Lê-van Duyệt, đến ngày mồng 10 tại Bình-hòa-xã, san thành đất bằng và đặt một gãy xiềng bằng rá chung quanh tẩm mộc dâ cỏ tam chửi theo lệnh vua day, trời đài quang-dâng bồng-bóng ra ám-ý thêm-cần. Người ta kính dì bão nhau :

— Cai oan-khí của Thượng-công phải-lết ra đây !

Không muốn để lại một lý do vết phản loạn, hay là nguy-dâng đã bị trị tội nghiêm khắc thi bắc hành-tống, không nên dang tha, đồng thời nhà vua sai phà thành Phê-nan di, xây thành mới, nhỏ hon, lui vào phía trong. Ấy là thành Gia-dịnh.

Cách sau mấy chục năm, người Pháp đến Saigon, ra tay xây dựng mồ mang. Lúc khởi công xây nhà thờ lớn ở Saigon hiện nay, người ta phải dọn dẹp nhiều gò đống chung quanh, để san hành đất bằng. Nhân thê, người ta đào thấy mộ lợp tro tàn và những

(1) Đây là chỗ tên yểm-hoàn lồng quyền Lê-van Duyệt chịu quốc-pháp.

mảnh vụn đã cháy đen. Gỗ lót đáy là di tích kho tang lương thực của Khải đội 9 đốt cháy trong khai binh-triều bá thành Phé-en-an tháng 7 năm Mậu Trinh. Trong lúc đó, dân phủ lại phát quật được nhiều đồng uốn đồng đã cháy và đinh cục lồi; và số qua cạn bằng sắt hàn bằng đà còn nằm y nguyên dưới đất, xen lẫn nhau; vỡ gạch vụn. Lại thấy cả thi hài trẻ con bỏ trong chum trong thùng đáy kim nữa.

Trong những hôm Triều-dinh xử vụ án Lê-vân Duyệt, bọn Mach-tan Giai, Lê-vân Cử đã thành án, vào năm 9 ngục Hộ-thanh đợi ngày thi-hình chịu-pháp.

Chẳng ai muôn sòng hay cầu sống, mà cũng không có máy may áo-trang mòng thoát chết được nữa, chờ đến họ sوت ruột cầu lấy chém chết cho mát tẩm thân, nhưng mà ngày ấy đến giờ, chưa biết.

Vì chính triều-dinh cũng còn chờ đợi.

Muốn cho cuộc xử-quyết này có vẻ nghiêm trọng ở trước tai mà dân-gian nhà vua cõi đời ắt cả ướng-sí thẳng rát ở thành Phé-en-an trả về kinh-dô, làm lề phục mang và hiến-phù từ tết, rồi bấy giờ mới đem bọn Mach-tan Giai ra chịu-pháp.

Cuối tháng mười, đầu tháng mười một, đại quân mới lực lục kéo về đến kinh-thành. Họ được nhà vua sai quan Lanh-mynth đón rước từ ngoài hai mươi dặm và ban đón khao-so quan-gi một cách rất hào.

Thái-công triều di theo đại-quân khai-hoàn và cũng được coi như một chiến-trong có công-trận.

Cách một hôm sau, có náo vè ấy, đội ngũ chính-tê, có xyc-tô, dùng xe-hàng trước cửa Ngõ-mòn; đội diện mày đội cầm-binhh mặc nhung-trang đồ chơi và tàn quạt voi ngựa dàn hòe cực kỳ uy-nghi. Vua Minh-mang ngồi chiai giữa trên lầu, dâng sau là các vị thần-vương hoàng-ứ, nơi tên thi văn và đại-thứa đều mặc triều-phục.

Dứt hỏi chiêng trống zát-âm, do quan Lề-bộ xuồng lè, các tướng-sĩ ở Gia-dinh khai-hoàn, từ Nguyễn-Xuân trở xuồng, bái ban làm lề phục-mệnh hiến-phù, dâng lên quyền sở-ké biến các khoán kín-quốc, lương

Thống-Châ LYAUTHEY đã nói : « Ta là một sinh vật chỉ có hoạt động ». Chẳng là nên theo gương ngài.

thực, vật dụng, cho đến số quân nguy đã bắt được ở thành Phé-en-an.

Đoan, người ta đem bọn Lê-vân Cử sám người ở trong cũi ra, bắt họ làm lề ngũ-bié iỏi ý đầu phục nhà vua, trước khi đi chịu hình.

Người nào người nấy ở cũi ăn ngày, hai đầu gối như dã-te-liết, không còn cử-dộng co roèi được nữa. Linh-phai đã từng người rờ xếp hàng chót nhất trước cửa Ngõ-mòn, để cho họ hành lề. Nouring tối khi linh buồng tay ra bảo họ lạy hỉ cả sáu người cùng khuya chún, ngã quay lơ trên sân da mót lợt, chẳng lạy lục gi được.

Giai-hu có đường vuông chún, họ cũng không chịu lạy nèo. Có người lính cầm-vé đứng gần, trông thấy Đặng-vịnh Ung đưa mắt ra hiệu cho dâng bối, rờ cả bọn đồng thời ngã vật xuống, làm bộ té chún, không thể làm lèle. Họ nghe hỉ bài ường-dịnh, minh-huà trận bị bắt, kô-thắng trận bắt quả-chặt đầu phản thầy minh là cùng, việc gì mà phải lạy lục.

Tuy vậy, lính cũng phải chịu lèle, hai người đỡ một tên và đứng thẳng lên và thết họ lạy Ngài-nguy di.

Họ lại ngã vật xuống keo nứa, rên-rỉ kêu đau vang trời.

Linh-lai đỡ dậy, rồi một chú Om giữ ngang hông cho khỏi quay xuống, một chú nún chụm hai tay họ lại đưa lên đưa xuống, bắt vài nứa vai.

Họ tro như người gỗ, mặc linh-lam gi thi lâm, chí-cùi gầm mặt xuồng đất, không hề cuồng lái mà cũng không ngó lên trên lầu Ngõ-mòn. Người bàng-quan tưởng họ đã kiệt sức té gãy, chẳng thể làm lèle quy-bát theo đúng nghi-tiết triều-dinh, nhưng sự thật đường như họ làm ra vậy, lập-tâm không lạy.

Lễ hiến-phù xuồng, quan Đê-fốc 30-thanh thán dâng 150 tên linh, nhận lấy từ dưới thẳng ra binh-tường-hình pháp.

Trời tháng một chạp, vừa mưa vừa rét, mồi tôm-nhân chỉ đóng một chiếc khố mồng để mình mặc trần-truồng, cho nên người mồi cũng rét tim da thịt và daun lèn dày.

Bội ligh dẫn tù di hành-binhh, có cờ trắng, gươm Dao, voi ngựa, quan Hinh-hộ giám-sát, mặc đà-dai-trào cõi ngựa, mang gươm uất trân, xem rất uy-nghi. Bọn tù cũng ngồi trong cũi có người khieung.

Từ cửa Ngõ-mòn ra binh-trường là bối chò Đông-ba, không có máy bước đường, nhưng người ta được lệnh phải di quanh co nhiều phố-phường dân-cư, để cho thiên hạ xem mà làm gương. Đến một khúc đường lại nghe tiếng loa thét vang, nói cho dân chúng biết rằng: đây là sáu tên đầu đảng quân nguy Pai-en-an đã bị triều-dinh đánh tan, bắt sống, bây giờ đưa di xé lăng-ri.

Lúc di ngang phố-phường Thượng-tứ, có máy nhà từ lâm, thương hại bọn tù rét muốt ran rẩy, lén quẳng cho người thi chiếc mền cũ, người thi ấm áo rách, để họ khỏe lên minh cao đỡ lạnh lẽo.

Người ta di dến quanh phố để làm quảng cáo mồi, hét mợt, trống cauh mới đến binh-trường.

Giai-bãi, mỗi người thi-hình phải quý gối, ngành mặt về phía Hoàng-ong, hai tay treo lại sau lưng, trói chặt cả chân tay vào một cái cọc. Người nõn cách người kia dẽ 5 thước ta.

Mười hai đao-phù-quân 'đốt mả-lâu' ra sáng quắc, hoai sát làm lạnh cả tóc gáy thiên hạ, để xem chàng - quanh. Muốn được cầu-thận mươi phần, các chú đem theo cả dà mài, để ngày trước mặt tôm-nhân mà liếc mài soán-soát, trong khi những người linh kia bi-hục làm việc troi tay đóng eoc.

Ba hồi trống giục..

Vera diittieng trống, qua Hình bộ đứng ngan đồng tuyen doc theo chiem roi den ban an kai, nghi sau nguoi dong coc kia ve tai lang-ri.

Thien ha tang le long tai, nhung chi nghe lang vang nhung chuc logo thanh tac tu, va 'quoc - phap', the thoi.

Cuoc hanh-binhh bat dan.

Sau loi-pham dong thoi thu-binhh.

Doa phu-quan cam dao lam-lam trong ta, cu nghe biu trống danh moi tang tang, thi 'lop nao tu nay, dua dao xeo cau tot-nhan moi mieng thi, bat en o vai, o dai, o lung, o hung, con dao mat moi vong tieu dau ba xuong ca day.

Nguoi dung xem tu vi, day den may lop. Nien khon-gia may duoc chot dung o lop trong, gan ke, xem ro, nhung lai yu hong via, be nghe tieng trong thi nhaim mat lai; mot lai mo ra, trong thay mau do lon nhai nhai o choh lit vua bi cat. Tru ke co lai gan sat moi dung xem minh-nhan tu dau chi doi, lam nguoi chi mo mat nhaim mat hai lan, roi thi lai di choh khac.

Nhung nguoi dung lop ngoai xa, ly phien khong trung thay gi ca, chi nghe sau moi tieng trung, lu xua lan voi nhung tieng loi, tieng kien tron oii, xea lan voi nhung tieng mang, tieng chieu.. trước con nheu va ro, lan dan thanh boi, nghe yeu mai di.

Tru ra tinh-nhan co suc chiu dung khac nhau: cuu be Le-van Cus o lorc co mot mieng thi dai da chet ngat, cheng con biет gi nua; Deng-vinh Ung von la pho si, da thi meo-mong can rang chiu duoc ba dao; duoy co may vien ve tuong la benh hoa suc, coi su cat di dum bay mieng thi khong co nghĩa ly gi, phai chet doi co thi he moi chet.

BA BẢN KHẨP ĐỒNG - DƯƠNG CUỐN LỊCH - SỬ TIỀU - THUYẾT GIÁ - TRI CỦA HẢI - BẮNG

ĐU'Ó'I BÓNG CÒ' SON

Một tài liệu quý giá của tất cả người Việt-Nam muốn ôn lại quốc-su. Sách in rất công phu. Giá 300 trang, khổ rộng 13 x 22. Giá đặc biệt 4000.

(Số sách có ba)

CỘN RẤT HIỆM. Gio Bụi Kinh Thành

Tiêu-thuyết của GAM-ÁI - GIÁ: 1p50 #

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1280

Không ai là lùng gan gác như Vũ-vinh Lộc
bị ném từ mười hai mươi hai miếng thịt,
nát khấp mìn màng, máu loang đỏ người,
mà tái tim vẫn đậm như thường, miệng vẫn
cười khách khách và mắng chửi từ tưng :

Chúng bay hồn lầm, muốn giết người
ta thi chém phút một dao cho xong, dùng
cắt tim miếng chả bò ngựa thịt ta...
Chúng bay hồn lầm !

— Chết đầu nó dì l quan giám-sát truyền
lệnh.

Có thể mới bịt được miệng thoa-má của
Võ-vinh Lộc.

Trong đám khán-giả, nhiều người thuộc
truyền Tam-quê, xầm xì bảo nhau :

— Cái mồi của chúng rùa dò để thường to
hẳng mắt khung-Duy !

Một lú sau, sáu tội-nhân chỉ còn lại sáu
chiếc thủ-cấp, bén lên cao cho dân chúng
thấy; còn thi-hè đã cất xéo lung tung và
những miếng thịt vụn, người ta nhặt nhạnh
đem đi một nơi đốt cháy thành tro rồi dò
xuống bờ.

Sáu chiếc thủ-cấp còn phải vứt và,

Vàng lénh nhà vua, người ta lai bỏ sáu
quả dưa có mồi mòn dò vào mệt cũi, thêm
hai cái sọ Lê-van Khôi và Nguyễn-van Trần
là tám, trên cầm cây phún dài bằng vải
hồng diều, viết mấy chữ to : « Đầu lâu bón
phản nghịch đã chịu quốc-pháp », rồi sai
chuyển đi các tỉnh, bêu cho dân thấy mà
răn sợ.

Thoạt tiên, chuyền từ kinh-dò ra Bắc-hà,
lại từ Bắc-bà vào Nam-Trung rồi trở về kinh
để chịu lừa hóa ra tro, đem tròn với phần
trần phản ngựa, trước khi dò trút xuống
bờ, tò ý lâm tiếu diệt giếng phản nghịch
triệu-dinh, không thể sinh hỏa được nữa.

Tám thù-cấp đi chu-du sám bắc hòn ba
tháng trời, lúc trở về kinh chỉ còn tro xương,
hồi thời hồng nõe, trông rất ghê sợ. Ngày
từ kinh-dò chuyền ra Bắc-hà, đầu tháng

giêng đến thành Thăng-long, mắt mũi ở
tám chiếc mới đã tiêu hết, chỉ còn lại mày
cái lỗ trống, nhiều người thấy惊奇, không
dám nhìn ngó chán chường.

Nhất là ruồi nhặng chui vào những lỗ
trống ấy mà đục khoét chân rồi bay ra một
lượt như dàn ống, ai cũng sợ chưng lại đậu
vào mình thì khốn.

Lúc bén chuyền tới Gia-dịnh, trời lại
nắng to, ruồi nhặng bu lại càng nhiều, sự
bẩn thỉu ghê tởm không thể tả hết. Đến nỗi
người Gia-dịnh chẳng lòng thương hại, bèn
riêng nói lên với nhau :

— Người ta có tội, chém giết thi thòi, làm
gì hành hạ tội đầu-lâu quá thế ?... Đức mẹ
quân nguy bắt được binh triều trống triều
cố xứ nhẫn tâm đâm nước ấy đâu !

Trong mấy tháng đầu-lâu di dạo như thế,
& kinh thành, quan Hình-bộ lại xử một vụ
án phản-nghịch nứa, cũng định líu chặt chẽ
với loạn Phèn-an.

Hai bị-cáo là Nguyễn-chuong Đạt và Thái
công Triều.

(còn tiếp)

HỒNG-PHONG

Hộp thư

O. N. H. ĐỨC — Số đăng « Nép đầu dưới
cánh ».

SẮP CÓ BÁN:

PHÒNG-LÂNG

Theo của BỘ-HUY-NHIỆM

Có 100 bản in riêng vào giấy Impérial
d'Annam cho các ban đặt tiền trước.

Giá 8p.00

Thơ lù, Mandat xin dè :

BỘ-HUY-NHIỆM, Hypthèques, Hanoi

mỗi đồ chơi là một công-
trình sang-tác về mỹ-thuật
Mỗi đồ chơi là một khinh-
anh sinh-sản của nước
Việt-Nam thời xưa

Một cuộc triền-lâm tranh và đồ son

DОН XEM:

1) Dân tộc Việt-Nam qua hai
nền văn-hóa đồng, lấy khao-
luhn của Hoàng-cung;

2) Ông Hoa Bằng đã đáp lời
tội đầu ? của Bé Làng Ngõn
và nhiều bài khác của Ông
Hòa, Lê Văn Hè, Trúc Khê,
Hà Hồi v.v... đang trong

QUỐC-GIA

(Phùng người lớn số 3 ra ngày
31 juillet 1944)

Bồ thận tiêu độc

Thuốc lọc mèo tiêu hết nhiệt
độc ngứa lở và di-độc hoa liễu
hay giài mai 1p00 1 lô uối
45p. một lô 95p. Thuốc 2
trữ lâm-trọc dù mọi thời kỳ 5p.

Nhà thuốc TẾ-DÂN

131, Hàng Bông Hanoi
Địa - lý: Haiphong Mai-Linh,
69 Cầu-đất, Nam-dịnh Việt-
Losing 28 Bến Cái.

Anh-Lử

56 — Route de Hué — HANOI
BẾP, NHÀM CHỐNG, BẾN, GIÁ HÀ
Hàng giày A-Nh Lử mới chính đán (catalogue) các năm giây năm 1944
đó nhiều kiệu đep, rất hợp thời trong
để kính-biết các quý khách trong
tổ cõi. Bán buôn bán lẻ, khắp mọi nơi.

Các sách dạy :

HỌC VÕ TẦU, VÕ NHẤT, VÕ TẤY, VÕ TA

Võ Tàu cuốn I giá 8p.00, II 1p.00,
III 1p.00, IV 1p.00, V 1p.00, VI 2p.00,
VII 2p.00, VIII, IX, X, Yêm 8p.00. Cũng
dạy đe: Quyền, Giả, Coss, Kiếm,
Búa, Thương, và Trung-Binh-Nhin.
Lại có thêm La-Bà, Quyền, Học Đầu
Võ Tàu 1p.00, Môn Võ và Truyền Song-
Luyện 2p.00, Thiền-Lâm quyền Pháp-
chinh Tầng 1p.00, Vũ Anh 1p.00, Vũ
Nhật 1p.00, Vũ Thủ 1p.00. Tất
và thường dùng 1p.00

Xa xít mua thêm cuốn phi: Thể,
mandat đe cho nhà xuất-bản:
NHẤT-NAM THỦ-QUÂN
n° 10, phố Hàng Biển, Hanoi

Các ngôi hổ đồng :

PHÂN TRÍ ĐÔNG-DƯƯƠNG

(Graphic Indochine)
Mô « Histoire ch. 1 p. « Histoire ch. II »
« Histoire ch. III » phò Lu Lacay,
Đã được công nhận là tài khoản
gi về ngoại giao, công việc của tham
Giai-nanh chống khắp Đông-dương.

SƠ GIAO DỊCH :

Éts. TRINH - ĐÌNH - NHI
153 A. Avenue Paul Doumer Haiphong
Ad. Tel. AN-NHÌ Haiphong — Tel. 767.
Còn đại-ly khắp Đông-dương

Phòng tiệc Con chim

ĐẶC CÓ BẢN HAI CUỐN TRUYỀN MỚI
của Lê-van Trương:

CÀI - THIỆN

Đọc cuốn này, người ta thấy tội ác
chết có cái nghĩa của nó, khi người
ta mắc, và tội ác đe hiếu và sẽ
vui lèn trên nó.

Giai 3p.00

HAI BỨA BÉ MÙ-CƠ

Đây là truyện lặp thiên của hai
đứa trẻ bị ném ra đời với hai bùn
tiếng, với một ngứa lử là tất cả
vẫn lồng, và khí-giết đe uy vạch mới
con đường di tron-dời. — Giá: 4p.00.

HƯƠNG-SƠN XUẤT-BẢN

CĂN THÊM

RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ

tại các tỉnh thành, phủ, huyện
các nơi đóng đắc, khắp Trung
Nam-Bắc-kỳ đà bán các thứ
thuốc chuyên trị các bệnh cam
sỏi trẻ em, thuốc Cai A-Phiến,
(từ nhật khức yễn hoán), các
thuốc chữa về các bệnh ngoài
da như sán, ngứa, lở, mụn nhọt
Thuốc thời nết, trà giài cám,
trà láy trị bệnh táo bón, thuốc
chữa gai tại ván ván...

Xin viết thư cho M. Ngô-V-Vũ
chủ nhân nhà thuốc:

VIỆT-LONG
58 Rodeaux (Hàng Bò) Hanoi
Đè kỵ bắn thô-tè làm dai - ly
và được mực

DÒ CHƠI
Pimprenelle

Tết Trung-thu nam nay
hãy làm quà cho trẻ em:
BỘ-QUYỀN PHAT-HÀNH
TAM-ĐÀ và công-ty
72, Witlé — Hanoi

TRUYỆN NGƯỜI HÀNG XÓM

TRUYỆN DÀI của NAM-CAO
(Tiếp theo)

Hiền học ông giáo, ít hơn học tháng Tam. Bởi vì ở trong lớp, Hiền ngồi ngay ở bàn đầu. Một bên nó là một tháng lác mắt, còn bàn đối diện cho là Cát già. Bên kia là một tháng bế lì si và khóc suốt ngày, y như tháng Đéc. Ba đứa như lọt vào gầm bàn thầy giáo. Chứng học hay chơi, làm trò gì, thầy cũng không thể biết. Thành thử mệt tháng chí xít xoát suốt ngày; một tháng hả hắc móm ra một cách rất uy uy ngô đê nhìn chán, nhìn ứa gối, nhìn cái bàn lạy thay dài trên đất; còn Hiền thì chỉ nhìn hắt cái móm hả hắc dưới đất mót lác cắn tháng này lại nhìn đèn hai con giun xanh thấp thỏ trong lỗ mũi tháng kis, chẳng bao giờ nhìn lên bảng hay nhìn vào sách. Nhiều giờ nhanh, nó mới rờ sách ra, ngồi học với Tam. Tam đã bập bênh vẫn rồi. Tam dạy nó Khi Tam thời nán, nó cũng theo Tam vào bếp. Nó giúp Tam nhặt rau, rửa bát. Chẳng bao lâu, nó học được cả cách vu gáo, nấu cơm và các món ăn. Nó rất thích làm. Nhiều khi Tam chỉ đường trông cho Hiền làm tất cả. Bao đêm, hai đứa ngủ với nhau trong bếp, bởi vì Hiền sợ ông giáo, không dám ngủ với ông trên gác. Muốn cho có bạn, Tam vẫn đưa Hiền sang - ông giáo thường bị ma nhập vào người, khiến điện chưng; những lúc đó nói một mình, chính là những lúm ma hành; nếu Hiền

- À?

- Tôi đây.. Thầy giáo có nhà không?

Hiền tái mặt. Thủ tiông vừa đáp lại Tam, nghe quen lâm Hiền ngờ là tiếng mẹ, nhưng chưa đám tin là mẹ, sự không phải thi chán quá. Để lâu lắm, mẹ nó không đến thăm tháng nó, đến nỗi nó tưởng như mẹ nó đã đi đến mất tích. Nên bây giờ là mẹ nó... Nó nhắc thăm trong trí: «Không phải... Nhất định là không phải...». Nhưng vẫn thấy lòng pháp phỏng. Mắt nó nhìn trừng trừng vào chỗ cửa. Nó cũng không còn đủ sức để bảo rằng: cửa khép.. Chính Tam phải bảo:

- Cửa không cái then đâu.

Bảy ra mà vào!

Kết một tiếng, cánh cửa từ từ mở. Một cái mặt đầu bá bịt khẩu vung tay hụp hiên ra. Hiền trố mắt nhìn. Mắt nó hoa lèn.

- Mẹ!

- Con!

Mặt Hiền mò hồn đi. Nước mắt nó rò theo nhau dòng dòng. À, thì ra it lán này, nó hay khóc lầm rì. Nhìn nó, đau khổ ngâm ngùm ăn chén mồi vào trong, như một cái mâm bệnh da bipes vào xương tay; người ta định lính nằm rằng mâm khỏe mạnh; nhưng cái cần một hôm trời trời gió, một đêm tháng qua khuya, mới đập người nhè nhẹ, để bệnh hoang lai nỗi lén dùng đòn.

- Mẹ! Hiền cũng khóc. Thị đã lại sát chỗ Hiền ngồi, lục lọi trong tay cho Hiền một khúc sần. Thị quay lại đưa cho Tam

những khúc tam hàn, hỏi:

- Bà lại cho con quà làm sao?

- Có gì đâu? Anh ứa với em lời miếng cho vui.

- Vang! Nay ứa đi, cháu ứa!

Anh ứa đi, em nó có rồi. Thị lại quay vào nhìn con trai bàn lén. Nó nhìn khóc nức, ngoeo đầu đi. Mẹ nó chửi:

- Mẹ mày! Sao không bắc vò mà ăn đi?

Nó phung phidges, lầm như đứa bạn. Mẹ nó xõe tay áo:

- Đưa mẹ bóc cho nó!

Tam chế:

- À, chờ anh cu lại trước sau nũng đấy. Lêu lêu! Có anh cu thấy mẹ đến làm nũng!

- Không phải! Em nó giận ôi là không đến chơi với nó ấy. Anh đừng cướp em.

Tam tức nhớ ra.

- Chắc bà ở cũ kiêng không đi được?

- Phải.

- Bà ở cũ em giải hay em gái?

- Cháu giải.

- À, thích nha!

Nó ôm lấy Hiền, cù nách, cầu:

- Tai.. h.. c.. c.. n.. hé! Thích.. c.. c.. n.. hé! C.. em.. g.. i.. r.. r..

Rồi nó hôn mẹ Hiền.

- Bao giờ bà xin phép thầy áo cho Hèn về chơi với em một ngày.

- Phải!

Nuung thi nó: lèng ngang:

- Tôi.. c.. c.. x.. x.. ứ.. ứ..

Hiền ngưng mặt lên nhìn mẹ, mẹ nó xanh lèm. Bởi mắt bàm muối ấy, như yêu quí lắm. Mẹ nó.. nắm lại bàn tay nó. Hai mẹ con cùng lèng lèng. Bóng mẹ xít mũi một cái và nói như một người chơi tình:

thương mè làm. Cầm lấy miếng sán trên bàn tay mẹ bắc vào miệng nó vừa nhai vừa hỏi:

- My ôm thế nào?

- Mẹ phủ.

- Phù là nó nặng mặt ra, rồi

sung cả chân tay mà người thi hiết mệt uốn áo, không ăn được.

Hiền trố to đôi mắt:

- Thế.. chân tay my.. ư.. nhiên sưng lên à?

— À mà my phải lên thảo Ông giáo đó!

— Thế nghĩa là phát chia tay sắp đến. Hiền nhìn mẹ hàng đôi mắt đau đớn. Mẹ nó tránh cái nhìn của nó. Nó vẫn kịp nhận ra rằng: Mẹ nó lại vừa nói khóc.

— Con ngồi đây nhé! Mẹ le, a gác chào Ông giáo.

Thi đứng lên, sửa sang lại

cái áo vải rộng gon gợn rồi đi

lên. Hiền nắm dài xuống một cái ghế, lột gáy khe hai cái bắp.

Một lúc lâu sau nó nghe tiếng xut xít & cầu thang. Nó biết là mẹ xong. Nó ngồi ngay dậy. Mí mắt và mũi mẹ nó đều đỏ cả lên. Thị đã khóc và hí mũi obiobi trên fly. Thị không ngó lại, chỉ với voi một lát nữa như thường lệ. Thị đứng lại ở chỗ bàn đầu, nhìn mào.

— Mẹ về đây.

Tiếng nói tắt đi để cho tiếng khóc bài ra. Thị nắm vội lấy cái thường ở mặt bàn, chạy chui đi Hiền kêu lên :

— Mẹ!

Nhưng mẹ nó đã ra khỏi nhà rồi. Cảnh cửa kín với lại sau lưng thi. Hiền úp mặt xuống bàn nức nở. Tam súng sot: chưa bao giờ nó thấy Hiền khóc to đến thế. Tháng bé gần chất lèng đi trong tiếng khóc. Tam khe lay lung no!

— Thôi! Em ẹ.. Khóc làm quái gỉ! Chủ nhất sac, my lại đến đây mà.

Không! Không! Hiền buết lèm. Một cái gì vừa vụt béo cho nó biết: lèm này là lèm chot.. San lèm này là nét chot. Hai mẹ con cùng lèng lèng. Bóng mẹ xít mũi một cái và nói như một người chơi tình:

Xì-gà nhẹ, thơm, êm đọng, rất thích hợp cho người nghiệp thu hút lá nặng. Bán lè kháp nơi. Bán buôn tại hãng thuốc lá FATONCI, 87 Rue de Hué-Hanoi — Téléphone 373.

EROS

và, Mắt nó chẳng lúc nào
hết nước. Ông giáo không
hỏi, cũng không an ủi. Có lẽ
ông biết tất cả những lỗi an
ủi đều ý chí: nói đến Hiền,
chỉ khiến cho nó có dịp mà
nói lèo. Vậy ông cố làm như
không biết rằng nó khêu.

Nhung san hữa cem chiểu,

ông gọi Tam Lêm, giao cho nó

một hào và bảo:

Mày rủa bát xong, quét
dọn sạch sẽ, rồi giặt thẳng

Hiền đi chơi. Cầm lấy kéo

này, múa tiền gi thi tiêu.

Tam hiền, Nô giòn nhà cửa

gõ ghê rồi, rồi gọi thẳng

Hiền:

Tớ đi ra phố đây, Hiền
có đi không?

Hiền lắc đầu, Tam bảo:

Thầy giáo cho cái hai
chúng mình đi chơi đấy. Lại
cho chúng ta một hào nữa.

Hiền đội nhiên nhanh nhẹn
lại:

Thầy cho đi, thất à?

Thật đấy. Đằng hào đấy.

Bí lâm chéng?

Bao giờ về cũng được.
May đì chờ?

Anh có biết lối đến xóm
Bài tho kheng đê?

Bất thưa! Cậu tại muôn
võ nhà chơi có phải không

Hiền cười, Tam nghĩ nguy...

Nhung mả tôi thêm vào!
Đem cậu về rồi lúc đi cậu lại
khó.

Không! Tôi lạy anh! Anh
sứ đưa tôi về! Từ ngày đi
học đến nay, tôi chưa được
về

Tam bằng lòng. Muốn
chơi ngông, chúng thuê xe.
Ngồi trên xe, Hiền lui tít nói
lập mờ. Có lẽ vì mừng.
Nhung căng eo, là vì lo.
Không biêt lối sao, nó cứ thấp
thấp, áp không gặp mạ nó ở
căn nhà ngày xưa nữa...

Xe bắt đầu giê vào ngô
ngang. Hiền đã thấy trong
ngõ dập man, Lộc trông
thấy Hiền trước nhất.

Ái chà! Cả cả Hiền sang
ghé! Điện xe cao xu cùn thun.

Kia tháng Lộc! Tiên đầu!
Ở trong lú áy.

Và Lộc cười khinh khách.
Ôi! Vẫn tháng Lộc cũ, hay

cười và nghech nguy. Hiền

cứng cười rồi hô lizard:

Con Tiên đầu, hở may?

À! May hôi con Tiên. Tao
lại ngô may hôi tiên đì đâu...

Con Tiên hả? Nó ở nhà nà
nó. May bô vự may lầu thế,
vự may di lây chung rồi.

Lấy ai?

Lấy ông hai tai một đầu!
Chung lại cười với nhau.

Sách, báo mới

T. B. C. N. vừa nhận được:

XÃ-DÂN PHÁP-CHÍNH
YẾU-LƯỢC (QUỐC-GIA BẮC
SAN). - Sổ báo riêng của các
Chánh, phó tổng, Tiên, thứ
chí, Lý trưởng, trưởng bá).

Khắc qua công phu, biên soạn
ky lưỡng những cách thức iò
chúc hương thon, cách lập
biên bản, tổng, đặt trát, nộp
thue, trước-ha, phạt vi-châm,
và nhiều điều cùa-yêu khác..

Giá 6p.

KINH DỊCH (cuốn I-го го
бю 4 cuộn) do NGO TẤT TỐ
địch, nhà MAI-LĨNH xuất bản,
đà 235 kopek.

TRUNG-DUNG CHỦ-GIẢ
của PHAN KHOANG, do nhà
MAI-LĨNH xuất bản, giá 2p.

Xin có lời cảm ơn hai nhà
tặng sách và giới thiệu với
bản đọc.

AI MUÔN BIẾT

Các thứ thuốc ya các cách điều trị
để các chứng bệnh nam, phụ, lão, ấu
trẻ, lão khoa y học và bắc chế Đông

Thay, bấy giờ mang những sách thuốc
đeo ông bà LÊ-vân-Nhâm, ya và bắc
chế, rồi nghiệp trường Cao-dâng

y-học, chuyên khoa về thuốc Nam, ya
và bắc chế, và đặc biệt là Quốc-agn

nhà nói về chữa bệnh phổi, da sởi
thuits, tim, bệnh hoa lâu v.v... sách

Thuốc mua sách hoặc hỏi vđ thuốc
mua chữa bệnh xin at:

Monseur et Madame LÉ-VĂN-PHÂN
Médecin civil et pharmacienne
N°18, rue Ba-vi Saigon-Tonkin

Hiền chợt trông thấy một
người dân bà Tào bô đưa con
đội một cái mũ có định mặt
giuong, trong căn nhà bên
nhà Lộc..

Ái đê, may?

Thím Cōong.

Thê bác cai Minh không
đì đây nà à?

Lộc hù môi:

Tết lại thưi cho anh mợ
quâ già gi! Anh còn vờ vị
nữa.

Vờ vị sao?

Sao may hôi bác cai Minh?

U, thê trước kia bác cai
Minh chà thê câu nhà này là
gi? Tao thấy bác ấy không
thuê ở đây nà thì hỏi: bác
ay ở đâu?

Ở nhà may áy. May không
biết hay sao mà còn phải hỏi?

Hiền túc quâ. Nô có, hất gi
dán lạo bác cai Minh lại ở nhà

nó? Nô nghe ngào, hỏi Lộc:
Thê mẹ tau...?

Lộc cười tàn nhau:

Mẹ may áy? Mẹ may
thì lại ở nhà bác cai Minh!

Hiền biết rằng Lộc muốn
trêu chọc nó. Nô không thèm
hỏi nữa, ngoặt đi. Nhung Lộc
gọi lại:

Mày đì đâu đấy?

Hiền không thêm đáp. Nô
xém xâm di vđ phía sau
nhà cũ. Nhung Tiên trông
thấy nó và reo lên:

Ai! Thắng Hiền!... thắng
Hiền kia, my oi.

Bà Ngã, nghe tiếng con reo,

quay lại:

Úi nhì! Thắng Hiền, đấy
à, chán? Bay giờ cháu ở đâu?

Con ó trường học.

Ái, chả hót! Nhưng mợ
mày với dường mày kia!

Hiền ngo ngác. Dương
mày... Dương sao Hiền là ai?

Bà Ngã không nhận thấy nót
một Hiền, nên hỏi tiếp:

Mợ mày với dường mày
bây giờ buôn bán hay di làm?

Con không biết!

(còn nữa)
NAM-CAO

mình, một cái gì da chán
ngang, phá tan niềm thâm ái
thảm xua. Mụ muốn tới bên
chồng, hỏi rất nhiều chuyện,
nói với hồn tát cả nỗi gian
lao eo xyc, và cả lòng mong
mỗi nhó nhung trong mấy
tháng cách xa. Thế mà mụ
sờ so, rụt ic, rồi quay xống
hẹp mâm khóc. Trong dịp
Tết, mụ thấy chồng hay phát
bắn gát gồng vđ lý, đối với
minh kém vđ đâm thâm yêu
đương, và mợ mòng chín,
khi lòng chưa hết hối hận,
đã soạn sẵn ra đi, lấy cờ
rắng rón ở lại sợ chậm chẽ
cả công việc.

Năm nì mưa thuận gió
 hòa, hay là ở nhà cây lừa
vì tai. Mụ đánh dạn khuyên
chồng một câu. Hắn em mày
gắt: « Ô nhà mà chết đói à?
Đi đây! »

Thê là hồn xách gói ra đi,
sốt cả một năm áy không
gái thử từ, tên nong gi cù và
diều mà mụ nom-nóp lo sợ,
một bôай chiêu kia đã thành
sự thật biến nhiên Độ tháng
muỗi, Non Mai vđ cảng giỗ
bồ, mách với mụ rằng Ông
Hung đã lấy vợ mợ. Ông
đang áy thế mà có số đào hoa;
lâm en-ly gánh hàng cho nó
không biêt chìm chuột, tám
tinh làm sao kiểm nó phái
lòng, nó nôn quách. Họ định
sang năm sau nhau vđ lập
phiêu đầu cho Hóm buôn bán,
ở ngoài áy lâu, sự mang
tiếng cảng bà con bên ngoại.
Úi chà, nhiều vốn dào dề,
liệu kúi che khéo mà nhở

(Tiếp theo trang 10)

Mụ tin ngay lời nói của
Đô Mai, và nhó lại lời tiên
đoán của cha, mụ ngán ngao
cho số phận, bô ăn bô làm
mãi hai ngày, vài lần dưới
chiếc khòc rung rức!

Tết đến, hương Đạt lại vđ,
bé trắng thêm ra, ăn bén
cò phần nhó nhã, quần lụa
áo the, ngoài khoác chiếc
ba-lá-xug mới nám, và khi
ông cười, hai cái răng vàng
long lanh gifa cặp môi hé
mở. Lần này, ông xú hạc
vợ ra mặt, chải bời, mang
mô không ngung nụm. Hắn
không ăn cơm nhà, ngó bén
Cầu Lộc, người anh họ, và
rực-rixch báu nà đê làm phò
motive.

Ra giêng, có người xóm
Trại đèn đỡ nhà thất và cuối
tháu hai môt cái « phò tay »
nồi lèa dầu chay Hóm, vu'en
cao mái đê lên khói néc
xám cùa những túp lùn tranh
up xep. Một bôай chiêu mua
phàn nhó nhẹ, một cái xe
cao xu dùng bánh trước phô,
kéo lại đô máy vòng trả con
đứng đặc cù đường cái, chí
trò, thi thảo, khen: « Đẹp
như tiên, đẹp không ché được
Ở xe buôn xống một mụ
đàn bà, mặt phinh phinh,
đầu chít khăn nhung, tai deo
bông vàng, minh mặc áo za
tanh đê thảm, quần lịnh
đen nhánh, mang lủng lẳng
ở đùa lung bộ xà-tic bao.

Ông Hương vợ vđ chạy ra
niềm nở đón chào:

À mợ đã tới, sao biết
nhà giời thê?

Nhà ở đâu miêng, khô
khẩn gi mà không biết!

Thị quay lại, truyền lệnh
sho xe xách va-ly vào nhà
xua tay duỗi lâ-trô. Ông,
thi ứng-dung bước vđ, khám
huống khán báp, chê nhà
làn hơi chát-lòng, cửa đóng
khí vung, và thiếu cầu tiêu!

Đogn, thi lại nắm vát chén
trên cái giường mói kệ sát
cửu-sé, kén mệt và khát nước
rầm lèn, thét con vđ vào pha
trà ngay!

Trong lúc ấy, mụ Hương
Đạt chính thức dang gò lung
công gành cùi nặng, di thất
tháu thèu trên con đường
gò ghè dẫn tới làng, thà gop
sức tần, ráo bước sau những
bạn trê và mạnh hơn. Đã
gặp bà théng này, mụ ô dộ
nhà Cú Nhac, vi nhà cũ đã
bán, nhà mới chưa hoàn
thành. Mụ hôm đập nền,
xây móng, mỵ cung cùi lối
xem sóc công việc giúp chồng
nhưng bị bắn hắt hủi, bão
không khiến cái mặt con bù
đì áy: mụ túi phục vđ cùng
thâm hiểu rằng những ngày
tối đep sẽ không bao giờ
trở lại, mụ dành ở tẩm nhở
em, chè xem thẳng chồng
hạc béo áy định xé tri ra
thê nào.

Tới chay Hóm, thấy trê con
đường lô nhô trước nhà và
nghe tiếng Bác-có-thé-té từ
trong dira ra, mụ chợt hiểu,
mụ choáng váng cả mặt mày.
May mà vđn được thân cây
sầu-dòng bén đường, không
thì đê bôay quay xống. Mụ
đứng sững mợt át, tay sục,
rồi cò lết vđ nhà, ném cùi
quổng sán, một mình lén
chồng, nằm nghỉ cho dù

nhà - xanh - sôc - sôc - sôc - sôc
nhà - xanh - sôc - sôc - sôc - sôc - sôc
thuốc này -

Bán tại hiệu thuốc : THÁI - CÓ
N° 52 HÀNG BẠC HÀ NỘI. Nhập các nơi đều có đại lý

Mới xuất bản !

Trung - quốc - sứ - lược của PHAN KHOANG

Một bộ sách rất quý của Lời thày mới
người muôn hối cát chua - nguyên vở văn
máu 161 cát của Á - Đông. Sách dày gần
500 trang in lâm 2 loại : Loại thường bán
60đ/ quyển 03đ/ Loại đặc biệt 15đ/ quyển 08đ

Thư và ngân phiếu gửi về :
NHÀ IN MAI LINH, HÀ NỘI

NÉN HÚT THUỐC LÀ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá. 0819

Trường - học, công - sở, nhà - buôn - cát - nón - dùng - mục

MAGNIFIC

vết - giấy, sô - sô - sô - sô - sô - sô - sô

Nhà - xã - tay : M. NGUYỄN - HUY - KÝ

Trị - bách - bệnh. Mỗi - vò 03đ

NHI - THIỀN - DƯỜNG - DƯỢC - PHÒNG

76, phố Hàng Sông, Hà Nội — Téléphone 240

Giày Phuc - My

204, rue du Coton
Hanoi



dã được từng danh khấp Đông - dương

BRN, DÉP, RÉ

Bán buôn, bán lẻ khắp mọi nơi
(tất cả các loại giày dép)

CÁC GIA ĐÌNH NÊN DÙNG THUỐC

ĐAU DÀ DẬY

HO GÀ

ĐIÊU - NGUYÊN

Tổng - cục : 125 Hàng Bông, Hà Nội

Đại - lý - khắp - cõi - Đông - pháp

RĂNG TRẮNG KHỎI SẤU THƠM MƯƠNG

vì - dùng :
thuốc đánh răng

GLYCERINA

BÚT MÁY, HAWAIIAN