

# TRUNG BAC

CHỦ NHẬT

1960

# CHIẾN TRANH

## tuyên-truyền, hao-mòn và phong-tỏa

Lúc nào và hao giờ trong chiến-tranh, người ta cũng sợ sự đồng-lồng của quân địch rước-nuốt. Đó là một điều rất quan hệ mà người ta có thể cảm-ức vào đây để đoán biết cái tinh binh-bền trong của kẻ thù: địa-trí, nội-tri, công-việc-sản-xuất-khi-giới, nhiệt-jộ-chiến-dấu, v.v... gồm-đó cả những cái-khi-giao-phong-người-ta sẽ gặp-gỡ.

Bóng-tâm-sứ-nhà-schięp-lực, nó gây ra một sức-mạnh ghê-sợm cho những người mà trăm triệu người đều co-lòng-tin-tưởng-nhau-một. Như-thế, khi quân giặc đến xâm-lấp-lâu-nhà, dù có mạnh-hơn-dài-chết-chẳng-chưa-dâng-sợ. Vì lúc đó chỉ có mỗ-công-việc-tập-trung-lực-lượng-ra-chiến-dấu. Trái-lại, bên-trong-lon-sơn, the-giặc-có-yếu-hor, người ta cũng không-sao-cầm-cúp-nhồi.

Bởi-vậy, người ta cần phải làm-dẫn-lòng, lì-gán-quân-dịch-dâ — một-ông-việc-tuyên-truyền. Nào phao-dồn-trong-quân-dịch, những-tin-vít-dè-dẫn-chứng-rua-sy, hoài-nghi-chính-phủ. Nào-chia-rẽ-nhau-tam-bằng-cách-giải-ruyễn-dơn, đặt-diễn-tiếng-trong-dân-giap, hoặc-nói-trong-võ-tuyên-dết-trayễn-thai-h, hoặc-gửi-giấy-thép, thư-ù-vv..

Trong-khí-lí-giáu-bàu-dịch, người ta lại không-quân-lợi-dụng-ugay-cùi-viec-đò-dở-tuyên-truyền-cá-toav-quân-dị-mình; tức-một-công-phu-mà được-hai-kết-quả.

Trước-khi-dánh, tuyên-truyền-sao-ho-tang-nhieu-khí-ba-quân.

Trong-khi-dánh — là-lúc-gặp-những-rò-lực/ngày-một-nhieu-hor — tuyên-truyền-sao-cho-lòng-bằng-hài-của-ba-quân-bền-vững, chịu-dụng.

Tuyên-truyền-vừa-có-ý-nhila-nhắc-nở, khích-thích, nhưng-cũng-vừa-có-chủ-dịnh-bày-về-ra-một-chuyện-này-cho-quân-một-chuyện-khác-cần-hor.

Người-từng-trả-dều-nhân-hay-mỗi-lời-nhồi-mỗi-công-việc-của-người-cầm-dầu-dều-có-lòng-cách-tuyên-truyền. Tào-Tháo-thương-khóe-Diên-Vi-quân-cá-cát-chất-của-chiến

ruột-minh-là-Tào-Hau; Lưu-Bị-quên-con-ném-A-dần-trước-Triệu-Vân, khiêm-chu-tuông-càng-khâm-phụ, hết-dạ-trung-thành-với-chúa. Những-câu-nói-hùng-dũng-của-đức-Trần-hưng-Đạo-với-vua-Trần-hái-Tôn-trước-khi-dem-binh-danh-giặc-Nguyễn: «Bản-ké-ba-thần-còn-thi-xã-tắc-còn! Nếu-bé-ba-muôn-bàng, trước-sau-lòng-vua, mà-sau-cũng-lam-phán-khỏi-quran-trong-với-một-dâ-quyết-chiến-dấu-dẫn-cung-của-nuôi».

Tuyên-truyền-cần-phải-hiểu-tâm-lý, phải-theo-cá-trình-dù-trí-thú-của-dân-chúng-bên-dịch-và-bên-nhìn. Đem-cái-cas-xa-vào-cỗ-thấp-kém-là-chết-hồi-so! Mồ-trinh-hay-những-cái-nòng-nồi-với-hạng-sau-sắc-tóc-có-thường-sự-hiểu-hiểu-của-kẻ-khác, như-thế, chí-làm-trò-cười-cho-những-vị-thứ-giá: «Tuyên-truyền-dùng-lô-về-tuyên-truyền». Công-véc-tuyên-truyền-vì-vật-nhài-cùi-cút-thất-dung-vào-dân-trí-của-quân-chóng. Người ta lời-dụng-cá-thần-quyền. Cuyện-vua-Lê-Lợi-bắt-được-quan-thão, vong-mệnh-trời-duỗi-giặc-Minh-có-một-ý-nghĩa-với-chuyện-ở-g-Nguyễn-Trãi-ăn-trú-một-dần-vong-dần-bà-Liên-Hanh-công-chúa. Ông-Nguyễn-Trãi, ngày-kém-muôn-bảo-thù-chúa, trước-Trần-công-Hầu-giỏi-hiệu-bèn-lùm-danh-vua-Lê. Tuy-vậy, dám-nói, ông-Nguyễn-Trãi-vẫn-chưa-ngo-ý-tiếp-của-minh, để-«là-dó-ré». Một-hôm, nhai-có-dò-bý-ông-Nguyễn-Trãi-ở-nhà-trào-nhin-xuống-bép-hay-vua-Lê-Lợi-vừa-thái-thịt-lợn-vừa-bò-mèng-ăn. Ông-Nguyễn-Trãi-chán, bỏ-rá-di, rồi-một-cém-namoto-rong-dền-hồ-bà-Liên-Hanh-công-chúa, đeo-c-nge-chúa-thuật-lại-việc-hiện-dinan-dâc-hu-vua-nước-Nam-là-Lê-Lợi/người-ở-Lam-Sơ. Ông-bé-i-quay-lại-thi-lùi-ây-nhà-vua-dâ-chiều-biob-tập-mă, lợ-vé-chán-mệnh-dâ-vương. Ông-Nguyễn-Trãi-thuật-ki-chuyện-nge-lòng-của-chúa-Liên-Hanh, rồi-lấy-mỗi-viết-vào-là-da «Lê-Lợi-vì-quân-Nguyễn-Trãi-vì-bền», sau-khiến-ăn-mỗi-dục

những hàng chữ, chiếc lá bay trong nhán-gian, mọi người cho là diêm giờ liều theo-pao vua-Lê... ấy là lúc người tuyên truyền-biết cẩn-cứ vào lòng sún.. bài it-tần thành-của muô-né.

Sy tuyên-truyền cần phải chính-phục sức-hiệu-thuần-tận trong đáy lòng dân-chúng, nhất-khi bên-ngoài binh-dội đã-thực-dược-vững-vàng. Như trong việc-chống-chọi với-giặc-Minh sang-dánh nước-Nam, lực-lượng-của-Hồ-quý-Lý không-phải là-kém-cỏi, Hồ đã-biết-trước-rồi, dâ-thiê-lập-quân-cơ-say-hành-dấp-lũy, không-thua-sút-dết-Trần-nhung-Bạo, và-khi-thì-nha-Minh-dần-dâ-bỗng-quản-Nguyễn, thế-mà-Hồ-thua. Chỉ-vì binh-trong-nhà-Minh-không-biêt-tuyên-truyền, b-ết-lợi-dụng-lòng-dân-còn-quyền-tuyên-truyền, lóng-dàn-không-áng-hộ-chính-phủ, tuc-cái-mầm-nội-loạn-sớm-muộn-sẽ-này-nó.

Đó-khi, dùng sy-tuyên-truyền-của-có-hiệu-sự-hơn-là-dùng-võ-lực. Như-trong-*Trận-Cối-Kê*, quân-binhh-nhà-Hán-có-hàng-trăm, chục-vạn, tài-dụng-binhh-máy-ai-bỗng-Han-Tin, mà-mãi-không-dánh-nỗi-tám-ngàn-đứ-ở-hàng-Hai-g-Võ-că-nao-thé. Sau-Han-Tin-phái-cậy-Trương-Luong-trên-lên-núi-cao, n-khuya-lấy-ông-liệu-thời-những-bài-ca-để-thảm, gieo-rác-những-sự-nhỏ-nhang-buồn-dé-tám-ngàn-quân-nay-né-lòng, và-Han-lin-mới-hạ-nỗi-Bá-Vương.

Đó-là-trước-kia-cuộc-tranh-chu-xa-phê-tap, n-đòi-ta-cái-kè-quân-dộ-mà-không-chú-y-là-luong-dân-mây. Nên-có, chí-chú-y-dến-cá-lòng-dân-không-thói. Đến-nay, phái-nhò-cúc-ứng-hội-thết-thực-của-toàn-thể-luong-dan, phái-cần-thêm-nhiều-dần-khác-nữa-mới-thắng-trận-dược. Không-nhưng-ché-tạo-s-được-nhiều-khi-giới-tối-tan, t-đòi-hết-quân-dội-cho-dòng, mà-còn-phái-kéo-luyện-cái-linh-thần-dần-chứng-cho-vững-vang, quyết-thắng... Vì-vậy, người ta phái «tuyên-truyền-dé-chiến-dấu». Vá-theo-bác-sí-Goebbel-s, chính-trong-những-công-cuộc-mà-những-dài-tuyên-truyền-sẽ-hiệu-nghiem-ho, như-s-đó-cái «chiến-dấu-dé-tuyên-truyền».

Sy-tuyên-truyền, hiện-thời-dâ-dòng-một-vai-trò-quan-trọng.

Bây-là-lò-bác-sí-Goebbel-s, lóng-trưởng

bộ-tuyên-truyền-Đức-dâ-nhìn-phận-sự-quan-trọng- ấy:

«Sy-tuyên-truyền-là-một-sinh-hoat-vac-dung-cần-thiết-cho-một-tân-quốc-gia. Kt-hông-có-nó, cái-tân-quốc-gia- ấy, trong-cái-thời-dai-dùng-sự-toan-thè-hay, không-thè-nó-dát-dược-hết-nâng-mục-dich-to-tát: Ngay-cái-dịa-vị-của-nó-khởi-dần-cảng-cuộc-chinh-trị, sy-tuyên-truyền-vong-dung-cuộc-khác-trong-tất-cá-phong-dịa-lại-của «dời-sống-của-công-chung»: nó-là-diều-kện-cá-rất-lớn-lao-và-cây-dù-của-công-cuộc-xú- này.»

Ngày-nay, hầu-hết-nước-nào-cũng-lập-nó-thành-một-bộ-quao-bé-vậy.

Danh-nhan, bén-nào-bị-tuyên-truyền, quân-linh-só-thè-dào-nhữ, thay-huyện-dinh-công, lóng-dàn-không-áng-hộ-chính-phủ, tuc-cái-mầm-nội-loạn-sớm-muộn-sẽ-này-nó.

Cho-néo-dé-phóng-bên-dịch-tuyên-truyền, người-ta-còn-không-rhứng-enoi-suông», còn-phải-tìm-dip-luôn-luôn «khoa-khango»-séc-lâm-việc-và-luô-luot-của-minh-ra-ñu. Sy-khoa-khango-ay-vừa-có-ý-ngris «phản-tuyên-truyền»-và, theo-ý-thống-cái-Lyautey-và-làm-cho-ké-hù-kinh-hoàng-dần-hưng, không-dám-đối-chọi-mà-không-mặt-một-viên-não-như-thế-íec: «phò-trong-những-lực-luot-dé-khô-dùng-dến-nó». Đó-là-mục-dich-cốt-điển-của-những-cuộc-diêm-binh-và-thao-diển-quân-dội-của-cá-cường-quốc-trên-hoà-cầu-từ-xưa-dần-nay, trong-lúc-thai-binh.

Lại-vì-máy-móc-phi-có/ngày/ngày-quá-tiến-bộ, những-tan-phá-của-cá-cuộc-thà-bom-gây-ra-bởi-lối «chiến-tranh-chùn-gán»-không-sao-tránh-thoát-dược, dù-có-lò-chéc-phông-không-thật-chu-dần, luong-dan-chỉ-bị-hư-hết-dờ-thói. Bởi-thế, người-ta-càng-phái-tuyên-truyền-sao-dé-nhìn-cái-sự-chóng-phá-của-quân-nghịch, dâng-lé-làm-cho-binhh-sĩ-và-luong-dan-minh-não-nung, thi-trái-lại, lóng-căng-giận-hon, càng-quyết-chiến-dần-hàng-hái-hơn-trước.

### Chiến-tranh-hao-mòn-và-phong-tỏa

A-cũng-biết-chiến-tranh-rất-tan-hai-với-cá-cuộc-lâm-trận. Bao-nhiêu-t-sản-quốc-gia, nhung-của-cái-xúc-lịch-dược-trong-lúc-thái-binh, đều-dem-dò-hết-vào-sự-nhập-cảng

Thống-Chó LYAUTHEY-dâ-nói: «Ta-là-một-sinh-vật-chỉ-tri-hoạt-dộng». Chóng-ta-nón-theo-phóng-ngã.

giặc, càng-ngày-càng-phí-tồn, dân-cư-nghèo-nàn. Bởi-vậy, trong-lúc-giao-chép, nhiều-nước-cây-minh-giàu-nghen-liệu-hơn-dịch-quan, khong-muôn-danh-quyết-liệ, được-thua-nhay-trong-một-thời-gian-ngắn-nhủi-kết-hết-chiến-tranh. Họ-chỉ-còn-ngắn-bên-dịch-không-thè-tuô-cảng-dược, tránh-những-trận-dáan-phai-hy-sinh-nhiều-nhân-mạng. Họ-cố-kéo-dài-chiến-sự-kết-thù-tôn-hai, mà-họ-cũng-tan-hai, nhưng-như-giàu-có-tố-tiền-hơn, kết-cu: chiến-tranh-hao-mòn.

Lối-danh-nay-gọi-là «chiến-tranh-hao-mòn». Nó-khiến-những-nước-nghèo-không-theo-duôi-nồi-chiến-tranh-phai-dâu-hàng.

Lối-danh-nay-càng-đem-nhieu-hiệu-quả-thắng-thé-nhất-là-trong-cuộc-chùn-tranh-biên-thời. Ví-cuộc-An-sinh-hoat-bát-ai-nay-ngày-nay-phai-sống-một-cuộc-dài-day-phê-tap, dâng-trong-thoi-loan-cung-chua-co-thé-nhất-thết-doan-tuyệt-dược, hoặc-giảm-tiến-túc-khác-với-những-sự-phê-tap-áp-ý. Thoi-quen-thuong-nhận-còn-chóng-cu-lai-lai. Cò-bó-ngay-dược-chí-ta-bởi-dàn-những-thứ-sa-si-thoi, nhưng-như-còn-mỗi-hay-còn-dâ-doan. Ví-thì, ván-dàn-aneu, người-ta-vẫn-cần-phái-sống, có-sóng-mới-có-thé-danh-nhau-dug: !

Sy-bót-bở-ay-cốt-sau-sẽ-kỹ-nghệ-sinh-hoat-sang-kỹ-nghệ-chiến-tranh. Song, kỹ-nghệ-chiến-tranh-lại-phien-toái-hoay-kỹ-nghệ-sinh-hoat-bội-phân. Nó-dài-hồi-trăm-nhàn-thứ-nghen-liệu-câu-ký (ay-trong-thời-biển-không-có-không-sao) mà-bởi-vị-trí-dịu-dù, một-nước-lâm-trận-không-tài-nào-có-dâ. Phai-nhò-nước-khác-tiếp-tổ. Phai-nhập-cảng-ở-ngoại-quốc-vào. Ví-vậy, môt-mặt-danh-nhau, môt-mặt-người-ta-vẫn-phai-không-thuong-nhò-sự-cung-cấp-của-cá-công-minh-với-minh, hoặc-chá-cá-cuộc-ngoài-vòng-khoi-lua. Cho-nên-ngân-trò-dược-sự-xuất-nhập-cảng-hi-những-máy-móc-và-tho-thuyền-của-bán-nghịch-dù-có-nhiều-và-khô-leo, cũng-trò-nén-vô-lich. Cho-nên-trong-cuộc-ché-tao-quân-nhù, cái-thé-không-dùng-dược-mới-phái-trong-nhờ-vào-sự-nhập-cảng

nguyên-liệu-ngoại-quốc, còn-bao-giờ-người-ta-cũng-cố-tim-cách-ché-tao-bằng-những-nghen-liệu-minh-sản-có, dù-tồn-nhau-công-hor.

Do-cái-ván-dé-nghen-liệu, từ-cái-hiến-tranh-hao-mòn-lại-gây-thêm-ra-lỗi-cái-hiến-tranh-phong-tỏa.

Cái-chiến-lược-thé-hai-này, xưa-nhưi-sử-dùng-trong-khi-tiến-dânh-một-cái-thành-cá-hào-sú, chí-vậy-it-lâu, thiên-luong-thay-kh-benh-trong-phái-dâu-hàng. Đến-nay, người-ta-dài-sự-bao-vây-một-thành-quách-ra-một-nhau.

Trong «chiến-tranh-chiếm-dâng-dát-dâ», một-chi-chuyen-môn-quán-sự-dâng-tinh-rồi-g-thé-thu-hien-thời-rất-vững-chắc. Muôn-tần-công-dâng-dâng-hoặc-vui-quan-tran-hé-nhô-phuong, phai-có-gián-hé-là-hons-benh-lí-h và-chien-cu-dịch-quan: phai-hy-sinh-lai-phân-mới-cáem-dân-gián-một-phai-mà-chua-kết-thắng-dượ-chưa. Nhưng-với-chiến-tranh-hao-mòn-và-phong-tỏa, không-cum-tán-công-hao-phí-binhh-si, không-cần-chiết-dâng-dát-dai-nhâ-m-nhô: nướ-dân-số-nhí-và-dâm-hy-sinh, s-tiêu-hai-và-chia-sé-mít-lực-luot-của-minh, người-ta-cù-chóng-cá-cù-chóng-các-mặt-trận-và-vây-bít-hết-cá-cù-bé. Rò-chi-rong-mộ-tiền-gian-quá-dịch-dâng-dâng-hé: luong-tuyet-và-khi-gioi-tich-trù, tuc-khắc-nhâ-dân-dâi-dòi-kém, xo-xuyễn, không-còn-bụng-dâ-nào-chèn-dâ-nhau, họ-sé-bát-chiu-phâ-dâu-nâng-khô-a-thi-nồi-loan.

Trong-rèn-giặc-hien-thời-một-trận-danh-cần-rất-nhâi-diễn-kien-mới-bâng-dược—người-ta-cố-suc-lợi-dụng-lò-chien-tranh-hao-mòn-và-phong-tỏa, dù-không-dâng-dâng-kết-quâ-mong-môi-cáu-no, song-càng-dâ-i-nhau-cái-lúc-sa-sút-cáu-bén-đâ-ché-quân-dòi-minh-lân-công-chiếm-thanh-cuop-á.

Üng-hó-lối-danh-hao-mòn, còn-chiến-tranh-chu-gán-nhá. Mâ-cái-chiến-lược-thé-nhâi-cũng-có-cáu-cách-ché-chiến-luoc-thé-thứ-hai. Chiếu-nghen-liệu, kêm-suc-tiên-xuât, lóng-hâng-hái-chia-dung-chien-bé-càng-gián-bởi-trước-những-cuộc-danh-tac. «Vùa-èn-vùa-phá», cái-nièp-lực-cho-cái-kia, mâ-cái-kia-cũng-giáp-suc-cho-cái-nó. Nếu-hai-chiến-lược-này-càng-hoạt-dong-lâm-tiếp-trong-một-thời-gian-dài, chí-là-nâm-phần-lớn-sé-thắng-trận.

VŨ XUÂN-TU

# CHIẾN TRANH « CHÙN GÂN »

---

## và

# Chiến tranh không tranh chiến

Trước khi xảy ra cơn bão lửa này, những người giữ trọng trách với đất nước, nhất là những nhà chuyên-môn quân-sự đã du biết trước nỗi mai sau hoàn-cầu có chiến-tranh, thi cuộc chiến-tranh ấy sẽ không phải như xưa kia một cuộc chiến-tranh trên-tay-sân, mà là một cuộc chiến-tranh khu-vực, một cuộc chiến-tranh vô thương cảm». Cuộc chiến-tranh ấy sẽ không coi trọng nhân-dụng dại. Nó sẽ giao ra những thành phố đồ-nát, những nhà buôn gãy tan-đóng, dân bà, con-tiếng quê-ợt, những báu diêm đây những kẻ khốn nạn. Lúc ấy, các phi-công sẽ «thẳng tay» ném mọi quả bom vào môt nơi không phải là mục-đích quân-sự, chẳng hạn, một quả bom nặng vào gần chỗ chứa nước lọc dù khiên cả thành phố không có nước dùng, hoặc gãy nhà máy điện là thành phố tối-mịt; môt quả bom từ 100 đến 1000 cân-lbm sẽ được ném vào nhà-niêu-tùng; những bom r้าย lừa néo xuồng rứng ruộng làm cháy hết hoa màu tay-cối; những «không-lò» thermite có thể làm cháy sắt được, cảng đồ-nước vào cảng cháy, đốt được cả một chiếc tàu, với sức nóng từ 1300 đến 2.500 độ, cùi ráp lái trước khi náo nô đã phi-hoạt hết các vật bị bắt-cháy.

Những người đam-khiển chiến-tranh đều biết rằng cuộc chiến-tranh này không những là sự thắng quân-dịch ở trên bờ và dưới nước, mà còn là sự đối-dáp dữ-dội của phi-cô hai bên công-phê lẫn nhau.

Nghĩa là chiến-tranh lần ấy, sẽ không đánh riêng gì quân-dội, mà còn cả-trong dân-chung nữa. Vì, người ta cho chính-rị môt nước là cái lòng quí-quyết của dân-chung, sự bền-vững chí của môt dân-tộc là

phương. Đó là chủ-định đưa chiến-tranh đến môt cuộc «chiến-tranh toàn-thể». Bởi, theo điều-kết mới : «kết cả môt nước thành môt xưởng dầu khí-giới, thi sự tàn-sát dân-chung hòn-dịch, thằng môt mục-đich chính-dang, vì môt nước làm-tiến là môt nước thiêt-quản loài».

Cho nên, người ta tính không cần đánh bại quân-dịch ở chiến-tranh để tiến vào thủ-thủ hay nêu tên dân-chung, có thể riêng bằng phi-cô, đánh thẳng ngay quân-dịch không khai-trước hết-tiêu-diệt môt lực-lượng phòng-thù qianh-bien-gioi.

Một nước, ngày nay vì sự tổ-chức theo tần-sinh-hoạt, là môt tâp-hà đồ-sộ, rắc rối và có-liên-lạc với nhau, cần để bị đánh bởi môt cuộc tấn-công khôn-trong bối-tinh lịch và rất-mang-né. Nên người ta tính sẽ thành công được là thô-sử nhồi nhao do bom-mang đâm-cho đời sống và sự-tổ-chức bén-dịch.

Như thế, chiến-tranh lại ngầm vào tết-quả kinh-tế bón là quân-sự, ngầm-yết-dân-chung-hor là binh-dò. Như 1/3, ticto ý-ecc nhà chuyên-môn quân-su khảng phái chủ-định dùy sự-không-hor, nhưng để sự-phân-biet các mục-dich quân-su với dân-chung, sự-phân-biet phòng-tuyến «dâng-trước» và «dâng-sau» không rõ-áng-nữa. Đó là sự-phân-biet chỉ-dựa vào binh-thúc-hó.

Lối đánh này là lối «chiến-tranh chún-gân», khiến cho địch-quát không còn được ưng-cỏi nữa, không nhìn nhận phuong-cthanh-phô-bô-ogô, không-kết-tuong-don bay-binh-linh. Mục-dich của nó là đánh-tiết cả tài-sản của kẻ-thủ, tất cả những hòn-không-phai là chiến-tu, là tấn-công dân-chung, hòn-hết phi-hoat nhau ý-muốn của người-khởi-hàn.

Và, bao giờ cũng-bé, môt chính-phủ làm-trận-cần-nhài phái-giai-giúp-lòng-dân-milnh-dùng-não-núng. Hè-éo giữ-vững-lòng-dân-milnh-bởi-hi-vọng-hàng-trận. Bởi, có khi trên-thàn-không-phai, ại-dối-phu-quang-quá-tài-giỏi-hor, mà chính-vì đứng-trước chiến-ho, dân-chung không-chia-được, được-lan, rồi-bất-chinh-phủ-dầu-hàng. Do đó, thường-thường, kẽ-hàng-trận là ngòi-dâ-camp-cry-dược-réo-dai-tới-mười-lăm-phút-hơn-kết-thu, trống-khi-ch-ăn-dần.

Cho-nen mục-dich chính-của «chiến-tranh chún-gân», là tâp-hà-nuung-su-tổ-chức-kinh-tế như khu-kỹ-ngô, bến-tàu, v.v... những-miền-có-dân-cư-dòng-dắc-đè-gieo-rác-nhưng-lu-uong-luon-nôn-bi-de-dọa-tiêu-diệt, là phâ-sau-cùi-chết-dân-tộc, bèn-nghịch, làm-cho-qbönh-nhao-su-sóng, gày-nén-một-tâm-trang-nó-bất-chinh-phủ-dối-phuong-pái-dầu-hàng.

Bánh-nhau, môt khi người ta thực-hành lối «chiến-tranh-chún-gân», tức chiến-tranh-di-di đến môt giao-doan «toàn-thể», và tân-phá-dễn-triệt-cô.

## Chiến-tranh không-tranh chiến

Trong cuộc chiến-tranh môt-mé của ngày-nay, có nhiều thứ-trận đánh-của-hai-bé-xung-dot mà không-lộ những binh-húc chiến-tranh, và thường-khi cung-cang-có-một-bản-thông-cáo-của-lòng-hanh-dinh, sau-mỗi-cuộc-đánh-phá. Đó là những-trận-đánh-không-dùng-dễn-võ-lực-như «chiến-tranh-phong-tòa» và «chún-gân», không-nhỏ, súc-hỗn-thuẫn-của-lượng-dai-như «chiến-tranh-kỹ-nghệ». Đó là những-trận-dâng-của «chiến-tranh-gián-diệp», của «chiến-tranh-ngoại-giao», của «chiến-tranh-tâm-lý», тоин là những-thứ «chiến-tranh-không-tranh-chiến».

Trong thời-kỳ-danh-nhau, là thời-kỳ-lich-kỷ-của-loài-người-bắc-lộ-dến-cực-diêm. Vì-lich-kỷ-phái-triet-hai-lich-kỷ, cho-nết-bết-cứ-cái-gi, người ta đều-phái che-đậy, tri-trá-trước-mỗi-quân-dicu. Đòi-khi-nếu-có-bắc-lộ, chỉ-là-đi-điing-cái-gi-có-tinh-tach-tuyen-truyen-thă-lại, có-tinh-tach-nói-thật-nhưng-4/là-hu-gai «đi-thay-vi-hor». Con-ngoai-ra, người ta gián-hin-hat, không-rieng-ai-ting-đi-phu-thuoc-vé-hi-mát-qua-xa, mà-cá-ubung-cá-gi-tạo-nén-cuoc-ta-i-suh-hoat-nai. Đó là

những-hành-vi-dễ-ở-những-lu-truong-lich-kỷ-của-một-chế-dộ-cũ-của-hoa-cầu.

Trong việc-tán-công, môt-quí-boom-rì-giá-rất-dâ, dù-ngay-một-viên-dan-nhỏ, người ta-cũng-muôn-có-kết-thi-dân-cho-hết-thật-dung-dieu-tu-ore kinh-hor, bắn. Nhưng-lúc-pai-co-day-dung-dien-truc-dia-het-ben-dich-kết-kinh-lac, nứng-luc-quân-doi-nên-lên-dâng-tam-sang-báu-sang-dối-phuong, là-lúc-dâ-phái-chi-đung-biêt-ho-ni-éo-kho-khau-iôi. Hơn-nữa, những-gian-diệp-thong-tin-vân-kia-hor-nhung-may-hay-tham-think. Bởi-một-kai-dâ-nhận-rò-nhung-ph-cô-trinh-sai-hay, người ta-thay-bô-chien-luyr, rồi-dòn-nhung-câu-cù-quân-sự-dâ-lâm-lai-làng-duong-lôi-tiến-công-của-ben-dich.

Lại-trong-việc-phòng-thu, như-ta-dâ-biết-suc-tiến-bô-của-may-môc-phi-cô, môt-khi-may-hay-day-dâ-oan-lice-hi-nhanh-va-set-danh, có-lúc-bom-thu-xa-ròi-hor-dưới-môi-hay-và-báo-dong. Nguy-niem-hor-nữa, là người ta-dâ-sang-ché-dung-thu-may-dem-theo-phê-hu-tieng-long-co-char, khi-en-cho-dôi-phuong-không-còn-nhieu-ri-gi-nữa. Vì-vậy, khô-tranh-dung-hu-hai, kui-dâ-dê-phi-

Thư-xã Alexandre de Rhode mời xuât-bản:  
NOUVELLE TRADUCTION  
du

## Kim - Vân - Kiều

của M. R.

Một-bản-dịch Pháp-viết-107-hết-tinh-thần-cuốn «HOAN TRƯỜNG TÂN-THÀNH», môt-cuốn-sach qui-cho-bạn-thay-thu-yêu-vân. Bản-in-mỹ-thuật-có-hạn, dày-160-trang, khô-17x23. Bản-thường-6p00, cuoc-1p50. Bản-giấy-Đại-la-1p00, cuoc-1p00.

## LÊN CUNG TRẮNG

TRUY-SYNN-dịch-thu  
sudden à VOYAGE AUTOUR DE LA LUNE.  
của JULES VERNE

Dày-220-trang, khô-17x23-bia-3-mẫu-và-26-bức-phu-bản-của-MAN.-QUÝNH-và-bản-thường-4p00 cuoc-6p00  
bản-giấy-Đại-la-12p00 cuoc-1p00

Tổng-phát-hành MAI-LINH  
N° 21, RUE DES PIPES — HANOI

co địch lợi vào thủ đô mình. Các phong khong riêng trong nước, khong thể nào qua quyết là hoàn toàn được, cho nên, người ta cần biết ngay từ lúc phi-cô cát cách từ một căn cứ nào của địch-quân, để ma dòn đánh ở ngoài biển giới.

Không những chỉ dò xét thông tin, nếu gặp dịp, các tay gián điệp cũng phá hoại các cơ quan tờ-chết của bên địch. Sự phá hoại này vùi kín đáo, vừa đỡ ồn ào, mà có khi lại niệu nghiệm hơn những vụ oanh tạc bằng phi-cô.

Su ích lợi của ban gián điệp là giúp người ta rõ bộ mặt thực của đối phương, xác định công, và quan hệ nhất là kinh-quyết định tuyên chiến hoặc tham chiến.

Trận Thành ngày ray đổi bời ác nhiều điều kiện phêc-isp, như vậy đúng nó, những chuyện lòn-lao, ngay sur tiết lộ một điều bí mật của con cang có thể xoay đổi sự rực rỡ của chiến tranh.

Bóng trước những sự lợi hại nguy hiểm đó, từ xưa đến nay, trong lúc thái bình cũng như trong lúc chiến tranh, nước nào lớn nhỏ cũng có một ban gián điệp vừa trinh thám, vừa đối đầu. Những sở trinh thám có danh tiếng ở hoàn cầu như Gestapo của Đức, Intelligence service của Anh, 2 bureau của Pháp...

#### Đến chiến tranh ngoại giao.

Xưa, trong đời Chiên-quốc, Tô Tân thấy Tân thùy Hoàng binh hùng tướng mạo có ý muốn thiên tài thiên hạ mà các nước kí ác đã yêu hèn lại còn hiềm khích nhau. Tô Tân liền đưa huyết để chuyện chia và rõ ra vì các nước, mà gửi ông là Tân húy Hoàng, để hộ hào cả nước lên kết đồng lại. Sau nước nghẹt treo và phong Tô Tân làm 'wóng-quốc'. Quả nhiên, tuy mới là lời hứa chưa bì thi ngâm, nhưng cũng đã đem lại những kế quả tốt đẹp, khiến đương lúc Tô Tân hưng thời, Tân-thùy Hoàng chưa dám ra bờ. Sau nhờ Trung Nghĩa có tài biện huyết như Tô Tân, liêng các nước, lúc đó Tân-thùy Hoàng mới dám xuất quân.

Bốn sau, chiến tranh càng cần có nhẽ để đàng, người ta càng cố rủ rê, nhất là với những nước có đứng ngoài vòng khởi lửa mà bình luai lại hung hỷ. Người ta

phải vận động dù mệt kheo dùng bất lời lẽ khôn khéo để uy lực, sao cho những nước này nêu khong về bè đảng với mình tại ít nhất, cũng dùng theo đối phương. Do đó, ngoại giao cũng giúp một phần lớn trong công cuộc thằng hận hiện thế.

Giúp sức tấn công ngoại giao, người ta còn có 'tinh thảng' lại báo tin một cách «trung lập tự nhiên» một cái thương thuyền quâc-dịch bị trúng thủy lôi chìm, khiến kẻ ngoại cuộc sẽ tin oán den sự hao mòn của bên nghịch mà vè bè với mình. Đó là «hiện ranh tam ý» hối gông inh cách mực truyền đều huoc phẩm-vi những «chém tranh không tranh chiến».

Trong số sau:

#### NHỮNG ẢNH-HƯỞNG CỦA CHIẾN-TRANH

#### « NGƯỜI BỐN PHƯƠNG »

Nhà xuất bản của tôi có người bốn phương những cuốn sách già trứ ra đời, tên: «mìn», và lời bài của đại-chóma

#### CUỐI THÁNG JULIEN SẼ CÓ BẢN:

#### ĐỒNG TIỀN HAI MẶT

Truyện thật rất cảm động của Ng. khắc MÂN

#### HÀN KHẨU-QUAN

(NG.-PHI-KHẨU và NG.-TRẦU  
biết tranh lịch-sử lịch-tông  
của HOÀNG-CẨM

#### MỚI PHÁT HÀNH:

#### THƠ'

của Ng. đức-Chinh  
Giá 1p50

#### TRÉ THƠ

của Ng. đức-Chinh  
Giá 1p50

#### TARZAN, người khỉ

của TV-CUDONG

(đoạn truyện giải-trí) - Giá: 3p25

XIN CHÚ Ý. - Cầu xin nhiều đại lý bán sách

rong và ở thôn quê, Hoa-kông-hàn.

Độc giả viết thư kêu tem và lời xin nhận được

một hàng và những sách giá trị sẽ xuất bản.

Thư từ: 4-6 Phố gửi về: Ông Bé Xuân Giang

Ng. p 5 Đường Thành Hanoi - Tel. 212

# Cái «một» khăn đầu riu của Việt-Nam

## truyền - bá

## SANG TÂY

Từ hồi nào tới giờ, người Việt-nam ta mặc áo-phục, màu nào mới ấy, theo duỗi thời-trang; nhất là hàng thiêu-niên công-tử, sinh-trường giàu có phong-lưu, quanh năm chẳng có sự lo nghĩ gì khác hòn là trau dồi y-phục cõi lây đúng mổi. Còn những người vay nợ đòi ba chục phân cho được trang-diêm hợp thời là chưa nói đến.

Kinh-thành Ba-le có tiếng là trung-lâm thời-trang của thiên-hạ. Phẩm mĩ ăn mặc hằng năm đều do những nhà chuyên-môn ở đây chế-hoa bay vè rồi truyền di các nơi. Mỗi khi mới đến thế nào, ta chỉ có việc dán trước mồ phỏng vñ th, không sợ sắng tác mít vè riêng cho mình, hoặc có thể đóng cõi mít y huy kiều là gi cho mít.

Ta buộc mình làm nô-lệ cả su ăn mặc.

Bây giờ, ngũ chúng tôi nói hơn trăm rưỡi năm trước đã có một người Việt-nam sang tận Ba-le, bày ra mít mới, được xã-hội phồn-hoa quý-tộc ở đây hoan-nghinh, có lẽ chuyện ấy nhiều người tưởng là hoa-ké, không tin.

Nhưng chính là một chuyện có thật, nằm trong bờ cõi lịch-sử.

Người Việt-nam ấy chẳng phải ai là, tức là Hoàng-tử Cảnh,

#### Q

Cuối thế-kỷ 18, anh em Tây-son quát-cuong, đồng thời phá dỡ cả co-nghiệp ba họ Lê-Trịnh đang ngoài và Nguyễn đang trong. Chúa Nguyễn-phúc Ánh nồi lén ở Gia-dịnh để khôi-phục nghiệp nhà, tranh-hanh thiên-hạ. Ban đầu lực-lượng còn kém, t'kưởng phải bại trận bỏ đảo khắp nơi; khi chạy sang nương-náu bên Xiêm, khi tuyệt lương nhinen dài trên đảo Phú-quốc. Đến mùa đông năm Giáp-thìn (1784),

Nguyễn - vương nghe theo kế-sách của ông giám-mục Bá-da-lộc, giao Hoàng-tử Cảnh cho ông đem quốc-thú sang cầu viện nước Pháp. Đó là một việc lịch-sử phàm người Việt-nam đều biết, không cần phải kể dông dài.

Có chăng không mấy người biết, là lúc Hoàng-tử làm

thượng-khách ở hoàng-cung Versailles.

Lúc bấy giờ nước Pháp cũng đang gian-nan da-sur, că vè nội-tri lẩn ngoại-giao. Đầu năm 1787, Giám-mục và Hoàng-tử đến Ba-le, triều-dinh Pháp đang bối-rối vì nhiều chuyện biến-cố trong-dài; nhất là tư-tưởng cách-mạng lã nung-dác sôi-động dàn-tâm, sắp sửa thành ra bạo-dòng làm nguy cho quân-quyền và hoàng-thái.

Tuy vậy, Pháp-king Louis XVI và Hoang-hậu Marie Antoinette cũng tiếp-dãi G'am-mục Bá-da-lộc cùng Hoàng-tử Cảnh một cách tử-tế, quý-hòa.

Sách Đại-nam chính-biên liệt-truyện, chep truyện Anh-duệ Hoàng-thái-tử Cảnh, có câu «Quốc-trưởng dãi vùn-vông-lê» tức là trò vào việc Hoàng-tử Cảnh khi ở Ba-le được Pháp hoàng trọng-dãi vậy.

Suốt mùa hè năm ấy (1787), Giám-mục và Hoàng-tử như hinh với bông, lúc thi di xem phong-cảnh Ba-le, lúc thì dự các cuộc yến-hội ở cung Versailles. Trong những dịp sau này, Hoàng-tử Cảnh với Đông-cung Thái-tử Phap (le Dauphin) cùng nhau chơi đùa enay chảy, tinh-nghịch ở vườn ngô-nyễn rất là vui vè, rất là tưng-bắc. Hai vị hoàng-tử xấp-xỉ bằng tuổi nhau (Hoàng-tử Cảnh ta năm ấy 7 tuổi); sự ngẫu-nhiên họp lại một chỗ cũng hơi lạ, vì cả hai cùng dẻ trên ngai-vàng mà rồi cùng không được n-

Hoàng-tử Cảnh về sau mất sớm, bồi mồi 22 tuổi, trước khi Nguyễn-vương thống nhất thiên-hà; con Đông-cung Pháp thi mấy năm nữa bị quân cách-mạng giao cho chủ thợ giày Simon trong nom mà chủ hành-hà tói chết.

Theo ông Faure trong quyển sách *Monseigneur Pigneau*, thì các bức vương-hầu vân-vô ở triều-dinh Versailles trong thấy Hoàng-tử Cảnh mặt-mũi dĩnh-ngò, còn bé mà đã phái vì việc nhà nước bat-thiệp trung-dương như thế, a' nay đều có lòng thương yêu. Y-phục của ngài càng khiến cho sỹ-nữ Ba-lê trầm-trồ và lấy làm lạ; ngài mặc hồng-bao, vắn khăn nhiễu vàng thật mới đầu riu ở phía trước, người ta cho thế là đẹp.

Hoàng-tử hẳn không ngờ đâu rằng, với y-phục báu-quốc, mình đem lại một mối mồi lừa cho xã-hội Ba-lê.

Ông Faure kể chuyện rằng: Léonard, người thợ chuyên-môn chải đầu nón-tóc của Hoàng-hậu Marie Antoinette, trong thấy phúc-sức Hoàng-tử Cảnh, liền sáng ý bắt chước, bày ngay ra một kiểu mũ mới cho dân-ông, gọi là một ông Hoàng

Nam-ký (*la coiffure au Prince royal de Cochinchine*): đồng thời một kiểu vân tóc mới là che các bà các cô sang trọng, gọi là Bùi tóc thím khách (*chignons à la chi-noise*). Hai mốt lợ này được sỹ-nữ kinh-thành Ba-lê hoàn-ghinh, đua nhau thêu dung.

Văn-nhận ở Ba-lê đương-thời lại vính thơ ca tán-dương-thay trò Hoàng-tử Cảnh; đi đâu cũng nghe người ta xướng hát.

Ví dụ mấy vần súi đây ca tung Hoàng-tử nước ta:

*Comme on par l'illustre enfant;  
Que son sort est intéressant!  
Fait pour porter la diadème,  
On le voit assis parmi nous;  
Royal enfant, consolez-vous,  
Vous régnerez. Adran vous aime!*

Mấy câu này tặng đức-thầy Bá-da-lộc:

*Adran, c'est à vous que je dois  
L'honneur qu'en ce jour je reçois.  
Ah ! si la Majesté divine  
Exaucé les vœux que je fais,  
Vous remplirez vos pieux souhaits,  
Vous soumettrez la Cochinchine.*

Sự thật, cuộc di cầu viễn này không được thành công như ý. Là vì nội-tinh nước Pháp đang khó khăn bối rối, nhưng Hoàng-tử Cảnh có thể tự phu minh vượt bờ chảng phản hoàn-toàn vô-ich. Một là ngài đã đem một trang-sức Việt-nam sang cho xã-hội Ba-lê, hai là mối tình Pháp Việt trong thân, kỳ-nguyễn từ đây.

QUÁN-CHI

MỚI PHÁT-HÀNH:  
**LUẬN - LÝ ĐU - THUYẾT YẾU - THUẬT**  
Giá : 300  
**TÂN HIỆU KINH**  
Giá : 1.000  
Trong tủ sách Học-thuật  
**QUỐC - HỌC**

ĐÃ CÓ BẢN:

## THO' ĐỎ PHỦ

Một trong sáu bộ sách tài-tư của Tầu. Bản dịch của NHƯNG-TỔNG  
Một tập thơ vĩ-dai — dày 400 trang — gồm 862 bài dù các điều, dù các vè lira-lộc những  
bài hay nhất trong 1.405 bài của thi-sĩ — một thiên tài về thơ chẳng những của nước  
Tầu, của châu Á mà là của cả thế giới, của cả đời Giá 11.500

ở Hanoi sách chỉ đã bán tại nhà xuất bản **TÂN VIỆT — 28 LAMBLOT HANOI**

DẤU CŨ

# TUNG CẦU

Làng Bạch-bạc thuộc tổng Nghĩa-yên, huyện Bạch-bạc ở ngay đầu cầu sông Lô, phía trước mặt Việt-tri.

Đến làng trông ra sông Lô, vừa thoáng vừa rộng. Ngôi đình cao ráo thật xứng đán với dực lớn của Thờ lênh đai-vương, một viên đại-trưởng đời Hậu-Lý đượ: dân làng sùng-bái.

Hàng năm làng mở hai kỳ hội, Kỳ thứ nhất vào ngày mồng ba tháng giêng cho đến hết ngày mồng năm mới hết; kỳ thứ hai từ ngày mồng mười tết mươi ba tháng thi giã đỡ.

Hai hội có hai thứ đặc biệt của dân riêng. Kỳ đầu năm dân làng lấy thú tung cǎu làm vui cho nỗi, còn kỳ tháng ba, cuộc vui thứ vi của đồng dân là cuộc bơi chải trên sông Lô.

Mỗi tháng mỗi thứ tiết khác nhau, thì mỗi hội cũng vui một vẻ, và mỗi hội đều khiến cho khách thập phương nô-nức tới xem.

Tung cǎu là một thứ đặc biệt của hàng dân. Nó bao quát hổ bao nhiêu vẻ phong lưu nhau hạ, nó bao hàm bao nhiêu ý nghĩa ganh đua, và nó lại phủ một màn tôn-giao uy-ugn-êm.

Ông Hội được làng giao cho khám-cầu. Cầu khâu bắc lụa, trong chửa mìn cửa. Cầu có chí-mái, trong tua mít quái lão. Hàng năm,

gọn tay để cuộc cuộp cầu thêm vui vẻ sất.

Việc khâu cầu, ông giao hẳn cho cô Hòa, con gái nhén ông, ông đặt dù bắc cô Hòa phải cầu thòn từng mũi kim từng đường chỉ, và phải kén toàn những mảnh lụa mới và thịnh-khết. Cô Hòa nhận việc của cha một cách vui vẻ. Cô ấy làm sung-sướng mà nghĩ đến cái kỷ công của mình năm sau được dem ra để mua vui cho át cả làng. Cô châm chỉ khâu từng mũi, từ cái ngũ bông đến những giải hoa sặc-sỡ. Ngày đến lúc dân làng đem kiệu đến tận nhà để rước những quả cầu của minh ra đình, lòng cô Hòa càng phấn khởi.

Trong khi cô Hòa cặm cặt châm cầu với những quả cầu, thì cậu Thân ở hóng xóm trường sang chơi. Cậu Thân năm nay hai mươi, hơn cô Hòa hai tuổi: Vì dì



hè cũng là con nhà lè  
gió, nên tuy đôi lồng họ  
nhường như mến nhau, mà  
họ chỉ thầm yêu, vung nhô,  
chứ chưa bao giờ giám  
thò lộ chút cảm tình của  
nhau. Thân muôn sang thăm  
Hòa, chỉ uyên có là sang  
xem nàng khâu cũn, và Hòa  
cũng chỉ lấy việc đưa những  
quả cầu cho Thần ngắm là  
đầu câu chuyện. Chàng khen  
nàng khéo tay thi thoảng chỉ  
bàn tay đó với cái đầu nói  
nhưn: « Em khâu còn vụng  
lắm! »

Quanh đi quẩn lại ngày  
tết đến, chín quả cầu của  
Hòa khâu cũng đã xong.  
Hôm ấy, có lẽ là buổi cuối  
cùng của Thần sang để ngắm  
lại những quả cầu. Chàng  
bảo Hòa: « Những quả cầu  
này khéo dẹp lắm. Ra  
ngoài riêng thế nào tôi cũng  
phải cướp lấy một quả để  
lấy khéo mới được! »

Hòa rụt rè đáp: « Em cũng  
mong cho anh điể may mắn  
đó để bù công em khâu cầu  
cho thật gọn gàng xinh sắn! »

Chi có thể thôi, nhưng  
từng lý cầu đã nói rõ họ  
bao nhiêu lời. Họ từ giờ  
nhau để buồi xuân sang.

○

Tiếng pháo đã vang lừng  
trong khắp xóm và hai ngày  
mồng một mồng hai chả  
thằng kiền-kiền đã rủ nhau  
tan cùng nắng nhaì đầu xuân.  
Tám các cô gái tung cõi  
dang thảm và to của

các cậu trai quê còn giữ  
nguyên nếp mồi sau hai  
ngày lê bái, ăn uống thường  
xuân.

Sáng sớm hôm mồng ba  
Tết, Hòa trang điểm lộng  
lẫy hơn hai hôm trước.  
Nàng đã có ý định  
chiếc khăn nhung, cái áo the  
ba chỉ, cái yếm lụa mờ gá,  
và đổi giải yếm màu đào  
ngot dán ngày hôm nay mới  
vợn. Màn so, màn khăn, màn  
lụa mờ gá, màn giải yếm  
hòa hợp với nhau, lại thêm  
chiếc quần linh Huế, trông  
nàng như trẻ hồn ra giữa  
trời xuân.

Nàng rẽ dẹp thật. Phần vì  
nàng trang điểm khéo,  
người tốt vở lụa xưa nay iề  
thường, phần vì nàng sung  
sướng vì thấy bộ quả  
cầu của nàng được lăng  
mang kiệu đèn lận nhà để  
đón ruote. Vá nàng muốn  
trang điểm để lòng lây  
rõ rõ hơn cũng vì có đó.

Trong đám ruote cầu, đã  
đành rằng có các cụ, các  
quan viên, nhưng phần đông  
không kiệu vẫn là những  
chàng trai trẻ tuổi trong bát  
xã. Những chàng trai này sẽ  
được ngắm nhìn và ngoi  
khen cái tài nữ - công của  
nàng đã để vào việc khâu bộ  
cầu, nhưng họ cũng sẽ chiêm  
ngưỡng cái nhân sắc của  
nàng nữa. Nàng thấy lòng  
tràn ngập những sung sướng  
và trai tim nàng như muốn  
nhảy ra khỏi ngực.

Ông Hội, cha nàng cũng  
đóng ruột như nàng. Ông  
chạy lên nhà trên, ông đi  
xuống nhà dưới, sai bảo  
người nhà ném pha nước,  
nào tẩm trầu để đợi làng đón  
ruote cầu.

Tiếng trống nghe văng  
vẳng xa xa đã gần gần mãi  
hơn. Người ta đã nghe rõ cả  
ba chỉ, cái yếm lụa mờ gá,  
và đổi giải yếm màu đào  
ngot dán ngày hôm nay mới  
vợn. Màn so, màn khăn, màn  
lụa mờ gá, màn giải yếm  
hòa hợp với nhau, lại thêm  
chiếc quần linh Huế, trông  
nàng như trẻ hồn ra giữa  
trời xuân.

Đám ruote đã đến công phà  
ông Hội. Ông Hội lăng xêng  
ra chào các cụ, mời các quan  
viên, chạy suốt từ nơi này  
đến chỗ khác.

Hàng dân vào lính cầu ra  
treo vào kiệu, và sau một  
nวน trầu nước, các cụ lại ra  
lệnh ruote cầu ra đèn để hành  
lễ tê cầu. Lễ tê nhiên là ông  
Hội cũng ra theo.

Và có Hòa, từ trước vẫn  
đứng ở trong buồng, nhìn  
qua khe cửa, bày giờ cõng  
theo chàng bạn di nhập vào  
đám đông.

Bé định, chin mẹ con quả  
cầu được để lên bàn thờ,  
thay cho bộ cầu năm trước.  
Rồi dân làng làm lễ tê cầu.

Té cầu cử hành như mọi  
cuộc tê khác. Sau lễ tê cầu,  
thì dân làng dự cuộc « Tung  
cầu ».

Bà vị chức sắc được lòng  
cử ra tung cầu, mỗi vị tung  
ba quả.

Vì dân làng tung quả cầu  
mẹ cùng hai quả cầu con.  
Vì này nàng ba quả cầu  
Ấy là, đọc một bài văn  
chúc, gió cao ba ngành tre.  
Một tiếng trống diễm cho  
công việc ấy. Theo tiếng  
trống là một hồi reo của dân  
làng.

Rút hồi reo, vị chức sắc  
lại đọc một bài văn chúc thứ  
hai. Bài văn bèt lại một tiếng  
trống vang và dân làng lại  
hò reo lòn nữa.

Bấy giờ vị chức sắc mới  
tháo ba quả cầu ở ba ngành  
tre ra, buộc lại với nhau,  
lung ra cho dân làng cuộp.  
Tha hồ xô đẩy nhau, tha hồ  
reо, tha hồ cười, mạnh ai  
người nấy được.

Bỗng một tiếng nhặt được  
bộ cầu, ra lâm lě trước bàn  
thờ thi cuộc reo hò chen  
chúc ngừng lại.

Hòe ở trong đám dân bà  
con gái đứng xem tím tịm  
cười. Nàng thấy Thần đang  
lén gối xuống gối trước bàn  
thờ. Thị ra sao chàng đã ra  
công chúng cho kỳ được bộ  
cầu của Hòa thêu.

Còn hai vị chức sắc kia  
cũng đem tung nốt sáu quả  
cầu con. Cũng lại những lě  
nghi như vậy, và người ta  
cũng lè hò reo chen chúc.  
Và khi đã hết cầu thi cuộc  
vui mới mẫn.

Những người cướp được  
cầu, tùy ý mình, muốn  
mang về nhà, hay để thờ ở  
làng cũng được. Thần năm  
ý cũng như hai người cướp  
được cầu kia, xin để cầu thờ  
lại ở đình.

Lě cướp cầu tuy tan,  
nhưng cuộc vui còn ghi trong  
tâm biêt bao trai thanh gai  
lịch.

TOAN-ÁNH

## QUỐC-GIA

67 Neyret HANOI

### BỘN XEM:

1. Dân tộc Việt-Nam qua hai  
nền văn-hóa đồng, tây-không  
luận của Hoằng-cung;

2) Ông Hoa hàng đà đáp lời  
tôi đâu? của Bé Lâng Ngoan  
và nhiều bài khác của Ông  
Hoa Lê Văn Hoc, Trúc Khê,  
Hà Nội v.v... đang trong

## QUỐC - GIÀ

(phiên người lớn số 3 ra ngày  
31 juillet 1944)

## BỘ THẬP TIÊU ĐỘC

Thuốc lọc màu tiêu hết nihil  
độc ngừa lở và di-dộc hoa liều  
nay bán giá mới 1p50 1 lọ nứ  
a 5p, một gói 3p50. Thuốc số 2  
trị ấm-roe dù mọi thời kỳ.

## NHÀ THUỐC TẾ-DÂN

181, Hàng Bông Hanoi  
Đại lý: Haiphong Mai-Linh,  
60. Cầu-đất, Nanh-núi Việt-  
Long 28 Bến Cầu.

## Anh-Lử

58 — Route de Hué — HANOI

ĐỆP, NHÀ HÀNG, BẾN, GIÁ HẠ

Hiện giấy ANH LỬ mới chính đón (catalogue)

các kiều giày năm 1944.  
Có nhiều kiều đẹp, rất hợp thời trong  
còn kinh kinh, các quý khách trong

5-6. Bán buôn, lẻ và mua mọi nơi.

Các ngôi hagy dùng:

## PHẦN TRỊ DƯƠNG

(Graphic Indochinois,  
Mô « Helene ch. I » eliciens ch. II  
« Helene ch. III » phô la laelav.  
Đã được công nhận là tốt không kém  
gì ngoại quốc, công việc của thận  
Gửi nhanh chóng bằng đường

SƠ GAO DỊCH

Et. TRINH - LINH - NH  
163 A, Avenue Paul Doumer Haiphong  
Ad. Tel. AN-NHI Haiphong — Tel.  
Cần dài-lý kháp Đông-dương

## Phòng tích Con chim

B. CÓ BẢN HAI CUỐN TRUYỀN MỘT  
của Lê-van Truong

## CÀI - TIỆN

Bộ cursive này, người ta thấy hội họ  
cũng có cả nghĩa vắn nó, khi người  
ta mặc vào tài xế để biểu là và  
vui lên trên nó. Giá 3p00

## HAI BỨA BÉ MỒ CÀI

này là truyện lặp thâm của bài  
đưa trước bì mèo ra đời hai bâ  
tay trắng, với một nghệ lựu là tài  
võ và lái lái và khí giới để tu vach mè  
con đường đi trong đời. — Giá: 4p20.

## HUONG - SƠN XUẤT BẢN

Tiếng hịch duy  
chỉ dùng

## Sixleur ARISTO

## THOÁI-NHIỆT-TÁN

## Hồng - Khê

Trị bệnh:

ram, sô, nhức đầu

Mỗi gói 3p30

78. Hàng Bồ — HANOI



CÁC BÀ  
CÁC CÓ  
HAY ĐỎI  
CHO ĐƯỢC

# LÊ-VĂN-KHOI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG  
(Tiếp theo)

« Lê-vân Khôi là đứa vồ lai, Duyệt tên cũ dến chức vú-úy, đặt dưới cờ mình, dùng làm thà-hả-tâm-phúc. Thà-hào như nòi Dương-van-Nuô, Dương-vua Ông, thi nó giao kết dùng ngầm, họ hàng như bọn Võ-vinh-Tiên, Võ-vinh-Lộc thì no àm nhâm-lập đang. Từ phạm ngoài Bắc đây vào Gia-dinh, nó cho cá-tông thành, rồi thu biên lâm lính; kén chọn những voi khỏe đem ra nơi đầu-thú; và vét thuyền bè kí giáp của Nam-kỳ lục-nhị, đem chửa vào hành Phiên-an; lại nghe lời tên Trát-ahat Vinc bay mìn lập kế, bòn rút của nhà Nam-ky.

« Xa xây thành Phiên-an, có ý dấp cao như kinh thành, hào thi đào xâu hòn. Nếu bảo có thành cao hào xâu để phòng bị giặc Xiêm, thì mặt bờ phải phòng ở Hà-niên, mặt bộ phải phòng ở Chân-lạp kia, lẽ nào bỏ mặc bốn tỉnh An, Ha, Leng, Tuong không lo giữ, lại chỉ lo giữ ở Phiên-an là nghĩa lý gì? Biết áy chung tỏ rõ nó dùng tâm phòng bị đối địch triều-dinh, chứ không phải phòng bị ngoại-xâm vậy. Cú say như thè thi ruột gan nó ra sao, người đi đường nhìn thấy rõ, ai chẳng căm giận, chỉ tiếc không ai chịu nói rõ cho triều-dinh biết sớm mà thôi.

« Đến nỗi ngày nay như nuôi cái ống đòn để nêu dau mà ngày nâm và một lòn, cho nêu kẽ hoạn-thị lòng-quyền kia lòn chịu quôc-pháp chém giết mới đáng đời, mà bọn nhô nhát vây cánh nó còn dám giữ thành Jam-phản. Vì bà g quan cai-ri không đón bèn như Nguyễn-vân-Quê, tham-tan như Bạch-xuân Nguyễn di-nura, chúng nó cũng có ngày tim có khác mà làm phản, không sao tránh khỏi. Bởi lù bộ-hạ nó toàn là hung-dồ quen làm những việc gian ác. Chúng đã quen thấy nó dối chúa lẩn trốn, đều bắt chước nó.

« Rất dỗi nó dám nói với người ta rằng nó vào tần Gia-dinh, vốn là phong vương để giữ lấy đất, chứ không phải như các tông

trấn-tâm thường khác. Mồ mà cha nó, em nó, cũng tiếm gọi là lăng. Co khai đố với người ta, nó dám tự xưng là « Cố », để cho mu-nà tặc quen muon với, cái mồ mà sao Lê-vân Duyệt mà không biết đến triều-dinh.

« Xưa thầy Hữu-tử đã có câu nói: Không ua phạm người trên mà ua làm loạn, chưa có lẽ áy bao giờ. Vày hi ua phạm bêt trên mà không ua làm loạn, cũng chưa có lẽ thê bao giờ. Mỗi vù gày nén dâ lâu, muốn cho bọn tiêu-nhân kia không làm phản sao được?

« Vày nén chép chửa bao lâu, bọn Lê-vân Khôi đã nỗi loạn, mà chau ruột nó cũng đồng-đinh dù mưu, đê cho cá-bờ-ván-bộ quan-mã của nó đều theo giặc hắt thây, chẳng một tên nào trốn đi. Rồi tên Khôi kèo tú-đảng, cậy có thành cao hào sún, luong tuyc chửa chan, kíi giờ tinh nhuệ, vây cánh lại đóng, ra mặt khang cu quan quan, dai-dâng đến ba năm trời. Nhiều lần đã mò đường sống cho chúng nó, mà chúng nó vẫn không biết ăn - nán - hắc-phục, một mục chổng cu vuong-su, đen nô binh linh nhân dân gan óc lầy đường, nói ra đau xót. Truy đến cõi nguồn, thì tội của Lê-vân Duyệt kẽ từng sợi tóc cũng không xuể.

« Nay hấy đám những công việc nó làm, rõ ràng ở ai mắt người ta, đê gày nén họa hoạn, hiều thị cho ai nấy đều biết.

« Còn Lê-vân Duyệt và con cháu nó nên xử tội thê nào, thi giao cho dinh-thân xéi rói tâu lên.»

Đọc tờ dụ này, ta thấy nhà vua buộc tội ông Duyệt hết sức gắt gao, ví dụ ông còn sống mà có phép tiên, rụng đầu não mọc đầu kia, chịu chém đến hàng chục thủ-cấp cũng chưa vừa tội.

Nặng nhất là những tội tiêm-việt. Nào là dắp thành Phiên-an cao bằng kinh thành; nào là dùng tiếng « Cố » để tự xưng; nào là mồ mà cha mẹ dám gọi là lăng; ô dời quân

chỗ độc-lõa, những việc làm ấy nguy hiểm cho phạm - nhân, dinh nỗi chí kẽ mày mò khoán thõi, cũng khát án sát thân diệt tộc.

Hồi đó ông Duyệt không còn sống để bênh vực áy minh, nhưng đã có sự thật bảo chúa hộ ông.

Thánh Phiên-An, ông xây xong năm Minh-mang thứ 11 (1820), tường cao hào rộng thênh náo, trước khi khởi công đã dâng vua chuẩn y; bây giờ hào ông tu tiện xây cao bằng kinh thành là dụng làm tiêm-việt, thật oan cho ông. Mồ mà sao hào của ông đê ở Long-buông, gần Rạch-gầm, lúc ấy vẫn sờ sờ trước mắt mọi người trông thấy ngôi náo cũng xây bằng đá, theo kiểu cách mồ mà các nhà quan-to duong thời, chả không có vẻ già lồng lǎm. Ngay mồ mà bà cụ xay năm Gáp-tuất (1814), có mồ-chí khắc những hàng chữ sau này :

Tuế tại Giáp-tuất trọng hạ cải nhai

Việt cố hiền ti Khâm sai trưởng kỵ  
Lê-hầu chính thái Nguyễn phu-nhân chí mồ  
Hiếu-tử khâm-sai Gia-dinh thành long-trấn  
Trưởng tá quản, binh-lý trưởng quản  
Lê-vân Duyệt lập.

Nghĩa là :

« Năm Giáp-tuất, tháng trọng ba, ngày  
lịch. Đây là mồ mẹ tôi, Nguyễn phu-nhân,  
chánh-thái của quản Khâm-sai Chuồng-có,  
c-họ Lê, phong trước hồn.

« Hiếu-tử vàng mệnh Tông - trấn thành  
Gia-dinh, trưởng Tả-quản, Bình-lý trưởng  
quản, trước Quản - công Lê - văn Duyệt  
« dụng bia ».

## Hộp thư

O. T. T. V.Y. — Xin gửi tiếp cho T.H.T.T.  
O. TOAN-ÁNH. — Xin gửi tiếp cho D.C.

### GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Hà-kỳ, Trung-kỳ .....	20\$00	11\$00	6\$00
Nam-kỳ, Cao-môn-Al-ao	22,00	12,00	7,00
Ngoại-quốc và Công-số	44,00	24,00	14,00
Mua báo phải trả tiền trước-handat xin-đò:			
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI			

Có một đồng bạc mà muốn làm giấu nhanh chóng và lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VÉ XÔ SƠ ĐÔNG-PHÁP

Còn ngôi mộ ông cụ thi xây năm Tân-Si (1821), trước mộ cũng dựng bia khắc chữ: « Đây là mộ thân-phụ tôi, Vũ-huân-tuong-quân, Khâm-sai Chuồng-có, tặng Thông-ché, Lê-hầu ».

Giữa lúc ông Duyệt xay mộ cho song thân, là lúc ông đang làm lồng-hán Gia-dinh, uy danh hiếu-hách, được vua nể dân yêu. A xem mấy ngôi mộ ấy đều nhận thấy từ chiết cho đến toàn-thể, chẳng có chau-não tỏ ra ôn-tiêm-việt, đậm gọi mồ mà cha mẹ mình là lăng-tẩm như của nhà vua.

Theo ché-dò xưa, một người được phong tước vương mới tự-xung mình là « cõ », nhưng Nguyễn-riều ta, ngay khi đê Giả-Leng nhì-thống trong nước xong, liền định ra lề không phong vương cho a-trú ra trong hoàng-lộc, dù có công-lao đền-dâu cũng thế. Cho nên các ông Lê-vân Duyệt, Nguyễn-vân Thành, Lê-Cháy v.v... đều có công-lao khai sáng rất to, nhưng chỉ được phong thưởng đến Quận-công là tốt đc. Biển-lê-triền-dinh đặt ra như thế, khắp nước đều biết. Cuối hâu ông Duyệt không dại gì tự-xung là « cõ » để mua ấy tiếng cười.

Bên như việc ông thu-biên những tú-dày mìn-hẹn, cho vào quân-dội, cũng là làm việc công cho nhà nước, nào phải vi việc riêng hay là có ý phản nghịch? Một chứng cứ bày tỏ ra ông làm quan tần-trung với vua, với dân, rõ ràng hơn hết là khi ông nhâm-mất, không dè của cải gì cho vợ con khác hòn là và ba mầu ruộng.

Nếu lúc bay giờ, một vị triều-thân giầu công-tam-dai-nghiệp, chỉ khai đc là dù huộc tội của nhà vua, muốn hành-vực thanh danh hở ông Duyệt, thật không thiu gì sự-lý hòn-nhiên.

Song triều-thân cũng không ra gì ông, cho nên lừa chay lại đồ dâu thèm, tìm cách buột tội nhiều hơn, nặng hơn là khác.

Cứ theo sử chép, tờ dụ ban xuống hôm trước, hôm sau ba vị quan nội-các là Hè-Quynn, Hoang-Quynn và Nguyen-iri Phuong

càng dâng số lần rằng Duyệt bao dung cho quan phi-ogi, gây nên việc loạn & Gia-dịnh nạt ra nỗi và tinh lũy đã lùn. Xét ngay trong những giấy tờ của Duyệt để lại, dù thấy dấu vết y như đồ phản nghịch, là sản vật kề ra sau đây :

1) **Lưu thông Diên-diện.** — Năm Minh-Mạng thứ tư 4, Duyệt sai thủ-hà thân-tìn là Phan-Lạt đi thuyền đem thư sang nước Diên-đèn mượn có lá để do thám ngoại lao. Ý chừng trong thư có chuan giao thiệp bí mật. Lý nghĩa « Am tôi không được tự tiện giao thông với nước ngoài », thì tam sự Duyệt thà nạo dã ô rồ ra đây. Tôi ấy là một.

2) **Khinh thị trên dinh.** — Sau Diên-diện sai sứ qua nước ta. Sứ-thần Diên-diện đến thành, Duyệt mới tâu vỹ thăm. Hoàng-đế hạ dụ nói việc đó quan hệ đến đại nghĩa, chờ nên khinh thường nghe lời bêu ngoài mà bô tình hờ hiểu, gây mối cừu thù Thế-mà y có xin dung nạp xá bộ nước Diên. May mà triều-dinh trả đũi công-vật, cho sứ Diên-diện về nước, có thể danh nghĩa ta là nước lớn mở giải lô ra với thiên - bá.

#### MỚI CÓ BẢN :

## Hai Giòng Sứa

của NGUYỄN-HỒNG

Bản thường 1p50 — Bản quý 2p50

## THÀY LANG

Phóng sự dài của TRỌNG-LANG  
Bản thường 1p60 — Bản quý 2p60

#### SẼ CÓ BẢN :

## XUÂN VÀ SINH

Truyện dài đầu tiên của Thành-Tjek

#### ĐƯƠNG IN :

## LÂM DÂN

Phóng sự của TRỌNG-LANG

## TRONG LỦY TRE XANH

của TOAN-ÁNH

## Nhà xuất-bản HÀN - MẶC

Giám-đốc NGUYỄN-NHƯ-TỊCH

N° 26, phố Hàng Quạt — HANOI

#### Cuộc Quê-gia cảnh-mệnh đương tiền hành chung ta đừng nên trú trù

Y mưu toan việc nước sai lầm, lại cố giữ y riết dè che điều lỗi. Tôi ấy là hai.

3) **Tự phủ só quyền.** — Năm Minh-Mạng thứ 7, có một chiếc tassel Anh-cát-lợi bị giò đánh bại vào cửa Bình-thuận; quan sát tại tâu về triều, vua hạ chỉ sai ngay sở-lại bộ đưa áy ra bắc, Duyệt cố xin đưa tassel vào Gia-dịnh; trong sớ có câu : « Quan địa phương không bằng thần có quyền, khôn len cho kẽ kia sợ tuồng-lệnh và biế: binh-oai nhanh ta ». Đạo làm tôi xưa nay vẫn kiêng nói hai chữ có quyền, thế mà Duyệt ngang tàng lụi nhau, thật là kêu cagnetic. Tôi ấy là ba.

4) **Bịt miệng thi phi.** — Năm Minh-Mạng thứ tư, Thị-vệ Trần-văn Tình vào Gia-dịnh có việc công sai, lúc vỹ có tâu việc Trần-vinh làm riêng phô ngó, mua trộm các món vật-liệu, vi cậy có thế Duyệt che chở. Duyệt nghe chuyện ấy, năm sau vỹ chầu, một hai xin bắt Trần-văn Tình giao lại cho y để y chém, nêu không giao thi y xin trả lại chức-tổng-trấn Gia-dịnh. Thế rồi y xin từ chức thật. Té ra y có ý bóc vua, còn có tội gì to hơn. Về lại y đòi giết Trần-vinh, cối ra oai đè bịt miệng người ta, dù y có lòng quyền yí pháp thế nào, từ sau không ai dám nói nữa. Dụng tâm như vậy thật là nhau hiềm. Tôi ấy là bốn.

5) **Ngón ngữ bắt kính.** — Bấy có chí bồ Trần-nhật Vinh làm kỵ-lục Vinh-hanh, mà Duyệt cố xin giữ lại ở Gia-dịnh. Lê-dai Cường cũng có chí tuyên triều vỹ kin, nhưng Duyệt kéo nài lùn lại làm việc phủ Lạc-hoa. Hai việc y đều cố y trái nghịch chiếu chí. Trong bản tâu của y nói rằng : « Chùn cho thàu cầu xin việc ấy, hẫu có ích cho nhà nước ở chốn biên cương. » Lại trong bản tâu xin ghi luong bông cho bọn tho-lại, cơ, đội, các vệ, có câu : « Lão-hàn ở ngoài biên-khòn xa-xôi, chí e triều-dinh sin dùng khônng được bền vững ». Lời lẽ ấy tỏ ra bắt kính. Tôi ấy là năm.

6) **Hy-vọng thoát nghịch.** — Năm Minh-Mạng thứ sáu, y thử xin tăng-tho cho Lê-Chát, có câu rằng : « Ấy là vị thánh-được khởi từ hồn sinh, tiếc gì mà không làm ». Y gửi chiec

trán-hù biển-cương mà dám kẽ dâng tự-thu như thế, rất trá, dạo làm tôi. Về lại nghe nói bình nhất y thường khoe với người ta rằng y xin tho-tiên được bốn câu như sau này :

« Tả Hán triền tiên chư Hán tướng  
« Phụ Chu nịnh hau thập Chu thắn  
« Thủ niêm nhược ngô Trần-kieu sư  
« Nhất Lân hoang bao bắc thà thán  
Người ta là :

« Giúp Hán không thua bầy Hán-tướng,  
« Phò Cụu hả kém bạn Chu-thắn.  
« Một mai gặp chyện Trần-Kieu (1) trước,  
« Bông thò hoang-bao khoác dán thân. »  
Vì bông Duyệt không tiêm tâm thoát nghịch thi co khi nào dám dem bài thơ ấy khoe với người ta.

Bọn hù-hủ y thấy y lộng quyền rái phép, lập quen thành thói, cho nên y chết chưa được bao lâu, chúng nó liền nồi lên phản nghịch, gây nên vụ loạn Phiên-an.

(1) Lấy dien Triệu-khuông - Đậu làm quan Biên-tiền. Đô-kiem-diêm nhà Chu, gấp lúc vua còn bé, phung menh dem binh di đánh giặc, đến Trần-kieu, quan-sĩ lấy hoang-bao khoác vào mình, tôn lên làm hoang-đế, ấy là Tống Thái-tô (Tây lịch, thế kỷ the 10)

Tóm lại, bọn ông Hồ-Quyền xin vua giao cả lò tản trên đây cho dinh-thào lấy tài liệu xét án Lê-văn Duyệt và định tội để rõ quốc-pháp.

#### Vua chửu y.

Đã nói triều thần vẫn sẵn lòng chẳng tra ông Duyệt, lại muon chiêu theo ý vua, cho nên công việc nghị-kiến làm rất chóng. Các cụ chỉ có việc lực xem các bản tấu sớ cũ, mà rút lấy những lời nói việc làm của ông Duyệt có thể buộc tội phản-ngịch gồm có bảy tội-ném chém, kè ra sau đây :

- 1) Sai người đưa thơ sang Diên-diện, bí-mật ngoại-giao;
- 2) Xin giao chiếc tassel Anh-cát-lợi vào thành Gia-dịnh để ô minh có quyền;
- 3) Xin gián bị-vệ Trần-văn Tình để khóa miêng thiên-hạ;
- 4) Vi lệnh trêu-dinh, xin giữ những quan-viên dâng lõi bô-dung nơi khác;
- 5) Lập đê và xin tăng-tho cho Lê-Chát;
- 6) Giúp chửa giày ngũ-bảo;
- 7) Mở rba, tiêm gọi là lăng ; đối với người ta, tự xưng là « cô ».

(còn tiếp)  
HỒNG-PHONG

## Nhà xuất-bản BÁCH-VIỆT

In những sách giá-tri mang dấu hiệu một nghệ - thuật tiền - bô

#### MỚI CÓ BẢN :

## Nhà quê

của Ngọc Giao

Guồn tiêu-thuyết dài đầu tiên trong đời ván của lão-giá — Sách dày gần 300 trang  
Giá bán thường: ..... 4p20  
Bản đặc biệt: giày Đại-lu ..... 25p00  
Giày do lu ..... 30p00

#### ĐÃ CÓ BẢN:

## XÔM GIÈNG NGÀY KƯA

của TÔ HOÀI Giá: 2p50  
Sách in oạc doa trên khò giày 18x24

## CHUYỆN HÀ - NỘI

của Vũ Ngọc PHẠN Giá: 2p20

#### BẢN TRẺ ĐÓN BỘC:

## LOẠI SÁCH BỌ NGƯA

## VUI VÀ BỒ ICH

Sách viết riêng tặng Tuổi Trẻ  
do những nhà văn danh tiếng như:  
NAM-CAO, TÔ-HOAI...

Thư và mandat xin dè cho:  
M. PHÙNG VĂN HỌP

40, Rue du Cuivre — Hanoi

# CUỘC TÁI-NGỘ

Truyện của KYOSI KOMATSU  
Bản dịch của GIANG-NGUYỄN  
(Tiếp theo)

Tiếng lén trên bến tay có những ngôn dài mà nhỏ, anh Thái có vẻ âm-thầm nghĩ-gợi. Bình nút anh đang theo đuổi những ý-nghĩ riêng của anh là ai nhau ý-nghĩ của tôi nói ra mà càng nói lên rõ-rõ. Thôi-nhiên, anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà rằng:

Những lời anh vừa nói với tôi do, tại lấy làm quan tâm lén. Chẳng những nó là một vấn-dề có tính - cách duong-kim, nó còn ngụ một nghĩa triết-lý rất thâm-trầm nữa.

Tôi lén lèng tai để ý nghe anh tung-tieng, dù ném cái ví mèn mà lén lèng tai lén cho là ráo-dùng, ráo-đi-rào-nghia-lý. Tôi nghe rằng anh hồn đã phải trải qua nhiều cuộc găng gỏi-một-hỗng trong tinh-thần mò, đạt được từ cái đạo của nhà Vô-sĩ mà anh lấy làm tên-chi cùa một đời. Nhất là khi anh nói về sự quan-he-của hoạt-dộng với tri-tuồng thi-hàm làm tôi tranh-lòng một cách xâu-xa-thẩm-thia. Vì chính bởi sự tuồng-phản giffa hồn-trang thi-dó, hoặc bởi một trong hai trạng-thái ấy đã khẽ-khoé, mà bì-bao nít-lên dân tộc-quốc-gia bén-Dương phượng chúng ta đã lâm vào cảnh suy-vong đờ-hai. Những điều anh nói đó đã có tang-chứng rách-rách trong sự thực, không ai còn chối-cãi được. Trái ci-qua bao nhiêu biến-phi có thể nguy-nan đán tinh-mènh quốc-gia, mà trước anh vẫn dùng, vẫn được một cách ryo-ro vè-vang lèo-nhiều là phải tìm-eo-cố bí-mật tòng-sy

diễn-hoà hoat-dộng với tuồng, vốn vẫn có bên nước anh từ ngàn năm về trước. Điều đó chỉ có thể là như thế. Cho nên, tôi nghe rằng trong đó sẽ có lâm-diệu thú-vi làm cho mọi người ham đọc... A! anh Tiểu-Tùng giờ thì tôi mới hiểu thật rõ tại sao lúc này anh nói với tôi về sự biến hóa, thiên-chuyen, thay binh-đổi-dạng; trong các mối say-mê của anh. Thế ngulà là ngày say-sô dí anh không say-mê đán-bà với nghê-hoa nữa, ấy chí vi anh đã có hai cái say-mê nói, là vân-chuong và chính-tri. Có phải thế không, anh?

Tôi xin chịu là anh pháo-ro.

Tôi muốn viết cuốn sách ấy theo iỏi-tiền-thuyết. Ngoài lời iỏi-thuyêt ra, tôi sẽ không sao viết được... Trước khi tôi lùi-giá người Nhật sang, tôi đã đưa dâng một thiên quyền-tiền-thuyết: Người thanh-nien iỏi lùi vào một tu-tap-chi lớn ở Tokyo. Khi tôi viết cuốn-tiền-thuyêt ấy, tôi muốn là cái đời một người đã mất rất nhiều tâm lực để cố gắng hòa-nợp hai cái thái-dộ mà nhều người tôi xưa đến nay vẫn lầm coi là hoàn-toàn cách-bié. Tôi đã tin viết nốt cuốn truyện kí & Dòng-Dương Mặc dù trời nồng ghê-gớm, ở Hà-nội, tôi vẫn viết. Nhưng tôi thử thát với anh rằng tôi đã vuông vắp phái-niên tinh-trạng nói ra được thật không phải đó.

Lẽ có-nhiên là khó viết. Nhưng anh cũng khái-cố-vuity qua nết-các-chỗ-ot-iám-trắc-trò ấy mà viết cho xong

nhà bướm chán vào trường chính-tri mà vẫn giữ được lối ven-toán cái-ly-hưởng tự-nhưng của anh và đường ý-tuồng làm một người rắn-rỏi-cuống-quyet đâm, mà vẫn không bỏ mất cái-tinh-chất da-cần của nhà nghệ-sĩ. Như ý riêng tôi thiêt-nghi, phải như thế mới ngay kia anh mới sẽ thành một nhà chính-tri chân-chinh. Tôi muốn nhắc lại anh một câu anh thường nói với tôi: nhiệm-khi chúng ta ở bên Pháp Anh bảo rằng những ý-tuồng có thể-thay đổi được nhưng người không bao giờ thấy đổi Biểu-dó, có thể-không? Ấy cũng vì thế mà tôi tin rằng anh sẽ làm nên được những sự-toát-rye-ro, nếu không bao giờ anh chia-cái nói sòng-xich-true, làm, thi-bổ-sả bắn-chết hồn-nhiên của mình vì vậy. Tôi mong rằng anh hiểu những lời tôi nói.

Tôi xin thành-thuyêt cùm ta anh vì lời khuyên quý ôn-đà. Nhưng anh cũng nghe tôi nói câu này. Về phương-diem ly-thuyêt, tôi hoa-toàn đồng-giúp với anh, nhưng về đường thực-sự, thi chura-dám nói quyết. Vì có điều tìn-tuồng, nhưng lại có sự-làm chính-tri. Ma hồn anh đã thừa biết rằng trong cõi đời chính-tri, cái tìn-tuồng nhieu kí-viên bị cõi như người em làm bẩn-chân-anh, khô-chiu. Một người có thể

ngồi mà tưống-tuợng ra một chính-sach, mà cách-thức làm chính-tri hoàn toàn trai-dep, nhưng một khi đã dấn chân vào theo-su thi nhận ra đây thấy rắng-cõi đời chính-tri où bùi khí chất đầy ráo-rugi mùi chẳng được thơm tho như wind tưống-truc. Vậy mà như tôi nghe thi-nhà chính-tri chán-chinh chẳng vì sợ bẩn-mình mà hi-bước, trai-lai cù phai-dan chán-brey vào ma-thang-tien.

Tôi cũng hứa-thể, nhưng cũng-chinh vi-thể, mà tôi nghĩ cần phải có cái mục-dinch cuoc-ky ro-re, cái tìn-tuồng rất vững-vàng trong-sang.

Điều ấy là chung-tu-đồng ý. Lẽ-tái-nhiên là phải có cái tìn-tuồng vững-vàng. Đôi với chúng ta là người Á-châu, lại càng là cầu-lâm-lâm. Về phần tôi thi anh biết rõ, cái tìn-tuồng là có từ-trước khi làm chính-tri. Nhưng tôi cũng cảm-thác không sao trảm-khỏi cõi lúc-cù phải-nhâm-mát mà hâm-rết lây cái chính-sach của mình, dù biết rằng nó chẳng phải một vuông-hồng-toàn-mùn-thuần trong su-the-hanh chính-tri, vì ngay từ bây giờ tôi đã tin chắc rằng sẽ phải gặp-thấy rất-nhiều, sẽ phải trải qua nhung-cuộc-thứ-thach-anh-khác-göm. Rồi đây chắc tôi sẽ không sao tránh-khỏi làm vào nhung-truong-hop khó-khăn-lêu-lung, khi ấy có lẽ tôi phải-làm-ra ngu-si, ngay ngóc-de cố-giảng-ma

danh-thép-bát-cái-mục-tich với cái tìn-tuồng phải-nén minh-theo-mènh-lènh của cái-ly-cá-thé, tức như cõi nhà là giờ là cái-tri-rãy. Phải ghi-mim, phải kiêm-sát-luôn cái-ly-tuồng vón-de ngã theo cõi-doi-tru-ruu-vi-kieu-ogae. Ta đã chẳng-từng thấy nhiêu-khí một-ebich-rach luo đầu quang-minh, mà rồi sau hoa-rò-râm, mi-mở, mắt-hết-nghỉ-lý, chí-vi-thieu su-khien nhung-chuong-mục trong việc nâng-cao-ly-tuồng. Trong cõi chính-tri cái-ly-tuồng nhiều khi phải-biết-bà-mình-nuong theo-theo-su-moi co-thê-khong rời-hay-sa, mà hóa-ra bu-huyễn.

Anh nói: biết-hay-minh-nuong-theo-thuy-su, ấy-oc-cũng-là-có-lúc-phai-tay-thời-co-mà-tu-khuất-bản-minh-di-vay.

Vâng, cù-mẫu-buôn-như-thê đây! Vậy mà tôi-cù-phai luon-ôn-tu-nhac-minh-di-do, dù sau này-node-mong-có-thể-dung-vung-dung-truc-nhung-trang-thai-hoac-toan-mùn-thuần-trong-su-the-hanh-chinh-tri, vi ngay-tu-bây-giờ tôi đã tin chắc rằng sẽ phải gặp-thấy rất-nhiều, sẽ phải

Cũng-như-khi-xưa-anh-dâ-bám-rết-vào-nghé-göm. Rồi đây chắc tôi sẽ không sao tránh-khỏi làm vào nhung-truong-hop khó-khăn-lêu-lung,

Chính-thể đây! Bởi-muốn thach-công cùi mục-dinch rõ-ràng, một tìn-tuồng trong-sang-cũng-còn-chưa-dù. Cùi-phai-có-cái-quâ-quyet-như

## EROS

ĐÃ CÓ BÁN KHẨP NƠI  
VUA CỐT-MÌN  
VÀ CHIỀN-CU

Xi-gá-nhé, thơm, êm-dòng, rất-thich-hop cho người-nghiêng-thuốc-lá-nặng. Bán-lé-khắp-nơi. Bán-buôn-tại-hàng-thuốc-lá FATONCI, 87 Rue de Hué Hanoi — Téléphone 974  
Alfred Nobel  
2:20 1CUỐN  
CUA DUONG-V-MAN  
C.I.P.I.C  
72 Wiélé HANOI



# NGHIÊM-PHỤC và vấn-dề văn-hóa Đông Tây

Từ lúc Dân quốc thành lập về sau, tư-tưởng Nghiêm-Phục đối với Tây-hóa biến - đổi hẳn. Trước kia ông thường yêu tâng bắc, nô thè nô, giờ cũng chán thường xưa duỗi thè ấy.

Các nhà cách mạng Tầu lúc bấy giờ một hai chủ-trương, đập dỡ chính-thể chuyên-ché, cho dân được bình-dâng tự-do, thi Trung-quốc mới có thể phu-cường tiến-hóa, chẳng những bên trong nhân-dân hưởng lợi hạnh-phúc sinh-tồn, mà đối ngoại quốc gia sẽ được dài-nhỏ một cách ưu-thắng. Trung-hoa Dân-quốc, năm 1911, để ra bối những lý-thuyết mới mẻ và tẩm long từ tin đồng-nan đó.

Kỳ thực, Dân-quốc thành lập rồi, trật-lự xã-hội, kỷ-cường nhà nước, cho đến phong hóa dân-gian, địa vị quốc-tế, nhất-định đã nát rót ren, lại tệ hơ lúc con Thanh-triều. Người ta làm dụng bình-dâng tự-do, eết che dậy những việc làm cản rờ ma mục-dịch chí là tu-duc tu-loy, không còn đem xia quốc-gia chung-tộc là gì.

Nghiêm-Phục thấy thế càng thêm tin quyết rằng chủ-nghĩa cộng-hòa không nên thi-hành cho dân chúng đồng-bao minh. Gặng gướng thi-hành chỉ thấy tai hại chứ không có lợi.

Có lục ngõi đàm-luận quốc-sự với một hai bạn tương-trí, ông thường cảm-kích đến nghiên-rằng thử dài-thông-thết bày tỏ những cái hại bình-dâng tự-do dùng không phải đương, nhắc lại câu nói truyền-tụng của bà Roland nước Pháp khi sắp iết may cụm: — « Tu do or ! Tu do or ! Người ta muộn đánh may mà lism ba nhẽn tội ác ! »

Gia-sa năm Dân-quốc thứ 3 (1913), người Tầu đang say đắm bình-dâng tự-do đến nỗi gai-động chạm xiết kín hì bị

X

## Phản-dối những thuyết tự-do bình-dâng của Lu-thoá

kế bênh-vực bê-tay  
cái luô, cứu-khung  
pani, thuyền-chơi,  
Nghiêm-Phục mạo  
hạo-pat-hieu bài  
uân Dân-ước bùi  
nghiêng-trong đó phản-

dối bình-dâng tự-do một cách kịch-liệt.

Đại khai Ông bảo bình-dâng tự-do chẳng phải là trời phú cho ist cá mọi người, giống như Lu-thoá (J. Rousseau) đã nói đâu. Chẳng qua kế-cam quyền-cot thông-trí những dam-bách-tinh có lợi hại bat-dong, không thể không đặt ra phép-luat bình-dâng, khiến cho mọi người được tự-do ở trong vòng phép-luat đã định. Cho nên bình-dâng tự-do đều là chỗ-căn-cứ để phép-luat dựa vào mà thử-hanh cho được tien-loi, the-thoi. Là khởi-phép, lài mà bình-dâng tự-do thi xâ-hoi hòa ra buồng lung rỗi-bé, chẳng còn thi-thông-gi nữa.

Theo ông nhận-xét, Trung-quốc hiện nay chính là lác-mỗi người, làm-dân phải biết tu-mình gián-bớt tự-do của mình, để làm-lai cho quốc-gia đồng-bao; vì thế Trung-quốc không cần-dùng-tự-do.

Bến-sự bình-dâng, lấy phép-luat mà bàn, càng-thay trọng-yêu.

Bình-dâng bày tỏ ra bằng cách gì? Họ Nghiêm bảo những lúc nhân-dân bỏ-thăm bô-phieu để quyết-dịnh việc lớn của nhà nước, ấy là lúc bình-dâng bày tỏ ra rõ ràng nhất. Nhưng một quốc-gia gặp việc trọng-hệ-nghi-nan mà dùng cách hò-ý phàn-dông-dàn-chứng để quyết-dịnh sự phái-chang-như-thể, có phải là sự-pu-ốc lợi cho quốc-gia hay không, điều đó quan hệ & chô-don-trí cao hay thấp, giỏi hay hòi. Núi-dân-trí còn thấp, mà đem quốc-gia đại-kết-dặt vào là thăm quyết-dịnh của dân, thì lợi-chang-thay-dâu, chí-tò mang hại. Họ không biết dùng-hay là làm-dụng cái-quyền ấy thi-nhà nước nguy. Phải biết sự-chuyen-hoanh của một đám-dòng, thường khi phát-sinh nguy hiềm-tai hại,

còn hơn chính-thể chuyên-ché nữa kia. Bởi vậy, ở một quốc-gia mà trình-dộ d'n chung-hay còn thấp-kém, thi chờ-vì-noi chuyện bình-dâng. Liệu hòai chờ-cho trẻ con chơi lúca, có-khi cháy nhà-dẩy!

Thê-thì Nghiêm-Phục muốn thế nào?

Ông-muốn trả-lại chuyên-ché.

Trong bức thư viết cho Hùng-thần-Nhu-angled ở tạp chí « Học-thuật » quyển 20, ông nói thế này:

— Bấy-chỗ thấy riêng của kế-bat-ninh này mà nói, thi-enh-lại phải chuyên-ché mồi-yêu. Không-thể thi-khôi-phục trật-lu-không-xong, còn-trông mong-phú-cường-fâm-sao-dược?

Áy, chính-thời này Ông đã-nhat nhéo với Tây-hóa, không-bảo-người ta phải-hoàn-toàn Tây-hóa « hứ-trước, mà-cũng-hết » ché-bài coi-thông-vân-hóa là-truyền-của-nước-nhà. Hội-này Ông-có cái-luận-diệu không-thông-không-hô-bêu-nào. Ông-nói: muôn-cứu-với-Trung-quốc-khô-bợt-nguy-vong, phảm-cái-gi-torong-hop với-mục-dich-ấy, giúp-cho-thanh-trú-công-việc-ấy được-thi-lai-nên-theo, nén-lâm, bắt-ké là Đông, là-Tây, là-kim, là-cô, là-di-dịch-camin-thú mà-có-chỗ-hay, là-cũng-phải-bắt-chước, chư-không-niên-ché.

Thê là đối với Tây-hóa, đến đây-trường-ho Nghiêm-mới-biết đòi-gọi là thòi, chưa-thết quyết-liệt. Đến-trận-An-chiến 1914-về-sau, Tây-hóa với Ông-mới-thái-như một-có-nhân-tinh-hì duyên, chẳng-những-doan-tuyệt-thuong-yêu mà-thôi, lại-còn-thù-nghịch-nhà-là-khác.

(còn tiếp)

BÀO TRÌNH NHẤT



## Hội-nghị giáo-khoa toàn-quốc

do Hội-Truyền-bá Quốc-ngữ  
tổ-chức tại Hà-thành

Sau-sau-năm phần đầu, hội-Truyền-bá Quốc-ngữ đã-huoc vao-một-kỷ-agnen moi, tức-là se-phai-thay-the-hien nhung-phần-chuong-trinh-chue-lam-dung: mo-lap-khap-thon-quê, xuât-bản-mách, báo, diễn-thuyet ve-nhung-diem-thuong-thuc, lap-binh-dan-lam-thien-v.v... Gap-vang-cac-tinh-thể-thuong-doi vi-co-tu-an-cua-san-soc-va-chinh-phu (quan-Thống-so-Sắc-ký-vua-thong, tu-chu-cac-quan-dau-tinh-men-giup-dot-Hội-de-tru-nao-thai-hoc cho-danh-hung-der-may-chong), Hội-muốn-huân-dip-kho-sch-rong-pham-vi-hoat -dong va-tru-tinh-met-chuong-trinh-bài-tru-nan-thai-hoc trong-mot-thoi-gian-ngan-ngan.

Bối-với-tinh-thể-mới, phai-có-phuong-phap-moi. tuy-chua-nói-ra, nhung-hầu-hết-chung-phan-tu-hang-hai-trong-Hội-de-đem-om-cái-hoá-bảo-là-có-một-cuoc-hoi-hop-dù-lát-cá-các-del-biêc-cá-cuối-de-thao-luân-về-một-phuong-cham-hanh-dong-rão-riết, ngô-hầu-nhưng-sự-nô-lực-và-sự-hi-sinh-của-Hội-T.B.Q.N. dem-lai-những-kết-quả-ruc-ró-hon-trước.

Cung-một-chi qui-quyet-ay, Hội-Bắc-ký đã-xin-phap-tu-chuc-vao-hai-ngay-29 và 30-juliet-sắp-tu-tai-hội-quán-Hội-Vân-Dong-Vi-Nam (Cercle Sportif Annamite) & phò-Charles-Coulier. Hồi-đó, một-Hội-nghị Giáo-khoa toàn-quốc có-một-Hội-T.B.Q.N. Trung-ký và-cá-những-top-day-theo-quy-cô-Hội-ho-Nam-ký-ở-Mêa-Lào-tu-tu. Mục-dich-Hội-nghị là:

1. — Thát-chết giây liên-kết, thán-ai-giữa-các-giao-vien, tức-là-những-phân-tu-tốt-yếu-nhất-trong-Hội.

2. — Trao-dổi-những-kinh-nghiem va-sáng-kien-vi-cách-tu-chuc, và-phép-su-pham. Đó-là-một-tu-ming, châng-phái-nheng cho-các-giao-vien-nam, nêu-hàng-so-vi-o-các-dong-chi-kháp-ba kí-có-một-tinh-thần-dám-tham-và-một-sự-nuot-dòng-quy-cô-và-duy-nhất-de-mau, đì-dem-sự-thanh-công, mà-là-chung-cho-toàn-thể-quốc-dân-dang-trong-chò-chung-cuoc-nhau-cao-han-chang, đê-thực-hien-những-việc-cái-chắc-hé-trong.

Tất-cá-quốc-dân Việt-Nam đều-hội-phong-chó-kết-quả-cuoc-Hội-nghị; lão-lớn-của-chien-si-bốn-phuong, và-tin-ràng-Hội-nghị sẽ-mở-cho-Hội-Truyền-bá Quốc-ngữ một-kỷ-agnen moi, trong-công-cuoc-xây-dung-nền-nông-tu-lai.

# TRUYỆN NGƯỜI HÀNG XÔM

TRUYỆN DÀI của NAM-CAO  
(Tiếp theo)

Mẹ Hiền vội chạy ra...

— Giùi đây, bà?

— Đấy, chí xem con chí đánh con tôi mù tịt một mắt rồi! đây nay! Con tôi!..

— Khô quá! Mắt cho con với cái! Nó chạy đâu mất rồi? Hiền ơi!..

Thịt gọi luôn ba tiếng Rồi thi gác:

— Hứ ba hứa bảy via thằng Hiền, may di ché! Đè đầu thi về; may làm khờ tao thế này! may chết ngay di cho rồii!..

Hiền ngồi im, ngứa không dám gãi. Mẹ nó đòi giọng, nói với bà Ngã:

— Thôi, bà bình tâm vậy. Sinh con ai nỡ sinh lèng? Bố mẹ sinh con, giờ phu iinh. Không phải là tôi đẻ con ra, không dạy; nhưng phu cái đứa nó hư, thi biế: làm sao được?

— Nó hư! nó hư! chí nó đánh bố nó, nó đánh mẹ nó, chí đánh con người ta, người ta chử xéo nó ráo.

— Thịt bà muốn làm gi nó, chí việc làm! Trè con, ai biết đứa mà gift nó. Nó đathé, sao con bà còn chơi với nó.

— Con tôi không chơi với nó!..

— Thủ thi làm sao nó đánh con bà được? Yết tình con bà có trêu ghẹo gi nó, nó mới đánh con bà được.

— Con tôi làm gi nó? — Läm gi thi bà hỏi con bà ấy.

— Tôi hỏi nó thi nó bảo nó chử trêu ghẹo thằng gi Hiền cả; Nó chỉ bảo thằng Hiền rằng:

— Tao không lấy máy dầu!.. Thắng Hiền mời bả nói: emay không lấy máy dầu lấy chó là Nò bò; tao chả phải lấy chó, tao cũng chả phải lấy máy, tao chả lấy ai, tao chỉ đê tao chả hoang thai...»

Bà nói oang oang, co ý cho bao nhiêu người & chung quanh được cung nghe. Mẹ Hiền vội nói lắp đi:

— Thôi! thô! thô!.. Không việc gì phải lầm điều!.. Con tôi không phải thi tôi xin bà. Rồi con bà thuộc thang hồi bỗng náo, tôi xin già. Thế là được, chử gi? Đến khiếp!

Bà Ngã ơi:

— Khiếp là khiếp làm sao? Cen tôi nó thích chửa...

— Không ại không ại!.. Thôi, tôi đã xin bà rõ mài.. Bà còn phải nói gì! Bà vè...

— Ấy là tôi bảo con tôi nó thích chửa hoang...

— Khohn nạn! bà vè di, Hay là bà muốn lấy tiền đến ngay bây giờ?

— Tô chả thèm. Cố điều cung phải nói với tôi đến phải. Ké nói còn có người nghe, chử...

— Ô hay! thi tôi đã xin bà đây thôi?

Bây giờ bà mới gióng con vè. Hiền vẫn không dám rời chỗ nusp. Mẹ Hiền quay vào nhà, bão cai Minh:

— Ngay! bực minh chối được. Không tym được chỗ nào khác mà ở, con ở đây với những nái nò này, bức quá! Hơi một tí là làm ngán xi!..

— Còn phải nói!

— Mả con minh thi con nợ. Vừa hôm nò, bả cù hàng xén ngoài kia mách: nó tung đòng với con bà àa trộm lắc!..

— Cú đê vậy rõ nó hỏng. Phải cho di học di mời được. Đề tôi hỏi giáo Toán xem sao? Nết hồn chia, thi minh gửi thắng Hiền ăn ở luôn ở đấy, nhớ hồn dạy...

— Chỉ sợ thắng Hiền không chịu.

— Không chịu thi đậm vào xác nó! Nhòn bằng ấy mà bảo không nghe, cứ đánh cho chết!.. Va lại, lại còn cái này nữa...

Cai Minh thi thầm nói nhỏ. Mẹ Hiền cũng nói thầm đậm lại. Những tiếng xì xào kèo dài ra khá lanh. Hiền cố nghe nhưng không nghe rõ...

Hiền tam xong, đang mặc quần áo, thi mẹ tát trùi chạy về...

— Nhanh lên!.. Đã xong chưa?

— Tám xong rồi, nhưng quần áo thay ra chưa giặt.

— Cú đê đấy rồi mẹ giặt. Cái cút áo vào, rồi di dẳng này với mẹ.

— Di đâu?

— Di dẳng này...

Biết rằng có hồi nưa cũng vò iich, Hiền lảng lặng di theo mẹ. Ra khỏi ngõ ngang, mẹ nó gọi xe...

— Sán xu lén Chùa Phủ...

Chùa Phủ? Hiền chưa tên đầy bao giờ, chẳng hiểu nó ở gần đâu. Mẹ nó định đưa nó đến

đây làm gi vậy?.. Lên xe rồi, thi mới nói rõ cho nó biết:

— Tao đưa mày đến nhà ông giáo cho mày học. Hôm qua tao đã nói với ông ấy rồi. Ông ấy hắng lồng cho mày trộ luồn ở nhà ông ấy, đê học hành cho tiện. Còn gi hơn có thày ở liền bên đê thày kèm? Ngu giót đến đâu, chắc cũng phải thành ra giố. Nhưng may phải châm thi mời được. Mả không được nghịch. Thầy giáo bảo gi phải nghe ngay. Luc noi với thày, thi thưa bầm hồn ho! Ở đấy mà lười hay lao lắc, thày giáo tri ngay, chử chả quen như ở nhà với tao đâu. Tao phải giàn trước, kèo đén lúc phải đón lại trách mẹ không chịu bảo...

Đường phố đang lắp nắp Người dì lấp rất nhiều. Anh em luồn lodem kêu: « ấp 1 ấp 1!.. Nhưng Hiền không đê ý nhín gl. Nô bận lo lắng ván vợ. Nô nghĩ đến thày giáo, đến cuộc đời của nó nay mai. Những lời giới thiệu của mẹ nó, không làm nó yên tâm chút nào...

— Nhưng nêu mày ngoan, thi thày giáo lại thật hiền. Ông ấy chẳng đánh một roi. Mắng, ống ấy cũng không mắng đâu. Mả ông ấy rất thương, Ông ấy cho mày ăn cảng một mâm, ngô cũng một gióng. À, mà nhớ: nếu tôi đến, ông ấy có bảo vào giường ông ấy ngủ thi phải rửa chân tay sạch sẽ, lấy guốc mà ới, nhé!

Hiền dụi đê hỏi khó:

— Thế tôi con không được về, hở mẹ?

— Không! phải ở đấy học bài. Vâ! lại vè thi xa lâm, mày không di được.

— Con di được...

— Không di được: mả!.. Xe ô tô, xe đẹp nó đê bếp giò. Với

lại vè làm gi? Tao di làm thi mày ngủ với ai?

— Ngủ với ông Cám.

Nay mai tao giọn nhà di chỗ khác kia mà ở đấy không chịu được.

Ở i đây chuyền di này là di hồn. Hiền sẽ chẳng còn bao giờ lợn về xóm Bài thơ nữa. Hiền thấy dâng khung. Nô nghĩ đến Cám. Nô nghĩ đến thắng Lộc, con Tiên Khổng nhưng nó không gân chúng

Những lời ấy khiến lòng Hiền dứt lại. Nô cảm thấy một than thương e cảm ngắn và đau khổ tiếc ra tự lòng mẹ nó đê thăm vào lòng nò. Tiếng nói của nò nó mềm yếu như tiếng khóc, và mắt mẹ nó rung rung nước. Nô cố nuốt nước mắt, đê lấy giọng bình tĩnh hỏi:

— Mý giọn nhà di phố nò? — Chưa biết. Mý cùa liệu. №ap ngừng một chút rồi thi tiếp:

— Có khí mý giọn di tinh khác.

Hiền sững sờ. Người đàn bà biết minden đê lời, thi chúa :

— Nhưng có ditinh khác thi cũng cùn lâu. Bao giờ đê, nụ tè đê đan trường xin phép thay giáo cho con vè đê voi mỵ...

Thị ngừng lại đê nhìn nhò nhắc vào rầy nhà bén bay trai, rồi bồng kêu lèn :

— Đây rồi, bác xe!.. Cái nhà ở bên trong cây bàng.

Xe ngừng lại, ghêch càng vào chỗ mệ Tiên vừa chỉ. Trống ngực Hiền bắt đầu đập mạnh. Mẹ, con bước xuống. Trong khi người dân ba trả tiền xe, thằng bé nhím cùn nhà mà nò đoán là una thay giáo. Đó là một cái nhà hai tầng, chẳng hồn mà hồn chẳng hể hồn mày cùn nhà liền bén. Nò tầm thường. Về đeo sác có 8 chì ở chỗ những cánh cửa màu cánh dán đầy những hình hìnhe phản xò nhòe nhợ, và tường quết vòi vàng đầy những chữ viết chí.

Qua cùn nhà dưới đây chung bùn ghê hố trò nhem nhuốc như một cái mặt lỗ, trèo một cái cầu thang dựa sát tường, mệ Tiên dâng Hiền lên một căn gác dày những sách. Sách xếp hàng như những cái giá gỗ đóng vào tường, sách xếp



mà lại có lồng nhớ tiếc. À! nò ân hận biết bao! Ân hận vì đã đánh con Tiên đau quá. Từ hôm ấy, con Tiên không ra khỏi cửa. Mất nó mù rồi chàng?

Mệ Tiên có vè cũng đang nghĩ ngợi gi. Thị bồng thò dài. Rồi thi chúa mieng, bảo con :

— Thôi! con a... Ở đâu cũng vậy. Mỵ xem ra ông giáo Toán cùn hiền lành, mà ông ấy lai cùn có vè con gi. Chắc ông ấy chả đê con phải khố?

thành công trên những bệ  
của những mặt hòn sách nằm  
lòng chồng trên những cái  
gương nằm sách ở bên kia  
còn ở cả rìa sắn gao. Người  
tiếng đang nói người đang gi  
nhai trong một số quay ra. Mẹ  
Hiền bảo:

— Chào cô!  
Trong lúc Hiền ấp úng thì  
chịo:

— Lạy bác a!

— Vâng chào bác!

Người kia buông chồng sách  
đang lục đồ ra, và đứng thẳng  
lên, nhìn mẹ, con Hiền một  
lúc. Rồi như chợt nhớ ra, y  
nhé kêu lên:

— Ài bác Minh.., Bác đưa  
cháu về?

Mẹ Hiền ngượng nghịu:

— Chúng tôi có lời thưa  
shyony:

Y gã đều hắng chúc cái,  
em và vâ :

— Ài dắt dắt dắt..! Hai  
bác đến với hồn qua.. Áy! tinh  
tôi như vậy đây: hay quên  
lâm. Ta được! cháu em o  
dạy với bác, bác dạy cho mà  
học. Họ với lão chưa. Minh  
biết chữ, cầm lấy quyển sách  
đọc. Cực, muôn viết gì viết  
được, sang, sướng, lâm! Cháu  
em thi h học không?

Mẹ Hiền đáp thay con:

— Thưa bác, có đây a!

— Ôi thế thi tốt lắm!. Bác  
rất yêu thích con thích  
học. Ài mà mời hóng chờ  
toi nha. Tháng Tam đâu rồi?  
Tam!

Chàng có đưa nhỏ thưa Y giao  
rồi lên. Mẹ Hiền phải bảo:

— Thưa bác, chuc di cho  
Tôi không khát.

— Vâng thế bác, đã mang đà  
quán áo cho cháu chứ?

— Chưa a; ngày mai tôi xin  
mang đến...

Im lặng một chút, rồi mẹ  
Hiền nói:

— Thưa bác, cháu đã đến  
đây, trâm sự nhỏ bác...

— Ôi cá ấy thi bác không  
phải lo. Được rồi! được rồi!

Ngừng một chút; y lại bảo:

— Tôi ở đây, chỉ có vội thấy  
một tớ. Thành thử nhà tuy  
chết mà hóa rong. Thêm một  
chân nữa, cũng còn rộng chán.

Còn cái sự là uống thì chỗ tốn  
kém ai là mấy. Bác, mìn gi  
cho cháu hàng mè vải, đồng  
thể nào cũng được. Giả nhiều  
thì tôi không dám lấy. Chúng  
tôi ăn xưởng xinh lầm. Cơm  
dua mồ, cháu ài được chứ?

— Bàn, được a, cháu vẫn ăn  
như thế.

— Thế thi tốt lâm. Sợ cháu  
quen ăn thịt cá...

Y cười hô hố. Mẹ Hiền cũng  
cười theo, rồi bảo:

— Thưa bác, con nhà nghè,  
con vẫn mâm mặn cùa có mà  
ăn là đặc lâm.

— Thị vẫn thế. Tôi nói đưa  
đấy a, là vor ta, cùng tung cá.  
Có là gí, hở hở?.. Tôi! thi  
cứu cùa ở đây với bác...

Mẹ Hiền biết đó là một can  
đầu khét. Tui dung lén, cứ  
nhìn coi..

— Thế i thế con ở đây..

Mặt Hiền ngó lên nhìn mẹ,  
đèn ống nước. Mẹ nó tròn mi  
mắt luồn máy cái. Rồi thi nói  
như một người mất via:

— Rõ! mai may lại đèn..

Mỗi Hiền phép phỏng một  
cái. Ngày nô phóni ra, khởi  
vào nhanh và mạnh. Tiếng nức  
nó thoát ra như người thò. Nó  
biết chặt lấy mẹ nó.

Ông giáo Tảo cười nhạt và  
chạy lại, nắm lấy hai vai nó..

— Ai lài khóc? Nhỏn rỗi thi  
phải đi học chứ! Bé em và  
hái cù và, mè cháu. Một vài  
bom.. ài quen ngay.

Mẹ Hiền giáng ra và chạy  
quảng cầu thang trong khi Hiền  
cứng quít như sợ hãi. Nhưng  
ông gian, rát hiền từ, bảo nó:

— Đừng có khóc! tau không  
đánh. Cù ở đây với tau, tau  
hương lâm Học trò tau, tau  
cố như con tau vậy; bởi vì tau  
không có con thi chung này; và  
con tau. Nhiều đứa chí ứng

đến vai này, chúng rõ cù  
thich học tau nua là.. Im!!..  
Ông vừa nói vừa xoay đầu Hiền

O-

Ở nhà ông giáo được ít lâu.  
Hiền nhận ra ông là một người  
rất là lồng. Ngoài những giờ  
day học, ông chỉ đọc sách.  
Ông thức rất khuya, đọc hết  
quyện này sang, quyền khác.  
Khi đó, biết ông đọc làm gì  
nhien deo he? Hiền đoán là  
ông bay, hứ lầm

Nó không đọc sách thi ông  
viết. Những lúc hiếu hoa và  
ngán ngủ, ông không đọc, không  
nhưng viết thi ông hút thuốc  
is, ống nhô thuốc vào một  
cái lầu, rất to, hổ phi phao.  
Điều thuốc cháy hết rồi, ông  
gỗ cái lầu xuống bàn còng cọc,  
rồi lại đặc lầu đặc khác. Thỉnh  
thoảng, ông nói môi mìn như  
một người điên mà nói rất to,  
rất hăng hái, với sối vùa bước  
hung hăng và đầu nó đâm đầu  
kia cù gác như một con hổ  
lồng lồng trong cu sá, hoặc  
đóng lì, nghịch chặt rằng cho  
hai cù xương quai nám bắt  
hắn lén, đập nát ta xuống  
bàn mà gầm lòn như muốn  
đanh ai hép di. Hiền sợ lầm.  
Nó không đâm hòn lén  
toi gác. Nô lùi quân, ôi dưới  
nhà với Tam. Tam thấy thế hí  
buồn cười lầm. Bé ngày mai  
đến, nó cũng đã hoàng sợ mồ,  
khí thấy chí lén cùi thành nô  
một miếng như vậy. Nhưng rồi  
nó biết: những cùa thính nô  
sẽ chẳng bao giờ nguy hiểm. Giả  
thứ nó cù lén gác vào lúp ấy  
ông giáo cũng làm như không  
trông thấy nó. Ông vẫn đập bàn,  
vẫn hục hặc, nhưng chỉ hục hặc  
một mình thế thôi. Chẳng động  
đến một sợi tóc ai bao giờ. Lam  
cho lài chia minh học nuen quá  
nêu, ngô, hứa như các ông lò  
ngô chử, mà nó thường nghe  
nói. Họ không đập phá. Họ chỉ  
gán gòn, dò hỏi.

(còn nua)  
NAM-GAO

25 Juillet 1947  
TÀI LIỆU VĂN HỌC  
SÁCH CỘNG HÒA VIỆT NAM

## VĂN MINH SỨ

TRONG BỘ « NHÂN LOẠI TIỀN HÓA SỨ »

### NGUYỄN BÁCH KHOA

Nhìn suốt con đường tiến  
hóa của văn minh loài người  
từ đời thái cổ đến hiện tại.

Đò tìm cơ cấu thành hình  
của các yếu tố văn minh như:

kinh tế, chính trị, tư tưởng,  
nghệ thuật.

Khem pha mối quan hệ  
giữa văn minh Đông-phuong  
và văn minh Tây-phuong.

TỦ SÁCH « TÂN - VĂN - HÓA »

HÀN-THUYỀN phát-hành

N° 71, TIEN TSIN — HANOI

HÀNG

## Văn Thiên Tường

Lược khảo và phê bình thành-thố  
của CHU-TRIEN



TAM-KÝ THU-XÃ  
No 64, AMIRAL SÉNÈS — HANOI

Một trung-thần quái-di đội Tống

Là tác-giả bài chính khi ca đã trô  
nén bài-hà ở trên văn-dân nước

Truk

Một tu-tuồng cung-dần hùng-liel  
giữa hai phong-trào dù-nát.

TỦ SÁCH NGÀI MỚI  
BÁI - HỌC THU - XÃ trình bày:  
và phát hành:

Văn-học và Triết-huân

bà Mộng-sơn qua three-trung của xã-hội Việt-Nam  
tao già phê bình và ngữ-cửu về phong-nhân  
nguyễn Bô-chánh linh son-tý. Phản-đi  
nhất là văn-truyện-kiều-cu, lời văn-nghìn  
chuyển lừa-loại, ý văn-thâm-thuy, thành  
giáo. Phản-tho hai gồm có những bài dịch  
nhưng ứng với triết-thuật hàn-hoa trong văn  
học - Trung-hoa, như Quay-khoa-hiale của  
Hà-Tiêm, Văn-Linh-Hiech-nha Trung-hoa;  
Lê-Du, Hoàng-nego Phacu, Trần-trung-Kim, Phan  
duy-Khoa, Bùi-Kỷ, Đoàn-phu-Tu, Nguyễn-Ju  
Ngo, Nguyễn-Xuân-Sab, Pham-van-Phu, Nguyễn  
Cao, Nguyễn-Tu, Giả-Spin

Sách xuất bản:

KHÔNG-GIẢO VỚI ÔNG BAO-DUY-ANH

Nghiên cứu của Nguyễn-xuân-Diem

VĂN-CHƯƠNG VÀ XÃ-HỘI

Nghiên cứu của Lê-Trung-Danh

VIỆT VÀ SONG

Nguyễn-xuân-Sab

Còn mứt H. — M. T. T. P.

Giai-đoan-nu-huynh-nu-Ngô-Đinh-Mien, giá 1p.50

BAI-HOC THU XA

182, Henri d'Orléans, Hanoi

Giai-đoan-Lê-Ngô-Đinh-Clu

Một xuât bǎn :

# Trung - quốc - sứ - lược

của PHAN KHOANG

Một bộ sách rất quý của tôi thấy mọi người mua bán kinh cát chấn - nguyên văn - minh tôi có của A - Đông. Sách dày ngọt 800 trang in lâm 2 loại : Loại thường bán 6000 cuốn 0p47. Loại đặc biệt 150 cuốn 0p80

Thư và ngân phiếu gửi về  
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

NÉN HÚT THUỐC LÀ  
**BASTOS**  
NGON, THƠM  
Giá... . . . . . 0\$19

Trường học, công sở, nhà buôn chỉ nên dùng mục

## MAGNIFIC

và, giấy, sổ sách rõ ràng, đẹp

Nhà chế - tạo : M. NGUYỄN - HUY - KÝ  
60 HUỐNG MẠCH - MAI - HANOI  
còn đại lý khắp Đông - Dương

## Thuốc mạnh sâm nhung

Chuyên trị bệnh đi-tinh, không-tinh, ho-hình, súc suy lão-tinh, thận-điền, và  
một số khác, đau lưng mỏi gối, dùng 10-20g  
thuốc này, đỡ đỡ 10-15 phút 0p50

Bán tại hiệu thuốc : THÁI - CÔ  
61 HUỐNG MẠCH - HANOI, khai trương ngày 10-12-1941

AUTORISÉ PUBLICATION CREÉE ANTERIÈUREMENT À LA  
DATE DU 13 DÉCEMBRE 1941

Edition hebdomadaire du Trung-Bắc Tân-Vân  
Imprimé chez Trung-Bắc Tân-Vân  
16 Rue de la République - Hanoï

HỒNG cù vẫn - đè gi.  
HỒNG cù thư hay vẫn,  
HỒNG cù lúc nào,  
HỒNG cù nhiều hay ít.

Viết được bài đó là nghệ-thuật lát lạc..  
Ai muốn luyện nghệ-thuật xin viết thư  
Ông Đại-Nhân — 104 Phố Huế — Hanoi

CÁC GÌH-DÌNH NÊN DÙNG THUỐC

: mía ĐẦU DÀ DÂY  
giòn HO GÀ

## ĐIỀU - NGUYỄN

Tổng-cục: 125 Hàng Bông, Hanoi  
Đại-lý khắp: cõi Đông - pháp

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƠM MIỆNG  
vì dùng:  
thuốc đánh răng

## GLYCERINA

## Đầu Nhị - Thiên

Trị bách bệnh. Một vỉ 0490  
NHI - THIÊN - DƯỜNG - DƯỢC - PHÒNG  
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Telephone 849

## BÚT MÁY, HAWAIIAN

Có máy điện khác thêm tên  
Gia - Teppe - thêm 1p00 cuốn recommandé.  
Ở xa gửi nửa tiền trước, còn gửi ert.  
MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

NGŪC BĀU, NGĀT MŪI, SŌT  
NÓNG, BĀU MINH NĒN DÙNG!