

NGUYỄN DÂN VƯƠNG CHỦ TỊCH ỦY



# Đông-pháp bốn năm qua với quan Toàn-quyền J. DECOUX

20 Juillet 1940 — 20 Juillet 1944.

Bốn năm trời trôi qua.

Bốn năm trời, con thuyền Đông-Pháp từ-từ xuôi dòng thuận gió, và sự bình an nhàn-tay chèo lái khôn-khéo, chắc-chắn của đô-đốc Jean Decoux, thượng-sứ Pháp tại Thái-binh-dương.

Khắp bốn phương khói lửa mịt-mùi. Bầu trời lờ-lờ đục. Sóng gió gầm thét hãi hùng. Cuộc chiến-tranh thế-giới thảm-khổc, ác-liệt hết sức.

Duy-xứ Đông-Pháp nhở chánh-sách ngoại-giao khôn-khéo, tài-nội-trí của quan Toàn-quyền Decoux, trong bốn năm nay, nghĩa là sau khi ngọn lửa chiến-tranh bùng cháy, xứ Đông-Pháp được may-mắn đứng ngoài vòng, dưới bầu trời tuy không được hoàn-toàn trong-sáng, song không đến đên tối ngòm-ngòm như hầu hết các xứ khác trong hoàn-vũ.

Nay nhân dịp kỷ-niệm đệ-lữ chu-niên ngày đô-đốc Decoux tới trọng-nhận xứ này, tiếp-lục chánh-sách của các vị Thủ-sư đô-đốc xưa, chúng ta thử quay đầu ngoái-bưới, dường-dâ qua, xem trong khoảng bốn năm trời xứ Đông-Pháp đã được nhở những gì? chánh-sách đó.

Trừ một vài cuộc ném bom quấy rối sự yên-tĩnh của các thành-phố lớn, Đông-Dương vẫn là một nơi có bóng cây đậm mát trong bối sa mạc



khó-khan. Tuy ở trong tình-thế khó-khăn, chính-phủ vẫn hết sức theo đuổi công cuộc cải cách theo các nguyên-tắc quốc-gia cách-mệnh của Thông-chew Petain. Việt-phục-hưng nền đạo đức đã thực-hanh bằng cách truyền-bá các nguyên-tắc cốt-yếu trong cuộc quốc-gia cách-mệnh. Các nguyên-tắc đó so với các tập-quán của nước ta cũng không khác mấy.

Chính-phủ lại lo mở mang về văn-hóa và học-chinh bằng cách mở mang việc học-chinh từ ban cao-dâng: lập trường Cao-dâng khoa-học, lập Đông-Dương học-xá, phục-hưng nền học-cô-diên Viễn-đông, mở thêm các trường kĩ-nghệ thực-hành, các trường tiêu-học trong các làng, kiêm-đuyệt những sách nhằm-nhí vở-ich và khuyến khích việc ăn-hành những sách có-ich.

Ta không nên quên những công-cuộc hoạt-dộng về thanh-niên và thể-thao ở khắp mọi-nơi trong xứ Đông-Dương và việc lập ra trường Cao-dâng thể-dục và tổ-chức thanh-niên Đông-Dương.

Về phuong-dien xã-hội và kinh-te, ta có gặng-cũng rất đáng-čứu-ý. Việc cần-thiết và có-ich nhất là việc mở-mang kĩ-nghệ và tiêu-công-aghê, tìm và chế-ra nhiều chất-dẻ-thay những chất-bị-thieu-thốn, mở-mang và sửa-sang các thành-phố lớn như Hanoi,

## THỐNG - CHẾ PÉTAIN ĐÃ NÓI :

« Nhờ có bài trận mà mỗi đồng-tâm của quốc-gia được thắt chặt; chúng ta sở dĩ quay quẩn để tìm sự bảo-vệ chung. Sự gắn-gụi đó, au-chết-tu-nhiên, là hi vọng nâng đỡ nhau trong cuộc phục-hưng. Nhưng Quốc-gia Cách-mệnh còn phải cần sự thống-nhất của nước Pháp ».

Nam-quân, và Saigon, Chợ-lớn; tiếp-tục các việc đại-công-tác như đường sá và việc dẫn thủy-nhập-diện. Chính-phủ lại tìm hết cách bả-trữ « chợ-de » và đặt thè-lê nghiêm-ngặt trong việc buôn bán thóc gạo để tránh nạn lầu-cơ-trục-legi.

Viec xã-hội cùu-tổ-cử được săn-sóc chu đáo. Đáp-tiếng gọi của quan Toàn-quyền Decoux và các ban cùu-tổ, người Pháp, người Đông-duong là không phản-hiện chủng-tộc, hăng-hái dũng-tay vào việc nghĩa. Cái tinh-thần trong-tró đó dù tố rõ sự liên-lạc giữa các xứ trong liên bang Đông-duong và sự thân-mến giữa những người cùng sống trên bán-dảo này.

Tinh-thần hợp-tác và đoàn-kết đó, mới đây, nhân cuộc kinh-lý mấy tỉnh Trung-kỳ trên con đường từ Dalat về Hanoi, đô đốc Decoux đã lấy làm hài-lòng nhân thấy rõ-rệt. Ngài đã tỏ lòng ngợi khen lòng trung-thành của dân-chúng Việt-Nam tới hoan-hộ. Ngài suốt dọc đường và cảm-tạ đúc Đại-Nam Hoàng-đế cùng các quan Thượng-thú chánh-phủ Nam-triều đã thành-thực công-tác, giúp Ngài đạt được kết-quả theo nhu ý muốn. Chánh-sách Pháp-Việt đề-huệ, đã được thực hiện một cách trống-thầy.

Những người Nam có chán-lại thực-học đã được chánh-phủ tuyên-chọn bổ sung những chức-vụ cao-cấp quan-trọng trong các tòa các sở; các chức áy xưa bay vẫn dành riêng cho người Âu. Có thể nói không bao giờ nhân-tài Việt-Nam được trọng-dâng bằng bấy giờ vậy.

Có lẽ muốn ghi cái công án lo-tát của đô đốc Decoux đối với xứ này trong những lúc khó-khăn, ngày 23 Juillet năm ngoái (1943) Hoàng-đế Bảo-Đại và Nam-triều đã tặng phong Ngài trước Phò-Quốc-Vương, là trước cao-qui nhất của Nam-triều.

Tóm-lai, trong bốn năm qua, nhờ tài kinh-bang tể-thể của đô đốc Decoux, xứ Đông-Pháp vẫn được yên-đu sống và tiến-bước, vững-vàng tin ở vận-mệnh và ở tương-lai.

Thư-xã Alexandre de Rhodes mới xuâ-bản:

NOUVELLE TRAITEMENT

du

## Kim - Văn - Kiều

của M. R.

Một bản dịch Pháp-ván lột-bết tinh-thần cuốn « BOAN TRƯỞNG TÂN-THÀNH », một cuốn sách quý cho bạn yêu thơ yêu văn. Bản in mỹ-thuật có hàn, dày 160 trang, khở 17 x 23.

Bản thường 3p00, nhà xuất bản 3p50  
Bản giấy Đại-la 1p00, nhà xuất bản 1p00

## LÊN CUNG TRẮNG

TRÚC-DYNH dịch thuật  
của JULES VERNE

Dày 220 trang, khở 17 x 23, bìa 3 màu và  
26 bức phù-hảo của MẠNH-QUÝNH, vé  
bản thường 4p00 nhà xuất bản 4p50  
bản giấy Đại-la 1p200 nhà xuất bản 1p00

Tổng phát-hành MAL-LINH  
N° 21, RUE DES PIPES — HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

## Một Mồi Tinh

của cụ Phạm-huy-TOAI — Giá: 3p00

Cuốn Một Mồi Tinh của cụ Phạm-huy-Toai, nguyên Bô-chinh « Lai-Son-Tây ». Phần thứ nhì là văn-truyện-khoa-cu, lời văn ngắn, chuyện-lu-tu, ý văn-thúy, thư-mạo. Phần thứ hai gồm có những bài-tịch những ang văn-thiền-khai-bí mỗ trong văn-hoc-ô Trung-hoa, như Quy-khoa-« Lai » của Đào-Tiếm, Tiểu-Xích-Bich-Phu-của Tô-đông-Pha, văn-văn, có tu-vi chí-nhà, và dịch ra the-nôm. — Một Mồi Tinh là một cuốn văn-kết-tiết, rất hiếu-có trong văn-hoc-ô đất nay.

BÁY BÓNG LÚA LÉP  
tác Hoa-Mai số 40 — của NAM-CAO — Giá 3p00

HƯNG - ĐẠO - VƯƠNG  
tác Hoa-Mai số 41 — của Tiểu-Lang — Giá 3p50

SẮP CÓ BẢN:

Câu Chuyện Văn-Học  
của THIỀU-SON nhà xuất bản 4p00

NHÀ XUẤT-BẢN CỘNG-LỤC — H. S TAYOU HA 01

## CUỘC ĐẠI TẤN-CÔNG MÙA HÈ CỦA HỒNG-QUÂN

# Số phận chiến-tranh ở Âu-châu sẽ định - đoạt ở phía Đông

## CHƯ KHÔNG PHẢI Ở PHÍA TÂY?

Theo một lin-võ tuyển diện Đức, dư luân quốc dân Anh trước khi bắt đầu cuộc hành binh lâm-lao của đồng-minh ở Normandie vẫn đặt nhiều hi-vọng vào mặt trận thứ hai để kết liễu chiến-tranh ở Âu-châu, thi này đã thay đổi hẳn. Trước những trắc-lực ghê gớm mà quân đồng-minh đã gặp ở mặt trận Normandie, trước cuộc kháng chiến vô cùng kịch liệt của quân Đức dưới quyền chỉ huy Thống-chef Rommel và trước cuộc tấn công chậm chạp của quân Anh, Mỹ (quân cảng Cherbourg) mà Anh, Mỹ định chiến ngay mấy hôm đầu sau ba tuần lễ chiến tranh đã đội mõi bị (hết-thứ), dư luận người Anh đã phải công-ranh-rặng « nỗi chiến-tranh ròn » đây sẽ kết liễu ở phía Đông nghĩa là ở mặt trận Nga Đức chưa không phải ở phía Tây Âu như người ta vẫn tưởng.

Người Anh đã dựa vào những điều gì mà đám két-luân như thế? Chúng ta thử đem so sánh tinh-hình các mặt trận ở Âu-châu hiện nay để xét xem điều dự đoán trên này có thể nào?

Không nói chiêc các đặc-giá đều phải công nhận rằng mặc rận Đông-Âu hiện nay là mặt trận quan-hệ nhất cả về chính-trị và quân-sự. Nói riêng về quân-sự thì không những số quân và chiến-cu của hai bên Nga, Đức đều ra mặt trận nhiều hơn, mặt trận rộng lớn hơn mà kết quả của các cuộc chiến đấu cũng quan-hệ hơn. Cả xem những con số sau nay về sự thiệt hại của Hồng-quân trong hơn ba năm chiến-tranh vừa qua thì ta đã rõ các cuộc chiến đấu ở mặt trận phía Đông ghê gớm, kịch-liệt là nhường nào. Theo một lin-cuối Hango Transocean (Đức) thì Nga thả-nhận rằng số quân Nga thiệt hại từ khi bắt đầu chiến-tranh đến nay là 5.300.000 người cả từ trận và từ binh-mời nói có một phần ba số thiệt hại tất cả vì riêng số quân bị bắt làm tù binh đã có tới 5.650.000 người. Còn về sự

thiết-hại về chiến-xa, đại-bác và phi-cơ, phảng thông-tin chính-thức của Nga cũng chỉ-thứ nhặt có một nút. Theo tin Đức thì trong ba năm chiến-tranh, Nga đã mất 93.420 chiến-xa, 88.640 đại-bác và 57.984 phi-cơ (lin-nay 26 Juin 44). Cứ tin trên nay thì số quân Nga vừa từ trận vừa mất tích vừa bị bắt-lâm-tù binh-trước cuộc đại-tấn-công mùa hè năm nay có tới 16 triệu người nghĩa là gấp hai lần số cả xứ Bắc-Kỳ ta và bằng 2/3 dân số cả xứ Đông-Pháp. Từ xưa đến nay chưa từng bao giờ thấy nhường số thiệt-hại về chiến-tranh lâm-lao và ghê-gớm đến thế!

Tinh-hình mặt trận Đông-Âu sau cuộc đại-tấn-công: mùa Đông 1943 — 44

Sau trận đại chiến Stalingrad vào cuối năm 1942, Hồng-quân mới bắt đầu « rõ-lực-luồng » của mình và từ đây đã lấn-luồng khắp-phục lại các đất đai đã mất trong 18 tháng chiến-tranh đầu tiên. « Dưới các trận cuồng-phong từ miền đông có mènh-móng của Nga thời vào Âu-châu », quân Đức phải dần-dần rút-lai, bỏ-lại sau lưng nhường miền kinh-thanh Vinh, sầm-uất, nhường miền đồng-bằng rất phì-nhiều và trù-mật. Bộ lồng-tu-lenh Nga đã lẩn-luortality-thanh các chương-trình lấn-công để đẩy-quân địch ra ngoài biên-giới nước-nhà.

Bắt-dẫn-là cuộc giải-vây cho kinh-thanh Mac-iu-khoa lây-lại các đường giao-thông từ Mac-iu-khoa đến Leningrad rồi đến cuộc khắc-phục-lại xứ Caucasus, miền kinh-thanh Donez, miền-sông Don, miền-bán-biển giời

Crimée, miền Ukraine và miền Belarus, miền Ukraine của Ba Lan và cuối cùng đến cuộc giải vây cho thành Leningrad, cuộc tấn công sang Phần Lan và hiện nay là cuộc đại tấn công mùa hè 1943 đã lây lại dài da miền Vistula & miền thượng lưu, trung lưu sông Dnieper, ở trên sông Béthune và miền Baltic-Nga.

Nếu ta chịu khó nhớ lại lịch sử chiến tranh và hồi sinh năm 1943 và đầu năm nay thì ta sẽ thấy mà trận Nga-Đức hờ đó, sau cuộc đại tấn công mùa đông của Hồng-quân Nga không với mặt trận bấy giờ.

Trong suốt mùa đông 1943-44, Hồng-quân đã luân luân khởi cuộc tấn công ở phía Nam mặt trận. Trước hết là ở mặt trận Caucasus, quân Nga không quản đần sự thiệt hại về binh lính và chiến cụ đã đánh một cách eo hẹp, đến sát chân giáp núi Carpathes chạy dọc theo biên giới xứ Besserabie, nước Lô-mâ-nia và là biển giáp Nga-Lô hồi năm 1940 và 1941 trước khi xây ra đường sắt liên thành giáp Nga và Đức. Một trận đánh quan trọng nhất Baltii, Chinisau và đến tận bờ Hắc-hải ngay phía bắc cùa sông Danube. Về phía Bắc Hồng-quân sau khi giải vây cho Leningrad, lại tiến được lối miền hải cảng Narva, một hải cảng lớn của xứ Estonia, trên bờ phía Nam vịnh Phần Lan gần biển - giờ là Nga. Kết quả cuộc đại tấn công mùa hè 1943-1944, Hồng-quân không những đã lây lại được cả miền Ukraine một phần lớn dài dai dà nốt trong hai

mảnh đất và cũng trong 160-170 ngày Huynh năm 1941-1942, ở khu vực hồ Nga, mặt trận, lại còn tiến sâu được vào đất Lô, phía Nam Ba Lan, đến tận chân giáp núi Carpathes và biên giới Hung-gia-ly, Diện tích những khu mìn Hồng-quân chiếm lại được trong cuộc đại tấn công mùa đông đó có tới mấy ngàn cây số vuông.

### Bối cảnh đại chiến công mùa hè năm nay

Hết mùa đông 1943-44, Hồng-quân làm dinh dưỡng tấn công do ai trong 170 lô. Thời kỳ tạm nghỉ này kéo dài suốt 2 tháng April và Mai. Trong hồi đó cả Nga và Đức đều đang thi đấu để lập trung quân đối và sửa sang chiến cụ. Khắp mặt trán chỉ có những cuộc hành quân tàng hình-phương.

Bên 6 Juin, quân đồng-minh Anh, Mỹ đổ bộ ở Normandie miền bắc Pháp. Một tuần lễ sau, ngày 11 Juin, Hồng-quân bắt đầu tấn công ở phía bắc trên mặt trận Phần Lan. Cuộc tấn công là chỉ sau môt hôm thi lán rộng khắp miền bắc mặt trận từ Leningrad đến bờ bắc Hắc-hải đương.

Các sư đoàn Nga dưới quyền chỉ huy của đại tướng Gorovor đã chiến thắng ngay trước phòng tuyến Mannerheim, ở đặc điểm giáp phía Nam Nga- Phần Lan và Phần Lan-đến bờ hồ Ladoga. Ngày 20 Juin thì Hồng-quân chiếm thị trấn Viborg trên đường xe lửa Leningrad-Helsinki và ở phía Bắc phòng tuyến Manerhein cách đó 50 cây số. Từ Viborg, quân Nga chia làm hai đạo cứ tiến đến Helsinki kinh đô Phần Lan nhưng hiện đang gặp phải cuộc kháng chiến rất mãnh liệt của quân Phần Lan phi-quân Đen giáp sục. Một lô giao tiếp theo bờ bắc còn một đạo thi tiến ở phía Tây Vuokson theo con đường từ Leningrad đến. Trong 10-12 Aunus ở giữa hai hồ lớn Ladoga và Onega, trước khí quân Nga tấn công, trên tuyến chạy dọc theo bờ biển

quanh Sôlde con sông nối biển nam ngay bờ hồ lớn kia và đường xe lửa đi Mourmansk. Các sư đoàn Nga ở dưới quyền chỉ huy của đại tướng Meretikov tiến đánh trong khu này, ngày 21 Juin đã vượt qua sông Svir, lôp được một cản cứ ở bắc ngang con sông đó ở một địa điểm cách Lodeigny-Polsk về phía tây, Hồng-quân đã lần lữa lôp chiếm được các thị trấn Podporoje ở trên sông Svir ách hồ Onega và phia tây đó 40 cây số là Petrozavodsk, là thủ đô xứ Carelia thuộc Phần Lan, một thị trấn quan hệ ở trên đường xe lửa từ Leningrad và Volochok đến tận hải cảng Mourmansk trên bờ Bắc-băng đương gần biên giới Phần Lan. Chiếm được Petrozavodsk (45.000 dân) là lối ngắn hở Onega, cách Leningrad 480 cây số về phía Đông-Bắc, quân Nga đã kiểm soát được cảng cá ở Aunus và con đường xe lửa đi Mourmansk. Hồng-quân lại khởi cuộc tấn công cảng ở phía bắc hồ Onega và đã chiếm được hai nhà ga Perguta và Medvejte-Gorsk trên đường xe lửa Mourmansk.

Ngày 25 Juin Hồng-quân bắt đầu tấn công ở khu giữa mặt trận trong miền Bộ Nga. Trước hết là cuộc tấn công đó chỉ ở trong khu Vitebsk đến Mozyr trên một mặt trận dài 150 cây số. Nhưng sau mấy hôm cuộc tấn công đã lan rộng thêm từ Polotsk đến Stolin và đến cảng Kovel ở phía Nam mặt trận trên một khoảng ngồi 100 cây số. Chỉ sau một tuần lễ, Hồng-quân đã chặn đường trước nam chinh trong phòng tuyến của quân Đức.

1/4 miền tây bắc Vitebsk, các sư đoàn của đại tướng Nga Bagranian đã bắt đầu đường xe lửa Vitebsk-Polotsk vượt qua sông Dvina và cắt đứt đường Vitebsk-Lepe. Đầu quân này đã chiếm được Polotsk.

2) ở phía Nam Vitebsk, đạo quân của đại tướng Nga Chernyakhovsky đã bắt đầu tiến về Lida và bắt đầu phong tỏa

**ĐA BẢN KHẮP ĐÔNG-DƯƠNG CUỐN LỊCH-SƯ TIẾU THUYẾT GIÁ-TRỊ CỦA HÀI RĂNG**

## DU'ÓI BÓNG CÓ' SON

Mỗi tài liệu quý giá của tất cả người Việt-Nam muốn ôn lại quốc-sử, Sách mìn rất cần phẩn. Gần 300 trang, khổ rộng 13 x 22. Giá đặc biệt 4.000.  
(Số sách có hạn).

CƠ HỘI HỘI:

**Gió Bụi Kinh Thành**

Tập-thuyết của Cầm-Ái - Giá: 1.000

**NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260**



đường xe lửa Vitebsk-O sáu và liên lạc với  
đạo quân của tướng Bagranyan và vay hòn  
đạo quân Đức giáp thành Vitebsk có lối bùa  
đoàn. Đạo quân này đã lần lượt chiếm Vitebsk  
Orsha, qua qua sông Berezina và tiến đến  
Minsk.

3) Một đạo quân Nga đã chặn đường phòng  
ngự Đức trong miền Babinovich hôm 25  
Julin trên đường đi Vitebsk phía bắc Orsha.

4) Một đạo quân Nga hành động ở phía  
tây Mogilev vượt qua sông Pranya và sau  
mấy hôm chiếm được Mogilev, tiến về phía  
tây chiếm được hai thị trấn quan hệ là Bro-  
bruisk trên sông Berezina và Slutsk phía  
Nam Minsk.

5) Từ 25 Julin đã có, cuộc đại tấn công của  
Hồng-quân đã lan sang miền Nam trong  
khu Rogatchev và Slobin. Một đạo quân Nga  
sau khi vung qua sông Dniepr cũng tiến về  
phía Brobruisk.

Ngày mùng hòn đầu đã có tới 80 sư đoàn  
quân Nga và vào cuộc tấn công mùa hạ.  
Bốn trung tâm điểm cuộc chiến đấu là Vitebsk,  
Telsa, Mogilev và Brobruisk. Hồng-  
quân tiến về khắp mặt trận và tiến khá  
nhanh. Trong ba hôm đầu ở khu Brobruisk,  
quân Nga tiến được tới 80 cây số về phía  
Tây. Hồng-quân đem ra mặt trận rất nhiều  
cuộc xe, lượng pháo và phi-cô. Thực là một  
mặt trận đánh bằng chiến-cụ và cung kích-lựu  
trước đây nay chưa từng có. Trên một mặt  
trận dài 800 cây số từ Polotsk tới Bobruisk,

Sau một tuần lễ tấn công vào ngày 1er  
Juillet, Hồng-quân đã chiếm được nhiều thị  
trấn lớn và ba đạo quân Nga đều tiến cả về  
một mục đích là Minsk, thủ đô nước cộng  
hòa so viet Bạch-Nga, một nơi có nhiều  
đường xe lửa và đường bộ qua lại. Minsk  
ở trên đường Warsaw — Mac-tu-khoa.  
Khi quân Đức tấn công vào đất Nga  
ở miền Minsk cũng đã xây ra một trận  
rất lớn làm cho Nga bị thiệt hại rất  
nhất quân lính và chiến-cụ. Đạo quân  
Nga ở phía Nam Minsk hôm 3 Juillet đã bắt

đến đường xe lửa Minsk — Brest — Litovsk.  
Đường xe lửa Luminetz — Vilna cũng bị cắt  
đứt. Ở phía tây Bắc Minsk, một đạo quân  
Nga đã chiếm được Velozka trên đường xe  
lửa Polotsk — Warsaw và Krianoye trên  
đường xe lửa Minsk — Vilno, thành này ở  
phía tây Bắc Minsk cách độ 45 cây số. Ở phía  
Bắc tì nữa, trong khu Polotsk, quân Nga  
cũng tiến được ít nhiều.

Từ ngày 4 và 5 Juillet, Hồng-quân chiếm  
được Minsk và Polotsk. Đồng thời, quân Đức  
lại bỏ thành Kovel ở ngay đầu khu Nam  
mặt trận để rải ngán mặt trận. Kovel là một  
nơi có nhiều đường giao thông rất quan hệ  
đi qua, như đường từ Kiev đến Lublin, từ  
Lugow đến Pnisk, Hồi mùa xuân năm nay,  
Hồng-quân đã nhiều lần đánh vào Kovel rất  
kịch liệt nhưng đều vô hiệu. Ở trung-lưu  
sông Pr jet và thượng-lưu sông Dniepr, Hồng-  
quân cũng khôi phục cuộc tấn công zhunq không  
để quả mắng.

Từ 7 Juillet, Hồng-quân lại cố tiến đánh  
dọc sông Dvina để đánh hòn lập các đạo quân  
Đức đang giữ các nước ở ven bờ bắc Baltic  
nhưng bị quân Đức phản công dữ nén không  
tín được mắng. Bộ tổng tư lệnh Nga đang  
cho tập trung rất nhiều chiến xa ở phía Tây  
Po olsk để nay mai mở cuộc đại tấn công về  
phía Dunabourg thuộc Lettonie trên sông  
Dvina và gần biên giới Nga.

Chắc Hồng-quân sẽ tấn công cả ở miền hò  
Peipos để lật lại Pskov một lịc trấn quan  
hờ ở áy ngan hò áy hiện còn ở trong tay  
quân Đức. Trong cuộc chiến-tranh ở mặt trận  
phía đông, một điều mà ai cũng nhận thấy là  
mỗi mìn Hồng-quân iản công ở mỗi khu trên  
mặt trận, dù như thế là vì mặt trận rộng  
quá, muốn cho lực lượng tấn công được  
tăng hòn mè thì phải đánh lần lượt từng khu  
một, xong khu này sẽ tiếp đến khu khác.  
Mùa hè này, Hồng-quân liên đánh ở khu Bắc  
và khu giao kich-lüt là vì mùa đông vita rì  
đã tấn công ở khu Nam tức là khu Ukraine.  
Trước khi khởi cuộc xâm lăng các xứ mìn

Ba-nhì-cán như Lö-mă-ni, Hung-gia-loi và  
Trung Âu như Ba-lan và Tiệp-khắc, chúa họ  
tòng ta lệnh Nga muốn lấy lại hòn đất dai của  
nhà, đánh đuổi hết quân địch ra ngoài cương  
gió lưu và khi xây ra cuộc Nga — Đức chiến  
tranh và nhanh lai chiến tuyễn cho thắng từ  
Hắc-hải đến bắc Baltique.

Hiện nay tuy quân Anh, Mỹ đã mò mòn  
trên thử hai ở miền Normandie (Bắc Pháp)  
và mặt trận Ý cũng dần dần dời lên phía Bắc  
càng ngày càng gần biên giới Đức và Pháp,  
nhưng mặt trận Đông — Âu vẫn được các  
nhà quân sự tham mìn hòn-tiếng với các  
nhà cầm quyền của các nước Đồng minh và  
Truc coi là mìn trận quan hệ nhất. Dù luận  
Anh cho rằng số phận chiến-tranh ở Âu-  
châu sẽ định đoạt ở phía Đông chứ không  
phải ở phía Tây là rất có lý vậy.

### Tinh-hình mặt trận Nga theo tin mới phong-viên Đức

Theo một bài tường-thuật của nhà phong  
viên quân sự Đức về tình hình chung ở mặt  
mặt trận phía Đông thì số quân Nga đem  
dùng ướp mìn mìn hèn nay có tới 110.000  
đoàn (khoảng 3 triêu rưỡi người) dàn trên

hòn im đì i những kẽ lách kẽ, những lỗ hòn  
biêng, những kẽ chẽ bụi.

một mặt trận dài 500 cây số từ bắc lạy Pri-  
pet đến sông Duna. Trên khắp mặt trận đó,  
quân Đức trong hồi gần đây đã làm những  
việc quá hồn súc trong lượng của mol  
người. Quân Nga bao giờ cũng đông hơn  
đô hồn súc phái các pháo dài Đức. Dùng chiến  
luợc « gọng kim », quân Nga đã định sẵn  
đến vào hòn quân Đức qua các rừng núi  
và các mìn đồng lầy rợng.

Trong các cuộc hành binh đó, quân Đức  
luôn luôn bị cắt đứt hồn các đường giao  
thông với hòn quân, những bao giờ cũng có  
đánh đến người cuối cùng mới chịu rút lui.  
Chỗ nào quân Đức cũng cố hòn sinh và kháng  
chiến đến cùng để cho có đà thi giờ chờ  
chiến cu và lương thực đì nơi khác. Ngoài  
mặt trận, người lính Đức không còn biết  
ngù và nghĩ ngợi là gì.

Trong tường Dittmar một nhà phê bình  
quân sự vào mìn trang-thanh cho rằng ph  
đi quân Nga thắng lợi lớn ở mặt trận phía  
Đông gần đây là vì Đức đã lập nhòn kho  
quân trú bị ở nơi khác. Trung tướng công  
nhận rằng những tên thị trấn mà hàng ngày  
các bàn thắng cáo của bộ tổng-tu-lệnh Đức  
nhắc tới đã rõ tinh hòn nghiêm trọng  
ở phía Đông. Baranovichi, Lida, Sowin,  
Vilno không phải ở mìn miền nào trên  
mặt trận phía Đông rất rộng lớn mà b  
ngay gần chặng ta, tên các thị trấn đó đã  
cho là hòn sụp nguy hiểm về cuộc tấn công  
của các đạo quân Nga. Nhưng trung-tu  
tướng Dittmar lại nói thời thế đì chưa rõ  
sự khảng hoảng trong công cuộc phòng-thu  
của Đức đối với mìn kẽ địch mạnh hơn.

Một báo Thủ binh phái lính chiến-tranh  
nói rằng đã tới thời kỳ cuối cùng và  
quật liệt tức là thời kỳ pháo thẳng phu.  
Viết dường nhiều lực-lượng lòn lao tập trung  
ở khắp các mìn trận cả hai bên đối thủ không  
thò nào giữ lâu được. Các báo Thủ cũng công  
nhận rằng trung-lâm điểm chiến-tranh  
không phải ở mặt trận Bắc Pháp mà ở mặt  
trận phái đông và Đức vẫn binh lính và tin  
vào cuộc thắng lợi cuối cùng tuy tinh thi  
hiện nay có vẻ nghiêm trọng.

HỒNG-LAM

HAY DOC:

## ĐẦU XANH GIÓ BỤI

của PHẠM - CAO - CỘNG  
đầy hòn 400 trang, giá 5p00



## TAM-KÝ THU-XÃ

№ 6, AMIRAL SÉNÉS — HANOI

Chưa đọc ĐẦU XANH GIÓ BỤI  
chưa thể tự nhận là xanh đọc sách  
được. Vì một cuốn như Đầu Xanh  
Gió Bụi mà không đọc thì rất uổng



cả người lão là sán (nguyên liệu, thuộc địa). Và chiến tranh còn tràn lan, gây hòn nhòn mìn trận ở khắp nơi nữa.

Lại vì những kết quả mới mẻ rất quan hệ mà một nước làm trận phải chịu đựng sau này do sự thắng hay bại, chiến tranh càng bị buộc vào diễn-kịch quyết-liệt đến triết độ. Bởi quyết liệt — nó có ý nghĩa sinh từ một mất mát còn — nên những kẻ xung đột không nỡ bù dắp bởi cứ một phương pháp nào để thủ thắng. Những cái gì thuận tiện giúp cho sự sống thường nhật, người ta đều cố áp dụng hết vào chiến tranh, và còn ra sức suy nghĩ chế hóa sao cho tinh sảo hơn nữa.

Như thế, càng mở: lúc loài người tìm ra khoa học thay đổi sự sinh-hoạt, cách-mệnh tất cả các luật lệ chiến tranh.

Những sự vận tải nhanh nhẹn nhờ máy móc, áp dụng vào sự huy động quân đội, đưa chiến tranh di xa để lan rộng rất mau chóng, chỉ trong «chớp khoáng» đã nhảy đến với một dân tộc đương sống yên ổn trước đây một phát. Riêng về lực-quân, những đội cơ-giới-hóa có thể tiến được với tốc độ cao sau mười cây số một giờ, thật cõi lai chưa bao giờ man hăng.

Thêm vào đó những sự phát minh tiên tiến hóa về phi-cơ, khiến những máy bay vượt qua các biên giới rất dễ dàng, gieo rắc những tai hại di khấp nỗi.

Mặt trận mở rộng thêm. Cả trên những khoảng đất: mà trong bình thời, không mấy ai dè chừng; có quân đội đóng. Thường mặt trận mở mạc xuôi: một nước dy chiến từ trên xuống dưới, và cả bên ngoài biển giới nữa. Như mặt trận Đại-Bóng, A kè ta Bắc-bắc dương dần lên miền nam Thái-binh-dương.

Phòng tuyến không còn đóng trước kinh thành, đứng trước bến giới nước nhà, mà là biến giới các nước lân bang. (Xem nước Anh vẫn luyện bộ binh giới, nước nhà ta là bờ sông Rhin, chứ không phải bờ M.ache, thi đấu rõ). Phòng tuyến tiến xa mãi từ vò

ngựa mũi dáo đến tầm súng đại-bắc, và nay, lại phải linh hoạt theo vòng hoạt động của phi-cơ. Như mới đây, Đức vừa chế tạo được kiều máy bay Heinkel có thể di oanh tạc xa tới 15.000 cây số, tức phòng tuyến cũng tiến xa tới 15.000 cây số, kể từ căn cứ không quân bên địch.

Chiến tranh hiện thời, còn bắt phải phòng thủ không những trên bộ, trên không trung mà cả dưới nước nữa. Hải thuyền nói nỗi trên mặt Đại-dương bằng chiến-bạm uốn-tiếp, và ngầm dưới bờ bằng thủy-lôi, tàu ngầm,

Về mặt: phòng thủ, người ta còn phải tính thêm sức phá hoại mạnh mẽ của bom đạn, thủy, khống-lôi, mà tăng lực lượng sản xuất cả vật liệu lầu đồn số.

Tóm tắt, xưa đánh nhau tuy rầm rộ, nhưng phần nhau gián đị non. Ba quân dễ mò, với một hồi gian ngắn ngủi, người ta có thể đánh nỗi iêu quẩn ra chiến trường được. Giờ thì khác. Vì sự huy động xa xôi, một chiến-sĩ phải tập chiến-tuyệt ở những nơi trai hẫu chỗ mình sinh đẻ. (Như bến Đức, những binh lính đem qua dãy Bắc-Phi) đều phải tập trận dưới sức nóng của những ngọn đèn điện (thay thế cho mặt trời). Về mặt chiến-cụ,enburg phục, trước, người ta có thể bắt chước Hứa Chử đời Tam-quốc, cầm một thanh dao và đóng mỗi cái khô ra trận. Còn nay, mỗi chiến-sĩ phải có cả biêt bao nhiêu đồ phu lùng mới tranh đấu được.

Các chiến-sĩ còn phải «lịch sỹ» lẻ phép hơn trước nữa, tuy không bằng lòng và sẽ giết nhau đầy, song vẫn bắt tay tiến đưa ním nở, chứ không có lối dom chém, hoặc cắt ai xéo mũi sứ giả như trước kia.

Và, nay giao chiến, ngoài cách đánh nhau trực tiếp tại mặt trận, muốn thắng còn phải đánh bằng nhau thứ chiến tranh khác nữa: như chiến tranh kỹ-nghệ, chiến tranh-tuyên-truyền, chiến tranh hao mòn phong tỏa, chiến tranh chôn gác, chiến tranh gián điệp, chiến tranh không tranh chiến gồm chiến tranh tâm lý ngoại-giao, v.v...

## Chiến tranh kỹ-nghệ

Vì đã dùng đến võ lực là một bá sách độc nhất nguy hiểm để giải quyết sự bất hòa, vì chiến tranh có một ý nghĩa quyết liệt triệt để, một sinh một tử, nên những kẻ xung đột, muốn thủ thắng, không ngăn ngại thi hành bất cứ một phương pháp nào. Những cái «biết» về tình thần và vật chất của người ta trong khi thái-binh giàp cho sự sống, nay đều áp dụng hết vào chiến tranh. Lẽ «đoàn thê» để ra khoa-học, khoa-học tạo nên cuộc tàn-sinh-heo. Nay cuộc tàn-sinh nỗi lại đem dùng vào cuộc binh đao, vậy thì trận chiến tranh này tình thần là đoàn thê mà khí cụ là khoa-học là tên là chiến tranh khoa-học: vậy.

Trong chiến tranh khoa-học, các nền kỹ-nghệ là cái «xương sống», chiếm hẳn một địa vị tối quan trọng.

Nhờ nó, người ta nắm chắc một phần lớn sê-hi-vọng thắng trận.

Bởi sự của ta ngày nay bị bắt buộc vào những guồng máy, tức phần nhiều như cần đều do máy móc cung cấp. Càng các nước vùn minh càng bị phụ thuộc vào cơ-khi. (Thiếu máy móc, hai bàn tay sướng của ta trở nên bất lực. Cho nên, dù đánh nhau vì đời sống, mà đội sổ: gai lại phụ thuộc vào máy móc, người ta phải luôn luôn chú ý đến nền kỹ-nghệ châm-tranh của mình và địch quân).

Giao chiến, phải tương đương, không thi cúng sấp sỉ một chiến-một muối, tức là, người ta mới có thể nỗi đến lòng dung cảm chí hi-sinh. Chú đệm so kỹ-nghệ chiến-tranh hai bên chênh lệch nhau nhiều quá, không đủ khích: và kém tính xác, người ta dù can đảm và liều mạng đánh đâu cũng là vô ích. Xem trận Ý—A đánh nhau trong mấy năm vừa qua, một chiến phi-cơ Ý bay trên giới thả bom xuống thi có hàng ngàn binh lính A-cầm súng trường đứng ở dưới đất đánh chịu chết thôi. Thật chẳng khác gì đê ghé vào trứng.

Bởi thế, chẳng phải nó hoàn toàn chỉ huy trận thắng, song kỹ-nghệ vẫn xếp vào hàng pha-thực đừng dắt vì vật chất, không có nó không được, hoặc để nó quá kém sút bên địch thi không tài nào cầm cự

nồi, tuy quân đội đông đúc, can đảm và được huấn luyện kỹ lưỡng.

Bởi thế, trong lúc các binh sĩ nằm sương gối dài ở chiến trường, các nhà bác-học luồn luồn vào đầu trong phòng thí nghiệm, tìm tòi các chất hóa-học kia khác sao cho thắng thế họ i quân địch.

Trong kỹ-nghệ chiến-tranh, phải có những ưu điểm: iỏi, mau và nhiều.

Nhưng khi gởi phải chế tạo thật tinh xảo, bỏ xa quân địch: sức pha-hoạt, tốc lực và sự bền bỉ phải vượt qua, tức là: hon. Hiện thời nỗi luôn luôn giữ nổi kỹ lục này mới được mang cái tên «tội-tan»

Khi giới tôi, nhưng cách thức rèn luyện còn cần sao có thể sản xuất được nhều, sao cho mau chóng, rút ngắn công phu lại, bồi việ: làm trong lùi chiến-tranh vừa thiền nhân-công, vừa không đánh dâng và cầu kỳ như trong lùi thái-binh được.

Điều thứ ba, phải lập được nhiều sưởng chế tạo rái rắc khắp trong nước.

Vậy phải sự của máy móc là sản xuất sao cho thật tố, thật nhanh và thật nhanh; phải giữ vững lấy mục-thắng-bằng — tức kêu-hoại «chớp khoáng» (bi-chữ tao: cũng «chớp khoáng») và mau, hoa-nữa, vi-cang và sau, chiến-tranh càng làm cho hao-tốn.

Song, có máy móc tinh xảo, còn cần nhiều thợ thuyền, giám đốc làm việc nữa. Bởi vậy, cùng một lực-trường vũ-bị là rèn luyện các binh lính, người ta cũng phải có đào-tạo sao cho được nhiều thợ chuyên môn khéo léo, siêng năng. Cùng một lực-sức họa quân, người ta cũng phải luôn luôn để dồn thợ thuyền.

Thợ thuyền quả là những chiến-sĩ sau mặt trận — những chiến-sĩ mà chính phủ phải lo lắng che-trở họa là binh-tinh. Vì quân đội này không dàn-dá, thi không săn-sát có khí giới tự vệ như quân đội ở bên-myenn.

Cho nên thợ thuyền dễ bị đánh-hơn. Và một khi nhận thấy rõ chỗ lợi-hại, «một người thợ kén sỉ xuất thi một người lính, sẽ kém hăng hái chiến đấu», người ta lại càng hay tấn-công thợ thuyền.

# CUỘC TÁI-NGỘ

Truyện của KIYOSI KOMATSU

Bản dịch của GIANG-NGUYỄN

(Tiếp theo)

Nhưng bao nhiêu công phu cố gắng của tôi đều vô công-hiệu; tôi không làm sao mà quên được. Vậy cho nên, sau nhiều cuộc vật lộn am-thầm trong tâm-trí, tôi lại nhất quyết làm họa-sĩ một phen nữa. Bất đầu, tôi hãy vẽ bằng bút chì để dần dần làm quen lại với bút-eác thử hình trong họa-hóa; rồi sau đó, tôi sẽ khởi-công một bức tranh để gìn hoán-thành trong trường-tượng. Tôi tin chắc-chắn rằng nếu tôi quay về nghệ-hoa bay giờ, tôi sẽ có thể thành công được một cách khá v.vang ngay từ bức tranh đầu. Phải, tôi cảm thấy rõ-ràng trong mình như thế! Anh dùng thấy tôi nói với anh một cách quite-nhất-thành và vỗ má cho là câu chuyện tưởng-tuyng. (Tôi mỉm cười, lắc đầu ra hiệu cho anh không có ý). Tôi tin rằng anh có thể hiểu được tôi lắm. Ấy nòi cũng giống hệt như ngày này tôi lại yên-dẫn-thẩm, ngồi-nán một người bạn-bè làanh-lùng xá-cách nhau trong mây-núm trời. Âu chi là cuộc tái-hồi... của mỗi tinh-xu-cù.

Phải, cuộc tái-hồi của một mỗi tinh-anh đã nặng-lòng-ấp-ủ trong thời-niên-nhịu-Anh-Thái-oi, tôi thật không biết dùng lời nói gì mà tôi được cho anh biết lòng tôi thêm muôn-khuôn-khai di-vi-vi-anh là ngắn-sao. Cuộc tái-hồi ấy ở anh, còn làm cho tôi hồi tưởng lại những ngày ẩn-ki-buổi di-vắng, tưởng đến lúc nào lòng tôi bỗng-khung-nhờ

tiece. Tôi xin thành-thực, không iết-đó, mà nói với anh rằng anh thy là người trời cho sung-sướng. Anh là một người có tiếng-tăm trong nước anh. Anh có một người yêu vàu-nhan-sắc vàu-thúy-mi. Anh lại sắp khôi-phue được lại, cái mè-say mỹ-thuật khi trước và may mắn hơn nữa, anh còn sắp có một cái nhâk v.v sinh-sản-riêng của anh, một nơi tinh-mịch cho anh làm việc, ngl-bpgv, ngl-ngoi lúe nño tuy-thich. Còn tôi đây thi biết đến ngày nǎo cho tôi được biết thành-thoi, tôi không nói cái thành-thoi về thời-hắc-mà là cái thành-thoi trong tâm-trí, để có thể quay và nghệ-hoa-hoa được. Có lẽ tôi phải đợi đến ngày già-lão-mới có thể cầm-lại mò-bút ve trên tay, ngl-fa là ném-hưởng đối-chút cái thành-thoi về tinh-hàn-vây.

Rồi cũng có một ngày anh sẽ cầm-lại mò-bút ve, khi nào anh thấy sự cần-phai-nghỉ-atic và nhất là di-duong-tinh-tinh & nōi-tich-mich. Tôi thi chắc như thế. Dần-sao tôi cũng sẽ dành riêng cho anh một-phòng trong cái-nhà v.v của tôi, để khi nào anh thích-thi anh đến, hoặc khi anh thích viết-thich v.v, hoặc khi anh thích có châm-ngòi chơi-lặng-lẽ xa cách-ở ngoài-thành-thi.

Tôi xin cảm ơn anh. Chính tôi cũng nhiều-lúc thấy lòng tôi từ-tử ngâ-theo cái-bút-thich muốn quay về nghệ-hoa-hoa, dẫu chí-nhất-thoi, ở một nơi

yên-tinh xa cảnh phôa-hoa iếp-nếp. Cái-số-thich ấy só thuc-dục tôi cũng như cái-số-thich v.v đường vật-chất có thè-thuc-dục một thanh-nien trai-tráng. Tuy nhiên, nó không lâu-bền dai-dẳng, nó chỉ như cái-chớp-lòe, sáng-nhanh-bao-nhiều thì cũng tắt nhanh-bý-nhiều. Mà thật tinh-không-phai là ngay lúc ấy tôi không mong muốn chờ nó thành-tyn.. Tôi mong cũng chẳng được đây-thoi. Ông-những-mơ-màng-của-chúng-ta.. dung-như cái-bóng-thoáng-bén-manh-vậy!

Quái-là! sao hôm nay anh nói chuyện cõi-giông-một-người hoan-hoan-thát-yong? Từ-xem đến-nay, tôi biết anh là người gan-de, dám-phai là người cam-phân được một cách dễ-dàng-như-thế?

Tôi không muốn giấu-aph điều-này: quái-là tôi đã mất một cái-gi-tối-yêu trong mình, khiến cho không-thè quay-v.v con đường nghệ-thuat được nữa.

Điếc-tối-yêu trong mình mà anh tưởng đã mất hẳn đó là gì-vây.

Là cái-mè-say với cái-tin-tưởng (vừa-nói-vậy-tôi-vua-nghe-kết-đến-đó-Hélène với nghệ-hoa-hoa, cả hai mối-tinh-cũ của tôi ngày-nay, chí-còn-đè-lassen trong lòng-chút-ký-niệm-nhânh-nhang-phảng-phikt). Anh-Thái-oi, anh là bạn-thân của tôi thi-anh-hình, dákhič-nào-như-lỗi-mất-hầu-cái-tu-cách-yêu-tuong..

— Anh muốn nói cái-nặng-cách-yêu-dàn-bè-chẳng?

— Chính-thế,

Chẳng-tôi-đang-làm-một-lúc-làm. Tôi thấy trong lòng tôi nỗi-buồn-giáo-rat-dâng-lên như-ngon-muối-thúy-triển. Tôi hồi-trong-lại cái-mết-mặt-trái-soan-của-cô-Hélène... Ông-chắc là-không-bao-giờ-tôi-còn-lại-trong-thay-sét-vật-ky-nữa, với-cáp-mát-trong-sau-long-long, với-cá-về-ghiêm-trang-buồn-huân-giáo-chó ta-nghì-đến-những-bức-tranh-dàn-bà-Tay-ban-nha-của-nhà-danh-họa-Eli-Greco. Càng-với-cô-Hélène, cái-glác-mo-màng-tươi-dep-om-dời-tôi-đã-tan-biến-mất, trong-long-tôi-chỉ-còn-một-khoảng-rõng-không-trống-trái. Cái-tinh-mè-say-nghé-hoi-hoa-của-tôi-khi-trước, hoặc-cũng-dâng-thim-dám-trong-khoảng-rõng-không-đây-mắt-rồi, không-còn-có-ngày-tái-hội? Tôi ngó-rang-cá-thực-chinh là-như-thế!

Tôi nghe-như-dâng-được-anh-muốn-nói-noi. Nhưng tôi-chỉ-sợ-anh-tuồng-trong-nhieu-quá. Anh chờ-nếu-cứ-khát-dinh-nuôi-trong-dầu-cái-ý-ng'hì-rằng-mình-không-thè-nhó-yêu-ai-được-nữa. Tôi nói-thể-này-chẳng-biết-có-trúng-hay-không; hình-như-anh đang-lấy-một-ý-tuồng-nhất-thời-làm-một-tin-diệu-bất-dịch; anh-chợt-có-một-cảm-tinh-chán-ngán, anh-muốn-ôm-chặt-lấy-cảm-tinh- ấy-mà-lac-minh

xuống-cái-vực-sâu-yêm-thổ. Ash-nên-cảm-thận, dùng-hóa-ra-người-bệnh-tuồng!

Lời-khuynh-của-anh-làm-tôi-cảm-động-v.v-cùng. Tôi-xin-thanh-thay-cảm-thế-anh. Nhưng tôi-còn-muốn-nói-để-anh-biết-rõ-thêm-rang-cá-thực, tiếc-thay-không-giản-dị-được-như-thế. Vì-dó-là-chẳng-phai-là-một-ý-tuồng-tự-dẫu-đecti-vậy-lại-trong-thay-sét-vật-ky-nữa, với-cáp-mát-trong-sau-long-long, với-cá-về-ghiêm-trang-buồn-huân-giáo-chó ta-nghì-đến-những-bức-tranh-dàn-bà-Tay-ban-nha-của-nhà-danh-họa-Eli-Greco. Càng-với-cô-Hélène, cái-glác-mo-màng-tươi-dep-om-dời-tôi-đã-tan-biến-mất, trong-long-tôi-chỉ-còn-một-khoảng-rõng-không-trống-trái. Cái-tinh-mè-say-nghé-hoi-hoa-của-tôi-khi-trước, hoặc-cũng-dâng-thim-dám-trong-khoảng-rõng-không-đây-mắt-rồi, không-còn-có-ngày-tái-hội? Tôi ngó-rang-cá-thực-chinh là-như-thế!

Như-thế-nghĩa-là-nhà-muốn-nói-rằng-đây-nay-anh-dâng-thanh-ra-một-người-không-có-sự-bóng-bặt-say-mé-gi-nữa-hết?

Tôi-phải-nghé-ngho-một-lát-trước-khi-dâng-lời-anh-Thái. Vì-anh-là-một-người-có-cái-khiếu-dè-dean-tâm-lý-rất-thông-minh-sắc-mẫn, nên-cáu-hỏi-của-anh-không-thể-nào-trái-lại-một-cách-nóng-nài-được.

Phải, một-vài-sự-say-mé, ngay-ký-nay-quả-là tôi-không-có-cáu-nhau. Nhưng-nói-như-không-phai-nghĩa-là-từ-nay-tới-không-thể-say-mé-có-nhà-chia-hàng-nhau-vào-một-benh-thé-khác, nòi-dâng-chết, mà-lại-trò-trung-tráng-khiên-một-cách-dí-thuơng!

Trong-khi-tôi-nói-thi-Anh-Thái-nhìn-tôi-không-chớp-mắt, với-những-cái-cười-của-một-người-có-cái-tai-riêng-chi-nghé-may-cáu-chuyen-là-dù-nhau-thau-vào-tiền-dâng-lòng-người-khác. Anh-chậm-giái-nói:

Tôi-đoán-như-dâng-rõ-ý-anh. Vì-tôi-đo-nhàm, thi-xin-anh-tha-là. Ngay-từ-mây-hộm-dâng-chung-ta-gielp-nhau-ở-Bản-đòi, tôi-dâng-cảm-thấy-như-anh

## Dầu-tri-bá-chứng-Dóng-á-tot

đã-ban-khắp-chợ-đông-quốc-từ-Nam-tới-Bắc. Đại-ly-dịch-quyền: Ela. Bézec - Thérapie 30 Médicaments. Hanet

CÁC BÀ  
CÁC CÓ  
HAY ĐÓI  
CHO QUỐC

7 MẪU SÁP MỎI  
*Pimprenelle*

THƠM BÓNG  
BÉN MỎI  
DO KÝ-SUJ BEYER  
CHẾ TẠO

GIA  
QUANG CÁO  
6.90  
TÔNG



# LE-VAN-KHOA

LỊCH-SỰ TIỂU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG  
(Tiếp theo.)

— Vâng, tôi biết tên biết mặt dễ thường hau khắp những người có chức phân trong thành lục báy giờ... Các ngài nghĩ xem : ở trong một thành này, cũng như ở trong một căn nhà hẹp, người ta buộc phải gập gò chung dung nhau hàng ngày, thế tất quen biết lẫn nhau, là chuyện rất tự nhiên ; dù con trai dân bà cũng thế, huống chi người có tri thức và chịu giao thiệp như tôi, cho đỡ cảm baô ở giữa vòng vây... Song, các quan có lòng công bằng vô tư, thi chắc phải xét hiểu lô này : biết mặt biết tên một người, có phải bắt buộc là bạn đồng tâm đồng sự với người ấy đâu...

Có còn muốn nói nhiều, nhưng quan khâm-mạng cản lại :

Thôi, nhà-thầy thayết lý vừa vừa chứ, đây là chỉ cần biết sự thực. Mach-isn-Giai đã khai rằng thầy là một yếu-nhan của quân nguy, phò tá hung nô về việc ngoại-giao ; thầy còn choi mãi vô ích, cứ thủ nhận đi choáng !

— Hắn ta man khai đấy ! Cố trả lời. Một việc tôi không hề làm thì bảo tôi thủ nhận nỗi gi.

— Thầy liệu thủ nhận ngay đi, cho khôi bì kim kẹp đầu đón. Phan-bá-Dat nói với giọng nửa giọng dỗ dành, nửa đe dọa.

— Tùy ý các quan làm gì thi làm, tôi là người quả thật vô tội.

— Như thê không chịu thủ nhận hữ ?

— Tôi đã nói tôi vô tội mà !

Qua hôm sau, hôi-dông mới hỏi đến bọn Đặng-vinh-Ung và anh em Võ-vinh-Tiền, Võ-vinh-Lộc.

Bọn này tự biết mình tất phải chết, không chạy đầu khỏi, cho nên khi ra trước mặt các quan dinh-thâm, mọi mục giũ thái-dột ứng-cối, ngang-ngạnh ; hỏi câu nào họ cũng trả lời có, buộc tội gì họ cũng nhận, chỉ sợ hãi cháy chối gi cả. Họ nghĩ rằng nếu cũng chết, việc gì phải chối cãi việc mình đã làm, cho hóa ra con người hòn

nhát. Đại-trương-phu đã dám làm việc khổ khăn mạo-hiem, bất quá hành thi sống, bài thi chát, không phải tự-hà chúa minh hay là sợ ai.

Nếu việc họ làm thành công, thay ngôi đổi bực, tất họ cũng xét xử những người đang ngồi xét xử họ bây giờ. Bởi vậy họ ra trước tòa, khai rất dõng-dạc, không có chút nào tỏ ra yễn ới, hoặc tìm cách bào chữa để quanh đẽ cầu lấy sống.

— Mi đồng lõa với ngụy Khôi ?

— Phải.

— Tại sao tại mi dám phản triều-dinh ?

— Tại triều-dinh dung-tung những hòn tham-lợi-dụng như Bạch-xuân-Nguyên, Hoang-dâng-Lý, chí-hà-hiếp bóc-lột dân Lục-châu, dân son trẻ dân-hà cũng phải công-phanh, huống gì chúng tôi có huyết-khi, kiểng thanh gươm !

— Bay có mục-dich khởi loạn để phục-thu cho Lê-vân-Duyệt ?

— Phải, sinh-liên-Thượng-công có huân-ngehiết to với dân, với nước, mà triều-dinh vi-tu-hiem nở quèn ou bời nhợ một người công-thần khai-quốc như ngài, dân Lục-châu đều lấy làm bất-bình.

— Lú bay phạm tội đại-ngehiết bất-bao, lại còn khéo già hầm, kiêm có !

— Bầm các ngài ; thiên-hà còn có nhiều chuyện đại-ngehiết bất-bao hằng ngày, ví dụ bức hiếp chí-dau, sái-hại chán ruột, thi không ai dám mở miệng nói gi ?

Người trả lời chậm chích cạnh khéo ấy là Đặng-vinh-Ung. Các quan đưa mắt nhìn nhau, Trịnh hoài-Đức tái mặt, thét vang :

— Thằng khốn nạn, hấy cầm cái miệng !

Quân bay, vã vào mặt nó kia !

Thầy dội hồn đứng gần, dạ một tiếng rồi tay nô túm ngực, tay kia vã hai bên mặt. Vinh-Ung túi bụi, Vinh-Ung không thêm nán-ni hay kêu là nửa tiếng, lại còn nói động óc :

— Giờ người ta ở trong tay các chú rồi, các chú làm gì chả được ? Thủ-dâng-thắng gấp nhau ở chỗ chiến-tranh eoi !

Thầy dội bị khinh-toán rồng-lai thương cảng tay hạ cảng chân nữa, nhưng các quan ra hiệu cắp lật không che hành-hung, có lẽ vì câu nói của Vinh-Ung khiến các ngài suy-nghỉ không anh-ear quyền dở thói vồ-phu với một tên tù.

Nhân tíu, các quan truyền cho tù vào cũi và đưa về ngục.

Lúc đúng dây, Võ-vinh-Lộc tự xé một miếng áo cộc trong mình dã rách, chùi máu cho Vinh-Ung và nói mấy câu sau này khá rõ, cởi đẽ các quan đích-trâm nghe được :

— Họ muốn giết hay muốn làm gì anh em mình cũng thế thôi... Đây có phải sự chết dan, chí-đầu được chết cho chồng !

Còn tháng Cù, bảy tuổi, các quan cũng đem ra lấy cung, chiến-lé. Nó còn ngày thơ, thất-thà, chỉ biết dần dưới câu chuyện ba nó khôi binh xuông loạn thế náo mà nói.

Ra trước mặt các quan, nó đứng ruồi tay trái mắt, nhìn hắt bờ râu bạc pho cho ông nội, đèn chiếc đèn ngà tráp-khám của ông kia. Người ta hỏi câu nào nó trả lời được thì trả lời đúng một, phần nhiều là bởi việc ở trên su hiền hiết-của nó thì nó chỉ lắc đầu và đúng ngày người ra.

Ví dụ hỏi lúc ô trong thành Phiêng-an, ai săn-sóc nó và ba nó có hay tu hợp-hợp hanh-khoa ; nó trả lời : rồng-lai trước ô, voi vú nuôi, đèn sau chỉ chơi với chí-Tần, còn ba nó khai côn-sóng, thanh-hợp-bè bạn luon, mà người nào cũng mang guom.

Một ông hỏi nè với dòng nhỏ nhẹ, vồ-về, nhưng không rõ là vồ tinh hay dung-y :

— Ngày sau lón lèo, mi định làm gi nào ?

ĐÃ CÓ BẢN :

**Ngô-Vương Quyển**

Lịch-sự Khoa-sử mới

của TRẦN THANH MẠI

Những giải-đoạn cao-nhiệt lý-kí nhất trong đời một vĩ-dai anh-hùng Việt-Nam. Cuộc chiến đấu không ngừng của them và ac cũng là sự gieo-hoa-nền-dao-lộp đầu tiên cho Tổ-quốc Việt-Nam.

Sách dày 240 trang

Giá 4.380

Tôi muốn học võ giỏi để báo thù cho ba tôi ! tháng Cù thật-thả lời như đà nói với cô Tần hôm nay.

— Vì sao thế ? ông quan hỏi lại.

— Vì quan giặc nó vây thành, làm ba tôi mang bệnh mà chết !

Thằng bé gọi binh-linen là giặc. Không chàng trong óc non nói của nó, trong ba nó vị-phận em đối với vua quan mà đánh nhau với giặc, rồi bị giặc vây, chả không hiện-thâ là phản-loạn cũng nên.

Dù sao, câu trả lời thật-thà của nó cũng là một thời-dâ để nặng-trên ý-quyết định của các quan làm án-sau này. Có người nghĩ như thế. Nhưng chúng tôi nghĩ là đời-bây giờ, một kẻ làm phản-nhà vua, thi cả vợ con đồng-bè họ phải chết, và luận-tử tội bay không tội, biết hay không biết.

Vụ giặc-lé chí-xít-không-nhóm là xe-trong, vì kèo quâ-tho nào dã nhất định từ trước, ai đây hứa-biết rồi ; vì bằng không hứa sẽ-xít-xít diều-đang-trượt. Nhưng người ta cởi-lau ra quần-slip uy-nghiêm, tuyền-dinh công-kinh, lập thành-đè-án-dinh-thâm, rồi nay nói mè-ít, mai-hồi-mè-ít, kéo dài đến ngày-tháng-rưỡi-mỗi-ròng.

Có 6 người-cùng bị kết án-lồng-tri, thử hình-phat nặng-nhất, ghê-gớm-nhất, chì-kết-danh cho những người phạm tội phản-nghịch-nhà-vua.

Ta hãy để bọn ấy ngồi khom-hóng-cử, chờ đến ngày-lựu-binhh từ thời-tiếng-trống, xéo-déo một miếng-thịt ; đây là câu-chuyện Ông-Lê-vân-Duyệt tuy đã-đến-lâu-rồi-cũng bị triều-dinh kết án-nghiêm-nhất.

Từ ngày Khoi-dày-loan, khiên-triều-dinh tôn-hào-nhiều-tiền-nhìn-nhìn mà đánh-dẹp

SẮP CÓ BẢN :

**Thơ Đô Phủ**

bản-dịch của NHƯỢNG-TỔNG

**Hát Dặm Nghé Tinh**

Khoa-cử của Ng. Ông-Đinh

(Tác-ki giả Việt-Nam có-văn-học-sư)

**Sử-Ký**

của EDUARD THIEN — Bản-dịch của Nhương-Tổng

**TÂN VIỆT — 29 LAMBLOT HANOI**



lúc ấy thì Cảm đi qua, trông thấy. Rồi ròr lên:

— Kia rồi Cảm... Cố buông tay ra, không thi tôi gọi ông ấy vào, ông ấy đánh bac, và dù sao ta, cũng trách!

Nó giò tay vẩy Cảm vào thật. Bác Văn hờ tay Hiền ra để nói chuyện bằng dấu hiệu với Cảm. Hiền nhìn Cảm phịch mỉ, tryun mắt, đe hình dung sự hung hăng, giận dữ, và ném tay chia lên mặt bác Văn mà đầm đầm. Ấy là nó bảo Cảm đánh bác. Cảm cười Bác Văn tên Hiền:

— Xui nứa dì! xui nứa dì! nó có dám đánh ta đâu?

Bác bac vờ vại Cảm, bảo:  
Tôi với bác là chỗ anh em,  
bác nhỉ!

Có nhiều là Cảm không nghe thấy. Nhưng hắn cũng hiểu đó là một cử chỉ cợt của thanh-mật. Hắn gật gù đầu lia lịa, và cười nhẹ cái lối. Bác Văn giãi thích tri. Bác ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế. Rồi bác dùng dấu hiệu, kề lại gần chuyện vè ròi với Cảm. Bác kề như thế này: Thoạt tiên bác chỉ vào Hiền. Rồi bác nắm hai tay lại, đặt lên ngực để làm hai cái y. Rồi bác ngoeo cái đầu và môi bên, và vẩy hai tay, và nón áo mình. Thế nghĩa là: một vài thuộc về tiền, mà nó lại có hai cái y, mà nó lại đi về vầy. Nhìn thế xem, bác Văn hứa chung, bác chí-chết, phì chà chà một cái, hất hàm ra y

hở. Cảm gật đầu và mặt hàn trồ, nén nghiêm; hán cổ và khát ý den can chay lam Bac dep dap vao vai hanh da ra hiem cho hanh biет bac cap ke thap vao dong truoc. Roi bac phuon hung lay tay vach mot duong cong phiech ra tu nguc den hang, up hai hanh tay len cai duong cong luong tuyet ly, nhu mot nguoi ong bung chua, va rut co lai, meo xem mom di de him dung su co gang khi phai mang vat nung. Cam do mat. Bac Van rat hanh long ve ky ranh manh cua minh, tu thuong bang mot truoi cuoi dac chi Mot Cam cang do them. Bac doan la hanh khong quen nghe chuyen trai gai, nen ca thanh... Con moi, y cuoi cung can dien tiec. Bac veanh cat mat leu up hai tay vao hai ben dui de bat chuc coi. Minh di, hai tay doi tui quao. Bac chay tay ve phia sau cai Mts, mu moi re, lac dau de to long khinh bi. Roi bac lai chi tay ve nhai Hiền. Bac lai om dung, lai ngoeo co, lai meo mom. Hiền bat cuoi. Ne nam tay Cam, dep vao bac Van. Nhung Cam giat tay ra, vung vang chạy, như nguoi gien giu...

Chập chạng tối hôm sau, Hiền đang đứng đợi Cảm ở gần công thi lại bị ông Ngã tóm. Ông vừa mới uống rượu ở đâu vè, nên đã tóm cùi lão bác. Ông vừa dì vú là sẽ nói một

minh. Lộc đang đứng chơi ngoài hiên, cao ráo chạy that vào nhà thấy chí của cô Hiền đứng một mình, ông tưởng nó em. Ông nhắc bông nô lên. Biết là em, nó sợ ông vật nó, hoặc có hại bị ngã. Nó lạy van rồi rồi...

— Tháng này lao.., mày không biết tao à?

— Ley ông, tháng Lộc nó cuoi dia 4, khong biet coa...

— A, thang Loc! May la thang Loc!

— Khong a, con khong phai la thang Loc, con lai Hiền.

— A Hiền i may la thang Hiền phai khong? Thang Hiền i may lao lam!

— Khong a, con khong dam lam!

— May co lao!

— Con co dam cuoi long dan?

— May khong cuoi, nhung may lao! Ai bao may biet my may manh trong?

— Khong a, con khong bat may con manh trong.

— May co biet! Tao thay my may mang trong ca rung.

Nhung nguoi dung xem cuoi lam. Hiền nghি đón cái bụng to của mẹ. À, sò lò là một điều xấu-lam. Tiếng cười nhạo như hát mành vào mũi nó. Nó thấy côngен ngao, muôn khêc. Công may, ông Ngã khong no xuong. Nó uit cái côngen ông Ngã rất nhẹ, suối nôi:

— Tôi lài so ruc lam sao cho that khoe, cho gioi vò. Nen no biet vò, hem nay no de danh ông Ngã hoc man mom, danh bat cu dia nho cuoi, danh bat

— Cua me so? That tinh no thay tre me que gom lam.

Nhung no khong me que gom lam.

— Nuo mat chua xot loi trao ra. Nò lò mo

thay mot cai gi, giuong nhu la

— su bat cong. Sao me no no

chua de nguoi ta cuoi no? Ma

— sao nguoi ta lai cuoi no vi me no?

— Rồi tên tháng Lộc nua..

Tháng Lộc và bốn năm từ trước.

Đóng cửa, tiễn bà ném cảnh bay

— Mẹ con nhà mày liên hệ nào thi liệu l. Lại vào trong ca-tung den xóm chúng ông thi không được.. Xóm chúng ông không có cái lè ấy. Hứ! & xóm chúng ông, có chúng con không được chữa, huống hở là không có chồng!..

Tiếng cười lại rói lên. Ông Nhã vẫn là nhè nói tiếp:

— Thật! đấy, các ông các bà xem: ba bà Mọn là một, mẹ nó nhà tôi là hai, rõ ràng là có chồng từ lâu hoi mà có

cháu đầu? Tôi cảng hỏi các ông, các bà thế thôi..

Nhục nhà ôi là nhục nhà! Hiền chạy được vào nhà rồi, khép chặt cửa, khóa hu hu. Nó vừa khóc vừa chờ chồng không.

Nó định chì ai? có lẽ chính nó cũng không thể biết. Chỉ biết lúc ấy lòng nó dày phun-uất. Nỗi phun-uất bắt ra thành tiếng chửi. Nhung phun-uất vì đâu? Vì ông Ngã? Vì bao nhiêu người cười nói ngoài kia? Vì cái Minh? Vì mẹ nó? Có lẽ vì sít cả. Tất cả hình ảnh của những người trên lão xao trong óc nó. Nó nghĩ rằng. Nó lai so ruc làm sao cho thất khoe, cho gioi vò. Nen no biết vò, hem nay no de danh ông

Ngã hoc man mom, danh bat cu dia nho cuoi, danh bat

— Cua me so? That tinh no thay tre me que gom lam.

Nhung no khong me que gom lam.

— Nuo mat chua xot loi trao ra. Nò lò mo

thay mot cai gi, giuong nhu la

— su bat cong. Sao me no no

chua de nguoi ta cuoi no? Ma

— sao nguoi ta lai cuoi no vi me no?

— Hồn phai oai...

— Nhá nhé cái gi..

Khong lấy thi thời, ai cầu? Người ta cũng chả thêm!

— Tao chả thêm.. My may

— chua hoang!

— My may ay!..

— My may!..

— My may!

Tiến vừa nói vừa chỉ vào

mặt bạn. Ấy là một dịp để cho

Hiền làm ái. Nò giờ bận tay

mòn kêu : ca-rung! ca-rung! ca-rung!.. Hiền hiểu ngay ấy, nó không vào nữa. Nò vào nhà Cảm ngồi mép vào mặt xó, lòng pháp phỏng. Mòn nó làm

chạy vào nhà với mẹ, nhưng thấy có cái cái Minh ngồi trong

ay, nó không vào nữa. Nò vào

nha Cảm ngồi mép vào mặt xó,

long pháp phỏng. Mòn nó làm

chồng là làm Hiền khô lâm.

Nhưng bao nhiêu lần khô ấy,

chưa thảm với lần này. Bởi vì

những lần trước, sự chê nhạo

đau sas cung oan pha dus cot.

Lần này, Tiến đã nói những

câu trên một cách rất ngay

ngô, rất thật thà. Nò không có

ky gian. Nò cũng

khong co y tim Hiền

nhuoc. Nhung tinh trê con von khong the giu mot truyen gi lan o trong long.

Chung can phai noi ra. Bối thế, vua gap

Hiền, Tiến ja voi vang noi lat.

— Thay Heu lang lang, khong dap cau no boi, Tiến giao hen:

— Tu gio may khong duoc nhien tao la vay lai. Tao khong lay my cua

dau, Hiền khot ne?

— H'on phai oai...

— Nhá nhé cái gi..

Khong lấy thi thời, ai cầu? Người ta

cung chả thêm!

— Tao chả làm Hiền khô lâm. Nhưng bao nhiêu lần khô ấy,

chưa thảm với lần này. Bởi vì

những lần trước, sự chê nhạo

đau sas cung oan pha dus cot.

Lần này, Tiến đã nói những

câu trên một cách rất ngay

ngô, rất thật thà. Nò không có

ky gian. Nò cũng

khong co y tim Hiền

nhuoc. Nhung tinh trê con von khong the giu mot truyen gi lan o trong long.

Chung can phai noi ra. Bối thế, vua gap

Hiền, Tiến ja voi vang noi lat.

— Thay Heu lang lang, khong dap cau no boi, Tiến giao hen:

— Tu gio may khong duoc nhien tao la vay lai. Tao khong lay my cua

dau, Hiền khot ne?

— H'on phai oai...

— Nhá nhé cái gi..

Khong lấy thi thời, ai cầu? Người ta

cung chả thêm!

— Tao chả thêm.. My may

— chua hoang!

— My may ay!..

— My may!..

— My may!

Tiến vừa nói vừa chỉ vào

mặt bạn. Ấy là một dịp để cho



khe oai, tiễn bà ném cảnh bay

bà cói di qua day. Bà bước

rất nhanh, mặt hầm hầm.

Tiến vừa khoe vừa bước

lạch-ba lạch-bach.. Bà bảo

— May cu vào day! Tao bao

mẹ nó cho. Nò tài may sang cũ

mặt thế này, nhò may mà thi

tao lấy gi Noel may được?

Mặc cái tao vung vê, không để

chứa, dù để như thế gián

người ta, chí được một mình,

mày..

(tác giả)

KAM-CAO

# Đại Học Thủ Khoa

137 Henry d'Orléans - Hanoi  
Giám đốc: LÊ-MONG-CẨU

Bản quyền

MINH TOI

Biên-thiết của Nguyễn-khoa-MAN

Gia ... Sp80

SÁM CÓ BẢN: — VAN - HỌC

và TRIẾT - LUẬN

của H. H. H. S. T. S.

Một cây viết danh thép —

Cán-cù vào biến chứng

pháp, lào già nghiên cứu

võn-dé phu nhí tron thực

trong xã hội — Gia : 2p50

SÁM XUẤT BẢN: KHÔNG GIÁO

với ĐÀO DUY ANH

nhich cuu cua Ngay

Y NGHIA LÀM VĂN

viet va song

mau Ngan-han-Huy - khao-ni

luu va tan-ly van hoc hanh

VAN CHUNG VÀ XÃ HỘI

chuong den THIEP

# «Con rồng Nam-hà đã làm cho vua tôi chúa Trịnh bao phen lo sợ»

Xem cái tiêu đề trên này, chắc các bạn đọc hiểu r gay là tài muôn nói Đào-duy-Tù, mội muu-hà và tài sưu của chúa Phúc-Nguyên nhà Nguyễn ở Nam-hà hồi thế-kỷ thứ 16. Về công-nghiệp của Đào-duy-Tù đã giúp chúa Nguyễn kí ai-thác minden Nam-hà như thế nào, đã từng có bài thuật rõ trong báo này nay khôn cần nêu lại, chỉ nói thêm về thân-thê ông Đào đã làm cho vua tôi chúa Trịnh ở Bắc-hà ngông trống lo sợ như thế nào.

Vì cái chở-dộ thi-cử quá hép hối, không cho con em nhà xuồng hét được dù hi, ông Đào phải bỏ Bắc vào Nam theo chúa Nguyễn để được thi-hố tài bão-phụ của mình. Khi thấy thế-lực chúa Nguyễn càng ngày càng mỏ-mang, một phần lớn là nhờ những muu-kết và hoạch của ông Đao, bấy giờ chúa Trịnh-Tráng mới biết đã bỏ phi một đại tài cho địch-quốc dưng, xiết bao hối-hết, từng ngầm sai những hán hán với ông Đao già lùm ngưu-baô-baô vào dụ-dỗ Ông Đao trở về, sẽ được đại dụng. Nhưng ông Đao cư tuyệt. Muốn rõ rõ chỉ định của mình không vì lợi lộc mà thay đổi, ông Đao có mượn lời một trinh-phụ, gửi cho một bạn thân ở Ti-ăng-long mày cầu vẫn dãy him-tú và nghĩa-kui:

Ba đồng một mèo trai cay,  
Sao anh chàng hờn nồng ngây còn không.  
Bây giờ em đã có chồng,

Như chim vào lồng, như cá cắn câu.

Cá cắn câu biết bao giờ gõ.

Chim vào lồng, biết thoát nào ra.

Tuy thế, chúa Trịnh vẫn không khỏi sự «ve vãn» ông Đao lại phải cư tuyệt: một lần cuối cùng:

Có lòng xin trả ơn lòng,

Đừng đị lại nha mà chẳng em ghen.

Thất vọng, vua tôi chúa Trịnh thả câu tò ý mỉa mai ông Đao:

Rồng nằm bò cạn phờ râu,

Mẩy lời anh nói giấu đầu hở dưới.

Nguyen Đao có làm bài Ngao long ngâm,

tự ví minh như Chu-Cát — Ktông-Minh, sau khi đã giúp chúa Nguyễn, bay kẽ dấp lũy Trường-dục để ngăn đường quân Trịnh, nhận do phu Trịnh mới nói xấu Đao, là rồng nằm bò cạn, chẳng còn bay nữa được nữa. Còn bảo «mấy râu anh nói giấu giũa hờ dưới» là chi và bón cát nói bi-hiem «Mâu nhí vô địch, Mịch phi kân tích, Ái lạc tam trường, Lực lai tương địch» do ông Đao đặt ra để vua tôi chúa Trịnh, cả triều không ai đoán được là gì, sau phải triệu dân ông Trung Bửng Phùng-khắc-Khoaan mới đoán được là bốn chữ «Đứ bất lỵ sác» (1).

Rồng khoe vượt gió tung mây,  
Nào hay rồng đất có ngày rồng ian.

Thấy Đao công-ghịệp lầy lùng, chúa Trịnh càng sốt ruột, lại buông lời như bảo ngầm Đao chờ thấy chúa Nguyễn trong bụng nhất thời đã vội cho là gặp thời bay nhảy, biết đâu chẳng có ngày chúa Nguyễn coi như «rồng đất» sau khi dùng đê tê rồi, quăng bồ vỡ tan.

Lời bông gió ấy vẫn không làm lay chuyền được lòng Đao. Đao còn sống ngày nào, vua tôi chúa Trịnh ở Bắc-hà còn phải bận lòng lo nghĩ ngày ấy, lại phải bận cầu:

Có ai về lời đường trong,  
Nhấn nhẹ a bô dô a liệu trông đường về.  
Mái tham lợi, bô què quán lô,  
Đất nước người dù có như không.

Mấy câu trên đó, chúa Trịnh đem tình hương quan mọng cảm-dốt gĐao, hai tiếng hô dô là nói bóng chít «Đao» nhưng là hào-kết anh hùng đã có một bão phu lớn, chỉ cần gặp được người tri-thí, được nói thi-hố là úy thần vào, có hạn qì là đất nước người hay què quẩn đó. Đôi với ông Đao vua tôi chúa Trịnh quan hoài đến như thế mãi, cho tới khi ông Đao ta tuế mới thôi.

Rồng đá lân bồng mây xanh,  
Đầu non lửa tắt, bén thành khói tan.  
Sau đây xin lão dâng bài Ngao long ngâm  
của ông Đao để độc giả nhận iấm:

## Ngao long ngâm

Cầu xe (2) chầu chực sớm trưa.  
Thắng thiên vỗ cù dời xưa luân rảng.

Thế tuy tri loạn dạo hằng,  
Bát thời sự ấy ô chung sủ hiền.

Hán từ lô rắn (3) ngùa nghênh,  
Ba phân chán vạc (4) bôô phương anh-hùng.

Nhân-lái vay khắp đời dâng,  
Sánh xem trường lợi áng công vội đánh.

Não oï lấy dạo quĩ minh,  
Ké dua tói Ngụy, người đánh sang Ngô.

Nam dương cõi à i-no.  
Không-Minh là chử trương-phu khác loài.

Ó minh sánh vẹn nem tài,  
Phúc ta ngâm át ấy giờ hậu vay.

Đàn tánh thùy cõi dâng hay,  
Đời này sinh có tai nay át nén.

Bon xem bê bém hiền,  
Nhà danh iêu rõi tình quen bo thê.

Bà gian phong-nguyệt hằng thừa,  
Bonn múa đều có xuân ua bồn múa.

Nước nou khéo vẽ nền dô,  
Tháp cao phượng nhiêu quan co rồng năm.

Vềng bèn chô khách chiêu dám,  
Minh-dương (5) róng mò thiên-tám (6) thẳng

bằng.

Trí-án những dâng khác thường,  
Trúc tàng bần-bạn mây giăng láng dêng.

Tất lanh họp khí linh-thêng,  
Một đầu thê-giới thay nén cõi sinh.

Lâm toàn trong có thi-hành,  
Phong-trần iản ti cảnh thanh thêm khieu.

Tù vui bôn thú thêm yêu,  
Kia ngư (7), nõ mục (8), ẩy iều (9) nõ

canh (10).

Hạt già dâng cửa nghe kinh,  
Qua dâng mau thâm thức xanh vượn vè.

Gõc ngắn trúc nõn bonq xôe,  
Ngô đưa hạnh iia, hiên khoe cuc vang.

Khúc cầm cõi cầm cung giang,  
Ca ngâm Luong-phu dạo công hằng mau

Cầu khò vòi iện xít dâu,  
Thú vui ta thú ai dâu mặc ai.

Thanh nhàn dâng linh hòn mai,  
Đồng trong cuộc người nội ngoài cây mây.

Lợi danh nõi chát móng tay,  
Chẳng hâm thế vặt sao hay thê tinh.

Txa song héc mành mành,  
Gâm chung đời trước công dâng mây người.

Đoán (11) chưa được lê Thang (12) với.

Cây kia chưa dẽ bô nơi nội Sân.

Lâ (13) dâ chua gập xe Văn (14),  
Cầu kia chưa dẽ gac cầu Ban-khé (15).

Ngâm xem thánh nõ tiền kia,  
Tài nay nõ có khác gi tai xưa.

Lát thông trân pháp bình-cơ,  
Lục thao dâ dọc thất thư-lai bản.

Việc đời lai biết thế-gian,  
Mây thêng giờ-dâi luân hoan tay thông.

Tháo lai trong sô anh-hùng,  
Miếu đường chống vũng thág còn tái cao.

Cô phen xem tượng thiên-tào,  
Kia ngõi khanh-luong nõ sao quản thân.

Cô phen bình-pháp mây lân,  
Biểu xà là trận phong vân áy đê.

Cô phe i thi iai rượu nõ,  
Thanh-y (16) són chuỗ, hê-nô (17) cạn bồi.

Day trong danh giáo rõ voi,  
Bàng nhân chẳng bê bém hiền,

Hùm ngâm gõ thõi tự nhiên,  
Chùa tội sao khéo hợp dayen hay là.

Ngạc thử nõ phút tui qua,  
Xe loan lạm khää hai ba pken voi,

Dắc lòng phu chää giúp đời,  
Ra tuy thâi đoạn trô iai đồng lương.

Cá mường gập nước Nam duong,  
Rồng bay giờ Han ophi vang tam mua,

Chín lân lê dài quản sr,  
Phân vua lông bén móc mura yõi nhuần,

Hai tinh gánh nặng quản thân,  
Chín phän ô thô, mười phân trọng ngay.

Binh quyền mực này lự tay,  
Lâm cơ chẽ thâi g một nhy đích muon.

Tận đây Bác ượng thiên đôn,  
Bach-hà dâng hòi Hâu-dòn chay dài.

Bồn cõi biêt mây súc già,  
Có tài thiết chiến (18) có tài lâm công (19).

Dã nghiêm thuyền đụng sóng,  
Muoi muon tên (20) Ngay nộp hòng (21) Chu lang.

Hòi công dâng chure lai nhường,  
Gõ ngâm Xich-bich thô ian Ngay binh.

Hoa-dung khien xong phân doanh,  
G'an hàng sõm dâ dát kinh phá gan;

Iahn eo bl toin chure toan,  
Kinh chau tru hõi dia thien ruot man.

Hòa tham dô chôn dâu theo,  
Tien z.nh chure ẩy Ngô khõ ka.

Chure dâng bây bât bây tha (22),  
Uy giờ duong áy giặc đâ tron nhanh.

Ký son am lie ra binh,  
Tết bén vang đâ nhât kim thay long.

Bo le thien-thay chure dâng.



