

SOCIÉTÉ

SOUS CONCESSION

DU VIET-NAM

2 JUILLET 1940

TRUNG BẠC

CHỦ NHẬT

n°A 23060

hết viễn và lây qua : Đức không cách Livourne đà 80 cây số, về anh, là quan thứ 8 đà đến cách đây 40 cây số. Ông đồng-minh đảo Elba : với người Anh giam ở-lanđ đà nhất xưa kia. Biết thế & và nhà bì-đang Nă-phá-lanđ việc gi.

ti-bi-đang, mây-hôm nay, từ quan Mĩ đến đánh đặc Saipan Marlanes đã trở nên rõ quan vi-tay, bờ cùa tháp quan đại-tá đầu bài hái kíu phóng bao giờ hoang quan thi-trên thấp, không Marannes hiện nay là trận tên loài chiến tranh Đại-đế. Điều chung kinh 1288 hái lú và cách 1500 hái lú là một nơi trọng yếu trong phòng tuyến của Nhật & ta. Nền quan đồng minh lập được quan trên đảo Saipan thi-việc đà lón đà cuộn phòng thủ của Nhật hai binh đương và lùn nay có các quan đảo Phi-lai tên đà & vào i-hoạt: động của các phi-cô đồng đà, động mìn, mìn lấp, đà 20 hàng khống mìn hàn, 10 hàng cò và đà 100 chiếc lùn vận động mìn có 46 2 sô đà từ hòn bờ lè đà Supan và hòn sang các đài quan Nhật giào đà này, ai chiếm o khu Mariana (quân quâ-la), không quâa và mồi hạm đà quan đich. Từ lèo: đà nay đồng hiết hại lèo: trong tròn nay. Theo ih doanh Nhật thi đồng mìn đà hàng khống mìn hàn bị đâm, & hai, 1 thiêp giap hạm bị đâm, 2 hàng, 2 lùn đương hạm bị đâm, hàng 6 chiếc lùn vận tải bị đâm và về phia Nhật chỉ đà et hạm có 1 mìn nam, 2 chiếc lùn chở dân hỏa. Về mìn: trùa phia đông Á, Hồng Lân cuộc đà i-công mìn mìn và mìn Vitebsk và ở phia bắc hòn Iga nói lồng quan đà chọn tháng ta & khu Vitebsk trên một khoảng i-nhiều đà là 12 đà, 15 cây số và xung xùa là Vitebsk đến Orsha. Hồng quan đà chiếm xong Vborg.

huy-loi
của NGUYỄN HUYỀN-TỊNH

NGU'-LOI và THỦY-LÔI

của NGUYỄN HUYỀN-TỊNH

Nói đến «ngu-loi» và «thủy-loi» thì không còn ai là không biết đến hai thứ khai-giới cự ly lợi hại của Hải-quân và nhiều người, mặc dầu, đã bạc đầu sau bao năm vượt sóng, cũng phải nơm-nóp sự cái hoang quan thi-trên thấp, không

Từ hồi Au-chien trước cho đến ngày nay, ngu-loi và thủy-loi đã gây nhiều thảm kịch trên mặt đại-đường và biển bao nhiêu sinh-linh đã bị vùi xác dưới bể khơi, trong khoang những chiêu-ham hoặc thương-thuyền xâm sụp.

Ngu-loi và thủy-loi đều là một thứ «quả nổ» (engin explosif) dưới nước, có sức phá rất mạnh, có thể trong khoang khắc đánh chìm những chiếc tàu to, nhưng từ hình thức cho đến công dụng, ngu-loi và thủy-loi khác nhau xa lăm.

I) NGU-LOI. — Ngu-loi (torpille) là một thứ khai-giới công phá (arme offensive) do tàu ngầm (submersible), tàu chiến nổi (navire de surface) hoặc phi-cô phóng ngu-loi (avion torpilleur) phóng ra để đánh những đoàn tàu buôn hoặc những hạm-dội của bên đich.

Quá ngu-loi hình tròn và dài, hai đầu thon, trông như diều «si-gà», chiến dài từ 5 đến 8 thước, đường kính do từ 355 li đến 610 li, qua những cỡ 381 li, 450 li, 500 li, 533 li, 550 li, 600 li, thường dùng trong hải-quân các cường quốc trên thế giới.

Ngu-loi nặng từ 400 cân đến hơn một tấn. Ngu-loi có dù máy móc rất tinh-xảo, có thể ví như một chiếc tàu ngầm nhỏ, tự động đến mới lắp vào, để tránh những tai nạn bất trắc.

Bộ phận nổ (cône de charge) của quá ngu-loi lúc bình thời thi tháo rời ra cắt trong kho dạn được của bộ Hải-quân, lúc dùng đến mới lắp vào, để tránh những tai nạn bất trắc.

Bộ phận nổ ở phía đầu quả ngu-loi, gồm có chỗ đựng thuốc nổ (cône de charge) thuốc nổ là chất fulmi coton hoặc những chất khác thy theo mỗi nước trên thế-giới. Khi ngu-loi chạm vào sườn tàu địch, chiếc ngòi đòn (percuteur) đập vào một cái kip (amorce) khiến cho tời lửa ra bùng vào thuốc nổ làm cho bùng cháy.

Ở chung quanh chiếc ngòi, có những lưỡi dao sắc quay tít như một chiếc chong chóng để cắt lưỡi sắt nếu ngu-loi gặp lưới đá chằng ở hai bên sườn tàu địch để phòng nan ngu-loi (các chiến hạm to khi bò neo đậu trong bến hoặc ngoài khơi, thường có lưới sắt (filet BULLIVAN) chằng hai bên mạn tàu, cách xa vỏ tàu một vài thước để phòng nan ngu-loi). Nếu không có dao cắt lưới (lame coupe filet) thi ngu-loi sẽ hứa lưới cần mà nó ngay và không thể chạm vào tàu địch phá mạnh được nữa.

Trong cuộc chiến-tranh hiện tại, ngày 14 October 1939 bốn quả ngu-loi của tàu ngầm Đức do đại-tá Đức PRIEN chỉ huy, phóng ra tại hải-phận Ecosse, đã xuyên thủng qua cả lưới BOLLIVAN và phá chìm Thiết-giáp-hạm ROYAL - OAK thuộc hạm đội Anh-hoàng đang thả neo đầu yên trong bến.

Bộ phận nổ (cône de charge) của quá ngu-loi lúc bình thời thi tháo rời ra cắt trong kho dạn được của bộ Hải-quân, lúc dùng đến mới lắp vào, để tránh những tai nạn bất trắc.

Trong những cuộc thao diễn và thủy-quân mà có lập đánh bằng ngu-loi thi đấu quả ngu-loi sẽ lắp.

Mỗi chiếc «cône de charge» đựng toàn bắc (liege) để cho khởi-hư hại vỏ các chiến hạm và ngu-loi cũng sẽ phóng ra như trong một trận hải-chiến thật.



Bộ phận thứ hai trong quả ngư-lôi là bộ phận làm cho ngư-lôi chạy thẳng vào tàu địch. Bộ phận này quan trọng lắm, chiếm gần hết ba phần tư quả ngư-lôi và gồm có nhiều cơ-quan cốt yếu.

Cơ-quan cần thiết nhất là một động-cơ tựa máy o-lô (moteur à explosion). Động-cơ sẽ bắt đầu chạy một khi quả ngư-lôi phóng ra khỏi ống phóng ngư-lôi (tube lance-torpille). Trong quả ngư-lôi, có đủ cả bầu hơi, bầu mỏ, bầu mõ và bình nước để cho máy chạy động-cơ ăn vào một chiếc trục dài (arbre de transmission) ở đầu có hai chiếc chấn vịt giống như chấn vịt của tàu thủy. Động cơ làm quay hai chiếc chấn vịt (hélices) có thể khiến ngư-lôi chạy nhanh tới 90 hay 100 cây số mỗi giờ và di nổi một mạch 20 cây số mỗi hất sút máy. Nếu một khi phóng không trùng đích mà ngư lôi chạy được độ 20 cây số, súng máy đã kiệt thì một chiếc nắp con (couvercle de soupape) ở vò quả ngư-lôi sẽ mở ra, nước chảy vào, làm cho quả ngư lôi chìm xuống đáy bể, khiến cho không nguy hiểm nữa. Như thế thật là chu đáo, vì nếu sau một trận hải chiến mà ngư-lôi phóng hút, cứ nồi lèn đèn trên mặt bể thì sẽ cản trở sự di lại và sẽ là một mối nguy cho tất cả các tàu chiến tau buôn chặng may dung phải.

Đằng đuôi ngư-lôi có hai thứ bánh lái: bánh lái làm quả ngư-lôi chạy lên cao, hay xuống thấp (gouvernail de profondeur) và bánh lái làm quả ngư-lôi chạy sang trái hay sang phải (gouvernail de direction).

Bánh lái « cao-thấp » do một cái máy gọi là « régulateur d'immersion » điều khiển. Máy régulateur d'immersion gồm có một chiếc màng mỏng bịt một lỗ hổng ở vò ngư-lôi, mặt ngoài màng giáp với ron biển. Khi quả ngư-lôi ở gần mặt nước, sức ép của nước không được mạnh, chiếc màng hơi cong về phía trong. Khi quả ngư-lôi chìm xuống sâu, áp lực của nước mạnh hơn và làm cho chiếc màng cong thêm lên. Màng mỏng ăn thông với một chiếc cần, nồi vào bánh lái và do đó người ta có thể định trước cho quả ngư-lôi lên cao hay xuống sâu và như thế mới có thể hạ nhang « độc thủ » vào chỗ hiểm của một chiếc thiết giáp hạm, tức là chỗ ngập dưới mực nước độ vài thước, mé dưới dai thép dày (ceinture de flottaison) chỗ



mà lắn thép mỏng không đủ che cho tòa « thành sắt nồi » một khi bị ngư-lôi phóng trúng.

Bánh lái « phái-trái » do một « con quay » (toupie gyroscopique) điều khiển. Khi ống ngư-lôi đã quay nhằm đúng đích mà phóng ngư-lôi ra thì con quay bắt đầu quay tilt và đứng thẳng. Nếu vì một cớ gì mà ngư lôi chạy lệch sang một bên, hoặc trái, hoặc phải, thi con quay sẽ ngã về bên kia, kéo lại thế « quán binh » mà điều-khiển cần lái xoay lại bánh lái cho di đúng đích.

Nói tóm lại, ngư-lôi cũng như một chiếc tàu tự động, sở dù máy móc tinh-vi để hoạt động trong một vòng hai-mươi cây số giờ lại.

Ngư-lôi phóng ra bằng hai cách: một là bằng ống phóng ngư-lôi (tube lance-

torpille) hai là bằng cần phông ngư-lôi (fourche).

Ống phông ngư-lôi tựa như nòng một khẩu đại bác to. Quả ngư-lôi đặt vào trong ống, và do hơi (air comprimé) hoặc một ít thuốc súng đẩy bật ra ngoài ống. Một khi rời khỏi nòng rồi xuống bể, ngư-lôi sẽ tự điều-khiển và tự chạy tới đích.

Ống phông ngư-lôi đều đặt ở trên sàn (pont) các chiến hạm nồi (navire de surface) từ chiếc thiết giáp hạm to, đến khu trục hạm nhỏ. Nhưng ống « lô thiên » (tubes aériens) đó đặt trên những chiếc già soay di soay lai (affûts tournauts) khi thi 2 ống ghép một (affûts jumelés) khi thi ba (affûts triples) khi thi bốn ống ghép một (affûts quadruples). Nhưng ống đó phóng « thia-la » những quả ngư-lôi trên mặt nước.

Ngư-lôi là thứ khí-giới chính của các khu trục hạm mang từ 6 đến 16 ống. Tuần dương hạm cũng mang vài ống ngư-lôi cho thêm phần mạnh mẽ, còn thiết giáp hạm thì ít khi mang ống ngư-lôi và nếu có thì chỉ độ hai ba ống là cung.

Tronh những tàu ngầm ống phóng ngư-lôi ở trong vỏ tàu và đầu thò ra ngoài có nắp đậy che nước khỏi tràn vào. Tàu ngầm mang từ 2 đến 12 ống phóng ngư lôi đặt rải rác ở dâng mũi, dưới lái hay hai bên sườn tàu. Tàu ngầm có thể lắn sâu dưới



nước mà phông vọt quả ngư lôi lên đánh một chiếc tàu địch được.

Những chiếc súng phông ngư-lôi thường đèo hai bên sườn hai quả ngư-lôi và cũng dùng ống phông ngư lôi nồi, như chiến hạm. Nhưng cũng có khi không dùng ống mà lại dùng những chiếc cầu bằng sắt thả quả ngư-lôi xuống nước cho chạy vào tàu địch.

Cần dù tựa như một chiếc gọng kim cắp lấy quả ngư-lôi, hạ quả ngư-lôi xuống là-là mặt nước và « phông xá » cho ngư-lôi đi đánh phá bên địch.

Quả ngư-lôi do máy bay mang di thi năng độ 5 đến 8 trăm cán. Ngư-lôi deo ở giữa hai bánh xe, nếu là tàu bay bộ (avion terrestre) và ngư-lôi deo giữa hai xuồng nếu là tàu bay thủy (hydravion).

Muốn đánh một chiếc tàu địch, máy bay hạ thấp, bay là là mặt nước, hướng vào địch và cách độ một bờ cây số, « nhà » quả ngư-lôi xuống và ngư-lôi sẽ thẳng về mé quân thù mà chạy.

Phóng ngư-lôi bằng phi-cô rất khó, phải tính thế nào cho quả ngư-lôi đứng rời cao quá, mà sẽ bị gãy vụn ra vì gặp mặt nước quá mạnh nên phi công cười máy bay phông ngư-lôi đều là những tay rát hành nghề.

Máy bay phóng ngư-lôi ít khi hoạt động một mình. Thường thường hay bay từng đoàn ở mấy phía lại cùng một lúc và phông nhiều ngư-lôi chạy chí chít trên mặt bể, dan thành những vệt khùng khiếp nguy hiểm cho những đoàn chiến hạm hoặc thương thuyền trong khu vực đó.

Ngư-lôi là một khí giội vô cùng lợi hại sức mạnh mỗi ngày một tăng, đến nỗi hiện nay cũng chưa có cách gì mà de phòng cho chu đáo được.

Những dai thép (cuirasse de ceinture) dày từ 45 đến 50 phân, những hòn tòn đứng khí giội hoặc dùng những ống sắt tròn (bulge) deo hai bên sườn tàu, những chất dẻ hòn các lô thủng, ngang đường nước bể (cofferdam) những lườn sắt BULIVAN bao bọc lify thân tàu, bao nhiêu thứ đó đều thành vđ dụng một khi gặp ngư-lôi mạnh, to, phông ra tới lắp.

CÁC CÁCH MẠNG VÀ PHÓNG NGƯ-LÔI

- I. - Những ống phóng ngư-lôi (3 chiếc dài thành hàng bổn chiếc một - affûts quadruples) trên một chiếc khu-trục-hạm.
- II. - Những ống phóng ngư-lôi trong một chiếc tàu ngầm.
- III. - Những ống phóng ngư-lôi trên một chiếc súng phông ngư-lôi.
- XI. - Một quả ngư-lôi deo dưới thân chiếc máy bay phông ngư-lôi.



QUÀ NGU-LỘI

A 1. — Lưỡi dao cắt lưỡi. 2.— Ngòi chạm vào tàu địch thi nổ. 3. — Đầu đụng thuốc nổ. 4.— Bình chứa hơi để chạy máy. 5. — Bầu nứa, mờ nước. 6.— Máy đùi khởi chiếc thủy lôi chạy lên gần hoặc xuống cách xa mặt nước. 7.— Động cơ. 8.— Máy làm chạy động cơ mới khi quả ngư lôi phóng ra. 9.— Con quay để điều khiển bánh lái. 10.— Cùn lùi vào chấn vị. 11.— Bình lít. 12.— Chấn vị.

Cái chết vô ích của chiếc ROYAL OAK, tiếp đến cái chết oanh liệt của chiếc BISMARCK, cùng cái chết khủng khiếp của hai chiếc REPULSE và PRINCE OF WALES (bị cả bốn lần ngư-lôi của phi-cơ đánh phá), đều tố rõ sự lợi hại của ngư-lôi.

Chiến hạm còn bị thua ngư-lôi, nữa là thương thuyền. Bởi thế thương-thuyền đánh phải chịu lép vè mà tìm cách tránh ngư-lôi của tàu ngầm bằng cách trái hình (camouflage) khiến cho ngư-lôi phóng ra có phần sai lạc. Ai cũng biết rằng muốn đánh một chiếc tàu buôn bằng ngư-lôi, tàu ngầm phải biết tàu buôn đó định đi về phương nào rồi mới phóng ngư-lôi đón đầu mà đánh. Phép tinh dưa theo vào một chiếc hình tam giác (triangle de visée). Một cạnh của hình đó là đường thẳng chạy từ tàu ngầm đến tàu buôn, một cạnh là đường dài chạy từ chỗ thương thuyền bắt đầu hiện trong ống viễn kính của tàu ngầm đến chỗ thương thuyền sẽ gặp phải quả ngư lôi phóng tới. Cảnh thứ ba của hình tam giác là đường qua ngư-lôi đi đến chỗ thương thuyền sẽ gặp nạn.

Viên chỉ huy tàu ngầm, có thể tính được cả ba cạnh đó vì viên quan áy biết đường đi của thương thuyền, biết phong tốc độ của thương thuyền, biết rõ sức mạnh của ngư-lôi.

Viên hạm trưởng tàu ngầm chỉ cần tính sao cho từ khi rời ống phóng ngư-lôi đến lúc gặp thương thuyền quả ngư-lôi sẽ đi mist một thời hạn bằng thời hạn từ khi

thương thuyền mới bị trông thấy cho đến lúc chạy tới chỗ sẽ bị nổ.

Như vậy, nếu một trong ba tài-liệu để ngầm bắt bị thiêu thì không tài nào khiến được quả ngư lôi phong tráng đích được.

Tài-liệu đó là đường đi của thương thuyền. Nếu đêm sơn trá hình tàu buôn, vẽ trên vỏ tàu những đường chéo, thẳng, ngang, dọc, khiến cho hình tàu hiện ra lèch-lạc tại mé châia giờ; nếu hai cột vò tuyến diệt (masts) để không cản đối, nếu ông khói soay ngã nghiêng, suông cheo chét thẳng, chiec lệch, thì viên hạm trưởng tàu ngầm không tài nào mà nhận ngay được đâu là đường mũi, đâu là đường lùi thương thuyền, nhất là kai thương thuyền đứng hơi chén chêch.

Tuy vậy, phong-pháp để phòng tàu ngầm bằng cách trái hình thương thuyền cũng chỉ là một phong-pháp tạm thời, một vài khi được kết quả mỹ-mẫu nhưng thường thường không lừa nỗi những thợ hạm-rồng lành nghề.

Nói về ngư-lôi và sự lợi hại của khí giới đó, thiết tưởng cũng nên nhắc đến một thứ ngư-lôi kỳ-quặc đã từng được thí-nghiệm và đem dùng trong hải-quân một cường-quốc. Đó là thứ enhan-lôi^v cũng ho gióng quả ngư-lôi thường nhưng được người cắm lái hướng vào đích và đâm thẳng đến, cả dạn và người đều tan rã tưng bừng; thử là một thứ khí giới đáng sợ hãi theo một sự hy sinh đáng phục.

NG. HUYỀN-TỈNH

Cuộc đòn-bộ của quân Đồng-minh ở bờ bắc Normandie miền Bắc Pháp

QUÂN ĐỒNG-MINH ĐÃ DÙNG CHIẾN-LƯỢC CỦA QUÂN NHẬT BÁNH TÂN-GIA-BA BÈ BÁNH CHERBOURG

Sáng hôm 6 Juin một tin quan-trọng đã làm cho cả ình-giới phải quay mặt đùi gác đến miền Bắc Pháp. Đó là tin quân Đồng-minh đã đòn-bộ lên miền bờ bắc xứ Normandie trong khoảng từ Cherbourg đến hải-cảng le Havre và cửa sông Seine.

Một lát nữa đất nước Pháp lại dùng làm chiến-dịa giữa quân Đồng-minh và quân Trục.

Từ đầu năm 1944 này, dư-luận trên thế-giới dựa vào tình-hình quân-sự ở cầu mải trận An-châu, đã đưa trước là cuộc đòn-bộ này sẽ phải xảy ra ngày một ngày hai. Cả các giới quan-sự Đức và Đồng-minh cũng đều tin chắc như thế. Cả hai bên Đức và Anh, Mỹ đều dự-bí, một bên phong-thủ, một bên thi săn-sogn đồ bộ. Thủ tướng Churchill nước Anh đã có lần đọc diễn-văn trước Hạ nghị viện Anh báo trước rằng cuộc hành-quân lớn lao cả dưới thủy và trên bộ của quân Đồng-minh sẽ xảy ra trong một thời-h.jquery ngắn. Các đại vò-tuyền-dien và các báo hàng ngày vẫn nhắc đến cuộc đòn-bộ đó là một cuộc hành binh mà ảnh hưởng sẽ rất lớn lao có thể làm thay đổi hẳn chiến-cục. Các nhà chuyên-môn quân sự dự-dịnh các phương pháp mà quân đồng-minh sẽ dùng để tấn-công vào Âu-lục: đoán số quân và chiêu-cụ của hai bên đối-thủ và nói rõ cả về các cơ quan phòng thủ rất kiên-cố của quân Đức ở dọc bờ bắc Tây-Âu từ xứ Na-rya cho đến biển giới Tây-ban-nha. Người ta lại tìm xem quân đồng-minh sẽ đòn-bộ ở miền nào, vào thời kỳ nào. Về ngày giờ và chỗ quân đồng-minh đòn-bộ có lẽ chỉ một vài người biết trước, đó là các đại tướng Anh, Mỹ, tăng-tiến các đại quan đòn-bộ như đại tướng Mỹ Eisenhower, đại tướng Anh Montgomery chẳng hạn.

Nhân một đêm sương mù (6 Juin) trên mặt bờ Manche, quân đồng-minh do hàng nghìn tàu nhẹ có một hạm đội lớn và một đội phi-quân rất mạnh bao vây cả dòn-bộ ở nhiều nơi trên bờ bắc Calvados và bán đảo Cotentin là ở các miền Port-en-Bessin phía Bắc Bayeux or cửa sông Orne, cửa sông Wire, và cả ở Saint Vaast la Hougue. Đồng thời các phi-cơ thám thính Đức nhận thấy ở cửa sông Seine một số tàu bè lớn chở quân lính do một hạm

miền quán Anh, Mỹ đòn-bộ từ ngày 6 Juin mà trong số trước chúng tôi đã rất kỵ về địa thế và bờ bắc là một miền trù-phú vò hàng nhất ở Pháp. Miền đó lại gần kinh thành Paris chỉ cách đó 200 cây số là cảng. Từ miền này lại có nhiều đường bộ và thủy rất tiện-lợi đi tới miền trung của nước Pháp tức là tỉnh Ile de France mà Paris là thủ-đô. Nhưng miền đó cũng là miền mà quân Đức phòng-thiết một cách rắc-rêu đáo-không miền nào bằng.

Mục đích quân đồng-minh là chiếm lấy bán đảo Co-entin miền Calvados, các hải-cảng lớn trong xứ Normandie như Cherbourg, Caen và cả le Havre.

Quân Đồng-minh đã dùng chiến-lược gì để đạt tới mục đích đó?

Mục đích của quân đồng-minh ngày một hai hôm đầu sau cuộc đòn-bộ quân Đức đã được vi thế quân Đức đã hết sức kháng chiến để đánh bại quân Anh, Mỹ ra bờ. Các đội quân đòn-bộ gồm có cả quân Mỹ, quân Anh và quân Gia-nâ-đại do hai tướng Bradley (Mỹ) và Montgomery (Anh) chỉ-huy. Đại tướng Mỹ Eisenhower giữ quyền tổng-tư-lệnh.

Nhân một đêm sương mù (6 Juin) trên mặt bờ Manche, quân đồng-minh do hàng nghìn tàu nhẹ có một hạm đội lớn và một đội phi-quân rất mạnh bao vây cả dòn-bộ ở nhiều nơi trên bờ bắc Calvados và bán đảo Cotentin là ở các miền Port-en-Bessin phía Bắc Bayeux or cửa sông Orne, cửa sông Wire, và cả ở Saint Vaast la Hougue. Đồng thời các phi-cơ thám thính Đức nhận thấy ở cửa sông Seine một số tàu bè lớn chở quân lính do một hạm

đội gồm có 6 chiếc thiết giáp hạm, 15 chiếc tuần dương hạm và 20 chiếc khu trục hạm hộ vệ. Bốn sư đoàn quân nhảy dù và quân do phi-cô chờ đến đã bắt ở nhiều nơi trong nội địa ở miền nam của sông Seine để 20 cây số từ Trouville đến Dives, & miền cực bắc bán đảo Cotentin tức là miền Cherbourg miền Carentan. Những miền sầm uất ra cuộc chiến đấu giữa quân đồng-minh đã bắt và quân Đức ngay hôm có cuộc đột bộ là những miền sau này:

1) *Harfleur* gần hải-cảng Havre là miền có quân nhảy dù hạ xuống.

2) Bờ bắc quận Calvados từ Trouville đến Deauville ở phía Đông và ở vùng bờ Isigny ở phía Tây. Quân đồng-minh đã bám vào được hai nơi trong khoảng từ cửa sông Vire đến cửa sông Orne. Quân đồng-minh đã bám vào được cả chiến-xa lén bờ trong miền bờ bắc Aromanches, Asnelles, Ouistreham và phần nhiều đều bị phá hủy. Ở vùng gần Caen có trận đánh nhau dữ dội.

3) Ở bán đảo Cotentin trong miền Carentan, miền Saint Vaast la Hougue các đảo Saint Marcouf đảo Jersey và Guernsey.

Theo lời tuyên bố của thà-tướng Churchill ngay hôm đột bộ thì một hạm đội lớn gồm 4.000 chiếc tàu lượn lật có hàng ngàn tàu nhỏ hơn đã theo đột bộ vượt qua biển Manche. Nhiều quân do phi-cô chờ đến đã hạ xuống ở phía sau trận lugen quân địch. Đã dùng tới 11.000 phi-cô để chờ và bảo vệ quân lính. Cuộc đột bộ đang tiếp tục ở nhiều nơi, nhiều cỗ súng gùk bờ bắc đã bị phá hủy và các sự trở ngại không đến nỗi ghê gớm như người ta vẫn tưởng.

Bên trước hôm đột bộ, độ nửa đêm, hàng ngàn phi-cô đồng-minh đã đến đánh phá các

Thông-CHÉ LYAUTHEY đã nói: « Ta là một sinh vật chỉ ra hoài động ». Chẳng ta đến theo gương ngài.

cơ-quan phòng-thâ c' đc bờ bắc Manche: các chiến hạm Anh, Mỹ bắn nhau với các cỗ súng đại bác giữ bờ bắc của Đức. Nhờ có sương mù nên các tàu chở quân lính do chiến hạm hộ vệ đến sát được tận bờ bắc. Trong lúc đại-bắc của các chiến hạm vẫn dần lên bờ thì quân đồng-minh bắt đầu đột bộ. Đồng thời, nhiều phi-cô vận tải kéo theo, nhiều phi-cô cõi lực lượng đồng cõi có các phi-cô khu-trục đi kèm đã chờ các đội quân nhảy dù xuống phía sau chiến-luyễn Đức, gần các trường bay và các nơi có nhiều đường sá qua lại. Cuộc đột bộ tiếp tục suốt hai ba ngày đầu. Cuối ngày thứ hai thì quân đồng-minh đã chiếm được một giài bờ bắc gần Caen, ở hai cửa sông Orne, giài đó dài 30 cây số và sâu vào nội địa độ 10 cây số. Quân đồng-minh còn chiếm một cái cầu cầu nâu ở phía Tây-Bắc Bayeux. Một ít quân Mỹ còn giữ được ở miền gần Eglise Saint Mère trong bán đảo Cotentin.

Đa số quân giãy giáp bờ bắc chiếm được là thuộc sư đoàn chiến xa của Anh thứ 79 và sư đoàn bộ-bin G-a-nâ-dai số 60. Một phần 'ón sư-doan bộ-bin do không-quân chờ đến (số 6) đã bị giết. Quân đồng-minh đã chiếm được Bayeux và bắt đầu con đường từ Bayeux đến Caen.

Theo những tin vò-uyễn-dịu thi mây tháng trước cuộc đột bộ, quân đồng-minh đã luyện tập rất chín đáo. Bộ tư-lệnh tối cao đồng-minh đã chọn một miền trên nước Anh, ở Ecosse

chẳng hạn, rồi cho lũy dài, đá hổ, vôi đắp thành núi, đào thành sông giống hệt như ở miền Normandie. Ngày ngày các quân lính Anh, Mỹ được chọn đi đột bộ phải đến dâng tập cho quen với địa thế miền minh sập tới đánh này mai.

Khi đột bộ, quân đồng-minh đã dùng những thuật nhô như trước khi cho quân nhảy dù hạ xuống, họ đã ném xông đối những người bờ biển trong có chĩa bom và thuốc nổ. Những người bờ biển đã xuống gần đến đất, bị quân địch bắn vào lúc khắc nổ tung.

Trận đánh trên xíu Normandie càng ngày càng thêm dữ dội. Quân đội g-minh cảng ngày càng mở rộng thêm các miền đã chiếm được. Mãi trận chạy dài từ đông-bắc Caen đi vòng thị trấn đó ở phía Bắc, di dọc con đường Caen Bayeux rồi đến phía Tây miền bắc bờ biển đồng-minh chiếm được ở chân bắc đảo Cotentin. Các nơi sầm uất ra cuộc chiến-dấu dữ-dội là miền Caen, miền Bayeux, dọc đường Valognes-Carentan trong bán đảo Cotentin gần lảng Sainte Mère Eglise. Quân đồng-minh do phi-cô chờ đến ở miền Coutances và quân Đồng-minh ở miền cửa sông Vire và lảng-lạc với nhau nhưng chưa được.

Quân Anh, Mỹ do tàu bờ hoặc phi-cô chờ đến cảng ngày càng đột-bộ nhôm nhất là ở Falaise và Argentan cách bờ bắc 40 và 60 cây số trênl đường Caen — Le Mans. Đến ngày 10 Juin, thi miền bờ bắc do quân đồng-minh chiếm được trong quận Calvados đã rộng tới 80 cây số và sâu vào nội-dịa độ 15 cây số. Quân Anh tiến dần dần đã chiếm được Formigny, Irénières, Isigny và quân Mỹ chiếm Saint Marcouf. Quân Mỹ hạ xuống miền Sainte Mère Eglise càng ngày càng mở rộng nơi cảng-cứ quanh lảng đó. Quân nhảy dù Anh, Mỹ lại hạ xuống cảng bờ bắc phía tây bán đảo Cotentin trên miền từ Lessey đến Granville. Ở miền Caen sầm ra một trận chiến-xa lớn giữa quân đồng-minh và quân Đức.

Đến ngày 13 Juin thi mải trận lan rộng từ miền cửa sông Orne đến tận mạn nõi cách Cherbourg về phía đông nam độ 25 cây số.

Trong bán đảo Cotentin, quân Mỹ sau một trận chiến-xa dữ dội đã chiếm được Carentan và lảng-lạc được với quân Anh ở miền bờ bắc Calvados.

Về phía Bắc thi quân đồng-minh vẫn tiến thêm ở dọc đường Paris-Cherbourg và đã

chiếm được Montebourg trên đường Carentan-Valognes. Quân Anh do hai mặt đông và tây tấn công vào thành Caen và ở miền Tilly-sur-Suillee phía đông nam Bayeux vẫn có trận chiến-xa. Só quân đồng-minh đột-bộ từ trước đến 13 Juin đã có tới 20 sư-doan nghĩa là 400.000 người.

Sau khé-ký này đến một thời-kỷ phản-công của quân Đức dưới quyền chỉ huy Thống-ché Rommel. Số quân Đức tăng ra mỗi trại ở miền Normandie có tới 300.000, trong số đó có 4 sư-doan thiết giáp. Cuộc phản-công này đã có kết quả ở một vài nơi, quân Đức đã lấy lại được Troarn, trù được một đầu cầu của quân Anh ở bờ phía đông sông Orne và lấy lại được Montebourg. Nhưng sự thắng lợi đó chỉ tạm thời. Đến ngày 18 Juin, quân Mỹ tiến từ Sainte Mère Eglise sang dãi bờ bắc phia đông bắc bán đảo Cotentin trong vùng Barneville và mũi bắc Carlet. Thế là bán đảo này đã bị cát lấp hai và hải-cảng Cherbourg cùng miền bắc bán đảo mà quân Đức vẫn giữ bị cát lấp, lát cả các đường giao-thông trên bờ với nội-dịa Pháp đã bị cát tắt.

Ở khu giang mực trận, quân đồng-minh đã mở rộng thêm dọc miến bờ bắc từ Carentan đến Isigny.

Ở phía Nam, quân Mỹ tiến dọc dông ngạn sông Vire đã đến Saint Lô thủ phủ quận Manche và ở trong các phố đã sầm ra trận kịch chiến.

Đến đây là hồi thời kỳ thứ nhất trong cuộc đột bộ, thời kỳ lập trung lực lượng và cảng-cứ các nơi cảng-cứ. Thời kỳ thứ hai, thời kỳ lợi dụng các nơi cảng-cứ chiếm được đã bắt đầu. Đồng thời, quân Mỹ sau khi chiếm Barneville sur Mer, Briquebec, Valognes đã bắt đầu bao vây quân cảng Cherbourg, hiện con đường từ Normandie đến bờ phia đông đã bị cát tắt, các đội tiền quân Mỹ đã tới cách quân cảng có chỗ chỉ 3 cây số. Một trận quan hệ nha trong cuộc đột bộ là trận ở miền Tilly và Caen, hình như phần lớn quân lính và chiến-cụ của đồng-minh đều lập trung ở khu này. Trận chiến-xa ở đây vẫn chưa kết liễu và quân đồng-minh vẫn đột-bộ thêm qua lính lán khu này.

Tổ là kẽ từ khi quân đồng-minh đột-bộ phải gần ba tuần lễ quân Mỹ mới vây áu-tic Cherbourg một nơi mà họ đánh chiếm ngay từ mây hõm-dàn. Tuy

Dai-Hoc-Thu-Xa

N° 131 Henri d'Orléans — Hanoi
Giám-đốc: LÉ-MÔNG-CẨU

Đã có bản:

ME TƠI

tieu-thuyet của Nguyễn-khai-MÃN
Giá... 380

ĐẠI - HỌC - THỦ - XA - RA - TOÀN NHỮNG SÁCH CÓ ÍCH CHO NHÂN - SINH

Sắp có bản :

VĂN TẠC PHẦM VIỆT-NAM

ĐƯỢC MẮT TÍNH GIỚI BẢN SÀ

của bà MONG-NEY

Một phương pháp phân

mô-i, Một tinh thần mới

lạ. Một chí-vết danh thấp

Cần nêu vào duy vật biện

chứng pháp, tác giả nghiên

cứu và vấn đề phu-nh trên

thực trạng xã-hội Việt-Nam

SÁCH CÓ BẢN :

KHÔNG - HỌC

và Ông BÀO DUY ANH

nghiên cứu của

Ng. uyễn DIỄM

VIỆT VÀ SỐNG

của Nguyễn-xuan HUY

khảo luận và tâm lý

văn - học hiện tại

một vài đội tiền pháo quân Mỹ cách Cherbourg có 3 cây số nhang mặt trận chiến thi vẫn vỗn cảng hiện là 10 đến 13 cây số. Trong cảng hiện có 80.000 quân Đức giữ. Phòng tuyến & quân cảng cũng khát mạnh. Đến sáng ngày 23 juin, sau khi quân Mỹ chiếm được Saint Pierre Eglise trên đường Harfleur-Cherbourg và Beaumont ở phía tâp thi quân đồng-minh đã vây kín Cherbourg và các đội quân Đức giữ mìn ở La Hague cũng bị nguy khốn. Đồng-minh dùng đại quân đánh Cherbourg là cối hammerside dòm một cách nhanh chóng thi mới có một hải-cảng tốt để chờ thêm quân cứu viện và lương-thực đến đỡ trận Normandie. Theo chiến-lược mà quân Anh, Mỹ đã dùng từ khi bắt đầu đòn bộ lén bờ bắc Normandie thi là có thể nói bộ lóng tư lệnh quân đồng-minh đã dùng một chiến-lược giống chiến-lược mà quân Nhật đã dùng để đánh quân cảng Tân-gia-ba của Anh ở đầu bão đảo Mă-lai. Cũng như quân Nhật, quân Anh, Mỹ đã đánh quân cảng Cherbourg từ phía bắc-địa ra, quân đồng-minh cũng dò bộ cối hai mồi bộ bắc trong bán đảo Carentan rồi hai đạo liên lạc với nhau để cắt bao vây kín. Quân đồng-minh đã chiếm đóng Cherbourg sau khi quân Đức đã phá hết các ca quan binh bị vây bên tâp ở đó.

Trận quan hệ nhất là trận chiến-xa ở miền Caen — Tilly

Tuy ở mặt trận Normandie hiện nay trận bao vây Cherbourg là trận dữ-dội nhất. Trận đánh mà kết quả sẽ có ảnh-hưởng lớn đến tình-hình chiến-tranh nay mai trên đất Pháp là trận đại-chiến vùng chiến-xa ở miền Tilly sur Seine—Caen ở phía Nam con đường Bayeux—Caen. Trận này kéo dài đã gần hai

tần têng mà vẫn chưa phân thắng bại. Cái hai bên đều dùng nhiều quân và chiến-xa ở mặt trận này. Cố tin nái ở đây có cả những chiến-xa nặng tới 40 tấn đụy chiến. Ta có xem bộ tư-lệnh đồng-minh vẫn cho dù bộ nhiều quân và chiến-xa ở mặt trận này có cả bộ bắc quân Calvados thi đã hiện trận đánh Tilly Caen rất là quan hệ. Bộ tư-lệnh Đức hình như lập trung nhất quân lính và chiến-xa nhất ở khu này và sẽ kháng chiến một cách quyết liệt để ngăn quân đồng-minh không cho tràn qua sông Orne để vào các quận Eure và Seine inférieure. Có thắn i được liệu quan hệ này quay đồng-minh mới mong trận vây sâu được nội-địa Pháp và miền Paris.

Quân Đức kháng chiến ở mặt trận Normandie có tới 80 vạn nghĩa là độ 15 sư đoàn, và quân giữ quân cảng Cherbourg chỉ độ 80.000 còn bao nhiêu thi lập trung cùa các mặt trận Carentan-Caen hiện nay là tiền-tuyệt của quân đồng-minh.

Quân đồng-minh hiện một mặt cõi tiến về phía Nam để mở rộng giải đặt chiếm từ bờ bắc Calvados vào còn mồi mặt thi tiến về phía đông để di xáu vào nội-địa Pháp và u hiếp miền Havre-Rouen. Thành Caen là nơi trung-tâm-diem cuộc kháng chiến của quân Đức từ khi quân đồng-minh bắt đầu đòn bộ ở bờ bắc Calvados, quân Anh và Giả-nă-dai từ 3 tuần lễ nay vẫn hối sút lún công từ mây phía vào thành nhưng đều bị thất bại.

Các ca-quan phòng-thủ của Đức ở Pháp kiêm-cố như thế nào?

Các báo Âu-châu từ đầu năm nay vẫn luôn luôn nhắc đến *"tác à thành trì Âu-châu"* của (xem tiếp trang 26)

Thụy-Điển, một tên lính chống giúp nền văn-minh

Tin tức cho hay ràng hiện giờ Thụy-Điển tồ-thức rất gấp các phương - pháp phòng ngừa để chống với cuộc đòn bộ mà người ta đoán có thể xảy ra được tại Thụy-Điển.

Những lời tuyên-bố của thủ-tướng và các tổng-phòng-quân sự Thụy-Điển nói sẽ quả quyết giữ thủ độ trung-lâm, khiến cho các pháo-giao-chiến và cả các nước trung-lâm đều phải chú ý đến cái nước nhỏ-xiù ở xa xít tận miền bắc Âu.

Vậy nói về nước Thụy-Điển lúc này, trưởng cùng là hợp-thời-lâm.

Thụy-Điển là một trong những nước edo nhất ở châu Âu. Không gì làm giàn doạ như người nắm lịch-sử của cái xứ láng giềng trên mảnh đất có vào bậc nhất hoàn cầu. But nước ấy do nái nở phẳng đều qua bao nhiêu thời-đai địa-chất, lập thành tiêm lân vào trong những vũng bắng về thời đệ tử thời đại của trái đất,

Sông núi, khí-hậu

Thụy-Điển có rất nhiều hồ lớn xen lèa vào những miền rừng núi bao la. Nước hồ mồng mèm bat ngát thẳng lắp mít tận chân trời xá khrien da khach doi khi tuong rang de la que luong cau nuoc.

Về phía bắc, sông ngòi chảy xiết gợy ném những cảnh, thíc, ghênh to tiềm cho phong cảnh thêm bê sinh khí. Nữ nón ở Thụy-Điển cao không quá 2000 thước-tay, mặt đất rốc thằng xoang biếc, già nua phần đất thấp hơn mặt biển tới 200 thước-tay. Hồ biển thi lô nhô những núi non cùng hàng nghìn đảo to nhỏ nhô.

Tuy là một nước ở phía bắc Âu-châu, song Thụy-Điển không phải là một nước già lạm như ở miền bắc-az. Gió tây-nam thổi qua bờ Đại-tây đều làm cho khí-hậu chờ nén nóng, ẩm và gió bắc ở chau Á thổi sang mãi lúc thánh-dung mới làm cho khí hau lạnh. Thời trung bình thi thời tiết mùa

đông ở Haparanda là 20° lạnh hơn thời tiết thành Paris, nhưng về mùa hè thì hau thô biêu trô trung bình chừng hai độ. Tại miền Laponie, Karesuando do mỗi năm mưa dòng có 117 ngày, nhưng từ ngày 26 Mai tới ngày 18 juillet thi mặt trời không lặn tới chán trời, trai lại luôn luôn chiến-sang. Nhưng người ta cũng ở Stockholm mà hau không thể quên được những đêm thanh và cùng thú vị; ánh sáng và tia nắng của mùa hè nhanh chóng từ này làm cho tất cả phi nhiêu và người vật vui sống.

Vịa thôc thiên-cố của Thụy-Điển

Về phía nam, tại xã Scanie đồng ruộng thẳng cánh cỏ hay và trồng lúa sản cát. Cố từ 75 jusqu'à 90%, đất cát trống trọ; mía màng coi lót để vỏ chưng. Đó là cái vịa thôc thiên cõi nái nước Thụy-Điển vậy. Nhưng hình ảnh nái: Thụy-Điển không phải ó đó. Hình dung nước ấy với cái cát phai đặc biệt là miềc bắc cao nguyên Smaland là miền đất dài cằn cạc, nhân dân vắng thưa.

Miền bắc, rừng rú toàn mọc một giống thông cùng những cây dương liễu thẳng lắp. Nhưng trong rừng thường có lùa hoặc những núi đá, hoặc những đầm lầy, hoặc những hồ rộng, sông dài làm cho phong cảnh rất đổi hồn hỉnh và son thanh thủy tú.

Tài-nguyên của Thụy-Điển

Cùng với nghề chăn nuôi và kỹ-nghệ, nghề nông là một nguồn lợi chính của xứ này. Nhưng ngày nay, cái hàng xuất cảng phần nhiều là lâm sản và khoáng sản. Tình theo dân số thi Thụy-Điển có mỗi người dân hàng năm báu ra ngoài được 12 anh-kim hàng hóa. Nước Anh mỗi người dân mồ nón xuất cảng được 9 anh-kim, nước Pháp được 4 anh-kim. Nghĩa là so sánh theo dân số, cái ngoại thương của Thụy-Điển thịnh đạt để nhất hoàn cầu và cũng là quốc gia có nổi. Trong số hàng xuất cảng

SẮP CÓ BẢN:

Truyện Dị Thường

(Histoires extraordinaires) của Edgar Poë

Bản dịch của MÔNG-HUYỀN

(Quyển hai)

SẮP CÓ BẢN:

Hát Dâm Nghệ Tĩnh

Khắc-cu của Ng. đồng-CHI

(Tác-giả Việt Nam cõi vui học-sử)

Một lối văn cũ xưa chưa được ai biết. Một lối văn cũ vẫn xuất hiện trong một vùng. Các bài cũ thấy có nhiều cái hay, lạ.

NGÔ VƯƠNG QUYỀN

Lịch-sử ký-sự mới

của Trần Thành MẠT

CỘN MỐT IT: VƯƠNG DƯƠNG MINH.

HOÀN YÊN - SIÊU

TRUYỆN DỊ THƯỜNG

đ. Hanoi sách cũ đã bán tay nhà xu

quyển I 4500

TÂN VIỆT — 28 LAMBOT HANOI

tỷ 45%. là lấy ở rừng. Bán gỗ thì ít mà bán bột giấy và giấy thi nhiên. Bởi thế Thụy-diên đã được coi là một quê hương của giấy viết. Sau giấy đến quặng và kim-khi-hàng năm bán ra với 85,5%, tổng số hàng hóa xuất cảng, ước tới 13 triệu tấn/tất cả. Phần lớn số quặng và kim khí đó bán sang Đức, thành ra sá và quặng đóng một vai trò quan trọng trong thương kinh-tế và ngoại giao. Vì Thụy-diên nghèo không có than đá, nên thép Thụy-diên được chế tạo thuần khiết và tốt có tiếng.

Thụy-diên, tên linh trong đoàn quân chống giữ văn-minh

Về ngoại giao Thụy-diên lo nhất về vấn-dề đảo Aaland. Dân đảo này toàn là người Thụy-diên đã được quyền tự-trị trong dân-quốc Phần-lan, còn như tại các đảo sung-quanh bờ bị triết binh và giữ thái-dộ trung lập. Vì rằng nếu đặt súng đại-bại tại ven các đảo đó thì kinh-dô Stockholm sẽ bị bắn phá một cách dễ dàng. Ngay cả nước Phần-lan, cũng thường lo rằng nếu có một kẻ thù chung chiếm đóng quần đảo ấy, thì các đường giao thông của hai nước Thụy, Phần với biển Baltic sẽ bị khống-chế hết. Vì phòng quân đồng-minh đồ bô lén quần đảo ấy, hìng người ta lo rằng vị trí Thụy-diên đã giữ được thái-dộ trung-lập đối với cuộc chiến-tranh hiện giờ. Thành ra cũng như giao với tháp lục thê-ký, ngày nay nước Thụy-diên vẫn phải đối-phò với những nguy-cơ nó rình rập ở ngoài cửa ngõ và vận mệnh nước ấy vẫn may theo cái nhiệm vụ nước Áy & bể Baltic. Cùng với nước Phần-lan Thụy-diên có lẽ vẫn là một tên linh chống giặc nền văn minh và là cái mộc che đỡ Ánh-chân ở phía bắc.

Lời người ta nói có lẽ không lầm. Cứ coi Thụy-diên hiện đang lo sửa sang mọi cách phòng thủ thì đã rõ.

HÙNG-PHONG

Chúng ta đừng nên oán rã nhau vì những ý tưởng viễn-vông, nên hợp sức lại mà tìm phương kế hàng ngang giúp nước

HÀN - THUYỀN. 71 Tien Tsin Hanoi



Tủ sách
« TÂN-VĂN-HÓA »
Hàn - Thuyền
25-6-44 có bán :

VĂN-HỌC KHAI-LUẬN

Sogn-giả: ĐẶNG THÁI-MÃI

Văn-học là gì các nhà văn-sáng-tác phải theo những nguyên-tắc gì? Nhà văn có quan hệ với xã-hội ra sao? Nghiêm-vụ của nhà văn là gì? Nhà văn có được quyền sống tự do, viết tự do không? Văn-chương có cần phải giữ cốt-tinh quốc-gia không? Những thuộc tính của một văn-phẩm kiệt-tác là những gì?

BÃ CÓ BẢN:

XÃ - HỘI VIỆT-NAM

của Lươngdeck Thiệp. Dày hơn 400 trang. Giá: 8.500

BÃ CÓ BẢN:

NHÀ BÈN KIA

của Đỗ BỨC THU - Giá: 8.500

Thân-thể và văn-chương

TÙ - MỐ

của Lê THANH Việt - Giá: 8.500

EM LÀ GÁI BÈN SONG CỦA

của LƯU TRỌNG LU - Giá: 1.500

VIỆT-SƯ GIẢI-THOẠI

của Đào TRINH NHẤT - Giá: 2.000

Khắc - cursive và

TIẾNG VIỆT-NAM

của TRẦ NGÂN - Giá: 2.500

BUỚC ĐƯỜNG MỚI

của ĐƯƠNG NGÀ - Giá: 3.000

KIM-TỰ THẨP

của PHAN QUANG BÌNH - Giá: 2.000

NỬA ĐÊM

của NAM CAO - Giá: 2.000

NHA XUẤT-BẢN CÔNG-LỤC - H. 8 TAKOU HANOI

CUỘC TÁI-NGỘ

Truyện của KIYOSI KOMATSU

Bản dịch của GIÀNG-NGUYỄN

Ông K. Komatsu, cố-văn viện Văn-hóa Nhật, có lòng yêu đọc-giả. T. B. C. N. vừa gửi đến một tập truyện nhân dã là « Cuộc tái-nghệ » do ông Giangi-Nguyên dịch sẵn cagy đăng.

T. B. C. N. vui lòng in truyện đó lên đây để giới-thiệt cùng các bạn một văn-tài của Nhật, người đầu tiên đã dịch chuyện Kiều ra tiếng Nhật. Bản dịch của ông Komatsu đã in hành sách và được văn-giới Nhật hoan-nghênh hết sức.

Đọc ông, chúng tôi chắc các bạn sẽ mến ông ngay, vì tôi vẫn, vì ta-tu-tuồng và do đó, chẳng ta sẽ trọng cái tình thần của người Nhật và yêu cái văn-hóa của nước Pháp hơn, vì xem ông Komatsu ta thấy rằng ông là một người Nhật đã chịu ảnh-hưởng nhiều của mỹ-thuật và văn-chương Pháp.

T. B. C. N.

(Tiếp theo)

Độc-giả hẳn muốn biết tôi có viết thư cho cô mỗi ngày không. Điều đó đã hồn. Cứ mỗi buổi chiều, sau một ngày hăm hở làm việc như diễn cuồng rồ-dại, tôi ngồi vào bàn ham-hở viết thư cho cô dưới một ngọn đèn dầu heo hót. Ông em-ai thay cái đời ở một chốn nhà quê bê-bé-lánchez còn chưa có bóng đèn điện! Lúc ấy là lúc tôi được sung-sướng mà chờ-thuởng, mồng-manh khó ngủ. Mỗi khi anh nói chuyện về nghệ-thuật, về văn-chương hoặc một vấn đề gì khác, anh để thò ra cái bút-đầu-iah hay ly-luận, hay tinh-uyên-do, hay định quy-tiep. Đầu sau, những bức họa hay nhất của anh bao giờ cũng biền-lộ ra những tinh-tú uyên-chuyen vi-diệu, đặc-sắc của một tâm-hồn nghệ-sĩ Á Đông. Cùng chung sống với nhau cái cuộc đời ém-ém-thanh-mịch ở thôn-quê, xa cách-đa-á-iấp-nấp với sự vật lòn muu-sinh ở kinh-thành Paris, chúng tôi càng dần dần quên biết nhau thân-mặt hơn. Ngày kia ấy, chúng tôi nói tiếng Pháp đã gọi nhau bằng tên, đổi với tôi, đó là một sự lạ. Trong khắp các banh-hữu

học-đường. Anh và về tối cái làng chúng tôi & tôi bắt bay vào làm việc ngay với biết bao nhiêu nghệ-lực hăng-hái. C匡ng những tội nhân-thúy anh là một người bận đồng-môn thành-thực-thắng-thắn, hiền cãi nghĩa hận bờ, anh còn là một người có những cảm-tinh cảm-glac thâm-trầm uyên-ao, nhiều khi gần có thể coi như bất thường, mồng-manh khó ngủ. Mỗi khi anh nói chuyện về nghệ-thuật, về văn-chương hoặc một vấn đề gì khác, anh để thò ra cái bút-đầu-iah hay ly-luận, hay tinh-uyên-do, hay định quy-tiep. Đầu sau, những bức họa hay nhất của anh bao giờ cũng biền-lộ ra những tinh-tú uyên-chuyen vi-diệu, đặc-sắc của một tâm-hồn nghệ-sĩ Á Đông. Cùng chung sống với nhau cái cuộc đời ém-ém-thanh-mịch ở thôn-quê, xa cách-đa-á-iấp-nấp với sự vật lòn muu-sinh ở kinh-thành Paris, chúng tôi càng dần dần quên biết nhau thân-mặt hơn. Ngày kia ấy, chúng tôi nói tiếng Pháp đã gọi nhau bằng tên, đổi với tôi, đó là một sự lạ. Trong khắp các banh-hữu

học-đường, anh Thái hồn là người độc-

nhiết có thể gọi tên bằng « ta » mà tôi không thấy có cái già suông-sù quá, là bất-tiện. Tôi

vẫn-tết lại, cái tên Sung-khu

bắt đầu két & Paris, và điều

cái làng nhỏ ấy đã gần là thành

tuy. Nhưng tết-thay, anh Thái

đã không ở được lâu với tôi

& đó. Cố hao gai của anh, làm

một chút, huy-ký trong một bộ

tại kinh-thành, sau khi hít họng

nghe-he phải trả về. Anh không

có lòng nào để cõi vội mình.

Cả hai cùng đón-tết. Cả

thì lại tiếp-tục cái cuộc đời

tiêm-áu & giờ những phong-

cánh đón-sơ chất-phac. Mãi

đến cuối năm ấy, vào vụ lâ

Noél, tôi mới lại tái-hội với

anh ở Paris.

Ôi! cái lần tái-trở & kinh-

thành ấy! có Hélène đón tôi,

tôi không đến xem xét các tranh

vẽ đời trước & điện Louvre và

đi xem các phong-triển-lâm

các nhà danh-hoa hiện-tại &

phố La Boétie, phần nhiều

cùng đi với tôi; rồi tôi gặp

mặt các họa-sĩ, văn-sĩ, các

nhà viết-báo, họ mời tôi đi du

tiệc-trà, đi ăn uống, đi xem

hát; thật là một cuộc đời khác hẳn cuộc đời mà từ mấy năm trước tôi đã quen sống ở nơi đây. Nói chung, có Hélène nhìn tôi bằng con mắt vui dùn châm-bícm kinh cõi thấy tôi hoặc dùng ngôn-agoan quên minh thường-agoan những bức tranh cõi trong các viện bảo-tàng, hoặc phán-khôc tám-trí nói-nang sảng-sốt trong những phòng triễn-lâu hàng năm, và nhất là những bài qua các phón ión, người xé qua lại đồng-dúc, tôi cõi vè lung-tống bõng-rõ rất naya cuon. Nhưng đến đây tôi phải ngừng lại, vì nói vè tôi với nàng thi không bao giờ hót. Tôi xin nói sang truyện khác.

Thời ấy, tôi có chân trong một tiều-hội bón-đại. Tôi có thè nói rằng chính tôi đã sáng lập ra nó. Tiều-hội ấy chỉ gồm có những thanh-niên hăng-hái mõ-mang mõi-điểm và chí vòn-vòn cõi sán người. Khi về đến Paris, tôi dùng lén sõi-nang giới-thiệt. Thời với các anh em, thi là hội chúng tôi thành cõi bảy người. Chứng-tôi thường tự gọi mình là a hòn bảy người. Trong số 7 người, có ba thành-niên Pháp, một người là con một nhà chinh-trị đại-danh, một người là con một danh-học đương-thời. Người thứ tư là một người Đức, con ba người tên thi hai người Nhật, là họ-nai Mizumi và tôi, với một người Việt-nam là anh Lé-van-Thái. Bao giờ cho tôi quên được em thời ấy, cái thời mà trong tiếng Pháp họ thường gọi là *les petits amis* (les petits templiers). Cái cõi thời thiê-vui off-hàn' s' ấy, cõi mõi-lang-men lâm sao!

Tronh phỏng vè thi các thành-niên ấy với nhau là không địch thủ, nhưng là cõi ganh-dùn chán-chính không có ai ý, ai-nhò-nho, vì cái người đều cõi tìn-tưởng riêng của

mình. Chẳng mấy ngày là họ không gặp mặt nhau ở một hội-hạ-pì-trường (Académie). Khi có hai ba người với nhau là túc khác họ khởi chuyện ngay vè vấn-dò hội-họa, họ tra-đòi ý-khiêu với nhau vè các tác-phẩm mới ra đời của người kia, người nọ. Nhieu khi, họ có nhung lõi-phê-binh rất khác-nghịch, nhung câu nói thẳng không nõi rõ rái tân nhín, theo cái lõi bất-nhưng-bộ-thông-thuống của tuổi trẻ. Vợ vay họ đõi với nhau vẫn là thán-thiết mõi-trọng, không thà-oán đê-hung. Bởi vậy mà sau mỗi buổi làm việc, một khi đã bước chân ra khỏi-pi trường, họ đều vui-vâg giay tanh doan-lú vào cà-phê hoắc khach-saq, chén-té chén-bún, chén phèm *à bi-lé*, như người ta chỉ thường trông thấy ở hòi-zém Latin và Montparnasse. Đôi khi, chén-dá ngã say anh hõi anh nõi lén tiếng trung to nỗi mõ-mang, mõi-tiu-tuồng của mình: Rồi đấy xem, mõi ngày kia tớ sẽ lừng danh kinh tiếng! Quý-héc'hay, cái kiêu

Tuy nhiên, hoặc do lòng tự-tìn vè hạn của tuổi trẻ, hoặc có lẽ cũng do một lương-tâm nhà nghệ-quà tự-tiếng, tôi không tha-hết một tiếng-kim quá đẽ dâng như thế. Tôi quyết tự-hẹn với mình phải có một bước đầu rát chín-chắn rực-rỡ. Vì lõi ấy, tôi tự hâm trong bóng tối đẽ có thè cù yõi-lặng cù-má theo đuổi việc học-hành. Tôi có thè không chút khoe-khang mà nói rằng khi ấy tài-nghé và mõi-tuồng cõi đang vào độ nõ-nang phồn-thịnh nhất.

Mọi sự đầu-tốt đep xiết bao, nêu giài lõe ấy một bién-cõi rát quan-trọng không đột-ngột xđn đến tôi như tiếng sét thinh-linh rơi xuồng. Thán-đi! Sô-menh đã quyết không tha cho tôi nỗi nham-sát-as-asy! Một hôm, tôi nhận được một bức thư của cha tôi báo cho biết rằng em gái lớn của tôi đã mất, người em gái còn là chị ba em gái khác cõi nhỏ tuổ. Em tôi mất vè bệnh đau ngực, một bệnh đã làm cho em tôi đau khổ từ lâu rồi. Tôi yêu em gái tôi lắm. Chẳng nhung tôi yêu, tôi cõi cảm-khích vè cái dung-tot, trí-thông-minh, lòng tận-tâm của em tôi. Vì chung cõi em tôi thi chắc-rõng

nhung cõi những tám-hòn tho-mong!

Trong cõi bạn kinh ấy, duy cõi tôi là đã có một chút tên tuổi trong mỹ-thuật giới và văn-giới. Tôi đã được nhiều nhà phê-binh mỹ-huật nhác tên trong các báo-chi-lens; mõi đói khi, họ viết một bài dài-về tôi, cho tôi là «một thanh-hien-gia-si dày hi-vọng». Cũng có cõi một vài nhà chơi-tranh và mấy nhà buôn-tranh cõi tiếng-đó y đéo tôi, mua tranh của tôi. Ở một vài nơi, họ coi tôi như một nhà-hàng-sá-đã được «công-khai-thứ-nhận», một cách vê-vang rõi.

Tuy nhiên, hoặc do lòng tự-tìn vè hạn của tuổi trẻ, hoặc có lẽ cũng do một lương-tâm nhà nghệ-quà tự-tiếng, tôi không tha-hết một tiếng-kim quá đẽ dâng như thế. Tôi quyết tự-hẹn với mình phải có một bước đầu rát chín-chắn rực-rỡ. Vì lõi ấy, tôi tự hâm trong bóng tối đẽ có thè cù yõi-lặng cù-má theo đuổi việc học-hành. Tôi có thè không chút khoe-khang mà nói rằng khi ấy tài-nghé và mõi-tuồng cõi đang vào độ nõ-nang phồn-thịnh nhất. Tôi quyết định, ngay lúc ấy Tôi tự-vấn: Ta có trè vè Nhật ngay không? Tôi cõi giài-danh tôi hòn-dang nõng long-mong đói-tai vè. Không có tôi thi cha già se ra sao, lại còn mõi người em gái nhõ mõi mõi-sáu tuổi đón. Gia-dinh tôi lại kinh-lay gi làm sung túc, chẳng có thè, em tôi vừa mõi đí trong buôn-nhiều năm đã phải cùn-cùn khó nhọc mõi khõi thiếu-thốn. Bay giờ không có em tôi nữa, thi số phận già dinh tôi thè mong manh chà bao lâu mà đõi-sup. Tôi sao đành-lòng ngõi yên-mà-nhin, mõi-đi. Luong-tâm tôi nõ-kêu: không đói nõo như thế! Tại cần phải tă cho đeo-giả nghe-nước Nhật chúng ta, cõi cái

nõi buôn-tran ngập lõng-tôi, cõi hoang-hết, cõi chán-não, mõi sót-thuong cay-dâng cõi tôi khi được tin nồng-mít mà chưa được thấy mày ma, kêt-quả-ubung sỹ hi-sinh cõi mình. Không bao giờ tôi quên được cái ngày đầu-thán-sy (Tử-sáng trời mưa, một thù mõi bụi như sương mù trùm trên kinh-thành Paris). Trong giờ-lâu, tôi cầm trong tay run rẩy cái thư ghê-gớm. Cõi tôi mõi ra những tiếng-nghe-nhèn-gào. Tôi thui-thãi vè ngõi mét-só buồng, khóc-háng giờ tám-ta. Khi đã khóc-cạn nước mắt, tôi còn cầm-chân-jinh tám-thần, nhện-ra tõi tinh-canh cõi mình và lõp tõi ngõi đén cái điu-minh phái quyết định, ngay lúc ấy Tôi tự-vấn: Ta có trè vè Nhật ngay không? Tôi cõi giài-danh tôi hòn-dang nõng long-mong đói-tai vè. Không có tôi thi cha già se ra sao, lại còn mõi người em gái nhõ mõi mõi-sáu tuổi đón. Gia-dinh tôi lại kinh-lay gi làm sung túc, chẳng có thè, em tôi vừa mõi đí trong buôn-nhiều năm đã phải cùn-cùn khó nhọc mõi khõi thiếu-thốn. Bay giờ không có em tôi nữa, thi số phận già dinh tôi thè mong manh chà bao lâu mà đõi-sup. Tôi sao đành-lòng ngõi yên-mà-nhin, mõi-đi. Luong-tâm tôi nõ-kêu: không đói nõo như thế! Tại cần phải tă cho đeo-giả nghe-nước Nhật chúng ta, cõi cái

bõn-phận kẽ làm tôi đối với Vua, thi cũng cõi cái bõn-phận người con đối với cha mẹ. Hai bõn-phận ấy đều thiêng-liêng. Một người mà không làm tron hai bõn-phận tôi-yêu đó thi không đáng gọi là một người, người ta gọi là một kẽ cõi-danh-hõi đai-khoa. Mão-đu ai vien ra được những lý-đi-đi quan-trong điu-diu cũng khõi đẽ lấy đẽ làm cái cõi đẽ mà tõi tránh cái-ting-luâng lý-chung cho hõi moi người Nhật. Võ chăng a cõi súng không cõi phái lý-luân dài-giong. Đóng-truoc những bién-cõi-ise, nhien cõi đõi, mõi người cõi đau-dau-sáu-não, sỹ đõ là tự-nhiên, là hợp với cái bâi-hat loài người. Tuy-nhiên, đối với chúng ta là người nước Nhật, đường-dì chí cõi cõi một ngõ: nhien-mít mà phung-ay Vua và cha mẹ, ấy ngõia là tõi-tuy theo cái đao-ton quâna và đạo-thờ-tè-tiến-vây.

Sáng ngày hôm-sau, tui rãng tõi không nhشم-mít suốt đóm hôm-truoc, lâm-thần tôi rát lanh-táo. Tôi đã quyết định đap-chuyen tau-thứ-nhất sáp-rõi bến Marseille, trở-vè Nhật. Một khi đã quyết định rồi, thi tõi không được nhẹ-phieng-thu-thai. Tuy-nhiên tôi không thể giu-giim-má khõng nói-lèm ràng-tõng tuy đõi quyết nhung trong tám-trí vẫn có lõc zon-zon sõ-nõi nhien-thu lanh-cam. Nghĩ đến rãng phái-cõi

Các sách dạy: HỌC VÕ TÀU, VÕ NHẬT, VÕ TÂY, VÕ TA

Võ Thu-onc kinh giài 0989, II 1950.
III 1950, IV 1950, V 1950, VI 1950,
VII 1950, VIII, IX, X, 1950. Gõm
đoàn: Lé-Quynh, Ghi-Á, Cao, Kien,
Bao, Thanh-và-Truong-Binh-Tien.
Đoàn-đòi: La-Hán, Quyen, Hoa-Quan,
Võ Thủ-Đan, Môn-Võ Bi-Truyen-Song.
Luận 1950, Thủ-Lâm quyển Phap-
Ghiêm Tòng 1950, Võ Apanor 1950, Võ
Thay-Cang-40, 1950, Lõi
võ-khung-dung 1950.
Ô-xa-giá-mua-thêm-cuoc-phí. Theo
mandat đõe cho nhai-quát-hu.

NHẬT-NAM THU-QUÂN
n. 18 phố Hàng Biểu, Hanoi

PRINCESSE
MAY ÁO CƯỚI
844 — ĐỀ QUÝ-BỐN — HANOI

ĐÃ BÁN KHẨP ĐỒNG-DƯƠNG CUỐN SÁCH MỚI *Dưới bông cờ son*

Lịch sử tiêu-thuyết cõi HAI NAM. Một số liệu qui giá cõi hòn-dai nước muôn-đa lõi mõi công-nghiệp
võn-lít cõi nước-nhà.

Một số lượng sách vè công-phu. Khởi-công từ Thu 1942 đén mùa Đông 1943. Tranh-hay, và in bìa bõi-núi, mõi-thanh
đen nay mõi hoan-thanh. 86 sách cõi họa. Trên 200 trang.

GIÁ: PHÁT-HANH: ĐƯỜNG VỀ

của Ngõ-apoc KHA, hõa-thuòng 2p50, hõi-đòi 5p00.

ĐỘA BÀY THẦN TRÈ của Vũ-và LÀNG. Giá 1p00.

BÓNG TÀ ĐƯƠNG của LÊ-MINH. Giá 2p50., và 4 cuon-nhieu-trang. TÙ-SANG-KHI-THÔNG

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

dang giao duong, dia là chi trong it lai, những công-việc duong dia-dau kết quả, sáp thành-lýu đến nơi, tôi chua-sot lè-lòng. Nhiều bạn - hieu khuyen tôi nêu cù ở lại bến Pháp, cho rằng dân tôi có về Nhật cũng không thay đổi được chút gì. Họ cũng phải tự hỏi khênh biết tôi sẽ dùng cách nào, nghĩa là lấy nghề-nghiệp gì, mà người sống được già-dinh. Họ nói rằng làm họa-sĩ thi & Nhật gần như không ai biết đến tôi, vậy thi làm sao mà thời-thiền có thể kiếm tiền bằng nghề họa được. Họ càng không muốn tin rằng tôi có thể hi-sinh từ bỏ một địa-vị đầy trung-lai tối-đẹp mà tôi đã mất bao nhiêu công-trình khó-nhọc mới gầy nêu được cho mình trong mỹ-thuật-giới. Theo ý họ thì tôi nêu cù & lại bến Pháp, kiêm mà cùn cũ già-dinh, chờ đến khi nào nổi tiếng lớn, có một địa-vị chắc-chắn rồi hãy trở về. Họ còn nói nhiều câu khác nữa... Kè thi những lời khuyen ấy, và nhiều phương-diện, thật là hợp lý. Chính tôi cũng lấy thế làm phải, nhất là về đường thực-tế. Tuy vậy, không một bạn-hieu nào làm được cho tôi thay đổi ý-khoa. Tôi thành-thực cảm-thึก hết các anh em đã tỏ tình quyến-lýu bẩm-khoa và tôi trong cái dịp đan-don của đời tôi ấy. Nhưng tôi thưa lại với họ rằng ý tôi đã quyết, không còn có điều gì làm thay đổi được nữa. Tuy rằng tôi không nói cho họ biết cái có quan-trọng nhất, nhưng tôi nhận thấy hình như và sau họ cũng hiểu rõ ràng trong sự quyết định của tôi có cái gi thiêng-liêng vượt lèa trên cả những lời bàn luận rất hợp với 16 tháng thường xá họ.

(còn tiếp)

**CĂN THÊM
RẤT NHIỀU BÁI-LÝ**
tại các tỉnh thành, phủ, huyện
các nơi đồng-dác, khắp Trung
Nam-Bắc-kỳ đã bán các thù
thuốc chuyên-trí các bệnh cam
sai-trò em, thuốc Cai A Phlém
(tù nhát, khuchs yên hoan), các
thứ thuốc và các bệnh ngoài
da như sẩn, ngứa, lở, mua nhạt
Thuốc thổi nhiệt, trẻ giải cảm,
trẻ lây tri bệnh táo-bón, thuốc
chữa gá-toi, vân vân...

Xin viết thư cho M. Ngô-vi-VU
& chủ nhân nhà thuốc:

VIỆT-LONG
58 Radeaux (Hàng Bé) Hanoi
và lấy bến thè lè làm đại-lý
và được mục



Bá-có bán:
NGUYỄT-SAN
TIÊU-THUYẾT THỦ BÁY
Số 1
JUIN
Bài vở chọn lọc, 120 trang
giấy tay trắng tốt in đẹp
1 \$ 20

SÂM-NHUNG
BẠCH-BO
Hồng - Khê
Bột bồ khí - buyt.
Đỗ tiêu hóa. Lợi sinh-dụ
Mỗi hép 2p00
75. HÀNG BỎ - HANOI

Bò thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu hết nhiệt
độc ngừa lở và di-độc hoa liễu
nay bán giá mỗi 1p00 1 lọ nứa
đến 50. một lọ 2p50. Thuốc số 2
trứ âm-trọc dù mọi thời kỳ 5p.

Nhà thuốc TÉ-DÂN
131, Hàng Bông Hanoi
Bai - lè: Haiphong Mai-Linh,
69 Cầu-dát. Nam-dịnh Việt-
Long 28 Bến Chi.

Năm 1944 MUỐN LÀM QUẢ BẢN KHÔNG GI QUÝ VÀ LÀ HƠN

Rất dẽ ai làm cũng được: cát 1 phần thư lầy bút tích và chử ký của bản minh (không kẽ tri này gá) gởi cho nhà triết-i, có chán tài, học học M. An ngoc - Phung kiosque Thanh-Tao (Vinh) đợi vài ngày sẽ nhận được bản cát nghĩa rõ ràng linh tinh tinh tinh địa, ý chí, tu-tuồng và sức khỏe của bản minh thư nhè kẽm tem (tem p65).

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thứ thuốc và các cao, diều-trị
đã các chứng bệnh nam, phái, lão, ảo
theo hai khoa y-học và bão-ché Đông
Tây, hay hổ muas những sách thuốc
đo ống bì Lê-vân-PHÂN, y-si và bão
chế, tất nghiệp trường Cao, đẳng
y-học, chuyên-khoa về thuốc Nam
Bắc, đã soạn và dịch ra Quốc-ngữ.
Sách nói về chúa bệnh phái, do dày
thận, tim, bệnh hoa liễu-v.v., và
sách vù sáu đọc như khoe đầu gác 1 bộ.
Thứ từ mươi sách hoặc hối, và thuốc
men chữa bệnh xin-đi:

Monsieur et Madame LÉ-VÂN-PHÂN
Médecin civil et pharmacien
N°18, rue Ba-vi Souly-Tonkin

Anh-Lú

58 - Route de Hué - HANOI
BỆP, NHÀ KHÔNG, ĐÈN, GIÁ HÀ
Hiệu-số AMI LÙ mới chính-danh-đi
(catalogue) các năm giáp-nam 1944.
Có nhiều bài-dap, rất hợp-thích trong
những biến-điển, rất khach-thich
về bón. Mỗi bài-bán là khach-moi-new.

NGHIÊM-PHUC và vấn-dề văn-hóa Đông Tây

Nhất-sinh Nghiêm-

Phục già công-dịch sách-av tây-rất-nhiều,
nhất là những tác-phẩm về triết-lý chính
trị và kinh-tế, mục-dich là cốt-giới-thiên tu-tuồng học-thuật
Tây-dương & Trung-quốc. Ngoài ra, ông tu
viết cũng-nhiều; dù một thiên-nghị-luận
hay một bức-thu riêng, cũng là vi-chuyen
quan-he đến dân-sinh quốc-kế. Những sách
ông-dịch, tôi-chuong nào đoạn nào có ý
nghia-bức-thiết với-nhan-tâm-thể đạo & triết
quốc-minh, đều thấy ông phê-phán lợi-hại
một cách minh-bạch và thiết-thực.

Thành-rá tu-tuồng và kế-hoach ông
muốn cải-iqo Trung-quốc, thấy tần-mát-bày
tô-ở trong những lời ông phê-phán sách
dịch, cùng những luân-văn-thu-trát của
ông viết ra, mỗi-nơi-một-lít. Cố-nhien,
chung ta chỉ cầu-góp nhât-lý lấy-dai-khai,
trong khi không-thể làm được khác-hon.

Q

Đoạn trước, ta đã biết họ Nghiêm-ân-cần
lấy-hai việc nâng cao dân-lực, dân-tri và
dân-dức, làm-cáu-bản-mưu-dõ phâ-cường.
Bây giờ hãy nghe ông bày cách thi-tho.

Không-khi nào một nước có dân-omm yếu
đa-bệnh, mà nước lại được hùng-cường!
Bởi, thè muốn cho quốc-gia hùng-cường,
trước-hết, Nghiêm-nói Trung-quốc ngày nay
phải cạnh tranh sinh-tồn với các nước
mạnh trong-thế-gioi, công-việc khẩn-thiết
là làm cho dân-minh có-thể phách-mạnh
mẽ-cứng-cắt-mới-dược.

Bất-cứ-việc-binh-linh, viếc-chiến-tranh,
việc-học-thuật, viếc-gia-cũng-cần-có-thân
thè-khi-phách-cho-mạnh, mói-hòng-tranh
thắng-với-thiên-hạ. Con-người ta có-thể
phách-kien-cuong-rồi-sau-mới-có-tinh-thần
ham-việc-lết-thắng và nảy-ra-tri-lực-tát
thắng. Bao-nhiều-cái-cô-tat-làm-hai-dân-

Bỏ-những-thói-bó-chén, hút-nha-philon
và bỏ-cái-học-thi-dỗ-làm-quan

tộc-Trung-hoa phải
hèn-phai yếu-lâu-nay,
như là dân-ông-hút
thuộc-phien dân-bà
con-gái-bó-chén.
Nghiêm-bảo-nên-tri-
tuyet-lập-tíc. Có-trù-tuyet-những-cái-tai-hai
ý-di, không-thì-chó-hóng-nói-chuyen-chán
phát-dân-lực.

Thứ-hai-dến-mở-mang-dân-tri, ông-chủ-
trương phái-sửa-dồi-lối-học-thuộc-lòng-rà
lối-học-mở-tri suy-xét. Lại-ném-bỏ-hán-ché-
đo-khoa-cử, vì-ché-dó-khoa-cử-chỉ-tò-làm
bại-hai-nhân-tài.

Theo-ông-kinh-nghiem, khoa-cử-có-ba
diều-tai-hai-lớn-nhất.

Một-là-nó-giam-hâm-bó-buộc-tri-tu-đe-nhó
ta. Xưa-nay thi-cử-gi-cũng-thể, quan-truong
quen-lộ-rà-dần-bài, chí-rát-trong-tú-thu-đu
kinh, mà-si-tử-thì-phải-làm-lỗi-viên-bát-cô
tù-chưởng-mới-là-hợp-thức. Té-rà-nhó
học-nhó-thì-chỉ-cót-nhắc-nhỏ-bàn-tán
những-lời-nói-của-thần-hiền, chí-không
phải-tò-hay-tu-tuồng-kien-thuc-rieng-của
minh; tu-tuồng-mỗi-nhó-vi-thé-mà-bị-bé-tắc,
không-thé-này-nó-vào-dau-dược.

Hay-là-nó-lâm-hu-hóng-tâm-thuật. Vì-nhất
hiết-nhân-tài-phải-do-con-dường-thì-cử
sinh-rà-té-hai-lâm-cách. Ví-du-quan-truong
nè-nang-còn-cháu-nhà-thần-thé-hoặc-hào-
phú, chúng-nó-hoc-dõi-máy-cũng-cho-dõ;
lại-còn-nhó-nhó-khác-dõi-tên-thi-hó, và
quảng-tiến-rà-mua-chắc-công-danh-cũng-là
thường-thấy. Nói-gi-vẫn-chuong-hai-võ,
toàn-là-doc-tập-sao-cù-vẫn-xưa-ma-không
biết-theo, miến-sao-dược-thé, dè-tè
tren-bàng, mói-dường-làm-quan-cho-minh
thì-tho. Người ta-dưa-nhau-nhó-thé, tám
cho-nhan-tâm-hu-hòn-thay-mà-chán-ngán.

Bà-là-gây-nên-hạng-nhó-vi-thé-ăn-dung-négi
rõi. Thè-thé, giài-cáp-sho-si, dà-không-lo

việc sinh-sản, cả ngày chỉ cặm cụi mài dưa lilo vẫn bát-bát, dù bị đì thui là mục đích sau chòi dối với học-thuật, chẳng sống hiện được điều gì hay. Họ không có lý-tưởng nào khác hon là thi đỗ làm quan, trong số trăm người có đỗ một hai được như nguyện, kỳ đỗ thi thành giải cấp du-thu du-thực, không iết gi cho xã-hội.

Bởi thế, Nghiêm-Phục kêu gào bỏ hẳn khoa-cử; cho dân cái học từ chung, tám tinh, đều là di-dộc từ xưa, dân nén hận hắt, vì không phải là thực học, không bô ich gì cho việc cường dân phú quốc. Trong bài «Cần vong quyết luận», Nghiêm viết molt chênh thẳng thít, bảo người Trung-quốc ngày nay nhất định phải giáng cứu Tây-học, mới mong nâng đỡ Trung-quốc lên cải-phục cường.

Muốn giảng cứu Tây-học, trước hết phải thông hiểu Tây-ngữ.

Có thông-hiệu Tây-ngữ rồi mới có thể đổi mới các khía-cách-học là nền tảng văn minh hùng cường của Tây-phương. Họ Nghiêm dẫn nhiều lý do để chứng tỏ rằng Trung-hoa nay không mướn khoa học làm sẵn-cơ, thi bao nhiêu cái học Tu, Tè, Tả, Bình của nhà mình từ xưa, đều là cái học hàng-quốc và bẩn-ít că.

Sau khi ông nước đều theo Tây-học, bấy giờ lại phải vạch riêng phem vi-hoc-hiệu và con đường el-tiến. Trường-học cởi áo dày để gây dựng các mengan-tai chuyên-môn, chứ không giới-hạn ở việc đào-tạo lấy số người ra làm quan, làm việc nhà nước.

Các hàng-nhiên-tai chuyên-môn đều phải đem thông-minh tài trí ra giúp ích xã-hội, vì học-thuật làm tài-nghiem của những điều hay, dien-lợi. Cố-nhiên, họ phải dạo nhà nước luôn luôn khuyến khích, giúp đỡ, và also hưởng mọi sự-ăn-huệ, và vang-vang. Chẳng phải riêng kế-tam quan được tấm-gối-vinh-hoa của nhà nước và được dân chúng tôn sùng mà thôi, bấy giờ, một tay-thợ-khéo, một người kỹ-sư-nghề-sĩ có biết-tai, người ta nên quý-chung-hoa-hon-quan-mỗi-phai.

(còn tiếp)
BÁO TRÌNH NHẤT

ĐÃ CÓ BẢN:

THẦY «LANG»

Phóng-sự dài của TRUNG-LANG
Lời giới-thiệu của VŨ-NGỌC-PHAN

Trong lúc các nhà y-học nước ta muốn chấn hưng nghệ-thuật của FÔNG-PHƯƠNG, thiên phong-sự «THẦY LANG» là một thất-rất hợp-chung phai chia-không-nhưng các nhà-y-học mà ai cũng phải hoan-nghỉ, vì nó nay là một bài-công-viết cho các con-nhiên-biết mà col-chứng-pua.

Bản-thường 4500 — Bản quý 25000

16 Juillet 44 sẽ có bản:

HAI GIÓNG SÓA

của NGUYỄN-HỒNG Giá 50.00

25 Juillet 44 sẽ có bản:

XUÂN VÀ SINH

Tiểu-thuyết dài của THANH-TINH

Nhà XUẤT - báu HÀN - MẶC

Giám-đốc NGUYỄN-NHƯ-TÍCH
N° 26, phố Hàng Quạt - HANOI

ĐÃ CÓ BẢN:

Thơ Trẻ Thơ

của NG-ĐỘC-CHÍNH

TARZAN, người khỉ

TU-CHỦNG-thuật

HÀI BẢN:

CHOI GIỮA MÙA TRĂNG

HÀ-MẶC-TÙ

TỰ TRẠN ĐẠI-CHIẾN 1914-1918

BÊN TRẠN ĐẠI-CHIẾN 1939-1944...

của MINH-NGHĨA

NGÀY CÙ

Bộ xuân Giáng

THU CHO MỘT THÀNH NIÊN ĐONG THỜI

của Nguyễn-Đức-CHÍNH

BA MUÔI TUỔI

của Nguyễn-Xuan-ĐỨC

XÈNH NHA

Nhà xuất bản

TỔNG LUẬN VỀ THƠ

bộ xuân Giáng

Nhà xuất bản NGƯỜI BỐN PHƯƠNG

Vietnam

6, PHỐ DƯƠNG - HÀNHY, HANOI. TEL. 212

Kẻ thù số 1 của Không-học trong lịch-sử Trung-hoa là ai?

Tới nay, hầu hết mọi người vẫn cho rằng người có tội với Không-học, trong lịch-sử Trung-hoa là Tân-thủy Hoàng-đế, Hạng-Vũ và Vương-Mãng. Sau khi nhà-thống triều-hà, Tân-thủy-hoàng hạ lệnh cấm-ban họ-thầy đỗ không được dạy-học, dân-chúng-không được bán-chạy-thi-thứ, ai hàn-toi hoặc chưa giấu-sách và cũ-dời trước trong nhà đều bị tội hoặc chém-dầu-bầu-shợ hoặc chém-đam-tcole.

Đó cho mệnh-lệnh của mình có hiệu-quá-thiết-thực và chóng-vành, vua-Thầy-hoàng nhà Tân đã không ngần ngại gì cho thue-lyem hối-thay sách và dời-travel dem-đốt ra tro-hết, trừ các sách nói về việc bồi-tán-trồng-trọt, làm-thuốc... cùng những sách và-trò-thuật trong-doi Tân. Ông Lu-sinh, Hữu-sinh là y-bất-phục mệnh-lệnh nhà-vua, bị chém-sống tại thành Hán-duong-tất cả nón 500 người một-lúc.

Cái-án «phản-thu-khanh-nho» (đốt-sách-chôn-hợp-trò) được coi là một cái-án trọng-dại hối-hết trong lịch-sử văn-học và Không-học ở Trung-hoa.

Tân-thủy-hoàng-bị coi là một người có tội-lớn nhất-dối-với-dạo-Thanh-hiền, tội-danh-tới-nay, trãi-máy-ngàn-năm, chẳng nhung-không-sao-rõa-sach-mà-trái-lại, do khai-huống, hê-lực-dộc-tôn của-dạo-Khổng, qua-bao-nhiêu-triền-dai, một/ngay-một rõ-rệt-thêm. Trước đây, hồi Nho-học-đại-thi-jah từ-cận-bé-coa-mới-võ-lòng-sách «Tam-Ty-kinh» trè-lèn, dâ-cấp-sách-di-học, chẳng-ai không-được-thông-nghé-héa-tai-cái-án «phản-thu-khanh-nho», cùng-những-lời-khoa-mạ-theo-tiếp.

Sau-Tân-thủy-hoàng, Hạng-Vũ cũng bị coi là một người có tội với-dạo-Thanh. Các-tch-vô-cô, tránh-lotta-hoa-Tân, gián-rong-dinh-hay-các-quan-lại, tướng-là-huya-công-sát-với

thời-gian, ai-ngờ-khi-Hạng-Vũ-kéo-quân-vào Hán-duong, cũng-chứ-chang-sô-phận-với các-sách-vô-bị-thieu-doi-Tân-nỗi. Ngon-lửa Tân-tát thi-ngon-lửa-phá-hoại-của-Hạng-Vũ-lại-bang-lên.

Sau-rồi, người ta cho Vương-Mãng là người-kết-tiếp-hai-vị-hoig-dạo-trên-kia, làm-cho Không-học-vừa được-vua-Hán-phuc-hung, lại-bị-một-lần-dai-kiếp-nữa. Muôn-lâm-hậu-thu้า-cho-việc-tiêm-nghịch-của-mình và-làm-xít-ngoài-dia-lugar-của-dương-thời và-bàu-thờ, Vương-dâ-sai-cận-thần-sáu-chứa-lại-ván-cá-kinh-chuyen-theo-ý-rông-minh-rồi-ban-hành-cho-thien-hà.

Thật-ra, người có-tội-với Không-học-chẳng-phải-là-ba-những-nói-trên, và Tân-thủy-hoàng, người-bị-coi-là-co-tội-nuất-với-dạo-Thầy-học, cũng-chừng-phải-là-kẻ-thù-số-1-của Không-học.

Chung-nhưng-thó, lại-có-thể-biết-rằng-Thầy-hoàng-dâ-có-công-lớn-với-Kuodug-học-là-khác.

Tuy-ra-lệnh-đốt-sách, chôn-học-trò, cấm-dạy-học-tu, song-không-bao-gi-Thầy-hoàng-cảm-những-nói-trên, và cũng-chừng-cảm-ai-dạy-sách.

Có-diều-là-vua-Tân-buộc-dâu-chung-ai-muốn-học-thi-dễn-học-các-vị-quan-truong, các-vị-bác-sí-do-nhà-vua-dặt-ra. Trong-ước-cửu-có-thể-dạy-học, nhưng-không-phai-là-thầy-dỗ, vân-ly-bất-thông, «tú-hè-bất-cần, ngũ-cốc-bất-phans, mà-là-các-vị-quan-truong-có-tai-tri-nước-yêu-dân, kinh-bang-tố-thể, các-vị-bác-sí-tài-học-đã-dược-Triều-danh-chinh-thức-công-nhận. Ai-muốn-xem-sách-thì-xin-làm-sách-tại-nơi-các-vị-bác-sí, các-vị-thú-mục, & phu-mẫu-của-dâus, muôn-sao-chép-làm-cá-canh-thông-nhưng-không-gia-tính-mạnh-của-phai-cán-sự-thông-nhất-của-nước-hắp».

Thông-phi Potsdin đã nói:

«Nhà-có-bi-to-jen-mà-mỗi-dòng-tâm-phu-quoc-đeo-tai-chit; chàng-ta-có-di-quay-quân-không-sao-bi-bao-về-chung, ợc-giả-gi-đò, ôn-uch-kh-ly-nhien, là-hy-vang-nóng-dò-nham-trong-cuộn-nhac-huong. Nhưng-quoc-gia-tinh-manh-của-phai-cán-sự-thông-nhất-của-nước-hắp».

Coi-vậy-thì-Tân-thủy-hoàng-tay-có-tội-làm-hủy-hoại-các-kinh-sách-có-truyền,

song thật đã có chí thực hành đạo Khổng.
Khổng-Tử nói :

... Thiên-hà có đạo thì việc lễ nhạt chính
phát quyền trị vua Thiên-tử... Thiên-hà có
đạo thì việc chính-trị không quyền ở quan
đại-phu.

Mà việc học-hành, việc giáo dục quốc-dân
cũng là một chính sự. Đó là việc học-chính.
Thủy-hoàng đã tổ chức học-chính trong
nước theo đúng tinh-thần Khổng-học, chỉ
chuẩn nhận sự học do Triết-định tổ chức
và thiết-lập, còn sự học tư, giấu giếm do tư
nhân thiết lập và tổ chức bị nhà vua cấm-chiéh.

Có thể nói rằng Thủy-hoàng đã khởi lập
nền quốc-học & Trung-hoa, hoặc Tân-thủy-
hoàng đã «quốc-hữu hóa» (nationaliser)
việc học.

Chương-trình tổ-chức và qui-phạm thiế-lập-học-vụ tuy chúng ta chỉ biết được mấy
diêu-dai-cương như trên, song chỉ mấy
diêu-dai cũng cho chúng ta thấy rằng học-
chính triều Tân, tổ chức cũng «tong-tu» như
học-chính tại các nước Âu, Mỹ tiên-tiến
ngày nay. Duy có điều khác và khe khắt
hơn là tu-học trong nước nhất giải tinh-
câm.

Vậy bảo rằng Tân-thủy-hoàng đã «phản
thu khanh-nhoi thi dũng, còn bảo rằng
Thủy-hoàng là kẻ thù số 1 của Khổng-học
thì sai.

Kẻ thù số 1 của Khổng-học cũng không
phải là Hạng-Vũ kẻ dốt thành Hán-dương
mà cũng chẳng phải là Vương-Mãng là người
đã sửa chữa kinh-văn, theo tinh thần tinh
nghiêm.

Việc làm của Hạng-Vũ là việc làm của
nhà dụng binh dù có do thám mà tôn thương
đến khổng-học, thi cũng là ở ngoài ý muốn.

Vương-Mãng dù đã sửa chữa kinh-truyen
để tránh hứa rủi dư-luận hậu-thế và đương
thời, nhưng thấy chúng vẫn có ý nắp sau
bóng «Thánh», mà Vương đã thảm-phục
cái thịnh-đức của Ngôi và cái ý nghĩa cao-
thâm đạo Ngôi.

DẤU TỔ BẢN KHẨP HỘI

VĨA CỐT - MÌN
VÀ CHIỀU - CU

Alfred Nobel
2:20 1CUỐN

**CỦA ĐƯƠNG - V - MÃN
C.I.P.I.C
72 Wiélé HANOI**

(1) Theo lời chú của Bùi-Tùng-Chí trong sách
Ngụy-chí quyền nhất.

2:20 1CUỐN

Vậy Vương-Mãng, vẫn là một người tôn
Khổng, dù đã làm sai lạc nghĩa kinh-sách
mặc-lòng.

Kẻ thù số 1 của Khổng-học trong lịch-sử
Trung-hoa là một người mà xưa nay ít
người ngã. Chính là Tào-Tháo thời Tam
quốc vậy.

Năm Kien-an thứ 21 (216 sau Th.Ch.) đời
vua Hán Hiếu-đế, thừa tướng Tào-Tháo tự
lật Nam Ngụy-vương.

Tháng 8 năm sau (217) vừa bắt chước các
vua chúa thời xưa hạ lệnh chiêu hiền «uyên
sĩ» trong Thiên-hà, vừa định dùng thủ-doạn
phá hoại ngầm ngầm. Khổng-học là cái học
tôn-quán sự trường đê cũng có ngôi vua tiềm
ngụy của mình, Ngụy-vương Tào-Tháo liền
hợp chiêu-lệnh trong có những câu sau này:

Nay thiên-hà không có người chí-đức,
nhieu người sống lẩn với dân-gian và quâ
đảng không chịu ra, như có người ra trấn
hết sicc dân giặc, quan lại biết chữ hay
không mà có tài cao có chất lợ, hoặc có thè
lâm quan-tri, làm quan Thủ, mà deo
cái tên ô-nhục, cái nết bị người cười chế,
hoặc bút nhán, bút hiểu mà biết thuật tri
nước dùng binh, biết thi phải đắc-cử lớn, chớ
có bút sót. (Kim thiên-hà đặc vòi chí-đức chí
nhân, phỏng tại dân gian, cấp quâ dâng bút
cõ, cầm đich lục chiến, nhưng vẫn tục chí
lại, cao tài đí chát, hoặc kham vi Tướng, Thá
phò ô-nhục chí danh, kiến tên chí hạnh,
hoặc bút nhán bút hiểu nỗi hữu tri quýc dụng
binh chí thuật, ký các cử sở tri, vội hữu sở
đi!) (1)

Chẳng một đạo lệnh đó mà thôi, bấy giờ
Tào-Tháo ra rất nhiều mệnh-lệnh tung-tý
như vậy, làm rung động cả nhân-tâm. Thế
rồi, thấy bút nhán bút hiểu được Ngụy-
vương lục-dụng, hưởng phúc vinh-thần phi
gia rất nhiều, tự nhiên cái lòng trọng thi
khi-tiết các sĩ-phong cẩn thủ lè phép trước
kia, các phái sĩ-phu dần dần bị tan rã hết,
nhường chỗ cho cái lòng ham phú-quí, thich
than-danh, dù phải chịu họ-dở cái luồn

đen-dâu cũng không ngoại-xấu. Bao nhiêu
những khuôn vàng thước ngọc của Khổng-học
trước kia như Nhân, Nghĩa, Hiếu, Đỗ,
Trung, Tin... nhất-dần biến thành những
đô-vụ dụng chẳng ích gì cho cuộc lập-thân
xứ-thờ của con người. Kinh Thánh chuyên
Miền, bị khinh như bùn đất, đạo Nghiêm
Thần vẫn vô bi coi như gáy dở trai múa.
Đạo Khổng thất thế dần dần phải nhường
chỗ cho đạo Lão-Trang, kết cục đê ra cái
phong khí «Thanh-Dàm» và «Huyền-Học».

Thanh-dàm là khinh bỏ hết mọi việc đời,
hằng hối han si-tới, chỉ chuyên etru-giảng
huyền-lý kh้อง-dàm, tức là những lỗ vu
vơ không đầu, ở ngoài thực-té.

Sang đời Tân thì cái phong khí đó thịnh
hành đến cực độ. Bọn Nguyễn-Tịch, bảy
người — mà người ta gọi là «Trùm-lâm
thất hiền» — ngày ngày bỏ bê việc nước
việc đời, cùng nhau rugen say iúy lý, xõa
tóc đeo choker, bàn chuyện vu vơ, nói cười
dùa bỡn, cho thê là khoáng-dat, bô hét lõ
phép cho thê là xuất-chân, người dời bảy
gư cuối anh-hưởng sau rồi, đều tôn gọi là
bác cao-hiện, cao sĩ. Bảy giày chay day con,
anh dày em, thay dày trò đều lấy thanh-dàm
huyền-học làm cốt iúy, khuyên-nhau dày
nhau bút chước bạn truc-lâm thất-biên, mũ
ni che tai thay kẽ việc đời, chuyên nghi
ngợi về những lỗ cao-xa huyền-bi, say-sus
cung vú-trụ mènh-mòng, sống khoáng-dat
tự do ngoài vòng cương-tỏa.

Cái phong-khí ấy đập vào chỗ yếu của
người ta là ta nhàn, thích lười, ham chơi,
nên một ngày một thịnh-thêm. Đến nỗi sang
đời Tống, triều đình phải đem huyền-học
đặt riêng thành một khoa trong bốn khoa
chinh-thuc cộng nhện là:

Huyền-học, Sát-học, Văn-học, Nho-học.

Huyền-học đứng đầu, Nho-học mới được
phuc-hung đúng cuối từ-học, chỉ một điều
só cũng đủ cho ta thấy địa-vị kém sút thô
nô rồ.

Mở màn cho huyền-học truy-nguyên phải
sai là Tào-Tháo. Mà kẻ thù số 1 của Khổng
học trong lịch-sử Trung-hoa cũng là Tào-
Tháo! Tào-Tháo, người duy-nhất trong lịch
sử Trung-hoa, đã công-nhiên tên-surname
lẽ bút nhán bút hiểu, những kẻ vô đạo và
uẩn, thật đã phá hoại Khổng-học từ đầu
đến cuối.

LÊ VĂN-HÓE

**THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES
MỚI XUẤT-BẢN
MỘT GIAI-PHẨM VỀ MỸ - THUẬT
CROQUIS**

TONKINOIS
của họa-sĩ MẠNH-QUYNH

là một tập tranh vẽ thủy-mạc về phong
cảnh, đời sống ở thôn-quê xứ Bắc.
tập này khô 26x32, có 20 bức in lên
thú giấy-nhung Thăng-Long chế riêng
tại hảng Nguyễn-quí-Ký (làng Bưởi),
in một mặt, tờ rời, dựng trong kiệu
bia-hộp rất mỹ-thuat, do họa-sĩ tự
khắc gỗ lấy, in tay rất công-phu.
In có hạn 300 tập, giá mỗi tập là
40p 00, trước 2p.00 Có gửi bày và bán
tại G. M. R. Tanpin và IDEO, Hanoi
Số giấy mua và mandat tới địa chỉ bưu-hội,
đường P. Pasquier giày số 126 (HANOI)

HÃY ĐỌC :

ĐẦU XANH
GIÓ BỤI

của PHAM-CAO - CÙNG
đầy hơn 400 trang, giá 5p.00



TAM-KÝ THU-XÃ
No 64, AMIRAL SÂNÉS - HANOI

Chưa đọc **ĐẦU XANH GIÓ BỤI**
chưa thể tự nhận là xanh đọc sách
đượ. Vì một sốn như Đầu Xanh
Gió Bụi mà không đọc thì rất ương

TRUYỆN NGƯỜI HÀNG XÓM

TRUYỆN DÀI của NAM-GAO
(Tiếp theo)

Mai đến gần tối, Cám mời xem đồ làm, giặt Hiền về. Mọi người ngồi xung quanh, Hiền đã nghe thấy tiếng đàn bà cái nhanh chán chát. «Chắc lại bà Ngũ với bà Hai», Hiền nghĩ thầm. Nàng giặt tay ra khỏi tay Cám, chạy vội về. Bém đánh nhau ở chỗ nhà bà Hai. Trò con và người tên tên về đây cả. «Không tài được!» đích thị là bà Ngũ... Nhưng nó chưa kịp nghĩ hết câu. Nó nghe tiếng... «Tôi vi bá Ngũ» còn đánh kia, ở trước cửa nhà bà, và chỉ trả vừa nãy nó cười cợt với một người hàng xóm: «Vậy thì... Hiền bắn rún... Người đánh nhau chính là mẹ nó. Mẹ nó và cô Viên. Phảng Lộ, quần xán lót đến bẩn, đang nhảy nhót, hống háng thấy Hiền, vẩy tay gọi rối lên:

— Hiền! Hiền... man lèn! man lèn, may!

Nhưng hai người đàn bà đã lùn sì vào nhau. Mởm tạm im cho chắt tay làm việc. Họ giảng giò nhau một lát. Cô Viên khỏe hơn mẹ Hiền nhiều. Chỉ mới khoảng sáu, bảy tuổi mà Hiền loli thi đị xanh rách. Thị không còn đủ sức mà chống đỡ. Cô Viên ném tất, ném đà, ném đai, dỗ dảng như đội xếp xô với một thằng ăn cắp. Người ta xám vào can. Một người cố gắng thi ra nhưng không được. Bỗng mọi người cùng sững sờ. Họ thấy Cám hàng hùng xông vào. Hắn giờ có hai tay chặt lấy cổ cô Viên. Cô Viên kinh ngạc nhìn hai đứa khác. Mẹ nó biết vậy, lồng bắt

nhau lăn ra đất. Rồi hắn quay lại mắng Hiền, và khẽ đầy lòng, vén xùm tay «Xiết, rẹp» hiệu bảo: «đi đi! đi đi! đừng lôi thôi nã!..». Mọi người cũng đầy mè Hiền ra phía cổng, đảo :

— Thôi! đi làm đi!.. không thi lại nhữ lâm. Đì!..

Lộc kè lại cho Hiền biết khỏi đầu cuộc đánh nhau. Mẹ Hiền ngóng con mồi, không thấy vẻ, đánh hép cửa đi lầm. Vừa ra đến sân; thì nghe tiếng cô Viên gọi giật vao. Cô chỉ vào mặt thi, bảo ngay :

— Tao báo thật: mày liệu hồn may đày! Trên mán ai chửi trêu mán tau, tao đập tan đầu mày ra đáy.

Mẹ Hiền cay lại. Hàng xóm chẳng hiểu đâu hỏi sao mà hai người to tiếng. Hồi thi cãi hai người cùng không nói. Họ chửi nhau, rồi đánh nhau.

Q

Hiền trốn trọc mũi, không ngửi được. Có lẽ vì nó đói. Mẹ nó đeo cho nó một bát cơm lồng với mấy miếng đậu khô. Đây là một bữa ăn sang; thường thường nhà nó chỉ ăn cơm với tương canh; món ăn ấy, nó vẫn ăn ngày còn ở nhà quê, bây giờ vẫn phải ăn bồi thường cơm ăn hơn các thứ trước. Món rể tiền và đồ tốn hơn tương đậu. Ở tình người ta mặc có phèn rong ruổi; nhưng ăn thi sòng khem khổ lắm. Bởi thế hôm nay có đậu khô, Hiền ăn hết nhiều cơm gấp hai bữa khác. Mẹ nó biết vậy, lồng bắt

cơm thật chật. Nhưng nó bực mòn, chẳng tướng ăn. Nó rủ Cám đi tắm sớm...

Cám đã nghe Hiền nghe tiếng hồn ngày khò khò. Bắt cơm và đĩa đậu vẫn còn kia. Nó có maon dậy ăn thi cũng được, nhưng nó ngại. Nó buôn bục quá. Mả sốt ruột! Ở bên kia, cô thày lại bắt đầu rân. Chắc có ta iến cợp sốt. Cố nắm liết giường ngọt một tháng nay. Chẳng hiểu gì? Mả cũng chẳng ai cần hiếu. Người xóm này, hầu hết già, có may mán. Người ta bảo: «đó ráo tiết; tiền có thừa, nhưng chí khát khu khứ; có ai co nhô, hối vay tạm một vài đồng, chí hè hao giờ có chịu cho vay; son nuối có cũng chẳng đám nuôi, sóy có con nuôi thì con nuôi ăn cắp mất; đã bo bo giế cua, bảy giờ tối đợt được nằm trên đống cưa mà chết khô, chết nô, chẳng may nào nhín rõ... Không ai nhìn rõ thật. Chỉ có thằng cầm nhà già, ngày một vài lần chạy ra chạy vào, rót cho ngum nước hay bat thuốc. — Chẳng biết hắn ogle thương hại có hay có thuê tiền hắn — Còn thi chặng ai буда thảm hối. Suốt ngày, suốt đêm có nâm râm hú hú..

Hiền nghe có rên má rầu că ruột. Mái đèn khuya, tiếng rên mèi agot. Có lẽ có nhope quá, thiếp đi. Có lẽ con sối đà lùi. Hiền cũng thi u sấp ngũ. Nhưng bỗng nó lại giật mình sợ hãi. Cái thứ tiếng mèo hen đêm nô lại rít lên. Ông, mà có lẽ giọng quái áy đều nô cũng đến, nhưng Hiền ngù nên

người giết? Hay là Hiền mê hoang?.. Cứ biết sáng hôm sau, Hiền còn đang ngủ đã nghe tiếng người nhào nhào. Nhung thử tiếng ấy nói những gì, nó không nghe rõ. Cái tiếng nô rất chanh, rất gắt, như thúc giục. Rồi đội nhiên, tiếng có thể rên rỉ:

— Tôi chưa chết... Đã bảo tôi chưa chết mà!..

Tiếng mèo hau lại khào khào một lúc, gắt gồng hơn, lúy razy. Tiếng run rứt của cô thày cũng gắt gồng hơn; và có vẻ hực nịnh:

— Không! không mà!.. cứ mặc tôi! tôi chưa chết!.. Giới tôi!..

Chợt một tia ánh sáng lóe lên. Hiền kinh ngạc. Vậy thi sối gióng quái gì? là người mệt.. Ở bên kia, lục sục. Cố thày bắt rốc!.. Hiền đập náo, nhín qua, mõi lỗ lấp. Nó thấy một luồng ánh sáng chêch xoay cuoc vào người canh bâm trát ra giếng, trát lén giếng. Hai tay cô thày mìn lấy một vật đem, giึง như cái áo. Cô giึง lại. Cố bị xô ngã xuống giếng...

— Chết! nó giết...
Có mói kêu được: có thày thi gióng bắt lại như tắc cờ. Vài tiếng keng ắc nhả nhả lén, luồng ánh sáng tắt. Hiền nòng à người, đầu bút rết nhu kiến tắt. Cảnh cửa lấp bén-kín sạch sẽ. Hiền tưởng nghe thấy những bước chân chạy rồ. Rồi im lặng. Một thứ im lặng ghê gớm. Hiền sin thở, hé sát tai vào tấm lấp, cố ghi tiếng có thày rên húe húe. Không nghe thấy. Nô với sang quay lại, ôm chết. May mắn, chui đầu vào ngực hắn.

Cám vẫn ngủ mệt, nhưng lòng tim hân hập làm nó hơi

hở sang. Nô bảo ngay:
— Cô thày chết.
— Thật à?
— Thiết, mày sang xem.
Nhung thấy Hiền không nhắc nhich, nó lại quay vào, giục:

— Đi sang, nhanh lên, may! Hiền ngừng một chút.

Rồi nó lắc đầu, bảo Lộc:

— Kệ người ta...

— Sings mà xem, thật đấy.

— Ủ thi thiệt.

— Thi sang xem.

— Xem làm gì?

Thấy Hiền đứng định, Lộc không đợi nữa, chạy ra khỏi nhà nó, tót vào nhà bên kia; Hiền cũng muỗi chạy sang xem một tí, nhưng một nỗi sợ vẫn vo ngăn nó lại...

Ngay buổi sáng hôm ấy, người ta di trình báo. Vài chiêm gần tối hôm ấy, cảm nhay giờ dừng ra chôn cất cho người xác 25, tuổi 31. Ôn ức, long trọng. Nghĩa tử là nghĩa tận, người ta bão nhau như vậy.



Bàі thề, dám báі người, rồi rãі
nhігі thương tình kẽ ch t, l ї
th i di theo c i qu n r i t n
tha m . Nh ng người kh c
đang ngoại s n, tr ng theo m 
ch p m ng. Rồi họ thi th m
b n nh  với nhau v  s i ti n
c a c a c  th y. Ai cũng đoán
l a nh n, nh ng không biết đ 
d u m t c : l c l i trong
người c , l c l i cả ch n m n
gi ng ch u, người ta ch i c n
th y m y h o m y xu g i d .
C  l c c  gi n d u, hay g i c 
m t người n o. C ng b ng m 
m t l u i: Ch o g i, t c
s ng c  ti n tr m, c 
b c ng n, ch ng thi
b  cho al, l u ch t
c ng mang d i được
m t xu, m  c  v n b 
d ng b c d  ch n
c ng ph i nh  người
kh c. Ai cũng than
gi m c  nh  v y, v 
ch  c  là d i...

N a c  người ch t
t i l nh l u th  r o...
K i l nh l u sang c 
nh  Hi n. N o thấy nh 
t  ng t t  ngo. Bu n
v ng l m sao! L ng
Hi n man-m c nh 
nhung. N o m -m ng
th y ph c-ph t m t b 
tre, v i ti ng ch m bu n,
m n n n tr i b ng
l ng... M t t p l u nh 
nh . V  Hi n nh  d n
ch . Người ta s y h y
gi  v i ai n o? H i
m i b nh nh  d , m  n 
d i b o n : kh ng
d ng nh c d n th ; th y n 
d i x ; nh c d n, người ta
gi t... N o kh ng hi n sao l i
th , nh ng kh ng b i, b i, b i
t i m  kh c, m i l i d n người ta
b t. R i, n o c ng qu n d n
m i d i k i, h nh kh n ch a c n
tr i l i m  m , trong tri n .
Nh ng ch i l i nh ng khi n 
k o c  ph i d nh th c h n

bu n. Nur d p n y... Tuy v y,
l ng tr  d  qu n. V  lai b nh
con Ti n d i d n qua. Ch ng n 
l i gi t ch u d i c ng x m,
choi d u. B y giờ ch ng c 
th  d u nghĩa t y do. Sau v 
c n vi n d nh m  Hi n, b  Ng 
v i b  hai l i l nh nhau. M 
Hi n thi h nh nh  c y gi v i,
tr  n n d i v i con. V  f i
th  v ng nh  lu n. C  nh ng
h m kh ng ph i d i l m, th
c ng kh ng ch u   nh . Th 
d n nh  b c Minh ch i, t c e
di d , di d y. Th  b t d u



C  m t d ng b c m  mu n l m gi u nh nh ch ng v 
t ng-th i n t i ch i c c c ch l : MUA V  X  S  D NG-PH P

24

d y, ph n ph c qu . d ng k ia
l i d u? Hi n t  m  mu n
bi t. Nh ng t i  b o: d ng k ia
l i d ng k ia, n  kh ng bi t
d y. C  l i th  ng t   nh  b c
c i M nh, Hi n d nh th , b i
l n n o thi d i x m h t c ng c 
b c c i d n r . Ng c con n i,
th  h i d i m t, v  th  nat:
kh ng d c k i l i: t i ! nh 
th  l i h n l o; h i l i th i,
ph i d n. Hi n t m l m. N 
kh ng b c c i Minh qu . M  n 
c  y c b c c i h n c  n . M i
l n b c d n n  tr ng tr ng
nh n b c. C  l i b c
t y t m k u ch u. M t
l n, b c curi
guyց, b o:

L i d y v i c u:
C u l i h m bay s c m 
Hi n nh n k  th ?

N o qu y ph t ng y
lung l i. M  n  qu c
m t l n, m ng n :

Con nh  h n!
m y m u n ph i d u
s c, s c...

N o rung rung n c
m t, B c c i can:

Đ ng m ng n .
B c d ng l n, k o
n  v o l ng, x a d u
n ...

Hi n ngoan l m,
C u y n Hi n l m.
Hi n cho c u h n m t
c t...

B c h n r t l n tr n
m  n . N o v ng v ng
ch c tr nh.

Nh ng b c  m ch t
qua. B c h n n t m 
k i, v i b o:

M  Hi n th m qu ! Th m
y nh  m  m .

M  Hi n l m b c. (B c h 
h i cu i. Hi n m m m i th t
ch t, c u qu y, c  tho t ra.
C u kh ng n i, n  os, l 
kh c, v a kh c v a d nh v o
t y b o:

B u ng ra!, b u ng người
la r i!
B c cu i nh t, n m l y c 
tay n :

Al ch ! Al ch ! b o d nh

Me Hi n qu t:

Hi n kh ng d ng h n!...
Hi n c ng t c. N o d i v o
ch n b c. Chi t i  d u ch n n .
Nh ng n  d  h ng m t l m.
B c c i h m n  l m d u, b u ng
t y n  ra. N o l n s  v o, t t
v o m t b c. M  n  ph i gi ng
n  ra. Th  m ng:

L m b t m t! Th y người
ta v ng l i c ng l m b t! Ai
l m gi m y m y ch c c n
người ta v y?

Hi n c i g m m t, l p b p
m n như ch c ch i. B c c i
ng ng ngh u. B c c i d u
d ng, l o:

T i ! k o .. Tr  con...
M  n  nh  kh ng d y d n
nh ng l i c u b c, v n m ng
l o:

Con nh  m t day! Gi 
h a, kh ng l i c o ng y tan
x c!

Ng ng m t ch t, r i thi
b o:

C u ra ngoai k a ch i!
(c n n a)
NAM-CAO

C m  n

Ch ng t i xin ch n-tr ng
c m t  c c c u, c c  ng, c c
c u c ng th n-b ng c -h u 
d i c ng l ng th ng d n h i
h m, ch  d o ph ng v  d i
t u d m v , m , c n d n,
v a c n g i ch ng t i l :

MAI THI-CHI
t i t n ng y 21 juin 1944
t i Hanoi;

h ng: Nguy n x n-Hi p
t c T ng-Hi p

on: Ng tu n-Ngh 
ch ng: Nguy n thi-Th n

t , m d : Mai tuy-H i
D ng tang-gia b i t 

B U NG IN B C-SAN B O QU C-GIA

X A-D N PH P-CH NH Y U-LƯOC

M t c m-n ng gi p c c h ng-ch c
am-t ng qu n b n c u minh, m t
d c-san c n qu y c c ch nh ph  t ng,
v  ph  tr ng al c ng ph i g .
M t t p g a p i o d y m y v  tri-h ng,
m p, m n-p i, s n-n ng.
T c g i, m n-p i, s n-n ng.

B O-NG C V N-DO N

N  67 Neyret Hanoi - T l., 786
ph t hanh

B C B N H I CU N TR UY N M T
c u L -v n Tr uong:

C I-TH I EN

B c c n n y, ng r i ta thấy l i t c
c ng c c: ng n h n n , kh ng
t c m c l i d i h u m i v  c c
v n N ng, v  kh i g i d i t u v c h o
c u d ng d i trong, d i. - Gl : 4920.

Gl  390

HAI B U E  M -C I

B y l i tr y n l p th c c u h i
d n tr i b i h i n  d i v i h i l m
t y n ng, v i m n ng i l c l i l i c 
v n N ng, v  kh i g i d i t u v c h o
c u d ng d i trong, d i. - Gl : 4920.

Gl  390

HU NG-S N X U T-B N

Ph ng t ch Con ch im

M T X U T-B N:

D N-B N

M i

k ch ba h i
c n
V U-DINH LONG

T N-D N xu t-b n

G i: 2p. - 5p. - 8p.

S ch m i

T.B.C.N. v a ti p m c enb
«LES INFLUENCES PSYCHI-
QUES» t c gi i h i  ng M.
L.JEAN g i t.

S ch d y non 200 tr ng kh 
l n, m  l n nh  l n th  8 v 
l a ng n th  10, t i  nh  in Qui-
nh n, kh ng th  d gia.

T c gi i,  ng M.Jean, l i m t
ng r i c o b ng-c p c a h i
T m-linh h c v  Ph p
(Soci t  psychique de France)
n y n i v i nh ng th t- c t
t m-linh h n l i t m-x c, ch i-
ly, v i d i l i- c n c u t ng.
Ch ng t i ti c kh ng ph i
l i nh  ch y-en-m n v  m n
h c d i d t t ng-th t v 
ki m tra l i l i, ch  d n c u
t c-g i. Nh ng v i c c h nh-
v n s ng s a, c ch x p d t
th t v , t t-li u ph ng-ph u,
ch ng t i t n ch c r ng s ch
 ng s c d ng nh ng ng r i
nh p-m n v  ch y-en kh e
m n h c t m-linh h u n, d u
hoan-n gh nh l m.

H p th 

O.L.T.K. - B c nh n d ng
V.C.H.V.

O.T.T.V. - Xin g i ti p
cho T.H.T.T.

O.T.A. - Xin g i ti p che
D.G.

O.L.V. L c - s c d ng trong
s n san.

C ng-b n d c v i-d i-l y

M t s b  d ng v i-d i-l y
v i g i th  cho  ng A -lang
Nguy n t  M y d m s n c u
D i-h c th  x . Th y ra,  ng
A -lang Nguy n t  M y d i th 
kh ng l m gi m d c D i-h c
th  x  k  t i ng y 1 avril 1944.
V y c c t u v  v  m nd n,
xin d e cho  ng L  m ng C u.

D i-h c th  x 
181, Henri d Or an: - Hanoi

2

Cuộc đò bộ của quân đồng minh

(Tiếp theo trang 10)

Đức ở miền Tây Âu. Theo các nhà quân sự Đức đã dry việc xây dựng bức thành trì Âu châu thi giá trị quân sự của cơ quan phòng thủ là gì đâu?

Quân Đức hiện nay đã chiếm hết các phong tuyến có giá trị ở Âu châu như phong tuyến Albert-ville Bi, các phong tuyến ở phía Tây Ba Lan, ở phía Bắc Nam-lu-lap-phu và phong tuyến Metaxas ở Hi-lap. Chiếm các phong tuyến đó Đức đã có một số thêp và bê-tông rất lớn để dùng về việc xây phong tuyến ở Tây Âu. Vì sự kinh nghiệm về quân sự của Đức nên phong tuyến đó đã cho sửa sang lại cho mạnh hem nhiều. Quân Đức còn xây thêm nhiều cơ quan phòng thủ ở dọc bờ biển Tây Âu, trên đảo Sicile và đảo Crète. Các nhà chuyên môn về các phong tuyến Đức đã dry định những mục đích tấn công, trong các phong tuyến Đức thường đặt những đại bác nặng và cỡ nặng để có thể ngán cản tấn công của quân địch từ ngoài ra đến. Vì thế các phong tuyến đó không những là nơi trú ẩn cuối cùng cho một đạo quân bị thất bại mà đó còn là nơi lây da do đó bờ biển lạnh lùng của Đức có hê khói cuộn tản công dense. Mỗi một cơ quan phòng thủ trong thành trì Âu châu giống như một thành phố nhỏ. Giữa các cơ quan phòng thủ đều có nhiều đường điện thoại nối liền vì thế việc thông tin giữa các cơ quan đó không mấy khi bị gián đoạn.

Ngoài các giày điện thoại lại có một bộ máy vô tuyến điện giữ việc truyền tiếng theo một phép riêng để cho bên địch không thể nghe được.

Các đại bác hạng vừa bắn rất nhanh chóng và rất nhạy nên khi những súng đó đã bắn thì có thể nói đó là một « hàng rào lửa ». Quân địch không thể nào nấp vào trong các hố do dry đại-bác đào lên. Nếu quân địch có thể tiến qua các hàng rào mìn sẽ bị lại gặp một hàng rào toàn súng liên-thanh mỗi phút có thể bắn được 3.000 phát.

Thêm vào các hàng rào đại-bắc và súng liên-hnh đó lại có các bộ đội cao xạ pháo và các súng bắn chiến xa rất gké gom. Sau gần bốn năm kinh nghiệm về chiến-tranh, các nhà chuyên môn Đức đã tiến bộ nhiều về việc xây dựng các cơ quan phòng thủ.

Khi dò bộ lên Tây Âu, quân đồng minh sẽ phải cung sê phải vượt qua một rào nhieu phong tuyến giống như các phong tuyến ta trên này.

Trước cuộc đò bộ ở miền Normandie, các nhà báo Đức đã dry được di tham mót vài miêu có các cơ quan phòng thủ do Thống-chế Rommel xây dựng lên ở dọc bờ bê Pháp. Phòng viên quân sự của hãng Transocean iã gọi các cơ quan phòng thủ là « rùng măng » của Thống-chế Rommel. Khắp các miêu gần bờ bê Pháp đều đóng đầy những cọc sắt, cọc gỗ lâm chô m, những cọc áo đều có gáy thép gai và giày điện giăng lại với nhau rất cẩn thận trông như những cái màng nhẹ. Ké náo roi vào lưới sắt đó hi khó lòng thoát

chết được. Khắp cả miền đồng bằng, đồng cỏ đều phâ dày những thân cây gỗ dô, tinh ra có đèn hàng vạn, hàng triệu những súc gỗ đồng xuông dô, Khắp những miêu đó lại dài dài những dà-lô-phuc nô châm do các giày thép giết lại trên mặt đất.

Các phong tuyến của Đức còn chứa nhiều thứ khi giới bì mới mà chúng ta không thể nào biết trước được.

Lực-lượng của đồng minh và Đức

Đó là những vấn đề từ trước đến nay người ta vẫn hết sút giết bì mặt. Những điều ta biết được toàn là những điều phỏng đoán và của các nhà báo hoặc các nhà phê bình về quân sự của hai bên. Theo những tin gần đây thì Anh, Mỹ đã che tập trung một đội quân đông tới 3.500.000 người ở các miêu bờ bê phía tây nam nước Anh để khởi cuộc đò bộ A-lục. Với số quân đó, đồng minh phải dùng đến hàng vạn chiếc tàu và hàng vạn phi cơ để hộ vệ khi đò bộ lên bờ bê Tây Âu. Theo một số tin vở tuyển diện chỉ phi cơ trù bị của đồng minh đang dừng ở cảng đò bộ này có tới hơn 10 vạn chiếc. Từ kh dò bộ lên đất Normandie bì tu lệnh

đồng minh đã đem lên đất Pháp từ 25 đến 30 sư đoàn, số quân cứu viện vẫn hàng ngày tiếp tục đò bộ thêm ở các miêu đầu cầu đã chiếm được.

Còn về phía Đức, các đội quân phòng thủ trên đất Pháp hiện có bao nhiêu? Cảnh dry ít lâu, theo tin một tờ báo trang lập thì số quân đó từ 45 đến 50 sư đoàn. (Số quân đang dùng ở mặt trận Normandie cũng đã có tới 15 sư đoàn như trên kia dò nó). Theo sự dự định của các nhà chayen mòn quân sự thì quân Anh, Mỹ muôn chiếm được một giải bờ bê rộng độ 20 cây số thì ít nhất phải thế: hai mặt 65.000 người dưới bì và trên bộ. Thêm vào số đó phải tính tới 30.000 người bị thương và mồi tích. Theo tin Đức gần đây thì chỉ trong tuần lễ tho nhất quân đồng minh đã bị thiệt hại 75.000 người trong số từ 12 đến 15 sư đoàn đã đò bộ lên đất Normandie. Số thiệt hại tuy có kém hơn so với đinh trước nhưng cũng không phải là nhỏ.

Tuy vậy, các trận đánh từ ba tuần lễ nay chỉ mới là những trận khởi đầu, trận đại chiến trên đất Pháp vẫn chưa bắt đầu. Chính trận này mới thực là trận quyết liệt giữa quân đồng minh và quân Đức.

HỒNG-LAM

Nhà xuất-bàn BÁCH-VIỆT

In những sách giá trị mang dấu hiệu một nghệ - thuật - bô

MỘT LÓ BÁN:

Nhà quê

của Ngạc Giao

Giới thiệu chiết đại đầu tiên trong đời van của tác-giả Sách dày gần 300 trang
Giá bán thường: 4.20
Đầu đặc biệt: giáy Đại-la 25.00
Giáy dò qùa 30.00

ĐÃ CÓ BÁN:

XÔM GIENG NGÀY XƯA

của Tô Hoài Giá: 2.50
Sách in cung de trên khô giáy 18 x 24

CHUYỀN HÀ-NỘI

của Vũ ngô PHAN Giá: 2.50

BẢN TRÈ BỐN ĐỘC:

LOẠI SÁCH BỌ NGƯA

VUI VÀ BỒ ÍCH

Sách viết riêng tặng Tuổi Trẻ
do những nhà văn danh tiếng như:
NAM-CAO, TÔ-HOÀI ..

Thư và mandat vân đê cho:
M. PHÙNG VĂN HỌP

40, Rue du Cuivre — Hanoi

EROS

Xi-ga nhẹ, thơm, êm đong, rất thích hợp cho người nghiệp
thuốc lá nặng. Bán lô khắp nơi. Bán buôn tại hãng
thuốc lá FATONCI, 87 Rte de Hué Hanoi — Téléphone 974



7 MẪU SẮP MỚI
Pimprenelle

THƠM BÓNG
BÊN MÀU
DO KÝ-SƯ J. BEYER
CHÉ TẠO

GIA
QUẢNG CÁO
6.90
1 TẶNG

Dầu trị bá chứng Đồng-a-tot

đã ban khắp súp cùng quê, từ Nam tới Bắc. Uy-lý độc quyền. Địa Büro — Thông 88 Moulcaiments, Hanoi

K HỒNG cù ván - dè gi.
HỒNG cù lát - dày ván,
HỒNG cù lục náo,
HỒNG cù nhiều hay ít.

Vết được mài dũa là nghệ thuật lột xác.
At, muốn luyện nghệ thuật xin viết thư
Ông Đại-Nam — 104, Phố Huế — Hanoi

CÁC GIA-DỊNH NÊN DÙNG THUỐC:
* * *
ĐAU ĐÃ DẬY
HO GÀ
BIÊU-NGUYỄN
Tổng-địa: 195 Hàng Bông, Hanoi
Đại-ly khắp cõi Đông-pháp

NÉN HÚT THUỐC LÀ
BASTOS
NGON, THƠM
Giá... 0\$19

GIÁ MUA BÁO

	Một năm	6 tháng	3 tháng
Hàn-ky, Trung-ky	2.000	1.150	850
Nam-ky, Cao-mèn, Al-lap	27.00	12.00	7.00
Người queso và Công sở	41.00	24.00	14.00

Mua báo phải trả tiền trước mandat xin dã:
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

Thuốc mạnh sâm nhung
Chuyên trị bệnh di-tinh, mòn-hai,
hoá tinh, sức suy lụy tinh thần dỗi
mệt ăn ngủ ít, đau lưng mỏi gối dùng
thuốc này mỗi vỉ giá 10.50
Bán tại hiệu thuốc: THÁI - CỘ
N° 5 HÀNG BẮC HANOI. Khắp các nơi đều có đại-ly

Dầu Nhị - Thiên

Trị bách bệnh. Mỗi vỉ 0\$10

MỤC VIÊN | MỤC NƯỚC |

MAGNIFIC

Tốt ngang nước ngoài Quốc
Không cồn — Đặc nước

Bán buôn: M. NGUYỄN-HUY-KÝ
60 B ROUTE BACH-MAI — HANOI

Mời xuất bản:

Trung - Quốc sử - lược
của PHAN KHOANG

Một bộ sách rất quý của hào hùng một
người mẫu bởi cái tên - nguyên vở văn
nhân tài về của Á - Đông. Sách dài ngắn
đã 200 trang in màu 2 loại: Lụa Vương béo
tay cao cấp. Lụa: 100.000 đ/cuộn

Thứ và ngân phiếu gửi về:
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

NUOC BẮU, NGẤT MƠI, SỐT
KÉO, BẠU MINH KẼM DÙNG:

Thổi nhiệt tần ĐẠI - QUANG

Xin nhận ký hiệu (bướm bướm) mới thời nhâm
thi, phô hàng Ngang Hanoi — Tel. 808

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƯƠM MIỆNG
vì dùng:
thuốc đánh răng

GLYCERINA

BÚT MĀY: HAWAIIAN

Có máy điện khắc thêm tên
Giá 18.000 thêm 1.000 nước recommande.
Ông gửi nửa tiền trước, còn gửi sau
MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

Autorisé publication créée antérieurement à la
loi du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire de Trung-Bắc-Phi-Việt

Imprimé chez Trung-Bắc-Phi-Việt

55, Boulevard Saigon — Hanoï — Hanoi