

TRUNG BAC CHU NHAT



2296



AKAN

uân-le uộc-tê

ân quan-hệ nhất vẫn là một trận
áp. Ở đây cả đồng minh và trực
ranging một trận rất nhiều quân và
Theo một tin gần đây thì ở Nor-
Thống-ché Rommel đã đem ra
tới 30 vạn quân và riêng ở kh-
entan đã có tới 4 sư-đoàn thiết-
đồng-minh thi do các tàu bè chở
tùn đồ bộ vào các bãi cát miền
đất. Sau cuộc phản công kinh liệt
Đức, tình hình mặt trận chỉ ở
lào Cotentin là thay đổi mà thôi,
tán công rất dữ trên một trận
niên Montebourg xuống tới phia
Carentan. Cuộc phòng thủ của
ở đây đã tăng thêm nhiều và
bên tranh nhau kịch liệt từng
đợt. Mục đích quân Mỹ là cố
a Haye du Puits, một nơi có
dường-xa lừa đi qua. Chỗ này
biết vì con đường qua đâ là con
hàng còn lại trong tay quân Đức
tuy chở lương thực và đạn dược
giữ quân cảng Cherbourg
bán đảo Cotentin-dân Valognes.
và Vicomte ở trên đường
Contances và cách là Haye du
ô sô về phia bắc đã thất thủ
Mỹ từ đêm thứ sáu rạng ngày
tên Montebourg mà quân Đức
đò hòn nô, quân Gia-nâ-đại
đò vào thành và đã lối vào
đó. Có tin thành này quân
không phục được. Tiến quân
đồng minh đã kim
đường di Valognes, và chỉ
bourg đò 10 cây số. Trận
về khu Caen Villers Bocage,

Hùng Cửu FS Petrus Ký (1977-78) tặng
tới thư họ ôi. Mục đích quân đồng
minh hiện nay là giữ vững bờ biển bắc
bán đảo Cotentin để cho Chequers
đò quân Đức và phái bắc bắc đảo
tập. Trận ta-jon đang tiếp tục tại
ville ô bờ bắc phái đồng bắc đò à quanh
Montebourg ở phia bắc, qua Saint Sauveur
le Vicomte trên đường Cherbourg-Contances, di qua phia đông Baupre và đến
Carentan là nơi quân đồng minh vẫn chiếm
giữ. Ở khu Caumont, Tilly sur Seilles, có
tin quân đồng minh đã lấy lại được mây
làng ở phia đông và phia tây các thị trấn
đó. Phia Nam Isigny, quân đồng minh đã
tiến được 3 cây số. Các đội tên quân Mỹ
trong khi tiến qua bắc đảo Cotentin đã
chiếm được Saint Jacques le Nohin và một
quả nút ở trên bờ bắc phia tây bán đảo.
Quân Mỹ tiến trên đường từ Saint Sauveur
đến Durville và đã đến nhiều nơi chỉ cách
bờ bắc phia tây đò 9 cây số.

Theo lời một phát ngõa nhân quân sự Đức
thì cứ tình hình mặt trận Bắc Pháp ngày
nay người ta có thể nói rằng ở đây sắp
xảy ra một trận đại chiến giữa quân đồng
minh và quân trục. Hiện nay quân đồng
minh đã tiến dần ra ngoài tâng đại bắc của
các chiến-hạm của họ. Quán Đức thi vẫn
phản công kinh liệt ở khu Orne, trong lúc
đò thi quân Anh vẫn tiến mạnh về phía
nam, còn quân Mỹ thi lây Sainte Mère
Église vẫn cố tiến về phia tây bán đảo
Cotentin.

Ở mặt trận Ý, quân đồng minh vẫn tiến
nhanh cả về phia bờ bắc Tyrrénienne và
Adriatic. Lô quân thứ 8 của Anh đã
chiếm Ierni một nơi có nhiều đường xe
lửa qua lại và Iodi cách phia đông
Orvieto đò 46 cây số. Ngoài ra quân Anh
còn chiếm được Spoleto, Trévi và Potigno
ở khu giữa mặt trận trên giang Aennens.
Lô quân Mỹ thi năm đã tiến vào Grosseto
gần bờ bắc Tyrrénienne. Từ sau khi chiếm
kinh thành La-mâ, quân đồng minh đã
tiến được về phia bắc tới 200 cây số. Ở

đến nay thời gian ngắn BẮT CHỦ KHO SÁCH XUA QUÁN VEN BƯỜNG
thì luôn luôn tiếp tục được với hậu quân
Đức. Quân đồng minh lại đồ bộ và chiếm
các đảo Elbe trong bể Adriatic. Theo
tin Đức thi quân địch chỉ còn bám được
trong một khu nhỏ ở Marina và ở Capo-
livera.

Ở mặt trận Đông Á và tây-nam Thái-
binh-dương, quân Nhật và quân đồng
minh vẫn chiến đấu dữ dội trên đảo Biak
và quân Nhật vẫn tiến trên đất Ấn-độ.
Hôm vừa rồi, một đoàn phi-cơ phóng pháo
hàng nặng của Mỹ kiêu B. 29, đã từ một
căn cứ ở Trung-hoa đến đánh phá phia
bắc đảo Kynshu, 7 phi-cơ địch bị hạ và ba
chiếc nữa di thường, sự triệt hại trên đảo
không mấy.

Về cuộc không chiến ở Âu châu, Đức
vừa đem dùng một thứ khí giới bí mật
làm cho du luân đồng minh và các nước
trung-lập rất sôi nổi.

Người Anh thi gọi khí giới đó là một
thứ phi-cơ không hoa tiêu do vô tuyến
diễn di chuyển từ xa. M. Herbert Morisson
lòng trưởng bộ nội-vụ đã tuyên bố về thứ
khi giới bí mật của Đức rằng: « Từ ít
lâu nay người ta vẫn biết là Đức đã sửa
soạn đem dùng một thứ phi-cơ không hoa
tiêu để đánh Anh; ngày nay Đức mới bắt
đầu dùng đến thứ khí giới đó. Những khí
giới đó chứa đầy chất nô đã dùng một ít
vào sáng thứ ba và dùng nhiều hơn trong
đêm thứ năm rạng ngày thứ sáu cùng sáng
thứ sáu. Những khí giới đó đã gây nên
một số thiệt hại. M. Morisson nói đã cho
thì hành những phương pháp để trừ thứ
khi giới bí mật đó. Lại có thứ rango thứ
phi-cơ không hoa tiêu này chứa đầy chất
nô, thân ngắn và trou nhọn và pha sau

duổi lại hình như một cái hộp, phi-cơ đó
đi rất nhanh. Đến thứ năm rạng ngày
thứ sáu, thứ khí giới đó đã rơi trên đất
Anh cho đến mãi sáng hôm sau mới thôi.
Nhà lửa ra phia sau đuôi, nhưng phi-cơ
đã bay đến bờ bắc Anh, bay là trên mây
nhà chỉ cách độ mươi thước. Người ta
nhận thấy rằng từ lực máy tung phi-cơ
đứng lại và lửa phia sau tắt cho đến lúc
cô tiếng nô chỉ cách nhau độ từ 5 đến 15
giây đồng hồ.

Về phia Đức thi người ta gọi nó là một
thứ « bom tự-động ». Thứ bom này có một
sức nô mạnh có thể so sánh với sức nô trong
một trận động đất hay của một quả nô
lửa đang phun lửa. Thứ bom này a-iết
tiếp nô trên phia Nam và Tây-Nam nô
Anh trong suốt 30 giờ đồng hồ và đã gây
nên sự kinh ngạc chẳng kém gì tin Anh,
Mỹ bộ bắc lén miền Bắc Pháp. Thứ bom
này đã dốt cháy phần lớn một đoàn tau
vận-tải c-a Anh trong, b-Manche và đã
gây nên những đám cháy lớn ở Luân-dôn
cô thể dừng xa ngoài 200 cây số cũng trong
thời. Bom này không thể dừng được ở
miền quân đồng-minh đồ bộ vì miền đó
hẹp quá, thứ bom ghê gớm đó có thể làm
nguy cho cả các sư-đoàn quân Đức đang
chiến đấu ở đây.

Một nhà báo Mỹ nói đã được trông thấy
một số bom tiêu la lùng đó. Bom đó khi
vừa tới đất Anh thi bỗng nghe nhiều tiếng
nô kinh hồn. Bom này di rất nhanh và
gây nên nhiều đám cháy lớn. Viên phát-
ngôn của bộ tư-lệnh tối-cao Đức đã gọi thứ
bom đó là « cốt-min tự-động » (bolides de
dynamite). Theo tin các báo trung-lập thi
hiện nay chưa có cách gì hiệu quả để đối
phó với thứ bom ghê gớm đó, chỉ có cách
là cho phi-cơ di đánh phá các nơi cần cù
trên bờ súng cao-xa đã được lệnh đón bắn
vào những thứ bom mới đó hoặc phi-cơ
không hoa-tiêu của Đức. Các phương pháp
phóng-thả đem thi hành đối với các khí
giới bí mật, đó là kết quả của những cuộc
nghiên cứu ở Anh từ hồi octobre năm ngoái.

KỶ SAU, BỐN ĐỌC :
NGUYỄN HUYỀN-TÌNH
trong bài

Ngư-lôi và thùy-lôi

Những tin vò-tuyễn-diện mấy ngày hôm nay đều nói đến một thứ khí-giới mới rất ghê-gớm và bí-mật của Đức đã dùng để đánh miền Nam và Tây Nam Anh nói là để giả thủ Anh về vụ các oanh-tạc các thị-trấn Đức và về cuộc đỗ-hộ ở Bắc Pháp. Thủ khí-giới đó có cách-nhà

quân sự Đức gọi là «cốt mìn hay tac đạn tự động» (dynamite météore ou holides de dynamite) còn lồng-trường bộ Nội-vụ Anh M. Morissoan thi lại gọi nó là thứ phi-cơ không phi-công điều khiển bằng vò tuyễn điện. Như trong bài tuần-lê quốc-tế trên này đã nói thì thứ bom tự-dộng đó rất ghê gớm; sức nổ của nó có thể mạnh ngang với sô nô trong một cuộc động đất hay là sô nô của núi lửa, bom đó rất nhanh, mỗi khi bay đến trên đất Anh thi nghe tiếng nô phát ra ngay. Những bom đó lại gây nên những đám cháy rất lớn. Hinh quả bom tự động đó giống như một chiếc phi-cơ nhỏ, thân nó ngắn hou và phía sau đuôi giống như một cái hộp. Khi thứ bom đó bay là là cách mài nhá độ muroi thước thi phía sau đuô' có phan lửa ra.

Đây là hình dáng và những đặc tính của thu khí-giới mới mà Đức đem dùng lần đầu từ khi có chiến-tranh đến nay. Nếu các độc-giả chịu khó nhớ lại thi hồi 1941, trên tờ T. B. C. N. này chúng tôi đã có lần nói đến một thứ máy giết người hay phi-cơ phỏng-pháo không người cầm lái trong tư thứ bom Đức mà ta thấy ngày nay.

Tin đó chúng tôi thuật theo một tờ tuần báo chiến-tranh ở Áo-châu gửi sang vào hè Avril 1940.

Theo tuần báo đó thi một bức điện ở

Thứ chiến-cu thán-diệu và bí-mật mà Đức dùng để đánh Anh ngày nay

hồi đầu năm 1940, các báo Mỹ đã nói đến

Chicago gửi đi có nói rằng bên kia Đại-tây - duong vừa mới chế xong một thứ máy dùng để phỏng-pháo rất là lùng, đó là một thứ máy bay không hoa-tiêu có thể dùng vò tuyễn điện và viễn-thi mà phải di xa được.

Phi ngư-lôi hay phi-tiên tự - động ?

Thứ chiến-cu bí-mật này do M. Sana-leria Giám-đốc viện khảo-cứu về khoa «Télévision» (vò tuyễn điện viễn-thi) đệ trình lên bộ chiến-tranh Hoa-kì. Đó là một thứ máy bay giản-lị do một vị hoa-tiêu tự động cầm lái. Hay là người ta có thể giải bô máy đó một cách khác: đó là thứ hỏa tiễn tự động bằng sức phản động có thể vận-tự động không cần động-cơ và chỉ dùng sức lùi lại sinh ra bởi một ngo' lửa cháy ở phía đuôi máy bay.

Người ta đã rất nhiều hí-vọng vào thứ chiến-cu tự động này vì thứ chiến-cu đó có thể di trong chỗ trống không cồng-nhưng trong không-khí, vì thế một ngày kia có thể dùng nó để di từ hành tinh này sang hành tinh khác ví dụ từ quả đất lên hố-tinh, Hiện nay khoa học trên quả đất này chưa tìm ra những khí-cụ có thể bắn lên天上 các vi sao (như mặt giăng cách xa ta 380.000 km) nhưng người ta cũng đang cố tìm ché ra những phi-tiên chưa thử hoặc phi-tiên thượng-tầng không khí để mong có thể thông tin với các thế giới khác ở rải rác khắp trong vũ-tru.

Trong các sa-mạc xứ Mê-ly-ơ, Godard dã chế ra một thứ phi-tiên có thể bay cao tới 2.200m và ở Đức Tiling dã chế được những phi-tiên bay rang coi là cao tới 20 cây số trên giờ. Các nhà khoa-học đó đã khởi công nghiên-cứu mà vẫn chưa sao đạt tới mục đích được.

Dùng người máy (robot) làm phi-công

Thứ phi-cơ không phi-công chế theo một nguyên-tắc khác hẳn. Những phi-cơ kiểu này đã bay được từ trường bay Croydon đến trường bay Bourget ở Pháp và đến tận La mã ở Ý. Lại có những kiểu phi-cơ nhà binh không hoa-tiêu đã bay thí-nghiệm ở Héligraland, ở Pháp, ở Anh và ở Hoa-kỳ.

Cách đây năm năm trong một cuộc thao diễn lớn của hải-quân Anh một phi-cơ tự động dùng làm bia chịu đạn và già vò là một phi-cơ phỏng-pháo đã tung lên trên chiếc thiết giáp hạm Rodney trọng tải 34.000 tấn. Tuy chiếc thiết-giáp dùng các bô đội cao xạ bắn lên hét súng mà mãi đến khi chiếc phi-cơ không phi-công nằm dọc mõi trung đạn và rơi xuống biển. Sự thí-nghiệm đó có thể tố rõ lực lượng của những thứ phi-cơ không phi-công đối với các chiến-hạm vậy.

«Hoa-tiêu tự-dộng» đã cầm lái phi-cơ như thế nào?

Một chiếc phi-cơ ba máy bay trên giờ không phải từ nhiều mà giữ được thăng bằng giữa tầng không-khí, phi-công phải luôn tay dùng đến «trục của hoa-tiêu» (levier du pilotage) để giữ cho phi-cơ thăng bằng, chính nhờ sự vận-dộng từ trước ra sau của cái trục đó mà cái bánh lái phía sau mới giữ cho phi-cơ khỏi lui xuông hoặc ngóc lên và tay lái ở cuối cùng trục thi ánh-hướng đến các cánh con làm cho phi-cơ khởi-nghiêng về một bên. Những công việc tự động đó có thể đem giao cho một bô máy tự động mà cơ quan chính là cái máy quay (gyroscope). Ai cũng rõ rằng thứ máy quay đó có những đặc-tính để giữ-thắng bằng.

Máy đó đem treo vào một cái trục và do một lòn không khít hoặc điện quay di thi bộ máy quay bao giờ cũng quay về một phía nhất định. Các máy quay của phi-cơ không hoa-tiêu quay trong chỗ trống rộng do sức một lòn không-khít. Khi phi-cơ nghiêng thi cái lòng đựng máy quay vẫn đứng nguyên và mở một cái vòi có ngăn kéo làm cho không khít bị đè-nén thoát ra để lén những cái máy trục chạy băng-dầu, máy đó kéo những cái giày ở bánh lái hay ở các cánh con của phi-cơ. Thế là phi-cơ có thể giữ thẳng băng mà bay rất nhanh mãi đến khi hết é-tăng chúa trong bầu-dung mỏi thời.

Do vò-tuyễn-diện chi-huy

Những chiếc phi-cơ không hoa-tiêu đó không nghiêng dù cũng chưa dù, còi cần phải cho phi-cơ đó di tựi dih và làm chậm những công-việc giao cho nó nữa.

Trên một vài hajg phi-cơ vận-tai việc di trên không đó có thể giao cho một thứ máy quay mới gọi là máy quay có tinh-cách địa-địu (gyroscope géographique), máy đó có thể khiển bánh lái thay đổi chiều trên phi-cơ. Nhưng một cách khác nữa kỹ diệu hơn đó là cách chi-huy phi-cơ bằng vò-tuyễn-diện. Người ta vẫn hiểu rằng các luồng sóng vò-tuyễn-diện ngoài việc đưa lời nói và âm-nhạc di khắp thế giới còn có thể dùng về nhiều việc khác ích lợi hơn nữa. Nếu dùng giấy thu điện (antennes) và những bộ máy thu vào và chừa lại, các luồng điện đó có thể khiển được những bộ máy điện có nam-châm và làm chạy các bộ máy khác. Bằng cách này, Marconi ở La-mã có thể khiển cho những bộ máy ở Melbourne chạy vù ngòi ở Nam-Phi có thể chi-ăn vào một cái khay để hạ thủy một chiếc tàu ở hải-cảng Rot'er-dam. Nay nếu đem đặt những bộ máy thu điện trên một chiếc phi-cơ tự động và đặt những bộ máy truyền-diện trong một nơi dưới đất hoặc trên một chiếc phi-cơ khác, người ta có thể dùng những dấu hiệu về vò-tuyễn-diện mà khiển chiếc phi-cơ kia được. Vì như dùng dấu hiệu

mày thi khiến phi-cơ quay về bên phải, dùng dấu hiệu kia thi khiến nó quay về bên trái, hoặc lên cao hay xuống thấp, chụp ảnh hay ném bom. Đó là một thứ «gaga» do một bộ giấy cương bằng éther • chì huy.

Vì thế mà có những phi-cơ có thể chỉ huy tận nơi xa và có thể tự bay lên hoặc hạ xuống mà không cần đến hoa-têu. Hai xe sau này rất khó và phải nghiên cứu cho các luồng điện gặp nhau gần & trường bay và phải dài dẫn phi-cơ ứng thuộc mót, đặt nó xuống đất như một cái hoa. Tất cả những cái khó khăn đó đều đã vượt qua được và «phi-cơ không người» bay đã thành sự thật.

Dùng phép vô-tuyến-điện viễn-thị (télévision)

Chỉ còn việc khiến cho các phi-người-lôi làm các công việc dãinh như bay đi chụp ảnh, dí ném bom hoặc di chuyển dến yết phi-cơ khác. Phải cần cho các phi-cơ đó tránh các sự ngăn trở, nhất là trong các cuộc tấn-công trong khi bay là là mệt đất, và nhận được mục đích để đánh phá, và sau hết là có thể bỗn nêu gặp phải một kế địch mạnh hơn!

Từ trước đến giờ lúc nào người chỉ-huy cũng cần phải nhìn thấy chiếc phi-cơ mình sai khiên, dùng cách chỉ huy o xa thi chỉ thường dùng để ngồi trên một phi-cơ này-chỉ huy chiếc phi-cơ khác. Như thế thi phạm-vi rất hẹp và chỉ có thể hành động trong một khoảng mấy cây số là cùng.

TIN BUỒN

T.B.C.N. được tin buồn bà Mai thị Chi, thứ-nữ cự Mai huy Hồi, và là nội-tướng ông Nguyễn Xuân-Hiệp tức Tùng-Hiệp, vừa mệnh-chung tại Bệnh-viện Phan huy Quát.

Tang lễ sẽ cử hành hồi 5 giờ chiều ngày thứ năm 22-6-48 về nghĩa-trang Quảng-Thiên có rất đông tham-hưu di đưa.

Trong dịp đau buồn này, T.B.C.N. xin cõ lời thành-thể chia buồn cùng cụ Mai huy Hồi, bà Tùng-Hiệp, cùng tang-quyết và kính viếng thương-hữu bà Mai thị Chi.

T.B.C.N.

Nhờ có phép viễn-thị mới chữa được cái khuyết điểm lớn đó. Vì dùng phép đó người chỉ-huy phi-cơ có thể coi như mình ngồi trên chiếc phi-cơ có do minh sai khẩn. Người ta thường đặt ở hai chỗ hai cái máy, một cái gọi là máy truyền-hình thi có kính để nhìn hoặc chụp những hình muôn truyền d. còn máy thu hình thi có một cái bảng trên đó có thể trông rõ hình những đồ vật nói trên. Đó là một con mắt nhân-tạo mà cái gân về thi-giác là những luồng điện ngắn có thể nhìn thấy hàng bao nhiêu cây số.

Ngày nay thi những kính viễn-thị đã rất tinh xảo và người ta đã có thể thay đổi truyền-hình và thu hình bằng những cái ống trên có điện rất tiện lợi.

Những máy đó gọi là Iconoscope.

Người ta đã dự tính rằng những phi-người-lôi (avion torpille) đó có thể phải đi xa tới 200 cây số nుn không cõi gì ngăn trở, những luồng vô-tuyến-điện ngắn. Người chỉ-huy «phi-cơ không phi-công» đó có thể ngồi ở nhà mà trông thấy vật minh sai khẩn như ngồi ngay trong phi-cơ vậy, khi chỉ-huy chỉ cần ấn tay vào một hai cái khuy đặt ngay ở một bộ máy trước mặt mình.

Những máy để phóng bom tự động của Đức

Theo những tin tức nhận được về thứ khai giới bí mật của Đức đem dùng ở Anh thi thứ khai giới đó không phải là phi-cơ không người cầm lái mà là một thứ tạc đạn hoặc bom tự động mà các nhà quân sự Đức gọi bằng một cái tên rất kỳ khôi «tạc đạn sao băng» (dynamite météores). Xét ra thi thứ bom này có phần gián-dị hơn nhưng nếu đem dùng nhiều thi sức mạnh của nó cũng rất ghê gớm.

Bom tự động mà Đức đã dùng ở Nga có ba hạng: bom tỏa hơi mù, bom nổ và bom phóng hỏa. Trong ba hạng này thi bom nổ tự động có phần nguy hiểm hơn vì sức mạnh của nó người ta đã sánh

(xem tiếp trang 26)

MIỀN NORMANDIE, NOI QUÂN ANH-MỸ ĐỒ-BỘ NGÀY NAY, XUA KIA ĐÃ TÙNG SẢN-XUẤT NHỮNG NGƯỜI LÀM CHÚA TÊ NUỐC ANH

Đó cũng là miền mà người Anh vẫn dòm-dò và đá từng mây lán đem quân sám-lán

Normandie, xưa kia là tên một tỉnh lớn của nước Pháp ở về phía tây bắc. Ngày nay thi tỉnh đó gồm năm quận: Seine Inférieure, Eure, Calvados, Orne và Manche. Quận Anh, Mỹ đồ-bộ ở Bắc Pháp từ 6 juin và là do đến nay đã diễn ra những trận đánh rất kịch liệt, kính khảng giữa Đức và quân đồng-minh là thuộc đất hai quận Calvados và Manche.

Từ vài tuần lễ nay, các tin vở tuyển-diện và các báo hàng ngày không ngày nào là không nói nhiều về cuộc đại chiến ở vùng Normandie này. Số đó như là vì trận đại chiến trên đất Pháp ngày nay là một trận do cùng quan hệ có thể định đoạt hồn sự thắng bại của hai phe chiến-dấu. Muốn cho độc-giả có thể theo ý và dễ hiểu những tin tức hàng ngày về cuộc chiến-tranh ở Bắc Pháp hay là về mặt trận thứ hai của Anh, Mỹ, chúng tôi xin nói qua về địa-thể và lịch-sử miền Normandie hiện nay là chiến-trường đó.

Địa-thể và bờ bờ hai quận Calvados, Manche

Quận Calvados gồm có nhiều miền nhỏ mà địa-thể khác nhau, miền cao nhô trong quần gọi là Bocage. Quận này bắt đầu từ bờ bắc mà lên đến ngọn núi Pinçon nơi cao nhất chỉ có 365m. Ngọn núi này thường vào giang Bocage của xã Normandie, một giang dài chạy xiên thi phía Tây-Bắc đến Đông Nam ở phía Tây Nam quận Calvados. Giang nái này thuộc đế nhât thạch hè chèo «phé pha» là ngọn núi Montbois, ở phía nam Caumont độ 8 km. Đứng trên ngọn núi đó người ta có thể nhìn bao quát hung-lũng sông Drôme ở phía tây và tây bắc là nơi tiếp giáp với quận Manche. Về phía Đông Nam thi giang nái đó chạy dài

tới 70 cây số rồi dâm xiên đến miền Falaise giữa những đồng-bằng óc với và chạy đến tận quận Orne ở phía bắc Argentan mời hỏi. Gần nái đó trong các sách địa-điể thường gọi là giang óc xã Normandie hoặc Bocage, đó là nơi bắt đầu những đất thuộc đế nhât thạch hè của bán đảo Cotentin và xứ Bretagne và có liên-lạc với bán đảo này về địa chất. Những dải đó xưa kia bao-bọc toàn vùng cây đồng cỏ xanh um và chỉ giờ đây được những thứ như lúa mì cùng lúa mạch, những ngày nay thi nhiều vùng đã thành những nông giồng giàn lớn, còn nhiều vùng thì toàn nái troc đầy những hù đàm, đà bia, ngay nhà cửa trong vùng cũng xây toàn bằng những hùi da màu sẫm, nền trog phong-cánh có cõ buôn lô và nghiêm trang là khác.

Phía Bắc và phía đông giáp dải áo là những miền bình-nghuyên giống như miền gần Paris. Miền Beurin ở phía Bắc giáp dài với miền Caen ở phía đông đều thuộc vùng thạch hè với giang nái Jura, rồi đến miền Auge, miền Lievin đều là đất thuộc đế nhât thạch hè. Miền Beurin có nhât đồng cỏ rộng nên sản xuất-nhất «phó mát» và mõ iữa rất có tiếng Tréveres và Isigny trên sông Aute trên sông Vire là hai thị trấn, lớn về các sản-vật dô của quận Calvados. Số đó Isigny ở xa bờ biển có thể thông với bờ đê dâng là nhờ có nước hủy triều thường dâng lín hai của sông Vire và Aure. Miền dâng dâng Caen là một miền rất phi-nhiều sản-xuất các thứ ngũ cõ khá nhiều. Các phủ sa ở thang-lũng sông Dives và các sông nhánh Divalte, Mance và phía tâ, Odon, Vie, Dorette, Beuvronette, Ancre và phía húi chiếm một đường rặng chạy từ phía Bắc đến phía Nam quận Calvados. Đó là đường phản địa giới giữa

Còn vĩa miền cao-nguyên xú Ange ở phía Bắc, một miền nhiều đồng cỏ rất hợp cho việc chăn nuôi nên khắp nơi đều thấy những khu trại rất đẹp. Về phía đông là nữa là miền Lorraine hoặc Lieuvain là một miền vừa giào qđ qđ được ưa chuộng nuôi dê trong các thung lũng nhỏ.

River Tongues ở về phía cực đông quận Calvados ngay trên bờ biển.

Quận Manche là một quận gồm bán đảo Cotentin, xu Arbrançin và một phần của giầy đồi Bocage. Sở dĩ có tên gọi do vì quận này ba mặt đều giáp bờ Manche. Điện lịch quận này rộng 644 cây số vuông (gồm cả các đảo Chausey St Marcouf v.v.), quận lỵ ở Saint-Lô.

Về địa - thế người ta có thể chia quận Manche làm hai phần khác hẳn nhau: phía Bắc tức là bán đảo Cotentin với bán đảo gồm nhiều mèn đất dài khát nhau, và phía Nam mà dài dài có phần đều hơn. Ở phía Nam có một vát giầy núi dài cõ (grain, schiste...) một giầy hay từ bờ biển Mont-martin sur mer đến Cérisy, một giầy nữa lớn hơn bắc đầu từ quận Calvados gần Falaise, vượt qua sông Orne vào đất quận Manche đến tận gần Granville. Gần đây này có con đường xe lửa Folligny Conances-Cherbourg chạy qua.

Còn bán đảo Cotentin hay gọi đúng hơn Cotentin thì gồm có các hòn Conances, St-Lô, Valognes và Cherbourg. Bán đảo này phía Bắc, phia Đông và phia Tây giáp với biển Manche, bờ bắc dài trên 300 cây số, do là chia cắt nhằng vịnh, vũng uốn mả nhiều cõi gần đây phủ sa bùi cây. Ở lõi mỗi cao nguyên có lõi thấp nghiêm về phía vịnh Carentan còn về phía Tây thì có một giầy vách rải liền với bờ biển. Giữa cao-nhuyện có nhieu thung-lũng nhỏ nhưng đẹp mê. Bán đảo Cotentin cũng có giòng giây đồi Bocage của xứ Normandie và cũng có nhiều đồng cỏ xanh tốt. Trong đó có một vát giầy dài cao từ 150 đến 170m ở gần Cherbourg, về miền đông nam có một ngọn đồi cao 276m (Porey), về phía đông thì có ngọn núi Guillebeuf cao 363m ngon núi này thuộc về giầy đồi Bocage. Về phía các vát bắc là một bán đảo nhỏ là Hague có con sông la Dives chảy qua. Phía Nam bán đảo là một miền đất

phù-sa Peucene gồm từ miền lai sông con Ouvre và Taute chảy qua. Miền này có đồng lầy Carentan, một cõi cỏ lầy đèn mùa mưa hi ngập nước, các đồng cỏ này nuôi được nhiều giống súc vật đặc biệt.

Nói óm lại quận Manche địa-thể ôn-hòa nhưng phong cảnh rất đẹp và khác nhau hơi giống với miền tây nam nước Anh. Nhưng cái đẹp nhất trong quận này là các bờ bắc với những bãi cát rộng lon, những vũng bờ tròn xinh xắn, những mũi bờ chảy xa ra ngoài bờ hai bên sông đánh đậm đèn thật là những cảnh đẹp ít có.

Bờ bắc quận Manche phần nhiều loan là nhhang vách vướng cao hay là những bãi bờ rộng. Những bờ bắc rộng dài cát Ravine, Grand Vey và Madeleine thi chung cho cả hai quận Calvados và Manche.

Miền này có của sông Vire và sông Taute là hai con sông chảy qua nhhang đồng cỏ lầy rải thấp đến nỗi phải đánh để để ngư nước bể. Bờ bắc ô miêu này vẫn thấp và có bờ cát ở ngoài khơi cách xa bờ 7 cây số có núi đồi Basses, đảo Terre, đảo có phao dài Large hợp lại thành quần đảo St. Marcouf. Phía bắc của sông S. note có một quần cảng rất đẹp do là quần cảng la Hougue. Chính ô nơi này hồi năm 1692, do đốc Tourville người Pháp đã bị bắt trong một trận thủy chiến lớn đầu với thủy quân Anh. Bán đảo hẹp và dài này ở đầu có phao dài và non bắc dâng la Hougue dù ngang quần cảng Hougue và quần cảng S. Vaast do phao dài gay trên đảo Tatihou phồng hù. Ở đây lại có bờ nuôi sò hến rộng tới 400 mẫu tây Con sông Saïne chảy vào bờ Manche ở quần cảng này, ở mũi Saïne ngay cửa sông này, ở mũi có một ngọn hải-dâng để ban đêm soi sáng cho bờ bắc đai lai. Từ chỗ này đi về thi không có bờ cát và sói nữa, bờ bắc bị cắt dài, ẩm nhám và dày nhẵn da. Vùng này có bờ bắc cảng: Landemer, Harfleur xưa kia rất quan trọng và gần đây là cửa Havo de Crabec có mũi bắc Harfleur che đỡ sóng gió. Đầu mũi bắc có hòn đảo nhỏ trên xay một ngọn hải-dâng bằng hông, né thạch cao 71m và sút sảng so thê xa tới 40-41 cây số ra ngoài khơi. Trước hải-dâng là núi đá Quillebeuf nơi tên Blanche nef đã bị đâm. Đầu đây, bờ bắc dài chèn chay về phía tây, tây-nam rồi tây-bắc, để về nên một cái vũng



Bản đồ miền Normandie (bắc Pháp), nói qua Anh — Mỹ đã-bộ và đang giao chiến kịch-lit với quân Đức

bè hình vòng cung rất đẹp. Giữa vũng bờ đó là quần-cảng Cherbourg, ở miền gần quần-cảng bờ bắc rất nhiều chỗ lồi ra lõm vào và có nhiều đồi ngầm, vũng Montrée, mũi Lévi, hải-cảng Lévi, vũng Pied Sablon, đảo Pelées, cửa sông D'avelle, các phao-dài, quần-cảng và con đê rải hùng-vĩ của Cherbourg, một con đê có thê che chở sóng gió cho một quần-cảng lớn chứa nồi 400 chiếc chiến-hạm. Cherbourg từ đầu thê-ký đến nay đã mở mang thêm nhiều, có dù xưởng đóng tàu chiến, xưởng sửa tàu và trường thủy quân. San Cherbourg đến bắc bờ Urville Hague nói qua Anh đã bờ chẽm Cherbourg hồi năm 1758 rồi đến mũi Jardehen, vũng St Martin và mũi Hague tức là mũi bắc về phía cực tây-bắc của bán đảo Cotentin. Mũi bắc này chỉ cách cửa Auregny của Anh bằng một eo-bắc 16 cây số, một nơi rất nguy-hiểm cho tàu bắc lái vì giòng nước xoáy, nhien sóng lại nhiều và ngầm dưới bờ. Từ mũi Hague giờ đi, bờ bắc lại đổi chiều chạy về phía nam và đông-nam

cho đến tận ngọn núi St Michel và nơi giáp giới với quận Ille et Vilaine. Bờ bắc về phía tây bán đảo này nhiều nơi có những bắc vách núi cao tới 128 thước tây nhau ở phia nam mũi bắc Jobourg, lâm cho phong-cảnh rất là hùng-vĩ. Nhhang vách núi Flamanville cao 90m là miền bờ bắc đẹp nhất trong quận Manche. Dưới chân thi den, ở giữa thi đê còn trên đỉnh thi trảng hoặc xám, nhhang vách núi dọc bờ bắc đó đều bằng hồng-nh-thach, chính với thi đá lây ở miền này người ta đã xây đê ngang sống bê và các bến tàu ô quần-cảng Cherbourg. Giữa các vách đá này và đê Guernesey, có một eo-bắc rất nguy hiểm cho tàu bắc qua lại vì thê mà người ta bê đã mệnh danh cho nó là Passage de la Déroute. Phía nam mũi Flamanville là một miền bắc bắc dài chạy và dài sói và nhhang cõi cao tới hơn 60m, bờ bắc có thang mãi cho đến tận Granville, một hải-cảng mà nghe danh cá rất thịnh-vượng ở circa sông Bosq. Phía nam Graville là bắc bờ S. Pair rồi từ đây bờ

lại chạy và phía tây-nam làm thành pô-nô
và lân M-19. Về Núi Vông Cây (Perron) có
một mìn bò bò rát là có
tới 2000 mâu bùi bò mà gần đây nhờ có
đè điều và các sòng đào nên một pô-lô lòn đã
cay cắng được và bá chúa Sées, sông
Sienne và sông Ceronnon. Trong miền bờ bắc
(Avranches) và những đồng-bằng rộng mà
người ta đã cướp được của bò cát.

Bò bò quân Calvados phần nhiều đã đều
thuộc đế-nhị thạch-hệ chỗ thi là bắc bắc thấp
đào cát, bùn và sỏi, chỗ thi là bùn và hoài
đất sét cao dựng lên. Nói tóm lại bò bò Cal-
vados cũng hơi giống với bò bò quân Man-
che. Trong suốt 120 cây số bò bò cao kắp
không đều và đã-dai khác nhau đó, không
có một vịnh hoặc vũng bùn nào kín gió vì thế
mà các hải-cảng của quận Calvados phần
nhất tên xô ở các cửa sông, một với hải-
cảng cách xa bò bò đến hàng mấy cây số,
nếu không được với bò bò đê dàng là nhà có
nước lũy trêu, tiến vào các cửa sông rất
xa như trên kia có nói. Bò bò này có vẻ
buồn-le nhưng lại có nhiều bùn, cái rết rất
cho những người di lâm bò như De-ville
Thouvenin v.v...

Một chút ít lịch-sử Xứ Normandie

Miền hiện nay là quận Manche và quận
Calvados về hồ đê-quốc La-mã còn thịnh,
Cesar chiếm-có nước Gaule là một miền rả,
trù-mật và đồng dân-ca đ. Dân Lexoviens thi
ở miền giữa sông Risle và sông Dives, trong
xứ Lisieux, ngày nay và thung lũng xứ Anjou
dân Viducasses thi ở miền đồng-bằng Gien và
dân Baiocasses thi ở vùng Bayeux, và Bessin
ngày nay. Các dân-loc cõ-so nay là bò tiên
giống dân ở miền họ Normandie. Nhưng
trong miền đê hồi nay cũng có một lòn dân
Saxons, một giống dân dã-man à pha các
xuống nên có tên gọi là "Northmans". Dân
này đã lập nên nhiều thị-tOWN độc bò bò Cal-
vados, trong vùng Beurin, rong đồng-bằng
Caen và đến tận miền sông Dives. Dân Saxons
ở miền Bessin có lẽ đồng nhất nay về sau còn
giữ được quốc-lich khai lòn, còn những dân
Saxons ở các vùng khác thi lòn với dân bùn-
xù rất chống, chí đến đời thứ ba đã nổi loạn
tiếng Pháp mà quên cả tiếng mẹ đẻ. Tô liêa
dân Saxon này những đám giặc bò bò phía

bắc trong vùng Scaini và Normandy, hiện là ông Huỳnh Chiểu Đăng chủ Kho Sách Xưa Quản Ven Đường

CUỘC TAI-NGÓ

Truyện của KIYOSHI KOMATSU
Bản dịch của GIĂNG-NGUYỄN

Ông K. Komatsu, cố-văn viện Văn-hóa Nhật, có lòng yêu đặc-giác
T. B. C. N. và gửi đến một tập truyện nhan đề là « Cuộc tai-
ngó » do ông Giăng-Nguyễn dịch iần cậy dâng.

T. B. C. N. vui lòng in truyện đó tên đây để giới thiệu một
văn-lai của Nhật cùng các bạn.

Đọc ông, chàng tôi chắc các bạn sẽ mến ông ngay, vì lời văn,
oi tu-tu-tu và do đó, chàng ta sẽ trọng cái tình thân của người
Nhật và yêu cái văn-hóa của nước Pháp hơn, vì xem ông Komatsu
ta thấy rằng ông là một người Nhật đã chịu ảnh-hưởng nhiều
của mỹ-thuật và văn-chương Pháp.

T. B. C. N.

Hôm ấy thật là một ngày
khé gom cho chúng tôi, vì
xưa nay di-du-lich đã nhiên
nhưng chúng tôi chưa từng
biết những nơi khí-hệu nắng
nực như ở đây. Ngày trong
hồng rợp, hèn-hủi-più cũng
lên tới 37 độ. Khi giờ o-à
hực-bội, tưởng như mìn
đang nằm trong buồng tắm.

Giữa lúc trời nóng như
thuở như đốt ấy thi anh Lê
van-Thái đến tìm tôi ở khách
sạn. Anh có một cái nhà nhỏ
nhưng rất hay-nặng ở một
nơi náo-jánh vùng ngoại ô
thành phố Hà-nội. Hôm ấy
anh nhân có mời mấy người
bạn thân vừa về và gửi về
nhà em chiều ở nhà anh, anh
cô nhã-ý muốn rủ tôi
cùng đến đê giới thiệu với
họ. Hắn nồng-nhay từ máy
hộm điện, tôi vừa bò ngó đến
Hà-nội, bạn tôi đã nhận ngay
thấy rằng tôi rất eo - uóc
được quen biết nhiều người
Việt-nam, để biết rõ cách
sinh-hoạt ta nhau, tôi sống
rêng-lu của họ, ta diễn-ma
một khép sin-tich này day
mai da khó-lòng nó thê biết
thứa được. Vì thê nên lúc

điều di trên đường bắt
giác phải nhiều phen ngoái
cõi lát mà nhìn theo măi.
Trong vé dạo kia, cái măi
lòng tôi quyền-luyện nhất,
hoặc có thể gọi nó là cái-lich
chất tự-nhiên trung - hànă
với cõi-tục, tinh-châ ày có
những biến ra bõ ngoài mà
cõi rõ ràng và bên trong nõi.
Leng lõi co linh quyến-layén
là bời tôi nghĩ đến người
dân bà Nhật chúng ta vốn
xưa nay co uyug là bõi giờ
những nõa-náp cũ. Tôi xuô
co vien-trong mọi thiên-hoà
trinh nhât kỵ những cáo-sa
nay: « Nhiều khi, tôi song-
sóng mà đê méc cho lồng
runx-dòng trước cái vỏ dẹp
sên-kiêu nhã-nhã của các
cô thiếu-tử Việt-nam. Cảnh
đời mới đê qay ra bao nhiêu
tai-hai-cha cái ut-trong, dor
tig-cõi-ue; trên hoan-cầm này
dân-los nào chẳng đang phi-kí
chin-anh hưởng sự pha hoại
ghé-gom mà không co am
chóng cự-lai, chỉ danh nhâm
mặt đưa cõi tìn, đợi đến ngày
đò sopp. Vậy mà tôi già-thay
trên đất nước Việt-nam này,
một dân-tộc họ cõi yên-lặng

(xem tiếp trang 22)

mà giữ lấy những co-tự, theo cái tôi yên-đảng đặc-biệt của Á-Đông ta. Nhưng quái-dị-tray! Day-iri cái đức tính «cẩn-bản» kia lại là công-cuộc của phái phụ nữ nhiều hơn là của phái nam-nhì.

Trừ một số ít những người thuộc phái trung-lưu, còn thi đàn bà Việt-nam phần nhiều không nói tiếng Pháp. Ví lè Ky, mỗi khi tôi được tiếp chuyện với một thiếu-nữ, tôi thường phiền-núi bạn-tôi là làm ồn-ông-nóng, và chẳng phản hiếu-cũng là nhờ anh giới-thiệu mà tôi được quen biết. Anh thật đã giúp tôi nhiều lắm, nghĩ đến lát-tot của anh lúc rào, tôi lại âm-thầm cảm-á. Nhiều khi anh đã hi sinh cả cầu-chuyen của m nh để mò nỗi bô cho người khác. Tuy nhiên, anh dẫu dã hết lòng giúp tôi một cách rất khéo, tôi cũng t hiều phen thấy khó chịu bue mình vñ nói không nói thẳng-tac c ngay với người đối -diện mà hằng hắng bao-hỗ. Tôi thấy như mình đứng trước m pho trong-dep mà khôngết nói. Dưa đây câu chyện làm sao cho đến cái lúc thấy rõ được cách họ suy-xé véc-đồi, cách họ gulg-ngoci cảm-giác, đối với tôi-tôi là khó quá.

Anh Thái mời tôi lại nhà buổi chiều hôm ấy, ăn-tống để ngồi đến-dien-khô-tâm-bí-mắt của tôi-dò. Anh có o tôi biết rằng hầu hết các bạn kia tôi sắp gặp ở nhà anh, xưa-trai-và-gái, còn nói tiếng Pháp thon-tho-bao-cá. — «Hiểu nay, anh sẽ được ngồi ăn với những bậc thiếu-nữ, mà «cô-hè» tôi là những bậc «phụ-nữ» tri-thức Việt-

Nam». Anh sẽ tha hồ mà chuyện trò, vì như tôi đã nói cho anh biết trước, họ đều nói tiếng Pháp.

Anh Thái vừa nói vậy vừa vỗ vào vai tôi một cách thân-lý. Lẽ tự nhiên là tôi vui lòng nhận-lý: ngày và-pà vang-ăn-mặc. Chúng tôi đi liêa. Hai chiếc xe-kéo, lắc là lắc-lư, đưa chúng tôi ra vùng ngoại-đô thành-phố Hanoi-theo con đường về Hадонг, giữa hai gãy-nha nhô nhiều khe-dứt-khứ, lác-dác nhâ gạch, nhâ lá. Chỗ này hì một lũ nhâ là lùm tum xuag quanh một cái chùa, một cái so: nhìn ra xa nứa tai là những ruộng lúa xanh lan-tu-tan-chân-giờ; cõi kia thì xan-xát những nhà cõi đầu, cõi thấp, cõi cao nõi tiếp-nhau. Cây cối ở đây p-ăn-nhiều là cây phuong-ví it là bon-eác-thú cây giồng trong thành-phố; trên đường nắng, hoa: trên mái nhà thấp lè-tè, thua-thot đây do được chít-bong-ro. Cây-cối như cõng-cứng chia-sẻ một số kiếp-võ cá-cái xóm-ân-choi-chô-nay, ban-dem trong thi-dep mà ban ngày thi có-một-vé-tiền-uy, to-no-ghé-giêng. Trên một đường huu-diệu, hai bên cõi mọc, thinh-thoảng mấy ion-tia chay-phat-pho, tiêng-riêng của các nhà tu-trường, các nhà vă-si, họa-si, các nhà chinh-ri-thai-thô, các ông hoang-thất-vi của bét các nước, thật là một nơi hội-hop phuc-tap mà rất nhiều thi-vi. Khi ấy tôi chỉ chuyên-về nghè-boca. Tôi không ghé-gi-hang-phai-mô ta'y đến những minh-giấy mà a-thuong-to là «tờ-nhật-trinh». Cái nguyễn-vọng

dày-mặt làm khó-thô. Trên đường u-ay-gian-nhuk-không có người qua-lại, Hàng-dò môt vài đứa trẻ trắn-trưởng ngồi-bên-bờ ao-câu-cá hoặc nằm-ugá-trên-lung-trâu. Không-khi i-mi-lặng, không-một-máy-gó. Anh nâng-trên mặt-trông-ông-á-nhu-trên-một-tâm-guong-lón, cảng-lam cho tôi thấy sự-nực-nội-dẽn-cyc-diêm. Tôi tự hỏi-không-biết-ở-ngoài-nắng-như-thô này-hàn-thù-biển-lên-dến-mây-dó. Tôi thấy đầu-óc-lao-dao-như-muốn-mo-meng, nứu-chi-hoa-ha cõi-sự mo-meng-lam-quen-được-vợe. Hinh-ảnh này nõi-tiếp theo-ý-ogib-kia trong đầu-tôi như-những-dám-may-nhat-trên-trời, đưa-tu-tu-hồng-tôi-ve-với-những-day-xa-xoi-trong-hời-niên-thieu, với-những-ký-niệm-lõi-dep-chung-của-anh-Thái-vi-của-tôi-ở-trên-dai-tuoc-Pháp. Chúng tôi biết theo-kẽ-dâng-mười-hai-hoặc-mười-ba-căm-tiền-nay (osen-kyi viết năm 1941) ở trong-một-trường-hoi-hoa-tại-xóm-Montparnasse. Chúng tôi đang-đe-thi-trung, sống-với-nhau-ở-xóm-Mon-parnasse, chì là-một-xóm-nhỏ-trong-kinh-thanh-Paris, nhưng-khi- ấy, cũng-như-notr-ring-tam-cua-hoa-câu, mót-xu-so-riêng-cua-các-nha-tu-trường, các-nha-vă-si, họa-si, các-nha-chinh-ri-thai-thô, các-ông-hoang-thất-vi-cua-bét-các-nước, thật là-một-nơi-hội-hop-phuc-tap-mà-rất-nhiều-thi-vi. Khi ấy tôi chỉ chuyên-về-nghè-boca. Tôi không-ghé-gi-hang-phai-mô-ta'y-dến-nhung-minh-giấy-mà-a-thuong-to-là-tờ-nhật-trinh». Cái nguyễn-vọng

một-thieu-nữ-Ý-dai-loi-hon-là-một-thieu-nữ-Pháp) khi- ấy-ở-Paris; thien-phu-có-lam-giao-su-ở-một-dai-hoc-dường, có-vì-benh-phận-lam-con-phai-giup-dõi-ché-trong-nhiều-công-viec-suu-tam-khao-cuu-về-khoa-hoc, nên-lì-khi-có-thé-rồi-xa-được-kinh-thanh. Chúng tôi-dành-phai-sóng-xa-nhau, chí-thinh-thoảng-đó-có-việc-lên-Paris-mới-lại-gặp-mặt. Cù-như-thê, cõi-lãi-dâng-hàng-nửa-năm-tôi-không-được-gáp-mặt-có. Tinh-canh-éo-le-ý-khi-lòng-chó-chung-tôi-càng-yêu-hương-nhau-hơn. Chúng-mấy-ngày-có-không-viết-cho-tôi-một-bức-thơ-của-nàng. Tôi-bết-rằng-chí-rong-một-hoặc-hai-tieng-dai-hõi, hì-người-sử-thu-trong-áng, cõi-anh-chàng-vui-tinh, ngày-thường-vẫn-lam-nghé-tiên-với-nuoc-nhung-vì-thien-nuoi-nhieu-kiem-cá-chuc-vu-phai-thu-trong-lang, sõi-di-lung-trong-cá: ruộng, nõi-dâng-chó-tôi-làm-viec-dé-má-dau-thu. Hắn-sẽ-nâch-mieng-cuoi-một-cách-tinh-ranh-khi-dát-là-tau-vao-tay-tôi, cái-bán-tay-nhem, ó-thưng-muñ-thuoc-vé-bang-son-hoa-lần-dự-thông-mài-thay-gét. Nhưng-hu-ky-luon-luon-duy-lý-cho-toi-cái-nguôn-mộng-tuồng-và-nghị-lực. Hóm-nao-buổi-sáng-tôi-nhận-được-một-bức-thu-của-cô, dâu-rắng-chí-ngắn-có-vé-glöng, thi-suốt-ngay-hêm-ky, tôi-làm-viec-hang-hai, vui-vé. Trái-lại, hõm-não-thu-cô-không-dawn-tai-đi-thy-buon-bă-kì-bô-sô, dung-ugó-không-yen. Tôi-cũng-biết-minh-như-thê-là-vô-lý, nhưng-hết-khi- ấy-tôi-không-sao-mà-tu-ché-duoc.

(còn-nữa)

PRINCESSE

MAY ÁO CƯỚI

244 — LỆ QUÝ ĐÔN — HANOI

BÈN KÉO QUÂN

Ông Hương năm nay đã ngoại ngũ tuần. Mặc dùi cao, nhưng ông vẫn còn có sự ham mê của thời niên thiếu. Hàng năm, tháng tám đến ông vẫn bắt bà Hương dâng cỗ đèn ông nồng rượu ngâm đèn kéo quân.

Bà Hương thường bảo :

— Thời hay giờ ông già rồi, chậm vươn cánh, nuôi cá vàng, còn đèn kéo quân để các con nó chơi!

Ông quát mắng bão bã :

— Bà thiêu cãi già, Bà tướng chửi đèn kéo quân để làm dây. Bà phải biết chơi đèn kéo quân phải là người có học thức, phải thông minh sao.

Bà Hương nghe chồng nói thì im lặng, nhưng bà vẫn chưa chịu những câu ông nói là phải. Thị nào có khó khăn gì mà không chơi nổi chiếc đèn. Chỉ việc đồ dâu vào, thấp nó lên. Khoét ở ngon bít ồn lên làm chuyền động cái trực, cái trực quay và những hình giàn ở quanh cái trực, cũng quay theo, hông fô ra giấy ngồi. Có thể mà phải cầu đầu họe thưa thì ông Hương nói thật là lợ qua. Bà muốn ông giáng giải với nó và cái căn họe thức để chơi đèn, nhưng vẫn xưa nay bà vẫn phục tòng chồng nên không bao giờ hỏi lại.

Còn ông Hương, mặc mỗi trang mèo áo, cầm nón múa thuoi là ông cũng phải làm lấy một chiếc đèn thật đẹp

hiệu thơ của Khuất-Nguyễn. Ông họ có làm bình nhàn dè đối, làm chong chóng cho trẻ con chơi thì được, chứ làm đèn kéo quân, ngũ họ có làm .. ăn. Bà tướng chỉ cởi làm thành cái đèn là xo ghen. Những cái hìn chap rên cái vòng cho nó quay mới là cốt yếu của cái đèn..

Ông vừa nói đèn đây, thì anh con trai trưởng ông, năm nay ngoài bai mươi tuổi cũng đi thăm đồng về. Ông khẽ kêu gọi bà bảo :

— Ôi chào! Bé! rẽ là bao, tôi gi mà nhợt thèn như thế, muốn cõ đèn đẽ rồi tôi bảo bác phó Lam bắc úy làm cho mội chiêc.

Ông Hương, vừa tẩm tim cười vừa nói :

— Hang thơ mả mà biết

làm đèn có khác gì thằng mồi học thông văn-tự đòi

— Hang thơ mả mà biết

làm đèn có khác gì thằng mồi học thông văn-tự đòi

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

— Ngày thẳng cả, bu mày

đang bảo đẽ cho phó Lam

nó làm đèn kéo quân cho

đấy. Bu mày tưởng muốn

chơi đèn kéo quân thế nào

cũng được bão. Đến cả mày

nữa, mày có hiểu cái khó

của sự chơi đèn không?

LÉ-VAN-KHÔI

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG
(Tiếp theo)

Nàng nhăn mặt cau mày, chúc lát lại thèm hơi dài, tỏ vẻ phản ván khó nghĩ: « Ta có nên giết quách nó đi, cho nó cùng chết với ta chẳng?... Đò nò bị bắt, dỗ khôi trêu-dịnh xú đèn cực binh, vì nó là con ông Khôi, người cầm đầu khởi loạn, chưởng sự triều đình ngọt ba năm nay!... Bồi theo, bà Trần phủ thác nó cho ta, mà định ninh canh dận lời nói tiếng sống cùng sống, chết cùng chết ý và bắc đắc tiên liệu dù đến su-thê ra sao cũng không đề một gợt mầu còn sót lại của ông Khôi cho người ta rầy và hinh phạt.. Nên thế mà bấy giờ ta giết nó đi, tức là làm mồi; việc dâng nòi cũng phải: hợp theo ý muốn bắc Trần, khôi nò vong linh ông Khôi, vừa cứu nó khỏi bị hình phạt nhục nhã, lại vừa tròn vẹn phần sự của ta... Ủ, nè lầm!.. nè lầm!.. ta nên quyết định đi thôi, kéo đài dày dưa, không khéo chậm trễ mất... Giây phút này có lẽ quân địch sắp phá thành vào lợp rợp chăng? »

Nàng ngồi phắt dậy, rút lấy mảnh tassel đeo chéo, lầm lầm cầm tay, định chưởng đằng chỗ thẳng Cử nǎm, rồi thi nhầm mắt bao mồi, thử hép đám-ve.. chỉ còn thiêu cát, mủi dao túi là xong.

Nàng nàng láng nghe hơi thở nó đều đều, trong giặc nỗi say lại nhẹ nhàng đưa tay lão duỵ: vật áo nàng và nǎm chặt lạy auu là van lora nàng hó-vé nó, lúc thức cũng như lúc ngủ, con tim cũng như con mè vây. Bóng nàng toát mồ hôi, cánh tay cầm dao thấy bần thần, trong bụng thì bồ hòn, đau xót, nghe như có tiếng của thần Thiên-luong trách nhảm tai:

« Bát cứ vi lè gi' may lại đang tay kết quả một đứa trẻ mắng sủa yêu như thế? May có nghĩ đi phải có nghĩ lại thử xem nǎo! »

Tự nhiên nàng buông con dao, cúi xuống đất, mây cát hòn - rết áu yếm vẫn bài giờ mà tung bay, rồi ngồi thở thưa ngùi lại:

« Thật thế, ta có quyền gì thúc kêt cái đời một thằng bé dê yêu và dãy xương lai như thế này? Chết nỗi! ta cam đoan hộ về nó, là di giết nó, té ra ta làm việc sát nhân một cách hèn nhát, vì nó còn bị bồng, thi thể của ta thậm nồng gấp năm, gấp mười... Khô khô! không! ta định giết nó là nghĩa lý gì?.. Biết đâu chẳng có quý-thần hay là anh-linh cha nó chờ chờ, Dành vây, lôi kéo, run rẩy nó thoát con ba-lao giòng tố này, rồi thi khôn lòn, hạc hành, trồ ném-một người kia khác ở thế gian?.. Lúc này, nó chẳng ngờ với ta rằng nó lấp chí mai san trường thành, sẽ báo thù tuyết hận cho cha nó đấy ư?.. Vậy mà ta định giết nó mà bảo là việc đại-nghĩa đương-nhiên, ô! thật nghĩ quên? Vả lại, cha nó làm phản triều đình hỉ cho nó có tội, chứ nó trê người non dạ, không định dấp hiếu biết gì, chuyện cha nó làm, vậy thi đố vui trê dinh, nó có phạm tội gì đâu nào? Dù có bị bắt, người ta cũng chỉ giám cầm lòi lòi, rồi phái tha nó mà thôi!.. Chá là triều đình lại hình phạt gì đến một đứa bé vô tội, n ói có bày tuỗi đâu? Sio ta quên ngibr! lời cái công lý ấy, ty nứa phạm tội sát nhân mà làm thành bê chê! lạy oan nồng!.. Phải rồi, ta chết một mình ta thôi, cứ để nó sống, bắt quá bị giam nhây thang, hay người ta đưa nó đi đây là cùng, bờ nǎo nó cũng cõi sinh - mense, vẫn có tuổng lai!.. »

Giai lúc ấy bình triều đã phá vỡ vòng thành ngoi, đánh vào vòng thành nội, những tiếng quan-sí nò hé, những tiếng dia-lòi no nàm, những tiếng dân bà con trê trong lồng xóm gào khóc kêu réo nhau di chạy nusat, đèn là dầu iỏi cho cô Tán biết thành trì đã bị cộng hâm, nghĩa-quân đã đến cung-dò rồi, mà thàn nàng muôn tránh khẽ bắt bợ nhục nhã, cảng không nên kéo dài mache sống thêm giây phút nào nữa.

« Trời ơi! Tôi còn sống làm gì? ? Hồn anh Hạnh ở quanh đâu đây, rước em đi voi! »

Nàng khóc lầm rầm, vở lấy con dao, day mặt lại hòn vào má Cử để từ gã, rồi tự đâm mõi mũi dao pháp vào giữa ngực... tái cát trong một cái chớp thoáng.

Cử vẫn ngủ ngon, không bết gi cá. Mãi đến tảng sáng, nó tỉnh giấc, nghe như có ngực thấm ướt dưới lưng, mới lồm cồm trôi dậy, trông thấy cảnh tượng rùng rợn có Tân nằm bèn, dao cắm giữa ngực. Thị ra máu ở vế thương của nàng vọt ra lènh láng trên chiếu và thấm ướt lưng chàng bèn nằm bên.

Nhưng nó không hiểu sao, tưởng là ban đêm ai giết ta cứ ta nòi, đồng lòng xót thương, ngồi cạnh rên rỉ khóc lóc, cho đến lúc bọn lính đến bắt đi.

Bắt được Cử, đại-tướng Nguyễn-Xuân vui mừng như vó được một vật thiêng liêng quý báu. Ông ô sụ đặc ý với chư tướng :

— Thủ này cuộc thẳng tranh của ta mới thật là trọn vẹn... Thủ là thắng ranh con chắt di thi khôi nói chuyện, nhưng tên nó oan sòng mà thoát di đâu, tất nhén chung ta là việc đại-nghĩa đương-nhiên, ô! thật nghĩ quên? Vả lại, cha nó làm phản triều đình hỉ cho nó có tội, chứ nó trê người non dạ, không định dấp hiếu biết gì, chuyện cha nó làm, vậy thi đố vui trê dinh, nó có phạm tội gì đâu nào? Dù có bị bắt, người ta cũng chỉ giám cầm lòi lòi, rồi phái tha nó mà thôi!.. Chá là triều đình lại hình phạt gì đến một đứa bé vô tội, n ói có bày tuỗi đâu? Sio ta quên ngibr! lời cái công lý ấy, ty nứa phạm tội sát nhân mà làm thành bê chê! lạy oan nồng!.. Phải rồi, ta chết một mình ta thôi, cứ để nó sống, bắt quá bị giam nhây thang, hay người ta đưa nó đi đây là cùng, bờ nǎo nó cũng cõi sinh - mense, vẫn có tuổng lai!.. »

ĐÃ CÓ BẢN:

NHÀ BÈN KIA
của BỐ BỨC THU — Giá 8.00

Thân-thế và văn-chương

TÚ - MƠ

do LÊ THANH VIẾT — Giá 6.00

EM LÀ CÁI BÈN SONG CỦA

của LƯU TRỌNG LƯU — Giá 1.500

VIỆT-SƯ GIAI-THOẠI

của BAO TRINH NHẤT — Giá 2.000

Khảo - cứu và

TIẾNG VIỆT-NAM

của TRÀ NGÂN — Giá 2.500

BƯỚC PHƯỜNG MỚI

của ĐƯƠNG NGÀ — Giá 3.000

KIM-TỤ-THẮP

của PHẠM QUANG ĐÌNH — Giá 2.000

NỬA ĐÊM

của NAM CAO — Giá 2.000

NHÀ XUẤT-BẢN LÖV-LÜC — N. 9 TA-OU HAO

Tức thời, ông sai đóng cữ nhốt Cử, và bắt riêng một toán lính hai chục người, luân phiên cảnh gác đêm ngày, không được senh ra lúc nào.

Ông lại ủy cho Hoàng-dặng Thành công việc kiêm-diêm và làm danh sách tù-binh bắt được lúc hạ thành Phiên-An.

Dặng-Thanh cùng họ thuộc-viên thơ-qi làm hai ngày mới xong.

Tiếp ra số dã-tù trên không kè, quản gác bị bắt biến-diện 1994 người. Trong số ấy, ông lão, đàn bà và trẻ con độ ba-trăm người, còn thi toàn là chiến-sĩ. Nhưng phần nhiều hoặc ốm đau, hoặc bị thương tích que quặt bởi chiến-lận, người nào người nấy uất ức, hộc hộc, tròng chằng ra binh người. Ngay những kẻ gọi là khỏe mạnh, vở họng vỗ thương, ống đầu bà tóc rối, mặt mày lem luốc, thân hè gầy còm, vi nỗi vát vả dái khát chịu đựng dã-lau; nhất là ba ngày đêm vừa qua, họ còn được bao nhiêu, họ đem ra chiến đấu tất cả, đến nỗi nám mội nỗi ngoài quen lúc nào chẳng biết, dù trong lính đày mới hay mình là tù-binh.

Theo mà trước mặt kẽ là lảng trán, không một ai hạ minh van ion, nán nì, hay chối cãi minh không phải theo giặc, dù cho kẻ thân - ngược dài và chói mắng đến điệu.

Nhiều người có đạo, cù dọc kinh cầu nguyện mọi cách thái-thiên, mặc kệ lệnh cấm.

Một viên đội già, lão-hạ Trương-xich Giang lắc đầu chát luô, rồi chuyện với đồng-bối :

— Lão bạc đầu ở hàng-ngũ trâu mạc, lóng theo quan-quân di dẹp giặc, khắp cả Nam Bắc Mèn Lèo du hai ba voi nǎm, trú thật chưa thấy giặc nào cứng cỏi như lũ quân nguy này, dao kẽ taten cõ mà không thèn sy-sét, hối hận!

Nguyễn-Xuân đã riêng sau, tên là trong yếu là Đặng-vịnh Uav, Võ-vịnh Tiels, Võ-vịnh Lộc, Mạch-ẩn Giai, Lê-ẩn Cử và có Du túc giáo-sĩ Marchand; bổ nõi người vào trong một cái cõi đóng bằng tre, sai quản di đêm ngày áp-giải và kinh, biến phu bảo tiệp, nghĩa là đưa tú vê dâng và báo tin thẳng rận.

Ngoài ngoài trong cõi tuy duy: đầu phu khiêng di, nhưng khô sở va hẹn, vì cõi

đóng chỉ vua một người bô gối, không còn
của quay khúc nhích gì được. Chưa kể chân
tay mang xiềng và cõi đeo gông khé nèo.

Đồng thời, còn cái cõi từ bảy dụng hai
chiếc đầu lùm: một là đầu Nguyễn-vân
Trần để tu hú thành thát thủ mà người
ta cất ra; hai là đầu Lê-vân Khôi, nói là
sợ đưa thi đồng hồn vì người ta đã tìm
được mà chôn kín & dưới tên Vọng-cung.
Tất cả xong tần của Khôi đều thiêu ra
trở về bô vào miệng rồng thần-công bắn: a
tử phong, mỗi phuơng một lì, duy có cái
cõi đầu thi đưa về kinh dâng nộp đê chịu
quốc-pháp.

Còn tại 1988 người kia thi Nguyễn-Xuân
giết quyết mọi cách rất giàn tiện, như kiểu
ngày xưa tướng Tôn là Bạch-Kuôr xù tri
40 vạn quân Triệu bắt được Phuông-binh;
ai đã xem truyện Đông-chợ Liệt-quốc hẳn
phải rùng rợn.

Ông chọn một khoảng đất nồng ở ngay
trong thành, bắt đầu pón khêu cấp đao một
cái bô rộng và sâu, rồi truyền lệnh cho
quân đao - phu trá tống năm chục
bay một trăm tên là, bắt tay ném phu lô
lòi, đèn bén miệng bô,нат cho mỗi kẽ mèo
đeo và nón xắc xuồng dây.

Cái bô ấy hầy còn dài từ Saigon đến
May, gọi là « Mả nguy ».

Bao-phá xong việc, tái iả về trại, đê mặc
đan phu lán đất. Bọn may vusa mó xác được
vài xác đắt, chay kịp cổ xoang hông,
hông nghe có tiếng chiêng rền trong nhịp, lại
thấy người ta chạy ngược chạy xuôi tấp lèo,
họ lấy lùm lá, ngang tay xúc dâng đê nói
chuyện kháo với nhau, vì công việc lấp hố
chẳng phải với gi.

Mỗi người một câu bài iết:
— Quai lai! Bánm ruote gi thê nhỉ?
— Ủ, là thật, làng kóm phổ phuơng bô
chạy và hoang chua yê, không có kỵ thần
hai xí gí mà có chiêng trong!
— Hay là quan nguyễn-souis đi trầy và
kinh chàng?

— Vô lý! Thành-trí mới iến phuc, quan
lớn còn phai & lại thu xep moi việc, chay
với trầy và kinh thê nào được? Vâ! Lai
chiêng trong này là thường, nghe như
doan ruote gi thi phai...

— Ô! anh này giờ! Am-nhac thê kia w?
Nghe chay chiêng trong mà phân biệt đòn
ruote bay tiến đưa!

— Chó sao! Sinh-thoi, Thượng - cảng
trấn-thủ thành này, hay có những diệu
chiêng trong này luôa, cho nên lõi nghe đã
quen tai. À, cáo chủ lâng yem, đê ôi lâng
lai nghe kí xem nio?... Thôi phải rồi, đây
là đòn ruote sác-chí!

— Chắc thế nứ?

— Ủ, tôi quyết thế đây. Các chú có dám
danh cuộc với tôi mười phong thuốc lá Gò-
cáp không nio?

Giai lúc ấy, những người đi lại trên
đường rao mòng nhảy nhót; người này nói
chuyện cho người kia nghe:

— Cõi sác-chí đây, ba con à!

— Thật v?

— Phai, sác-chí mới ở Huê vào.

— Nhưng mà vê caynêu gi chú?

Sắc-chí Hoằng-thượng đại-xá cho hết
thầy quản dân si thứ Gia-dinh; ai dâng
theo dâng nguy, bắt kẽ thê nio, nhà vua
đưa gian-dai-xá cho yêng lồng dân, chẳng
ham tội ai hè...

Bọn dân-phu lấp hố nghe rõ câu chuyện,
không ai bao ai, mà trên néu-mặt mỗi người
đều in một vẻ sững-sốt, thương hại. Một
người đâ dâng tuô, hình như làm dân-mục
đám ấy, lên tiếng giục-giả:

THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES
MỘI XUẤT-BẢN
MỘI GIẢI PHẨM VỀ MỸ - THUẬT

GROQUIS
TONKINOIS
của họa sĩ MẠNH QUỲNH

là một tập tranh vẽ thủy-mạc yê-phong
cánh, đòn súng ở thô-que xít Bắc.
tập này khô 21x31, có 20 bức in lên
thứ giấy-nhung Tháng-Long ché riêng
tại hâng Nguyễn-quí Ký (làng Bưởi),
in một mảnh, tờ rời, dựng trong kiều
bia-hộp rất mỹ thuật, do họa sĩ tự
khắc gỗ lấy, in tay rất công-phu.

In có ban 300 lâp, giá mỗi
tập là 40p 00, trước 2p 00.

Gởi giấy mua và mandat tới địa chỉ bên hông,
đường P. Saquier giày số 628 (HANOI)

— Thôi thì nõi người một lèay, chúng ta
lắp đặt mưu mau cho yên mòn yên nâm của
những người son-mạng này!... Cơ khô, già
như sáu-chí vào sớm mấy giờ đồng-hô, thi
họ dâ không chết, bắt quá đì dày đì thû
là cùng!

Rồi ai nay cầm cuộn xéc đát lắp hố; tay
làm việc, miệng không ngọt thở vẫn than
dài, yết-trí rắng sác-chí nêu đưa và dên
noi, không cần gi sóm nhiều, chỉ đê ba giờ
đồng-hô trước thô, ngọt hai nghìn người
già trẻ lớn bé ở dưới hố này, không dến
nỗi chê!

Những tiếng chiêng rền, trống nhịp mà
họ vừa nghe, quả thật là dám tờ chiến Đại-
xá, kinh căn đặt trên long-dinh, do một
đạo binh khung-phuc chính-tê, guom trân
cờ mồ, tiền hòi hòn hét, rước từ ngoài cửa
Tuyên-hóa vào dân Vọng-cung, để các quan
lâm lỗ bái-mạng cho trọng sự thê rồi ban hố
cho dân.

Trong tờ giấy vàng uy-nghiêm nhân-dức
Ấy, nhà vua ôi bắt đê luong trời bê, tha thứ
abo tất cõi mọi người dâ lâm lõi dí theo ngày
Khôi làm việc phản loạn. Nay, nguyên-hàng
đã chết, thành-trí dâ tòn phuc, mây tên
trong-phem dâ giải ra kinh-dâ hòn-thâm,
thô là công-dao tòn-lòn, quốc-phục rõ-
rệt; kỳ-du, triều-dinh dâu róng lồng tha
tội cho, không thêm chấp trách v. v..

Một chập sau, hàng trăm bến yết-hi, sao
lực từ chôn Đại-xá, dán, kháp trong thành
Phiên-an và gửi đi các tỉnh.

Theo lời thành-trí an-chủ rộng rãi như
trên, dâ kẽ đại-irgc, cõi-khia 1988 người
vừa bị chém đều quăng xác xuồng hố kia
cũng vì hòng được hưởng on Đại-xá trước
hết.

Nhưng mà sác-chí vêo kbi muen.

Đến người thứ 1988 ôi thô và nắm chồng
trên đồng-xác, thi ngoại kia, ở cửa Tuyên-
hóa, mới bắt đầu trống rung cờ mồ, trước
chiêu chí Đại-xá vừa đến nơi.

Só kiếp những người ấy chết oan hay là
một sự ngẫu-nhiên hoi lè?

(còn tiếp)

HỒNG-PHONG

Chuộc Quốc-cia orch mienh d'ong
tiến hành, chúng ta dùng nén trù-trù

NHÀ XUẤT-BẢN: BACH-VIỆT

* In năng sach già tri mai dâu
hiệu môt nghệ-thuat tuc-ba *

ĐÃ CÓ BẢN:

XOM GIẾNG
NGAY XƯA

của TÔ HOÀI

— Một mõi tình cay đắng của một biếu
tiêm ngo ngác.

— Một câu truyền-tâm tri-miền-nhàng-dau
thuong và ngắn của một thời tré tuổi
ngó ngác.

— Những hàng chũ tám bayet gửi cho
ban trê cửa bốn phương đất nước

Sách in cực đẹp trên khé giấy 18x24
Bản thường 2p50.

Bản đặc biệt: giấy Đại-xá 10p. Giấy dô
lụa 15p.

Chuyện Bà - Bội

của VŨ NGỌC PHAN

Mañk biết kỹ càng muôn mặt cõi chính
Hanoi kinh kỳ hay đọc chuyện Bà - Bội
Mỗi cuốn giá 2820 bản quý 153

DUƠNG IN :

NHÀ SƯÜ

Hàn-thuyết 1-2, đầu-tieu của Ngọc-GIAO

NHUNG-NHÀ TÌCH-ÂU

ky tru cõi Nguyễn-BÌNG

XÓM AO SEN

t 1-2 thuyết của TÔ HOÀI

DUƠNG KHỐI

triệu-thuyết cõi Ngọc-phu TU

Thu và mandal xin đê cho:

* M PHUNG VAN HOP

40, Rue du Cuivré — Hanoi

TẤT-NHIÊN VÀ TỰ-DO

của THÀNH THẾ-VY

Trong bắp lùn, dọn ra đầm bảy mèo. Món nào cũng thơm ngon. Món nào cũng là món sở thích của ông. Nhưng ông gấp món này trước món kia. Ông sơ chế món này, bỏ món này, hoặc ông dùng lần lộn mỗi món một tí.

Cái đó là ủy ý ông vẫn chịu! thường khi ông vẫn nghĩ như vậy. Nhưng không phải là tùy ý ông, không phải là ông đã được do muôn ăn húc nào trước thi ăn, muốn ăn cho xong hẳn từng món hoặc nếm mỗi thứ một chút đâu. Cái công việc đó là tất nhiên phải thế. Ông không có một chút tự do nào để lựa chọn làm việc đó.

Ông có thể ăn lúc mà kêu rằng: « Ô hay! Thị ôi muốn ăn món nào thì ôi ăn món ấy chứ sao! Tôi đã hoàn toàn tự-do khi tôi gấp một miếng thịt quay hay là một miếng đậu rán châm tương. Có ai bắt buộc ép mời tôi đâu. Tôi ăn gì là tùy tôi; tùy sở thích của tôi đó thôi! »

Ấy đó, chính là vì thế mà ông đã không có, tự-do, mà cái việc ông ăn món này hoặc món kia là tất-nhiên là bắt buộc vậy. Và nói rằng tùy tôi, tùy sở thích của tôi chỉ khôn-mâu-thẫu-không náo-ha-chết-tay tôi có nghĩa rằng tuy một phần của tôi và cái phần của tôi ấy phải ngồi là cái sở-thích kia.

Nếu nói là tùy tôi mà cái tôi đây là tất-nhiên cái tôi thi mới là: trong cuộc đấu chiến

giữa cái tôi toàn-thể với cái tôi sở-thích, cái tôi sau này đã thắng; bài là: đó chỉ là một phút hành-văn gọi là phép chuyên-nghĩa dùng một phần để chỉ toàn-thể. Đứa sau nữa, chúng chỉ có mấy chữ tùy sở-thích là đủ phântan được cái ý trung rắng cõi tự-do.

« Tôi ăn gì là tùy sở-thích của tôi » tức là: tôi có được tự-do muốn ăn gì thi ăn đâu. Cái sở-thích của tôi muốn ăn theo cách nào, là tôi phải theo thế. Trong khi ăn như vậy, không còn có tôi — cái tôi lý-trí — mà chỉ còn có cái sở-thích của tôi nó định đoạt, truyền mệnh-lệnh. Khi đó, tưởng rằng có tự-do là vì có hận tâm nghĩ đến cái sở-thích đó đâu. Cái sở-thích lúc đó đang được hài-thảo nhanh còn có nhân thấy nó nấu đâu mà yên trí rằng công việc ăn kia là tự-do làu vậy.

Có có khi thoáng nhận thấy nó, lại cho là cái sở-thích đó chính là mình công-

nhận, lựa chọn, và đã là minh công nhận thi tức là minh đã tự-do trong việc công-nhận ấy. Nhưng cái sở-thích này thuộc về đời sinh-lý cùng với đời thi-hiệu thị-dục, không taé gọi là một việc tự-do được.

Cũng là tất-nhiên những công việc như vươn vai, đứng lên, ngồi xuống, húi tóc ngắn, để râu, v.v... Chẳng ta thường thường là chẳng ta tự-do làm những việc đó, chính thực ra chẳng chỉ là những việc tầm thường vô-nghĩa-ly, không phải qua những cuộc suy nghĩ chát chẽ.

Ta thử chọn một việc mà trước khi làm ta phải nghĩ suy xé kỹ càng. Ta hiện có một số tiền dư nhão nhỏ. Giờ ta định tiêu về việc gì nào? Sau khi suy nghĩ, ta quyết định dùng tiền đó mua một chiếc đàn nguyệt. Và ta mua đàn.

Việc đó ta cho là một hành động tự-do. Ta hãy lần lượt xét những lẽ khiêm cho ta nói được như thế.

Trước hết hành động đó tự-do là vì ta thi-hành nó sau một cuộc suy-xé-biên-luận. Nhưng để râu hay cạo râu chẳng hạn, chẳng là những hành động chỉ thi-hành sau khi nghĩ ngói đó ru? Sao chẳng không là những hành động tự-do?

Vậy có suy-nghĩ cũng chưa đủ. Lại cần phải có một cõi

nữa Sao ta đã lai quay tết-đinh sâm chiếc đàn đó? Ta sắm nó vì ta nhận rằng cây nguyệt ấy sẽ có nhiều lợi cho ta:

ta có thể di-duong linh tinh một cách tao - nãa thảnh-thor, ta có hè dùng vào đây những thi giờ nhàn rỗi của ta mà ta rất có thể tiêu-phí những cuộc bài bạc hoặc du-hi khác có bài, ta có thể vi thi mà đỡ được tôn tiền, tránh được khôi húi súc khỏe, ta không lập-nhiệm phi những tính nết xấu xa đê-tiện.

Người khác có thể bảo ta rằng những cái lợi ấy chưa chắc đã hẳn là chơi đùa mà trừ bỏ được cái thú đánh bài, cái ham chơi nhảm. Chưa chắc đã hẳn là ham chơi đùa mà d-de-ving được tinh-tinh mà xưa duỗi được những nỗi xấu. Lầm người hay dan mà tình nết bi-đì vẫn là tình nết bi-đì, mâu-mê-bé-hai vẫn là mâu-mê-bé tha-thi sao? Lại nữa: « Gia hưu cầm, nǚ-đám, cầu đó vẫn thường khi đúng. Trong khi đùa địch cũng lại có thể sinh ra tự-hop bạn bè, rồi bắt đầu địch, xoay ra chơi bởi nhau nhí, việc đó không phải là ít.

Đã đánh rằng rất có thể như thế được cả. Nhưng bên cái ác bao giờ chẳng có cái thiện, người có lý-trí baog ở cũng phản-biệt được cái bay mà theo, cái dở mà tránh. Phương chí những cái lợi-ich của âm-nhạc không hề không công nhận rằng có, cái hại mà âm-nhạc có thể gây ra vẫn là để tránh cho người nào muốn tránh.

Nên cái đó là một điều kiện cho hành động tự-do,

thì giờ tay duỗi - hàn-cũng có cơ-lâm-chú, sao chúng không là hành-dòng tự-do. Hora nữa đã gọi là tự-do mà lại còn có có thi-còn tự-do vào đâu nữa?

Bảo rằng giờ tay duỗi chán cũng có cơ — vì mỏi mệt chẳng hạn — nhưng có đó đã bận đến cho tri-khôn phải nghĩ ngợi chưa? Bảo rằng có cõi thi là không có tu-do, nhưng có biết đâu chỉ vì chính có có nêu mỏi cõi tu-do. Vì có cõi, nên tri-khôn mới phải suy nghĩ, có suy nghĩ kỹ càng mới có quyết định và hành-dòng. Vậy cái hành-dòng đó mới chính là hành-dòng tự-do. Rõ-rệt là nó do ô ta mà ra, ô cái ý-muốn, cái ý-trí của ta. Ngoài cái ý-trí của ta là không có một lẽ gì khác nữa; và cái ý-trí kia chỉ là như một điều khuyễn, như bảo, chứ không phải là một mệnh-lệnh, một bắt buộc. Va khi ta đã muốn như thế, quyết-

ĐƯỜNG MÙ BẮC-SAN NAM QUỐC-GIA

XÃ - DÂN PHÁP-CHÍNH. YẾU-LƯỢC

Một cam-nang giúp các hương-scholar am-tuong quyền hàn-cáu minh, một đặc-san cam-quy hành-phò-phó, ý phò-tr-ống ai cũng phò-phó. M-1 tập giá-đập 0đ/máy, vĩ-tri-huy-sa, tham-phán-hieu-soan, máy quay-long-dốc, tuân-più-sau-nhau.

BẢO-NGỌC VĂN-DOAN
N° 67 Negret Hanoi — Tel. 728
phat hành

dịnh như thế tức là ta đã chịu hùng-lấy-tất cả trách-nhém về hành-dòng đó.

Còn một điều nghĩ nữa là trước kia ta quyết định việc đó, ta có bị ánh-hưởng nào, không? có bị cảm-dỗ, suy-bầy, uy-bếp không? Hết thảy đều là không. Trước hết là vì ta đã suy nghĩ-than ra rõ, Koong thê co một ánh-hưởng nào làm chuyen được lý-til của ta. Sau nữa là suy-định-jinh de thi-hop voi tam-irh a cu nhu chô ta nhận xet-dinh ve ta.

Ta lại thử tự vấn-tam ta xem, nêu cũng ở trường hợp như vậy, a có thể quyết-jinh một cách khác được không? Nhất quyết là không! Trước kia quyết-jinh ta đã suy-định-jinh ri-ki mà ra, suy-ri-ky, da lam neung co 'em' nêu lam nhu vay, da nhien thay-na hop voi tam-tin ta, quyết ri-hen la la không the lam tra-dec.

Nhung nêu không the lam-trai được chằng-bé ra à ta không được tu-do do n? n có tu-do ta muôn làm gi hi-lam chut? Koong daun ta không thể lam khac 'bo' duoc la vi ta không muon do thoi. Co gi ngan-can cau ta da. Coi co a thoi ta la chuc chua ta. Ly-ri ta, luong-tam ta, tam-tinh ta da sei bao ta thoi. Vi rang ta la ta, nem ta không ta không ta làm nguroc-thê. Phai lai voi tu-do la no-le, la yeu-heo. Ta ja không yeu-heo de ieu-tien do vao mo viec khac nhau nho-chong han, ta da không lam no-le ho mot thi-dur, mot cam-dô nao, ta da khoe, da tu-do vay.

Bà có bàn:

GUYẾT-SAN

TIỀU-THUYẾT TẠO-DÀY

So 1
JUIN

Bài vở-enon qua 120 trang giấy tay trắng lõi in đẹp

1\$ 20

Phòng-tich Con chim

THẦY « LANG »

Phóng sự dài của THÔNG-LANG
lời giới thiệu của VŨ-NGỌC-BHAN

Tác giả các bài vở: HỘI NHÀ: a mầu
tâm: i trong nghệ thuật của LÓ-G-PHƯƠNG, ihiệu
tác giả: QUỐC-TÂY LANG là tra tên thật là HỢP-CHUNG
và tên khung không có tên khung: he mua ai cũng
nhà bao nguyễn, vi nó còn là một bài cao
của em các con hồn biển mà có chàng nữa.
Bản thường 4800 — Bản quý 25000.

Đ 1/1/1944 số 60

HAI GIỜNG SỰA

của NGUYỄN-HỒNG Giá 5.000

Đ 1/1/1944 số 60

XUÂN VÀ SINH

Tin tức về xuân của THANH-TỊNH

Nhà xuất - bản HÀN - MẶC

Giám-đốc NGUYỄN-NHƯ-TỊCH

N° 26, phố Hàng Quai - HANOI

BÁC CỔ BẢN

Thơ Trè Thơ

của NG-BÙC-CHINH của NG-BÙC-CHINH

TARZAN, người khỉ

Đ 1/1/1944 số 60

CHƠI GIỮA MÙA TRĂNG

HÀ - MẶC

TÚ TRẬN ĐAI - CHIẾN 1914-1918

ĐẾN TRẬN ĐAI - CHIẾN 1939-1944..

của MINH-NGHĨA

NGAY CỨ

Bản Xuân Giáng

THU GỬI MỘT THÀNH NIÊN ĐÔNG THỜI

của Nguyễn-Anh CHINH

BA MUOT TUOI

của Nguyễn-Xuan HUY

XÈNH NHÀ

Người Chinh

TỔNG LUẬN VỀ THƠ

Bản Xuân Giáng

Nhà xuất bản NGƯỜI BỐN PHƯƠNG

Giám-đốc: Lê-xuân Giáng

G. PHO ĐƯỜNG - HÀNH, HANOI. NEL. 212

Miền Normandie,
nơi quân Anh — Mỵ đồ bộ...

(tiếp theo trang 29)

làng của dân Normands. Chính dân Normands muốn lập một nơi trú ẩn và đề phòng nên đã cải biến một phần mảnh đất Hague (4500 arpents) bằng một cái thành gọi là Hague-Dicke. Quân Normands đã chiếm và tàn phá Si Lô do vua Charlemagne đã xây cất quan phòng thủ để chống trả họ. Họ ở St-Clair-sur-Epte là một trại cho Rollo và xe máy đã trú ẩn và được bảo vệ mang thêm. Nhiều nhà tiêu công nghệ, là từ các nơi trong nước Pháp kéo đến xứ Normandie. Sau khi Rollo chết, một tướng Normands nguyên là người giúp việc Rollo, đã đem quân trong xứ đến vây Guillaume. Longue Epée là người sỹ kỵ ngay minh ở thành Rouen. Tướng đó bị thua nhưng ông vua mới của dân Normands công nhận rằng trong xứ mình chỉ có dân Cotentin di chiếm Montreuil và bắc Flandres và nó đã thắng lợi và đánh lật đổ được thế tần Ái. Đến Cotentin Harold II may lại bắt đầu: vua nước Pháp làm tù binh trên sông Dives. Sau này dưới quyền chỉ huy Nestor de Vicomte, quân Normands lại đánh tan một đạo quân của vua Anh là Ethelred phải sang sán lạy cùa đảo Cotentin. Trong trận này, Anh bị ở la Hague và Val de Saire là vịnh cát vòi "a-dap" vào đền quân địch (Guillaume de Jamage) để giúp dân ông.

Đến thế kỷ 11, cả dải xứ Normandie đều nói một thứ tiếng, tiếng Li-ma và đều gọi là Normands, nhưng dân bản xứ chỉ có tên gọi là Normand mà thực ra không phải giống nhau. Dưới thời Richard II, dân đó nổi loạn để đòi quyền lợi và địa vị minh sheng không thua kém công họ lại giờ và nông nghiệp, từ đây giờ đi, sau đó có điều gì? Tôi nói là 1277: có điều đó theo sở thích, để sau đó tạo ra một nghiệp mà chỉ phiền già cho vua mà một mòn thuế nhẹ, trong suối là thi-ký 11 là 12, dân Normand nói là đây khập hoan vui. Các con của một vua: Normand nghĩa là thành Contances đã lập nên những

nghịệp hiền hách hơn cả sự nghiệp của các nhà anh hùng cha Homère. Không những họ là những chiến sĩ can đảm chiến đấu như trong con đòn dò mò do còn là những nhà chia trị rất tham nhưu và sau người La-ma, họ là những nhà là chúa và sáng lập quốc gia rất giỏi. Nhưng ông vua Normand giỏi nhất là Robert Guiscard và em ngài là bà uộc Roger Cuộc chinh phục nước Anh tuy không oanh liệt, bằng cuộc chinh phục Nam Ý và đảo Sicile nhưng đã tỏ rõ tài lỗ chúa của người Normand đến bậc nào. Nhiều giá đình lớn ở Anh ngày nay là con cháu các vua-sĩ xứ Co-entin đã theo Guillaume le Batard trong khi sang làm vua nước Anh.

Xứ Co-entin lại sản xuất ra hai đại-lưỡng can đảm nhất trong đội quân Thập-tỷ thứ nhất là đánh Cận-dông đó là Bohemond con Robert Guiscard và em họ là Tancrede. Dân quê xứ Co-entin từ trước đến nay vẫn là con cháu đích đáng của các vua-sĩ thời xưa. Sau vụ an sát Arthur de Breagne, vua Philippe Auguste đã chiếm lấy xứ Normandie (1204), lich-sử xứ Normandie từ đây lần voi lịch sử nước Pháp. Từ đây cho đến cuộc chiến ranh trâm năm với Anh, xứ Co-entin được ghen ôm và dân gian làm ăn thịnh vượng. Cuộc nổi loạn của bọn Painel chống với vua Louis IX chỉ có một số ít người trong xứ theo. Đến hồi chiến tranh trâm năm với Co-entin lại ở dưới quyền cai trị người Anh. Dân quê trong xứ phần nhiều muốn trung thành với triều đình nước Pháp đã trốn tránh vào vùng rú và miền đồng lầy để kháng cự với người Anh. Họ chịu đói rét, cực khổ và phải đào hầm hố dưới đất để dấu cửa cái. Trong hồi này đạo quân ở Mon ván can đảm khang chiến để lòi lòng ái quốc và danh dự của dân Normand trước mặt kẻ thù. Louis d'Estonville chỉ có 119 vua-sĩ xứ Co-entin mà giữ được thành Mon đối phó với cả quân đội Anh. Jeanne Painel, vợ Estonville đang gọi là Jeanne d'Arc của xứ Co-entin. Cuộc đại chiến ở Formigny và trận lamy tại Cherbourg đã đánh đuổi được quân Anh ra khỏi xứ Normandie (1450). Đến 1465 Louis XI ra lệnh phá thành Constances vì dân thành này đã theo về phe hoàng đế phản đối nhà vua. Đến 1692, đội đốc Tourville đã thua hải quân Anh một

trận lớn & gần la Hougue, Đến 1875, quân Anh lại đánh bộ ở Uroville Hague và chiếm Cherbourg, cả dân Normand vẫn nhớ như ghi vào óc cái nhục lớn đó.

Xứ Normandie từ đầu thế-kỷ thứ 10 cho đến đầu thế-kỷ 13 trong suốt 300 năm là một nước mạnh trong phạm vi nước Pháp. Vua xứ Normandie tuy là một vị vua chinh-hầu vẫn thắn phu vua nước Pháp nhưng vẫn là nước Pháp nhờ có chính sách cai-trị rất khôn khéo của các vua Normand thường gọi là quận-công, và Normandie từ thế-kỷ thứ 10 đã trở nên một xứ rất phì nhiêu và rất hịnh vượng. Cá cảnh nông và kỹ-nghệ đều mở mang rất chóng, dân Normand là một dân thich phiêu-lưu nén lại để ý cá dân việc thương mại và lập nên nhiều hải cảng và thị trấn rất thịnh vượng về hối trung-cô ở Âu-châu. Cả dân Mỹ thuật và nhất là nghề kiến trúc càng ngày càng mở mang thêm và hiện nay nhiều công trình kiến trúc của người Normand vẫn còn. Từ 1050 đến 1150, người Normand đã xây dựng rất nhiều Mỹ-thuật kiến-trúc của họ theo về Mỹ-thuật La-ma nhưng có vẻ hưng vui hơn, lớn luo hơn. Nhưng người Normand rất ưa trong nghệ điêu-khắc như các công trình kiến trúc của họ rất ít những bức chạm trắc và tượng người, họ dùng những đường thẳng và những hình vẽ cây cối để thay vào.

Người Normand rất khéo trong Mỹ-thuật xây các gác chuông và nóc nhọn, những gác đỡ, nhiều khôi gác chuông lồng qua đến nỗi khong cùa đùi với các nồi nhà thò khô.

Về các thị trấn thì trong nửa đầu thời kỵ trung-cô, xứ Normandie ngoài các thị trấn của nhà chung không có thành phố nào lớn nữa. Cảnh các nhà tu tú đạo Thiên chúa chỉ có những nơi dân cư tụ họp nhỏ, sau này chế độ phong kiến mở mang nên nhiều vị công hòn đã dùng các thị-trấn nhỏ đó làm nơi ở hoặc những nơi có phòng thủ để phòng khi có chiến tranh. Một số nữa đã làm cho nhiều thị trấn ở bờ bắc chảng trênen những hải cảng là sự mở mang về thương mại trong khi dân Normand đã chinh phục Nam Ý, Sicile hoặc nước Anh. Những hải cảng đó là Honfleur, Dives, Carentan, Cherbourg, Honfleur, đây là không kề Rosier, là nơi có hội nghị đoàn của các thay-thủ.

Ông vua Normand đã chinh phục nước Anh và làm vua ở Anh là vua Guillaume II tức Guillaume le Bâtard hay là Guillaume le Conquerant. Lên làm trù thi Guillaume được kế nhiệm vua cha là Robert le Magnifique (996). Lần lượt lên Guillaume có chí muôn bắt chức của con éaba Tancrede ở Constances lập nên những sự nghiệp hào hảch. Nhưng tham vọng của nhà vua không làm cho nhà vua bỗng việt trong nước mà di chinh-phuc các nước ở xa. Nhà vua thấy ngay ở cạnh mình một nước có thể chinh phuc được mà không đến nỗi lưu huỳnh. Edouard le Confesseur, ông vua người Saxon cuối cùng ở Anh không có con lại rái yêu người Normand, thường dùng người Normand làm quan trong triều. Guillaume đã vận động khôn khéo đến nỗi: vua Anh nhận ông làm thái tử được nối ngôi sau khi ông ta trận. Guillaume lại dùng cách dọa dẫm ép Harold đang lè được nối ngôi phải từ chức đồng cung thái-tử. Nhưng đến 5 Janvier 1066 vua Edouard trong khi hắp hối đã quên hết các lời hứa với Guillaume và trao quyền bính cho hoàng tử Harold. Guillaume, vua xứ Normandie lúc đó vừa chiếm thêm được quận Maine và bắt vua xứ Bretagne phải triều cống, bèn hội họp quân thần và đem một hạm đội lớn sang đỗ bộ ở Pevensey. Ngày 14 Octobre 1066, quân của Guillaume thắng quân Anh một trận lớn ở Hastings và đến 25 Décembre cùng năm đó thì Guillaume được lên ngôi vua Anh quốc. Từ đây danh tiếng vua xứ Normandie, một vua chư hầu của vua nước Pháp, lừng lẫy khắp Âu-châu và trong suốt mấy thế kỷ dân Normands vẫn đe nén và bóc lột dân Anh.

Nói lóm lại, miền Normandie, nơi quân

Hãy im đi những kẽ lỗ kẽ kẽ, những kẽ lỗ kẽ kẽ.

MỘT PHIM ANH NHẬT Le retour du passé»

Mỗi 5 giờ 30 chiều thứ hai
0-44, tại rạp Olympia, dưới
tay bảo trợ của viện Văn
Nhật, đã chiếu phim Nhật
Le retour du passé». Buổi
hiện phim này là chia riêng
như các nhà báo, trước khi
chia để công chúng xem.
Trước khi chiếu phim chính
chỉa những phim thời sự
phi quân Nhật ném bom
kinh-khánh, những cuộc thi
đo trong năm v.v.

Chuyện phim « Le retour du passé » là một thanh-niên Nhật
tại tôi nghiệp & trường Cao
ngang ra, quyết chí gây một sự
biến sau khi đã được bà mẹ
tiêu-sử và là cách gây sự
giúp của một ông Tô đóng
hàng chè.

Chàng lập kế và được ông
tám-đốc một hằng lón thu
rao. Sau bao nhiêu việc tinh
sắc-le - mà chắc eo-le là
những sự tìn-cò dò lại xây
ra trong những trường-hợp
tuyệt-ty những trường-hợp
của ông Tô đóng họ chàng xưa
nay - chàng được ông gán
để hét lồng tin-dùng và pháo
hưởng quý giá nhất mà chàng
được hưởng là tấm chấn tinh
của tiểu thư con ông giám-đốc.

« Le retour du passé » là một
phim vui tui đầu đến cuối.

Sách mới

T. B. C. N. vừa nhận được:

— GIỚI ĐẦU MÙA (tập truyện ngắn) của THẠCH-LAM, do nhà BỐI-NAY xuất-bản, dày 170 trang, giá 3\$70.

— CHÍ VÀ EM (tập truyện ngắn) của THANH TỊNH, do nhà BỐI-NAY xuất-bản, dày 120 trang, giá 2\$80.

— CÓ HÌ CÓ HỘ (sách Hồng)
HUYỀN-HÀ dịch KUDYARD
KIPLING giá 0\$60

Xin cảm ơn nhà tăng
sách và giới thiệu với bạn đọc.



THOÁI-NHIỆT-TÁN Hồng - Khê

Trị bệnh:
cảm, sốt, nhức đầu
Mỗi gói 0\$30

7B, HÀNG BỘ - HANOI

MỚI XUẤT-BẢN:

DÂN-BÀ Mới

kịch ba hối
của
VŨ-DINH LONG

TÁN-DÁN xuât-bản
Giá: 2p. - 5p. - 50p.

Bồ thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu hết nhiệt
độc người lở và di-đec ho lěu
nay bán già mỗi 100g 1 lěu
đã 5p, mỗi lă 95p. Thuốc số 2
trứ à n-roc dù mọi thời kỳ 5p.

Nhà thuốc TE-DÂN

181, Hàng Bông Hanoi
Đại lý: Haiphong Mai-Linh,
60 Cầu đất. Nam Định V.Q.
Long 28 Bến Cái.

Nam 1944

MUỐN LÀM QUA BẢN KHÔNG GÌ QUÝ VÀ LÀ HƠN

Rất dễ, ai làm cũng được:
cắt 1 phần thứ lái, bứt tách và
chữ ký của hanh minh (không
kể trai hay gái) gửi cho nhà
triết-cố chán tài, thư học
M. An ngô - Phụng Kloque
Thanh-Tao (Vĩnh) đợi vài ngày
sẽ nhận được bǎn-vát ngay
rõ ràng tinh tinh tinh đìa, ý
chi, tư tưởng và sức khỏe của
hanh minh thư nhớ kèm theo
tem 1p6).

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thư thuốc và các cao điều trị
đủ các chứng bệnh nam, phụ, lão, ấu
sau theo bài khoa y học và bài chí Đông
Tay, bài hối mua những sách thuốc
đã ống, bài Lô-ván-Phấn, y-lí và bài
chết-sử, bài ngô-thu trường Cao - dâng
và bài chán khán, bài thuốc Nam
Bắc, bài soan và dịch ra Quốc ngữ.
Sách nói về chữa bệnh hổ phi, đái dầy
tháo, tim, böh, hoa liêu v.v., snot,
và sán dẹp nồi khoa đều giá 1\$ 1 hđ.
Thư từ muu sách hối hôte và thuốc
men chữa bệnh xin 3đ;

Monsieur et Madame LÉ-VĂN-PHẨN
Médecin civil et pharmacien
N°18, rue Ba-vi Son-tay - Tonkin

Anh-Lit

58 - Route de Baé - HANOI
BẾP, NHÀM CHỒNG, BẾN, BIA HÀ
Hiện nay A.H.LD mới chính đón ái
(catalogue) các loài gốm năm 1944.
Có nhiều kiểu đeo, rất hợp thời trang
để kính biếu các quý khách trong
kế), Bán buôn bá lě kháp ngai nay.

Dai-Hoc Thú-Xã

N° 181 Henri d'Orléans - Hanoi
Giám-đốc: LÉ-MÔNG-CẦU

BÀI-CÓ-BẢN:

ME TOI
tiêu-thuyết của Nguyễn-khắc-MÃN
Giá... 3p80

BÀI-HỌC THỦ-XÃ RA TOÀN NHỮNG SÁCH CÓ ÍCH CHO NHÂN-SINH

SÁP CÓ BẢN:

VÀI TÁC PHẨM VIỆT-NAM
DƯỚI MẮT CỦA NGƯỜI BẢN BÀ

của bà MONG-SON

Một phương pháp phân

mô-ly. Một tinh thần mới

lý. Một cay viết đánh thép

chắc, sự vẫn duy vật biện

chứng pháp, tác giả nghiên

cứu về vấn đề phụ nữ trên

thực trạng xã-hội Việt-Nam

SÁP CÓ BẢN:

KHÔNG-HỌC
và Ông BÀO DUY ANH

nghiên cứu của

Ng. uyễn DIỄM

VIỆT-VÀ SONG

của Nguyễn-xuan-BUY

khảo luận về tâm lý

văn-học hiện đại

HÀN - THUYỀN. 71 Tien Tsin Hanoi



Tủ sách
« TÂN - VĂN - HÓA »

Hàn - Thuyen

25 - 6 - 44 có bán :

VĂN-HỌC KHÁI-LUẬN

Sohn-gia: ĐẶNG THAI-MAI

Văn-học là gì các nhà văn sáng-tác phải theo những nguyên-lý gì? Nhà văn có quan hệ với xã-hội ra sao? Nhiệm-vụ của nhà văn là gì? Nhà văn có được quyền sống tự do, viết tự do không? Văn-chương có cần phải giữ cốt-tinh quốc-gia không? Những thuận-tình của một văn-phẩm kiết-tác là những gì?

ĐÃ CÓ LẦN:

XÃ - HỘI VIỆT - NAM

của trung-tác Thái-thi. Dày hơn 400 trang. Giá: 3p50

HÃY ĐỌC:

TIỀN KIẾP

của Thủ-Láng Đỗ-huy-Nhiêm
Tiêu-thuyết về Thần-Linh-Học Giá 1p80

NHỮNG NGƯỜI ĐI NGƯỢC TÔNG

của Trần-đinh KHẨI - Giá 2p28
Tiêu-thuyết phân-tách Tâm-ly

Mợ Tú Tân

của CHU THIỀN
Tiêu-thuyết khéo-clever phong-tua thời-đại
Giá 2p60

SẮP BÁN:

Bản xanh gió bụi

Phản-lưu liêu-thuyết - của Phạm-cao CÔNG



TÂM-KÝ 64 Amiral Sénès Hanoi

Lạc đạn tự-dộng hay phi-cơ không người cầm lái?

(Tập theo trang 6)

với sức nổ của đất-detonating hoặc của nồi-lửa. Bom này mỗi khi phồng ra thì xì hơi và lửa ra dâng/duôi bay là rất nhanh chỉ cách mặt đất vài chục thước, khi bay đi tiếng kêu vút rất ghê sợ. Máy dùng để phóng thứ bom đó có súng nòng nhưng nòng mỏng hơn nòng những đại-bắc-bang nặng. Máy này chỉ nổ từ 350 đến 800 kgrs còn đại-bắc-phái: nặng tới 6 tấn vì thế nên dễ mang đi mang lại hơn.

Mỗi khi muốn phóng bom tự-dộng ra chỉ việc bấm vào một cái khuy điện tức thời bom bắt ra và dâng sau duỗi quả-bom có lửa và hơi xì ra, hơi lửa đó nhiều hay ít là tùy người dùng chỉ bao phóng bom muôn cho bom di xa hay gần. Đến lúc hơi vừa tắt thì bom tức khắc nổ ngay, không cần rai chạm xuống đất nữa, như thế sẽ nổ lại mạnh hơn vì sức đòn không khí cũng mạnh hơn.

Tai-bom này không phải điều khiển bằng vô-tuyến-diện nên trót nó càng khó hơn. Các bộ đội cao-xa và cơ-quan coi việc phòng không đối với thứ bom tự-dộng này chưa có cách gì để phòng bị, mỗi khi bom đó phồng ra người ta không thể biết trước để báo-dông cho dân-chúng-biết. Hiện nay chỉ có một cách trừ thử-bom đó là tìm đánh các nơi đặt máy-phóng-bom (tin Anh-báo phi-cơ Anh đã đánh trúng một nơi do đó phóng-bom tự-dộng ở miền Bắc Pháp).

Việc dùng các « phi-như-lôi tự-dộng » trước đây ít lùm-ai cũng cho là một chuyện hoang-dương-ở ngoài-sức-tưởng-tượng của người ta thi nay đã thực hiện một cách rất ghê-góim trên đất-nước-Anh.

Với sự mở-mang của khoa-hoc và cuộc chiến-tranh tàn-khổc-biên nay người ta chưa biết rõ dây-kỷ-nghệ giết người sẽ tiến-bộ đến-bép-nào.

H. K. T. - thuẬt

ĐÃ BÁN KHẨP BỘNG-DƯƠNG CUỐN SÁCH MỚI

Dưới bóng cờ son

Là h sử Miền-thuỷt của Hải-Bảng. Một số liệu qui-nhị của tất cả thắn-dân đất-nước mươi-đa-lai-mặt-công-nghiệp-un-lịch-của-nước-nhà.

Một cuốn sách in rất công-phu. Khởi-tông từ Thu 1942 đến mùa Đông 1943. Tranh-hay và in-hìn-hết-sức-mỹ-thuật

en-nay-mới-hơn-thành. Số-sách-có-hay. Très 300 trang.

Gia-độc-Liệt 3p50

ẤP PHÁT-HÀNH

DƯƠNG VỀ của Ngô-ngọc KHA, bản thường 3p50, bản-tết 5p00.

ĐỘA ĐẤY THẦN TRÈ của Vũ-an LÂNG. Giá 4p00.

BỘNG TÀ DƯƠNG của LÊ MINH. Giá 2p50... và 4 cuốn sách mới trong TỦ-SÁCH-NHI-BỒNG

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

EROS

X-là nhẹ, thơm, êm-dong, rất thích-hợp cho người-nghĩa-thuốc-lá-nặng. Bán-lé-khắp-nơi. Bán-buôn-tại-băng-thuốc-lá FATONCI, 87 R'le de Hué Hanoi — Téléphone 974

Cá-một-dòng-bạc mà muôn-làm-giău-nhanh-chóng và lương-thiên thì chỉ có-each là: MUA VÉ XỎ SỔ BỘNG-PHÁP

ĐÃ CÓ BÁN KHẨP NƠI

VUA CỘT-MÌN
VÀ CHIỀN-CU

Alfred Nobel
2:20 1CUỐN

CỦA DUONG-V-MÃN
C.I.P.I.C

72 Wiélé HANOI

CÁC BÀ
CÁC CÔ
HAY ĐÓI
CHO ĐƯỢC

7 MẪU SẮP MỚI
Rimyrenelle

THƠM BỘNG
BEN MAU
DO KY-SU J. BEYER
CHẾ TẠO

GIA
QUẢNG CÁO
6.90
1 TÔNG

Dầu-trị-bá-chứng-Đông-á-tot

đã-bán-khắp-chợ-cùng-quốc, từ-Nam-tới-Bắc-Biép-lý-déc-quyền Ets. Đức-Thắng 88 Médicaments, Hanoi

ĐÃ CÓ BÁN:

Truyện Di Thường

(Histoires extraordinaires) của Edgar POË

Bản-dịch-của MÔNG-HUYỀN

(Quyển-hai) giá: 4p50

CỘN MỘT IT: VƯỜNG DƯƠNG MINH

NGUYỄN - VĂN - SIÊU

TRUYỀN DI THƯỜNG

quyển I 4p50

SẮP CÓ BÁN:

Hát Dặm Nghệ Tĩnh

Khảo-cứu-của Ng. đồng-CHI

(Tác-giả Việt-Nam-của-văn-học-sử)

Một-161-vần-rất-xưa-chưa-được-ai-biết. Một-161-

vần-chỉ-sắp-xuất-nhang-trong-một-vùng. Các

vần-đó-thấy-có-nhiều-cái-hay, là,

NGÔ VƯƠNG QUYỀN

Lịch-sử-ký-sự-mới

của-Trần-thần-MÃI

Ở-Hanoi-sách-chỉ-dé-bán-tại-nhà-xuat-bản TÂN VIỆT — 29 LAMBLOT HANOI

MỤC VIÊN I

MỤC NUỐC I

MAGNIFIC

Tốt ngang nước ngoài quốc
Không cẩn — Đàn nước

Bản quyền: M. NGUYỄN-HUY-KÝ
60 B RUE LE BACH MAI — HANOI

CÁC GIA-DINH NÊN DÙNG THUỐC:

ĐAU DA DẬY *

HỒ GÀ

BIÊU - NGUYỄN

Tổng-điện: 126 Hàng Bông, Hanoi
Đại - lý khắp cõi Đông - pháp

NÊN HÚT THUỐC LÀ

BASTOS

NGON, THƠM

Giá... 0\$19

Dầu Nhị - Thiên

Trị các bệnh nhất thần hiệu. Mỗi vỏ 0\$50
NHI-THIEN-DƯỜNG DƯỢC-PHÒNG
76, phố Hàng Buồm, Hanoi — Téléphone 849

GIA MUA BÁO

Một năm 6 tháng 3 tháng

Bắc-kỳ, Trung-ky	20\$00	11\$00	8\$00
Nam-kỳ, Chu-môn, Al-lao	22,00	12,00	7,00
Người quốc và Công sở	44,00	24,00	14,00

Mua báo phải trả tiền trước mandai xin chờ:
TRUNG-BẮC CHỦ NHẬT, HANOI

Giày Phuc-My

204, rue du Coton
Hanoi



đã được kinh doanh khắp Đông-dương
BỀN, ĐẸP, RẺ

Một xuất bản:

Trang - quade - sú - lược

của PHAN KHOANG

Một bộ sách rất quý với kết thúc mọi
người muốn biết cái tên - nguyên và tên
những tên cõi Bắc Á - Đông. Sách dày ngắn
và trọng 1000 trang in lát 2 face. Giá thường bán
tuy nhiên thấp. Lời thắc mắc xin phép

Thư và ngân phiếu gửi về:
NHÀ IN MAI LINH, HANOI

NUỐC ĐẦU, NGÁT MŨI, SỐT
MONG, ĐẦU MINH XÉN DUNG: *

Thổi nhiệt tán ĐẠI - QUANG

Hiện kỳ hiệu: bồ-tát bồ-tát mài khôi nhâm
23, phố Hàng Ngang Hanoi — Tái, Rogn

RĂNG TRẮNG KHỎI SÂU THƠM MIỆNG

vì dùng:

thuốc đánh răng

GLYCERINA

BÚT MÃY: HAWAIIAN

Có máy điện khắc thêm tên.

Giá 1\$00 thêm 1\$00 cuộc recommandé.

Ở xa gửi nửa tiền trước, sau gửi trả.

MAI LINH 60 Cầu Đất Haiphong

Thuốc mạnh sâm nhung

Chuyên trị Malaria, men-ting, &
ho-ting, hiccuy ice, sak thần nói
một lần ngửi là tan hung một giờ đồng
thoại này mỗi vỏ 3\$00

Bán tại hiệu thuốc: THÁI - CÔ
8-12 Hàng Bạc Hanoi. Khách xem nơi đây có giá

Autorisé publication créée antérieurement à la
loï du 13 Décembre 1941

Édition hebdomadaire de Trung-Ko-Tin-Nau *

Imprié chez Trung-Ko-Tin-Nau-Vân

28, Hàng Bạc Hanoi — Haiphong — Saigon

Thiền