

SỐ 202 — GIÁ 050

18 JUIN 1944

# TRUNG BẠC

CHỦ NHẬT

REPRODUCTION  
PROHIBITED  
A22959

ném bom  
tám 2 jal, cò  
nhau bị thương  
đóng-dương sáp  
giấy bạc mơi  
bạc lợp, lưu-  
hi, chì lưu cò  
át hành-nam  
hút giấy bạc  
đóng-dương,  
cò len thay  
mô song  
trên cát  
nói dã bát  
tát (hay giao  
tát tay).  
một số  
ung thư-  
đòn lam  
tunong  
Tán Toán  
n, nường  
hát khai  
nhóm  
uug, vò  
hiệu  
đám và  
đam,  
chết  
giấy  
phái  
nước  
tiêu,  
tố  
với  
lớp  
khoa  
tự  
võ  
hỗn  
tù  
ay  
hiến  
biến-lập-viễn

thu dụng nước mắm, nước  
nhất cát bát buộc.

Tam thời, trong hạn 2 tháng  
kể từ ngày công bố nghị định  
này, những nhà làm nước  
máu được phép đóng dấu in  
bằng mực tàu số hiệu và tổng  
số chất đạm lên trên những  
nhau hiện dùng hiện giờ.

Những điều khoản này thi-  
hành từ các nơi sản xuất nước  
máu ở Cao-Mon, Nam-ký, các  
tỉnh Bình-Truận, Nai-niuncan,  
Kashan-hoa, Haut-Donaz, và  
Lang-giang tại Trung-Sky.

— Để định-chết lại cách  
tuyễn cù các viên chức cao  
cấp trong ngành môi Thú-y  
Đóng-dương, quan Thú-y  
Đô-đốc Toan-quyen Đóng-  
dương đã ký Nghị-định ngày  
24 Mars 1914 định rằng các ông  
Thú-y mới thuộc ngành Đóng-  
dương (cadre local) sẽ tuyển  
trong các người có một trong  
trong những ván-hàng này:

a) Bằng Bác-sí Thủ-y của  
các trường Thủ-y Allori; Lyon;  
Toulouse hoặc các trường Y-  
nec Paris, Lyon, Toulouse  
cấp (các ôn: bác-sỹ có bằng  
trên này là tài đỗ bằng  
chung chín hàn là tài đỗ bằng  
Thú-y học huoc địa nưa).

b) Bằng tốt nghiệp trường

Cao-dâng Thủ-y Đóng-dương  
mới (école Vétérinaire de l'Ia-  
dochine).

Các bác-sỹ Thủ-y kẽ trong  
khoa trên (a) sẽ bắt buộc  
phải học thêm hai tháng tại  
viện Pasteur (Nhatrang); hai  
tháng ấy sẽ kẽ vào trong thời  
học tập sự.

Các ông thủ-y Đóng-dương  
mới sẽ ăn lương và пау-ép  
ngach Đóng-dương như sau  
ngach kẽ: Thủ-y Đóng-dương hoặc  
biến-lập-viễn Đóng-dương và  
niêm-bông-tot-hgc là 2.000.000.

Quốc triều: Năm này chỉ  
trung bay nhung huc-hoac về  
sanh дол сонг Đóng-dương.  
Các họa-phẩm của Mai-Tan có  
tinh các họa-toan phương  
Đóng, còn họa-si Lê-phu cũn  
anh hưng của Thủ-y Đóng-dương và  
lòn giao với nhau.

HÙNG lén lút Danh-lien-tranh trong nhan  
lê vua qua dã làm cho cả hổ-giời phả

hồi-hóp. Tin quán đồng-minh đã m' m' trận  
thứ hai ở bờ bắc Manche miền bắc Pháp mà  
người ta mong đợi m' m' tháng nay đã thành

sự thực. Nghe thắc tin đó, ai là người chủ ý  
đến tinh-hình chiến-tranh đều phải nhận

trận đại-chiến trên đất Pháp ngày nay là  
trận quyết-liệt nhất giữa quan Trục và quân

đồng-minh trong cuộc chiến-tranh này. Trên  
đại chiến do dã bát đầu từ sáng 6 Juin bằng

cục đồ-bô của quân Anh, Mỹ ở miền bờ bắc  
xu Normandie trong quảng ta hải-cảng Cher-  
bourg den nui-cang le Havre le một miền bờ

bè bằng phẳng dã dò bờ lật gân Pas, sơn cát  
nhưng cũng là một miền phẳng thô, ăn thận  
nhất Anh, Mỹ đã huy động một lực-lượng

rất lớn-lao từ trước đến nay chưa hề thấy  
có: 4000 áu chiến và tàu-pat-lai cùng với số  
tàu nhau khác dã chờ quan linh, 11.000 phi-cô,

Còn bộ binh do tài-thay và phi-cô chờ đến  
thi mỗi ngày một tảng thêm hôm đầu dò su  
doan, hôm thứ hai dã 16 su doan va số quân

mà đại-uong E-senhowx co dưới quyền minh  
tát cù 80 su-toan. Cuộc phòp-s-hu của Đức

ở lág Áu cung rát ghe-gom, trước khi quân  
đồng-minh dò bộ các bão va các dài vò tuyen  
diệp dà luon luon nói đến cho đò là: «Nhưng

co-quan phong-thu dòc nhất trên thế-giới.  
Người ta thường gọi các co-quan phong-thu

dòi là bắc «thành Áu-châu». Các co-quan do  
kéo dài từ bờ bắc đến nội địa đến hàng mây  
nhuhat cây số. Một nha bắc Đức dòi gọi dò là

«rừng măng» của Thống-chế Rommel vi  
khắp miền bắc Pháp đều lóm chõm nhung  
cọc sôt giàg thép gai dâng voi nhau, cù

một đoạn lại có một q' đại-ba, một q' sang  
coi way, Khắp cả các miền này đều sôt dày  
đia lôi-phục. Số quân của Đức ở Tây Áu theo  
tin Anh thi có dò 45 su-toan ngoại ra lại có

50 đoàn quân trú bì dò dâng ở mặt trận này:

Ta lại nêu biet rằng Anh, Mỹ dà dò bị

trướ: dày hòn, mây thang người ta dã chọn  
một nơi trên đất Anh, dùng vòi sạch cấp ra  
não sông già, nái già, bờ bờ già giồng hét  
miền định dò bộ, rồi bắt các quân lính phải

tập mãi cho quên với hình thể nái sông dà.  
Bộ tư-lệnh đồng-minh dà chọn một ngay

suong mù dè khói sr. Hôm khởi sr, các doan  
phi-cô Anh, Mỹ dà tiếp tục dò đánh pha các  
miền bờ bắc Pháp và các co-quan phong-

thu rong miền dò rất là kịch liệt. Thế rồi  
nhưng cũng là một miền phẳng thô, ăn thận  
nhất Anh, Mỹ dà huy động một lực-lượng

vận tải có m' hạm đội lớn hộ vệ cùng các  
đoàn phi-cô ném bom, khu trục và vận tải kéo  
hang ngón & phi-cô liêng không đồng-cu

bay dàc trên một khoang đất 80 cây số ở  
không trung chò quan linh dò-bô trên đất

Prap. Trước hết người ta cho nem những  
hình nhân trong chò dày thùc súng và bom  
xuống, các hình nhân đó nếu bị bắn hoa: rơi

xuống đất thi ập lắc nò ngay. Sau các hình  
nhân dò mời đến quan nhung dà và các dài bô  
vính và phi-cô chờ đến dò bô vào nội-dia

đánh các thanh-phé, các trường bay như Cher-  
bourg, le Havre, Ronen, Coen, Bayeux v.v..  
Nguyên các doi quân tò trên không rơi xuống

này nôm dâu dà co 4 su-doan nghĩa là 80.000  
người. Các «phi-cô liêng» dàng dè cho

quan linh rơi kháp đồng nội trong miền  
đò bô, các phi-cô nay đang rât chắc chắn có  
đò bô phan cản niết và mỗi chiếc eo thê

chò được 120 quan linh mang dà khí-giời,  
cucu-cu.

Về khi-giời bí-mật, công-hiệu nhai trong  
cuộc đò bô này cõi nhiên phải là không-quan,  
lần đầu người ta thắc dàng thử tau bay hai  
đóng-eo lấp bô sâng bắn cực khỏe, và có thê

căi cánh bay đồng ngayr lên như thê

au ogire; tại một thê tau bay lớn không

đóng-cu, trong thân tau mang hân một cõ

xe tăng có người ngồi sẵn sàng, mõ àn phi-

cô kéo chiếc au nay họ xuống, bâi kỵ chô

rông hép, thi thán tau thật ráo, dắt ngay

(xem tiếp trang 26)

# Tuân-lê-quoc-tê

Có một đồng-bạc mà muôn-làm giàu nhanh chóng và  
lương-thiện thì chỉ có cách là: MUA VỀ XÔ-SƠ ĐÓNG-PHÁP

# NHÌN QUÁ VĂN-CHU'ÔNG TÀU

Trải 30 năm nay, sự mờ-mang về văn-chương Tàu có thể gọi là câu-chuyện kỳ-di. Văn-thể bị cải-cách nhiều, lối viết «văn-lý» và «bát-cô» của trên dưới 3.000 năm bị đánh đỗ. Một phương-pháp và dịch-thuật ra đời. Rồi tới hoa-thơm cõi của thơ, văn-mới được phồn-thịnh trong buổi tân-xuân của thời-dai này. Sự thay đổi manh-chóng, hoàn-toàn ấy đã thực-hiện trong một đời người!

Ta nên nhận rằng trong thời-gian đó, tư-tưởng về văn-chương Tàu đã sói-nổi, vượt bao-nhiều bức-thang để theo cho kịp lán-sóng tư-tưởng mới — câu-chuyện lý-thú và độc-nhất-vô-nhi, kỹ-thuật ra đây và có khó-khăn di-nhà thi-cũng-dành.

## Văn-chương cách-mệnh

Cuộc cách-mệnh này còn quan-trọng gấp mấy những cuộc cách-mệnh khác về chính-trị. Dụng-cờ khởi-nghĩa từ 1911, văn-chương đã theo got cuộc cách-mệnh chính-trị năm 1911 — Người đứng đầu là giáo-sư Hồ-Thích — hiện làm sứ-thần tại Mỹ — có hai tay cù-khỏi giúp sức, Trần-độc-Tú và Tiêu-huyền-Đồng, dùng tạp-chí *Tân thanh niên* làm cơ-quan cõi-dòng.

Bản-tuyên-ngoń là một sự công-kích mào-bão lối dùng văn-theo-thể cũ. Họ lấy cớ rằng «văn-ý» đọc-lên chẳng ai hiểu nổi, thế mà bô-y-giờ khắp nơi — cả đến Thô-nhì-ký là nước bể-quan-tola cảng nhất — đều dùng ngay tiếng nói hàng ngày làm-thứ văn-tự giao-thông giữa người trong một nước. Họ tuyên-báo ván-lý đã hết rồi, chẳng còn dùng làm gì được nữa, như hai thứ tiếng cõi La, Hí, mà tiếng nói hàng ngày nói là «văn-tự sống», hợp bằng những ngôn-ngữ từng giờ từng phút đặt ra giữa muôn ngàn cảnh-ngoń. Ta chẳng có lý gì ruồng bỏ cái văn sống hàng ngày với ta để khu-khu giữ cái văn

chết (rõ bao rồi, nó đã thành cõi-vật — Họ công-nhận văn «bạch-thoại» (nói-thường) ai cũng hiểu, còn «văn-lý» thì rất ít kẻ hiểu, vậy không cần phải chối-cãi sự lấy bạch-thoại làm khôn-nó-mẫu).

Phương-pháp của phe Hồ-Thích làm phô-thông «bạch-thoại» rất hiệu-nghệm. Vừa nói vừa làm. Họ tin rằng sự «lâm-guong» vẫn dễ cho người-theo, nên họ hăm-hở mòi đầu cái phong-trào ấy bằng cách thảo ra muôn ngàn bài-bằng văn bạch-thoại. Rút cục, hai năm rồ mười ai cũng nhận rằng, bắt-kỷ lối văn-nào, thi-ca hay tản-văn, bạch-thoại cũng có thể diễn-ti được.

Toàn-thể học-sinh và giáo-giới đều theo phong-trào đó, nhiệt-tâm làm việc không xiết. Trong cõi tài-năm, ta thấy mờ ra 400 tờ tạp-chí toàn-viết «bạch-thoại». Tới 1921, phong-trào không còn sực nào chống-đương, đến nỗi cái thành-quách cuối cùng của «văn-lý» là tờ *Tiều-thugét* (nguyệt-báo) cũng mời tờ tạp-chí khác của *Thương-vụ-Ấn-thu-quán* cũng phải nhập-hợp, thành ra từ đó, độc-giả phải đọc văn bạch-thoại, mặc dùa ua hay ghê. Bảy năm sau — 1928 — đến lượt chính-phủ phải theo!, thành ra trong các trường-học đều dùng văn bạch-thoại ráo — Thế là phong-trào đã thắng-trận hoàn-toàn.

## Dịch-thuật

Xét ngược lại thì ta nhận thấy rằng sự thành-công đầu-liên của phong-trào này chính ở như khu-vực dịch-thuật — Ở đây thì rõ-rệt dùng «văn-nói-thường» văn-hơn, cho nên phong-trào nòi lên trong 5 năm đầu, thiến-hạ đều hất-sắc làm việc đó. «Nhà-máy-chính» về công-cuộc ấy là «văn-hoc-nghiên-cứu-hội», do các sinh-vien ở Anh-Mỹ trả về hay nhung người giỏi Anh-văn, lập-nên từ 1920. Họ chuyên

# BA-MU'O'I NĂM GẦN ĐÂY

## TRÚC - ĐÝNH thuật

Có lăm cuộn được dịch ra mấy lần. Chung-quí thi có 13 cuộn dịch 3-lần, 61 cuộn dịch 2-lần, cuộn *Chemin du R-toar* của E. M. Remarque (nhà văn-cố Đức) nổi tiếng về cuộn-tiều-buyết chiến-tranh «A l'ouest rien de nouveau», dem chiếu ra phim-ảnh) được dịch nhung 4-lần.

Ta lấy làm lạ sao văn-sỹ Nga lại được hoan-nghênh lǎn-vây, như Tourgueniev có 22 cuộn, Gorki cũng vậy, và Tolstoi 15. Nước Pháp đang hàng-nhì, có Maupassant 17 cuộn, A. Fiance 9 cuộn, V. Hugo 8 cuộn.

## Sách sáng-tác

Nhưng nhà cõi-dòng chẳng muốn chịu phân-lép về cõi di-dịch-thuật, họ phái ra công-sáng-tác, ngô-hầu cung «mon-ân-tinh-hầu» cho quốc-dân. Những sách viết ra phần-nhiều đều vì một mục đích tựu-trung-cứng có vài uốn-viết, để cung sự thích-chứa-tông-chung — Năm năm đầu (1917-1922) sự làm-sách có điều-thu-thót, mỗi-tháng được chứng 5, 6 cuộn, mãi về sau có một nhóm du học-sinh từ Nhật về lập ra hội-văn-mệnh danh là Sáng-tạo-xã. Họ là những thành-niên hăng-hái, tha-han-niên đồng-ruồng-chữ-phác siêng-lâm nên đã giúp cho trao-lưu viết-sách ngày một bông-hột — trái-hắn với thời-kỳ «ru-ngoń» của họa Cao-sĩ mạc-ös-vàng — Theo như Trung-quốc riên-thu, trong 3 năm 1934, 1935 và 1936 đã lăn-lượt xuất-bản 525, 326 và 677 cuộn — Từ 1937 trở đi, cuộc đời dài-duyên, các văn-gia-dâng thiên vào nội-diện thành ra biết-tầm-hơi về sách vở, nhưng dù sao là cũng hiểu rằng sách in ra bớt đi nhiều lắm.

Khởi-sự, thi sách vở chỉ chuyên về đầu-de ái-tinh và hồn-nhân, của tự-do ái-tinh đối-hồn-nhân-bo-buộc — Sau nữa, lại đến đầu-de kẽ-ghèo, văn-chương của phái vò-sản được hưởng-thịnh danh-mỗi-thời,

Tên-nước	Tiêu-thuyết	Thica	Kịch	Luận-văn	Tổng-số	Phân-số
Nga	135	4	23	7	169	22,5%
Pháp	93	7	32	6	138	18,5%
Anh	60	15	32	8	115	15%
Nhật	52	0	18	4	74	10%
Mỹ	58	3	6	4	69	9%
Đức	25	3	23	2	53	7%
Các-nước-khác	90	7	28	8	133	18%
Cộng	511	39	162	39	751	100%

Nữ thế cho mãi đến 1929 là ngày « Sáng tạo xã đồng cửa » — Từ sau năm 1931, Lâm ngư Đường nhập-cảng một thứ văn bài-huorce trong tạp-chí mènh-danh là Luận-ngữ, lập theo khôn-khô và thè-tai của tờ Le Punch của Anh hay le Rire của Pháp. Sau thời đó, ở chán-tròi của văn-giới thấy xuất-hiện ra thứ văn lầy dầu dề là chiến-tranh và dân-tộc tự-quyết — Thể là toàn-thể phái tri-thức hưng-dung-dược nước Tầu rải qua mọi thời-ky nhiều loạn không ngừng, cho đến khi chiến-hoa xâm den, phút tắt tất cả mọi trao-lưu.

### Thi ca

Cũng như phong-trào thơ mới ở bên ta, các con cháu Đỗ Phủ, Bạch cư Dị theo chân Hồ Thích để phá tung những luật-lệ nghiêm khắc của Đường-luat. Thơ mới cõ-nhiên dùng những tiếng nói thường, và trong khi diễn-tả các tình-cảm, họ theo tât cả các thể thơ tôi-lan của ngoại-quốc.

Nhắc lại, thi chính Hồ Thích đem việc làm di theo lời nói, thực-hành theo thuyết-ly, « khai dao tết cờ » bằng cuốn « Thương-thi tập », viết từ 1916 tới 1920, nhưng vẫn còn du-hường của văn-cùi. Sau Hồ, có Khang bạch Tình hối đê mới là học-sinh trường Bác-kinh đại-học. Tập thơ mới đê Thảo-nhi tập, hay hơn Thương thi tập nhiều, định trước quęc-dân cái giá-trị vò-ngần của tiếng nói thường. Sau nữa, có Tù-chi Ma, tiến-sĩ xuất-thán ở trường Đại-hoc Oxford, cho ra đời một cuốn thơ nhan-dê kỵ-di: « Mảnh hờ tập », tuy là thơ-mới nhưng lời lời

Hay im dì i những kẽ lich kỷ, những kẽ lười  
đêng, chêng kẽ ché bài

núi hoa lụa gấm, được lăng tho-tán-lung, ngâm đọc mãi chẳng chán. Gà tìn nbau tiếng gáy, sau Từ-chi-Ma tới Quách-mat-Nhược, một y-khoa bác-sĩ ở Nhật về. Quách ra hai cuốn thơ « nử-thần » và « Tình-không » (Sao trên trời) dày-rẩy, nồng-nàn những thi-tít, cảm tình. Một nhà thơ khác, khoác tên hiệu là Bach-Thái (Rau cải) đã chọn một con đường lạ trong tập thơ trường-thiên, mènh-danh « Luy-tát giả đích ái » (Tình yêu của một người ian-tật), vừa là thơ mới, vừa là bài giả-phẫu tam-lý của một khôi óc kỵ-di. Cô Hà, hiệu Bàng-Tâm đã viết nhiều bài thơ ngắn về lòng mẹ, con đường tự nhiên và tuổi thơ ngày — Nǚ-si có đặc tài biến-hoa vẻ thường ra vẻ đẹp, thơ đọc lên thấy mát mẻ như băng như tuyết.

Cái đặc-sắc của thơ Tầu là nhiều ý, ít lời. Thơ dù viết có vài giòng, nhưng lời hét mà ý vẫn-vuong.

### Tiêu-thuyết và báo-chí

Thời đó sản-xuất nhất là tiêu-thuyết, doan-thien và tạp-kịch. Năm 1918, Lô-Tấn mở đầu bằng cuốn truyện « Cuồng-nhân nhát-ký » — Sau đó, Lô viết rất nhiều công họ 20 cuốn nhưng xuất sắc nhất là Nắp-Hám (Tiếng kêu) và Bàng-hoàng — Cuốn Nắp-hám là gồm mấy doản thiên tiêu-thuyết, trong đó có Á Q. chinh truyen đã từng

được dịch ra Aph-vân, Văn Lô-Tấn vui thậm, lại điểm ví chùa-chái riêu đòi. Cuốn Tu-truyen của Lô cũng được dịch ra tiếng Anh. Nói gott Lô-Tấn có Trương-tu Bình viết tiểu-thuyết nói về hồn-nhân, về tình yêu tam-giác hay chũ-nhật(1). Tiểu-thuyết chí là tác-phẩm viết cho một thời, nào có phải là của lưu-truyền đời sau. Nhưng đồng-thời với Trương-tu Bình, có Úc-dát Phu, trong mấy cuốn văn nói tiếng như Trầm-luân, Kê-cán-tập, (tập gán gá) và Han lán-tập (tập than lạnh), tác-giả đem thân thế mình mà nói trắng ra, nghèo-nạn, cung-khổ, cuộc đời trầm-khóan từ đóm, khiến cho độc-giả phải động-lòng. Tác-giả chẳng ngại minh-cười minh, đem châm-biếm đê tâ nỗi đời khăt-khe.

Cùng thời, có Hồng-linh Phi dùng lối văn nói chuyện, mà là thèm-Quảng-Dông chờ không phải quan-thoại. Mấy nhà văn khác cũng nói gott Hồng mà dùng các thèm-ám khác. Trầm-tùng Văn tả những nỗi trai-ngực của lòng người, Mục-thời Anh kể câu chuyện mộc-mạc giữu mây bắc nhà quê và thêm vào đây những « hình sắc hàng-xứ ». Cố Lư-Ấn bạo tay tả đời sống của trai có chồng gái có vợ, Cố Đinh-Linh trai-lại, thi-fa đời của gái chưa chđqg. Tập

(1)Đó là dịch Anh-vân : « triangular love, rectangular love », chỉ tình yêu giữa 3 hay 4 người.

(2) tức là Lên-Yu-Tanh, tác-giả cuốn La Chine et les chinois, dịch ra Pháp-vân (Peyot, xuất-bản).

chí Khôi-hài của Lâm-ngọc Đường (2) đã làm vui cho công-chúng, còn Trâu-thao-phân với tạp-chí Sinh-hoạt đã buộc lòng au-yêm ái-mộ của giới học-sinh Quách-mat-nhược phác một bức ảnh linh-dong tâ-muội năm đầu của văn-xã Sáng-tạo.

Cô Tô-băng Oanh cho ra đời cuốn Tông quan-nhát-ký thì phút chốc đã lừng danh, và tác-phẩm được dịch ra tiếng Anh — Tiểu-thuyết của Mâu-Thuẫn — dịch ra tiếng Đức và của Ba Kim đều có vè dài hơi, trái lại văn của Thiệu-tuân Mỹ và của many nhà văn trong Tân-nghệ-xã thi hao giờ cũng ngắn. Năm 1940, Phạm-trường Giang có véc một thiện phỏng-sự « Tái-thượng-hanh » (cuộc du-lịch ở miền biên thùy) rất được hoan nghênh, cuốn Gia của Ba-Kim thịnh hành nhất Trung-quốc nhưng thực ra thi chằng có mấy giá trị.

### Kịch

Số với các văn-thể khác xuất-sản ba-mươi năm nay, thi văn-kịch chằng có nhiều. Có lẽ vì công chúng không hưng-ting mấy, nhưng các nhà soạn kịch cũng có chỗ đáng trách là không đủ tài-lực để « tạo ra thời thế ». Mãi trai 1935, thi kịch có 252 vở, 74 vở sáng-tác và 178 vở dịch-thuật. Trong hàng kịch-gia ngoại - quốc thi chằng ai được thiabit hành như Ibsen —, rồi tới Bernard Shaw (Anh), Oscar Wilde (Mỹ), Maeterlinck (Bỉ hay Pháp).

Ta chằng quên ghi công hai nhà soạn kịch nhiệt-liệt, là Diêu-Hầu và Hồng (xem tiếp-trang 24)

### ĐA CÓ BẢN:

## VƯƠNG DƯƠNG MINH

của Phan văn HUM

Một quyển sách quý trọng, « Tủ sách triết-học » — Tân-Việt — Một tác phẩm vĩ đại trong văn-học-giới — Một thiên-khoa-cứu gồm thần-thể và ho-thanh. Vtronq-tuolumn nh mata có thể lục phu, rằng từ xưa-siem nay khắp thế-giới chưa có quyển nào tình-tưởng hơ. Sách dày trên 500 trang — khổ: rộng — có 3 bức dia dồ và 10.000 chữ Hán. Giá 11.000 5.000 (Vi, giấy khan nén có in có, 600 quyển)

Ở Hanoi sáp chí đê bán là nhà xuất bản TÂN VIỆT — 29 LAMBOT HANOI

## Dai-Học Thư Ký

N° 131 Henri d'Orléans — Hanoi  
Giám-đốc: LÊ-MỘN G-CẦU

ĐÁC CÓ BẢN:

ME TƠI

Tiêu-thuyết của Nguyễn-khắc-MÃN  
Giá .. . . . . 3p80

BÀI-HỌC THU-XA RA TOÀN NHUNG SÁCH CÓ ÍCH CHO NHÂN-SINH

SÁP CÓ BẢN:  
VĂI TẠC PHẨM VIỆT-NAM  
DƯỚI MẮT 1 NGƯỜI BẢN ĐÀ

của HÀ MONG-SƠN

Một phương pháp phân  
mô-i là. Một mô-típ tinh-thần  
lý. Một cây viết đánh-thép

Cần-eo vào duy-vật, diễn  
chứng-pháp, tác-giả nghiên  
cứu về vấn-dề phụ-nữ trên

thực-trạng-xã-hội Việt-Nam

SĒ CÓ BẢN:

KHÔNG - HỌC

và ống ĐÀO DUY ANH

nghiên-cứu của

Ng. uyễn DIỄM

VIẾT VÀ SỐNG

của Nguyễn-xuan HUY

khảo luận về tâm lý  
văn-học hiện đại

# ĐÃ CÓ HỒI LỤC-QUÂN NƯỚC TA GỒM TỐI 1 TRIỆU NGƯỜI?

(Tiếp theo)

## Cách tống-chức quân đội Việt-nam dưới triều Lê

Lê-thái-đế là một ông vua khai quốc đã từng đánh nhau với quân nhà Minh trong hơn 10 năm, lê-tu nhiên là người rất chủ ý đến việc võ-bi. Sau khi lên ngôi, năm 1428, ngài chia nước về mạt quân bị làm rãm đạo (corps d'a-mée), mỗi đạo (quân) gồm có nhiều lữ. Mỗi đạo chia thành binh (régiment). Đứng chỉ huy một lữ là chức tống-quân hoặc đại-tá (colonel) có một viên đô-tòng-quân và một viên tống-quân giúp việc. Các vò-quan ngạch dưới thi có các viên đội-trưởng đứng dẫn một cơ và các viên ngũ-trưởng (chánh, phó ngũ-trưởng). Theo Việt-sử (Lịch-giám-cương-mục), Đến năm 1468, dưới đời Lê-hành-tôn là một đời thiêng-trí nhất cao về văn-iy vũ-công của nhà Lê thi cách ô-cúc-quân-dội có hơi đổi khác. Các đạo quân vẫn chia làm năm nhưng đổi gọi là « phủ », mỗi phủ gồm nghìn tinh. Mỗi phủ chia làm 6 vệ và mỗi vệ chia làm sáu sở, mỗi sở gồm có 400 người. Các phủ trong nước là Trung, Nam, Tây, Bắc quân phủ. Chỉ huy mỗi phủ là một viên đô-dốc, có tá, hữu đô đốc, mỗi viên có các viên đô-dốc đồng-tu và đô-dốc thiêm-uy giúp việc các chức trên này cũng ngang với chức đại-trưởng, trung-trưởng, thiêm-uy ngày nay. Đứng đầu mỗi vệ là một viên tống-uy ngang hàng với đại-tá, có một viên tống-đồng-tu và một viên thiêm-đồng-tu giúp việc. Đứng đầu mỗi sở là các viên chánh phó-quân lính, cũng như chức thiêm-tá và các viên chánh phó-vệ úy cũng như các viên trung-uy, thiêm-uy. Dưới cùng là các viên tống-cố-dụng dẫn các ngũ. Ngoài ra lại có thán-tuy-cuộc tức là đội quân riêng cùa nhà vua do một viên đô-uy và các viên chánh, phó-giam chỉ huy. Năm sau 1467, thi cách ô-cúc-quân-dội lại đổi tên nữa nhưng các vò-quan vẫn để u uyên.

Cách ô-cúc-quân-dội này còn mãi đến cuối đời Lê. Khi các chúa Trịnh cầm quyền

ở Bắc-kỳ cũng vẫn theo cách ô-cúc đó và dùng cả các chức vò-quan chí hay đội-chúi it. Vẽ về thế kỷ 17 và 18 các chúa Nguyễn hùng rủ ở Nam-hà cũng rất chú ý đến việc ô-cúc-quân-dội. Lẽ đó rất tự nhiên vì các chúa Nguyễn là chúa Nguyễn Hoàng đền Võ-Vương, đời nào cũng luôn luôn bận rộn việc binh-bi. Phía Bắc thi danh như với quân T-joh từ 1620 đến 1672 mới định chiến trong khoảng hơn trăm năm, còn phía Nam thi các chúa Nguyễn châm lo việc mở mang bờ cõi bằng cách lấn đất Chiêm-thanh và Chân-lạp. Trong tầm vi chúa Nguyễn thi chúa Hiền là vị có tính thần thượng-võ, lại can đảm và giỏi về phép dụng binh-nhất. Dưới đời Hiền-vương, quân lực chúa Nguyễn khá mạnh nên ba thành quan Trịnh một cách iờ (1655-1661, 1661-1662 và 1672), có lầu đài chiếm được một phần lĩnh Nghệ-an của Trịnh. Theo sách Thực-lực tiền biên thi bồi-thắng ba năm 1653, chúa Hiền trước khi bị đánh đánh Trịnh đã duyết đội quân của mình tại làng An-uy giao kinh-dò Thuận-hoa (hồi do ở Kim-long). Quân-dội chúa Nguyễn hồi này gồm có cơ-Trung-hầu, 10 thuyền, 300 người, các cơ-nội bộ gồm 60 đội hay là thuyền, 3,280 người, hai cơ-tá trung và hữu-trung mỗi cơ 14 thuyền và hơn 700 quân, các cơ-nội thuyền gồm 58 thuyền và 6,410 người, có tá-trung kiêng 12 thuyền 600 người, có hữu-trung kiêng, 10 thuyền 500 người, hai cơ-tá-trung bộ và hữu-trung bộ mỗi cơ 10 thuyền 450 người, cơ-tá-trung bộ, 12 đội, mỗi đội 5 thuyền tất cả 2700 người, bốn cơ-tá-dục, hữu-dục, tiền-dục, hữu-dục mỗi cơ 5 thuyền tất cả 1,100 người, bốn đội-tá-thủy, hữu-thủy, tiền-thủy, hữu-thủy mỗi đội 5 thuyền và 2000 người, 8 cơ-tá-nội-bộ, hữu-nội-bộ, tiền-nội-bộ, hữu-nội-bộ. Tá-súng, hữu-súng, tiền-súng, hữu-súng mỗi cơ 6 thuyền tất cả 2,100 người, dinh-tá-bộ, 10 thuyền, tất cả 450 người, bốn đội-tá-bộ, 12, hữu-binh, mỗi đội 4 thuyền và 200 người, cơ-tá-thủy, 5 thuyền, hơn 200 người. Xem trên đây thi ta thấy có (régiment)

có khi chia tảng thành thuyền (section), có khi lại chia thành đội (compagnie) rồi đội lại chia thành thuyền. Có cơ-nội-bộ thuyền, có cơ-tá-thuyền không nhất định, lại có cơ-nóhue cơ-tá-thuyền hòn gõi tới 60 thuyền. Số lính trong mỗi cơ-cũng không nhất định có khi 200, 300, 400, 500, 600 rõ khai-làm tối 2,700 người. Tất cả quân-dội quyết hồi-dé có độ 22.700 người. Nhưng cũng có hồi-như cuối đời H-ần-vương (1672), quân-dội chúa Nguyễn có tới 160.000 người lại còn mờ thêm 100.000 nữa là chông với quân Trịnh đón tới 189.000 hoặc hơn nữa.

## Lực-lượng của chúa Trịnh và chúa Nguyễn hồi Nam Bắc phân tranh

Muốn biết rõ lực-lượng của chúa Trịnh và chúa Nguyễn trong hồi Nam Bắc phân tranh nghĩa là trong hơn 50 năm từ 1620 đến 1672 thi không những phải đỗ đến các sách sử của ta, ta còn có thể xem trong những lập-ký-sự của các người Áu-châu dân-nước trong hồi đó, những tài-liệu sau này cái có thể tin được và phần nhiều đều đúng với tài-liệu trong các cuốn chính sử của ta. Ta hãy nghe, giáo-sĩ Alexandre de Rhodes ta các chiến-thắng và lực-quân của chúa Trịnh-Tráng đem di đánh Nguyễn: « Trước hết, ta thấy 200 chiến-thuyền đóng rất só mỹ-thuat, và sơn-mau-sắc sói di trước các thuyền đao-nguy. Các thuyền đó chở nhiều cơ-kinh. Trại-tỵ của đoàn chiến-thuyền trong khi thi-ni dù làm cho người ta khiếp sợ, đồng thời lại huyễn là một cánh ngàn-mục. Rồi đến 24 chiếc thuyền lớn chở đội quân bắn-bộ của nhà-vua. Các thuyền này khác thuyền khác là sơn-mau-vàng chói-lộ hồn, bướm-bằng vải-hơn và giày-cứng-bằng-to-mẫu-dó. Giữa đoàn thuyền đó là thuyền vua nguy. Vì chúng tôi thi theo quân-dội trong i-lau-niên-tôi có thể biết rõ lực-lượng của chúa Bắc-hà. Nhưng thuyền ta di thuyền nguy còn nhiều hơn đoàn di tên-phong. Còn những hạm-thuyền lớn, nhỏ đỗ ven-lại thi nhiều và kẽ. Có tới 500 thuyền lớn chở lương-thực của thủy-quân và cả của lực-quân nữa ». Cha de Rhodes còn nói rõ thêm rằng chúa Trịnh-Tráng có tới 600 chiến-thuyền và chiến-thuyền của Việt-nam hồi

đó to hơn cả các chiến-thuyền Áu-châu mà cha de Rhodes đã trông thấy ở hải-cảng Gênes và hải-cảng Marseille. Mỗi chiến-thuyền có ba-khâu-fiat-bắc, một ở đầu mũi hai ở đầu lái. Mỗi bèn có 25 mái-chèo. Ngoài ra lại có một số quân-lính ở trong thuyền giữ việc chiến-dầu. Nói tóm-lát thì số-lực và khí-giới của các chiến-thuyền Việt-nam trong hồi đó có thể làm cho cả các chiến-thuyền Áu-châu cũng phải sợ, theo lời giáo-sĩ de Rhodes (1).

Lực-quân tiên theo một con đường khác và gồm có độ 120.000 người, số quân-lính cả lục và thủy-quân có thể lên tới 200.000 người. Trịnh-Tráng đã cho gọi-hết các trang-dia trong nước có thể ra lisch-dung-canh để bẹp-ké-dịch ngay trận-dầu. Lúc thường thi quân-dội Bắc-hà chỉ gồm có độ 50.000 người-tuynen trong cá: lanh-miền Nam còn trong-hàn với vua Lê trong khi họ Mạc tiếm-vi. Chỉ khi nào có chiến-tranh mới dùng đến-hàn-mộ ở các tỉnh-miền-trung-châu Bắc-kỳ.

Một giáo-sĩ giáng Tần-khắc, cha Tissapier ở Bắc-hà vào nỗi 1663 có viết một lập-ký-sự thuật lại rằng đối-quân thường-trực của nhà-vua gồm có 50.000 người. Giáo-sĩ còn nói rằng số quân-dòng ở biên-giới Nam-kỳ có tới 60.000 người. Trong quân-dội nhà-vua còn dùng 600 tuốt voi và vè-hùy-bò cũn có 500 chiến-thuyền phún-nhiều-dùi sun và thiệp-vang-rất-dep.

Lại theo lời một thương-gia Pháp ở xứ-a-hồi-dó thi năm 1643 chúa Trịnh đã dùng một đội-quân-khá-lớn gồm 8.000 ngựa chiến còn bao nhiêu thi đê chở-banh-lý-hè vua, ngoài ra vè-thủy-binhh-lại có 310 chiến-thuyền và thuyền-ván-tài-dài và hẹp-và-chay-bằng-buồn-và-chay-bằng-mái-chèo.

Cuốn sách « Lich-sử-xứ-Bắc » của giáo-sĩ de Rhodes còn cho ta biết về lực-lượng của chúa Nguyễn hồi đó nha. Theo giáo-sĩ thi chúa Nguyễn có độ 200 chiến-thuyền nhưng không thể đếm cả đê di đánh-quân Trịnh vì còn phải đê lại một phần & Quảng-nam và ở biên-giới Chiêm-hành là nước-vẫn

(1) Trong-mùi-trận-thủy-chiến năm 1644, & ngoài khơi cửa-sông Hué, chiến-thuyền của Nguyễn đã thắng 3 chiến-thuyền-lớn của H-i-an.

# BÃ CÓ HỒI LỤC-QUÂN NUÓC TA GỒM TỐI 1 TRIỆU NGƯỜI?

(Tiếp theo)

## Cách tò-chức quân đội Việt-nam dưới triều Lê

Lê-thái-tông là một ông vua khai quốc đã từng đánh nhau với quân nhà Minh trong hơn 10 năm, lẽ tự nhiên là ngài rất chú ý đến việc vòi bì. Sau khi lên ngôi, năm 1428, ngài chia nước về mặn quân bị lèm rầm dạo (corps à réve), mỗi dạo (quân) gồm có nhiều lòb. Mỗi dạo chia thành hàn (régiment). Đứng chỉ huy một vòi là chúc (đồng-quân hoặc đại-tá (colonel) có một viên đô-tòng quản và một viên đồng-lòng quản giúp việc. Các vòi-quan ngạch dưới thi có các viên đội-trưởng dùng đầu mờ cờ và các viên ngũ-trưởng (chánh, phó ngũ-trưởng). Theo Việt-sử (thống-giám cuong-mục), Đến năm 1460, dưới đời Lê-hành-tông là một đời thịnh-trị nhất cả về vĩ-ut-vũ-công của nhà Lê thi cách tò-chức quân-dội có hơi đổi khác. Các đạo quản vẫn chia làm năm nhưng đổi gọi là « phủ », mỗi phủ gồm nhiều tỉnh. Mỗi phủ chia làm 6 vòi và mỗi vòi chia làm sáu sở, mỗi sở gồm có 400 người. Các phủ trong nước là Trung, Nam, Tây, Bắc quản phủ. Chỉ huy mỗi phủ là một viên đô-dốc, có tâ, hùn dò đắc, mỗi viên có các viên đô-dốc đồng-tù và đô-dốc thiêm-sự giúp việc các chức trên nay cũng ergang với chức đại-trưởng, trung-trưởng, thiêm-trưởng ngày nay. Đứng đầu mỗi vòi là một viên tòng-lư ngang hàng với đại-tá, có một viên tòng-lư (đồng-lư và một viên thiêm-tòng-lư giúp việc. Đứng đầu mỗi sở là các viên chánh-phó quản lính, cũng như chúc thiêm-tá và các viên chánh-phó về úy cũng như các viên trung-úy, thiển-úy. Dưới cùng là các viên tòng-cơ đứng đầu các ngũ. Ngoài ra lại có thán-tùy-nuộc tức là đội quản riêng của nhà vua do một viên đê-lư và các viên chánh-phó-giám chỉ huy. Năm sau 1467, thi cách tò-chức quân-dội lại đổi lần nữa nhưng các vòi-quan vẫn để uỵenn.

Cách tò-chức quân-dội này còn mãi đến cuối đời Lê. Khi các chúa Trịnh cầm quyền

ở Bắc-kỳ cũng vẫn theo cách tò-chức đó và dùng cả các chức vòi-quan chí hay đồi-chút-lít. Về hai thế kỷ 17 và 18 các chúa Nguyễn hùng sự ở Nam-hà cũng rất chú ý đến việc tò-chức quân-dội. Lê-dó rất u nhiên vì các chúa Nguyễn là chúa Nguyễn Hoàng đến Vũ-Vuong, đời nào cũng luôn luôn bận về việc binh-bí. Phis Bắc thi danh thêu với quân T-jinh từ 1620 đến 1672 mới định chiến trong khoảng hơn trăm năm, còn phía Nam thi các chúa Nguyễn châm lo việc mò mang bờ cõi bằng cách lấn đất Chiêm-thanh và Chân-lap. Trong tam-vì chúa Nguyễn là chúa H'ien là vì có tinh thần thượng-võ, lại cao dâm và giỏi về phép dụng binh nhất. Dưới đời Hiền-vuong, quân lực chúa Nguyễn khá mạnh nên bà thảng quản Trịnh một cách iõ-rét (1655-1661, 1681-1682 và 1672), có lòn đã chiếm được một phần lãnh-Nghệ-an của Trịnh. Theo sách Thực-lực-tiền-biên thi bời tháng ba năm 1653, chúa H'ien trước khi dự định đánh Trịnh đã duyệt đội quân của mình tại làng An-cựu gần kinh-dò Thuận-hóa (hồi do Kinh-logz). Quân-dội chúa Nguyễn hồi này gồm có cơ-Trung-hầu, 10 thuyền, 300 người, các con bộ gồm 60 đội bay là thuyền, 3.280 người, hai cơ-tả-trung và hứa-trung mỗi cơ 14 thuyền và hơn 700 quân, các cơ-nội thuyền gồm 58 thuyền và 6.410 người, có tâ-trung kiêm 12 thuyền 600 người, có hứa-trung kiêm, 10 thuyền 500 người, hai cơ-tả-trung bộ và hứa-trung bộ mỗi cơ 10 thuyền 450 người, cơ-tiền-trung bộ, 12 đội, mỗi đội 5 thuyền, tất cả 2700 người, bốn cơ-tả-dục, hứa-dục, tiền-dục, hậu-dục mỗi cơ 5 thuyền, tất cả 1.100 người, bốn đội tâ-thủy, hứa-thủy, tiền-thủy, hậu-thủy mỗi đội 5 thuyền và 2000 người, 8 cơ-tả-nội bộ, hứa-nội bộ, tiền-nội bộ, hậu-nội bộ. Tâ-súng, hứa-súng, tiền-súng, hậu-súng mỗi cơ 6 thuyền, tất cả 2.100 người, dinh-iá bộ, 10 thuyền, tất cả 450 người, bốn đội iá-bộ, tâ-hứa, tâ-hứa-binh, mỗi đội 4 thuyền và 200 người, cơ-tâ-thủy, 5 thuyền, tất cả 200 người. Xem trên đây thi thấy cơ (régiment)

có khi chia thành thành-thuyền (section), có khi lại chia thành đội (compagnie) rồi đội lại chia thành thuyền. Có cơ-nhiều thuyền, có cơ-ti thuyền không nhất định, lại có cơ-nhiều thuyền trong hòn-gòi 80 thuyền, Số lính trong mỗi cơ-cung không nhất định có khi 200, 300, 400, 500, 600 có khi lại gồm tối 2.700 người. Tất cả quân-dội duyệt hồi đó có độ 22.700 người. Nhưng cũng có hứa-núi cuối đời Hiền-vuong (1672), quân-dội chúa Nguyễn có tới 160.000 người lại còn mờ thêm 100.000 nữa để chống với quân Trịnh cộng tới 189.000 hoặc hơn nữa.

## Lực-lượng của chúa Trịnh và chúa Nguyễn hồi Nam-Bắc phân tranh

Muốn biết rõ lực-lượng của chúa Trịnh và chúa Nguyễn trong hồi Nam-Bắc phân tranh nghĩa là trong hơn 50 năm từ 1620 đến 1672 thi không những phải kể đến các sách sử của ta, ta còn có thể xem trong những tập-ký sự của các người Âu-châu đến nước ta trong hồi đó, những tài-liệu sau này rái có thể tin được và phản-biến đều đúng với tài-liệu trong các cuốn chính-sử của ta. Ta hãy nghe, giáo-sĩ Alexandre de Rhodes ta các chiến-thuyền và lực-quân của chúa Trịnh-Tráng-deu di dânn Nguyễn : « Trước kia, ta thấy 200 chiến-thuyền đóng rất só mỹ-thuật, và sơn-mau sặc-sỡ di trước các thuyền đạo-nug. Các thuyền đều chôn-núi có lính. Trại-tự của đoàn chiến-thuyền trong khi ti-ni dù-ani cho người ta khép-sợ, đồng-thời ai biển ta một cánh ngoan-nug. Rồi đến 24 chiếc thuyền lớn chở đội quân hổ-bộ của nhà vua. Các thuyền này khác thuyền khác là sơn-mau vàng chói lọi hơn, buồm bằng vải tốt hơn và giày cũng bằng ló-mẫu-dò. Giữa đoàn thuyền đó là thuyền vua ngự. Vì chàng tôi thi heo quan-dội trong ít lâu nén tôi có thể biết rõ lực-lượng của chúa Bắc-hà. Nhưng-huya di sau thuyền vua ngự còn nhiều bao đoàn di tâ-phong. Còn những hàng thuyền lớn, nhỏ dè vạn tài thi nhiều và kê. Có tới 500 thuyền lớn cùa lượng-thực của thuyền quân và cùa cát-lực quân-núi ». Cha de Rhodes còn nói rõ thêm rằng chúa Trịnh-Tráng có tới 600 chiến-thuyền và chiến-thuyền của Việt-nam hồi

đó to-ben cùa chiến-thuyền Áu-châu mà chà de Rhodes đã trông thấy ở hải-cảng Gênes và hải-cảng Marseille. Mỗi chiến-thuyền có ba khẩu đại-bác, một tâng mui-hai ở-dâng-lái. Mỗi bén có 25 mái cheo. Ngoài ra lại có một số quân-linh ở trong thuyền giữ việc chiến-danh. Nói tóm-lại thì lực-vũ và khí-giới của các chiến-thuyền Việt-nam trong hồi đó có thể làm cho cả các chiến-thuyền Áu-châu cũng phải sợ, theo lời giáo-sĩ de Rhodes (1).

Lực-quân-tin theo một con-dường khác và gồm có độ 120.000 người, số quân-linh cùa lắc và thuyền-quân có thể lên tới 200.000 người. Trịnh-Tráng đã cho gọi hết các trang-dian trong nước có thể ra lính để-cố định để-bep-ké-dịch ngay trận-dấu. Lúc thường thi quân đội Bắc-hà chỉ gồm có độ 50.000 người tuy-en trong các lính-miền Nam còn trong-thành với vua Lê trọng-khi Mạc-tiêm-vi. Chỉ khi nào có chiến-tranh mới dùng đến lính-mộ ở các lính-miền-trung-châu Bắc-ay.

Một giáo-sĩ gióng Tên-khắc, cha Tissanie, ở Bắc-hà vào năm 1663 có viết một tập-ký-su thuật-lai rằng đội quân thường-trực của nhà vua gồm tới 50.000 người. Giáo-sĩ còn nói rằng số quân-dong ở biên-giới Nam-ky có tới 60.000 người. Trong quân-dội nhà vua còn đunning 600 lính voi và vè-hè-bò chà có 500 chiến-thuyền phu-nhiều đều son va thiệp-vang rất đẹp.

Lại theo lời một hương-gia Pháp ở xứ-a-bãi-dò thi năm 1643 chúa Trịnh đã dùng một đội quân-khá-lớn gồm 8.000 ngựa chiến còn bao-nhiều thi đê chở-hành-lý nhà vua, ngoài ra vè-thủy-binh lại có 30 chiến-thuyền và thuyền-vận-tài dài và hẹp-và-chay bằng buồm vừa chạy bằng mái-cheo ».

Cuốn sách « lịch-sử xứ Bắc » của giáo-sĩ de Rhodes còn cho ta biết về lực-lượng của chúa Nguyễn hồi đó nữa. Theo giáo-sĩ thi chúa Nguyễn có độ 200 chiến-thuyền nhưng không thè đem cùa di-dânn. Trịnh thi còn phải đê lại một phần ở Quảng-nam và ở-biên-giới Chiêm-hanh là nuc-còn

(1) Trong một trận-thủy-chiến năm 1644, ở ngoài khơi cửa sông Hué, chiến-thuyền chúa Nguyễn đã thắng 3 chiến-thuyền lớn của Hainan.

danh nhau với Nam-hà luôn luôn. Xứ Nam-hà có những dòng sông ngắn và hẹp cách xa nhau bằng những giãy núi cao không thể qua lại được nên thủy-binh không thể qua mang như ở Bắc được vì xứ Bắc có những sông rộng có thể thông với nhau bằng những cống đào. Cũng vì lẽ đó mà cầu chùa Nguyễn không thể tin vào thủy quân và phải chú ý đặc biệt đến việc mở mang lục-quân cảng các co-quan phòng thủ thì mới chống lại với quân Trịnh được. Cả về các khía-corners của Nam cũng hon quân Bắc vì ở Nam chùa Nguyễn sớm biết tiếp đất người An-chau và nhờ vào họ để mua và đóng các súng đại-bắc. Theo trong Thực lục tiền bối thì quân của Nam-hà lúc đầu có độ 23 000 người nghĩa là hơn quân của Trịnh nhiều.

Các tài-liệu tìm thấy trong chien-sù cũng như các tài-liệu nhất ở các tập Luat-ky của các người Âu-dân xưa là hồi đó đều nói đúng về điều trên này và về số quân lính của hai bên đối thủ. Nếu ta chịu khó nghiên cứu tình hình nước ta hồi đó thì ta sẽ thấy là những số quân nói trên này không gì là quá đáng cả. Trong suốt hai thế kỷ 16 và 17 ở nước ta luôn luôn có chiến-tranh, khi đánh với Tàu, khi đánh với Chiêm-thanh và cuối cùng là các cuộc nội loạn: Vua, chúa và các quan to chỉ nghe dân chiến-tranh và một phần lớn dân chúng sống về nghèo binh-bị. Cả đến cách tơ chwe trong xú cảng hép với tinh thế đó. Ở Bắc, chùa Trịnh thường đem một ít lương mà thường cho các vị công-thần, vị quan to hoặc là thao-trưởng phạm - vì đây là nơi của vua - chúa báu cho nhưng phải nuôi một số quân lính nhất định để khi quốc - gia hữu - sự sẽ dùng đến. Cả đến các vương là các bậc dưới cũng được hưởng đặc quyền đó. Như thế thì lượng của quân lính nhà nước không phải là do nết. Những lợi quyền đó thêm vào cái hi vọng cướp hòn của cải và những món tiền thường lớn đã khiến cho nhiều người đưa nhau ra ứng mợ. Ta lại nên hiểu tuy bề ngoài đến n

và hòe-binh nhưng thực tế thì có khi lại rất hiếu-khám như là đã thấy trong lịch sử nước ta. Hồi này vua chúa ở nước ta lại giữ quyền độc đoán đối với dân chúng nên đến khi có chiến-tranh cần đến người làm gì lại không có ngay được một đội quân lớn như ta đã thấy trên kia.

Nếu ta đi ngược lịch-sử về vài trăm năm về trước, dưới đời nhà Hồ, khi được triều quân Minh sắp sang xâm lấn bờ cõi nước ta, vào tháng tư năm Thiệu-Thanh nguyên niên, Hồ-hán-Thượng xuống chiếu lập thiên hạ hộ tinh để kiềm diêm số dân, trong nước. Mục đích việc lập hộ tinh đó là để tuyển một quân đội lớn để chống với quân Tàu. Hồ-ki-Lý thường nói với quân thần rằng:

« Phải có một đội quân trăm vạn người thi mới địch được giặc phía Bắc ». Đồng tu kha-mật sú là Hoàng-hồi-Khanh, nghe thấy bèn

hết

đi

## HÀ-THÀNH HƠN MỘT TRĂM NĂM TRƯỚC CÙNG BÃ CÓ NHIỀU NAN TRỘM CẮP, LỪA LỌC

Bã là nơi đô-hội, bắt cứ nơi nào cũng có những việc lừa-lộp trộm-cáp xảy ra, do những kẻ da-thú, du-thực cùng bọn côn-biên gây nên. Vì trong trong đó có dì-cá-hàng người quẩn cư tạp-xú, người hay có nhiều mà kẽ dò cũng không phai là, nên người người xua, đã gọi nơi đô-hội là nơi « thủ-thiên » nghĩa là có nhiều cái-hay mà cũng là nơi « thủ ác » nghĩa là có nhiều cái-xấu, vậy ta không nên nhất khái-báo-hanh nơi này là hay, nơi kia là dở nhất là lạm khêng-ném nói một nơi xua kia phong-tục thuần-hiệu, mà ngày nay vi thoái-hóa đã thành ra gian-trá diệu-ngean. Ta lại nên biết những cái-dở, cái-xấu ở các nơi đô-hội chính là những phản-hướng của cuộc tiến-hoa, hế-trình-dộ ở các nơi kỵ-tiến-hoa cao-lên-chừng nào, cái-hay cái-tốt sản-ras-xiển, theo ngay đó những cái-dở, cái-xấu cũng ngầm ngầm sinh-ra, rồi kẽ tiếp-hiện-hiện, sự-dở đã thành ra cái-lệ-tát-nhiên, không sao tránh được. Những chứng-có xác-thực,

trong các thiền-du-ký của các nhà du-lich, mỗi khi tả đến các nơi đô-hội như Huong-cảng, Thuong-hải, Nuru-uốc, ngoài những câu văn-cốp đã hết sức tàn-dương về khán-vật, chính-trí, kỵ-ghép-tiến-bô-mau-chồng, khiết-ta phải kính-phục, muốn được thêm-tò-mắt-nhin; các nhà áy-lại khêng quên-ta những ngôn-thần xuất-quỷ-kép-của một bọn trộm-cướp và bọn côn-biên làm cho ta phải khiếp-sợ, trường-không bao giờ dám mong-tò-noi-vây.

Ông Mô người ở miền xuôi, và rồi viết thư trả lời tôi về câu hỏi « làm sao ông lại chán cảnh Hà-thành ». Hora-nữa ông lại quả-bính như, ghét-một-kẻ-thú, không bao giờ muôn-nhin-dần-nữa. Cuối cùng ông nói hẳn Hà-thanh là nơi cần phải-lánh-kh, rồi ông thấy nó có ba cái-dòng ghé-tò-m, bờm-hãi, lừa-lộp, trộm-cáp. Rồi ông tố-góng-ur thời mắng-thé-bằng-một-câu-rất-dau-dolor: Ông-đời-thay-dỗi, lòng-người-thay-dỗi, lòng-người-chẳng-dược-như-xưa, một-nơi-vẫn-nết

CÁC BÃ  
CÁC CÔ  
HAY ĐOI  
CHO DUOC

7 MÀU SẮP MỎ  
Pimprenelle

THƠM-BÓNG  
BEN MÀU  
DO KÝ-SƯ J. BEYER  
GIẾT TẠO

GIA  
QUẢNG CÁO  
6.90  
1 TỔNG



nhiều cỗ đồ, ngày nay chỉ còn là nơi vắng  
vắng của bọn người gian tra.

Xét xem lời nói của ông Mô, ở trong tất  
cả vì môt lè cẩm hòn riêng nên ông đã kết  
luân bằng một giọng quá đắng, không cần  
phải giải thuyết. Cố điều ông đã xét lầm,  
cho rằng nơi cỗ đồ này ngày nay mới có  
những hiện tượng áy thi không đúng. Hết  
thanh là nơi thi chiêng quan cư và lâm, đã  
đã nói người hay đã lâm, kẽ dở cũng nhiều,  
các trò bợm bãi, trộm cắp, lừa lọc, từ xưa  
cũng vẫn có, ta hãy coi qua mấy đoạn văn  
trong tập Vũ trang tuy bút của cụ Phạm  
tùng-Nến, sinh trước đây chừng 150 năm  
thì biết.

1) Trong khoảng hai phường Diên-Hung  
(hàng Ngang), Đồng-Lạc (hàng Đầu) có một  
cửa hàng bán quần áo may sẵn, mỗi tháng  
vào các ngày 1, 6, 11, 14, 15, 21, 26, 30,  
người các nơi đến mua bán rất là đông  
đúc, chen chúc nhau vòng trong vòng ngoài.  
Bạn ăn cắp, cũng cứ đúng ngày kéo đến,  
chen lầu vào trong đám đông, kẽ thi móc  
tai, kẽ thi lún lung, có kẽ không lấy được  
gì thi lừa sất nhưng và áo, có kẽ lại nói  
phao lén là có voi sống ngựa lồng, rồi mấy  
đứa giả cách bối hoảng chạy, làm cho các  
người đang chen chúc và người đi đường  
tưởng thật, cũng xô nhau bỏ chạy, hàng hóa  
vết bùa bắc không ai kịp nhận nữa. Tôi khi  
biết là mắc lừa kẽ nói dối, thì bọn giao dà  
về với hối hết lén đi thẳng náo rộ.

2) Một hôm có một chiếc kiệu buồng mui  
rất lịch-sự, di đến đậu ở trước cửa một  
hang hòn vàng bạc, ở phường Đồng-Cắc,  
dày tó, kẽ hầu là lượt theo di rái đồng.  
Rồi một tên di vào cửa hàng, nói là bà lợn  
hỏi mua bạc. Nhà hàng nói giá Tám lỵ và  
kẽ mãi không xong. Kẽ đó lại một mu dân  
bà di vào, nói là bà lợn truyền chủ hàng  
hay đưa cho vài chục đồng bạc, để đưa về  
để trình ông lớn xem, bế ông lợn bằng  
lòng, sẽ định giá và mua thêm nhiều nữa.  
Chủ hàng tin lời, đưa số bạc cho mụ ấy  
tý và tên vào trước cùng đem đi. Rồi đó  
bọn tôi té dần dần bỏ đi, những tên phu  
kiêng mặc cũng bộ dòi. Chợ mãi đến  
chiều tối cũng chẳng thấy người và giá và  
tên kia đến, chủ hàng mới di ra trước cửa  
để hỏi tên, thì chẳng thấy có bà lợn nào,  
chỉ thấy một người ăn mặc già mù cả hai  
mắt, khoác mấy vạt áo lùi đồ ngồi ở trong

kiệu, chủ hàng hỏi, người ấy chỉ ngồi tro  
chẳng nói gì. Xem đèn cái kiệu thì đã cũ  
và hỏng, có bán chỉ được mươi quan tiền.  
Chủ hàng hỏi hoảng, với chia người đi tìm  
kiếm bọn gian, thì chẳng thấy tăm hơi gì  
nữa. Những việc lừa lọc như thế, thường  
xảy ra nhiều, không thể kè xiết.

3) Năm Nhâm-thìn niên hiệu Cảnh-Đường  
sau kỳ thi Hội thá tu vừa xong, một mụ di  
đến một nhà sang & phố hàng Chiếu nói  
chuyện. Câu chuyện đang vui thì mụ có  
nói đến chuyện một ông Công-trung cách  
thi hội là người mụ vốn quen biết. Chủ  
nhân hỏi đến tên mạo quan chỉ của ông  
nghe mới rõ, mụ kẽ lại rái rô ràng, lại tỏ ý  
phản nán cho ông nghè mới áy nhà rất  
nghe, lại shura có vợ, kỳ thi đinh đến nỗi  
không biết đến hôm vịnh qui này sẽ làm  
ra thế nào. Câu nhân nghe nói, đồng lòng  
muốn được qui-té, liền bảo mụ biện nhà  
có con gái đến thi chưa chồng, mụ xem  
nếu không xáu xí, đừng làm mối che, thi  
phi lòn lẽ vinh qui hết bao nhiêu, sẽ ứng  
ra cho, quan nghè mới không cần phải lo  
nhà chử. Nghe nói, mụ cõ ý làm bộ khó  
khăn, rồi di lại mấy lần, cuối cùng mới  
quan nghè mới đến xem mặt cô gái qui.  
Chủ nhân tiếp đãi rất hậu, đêm đến lại  
mời quan nghè ngủ lại và cho con gái ra  
chào. Mụ lại xin chủ nhân cho con gái được  
cùng quan nghè đầu gối tay ấp, cùng nhau  
đinh ước sau khi cập-dệ thành hôn. Sáng  
sau hôm sau, qua nghe từ giã ra về, chủ  
nhân đưa tặng một số bạc lớn, rồi kíp sắm  
sứa cho con gái đợi ngày nghênh hồn, làm  
nên quan tài. Đến ngày truyền lú tú yến,  
mong chờ mãi không thấy mụ kia đến, chủ  
nhân nóng ruột, sai người đi hỏi khắp các  
quan nghè mới để thi không có ai như  
người đã mời ngủ lại đêm xưa. Bấy giờ  
tôi biết là mắc lừa, đánh phái bẩm hung  
cắn răng, không dám phản nán với ai cả.  
Tuy vậy, việc áy rồi cũng dồn ra đến ngoài,  
khắp kinh thành đều kháo nhau làm  
chuyện mua cưới. Ông thuật di lừa như  
thực, thực là quả quyết, nhưng nhà kia nỗi  
không có cái thời rộm làm bộ hờ danh  
chức cầu cái phúc không phải phận, thi  
bọn di lừa dù khôn khéo đến đâu, cũng  
không dặt trong thả hây được vậy.

PHÚ-SON

TƠ LÔNG

## QUY-KÈ CỦA MỘT ÔNG ĐẦU TRỌC

Tại Nam-kinh, có một người họ Trần, làm  
nghe chai lưới, nhà ở ngay trên bờ sông  
Đường-Â. Người vợ họ Chu, mới có 22  
tuổi, tính nết nhu-mi, lại có nhan sắc xinh  
đẹp. Gần nhà Trần, có một ngôi đền-hàm  
là chùa Kim-son, trong chùa có nhiều tăng  
chứng tu-hàm, nhưng phần nhiều là kẽ  
giả danh nấp bóng từ-bì để làm việc gian ác.  
Trong đó có hòa-thượng Huệ-minh, tuở  
con trai, tính nết chai lơ, không được dùng  
đến, mỗi khi đi qua nhà Trần thường gặp  
người vợ đứng cửa, vẫn đề ý nhìn, dấu mày  
cuối mắt, đem lòng trộm nhớ thầm yêu,  
mốn to ý cầu thân, nhưng không sao tìm  
được eo-họ.

Nhân có một mụ già bán hoa, hàng ngày  
vẫn đến hoa den chùa và các nhà bán. Huệ-  
Minh hỏi dò, biết mụ vẫn di lại ra vào nhà  
Trần rất thường, liền tỏ ý riêng và yêu cầu mụ  
bày cách bao cho được gần gũi Chu-thị, sẽ  
biết một món tiền to. Mụ già nghe nói, có ý  
ngẩn ngại, vì Chu-thị không phải là kẽ hờn  
xom có thè dem nhưng lei nói giang gié  
quàng xiêm mà cảm dỗ được. Nhưng vì  
tham muốn mèn tiền thường te của Huệ-  
Minh cũng nhận lời và xin bấy thong thá  
để bày mưu kế.

Sau khi mụ đã nhận lời, Huệ-Minh thường  
đến thúc dục, muốn cho mụ hết sicc. Nhân  
trong chùa có một cây mai đúc bằng vàng dù  
cả hoa lá, cao độ hai thước, do một bà  
hoàng-hậu đời Nguyên vung tiền dà hòn  
trăm năm, Huệ-Minh liền bóc trộm một lá  
tặng mụ làm lin.

Thấy vàng mụ càng tối mắt. Nhân mụ có  
tài nói chuyện hay và vui, một hôm người  
chồng có việc phải vắng nhà mấy hôm, đêm  
đến Chu-thị cho mời mụ vào nhà nói  
chuyện và cùng ngủ cho vui. Chẳng lẽ lờ  
dịp mụ liền lén den chùa, bảo Huệ-ngham  
đưa cho một đôi giày riêng. Mụ gởi lại dùt  
vào bọc rồi di thẳng đến nhà Trần.

Chu-thị thực lừa, thấy mụ vào tè ý mừng  
rõ, làm cơm aryu thật đãi, cùng ăn uống và

nói chuyện rất vui, mãi đến đêm khuya mới  
cùng lên đường đi ngủ.

Mụ đã có ý là lúc Chu-thị ngủ say ngầm  
bỏ dội giày xuống gầm cái bát con ở chén  
dương. Hôm sau Trần về, đêm đến vào  
phòng di ngủ nhanh cầm đòn soi tim vật gi  
bỗng nháy thấy một đôi giày lạ. Cảnh-le  
xem nhận ra là lối giày của các hòa-thượng.  
Lúc đầu còn nghi-hoặc, rồi nỗi trận lôi  
định, gọi Chu-thị vào tra hỏi:

— Làm sao tôi di vắng có vài hôm, mà  
trong phòng lại có đôi giày của nhà sư?

Chu-thị thấy sự lạ, không hiểu ra sao,  
chỗi day-day không biết. Thị càng chỗi.

Trần càng ngó vực, lửa giận càng bùng lên,  
liền túm lấy thi vira đánh dép, vừa si mang;

— Thôi, gái dì đừng già mõm. Tất máy có  
tu-tinh với mõi tên hù-thượng nào, lừa  
khai ta vắng nhà, đêm đến liều rước nó đến  
để cùng nhau ăn ái chư gi. Sáng ra tèm áy  
sợ có người biết, vội vàng lên xe, lật đật  
hông kịp xô giày, đánh bô lai mà lên xe  
chân không. Chắc hẳn là không còn savi nữa.

Đánh mắng xong, Trần liền tuyên bố tội  
trạng của Chu-thị, đuổi và ở với cha mẹ  
không nhận là vợ nữa, dù Chu-thị đã có  
dứa con một tuổi ngoan-ngoan đang bồng  
trên tay. Trần bắt phải đết tình, đẻ đứa con  
lại, tay không ra khỏi ngay nhà. Bị oan ức,  
Chu-thị dù đã giãi tố bất lời, lại được các  
người lân bang nói hộ và đâm bao cho không  
phải là người có nết xấu lòng gian, mà Trần  
vẫn mõi mực không tin, bắt phải di ngay,  
không được ở lại một phút.

Bị đuổi, Chu-thị không thể cưỡng lời  
được, đành phải cầu rỗng, gặt lô, từ giã  
chồng con ra đi. Thị có đê lại che chướng  
bàu ca từ biệt như sau này:

Khú yến hữu qui kỳ

去燕有歸期

Khú phụ trưởng ly biêt

去歸長離別

Thiếp hưu đrox-drox-phu

妾有堂○夫

Thiep hau quaqua nha

妾 有 呕 ○ 兒

Té lieu phu dut tu

撇 丁 夫 與 子

Xuat mon ha si chi

出 門 何 所 之

Hieu thanh khong minh yet

有 故 空 鳴 咽

Hieu le khong lien nhai

有 淚 空 涕

Bach benh gai hieu duoc

百 痘 皆 有 療

Thu benh lueng nan y

此 痘 讀 難 醫

Truong phu tam thiен phuc

丈 夫 心 翻 覆

Toan bat ky duong thi

全 不 記 當 時

Son minh tinh hoi the

山 盟 并 海 誓

Thuuan tuc thua suy-di

瞬 息 且 推 移

Ha ta nhat thieu phu

呼 唢 一 少 婦

Phuong thon hieu thien tri

方 寸 有 天 知

Dich ra quoc-van nhu han

nay:

Kia chin en, di con co lai,

Gai nay di, di mai mui thoi.

Chong yen, thiếp có hau ho

Con ngoan vua duoc inoitoi, thiếp bong.

Vuoi bo con, cung chong tu biет,

Ra cau roi thiếp biêt di dau?

Nghen ago noi chong nén eau

Le tuon la châ khác dâu mua rào,

Tram thu beuh, beuh nao thuoc ey,

Rieng beuh nay chia may, khon yen,

Trach chong long de dão dien

Sao khong nhó lại mối duyên những ngày.

Lời thê-thoit, coi tay non biêu,

Chop mat qua da bien doi ngay,

Thieu oi mènh bac gai này,

Tâm lòng son, có cao lòng chung-minh.

Bị chong bỏ, Chu-thi dành phải trở về nhà cha. Thấy vậy, Huệ-Minh bao xiết vai mừng, cũng lập tức giã cảnh, giã chùa, phá giới đi tìm một nơi ở riêng. Được lì làn, Huệ-Minh nuối tóc đã dài, trả nên một chàng bảnh-bao lảm, liền eay mối đậun đậun hỏi Chu-thi, rồi cười vui vẻ làm vợ.

Được hơn năm, Chu-thi sinh được một con gái. Một hôm vợ chong cùng ngồi chơi với con, Huệ-Minh vừa bế con vào âu-yêm nói:

— Ta chẳng bày ra điều kẽ, khi nào dâ



lấy được mẹ con, để sinh ra con, nhỉ!

Chu-thi cười hỏi kẽ gi, Huệ-Minh nghe vợ chong tình nặng, chẳng còn giấu giếm gì, liền kẽ hết công việc cậy mực báu hoa đã làm khi trước.

Nói xong, nhìn Chu-thi chục nhoen cười, Bỗng Chu-thi mặt đỏ bừng, hai mắt tròn ngược, như trâm ngàn nỗi căm hờn tức giận đang chực bùng ra. Nặng đung phát ngay đây, giờ tay chỉ mặt Huệ-Minh, vừa xia vừa mắng:

— À, thê ra mà là kẽ bất lương, lập tam cướp vợ người đó ư? Mày thê là dô mặt

người da thú, chí vì muốn thỏa lòng riêng, nỡ làm cho ta phải bại tiết ô danh, chịu miếng tiếng người đời mỉa mai bấy lâu. Ta vô tình đã chịu mang tiếng vì mày, lại bị thất thân với mày nữa. Nếu không có lời tự thú của mày ngày nay, nỗi oan ức của ta bị bảo giờ giải rõ ra được.

Nói xong, nàng đi ngay vào kinh-sư, đánh trống dâng văn để minh oan. Bấy giờ vua Thái-Tô nhà Minh mới lập thành để nghiệp, muốn biết rõ các việc ở dân gian, cho đặt một chiếc trống lớn ở cửa Đại-hung, ban lệnh cho nhân dân có điều gì oan-ức muốn kể, cho phép đến đó đánh trống lên, ngoài nghe tiếng rền cho gọi vào trước ngọc bộ xét hỏi. Bấy giờ nàng nghe tiếng trống của Chu-thi, lập tức cho dời vào, hỏi rõ châi tình, nàng nói giận nói rằng :

— Không ngờ một nơi danh lam & gân hoàng đó ấy, lại có bọn ác tăng lừa lút làm việc bất lương đến thế, chúng thực chẳng còn col vương pháp là gì.

Rồi sai võ sĩ đến bắt Huệ-Minh về tra hỏi. Trước thiên thần, oai nghi lâm liệt, Huệ-Minh phải thú tội lỗi đã dâng đường cho Huệ-Minh tác ác là mự bán hoa, bắt phải giải lại là vàng cho nhà chùa, rồi cũng bị trừng phạt.

Xét rõ tình tiết, vua Thái-Tô liền truyền chỉ đem Huệ-Minh ra lăng-ti xử-tử. Ngoài ra, có mười hỏa-thượng nữa bị tội thất cõ, còn đều phải giải ra nơi biên ải sang quân. Ngài lại không quên kẻ đã dẫn đường cho Huệ-Minh tác ác là mự bán hoa, bắt phải giải lại là vàng cho nhà chùa, rồi cũng bị trừng phạt.

Án tình đã rõ, họ Trần mới biết là Chu-thi bị oan, muốn được cùng nàng nối lại duyên xưa, nhưng nàng từ chối rồi đi ở chùa.

SƠ-BÌO

### Théng - ché Pétain đã nói:

\* Nhờ có bài ăn mì đồng-tâm của quố-  
gia được thật chất; chúng ta sốt đù quay quần đù  
đù sự bão và chung. Sự gần gũi đó, au chì là tự  
nhân, là hy vọng nặng nề nhất trong cuộc phoe-  
hung. Nhưng Quốc-giê Cách-miến còn phải cần  
sự thông nhối của nước Pháp.

15 JUIN SÊ CÓ BẢN:

## THẦY « LÀNG »

Phóng sự dài của TRỌNG LANG  
Lời giới-thiệu của VŨ-NGỌC-PHAN

... « Trong lác cao nhà 3-học nước ta muốn  
chân hưng ngô thao của Bồ-GPHƯƠNG, thiên  
phong-vú « THẦY LÀNG » ra đời rất hợp, nhưng tôi  
chắc không những các nhà y-học mà ai cũng  
phải làng uônub, vì nó còn là một bài cảnh  
ca cho các con bệnh biết mài có chung-nude.  
Bản thường 4\$00 — Bản quý 25\$00

SÊ CÓ BẢN:

XUÂN VÀ SINH

của THANH TỊNH

BAI GIÔNG SỬA

của NGUYỄN-HỒNG

Nhà xuất - bản HÀN - MẶC

Thư từ và ngắn - phiếu xin gửi về:

M. NGUYỄN-NHƯ-FÍCH &  
N° 26, phố Hàng Quạt — HANOI

HÃY ĐỌC:

## TIỀN KIẾP

của Thiều-Làng Đỗ-huy-Nhiệm  
Tiêu-thuyết về Thần-Linh-Lộc Giá 1p80

## CHUNG NGƯỜI DINGUOC GIONG

của Trần-dinh KHẢI — Giá 2p80  
Tiêu-thuyết phản ánh tâm-lý

## Mợ Tú Tân

của CHU THIỀN  
Tiêu-thuyết khéo-cứu phong-tạo thời đại  
SẮP BẢN:

## Đau xanh gió bụi

Phiên-lưu tiêu-thuyết — nhà Phạm-oso GONG



TAM-KỲ 64 Amiral Sénes Hanoi

**EROS**

X<sup>1</sup>-gà nhẹ, thơm, êm đong, rất thích hợp cho người nghèo  
thuốc lá nặng. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn tại hàng  
thuốc lá FATONCI, 87 Rue de Hué Hanoi — Téléphone 974

# NGHIÊM-PHUC

## và vấn-dề văn-hóa Đông Tây

Những người muốn  
giữ văn-hóa Đông-  
phương làm «thế»,  
lấy văn-hóa Tây-  
phương làm «dụng»,  
hai dảng pha trộn bô  
tùc cho nhau, Nghiêm-Phuc cho là cái

thuyết nứa nạc nứa mõi, không thể mong  
thực-hành được kết-quả tốt đẹp cho Trung-  
quốc, nên chỉ ông phản đối, và một mục  
hô-hào phải Tây-hóa toàn-thể mới được.

Trong bức thư ngõ, bao chuyen giáo-  
dục với chủ-nhân bao Ngoại-giao, thầy  
Nghiêm-Phuc bài-bách thuyết nứa như  
dưới đây:

« Người ta nói thè với dụng là trả ngay  
« vào một vật mà nói. Có cái thè (minh)  
« con trâu, thi có cái dụng (sự dùng) mang  
« nặng; cái thè con ngựa, thi có cái dụng  
« di xa, tái chura từng nghe lấy con trâu  
« làm thè, mà lấy con ngựa làm dụng được  
« bao giờ. Vì giống nào có thè, dụng của  
« giống ấy. »

Cái học của hai xứ Trung-Tây khác  
nhau, cũng như mặt mũi nhán-chứng  
này khác nhán-chứng kia, không thể nói  
« bướng là giống nhau được. Cho nên  
« Trung-học có thè dụng của Trung-học,  
« Tây-học có thè dụng của Tây-học, phả  
« ra thi cả hai càng đúng, nhập lại thi cả  
« hai càng tiêu. Người ta bàn định, muốn  
« nhập lại làm một vật, thè một vật đắng mà  
« dụng một đắng, thi thi là văn-nghĩa trái  
« nghịch, đến cái danh nói còn chẳng  
« đúng, mong gì nói mà thực-hành được nứa? »

(體用者，即一物而言之也。有牛之體，則有質重之用；有馬之體，則有致遠之用。未聞以牛爲體以馬爲用者也。中華學之異也。如其種人之自然而不可謂謂似也。故中華有中華之體用，西有西學之體用，分之則兩立，合之

VII

### Nhất định ta phải Tây-hóa cả một trăm phần trăm

則兩立。議者必欲  
爭之而以爲一物，  
且一體而一用之。  
斯其文義違舛，固  
已名之不可言矣。  
烏望言之而可行乎？

Ta xem đoạn văn  
này, đều thấy rõ ý  
hướng Nghiêm-Phuc, nhất định Tây-hóa  
trăm phần kia, nghĩa là bỏ hẳn tư-tưởng  
học-thuật cũ rich của Trung-quốc mà đổi  
lối theo Tây hoàn-toàn, chứ còn tiếc rẽ  
giữ lại vốn nhà mà mượn Tây-hóa tò  
điểm vào, thì không thành hình dáng gì.  
Ấy là lối cải cách lai-căng, loan lấy minh  
con trâu để dùng vào việc con ngựa, ông  
bảo là nói đã chướng tai khó nghe, còn  
trông thực-hành làm sao được?

Nghiêm-Phuc tin tưởng ham mê văn-  
hoa Tây-duong, nhìn nhận nó tốt đẹp  
trong lành đến tận bực vậy.

Những lứa ông là người trước nhất,  
hãm hở đem văn-hóa Tây-duong trình  
hay giới-thiệu ở nước Tàu; có ai thó-  
mách chê bai văn-hóa này còn có một hại  
chắc náo khuyết-hám, thôi thi ông ra sức  
bênh vực đến cùng. Lầm như văn-hóa  
Tây-duong tức là người con gái mỹ-miều  
đã được ông yêu quý thi đấu có chẳng  
được thập toàn, nhưng trước mắt ông  
cũng là tuyệt-phẩm.

Đương thời, còn một phái nữa chủ-  
truong củng giàn như phái «thè dụng»  
nói trên, đại-khai lấy cái học Trung-quốc  
đã có xưa nay làm chủ, mà đem Tây-học  
phu thêm vào chỗ bất-túc, ấy là thuyết  
« Trung-Tây chủ phụ 中西主輔 ».

Nghiêm-Phuc cũng trè môi lắc đầu, cho  
thì vẫn là lối bênh lai-căng, nứa nạc nứa  
mõi, thi-hành chẳng được mà cũng không  
nhiều thi-hành lối ấy. Vì là vớ iitch. Ông viết:

— « Chính giáo, học thuật của một  
nước, chẳng phải như một vật-thè dù hết  
co-quan bộ-phận mời sống đấy ư? Có đầu  
cò bụng mới có tạng phủ từ chi, cũng như  
loài cây có thân có rễ rồi sáu mói mới  
nhanh lá hoa quả. Nay ta định lấy cái  
khác để phu vào, mà nó với cái làm chủ  
kia, tuyệt-nhiên không cùng một vật, thế  
có khác gì muốn lấy bốn vỏ con ngựa kỵ,  
chấp vào đầu cõi con trâu, rồi thêu con  
trâu chạy xa nghìn dặm chẳng khi nào  
được dã đánh, mà việc này hứa ruồi g  
đất cũng phải hỏng lấy vì đó là khác! »

Cái luận-diệu như dòng dinh chém sắt  
ý càng thấy rõ Nghiêm-Phuc nhất quyết  
là Trung-quốc phải hoàn-toàn Tây-hóa,  
thì mới thoát nạn nguy vọng mà trở nên  
một nước phu-cường chơi với thiên-ha.

©

Nhưng với một quốc-gia dân-tộc sau  
lung có năm nghìn năm lịch-sử lâu dài,  
văn-hóa rất cổ, như là nước Tàu, bảy giờ  
định Tây-hóa cả trăm phần trăm, thi nếu  
ra tay thực-hành thế nào cho được kết-  
quả? Họ Nghiêm có nghĩ đến phương-  
pháp làm sao không, hay chỉ bắn noci cái  
nguyên-lý gọi là, thê-thôi?

Có, nhà-học vấn ấy lập chí làm thầy  
luong-y chữa bệnh cho tò-quốc, một khi  
đã bắt mạch tìm ra căn bệnh, cố-nhiên  
phải kê phương thuốc nứa.

Trở lên, ta đã biết Nghiêm-Phuc bày tỏ  
những chỗ thua kém của văn-hóa Trung-  
quốc sánh với văn-hóa Tây-phuong; bấy  
giờ ta nghe ông chỉ vẽ phương-pháp hoàn-  
toàn Tây-hóa thế nào?

Ông bảo cốt nhất phải lo mở mang dân-  
lực, dân-trí và dân-đức trước hết; vì như  
muốn xây một tòa lâu-dài rộng lớn nguy-  
ngia, công-phu dân-tiên là dò nền đắp móng

cho vững chắc vậy. Nếu sức dân đã kiệt,  
trí dân đã thấp, đức dân đã bạc, mà không  
lo tài bời ba điều căn-bản ấy trước, thi  
dẫu cho có thuật phu-cường cũng chẳng  
lần được.

Phàm là cuộc biến-dổi phép tắc một  
nước, muốn được kết-quả thành-công,  
cốt phải tăng cao dân-tộc, dân-trí và dân  
đức làm gốc. Bởi thế, ông nói:

— « Gọi là mưu cuộc phu-cường, rút lại  
ma nói, không có gì khác hơn là làm lợi  
cho dân. »

«Nhưng chính-trị muốn lợi dân, tất  
phải bắt đầu từ dân, bắt cử hàng người  
nào, đều biết tự mình làm lợi cho mình  
trước. Ma dân đều biết tự mình làm lợi  
cho mình, lại phải bắt đầu từ chỗ ai nấy  
đều được tự do. Muốn để cho dân đều có  
quyền tự-do, trước hết ai nấy phải biết  
cách tự-trí lấy mình dâ, dân có thể tự-trí  
lấy mình mà hưởng tự-do, đều bởi sức  
bọ, tri-họ và đức họ khâ lâm mới được.

« Cho nên chính-sách phu-cường ngày  
nay, cốt ở ba việc này làm gốc: một là  
mạnh súe dân, hai là mở tri dân, ba là  
mời đức dân. »

Ôi! làm thân một nước yếu đuối ở giữa  
bọn hùng-cường, chính-trị thi tho-sa  
sang, đã đánh cõi chỗ gốc ngon, hoan-cấp,  
phải nêu tùy cơ mà làm trước hay làm  
sau; duy đến ba việc cốt yếu kề trên, bao  
giờ cũng cần đẽ y ra tay trước nhất. Ba  
việc ấy thật cõi sán lối mò mang, thi nước  
mới được phu-cường lanh-trí, vi nó chính  
là nền tảng phu-cường lanh-trí của một  
nước vậy. »

Rồi ta sẽ xem quy-mô của Nghiêm-Phuc  
định xếp đặt thế nào để đưa id-quốc minh  
ra thoát vòng suy yếu, lên cõi phu-cường.

(còn tiếp)

ĐÀO TRINH NHẤT

ĐÃ CÓ BÁN KHẮP NOI

VUA CỐT-MÌN  
VÀ CHIỀN-CỤ

Alfred Nobel  
2:20 1CUỐN

CUỘC DƯƠNG V-MÃN  
C.I.P.I.C  
72 Wiéle HANOI

# TRUYỆN NGƯỜI HÀNG XÓM

TRUYỆN DÀI của NAM CAO  
(Tiếp theo)

Mẹ Hiền có vẻ tàn - ngẩn không tin. Nhưng chính ra, thi Cám âm thỉ. Hắn thấy it lùn này mẹ Hiền hay lấy gương ra ngâm vuốt lướn. Cái gương của thi bộ con con. Thi mèo có bá xu. Nó vừa bằng hai cái mõm tuy, gián vào một mõm bìa dày. Mõm lùn soi xong, thi lại đưa cho Hiền gữ.. Cám hảy giờ đòi với Hiền là thà mặt iám - ôi, chẳng kỳ nòi mẹ Hiền phải làm đém, mà Cám khong vào ngòi với Hèn. Mẹ Hiền tuy biết thế, nhưng không ngán cẩm, Bồi nếu không có Cám, thi Hiền không dám ngủ, ở nhà. Nó đòi ra hè nhà bà hai ngủ với Cám. Vả lại cho Cám ngủ, cũng không thiệt gì. Trái lại là khác nỗi. Cám coi nhà già cho. Không những thế, Cám còn sửa chữa lại đồ đạc, lau chùi sạch sẽ, quét nhà quét cửa. Nhiều lần, Cám giặt quần áo, iấm rủa cho Hiền. Có lần, hân giặt cả áo cho mẹ Hèn. Người trong xóm đã nhiều phen buôn cười. Họ gọi đứa Cám là chồng mẹ Hiền. Bồi sự ấy không thể nào có thật, nên mẹ Hèn có nghe ai nói thà cũng chỉ cười. Cái khi thi con phy-hoa với người ta, gọi đứa Cám là cậu nòi nhà ôi, cho vui chyện nữa. Bởi vì ít lâu nay, tinh nết thi đài khát xưa, Cé thè nói - ôi! trả ra, Tré & cách diêm-trang, mai tóc thi được chài chuối hoa; y-phac cũng lắc chuối hoa thành: quan nát den chung quết đất, áo lót bit ta do mi-pham rõ trống bong;

— Đấy, bu soi gương xem: con đói kiền cho bu đep thê.. Nó nói nói, cười cười nhăn nhó. Mẹ nó cũng cười. Bồi mắt thi long lanh, Hai gõ má ương hông. Trong thi càng thêm đẹ..

Nhưng lúc ấy, thường có cả Cám ở đây Cám nhìn theo tùng cùi chỏ của mẹ Hiền Nhìn chán chán lám. Người đàn bà thường bắt gặp cái nhìn đượm buồn của hắn, nhưng già vờ không biết. Thị ngầm ngầm vui thích. Nỗi vui thích của một người đàn bà biết rằng mình đẹp. Và gần như không điều gì, thi móm cười đê lèm duyên. Thị thường thi cười với đứa con. Thật ra, thi cười đê lèm dáng với Cám. Không phải thi có lanh ý gì đối với Cám. Nhưng đàn bà họ làm dáng với với những người mà họ biết chẳng đời nào họ yêu...

Cám có hiểu thế không? Nét

đeo len dan màu huyết - dù, guốc sơn deo quai lảng; cái áo ngoài vải rồng mặc nhung lèc đì ra, ống tay thât chén, tùa tay mò cài các bãm; mội đói khi người ta đã bắt gặp thi ngồi tìa lồng mây.. Tré & cù-chí, ngón - ngữ: thi không còn lùi - thê, đê thích chờ egi, nói cười. Hiền thấy hể chung vui với. Người ta cứ tưởng cái tội của thân thê hắn là cem lich-hoa hòn. Người ta coi hòn là một người chưa trọn vẹn; hắn không thể có những tính tình đầy đủ như người thường..

Một hôm đi phế vè, hắn hi - hồn khoe với Hiền một mảnh gương vỡ, chẳng biết nhặt hay xin được ở đâu. Hiền chye xin chơi. Nhưng hắn ra hiên bão: đừng chơi thi nhè đứt tay toạc mặt. Rồi hắn hi - hoay ngòi cát xén mảnh gương vuông vắn, dùng thiếc gọt một cái khung xinh xinh lấp gương vào. Xong dân đầy hòn mời đưa cho Hiền, rồi lấy cái gương con của Hiền..

Biết rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, mẹ Hiền trách con:

— Sao con et xin người ta thế? Giới bắt tội người ta tàng lật, mỉnh nghèo chả giúp đỡ người ta được tí gì thi thoái, lại còn bảo người ta hết cái này cái nọ lào thi phải tội. Của người ta làm đê bàn..

— Nhưng con có xia đầu?

— May vừa bảo may xin.

— Con xin là xia cái mảnh gương kia chứ! Con tưởng

cái mảnh gương ấy vát đì...

— Vát đì cũ ng mèo người! Hiền phung, phun:

— Thế ai bắc ông ấy cho con? Cho con hì con lầy. Thế mà cũng mang!

— Mẹ con mang con đâu? Mẹ nói thế đê lèm sau con chàng quay ông ấy nua. Con không xem, ông ấy từ tể lèm đấy; ông ấy giật cù quan so cho con. Cái gương con đùi trời lỳ thi cứ đê mà dùng, nhưng mẹ phải già ông ấy đùi xu-xé ông ấy in qua..

Hiền chập lạy cơ-hội ấy ngay. Nô biết rõ đưa tên cho Cám, Cám cũng không chịu lấy. Vậy là nô cười.. Nô héch mũi lên, mắt quắc quắc như một con chó thấy miếng thịt cái thi người chì đang rú rú..

— Thật nhé? Mỹ gác tên thật phô?

— Giả người ta râu, sáp, xu ăn què.

— Thị đưa đây. Con chye ra chỗ ông ấy ngồi đưa cho ông ấy.

— May biết ông ấy ngồi ở đâu?

— Con biết. Ở cùi tên ngoài kia.

— Bi đầu mà vội? Cù đê lèm lèm lèm ông ấy về.

Hè nũng nịu:

— Không... Mẹ cu đưa con bảy giờ. Con với ông ấy đang mốn ăn ngáo bat nang.

— Gom chí!

Mẹ Hiền mím cười, bùi mím ra Hiền nheo mắt, xụt xít khóc đổi đê lèm nũng nịu..

— Bí mơ!

— Bí đầu?

Nô nhảy mắt, gật đầu:

— Năm xo.. phè? Ngáo bat nang.. Mẹ a, chòi ông Cám ngồi có hàng ngáo bat nang ngon lèm đấy!..

Mẹ nô hắt cười:

— Anh thi chí được cái thi lènh nhanh lèm. Rồi lại khóc chui lậy. Vậy là nô cười.. Nô héch mũi lên, mắt quắc quắc như một con chó thấy miếng thịt cái thi người chì đang rú rú..

— Thật nhé? Mỹ gác tên thật phô?

— Vang, thật lèm!

— Ngày lanh giò cùi hòn cùi anh!.. tò gieo heo..

Thi cùi dang nói thi Hiền đê tè lèy nêm yu trên tay thi, cười hì hì và quay ra chye mắt. Thị lắc đùi cười:

— Chú nói lèu lèu hoa là me ranh..

Lòng người mẹ Hiền gấp nỗi vui sướng, bởi thấy đứa con lèm lèm lèm ông ấy về.

Hiền chạy thẳng ra phía công. Nô định đi tìm Cám thử. Nô sẽ múa bài batingdon để nòng: bắt hòn xéi cho nòi, bắt ba xu mới Cám cầm. Nô nhất định ép Cám trả cho bằng được..

Nhưng dang lòn-ton, chạy, né bi-Lộp nấp sau một gốc dương, nẩy xổ ra, nhảy a một tiếng, và lèng nòi Hai đưa cười khành khạch..

— May đê đâu cái? Tiễn đant

Hiền hóng đáp, nhím vào khà Lò, thòi..

— Ba này đâm? ..

— Đè vắng! Mỹ có chén đỗ lạc thi vào đây. Tao có một minh huân quâ..

Hiền theo Lò vào. Lò đê hau cái gối máy, lèn, nhau thành một cái bồn, dùng mèi cái khăn tay lòn phủ. Rồi nô móc lèc & trong tái ri, bày cù..

— May lèy đan được nida lèo thế?

— Tao hòi phép..

— May nói lão!..

Lò nói:

— May không biết... Năm ngoái, tao vùi được một con chuột nhà. Nô có mày cái mèo vàng o trán. Tao biến là chuy qui. Tio-kheng giết. Tao chye dưới mó, rót đòn mèi bài thieu-trù, thả nó ra, sai nó đent. Nô tu đê ha tháng mười ngày & trên rừng. Bảy giờ, nó thau chuột chúa, nó, hào, si hao nhiêu chuột khép phài. Nghé Né lèm tòi a nòc nhà tao. Think khlong nèng lèc vắng vè ché cù ai, nó vẫn xuống thăm tao. Nô lèi mòi, cù tao lèn tò, nô àn cù kút..

— May chui vào tò nò làm sao được?

— May gác lèm! Con chye chòi cù tao lèm ngày thi, hòi phép tài nòi thành. Nô hóa phép cho tao bò lái, chỉ bằng con chuy qui, rồi nô còng tao lèn. Chuyet o kháp mòi nèi, nghe hiên, lù lượt luân đến cháo. Chien, chua sái chung nòi đi tìm eat thực ăn yè làm



HÈ GÃI JAO, Tao vòi chuột  
chưa ngủ, nồng rượu.

Cái cảnh ngộ nghĩnh quá,  
khiến Hiền phải bật cười. Và  
tuy biết rành rành là Lộc bao,  
Hiền chỉ gật gù đến câu truyện  
lâm. Nhưng nó bè:

Chuột uống rượu lâm sao  
được? Vời lại rượu cay, mày  
cũng không đủ được...

Rượu ti thi mời cay chứ  
lại! Rượu chuột khát! rượu  
của chuột uống ngọt lịu; rượu  
là mật ong ấy mà... Mật ong ở  
rung nhiều lâm. Ô chồ nào,  
nhưng con chuột rùng hãi nhất.  
Chuột chúa sai bốn con chuột  
rung đi khé!

Thế lấy chén đâu mà uống?

Thiến gí! với lại chẳng  
không cần phải có chèa.. Chén  
ít bát vỗ trống. Nhưng cái  
vòi trống người ta đập vào  
sanh xong vất vào đồng gió,  
bọn chuột nhà di khuân về  
hết..

Thế bắt bắn bồ xu đi ấy!

Ai bảo bắn? Chuột nó ăn  
sạch bát mương nước ấy. Chúng  
nó lấy đòn lau thật sạch rồi mới  
đem ra. May chà, thỉnh nhè khi  
quản áo của người vẫn bị chuột  
cắn nát đây ư? Chuột nó cần  
lấy để vòi lán chén đây.

Thế sao hôm nay mày  
không lên tò chui và ăn?

Mày tên thieu bò đời đi ấy!  
Hôm nay bà tao di vắng, tau  
phải con nhà. Lúc này, chuột  
cháy vừa đốn mồi tau. Nhưng  
tau bao: tau bao, không đì  
được. Nó sai mày sục chuột  
nhất khiêng xổng biển tau một  
đuum lạc súc. Tau ăn chán. Còn

một ít, tau đè lại, doi mày với  
Tiền đèn, chung minh ăn chung.  
Còn Tiền đèn, sao mày không  
rủ nó?

Tiền nó ôm. Chẳng có đứa

nó chơi với tau, tau buồn  
qua.

Thôi nó ôm thi mặc nó!  
Tau với mày à! dì Nào, mời  
bác...

Vâng, mời bác xoi..

Hai đứa rón réu như mấy bà  
sang trọng ăn cơ thể. Nhưng  
Lộc đã vừa khiến Hiền chạy  
nhỏ đến Tiền đang ôm. Nó nghe  
rắng: gá có Tiền ở đây cũng  
an cõi thi vui lâm. Nó húi buôn  
một chút. Lộc bắt gặp nó thử  
mặt ra, ngửi ngay..

Kia! xơi đi bác! sao bác  
lâm khách thỉ?

Hiền ngáp ngang một chút,  
rồi bảo nó:

Tôi dù rõ, bác ạ. Chỗ này  
ta đè lại, tôi lấy phần về cho  
bác Tiên.

Ô, phải đấy. Đò tôi gói

lai. Bác bảo: của tôi gói biến  
bác Tiên đấy nhé. Rồi bảo giờ  
bác ấy khói, tôi bảo chuột chưa  
biết hút với bác. Tiền lén tò  
chu, nồng rượu mật ong, rồi  
đi xem lảng chuột.

Vâng ạ. Nhưng bác phả  
bảo chuột chưa bót phép cho  
chúng tôi bể lại đấy nhé.

Được a. Rồi tôi bảo nó  
sai hai anh chuột thật khỏe  
làm ngựa cho hai bác cưới mì  
lên tò.

Ôi! mồ thi thích quá!  
Thôi, thế chào bác ạ...

Vâng, chào bác. Mời bác  
chiều đến chơi.

Hiển ra cửa, nhưng lại vội  
thứ vào Nô rứt cổ lại, lè luồi  
ra, nhìn Lộc. Lộc hắt hàm, hỏi  
nhó:

Ái đấy, hở?

Mợ tau.

Mợ mày ạ! ống thấy mày  
chứa?

Hiền lắc đầu. Lộc lai hỏi:

Mợ mày đi đâu thế?

Vào nhà bác cai Minh.

Lộc loan hỏi nữa nhưng Hiển  
xua tay bảo nó im. Hiển lảng  
tai nghe. Bởi vì nó vừa thấy  
tiếng mẹ nói nói cười cười ở  
nhà bên cạnh. Nó kiêng chán  
đè bước cho êm, lèi chồ elô  
ognh nhòm. Nhưng Lộc bảo:

Ho! bịt mắt rồi, còn chó  
dẩy!

Ngay lúc ấy, tiếng ôm ôm của  
bác cai Minh làm Hiển tái mặt  
đi:

Góm! bà chí tôi hôm nay  
đẹp khiếp! Cho...

Cút nói đù. Chắc nó bị một  
cử thi gi của mẹ Hiền chém  
cực. Hiển tưởng nghe thấy tiếng  
mẹ - nhân khẽ. Rồi hai  
người thi thảo với nhau.

Nhà thấy mặt Hiền đổi sắc,  
Lộc hỏi:

Gi thế, hở?

Không. Yên mây ạ...

Lòng Hiền rối loạn lên. Nó  
cố vẻ như lo sợ, nhưng chẳng  
biết lo sợ cái gì. Hiển như  
một tai nạn gì sắp xảy ra...  
Bỗng mẹ Hiền cười rộn lên  
một tiếng. Chưa bao giờ nó  
nghe thấy mẹ cười như vậy.

Nó có cảm giác như tiếng cười  
kỳ đặc mạnh vào tim nó: tim  
nó nhảy vọt lên, rồi thụt  
xuống, rồi xôn xao. Nô ngọt  
nghe bác nói. Hiền tức iso  
canh cùa lâm. Hiền véc minh  
thật khỏe, đê hì ai bắt nạt mẹ  
Hiền thi Hiền chống cho một  
mẽ. Bởi thế Hiền chỉ biến di  
hoc vố. Hiền thấy Lộc bảo:  
nuêng ngưu cù vú, không ai  
đánh nồi; họ có xe xiên hàn  
tay qua cây gỗ, lèm cho cây  
gỗ chẽ ra làm hai mảnh; lực  
lưỡng như thằng cầm nhay  
giỏi». họ chỉ lòng cho một  
quả củng đê cho hốc mâu tro  
ra mả chét...

Một hôm khác, bác cai Minh  
đến rủ mẹ Hiền sang hòn sau  
đi xem hội đền Mộc-xé, nhưng  
mẹ Hiền nói: bác, không đi  
được. Lần ấy, bác cai Minh  
đang ăn kẹo; cõi một chiếc,  
bác đĩa ria Hiền. Bác hỏi  
Hiền có muốn di học, bác gửi  
một người anh em bạn mồ  
trưởng cho; bác nhận là  
chún thi người ta không lấy  
tiến...

Như thế, nghĩa là mẹ Hiền  
với bác, hai người quen nhau  
lắm. Bác vẫn đê chơi nhà  
nó. Vậy thì mẹ nó đến đê  
nhà bác cũng là thường,  
chứ sao? Hiền có nhà muôn  
như thế. Nhưng vẫn có một cái  
gi cái lại. Tiếng cười đã dập  
tìn mìn. Giọng lời iá chà  
bác cái. Và nô vút nghĩ đê  
cõi Viễn, một hòn xưa.. Cai  
cành nó đê nhín trèm thấy,  
qua cái lòi ông nhòm của  
Lộc ạ. Ôi chao! mặt Hiền rùa  
rụt nóng. Nô như người hện,

tay to như quả xoài, chạm  
đến người mìn hì nhục chết,  
hở da mày còn hor. Hóm  
ý, nghe bác nói. Hiền tức iso  
canh cùa lâm. Hiền véc minh  
thật khỏe, đê hì ai bắt nạt mẹ  
Hiền thi Hiền chống cho một  
mẽ. Bởi thế Hiền chỉ biến di  
hoc vố. Hiền thấy Lộc bảo:  
nuêng ngưu cù vú, không ai  
đánh nồi; họ có xe xiên hàn  
tay qua cây gỗ, lèm cho cây  
gỗ chẽ ra làm hai mảnh; lực  
lưỡng như thằng cầm nhay  
giỏi». họ chỉ lòng cho một  
quả củng đê cho hốc mâu tro  
ra mả chét...

Một hôm khác, bác cai Minh  
đến rủ mẹ Hiền sang hòn sau  
đi xem hội đền Mộc-xé, nhưng  
mẹ Hiền nói: bác, không đi  
được. Lần ấy, bác cai Minh  
đang ăn kẹo; cõi một chiếc,  
bác đĩa ria Hiền. Bác hỏi  
Hiền có muốn di học, bác gửi  
một người anh em bạn mồ  
trưởng cho; bác nhận là  
chún thi người ta không lấy  
tiến...

Như thế, nghĩa là mẹ Hiền  
với bác, hai người quen nhau  
lắm. Bác vẫn đê chơi nhà  
nó. Vậy thì mẹ nó đến đê  
nhà bác cũng là thường,  
chứ sao? Hiền có nhà muôn  
như thế. Nhưng vẫn có một cái  
gi cái lại. Tiếng cười đã dập  
tìn mìn. Giọng lời iá chà  
bác cái. Và nô vút nghĩ đê  
cõi Viễn, một hòn xưa.. Cai  
cành nó đê nhín trèm thấy,  
qua cái lòi ông nhòm của  
Lộc ạ. Ôi chao! mặt Hiền rùa  
rụt nóng. Nô như người hện,

Nó muốn đóng cửa, đê không  
ai nhìn thấy nó, đê nó không  
nhìn thấy mẹ nó ở nhà bác cai  
Minh yes...

Ôi sao lại thế? Hiền băn-  
khoăn như đã phạm một tội  
đối với mẹ Hiền sự trông thấy  
nó. Nô mẹ nó và bầy gò thi  
chắc nô không dám nhìn mẹ,  
nô phải tránh cái nhìn của mẹ  
và cả hai cùng ngượng nghịu..  
Nô nhìn về phía nhà bác cai  
Minh. Nô lẩn ngẩn. Rồi đêt  
nhien quâ quyết, nô nô rằng  
bước ra phia ngoài. Giờ đên  
nhà bác cai Minh, nô ngang  
lại, nhí ý từ khung cùi ai  
ngoài cửa. Nô cùi người thất  
thấp, chạy vút qua. Ra đên  
ngõ ngang, nô nhẹ hồn người,  
Nô di thẳng đến chỗ mợ, khí  
cầm hay ngồi..

(đòn nữa)

NAM CAO

## Sách mới

T.B.C.N. vừa nhận được:  
- TRAI NUỐC NAM LÀM GI?  
(tu lận thứ tư). ủa HOÀNG  
BAO THÚY do nhà THỜI ĐẠI  
xuất bản, dày 139 trang, giá  
2p 50.

- LỊCH SỬ BÁO CHÍ HOÀN  
CẦU của TẾ VĂN HOE do  
QUỐC HỌC THU XÃ xuất  
bản giá 2p.

Xin có lời cảm ơn nhà tặng  
sách và giới thiệu với bạn đọc.

Tập-chí Hạnh Phúc  
còn mới

Chúng tôi được tin tập-chí  
Hạnh Phúc, bắt đầu từ 1/er  
Jul'et, sẽ đổi mới ra mỗi  
tháng 2 số, chuyên khảo và  
văn-học, tu-tuồng và nghệ  
thuật.

T. B. C. N. xin kính chúc quý  
đồng-nghiệp được «mọi sự  
thu ý».

## HỘP THƯ

Ô. Toan-Anh - Xe gởi tiếp  
cho «Dầu cũ».

Ô. V. X. Tự - Sê dảng C. T.  
X. V. N.

## ĐÀ BẢN KHẤP BỘNG-DƯƠNG CUỐN SÁCH MỚI Dưới bóng cờ son

Là hòn tiền tuyet của HÀI ĐẰNG. Một số liệu giá của jai cùi tiền hòn đất nước mìn ôn lại một công nghiệp  
của hòn cầu nước nhà.

Một cuốn sách in rất công phu. Khổng cung từ Thu 1942 đến mìn ĐỒNG 1943. Trích bày và in là hòn tiền mìn thuỷ

đầu tiên mìn hòn thán. Số sách có hòn. Trên 200 trang.

Giai đặc biệt 3p50

BƯỚNG VỀ của Ngò Ngò: KIAA, bén thường 3p50, bén 15p 5p50.

DOA ĐẦY THÂN TRÊN của Vũ au LÂNG. Giá 4p50.

BÓNG A-DƯƠNG của LÊ MINH. Giá 2p50.. và 4 cuộn sách mới trong TỦ SÁCH NHI-BỘNG

NHÀ IN Á-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1260

## THOÁI-NHIỆT-TÁN Hong - Khê

Trị bệnh:

cảm, sốt, nhức đầu

Mỗi gói 6p50

78, HÀNG BỘ - HANOI

# Đá có hòn lục-quân nước ta gồm tới 4 triệu ng ười?

(tiếp theo trang 10)

Lại mấy chục năm về trước, dưới đời Trần-nhân-Mô, làhiết Nguyễn Trãi-nam-vương Thoát-hoan đốc xuất các tướng đem 500 000 quân bài lẩn sang xâm lấn nước ta đều bị quân nhà Trần dưới quyền chỉ huy của Hưng-dạo-Vương Quốc-Tuân đánh bại, phải thiệt hại lớn ráo quanh về Tàu. Quán ta hối dồn theo trong sủ chép, khi các vương đem quân các trấn yê hợp ở Vạn-Kiếp để nghe niệu-lệnh của Hưng-dạo-Vương lài cả chỉ có 20 vạn (200 000) nhưng vì vua tai đồng long, quân dân mệt da nán mài đại phả dươ. Nguyễn quâa một cách vê vang như thế.

Lại cách đây hơn 1.000 năm, năm 938, Ngô-vương-Quyền, vì vua độc lập nhất nước ta, người mà dường cho các triều đại sau này, đã phả-bảng vạn chiến thuyền của cha con Lưu hánh-Thác trên sông Bạch-Bằng, ghi vào sử sách võ công oanh liệt đầu tiên của nước Việt-Nam ta.

Về sau này, Lê-Lợi và Nguyễn-Hu; cũng theo gương người trước dem đội quân hùng dũng của nước ta mà chống với quân Tàu hai lần đại thắng làm vê vang cho nói giống Việt-Nam ở cõi Đông-Á rày.

## Các cơ quan phòng-thủ của người Nam hời xưa

Nói đến quân đội, ta không thể nào quên không nhắc đến các cơ-quan phòng thủ. Người Nam ta ngày từ hàng ngàn năm về trước, đời Ngô-tiêu-Chùn, đời Trần, đời Hồ, đã biết xây thành, đắp lũy để phòng ngừa quân địch. Ngô-vương Quyền, Trần-ung-Bảo đóng cọc gỗ ở sông Bạch-kết, Hồ-bán Thương đắp thành Đa-bang, đóng cọc gỗ ở sông Bạch-hạc để ngăn quân Minh, đó là những cơ-quan phòng thủ của ta xưa. Trong các cơ-quan phòng-thủ của người Nam minh, xây dựng lán và hồi thế-kỷ 17 có một vài cơ-quan đáng chú ý vì rất có giá trị về quân-sự. Các cơ-quan đâ là lũy Trường-dục và lũy Nhật-lộ, trường-lũy hay là lũy tháp ở Quảng-binh gần Đồng-hới ngày nay. Hai bức lũy này đều do vua Kiên-đo Bảo duy Tú làm quan Nguyn. Lá là triều chúa Nguyễn-ở-Nam-hà, lại chính họ Bảo đã đóng đúc công cao dâ-phus tay đắp hai cái

lũy đó để ngăn quân Bắc của chúa Trịnh. Theo ấp-ký-sự của cha A. de Rhodes thì ở ngay biên-giới hai xứ Bắc và Nam-hà có một cửa bắc gọi là cửa Sá, các tên-thuyền húa Trịnh muốn tiến vào đất chúa Nguyễn thi át phải vào cửa bắc đó. Cửa sông Đồng-nội (Nhật-lộ) và các miêu lân-tần đều là những hòn-tiềm về quân-sự mà quân Nguyễn phải phòng giữ và quân Trịnh muốn chiếm lấy. Chúa Nguyễn chỉ chủ ý đến các yếu-diểm để va không lòng mang quân địch eo-thêm đánh úp ở sáu, sông Quảng-trị hoặc sông Hoa; và các nơi do ô vào giữa xứ Nam-hà khô lồng mà chiếm được, lại ô, xa, xứ Bắc đều khô lồng mà chờ được nhiều quân lính đến đánh. Khi thấy bờ-nhà chúa Trịnh có chiếm được một địa-diểm nào thì bộ-binh bị nguy-lại ở biển-giới cũng khống ghen-thé hợp lực đưọc với thuy-nam. Cảnh vĩ các nguyên nhân trên này mà chúa Sái-vương đã cho xây hai bức lũy Trường-dục và Đồng-hời ở ngày xưa hàn-bia ở Cầu-dài (Đồng-hới) (Long-noi) mà cha Gadière đã trích dịch trong bài «Le mur de Đồng-hới» trong ấp-ký-văn của trường Viện-bắc-cô (1906) khi vào năm Canh- ngọ (1630) tức là năm thứ 17 đời chúa Sái, miêu hiến là H-tôn biến-vào hoang-sé vào mùa xuân, quan Nguyn là Đao-day Từ tên tên nhà vua nay sai dân-phu và quân lính trong hai tháng lấp lũy Trường-dục và ngọn núi Trường-dục; đến tên-cát ô trong Hắc-dài. Cần phải lời dụng tinh thỉ đắt-dai để xây một bức lũy kiên-cố. Nhà vua bèn chuẩn lán và cho kinh-cố ngay.

Lại sang năm Tân-Vi (1631) tức năm thứ 18 đời Sái-vương vào mùa thu, tháng 8. Đaoduy-Tú sau khi xem xét địa-thể tên-nơi, đã dâng bản tên xin đắp thêm lũy. Đaoduy-tú sông Nhật-lộ, tên-núi Đao-mau. Về phía Bắc sông Nhật-lộ chạy, đặc biệt đồng-kỳ-kháu sáu, cần phải lời dụng tinh thỉ để đào-hào đắp lũy và xay. Sau 10 năm nay mới có tay khác để ngăn-quản Trịnh. Lũy này còn vững vàng hàng-hundred năm.

trong lũy thi đắp đất thành 5 bậc để voi ngựa có thể đi lại được. Lũy dài 15 cù dò 3 000 trượng nghĩa là hơn 30 lý. Đó là nơi biên-trì nhất giữa hai xứ Bắc và Nam.

Bé dài lũy Nhật-lộ riêu-tinh theo 3.000 trượng thi, bì dò 12 cây số, nền-tinh theo 3 lý thi lát tối 27 cây số ngắn. Theo dia du chí fiori Mihot Mager thi lũy đâ dài 5.000 trượng tức 20 cây số nhưng nếu do kỹ thi chỉ đò 12 cây số. Lũy Nhật-lộ cách lũy Trường-dục độ 10 cây số về phía Bắc.

Hiện nay, di tích về lũy Trường-dục hây còn, lũy chạy từ rìa chúa Nos, dọc Rào dâ là một sòng-nanh của sông Nhật-lộ cho đến khi gặp giòng sông Nhật-lộ rồi le chay dọc giòng Nhật-lộ đến các làng Quảng-trị, Trường-dục, Cố-niên. Đến đây, lũy xay quay về phía đông đến tên Bình-thôn. Phía đông lũy là một đồng lầy rông và những đồi cát ở bãi bờ. Lũy dài độ 10 cây số, có chỗ cao 3 thước tay, rộng 6 thước tay Ở phía châu lũy. Trong lũy có dinh là chỗ các quan vú và quân lính giữ lũy đóng. Lũy này chỉ xay trong không đầy 2 tháng đã xong. Còn lũy Nhật-lộ còn có tên là Chính lũy hay Định bắc truong thành cũn xay có mấy tháng hoàn thành. Núi Đầu-máu là giây nút ngang phát-sinh từ Hoành-sơn, tiếp nút này lại có hai giây đồi nhau hai cang cua (áp lấp một vùng đồng bằng hìnhanh nguyê: cứ đến mõa đồng thì dày nước và khó lồng qua lại được phải lè cho mõ quan-cố). Hiện nay thành Đồng-hời xay vào giờ đường kính nõi bên 2 đầu lũy.

Đến năm 1662, sau một cuộc xung đột với quân Trịnh, hai ông Hữu-Dật và Hữu-Tiến lại lập lên Hèn-vuong xin đắp lũy Trần-ninh ở bờ ngạn sông Nhật-lộ để ngăn quân Trịnh do đường dọc bờ-lại và lũy Sa-phu ở hữu ngạn sông Nhật-lộ là chỗ gọi là Đồng-cát, Cả bốn bức lũy này lập thành một cơ-quan phòng-thủ kiên cố rất hợp với địa-thể miền Đồng-hới là miền tự-thể-kỷ 17 đến nay đã xảy ra biết bao cuộc chiến tranh giữa quân Trịnh, quân Nguyễn và quân Nguyễn-ở-Nam-hà và quân Tây-sơn.

Lũy Nhật-lộ có người Pháp đã so với Vạn-lý (vường thành ở Tàu) vì cách kiến trúc hơi giống nhau duy lũy Nhật-lộ ngắn và thấp hơn lùi không dẹp bằng nhưng kè về công-dụng thi lại có ích-hơn nhiều.

HỒNG-LAM

NHÀ XUẤT BẢN : BACH-VIỆT

In những sách già tu nang đều  
hiểu một nchê - luat - hien - bô

ĐÃ CÓ BẢN :

## XOM GIENG NGAY XUA

của TÔ HOÀI

Một mối tình eay dang của một thiếu vien ngo ngac.

Một câu truyền-tâm sự nao nang, dan thuong vo ngan cua moi thoi tieu tuoi ngo ngac.

Những hang chua tam huyet gur cho ban tre cua bon phuong dat nuoc.

Sach in circa den tren 11-12 giay 18x24 Ben thường 2p50.

Bản đặc biệt: giấy Bại-hi 10p. Giấy đê lụa 15p.

## Chuyện Hà - Nội

của VŨ NGỌC PHAN

Mnôn-bết kỵ cảng muôn-nát cùa chinh

Hanoi kinh kỵ huy duc chuyen Ha - Noi

Mỗi cuon gia 2\$20 ban quí 15\$

BUONG IN :

NHÀ QUÊ

Tieu-thuyet dai dia-tien cua Ngoc GIAO

NHUNG NGAY THO' AU

ký-uc cua Nguyen BONG

XOM AO SEN

tieu-thuyet cua TO BOAI

HƯƠNG KHỐI

tieu-thuyet cua Manh-phu TU

Thi và mandat xin de cho :

\* M PHUNG VÂN HỌP

40, Rue du Cuivre — Hanol

ĐÃ CÓ BẢN:

### NHÀ BÈN KIA

của BỘ BỘC (IRD - G 4 0. 85)

Thân thế và văn chương

### TÚ - MỐ

do LÊ THANH VIỆT - Giá 1.000

### EM LÀ CÁI TÈN SONG CỦA

của LÂU TRỌNG LƯU - Giá 1.000

### VIỆT - ĐỨC GIAI - THOẠI

của BÁO TRÍNH NHẤT - Giá 2.000

Khảo - cứu vớt

### TIẾNG VIỆT - NAM

của LÂM NGÂN - Giá 2.000

### BƯỚC ĐƯỜNG MỚI

của ĐƯỜNG NGÀ - Giá 3.000

### KIM - TỰ - THÁP

của PHAN QUANG BÌNH - Giá 2.000

### NỮA ĐÊM

của NAM CÀO - Giá 2.000

NHÀ XUẤT BẢN LỘ G - LỤC - N 9 TA OU HA 01



Tủ sách

### TÂN - VĂN - HÓA -

HÀN - THUYỀN

xuất bản

25-5-44 số có báu :

### XÃ - HỘI

Viet-Nam

LƯƠNG - ĐỨC - THIỆP biến kháo

Nguồn gốc xã-hội Việt-Nam lịch-sử tiến hóa của dân Việt-Nam. Giải-lịch các kiếp-trúc kinh-tế, chính-trị văn-hóa của xã-hội Việt-Nam. Con đường phát-triển hiện-thời của xã-hội Việt-Nam.

### XÃ - HỘI

### PHÉ BÌNH VĂN - HƯNG RUYỀN KIỀU

của NGUYỄN BÁCH KHOA

HÀN - THUYỀN, 71 Tiên Tsin Hanoi

## Nhìn qua văn-chương Tau

Thám, mỗi người đều lập thành văn-phái, chuyên tâm trên 20 năm nay —, và được hải-lòng có một người mòn-dé xuất sắc : Tào-Ngầu viết vỏ kiết-lá nhan-dè : *Lôi-nữ*, đã được dịch ra Anh-văn — Kịch nói về các ván-dè, các sự vui-lòn của kẻ nghèo, kết-cú và dân-cảnh rất khéo, dàn-lản nào cũng chát-ních người xem. Vở kịch *Thu hải-đường* (1) thịnh hành nhất ngày nay, nhưng về văn-phản thì kém cỏi, nó là mớ « sà-lách » vừa tuồng cõi vừa tân-kịch.

### Sách nhi-đồng

Trước kia, nhà văn Tau làm gì có nghĩ đến viết sách cho trẻ-em ! Từ ngày dân-quốc thành lập, thì sách-nhi-đồng thực là phồn-thịnh, mà những nhà-văn đe-nhất-lưu như Lô Tấn, Chu-tác Nhán cũng vui lòng viết thư-văn ấy. Cốt truyện phồn-nhiều viết có ý khen-yêu - thiện, nhưng chẳng có dâng-tông-tôn-giáo. Số ít có tính cách truyền-bá tri-ức, còn đa-số đều là những truyện bịa-dật, cù-vi « kẹo ngọt » cả, nào là hồn-tên, nào là ca hát, đoán-kịch, truyện-ích-sử... Trong khoảng 10 năm, sản-xuất tất-cả 821 cuốn — Cô Lãm Lan đã chiếm bắc-nhất về công-viết sách-nhi-đồng thuật nhũng truyện « Tấm Cám Tau » phô-thông trong dân-gian, ó miệng ông già bà cả kè-lại — Ông Lê Cầm Huy là tác-giả nhiều cuốn sách hát và kịch-bản cho trẻ em.

### Văn-bach-thoại đại-thắng

Cứ theo như bản-thống-kê của *Sinh hoạt thi điem* thì từ nhũng sách trẻ em ra, tất cả văn-phẩm viết bằng văn-bach-thoai tính đến năm 1945, là :

Thơ mới	1.3
Kịch bản	.54
Văn-luân-thuyết	289
Tiêu-thuyết	637
Công	1153

## ba - mươi năm gần đây

Tôi đã nói qua về văn-chương Tau kè từ hồi cách-mệnh văn-mới. Tôi ghi công những vị tiên-phong đã dày công phẩn-dấu, hi sinh-mời-dập dò nền-chuyen-chế của cõi-văn. Tôi đã ghi các thang-bậc mà văn-bach-thoại đã phải bước-lên, oè-cùng được ngang-hàng với văn-dân-thế-giới. Văn-bach-thoại lại còn có công-mỗi-mắt choTau biết về trào-luợt văn-chương ngoại-quốc, trước thi qua nhũng sách-dịch, sau mời đến sách-viết ra.

Cái hạng văn-nhàu cõi đã bị chôn-chặt dưới đất-vàng, giờ chỉ còn nhũng sách-viết-bằng-văn-mới —, vi tất-cả những nhà-văn hiện-dai đều là hàng thanh-niên đã hấp-thụ cái văn-hòa ngoại-quốc — Văn-chương Tau lại được tối-màu thêm-lên, không có một nhà-văn Trung-Quốc nào mà không biết một thứ-tiếng ngoại, như Pháp, Anh, Đức, Nga, Nhật v.v..

Văn-bach-thoại mà viết khéo thi đọc-thấy lý-thứ-nhiều. Chó như cái văn-Tau « âu-hoa » nó ngô- nghê, văn-vẹo, thường tì-ghĩa, vì nó bị dịch-thắng ở nguyên-tác ra — Đọc văn-dịch mà như vậy thì chẳng thà đọc nguyên-văn còn hơn — Mong dần-dần nhũng cái-tật đó sẽ chừa được.

Chiến-tranh dương-liên-miền, thế-giới đảo-lộ mà văn-chương đương-bị té-liệt. Nhưng ta nên nhớ rằng, sau mỗi kỳ chiến-tranh-lại sản-xuất-nhiều-tác-phẩm kinh-tác, thi-tai-lai mong-nhiều bi-vọng đổi-với-trong-lại. Nhà Đường-oanh-liệt về võ-nghiệp đã tạo-nên Đỗ Phủ và Bạch cư-Dị, thi giờ ta lại chờ-mong cái-thú được đọc-văn Đỗ, Bạch ngay-nay, một khi chiến-tranh-hạ-màn. Lô Tấn đã mất nhưng tinh-anh con-sóng trong thanh-niên hiện-dai, mà muốn cho văn-mới được sống, thì phải nuôi-nó cho đầy-dủ như phải-nuôi-lứa-bằng-cái-bảng-dàu, ngô-hầu-mới-tỏa-ra ánh-sáng-long-lây.

TRÚC-ĐỲNH thuật

### SÁCH GIÁ TRỊ:

NGUYỄN DŨNG CHÍNH

## THO'

### TRE THO'

TỰ CƯỜNG

### TARZAN, người khỉ

HAY PÔN :

TÙ CUỘC CHIẾN-TRẦNH 1914-1918

ĐẾN CUỘC CHIẾN-TRẦNH 1940-1945

của MINH-NGHĨA

THƯ CHO MỘT THANH NIÊN ĐỒNG THỜI

của Nguyễn Đức CÚINH

### BA Mươi TUỔI

của Nguyễn Xuân HUY

Nhà xuất bản NGƯỜI BỐN PHƯƠNG

Giám-đốc: Lô-xuân Giàng

6, PHỐ ĐƯỜNG HÀNH, HANOI. TEL. 212

THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES  
MỚI XUẤT BẢN:

## LỤC VĂN TIỀN

### QUYỀN NHẤT

bản dịch của Dương-quảng HÀM  
Pháp-văn và Việt-văn đối-chiếu,  
kèm tranh ảnh của MẠNH-QUỲNH

Sách dày 250 trang — kbđ 17x23	
bản thường . . . . .	4.509
cước . . . . .	0.60
hắn giấy lạng . . . . .	10.000
cước . . . . .	1.20

Tổng-phát-hành: MAI LINH  
21, RUE DES PIPES — HANOI

