

SỐ 206 — GIÁ 0350

11 JUIN 1944

TRUNG BAC

CHỦ NHẬT



Đo Võ Phi Hùng Cựu Hs Petrus Ký (67-74) tăng Huỳnh Chiêu Đăng chủ Kho Bách Xưa Quận Văn Đường

TRUNG BÁC

CHỦ-NHẬT



dâng, trong miền Togoluka, Joyce và Mikonjigrad quân Đức đã tăng thêm và có lẽ quân Đức định lây lại Kijne.

Ở Thái-binh-lương, tại quân đảo Nouvelle Guinée quân Đồng-minh đã bộ ở đảo Biak đã bị thiệt-hại lớn và theo tin Nhật thì có ý định rút lui sang đảo Owi.

Sự thiệt-hại của quân địch lớn nhất trong khi bộ bộ. Quân Đồng-minh lập trung ở Bosuék trong một vùng hẹp ở sau bờ bờ bị quân Nhật ở trên núi cao bắn xuống chết hại rất nhiều, trên trán dia có tới 585 người chết. Từ 27 Mai là hôm bắt đầu bộ đến nay, số thiệt-hại của quân Đồng-minh đã lên tới 1356 người. Nhưng theo lời tuyên bố của tướng Mac Arthur thì sự thiệt-hại của quân Mỹ không mấy.

Ở biên giới Diên-Án quân Nhật vẫn kiểm soát được con đường Kokima và đánh lui được các toán quân địch định lây-lai con đường đó. Ở phía Bắc Diên-diện, quân Trung-Mỹ định phản công lấy lại Myit kyéna nhưng quân Nhật đã trả được tối hơn nữa số quân-dịch trong miền đó. Đến ngày 29 Mai, số quân Đồng-minh bị hại đã có tới 1.450 người tử trận. Về lính lính chính-trị và ngoại-giao thì có tin đồn rằng nay mai. Tổng thống Roosevelt sẽ sang thăm nước Anh và sẽ ở lại trong một thời hạn khá lâu. Anh Mỹ vẫn uy hiếp Thổ để lôi cuốn nước Trung-lập đó vào chiến-tranh. Gần đây các báo Anh công-kích Thổ rất kịch-liệt.

Tin sau cùng nói Ý-hoàng Victor Emmanuel III đã thoái vị sau khi quân Anh Mỹ chiếm La-mã.

Tin sáng thứ tư đã cho ta biết rằng quân Anh, Mỹ đã bộ ở nhiều nơi trên bờ bờ Pháp từ Cherbourg đến hải-cảng le Havre. Quân đồng-minh đã bộ vua băng lầu thay cửa bài ghi-có eo-hai và phi-quân trụ-shiên. Hiện ở miền Caen, ở Tây Nam le Havre giữa hai con sông Orne và sông Vire đang có trận kịch chiến.

ĐÃ CÓ HỒI LỤC-QUÂN NƯỚC TA GỒM TỐI 1 TRIỆU NGƯỜI

Nước Việt-Nam ta, từ khi lập-quốc, đã trải qua nhiều thời kỳ độc lập và trong lịch-sử nước ta đã có những hồi rất vẻ vang.

Ngoài những thời - kỳ Bắc-thuộc, từ trước đến nay, nước ta bao giờ cũng là một quốc-gia có tổ chức cá về chính-trị, quân-sư và kinh-tế. Quân đội Việt-Nam cá về lực và thủy-quân dưới các triều Đinh, Lê, Ly, Trần và hàn-triều vẫn là một đội quân có tổ chức và có lực-lượng khá mạnh ở miền đông-nam châu Á. Quân đội do đã từng lập được nhiều chiến-công oanh-liệt hiện còn ghi vang chử vàng trong lịch-sử. Chính quân đội đó đã bao phen chiến đấu hăng hái để giữ gìn bờ cõi nước ta. Cũng chính quân đội đó dưới quyền chỉ huy của các danh-trướng ta như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã đại thắng quân Tàu và cả quân Mông-cổ là đội quân hung-dัง nhất thế-giới vào hồi thế-kỷ 13 và đã từng chinh phục nhiều nước từ bờ bờ Thái-binh-dương đến tận Trung-Âu. Ngày nay, tuy quân lính Việt-Nam dù vào quân đội Đồng-dương dưới quyền chỉ huy của người Pháp, nhưng thiết-tưởng chúng ta cũng nên biết qua về cách tổ chức và lực-lượng của đội quân đó qua các triều-đại trước ta thế nào.

Quân đội quốc-gia Việt-Nam trải từ Định cho đến Nguyễn-triều đều gồm có cả lực-quân và thủy-quân nhưng lực-quân bao giờ cũng được tổ chức hàn-hội và mạnh hơn. Điều đó rất dễ hiểu vì nước ta tuy là một bán-đảo nhưng chí có phương Đông giáp bờ-bờ với mặt cương-giới khác đều là đất liền. Muốn giữ bờ cõi rộng dài về phia Trung-quốc, phia Lào hoặc phia Chiêm

thành bay Chân-lạp các vua ta lúc nào cũng phải lo mò mang về bộ binh và kỵ-bin. Còn thủy-quân chí có trách-nhiệm tuân-tiễn ở bờ-bờ hoặc trong sông và giúp đỡ lực-quân khi có chiến-tranh.

Trong các sách-chính-sử, đã sưu-đo tài-sử thần-chép và những bản-ký-sự của các người Âu hoặc các giấu-số Âu-châu đã đến nước ta vào các thế-kỷ trước đây (17, 18, 19) nhiều enough nói về quân đội Việt-Nam rất kỹ. Về chính-sử thì chắc phần nhiều độc-giả đọc qua Việt-sử đã rõ, vì thế các tài liệu trong bài này phần nhiều chẳng tôi-lý ở các sách của người Pháp viết về nước ta.

Cách tuyển-lựa quân lính ta thuở xưa

Các vua ta ngày xưa rất chú ý và cẩn-thận trong việc lựa chọn quân lính sung vào hàng ngũ của quân đội quốc-gia. Theo luật các vua ta ngày xưa (Nguyễn-triều) thì mỗi làng phải có một số người sung vào quân đội nhà vua hoặc lính vệ hoặc lính cơ, chỉ từ những làng dã có lính-trạm hay lính-lệ tức là lính ở các phủ và huyện. Lính vệ (vệ binh) tức là lính của nhà vua tuyển ở các tỉnh thuộc xứ Trung-kỳ ngày nay từ Bình-dịnh đến Nghệ-an. Hạng lính này thường đóng ở kinh-dô và khi có giặc giã phải đi tiêu-trữ. Ta có thể nói lính vệ tức là bộ binh chính thức trong nước.

Linh cơ tức là lính đóng ở các tỉnh trong nước thuộc quyền các quan lính.

Các hạng lính đều tuyển trong tráng-hàng, tức là hạng người trai-tráng mạnh khỏe nhất trong những người ghi vào sổ-dinh. Về số lính tuyển thì mỗi triều mỗi khác. Dưới đời Gia-long thì cứ tam người bắt một tên lính. Dưới đời Minh-mạng thì

Do Võ Phi Hùng Cửu HS Petrus Ký (67-74) tặng Huỳnh Chi Phêng gởi linh huân tranh dâng
số linh nhiều hơn, cứ năm người tuyển 1 người. Nhưng sang đời Tự-Đức thi số linh lại giảm bớt, cứ 7 người thuộc tráng-hạng mới tuyển 1 người linh. Làng nào có 12 tráng-dinh thì chỉ tuyển một người linh, có 55 tráng-dinh tuyển 7 người, 58 tráng-dinh tuyển 8 người. Nhưng trong nhiều làng số linh quá số linh phải nộp nhà vua là vì trong làng có nhiều người tinh-nghenção ra linh. Trái lại có nhiều làng, số người ra linh iai kém hán số dâng định, như thế là vì dân số trong làng tăng lên nhanh chóng và giữa thời kỳ đó nhà nước chưa cẩn dùng tuyển linh thêm. Lúc có chiến-tranh thi tất cả số người ra linh đều phải gọi ra sung vào hàng ngũ, nhưng trong lúc hòa-bình thi số người phải ra linh chia làm hai, ba lớp. Cứ mỗi tháng mỗi lớp ra linh, tháng sau lại lớp khác, lần lượt kế tiếp nhau như thế. Các viên đội-trưởng và ngũ-trưởng (cai và bếp) cũng được hưởng sự dễ dàng như các binh lính. Từ các viên xuất đội chỉ huy một cơ binh giờ lên thi phải luôn luôn ở trong hàng-ngũ. Hạn đin linh là 10 năm. Hết hạn đó những binh lính được về lang-nghi và chỉ phải chịu nửa薪水 thuế. Nếu người lính nào tinh-nghenção ở thêm một hạn 10 năm nữa nghĩa là ở linh trong 20 năm thi lúc về được miễn trừ cả薪水 thuế. Người nào được băng-cấp đội-trưởng của nhà vua ban cho thi lính mẫn-dai, chỉ khi nào bị tang-tật hoặc có tuổi mới được về nghỉ. Không có luật-lệ nào định rõ thè-lệ về

việc ghi tên vào tráng-hạng trong số định và cũng không có luật lệ nào định rõ kẻ nào phải ra linh. Theo thói tục thi lính thường tuyển trong những gia-dinh có cửa cải khâ và đồng con. Các làng thường cho những người ra linh được hưởng một thứ quyền-loại riêng và thường cho gia-dinh các binh lính một số ruộng công-diền trong khi người nhà còn phải chịu binh-vụ.

Lính-le thi mỗi phủ có 40 người, mỗi huyện có 30 người. Số linh đó chia làm hai lớp, cứ hai tháng mới phát một tháng lương. Lương của lính-le chỉ bằng một nửa lương các hạng lính khác nghĩa là mỗi tháng có 5 tiền và một muong gạo. Lính-le đặt dưới quyền chỉ huy một viên đội-le hoặc le-mục. Hạng lính này lúc mẫn về cũng chỉ phải chịu một nửa tiền thuế-thân và được ghi vào hạng miễn dao.

Những lính giữ các lâu-dài của nhà-nước các làng-tầm của nhà vua và cửa các quan đại-thần, các dền-dài của nhà vua và các miếu-công-thần cũng đều được ghi vào hàng miễn dao. Ở Bắc-kỳ, có hai làng xưa kia dân giàn đều được miễn薪水 thuế, tấp-dịch vì có trách-nhiệm phải giữ các làng-tầm dền-dài của các tiền-triều hoặc các nơi cõi-tích. Đó là làng Đại-hữu ở An-trường (Ninh-binh) nơi có lăng của vua Đinh Tiên-Hoàng và lăng Cồ-loa (Phúc-enger ngày nay) là nơi có thành Cồ-loa tức Loa-thành của Thục-An-đường-vương. Tại các tỉnh-ly, lại có một hạng lính giữ việc

tù vi-phong gởi linh huân tranh dâng
viên thành thủ-ý chỉ huy. Các nho-sĩ, học-sinh-danh các kỳ sát-hạch hàng-tỉnh mỗi năm hai lần đều được miễn binh-vụ. Kẻ nào đậu binh-hạng thi được miễn một năm, kẻ nào đậu thử-hạng thi được miễn sáu tháng. Khi nào vi số họ-sinh được miễn mà thiêu-linh thi các quan-tỉnh mỗ những kỳ «khảo-khiêm-linh» để sát-hạch các học-sinh trong tỉnh một cách nghiêm-nhặt-hơn. Đó là hạng người được tạm miễn binh-vụ.

Lại có nhiều hạng khác được miễn binh-vụ. Đó là những người già cả ngoài 55 tuổi (lão-hạng), những thanh-nien từ 18 đến 20 tuổi chưa đủ tư-cách ra linh (dân-dinh-hạng), các quan-viên-tù và ấm-sinh-túc là con các quan-văn từ ngũ-phẩm giờ-lên và các quan-võ từ lục-phẩm giờ-lên. Các nking-ké can-án về trong tội mà bản-án triều-dinh chưa y-chuân, những kẻ tàn-tật (nhiên-tật-hạng), các dịch-tù hoặc dịch-tôn-túc là con, cháu các quan-dâng đã có công giúp-nước, hoặc bị tử-trận, những người về-hạng miễn-sá và khách Minh-huống cũng được miễn binh-dịch. Sau hết những thợ-thuyên có dù vào các ngõ-hẻm-dân-cảng không phải ra linh. Một dạo du-nam Minh-mang thứ 21 đã bääp các nghiệp-doàn. Ngoài các hạng lính kể trên lại có một hạng lính tuyển trong những làng đông-dân và trong dám/người nghèo đe khai-khau các đất-bô hoang. Hạng lính này gọi là «đồn-binh» và đất hoang khai-

khau dâng-làm-dòn-diễn. Chế độ này bắt-chước của người Tàu, các vua đầu-tiên bản-triều đã dùng để khai-khawn các ruộng đất ở miền Nam-kỳ.

Năm 1854, ông Nguyễn-trí-Phuong đã dê-lên nhà vua một bản phiến-thầu nói về việc tổ-chức các toán-quân di khẩn-hoang ở Nam-kỳ đó. Về-hang binh-linh này được nhà vua tro-cáp cứ mỗi-toàn 300 người thi được 300 quan tiền-kêm dê-mua các thứ nông-khi.

Về cách tuyển-linh của các vua nhà Lê và nhà Trần cũng trong tự-như-thể, duy các binh-linh có phần được biệt-dâng-hơn nên nhiều người tinh-nghenção ra đầu-quân-hơn.

Ở các miền-thượng-du, cách tuyển-linh Mường, Thủ và Mán, Meo mỗi-miền mỗi-khác.(1)

Quân đội Việt-Nam dưới triều Lê

Từ đời Gia-long giờ về trước, nhất là về đời Quang-Trung dê Nguyễn-Huệ, đời Lê Thái-Tô, đời Trần khi có giặc Nguyễn sang xâm-lấn-nước ta, quân đội Việt-Nam vẫn là mọi quan-tỷ hùng-tưởng của một nước hoàn-toàn độc-lập. Quân đội đó nếu được những bậc-tướng tài chỉ-huy thi làm gì không đánh tan được những đội-quân thù

(1) Những tài-liệu này út trong một bài của đại-ý Baulmont đăng trong tạp-chí Revue Indo-chinoise năm 1914.

ĐÃ CÓ BÁN :

VƯƠNG DƯƠNG MINH

của Phan văn HÙM

Một quyển sách quý trong «Tủ sách triết-học» — Tâ-Việt — Một tác phẩm vĩ đại trong văn-học-giới — Một thiên-khoa-cứu gồm *thần-thể* và *học-thuyết* *Vương-Dương-M ph* mà ta có thể tự phu rằng từ xưa đến nay khắp thế-giới chưa có quyển nào tinh-tường hơn. Sách dày trên 600 trang — khổ rộng — có 3 bức-dịa đồ và 10.000 chữ Hán. Bìa litho 5 màu. (Vì giấy khan nên chỉ in có 500 quyển)

Giá 13p80

Ở Hanoi sách chỉ dê-bán-tạ nhà-xuất-bản TÂN VIỆT — 29 LAMBLOT HANOI

Dai-Học-Thu-Kă

SII H. Orléans Hanoi — Giám-đốc Lê-mông-Cầu

BÃ CÓ BÁN:

Mẹ tôi

tiểu-thuyết của Nguyễn-khắc-MÂN
Gia... 3p80

SÃP CÓ BÁN:

VAI-TẠC - PHẨM	SẼ CÓ BÁN:
VIỆT-MAM DƯỚI	KHÔNG - HỌC
MẤT PHỤ - NỮ	và ông BÀO DUY ANH
cha bà MONG-SON	của Ng. uyễn DIỄN
VIỆT-VA SỐNG	VIỆT - SỰ ĐẠI - TOÀN
của Nguyễn-xuân HUY	của Mai-đặng ĐỀ
NHÂN - LOẠI SỬ	NHÂN - LOẠI SỬ
của AI-LANG	của AI-LANG

ĐAI - HỌC THU - XA RA TOÀN NHUNG SÁCH CÓ ÍCH CHO NHÂN - SINH

xâm lăng đất Việt. Một vài người Âu hoặc sang du-lịch, buôn bán hoặc đi giáng dao ở nước ta về hai thế kỷ 17 và 18 đã được trông thấy quân đội Việt-Nam trong bời đó và đã nói về đội quân đó một cách rất tinh tế. Ta cứ đọc lại những tập ký-sự của một vài người Âu để chán đến nước ta trong bời đó thì có một ý kiến về quân đội nước ta dưới triều Lê.

Samuel Baron, một người Anh làm với công-tý Án-dô Hà-lan đã đến nước ta (Bắc-hà) vào khoảng từ năm 1678 cho đến năm 1681, 1684, đã nói về lực-lượng của nước ta bời đó như sau này: « Quân đội Việt-nam gồm có tất cả độ 140.000 người đã luyện tập và biết dùng khi giới theo cách của họ. Nhà nước cung cống có thể tuyển một số quân gấp hai số đó. Nhưng nếu người ta đe y về giá-trị quân sự thì đạo quân khá đơn giản do kẽm can dầm lai có tính đe tiện và các tướng thi phẫn nhiều đều thiếu dũng cảm để không có gì đáng sợ cả. Trong quân đội Việt-nam có thể có từ 8.000 đến 10.000 ngựa và độ chừng 3, 4 ngàn thớt tượng đẽ dùng khi có trận đánh nhau. »

Về thủy-binh thi gồm có độ 220 chiến-thuyền cỡ lớn bé, thứ thuyền đẽ di trong sông chứ không phải đẽ di hì và đẽ dùng về thể thao hoặc đẽ tập hon là đẽ dùng về chiến-tranh.

Mỗi chiến-thuyền ở mũi đều có một khẩu thần-công bắn những viên đạn nặng bốn cân (livre), thuyền đó không có cột buồm và mỗi khi di lại phải dùng mài chèo, những người chèo thuyền đều là quân lính phải đứng trên thuyền và có thể bị quân địch bắn vào đẽ dàng từ từ phía sau. Ngoài số chiến-thuyền nay lại có độ 500 « twin-jaes » (cô lõi là thuyền giã) đẽ dùng về việc vận tải quân lính và lương thực.

Tình cảnh binh lính Việt-nam rất khó

nhọc, phải làm việc nhiều và không được lối mày tí. Mỗi khi đã ra lính phải ở trong hang ngũ luồn luồn, chỉ một trong số 1.000 người được thăng chức. Số lượng của quân lính rất ít ỏi chỉ độ 3 đồng (dollar) một năm, thêm vào đó được nhà nước cấp cho số gạo dù ăn. Các lính canh trong hoàng thành thi được hưởng lương bằng gấp đôi. Các binh-linh đều được miễn thuế và chia ra hầu các quan.

Trước S. Baron độ mươi năm, một giáo sư người Pháp là Bénigne Vachet năm 1671 đã đi theo đức giám-mục de Lamothe Lambert sang miền Nam-hà tức là miền thuộc quyền chúa Nguyễn. Giáo-sĩ đó lưu lại nước ta 14 năm nhiều khi giữ những trọng vị trọng yết trong triều các chúa Nguyễn như sung làm y-sĩ chúa thuộc cho chúa. Sau giáo-sĩ Vachet giờ lại Xiêm-la và dừng đầu một phái-bờ Xiêm phải sang Pháp. Cuối cùng giáo-sĩ sang Ba-lư và giàn vະ Paris từ trần vào năm 1690. Tập ký-sự của giáo-sĩ Vachet rất có giá trị vì giáo-sĩ khảo về phong-tục, tập quán ở miền Nam-hà rất kỹ. Dưới đây là đoạn giáo-sĩ nói về quân lực của chúa Nguyễn ở Nam-hà.

« Về các chiến-thuyền của chúa Nguyễn thi cũng khá to, khá cao và thê sánh với chiến-thuyền Âu-châu nhưng không rộng bằng và đóng một kiểu khác hẳn các chiến-thuyền đó trong sơn son ngoái sơn đèn hóng loáng. Mỗi chiến-thuyền có 30

4 mòn thuộc bờ của nam, phụ, lão, đu do nhà thuộc BỨC-PHONG, 48 phố Phúc-kien Hanoi, phát hành
THUỐC DẠI BỘ BỨC-PHONG..... 4p60
THUỐC DẠI THẦN BỨC-PHONG..... 4p60
THUỐC DỊU-MÌNG BỘ NGUYỄN..... 3p60
THUỐC BỘ TÝ TIỀU GAM..... 3p60
BÁN BUÔM, BÁN LẺ BỦ THUỐC SỐNG THUỐC BẢO-CHẾ VÀ CÁC THUỐC

Có một đồng bạc mà muốn làm giàu nhanh chóng và lương-thiện thi chỉ có cách là: MUA VÉ XỔ SỐ ĐÔNG-PHÁP

mái cheo một bên, mái cheo đều sơn son thiếp vàng và có vòng sắt buộc vào mạn thuyền nên người lính giữ mái cheo có thể thả tay trong chòi lái đẽ dùng các thứ khí-giới để gần minh như súng, giáo-máy, dao và cung, tên. Những người chèo thuyền phải đứng quay mặt về phía mũi thuyền đẽ mắt cõi thê nhieu hiện lệnh của viên tướng chỉ huy chiến-thuyền đứng ở mũi. Mỗi thuyền cõi đặt ba khẩu đại bác ở đầu mũi và 2 khẩu nữa ở hai bên. Ngoài các tay chèo mỗi thuyền lại cõi thêm các võ quan nhỏ và đõ mỗi cơ lính. Tại kinh đô có độ 133 chiến-thuyền còn ở các tỉnh thi có độ 35 đến 40 chiếc. Mỗi năm mỗi viên trấn thủ phải bỏ tiền ra đóng thêm hai chiến-thuyền. Mỗi năm hai lần chiến-thuyền phái ra thao luyện trước mặt nhà vua. Năm 1674, giáo-sĩ Vachet có được dự một cuộc thao luyện chiến-thuyền trên sông Hương, trước Hoàng-thành, ông có thuật lại cuộc thao diễn đó rất kỹ.

Về bộ binh thi có độ 40.000 người. Trong số đó thi 15.000 người lúc nào cũng đóng ở biên giới Bắc-hà, 9.000 người ở kinh đẽ sống vào đồi quân giã thành, 6.000 người cho các hoàng-thàn và các võ quan cao cấp và độ 10.000 ở các lính đặt dưới các vi trấn thủ.

Giáo-sĩ Vachet lại nói rõ về cách luyện tập và sự sinh-hoạt eo hẹp của quân lính Nam-hà. Sau cùng giáo-sĩ lại không quên tả nhung phục của quân lính và các võ quan. Theo lời giáo-sĩ thi binh lính ta bời đó ăn mặc rất lỏng lẻo, nhung phục đều bằng lụa, trong là một chiếc áo lót minh bằng sa-tanh trắng, quần cũng bằng thứ vải đó, ngoài lại có áo ngắn đèn dầu gối, hai vạt phía trước giao nhau và gài vào dưới cánh tay bằng những giải nhỏ. Mái quân lính đội cũng sơn vàng và làm bằng da cá sấu hoặc da hải cẩu giáo-máy đậm không thấu. Đội lính của nhà vua thi ruột toàn nhung phục trắng, quần áo của quân lính chỉ khác quần áo của các võ quan, là quần áo võ quan có thêu hoa

vàng và trên nón các võ quan có buộc thêm một cái ngùi bằng lông.

Có đội lính mặc áo xanh, đội mặc áo tim, đội mặc áo đê, đội mặc áo xanh là cây, đội mặc áo vàng hoặc áo màu xám. Trong những cuộc duyệt binh hoặc khi ra trận chỉ có nhà vua là mặc nhung phục đen và đầu đẽ tròn, không đội nón vì thường đẽ có linh mang long che cho nhú vuốt-khối nắng mưa.

Đến 59 tuổi thi binh lính mới được về nghỉ và được một ít ruộng đất của làng cấp cho đẽ dẽ công ra lính. Nhà vua cõi cả hai cơ kỵ binh mỗi cơ có độ 200 ky mã, nhung trong xú iết khai dùng đến kỵ binh.

Giáo-sĩ Jean Koffler đến truyền giáo ở xã Bằng-trong vào năm 1740 và lưu lại trong xú 14 năm, mãi đến 1755 mới về Âu-châu. Giáo-sĩ này ở Thuận-Đà vào đời chúa Võ-vuong và sung chúa nguyễn chúa chúa. Vì thế mà giáo-sĩ biết rõ về kinh-đền Hán-đế, Aa và vñ các đền quan của nhà vua. Theo lời giáo-sĩ này thi lính giữ thành nội toàn là lính chọn trong bọn thê dân miền thương du gọi là « Lai » (Lào). Linh này thường có 4 cơ cõi số người thi không nhất định. Linh giữ thành ngoại thi có 25 cơ. Ngoài ra lại thêm 50 cơ thủy binh và nhiều cơ lính khác. Tất cả số lính trong nước không dưới 20.000 người.

Giáo-sĩ Koffler lại nói rằng mỗi tháng nhà vua phái lính vào tỉnh Baria hời đó mới chinh-phục được của Thủy-chân-lập đẽ đánh đuổi người Chân-lạp. Ở đoc bờ bắc quân lính lại xây những pháo đài cách xa nhau độ 1.000 bước, khi thấy quân địch thi lập tức cho đốt lửa đẽ báo hiệu cho nhau và cho những đồn ở trong nội địa biết. Xem thế đẽ biết việc tuần phòng về mặt bờ ở nước ta thường xưa không phải không cần mệt.

(continued)
HỒNG-LAM

NHÀ NHIỀU CON

TRUYỆN NGẮN của Hồ-DZENH

Thím Cú của mươi năm cách đây bảy giờ đã chết. Chết, vì cái vẻ e lệ, mảnh mai đã biến đi, để nhường chỗ cho một thứ già dán khố, thô già « viễn xứ », ghê tởm dưới mắt những kẻ chỉ quen thấy cái tàn của những người cùng nước. Thím Cú thường nghe nhiều người bảo: đàn bà Tàu lúc già thì rồng lòi ra, mắt xù hoa môi vào, gò má nhè nhõn lèn, nước da se đét lại. Cách ăn mặc đi đứng của người đó làm xung quanh phát lوم lóm mặt cao gi nứa áo cũ, biền lận, độc ác, xấu xa.

Ý nghĩ trên không sai lầm, nên ai cũng qua Thím Cú ngày trước và thím Cú bảy giờ. Bảy giờ, áo thím Cú mặc đã từ màu chàm đổi sang màu bồ hóng, mà thím Cú thay mỗi tháng độ hai lần. Bồ hối thấm khấp áo, rồi bồ hối lại khò đi. Trên áo của thím, chạy một hàng cúc lớn, thô, bóng ghét vì kỹ đầu ngón tay luôn luôn cái, mồ. Chân thím Cú to ra, đôi chân trước kia bị bó nhỏ biến lại. Da thím săn sù. Chân thím di năng và chắc, như cách muôn trát ở mỗi bước cái khó nhọn của những ngày lâm than. Mắt thím Cú đã kém, vì cái khăn tay đặc nhất của thím chỉ là cái ống tay áo đã dày đến không thể thím được nước mắt.

Thím chan nước lỗ vào

cơm nguội, húp lúa đi như là húp cháo. Sau mồi miếng cơm, thím bẻ ngoặt một miếng cá khô cho vào miếng, để làm đượm cái thức ăn hằng ngày kia. Thím vừa ăn vừa ngồi bệt xuống đất nén dit quán trắng bệch. Nhìn thím, Cú ẩn, có người đã phải kêu :

— Khiếu! Thím ăn uống là quá!

Thím Cú nhẹ bộ ràng vàng vì nhắc chải, cười hênh hênh:

— Cả ông trời mà! Nhà « lui » con đồng, không ăn thế này thi chúng nó chết đói!

Thím Cú là mẹ của chín đứa con, bảy trai, hai gái. Con của thím như bầy lợn chúng chưởng, khú nhau, cắn nhau, tranh nhau ăn, rồi thi nhau ngủ. Nhiều lúc, có lẽ, thím Cú quên mất một vài đứa chạy đi chơi bỏ bữa ăn. Tôi đến, chúng nầm nǎn la liệt trên hai chiếc giường kê lầm mét, chân đứa này gánchez lên mặt đứa kia, cõi thẳng này ngọt dưới cánh tay của thẳng khác. Chúng đánh nhau dưới lầu chân bóng nặng gàng, lù lù, cựa quậy trong cái vùng nán thường thường mép khéng liếm đến bốn góc giường. Vì thế đứa thẳng Mèng lột ra khỏi màn, phơi cho những son muỗi den vẩn, to và cao tha hồ đốt. Trong con mè, nó vẫn thấy ngứa, nên thỉnh thoảng cái đập

của tay cũng làm vỡ được xác vài con muỗi mòng mán ở mặt. Nhưng muỗi không những ở ngoài màn, muỗi chui lọt vào tận trong, do những cái lỗ hổng mà rãng chuột khoét thành. Một lần, thẳng Khuyn thấy một con chuột nhô rón réa bò vào màn gần tóe em nó. Nó nín hơi xem cái trò chơi vai mắt đó. Nó đương thời xem thi tài thẳng Mèng đưa tay lên bóc vây mũi, che vào miệng nhấp nháy, tự nhiên như túc tính, làm con chuột út chạy mất.

Giác ngủ của trẻ, người ta gọi là giác ngủ thần tiên, trại lại, với mấy đứa con thím Cú, chỉ là một cơn mê sảng, một cuộc hành động trong mơ. Được nuôi nấng theo một cách thức phi thường của người Trung-Hoa nghèo khổ, chúng ăn nằm không cần theo một trật tự nào hết. Bảy đứa là bảy cái tâm trạng kỳ cục, bảy sự xuất hiện quái lạ của tinh thần, về đêm.

Tháng Cát lớn, nên đường bộ chiếm một góc rộng nhất của ghề ngựa. Tháng hai, tháng Đồng, hẽ đặt mình xuống là ngày. Tháng ba là hòn hai anh. Nhiều lần đường ăn cơm, bốn mì mắt nó bồng gà vào nhau. Nó đặt bát cơm xuồng, quay ra làm một giấc ngủ đến sáng. Thím Cú, biết tình con, nên đồ cơm ở bát nó sang bát thẳng Mèng, rồi ẩn nấp, đặt

máu gáu như vật xương giường bến. Tháng Tư hay buôn và có vả thi sĩ. Nó là một con chiên già bầy chó sói, nhỏ nhẹ ăn nói, khiêm tốn nắm chịu những cái đẹp, cái gác của mấy thằng anh. Chính nó một lần đã bị sặc nước tiểu của đứa em nhỏ nhất xối vào hai lỗ mũi, trong khi nó qua quay thất vọng dưới lầu chầu mà hai đầu đã bị hai thẳng lén chặn mạnh. Tháng năm là tháng Mèng, một hiện tượng lạ của khoa ngứa: nó ngủ xấp, hai mông hướng lên trời, nước dãi chảy thành từng dòng bạt xám lớn xuồng chiếu. Sáng dậy, nó lấy tay quét dòng nước quý hóa kí di, rồi mím cười bới vào má thẳng nhè nhất. Ở kia nó rửa mặt, mang nguyên cả giác ngứa trên mặt, trong miệng ra trình diện với hai hàng phố. Tháng Sáu mới biết nói, thẳng Bảy biết đi. Chúng nó không cần ai săn sóc, đối chúng dõi ẩn, khát chúng đòi uống.

Thím Cú nhớ thê cẳng nhẹ được chút ít nợ. Ngày thím di bán bánh, chiều vè, tại qua chợ, mua gạo, cá

khé, rau, giòe cho hai đứa con gái nấu nướng. Bữa con gái lớn, Chéong Lân, năm nay đã mười ba tuổi. Nó giúp già - dinh bằng tiền công và áo thuê mỗi ngày ba hào. Mỗi ngày, nó mèo cho mẹ và các em máy xu nước mắm, còn bao nhiêu bò tái dành dụm may áo quần, thỉnh thoảng mua lợp ngúng sấp hàng bến những bộ quần áo thật rách ráo. Con thím Cú vẫn phải đi quét hè, lén cưa, như con ông Bang Lân. Không có cái voi nào hơm hĩnh, không có cái mặt nào vênh vang sau núi của, cũng như không có tiếng thở giải oán trách nào trong những căn nhà lầu thấp. Phòng khách sang trọng của ông chủ hiệu tạp hóa có biến ra làm nơi thờ thần một đôi lúc cũng chẳng sao. Cũng chẳng sao, những bối dởm dảng lè không được trè hoa lèn lèn gạch bóng nhoáng ó giữa hiệu. Trong cảnh bừa bãi ấy, một trật tự vẫn tiềm tàng xây dựng, một khuôn phép bền vững vẫn di truyền. Tường, gạch, đồ vật, bóng tối đều ôm giữ một cái gì thuộc về Trung Quốc, cái linh hồn ngang-ガラム, gan lỳ, bồng-minh và chém-chẹp. Trong những cuộc hội-hợp để bàn cái về việc hàng Bang, già cũng như trẻ, giàu như nghèo, đều có vẻ tháo móm, tháo mép. Rất có nhiều người tháo phăng ngay cái « cà-vạt » giữa hội-nghi vi-



không chịu được nặng. Và nhiều cái tay giò lèn đè hoan nghénh, và phản đối. Hội nghị, tưởng như một trò đùa, một cuộc cải lèn, trái lại, thi hành được nhiều công việc rất tốt.

Chồng thím Cú cũng đi họp hội - đồng như nhiều người khác. Thú cưng bà, cũng tố về hồn bia, và cũng dự tiệc như các ban.

Chú Cú hàng ngày ngâm các câu hiệu lòn, noi chủ định cho mấy con vào học việc. Chú nghèo, nhưng con chú sẽ giàu. Con chú sẽ cung cấp cho cháu các thức cần dùng, và nếu chẳng may ra, cả thuốc phiện nữa. Vì thế con chú giàu, chắc chắn sẽ nghiên, để giữ của cho con và để giuong già nhân thế.

Rồi tháng Đồng bắt đầu đi làm. Cả chi trước nhất của nó là tần hai ống tay áo lèn gân nách, làm lộ cánh tay vạm vỡ. Không được dùng vào chân bòi bàn, vì nơi nó tập việc là một cái khách sạn. Bản ghes được nó lau chùi rết bong. Chẳng mấy chốc, nó đã biết xuống rất dài và rất ngắn nga những món ăn xuống dưới bếp. Không bao giờ tháng Lồng muôn cho khách gọi mình là « *hầu sảng* » (chân bòi) mà phải là « *phè ky* » (người làm). Là vì nó tin rằng làm việc để lấy tiền, để sau này lên làm địa vị chủ, không phải là một cách hàn hè. Trong óc nó, đầu đường non nói và khô hé, một cửa hàng guy nga, dù sao đã được dự định kiến trúc, chỉ còn đợi ngày là hiện hình. Tiễn công mỗi tháng năm đồng, nó nhất định vất vào một số. Tiền

cắt tóc mỗi tháng hai lần, tiền giặt quần áo đều do chủ chịu. Nó chẳng phải lo gì hết. Cuối năm nó sẽ có sáu mươi đồng bạc, cộng với tiền hỏa hồng có thể đến một trăm ruồi. Nó định làm trong thời hạn mười năm; vậy, lúc ra, nó đã có cái sổ von nghìn ruồi. Với một nghìn ruồi, nó quyết rắp lại cái mảnh mực baon của chú, và soay tình trạng đời mình lại. Nó vừa bring bat mǎn thân từ dưới bếp lên, đặt trước mặt khách, và suy nghĩ như thế.

Tháng Khuyn, em nó, cũng đã vào làm ở một cửa hiệu tạp hóa. Nó gói tam bánh « xá-phòng » vào một mành giấy rất kẽp. Ta mà vừa nhìn kin đáo, vuông vắn mỹ thuật. Khuyn làm việc nhỏ, nên lương cũng nhỏ: bai đồng một bảng. Nhưng nó được ăn ngon. Nó định sẽ iỏi tháng Đồng vào tháng Chán nó, khi nào chủ no cát lên trước trên.

Tháng Lồng hàng ngày mang về cho thím Cú và mấy em những chiếc bánh thừa tháng Khuyn đưa cho mẹ những cái kim giàn, những bộ giày nhô.

Tháng Lồng và tháng Khuyn đã làm được một năm thì thím Cú đã thêm đứa con thứ muội. Tháng bé này ra đời muộn màng nên yêu nhô. Nó « nhô như con

chuột », 40 là lời thằng Mông vào buồng rồi chạy tới ráo hào với anh. Né hào thấy nó nó cầm trong tay một vật gì đó, dài và nhô nhô, sau khi đã lấy thành nửa cắt đứt cái « giấy » ấy lia khói ông mà nó. Nó thấy má nó đẻ con chẳng phải khé nhọc gì cả. Y như gà nhảy chuồng. Bà nó là cô đỡ và cái buồng hợp tội của hai người là nhà nó-sinh.

Dăm ngày sau, thím Cú đã bụng mùng di bán bánh. Lần này thím mang guốc, nước da hơi xanh, tiếng rao quâ yếu dì nhiều lầm. Thím hay thè khò-kè, đói khi đưa tay lên xoa bụng. Thím ăn thím dùng vẫn thèe ăn cũ, có hơi khác vì thím ăn cháo với một miếng « phà nháp », cái miếng đậu mận, để nhu tiết. Một dân đình này ra thêm ở cái gia-dinh rất đông con và nghèo khó của thím Cú khung. Ông xem bằng con mắt châm chú. Nếu không có tiếng trẻ khóc trong buồng thì con Chồng Lòn, Fadong Lòn chắc cũng quên rằng mà nó mới đẻ con.

Chú Cú đặt cho đứa con nhỏ cái tên rải dẩn dí và dễ nhớ: Sập - Sập là muội, nghĩa thứ con thứ muội, bắt cym thứ muội, gánh nặng thứ muội. Một ban hàng xóm hỏi chú sao đã nghèo lại cứ đẻ mãi, thì chú đứng dung dấp:

— Nào phải tại « *tui* » ? Tại má chúng nó ! Tại cái ô... ông » trời !

Chú lại bảo:

— Lớn lên, chúng « *tui* » làm càng có nhiều « *tèn* ». Không ti làm thi... « cái lì » cho « *tui* » linh lò !

Tháng Đồng thấy bà nó nói đến chuyện di linh, liền rút ngăn bàn, lấy ra một cái tàu bay giấy, ném vút lên trần nhà cho tàu bay liêng xà qua mặt chú Cú, rồi reo:

— A ! Chóng cooc phay cây ! Chóng coc mán mán au ! (Phi - cơ Trung - hos, Trung-hoa vận vạn tuế !)

Nhung chú Cú cau tiết vo lấy tàu bay, ném xuống đất gác :

— Tiu a má !

Tháng Đồng cầm đầu chạy mât.

Một hôm, di bán hàng về, thím Cú thất sats thấy đứa con nhỏ nằm sot li bi từ bao giờ trên lầu tâi tót. Chú Cú đương le lảng xoa dầu vào bụng con. Thím vội bế xốc thằng nhô lên, dứt vú vào móm nó, rồi thè :

— Chàng nó chạy di chơi đâu cả rồi ? Em sẽ thè này mà vẫn không ai biết.

Tháng nhô đã chối bú. Hơi nó thở nghe phè phò. Mắt nó lờ đờ, cách nhau bắt đầu lảng dảng. Ông lang thử nhái cho mồi về đê iò ý che bênh. Chú Cú diễn tên, chạy mèo ông khác, nhưng vẫn vô hiệu.

— Bay giờ chú thím chí còn cách này may ra cứu được tháng nhô, là đem nó cho bà sò.

Bà sò, thím Cú vẫn thấy bà đó là một nhau vật kỳ lạ, ngồi thi thoả cuối cùng mà nhiều người nghĩ dusk trong những lúc thất vọng.

Thím Cú toàn nghe lời ông lang thi bỗng thím ngẩn ngơ:

— Thế may nó khỏi bệnh, minh đòi lại có được không ?

— Quỷ hồ nó khỏi, đòi lại làm gì ?

Thím Cú nhìn chồng rồi hỏi Ông lang :

— Người ta nuôi tháng này làm gì ông ?

Ông lang đáp :

— Người ta cho nó di dạo.

Thím Cú vút kêu lên :

— Ấy đà ! Đì dào ào ? Nhè tôi không có ai di - so hắt !

Nhưng trong trại thím, qita bé vẫn cưa quay, da mặt nó nóng hừng. Chú Cú nhìn con rồi giục vợ :

— Nị cứ đem nó cho « *pà* » sờ rồi đòi lại thi ai nói ?

Thím Cú gật đầu, im lặng thu véo thêm mấy cái tă, chùm lên người đứa nhô, đoạn ra đường thu xe, giục chạy miết. Đến nhà thương ông, thím không cần gõ cửa, chạy xộc vào, làm mây bà phuoc kinh ngạc.

— « *pà* » làm ơn cứu con tôi với, « *pà* ». Né nóng cảm gân chết.

Bà phuoc lớn nhất đưa tay đỡ đứa bé, ngắm nghĩa nó cẩn thận, rồi khép một lời, chỉ với một cái đứa mít khé, ra hiệu cho người nữ khán hộ ấm thùng nhô di. Đoạn bà ta bão thím Cú:

PRINCESSE
MAY ÁO CƯỚI
24A - LÊ QUÝ ĐÔN - HANOI

— Thôi được, cứ vđ. Né sống là con của Chủ, chết, sđ vđ Thiên-duong.

Thím Cú trố mắt không hiểu bà phuoc định nói gì. Vânh đó đến lời Ông lang, thím căn dặn bà :

— Núi nó khỏi, bà trả lại cho vợ chàng chúng tui nhé ?

Bà phuoc mím cười, rồi muốn yên lòng người mẹ quí dan khé, gật đầu. Thím Cú vừa toan bước ra, thì bỗng nghe tiếng người nữ khán hộ nói khé từ gian buồng bên sang :

— Thắng nhè mắt rồi !

Thím Cú lặng người đi, suýt ngã. Nhưng bỗng nhé đến câu của bà phuoc: « ... chết sđ vđ Thiên-duong », thím chạy lại dâng đứa nhỏ mít mây dâng ngắt khỏi tay người tu nữ hiền hậu, ôm ghì lấy xác chết, chạy một thời vđ nhâ... Q

Chèn tháng nhè xong, một buổi sáng, thím Cú bắt tháng Lồng ngồi ngồi chép cùn thận những giòng chữ den lây trên tờ giấy bẩn gip thành tàng giòng dài mệt :

Ông Bang cho năm đồng,
Ông Coóng sênh Thoòng cho
một hộp hương.

Bà Foun cho một đinh vàng,
ba thước vải trắng.

Vân... vân... Vân... Vân...
Chép xong, thím sai tháng Lồng đem tờ giấy bẩn gip thành tráp đen, khóa chặt lại.

HỒ DUY NHẬN

Dấu tri bá chứng Đồng-á tot

đã bắn khắp chư cung quâ, từ Nam tới Bắc. Ông-le đại quyan : Éta. Berc - Thang 80 Médicaments, Hanoi

KÈ HẠNH

Mồng ba tết. Thoa súra seon áo quần dề di chùa với bà. Theo lời bà, từ sáng nàng đã phải tắm rửa sạch sẽ và nàng phải thay quần áo tinh turom, vì đến đây phát người ta phải cần thanh khiết.

Nàng năm nay mươi tuổi. Sự nở nang về sinh lý, khiến nàng đẹp hàn lâm giữa cái tuồi giày thi. Đôi má nang trắng hồng rất tươi, đôi môi nang rất thắm và lúe nào cũng như mầm mím nụ cười. Mỗi khi nàng cười thì ai cũng phải khen dời hàm răng nang đều như hạt lựu và đèn lánchez như hạt nai già. Đôi mắt nang óng ánh và đèn nhúc. Trong những lúe nang châm chú nhìn thi bao nhiêu sự yêu đời ham sống của một cô gái ngày thơ đều hiện trong đón mắt ấy.

Vừa trang điểm nang vừa thỉnh thoảng lấy chiếc gương bỏ túi ra soi để tự ngắm cái dung nhan của mình. Có lẽ nang bằng lòng lâm nén chí thủy nang mím cười.

Nàng còn đang tuồng tự không biết có nên đi dời giáp nang sám ngay trong năm không vì đường đi vào chùa bị mưa phun mây hòn hơi lầm bầm, thì bà bà, mẹ màng, đã đứng ở sân giục: « Thoa có sám sứa mau lên không, bà chờ. May di chùa ki hạnh chứ có phải di chui đầu mà trang điểm kỹ lưỡng thế. Đến trước cửa Phật người ta không được lèo loẹt, phải tội con ạ! »

Nàng vội vội vàng vang lấy đôi guốc cũ di. Lúc di từ nhà ngang lên nhà trên, nàng chạy qua sân, mẹ màng cũng phải ngày ngambi nhìn, và tự nghĩ: « Sao con bé nó chóng khôn thi. Lậy trời phật, xin trời phật phù hộ cho nó được bằng chí bằng em. »

Ý của bà bà cũng là ý của Thoa. Nàng thấy nang chóng nhón, nàng cũng thấy nàng nhún sắc hơn chung ban và nàng cũng muốn bằng chí bằng em, nghĩa là mong sao lấy được tấm chồng sừng đáng. Cũng vì vậy nên nàng hay di chùa và nang thấy bà nói truyện rằng con gái con đón mướn được trời phật ban lộc cho thi phải biết đến sự tích của các ngài. Muốn như thế cần phải nghe các vãi kè hạnh, nghĩa là đọc những bản kinh nói về sự tích chư phật, và lòng quảng đại từ bi của các người cùng những công đức, những đức tính, những lòng nhân, những sự hi sinh nó đã đưa các ngài tới nơi bão tặc tòa sen.

Kè hạnh là công việc của các vãi, nghĩa là các bà già đã di quy. Di quy tức là nhận xin theo về cửa phật nhưng vẫn xin tu tại gia, ăn chay những ngày râm mồng một. Trong những hôm đó và trong những ngày hội chùa, các vãi rủ nhau đến trước bờ thờ phật đọc kinh kè hạnh. Trong lúc ấy các vãi thường có các con cháu di theo để nghe kè hạnh mà học lấy những sự

lành lanh của chư vị bồ tát.

Lúc Thoa lên đến nhà trên thì bà Thoa đã sưa soạn xong cả rồi. Bà mặc một bộ quần áo nâu sòng, đeo tràng hạt đèn và chông chiếc gậy. Bà đưa cho Thoa cầm hộp giàu cúng bưng đồ lễ rồi hai bà cháu giắt nhau di. Vừa di bà vừa kể truyện về sự tích các đức phật cho Thoa nghe. Nào là đức Phật Thích Ca là một vị hoàng-lử bỏ ngôi vua để độ chúng sinh, nào sura ẩn ẩn của bà Thị-Kính. Bà biết nhiều lắm. Bao nhiêu các vị bồ-tát, là hán bà đều thông cả. Bà vừa kể truyện bà vừa ăn Thoa về những điều thiện điều ác.

Tuy Thoa ngạc bà kè truyện, nhưng nang có hiểu hết được 'đi nhiệm màu của đạo lý đâu. Nàng chỉ đại khái biết rằng chư phật bao giờ cũng sẵn lòng cứu nhân độ thế, và ai có điều gì muốn cầu xin thi thường vẫn được các người cứu giúp. Tuổi của nàng còn non nớt thi nang hiểu lầm sao được những điều hiểu biết của một bà cụ già bầy mươi tuồi.

Nàng ua di bên bà, vừa nghe truyện vừa nghĩ đến Thạch, con ông tông Cựu ở sôa Định. Cái ảnh chàng gioi trai ấy đã tròng ghê nàng khi nàng rửa lá giồng để gói bánh trung thu trong năm ở giồng làng. Tuy nàng không trả lời anh chàng, nhưng nàng cũng thầm kinh phục anh chàng và nàng mong rằng ông lồng bà tòng sẽ có giàu cao đến với bà mệ nàng để nói về truyện ấy. Từ ngày biết nang ở giồng, chàng mày hóm nang không thấy Thạch don nang di chơ, hoặc di

gánh nước để nhu nang một ngày mấy bận. Xem chừng anh chàng cũng rất gài nên thay lần đầu tiên néi trêu nàng chẳng trả lời, thi những bà sau chỉ giám đúng nhẹ nang mà ngâm thôi. Hôm nay nàng di chùa thi này mà anh chàng biết thi sống chết thế nào anh chàng cũng theo ra.

Hai bà cháu nang đã đi đến con đường vào chùa, và Thoa vì mải nghĩ đến truyện riêng của mình nên chẳng kịp đề ý đổi các vãi cùng các thiều nữ khác cũng di chùa rất đông. Ai mày cũng quần áo rất tươm tất và các vãi thật khéo bão nhau mà ăn mặc rất đều. Mỗi bà một sáu trang hạt, mỗi bà một chiếc gậy tre. Các bà bước di chậm chạp.

Lung các bà cũng xuống Một hàng chó đá thông đồng. Người di lễ không đóng lầm, nhưng đã kè ra người vào lắp nập.

Hai bà cháu Thoa bước vào

diện phật. Thoa đưa đồ lễ cho bà thủ chùa đặt lên ban thờ. Hai bà cháu lễ xong rồi

sang gian bên cạnh là nơ kè hạnh. Theo thấy cụ bà Kim đang kè hạnh. Cụ chăm chú ngồi nghiêm chỉnh. Tay phải cụ cầm cái rìu mõ. Cụ rít một câu cụ lại hạ rìu gõ mõ. Tiếng gõ mõ đều đều, giọng kè hạnh giải êm êm. Trước mặt có cả Kim là một chiếc mái thau đựng tiền của chủ khách.

Ai nghe kè hạnh muốn thành tâm cũng hao nhiêu thi cứ quăng tiền vào đấy. Tiền ấy dùng để mua vàng hương, đèn nến của nhà chùa.

Thoa thấy Thành là cháu cụ cả Kim đang ngồi cạnh bà chăm chỉ nghe lầm. Nàng bèn ngồi bên cạnh Thành, trong khi bà nàng cũng miếng lầm đâm niêm phật và tay mở hòm bao lấy tiền đặt vào chiếc mâm đồng.

« Nam vô đại thi đại bi. »
« Nam vô cầu khô cầu nạn. »
« Nam vô Quan thế ấm bồ tát. »

Giọng đều đều như vậy, cụ

cả Kim tưng vang gian chùa.

Trong giọng cụ như quyến cả

mùi hương thơm nghi ngút,

khiến cái cảnh nơi tòn giáo

DẤU CỘ BẢN KHẮP NƠI
**VUA CỐT - MÌN
VÀ CHIỀU - CỤ**

Alfred Nobel
2:20 1CUỐN

**CUỘC DƯƠNG V-MÃN
C.I.P.I.C**
72 Wièle HANOI

này như cách biệt hẳn với
cái vẻ lù ào ào ở sảnh chùa.

Thoa báu Thành khê hôi :
« Mày rứa đây từ giờ giờ ?
Chúc mày năm nay phát tài
và đất thênh nhé ! »

Thanh phát vào lung hụt
đáp nhỏ : « Con này chỉ nói
nhảm. Đến đây là trước cửa
Phật mày không sợ phải tội à ? Tao ra với bà đã từ
lâu rồi ».

« Nhớ người thương mẹ
sợ cha,

« Người ta dù cứu toàn già
nhà người. »

Giọng cũ cả Kim làm ngùng
câu truyện của hai cô Thoa
lâm râm trong chư phật phủ
hộ độ trì cho nàng được như
ý muốn. Nàng lắng tai nghe
những bài kệ hạnh một lúc
lâu.

Rồi chợt nàng quay đầu
nhìn lên sang bên cạnh. Nàng
thấy Thạch đang nhìn nàng
không ngớt mắt. Bốn tia mắt
gặp nhau. Thạch quay mặt đi
và Thoa bừng nồng đồng bén
tại cui xuống.

« Thà người chịu mặc tiếng
oan,

« Người ta người cứu muôn
nân sinh lì nh. »

Cụ cả Kim vẫn dồn tay gõ
mõ và dồn dều kẽ kinh.

TOAN-ÁNH

SƯU THU IN BẢN-SÁCH QUỐC-GIA

XÃ-DÂN PHÁP-CHÍNH YẾU-LỰC

Một câu-chung giúp các hương-thức
quốc-tếng quyền hạn của mình, một
điều cần quay các chính phủ khác,
và phái trưởng ai cũng phải có.
Mỗi tập giá 50đ/cô, mỗi vỉ 10-khung
thêm 1-phím-1-seum, mỗi quan
trưởng, huân-phu sám-nhận.

BẢN-NHƯNG VĂN-DOAN
N° 67 Negret Hanoi - Tel. 786
phát hành

Các sách dạy :

HỌC VÔ TÀU, VÔ NHẬT, VÔ TÂY, VÔ TA

Vô Tàu cuộn I giá 1050, II 1150,
III 2p50, IV 1p50, V 1p80, VI 2p50,
VII 2p50; VII, X, XII 0p80. Giáo
dạy dài : Quyền, Giải, Côn, Kiếm,
Bao, Thương, và Trung-Binh-Tiến
Lai có thêm La-Hán, Quyền, Học Đấu
Vô Tàu 1p60, Môn Võ Bi Truyền Song-
Lyen 2p60, Thiếu-lâm quyền Pháp-
chinh Tông 1p60. Võ Annam 1p50, Võ
Nhật 1p50, Võ Tây (Ang-Lo) 3p60. Lối
ở 11 mồng đồng 1p40.

Ở za gác múa múa/cuộc phi, Tho,
mandarin để cho nhà xưa-bán:

NHẬT-NAM THU-QUÁN
n° 12, phố Hàng Điếu, Hanoi

BÃ CÓ BẢN HAI CUỐN TRUYỀN MỘI
của Lê-van Trương:

CÀI - THIỆN

Đọc cuốn này, người ta thấy tội ác
cũng có cái nghĩa của nó, khi nghe
ta mắng nó là tội ác để hiểu rõ và
vượt lên trên nó. Giá 3,00

HAI BỨA BÉ MỒ-CƠI

Đây là truyện lục thần của hai
đứa trẻ bị ném ra đời với hai bùn
tay trắng, với một nghị lực là tất cả
vốn liếng và khát khao để tự vạch một
con đường đi riêng oái. - Giá: 4p20.

HUONG - SON XUẤT - BẢN

Bồ thận tiêu độc

Thuốc lọc máu tiêu hết nhiệt
độc ngứa lở và di-độc hoa liễu
nay bán giá mới 1p00 1 lọ nữa
1/2 5p, mỗi ta 9p50. Thuốc sủ 2
trữ lâm-trặc dù mọi thời kỳ-dụ.

Nhà thuốc TẾ-DÂN

131, Hàng Bông Hanoi
Đại lý: Hải-phong Mai-Linh,
60 Cầu-đất. Nam Định Việt-
Lòng 28 Bến Cầu.

Người Lich-đi
chu dung

fixateur
ARISTO

Anh-Lú

58 - Route de Hué - HANOI
Dẹp, KHANH CHỐNG, BÈN, GIÁ HÀ
Hiệu giày ANH LÚ mới chính xác
(catalogue), các kiều giày năm 1944.
Có nhiều kiểu dẹp, rất hợp thời trang
để kinh doanh các quầy khách trong
và ngoài. Gót buôn béo, êm ái, không mỏi mệt.

+ AI MUỐN BIẾT +

Các thứ thiêng và các cách điều trị
đã các ching hưng nam, phu, lu, fu
theo hai khía cía y học và bao chủ Đông
Tây, huyễn mua những sách thuốc
đã ông bà Lê-van-Phân, yết và
chết, tu, ngũ tết trưởng Gao - hắc
y-hec, chuyễn khão, yết thuốc Nam
Bắc, dã ragazza dã dịch ra Quốc-Phân
Sách yết-chia bệnh-hỗn, dã dày
thần, lâm, hàn, hàn x. Yết
sử dán dứa nhà khoa đầu tiên § 1 bđ.
Thứ từ mua sách hoặc hỏi về thuốc
men chữa bệnh xin xem:

Monsieur et Madame Lê-VAN-PHÂN
Médecin ciuil et pharmacien
N°18,rue Ba-vi Son-tay - Tonkin

Năm 1944 MUỐN LÀM QUÀ BẢN KHÔNG GÌ QUÝ VÀ LẠ HƠN

Rất dễ, ai làm cũng được:
cắt 1 phần thử hòn bút tích và
chữ ký của bạn mình (không
kể trai hay gái) gửi cho nhà
trí-tết, có chán tết, thực học
M. An ngoc - Phung kiosque
Thanh-Tao (Vinh) đón vài ngày
sẽ nhận được bút cát nghĩa
rõ ràng tinh tinh tẩm địa, ý
chí, tu, tuồng và sức khỏe của
bạn mình thư nhớ kèm theo
tên 1p60).

Các giải huy chương: PHÂN TRỊ BỘNG-DƯƠNG

(Graphite Indochinois)
Mô « Helene chi I » « Helene chi II »
« Helene chi III » phô Lu Lacay.
Đã được công nhận là tốt không kém
gi ngoai quốc, công việc cần thận.
Giá mua mảng khung BỘNG-DƯƠNG.

SỞ GIAO DỊCH :

ÉTS - ĐÌNH - BÌNH - NHÌ
133 A, Avenue Paul Doumer, Haiphong
Ad. Tel. AN-NHÌ Haiphong - Tel. 707
Chia đại lý khắp Bổng-Duong

Một tháng với những kẻ tìm vàng

Nguyễn-vân bằng Pháp-vân của NG. VĂN VĨNH
Bản dịch quốc-tiền của LÊ VĂN BỐE

như c sao. Vì riêng ban đêm trời trong vắt v
sao lấp lánh trên tòm tối không mây. Vào
giữa tháng riêng láy, trăng sáng vàng vặc.
Hè trời hanh hi sónm chiếc không có sương
mù. Vâ clảng đin bè nét mặt sáng vâ
dàn ống van vâ là cái lang chừng rõ rệt tò
rắng khi hàn lạnh. Mỗi đèn ngày mồng bảy
tháng hai láy, có tên hão hão ban, trận
bão này đèn chung đã bịt trước và đã bão
trước cho chung tôi từ ngày hôm trước.
Tất cả trai-tiêng đều ; hối dầm rây, chung
toi kèng cò cu. Cuối trận mưa đậm,
sáng ngày hôm sau, quang cảnh đổi hẳn.
Ngày bến nước mặt sông còn trong suối
như pha-le, sáng nay đã tre phủ một lán
sương n ủ cầy-ắc, sông nồng sônhum vàng
và sòng ra một mài nài khò chui. Gó thời tò
đầu đèn không biêt, khiến người ta rét run.
Đó, khi hàn trong khoảng từ 10 janvier
đến 17 février là qua ra như thế.

Đi tìm vàng

Chúng tôi đã nói rằng tèo lòi quê quyết
của thô dán và đồng bào ta ở đây là ngày
vàng & dưới đất chô nô cung cỏ, ở dưới
những tùng đất, hoặc sỏi, hoặc nòng cò
thô dán hoặc không thô dán đều với
những kê dài vàng dùng những khí cụ cò
lô. Theo lời người ta nói với chúng tôi,
những công ty cũ nay giải tán, ngày xưa
làm việc khắc dứt khôn. Họ đê lại những
vết tích c ông-ruộng ở anh M'la, tại Sapa
Nâm trên sông Nan Kok, tại Vang Salouang
trên sông Sê-gui và tại Muong Phite trên
đường Savannakhet cách Tchepore 39 cây
số. Mai sướng đầu thi bô hoang hàn dù
rằng sửa chữa lại chât lị thi nhà cửa vẫn
còn dùng được. Một vòi mành máy do sầu
sawn còn đê lại trong những nhà kho hoang
phố, có lô là những mành mà thô dán
không thô lây đi.

Tại Salouang, chí còn có cái vết tích
sưởng làm. Nhưng tại Muong Phite, nhà

của vẫn còn tốt nguyên. Các máy móc khi cũ như máy điện, máy ép, máy bơm, máy khoan, vẫn còn để đó do một công nhân người Lào nam trông coi. Người ta bảo rằng đã hai năm nay, người này không được phát lương. Trong số công nhân người Nam làm cho công ty đó ngày xưa, có hàng trăm người ở lại sau khi công ty đóng cửa. Người thi cầy ruộng như những nhà tiều thực dân, người thi chuyên nuôi súc vật người thi dồi muối và tạp hóa lầy gao, trâu bò và lợn để đem về dùng không bán, người thi nhặt tịt đâm Lào, ghi tên vào sổ các Bản và đóng thuế thua với những nhà tiều...

... Người Lào nào cũng làm việc không công mỗi năm 10 ngày, người Kha-leu, mỗi năm 20 ngày làm việc không công cho nhà nước, thi được nộp số thuế thua 2p50 mỗi năm. Điều đó mới dính, ô rằng dân Kha-leu làm việc tóm dân Lào. Người Nam ở Lào đóng thuế cũng như người Lào, thêm khoả sưu thuế đóng ở quê hương mình, nhưng họ không được hưởng chế độ dem sác phục dịch để hưởng thuế theo. Từ hồi kinh tế khống-hoảng đời sống khép kín, ngay ở bên Lào cũng có nhiều đồng-bao ta xin nộp thuế thua 2p50 với công dịch song không được. Trái lại người Lào có ít người lợi hơn chúng ta lại rất givent ché độ công dịch. Họ ứng ché độ do chỉ dê khỏi nộp 6p50 là một giá tài đối với họ. Thế thật số tiền đó họa già một con trâu ở sô Lào. Mì với một con trâu người Lào có thể lấy vợ — lấy vợ chịu — vì rằng hao giờ giết thịt con trâu mà hai và có khi thêm một con lợn nữa, thi việc hòn nhau mồi lợn là thành. Nhưng như ta thấy ở trên có khi hàng mấy năm sao mới làm tiệc cưới nốt cũng được.

Từ năm 1931 nhiều dân định không đóng thuế thua Nhà nước giữ cái ché độ chắc cũng cho đó là cái cách duy nhất để bắt dân đó làm việc. Dân ấy hao giờ có cần kiểm một chút tiền thi bấy giờ mới chịu hoạt động một chút. Có nhiều ví Chùm Mường cũng ứng tiền ra cho các Ban nộp thuế. Họ tình rằng sẽ kéo lại được những

Hãy im đi những kẽ lỗ kẽ kẽ, những kẽ lỗ kẽ kẽ, những kẽ lỗ kẽ kẽ.

số tiền đó một cách có lợi. Chúng tôi không biết rõ, mỗi lợi đó như thế nào, nhưng nếu quả có lợi thì đó là một cách bắt họ đào bới cái đất e vàng ấy kẽ hơn...

... Trong sú không đủ nhân - công thi lẽ tất nhiên là các nhém kỹ nghệ phải nghĩ đến cách dùng nhân - công khác vì nhân-công bẩn-sú không chịu vất vả làm ăn. Dùng nhân công người Nam cũng bắp bắp lầm. Thủ dùng, chúng tôi đã phải nhận rằng mấy người Eu-li Annam dem ở Tchépone lén đã phải cho về sau 10 ngày di chuyển đặc-mộc. Những người chở thuyền cho chúng tôi đến ngã tư Ségni, thi bu vé nói rằng họ chỉ biết sông Namek dến đó. Còn mấy tên thi bị ốm hoặc tin rằng bị ngã nước sau vài ngày lưu lạc Sáp-nám. Họ sợ nước độc mà rùng quá đến nỗi những người già sáu nhất cũng đã kẽ cho chúng tôi nghe những truyện rùng-rợn nằm mê thấy ma quỷ và những truyện ma hiện hình kỳ dị trong những đêm ngirêm bâi cát và đá sói. Vá chặng nhân-công Annam mượn đất. Eu-li người Lào chỉ phải trả Op26 có khi Op20 một ngày rồi họ biết rõ rằng tiền công thi thiền chính thức là Op30 một ngày.

Người Lào và người Kha-Leu, ta không phải lo việc dem họ về xú, cũng không phải lo họ ốm đau. Như lời người ta bảo chúng tôi khi tới Tchépone, quái trong xú nếu khaphap có vẻ vành thi tùng rất nhiều nơi có. Cốt sao là làm dem vàng ở dưới đất lên theo cách nào cho đỡ tốn, bằng những kẽ rẽ tiền, dê khói phai ném ra hàng triệu bạc nghiên cứu cách làm neung và cách dùng nhân-công. Định khai khau một cách khá toát, chúng tôi đã đánh gián những bờ sông chí có thể khai trong mùa cạn, những suối cạn nước, chí có thể khai trong mùa nước lũ.

EROS

Xl-gà nhẹ, thơm, êm đong, rất thích hợp cho người nghiên thuốc lá nặng. Bán lẻ khắp nơi. Bán buôn tại hàng thuốc lá FATONCI, 87 Rie de Hué Hanoi — Téléphone 974

Ông bạn làm chung với tôi

Bây nay tôi vẫn không nói rõ, và tôi sẽ không bao giờ nói rõ tên ông bạn tôi ra không phải vì một lẽ gì ông ta phải giấu tên mà do một sự cầu thận, chia các bạn đã hiên. Được mời cộng-tác vào một công cuộc kỹ-nghệ và thương-mại chứ không phải một cuộc thám-hiểm để viết thiên phỏng-sự này, nên tôi không có quyền nói tên những người không cho phép tôi diễn tả và không cần tôi quảng-cao cho họ. Về thiên-ký-sú này viết khi tôi trú về Hanoi, nghĩ it lâu để chữa khỏi bệnh cúm nặng mắc ngày 7 Février giữa cơn bão đầu xuân xã Lào, mà thò-dau dû đoán từ nhiều ngày trước. Về một cách đột ngột quá, tôi không có thi giờ nghĩ chui đáo và nhất là xin phép trước ông bạn cộng-tý với tôi để làm bài tường thuật, trong đó snyt nữa tôi dem tăng nhà lao-dong khiêm tốn dã rủ lô chung phẫn, thành một vai anh hùng trong tiêu-thuyết.

Nên nhớ rằng, sở hưu-điển chỉ có đến Tchépone, và từ Tchépone đến noi chặng tôi làm việc không còn có cách thông tin gì khác là gửi người Lào đi đến sở Đại-ly hoặc chuyen tho đặc biệt, để đánh gián thép bô bô vào thùng và dê mang những thứ từ nào là gửi cho chúng tôi hoặc để mua giúp chúng tôi những thực-phẩm cần thiết không được người chung phẫn với tôi cho phép mà gửi thi vú Hanoi thi phái 20, hay 30 ngày mới tới nơi, tôi chỉ có thể thuật ra trong thiên phỏng-sự này những việc mà tôi được tự-do công-bô. Ở đoạn đầu này đae-gia không được thấy những sự xác thực vì chô chúng tôi đã tìm thấy mỏ vàng cũng không được thấy các máy móc do ông bạn tôi sáng chế ra iõ rệt và cả những kết-quả, cuộn thí-nghiệm một tháng của chúng tôi. Song cái nhân-vật của mọi người có sáng kiến như người ấy đối với tôi hình như có thể một bài học khá hay nêu tôi nghĩ rằng cần phải ghi trong bài khảo cứu này. Bài này trước

hết muốn là một lời mời những người du-lịch đi du-lịch.

Ông Mô là một nhà co-khi về khoa ông ebvien mén, nhưng ông là một người có đủ tu-cách để sống như chàng Robinson lâu thời trong một xứ không có những nguồn lợi cần thiết cho những người đã mưu sống trong kiều cách của mình, nên tặng ông cái tên Ba-nghé, tôi sợ ông không bằng lòng thi tôi sẽ nói rằng gần ông tôi đã mến sự học làm con dao pha.

Bạn tôi là một người với một chút khí-cu và vật liệu mà theo ông, nhà du-lịch nào cũng phải có để dùng, tự đảm nhận việc kiểm các hũ cần dùng cho một người biết dùng sả, dùng gỗ, dùng đá, tự chế lát khi nghĩ chui đáo và nhất là xin phép trước ông bạn cộng-tý với tôi để làm bài tường thuật, trong đó snyt nữa tôi dem tăng nhà lao-dong khiêm tốn dã rủ lô chung phẫn, thành một vai anh hùng trong tiêu-thuyết.

Và với 2p.50 bạc nhân công làm trong hai ngày mà xong được một cái máy



THƠM BÓNG
BÊN MÀU
DO KÝ-SƯ J. BEYER
CHÉ TẠO

GIA
QUẢNG CÁO
6*90
1 ÔNG

dẹp, nước chảy cao tới 60 phân tây, cao thấp tùy ý thì Ông bảo sao? Hai quả cái anh phòng viên tôi là tôi đây lúc ấy lại không có bên mình một cái máy ảnh để chụp cái công trình đó, in ra giấy thì ai chẳng tưởng là một công trình vĩ đại, kính phiết hàng triệu bạc chứ chẳng chơi. Ông bạn tôi cũng có một cái máy ảnh song vẫn ghét quảng cáo và trang hoành ông quên mua phim và mua kinh. Tôi đánh dánh cuộc rông nòng cẩn thận số đó thì ông đã tự chế được ngay. Bên cạnh ông thật tôi không bằng một người đàn bà. Nên nhớ rằng thư bệnh trước tôi nhiều ngày, khiến tôi tự hào là khỏe chịu thử thách hon ông, ông vẫn tiếp tục công việc dưới nước đèn cỏ chan hoặc đèn dầu gõi trong khi sót rái am lèn tôi để cho ông chữa cháy và an tài tha hồ trách móc ông. Ông ra ông cũng có vài điều làm lẩn, mà những điều làm lẩn ấy toàn do sự ốm yếu gây nên. Ông cũng vì thế ông nói rằng ông cần đến tôi giúp việc. Đán đáy tôi jungle but ta chán sơ lược. Tôi kỵ về những tiêu tiếc của bộ mặt đó tôi nhìn một cách khác hẳn, tôi e là làm thương tồn tại sự kiêm tốn cung cục thật là đi dót với thành vong của ông bạn đồng nghiệp ngay xưa ham dót và hiệu chiến.

Cách thức đào vàng

Chú ý đến cuộc hành trình của chúng tôi nhiều người hỏi tôi rằng, cái máy tài tình do ông bạn tôi sáng chế có phải chỉ là cái quả lắc dùng để việc tìm vàng không? Tôi muốn nói ngay cho những người ấy biết rằng ông Mô không sáng chế ra cái quả lắc là thứ mà người Âu dùng từ bao giờ. Ngay bây giờ người ta lại mới phát minh ra rằng cái quả lắc và cái đòn. Chẳng những có cái quả lắc mà còn kim khai, tim khè vàng chôn ngầm dưới đất mà thôi, lại có cái mace trô đường của tôi phạm, biết được sản bệnh, biết được rõ con trong bụng đàn bà chửa là già hay trai, con vật trong bụng mẹ là cái hay đực và cả những trứng gà, trứng

chim sẽ nở con hổng hay con mái. Giai đi ở vùng chúng tôi làm việc hầu hết mọi nơi đều có vàng thi tìm vàng bằng cách đó chẳng ích bao nhiêu?

Nhiều tôi chú ý trong dự định của ông Mô không phải là cái quả lắc mà dù ông chứng dân thà nào tôi cũng chưa tin. Mà là cách thức khai mỏ hoặc nói đúng hơn những điều cải cách của ông. Khiến cái máy của người ta làm mỏ tên gọi là Suiice trả nêu hoàn toàn hóa. Xin nói trước rằng tôi không thể cái máy ấy ra đây. Và chẳng tôi cũng không thể tả được vì không phải thợ mỏ, không phải kỹ-sư, không thể ta rõ được một bộ máy móc mới sửa đổi chí khác những kiểu cũ có chút ít mà người không thể có lẽ chẳng phát biệt được. Tôi nay người ta lấy vàng ở trong quặng theo ý-số từ 1 đến 10 gô-rasm mỗi tấn, nghĩa mỗi thước khối nặng độ 2 tấn thì lấy được gấp đôi. Quặng đây là nói gồm cả cát, đất và sỏi.

Tren kia là nói, người Lào cũng như người Nam ở Chợ-bản và miền thương-du Bắc-kỳ dãi vàng bằng tháng dãi. Thùng dãi thê nào dãi ta ở trên.

Dân Phi-châu và dân Áo-dô ở Mỹ-châu hình như cũng dãi vàng như thế. Không những dãi vàng, dãi những thứ kim-khí khác đóng thành hạt thành mây người ta cũng dãi bằng những khí cụ có số đó. Các nhà làm mỏ người Áo khác thê, dùng cái máy Suiice, nó là một mảnh ván nghiêng người ta lấy xổng xác quặng dò lén do rữa qua một cái phễu sắt giữ lại tái cả hòn cuối lòn vứt đi khi rửa vàng.

Sau hai tuần dò rãm, ngày 8 février mới có kết quả. Nhưng đó mới chỉ là kết quả hứa hẹn mà thôi. Và bị bệnh cúm từ hai ngày hôm trước, tôi đã đợi xem những kết quả đầu tiên đó để trốn những sự dòi thay thi liết mà những trận bão đầu tiên đêm 7 février đã báo trước cho họ.

Chính khi nãy phế thuốc chữa bệnh và phòng bệnh ngã nước ở Hanoi mà tôi suy nghĩ về những kết quả đầu tiên đó và để khỏi bức tóc về những con số mà một lý cũng có thể làm cho ai nhầm, tôi sẽ xem xét những kết quả đó một cách hết sức khách quan nỗi được...

HẾT

« Hạnh-phúc của tuổi xuân »

Hồi 5 giờ ruồi chiều hôm thứ sáu 3 Juin, viện Văn-hóa Nhật đã tổ-chức một buổi chiếu bóng riêng, chiếu phim « Hạnh-phúc của tuổi xuân ».

Trước khi chiếu phim chính, có chiếu phim khảo-cứu về sự sinh nở của giống chim gay và phim thời-sự về mỹ họa sĩ Đéng-đuong trong những ngày du-lịch ở Nhật.

« Hạnh-phúc của tuổi xuân » là một cuốn phim của thành niêm với lòng hăng hái làm việc, sự hi-sinh trong tình bè bạn :

Sau khi tốt - nghiệp ở trường Cao - đẳng phụ-nữ, Yosouko vào làm việc uong một hãng sản phim.

Yosouko được ngôi sao Kiyoko r่าง đỡ uong những bước đầu khó khăn tớ ngô.

Ai-tinh nô giứa Yenke và Katsuko (em tra: Kiyoko). Được ít lâu, Kiyoko phải nhập ngũ.

Về sau Yosouko yêu một họa-sĩ trẻ tuô (Shigusa) là bạn cũ của Kiyoko người da nang đỡ ràng trong những bước đầu.

Hiệu môt tinh của Yosouko với Shigusa, Kiyoko dành âm thầm hi-sinh hạnh phúc của mình.

Kiyoko không thể rời du lê cưới của Yosouko với Shigusa được vì còn phải săn sóc thuốc thang cho mẹ rồi dời hòn hắng phim đóng nối cuộn phim bỏ dở.

Nghỉ đến mối tình tuyệt-vọng và bệnh tinh trâm-trâm của mẹ, Yosouko chán nản định bỏ dở công việc.

Nhung được tin vợ chồng Shigusa đang thay nàng sẵn sỏi mẹ nàng ở nhà, Yosouko cảm động vì tình bạn, lại hăng hái tiếp tục đóng phim và thành công rất rực rỡ.

Được ba ngôi sao chính trong điện-ảnh giới Nhật-kim, phim « Hạnh-phúc của tuổi xuân » đã được khán-giả ham mê và khen ngợi.

Quan Đại-sứ Masayuki Yokoyama thiết tiệc trà

Chiều hôm thứ ba 6 Juin vừa qua, vào hồi 5 giờ ruồi chiều, quan Đại-sứ Masayuki Yokoyama, chủ tịch viện Văn-Hóa Nhật, đã dắt tiệc trà với quan khách tại biệt thự của người phó Carnot số 66

Tới dự tiệc trà chúng tôi nhận thấy có quan đặc sứ Yoshizawa, Trung tá thủy-quân Imai, các quan Tống linh sự Minoda, Konagaya và các ông Omya, Nade, và nhiều nhân viên khác trong viện Văn-hóa Nhật, trung tá Kermel, quan giám đốc nhà học chính Chariton ông giám đốc trường Viện Đông bắc số 206, ey Vé-hien Héung trọng Phu, ông Cresson, ông Lacolonge, trống sư Trần Văn Chung và phu nhân, ông Nguyễn Giang và nhiều thanh hào Pháp-Nam khác cùng đại biểu các bao Phap, Nhật, Nam ở đây.

Quan đại sứ Yekoyama niềm nở tiếp khách và tiệc vui kéo dài mãi đến 7 giờ tối mới giải tán.

Nhân dịp này Hera-si Nguyen-van-Ty có trung bày một tác phẩm bằng sơn của họa-sĩ kinh tăng Dong-Cung Thái-Tử Nhật Takamatsu do Viện Văn-Hoa chuyên dâng.

Tác phẩm của Hera-si Ty được hàn kết quan khách chủ ý và tan thường.

CĂN THÊM, RẤT NHIỀU ĐẠI-LÝ

tại các tỉnh thành, phủ, huyện các nơi đây đều, khán Trung Nam Bắc-kỳ đã bắc các thư thuộc chung lại các bến-cam sài trê em, thuộc Cai A Phiên, (từ nhất khát yên hoán), các thư thuộc về các bến ngoài da như sán ngựa, lò, mực nhoi Thuốc thơm, thiệt, trà giài cam, trà lầy tri bệnh tái bén, thuốc chữa gáy và ván ván...

Xin viết thư cho M. Ngô-vi-Vă
chủ nhà cửa thuốc:

VỊE CÀ-ŁƠNG
58 Radener (Hàng Bé) Hanoi
Để lấy bún the lè làm đại-lý
và được mức

Phòng tích Còn chìm

Bà có bầu :

NGUYỄT-SA^Y

TIÊU-THUYẾT THỦ-BAY

Sô 4
JUIN

Bà vở ca-nó xưa 120 trang
giấy tẩy trắng tối mịn đẹp

1 \$ 20

MỚI XUẤT-BẢN :

ĐẦN-BÀ Mới

kịch ba hời
của
VŨ-BÌNH-LONG &

TÂN-DẦN xuất-bản
Giá : 3p. — 5p. — 80p.

Nguyễn văn Vinh⁽¹⁾

2 Juin 1906 — Mấy hôm nay, tôi đã có thi giờ đọc phở. Sở dĩ đám di chui, ấy là vì tôi đã vận quần áo tay. Buổi chiều, ngồi ở hàng cà phê Canebière (phố chính ở Ma-xây) nhìn cái đám người di di lại lại, chen lấn nhau ở dãy dán xe pháo và lùn bè, thích lắm... Ở đây, với ông trưởng giả nói chuyện về tiền nong, đánh bạc được; kia, một bợn vuông lòn công tăc ăn mặc điếm dáu lám dâu đội mũ ba-na-ma bê cáp xuống che ánh điện khô lâm lúa mít. Đó là những cậu con nhà giàu, ăn bám vò bồ mẹ, quanh năm suốt tháng chỉ sống ở cao lầu nhà hát hoặc những anh đại lân suốt ngày đêm quanh quẩn ở trong sông để tìm cách sinh nhai về cờ bạc. Dãu đám đó, nhưng ở trong những chỗ tranh lối tranh sảng bọn gái non di lại nhốn nhո, cái hạng gái mà tôi đã nói với anh trong thư trước. Dãu đám đông trên lòn hàng trăm mầu sắc đó, hàng ngàn thửa tiềng đó, người ta nghe thấy bọn trẻ bán báo rao răm trời «Le Matin», «Le Journal», «Marseille Républicaine», «Le Radical», «Gomme Rasse» v.v... làm cho ta lại nhớ đến những tiếng rao «ngân nhẹ phết»,.. «Nem Saigon» và «mia muaza» ở nước ta.

27 Juin — Đêm qua, Đ. T. Kim⁽²⁾ và tôi đi xem diễn kịch Le Sid ở nhà hát lớn, di xem không mặt tiền, rì rì có ông Vierge mèo.

Sóng quá, nhất là vì là tại lòn dãu tôi được đi xem diễn một tích hói Cờ-diển mà chúng ta chí mới được đọc thời. Cách họ ngâm thơ, làm cho người ta hiền thèm cái hay của văn-chung, cái cáo thương của tình-cảm thường thường người ta không được thấy rõ lắm trong khi đọc sách.

Duy có một điều đáng tiếc là Đ. và T. hình như không hiểu lâm nên dứng dung coi thường. Nhưng ông Đ. dù không hiểu, cũng còn làm ra cách muôn hiều chử đến Ông T. nhà họa sĩ, thì dứng-dung đối với những cái đeo khố trong thấy đó: ông quan niệm cái đeo một cách khác chăng.

Lào 7. của chúng ta thấy lối vò tay tần

thường thi lại cho là bỗ vò là già giỏi — và ông nói to lên với tôi như thế.

Cảm tưởng: người minh trưởng quá. Muốn jâm cho họ nhận thấy sự tiến bộ, thật là khó quá. Chúng ta không bao giờ chịu nhận chàng ta thừa kén các dân tộc khác. Vả lại, nhận tội lỗi của mình có phải là một sự nhục nhã gì cho cam! Trong cõi đời này, ai lại chẳng có tình xấu? Người nào mà đã trong tiếc hổ hiền đều lầm lỗi của mình, người ấy gần di đến chỗ hàn toàn (.)

Hình như đức Khổng đã giật ta như thế,

Đối với họ, đem giũn nhèng nết xâm của mình di rồi, lấy đó lám tinh lỗi, thế là yêu nước, thế là làm vẻ vang cho néo giông đó!

Chao ôi! nhớ lại những tr-ir-wong đó, tôi lại càng cảm phục ông Nguyễn hẫu Thủ. Ù thật, nhèng họng to đầu ấy (3) thi không thể làm gì được thật. Muốn có một lớp người khâ, muốn có một lớp người hướng dẫn về con đường khoa-hoc ta phải trông mong ở lớp người đến sau, ở nhèng hạng thiếu-niên bấy giờ. Ông họ chưa bị nhèng thành-kien cõ hủ, đời bại án xâm đặc thẳng. Ngồi mà nghĩ ròng sô là người thà nhất để làm cái công vে đó, dã mì gày lấy một tương lai tốt đẹp đó, tôi sung-sướng vô cùng. Chá me, anh em, ye-on, tất cả đều phải nhèo ở trước tu-tưởng do đe nhèng chỗ cho nột lòng vui thích êm ái nhâh.)

Như đã nói ở trên, những bức thư, những đoạn nhật-ký mà chúng tôi lục trich ở trên đây cõ thè coi như những mầu portait giá trị trên nhèng tờ báo ngày nay.

Ta thấy rằng Nguyễn văn-Vinh ngay hồi đó đã dè lâm dến việc báo-chí lâm. Trong những bức thư gửi cho Nguyễn văn-Thọ và Phạm duy-Tốn, không mấy lá là ta không ghi những cảm-tưởng san khí đọc những

(1) Xem từ số 201.

(2) Người viết tự ý không muốn đề tên.

(3) Nguyễn-văn trong chữ Pháp.

bài báo hay. Ông mua năm nhiều thứ báo, ngay khi ở nước nhâ. Sang đây, ông đọc nhiều báo Humanité, Journal và Matin để khép phần nhèng chủ-aghia trái ngược nhau, có lẽ bởi vì ông muốn biết những chiến-sĩ ở các đảng chính-trí bên Pháp làm báo khác nhau thế nào, mỗi đảng có một cái bay ra làm sao, người thủ cựu viết bênh chủ nghĩa ra thế nào và kể quá-khích hò-hảo dâu-chung ra sao. Nhưng báo đó, xem xong, ông lại gửi về cho Thủ và Tôn và Tốn và Thủ lại gửi báo ở nước nhâ sang cho ông.

... Tôi voka đỡ: thấy ở trong báo «Avenir da Tonkin» câu chuyện tình cảm-động của Thủ Bình. Dù người phóng viên viết tin ấy có ý bênh Bình, nhưng tự tôi ở bên này tôi cũng đoán được ra hết cả dàn dưới câu chuyện.

(Thư ở Marseille gửi cho Thủ 17-aout-06)

... « Từ tuần này tôi sẽ gửi đều báo Le Matin về cho anh, anh đọc di và anh muốn đưa cho ai xem thi đeo.

(Thư ở Marseille gửi cho Thủ 17-aout-06)

«Nhèng việc sảy ra tì lùn nay trong hoàn-cầu không thè khóng làm cho bất cứ người nào ngạc nhiên. Bên Ý, nái Vesuve phun lửa, Bên Mỹ, cái thiên tai San Francisco. Ở Pháp và Đức, dinh-công và đình-sóng.

Ngày fer mai mây lầu nau được cái như là một ngay cách-mệnh xã-hội. Tôi muốn tả kíf để cho anh thấy nhèng việc gi dã xẩy ra..

Sách m´i

T.B.C.N. vừa nhận được:

— XÃ - HỘI VIỆT - NAM của Lương-đức-Thiệp, do nhà Hán-Thuyền xuất bản, dày 480 trang, giá 8p20.

— ALFRED NOËEL của Dương-văn-Mẫn, do CIPIC xuất bản, giá 1p20.

— Món-Mồi 1,20; Tam-huých 0,55; Mỵ lú Tán 2,50; Nhèng người đì ngực đồng 2,20; Tiền Kếp 1,80; Thắng Ngốc và Bốn con quỷ 0,40. Một cuộn phiêu-lưu 0,48; Chiếc gậy lâm-sinch 0,30, Thần Lửa 0,35, Cõi bà chán vịt 0,30, Quả-báo 0,25, Chiếc đèn 3 ngon 0,35, Quả-báo 0,40. VÀ TIỂU-THUYẾT THỦ BÂY nguyệt-sang số 1, giá 1\$50

Xin cõ lời cảm ơn các nhà tặng sách và giới thiệu với bạn đọc.

Càng với thư này, tôi gửi luôn cho anh xem cho biết kíf cái tình-hình quốc-đế ra sao vậy...»

(Thư cho Phạm duy-Tốn

2 Mai 1906)

Trong khi đó, Nguyễn văn-Vinh hàng tháng có bài đăng ở trong Revue de Paris, phần nhiều bài là để biếu-duong cho thế-giới thấy nền tiêu-công-nghệ và quan-niệm về mỹ-thuật của người Việt-Nam. Nhưng bài đó, ông gửi về cho bạn xem và không quên giục bạn gửi gùi nhèng số báo có bài họ sang cho ông xem với. Họ bình phẩm tư-tưởng của nhau và rất thiết tha để ý đến sự tiếc, của tình-thân và vât-chất.

... Tôi đọc thấy trong Avenir da Tonkin một bài dịch bài «A-ti-a năm chún là bực nhất» của Đ. V. S.. Có phải là bạn Đáo-vân-Sứ của chúng ta không?

Bài cuối cùng của Hán-thái-Dương về nhèng ông quan sang Pháp có vẻ hay hơn những bài trước.

Còn với tập nhật-ký, anh bao ráng có người muốn xem tập nhèng thư-tử của tôi để đăng tái lén mặt báo. Bằng, tôi xin anh.

Tôi thấy rằng mỗi ngay bùi của tôi mỗi thay đổi, nái dâng lên bao giờ tôi sợ sau này chính tôi lại phản đối tôi.

Nguyễn văn Vinh thiết tha về nghề báo ngay từ lùn bấy giờ, nhèng ông chin lâm, và cõi chihiu bạn bè thúc dục, ông cũng vẫn chưa mua mìn chuyên tám viết.

... Ở đây, tôi rất có nhiều dịp tôi để viết báo, nhèng tôi không làm, sở dĩ như thế là vì từ bấy giờ cho đến khi đeo được mục đích, tôi muốn hoàn toàn là vò danh, không ai biết tôi là ai cả. Cái mục đích ấy, tôi đã nói với anh nhiều rồi...

Trong khi đó, Nguyễn văn Vinh hàng tháng đọc báo và dà sòng việc về đấu xéo cõi kỳ hận rẽn, ông cũng có đè thi giờ di thăm nhèng nhà báo Pháp và bài tường mít cuộn di thăm đó cho Phạm duy Tốn dâu cho ta thấy rằng chưa bao giờ nán vào nghề ông đã say mê nghề như thế nào;

... Cuộn di thăm lý thà nhất của tôi trong Đầu xéo là cuộn di thăm gian báo «Petit Marseillais». Tòa báo đó có nhèng tài liệu xác thực nhất, lý thà nhất về nghề in từ khi nghề đò bả, đầu nay nô — hay nói cho đúng từ khi nghề đò bả đầu tiên được nhập cảng vào Án Châu. Một cái maket về Gutenberg đang

Tổng cài nhẫn thứ nhất của ông ta. Trong tết kinh, bày những sách cũ và tài liệu lịch tinh in từ ngày mới có ngày in lần bảy giờ. Khách đến xem có thể theo dò lèn bước cài lịch trình tiến hóa của nghệ in, của cải nghệ nhân những bẩn thỉu lớn thành nghìn thành vạn.

Trong một buồng riêng, có bày những máy móc tối tân nó cho ta cái quan niệm của sự cố gắng không rõ trong ba thế kỷ. Ai đã từng được trong thời một người thợ rèn chỉ tìm từng chút một xéo với nhau, biến thành bát đài cho ván khuôn; ai đã từng thấy thế mà cho nhìn vào chỗ nay thì sẽ phải ngạc nhiên vô cùng. Khiến cần rèn chữ, không cần buộc, không cần tên khuôn gì già cũ. Một người chỉ cần đẽa xiên mực cái cần, như kiều dán mực chữ, trong vài tiếng đồng hồ là có một tờ báo in xong. Đó là máy linotype. Máy linotype khai sinh máy đánh chữ ở chỗ này: đánh máy chữ thi những cái cần có chốt đập vào cái bảng, chốt hàn vào bảng mực rồi in chữ lên mặt giấy. Ở cái máy linotype những cái cần nâng lên họ xuồng và làm cho mực khuôn chữ ở trong những cái ô rơi vào trong một cái rãnh. Cái rãnh ấy dài rộng theo chiều mỗi giòng chữ khi nào cái rãnh có nhiều khuôn chữ rồi, người thợ ăn vào một cái, làm chia đều các cái bánh xe trong cổ dụng chỉ lồng và làm cho những khuôn chữ xếp thành hàng thẳng trong cái rãnh. Trước cái rãnh, có lỗ thang để cho tri chày ở trong bánh xe rồi. Rồi chỉ lồng ấy ôm lấy, nén khuôn. Một cái khuôn đặc roi ở trong rãnh ra và rơi vào trong ngăn. Thế là giờ chép thử hai đã đứng vững hàng bể quanh giòng chữ thứ nhì, rồi giòng thứ ba, giòng thứ tư... cho đến khi thành một cột báo. Kèm theo này, tôi giải rõ cho anh mẫu mực chữ in bằng máy linotype. Máy này in chóng lẹ, y như ta đánh máy. Có chậm, dậm đạp cái lich-tac mỗi giòng là vì cái công việc chỉ chay mà tôi gọi là coulage. Tôi còn có dịp nói với anh về cái máy in báo xong lại gấp báo luôn của nhà Petit Marseillais...»

...tập bài Nguyễn Văn Vinh đã đã làm hoàn. Những tài liệu còn nhiều, chúng tôi sẽ còn ghi chép nữa, và nếu cơ hội thuận tiện hơn, chúng tôi sẽ in ra thành sách.

VŨ BANG

NHA KHUẤT BẢN : BACH VIET

In những sách giả, in mang đầu hiệu mới, nghệ - thi - văn, hèo - bô

ĐA CÓ BẢN:

XOM GIENG NGAY XUA

của TÔ HOÀI

Một mẩu tin tức đang chia sẻ một thiên ấn ngữ ngạc.

hiệu cau truyền lâm sỹ náo nùng dav thương vòi ngón cùi một thợ trẻ tuổi ngữ ngạc.

Những hàng chữ tam huyệt gửi cho ban trai của bốn phương đất nước.

Sách in cực đẹp trên khổ giấy 18x24, Bản thường 2p50

Bản đặc biệt: giấy Bai-la 10p. Giấy dờ lụa 15p.



Chuyện Bà - nội

của VŨ NGỌC PHAN

Mười bốn kệ càng, muôn mặt cờ chính Hanoi kinh kỳ hay đọc chuyện Bà - Nội

Mỗi cuộn giá 2820 bản quý 15\$)



BUONG IN :

NHA QUÈ

tóm thuyết dài đầu tiên của Ngọc GIAO

NHUNG NGAY THO ÁU

ký ức cũ. Nguyễn HỒNG

KỐM AO SEN

tóm thuyết của TÔ HOÀI

HƯƠNG KHÓI

tóm thuyết của Mạnh Phù TU

Thư và mảnh rìn đè cho:

M PHÙNG VĂN HỢP

40, Rue du Cuivre — Hanoi

LÉ-VĂN-K601

LỊCH-SỬ TIỀU-THUYẾT CỦA HỒNG-PHONG

(Tiếp theo)

Nguyễn-Xuân giục-giả bộ-hộ chia nhau túi tản di lung trong thành, phải tập nề thẳng ngực-hà-hợp kỹ cho kỹ được, nếu quả nó chất-trận thi dam xác và nộp.

Họ lầm mò đến một cây dẽo-thụ ruồm rà sầm uất, ở cạnh miếu Hội-thụ (tức Hiền-lương-tử) của nhà Nguyễn lập ra, thờ những vẫn võ có công lao khai-quoc, may mắn cây có một cái hốc, bên trong vung rộng, tròn, một chiếc chiếu mà còn thừa chỗ. Trong trunnel thuỷ xua Hoàng-tử Cảnh, chơi đùa với mấy bạn trai, thường đao ẩn núp trong hốc ấy, kia đáo hiểm hóc, lũ bạn tim mãi hồi hộp.

Bọn lính thắc-mắc, đồ chừng trong hốc không khéo còn có một hai tên giặc lùi nấp, bèn bao nhau dòm vào thủ coi.

Một người vạch tay lùi kêu che ngoài, chui đầu vào dom giây lát, vội vàng thoát ra, mặt đầy vỗ kinh-ngạc:

— Ghê quá! Nói và tác luối!

— Gái gì thế? Mấy bạn đồng-sự xâm hối. Thấy rắc có mào hú?.. Phải rồi, hốc cây có hụ thường săn nő ấy.

— Ghê quá, các anh ơi! Chứ lính kia trả lời. Không biết là người hay ma quỷ hiện hình? Trên manh chiếu rách một cái xé nấm xoài, giấu ngực cẩn con dão gầm ngáp lút cả luối, mèo con dám ướt chung quanh; bén cành, một thằng bè ở trên den thai, đầu trọc lõc, ngồi gục mặt xuống, nghe như khóc thầm; gần đây, một bù nôe, mặt nấm con ăn dở úng, dè sợ...

— À-h nói thẳng hả?

— Phải, trông nó còn bé lắm, tôi cho bảy tám tuổi là cùng... Khiêng 16 thằng ranh con ấy giết người kia rồi ngồi bên mà khóc? Hay yêu ma biến-hóa ra thế đê nhất anh em mình chẳng?

— Đê thường thằng bè là Lê-văn Cừ đấy, báo hại chúng ta đi tìm mãi!

Nhung còn người có dao găm đâm lát vào ngực kia?

— Biết đâu?... Chỉ biết thấy có aban-mang khâ nghi thi chúng ta điều cù đưa chất dứa sống, đưa về trinh báo quan-trên, ký dù mặc-kê thiên-hà... Để thấy mà không trinh báo, vạn nhất là chuyện quan-hà, chúng ta tối kị trách cứ... Có phải thế không?

— Thê là phải!

Cá họa phu-hea tàn thành, rồi kéo thẳng, nhô ra trước, xác chết ra sau, kề đất người khiêng, trờ vè đại-trại.

Họ kinh ngạc hơn nữa, là khi kéo xác chết ra ngoai hốc cây, nhận thấy diện mạo dân bà, chính thật là một người con gái tên mắng. Giữa đường, người ta cố đỡ định, bẩm dạ, vỗ vè thảng thê, muốn cạy miếng nứt, nhưng đều vô hiệu.

— Có phải em là Lê-văn Cừ không?

— Mày không nói thật, tao vẫn cõi chết.

— Chính mày giết người con gái kia phải không?

— Hay là ai giết, mày nói đi?

Dỗ ngọt, doa giò, gán hỏi thê này thế khác, thằng bè một mực ngâm miệng làm thinh, chẳng chịu nói nòng từ hùi giật hét.

Bọn lính dần thẳng bê về tái công-dụng.

Thái-công Triều lục ấy cũng ở công-dụng thấy dần thẳng bè vào, liền chụp lấy rô và nói nón hò:

— Trời ơi! Thắng guy con đây rồi, thê mà đê tìm nết!

— Ông nhận diện đúng nết là Lê-văn Cừ, con Khôi? Truong-minh Giang-hội.

— Bầm vang, tiêu-tuồng dã nhẫn mặt kổ con nhè nết. Rõ giống khuya-dim, không thể lầm lẫn được.

— Còn cái xác chết đê ngoại sản kia là ai?

Công-trieu ra sân xem xét tử-thi và vết tích cắn thận, rồi trờ vào thở vỗдарь; дарь

— Tiếc quá, nõ tu-tu mất!.. Đáng lẽ nên

Bất sòng con ngay cái này mà dã triều-dinh
chinh-pháp làm gương thi phai. Tôi nhận
định nó là Thị-Tân, em ruột Nguyễn Kiều;
cả hai anh em cùng trung-thành với quân
nguy... Tháng anh dã tử-trận năm ngoái;
con em thì lâu nay đóng vai hộ-vệ thành
Cử. Hắn sợ tội, cho nên tự đâm ngực
thở trước đây.

Công-Triều đoán trúng.

Trước mấy hôm thấy hình triều rực rỡ
công thành, Trần dã chọn cái hốc cây cõi
thị hổ miếu Hội-dồng và đặt bão cõi Tân

Phen này quân địch sắp sửa đánh ta
dù dội lâm da, cháu! Đòn hòn ấy, cháu
đem Cử vào đó mà nấp; bão dã xem hốc
cây khá rộng, hai chị em có thể nằm ngồi
thông thả, lại vừa kín đáo, nhò co bức
tường đỡ che...

Thưa, cháu với Cử cứ rủ quanh
trong dinh này cũng được! Cõi Tân nói. Hâ-
tất dem nhau di xa tới miếu Hội-dồng?

Áy chúa! Trần nhăn mặt và nói, dấu
mỗi khói có chuyện hệ trọng. Cháu phải
biết thien-công chúng nó sẽ bắn vãi vào
thành, chẳng nhảm những nhà cửa dinh
thự, thi còn bắn vào cái gì?.. Bởi vậy ta
phải lo hão-tần phòng cho Cử, nêu nó
rồi ro thề nào, thi Nghĩa-quán ta tuyệt
vọng, mà bắc có lối với anh-linh của Lê
nguyễn-soái... Nay mai, chắc bắc phải đốc-
chiến ngày đêm sáng tối iới trên mặt đất,
không rõng nom dinh nó được đâu. Vậy bắc
hoàn toàn phủ-thác tinh mang nó cho
cháu... (Trán suy nghĩ ngắn ngủi rồi nói
nếp): Sống càng sống, chết cùng chết đó,
nghé!

Sáng sớm hôm 13, binh triều bắt đầu phát
sóng đánh thành, có Tân ôm chiếc chiếu,
nhập lô nước gói cơm và dắt Cử đến lầu
trong hốc cây cõi hổ hòn miếu Hội-dồng,
thờ Trần dã dò phủ tháp.

Nàng trải chiếu rồi dày lú vao lạn trong,
còn mìn thi ngồi phía ngoài, như con gà
mái xé cánh ra che-chở gá con, phòng có
mảnh đán náo rơi rơi dần gần, thà minh hưng
lấy nguy hiểm. Nhưng sự thật chỗ này bình
yên, lú vi gần mạn đồng lầy, binh triều
không đánh rất nhanh các mảnh kim, thành ra
không sợ trúng đạn.

Tuy vậy, nghe súng nổ ầm ầm chung
quanh, nhất là thò cõi nhìn ra phía nào



cũng thấy khói bụi mịt mù, hai bên chiến
đấu chưa bao giờ dữ dội như lần này, cõi
Tân hối có ý chọn. Không phải vì mình,
mà chỉ vì Cử. Nàng ôm ấp Cử, chẳng khác
người mẹ ôm chặt lấy con bé khi có sám
sét, tay đặt vào ngực để nghe tiếng đập
của trái tim, úa yểm hỏi nó:

— Súng nổ dữ thế, em có sợ không?
— Em không sợ, chỉ sỉ thẳng Cử đáp.
Mấy năm nay đã nghe quen lỗ tai rồi.

— Thì thi vụt giái, chỉ ngó em sợ.
— Đấy, chỉ xem em có dám trống ngực
đâu nǎo! Nhưng em chí tíc mỉnh, không
biết tại sao người ta cứ đánh nhau hoài
vậy, chí nhỉ? Cử hỏi một cách ngây thơ.

— Tại người ta thù ghét ba em.
— Ía ư... Nhưng ba em chết rồi còn
dấu mà họ thù ghét?

— Phải, ba em chết, mà có bác Trần họ
cũng thù ghét bầm gan tim ruột.

— Tại sao ba em với bác Trần dã họ thù
ghét, hả chí?

— À, dã chí giảng sơ cho em nghe: tại
Triều-dinh xú tè-bạc với Thương-công...

— Ông nội của em dã à... Cử chyện ngang
lời nói của cõi Tân.

— Chính thãi Triều-dinh xú tè-bạc với
ông nội em, cho nên ba em với bác Trần
lấy làm bất-bình, nội lén chống cự họ,
khiến họ lòn hao chết hại nhiều, tự nhiên
không họ thù ghét, gọi là quân nguy... Em dã
biết chưa?

Nàng xoa đầu Cử và nói tiếp:

— Giờ chí hỏi thật em câu này nhé: em
có thương ba em không nào?

— Ôi... Em thương ba em vô cùng, chí
ại Bối chúng vây thành, làm cho ba em
đau ốm chẳng có thuốc men mà chết, cho
nên em đây cũng oán giận chúng thủu
xuong...

Cử trả lời và rơm rớm nước mắt, khiển
nặng cũng mũi lòng, không cầm được lụy.

— Nhưng oán giận họ thì em làm gì được
họ, em hãy còn bê thề này? nàng hồn hit
Cử và hỏi:

— Hừ! chí bảo em không làm gì được à...
Thứ chúng lại ghen, em nhất đà em ném,
xem chúng có vỡ đầu vỡ mặt không?... Chí
không thấy em ném đà tài-tinh ư? Hôm nọ
con chim dã trên cánh cây mà em ném mót
cục đá trắng ngay vào đầu, nay lão quay
đấy...

— Thôi, chí hỏi mai sau em lớn, em định
làm gì nỗi?... Đi học thi đỗ ông công ông
nghe rồi ra làm quan nhá?...

— Không!... Không!... Em chí thích học
vẽ cho thi giải, dã trả thù cho ba em
thôi!... Bây giờ, không là làm ba em chết
oan và làm khô bác Trần, em chí vái trời
cho em mau lớn dã em trả thù...

Cử nói mà trộn mắt múa tay, ra vẻ hăng
hái, cùi quyết. Nàng nghe bụng mừng thầm:
Thế thi thằng bé này không phải dã bể!
Có thể chũ, chả lẽ hổ-phụ sinh ra khuyen-
tử bao giờ!

Chị em mảng nói chuyện, không biết trai
đã quá trưa. Lúc này tiếng súng đã yên,
nhưng tiếng người hò reo rầm rộ,
nhieu nhất là ở mặt tiền và bến hòn. Cõi
Tân buông tay Cử và nói:

Em cứ ngồi đây, dã chí đảo vỡ dinh chủ
lát, xem bác Trần có bao gi không nhớ. Nhát
định em không được ra khỏi hốc cây
một bước nào đấy.

— Vâng, em xin y theo lời chí l.. Cử đáp
và nằm dài, xoay mặt vào phia trong. Chị
vẽ xem bác có sai bao gi, lại mau mai trả
ta với em nghe.

— À, chí nhai dẹp bã-giàu thi chí trả lại
với em.

Kỳ thật, nàng nghe tiếng quân-sĩ đòi bén
reu hù dã quá xiết ràng, tái tả chảy xé
mặt thành, dã xem binh-linh hồn-huân
thê nào; quân nhà liệu có hy-vọng gi không?

Một chập nàng tất tả cũng như lúc đi, tré
lại gốc cây với né mặt vui vẻ, tay cầm nấm
com sốt rẽo đưa cho Cử và nói:

— Nay com sốt có tóm rang bén trong lán
đi em!

— Có chuyện gi mà coi chí tươi cười lầm
thì? Cùi dòn lát nấm com và nhín vào mặt
nàng, lúc ấy mặt trời rọi ngay vào, làm che
hai gò má đỏ ửng, như dán hai hông hường
mới.

— Em hồn chuyen gi mà chí tươi cười ư?..
Quân nhà đánh chúng nó chết lán như rợ,
em oii! Chí được trông thấy sướng cả mắt.
Lạy trời!.. Lạy phật!..

Nàng vừa nói vừa ôm lấp Cử mà nụng-niú
như mẹ nụng-niú con.

Trưa hôm sau, nàng lại dặn Cử nằm yên
trong hốc cây một mình, rồi trùm khăn
vuông trên đầu, phảng phảng chạy ra chiến-
lũy.

GIÓ BỤI KINH THÀNH

tác phẩm hay nhất của Cầm A (tác giả TÔI LỘ) — Cuốn sách ham mê của những ai muốn hiểu rõ
những cái xa hoa lộng lẫy v.v... nhưng ngô rau dại iỏi của Kinh Thành. Sách in rất đẹp. — Giá 1500.

NHÓM BỐN BỘ: DƯỚI BÓNG CỜ SON Lịch sử tiền thuyền của Hải Băng. Ai dã đọc THẮNG SĨ V
DÂN và trên 20 cuốn sách giá trị của Hải Băng không thể bỏ qua được cuốn sách vòi súng già trị này. 250 trang
ĐÃ XÁT BẢN : nhiều cuốn sách VUI, HAY, LỊCH-KÝ và ĐẸP trong tủ sách nai đồng và hơn 200
cuốn sách dù các loài đã từng được hoan nghênh nhiệt liệt. Hội Catalogue kèm timbre op.

NHÀ IN A-CHÂU XUẤT BẢN 17 EMILE NOLLY HANOI TEL. 1200

Lần này nàng vắng mặt, chờ lắp, vì còn lần qua hết nhom này qua nhom kia, hoặc phi giáp mấy người chí em thời con bung nước lăn mặt thành cho chiến sĩ ăn uống, hoặc giúp tay súc sooc những lính bị thương.

Lần này chờ về hơi hàn, Cù thấy thế không dám hỏi han chyea trả lời.

Hôm ấy nàng thản thức suốt đêm, thường như suy nghĩ việc gì hùng lâm, Mỗi khi Cù trả miêu lính giặc, đều nghe hơi pàng hò ván thanh dài.

Bốn hôm thứ ba cũng thế: quá trưa nàng lại đe Cù & hốc ráo ra chiến-lũy làm việc phục-dịch như hôm trước.

Bản này càng lâm hon. Mỗi lúc chàng vang mồi trả về. Cù ngồi xóm, thò mót ra ngoài hòn cát, hồi hộp mong đợi. Nó nghe nhiên thấy nàng đi thất tha, thất thểu bước chân uốn-ở, như cắt lén không nón. Chàng nàng đến nơi, Cù ta sững sốt hồn rúa, vì nhìn thấy gương mặt nàng rã rượi, mà lần này nàng lại mặc đồ lót, bên lưng deo con dao mìn-đuôi đựng trong túi da, không còn vẻ gì là người con gái yêu ớt.

— Sao bữa nay chị về muộn thế, hờ chị?...

ĐÃ CÓ BẢN:

NHÀ BÈN KIA

của Đỗ BÚC THU — Giá 1p65

Thân thế và văn-chương

TÚ - MỘ

de LÊ THANH VIỆT — Giá 1p50

EM LÀ CÁI BÈN SONG CỦA

của LƯU TRỌNG LU — Giá 1p50

VIỆT-SƯ GIAI-THOẠI

của ĐÀO TRÌNH NHẤT — Giá 2p50

Khảo - cứu vẹ

TIẾNG VIỆT-NAM

của HÀ NGÂN — Giá 2p50

BƯỚC ĐƯỜNG MỚI

của ĐƯƠNG NGÀ — Giá 3p00

KIM-TỰ-THẮP

của PHAN QUANG ĐỊNH — Giá 2p00

NỮA ĐÊM

của NAM CAO — Giá 2p00

NHÀ XUẤT-BẢN CỘ.G-LỤC — N 9 TA Ở HÀ GI

Cù mong đợi hết sức l., Cù nói và ôm lấy chân nàng, tỏ ý mừng rỡ.

— Lại có nâm som sot chí dem vè cho em đây, em ài di kéo dài... Rồi đe mặc chí nằm ngủ nhé! Hôm nay chị mệt đeo!

Nàng nói và chui vào hòn cát, nằm khói bên Cù, day mặt ra cửa, tay đe lèn trán ra chiêu ngái ngủ.

Hai ngày nay, nàng buôn bã tuyệt vọng, ví xem thế binh triều công kích dữ dội, mà nghĩa-quân thi hoi tau súc kiết lâm rồi; chí đói ăn cũng dù chết; không may thi mai thành trì tất bị phà vỡ, không còn gượng gạo được nữa. Chính nàng vừa ra chiến-lũy cả buổi chiều, thấy rõ tình thế ngày ngập đèn nơ, lại nghe tướng-sĩ bảo nhau cố đánh tối cùng, giết hại quân địch được nhiều chừng nào hay chừng ấy, rồi thi chêt theo thành trì, chứ không còn cách nào khác hơn. Bữa nay Cù mong đợi sốt ruột và trông thấy nàng trở về với nhau sắc tiền tyé là vì thế.

Nàng nói dối Cù, bảo nó đe yên cho mình nằm ngủ, kỳ thật nàng cần lặng lẽ cả xác lẩn nấp, cho được cần nắc suy nghĩ mọi việc ghê gớm.

Více ấy dù nảy mầm trong trí nàng từ đêm hôm qua, đến nay sur-thé bắt buộc phải giải quyết, cho nên bây giờ nàng đem hết mọi lè thiện ác thi phi đặt lìa bàn cân tư tưởng để xem đảng nào phải thi làm, mà phải làm ngay.

Trong lúc ấy thằng Cù đã ngủ ugen lành, mặc dù từ phía vẫn có tiếng súng nổ đì dุง quật reo inh ôi.

Nàng nghĩ tuẫn: « Phải riêng tôi thi đã đánh thế rồi... Anh chém, chị chém, người yêu cũng chém, cho đến cái cô khrien ta gương sống ở đời cũng là ngọn lửa sắp tắt, ta còn có may may vui thú gì mà chịu lấy sống?... Cố nhiên ta phải tự tử, không khi nào chịu để mình lọt vào tay quân địch, cho chúng nó làm nhục ta, hành hạ ta, rồi thi chém giết ta... Không vướng víu thằng bé này thì thằng ta sẽ giải quyết mau qua. Khốn nhang con vương eo nõ, mà ta linh trách-niệm trọng nom, hò vẹ, bây giờ không biết phải tình thế nào? »

(còn nữa)
HỒNG-PHONG



Tá sách *

TÂN-VĂN-HÓA
HÀN-THUYỀN

xuất-bản

26-5-44 sẽ có bán :

XÃ-HỘI

Việt-Nam

LƯƠNG-BÚC-THIỆP biên khảo

Nguồn gốc xã-hội Việt-Nam lịch-sử dân hóa của dân Việt-Nam. Giải-lịch các khía-tréc kinh-tế, chính-trị và-hóa của xã-hội Việt-Nam. Con đường phát-triển hiện thời của xã-hội Việt-Nam.

XẤP XUẤT-BẢN

PHẨM BÌNH VĂN-CHƯƠNG THUYỀN KIỀU

của NGUYỄN BÁCH KHOA 5

HÀN-THUYỀN, 71 Tiên Tsin Hanoi

CÁC BẢN YÊU KHOA-HỌC HẦY 800:

TIỀN KIEP

của Thiếu-Láng Bố-huy Nhiệm

Tiêu-thuyết về Thiên-Linh-Học.

Những bài luyeng và Siêu-hình đều

được đem phò bầy một cách rõ ràng.

Những bài lùa rõ, qui về khoa-học.

Giá 1p80



TAM-KỲ THỦ-XÃ
64, AMIRAL SÉNÉS — HANOI

• NHỮNG NGƯỜI BÌ NGƯỢC GIỜNG

Liên-thuyet phân-tách tam-iy
của Trần Định KHẢI — Giá 2p20

• MỘ TÚ VĂN

của CHU THIỀN — Giá 2p20

* DẠNG IN:

ĐẦU XANH GIÓ BỤI

Phạm-cao-Cảng

15 JUN 1944 SẼ CÓ BẢN:

THAY «LANG»

Phóng-sự dài của TRỌNG-LANG

Lời giải-lịch của VŨ-NGỌC-PHAN

Trong lúc các nhà - họep uua mỗi chán hưng nghe théc của BÙNG-PHƯƠNG, thiên phong-sự « THAY LANG » ra đời rất hợp, shueg tái chép không như các nhà - y-học mà si-cung phap-hanh nghe-nhau, vi nó là một bài cảnh cáo cho các con bệnh biêt-mà-ei chéng nua.

Bản thường 4p00 — Bản quý 2p50

SẼ CÓ BẢN:

XUÂN VÀ SINH

của THANH-TỊNH

BAI GIONG SÚA

của NGUYỄN-HỒNG

Nhà xuất-bản HÀN-MẶC

Thu tè và ngân-phiếu xin gửi về:

M. NGUYỄN-NHƯ-TÍCH *

N 26, phố Hàng Quạt — HANOI

THU-XÃ ALEXANDRE DE RHODES
MỚI XUẤT BẢN:

LỤC VÂN TIỀN

QUYỀN NHẤT

bản dịch của Dương quang HÀM
Pháp-văn và Việt-văn đối-chiếu,
kèm tranh ảnh của MẠNH-QUÝNH

Sách dày 250 trang — khổ 17x23	4p00
bản thường.	4p00
cước	6p60
bản giấy láng.	10p00
cước	1p20

Tổng phát hành: MAI LINH
21, RUE DES PIPES — HANOI

TRUNG BÁC

CHỦ NHẬT

